



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Jens Jensen - Maskinarbejder ved DSB's Centralværksted i Aarhus 1883-1916



"En Østjysk smedeslægt".

Jens Jensen er min farfar og ud af en lang række af smede og maskinarbejdere i en smedeslægt, fortrinsvis bosat i Østjylland.

Jeg har som barn ikke kendt meget til min farfar, udover at han var smed/maskinarbejder ved DSB's Centralværksted i Århus. Derfor besluttede jeg mig for at kortlægge hans liv og lave en slægtsbeskrivelse om ham.

Under mit arbejde hermed erfarede jeg, at der pga. hans skilsmisse m.m. er ret mange data om ham, så derfor denne beskrivelse om hans liv og levned. Der er ingen tvivl om at den langvarige skilsmisse-proces (8 år) har præget hans liv og hans væremåde, sammen med det hårde arbejdsmiljø på DSB's Centralværksted.

Højbjerg 24/7-2023. - Erik V. Jensen

SMEDESLÆGTEN

Jens Jensen 1760-1806	Cathrine Thomas-datter	Jens Steensen	Anne Sørensen Worm						
Thomas Jensen 1791 - 1867		Dorthe Marie Steensen		Andreas Sørensen 1791-1877	Mette Marie Peders-datter	Jørgen Juulsen	Anne Abrahams-datter	Espen Jørgensen 1753-1825	Maren Peders-datter
Jens Thomasen 1816 - 1877				Oline Marie Andreasdatter		Abraham Jørgensen		Frideriche Espensdatter	
Thomas Jensen 1837 - 1925						Mariane Abrahamsdatter			
Jens Jensen + Hansine Christensen 1858 - 1916									
		Villads Christian Jensen	Jens Christian Jensen 1891 - 1943	Alfred Magnus Jensen 1894 - 1959	Viggo Janus Jensen 1901-1978	Frederik Richardt Jensen			
	Jonna Jensen	Erik Villads Jensen 1945 -			Ame Bruun Jensen 1936 -	Heinrich Jensen 1938 -			
	Jørgen Kristensen 1956-2007								

Smede / maskinarbejdere - Hjulmænd / køretmagerer

Indhold:

Jens Jensen og Jørgine Frederikke Abrahamsen

Jens Jensen og Hansine Christensen

Jens Jensens børn

Svigerforældre: Simon Abrahamsen og Ane Marie Simonsen
Christen Pedersen og Mette Marie Villadsdatter



Forsidebilleder:

DSB lokomotiv K582 ca. år 1900

DSB lokomotiv G601 år 1915

Centralværkstedet

Frederiks Allé ca. 1900, hvor omkring de fleste af Jens' boliger var placeret.



Jens Jensen og Jørgine Frederikke Abrahamsen / Hansine Christensen

Jens blev født i Odder 31 marts 1858 ved moderens bror Husmand Niels Abrahamsen, Balle Mark, døbt hjemme 13 april og i Odder kirke 30 april 1858, hvor Thomas Jensen blev udlagt som fader.

Ved folketællingen i 1860 var han i pleje ved bedstefaderen Hjulmand Andreas Sørensen i Torrild, men ved folketællingen 1870 boede han hos forældrene i Ravnholt, Tiset sogn. Den 21 maj 1871 døde moderen Mariane på Solbjerg mark. Den 17 april 1872 blev Jens konfirmeret i Torrild, hvor han da boede hos bedstefaderen Jens Thomasen (i Vedsted kirke – med Kundskab: Ug? og Opførsel: Mg).

22 april samme år rejste han (14 år gl.) til Skæring, hvor faderen da var smed. Og 30 maj samme år rejste han med faderen og 3 søskende til Jetsmark sogn i Hjørring amt, hvor han formentlig lærte smedefaget ved sin far under opvæksten.

I 1876 blev han indtegnet i Lægdsrullen i Jetsmark, 18 år gl. og i 1879, med tilgang 10 maj, flyttedes han til lægdsrullen i Nørresundby. Ved folketællingen 1880 var han opført i Vadum Sogn, Torpet by som: "Tjenestekarl, 21 år".

5 maj 1881 indkaldtes han, 23 år gl., som soldat ved 3. Artilleriafdeling, 8. Batallion, beliggende i Århus. Han beskrives i den militære stambog som: "Høide: 63 $\frac{3}{4}$ " (167 cm), Væxt: middel, Haar: mørkt, Øine: blaa".

Den 1 marts 1883 fik han barn med sin kusine Jørgine Frederikke Abrahamsen, der da var 18 år gl. Hendes far Simon Abrahamsen var nu fiskehandler og boede på Hallsvej 8 i Århus, mens Jens boede på Artillerikasernen i Århus. (Fra 1881 var artilleriafdelingen bosat i Ridehuset, Vester Allé, indtil Langelandsgades kaserne blev bygget i 1889).

* Eleonora Alfredine Anine Marie Frederikke. Hun blev døbt i Vor Frue kirke 28 september 1883, samtidig med at Jens blev gift med Jørgine.

Den 3. oktober samme år hjemsendtes han som Korporal. Han fik åbenbart straks arbejde ved jernbanen som håndværker (13 oktober 1883) og 22 juli 1884 skrives han ved tilgang til lægdsrullen i 4. kreds, nr. 230 (Aarhus) som: Landmand, fast ansat i jernbanetjeneste.

I de følgende år bosatte parret sig i den sydlige del af Århus. Området var tidligere under Viby sogn, og gader og huse var forholdsvis nye. De fik derefter følgende børn:

* Juliane Marie, født 8 september 1884. På det tidspunkt boede Jens i Istedgade 23 og var opført som "Smed".

Istedgade var anlagt ca. 1870 og navngivet til minde om slaget ved Isted i 1850. - Nr. 23 var opført 1877 og var en 3½ etages malet bygning med tegltag

* Oline Jensine, født 2 marts 1886. Nu boede Jens i Bülowsgade 11 og var opført som "Kjedelsmed".

Den nordlige del af Bülowsgade var anlagt ca. 1878 og den sydlige del i 1901. - Nr. 11 var opført 1883 og var en 2½ etages malet bygning



Billeder registreret 27/12-1883 v. Tønnies.

med tegltag.

Den 1 juni 1886 blev Jens ansat som fyrbøder ved Statsbanerne i Århus. Men hans ægteskab var åbenbart ikke lykkeligt, for den 14 september samme år blev der indgivet begæring til Århus amt om separation. Det var tilsyneladende Jørgine, der havde begæret separationen ifølge amtsjournalen, og deri skrives at "*vore Gemytter ere saa uoverensstemmende, at ingen sand Lykke vil kunne existere i vort Samliv*".

Den 24 september var der mægling ved præsten ved Frue Kirke og af mæglingen fremgik her, at uoverensstemmelsen skyldtes "*Hustruens store Forsømmelighed over for sin Mand og sine Børn*". Den 25 september 1886 fremsendtes fra Århus byfoged en indstilling til amtet om separation, der blev bevilget den 28 september.

Jørgine fraflyttede da hjemmet sammen med den yngste datter, Oline, og halvdelen af inventaret. De levede adskilt ca. et ½ år, men Jens må have snakket godt for sig, for hun flyttede hjem igen og de prøvede at genoptage ægteskabet. Og ca. maj 1887 blev hun gravid og fødte en søn:

* Thomas Abraham, født 13 februar 1888. De boede da i Havnegade 4.

Den 22 april 1888 blev Jens forflyttet til Struer som fyrbøder og Jørgine fulgte med. Men ægteskabet voldte åbenbart stadig problemer og den 1 februar 1889 flyttede Jørgine fra hjemmet i Struer.

August 1889 blev der udfærdiget en Resolution ved Ringkøbing amt lydende på, at Jens skulle betale 50 Kr om året til Jørgines forsørgelse og datteren Eleonoras "Underhold og Opdragelse". Jørgine boede da på Hylke fattiggård i Voer herred, Skanderborg amt, under sognets fattigforsørgelse.

Den 1 november 1889 ansatte Jens en hushjælp, Hansine Christensen. Og ved folketællingen februar 1890 var Jens i Struer, Gimsing sogn opført som: "Fyrbøder, 31 år, (Separeret)". I huset var da et "Tjenestetyende" på 23 år, Hansine Christensen, sammen med de 3 yngste børn. (Ifølge hendes skudsmålsbog var hun kun ansat fra 1 november 1889 til 15 november 1890).

Og nu startede en længere proces for at skaffe Jens og Jørgine skilsmisse eller separation. 14 marts 1890 udfærdigedes via sagfører en ansøgning til kongen om skilsmissebevilling, subsidiært separationsbevilling, der blev fremsendt til Ringkøbing amt. Amtet anmodede 8 maj herredsfogeden i Holstebro om at foranledige gejstlig og verdslig mægling med Jens og Jørgine, hvilket besværliggjordes da Jørgine flyttede noget rundt og på skift blev opgivet at bo i Hylke, Katstrup, Mundelstrup og Frederiksgade nr. 19 i Århus.

Sagen kompliceredes ved at Jens' sagfører den 22 oktober 1890 fremførte som skilsmissegrund, at Jørgine havde været Jens utro og vedlagde nogle kærestebreve som bevis.

Først den 11 marts 1891 lykkedes det at afholde verdslig mægling med Jørgine på Voer og Nim Herreders kontor. Hun benægtede da utroskab og oplyste, at nævnte breve var skrevet for at få skilsmisse, da hun ikke kunne udholde samlivet med manden.

Der var derefter flere møder for afklare pengeforholdet. Jens beholdt den fælles formue og indbo, samt indestod for deres gæld. Han vedstod at betale 50 Kr om året til Eleonora, men ville ikke betale noget til Jørgines forsørgelse.

Den 16 april 1891 var der atter møde på Voer og Nim Herreders kontor, hvor Jørgine erklærede, at hun vedblivende ønskede skilsmisse fra sin mand, der "*er så drikfældig, at Samlivet med ham er hende uudholdelig*". Og når han blot ville sørge for de 3 yngste børn og betale 50 Kr om året til Eleonora, så forlangte hun ingen bidrag til sig selv, da hun 1 maj havde fået plads ved en gårdmand i Katstrup.

Men den 15 maj 1891 kom der kongeligt afslag på skilsmissen fra Justitsministeriet, med henvisning om at søge separation ved Ringkøbing amt. Og amtet gjorde bevillingen klar, så der september 1891 kun manglede at påsætte stempelmærker.

Men så skete der ikke mere. For Jens og Hansine var blevet glade for hinanden og selv om de ikke var gift, fik de en række børn, den første:

* Jens Christian, født 18 juli 1891 i Struer, hjemmedøbt 27 september, fremvist i kirken 24 juli 1892.

Måske var det det hårde arbejde som fyrbøder, måske havde skilsmisseprocessen taget hårdt på ham og måske blev der kikket skævt efter ham i Struer, fordi han fik barn med sin husholderske uden at være skilt, så den 31 juli 1892 blev Jens afskediget som fyrbøder ved Statsbanerne efter egen ansøgning. Og få dage efter (5/8-1892) blev han ansat som håndværker på Centralværkstedet i Århus.

Da Jens blev ansat var jernbanenettet blevet landsdækkende med jernbanefærger over bæltene og Centralværkstedet var blevet DSB's hovedværksted for vedligeholdelse og reparationer i det jysk-fynske distrikt. Og det samlede værkstedsanlæg var vokset til at dække området fra jernbanen, langs Spanien ned til Jægergårdsgade, og antallet af ansatte voksede fra 300 i 1880 til at udgøre ca. 750 i år 1900 og voksede derefter stadig.

Værkstedet var præget af pladmangel og primitive, usunde og hårde arbejdsvilkår. Den ugentlige arbejdstid var oprindeligt over 60 timer, men faldt efterhånden og nåede i 1919 nede på 48 timer. I 1892 fik de ansatte på værkstedet, ligesom DSB's øvrige personale, en pensionsordning, hvilket var et særsyn på den tid.

Jens flyttede ind i nr. 75^{2. sal} i Frederiks Allé i Århus. Alléen var en del af den gl. landevej til Skanderborg, navngivet 1872 efter kong Frederik d. VI. Og nr. 75 blev opført i 1875 som en flot 3½ etages pudset bygning med tegltag. (Ved udvidelsen af baneterrænet i 1920-26 blev en hel del bygninger på Alléen nedrevet, samtidig med at den nordlige halvdel af Hallsvej blev nedrevet og bortgravet, og Frederiks Bro blev bygget).

Parret fik derefter:

* Dødfødt dreng, født 24 juni 1893. De boede da i Holbergsgade 30 og Jens var opført som maskinarbejder.

Holbergsgade var anlagt ca. 1885. - Nr. 30 var en 1½ etages rødstens-bygning med tegltag, opført 1892.

Den 12 februar 1894 fremsendte sagfører Christensen fra Århus 2 kr i stempelmærke til Ringkøbing amt og anmodede om at få separationsbevillingen tilsendt. Men da Jens nu havde bopæl i Århus fremsendtes papirerne til Århus Stiftamt, der 10 marts udstedte en separationsbevilling til Jens og Jørgine. Og det var i sidste øjeblik for Jens ventede barn igen.

* Alfred Magnus, født 19 maj 1894. De var nu flyttet til Frederiks Allé 73. (Bygningen nr. 73 blev nedrevet i 1923).

Og igen et par år senere.

* Jens Carl, født 21 august 1896. De boede da stadig Frederiks Allé 73 (frem til sidst i 1898).

Den 24 november 1897 blev Jens skilt fra Jørgine. Det var hende, der rettede henvendelse til Århus Stiftamt med henvisning til deres separationsbevilling, dateret 10 marts 1894. Da hun var ude af stand til at udrede det normale gebyr, fik hun skilsmissen gratis. Hun bad om "*Amtet vil forhjælpe hende til at erholde udleveret en Seng og en Kommode*" fra Jens. Endvidere spurgte hun, om Jens "*skulle straffes*", og hvis det var tilfældet, bad hun om at han måtte slippe for det.

Her mente hun vist nok fordi Jens havde fået børn med en anden kvinde i separations-tiden. Brevet var meget dårligt stavet, for hun var formentlig ordblind. Skilsmissen blev givet uden ret for nogen af parterne til at indgå nyt ægteskab.

Jens reagerede på skilsmissen ved 8 marts 1898 at ansøge om tilladelse til at indgå nyt ægteskab (med anbefalet andrag fra Århus Magistrat) og fik tilladelse til nyt ægteskab fra Justitsministeriet 19 april 1898. Og den 2 oktober 1898 giftede han sig så med Hansine Christensen i Sct. Pauls Kirke, samtidig med Julianes konfirmation. (8½ år efter at han ved folketællingen 1890 erklærede sig som separeret og 12 år efter første begæring!).

* Marius Anton, født 31 december 1898, hjemmedøbt 10 maj 1899 og fremstillet i Sct. Pauls kirke 6 april 1902.



Jens boede da i Absalonsgade 1D, og helt frem til år 1900. (Efter sigende var Marius Anton født åndssvag og ved mandtallet oktober 1907 var der under særlig angivelse skrevet: "Idiot". Formentlig kom han senere på et plejehjem). (Absalonsgade var anlagt ca. 1885. Nr. 1 D (kaldet Engtoftsminde) blev opført i 1898 og var en flot 2½ etages teglstens-bygning med skifertag, lidt tilbagetrukket fra gaden på en koteletgrund).

Men ved Ft. februar 1901 var Jens flyttet til Dannebrogsgade 4, ^{1. sal} og var opført som: "Maskinarbejder, 43 år". Folketællingen nævnte 4 levende og et afdød barn. Det var dem, som han fik med Hansine, de ældste boede ikke ved ham på det tidspunkt. (Dannebrogsgade var anlagt ca. 1880. Nr. 4 var en flot 4½ etages rødstens-bygning med tegltag og 3 kviste).

- * Viggo Janus, født 5 august 1901 og døbt 6 april 1902 i Sct. Pauls kirke.
- * Olivius Otto, født 4 november 1903 og døbt 7 februar 1904 i Sct. Pauls kirke. Han døde 1 juli 1904, 7 mdr. gl. og blev begravet på Århus Nordre Kirkegård.
- * Villads Christian, født 26 januar 1906, hjemmedøbt 1 marts samme år og i Sct. Pauls, kirke 4 oktober 1908.

Ved folketællingen 1906 boede de stadig i Dannebrogsgade 4, forhuset og Jens var opført som: "Maskinarbejder, 48 år". På det tidspunkt havde Hansine en rulleforretning i Dannebrogsgade og børnene budpladser om morgenen inden skolegang, for at sikre familiens økonomi. Det fortælles at sønnen Viggo fik hovedet i klemme i rullemaskinen ved et uheld og nær var omkommet.

- * Olivius, født 20 maj 1908 og døbt 4 oktober samme år i Sct. Pauls kirke. Bopælen var nu Ewaldsgade 3. Efter sigende fik han tuberkulose (smittet af broderen Thomas) og han døde 28 august 1913 på Kommunehospitalet, 5 år gl. Han blev begravet 2 september på Nordre kirkegård.

Ewaldsgade blev anlagt ca. 1899 og forbandt oprindelig Frederiks Allé med Læssøesgade, men blev "kortet af" ved udvidelsen af banegraven. Nr. 3 var opført i 1898 og er en meget flot 4½ etages rødstensbygning med 2 kviste og 3 altaner ud mod vejen.

I 1910 boede de i Valdemarsgade 26^{St.}. Og ved folketællingen 1911 samme sted var Jens opført som: "Maskinarbejder v. Statsbanernes Centralværksted, 53 år".

- * Frederik Richardt, født 5 november 1912, hjemmedøbt 11 december samme år og i kirken 17 april 1919. De boede da stadig i Valdemarsgade 26.

I slutningen af 1912 flyttede de til Frederiks Allé 55. Og ved folketællingen 1916 samme sted oplyste Jens følgende: "Maskinarbejder ved Statsbanerne. Årsløn: 1.700 Kr, Kommuneskat: 47,40 Kr, Statsskat: 12,00 Kr, Formue: 0 Kr". Oplyste endvidere om forringet arbejdsevne: "Gigtsvaghed og Leversygdom".

Han havde jo efter sigende et alkoholproblem og et heftigt temperament og begge dele har nok medvirket til at svække hans helbred.

Det var nok heller ikke "sundt" at bo ca. 20 m fra "Brocafeen" (på hjørnet af Kriegers Vej), der var åbnet i 1899, og lå på vejen hjem fra Centralværkstedet.

Jens døde den 6 juni 1916 på Kommunehospitalet, 58 år gammel, efter 3 mdr. sygdom med hans leverskade. Der er ikke fundet nekrolog over Jens, men tirsdag 13 juni 1916 var der i Demokraten under bekendtgørelser følgende:

"At min kære Mand, mine Børns altopofrende Fader, Maskinarbejder Jens Jensen, (Centralværkstedet), Tirsdag den 6. Juni er afgaaet ved Døden efter et langt og smertefuldt Syge-



Hansine, Jens og formentlig Richard

leje, bekendtgøres herved af hans dybtsørgende Hustru, Børn og Svigerbørn.
Hansine Jensen, Frederiks Allè 55. Begravelsen foregaar Onsdag den 14. ds, kl. 12½ pr., fra
Kapellet paa nordre Kirkegaard".

Han blev begravet i Nordre kirkegård i gravstedet: Ltr. C nr. 682/83. (Omkostningerne
ved begravelsen var i alt = 50,50 Kr: "Jorden: 30,-, Gravens kastning: 10,-, Ligvogn: 4,-,
Graverkarl for modtagelse: 0,50, Afgift til kontor: 2,-, Benyttelse af orgel: 4,-").

Et opslag i hans personalemappe ved Statsbanerne viser at Jens havde haft en drøm om
at blive lokomotivfører. Et par gange havde han søgt job som lokomotivfører ved nogle
privatbaner og havde ved de lejligheder fået en anbefaling fra Statsbanerne. Men han fik
aldrig sin drøm opfyldt.

Han var efter sigende en hård og hidsig person, der ofte gik på værtshus og tit kom op
at slå. I de 28 år han (af 2 gange) boede i Århus, opnåede han at bo på mindst 10 for-
skellige adresser - måske et tegn på at han ikke var helt nem at omgås !

Han havde også en hård børneopdragelse. Viggo og Villads fortæller om, hvordan de en-
gang blev grebet i nakken og sat uden for gadedøren, fordi de kiggede ud af vinduet og
ned på togene i banegraven, mens de spiste. De måtte stå i timevis og kigge på togene,
indtil moderen ud på aftenen kom ned og sagde, at Jens var faldet i søvn, så nu kunne
de godt komme ind igen.

Et andet eksempel var en frokost med rugbrød og "Roll-mops" (marineret sild viklet om
et syltet løg og fastholdt med en træpind). Jens spiste selv sildene, de ældste børn fik
de syltede løg til brødet og de yngste måtte nøjes med rugbrødet og fik træpinden at
sutte på.

På grund af ansættelsen ved De Danske Statsbaner (Maskinafdelingen: Haandværker nr.
2057), blev "Enkefru Hansine Jensen pr. 17 juli bevilget pension fra Centralværkstedet".
Pensionen var på 330 Kr pr. år + 60 Kr for hvert af de 3 uforsørgede børn (Viggo, Vil-
lads og Richardt), indtil de var fyldt 18 år.

Hansine flyttede senere (ca. 1923) til Jægergaardsvej 66 (boede der ved folketællingen
1925). Ved tællingen 1930 boede hun i stuen på HC Andersensvej 5 ved sønnen Viggo,
og da sønnen Villads byggede hus på grunden ved siden af (5 A) i 1932, flyttede hun ind
på 1. salen, og boede der til sin død.

Hun var udslidt efter et langt liv med mange børn og hårdt arbejde. Hansine døde 25
december 1936, 70 år gl. og blev begravet på Århus Nordre kirkegård. Og hendes børn
vedgik arv og gæld den 3 januar 1937.

Arveavgift 1/1-37.

Hidselegende medagen hind al
resten af gælden, samt alle Effekterskaber
eftersom min Hustru Hansine Jensen.

Trofast Skrifte.
Fridrik Richardt Jensen.

Jens Christian Jensen
Alfred M. Jensen
Jens Carl Jensen, København den 3/1 1937
Viggo August Jensen.
Villads Christian Jensen.

Jørgine Frederikke Abrahamsen

Jørgine var allerede 9 juni 1889, efter hun havde forladt Jens, blevet indlagt på Hylke Fattiggård, men stak af derfra allerede efter 2 dage. 1 november 1889 blev hun så igen indlagt sammen med datteren Eleonora, men 14 november rejste hun derfra sammen med datteren (fattiggården betalte 1,20 kr til billetter). Hendes far, som boede i Århus, havde anmodet om at få hende hjem, da han havde fundet en plads til hende.

Derefter var hun (fra marts 1890) indlagt 6 gange i korte perioder inden separationen i 1894, hvor hun da boede i Katstrup.

Senere flyttede hun til Århus og boede i januar 1898, efter skilsmissen, ved sine forældre i Frederiksgade 21, sammen med Eleonora. Efter faderens død i 1899 vides ikke hvor hun boede.

August 1900 kom hun tilbage til fattiggården, hvor hun var i 5 perioder frem til 1906 (gik til og fra). Ved folketællingen februar 1906 i Baadstrup by, Hylke sogn, var hun opført på Hylke Fattiggård som "Jørgine Abrahamsen, f. 28/5-1864, Fattiglem".

Hun forlod fattiggården 30 april 1906. Hun har så åbenbart fået en kæreste, for i maj 1907 søgte hun om tilladelse ved amtet til at gifte sig igen (oplyste da, at hun boede i Lyngby sogn, Hasle herred). Hun fik tilladelsen 7 september samme år, men blev tilsyneladende aldrig gift.

16 januar 1911 blev hun igen indlagt på fattiggården og ved tællingen i 1911 var hun opført i Baadstrup by, Hylke sogn, Fattiggården, noteret som fraskilt fattiglem, tilgået 1911 fra Århus. Den 1 marts 1911 ansøgte hun igen om tilladelse til at gifte sig, denne gang med en ungarl Jens Hansen Vedslet, en vagabond der også boede på fattiggården. Han stak af samme dag som hun indsendte ansøgningen, da han var blevet pålagt arbejde på Tvangs-arbejdsanstalten i Horsens.

I 1914 bad datteren Oline Højer Hylke kommune om penge til sin mor i Århus, men i stedet for blev hun krævet indlagt på fattiggården.

Ved Ft.1916 var Jørgine opført i Hasle, "Frederiksgade 2, Baghuset: Fraskilt, Husholderske, Arbejdsløs".

Men Ft.1921 var hun atter tilbage på Hylke fattiggård, angivet at leve af fattighjælp. Og i Ft.1925 var hun samme sted, angivet som fraskilt fattiglem.

Ved tællingen 1930 var hun stadig på fattiggården i Hylke sogn, nu angivet som logerende. Hun var da 66 år gl. -

Hun døde 26 maj 1932 på fattiggården i Hylke sogn og blev begravet 2 juni på Hylke kirkegård, 68 år gl.

- Hun var sidste fattiglem på gården, der lukkede et par måneder efter hendes død.



Hylke Fattiggård i Baadstrup – ca. år 1900

I en protokol i Hylke kommune er hun noteret således:

"Jørgine Frederikke Abrahamsen:

Født 22/5 1864 i Hvilsted. Datter af Indsidder Simon Abrahamsen. Gift med og skilt fra Fyrbøder Jens Jensen, Århus, der bliver maskinarbejder ved DSB. Vist nok 5 børn. Offentlig understøttelse fra 1887. - 1889 bortjaget af manden og optaget på Hylke Fattiggård med børn. Samme år anmoder hendes far, nu i Århus, om at få hende hjem, da han har fundet en plads til hende. Helt OK fra Hylke Kommunes side.

9/7 1892 se sognerådsprotokol.

23/5 og 11/7 1898 samme sted om Jens Jensen.

1900 på fattiggården i 2 måneder.

I alt indlagt mindst 14 gange, 3 gange rendt derfra. Sidste gang er i 1914, da datter Oline Højer beder Hylke kommune om penge til sin mor i Århus. I stedet kræves hun indlagt på fattiggården".

Hun forekommer at have været en forvirret og lidt enfoldig stakkel. Efter 4 års ægteskab levede hun resten af livet i fattigdom. En trist tilværelse, hvor hun vandrede ind

og ud af fattiggården i Hylke og tilbragte over 25 af sine år der.

Men man kan måske godt forstå hun stak af derfra så mange gange, for det var ingen dans på roser at bo der. Dagene startede kl. 5.30 med morgenbøn og 14 timers arbejde, kun afbrudt af 4 måltider mad, og dagen blev altid afsluttet med bøn.

Maden var den samme hver uge. Pålæg på brødet var så usædvanligt, at det blev skrevet ind i protokollen, når de fik det. Og som straf kunne man tage eftermiddagskaffen fra lemmerne, hvis der ikke blev gjort som sagt.

Tobak, brændevin, dans og sang var forbudt, og ægtefolk blev skilt fra hinanden, så de ikke kunne producere nye fattiglemmer.

Simon Abrahamsen og Ane Marie Simonsen

Jørgine var født 28 maj 1864 i Hvilsted sogn og var datter af fiskehandler Simon Abrahamsen og Ane Marie Simonsen. Han var født 23/9-1839 i Odder som søn af Abraham Jørgensen og hun var født 6 oktober 1837 i Hadrup, Hundslund sogn, som datter af Hans Simonsen.

De blev viet 19 april 1863 i Hvilsted sogn, hvor Simon da tjente som karl ved Lethenborg gods.

Ved Ft. 1870 boede de i hus med Thomas Jensen i Tiset sogn, men fra Ft. 1880 boede Simon forskellige steder i Århus som fiskehandler. Han døde 12 oktober 1899, 60 år gl., bopæl Møllegade 2.

Konen døde 20 juni 1903, 66 år gl., bopæl Hjortensgade 9. Ved tællingen i 1901 boede hun samme sted og oplyste da, at der på det tidspunkt var 1 levende barn og 8? døde i hendes ægteskab !

Christen Pedersen og Mette Marie Villadsdatter

Hansine var født 4 februar 1866 i Nørbakhus i Humlum sogn som datter af husmand og fisker Christen Pedersen fra Humlum sogn. Han var født 5 december 1820 i Harboøre, som søn af en fisker, Peder Jensen Eschildsen og Anne Marie Jensdatter.

Christen var gift med Mette Marie Villadsdatter, der var født 31 maj 1831 i Nørlem sogn, som datter af husmand Villads Nielsen og Mette Kirstine Hansdatter. Sammen fik parret 11 børn. Moderen døde da Hansine kun var 7 år gl. og faderen giftede sig ikke igen, men fik husholderske i huset.

Christen Pedersen døde 4/8-1900 i Ravnstoft, Dybe sogn, Vandfuld herred, begravet 10/8-1900 i Dybe kirke.

Ved Ft.1880 var Hansine opført som: 13 år, Ugift, Tjenestefolk på gården Store Lund i Humlum, Humlum sogn, Ringkjøbing Amt.

Og 4 april 1880 blev hun konfirmeret i Resen kirke (Kundskab: G, opførsel: Mg). Hun arbejdede da stadig på gården Store Lund.

Jens Jensens børn:



Billedet er taget af fotograf Tønnies i Ålborg og dateret 14/10-1897, Jensen Aarhus. Det er formentlig taget ved farfar Thomas Jensens 60 år fødselsdag samtidig med billederne af hans børn Mariane, Jensine og Nikolaj Jensen er taget.

Børnene må være: Thomas Abraham, 9 år
Jens Christian 6 år
Alfred Magnus 3 år
Jens Carl ca. 12-13 mdr.

Det fine tøj må skyldes at både Mariane og Jensine var oplært som syerske.

Jens Jensen med hjemmeboende børn ca. 1908:



Fra højre:
Marius, Viggo, Jens Christian,
Carl, Jens J, Hansine, Alfred,
Villads.



Taget ved Thomas J's
80 års fødselsdag i
1917 i Kaas. -
Jens Jensens børn:

Forrest: Richardt,
næste række:
Alfred og Villads
3. række: Viggo
Bagerst:
Oline og Hansine

Centralværkstedet i Århus:

Da den første jernbanestrækning i Jylland blev bygget mellem Århus og Randers, blev der oprettet et jernbaneværksted i Århus i 1862. Ligesom jernbanen blev værkstedet etableret og drevet af det engelske entreprenørfirma Peto, Brassey & Petts via Det danske Jernbane-Driftsselskab.

Værkstedet lå på et areal mellem banegården og Spanien, og det omfattede et trefløjet anlæg med kontor, grovsmedje og en række specialiserede delværksteder. Desuden blev der opført en tjenestebolig i to etager med haveanlæg til værkstedets ledere.

Værkstedet var ledet af englændere, indtil den danske stat i 1867 overtog driften af de jysk-fynske jernbaner. Under krigen mellem Danmark og Tyskland i 1863-64 gik værkstedet nærmest i stå, men det kom i fulde omdrejninger igen efter fredsslutningen. Det jyske jernbanenet voksede kraftigt i de følgende årtier, og med indsættelsen af jernbanefærger over Lillebælt i 1872 og over Storebælt i 1883 fik Danmark et sammenhængende jernbanenet.

Staten overtog i 1880 det private sjællandske jernbaneselskab og slog det efterfølgende sammen med de jysk-fynske baner til De Danske Statsbaner (DSB), og herved opstod et samlet jernbaneselskab for hele landet.

Jernbaneværkstedet i Århus fik navnet Centralværkstedet, med status som DSB's hovedværksted for vedligeholdelse og reparationer i det jysk-fynske distrikt. Stillingen som hovedværksted for Jylland og Fyn havde værkstedet i Århus allerede erobret i 1870'erne.

Ved statsovertagelsen i 1867 arbejdede der omkring 100 mand på Centralværkstedet i Århus. Antallet af ansatte steg til næsten 300 ved år 1880, til omkring 750 ved år 1900, til rundt regnet tusind mand i 1920'erne, og i 1949 kulminerede det med omkring 1850 mand. Derefter faldt det langsomt ved naturlig afgang og under et næsten totalt fravær af nyansættelser. I begyndelsen af 1980'erne var der 7-800 ansatte, og ti år senere var der omkring 450.

Værkstedet var præget af pladsmangel og primitive, usunde og hårde arbejdsvilkår. Forholdene var dårligst i de første årtier af værkstedets eksistens. Ugentlig arbejdstid var oprindeligt over 60 timer, men i 1919 var den efterhånden blevet sænket til 48 timer.

I 1892 fik de ansatte på værkstedet ligesom DSB's øvrige personale en pensionsordning, hvilket var et særsyn på den tid. Malerværkstedet nedbrændte i 1868, og da et nyt og større opførtes i dets sted, blev det begyndelsen til en lang række løbende udvidelser af værkstedet og dets tilhørende tjenesteboliger og kontorer.

Efter 1884 strakte det samlede værkstedsanlæg sig hele vejen fra jernbanen langs Spanien ned til Jægergårdsgade. I 1909 begyndte værkstedet at etablere en aflægger i Mølleengen i form af et hjælpeværksted. Et nyopført filialværksted i Mølleengen blev taget i brug i 1927 og blev senere udvidet flere gange. Siden vendte udviklingen, da der blev mindre arbejde og færre ansatte.

I 1930'erne havde DSB på landsplan omkring 750 lokomotiver og motorvogne og næsten 15.000 vogne, hovedsagelig godsvogne. Omkring halvdelen af dem hørte under Centralværkstedet i Århus, som hvert år udførte omkring 7-8000 vognreparationer og omkring 250 lokomotivreparationer. Ved siden af vedligeholdelses- og reparationsarbejdet udførte værkstedet også mange vognombygninger, og værkstedet fremstillede stort set selv alle reservedele, specialredskaber, m.m.

Centralværkstedet blev delvist nedlagt i 1990, og i 2009 besluttede DSB at nedlægge det fuldstændigt og sætte ejendommene på 16.000 m² til salg, idet de sidste 160 ansatte på værkstedet kunne flyttes til andre arbejdspladser under statsbanerne.

Historiske begivenheder i datiden:

1863 **Christian 9.** bliver konge

1864 2. Slesviske krig - Slesvig, Holsten og Lauenborg afstås

1866 Det Danske Hedeselskab oprettes

1871 Dansk Kvindesamfund oprettes

- 1873 Rigsdaler, Mark og Skilling afløses af Kroner og Ører
- 1875 Latinsk skrift indføres i stedet for Gotisk i skolen
- 1884 Hestetrukken sporvogn i Århus fra banegården til hotel Royal
- 1890 Arbejdernes 1. maj starter
- 1891 Aldersrenten (en slags folkepension) indføres
- 1906 **Frederik 8.** bliver konge
Ellehammer flyver (den første i Europa)
- 1908 Kvinder får kommunal valgret
- 1912 **Christian 10.** bliver konge
Metersystemet indføres
- 1914-18 1. Verdenskrig
- 1915 Kvinder får fuld valgret
- 1917 De Vestindiske Øer sælges til USA
- 1919 8-timers arbejdsdag indføres
- 1920 Genforening med Sønderjylland
- 1924 Kommunale folkeregistre oprettes
- 1935 Lillebæltsbroen indvies

Billeder fra Ib Knudsen (efterkommer af Abraham Jensen):

Disse billeder stammer fra en samling af familie billeder fra Niels Peter Abraham Jensen (Jens Jensens bror). Jeg er 99% sikker på at det er Jens og Hansine. Både tid, sted og fotograf indikerer at det er Jens Jensen og Hansine Christensen:



- Formentlig Jens Jensen 1898 (40år) ? - Formentlig Hansine Christensen 1880 (14år) ?**
 (Gift 2/10-1898 i Sct. Pauls kirke)
 JF Braae, Fotograf i Århus fra 1896-?.
 (Konfirmation 4/4-1880 i Resen kirke)
 AB Hansen, Fotograf i Struer 1871-90.
 (Konfirmationskjoler dengang var sorte)