



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Husted

Slægten Husted



Denne bog beretter om den vestjyske slægt Husted fra Ulfborg med de forgreninger ind i andre slægter, jeg har skønnet det formålstjæligt og overkommeligt at tage med.

Slægten har fra Ulfborg over Ringkøbing bredt sig ud over store dele af Vestjylland og efterhånden også – omend mere spredt – over det meste af Danmark.

Desuden er ret mange af slægten i tidens løb udvandret til Nordamerika, hvor deres efterkommere i dag er talrige.

Vagn Madsen

Lidt om bogen, dens tilblivelse og indhold.

I en lang årække har jeg samlet på oplysninger om slægten Husted, som mine søskende og jeg gennem vores mor, Sigrild Madsen, datter af Jacob Husted fra Brokjærgaard i Hjortlund sogn og Nielsine Andersen fra ejendommen Snurom i samme sogn, nedstammer fra.

Det har vel hele tiden været min tanke, at disse oplysninger med tiden skulle blive til en slægtsbog, og ved en slægtsfest, som vi afholdt i Kalvslund forsamlingshus i 1976, hvor 60-70 medlemmer af slægten fra de nærmeste sogne var samlede, og hvor jeg fortalte lidt om, hvad jeg havde fundet ud af om slægten, forstod jeg, at der var interesse for en slægtsbog.

Under mit videre arbejde med denne er tyngdepunktet imidlertid kommet til at ligge så stærkt på de ældre generationer af slægten - eller de fylder så meget - at der ikke i bogen ville kunne blive nogen ordentlig plads tilovers til de seneste og nulevende generationer.

Måske vil nogle synes, at dette er et minus ved bogen. Folk vil selvfølgelig gerne kunne finde sig selv i deres slægtsbog og er måske ikke så stærkt fristet til at give penge for en slægtsbog, hvor de selv slet ikke er nævnt, ja, måske knap nok deres forældre.

Alligevel tror jeg, at mange vil kunne have glæde af bogen, her har vi nogle af slægtens rødder, og det er vel godt at vide lidt om de folk, man er kommen af.

Og så ville det ideelle være at fortsætte bogen med en ny bog for hver af slægtens mange grene.

Det skulle glæde mig, om en eller flere i hver gren ville gøre en indsats med at samle oplysninger.

Det er altid et problem at finde rundt i en slægtsbog. Den er jo ikke en roman, hvor man kan begynde på første side og så bare fortsætte. Jeg har gerne villet undgå det ellers meget anvendte og udmærkede system med romertal, arabertal, store og små bogstaver. Jeg synes, det er lidt upynteligt.

For at man alligevel skal kunne orientere sig og finde rundt i bogen og få rede på slægtsforholdene, har jeg lavet en oversigt bag i bogen, en slags register, hvor jeg har givet hver af børnene fra gården Husted i Ulfborg et bogstav og derefter alle deres efterkommere det samme bogstav samt et tal for hver generation.

A står således for efterkommere af den ældste af børnene fra Husted, Christen Andersen Husted.

B står for efterkommere af den næstældste, Anna Andersdatter Husted, gift Korsgaard.

C står for efterkommere af Christen Høy Husted.

D står for efterkommere af Anders Husted, der kom til Lunderskov, og hvis slægt må findes på Koldingegnen.

E står for efterkommere af Henrik Andersen Husted. Man må tilgive mig, at disse er langt de talrigste i bogen her, hvilket skyldes, at min egen gren af slægten hører med her, men også, at Henrik Husted er den af børnene fra Husted, der har langt de fleste efterkommere, og at så mange af dem bor på egnen heromkring.

F står for den yngste af børnene fra Husted, Jan Christensen Husted. Han har ingen direkte efterkommere, men dog plejebørn, som også er nævnt i bogen.

Det er mit håb, at man på denne måde vil kunne finde rundt i bogen.

Billederne i bogen er for langt de flestes vedkommende lavet af Lars Basse, Esbjerg, gift med min søster Elly. Uden deres store indsats og aldrig svig-

tende interesse var der aldrig kommet så mange billeder i bogen, og denne ville i så fald have været langt mindre levende. Tak til alle, der velvilligt har lånt os billeder til affotografering samt for alle oplysninger.

Jeg håber, bogen vil blive til glæde for mange, og dette vil være den bedste belønning for det arbejde, der er lagt i den.

Gerne ville jeg have haft mere kendskab til de andre grene af den store slægt, og alle oplysninger vil være meget velkomne.

Bramming, januar 1982.

Vagn Madsen.

Navnet Husted.

Husted er oprindelig et stednavn. Vi kan spore det tilbage til begyndelsen af 1600-tallet, måske lidt tidligere. Der er dog næppe tvivl om, at navnet Husted går langt længere tilbage; vore skriftlige kilder bliver blot sparsomme, når vi kommer længere tilbage.

Stednavneforskere siger, at Husted er "stedet, hvor der ligger huse".

Fra begyndelsen af 1600-tallet er Husted dog overvejende brugt som navn på enkeltgårde. Det findes næsten kun i Vestjylland og her kun ret spredt, når vi kommer uden for Ringkøbing amt. I Ringkøbing amt er navnet ret almindeligt allerede på 1600-tallet, så vi kan vel regne med, at navnet tidligst er brugt i dette område.

Det er næppe nu muligt at efterspore, hvem der først har brugt navnet Husted som slægtsnavn. Vi er ikke de første, men i vor slægt går navnet dog mere end 200 år tilbage, så vi er vel en af de ældste slægter af navnet Husted - og måske den talrigste.



Ulfborg kirke.

Kirken har gennem mange århundreder været et fast punkt for slægtled efter slægtled. Ikke blot var kirkebygningen større end de omliggende huse og gårde, så den allerede ved sin størrelse fangede øjet, hvor man end færdedes. Men dette at bygningen blot ved sin størrelse dominerede landsbyen hjalp ligesom også med til, at den kunne symbolisere noget større. Derved har vel kirken gennem tiderne styrket sin magt over menneskene, thi selv om der vel altid har været mennesker, der ikke accepterede kirken, og mange, der ikke var alt for stærke i troen, ingen kunne dog gøre sig helt fri af kirkens autoritet. Denne autoritet beherskede og beskyttede barnet fra det kunne begynde at fatte - eller tidligere - og indtil man som gammel endte sine dage på kirkegården.

Lidt historie.

I 1662 sad på Husted fæsteren Chr. Nielsen og ydede til herskabet på Nr. Vosborg 3 ørter byg, hvilket var hartkorn td. 3-4-3-0 og 2 pendinge (3 tønder 4 skæpper 3 fjerdingkar o album og 2 pendinge). i 1683 er her en enke efter Christen Pedersen, og det er nok hendes søn, der er så skrivekyndig, at han bruges til sætteskriver for herredsskriveren flere gange i 1695. Han hed Laurids Christensen. Han døde 1700; enken Kirsten Christensdatter havde da en del fordringer at indkræve. Herredsskriveren Claus Tang hjalp hende med dette. Der var iblandt meget andet regninger for hopper, som var holdt til hingsten i Husted. (Skulle den mon være stamfar til de berømte Ulfborg-hestede af jysk race?)



Fra en hestekåring i Ulfborg; dog fra en lidt senere tid.

Betalingen (pr. hoppe) var 4 mark hestehavre. Der var regninger for en halv snes hopper; men da nogle ikke var blevet med føl, nægtede deres ejere at betale. Claus Tang mener dog, at de må betale halvt; for der er ingen mening i, at en mand holder en hingst for deres skyld. Og sådan blev det.



Udsnit af billede fra ovennævnte hestekåring, der fandt sted omkr. 1920. Udsnittet er fra et større billede med mindst 20 heste, af hvilke langt de fleste er af jysk race, hvilket viser den store interesse for denne hesterace på Ulfborg-egnen.

Den omtalte enke på Husted, Kirsten Christensdatter, har muligvis giftet sig med Frans Christensen, og man vil næppe misunde hende det giftermål, når vi tænker på hans virksomhed som krovært i en smugkro, skriver Alfred Kaae i sit store værk om Ulfborg sogn, hvorfra disse gamle oplysninger om gården Husted er hentet. (I Frans Christensens tid var der vist smugkro på Husted - som iøvrigt så mange steder dengang - men Frans Christensen kunne vist bruge lidt mindre fine metoder, når han spillede kort med sine gæster).

Nå. Gode sider har Frans Christensen åbenbart også haft, for Alfred Kaae fortæller videre, at Frans havde været i tjeneste på Nr. Vosborg, og der var man ham så stor tak skyldig, at generalinden, fru Christence Dyre, gav ham Husted fri for landgilde og arbejdspenge, så længe han levede. - Han levede nok ikke særlig længe; vi træffer allerede 1709 Anders Husted i gården (ikke af vor familie). Han hed egentlig Anders Madsen Spend og er muligvis i slægt med familien Spend i Ribe. Hans søn, Mads Spend, er født i Husted 1709. Han blev gift med Maren Stefansdatter fra Vester Tang.



Husted.

Vi kigger ind på gårdspladsen med stenbroen og de ældgamle mure. Taget er desværre nyt grimt bølgeblik.

Gården Husted.

I Ulfborg sogn ca. 150 meter nord for Ulfborg kirke ligger den gamle gård Husted. I arkiverne kan den spores tilbage til i hvert fald 1625, da der boede en mand ved navn Lars Pedersen på gården. Måske havde den da allerede ligget der i århundreder, men om gården og dens beboere i disse fjerne tider ved vi intet. Kun ved vi, at så godt som alle danske sogne har været beboet fra omkring år 1000 og mange tidligere, Og Ulfborg-egnen har vel ikke været blandt de sidste steder i landet, hvor menneskene slog sig ned og byggede landsbyer.

Men først med året 1764 ved vi med sikkerhed, at vores slægt er rykket ind på gården Husted. Det år fik Anders Christensen Høy fæstebrev på Husted, der var en fæstegård under herregården Nr. Vosborg.

Før vi begynder på historien om Anders Christensen Høy og hans kone Ane Andersdatter og deres efterkommere, vil vi dog prøve at kigge lidt ind i den gamle gård og få lidt at vide om den gård og den egn, hvor de første medlemmer - som vi ved noget om - af slægten Husted dukker frem af fortidens gråmørke.



Langt tilbage i tiden har den gamle gård ligget der og har været hjem for mennesker, givet husly og hygge. Den har været centrum i beboernes daglige tilværelse, den plet, hvorfra man så ud mod det nære og det fjernere, den plet, hvorfra man drog ud og oplevede verden - om det så kun var til nabosognet, eller man kom til fjerne egne af kloden. Og til den gamle gård, eller i hvert fald til hjemegnen, vendte man måske tilbage, når man blev træt af den store urolige verden og trængte til et fast punkt, hvor man kunne finde ro i sjælen.

Idyllisk ligger gården der i dag lidt nord for Ulfborg kirke og den gamle stråttækte skole. Vi kan let forestille os gården som ramme om hverdag og fest, om glæde, hygge og idyl. - Men i ethvert hjem er der også stormfulde tider og stunder med sorg; og anderledes kan det næppe heller have været på Husted.

Vi fandt gården.

Det var med spænding og forventning i sindet, at Ove og jeg en dag først på sommeren i 1973 startede fra Bramming for at finde den gamle gård Husted, om hvilken vi kun vidste, at den skulle ligge et sted ved Ulfborg kirke. Var der mon noget tilbage af den? Eller var den brændt, brudt ned, flyttet, ombygget? Mon der nu lå en moderne kæmpelade og dito stald? Så vi måtte drage bort som skuffede fremmede uden at kunne så meget som ane sporene af det sted, hvor vi vidste vore forfædre havde levet.

. . . . Men der lå gården. Det gibbede lidt i os, da vi fik øje på den. Var det mon muligt, at det vore øjne nu så var de gamle længer fra 1700-tallet, da Anders Christensen Høy og Ane Andersdatter var fæstebønder på gården? Udbygningerne sa gamle nok ud, ja, ældgamle. I hvert fald fra første halvdel af 1800-tallet. Af de nuværende beboere, Svend Gravers Knudsen og hans kone af slægten Smedegaard, der begge tog meget venligt imod os fremmede, fik vi at vide, at stuehuset var nyt, bygget for ca. 100 år siden, hvilket blev fortalt med et lunt smil og et sideblik til udbygningerne. Og vi måtte give Svend Gravers Knudsen ret, sammenlignet med udbygningerne så stuehuset splinternyt ud.

Udbygningerne var et fund, hvis man gerne ville finde noget gammelt, hvad vi under de givne omstændigheder helst ville. Murene i stald- og ladebygningerne var af gamle lidt lilla mursten med små kvadratiske tophængte trævinduer hele vejen rundt. Taget var desværre nyt grønt bølgeblik. Men under bliktaget sås det gamle spåntag.

Inde i en af stuerne stod et gammelt standur, som

de nuværende beboere havde fået med gården, da de købte den. Det var lavet af Anders Husted, vidste de. Men hvilken Anders Husted - for dem har der været nogle stykker af - det vidste de ikke. Flere af de gamle Husted-er var urmagere.



Standur på Husted. Lavet af Anders Husted.



Vejen fra kirken og skolen hen til gården var nærmest en markvej. Den kan for 100 eller 200 år siden godt have set ud omtrent som den gør i dag. Måske har den dengang været noget mere opkørt på grund af de mange vogne med jernhjul og de mange hestehove, der dengang færdedes her. Skulle man til købmanden, kørte man vel med hestevogn til Ringkøbing. Smeden og andre håndværkere havde man nok lidt nærmere, men køre måtte man jo og ligeså til mølle. Jo, dengang var der megen kørsel til og fra en gård. Om søndagen kørte man til kirken; men måske har de Husted-er gået, da kirken lå så nær. Ved barnedåb måtte hestene nok spændes for vognen alligevel, og besøg hos slægtninge foregik jo også pr. hestevogn. Vi ser for os dage med familiebegivenheder, hvor vogne med blanke heste for drejer op mod Husted.

Kunne vi have været med - bare en eneste gang! Men vores plads var nu lidt længere nede i rækken.

Billedet er fra et andet sted. Men noget af stemningen er der vist.



Et kig henad markvejen. Husted er helt gemt i træerne til højre.

Lad os prøve at kigge lidt ind i gården, som den var for 200 år siden. Vi kan takke Ulfborg-historikeren Alfred Kaæ for følgende redegørelse, hvor han så har fundet den.

"I Husted var salshuset i 1795 på 18 fag hver 2 alen brede og 9 alen i dybden, med klinede mure, egestolper og fyrretømmer foroven. Salshuset havde mod vest to kamre med loft over og kalkede vægge; imellem kamrene var en skorsten. Næst ved var der en stue med panel ved nordsiden. Så kommer dernæst et kammer med loft, og et køkken i samme fag, også her med loft. Ved siden af køkkenet var der bryggers med ovn og skorsten, men uden loft, og så kommer i østenden endnu et kammer med loft.

Salshuset ligger mod nord i gården. Østen i gården lå høladen med køreport og hestestald, 19 fag og 8 alen i dybden; til sønder i gården lå fæhus og fårestald på 24 fag med 8 alens vidde, og mod vest lå en lade med køreport, og i den nordlige ende af huset var en kælder eller oplagsrum med loft. Dette hus har sandsynligvis været bygget sammen med salshuset. Det havde en vidde på 7 alen og en længde på 15 fag.

De to kamre mod vest i stuehuset har nok været en aftægtslejlighed.

Hele gården blev vurderet til 600 rigsdaler." 1)

Vi kan nogenlunde danne os et indtryk af, hvordan huset har været indrettet. Vil vi vide noget om inventaret i de forskellige rum, må vi gå på museum.

Over nogle af de mere værdifulde ting i Husted har vi dog en liste, vist fra 1750-erne, altså nogle år før Anders og Ane fik gården i fæste. Ved dødsfald blev slige ting jo skrevet op og vurderet til pris, så der kunne skiftes mellem de forskellige familiemedlemmer på behørig måde.

1) Alfred Kaæ: Ulfborg. Sogn og Saga I, side 142

"I gården var der: en sølvkande, tre sølvbægere, en sølvstob og otte sølvskeer, et sølvbelagt krus, tre dusin tintallerkener (der behøvede man altså ikke at spise af samme tallerken eller af gryden), sejsten tinfade og een tinskål, to messinglysestager, to fyrfade, en bordkrands, et fyrbækken. Der var messingknapper på to af husets bilæggerovne, og der var de sædvanlige kobberkedler, een i køkkenet og to i bryggerset, to thekedler, to kobberfade, en messingtrægt."

"Der var tilsyneladende god tid på ædelt og uædelt metal i Husted på den tid," skriver Alfred Kaae.



Dette er i Mads Hustedes tid. Han var gift med Maren Stefansdatter, og de havde overtaget Husted i fæste efter Mads Hustedes far, Anders Madsen Spend, kaldet Anders Husted.

I 1756 døde Mads, - - Maren Steiansdatter giftede sig med Lars Christensen, der døde 1759, hvorefter Jeppe Sørensen Frøsig fik garden og enken med den. Få år efter blev han enkemand, og i 1764 afstod han sit fæste til Anders Christensen Høy af Vedersø, gift med Ane Andersdatter. Fra disse to nedstammer de kendte købmænd i Ringkøbing af navnet Husted. Der var Christen Husted, som var købmand, reder og tobaksfabrikant. Christen Høy Husted blev urmåger, reder og købmand. Henrik Andersen Husted, købmand og gæstgiver i Ringkøbing. Henriks søn, Anders Henriksen Husted, fik Ulfkær kro. Anders Husted og Ane Andersdatter havde en datter, Anna, der blev gift med Anders Madsen, Korsgaard, hvorhen Anders Husted flyttede på sine gamle dage. 1)

Men om disse Husted-er skal vi høre mere længe-
re fremme i bogen.



Husted. Sommer 1981.

1) Alfred Kælle: Ulfborg. Sogn og Saga I, side 150

Vor slægt rykker ind på Husted.

Anders Christensen Hey og **Ane Anderødatter** fik som allerede nævnt Husted i fæste 1764, og vi har endda datoen d. 20. juli, altså lige til høst. Dog kan det godt være Anders, der har tilsaet markerne om foråret, men om dette ved vi ikke noget.

Om Husted dengang lå, hvor den ligger i dag, ved vi heller ikke. Den kan have ligget nærmere kirken, idet de fleste gårde jo er flyttet længere ud på markerne siden den tid.

Vi må ikke forestille os gården liggende midt i dens marker som i dag. Det var jo i det gamle bondefællesskabs tid, og udskiftningen kom vel først, da Anders Husted, som han nu kaldes, snart var en gammel mand.

Anders Husted har derfor i mange år mattet møde sammen med de andre Ulfborg-gårdmænd på bytinget, hvor man bestemte, hvornår man skulle begynde med de forskellige arbejder på markerne: såning, høst, at sætte hegn mellem markerne, grøftning m. m. Store problemer må det have givet for landsbysammenholdet, da nogle af de driftige begyndte at købe deres gårde fri fra herregården. Vi ved, at dette slet ikke skete på en gang for alle gårdes vedkommende. Husted var således købt fri længe før nabogården, Korsgaard, der vedblev at være en fæstegård under Nr. Vosborg langt op i 1800-tallet. Vi må da tænke os den situation, at nogle af gårdene i landsbyen skulle gøre hoveri på herregården, mens andre, der var frie, måske var ivrige efter at komme i gang med f. eks. kornsåningen hjemme på bymarken. Man kan tænke sig, at dette har medvirket til, at udskiftningen kom i gang, så de enkelte gårde fik deres marker mere samlede, så bønderne kunne arbejde mere uafhængige af hinanden.

Men i de første mange år har Anders Husted nok hæft sine marker liggende som smalle agre mange for-

skellige steder i landsbyen og har måttet dyrke sin jord i fællesskab med de andre Ulfborg-bønder. Hvervet som oldermand i byen, der gik "med sols" rundt i landsbyen, har Anders Husted, når turen kom til Husted, haft på lige fod og på skift med de andre Ulfborg-gårdmænd.



Ja, de gamle mure kan jo godt se ud til at være fra Anders Husteds tid.

Om Ulfborg-folk i gamle dage.

"Ulfborg adel, Torsted skradel" - med dette måske ældgamle rim begynder Alfred Kaae sit pragtfulde tobinds værk om Ulfborg sogn. Og ihvorvel der næppe findes dette ord "skradel" i den danske ordbog, så er udtrykket så malende, at vi let forstår meningen: det fattige nabosogn Torsted var ikke meget at regne i sammenligning med Ulfborg, der var et sogn med gode gårde og solide bønder.

Der er visse pletter omkring i vort land, der fra gammel tid har været regnet for mere estimerede end deres omgivelser. En sådan plet er Ulfborg.

For mig ser det ud, som om de gamle i vor slægt har taget noget af denne estime fra hjemsognet med sig derhen, hvor de senere fik deres virke. Måske er det ikke uden værdi at komme fra en egn, hvis befolkning i folkemunde har fået betegnelsen adel. Thi som Herluf Trolle sagde (her lidt forkortet):
Adel forpligter!

Følgende karakteristik af befolkningen i Ulfborg sogn fandtes i 1867 i Richardt: "Danske Herregaarde" og hidrører sikkert fra sognepræstens meddelelser til forfatteren af bogens tekst, Carl E. Secher.

"Som følge af, at der i lang tid næsten ikkun har været selvejere i sognet, udmærker almuen sig ved selvhævdelse, der styrkes ved jævn velstand. Når man møder befolkningen med tillid, vinder man dem let, og tilliden gengældes med en høj grad af trofasthed. Da rationalismen ingensinde ret har kunnet få fodfæste her, finder man en stærk gammeldags rettroenhed, der ikke tåler den mindste forandring i ceremonierne ved gudstjenesten. - Skoleundervisningen både i hovedskolen og biskolerne har længe været ual-

mindelig god, skønt biskolelærerne med undtagelse af en (i den nordre skole) ikkun er lærere om vinteren, men om sommeren deltager i bondearbejde, og som følge heraf og af almuens lyst til kundskab udmærkede soldaterne fra dette sogn sig allerede i krigen 1848-50 ved de breve, de skrev til hjemmet, både med hensyn til skriften og indholdet. Hver bondemand læser sin avis, om han ikke læser to. På grund af almuens vedhængen ved det gamle har de såkaldte jyske bondevenner ingensinde kunnet få indgang her i sognet, men på følelse for fædreland skorter det ikke dets djærve bønder. Sogneboernes hovedsyssel er agerdyrkning og fædrift, hvortil kommer salget af store og smukke heste, af hvilke dette sogn har flere end de omliggende i almindelighed. Handelsånden er meget fremtrædende hos bønderne ligesom hos vestjyden i det hele taget; mange mænd har herfra dræget til København og til England, Holland og meget fjernere egne og der samlet sig rigdom. Fra gården Nør-Tang udgik fordem seks søskende, der blev ejere af seks store herregårde og godser mellem Ringkøbing, Lemvig og Holstebro.

Fra Husted ved Ulfborg kirke kom en talrig købmandsæt, der endnu har sine efterkommere i de to største handelshuse i Ringkøbing." 1)

1) Peter Stenum: Hjemegn og Slægt, side 45-46.

Slægtens rødder.

Alle har 2 forældre, 4 bedsteforældre og 8 oldeforældre. Men så duer dette regnestykke ikke længere. Måske har vi ikke 16 tipoldeforældre og slet ikke 32 tip-tipoldeforældre, for nu begynder de samme personer at optræde flere steder på anetavlen, og man må vel konkludere, at kommer vi et vist antal generationer tilbage, ophører antallet af vore forfædre i samme generation at stige.

Anders Christensen Høy og Ane Andersdatter er mine tip-tip-tipoldeforældre. Teoretisk kan en person have 64 tip-tip-tipoldeforældre. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har, da det ville tage alt for lang tid at finde dem alle. I denne slægtsbog omtales kun 6 personer, som er mine tip-tip-tipoldeforældre. De er Anders Christensen Høy og Ane Andersdatter samt Christian Ehrenreich Brockdorff og Henriette von Pultz, hvis datter Elise Brockdorff blev gift med Anders og Ane's søn Henrik Husted. Desuden fra en Fønø-linie Niels Jensen Warrer og Anne Jacobsdatter. Denne linie kan dog føres et par generationer længere tilbage.

Hvor Anders Christensen Høy og Ane Andersdatter er født, har det ikke været muligt at opspore og derfor heller ikke, hvem deres forældre var. Men med de to begynder Husted-linien, idet deres børn fik navnet Husted og har ført dette navn videre i alle linier.

Anderledes med Christian Ehrenreich Brockdorff og Henriette von Pultz. De var adelige, og om de adelige er der jo langt flere og lettere tilgængelige oplysninger end om almindelige borgerlige. Går vi tilbage fra disse to, kommer vi ind i flere af de kendte danske adelsslægter, idet adelige næsten altid giftede sig med adelige.

Jeg har ikke forsket meget i denne adelige gren af vor slægt. Måske nogen vil tage dette arbejde op senere.

Helt forbigås i denne bog skal de adelige dog ikke; fra side 90 og fremefter vil der være nogle sider om dem.



Brockdorffernes våbenskjold.

Vore forfædre under strenge tider.

Anders Christensen Høy er født 1734 og **Ane Andersdatter** 1733. Deres forældre må således være født omkring 1700, og deres forældre igen må have levet under de forfærdelig strenge tider på 1600-tallet, da Danmark - eller i hvert fald mange egne i Jylland - var ved at bukke helt under i den svære nød og elendighed, der fulgte i kølvandet på de frygtelige krige, Europas folk oplevede på 1600-tallet, begyndende med 30-arskrigen (1618-48), der for Danmarks vedkommende endte med, at tyskere og polakker (ellers vore forbundsfæller) huserede så forfærdeligt i mange egne af Jylland, at mange måtte flygte fra deres hjem og omkom af sult og kulde, hvis de ikke blev slået ned af de fremrykkende horder, så mange jyske sogne i slutningen af 1600-tallet var halvvejs folketomme.

Det tog vel op mod 100 år, før befolkningen i disse egne begyndte at komme til kræfter igen efter disse trængsler.

Vi må regne med, at disse forhold har præget Anders og Ane's barndom, hvor vel også den strenge pietisme kastede sine skygger over de fleste hjem. Først fra midten af 1700-tallet begyndte der at komme lidt lysere tider, og selv om fremskridtene måske kun var små og måske kun langsomt nåede ud til hele folket, så må vi dog tro, at et og andet nåede ud, som kunne virke opmuntrende på vågne unge, og sådanne har der vel altid været. Måske har Anders og Ane set med ængstelse på det nye. Men selv midt i ængstelsen kan der jo godt være spirende håb.

Anders Hustedes fæstebrev.

Anders Hustedes fæstebrev, der er indført i Nr. Vosborg Gods' Fæsteprotokol 1719-1849. Fol. 12 b, lyder som følger:

"Jeg Christen de Leth til Nørrevosborg, Deres Kongelige Majestæts Landsdommer i Nørre Jylland: Kiendes og hermed vitterlig Giør at have stæd og fæst, Som ieg her med steder og fæster til Anders Christensen Høj fra Wedersøe Eet mig tilhørende Stæd i Ulfborg Sogn, Husted Kaldet, Som Jeppe Sørensen Sidst paaboede og efter foreening til Hannem afstaaede, og skatter i Nye Matricul hartkorn 3 Tdr. 3 Skp. 2 Alb. - Hvilket Sted fornæfnte Anders Christensen Høj Sin Lives Tiid maae nyde, bruge og beholde med ald dend Rætt, som der til ligger og af Arrilds Tiid Lagt haver, Imod at Han der af svarer alle Kongelige Skatter og Contributioner, som nu ere eller herefter paa bydendes vorder, til anbefalede Tiider, yder Mig og Efterkommende Eyere til hvert Aars Martinij udi Landgilde 6 Rdlr., skriver Sex Rixdahler, samt giører Aarlig een Daglang Reise eller Liige Lang Vej og ellers for ald Egter og Hoverie være forskaanet Ligesom De andre Frie Bønder. I det øfrige i Henseende til Hans Stæds Drift og øfrige forhold haver Han sig efter Hans Majestæts Lou og forordninger at Rette.

Nørrevosborg d. 20. Juli Anno 1764.

C. Leth.

Ovenmeldte og Ligelydende Originale Fæstebrev haver Jeg i dag paa behørig Stemplet papiir Rigtig annammet og lover at holde Mig Samme efterrettelig.

Til ydermere bekræftelse haver jeg denne min

Revers ej alleene Selv underskrivet, men venlig
ombedett 2de Dannemænd Samme med mig til vitter-
lighed at underskrive.

Nørrevosborg ut Supra.

Anders Christensen Høy.

Mads M.K.S. Christensen.

J. Sørensen Frøsig."

Af dette fæstebrev ser vi, at Anders Christensen Høy, som han selv skriver sit navn i underskriften, kom fra Vedersø. Men hvor længe han har opholdt sig der, ved vi ikke og heller ikke, hvor han har været før. Fæstebrevet er den første oplysning, vi har om ham. Hans far må vel have heddet Christen Andersen, og jeg tænker, hans mor har heddet Anna, da den ældste datter, født 1768, fik navnet Anna.

Ane Andersdatter møder vi første gang i 1766, da deres ældste søn, Christen Husted, bliver døbt. Vi ved, hendes far har heddet Anders, men hans efternavn kender vi ikke. Måske har hendes mor heddet Henriette, siden deres femte barn kom til at hedde Henrik, men dette er gætteri.

Disse fire personer fra omkring år 1700, der hører med blandt vore forfædre, er sikkert indskrevet i de gamle kirkebøger, men systematisk kan de ikke findes, kun ved en tilfældighed, og da deres navne er almindelige danske navne, skal der ganske særlige oplysninger til, for at man kan skelne dem fra mange andre personer med de samme navne.

Livet på Husted.

Nu synes vi måske snart, vi begynder at kende Anders og Ane på Husted. Men vor nysgerrighed er jo uden grænser, og derfor myldrer det frem med spørgsmål: Hvordan gik deres dagligdag? Gik børnene i skole? Hvor mange kreaturer havde de? Hvor mange heste? Kørte de også med stude? Hvordan med økonomien? Var de holdne folk? Eller kneb det undertiden med at betale landgilden (fæsteafgiften), de 6 rigsdaler til Nr. Vosborg-manden?

På alle disse spørgsmål, hvortil mange flere kunne føjes, kan vi kun delvis få svar. Her ville det føre alt for vidt at prøve på at besvare dem alle.

Om bøndernes levevis på den tid kan vi læse i mange gamle skrifter. Vi kan nævne H.F.Feilberg "Dansk Bondeliv" og Troels Lund "Dagligt Liv i Norden". Da folkene på Husted jo nok har levet som andre bønder på den tid, kan vi komme ret nær ind på deres dagligdag gennem denne læsning.

Så snart vi kommer ind på mere personlige områder som økonomi og deslige, er det langt vanskeligere.

Af Anders Husted's fastebrev af 1764 ser vi, at han skal betale "til hvert Aars Martinij" i landgilde 6 rigsdaler samt "gjører Aarlig een Daglang Keise eller Lige Lang Vej", men ellers være fri for kørsel og hoveri ligesom de andre frie bønder. At bønderne kaldes frie tyder på et godt forhold mellem herremanden på Nr. Vosborg og hans bønder på den tid. Således var det jo langt fra alle steder.

Men vi kunne vel spørge i de gamle bønders sprog: Sad Anders Husted hårdt ved det? Eller sad han godt ved det?

Svaret er vanskeligt. Selvfølgelig er det et stort

gode, at han er fri for hoveri. Ellers havde han jo skullet stille på herregården med heste, vogn, plov og harve mange dage både forår, høst og efterår samt udføre småhoveri på gården, hvilket vil sige tærskning, brændehugning og meget andet. Nu skal han kun møde med et spand heste og en vogn en dag om året - en lille rest af hoveriet.

Men de 6 rigsdaler? Var det en stor sum, og var de svære at skaffe?

Ja, mens vi kan finde masser af oplysninger om bøndernes levevis på den tid, hvordan de gik klædt osv., da er vi dårligere stillet, når vi kommer ind på de økonomiske forhold.

Vi må nok regne med, at 6 rigsdaler har været en ret stor sum penge, og vi ved, at det ofte kneb for bønderne at betale landgilden. Hvorledes Anders Husted kunne skaffe disse penge, ved vi ikke. Måske kunne han sælge korn; men han har nu næppe haft mange tønder korn at slå til side med. Nej, den mulighed er lille. Kan han sælge kreaturer? Ja, måske kan han sælge et par kreaturer; men de kan næppe indbringe 6 rigsdaler. Lavede man husflid til salg? Ja, vi er jo ikke langt fra uldgyderne på Herning-Ikast egnen. Måske har man kunnet få lidt penge ind ved husflid. Men til landgilden forslog det vel næppe, og en lille smule penge skulle man jo bruge, selv om man klarede sig meget langt med, hvad man selv kunne fremstille. Egentlig meget beundringsværdigt, de var flittige dengang. Men de 6 rdl? Jeg kunne tænke mig, at Anders Husted har taget nogle penge ind på sit hestehold. Ulfborg-bønderne var jo berømte for deres heste - i hvert fald på 1800-tallet, og måske rækker dette et godt stykke tilbage. Vi har jo hørt, at man allerede før Anders Husted's tid holdt hingst på Husted. I arkiverne må man kunne finde en opgørelse over, hvad der var af dyr på gården, da Anders Husted overtog den i 1764, og det kunne da

også være interessant at se, hvad der var af besætning på gården, da han afstod den i 1797.

Men vi kunne også se på, hvor meget 6 rdl. er i forhold til værdien af gården. For spørgsmålet har jo altid lydt: Ka ' den forrente sig?

Vi ser på side 12, at Chr. Nielsen i 1662 skulle yde til herskabet på Nr. Vosborg 3 ørter byg, hvilket nok er ca. 4½ tønne. Vi må regne med, at han desuden har måttet udføre hoveri. Chr. Nielsen har nok siddet noget hårdt i det, som vel næsten alle bønder på den tid gjorde. Arhundredet fra 1650 til 1750 er vel den hårdeste tid, danske bønder har oplevet.

Men nu Anders Husted?

Fra 1750 fik bønderne bedre priser for deres varer. Men skal vi svare på, om gården kunne forrente sig, må vi vide noget om dens værdi, og vi har kun den gamle vurdering i hartkorn, som vi ikke sådan uden videre kan sammenligne med de 6 rdl., havde vi så endda kendt kornprisen i 1764?

I 1736 kostede byg 1 rdl. pr tønne. Efter 1750 blev priserne lidt bedre, men de steg kun meget langsomt, og det var ikke let at få selv kun nogle få tønder korn tilovers til salg.

Vi skal helt frem til 1795, før vi har Husted vurderet i penge. Gården er det år vurderet til 600 rdl. Men nu har det også været opgangstider, lige siden Anders Husted fik gården i fæste, markerne er vel nu samlet omkring gården, ja, måske er der bygget en helt ny gård. Vi ved ikke, om Anders Husted allerede da havde købt gården fri. Kun ved vi, at gården i 1797 bliver solgt for 756 rdl.

Måske har Anders og Ane været dygtige. Noget tyder på, at de hvert år har puttet nogle dalere ned på kistebunden. Der skulle jo også samles nogle, hvis de en dag skulle købe gården fri, og det var vel alle driftige bønders mål på den tid.

Vi ville godt have kigget lidt ind i gården den dag, Anders og Ane rykkede ind. Skal vi gætte på, at Husted har været lidt forsømt. Mads Husted er jo død for 8 år siden, og hans to eftermænd i gården har vel været halvgamle stødere, den første døde allerede efter tre år i gården, og den anden, Jeppe Sørensen, har vel ikke været i stand til at drive gården videre, siden han giver sit fæste fra sig efter kun få år. Har der været nogen besætning, har Anders nok måttet købe denne af Jeppe Sørensen, og ellers har han selv måttet sætte besætning på gården. Vi må håbe, Anders og Ane har haft lidt penge, for der har nok skullet kostes noget på den gamle gård, for at en familie kunne leve på den.



Ja, nyt er det i hvert fald ikke.

Anders' og Anes sidste år.

Som nævnt fik Anders Husted gården "Husted" i fæste år 1764. Om hverdagene på gården ved vi ikke andet, end at de vel har lignet hverdagene på de tilsvarende fæstegårde på den tid, selvfølgelig med det særpræg, der hører hvert enkelt hjem til. Vi kan regne med, at der har været en række familiefester, hvor slægt og venner har været indbudt, således ved barnedåb for hver af de 6 børn, senere konfirmationer, når børnene nåede den alder. Måske har Annes bryllup med Anders Madsen Korsgaard i 1794 stået på Husted.

Og så er det vel gået for Anders og Ane, som det vist går for de fleste, at pludselig er børnene fløjet hjemmefra, og de sidder ene tilbage og siger til hinanden: nu er vi snart halvgamle, vi to - hvor er tiden blevet af? Men nået dertil er deres livsgerning snart gjort, og de kan overlade det strengeste arbejde til en yngre generation.

I 1797 er Anders Husted 63 år, og han afstår gården. Vi ved ikke, om han har købt Husted til selveje, i så fald er det jo ham, der sælger gården, der nu kommer på fremmede hænder. Er Anders Husted stadig fæster, er det jo herremanden på Nr. Vosborg, der er sælgeren. Gårdens pris er 756 rigsdaler.

Om Anders og Ane har haft aftægt på gården, ved vi ikke, men det har de næppe. Ane dør nogle år efter, vist i 1801, og Anders er nu snart 70 år gammel. Men han lever helt til 1818, og først ved skiftet efter hans død får vi lidt at vide om hans skæbne i de sidste år. Vi hører da, at han i en årrække har boet hos sin yngste søn, Jan Husted, der da er købmand i Ringkøbing. De sidste par år af sit liv er Anders Husted imidlertid på Korsgaard i Ulfborg nabo til sit gamle hjem Husted hos datteren Anne og svigersønnen Anders Madsen Korsgaard.

Skifte efter Anders Husted.

Aar 1819 den 23 Feb. blev paa Herreds kontoret i Ringkøbing foretaget skifte efter afgangne Anders Husted, som døde hos sin svigersøn Anders Korsgaard i Ulfborg, til deling af hans efterladenskaber imellem hans Arvinger, der ere: en søn - Christen Husted, købmand i Ringkøbing 52 aar - en do Christen Høy Husted 47 aar, købmand i Ringkøbing, en do Anders Husted 45 aar, bonde i Lunderskov pr Colding, en do Henrik Husted, død i Ringkøbing og der efterladt: a) en søn Anders Husted 15 aar, b) en do Christian Ehrenreich 13 aar, c) en dito Christen Husted 10 aar, d) en do Poul Bettenhaus 7 aar, e) en datter Henriette Christine 12 aar, f) en dito Anne Husted 8 aar; - en dito Jan Husted bonde paa Voller, en datter Anne Andersdatter Husted gift med Anders Korsgaard i Ulfborg.

Paa skiftet var tilstede hr købmand Christen Husted af Ringkøbing for sig selv, samt som værge for hans afdøde broder Henrik Husted's børn, saa og som befuldmægtiget af Anders Korsgaard - sønnen Christen Høy Husted var ligesaa for sig selv og for hans broder Anders Husted - for Jan Husted mødte Arent Buch i Ringkøbing og foreviste et Brev til ham af 14 dennes, som han bad indlemmet og er saaledes lydende - Anders Korsgaard(s) Brev til hr købmand Christen Husted, om at møde for sig ved denne skifte . . . lyder saaledes - Den 16^{de} April 1818 er foret. registrering og vurdering over den afdødes klæder og andre efterladenskaber, som derefter 19^{de} junii 1818, er solgt ved offentlig auktion og udbragt til 103 rbd. 3 1/5 (makr) 4 (skilling), er efter nuværende kurs i sølv mønt 82 rdl. 5 1/5 (mk.)

Registrerings- og vurderingsforretningen
er saaledes lydende

Kiøbmand Christen Husted (anmeldte) at hans afdøde
fader havde følgende udestående summer tilgode nem-
lig:

1. hos Niels Nielsen Skjødt i Vedersø efter pante-
obligation af 13. juni 1811, 300 rdl. omskreven til
105 rdl.

Obligationen lyder . . .

2. hos afgn. Henrik Husted's Enke i Ringkøbing
115 rdl.

3. hos Jan Husted paa Volder i Ramme efter Revers
27. juni 1807, omskreven ifølge forordningen (af)
5. juni 1813 til 153 rdl.

Men indtægter blev i dag ikke (anmeldt).

Paa boet blev (anmeldt) at hæfte følgende gæld:

1. til Anders Madsen Korsgaard i Ulfborg, for den
afdødes kost og loge hos ham fra 10. feb. 1816 til
hans død den 18. marts 1818, samt for hans begravelse,
efter regning, som ved Christen Husted blev frem-
lagt, stor 435 rbd. 3 1/5 mark, er sølv

348 - 2 - 6

Regningen lyder . . .

2. Christen Husted fremlagde regning af 29. aug.
1818, hvorefter han hos den afdøde får tilgode
293 rbd. 4 1/6 - 10, er sølv mønt efter (kurs)

235 rbd.

3. Agent Buch paa Jan Husted's vegne fremlagde en
regning fra denne, hvorefter den afdøde skulle væ-
re ham skyldig 15 - 4 1/5 - 11 eller 25 - 4 1/5 - 14
samt desuden 20 rbd., ialt 45 - 4 1/5 - 14,
er sølv mønt 36 - 3 - 13

Da vedkommende (må være de andre arvinger) ikke
ville tilstaa denne fordring og da Jan Husted i sit
brev til hr Agent Buch ikke ville vedgaa at skyldte
til boet saameget som beregnet for (anmeldt) at
boet hos ham har tilgode, saa kan skiftet ikke i
dag sluttes, især da hr Agent Buch lod erklære:

at han paa sin svoger Jan Hustedes vegne intet ville vedgaa eller afslutte, inden nærmere ordre, og han bad derfor at skiftet maatte udsættes og Jan Husted indvarsles til selv at give møde.

Skifteforvalt(eren) udsatte dette skifte forslaget. (med parternes) samtykke til næstkommende møde kl. 9 formiddag, til hvilken tid Han Husted skal blive indvarslet selv at give møde. -

Til vitterlighed C. J. Nielsen. H. C. Johnsen

(Det næste møde, hvor dette skifte endelig afsluttes, er ogsaa dateret den 23. febr., hvilket vel må være forkert, da Jan Husted næppe kunne komme den samme dag. Og da der i protokollen er refereret et andet skifte, dateret til marts måned, før det sidste skifte efter Anders Husted, må da teringen være forkert).

Den 23 Februarri blev skiftet efter afgangne Anders Husted foretaget paa Herredskontoret i Ringkøbing i overværelse af tvende vidner samt Arvingerne Jan Husted, Christen Høy Husted og Christen Husted, denne sidste som født værge for afdøde Henrik Hustedes umyndige børn og tillige paa Anders Hustedes og Anders korsgaards vegne efter forevist fuldmagt.

For at boet videre kunne fremmes overdrog Arvingerne skifteforvalteren at gennemgaa og endeligen vurdere de paa boet af den indgivne regning hidrørende for største delen fra den afdødes begravelse og underhold føde og klæder m. m. Ifølge denne bemyndigelse fandt skifteforvalteren at Anders vadsen ikke bør tilstaas videre betaling end 4 mark daglig (for den afdøde i det opgivne tidsrum) ligesom ogsaa den beregnede betaling for ligkistens afhentning i Ringkøbing - ulejlighed ved begravelsen og bekostning ved auktion og skifte maae udgaa. Efter dette fradrag regningen til godtgørelse i boet forsaavidt kan tiltrædes imod 375 rbd.(4 sk.) sølv og ligesaa ved Christen Hustedes paa 293 rbd. 4 m. 10 sk. findes intet at indvende. -

Da Jan Hustedes Revers i boet maa anføres retteligen at være omskrevet til 153 rbd. sølv efter den 23 § i forordn. 5. juni 1813 saa er han ogsaa uagtet gælden hidrører fra regning pligtig efter samme vurdering at forrente hovedstolen. Denne rente beløber sig fra 1813 indtil 1819 efter afdrag af de 7 rdl. 13 sk- ny sølv som er betalt den 15 juni 1815 og godtgjort boet i Christen Hustedes regning 27 rsl. 14 sk. der sammenlagt med hovedsummen i alt udgør 180 rdl. 2mk 14 sk. sølv.

Da Jan Husted saaledes har maattet tilstaa sin gæld efter haandskrift sølv saa findes det ogsaa billigt at det han paa hans tid saaledes tilkom for hans fader, og som han da havde til at lade afskrive paa faderens gælds-brev - ogsaa overføres til sølv (kurs) og ved at gaa ud fra denne synspunkt finder skifteretten at den af ham fremlagte regning bør forandres saaledes: at han afstaar fra hans faders logi fra begyndelsen af aaret 1809 indtil St. H. dag 1813 -

45 rdl. 3 m. sølv og fra denne tid til udløbet af året 1813 - 13 rdl. 5 m. 7 sk. sølv, den øvrige del af regningen 10 rdl. 4 m. 11 sk. tilkommer ham efter indløsningsforholdet som ændrer regning med 1 rdl. 1 m. 8 sk. sølv -

Efter afdrag af dette hans tilgodehavende bliver han skyldig til boet 119 rdl. 4 m. 15 sk. sølv -

Da saaledes de vanskeligheder er hævet som hidtil har opholdt dette skiftes endelige afslutning saa vil samme nu efter Arvinernes ønske blive at beregne saaledes

Indtægt

1. Solgt ved Løsøre auktionen den 19 maj 1818 for
103 - 3 - 4
2. Madam Hustedes gæld modtaget af Christen Husted
med 119 - 2 -

3. Renter af Niels Schødts obligation	5 rdl. 11 sk. -	10 - 1 - 6
4. Obligationernes paaalydende hovedsum	105 rdl. sølv 13	efft. nuv. (kurs) 150 - 5 - 10
5. Jan Hustedes gæld efter Revers med renter	til 1819 - 180 rdl. 2 m. 14 sk. sølv eller	
efter nuværende kurs		259 - 2 - 10
	Indtægt Summa	<u>643 - 2 - 14</u>

Herfra afgaar forloda af

a) Salær til	5 - 4 - 6
b) Skifte . . .?	
af indtægten	7 - " - "
1/3 til	" - 2 - 2
	1 - 2 - 14
skrivervalær	4 - 2 - 15
	" - 5 - 6
	" - 3 - 11

Vidne . . . ved alle

møder	2 - 5 - 8 . . .	23 - 2 - 14
-------	-----------------	-------------

igen til deling 620 rdl. sølv

Denne beholdning godtgør at boet nu kan til regningernes betaling og altsaa bliver samme som (her kan en hel linie ikke umiddelbart tydes) I overensstemmelse hermed udloddes:

Anders Madsen Korsgaard for hans tilgodehavende	373 rdl. 6m. 4 sk.	305 - 4 - 10
Kiøbmand Christen Husted ligeledes	293 - 7 - 4	240 - 4 - 1
Jan Husted for hans tilgodehavende	60 rdl. 3 m. 15 sk. sølv som efter	
nuværende (kurs) er	87 - 19(?)	74 - 2 - 14
Som saaledes beholdningen		<u>620 rdl. sølv</u>

620 rdl. sølv

Christen Husted tilbød at ville udbetale A. Madsen Korsgaard hans udlagte imod at han for dette udlæg overdrages boets andel i Niels Schiødts obligation ligesom han ogsaa videre til fyldestgørelse for hans eget tilgodehavende modtager auktionsbeløbet af Forvalter Lillelund forsaavidt dette ikke allerede er sket, ligeledes det som hans broder Jan Husted bliver skyldig på hans Revers fra(draget) indtægt i boet skønt ikke af ham betalt hverken kapital eller renter. - Med Jan Husted blev derefter foretaget afregning - skyldig efter det forhen oplyste 180 rdl. 2 mk. 14 sk. sølv, derimod tilgode i boet

74 rdl. 2 mk. 14 sk. sølv, efter nuværende (kurs) 51. rdl. 3 mk. 9 sk. sølv som fra draget hans skyld bliver iæen tilbage 128 rdl. 4 mk. 5 sk. sølv som han bliver skyldig til hans medarving og broder Christen Husted i Ringkøbing og hvilke(t) rigtighed for ved underskrift i protokollen vedgaar ligesom ogsaa skifteforvaltningen transporterer Christen Husted Jan Husted i boet gæld for berørte 128 rdl. 4 mk. 5 sk. sølv som han fra dato af forrenter.

Efter at skiftebeskatningen var betalt erklæredes dette skifte for sluttet.

for brude 100 ...
ingen ...
 Husted, G. Høgh Husted & Husted.
den 10. Februar 1800
den 10. Februar 1800

Slutningen af skiftet efter Anders Husted, som 3 af sønnerne har skrevet under på. Læg mærke til skriften.

Lidt om dette skifte.

Man vil lægge mærke til, at jeg har lavet nogle huller i teksten i oversættelsen, hvilket skyldes at teksten enkelte steder er utydelig og vanskelig at læse. Enkelte ord kan være tydet forkeret og måske enkelte tal. Hvad tallene angår kan dem, der har lyst og tålmodighed, give sig til at regne og derved finde frem til det rigtige. 1 rigsdaler er lig 6 mark, og 1 mark er lig 16 skilling. Måske kan også nogle læse flere af de ord, jeg har udeladt, men hvad helhedsopfattelsen af skiftet angår, vil der ikke ændres noget.

Det er mit indtryk, at skifteforvaltningen prøver på at få skiftet så retfærdigt som muligt mellem de implicerede parter. Skiftet er imidlertid ret indviklet på grund af de mange gamle gældsposter, der kompliceres en del ved, at vi i 1813 havde den såkaldte statsbankerot, hvorved pengenes værdi ændredes noget.

En vanskelighed mere er det jo, at Jan Husted ikke er til stede første gang, men har sendt sin svoger Agent Buch, der bor i Ringkøbing. Jan Husted har jo ret langt til byen, idet han bor på gården Volder i Ramme sogn langt nord for Ringkøbing. Måske har han heller ikke været så ivrig efter at møde på grund af økonomiske vanskeligheder. Man har jo for 4-5 år siden købt den store gård Volder, men netop omkring 1818 var landbruget inde i en slem krise, og vi ved, at Jan Husted blev nødt til at lade Enkekassen (en kreditinstitution) overtage gården.

Af skiftet ser vi, at Anders Husted på sine gamle dage i nogle år har boet hos Jan Husted, mens Jan Husted var købmand i Ringkøbing. Det er vel rimeligt, at Jan Husted nu ved skiftet skal have nogen betaling for faderens ophold, men af skiftet fremgår også, at Jan Husted skylder faderen penge. Vi kender ikke noget til dette og får ikke

noget konkret at vide om, hvad han skylder for. Måske kan vi gætte på, at Anders Husted har hjulpet lidt til ved købet af den store gård Volder i 1814.

Ved det næste møde i skifteretten er Jan Husted kommet til Ringkøbing og møder personlig. Dette møde er i protokollen dateret d. 23. febr. 1819 samme dag som det første møde. Dateringen af det sidste møde må imidlertid være forkert, hvad vi også kan se af protokollen, da der imellem de to møder er refereret et skifte fra marts måned.

Forhandlingerne ved det andet møde kan vi vel ikke helt følge, vi kan jo kun se, hvad der står i protokollen. Måske prøver Jan Husted på at få det bedst mulige ud af det - uden at vi dog får indtryk af nogen uoverensstemmelse mellem brødrene.

Også Anders Madsen Korsgaard og Anne i Korsgaard skulle vel gerne have lidt ud af det. Anders Korsgaard har ganske vist ikke selv villet ulejlige sig med at møde, men har overdraget Christen Husted at klare for sig. Men vi er midt i landbrugs-krisen, og i Korsgaard var de vist ikke rige i forvejen, så et par hundrede rigsdaler kunne sikkert være velkomne der.

Men skifteforvalteren prøver på at trække lidt fra både hos Jan Husted og Anders Korsgaard. Vi kan godt ane, at han er vant til at have med den slags sager at gøre. Mod Christen Husted's regning har han derimod ingen indvendinger. Måske har købmanden haft lidt mere orden i sagerne?

Samtidig prøver skifteforvalteren at få aktiver og passiver til at balancere, og det ser næsten ud til, at han er en mester på sit felt. Det var vist almindeligt, at man prøvede på at ordne det således, hvor der var mulighed for det.

Endelig kan vi da lægge mærke til, at Christen Høy Husted, der jo også er til stede ved skiftet, ikke siger noget. Han var jo ligesom broderen

Christen Husted en velstående købmand, så et par rigsdaler betød måske ikke så meget.

Da skifteforvalteren endelig har fået regnestykket til at gå op, påtager Christen Husted sig at klare det praktiske med at ordne regnskabet mellem brødrene og svogeren Anders Korsgaard.

Den eneste, der får lidt rede penge er Anders Korsgaard. Christen Husted får nogle obligationer samt et tilgodehavende hos broderen Jan Husted, dog de 103 rdl. fra auktionen, men de går jo nok til Anders Korsgaard.

Vi må så håbe, at alle har været tilfredse og har bevaret venskabet, hvilket jo ikke altid har været tilfældet efter et skifte.

Anders Hustedes og Ane Andersdatters børn.

Den første folketælling i Danmark fandt sted i 1769, men fra denne findes ikke konkrete oplysninger om enkeltpersoner. Den næste folketælling var i 1787, og af denne ser vi, at i Husted boede

Anders Christensen Husted, 54 år, bonde og gårdmand
Anna Andersdatter, hans kone
Christen Høy, 16 år
Anna Andersdatter, 20 år } deres børn
Jan Christensen, 9 år

Desuden er der en tjenestekarl.

Af dette kunne vi tro, at Anders Husted og Ane kun havde tre børn. Men fra kirkebogen og fra mange andre kilder ved vi, at de havde seks, nemlig

Christen Andersen Husted, døbt 15. juni 1766 i Ulfborg, død 6. juni 1833 i Ringkøbing.

Anna Andersdatter Husted, døbt 19. juni 1768 i Ulfborg, død 8. sept. 1852 som enke i Korsgaard, Ulfborg.

Christen Høy Husted, født 2. sept. 1770 i Ulfborg, død 7. marts 1823 i Ringkøbing.

Anders Andersen Husted, døbt 14. marts 1773 i Ulfborg, død 14. dec. 1833 i Lunderskov.

Henrik Andersen Husted, døbt 23. april 1775 i Ulfborg, død 28. juli 1815 i Ringkøbing.

Jan Christensen Husted, døbt 30. sept. 1778 i Ulfborg,

Om den ældste af børnene, Christen Andersen Husted, ved vi, at han i 1787 var i huset hos købmand Jens Wendersø, Østergade i Ringkøbing, hvor han velsagens har

været i lære, eftersom han selv fik borgerskab som købmand i Østergade, Ringkøbing 23. jan. 1792.

Hvor de to drenge, Anders og Henrik, der da var 14 og 12 år gamle, har været folketællingsdagen, ved vi ikke. Hvis denne folketælling som de senere er foretaget om vinteren, kan de vel ikke have været ude som hyrdedrenge. Men jeg tænker, det har været i sommerhalvåret, så de har nok været ude som hyrdedrenge eller i hvert fald været ude at tjene. De kan også have været på besøg hos slægtninge; man blev talt, hvor man havde sovet om natten.



Det er nu ikke Henrik eller Anders med tøjrekøllen over skulderen. Men mon ikke de har lignet ham?

Vi vil nu prøve at følge Anders Hustedes og Ane Andersdatters 6 børn, så vidt det lader sig gøre, samt de generationer, der følger efter. Om de nulevende generationer bliver der næppe meget i denne bog; men med den interesse, der er for slægtsforskning i dag, og med de muligheder man på grund af mere fritid og god adgang til studier i arkiverne har, håber jeg, denne slægtsbog må blive fortsat.

Det ville være mig en stor glæde, om der i hver af de seks linier, der er udgået fra gården Husted via Anders og Ane's børn, ville være en eller flere, der ville følge det op, der er begyndt på med denne bog, enten selvstændigt (gerne) eller i samarbejde med mig. Alene at føre alle linier videre frem ville jeg ikke kunne få tid og kræfter til.

Overfor nulevende ætlinge af de gamle Husted-er fra Ulfborg og Ringkøbing må jeg tilstå - og med glæde - at jeg under arbejdet med at samle oplysninger om slægten er blevet meget fascineret af mange af slægtens medlemmer. Når jeg har ført enkelte linier lidt længere frem end andre, har det ikke været min hensigt at gøre forskel. Men det har ikke været muligt - af tidshensyn - at finde oplysninger frem om alle linier. Bogen vil derfor i eventuelle følgende bøger kunne suppleres meget, hvad jeg håber, den vil blive.



Ringkøbing kirke.

I mange år var Ulfborg sogn og gården Husted det sted, hvor slægten Husted samledes i højtidsstunder og til mere almindeligt familiekomsammen, og hvor man følte, man havde sit hjemsted og sin rod.

Men sønnerne fra Husted skabte sig jo allerede som unge deres egen virksomhed andetsteds, og kun datteren Anna blev boende i sognet.

De fleste af sønnerne fik deres hjem og virksomhed i Ringkøbing, og da det gik dem godt, må vi vel formode, at Ringkøbing efterhånden blev det sted, hvor slægten oftest samledes og følte sig hjemme.

Købmand i Ringkøbing.

Christen Andersen Husted er født på gården Husted i Ulfborg. Fra hans dåbsdag, 15. juni 1766, og til han - vel 14 år gammel - ved sin konfirmation igen er hovedpersonen ved en festdag i hjemmet på Husted kan vi næppe finde oplysninger om ham. Men vi kan da prøve at se ham for vort indre øje i hjemmet mellem sine søskende efterhånden som de vokser til. Vi kan se ham gå ad markvejen til den gamle Ulfborg skole, første dag velsagtens med sin mor ved hånden ligesom senere hans søskende - og vi selv. Fra hans virke som voksen har vi vist lov til at slutte, at han har været en opvakt dreng.

Ved folketællingen i 1787 er Christen Husted, 21 år gammel, i huset hos købmand Jens Wedersø, Østergade i Ringkøbing. Det var under stavnsbåndet (1733 - 1788), hvor bøndernes sønner ikke kunne søge til byen eller overhovedet til andre egne. Det var almindeligt, at en far måtte betale herremanden på den herregård, man hørte ind under, 100 rigsdaler for at få en søn fri af stavnsbåndet. Så vi må nok tænke os, at Anders Husted har været hos herremanden på Nr. Vosborg og måske har betalt ham 100 rdl. for at Christen har kunnet komme i lære hos købmand Jens Wedersø i Ringkøbing.

Nu var 100 rdl. en betydelig sum penge, som mange bonde næppe ville have kunnet skaffe. Det er dog muligt, at Anders Husted har sparet pengene, for lige året før (1786) var Nr. Vosborg blevet købt af brødrene Peder Tang og Søren Tang. Peder Tang var selv købmand, og vi har grund til at tro, at de to brødre, der selv var af bondeslægt fra egnen, ikke har holdt strengt på deres ret til de

100 rdl.

Måske er Christen Husted begyndt som købmandskarl og har skullet tage sig af alt knokleriet samt bøndernes heste, der jo var på stald i købmandsgården, mens der blev handlet.

5 år senere er Christen Husted selvstændig købmand i Ringkøbing. Mon ikke Anders og Ane på Husted har været lidt stolte af deres ældste søn. Købmændene var på den tid meget estimerede folk, og der skulle nok både et godt omløb i hovedet samt nok også nogle kontanter til, for at en bondesøn kunne blande sig mellem købmændene.

Vi ved ikke, hvor langt Anders Husted har kunnet hjælpe sønnen med penge. Men har Christen været opvakt og omgængelig, har hans læremester Jens Wedersø måske også hjulpet til.

Den 23. januar 1792 får Christen Husted borgerkab som købmand i Ringkøbing. I arkivet i Viborg finder vi:

Christen Husted, købmand

Købekontrakt 28. okt. 1791. Sælger: Hans Christian Lauridsen.

Skøde 1793 på 1 gård.

Endvidere:

Christen Husted, købmand

Skøde 14. juni 1792 på 6 agre. Sælger: Laurids Gravsen.

Drenæen fra fæstegården er ved at etablere sig som storkøbmand i byen.

Men i en købmandsgård skal der foruden en købmand også være en købmandskone, og den 8. juni 1792 vies i Raasted kirke købmand Christen Husted, Ringkøbing til **Marie Kirstine Wad**, datter af Niels Christensen Wad og Mette Tang på herregården Øgelstrup. Mette Tang var af den kendte slægt Tang fra Ulfborg og søster til ovennævnte Feder Tang og Søren Tang på Nr. Vosborg.

Den 27. februar 1793 fik det unge købmandspar en

datter, der fik navnet Mette Claudiane. Om hende ved jeg ikke andet, end at hun den 6. marts 1811 blev gift med købmand Michael Federsen Albek, København.

Men allerede efter 3 års ægteskab blev Christen Husted enkemand, idet Marie Kirstine døde i dec. 1795.

Christen Husted blev gift 2. gang med **Inger Elisabeth Brøns**. De fik sønnen Knud Brøns Husted, født 25. marts 1797. Om ham ved jeg kun, at han døde ugift i Holstebro 13. nov. 1879.

Hvor mange år Christen Husted og Inger Elisabeth fik sammen i købmandsforretningen i Østergade, ved jeg ikke. Men også Inger Elisabeth må være død før Christen Husted, idet vi ved, han blev gift 3. gang med sin broderdatter, Johanne Andersdatter Husted, datter af Anders Andersen Husted og Elisabeth Lauesdatter, Lunderskov. Christen Husted og Johanne blev viet 31. maj 1831. De fik ingen børn.

Christen Husted må have været meget dygtig til handelen, idet han snart blev en af de betydeligste købmænd i Ringkøbing.

En købmændsgård var dengang et stort foretagende og beslaglagde et betydeligt grundareal i byen. I forbindelse med beboelsen måtte der være en ret rummelig gæstestue eller restauration, hvor de handlende fra oplandet kunne blive beværtet, hvilket dengang var skik og brug, ikke helt uden grund, da en indkøbstur, der foregik pr. hestevogn, vel oftest tog en halv dag, hvis ikke det meste af dagen.

Desuden måtte man have store lagerrum, da varesortimentet spændte fra alle mindre dagligdags fornødenheder til alle mulige større brugsgenstande, der var i anvendelse på en gård, hvis man da ikke selv lavede disse. En ret stor hestestald var jo også nødvendig, da der vel kunne køre adskillige vogne ind i gården på de store dage. Flere købmænd holdt også kør.

Endelig skulle der være en stor lagerplads til tømmer, som alle storkøbmænd havde en betydelig handel med dengang.

Christen Husted og flere andre Ringkøbing-købmænd opkøbte varer i oplandet, som de så på egne skibe fragtede til fremmede havne og solgte, hvorefter de købte tømmer, kolonialvarer, tobak og meget andet, som de så sejlede hjem med og solgte i deres forretning. I krigen 1807-14 led Ringkøbing-købmændene store tab på skibe og varer, idet de 21 skibe, de dengang ejede, næsten alle gik tabt. Men af en liste fra 1817 ser vi, at de driftige Ringkøbing-købmænd allerede er godt i gang med at få etableret en handelsflåde igen.

Fra P.N.Frosts Beskrivelse over Købstaden Ringkøbing. Trykt 1817:

Før krigen havde Ringkøbing 21 skibe. De blev alle taget eller ødelagt af fjenden.

Nu har byen 14 skibe:

1 Smakke, købt i Amsterdam 1814, føres af skipper Anders Bertelsen, ejes af købmændene C. Husted, Juulsgaard, M. Cohn og Anders Bertelsen.

1 Smakke, købt på stranden 1815, føres af Richard Nanning, ejes af Madam Kindom, Juulsgaard, M. Cohn og Richard Nanning.

1 Galease, bygget på Fanø 1816, føres af P. J. Callesen, ejes af Agent Buch, C. Husted, Juulsgaard, M. Cohn og P. J. Callesen.

1 Galease, bygget i Sønderho 1814, føres af N. P. Svarrer, ejes af Agent Buch, Juulsgaard og N. P. Svarrer.

1 Schaluppe, bygget i Rendsborg 1815, føres af J. N. Warrer, ejes af Agent Buch, Juulsgaard og J. N. Warrer.

1 Jagt Evert, bygget på Fanø 1816, føres af S. Hansen, ejes af Chr. Husted, Juulsgaard, C. H. Husted, M. Cohn og S. Hansen.

1 Jagt Evert, købt 1815 i Sønderho, føres af Th. Nielsen, ejes af Juulsgaard, M. Cohn og Th. Nielsen.

1 tialke, købt på Fanø 1816, føres af H. Andreasen, ejes af Agent Buch, F. Nyboe og H. Andreasen.

1 Jagt, ejedes før krigen, føres af N. Clausen, ejes af Agent Buch, P. Thaarup, A. Hansen og N. Clausen.

1 Jagt, ejedes før krigen, føres af A. Jørgensen, ejes af Agent Buch og A. Jørgensen.

1 Galease, bygget v. Ringkøbing før krigen, bruges som lægter ved pampus, ejes af Madam Kolbye, Agent Buch og C. Husted.

1 Pram, bygget v. Ringkøbing før krigen, bruges som lægter, ejes af Juulsgaard.

Skibene er fra 4 til 20 læsters drægtighed. De fare mest på Hamborg, Holland og Norge. En eller to skibe gør årlig en rejse til Riga efter tobaksblade, hør og hamp.

Når Frost siger, at alle Ringkøbings skibe blev taget eller ødelagt af fjenden, må vi bemærke, at tre af de nævnte fjorten skibe er fra før krigen.



Skibe ved Ringkøbing. 14
Elevet Tidning fra Ringkøbing. 1811.

Vi ser, at det er almindeligt, at 2-3 købmænd ejer et skib i fællesskab og gerne sammen med skipperen, der fører skibet. Går vi navnene nærmere efter, opdager vi, at førerne af disse Ringkøbing-skibe oftest er Fanø-skipperne. Der opstod derfor et meget nært samarbejde mellem købmændene i byen Ringkøbing på Jyllands vestkyst og skipperne i den lille, men dengang meget betydelige havneby Nordby på Fanø.

For Hustederne kom denne forbindelse med Fanø-skipperne til at række ud over det forretningsmæssige, idet to af købmand Henrik Hustedes børn blev gift ind i Fanø-slægter. Fra denne forbindelse mellem Ulfborg-Ringkøbing Hustederne og den gamle slægt Warrer på Fanø stammer en nu ret talrig skare af efterkommere på Bramming-Gredstedbro egnen.

Hvis man tror, at Ringkøbing-købmændene blot stod hjemme bag disken og ventede på kunderne, tager man meget fejl. På den måde bliver man ikke rig. Nej, snart var de ude i oplandet, hvor de opkøbte mange forskellige varer, således kød, flæsk, smør, ost, huder samt rug og vist også levende stude. Ja, Christen Husted m. fl. handlede også med garde.

Når så de havde en ladning til et skib, så måtte en af købmændene skam om bord og med til den havn i udlandet, hvor han mente at kunne sælge varerne. Når skibet så var tømt, blev det fyldt op igen med varer, som købmanden opkøbte i det pågældende land.

Handelsvejene gik dels mod nord til Norge, dels mod syd gennem vadehavet inden for ørækken langs Slesvigs og Holstens kyst til Altona, der hørte til Danmark, og til Hamborg eller Holland.

Den rug, købmændene opkøbte hos oplandets bønder, gik næsten altsammen til Norge, hvorfra man så havde tømmer, brædder og planker, som folk dengang købte hos købmændene, der således også var tømmerhandlere. Flæsk og smør solgtes mest i Hamborg, der

jo var en havn med forbindelse til alle dele af verden hvorfor man havde mange forskellige varer med hjem derfra. Studene gik vist mest til Holland, hvor man købte mursten, tagsten, tobak og kolonialvarer, så der var altså noget til både tømmerpladsen og butikken. Også på Riga handlede man, hvad man solgte der, ved jeg ikke, men med hjem havde man tobak, hør og hamp. En del skibe gik også til England, hvorfra man særlig hjembragte kul.

Men skulle man længere ud i verden, var Ringkøbing-skibene for små. Dog skete det, man nåede helt ned til Portugal.

I 1817 anlagde Christen Husted en tobaksfabrik i Ringkøbing. Det var dog hverken den første eller den eneste i byen. Hans broder Christen Høy Husted, der også var både købmand og stor tømmerhandler, havde allerede et par år tidligere anlagt en tobaksfabrik, og der var vist en eller to mere i byen. Vi kan saledes se, at disse driftige købmænd gjorde deres til, at Ringkøbing i disse år blev en by i blomstring og fremgang. Vil man vide noget om, hvordan byen så ud dengang, må man gå til andre kilder. Her skal kun lige nævnes, at der i selve byen boede sc. 1000 mennesker. I smågaderne havde de fleste huse stråtag, men i hovedgaderne var mange huse tækket med tegl.

Vil man vide noget om, hvor meget det kunne kaste af sig at være købmand i Ringkøbing på Christen Hustedes tid, kan man bl. a. kigge i skifteprotokollerne. Her registreredes og vurderedes en mands efterladte ejendomme og værdier, når han døde, og når gælden var trukket fra, havde man størrelsen på hans formue. Vurderingssummen blev dog vist som regel sat så lavt som muligt.

Fra skifteprotokollerne har vi en del fremtrædende Ringkøbing-købmænds formuer på Christen Hustedes tid:

Købmand Jens Bjerg Rindom	1782	9942 rigsdaler
" Niels Rindom	1795	36200 "
" Foul Bettenhaus	1815	6968 rbdl. sølv
" Henrik Husted	1816	3600 " "

Da Christen Husted mistede sin første hustru i 1795, blev hans formue opgjort til 2000 rdl., men da han selv døde i 1833 til 44275 rbdl.

Når vi så tænker på de vældige tab, Christen Husted må have lidt på mistede skibe og varer under Napoleons-krigen, kan vi forstå, at han må have været en betydelig og dygtig forretningsmand.



Købmændsgården er bygget af Christen Henriksen Husted 1834. Fredet.

Også i byens mere interne anliggender tog Hustederne del. Christen Husted var eligeret borger, det vil sige valgt til at tage sig af visse administrative opgaver i byen.



Indkvartering.

For mange har det nok været et spændende indslag i hverdagens trummerum, når der kom soldater til byen, som skulle indkvarteres hos borgerne. Vel, for de foretagsomme er livet jo aldrig kedeligt, og var det fremmede tropper, der kom, var man nok ikke særlig glade, thi om det end ikke altid betød vold og plvndring, så kom man nok altid til at betale dyrt for deres ophold. Det er den slags udgifter, der i historiebøgerne kaldes brandskat.

Fremmede tropper i byen har Ringkøbings borgere oplevet nogle gange i tidernes løb. Og da var borgerne fattigere, når de fremmede rejste, end når de kom.

Noget mere retsbeskyttet var man, når det var soldater fra ens eget land, der skulle indkvarteres. Dette skete vel mest i perioder, hvor der var krige i gang i nabolande, eller når man var bange for angreb på danske områder.

En sådan situation var der under Napoleons-krigene ved begyndelsen af 1800-tallet.

Fra 1807 til 1814 var størstedelen af den danske hær stationeret i Jylland, og i det meste af dette tidsrum var større eller mindre troppestykker placeret i Ringkøbing.

Da de kom, blev der nedsat en indkvarteringskommission, der skulle forhandle med de militære myndigheder om indkvarteringen. Kommissionen bestod af byfogeden, Agent Laurids Buch og købmand Christen Husted.

"Der var i almindelighed kun en mand indkvarteret ved hver borger, og det var de store købmænd, der

først fik indkvartering. Men foruden disse mindre afdelinger var der jævnlig indkvarteret højere stabs-officerer, endda i temmelig lange perioder. Således lå generalmajor F. C. Bülow, der var i stor gunst hos kongen (Frederik d. Sjette) og tidligere havde været adjutant hos ham, en stor del af 1811 indkvarteret hos købmand Jan Husted, disponerende over 7-8 værelser efter reglementet.

I 1814 lå der dog 584 mand i Ringkøbing fra 1. juni til 18. okt. Hos de borgere, der havde flest, var der da 12 mand indkvarteret. Officererne blev liggende i Ringkøbing hele 1815. Oberstløjtnanten lå, i hvert fald en del af tiden, hos Jan Husted.

Der blev betalt for denne indkvartering, måske endda ret rundeligt.

Selvfølgelig havde købmand Christen Husted også en af de højere officerer boende. Jeg mener det var en kaptajn, men kan ikke finde hans navn.

Christen Husted døde 1833, 67 år gammel. Han var da en rig mand, og vi må sige, at drengen fra fæstegården i Ulfborg havde drevet det vidt som købmand.

Men i sit familieliv har Christen Husted nok ikke været forskånet for sorger. Det ser ud til, at hans eneste søn Knud Brøns Husted ikke har interesseret sig for faderens forretning, måske har han ikke haft evner for det. Forhåbentlig har datteren af 1. ægteskab, Mette Claudiane, været sin far til glæde.

Men evner for forretningslivet - endda i rigt mål - havde brodersønnen, der også bar navnet Christen Husted. Vi må formode, at han allerede var oplært hos farbroderen, før denne døde. I hvert fald blev det ham, der kom til at drive forretningen videre og - kan vi roligt sige - helt i den gamle Christen Hustedes ånd.

Man kunne stille det spørgsmål: Hvordan gik det med de rige midler, Christen Husted efterlod sig?

Jeg vil næsten håbe, at datteren Mette Claudiane har fået sin del, hvad hun vel også har. Christen Hustedes enke Johanne Husted solgte jo forretningen til Christen Henriksen Husted. Måske har han ikke givet for meget for forretningen, men alligevel var Johanne Husted i besiddelse af store midler. Hun har således været et godt parti og fik heller ikke lov til at være enke længe. Ved folketællingen i 1834 er hun dog enke og "lever af sine midler". Men d. 20. maj 1835 bliver hun gift med Arent Warrelmann Schönau. Jeg ved ikke noget om dem, men mener, han handlede med gårde. De har næppe fået nogen lang lykke, Johanne Husted må være død i en ung alder, for Arent Warrelmann Schönau er senere gift med Johanne Hustedes søster Christine Husted. Men også hun må være død tidligt, for lidt senere finder vi Arent W. Schönau gift med en 3. hustru, og - har jeg læst et sted - de rigdomme han fik med Johanne Husted er sat over styr. Man fristes til at sige som Nis Petersen på sidste side i "Sandalmagernes gade" - "Hic transit gloria mundus" - hvilket vist kan oversættes: Således forgår verdens herlighed!

Nå, der var jo datteren Mette Claudiane. Den, der vil søge efter efterkommere efter Christen Husted, må se under Mette Claudiane og købmand Michael Albek, København.

Forresten kom et af de små Fanø-skibe - måske endog to - til at bære navnet Mette Claudiane. Jeg vælger at tro, at købmandens datter har lyst op i købmandsgården, så mændene har følt trang til at bruge hendes navn til et af deres elskede skibe.

Christen Husted og Marie Kirstine Wad

havde datteren

Nette Claudiane Husted, f. 27. februar 1793 i
Ringkøbing

Christen Husted og Inger Elisabeth Brøns

havde sønnen

Knud Brøns Husted, f. 25. marts 1797, død 13.
nov. 1879 i Holstebro.

Korsgaard.

Anna Andersdatter Husted blev gift 3. oktober 1794 i Ulfborg kirke med Anders Madsen Korsgaard fra nabogården Korsgaard, f. 1. jan. 1761 i Korsgaard, død 28. juli 1825 i Korsgaard.

I 1797 fik de Korsgaard i fæste efter Anders' far. Landgilden (fæsteafgiften) var da 8 rdl. årlig. Af husdyr var der 1 sort øg, 3 køer og 10 får. Vi kan se, at Korsgaard på den tid har været et fattigt sted. Der var normalt mindst 4 heste på en gård. Alligevel er fæsteafgiften jo ret høj, så gården har nok været på mindst 3 tdr. hartkorn. Det vides, at Anders Madsen Korsgaard en del år senere gerne ville købe Korsgaard fri og har budt 800 rdl. for den. Men handelen blev ikke til noget, vistnok fordi Anders M. Korsgaard ikke kunne skaffe pengene. Så det har vel ikke været rigdom, Anna Husted gik ind til. Men vi kan jo håbe, at lykken har været god alligevel, da lykken som bekendt "ikke er gods eller guld".

Korsgaard findes ikke mere. Det var ellers en gammel slægtsgård, idet både Anders' forældre og bedsteforældre havde været fæstere på gården, der var en fæstegård under Nr. Vosborg ligesom Husted.

Anders Madsen Korsgaards bedstefar var

Kristen Jensen Korsgaard, f. ca. 1677, død 15. okt. 1751 i Ulfborg. Han var gift med Inger Eriksdatter, f. ca. 1694, død 23. juni 1762 i Ulfborg.

De havde sønnen

Mads Christensen Korsgaard, f. i april 173?, død 1 juni 1799 i Ulfborg. Han overtog fæstet efter sin far og fik fæstebrev på Korsgaard 1853. Han var gift med Anna Andersdatter, f. 1724, død 1796 i Korsgaard.

Anna Andersdatter Husted og Anders Madsen Korsgaard havde børnene.

Marie Kirstine Husted Korsgaard, f. 1. sept. 1795
i Korsgaard, død 9. febr. 1878 i Husted.

Mads Andersen Korsgaard, ved folketællingen 1801
er han 5 år. Jeg ved intet om ham.

Ane Kirstine Andersdatter Korsgaard, ved folketællin-
gen 1801 er hun 3 år.

Anders Husted Andersen Korsgaard, f. 2. marts 1805
i Korsgaard, død 20. marts 1875 i Ulfborg.

Christen Høy, f. 4. jan. 1809 i Korsgaard, død 27.
juni 1891 i Ringkøbing.

Der kan have været flere børn.

Konsul Chr. Høy (på bille-
det) er søn af ovennævnte
Christen Høy fra Korsgaard
i Ulfborg. Han var ligesom
sin far forretningsmand i
Ringkøbing, og hans virke
er omtalt side 65



Konsul Chr. Høy
1845—1901

Børnene fra Korsgaard.

Marie Kirstine Husted Korsgaard blev gift med Anders Knudsen Husted. Jeg ved ikke, hvem han er, men gætter på, at han er søn af urmager Knud Pedersen, der købte Husted af Peder Grøn, som havde overtaget gården i 1797, da Anders Husted og Ane afstod den. I hvert fald kom de til at bo på Husted, men de har næppe ejet gården eller haft part i den. Måske har Anders Knudsen Husted været urmager som sin far. I så fald er det vel ham, der har lavet standuret, der står på Husted i dag, idet de nuværende beboere ved, at uret er lavet af Anders Husted, men ikke hvilken Anders Husted, for af dem har der været flere.

Jeg ved ikke, om Marie Kirstine og Anders Knudsen Husted har haft børn.

Mads Andersen Korsgaard. Jeg ved intet om ham.

Ane Kirstine Andersdatter Korsgaard blev gift med Niels Knudsen Husted, søn af urmager Knud Pedersen. Niels Knudsen Husted er født 1790 i Skodborg, et hus i Ulfborg. Han overtog Husted i 1812, hvor faderen sandsynligvis er død. Der er dog nok gået et par år, før de blev gift, da deres ældste søn først er født 1824.

Vi ser, at den gamle Husted-slægt er rykket ind på Husted igen, da både Marie Kirstine og Ane Kirstine er børnebørn af Anders Husted og Ane Andersdatter, der var fæstebønder på Husted fra 1764 til 1797, og slægten bliver der nu til hen mod slutningen af 1800-tallet.

Vi har folketælling i 1834, og da har vi på Husted:

Niels Knudsen Husted	- 44 år	- gaardmand	
Ane Kirstine Andersd.	- 39 år	- hans kone	
Knud Nielsen	- 10 år		} deres børn
Anne Marie Nielsd.	- 8 år		
Anders Husted	- 5 år		
Ane Husted	- 2 år		
Else Husted	- 2 år		

Desuden 2 ugifte tjenestefolk.

Hvis vi ser på Ane Kirstine og sammenligner med folketællingen i 1801, hvor hun kun er 3 år, så er der et par år galt med alderen. Vi ved imidlertid, der ofte er sjustet lidt med folks alder ved folketællingerne, så det er ganske sikkert den samme person, der er tale om. Skulle imidlertid nogen være skeptiske - det skal man jo være - så vil jeg fremdrage noget, Kr. Lassen Vestergaard fra Ulfborg har fortalt. Han havde engang besøgt Niels Høy, der da på sine gamle dage boede i Hellerup, men stammede fra Ringkøbing, hvor hans far var urmager Chr. Høy. Niels Høy har da åbenbart fortalt træk fra sin barndom i det vestjyske, idet han nævnede, at han under krigen i 1864 havde været på besøg hos sine slægtninge i Korsgaard og Husted i Ulfborg. Da han ikke er i slægt med manden på Husted, Niels Knudsen, må det jo være konen, Ane Kirstine, han er i slægt med, og det stemmer også, idet Ane Kirstine fra Korsgaard er søster til Niels Høys far, Chr. Høy.

Efter Niels Knudsen Husted og Ane Kirstine fik deres søn Anders Husted gården. Han giftede sig ikke, men boede på gården sammen med to også ugifte søstre til først i 1890-erne, hvor Laust Holm overtog gården. Med ham var Husted ude af vor slægts eje. Nu ejes den af Svend Gravers Knudsen og hans kone. Disse to har udvist en overordentlig stor gæstfrihed imod os, når vi - ofte en stor flok af Husted-slægten - har aflagt den gamle gård et besøg.

Da Husted-slægten i 1976 holdt sit første slægtsstævne i Kalvslund forsamlingshus med Adolf Lund og Magda, født Pedersen, men af Husted-slægten, som værtspar, var det for de ca. 60 deltagere vel første gang, de hørte om den gamle gård Husted i Ulfborg, og at vores slægt kunne spores tilbage til denne gård og egn. Men jeg har vist næppe uret, når jeg påstår, at gården Husted nu for mange af slægtens medlemmer står for noget særligt og optager en plads i vore hjerter, hvilket også ses af, at ret mange har aflagt gården et besøg i årene siden.

Anders Husted Andersen Korsgaard blev gift 31. marts 1834 i Ulfborg med Maren Poulsdatter fra Kyttrup. Maren Poulsdatter er døbt 10. marts 1810 i Ulfborg, død 20. sept. 1885 i gården Holm i Ulfborg. De havde sønnen

Poul Korsgaard, f. 20. dec. 1844 i Korsgaard, død 13. april 1932 i Ulfborg. Han blev gift med Else Katrine Jensen, f. 9. dec. 1844 i Kjærgaard i Madum. De havde gården Ø. Holm i Ulfborg, og Poul Korsgaard var sognefoged. Deres søn

Anders Korsgaard havde Ø. Holm endnu i 1947.

Christen Høy blev gift i 1843 med Jensine Marie (jeg kender ikke hendes efternavn) f. 1817. Christen Høy var urmager i Ringkøbing og ejede en ejendom på hjørnet af torvet i Vester Strandgade. Ejendommen lå lige overfor fætterens A. C. Husted's ejendom i samme gade.

Christen Høy og Jensine Marie havde børnene

Anders Høy, f. 1844

Chr. Høy, f. 1845

Jacob Høy, f.

Niels Høy, f. 1853

Der kan have været flere børn.

Anders Høy. Jeg ved intet om ham.

Chr. Høy blev vist uddannet urmager ligesom sin far. Men han blev allerede som ung ansat hos konsul A. C. Husted, faderens fætter, og blev dennes mest betroede mand. Da A. C. Husted døde i 1883, købte Chr. Høy halvparten af den meget store forretning, og det ser ud til, at han havde fået sin del af det forretnings-talent og den foretagsomhed, der synes at kendetegne slægten fra Husted og Korsgaard på 1800-tallet. Vi finder i Ringkøbing Arbog fra 1945:

"27. okt. er det 100 år siden en af byens dygtige og virksomme sønner, konsul Chr. Høy, blev født. hans far var urmager og boede på hjørnet at Torvet og Vesterstrandgade; selv kom han i lære hos genboen konsul A. C. Husted, og der blev han hele sit liv, idet han efter Hustedes død overtog forretningen og udvidede den stærkt. Blandt andet udvidede han tobaksforretningen med den landskendte "Ringkøbing Kardus", tømmerhandelen med et savværk og byggede mejeriet. Chr. Høy blev kun 55 år gammel, men nåede mere end de fleste at gavne sin by og sætte sit præg på den."

Jacob Høy var også urmager i Ringkøbing. Jeg ved ikke noget om ham. Han kan jo have ført faderens forretning videre.

Niels Høy kom til Oslo, hvor han drev en paraplyfabrik og blev meget velhavende. På sine ældre dage flyttede han til Hellerup, men han glemte aldrig sin hjemby Ringkøbing, som han betænkte med en stor pengehjælp til museet, der havde hans store interesse.

Før vi går videre med den næste af børnene fra Husted og hans slægt, kunne vi måske medtage et par folketællinger fra Husted og Korsgaard.

Folketælling 1801.

Korsgaard:

Anders Madsen Korsgaard	- 40 år	- gårdmand	
Ane Andersdatter	- 34 år	- hans kone	
Mads Andersen	- 5 år	} deres børn	
Ane Kirstine Andersd.	- 3 år		

Husted:

Knud Pedersen	- 45 år	- husbond, g. 2. gang	
Else Katrine Løgster	- 37 år	- hans kone	
Marie Kirstine	- 13 år	} deres børn	
Niels	- 11 år		
Maren	- 8 år		
Kirsten	- 12 år		

Folketælling 1834.

Korsgaard:

Ane Andersdatter	- 66 år	- enke	
Anders Andersen	- 29 år	- søn	
Anders Christensen	- 19 år	} tjenestefolk	
Marie Kirstine Lauesd.	- 29 år		

Husted:

Niels Knudsen Husted	- 44 år	- gårdmand	
Ane Kirstine Andersd.	- 39 år	- hans kone	
Knud Nielsen	- 10 år	} deres børn	
Anne Marie Nielsd.	- 8 år		
Anders Husted	- 5 år		
Ane Husted	- 2 år		
Else Husted	- 2 år		
Desuden 2 ugifte tjenestefolk.			

Bonde i Seest - Købmand i Ringkøbing.

Christen Høy Husted er konfirmeret 1785 i Raasted kirke. Der er dog ikke noget mærkeligt i dette, da Raasted dengang var anneks til Ulfborg, så man har vel her som så mange andre steder skiftet med konfirmationen mellem de to kirker.

Næste gang vi træffer Christen Høy er ved folketællingen 1787, hvor han er hjemme på Husted hos sine forældre.

Men 5 år senere er han kommet langt hjemmefra, idet han i 1792 er i Seest ved Kolding, hvor han dette år bliver gift med Christiane Nielsdatter, datter af sognedegn i Seest Niels Høy. - Jeg har fæstnet mig ved dette navn Høy og gættet på, om Niels Høy måske skulle være tvillingbroder til Christen Høys far Anders Christensen Høy i Ulfborg. De er født samme år, 1734. Men da det ikke ser ud til, at de er født i Seest, ved jeg ikke, hvor jeg skal søge dem. Det er blot lidt påfaldende, at drengen fra Husted i Ulfborg kommer helt til Seest. Man må i hvert fald gætte på, at familien Høy i Seest har været slægtninge til Christen Høys far.

Christen Høy Husted og Christiane Nielsdatter havde børnene:

Niels Christensen Høy Husted, født 1793 i Seest, død 1834 i København.

Anna Christensdatter, født 1795 i Seest, død 1806 i Ringkøbing.

Maria Elisabeth Christensdatter, født 21. okt. 1799 i Seest, død 15. juni 1879 i Ringkøbing.

Niels Christensen Høy Husted blev gift med en skuespillerinde, og de boede, så vidt jeg ved, i København. De havde ingen børn.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg oplyser til Susan Nielsen, datter af Martin Husted Nielsen, USA:

"It might interest you to know that, in 1833, a person called N. H. Husted, owned a yacht "Anna Elisabeth" of Copenhagen, 17½ commerce lasts."

Susan Nielsen er en ivrig forsker i slægtshistorien og fik disse oplysninger sammen med andre. I dansk oversættelse bliver det:

"Det vil måske interessere dig at vide, at en person ved navn N. H. Husted i 1833 ejede en yacht "Anna Elisabeth" af København, ca. 35 ton."

Året efter, 1834, druknede Niels Høy Husted i Københavns havn, under hvilke omstændigheder ved jeg ikke.

Anna Christensdatter var kun 10 år gammel, da hun døde i Ringkøbing.

Maria Elisabeth Christensdatter blev gift med købmand Niels Houmark, Holstebro. Måske er Niels Houmark død tidligt, for Maria Elisabeth Houmark boede, så vidt jeg ved, i mange år som enke i Ringkøbing. De havde haft 2 børn, der vist døde som børn.

Der er således ingen efterkommere i dette ægteskab mellem Christen Høy Husted og Christiane Nielsdatter, der må være død i en ung alder i begyndelsen af 1800-tallet.

Fra folketællingen 1787 i Seest finder vi:

Niels Høy - sognedegn -	53 år
Inger Hansdatter - hans kone -	67 -
Maren Høy - gift datter -	31 -
Christiane Høy - ug. datter	30 -

Og fra folketællingen 1801 i Seest:

Christen Høy - bonde og urmager -	33 år
Christiane Nielsdatter - hans kone-	42 -
Niels Christensen -	7 -
Anna Christensdatter -	6 -
Maria Elisabeth Christensd. -	2 -

Familien bor således i Seest endnu i 1801. Men vi må tro, at Christiane Nielsdatter er død fra Christen Høy Husted og børnene ret snart efter, og at Christen Høy Husted så har ønsket at flytte nærmere sin slægt og hjemegn, for d. 7. jan. 1804 får han borgerskab som urmager i Ringkøbing, og 22. febr. 1805 bliver han gift med Kirstine Houmark; bryllup i brudgommens gård.

Kirstine Houmark er født 24. juni 1775 og døde 29 juni 1836. Hun er sandsynligvis datter af købmand Erik Houmark, Holstebro.

Vi har set, at Christen Høy Husted begyndte som urmager i Ringkøbing i 1804. Han må dog ret snart have startet en købmandsforretning, for i 1806 kaldes han købmand og klubvært. Jeg ved ikke, hvor han er begyndt sin virksomhed som købmand, men i 1811 køber han den store forretning i Vester Strandgade lige op til torvet, som han drev vældigt frem, og som hans søn Andreas Christian Husted videreførte.





Bygningen i 2 etager på hjørnet og fløjen i 1 etage til højre herfor langs Holmensgade er opført mellem 1801 og 1806. Fløjen til venstre i 1 etage er ældre. - Der opregnes nu nogle beboere, der vist ikke har interesse her. - Landvæsenskommissær Petersen gav omkring 1806 gården den skikkelse, hvori den fremtræder på billedet.

Ca. 1811 købte købmand Christen Høy Husted gården. Hans og hans hustrus navne samt årstallet 1811 ses på gavlen. Deres søn A. C. Husted ejede gården til sin død 1883, hvorefter hans svigersøn overretssagfører Christen Husted solgte gården. Den er nu helt ombygget og tilhører automobilforhandler Niels Hansens enke.



C. Høst Husted - K. Houmark. 1811.



Torvet 1860.

Vi kan se, at Christen Høy Husted har været en meget dygtig forretningsmand ligesom sin ældre broder Christen Husted i Østergade. Han ejede sammen med andre købmænd i Ringkøbing flere skibe, drev stor tømmerhandel, og i 1814 anlagde han en tobaksfabrik i byen. Vi kan citere Ringkøbing Årbog for 1945, hvor Johannes Smith, der selv stammede fra Vester Strandgade i Ringkøbing, fortæller:

"Den første ejer (han omtaler ejendommen på hjørnet af V. Strandgade og Torvet), der er mig bekendt, er Chr. Høy Husted fra Ulfborg, farbror til Chr. Husted i Nørregade, og far til konsul A. C. Husted. Forretningen omfattede bl. a. den i 1814 anlagte Kardusskrå Fabrik og en Tømmerhandel. Ejendommen strakte sig fra Torvet og til Holmene, og i V. Strandgade hele facaden ned til maler Richs hus. De mellemliggende arealer omfattede både gårde og haver og tømmerplads. I 1884 blev dette kompleks solgt for 25.000 kr. Køberne var Rahbek Smith (J. Smiths far, der var isenkræmmer) og konsul Christen Høy, der var gift med Rahbek Smiths søster. (Høys farmor var iøvrigt søster til Chr. Høy Husted). De to købere delte ejendommen sådan, at Høy fik tobaksfabrikken og tømmerhandelen, og Rahbek Smith fik ejendommen på hjørnet af Vester Strandgade og Torvegade eller Holmensgade, som den hed dengang, plus nabohuset, hvor træhandler Niels Stockholm havde sin butik, der i 1888 blev overtaget af Jens Madsen. I 1908 købte Jens Madsen Rahbek Smiths ejendom og byggede kort efter det rødstenshus, som træhandelen og sadelmagerbutikken nu findes i (1945).

Chr. Høy døde i 1901, og tømmerhandelen blev da overdraget til hans førstemand, konsul Laursen, mens tobaksfabrikken senere blev solgt til Peter Junge.

Chr. Høys far var urmager og ejede gården på det andet hjørne af Torvet og Vester Strandgade, der hvor Frederik Nielsen har haft sin butik siden 1898."

Vester Strandgade – gæstgivernes gade.

"Her har bl. a. også ligget en tobaksfabrik, som beskæftigede en del arbejdere. Denne tobaksfabrik var oprettet i 1800-tallet af Husted-slægten, men blev i 1883 overtaget af Chr. Høy (også af Husted-slægten, idet han var sønnesøn af Anna Husted fra "Husted" og Anders Madsen Korsgaard), som fortsatte tobaksvirksomheden indtil sin død i 1901, hvorefter sønnen Jens Høy overtog virksomheden. Dens produktion bestod fortrinsvis af karduskrå nr. 4, men allerede i 1904 solgte Jens Høy tobaksfabrikken til købmand F. Junge, som fortsatte indtil 1908, hvorefter fabrikken blev nedlagt.

Udover tobaksvirksomheden havde Chr. Høy også en tømmerhandel, der lå bag tobaksfabrikken. Denne tømmerhandel blev ved hans død i 1901 overtaget af forretningens bogholder og førstemand J. P. Laursen. J. P. Laursen, der var en dygtig forretningsmand, blev ligesom Chr. Høy udnævnt til konsul og varetog både tyske, svenske og norske interesser.

I nr. 5 boede for mange år siden urmager Jacob Rindom Høy, der havde startet sin forretning allerede i 1875. Jacob R. Høy var ugift." (nævnes her fordi han var sønnesøn fra Korsgaard).

Fra "En vestjysk by dens mennesker og gader" af B. Bennedsen:

"Byens købmænd og hårdføre skippere i forening gjorde sit til, at byen og egnen omkring Ringkøbing fik beskæftigelse, der fremskabte velstand og gode kår for slægter, der kom efter og fremgang for en dygtig håndværkerstand. Af de mest kendte købmænd skal nævnes P. Tang, Jens Rindom og Bertel Kolby. Endvidere skal nævnes Laur. Buch, J. C. Juulsgaard samt Christen og A. C. Husted. Skibenes antal har svinget mellem 10 og 20 alt efter som salg, krig og strandinger har gjort sig gældende. Farten gik til Hamborg, Holland, England og Norge og i sjældne tilfælde til Estland og Frankrig. Det var mest galeaser og smækker, man sejlede med for mere end 200 år siden, og til nærsejladsen blev der benyttet chalupper. Skibene blev bygget på Fanø eller købt i udlandet. Eksporten af varer fra Ringkøbing var huder, skind, uld, korn og fødevarer, stude og selvfølgelig fisk. En tid lang blev der også solgt smør til England. Importen til Ringkøbing bestod af jern, trælast, mursten, hør, hamp, tjære, tobaksvarer, kolonial, salt og farver.

Om sejlskibene, der gik på langfart, kan oplyses, at disse som regel var bemandede med skipper, styrmand og 1-3 andre søfolk. Fra Ringkøbing til Holland kunne sejladsen med god vind vare 30 timer. På disse rejser var købmanden ofte med, når der skulle foretages indkøb af varer. Det kunne også ske, at man medtog andre passagerer på disse rejser, men en sådan rejse kunne godt udarte sig til mere og andet end en fornøjelsestur."

Christen Høy Husted og Kirstine Houmark havde børnene:

Andreas Christian Husted, f. 11. dec. 1806,
død 15. dec. 1883.

Christiane Husted, f. 11. marts 1808, død 1829.

Erikgine Elisabeth Husted, f. 1811, død samme
år.



A.C.Husted og Christiane Schönau.

Efter Christen Høy Hustedes død i 1823 fortsatte hans enke Kirstine Houmann i nogle år købmandshandelen med sønnen Andreas Christian Husted som fuldmægtig, indtil denne selv overtog forretningen.

Andreas Christian Husted blev gift 30. maj 1834 med **Kierstine Frederikke Christiane Schönau** f. 14. okt. 1815 på Kiølbygaard i Hundstrup, død 20. jan. 1857 i Ringkøbing.

A. C. Husted var en meget dygtig forretningsmand. I hans tid blev forretningen en virkelig stor virksomhed, om den ikke var det i forvejen. I mange år var han tysk konsul, svensk-norsk vicekonsul, og han blev Ridder af Dannebrog og Vasa.

Han var meget aktiv for udviklingen af byens forretningsliv og for dens udvikling i det hele taget. I 1874 var han med til at stifte Ringkøbing Handelsforening, og jeg har afskrevet følgende, vist fra Ringkøbing Aarbog:

"Foreningen holdt møde en gang om ugen. Der var meget at tage stilling til, f. eks. spørgsmålet om butikkernes lukketider. Der handlede søgnedage og søndage fra tidlig morgen til sen aften, om søndagen dog ikke i kirketiden. En af foreningens første vedtagelser var at lukke butikkerne grundlovsdag kl. 7 aften. I 1880 vedtoges enstemmigt at lukke kl. 8 søndag aften i juni, juli og august under forudsætning af, at alle medlemmer var indforstået. Et yderliggående forslag om simpelthen at lukke helt søndag eftermiddag vandt ikke gehør.

I 1882 modtog foreningen sin første store gave. Konsul A. C. Husted skænkede 2000 kr. i Vest- og Sønderjyske Kreditforeningsobligationer til Hjælpekassen. Konsulen fejrede 50-års forretningsju-

bilæum og blev udnævnt til handelsforeningens første medlem."

Og fra samme bog:

"Hjælpekasse og legater.

Så at sige fra første færd blev den opgave taget op at yde understøttelse til trængende medlemmer og deres enker. Allerede i 1877 blev det besluttet, at halvdelen af hvert års regnskabsoverskud skulle henlægges til dette formål, og i 1879 var man i stand til at opkøbe obligationer for 1000 kr. Foruden midlerne fra årets overskud kom i en årrække bødebeløb, der blev opkrævet, når medlemmerne svigtede mødepligt."

Også A. C. Hustedes jævnaldrende fætter, den kendte købmand konsul Christen Husted var med.

"Under 6. aug. 1881 blev der givet kgl. fundats for consul Chr. Hustedes legat, der skulle administreres af handelsforeningen. Legatet var på 4000 kr. i obligationer, og udbyttet skulle tilfalde "værdige og trængende indbyggere i Ringkøbing, der henhører eller har henhørt til handelsstanden."

Der var også andre store legater.

Nr. 2 formand i handelsforeningen var købmand A. C. Husted, formand 1876-81.

Georg Bertelsen var bestyrelsesmedlem fra 1899-1904. Formand 1905-06." (Georg Bertelsen var købmand Chr. Hustedes svigersøn og videreførte forretningen efter sin svigerfar).



Konsul G. Berthelsen
1896

bilæum og blev udnævnt til handelsforeningens første æresmedlem."

Og fra samme bog:

"Hjælpekasse og legater.

Så at sige fra første færd blev den opgave taget op at yde understøttelse til trængende medlemmer og deres enker. Allerede i 1877 blev det besluttet, at halvdelen af hvert års regnskabsoverskud skulle henlægges til dette formål, og i 1879 var man i stand til at opkøbe obligationer for 1000 kr. Foruden midlerne fra årets overskud kom i en årrække bødebeløb, der blev opkrævet, når medlemmerne svigtede mødepligt."

Også A. C. Hustedes jævnaldrende fætter den kendte købmand konsul Christen Husted var med.

"Under 6. aug. 1881 blev der givet kgl. fundats for consul Chr. Hustedes legat, der skulle administreres af handelsforeningen. Legatet var på 4000 kr. i obligationer, og udbyttet skulle tilfalde "værdige og trængende indbyggere i Ringkøbing, der henhører eller har henhørt til handelsstanden".

Der var også andre store legater.

Nr. 2 formand i handelsforeningen var købmand A. C. Husted, formand 1876-81.

Georg Bertelsen var bestyrelsesmedlem fra 1899-1904. Formand 1905-06."(Georg Bertelsen var købmand Christen Hustedes svigersøn og videreførte forretningen efter sin svigerfar).

Vi har en liste over en hel række skibe, som A. C. Husted ejede eller havde part i i arene 1850-1875:

En båd "De fire søstre"
- - "Nymindegab"
En galease "Ringkøbing"
- - "Festina Lente"
En tjalk "Hans og Edvard"
En skonnert "Lovise Husted"
En kuf "Dannebrogen"
En galease "Christiane Husted"
En evertgalease "Minerva"
En galease "Haabet"
En evert "Johanne og Kjerstine"
En evertgalease "Let"

Var skibene end forholdsvis små dengang, så må der dog have siddet en formue i alle disse.

At de to fætre Christen Husted og A. C. Husted har været matadorer i Ringkøbing på deres tid, ser vi af en notits i Ringkøbing Amts Dagblad 10. dec. 1878:

Skatteprocenten for 1878 er sat til 4½. Byens største skatteydere har følgende indkomst:

Konsul Chr. Husted	22.500 kr.
Konsul A. C. Husted	14.500 kr.
Kammerråd E. Møller	12.000 kr.
Agent Chr. Christensen	9.000 kr.

A. C. Husted mistede sin hustru Christiane Schönewau allerede i 1857, da hun kun var 42 år gammel. Dødsårsagen kaldes lungesvindst, og det er vel tuberkulose, der hærgede voldsomt på 1800-tallet. Det ser ud til, at næsten alle børnene arvede sygdommen, idet de døde i en ret ung alder og før deres gamle far. Dog havde han den glæde, at en overlevede ham, nemlig den næstældste datteren Vilhelmine.

A.C.Husted og Christiane Schönau havde børnene:

Kierstine Husted, f. 26. marts 1835, død 3. jan.
1861.

Vilhelmine Marie Christine Husted, f. 27. juni
1837, død 1895.

Nicoline Husted, f. 10. juli 1839, død 17. sept.
1862.

Christen Høy Husted, f. 30. jan. 1841, død 25.
febr. 1859 i Bremen.

Hans Jacob Husted, f. 23. sept. 1842, død 1868
i Buenos Aires.

Andreas Christian Husted, f. 17. juli 1844, død
10. april 1874.

Christian Frederik Oscar Husted, f. 2. okt. 1845,
død 7. jan. 1869.

Conradine Marie Elisabeth Husted, f. 16. april
1847, død 27. maj 1870.

Clara Husted, f. 16. sept. 1848, død 19. nov.
1848.

Thyra Margrethe Husted, f. 19. maj 1850, død 9.
jan. 1875 i Mentona.

Johannes Husted, f. 26. april 1852, død 8. sept.
1852.

Peter Johannes Husted, f. 6. febr. 1854, død 26.
april 1856.

Man ser, at de fleste af børnene er blevet voksne,
men er døde omkring 30-års alderen. Jeg ved ikke,
om nogle af dem var gift og havde børn. Men ellers
er det kun den næstældste datter, der fører slæg-
ten videre.

Vilhelmine Marie Christine Husted blev gift 5. maj 1865 med sin fætter **Christen Husted**, søn af købmand Christen Husted, Nørregade 2, Ringkøbing. De kom til at bo i Silkeborg og vil blive omtalt under Christen Husted.

Det må have været tungt for A. C. Husted at følge både sin hustru alt for tidligt til graven samt alle børnene på nær en, især da de ifølge de få vidnesbyrd, vi har om dem, har været overordentlig fine og meget afholdte mennesker. Her kan gengives et stykke fra Ringkøbing Amts Folkeblad af 16. april 1874 ved en af sønnernes begravelse.

"Jordfæstelse. Igaar stededes de jordiske Levnin-
ger af A. C. Husted til Gravens Hvile under ualmindelig talrig og dybt Deltagelse baade fra Byen og fra Landet, fra Ældre som fra Yngre. En stor Mængde Flag paa halv Stang var tilvisse endvidere et sandt Udtryk for Byens Delagtighed i Sørgehusets Smerte. Den med talrige Krandsede aldeles bedækkede Kiste var i Forvejen ført op i Kirken, hvor den stod under en smuk Hvælving af grønne Gran og omgivet af Kandelabrer. Imellem Afsyngelsen af flere udvalgte og i Dagens Anledning særskilt trykte Salmer talte Pastor Holst heraf Byen, Pastor Gerleff fra Ulfborg og Kapellan Bille fra Velling. Pastor Holst dvælede smukt og sandt ved hvad den Afdøde havde været som Søn, som Broder, som Ven, som Menneske og som Kristen, og han mindede med Rette om, at den Bortgængne ofte havde glædet de Ældre ved de sunde og forstandige Ord, hvormed han udtrykte sunde og forstandige Tænker, ligesom han stedse havde været de Yngre en oprigtig og kjær Ven, baade i Alvor og Gammen. Pastoren erindrede særlig om de mange Saar som det bedrøvede Faderhjerter forud havde modtaget, den kristelige Naade, hvorpå Korset

var baaret, og henviste endelig til den rette Trøst herovenfra. Pastor Gerleff talte over teksten: "Enkens Søn af Nain" og udviklede paa en trøstende Maade, at ligesom Frelseren ved hin Lejlighed udtalte sit husvalende Ord: "Græd ikke!" saaledes endnu til alle dem, der søgte det rette Samfund. Endelig bragte Pastor Bille den Hedengangne et kort og smukt Farvel og Tak paa egne og Vellingboernes Vegne, hvor den Afdøde havde efterladt sig et kjærligt Minde, og hvor han ville savnes - ikke mindst af de Ringere-stillede. Efterat Aisten under Orgelets Præludium var baaren ud af Kirken, var det et smukt Syn at være Vidne til, at den Afdødes Sognemænd fra Velling viste deres Agtelse og Hengivenhed ved skiftevis at afløse yngre Borgere heraf Byen med at bære Kisten til Graven. Efter Jordspaaastelsen afsang Sangforeningen hersteds smukt og virkningsfuldt det sidste Farvel, hvorefter den Afdødes Fader, Hr. Konsul, Kjøbmand A. C. Husted, - stærkt rørt - udtalte sin varme Tak til det store Følge for den udviste Deltagelse."

Andreas Christian Husted, der her blev begravet, havde haft en gård i Velling, så vidt jeg ved gården Rydbjerg.

Efter hans død er det hans fatter og svoger Christen Husted, overretssagfører i Silkeborg, der sælger gården.

Bonde i Lunderskov.

Anders Husted er den eneste af sønnerne fra Husted, der går helt i sin fars fodspor og bliver landmand. - Dog gik hans yngste broder Jan Husted til landbruget igen efter først at have været købmand i nogle år. -

Ifølge lægdrullen var Anders endnu i 1792 hjemme i Ulfborg. Hans højde var 65 tommer (ca. 170 cm). I 1795 er han i Ringkøbing, men hvad han bestilte der, ved jeg ikke. Måske har han været hos broderen Christen Husted for at snuse lidt til livet i en købmandsgård, men i så fald synes det ikke at have virket tiltrækkende på ham. Han har derefter været i Vedersø, velsagtens ved landbruget, og derfra kommer han helt til Lunderskov, hvor han den 24. juli 1802 bliver gift med Elisabeth Lauesdatter fra Lunderskov.

Vi må her igen tænke på, at der måske er slægtninge på egnen. I Seest ikke langt fra Lunderskov bor jo hans broder Christen Høy Husted, og denne er da også underskriver som forlover for Anders Husted og Elisabeth Lauesdatter 16. april samme år.

Anders Husted må have købt en gard i Lunderskov, idet han ved sin død i 1833 kaldes selvejergårdmand i Lunderskov.

Elisabeth Lauesdatter må være født 1780. Hun døde 25. jan. 1855, 74½ år gammel.



Skanderup kirke.

I denne kirke er Anders Husted fra Ulfborg d. 24. juli 1802 blevet viet til Elisabeth Lauesdatter fra Lunderskov. Anders Husted er landmand og får nu sit virkefelt og sit hjem ret langt borte fra sin hjemegn. Vi taber i nogen grad forbindelsen med ham og hans hjem, idet vi ikke ved, hvilken gård i Lunderskov han har haft. To af hans sønner har været gårdmænd i Lunderskov, men vi ved ikke, hvilke gårde de har haft og heller intet om deres efterkommere. At de har bevaret forbindelsen med slægtingene i Ringkøbing, ved vi fra skiftet efter gamle Anders Husted, ligesom også den ældste datter, Johanne, blev gift med sin farbroder i Ringkøbing.

Anders Husted og Elisabeth Lauesdatter havde børnene:

Laus Husted, f. 22. dec. 1803 (sandsynligvis 1802)
i Lunderskov, død 26 dec. samme år.

Johanne Husted, f. 2. april 1804 i Lunderskov,
død mellem 1835 og 1840 i

Ane Husted, f. 10. jan. 1806 i Lunderskov

Bodil Christine Husted, f. 22. jan. 1808 i Lunderskov

Christine Husted, f. 9. okt. 1809 i Lunderskov

Laurids Andersen Husted, f. 21. aug. 1811 i Lunderskov

Jane Andersdatter Husted, f. 8. marts 1815 i
Lunderskov

Anders Andersen Husted, f. 8. okt. 1816 i Lunderskov

Henrich Husted, f. 1819 i Lunderskov

Johanne Husted blev gift 31. maj 1831 med sin farbroder **Christen Husted**, købmand i Ringkøbing. Christen Husted døde 2 år efter, og i 1834 solgte Johanne Husted købmandsforretningen til sin fætter Christen Henriksen Husted, søn af Henrik Husted og Elise Brockdorff.

Ved folketællingen i 1834 boede Johanne Husted stadig i Ringkøbing, men 20. maj 1835 blev hun gift 2. gang, denne gang med proprietær **Arent Warrelmann Schönau**. Jeg ved ikke, hvor de boede.

Johanne Husted må være død ung, hvilket er omtalt under Christen Husted.

Christine Husted blev efter søsterens død gift med **Arent Warrelmann Schönau**. Men også hun må være død ung, da vi ved, at A. W. Schönau blev gift 3. gang.

Laurids Andersen Husted blev gift 20. juli 1834 med **Ane Lovise Eleonore Tietke**, der da var 29 år gammel. Hun var datter af pastor Tietke i Fjølstrup.

Laurids Andersen Husted kaldes gårdmand i Lunderskov. Vi kunne vel gætte på, at han har overtaget faderens gård, da denne er død året før Laurids A. Husted bliver gift. Men ingen af Laurids A. Hustedes 3 sønner blev landmand, så gården er vel gået ud af slægtens eje.

Jane Andersdatter Husted blev gift 1. gang med bagemester **G. I. A. Tietke**, Lunderskov. Det var i 1845, men G. I. A. Tietke må være død tidligt, for i 1850 blev Jane A. Husted gift 2. gang, denne gang med **A. J. V. Tietke**. Begge var sønner af pastor Tietke i Fjølstrup.

Anders Andersen Husted kaldes gårdmand i Lunderskov. Jeg ved ikke mere om ham.

Henrich Husted var gift med **Johanne Marie Grøse**. Han var skræddermester i Lundenskov.

Der er i dag en del mennesker på Kolding-egnen af navnet Husted. Flere er sikkert efterkommere af Anders Husted og Elisabeth Lauesdatter. Men trods flere forsøg er det ikke lykkedes mig at komme i forbindelse med denne gren af slægten Husted.

Husted - Brockdorff.

Henrik Andersen Husted er født 1775 på Husted. Vi kender ikke hans fødselsdag, men han blev døbt 23. april 1775 og båret til dåben af Anna Marie, datter af degnen i Gørding. Faddere var Stephen Kræmer og hustru, Peder Simonsen Lam samt Peder og hustru.

Degnen i Gørding må vist være Peder Nielsen, kaldet Peder Skolemester. Ellers kender vi ikke noget til de nævnte faddere.

Ved folketællingen i 1787 er Henrik åbenbart ikke hjemme hos forældrene, da han ikke er talt der. Da han ved folketællingen har været 12 år gammel, kan vi gætte på, at han har været ude at tjene. Han kan sikkert findes, men det kan blive et stykke arbejde.

I 1795 er han i hvert fald i sit hjemsohn, Ulfborg, idet han da er i lægdsrullen der. Ifølge denne måler han da 64 tommer i højden (167 cm).

Ved folketællingen 1801 står Henrik Andersen Husted opført som købmand i Storegade i Ringkøbing, og han har sin 3 år yngre broder Jan Husted som købmandskarl.

Året efter står der nok et bryllup, idet Henrik Andersen Husted d. 20. aug. 1802 i Ringkøbing kirke bliver viet til den adelige frøken Elise Brockdorff, datter af ritmester Christian Ehrenreich Brockdorff og Henriette Christine Pultz. Der er nu som det sig hør og bør kommet en kone i købmandsgården.

Slægten Brockdorff er en gammel holstensk-dansk adelsslægt, der kan spores helt tilbage til 1200-tallet. Slægten forgrener sig ind i mange af de kendte danske adelsslægter, af hvilke flere stammer fra Holsten, der jo gennem tiderne har været ret nært tilknyttet til Danmark. Længere fremme i bogen vil vi høre lidt mere om denne slægt.

Blåt blod.

Henrik Andersen Husted fra gården Husted i Ulfborg blev d. 20. aug. 1802 gift med den adelige frøken Elise Brockdorff, og dermed fik vi (efterkommerne) en lang række adelige forfædre.

Om nogen virkelig ville gøre en forskningsindsats, ville man nok finde ud af, at en mængde mere og mindre kendte personer fra Danmarks historie hører med blandt vore forfædre. Men det ville let blive til en hel bog, så her skal kun omtales Elise Brockdorffs forældre samt de nærmeste før dem.

Om slægten Brockdorff finder vi:

"Slægten hører til den talrige gruppe af adelsætter i den fede Elbmarsk, som er udgået af bondest. For at gælde som adelsmand krævedes fire aner og rådighed over så mange midler, at man ikke var anvist til at leve af sine hænders gerning og i det hele taget kunne opvise velstand.

Alle grene af slægten kan føres tilbage til Markvard Brockdorff, der levede i begyndelsen af 1300-tallet."

Vi finder endvidere:

"Slægten Brockdorff,

der tidligst af alle navnkundige slægter af det holstenske ridderskabs såkaldte originarii allerede forekommer 1220 i Holsten, fører i skjoldet en mad højre skråt stillet sølvfisk i blåt.

Vi ser, at slægten Brockdorff oprindeligt stammer fra Holsten. Her er det dog på sin plads at erindre, at Holsten næsten altid har hørt til det danske rige, hvorfor vi også allerede i den tidlige middelalder finder Brockdorfferne rundt omkring i Danmark, før Valdemar Atterdags tid i Helsingborg, Kalundborg og på Lolland. På 1200-tallet nævnes flere Brockdorffier, oftest en Hildelevus Brockdorff. Men først med Markvard Brockdorff, der 1536 betegnes som ridder, kan man føre en linie op til i dag.

For den, der vil interessere sig for Brockdorfferne, er der i 1974 udkommet en bog:

Victor Brockdorff: Lidt om Riddere, Væbnere og Advokater omkring Østersøen. (Krohn's Forlag).

De adelige giftede sig som oftest med andre adelige, og på den måde blev vel de fleste danske adelslægter forgrenede ind i hinanden. Finder vi nogle af Elise Brockdorffs nærmeste forfædre, ser vi straks dette:

Linien Rohlstorf.

Joachim Brockdorff til Wensin, Stocksee, Rohlstorf og Altenhof, f. 20. juli 1607, død 12. april 1680, begravet i Kiel. Gift med Anna Margrethe Pogwisch, der døde 18. okt. 1639. Gift 2. gang med Anna Margrethe Rantzau, datter af Jesper Rantzau og Catharine Brockdorff. Anna Margrethe R. må være født ca. 1624, idet hun kun var 16 år gammel i 1640, da de blev gift.

De havde sønnen

Ditlev Brockdorff til Rohlstorff, Wisselbjerg og m. fl., f. 6. okt. 1642 på Wensin, død 15. okt. 1732 på Rohlstorf. Gift 20. aug. 1667 med Margrethe Øllegaard v. Ahlefeldt, f. 9. sept. 1650, død 28. febr. 1706. Hun var datter af Cai v. Ahlefeldt og Margrethe Rantzau.

De havde sønnen

Joachim v. Brockdorff til Grosser, Nordsee, Grindsted og Assendrup, f. 23. maj 1685, død 1. juli 1714. Gift 1706 med Charlotte Amalie Baronesse v. Brockdorff, f. 1690 , datter af Schack Friherre Brockdorff til Scheelenborg og Sophie Charlotte Friherreinde Vittinghof.

De havde sønnen

Henrik v. Brockdorff til Wisselbjerg. Major. Født 1710, død 1745. Gift 1734 med Sophie Amalie Baronesse Kielmann v. Kielmannsegg, datter af Chr. Albrecht Kielmann v. Kielmannsegg og Ilsabe Sophie v. Preen, datter af Adam Ehrenreich v. Preen.

De havde sønnen

Christian Ehrenreich v. Brockdorff, f. 12. sept. 1736 på Wisselbjerg, død 20. aug. 1819 i Ringkøbing. Gift 9. juni 1763 i Middelfart med Henriette Christine v. Pultz, f. 21. maj 1747, død 1. april 1825. Hendes forældre var Henrik Christoph v. Pultz til Møllegaard og Skovsende på Langeland og Birgitte Sophie Jørgensdatter Kaas til Skovsgaard. Hendes bedsteforældre var Hans Friederich v. Pultz til Rygaard (Gudme herred), f. 1655 og Marie Pedersdatter Hovenbek, f. 1674.

Konferensråd Ditlev Brockdorff til Rohlstorf købte 1726 herregården Wisselbjerg i Alslev sogn. Dennes sønner solgte 1732 gården til major Henrik Brockdorff. Efter hans død 1745 ejede hans to børn, Chr. E. Brockdorff og Charlotte Augusta Brockdorff gården, som de 1757 solgte til oberst Joachim Brockdorff, død 1766.

Christian Ehrenreich Brockdorff og Henriette Christine v. Pultz havde datteren

Elise Brockdorff, f. 1. okt. 1779 på Søndervang, død 28. april 1835. Hun blev gift med Henrik Husted, f. 1775 på gården Husted i Ulfborg, død 1815 i Ringkøbing.

Christian Ehrenreich Brockdorff er født 1736 på herregården Visselbjerg i Alslev sogn.

Han immatrikuleredes 1752 ved universitetet i Kiel. 1755 var han kornet i Sjællandske Rytterregiment, og 1757 udnævntes han til ritmester. Han var derefter garnisoneret i Husum til 1761, hvor han afskedigedes.

Han blev gift 9. juni 1763 i Middelfart med Henriette Christine v. Pultz, vist født på Skovsgaard på Langeland.

Familien havde og beboede derefter forskellige gårde rundt i landet. I 1777 købte Chr. E. Brockdorff herregården Søndervang i Stadil sogn sammen med gården Østertoft. Familien boede nu på Søndervang, og her blev Elise Brockdorff født 1. oktober 1779. I 1792 flyttede de til Ringkøbing, idet Søndervang var blevet solgt til bønderne.

Fra en slægtsbog over den kendte Ole Kirk fra Ulfborg og hans slægt har jeg fået lov til at afskrive følgende:

"I 1777 købte Ritmester Chr. E. Brockdorff herregaarden Søndervang i Stadil Sogn, der stod til Hartkorn 60½ Td. og desuden havde 274 Tdr. Hartkorn Bøndergods. Ved en Skatteansættelse fortælles det imidlertid, at han følte sig forurettet over, at hans Gods vurderedes til 40.000 Rdlr., og at han derfor i Vrede udtalte, at den, der vilde tilbyde ham en saadan Sum, maatte overtage det hele. Dette hørte to af hans Fæstebønder, hvoraf den ene var Christen Christensen Toft, Sognets rigeste Mand. De tog sammen med Godsets øvrige Fæstebønder Sagen op og gennemførte den, sikkert til Overraskelse for Brockdorff, der næppe troede, at hans Fæstebønder var i Stand til at udrede saa stor en Sum som 23.925 Rdlr., hvilket Beløb udbetaltes ham, før Skøderne blev underskrevet. Det fortælles nu, at Brockdorff fortred Handelen og forsøgte at gøre den ugyldig, da Købekontrakten var skrevet paa ustemplet Papir. Ifølge

Traditionen rejste saa Christen Christensen Toft og Gravers Thomsen til København med Købekontrakten, hvor de opnaaede Kronprinsens fulde Støtte. Dette sidste forekommer dog usandsynligt, da Ritmester Brockdorff selv sammen med Repræsentanter for Godsets Bønder d. 15. Marts 1792, samme Dag som Udkastet til Købekontrakten blev underskrevet, indsendte en Ansøgning til Kongen om bl. a. at faa frit Stempel paa Papiret til Handelen om Søndervang og Bøndergods.

Samtlige Godsets Fæstegaarde, der i alt stod til Hartkorn 277 Tdr. 4 Skp. 2 Fj.dk. 1½ Alb., samt Præstegaarden og Kirken med tilhørende Tiender købtes for 29.680 Rdlr., og ved denne Handel fik Christen Christensen Toft formedelst 500 Rdlr. Skøde paa sin Fæstegaard i Toft, samtidig med, at han fik foræret de 3 Tdr. 2 Skp. Hartkorn, som han indtil da havde haft i Arvefæste.

Selve Hovedgaarden Søndervang, der stod til Hartkorn 60 Tdr. 4 Skp. 1 Fj.dk. 1 Album, og som kostede 10.320 Rdlr., købtes af 40 af Sognets Bønder paa den Maade, at der blev lavet 100 Aktier, hver lydende paa ca. 100 Rdlr. Heraf købte Christen Christensen Toft en Fjerdedel formedelst 2.500 Rdlr., og i den Anledning ses udstedt følgende Obligation fra ham til Ritmester Brockdorff paa Halvdelen af Beløbet, nemlig 1.250 Rdlr.:"

- Her følger hele aftalen med underskrift, som jeg har udeladt. - Dog kunne selve underskriften vel have interesse for den, der eventuelt ville forske i sagen, hvorfor den medtages.

Underskrift

Søndervang den 21. Juni 1792

Christen Christensen Toft.

Til Vitterlighed: Tofteborg. N. Borck.

(Viborg Landstings Skøde- og Pantebog 1786 - 1792, Fol. 917 b og 918).

er for bønderne under SØNDERVANG

Christian Ehrenreich Brockdorff

sad som herre paa denne gaard,
som han førstvrigt mistede i
ubesindighed, da han fandt skat-
teansættelsen for høj.

1792
1793

Al Herman Madsen.

Et ejendomme-
ligt og storslaaet
landskab breder
sig omkring den
lunefuldformede
Stadil fjord, hvor
utallige slligede
engdrag danner
en hel labyrint
for den, som for-
vilder sig ind i
denne de vilde
fugles omfattende
rige. Netop hvor
dette saamsjil af
strandenge og
fjordarme begyn-
der, ligger den
forhen saa om-
fattende herre-
gaard Sønder-
vang, der nu
med sine lave,
straataekkede længer, bygget for om-
kring et aarhundrede siden, ikke har
meget herregaardsagtigt over sig i
denne forblæste og træfattige natur.
Det havde imidlertid den gamle
borg, der forudm hævdede sig her
med tinder og spir, omgivet af et
anseeligt voldgravsanlæg, hvis spor
endnu ses. De sidste rester af den
gamle gaard forsvandt i 1860. Ma-



Christian Brockdorff.

terialerne blev formodentlig brugt,
da den nuværende hovedbygning
rejstes. I helt gamle dage hørte Søn-
dervang under den sagnomspundne
borg Fjandhus, som sandflugten
udslettet; saa lret spor er tilbage.
Derved fik Søndervang sin domine-
rende stilling ved siden af den nær-
liggende Tiimgaard.



Søndervang.

Det var i de længst forsvundne dage nogle haarde halse, der sad som herre paa Søndervang her paa den jydsk vestkyst, hvor man, som det hed, ernærede sig „hæderligt af vrag“. Herremændene var som smaa konger, den kongelige myndighed havde svært ved at trænge saa langt mod vest.

Søndervangs historie er lang og broget, lige indtil dens sidste herremand Christian Ehrenreich Brockdorff ved sin egen ubetænksomhed mistede den.

Det var i en vanskelig tid, han overtog den gamle gaard i 1777. Udskiftningen og overgangen til selveje var i fuld gang, og der herskede mange steder stor forvirring som altid, naar gennemgribende forandringer i det daglige livs vilkaar finder sted. Han var en meget hidsig og impulsiv mand, der snart fik et ilde ry som bondeplager. Han havde været gift med en mild og venlig dame, som imidlertid var død. Hans anden kone var et „udi bund og grund ilde og storagtigt fruentimmer“, der bogstavelig talt fungerede som sin mands ridefoged. Klædt i mandfolkeklæder, red hun rundt i markerne og var ikke bange for at tildele en bonde et slag med ridepisken, hvis hun syntes, tempoet ikke var hurtigt nok.

Engang var der en bonde, der klagede over de haarde vilkaar paa gaarden. Han erklærede, at hans eneste fortrøstning stod til himlen, naar han havde, det saa haardt i denne jammerdal. Hun sagde med det samme, at de griller maatte han slaa af hovedet, idet Vorherre i sin visdom gav adelen en fortrinnsstilling ogsaa i sit himmerige. Heller ikke der skulle bønderne „vove at slaa med nakken“.

Efter alt at dømme låder det til, at det var fruen, der var den haarde hals, men det blev alligevel Brockdorff, der for eftertiden maatte staa som den haarde bondeplager. Forøvrigt synes det, at bønderne ikke fandt sig i nær saa meget i de jydskes afsides egne som paa øerne. De havde lettere ved at tage sagen i deres egen haand saa langt borte fra øvrigheden. Dette vidste herremændene og indrettede sig i nogen grad derefter. Forøvrigt var blot det, at de var herremænd nok til at gøre dem ilde lidt i de bredere befolkningslag.

At Brockdorff var skabt af et haardt stof, fortæller en lille historie. Han havde brækket et ben, og den bartskeer, der havde behandlet det, havde været uheldig, saa det var vokset forkert sammen. Han rasede som en tyrik, og da bartskeereren ikke vidste, hvad han skulle gøre, gik herremanden selv hen til en dør, satte det daarlige ben i klemme og brækkede det endnu en gang. Heller ikke nu gik det bedre med at faa det sat sammen igen, og han klagede paa sine ældre dage over at være en elendig gammel

mand, som humpede rundt paa „et ben og to krykker og som har kone og 9 næsten alle umyndige børn at forsørge“.

Hans dage paa Søndervang var imidlertid snart talte. Han mistede gaarden gennem sin hidsighed og den ubestindighed, han udviste, naar han var i denne tilstand. I 1791 blev herregaarden omvurderet som grundlag for en ny skatteansættelse. Den blev sat til 40.000 rigsdaler, og Brockdorff fandt, at dette var en aldeles urimelig sum. Han beklagede sig hurtigt og lavt over denne paastaaede uretfærdighed og udtalte til mange forskellige, at han hellere end gerne ville afhænde det hele, hvis der fandtes en dumrian, der ville give saa meget for gaarden.

Dette sagde han ogsaa en dag, da en stor del af bønderne var samlede paa Søndervang. En mand, der hed Kristen Toft, og en, som hed Gravers Bjerg, gik stille udenfor og raadslag. De blev klar over, at det var billigt for denne gaard og hele dens tilliggende af bøndergods. De regnede ud, at sognet kunne skaffe disse penge og efter at have talt med deres fæller, tog de Brockdorff paa ordet. Herremanden blev meget ilde berørt ved den vending, sagen havde taget, søgte at slaa det hen i spøg og forklarede, at denne handel vilde være til ubodellig skade for dem selv. Bønderne holdt sig imidlertid til aftalen. Da herremanden ikke vilde give efter, rejste et par af bønderne til København for at tale med kronprinsen, den senere Frederik den Sjette, som førte regeringen. Han fik sagen forelagt og sagde ifølge den gamle beretning de smukke ord: „Rejs I kun hjem i Guds fred, I to gamle mænd, I skal nok faa Jeres ret.“

Og saaledes gik det. Brockdorff maatte bide i det sure æble og for ikke at lægge sig ud med kronprinsen, erklærede han meget uselvisk, at „takket være majestæten usvinnelige naade kunne nu et stort sogn blive selvejere uden at ligge de offentlige kasser til byrde“. Alt endte saaledes i en tilsyneladende harmoni.

Brockdorff havde forbeholdt sig at bo paa Søndervang et aars tid, indtil han fandt en passende bolig i Ringkøbing. Den første maj det følgende aar kørte de lykkelige bønder harr og hans familie med alt deres bohaver til denne by, hvor han saa kunne tilbringe sine sidste dage i betrygende økonomiske omstændigheder og opdrage sine umyndige børn „til gode og kristelige medlemmer af det danske fædrelandske samfund“.

Herman Madsen.

For 100 Aar siden

Nu i Aar den 15. Marts kan Beboerne i Stadil Sogn holde Hundreaarsjubilaum som Selvejere. Og ved en saadan Lejlighed kan det nok have Interesse at se tilbage paa de Forhold, der den Gang fandtes, og paa det, der her skete i Foraaret 1791. Med Stavnsbaandets Løsning ved den kgl. Forordning af 20. Juni 1788 var det værste af Bondestandens Trældom forbi, og hermed begyndte en hel ny og bedre Tid at oprinde for den danske Bonde. Og det er naabart, at den vestjyske Landbefolkning, der mindst havde været bjet af de svundne Tiders Tryk, først fattede Betydningen af den Række gavnlige Reformer, som Regeringen under Godsvejernes Modstand havde begyndt at gennemføre. Derfor ser man snart, hvad ogsaa det følgende vil vise, at Bondens Selvstændighedsfølelse ikke her var uddød under det haarde Tryk, men at han ved given Lejlighed kunde udvise betydelig Kraft for at værges sig mod Godsejernes Indgreb imod hans Ret.

I mange Tider havde alle Bondergaardene i Stadil Sogn hort under Hovedgaarden »Sondervang«, hvis sidste adelige Ejer var Ritmester Christian Ehrenreich Brockdorff, der var kommen i Besiddelse af Godset omtrent 1775, da han havde købt det af Generalauditør Hojer. *Hovedgaardens Hartkorn var den Gang 60 Tdr. 4 Skpr.*, det samlede Fæstegods skattede af 277 Tdr., og Kirken med dens Ejendomme, Korn- og Kvægtiende, havde 38 Tdr. Hartkorn. I Folkemindet staar Brockdorff som en meget haard Mand, der holdt på sin og sin Stands Værdighed til det yderste, og Mindet om ham er af denne Grund bleven bevaret, medens alle hans Formænd er gaaede i Glemme. Da Brockdorff dertil var en hidsig og paastaelig Mand, der fordrede sin Ret og lidt til, saa var det ikke saa underligt, at Bønderne længtes efter at blive fri for hans Myndighed og blive Selvejere, hvilket de kunde opnaa i Fulge de kgl. Resolutioner af 1784, 1785 og 1791. Det fortælles paa følgende Maade, hvordan Bønderne købte hele Godset: *Den Dag, da Sognets Skatteligning skulde lægges, var Herremanden sammen med nogle af Sognets bedste mænd, og medens den enkelte af de tilstedeværende skulde sættes i Skat, maatte han gaa udenfor. Herromanden maatte ogsaa uden for, da Turen kom til ham, at hans Formue og Lejlighed skulde vurderes, og da han kom ind igen, havde man sat hans Ejendom til en Værdi af 40.000 Rdl. Derover blev han meget forbitret og svor paa, at hvis nogen vilde give ham en saa stor Sum for det, han ejede i Sognet, saa vilde han tage dærimod med Glæde. Da gik de to Mænd — Gravers Bjerg og*

Christen Toft i Mejlby — uden for og taltes ved om, hvorvidt der i Sognet kunde skaffes saa mange Penge til Veje, at Bønderne kunde købe Godset; thi det var de enige om, at Prisen var meget lav. Efter kort Tids Forløb var de bestemte paa at smede, medens Jer-net var varmt, og de gik ind og tilbød Brockdorff den forlangte Sum for Godset. Han blev nok højlig forbavset derover, men kunde jo ikke godt være bekendt at gaa fra sit Ord, hvorfor de nærmere Bestemmelser angaaende Handelen blev droftet og nedskrevne paa ustemplet Papir 15. Marts 1791.

»Sondervang« med dens Bygninger og Ejendomme blev sat til en Værdi af 10.320 Rdl., og Fæstegodset blev vurderet til 29.680 Rdl. I Henhold til Kobekontrakten skulde 2.154 Rdl. udbetales til Mortensdag 1791. 21.770 Rdl. til 1. Maj 1792, medens Resten skulde staa uopsagt i 6 Aar til 4 Procent p. A. Efter at man var kommen overens om Pengenes Udbetaling, blev der optegnet en Del nærmere Bestemmelser om Bøndernes Overtagelse af Godset og Hovedgaarden, som Brockdorff skulde fraflytte til 1. Maj 1792.

Dermed syntes denne Handel kun at mangle kgl. Stadfæstelse for at være i Orden, men Herremanden fortrød imidlertid Handelen Dagen efter og paastod, at Kontrakten var ugyldig, da den var skrevet paa ustemplet Papir. Da satte Bønderne i denne Forlegenhed deres Haab til, at Kongen nok skulde hjælpe dem til deres Ret, og de to gamle Mænd, der havde sat sig i Spidsen for de øvrige ved Handelens Afslutning, foretog nu en paa den Tid besværlig Rejse til København, hvor de fremstillede sig for Kronprins Frederik og forelagde Sagen for ham. Han tog meget naadig imod dem, og da han havde hørt Grunden til deres lange Rejse, sagde han til dem: »Rejs kun hjem i Fred I to gamle Mænd. I skulde nok ske jer Ret.«

Overfor dette Kongeord maatte Herremanden give efter, saa alle Beboere i Stadil Sogn blev Selvejere med Undtagelse af 5 Husmænd, der ikke vilde købe Selveje paa deres Jord, men vedblive at tilhøre Hovedgaarden, som i den første Tid derefter ejedes i Fællesskab af de mest velhavende Beboere i Sognet. Gamle Folk har fortalt mig, at Kronprins Frederik lod Kobekontrakten stemple paa det kgl. Trykkeri, hvorved dens Retsgyldighed blev uomtvistelig.

Den nuværende Slægt i Stadil har god Grund til med Glæde at se hen til det, der skete for 100 Aar siden i Sognet, og naar det nu den 15. Marts er paatænkt at holde en lille Fest i den Anledning, saa vil der være Lejlighed til at se efter, om det er gaaet i Opfyldelse, hvad man den Gang ventede sig af Frigørelsen, at den fri Bonde kunde vorde kæk og oplyst, flittig, god, hæderlig Borger, lykkelig. Og hvis man maa sande, at disse Ord mere og mere gaar i Opfyldelse, saa vil der ogsaa være Grund til i vore Dage at staa paa Vagt for den fælles Frihed og Ret, som er opnaaet gennem de forløbne 100 Aar.

P. Storgaard Pedersen.

Christian Ehrenreich Brockdorff og Henriette Christine v. Pultz havde mange børn, vist 15, af hvilke flere - som det ses af denne slægtsbog - blev gift ind i slægten Husted. Langt de fleste af børnene var døtre, jeg ved kun af, at der var 1 søn. Han hed Christian Brockdorff og var købmand i Ringkøbing. Han var gift med Anna Lillelund, jeg ved ikke, om de har efterkommere.

I de tider havde Ringkøbing et korps af bevæbnede borgere, kaldet Borgerbevæbningen. Fra 1801 - 1814 var købmand Jens Harpøth kaptajn for korpset. Efter ham blev købmand Christian Brockdorff kaptajn. Fra 1821 har vi en liste over Borgerbevæbningen, hvor medlemmerne er nævnt med alder, rang og højde. Vi ser der, at kaptajn Christian Brockdorff var 50 år gammel og 69 tommer høj. Ellers har vi ikke nogen beskrivelse af Brockdorffernes udseende, men vi ser, at Christian Brockdorff har været meget høj.

Christian Ehrenreich Brockdorff og Henriette Christine v. Pultz ligger begravet på Ringkøbing kirkegård, hvor en stor mindeplade er lagt på deres grav.



Slægtens stamsæde er den i Wilstermarsk beliggende lokalitet Brockdorff (Brucktorp), af hvilken der nu kun er få spor tilbage i nogle små jordstykker, der kileformet skærer sig ind i marskens regelmæssige grøftelinier ved Elb-diget.

Alle linier går tilbage til Markvard Brockdorff, der levede i begyndelsen af 1300-tallet."

Den 4. januar 1803 fik Henrik Andersen Husted borgerskab som købmand i Ringkøbing. Vi kan spekulere på, hvorledes han i så ung en alder har kunnet erhverve den store købmandsgård, der lå på en god plads i byen og beslaglagde et stort areal. Vi må vel tro, at hans far Anders Husted samt vel også hans ældste broder Christen Husted, der da havde været købmand i Ringkøbing en halv snes år, har hjulpet til.

Henrik Hustedes købmandsgård lå med facaden mod Adelgade, nu Bredgade, ikke langt fra torvet, og sidebygningerne strakte sig langt ned i de to tilstødende sidegader. Vi har en afskrift af hans skøde på den store ejendom. Skødet er ganske vist efter underskriften først udfærdiget 1810, men det kan skyldes, at der, så vidt jeg ved, dette år kom en lov om, at skøder og måske andre lign. papirer skulle tinglyses. Af skødet ser vi, at Henrik Husted skulle give 5200 rdl. for ejendommen, hvis bygninger var assureret i brandkassen for 3000 rdl. Dette er i 1802, og vi kunne vel prøve at sammenligne købmandsgården med gården Husted, som Henriks far Anders Husted havde afstået et par år før. Gården Husted var i 1795 vurderet til 600 rdl., og da Anders Husted afstår den i 1797 er prisen 756 rdl. Husted var vel da en ganske almindelig lille bondegård på godt 3 tdr. hartkorn. Vi må vel tro, at Anders og Ane har været sparsommelige mennesker og har haft lidt penge i behold, da de afstod gården. Men man blev nok næppe rig af at være fæstebonde.

Men nu har altså fæstebonden fra Husted i Ulfborg 2 sønner etableret som købmænd i Ringkøbing. Og en tredie Christen Høy Husted blev et par år senere købmand i samme by, ja, i 1807 fik den yngste af brødrene Jan Husted, der var begyndt som købmandskarl hos broderen Henrik, borgerskab som købmand i Byen. Man kan vel næsten kalde dette et eventyr, og uden et godt sammenhold i familien havde det vel næppe kunnet lade sig gøre.

Måske kunne nogen spørge, om ikke Henrik Husted har fået hjælp andetsteds fra. Hvad med hans svigerfar Christian E. Brockdorff, var han ikke en rig mand? Han havde jo i 1792 solgt herregården Søndervang i Stadil til bønderne der. Nej, rig var Brockdorff næppe, og der var mange børn at hjælpe i så fald. Dog har han måske kunnet skyde lidt ind, for vi ser, at da Henrik Husted dør efter kun knap en halv snes års virke, har Chr. E. Brockdorff et tilgodehavende på 1800 rdl.



Østerstrandgade Ringkøbing.

Sidebygningerne til Henrik Hustedes købmandsgård strakte sig langt ned i Østerstrandgade. Noget af de gamle bygninger på billedet kunne vel stamme helt tilbage fra Henrik Hustedes og Elise Brockdorffs tid og måske den gamle brolægning i gaden. I hvert fald har deres børn, som vi efterhånden kommer til at kende ganske godt, rendt her.



Og her står vi så i 1973 i Østerstrandgade, hvor min tip-oldefar Chr. E. Husted og hans søskende for 160-70 år siden sprang rundt på bare ben og slet ikke tænkte på, at en dag langt, langt ind i fremtiden skulle deres efterkommere stå på samme plet og prøve på at grublisere sig tilbage til en svunden tid.

Henrik Hustedes skøde er udstedt 15. juni 1810 og indført i Ringkøbing Byfogedarkivs Skøde- og panteprotokol 1794-1825, Fag. 387, og lyder således:

"Underskrevne Christen Strandbyegaard til Kallisbjerg Giør vitterligt at have solgt og afhændet fra mig og mine Arvinger til Henrich Husted og hans Arvinger den mig hidtil tilhørende og af mig selv forhen beboede Gaard i Ringkøbing, beliggende paa Byens Adelgades Synder side med udkørsel til Øster Strandgade og Øster Meldgade, tilligemed derved liggende Hauge Plads og Toft, som strækker i Sønder til Niels Bollerups Hauge og Fattighusets dito samt med siderne til bem.te Gader. Gaardens bygninger ere assurerede i brand Cassen for 3000 Rdlr. og staaer i grund Taxt for 106 Sk. og Toften 6 Sk., og da mig for bem.te gaard med den ovenmeldte Toft er skeet fuldkommen Fyldest og nøyagtig betaling i følge vedhæftede Kiøbe Contract med den Summa 5200 Rdlr., Skriver Femb Tusinde og Toe Hundrede Rigsdaler, Saa forbeholder ieg mig og mine arvinger os ingen ydermere Lod, deel eller Rettighed at have til eller udi fornævnte gaard, Haugeplads og Toft og ey heller udi dens tilhørende Herligheder eller Rettigheder, men samme i et og alt, uden undtagelse, tillige med sine byrder og Pligter, paa samme Maade som ieg har evet det, skal fra nu af tilhøre og følge meerbemeldte Henrich Husted og hans arvinger som et uigienkaldeligt Kiøb til Evindeligh Eyendom, hvoraf han paa alle Lovlige Maader kand benytte sig, og hvorfor ieg

er hans faste Hiemmel efter Loven.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl med 2de Mænd til Vitterlighed. Dette Skiøde maae til Tinæ læses og Protocolleres, naar og hvor forlanges uden Varsel.

Fallisberg den 15. Junii 1810.

Christen Strandbyegaard.

Til Vitterlighed efter begiering underskriver og forseglar.

P. Bettenhaus. J. C. Juulsgaard."

Desværre blev Henrik Husted jo revet bort fra sin familie i en alt for ung alder. Jeg har siddet på arkivet i Viborg med skiftet efter ham. Men det var skrevet meget sjuaket - ellers sjældent dengang - og var så svært at læse, og min tid var alt for kort i forhold til det, jeg skulle finde ud af, så jeg fik ikke dette skifte med i bogen her, hvilket ellers godt kunne have fortalt noget om den unge driftige købmand.

Men jeg kan læse det, så det kunne jo være, jeg en dag får det dechifreret.

Henrik Husted og Elise Brockdorff

havde børnene

Anders Henriksen Husted, f. 26. maj 1803 i Ringkøbing, død 21. sept. 1867 i Ulfborg.

Christian Ehrenreich Husted, f. 2. dec. 1804 i Ringkøbing, død 5. maj 1880 i Gredstedbro.

Henriette Christine Husted, f. 3. dec. 1805 i Ringkøbing, død 31. okt. 1886 i Aarhus.

Christen Henriksen Husted, f. 12. aug. 1807 i Ringkøbing, død 11. marts 1881 i Ringkøbing.

Poul Bettenhaus Husted, f. 19. aug. 1808 i Ringkøbing, død 13. marts 1809.

Anna Husted, f. 12. marts 1810 i Ringkøbing, død 4. febr. 1864 i Nordby på Fanø.

Poul Frederik Bettenhaus Husted, f. 14. april 1811 i Ringkøbing, død 3. juni 1869 i Ringkøbing.

Om Henrik Husted's og Elise Brockdorff's børn og deres efterkommere.

Om børnenes barndom i købmandsgården hjemme i Ringkøbing ved vi ikke noget. Det må have været spændende at vokse op i den store købmandsgård, hvor der altid var mange folk og megen liv med de mange hestevogne i gården, heste på stald og folk i skænkestuen, hvor de blev beværtet. Eller dage, hvor et skib var kommet i havn med varer til købmandsgården, og hvor det vel var søfolkene, der med en duft ude fra den store verden bragte liv i skænkestuen. Ikke sært, om den lille purk Chr. Ehrenreich ved sådanne lejligheder kunne få lyst til at komme med på sådan en sejlads ud til de fremmede havne, som han vel der har hørt om.

Desværre mistede børnene tidligt deres far, og nogle af dem måtte nok af den grund hjemmefra allerede som børn. Måske er Christen kommet om til farbroderen Christen Husted i Østergade, nu Nørregade, hvis købmandsgård den unge Christen Husted købte og drev videre efter farbroderens død. Jeg ved dog ikke med sikkerhed, om han har været i huset og i lære der, men tror dog, at vi kan tage dette som givet. Derimod ved vi, at Christian Ehrenreich kom i huset hos skipper Anders Bertelsen på Fanø og er konfirmeret der. Måske var dette slet ikke så mærkeligt, da Anders Bertelsen sejlede for Ringkøbing-købmændene og velsagtens har været en ven af familien i købmandsgården. Om lillesøsteren Anna også har været hos Anders Bertelsen, ved vi ikke bestemt, men i hvert fald blev hun gift på Fanø og boede der resten af sit liv.

Guldsmed – Kroejer.

Anders Henriksen Husted blev døbt 26. maj 1803 og blev opkaldt efter sin farfar Anders Husted fra Ulfborg. Faddere ved daben var Frøken Karen Brockdorff, Jomfru Møller, Hr. Christen Husted, Hr. Bettenhaus, Hr. Løjtnant Rindom og Hr. Vestergaard.

Hans far Henrik Husted døde jo allerede 1815, da Anders kun var 12 år gammel, og som den ældste af børneflokket har han vel i de første par år hjulpet sin mor med at drive forretningen, men blev ellers udlært som guldsmed.

Anders Husted blev gift 12. okt. 1827 i Ringkøbing kirke med **Jesperine Petrine Korsholm**, f. 1. april 1806 i Ringkøbing, død 21. jan. 1850 i Ulfkær. Hun var datter af møllebygger Jens Jespersen Korsholm og Giertrud Pedersdatter. Jens J. Korsholm var søn af Jesper Lauridsen Korsholm i Stadil, der 1787 boede i gården Korsholm i Stadil.

Anders Husted virkede som guldsmed i Ringkøbing fra 1827 til 1841. Ved folketællingen 1834 har vi:

Storegade nr. 12.

Anders Husted, 31 år,	guldsmed
Trine Korsholm, 28 -	hans kone
Henrik Husted, 1 -	
Elise Husted, 6 -	
Jensine Husted 4 -	

Ellers ved vi ikke andet om familiens liv i årene i Ringkøbing, end at der blev født 6 børn.

I 1841 solgte Anders Husted guldsmedeforretningen i Ringkøbing og købte Ulfkær Kro, hvortil der også hørte landbrug og købmændshandel. Her fik familien vist en række gode år, men Trine Korsholm

døde allerede i 1850 kun 44 år gammel. Anders Husted, der jo endnu var i sin bedste alder, drev kro, købmandsforretning og landbrug videre, sandsynligvis med børnenes hjælp, de ældste var jo nu voksne.

På Anders Hustedes tid var Ulfkær Kro en smuk fir-længet gard med stråtakte huse og en velholdt have.

Da han afstod kroen til datteren Elise og hendes mand Johannes Lauritsen, byggede han sig et hus øst for landevejen på den gamle markedsplads.



Anders Hustedes hus set fra haven.



Billedet er fra omkr. år 1900 og viser Harbogade (Stabyvej) Ulfkjær, som der så ud dengang. For enden af gaden ligger Gæstgivergaarden, der er bygget af Jens Lauridsen 1897. Jens Lauridsen er vistnok sønnesøn af Johannes Lauritsen og Elise Husted. Det store hus i venstre vejside er Jens Lauridsens aftægtshus, og lige bag ved dette hus lå i sin tid Ulfkjær Kro. Det laveste hus ved højre side af vejen omtrent lige overfor Jens Lauridsens hus er Anders Hustedes aftægts-hus.



Anders Henriksen Husted fra Ulfkær Kro er nok den ældste af slægten Husted, vi har et fotografi af. Han levede jo til 1867, og da var man for få år siden begyndt at fotografere.

I Ulfkær Kro blev Anders Husted en ret velstående mand. I 1861 afstod han kroen til datteren Elise og svigersønnen Johannes Lauritsen og byggede sig et hus øst for landevejen på den gamle markedsplads, der lå mellem landevejen og den nuværende Tingvej.

Anders Husted havde mistet det ene af sine øjne, vistnok under sin virksomhed som guldsmed. Han var en pæn, lidt svær mand med lyst krøllet hår.

Om Anders Husted og Trine Korsholm og deres efterkommere har Peter Stenum skrevet i bogen "Hjemegn og Slægt", udkommet 1947. Er det end ret kortfattet, hvad vi får at vide om de enkelte medlemmer, så har man dog et stærkt indtryk af, at man her møder en slægt af usædvanlig karat. Personlig at have kendt børnene fra Ulfkær Kro må have været en rigdom, og også den følgende generation synes at have været i besiddelse af både intelligens og sjælsadel.

Jeg har ikke kunnet lade være med at skrive disse linier om slægten fra Ulfkær Kro i denne slægtsbog

og vil gerne udtrykke et håb om, at der kunne komme en forbindelse i stand mellem slægtens nulevende medlemmer og vores gren af slægten Husted, der nedstammer fra Anders Husted's broder Christian Ehrenreich Husted.



Henriette Christine H.



Christen Stenum

Den smukke datter fra Ulfkjær Kro og hendes mand kom til at eje Sdr. Vosborg. Deres søn, Peter Stenum, har fortalt gribende om sin mor i bogen "Hjemegn og Slægt" fra 1947, hvorfra også en del af oplysningerne og billederne til denne bog er hentet.

Anders Husted og Trine Korsholm havde børnene:

Elise Husted, f. 9. okt. 1828 i Ringkøbing, død 9. juni 1873 i Ulfkær Kro.

Giertrud Marie Jensine Husted, f. 10. okt. 1830 i Ringkøbing, død 19. aug. 1860 i Herning.

Henrik Andersen Husted, f. 16. maj 1833 i Ringkøbing, død 6. april 1905 i Idum.

Christem Husted, f. 25. maj 1835 i Ringkøbing, død 19. marts 1882 i Lønne Mølle.

Ane Husted, f. 24. jan. 1838 i Ringkøbing, død 27 juli 1919

Henriette Christine Husted, f. 20. sept. 1940 i Ringkøbing, død 1. juni 1876 på Sønder Vosborg.

Lovise Husted, f. 18. jan. 1844 i Ulfkær, død 1849 i Ulfkær.

Niels Bygum Krarup Husted, f. 16. febr. 1847 i Ulfkær, død 23. jan. 1870

Jesper Peter Korsholm Husted, f. 26. dec. 1849 i Ulfkær, død 14. aug. 1868

Elise Husted blev døbt 12. okt. 1828, og faddere ved dåben var Madame Elise Husted (f. Brockdorff) og dennes datter Ane (18 år) og søn Christen (sen. køtmand Christen Husted) samt Hans Børk og købmand Schou. Hun blev således opkaldt efter sin farmor Elise Brockdorff.

Elise Husted blev viet 28. juli 1853 i Ulfborg kirke til **Johannes Lauritsen** af Stadil, f. 24. febr. 1822 i Stadil, død 8. aug. 1905 i Ulfkær.

Det unge par købte samme år, 1853, Kikkenborg Kro i Bramming, som de drev til 1861, hvor de overtog Elises hjem Ulfkær Kro efter hendes far Anders Husted. Jeg ved ikke, om de solgte Kikkenborg Kro i 1861. Mest sandsynligt har de i nogle år ejet både denne og Ulfkær Kro, idet Elises yngre broder Christen Husted en tid i 1860-erne var bestyrer på Kikkenborg Kro, ligesom vistnok også en fætter til Elise og Christen Husted, Henrik Husted fra Ringkøbing, en tid bestyrede kroen.

Om Elise Husted og Johannes Lauritsen samt om barndomshjemmet i Ulfkær Kro skriver datteren Elise i sine slægtsoptegnelser bl. a.:

"Far og Mor levede i et meget lykkeligt Ægteskab; min Søster Louise fortæller, at hun aldrig har hørt en Mislyd eller Uoverensstemmelse imellem dem, endsize et gnavent Ord."

(Om Ulfkær Kro, Købmændshandel og Gaard):

" Gaarden var paa 103 Tdr. Land. Hvad Kroen angaar, kom Far der praktisk aldrig, den passedes af en Pige, der var fæstet til at opvarte eventuelle Gæster, og Byens Folk kom der aldrig i min Fars Tid. Den var for Landevejskørende og f. eks. Handelsrejsende, der ville bo paa et roligt Sted. Det var i Reglen de samme, der kom, mest dem, hvis Firma Far handlede med, og de kom tit ind i Privatens og hilste paa Mor.

Fars største Interesse var Købmændsforretningen, der laa overfor. Paa Gaarden gik det sin jævne gang Aar efter Aar, vi havde i 21 Aar en Forkærl, der hed Lauge, og han hørte fuldstændig med til vor Barndom.

I gamle Dage var der Diligencestoppested og Postaflevering i Ulfkær Kro - ogsaa i min Fars Tid - men jeg kan ikke huske noget derom. Far fortalte, at en Pige om Natten skulle bespise disse Postkuskene og gaa ind til Før og faa hans Underskrift, antagelig for rigtig Mødetid. Jeg ved ogsaa, Far udvirkede, at Diligencekørselen mellem Ulfkær og Holstebro, 3 Mil, og mellem Ulfkær og Ringkøbing, ligeledes 3 Mil, blev forlænget med 5 Min. af hensyn til Hestene."

Johannes Lauritsen var en virksom og flittig mand. I 1897 byggede han gæstgivergården, hvorhen kroen nu blev flyttet.



Thyra Lauridsen



Mikkel Dyekjær

Elise Husted og **Johannes Lauritsen** havde børnene:

Anna Louise Petrine Lauridsen, f. 3. aug. 1854 i Bramming (Kikkenborg), død 13. dec. 1942 i Æbeltoft. Hun blev viet 24. marts 1875 i Ulfborg til dyrlæge **Asmus Johansen Schmidt**, f. .3. juni 1848 i Fredsted v. Haderslev, død 3. dec. 1935 i Æbeltoft.

Louise Schmidt har optegnet meget om slægten Husted.

Anders Husted Lauridsen, f. 24. jan. 1859 i Bramming (Kikkenborg), død 8. dec. 1888 i Frederikshavn. Var kontormand.

Laurids Lauridsen, f. 14. sept. 1860, død i Amerika.

Thyra Lauridsen, f. 26. april 1871 i Ulfborg. Hun blev gift 5. maj 1891 i Ulfborg med dyrlæge **Mikkel Dyekjær**, f. 7. juni 1866 i Ringkøbing.

De boede i Grenå.

Thyra Dyekjær var 1917 - 37 medlem af Grenå byråd, var formand for den konservative byrådsgruppe, formand for skoleudvalg, børneværnet og biografudvalget, medlem af socialudv., asylbestyrelsen, skolekommissionen og sygehusbestyrelsen. Var tilsynsførende med fattiggården og "De gæmles hjem", 1936 - 37 viceborgmester samt havde endnu flere tillidshverv.

Elise Johanne Lauritsen, f. 25. maj 18.. i Ulfborg. Gift 16. dec. 18.. i Ulfborg med godsforvalter **Anders Martin Andersen**.

Giertrud Marie Jensine Husted blev viet 21. nov. 1856 i Ulfborg kirke til manufakturhandler i Ringkøbing **Claus Peter Hansen**, f. 1833 i Vejle.

De havde børnene:

Anders Husted Hansen, f. 3. dec. 1857 i Ringk., død 14. april 1944 i Århus. Fik Hansen slettet, så efternavnet er Husted. Blev gift 23. nov. 1883 i Vejle med **Ida Elise Marie Hansen**, f. 17. dec. 1860 i Ålborg, død 25. nov. 1938 i Århus.

Da Anders Husted kun var 3 år, da hans mor døde, kom han til sin morbroder Christen Husted i Lønne Mølle, hvor han lærte landbruget. Senere var han ansat ved politiet i Århus.

En søn **Andreas Holmer Husted**, f. 18. dec. 1885 i Århus, gift, 2 sønner.

Claudia Petrine Margrethe Hansen, f. 13. okt. 1859 i Ringkøbing, død 17. april 1883 i Haarby.

Henrik Andersen Husted blev viet 4. dec. 1866 i Ulfborg kirke til **Mette Kirstine Stenum** fra Meldgaard i Ulfborg, kaldt Stine Meldgaard, f. 18. okt. 1842 i St. Meldgaard, død 23. juli 1915.

Henrik Husted var landmand. Han havde gården Simonstrup i Idum, og i et værk om landmænd hedder det om ham:

"Denne gård (Simonstrup) var en udpræget hedegård, men dens beliggenhed ved en å frembød mulighed for overrisling. Henrik Husted udførte her gennem mange år et stort kultiveringsarbejde, hvorved gården blev en stor og værdifuld ejendom." - - -

"Iøvrigt blev Henrik Husted ved sin høje andskultur en i høj grad agtet og æret mand i sognet."

Henrik Husted og Stine Meldgaard havde børnene:

Anders Husted, f. 1. juni 1868 i Simonstrup.

Peter Stenum Husted, f. 13. dec. 1869 i Simonstrup.

Kathrine Husted, f. 18. dec. 1871 i Simonstrup, død 31. juli 1834 i St. Hestbjerg i Idum.

Niels Bygum Krarup Husted, f. 19. maj 1874 i Simonstrup, død 9. jan. 1920.

Henriette Christine Husted, f. 10. okt. 1876 i Simonstrup.

Christen Husted, f. 17. marts 1878 i Simonstrup, død 12. april 1878.

Christen Husted, f. 16. nov. 1881 i Simonstrup.

Elise Husted, f. 11. maj 1885 i Simonstrup.

Anders Husted blev gift 5. nov. 1914 i Lejrskov kirke med **Guðrun Mouridsen**, f. 2. maj 1884 i Velling skole, datter af lærer Mouridsen og hustru.

Anders Husted overtog gården Simonstrup efter sine forældre, men solgte den senere og flyttede til Holstebro.

De havde 2 børn:

Annelise Husted, f. 2. aug. 1921 i Simonstrup.

Tove Husted, f. 17. aug. 1925 i Simonstrup.



Peter Stenum Husted Niels Bygum Krarup Husted

Peter Stenum Husted blev gift 31. okt. 1896 i Raasted kirke med **Christine Jensen**, f. 9. dec. 1870 i Ulfborg.

De overtog svigerfaderens gård "Lille Blæsbjerg" i Raasted.

Peter Stenum Husted var i mange år medlem af sognerådet, skolekommissionen og menighedsrådet. Var desuden i bestyrelsen for mejeriet i ca 20 år.

(Fra Danske lændmænd og deres indsats).

De havde børnene:

Henrik Husted, f. 26. sept. 1897 i Blæsbjerg, bor i Holstebro (1947).

Michael Jensen Husted, f. 28. nov. 1898 i Blæsbjerg, gift 1930 med **Karen Pedersen**, bor i Gudum ved Lemvig (1947).

Carl Husted, f. 24. dec. 1899 i Blæsbjerg. Fik faderens gård.

Martinus Husted, f. 4. maj 1901 i Hestbjerg i Ellum, bor i Aulum (1947).

Mette Kirstine Husted, f. 10. nov. 1902, bor i Mejrup (1947).

Henriette Husted, f. 31. okt. 1904 i Blæsbjerg. Gift 2. sept. 1945 med **H. Borck Slausen**, overbetjent. De bor i Silkeborg (1947).

Petra Husted, f. 31. okt. 1904 i Blæsbjerg, død.

Jens Meldgaard Husted, f. 31. marts 1908 i Blæsbjerg. Landmand.

Christian Husted, f. 31. marts 1912 i Blæsbjerg. Gift 31 juli 1943 i Brøns Kirke med **Johanne Jensine Johansen**, f. 3. juli 1923 i Brøns.

Chr. Husted er fra 1942 lærer og kirkesanger i Sdr. Bork. Søn **Vagn Stenum Husted**, f. 1945.

Kathrine Husted blev gift 19. sept. 1905 i Idum kirke med Jøns Hestbjerg, ejer af St. Hestbjerg i Idum, slægtsgård gennem flere hundrede år.

(Danske landmænd og deres indsats).

De havde sønnen:

Bertel Hestbjerg Henriksen, f. 6. juni 1908 i Hestbjerg. Er ejer af St. Hestbjerg (1947).

Niels Bygum Krarup Husted blev gift 25. juli 1909 med Helga Magdalene Nielsen, f. 27. dec. 1885.

Niels B. K. Husted ejede gården Vangsbjerg og omtales som en ualmindelig dygtig landmand.

De havde børnene:

Henrik Husted, f. 8. april 1914, gift 16. okt. 1937 med Emma Christensen, f. 19. aug. 1917.

Børn:

Mona Lisa Krarup Husted.

Helga Krarup Husted.

Henrik Husted er vognmand i Krusbjerg (1947).

Chr. Krarup Husted, f. 24. juli 1916 på Vangsbjerg. Gift 26. okt. 1940 med Vera, f. 15. juli 1918 i Farre-Give sogn.

Henriette Christine Husted blev gift 8. okt. 1903 i Århus med **Jens N. Jepsen**, f. 25. juli 1868 i Voldby. Løndmand.

Børn:

Niels Husted Jepsen, f. 31. juli 1904 i Skød. Maskinhandler i Ikast.

Ellen Husted Jepsen, f. 28. 1907 i Skød. Tilskærer i Herning.

Henrik Husted Jepsen, f. 15. juni 1910 i Thorup. Tekstilarbejder i Ikast.

Harder Husted Jepsen, f. 26. nov. 1912. Værkfører i København.

Christen Husted, f. 17. marts 1878 i Simonstrup, død 12. april 1878.

Christen Husted, f. 16. nov. 1881 i Simonstrup. Viet 16. sept. 1914 i Idum kirke til **Marie Jensen**, f. 26. maj 1887 i Gånsøer i Sir. Ingen børn.

Elise Husted, f. 11 maj 1885 i Simonstrup. Viet 26. april 1912 til **Christen Degn**, f. 16. april 1881 i Ølby. Landmand, ejer af Kirkegaard i Ølby.

Børn:

Karen Christensen Degn, f. 27. dec. 1914 i Ølby. Gift Dahl.

Kirstine Christensen Degn, f. 15. nov. 1917 i Ølby. Gift Knudsen.

Henrik Husted Degn, f. 26. nov. 1920 i Ølby.

Jens Christensen Degn, f. 20. okt. 1922 i Ølby.

Margrethe Christensen Degn, f. 18. aug. 1924 i Ølby.

Christen Husted fandt en pige i Bramming.

Christen Husted blev gift 26. okt. 1866 i Sct. Knuds Kirke i Bramming med Ingeborg Margrethe Fabricius, f. 9. febr. 1846 på Bramming Hovedgaard. Hun var datter af Termann Ølgaard Fabricius og Theodora Muusmann, Bramming Hovedgaard.



Christen Husted



Ingeborg M. Fabricius

Christen Husted var landmand. I 1861 kom han til Brømming, hvor han blev bestyrer på "Kikkenborg Kro" for sin søster Elise Husted og hendes mand Johannes Lauritsen, der dette år overtog Ulfkjær Kro i Ulfborg efter Elises far Anders Husted.



Fra maj 1864 blev Christen Husted forvalter på Brømming Hovedgaard, men efter nogle få uger blev han indkaldt til militæret som forstærkningsmand.



Efter krigen blev Christen Husted maj 1865 forvalter på gården "Eisbøl" ved Haderslev. Her skal han ifølge Peter Stenum have "deltaget ivrigt i arbejdet for den slesvigske sag".

I juli 1866 købte Christen Husted Sædding Nygaard. Som allerede nævnt blev han i oktober samme år gift med Ingeborg Margrethe Fabricius fra Bramming Hovedgaard, og Sædding Nygaard blev nu familiens hjem i 9 år. I efteråret 1875 solgte de Sædding Nygaard, og om vinteren boede de på Skrumsager i Sønder Bork sogn. Skrumsager ejedes da af Theodor Fabricius, broder til Ingeborg Margrethe Fabricius.

I foråret 1876 købte de Lønne Mølle og flyttede ind på denne gård 1. april. Det blev kun få år familien fik her, idet Christen Husted døde 19. marts 1882 kun 47 år gammel.

Christen Husted var en ualmindelig virksom og idealistisk og - ser det ud til - meget afholdt mand. Trods sit korte liv nåede han at blive betroet en lang række tillidsposter, og vi kan her referere Ribe Amts-Tidende af 27. marts efter Christen Hustedes død:

"Christen Husted har været Sogneraadsmlem i Nr. Nebel-Lydum i 6 Aar, en Tid var han Formand. Som Taksationsmand i Vest- og Sønderjydske Kreditforening har han virket i 12 Aar, som Amtsraadsmedlem i 3 Aar, og han har endvidere været Medlem af en Mængde Komiteer og Bestyrelser, af hvilke vi her kun endnu skulle nævne Komiteen til Nymindegabssagens Fremme, hvilken Sag han med sædvanlig Iver og Nidkjærhed arbejdede for.

I Politikken har han lagt Fundamentet for Venstres Gjærning her i Kredsen og var senere Medlem af Grundlovsværneforeningens Bestyrelse her og af Hovedbestyrelsen. Han var Stiller for de frisindede Folketingsmænd, som ere valgte her siden 1873,

og støttede paa alle mulige Maader Demokratiets Sag. Ogsaa paa Landstingsvalgenes Udfald har han øvet stor Indflydelse.

Alle vi, som slutte os til Frihedens Sag, beklager dybt Tabet af den Afdøde, der var en dygtig og trofast Stridsmand for de Ideer, som vi haabe maa blive de sejrende og føre vort lille Land til dets Fremtidslykke, og vi kunne derfor kun med den dybeste Vemod bringe ham vort sidste Farvel. Velsignet være hans Minde."

Christen Husted er begravet på Nr. Nebel kirkegård. "Vardekredsens Venstre" har sat en smuk mindesten på hans grav.

Også Ingeborg Margrethe Fabricius, der døde i København 17. febr. 1932, ligger begravet her efter hendes ønske.



Termanna Husted.



Anders Husted.

Christen Husted og Ingeborg M.Fabricius havde børnene:

Teranna Husted, f. 22. dec. 1867 på Sædding Nygaard, død 1947.

Anders Husted, f. 1. marts 1869 på Sædding Nygaard, død 25. juni 1937 i Nivaa.

Valdemar Husted, f. 9. maj 1870 på Sædding Nygaard, død 3. jan. 1871.

Hans Vilhelm Valdemar Husted, f. 21. juni 1871 på Sædding Nygaard, død 31. juli 1933 på Frederiksberg.

Theoder Fabricius Husted, f. 13. sept. 1873 på Sædding Nygaard, død 26 april 1935 i Hillerød.

Svend Aage Husted, f. 4. febr. 1875 på Sædding Nygaard, død i København 18 år gammel.

Henriette Elise Husted, f. 16. marts 1876 i Lønne Mølle, død i København 14 år gammel.

Holger Husted, f. 15. maj 1877 i Lønne Mølle, død 11. febr. 1878.

Petra Husted, f. 13. juli 1878 i Lønne Mølle, død 22. juli 1878.

Petra Husted, f. 3. febr. 1880 i Lønne Mølle

Termanna Husted blev gift i 1898 med **P. C. Larsen**, f. 24. marts 1869. Cand. polyt. i Kbh.

De havde børnene:

Kirsten Margrethe Larsen, f. 24. sept. 1889 i Kbh. Tegner.

Henriette Elisabeth Larsen, f. 4. nov. 1900 i Kbh. Ansat ved Århus universitet.

Jens Peter Larsen, f. 14. juni 1902 i Kbh. Professor, dr. phil., musikhistoriker, har komponeret kaldesignalet til D. R.

Anders Husted blev gift 16. aug. 1893 i Kbh. med **Elisabeth Gabriele Nielsen**, f. 16. sept. 1873 i Kbh.

Anders Husted var stationsforstander i Nivaa.

De havde børnene:

Else Margrethe Husted, f. 9. okt. 1894 i Randers, død i juli 1897 i Helsingør.

Aage Husted, f. 23. sept. 1897 i Helsingør, gift 15. aug. 1925 i Lexington, U. S. A. med **Marie Sofie Kristiansen**, f. 14. marts 1902 i Tranekær, Langeland.

Erik Husted, f. 3. jan. 1900 i Helsingør. Gift 16. april 1926 i Varde med **Karen Margrethe Nielsen**, f. 24. maj 1906, datter af boghandler Vilhelm Nielsen og Jensine Clausen, Varde.

Fra "Kraks Blå Bog":

"Student (Helsingør) 1918, med Eks. 1925. Reserveløge i Marinen 1925-27. Assistent v. Statens Seruminstitut 1926-30 og ved Kommunehospitalets kirurg. Poliklinik 1929-30. Dr. med. 1930. 2. Reservekirurg v. Sundby Hospital 1930-32. Prosektor v. Univ. patologisk-anatomiske Institut 1932-33. 2. Reserveløge v. Finseninstitutets ki-

rurg. Afd. 1933-34. 1. Reservekirurg v. St. Josephs Hospital i Kbh. 1934-36. 1. Reservelæge ved Kommunehospitalets 1. Afd. 1936-38. Specialitetsanerkendelse (Kirurgi) 1935. Overkirurg v. Amtssygehuset i Hjørring 1939. Professor i Kirurgi v. Danmarks Tandlægehøjskole 1943. Rektor for Højskolen 1945. Studierejse (Kirurgi) til Tyskland og Wien 1932. Kasserer i Dansk kirurgisk Selskab 1933-39. Formand for Dansk Skiløberforening 1944. Har skrevet: Om Tuberkelbacilpaavising med Henblik paa dennes Anvendelse i den kliniske Diagnostik (Disputats) samt en Række andre videnskabelige Arbejder."

Otto Husted, f. 10. okt. 1902 i Helsingør. Gift 10. okt. 1931 i Kbh. med **Vita Christiane Frederikke Boeck**, f. 7. dec. 1909 i Arhus.

Otto Husted er civilingeniør.

Hans Vilhelm Valdemar Husted blev gift 81 aug. 1903 i Kbh. med **Anna Marie Sofie Nielsen**, f. 23. okt. 1879 i Sumbø, Færøerne.

Hans V. V. Husted var murer.

Børn:

Ingeborg Margrethe Husted, f. 12. aug. 1906 i Kbh. Gift 18. juli 1937 på Frederiksberg med dyrlæge **Holger Henry Bentsen**, Slagelse, f. 1. febr. 1903 i Kbh.

Elsabeth Husted, f. 21. okt. 1907 i Kbh. Gift 20. okt. 1929 i Sejerslev, Mors med landmand **Kristian Bach**, f. 26. juli 1909 i Draaby, Mors.

Svend Aage Husted, f. 2. juni 1910 i Kbh. Gift 14. aug. 1937 i Kbh. med **Helga Madsen**, f. 7. juli 1911 i Farum.

Theoder Fabricius Husted blev gift 16. okt. 1900 i Frederiksberg med **Olga Augusta Marie Andrea Bech**, f. 24. april 1878 i Frederiksberg, død 1. okt. 1933 i Hillerød.

Theoder F. Husted var skindhandler.

Børn:

Christen Husted, f. 26. juni 1903 i Frederiksberg, død 25. juni 1947. Gift 10. juli 1927 i Frederiksværk med **Gerda Marie Nielsen**, f. 15. nov. 1908 i Frederiksværk.

Elisabeth Husted, f. 5. juli 1904 i Frederiksberg. Gift 16. okt. 1927 i Montreal, Canada med disponent **Jørgen Jørgensen**, f. 2. dec. 1905 i Hillerød.

Henriette Husted, f. 18. juli 1909 i Hillerød. Gift 9. okt. 1931 i Skjern med forsikringsinspektør **Jens Kristian Ruby**, f. 20. okt. 1901 i Fjaltring.

Ingeborg Margrethe Fabricius Husted, f. 24. april 1913 i Hillerød. Gift 20. marts 1943 i Varde med vognmand **Jørgen Jørgensen**, f. 7. april 1913 i Bøvling.

Petra Husted var ugift, asylbestyrerinde

Ane Husted blev viet 19. juni 1860 i Ulfborg kirke til **Christen Rahberg**. Denne omkom ved en ulykke 31. juli 1866. Var fæster på Knudstrup i Sønderkær.
Børn:

Anders Husted Jensen, død usift.

Ane Husted blev gift 2. gang med **Christian Peter Østergaard**, f. 10. aug. 1843, død 13. dec. 1918.

De havde først gården Lillelund i Ulfborg. Senere boede de i Kbh.

Børn:

Christen Rahberg Østergaard, f. 16. jan. 1869, død 18. april 1869.

Peter Krarup Østergaard, f. 23. marts 1870 i Ulfborg. Gift 25. april 1911 med **Juliane Vilhelmine Pedersen**, f. 19. febr. 1891 i Kalundborg.

Lovise Østergaard, f. 2. nov. 1872 i Ulfborg, død 10. maj 1945. Gift 15. nov. 1897 med **Anders Peter Jensen**, f. 6. aug. 1870 i Mørkøv

Ole Østergaard, f. 27. febr. 1875 i Ulfborg, død 13. jan. 1877.

Henriette Christine Østergaard, f. 18. juli 1876 i Ulfborg, rejste til Amerika 1901. Gift med **Hans Christensen**, f. 3. maj 1867 på Hardenberg pr. Sakskøbing.

Peder Østergaard, f. 4. maj 1879 i Ulfborg. Rejste til Amerika 1901.

Anna Østergaard, f. 4. maj 1879 i Ulfborg. Gift med tømrer **Lars Peter Larsen**, f. 14. febr. 1876 i Ejerreby, Svallerup sogn.

Olga Christine Østergaard, f. 15. nov. 1882 i Ulfborg. Gift med **Harald Christian Irgens**, f. 28. nov. 1871 i Bergen.

Christen Husted Østergaard, f. 15. nov. 1882 i Ulfborg. Murer. Bud v. Rigsarkivet 1910. Senere kustode. Dekor. med Dannebrogsmændenes Hæderstegn samt islandsk Fortjenstmedalje. Gift 15. april 1910 med **Lydia Anna Pedersen**, f. 8. dec. 1886 på Frederiksberg.

Henriette Christine Husted blev viet 10. nov. 1865 i Ulfborg kirke til **Christen Stenum**.

De havde gården Sdr. Vosborg. Deres søn **Peter Stenum** har skrevet bogen "Hjemegn og Slægt" om slægterne Stenum og Husted, udkommet 1947.

Niels Bygum Krarup Husted var handelsuddannet, men døde som ung.

Jesper P. Korsholm Husted druknede kun 19 år gammel i Haderslev fjord.



Henrik Andersen Husted. Ældste søn af Anders Husted og Trine Korsholm fra Ulfkjær Kro. Henrik Andersen ejede gården "Simonstrup" i Idum.

Fra købmandsgården i Ringkøbing til skipperhjemmet på Fanø.

Christian Ehrenreich Husted var jo født i Ringkøbing i den store købmandsgård, som hans far Henrik Husted og hans mor Elise Brockdorff havde der.

Men kun 11 år gammel mistede han sin far, og måske forandrede dette hans skæbne, så han ikke blev købmand, urmager eller landmand, som de fleste af hans brødre og fætre i Ringkøbing blev. Christian Ehrenreich blev nemlig sømand og kom videre omkring i verden end de fleste. Der er dog måske slet ikke noget mærkeligt i dette. I hans barndom var der nemlig en meget livlig trafik af skibe i Ringkøbings havn, og det var vel naturligt, om byens raske drenge kom meget på havnen for at se på, hvad der foregik.

Chr. Ehrenreich er nok blevet godt kendt med søfolkene, af hvilke de fleste var fra Fanø, og måske er han blevet særlig gode venner med den djærve Nordby-skipper Anders Bertelsen, der muligvis ofte har været i drengens hjem for at tale med hans far købmand Henrik Husted om fragt af varer både til og fra købmandsforretningen. Om dette ved vi dog intet konkret, men da Henrik Husted dør kun 40 år gammel, og Elise Husted bliver enke med en stor købmandsforretning og 6 børn, af hvilke den yngste kun er 4 år gammel og den ældste 12, kommer den da 11-årige Chr. Ehrenreich og muligvis hans lillesøster Anne på 5 år i huset hos Anders Bertelsen i Nordby på Fanø. Måske er de to endda kommet med Anders Bertelsen hjem, mens Henrik Husted lå syg og er så blevet i hjemmet, hvor der iøvrigt var i hvert fald et plejebarn mere. Anders Bertelsen og hans kone, hvis navn jeg ikke kender, har næppe selv haft børn.

Hos Anders Bertelsen bliver Christian Ehrenreich konfirmeret i 1819 14 år gammel. Han har da sikkert allerede mange gange været med på havet, for Fanø-drengene begyndte tidligt deres karriere på søen.

I Christian Ehrenreichs barndom rasede Napoleonskrigene, der først endelig afsluttedes i 1815, og hvori næsten hele Europa var indblandet. Særlig fra 1807 til 1814 var det meget farligt at komme på havet, idet englænderne i disse år tog alle de danske skibe, de traf på, og mange Fanø-skipperne mistede både skib og ladning og måtte endda være glade, om englænderne lod dem slippe om bord på et eller andet skib eller satte dem i land et sted, så de kunne slippe hjem igen. Mange Fanø-søfolk kom i engelsk fangenskab i flere år.

Så Christian Ehrenreich og de andre Fanø-dreng har nok lyttet med åbne munde til de spændende beretninger, Fanø-søfolkene havde at fortælle om deres oplevelser på havet i disse år.

Anders Bertelsen blev taget to gange af englænderne med skib og mandskab. Først blev smakken "Kirstine" taget den 8. november 1808, og 1. februar 1813 blev hans galease "Niels og Peder Buch" taget. Begge gange var Anders Bertelsen på vej til Norge med ladning. Hvorledes han slap hjem første gang, ved jeg ikke. Da de blev taget anden gang, blev styrmanden kommanderet til at sejle galeasen til den engelske havn Yarmuth. Anders Bertelsen og det øvrige mandskab blev taget om bord i den engelske brig "Lovelet", der havde taget dem. Men da de havde været på dette skib i 18 dage, blev de sat om bord i et norsk skib, der bragte dem ind til Arendal i Norge. Derfra har de så selv måttet se at komme med et skib hjem til Fanø.

Tabet af både skibe og ladninger må have været slemt for både Anders Bertelsen og for de Ringkøbing-købmænd, han sejlede for. Ganske vist havde de assureret, men på grund af de vænskelige penge-

forhold omkring statsbankerotten 1813 led de nok store tab alligevel.

Den næste gang vi støder på Anders Bertelsens navn er i 1817, da han er nævnt som skipper på et Ringkøbing-skib, der ejes af Christen Husted, Juulsgaard og M. Cohn, alle købmænd i Ringkøbing, samt Anders Bertelsen.

Skal vi gætte på, At Chr. Ehrenreich, der i 1817 er 13 år, er med på plejefaderens skib. I så fald har han haft lejlighed til at se sin hjemby Ringkøbing og til at hilse på sin mor og sine søskende og slægtninge der.



Fra Nordby.



Nordby Kirke. Opført 1786.

Bryllup.

Den 18. december 1828 er der bryllup i Nordby. Det er pigen Sidsel Jacobsdatter Warrer, der bliver gift med styrmand Christian Ehrenreich Husted.

Pigen er datter af skibsfører Jacob Nielsen Warrer, Nordby, og brylluppet har sikkert stået i pigens hjem, thi skipper Jacob Nielsen Warrer hørte til de bedrebemidlede, om end også han havde lidt tab ved at få et skib taget af englænderne under Napoleons-krigen. Men dette er nu overvundet, og Nordby er en søfartsby i blomstrende udvikling.

Om Christian Ehrenreich Hustedes mor, Madame Elise Husted, hans søskende og måske flere af familien i Ringkøting har været til bryllup i Nordby den dag, ved vi ikke. Men hvis de har, må det have været en oplevelse, så lad os tro, de har været der.

Fra kirkebogen i Nordby har vi:

"Ungkarl, styrmand Chr. E. Husted, 24 år, ved Odden, og pigen Sidsel Jacobsdatter, 23 år, ved Odden, copulerede 18. dec. 1828 i kirken, Nordby.

Forlovere Anders Bertelsen og Niels Pedersen Svarrer."

Begge nævnte forlovere var i 1817 førere af skibe, der havde hjemme i Ringkøbing.

Allerede året efter sit bryllup får Chr. E. Husted bygget sit første skib. Det blev bestilt hos skibsbygger Jens J. Sonnichsen, Sønderho og bygget der. Skibet var en evert, og det fik navnet "Anne Cathrine". I N. M. Kromanns "Fanøs historie" kaldes skibet kun "Cathrine". Det var et lille skib på 13 K. L. (Commerce Læster) ca. 26 ton. Vi ved, at Chr. E. Husted senere blev kaptajn og sejlede på fjerne lande, men med dette sit første lille skib har han nok måttet holde sig til de mere hjemlige farvande. Mon vi tager meget fejl, hvis vi gætter på, at han ligesom Anders Bertelsen, Jacob N. Warrer og andre Nordby-skipperer sejler for købmændene Husted i Ringkøbing og for de andre Ringkøbing-købmænd.

Hvad de gamle fortalte.

I min barndom lyttede vi børn spændt, når de gamle i slægten snakkede om kaptajn Husted. Han "for på varmen", sagde de, og det betød efter deres ud-sagn, at han sejlede på Fjernøsten. Men da engang en eller anden ymtede om, at gamle Husted vist også havde været sørøver, blev min bedstefar, Jacob Husted, vred. Det ville han ikke høre tale om.

Men engang, sagde de, var kaptajn Husted kommet hjem og havde mistet både skib og alt, hvad han ejede. Jeg troede selvfølgelig, at han havde været langt ude i Østen, hvor de jo sagde, han sejlede, og at der nok havde været sørøvere efter ham. Men hans skib kunne jo også være gået ned i en storm, det gjorde mange skibe dengang. De gamle vidste ikke, hvordan det var gået til. Men i hvert fald var kaptajnen reddet på en eller anden måde og var kommet hjem.

Var Chr. E. Husted så slået ud, så han måtte søge hyre hos andre?

Nej. Han gik til sin familie i Ringkøbing, flere af Husted-erne der var ret velhavende, og de hjalp ham til et nyt skib, som så fik navnet "Familien".

Således fortalte de gamle.

Kan vi få noget at vide om realiteterne bag dette?

Ja, noget kan vi få oplyst, og derefter kan vi skønne os til noget af sammenhængen.

Hos N. M. Kromann kan vi finde, at Chr. E. Husted i 1835 bestiller et nyt skib hos Jens J. Sonnichsen i Sønderho, samme sted som han fik sit første skib "Anne Cathrine" bygget i 1829. Det nye skib skal være en galease, og det bliver et stort skib sammenlignet med "Anne Cathrine", idet det bliver på 38 K. L. (76 ton). Skibet får navnet "Familien".

Vi kan således se, at det må være "Anne Cathrine", han har mistet, og den er vel sagtens gået ned i en storm i de mere hjemlige farvande.

Det er vel muligt, at Chr. E. Husted er gået på langfart med "Familien", måske endog til Fjernøsten, skønt man vel i dag ville sige, at også dette skib var for lille til de store have. Men dengang var skibene ikke så store, som de senere blev, så jeg tænker, han har været derude. På hans første skib var mandskabet kun på 3 personer, men på "Familien" har der vel været et par stykker mere.



FAMILIEN af Fanø. Kaptajn Christian E. Husted.

Fra folketællingen 1845.

Nordby.

77	Christian Husted	41 år	skipper
	Sidsel Jacobsd.	40 -	hans kone
	Anders Bertelsen	15 -	} deres børn
	Jacob Warrer	13 -	
	Henriette Elise Husted	10 -	
	Anne Husted	9 -	
	Ingeborg Pedersd.	24 -	tjenestepige

Og stadig Nordby - men nummeret har jeg ikke faet med:

Søren Jacobsen Warrer	32	- 2 børn,	skipper
Jens Jacobsen Warrer	38	- 5 -	-
Niels Jacobsen Warrer	37	-	-

Og Nordby. Stedet er Krogaarden.

Simon Johnsen	38	-
Anna Husted	35	-
Anders Bertelsen Johnsen	7	år

Simon Nielsen Johnsen og Anne Husted havde i 1845 3 børn, af hvilke Anders Bertelsen var næstældst. De andre 2 har abenbart ikke været hjemme, man blev talt, hvor man opholdt sig.

"Emil".

Med galeasen "Familien" har Chr. E. Husted nok kunnet tjene flere penge end med den lille evert "Anne Cathrine", der velsagtens er forlist. Har han virkelig sejlet på Østen, har sådanne langture nok også været mere indbringende. I hvert fald bestiller Chr. E. Husted i 1840 et endnu større skib på værftet i Altona. Det bliver en skonnert på 54 K. L. (108 ton), og dette skib får navnet "Emil". Nu kan Chr. E. Husted komme på langfart.

I nogle år havde Chr. E. Husted nu både "Familien" og "Emil". "Familien" blev ført af skipper Carl W. Kolvig, og den har vel nu mest gået i de mere hjemlige farvande. Også Chr. E. Husted's svoger Søren Jacobsen Warrer har sejlet med et skib af navnet "Familien". Jeg ved ikke, om han sejlede for Chr. E. Husted, men det er vel sandsynligt.

I 1845 gik et skib med navnet "Familien" ned i Nordøen i en storm. Skibet førtes af Søren Jacobsen Warrer, en broder til ovennævnte Jens Jacobsen Warrer og til Chr. E. Husted's hustru Sidsel Jacobsen Warrer. Søren J. Warrer og hans mandskab druknede.

Vi ved ikke, om det var Chr. E. Husted's skib, der her gik ned, men vi hører aldrig mere om dette skib, så det har det nok været.

Der har ganske vist senere været tale om et skib på Færø af navnet "Familien", men det er så vidt man kan se et andet skib af samme navn.

Rundt Kap Horn.

Lad os igen lytte lidt til, hvad de gamle fortalte:

Engang lå Chr. E. Husted med sit skib i en amerikansk havn. Da han og mandskabet kom i land, var guldfeberen brudt ud, og Chr. Husteds mandskab rømmede og for ind i landet for at grave guld. Chr. Husted stod nu med et skib, men intet mandskab. Hvad skulle han gøre?

Måske har Chr. Husted også selv haft et par baciller af guldfeberen i blodet. I hvert fald solgte han skibet og for bagefter de andre. Om han selv havde gravet guld, vidste man ikke, men derimod, at han slog sig ned blandt guldgraverne som krovært.

Og det har måske slet ikke været så dumt.

Jeg spekulerede meget på, hvad de gamle havde fortalt. Nå, de må vel have ligeset i en havn på Amerikas østkyst og så være rejst tværs over fastlandet til guldminerne. Guldet var jo blevet fundet langtovre mod vest, mon det var i Sacramentodalen?

Kunne man endda finde noget, der kunne kaste lidt mere lys over de gådefulde beretninger?

Jo, sandelig! I Fanø-historikeren N. M. Kromanns bog "Fanø 1", side 124-25:

"Simon P. Mortensens hustru havde henvendt sig til formanden (for fattigkassen) med begæring om af fattigkassen at modtage et lån på 3 å 4 rigsdaler foranlediget ved, at købmand Johnsen - formentlig på grund af krigen (1848-50) og udeblivende svarskrivelse fra købmand Thorsen i Altona, har vægret sig ved som hidtil - ved atter at trassere på bemeldte Thorsen - at udbetale hende den halve månedshyre af hendes mands; han farer for tiden med Chr. E. Husted på vestkysten af Amerika."

Vestkysten af Amerika!

Nada! Det var et fund.

Andragendet er dateret april 1849, og da der dengang ikke var nogen Panama-kanal, må Chr. E. Husted og hans mandskab altså være gået rundt Kap Horn for at komme til vestkysten af Amerika. Men farvandet ved Kap Horn var et meget farligt farvand, frygtet af søfolk på selv de største skibe. Var Chr. E. Husted og hans lille flok uforfærdede Fanø-folk virkelig gået rundt Kap Horn i det lille skib "Emil"?

Ja, det ser ud til det. Og 1849 var året, hvor guldfieberen brød ud.

Men 100 procent sikker på at de har rundet Kap Horn kan vi ikke være. De kan jo være gået den lange vej syd om Afrika til Fjernøsten og derfra videre til Amerikas vestkyst (der var ingen Suez-kanal dengang).

Men det ville være en uhyre lang sejltur i det lille Fanø-sejlskib, næsten en jordomsejling.

Om vi havde haft deres logbog!



Desværre har vi ikke noget billede af Chr. E. Hustedes skonnert "Emil". Skibet her er skonnertbriggen "Venus" af Nordby, et skib på ca. samme størrelse som Emil. Ja, smukke var de.

I F. Holm-Petersen og A. Rosendahl: "Fra Sejl til Diesel I" finder vi:

"Opgangstiden for Skibsfarten i 1850'erne kom i rigt Maal Fanø Skibsfarten til Gode, og navnlig tjente man store Penge ved den enorme Korneksport til England. Man søgte nu i større Udstækning om til Bælthavnene og tog i Lighed med de sydfynske Skibe Fragter derfra med Korn til England og Kul tilbage. Denne Opgangsperiode gav Stødet til, at Skibe i stigende Tal blev indkøbt, ligesom der også byggedes flere og flere Skibe paa Øens ni Skibsværfter, men disse kunde dog langt fra alene dække Behovet, hvorfor der ogsaa byggedes Skibe, det gælder navnlig de lidt større Skonnerter, andre Steder i Landet, f. Eks. Vejle, Haderslev og Middelfart, ja endog i Altona byggedes der Skibe til Fanøskipperne.

Den egentlige Langfart faar nu for Alvor Betydning, og især tager Farten paa Sydamerika og Vestindien et stærkt Opsving, saaledes at der snart ikke var den Havn i disse fjerne Egne, som ikke havde været besøgt af en Fanøskonnert. Ogsaa paa Amerikas Vestkyst kom man, f. Eks. var C. E. Husted i 1850'erne i Kalifornien med sin Skonnert "Emil" paa 54 K. L. Det var i de Aar, hvor Guldfeberen rasede, og ligesom saa mange andre Søfolk derude deserterede "Emil"s Besætning for at gaa til Guldminerne. Da det var umuligt at hverve nyt Mandskab, solgte Husted sit Skib og blev selv Guldgraver, hvorved han tjente mange Penge og snart kunde vende Næsen hjemover som en holden Mand."



HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG
DANISH MARITIME MUSEUM

MUSEUMSDIREKTØR, DR. PHIL.
HENNING HENNINGSEN
MUSEUMSINSPEKTØR, MAG. ART.
FRU HANNE POULSEN

3000 HELSINGØR (DANMARK) Dec. 15, 19
TLF. (03) 21 06 85
HH/JH.

Mrs. Susan Nielsen,
209 Robert Street,
Storm Lake, Iowa 50588,
USA.

Dear Mrs. Nielsen,

Mrs. Inger Bladt, Danes Worldwide Archives, Alborg, has sent us a copy of your letter of Sept. 3, and asked us to look up the captain and shipowner Christian Ehrenreich Husted in our files.

Unfortunately, we are not able to give you more than a few hints. From 1831-35 he owned and commanded the galeass "Familien" of the island of Fanø; it was built at Sønderho, Fanø, in 1829, measured $21\frac{1}{2}$ commerce lasts (about 43 tons) and had a crew of 3 persons. In 1833 he also owned the evert (a small craft with one mast and a flatbottomed hull) "Anna Cathrina" of Fanø, 13 commerce lasts (about 26 tons), in 1843 and 1845 the schooner "Emil" of Nordby, Fanø, 54 commerce lasts (about 108 tons).

The dates are the years from which we have information.

It might interest you to know that, in 1833, a person called N.H. Husted, owned a jacht "Anna Elisabeth" of Copenhagen, $17\frac{1}{2}$ commerce lasts. About 1850-75 the shipowner and consul A.C. Husted at Ringkøbing, a small town in West Jutland, owned the following vessels: "De fire Søstre", "Nymindegab", galeass "Ringkøbing", "Festina Lente", tjalk "Hans og Edvard", schooner "Lovise Husted", kuf "Dannebrogen", galeass "Christiane Husted", evertgaleass "Minerva", evertgaleass "Haabet", evert "Johanne & Kjerstine", evertgaleass "Let", and probably more. We are not able to say if those Husteds

(N.H. Husted, fætter til C.E.H., druknet i kbh.'s havn 1834.)
A.C. Husted, " " " (1806-83).

were related but they probably were.

The name of Warrer is one of the typical Fanø names. In 1845, according to the ships' list, a galeass "Familien" of Fanø (not Husted's galeass, mentioned above) was owned and commanded by S.J.Warrer, 40 commerce lasts. Warrer might have been related to Husted's wife. If Husted came to California in 1849-50 on a ship called "Familien" it could not have been on one of those. They were too small to pass the dangerous Cape Horn. As far as I can see there were at that time no big ships of this name which were able to go around Cape Horn to California. I know, in fact, of no Danish ships going to California 1849-50, but I may be wrong.

Yours sincerely,

S.J.Warrer, broder til C.E.H.'s
kone, forliste i Nordsøen 1845
og alle mænd druknede.

(mine notater)



HENNING HENNINGSEN
museumsdirektør, dr. phil.



HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG
DANISH MARITIME MUSEUM

MUSEUMSDIREKTØR, DR. PHIL.
HENNING HENNINGSEN
MUSEUMSINSPEKTØR, MAG. ART.
FRU HANNE POULSEN

3000 HELSINGØR (DANMARK) 13/2 1979
TLF. (03) 21 06 85
HH/JH.

Hr. Vagn Madsen,
Brammingborgvej 10,
6740 Bramming.

Tak for Deres venlige brev af 9. jan., som jeg først har modtaget idag. Det glæder mig, at De kunne bruge mine oplysninger i brevet til Mrs. Susan Nielsen, Iowa.

Desværre har vi ikke yderligere oplysninger om de nævnte skibe. Hvad vi har, er taget fra skibslisterne, og i dem anføres ikke, hvornår de gik.

Om skonnert "Emil" af Nordby fandt jeg i F. Holm-Petersen og A. Rosendahls Fra Sejl til Diesel I (1951), s. 182 en omtale, hvoraf det fremgår, at den virkelig sejlede til Kalifornien i 1850'erne. Desværre angives kilden hertil ikke, og jeg har ved en løselig gennemgang af N.M. Kromann: Fanøs Historie III, ikke fundet det nævnt (men derfor kan det godt være der). Jeg vedlægger en fotokopi, men tør ikke vurdere sandheden i traditionen. Mærkeligt nok tager Holm-Petersen i sin bog Fanø Sejlskibe ikke "Emil" med.

De spørger om konsul Christian Husted af Ringkøbing (1807-81) og hans skibe. I de ikke lige regelmæssigt udkommende skibslistere kan jeg finde følgende, alle under Ringkøbing (de opgivne årstal er dem, jeg har fundet dem nævnt i):

Tjalk "Ringkjøbing", 24½ clstr. (commercelæster, ca. 2 tons), skipper P. Ankersen, 1843-45.

Evert (også kaldt dæksbåd) "Margarethe Mathilde", bygget Elmshorn 1829, 13 clstr.; skipper P.H. Jensen 1843-52, C.J. Beck 1853-73.



Evertgalease "Aurora", 20½ clstr., skipper Claus Hansen 1852-59, W.E.Larsen 1860, P.C.Nielsen 1862-67.

Dæksbåd "Henriette Christine", 4 3/4 clstr., skipper T.P.Nielsen 1852.

Dæksbåd "Henrick", 4 1/4 clstr., skipperen nævnes ikke, 1852.

Galease "Henriette Christine", 7 clstr., skipper C.Christensen 1862 (i 1867 ejer han den).

Galease "Svalen", 6 clstr., skipper C.Christensen 1869.

Kuf "Hans & Eduard", ca. 34 tons, bygget i staten Hannover, hvornår vides ikke, skipper J.P.Beck 1871.

Skonnert "Karen & Lovise", ca. 95 tons, bygget i Nordby (Fanø) 1851, skipper Rasmussen 1873.

Da skibslisterne i de følgende år er ordnet på en anden måde og ikke giver oplysninger, kan jeg ikke følge dem længere. Jeg håber, De er tilfreds med disse data.

Med venlig hilsen

Henny Henningsen



Gredstedbro omkring 1900.

Gredstedbro.

I efteråret 1850 må Chr. E. Husted have været hjemme igen fra sit Amerika-eventyr. Om han er kommet samme vej tilbage - rundt Kap Horn - som han drog ud, ved vi ikke, men det er han nok næppe. Sit eget skib havde han jo solgt. Om vi havde haft bare en kort beretning fra ham selv om hans oplevelser, men det må vi undvære.

Han køber nu gården "Gredstedbro". H. N. Skade har i sin bog "Gredstedbro ved Kongeåen" side 161 følgende:

"Coffardicapitain Christian Ehrenreich Husted af Fanø købte 1850 af Grumme Nielsens enke og arvinger Gredstedbro med følgende tilhørende faste ejendomme:

la. Gredstedbroe Kroegaard med tilhørende Bygninger og Jorder, anført i Skjøde for gammelt Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 1 Alb.

b. Det til Krostedet indkøbte Jord fra Gredsted Bye anført i samme Skjøde for gammelt Hartkorn

2 Td. 5 Skp. 1/5 Alb.

- c. Den fra Hovedgaarden Kjærgaard købte Ejendom, anført i samme Skjøde for 4 Td. 7 Skp. 3 Fdk. 1 Alb.
2. Efter Skjøde fra Auktionsretten af 12. Februar 1836 af Morten Frøsig Gaard i Jedsted. Parcel- len Nr. 8 Store og Lille Sønder Havremark af gl. Hartkorn 3 Skp. 1 Alb.
3. Parcellen Nr. 28 fra Christen Frøsig Gaard i Vilslev af gl. Hartkorn $\frac{1}{2}$ Alb. efter Skjøde af 29. December 1823.

Gredstedbro 27. Octbr. 1850. Læst 23. Juni 1854."

Prisen for den store gård, hvor der også var kro, var 18000 rigsdaler rede sølv.

Kaptajn Chr. E. Husted er nu "gået i land". Han er kun 46 år gammel og hans kone Cecilie, som hun vist nu kaldes, er 45, så de er i deres bedste alder nu, hvor de begynder en gerning som krofolk og bønder.

Chr. E. Husted sælger "Gredstedbro" igen 1857. Vi går igen til H. N. Skade "Gredstedbro ved Kongeåen" side 162:

"Husted havde kun Gredstedbro i 4 år, før han solgte den til Peder Jepsen Kjær fra Vilslev, hvor Kjær først havde overtaget sin fødeejendom, et boelssted, og boede der, indtil han i 1840 overtog en lille gård i Hillerup. Peder Kjær var kommet i gang med at handle med og udstykke ejendomme.

Vi ved ikke fra noget skøde, at P. Kjær købte Gredstedbro, men det fremgår af et panterevers, at købet fandt sted 2. nov. 1854, og at han stillede Brogården og jorderne hjemme som sikkerhed for 10.000 rdl. af købesummen og Følhave som sikkerhed for 5.000 rdl. Det fremgår endvidere af dette dokument, der er udstedt 23. juni 1856, at P. Kjær har solgt Gredstedbro igen til murermester N. Lønborg.

Chr. Husted boede dog stadig på Gredstedbro, angivet som husfader og gæstgiver. (v. folketælling).

Husted har atter overtaget hele den store Vilslev-
eng og drevet den i forbindelse med den gård, han
havde samlet i Brokjær, hvor han levede til sin død
i 1880. Efter at Kjær havde forsøgt at afhænde ejen-
dommen til Lønborg, må han have ladet Husted tage
såvel Brogården som Følhave tilbage for de to prio-
riteter på henholdsvis 10.000 og 5.000 rdl., og Hu-
sted, som vel på den tid har haft Brokjærgaard rede,
fik endelig solgt Gredstedbro til Johs. Clausen.

Chr. Husted overdrog ejendommen til Hohannes Clausen
ved skøde af 10. juni 1857.

Husted beholdt selv Følhave og drev den til Bro-
kjærgården, til hvilken de i tidligere tid fæstede
såkaldte "Landerier i Brokjær" sikkert nu også hørte,
tilligemed de småparceller, Grumme Nielsen havde til-
købt."



Gredstedbro



Jernved kirke.

Da Chr. E. Husted og Cecilie Warrer i 1850 fra Fanø flyttede til Gredstedbro, var der ikke nogen kirke i Gredstedbro. De hørte til Jernved kirke, og her er den yngste af børnene, Anna, sikkert konfirmeret.

Anna fyldte netop 14 år, det år de kom til Gredstedbro, og hendes barnebarn, min moster Anna i Amerika, har fortalt, at Anna Husted blev konfirmeret i Jernved kirke i Fanø-dragt.

Da de efter få år flyttede fra Gredstedbro til Brokjær, blev Hjortlund sogn deres hjemsgn.

Brokjærgaard.

Hvor længe Chr. E. Husted og Cecilie Warrer har boet på Brokjærgaard, ved vi ikke. De er vel flyttet ind på gården, da Johannes Clausen overtog Gredstedbro i 1857. Men ved den tid blev deres datter Anna gift med Johan P. Sørensen fra Vimtrup, og de unge har nok så overtaget Brokjærgaard, som de boede på og drev, så længe de levede, hvorefter deres søn Christian Husted fik gården.

Måske har Johan P. Sørensen været karl på gården, da Chr. E. Husted købte den, da den muligvis dengang ejedes af Johan P. Sørensens ugifte farbroder Peder Johansen Kjær. Dette er dog kun formodninger. Jeg har prøvet på at forske lidt om dette i arkivet i Viborg, men nåede ikke igennem med det på grund af manglende tid.

Vi ved ikke, om Chr. E. Husted og Cecilie Warrer er blevet boende på Brokjærgaard i nogle år sammen med de unge, men Chr. E. Husted købte på sine ældre dage det såkaldte "Toldhus", der vistnok lå, hvor nu "Kroen ved Broen" ligger, og der mener jeg Chr. E. Husted boede til sin død 5. maj 1880.

Cecilie Warrer døde 16. juli 1872, og Chr. E. Husted blev gift 2. gang med Grethe Mørk. De fik en søn, som også kom til at hedde Christian Husted, og efter ham er der på Darum-egnen en del efterkommere af navnet Husted.

Christian Ehrenreich Husted og Cecilie Jacobsdatter Warrer havde børnene:

Anders Bertelsen Husted, f. 27. okt. 1830 i Nordby, død i Amerika.

Jacob Warrer Husted, f. 6. maj 1832 i Nordby, død i Amerika.

Henriette Elise Husted, f. 13. febr. 1835 i Nordby, død 8. maj 1905 i Ribe.

Anne Husted, f. 8. nov. 1836 i Nordby, død 12. marts 1892 i Brokjær.

Anders Bertelsen Husted og Jacob Warrer Husted blev begge sømænd og sejlede på langfart. Ellers ved vi ikke andet om dem, end at de begge skal være døde ugifte i Amerika.



Galeasen "Nordby" af Fanø

Fra folketællingslisten for Jernved fra 1855 har vi:

Chr. E. Husted, 50 år, f. i Ringkøbing, gæstgiver.

Sidsel Jacobsen, hans kone, 49 år, f. på Fanø.

Jacob Warrer Husted, ugift søn, 23 år, f. på Fanø,
fraværende i coffardifart til Amerika.

Anna Husted, ugift datter, 18 år, f. på Fanø, frav.

Folketællingslisten for Ribe har samme dag:

Johan Knutzen, 29 år, gift, f. i Flensborg, vin-
handler.

Henriette Husted, 20 år, gift, f. på Fanø, sam-
mes kone.

Anna Husted, 18 år, ugift, f. på Fanø, sammes
svigerinde.



Henriette Elise Husted er altså gift med Johan Knutzen fra Flensborg. De bor i Ribe, og Johan Knutzen står opført som vinhandler. Jeg ved ikke meget om dem. Deres børn fik navnet Husted-Knutzen og har vist drevet forretning i Ribe lige siden. For få år siden var der en købmand Husted-Knutzen i Sønderportsgade i Ribe. Det var en ugift dame, der havde forretningen til sidst, og hun var så vidt mig bekendt datter af tidl. købmand Husted-Knutzen., Ribe.

Eventuelle interesserede kan sikkert få oplysninger om denne gren af slægten ved at henvende sig til lærer Birgit Brun, Tjæreborg, der er af denne gren af slægten og har forsket i slægtens historie.

Anna Husted og Johan Peder Sørensen, Brokjærgaard.

Johan P. Sørensens foreldre var
Søren Johansen, født ca. 1797 i Kalvslund, og Inger
Marie Poulsdatter, født ca. 1808 i Hjortlund.

De havde børnene

Kirsten Sørensen, født 1829 i Vimtrup,

Johan Peder Sørensen, født 7. aug. 1834 i Vim-
trup, død 4. febr. 1890 i Brokjær.

Edel Sørensen, født 1838 i Vimtrup,

Anna Husted og Johan Peder Sørensen fik deres hjem og virke på Brokjærgaard i Hjortlund sogn. De har sandsynligvis overtaget Brokjærgaard, som Annas forældre ejede, da de blev gift. Desværre kender jeg ikke hverken dag eller år for deres bryllup - må have været ca. 1858. Ej heller ved jeg fødselsdag og -år på deres ældste søn, Søren Johansen Sørensen. I det hele taget mangler der for de seneste generationer af slægten en del - ellers ret let tilgængelige - oplysninger og data. De gamle kirkebøger er jo afleverede til arkivet i Viborg, hvor man også kan finde mangfoldige andre oplysninger. Men det kræver, at man har lidt god tid, og må vente, til jeg om få år når pensionsalderen, hvor jeg håber at kunne bringe de manglende oplysninger i en fortsættelse af denne slægtsbog.



Hjortlund kirke.

Vi må regne med, at Anna Husted og Johan Peder Sørensen er blevet viet her omkr. 1858. Om de siden var flittige kirkegængere, ved vi ikke, men der er ingen tvivl om, at vognen fra Brokjærgaard er set på vej til kirken her mange gange, da sikkert alle 8 børn er både døbt og konfirmeret her.

Ja, om vi blot havde haft bare et billede, man kunne jo fotografere. Nu må vi se det for vort indre øje.

Og så har vi stadig de gamles grave her og gravstenene med deres navne på.



Brokjærgaard.

Brokjærgaard var en ret stor gård på mellem 150 og 200 tdr. land. Den var vurderet til 8 tdr. hartkorn, og Nis Simonsen i Brokjær har fortalt, at Johan P. Sørensen sagde: "Jeg har 8 tdr. hartkorn og 8 børn, så de kan få hver en tønde."

- Ak, ja. Mange ting gik vist lidt anderledes, som det vel altid gør!

Men en af sønnerne, Christian Husted, fik dog Brokjærgaard efter forældrene, og da han fyldte 85 år i 1947 var der i VESTKYSTEN en lang beskrivelse af hans liv og virke, og der får vi også lidt at vide om Brokjærgaard.

Det hedder her:

"Brokjærgaard var en meget stor, noget . . . Bondegaard paa over 150 Tdr. Land. Gaardens Bygninger

laa ved Kongesaen ved en ca. 12 Tdr. Land stor vandlidende Eng. Noget Syd for Gaarden laa Agermarken, ca. 116 Tdr. Land, overvejende let, tør Sandjord, hvoraf en Del laa i Lyng, og hele Arealet var sur eller kalkfattigt Agerjord, der trængte haardt til Mergel. Desuden hørte der til Gaarden 24 Tdr. Land god Marskeng, dertil kom, at Bygningerne var meget gamle og upraktiske. Det var en af de Gaarde, der krævede meget baade af Arbejde og Omtanke for at kunne give rimeligt Udbytte til sin Ejer."



Brokjærgaard omkr. 1900. Chr. Husted, hans kone Sine og en af sønnerne.

Det har ikke været muligt at finde noget billede af Johan Peder Sørensen. Man har fortalt, at han var en lille mand med mørkt hår og skæg. Det tror man jo gerne, da denne beskrivelse også passer på i hvert fald 3 af hans sønner, Peder Kjær, Chr. Husted og Jacob Husted. Mads Sørensen var lidt højere, hvordan Søren Johansen Sørensen har set ud som voksen, ved vi ikke. Min mor, Sigrid, har fortalt, at de kaldte Johan P. Sørensen "Æ lille Herremand". Han opkøbte stude på egnen, men om det var til videre fedning i hans egen bedrift, eller han handlede med dem, ved jeg ikke. Men gården var jo velegnet til fedekvæg med de mange tdr. land eng, hvor man på den tid sikkert har bjærget overordentlig meget hø. Da man dengang slog græsset med le, må der i sommertiden have været mange folk i arbejde på den store gård.



Kongeaen med de store engstrækninger foran Brokjærgaard, som lige skimtes yderst til højre i billedet.

Johan P. Sørensen blev ikke nogen gammel mand. Han døde i 1890 56 år gammel, og Anna Husted døde 2 år efter i 1892. Sønnen Christian Husted, der ved faderens død var 28 år, har vel overtaget Brokjærgaard samme år. Han var gift med Nielsine Nicoline Bech fra Gredsted, og de er vel blevet gift omkring denne tid, da deres ældste datter, Johanne, er født i 1891.



Anna Husted fra Brokjærgaard

Anna Husted og Johan Peder Sørensen havde børnene:

Søren Johansen Sørensen, f. på Bro-
kjærsgaard, død i Amerika

Peden Kjær, f. 12. juli 1861 på Brokjærsgaard,
død 1932 i Hedegaard i Hjortlund sogn.

Christian Husted, f. 27. aug. 1862 på Brokjær-
sgaard, død 7. jan. 1955 i Karup.

Jacob Husted Sørensen, f. 3. dec. 1867 på Bro-
kjærsgaard, død 2. juli 1953 i Gredsted.

Mads Sørensen, f. 13. maj 1870 på Brokjærsgaard,
død 7. marts 1924 i Gredstedbro.

Cecilie Sørensen, f. 17. nov. 1873 på Brokjær-
sgaard, død 26. juli 1966 i Vilslev.

Inger Marie Sørensen, f. 22. april 1876 på Bro-
kjærsgaard, død 3. febr. 1970 i Gredstedbro.

Andrea Sørensen, f. 7. juni 1879 på Brokjærsgaard,
død 28. juli 1961 i Jernvedlund.

Børnene fra Brokjærgaard.



Søren J. Sørensen



Peder Kjær



Jacob H. Sørensen



Christian Husted



Mads Sørensen



Andrea Sørensen



Inger Marie Sørensen



Cecilie Sørensen

Søren Johansen Sørensen må ikke have haft lyst til at blive landmand som sin far. Vi ved kun om ham, at han startede med en manufakturforretning i Ribe, men at det ikke gik for ham. At gå ned med en forretning var åbenbart ikke så almindeligt dengang som i dag, så brødrene Peder Kjær og Chr. Husted hjalp ham med penge til en billet til Amerika. Vi ved intet om, hvordan det gik ham i det fremmede. Peder Kjær fik vist et eneste brev fra ham kort efter, at han var rejst, men siden har man aldrig hørt fra ham. Et forlydende om at han skulle være rejst til Samoa-øerne øst for Australien, har vi ikke nogen bekræftelse på.



Søren Johansen Sørensen
fra Brokjærgaard. Fra 1870erne.

Peder Kjær blev gift med Marie Rasmussen, f. i Sejstrup 16. marts 1866, død i Abenrå 26. jan. 1938.

De havde en gård eller et husmandsbrug i Hedegaard, Hjortlund sogn, og Peder Kjær var distriktsforstander for Husmandsbrandkassen, et hverv han vist gik meget op i. De havde 2 børn, en datter og en søn.

Datteren Anna kom til at bo i Abenrå og var der gift Poulsen. Sammen med Ragnhild og Andreas Andersen fra Sejstrup har jeg besøgt hende der på hendes gamle dage, et besøg hun var meget glad for.

Sønnen Johan Kjær var vist skrædder og boede også i Abenrå.

Min mor, Sigrid, har fortalt:

"Farbror Feder (Kjær) var en lille mørk mand ligesom min far (Jacob Husted). Han var meget sjov og legede med os børn, når han kom på besøg. Han for rundt i stuen efter os, og vi sprang over borde og bænke."

Datteren Anna Kjær er født 12. dec. 1888 i Hedegaard. Er jan. 1982 på plejehjem i Abenrå, ligger mest i sengen, men er åndsfrisk, skriver hendes datter, Hanne Poulsen, gift Steenberg.



Anna Kjær



Peder Kjær

Christian Husted blev opkaldt (opnævnt sagde de gamle nu - og mere rigtigt) efter sin morfar Christian E. Husted. Han blev gift 1890 med Nielsine Nicoline Bech fra Jernvedlund, f. 5. maj 1861, død 22. nov. 1918.

Da Christian Husteds far, Johan P. Sørensen, døde i 1890, overtog Christian Husted og Sine Brokjærsgaard, da de blev gift.



Nielsine Bech



Christian Husted



Maren Husted



Johanne Husted



Elias Husted

I 1910 solgte Christian Husted Brokjærsgaard og købte en mindre gård i Gredsted, og her havde familien nu sit hjem, til gården i 1937 blev afstået til sønnen Elias Husted og hans kone Metha.



Metha og Elias Husted og deres søn Erik

Christian Husted var i 1903 med til at oprette Gredstedbro brugsforening, og det er vist ikke nogen overdrivelse at sige, at det næsten blev en livsopgave for ham at få denne forretning til at blomstre. Han var med i bestyrelsen helt til 1941, først som kasserer, men i mange år som formand.

Christian Husted og Sine Bech havde børnene.

Johanne Husted, f. 3. aug. 1890 på Brokjær-
gaard

Johan Feder Marius Husted, f. 13. april 1894
på Brokjærgaard, død 16. okt. 1910.

Peder Sørensen Husted, f. 31. maj 1897 på
Brokjærgaard, død 1. sept. 1903.

Elias Husted, f. 15. marts 1901 på Brokjær-
gaard

Maren Husted, f. 31. marts 1904 på Brokjær-
gaard

Peder Husted, f. 26. maj 1907 på Brokjær-
gaard

85 Aar



En paa Gredstedbroegnen kendt og agtet Mand, fhv. Gaardejer Chr. Husted, fylder Onsdag den 27. August 85 Aar.

Chr. Husted er fedt og opvokset paa „Brokjmørgaard“ i Hjørtlund Sogn, hvor Gaarden var beliggende i Kongesædalen ved Gredstedbro St., her voksede han op sammen med en stor Søskendeflok.

I 1890 giftede han sig med Signe Bech, Datter af Gaardejer P. Sørensen Bech, Jernvedlund, hvorefter de unge nygifte Folk overtog Chr. Hustedes Fødegård som deres fremtidige Hjem. Brokjmørgaard var en meget stor, noget gammel Bondegård paa over 150 Tdr. Land. Gaardejers Bygninger og Høsthusene ved en ca. 12 Tdr. Land stor vandlidende Eng. Noget Syd for Gaarden laa Agermark, ca. 116 Tdr. Land, overvejende let, tør Sandjord, hvoraf en Del laa i Lyng, og hele Arealet var sur eller kalkfattigt Agerjord, der trængte haardt til Mergel. Deuden horte der til Gaarden 24 Tdr. Land god Mærkeeng, dertil kom, at Bygningerne var meget gamle og upraktiske. Det var en af de Gaarde, der krævede meget baade af Arbejde og Omtanke for at kunne give rimeligt Udbytte til sin Ejer.

Her levede og virkede Chr. Husted og hans Hustru i ca. 20 Aar, og her voksede en Barnekare op om dem og fandt deres Barndoms- og Ungdomshjem.

I 1910 bortbyttede Chr. Husted Brokjmørgaard med en mindre Ejendom i Gredted, Jernved Sogn. Denne gaards Jorder var bekvemt beliggende og havde forholdsvis gode Bygninger, og Jorden var af meget god Bonitet. Denne Ejendom blev Familiens fremtidige Hjem. Her havde Chr. Husted den Sorg at miste sin Hustru. Han havde forud mistet sinældste Søn og et Par mindre Børn.

Siden har Chr. Husted siddet Enkemand paa Gaarden sammen med sine øvrige fire Børn, der nu, paa nær en Datter, alle er gift. Sønnen Elias har før en fire-fem Aar siden overtaget Gaarden i Gredsted, medens Sønnen Peter, der lærte Købmandshaandel, har en temmelig stor Kolonialforretning i Herning. Datteren Maren er gift med Gaardejer og Sognefoged Otto Nielsen i Karup, og Datteren Johanne, der er ugift, har Plads som Husbestyrerinde.

Chr. Husted har selvfølgelig ogsaa faaet en Del af de offentlige Hværv. Han var saaledes i flere Aar Medlem af Hjørtlund Sogneraad og havde adskillige Tillidshverv i Andelsforeningen og lignende, men der, hvor han har nedlagt alt største og mest for tjenstfulde Arbejde, er dog som Kasserer i Gredstedbro Brugsforening. Her blev han valgt ind i Bestyrelsen ved Foreningens Oprettelse i 1903 og fungerede uafbrudt indtil 1941 — alt- saa i 38 Aar, hvoraf han i de sidste 33 var Formand og Kasserer. Chr. Husted er en dygtig Brugsforeningsformand, og Gredstedbro Brugsforening blev fra en ringe Begyndelse snart efter hans Formandstids Begyndelse til en meget stor Forretning, der havde en Omætning paa ca. en Million Kroner, da den stod højest.

Chr. Husted tog sig af Opgaven med Grundighed og Indsigt. Baade han og Uddeleer Carsten Petersen voksede op sammen med Forretningen og lærte ikke alene at beherske den, men efterhaanden ogsaa alle dens Finesser at kende.

Vel kunde der komme Tider med Bryderier og Besværligheder, der kunde formærke Sindet; men da forstod Chr. Husted at fortælle en lun Historie eller en morsom Oplevelse, der nok

kunde jage Fortrædelighederne paa Afstand. Det var ikke for Vindings Skyld at Chr. Husted ofrede sin Tid og sine Evner for Brugsforeningen; thi Vederlaget, han modtog derfor, var meget lille; men han gjorde det af Interesse for Sagen.

I de sidste Aar har Chr. Husted mest opholdt sig hos sin Datter og Svigersken i Karup, hvor han ogsaa har erhvervet sig Venner blandt Egnens Befolkning, han er jo nu langt over Stevets Aar, men er saandfrik og rask og ser godt ud, dog er Benene begyndt at svigte lidt, og Gangen er noget besværligt.

J.M.L.

Jacob Husted Sørensen blev gift 8. nov. 1888 med **Nielsine Andersen**, f. 17. dec. 1865 på ejendommen "Snorom" i Hjortlund sogn, d. 26. jan. 1944 i Gredsted.

Hendes slægt har sandsynligvis boet meget længe på denne lille landbrugsejendom, idet hendes far, Frands Andersen, er født her ca 1839.

Fra folketællingen 1845 har vi:

Anders Frandsen	-	40 år	-	gift, gårdmand og lever af sin jordlod
Birthe Nielsdatter	-	39 år	-	hans kone
Niels Andersen	-	10 år	}	deres børn
Ane Andersen	-	8 år		
Frands Andersen	-	6 år		

Og fra folketællingen 1860:

Anders Frandsen	-	56 år	-	gift
Birthe Nielsdatter	-	55 år	-	-
Niels Andersen	-	25 år	-	ugift
Ane Andersen	-	23 år	-	-
Frands Andersen	-	21 år	-	-

Frands Andersen blev gift med Petrea Kristiane, jeg ved ikke hendes efternavn, eller hvor hun var fra. De fik et par tvillinger, men kun den ene, Nielsine, levede, og hun blev deres eneste barn.

Snorom lå nogle få hundrede meter øst for Brokjærsgaard, så måske er det ikke at undres over, at en af sønnerne, Jacob, fra Erokjærsgaard fik kig på den sikkert tiltrækkende datter fra Snorom.

Det begyndte nu ellers lidt dramatisk for disse to unge. Nis Simonsen fra Brokjær har fortalt, at folkene på Snorom en dag hørte, at deres datter "kjerstet" med Jacob fra Brokjærsgaard. Nu kunne man vel tro, at husmandsfolkene på Snorom, den tid taget i betragtning, havde grund til at være stolte af en sådan forbindelse. Brokjærsgaard var jo en stor og anset gård og slægten der nok ret anset.

Nielsine va r også voksen nok, vel et par og tyve, mens Jacob ganske vist kun var en snes år.

Men måske var Snorom-folkene selvbevidste nok på trods af deres ikke så store jordsiddelser - eller var det mest konen? Vi ved det ikke. Men efter Nis Simonsens beretning gik Petrea Kristiane resolut om til Æ Brokjærgermand og sagde til ham at "det kjærsteri vil vi et' ha!"

Johan Feder er vel nok blevet lidt overrumplet. Men han har jo nok kendt konen godt, da de havde boet ret nær hinanden i mange år. Så han tog det roligt og svarede, stadig ifølge Nis Simonsen:

"Ja, men så må a jo snak' mæ æ knæjt om'et!"

Den samtale kender vi desværre ikke, ligesom vi heller ikke ved, hvad Petrea Kristiane har sagt til datteren - og omvendt. Men hvis det har føjet med gnister, hvad vel ikke er helt utænkeligt, så blev det i hvert fald her de unge, der satte deres vilje igennem, eftersom - hvad vi allerede har hørt - de blev gift i november 1888.

De fik først en mindre landejendom i Ulkjær ved Gredstedbro. Det gik vist ikke for godt for dem, måske har Jacob ikke været nogen energisk landmand i sine unge dage. Han var ellers godt begavet, ligesom vist alle børnene fra Brokjærgaard, men Jacob var i sine unge år begyndt at læse i Ribe. Jeg ved ikke, hvad han ville have været, sandsynligvis lærer. Men der blev et eller andet i vejen for, at han kunne gennemføre studiet. Enten led han af hovedpine, eller også var det noget med øjnene. Sol-dat blev han dog og snart efter gift.

Men det kneb nok lidt med økonomien, og det er blevet fortalt, at Nielsine havde mange fine og smukke ting med fra sit hjem, som Jacob efterhånden solgte for at skaffe penge.

I 1890 solgte de ejendommen i Ulkjær og flyttede til Jernvedlund, vist også på en mindre ejendom. På denne boede de i 10 år, hvorefter den blev solgt, og de købte en anden ejendom i Jernvedlund. I disse år kørte Jacob Husted mælkevogn til Bøel mejeri, og han kørte frægtvogn. I 1917 solgte de ejendommen i Jernvedlund og købte en ejendom i Gredsted med 6 tdr. land god jord. Her fortsatte Jacob Husted med at køre mælkevogn, vist til Jernved mejeri.

Jacob og Sine fik efterhånden en meget stor børneflokk. Omend det måske har knebet lidt for Jacob at komme i gang i de første par unge år i Ulkjær, var vist han og Sine et par meget flittige mennesker, hvilket jo også var nødvendigt med de mange børn, da man dengang ikke kunne hente en hel masse penge hos det offentlige.



Jacob og Sine med de fire yngste foran deres hjem i Jernvedlund. Ved den anden ende af huset drengen Johan med deres smukke hest.



Foran hjemmet i Jernvedlund. Sine og Jacob med børnene Arne, Aage, Alma, Henny. Billedet er fra ca. 1912.



Jacob Husted og den ældste søn Johan med hestene foran Vording Brugsforening. Ca. 1914.



Der må vel oftest have været små kår i et hjem med så mange børn. Men ingen af Jacob og Sines børn har nogen sinde beklaget sig over at have manglet noget i deres barndom. Tværtimod får man indtryk af, at Jacob og Sine har formået at skabe et endog usædvanlig godt hjem for deres børn. Det var et hjem, hvor der blev sunget meget - og godt. Jacob havde, skønt han var en lille og ikke særlig kraftig mand, en dyb, klangfuld og smuk stemme, og alle børnene sang meget godt. Naboer har fortalt, hvorledes de har måttet standse op og lytte til den smukke sang inde fra Jacob og Sines stuer, når de er kommet forbi på vejen.

Også vi børnebørn kom til at holde overordentlig meget af vore bedsteforældres hjem. Trods små kår skabte de to mennesker en enestående hjertelig og varmhjertet atmosfære om sig, som vel kun få har formået.

Men livet er jo ikke lutter idyl og var det heller ikke for Jacob og Sine, De måtte opleve at miste fire børn, der døde som små. Desuden døde to døtre ret unge. To af de ældste døtre rejste til Amerika som unge

og bosatte sig derovre. Der er næppe tvivl om, at det har været et hardt savn for Jacob og Sine, at de 2 døtre var så langt borte, og at de aldrig kunne se dem.

Men de havde jo stadig mange børn herhjemme, der alle bosatte sig i egnen. Sammen med svigerbørn og børnebørn kom de ofte på besøg hos Jacob og Sine, som alle kom til at holde af.



Fra Nielsine og Jacob Hustedes guldbryllup 1938

Sine døde i 1944 under den strenge og - syntes man dengang - uendelige krig. Trods de mange børn hun havde haft og trods et meget arbejdsomt liv med ofte kun få timers nattesøvn opnåede hun at blive 79 år gammel.

Jacob levede helt til 1953 og fik altså lov til at opleve, at Danmark blev frit igen efter de lange krigsår. Han var - trods en slidsom tilværelse - en rank og spændstig mand, til han nåede højt op i alderen, og rask og rørig til det sidste.

Guldbryllup i Gredsted

1938



Lørdag den 8. November kan Jacob Husted Sørensen og Hustru, Gredsted, fejre deres Guldbryllup. — Baade Guldbroden og Guldbrudgommen er født i Brokjær ved Gredstedbro. Hun er født den 17. November 1865 paa „Snorum“ af dygtige Forældre, og han er født den 3. December 1867 paa Brokjærgaard, og er af en gammel, anset Slægt. Ved Giftermaalet bosatte de sig paa Gredsted Mark paa en lille Ejendom, men kun 1½ Aar efter solgte de denne og købte en Ejendom i Jernvedlund, hvorfra Jacob Husted drev en Vognmandsforretning. Saaledes kørte han Dagvogn mellem Jernved og Gørding i mange Aar. For ca. 20 Aar siden solgte de Ejendommen i Jernvedlund og købte den Ejendom i Gredsted, hvor de endnu bor. Jacob Husted har været en virksom Mand, men naar han kom hjem fra sin Vognmandsforretning eller Landbruget, da var han i Orde's bedste Forstand en Hjemmets Mand, men Sine var ogsaa en god Hustru at komme hjem til. Hun modtog ham som alle andre med et venligt Ansigt og venlige Ord, og sammen med Bør-

nene ordnede hun det meste af Bedriften baade i Mark og Stald, saa Jacob Husted ret kunde hvile ud til næste Dag, ligesom hun paa udmærket Maade forstod at forvalte de Midler hendes Mand indtjente.

Jacob Husted og Hustru har desuden været gode og rare Naboer, som har været ualmindelig gæstfrie. Hos dem har der altid været et godt Samlingssted, ligesaa har de altid været meget hjælpsomme, de vilde hellere forsømme deres eget end se andre mangle Hjælp og føle Savn.

I dette lykkelige Hjem er opvokset en stor og dygtig Børneflokk. To af dem er bosat i Amerika, medens Resten af dem alle bor her paa Egnen og flittigt besøger deres gamle Forældre. Sine og Jacob Husted kan se tilbage paa et langt, jævnt og virksomt Liv, der har bragt dem mange lykkelige Dage. De er begge raske, og trods den høje Alder fører Sine stadig Huset og Jacob hjælper til hver Dag. Det meget afholdte, gæstfrie og livlige Guldbrudepar vil paa deres Festdag blive hædret af deres mange Børn, Naboer og Venner.

Jacob Husted Sørensen og Nielsine Andersen havde børnene:

Anna Bertha Marie Sørensen, f. 12 nov. 1889 i Ulkjær ved Gredstedbro

Petrea Christiane Sørensen, f. 24. dec. 1890 i Jernvedlund, død 2. juni 1960 i Jernvedlund.

Johanne Peterline Sørensen, f. 10. jan. 1892 i Jernvedlund

Frandsine Jacobine Sørensen, f. 20. sept. 1893 i Jernvedlund, død 17. maj 1974 i Sejstrup.

Inger Marie Sørensen, f. 29. jan. 1895 i Jernvedlund, død 24. okt. 1957 i Sønderkov v. Brørup.

Bertha Nielsine Sørensen, f. 3. april 1896 i Jernvedlund

Olga Sørensen, f. 27. juni 1897 i Jernvedlund, død 7. dec. 1918 i Gredsted.

Sigrid Sørensen, f. 12. juli 1898 i Jernvedlund, død 18. febr. 1981 i Glejbjerg. x

Johan Peder Sørensen, f. 23. okt. 1899 i Jernvedlund, død 3. nov. 1978 i Agerbæk.

Frands, Elvine, Elise, døde som små.

Aage Husted Sørensen, f. 30. jan. 1905 i Jernvedlund, død 14. okt. 1963 i Gredsted.

Frands Arne Sørensen, f. 10. marts 1906 i Jernvedlund

Henny Sørensen, f. 1. sept. 1907 i Jernvedlund

Alma Frederikke Sørensen, f. 13. sept. 1908 i Jernvedlund, død okt. 1934 i Gredsted.

Henri Sørensen, f. 9. okt. 1909, død som lille.

Anna Bertha Marie Sørensen rejste til USA i 1912, hvor hun kom til staten Iowa, hvor der var mange danske. Her blev hun gift 25. marts 1914 med **Niels Peter Nielsen**, f. 13. jan. 1888 i Bmønst i Nordjylland.

De drev gennem mange år en farm nær byen Battle Creek i Iowa. Her voksede deres børn op.

I 1946 flyttede de ind til byen Battle Creek, hvor Niels Peter Nielsen døde 27. april 1959.

Børn

Henry Wilfred Husted Nielsen, f. 5. april 1914.

Howard Christian Nielsen, f. 19. aug. 1915.

Martin Nielsen, f. 5. marts 1917.

Jens Christian Nielsen, f. 3. febr. 1919.

Peter Husted Nielsen, f. 25. marts 1921.

Einar Husted Nielsen, f. 2. marts 1923.

Olga Johanna Nielsen, f. 14. juli 1925.

Freda Marie Nielsen, f. 2. april 1927.

Anna og Peter Nielsen med familie



Peter Anna



Peter Martin Einar Wilfred Chris
 Frida Olga
Johanne Anna Howard

November 12, 1969

Gal of the Week



GAL OF THE WEEK— Mrs Peter Nielsen of Battle Creek is seated on an antique davenport in her home.

Our Gal of the Week is Anna (Mrs Peter) Nielsen of Battle Creek. The former Anna Sorensen, daughter of Mr and Mrs Jacob Sorensen, was born in Denmark. She is the oldest of eighteen children - thirteen girls and five boys.

The Sorensens lived in the southern portion of Denmark near the German border. In fact, Anna could stand in the doorway of their farm home and see the pay station where it was necessary to pay duty to enter into Schleswig-Holstein.

Besides farming, Jacob Sorensen had a milk route. He hauled his milk and that of his neighbors to the creamery.

Anna attended country school through the eighth grade. She was confirmed in the Lutheran faith about the same time that she finished school. She would attend school in the winter and then work out in the summer. At the age of twelve she started working for a neighbor herding cattle. By the time she was a young woman she was earning her living doing housework.

New Country

When she was twenty two, Our Gal of the Week was working for a farm family who decided to come to America to live. She and her sister, who is now Johanna Jensen, decided to come with them to the new country.

When they left Denmark, Anna's mother wanted to know when they would be back. Johanna said she would

be back in five years. Anna replied, "When you see me." Johanna made it back for a visit in a little over her five years. Anna never again saw her mother, her homeland or the rest of her family in Denmark.

The Sorensen sisters came to Hampton, Iowa where they did housework. There was a Danish settlement at Hampton and they worked for these people. Anna never experienced homesickness. Working for Danish people helped to keep her from being homesick, but she decided later that perhaps it was a mistake. She was not forced to learn the English language as rapidly as she would have if she had worked for an American family. Finally, she worked at the hospital in Hampton. Here she was forced to speak English all the time.

Marriage

Peter Nielsen, also a native of Denmark, farmed near Battle Creek. He advertised in the newspaper for a housekeeper. Anna answered the ad, received the position and in 1915 married her employer. She has lived in the Battle Creek area ever since.

The Niensens raised a family of six boys and two girls. Times were hard, and they raised a lot of chickens and milked a lot of cows to provide extra income. Eggs provided grocery money and many times chickens were sold to buy school clothes for the children.

The family spoke the Danish

language at home. When the two oldest boys started school they didn't speak English. When the children come home they still speak to their mother in Danish a good share of the time.

Anna Nielsen has never regretted coming to America. Her mother died during the Second World War, but it was some time before she received news of this as Denmark was occupied by the Germans. Her father died in 1963. Correspondence with her brothers and sisters lagged over the years. But after her son Pete visited the family in Denmark she again hears from the relatives.

Birthday

Our Gal of the Week celebrated her 80th birthday last Wednesday. The following women helped her celebrate the occasion with a party:

Mrs. Chris Laursen, Olga Sahl, Pedrea Andersen, Minnie Clemensen, Johanna Paulsen, Metha Burow, Christina Dausel and Mrs. Dortha Rasmussen.

In addition, seven of her eight children arrived to wish her happy birthday. She received a host of cards and numerous gifts, including a needlepoint pillow cover and a silver pin from Denmark.

Peter Nielsen died over ten years ago. The Danish settlement that used to exist around Battle Creek is now made up of mostly widows.

Families

Anna is fortunate that her children are all close to home. Wilfred works in Mapleton; Howard, Martin and Einar all live on farms near Battle Creek; Chris lives near Castana; Pete and Frieda Chisholm live in Ida Grove; and Olga Dominick lives in Battle Creek.

Petrea Sørensen blev gift 18. marts 1913 med Niels Madsen Nielsen, f. 11. april 1892 i Vester Nykirke ved Bramming.

Niels Nielsen var uddannet skomager, og de kom til at bo i Jernvedlund, hvor Niels Nielsen drev sit skomagerhåndværk.

I sine yngre år var Niels Nielsen en meget dygtig fodboldspiller, og i mange år efter at han selv var holdt op med at være aktiv spiller, havde fodboldspillet stadig hans allerstørste interesse. Deres hjem i Jernvedlund blev derved et samlingssted for den aktive idrætsungdom i egnen og var helt præget af denne fritidsinteresse, som ikke blot Niels Nielsen, men også Petrea var med i, bl. a. ved at hun holdt spillernes trøjer og bukser i orden med vask og strygning.

Børn

Anna Nielsine Nielsen, f. 7. nov. 1913 i Jernvedlund

Lilly Nielsen, f. 16. sept. 1916 i Jernvedlund

Olga Nielsen, f. 11. maj 1919 i Jernvedlund

Petrea og Niels M. Nielsen med familie



Petrea Sørensen

Niels M. Nielsen



Anna



Olga



Lilly

Johanna Sørensen rejste i 1912 sammen med søsteren Anna til USA og kom ligesom denne til at bo i staten Iowa.

Hun blev gift i 1914 med Kristen Jensen, f. 9. aug. 1887 i nærheden af Aarhus.

De bosatte sig på en lejet gård på 160 acres, som de drev i 4 år. Flyttede så til en gård på 240 acres og drev den i 2 år. Lejede så en anden gård på 160 acres, som de drev til 1928, hvor de købte den. De dyrkede majs og havre og havde en stor besætning af holstein-køer og mange svin. I 1949 solgte de gården og købte et hus i Hampton, hvor de flyttede ind i 1950. I maj 1950 rejste de en tur til Danmark og besøgte deres slægtninge her. Da blev Kristen Jensen syg og døde på Ribe sygehus. Johanna rejste så tilbage til sit hjem i Hampton.

Børn

Verner Husted Jensen, f. 28. sept. 1914.

Irving Jensen, f. 30. jan. 1916.

Ruby Jensen, f. 15. dec. 1918.

Kenneth Marion Jensen, f. 10. juli 1920.

John Clifford Jensen, f. 26. aug. 1921.

Esther Christine Jensen, f. 6. juni 1924.

Evelyn Marie Jensen, f. 16. dec. 1926.

Norman Dale Jensen, f. 18. aug. 1931.

Johanne og Chris Jensen med familie



John Evelyn Ruby Esther Kenneth
Irving Chris Norman Johanne Verner

Frandsine Jacobine Sørensen blev gift med Mads Andersen, f. 4. okt. 1887 i Sejstrup.

De blev gift 26. sept 1913 og byggede et statshusmandsbrug i Sejstrup Strat, som de drev i nogle år, hvorefter de købte et hus ved hovedlandevejen i Sejstrup, hvor de boede resten af deres liv. Mads Andersen havde her en hest og en vogn, hvormed han kørte med fisk. Da bilerne kom, blev han arbejdsmand, bl. a. ved Ribe Amts Vejvæsen samt som vejmand ved kommunen. Under 2. verdenskrig var både Frandsine og Mads Andersen med ved tørvearbejde i Hunderup mose.

Børn

Ragnhild Nielsine Andersen, f. 28. aug. 1915 i Sejstrup

Vilfred Andersen, f. 26. sept. 1917 i Sejstrup

Andreas Andersen, f. 6. dec. 1919 i Sejstrup

Leo Husted Andersen, f. 25. maj 1922, død 28. aug. 1930.

Villy Husted Andersen, f. 23. okt. 1924 i Sejstrup

Annalise Andersen, f. 28. jan. 1927 i Sejstrup

Ragnar Husted Andersen, f. 29. jan. 1929 i Sejstrup

Leo Andersen, f. 4. marts 1931 i Sejstrup

Egon Husted Andersen, f. 24. aug. 1933 i Sejstrup

Frandsine og Mads Andersen med familie



Ragnhild Villy Leo Andreas Regnar
Egon Mads Frandsine Annalise Vilfred

Inger Marie Sørensen blev gift 28. nov. 1916 med Søren Christensen Sørensen, f. 30. juni 1891 i Tobøl, Føvling sogn, død 18. okt. 1973 i Brørup.

De boede først på Søren C. Sørensens fødehjem, men solgte denne ejendom i 1922 og købte en ejendom i Mejlby ved Lintrup, Sønderjylland. Den drev de til 1955, hvor de købte et hus i Sønderskov. Her døde Marie, hvorefter Søren har boet forskellige steder.

Børn

Eleonora Kirstine Husted Sørensen, f. 29. sept. 1917 i Tobøl, død 10. jan. 1971 i Bobøl, Føvl. sogn.

Henri Børge Sørensen, f. 24. sept. 1919 i Tobøl.

Chresten Børge Sørensen, f. 30. aug. 1921 i Tobøl, død 8. juli 1960 på Odense sygehus.

Astrid Olga Sørensen, f. 18. juli 1924 i Mejlby.

Olga Nielsine Sørensen, f. 13. aug. 1928 i Mejlby.

Svend Børge Sørensen, f. 10. okt. 1931 i Mejlby.

Marie og Søren Sørensen med familie



Marie Sørensen



Søren Sørensen



Henri



Nora



Astrid



Chresten



Olga



Svend

Bertha Sørensen blev gift 6. nov. 1917 i Jernved kirke med Andreas Pedersen, f. 11. okt. 1892 i Jernvedlund, død 20. sept. 1980 i Jernvedlund.

De købte en ejendom i Jernvedlund, som de har drevet gennem de mange år. Da de efterhånden blev en stor familie, har både Bertha og Andreas foruden at passe deres eget suppleret indtægterne ved at tage et nap hos naboer, der trængte til en hjælpende hånd, samt for Berthas vedkommende i omegnen som kogekone ved fester.

Bertha bor endnu på ejendommen i Jernvedlund.

Børn

Hans Peter Pedersen, f. 29. dec. 1917 i Jernvedlund

Svend Aage Pedersen, f. 1. sept. 1919 i Jernvedlund

Reinholt Pedersen, f. 8. dec. 1920 i Jernvedlund

Magda Elvira Pedersen, f. 27. marts 1922 i Jernvedlund

Peter Henrik Pedersen, f. 11. okt. 1925 i Jernvedlund

Villy Pedersen, f. 19. april 1928 i Jernvedlund

Leo Jhannes Pedersen, f. 8. dec. 1930 i Jernvedlund

Henning Husted Pedersen, f. 1. marts 1932 i Jernvedlund

Hanne Kirstine Pedersen, f. 11. dec. 1934 i Jernvedlund

Signe Husted Pedersen, f. 30. jan. 1936 i Jernvedlund

Alma Nielsine Pedersen, f. 9. nov. 1939 i Jernvedlund

Bertha og Andreas Pedersen med familie



Bertha Sørensen

Andreas Pedersen



Villy



Reinholt



Henning



Peter



Kirstine



Leo



Signe



Alma



Magda



Hans Peter



Svend

Olga Sørensen blev i 1918 ramt af "den spanske syge", der dengang hærgede så voldsomt. Den unge kønne pige, der dengang var forlovet, måtte bukke under for sygdommen og døde kun 21 år gammel.



Olga

Bertha

Sigrid Børensens blev gift 5. marts 1918 i Jernved kirke med Ejnar Madsen, f. 20. sept. 1895 i København. Brylluppet stod hos Sigrids forældre i Gredsted.

De købte en ejendom på 24 tdr. land i Sejstrup af Ejnar Madsens forældre. Denne ejendom solgte de i 1924 og købte en ejendom på 12 tdr. land i Hjortkær. Den drev de i omtrent 25 år, og samtidig drev Ejnar Madsen en efterhånden omfattende handel. I 1950 købte de et hus i Aastrup ved Glejbjerg og levede nu udelukkende af handelen med smågrise, som Sigrid hjalp til med, dels ved at passe telefonen og dels direkte ved at være med på torvet og hjælpe med pålæsning og aflæsning af grisene.

9. aug. 1966 døde Ejnar Madsen, og Sigrid boede nu alene i huset i Aastrup, til hun i 1978 kom på plejehjemmet Aastruplund i Glejbjerg.

Børn

Vagn Madsen, f. 29. jan. 1919 i Sejstrup.

Elly Sofie Madsen, f. 2. okt. 1921 i Sejstrup.

Thorkild Madsen, f. 10. jan. 1929 i Hjortkær.

Tage Madsen, f. 10. jan. 1929 i Hjortkær.

Ove Madsen, f. 13. febr. 1933 i Hjortkær.

Sigrid og Ejnar Madsen med familie



Ejnar Madsen

Sigrid Sørensen



Ove

Thorkild Elly

Tage

Vagn

Johan Peder Sørensen blev gift marts 1926 i Jernved kirke med Tinne Pedersen, f. 28. dec. 1906 i Lintrup, Sdj.

Johan Peder Sørensen var udlært skomager. De købte en landejendom i Omme ved Bramming, hvor de drev landbrug, og hvor Johan ved siden heraf passede sit skomagerhåndværk. Efter nogle år solgte de denne ejendom og købte et hus i Agerbæk. Her drev Johan skomagerhåndværket, og desuden arbejdede de begge to - i hvert fald under krigen - i tørvemosen.

De døde begge med kun kort mellemrum i 1978, Johan 3. nov., Tinne 2. dec.

Børn

Nicolaj Husted Sørensen, f. 30. aug. 1926

Ejnar Husted Sørensen, f. 2. febr. 1928
død 7. aug. 1960 i København.



Johan

Ejnar

Tinne

Nicolaj

Aage Husted Sørensen giftede sig aldrig. Efter at have været soldat blev han hjemme hos sine forældre, der nu var begyndt at komme op i årene. Han overtog ejendommen i Gredsted efter dem, men de blev boende hos ham, og desuden voksede pigen Signe, hvis mor, Aage Hustedes søster Alma, var død meget ung, op her.

Aage Husted kørte i mange år mælkevogn til Jernved mejeri. I sine sidste år havde han byttet den store mælkevogn bort med en mindre, hvormed han kørte den modsatte vej - kan man sige - fra mejeriet ud til kunderne med mælk, smør og ost.

Efter at Signe var vokset op og var flyttet hjemmefra, og forældrene var døde, boede Aage Husted alene på ejendommen. Da han var død, blev ejendommen revet ned, og jorden velsagtens solgt til nabogårdene.



Johan P.S. Aage H.

Frands Arne Sørensen blev gift 23. nov. 1929 i Vilslev kirke med Marie Schjøth, f. 27. sept. 1896, død 3. febr. 1976 i Lille Darum.

De købte en ejendom i Lille Darum, og foruden at passe denne kørte Arne Sørensen i en årrække mælkevogn til Darum mejeri.

Børn

Olga Nielsine Sørensen, f. 17. april 1930 i Lille Darum

Karl Schjøth Sørensen, f. 14. jan. 1933 i Lille Darum

Alfred Husted Sørensen, f. 27. aug. 1937 i Lille Darum, død 1946.



Arne S. Karl Alfred Olga Marie S.

Henny Sørensen blev gift 9. dec. 1927 med Marinus Bergidius Pedersen, f. 2. febr. 1900 i Jernvedlund.

De købte en ejendom i Jernvedlund, som de drev i 20 år. Så solgte de denne ejendom og købte en lidt større ejendom i Risbøl ved Hovborg. Her boede de i 19 år, men solgte sa ejendommen og byggede et hus i Hovborg i 1967, hvor de siden har boet.

Børn

Henry Husted Pedersen, f. 1. sept. 1928.

Betty Irene Pedersen, f. 15. aug. 1930.



Henry

Henny

Marinus

Betty

Alma Frederikke Sørensen blev gift med **Aage Ganderup Junker**, f. 19. maj 1908, død 12. jan. 1955.x

De boede i et hus i Gredsted, og Aage Junker var arbejdsmand.

Alma døde okt. 1934 kun 26 år gammel.

Børn

Signe Husted Junker, f. 1. sept. 1932.

Da Alma døde så tidligt, voksede Signe op hos hendes bedsteforældre Sine og Jacob Husted i Gredsted.



Alma Sørensen



Aage Junker



Signe Husted Junker

Mads Sørensen blev gift april 1892 med Ingeborg Poulsen, f. 19. marts 1858, død 9. dec. 1914.
De havde en gård i Hjortlund.

Børn

Bodil Sørensen, f. 8. juni 1893 i Hjortlund

Johannes Sørensen, f. 6. nov. 1894 i Hjortlund

Pouline Sørensen, f. 21. okt. 1896 i Hjortlund



Ingeborg og Mads Sørensen



Pouline

Mads Sørensen blev gift 2. gang med Kristine Gantzel, f. 23. sept. 1884 i Jedsted, død 2. aug. 1957 i Gredstedbro.

Jeg ved ikke, hvornår Mads Sørensen flyttede fra Hjortlund til Gredsted, men han købte Hans Thoning-Hansens gård i Gredsted, og her boede de, så vidt jeg ved, til Mads Sørensens død.

*Parret ikke for
døde i Gredsted*

De havde børnene

Engers Sørensen

Grethe Sørensen

Magda Sørensen



Inger Marie Sørensen fra Brokjærgaard giftede sig aldrig. Hun og hendes yngre søster Andrea var purunge, da deres forældre døde i begyndelsen af 1890-erne. De første par år har de vel været hjemme på Brokjærgaard hos broderen Christian Husted og hans kone Sine. Som ung var Marie Sørensen sammen med hendes 3 år ældre søster Cecilie på Sorø højskole.



Marie Sørensen og Cecilie Sørensen (øverst) sammen med kammerater på Sorø højskole i 1890erne.

Marie Sørensen uddannede sig som syerske. Der må have været energi og initiativ i pigerne fra Brokjærgaard. Ganske unge lejede Marie og Andrea et par stuer i et hus i Gredstedbro, og her havde Andrea "fransk vask", mens man hos Marie kunne få syet. Da Andrea blev gift, holdt hun op med vaske-riet. Marie flyttede med søsteren, der sammen med

sin mand, Hans Thoning-Hansen, havde købt en gård i Gredsted. Her fik Marie nu sin systue, hvor hun fortsatte som syerske. Senere da Andrea og Hans Thoning flyttede til Jernvedlund, flyttede Marie med og havde nu systue her.

Da Marie Sørensen blev ældre boede hun i nogle år hos Astrid Thoning i Vilslev, og sine sidste år var hun på hjemmet "Carstensminde" i Gredstedbro.



Marie Sørensen

Andrea Sørensen blev gift 16. marts 1906 med Hans Thoning-Hansen, f. 24. dec. 1878, død 18. marts 1940 i Jernvedlund.

De havde først en ejendom i Gredsted, men efter nogle år solgte de denne og flyttede til Jernved. De kom dog til Gredsted igen, dog vist ikke på den ejendom, de før havde boet på. Men også denne ejendom solgte de - det var til Andreas Broder Mads Sørensen - og nu købte de en gård i Jernvedlund, som blev deres fremtidige hjem.

Andrea Sørensen og Hans Thoning-Hansen havde børnene

Ella Thoning-Hansen, f. 23. april 1909 i Gredsted

Vilfred Thoning-Hansen, f. 1911, død 1914.

Gunnar Thoning-Hansen, f. 13. dec. 1913

Astrid Thoning-Hansen, f. 3. okt. 1915

Vilfred Thoning-Hansen, f. 23. juni 1920

Hans Thoning-Hansen, f. 1. marts 1923

Andrea og Hans Thoning-Hansen med familie



Andrea Sørensen



Hans Thoning-Hansen



Ella



Vilfred



Astrid



Vilfred



Gunnar



Hans

Af slægten Warrer's historie.

Den ældste person, som vides at have båret navnet Warrer, er

Peder Nielsen Warrer, f. ca. 1630, levede 1699.
Var gift med Anne Mathisdatter, f. ca. 1636, levede 1677.

De havde sønnen

Niels Pedersen Warrer, f. ca. 1670, levede 1723.
Gift 6. marts 1701 med Mette Andersdatter.
N. P. Warrer var fisker og landmand (retsvidne ved Fanø Birketing 1700-1719).

De havde sønnen

Jens Nielsen Warrer, f. 1705, død 10 dec. 1790.
Gift 26. febr. 1730 med Maren Claudatter, f. 1708, død 1792.

J. N. Warrer var fisker og bådskipper i Nordby.

De havde sønnen

Niels Jensen Warrer, f. 1732, død 16. nov. 1813.
Gift 17. febr. 1762 med Anne Jacobsdatter, f. 1734, død 26. jan. 1815.

N. J. Warrer var skibsfører, senere færgeskipper, sandemand ved Fanø Birketing. Han ejede en øvert "Kup" på 6 K. L., hvormed han sejlede på Hamborg. Dette skib blev i 1764 vurderet til 233 rdl. kurant, ca. 746 kr., i anledning af dets beslaglæggelse af toldvæsenet for formentlig begået toldsvig ved indførsel af varer fra Hamborg, men N. J. Warrer blev efter foretagen undersøgelse frikendt.

De havde sønnen

Jacob Nielsen Warrer, f. 14. sept. 1777, død 21. marts 1853 i Sønderho.
Gift 1. gang 17. jan. 1805 med Anne Jensdatter, f. 1777, død 16. juli 1820.

Jacob Nielsen Warrer gik i sine forfædres spor og blev sømand, selvfølgelig, kan man næsten sige.

Drengene kom vist tidligt med ud dengang, og han har vel først været med på faderens skib, men har måske også været med andre Nordby-skipperne.

På havet med "Doris"

Allerede i en tidlig ungdom blev Jacob N. Warrer selv fører af et skib, nemlig Niels Jacobsens skib "Doris" på 29 K. L. Niels Jacobsen var ikke mig bekendt - trods navneligheden - i slægt med Warrerne. Han havde sidst på 1700-tallet flere skibe i søen og var vist en meget driftig forretningsmand. Han ejede og drev Krogaarden i Nordby, hvortil der vist også hørte købmandshandel.

"Ejlandet Fanø"

Men der har nok været driftighed i den unge skibsfører også, for allerede omkring år 1800, hvor han kun er først i tyverne, lader Jacob N. Warrer et skib bygge til sig selv. Det var en jagt på 16 K. L., og den fik navnet "Ejlandet Fanø".

Om Jacob N. Warrers færd med dette skib har jeg ikke fundet nogen efterretninger. Måske er det gået ned, det gjorde jo mange skibe dengang. Nord Søen var et uroligt farvand for de små sejlskibe at klare sig i.

"Mette Claudiane"

I 1801 - altså kun et årstid efter at han lod sit første skib bygge - bestiller Jacob N. Warrer et nyt skib på værftet, denne gang en evert, som får navnet "Mette Claudiane" og er på 9½ K. L., altså mindre end hans første skib.

Vi kan vist roligt gætte på, at Jacob N. Warrer allerede nu sejler for købmand Christen Husted i Ringkøbing, siden hans skib får samme navn som Christen Hustedes lille datter, og Christen Husted har

sandsynligvis været parthaver i skibet.

Med "Mette Claudiane" kommer Jacob N. Warrer ud for mange spændende oplevelser sammen med sit mandskab, de var vel 3-4 mand på sådanne små skibe.

En ting var, at storm og bølger kunne være hårde at kæmpe imod. Men dertil kom, at Napoleons-krigen rasede i Europa, og derfor kappede englænderne alle handelsskibe, de traf på, så mangt et Fanø-skib blev taget, og skipper og mandskab kom somme tider i engelsk fangenskab i et eller op til flere år.

Vi har et par beretninger om Jacob N. Warrers oplevelser på søen i disse år, så lad os høre lidt om dem.

I efteråret 1806 påtog Jacob N. Warrer sig for regeringen at sejle med korn fra Jylland til Hertugdømmerne til brug for garnisonerne dernede, og i sin evert "Mette Claudiane", der var på ca. 19 ton indtog han sidst i november i Ringkøbing 700 tdr. havre bestemt for Itzehoe.

På grund af storm og modvind blev det en meget vanskelig tur. De nåede ikke frem til bestemmelsesstedet før langt hen på året 1807 og havde megen modgang på turen. Den, der interesserer sig for at høre mere om turen, kan på biblioteket låne N. M. Kromanns bog "Fanø-Slægten Warrers ældste led".

I 1808 hyrede regeringen Jacob N. Warrer tillige med mange andre Fanø-skipper til at sejle levnedsmidler til Norge. Hans skib blev da for assurancens skyld vurderet, og skib med redskaber blev ansat til 2400 rigsdaler.

Den 18. november 1808 lå Jacob N. Warrer i Bergens havn klar til at sejle til Husum med en ladning bestående af tran m. m. Også denne tur blev meget vanskelig.

Jacob N. Warrer meddeler i søretten i Nordby "at han var adskillige Gange i Søen, men Modvind nødte

ham til at vende tilbage til forskellige Havne indtil han den 29. december gik tilsøs fra Svinør ved Lindesnæs, hvorfra han natten til den 31. s. M. naaede her uden for Øen (Fanø), hvor Modvind hindrede ham i at gaa videre, og svær Isgang gjorde det yderst besværligt og farligt at komme herind; dog var han saa lykkelig ved Lodsens Hjælp at arbejde Skibet indtil Jorden ved "Pieter Jansen" udenfor Havnene, hvor, saavidt man ved, Skib og Gods endnu er velbeholden, men dersom Storm og pludselig Isgang viser sig, var begge Dele, selv under bedst muligt Opsigt, meget udsat for Skade, ja, total Forlis."

Han gjorde derfor en lovlig Søprotest imod Alle og Alt, som kan eller maatte hindre ham i Rejsens Fremme, samt imod al den Skade, som Skib og Gods formedelst disse Hindringer maatte lide, hvorhos han forbeholdt sig og alle Vedkommendes lovlige Ret i alle optænkelige Maader.

Protesten blev modtagen samt Skipperens og enhver andens Ret i alle Maader reserveret.

Fanø, den 10. Januar 1809.

Nørup. Jacob N. Warrer. Deigaard.

S. Mandøe.

Og fra en rapport:

Skibsfører Jacob N. Warrer af Nordby gjorde dette forår (1809) en heldig rejse med sit skib "Mette Claudiane" til Norge med 450 tdr. rug for kgl. regning, hvoraf han efter hjemkomsten ansøger om højeste fragt.

Denne hans ansøgning får føl. erklæring af birke-dommer Nørup: "Ansøgeren er en af de dygtigste og mest patriotiske skippere på øen. I efteråret forrige år gik han med fødevarer til Norge for privat regning, kom tilbage i januar dette år, blev derefter taget i rekvisition, førte lykkelig sin ladning over og er nu atter her tilbage. Han fortjener at opmuntres og behøver desuden den fragt, han ufortrødent nu og længe har fortjent; han kan ikke være tjent med ringere

end 1 rdl. pr. tønde samt 4 sk. pr. tønde i kaplaken (tillæg for risiko), der er den samme fragt, som feltkommissionen har akkorderet i slige tilfælde, og derhos fritages skipperen for at svare til målet. Her er i al fald ingen grund til at formode svig hos denne mand."

Det var vel en fin anbefaling fra birkedommeren.

Men det var ikke medgang det hele. En anden gang er Jacob N. Warrer igen i Norge, denne gang i Egernsund, hvorfra han skal sejle en ladning tran og lys til Hamborg. Han kan da ikke komme forbi nogle engelske krigsskibe, der patruljerer ud for Listerdyb (mellem Sild og Rømø). Kaptajn W. Winckler, der havde overkommandoen over de danske stridskræfter på Fanø, må have haft et fartøj ude for at advare Jacob N. Warrer, der får ordre til at gå ind til Nordbyhavn for så siden at sejle østen (inden) om øerne til Husum.

Værre gik det den 30. april 1812. Da blev "Mette Claudiane" taget af englænderne og skib og ladning prisedømt. Vi kan ikke se, om Jacob N. Warrer og hans mandskab kom i engelsk fangenskab, eller de har faet lov at slippe hjem.

Men det har nok gjort Jacob N. Warrer ondt at se sit lille skib, som han har gjort så mange spændende rejser med, på fremmede hænder.

Året efter er Jacob N. Warrer i hvert fald hjemme, for han blev da optaget i Sø-Ekstra-Rullen, hvilket vel må skyldes de spændte politiske forhold i Europa på den tid.

Han havde ellers kun certifikat som sætteskipper, hvilket betød, at han kun måtte sejle i indenrigsk fart (gjaldt dog dengang fra Altona i syd til nordspidsen af Norge).

Vi har:

Den 2. april 1813 blev Jacob N. Warrer optaget i Sø-Ekstra-Rullen og fik udstedt følgende patentbrev:

"Nærværende Jacob Nielsen Warrer, født i Odden, Nordby Sogn, 35 Aar gammel, blaa af Øjne, sort af Haar, stærk af Skuldre og Ben, har for Sessionen bevist at have de Egenskaber, som Indrulleringsforordningen fordrer, og derfor meddeles af Sessionen Skipper-Certifikat, hvorefter der tillades ham, efter at have aflagt for Vedkommende den i Indrullerings-Forordningen befalede Skipper-Ed, at føre hvad Skib eller Fartøj han bliver anbetroet, dog skal han forpligtet være, naar det udfordres, at tjene paa Hans Majestæts Orlogsflaade i den Kvalitet, hvortil han befindes at være bekvem, og skal han holde sig de allernaadigst udgangne Forordninger efterrettelig."

Jeg kan ikke se, hvad skib Jacob N. Warrer nu har haft at sejle med. Men i 1817 ejer han sammen med Christen Husted i Ringkøbing og et par andre Ringkøbing-købmænd en schaluppe, der er bygget i Rendsborg, og som Jacob N. Warrer er fører af.

I 1821 lader han bygge sluppen "Ingeborg Kirstine" på 19 K. L. Med dette skib sejler han åbenbart i mange år, for i 1832 lader han det ombygge til en galease.

I 1820 mistede Jacob N. Warrer sin hustru Anne Jensdatter og levede nu i 9 ar som enkemand med sine 6 børn. Vi har vist fået et indtryk af, at han var en dygtig og energisk mand. I 1828 har vi en opgørelse af hans ejendomme og værdier.

For at disse tal skal sige os noget i dag, hvor inflationen har raset og fået os til at arbejde med meget store tal, der jo ikke nødvendigvis dækker over store værdier, er det vist nyttigt, at vi ved lidt om priserne på nogle ting, vi kender, målt i den tids mønt.

Prisen på en ko var i 1828 ca. 10 rbd. (rigsbankdaler)	
En hest kunne koste	14 rbd.
Og et får	3 mark (1 rbd. = 6 mark)

Jacob N. Warrers hus i Nordby vurderedes til	600 rbd.
Et hus han ejede i Sønderho	150 rbd.
Et gammelt hus	80 rbd.
Alt indbo	300 rbd.
Nogle jordstykker og en eng	500 rbd.
1/8 i skibet "Ingeborg Kirstine", som han selv førte	200 rbd.
1/9 i Jens Therkelsens evert	40 rbd.
Anders Bertelsen skylder ham sammen med Hans Nielsen i Forum	200 rbd.
Ialt	<u>1.470 rdl.</u>

Vi ser, at Jacob N. Warrer som ca. 50-årig havde en betydelig formue.

Da han i 1829 bliver gift 2. gang med Anne Johannesdatter fra Sønderho, er han muligvis flyttet til Sønderho, idet han på sine ældre dage var gårdejer og strandforpagter i Sønderho.

I 1849 får Jacob N. Warrer bygget sit sidste skib, galeasen "Anne Marie" på 36 K. L. Han var da 72 år gammel, og vi ved ikke, om han selv har sejlet med dette skib.

Jacob Nielsen Warrer og Anne Jensdatter havde børnene.

Sidsel Jacobsdatter Warrer, f. 13. okt. 1805, død 16. juli 1872 i Gredstedbro.

Jens Jacobsen Warrer, f. 2. sept. 1807, død 24. juli 1875.

Niels Jacobsen Warrer, f. 25. okt. 1808, død 5. sept. 1857.

Anne Jacobsdatter Warrer, f. 1810, død 6. nov. 1829.

Jens Nielsen Jacobsen Warrer, f. 27. nov. 1811, død nov. 1861.

Søren Jacobsen Warrer, f. 16. aug. 1817, død okt. 1845.

Jacob Nielsen Warrer blev gift 2. gang 11. marts 1829 med Anne Johannesdatter, f. 20. sept. 1784 i Sønderho, død 5. maj 1847 i Sønderho.

Jeg ved ikke, om der var børn i dette ægteskab.

Sidsel Jacobsdatter Warrer blev gift 18. dec. 1828 i Nordby kirke med styrmand Christian Ehrenreich Husted. De og deres efterkommere er omtalt under denne.



Chr. E. Husted
(usikkert)



Cecilie Warrer

Jens Jacobsen Warrer blev gift 22. marts 1832 med Mette Cathrine Jessen, f. 30. marts 1812, død 4. marts 1895. Hun var datter af færgeriejer H. J. Jessen, Nordby.

På havet med "Mette Cathrine".

Jens Jacobsen Warrer var sømand som sine brødre, sin far, ja, som hele slægten havde været langt tilbage i tiden. Som de andre i slægten har han tidligt haft lyst til at få sit eget skib at føre, for i 1835 lod han på værftet i Nordby bygge galeasen "Mette Cathrine" på 18 K. L., som han nu selv var skipper på og sejlede med i mange år.



**Kuf „Mette Cathrine”, 18 Kommercelæster, bygget i Nordby 1835 af J. F. Schrøder.
Ført af Jens Jac. Warrer, Nordby, død 1875, 68 Aar.**

En afstikker ind i landet.

Egentlig kan jeg næppe tro, at en Warrer har kunnet undvære havet, men Jens Jacobsen Warrer og Trine Jessen, som hans kone kaldtes, var i nogle år i 1840-erne ejere af Kikkenborg Kro i Brønning, og jeg mener, de boede på denne. Men mon ikke Jens J. Warrer har sejlet alligevel. I 1853 købte Johannes Lauritsen og Elise Husted jo Kikkenborg Kro, måske har de købt den af Jens J. Warrer, der vel næppe har kunnet trives på landjorden så langt fra havet.

"Activ"

I 1856 lod Jens Jacobsen Warrer bygge briggen "Activ" på 59 K. L., altså et stort skib i sammenligning med "Mette Cathrine", så nu var han godt "sejlende".

Jens Jacobsen Warrer og Mette Cathrine Jessen havde børnene

Anne Jensdatter Warrer

Hans Jensen Jacobsen Warrer

Jacob Nielsen Warrer

Morten Andersen Warrer

Jens Warrer

Søren Warrer



Jens Jac. Warrer.
Død 29. Juli 1875, 68 Aar.
Brig Activ m. fl.

Niels Jacobsen Warrer blev gift 1. gang 27. febr. 1838 med Maren Hansdatter, f. 1805, død 3. juli 1852. Hun var datter af skibsfører Hans Jepsen.

Niels Jacobsen Warrer blev gift 2. gang 3. april 1857 med Sidsel Lauridsdatter, f. 1823. Hun var datter af Laurids H. Jepsen.

På havet med "Anne Marie"

Også Niels Jacobsen Warrer var skibsfører. Vi har kun oplysninger om, hvornår de forskellige skibsførere har ladet skibe bygge, men mange af dem har selvfølgelig sejlet med andre skibe tidligere. Dette gælder sikkert også Niels J. Warrer. I 1848 lod han bygge galeassen "Anne Marie". Jeg ved ikke, hvor meget den lastede.

Niels Jacobsen Warrer havde 6 børn, jeg ved ikke, hvor mange af 1. og hvor mange af 2. ægteskab.

Anne Warrer

Hans Jepsen Warrer

Karen Nicoline Warrer

Sørine Warrer

Jacob Husted Warrer

Maren Nielsine Warrer

Anne Jacobsdatter Warrer var kun 19 år gammel, da hun døde, ugift.

Jens Nielsen Jacobsen Warrer blev gift 17. nov. 1839 i Randers med Anne Marie Nielsdatter. Hun døde 3. aug. 1903.

Også Jens N. Jacobsen Warrer var skibsfører. Jeg ved ikke, om han har haft sit eget skib. Han omkom i november 1861.

Jens Nielsen Jacobsen Warrer og Anne Marie Nielsdatter havde børnene

Ane Warrer

Anne Cathrine Warrer

Ane Jacobine Warrer

Karen Nicoline Warrer

Søren Jacobsen Warrer blev gift 5. febr. 1839 med Karen Pedersdatter Clausen, f. 8. aug. 1814, død 29. sept. 1835. Hun var datter af skibsfører P. Clausen.

På havet med "Familien"

Ligesom alle sine brødre var Søren Jacobsen Warrer sømand og skibsfører. Det var et farligt erhverv med datidens skibe, og Søren J. Warrer fik ikke lov til at sejle i så mange år. Han gik ned med sit skib "Familien" i en storm i Nordsøen i oktober 1845. Alle mand druknede. Den eneste af mandskabet, jeg ved navn på, er matros Johannes Madsen Høy, hvis far var skibsfører Mads Sørensen Jessen, som omkom ved forlis i Nordsøen 1824.

Det ses ikke af lister over skibe, som er blevet bygget, at Søren Jacobsen Warrer selv har ladet noget skib bygge, han nåede det vel ikke. Dette styrker mig i den antagelse, at skibet "Familien", han gik ned med, var Christian E. Husteds skib.

Når jeg kommer ud til vestkysten og kigger ud over Vesterhavet, må jeg altid tænke på det prægtige skib "Familien" og de mange andre smukke sejlskibe, der gik ned og nu ligger derude på bunden.

Søren Jacobsen Warrer og Karen Pedersdatter Clausen havde 2 børn. Jeg kender kun navnet på det ene, en dreng

Jacob Warrer.

Jacob Nielsen Warrer blev gift 3. gang 28. juni 1848 i Sønderho med Lene Nielsdatter, f. 14. okt. 1823 i Sønderho, død 23. dec. 1895 i Sønderho.

Jacob Nielsen Warrer og Lene Nielsdatter havde børnene

Johannes Jacob Warrer, f. 16. jan. 1849 i Sønderho, død 4. dec. 1930 i København.

Anne Warrer, f. 22. marts 1851 i Sønderho, død 13. marts 1853 i Sønderho.

Johannes Jacob Warrer blev gift 9. febr. 1871 i Sønderho med Lene Marie Brinck, f. 27. marts 1851 i Sønderho.

De boede først i Sønderho og derefter i mange år i Esbjerg. Johannes Jacob Warrer var dampskibsfører og blev Ridder af Dannebrog.

De havde børnene

Hans Jacob Warrer
Jes Nielsen Warrer
Helene Jacobine Warrer
Peter Marius Nissen Warrer
Meta Warrer
Jacob Warrer
Anna Warrer
Otto Warrer
Olga Warrer
Otto Valdemar Warrer
Kathrine Marie Warrer
Johannes Leonard Warrer

En Husted-pige kom til Limfjordsegnen.

Henriette Christine Husted blev viet 30. nov. 1827 i Ringkøbing kirke til prokurator og købmand Mikkel Christensen Thorup, Skive, f. 14. marts 1795 i Thorup by, Simested sogn, død 10. nov. 1854 i Skive.

De kom til at bo i Skive, hvor Mikkel Christensen Thorup var sagfører, købmand og grosserer. Han ejede en del småfartøjer, på hvilke han fragtede korn til udlandet og tog kolonialvarer hjem. Han var altså i samme branche som Henriettes broder Christen Husted i Ringkøbing samt flere af hendes familie der, men ved siden af handelen havde Mikkel Christensen Thorup altså sagførervirksomheden.

Mikkel C. Thorup var ikke så gammel, da han døde, men Henriette C. Husted førte forretningen videre i mange år efter mandens død helt til 1880, hvor hun solgte den. Mikkel C. Thorup var i mange år medlem af kommunalbestyrelsen i Skive.

I sine sidste år var Henriette Christine Husted hos sin søn Christian Julius Thorup, der var byfoged i Århus.

Henriette Christine Husted og Mikkel Christensen Thorup havde børnene:

Henrik Thorup, f. 26. jan. 1829 i Skive.

Karen Christine Thorup, f. 29. nov. 1830.

Elise Amalie Thorup, f. 6. sept. 1832.

Frederikke Vilhelmine Thorup, f. 9. febr. 1834.

Emilie Marie Thorup, f. 9. febr. 1834.

Christian Julius Thorup, f. 1835, død 1903.

Theodor Thorup, f. 9. sept. 1837.

Elise Thorup, f. 9. sept. 1839, død 15. marts
1840.

Anna Christine Tang Thorup, f. 14. febr. 1841.

Caroline Juliane Thorup, f. 9. juni 1842.

Michael Thorup, f. 2. sept. 1843 i Skive, død
23. april 1932 i Kbh.

Henrik Thorup blev gift 20. nov. 1855 med **Christine Emilie Husted**, datter af købmand Christen Husted og Lovise Brandt, Ringkøbing. De var altså fætter og kusine.

Henrik Thorup var købmand i Skive og meddirektør ved Skive Bank.

Henrik Thorup og Christine E. Husted ejede "Den Hestbechske Gaard".

Karen Christine Thorup blev viet 17. aug. 1855 i Skive til landinspektør **Niels Bay Velling Erichsen**, 26, år, Gjern sogn.

Den kendte forlagsboghandler **Chr. Erichsen** var deres søn.

Emilie Marie Thorup blev viet 27. okt. 1857 til købmand **Michael Ditlev Bering**, 24 år, Skive.

Christian Julius Thorup blev student 1855 i Viborg. 30. maj 1863 cand. ? 1868 assistent i kultusministeriet og Hjælpesekretær v. Den parlamentariske Kommission betræffende Vallø og Vemmetofte. 1878 byfoged, by- og rådstueskriver i Aarhus.

Jeg ved ikke, hvem Christian J. Thorup var gift med, men han har været gift og har også haft børn, i hvert fald en datter. Fra Trap V har vi:

"Anderstrup (Aalborg amt) tilhørte længe Chr. J. Thorup, død 1903, som oprettede den af sammenlagte bøndergarde, og efter Thorup tilhørte garden hans svigersøn H. R. Bonnevie."

Theodor Thorup var gift med **Marie Kirstine Paa-**
rup. Han var farver og trykker i Hammel.

Anna Christine Tang Thorup var ugift og døvstum-
melærerinde.

Caroline Juliane Thorup blev gift 18. nov. 1871
i Skive med købmand **Christen Pedersen**, 32 år af
Holstebro.

Michael Thorup blev gift 20. sept. 1873 i Holbæk
med **Carla Ernestine Henriette Bojesen**, f. 3. okt.
1850 i Skive, død 3. juli 1882 i Kbh.

Michael Thorup bestod 1860 forberedelseseksamen
ved universitetet, Ansat på herredskontor indtil
krigen 1864, hvor han stillede sig under Aaroes
Strejfkorps og deltog i felttoget. Efter krigen på
herredskontor igen. 1866 exam. jur. 16. maj 1872
sagfører i Svendborg. Flyttede 1875 til Tikøb som
regnskabsfører for kommunen. 1882 by- og herreds-
fuldmægtig i Æbeltoft. Branddirektør for Købstæ-
dernes alm. Brøndforsikring. 1924 Dannebrogsmænd.

(H. Hjort-Nielsen: D. Sagførere 1869-1919).

En ny Christen Husted i den gamle købmandsgård.

Christen Henriksen Husted var kun 8 år gammel, da hans far, Henrik Husted, døde. Maske er han allerede da kommet i huset hos farbroderen Christen Andersen Husted og hans kone Inger Elisabeth Brøns. Der var jo i forvejen kun 2 børn, af hvilke datteren Mette Claudiane fra Christen A. Husted's 1. ægteskab allerede var gift og boede i København. Christen A. Husted og Inger Elisabeth Brøns havde kun en søn Knud Brøns Husted, som da (1815) var 18 år gammel. Jeg ved ikke noget om Knud B. Husted, udover at han døde ugift i Holstebro i 1879. Vi må vel antage, at han ikke har haft nogen interesse i faderens forretning, siden han ikke gik ind i den. Under disse om-



stændigheder er det sandsynligt, at Christen A. Husted og Inger Brøns har taget brodersønnen i huset, da hans far døde. Drengen havde jo også samme navn som farbroderen, hvad man vist dengang så noget på.

Så selv om vi ikke ved noget konkret, kan vi vel være ret sikre på, at Christen Henriksen Husted har været i købmandslære hos sin farbroder Christen A. Husted, og vi kan - ved at se på hans senere virke som købmand - konstatere, at han nok er blevet godt oplært.

Christen Andersen Husted døde i 1833, og året efter købte Christen Henriksen Husted købmandsforretningen af farbroderens enke Johanne Husted.

Han lod allerede samme år forretningen ombygge. Hvor meget af de gamle bygninger, der blev bevaret, ved vi ikke. På den ny facade, der vender ud mod Nørregade, er anbragt en navneplade med navnet Christen Husted samt navnene på de efterfølgende ejere af forretningen.



Forretningens facade er nu fredet, så vi stadig kan glæde os over Christen H. Hustedes smukke bygning.

"Hans store købmandsgaard var en hjørneejendom med sidehuse og have ned mod Østergade" skriver Peter Stenum i bogen "Hjemegn og Slægt".

Christen Henriksen Husted blev gift 15. sept. 1828 med Lovise Brandt, datter af sognepræst Gomme Frederik Brandt og Lovise Brockdorff, søster til Henrik Husteds kone Elise Brockdorff. Lovise Brandt var født i 1811 i Tryggelev på Langeland.

Vi kan vist sige, at Christen H. Husted drev forretningen videre i farbroderens ånd. Han drev storhandel på fremmede havne og blev udnævnt til engelsk konsul, mens fætterten A. C. Husted var tysk konsul.

Fra søfartsmuseet i Helsingør har vi en liste over skibe, som Christen H. Husted har ejet eller været medejer af:

- 1843-45. En tjalk "Ringkøbing" 24½ K. L., skipper P. Ankersen.
- 1843-73. En evert "Margrethe Mathilde" 13 K. L., bygget i Elmshorn (Holsten), skipper P. H. Jensen 1843-52, C. J. Beck 1853-73.
- 1852-67. En evertgalease "Aurora" 20½ K. L., skipper Claus Hansen 1852-59, W. E. Larsen 1860, P. C. Nielsen 1862-67.
- 1852. En dæksbåd "Henriette Christine" 4½ K. L., skipper T. P. Nielsen.
- 1852. En dæksbåd "Henrick" 4½ K. L.
- 1862. En galease "Henriette Christine" 7 K. L., skipper C. Christensen.
- 1871. En kuf "Hans og Edvard" ca 34 tons, bygget i Hannover, skipper J. P. Beck.
- 1869. En galease "Svalen" 6 K. L., skipper C. Christensen.
- 1873. En skonnert "Karen og Lovise" ca. 95 tons, bygget i Nordby 1851, skipper Rasmussen. (1 K. L. er ca. = 2 tons).

Et lille glimt fra dengang var vel værd at tage med. Vi finder i Torben Klintings bog "Træk fra Vestkysten" omtalt en ung fisker, Kristen Søren Andreas Sørensen, boende i Haurvig. Kristen S. A. Sørensen fortæller:

"Konsul og storkøbmand Chr. Husted i Ringkøbing havde været farfars gode ven, og han lovede farmor at tage sig af drengen. Konsulen ejede flere skibe, som sejlede på Norge, Hamborg og England. De førtes af de såkaldte sætteskipperne, og disse måtte kun sejle i indenrigs fart. Mod vest måtte de ikke gå længere end til linien mellem Lindesnæs i Norge og øen Texel ved Holland. Men stormen drev dem tit til England, og det skete også, at de drev eller styrede derover i godt vejr. I stedet for bøde fik de lov til at sejle en ladning kul til Danmark eller Norge. Alle kneb gælder, også når lovene tolkes. Skibene var små, fladbundede galeasen på lo til 15 læster og med to master. Besætningen bestod af 3 mand, skipperen, bedstemanden og kokken.

Faders første rejse blev med Chr. Hustedes lille galease "Margrethe Mathilde". Skipperen var Christen Beck af Nr. Nebel. Bedstemanden var Anders Christian Nielsen af Haurvig (kendingsnavn Majoren), og kokken var en dreng fra Hemmet.

Fader kom med som passager, fik ingen hyre og gjorde tjeneste for kosten. Han blev pamønstret med besætningen og fik udleveret en søfartsbog, som han fremviste på sessionen. Fader var både i Norge, Hamborg og England, så og oplevede meget, talte gerne derom og roste den dygtige og noget forvovne skipper."

Drengen, der fortælles om, og som Chr. Husted havde lovet at tage sig af, er Niels Chr. Sørensen, kaldet Æ Måler, fra Haurvig.- Og lidt længere omme i samme bog:

"Kræ Muff (Christen Nielsen) sejlede i flere år for de to købmænd i Ringkøbing, A. C. Husted og Chr. Husted. Med en lægter, et lille fladbundet skib, sejlede han en del af ind- og udførselsvarerne fra Gabet til Ringkøbing og fra Ringkøbing til Gabet."

Vi fornemmer den livlige trafik, der var på Ringkøbing havn dengang.

Christen H. Husted var vist lidt af en lun ræv. Der skal have gået flere gode historier om ham i Ringkøbing, men det er kun lykkedes mig at få fat i en af dem.

- Det er kendt, at byens bedre madammer på den tid var mestre i at vise deres døtre frem på de rette steder, så de kunne gøre et godt parti.

Om madam Husted var ferm i dette stykke, vides ikke. Måske har Christen Husted ikke været helt tilfreds med hendes indsats på dette område, da datteren Anna Cecilie havde nået en passende alder; og så måtte han vel hjælpe lidt til.

Der var netop kommet en ung lovende læge til byen, og det var meget, meget heldigt, for en dag blev Christen Husted syg og lagde sig til sengs og sagde, at de vist hellere måtte sende bud efter den unge læge. - Nu skal man jo vide, at dengang sendte man ikke bud efter lægen, uden at der var noget meget alvorligt i vejen - og da slet ikke en mand som købmand Christen Husted. Man skulle jo selv betale lægen, og om Christen Husted vidste alle, at vel var han meget velhavende, men også mindst lige så sparsommelig.

Så det måtte være meget alvorligt.

Lægen kom. Om han fandt ud af, hvad den syge købmand fejlede, ved vi ikke. Måske har diagnosen ikke været så let at stille. Men han har vel sagt til købmanden om at holde sengen et par dage og så ellers klemme på i butikken igen.

Men da lægen var færdig til at gå, spurgte Christen Husted, om han ikke godt lige ville se lidt på datteren, for hun var da så slem til at pille næse!

Hvis den unge læge har været lidt desorienteret, er der vel næppe noget at sige dertil.

Men han måtte jo kigge på pigen, og vi har vist lov at gætte på, at hun har været tiltrækkende at kigge på. Om lægen kunne kurere næsepilleriet, ved vi ikke. Derimod ved vi, at der ikke gik så lang tid, før Christen Husted måtte holde bryllup for datteren og den unge læge.

Og det var han måske slet ikke så ked af - selv om det kostede en skilling.



Her ser vi lægen. Kedeligt vi ikke har noget billede af pigen.

Det hører vel med til historien, at Christen Husted kom sig af sin sygdom - måske endda forbausende hurtigt.

Han levede i mange år derefter, forhåbentlig lykkeligt.



Christen Husted

De slesvigske krige.

Sandsynligvis har flere af den generation, der da var i deres manddomsalder, været med i de slesvigske krige. Vi ved bare ikke noget om det. Dog har vi hørt, at Christen Husted, en af sønnerne fra Ulkjær Kro, i 1864 blev indkaldt som forstærkningsmand. Det ser også ud til, at Christen H. Husted har været med. En Ringkøbing-borger af navn Christen Henriksen er nævnt, og da jeg aldrig har hørt om nogen anden kendt Ringkøbing-borger af dette navn, må det være Christen Henriksen Husted. I 1864 var han ganske vist 57 år gammel, men da han sandsynligvis har været frivillig, er denne alder jo ikke nogen hindring. Vi har en beretning fra krigen i 1864:

"Allerede i dec. 1863 var der indkaldt mandskab fra Ringkøbing, og den 16. jan. om aftenen afrejste atter ikke så få indkaldte, såvel fra byen som fra omegnen, og en stor skare havde samlet sig ved postgården (i Østergade) for at sige ddm farvel. Ibland de bortdragende var ikke så få familiefædre "der efterlader kone og børn til deres medborgeres kærlige omsorg".

Der var straks i begyndelsen af januar blevet foretaget en fireskillings indsamling i byen til fordel for det indkaldte mandskabs familier, men da dette viste sig ikke at være tilstrækkeligt, da flere indkaldelser blev foretaget, opfordrede kommunalbestyrelsen til at yde et ugentligt bidrag til sådanne familier. Et ret stort bidrag på 350 rdl. blev straks ydet af Ringkøbing Sparekasse, ligesom en damekomite bestående af Margrethe Christensen, Ursula Jørgensen, Anna Møller, Marie Gudme, Vilhelmine Husted, Margrethe Tang, Friede Arntz, Henriette Lassen, Christiane Trampe og Frederikke Trampe trådte sammen og tog initiativet til afholdelse af en stor

bazar.

Det hedder i opråbet til støtte for bazaren bl.
a.:

"Vi kunne komme vore kære stridsmænd til hjælp, lette dem deres besværlige ophold ved Danevirke i den strenge vinter, samt oprejse deres mod også ved den glade tanke, at der gøres alt, hvad der er muligt for at mildne de tunge kår for deres her i hjemmet tilbageblevne familier".

Bazaren indbragte ca. 900 rdl.

Kommunalbestyrelsen henleder opmærksomheden på gamle forordninger fra 1806, 1808 og 1810, hvorefter "udkommanderede land- og søkrigeres ejendommers drift under deres fraværelse bliver at fremme af kommunens hjemmeværende beboere, for så vidt den efterladte hustru og familie behøver deres hjælp".

Denne hjælp, der på forskellig måde blev vist de indkaldte, blev modtaget i den bedste ånd, hvilket en række taksigelser viser; her skal gengives et par stykker.

"Vær af den godhed at bekendtgøre, at Christen Henriksen, Ringkjøbing, formedelst sin hurtige bortrejse ikke er i stand til at takke enhver af dem, men herved være takket enhver høje og lave for den godhed, der er mig bevist. I det håb, at de kære aldrig glemmes, vil jeg for 2. gang deltage i Danmarks sag. Mit valgsprog er: Frit mod og fremad!"

Ærbødigst Christen Henriksen.

I et følgende brev takker 3 Ringkøbing-borgere damekomiteen for de tilsendte gaver. De underskriver

Fra 4. reg. 4. komp.

Thomas Mortensen, Knud Andersen, J. Chr. Madsen.

Desuden er der takkebrev fra

Samtlige i Ringkøbing indkaldtes værende Hustruer.

Slaget på Dybbøl 18. april er jo en af de kendte smertelige begivenheder i vor historie.

Gennem et brev fra Flensborg erfarede damekomiteen kort efter 18. april, at mange danske soldater lå såret i denne by og led mangel på mange ting; den opfordrede nu atter til en indsamling, og der indkom mange gaver, både af tøj og forfriskninger af forskellig art. Vanskeligheden med at sende varer til en af fjenden besat by kunne undgås, ved at konsul A. C. Husted med sædvanlig redebønhed havde påtaget sig at forsende varerne til en dansk købmand i Flensborg, der så ville foretage det videre fornødne, så gaverne kom i de rette hænder."

(Nest fra Ringkjøbing Amts Avis.

Foruden at klare deres egne sager havde de gamle i vor slægt altså også kræfter til at tage del i deres tids problemer.

Peter Stenum skriver i bogen "Hjemegn og Slægt", at "Konsul og købmand Chr. Husted blev en rig mand, der efterlod sig en virkelig stor formue."

Det blev også over et meget langt åremål, han blev leder af den store forretning, 1834-1881, og da Chr. Husted døde i 1881, havde han oplært en ny leder, der var i stand til at føre forretningen videre, nemlig svigersønnen Georg Bertelsen. Vi kan lægge mærke til, at denne købmandsforretning i omtrent et helt århundrede, 1792-1881, kun har to indehavere, begge af navnet Christen Husted.

I samme forbindelse kan det også nævnes, at en anden stor Ringkøbing-forretning i et omtrent lige så langt åremål var i Husted-slægtens eje, idet købmand Christen Høy Husted og efter ham hans søn konsul og købmand Andreas Christian Husted igennem det meste af 1800-tallet drev forretningen ved Ringkøbing torv.

Det er vel næppe forkert, om vi har faet et indtryk af, at de gamle Husted-er var sparsommelige.

Trods deres sparsommelighed - eller maske netop derfor - kunne de ogsaa være gavmilde med endda ret store beløb til dem, der trængte. Det er nævnt tidligere i denne bog, at både A. C. Husted og Chr. Henriksen Husted gav store beløb til velgørende formål.

I et lille skrift om Ringkøbing kirke finder vi:

"Døbefonten er en efterligning af Thorvaldsens dåbsengel - lavet i bronceret zink. En plade på sokkelen fortæller, at det er en gave fra konsul Chr. Hendriksen Husted og hustru i 1881."

Den gamle døbefont i granit var kommet til No kirke.



Christen Henriksen Husted og Lovise Brandt havde børnene:

Louise Frederikke Husted, f. 7. aug. 1829 i Ringkøbing, død 27. juli 1914.

Henriette Elise Husted, f. 8. maj 1831 i Ringkøbing, død 7. okt. 1919 i Ringkøbing.

Christine Emilie Husted, f. 30. nov. 1832 i Ringkøbing,

Frederikke Husted, f. 15. okt. 1834 i Ringkøbing, død 20. jan. 1838.

Christen Husted, f. 2. marts 1837 i Ringkøbing, død 6. aug. 1899 i Århus.

Frederikke Sophie Husted, f. 7. april 1839 i Ringkøbing, død 13. jan. 1840.

Henrik Frederik Husted, f. 23. sept. 1840 i Ringkøbing, død i Newcastle

Frederik Husted, f. 11. nov. 1842 i Ringkøbing, død 17. febr. 1843.

Eduard Christian Husted, f. 26. maj 1844 i Ringkøbing, død 26. juni 1929 i Ringkøbing.

Anna Cecilie Husted, f. 20. dec. 1845 i Ringkøbing, død 17. aug. 1909 i Ringkøbing.

Juliane Constance Husted, f. 23. febr. 1847 i Ringkøbing, død 6. nov. 1878 i Ringkøbing.

Aksel Valdemar Husted, f. 10. dec. 1848 i Ringkøbing, død i Amerika

Louise Frederikke Husted blev gift 5. juni 1851 i Ringkøbing med vinhandler **Iber Odin Rosenvinge**, f. 5. nov. 1823, død 22. sept. 1882.

De drev vist forretning i Ringkøbing, men jeg ved ikke noget om dem.

De havde 2 børn.

Henriette Elise Husted blev gift i moden alder med **Georg Bertelsen**, Ringkøbing. De overtog købmandsforretningen, Nørregade 2, efter Henriette Elises far Christen H. Husted og drev den videre gennem en lang årrække i samme ånd, som den var drevet gennem snart et århundrede. Georg Bertelsen var oplært hos Chr. H. Husted, blev konsul som svigerfaderen og er en blandt flere meget dygtige forretningsfolk, der har fået deres uddannelse hos Chr. H. Husted.

De havde ingen børn.

Christine Emilie Husted blev gift 20. nov. 1855 med sin fætter købmand og bankdirektør **Henrik Thorup**, Skive. De boede i Skive.

Jeg ved ikke, om de havde børn.

Christen Husted blev gift 5. maj 1865 med sin kusine **Vilhelmine Marie Christine Husted**.

Christen Husted tog studentereksamen i Århus 1855 og blev cand. jur. 1863. Under krigen 1864 var han sekretær ved feltpolitiet. Ellers var han fra nov. 1863 til sept. 1868 ansat som fuldmægtig ved Silkeborg birk. 29. jan. 1869 nedsatte han sig som sagsfører i Silkeborg og blev overretssagsfører. 4. marts 1872. 1884 flyttede de fra Silkeborg og købte ejendommen Marielund på Århus Mark. Denne ejendom blev solgt 1890.

Wilhelmine Husted døde 1895. Ved sin død 1899 boede Christen Husted Fredensgade 42, Århus.

Henrik Frederik Husted blev gift med **Karen Brandt**, datter af sognepræst i Henne Gomme Frederik Brandt, ikke at forveksle med faderen af samme navn.

De kom til Newcastle, hvor de vist drev forretning.

Jeg ved ikke, om de havde børn.

Eduard Christian Husted blev gift 1. gang i England med **Sahra**. Også gift 2. gang i England. Var vist forretningsmand derovre. Senere købmand i Husty, Vestjylland.

1 søn af 2. ægteskab.

Anna Cecilie Husted blev gift 6. dec. 1867 med stiftsfysikus **Erik Begtrup Holst**, f. 12. okt. 1826 i Sjørsløv på Mors, død 26. april 1907 i Ringkøbing. Vi husker den unge læges første besøg i købmandsgården, der nok blev til mange flere. Erik B. Holst beskrives som en mand med stor humor, så mon ikke han og Chr. Husted har moret sig mange gange i erindring om "pigens, der var så slem til at pille næse."

Erik B. Holst blev en meget dygtig og meget afholdt læge i Ringkøbing. Han sad også i Ringkøbing kommunalbestyrelse.

Jeg ved ikke, om de havde børn.

Juliane Constance Husted blev gift 12. aug. 1870 med sagfører **Theoder Severin Frølund**, f. 26. sept. 1845 i Holstebro, død 29. maj 1912 i Holte.

Jeg ved ikke, om de havde børn.

Aksel Valdemar Husted rejste som ung til Chicago. Senere vendte han hjem og købte en herregård på Lolland, men rejste til Amerika igen. Han var gift med en amerikaner.

Jeg ved ikke, om de havde børn.



Altarparti og døbefont i Ringkøbing kirke

Christen Husted og Vilhelmine Husted havde børnene:

Christiane Louise Husted, f. 10. febr. 1867,
død 31. marts 1868.

Christian Andreas Husted, f. 24. aug. 1868, død
1. dec. 1888.

Karen Husted, f. 28. april 1870, død i okt. 1897.

Viggo Husted, f. 3. aug. 1871, død i Amerika
1. sept. 1937.

Vilhelmine Marie Christine Husted, f. 26. sept.
1872, død 2. dec. 1872.

Valdemar Husted, f. 22. sept. 1873, død 27. okt.
1925 i Kbh.

Karen Husted blev viet 14. aug. 1891 i Aarhus til købmand, senere konsul **Niels Vilhelm Severin Wittrup**, Horsens, f. 19. sept. 1861.

De havde børnene:

Karen Husted Wittrup, f. 91 juli 1892 i Horsens. Gift med læge **Erik Aagaard**, Gislev.

Niels Martin Severin Wittrup, f. 17. sept. 1893 i Horsens. Er i 1947 direktør for "Horsens Textillærer".

Vilhelmine Marie Husted, f. 9. okt. 1895 i Horsens, død 5. maj 1947. Gift med **Christopher Furst Smith**, norsk minister i Bruxelles.

Viggo Husted var i 1890 maskinist i Aarhus. Senere ingeniør i København. Han rejste i 1912 til Amerika, hvor han døde i 1937, ugift.

Valdemar Husted gennemgik en lang og grundig uddannelse på forskellige apoteker. Var 1901 medstifter af og tekn. direktør for "Akts. Isolationsstoffabriken" i København. Købte "Løve-Apoteket" i Ålborg nov. 1903. I 1910 solgte han apoteket til S. Carstensen. Købte i jan. 1912 "Svane-Apoteket" i Slagelse. I maj 1919 solgte han apoteket til G. J. Møller.

Krokone i Nordby.

Anna Husted blev gift med **Simon Nielsen Johnsen**, f. 1806 i Varde, søn af købmand Niels Johnsen, Varde.

Deres bryllup stod i Ringkøbing 22. nov. 1832, velsagtens i Anna Hustedes hjem hos hendes mor Elise Brockdorff.

Anna Husted og Simon Nielsen Johnsen kom til at bo på Fanø og fik deres livsvirke der. Vi kan med stor sikkerhed regne med, at de har truffet hinanden på Fanø, og at Anna Husted allerede er kommet til søn som en lille pige. Sandsynligvis er hun sammen med sin broder Christian Ehrenreich Husted kommet i huset hos skipper Anders Bertelsen i Nordby, da deres far døde i 1815. Vi har ganske vist ikke nogen konkret viden om dette for Anna Hustedes vedkommende, men da deres søn nr. 3 bliver døbt med navnet Anders Bertelsen Husted, kan vi vel regne sikkert med, at Anders Bertelsen har været hende i fars sted. Dog bliver hendes rigtige far, Henrik Husted, opkaldt først og derefter Simon N. Johnsens far, Niels Johnsen.

I 1833 forpagtede Simon N. Johnsen Krogaarden i Nordby, og parret drev nu denne med stor dygtighed i en lang årrække sammen med den tilhørende købmandshandel.

Krogaarden ejedes indtil 1. marts 1838 af prokurator Albinus, men på denne dato får Simon N. Johnsen af Varde skøde på kroen. Den 28. februar 1839 udstedes bevilling til ham på krohold m. v. Det hedder i denne, at han alene og ingen anden må til nødtørftighed og for billig betaling forsyne Nordby sogns borgere (indvaanere) med fornødent øl og brændevin og med andre i sit slags gode og forsvarlige drikkevarer, som de . . . (bevillingen fortsætter lidt endnu, men har vist ikke så stor interesse her).

Simon Nielsen Johnsen har fået en overordentlig hædrende omtale som en både retsindig og meget dygtig mand. Vi har vel lov til at tro, at Anna Husted har gjort sin del af indsatsen, der førte til, at det gik dem så godt.

Simon N. Johnsen døde 9. sept. 1855 knap 50 år gammel. Vi har et referat fra et møde afholdt 15. nov. samme år. Det hedder her:

"Forstanderskabets medlemmer var således her forsamlet efter at være berøvet dets dygtige, retsindige og hæderværdige medlem, købmand og konsul, dannebrogsmænd Simon Johnsen ved døden. Og med disse få ord være det til de kommende arbejdere i kommunens anliggender og til den kommende slægt vidnet om det værd, der bør tillægges denne mands virksomhed til sognets gavn og gode og den sjældne tilfredsstillelse, med hvilken man altid samvirkede med denne mand, hvis minde vi også med inderlig vemodige følelser ihukommer."

Anna Husted boede til sin død 4. febr. 1864 i Nordby. Vi ved ikke noget om hendes sidste år, men hun havde jo nogle børn, og vi må formode, at der stadig findes efterkommere af Simon N. Johnsen og Anna Husted.



Krogaarden i Nordby omkring 1860.

Anna Husted og Simon Nielsen Johnsen havde børnene:

Henrich Johnsen, f. 21. maj 1834 i Nordby

Niels Johnsen, f. 19. jan. 1836 i Nordby, død 20.
dec. 1836.

Anders Bertelsen Johnsen, f. 13. juli 1838 i Nord-
by

Laurids Johnsen, f. 23. sept. 1839 i Nordby

Christen Johnsen, f. 1. maj 1848, død 23. aug.
1878

Kobmand i Nordby



Kobmand
Simon Johnsen
Død 9. Sept. 1855 - 50 Aar



Chr. Johnsen,
død 23. Avgust 1878.

Farver i Ringkøbing.

Poul Frederik Bettenhaus Husted blev gift 19. maj 1837 med **Marie Nielsine Hærpøth**, f. 1816, datter af Christen Hærpøth af den kendte slægt Hærpøth i Ringkøbing.

Poul F. B. Husted var farver i Ringkøbing. Det har ikke været mig muligt at finde oplysninger af betydning om hans virke, kun et par annoncer i aviserne, hvor han søger en lærling. Dog fortæller dette vel, at han har drevet en virksomhed med flere ansatte. Måske har de boet i Østergade, for Poul F. B. Husted er sammen med broderen Christen H. Husted underskriver af indlæg i en sag om vejføring gennem denne gade.

Måske nogen kunne undre sig over hans navn Poul Frederik Bettenhaus. Bettenhaus er jo et efternavn, og ingen andre i den store Husted-slægt har mig bekendt navnet Poul.

Der er dog ingen mystik omkring disse navne. Der var på den tid en købmand Poul Bettenhaus i Ringkøbing, og han var gift med en af Chr. E. Brockdorffs døtre, altså en søster til Poul F. B. Husted's mor. Poul F. B. Husted er saledes opkaldt efter sin mosters mand, hvilket ikke var noget usædvanligt på den tid.

Poul Frederik Bettenhaus Husted og Marie Nielsine Harpøth havde børnene:

Carl Ludvig Husted, f. 1. maj 1838

Lovise Frederikke Husted, f. 24. nov. 1840, død
25. febr. 1866.

Henrik Husted, f. 8. nov. 1842, død i Amerika.

Christian Husted, f. 4. marts 1846 i Ringkøbing,
død i Amerika

Lise Husted, f. 13. aug. 1848 i Ringkøbing,

Peter Tang Husted, f. 26. sept. 1850 i Ringkøbing

Anna Theodora Husted, f. 23. marts 1857 i Ring-
købing, død i Amerika

Om **Carl Ludvig Husted** ved jeg ikke noget. Ifølge Peter Stenum ingen børn.

Om **Lovise Frederikke Husted** ligeså, ifølge Peter Stenum ingen børn.

Henrik Husted var landmand. En tid bestyrede han Kikkenborg Kro i Bramming, velsagtens for Elise Husted og Johannes Lauridsen. Derefter var han forpagter af gården Bildring i Brejning sogn, Peter Stenum skriver, "medens de 2 børn Johanne og Augusta Fenger var mindreårige." Så rejste Henrik Husted til Amerika, hvor han som farmer i Iowa blev en velstående mand. Han var gift med en skotte. Hjemme i Danmark sidst i 80-erne.

Christian Husted blev oplært ved handelen. Han rejste til Chicago som ung, og det gik ham godt, skriver Peter Stenum.

Lise Husted blev gift med pastor **Nicolai Harboe** i Æbeltoft. Han blev senere præst i Hjørring og provst.

Peter Tang Husted blev gift med **Anna Hansine Ullerup**, f. 19. aug. 1858 i Dalum.

Peter Tang Husted lærte handelen og var 1881 købmand i Vinderup, senere ejendomshandler i Aarhus.

De havde 3 børn.

Anna Theodora Husted rejste til Amerika til sin broder Henrik Husted. Hun blev gift derovre.

Købmand - Landmand - Moseopdyrker.

Jan Christensen Husted er den yngste af børnene fra gården "Husted" i Ulfborg. Det første vi ved om ham er, at han sammen med alle andre indbyggere i Danmark blev talt ved folketællingen i 1787, og at han da var 9 år gammel og boede hjemme hos sine forældre.

Han kaldes da Jan Christensen.

Ved folketællingen i 1801, da han er 23 år gammel, er han købmåndskarl hos sin broder Henrik Husted i Ringkøbing, der da allerede har etableret sig som købmand.

Men også Jan Husted får selv sin købmandsforretning i Ringkøbing, idet han 17. aug. 1807 får borgerskab som købmand der.

Han blev gift med Sara Buch, søster til den på den tid kendte Agent L. Buch, der ligesom Jan Husteds brødre Christen Husted og Christen Høy Husted var parthaver i flere af Ringkøbings skibe.

Sara Buch var enke efter en Bechgaard i København, med hvem hun havde 3 børn, Mette Kirstine Bechgaard, Laurids Buch Bechgaard og Ingeborg Bechgaard. Alle 3 børn var nok ret små, da deres mor blev gift med Jan Husted, men vi kender ikke årstallet.

Vi har ingen efterretninger om Jan Hustedes virksomhed som købmand i Ringkøbing. Men vi kan se, at der må have hørt en betydelig beboelse til forretningen, for da Ringkøbing i 1811 får indkvartering af militæret (heldigvis det danske), skal Jan Husted have generalmajor F. C. Bülow, der var i stor gunst hos kong Frederik VI og tidligere havde været adjutant hos ham, boende. F. C. Bülow disponerede over 7-8 værelser efter reglementet, så det har ikke været enhver, der kunne have ham boende. Generalmajo-

ren boede hos Jan Husted største delen af året 1811.

Jeg mener at have læst et sted, at dette logement indbragte Jan Husted en ret rundelig betaling i gode rigsdaler, og måske var dette medvirkende til, at han få år efter solgte sin købmandsforretning og købte en stor gård.

Ifølge Ringkøbing kirkebog flyttede Jan Husted med kone og børn 1. maj 1815 til gården Volder i Ramme sogn. Han havde købt gården i 1814 for 4505 Rbd. sølv (rigsbankdaler) og 2000 Rbd. N. V. (Mon ikke N. V. står for ny valuta? Danmark havde jo haft en devaluering (kaldet statsbankerotten) i 1813, og i en årrække derefter havde man to slags penge med forskellig værdi.)

Jan Husted er således gået fra sit erhverv som købmand og skal nu være landmand. Men han var jo opvokset på en gård og havde nok prøvet at køre et spand heste før.

Vi ved ikke noget om Jan Husted som landmand og heller ikke noget om gårdens tilstand, da han købte den. Der var i disse år en del handel med store gårde, der ofte blev opkøbt af byfolk, der var kommet til penge.

Måske skulle Jan Husted have beholdt sin købmandsforretning, for der kom snart dårlige tider for landbruget, idet der i 1818 indtrådte stærke prisfald på landbrugets produkter, så man i en halv snes år i 1820-erne havde en næsten lige så slem landbrugskrise, som den vi kender fra 1930-erne.

Det ser ud til, at Jan Husted har haft et lån i Enkekassen, en kreditinstitution, hvor landmænd på den tid kunne få lån, når de etablerede sig eller købte deres fæstegårde fri. Med de stærkt faldende priser har det nok været svært at betale renterne. Af forhandlingerne i skifteretten efter gamle Anders Christensen Hustedes død kan vi se, at Jan Husted nok ikke har haft likvide midler, da dette skifte blev foretaget i 1819. Det er dog ikke store penge, Jan

Husted skylder sin far, og vi ser, at hans ældste broder købmand Christen Husted, Ringkøbing, overtager Jan Hustedes gældspost til faderen, mod at Jan Husted forrenter den.

Men de dårlige tider fortsætter, og tiåret fra 1818 til 1828 er strenge for landbruget. Af Trap fremgår det, at Jan Husted har måttet lade Enkekassen overtage gården, der i 1825 sælges for den meget lille pris 910 Rbd. sølv.

Vi kigger lidt nærmere i Trap: Gården Volder blev i 1805 solgt for 3700 Rdl. Jan Husted gav i 1814, som vi har set 4505 Rbd. sølv + 2000 Rbd. N. V. I 1825 var prisen som nævnt kun 910 Rbd. , men i 1835, da krisen var overvunden, kostede gården 4000 Rbd. sølv.

Volder var en stor gård på 14 tdr. hartkorn. Til sammenligning havde Husted godt 3 tdr. hartkorn.

Dog - helt slået ud er familien Jan Husted ikke, for vi ser, at Laurids Buch Bechgaard (den ældste dreng) i 1825 får skøde på gården Kirkegaard i Dybe sogn, ikke langt fra hvor de boede før. Laurids Buch Bechgaard er da 21 år gammel.

Kirkegaard var en gård på ca. 70 ha, altså ikke nogen ringe gård. Da sønnen kun er 21 år og ikke gift, er Jan Husted og Sara nok flyttet med til denne gård.

Laurids Bechgaard bliver gift i 1832, og Jan Husted er forlover. De unge får en datter 1833, og Madame Husted er fadder (må være Henrik Hustedes enke Elise Brockdorff). Til det næste barn, også en datter, er Jan Husted fadder og kaldes nu husmand, så de gamle er vel nu flyttet fra gården og har købt et husmandssted. De bor dog stadig i Dybe sogn.

Fra 1801 til 1834 var der ingen folketællinger i Danmark. Om vi blot havde haft en enkelt folketælling imellem disse to årstal, ville det mange gange have været af værdi for slægtsforskningen. I lang

tid var jeg således bange for, at Jan Husted var gået lidt i hundene, efter at han havde måttet afstå Volder, idet han ved folketællingen i 1834 er talt hos sin broderdatter Johanne Husted i Ringkøbing, hos hvem jeg derfor troede, han boede. Nu forstår jeg, at han kun har været på besøg, måske blot har overnattet der efter en indkøbstur til byen, eller hvad han nu har skullet have ordnet, alle havde jo ærinde til købstaden en gang imellem, og havde man slægt der, overnattede man vel ofte hos dem og kørte hjem dagen efter. Ved folketællingen blev man talt der, hvor man havde sovet om natten.

Vi mister nu kontakten med Sara og Jan Husted. Men det er nok dem, vi møder igen en halv snes år senere. Det er Hardsyssels Arbog, der omtaler et forsøg på at opdyrke Videbæk Mose. Der blev i 1845 stiftet et aktieselskab, der skulle opdyrke denne mose, og en aktiegård fik navnet "Olaf Ryesgaard" senere "Ryesminde". Gårdens første bestyrer er Jan Husted, som i året 1847 lønnes med 36 specier for hans eget og hustruens arbejde, dertil græs og foder til 4 á 5 køer, hvoraf aktieselskabet indsætter de 2, samt fornøden ildebrændsel, månedskorn og kostpenge af folkeholdet.

Der blev anskaffet 16 stude som trækraft ved mosenes pløjning og harvning.

Da navnet Jan Husted ikke er almindeligt, kan vi nok med sikkerhed regne med, at de nævnte er Sara og Jan Husted.

Men hvor og hvornår de er døde, ved vi ikke.

På museet i Ringkøbing skal der være et standur lavet af Jan Husted og med hans navn på skiven.

Har der været sammenhold i slægten ?

I denne bog møder vi en talrig slægt. Men vi får slægtens medlemmer sådan lidt hver for sig, hvilket egentlig er ganske forkert. Vi skulle have mødt dem i deres hverdag, men også når de var samlede til fest. Kan vi få noget at vide om sammenholdet i slægten?

Selvfølgelig kan der til tider have været uenighed og stridigheder i denne slægt som i andre. Men der er ting, der tyder på et godt sammenhold. Interessant er det at se i kirkebøgerne og lægge mærke til faddernes navne, når der har været barnedåb - der møder vi slægten, og den havde vel næppe været inviteret, om ikke der har været sammenhold.

Som et eksempel kan vi tage en barnedåb hos Henriette Husted fra Ulfkær Kro og Christen Stenum. De havde gården Sdr. Vosborg, og 3. sept. 1871 fik de et barn søbt i Ulfborg kirke. Barnet var en dreng, og han fik navnet Peter Stenum. Han har forresten som voksen skrevet en bog om både hans fars slægt, slægten Stenum, og hans mors slægt, slægten Husted.

Faddere ved denne barnedåb var:

Købmand Johannes Lauritsen, Ulfkær (morfar til drengen), Proprietær Henrik Husted, Simonstrup (morbroder til drengen) og hustru Mette Kirstine Stenum, Gaardmand Peder Østergaard, Lillelund (gift med Ane Husted, moster til drengen), Enkemadam Stenum på Sdr. Vosborg, Jomfru Lauritsen i Ulfkær (en af døtrene fra Ulfkær Kro, kusine til drengen).

Den nærmeste slægt er til barnedåb, og det samme billede vil man finde ved næsten enhver barnedåb i slægten.

Er lunet stadig levende i slægten ?

I enhver slægt har man vel sine "historier" og således også i vores.

Om de gamle Husted-er i Ringkøbing var der vist en del at fortælle af den slags, siges der; men da vi har dem noget på afstand, både rent vejmessigt og også i tid, har jeg ikke kunnet få fat på de "gode historier", som man påstår der har været mange af. Dog husker vi vel Christen Husted, der pludselig blev syg, og datteren, der "var så slem til at pille næse", samt hvad der kom ud af det.

Men selv i vor forjagede og stressede tid kan det dog ske, at lunet glimter, hvad følgende tildragelse vidner om.

Engang traf Johan Husted fra Agerbæk og Hans Husted, der dengang boede i Roust, hinanden. De havde ikke sådan kendt hinanden før, og da de nu begge hed Husted, hvad jo ikke lige alle hedder, måtte de have drøftet deres oprindelse, om de nu var i familie med hinanden, og det førte til følgende samtale:

"Ja, mi bedstefåer, det var kaptajn Christian Husted frá Gredstedbrow," sagde Hans Husted.

"Hva!" sagde Johan Husted. "Ja, da var han ow mi oldefåer!"

Hans Husted: "A trowwer s'gu vi er let i fámille mæ hvorander!"

Johan Husted prompte: "Det var s'gu da't godt!"



Mon det er et gammelt familiebiliede
Elly og Lars Basse her er i færd med at få
affotograferet til slægtsbogen?

Oversigt.

	side
Anders Christensen Høy og Ane Andersdatter	19 - 45
2. generation	
Christen Andersen Husted	A - 46 - 59
Anna Andersdatter Husted	B - 60 - 66
Christen Høy Husted	C - 67 - 76
Anders Husted	D - 84 - 88
Henrik Andersen Husted	E - 89 - 106
Jan Christensen Husted	F - 250 - 253
3. generation	
Mette Claudiane Husted	A - 58 - 59
Knud Brøns Husted	A - 57 - 59
- - - - -	
Marie Kirstine Husted Korsgaard	B - 61 - 62
Mads Andersen Korsgaard	B - 61 - 62
Ane Kirstine Andersd. Korsgaard	B - 61 - 64
Anders Husted Andersen Korsgaard	B - 61 - 64
Christen Høy	B - 61 - 64
- - - - -	
Niels Christensen Høy Husted	C - 68 - 70
Anna Christensdatter	C - 68 - 70
Maria Elisabeth Christensdatter	C - 68 - 70
Andreas Christian Husted	C - 76 - 81
Christiane Husted	C - 76
Erikvine Elisabeth Husted	C - 76
- - - - -	
Laus Husted	D - 86
Johanne Husted	D - 86 - 87
Ane Husted	D - 86
Bodil Christine Husted	D - 86
Christine Husted	D - 86 - 87
Laurids Andersen Husted	D - 86 - 87
Jane Andersdatter Husted	D - 86 - 87
Anders Andersen Husted	D - 86 - 88
Henrich Husted	D - 86 - 88

Anders Henriksen Husted	E - 106 - 113
Christian Ehrenreich Husted	E - 133 - 154
Henriette Christine Husted	E - 224 - 225
Christen Henriksen Husted	E - 228 - 238
Foul Bettenhaus Husted	E - 106
Anna Husted	E - 244 - 246
Poul Frederik Bettenhaus Husted	E - 247 - 248

- - - - -

4. generation

Knud Nielsen Husted	B - 62
Anne Marie Nielsdatter	B - 62
Anders Husted	B - 63
Ane Husted	B - 63
Else Husted	B - 63

- - - - -

Poul Korsgaard	B - 64
----------------	--------

- - - - -

Anders Høy	B - 64
Chr. Høy	B - 64 - 65
Jacob Høy	B - 64 - 65
Niels Høy	B - 64 - 65

- - - - -

Kierstine Husted	C - 81
Vilhelmine Marie Christine Husted	C - 81 - 83
Nicoline Husted	C - 81
Christen Høy Husted	C - 81
Hans Jacob Husted	C - 81
Andreas Christian Husted	C - 81 - 83
Christian Frederik Oscar Husted	C - 81
Conradine Marie Elisabeth Husted	C - 81
Clara Husted	C - 81
Thyra Margrethe Husted	C - 81
Johannes Husted	C - 81
Peter Johannes Husted	C - 81

- - - - -

Elise Husted	E - 113 - 116
Giertrud Marie Jensine Husted	E - 113 - 117
Henrik Andersen Husted	E - 113 - 118

Christen Husted	E - 113 - 127
Ane Husted	E - 113 - 131
Henriette Christine Husted	E - 113 - 132
Lovise Husted	E - 113
Niels Bygum Krarup Husted	E - 113 - 132
Jesper Peter Korsholm Husted	E - 113 - 132
- - - - -	
Anders Bertelsen Husted	E - 154 - 155
Jacob Warrer Husted	E - 154 - 155
Henriette Elise Husted	E - 154 - 156
Anna Husted	E - 154 - 163
- - - - -	
Henrik Thorup	E - 225 - 226
Karen Christine Thorup	E - 225 - 226
Elise Amalie Thorup	E - 225
Frederikke Vilhelmine Thorup	E - 225
Emilie Marie Thorup	E - 225 - 226
Christian Julius Thorup	E - 225 - 226
Theodor Thorup	E - 225 - 227
Elise Thorup	E - 225
Anna Christine Tang Thorup	E - 225 - 227
Caroline Juliane Thorup	E - 225 - 227
Michael Thorup	E - 225 - 227
- - - - -	
Louise Frederikke Husted	E - 238 - 239
Henriette Elise Husted	E - 238 - 239
Christine Emilie Husted	E - 238 - 239
Frederikke Husted	E - 238
Christen Husted	E - 238 - 242
Frederikke Sophie Husted	E - 238
Henrik Frederik Husted	E - 238 - 240
Frederik Husted	E - 238
Eduard Christian Husted	E - 238 - 240
Anna Cecilie Husted	E - 238 - 240
Juliane Constance Husted	E - 238 - 240
Aksel Valdemar Husted	E - 238 - 241
- - - - -	

Henrich Johnsen	E - 246
Niels Johnsen	E - 246
Anders Bertelsen Johnsen	E - 246
Laurids Johnsen	E - 246
Christen Johnsen	E - 246
- - - - -	
Carl Ludvig Husted	E - 248 - 249
Lovise Frederikke Husted	E - 248 - 249
Henrik Husted	E - 248 - 249
Christian Husted	E - 248 - 249
Lise Husted	E - 248 - 249
Peter Tang Husted	E - 248 - 249
Anna Theodora Husted	E - 248 - 249
- - - - -	
5. generation	
Chr. Erichsen	E - 226
- - - - -	
Christiane Louise Husted	E - 242
Christian Andreas Husted	E - 242
Karen Husted	E - 242 - 243
Viggo Husted	E - 242 - 243
Vilhelmine Marie Christine Husted	E - 242
Valdemar Husted	E - 242 - 243
- - - - -	
Anders Korsgaard	B - 64
- - - - -	
Anna Louise Petrine Lauridsen	E - 116
Anders Husted Lauridsen	E - 116
Laurids Lauridsen	E - 116
Thyra Lauridsen	E - 116
Elise Johanne Lauridsen	E - 116
- - - - -	
Anders Husted Hansen	E - 117
Claudia Petrine Margrethe Hansen	E - 117
- - - - -	
Anders Husted	E - 118 - 119
Peter Stenum Husted	E - 118 - 120

Henriette Christine Husted	E - 118 - 122
Kathrine Husted	E - 118 - 121
Niels Bygum Krarup Husted	E - 118 - 121
Christen Husted	E - 118
Christen Husted	E - 118 - 122
Elise Husted	E - 118 - 122
- - - - -	
Termanna Husted	E - 127 - 128
Anders Husted	E - 127 - 128
Valdemar Husted	E - 127
Hans Vilhelm Valdemar Husted	E - 127 - 129
Theoder Fabricius Husted	E - 127 - 130
Svend Aage Husted	E - 127
Henriette Elise Husted	E - 127
Holger Husted	E - 127
Petra Husted	E - 127
Petra Husted	E - 127 - 130
- - - - -	
Anders Husted Jensen	E - 131
- - - - -	
Christen Rahberg Østergaard	E - 131
Peter Krarup Østergaard	E - 131
Lovise Østergaard	E - 131
Ole Østergaard	E - 131
Henriette Christine Østergaard	E - 131
Peder Østergaard	E - 131
Anna Østergaard	E - 131
Olga Christine Østergaard	E - 131
Christen Husted Østergaard	E - 132
- - - - -	
Peter Stenum	E - 132
- - - - -	
Søren Johansen Sørensen	E - 163 - 165
Feder Kjær	E - 166 - 167
Christian Husted	E - 168 - 171
Jacob Husted Sørensen	E - 172 - 179
Mads Sørensen	E - 202 - 203
Cecilie M. Sørensen	E - 204 - 205

Inger Marie Sørensen	E - 205 - 206
Andrea Sørensen	E - 207 - 209
- - - - -	
6. generation	
Andreas Holmer Husted	E - 117
- - - - -	
Annelise Husted	E - 119
Tove Husted	E - 119
- - - - -	
Henrik Husted	E - 120
Michael Jensen Husted	E - 120
Carl Husted	E - 120
Martinus Husted	E - 120
Mette Kirstine Husted	E - 120
Henriette Husted	E - 120
Petra Husted	E - 120
Jens Meldgaard Husted	E - 120
Christian Husted	E - 120
- - - - -	
Bertel Hestbjerg Henriksen	E - 121
- - - - -	
Henrik Husted	E - 121
Chr. Krarup Husted	E - 121
- - - - -	
Niels Husted Jepsen	E - 122
Ellen Husted Jepsen	E - 122
Henrik Husted Jepsen	E - 122
Harder Husted Jepsen	E - 122
- - - - -	
Karen Christensen Degn	E - 122
Kirstine Christensen Degn	E - 122
Henrik Husted Degn	E - 122
Margrethe Christensen Degn	E - 122
- - - - -	
Kirsten Margrethe Larsen	E - 128
Henriette Elisabeth Larsen	E - 128
Jens Peter Larsen	E - 128
- - - - -	

Else Margrethe Husted	E - 128
Aage Husted	E - 128
Erik Husted	E - 128
Otto Husted	E - 129
- - - - -	
Ingeborg Margrethe Husted	E - 129
Elsebeth Husted	E - 129
Svend Aage Husted	E - 129
- - - - -	
Christen Husted	E - 130
Elisabeth Husted	E - 130
Henriette Husted	E - 130
Ingeborg Margrethe Fabricius Husted	E - 130
- - - - -	
Johan Kjær	E - 166
Anna Kjær	E - 166
- - - - -	
Johanne Husted	E - 168 - 171
Johan Peder Marius Husted	E - 171
Feder Sørensen Husted	E - 171
Elias Husted	E - 168 - 171
Maren Husted	E - 168 - 171
Feder Husted	E - 171
- - - - -	
Anna Bertha Marie Sørensen	E - 180 - 182
Petrea Christiane Sørensen	E - 183 - 184
Johanne Peterline Sørensen	E - 185 - 186
Frandsine Jacobine Sørensen	E - 187 - 188
Inger Marie Sørensen	E - 189 - 190
Bertha Nielsine Sørensen	E - 191 - 194
Olga Sørensen	E - 194
Sigrid Sørensen	E - 195 - 196
Johan Peder Sørensen	E - 197 - 198
Aage Husted Sørensen	E - 198
Frands Arne Sørensen	E - 199
Henny Sørensen	E - 200
Alma Frederikke Sørensen	E - 201
- - - - -	

Bodil Sørensen	E - 202
Johannes Sørensen	E - 202
Pouline Sørensen	E - 202
Engers Sørensen	E - 203
Grethe Sørensen	E - 203
Magda Sørensen	E - 203
- - - - -	
Anna Skytte	E - 204
Niels Skytte	E - 204
- - - - -	
Ella Thoning-Hansen	E - 207 - 208
Vilfred Thoning-Hansen	E - 207 - 208
Gunnar Thoning-Hansen	E - 207 - 208
Astrid Thoning-Hansen	E - 207 - 208
Vilfred Thoning-Hansen	E - 207 - 208
Hans Thoning-Hansen	E - 207 - 208
- - - - -	
Karen Husted Wittrup	E - 243
Niels Martin Severin Wittrup	E - 243
Vilhelmine Marie Husted	E - 243
- - - - -	
7. generation	
Vagn Stenum Husted	E - 120
- - - - -	
Mona Lisa Krarup Husted	E - 121
Helga Krarup Husted	E - 121
- - - - -	
Hanne Foulsen	E - 166
- - - - -	
H. Vilfred Husted Nielsen	E - 180 - 181
Howard Christian Nielsen	E - 180 - 181
Martin Nielsen	E - 180 - 181
J. Christian Nielsen	E - 180 - 181
Peter Husted Nielsen	E - 180 - 181
Einar Husted Nielsen	E - 180 - 181
Olga Johanne Nielsen	E - 180 - 181
Frida Marie Nielsen	E - 180 - 181
- - - - -	

Anna Nielsine Nielsen	E - 183 - 184
Lilly Nielsen	E - 183 - 184
Olga Nielsen	E - 183 - 184

- - - - -

Verner Husted Jensen	E - 185 - 186
Irving Jensen	E - 185 - 186
Ruby Jensen	E - 185 - 186
Kenneth Marion Jensen	E - 185 - 186
John Clifford Jensen	E - 185 - 186
Esther Christine Jensen	E - 185 - 186
Evelyn Marie Jensen	E - 185 - 186
Norman Dale Jensen	E - 185 - 186

- - - - -

Ragnhild Nielsine Andersen	E - 187 - 188
Vilfred Andersen	E - 187 - 188
Andreas Andersen	E - 187 - 188
Leo Husted Andersen	E - 187 - 188
Villy Husted Andersen	E - 187 - 188
Annalise Husted Andersen	E - 187 - 188
Regnar Husted Andersen	E - 187 - 188
Leo Andersen	E - 187 - 188
Egon Husted Andersen	E - 187 - 188

- - - - -

Eleonora Kirstine Husted Sørensen	E - 189 - 190
Henri Børge Sørensen	E - 189 - 190
Chresten Børge Sørensen	E - 189 - 190
Astrid Olga Sørensen	E - 189 - 190
Olga Nielsine Sørensen	E - 189 - 190
Svend Børge Sørensen	E - 189 - 190

- - - - -

Hans Peter Pedersen	E - 191 - 193
Svend Aage Pedersen	E - 191 - 193
Reinholt Pedersen	E - 191 - 193
Magda Elvira Pedersen	E - 191 - 193
Peter Henrik Pedersen	E - 191 - 193
Villy Pedersen	E - 191 - 193
Leo Johannes Pedersen	E - 191 - 193

Henning Husted Pedersen	E - 191 - 193
Hanne Kirstine Pedersen	E - 191 - 193
Signe Husted Pedersen	E - 191 - 193
Alma Nielsine Pedersen	E - 191 - 193
- - - - -	
Vagn Madsen	E - 195 - 196
Elly Sofie Madsen	E - 195 - 196
Thorkild Madsen	E - 195 - 196
Tage Madsen	E - 195 - 196
Ove Madsen	E - 195 - 196
- - - - -	
Nicolaj Husted Sørensen	E - 197
Ejnar Husted Sørensen	E - 197
- - - - -	
Olga Nielsine Sørensen	E - 199
Karl Schjøth Sørensen	E - 199
Alfred Husted Sørensen	E - 199
- - - - -	
Henry Husted Pedersen	E - 200
Betty Irene Pedersen	E - 200
- - - - -	
Signe Husted Junker	E - 201
- - - - -	
Slægten Brockdorff	90 - 102
Slægten Warrer	210 - 223
Johan P. Sørensens slægt (Brokjærsgaard)	157 - 209

