



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Egebækken

nr. 2 januar 1987



**HISTORISK FORENING  
FOR  
TIKØB & OMEGN**

I EGEBÆKKEN nr. 2 kan De finde :

Ud af montren .....	s. 1
Mødekalender - forår 1987 .....	s. 4
Indkaldelse til generalforsamling .....	s. 5
Lokalhistorien .....	s. 6

### G O D T N Y T Å R

ønsker bestyrelsen alle gamle og nye medlemmer, samt alle der på forskellig vis har hjulpet os i årets løb med at få vor forening til at fungere, først og fremmest vore foredragsholdere, både dem, som stred sig til Espergærde i det forløbne år, og dem, som har lovet at komme til os i det kommende. Vi er meget glade for, at vi kan få disse mennesker, der er specialister på hvert deres felt, til at besøge os og delagtiggøre os i deres viden.

Men helt specielt vil vi ønske godt nytår og sige tak for det gamle til Anne Mejken Snerup Rud og Christian Sørensen. Disse to har med deres artikler i de to første numre af EGEBÆKKEN skabt en profil for vort blad, som vi alle kan være meget tilfredse med.

## *ud af montren...*

EN HESTESKO, en lille, stadig almindelig, genstand, overses nemt i mangfoldigheden af ting og sager på Museet. I dag hører hestesko fortrinsvis fritidslivet til, men det er ikke mange år siden, at skoning af hestene var et jævligt indslag i dagliglivet og hørte med til driften af et landbrug.

Det var smedens arbejde at fremstille hestesko og at sko hestene. Smeden var i århundreder en uundværlig håndværker på landet, og før næringsfriheden var han en af de få håndværkere, der måtte slå sig ned uden for købstæderne. I begyndelsen af dette århundrede var der mere end 10 smedier her i Tikøb Kommune.

På Flynderupgård Museet har vi flere hestesko, hvoraf to er udstillede. De indgår i den del af samlingerne, der omhandler mandens arbejde - "Mandens Verden".

De fleste af skoene har vi fra Smedemester E. Svedstrup, Rørtang Smedie. Smedemesteren er også ophavs-

mand til følgende lille historie om en hestesko, som jeg fandt, da jeg forleden gennemgik Arne Meylings materiale.

"Den blev anvendt som middel mod forhekset kærnetøj (smørkærne), og stammer fra Kjeldsbjerggaard i Rørtang (ved Snekkersten). Skoens historie er fortalt afgaardens daværende ejer Anders Svendsen, og det var i hans fars tid, den blev fremskaffet hos en klog mand et sted paa Sjælland og kostede en hel del penge foruden en besværlig rejse.

Maaden at anvende den paa var følgende: Skoen skulle opvarmes og nedlægges i kærnen forinden brugen af den, saa skulle det nok hjælpe. Efter sigende hjalp det godt. Jeg vil lige her indskyde, at nævnte gaardejer ikke var overtroisk, men kunne forklare fænomenet paa naturlig maade. Tidspunktet har været ca. 1825, for da min far købte smedjen i Rørtang i aaret 1881 levede Anders Svendsens far og var da en meget gammel mand."

Ikke alene er det en interessant lille historie, men den giver også i et glimt forståelse af det besvær, man kunne have med noget så dagligdags som smørfremstilling.

For selv om de gamle var dygtige - de var oplært til deres gerning fra barnsben - var det ikke en selvfølge, at deres arbejde lykkedes hver gang. Netop med hensyn til smørkærning kendes en række "gode råd" fra hele landet.

Fortællingen, der er gået fra mund til mund, og som Arne Meyling heldigvis har gjort sig den ulejlighed at skrive ned, rykker med ét hesteskoen fra "mandens verden" til "kvindens verden". Hestene var jo i de tider mandens domæne, medens det var kvinden, der rådede for mælkens tilberedning.

Dette viser, hvor vigtigt det er, at museet får oplysninger med om de genstande, vi får. Det er langt fra alt, der kan ses på selve genstanden. Det behøver slet ikke at være så spændende som denne lille fortælling. Det som vi i dag synes er ganske dagligdags og selvfølgeligt, vil om føje år være af uvurderlig betydning for det lokalhistoriske arbejde.

Uheldigvis kan netop den omtalte hestesko ikke ses på museet i dag.

I sin tid indgik den som led i en af Arne Meylings

banebrydende rejsekasser, der cirkulerede mellem skolerne. I den forbindelse er hesteskoen desværre gået tabt for museet. Hvis der blandt bladets læsere skulle være nogen, der kunne give os oplysninger om, hvor den mon er blevet af, vil vi være meget taknemmelige.

Anne Mejken Snerup Rud



Rørtang Smedie, 1910

NYT NAVN. Foreningen skal have nyt navn. Det gode gamle er ikke længere helt så godt. Det er blevet for tungt og for upræcist. Men hvad skal barnet hedde? Beslutningen skulle gerne træffes på generalforsamlingen, så læg hovederne i blød. Det nye navn skal ikke bare være godt nok, det skal være det bedste.

## MØDEKALENDER - FORÅR 1987

ONSDAG DEN 4. FEBRUAR kl. 20

PÅ TAGET MED ILTPOSE UNDER ARMEN  
FOR AT SE VÆRTEN, eller Turist blandt  
Libetanere i Kina, september 1985.

Museumsinspektør Rolf Gilbergs daglige ekspeditioner foregår med Kystbanen fra Espergærde til Etnografisk Samling på Nationalmuseet, hvor han arbejder på Carlsbergfondets projekt "Dansk Nomadeforskning", men med jævne mellemrum stiger han om på Hovedbanegården for at tage til Mongoliet og nærmeste omegn - og det er en af disse rejser Rolf Gilberg vil fortælle om og vise lysbilleder fra.

TIRSDAG DEN 31. MARTS kl. 20.

EN GOD OG PÅLIDELIG LODS - MEN TEMME-  
LIG DRIKFÆLDIG. Et lysbilledeforedrag om  
lodser og lodstrafik i Sundet fra 1600-  
tallet til i dag.

Museumsinspektør ved Nationalmuseet Gunver Petersen har beskæftiget sig med lodseriet i Sundet set fra Dragør i flere år, men da disse fremragende - og indimellem også ædruelige - mænd færdedes i hele Sundet og jævnligt også tog land i den nordlige ende, har Gunver Petersen lovet at fortælle om denne side af vor fælles fugtige fortid.

LØRDAG DEN 23. MAJ kl. 14 PÅ FLYNDERUPGÅRD.

På denne eftermiddag er der atter chance for at se på museet under kyndig vejledning - tag bare familie og naboer med, de har fortjent et godt besøg på vort museum. ANNE MEJKEN SNERUP RUD vil også være tilstede fortælle om, hvad der er sket i den forløbne tid, og hvad der skal ske i den nærmeste fremtid. Vi håber, at der vil være nye genstande fra Det gamle Tikøb at vise frem.