



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Studenterne
fra
1848



99.3: St. 94

1888

VED

JUBILÆUMS-FESTEN

FOR

STUDENTERNE FRA 1848.

DEN 11. SEPTEMBER 1888.



KJØBENHAVN.

L. A. JØRGENSENS BOGTRYKKERI.

1888.

1.

1848—1888.

Mel.: Klang mina flickor —

Husker I Dagen, da Artiums-Horden
havde paa sin Hue Minerva'en sat,
stormed med Stolthed fra Studiegaarden,
bærende ved Brystet sit Borgerbrevs Skat!
Verden var aaben og lyst var vort Sind,
lyst som en Eng mellem løvsprungne Skove,
Øjet tog Maal af den stejleste Tind,
hvad turde Russen ej vove!

Forskud vi hæved' paa straalende Vorden,
baded' os i Solens og Sejrenes Skin ---
Frihed og Danskhed og Bro'rskab i Norden
skrev vi paa vor Fane — og punshed den ind!
Dannebrog selv fik saa kraftig en Lød,
Slagtummel rysted' vort ensomme Kammer ---
hvem kunde læse, naar luende rød
Dybbøl --- og Stolk --- stod i Flammer!

Tiderne skifted' — Studenten blev Borger,
 Embedsmand og Fader til langstrakte Børn;
 Bølgegang blev der af Glæder og Sorger,
 Vingerne hang ned paa Begejstringens Ørn.
 Danmark blev mindre, og Slægten blev tung,
 Fædrelandssangene knap kunde synges;
 Ungdommen, den var just ikke for ung —
 kan saa vi Gamle forynges?

Nu er vi rykked' saa henad de sexti,
 mange kjære Venner forlængst kaldtes bort —
 dog mangt et Værk, mangt et Ord var der Væxt i,
 vi fra 48 ej helt kom tilkort!
 Ej vore Pund har vi dorsk gravet ned,
 Livet fik ogsaa vort Indskud af Kræfter,
 stort eller lille — var Hjertet blot med,
 Blomstring og Frugt følger efter!

Vel er vi ej saa ungdommelig glade,
 saadan som da Rusaarets Foraar vi nød,
 higed' mod Lyset som nyfødte Blade,
 kjendte sagtens lidet til Sorg eller Død —
 dog, er det Høst, lad os samle med Flid
 Hjemmenes Axkrans og Arbejdets Kjerner,
 samle os selv i den rullende Tid,
 se mod de evige Stjerner!

Chr. Richardt.

II.

Danmark.

(fca 1873).

Mel.: Kong Christian stod ved højen Mast.

Det var et Aar, da Danmark skjalv.

Men Nød og Meen
slog op det unge Frihedshvalv,
slog ned hver Jegets Afgudskalv,
slog Ild, saa der blev Heel af Halv
og Viljen een!

Hvor græd vi som af samme Bryst,
hvor sang vi ved vor Julidyst,
hvor var vi dog i Nød og Lyst
som Een!

Saa kom et Aar, da Danmark laa
i Tvivl for Tro,

Da ingen Stjerneglimt vi saa,
da overalt var Taager graa,
da Fuglesangen gik istaa
for Ørnens Klo,

da Danmarks Løve, Fortids Vagt,
af Tvedragt som af Overmagt
blev selv lig Bronceløven flakt
i To.

Men Han, som løfted' Danmarks Vaar
af Havets Skjød,
som vogtet har i tusind Aar
hin Modersmaalets Abildgaard,
med Ydunsfrugt mod dybest Saar,
for Orm og Død, —
Han Løven sammensmelte kan,
og hele vort værkbrudne Land
og vække Kjærlighedens Brand
af Glød.

Saa mindes kun vor Foraarstid
med Haab og Mod!
Og blev det end en Sommer strid,
endnu forinden Vinter hvid
kan Høsten vorde klar og blid
og Danmark god!
Vort Land, som gav os Viv og Ven,
tag Du vor Kraft, brug os som Mænd!
Og stig saa ungt og karsk igjen
af Tidens Flod!

Chr. Richardt.

III.

Hilsen

til

„dem fra 48“

fra

Festkomiteen.

Mel.: Hvi rose I saa vore Fædre.

De »Russer« fra Otte og fyrre
har fyrre Aar fyldt — ongefær,
og fyrre, som ej trilled' Tørre*),
vil være idag unge her.
Sid ej da saa træ'de som Fyrre,
thi selv kun en eneste Fyr
vor Fyraftens Fryd kan forstyrre,
hvis ej han paa Lampen faar Fyr!

Ja, Sønner af »alma mater«!
I kom jubilerende hid
for med Eders tro Kammerater
at dele en Slurk og en Bid.
Hvor kraftigt Jert Livshjul end prenter
sit Spor paa den rullende Fart —
er I da endnu vel Studenter
af gammel og hæderlig Art?

*) Efter „Nyeste Retskrivningsregler“ for „Tørv“.

I Hyrder, der alvorsfuldt virke
 i Gejstligheds ærbare Skrud
 og lægge hver Søndag i Kirke
 med Fyndighed Texterne ud, —
 vist lønligt paa Søgndage henter
 i Tanken fra Mythernes Old
 den Tid, I som brave Studenter
 hver Aften gik glade paa Sold!

I Thingstude, Rettens Betjente,
 graahærdede Folk paa Kontor,
 som hævde med Loven in mente:
 Ej hjælper, min Søn! »Kjæremo'r« —
 o, Skalke-Augurer! I kjendt er:
 I gottes ved Mindet, da I
 tog Livtag som djærve Studenter
 med Vægtene og Politi!

I Salvere, som af Jer Køje
 maa tørne ved Natklokkens Klang,
 men lukke saa jevnlig et Øje
 paa Andre — for sidste Gang:
 mod Lægfolk, som kure, jo spændt er
 Jer Bue og gjalder Jer Lur —
 husk dog, hvor som unge Studenter
 I frit og med Held gjorde Kur!

I Pidskere, Stokphilo-loger
 (om »sejsten« i Strid og »de smaa«),
 bemosede som Pædagoger —
 besind Jer dog endelig paa,

forinden I Spanskrøret henter
 til Piltenes bævrende Bag,
 den Gang, I som frie Studenter
 gav Rektor og Skole — Goddag!

Og I, som fik laskede Tailer
 af Handel, Fabrik, Industri
 (monstro Jer dog gik med Medailler
 de Dommerho'der forbi?!): —
 Afsætning og Experimenter
 tit volde Jer Vrøvl og Vapørs,
 mer sorgfri I var som Studenter
 trods ›Tomas‹ i Mave og Børs!

I gaa nu til Sulet og Kagen
 — vi haabe, det alt er krabat —
 men vi, vi vil først gaa til Sagen,
 den ogsaa er ret ›delikat‹:
 Bliv ved og vær ægte Studenter,
 le v vel, og én Ting er da vis:
 at ej vi forgjæves Jer venter,
 saasnart — uh! — den staar paa 50!

P. K. V.

A. M.

IV.

Hiilsen til Sønderjyderne.

(fra 1873).

Mel.: Snart er Natten svunden.

Mindets Syner drage
festligt os forbi;
hvilken Ungdomssage
straaler ej deri --
naar var Tiden større,
rigere paa Haab,
end da »Otte og Fyrre«
gav vor Ungdom Daab!

Dengang, vakt af Dvale,
lig et mægtigt Vejr
fra de lave Dale
Aanden steg til Sejr;
Kampens Lurer toned,
Friheds Lænker sang --
gyldne Vinger kroned
Dannebroges Stang!

Thi da Voldsmænd krænked
Danskens Odelsret
og sit Blod han skjænked
for sin dyre Plet,

over Slesvigs Vange
saas det gamle Flag,
hilst af danske Sange
efter vundne Slag.

Nu det ses ej vaje,
hvor sit Blod han gav
nu er af vor Eje
selv den Tapres Grav!
Nu den danske Tunge
er en fredløs Røst,
hvor den hørtes runge
højt i Sejrens Lyst.

Brødre hist, som lide
under Tryk og Tvang,
faar end ej vi stride
nu med Staal og Stang,
er dog Alt, hvad kuer
Jer, vor Sjælenød.
som den Død, Jer truer,
er vor egen Død!

Derfor tungt det kjendes
her i Festens Stund,
at hvad Jer nu sendes,
er en Hilsen kun ---

maatte den dog bringe
Jer fra Axelstad
bag sin Duevinge
end et Olieblad!

Baarne selv paa fagre,
Ungdomsminders Strøm,
lade vi den flagre
med vor bedste Drøm;
lade vi den dale
ned paa Slesvigs Jord;
lade vi den tale,
Brødre, disse Ord:

Vi vil aldrig slippe!
Fælles Taal og Tro
er en mægtig Klippe,
er vor Fremtids Bro!
Ja, vi trygt det sige,
som vort Hjerte vil:
Danmarks gamle Rige
hører I end til!

Carl Andersen.



V.

For Kvinden.

Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge.

Naar Mø og Yngling mødes
I fagre Ungdomskaar,
Saa føler man saameget,
Som knapt man selv forstaar.
Det er, som selve Himlen
Alt fandtes her paa Jord,
En salig Drøm man drømmer,
Hvorfor man fattes Ord.

Man føler Blodet pulse,
Man mærker Hjertets Slag,
Alt synes da forynget
Som paa en Foraarsdag,
Thi Kjærlighedens Straaler
Som Solens varme Glød
Formaar at trylle Blomster
Trindt frem af Jordens Skjød.

Men Pigen bliver Kvinde,
En Yngling bliver Mand,
Og Kjærligheden havner
Til sidst i Venskabs Land;

Da drømmes der ei længer
Saa underfuldt og sødt,
Dog derfor Hjertet ikke
Er blevet koldt og dødt.

Thi er den stærke Flamme
End dulmet i vort Bryst
Og nu lig Solens Straaler
En venlig Dag i Høst,
Dog Hjertet ejer Varme,
Kan slaa med Liv og Lyst,
Og glad vort Livs Veninde
Vi slutte til vort Bryst.

Vor Ungdoms Tryllerinde,
Vor Manddoms bedste Lyst,
I Modgang som i Medgang
Vor Støtte og vor Trøst,
Det er den hulde Kvinde,
Jeg priser ved min Sang,
Lad os da hylde hende
Ved festlig Bægerklang.

Wilhelm Moldenhawer.



FORTEGNELSE

OVER

STUDENTERNE FRA AARET

1848.

	Dimissor	
Aagaard, J. B.	Privat.	Cand. phil., Overtelegrafist i Kjøbenhavn.
Aagaard, U. C. F. A.	Privat.	Cand. med. 1856, død som praktiserende Læge i Odder (1859).
Andersen, C. C. T.	Reykjavik Sk.	Cand. phil., død som Slotsforvalter paa Rosenborg, R.* , D. M. m. m. (1883).
Assens, O. S.	v. Westenske Inst.	Cand. theol. 1853, Sognepræst til Rødby og Ringsebølle, Provst for Fuglse Herred i Laaland-Falsters Stift, R.*
Baggesen, F. A. J. C.	Randers Sk.	Cand. phil., Seminarist, Skolebestyrer i Sverig.
Beck, E. F.	Privat.	Cand. juris 1854, Godsinspektør paa Grevskabet Lerchenborg, Justitsraad, R.*
Bekker, J. P.	Uden Dimissor.	Cand. theol. 1856, Sognepræst til Finderup i Sjællands Stift, Provst,
Bertelsen, J. C. C.	RibeSk. (Tentamen).	Cand. theol. 1857, Sognepræst til Jetsmark i Aalborg Stift.
Biering, J. B.	Nykjøbing Sk.	Cand. theol. 1855, Sognepræst til Vigersted og Kværkeby i Sjællands Stift.
Blicher, L.	Nykjøbing Sk.	Cand. phil., fhv. Adjunkt ved Flensborg Skole, død i Kjøbenhavn (1882).
Boesen, T. V.	Privat.	Cand. polit. 1852 og 1853, Fuldmægtig under 3die Revisionsdepartement.
Brendstrup, H. C. M.	Aarhus Sk.	Cand. juris 1855, fhv. Landfoged paa Færøerne, bor i Kjøbenhavn.
Brorson, C. S.	Aalborg Sk.	Cand. med. 1856, fhv. Korpslæge ved 3die Bataillon i Helsingør, død (1884).
Bruhn, C. H.	Odense Sk.	Cand. theol. 1857, Sognepræst til Rørby i Sjællands Stift.

	Dimissor.	
Buchwald, J. L. F.	Privat.	Cand. juris 1855, Herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder, Birkedommer og Skriver i Lehns Birk.
Bøggild, D. H.	Aalborg Sk.	Cand. philol. 1855, død som Rektor ved Aalborg Kathedralskole (1887).
Christensen, A. L.	Aalborg Sk.	Cand. phil., død (1855).
Clausen, J.	Privat.	Cand. theol. 1853, Dr. phil., Biskop over Aarhus Stift, R.*, D. M.
Colding, F. I. H.	Aalborg Sk.	Cand. theol. 1855, Sognepræst til Raklev i Sjællands Stift.
Curjel, J. S.	Horsens Sk.	Cand. med. 1855, fhv. Korpslæge ved 7de Regiment, R.*, bor i Kjøbenhavn.
Dahl, C. N.	Viborg Sk.	Cand. phil., død (1853).
Dahlenborg, J. C. L.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. philol. 1857, Rektor ved Aarhus Kathedralskole.
Dahlerup, C. F.	Aarhus Sk.	Cand. theol. 1854, Sognepræst til Store og Lille Fuglede, Provst for Arts og Løve Herreder i Sjællands Stift.
Daugaard, H.	Privat.	Cand. phil., død.
Dein, R. M.	Privat.	Cand. phil., død som Fuldmægtig i Finantsministeriet og Kammerassessor (1878).
Düsterdich, A. V.	Fredericia Inst.	Cand. phil., Lærer ved Christianshavns Betalingsskole.
Ebbesen, C. P. S.	Privat.	Cand. theol. 1856, Lærer ved Østre Friskole i Kjøbenhavn.
Eckersberg, H. J.	Privat.	Cand. phil., død som Kancellist i Finantsministeriet (1878).
Engberg, L. P. C.	Slagelse Sk.	Cand. juris 1855, Overretsprokurator i Kjøbenhavn.
Engelhardt, H. C. C.	Privat.	Cand. phil., død som Medhjælper ved det Oldnordiske Musæum, Professor, R.*, D. M., F. M. (1881).
Ewertsen, H. G. F.	Roskilde Sk.	Cand. phil., gik frivillig i Krigen 1849, Agent i Australien.
Finsen, H. C. S.	Reykjavik Sk.	Cand. juris 1856, Stiftamtmand over Ribe Stift, R.*, D. M.
Finsen, J. C.	Reykjavik Sk.	Cand. med. 1855, død som Stiftsfysikus i Laaland-Falsters Stift (1885).

	Dimiseor.	
Fog, T. J.	Nykjøbing Sk.	Cand. phil., død.
Fogh, A. T. A.	Borgerdsk p. Chvn.	Cand. juris 1855, Amtsforvalter for Holstebro Distrikt.
Friis, L. N.	Privat.	Cand. juris 1855, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Skjelskør, Herredsfoged og Skriver i Vester Flakkebjerg Herred.
Frimodt, J. C. R.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. theol. 1854, død som Sognepræst ved St. Johannes Kirke i Kjøbenhavn, R.*, D. M., (1879).
Goos, H. A. T. W.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. juris (dan. & slesv.) 1854, død som Borgmester i Stege, m. m., R.*, (1881).
Gunløgsgen, O. B. W. L.	Reykjavik Sk.	Cand. phil., Dr. phil. (i Louvain), Journalist i Paris.
Halkier, H. C.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. juris 1856, Fuldmægtig og fungerende Expeditionssekretær i Finansministeriets Kontor for Anvisningsvæsenet.
Halfðanarson, H.	Reykjavik Sk.	Cand. theol. 1854, Lector theologiæ og Forstander for Dannelsesanstalten for vordende Gejstlige paa Island, R*.
Hansen, C.	Privat.	Cand. juris. slesv., Herredsfoged i Broager.
Hansen, F. A. F. C.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. juris 1854, død som Expeditionssekretær i Staldskriverkontoret, Justitsraad, R*. (1886).
Hansen, L. S.	Nykjøbing Sk.	Cand. theol. 1856, Sognepræst til Gloslunde og Græshave i Laaland-Falsters Stift.
Hastrup, A. V.	Sorø Sk.	Cand. juris 1857, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Præstø, Birkedommer og Skriver i Vordingborg Nordre Birk.
Herskind, P. R. A.	Aarhus Sk.	Cand. theol. 1856, Sognepræst til Tranbjerg i Aarhus Stift.
Hirschsprung, H.	Privat.	Cand. med. 1855, Dr. med., Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital i Kjøbenhavn, Professor.
Hjort, B. C. W. L.	Metropolitansk.	Cand. theol. 1854, Sognepræst til Nyborg med Hjulby Fialialkirke, Provst for Vindinge og Gudme Herreder i Fyns Stift, R*.

	Dimissor.	
Holm, A. C.	Aarhus Sk.	Cand. theol. 1855, Sognepræst til Hatting og ad interim til Torsted i Aarhus Stift.
Holm, F. E.	Privat.	Cand. polyt. 1854, Administrator, R*.
Holst. P. N.	Privat.	Cand. phil., død.
Holstein, J. A.	Privat.	Cand. med. 1855, Overlæge ved Frederiksberg Kommunehospital, R*.
Holten, H. N.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. theol. 1854, død som Sognepræst til Torning og Lysgaard i Aarhus Stift (1871).
Holten, J. J.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. juris 1854, Cand. polit. 1856, Birkedommer og Skriver i Hørsholm Birk, Kammerjunker, R.*, R. St. A. 3., M. G. 3., T. M. 3., T. O. 3., Gr. Fr. 4., I. M. & L. 5.
Hoskjær, J. H.	Privat.	Cand. phil., fhv. dansk Konsul i Marseille, R*, D. M., bor i Paris.
Høm, N. C.	Privat.	Cand. phil., Redaktør af „Nordjyllands Folkeblad“.
Isaacsen, B.	Randers Sk.	Cand. juris 1855, Herredsskriver i Nørvang og Tørrild Herreder.
Juel, N. R.	Privat.	Cand. phil., død som Besidder af Stamhuset Hverringe og Kammerherre (1878).
Jørgensen, H. P.	Roskilde Sk.	Cand. theol. 1859, Sognepræst til Trige og Ølsted i Aarhus Stift.
Klein, T. D.	Nykjøbing Sk.	Cand. juris 1854, død som Borgmester, Byfoged, By- og Raadstueskriver i Kallundborg (1877).
Knudsen, H. J. B.	Privat.	Cand. juris. slesv. 1857, Fuldmægtig i 1ste Revisionsdepartement.
Knudsen, J.	Odense Sk.	Cand. theol. 1854, død.
Knudsen, C.	Odense Sk.	Cand. theol. 1855, Sognepræst til Avernakø under Fyns Stift.
Koch, J. H.	Privat.	Cand. mag. 1859, Overlærer ved Randers lærde Skole.
Krabbe, H.	Metropolitansk.	Cand. med. 1855, Dr. med., Lærer i Anatomi og Fysiologi ved Veterinær- og Landbohøjskolen, R*.

	Dimissor.	
Krarp, C. M.	Aalborg Sk.	Cand. philol. 1855, Rektor ved Roskilde Kathedralskole, R*.
Krestensen, A. T.	Nykjøbing Sk.	Cand. phil., død.
Krog, J.	Odense Sk.	Cand. theol. 1854, død som Sognepræst til Kjerteminde og Drigstrup i Fyns Stift (1877).
Kruise, L. F.	Privat.	Cand. juris 1854, død som Birkedommer og Skriver i Grevskabet Muckadells m. fl. Birker (1886).
Købke, C.	Sorø Sk.	Cand. juris 1855 og 1856, Justitiarius i Landsoverretten i Viborg, R*, D. M.
Lange, T.	Viborg Sk.	Cand. theol. 1857, Professor, død (1887).
Larsen H. T. E.	Privat.	Cand. med. 1856, død (1857).
Laurberg, L.	Ribe Sk.	Cand. theol. 1854, død som Sognepræst til Taarup, Kvols og Borris i Viborg Stift (1870).
Lauritzen, F. M.	Horsens Sk.	Cand. juris 1854, død som Assistent under Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn (1880).
Leth, J. M.	Sorø Sk.	Død som Gaardejer i Jernvedlund ved Ribe.
Leth, J. P. C. K.	Privat.	Cand. polit. 1858, død som Assistent i Finantsministeriet (1870).
Lindhardt, M. G.	Aarhus Sk.	Fhv. Sekondløjtnant i Artilleriets Krigsreserve, død i Australien for flere Aar siden.
Luun, A.	Privat.	Cand. phil., Ejer af Lammehave i Fyn.
Lütken, P. V.	Privat.	Cand. med. 1857, praktiserende Læge i Aalborg, R. St. A. 3.
Madsen, A. M.	Roskilde Sk.	Cand. phil., bor i Kjøbenhavn.
Magnussen, V.	Privat.	Cand. juris 1855, bor i Kjøbenhavn.
Mariager, P.	Privat.	Cand. phil., Journalist i Kjøbenhavn.
Marschall, A. L. J.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. med. 1856, død (1858).
Michelsen, C. A. V.	Viborg Sk.	Cand. phil., død som Medarbejder ved det meteorologiske Observatorium i Leipzig (1876).
Moldenhawer, V. A. D.	Privat.	Cand. polit. 1852, Administrator af de Schimmelmanske Godser.

	Dimissor.	
Moltke, F. M. A.	Aalborg Sk.	Cand. juris. 1855, Kammerjunker, død i Vestindien (1857).
Mygind, H. J. J.	Aalborg Sk.	Cand. theol. 1855, Sognepræst til Fraugde i Fyns Stift.
Müller, R. C. P.	Aarhus Sk.	Cand. theol. 1854, død som residerende Kapellan i Viborg, (1867).
Møller, A. P. B.	Viborg Sk.	Cand juris. 1854, Overintendant, Kontorchef i Krigsministeriet, R*.
Møller, J.	Privat.	Cand. theol. 1856, residerende Kapellan ved Vor Frue Kirke i Odense.
Neergaard, H. C. F.	Frederiksborg Sk.	Cand. philol. 1856, Overlærer ved Nykjøbing Kathedralskole.
Nielsen, C.	Odense Sk.	Cand. theol. 1854, pensioneret Lærer, bor i Odense.
Nielsen, C. A.	Privat.	Cand. phil., død som Oberstløjtnant i Ingeniørkorpsen og Departementschef i Krigsministeriet, K. ² , D. M. (1886).
Nyholm, G. W.	v. Westenske Inst.	Cand. theol. 1856, Inspektør ved Christianshavns Betalingsskole.
Petersen, E. N. C.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. med. 1855, praktiserende Læge i Kolding.
Petersen, J. P. S.	Odense Sk.	Cand. theol. 1854, Inspektør ved Voldkvarterets Betalingsskole i København.
Plum, P. A. J.	Metropolitansk.	Cand. med. 1854, Dr. med., Professor i Kirurgi ved Københavns Universitet og Overkirurg ved Frederiks Hospital, R*, R. St. Stan. 2, S. N. 3.
Pontoppidan, H. J.	Ribe Sk.	Cand. med. 1854, død som Distriktslæge i Ringkjøbing (1874).
Recke, P. E.	Aalborg Sk.	Cand. phil., bor i Nordamerika.
Reimer, A. G. H.	Odense Sk.	Cand. theol. 1855, Sognepræst til Vemmeløv og Hammershøj i Sjællands Stift.
Ricard, C. F.	Metropolitansk.	Cand. juris. 1853, Departementschef i Justitsministeriet, K. ¹ , D. M., S. N. 2 ¹ , N. St. 0. 3.
Richardt, E. C.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. theol. 1857, Sognepræst til Vemmetotte Kloster i Sjællands Stift, R*.
Rohde, J. A. E.	Privat.	Cand. phil., fhv. Underlæge, død (1884).

	Dimissor.	
Rottbøll, F.	Roskilde Sk.	Cand. juris 1854, Intendant ved 5te Dragonregiment, R*.
Rørdam, T. S.	Fredericia Inst.	Cand. theol. 1855, Dr. phil., Sognepræst til Bremerholms Menighed i Kjøbenhavn, Provst for Holmens Provsti, R*.
Salomonsen, L. V.	Privat.	Cand. med. 1855, Dr. med., Kommunelæge i Kjøbenhavn, Fattiglæge ved det mosaiske Trossamfund.
Schau, H.	Sorø Sk.	Gik i Krigen og døde som Sekondløjtnant i Infanteriet (1851).
Schwensen, R. C. B.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. phil., t. T. Bibliotheksassistent i Studenterforeningen.
Schjørring, C. P. C.	Horsens Sk.	Cand. juris 1854, Borgmester, Byfoged, By- og Raadstueskriver i Kolding.
Seidelin, J. E.	Privat.	Cand. phil., fhv. Kancellist under Hofmarskallatet, Kammerassessor, bor i Kjøbenhavn.
Skibsted, H. V.	Nykjøbing Sk.	Cand. juris 1856, Assessor i Lands-overretten i Viborg, R*.
Smith, O. F.	Roskilde Sk.	Cand. phil., Kjøbmand i Hull.
Snæbjarnarson, J.	Reykjavik Sk.	Cand. juris 1857, død som Sysselmand paa Island (1858).
Sponeck, G. L. J., Greve.	Privat.	Cand. phil., Ejer af en Gaard i Nøddebo.
Steinthal, T. F. W.	Randers Sk.	Cand. juris 1856, Overretsprokurator i Kjøbenhavn.
Stochholm, C. C. J.	Viborg Sk.	Cand. theol. 1854, Sognepræst til Borup i Aarhus Stift, Provst.
Studsgaard, C. L.	Borgerdsk. p. Chvn.	Cand. med. 1855, Dr. med., Overkirurg ved Kjøbenhavns Kommunehospital, Professor, R*.
Thalbitzer, H. G.	Privat.	Cand. juris 1854, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Ringsted, Herredsfoged og Skriver i Ringsted Herred, Birkedommer og Skriver ved Skjoldnæsholms og Svenstrupgaards Birker, R*.
Thorkelsson, J.	Reykjavik Sk.	Cand. philol. 1854, Dr. phil., Rektor ved den lærde Skole i Reykjavik, R*.

	Dimissor.	
Thorlacius, B. E.	Reykjavik Sk.	Cand. phil., død som praktiserende Læge paa Island (1867).
Tutein, W. A.	Privat.	Cand. phil., Grosserer i Kjøbenhavn.
Unna, A.	Sorø Sk.	Cand. phil., død som Plantageejer og dansk Konsul i Honolulu paa Sandwichsøerne (1885).
Ussing, C. V.	Metropolitansk.	Cand. juris 1855, død som Assessor i Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret (1871).
Vadum, O.	Randers Sk.	Cand. theol. 1854, død som Sognepræst til Hyllested og Rosmus i Aarhus Stift (1872).
Vahl, J.	Sorø Sk.	Cand. theol. 1854, Sognepræst til Nørre Vedby og Nørre Alslev i Laaland-Falsters Stift, Provst.
Vind. C. R. E.	Sorø Sk.	Cand. polit. 1854, Gesandt i Berlin, Kammerherre, S. K.*, D. M., R. H. Ø., R. St. A. 1., Gr. Fr. 3, B. L. 5.
Werner, L. J. D.	Slagelse Sk.	Cand. med. 1855, Distriktslæge i Ringsted.
Westrup, C. A. A.	Privat.	Cand. juris. 1854, død som Herredsfoged i Bornholms Vestre Herred (1879).
Winding, L. V.	Sorø Sk.	Cand. phil., død.
Wolff, M. A. A.	Privat.	Cand. polit., død i Amerika.
Wulff, D. H.	Randers Sk.	Cand. philol. 1856, Overlærer ved Aalborg Kathedralskole.
Zahlmann, C. W. E.	v. Westenske Inst.	Cand. med. 1855, praktiserende Læge i Kjøbenhavn.