

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almenyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

STAMTAVLE

over

Legind — Hansen

slægt

Stamtavle

over faders - Poul Andreas Hansen
og moders - Petrea Christiane Legind - slægt.

På faders side tilbage til 1778
På moders side tilbage til 1674
og samtidig ført frem til stamtavlens fremstilling
i juli 1962.

På slægtens vegne udarbejdet
og i taknemmelighed tilegnet
faders og moders
minde.

Niels Einar



Poul Andreas Hansen
1853-1938



Petrea Christiane - f. Legind
1855-1944



Andreas Hansen
1781-1836



Niels Hansen
f. 1815



Mariane - f. Petersen
1778-1838



Peder Christian Olesen Legind
1817-1854



Caroline Marie Aggerholm
1822-1914

Oktober 1960 påbegyndte jeg et forsøg på at føre »Stamtavlen over slægterne Aggerholm og Preetzmann« videre, idet jeg henviser til nævnte stamtavles side 18, pkt. 5. Ved denne videreførelse har det været min agt at knytte trådene tilbage til Hansens og Leginds slægternes forfædre; en slægtsbogs tørre tal føjet ind i et skema, kan vel have interesse, men skulle man kunne tegne et billede af vore to slægters ophav, ville det muligt føre til, at disse tilføjes ville blive læst med interesse.

Stamtavlens side 18, pkt. 5 siger:

Petrea Christiane Legind, født i Hvidbjerg 8. maj 1855, gift 1882 med handelsgartner Poul Andreas Hansen af Højris, siden Nykøbing Mors, født i Rudkøbing 5. nov. 1853 – de havde 7 børn, hvoraf nr. 2 – Anna – døde som lille, hvorfor optegnelserne kun omfatter de i slægtstavlen nævnte 6 børn, deres ægtefæller og børn, hvorefter jeg agter at føre bladene videre ud med data.

Poul Andreas Hansen, død 20. april 1938 i Nykøbing Mors.
Petrea Christiane Legind, død 22. april 1944 i Nykøbing M.

- A. Ella Theodora Legind Hansen.
- B. Astrid Legind Hansen.
- C. Thyra Legind Hansen.
- D. Niels Einar Legind-Hansen.
- E. Tage Legind-Hansen.
- F. Ove Legind-Hansen.

- A. Ella Theodora Legind Hansen, født på Højris, Morsø, den 31. maj 1883, gift med købmand – senere sparekassedirektør – Søren Christian Sørensen, Nykøbing M., født 28. nov. 1877.

Afgået ved døden den 8. juni 1959.

Børn:

- a. 1. Astrid Sørensen.
- a. 2. Hans Sørensen.
- a. 3. Carl Christian Sørensen.
- a. 4. Anna Elise Sørensen.
- a. 5. Aksel Sørensen.
- a. 6. Inger Marie Sørensen.
- a. 7. Helga Sørensen.

- a. 1. Astrid Sørensen, født den 24. marts 1906, gift med førstelærer – senere forstander på statsungdomshjemmet Bøgildgaard – Svend Aage Andersen, født i København den 7. marts 1901 som søn af kriminalassistent C. A. Andersen og hustru Marie – Sønderborg.

Børn:

- I. Jørgen Andersen, født på Bøgildgaard den 7. juni 1932 – toldbetjent, gift 1956 med Lena Mikkelsen, født den 8. oktober 1933 som datter af portør N. P. Mikkelsen, Kalvehave.

Børn:

- I.1. Susanne Andersen, født den 22. oktober 1956.

II. Henning Andersen, født på Bøgildgaard den 15. februar 1936 – stud. pharm., gift 1961 med Birthe Würtz Gadegaard, f. 16. september 1940 som datter af malermester Sv. Aa. Gadegaard, Kjellerup.

a.2. Hans Sørensen, født i Nykøbing Mors den 20. juli 1907 – købmand i Thisted – gift med Henny Grønkjær, født i Thisted den 31. marts 1910 som datter af overbibliotekar Niels Grønkjær, Thisted.

Børn:

I. Karen Sørensen, født i Nykøbing Mors den 7. oktober 1934 – beskæftigelsesterapeut – gift med Edin Kjær – seminarieadjunkt – født den 13. august 1929 i Mainstee, Michigan, USA, som søn af købmand Kjær og hustru, Århus.

II. Lise Sørensen, født i Thisted den 17. januar
1939 – lægesekretær –

III. Peter Sørensen, født i Thisted den 6. juli 1942
– tømrerlærling –

- a.3. Carl Christian Sørensen, født den 27. maj 1909 i
Nykøbing Mors – afdelingschef ved forsikringsse-
lskabet »Danmark«, gift med Karen Ebba Larsen,
født i København den 13. juli 1921 som datter af
Niels Marinus Larsen, født i Hylstrup den 15. juli
1894 og hustru Karla, født i Odense den 31. juli
1896.

Børn:

I. Søren Christian Sørensen, født i København den 25. oktober 1950.

II. Anne-Marie Sørensen, født i København den 15. januar 1953.

- a.4. Anna Elise Sørensen, født i Nykøbing Mors den 2. februar 1912 – kliniksekretær på tandlægeklinik – gift 9. december 1933 i London med Gottlieb Iwan Michel, født den 8. september 1909 i Märstetten, Schweiz, søn af pastor Alfred Michel og hustru Frieda født Häberli.
Ægteskabet opløst 1955.

Barn:

Jan Sigurd Adrian Michel, født i Beckenham, Kent, England, den 4. marts 1936 – gift 26. december 1959 med Aase Rask Thomsen, født den 9. juli 1936 som datter af skoleinspektør Holger Rask Thomsen og hustru Anna Kristine, født Madsen.

Børn:

Maria Michel, født 29. september 1961 i Silkeborg.

- a.5. Aksel Sørensen, født i Nykøbing Mors den 27. juli 1913 – fabrikant, gift med Margit Schwanenflügel, født i København den 18. juni 1919 som datter af Poul J. Schwanenflügel og hustru Sigrid J., født i Vonsild.

Børn:

- I. Claus Erik Sørensen, født i Gentofte den 5. november 1941 – elektrikerlærling –

II. Birgit Sørensen, født i Gentofte den 26. maj 1943.

III. Jens Christian Sørensen, født i Gentofte den 23. februar 1949.

a.6. Inger Marie Sørensen, født i Nykøbing Mors den 24. marts 1915, gift med repræsentant hos A. Michelsen, Kgl. Hof- og ordensjuveler, Kjeld Garde Jørgensen*), født i Brønshøj den 27. juni 1910 som søn af Holger Garde Jørgensen og hustru

Karen, født Re'e.
Afgået ved døden den 21. november 1955.

Børn:

I. Niels Garde Jørgensen, født den 27. januar
1941.

II. Vibeke Garde Jørgensen, født den 30. sep-
tember 1945.

*) Slægtstavle over slægten Riises descendenter side 6,
pkt. 4 B.

- a.7. Helga Sørensen, født i Nykøbing Mors den 7. marts 1919, gift med Arne Kristian Mikkelsen, født i Junget sogn i Salling den 19. januar 1912 – stadsdyrlæge i Holstebro – søn af gårdejer John Mikkelsen, »Skammergaard«, Junget, og hustru Ane Magdalene, født Jensen i Kolding.

Børn:

- I. Per Andreas Mikkelsen, født i Nykøbing Mors den 29. august 1940.

- II. Sigurd Thyge Mikkelsen, født i Århus den 29. marts 1943.

III. Hans Christian Mikkelsen, født i Århus den
1. oktober 1944.

IV. Gert Arne Mikkelsen, født i Holstebro den
22. juni 1947.

V. Poul Martin Mikkelsen, født i Holstebro den
18. januar 1952.

- B. Astrid Legind Hansen, født i Nykøbing Mors den 29. april 1886, gift den 15. november 1914 med Joachim Buttenschøn, født i Toustrup, Dallerup sogn, den 16. maj 1888 – lærer i Ry ved Aaen, i Astrup ved Arden og sidst i Sjelle ved Skovby. Afgået ved døden den 17. april 1959.

Afgået ved døden den 24. januar 1960.

Børn:

- b.1. Poul Buttenschøn.
- b.2. Kirsten Buttenschøn.
- b.3. Agnete Buttenschøn.
- b.4. Grete Buttenschøn.
- b.5. Hans Buttenschøn.
- b.6. Ragnhild Buttenschøn.

- b.1. Poul Buttenschøn, født i Ry 13. november 1915 – 1. reservelæge ved Militærhospitalets fysiurgiske afdeling – gift med Elna, født Christensen, som datter af socialinspektør i Herning Carl Marinus Christensen og hustru Jensine, født Bertelsen.

Børn:

- I. Joachim Buttenschøn, født i København den 1. juli 1948.

**II. Nicolai Buttenschøn, født i København den
3. oktober 1949.**

**III. Susanne Buttenschøn, født i København den
3. juni 1950.**

**IV. Benjamin Buttenschøn, født i København den
18. oktober 1952.**

**b.2. Kirsten Buttenschøn, født i Ry den 24. juni 1917
– lærerinde ved Resen skole ved Skive.**

b.3. Agnete Buttenschøn, født i Astrup den 10. november 1919 – lærerinde ved Resen skole ved Skive – gift med førstelærer ved Resen skole Carl Eriksen, født i Ølby ved Struer den 9. april 1919 som søn af gårdejer Evald Eriksen og hustru Anna, født Hartvigsen.

Børn:

**I. Hans Iver Eriksen, født i Hanbjerg ved
Struer den 11. maj 1945.**

II. Gunhild Eriksen, født i Egeris ved Skive
den 28. oktober 1948.

III. Evald Eriksen, født i Resen ved Skive den
28. juli 1951.

b.4. Grete Buttenschøn, født i Astrup den 4. september
1921. Alumne på Brejninge åndssvageanstalt
siden 1952.

b.5. Hans Buttenschøn, født i Astrup den 5. juni 1923
– arkitekt i Hadsten, lærer ved »Den jydsk Hånd-
værkerskole« i Hadsten – gift med Inga Kristof-
fersen, født i Højen ved Vejle den 10. april 1927.

Børn:

I. Ann-Inge Buttenschøn, født i Hadsten den
28. september 1952.

II. Vibeke Buttenschøn, født i Hadsten den 22.
januar 1954.

III. Mette Buttenschøn, født i Hadsten den 27. januar 1960.

b.6. Ragnhild Buttenschøn, født i Sjelle den 9. maj 1927, gift med seminarielektor Gunner Eriksen, født i Flynder ved Lemvig den 15. december 1920 som søn af gårdejer Evald Eriksen og hustru Anna, født Hartvigsen.

Børn:

I. Erik Eriksen, født i Nr. Nissum Seminarieby den 19. oktober 1948.

**II. Astrid Eriksen, født i Nr. Nissum Seminarie-
by den 2. februar 1951.**

**III. Birgit Eriksen, født i Nr. Nissum Seminarie-
by den 24. november 1953.**

**IV. Kim Jon Eriksen, født i Nr. Nissum Semi-
narieby den 16. maj 1956.**

V. Kirsten Eriksen, født i Nr. Nissum Seminarieby den 29. juni 1959.

C. Thyra Legind Hansen, født i Nykøbing Mors den 18. februar 1888 – tandtekniker – gift 1917 med detailhandler Christian Bang Blichfeldt i København, født i Hundige, Kildebrønde sogn, den 13. november 1879 som søn af lærer Søren Stilling Blichfeldt og hustru Sofie Frederike, født Blichfeldt. Christian Bang Blichfeldt afgået ved døden den 31. marts 1948.

Barn:

c.1. Tage Bang Blichfeldt, født i København, Enghave sogn, den 10. juni 1920 – sukkerhusarbejder –

D. Niels Einar Legind-Hansen, født i Nykøbing Mors den 24. februar 1889 – snedkersvend, sergent i infanteriet, senere snedkerfaglærer ved statsungdomshjemmet Bøgildgaard – gift med Johanne Abelone Pedersen, født i Skive den 17. april 1891 som datter af overportør Peder Pedersen, født i Rugballe ved Vejle den 28. oktober 1847 og hustru Margrethe Barbara Hambach, født den 15. januar 1859 i Skive.

Børn:

d.1. Mogens Legind-Hansen.

d.2. Birtha Legind-Hansen.

d.1. Mogens Legind-Hansen, født den 30. august 1925 i Bøgild, Thorning sogn – snedkersvend, sekondløjtnant i infanteriet, senere møbelark. ved Forsvarets materielintendantur – gift 28. februar 1953 i Brønshøj kirke med Mette Lilian Wahlstrøm, født den 27. december 1931 som datter af kriminalassistent Einar Charles Ottinus Wahlstrøm, født den 9. november 1890, og hustru Thora Emilie Kristensen, født den 24. februar 1892.

Børn:

I. Dorthe Legind-Hansen, født i Glostrup den 8. februar 1955.

II. Beathe Legind-Hansen, født i Glostrup den 20. september 1958.

d.2. Birtha Legind-Hansen, født den 23. april 1931 på statsungdomshjemmet Bøgildgaard, Thorning sogn, gift 14. april 1957 med Olav Kirkhus, født den 27. august 1924 i Kristiansand S., Norge – erhvervsvejleder ved Kristiansand skolevæsen – søn af lagerforvalter Ole Kirkhus, født den 8. januar 1888 i Brandval, Solør, Norge (afgået ved døden den 20. juni 1958) og hustru Olga Gunhilde Andersen, født den 18. november 1891 i Dalen, Oddernes, Norge.

Børn:

I. Anders Kirkhus, født den 23. maj 1959 i Kristianstand S., Norge.

II. Bernt Kirkhus, født den 22. april 1961 i
Kristianstand S., Norge.

E. Tage Legind-Hansen, født i Nykøbing Mors den 18.
august 1890 – landmand i Argentina, fra 1922 boels-
mand på Skanderborg Mark – gift 3. april 1923 med
Anna Marie Jørgensen, født den 12. september 1899
som datter af landmand Søren Jørgensen og hustru
Mathilda – Skanderborg Mark.

Børn:

- e.1. Edith Legind-Hansen.
- e.2. Lita Legind-Hansen.
- e.3. Søren Andreas Legind-Hansen.
- e.4. Poul Legind-Hansen.

- e.5. Lis Legind-Hansen.
- e.6. Henning Legind-Hansen.

- e.1. Edith Legind-Hansen, født i Skanderborg den 19. juli 1924, gift 3. november 1946 med Otto Knudsen, født i Stoubyskov den 29. januar 1921 som søn af husejer Rasmus Knudsen og hustru Mine.

Børn:

- I. Margit Legind Aamand Knudsen, født i Gramrøde, Nebsager sogn, den 1. oktober 1947.

- II. Tage Legind Aamand Knudsen, født i Gramrøde, Nebsager sogn, den 19. april 1952.

e.2. Lita Legind-Hansen, født i Skanderborg den 21. juli 1926, gift den 11. august 1944 med maskinarbejder Carl Wilhelm Møller, født i Århus den 20. september 1923 som søn af togfører Kaj Wilhelm Møller og hustru Helene.

Børn:

I. Kaj Wilhelm Møller, født i Skanderborg den 11. oktober 1944.

II. Anna Marie Møller, født i Århus den 29. januar 1949.

Ægteskabet opløst.

Nyt ægteskab indgået den 23. juli 1960 med maskinarbejder Jens Christian Linnebjerg Petersen, født i Hammerum 31. december 1934 som søn af væver Peter Linnebjerg Petersen og hustru Sigrid.

- e.3. Søren Andreas Legind-Hansen, født i Skanderborg den 2. marts 1929 – gartner i Århus – gift den 28. december 1957 med Oda Hansen, født i Yding den 26. oktober 1935 som datter af cykelhandler Aksel Hansen og hustru Sigrid, Yding.

Barn:

- I. Aksel Legind-Hansen, født i Århus den 21. oktober 1958.

- e.4. Poul Legind-Hansen, født i Skanderborg den 4. november 1931 – portør ved D.S.B. i Silkeborg – gift den 8. august 1953 med Grete Holt, født i Kolding den 19. juli 1929 som datter af overpostbud Niels Holt og hustru Elisabet.

Børn:

- I. Jørgen Legind-Hansen, født i Kolding den 5. juli 1954.

- II. Bente Legind-Hansen, født i Kolding den 20. juli 1955.

III. Joan Legind-Hansen, født i Silkeborg den 13. januar 1959.

e.5. Lis Legind-Hansen, født i Skanderborg den 3. november 1934, gift 29. maj 1957 med snedkermester Svend Møller Andersen, født i Ølsted den 23. juli 1926 som søn af vejformand Christian Møller Andersen og hustru Gudrun.

Børn:

I. Kirsten Susanne Møller Andersen, født i Ølsted den 24. februar 1958.

II. Karen Elisabeth Møller Andersen, født i Vejen den 13. maj 1959.

e.6. Henning Legind-Hansen, født i Skanderborg den 1. marts 1944 – maskinsmedelærling –

F. Ove Legind-Hansen, født i Nykøbing Mors den 22. marts 1894 – gartner i Bergen, i Kolding, i Nykøbing Mors og fra 1. oktober 1923 gartnerfaglærer ved statsungdomshjemmet Bøgildgaard – gift den 17. april 1922 med Olga Gjertine Andersen, født på Hop Bergen, Fana kommune, Norge, den 17. juli 1893 som datter af skomagermester Øistein Andersen, født på Bjørnstad, Holstenøen, Bergen, den 20. juni 1855 (afgået ved døden januar 1941) og hustru Martha Johannesdatter, født i Indre, Arna Bergen (afgået ved døden juli 1942). Afgået ved døden den 15. september 1957.

Børn:

f. 1. Martha Legind-Hansen.

f. 2. Poul Øistein Legind-Hansen.

f. 1. Martha Legind-Hansen, født i Oddermark, Thorning sogn, den 23. juni 1926, gift 1956 med Oddvar Bøthun, født i Øvre Eiker, Norge, den 2. august 1928 som søn af Olav Bøthun og hustru Bergljot, Tvedt, Norge – ingeniør ved »Storno«, København.

f. 2. Poul Øistein Legind-Hansen, født på Bøgildgaard, Thorning sogn, den 10. oktober 1930 – cand. pharm., brygmester ved Tuborg, Hellerup – gift den 4. september 1960 med korrespondent Grethe Ketty Hansen, født den 29. december 1930 i Sværdborg som datter af brugsforeningsuddeler Andreas Hansen (afgået ved døden september 1934) og hustru Marie Frederikke Dorthea.

Se slægtsbogen side 18 pkt. 5.

Jeg begynder så her med far. *Poul Andreas Hansen*, født i Rudkøbing den 5. november 1853 og døbt i Rudkøbing 5. marts 1854. (Afgået ved døden 20. april 1938 – 84½ år gammel).

Han blev konfirmeret 4. oktober 1868 og på sin 15 års fødselsdag begyndte han som lærling i gartneriet på Dragsholm. Hans uddannelse fortsattes i »Det kgl. Haveselskab«, på Hindsholm højskole mens Leopold Budde var lærer der og kaptajn Nielsen var forstander – se Børneforsorgens historie og bogen om »Anders og Dorothea Stephansen og deres spor« ved Ludvig Bech, 1941. – Han har været medhjælper på Fuglebakken – nu en bydel på Frederiksberg – hos Ægidius i Randers, på Krabbesholm ved Skive, på Glomstrup og på Højris – begge Mors. I 1884 flyttede far og mor til Nykøbing og startede egen forretning og gartneri. Først i Toftegade i en kælderlejlighed med havejord, hvor baneterrænet nu ligger. I 1888 flyttede de til »Jepsens Gaard«, Algade 6 – bagbygningen med have fra huset og til Grønnegade. Det gamle hjem som børn og børnebørn alle kender.

Poul's fader var tidligere skomagemester, nu brygger *Niels Hansen*, født den 7. december 1815 i Rudkøbing og gift med *Pouline*, født *Poulsen* den 5. december 1822. Han var borgerrepræsentant 1850–1856. Dette år flyttede han med familie til København, blev medarbejder ved »Morgenposten«. Fra 1863–1873 var han redaktør. Fra 1867–1873 var han folketingsmand i Holbæk-kredsen, men blev da som oktoberforeningsmand fortrængt fra rigsdagen. Han var en kongetro mand og den første, der her i landet kaldte sig journalist. Fars moder døde før hans konfirmation under svære lidelser af kræft, hvilken sygdom plagede hende i hendes sidste år. Senere tilføjes at farmoder *Pouline* afgik ved døden 1864.

Niels Hansens fader hed Andreas Hansen, født 1781, og Niels Hansens moder hed Mariane, født Petersen i 1778; de døde henholdsvis 1836 og 1838.

Niels Hansen med familie boede først i Odense – der nævnes undertiden Svendborg – men de flyttede i huj og hast til Rudkøbing, fordi der var opstået rygter om, at man ville presse håndværkerne i Odense til at gå ombord i flådens skibe, det var i tiden omkring 1807.

Andreas Hansens far vides der kun lidt om, han forlod hjemmet før Andreas blev født, det rygtedes, at han havde taget tjeneste blandt Holmens faste stok. Der havde han indskrevet sin ufødte søn – Andreas – blandt Holmens faste mandskab; men Andreas' moder, hvis navn er ukendt, fik ved formående mænds hjælp indskrivningen kendt ugyldig.

Andreas Hansen var en ret velstående skomagermester i Rudkøbing, han havde ved siden af skomageriet også garveri. I manddomsårene fik han hang til at gå på værtshus, han var en munter mand, men det førte til kulde mellem ham og hans hustru *Mariane*, hvorved der opstod et tryk og et glædesløst forhold i hjemmet.

Her standser optegnelserne vedrørende fars slægt.

Herefter fremdrager jeg oplysninger vedrørende Legindslægten, idet jeg begynder som før med slægtsbogens side 18, pkt. 5 om mor.

Petrea Christiane født Legind fødtes i Hvidbjerg på Mors efter at hendes far var død.

Mor var meget tunghør – jeg kendte hende kun sådan – men hun havde glæden og et lyst livssyn i behold. Hun forstod at holde sig levende, med hensyn til dagliglivets små og store foreteelser. Trods hendes handicap var mor en ferm ekspedient i butikken; hun lærte også at læse af kundernes mundstilling hvad de sagde, kun kneb det, når der kom børn i butikken, for børn var jo dengang meget tilbageholdne, og vanskelige til at få til at tale højt. Mor begyndte

som barnepige på Glomstrup, senere kom hun til Hinsels på Thyholm, der syede hun, sørgede for morgen- og aftensmad til folkene, og desuden foretog hun den private borddækning.

Hun læste som barnepige meget for børnene, og mor læste også meget for os da vi var børn og unge.

Mor lærte også at fotografere hos sin svoger Chr. Pedersen i Nykøbing; han oprettede en filial i Fjerritslev, som mor bestyrede. Hun fotograferede og retoucherede pladerne, de sendtes så til Nykøbing, hvor de blev færdigbehandlede og derefter sendt tilbage til kunderne i Fjerritslev.

Far og mor blev forlovede 10. juni 1877 og gift den 8. maj 1882.

Mor afgik ved døden den 22. april 1944 næsten 89 år gammel.

Mors fader hed *Peder Christian Olesen Legind*, født i Nørhaa den 7. august 1817. Han var lærer, dimitteret fra Snedsted seminarium 1837. Hjælpelærer ved Lindahlsminde i Vestervig, lærer i Aarup, Snedsted sogn, og sidst lærer i Hvidbjerg på Mors, hvor han døde den 9. august 1854 af kolik – lægerne siger nu, at det var blindtarmsbetændelse.

Peder Chr. Olesen Leginds fader *Ole Jensen Legind*, var husmand i Nørhaa, han fødtes den 16. januar 1773, og Peders moder var Oles anden hustru *Anne Christensdatter*, Schyum, de blev viet 17. november 1810, hun døde 3. maj 1835. Ole døde 6. maj 1858. Han for som ung på en skude i Norgesfart, og han havde part i skuden. Han var en velbegavet og munter mand, men han drak meget (kirkebogen siger: »Han var en munter mand med hang til flasken«). Ole, der blev godt 85 år gammel, levede sine sidste år hos sin ældste datter af første ægteskab, Johanne.

Ole Jensen Leginds fader *Jens Olesen Legind*, født den 16. november 1731, ejede Legind-gaard i Nørhaa sogn ved vestsiden af Nørhaa sø. Han var gift med Kirstine Pedersdatter, født omkring 1733 og død 1809. Jens må have været

hjemmedøbt. I Nørhaa kirkebog står: »Anno 1731, den 16. november hafte Ole Sørensen og Else Mogensdatter af Legind et Drengbarn til Daaben. Nafnlig Jens, madame Langballe holdt barnet ofver Daaben, mademoiselle Anne Cathrine Harding, Maren Peders Daatter« – – – øvrige fadderens navne er utydelige.

Jens Olesen Leginds fader *Olle Sørenssøn Legind*, døbt 16. søndag efter Trinitatis 1703, gift med Else Mogensdotter. Hans fader havde været fæster under Faddersbøl Gods; det gik 12. maj 1722 over til Olle – han var da kun 19 år, og han har formodentlig ikke kunnet klare sig på gården, for 9. april 1766 får han af major Poul von Klingenberg til Wolstrup, Tandrup og Koustrup tilladelse til at flytte ind i det hus i Sønderhaa, som Mickel Skytte hidindtil har beboet, og det bliver stillet ham i udsigt, at han skal få det i fæste, hvis det viser sig, at »Oluf Legind og hustru fører sig skickelig, ædruelig og mod naboerne forligelig op«.

Olle Sørenssøn Leginds fader *Søren Jenssøn Legind* var gift med Maren Povelsdotter. Han døde den 14. september 1726. Han var fæster under Faddersbøl og der er skifte efter ham af 3. november 1726. I skifteprotokollen for Faddersbøl Gods nævnes, at gården var forsømt, da ovennævnte søn Olle 19 år gammel overtog fæstet.

Søren Jenssøn Leginds fader *Jens Christenssøn Legind* blev gift med Kiersten Christensdotter 17. søndag efter Trinitatis 1674.

Kirkebogen for Nørhaa sogn fører ikke længere tilbage end til 1653 – kirkebøger indførtes i Danmark af Christian den Fjerde 1648.

For fuldstændigheds skyld tilføjer jeg vedrørende fars slægt:

1. *slægtled*: Andreas Hansen, født 1781, og hustru Mariane født Pedersen 1778.
2. *slægtled*: Niels Hansen, født 1815, og hustru Poulina født Poulsen 1822.
3. *slægtled*: Poul Andreas Hansen, 1853, og hustru Petrea Christiane født Legind 1855.
Slægtsbogen side 18, pkt. 5.

Af samme grund tilføjer jeg følgende vedrørende mors slægt på Sværdsiden:

1. *slægtled*: Jens Christenssøn Legind og hustru Kiersten Christensdotter, gift 17. søndag efter Trinitatis 1674.
2. *slægtled*: Søren Jenssøn Legind formodes født omkring 1675, han døde 1726. Han var gift med Maren Povelsdotter.
3. *slægtled*: Olle Sørenssøn Legind, døbt 16. søndag efter Trinitatis 1703. Gift med Else Mogensdotter.
4. *slægtled*: Jens Olesen Legind, født 16. november 1731, gift med Kirstine Pedersdotter, født i 1733, død 1809.
5. *slægtled*: Ole Jensen Legind, født 16. januar 1773, blev 17. oktober 1817 gift med Ane Kirstine Nielsdatter Nørgaard, født 1788, hun døde 8. marts 1810. Han giftede sig 17. november 1810 med Anne Christensdatter Schyum, hun der var mors farmor døde 3. maj 1835. Mors farfar døde 6. maj 1858.
6. *slægtled*: Peder Christian Olesen Legind – se slægtsbogen side 16 – samt hvad jeg har opnoteret foran om mors ophav.
7. *slægtled*: Petrea Christiane Legind. Se slægtsbogen side 18, pkt. 5 og hvad foran er anført.

Jeg kan ikke lade være med at prøve at tegne et lille billede af mors forældre. Bedstemor som vi børn alle kender, bedstemor der sammen med moster Lise boede på Nørrebro i Nykøbing, hvor vi samledes mangan søndag aften til aftenkaffen, efter hvilken vi sang en mængde sange fra Højskolesangbogen. Bedstemor og moster Lise hørte til frimenigheden i Øster Jølby, og på Ansgarkirkens kirkegård er de begge begravede. Bedstemor blev enke før mor blev født, og det siges, at hun var en meget dygtig kvinde der stillede store krav til sig selv, og hun var meget bestemt i hele sin færd. 4 år efter bedstefars død giftede bedstemor sig med købmand Christen Jensen, i 1858. Jeg har aldrig besøgt hjemmet i Hvidbjerg, men om dette – mors – barndomshjem, har mor skrevet meget malende. Ragnhild har jo afskrevet dette, og sendt det ud til børn og børnebørn, så det må kunne anvendes som et supplement til ovenstående.

Om bedstefar – mors far – vides der jo kun lidet. Af billeder fandtes der ved hans død kun en silhouet, som bedstemor ved en kunstmaler Milton og ved hendes vejledende fortællings hjælp gav kød og blod. Bedstemor sagde ofte, at det billede Milton Jensen havde skabt, var så vel-lignende, at det var mere levende end det bedste fotografi.

Jeg afskriver et par digte, og et par gåder. Dertil føjer jeg et brev som bedstefar skrev til bedstemor i deres unge dage, før de stiftede hjem sammen.

Til Hr. Skolelærer, Kirkesanger Nørgaard
paa hans Bryllupsdag den 4. Juni 1841.
– at overrække ham i Stilhed –

Mel.: Samlet her i en fortrolig Klynge.

1. Mange kjære, gamle Barndoms-Minder
Rinder mig i Hu paa denne Dag –
Livet stundom gaar som Bækken rinder,
Stundom ogsaa rammer haarde Slag.
2. Gid vi dog i Alt os kunne skikke,
Bruge ret vor korte Prøvetid,
Nytte Glædens lyse Øjeblikke,
Ej forjaget udi Livets Strid.
3. Held den Yngling, som i Lyst og Smerte
Fandt en trofast Ven paa Livets Vej,
Som kan trøste det forsagte Hjerte,
Naar han ellers Hjælpen øjner ej.
4. Held den Mand, som udi Livets Sommer
Virker i sit Kald med Lyst og Flid,
Og som glad, naar Efteraaret kommer,
Tænke kan paa svunden Sommer-Tid!
5. Held den Olding, som i gammel Alder
End har det, hans Hjerte glædes ved,
Som i Dage, der ham ej gefalder
Vender Tanken mod et bedre Sted.

6. Held og Dig, min Ven fra Barndoms Dage!
Du med hvem jeg delte Ungdoms-Aar!
Naar paa denne Tid jeg seer tilbage,
Underlig, veemodig Hjertet slaaer.

7. Nu vi staar i Manddoms bedste Alder –
Livet ligner nu Skærsommer-Tid –
Lad os mindes vel at Løvet falder;
Virke i vort fælles Kald med Flid.

8. Herren skjænker Dig idag en Mage
Til en Leder paa Din Fremtids Sti.
Skjænk dem, Herre! Fryd i Livets Dage!
Glæd dem bedst, nar Livet er forbi!

Saadan tænkte jeg paa gamle Venner,
Tænkte over Livets Savn og Lyst –
Og til Dig paa denne Dag det sender –
Haaber at Du kjender Vennens Røst – !

Mindeblad til Seminarist C. P. Uhrbrand.

Naar Du dette Blad i Hænde faar,
Tænk paa glade, svundne ungdomsaar;
Og naar Du til Fortid vender Tanken hen,
Mindes Du vel og en Ungdomsven.

Han Dig mødte paa Din Ungdomsvej,
Vejen delte sig – han fulgte ej –
Dog – hvo aandeligt tilsammen hører
Skilles ej, hvorhen end Vejen fører.

Lad da her os skille Land og Bølge,
Samme Kald dog Herren bød os følge,
Samme Maal vi have vil for øje,
Da vi ses engang hist i det høje.

1843, den 1. Maj
C. Chr. Legind.

G A A D E

(4 bogstaver)

Et lille mildt og venligt Ord –
Lær det, da hæves Du fra Jord
Til Himlens høje Rige.
Naar Tusind skæres bagved bort
Den stille Glæde jævn og kort
De trende da udsige.
Foruden Hoved staar en By,
Engang i stort og mægtigt Ry,
Hvis baand man nu vil sprænge.
De to af Ordets Bogstavled,
Der staar i Midten er en Fred
Skjønt Fred til det kan trænge.

Løsning: FROM.

G A A D E

Haard forinden, blød foruden.
Var engang jeg glat og rød,
Dog nu blev mig rynket Huden
og er sort, men mat og sød.
Tit man mig i døde putter,
Stundom frit jeg svømmer om,
Fiskes gjerne op af Glutter
Som en smagfuld Ejendom.

Løsning: SVEDSKE.

Herefter følger gengivelse af før omtalte brev, originalen havde mor gemt, den findes vel endnu hos Astrids børn. De udeladte ord skyldes slid på dette over hundrede år gamle brev.

Afskrift.

Lindhalsm., den 13. maj 1843.

Kjære, bedste Line!

Du maa endelig undskylde mig for dig selv, at jeg ej fik skrevet sidste Løverdags, jeg var om Formiddagen i Præstegaarden, og da jeg kom hjem og vilde til at skrive kom Posten. Hils din kjære Fader og tak ham ret meget for Brevet, jeg modtog Løverdags. Jeg tilskrev atter Rasmusen med Uhrbrand og bad ham at faa at vide om Skolelæreren i Stenild selv har Lyst til at . . . ; thi før synes jeg i alt Fald ej jeg har Lyst at rejse derned efter det.

Uhrbrand rejste sidste Onsdag her fra Præstegaarden og vilde i Gaar afgaa med Dampskib fra Thisted.

Saa vel dig som din Fader og hele Familien bad han mig overbringe hans venligste Afskedshilsen, som jeg altsaa her ved udfører. Hvad blev det til med Brevene til Provst Ingerslev? Jeg kunde endnu sende dem frit til Kjøbenhavn, dersom jeg snart kunne faa dem fat. Jeg gjorde Uhrbrand Følgeskab til Hassing, hvor jeg sagde ham farvel, og derpaa gik han til Aarup og Snedsted for at aflægge et lille Besøg, hvilket jeg længe har slaaet til.

I Aarup havde de nær bidt Hovedet af mig, fordi jeg ej havde dig med, jo ej engang turde love dem, at du i Sommer vilde komme derhen for at se til din lille Pige, som du rigtignok kan tro bliver usædvanlig stor og stærk.

Saa vel fra dem, som fra Nørgaards, har jeg grumme mange Hilsner til dig. At Simondsgaards kone er død har du vel hørt, hun skal begraves paa Tirsdag. I Morgen skal der lyses for Inger, saa nær er hun ved det.

Nu tror jeg ej, jeg kan fortælle Nyheder længere, og jeg gør derfor vel bedst i at holde op. Ved Uhrbrands Bortrejse

er jeg bleven ene om det, jeg midstet har en god Ven og faar tillige mit Arbejde med det samme forøget, idet jeg skal assistere ved Provste-Seminariet, ja vel endog lidt med Børnenes Undervisning. Lev nu vel min egen kjære Pige (:Gudske:) lov jeg dog har dig, naar mine andre Venner rejser bort. Du kan ogsaa (være) vis paa, at jeg skjønner paa hvilken det er for mig, at jeg besidder din Kjærlighed og Hengivenhed, ja at jeg stedse skal skjønde derpaa, og om det er mig muligt at gjengjælde Dig Som sagt, Lev nu vel, min Kjære, gode Pige lad det ej vare alt for længe inden faar et Par Linier fra Dig. Hils Dine gode Forældre, P. . . . Dine Søkende ret meget fra mig. . . . selv først og sidst hilset af din hengivne og trofa ste

P. C. Legind.

Til Caroline Marie Aggerholm
Søndberg Skole.