



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

STAMBOG

for

**Laura Nathalie Schaumburg-Müller,
født Telling**

af

Gunner Schaumburg-Müller

STAMBOG

for

**Laura Nathalie Schaumburg-Müller,
født Telling**

af

Gunner Schaumburg-Müller

Tilegnet mindet om min farbror lektor, cand. theol. Axel H. Schaumburg-Müller, der var sin moder en trofast og opofrende søn.

ISBN nr. 87-984647-2-8

Eget forlag
1997

*Stambog for Laura Nathalie Schaumburg-Müller, født Telling
af Gunner Schaumburg-Müller.*

© Eget forlag 1997
1. udgave

Tilrettelægning og tryk: Henriette Schaumburg-Müller og Kenni Hørmann
ISBN nr. 87-984647-2-8

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse
af denne bog eller dele deraf er ikke tilladt
ifølge lov om ophavsret.
Citater tilladt med kildeangivelse.



Indhold

Forord	5
Biografi af Laura Nathalie Schaumburg-Müller	6
Stamtavle for Laura Nathalie Schaumburg-Müller, født Telling	9
Anebeskrivelser	10
Noter	21
Referencer	36
Fortegnelse (alfabetisk) over alle i teksten forekommende personnavne	37

Forord

Denne udgivelse slutter sig til min bog om Ferdinand og Actonia Müller derved, at jeg nu har samlet de af min fars aner, som det har været muligt at finde frem til. Min mor, Anna Margrethe Nielsens aner fremgår af en bog "Curriculum Vitae" som Inge Rasbøl har udgivet. Dermed har jeg rede på 219 af mine forfædre og formødre.

Man bliver dog aldrig færdig med slægtsforskning. Der er altid linier, som man vil prøve at føre længere tilbage, og man kan supplere med svogerskabstavler, dvs. oversigter over indgiftede mænds og kvinders forfædre. Endelig kan man lave efterslægtstavler for ens forfædres søskende.

Der er dog en ting, der er nok så betydningsfuld, nemlig at søge flere oplysninger om de forfædre, man allerede har fundet. Derved lærer man dem bedre at kende, og der tegner sig et billede af deres liv og livsforhold på godt og ondt.

Men livet går videre, og vi bliver selv aner og senere fjerne aner. Derom siger Grundtvig:

Udrundne er de gamle dage
som floder i det store hav,
og hvor sig hviler nu den svage,
der fandt den stærke og sin grav...

og videre:

Mens graven kastes vuggen gynger
og liv udsletter dødens spor.

J. Schramberg Müller

Biografi af Laura Nathalie Schaumburg-Müller

1. Laura Nathalie Telling.

Født 5. august 1854 i Skælskør, død 5. september 1929 i København.
Datter af Lauritz Petersen Telling og Charlotte Schrøder.

Om hendes barndom vides intet, men da hendes far døde, da hun var 1 år, og der var 3 søskende, har der nok været trange kår. Dette var måske grunden til, at hendes moster, Maren Kristine Schrøder (se note A), tog hende til sig og sørgede for hendes videre opdragelse og uddannelse. På det tidspunkt har Laura nok været 13-14 år, og hun kom nu til et af Danmarks mest pragtfulde godser Bregentved, ganske vist i en lærlings ydmyge tjeneste men under sin mosters beskyttende vinger. Det er givet, at Laura har fået en grundig uddannelse i husholdning såvel som indsigt i arbejdsgangen i et stort herskabshjem. Den gamle greve A.W. Moltke døde i 1864, og efterfulgtes af sin søn Frederik Georg Julius Moltke. Ligesom sin far var han meget afholdt af befolkningen og beklædte høje politiske stillinger.

Laura var en smuk pige og sikkert meget omsværmet. Et på en gang romantisk og rørende brev, som en forsmået bejler sendte hende i anledning af hendes forlovelse, viser de følelser, hun har kunnet fremkalde hos det stærke køn. Hun har måske haft sine små romancer, men holdt sig på dydens vej - som det var skik dengang.

Ud fra det sparsomme materiale, der findes for tiåret 1868-1878, må det antages, at Laura har opholdt sig dels på Bregentved og dels på Solbjerggård - i hvilken stilling på sidstnævnte sted vides ikke.

Ove Schaumburg-Müller havde i 1876 overtaget forpagtningen af Juellinge - et gods på 1000 tdr. land beliggende ved Hellested - efter G.N. Rønnekamp. Når og hvor han har truffet Laura vides ikke, men i februar 1878 deklarerede de deres forlovelse og sendte forlovelseskort til familie og venner. På denne udsendelse foreligger der et antal svar bl.a. fra grevinde Moltke. Ove, der var 13 år ældre end Laura, var en meget dygtig landmand, hvilket også ses af, at han efter 12 års tjeneste som forvalter på Juellinge blev indsat som forpagter af godset trods manglende økonomiske midler dertil. Det blev en kort forlovelse. Allerede 10. maj fandt brylluppet sted.

Laura var hele livet stærkt knyttet til sin søster Petra. Hun havde også forud for Laura været en kort periode hos fru Fries (moster Kristine) på Bregentved, hvorefter hun i 10 år var pige hos pastor Olsen i Dalby. Efter hans død tog hun med enken til Kgs. Lyngby. Her traf hun sin tilkommende mand, Anders Ditlev Thyssen, der var enkemand og forstander på Lyngby Privatskole. De blev gift i 1879.

I breve til Petra skriver Laura meget følelsesfuldt - nærmest jublende - om sin store lykke i ægteskabet med Ove og om glæden ved at have sit eget store hjem, hvor der kom mange gæster både familie, venner og bekendte.

Det første barn, der blev døbt Knud, blev født 8. november 1879, og Lauras lykke var fuldkommen.

En frygtelig begivenhed indtraf imidlertid i januar 1881, idet forpagterboligen brændte - heldigvis kom ingen til skade, men familien mistede alle sine ejendele. Fra nær og fjern strømmede det ind med breve, der gav udtryk for deltagelse og som tilbød hjælp af forskellig art. Forpagterboligen, af hvilken der findes et maleri, tilhørte godset, og greven bestemte, at den, der var gammel og stråttækket, ikke skulle genopføres. Derimod henvistes forpagterfamilien til at bo i hovedbygningen, hvor greven dog reserverede et antal værelser til eget brug, når han måtte have lyst til at tage ophold der.

I den store treetagers hovedbygning fik familien god plads og fandt sig godt til rette, og her blev i december den næste søn, Poul født. Laura og Ove fik følgende sønner:

- Knud Schaumburg-Müller født 8. november 1879
- Poul Schaumburg-Müller født 25. december 1881
- Ejler Schaumburg-Müller født 14. april 1883
- Aage Schaumburg-Müller født 14. august 1884
- Holger Schaumburg-Müller født 20. april 1886
- Svend Schaumburg-Müller født 4. april 1889
- Erik Schaumburg-Müller født 19. maj 1891
- Axel Schaumburg-Müller født 29. marts 1893.

Disse børn fik privatundervisning i hjemmet af en lærerinde, der boede sammen med familien, og når de nåede den rette alder sendt på kostskole. De tre ældste kom til Lyngby Privatskole hos deres onkel og tante, Aage kom til Hylletoft, og Holger, Svend og Axel kom på Herlufsholm. Laura fulgte dem alle med moderlig omsorg; således skrev hun hver uge og ønskede, at de også svarede hver uge. En del af disse breve er bevaret og danner et godt billede af dagliglivet på Juellinge.

Laura havde en lang og anstrengende arbejdsdag. Det store personale bestående af stuepiger, køkkenpersonale og mejersker (der var mejeri på godset) skulle instrueres og inspiceres, og hønseriet hørte også under Laura. Over sidstnævnte foretagende førte hun et detaljeret regnskab, og hendes interesse for madlavning ses af flere sirligt skrevne opskriftsbøger. Så var der de mange børn at tage sig af, og de hyppige graviditeter har ikke gjort arbejdsbyrden lettere. Og endelig førte forpagterens stort hus med mange oftest overnattende gæster. Om aftenen - når der var fred dertil - satte Laura sig til sit skrivebord med to malmlysestager og skrev.

Omkring 1884 fik Ove konstateret sukkersyge, den samme sygdom, som hans far var død af i en alder af 41 år, og som senere fik dødelig følge for flere af hans slægtninge. Dette gav Laura grund til stadig ængstelse og øget arbejde med at regulere Oves kost. Denne åbenbart arvelige sygdom - for hvilken man dengang ikke kendte nogen kur - angreb også den næst yngste søn Erik. Fortvivlet måtte Laura - uden at kunne gøre noget - se ham blive svagere og svagere for til sidst at udånde 11 år gammel i hendes arme med ordene "ikke hjemmefra".

I 1901 havde Laura og Ove gjort en rejse til Tyskland 13.-30. juni, for hvilken Laura førte en meget interessant og udførlig dagbog. Efter sønnens død i maj 1902 tog de 9.-22. juni atter til Tyskland, hvor Laura igen gjorde notater. Fra disse dagbøger fremgår det, at forholdet mellem ægtefællerne var præget af moden kærlighed og hensynsfuldhed.

At drive et gods på 1000 tdr. land var en stor opgave, og Ove havde gjort det godt - betalt alle sine lån tilbage til tiden og oparbejdet en anelig formue. Men i 1907 følte han, at kræfterne ikke mere slog til, han afviklede forpagtningen og flyttede med Laura til en lejlighed - Rahbecks Alle nr. 32 - på Frederiksberg. Selv om det var vemodigt at forlade Juellinge, har det for Laura utvivlsomt også været en lettelse. Nu kunne hun helt hellige sig familien. Knud og Aage var bosat i Argentina, og hun fik aldrig set Knuds kone eller børn. Hun måtte opleve den sorg, at Knud døde i 1927. Hun tog med kærlig interesse del i alle sønnernes færd, hvad talrige breve, indtil telefonens opfindelse, vidner om.

28. oktober 1912 døde Ove efter nogen tids tiltagende svaghed. Laura flyttede derefter til Pilealle 19 A og senere til Nyvej nr. 7. Den yngste søn, Axel, der studerede teologi, boede sammen med en husbestyrerinde hos hende. Hendes helbred svækkedes efterhånden af forskellige sygdomme, men hun havde vedblivende kontakt med familien og den store vennekreds fra gamle dage. Til sidst tvang sygdommen hende til konstant sengeleje, hvor det ofte var nødvendigt at tilkalde sygeplejeassistance. I de sidste uger af hendes liv skiftedes sønnerne Ejler, Svend og Axel til at våge hos hende, og om morgenen den 6. september 1929 kom min far hjem og sagde stille til mig: "Så er vor kære farmor død".

Jeg, der dengang var knap 6 år, husker kun utydeligt farmor som en svagelig, gammel dame, der ikke så godt tålte børneselskab ret længe ad gangen; men hun var altid meget venlig mod mig. Jeg var allerede dengang meget betaget af heste, og jeg husker tydeligt, at hun en dag sagde til mig: "Du må godt fortælle dine kammerater, at din farfar havde fyrretyve heste".

Stamtavle for Laura Nathalie Schaumburg-Müller født Telling



Udfærdiget af
Gunner Schaumburg-Müller
1996

Anebeskrivelser

2. Lauritz Petersen Telling.

Født 11. november 1816, død 13. februar 1855 i Skælskør.

Søn af Peder Nielsen Telling og Maren Nielsdatter.

Gift 17. oktober 1846 i Skælskør med Charlotte Schrøder.

Stilling: Købmand i Skælskør (oprindelig møllersvend).

Børn:

- I. Henriette Frederikke Telling, født 31. marts 1847 i Skælskør, gift 25. april 1866 med muremester Hans Petersen, Skælskør, født 27. juni 1843, død 17. april 1890.

Børn:

1. Elise Charlotte Henriette Severine Petersen, født 26. december 1867.
2. Lauritz Jacob Petersen, født 15. august 1869, toldforvalter i Ebeltoft.
3. Kristine Fries Petersen, født 19. november 1875.
4. Johanne Marie Elisabeth Petersen, født 25. september 1880 (kaldet Mimi), gift 29. april 1904 med Janus Emanuel Wulff, født 19. oktober 1869.
5. Ove Valdemar Petersen, født 2. juni 1883.

- II. Petra Louise Telling, født 10. februar 1849, gift 28. maj 1879 med Anders Ditlev Thyssen, født 11. juli 1849, overlærer i Lyngby.

Børn:

1. Knud Emanuel Thyssen, født 15. april 1880.
2. Erik Pontoppidan Thyssen, født 4. november 1881.
3. Asger Thyssen, født 5. marts 1889.

- III. Christian Frederik Michael Telling, født 11. april 1851, død 1. april 1897, malermester, gift 1. gang 6. juli 1873 med Rudolfine Albertine Hansen, født 29. april 1851, død 21. juli 1891(?). Gift 2. gang 18. juli 1896 med Anna Ludvigine Bade.

Børn:

1. Charlotte Louise Cathrine Telling, født 11. oktober 1873, gift 6. august 1897 med Valdemar Frandsen, født 25. november 1869, forvalter på Aggersvold.
2. Michael Telling, født 5. juni 1876, gift 22. september 1899 med Marie Sofie Emilie Hansen, født 12. marts 1877.
3. Ingeborg Margrethe Telling, født 30. september 1878.
4. Bertha Dagmar Telling, født 10. april 1880.
5. Aage Telling, født 27. oktober 1884.
6. Karla Telling, født 15. juli 1887.
7. Asta Telling, født 22. april 1891.

- IV. Laura Nathalie Telling (se nr. 1).

3. Charlotte Henriette Elisabeth Schrøder.

Født 4. juni 1820 i Skælskør, død 5. maj 1899 i Lyngby.

Datter af Christian Friederich Schrøder og Karen Margrethe Frederiksen.

Gift 1. gang 1846 i Skælskør med Lauritz Petersen Telling.

Børn af 1. ægteskab: Se nr. 2.

Gift 2. gang 1860 med Boletur Theodor Ulrich Wahlgreen, født 1836.

Stilling: Barber.

Børn af 2. ægteskab: Karen Margrethe Schrøder Wahlgreen, født 12. marts 1864, gift 17. juni 1898 med Ejnar Elias Tillge, født 21. september 1866, hospitalsforvalter i Middelfart.

4. Peder Nielsen Telling.

Født 22. september 1776 i Telling, Øster Hanherred, død 8. april 1829 i Skælskør.

Søn af Niels Jensen og Maren Jensdatter.

Gift med Maren Nielsdatter.

Stilling: Told- og consumptionsbetjent.

Børn:

I. Maren Telling, født 9. november 1803 i Skælskør.

II. Johanne Marie Telling, født 23. juni 1804 i Skælskør.

III. Niels Pedersen Telling, født 18. maj 1807.

IV. Anders Pedersen Telling, født 18. maj 1809 i København.

V. Ane Kirstine Telling, født og død 1815 i Skælskør.

VI. Lauritz Petersen Telling, født 11. november 1816 i Skælskør.

VII. Petrine Oktavia Telling, født 12. maj 1819 i Skælskør.

VIII. Jens Pedersen Telling, født 10. september 1822 i Skælskør.

5. Maren Nielsdatter.

Gift med Peder Nielsen Telling.

Børn: Se nr. 4.

6. Christian Friederich Schrøder.

Født 1782 i Frederiksborg Slotsogn, død 18. marts 1840 i Skælskør.

Søn af Carl Wilhelm Schrøder og Ermutte Charlotte Spærck.

Gift med Karen Margrethe Frederiksen.

Stilling: Værtshusholder i Skælskør.

Børn:

I. Erdmutte Hansine Frederikke Schrøder, født 27. januar 1813, død 17. oktober 1879 i Skælskør, gift med Christian Johansen.

II. Anne Margrethe Schrøder, født 8. november 1816 i Skælskør.

III. Charlotte Wilhelmine Schrøder, født 10. august 1917.

IV. Charlotte Henriette Elisabeth Schrøder (se nr. 3).

V. Maren Kristine Schrøder, født 24. august 1822 i Skælskør, død 8. januar 1899 i København (se note A).

- VI. Petrine Frederikke Lovise Schrøder, født 10. maj 1825 i Skælskør, død 12. juni 1825 (tvilling).
- VII. Severine Didrikke Schrøder, født 10. maj 1825 i Skælskør (tvilling), død før 1901 i Flensborg.
- VIII. Friederich Peter Ludevig Schrøder, født 7. marts 1828, død 15. maj 1895 i København, gift med Dorothea Cathrine Vitt.

7. Karen Margrethe Frederiksen.

Født 1794 i Skælskør, død 18. januar 1856 i Skælskør.

Datter af Hans Friederich Møller og Maren Diderichsdatter Bay.

Gift med Christian Friederich Schrøder.

Børn: Se nr. 6.

8. Niels Jensen fra Telling.

Gift med Maren Jensdatter.

Børn:

I. Jens Nielsen Telling.

II. Peter Nielsen Telling, født 22. september 1776.

9. Maren Jensdatter.

Gift 1. gang med Niels Jensen.

Børn: Se nr. 8.

Gift 2. gang med Rasmus Mortensen fra gården "Lunde". Fra dette ægtepar stammer den såkaldte musikalske Telling-slægt, desuden den kendte Søren Telling, som det lykkedes at bevare resterne af Dannevirke fra ødelæggelse under 2. verdenskrig.

12. Carl Wilhelm Schrøder.

Født 1736 i Frederiksborg Slotssogn, død 1796 i Tisvilde.

Søn af Johannes Schrøder og Gunhild Pedersdatter Bendike.

Gift 1. gang i Frederiksborg Slotskirke 1772 med Ermutte Charlotte Spærck.

Stilling: Flyvesandsinspektør i Tisvilde.

Børn:

I. Johanne Henriette Gunilda Schrøder, født 6. november 1773, død 5. december 1843 i Slagelse.

II. Friederich Carl Gram Schrøder, født 26. juli 1779 i Tibirke, landinspektør, kammerråd, død 1853.

III. Christian Friederich Schrøder, født 1782 (se nr. 6).

IV. Wilhelmine Charlotte Georgine Schrøder, født 1784.

Gift 2. gang 14. september 1789 i Tibirke med sin husholderske Hylleborg Isabelle Abildgaard, død 18. april 1821. Hun var datter af rektor ved Helsingør skole Christian Ulrik Abildgaard (1698-1771) og Christine Fejlberg.

13. Ermutte Charlotte Spærck.

Født 1744 i Frederiksborg Slotsogn, død 2. december 1785 i Tisvilde.

Datter af slotsforvalter Spærck på Frederiksborg Slot.

Gift med Carl Wilhelm Schrøder.

Børn: Se nr. 12.

14. Hans Friederich Nielsen Møller.

Gift med Maren Diderichsdatter Bay.

15. Maren Diderichsdatter Bay.

Født 1761, død 4. juni 1823 i Skælskør.

Datter af Diderich Lorentzen Bay og Margrethe Bruunsdatter.

Gift med Hans Friederich Nielsen Møller.

I kirkebogen anført som en "såre oplyst og agtværdig kone".

24. Johannes Schrøder.

Født 4. februar 1696 i Helsingør, død 16. maj 1774 i Slaglille.

Søn af Johannes Hansen Schrøder og Sophie Carlsdatter Rosenmeyer.

Gift 24. oktober 1724 i Frederikshald (hedder nu Halden) i Norge med Gunhild Pedersdatter Bendike.

Stillinger: 1716 hører i Helsingør
1722 rektor i Frederikshald
1730 rektor i Frederiksborg
1756 professor i filosofi (se note B).

25. Gunhild Pedersdatter Bendike.

Født 1702 i Frederikshald (Halden i Norge), død 9. november 1747 i Frederiksborg Slotsogn.

Datter af Peder Pedersen og Anna Bendike.

Gift 24. oktober 1724 med Johannes Schrøder.

26. Johan Lorentz Spærck.

Født 1699, død juni 1770 i Hillerød.

Gift med Anna Herrichette Kühner.

Stilling: Slotsforvalter på Frederiksborg.

Han menes at være indvandret fra Pommern. Hans søn Christian Ludvig, der grundlagde den norske gren af slægten, ændrede sit efternavn til Spørck.

27. Anna Henrichette Kühner.

Født 1705 i Tyskland, død 31. marts 1769 i Hillerød.
Gift med Johan Lorentz Spärck.

Hun kom til Danmark sammen med Christian VI's dronning, Sophie Magdalene fra Brandenburg-Culmbach (se note D).

30. Diderich Lorentzen Bay.

Gift med Margrethe Bruunsdatter.

31. Margrethe Bruunsdatter

Datter af Jørgen Bruun (?).
Gift med Diderich Lorentzen Bay.

48. Johannes Hansen Schrøder.

Født 18. oktober 1650 i Fakse, død 11. august 1711 i Helsingør (St. Olai).
Søn af Hans Andreasen Schrøder og Anna Jensdatter.
Gift med Sophie Carlsdatter Rosenmeyer.
Stilling: 1684 kapellan ved den danske kirke i Helsingør.
1711 sognepræst do.

Han døde, tillige med 4 af sine 10 børn, af pest.

49. Sophie Carlsdatter Rosenmeyer.

Født 1662, død 1732.
Datter af Carl Rosenmeyer og Anna Pedersdatter.
Gift med Johannes Hansen Schrøder.

50. Peder Pedersen.

Født 19. februar 1666 i Bygholm, død 1725 (1724 ?) i Frederikshald.
Søn af Peder Jensen og Inger Jacobsdatter Barfod.
Gift med Anna Bendike.
Stilling: Købmand og entreprenør.

Var med til at bygge Emanuelskirken i Frederikshald.

51. Anna Bendike.

Død 18. september 1719 i Frederikshald.
Datter af Jochum Bendike og Gunhild Larsdatter.
Gift med Peder Pedersen.

62. Jørgen Bruun.

Født 1729, død 1793.

Han var handelsmand, men til sidst "forarmet og halv forrykt".
Formentlig far til Margrethe Bruunsdatter.

96. Hans Andreasen Schrøder.

Født 7. september 1609 i Haderslev, død 31. juli 1650 i Fakse.

Søn af Andreas Jessen Schrøder og Anna Tanck.

Gift med Anna Jensdatter.

Stilling: Han studerede i Rostock, Wittenberg og København og blev magister og sognepræst i Fakse (se note C).

97. Anna Jensdatter.

Død 13. april 1669 i Fakse.

Gift med Hans Andreasen Schrøder.

98. Carl Rosenmeyer.

Født før 1630, død 1670 i København.

Søn af Henrik Hansen Rosenmeyer og Margrethe Pedersdatter.

Gift med Anna Pedersdatter.

Stilling: Groshandler, ejer af Brede Mølle, Fuglevadsmølle og Stenhuggergaard (beliggende, hvor Sorgenfri Slot senere blev opført).

Børn:

I. Sophie Rosenmeyer (se nr. 49).

II. Marie Rosenmeyer, født 1659 i København, død 1690 i Fruering. Gift med sognepræst i Slangerup magister Lorents Jacobsen Meulengracht (1647-1683).

99. Anna Pedersdatter.

Født ca. 1637, død 1679 i København.

Datter af Peder Pedersen og Margrethe Clausdatter.

Gift med Carl Rosenmeyer.

100. Peder Jensen.

Død 1662.

Gift med Inger Jacobsdatter Barfod.

101. Inger Jacobsdatter Barfod.

Født 1623, død 1672.

Datter af Jacob Mortensen Barfod og N. N. Pedersdatter Mar.

Gift med Peder Jensen.

102. Jochum Bendike.

Født i Hamborg, død 27. februar 1684 i Kristiania (Oslo).

Gift 1668 med Gunhild Larsdatter.

Stilling: Købmand.

103. Gunhild Larsdatter.

Død 19. juli 1683 i Kristiania (Oslo).

Datter af Lars Larsen og Maren Diederichsdatter.

Gift 1668 med Jochum Bendike.

192. Andreas Jessen Schrøder.

Død 1630 i Haderslev.

Søn af Jes Schrøder og Dorothea N. N.

Gift med Anna Tanck.

Stilling: Rådmand og købmand i Haderslev.

193. Anna Tanck.

Død 1611 i Haderslev.

Datter af Carsten Tanck og Anna N. N.

Gift med Andreas Jessen Schrøder.

Tanck-familien var en fremtrædende familie, som oprindeligt kom fra Rostock.

Hendes bror Jochum Tanck var borgmester i Haderslev 1628-1650.

196. Henrik Hansen Rosenmeyer.

Født ca. 1550 i Tyskland, død 1638 i København.

Gift med Margrethe Pedersdatter.

Stilling: Købmand i København, meget velhavende. Adlet af kongen med navnet Rosenmeyer (Rosenmejer ?), formentlig fordi han lånte staten store summer, som han aldrig fik tilbage.

197. Margrethe Pedersdatter.

Død 27. februar 1655 i København.

Datter af Peder Carlsen og Cathrine Jacobsdatter.

Gift med Henrik Hansen Rosenmeyer.

198. Peder Pedersen.

Født 7. maj 1608 i Horsens.

Søn af Peder Pedersen og Anna Nielsdatter.

Gift 1636 med Margrethe Clausdatter.

199. Margrethe Clausdatter.

Gift med Peder Pedersen.

202. Jacob Mortensen Barfod.

Født ca. 1590, død 1656.

Søn af Morten Jacobsen Barfod og Maren Nielsdatter.

Gift med N. N. Pedersdatter Mar (se note D).

Stilling: Gårdejer og delefoged.

203. N. N. Pedersdatter Mar.

Datter af Peder Mar.

Gift med Jacob Mortensen Barfod.

206. Lars Larsen.

Død 1654, begravet 7. december i Kristiania.

Gift med Maren Diederichsdatter.

Stilling: Købmand og stadskaptajn i Kristiania.

207. Maren Diederichsdatter.

Død 1686, begravet 21. juni i Kristiania.

Datter af Diederich Sandersen Tack og Guri Trondsatter Clausen.

Gift med Lars Larsen.

384. Jes Schrøder.

Død 17. februar 1593.

Gift med Dorothea N. N.

Stilling: Rådmand i Haderslev.

385. Dorothea N. N.

Død 4. april 1600.

Gift med Jes Schrøder.

386. Carsten Tanck.

Død ca. 1605 i Haderslev.
Gift med Anna N. N.

387. Anna N. N.

Gift med Carsten Tanck.

394. Peder Carlsen.

Født 1569.
Gift med Cathrine Jacobsdatter.
Stilling: Rådmand i København.

395. Cathrine Jacobsdatter.

Gift med Peder Carlsen.

396. Peder Pedersen.

Død efter 1608.
Gift med Anna Nielsdatter.

397. Anna Nielsdatter.

Gift med Peder Pedersen.

404. Morten Jacobsen Barfod.

Født ca. 1560, død 1619.
Søn af Jacob Barfod.
Gift med Maren Nielsdatter (se note E).

405. Maren Nielsdatter.

Død 1656.
Datter af Niels Vaade og Else N. N.
Gift med Morten Jacobsen Barfod.

406. Peder Mar.

Herredsfoged i Hammerum.

414. Diederich Sandersen Tack.

Gift med Guri Trondsdatter Clausen.
Stilling: Borgmester i Kristiania.

415. Guri Trondsdatter Clausen.

Datter af Trond Clausen og Kirsten Simonsdatter.
Gift med Diederich Sandersen Tack.

808. Jacob Barfod.

Søn af Olof Skanke og N. N. Markvardsdatter Barfod.

810. Niels Vaade.

Gift med Else N. N.
Stilling: Ejer af Vaadeskovgaard ved Ikast.

811. Else N. N.

Gift med Niels Vaade.

830. Trond Clausen.

Død 1640.
Søn af Claus Hollænder og Kirsten Trondsdatter.
Gift med Kirsten Simonsdatter.
Stilling: Borgmester i Oslo.

831. Kirsten Simonsdatter.

Gift med Trond Clausen.

1616. Olof Skanke.

Gift med N. N. Markvardsdatter Barfod (se note F).

1617. N. N. Markvardsdatter Barfod.

Datter af Markvard Barfod.
Gift med Olof Skanke.

1660. Claus Hollænder.

Anført som borger i Oslo 1564.
Gift med Kirsten Trondsdatter.

1661. Kirsten Trondsdatter.

Død ca. 1597 i Oslo.

Gift med Claus Hollænder.

3322. Trond Jensen.

Død ca. 1565 i Oslo.

Gift med Karen Matzdatter.

Stilling: Borgmester i Oslo.

3323. Karen Matzdatter.

Gift med Trond Jensen.

Noter

Note A

Maren Kristine Schrøder.

Født 1822 i Skælskør, død 1899 i København.

Datter af Christian Friederich Schrøder og Karen Margrethe Frederiksen.

Om hendes barndom og skolegang vides intet, men i 1841 kom hun, 19 år gammel, i tjeneste hos pastor Gøtsche i Fensmark. Her blev hun i 10 år, og fik ved afgang følgende anbefaling fra pastoren:

Jomfru Chr. Schrøder, som i omtrent 10 år har opholdt sig i mit hus, har med sjælden dygtighed og troskab forestået alt, hvad der henhørte såvel til den indvendige som udvendige husholdning. Hendes gode tænkemåde og forhold har i enhver henseende erhvervet sig min og min families agtelse og tillid, og den inderlighed og hengivenhed, hvormed hun har delt vore sorger og glæder, har bevirket, at hun stedse er blevet betragtet som et medlem af min familiekreds.

Som for derved at bidrage til hendes fremtids håb, har hun forladt mit hus for at tage tjeneste hos hans eksellence greve Moltke til Bregentved, og idet vi med det faderligste vidnesbyrd anbefale hende, ønske vi, at hun også i sin nye stilling må opnå, hvad vi efter vor bedste overbevisning tror, at hun fortjener: Uindskrænket tillid og en lykkelig fremtid.

Fensmark 1. Maj 1851 Gøtsche, Sognepræst.

Fra præstegården i Fensmark kom hun i tjeneste på Bregentved, hvor hun formentlig traf sin tilkommende mand, som hun blev gift med i 1858. Hans navn var Peder Fries, og han stammede fra Flensborg. Han fik - måske på grund af bekendtskab med godsforvalter Georg Nikolaj Rønnenkamp - forpagtningen på den under Bregentved hørende gård Nyrupgaard. Hendes ægteskabelige lykke blev dog kort, thi få måneder efter brylluppet omkom hendes mand ved en løbskørselsulykke. Da hun ikke kunne fortsætte forpagtningen alene, tog hun mod herskabets tilbud om at vende tilbage til Bregentved som oldfrue. Dette var en betroet stilling, der sjældent blev givet til en så ung person (36 år). Hun havde opsyn med en del af det kvindelige tjenestepersonale og tilsyn med linned og andet inventar. På Bregentved havde hun sin egen lille lejlighed, og til den modtog hun gennem årene fra herskabet adskillige værdifulde møbler og malerier.

Da hun ikke selv havde børn, kastede hun sin kærlighed på sin ældre søster Charlottes datter Laura, som hun skaffede tjeneste på Bregentved. Hun forlod stillingen på Bregentved - sandsynligvis omkring 1890 - og flyttede til København, Sølvgade 93. I sine sidste år havde hun nær forbindelse med navnlig de yngre medlemmer af sin talrige slægt. Hendes testamente viste den efter hendes forhold og datidens kurs betragtelige sum af 16.549 kr., for hvis retfærdige fordeling til arvingerne, der var gjort udførligt rede.

Der står stor respekt om tante Fries' minde.

Note B

Efter at være blevet student 1715 fra sin fødebys skole blev Johannes Schrøder n.å. hører sst. og læste samtidig til attestats som han tog 1717. Derefter tiltrådte han en studierejse til tyske universiteter, især Wittenberg hvor han yderligere befæstedes i den ortodoksi som han allerede i Kbh. havde haft lejlighed til at tilegne sig under sin velynder Søren Lintrup. 1720 blev han igen hører i Helsingør, men allerede n.å. huslærer og privat sekretær hos sin mosters mand biskop B. Deichman i Kristiania. Utilfreds med denne plads lod han sig 1722 udnævne til rektor i Frederikshald og fik i løbet af nogle få år held til at genrejse denne bys latinske skole som var aldeles i forfald. 1726 tog han magistergraden, og 1730 lykkedes det ham, varmt støttet af Lintrup, efter en hård kamp at blive rektor ved Fr.borg skole ved hvilken han i mere end en menneskealder kom til at øve en særdeles frugtbar virksomhed. Dette skyldtes først og sidst hans usædvanlige evner som lærer. Få har som han været skolemand med liv og sjæl, undervisningsarbejdet og forholdet til disciplene udfyldte næsten helt hans tilværelse, uden at trættes fandt han sin største glæde i at uddanne det ene kuld af unge efter det andet. Havde han end ikke sin styrke i at gennemføre en streng skoletugt, så blev han desto mere elsket af sine talrige disciple på grund af sit milde, faderlige sind for hvilket riset altid var "modbydeligt". Skolen oplevede da også i hans rektorår en rig blomstringsperiode, og S. kunne i det tidsrum sende ikke mindre end ca. 390 dimittender til universitetet. For øvrigt var han i sin embedstid ikke fri for modgang: foruden store personlige sorger og jævnlige bekymringer for sine disciple, hvoraf mange var vilde krabater, havde han især under Christian VI vanskeligheder med den pietistiske retning, der i Hillerød havde fået et vigtigt arnested. - S. var en mand af solide kundskaber både i historie og teologi, i græsk, latin og flere østerlandske sprog. Fraregnet et par små ungdomsskrifter, bl.a. om Frederikshald, har han ikke optrådt som forfatter, men blev desto ivrigere rådspurgt af mange af datidens lærde, der gerne benyttede sig af hans kundskabsfylde og tjenestvillighed. Efter 1766 at have taget sin afsked boede S. hos sine børn, til det sidste ved privat lærergerning optaget af at føre unge ind i åndens verden. - Tit. professor 1756.

Chr. Giessing: Nye saml. af danske, norske og islandske jubel-lærere II,1, 1781 (fot. optr. 1979) 220-53. Bj. Kernerup: Fr.borg statsskoles hist., 1933.

Ref. 3

Note C

Mag. Hans Schrøder, f. 7/9 1609 i Haderslev, mistede sin Moder, da han var 1½ Aar gammel, gik i Byens Latinskole. Trods de store Tab i 1627 faar han Lov at følge sin Læselyst gennem tre Aars Studium ved Akademiet i Lybæk. Sidst paa Aaret 1629 blev han indskrevet som Student ved Universitetet i Rostock, men af Frygt for de kejserlige Tropper, som overvintrede der, vendte han tilbage til Lybæk. Herfra blev han ved Faderens Død kaldt hjem af sin Morbroder, Borgemester Jochum Tanck, som skiftede mellem ham og hans Søkende og tilraadede ham at fortsætte sine Studier ved Universitetet i Wittenberg. Her blev han indskrevet 3/5 1632 og tog Magistergraden i 1635. Kort efter drog han til København, hvor han tog theol.

Embedseksamen 1646 og fik Vidnesbyrd af Dr. Caspar Brochmand som en af de grundlærdeste Kandidater. 29/6 1646 blev han kaldet af Professorerne ved Universitetet til Sognepræst i Fakse.

1647 gift med *Anna Jens-Dotter* af Roskilde. Tre Sønner, hvoraf den ældste var dødfødt, den anden døde 7 Aar gammel af Pest 1656. Selv døde han 31/7 1650.

I sit Dødsaar skænkede han Fakse Kirke en Sølvalterkande, der bar hans og Hustrus Navne, Aarstal og en latinsk Indskrift om, at den maa være et Kærlighedspant for hans Sognebørn; da den var bleven ødelagt ved Præstegaardens Brand 1669, fornyede hans Søn denne Gave i 1693. — Et Maleri af dette Ægtepar og Anna Jens-Dotters anden Mand, Hans Rostrup, findes i Fakse Kirke med flg. Omskrift: "Jeg tørstede efter Herren, og Han bøjede sig til mig og hørte mit Raab, Han gav mig en ny Sang i min Mund, at jeg skal love vor Gud. Det skulle mange se og frygte Herren og haabe til Ham. Jeg skjuler ikke din Retvished i mit Hjerte, Jeg taler om din Sandhed og Salighed. Jeg dølger ikke din Miskundhed og Trofasthed for den store Menighed."

Ref. 8

Note D

BARFOD SAGAEN (S253)

Jacob Mortensen Barfod boede ved skiftet efter faderen i 1619 i Bjødstrup i Hammerum herred. I 1622 nævnes han som delefoged til Lundenæs Slot, dvs. en kongelig embedsmand, der varetog en art kongelig myndighed, og der fandtes kun een delefoged i hvert herred. Det var desuden et skridt på vejen til en stilling som herredsfoged og dermed dommer i herredet, og dette embede fik han da også den 3. december 1625 i Hammerum herred. Det var et af de store herreder i Jylland, idet det strakte sig fra omkring Holstebro i Nord til Felding og Skarrild i Syd og mod Øst strakte det sig et godt stykke forbi Herning, hvor vi bl.a. finder Gjellerup, Ikast, Hammerum og Bjødstrup.

Efter en bønsskrivelse til kong Christian IV fik Jacob Barfod den 10. april 1633 tilladelse til at måtte indfri Claus Barfods (VII, 10) tidligere bondegård, hvis han udlagde al den resterende landgilde og siden årligt betalte fornødne afgifter. Han klarede sig økonomisk ganske godt, og han fik da også den 24. april 1635 bevilling på kronens hele og kirkens halve part af korntienden, "når sognepræsten i Gjellerup, der da havde den, døde", og allerede den 17. april 1636 fik han stadfæstelse på livstid på, at han og hans kone, Anna Christensdatter, hvis hun overlevede ham, måtte have den sædvanlige fæste og afgift på kronens part af korntienden i Gjellerup sogn. Til gengæld skulle han betale en årlig afgift på 18 ørte rug og 9 ørte byg, der skulle leveres til Fastelavn.

Jacob Barfod ejede desuden en gård i Gjellerup by, som han havde vanskeligt ved at få bortfæstet. Den ene fæster efter den anden måtte gå fra gården på grund af armod, fordi gårdens afgifter var alt for store. Derfor besluttede Jacob Barfod at indsende en ansøgning til kongen om at få denne forarmede gårds skatter og afgifter nedsat. Ifølge bønsskrivelsen fra 1641 var afgiften på 4 skilling leding, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 skovvogn, 1 svin, 1 rigsdaler og 24 skæpper havre. Han skriver, at det var lige så meget som en gård i byen, så han ønskede derfor afgiften halveret. Vi kender ikke udfaldet, men på en lignende bønsskrivelse fra 1643, hvor han ønskede den

pågældende gård forskånet for den årlige kroneskuld, blev der svaret allerede samme år, og her fik herredsfogden meddelelse om, at han fik den ønskede nedsættelse af de forskellige afgifter.

Den 13. juli 1643 var Jacob Barfod blevet værge for Gjellerup Kirke, og han var det endnu under Torstenssonkrigen 1643-45, da svenskerne i 1643 hærgede egnen og tog, hvad kirken netop havde fået ind i korntiende, kvægtiende og kronjordsskuld. Mange enlige gårde og landsbyer gik i disse år op i luer under krigen, og efter fredsslutningen i 1645 får vi at vide, at fjenden havde afbrændt et af Jacob Barfods huse, der var på "et halvt hundrede fag" og den besætning, som han havde tilbage bestod blot af 4 øg, 8 stude, 6 køer, 4 ungnød og 12 får.

Jacob Barfod havde været ejer af flere gårde, og var som sagt en holden mand. Han havde blandt andet haft tre gårde i Bjødstrup, og i Ikast sogn havde han to gårde, nemlig Hagelskjær og Hesselbjerg, samt en gård i Nørre Nebel og to i Gjellerup by. Hertil kom, at han ejede en formue, som han i 1652 måtte svare rentepengeskat af med 200 rdl., hvilket var en betydelig sum, da der i hele Hammerum herred blot var endnu en mand, der betalte en tilsvarende stor skat. Alligevel slap han året efter, dvs. i 1653, for skatten. Han godtgjorde nemlig for retten, at "hans penning, som han tilforn har angiven at have på rente og skattede af, har han nu optaget til sin fornødenhed, og har nu ingen at skatte af".

I 1656 førtes en sag for Herningholms birketing og for Viborg landsting mellem Jacob Barfod og birkefogden Christen Pedersen i Agerskov, hvor han klagede over, at birkefogden lod sine kreaturer og heste løbe ind på Bjødstrups store engarealer, men Jacob Barfod døde 3. maj 1656, medens sagen endnu stod på.

Han havde først været gift med en datter af herredsfogden i Hammerum herred, Peder Mar og derefter med Anna Christensdatter fra Nørre Fastrup af en anset slægt på egnen. Hans ligsten findes endnu bevaret NØ for våbenhuset i Gjellerup Kirke. Det siges, at stenen tidligere har haft sin plads i gulvet i Søndre korsarm, som han skal have bygget. Han efterlod sig 10 børn (VIII, 28-37), der alle blev boende på egnen.

I arveskriftet efter faderen i 1619 nævnes også Jacob Mortensen Barfods søskende, som vi ellers ikke kender noget til.

Gengivet med tilladelse fra forfatteren Jørgen H. P. Barfod.

Note E

BARFOD SAGAEN (S31)

Morten Jacobsen Barfod erhvervede den store gård Vaadeskov ved at gifte sig med Maren Nielsdatter. I Ikast kirkes regnskabsbog for 1585 nævnes det, at svigermøderen endnu bor på gården, idet der står: "annammet af Else i Waade og hendes børn af gammel gæld 4 daler 1 mark", og endnu så sent som den 16. juni 1606 nævnes det i et brev, at hun bor på gården.

I året 1600 udstedte han et pantebrev til sin slægtning Claus Knudsen Barfod (V, 3) i Sæddinge mod et lån på 100 daler. Morten var åbenbart en mand, der havde hold på sine pengesager, for på lignende måde udlånte han penge til Lars Nielsen i Gjelleruplund og Christensen i Hesselbjerg og endnu flere. Christen Christensen kunne dog ikke klare sit lån, og han måtte afstå sin gård til Morten Barfod mod at blive boende som fæste. Senere fornyede Morten Barfods fire ældste sønner fæstebrevet efter dennes død.

Morten Barfod ejede dog kun den ene halvdel af Vaadeskov, og hans svoger, Christen Nielsen havde den anden halvdel. Han blev iøvrigt ikke boende her, men flyttede til Hagelskjær i Ikast, som han købte, og hvor han vist nok døde i 1618. De havde seks børn. Hans enke giftede sig derefter med Jens Nielsen i Hollingholt, og ved skiftet krævede børnene af deres mor at få et sølvbælte, en sølvknivskede, et sølvnøglebånd og deres fars skårne (fine) klæder eller en erstatning derfor. Der var ligeledes ved skiftet strid om hvem, der skulle tage sig af de to umyndige børn Claus og Inger, men resultatet kendes ikke.

Ved skiftet gjorde enken og børnene krav på Niels Graversens gård, da denne ikke havde fået sit pantebrev indløst i tide, men denne hævdede til gengæld, at de ikke havde nogensomhelst ret til gården, da den var hans retmæssige arvegods. Resultatet blev derfor, at de stævnedes Niels Graversen først for herredstinget og siden for landstinget, og da sagen blev opsat i 14 dage, hører vi ikke mere til den, så der er muligvis kommet et forlig i stand. Det var i 1618.

Gengivet med tilladelse fra forfatteren Jørgen H. P. Barfod.

Note F

I Jørgen H. P. Barfods bog "Barfod Sagaen" findes et meget interessant forsøg på en redegørelse for Barfodslægtens oprindelse. Som forfatteren selv siger, så hviler nogle af de konstruerede anefortegnelser på et lidt løst grundlag. Da det langt overstiger min formåen at deltage i en forskning på det plan, har jeg valgt at bringe de anetavler, som hr. Erik Skov Jørgensen velvilligst har stillet til min rådighed, som eksempler på, hvad seriøs slægtsforskning kan fremvise. Man skal betænke, at der for 1000 år siden ikke levede ret mange mennesker i Danmark. Derfor vil nulevende medlemmer af gamle danske slægter opdage, at de har aner til fælles med et meget stort antal landsmænd.

ANETAVLE

Jacob Barfod

484048

Olof Skanke	Svend Skanke	Peder Nilsson - D: 1455	Nils Olavsson	A	
			Ragnhild Mc. Rory		
En Pige Barfod - D: Efter 1510	Markvard Barfod F: Før 1460 - D: 1467	Albert Barfod F: ca. 1400 - D: 1461	Nils Mikkelsen Barfod F: Før 1406 - D: Efter 1418	B	
			En Pige af Skiernow	Markvard Pedersen Skiernow	C

Henviſning til flg. anetavler: A:E3801, B:B01001, C:B01002

ANETAVLE

Markvard Pedersen Skiernow

B01002

Mikkel Niculasson	Niculas Hallsteinsson F: Før 1340 - D: Før 1348	Hallstein Torleivsson F: Før 1300 - D: ca. 1345	Torleif Haraldson F: Før 1280 - D: Efter 1280	A	
			Magnhild - D: Efter 1292	B	
		Kristina Hallvardsdatter	Hallvard Karlsson		
Skiernow					

Henvisning til flg. anetavler: A:E3401, B:E3202

ANETAVLE

Olof Skanke

484096

Svend Skanke	Peder Nilsson - D: 1455	Nils Olavsson	Olof Nilsson - D: Efter 1380		
			En Pige		
		Ragnhild Mc. Rory			

A

Henvisning til flg. anetavler: A:B00003

ANETAVLE

Olof Nilsson
Død: Efter 1380

B00003

Niculas Hallsteinsson F: Før 1340 - D: Før 1348	Hallstein Torleivsson F: Før 1300 - D: ca. 1345	Torleif Haraldson F: Før 1280 - D: Efter 1280	Harald V F: Før 1248 - D: ca. 1287	A
		Magnhild - D: Efter 1292	Olaf IV Black F: Før 1229 - D: 1237	B
Kristina Hallvardsdatter	Hallvard Karlsson			

Henvisning til flg. anetavler: A:E3301, B:E3102

ANETAVLE

Nils Mikkelsen Barfod
 Født: Før 1406, død: Efter 1418

B01001

Mikkel Niculasson	Niculas Hallsteinsson F: Før 1340 - D: Før 1348	Hallstein Torleivsson F: Før 1300 - D: ca. 1345	Torleif Haraldson F: Før 1280 - D: Efter 1280
			Magnhild - D: Efter 1229
Mc. Rory	Kristina Hallvardsdatter	Hallvard Karlsson	
Mc. Rory	Kristina Hallvardsdatter	Hallvard Karlsson	

A
B

Henviſning til flg. anetavler: A:E3401, B:E3202

ANETAVLE

Hallstein Torleivsson
 Født: Før 1300, død: Ca. 1345

E3501

Torleif Haraldson F: Før 1280 - D: Efter 1280	Harald V F: Før 1248 - D: ca. 1287	Godred VI Don F: Før 1229 - D: ca. 1231	Reginald III F: Før 1187 - D: 1229	A
			Kenture	
Magnhild - D: Efter 1292	Olaf IV Black F: Før 1229 - D: 1237	Godred V Olavsson F: Før 1153 - D: ca. 1187	Olav III Bitling (Dverg) F: Før 1103 - D: ca. 1153	B
		Finola	XLIX Muirchertach M Lochlainn - D: ca. 1166	C

Henviſning til flg. anetavler: A:E3101, B:E2904, C:E2901

ANETAVLE

Olav III Bitling (Dverg)
Født: Før 1103, død: Ca. 1153

E2904

Godred IV Crovan F: Før 1079 - D: 1095	Harald I Svarte - D: ca. 1040	Godred (Godred) - D: ca. 989	Harald F: ca. 900 - D: ca. 940
		Arving til Islay	
	En Pige	Ragnfröd - D: ca. 990	Erik Blodøkse F: ca. 900 - D: 954
			Gunhild F: ca. 900
Ragnhild	Harald II Haardraade f: Sigurds - D: 1066	Sigurd Syr - D: 1018	Halvdan
		Aasta	
	Ellisiv	Henry I	

Henvisning til flg. anetavler: A:E2508, B:E2408, C:E2506, D:E2507

ANETAVLE

Gunhild
Født: ca. 900

E2506

Gorm den Gamle - D: ca. 940	Gorm Engelskmand	Frode	Knud	
Tyra Danebod - D: ca. 935	Aethelred 1 - D: 871			

Henviſning til flg. anetavler: A:E2103

Spredte noter

- a. Oslo menes at være anlagt af Harald II Haardraade i det 11. århundrede og blev i det 14. århundrede Norges hovedstad. Efter flere ødelæggende brande i byen anlagde Christian IV omkring 1624 Kristiania på Oslos grund. I 1814 fik byen atter sit oprindelige navn.
- b. Halden er en by i Østfold i Norge beliggende ved elven Tistas udløb i Iddefjorden, grundlagt som købstad i 1665 med navnet Frederikshald. I 1928 gav nordmændene byen dens gamle navn tilbage.
- c. Haderslev nævnes første gang i 1285. Navnet betyder Hathers eje (eller gods). Som de fleste danske byer har Haderslev været gennem hårde tider i historiens løb. Voldsomme brande har lagt byen øde, og fjender (undertiden også allierede) har hærget og plyndret - i et tilfælde så frygteligt, at det tog byen 100 år at retablere sig. Også pesten har taget sin told af Haderslev.

For at læseren bedre kan orientere sig blandt de mange årstal i slægtsoversigten, er der på næste side indsat en historisk oversigt.

Kristian 2	1513-1523
Stockholms Blodbad	1520
Frederik 1.	1523-1533
Grevens Fejde	1533-1536
Kristian 3.	1534-1559
Reformationen indføres	1536
Frederik 2.	1559-1588
Kristian 4.	1588-1648
Kristian 4. gaar med i Trediveaarskrigen	1625
Freden paa Brømsebro	1645
Frederik 3.	1648-1670
1. Svenskekrig (Fred i Roskilde)	1657-1658
2. Svenskekrig (Københavns Belejring)	1658-1660
Stormen paa København.....	11. Februar 1659
Arvehyldingen	18. Oktober 1660
Kristian 5.	1670-1699
Frederik 4.	1699-1730
Store nordiske Krig udbryder	1700
Fred mellem Sverige og Danmark.....	1720
Kristian 6.	1730-1746
Stavnsbaandet indføres.....	1733
Bøndernes værste Tid.....	omkr. 1750
Frederik 5.	1746-1766
Kristian 7. († 1808) hersker	1766-1784
Struensee styrtes	1772
Kronprins Frederik styrer for sin Fader.....	1784-1808
Stavnsbaandet ophæves.....	1788
Slaget paa Reden.....	2. April 1801
København bombarderes.....	2.-5. September 1807
Krig med England.....	1807-1814
Frederik 6.	1808-1839
Statsbankerotten.....	1813
Danmark mister Norge	1814
Danmarks Forening med Norge.....	1380-1814
Kristian 8.	1839-1848
Frederik 7.	1848-1863
Martsdagene i København.....	1848
Oprøret udbryder	1848
Slag ved Bov og Slesvig.....	1848
Grundloven gives	5. Juni 1849
Slaget ved Fredericia	6. Juli 1849
Slag ved Isted	1850
Novemberforfatningen vedtages	13. November 1863
Frederik 7. †.....	15. November 1863
Det oldenborgske Kongehus	1448-1863
Kristian 9.	1863-1906
Krig med Prejsen og Østrig.....	1864
Danevirke rømmes	5.-6. Februar 1864
Dybbøl stormes	18. April 1864
Fred i Wien. Slesvig, Holsten og Lauenborg mistes.....	1864
Fred i Prag (§ 5).....	1866
Grundloven ændres.....	1866
Hedeselskabet stiftes	1866
Første Venstreministerium	1901
Frederik 8.	1906-1912
Kristian 10.	1912-1947
Grundloven ændres.....	1915
Sønderjyderne kræver "Selvbestemmelsesretten"	1918
Nordslesvig genforenes med Danmark.....	1920

Referencer

1. Gunner Schaumburg-Müller: Slægtsbog for pastor Ferdinand Schaumburg Müller og hustru Actonia Hass. Eget forlag 1993.
2. Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere, 1. samling - digtere og forfattere. Dansk historisk Håndbogsforlag 1989.
3. Dansk Personalhistorisk Leksikon.
4. Oplysninger fra Per Schrøder, Holte (unpub.).
5. Oplysninger fra Kaj Ahlburg, Ry (unpub.).
6. Notater fra Thorolf Schrøder, 1905, (unpub.).
7. Arkiv for slægten Schaumburg-Müller (unpub.).
8. Frederik Schrøder: Schrøder-slægten, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding 1918.
9. T. O. Achelis: Haderslev i gamle dage, Haderslev By 1929.
10. T. O. Achelis: Bürgerbuch der Stadt Hadersleben bis zum Jahre 1864, Verlag Heimat und Erbe in Flensburg 1940.
11. Johannes Christiansen: Familien Rønningenkamp fra Flensburg, Arkiv serien, Studiefdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1994.
12. Johan Jørgensen: Det københavnske Patriciat og Staten ved det 17. århundredes midte, Nordisk Forlag 1957.
13. Nik. M. Helms: Danmarks Historie, Nordisk Forlag 1931.
14. Aage Roussell: Danske Slotte og Herregårde, bind 4, anden udgave, Hassings Forlag 1964.
15. Jørgen H. P. Barfod: Nitten Generationer, København 1960.
16. Jørgen H. P. Barfod: Barfod Sagaen, København 1992.
17. Oplysninger fra Erik Skov Jørgensen, Haslev (unpub.).
18. Oplysninger fra Karen Mørch, Næstved (unpub.).
19. Inge Rasbøl: Curriculum vitæ, Eget tryk, 1995.
20. E. G. S. Spörck: Genealogiske Optegnelser om Familien Spärck (u. å., unpub.).

Fortegnelse (alfabetisk) over alle i teksten forekommende personnavne (anenumre tilføjet i parentes).

- Abildgaard, Christian Ulrik, 12
Abildgaard, Hylleborg Isabelle, 12
Achelis, T. O., 36
Aethelred 1, 33
Ahlburg, Kaj, 36
Bade, Anna Ludvigine, 10
Barfod, Albert, 26
Barfod, Claus Knudsen, 25
Barfod, Inger Jacobsdatter (101), 14, 15, 16
Barfod, Jacob (808), 18, 19, 26
Barfod, Jacob Mortensen (202), 16, 17, 23, 24
Barfod, Jørgen H. P., 24, 25, 36
Barfod, Markvard, 19, 26
Barfod, Morten Jacobsen (404), 17, 18, 25
Barfod, N. N. Markvardsdatter (1617), 19
Barfod, Nils Mikkelsen, 26, 30
Bay, Diderich Lorentzen (30), 13, 14
Bay, Maren Diderichsdatter (15), 12, 13
Bendike, Anna (51), 13, 14
Bendike, Gunhild Pedersdatter (25), 12, 13
Bendike, Jochum (102), 14, 16
Bitling, Olav III, 31, 32
Black, Olaf IV, 29, 31
Brochmand, Caspar, 23
Bruun, Jørgen (62), 14, 15
Bruunsdatter, Margrethe (31), 13, 14, 15
Carlsen, Peder (394), 16, 18
Christensdatter, Anna, 23, 24
Christensen, Christen, 25
Christian IV, 23, 34
Christian VI, 22
Christiansen, Johannes, 36
Clausdatter, Margrethe (199), 15, 17
Clausen, Guri Trondsatter (415), 17, 19
Clausen, Trond (830), 19
Crovan, Godred IV, 32
Deichman, biskop B., 22
Diederichsdatter, Maren (207), 16, 17
Don, Godred VI, 31
Ellisiv, 32
Erik Blodøkse, 32
Fejlberg, Christine, 12
Finola, 31
Frandsen, Valdemar, 10
Frederiksen, Karen Margrethe (7), 11, 12, 21
Fries, Kristine, 6
Fries, Peder, 21
Frode, 33
Giessing, Chr., 22
Gorm den Gamle, 33
Gorm Engelskmand, 33
Graversen, Niels, 25
Grundtvig, 5
Gudrød, 32
Gunhild, 32, 33
Gøtsche, pastor, 21
Hallsteinsson, Niculas, 27, 29, 30
Hallvardsdatter, Kristina, 27, 29, 30
Halvdan, 32
Hansen, Marie Sofie Emilie, 10
Hansen, Rudolfine Albertine, 10
Harald, 32
Harald V, 29, 31
Haraldson, Torleif, 27, 29, 30, 31
Hass, Actonia, 36
Helms, Nik. M., 36
Henry I, 32
Hollænder, Claus (1660), 19, 20
Hørmann, Kenni, 2
Haardraade, Harald II, 32, 34
Jacobsdatter, Cathrine (395), 16, 18
Jensdatter, Anna (97), 14, 15, 23
Jensdatter, Maren (9), 11, 12
Jensen, Niels (8), 11, 12
Jensen, Peder (100), 14, 15, 16
Jensen, Trond (3322), 20
Jørgensen, Erik Skov, 25, 36
Jørgensen, Johan, 36
Karlsson, Hallvard, 27, 29, 30
Kenture, 31
Knud, 33
Kornerup, Bjarne, 22
Kühner, Anna Henrichette (27), 13, 14
Langholz, Carl, 36
Larsdatter, Gunhild (103), 14, 16
Larsen, Lars (206), 16, 17
Lintrup, Søren, 22
Lochlainn, XLIX Muirchertach M, 31
Magdalene, Sophie, dronning, 14
Magnhild, 27, 29, 30, 31
Mar, N. N. Pedersdatter (203), 16, 17
Mar, Peder (406), 17, 18, 24
Matzdatter, Karen (3323), 20
Mc. Rory, 30
Mc. Rory, Ragnhild, 26, 28
Meulengracht, Lorents Jacobsen, 15
Moltke, A.W., 6
Moltke, Frederik Georg Julius, 6

Moltke, greve, 21
 Moltke, grevinde, 6
 Mortensen, Rasmus, 12
 Müller, Actonia, 5
 Møller, Hans Friederich Nielsen (14), 12, 13
 Mørch, Karen, 36
 N. N., Anna (387), 16, 18
 N. N., Dorothea (385), 16, 17
 N. N., Else (811), 18, 19, 25
 Niculasson, Mikkel, 27, 30
 Nielsdatter, Anna (397), 17, 18
 Nielsdatter, Maren (405), 17, 18, 25
 Nielsdatter, Maren (5), 10, 11
 Nielsen, Anna Margrethe, 5
 Nielsen, Christen, 25
 Nielsen, Jens, 25
 Nielsen, Lars, 25
 Nilsson, Olof, 28, 29
 Nilsson, Peder, 26, 28
 Olavsson, Godred V, 31
 Olavsson, Nils, 26, 28
 Olsen, pastor, 6
 Pedersdatter, Anna (99), 14, 15
 Pedersdatter, Margrethe (197), 15, 16
 Pedersen, Christen, 24
 Pedersen, Peder (198), 15, 17
 Pedersen, Peder (396), 17, 18
 Pedersen, Peder (50), 13, 14
 Petersen, Elise Charlotte Henriette Severine, 10
 Petersen, Hans, 10
 Petersen, Johanne Marie Elisabeth, 10
 Petersen, Kristine Fries, 10
 Petersen, Lauritz Jacob, 10
 Petersen, Ove Valdemar, 10
 Ragnfröd, 32
 Ragnhild, 32
 Rasbøl, Inge, 5, 36
 Reginald III, 31
 Rosenmeyer, Carl (98), 14, 15
 Rosenmeyer, Henrik Hansen (196), 15, 16
 Rosenmeyer, Marie, 15
 Rosenmeyer, Sophie Carlsdatter (49), 13, 14, 15
 Rostrup, Hans, 23
 Roussell, Aage, 36
 Rønnenkamp, Georg Nikolaj, 6, 21
 Schaumburg Müller, Ferdinand, 36
 Schaumburg-Müller, Axel, 1, 7, 8
 Schaumburg-Müller, Ejler, 7, 8
 Schaumburg-Müller, Erik, 7
 Schaumburg-Müller, Gunner, 1, 2, 36
 Schaumburg-Müller, Henriette, 2
 Schaumburg-Müller, Holger, 7
 Schaumburg-Müller, Knud, 7, 8
 Schaumburg-Müller, Laura Nathalie (1), 1, 2, 6, 10
 Schaumburg-Müller, Ove, 6, 7, 8
 Schaumburg-Müller, Poul, 7
 Schaumburg-Müller, Svend, 7, 8
 Schaumburg-Müller, Aage, 7
 Schrøder, Andreas Jessen (192), 15, 16
 Schrøder, Anne Margrethe, 11
 Schrøder, Carl Wilhelm (12), 11, 12, 13
 Schrøder, Charlotte Henriette Elisabeth (3), 6, 10, 11
 Schrøder, Charlotte Wilhelmine, 11
 Schrøder, Christian Friederich (6), 11, 12, 21
 Schrøder, Erdmutte Hansine Frederikke, 11
 Schrøder, Frederik, 36
 Schrøder, Friederich Carl Gram, 12
 Schrøder, Friederich Peter Ludevig, 12
 Schrøder, Hans, 22
 Schrøder, Hans Andreasen (96), 14, 15
 Schrøder, Jes (384), 16, 17
 Schrøder, Johanne Henriette Gunilda, 12
 Schrøder, Johannes (24), 12, 13, 22
 Schrøder, Johannes Hansen (48), 13, 14
 Schrøder, Maren Kristine, 6, 11, 21
 Schrøder, Per, 36
 Schrøder, Petrine Frederikke Lovise, 12
 Schrøder, Severine Didrikke, 12
 Schrøder, Thorolf, 36
 Schrøder, Wilhelmine Charlotte Georgine, 12
 Simonsdatter, Kirsten (831), 19
 Skanke, Olof (1616), 19, 26, 28
 Skanke, Svend, 26, 28
 Skiernow, 27
 Skiernow, Markvard Pedersen, 26, 27
 Spærck, Ermutte Charlotte (13), 11, 12, 13
 Spärck, Johan Lorentz (26), 13, 14
 Spörck, Christian Ludvig, 13
 Spörck, E. G. S., 36
 Svarte, Harald I, 32
 Syr, Sigurd, 32
 Tack, Diederich Sandersen (414), 17, 19
 Tanck, Anna (193), 15, 16
 Tanck, Carsten (386), 16, 18
 Tanck, Jochum, 16, 22
 Telling, Anders Pedersen, 11
 Telling, Ane Kirstine, 11
 Telling, Asta, 10
 Telling, Bertha Dagmar, 10
 Telling, Charlotte Louise Cathrine, 10
 Telling, Christian Frederik Michael, 10
 Telling, Henriette Frederikke, 10
 Telling, Ingeborg Margrethe, 10
 Telling, Jens Nielsen, 12
 Telling, Jens Pedersen, 11
 Telling, Johanne Marie, 11
 Telling, Karla, 10
 Telling, Lauritz Petersen (2), 6, 10, 11

Telling, Maren, 11
Telling, Michael, 10
Telling, Niels Pedersen, 11
Telling, Peder Nielsen (4), 10, 11
Telling, Peter Nielsen, 12
Telling, Petra Louise, 10
Telling, Petrine Oktavia, 11
Telling, Søren, 12
Telling, Aage, 10
Thyssen, Anders Ditlev, 6, 10
Thyssen, Asger, 10
Thyssen, Erik Pontoppidan, 10

Thyssen, Knud Emanuel, 10
Tillge, Ejnar Elias, 11
Torleivsson, Hallstein, 27, 29, 30, 31
Tronddatter, Kirsten (1661), 19, 20
Tyra Danebod, 33
Vitt, Dorothea Cathrine, 12
Vaade, Niels (810), 18, 19
Wahlgreen, Boletur Theodor Ulrich, 11
Wahlgreen, Karen Margrethe Schrøder, 11
Wulff, Janus Emanuel, 10
Aasta, 32