



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



JONATHAN-BOGEN

-det første år

og anerne!

af

I.M.PRISKORN

Hasle 1978

PROSAPIA NR.7



Når man bliver bedstefar synes man, at man så småt begynder at forstå lidt af tilværelsen, - ikke sådan som en psykiater "forstår" sine medmennesker, gennemskuer og diagnosticerer dem, - snarere sådan som man forstår musik.

Og sådan er tilværelsen jo, som en symfoni, hvor de samme temaer hele tiden vender tilbage - i stadigvæk nye variationer, hvor genkendelsens glæde og nyhedens interesse smukt supplerer hinanden, og hvor alderen giver det overblik, der afslører kompositionen.

Jonathan skal vokse op i sin fars barndomshjem, farmors og farfars gamle hus. Han skal finde de steder, hvor far legede som dreng og høre far fortælle om turene til Jølshøj, hvor hele familien var med, og han skal selv trave turen frem og tilbage, og far skal fortælle om gamle dages ture i høj sne, eller når det levende hegn hang fuldt af mirabeller.

Her i farmors og farfars hus blev farbror Jesper født i det rum, der nu er Jonathans eget værelse, og her i det selvsamme rum døde fars gamle morfar efter 9 måneders sygdom - tryk blandt sine egne.

Det er et hus med minder, som fremtidens huse vil komme til at savne, når lægerne efterhånden sætter sig på både fødsel og død. Det er ikke bare en bo-maskine men et rigtigt hjem for mennesker.

Måske skal Jonathan klatre i det gamle træ, som farfar aldrig måtte fælde, inden far bliver træt af at rive blade sammen og fælder det.

Velkommen til verden lille mand.

Farfar

Min kære dreng

Du skulde bare have set, hvor smukt din mor bar dig, inden du blev født.

Selv i den voldsomme hede**bølge**, der kom en måned før dig, var hun sval og upåvirket. Lige til den sidste dag gik hun let og ubesværet, som en dronning.

Hun havde fået sit hår farvet rødt, så hun kunde være rigtig fin, til du kom. Hun var ellers godt tyk.

Den 21.juli var hun og din far blevet lidt utålmodige. De længtes sådan efter dig. Din kurveseng var betrukket og stod klar med fint blomstret betræk, alting var klar i skufferne, der manglede bare dig.

Så blev de enige om, at hvis de nu gik en rask tur, vilde det nok sætte gang i veerne, og så gik de 8 kilometer.

Du kan tro, din far sov godt den nat. Han hørte sletikke, at din mor stod op og gik rundt i huset med veer hele natten. Først, da hun gik ned og vækkede ham ~~mm~~ morgenen, blev han klar over, at tiden var inde. "Skal vi til at føde?" sagde han, og mor sagde: "Ja."

De vilde ikke rigtig tro på det oppe på klinikken i Finsensgade. De undersøgte din mor og sagde, at hun hellere måtte gå en tur rundt om karreen, og det gjorde hun så sammen med far.

På vejen rundt om huset kastede mor op, og ved du hvad, det er lidt flovt at skrive, men hun tissede også lidt i bukserne, men hun kunde ikke gøre for det for hun kunde jo ikke skynde sig og løbe.

Mor fik en ordentlig ve, da der kun var 100 meter tilbage, og så kom der en ambulance forbi, der tilbød mor og far en "lift", men de sagde: "Nejtak.", for de skulde jo gå.

Da de kom ind på klinikken igen, syntes de, at far skulde tage hjem og vente, for det vilde nok være længe, inden der skete noget særligt.

Mor blev puttet i seng, men så syntes hun nok, at du var på vej, hun kunde mærke, at du var gledet ned. Så ringede hun efter jordemoderen, og du kan tro, at så fik de travlt med at ringe efter far igen.

Og nu gik det stærkt. Far nåede lige at komme, så han kunde tage imod dig.

Din mor blev lagt i seng kl.815 om morgenen, og du blev født præcis kl.1200, så det hele varede kun 3 timer og 3 kvarter.

Du vejede 3240 g og var 51 cm lang. Du havde blå øjne, og det første de så her i verden, var din far, som du stirrede stift på længe, og så havde du meget hår på hovedet.

Du kan tro, mor og far var glade.

Det varede heller ikke ret længe, før mormor og farmor og farfar kom susende for at se dig, for vi havde jo allesammen gået længe og ventet.

Som du kan se på overskriften var du en dreng, og en dejlig dreng var du. Det var vi allesammen enige om, og du fik mange gæster, mens du lå på klinikken med mor.

Kære lille Bulder

Den dag du blev 8 uger, blev der taget sådan et dejligt billede af dig, du er jo en flot fyr, men - samme dag blev du så dårlig af kolik, der er det samme som luft i maven, så vi ikke vidste, hvad vi skulde gøre.

Du græd og græd i timevis. Mor og far havde bud efter Lægen. Det var jo udenfor konsultationstid, så det var lægevagten, der kom, og han kunde ingenting gøre eller forklare. Så ringede far efter en anden læge, som kiggede dig godt efter og fortalte, at det ikke var andet end kolik. Han var flink nok, men han kunde heller ikke hjælpe.

Farmor og farfar kom, og du var så træt, så du næsten ikke kunde græde mere, kun klynke ganske stille. Så ringede far igen efter den tredie læge om morgenen, og han var flink og dygtig og kunde vise, hvordan mor og far skulde hjælpe dig med lidt gymnastik, der hjalp dig af med den grimme luft, der trykkede dig i maven.

Siden har kolikken ikke været så slem ved dig.

Den 16. oktober var farmor og farfar hjemme for at besøge dig. Du var blevet så stor, så vi næsten ikke kunde kende dig. Nu er du større end naboens pige, der er dobbelt så gammel.

Du sov, da vi kom, men lige som vi skulde til at gå igen, vågnede du, og vi fik lige et lille smil.

Tarzan troede ikke, det var så godt, at farfar løftede dig, så han gæde meget, og så blev du også lidt bange og græd lidt.

Det var en søndag, og vejret var dejligt.

Kære lille skat

Der er så skrækkeligt længe siden, vi har set dig. Din store fætter Thomas på 22 måneder har jo været så syg så syg, så vi var nødt til at sidde hos ham på hospitalet, og så blev farmor selvfølgelig forkølet, da det værste var overstået.

Far har fortalt i telefonen, at du er begyndt at grine rigtigt. Det glæder vi os til at høre.

Jeg kan godt huske, sidst jeg var ude hos dig, at vi trænede sammen. Farfar lærte dig at sparke på kommando. Du kan jo ikke lade være med at ligge og sparke, men det var ikke bevidst, det var ikke noget, du selv bestemte, før farfar lærte dig det. Det var sværest med venstre ben. Det kunde du ikke rigtig få til at strække ud, som du vilde, men det kom, det kom, og vi var stolte begge to.
Lørdag den 19.november

Idag kunde farmor ikke vente længere. Selv om hun er forkølet, vil hun se vores dreng. Farfar tager ind og henter hende fra arbejde. Det er jo lørdag, og hun har fri klokken 1. Vi har også noget tøj fra tante Dot i København og en skål til mor fra farmor.

Du skal vide, at diskussionen om, hvem du ligner er ikke slut, men farfar siger, at du er helt dig selv, og du ligner til begge familier, men måske nok mest din mors faster Dora. Du har vist farfars mule og fars næse. Du er en flot fyr.

Vi kan allerede se, at du bliver mørkhåret, dine øjentejninger er mørke, ~~men~~ så stråler dine øjne så meget mere blå.

Mor fortæller, at du er så flink om morgenen, aldrig noget vrøvl. Du vågner kl.6, og når du får din sut og ellers har noget at kigge på, venter du tålmodigt på maden. Du er en god dreng.

6.12.1977 Kære dreng

Jeg snakkede med din far i telefonen idag. Farmor havde jo hørt, at du havde 39.2 i temperatur ovre hos dagplejemor og vrøvl med maven igår.

Men far kunde berolige os to gamle med, at temperaturen var normal idag, og selvom du ikke havde gri-
net så meget, som du plejer, var det gået godt hos din dagplejemor, så idag får du normalkost igen. Kartoffel-
mos med persille.

Jeg kan godt høre dig i telefonen. Der er ikke noget ivejen med stemmekraften, men du lyder ret tilfreds det meste af tiden.

Hvis mor driller, skal du bare kalde på farfar.

Kære lilleskat

Mor har sagt sit arbejde op, fordi hendes chef ikke vilde lade hende gå på deltid, selv om hun erklærede sig villig til at tage arbejdet med hjem i det nødvendige omfang.

Mor kan ikke vente med at se sin dreng til kl.5 om eftermiddagen. Du kan tro, hun længes efter dig, når hun er væk.

Far vil også have dig hjem så tidligt som muligt, og Tarzan går hele dagen og venter og venter på dig.

10.12.1977

Bulder vejer idag 7.6 kg og måler 69 cm. Sundhedsplejersken siger, at han er et pragteksemplar. Det vidste vi godt i forvejen.

Han træner i at vende sig om på maven. Han skal ikke have meget hjælp, før han kommer rundt.

Idag var det meningen, at han skulde komme og overnatte hos farmor og farfar. Vi gik og glædede os. Det var første gang.

Farmor glædede sig, farfar glædede sig, Bamse glædede sig, fætter Thomas var på visit og glædede sig, tante Lisbeth glædede sig, allesammen gik og ventede.

Farmor havde bagt boller, og Thomas havde sagt, at Bulder gerne må få hans legebord, som han er vokset fra, - og så kom han ikke. Bulder kom ikke. Det var hans fars skyld, men nu glæder vi os på vågeblus til næste gang, der er en chance.

12.12.77.

Jonathans far var blevet rigtigt syg, og farfar måtte ud til Holme og sidde hos ham. Han var så iskold, så han troede, at han skulde dø. Farfar puttede ham i seng og stoppede dynen godt ned om ham og lavede noget varm te til ham, og så gik det værste over.

Bagefter kom mor hjem med Jonathan, og mens mor luftede Tarzan og gav ham mad i den stooooore skål, passede Jonathan og farfar hinanden.

Han har alle tiders mest strålende smil, når han ser mor eller far. Vi var ellers hele huset igennem og hilste på alting, og Jonathan indprentede sig det alt sammen.

Så sang farfar nogle små sange med Jonathan, der tilsidst begyndte at synge med. Vi havde det så hyggeligt, vi to drenge, men da mor skulde pusle Jonathan til natten, var han også træt. Han gabede flere gange, men han var hele tiden rolig og glad.

Mormor Ebba var også syg ligesom far, så hun kunne ikke komme, og farmor var på arbejde.

Jonathan er så mild af væsen. Når han får sin mad kl.18, bliver han holdt frem og gør en pæn portion, så sover han hele natten og vågner så glad som en lærke. Han bliver kun klatvasket om aftenen, om morgenen får han bad, og det elsker han.

14.12.1977

Jonathan hostede så voldsomt igår, så mor og far ringede efter natlægen, men det var ikke noget slemt.

Farmor var derude idag, og Jonathan havde lidt feber.

Han var forkølet og havde vandede øjne.

Far havde det lidt bedre, mormor havde passet ham igår og idag.

Jonathan smilede og kluKlo til farmor, selv om han var forkølet, og han fortalte farmor en hel masse, men han kunde ikke spise sin kartoffelmos, for den klæbede i munden på ham.

Han er så mild så mild af væsen. Når han har fået mad kl.1800, bliver han holdt frem og gør en pæn portion, så sover han hele natten og vågner så glad som en lærke. Han bliver kun klatvasket om aftenen. Om morgenen får han bad, og det elsker ham.

25.12.1977: JONATHANS FØRSTE JUL.

De var der allesammen: far og mor og Tarzan, farfar og farmor og mormor, morbror Niels og tante Trine, farbror Jesper og tante Birthe og faster Lisbeth med lille fætter Thomas. Så mange var der. Jonathan nød det.

Han lå rigtig og lyttede til alle de glade stemmer. Han var godt klar over, at der skete noget ekstra.

Han var oppe hos mormor ved bordet og rev begejstret den fine røde papirdug i stykker. Jonathan har nemlig opdaget, at han har hænder, og han dasker og slår, og griber og river i alt, hvad der kommer indenfor rækkevidde. Så stråler øjnene, de usandsynligt blå øjne.

Jonathan var med til at danse omkring juletræet, han sad på farmors arm. Farfar var ikke med, han skal altid sidde ved klaveret og spille, men han kunde godt se, at Jonathan nød det.

Første juledag.

Idag er Jonathan kommet til julefrokost hos farmor og farfar, og det brøds han sig godt om. Han har prøvet at sidde hos farfar, mens fætter Thomas sad på farfars andet ben. Vi kunde godt sammen vi tre drenge.

Nytårsaften.

Inat skal Jonathan sove hos farmor og farfar. Han har barnevognen med, og den står inde i soveværelset. Jeg skal love for, at der sker noget i denne tid. Jonathan kan synge en lille glad sang, mens han ligger på maven. Han har nogle vældige armkrafter, men han kan også begynde at stå op nu på farfars skød. Han kan også spille med hånden på munden, og han er flink til at gribe rigtigt, når han rækker efter noget.

Gummerne klør meget, og de får en ordentlig omgang.

Søndag den 8. januar 1978.

Jonathan var til fætter Thomas' 2 års fødselsdag hjemme hos farmor og farfar på Tingvej.

Der var stort løbsammen: farmor og farfar, far og mor, faster Lisbeth og onkel Flemmång, farbror Jesper og tante Birthe, og Thomas og Jonathan, hele dynastiet og Bamse, der manglede bare mormor og Tarzan, der måtte blive hjemme.

Jonathan kom med bus, 12'eren, og far og mor havde puttet ham i en lift med kalesje. Puh, hvor var det varmt. Jonathan dampede helt, da han blev pakket ud, og håret var helt vådt, men han smilede glad med det samme. Han bliver kønnere og kønnere.

Hans øjne er så fulde af skæg og ballade, når han smiler, som om man havde en hemmelighed sammen med ham.

Da han sad i farmors sofa sammen med fætter Thomas, kom han med små lokkelyde. Det var tydeligt, at han gjorde tilnærmelser.

Han vokser godt til og sætter vældigt fra med ar-

mene og benene. Han bliver mørk - ligesom farfar.

Århus den 12.1.1978.

Jonathan var med mør til doktormanden, til helbredsundersøgelse, og han var i tiptop form, alt i orden her. Han skulde også vaccineres, og det klarede han til UG. Han smilede hele tiden til mor, der legede med ham imens.

Doktoren spurgte forbavset: "Jamen, græder han slet ikke?" Han er vel nok en kærnegut. Farfars guttermand og farmors solstråle.

Han vejer nu 8.2 kg og måler 71 cm, en ordentlig tamp.

Den 22.januar 1978.

Idag blev Bulder et halvt år. Farmor og farfar glædede sig frygteligt til at være med. Farmor havde købt rigtigt drengeundertøj.

Vi tog 12'eren til Holme kl.1400 og kom lige til kaffetid. Jonathan sov så dejligt, men ih, hvor gjorde de han det længe.

Han vilde slet ikke kendes ved farfar, da han vågnede. Han kan godt skelne nu mellem dem, der hører til huset, og alle de andre. Heldigvis tøde han op, da vi havde ligget på maven sammen nede på gulvet.

Han knejser fantastisk flot, når han ligger på maven, men han gider ikke selv vende sig. Han hygger sig lige så godt på ryggen. Somme tider griner han højt for sig selv, længe, det lyder som en voksen latter, sådan en kraft er der på.

Jonathan har fået en flot stor seng igår, rød med mange tremmer. Han sov godt i den inat, og da han var blevet puslet, lå han og nød det i den nye seng. Der var ingen vrøvl, da mor slukkede lyset og gik op i stuen.

Den 23.januar 1978.

Idag er Lillebror - Bulder - Jonathan blevet navngivet. Han kom til at hedde Jonathan Ib Priskorn. Hans personnummer blev 220777 - 1565.

Når Jonathan får skiftet ble, sparker han voldsomt, som om han løb i galop, og han kan blive ved og blive ved. Han tisser gerne en stor tår, mens bletøjet er væk.

Han kan stå op nu. En rigtig guttermand, og han endte da også med at smile til farfar.

Den 2.2.78, var farmor på besøg hos Jonathan og havde en dejlig høj stol med til ham. Det passede meget fint, for han varlige ved at spise, og han strålede af glæde, da han kunde få lov til at sidde selv imens. Han var også efterhånden godt træt af at sidde i den lille skrå stol, han havde arvet efter fætter Thomas.

Gummerne klør skrækkeligt, men tænderne vil ikke bryde igennem. Jonathan spiser små rugbrødder med leverpostej på og er meget dygtig til at tygge dem.

Den 5.2.78 var farfar og farmor ude for at kigge til Jonathan. Han havde ikke set farfar i 14 dage og var meget skeptisk, men efterhånden tæede han op og accepterede farfar. Han kan stå op, når han har noget at holde ved.

Den 9.2.78 kom sundhedsplejersken og så til Jonathan. Han er meget fin rank og stiv i ryggen, som oldefar, der var garder. Hans kulør er meget sund, og sundhedsplejersken kunde godt se, at han fik godt med gulerødder. Han vejede 8.9 kg levende, meget levende vægt. Han vil helst stå op hele tiden.

Den 2.2.1978 var farmor på besøg hos Jonathan og havde en dejlig høj stol med. Det passede meget fint, for Jonathan var ved at spise, og han strålede af glæde, da han kunde få lov til at sidde selv imens.

Han var også efterhånden godt træt af at sidde i den lille skråstol, han havde arvet efter fætter Thomas i Brabrand.

Jonathans gummer klør skrækkeligt, men tænderne vil ikke bryde igennem. Han spiser små rugbrødder med leverpostej på og er meget dygtig til at tygge dem.

Den 5.2.1978 var farfar og farmor ude for at kigge til Jonathan. Han havde ikke set farfar i 14 dage og var noget skeptisk, men efterhånden tæde han op og accepterede farfar.

Jonathan kan stå op, når han får noget at holde i.

Den 9.februar 1978 kom sundhedsplejersken og så til Jonathan. Han er meget fin, rank og stiv i ryggen, hans kulør er meget sund, og sundhedsplejersken kunde godt se, at han fik godt med gulerødder.

Han vejede 8.9 kg.levende - meget levende vægt. Han sparker vældigt ud nu og vil allerhelst stå op hele tiden.

Den 11.2.1978. Jonathan råber højt. Han elsker at høre sin egen stemme gjalde, og han føler sig rigtigt, når han sidder i den høje stol.

Da mor snittede hvidkål, klukkede Jonathan af grin, så han næsten ikke kunde holde op igen. Han troede, at det var noget, mor lavede, for at more ham.

Den 18.2.1978. Idag var mor og far med Jonathan på Jels-høj i sne og strålende sol. Jonathan sov bare, men det er godt at vide, at traditionerne bliver holdt i hævd.

Den 22.2.1978. Idag er Jonathan 7 måneder. Han er noget af det kønneste, man kan se for sine øjne - og 81 cm i længden.

Den 25.2.1978. Det var mors fødselsdag idag, og hele familien var samlet - undtagen farmor, som var syg og dårlig og lå derhjemme i sengen og græd, fordi hun ikke kunde være med.

Jonathan og farfar spillede klaver sammen. Det var Jonathan, der begyndte med en flot bas-disharmoni, men da farfar begyndte at spille melodistemmen, lyttede Jonathan og holdt op med at spille.

Far spiller tit for sin dreng på klaver og banjo.

Den 27.2.1978. Jonathan sad op i sin barnevogn idag, da mor og far kørte med ham til Rundhøj butikcenter. Han var fuldstændig groggy på hjemvejen af alle de mange indtryk, han havde suget til sig.

Den 28.2.1978. Jonathan spiste æggemad, sagde mor i telefonen. Han er ikke særligt interesseret i sutteflaske.

Den 5.3.1978. Farmor og farfar var ude hos Jonathan. Han var mild og sød. Han vokser godt til og bliver tyk og rund, men han vilde ikke sige noget til os.

Jonathan kan sidde selv på gulvet og række ud efter ting uden at miste balancen, men han vilde ikke sidde på den nye pottestol. Den var nok for kold.

Det var ellers dejligt solskin, og Jonathan kunde sove ude i haven i sin vogn efter mange dages tåge. Han fik en dejlig lur, selvom farmor flere gange var ude for at vække ham.

Den 14.3.1978. Jonathan har kravlet idag på fars sofa. Det kneb lidt med benene, men frem kom han. Han var meget stolt, og det samme var far og mor selvfølgelig.

Den 16.3.1978. Hvis Jonathan vågner om natten, og det er noget, der sjældent sker, så vil han ikke over til mor og far, men ligger lige så stille i sin egen seng. Om morgenen derimod hygger han sig i midten.

Den 17.3.1978. Idag fik farmor og farfar lov til at låne Jonathan. Han var meget flink og smilende, men han vilde ikke sige noget. Selv fætter Thomas kunde ikke få ham til at snakke.

Måske var det, fordi han havde fået sin første tand. Den sidder i undermundens, og man kan høre den, når man gnider med en teske.

Den 18.3.1978. Jonathan har sovet igennem hele natten. Hans ble var tør, selv om han fik lov til at ligge og pludre i en times tid i vognen. Han sad flinkt på Thomas potte og opførte sig upåklageligt, men han vilde ikke snakke, men hans private morgensnak er til gengæld god, klukken, pludren, glade hvin, pludren igen, skiftende tonefald.

Den 21.3.1978. Pas på, dérude i verden. Jonathan er på vej. Han er begyndt at spadsere, når man holder ham og lader ham støtte på gulvet. Han skifter ben, som om han aldrig havde bestilt andet. Det varer ikke længe, før han kan komme ned og lege med fætter Thomas.

Påsken 1978. Jonathan udvikler sig stærkt nu. Han er ikke så bange for fremmede, som han har været, selv om han ser sine folk an. Han snakker meget, og han kan sige en masse forskellige lyde, bl.a. som et rustet søm, der bliver trukket ud. Det er meget livagtigt.

Han er begyndt at få små krøller i nakken. Han vil hele tiden op at stå, og når han kommer det, vil han straks spadsere.

Den 27.3.1978. Farmor og fætter Thomas var på visit, og Thomas sad i kravlegården hos Jonathan og legede med ham. De hyggede sig dejligt.

Den 30.3.1978. Mor var ude at køre en lang tur med Jonathan i barnevognen. De kørte i 1½ time i det gode vejr, og Jonathan sad op i vognen og slugte hele verden med øjnene, men det kunde han kun holde til i en halv time, så var han mæt af indtryk, og han sov resten af tiden.

Den 2.4.1978. Jonathan har fået sin anden tand, også i undermundten, så de kan ikke gnide mod hinanden.

Den 7.4.1978. Farfar var ude at se til Jonathan idag. Han er så smuk. De siger allesammen, at han ligner sin farfar. Vi spillede på klaver sammen, og Jonathan sang: GA GA GA. Han kan ikke fordrage at ligge på ryggen, så han vender sig lynhurtigt om på maven.

Hantog fat i nodebænken på klaveret og hævdede sig op i armene. Han er rasende, når han skal have skiftet ble, men da farfar sang: Langt fra mit hjem... for ham, hjalp det. Han græder ellers uden tårer af raseri.

Han har så mange kræfter, han drak apolinaris af farfars glas. Han sagde en hel del til farfar.

Den 18.4.1978. Mor og far havde tæppemand, der lå på gulvet og hamrede tæpper på hele dagen, og mormor gik og støvsugede i de andre stuer. Jonathan troede, at det hele var iscenesat til ære for ham, og han grinede.

Når han nu sidder i sit Bambetti-legebord, kan han gå omkring med det, dvs. han kan sætte fra og skubbe det. Han kan også stå selv ved legebordet.

Den 19.4.1978. Farmor var på visit og passede Jonathan, der var lidt pylret på grund af tænderne, der bliver ved med at drille. Farfar kan bare gå på arbejde og den slags - snøft.

Den 10.4.1978. Jonathan elsker, at mor synger sangen om Pippi Langstrømpe for ham, så klukker han af grin. Han er lige så glad for hængelamper, som fætter Thomas var for flag. Han strirrer på dem og rækker efter dem.

Den 21.4.1978. Jonathan og Thomas var beggeto oppe at ride på deres fars skuldre. Det syntes de begge var festligt.

Den 22.4.1978. Jonathan er 9 måneder idag. En stor, flot dreng, der ligner sin farfar. Sikke nogle næver han har.

Den 23.4.1978. Når Jonathan står ved en stol eller ved et sofabord, bøjer han sig lidt frem og kigger ned på sine fødder. Han er godt klar over, at der er en sammenhæng, men hvis der er noget spændende at række efter, glemmer han at holde fast.

Når han sidder på mormors knæ og rider ranke, vil han se, hvordan mormor bevæger foden. Det finder han mere interessant, end det, at han selv hopper.

Idag rejste Jonathan sig selv op i badekarret.

Den 26.4.1978. Jonathan kan kravle nu. Han har helt sin egen teknik, der er svær at beskrive, men han kan komme fra den ene ende af stuen til den anden på næsten ingen tid. Han vejer nu 10.3kg og er en flot, kraftig UG-dreng velbygget, med god holdning og godt istand.

Den 27.4.1978. Jonathan har været en rigtig guttermand idag, han har strintet sin mor til med vand fra badet, han har spist havregrød til morgen, blødkogt æg til frokost og kylling og kærnemælksuppe til aften, alt sammen med god appetit.

Den 28.4.1978. Jonathan har gået selv med sin nye klappvogn, og han har rejst sig op selv i tremmesengen. Nu kan han snart selv det hele - dygtig dreng.

Den 29.4.1978. Når Jonathan nyser eller bøvser, bryder der straks et stort smil frem, for så ved han, at mor siger PROSIT eller BØVS, og det er så morsomt. Han kan stå på hænder og tåspidser i en flot bue. Han kan gå hele vejen rundt i sin tremmeseng.

Den 4.5.1978. Jonathan var på visit hos farmor og farfar. Han vilde ikke spise med ved bordet, men da han havde sovet til middag i farfars seng, var han glad og veltilpas, og han demonstrerede sin forbavsende kravleteknik, der nærmest er en slags butterfly-svømning på landjorden med armene alene. Sikke armkræfter han må have den lille mand.

Om eftermiddagen kørte vi en tur op i haven i Jonathans klapvogn. Det nød han meget. Han spiste godt med rugbrød, da han vendte hjem til Holme.

Den 14.5.1978. Det var pinsedag, og Jonathans far og mor havde trommet hele familien sammen, og Jonathan hyggede sig rigtigt i familiens skød. Han var med til at danse til Tornerose, Bro bro brille og mange andre sanglege, mens farfar spillede på klaveret.

Jonathan kan gå op ad trapperne, når man holder hans hænder, og han skifter ben for hvert trin. Det skal nok blive til noget med ham.

Jonathan har forlængst sagt farvel til suttøflasken, og han bruger ikke sin sut ret meget. Han er glad og veltilpas og tryk. Han var glad for at se fætter Thomas, selvom de ikke rigtig kan lege sammen endnu.

Det er et par ualmindelig dejlige drenge, vi har, skikkelige og flinke.

Der er stadig ikke noget som helst vrøvl, når Jonathan kommer i seng om aftenen. Han skal ikke have nogen godnatsang eller historie. Mor putter ham ned og slukker lyset, og så hører man ikke noget fra ham, selvom han ikke sover stærks. Han er bare tryk i sin seng.

6.5.1978: Jonathan er holdt op med at bruge sutteflaske. Han har aldrig været særligt ivrig efter den, men nu vil han slet ikke have den mere.

Han var med ude i haven idag for at se far lave hegn om affaldsbrænderen. Han fik så en fornuftig sludder med farfar imens.

17.5.1978: Jonathan kan næsten stå alene. Han giver slip med begge hænder og støtter kun ganske let med maven, og så griner han bredt.

23.5.1978: Jonathan var hjemme at besøge mors farmor, der blev meget lykkelig for at se ham. Han var ikke spor bange for den fremmede gamle dame, men smiløde tværtimod sit bredeste smil, så det var bare hygge.

Oldemor kunde ikke selv holde ham med sine gamle, svage fingre, men Jonathan sad hos hende, mens mor støttede, så oldemor kunde røre ved sin lille dreng. Det var en dejlig dag.

27.5.1978: Farfar snakkede med Jonathan i telefonen. Det lo han meget af.

28.5.1978: Farmor og farfar var i Holme for at se til Jonathan. Han har 4 tænder nu og 2 mere på vej. Gummerne klør meget.

Han kan næsten gå nu. Han kan rejse sig op at stå fra liggende stilling, når han kan få fat i noget, der ikke giver efter. Når han står, giver han slip skiftevis med højre og venstre hånd, og lader den frie arm hænge løst ned. Så ser han meget spekulativ ud.

Hvis man giver ham et eller andet i hænderne, samtidig med at man slipper ham, kan han stå helt frit på gulvet i flere sekunder, mens han smager på den nye genstand. Den ene gang tog han et skridt med det ene ben for at holde balancen.

Han kan næsten kravle op ad trappen ved egen hjælp, så det er om at passe godt på ham nu.

3.6.1978: Jonathan er blevet målt og vejjet. Han er 76 cm lang, og han vejjet 11.3 kg. Flot fyr i fineste form.

9.6.1978: Jonathan kan selv kravle op ad trapperne. Det er den trappe, der fører op fra spisepladsen til den øverste stue, der er så spændende; så mor må være efter ham hele tiden.

13.6.1978: JONATHAN HAR GÅET FIRE SKRIDT ALENE.

Farmor var der og havde gået en lang tur med Jonathan i barnevognen, og de havde set på heste, og Jonathan havde sagt: "Ah-ah!". Så var det om eftermiddagen, da far var hjemme, han vovede forsøget.

Fire skridt - nej, hvor var han stolt.

16.6.1978: Farfar begyndte sin sommerferie med at tage en tur ud til Jonathan. Han var selvfølgelig lige lagt hen at sove, men efter en times tid, var han klar til at optræde med sine kunster.

Han har jo spadseret nu i flere dage, også ude på plænen et par gange, men idag holdt vi os inden døre. Han er stadig meget forsigtig, men han spadserer flot, hen til trappen og så går det stærkt deropad. Der kan han kravle hen til noget, han kan rejse sig ved, men han kan ikke rigtigt starte selv med at gå, for han kan endnu ikke vende fødderne.

Han træner meget med balancen. Han støtter med knofladen på den ene hånd, og han giver slip, han skal ikke have noget at holde i, bare der er en smule støtte. Han er en dejlig dreng.

Farfar sang hele vejen hjem på cyklen.

17.6.1978: Jonathan og hans mor var på besøg i farmors og farfars have. Fætter Thomas var der også, og drenge gyngede sammen på den store gyngede.

Det var næsten utålelig dejligt, og Jonathan grinede meget, ih, hvor han grinede.

Han måtte gerne låne Thomas' nye brandbil og begge brandmændene, og de var endda helt nye.

Jonathan legede dejligt i græsset, og han fik en lille lur i sommerhuset. Der kom så mange gæster, Thomas mor var der også og onkel Jens og tante Lise med deres pige Helle, og tante Ellen og onkel Børge, og farbror Jesper og tante Birthe.

Jonathan spadserede flinkt flere gange uden at holde, men han vilde helst have noget at støtte sig til. Det var en dejlig solskinsdag med frisk blæst.

Vi fulgte Jonathan og hans mor op til l2eren, og Jonathan sad i sin klapvogn og havde det dejligt.

24.6.1978: Jonathan har sovet hos farmor og farfar i nat. Mor og far kom op med ham i haven, efter at de havde sat hans seng af på Tingvej. Det var koldt og blæsende bygevejr, så han legede inde i havehuset med fætter Thomas, til vi allesammen tog hjem på Tingvej om eftermiddagen.

Det var en flot karavane. Forrest kom Jonathan i sin vogn skubbet af farmor, der også holdt Bamse. Bagefter kom farfar, der trak fætter Thomas på den trehjulede cykle og bar på et par plastikposer. Da vi var gået hådvvejen, blev fætter Thomas træt af at cykle og gik så ved siden af Jonathan, og de sang sammen, mens farfar gik bagefter med pakker og cykle og Bamse.

Jonathan sov i den røde tremmeseng for foden af farmors og farfars senge, mens fætter Thomas sov i midten hos sin mor og mormor. Jonathans farfar var blevet sendt ind i Jespers værelse at sove.

Jonathan sov roligt hele natten, men farmor var urolig og rendte hele tiden oppe, og når hun så kom iseng igen, lå fætter Thomas på tværs.

I morges fik Jonathan havregrød, men han var ikke ret villig til at spise. Derimod drak han en masse mælk.

Der var jubilæumsfest oppe i farmors og farfars haveforening Moselund. Der var spejderorkester, som marcherede rundt i havegangene og spillede, og senere var der børneteater, "Hans og Grethe" af amatørscenen. Det var Jonathan ligeglad med, men han var med og sad i 2.række i sin barnevogn og nød støjen og alle de mange børn i travl bevægelse.

Bagefter sov både Jonathan og Thomas godt.

Om eftermiddagen var havehuset fuldt igen. Det var onkel John og tante Lene med pigerne Dorthe og Helle, og lidt senere kom Jonathans mor og far og onkel Knud, så var der 12 mennesker i hytten.

Jonathan vinkede ikke, da de gik, men han havde i hvert fald haft det dejligt.

25.6.1978: Onkel Jesper og tante Birthe var ude i Holme og besøge Jonathan, der travede flink omring og var i godt humør.

27.6.1978: Jonathan er blevet rigtig godt forkølet. Næsen løber. Det var mor, der ringede om det.

28.6.1978: Jonathan har haft lidt feber, og mor har holdt ham indendøre igår, men idag er han blevet lagt ud i sin vogn for at sove. Han er stadig lidt snottet, men øjnene løber ikke mere.

29.6.1978: Nu løber Jonathan frit omkring. Det begyndte igår eftermiddags, da han flere gange gav sig på vandring fra et møbel til et andet, og idag er han helt suveræn. Han er så stolt så stolt, så han er ikke til at skyde igennem. Farmor og farfar glæder sig til at se ham.

Ind imellem standser han op midt på gulvet - ligesom for at markere, hvor sikker han er, og så fortsætter han sin vandring, som om det var noget, han altid har kunnet.

5.7.1978: Jonathan bliver lidt for dristig nu. Han er faldet flere gange idag, og har fået nogle knubs. Det er han godt fornærmet over. Han har en ordentlig bule i panden, fordi han væltede med legebordet.

6.7.1978: Jonathan var hjemme hos farmor på Tingvej, da farfar kom hjem. Fætter Thomas og faster Lisbeth var der også, og Bamse. Drengene legede dejligt, men mest ved siden af hinanden. Farfar havde en på hvert knæ.

Jonathan spiste selv - med venstre hånd - uden ske eller gaffel - en stor portion farsmad med kartofler og ærter og gulerødder. Han vragede ikke noget, men rakte direkte efter de enkelte stykker. Bagefter fik han en portion jordbær, men de var for svære at spise alene med fingrene, så farmor måtte hjælpe. Der var ikke antydning af spisevægring, og han blev færdig samtidig med os andre.

Mens vi spiste kom tante Helle og tante Gitte på besøg, og de tog fætter Thomas og faster Lisbeth med. Så hyggede Jonathan sig med farfar, mens farmor hvilede sig med opvasken. Jonathan travede hele lejligheden igennem over alle dørtrin og han nød det. Han vilde jo helst have noget i hånden imens, og han foretrak at gå i omegnen af de overpolstrede møbler. Han er ikke dum.

Han pludrede meget: Angangang, nænænænæ, gigigigi, og han smækkede med tungen og havde det dejligt.

Da han skulde hjem, red han på farfars skuldre til bussen. Han så så mange pippet, men overså og overkørte fuldstændig trafikken på gaden.

Han snakkede også i bussen og syntes sletikke at savne far og mor, men han blev tydeligt glad, da han så mor. Han var meget træt, for han havde kun sovet en halv time til middag.

Far var meget træt og hvilede sig på sofaen, de var beggeto lige klar til at putte i seng.

12.7.1978: Jonathan spiser pænt selv både middagsmad og frokost, både kartofler og frikadeller og rugbrød, og han kan sige et rigtigt ord, HAN KAN SIGE ET RIGTIGT ORD, selv om han ikke siger det helt rigtigt.

Han elsker lamper og har altid gjort det, nu peger han på lamperne og siger: "He, he!" Det er helt oplagt, at han siger: "Se!" på sin egen dialekt. Han er en dygtig dreng.

16.7.1978: Farmor og farfar var ude at se til Jonathen. Han kunde godt se, at farfar var blevet klippet. Han stirrede på farfars øre, man ser jo ikke så mange ører nu om stunder med den halv- til hellange hårmode. Han tror måske, at farfar fejler noget, når han har sådan nogle gevækster på hovedet, men han smilede godt nok.

Jonathan spiser godt nu, med god appetit. Det er al den motion, han får nu, hvor han er begyndt at gå. Han var især glad for farfars ostemad.

Han løber nu helt frit omkring. Han kan dreje "på en tallerken". Han kan også sparke til sin bold. Det har han lært af Tarzan, der suser rundt i hele haven med sin til stor fryd for Jonathan.

Inde i huset har Jonathan sine favoritruter, der skal være så lange som muligt. Nede i havestuen går han fra brændeovnen til den anden ende af nabostuen, hvor der står en kurvestol, som han vender ved og går tilbage.

Han er meget fri og åben i sit væsen, mere bevidst end før. Han sludrer meget og ler ofte en glad latter. Han er en meget glad dreng, og han bliver så stor nu, en ordentlig tamp er han.

Han er også flink til at hjælpe mor ude i haven med at flytte det ukrudt, mor har rykket op. Han skal nok blive en god hjælper med tiden.

Jonathan hjalp også farfar med at spille klaver. Her brugte han også benene, så det lød virkelig af noget.

19.7.1978: Jonathan kan sige: "Lampe". Det er nok usikkert, om han er helt klar over, hvad det er, han siger, men han ved, at det er noget med de lamper, han altid så godt har kunnet lide.

Idag går han og piller garn ud af mors stoppekurv, mens mormor Ebba går og laver mæd.

Han har ikke villet sove til middag idag, men han lå i en hel time i sin seng uden at gøre vrøvl og hvilede sig, så kom ikke og sig, at han er vanskelig.

I eftermiddag kravlede han rundt og legede med en lille bil. Han var så optaget af sin leg, at han ikke bemærkede, at far kom hjem, og det er ellers et af dagens højdepunkter for Jonathan. I en hel time var han helt opslugt af denne leg.

20.7.1978: Nu er Jonathan rigtigt begyndt at snakke. I dag har det været et elendigt vejr, som vi har lært det at kende hele sommeren, og mor gik og klagede over at det regnede. Så gentog Jonathan: "Regner!" klart og tydeligt. Så nu varer det ikke længe, før vi skal til at sige: "Ti stille!" til ham.

Han hjalp mor med at rydde toiletbordet nede i soveværelset, da farfar ringede.

I overmorgen den 22. bliver Jonathan et år, og for at hans bog kan være færdig til dagen, slutter redaktionen med disse bemærkninger.

Ih, hvor vi glæder os til fødselsdagen.



1. Jonathan



2. Jonathans far



3. Jonathans mor



4. Jonathans farfar



5. Jonathans farmor



6. Jonathans morfar



7. Jonathans mormor



8. Jonathans farfars far



9. Jonathans farfars mor



10. Jonathans farmors far



11. Jonathan's farmors mor



12. Jonathans morfars far og mor



14. Jonathans mormors far



15. Jonathans mormors mor



10. Bartars Bartar



17. Farfars farmor



18. Farfars morfar



19. Farfars mormor



Selv - Salomon
Haugen

20. Farmors farfar



86.3. *Ungvaktar*

Foto. Salonen

21. Farmors farmor



22. Farmors morfar



23. Farmors mormor



26. Morfars morfar



27. Morfars mormor



29. Mormors farmor



35. Farfars farmors mor



36 og 37: Farfars morfars far og mor



41. Farmors farfars mor



45. farmors morfars mor



47. Farmors mormors mor

ANELISTE

1. Jonathan Ib Priskorn f.22.7.1977 i Århus
2. Erik Ib Priskorn, chauffør f.31.8.1950 i Århus
3. Lis Kjeldsen, kontorassistent f. 25.2.1952 Åby
4. Ib Mortensen Priskorn, bibliotekar f.21.9.1924 Birkerød
5. Birthe Rohde Madsen, ekspedient f.2.1.1931 Helsingør
6. Hans Niels Christian Kjeldsen, kørelærer f.8.9.1919 Arslev
7. Ebba Nielsen, ekspedient f.22.9.1921 i Sall
8. Ernest Mortensen, musikhandler f.2.9.1885 København
9. Olga Elisabeth Priskorn f.12.7.1892 Frederiksberg
10. Jens Michael Rohde Madsen, skibsbygmester f.24.3.1907 Hsgr
11. Karen Petersen, kontorassistent f.7.11.1906 Helsingør
12. Albert Rasmussen Kjeldsen, kroejer f.6.12.1879 Arslev
13. Agnes Hjelm f.24.1.1888 Præer
14. Niels Peder Nielsen, fodermester f.29.3.1893 Lyngå
15. Anastasie Kowalczyk f.15.12.1886 Brusno Nove
16. Poul Madsen Mortensen, grosserer f.16.3.1850 København
17. Sophie Jørgine Jensen f.18.5.1859 Slangømp
18. Julius Frederik Priskorn, murer f.16.4.1851 København
19. Bolette Johansen f.1.4.1854 Nørre Arslev
20. Lars Madsen, portner f.29.8.1868 Kerte
21. Marie Kirstine Rohde f.20.6.1865 Helsingør
22. Carl Vilhelm Petersen, dueavler f.23.2.1884 Helsingør
23. Karen Magdalene Laurentze Hansen f.30.1.1884 Helsingør
24. Hans Rasmussen Kjeldsen, gårdejer f.28.5.1855 Arslev
25. Dorthe Marie Christiansen f.14.12.1854 Astrup
26. Johan Christoffer Hjelm, slagter f.27.1.1853 Gudumlund
27. Christiane Johanne Petrea Sørensen, jordemor f.24.1.1856 Aal
28. Marius Nielsen, tjenestekarl
29. Hette Kirstine Nielsen f.6.1.1859 Galten
30. Michael Kowalczyk
31. Szeroczyk

32. Poul Mortensen, porøelænsmand f.10.2.1807 Udbyneder
33. Marie Kirstine Madsdatter f.6.3.1812 Nagleby, Mon
34. John Vilhelm Jensen, kornhandler f.29.9.1815 Slangørup
35. Anne Marie Elisabeth Petersen f.27.5.1822 Søborghus
36. Jens Julius Priskorn, tømrer f.25.6.1815 København
37. Grethe Marie Rasmussen f.27.4.1816 København
38. Laurits Peter Johansen, murer f.28.6.1828 Todbjerg
39. Anne Marie Pedersdatter f.5.2.1822 Gylling
40. Hans Christian Madsen, emigrant f.4.7.1847 Jordløse, Fyn
41. Kirstine Marie Hansen f.11.8.1846 Kerte
42. Frederik Ludvig Rohde, skomagermester f.22.7.1826 Københ.
43. Jensine Gjertrud Andersen f.13.11.1840 Helsingør
44. Harald Waldemar Petersen, høker f.17.1.1843 København
45. Emma Mathilde Nielsen f.27.2.1847 Helsingør
46. Jens Carl Hansen, havnearbejder f.14.1.1859 Nørum
47. Hanne Cathrine Jørgensen f.17.4.1863 Hillerød
48. Jens Rasmussen Kjeldsen, gårdejer f. 6.5.1804 Årslev
49. Kirsten Jensdatter f.25.2.1826 Årslev
50. Albrecht Christiansen, kromand f.26.11.1826 Årslev
51. Ane Marie Madsdatter f.7.4.1823 Hørning
52. Johan Christian Hjelm, snedker f.16.2.1827 Gudumland
53. Maren Friis f.ca 1827 Slesvig
54. Kristian Henrik Warniche Sørensen, landpost f.25.11.1828 Aal
55. Oline Dorthea Larsen, jordemor f.4.5.1834 Romdrup
- 56.
- 57.
58. Peder Nielsen Bigum, hjulmand f.26.6.1828 Galten
59. Karen Mortensdatter f.29.7.1828 Rårup
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.

64. Morten Mortensen, gårdejer f.1765 Udbyover
65. Kirsten Poulsdatter f.1771 Kastbjerg
66. Mads Madsen, fisker f.1782 Fanefjord
67. Maren Henriksdatter f.1786 Magleby, Møn
68. Christen Jensen, købmand f.5.9.1771 Nørresundby
69. Anna Bartholina Rugaard, f.1.10.1779 Frederikssund
70. Poul Petersen, kromand f.1795 Kongens Lyngby
71. Margaretha Magdalena Koops f.30.6.1796 Haderslev
72. Johann Friedrich Prieskorn, tømrer f.ca 1780 Tyskland
73. Sette Marie Ammerød f.1777 København
74. Erich Rasmussen, skomagermester f.ca 1773 på Fyn
75. Cathrine Christiane Charlotte Sophie Mund f.21.6.1773 Køben
76. Johannes Justussen Rothäusser, skomeger f.1784 Mariager
77. Bodil Hansdatter f.i Nødager
78. Peder Rasmussen, gårdmand f.1781 Gylling
79. Barbara Mogensdatter f.1784 Gylling
80. Mads Larsen, husmand f.7.2.1824 Jordløse, Fyn
81. Cathrine Marie Hansdatter Tarp f.29.3.1820 Varde
82. Hans Simon Larsen, smed f.28.4.1818 Kerte
83. Christiane Nielsdatter f.6.8.1812 Tanderup
84. Johannes Emanuel Rohde, skræddermester f.5.10.1789 Kbh.
85. Maria Kirstine Haubroe f.1795 København
86. Hans Andersen, skrædder fra Helsingø
87. Ane Nielsdatter f.1806 Græsted
88. Peter Heinrich Michelsen, smed på Holmen
89. Anna Christiane Henvær fra Norge
90. Johannes Nielsen, skipper f.3.8.1802 Helsingør
91. Kirstine Andersdatter f.25.8.1811 Sengeløse
92. Hans Knudsen, husmand f.9.4.1819 Ramløse
93. Karen Larsdatter f.18.7.1818 Mårum
94. Jørgen Olsen, arbejdsmand f.22.9.1831 Bellingø
95. Maren Jørgensen f.23.3.1834 Tårnbor

96. Rasmus Pedersen Kjeldsen, gårdmand f.1762 Årslev
97. Anna Hansdatter Kande f.1775 Årslev
98. Jens Pedersen Hørslev, gårdmand f.1783 Årslev
99. Kirsten Jensdatter f.1792 Storring
100. Christian Nielsen, gårdejer f.1790 Årslev
101. Dorthe Maria Pedersdatter f.1791 Årslev
102. Mads Poulsen, gårdejer f.1789 Sporup
103. Andrea Thomsen f.19.4.1798 Hørning
104. Johan Christopher Hjelm, marketender f.14.1.1783 Haderslev
105. Christiane Andersdatter f.ca 1787 Nørresundby
- 106.
- 107.
108. Peder Sørensen, arbejdsmand g.3.11.1815 Aalborg
109. Maren Kirstine Nielsdatter g.3.11.1815 Aalborg
110. Maren Jensdatter Nørholm
111. Lars Gundersen
- 112.
- 113.
- 114.
- 115.
116. Niels Andersen Bigum, husmand f.11.8.1795 Bigum
117. Mette Kirstine Jensdatter f.12.5.1793 Galten
118. Morten Jensen, smed f.27.7.1794 Horsens
119. Ane Sørensdatter
- 120.
- 121.
- 122.
- 123.
- 124.
- 225.
- 126.
- 127.

128. Morten Jensen, gårdmand i Udbyover f.ca 1717
129. Leene Christensdatter
130. Poul Jensen, gårdmand i Kastbjerg
131. Anne Nielsdatter
132. Nads Jørgensen, tømrer i Fanefjord
133. Bodil Hansdatter
134. Henrich Larsen, gårdmand f.1753 Magleby, Møn
135. Kirsten Pedersdatter f.1762 Magleby, Møn
136. Jens Nielsen, skrædder f.22.8.1746 Nørresundby
137. Dorthé Kirstine Christensdatter f.29.6.1741 Nørresundby
138. Rasmus Rugaard, brændevinsbrænder f.1755 Frederikssund
139. Kirstine Jørgensdatter Fritz f.28.3.1749 Strø
140. Peder Sørensen, gårdmand Kongens Lyngby
141. Ellen Poulsdatter f-1762 Gentofte
142. Hans Johannes Nicolaus Koops, tehandler i København
143. Anna Maria Ljungström, klog kone
- 144.
- 145.
146. Jens Pilemarck Ammerød, murer i København
147. Karen Marie Mogensdatter
148. Rasmus Olsen, rytter ved Holstenske Lansenerregiment
149. Bodel Christendatter
150. Frederik Carl Mund, løjtnant f.13.4.1733 København
151. Christiane Charlotte Amalie Kühle f.1733 Pårup, Fyn
152. Justus Rothäusser, corporal ved Randers dragoner
153. Anne Dorthéa Pedersdatter fra Mariager
- 154.
- 155.
156. Rasmus Jørgensen, gårdmand f.1742 Gylling
157. Maren Rasmusdatter
158. Mogens Jacobsen, gårdmand f.1741 Gylling
159. Maria Hansdatter f.1746 Gylling

160. Lars Iversen, husmand f.1777 Hårby, Fyn
 161. Margrethe Marie Madsdatter f.1782 Jordløse, Fyn
 162. Hans Christian Tarp, kommandersergent f. Strellev
 163. Maren Nielsdatter
 164. Lars Christensen, husmand i Kerte
 165. Dorothea Hansdatter f.1780 Kerte
 166. Niels Andersen, gårdmand i Tanderup
 167. Dorthe Rasmusdatter
 168. Jens Rohde, skræddermester f.1757 Grensten
 169. Hanne Marie Eitner f.17.9.1767 København
 170. Hans Larsen, brændevinsbrænder f.1750 Haubro
 171 Cecilie Kirstine Pedersdatter
 172.
 173.
 174.
 175.
 176.
 177.
 178.
 179.
 180. Christian Nielsen, værtshusholder f.1778 Tikøb
 181. Elisabeth Chrestine Fransdatter f.10.1.1774 Helsingør
 182. Anders Pedersen, husmand i Sengeløse
 183. Maria Jacobsdatter
 184. Knud Pedersen, husmand i Ramløse
 185. Ane Katrine Nielsdatter
 186. Lars Andersen, brygger f.1782 Mårum
 187. Karen Jensdatter f.1784 Mårum
 188. Ole Larsen, husmand i Hemmershøj
 189. Ane Cathrine Larsdatter
 190. Jørgen Jørgensen, husmand f.1782 Boeslunde
 191. Dorthea Andreasdatter f.9.5.1802 Boeslunde

192. Peder Kjeldsen, gårdmand i Årslev
193. Bodil Rasmusdatter
194. Hans Nielsen Kande, gårdmand f.1739 Borum
195. Johannes Jensdatter
196. Peder Pedersen Hørslev, gårdmand f.1745 Årslev
197. Karen Jensdatter Haugaard f.1760 Årslev
198. Jens Pedersen, gårdmand: i Storning
199. Anne Nielsdatter
200. Niels Pedersen, gårdmand i Årslev f.1751
201. Mette Johanne Pedersdatter f.1757 Årslev
202. Peder Pedersen Hørslev, gårdmand i Årslev f.1745
203. Karen Jensdatter Haugaard f.1760 Årslev
204. Poul Jensen, gårdmand i Hørning
205. Kirstin Lauridtzdatter
206. Jess Thomsen, møller i Dørup, Hørning
207. Anne Marie Nielsdatter
208. Lorentz Pedersen Hjelm, bager f.1744 Kolding
209. Gerdrut Muusmann
- 210.
- 211.
- 212.
- 213.
- 214.
- 215.
- 216.
- 217.
- 218.
- 219.
220. Jens Nørholm i Aalborg
221. Maren Nielsdatter
- 222.
- 223.

- 224.
- 225.
- 226.
- 227.
- 228.
- 229.
- 230.
- 231.
- 232. Anders Johansen, husmand f.1756 Bigum
- 233. Karen Andersdatter
- 234. Jens Nielsen, husmand i Galten
- 235. Kirsten Laursdatter f.1770 Hadbjerg
- 236. Jens Mortensen, korporal ved Slesvigske Rytterregiment
- 237. Karen Jørgensdatter
- 238. Søren Christensen, snedker i Rårup
- 239. Lisbeth Rasmusdatter f.1756 Rårup
- 240.
- 241.
- 242.
- 243.
- 244.
- 245.
- 246.
- 247.
- 248.
- 249.
- 250.
- 251.
- 252.
- 253.
- 254.
- 255.

Kære lille Jonathan

Da farfar for et år siden begyndte på denneher bog, var du kuns en lille en, der ikke kunde noget som helst. Alting skulde du til at lære, og du startede med at se intenst på din far, der var den første du så her i verden. Siden har du flittigt suget til dig af indtryk med alle sanser.

Tænk dig bare, vi vidste ikke en gang, at du hed Jonathan, det fandt vi først ud af efter længere tid, men du var jo heller ikke særlig meddelson.

Nu snakker du flinkt, selv om det ikke er helt let at følge din tankegang, men du er ved at komme på talefod med verden.

Du er begyndt at gå på bagbenene som et rigtigt menneske, og nu er du klar til ikke bare at snakke, men erobre hele verden.

God jagt

Mange kærlige hilsner

FARMOR & FARFAR

Denne bog er skrevet på en vaklevorn ERICA rejse-
skrivemaskine med et nogenlunde antageligt farvebånd.
Den er hele vejen igennem det oprindelige manuskript
uden klip og tilbagespilninger, og det har været hyg-
geligt at være i selskab med sin sønnesøn på den måde.

Hasle den 21.7.1978

imp