



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

**Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

## **Støt vores arbejde – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

## **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

## **Links**

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

PROFESSOR  
RASMUS NYERUP  
OG HANS SLÆGT



LIDT PERSONALHISTORIE SAMLET AF

*F. HJORT*

---

N. C. ROMS FORLAGSTRYKKERI  
KØBENHAVN 1927

LIDT OM  
PROF. RASMUS NYERUP  
OG HANS SLÆGT

AF  
*F. HJORT*



SÆRTRYK AF HISTORISK SAMFUNDS AARBOG 1927

1·9·2·7  
N. C. ROMS FORLAGSTRYKKERI  
KØBENHAVN

Af de 4 bekendte fynske Bøndersønner, nemlig: Rasmus Nyerup, Ras. K. Rask, N. M. Petersen og Ras. Nielsen, er den første noget ældre end de 3 andre, idet han fødtes 12. Marts 1759, medens Rask er op imod 30 Aar yngre og de to andre endnu yngre. Men mærkeligt nok er der bleven gjort mere Stads af de 3 yngste, der alle foruden et pænt Gravmonument tillige har faaet sat en smuk Mindesten ved hvert af deres Fødehjem. Den sidste Opmærksomhed er der først i Aar blevet vist Ras. Nyerups Minde, skjønt han i Betydning for Efterslægten ingenlunde staar tilbage for nogen af de 3 andre. Hans Biograf (H. F. Rørdam) betænkte sig end ikke paa at sige, at: »Nyerup har skrevet saa meget, at det fordelt paa 10 forskjellige Forfattere vilde være nok til at sikre enhver af dem, om ikke just Udødelighed, saa dog agtelsesfuld Ihukommelse . . . .« — Naar Nyerup blev den meget betydelige Mand, som han opnaede at blive, kan han næst sin gode naturlige Begavelse takke sine gode Lærere derfor. Havde han ikke faaet anden Undervisning end den, som blev hans 7 Søskend<sup>e</sup> til Del, var han næppe kommen til at straale som en Komet paa Slægtens Himmel.

- 
- \* ) En medvirkende Aarsag til, at Faderen tog Beslutning om at lade Ras. Nyerup »komme til Bogen«, var nok ogsaa Faderens Bekendtskab med Præsten Rasmus Edsbjerg i Brænderup, der var bondefødt som Søn af Gmd. Hans Rasmussen og Anna Cathrine Jørgensdatter (en Præstedatter fra Sjælland) i Edsbjerggaarden i Brylle Sogn, f. 1721, og altsaa omtrent jævnaldrende med Ras. Nyerups Fader. —
  - \*\* ) Pastor H. P. H. Plesner i Søllested døde 22. Novbr. 1784 og efterlod sig Enke Ursula Pileholm, f. 1724, † 24. Jan. 1798 og 2 Sønner og 2 Døttre. Den ene af disse, nemlig Barbara Kirstine Plesner, f. 30. Juni 1766, † 5. Maj 1826, var det, at Ras. Nyerup skulde have overtaget med Præstekaldet, og den »Byrde kunde han ikke magte; men det kunde og gjorde en Hører fra Christiania, Mathias Selmer, f. 6. Maj 1755, † 9. Decbr. 1808, der fik Søllested og Vedtofte Sognekald 11. Febr. 1785 og giftede sig med Formandens ovennævnte Datter <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Maaned senere 3. Juni 1785 og fik med hende 2 Sønner og 1 Datter.

Paa Foranledning af Degnen R a s m u s H o l m i Ørsted kom R. Nyerup i 1768 i Huset hos Degnen F. K r o g h\*) i Skydebjerg, hvor han var i 5 Aar og blev her sammen med flere andre forberedt til Latinskolen i Odense, fra hvilken han efter 3 Aars Forløb i 1776 blev Student og rejste derfra sammen med flere Kammerater til Kjøbenhavn, hvor han i de første Aar boede hos en Urtekrammer U r s i n. Allerede i 1778 kom han ind paa Bibliothekbanen, idet han blev Medhjælper hos S c h l e g e l, der var Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek. I 1780 fik Nyerup den theologiske Embedseksamen, men benyttede den ikke som Levebrød, dog prædikede han en enkelt Gang i Ø r s t e d Kirke for at tilfredsstille Faderens Ønske og gik da ud fra Texten: »Herre, giv mig ikke Armod eller Rigdom, men giv mig mit beskikkede Brød«. — Nyerup blev aldrig Præst, skønt Grev R a n t z a u paa Frederikslund tilbød ham Søllested og Vedtofte Sognekald; men han afslog det, paa Grund af en vis »Byrde« paa Kaldet; han skulde nemlig forpligte sig til at ægte Formandens Datter\*\*), hvilket Nyerup ikke kunde gaa ind paa; han havde som Student i Odense forlovet sig med E l i s a b e t h M a r g r e t h e C l a u s e n (en Datter af Kjøbmand C l a u s C l a u s e n i Odense, der var Kirkeværge for St. Knuds Kirke).

At Ras. Nyerup ikke blev Præst maa vist opfattes som en stor Lykke, baade for ham selv og Menighederne; thi han var vist allerede paa dette Tidspunkt bleven præget af Rationalismen;

---

Se modstaaende Side.

hvilken Retning han desværre aldrig forlod; men i sin senere Gerning fik det mindre at sige end det med hans Evner sikkert vilde være blevet Tilfældet i en stor gejstlig Stilling. Man tør vel da tro, at Gud naadig afbrød hans gejstlige Vej og førte ham ind paa de Stier, hvor hans rige Gaver blev saa frugtbringende uden i væsentlig Grad at blive smittet af hans svage Tro. —

Ved Siden af sin store Forfattervirksomhed var Nyerup, som 1780 var blevet Amanuensis ved det Kgl. Bibliothek og Bibliothekar ved S u h m s private Bogsamling, tillige i 1803 blevet Universitetsbibliothekar, en Stilling, han beklædte til sin Død. Og i 1796 blev Nyerup overordentlig Professor i Litteraturhistorie ved Universitetet, og i 1802, 18. April Regensprovst, efterat han i nogle Aar havde været Vikar i dette Embede og blev gennem de mange Aar, han sad som saadan, meget afholdt af alle Regensianere. —

Nyerup blev i 1788 gift med sin ovennævnte Forlovede. Hun døde 1818 efter 30 Aars Ægteskab, i hvilket der skænkedes dem 4 Børn, nemlig en Søn og 3 Døttre, af hvilke den ældste, K a r e n M a r i e N y e r u p, f. 22. Marts 1789, † 21. Febr. 1865, blev gift 28. Maj 1806 med Pastor Strøm i Kregome og Vinderød (f. 8. Febr. 1771, † 28. Septbr. 1859.) Den anden Datter, A u g u s t a A m a l i e N y e r u p, f. 17. Septbr. 1793, † 25. Febr. 1854, blev gift med Pastor P. C h r. F u g l e d e i Vejen og Læborg (f. 10. Maj 1795, † 3. Jan. 1856, Folketingsmand for Ribe Amts 4.). Den 3die Datter, L o v i s e M a r i e N y e r u p, var ugift, men havde i nogle Aar været forlovet med den berømte Sprogmand R a s. K r. R a s k og styrede Huset for Faderen til hans Død 28. Juni 1829.

Professor Ras. Nyerup var en lille og beskednen Mand, der ikke deltog meget i Selskabslivet, og han var som Regel kun lidet talende; men han kunde dog til Tider blive livlig og mere sig selv og andre. Han var en meget belæst, kundskabsrig og flitig Mand og tillige et Menneske, som man i høj Grad havde Tillid til og Tro paa, ogsaa paa højere Steder. Saaledes blev der i Aaret 1812 betroet Nyerup et meget vanskeligt Hverv. Samtidig med at han paa en Rejse til Sverige vilde studere dette Lands Antikviteter, blev der tillige overdraget ham den politiske Opgave at sondere Stemningen i Sverige for K o n g F r. V I s Kandidatur til den svenske Trone, men under sine Forsøg herpaa var Nyerup nær kommen i stor Forlegenhed, og kun hans store

Anseelse som Videnskabsmand synes at have friet ham for at blive sat fast som dansk Spion, da han havde vovet sig til *Ørebro*, hvor den svenske Rigsdag var forsamlet. Nyerup slap dog med Paalæg om ufortøvet at forføje sig bort.\*)

Som bekendt var det ogsaa Ras. Nyerup, der lagde Grunden til vort Nationalmuseum i 1807 og blev dermed en af de første i hele Verden paa dette Omraade, men skal dog have hentet Idéen dertil fra Frankrig. Den første Tanke til dette Museum kom dog nok frem hos Ras. Nyerup paa hans bekendte antikvariske Fodrejse i 1805 til hans Fødeø, over Nyborg, Juelsskov, Ollerup, Flemløse, Odense o. s. v., hvor han fik saa nedslaaende Beviser om Vanrøgten af vore Oldtidsmindesmærker.

Ved Nationalmuseets 100 Aars Mindefest i 1907 blev der i Gaarden i »Prindsens Palæ« afsløret en Mindeeg for Professor Rasmus Nyerup som Nationalmuseets Stifter. —

Ved Nyerups 50 Aars Jubilæum blev han bl. a. prist i en Sang som: »hver Fynboes Ven, hver Nordboes Fryd«. —

Ved Nyerups Begravelse var Regensgaarden fyldt af Mennesker og deriblandt over 200 Studenter; disse bar ham til Assistents Kirkegaard, hvor han blev begravet paa Universitetets Regning. Paa Graven er sat en beskeden Granit-Mindesten med Portrait-Medaillon i Bronze af Nyerup i hans yngre Aar, som Billedet paa første Side viser, og nedenunder staar efter hans Navn, Stilling, Fødsel og Dødsdag:

»Ved Ham skulde mindes og findes  
Gamle Ord, gammel Tid,  
Gammel Tale, gammel Id,  
Gammel Stil, gammel Flid.

P. Syv.« —

Alle beundrede Ras. Nyerup for hans mægtige Arbejde og store Flid; men bag det hele aabenbarede sig tillige en ualmindelig elskværdig Personlighed, der var fuld af Kærlighed til Folket og Fædrelandet og med Lyst til at fremme dets Ære. Mest Paa-skønnelse og Yndest vandt han dog som Regensprovst, navnlig ved sin simple og fordringsløse Færd, hans rene og varme Iver for Videnskabeligheds Fremme, alt i Forening med sin samvittighedsfulde Pligtopfyldelse og exemplariske Vandel, og da navnlig

\*) Se Meddelelser fra Krigsarkivet. V.



den kærlige Omhu, hvormed han tog sig af de studerendes Anliggender, den vennehulde, liberale Tone og faderlige Velvillie overfor de unge, uden at derfor Værdigheden tilsidesattes. Alt dette i Forening med gode Raad, Advarsler og Opmuntringer viste Studenterne, at det kun var deres eget bedste, han havde for Øje. — Men alt dette uagtet, kan det ikke skjules, at R. Nyerup var og blev afgjort Rationalist, hvilket ogsaa til Tider gav sig Udslag i hans Skrifter. —



Professor R a s m. N y e r u p som ældre.

Overfor sin store Slægt og sine mange Venner og Bekendte fra sin Hjemegn fik Nyerup ofte Lejlighed til at vise sin Velvillie og Tjenstvillighed paa flere Maader, og da bl. a. ved stor Gæstfrihed baade mod unge og ældre, der gæstede Hovedstaden. For disse var Nyerup altid en god Vejleder og Raadgiver, ligesom han mod mangfoldige af de unge fra Hjemegnen, som kom til Kjøbenhavn som Soldat eller i andet Ærinde, lod sit Hus staa aabent som et godt Hjem for disse unge, der ofte dagligt spiste deres Mad hos Nyerup, ligesom han gemte deres medbragte Penge og andre Værdier og maatte ofte tillige financiere en og anden,



som var kommen i Forlegenhed. — Paa den anden Side mødte Professor Nyerup ogsaa til Gengæld megen Venlighed, naar han gæstede sin gamle Fødeegn. Gamle Folk i Ørsted kan endnu fortælle om, hvorledes hans 5 store, velhavende og ansete Brødre flokkedes om Nyerup, naar han mødte paa Besøg i Ørsted, iført Uniform og trekantet Hat (Napoleonshat), og fulgte deres fine Broder ned ad Gaden med gæstfrie Tilbud fra enhver af dem om at logere hos dem. Disse Tilbud blev altid afslaaede med den Motivering, at Nyerup »vilde logere hos sin Moder, der altid havde været ham saa god en Moder!« I Professorens Tankegang kunde maaske ogsaa ligge en klog Taktik, idet han paa den Maade undgik at favorisere den ene Broder for de andre; og han kunde jo ikke modtage alle fems Tilbud paa een Gang.



Rasmus Nyerups Fødegaard i Nyerup set fra Syd.

I »Professor Rasmus Nyerups Levnedsløb, beskrevet af ham selv« og udgivet af Svigersønnen Pastor Strøm, siger Nyerup:

»Min Oldefader boede i Vedtofte«, og det er rigtigt, men han synes ikke at have kendt hans Navn, som var **C h r i s t o p h e r I b s e n**, der i 1680 var Fæstebonde paa en Gaard i Vedtofte under Brahesholm Gods. Denne Gaard havde forud været beboet af en Mand ved Navn »**Bertel Jensen**«, hvis Enke eller Datter

maaske er blevet gift med Christopher Ibsen, som antagelig paa denne Maade er kommet ind i Gaarden. Jeg har ikke kunnet finde hendes Navn, men efter Christopher Ibsens Død giftede hun sig igen med »Peder Tomassen i Vedtofte«, og ved Skiftet efter hende 28. Juni 1729 siges, at hun efterlod sig 2 Børn, nemlig Rasmus Christophersen i Nyrup og Anna Christophersdatter, gift med Rasmus Clausen i Brændegaard i Vedtofte Sogn. (Hendes Efterslægt er ikke nærmere eftersøgt). Ovennævnte Rasmus Christophersen blev 25. Juli 1725 trolovet med »Birthe sal. Christen Andersens udi Nyrup i hendes Hus og Gaard ibd.« og ved Juletid blev de viede i Ørsted Kirke. — Den her nævnte Christen Andersen, med Tilnavnet Friis (et Navn, der bares af flere i Sognet paa den Tid), var død 16. Maj 1725; han blev gift 1717 med ovennævnte Birthe Hansdatter\*) »i Jørgen Friis Hus«. Hun blev Stammoder til

\*) Birthe Hansdatter havde med sin første Mand flere Børn, men kun 2 naaede den voksne Alder, nemlig

- a) Birthe Christensdatter, der 10. Juni 1748 blev gift med Peder Jørgensen i Nydamshus, der førte Tilnavnet »Willemoes« og blev senere, 30. Oktbr. 1760, gift med Karen Jørgensdatter af Nyrup. De har faaet følgende Børn, døbt i Ørsted: Peter Willemoes 1761, Anna Willemoes 1763 og Kirsten Willemoes 1765. Blandt Faaderne nævnes bl. a. Jens Willemoes's Kone i Nyrup. Peder Jørgensen Willemoes døde 1765, 38 Aar gl., Han var Søn af Jørgen Henriksen Willemoes i Nydamshus. Enken blev 1767 gift med Mathias Petersen i Frøbjerg.
- b) Kirsten Christensdatter, kaldes i Skiftet 1755 efter Rasmus Christophersen for »Rasmusdatter« og skulde saaledes være Helsøster til Christen Rasmussen (Professor Nyerups Fader), men dette er Fejl, thi Kirkebogen nævner ingen Kirsten som Ras. Christophersens Barn, men derimod en, som Chr. Andersen og Birthe Hansdatters, og i Skiftet behandles hun ogsaa paa samme Maade som Birthe, saa de 2 maa være Helsøskende. I Slutningen af Skiftet siges der ogsaa et Sted, at Chr. Rasmussen er »Rasmus Christophersens eneste Barn«. I dette Skifte 20. Oktbr. 1753 siges der, at Kirsten er gift med Gmd. Jens Jørgensen i Ørsted. Hans 1ste Kone, Karen Ipsdatter, var død 1749, med hvem han havde Børnene Lars, Hans, Jacob og Anders Jensen. Karen Ipsdatter var en Datter af Jeppe Hansen Balle i Ballegaarden, der efterlod sig Børnene Hans Ipsen, Bodil Ipsdatter, g. m. Lars Andersen i Ørsted, Dorthe, g. m. Peter Nielsen i Højbjerg og Peder Ipsen, samt Karen, g. m. Jens Jørgensen. Efter Jens Jørgensens Død 1763 (56 Aar), giftede Enken sig igen 10. Juli 1768 med Anders Stephensen fra Dærup, og da kaldes hun

den her nævnte store og stærke Familie foruden til flere andre, som nedstammer fra hendes Børn med hendes første Mand, Christen Andersen Friis, der forud havde været gift 14. Juni 1699 med en Søster, Karen Hansdatter, »som kom i Hans Lauritzens\*) Gaard i Nyrup«, hun døde 11. Aug. 1717, 47 Aar gl.

Gmd. Rasmus Christophersen og Birthe Hansdatter fik to Børn, nemlig:

1. Christen Rasmussen, f. 1726,
2. Christopher Rasmussen, f. 1728, † 8 Dage gl., og Birthe Hansdatter døde i August 1753 og Rasmus Christophersen i Novbr. 1755. Deres eneste levende Søn, Christen Rasmussen, fik Fødegarden i Nyrup og blev gift 20. Decbr. 1749 med Maren Nielsdatter af »Fuglsang« og fik med hende følgende Børn, døbt i Ørsted Kirke:

1. Christopher Christensen 1750,
2. Maren Christensdatter 1752,
3. Birthe Christensdatter 1754, død spæd,
4. Rasmus Christensen 1756, maa være død spæd; men der findes intet derom indført i Kirkebogen. Dette Barns Fødsel har rimeligvis kostet Moderen Livet; thi hun døde 30. Oktbr. og 25. Novbr. 1756 foretoges Skiftet efter hende, og der siges, at hun kun efterlod sig 2 Børn, Christopher og Maren. Meget kort efter den første Kones Død giftede Chr. Rasmussen sig igen, nemlig 4. Novbr. 1756 blev han trolovet med og 4. Marts 1757 viet til Karen Simonson.

---

Kirsten Christensdatter. Med Anders Stephensen, der døde 16. Marts 1772, havde hun ingen Børn, derimod havde hun med Jens Jørgensen bl. a. Rasmus, f. 1760, Niels, f. 1758 og Karen Jensdatter, f. 1755. Denne sidste blev g. 17. Novbr. 1773 med Gmd. Claus Eriksen, Bødker i Ørsted, og fik Børnene: Jens, f. 1786, Lars, f. 1789, Kirsten, f. 1794 og Hans Clausen, f. 1792. Han blev g. 21. Juni 1825 m. Ane Johanne Andersdatter i Skydebjerg, der bl. a. fik Datteren Karen Marie Hansen, g. m. Jens Madsen, hvis Søn, Mads Chr. Jensen, Gmd. og Sparekassedirecteur, endnu lever i bedste Velgaaende.

Kirsten Christensdatter, »Anders Stephensens Enke i Ballen, 73 Aar«, blev begr. 9. Maj 1792, altsaa Aaret før Halvbroderen Chr. Rasmussen. —

\*) Han var i den gl. Familiegaard i Nyrup 1660 og er den ældste af Slægten, jeg har faaet konstateret. Han begr. 10. Febr. 1706, 75 Aar gl., og Konen, Anne, Hans Lauritzens, blev begr. 3. Juni 1698, 64 Aar gl.

datter, f. 1732 i Højbjerg, som var Datter af Gmd. Simon Jørgensen og Margrethe Jensdatter, † 17. Marts 1773, 78 Aar gl. (hun var Datter af Gmd. Jens Smed\*) i Vedtofte og Karen Jensdatter). Hun havde først været gift med Gmd. Jens Pedersen\*\*) i Højbjerg og havde med ham en Søn, Peder Jensen. Chr. Rasmussen fik med Karen Simonsdatter følgende Børn:

5. Margrethe Christensdatter, døbt 19. Novbr. 1757, † 6. Marts 1758,
6. Rasmus Christensen (Nyrup), f. 12. Marts 1759,
7. Peder Christensen, f. 4. Novbr. 1761,
8. Simon Christensen, f. i April 1763,
9. Hans Christensen, f. 1766,
10. Jens Christensen, døbt 22. Febr. 1769,
11. Margrethe Christensdatter, døbt 28. Aug. 1771.



Et Indblik gennem Porten i Rasmus Nyerups Fødegaard.

Christen Rasmussen afstod Fæstet paa sin Fødegaard i Nyrup 4. April 1763 og flyttede til Ørsted, hvor han fæstede den lige Nord og Vest for Kirken liggende Gaard, som den Gang havde Matr.-Nr. 3;

\*) Han havde ogsaa en Søn, nemlig Lars Jensen i Vedtofte.

\*\*\*) Han var Broder til Hans Pedersen og til Simon Hansens Kone i Nyrup.

men afstod atter denne Gaard, da der blev Tale om, at Jorderne skulde udskiftes, fordi han ingen Tro havde paa det heldbringende deri. Han gav sig derfor til at handle med Smør, men vedblev at bebo nogle smaa Værelser som Lejer i samme Gaard, hvilken **Hans Andersen** nu blev Fæster af. Chr. Rasmussen drev sin Smørforretning med stor Redelighed og blev derfor vidt og bredt bekendt af den Grund som en »exemplarisk og uegenlyttig Dannemand«, og hvor »jeg og mine Brødre kom hen, var det altid en anbefaling, naar det hed, vi vare Sønner af Chr. Rasmussen i Ørsted«, skriver R. Nyerup i sine Erindringer. Chr. Rasmussen skal tillige have været en munter og livsglad Mand, der havde en Del »Bøger i Skabet og paa Hylden«, ligesom han ved sin Handel blev en velstaaende Mand. Han døde 29. Maj 1793, og 27. Juni begyndte Skifteforhandlingerne efter ham, som da kaldtes »Indsiddet«. Under disse i hans Hjem hos Gmd. **Hans Hansén** i Ørsted var alle Børnene tilstede med Undtagelse af »Sekretaer Rasmus Christensen Nyerup« og Hans Christensen, som da laa ved Regimentet. For Enken mødte Degnen Rasmus Holm. Den 24. Oktbr. 1793 fortsattes Skiftet i Skriverstuen paa Brahesholm; alle Arvingerne havde givet Møde, ogsaa »Rasmus Christensen, Secretair og Magister under Navn af Nyerup og boende i Kjøbenhavn«. Hele Arven var paa 373 Rdl. 2 Mk. 6 Sk., hvoraf Enken fik det halve og hver af Sønnerne 26 Rdl. og Døttrene 13 Rdl., dog havde Nyerup allerede 7. Juli givet Afkald paa sin Arvelod til Fordel for sine Søkende.

Enken, Karen Simonsdatter, døde først 24. Septbr. 1814, og Dagen efter mødte Sønnen, Peter Christensen, paa Herredskontoret og meddelte, at alle hendes 6 Børn var myndige og, »at de vilde selv dele Moderens Efterladenskaber imellem sig indbyrdes«, og det hele beløb sig kun til ca. 100 Rdl.

Christen Rasmussens og Maren Nielsdatters Søn var

### **Christopher Christensen.**

Han blev gift 15. Aug. 1770 med Maren Hansdatter af Gaagerupgaarden og kom derved ind i denne Gaard, hvis Navn han ofte bærer. Kort efter blev han Sognefoged og var ganske sikkert en betydelig Mand, der efterlod sig en talrig Efterslægt. 7 Børn naaede den voksne Alder.

A. Rasmus Christophersen, f. 1771, † 30. Decbr. 1845, blev Selvejergmd. i Grimstrup i Gamtofte Sogn og fik Gaarden ved

Giftermaal med Enken, Karen Larsdatter, 4. Novbr. 1825, da han var 54 Aar gl. Konen døde først 16. Decbr. 1864. De havde kun et Barn, nemlig

I. Christen Rasmussen, f. 23. April 1827, der overtog Gaarden i Grimstrup efter Faderen og blev gift med Maren Hansdatter, der var født 1829 i Voldbro. Af deres Børn blev:

1. Rasmus Christensen, f. 1850, sindssyg,
2. Karen Christensen, f. 1852
3. Johanne Christensen, f. 1854 } ugifte
4. Lars Christensen, f. 1856 i Kjøbenhavn,
5. Hans Christensen, f. 1859, †
6. Ane Christensen, f. 1861, ugift,
7. Anders Christensen.

B. Christen Christophersen, f. 1775, blev gift 28. Decbr. 1795 med Ane Cathrine Andersdatter fra Højbjerg, f. 1774, † 1845, 24. Decbr. (Datter af Gmd. Anders Pedersen og Johanne Andersdatter, f. 1739) og fik hendes Fædrenegaard i Højbjerg.

I. Anders Christensen, f. 28. April 1796, † 28. Marts 1869, gift i Gamtofte 5. Decbr. 1827 m. Kirsten Larsdatter, f. 10. April 1806 (Datter af Lars Nielsen i Aborre) og fik Gaarden i Aborre med hende. Forud havde han været Bestyrer af Barløse Præstegaard og blev senere Stenderdeputeret i Roskilde, hvor han mødte paa de 3 ordentlige Stænderforsamlinger. Deres Børn:

1. Johanne Andersdatter, f. 15. Oktbr. 1831, g. m. Gmd. Anders Larsen i Aborre.
  - A. Lars Andersen fik en Gaard i Lundager.
  - B. Marie Andersen, gift med Gmd. Jacob Hansen i Aborre.
2. Marens Andersdatter, f. 17. Septbr. 1833, gift med Proprietair Lars Findsen, Store Vistaarup i Gamtofte Sogn.
  - A. Find Findsen, boende paa Assens Mark.
  - B. Anders Findsen, Ejer af Mathildelund og Sognefoged i Gamtofte Sogn.
3. Christen Andersen, f. 21. Decbr. 1836, g. m. Ane Elisabeth Jørgensen fra Lilletofte i Gamtofte Sogn.
  - A. Marie Kirstine Andersen, g. m. Gmd. Niels Peder Andersen, Egholm paa Sandager Mark.
4. Lars Andersen, f. 31. Decbr. 1838
5. Jens Andersen, f. 26. Novbr. 1841 } ugifte og havde Fælles-  
skøde paa Fædrene-  
gaarden.
6. Ane Andersdatter, f. 2. Novbr. 1845, g. m. Gmd. Erik Andersen i Aborre.
  - A. Anders Eriksen Andersen, g. m. Karen Rasmussen paa Kaslund Mark. De havde arvet Fædrenegaarden i Aborre hvor de boede.
  - B. Karen Marie Andersen, f. 1878, 19. Juli, var Overlæge ved St. Josephs Hospital i Kjøbenhavn, † 1926.



II. Johanne Christensdatter, f. 1797, g. 19. April 1821 m. Hans Iversen, f. i Kjærum 1794, Sognefoged i Blangstrup i Turup Sogn. 4 Sønner:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Lars Iversen, f. 1822    | } Alle ugifte 1870, da den yngste bestyrede Gaarden for Moderen. |
| 3. Iver Hansen, f. 1827     |  |
| 3. Christen Hansen, f. 1829 |  |
4. Anders Hansen, f. 1831, blev g. m. Lene Kirstine Rasmussen, født i Barløse Sogn 1826.

III. Christopher Christensen, f. 1800, † 18. April 1864, g. 4. Jan. 1834 m. Enken efter Hans Hansen i Støvlegaarden i Ørsted, Karen Madsdatter\*), f. 1807, † 21. Juli 1843 og fik Støvlegaard med hende, der i første Ægteskab havde 2 Børn. Men Christopher Christensen giftede sig 2den G. 2. Febr. 1844 m. Karen Jensdatter (Datter af Jens Nielsen, Stedfaderen hed Jørgen Pedersen), f. 1822 i Saltofte. Af 1ste Ægteskab var

1. Christen Christophersen, f. 1835, g. 15. Novbr. 1856 med sin Kusine Ane Cathrine Jensen, f. 1839 (Datter af Jens Christensen og Maren Larsdatter i Højbjerg) og fik med hende Gaarden i Højbjerg. Sad i Sogneraadet i 1870. Deres Børn:

- A. Karen Christensen, f. 1858,  
 B. Jens Christensen, f. 14. Decbr. 1860,  
 C. Ane Christensen, f. 23. Decbr. 1863,  
 D. Christopher Christensen, f. 2. Novbr. 1869.

Af 2det Ægteskab var

2. Jens Christophersen, f. 29. Novbr. 1845, bestyrede Støvle-  
 gaarden for Moderen,  
 3. Peder Christophersen, f. 27. Aug. 1848,  
 4. Karen Christophersdatter, f. 1851, blev gift med ... Lund.

IV. Jens Christensen, f. 1803, † 6. Marts 1856, fik Faderens Gaard i Højbjerg og blev 9. Decbr. 1837 gift med sin Kusine, Maren Larsdatter, f. 1815 (Datter af Lars Andersen og Maren Christophersdatter i Ørsted). Deres Børn:

1. Christen Jensen, f. 7. April 1838,  
 2. Ane Cathrine Jensen, f. 24. Septbr. 1839, g. 5. Novbr. 1856 med Fætteren Chr. Christophersen s. o. f.,  
 3. Maren Jensen, f. 26. April 1847, der var hos Søsteren i 1860.  
 4. Lars Jensen, f. 29. April 1850.

V. Maren Christensdatter, f. 1807, gift med sin Farbroder, Sognefoged Niels Christophersen i Gaagerup. Se der.

C. Hans Christophersen, f. 1777, † 1828, gift i Ørsted Kirke 12. Juli 1805 m. Ane Johanne Andersdatter af Højbjerg, hvor han ogsaa tjente hos Broderen, men ved sin Død efterlod han en Enke, der hed Maren Hansdatter, som senere giftede sig med sin Avlskarl, Søren Hansen († 1850, 14. Febr.). Der var ingen Børn i nogle af Ægteskaberne.

\*) Datter af Gmd. Mads Andersen i Højbjerg.

- D. Maren Christophersdatter, f. 1779, † 13. Novbr. 1845, g. 1802 m. Gmd. Lars Andersen i Ørsted, f. der 1766, † 27. Febr. 1850. De efterlod sig flere voxne Børn:
1. Niels Larsen, f. 1803, der blev Gaardmand i Frøbjerg, var en begavet Mand og efterlod sig ved sin Død en Digtsamling af ikke uvæsentlig Betydning, var gift med Kirsten Larsdatter, f. i Kjerte Sogn 1803. Børn:
    - A. Ingeborg Marie Nielsen, f. 1831,
    - B. Lars Nielsen, f. 1833,
    - C. Hans Nielsen, f. 1843, var i Gaarden 1870,
    - D. Maren Nielsen, f. 1844, g. m. Gmd. Niels Peter Madsen fra Orte.
  2. Anne Larsen, f. 1806, g. m. Gmd. Lars Hansen i Turup. Børn:
    - A. Maren Larsen, f. 1829,
    - B. Ane Cathrine Larsen, f. 1831,
    - C. Hans Larsen, f. 1833,
    - D. Gorm Larsen, f. 1838,
    - E. Peder Larsen, f. 1840,
    - F. Johanne Larsen, f. 1843,
    - G. Ane Larsen, f. 1845,
    - H. Anders Larsen, f. 1847,
    - I. Niels Larsen, f. 1849.
  3. Christopher Larsen, f. 1810, blev gift med en Enke, Maren Larsdatter, f. 1819 i Mosegaard i Ørsted (hun havde en Søn, Anders Jørgensen, med sin 1ste Mand). Deres Børn:
    - A. Jørgen Christophersen, f. 1841, — kom til Gamtofte? Han blev g. m. Maren Kirstine Christiansen, f. 1840 i Gamtofte (en Datter af Christian Zachariasen og Ane Cathrine Jørgensdatter) og fik Gaarden med hende. Deres Børn:
      - a. Christian Christophersen, f. 1869, er Gmd. i Stenlykken i Brylle Sogn, g. 1899 m. Else Kirstine Nielsen, f. 1872 i Vedtofte. De har 7 Børn.
      - b. Christopher Christophersen, f. 1870, Gmd. i Magtenbølle, g. m. Kathrine Nielsen fra Kjerte. 3 Børn.
      - c. Marie Christophersen, f. 1872, g. m. R. Rasmussen i Gamtofte, uden Børn.
      - d. Maren Christophersen, f. 1874, ugift, har Fødegaarden i Gamtofte.
      - e. Lars Peder Christophersen, f. 1876, Gmd. paa Helnæs og Strandkontrolleur, g. med Sørine Henriksen, f. i Salbrovad i Barløse Sogn. 6 Børn.
      - f. Kirstine Christophersen, f. 1878, g. m. Skolelærer Jørgen Larsen Jørgensen, født i Gamtofte, nu Lærer i Frederikssund. 3 Børn. —
    - B. Lars Christophersen, f. 1847, Ejer af Holmstrupgaard, † uden Børn.
    - C. Maren Christophersen, f. 1845, g. m. Barber Jens Jensen i Odense. 4 Børn.

- D. Kirsten Christophersen, f. 1851, g. m. Gdm. Anders Andersen i Ellekjær i Ørsted. 3 Børn.
- E. Ane Christophersen, f. 1853, g. m. Murmester Søren Christophersen i Aarup. 3 Børn.
- F. Peder Christophersen, f. 1862, g. m. Sophie Mandis (Kudsk Mandis' Datter), Gmd. i Ørsted. 2 Børn.
4. Maren Larsen, f. 1815, g. 9. Decbr. 1837 m. Fætteren, Jens Christensen i Højbjerg, s. d.,
5. Anders Larsen, f. 1821, fik Hallegaarden i Ørsted og blev gift med Gjertrud Hansen, f. 1830 i Ørsted. Deres Børn ere:
- A. Hans Andersen, f. 1847,
  - B. Karen Andersen, f. 1850,
  - C. Lars Andersen, f. 1852,
  - D. Christopher Andersen, f. 1853,
  - E. Maren Andersen, f. 1856.
- E. Peder Christophersen, f. 1783, † 2. Jan. 1851, g. 16. Marts 1818 m. Ane Margrethe Pedersdatter, f. 1795, † 18. Juni 1860, en Datter af Gmd. Peder Andersen i Truntegaard, som han fik med Konen. Peder Christophersen havde i nogle Aar været Skriver paa Frederikslund og var Sognefoged til sin Død. De efterlod følgende Børn:
1. Jørgen Petersen, f. 1817, var med i Krigen 1848—50,
  2. Peter Petersen, f. 1818, var med i Krigen 1848—50,
  3. Maren Pedersdatter, f. 1821, g. 12. Febr. 1850 m. Ladefogeden paa Frederikslund, Niels Nielsen, f. 1810. De fik en Bopæl i Glamsbjerg. Børn:
    - A. Peter Nielsen, f. 1851, Dærup, Musiker.
    - B. Rasmus Nielsen, f. 1854.
  4. Ane Marie Pedersen, f. 1822, g. 23. April 1854 m. Chr. Jeppesen af Orte\*), f. 1829. Børn:
    - A. Ane Kirstine Jeppesen, f. 1857,
    - B. Jeppe Lauritz Jeppesen, f. 1858.
  5. Else Kirstine Petersen, f. 1829, g. m. Gmd. Anders Jeppesen i Nyrup\*), f. 1828. Børn:
    - A. Ane Margrethe Andersen, f. 1857,
    - B. Johanne Andersen, f. 1859,
    - C. Jeppe Andersen, f. 1860,
    - D. Petrine Andersen, f. 1863,
    - E. Peder Andersen, f. 1865.
  6. Christopher Petersen, f. 1832, han fik Truntegaard efter Faderen, og var i Sogneraadet, gift med Maren Hansdatter, f. 1834 i Brydegaard i Dreslette Sogn (en Datter af Landstingsmand Hans Hansen og Margrethe Rasmusdatter).
    - A. Peter Christophersen, f. 18. Septbr. 1861,
    - B. Jørgen Christophersen, f. 15. Febr. 1864,

\*) Søn af Gmd. Jeppe Andersen i Nyrup og Kirsten Christensdatter, f. 1792.

- C. Lars Christophersen, f. 30. Aug. 1865,  
 D. Margrethe Christophersen, f. 1866,  
 E. Ane Marie Christophersen, f. 1869.
7. Johanne Petersen, f. 1835, g. m. Hans Skytte i Vesterhæsinge,  
 8. Rasmus Petersen, f. 1839, blev Vægter i Kjøbenhavn,
- F. Johanne Christophersdatter, f. 1786, † 10. Maj 1830,  
 g. 16. April 1825 m. Enkemand, Gmd. Hans Jensen, Sognefoged  
 i Flemløse, f. 1780, † 20. Marts 1842. Han var ialt gift 3 Gange  
 og havde 1 Barn med hver af Konerne, nemlig Jens Hansen med  
 Ane Kirstine Erichsdatter, Ane Hansdatter med den 3die og endelig  
 med No. 2 Christopher Hansen, f. 31. Marts 1826, † 10.  
 Aug. 1865, blev i 1850 Fæster af Gaarden Vilhelmsberg i Skyde-  
 bjerg under Erholm Gods og giftede sig med Clara Marie  
 Hansdatter, der kun efterlod et Barn, som blev voksen:
1. Hans Christophersen, f. 2. Oktbr. 1850, † 1924, der efter Faderens tidlige Død bestyrede Vilhelmsberg for Moderen, indtil han 12. Juli 1882 blev gift i Skydebjerg med Nielsine Nielsen, f. 9. Oktbr. 1852, hvor de købte en Gaard, som de ejede til deres Død. Hans Christophersen var en meget betydelig Mand og bestyrede gennem Aarene mange offentlige Hverv. Han var saaledes bl. a. Sognefoged og Lægdsmand, Sogneraadsmnd., Vurderingsmand, Medlem af Amsraadet o. s. v., men efterlod sig ingen Børn. —
- G. Niels Christophersen, f. 1789, † 9. Febr. 1875, blev Sognefoged i Ørsted efter Broderen og fik ligeledes Gaagerupgaarden efter Faderen og var Dbmd. Han blev gift 1825 med sin Broderdatter, Maren Christensdatter, f. 1807 (Datter af Christen Christophersen og Ane Cathrine Andersdatter i Højbjerg). De fik mange Børn, af hvilke dog kun 3 naaede den voxne Alder, nemlig:
1. Christopher Nielsen Gaagerup, f. 1829, † 1887, fik Tjenergaarden i Kjøng og blev g. 2. Aug. 1860 med Rasmine Andersen, f. 31. Jan. 1842, † 30. Oktbr. 1924 (Datter af Gmd. Anders Hansen i Skovstrup).
- A. Maren Kirstine Christophersen, f. 22. Septbr. 1862, † 26. Febr. 1919, g. m. Gmd. Lars Peder Jørgensen i Kjøng (Søn af Gmd. Jørgen Larsen i Kjøng og Ane Margrethe Rasmussen).
- a. Christopher Jørgensen, f. 21. Maj 1889, Lærer i Tallerup, g. 1. Juli 1922 m. Elna Nygaard Petersen.
- B. Niels Christophersen, f. 17. Septbr. 1866, Gmd. i Tjenergaarden i Kjøng, ugift.
2. Maren Nielsen Gaagerup, f. 1837, † 1916, g. m. Gmd. og Sognefoged Frederik Ellegaard i Haarby.
- A. Hans Ellegaard, Bager og Sognefoged i Aarup. 2 Børn,  
 B. Frederik Ellegaard, Gmd. i Allested. B.,  
 C. Carl Ellegaard, Gmd. ved Faaborg.  
 D. Peirine Ellegaard, g. m. Gmd. Hans Sørensen i Strandby,  
 E. Marie Ellegaard, ugift i Haarby.

3. Ane Cathrine Nielsen Gaagerup, f. 1850, g. 28. Oktbr. 1871 m. Hans Hansen Østerby, f. 1849 (Søn af Hans Hansen Østerby i Melby), de blev Ejere af Gaagerupgaard.  
A. Niels Gaagerup Østerby. Han var den sidste af Familien, der ejede Gaagerup, g. m. Frederikke Christiansen (Datter af Forp. Christiansen, Eskelund).

### Maren Christensdatter,

Hun er født 23. Febr. 1752, † 9. Maj 1784 og blev gift 22. Jan. 1773 i Ørsted Kirke med Enkemand, Gmd. Lars Jensen i Vedtofte. De efterlod 3 Børn, som nævnes i Skiftet efter Christen Rasmussen, nemlig:

- A. Christen Larsen, f. 1776, † 11. Decbr. 1845, g. 27. Aug. 1825 i Verninge med Enken Ane Kathrine Pedersdatter, f. 1778, † 27. Oktbr. 1851, og fik med hende Boelstedet, Stenmarkshus ved Skovsbo i Verninge Sogn, men fik ingen Børn. Enken giftede sig 3die Gang med Enkemand Rasmus Madsen, f. 1774, fra Annalyst i Naarup Skov.
- B. Birthe Larsdatter, f. 1775, † 1843 6. Oktbr., gift 24. Febr. 1804 i Vedtofte med Gmd. og Enkemand Jens Jacobsen, f. 1744, † 9. Septbr. 1811. Hun fik ingen Børn med ham, men giftede sig atter 3. Marts 1820 m. Anders Petersen af Mygind, f. 1795, der nu kom ind i Vedtofte Møllegaard, men heller ikke med denne Mand havde hun Børn.
- C. Dorthe Larsdatter, f. 1781, † 25. Decbr. 1847, g. 30. Juni 1809 m. Enkemand, Gmd. Rasmus Hansen af Kirke Søby, f. 1754, † 31. Juli 1829, som først havde været gift med Kirsten Rasmusdatter, f. 1763, † 1. April 1809. Med Dorthe Larsdatter havde han Børnene:
- A. Mette Kirstine Rasmusdatter, f. 18. Oktbr. 1810, g. 1832 m. Adam Hansen, f. 1801, Gmd. i Kirke-Søby,  
B. Lars Rasmussen, f. 7. Decbr. 1812,  
C. Christen Rasmussen, f. 20. Decbr. 1815,  
D. Jørgen Rasmussen, f. 6. Decbr. 1817, g. 1860 m. Maren Kirstine Clausen, f. 1837 (Datter af Claus Jørgensen i Kirke-Søby),  
E. Maren Rasmusdatter, f. 1820.

Christen Rasmussen havde følgende Efterslægt med sin 2den Kone, Karen Simonsdatter:

### Rasmus (Christensen) Nyerup.

Han blev født i Nyrup i Ørsted Sogn 12. Marts 1759\*), † 28. Juni 1829, g. ? 1788 m. Elisabeth Margrethe Clausen, † 1818. Deres 4 Børn ere:

\*) Blev holdt over Daaben af Faderens Søster, Gmd. Jens Jørgensens Kone, Kirsten Christensdatter i Ørsted, og Fadderne var Rasmus Nielsen af Østerskov, Mads Knudsen i Fuglsang, Rasmus Pedersen i Nydam, Anders Jørgensen i Højbjerg, Jørgen Pedersens Kone i Nydam og Jens Pedersens Kone i Nyrup. Flere af de her nævnte er Slægtinge eller Paarørende.

- A. Karen Marie Nyerup, f. 22. Marts 1789, † 21. Febr. 1865 paa Arresødal; g. 28. Maj 1806 m. Christian Ludvig Strøm, f. 8. Febr. 1771 i Roskilde, Sognepræst for Kregome og Vinderød, Naturforsker og Forfatter, † 28. Septbr. 1859. Deres 10 Børn var:
1. Erasmus Strøm, f. 29. Febr. 1807, † 1818,
  2. Ulrikke Eleonora, f. 29. Septbr. 1808,
  3. Elisabeth Margrethe Strøm, f. 16. Novbr. 1809,
  4. Marius Strøm, f. 13. Oktbr. 1811. Militær 1842, † ?,
  5. Ole Strøm, f. 4. Febr. 1813, † 1. Novbr. 1871 i Vordingborg, Distriktslæge s. t.; g. 15. Aug. 1841 i Kbhvn. m. Marie Margrethe Buntzen, f. 9. Decbr. 1812, † 2. Maj 1890 i Vordingborg. Børn:



Stuehuset med Bagporten set fra Gaarden  
i Rasmus Nyerups Fødehjem.

- A. Rasmus Nyerup Strøm, f. 4. Juni 1842 i Vordingborg, † 25. Decbr. 1918 i Kbhvn., Etatsraad og Nationalbankdirecteur,
- B. Camilla Cecilie Victorie Strøm, f. 8. Decbr. 1843, † 30. Maj 1920, Skolebestyrerinde i Vordingborg og siden Assistent ved Arbejderforsikringsraadet,
- C. Christian Ludvig Strøm, f. 21. Maj 1845, † 16. Septbr. 1902 i Kbhvn., var Maskinmester i Flaaden,
- D. Georg Buntzen Strøm, f. 18. Oktbr. 1846, † 7. Aug. 1908 i Kbhvn., Telegrafassistent ved Store Nordiske i Østasien, siden Husejer i Kbhvn.,
- E. Holga Susanne Strøm, f. 13. Novbr. 1849, Lærerinde i Vordingborg, lever nu paa Frederiksberg,



- F. Emma Anine Strøm, f. 18. Juni 1851, g. 7. Septbr. 1880 i Vordingborg m. Rasmus Roulund Eibe, f. 10. Jan. 1849 i Kbhvn.; cand. juris., Kontorchef i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter. Børn:
- a. Frederik Henrik Eibe, f. 23. Aug. 1881, cand. juris., Fuldmægtig i Finansministeriet,
  - b. Mogens Eibe, f. 5. Maj 1887,
6. Susanne Elisabeth Strøm, f. 3. Jan. 1815, † 1840,
  7. August Emil Strøm, f. 11. Maj 1817, † 1836 som Seminarist,
  8. Lovise Marie Strøm, f. 2. Marts 1819,
  9. Rasmus Nyerup Strøm, f. 20. Oktbr. 1820, † 1831,
  10. Karen Marie Strøm, f. 4. Marts 1822, † 1857, g. 1848 m. Herman Balthasar Ernst v. Kauffmann, f. 4. Aug. 1817, † 12. Maj 1858, Artillerikaptajn og R. — 4 Børn.
- B. Hans Christian Nyerup, f. 1790, † ca. 1810? blev Student 1807 og Fændrik i dansk Livregiment 13. Oktbr. 1808 og Sekondleutenant i H. t. Kgl. Anordning af 2. Juni 1809, men fik Afsked i Naade ifølge Ansøgning 13. Decbr. 1809 og døde i Vestindien.
- C. Augusta Amalie Nyerup, f. 17. Septbr. 1793, † 23. Febr. 1854 i Vejen, g. 1818 m. Philip Christian Fuglede, f. 10. Maj 1795 i Bøvling, Sognepræst for Malt og Folding 1821—42, for Vejen og Læborg 1842—56, † 3. Jan. 1856 i Vejen. Deres Børn:
1. Elisabeth Margrethe Fuglede, f. 25. Maj 1819 i Kbhvn., † 2. April 1847 paa Melvanggaard ved Askov i Malt Sogn; g. 13. Maj 1843 i Vejen m. Jens Ebbesen, f. 1818, Ejer af Melvanggaard, † 21. Decbr. 1887 s.t. Deres Børn:
    - A. Philip Christian Ebbesen, f. 19. Oktbr. 1844, Ejer af Klevanggaard i Brørup Sogn, † 16. Juli 1871 dér; g. 6. Oktbr. 1870 i Malt m. Maren Pedersen, f. 3. Juli 1851 i Askov, † Novbr. 1871 paa Klevanggaard. Barn:
      - a. Philippa Christiane Ebbesen, f. 20. Juli 1871, g. 16. Oktbr. 1891 m. Jens Christian Sørensen, f. 26. Febr. 1867 i Askov, fhv. Ejer af Askovgaard.
      - I. Maren Fuglede Sørensen, f. 25. Oktbr. 1892, g. 7. Decbr. 1919 i Malt m. Harald Gjeddebæk, f. 9. Aug. 1889 i Roskilde, Fuldmægtig i Kbhvns. Magistrat.
        1. Niels Fuglede Gjeddebæk, f. 22. Oktbr. 1920 i Kbhvn.,
        2. Marie Philippa Gjeddebæk, f. 18. Juni 1922 i Kbhvn.
      - II. Karen Fuglede Sørensen, f. 27. Maj 1894, g. 19. Oktbr. 1921 i Malt m. Svend Appel, f. 4. Oktbr. 1888 i Rødding; Landmand.
        1. Gudrun Appel, f. 25. Decbr. 1922 i Rødding,
        2. Svend Mathias Appel, f. 10. Juli 1924 i Rødding.
    - III. Christian Fuglede Sørensen, f. 13. Oktbr. 1895, Ejer af Askovgaard; g. 29. Oktbr. 1921 m. Metha Hejsel, f. 4. Juni 1895 i Lille Anst.
      1. Jens Christian Fuglede Sørensen, f. 18. April 1922 paa Askovgaard,

2. Johanne Marie Fuglede Sørensen, f. 26. Oktbr. 1924 paa Askovgaard.
- IV. Magdalene Fuglede Sørensen, f. 29. Novbr. 1896 i Askov.
- V. Gudrun Fuglede Sørensen, f. 3. Jan. 1906 i Askov, Fotograf.
2. Marie Katrine Fuglede, f. 27. Juni 1820 i Kbhvn., † 1863 i Holsted, g. 3. Oktbr. 1843 i Vejen m. Poul Jepsen, f. 21. Marts 1823 i Vejen; Gaardejer dér, siden Kroejer i Holsted, † 20. Maj 1917 i Sæst. Deres Børn:
- A. Jeppe August Poulsen Jepsen, f. 27. Decbr. 1844 i Vejen; cand. juris., Herredsfoged paa Falster, † 30. Septbr. 1907 i Nykjøbing F., g. m. Emma Søller. Barn:
- a. August Emil Jepsen, f. 22. Febr. 1892, cand. juris. 1915, Dommerfuldmægtig i Hillerød, † 13. Juni 1921 i Søllerød; g. m. Ellen Boss. Barn:
- I. En Søn .... Jepsen, f.
- B. Elisabeth Margrethe Poulsen Jepsen, f. 12. Juli 1847 i Vejen, bor i Middelfart; g. m. Morten Buck, f. i Aalsbo, † i Middelfart.
- C. August Amalie Poulsen Jepsen, f. 14. April 1850 i Vejen, † 6. Aug. 1903 i Gjesten; g. 1. Decbr. 1870 m. Hans Levin Nielsen, f. 17. Marts 1838 i Gjesten, Boelsmand dér. Deres Barn:
- a. Christian Levin Nielsen, f. 22. Oktbr. 1871 i Gjesten, blev Apoteker i Saltum 1918; g. 20. Oktbr. 1906 m. Kirstine Ejsen, f. 8. April 1886 i Thisted. Barn:
- I. August Levin Nielsen, f. 31. Jan. 1908 i Thisted.
- D. Marie Lovise Poulsen Jepsen, f. 23. Aug. 1852 i Vejen, g. m. Mads Christensen, f. 30. Juli 185?, fhv. Forvalter paa Carlsberg Bryggeri. Deres Børn:
- a. Christian Marius Christensen, f. 9. April 1877 i Askov, nu i Amerika,
- b. Katrine Marie Lovise Christensen, f. 7. Septbr. 1879 i Holsted, nu i Amerika.
- c. Thora Margrethe Pouline Christensen, f. 15. Aug. 1882 i Kbhvn., g. m. Boghandler Andersen,
- d. Lovise Christensen, f. 6. Novbr. 1885 i Kbhvn., g. m. Stadsadvokat Berting i Viborg.
- e. Elisabeth Andræa Christensen, f. 5. Decbr. 1887, g. m. Clausen i Amerika,
- f. Niels Fuglede Christensen, f. 30. Septbr. 1889 i Kbhvn., nu i Amerika,
- g. Elisa Ottilie Christensen, f. 23. Oktbr. 1893 i Kbhvn., g. 1. G. m. Bartz, g. 2. G. m. Trafikassistent Vald. Rasmussen i Kbhvn.
- E. Henriette Poulsen Jepsen, f. 185? i Holsted, † i Amerika; gift dér.

- F. Marie Katrine Poulsen Jepsen, f. 25. Juli 1858 i Holsted, † 18. April 1859 s. t.
- G. Karen Egerda Poulsen Jepsen, f. 23. April 1862 i Holsted, † 13. Marts 1920 i Middelfart, ugift.
3. Karen Egerda Fuglede, f. 12. Juli 1828 i Malt, † 8. Juni 1861 paa Vandamgaard; g. 20. Juli 1854 i Vejen m. Anders Jensen, f. 18. Oktbr. 1827 i Vejen, Ejer af Vandamgaard, † 15. Febr. 1895 v. Brørup St. Deres Børn:
- A. Augusta Amalie Jensen, f. 10. Marts 1855 paa Vandamgaard, † 22. Novbr. 1859 s. t.
- B. Marie Jensen, f. 5. Febr. 1857, † 12. Aug. 1888 i Vamdrup; g. 18. Decbr. 1877 i Vejen m. Hans Jørgen Jørgensen, f. 16. Aug. 1847 i Broager, Handelsgartner i Vejen, siden Kjøbmand i Vamdrup, † 30. Marts 1919 i Vamdrup. Børn:
- a. Ingeborg Jørgensen, f. 22. Juni 1878 i Vejen, † 10. Septbr. 1899 i Vamdrup.
- b. Jens Anders Jørgensen, f. 25. Aug. 1879 i Vamdrup, † 10. Septbr. s. A. dér.
- c. Holger Jørgensen, f. 10. Febr. 1881, Maskinmester ved Aalborg Elektricitetsværk, † 13. Febr. 1921 i Vejen. Ugift.
- d. Kaja Lovise Jørgensen, f. 20. Oktbr. 1882, g. m. Niels Hansen Jacobsen, f. 10. Septbr. 1861, Billedhugger i Vejen. Ingen Børn. —
- e. Christian Fuglede Jørgensen, f. 17. Septbr. 1886, Kjøbmand i Vamdrup, g. m. Agnes Jørgensen, f. 21. Aug. 1889 i Kolding.
- I. Grethe Fuglede Jørgensen, f. 19. Marts 1913 i Aarhus,  
 II. Knud Fuglede Jørgensen, f. 21. Septbr. 1915,  
 III. Mogens Fuglede Jørgensen, f. ?
- C. Amalie Lovise Cecilie Jensen, f. 13. Febr. 1860, † 20. Oktbr. 1889 i Malt, g. m. Claus Jepsen, f. 1858, Handelsmand, † 29. Oktbr. 1921 i Malt.
4. Peter Nicolai Fuglede, f. 24. Oktbr. 1831 i Malt, brystsvag, † 13. Marts 1854 i Vejen.
5. Niels Fuglede, f. 8. Marts 1834 i Malt, cand. med. 1866, praktiserende Læge paa det Classenske Fideicommis paa Corsetlitze, Kancelliraad, † 31. Maj 1902 paa Billingegaard paa Falster. Ugift.
- D. Lovise Nyerup, f. 2. Aug. 1799, var forlovet m. Sprogforskeren Ras. Kr. Rask, opholdt sig senere hos Søsteren Augusta Amalie i Malt og Vejen Præstegaarde, efter hendes og Svogerens Død hos Søsterdatteren, Karen Egerda paa Vandamgaard, derefter hos Søstersønnen, Læge Niels Fuglede. Hun døde 13. Aug. 1883 paa Billingegaard paa Falster og efterlod sig et ret uheldigt Eftermæle. Ugift.

### Peder Christensen.

Han blev født i Nyrup 1761, † 25. April 1852 over 90 Aar gl. Efter Kgl. Bevilling giftede han sig 1. Febr. 1788 med sit Næstsøskende-barn, Anna Larisdatter, f. 8. Juli 1764 i Hesle i Turup Sogn (Datter af Lars Henriksen), men hun døde kort efter, og han giftede sig 2den Gang 30. Oktbr. 1789 med Else Bertelsdatter, f. 1765, † 3. Maj 1815 (en Datter af Gmd. Bertel Hansen i Mellemballe i Vedtofte Sogn). Peder Christensen var Jordtaxeringsmand for Turup Sogn og efterlod sig 3 Børn:

A. Kirsten Pedersdatter, f. 1792, g. 8. Oktbr. 1815 i Turup m. Gmd. Anders Knudsen i Mellemballe og Sognefoged i Vedtofte Sogn, f. 1794. Deres Børn:

1. Knud Andersen, f. 25. Nov. 1819, g. 1849 med Karen Andersdatter og fik med hende en Gaard paa Sandager Mark og døde 5. Juni 1896. De havde følgende Børn:

A. Clemmen Hansen Andersen, f. 22. Marts 1850.

B. Berndine Cecilie Andersen, f. 1853.

C. Anders Knudsen Andersen, f. 17. Decbr. 1855.

D. Niels Peder Andersen, f. 23. Febr. 1859.

2. Peder Andersen, f. 1829, fik Gaarden i Mellemballe efter Faderen, g. m. Ane Nielsen, f. 1832 i Turup. En Datter af Niels Andersen og Maren Jørgensdatter i Hesle (altsaa Slægtninge). Deres Børn:

A. Anders Knudsen Pedersen, f. 1858.

B. Niels Andersen Pedersen, f. 1861.

C. Else Katrine Pedersen, f. 1866.

D. Maren Pedersen, f. 1867.

B. Ane Pedersdatter, f. 1795, g. 27. Novbr. 1816 i Turup m. Gmd. Hans Pedersen i Lundager, efter hvis Død hun giftede sig 2den Gang m. Gmd. Jørgen Andersen, f. 1799. Med sin første Mand havde hun 2 Børn, nemlig:

1. Anders Hansen, f. 1820, der fik en Gaard i Lundager og blev gift med Sidsel Hansen, f. 1821 (hendes Moder hed Mette Jensdatter). Børn:

A. Mette Cecilie Andersen, f. 1854,

B. Hans Andersen, f. 1855.

2. Else Hansdatter, f. 1822.

C. Karen Pedersdatter, f. 1798, † 18. April 1824, g. 30. Oktbr. 1819 i Turup m. Gmd. Rasmus Michelsen, f. 1793 i Lundager, † 15. Aug. 1828. Han g. 2den Gang 21. Oktbr. 1825 m. Maren Jørgensdatter, f. 1798 i Turup, der efter Mandens Død g. 2den Gang 18. Decbr. 1829 m. Niels Andersen, f. 1800 i Blangstrup som uægte. Ras. Michelsens og Karen Pedersdatters Børn:

1. Peder Rasmussen, f. 14. Juli 1820,

2. Lars Rasmussen, f. 3. Juli 1822, han levede ugift hos en Halvsøster i Kaslund.

3. Michel Rasmussen, f. 15. Decbr. 1823. Han faldt i Slaget ved Isted 25. Juli 1850.

### Simon Christensen.

Han blev født i Ørsted 1. April 1764, † 20. Juli 1823, var Tjenestekarl i 1787 hos Gmd. Laurus Johansen (f. 1726) i Ørsted og blev 21. Marts 1789 g. m. hans Datter Maren Laursdatter, f. 1771, † 1827 og fik hendes Faders Gaard. Simon Christensen har sikkert været en ret fremragende Mand, thi bl. a. findes han nævnt flere Gange som »Præstens Medhjælper«. De havde mange Børn, men flere døde som ganske smaa. Han arvede fra Forældrene en gl. Bibel med Christen Rasmussens og Kones Navne tillige med Børnenes og Slægtninges Navne og denne Bibel er bevaret i Familien til denne Dag.

- A. Lars Simonsen, f. 1789, † 23. April 1828, var i mange Aar Ladefoged paa Brahesholm og en kort Tid ligeledes Ladefoged hos Madam Mørck i Assens og fik til sidst en Gaard i Gamtofte under Brahesholm Gods i Fæste, g. 14. Sept. 1823 m. Marie Cathrine Jørgensdatter, f. 1793 (en Datter af Jørgen Andersen i Gamtofte). Ved sin Død var Lars Simonsen Kirkevæрге i Gamtofte. Hun giftede sig senere med Christian Zachariasen, f. i Verninge 1794 og fik mindst 3 Børn med ham. Og med sin første Mand havde hun følgende:
1. Maren Larsdatter, f. 1824,
  2. Simon Larsen, f. 1826,
  3. Marie Kirstine Larsdatter, f. 1827,
  4. Larsine Larsdatter, f. 1828.
- B. Christen Simonsen, f. 1794, † 10. Oktbr. 1864, fik Fødegaarden i Ørsted og blev g. 26. Jan. 1839 med Karen Pedersdatter, f. 1817 i Søllested Sogn.
1. Simon Christensen, f. 2. Septbr. 1839.
  2. Peder Christensen, f. 5. April 1843, død 31. Januar 1920, fik Faste-ren, Karen Simonsdatters Gaard. Pilegaard, (da der ingen Børn var i Ægteskabet m. Ras. Andersen) og g. sig m. Karen Andersen, f. 1838 i Kauslunde (Datter af Anders Simonsen i Lambæksgaard), død 27. Januar 1913.
    - A. Karen Pedersen, f. 1866, g. m. Marius Hansen, Lærer i Gamtofte.
      - a. Ester Hansen, Adjunkt i Hillerød, ugift,
      - b) Margrethe Hansen, g. m. Ingeniør Emil Mortensen (Søn af »Kongen paa Færøerne«!).
    - B. Rasmus Pedersen, f. 1868, fik Faderens Gaard i Ørsted, g. 1899 m. Ellen Kirstine Hansen, f. 1879 (Datter af Sognefoged Jens Hansen i Ørsted).
      - a. Ingeborg Pedersen,
      - b. Marius Frederik Pedersen,
      - c. Elna Marie Pedersen.
    - C. Ane Marie Pedersen, f. 1869, g. m. Lærer Erland Hansen i Skrillinge (Søn af Lærer Hansen i Ørsted), uden Børn.
    - D. Anders Simonsen Pedersen, Lærer i Ørslev, f. 6. Marts 1872,

- g. m. Dorthe Hansen (Datter af Sognefoged Jens Hansen i Ørsted). 3 Børn.
3. Rasmus Christensen, f. 23. Novbr. 1849, g. m. Laura Pedersen. De bor i Seden, u. B.
  4. Maren Christensen, f. 26. Decbr. 1851, g. m. Gmd. Jens Peder Jørgensen i Ulskovgaard, f. 1837 (Søn af Jørgen Hansen og Sophie Cathrine Mathiasdatter, f. i Vissenbjerg).
    - a. Karen Jørgensen,
    - b. Johanne Jørgensen,
    - c. Christian Jørgensen.
  5. Lars Christensen, f. 1. Marts 1854, blev Skolelærer i Nørre Aaby.
- C. Rasmus Simonsen, f. 1809, g. i Vedtofte 20. Juni 1846 m. Mette Cathrine Andersdatter, f. 26. Febr. 1823 (Datter af Gmd. Anders Andersen og Sidsel Bertelsdatter (f. i Ørsted) i Vedtofte) og fik Gaarden der med hende. Børn:
1. Maren Rasmussen, f. 22. Febr. 1847, g. m. Gmd. Jørgen Hansen i Hesle.
  2. Sidsel Kirstine Rasmussen, f. 4. Decbr. 1848, g. m. Gmd. Lars Rasmussen i Vedtofte.
  3. Simon Jørgen Rasmussen, f. 2. Maj 1851, Gmd. i Vedtofte.
  4. Anders Rasmussen, f. 8. Jan. 1854, † ugift.
- D. Johan Simonsen, f. 1809, † 12. Aug. 1878, var i flere Aar Avlskarl i Ørsted Præstegaard og blev 11. Juli 1837 g. m. Gmd. Lars Jensens Enke i Nyrup, Gjertrud Hansdatter, (Datter af Gmd. Hans Andersen i Hesle og Kirsten Rasmusdatter), f. i Vedtofte 1812, † 2. Novbr. 1880 og kom derved ind i den gamle (Rasmus Nyerups Fødegaard) Familiegaard, som Bedstefaderen, Chr. Rasmussen, afstod 1763 i Ørsted. Børn:
1. Maren Johansen, f. 1840, † ugift 1864.
  2. Simon Johansen, f. 1845, fik Fædregaarden, som han dog solgte til fremmede under Verdenskrigen g. 1877 med Kirsten Sørensen, f. 15. Aug. 1856 (Datter af Gmd. Søren Hansen og Elisabeth Christophersen i Dærup). Deres Børn:
    - a. Johan Simonsen Johansen, f. 14. Oktbr. 1878, Snedker i Svendborg, g. m. Ingeborg Madsen fra Viborg. 7 Børn.
    - b. Søren Johansen, f. 18. Septbr. 1879, Statshusmand i Basselund i Ørsted Sogn, g. m. Kirstine Hansen fra Nydamshuset. 3 Børn.
    - c. Gertrud Marie Johansen, f. 10. April 1881, g. m. Arbejdsmand Henrik Jensen i Odense. 7 Børn.
    - d. Elisabeth Johansen, f. 7. Febr. 1884, ugift.
    - e. Marie Johansen, f. 31. Jan. 1886, g. m. Gmd. Niels Rasmussen i Strandby. 6 Børn.
    - f. Anna Johansen, f. 14. Marts 1888, ugift
    - g. Anders Jørgen Johansen, f. 3. April 1890, Installatør i Svendborg, g. m. Agnes Hansen fra Søndersø. 4 Børn.



- h. Lauritz Johansen, f. 29. Maj 1894, Installatør i Svendborg, g. m. Gudrun Poulsen fra Odense. 1 Barn.
- i. Christian Johansen, f. 9. April 1897, Trafikassistent i Randers, g. m. Marie Thomsen fra Randers. 1 Barn.
3. Kirstine Johansen, f. 12. Aug. 1847, g. m. Gmd. Hans Pedersen i Egerup, f. 1. April 1844, † 1919. Deres Børn ere:
- Peder Hansen Pedersen, f. 1872, † 1898,
  - Johan Simonsen Pedersen, f. 1879, ugift, Gmd. i Egerup i Gamtofte Sogn,
  - Anders Jørgen Pedersen, f. 1881, ugift, Gmd. i Egerup, Gamtofte Sogn.
- E. Maren Simonsdatter, f. 1799, g. 7. Novbr. 1829 i Ørsted m. Enkemand Anders Andersen, f. 1782, Boelsmand og Bødker paa Skydebjerg Mark. Han havde i sit første Ægteskab Børnene Anders Chr. Andersen, f. 7. Novbr. 1821, † som Krigsraad og Biavler i Nyborg, 93 Aar gl., og Peder Andersen, der fik Hjemmet, samt Ras. Andersen. Med Maren Simonsdatter havde Anders Andersen kun:
- Johanne Cathrine Andersen, f. 7. Oktbr. 1839, g. m. Jens Christensen, † 1868, hvorefter hun g. sig 2den Gang m. Chr. P. Prætorius i Skydebjerg. Børn:
    - Maren Cathrine Christensen, f. 1864, g. m. Folkvar Jensen ved Jernbanen.
    - Jensine Christensen, f. 1869, ugift, Husbestyrerinde for Smeden Anders Hansen i Tallerup v. Tommerup St.
    - Marie Frederikke Prætorius, gift.
    - Anders Chr. Prætorius, Portør v. Nørre Aaby St., g. m. Laura Nielsen.
- F. Johanne Simonsdatter, f. 1802, g. 26. Marts 1831 i Ørsted med sin Fætter, Gmd. Jørgen Jensen i Hesle i Vedtofte Sogn, f. 1801. (Søn af Gmd. Jens Christensen og Kirstine Jørgensdatter). Se senere.
- G. Karen Simonsdatter, f. 1812, g. 19. April 1848 m. Enkemand Rasmus Andersen, Ejer af Pilegaard i Ørsted. Dette var hans 3die Ægteskab, men da der ingen Børn var, gik Gaarden over til Enkens Brodersøn, Peder Christensen, hvis Efterkommere endnu ejer Pilegaarden.

### Hans Christensen.

Han blev født i Ørsted 1766, † i Dyrehøj 11. April 1840. Først tjente han i nogle Aar hos Gmd. Rasmus Michelsen i Ørsted og var derefter 8 Aar Soldat, ligesom det antagelig er denne Broder, der tjente som Røgter i Sandager Præstegaard hos Præsten Niels Holm, paa den Tid, da Professor Ras. Nyerup var i Sandager for at tyde en vanskelig Inskription i Kirken, hvorom der endnu gaar Frasagn i Sandager. Hans Christensen blev g. 16. Marts 1796 i Ørsted m. Else Pedersdatter, f. 1771, † 9. Jan. 1848 i Ørsted (Datter af Gmd.

Peder Jørgensen i Emtekjærgaarden i Ørsted). De købte en lille Gaard paa godt en Td. Hartk. i Dyrehøje i Barløse Sogn. Han var vel nok den af Ras. Nyerups Brødre, der var og blev daarligst udstyret baade aandeligt og materielt. I Ægteskabet har mindst været 8 Børn, af hvilke ikke alle kan forfølges; men gennemgaaende har de vist alle været mer eller mindre trykkede af Næringsssorger.

1. Christen Hansen, f. 1797, var Træskomand, ugift og døde som Almisselem paa Sognet 22. Febr. 1875.
2. Birthe Hansdatter, f. 1798, fik Hjemmet i Dyrehøje og blev g. m. Christen Jensen, f. 1769. Børn:
  - A. Karen Margrethe Christensdatter, f. 1824, g. 1847 m. Peder Knudsen, f. 1817 i Kjøng, var med i Krigen 1848—50, Husmand og Skomager i Dyrehøje. Børn:
    - a. Christian Simonsen, f. 1845, uægte, boede paa St. Vistaarup,
    - b. Ane Johanne Pedersen, f. 1848, † ugift paa St. Vistaarup,
    - c. Birthe Christine Pedersen, f. 1851, † ugift,
    - d. Mette Marie Pedersen, f. 1854, g. m. Træskomand H. P. Hansen i Dyrehøj, u. B.,
    - e. Karen Pedersen, f. 1856, gift i Jylland. B.
    - f. Kirsten Pedersen, f. 1859, g. m. Jens Andersen,
    - g. Knud Pedersen, f. 1863, g. m. Halvbroderens Enke i Skalbjerger, er Søster til Pejrupsmøden.
  - B. Ane Marie Christensdatter, f. 1825.
  - C. Maren Kirstine Christensdatter, f. 1829.
3. Peder Hansen, f. 1799, var Røgter paa Mathildelund og døde i Voldbro.
4. Karen Hansdatter, f. 8. Febr. 1802.
5. Maren Hansdatter, f. 1804, † 19. Jan. 1863, g. m. Daglejer Frederik Hansen, f. i Kjøng 1799, † 1864 i Orte, var Stodderkonge i Ørsted og kaldtes »Frederik Konge«. Deres Børn:
  - A. Hans Frederiksen, f. 1832, var ugift og Husmand i Ørsted 1860, men kort efter er han gift m. Maren Henriksdatter, f. 1825 i Orte. Børn:
    - a. Rasmus Frederiksen, f. 1863, bor i Bred hos Datteren, Anna Frederiksen, g. m. Laurits Lunde i Bred.
    - b. Henrik Frederiksen, f. 1867, har Fædrethjemmet, g. m. Krestine Jensen, † 1925.
      1. Thea Frederiksen, ugift, hjemme.
  - B. Karen Frederiksen, f. 1834, g. m. Skovfoged Rasmus Rasmussen i Orte, f. der 1836. Deres Børn:
    - a. Rasmus Rasmussen, f. 1862, Mekaniker i Orte,
    - b. Frederik Rasmussen, f. 1864,
    - c. Hans Rasmussen, f. 1866,
    - d. Morten Rasmussen, f. 1868.
  - C. Else Frederiksen, f. 1837, g. m. Hmd. Peder Jørgensen i Kaedekilde, u. Børn:
  - D. Simon Frederiksen, f. 1837, var i Hjulmagerlære i Ørsted 1860, var med i Krigen 1864, † 1925 i Sønderby som Hjulmand, g. m. Dorthé, der ejede Huset.

1. Marie Frederiksen, g. m. Gmd. Niels Hansen i Frøbjerg-2 Børn.
- E. Maren Marie Frederiksen, f. 1842, g. m. Hmd. Find Rasmussen i Orte.
- F. Niels Frederiksen, f. 1844, Skovfoged i Orte Skov, bor nu i Ørsted, g. 1873 m. Lisbeth Hansen, f. 1848 i Egemosedam i Søllested Sogn.
  - a. Maren Sophie Frederiksen, f. 1872, g. m. Mads Rasmussen i Andebølle. 2 B.
  - b. Hans Frederiksen, f. 1874, Maskinformør i Odense, g. m. Trine Hansen f. Tunmeihade. 7 B.
  - c. Marie Frederiksen, f. 1876, g. m. Former Jørgen Larsen i Odense. 6 B.
  - d. Rasmus Frederiksen, f. 1878, Gmd. i Basselund, g. m. Maren Knudsen fra Ebberup. 2 B.
  - e. Karen Kirstine Frederiksen, f. 1880, g. m. Murer Mads Peder Jensen i Odense. 4 B.
6. Jørgen Hansen, var Træskomand og boede v. Vilhelmsborg i Gamtofte, † 1881 i Turup Fattighus, g. m. Susanne Larsdatter, f. i Vedtofte 1800, † 1862, u. B.
7. Simon Hansen, f. 6. Jan. 1810, † i Dyrehøje 25. Febr. 1833.
8. Jacob Hansen, f. 6. Jan. 1812, † 18. Juni 1820 i Dyrehøje.

### Jens Christensen.

Han blev født i Ørsted 22. Febr. 1769, † 18. Oktbr. 1844; fik Gaarden No. 1 i Hesle i Vedtofte Sogn med Konen, Kirsten Jørgensdatter, f. 1765. (Hun var en Datter af Bodil Johansdatter, f. 1736, der i 1787 var g. 2den Gang med Peter Knudsen, f. 1729, der altsaa var Stedfader til Kirsten). Mærkeligt nok var der den Gang 3 Gaardmænd i Hesle af Navnet Hans Andersen, som adskiltes fra hinanden ved Kendingsnavnene »unge«, »gamle« og »lille«. — Jens Christensen var Sognefoged i Vedtofte Sogn og optraadte flere Gange som Værge for sine umyndige Slægtninge. Deres Børn:

- A. Bodil Jensdatter, f. 1796, g. m. Boelsmand Niels Jacobsen i Blanke i Roerslev Sogn.
- B. Karen Jensdatter, f. 1797, var † 1844, g. m. Selvejer-Gmd. Rasmus Jensen i Ørsbjerg i Kjerte Sogn; han var født i Hesle 1797. Deres Børn er:
  1. Jens Rasmussen, f. 1830,
  2. Rasmus Rasmussen, f. 1833,
  3. Kirsten Rasmussen, f. 1824,
  4. Ane Kathrine Rasmussen, f. 1826,
  5. Maren Rasmussen, f. ?
  6. Johanne Rasmussen, f. 1841.
- C. Jørgen Jensen, f. 1801, g. i Ørsted 26. Marts 1831 med sin Kusine Johanne Simonsdatter, f. 1802, en Datter af Gmd. Simon Christensen og Maren Laursdatter i Ørsted. Han fik Faderens Gaard og blev Sognefoged efter denne. Deres Børn:

1. Maren Jørgensen, f. 1832, der arvede Gaarden og blev g. m. Jørgen Hansen, f. i Barløse 1820. Deres Børn er:  
A. Maren Jørgensen, f. 1855, g. m. (Jørgen Hansen i Vedtofte)?  
B. Jørgen Jensen Jørgensen, f. 1861.
2. Else Jørgensen, f. 1834.
3. Simon Jørgensen, f. 1829.

### Margrethe Christensdatter.

Hun er den yngste af Chr. Rasmussen og Karen Simonsdatters Børn, f. 5. Aug. 1771 i Ørsted, † 2. Decbr. 1849 i Skauenborg i Brylle Sogn. Hun tjente i sin Ungdom paa Brahesholm, hvor hun blev kjendt med Hans Sørensen (f. i Darup Sogn 1764 og Søn af Søren Knudsen). De blev g. i Vedtofte 5. Maj 1793 og boede en kort Tid i Ørsted, flyttede senere til Lilleskov og derfra til lille Skelskov og saa til Lille Tallerup, alle Steder i Tommerup Sogn. Den sidste Gaard fik han Skøde paa 28. Maj 1814 af Hans Simon Andersen paa Tallerupgaard. Hans Sørensen døde 4. Novbr. 1847, hvorefter Enken afstod Lille Tallerup til Anders Andersen, men forbeholdt sig en Aftægt og flyttede til Datteren paa Skauenborg, hvor hun døde 1849. Deres 2 Børn:

- A. Karen Hansdatter, døbt i Ørsted 27. Oktbr. 1793, † 14. Jan. 1850, g. i Tommerup 28. Maj 1814 m. Gmd. Rasmus Hansen, f. 1789, † 4. Decbr. 1866, Ejer af Skauenborg i Brylle Sogn (Søn af Gmd. Hans Hansen, Lille Skauenborg). Deres Børn ere:
1. Hans Christian Rasmussen, f. 18. Novbr. 1828, boede i Tommerup Lilleskov, hvor han var Tækkemand og efterlod 3 Børn:
    - A. Karen Marie Hansen, ugift, beor i Tommerup og ejer en Bibel, hvori Tipoldefaderen Chr. Rasmussen har skrevet en Mængde om Familien, navnlig Fødselsdatoer m. v.
    - B. Rasmus Hansen, Skomager i Odense; har været gift 3 Gange, men ingen Børn.
    - C. Hans Hansen, Skomager i Tommerup, g. m. Marie Rasmussen der efter den første Mands Død giftede sig med en anden Skomager Hans Hansen. Med den første Mand er Sønnen
      1. Hans Chr. Hansen, f. 28. Febr. 1892, Portør i Tommerup St., g. 19. Septbr. 1919 m. Karla Nielsine Nielsen (Datter af Overportør N. Knarreborg). 2 Børn.
  2. Mette Kirstine Rasmusdatter, f. 10. Septbr. 1831, g. m. Hmd. Peder Pedersen paa Tommerup Nørremark, u. Børn.
  3. Ane Rasmusdatter, f. 10. Jan. 1835, † 22. Maj 1872, g. 29. Novbr. 1865 med Hmd. og Tækkemand Hans Henrik Andersen (f. 1833) i Gundestruphuset paa Brylle Mark.
- B. Anna Hansdatter, døbt i Tommerup 1. Jan. 1798, † 19. Febr. 1830 paa Helnæs, g. 5. Juli 1823 med Lars Larsen Storm, f. 1782, † 21. Oktbr. 1864, som da opholdt sig paa Lille Tallerup, men flyttede efter Brylluppet til Helnæs og fik hans Faders (Lars Rasmussen Storm) Gaard. Efter sin første Hustrus Død giftede Storm sig igen med en anden Anna Hansdatter, med hvem han fik flere

Børn. Derimod havde han kun et Barn med sin 1ste Kone, nemlig:  
1. Lars Larsen Storm, f. 4. Aug. 1829, † 10. Jan. 1834.

De mange Arkivalier, som jeg har maattet pløje igennem for at udfinde omstaaende tørre Fakta, og de mange forskellige personlige Samtaler med Folk, som har et mere indgaaende Kendskab til Slægten, har i Tilgift bragt mig en vis Indsigt i denne Slægt, der ikke er blottet for Interesse, endog i flere Henseender.

Men at komme nærmere ind paa en indgaaende Beskrivelse af de mere intime Forhold, vil tage altfor stor Plads og for megen Tid til, at det kan anføres her. Der er dog enkelte, særlig karakteristiske Træk, som bør noteres. Det første, man lægger Mærke til ved et løseligt Overblik, er dette, at Slægten er en aldeles ublandet **B o n d e s l æ g t**, endog saa decideret, at den eneste Undtagelse, nemlig R. Nyerup og hans Børn, endogsaa med Børnebørnene vender tilbage til Bondelivet — i det væsentligste. —

Endvidere vil man bemærke, at Slægten aldeles overvejende holder sig til **B a a g H e r r e d**, særlig til **Ø r s t e d** og de nærmeste **S o g n e**. Endelig er det mit uforgribelige Indtryk, at vi her staar overfor en Slægt, der lige fra det første, vi støder paa den, og helt ned til ca. 100 Aar før vor Tid i det alt overvejende repræsenteres af stærke og kraftige Individuer, der er mere end almindelig vel udrustede baade i legemlig og aandelig Henseende, hvilket giver sig Udslag paa flere Maader, bl. a. ved, at denne Slægts Medlemmer i ualmindelig høj Grad foretrakkes til **T i l l i d s p o s t e r n e** blandt deres Medborgere, som til Sognefogeder, Taxeringsmænd, Stænderdeputeret, Bondefogeder, Kirkeværger, Medhjælper for Præsten m. v. Det er dygtige og kloge Folk, med en hurtig Opfattelse, som har let ved at give træffende Svar paa Tiltale, nogle begavede med digteriske Talenter; det er tillige Folk, som forstaa og formaar at holde sig blandt de mest velhavende i Sognene.

Alt dette giver Slægten en mægtig Indflydelse, der ganske naturligt forhøjes ved den prægtige Glans, som Ras. Nyerup formaaede at kaste over sin Familie endog længe efter sin Død. Paa et vist Tidspunkt var Slægten endog inde med over  $\frac{1}{3}$  af Gaardene i Ørsted Sogn. Enhver kan forstaa, hvilken dominerende Betydning i mange Forhold denne mægtige »**O f f e n s i v**« nødvendigt maatte føre med sig. —

I mange Gaarde og Huse i Ørsted og de nærmeste Sogne finder man endnu den Dag i Dag det reneste Blod af denne Slægt,

men dog ikke i den Udstrækning som forhen. Indflydelsen i Sognene og Velstanden i de enkelte Familier er betydeligt reduceret. Desuden ser man i visse Grene af Slægten end mere betænkelige Forhold gøre sig gældende paa en uforholdsmæssig stor Del af dens enkelte Medlemmer. Der er saaledes enkelte Grene af Slægten, hvor mærkelig mange af Børnene er døde i ung Alder. Og hos dem, der lever, findes ikke den for Slægten særegne gamle Overlegenhed i legemlig og aandelig Henseende.

Man spørger: hvor kan det være? og man vil vistnok ikke



Rasmus Nyerups Mindesten ved hans Fødehjem.

kunne undgaa at faa bekræftet en Anelse om, at de forholdsvis mange blodbeslægtede Ægteskaber straffes i Udslag paa ovennævnte højt sørgelige Maade. Vi har set et enkelt Tilfælde, hvor en Mand gifter sig med sin Broderdatter, en forbausende stor Procentdel gifter sig med Søskendebørn eller Næstsøskendebørn eller i andre lavere Grader, som ikke er nærmere beskrevet. — Naar der nu ses lidt nærmere paa disse Forhold, kan man umuligt frigøre sig for den Tanke, at det er her, Forsyndelsen ligger gemt. Her raabes et mægtigt Varsko, der ikke paa nogen Maade taaler at overhøres.



Naar man videre følger disse »svage« Grene af Slægten, vil man kunne se, at man dog i nogen Maade kan »arbejde« sig ud af Ulykken gennem nogle faa Slægtled, vel at mærke, naar vedkommende Familie holder sig aldeles fri for Blodfællesskabet.

Det er yderst interessant for udenforstaaende at se Profetierne gaa i Opfyldelse, men det kan være slemt, ja, meget slemt, at være Genstand derfor. —

De mange Dødsfald i de yngre Aar er udeladte i nærværende Oversigt, ligesom andre, i og for sig interessante Foreteelser i Slægten, ogsaa er udeladte, da jeg af andre Grund fandt det mindre formaalstjenligt at berøre saadanne her.

Den 1ste Juni blev Mindestenen over Rasmus Nyerup afsløret ved hans Fødehjem i Nyerup. Stenen bærer Indskriften: »Her fødtes Rasmus Nyerup, den 12. Marts 1759, død den 28. Juni 1829. Oldnordisk Museums Stifter. De danske Studenters Ven. Vor Literaturs og vore Mindesmærkers flittige Forsker. Slægts og Venners trofaste Støtte.«

Laurbærkransen med de signerede Baand, der paa omstaaende Billede ligger op til Stenen, er fra Regensen.

Hans Lauritzen,  
f. 1631, † 1706.  
Gmd., Fædrengaarden i Nyrup.  
~ Ane ? f. 1634, † 1698.

Karen Hansdatter, † 1716.  
~ 14. Juni 1699 med Gmd.  
Christen Andersen Friis,  
f. 1673, † 1725.

Birthe Hansdatter, † 1753.  
~ <sup>1)</sup> 1717 med Søsterens Enke-  
mand, Gmd.

Christen Andersen Friis.  
~ <sup>2)</sup> 1725 m. Rasmus Chri-  
stophersen,  
f. i Vedtofte, † 1755.

Birthe Christens-  
datter,  
~ m. Peder Jør-  
gensen Willemoes  
i Nydamhuset.  
4 Børn.

Christopher  
Rasmussen.  
f. og † 1728.  
<sup>2</sup> Kirsten  
Christensdatter  
~ Jens Jørgensen,  
Ørsted.

Christen  
Rasmussen,  
f. 10. Aug. 1726, † 1793,  
~ 1749.  
<sup>1)</sup> m. Karen Niels-  
datter af Fuglsang.  
<sup>2)</sup> m. Karen Simons-  
datter af Højbjerg.  
f. 1732, † 1814.

1  
Christopher Christensen, f. 1750, † 1824,  
Sognefoged og Gmd. i Gaagerup.  
~ Maren Hansdatter.

2  
Maren Christensdatter, f. 1752, ~ 1773 med  
Gmd. Lars Jensen i Vedtofte.

3  
Birthe Christensdatter, f. 1754, † spæd.

4  
Rasmus Christensen, f. 1756, † spæd.

5  
Margrethe Christensdatter, f. 1757, † spæd.

6  
Rasmus (Christensen) Nyerup, f. 1759, † 1829,  
~ Elisabeth Margrethe Clausen 1788.

7  
Peder Christensen, f. 1761, † 1852, ~ 1789  
Elisabeth Berthelsdatter, Gmd. i Hasle  
i Turup Sogn.

8  
Simon Christensen, f. 1763, † 1823, ~ 1789  
Maren Laursdatter, Gmd. i Ørsted.

9  
Hans Christensen, f. 1766, † 1840, ~ 1796  
Else Pedersdatter, Gmd. i Dyrehøje  
i Barløse Sogn.

10  
Jens Christensen, f. 1769, † 1840, ~ m.  
Kirsten Jørgensdatter, Gmd. i Hesle  
i Vedtofte Sogn.

11  
Margrethe Christensdatter, f. 1771, † 1849, ~ 1793  
m. Hans Sørensen, Tallerup i Tommerup Sogn.