



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Stamtavler og Optegnelser

over

Kerteminde - Slægten

B a g e r  
x-----

og dens Efterkommere gennem 300 Aar.

Samlede

af

Poul Bagger

København 1921.

-7

Til min Fader

forhv. Apoteker Otto E. Bagger

paa hans 85' aarige Fødselsdag  
den 25 September 1921.

F o r o r d .  
-----

Idet jeg lader denne lille Samling af Optegnelser og Stamtavle komme for Dagens Lys, haaber jeg den maa blive modtaget med en venlig og overbærende Kritik. - Som næsten altid i den Slags Slægtsberetninger, vil der muligvis kunde konstateres Unøjagtigheder, i Særdeleshed, hvor Oplysningerne støtter sig til gamle Haandskrifter. Dog vil det kun dreje sig om ret uvæsentlige Datoer og Aars-tal, idet selve Stamtavlens Fremkomst kun støtter sig til den solide Basis, som Kirkebøger o. lign. byder.

Sandsynligvis vil denne Stamtavle møde den Kritik, at de mange vidt forgrenede Sidelinier af andre Navne end Bagger kunde være ført videre. Men dels er dette uden Interesse for den snævre Kreds af den nulevende Slægt, og dels vil et saadant Arbejde langt overstige den Tid, Udgiveren heraf har haft til sin Raadighed.

Enhver Oplysning, der kan forøge eller rette de her samlede Notater, vil blive modtaget med Tak.

Poul Bagger

København i Juli 1921.

Fortegnelse over de benyttede Kilder.  
-----

- Jørgen Carsten Bloch: Den Fyenske Geistligheds Historie. (1787)
- Jens Worm: Lexicon over danske, norske, islandske lærde Mænd. (1771)
- R. Nyerup og I. C. Kraft: Litteraturlexicon. (1820)
- S. V. Wibergs Præstehistorie. (1870).
- I. C. L. Lengnick's Genealogier. (1851)
- G. Strøm: Efterretninger om Kjerteminde Præster, Rectorer og Hørere siden Reformationen.
- Samlinger til Jydsk Historie og Topografi.
- Samlinger til Fyens Historie og Topographi.
- Personalhistorisk Tidsskrift.
- Pastor Bøghs Haandskrift om Kerteminde. (Landsarkivet i Odense)
- Politimester Joh. Woll. Fra Kjertemindes Fortid.
- Kr. Kragh. Kjerteminde fra 1413 - 1913.
- P. Paludan: Beskrivelse over Staden Kallundberg tilligemed Hans Jacob Paludans Levnetsbeskrivelse med Kobbere (1788)
- Hvirring - Tamdrup - Hornborg Kirkebøger til 1716.
- |                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Skamstrup - Frydendal | " | 1720 - 1771. |
| Hagested - Gislinge   | " | 1744 - 1814. |
| Kundby                | " | 1769 - 1814. |
- m. fl.
- Tudse Herreds Provstis Skifteprotokol 1789 - 1806.
- Holbæk Bys Skifteprotokol 1796 - 1828. -;
- Holbæk Kirkes Daabsprotokol 1794 - 1815.
- m. m.

•  
Navnet B a g e r og B a g g e r .  
 -----

Ved Gennemlæsning af efterfølgende Optegnelser og Stamtavler vil man hurtig bemærke, at Navnet "Bager" benyttes i de fire ældste Generationer og derefter Navnet "Bagger". Dog er begge Navne brugt i Flæng i de første Generationer, thi i ældre Bøger ser man baade "Bager" og "Bagger" benyttet om den samme Mand, og paa Lysekronen og Lampetten skænkede til Kerteminde Kirke 1685 og 1739 benyttes "Bagger" i Indskriptionen, medens der paa Communions Gitteret, der er skænket 1712, er benyttet "Bager".

Den gængse Skrivemaade af Navnet har dog i de ældste Generationer været Bager, først omkring 1750 bliver "Bagger" almindeligt.

Der findes dog endnu i vor Tid en Slægt ved Navn "Bager", men til vor Slægt hører den næppe. Dog er det mig fortalt, at min Bedstemoder (ca. Aar 1850) blev kaldet Fru Bager, nu og da.

Naar jeg har benyttet Betegnelsen "Kerteminde - Slægten", da er det for udtrykkelig at pointere, at den gamle Tro, at Slægten skulde stamme fra Biskop Bagger, altsaa fra Oluf Bager i Odense (1521 - 1602), er fuldstændig fejlagtig. Disse to Slægter har intet med hinanden at gøre. Og da vor Slægt var en af de talrigste, rigeste og mest fremtrædende gennem flere Generationer i Byen Kerteminde, finder jeg det rigtigst og mest oplysende at give den Tilnavnet Kerteminde-Slægten.

Kerteminde By og Slægtens Ejendomme heri.

Kerteminde fik d. 7/12 1413 Købstadsprivilegier og fejrede saaledes i 1913 sit 500 Aars Jubilæum. Dens Indbyggerantal var 642 i Aaret 1672 og 696 i Aaret 1769.

Indtil Odense i 1680 fik direkte Adgang til Havet gennem sin egen Fjord, gik Odense-Handelen over Kerteminde, som var Lade- og Losseplads for Odense, og Odense-Købmænd, som Olaf Bager (1521 - 1602) og andre, havde deres Kornspicker-Kornhuse i Kerteminde.

I Aaret 1656 omtaler Arent Berntsen Kerteminde, som en Havn

"hvorfra en u-trolig Summa aff Korn oc Landsens atskillige Ware til fremmede Steder udføris, saavel aff des egne Borgere, som deris Næring med atskillig Handel til Søes ocsaa vel vide at fortdrifve, som oc aff Ottense Borgere, som deris Ware der ud- oc indskibe"

Som man vil se andetsteds, ejede flere af Købmændene Bager af vor Slægt ogsaa Skibe, som sejlede paa Norge med Korn og kom tilbage med Tømmer.

Som andre Byer har Kerteminde ogsaa været hærget af store Ildebrande, men sit største Knæk fik den ved Krigen med Sverrig 1657 - 59, da den blev besat af de fremmede Tropper, men led dog mest ved de kgl. Troppers Landgang under Feltmarskal Schack, da den blev bombarderet af den hollandske Flaade under Admiral Ruyter, for at dække Landgangen for de kgl. Tropper.

Da de svenske Tropper var fordrevne, var Kerteminde en rygende Brandtomt.

I Synsforretningen d. 13/9 1660 finder vi en Beretning over Ødelæggelsen, der viser at 131 Gaarde var ødelagte og afbrændte, og deriblandt 67 Gaarde, hvis Værdi løb op til 100 Sletdaler og mere. Om Jesper Jacobsen Bagers Ejendomme staar der følgende:

"Jesper Jæcobsens Gaard Ruin = 400 Sldl., en grundmuret Gaard og en anden hosliggende Gaard ved Stranden = 800 Sldl."

Den her førstomtalte Gaard byggede Jesper Jacobsen Bager i 1643 i Langegade, efter Branden, hvor den ikke blev helt ødelagt, blev den genopbygget, og han overlod den senere til sin ældste Søn. Dennes Enke, der blev gift anden Gang med Borgmester Peder Nielsen, ejede dernæst Gaarden, og endnu 1717 nævnes Gaarden i Skattelisterne, som "Salig Borgmester Peder Nielsens Gaard, som Herman Nielsen Broch er Præses for". Hermed menes, at Broch er Repræsentant for Arvingerne, thi endnu i 1723 synes Gaarden at være i Sameje mellem Peder Nielsens Arvinger, men i 1734 anføres Nikolai Jacobsen, som Ejer. Dette forklares antagelig ved, at Herman Brochs Datter Susanna ægtede en Købmand og "Tobaksbinder" Nicolaj Jacobsen Bierfrynd, og muligvis har han da udløst de andre Arvinger. I Aaret 1738 gik Gaarden ud af Slægtens Hænder, idet den blev solgt til Oluf Tagesen Algreen. Fra denne Tid eksisterer en nøjagtig Beskrivelse af Gaarden (i Brandtaksationen fra 1761). - Forhuset, der ligesom nu maalte  $36\frac{1}{2}$  Alen i Længde, var en 2 Etages Bygning paa 18 Fag, af svært Egebindingsværk. Under de 10 Fag var Kælder. I Stueetagen fandtes 7 velindrettede Værelser samt en Krambod; det fremhæves udtrykkelig, at der er Fjællegulv overalt. Paa det øverste Loft fandtes en Kølle. Facaden maa have været malerisk; der fandtes nemlig en 2 Fags Karnap, og for Gadedøren var et Bislag med Tag over. Til denne Bygning sluttede sig en 1 Etages Længe af Bindingsværk (Fyrretømmer og Ler), som strakte sig midt ud paa Gaardspladsen og indeholdt Køkken, Spi-sekammer og deslige. Paa Gaardspladsen fandtes endnu forskellige Udbygninger, og endelig vendte et 19 Fags Bindingsværks Baghus ud til Strandgade; i dette var 3 Stalde, Lo, Pakhus og Portrum. Gaarden



vurderes ialt til 1000 Rdlr. Senere blev Ejendommen, antagelig fra 1796, benyttet til Apotek, og først 1920 flyttede dette til en anden Ejendom, men den gamle Slægtsgaard staar der endnu idag, omend den gennem Tiderne er bleven omforandret nogle Gange. (Woll)

Da Jesper Jacobsen Bager blev gammel, flyttede han ned i den mindre Gaard han ejede ved Stranden, den nuværende Toldbod eller Gaarden ved Siden af.

Dorthe Andersdatter Bager's Mand Herman Nielsen Broch, fik i Aaret 1690 Skøde paa en øde Plads paa vestre Side af Langegade, hvor han byggede en Gaard, som i ca. 1770 Borgmester Bendtz beboede. Denne Ejendom laa paa samme Grund hvor Nr. 31 nu ligger paa Langegade, og en gammel velbevaret Egebjælke, vistnok en Døroverligger, bærer endnu Indskriften:

HVS	VDEM	HERRENS	FRYGT
BLIFVER		SNARLIG	ØDE
HNSB		DADE	1690

Bogstaverne i sidste Linie betyder nemlig (iflg. Woll)

"Herman Niels Søn Broch" og "Dorthe Anders Datter Bager"

Bygningen gennemgik i 1920 en større Ombygning, og beboes nu af Kerteminde Bank.

Hylleborg Marie Bagers Mand Borgmester Schiødtz, har ejet (ca. 1732) den Gaard, som var bygget, hvor nu Ejendommen i Langegade Nr. 6 & 8 og lidt af Grunden til Nr. 10 ligger. Ejendommen var dengang paa 22 Fag. Paa den sydlige Facade af Ejendommen findes endnu en Stentavle fra den Tid, indmuret med følgende Vers:

- Lad kun Misundelsis forgiftig Vinde blæse  
Mit Huus og Haab paa Gud, min faste Grundvold staar.  
Bagvascheren i Scham schal hænge ved sin Næse  
Naar Løgn for Sandheds Soel bortsmelter og forgaar.

17 32

Denne Indskrift hentyder til en Strid, Schiødtz havde med sin Collega Raadmand Anders Høyer, hvorom nærmere kan læses i Politimester Woll's morsomme Afhandling i "Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter" VIII Aarg. 1920 II Bind.

Legater, Kirkegaver og Begravelser.

---

Hermed følger en kort Fortegnelse over de Legater og Gaver, som Slægtens ældste Generationer skænkede til Kerteminde Kirke, og forskellige Formaal.

Uddrag af Pastor Bøghs Optegnelser:

Elisabeth Nielsdotters Legat. 1711. (Fundats 1718. Bestyres af Byraadet)

"Det andet Legatum bestaar af 20 slette Daler courant  
 "givet af en Jomfrue Elisabeth Nielsdotter født paa  
 "Lyskegaarde, hvor hendes Fader Niels Christensen,  
 "Ridefoged til Hverringe boede, men opfødt hos sin  
 "Moders Stiffader, Borgermester Peder Nielsen her i  
 "Byen, siden forlovet med sit Sødskende Barn Hans  
 "Poulsen Bager, en Søn af Poul Jespersen Bager, som  
 "lod Daaben indhegne. Hans Bager var Præst i Pestens  
 "Tid og laae i Kiøbenhavn da Kierresten døde af Pesten  
 "Aar 1711 og leverede ham 20 slette Daler til Kierte-  
 "minde Fattige, hvilke han leverede igen Vedkommende  
 "her paa Stedet med disse Ord, at de til hendes Navns  
 "Ihukommelse skulde sættes paa Rente for de Fattige  
 "deraf at nyde samme".

Kirstine Brochs Legat 1754.

"Det fjerde Legatum bestaar af 20 slette Dalere givet  
 "af en Kiøbmands Enke Kirstine Broch der søgte og i  
 "sin Eenlighed at tjene Gud. Da hun Aar 1754 mærkede  
 "sin Fraskillelses Tiid at være nær, leverede hun mig  
 "ved sin sidste Andagt de ommeldte 20 slette Daler,  
 "med Begiering, at denne Enkeskierv maatte stedse  
 "sættes paa Rente og følge de 20 slette Daler, som

"hendes Sødskende Barn Elisabeth Nielsdotter, havde  
 "givet til de Fattige, saa denne liden Capital nu  
 "40 slette Daler stoer, skulde aldrig skilles ad.  
 "Herpaa blev de Fattiges Forstander hendtet og hendes  
 "Villie udført og samme er siden bleven efterlevet."

Hylleborg Marie Bager's Legater 1750 & 1751

(Fundats 25/11 1750 og 29/1 1751. Bestyres af  
 ( Kirkeinspektionen).

"Det femte Legatum er sal. Borgermester Schiøtzes  
 "Enkes 100 Rdl. til Fattige og Husarme, og som denne  
 "berømmelige Kone, Hylleborg Marie Bager, ellers fast  
 "af hele Byen med stor Højagtelse Moder Hylleborg  
 "kaldet, har gjort saa meget godt her, finder jeg billig  
 "her, som paa et Sted at opregne samme. Om hendes  
 "Fordel og Familie bliver siden talet. Her agtes, at  
 "hun var opfødt her i Byen i hendes Farmoders Dorthe  
 "Hansdotters, salig Jesper Bagers Enkes Huus. Hun  
 "blev gift ongefær, 17 Aar gammel med sin første Mand  
 "Thomas Johansen Aar 1688, som var Kiøbmand og boede  
 "i min Gaard, hvor de byggede Gade Huuset (Aar 1696),  
 "som endnu begge deres Navne over Døren til Gaden viiser.  
 "Med denne sin Mand som hun havde, 24 Aar, havde hun  
 "god Lycke og sankede smucke Midler, og efter hans  
 "Død Aar 1712, lod hun bekoste den smucke Communions  
 "Bænke, og der foruden 20 slette Daler udeele iblandt  
 "Fattige. Siden blev hun gift med Peder Christian  
 "Schiøtz, som var først Raadmand og siden Borgermester

"her i Byen hvorom siden mere, og atter efter hans Død  
 "Aar 1748 lod hun Kirken indvendig fra øverst til nederst  
 "renovere, og desuden 20 slette Daler uddeele iblandt  
 "de Fattige. - Endelig kom hendes egen Forløsnings Tiid,  
 "som hun hiertelig længtes efter, da hun blev kaldet  
 "fra denne Verden Aar 1758 og fandtes da tvende Gave-  
 "breve efter hende det ene paa 100 Rixdaler courant til  
 "Kierteminde Byes Fattige, dateret d. 25 November Aar  
 "1750. Det andet ligeledes paa 100 Rixdaler courant til  
 "Kierteminde Kirke til hendes Begravelses Vedligeholdelse,  
 "dateret d. 29 Januarie Aar 1751. (Begge disse Kapitaler  
 "skal stedse staae paa Rente de Fattige og Kirken til  
 "Bedste.) Hun var i Øvrige en sand Ven af Gud og hans  
 "Ord, en stoer Kone i sit Huus og endnu en større Vel-  
 "giørerske imod de Fattige. Selv havde hun ingen Børn,  
 "men var som en Moder imod alle sine Sødskende og mange  
 "af deres Børn, og som hun var en boesiddende Kone her  
 "i Byen i 70 Aar kunde hun saavel i den Henseende som  
 "i Betragtning af sine andre Fortienester med Rette  
 "kaldes Moder Hylleborg af alle."

Jesper Jacobsen Bager og Dorthe Hansdotter's Kirkegave 1685.

"Videre hænger i Choret en mægtig stoer Lysekrone med  
16 Arme, givet Aar 1685 til Guds Ære og Kirkens  
 "Prydelse af Jesper Jacobsen Bager og Hustrue Dorthe  
 "Hansdotter af hvilke nysbemældte Povel Jespersen  
 "Bager var en Søn, men om dem og deres Familie, som  
 "den fornemmeste og talrigste her i Byen paa sin  
 "Tiid skal siden tales mere."

Paa Lysekronen findes følgende Inskription:

"Til Guds Ære, Kierchens Prydelse oc Ander Gud Frychtige  
 "Christnes Exempel Hafuer Dese Voris Her Under  
 "Nødsat Kiere Sal. Forældre Den Erlig Achtbaar oc  
 "Velfornehme Mand Jesper Jacobsen Bagger Borger oc  
 "Velfornehme Handelsmand Her I Kierteminde med sin  
 "Erlige Gud Elschende Hustru Sal. Dorthia Hans Dotter  
 "Giffvet til en Evig oc Lovlig Berømmelse Denne Lyse-  
 "Crone Her Til Kierteminde Kierche som nu Dieres Efter-  
 "levvende Fornehme Børen oc Arfvinger Ladet Op Hænge  
 "Gud Gifve Dennem en Glædelig Opstandelse Paa Den  
 "Yderste Dag.

" Kierteminde den 16 Februari Anno 1685."

Poul Jespersen Bager og Kirsten Henriksdotter Krog's Kirkegave 1682.

"Aar 1682 haver Povel Jespersen Bager og Hustrue Kirsten  
 "Henrichsdotter Krog ladet Fonten paa egen Bekostning  
 "renovere".

Morten Poulsen Bager og Anne Pedersdotter's Kirkegaver 1739.

"Siden endnu, nemlig Aar 1739 har deres Søn Morten  
 "Poulsen Bager og Hustrue Anne Pedersdotter boende i  
 "Kiøbenhavn, ladet ophænge en Crone over Daaben med  
 "denne Paategning: Her er det Vand og Aand, som  
 "Synd og Last aftvætter, Her er et helligt Bad som  
 "aabner Himmelen. Hjælp Jesus! daglig vi vor Pagt  
 "med Gud opretter. Indtil vi Aand af Aand kan fødes  
 "nye igien.

"Ved Prædekestolen en Lyse Arm givet Aar 1739 af  
 "ovenmældte Morten Poulsen Bager i Kiøbenhavn, med  
 "denne Paaskrift: Dit Lys, o Herre! lad paa rette  
 "Vej os lede; I Aand og Sandhed lær os daglig dags  
 "at bede. Den fulde Tekst lyder dog saadan:

Denne her, opretted

Lyse Arm haver

Ædle Sigr.

Morten Poulsen Bagger  
tillige med sin Dyd ædle Kiærreste  
Anne Anders Dotter Bagger  
Til Gudelig brug foræret

2 Petries

Dit Lys o Herre lad  
Paa rette vey os lede

I Aand og Sandhed

lær os

daglig

Dags at bede.

Thomas Johansen og Hylleborg Marie Bager's Kirkegave 1712.

"Communionens Bænken er et meget smukt og prægtigt

"Jern Sprinkel Verk med Messing Knappe, og en med

"Leder betrocken Skammel, bekostet Aar 1712 af

"Kiøbmand Thomas Johansen og Hustrue Hylleborg Marie

"Bager. I Det smedede Jerngitter i Altersranken

"Findes følgende Inskription:

Hillebore	Tomas
Maria Jac	Johan
obs doter	sen 1712.

Bager

Poul Jespersen Bager og Anne Sophie Husum's Kirkegave 1686.

"Strax ved den sidste Lyse-Arm hænger midt i Gangen

"et smuckt flagende Skib med fulde Sejl og Canoner

"givet Aar 1686 af ovenmældte Poul Jespersen Bager

"og hans anden Hustrue Anne Sophie Husum. Dette

"Skib som Byens Våaben er for nogle faa Aar siden

"af Skibslauget her i Byen renoveret."



I den søndre Gang ere tvende luckte Stoole, den ene bygt af Borgermester Ped. Christian Schiøtz meget smuckt og net, men liden og uden Aarstal, - den anden af Jens Ottosen Langemach med Aarstal 1725 og følgende Paategning:

"Gud, lad den Himmel Lyd og søde Sandheds Lære Til

"Troe, til Trøst, til Fryd i Liv og Død mig være,

"At jeg maa vandre saa, som Dig betages kan, Og

"Troens Maal opnaae i det forjætte Land".

Disse Gaver findes alle, paa en enkelt Undtagelse nær, endnu i Kerteminde Kirke.

#### Begravelser i Kerteminde Kirke.

Under Orgelværket en stoer Liigsteen og derunder begravet Aage Pedersen Syv, død 1721, med sine 4 Hustruer endskiønt den sidste Babara Matthæi Rentz kom der aldrig at ligge.

Jesper Jacobsen Bager's Begravelse, som er uden for Communionens Bænken, ligeledes luckt Liigsteen, men Inscriptionen findes paa den over Begravelsen hængende store Lysekrone.

Borgermester Peder Christian Schiøtz's Begravelse under Orgelværket paa den nordre Side, og gav hans Enke 100 Rdlr., som stedse skal staae paa Rente.

Kiøbmand Jens Ottosen Langemachs Begravelse i det søndre Udskud ved Choeret, til hvis Vedligeholdelse er givet 20 Rdlr., men som denne Begravelse mangler Træk og Lufthuller, er det dermed ickun slet bestilt.

Fra de senere Generationer findes følgende Legater:

Forhv. Apotheker Anthon August Bagger's og Hustru Jacobine Louise født Svitzer's Legat,

"stiftet ved Testamente af 20 Nov. 1869 af Anthon  
 "August Bagger (f. 16/2 1801 + 8/1 1875) Enkemand ef-  
 "ter Jacobine Louise Svitzer (f. 29/12 1801 + 27/3 1854)  
 "med 27000 Rdlr. nu 42226,60 Kr., hvis Renter efter en  
 "Legatars Død uddeles i Portioner paa 200 Kr. til 6 ældre,  
 "trængende Fruentimmere af Embeds- eller Handelstanden,  
 "som have fyldt 50 Aar, og i Portioner paa 100 Kr. til  
 "4 trængende Enker eller Døttre af Haandværkerstanden.  
 "Legatet bestyres af Byraadet og Byens Sognepræster.  
 "Fundats af 17 Mai 1876 (Vib. Leg. S. 22, Jordebog S. 169)  
 "stadf. 18 Okt. 1876."

Student Peder Christian Schjødt Bagger's Legat.

"Stiftet 1869 af den samme med 5000 Rdl., nu 10000 Kr.  
 "hvis Renter efter en Legatars Død anvendes til 4 for-  
 "ældreløse trængende Børns Opdragelse. Legatet bestyres  
 "af Byraadet og Byens Sognepræster. Testamente af 21/11  
 "1869 (Jordebog S. 170) stadf. 18/10 1876.)

Legat uden Navn.

"stiftet 1869 af den samme med 2000 Rdl. nu 4000 Kr.  
 "hvis Renter anvendes dels til de 2 foregaaende Legaters  
 "Bestyrelse, dels til Vedligeholdelse og Fornyelse af  
 "Legatstifternes Familiegravsted. Resten uddeles til vær-  
 "dige Trængende udenfor Fattigvæsenet, hver med 20 Kr.  
 "Legatet bestyres af Byraadet og Byens Sognepræster.  
 "Testamente af 21/11 1869 (Jordebog S. 170) stadf. 18/10  
 "1876".

Fhv. Apotheker J. C. Møller og Hustrus Stiftelse for  
værdige Trængende i Herning.

F u n d a t s .

I Henhold til afdøde Apotheker J. C. Møllers Testamente af 17/5 1894 med Kodiciller af 10/9 1902, 9/4 1904 og 7/1 1905 oprettede Stiftelse for værdige Trængende i Herning. (Stadf. af 17/5 1921).

Stiftelsens Formaal er at tilvejebringe Friboliger for 6 ældre (over 50 Aar gamle) ubemidlede, værdige trængende Indvaanere i Herning Kommune, som ikke nyder Fattighjælp og som ikke er blevet straffet for nogen i den offentlige Mening vanærende Handling.

Stiftelsens Bestyrelse bestaar af Dommeren i Herning Købstad m.v. (evt. Civildommeren) Sognepræsten (evt. Førstepræsten) ved den nuværende Kirke i Herning og en af Herning Kommunalbestyrelse for 4 Aar ad Gangen valgt Borger i Herning.

Den til Stiftelsen henlagte Formue bestaar af:

- 1) Ejendommen Matr.Nr. 324 af Herning Købstads Byggegrunde med paa-staaende Bygninger, hvori indestaar en Panteobligation til Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse, stor til Rest 2.275 Kr.
- 2) 16.000 Kr. i Vest- og Sønderjydske Kreditforeningsobligationer.
- 3) 316 Kr. 44 Øre indestaaende paa en Konto i Herning Hede- og Diskontobank.

I den Stiftelsen tillagte Bygning er der indrettet 6 Friboliger, fire i Stueetagen og to paa Loftet. Der kan efter Bestyrelsens Skøn tillægges hver Fribolig et Stykke Have.

Forhenværende Apotheker J. C. Møller og Hustrus Legat  
til Fordel for Enker og ugifte Piger i Herning Kommune.

Legatet er oprettet ved forhenværende Apotheker i Herning J. C. Møllers Testamente af 17' Maj 1894 med paategnede Kodicciller af 10' September 1902 9' April 1904, 15' Oktober 1904 og 7' Juni 1905.

Legatets Midler bestaar af en Kapital, stor, 15.000 Kr., skriver Femten Tusinde Kroner, som ved Testamentet er tillagt Legatet.

Legatets Bestyrelse skal paa ordentlig og passende Maade vedligeholde det Gravsted, hvor Legatstifteren og hans Hustru Zephora Møller f. Bagger ere begravede paa Herning Kirkegaard.

Renterne af Kapitalen deles i Lodder paa 50 Kr., som efter Bestyrelsens Skøn uddeles til værdige og trængende Enker af Handels- eller Haandværkerstanden eller værdige og trængende ugifte Piger af sædelig Vandel og over 40 Aars Alder.

Legatet stilles under Bestyrelse af Herning Sogneraad - eventuelt Byraad - samt af Stedets Sognepræst, saafremt han dertil er villig.

-----

Enken efter Jacob Jacobsen Bager, Præsten i Hverring død 1717, Karen Cathrine Hansdotter Holm, som senere blev gift med Borgermester Hans Ottesen Langemach, ligger sammen med denne begravet paa Kalundborgs "Vor Frue Kirke's" Kirkeplads. Herom findes følgende Beskrivelse hos Paludan; og for ej at forringe Slægtens Anseelse, bemærker han udtrykkelig forud:

"Da Kirken er liden og Gangene smale, findes inden i den ikke mange Begravelses Stæder, men flere af fornemme og rige Familier lade deres Legemer jorde paa "Kirkegaarden".

Og om Beskrivelsen staar:

"Det andet udmerkede Gravsted er for Borgemester og Handelsmand: Hans Ottesen Langemach og Hustrue Karen Hansdatter Holm. Det findes i det sydvestlige Hjørne imellem Taarnene, er indhegnet med et Jerngitter, belagt horizontal med Fliiser og en Steen vertikal med Indskrift. Til dette Gravsteds Vedligeholdelse blev Kirken Skienket 200 Rdl.

-----

Enken efter Jacob Jacobsen Bagger, Præsten i Skamstrup, Catharina Hedevig von Aspern, som døde 1749, blev begravet i Skamstrup Kirke. Efter en Meddelelse jeg har faaet af den nuværende Præst i Skamstrup findes hendes Kiste i Gravkælderen under Koret.

Imidlertid har jeg i "Adresseavisen" for 1788 d. 25 Marts i Nr. 66 fundet en Beskrivelse af Skamstrup Kirke, hvor følgende viser, at saavel hendes Gravsted, som Mandens dengang var paa Kirkegaarden, thi der staar følgende:

"Udi Kirkegaarden er et indlukt Begravelsested hvor der ligger en Liigsten som haver følgende Gravskrift:

" Med fælles Samtykke  
" er dette Sove - Cammer udvaldt  
" af  
"Sogne-Præsten Jacob Bagger og hans elskelige Hustrue  
"Catharina von Aspern  
"Hendes Siæl gik til Evighed den 10 December 1749.

"Legemet som omfavnede sin Smerte - Søn, blev herpaa den 16 December nedlagt til Hvile tilligemed en Datter, som 2de Aar havde staaet i aaben Begravelse. - Han, som med deres førstefødte Søn endnu lever, lod sætte denne

Grav - Skrift:

"Vel dig, indhimlet Siæl, Du fik paa Verden Ende,  
"Jeg som en Skygge gaar til Gud vil Frelse sende.  
"Udaf sin Helligdom: O! at jeg dog med dig  
"I Engle-Flokken snart maae blive Engle-liig.

De 10 Generationer i lige Linie.

- I Generation.                    Jacob Bager  
 Klædekræmmer i København ca. 1600.  
 ⋮
- II    "                                Jesper Jacobsen Bager  
 Købmand i Kerteminde ca. 1630 - 1684.  
 ⋮
- III   "                                Jacob Jespersen Bager  
 Sognepræst i Kjøng d. 1673.  
 ⋮
- IV.                                    Jacob Jacobsen Bager  
 Sognepræst i Hvirring f. 1673 d. 1717.  
 ⋮
- V.    "                                Jacob Jacobsen Bagger  
 Sognepræst i Skamstrup f. 1718 d. 1789.  
 ⋮
- VI.   "                                Peder Christian Schjødtz Bagger  
 Distriktskirurg i Viborg f. 1763 d. 1823.  
 ⋮
- VII. "                                Jacob Andreas Bagger  
 Toldkontrollør i København f. 1799 d. 1849.  
 ⋮
- VIII. "                               Otto Peter Anton Emil Bagger  
 Apoteker i Herning, bor nu i København f. 1836.  
 ⋮
- IX.   "                                Poul Christian Camillo Bagger  
 Grosserer i København f. 1886.  
 ⋮
- X.    "                                Preben Bagger  
 i København f. 1913.

Nogle korte Oplysninger

om

Kerteminde - Slægten Bager's Hovedlinie

-----  
gennem de 5 ældste Generationer m.m.

For at faa den rette Oversigt over denne Slægt, maa man dele den i 3 forskellige Afsnit, ned gennem de 10 Generationer. De første 3 Generationer er saagodtsom alle Købmandsfamilier, de følgende 3 Generationer er saa godt som alle Præstefamilier, og de sidste 4 Generationer er meget blandede, hvad Livsstillingerne angaar, Præster, Apotekere, Læger, Jurister etc. blander sig mellem hverandre.

Om Slægtens Stamfader Jacob Bager, omtr. Aar 1600, ved vi ikke andet end, at han var Klædekræmmer i København.

Hans Søn Jesper Jacobsen Bager, Aar ca. 1630 - 1684, kom til Kjerteminde for at bestyre sin Faster's Anne Bager's Krambod og Handel, og om ham og hans Ejendomme har vi i Provst Bøghs haandskrevne Kjerteminde Beskrivelse en Del Oplysninger.

Det er utvivlsomt en dygtig Købmand, vi har for os, som trods Krig og Uheld efterlader sig baade Penge, Ejendomme, Skibe og Forretning, som han efterlader sine Børn, hvoraf 4 Sønner ogsaa trolig har hjulpen ham til Forretningens Fremgang og Formuens Forøgelse. Han blev gift med Dorthe Hansdatter, død Aar ca. 1680 - 1685, en Søster til Raadmand Niels Hansen i Kjerteminde, og inden deres Død skænkede de en Lysekrone til Kirken, som hænger der den Dag i Dag, men som først ophængtes efter deres Død, se Kapl. om Kirke-Gaver etc. De ligger begge begravede i Kjerteminde Kirkes Kor.

Af hans Børn blev de 5 Sønner Anders, Hans, Poul, Ananias og Isaac i Traditionen og drev Købmandsforretninger i Kjerteminde, det næstyingste Barn Sara giftede sig ligeledes med en Købmand og blev Stammoder til Slægten Norup, og endelig blev det tredie ældste Barn Jacob Præst. Disse 7 Børn der tilsammen dannede Slægtens tredie Generation, har utvivlsomt været den rigeste Generation af vor Slægt gennem Tiderne, ikke alene er gode Ejendomme og "Handler" arvede, men ogsaa forøgede, og rige Ægteskaber blev indgaaede, - dog med



Undtagelse af Hans, hvis Hustru af Bøgh kun betegnes som "Anne, en fattig Pige", - og som Følge af hendes ringere Byrd, forringes Mandens Anseelse i Samtidens Øjne.

Af disse 6 Brødre, skulde man have ventet sig, en kraftig Forplantning af Navnet Bager, særlig naar man ved at disse tilsammen havde omtrent fyrretyve Børn, men her skuffes man, thi Størsteparten heraf er Døttre, som ganske vist giftes ind i andre Slægter, men Navnet Bager tager ikke den Overhaand man skulde vente.

Anders Jespersen Bager, gift med Anne Pedersdatter Norup, faar 5 Døttre, som indgiftes i Slægterne Veghorst, Broch, Christensen, Pedersen Syv, Plesner og Kiær.

Hans Jespersen Bager, gift med Anne, faar 1 Søn, der dør som ung, og 2 Døttre, der indgifter sig i Slægterne Hoppensach og Basballe.

Poul Jespersen Bager, gift med Kirsten Henriksdatter Krog, faar i sine to Ægteskaber 4 Sønner, hvoraf en dør ung, en dør ugift, en bliver Købmand i København, men forsvinder iøvrigt for nærmere Efterforskning, og en bliver Præst, men saa vidt vides uden at efterlade sig Børn, endvidere 3 Døttre og om disse vides kun at de bliver gift ind i Slægterne Lorentsen (Eilersen) og Poel.

Ananias Jespersen Bager, gift med Zitsel Henriksdatter Krog, faar 3 Sønner, hvoraf en bliver Præst, men forbliver ugift, en forliser og en dør ugift, endvidere 5 Døttre, som indgiftes i Slægterne Raabech, Tved og Fischer. Om denne sidste ved vi følgende fra Bøgh: "Den syvende Tolder Peder Fischer, født ved Ebeltoft i Jylland. Han kom her sidst i Aaret 1746 havde Kone og Børn, blev næste Aar Enkemand, og indlod sig siden i Ægteskab med en gammel Jomfrue paa 65 Aar, men hun reiste derefter til Jylland, og saaledes adskilte døde de efter et Par Aars Forløb hver i sit Land, hvilket er alt, hvad jeg ved om dem at melde."

Om de to Søstre Kirsten Henriksdotter Krog og Zidsel Henriksdotter's Fader den nævnte Tolder og Raadmand, samt Ridefoged paa Nyborg Slot Henrik Sørensen Krog vides følgende: (Strøm) Denne boede allerede 1635 i Kjerteminde, byggede der to Gaarde og blev en meget rig Mand ved sine forskellige Embeder, idet der til Nyborg Slot dengang skal have ligget 900 Bønder og Toldertjenesten i Kjerteminde i de Tider var en betydelig Post, da Byen dengang tillige var Lade- og Losseplads for Odense. Han blev bekjendt med sin Hustru paa Nyborg Slot, hvor de begge tjente, og ved sin Død (som nok indtraf 1655 eller noget før) efterlod han sig store Midler, saaledes at Sønnen fik 6000 og hver Datter 3000 Daler.

Jacob Jespersen Bager, gift med Kirsten Gregersdotter Krag af Vester Skerninge, faar Æren at blive Stamfaderen i den 3die Generation, han faar en Søn, der igen bliver Stamfader i 4de Generation, samt 2 Døtre, der indgiftes i Slægterne Johansen og Schjøditz samt Morsing.

Isaac Jespersen Bager døde ung og ugift.

Sara Jesperdotter Bager blev gift ind i Slægten Norup og havde her 13 Børn.

Den gamle Jesper Jacobsen Bager, har saaledes været omgivet af en talrig Slægt 7 Børn og 39 Børnebørn. Hvor mange af disse, der har levet inden hans Død, vides ikke bestemt, men af de tilgængelige Aarstal kan man se, at en Del af dem er fødte før hans Død, og da Størsteparten af Sønneøttrene giftede sig med Købmænd og andre gode Borgere i Staden Kerteminde, kan man tænke sig, hvor ret dominerende denne ikke alene velhavende, ja vel egentlig rige Slægt, men ogsaa talrige Slægt har været i den paa den Tid meget lille By.

Men af denne Børnebørns Flok paa 39 Hoveder bliver der kun fire ialt, der kommer til at bære Navnet Bager videre, idet Resten

er døde som unge eller ugifte. Af disse fire forsvinder den ene i det Dunkle for os i København, den anden bliver Præst, men forbliver ugift, den tredje bliver ligeledes Præst, men efterlader sig saa vidt vides heller ingen Børn, medens endelig den fjerde, Præsten i Hvirring, bliver 4de Generations eneste Forplanter af Navnet. Før vi omtaler denne Præst, som er saa godt, som det eneste Holdepunkt, vi har til Oplysning om 4de Generation, maa vi nævne hans to Søstre, hvoraf den ene Hylleborg Marie Bager, født 1671 død 1758, (se Kapitlet om Legater, Kirkegaver etc.), blev gift første Gang med Købmand Thomas Johansen, Købmand i Kerteminde og anden Gang med Peder Christian Schjødtz, Borgmester og Byfoged i Kerteminde, en Søn af Forpagter Jens Schjødtz ved Bogense og Inger Pedersdotter Bøgvad, uden at efterlade sig Børn. Angaaende Borgmester Schjødtz har man følgende Oplysninger: (Strøm) Han havde studeret Jura, blev Raadmand, senere Borgemester og tilsidst tillige Byfoged i Kerteminde. Han var en Mand af dyb Indsigt og megen Erfaring, som førte sit Embede med Myndighed og Anseelse, men under store Anstød og Fortrædeligheder, især formedelst Mordet paa en Sognepræst, hvori han, skjøndt aldeles uskyldig, nær var bleven indviklet, da man meente, at han kunde have forekommet Sagen, og formedelst den ulykkelige Jørgen Seerup Bie, hans Formand i Byfogedembedet, som blev dømt til Bremerholm, og hvis haardeste skjøndt nødtvungne Fjende han var. (Strøm). Den anden Søster Anna Sophie Amalie Jacobsdotter Bager, død Aar 1706, blev gift med Henrik Christensen Morsing, og de efterlod sig 3 Børn.

Foruden disse to Søstre til Stamfaderen i 4de Generation, Præsten i Hvirring, som allerede tidligere er nævnt, og som bliver, os bekendt, den eneste Forplanter af Navnet Bager for 5te Generation og nedefter, maa jeg for deres Fættres og Kusiners Vedkommende

henvise til den efterfølgende Beretning fra Bøghs Haandskrift. Kun nogle Smaatræk der kan betragtes som Kuriosum eller til Belysning af Livet paa den Tid, skal nævnes i Korthed, og naar dette er gjort, forlader vi disse Familier, der ned gennem Generationerne ikke faar nogen Interesse for Navnet Bager eller Bagger.

I Biskop Lintrups Visitatsbog, findes en Beskrivelse af hans Visitatsrejse 1723, i Sønderlyng Herred, og giver denne os et lille Indblik i hvilken Tilstand Jesper Ananiassen Bager (død 1725) maatte overtage sin Kirke og Præstegaard i. Ligeledes giver det et Indblik i, hvor elendige de kirkelige og pædagogiske Forhold kunde være i et afsides og fattig Sogn. Hans Visitatsberetning lyder saaledes:

Biskop Søren Lintrups Visitatsbog

"Onsdagen d. 5 Augusti til Nørbek, hvor jeg strax samme  
 "dag visiterede og fandt ungdommen, nogle faa undtagne,  
 "ikkun heel slet informeret i deres christendom, saasom  
 "hverken dend forrige Præst eller Degnen, som var en  
 "laicus og effter sagn havde været Kudsk paa Asmild  
 "Kloster, nogentid havde undervist, som meenigheden of-  
 "fentlig klagede, langt mindre i sognene fandtes nogen  
 "skole eller skoleholder. Kirken var ellers i Bygning  
 "og ornamenten maadelig vel vedligeholdt undtagen at  
 "Klokken var sprukken og derfor ey vel af meenigheden  
 "kunde høres. Kirkegaards digen var ey heller allevegne  
 "ved magt holdt, omendskiønt der var ny port for dend.  
 Præstens thema var 4 præcept. Kirken tilhører  
 "rittmester Levetzov paa Tiele.  
 "Samme dag paa veyen til Bierregrav besaa jeg Sønder-  
 "bek Kirke, som er een af de smukkeste og best ud-  
 "ziirede Kirker i dend heie stift, baade i henseende

"til altar prædikkestoolen og paneel om væggene, samt  
 "stoolene, som alle med smukke emblema var beprydede. -  
 "Ornamenterne var og alle i god stand, mens alterbogen  
 "og ritualet vare saavel i denne som de andre Kirker  
 "gandske revne og mutilerede og behøvedes nye.  
 "Paa tagget siunte lidet at mangle saavel som paa vaaben-  
 "huuset og kirkedigen, som var meget forfalden. Præste-  
 "gaarden i Norbek var utroolig slet, særdeles paa tagget,  
 "saa mand ingensteds kunde være tør, naar det regnede.  
 "Ellers havde Hr. Jesper allerede ladet et af udhuusene  
 "nyligen tække og reparere og begyndte at samle noget  
 "tømmer til bygning. -

Om Anne Dorthea Andersdotter Bager's Mand Købmand Bendix Plesner  
 i Kjerteminde, som var en Søn af Johan Philip Plesner, Secretær  
 og Forvalter hos General Løwenhjelm og Broder til Herr Hans Philip  
 Plesner, Sognepræst til Skjellerup og Ellinge 1697 - 1716, ved vi,  
 at han fik et uægte Barn med en Pige, idet Kjerteminde Kirkebog  
 meddeler:

"1698, 3 Februar stod Maren Eriksdotter aabenbar Skrifte  
 "og udlagde Bendix Johansen Plesner"

Skønt dette just ikke kan siges at være et særlig "Kuriosum", da  
 bliver det dog, idet det forvolder Præsten i Kjerteminde Hr. Bent  
 Pedersen Top's Død. (Strøm)

En anseet Mand i Kjerteminde nemlig Bendix Plesner, var bleven  
 udlagt som Fader til et uægte Barn og skulde derfor staae aabenbar  
 Skrifte om Søndagen; men paa hans gjentagne indstændige Bønner, og  
 da han forsikrede, at det vilde være ham umuligt at gaae til Guds  
 Bord med den rette Andagt og Glæde, dersom det skulde skee samme

Dag som det beskæmmende Skriftemaal, tillod Sognepræsten ham at staae Skrifte om Fredagen og communicere næste Søndag. Da dette blev anmeldt for Kingo, skrev han Hr. Top et Brev til, som maa have været meget alvorligt, thi det virkede saaledes paa Præsten, at han faldt fra et Slagtilfælde i et andet, indtil han døde 4 Timer efter Brevets Modtagelse, 8 Marts 1698, 46 Aar gammel. "Bloch" fortæller, at han imellem Slagene taledede herlige Ord til sin Collega i Embedet og betydede ham, at hvad han (Top) havde gjort, var til en Sjæls Frelse, men hvad hans Anklagere havde gjort, var til et Menneskes Fordærvelse; dernæst bekjendte han sin Feil og bad Gud om Naade for sig selv og sine Anklagere. (Disse tabte ved denne Sag meget af deres Credit i Menigheden). Paa hans Ligsteen lod hans Svoger Provst Christen Fischer i Nørre Lyndelse sætte i Randen følgende

Vers:

Den Snare brast og jeg slap ud  
Fra Verdens Vold og Vælde;  
Af Nød i Død mig frelste Gud  
Fra Skalk- og Muuse-fælde.

Paa Jorden mig ej undtes Rom;  
I Graven derfor bedes,  
Mit Legem her indtil Guds Dom  
en roelig Søvn maa stedes.

Men disse Ord "Skalk og Muusefælde" gik de Paasigtede saa nær, at de ved Nattetide skulle have ladet dem udslette, hvorfor man sagde, at Bent Top fik ikke engang Ro i sin Grav.

Som vi ser var det ikke saa lige en Sag for Datiden at faa uægte Børn, det "aabenbare Skrifte" har næppe været behageligt for en anset Mand, men sjælden er det vel, at det forarsager en hjælp-som Præst's Død.

Om Dorthe Andersdotter Bager, og Købmand Herman Nielsen Broch's Svigersøn Poul Landt, (g. m. Datteren Sara Broch) finder vi følgende: (Strøm)

Han blev født 1692 i Byen Bred i Vissenberg Sogn. Hans Forældre vare Sogndegn Jørgen Poulsen og Margrete Johansdatter. Han

blev Student fra Odense, og efterat han havde taget sine akademiske Examiner, beskikkedes han 1720 til Rector i Kjerteminde, i hvilken Stilling han blev til 1724, da han udnævntes til residerende Kapellan.

Den 14 Januar 1726 blev han i Kjerteminde Kirke ægteviet til Sara Broch, Enke efter Kjøbmand Jørgen Madsen i Kjerteminde og Datter af Herman Broch, Færgemand ved Vemmenæs paa Taasinge. Allerede den 8 Februar s. A. erhvervede han sig, imod at afbede sin Forseelse og betale 20 Rdl. til Odense Hospital, et kongeligt Opreisnings- eller Benaadningsbrev, da han befrygtede sin Kones altfor tidlige Nedkomst efter Brylluppet, hvilken Frygt senere viste sig ikke at have været ugrundet. Thi deres første Barn Johan Jørgen Landt blev døbt 29/4 1726  $3\frac{1}{2}$  Md. efter Brylluppet, og sikkert har det været en bedsk Pille for den værdige Kirkens Mand at "afbede" sin Forseelse.

Vi vender nu tilbage til Stamfaderen i 4de Generation den eneste Søn af Præsten i Kjøng Jacob Jespersen Bager og Kirstine Gregersdotter Krag, Slægtsnavnets Forplanter i de følgende Generationer nemlig: Jacob Jacobsen Bager, han blev født i Kjøng 18/10 1673 og døde 1717 i Hvirring:

I Hvirring, Horborg, Tamdrup's Kirkebog 1696-1726 finder vi under Begravelser Side 87 flg.

"Mandagen d. 29 November blev min sl. Formand den fordem  
 "ærværdige og i Embedet tro, flittig og aarvaagen Guds  
 "Mand H. Hr. Jacob Bagger, som udi Hammel og dets 2 An-  
 "nexer paa en 12 Aars Tiid men udi disse tvende Menig-  
 "heder ickun paa andet Aar betiente det hellige Prædike  
 "Embede til mange fromme Hierters store Sorrig her i  
 "Hvirring Kirke begravet og prædikede Provsten Mag. Jesper  
 " Norup af Horsens over ham."

Og Side 2 skrevet af hans Eftermand i Embedet og gode Ven Hr. Ove Hans Guldberg:



"Dom. C. p. Trin: ejusdem anni blev Herr Jacob Bagger som  
 "i nogle Aar havde været Rector udi Kierteminde i Fyen og  
 "derfra blev kaldet til at være Sognepræst til Hammel og  
 "dets annexerede Menigheder, hvor hand og tiente sin Gud  
 "trolig i 10 Aar, af Provsten Mag. Jesper Norup indsat og  
 "forestillet disse Guds Menigheder.

og

"Anno 1717 d. 21 November, som var Dom: 26 p. Trin:,  
 "om Morgenen tilig døde denne min gode og fortrolige Ven,  
 "nu salig hos Gud H. Hr. Jacob Bagger og Mandagen den 29  
 "Nov. blev han udi Hverring Kirke begravet, og fuulte jeg  
 "den sl. Mands Liig til Jorde eftersom jeg og for det Ven-  
 "skab, som der har været imellem os, dertil var inviteret  
 "med Sorrig og tænkte intet mindre paa, end at Gud havde  
 "destineret mig uværdig til at vorde hans Successorem.

Og Side 257 Baptizati 1718, om Sønnens Fødsel efter hans Død flg:

"Freddag d. 17 Junii Sl. Hr. Jacob Baggers filius  
 "posthumus Jacob, Susc: Mag. Mathiasia H:  
 "af Verre Testes: Jeg Ove Guldberg, Hr. Stephan  
 "Sunds, Jørgen Christian Guldbierg min Søn, min Kone  
 "Marie Elisabeth, og Kirsten Halmbor.

Iøvrigt vides følgende om ham:

"Jacob Jacobsen Bagger blev født i Kjøng Præstegaard  
 "i Fyen d. 18 Octb. 1673 af Forældrene Herr Jacob  
 "Jespersen Bagger, død 22/4 1673, og Kirstine Krag  
 "Datter af Herr Gregers Krag i Vesterskjerninge. Han gik  
 "først i Assens Skole, dernæst i Kjerteminde Skole under  
 "Rector Schachtt, tilsidst i Nyborg Skole, hvorfra han  
 "blev Student 1692. - Efter at han næste Aar havde taget  
 "anden Examen, var han i 3 Aar Huslærer for islandsk Køb-  
 "mand Morten Mouritzens Børn. - Den 10 Sept. blev han af  
 "Kingo beskikket til Rector i Kjerteminde, tog som saadan  
 "1703 theologisk Attestats med H. ill. og blev 1706 kal-  
 "det af Grevinde Reventlouw til Boller (Paa hendes Søn's  
 "Grev Frijs til Frijsenborgs Vegne) til Sognepræst for  
 "Hammel, Voldby og Sold Menigheder i Aarhus Stift. Der  
 "var han til 1716, da han af samme Grevinde blev kaldet



"til Sognepræst for det store Hvirring, Tamdrup og Horn-  
 "borg Præstekald i samme Stift, hvor han dog kun var meget  
 "kort, da hans Helbred, som aldrig havde været stærkt,  
 "kendelig svækkedes, og han døde 21/11 1717.

"Fra sit 6 Aars Rectorat i Kjerteminde, har han  
 "skaffet sig det Eftermæle, at han var "en meget duelig  
 "og aarvaagen Mand, elsket og æret af Alle", - Magister  
 "Jacob Muus siger om ham: "Det siden vacante Rectorat  
 "blev forsynet igen med en ypperlig Mand, Jacob Bagger,  
 "han lod sætte over Skoledøren:

" "Syrach VI, 19." "Kiere Barn, udvælg Lærdom af  
 "din Ungdom op, og indtil graa Haar skal Du finde  
 "Viisdom. - Et facit ad mores Ars nostra quoque bonos,  
 "Ovid. - Docentis est: Amo, Moneo; Discentis est:  
 "Lego, Audio.

"Han var for at opdrage sine Dicipule i Troens og al god  
 "Lærdoms Ord, lagde saavel fundamenta pietatis som  
 "cruditionis, corrigerede saavel Sæderne som Stilene,  
 "talede inden og uden Skolen, mest Latim med Diciplene  
 "for at faae dem dristige og Sproget, til megen Hjælp ved  
 "Academiet, desbedre mægtige. Denne velsignede Rector tog  
 "mig strax i sin Lectie og som Fader til sig paa Skole-  
 "værelserne, lagde mig og ved sin Side, var mig og, næst  
 "Gud og min egen Fader, ret en Fosterfader til det Sjæ-  
 "leliv hos mig. Ved saadan lærerig og livsalig Omgang kom  
 "Skolen i desmere Flor, og den var mig, som den Rosen-  
 "Skole nu ved Jena, da jeg næppe har havt det bedre end  
 "i min Skolegang, takkende endnu Gud, at jeg var født i  
 "hans Tid, lykkeligere end Plato i Socratis, ogsaa den sal.

"Rector i sin Grav, sigende end med Sirach: den som giver  
"mig Viisdom, vil jeg give Ære, Cap. 51."

Jacob Bagger giftede sig først i den ældre Alder, med Karen Hansdotter Holm, som var Kammerpige hos Grevinde Øllegaard Gerstorf til Frijsenborg; deres Bryllup stod i Kjerteminde i hans Søster Hylleborg Maries Hus.

Hans Enke giftede sig med Borgemester Hans Ottesen Langemach i Kalundborg, en Søn af Raadmand Otto Jensen Langemach i Kjerteminde. - Hermed kom hun ind i en rig og fornem Borgerfamilie, men havde til Stadighed Samkvem med sin Søn af 1ste Ægteskab, stod Fadder til hans Børn, som vi senere vil se. I Pastor P. Paludans Bog "Beskrivelser over Staden Kallundborg tilligemed Hans Jacob Paludans Levnetsbeskrivelse med Kobbere". (Kbh. 1788). finder vi en Del træffende Bemærkninger til Oplysning af Borgmester Langemach og Hustru's Borgersind, thi i hans Fortegnelser over Legater findes følgende:

"1756. Borgemester Hans Ottesen Langemachs Arvingers	
"Fundats paa deres Faders Legata	Til
" Kirken	200 Rdl.
" Til den danske Skole	200 Rdl.
" Til Byens Fattige	100 Rdl.
" Til en fattig Kiøbmands Enke	100 Rdl. "

Borgmester Langemach og Hustru's Gravsten findes den Dag i Dag paa Kalundborg Kirkeplads.

Jacob Jacobsen Bager og hans Hustru Karen Cathrina Hansdatter Holm havde en Datter Margrethe Kirstine Bagger født i Hvirring 30/7 1717 og en Søn Jacob Jacobsen Bager født i Hvirring efter Faderens Død 17/6 1718, nu den eneste Forplanter af Navnet i 5te Generation og nedefter, og denne Mand er sikkert den mest interessante og dygtigste af de Præster, der er i Slægten. -

Han studerede i Kalundborg, men blev Student ved Københavns

Akademi, idet Paludan her oplyser os om følgende i sin Bog under Capitlet "Lærde Mænd fødte udi Kallundborg":

"af dem, som i de sidste fire Aar før den latinske Skole  
"blev reduceret, bleve Studenter ved Kiøbenhavns Academie  
"er ikkun tvende i Live, nemlig:  
"Herr Jacob Bager, - o.s.v. "

Han har antagelig levet i sin Stedfader Borgmester Langemach's Hjem, og iflg. Pastor Paludans Oplysninger, var han samtidig Dicipel med dennes Fader Pastor Hans Jacob Paludan og sin Stedbroder Otto Jens Langemach, den senere Borgmester og Konsumptionsforpagter i Kalundborg. Theologisk Candidat blev han d. 15/8 1737 med laud., Decanus paa Kommunitetet i Kalundborg er han i Aaret 1740. Dernæst ved vi, at han rejste til Udlandet i Aarene 1741 - 1742, studerede i Jena og senere i Leyden, hvor han den 10/10 1742 immatriculeres ved Leydens Universitet som Jacobus Bagger Danus 25, stud. theol. (Fortegnelse over Danske og Norske, som er immatriculerede ved Leydens Universitet fra 1678 - 1800 ad. Gustav Ludvig Wad).

Forsynet med Stedfaderens Studie-Pengegave, antager vi, den unge lærde Mand er rejst til Udlandet, en Sag som i de Tider jo baade var bekostelig og besværlig, men sikkert har han dengang været stærkt interesseret i sine Studier. Allerede som Student 1736 nævnes han som "Respondento Jacobo Bagger" til Paludans Forsvar af Disputatsen:

" Dissertatio historico antiquaria de Procuratoribus

" Cæsarum apud Romanos - Hauniæ 9 Junii 1736. "

I Aaret 1738 & 1739 skriver han som theol. Candidat 2 Disputatser nemlig:

"Disp. de Clientis & Patronis apud Romanos - Hafn. 1738.

og

"Disp. de mendacii & Equivacationum deliberatorium

"convenientia ibid 1739. "

Efter sin Hjemkomst fra Udlandet faar han hurtig Embede, Den 20/9 1744 ord. han til Præst til Skamstrup - Frydendal, hvor han var Præst til 1771, da han blev Præst til Hagedsted - Gislunge og endelig 1779 blev han Præst til Kundby.

Han var to Gange gift og begge Gange ind i velhavende fornemme Familier. Første Gang blev han gift d. 16/6 1745 i St. Petri Kirke i København med Catharina Hedevig von Aspern, født 1721 død 10/12 1749 begr. i Skamstrup Kirke 16/12 1749, Datter af Justitsraad Kgl. Livmedicus Mathias Vilhelm von Aspern (født i Kbhvn. 1685 Dr. med. i Wittenberg 1715, Kancelliraad 1736, Kgl. Livmedicus 1737, Justitsraad 1739 bisat 1751 i St. Petri Kirke), og første Hustru Sophia Elisabeth født Hacquart (begravet 24/10 1721 fra St. Petri Kirke).

Han blev anden Gang gift med Vibekke Clausdatter Buch, Datter af Herremanden Claus Buch til Gislungegaard.

Med disse sine to Hustruer havde Jacob Jacobsen Bager ialt 14 Børn, 2 i første Ægteskab og 12 i andet Ægteskab. Vi skal senere komme tilbage hertil.

Han har utvivlsomt været en aandrige og dygtige Mand og desuden en vennesæl og hjertelig Ven, vel lidt blandt Kolleger og Naboer. Paludan skriver om ham og sin Fader: "Øverst iblandt dem stod uden nogen Tvivl den redelige og elskværdige Gamle Hr. J. Bagger, Sognepræst til Kundbye. Jeg elsker ham, med al den Højagtelse, jeg skylder hans Alder og Fortienster, fordi han saa inderlig elskede min Fader, og jeg takker ham offentlig for det Bidrag, han saa ufortrødent haver givet mig til denne Levnets-Beskrivelse. Især Skylder jeg ham dette Karakter-Træk af den Salige, at hans Venskab var reent, hierteligt, prøvet, opoffrende, uegennyttigt og bestandigt. Heller ingen kunde give den Hensøvede dette Vidnesbyrd med saa megen Troværdighed som han, thi ingen kiendte ham saa nøje, ingen havde

længere været hans uforanderlige Fortrolige, end denne ærværdige Olding. Fra 1733 indtil 1782, altsaa næsten et halvt Sekulum, vare de, hvad de vare, Venner - og ingen Tid, ingen Fraværelse - Intet svækkede i deres Hierter det, som eens Forestillinger, eens Følelser, eens Fasthed og Bestandighed i Karaktererne, eens Kundskab om den menneskelige Natur og dens Skrøbeligheder, maaskee ogsaa nogenledes eens Fortienester, deri havde oprettet. Med hvilken Inderlighed og næsten meer end broderlig Hengivenhed de have elsket hinanden, saa jeg i deres Omgang - seer jeg i de rørende Udtryk, med hvilke den Levende skriver om den Døde. Hans Inderste er bevæget, og Billedet af den Glæde og Lykke, han havde nydt i den Bortgangnes Venskab, erindrere ham om, at han haver forloret det. - Her ere hans herlige Ord - værdige at indgraves i ethvert Hierte, der haver noget Ønske og noget Begreb om den sieldne Lykke, som faa Mennesker besidde - Venskab i den allernøieste Forstand.

"Hvad er rarere at finde i denne svigefulde Verden, end  
 "en trofast Ven - en Ven, som elsker altid, og saaledes,  
 "som Deres Salig Fader - Saalænge jeg lever, fornemmer  
 "jeg i mit Hierte en sand Glæde af at tænke paa dette  
 "ægte Venskab, som fra Ungdoms Dage, indtil Alderdommen  
 "og graa Haar, forenede hans og mit Hierte med hinanden."  
 "Som jeg haver fundet ham fra Begyndelsen, saaledes fandt  
 "jeg ham til hans Udgang af Verdenn. O min Hans Jacob Pa-  
 "ludan, Gud samle mig snart med dig! saa skal vores Ven-  
 "skab naae, evig naae sin høieste Spidse i de mest glæde-  
 "fulde Taksigelser. O Gud! Tak endog for denne din Vel-  
 "gierning, du for Jesu vor Frelzers Skyld haver ved din  
 "Hellig Aand beviist imod os her i Livet. -

Begge hans Ægteskaber førte ham ind i Datidens fornemste Kredse paa Landet, og tager vi alene de Personer, der gennem Tiderne stod Fadder til hans Børn, vil man finde en Skare af Herremænd og andre "højfornehme" Personer. Af Egnens Godsejere finder vi Generalinde von Eynden til Frydendall, Obrist von Schak til Kongsdall, Fru Buch til Gislingegaard Hr. Teilmand til Bierbye-Gaard, Hs. Excellence Hr. Cammer-Herre, Ridder, Peder Juel til Aggersvold og Hverringe, Cammer-Herre Kgl. Staldmester Adolph Friderich von Staffeld til Kongsdall, Herr Selchou til Bentzonslund, - bl. andre Notabiliteter finder vi Major Friedrich Christian von Eynden, Landsdommer von Bergen og Fru Cancellie-Raadinde Holm og blandt Kolleger Præsterne Hr. Charl Ulrich Amundin, Hr. Magister Stenersen, Hr. Brinck til Hagested og Gislinge, Hr. Werle til Hørbye og Hr. Plesner til Jyderup.

Af Slægten finder vi først og fremmest hans Moder Karen Langemach og endvidere Justitsraad Matthias Wilhelm von Aspern repræsenteret ved sin Søn Herr Secretær Jacob Wilhelm von Aspern, Monseur Buch fra København, Hr. Christian Langemach, Borgemester Langemach.

I Kundby Sognekalds "Ministerialbog" 1738 - 1861, findes følgende Notat om Jacob Jacobsen Bager, af Biskop Balle ved hans Visitats d. 23/6 1785.

"I Aaret 1785 d. 23 Junii visiterede jeg i Kundbye Kirke "og fandt, at en troe Lærers vel anvendte Fliid havde frembragt "mange gode Virkninger hos Ungdommen (Hermed menes den konfirmerede Ungdom, saa den "tro Lærer" er her Præsten), som udviste for det meste en meget god Oplysning og svarede baade med "Forstand og Færdighed. Af Skolebørnene forefandtes nogle ret "gode. Dog sporedes ogsaa Skolegangs Forsømmelse, hvorom blev "gjort Erindring. Herren velsigne fremdeles det Arbejde, som "foretages i hans Navn til mange Sjæles frugtbare Oplysning "og Frelse.

"Dr: Nic: Edinger Balle. "

Ifølge Tudse Herreds Provstis Skifteprotokol 1789 - 1808, finder vi hans Bc opgjort til 5740 Rdl. Endvidere ses det af Skiftet at han var Ejer af et for den Tid meget betydeligt Bibliothek paa

564 Bind, hovedsagelig theologisk Litteratur, hvilket ved Auktionen indbragte 215 Rdl.

Hans Autobiografi, som fylder 3 Kvartsider findes i den ældre Del af Sjællands Stifts Bispearkiv i "Vitæ candidatorum", Bøger, i hvilke de theologiske Candidater ved deres Ordination indskrev deres Levnedsløb paa Latin, indtil dette Vendepunkt i deres Liv.

Kerteminde-Slægten Bagger gennem de 5 yngste Generationer.  
-----

Sognepræsten i Skamstrup og tilsidst i Kundby,  
Jacob Jacobsen Bagger, som jeg sluttede forrige Kapitel med, havde  
14 Børn i sine to Ægteskaber med Catharina Hedvig von Aspern,  
og Vibeke Clausdatter Buch.

I Første Ægteskab var hans ældste Barn Sønnen  
Hans Wilhelm Bagger f. 1746 - d. 1811. I Skamstrup Kirkebog fra  
1746 staar følgende morsomme Notat:

"Die 31 Augusti hora 9na Promeridiana blef Wellærværdige  
"Hr. Jacob Baggers elskelige Kiærste ønskeligen forløst med  
"en yndig Søn og Ægteskabs - Plante, hvilken 8dende Dagen der-  
"efter d. 7de Septbr. blef ved dend Hellige Daab plantet  
"til at være en Himmeriges arving fihimillertid det navn  
"Hans Wilhelm. Til Daaben blef barnet baaret dets gode  
"Faders elskelige Mama Velædle Madame Karen Langemaks i  
"Calundborg, Fadderne vare disse, ædle Madme. Margrete Elisabet  
"Unnih, ædle Jomfrue Øhlegaard Jæger, Wellærværdige, Hr. Charl  
"Ulrich Amundin, paa barnets Morfader Wellædle Hr. Justitsraad  
"Matthias Wilhelm von Aspern's vegne Welædle Hr. Secretair  
"Jacob Wilhelm von Aspern, S: S: Theol: Studiosus Otto Langemak  
"paa velædle Seingnieur Hans Ottesøns vegne i Calundborg. "

Efter at have været Kapellan i Emmerlev fra 1778 blev han  
Sognepræst i Ballum 1798. Han var første Gang gift med  
Ingeborg Sophie Manliæ af Nykøbing S. og anden Gang 1798 med  
Anna Cathrine Klint f. 1774 d. 1854, - en Datter af Jens og  
Anna Margrethe Klint - og i dette Ægteskab havde de en Søn  
Jens Klint Bagger f. 1801 d. 1856, som efter at have været  
Præst paa St. Croix blev Sognepræst i Fruering-Vitved 1846.  
Han var to Gange gift, første Gang 1829 med Dorthea Christina  
Selstrøm f. 1794 d. 1831 og anden Gang med Louise Mathilde  
Müller, f. 1808 paa St. Croix, en Datter af Fuldmægtig Johan  
Ludvig Müller og Hustru Sara Dorothea. I disse to Ægteskaber  
havde han 4 Sønner og 6 Døttre.

Jacob Jacobsen Baggers andet Barn i første Ægteskab var



## Datteren

Karen Bagger, f. 1747 d. 1748, som kun levede 3 Maaneder. Kirkebogen i Skamstrup siger herom følgende:

"Den 4de November behagede det dens ævige gode Gud ved en ønskelig forløsning, med en yndig og elskelig datter at gjøre vellærverdige og højlærde Hr. Jacob Bager's Kiærriste til en glad barnemoder, hvilken deris kiære datter blef d. 8 ejus d: baaren til Daaben af voris højguustige Patronesse Højædle og Velbaarne Frue Generalinde sl. Hr. von Eyndens til Frydendall, samme barn fisch det navn Karen, Fadderne vare disse: Højædle og Velbaarne Herre Hr. Obrist von Schak og hans Højædelige Frue Begge Herskab til Kongsdall, Højædle og Velbaarne Herre Hr. Major Friderich Christian von Eynden, Barnets Farmoder Velædle Karen Langemaks og Velærverdige og Højlærde Hr. Charl Ulrich Amundin paa Barnets Farfader Velædle Sn Hans Otthesøn Langemaks Vegne. "

" Die 31 Januariary blef Welærw: Hr. Jacob Baggers lille "Datter Begravet. "

Endelig fik han i første Ægteskab et dødfødt Barn 1749, hvis Fødsel foraarsagede hans Hustrus Død, og fortæller Skamstrup Kirkebog os følgende herom:

"Dend 10de December klokken 8 om Morgenen blev velærverdige og højlærde Hr. Jacob Bagger's elskverdige dydkiare Kiærriste og Madame Catharina Hedevig von Aspern forløst med en dødfødt velskabt Benoni, og et kvarters Tiid derefter fuldtømmelig løst og friet fra alle sine smerter, der hun ikke havde haft længere at leve fra hendis Fødsel indtil hendis Døde dag med 28 Aar 1 Maaned og 6 Dage. Hendis Legeme blef d. 16 ejusd: ved en meget hæderlig og højfornehme Comitæt nedlagt i Jor-dens Skød. Hendis Dyd lever og skal udi ald vor Tiid blive til berømmelig Eftermæle, udi vor Ihukommelse. "

Jacob Jacobsen Bagger havde i sit andet Ægteskab følgende Børn:

Jacob Bagger, f. 1752, levede kun 1 Dag, og Kirkebogen i Skamstrup siger følgende:

"Die 28 Aprilis blef velærverdige Hr. Jacob Baggers elskelige Kiærreste ønskeligen forløst med en yndig og velskabt Søn, hvilken blef Dagen efter for Svagheds Skyld hiemmedøbt og kaldet Jacob og samme dags eftermiddag af Gud bortkaldet ved en salig Død. - Hans Jordigste Deel blev nedlagt i Graven "d. 3 May. "

Albrecht Friederich Bagger, f. 1754 d. 1818. Han var i Aaret 1789 Birkedommer i Holsteenborg og 1813 i Rude. Han efterlod sig 2 Sønner, nemlig Jacob Bagger og Nicolai Bagger.

Catharina Hedevig Bagger f. 1755, blev gift med Apotheker Søren Lauritzen Worsøe f. 1743 d. 1804 i Holbæk, og hun havde i dette Ægteskab 3 Børn Sønnen Amtspigveur Lauritz Christopher Worsøe f. 1790, som blev gift med Caroline Sophie Pechmann, og som efterlod sig 1 Søn og 2 Døttre, samt 2 Døttre Christiane Henriette Worsøe f. 1794 og den ældre Wibeke Ida Margrethe Worsøe f. 1786, som blev gift med Major Niels Wilhelm de Stockfleth f. 1760 d. 1831 og havde hun med denne 4 Sønner og 2 Døttre.

Wibeke Sophia Bagger f. 1756 d. 1813. Forblev ugift og levede i Præstegaarden hos Forældrene, efter Faderens Død flyttede de til Holbæk. Efter Holbæk Bys Skifteprotokol 1796 - 1828 efterlod hun sig 513 Rdl.

Claus Bagger f. 1758 d. 1758 levede knapt 2 Maaneder, Skamstrup Kirkebog siger følgende:

"1758 die 9ne Novembris blef velædle Hr. Jacob Baggers elskelige Kjæreste lykkeligen forløst med en ung Søn som same Dag for Svagheds Skyld blev hjemmedøbt og kaldet Claus. Dend 16 ejusdem blef hans Daab under Bøns Holdelse bekjendtgjort i Skamstrup Kirke, da velædle, velærværdige Hr. Proust Bentsons Kjæreste fra Kundbye bar ham til Daaben, Fadderne vare vellædle velærværdige Hr. Thye fra Ondløse, Kongl. Magsts. Veyermester og Overmaaler, velædle Hr. Hans Christian Langemach fra Calundborg, vellædle Sr Hiort, Forpagter paa Aggersvold, vellædle Msr. Niels Schmidt, Forvalter paa Frydendahl, velædle Jomfru Reenbiere fra Stix-Bierbye Præstegaard. 1758 die 28 Decembris blef vellærværdige Hr. Jacob Bagger's yngste Søn Claus begravet.

Jacob Bagger f. 1760 d. 1806 var ogsaa ifølge Kirkebogen svagelig ved Fødselen, men blev dog 46 Aar gammel, han blev Sognepræst i Krummerup-Fuglebjerg 1784. Han var gift med E. Küller, og efterlod sig 6 Børn nemlig: Wibeke Marie Bagger f. 1769, Iver Mathias Bagger f. 1791, Johanne Nicoline Bagger f. 1794,

Cathrine Bagger f. 1798, Jacob Andersen Bagger f. 1801 og  
Charlotte Dorthea Marie Bagger.

Claus Buch Bagger f. 1761 d. 1780, var svagelig og døde 19 Aar gammel. Skamstrup, Hagested og Kundby Kirkebøger oplyser følgende:

"1761 die 9na Octobris havde velædle velærværdige Hr. Bagger  
"sin liden Søn i Kirke, som Gud velsignede disse kjære Forældre  
"med dominica 20 post Trinitatis (c. Søndag den 4 Octbr.),  
"medens Hr. Bagger her i Skamstrup til først Tjenesten forret-  
"tede sit Embede. Til Daaben blev denne kjære Søn frembaaret af  
"velædle velbyrdige Hr. Assessor Ladorphs Frue til Mørchegaard,  
"da denne liden Søn blev kaldet efter sin sali Moer-Fader  
"Claus Buch.

"Fadderne vare: Velædle høylærde Hr. Provst Wielsbech fra Breg-  
"ninge som den, der baade havde døbt Moderen og især elskte og  
"elsktes af Faderen. Velædle Hr. I. Cronberg til Frydendahl,  
"velædle velærværdige Hr. Bech, værdige Sjæle-Sørger for Hjem-  
"bech og Svinninge Menigheder, velædle velærværdige Hr. C.  
"Lund, troe Sjæle-Sørger for Sønder Jerløse og Sustrup Menig-  
"heder, saa og velædle Jomfrue Teilman Bierebye-Gaard. Endnu  
"ofrede med velædle velærværdige Hr. Thye, aarvaagne Sjæle-  
"Sørger for Ondløse og Søndersted Menigheder, og velædle vel-  
"ærværdige Hr. Rothe, Medtjener hos Hr. Provst Wilbech.

" Dominica in albis (c. 1 Søndag efter Paaske d. 6 April)  
"1777 i Hagested Kirke Confirmation.

" Claus Buch Bagger. Herre see i Naade til og forbarm Dig  
"over denne min syge Søn! Lad din Kraft fuldkommes i hans Skrø-  
"belighed, at hand maae beholde een sund Sjæl i sit syge Le-  
"geme!

" 1780 die 18 Januarii begravet min Søn Claus Buch Bagger.  
"Hand havde siden Foraaret 1776 været plaget af een usædvanlig  
"Orme-Syge; de vare drevne fra ham i een utroelig Mængde og af  
"eet Slags, som mand tilforn ikke havde seet; dette havde for-  
"voldet ham eet stærk og idelig Slag, saa hand neppe nogen Tiid  
"havde kommet i Stand at tjene sit Brød. Texten, jeg udvalgte  
"at forklare, var af Marc. 16 V. 3, 4.

Karen Bagger f. 1762 d. 1807 blev gift med Joachim Christian

Jensen Møller f. 1738 d. 1789, han var Sognepræst i Karrebæk  
1771. I sit Ægteskab med Christiane Birgitte Hansdatter Beeske  
havde han bl. a. Sønnen den berømte Professor Dr. theol. Jens  
Møller, d. 1789, og i sit Ægteskab med Karen Bagger havde han  
en Datter Christiane Bergitte Møller f. 1788. Karen Bagger  
ligger begravet i Slagelse. Om deres Vielse skriver Faderen i  
Kundby Kirkebog følgende:

"1785 Fredagen d. 1 Julii bleve her i Kundbye Præstegaard co-  
"pulerede S. T. Hr. Jochum Christian Møller, Sognepræst for  
"Karrebech Menighed i Øster Flakkeberg Herred her i Sielland,  
"og min elskelige Daatter Karen Bagger.

" Hvor usporlige ere Guds Veje! Hun fulgte sin Broder til  
"Krummerup i samme Herred at skulle holde Huus for ham, da hand  
"sidst i Aaret 84 var blevet Præst for samme og Fugleberg Me-  
"nigheder; var der neppe i 10 a 12 Uger, førend Gud ville, at  
"hun skulde holde Huus for sig selv. Gud Du har selv paa een  
"saa forunderlig Maade forenet deres Hjerter til denne vigtig-  
"ste Samling; giv dem og eet Hjerter og een Vej, at frygte Dig  
"alle Dage, at det maae gaae dem vel her og samle dem saa til  
"Dig i een ævig Salighed ! "

Efter Mandens Død sad Enken meget smaat i det, hvorom  
Ø. Flakkebjerg Herreds Provstis Skifteprotokol 1759 - 1808  
siger følgende:

"Ved Joachim Chr. Møllers Død var Boet i saa slet Forfatning,  
"at Enken tilkendegav, "at de Udgifter, der udfordredes for at  
"faa hendes salig Mand begravet vædste hun ingen Udveje til. "

Peder Christian Schiødtz Bagger f. 1763 d. 1823 bliver Slægtens  
Stamfader i 6te Generation og vil blive nævnt senere.

Jens Otto Bagger f. 1765 d. 1805. Han sejlede i sin Ungdom paa Kina,  
men blev senere Forpagter af Hæsedø Hovedgaard (Braaby Sogn,  
Ringsted Herred), og endelig Forpagter af Krabbesholm, hvor han  
døde. Han var gift med Sophie Magdalene Erreboe og efterlod sig  
7 Børn Pouline Bagger f. 1797, Jacob Peter Bagger f. 1798,  
Marie Bagger f. 1799, Johanne Nicoline Bagger f. 1802, Jens  
Otto Bagger f. 1802, Dorthea Maria Bagger f. 1804 og Sophie  
Amalie Bagger f. 1805.

Christiana Maria Bagger f. 1766, d. 1766 levede kun 7 Uger. Skam-  
strup Kirkebog siger følgende herom:

"1766 die 12da Septbr. blev velædle velærværdige Hr. Bagers  
"elskeligste Kjæreste forløst med een liden Daatter Klokken med  
"7 om Aftenen, som for Svagheds Skyld blev hjemmedøbt og kaldet  
"Catharina Maria. Den 19de ejusdem blev hendes Daab under Bøn  
"og Paakaldelse i Kirken bekendtgjort, da hun blev frembaaren  
"af høyædle og velbyrdige Hr. Justits-Raad og Amts-Forvalter  
"Schowgaards Frue fra Holbech. Fadderne vare: Velædle Jom-  
"frue Wissing fra Jyderup, den yngste Hr. Hansen fra Frydendahl,  
"Provst Weile fra Følleslev, Hr. Magister Stenersen fra Tølløse  
"og Hr. Smith fra Kundbye. Desuden Hr. Plesner fra Jyderup og

"Hr. Weile fra Hørbye, som og ofrede med. 1766 Tiirsdags Morgen  
 "tilig d. 4 Novbr. behagede det Gud ved een salig Død at bort-  
 "kalde velødle Hr. Baggers mindste Daatter Catharina Maria be-  
 "gravet Fredagen d. 7 ejusdem, 7 Uger. "

Eggert Christian Bagger f. 1768 d 1812 tog kirurgisk Examen i  
 1794 og blev samme Aar Distriktskirurg i Lemvig. Han druknede  
 ved Slædekørsel over Limfjorden. Han blev første Gang gift med  
Elisabeth Frederikke Raun f. 1772 d. 1798 en Datter af Skipper  
 Raun, og anden Gang med Claudine Margrethe Borgen f. 1774 d.  
 1818, en Datter af Sognepræst Daved Clausen Borgen og Hustrue  
 Anna Margrethe Hjortholm. Han havde i sine Ægteskaber 6 Børn \*)  
 nemlig: Christian Frederik Bagger f. 1800, Herman Bagger  
 f. 1801, Wibekke Sophie Bagger f. 1804, Jacob Daniel Bagger  
 f. 1805, Eggerta Hansine Bagger f. 1811, og endelig den eneste  
 af Børnene, hvis videre Skæbne er mig bekendt endnu nemlig  
 Sønnen Erhardt Christian Bagger f. 1803, som 1857 blev Sogne-  
 præst til Øde-Førslev, efter først at have haft Embede i Rær  
 og Assels, og som var Rigsdagsmand 1848 for Thisted Amts 4de  
 Kreds. Han var gift første Gang med Henriette Amalie Jacobsen  
 f. 1810 d. 1853 og havde med denne Hustru 2 Sønner og 2 Døttre,  
 og anden Gang med Erica Amalie Christiane Gøtzsche f. 1819,  
 og havde med denne 1 Søn og 2 Døttre. En af Sønnerne af  
 første Ægteskab er den kendte Højesteretssagfører Johannes  
Hermann Bagger f. 1841 d. Folketingsmand fra 1873 - 1881  
 gift med Jcanna Fog f. 1845 d. 1903 og disse have efterladt  
 sig Børn der leve endnu.

Efter at have nævnt disse Jacob Jacobsen's forskellige  
 Børn, maa jeg dog bemærke, at min Efterforsken for de ukendtes  
 Vedkommende og Stamtavlens Videreførelse for disse Sidelinier  
 endnu ej er afsluttet fra min Side, og jeg vender saa tilbage  
 til Slægtens Stamfader i 6te Generation Jacob Jacobsen Bagger's

9ende Barn i andet Ægteskab,

Peder Christian Schiødtz Bagger f. 1763 d. 1823, min Oldefader, som først var i Apotekerlære, senere tog dansk-juridisk Examen 1784 og endelig kirurgisk Examen 1792. Han var først Underkirurg i Hæren 1793 og blev dernæst Distriktskirurg i Holbæk 1796 og i Viborg 1807. I 1815 blev han udnævnt til Krigsraad. Han blev 1798 gift med Zephora Cathrine Colding f. 1774 d. 1859 i Holbæk Kirke, en Datter af Købmand Andreas Andreassen Colding og Antoinette Augusta Holck. De ligger begge begravede paa Viborg Kirkegaard, hvor Gravstedet findes endnu.

Af deres Børn døde de 2 yngste

Peter Christian Zeuthen Bagger f. 1805 d. 1820, og

Jens Otto Bagger f. 1808 d. 1830, begge som unge, henholdsvis 15 og 22 Aar gamle. Deres næstældste Barn:

Anton August Bagger f. 1801 d. 1875 blev Cand. pharm. 1821, var Apoteker i Mariager fra 1829 - 1834 og i Viborg fra 1834 - 1854, samtidig var han Medejer af et Jernstøberi i Viborg, og ligeledes Sparekasse-Direktør. Han var en velhavende Mand og stiftede efter sin Hustrues og Søns Død tre Legater, hvorom nærmere kan ses i Kapitlet om Legater etc. Han blev gift med Jacobine Louise Svitzer f. 1801 d. 1859 og ligger sammen med hende begravet paa Viborg Kirkegaard, hvor deres Gravsted findes endnu. De havde en Søn:

Peder Christian Schjødt Bagger f. 1838 d. 1857, der døde ganske ung af Tyfus, som juridisk studerende, og en Datter:

Zephora Claudine Helene Bagger f. 1833 d. 1875. Hun blev gift 1856 med Apoteker i Herning Jens Christian Møller, f. 1825 en Søn af Christian Møller, Ejer af Gl. Mølle ved Aalborg, og



Henriette Carstens. I min Tid har jeg kun kendt ham som Enke-  
mand og Particulier, sit Apotek solgte han til min Fader 1874.  
Han var en god Ven ogsaa af min Moders Fader og hans hele Fa-  
milie, en venlig og rar Mand, der gerne talte med os Børn.

Paa sine gamle Dage stiftede han et Legat, hvorom nærmere kan  
ses i Kap. om Legater. Inden han døde blev han Ridder af Dan-  
nebrog. "Onkel Møller" vil altid huskes, med venlige Tanker  
af os der kendte ham. Han havde ingen Børn, men 1866 adopte-  
rede han Charlotte Sophie Müller, f. 1857 d. 1894, en Datter  
af Peter Malta Müller paa Laulund ved Herning. Hun blev gift  
første Gang 1878 med Apoteker paa Venmetofte, senere Inspektør  
v. d. pharmaceutiske Lærestalt i København J. C. F. Süncken-  
berg, og anden Gang 1889 med Direktør for Østifternes Hypotek-  
forening, Sagfører I. S. N. Stockholm. I dette Ægteskab havde  
hun en Datter Helene Stockholm, som var en god Veninde af min  
Moder og hendes Sødskende, hun blev gift med Ingeniør I. P.  
Spangenberg i København, men er nu død.

Min Oldefaders ældste Barn var min Bedstefader

Jacob Andreas Bagger, f. 1800 d. 1849, han blev juridisk Candidat  
1822, og gik senere til Toldvæsenet, først som Konst. Assistent  
tilsidst som Kontrollør. Han blev gift med Johanne Pouline  
Benedicte Hansen, f. 1809 d. 1879, en Datter af Extraskriver  
ved Københavns Politiret Peter Alexander Hansen og Johanne  
Claudine Plum. Mine Bedsteforældre har jeg ikke kendt. Por-  
trætmalerier af dem og flere af min Faders Slægt hænger i  
mine Forældres Hjem.

Min Bedstefaders 2 yngste Sønner

Frederik Bagger, f. 1845 d. 1847 og

Poul Johan August Bagger, f. 1848 d. 1862, døde begge som unge.

Deres tredie og ældste Barn er min Fader

Otto Peter Anton Emil Bagger, f. 1836 nu 85 Aar gammel, og stadig rask og i fuld Vigeur til sit daglige Arbejde. Han var i Lære og Medhjælper hos sin Onkel paa Viborg Apothek til 1855, ligeledes Medhjælper paa Løve-Apoteket i Aarhus til 1857, tog pharmaceutisk Kandidat-Examen 1859. Var dernæst paa Stege Apotek til 1860 og paa Samsø Apotek til 1867, som Provisor og var Materialist paa Kultorvet Nr. 2 i København fra 1867 - 1873. Købte 1874 Herning Apotek som han ejede til 1881, og har siden levet i København. Trods sin høje Alder passer min Fader daglig sin Revisor-Stilling, som han har haft fra 1881 i Firmaet Engelhardt & Lohse, og i sin Fritid er hans kæreste Arbejde det, hans Stilling som Kasserer og Næstformand i Københavns Understøttelsesforening's Vestre Afdeling giver ham, et Arbejde han har haft fra 1883. Han blev første Gang gift med Julie Camilla Laura Rasmussen, f. 1847 d. 1882, en Datter af Snedkermester Jørgen Rasmussen og Eline Hansen. I dette Ægteskab var ingen Børn. Hans Svigerforældre og Svigerinder, af hvilke endnu Margrethe Rasmussen lever, min Søns Gudmoder, har vi Børn altid betragtet som vor nærmeste Slægt.

Min Fader blev anden Gang gift med Marie Elisabeth Tolderlund, f. 1859 paa Holbjerg ved Herning, en Datter af forh. Ejer af Holbjerg, Bankdirektør, R. af Dbg., Poul Heinrich Eugen Tolderlund og Annine Frederikke Christiane Schou.

Denne hans anden Hustru blev mine Sødiskendes og min Moder. Mine Forældre har nu 3 Sønner og 1 Datter samt 2 Børnebørn.

En nærmere Omtale af mine Forældre er ikke paa sin Plads her, men maatte vi gennem Slægtens kommende Generationer faa samme Levedygtighed, Arbejdsevne, Hjælpsomhed og kærlige Sind i Arv, da er vi godt hjulpede, Eksemplerne har ikke manglet.



Uddrag af Pastor Bøghs haandskrevne Beretning  
om Kerteminde ca. 1770.

Slægten B a g e r og dens Sidelinier.

---

Den tredie Mand af lige Alder med de to foregaaende var Jesper Jacobsen Bager, en Klædekræmmer Søn fra Kiøbenhavn, han havde en Faster Anna Bager gift med en Kiøbmand, maaskee hendes egen Slægt Anders Bager, hvis Krambod og Handling Jesper Bager kom her at forestaa. Omsider satte han sig selv ned som Kiøbmand, og giftede sig med Raadmand Niels Hansens Søster Dorthe Hansdotter. Begge deres Navne findes paa Lysekronen, som De lode ophænge i Choeret Aar 1685 da de begge vare døde. Jesper Bager har Aar 1643 bygt den Gaard paa Langegade, hvor nu Kiøbmand Oluf Algreen boer, som hans Navn og Aarstallet over Dørren til Gaden viiser. Ja han havde til sin besynderlige Lykke allerede voxne Sønner, da Kierteminde bedrøvede Skiebne og Ødelæggelse tog sin Begyndelse, thi da var hans ældste Søn Hans Bager, med toe sine yngre Brødre Poul og Ananias, som vare icke ganske fuldvoxne, i Norge med sin Faders Skib og Gods, og torde icke komme tilbage, saalænge de Svenske havde Fyhn inde. Men Hans Bager som en fornuftig og brav Karl vidste da ej alene at skicke sig i Tiiden, men og at bruge sin Faders Skib og Penge saa vel, at han profiterede fast lige saa meget fraværende, som hans Forældre tabte herhjemme, hvor de med Kierteminde næsten bleve ødelagte. Hvorover da de ved deres Søns Tilbagekomst fick Skib og Penge igien, var Ingen i Byen bedre i Stand til at bruge sig end de, og de samlede sig store Midler. Korn Handelen og Formaltningen var saa stærk hos dem, at de brugte toe Køller i et Huus, hvilket man ved at fortælle om Jesper Bagers og Landsdommer Burenæi Svigerforældres Huuse. Paa deres gamle Alder overlode de deres iboende Gaard til deres ældste Søn Anders Jespersen, og flyttede i en mindre Gaard, de ejede ved Stranden tæt ved det grundmuurede Huus. Denne Gaard er nu forvandlet til toe smaae Huuse som de sidste Levninger deraf. Deres voxne Børn vare Syv i Tallet, som alle bleve gifte og efterlode sig

Familie, undtagen den yngste Søn Isaac Bager, som laae færdig med sit Fartøj for at gaae til Bergen og derfra at afhendte sin Brud. Man siger, han lod sig bringe om Borde, ihvor syg han var, og tog med sig Penge og andet, for at give Kierresten det altsammen hvis han skulde døe hos hende i Norge, men hans Død var besluttet her, og hans Forældre fandt 900 Rdlr reede Penge hos ham. Men hvad de andre Jesper Jacobsen Bagers Børn angaar, da var den første Søn Anders Jespersen Bager, formodentlig kaldet saa efter ovenmældte Anders Bager, der havde Jesper Bagers Faster, og maaske gjorde ham til sin Arving; thi selv skal i det mindste Anders Bager ingen Børn have havt med sin Hustrue. Anders Jespersen Bager skal have studeret i sin Ungdom, men hans Lyst var til Kiøbmandskab, og paa den Tiid Broderen Hans Bager sejlede, skal han have passet Handelen hiemme. Omsider satte Anders Jespersen Bager sig selv ned som Kiøbmand, og blev siden Raadmand her i Byen. Han skal have været en vacker Mand, og hans Hustrue Anne Pedersdotter Norup en brav Kone. Hun var Søster til Jacob Pedersen Norup og blev siden gift med Borgemester Peder Nielsen. Anders Jespersen Bager, havde med denne sin Hustrue en heel Deel Børn og efterloed sig 5 Døttre. Den ældste Kirstine Bager, gift med Raadmand Vilhelm Veghorst, som blev blind, og veed man endnu at fortælle, hvor flittig hun selv fulgte sin blinde Mand i Kirken, hvor de sadde i den Stoel, som endnu er distingveret med begge deres Navne. Disse havde en eeneste Dotter, som blev gift først med Kannevorf, siden med Aagesen begge Klokkere til Sanct Hans Kirke i Odense. Af det sidste Ægteskab er en Søn Niels Wamberg Sognepræst i Herringe, gift med Proust Matthiis Eilschous ældste Dotter i Fraugde, men af det første Ægteskab fleere Børn, fast alle Præster, saasom i Faaborg, Søndersøe og andensteds. Den anden Anders Jespersen Bagers Dotter var Dorthe Bager, gift med

Kiøbmand Herman Broch, som var kommen fra Assens og bygde paa en Plads paa Langegade, der laae endnu øde, den Gaard, hvor siden hans Søn og Søns Eftermand, og nu Borgemester Bendz boer. Disse havde mange Børn sammen en Søn og fem Døttre. Sønnen Niels Broch Kiøbmand i sin Faders Sted, gift først med sit Næst-Sødskende Barn, Hylleborg Marie Morsing, en Præstedotter fra Salling, siden med Maren Hoyer, nu værende Krigsraad Møllers Frue paa Krumstrup. Af det sidste Ægteskab er en Dotter Hylleborg Marie Broch, gift med Degnen i Rynkebye, Christen Lundegaard, men af det første Ægteskab toe Børn, en Søn Herman Broch, Færgemand ved Væmnes paa Taasinge, som skal have efterladt sig toe smaae Børn, og en Dotter Dorthe Broch gift først med Anders Bager, siden med Arnt Bager, endelig med Christen Aarslev Bager, alle i Nyborg, hvor hun boer endnu og har Børn. Den første Herman Brochs Dotter var Dorthe Broch, gift med Jens Ottesen Langemach, en berømmelig Kiøbmand, som istandsatte og beboede den Gaard paa Langegade, hvor nu Skipper Henrich Muus boer, men disse vackre Folk efterlode sig ingen Livs Arvinger, og deres Sødskende fick derfor store Midler efter dem. Den anden Herman Brochs Dotter var Anne Marie Broch, gift med forige Klocker Jacob Baltzersen, hvilke havde fire Børn, den ældste Søn Baltzer Jacobsen, endnu ugift, den anden Falk Jacobsen blev gift i Aarhus, boer i Kiøbenhavn, skal have Børn; den ældste Dotter Anne Cathrine gift først med Degnen Johan Jørgen Stiller i Eibye paa Vedelsborg Grevskab, siden med Knud Holm i eller ved Kiøbenhavn. Af det sidste Ægteskab skal ingen Børn være, men af det første toe Døttre Anne Marie og Johanne Georgine Stiller; den anden Dotter Dorthe gift med Klokkeren Johan Henrich Møller, her i Byen, hvilke have tre Børn sammen Hans, Jacob og Anne Marie. Den tredie Herman Brochs Dotter var Sara Broch, gift først med Kiøbmand Oluf Bernsen (hvis forige Kone var Karen, salig Hans Odders) siden

med Kiøbmand Jørgen Madsen, begge boende paa Torvet, hvor nu Mads Holgersen boer, endelig med Poul Landt, forhen Rector og Capellan her i Byen, da Sognepræst i Hesselager. Med den første Mand var Sara Broch ickun gift i 14 Uger og havde ingen Børn, men ved den anden havde hun 4 og ved den tredie 3 Børn. Den ældste Søn Oluf Jørgensen, døde ugift, den anden Søn Jørgen Jørgensen, Degn i Vissenbierg, skal have Børn; den tredie Søn Herman Poulsen Landt, Sognepræst i sin Faders Sted, den fjerde Søn Lars Poulsen Landt, Selv Ejer af en skøn Bondegaard, den ældste Datter Apollone Jørgensdotter, gift med sit Næst Sødskende Barn Johan Wilhelm Kannevorff, en Søn af Klokker Kannevorff i Odense, Capellan i Holstebro i Jylland, den anden Datter, Dorthe Jørgensdotter gift med Siguard Møller, Borger i Odense, den tredie Datter Margrethe Poulsdotter Landt, gift først med forige Sogne Præst i Barløse og siden efter hans Død med nuværende Sognepræst sammesteds Oluf Jacobsen Hvalsøe, men om deres Børn og Afkom er mig intet videre bekiendt. Herman Brochs fjerde Datter var Kirstine Broch, som gav 20 slette Daler til de fattige, hun var gift med en Kiøbmand her, som hedte Fridrich Giesenbier, kommen fra Nyborg, men havde ingen Børn. Herman Brochs femte Datter var Susanna Broch gift først med Nicolaj Jacobsen Bierfrynd, Kiøbmand samt Tobacksbinder her i Byen, siden med Conrad Pihl, Vejer og Maaler i Faaborg. Det sidste Ægteskab var uden Børn, men i det første Ægteskab havde hun toe Sønner, den ældste Jacob Bierfrynd den anden Herman Bierfrynd. Uden Tvivl er hin Kiøbmand i Assens, men denne i Faaborg, og videre gaar min Efterretning ick om dem. Anders Jespersen Baggers tredie Datter var Anne Margrethe Bager, gift med Niels Christensen paa Lychegaard, Ridefoged paa Hverringe, siden efter hans Død med en Kiøbmand i Holbæk, skal have havt Børn i begge sine Ægteskaber, men jeg ved ikke at gøre Reede for flere end oven-

mældte Elisabeth Nielsdotter som gav de 20 slette Daler til Kierte-  
 minde fattige. - Anders Jespersen Bagers fjerde Dotter var Maren  
Bager, gift med Aage Pedersen Syv, boende i Syndergade, hvor Skipper  
 Hans Rasch boer. Og som denne Aage Syv er nu saa tidt omtalt med  
 sine Hustruer, vil jeg sige dette, at han var 4 Gange gift, først  
 med Maren Knudsdotter død Aar 1673 derefter med Karen Larsdotter  
 Balum død Aar 1685, siden med Maren Andersdotter Bager død Aar 1706  
 endelig med Barbara Mathæi Rentz. Med alle disse sine Hustruer  
 skal han have havt Børn, undtagen med den sidste, men af hans Børn  
 har ingen været mig bekjendt uden Lars Balum, som boede endnu længe  
 her i Byen i min Tiid, og var Byens Kæmner. Han var en Søn af oven-  
 mældte Maren Andersdotter Bager, men kaldet Lars Balum efter en  
 Halvbroder af det forrige Ægteskab. Endnu havde denne Lars Balum  
 to Døttre, den ene var gift med en Degn ved Bogense Kanten, den an-  
 den med en anden Mand, om hvilke jeg veed intet mere end en Søn af  
 den eene kaldet Lars Balum gieck for en Deel Aar siden til Confirma-  
 tion hos mig og lærte Bødkerhaandværk her i Byen. Anders Jespersen  
 Bagers femte Dotter var Anne Dorothea Andersdotter Bager, som har  
 levet tillige med hendes sidste Mand endnu nogle faae Aar i min Tiid,  
 men heel bedrøvet og fattig. Hendes første Mand var Bendix Plesner,  
 om hvilken tales meget i Borgermester Glysings Testamente, hvis  
 Kramboe-Svend han var, og af hvem han blev skiænket meget efter Te-  
 stamentet. Siden satte han sig ned som Kiøbmand og boede i den oft-  
 omtalte Schinckels Gaard. Han roeses af alle som en god og brav.  
 Han var ellers en Forpagtersøn fra Hindemoe, og havde en Broder  
 Plesner, Sognepræst i Skiellerup, som havde mangfoldige Sønner, der  
 ere fast alle blevne Præster, hvorved det Navn Plesner er bleven  
 vidt bekjendt. Hendes anden Mand var Melchior Kiær, kommen fra  
 Svendborg, havde en Broder Magister Erich Kiær, som var Proust og

Præst i Tønning i Skanderborg Amt. Med denne sidste Mand havde hun ingen Børn, men med den første Mand 4 Sønner, den ældste Johan Glysing Plesner, den anden Anders Plesner, den tredie Philip Plesner, den fjerde Peder Plesner, og toe Døttre Kirstine Plesner og Anne Margrethe Plesner. Den ældste Søn Johan Glysing roeses meget, han kom til Norge boede i eller ved Scheen og levede meget vel, hans Hustrue var Karen Hind, en Dotter af Knud Pedersen Hind Raadmand her i Byen, og de skal have efterladt sig toe Sønner, hvis videre Skæbne er mig ubekjendt. Angaaende de andre Børn da skal de være kommen vidt omkring uden Tvivl alle i Ægtestand, men jeg ved intet tilforladeligt at tale i den Deel. Jesper Jacobsen Bagers anden Søn var Hans Jespersen Bager, om hvis gode Forstand og Forhold i sine yngre Aar allerede er talet noget i det foregaaende. Siden satte han sig selv ned her i Byen som Kiøbmand i den Gaard hvor jeg nu boer. Merkeligt, at endskiønt han var den, der kunde siges mest fortient imod sine Sødskende, var han dog siden mindst lidt, fordi han tog en fattig Pige til ægte, som syntes at være under hans Stand. Omsider blev han med Skib og Gods paa Havet, og efterlod sin Enke Anne Bagers med tre Børn, en Søn og toe Døttre. Sønnen Niels Bager gav sig, som man siger paa de lange Rejser, og kom aldrig senere tilbage. Den ældste Dotter var Dorthe Bager, gift med Kiøbmand Henrich Hoppensach, som siden flyttede herfra til Langeland, hvorom forhen er talet. Den yngste Dotter Zitsel Bager blev gift med en Præst som hedte Alexander og kom til Salling, og videre er mig ikke bekendt om dem. Jesper Jacobsen Bagers tredie Søn var Jacob Jespersen Bager, som blev Sognepræst i Kiøng i Baag Herred, gift med Kirsten Gregersdotter Krag fra Vester Schieringe, hvor hendes Fader Gregers Krag var Præst. Han havde med hende en Søn og toe Døttre. Sønnen var Jacob Jacobsen Bager, som blev Rector her i Byen, siden



Sognepræst til Hammel og endelig til Hvirringe, som før er sagt, hans Ægtefælle var Karen Hansdotter Holm, siden gift med Borgermester Hans Ottesen Langemach i Callundborg. Hans eneste Søn var Jacob Jacobsen Bager, Sognepræst i Schamstrup i Sielland, hvilken har været toe Gange gift og haft en Deel Børn, som jeg ikke veed at giøre Reede for. Den ældste Dotter var Hylleborg Marie Bager, gift først med Kiøbmand Thomas Johansen, her i Byen. Disse boede hvor jeg boer, og bygde Gade Huuset fra Grund af, hvilket Deres Navne og Aarstallet 1696 over Dørren viiser. Siden blev hun gift med Borgermester Schultz, som og boede længe her, men siden i hans Stiffaders, Sognepræsten Sebastian Friises Gaard ved Kirken. Men hun havde ingen Børn. Den yngste Dotter var Anne Sophie Amalia Bager, gift med Henrich Morsing Sognepræst til Hiereh og Harre Meenigheder i Salling. Han var ellers en Byskriver-Søn fra Odense og Broder til Sognepræsten Bent Tops sidste Hustrue i Kierteminde, og de havde fire Børn, toe Sønner og toe Døttre, tilsammen. Den ældste Søn var Jacob Morsing, Provst i Salling, om hvis Familie mig er intet bekiendt, den anden Søn Christen Morsing, Præst paa Taasinge, havde ingen Børn, den ældste Dotter Elsabeth Kirstine Morsing, og den anden Dotter Hylleborg Marie Morsing, gift med Kiøbmand Niels Broch her i Byen, om hvilken forhen er talet. Men den ældste Søster, nemlig Elsabeth Kirstine Morsing, blev gift først med Kiøbmand Lars Muus her i Byen, siden med Hans Bernsen, ligeledes Kiøbmand, boende paa Langegade ved Stranden. Med denne sidste Mand havde hun ingen Børn, men med den første toe Sønner Aage Muus og Henrich Muus. Den ældste Søn Aage Muus var gift med sin Stiffaders Søster Birthe Cathrine Bernsen og de havde 5 Børn som endnu leve. Samme ere Lars Muus Cantor og Candidatus Ministerii ved Valløe Stift, Thor Muus, Hans Bernsen Muus, Anne Sophie Muus og Mette Muus. Den anden Søn Henrich Muus, Skip-



per, boer her i Byen, gift med Ane Kirstine, en Dotter af forige Kiøbmand Christen Madsen, hvis Gaard paa Langegade han besidder. Disse have 3 smaae Børn for denne Tiid Lars, Christen, Elsabeth Kirstine. Jesper Jacobsen Bagers, fjerde Søn var Poul Jespersen Bager, Kiøbmand her i Byen, gift først med Kirsten Henrichsdotter Krog med hvilken han fiik den Gaard hendes Fader Raadmand Krog havde bygt ved Stranden, siden med Anne Sophie Hansdotter Husum. Deres Navne findes paa Indhegningen om Daaben, og det Skib, som han lod ophænge i Kirken til en Erindring om en særdeles Frelse, da Gud havde reddet ham med Skib og Gods langt over al hans Forventelse. Han havde toe Børn af sit første Ægteskab, en Søn Jesper Bager, døde ugift, og en Dotter Engel Bager, som blev gift med en Farver her i Byen ved Navn Ejler Lorentsen, og jeg ved intet mere om dem, end de havde en Søn Ananias Ejlersen, som skal have været Farver i Aarhus. Af sit andet Ægteskab havde Poul Bager 2 Sønner og 2 Døttre, den ældste Søn er Præsten Hans Poulsen Bager, hvilken skal have staaet Aar 1711 som Præst i et Promotionskald i Kiøbenhavn ved Abel Cathrines Boder, kom siden til Roeschilde, til Sanct Ibs og Jørgens Kirker, i Sielland. Den anden Søn var Morten Poulsen Bager i Kiøbenhavn, men om der var Børn efter nogen af disse Brødre, veed jeg icke. Den ældste Dotter var Kirsten Poulsdotter Bager, som skal være bleven gift til Bogense, med Kiøbmand Povel Poel, havde 3 Børn, iblandt hvilke en Dotter, gift med nu værende Cammer Raad og Amptforvalter Bruun i Aalborg, og den yngste Dotter Maren Poulsdotter Bager, kom til Sielland, døde uden Børn. Jesper Jacobsen Bagers femte og sidste Søn, som kom i Ægteskabs Stand, var Ananias Jespersen Bager, Kjøbmand, gift med Zitsel Henrichsdotter Krog, med hvem han fik den Gaard paa Langegade, som hendes Fader Raadmand Henrich Krog havde bygt og har samme Gaard hørt til Familien indtil nu Kiøbmand Hans

Otto Bruun har for nogle Aar siden købt den. Disse havde otte Børn 3 Sønner og 5 Døttre tilsammen. Den ældste Søn Jesper Bager, Præst i Jylland døde ugift. Den anden Søn Henrich Bager, blev med sine Forældres Skib og Gods, som var dengang ham betroet. Den tredje Søn Holger Bager, var stedse ugift. Den ældste Dotter Anne Kirstine Bager, gift med Jørgen Larsen Raabech, Kiøbmand her i Byen, født ved Varde i Jylland, havde nogle Børn, af hvilke jeg veed ickun at nævne en Søn Lars Jørgensen Raabech, som blev Postmester i Christiania og en Dotter Zitsel Kirstine, som er ved 70 Aar endnu ugift. Den anden Dotter Engel Bager døde meget gammel og ugift. Den tredje Dotter Anne Dorthea Bager, gift med Søren Tved, Proust og Præst i Bierring i Viborg Stift. Disse havde 3 voxne Sønner, den ældste Ananias Christian Tved, Præst i Jylland, død ugift, den anden Hans Peiter Tved, gammel og ugift, den tredje Jacob Christian Tved gift med Helene Marie Schmidt her i Byen, men uden Børn. Den fjerde Dotter Kirsten Marie Bager gift paa sine gamle Alder med Tolder Fischer, og den femte Dotter Anne Bager, ugift, alle døde. Jesper Jacobsen Bagers eeneste Dotter var Sara Bager, gift med Jacob Pedersen Norup, Broder til Anne Pedersdotter Norup som havde Raadmand Anders Jespersen Bager og siden Borgermester Peder Nielsen til Ægte. Jacob Pedersen Norup var en meget anset Mand, nævnet som første Obsformynder i Glysinge Testamente, havde 8 voxne Sønner og 5 Døttre. Den første Søn Peder Norup, døde Student, den anden Søn Magister Jesper Norup, Proust og Præst i Horsens, den tredje Søn Mag. Matthias Norup, Sognepræst i Væhr ved Horsens, den fjerde Søn Abraham Norup, ugift, den femte Søn Anders Norup, blev med Skib og Gods.

Den sjette Søn Jens Norup, døde ugift, den syvende Søn Ananias Norup, var gift med Gertrud, Kiøbmand Niels Caldings Dotter her i

Byen, blev siden Vejer og Maaler her, og havde 6 Døttre, Sara Norup, gift med Friis, Anne Marie Norup, gift først med en Knapmager siden med en Skrædder i Nyborg. - Dorthe Norup, ligger under Guds Haand, Karen Norup, gift med Hospitals Præsten Baufein (Beaufin) i Horsens, Anne Dorthee Norup, var gift med en Skipper sammesteds, Maren Norup, endnu ugift, videre ved jeg intet om dem. Den ottende Jacob Pedersen Norups Søn, Jacob Norup, gift med Helvig Kirstine Hiort, en Dotter af Kej Hiort (som var Halvbroder til Prousten Consistorial Assessor Claus Vedel i Munchelboe) og Anne Lip, Proust Cornelli Dotter fra Rynchebye. Disse havde 3 Børn, Jacob Norup, Sognepræst i Urlev, icke langt fra Horsens, Sara Norup og Anne Norup, hvilke sidste skal endnu være ugifte. Endelig var Jacob Pedersen Norups første Dotter Dorthe Norup, den forhen benævnte Johan Jørgen Hoppensachs, første Hustrue hvilket jeg burde nævnet tilforn, men har icke vidst det før end nu og lige meget kan det være, thi de havde ingen Børn sammen. Den anden Jacob Pedersen Norups Dotter var Anne Dorthea Norup, gift med Kjøbmand Morten Henrichsen Morville, hvilke havde 3 Børn, en Søn Jacob Morville, gift (men uden Børn) med Skipper Anders Holms Enke i Odense, (hvilken Anders Holm var Raadmand Knud Pedersen Hinds Søn her i Byen) og toe Døttre Kirstine Morville og Sara Morville, den yngste blev gift med en Ridefoged ved Navn Bolt paa Hverringe, som kom siden til Kiertemind, og er der alt hvad jeg ved om dem; men den ældste Kirstine blev gift med Hospitalspræsten Mogens Brasch, i Horsens, og siden med en Proust i Sielland og skal have havt 2 Døttre af det første, men ickun en Dotter af det sidste Ægteskab. Den tredje Jacob Pedersen Norups Dotter var Kirstine Norup, den fjerde Margrethe Norup, og den femte Anne Marie Norup, de toe første døde ugifte men den sidste

var gift med den saakaldte "Unge" Johan Glysing, og døde uden Arvinger. Saa vidt Jesper Jacobsen Bagers Familie hvilken som den talrigste jeg har stræbt saa fuldstændig at forklare.

-----