



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SANDDAL SLÆGTEN

KR. SUSGAARD

# SANDDAL SLÆGTEN

FRA HEE

NO 1983

**SANDDALSLÆGTEN  
FRA HEE  
er sat med Garamond  
og trykt i  
A. Rasmussens Bogtrykkeri  
Ringkjøbing**

## Indledning

Navnet, der i slægten bruges en del som mellem- eller slægtsnavn, staves lidt forskelligt: Sanddal, Sandahl, Sandal.

Navnet stammer fra gården Sanddal, der lå sydligt i Hee sogn, tæt ved Hover å, der her gør skel mod No sogn. Nøjere bestemt lå gården ca. 3 km øst for Hee stationsby og i luftlinje ca. 8 km nordøst for Ringkøbing købstad.

Gården Sanddal i dag er en udstyknings fra omkr. 1870. Oprindelige Sanddal var en realitet i 1631, var det sandsynligt også i 1545, da Sanddal vandmølle anlagdes, lige syd for gårdstedet. Uanset ejerforhold – en tid havde Kronen part i både gård og mølle – så blev de 2 brug drevet hver for sig. Møllen blev nedlagt 1674. Også gården blev nedlagt, dog først godt 200 år senere. 1893 opkøbtes Sanddalgård af  $\frac{1}{3}$  Sanddal Plantage. Engene frasolgte til forskellige, en del lav jord i nord frastykkedes til en ny ejendom, Sanddalkjær. Resten af tilliggendet, ca. 160 tdr. land, vistnok mest hede, tilplantedes med nåletræer.

Sanddal-slægten beboede gården Sanddal 1764-1853, da den sidste ejer, Jeppe Christensen, kld. Jeppe Sandahl, mageskiftede gården med en gård sydvest for over åen, i Lybæk, No sogn. Her boede efter ham en søn med familie. Denne gård, senere kaldt Strømkjær, er 1983 under udstyknings.

Slægten kendes også forud for tiden i Sanddal. Da boede den også i Hee, men nordligst i sognet, i gården Østergård i Ejstrup, umiddelbart vest for hovedvej 16 og nord for Stadilvejen. Et slægtsregister, ret snævert begrænset til linjen, der beboede Østergård og Sanddal, blev i sin tid udarbejdet på initiativ af Dora Sandal-Jepesen. Det indgår i fremstillingen her. For overskuelighedens skyld deles fremstillingen op i

*Forslægten:* Den ældst kendte slægtsfølge i snævrere forstand, til og med Jeppe Christensen (Sandahl) og to hustruer, betegnet for hvert slægtled med et romertal, og hvert slægtsleds børn med arabertal. – Og

*Efterslægten:* Jeppe Christensen (Sandahl)s børn, hver for sig med sine efterkommere (hvor der blev nogen), led for led til nutiden. – Her betegnes

Børn .....	med romertal
Børnebørn .....	med stort bogstav
Børnebørns børn .....	med arabertal
Børnebørns børnebørn .....	med lille bogstav
Børnebørns børnebørns børn .....	med arabertal + parentes
Børnebørns børnebørns børnebørn ...	med lille bogstav + parentes

Slægtskæden er lang og slægtskredsen dermed stor. Det er dog ikke lykkedes at finde frem til alle, her særligt nulevende medlemmer. Nogle adresser er ubekendte, nogle forespørgsler ubesvarede; det forhold, at nogle indbyrdes slægtsforbindelser i årenes løb blev »tyndslidte« eller helt ophørte, har også sat grænser. Hvorvidt der i visse tilfælde er givet op for tidligt, at der er for mange »løse ender«, må bero på et skøn.

Men stærk overvægt har da, glædeligt nok, de mange modtagne besvarelser, der, sammen med andre indhentede oplysninger, er søgt gengivet redeligt og rigtigt. Og forhåbentlig sådan, at fremstillingen fremtræder sammenhængende og overskuelig.

I hvilket omfang så, bag navne, årstal og alt det ydre, slægtens medlemmer som mennesker træder frem, er en anden sag. Til at understøtte teksten er medtaget en del fotografier. En mere udtømmende samling ville sprænge fremstillingens rammer. Inden for hver slægtsgren er vægten lagt på gamle billeder, mens nyere er begrænset. De ældre led i slægten er jo døde. De nulevende – der er de mange – har dog mulighed for indbyrdes forbindelse og personligt samkvem.

Tak for al imødekommenhed. Uden denne var fremstillingen her ikke blevet til virkelighed.

No-i oktober 1983.

*Kr. Susgaard*

## Forslægten

I 1683 sidder i Østergård, der hører under Tvilum ladegård, to fæstere, Niels Graversen og Jens Poulsen. Sidstnævnte efterfølges i sin gårdspart af sønnen Poul Jensen, der dør 1710. Så vidt ses glider denne slægt derefter ud af Østergård, der fremefter vistnok kun har én fæster. Gården kommer under Timgård.

Den anden fæster i 1683, Niels Graversen, er vel egentlig ikke af vor slægt. Kirkebogen begynder først 1699, så visse oplysninger kan man kun nå frem til indirekte. Niels Graversen må snart efter 1683 være enten død eller fratrådt fæstet. Og være efterfulgt af en Gravers, vel nok en søn. Gravers giftede sig med Mette Jepsdatter. Gravers må være død omkr. 1689. Parret havde datteren Mette Graversdatter, født 1688, død 1714. Moderen har som enke hurtigt giftet sig igen, idet der i det nye ægteskab allerede 1690 er en søn. Og hermed er vi i hvert fald ved forslægten.

- I. *Christen Andersen*, gift med Mette Jepsdatter, født 1654, død 1723.
  1. Jep Christensen, født 1690, død 1749, fæster i Østergård.
  2. Peder Christensen, født 1701, død ugift 1742 i Østergård.
  3. Anne Christensdatter, gift med sergent Jerimias Rojan. Boede i Hee.  
Muligvis var der flere børn.
  
- II. *Jep Christensen*, gift 1726 med Maren Jensdatter, født 1697 i Halby, Hee, død 1773.
  1. Mette Jepsdatter, født 1727, død 2 uger gammel.
  2. Christen Jepsen, født 1729.
  3. Jens Jepsen, født 1731.
  4. Anders Jepsen, født 1733, fæstede Østergård, selvejer 1799.
  5. Niels Jepsen, født 1735, død 1800, gift ind i Sanddal gård.
  6. Inger Jepsdatter, født 1737.
  7. Mette Jepsdatter, født 1742.

Ved Jep Christensens død 1749 i Østergård fremgår det af Timgårds skifteprotokol, at boet var nogenlunde ved magt, omend der kun blev et lille »overskud« til arvingerne. Gårdens hartkorn var omkr. 5½ tønde. Efter loven skulle der være 1 »dygtig plovbæst« for hver td. htk. Antallet her var stort nok, men nogle af hestene var for unge, andre for gamle. Her var: 5 hopper, 2, 3, 10, 16 og 18 år gamle; dertil en 2-års hingst og 2 føl. Endvidere 6 køer, 9 stude, 2 kvier, 2 kalve, 16 får og 4 væddere samt en drægtig so og så en galt. Indboet var solidt og af god værdi. Derimod var husene ret brøstfældige. – Arv til deling mellem enken og børnene: 17 rigsdaler 1 mark 11 skilling.

- III. *Niels Jepsen* var præstens avlskarl, da han i 1764 blev trolovet og gift med Anne Marie Jensdatter, født 1742, død 1778, datter af Jens Christensen Sandal og hustru Anna Pedersdatter. Jens Christensen Sandal sad som fæster af gården Sanddal under Timgård. Niels Jepsen bliver ved giftermålet utvivlsomt fæster sammen med svigerfaderen. Niels Jepsen får tilnavnet Sandahl.

Der må i begyndelsen være sket en svær belastning af ægteskabet. Et halvt år efter brylluppet føder en pige et barn og udlægger Niels Jepsen som barnefader. For dette forhold måtte først Niels Jepsen og siden pigen stå frem til åbenbar skrifte i menigheden. Det var kirkens takst dengang for tilgivelse af synd mod det 6. bud. Hvem ved, måske pigen og Niels i sin tid havde lovet hinanden troskab. Men at »de gamle« i Sanddal og Østergård (her sad Maren Jensdatter enke) indbyrdes havde bestemt henholdsvis datter og søn for hinanden. Og at disse sidste havde bøjet sig for dette?

Anne Marie og Niels Jepsens ægteskab holdt, til døden skilte dem ad. Det varede kun 14 år, så døde Anne Marie, efter at have født seks børn.

1. Jep Nielsen Sandahl, født 1766, død 1808 som lærer i Tim. En søn, Jens Peder Sandal, blev ligeledes lærer i Tim. Han var gift med Else Marie Aaes, født i Hvingel i Hee 1806. En søn af dette par, Erik Sandal, blev lærer i Rind ved Herning. En datter, Mariane Sandahl, blev gift med gårdmand Knud Dyekjær, Stadil. Deres datter Kristiane blev gift med Peder Storgaard Pedersen, førstelærer og kirkesanger i Hee 1892-1927.



2. Jens Nielsen Sandahl, født 1767, død 1 år gammel.
3. Jens Nielsen Sandahl, født 1769, død 1801.
4. Christen Nielsen Sandahl, født 1772, død 1851. Ejede Sanddal fra 1800.
5. Mariane Nielsdatter Sandahl, født 1775. Kom ved moderens død til Østergård.
6. Peder Nielsen Sandahl, født 1778.

Ved moderens død var de ydre vilkår i Sanddal ikke gode. Niels Jepsen fik dog lov at fortsætte som fæster. Vi medtager skiftet, med skrivemåden nogenlunde uændret, lidt afkortet:

»Anno 1778, d. 4. Dec., rette 30. Dagen efter Anne Marie Jensdatters Bortgang, Gmd. Niels Jepsens Hustru i Sandal, indfandt sig udi Stervboet, på Højædle osv. Justitsraad Hygoms Vegne Fuldmægtig Søren Grønbech fra Tinggaard, med 2de Registrering- og Vurderingsmænd, navnlig Jens Nielsen fra Astrup og Chr. Nielsen fra Hvingel, for i bemeldte Stervboe at foretage lovlig Skifte og Deling imellem Enkemanden Niels Jepsen paa den ene Side og paa den anden 4 Sønner og 1 Datter. (Som anført ovenfor). – Ved denne Forretning var tilstæde Enkemanden Niels Jepsen, og til at observere Børnenes Gavn og Bedste ved dette Skifte var mødt deres Farbrødre, navnlig Anders og Jens Jepsønner, som beskikkede Formyndere for disse Umyndige. – Hvor da, udi Samtliges Hos- og Overværelse blev foretaget og forrettet som følger:

*I dend sønderste Stue:* 1 Bord m. Skuffe, paa Foed, 1 gl. Træstol, 1 Jern Bilægger Kackelovn, 7 Rdl 2 Mark, – Sætter, 1 Spindrock, 1 Tinlysestage, 1 Klocke Wærk. *Et Sengested:* 1 grønstribet Olmerdugs Dyne, 1 hvid Vadmels Dyne, 2de Olmerdugs Puder, 1 Par uldne Lagner. *I et andet Sengested:* 1 blaastribet Olmerdugs Overdyne, 1 hvid Vadmels Underdyne, 2de rødstribede Olmerdugs Puder, 1 Par uldne Lagner. – 1 Kiærme m. Behør, 1 gl. Ege Kiste m. Laas og Hængsler, 1 Bismær af Træ. – En Bibel, 2de Psalme Bøger.

*I et lidet Kammer:* 1 Fuhr (fyr) Halv(?) Kiste, rødmalet m. Hængsler, Laas og Nøgel, 2 ringere Dito, 1 Sælde, 1 Bagetrug, 1 Kom Skæppemaal, 2de Løbe, 1 Hegle, 1 Garn Vindsel, 2de Sække, 1 Øl Tragt, 2 Øl Tønder, 1 gl. Sold, 1 Haand Quærm. Et lidet Fuhr Skrüin, derudi *Konens Gang- og Linkleder*, som blev vurderet for 6 Rdl. 2 Mark.

*I Bryggerset:* 1 Kobber Brygkiedel, 5 Rdl. 2 Mk., 2de Ege Kar, 2de Stripper, 1 Spand.

*Paa Loftet:* 2de Høleer, 1 gl. Stand Tønde, 2de Løbe, 1 Stige.

*I Gaarden:* 1 Træ Vogn m. Behør, 2de ringere, 1 Ploug m. Behør, 1 Harve med nogle faa Jerntænder.

*I Hackelshuuset:* 1 Skiærkiste m. Kniv, 1 Hammer og Tang, 1 Baandkniv, 1 Spigerbor m. Skaft, 1 Naur, 1 Sav, 1 Haandøxe, 1 Jerngreb, 1 Spade, 1 Slibesten.

*Levende Kreaturer:* 1 Sortstiernet Hæst, 12 Aar, 16 Rdl., 1 Do. Plag m. 2de hvide Bagfødder, i 3die Aar, 14 Rdl., 1 Do. Mærplag i 3die Aar, 10 Rdl. 4 Mk., 1 Sortblæsset Hæst, 8 Rdl., 1 hvid Ko 4re Aar, 6 Rdl. 4 Mk., 1 Sortbroget Do., 6 Aar, 6 Rdl., 2de Do., 9 Rdl., 1 Graabroget, 4 Aar, 4 Rdl., 1 sort Ko, 5 Aar, 3 Rdl. 2 Mk., 2de hvidbrogede Anden Aars Quier, 4 Rdl., 3 Aarings Kalve 2 Rdl. 4 Mk., 2de Aarings Svin, 2 Rdl. 4 Mk., 10 Faar, 5 Rdl. 2 Mk. *Summa Stervboets Indtægt og Formue:* 68 Rdl. 4 Mk. 8 Skilling. Derimod bliver at anføre *Stervboet til Udgift* følgende:

1. *Gaardens Besætning.* Dertil fordres, siden Gaarden skylder af Hartkorn 5 Tønder 1 Skæppe: 4 dygtige Bester, som bliver ansat efter nuværende Pruiser, á Stk. 16 Rdl., er 64 Rdl.

2. *Gaardens Brøstfeldighed.* Gaardens Bygninger, som bestaar af 3 Længder, nemlig: Det vestre Huus, 11 fag, det syndre Huus, 22 Fag, og det østre Huus, 20 Fag, ialt 53 Fag, som efter nøiagtig Skiønsomhed blev ansadt til nogenledes Istandsættelse á Fag 3 Mk., er 26 Rdl. 3 Mk. – 1 Vogn, Plov- og Harveredskab, 20 Rdl.

3. *Bortskyldig Giæld.* Enkemanden tilkiendegav at være skyldig til en og anden nogle Penge, men derhos forsikrede, at hand Tiid efter Anden skulle afclarere samme. Altsaa holdt Skifteretten det ey for nødigt at anføre slikt, som var Stervboet kuns til dobbelt Byrde og Besværing. – *Summa Stervboets Udgift og Besværing:* 110 Rdl. 3 Mk.

Naar altsaa Stervboens Indtægt og Udgift mod hverandre liquide-res, sees at Udgiften overgaaer Indtægten med den Summa 41 Rdl. 4 Mk. 8 Skl. – Følgelig bliver ey noget at dele og skifte mellem Enkemanden og Børnene. – Enkemanden Niels Jepsen blev af Skifteretten tilholdt at opføde og opdrage de smaa umyndige Børn saaledes, som hand for Gud og Christen Øvrighed vil ansvare og bekient være. Skifteretten paraabte, om nogen havde noget at erindre før

dette Skiftes Slutning. Dertil de samtlig svarede, saavel Enkemanden som Børnenes Formyndere, at de baade nu og i Eftertiden skulde holde Skifteretten fri, uden Krav og Ansvar for alt, hvad af dette Skifte i nogen Maade dependerer. Og blev da dette Skifte saaledes i al Venlighed og Minde sluttet og tilendebragt, hvilket under foreskrevnes Hænder bekræftes. Datum Skifte Stædet i Sandahl – – –.« (Underskrifterne).

Nogen tid forud havde et andet skifte fundet sted, i en gård vestligst i landsbyen Lybæk. Død var her manden og denne var af Sandal-slægten. Jens Christensen Sandal, Niels Jepsens svigerfar, var blevet enkemand i 1774. I efteråret 1776 gifter han sig igen, med Mette Pedersdatter, der sad enke efter 2. ægteskab i ovennævnte gård.

Nu, et halvt år efter brylluppet, bliver så Mette tredje gang enke. Ved skiftet efter manden indfandt Niels Jepsen sig, »som Arving, og tilkiendegav, at der imellem ham og dend Afdøde var oprettet noget Skriftligt, som en Optegnelse paa, hvad hand havde faaet med sig fra Sandal her til Gaarden. Men samme forrige Mands Skrift fandtes ikke i dend Afdødes Boe, hvorfor Niels Jepsen af Skifte Retten blev tilspurgt, hvad Indholdet af samme Document var, om det indførte skulde efter hands Død tilhøre Niels Jepsen. Og om hand havde Ligelydende af ommeldte Document, da at fremlægge samme her i Skiftet. Hvortil Niels Jepsen svarede, (at) Documentets Indhold var icke saa, at der skulde leveres noget tilbage igjen af dens Indhold. Icke heller havde hand Ligelydende deraf og langt mindre Originalen. Altsaa kunde Skifte Retten icke respektere noget paa saadant løst Anbringende. – Enken derpaa tilkiendegav, at det anmeldte Skrifs Indhold var, at dend Salig Afdøde Intet i nogen Maade førte med sig fra Sandal og her til Gaarden. Hvilket Skrift, efter Enkens Anbringende, Sogne Præsten, Hr Lundager, skal have i Gjemme.«

Timgårds skifteprotokol har ikke nogen skifteforretning efter Jens Christensen Sandals første kone. Det omhandlede dokument angår vel et privat skifte, med præsten som opmand eller skifteforvalter. Uanset dette må Niels Jepsen og Anne Marie have ment at have adkomst efter hendes far. Der blev nu slet ingen arv, men i stedet et stort underskud i dødsboet.

Niels Jepsen giftede sig som enkemand, den 9. september 1779, med Karen Nielsdatter af Thorsted, død i Sanddal 30. oktober 1818.

Deres børn:

7. Anne Marie Nielsdatter, født 1780, død 1785.
8. Anne Nielsdatter, født 1785, død 1786.
9. Anne Marie Nielsdatter, født 1788.

Selv om skiftebrevet 1778 ikke vidner om nogen formuenhed i Sanddal, må familien efterhånden have konsolideret sig. I hvert fald, da Niels Jepsen, ved skøde dateret Skt. Hansdag 1799 køber gården fri af Timgård, for 480 rdl., bliver ingen pantegæld tinglyst. Heller ikke, da gården overdrages til sønnen Christen, samme år, netop juleaftensdag (tingl. 8. januar 1800).

Niels Jepsen og Karen betinger sig aftægt i gården. Niels Jepsen dør i august 1800, Karen Nielsdatter altså først i 1818.

- IV. *Christen Nielsen Sandahl*, gift 1802 med Inger Catrine Madsdatter, født 1779, død 8. september 1859. Hendes forældre var sognefoged Mads Simonsen og hustru Kirsten Nielsdatter, Skovgård i No. Dette ægtepar døde samme år (1802) kort tid efter hinanden; man mener af tyfus.

Børn i Sanddal:

1. Karen Christensdatter, født 1803.
2. Niels Christensen, født 1804.
3. Mads Christensen, født 1807. Blev jordemodermand i Stadil, død 1888.
4. Christen Christensen, født 1810.
5. Anne Marie Christensdatter, født 1812.
6. Jeppe Christensen, født 1815. Ejede Sanddal fra 1844.
7. Ane Christensdatter, født 1817.
8. Peder Christensen, født 1820.

Også ved næste generationsskifte, hvorved Sanddal overdrages Jeppe Christensen, er man selvfinansierende. Skødet er tinglyst 1844, men formentlig skrevet 1839, se nedenfor. Aftægts- eller opholdskontrakt for Christen Nielsen Sandahl og hustru er af 1840.

- V. *Jeppe Christensen (kld. Sandahl)*, gift 1839 med Johanne Knuds-datter, født 1817, død 11. august 1866. Hendes forældre var gård-

mand Knud Vejlgård og hustru Maren Lauridsdatter, Røjklit, Holmsland. Allerede samme år, som Jeppe Christensen (Sandahl) blev enkemand, giftede han sig igen, den 7. december, med pigen Maren Christensdatter, født 1820, død 4. juli 1891. Hendes forældre var Christen Christensen og hustru, der boede i nabogården vest for den gård i Lybæk i No, der er omtalt i indledningen som den, Jeppe Christensen (Sandahl) mageskiftede sig til. Skødet er skrevet og tinglæst (det tekniske udtryk dengang) i 1856. Der må forud have været oprettet en købekontrakt og på grundlag af denne gårdbyttet sket, formentlig 1853. I hvert fald, af børneflokken på 9 (alle af første ægteskab – 2 døde som små) er de 3 yngste født i Lybæk og af disse det ene i januar 1854.

Om Maren Christensdatter, Jeppe Christensen (Sandahls) anden kone, har et lille, godt vidnesbyrd overlevet: »En god kvinde, som hans sønnebørn kaldte bedstemoder Maren«. Hvilke menneskelige egenskaber, der kendetegnede de enkelte i slægten forud, det ved man næppe noget om i dag. Ingen slægtsbøger, endsige dagbøger eller optegnelser i det hele taget kendes fra Østergård-Sanddal tiden, så vidt vides heller ikke fra senere tid.

Den åndelige profil i sognet i gammel tid tegnedes af kirken med sin datter, skolen, ved siden. Ordførerne har været de skiftende sognepræster, der, på den Lutherske grund, selv prægede af deres tids strømninger, først den følelsesbetonende Pietisme, siden Rationalismens fornuftsdyrkelse, har påvirket sognefolkernes tros- og livsopfattelse. Til sognet kan her medregnes No. Hee og No har måske fra Middelalderen været ét pastorat. Men fra omkring Reformationen og frem til 1878, da No var uden egen kirke, udgjorde Hee og No ét kirkesogn.

1800-tallets vækkelser her i landet nåede nok sent til Hee og No, der da vistnok var ret stillestående. Fra 1860'erne får Indre Mission indgang, senere tillige Luthersk Mission; og ligeledes den Grundtvigske bevægelse, som har vundet størst tilslutning – i kirke, i skole og i frie folkelige foreninger.

Tilbage til slægten. De ydre vilkår synes de skiftende slægtled at have klaret godt nok. Enkelte sideskud brød ud fra det gamle erhvervsmønster, hovedlinjen forblev bønder, først som fæstere, siden i Sanddaltiden og fremefter, som selvejere. Næsten alle bønderne i

Hee og No var fæstere under hovedgården Voldbjerg i Hee, da disse på én gang blev selvejere i 1793.

Jepe Christensen (Sandahl) har været velanset i sognet; han fik sæde i sogneforstanderskabet. Og fire sønner, lokalt bosatte, kom efter hinanden i sognerådet, ligeledes en sønnesøn. Hvem af slægtens mænd og kvinder, der – vidtspredte – siden sad i råd, nævn og bestyrelser, er uklart. Gården i Lybæk, som Jepe Christensen (Sandahl) tilbyttede sig, afhændede han 1873 til sønnen Knud Jeppesen. Jepe og Maren flyttede til en lille ejendom vest for gården Heebro. Ejendommen lå i Hee sogn, men kom ved skelregulering 1922 til No. Her døde Jepe et par års tid efter. Så vidt vides sad Maren som enke alene ved ejendommen, til i 1882 stedsønnen Peder Eriksen Jeppesen overtog den. Maren Christensdatter forblev som aftægtskone til sin død i 1891.

## Efterslægten I-II

- I *Kristen Jeppesen*, født 29. august 1840 i Sanddal, død 6. februar 1890 som lærer i Næstved. Gift 3. august 1877 med Ane Dorothea Pedersen, født 3. januar 1852 i Halby skole i Hee, død 8. august 1938. Forældre: Lærer og degn Peder Christian Pedersen og hustru Caroline Madsdatter Lund.

Da Kristen Jeppesen døde, var børnene mindreårige. Venner samlede ind til understøttelse af enken og børnene. Men Dorthea, enken, ville først prøve at klare sig selv. Hvad hun gjorde – idet hun, der flyttede til København med børnene, dér etablerede en broderiforretning, ikke helt lille. Den drev hun, efterhånden med pigebørnenes hjælp, en årrække.

- A. Nanna Sandal-Jeppesen, født 8. maj 1878.  
B. Dora Sandal-Jeppesen, født 2. april 1880. Lærerinde, skoleinspektør, børnebogsforfatter. Fortjenstmedaljen i Guld med krone.  
C. Helga Sandal-Jeppesen, født 13. august 1882.  
D. Ingeborg Sandal-Jeppesen, født 29. januar 1885, gift 10. november 1912 med Johannes Nielsen, redaktør af Viborg Stifts Folkeblad.  
E. Axel Sandal-Jeppesen, født 29. januar 1885, gift 29. juli 1921 med Sophie Petersen, lærerinde, født i Sønderjylland. Axel Sandal-Jeppesen redaktør (leder) i Reitzels Forlagsboghandel, København.  
1. Thea Sandal-Jeppesen, født 21. januar 1923, gift 27. december 1946 med Ernst van Lennep, Holland.  
2. Jørgen Sandal-Jeppesen, født 21. juni 1924, fik som faderen sit virke i Reitzels Forlagsboghandel. Gift 8. marts 1947 med Elly Baltzer.  
3. Marie Louise Sandal-Jeppesen, født 6. juli 1927.



*Kristen Jeppesen.*





*Fra venstre Nanna, Axel, Helga, Marie Louise, Jørgen, Dorthea, Thea, Sophie, sølvbrudeparret Ingeborg og Johs. Nielsen samt Dora Sandal Jeppesen.*

- II *Inger Catrine Jeppesen*, født 1841 i Sanddal, død 28. april 1882, gift 17. november 1867 i Hee kirke med Jens Lauridsen, født 15. januar 1839 i Lyngsmose, No. Forældre: husmand Laurids Pedersen og hustru Maren Jensdatter.

Jens Lauridsen, kaldt Jens Lyngsmose, var, tillige med brødrene Laurids og Gravers, med i krigen 1864. Faderen havde ejendommen i Lyngsmose, nordøstligst i No sogn, i fæste under proprietærgården Voldbjerg. Jens Lauridsen overtog fæstet efter faderen. 1871 købte han en naboparcel, der lå i lyng, som han efterhånden opdyrkede. Her opbyggede han omkr. 1895 et nyt bosted, formentlig af materialer fra fæstebostedet, hvor fæstemålet 1897 udløb og ikke fornyedes. 1898 solgte Jens Lauridsen det nye bosted og flyttede til Ringkøbing, hvor han blev arbejdsmand. Han og hans kone var sidst på Ringkøbing Alderdomshjem, hvor Jens Lauridsen døde 26. september 1924, 85 år gammel.

Inger Catrine var da længst forinden død. Jens Lauridsen var gift i alt tre gange. Gift 2. gang 26. marts 1884 med Sidsel Marie Madsen, født 25. december 1844 på Oxfeld mark, No. Forældre: Mads Christiansen Kirk og hustru. – 3. ægteskab indgået 28. maj 1886 med Ane Catrine Jensen, født 17. oktober 1845 i Rindum, død 28. juli 1919. Forældre: Husmand Jens Johansen Bak(?) og hustru Maren Henriksen.

Børn i 1. ægteskab:

- A. Laurids Lauridsen, født 25. september 1868, gift med Johanne Marie Jacobine Gjelstrup.

Laurids Lauridsen havde 1890-95 en landejendom på Oxfeld mark. Efter afhændelsen skal han med familien være flyttet til Lolland.

1. Inger Catrine Lauridsen, født 5. maj 1889 i Lyngsmose.
2. Jens Lauridsen, født 22. september 1891 på Oxfeld mark.
3. Dorthea Cathrine Lauridsen, født 12. maj 1894 på Oxfeld mark.

- B. Et dødfødt drengbarn, 10. november 1873.

- C. Et dødfødt pigebarn, 4. maj 1876.

- D. Maren Lauridsen, født 29. juli 1880, død 4. marts 1940. Gift 31. oktober 1905 i Ringkøbing kirke med Søren Marinus Nikolajsen, født 12. januar 1881 i Ølstrup. Forældre: Jens Peter Nikolajsen og hustru Jensine Kristine Sørensen.

*Maren og Søren Nikolajsen, børnene stående Jens og Inger; siddende fra venstre: Thorleif, Johannes og Kristian.*



Maren og Søren Nikolajsen flyttede en del rundt i den første tid af ægteskabet, havde flere fodermesterpladser, indtil de bosatte sig i Ølstrup kirkeby. Søren Nikolajsen var her arbejdsmand. I 1936 mistede han livet ved en arbejdsulykke.

1. Jens Ingvar Sanddal Nikolajsen, født 28. januar 1907 i Holstebro, død 21. juli 1947. Gift 25. november 1927 i Ølstrup kirke med Marie Pedersen, født 13. april 1906 i Greenhus, Borbjerg, død 13. maj 1968. Plejeforældre: Laurids Nielsen og hustru, Vennerbro, Velling.

Ægteparret var først bosat i Sønderby, Ny Sogn, Holmsland, siden i Ringkøbing. Jens Ingvar Sanddal Nikolajsen var frem til sin død ansat ved DSB. Med de mindreårige børn hos sig tog hans enke 1951 husbestyrerindeplads i Møborg, 1957 i Bækmarksbro (samme arbejdsgiver).

- a. Ingrid Nikolajsen, født 29. september 1930 i Sønderby, Ny Sogn, døbt i Ny Sogn kirke, konfirmeret i Ringkøbing kirke. Gift 6. oktober 1956 i Hans Tausens kirke, Islands Brygge sogn, København, med Henning Georg Brygger, født 7. juli 1927 i Dragør sogn, døbt i Dragør kirke.



*Ved Maren Nikolajsens begravelse. Bagest fra venstre: Morten Madsen, Thorlejf, Esther, Anna, Kristen, Inger. Mellemt fra venstre: Ernst, Anna, Peder, Johannes, Kristian, Arnfred. Foran: Marie og Jens Nikolajsen. Forrest fra venstre: Børnene Ruth, Ragnhild, Ingrid, Elva og Asta.*

Henning Georg Brygger var uddannet væver, blev af helbredshensyn siden chauffør, måtte opgive også dette arbejde, bevilgedes invaliderente og blev reservepostbud, død 16. oktober 1959. – Efter sin mands død tog Ingrid Brygger folkeskolens 8. og 9. klasse med prøver, derefter uddannet som beskæftigelsesvejleder, som sådan 8 år i De gamles By, fra 1980 terapeut på plejehjem i Tårnby.

Adresse: Drogdensvej 7 I, 2791 Dragør.

1) Grith Elisabeth Brygger, født 28. maj 1957, døbt og konfirmeret i Dragør kirke. Efter 10. klasse studieophold 1974-75 i Michigan, USA, 1 år på Mariaforbundets skole, Frederiksberg, har arbejdet i vuggestue og børnehave, kursus med real- og HF-eksamen. Nu sygehjælper på plejehjem, forberedelse til sygeplejeskole. Adresse: Søvej 142, Søvang, 2791 Dragør.

b. Ruth Nikolajsen, født 19. december 1934 i Ringkøbing, døbt og konfirmeret i Ringkøbing kirke. Blev sygeplejeelev



*Foran fra venstre: Ingrid Brygger og Ragnhild Madsen. Bagved til højre: Guldbruden Alexandra, sønnen Karl, hans kone Jytte.*

på Øresundshospitalet, Helsingør, gift 21. november 1954 i Tårnby kirke, Amager, med gartner Arne Gyllenstein Hansen, født 23. april 1931 i Blågårds sogn, København, døbt og konfirmeret i Tårnby kirke. Ægteparret flyttede 1955 til Säffle, Sverige, flyttede 1961 tilbage til København, hvor manden blev formand i Kastrup lufthavn, 1975 igen flyttet til Säffle, hvor A.G.H. blev maskinfører på papirfabrik. Adresse: Mångatan 29, 66100 Säffle, Värmland, Sverige.

- 1) Maryan Gyllenstein Hansen, født 11. maj 1955 i Sct. Markus sogn, Frederiksberg, døbt og konfirmeret i Tårnby kirke. Efter 9. skoleår i malerlære. Gift 20. september 1974 på Tårnby rådhus med overtrafikassistent Johnny Henning Pedersen, født 19. august 1954 i Sct. Markus sogn, døbt i Samuels kirke, København. 1974-77 bosat i Säffle, Sverige. Adresse: Højskoleallé 54, 2770 Kastrup.



*Guldbrudeparret Alexandra og Johannes Nikolajsen.*

- a) Benjamin Pedersen, født 1. december 1974 i Säffle, døbt i Säffle kirke.
- b) Nicolai Pedersen, født 17. november 1975 i Säffle, døbt i Säffle kirke.
- 2) Vicky Jeannette Gyllenstein Hansen, født 25. oktober 1956 i Säffle, hjemmedøbt af komminister Ragnar Wallin, konfirmeret i Tårnby kirke. Efter 10. skoleår kontorlagskursus, arbejdede derefter med handicappede. Samlever fra 1976 med blikkenslager Karsten Munk Herskind, født 26. maj 1956 i Dover ved Skanderborg, døbt i Ry kirke, konfirmeret i Tårnby kirke. Fra 1977 bosat i Säffle, Sverige.
  - a) Jeannette Gyllenstein Herskind, født 19. januar 1979, døbt i By kirke, Säffle.
  - b) Camilla Gyllenstein Herskind, født 27. april 1980 i Säffle, hjemmedøbt af kyrkoherde Bertil Wittmann.
  - c) Daniel Gyllenstein Herskind, født 25. august 1982 i Karlstad, Sverige, døbt i By kirke, Säffle.

- 3) Birthe Gyllenstein Hansen, født 18. januar 1959 i Säffle, hjemmedøbt af R. Wallin, konfirmeret i St. Magleby kirke, Amager. Efter 9. kl. igen i Sverige, 1974-76 under uddannelse som ridelærerinde, afbrudt af rideulykke, efterfulgt af 6 mdr. hospitalsophold. 15. august 1981 viet (af Bengt Rosenquist, Kortedale Forsamling) til Ulf Christer Allström, født 4. december 1952 i Göteborg. Ægteskabet 1983 under opløsning.
    - a) Christer Mathias Gyllenstein Allström, født 30. april 1981 i Göteborg, døbt smst.
    - b) Ulf Andreas Gyllenstein Allström, født 2. april 1982 i Göteborg, døbt i Vårfrukyrkan, Kartedale, Göteborg.
  - 4) June Merete Gyllenstein Hansen, født 1. juni 1966 i Tårnby sogn, døbt i Tårnby kirke, konfirmeret i By kirke, Säffle, skoleelev.
  - 5) Katja Gyllenstein Hansen, født 19. maj 1977 i Säffle, hjemmedøbt.
- c. **Č.** Ragnhild Nikolajsen, født 10. januar 1937, døbt og konfirmeret i Ringkjøbing kirke, gift 16. maj 1959 i Møborg kirke med husmand Karl Madsen, født 21. februar 1930 i Møborg, døbt og konfirmeret i Møborg kirke. Ægteparret beboede Karl Madsens fødehjem, som han havde overtaget; de drev landbruget dertil samtidig med, at Karl Madsen kørte en mælkerute til Skærum mejeri i Vemb. 1967 blev ejendommen solgt, men familien blev boende til 1981, da der blev købt hus i Vemb. Karl Madsen blev skovarbejder, mens Ragnhild, der var kommet ud at tjene i 10-års alderen, fra 1965 har været ansat hos Bang & Olufsen, Lemvig afd. 8. november 1983 døde Karl Madsen.  
Adresse: Vestergade 48, 7570 Vemb.
- 1) Annette Madsen, født 22. juli 1960, døbt og konfirmeret i Møborg kirke. Bosat i Tim, samlever med Tommy Led Pedersen, født i Vemb.
    - a) Line Led Pedersen, født 12. maj 1982 på Central-sygehuset, Holstebro, døbt i Stadil kirke.

- 2) Torben Madsen, født 15. januar 1964, døbt og konfirmeret i Møborg kirke. Beboer barndomshjemmet, har arbejdet ved landbrug, skovbrug, brøndboring, nu atter ved landbruget.
  - 3) Frank Madsen, født 6. april 1967, døbt og konfirmeret i Møborg kirke, skoleelev, fritidsjob som arbejdsdreng på møbelfabrik.
  - 4) Ken Madsen, født 7. november 1972 på Lemvig sygehus, døbt i Møborg kirke.
- d. Ellinor Sanddal Nikolajsen, født 15. marts 1945 i Nørregade 6, Ringkøbing, døbt i Ringkøbing kirke, konfirmeret i Bøvling valgmenighedskirke. Gik i skole i Østre og Vestre skole, Møborg. Blev pige i huset, først i omegnen, derefter Dragør, Amager; var senere i forretning. Gift 1969 med typograf Verner Bredo Petersen, født 2. marts 1940 i Frederiksholm sogn, København, døbt i Frederiksholm kirke. Forældre: Chauffør Egon Albert Petersen og hustru Else Margrethe Mortensen. Verner Bredo Petersen blev senere ansat ved DSB, nu som togfører.  
Adresse: Lilletoften 127 II tv., 2740 Skovlunde.
- 1) Marie Bredo Petersen, adoptivdatter, født 30. oktober 1978 i Pusan, Korea.
2. Thorleif Christian Arthur Nikolajsen, født 25. marts 1908 i Skarrild, gift 5. november 1930 i Ølstrup kirke med Esther Marie Madsen, født 1. august 1909 i Holstebro, død 30. december 1966. Forældre: Arbejdsmand Morten Christian Madsen og hustru Jensine Karen Elise Nielsen.  
Thorleif Nikolajsen tjente først ved landbruget, blev arbejdsmand, sidst ved murerfirma, var ind imellem en lang årrække remisearbejder ved først DSB, derefter Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro privatbane. Hans kone døde efter langvarig svær sygdom.  
Adresse: Heboltoft 21, Velling, 6950 Ringkøbing.
- a. Elva Agnete Nikolajsen, fuldmægtig, født 8. marts 1932 i Rindum, kontorudd. Ringkøbing Amtsstue, ass. smst.,





*Elva og Henri Heijkoop.*

1970-72 Danm. Forvaltningshøjskole, Skørping, 1972-80 Skatterådet, Skjern, derefter Amtsligningsinspektoratet, Heming. Gift 7. februar 1954 i Ringkøbing med Henri Albert Heijkoop, metalarbejder, født 3. juli 1927 i Rotterdam, Holland (dansk indfødsret 1965). Forældre: Henrik Albert Heijkoop og hustru Alberta Methöfer.

Adresse: Pilevej 6, 6950 Ringkøbing.

- 1) Henri Albert Heijkoop, født 5. september 1956 på Fødselsanstalten, Århus, cand.psych. 1983, Århus Universitet.
  
- b. Asta Solvejg Nikolajsen, ekspeditrice, født 5. september 1934 i Rindum, gift 8. august 1954 i Ringkøbing med Jens Agerbo Graversen, maskinarbejder, født 2. august 1927 i Skjern. Forældre: Julius Graversen og hustru Meta Agerbo. Adresse: Østergade 84 st., 6900 Skjern.
  - 1) Tom Agerbo Graversen, specialarbejder, født 16. december 1955 i Skjern, hjemmeboende.



*Asta Graversen.*

- 2) Inge-Lise Agerbo Graversen, pædagogmedhjælper, født 6. juni 1958 i Skjern.  
Adresse: Vester Fælledvej 78 5 th., 1750 København V.
  - 3) Birthe Agerbo Graversen, skoleelev, født 8. juni 1965, Tarm sygehus.
- c. Alice Irene Nikolajsen, husmoder, født 20. januar 1941 i Ringkøbing, gift 24. august 1963 i Ringkøbing med Ejnar Christensen, smed, født 18. april 1936 i Sevel, Vinderup. Forældre: Peder Richardt Christensen og hustru Elna Christensen.  
Adresse: I/S Mogenstrup Smede- og Maskinforretning, Tingvej 14, Mogenstrup, 7800 Skive.
- 1) Richardt Arthur Christensen, smedelærling, født 24. marts 1964 i Ringkøbing.
  - 2) Esther Marie Christensen, skoleelev, født 24. maj 1966 i Heboltoft, Velling.



*Alice og Ejnar Christensen.*

- d. Jens Leif Nikolajsen, kommunalarbejder, født 30. maj 1949 i Ringkøbing.  
Adresse: Heboltoft 21, 6950 Ringkøbing.
3. Inger Nikolajsen, født 11. september 1909 i Rindum, død 27. maj 1972. Gift med Peder Knudsen Lauridsen Lund, gartner, ført 2. august 1891, død 6. juli 1956. Ægteparret boede flere steder, sidst i Ørnholm, hvor de begge er døde.
  - a. Niels Lund, født 15. oktober 1941 i Stadil. Ansat hos Ørnholm Vinduer A/s.  
Adresse: Mosevænget 2, 6973 Ørnholm.
  - b. Magne Lund, overpostbud, født 20. november 1942 i Hee sogn, gift 11. november 1966 i København med Hanne Alice Jensen, butiksassistent, født 30. august 1944 i Anderstrup, Maribo amt. Forældre: Karl Robert Jensen og hustru Edith Gudrun Larsen.  
Adresse: Jordbærvangen 3, 2760 Maløv.

- 1) Connie Lund, født 16. august 1967 i Søborggård sogn, Københavns amt.
  - 2) Brian Lund, født 21. august 1971 i Gentofte sogn og kommune.
- c. Leo Lund, postbud, født 12. juni 1944 i Ringkøbing, gift med Ellen Andersen, født 2. august 1945 i Hillerød. Forældre: Anton Ejlif Andersen og hustru Edel Agnes Pedersen.
- Adresse: Finsensvej 5, 4600 Køge.
- 1) Pia Lund, født 2. marts 1968.
  - 2) Lennart Lund, født 7. februar 1970.
  - 3) Tina Grith Lund, født 19. december 1974.
4. Karl Johannes Marius Nikolajsen, født 7. februar 1911 i Ringkøbing, gift 6. marts 1932 med Alexandra Staksen, født 18. december 1912 i København.
  5. Karl Kristian Janchovsky Nikolajsen, født 23. marts 1912 i Holstebro, døbt i Holstebro kirke, opvækst og 7 års skolegang i Ølstруп, kom derefter ud at tjene, bl.a. på gård i Stadil samt i Ullerup. Kom omkr. 1940 til St. Magleby, Amager, har arbejdet i området med gartneri, ved Vølund Vaske-maskiner, Dragør Jernstøberi, Kastrup Glasværk, Kastrup Lufthavn (ca. 25 år), gik som 65-årig p.g.a. sygdom på pension. Gift 17. maj 1942 med Ellen Johanne Jensen, født 23. april 1918 i Ølst by og sogn, Galten herred, Randers amt, døbt i Ølst kirke. Forældre: Gårdejer Peder Christian Jensen og hustru Petra Dorthea Mogensen. – Ellen Johanne Jensen var som ung på pigehjem og ungdomsskole og ellers hus-assistent. I ægteskabet hjemmegående husmoder, med små bijobs.
- Adresse: Krudttårnsvej 131 II th., 2791 Dragør.
- a. Peder Christian Nikolajsen, født 5. januar 1942 på Rigshospitalet, Kbh., døbt i St. Magleby kirke, konfirmeret i Dragør kirke. Blev bybud, siden chauffør, nu postbud, gift med Grethe Svane Andersen. Hun har været rengørings-assistent og stået i forretning.
  - 1) Susan Nikolajsen, født 9. maj 1964, døbt i St. Magleby

- kirke, konfirmeret i Dragør kirke, efter 8.-9. kl. tjener-elev.
- 2) Kim Nikolajsen, født 8. september 1965, døbt og konfirmeret i Dragør kirke, videregående skolegang.
- b. Maren Lyngsmose Nikolajsen, født 4. oktober 1943 i Nørregade 11, Dragør, døbt i Dragør kirke, mellemskole- og realeksamen, kontoruddannet hos Baltica Forsikring, senere kontoransat hos DSB. Gift 1963 med Egon Bruun, født 3. januar 1942, udlært og arbejdet i isenkrambranchen, repræsentant i glasvarer, senere uddannet ejendomsmægler, nu med eget, større firma.
- Bosat: Rødovre.
- 1) Robert Bruun, født 2. august 1964 i Rødovre, døbt i Islev kirke, tømrerlærling.
  - 2) Charlotte Bruun, født 6. august 1967 i Rødovre, døbt i Islev kirke, skoleelev.
- c. Jenny Sanddal Nikolajsen, født 2. januar 1947 i Wismarsstræde 6, Dragør, døbt og konfirmeret i Dragør kirke, pige i huset ca. 1 år, derefter billetsælger hos DSB. Gift 29. juni 1968 i Islev kirke med Kaj Dahl Nielsen, født 29. august 1946 i Ans ved Silkeborg. Han har været ansat hos DSB, er nu postbud.
- Bosat: Roskilde.
- 1) Michael Dahl Nielsen, født 13. december 1968 i Roskilde, døbt i Roskilde domkirke, konfirmeret i Jacobskirken smst.
  - 2) Rene Dahl Nielsen, født 18. juni 1973 i Roskilde, døbt i Roskilde domkirke.
6. Kristen Jensen Nikolajsen, født 31. juli 1913 i Ølstrup. Gift 1. gang 31. oktober 1939 i Ølstrup kirke med Anna Laurentse Kristensen, født 21. september 1915 i Vorgod. Forældre: Husmand og tømrer Peder Modbjerg Kristensen og hustru Ellen Marie Jensen. – Gift 2. gang med Anne Marie Vinther. Gift 3. gang 19. januar 1976 med Olga Nyvang, født 15. oktober 1922 i Randers.



*Olga og Kristen Nikolajsen.*

Kristen Jensen Nikolajsen tjente på landet til 25-års alderen, var ca. 13 år på cementstøberi i Lem, en årrække på Alkjærsg Teglværk, der blev nedlagt, sidst ca. 15 år på  $\frac{1}{2}$  H. S. Hansen Stålvinduefabrik, Lem. Gik p.g.a. sygdom på førtidspension. Siden 1941 bosat i Lem.

Adresse: Jernbanegade 14, 6940 Lem.

Børn af første ægteskab:

- a. Søren Peder Nikolajsen, født 26. juni 1942, ansat på fabrikken Grundfoss, Bjerringbro. Gift med Grethe Jensen.  
Adresse: Slov kro 5, Hjer mind, 8850 Bjerringbro.
  - 1) Helle Vinther Nikolajsen, født 1. april 1968.
  - 2) Jan Nikolajsen, født 11. juni 1970.
  - 3) Jens Peder Nikolajsen, født 21. juli 1973.
- b. Kaj Erik Nikolajsen, født 12. marts 1944, fiskeskipper fra Esbjerg, for Varde-rederi. Gift med Inger Jakobsen.  
Adresse: Rødkærsgade 48, 6700 Esbjerg.
  - 1) Lula Nikolajsen, født 2. august 1966.
  - 2) Tinna Nikolajsen, født 2. oktober 1969.



*Hilda og Peder Nikolajsen.*

- c. Jens Vagn Sandal Nikolajsen, født 8. juli 1948, havfisker fra Esbjerg. Gift med Eva Ølgaard, født i Spjald.  
Adresse: Spurvehøj 9, 6731 Tjæreborg.
  - 1) Jakob Nikolajsen, født 9. juli 1980.
  
7. Peder Sandal Nikolajsen, født 22. juni 1916 i Ølstrup. Tjente fra drengene på landet, blev som voksen teglværksarbejder i Alkjærsgig, har været fabriksarbejder i Lem, bl.a. Lem Pumpefabrik, murerarbejdsmand 3 år, var 9 år varmemester på Lem Varmeværk. Gift 14. juni 1942 i Ringkøbing med Hilda Margrethe Hansen, født Jepsen, født 12. november 1919 i Brendstrup, Fyn, død 19. juni 1982 efter langvarig sygdom. Forældre: Kristine og Jep Jepsen. – Hilda Margrethes mand af 1. ægteskab faldt 9. april 1940 ved Haderslev i kamp med den tyske besættelsesmagt. – Der er en søn af dette ægteskab.  
Peder Sandal Nikolajsens adresse: Kjærvej 1, 6940 Lem.
  - a. John Ulvedal Hansen, født 7. april 1939, gift med Britta



*Britta og John Ulvedal Hansen.*

Shell Poulsen, kontorassistent. Forældre: Inger og Preben Shell Poulsen, Skjern.

Adresse: Jernbanegade 12A, 6940 Lem.

1) Ole Ulvedal Hansen, født 17. januar 1961.

2) Lene Ulvedal Hansen, født 2. december 1965.

b. Jytte Sandal Nikolajsen, født 4. januar 1943, gift med Leif Krejbjerg, født 7. juli 1943 i Lem.

Adresse: Violvej 7, 6670 Holsted.

1) Kim Højman Krejbjerg, født 4. april 1966.

2) Annette Højman Krejbjerg, født 21. februar 1970.

3) Jan Højman Krejbjerg, født 10. april 1972.

c. Alice Nikolajsen, født 24. september 1945, gift 1. gang med Ole Bach, født 1. august 1945 i Skjern.

Forældre: Elna og Hans Bach. – Ægteskabet senere opløst.

1) Erik Bach, født 3. januar 1964.

2) Gitte Bach, født 3. august 1967.

3) Joan Bach, født 22. marts 1972.



Alice Nikolajsen gift 2. gang med Bjarne Evald Larsen, født 17. februar 1955 i Jernved. Forældre: Anna og Børge Larsen.

Adresse: Hjejlen 32, 6270 Tønder.

4) Lisbeth Lykke Larsen, født 3. juli 1978.

5) Bo Evald Larsen, født 23. oktober 1980.

d. Oluf Arthur Sandal Nikolajsen, født 12. januar 1949, gift med Mette Bøje Berendsen, født 11. maj 1955. Forældre: Elna og Kristian Berendsen, Ølstykke.

Adresse: Landlyst Vænge 142, 2635 Ishøj.

1) Allan Bøje Nikolajsen, født 8. august 1977.

8. Arnfred Sandal Nikolajsen, født 4. oktober 1917 i Røgind, No, hjemmedøbt af lærer C. C. Aaes, No. Gift 1. gang med Ellen Marie Vinther, født 21. september 1922. Ægteskabet senere opløst.

a. Ronald Sandal Vinther Nikolajsen, født 7. januar 1943, gift med Lis Konner Jönsson, født 14. marts 1946 i København. Forældre: Tove og Harry Jönsson, Trigrofavej 58 I, København.

1) Teddy Vinther Nikolajsen, født 26. september 1968 i Kastrup.

2) Pernille Vinther Nikolajsen, født 14. december 1971 i Kastrup.

3) Kamilla Louise Vinther Nikolajsen, født 23. september 1973 i Kastrup.

b. Jonna Marie Sandal Nikolajsen, født 4. august 1944, gift 1. gang med John Kayser.

1) Jane Marie Kayser, født 24. oktober 1968.

Jonna Marie Sandal Nikolajsen, gift 2. gang med Knud Aage Tønning, født 13. januar 1939. Forældre: Oda og Gunnar Tønning, Baltorpevej 737.

Adresse: Krejbjergvej 16, Mørkhøj, Gladsaxe.

Arnfred Sandal Nikolajsen, gift 2. gang 15. juni 1958 med Elisabeth Johanne Strandberg, født 1910, død 15. juni 1973. Arnfred Sandal Nikolajsen har været ca. 25 år på Kastrup Glasværk. Adresse: Stationsvej 13A I, 2791 Dragør.



*Foran: Ellinor og Vagn Bredo Petersen.*

9. Anna Katrine Nikolajsen, født 1. januar 1919 i Ølstrup, gift med Karlo Nielsen.  
Adresse: Lunddammen, 2650 Hvidovre.
10. Ernst Sandal Nikolajsen, født 30. maj 1920 i Ølstrup, hjemmedøbt af lærer Faurholt, Ølstrup, død før fremstilling i kirken.
11. Ernst Sandal Nikolajsen, født 9. september 1922 i Ølstrup.  
Ansæt hos Spies Rejser.  
Adresse: Krudttårnsvej 113 II tv., 2791 Dragør.

## *Efterslægten III*

III *Knud Jeppesen*, født 18. maj 1845 i Sanddal, død 5. april 1888. Overtog efter faderen dennes gård i Lybæk. Gift 1. gang 23. april 1873 med Karen Christensen, født 28. oktober 1841 i Oxfeld, No, død 27. marts 1882. Forældre: Christen Pedersen og hustru. – Gift 2. gang 13. juni 1884 med Maren Jakobsen, født 25. januar 1859, død 1889. Forældre: Gårdmand Jacob Nielsen og hustru, der i sin tid var tilflyttet gården vest for Knud Jeppesens gård.

De to koner, Karen og Maren, er for nutiden anonyme, udover at det vides, at de hver især fødte fire børn, at der af hvert kuld døde to som små, samt at begge mødrene døde i tidlig alder, ligesom manden Knud Jeppesen, vistnok alle af tuberkulose.

Knud Jeppesen er blevet omtalt som en retsindig, velanskrevet mand; ved sin død sad han i sognerådet. Han var sygdomsmærket, da to hændelser i vinteren 1888 gav helbredet afgørende knæk.

I februar døde en aftægtskone i nabolaget. På begravelsesdagen var det snestorm og næsten ufremkommeligt; den eneste kvinde i følget var den dødes svigerdatter. Knud Jeppesen ejede en kane, så han kørte for nabofolkene. I marts nedbrændte en ejendom i den sydlige del af sognet. Som brandfoged var Knud Jeppesen til stede, også ved brandvægten den påfølgende nat i streng frost. Efter tre ugers sengeleje døde han.

Børn i 1. ægteskab:

A. Jeppe Kristian Jeppesen, født 13. august 1875, død 6. juli 1954, gift 22. november 1912 i Hee kirke med Marie Kristine Jørgensen, født 17. august 1881 i Kyvling, Lønborg, død 29. juli 1959.

Kristian kom ud at tjene året før sin konfirmation. Da var forældrene døde. I foråret 1890 blev gården solgt. – Gennem en lang årrække blev det til mange pladser, men ingen forladt i utide – pladserne blev fyldt ud. Var flere år forkarl på Vennergård i Velling, havde også bestyrerplads. Som værnepligtig ved Fæstningsartille-



*Børnene, efter alder: Kristian, Johanne, Karen og Knud.*



*Knud Jeppesen og hans hustru Karen.*

riet, søfortet Trekroner, vinteren 1897-98 elev på Ryslinge højskole.

Marie kom også tidligt og længe ud blandt fremmede. Hun tog sin tørn som ude-indepige – og det var ikke småting, der dengang fordredes. Hun blev værdsat, fik husbestyrerindeplads, bl.a. hos proprietær Riis, Lydumgård.

Ved giftermålet overtog parret hans farbrors husmandssted på Voldbjerg Østermark (dengang i Hee, nu No sogn). Ægteskabet var barnløst. I stedet fik ægteparret på én gang tre plejebørn (se senere).

- B. Johannes Jeppesen, født 15. oktober 1876, død 1 dag gl.
- C. Johan Peder Jeppesen, født 17. december 1877, død som lille.
- D. Ane Johanne Jeppesen, født 25. juni 1879, død 7. september 1912, gift 29. november 1906 i Ny Sogn kirke med Peder Jespersen Hansen, født 14. september 1873 i Gl. Sogn, død 7. juni 1917. Forældre: Gårdmand Thomas Peder Hansen og hustru.

Johanne kom efter forældrenes død som plejebarn i hjemmet hos gårdmand Poul Nielsen og hustru Inger i Lybæk. Som voksen kom hun som husbestyrerinde hos ovennævnte Ths. P. Hansen, der var enkemand, nu boende i Sønderby, Ny Sogn, med hvis ene søn Johanne så siden blev gift. Parret overtog gården. Ægteskabet blev meget kortvarigt, begge ægtefæller rantes af tuberkulosen, begge døde de på Spangsbjerg sanatorium ved Esbjerg. Peder J. Hansen, der døde sidst, overlevedes en kort tid af sin gamle fader.

- 1. Maren Midtiby Hansen, født 14. marts 1907.
- 2. Knud Christian Hansen, født 19. april 1909.

Børnene var jo mindreårige ved forældrenes bortgang. Da i 1917 faderen døde, trådte dennes broder Jens Hansen, der nyligt var blevet enkemand, havde solgt sin gård i Rindum og i øvrigt ingen børn havde, til, og tog de to børn til sig og købte tillige deres fødegård. Jens Hansen havde derefter husbestyrerinde.

Maren Midtiby Hansen var sommeren 1931 på Vallekilde højskole, havde pladser og var ind imellem husbestyrerinde hjemme. 1940 flyttede hun med farbroderen Jens Hansen til Ringkøbing. Her har hun gennem årene haft deltidsarbejde, bl.a. i privathjem, langvarigt og påskønnet. Samtidigt besty-



*Peder Susgaard og hans hustru Karen.*

rede hun hjemmet for sig og farbroderen, som hun omsorgsfuldt tog sig af. Jens Hansen døde 1962, omtrent 93 år gammel. Maren Hansen bor stadig deres sidste fælles hjem.

Adresse: Ved Fjorden 9, 6950 Ringkøbing.

Knud Chr. Hansen har tjent i No og var vinteren 1930-31 elev på Ollerup folkehøjskole. Han overtog fødegården efter sin farbror og plejefar Jens Hansen.

Adresse: Sønderbyvej 28, Holmsland, 6950 Ringkøbing.

**Børn i Knud Jeppesens 2. ægteskab:**

E. Andreas Jeppesen, født 4. december 1884, død som lille.

F. Karen Jeppesen, født 11. november 1885, død 17. juni 1924, gift 26. april 1912 i No kirke med Peder Susgaard, født 4. juli 1880 i Lybæk, No, død 9. april 1922. Forældre: Gårdmand Kristen Pedersen og hustru Nielsine.

Efter forældrenes død kom Karen, 4 år gammel, som plejebarn i hjemmet hos naboen østenfor, Laurids Jensen, kld. Laust Bjerg, der var enkemand med to drenge omkr. konfirmationsalderen. Som husbestyrerinde havde enkemanden pigen Mette Jensen, der blev kaldt Met' Skrejer, eftersom hun gik noget ud at sy for folk. Laust døde 1903. Hos sønnen Enevold, der overtog ejendommen, sad derimod Mette på aftægt så længe, at hun overlevede Karen og



*Peder Susgaard, på hjemlov fra Sikringsstyrken, faderen Kristen Pedersen, i rullestol, Karen Susgaard og plejemoderen Mette Jensen. 1916.*

hendes mand, gårdfolk lige øst for. Karen var 1910 på Ryslinge højskole, havde plads bl.a. hos den dygtige, foretagsomme Sine Mortensen, der byggede Hee Afholdshjem. Peder Susgaard, der oprindelig også hed Pedersen, var soldat i Viborg, 1907-08 på Ladelund landbrugsskole, havde pladser, men var meget hjemme; hans tre brødre udvandrede til USA.

Ved giftermålet overtog Peder Susgaard fødegården. 10 år varede ægteskabet, der i barnets opfattelse var trygt og lyst; siden kastede sygdom skygge indover. Tuberkulosen bortrev først faderen, to år efter moderen. På sit dødsleje tog Karen Susgaard det løfte af sin broder og svigerinde, Kristian Jeppesen og Marie, at de ville tage hendes børn (mine to søskende og mig) til sig. Det løfte har de, morbror og moster kaldte vi dem, holdt. De solgte deres ejendom og købte vort fødehjem. Vi fik lov at forblive dér, sammen, under gode, trygge kår.



*I høstens tid. Sinne og Kr. Susgaard, Peder og Maren Lis.*



*1952. Sinne og Kristen Susgaard.*

Da vore plejeforældre til sin tid afstod gården, købte de hus i Rindum. Her fik de et godt, men kort otium.

1. Niels Kristen Susgaard, født 11. juli 1916, gift 26. april 1952 i No kirke med Nielsine Tambjerg, født 6. september 1926 på Øxfeldt mark, No. Forældre: Gårdejer Knud Tambjerg og hustru Maren, f. Jensen.

Kr. Susgaard var efter konfirmationen karl hjemme, i voksen alder flere pladser, 2 vintre på Askov højskole, 1 vinter på Borriss landbrugsskole, derpå karl hjemme til overtagelse af gården ved giftermål.

Nielsine Tambjerg var dels pige hjemme, dels i forskellige pladser, vinter 1942-43 elev Ølgod ungdomsskole, sommer 1946 Engelsholm højskole, 1951 sygeplejerskeeksamen, Amtssygehuset, Ringkøbing, fra 1970 sygeplejeassistent på deltid, Ringkøbing Plejehjem.

Adresse: No Bygade 8, 6950 Ringkøbing.

- a. Peder Kristian Susgaard, født 23. maj 1953, student 1972, Vestjysk Gymnasium, Tarm, murerarbejdsmand, 12 mdrs. militærtjeneste, Farum, 1 vinter Askov højskole, 11 mdr.





*Peder J. Hansen og hustru Johanne.*

Asmildkloster landbrugsskole, plads ved landbruget ved Skanderborg og i Rindum. 1. januar 1979 overtaget fødegården.

Adresse: Ølstrupvej 15, No, 6950 Ringkøbing.

- b. Maren Lis Susgaard, født 4. februar 1956, student 1975, Tarm, elev Vinding husholdningsskole, 1 år pige i huset, Lemvig, ½ år stuepige, Ringkøbing Plejehjem, 1981 sygeplejerskeeksamen, Centralsygehuset, Holstebro, ansat smsts.

Adresse: Lægårdsvej 12A, 102, 7500 Holstebro.

- c. Knud Eske Susgaard, født 25. august 1957, 8.-10. skoleår elev Staby efterskole, 1976 teknisk assistent, Herning, ansat på fabrikken Lydig, Ringkøbing.

Adresse: Ølstrupvej 15, No, 6950 Ringkøbing.

- d. Lene Marie Susgaard, født 27. oktober 1959, student 1978, Tarm, 6 uger i USA, arr.: Lions Club, 9 mdr. pige i huset, Oslo, 10 mdr. på socialhøjskolen Platangården, Vordingborg, 1983 eksamen som socialpædagog, Jægerspris seminarium.

Adresse: Parkvej 11 I, 4200 Slagelse.



1934. Fra venstre Knud Hansen, Kristen, Maren og Knud Susgaard, sammen med moster og morbror, Marie og Kristian Jeppesen.

2. Maren Susgaard, født 17. juli 1918, gift 3. juni 1950 i No kirke med Peder Jensen, født 16. september 1911 i Lybæk, No. Forældre: Gårdejer Anders Jensen og hustru Ingeborg Lydersen.

Maren Susgaard gik i No skole, blev konfirmeret i No kirke 1932, var 1935 elev på Ølgod ungdomsskole, besøgte 1942 Borris husholdningsskole, dimitteredes 1949 fra Ankerhus husholdningseminarium, Sorø, var 1 år husholdningslærer på Lægård ungdomsskole, Holstebro, og fra 1951 en lang år-række frem ved No skole.

Peder Jensen gik ligeledes i No skole, konfirmeret 1925, var 1928-29 elev på Staby efterskole, blev uddannet ved landbruget, aftjente værnepligt som trækonstabel i København, besøgte 1931-32 Vallekilde højskole samt 1938-39 Borris landbrugsskole, gennemgik her uddannelsen til kontrolassistent, var i 2½ år ansat som sådan i Skørring-Karlby og overtog 1950 fødegården i Lybæk.

Adresse: Lybækvej 32, No, 6950 Ringkøbing.

- a. Anders Jensen, født 13. marts 1951, tog studentereksamen, Tarm, 1970, samt 1975 eksamen som akademiingeniør, Ålborg, aftjente værnepligt ved civilforsvaret, Herning, besøgte 1975-76 Askov højskole. Efter videregående studier EDB-programmør, ansat ved firma i København.

Adresse: Tagensvej 101 III, 2200 København N.

- b. Kristian Peder Jensen, født 11. april 1953, gift 31. juli 1976 i Ny Sogn kirke med Edith Iversen, født 19. september 1953 i Kloster, Ny Sogn. Forældre: Arbejdsmand Niels Johannes Iversen og hustru Ragnhild Ovina Sørensen. Kristian Peder Jensen gik efter bestået prøve ud af 10. kl., Ringkøbing, stod 1970-74 i lære som mekaniker hos N. N. Møller & Søn A/s, Mercedes-Benz-forhandler, Ringkøbing, og har siden arbejdet som svend smst. Edith Iversen gik efter bestået prøve ud af 9. kl., Hvide Sande skole, blev derefter kontorudd. hos Scotty, Ringkøbing, virkede et par år som ekspeditrice i Ringkøbing, 1975 kontorass., Ringkøbing Amts Dagblad. Har nu i en årrække været kommunal dagplejemor.

Adresse: Finlandsgade 16, 6950 Ringkøbing.

- 1) Tine Jensen, født 26. maj 1977.
  - 2) Gitte Jensen, født 23. juni 1980.
- c. Inge Marie Jensen, født 28. maj 1955, realeksamen 1972, derefter køkkenpige, Vestjyllands højskole, Velling, var på Børkop sygeplejeforskele, fra 1974 sygeplejeelev, Vejle, eksamen 1977, nu sygeplejerske på Givø sygehus. Samlever med Erik Steen Jakobsen, født 21. januar 1956 i Bramdrupdam. Forældre: Gårdejer Laurids Jakobsen og hustru Elly. Erik Steen Jakobsen 1977 udlært som maskinarbejder i Thyregod, 1982 påbegyndt uddannelse som maskinmester, Århus.  
Adresse: Nørregade 13D, 7323 Givø.
- 1) Lene Jakobsen, født 6. oktober 1982.
- d. Karen Valborg Jensen, født 15. august 1958, realeksamen, 1-årig handelseksamen, elev Vinding husholdningsskole, 2-årig kontorudd., Charles Hindberg Papirfabrik, Vejle, elev Rønshoved højskole, 1 år unge pige i huset, USA, 1 år rengøringsass., Fjordgården, Ringkøbing, fra 1982 korrespondentkursus, Århus Handelshøjskole.  
Adresse: 4. Maj-kollegiet, Værelse 81, Fuglsangsalé 24, 8210 Århus V.
3. Knud Andreas Susgaard, født 18. april 1920, gift 9. marts 1952 med Gudrun Jørgensen, født 23. oktober 1928 i Ringe. Forældre: Kvægavlskons. Søren Jørgensen og hustru telefonist Anna Kristine Magdalene Nielsen.  
Knud Andreas Susgaard gik i skole og blev konfirmeret i No, student fra Vestjysk gymnasium, Tarm, 1944, civilingeniør 1952, 1952-55 ansat Frederiksberg Gasværk, fra 1. maj 1955 Masnedøværket, Vordingborg, 1960 driftsingeniør, 1968 driftschef sammesteds.  
Gudrun Jørgensen, skolegang m. realeksamen i Ringe, konfirmeret smsts., elev Snoghøj højskole 1946, i 1947-48 på kostskole, England, uddannet sygeplejerske 1952, Rigshospitalet, hjemmegående husmor 15 år, derpå sygepleje på deltid, 1980 afdelingssygeplejerske, Amtshospitalet, Vordingborg.  
Adresse: Kløften 14, Vintersbølle, 4760 Vordingborg.

- a. Søren Susgaard, født 3. september 1952 i København, skolegang og konfirmation i Vordingborg, student smsts. 1971, cand.med., København, 1981, ansat på Finsen-Instituttet, Kbh., samlever med Annette Maria Warming, født 27. oktober 1954 i København. Forældre: Lærereparret Kaj Warming og hustru Erika. – Ufuldført studium ved Københavns Universitet, skift til Jordemoderskolen.  
Adresse: Borgmester Godskens Plads 3, Frederiksberg.
  - 1) Rikke Susgaard Warming, født 27. april 1980.
  - 2) Pernille Susgaard Warming, født 20. januar 1982.
- b. Michael Susgaard, født 12. maj 1955, skolegang og konfirmation i Vordingborg, student smsts. 1975, 1 år ved civilforsvaret, Herning, fra 1976 arbejdet 15 mdr. i kibbutz, Israel, ufuldførte studier ved hhv. Landbohøjskolen og Universitetet, København, derpå igen arbejde i kibbutz i Israel.
- c. Anna Merete Susgaard, født 18. august 1962, konfirmeret i Vordingborg, skolegang smsts. til og med 10. kl., undtagen 9. kl.: Rens efterskole. Højere Forberedelseksamen 1982, 1982-83 elev Vestbirk Højskole.  
Adresse: Kløften 14, Vintersbølle, 4760 Vordingborg.

G. Andreas Jeppesen, født 1. maj 1887, død 25. maj 1888.

H. Knud Jeppesen, født 2. juni 1888, død 27. marts 1951. Blev født efter faderens død og fik i dåben dennes navn. Da så året efter også moderen døde, opløstes hjemmet. Knud Jeppesen blev optaget i hjemmet hos farbroderen Peder Eriksen Jeppesen (VII) og hans kone Hartvigge; de var barnløse. Måske stod dette plejehjem i en særlig glans, Knud Jeppesen nærede i hvert fald varm hengivenhed for plejeforældrene. Plejemoderen, der overlevede sin mand en snes år, blev, også i et vist omfang af en senere generation i slægten, kendt under navnet faster Vigge.

Knud Jeppesen lærte tømrer/snedkerfaget hos en anden farbror, Niels Peter Jeppesen (IV). Denne var en dygtig, velanskreven håndværker og en god, så vidt vides tillige streng læremester. Samme egenskaber kendetegnede den udlærte Knud Jeppesen, der



*Knud Jeppesen og sønnen Peder.*

1919 etablerede selvstændig virksomhed i Velling kirkeby. Lær-linge, der havde anlæg og god vilje, gik ud herfra som dygtige svende.

Knud Jeppesen var 1. gang gift 12. april 1918 i Tim kirke med Signe Knudsen, født 19. september 1891 i Kogsgårdhus, Tim, død 12. juli 1924. Forældre: Tømrer og karetmager Lorents Knudsen og hustru Ane Johanne Kristensen.

1. Peder Eriksen Jeppesen, født 1. september 1920, havde som dreng og ung pladser ved landbruget, drev en årrække lastvognsforretning, har været fabriksarbejder og langturschauffør, gift 11. oktober 1958 i Velling kirke med Inga Johanne Kristensen, født 10. februar 1929.

Forældre: Ingvard Kristensen og hustru Kirstine. Gennem en årrække har Inga været ansat på Velling Alderdomshjem.

Adresse: Velling Kirkeby 4, 6950 Ringkøbing.

a. Preben Jeppesen, født 6. marts 1960, udlært og ansat hos bilfirmaet N. N. Møller & Søn A/S, Ringkøbing, nu vognmandschauffør, Hvide Sande.



*Ester Jeppesen og sønnesønnen Preben.*

- b. Knud Erik Jeppesen, født 4. august 1966, lærling hos tømrermester Carl Aage Jensen, Velling.

Knud Jeppesen (H) gift 2. gang 12. oktober 1926 i Velling kirke med Lydia Lydersen, født 2. august 1899 i Vesttarp, Velling, død 2. oktober 1930. Forældre: Gårdmand Søren Lydersen og hustru Abelone Nielsen.

2. Søren Lydersen Jeppesen, født 28. januar 1929, død 3. juli 1929.

Knud Jeppesen (H) gift 3. gang 19. april 1932 i Nr. Bork kirke med Doris Ester Bloch, født 22. august 1902 i Nr. Bork. Forældre: Savmøller Ole Peder Olesen og hustru Heda Dagmar Bloch.

Som bygningskyndig påtog Knud Jeppesen sig hverv som vurderingsmand for Husmandsbrandkassen og Husmandskreditforeningen, et ønskværdigt supplement til indtjeningen i 1930'ernes erhvervskrise. – Knud Jeppesens to første hustruer og sønnen Søren var revet bort af tuberkulosen. Omkr. 1935 rantes Knud Jeppesen af samme sygdom, så håndværket måtte opgives. Der



*Børnene Betty, Leif og Kurt Jeppesen.*

fulgte en række svære år, med periodiske sanatorie- og sygehusophold. Under hans sygdom tog Ester en frisøruddannelse for at opretholde økonomien.

Ester Jeppesens adresse: Velling Kirkeby 10, 6950 Ringkøbing.

3. Leif Bloch Jeppesen, født 30. december 1934, har været lastvognschauffør, nu specialarbejder.

Adresse: Velling Kirkeby 10, 6950 Ringkøbing.

4. Betty Dagmar Bloch Jeppesen, født 23. april 1940, damefrisør, gift 27. januar 1962 i Velling kirke med Martin Frede Galsgaard, født 27. januar 1939 i Hvingel, Hee. Forældre: Gårdejer Harald Galsgaard og hustru Marie Kristine Agnete Lysgaard. Frede Galsgaard udlært hos maskinsmed Jens Stadil Toft, Velling, ansat hos Vestjydsk Mejeriservice, Tarm, nu fast arbejdssted Arinco, Videbæk.

Adresse: Rydbjergvej 7, Velling, 6950 Ringkøbing.

- a. Flemming Bloch Galsgaard, født 1. januar 1963, udlært tømrer hos Carl Aage Jensen, Velling.
- b. Inge Bloch Galsgaard, født 21. marts 1967.





*Knud Hansen.*



*Maren Hansen.*

5. Kurt Bloch Jeppesen, født 10. juni 1944, gift 10. juni 1968 i Fjerritslev kirke med Else Løystrup, født 5. marts 1945 i Vildsund. Forældre: Sømand Niels Jensen Løystrup og hustru Anna Katrine.

Kurt Bloch Jeppesen udlært typograf i A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing, arbejdet i faget i Fjerritslev og Vejen, sidstn. sted en tid på kartonnagefabrik, nu lærer Esbjerg højskole, arbejdsmiljøkurser.

Else Løystrup butiksudd., haft osteforretning, Fjerritslev, ansat som regnskabsfører, Askov Brugs og Phønix, Vejen.

Adresse: Høgevej 2, 6600 Vejen.

- a. Bo Løystrup Jeppesen, født 14. februar 1969.
- b. Morten Løystrup Jeppesen, født 7. april 1970.
- c. Peder Løystrup Jeppesen, født 25. september 1982.



*Inger Ane og Niels Peter Jeppesen og børnene, bagest fra venstre: Anna, Karen og Jutta; foran fra venstre: Johanne, Hans Chr. og Irene.*

## Efterslægten IV

IV *Niels Peter Jeppesen*, født 20. august 1847 i Sanddal, død 18. oktober 1926, gift 1. gang 25. april 1873 med Karen Pedersen, født 23. oktober 1852 i Færgegård, Hee, død 10. marts 1894. Forældre: Gårdmand Peder Lauridsen og hustru.

Niels Peter Jeppesen blev tømrer og snedker, gennem en meget lang årrække med selvstændig virksomhed i Hee. Gennem lang tid ses han ved siden heraf at have haft mindre landbrug. 1874 kaldes han snedker, med bopæl Kirkhusene, Hee, 1890 snedker og husmand, boende Bredemærsk; formentlig et mindre brug i nærheden af gården af dette navn. Frem gennem 1890'erne ejede Niels Peter Jeppesen et mindre landbrug, udstykket fra præstegården. Vel omkr. 1900 etablerede han sig øst for banen, overfor holdepladsen, byggede her beboelse og værkstedsbygning; byggede tillige en mølle til drivkraft, vel specielt som savmølle. Omkr. 1908, da sønnen Jeppe Jeppesen overtog håndværksvirksomheden, byggede N. P. Jeppesen nord for Hovervejen ejendommen »Veronika« med tilhørende værksted.

A. Johan Peder Jeppesen, tømrer og snedker, født 24. august 1873, død 1. april 1938, gift 15. oktober 1901 i Hee kirke med Bodil Marie Andersen, født 3. juni 1877 i Testrup sogn, Ålestrup, død 11. april 1968 i Århus. Forældre: Indsiddet Jens Andersen og hustru Maren Christensen.

Ægteparret bosatte sig i Sjelle, Østjylland, hvor Johan Peder Jeppesen drev selvstændig håndværksvirksomhed. Ægtefællerne ligger begravet på Sjelle kirkegård.

1. Jens Richardt Jeppesen, tømrer- og snedkermester, Århus, død 1977.
2. Carl Emil Jeppesen, tømrer og snedker, død 31. oktober 1943.
  - a. En datter, død.
  - b. En søn, udvandret til Australien.



*Marie og Johan Peder Jeppesen, døtrene Helga og Ellen samt to af sønnerne og en svigerdatter.*

3. Svend Jeppesen, tømrer og snedker, død 31. oktober 1943.
  - a. Finn Jeppesen, ingeniør.  
Adresse: Solsortevej 6, 8382 Hinnerup.
4. Helga Jeppesen, født 1. november 1907, død 27. april 1935.
5. Bent William Jeppesen, tømrer- og snedkermester, Sjelle, født 1912, død 1978. Gift 1937 med Elna Nielsen, født 1918 i Sjelle. Forældre: Gårdejer A. Nielsen og hustru.  
Adresse: Skolebakken 18 I tv., 8464 Galten.
  - a. Henning Sanddal Jeppesen, tømrer, konstruktør.  
Adresse: Vårgyvelvej 8, 8462 Harlev J.
  - b. Vagn Sanddal Jeppesen, tømrer, ingeniør ved Århus kommune.  
Adresse: Tranebærkæret 9, 8220 Brabrand.
  - c. Lis Sanddal Jeppesen, lærer ved Galten skolevæsen, gift med G. Kallesøe Pedersen, gårdejer og slagter.  
Adresse: Høvervej 11, 8464 Galten.
6. Ellen Jeppesen, gift Danielsen, enke.  
Adresse: Stellavej, 2610 Rødovre.



*Sølvbrudeparret Maren og Jeppe Jeppesen og børnene. Bagest fra venstre: Thorkild, Harald, Sigurd, Karen, Arne, Erling og Alfred. Foran fra venstre: Frode, Anna og Ejnar.*

Carl Emil og Svend Jeppesen, tillige med 6 andre bygningshåndværkere, en gartner og en marketenderske, mistede livet ved en bombesprængning under 2. verdenskrig. Deres navne står under denne indskrift på en mindeplade på Århus Universitet:

HER DRÆBTES DEN 31. OKTOBER 1943  
VED DET ENGELSKES FLYVERANGREB  
PAA DE AF TYSKERNE BESATTE KOLLEGER  
FØLGENDE DANSKE HAANDVÆRKERE  
DER ARBEJDEDE VED DENNE BYGNINGS OPFØRELSE.

Carl Emil og Svend Jeppesen var gift med to søstre, døtre af skræddermester Lauridsen og hustru, Sjelle.

B. Jeppe Jeppesen, født 4. november 1874, død 27. november 1962, gift 15. oktober 1901 i Hee kirke med Maren Andersen, født 11. november 1880 i Hvingel, Hee, død 12. januar 1942. Forældre: Gårdmand Peder Andersen og hustru Marie Catrine Iversen.

Jeppe Jeppesen holdt bryllup med sin tilkommende samme dag og sted som broderen Johan Peder med sin.

Også Jeppe Jeppesen blev tømrer og snedker, udlært hjemme. Etablerede sig selvstændigt i Hundslund, Stenstrup på Fyn, overtog faderens virksomhed i Hee 1908. Han efterfulgte faderen også som maskinsynsmand i Hee, og siden virkede også sønnen Thor-kild Jeppesen som sådan, indtil lovændring centraliserede dette tilsyn. 1921-29 sad Jeppe Jeppesen i Hee sogneråd.

1. Karen Laurence Jeppesen, født 10. august 1902 i Stenstrup, tog som 23-årig plads som pige i huset i København, stod siden i forretning derovre, gift 20. august 1949 i København med Axel Steffensen, lagerekspedient, født 1892 i København, død 20. februar 1965.

Adresse: Australiensvej 7 I, 2100 København Ø.

2. Harald Bernhardt Jeppesen, født 30. oktober 1903 i Stenstrup, død 1980, gift med Valborg, født i Outrup ved Varde.

Harald Bernhardt Jeppesen udlært som tømrer og snedker hjemme, arbejdede en lang årrække som svend i Århus.

Adresse: Thorsvej 35, 8230 Åbyhøj.

a. Hugo Jeppesen, tømrer, gift, var 1-2 år i Australien. Bosat ved Århus.

3. Sigurd Sandal Jeppesen, født 25. juni 1905 i Stenstrup, gift 15. januar 1933 i Ringkøbing med Ragnhild Elisabeth Margrethe Schultz, født 22. april 1909 i Ringkøbing, død 14. april 1981. Forældre: Sofus Schultz og hustru Amalie.

Sigurd Sandal Jeppesen blev udlært tømrer og snedker hjemme, arbejdede som svend; i 1930'ernes kriseår var det svært at have stadigt arbejde. Blev af sygdom tvunget til forholdsvis tidligt at opgive arbejdet.

Adresse: Bildtsvej 6, 6950 Ringkøbing.

a. Ruth Sandal Jeppesen, født 17. marts 1934, gift med Jørgen Pedersen, ingeniør.

Adresse: Miravej 15, 8240 Risskov.



*Sommerdag i Hee, besøg fra Outrup. Forrest fra venstre: Jeppe Jeppesen, Christian, Hans Chr., Jutta, Sigurd og Jens (?). Bagved fra venstre: Maren Jeppesen, Harald, Anna, Dora, Johanne og Irene (?).*

- b. Svend Sandal Jeppesen, født 15. maj 1936, gift med Henny Olsen.  
Adresse: Frøjkvej 3, 7400 Herning.
  - c. Gunnar Sandal Jeppesen, født 15. maj 1936.  
Adresse: Fårtofte 110, 7700 Thisted.
  - d. Inge Sandal Jeppesen, født 15. maj 1936, gift med Vagn Uldbæk Nielsen, født i Sandet. Forældre: Førstelærer Aage Rudolf Nielsen og hustru Karen Uldbæk Poulsen.  
Adresse: Videbæk Isenkram, Bredgade 44, 6920 Videbæk.
  - e. Ulla Sandal Jeppesen, født 22. juli 1944, gift med Niels Thane Nielsen.  
Adresse: Bækparken 21, 4622 Haudrup.
4. Erling Villiam Jeppesen, født 3. november 1906 i Stenstrup, gift 2. april 1930 i No kirke med Karen Petra Henriksen, født 1. januar 1912 i Sdr. Felding, død 26. august 1976. Forældre: Gårdejer Martinus Henriksen og hustru Bodil Margrethe. Erling V. Jeppesen udlært i murerfaget hos morbroderen murermester Niels Andersen, No st., sidste læreår dog hos murermester Thv. Jensen, Kloster, Holmsland, arbejdede siden sammen med Niels Andersen, selvstændig murerforretning i Heager, No, 1940. Blandt større byggearbejder var No skole 1952-53.  
Adresse: Holstebrovej 47, Heager, 6950 Ringkøbing.
- a. Alice Jeppesen, sygeplejerske, født 22. september 1931 i Heager, No, død 1978, gift 14. juli 1956 i No kirke med Hans Peter Nyborg, bogtrykker, født 21. juni 1932 i Holstebro, død 1972. Forældre: Arbejdsmand Kresten Jensen Nyborg og hustru Anine Lovise Larsen.  
Ægteparret havde været bosat i Odense, København og Roskilde, som enke boede Alice Nyborg i Herning.
    - 1) Lise Nyborg, handelsudd., ansat Kreditforeningen Danmark, Herning.  
Adresse: Herregårdsparken 5, 7400 Herning.
  - b. Valborg Jeppesen, kontorass., født 3. juli 1937 i Heager, No, gift 4. oktober 1958 i No kirke med Børge Guldbach Hansen, speditørass., født 12. juni 1936 i Herning, død.



Forældre: Fabrikarbejder Harald Karl Hansen og hustru Minna Louise Dahl.

Adresse: Brorsonsvej 21, 7400 Herning.

- 1) Jeppe Guldbech Hansen, født 11. august 1963.
- 2) Gitte Guldbech Hansen, død 18 år gl. ved trafikulykke.

- c. Henny Margrethe Jeppesen, født 10. marts 1939 i Heager, No, gift 12. april 1963 i No kirke med Karl Gunnar Vestergaard, født 10. november 1939 i Hemmet. Forældre: Gårdejer Jens Frederik Christensen Vestergaard og hustru Magdalene Petersen.

Henny Margrethe Jeppesen har som ung pige arbejdet på systue i Herning og Århus. Ægteparret har nu mandens fødegård, der drives med stort kvæghold i løsdriftstald.

Adresse: Skuldbølvej 4, 6893 Hemmet.

- 1) Mette Vestergaard, født 6. august 1963.
- 2) Torben Vestergaard, født 26. marts 1965.
- 3) Ulla Vestergaard, født 30. september 1966.

- d. Jørn Jeppesen, født 23. marts 1954 i Heager, No. Udlært i murerfaget hjemme, svendebrev 1974.

5. Arne Viktor Jeppesen, født 21. november 1907 i Stenstrup, gift 8. februar 1931 med Jutta Madsen, damefrisør, født 19. maj 1907 i Røgind, No. Forældre: Husmand Jens Peder Madsen og hustru Dorthea.

Arne Viktor Jeppesen faguddannet hjemme, startede 1. maj 1934 tømmerforretning i Middelfart, drev denne frem til 1. januar 1975, da en søn overtog samme.

Adresse: Østre Hougvej 34, 5500 Middelfart.

- a. Ketty Jeppesen, født 24. juni 1931, gift 25. april 1954 med Ole Bjørn Eriksen, forretningsindehaver (papirreklame).

Adresse: Tved, 6000 Kolding.

- 1) Trine Bjørn Eriksen, født 28. august 1956.
- 2) Lisbeth Bjørn Eriksen, født 9. november 1957.

- b. Bent Jeppesen, født 2. februar 1933, tømremester, overtog sin fars forretning 1. januar 1975, gift med Isa Christensen, Middelfart. Adresse: Østre Hougvej 22, 5500 Middelfart.

- 1) Klaus Jeppe Jeppesen, født 21. september 1956.
  - 2) Ulla Jeppesen, født 23. januar 1958.
  - 3) Lars Jeppe Jeppesen, født 3. juni 1960.
  - 4) Søren Jeppe Jeppesen, født 27. juli 1963.
  - 5) Hanne Jeppesen, født 21. september 1968.
- c. Frede Jeppesen, tømrer, teknikumingeniør, født 23. september 1939, gift 17. august 1963 med Edel Dyg, Middelfart.
- 1) Bibi Dyg Jeppesen, født 11. oktober 1964.
  - 2) Jesper Dyg Jeppesen, født 20. februar 1966.
  - 3) Rikke Dyg Jeppesen, født 31. juli 1974.
- d. Palle Jeppesen, tømrer, teknikumingeniør, født 3. juli 1943, gift 27. marts 1965 med Ingelise Andersen, Middelfart.
- 1) Lotte Jeppesen, født 22. juli 1965.
  - 2) Dorte Jeppesen, født 2. maj 1967.
  - 3) Helle Jeppesen, født 5. juni 1974.
- e. Knud Jeppesen, tømrer, teknikumingeniør, født 12. november 1944, gift 17. maj 1969 med Birte Larsen, Svendborg.
- 1) Thomas Jeppesen, født 26. juni 1970.
  - 2) Mette Jeppesen, født 2. maj 1973.
  - 3) Anders Jeppesen, født 10. maj 1978.
6. Thorkild Jeppesen, født 8. marts 1910 i Hee, gift 1. juli 1934 i Hee kirke med Meta Mortensen, født 8. september 1909 i Ejstrup, Hee. Forældre: Gårdmand Ole Christian Mortensen og hustru Else Marie Kirstine Nielsen.  
Th. Jeppesen udlært som tømrer og snedker hos sin far, overtog 1944 forretningen efter denne.  
Adresse: Østbanevej 9, Hee, 6950 Ringkøbing.
- a. Tove Jeppesen, født 24. august 1934, gift i Hee kirke 3. marts 1956 med Arnfred Kragelund Thorsen, født i Skjern.  
Tove Jeppesen stod i bagerbutik i Hee, var pige i huset hjemme, på tilskærerskole, Ulfborg, syede 2 år hos Hertz, Ringkøbing, senere, efter giftermålet, i Vejle, en del senere

igen, i alt 5 år, i Kolding, nu apotekermedhjælper, deltid.

Adresse: A. M. G. Friis Vej 8 B, 6000 Kolding.

- 1) Per Thorsen, født 6. september 1956 i Vejle, døbt i Hee kirke, gift 5. september 1981 med Ester Andersen, Kolding.
    - a) Miek Thorsen, født 6. juli 1978.
    - b) Danny Thorsen, født 30. april 1981.
  - 2) Lisbeth Thorsen, født 22. april 1959 i Korsør, samlever med Torben Borg Pedersen, Kolding.
    - a) Martin Borg Pedersen, født 18. juni 1980.
- b. Ena Jeppesen, født 29. maj 1939, gift 25. marts 1964 i Hee kirke med Henning Stampe Sandgrav, født 15. januar 1932 i Ny Sogn. Forældre: Gårdejer Niels Madsen Sandgrav og hustru Dagny Stampe.  
Ena Jeppesen 1956-59 ansat hos L. M. Erichssons Telefonfabrik, Katrineholm, Sverige, 1 år buffist, Storebæltsoverfarten, fra 1. november 1960 sygehjælperudd., Ringkøbing, 1968 ansat i Ringkøbing Plejehjem.  
Henning S. Sandgrav ved landbruget forskellige steder i Vestjylland, til 27-års alderen, afbrudt af militærtjeneste, Viborg, Tyskland (½ år) og Århus, 1959 chauffør, 1. april 1960 købt lastvognsforretning, Hee st.  
Adresse: Høvervej 67, Bratbjerg Mark, Hee, 6950 Ringkøbing.
- 1) Lars Sandgrav, født 10. december 1964. 10 kl. Lægård ungdomsskole.
  - 2) Niels Sandgrav, født 22. juni 1969.
  - 3) Bjarne Sandgrav, født 3. april 1975.
- c. Birgit Jeppesen, født 9. september 1940, gift 16. januar 1965 i Hee kirke med Vagn Nørgaard Kristensen, født 11. maj 1934 i Hover (v. Ringkøbing). Forældre: Husmand Magnus Andreas Kristensen og hustru Kirsten Marie Nørgaard.  
Birgit Jeppesen elev Brejninggård Efterskole sommer 1956, Ulfborg Tilskærerskole 1957, fabrikssyerske, Herning, 2 år, 1961 Ollerup gymnastikhøjskole, ledet gymnastik ca. 15 år, selv aktiv gymnast. Hos Hertz, Ringkøbing, 4 år.



*Meta og Th. Jeppesen med børnebørn. Øverst fra venstre: Lisbeth, Merete, Tina, Stig, Niels, Kenneth, Lars og Per. – Nederst fra venstre: Camille, Kristine, Nichole, Bettina, Bjarne og Gudmund.*

Vagn Nørgaard Kristensen fik tidligt sommertjeneste, gik desårsag i forskellige skoler, bl.a. hos lærerne Borup, Højmosse, Brejning, og Bakken Hansen, Hover, 1949 i murerlære hos Erling Jeppesen, No, soldat Jyske Ingeniørregiment Randers, Vejle, Itzehoe, i alt 16 mdr. Med afbrydelser 1956-61 svend hos Erling Jeppesen, ophold på håndværkerskole, i Ollerup 2 år, Hadsten ½ år samt vinter Ollerup gymnastikhøjskole, med på skolens gymnastikhold 1959-64 i Europa, samt 3 mdr. i Amerika, selvstændig muremester 1961, fra 1962 i kompagni med broderen Børge N. Kristensen. Brødrene 1981 erhvervet virksomhed under firmanavn N. Skyttes Eftf. A/s, Ringkøbing Cementvarefabrik, Herningvej 47.

Privatadresse: Birgit og Vagn Kristensen, Hugborgvej 14, 6950 Ringkøbing.

- 1) Tina Kristensen, født 27. marts 1966 i Ringkøbing.
- 2) Kenneth Kristensen, født 17. august 1968 i Ringkøbing.

- 3) Stig Kristensen, født 15. december 1969, død 11. juni 1970.
  - 4) Stig Kristensen, født 19. maj 1971 i Ringkøbing.
  - 5) Gudmund Kristensen, født 16. september 1975 i Rindum.
- d. Ole Jeppesen, født 31. marts 1943, gift 4. oktober 1969 i Rindum kirke med Anna Ramskov Andersen, født 13. februar 1947 i Rindum. Forældre: Gårdejer Kristian Ramskov Andersen og hustru Asta, f. Kjærgaard.  
Ole Jeppesen udlært hjemme som tømrer og bygnings-snedker, som svend arbejdet i Ringkøbing og Grindsted, soldat 16 mdr., Ålborg, Helsingør, kursus Den frie Me-sterskole, Sønderborg, halvpert i sin fart forretning 1970, fuld overtagelse 1979.  
Anna Ramskov Andersen butiksudd. Hee Brugs, var siden i Skjern og Karup Brugs, elev Gerlev gymnastikhøjskole, har halvdags kontorplads, Ringkøbing Amtskommune.  
Adresse: Østbanevej 5, Hee, 6950 Ringkøbing.
- 1) Merete Ramskov Jeppesen, født 23. juli 1972.
  - 2) Christine Ramskov Jeppesen, født 3. maj 1976.
  - 3) Jeppe Ramskov Jeppesen, født 30. december 1980.
- e. Helle Jeppesen, født 7. juni 1944, gift 12. september 1970 i Hee kirke med Christian Bech Astrup, født 17. september 1947 i Ringkøbing. Forældre: Handelsmand Jens Astrup og hustru Bodil Nielsen.  
Helle Jeppesen stod i bagerforretning i Hee, var elev Brejninggård Efterskole sommer 1959, arbejdede sommer 1962 på hotel i Øster-Marie, Bornholm, 4 år på kontor, Ringkøbing Jernbanestation, hos bogtrykker Svend Aage Jacobsen, Ringkøbing, 2½ år, fra 1973 på deltid hos Syge-sikringen Ringkøbing Amt.  
Christian Bech Astrup efter mellemskolen 4 år lagerlærling hos N. N. Møller & Søn A/S, Ringkøbing, fortsatte smsts. til militærtjeneste, 1 år ved Flyvevåbnet, Kølvrå, Karup, elev Herning højskole, kortvarigt lagermand i Viborg, igen

hos N. N. Møller, Skjern afd., 3 år, tilbage i Ringkøbing ansat hos installatør Jens Byskov, butiksafd.

Adresse: Meldskiftet 18 A, 6950 Ringkøbing.

1) Bettina Astrup, født 12. januar 1968.

- f. Gudny Jeppesen, født 10. april 1951, gift 20. juni 1975 på Esbjerg rådhus med Jens Erik Sørensen, født 11. januar 1947 i Ølstrup. Forældre: Handelsmand Sigvald Sørensen og hustru Hanne Cathrine Nissen.

Gudny Jeppesen 3 års læretid i butiksfag hos Nygård Sko, Ringkøbing, handels- og kontoreksamen, kassedame i supermarked, København, 1970-73 kasserer, Den danske Landmandsbank, Hulgårds afd., Kbh., i do.s afd. i Esbjerg 2½ år, nu kommunal dagplejemor.

Jens Erik Sørensen 7 år i Ringkøbing skole, 1 år bud, 1 år arbejdsdreng, Nordsøværftet, Ringkøbing, i lære 4 1/3 år smsts., svend fra 1. august 1967, værnepligt ved Søværnet, Auderød, sejlet med fregatten Peder Skram, derefter (med afbrydelser som rejsemonfør, Vølund, Esbjerg – reparatør, BP oliiefyr, Ringkøbing) igen Nordsøværftet.

Adresse: Skovvej 5, Hee, 6950 Ringkøbing.

1) Camilla Sørensen, født 22. april 1975.

2) Nichole Sørensen, født 26. april 1978.

3) Sabine Sørensen, født 2. juni 1982.

- g. Jytte Jeppesen, født 17. april 1956, har arbejdet 4 år i Kongevejens Børnehaven, for evnesvage, Skjern, siden ansat fabrikken Soda Stream, Ringkøbing.

Adresse: Østbanevej 9, Hee, 6950 Ringkøbing.

7. Alfred Jeppesen, født 28. november 1911 i Hee, gift 8. juni 1941 i Ulfborg kirke med Anna Thorup, født 6. januar 1916 i Ulfborg. Alfred Jeppesen udlært som tømrer og snedker hjemme, fra 1946 arbejdet ved faget i virksomhed i Ryomgård.

Adresse: Skovvej 46, 8550 Ryomgård.

- a. Edel Thorup Jeppesen, født 1. november 1942 i Hee, har været syerske og arbejdet i forretning, gift 28. marts 1963 med Kurt Nielsen, disponent. Adresse: Græsvang 71, Tilst.

- 1) Helle Jytte Nielsen, født 9. januar 1965.
  - 2) Mette Lone Nielsen, født 13. februar 1967.
  - 3) Dorte Lykke Nielsen, født 2. februar 1973.
- b. Børge Thorup Jeppesen, født 21. februar 1947 i Ryomgård, repræsentant i kontorartikler. Bosat i Pindstrup by.
- c. Henning Thorup Jeppesen, født 11. april 1951 i Ryomgård, gift 10. juni 1978 med Inger Sørensen. Ægtefællerne 1983 separerede.  
Henning Thorup Jeppesen cand. scient, Århus Universitet, EDB-mand.  
Adresse: Dalbovej 2, 8210 Århus V.
- 1) Kristian Jeppesen, født 22. august 1978.
- c. Carsten Thorup Jeppesen, født 6. januar 1953 i Ryomgård, arbejder, gift med Inge Gran.  
Adresse: Skovbakken 33, 8550 Ryomgård.
- 1) Christine Jeppesen, født 28. november 1981.
8. Ejnar Jeppesen, født 22. juli 1913, gift 26. juli 1942 i Hee kirke med Kristense Kristine Vestergaard, født 13. februar 1919 i Sønderkjær, Hee. Forældre: Gårdejer Anton Marius Kristensen Vestergaard og hustru Ane Kirstine Nielsen.  
Ejnar Jeppesen arbejdede som svend dels hjemme, dels hos forskellige mestre, bl.a. hos sin onkel Lorentz Munk, Bornholm, var en vinter på Haslev og 2 vintre på Ollerup håndværkerskole, 1942 købt tømmer- og bygningssnedkerforretning i Lunderskov, har som regel beskæftiget 1-2 lærlinge og 3-4 svende.  
Adresse: Storegade 16, 6640 Lunderskov.
- a. Niels Jeppesen, født 21. september 1944, realeks., udlært hjemme som tømmer og snedker, sideløbende 2 konstruktørkl., Kolding, 1967 eksamen fra Ingeniørskolen, Horsens, efter aftjent værnepligt ansat i entreprenørfirma C. G. Jensen A/s, Århus, gift 25. marts 1975 i Skagen med Eva Lillelund Henriksen, sygehjælper. Bosat i Århus.
- 1) Helle Jeppesen, født 14. september 1972.
  - 2) Michael Jeppesen, født 9. marts 1976.
- b. Ellen Jeppesen, født 29. marts 1948, student Kolding 1968, 1 år i USA, som ung pige i huset, i England 9 mdr. som

medhjælper på kostskole, lærereks. fra Th. Langs seminarium, Silkeborg, gift 17. maj 1975 med Anders Harbo, lærer. Begge en årrække lærere ved EFG-skole Holstebro, fra skolens start 1974, nu lærere ved tilsv. skole, Risskov. Bosat i Århus (Risskov).

1) Ane Sofie Harbo, født 19. august 1975.

2) Kristian Harbo, født 2. april 1978.

c. Jeppe Sandal Jeppesen, født 1. september 1952, realeks., udlært tømrer og snedker hjemme, byggeteknisk eksamen, 1978 rejst til Florida, USA, ansat der i møbelimportfirma, der drives af en dansker, gift med Natalie Eager, født i England.

d. Inge Sandal Jeppesen, født 21. januar 1956, realeks., HF-eksamen, Vejle, plads i huset i Oslo, senere forskelligt arbejde, stud.med., Københavns Universitet, samlever med Viggo Kirkegaard, cand.jur., ansat i Den sociale Ankestyrelse, København. Bosat i København.

1) Anne Kirkegaard Jeppesen, født 27. august 1981.

9. Frode Jeppesen, født 27. juni 1915, gift 1947 i Dalum kirke med Karen Margrethe Thellesen, født 14. februar 1917 i Rindum. Forældre: Gårdejer Peder Thellesen og hustru.

Frode Jeppesen udlært som tømrer hjemme 1935, marine-soldat i København 1936, eksamen som husbygningsingeniør fra Odense Husbygningsteknikum 1945. Projekterende ingeniør v. rådg. ingeniørvirksomhed (byggningsinstallationer).

Karen Margrethe Thellesen gik i skole og blev konfirmeret i Hee, var elev på Hadsten Husholdningsskole.

Adresse: Prins Aages Allé 6, 5250 Odense SV.

a. Peter Sandal Jeppesen, født 29. april 1948 i Odense, døbt og konfirmeret i Dalum kirke, student 1967, Skt. Knuds gymnasium, Odense, 1974 cand.oecon. (driftsøkonomi) Århus Universitet, 1979 eksamen som statsautoriseret revisor, virker som sådan.

Adresse: Holluf Pile, Hjulets Kvarter 255, Odense.



10. Anna Magdalene Jeppesen, født 25. november 1919, gift 30. juni 1940 i Hee kirke med Bent Alfred Larsen, slagtermester i Middelfart, født 29. januar 1918 i Middelfart by. Forældre: Avlsbruger Valdemar Larsen og hustru Laura Marie Hansen. Adresse: Hyllehøj, Assensvej 186, 5500 Middelfart.
- a. Helga Larsen, født 22. maj 1941 i Vandel, gift Hansen. Ægteskabet opløst.
  - b. Erik Larsen, født 23. juli 1944 i Båring, Asperup, gift 25. marts 1963 med Anna Marie Jeppesen, født 10. oktober 1944.
    - 1) Sten Aage Larsen, født 3. maj 1963.
    - 2) Dorte Larsen, født 28. februar 1972.
  - c. Leif Valdemar Larsen, født 1. september 1950 i Middelfart.
  - d. Mogens Larsen, født 16. marts 1954 i Middelfart, samlever med Marianne Skov, født 22. august 1956.
    - 1) Pia Skov Larsen, født 12. august 1980.
    - 2) Kim Skov Larsen, født 12. august 1980.
    - 3) Michael Skov Larsen, født 12. august 1980.  
Trillingerne blev 16. november 1980 døbt i Kauslunde kirke.
- C. Ane Jeppesen, født 25. november 1876, hjemmedøbt af faderen, død samme dato.
- E. Anton Jeppesen, født 8. juli 1879, hjemmedøbt af faderen, død samme år.
- F. Et dødfødt drengbarn, 13. marts 1881.
- G. Anna Jeppesen, født 17. september 1887, død i København, gift 20. februar 1920 i Hee kirke med Christen Christiansen, lagerforvalter i København, født 27. april 1879 i Slaglille, død i København. Forældre: Indsidders Jens Christiansen og hustru Ane Kristiane Frederiksen.
1. Karen Kristine Christiansen, født 9. januar 1921, har omkr. 40 år haft ansættelse i Civilforsvarsstyrelsen.  
Adresse: Borups Allé 241 II tv., 2400 København NV.
  2. Anna Lise Christiansen, født 27. august 1926, død 45 år gl.



*Anna og Chr. Christiansen og børnene Karen og Anna Lise.*

H. Et dødfødt drengbarn, 23. marts 1890.

I. Et dødfødt pigebarn, 15. december 1890.

J. Christen Jeppesen, født 25. oktober 1892, død 16. marts 1893.

Niels Peter Jeppesen (IV) gift 2. gang 4. februar 1896 med Inger Ane Jeppesen, født 19. maj 1868, død 15. august 1925. Forældre: Gårdmand Hans Christian Jeppesen og hustru Johanne Kirstine Christensen, Pølsmark, Tim.

K. Karen Jeppesen, født 17. maj 1896, død 31. august 1979, gift 27. december 1922 i Hee kirke med Christian Marius Nielsen, født 6. juni 1895 i Klokkeholm, Hellevad sogn, Vendsyssel, død 1. november 1969. Forældre: Gårdmand Niels Christian Nielsen og hustru Mette Marie Kirstine Pedersen.

Før brylluppet var Christian Marius Nielsen tjenestekarl i fangekolonien »Lyng« (Ringkøbing amt). Bosat i Outrup, nordvest for Varde, bestyrede Karen en årrække Højskolehjemmet smsts., mens manden var handelsmand. En tid var ægteparret gårdmandsfolk.

1. Inger Ane Nielsen, født 23. juni 1926 i Outrup, gift med Knud Jensen, brugsuddeler, født 9. september 1924 i Henne.  
Adresse: Lyhnevej 49, Strellev, 6870 Ølgod.
    - a. Erik Jensen, født 23. september 1952.
    - b. Christian Jensen, født 21. september 1956.
  2. Palle Mølgård Nielsen, el-installatør, født 29. maj 1930 i Outrup, gift med Christa Constance Sørensen, født 28. oktober 1936 i Outrup.  
Adresse: Storegade 30, 6855 Outrup.
    - a. Kim Mølgård Nielsen, født 15. september 1961.
    - b. Per Mølgård Nielsen, født 12. august 1965.
- L. Jutta Jeppesen, født 5. maj 1898, gift 22. marts 1927 i Hee kirke med Jens Visby Kjærgaard, matros, født 19. oktober 1895 i Hvidbjerg, Thy, død 1977. Forældre: Smed, husmand Niels Kjærgaard og hustru Helene Jensen.  
Ægteparret bosatte sig i Århus, hvor manden havde forskellig beskæftigelse.  
Adresse: Jutta Visby Kjærgaard, Bartsgade 6, 8200 Århus N.
  1. Niels Visby Kjærgaard, hustru tyskfødt, ægteparret bosat i Svejts.
  2. Irene Visby Kjærgaard, gift med arkitekt, bosat i Hørsholm.
  3. Lone Visby Kjærgaard, gift med bager, bosat i Århus.
- M. Hans Christian Jeppesen, født 27. oktober 1900, tømrer, arbejdede nogen tid i Outrup, gift med Elna, født i Køge. Ægteparret, der bosatte sig i Farum, er begge døde.
  1. Ole Jeppesen, ansat ved jordpersonellet, Kastrup lufthavn. Bosat i Farum.
- N. Johanne Jeppesen, født 17. februar 1903, gift med Lorentz Munk, tømrermester, Østermarie, Bornholm. Manden er død 1962, 59 år gammel. I ægteskabet to sønner, Jørgen og Asger Sandal Munk, tømrermestre, der viderefører virksomheden.  
Adresse: Johanne Munk, Godthåbsvej 7, 3751 Øster-Marie, Bornholm.



*Meta og Thorkild Jeppesen og børnene. Øverst fra venstre: Jytte, Helle, Birgit, Ena, Gudny. Nederst: Ole og Tove.*

- O. Louise Irene Jeppesen, født 5. april 1906, tjente som ung pige hos søsteren Karen i Højskolehjemmet i Outrup, gift Kirsholm Jensen og bosat i København. Manden, der var snedker, er død.  
 Adresse: Nordfeltvej 17 st.tv., 2700 Brønshøj.
1. Tove Kirsholm Jensen, gift med Willy Wingun, organist ved Hvidovre kirke. Bosat i Hvidovre.
- P. Theodora Jeppesen, født 25. april 1910, var ligeledes som ung pige i tjeneste i Højskolehjemmet i Outrup, gift 4. april 1938 i Outrup med Andreas Nielsen, født 12. juli 1910 i Ål. Parret bosat i Outrup, hvor Andreas Nielsen har drevet lastvognsforretning.  
 Adresse: Søndergade 22, 6855 Outrup.
1. Ebbe Sandal Nielsen, elektriker, født 20. juli 1939, gift med Birtha Lauridsen, født 3. maj 1942 i Debel, Outrup.  
 Adresse: Hennevej, 6855 Outrup.
    - a. Martin Sandal Nielsen, født 14. april 1962 i Outrup.
    - b. Jesper Sandal Nielsen, født 8. august 1966 i Outrup.
  2. Tonning Sandal Nielsen, tømrer, født 14. marts 1944, gift med Bodil Helene Thomsen, født 17. juli 1951 i Lunde.  
 Adresse: Gartnervænget 11, 6855 Outrup.

*Bagest fra venstre: Alfred, Meta, Thorkild, Anna (g.Larsen), Karen (g.Steffensen), Ejnar, Stense, Erling. Mellemst fra venstre: Arne, Frode, Valborg, Anna (g.Jeppesen). Foran: Jutta (g.Jeppesen), Bent Larsen.*



- a. Bettina Sandal Nielsen, født 15. april 1975 i Outrup.
- b. Christian Sandal Nielsen, født 8. februar 1980 i Outrup.
3. Birte Sandal Nielsen, født 17. oktober 1946, gift i Outrup med Ejvind Møller Villumsen, tankvognschauffør, født 22. marts 1944 i Outrup. Bosat i Sædding ved Esbjerg.
  - a. Allan Villumsen, født 4. oktober 1973.
  - b. Gitte Villumsen, født 19. juli 1975.
4. Else Sandal Nielsen, født 1. december 1948, gift i Outrup med Preben Jul Poulsen, telefonmontør, født 5. juli 1947 i Outrup. Bosat i Erritsø ved Fredericia.
  - a. Tommy Sandal Poulsen, født 22. maj 1973.
  - b. Sanne Sandal Poulsen, født 8. juli 1976.



*Hartvigge og Peder Erksen Jeppesen.*

## *Efterslægten V-VIII*

- V *Maren Jeppesen*, født i Sanddal 5. marts 1850, død 3. juli 1853.
- VI *Peder Eriksen Jeppesen*, født smsts. 17. december 1852, død 16. september 1853.
- VII *Peder Eriksen Jeppesen*, født 30. januar 1854 i Lybæk, No, død 6. marts 1914, gift 1882 med Hartvigge Hansen Hansgaard, født 5. september 1851 i Bandsby, Ny Sogn, død 19. november 1932. Forældre: Gårdmand Hans Christian Hansgaard og hustru Marie Ebbesdatter. Peder Eriksen Jeppesen overtog ved giftermålet sin afdøde faders lille ejendom på Voldbjerg Østermark, hvor stedmoderen sad enke. Ægteparret, der var barnløse, tog 1889 mandens da forældreløse brodersøn Knud Jeppesen (IV H) til sig. Ejendommen 1912 overdraget dennes halvbroder Jeppe Kristian Jeppesen (IV A). Peder E. Jeppesen og Hartvigge bosatte sig da ved Hee st. Peder Eriksen, som han kaldtes, fik her et kort otium, Hartvigge »faster Vigge« en lang enkestand, hvori hun virkede som hjemmesyerske, specialet var vistnok drengetøj. Ægteparret skal begge have været af stiltfærdig væremåde, velbegavede begge. I sin manddom var P. Eriksen med i plantningsarbejdet i  $\frac{1}{3}$  Sanddal Plantage, han kom i sognerådet; opstod der spektakel i nabolaget, var han den, der med myndighed kunne kalde til orden. Vigge havde en klar hukommelse og et fond af viden om slægtens og egnens forhold og livsvandel.
- VIII *Martin Jeppesen*, født 18. april 1857 i Lybæk, No, død 3. marts 1908, gift 1878 med Ane Marie Nielsen, født 20. december 1857 i Lybæk, No, død 25. juli 1945. Forældre: Husmand Niels Jensen og hustru Mette Marie Jakobsen.  
Martin Jeppesen blev tømrer. Ved giftermålet overtog ægteparret Ane Maries fødehjem. Udkommet af dette husmandssted supplere-



*Brudeparret Signe og Knud Jeppesen. Til venstre brudens forældre, med datter Maren (med spædbarnet) mellem sig; til højre: Kristian Jeppesen, Jens Hansen (pigen foran ubekendt), Hartvigge, Karen Susgaard, Marie Jeppesen og Peder Susgaard.*





*Ane Marie Jeppesen og børnene. Foran fra venstre: Rigmor, Marie, Ane Marie, Marcen, Elna og Johannes. Bagved fra venstre: Sine, Inger, Jeppé, Alfred og Otteúe.*

des så med håndværket. Martin Jeppesen havde flere folk i arbejde. Et af de større byggearbejder var ved genopførelse efter brand af avlsbygningerne på proprietærgården Voldbjerg 1907. Også Martin Jeppesen fik sæde i sognerådet. Efter hans tidlige død – svigerfaderen, der sad tilhuse som aftægtsmand gennem 30 år, overlevede Martin Jeppesen i 3 uger – sad så Ane Marie som enke ved ejendommen, som hun med nogle af børnene til hjælp drev frem til 1915, da en datter og svigersøn overtog. Derefter sad andre 30 år Ane Marie på aftægt i hjemmet.

A. Johanne Jeppesen, født 29. januar 1879. Der findes fra hendes hånd et meget smukt brev, stilet til hendes lærerinde fra skolen i No, Johanne Christensen (senere gift med Hans Bjerg, Nobjerg, No), hvori eleven Johanne udtrykker taknemlighed mod lærerinden Johanne, for hvad denne har givet hende i skolen. Brevet er dateret Århus 1897, da Johanne Jeppesen tjener hos en familie dør-erklærede fritænkere. Johanne Jeppesen blev elev på Ryslinge højskole, tjente vistnok også som pige der, men i hvert fald andetsteds på Fyn. Her blev hun ramt af meningitis og døde, 1902. Hun ligger begravet på Rynkeby kirkegård.

B. Mette Marie Jeppesen, født 29. juli 1880, død 9. januar 1959, gift i No kirke 24. november 1909 med Christian Christensen, født 24. december 1879 i Holstebro, død 16. juni 1968. Forældre: Snekker Jens Christian Christensen og hustru Kirstine Karen Marie Pedersen.

Mette Marie Jeppesen havde forskellige pladser, bl.a. hos lærerfamilie på Fyn.

Chr. Christensens opvækst og skolegang faldt i No, som tømrer og snedker udlært hos Martin Jeppesen. Ved faget under to ophold i USA, som 70-årig derovre på besøg hos slægt og venner. Ved giftermålet bosatte parret sig i Noby, hvor Chr. Christensen byggede og etablerede tømrer- og bygningsnedkervirksomhed. Efter afhændelse 1938 til sønnen Aksel Christensen arbejdede Chr. Christensen en årrække ved landbruget, som sønnen Aage Christensen købte i Lybæk, og hvortil forældrene flyttede med. Sidst boede ægteparret i hus ved No st.

1. Ester Christensen, født 13. juli 1910, hjemmedøbt, gift 3. september 1933 i No kirke med Kristen Lauritsen, født 24. februar 1910 i Skolegade 53, Silkeborg, døbt i Silkeborg kirke.



*Bagest til højre: Martin Jeppesen og Ane Marie, foran dem hendes fader, Niels Jensen. Til venstre: dems søn Laurids Nielsen og hustru.*



*Marie og Christen Christensen.*

Forældre: Træskomager Jakob Lauritsen og hustru Marie Sørine Petrine Jensen.

Ægteparret drev først en slagterforretning i Rindum, senere bosat i Hammerum, derefter gennem en lang årrække drevet en viktualieforretning i København; ved siden heraf påtog Ester sig forskelligt arbejde.

Adresse: Søndervigvej 66, 2720 Vanløse.

- a. Anny Lauritsen, født 10. marts 1937 i Hammerum, gift 29. januar 1959 i Skt. Jakobs kirke, København, med Kaj Leo Christensen, født 22. februar 1937 i København, søn af Kitty Pedersen.

Anny Lauritsen kontoruddannet, har været på Hovedbibliotekets kontor i København.

Kaj Leo Christensen speditøruddannet, nu eget toldklaringsfirma.

Adresse: Åparken 13, Brøndbyvester, 2800 Glostrup.

- 1) Tom Christensen, født 23. marts 1960, ansat Regnecentralen, København.

- b. Johnny Lauritsen, født 18. maj 1938 i Tjørnegade 7 A, Hellig Kors sogn, København N., døbt i Hellig Kors kirke, gift 28. september 1963 i Frederiksholm kirke, Kbh., med Hanne Lilian Weihrauch, født 6. marts 1945 i Skt. Markus sogn, Frederiksberg. Forældre: Jens Holger Assenius Weihrauch og hustru Ruth Viktoria Svensson.  
Johnny Lauritsen uddannet civiløkonom, har haft ansættelse i Regnecentralen, nu Privatbankens EDB-afd.  
Adresse: Hastbuen 147, 2750 Ballerup.
- 1) Berit Lauritsen, født 13. marts 1964 i Hellig Kors sogn, København.
  - 2) Søren Lauritsen, født 21. januar 1966 i Hellig Kors sogn, København.
2. Henry Christensen, født 2. januar 1912, gift 7. marts 1948 i Ny Sogn kirke med Christiane Christensen, født 1. januar 1910 i Ny Sogn, Holmsland. Forældre: Husmand Jens Peder Christensen og hustru Ane Marie Andersen.  
Henry Christensen tjente fra 7-års alderen 4 somre hos gårdmand Peder Christensen, Lybæk, No, fra konfirmationen helårligt hos dennes søn, gårdejer Johs. Christensen, Grønne, Tim – omtrent uafbrudt til 30-års alderen.  
Christiane Christensen var som ung dels hjemme under sin fars sygdom, dels ude; var husbestyrerinde flere steder. Parret overtog 1948 Smedegård, Vesttarp, Velling.  
Adresse: Rødebro 5, Velling, 6950 Ringkøbing.
3. Aksel Christensen, født 10. juli 1913, gift 11. oktober 1936 i Lønborg kirke med Maria Cathrine Pedersen, født 23. februar 1912 i Lønborg by, død 23. januar 1983. Forældre: Murer Laurids Pedersen og hustru Ane Bolette Jensen.  
Aksel Christensen udlært hjemme 1931 som tømrer og bygningsnedker, arbejdede omkr. 1935 ca. 1½ år hos tømrermester, Lønborg, drev derefter et par år selvstændig virksomhed i Tim. Overtog 1938 faderens virksomhed.  
Maria havde i ungdomstiden forskellige pladser.  
Adresse: No Bygade 2, 6950 Ringkøbing.
- a. Gunhild Christensen, født 19. april 1940, gift 10. december 1966 i Ringkøbing med Ejnar Marienlund Nielsen, født 31.

december 1937 i Roslev. Forældre: Uddeler Oskar Evald Nielsen og hustru Erna Marienlund Andersen.

Gunhild Christensen syede 1958-66 hos Hertz, Ringkøbing, afbrudt af ½ år på Gerlev Idrætshøjskole. Leder og har gennem en længere årrække ledet gymnastikhold i No. Ejnar Marienlund Nielsen gik i skole i Spjald samt Tarm (mellemskoleeksamen), stod 1954-57 i lære i Thyregod Foderstofforr., aftjente værnepligt i Varde, frekventerede Struer Handelsdagskole, var 10 år uddeler i No Foderstofforening, 1973 forretningsfører i Videbæk Korn- og Foderstofforening, senere uddeler i afd. i Ølstrup under Ringkøbingegnens Andels Grovwareforening, nu ansat Tørrecentralen Vestjylland.

Adresse: Gl. Stationsvej 14, No, 6950 Ringkøbing.

1) Allan Nielsen, født 1. december 1963, koloniallærling, Ringkøbing.

- b. Karna Christensen, født 3. juli 1943, gift 11. december 1965 med Ove Nees, født 28. januar 1941 i Bogense. Forældre: Købmand Aksel Nees og hustru Inger Marie Pedersen.

Karna Christensen handelsudd., lærte i No Brugsforening, derefter 7 år ansat som kontorass. ved Cold Stores A/s, København.

Ove Nees gik i skole i Bogense, kontorudd., Andelssvineslagteriet, Bogense, aftjente 1960-61 værnepligt ved Forsvarets Intendanturkorps, Ålborg, 7 mdr. ved Danish Bacon, England, 3 år hos Cold Stores A/s, København, 5 år ved fa. Benzons Tæpper, København, siden 1971 reklamechef ved J. E. Jensen A/s, Tæppeland, Glostrup.

Adresse: Pilevænget 6, Snoldelev, 4621 Gadstrup.

1) Carsten Nees, født 8. januar 1970 i Tåstrup.

2) Birgitte Nees, født 3. juni 1973 i Tåstrup.

4. Asta Christensen, født 25. januar 1915, gift 24. marts 1939 i No kirke med Jens Lund Birkmose, født 4. marts 1906 i Herborg, død 23. september 1981.

Ægteparret overtog mandens fødegård i Herborg. På grund af



*Børnene, foran fra venstre: Esther og Asta. Bagved fra venstre: Aksel, Aage og Henry.*

Jens Lund Birkmoses svigtende helbred afhændedes gården forholdsvis tidligt. Parret bosatte sig da i Skjern.

Adresse: Østre Allé 24, 6900 Skjern.

- a. Niels Christian Lund Birkmose, født 1. maj 1941 i Herborg, gift 4. april 1964 i Finderup kirke med Aase Pedersen, født 22. marts 1944 i Finderup.

Niels Chr. Lund Birkmose er chauffør ved lastvognsfirma i Skjern.

Adresse: Nattergalevej 11, 6900 Skjern.

- 1) Anette Lund Birkmose, født 15. oktober 1972 i Skjern.
- 2) Helle Lund Birkmose, født 31. juli 1979 i Skjern.
- b. Jørgen Lund Birkmose, født 11. marts 1946 i Herborg, gift 9. december 1967 i Ny Sogn kirke med Alice Katrine Jensen, født 27. januar 1947.

Jørgen Lund Birkmose er overassistent, skattekontoret, Ringkøbing.

Adresse: Markskellet 12, 6950 Ringkøbing.



4 generationer: Anc Marie Jeppesen, Jeppe Sanddal Jeppesen, Anne Bak Sandal, gift Sørensen og Svend Sandal Sørensen.

- 1) Anita Lund Birkmose, født 22. august 1970 i Ringkøbing.
  - 2) Jens Kristian Lund Birkmose, født 7. oktober 1973 i Ringkøbing.
  - 3) Henrik Lund Birkmose, født 16. november 1978 i Ringkøbing.
5. Aage Christensen, født 29. december 1916, gift 20. marts 1954 på Odense Rådhus med Jenny Hansine Rosenover Hauch, født 15. august 1913 i Ølstrup. Forældre: Træhandler, tidl. gårdejer Henrik Hauch og hustru Marie.
- Aage Christensen er udlært hjemme som tømrer- og bygnings-snedker, drev 1938-60 et landbrug i Lybæk, No, derefter en årrække svend i broderens tømrer- og snedkervirksomhed i No, efter dennes ophør nogen tid skovarbejder. En tidlig interesse for fjerkræavl er dyrket op igen.
- Jenny Hansine Rosenover Hauch havde som ung plads i huset, blev medhjælper på børnehjem (Fanø), lærte sygepleje på Ha-





derslev Amtssygehus, var under 2. verdenskrig og senere hjemmesygeplejerske i Visby ved Tønder, derefter ansat Århus Kommunehospital, senere Ringkøbing Amts Sygehus og senere i No-Rindum-Velling Sygeplejeforening.

Adresse: No Bygade 4, 6950 Ringkøbing.

- C. Maren Jeppesen, født 23. september 1882, død 3. juni 1964. Var som ung elev på Ryslinge højskole, tog siden plads som husbestyrerinde. Maren Jeppesen var en tro tjenerinde. 17 år bestyrede hun huset for fader/søn, der drev træhandel og cykelforretning i Børkop, indtil disse kort tid efter hinanden døde. Derpå ca. 20 år i Vejle hos familie, med hvilken forbindelse blev vedligeholdt i den efterfølgende halve snes år, Maren Jeppesen levede, i lejlighed i Vejle, hvor hun døde.
- D. Jeppe Sanddal Jeppesen, født 8. marts 1885, død 6. juli 1958, gift 6. december 1907 i Hee kirke med Marie Kirstine Mikkelsen Bak, født 25. oktober 1883 i Øster Bording, Balle sogn, død 31. oktober 1946. Forældre: Aftægtsmand Mikkel Bak Simonsen og hustru Ane Jensen, Bratbjerg, Hee.



Søskendepar: Tove Bach og Svend Sandal.

Jeppe Sanddal Jeppesen blev udlært tømrer og snedker hjemme, begyndte 1907 som selvstændig tømrer i Ølstrup, i nyt selvbygget hus, fremstillede gennem lang årrække smørdritler til Ølstrup mejeri.

1. Anna Bak Sandal, født 29. september 1908, død 20. juli 1939, gift 15. juni 1933 i Ølstrup kirke med Sigvald Sørensen, født 28. marts 1907 i Sdr. Lem. Forældre: Husmand Jens Peder Sørensen og hustru Ane Nielsen.

Sigvald Sørensen overtog et statshusmandsbrug i Hammelsvang, Ølstrup.

- a. Svend Sandal Sørensen, født 23. april 1934, ved sin mors død optaget i hjemmet hos hendes forældre. Gift med Jytte Gunhild Nielsen, født 18. juni 1935 i Hornslet. Forældre: Slagtermester Kaj Hakon Nielsen og hustru Ellen Oleo Bodil Anna. Svend Sandal Sørensen, der 1959 tog navneændring til Svend Sandal, uddannet mejerist, 1960-80 bestyrer af Vang-Thorup Andelsmejeri ved Thisted (nedlagt 1980), derefter kvalitetskonsulent ved fiskeindustri, Thisted. Jytte Gunhild Nielsen uddannet i manufakturbranchen, fra omkr. 1967 kirkesanger ved Vang kirke. Adresse: Platanvej 52, 7700 Thisted.

- 1) Theresa Sandal, født 18. januar 1959, EDB-operatør, gift med Jan Jørgensen, EDB-programmør, født 24. maj 1956 i Nakke, Assens.  
Adresse: Storkenæbbevej 4, 9800 Hjørring.
  - 2) Linda Sandal, født 19. november 1962, korrespondentudd., England.
  - 3) Dinna Sandal, født 12. april 1964, påtænker sygeplejeuddannelse.
- b. Tove Sandal Sørensen, født 3. juli 1937, gift 19. september 1959 i Ølstrup kirke med Hans Aktor Bach, født 5. oktober 1930 i Rostrup sogn, Ålborg amt, død 18. juni 1983. Forældre: Arbejdsmand Søren Nielsen Bach og hustru Magdalene Eline Poulsen.  
Tove Sandal Sørensen var elev Lægård ungdomsskole 1953-54, var mest hjemme hos plejeforældrene (efter sin mors død), Thomas Kristensen og hustru, Hammelsvang.  
Hans Aktor Bach arbejdede ved landbruget fra 9-års alderen, aftjent værnepligt 1950-51 ved Luftværmsartilleriet, Esbjerg. Overtog statshusmandsbrug, ved siden af driften kørt mælk og skrald, siden murerarbejdsmand, sidste 4-5 år hos B. og V. Kristensen, Ringkøbing. Frasolgte jorden til ejendommen og drev på deltid nogen produkthandel. Nu er Hans Bach død.  
Adresse: Skolegade 3, Brejning, 6971 Spjald.
- 1) Anette Sandal Bach, født 27. november 1961, gik 1.-10. kl. i folkeskolen, 1-årig handelseksamen, ansat postvæsenet, Videbæk.
  - 2) Lisbeth Sandal Bach, født 6. december 1963, 1.-8. kl. i folkeskolen, 9. kl. Staby Efterskole, 1-årig handelseksamen, Skjern, kontorelev ved Ringkb. amtskommune.
  - 3) Aksel Sandal Bach, født 22. juli 1971, går i Spjald skole.
2. Ane Marie Sandal, født 14. oktober 1909, død omkr. 1 år gl.
  3. Martin Sandal, født 10. oktober 1910, død 31. januar 1962, gift 27. september 1936 i Fruering kirke med Martha Andersen,



*Marie og Jeppe Sanddal Jeppesen og børnene. Øverst fra venstre: Anna, Martin, Michael, August og Johanne. Nederst: Bertha og Frank.*

født 17. august 1911 i Virring, Fruering sogn, Skanderborg amt. Forældre: Husmand Marius Peter Andersen og hustru Ane Johanne Dorthea Hansen.

Martin Sandal blev landmand, havde pladser i Ølstrup og Brejning, var på Ry højskole, tjente derpå i Alken Østergård, samtidig med at Martha Andersen tjente i Alken Vestergård. En statsejendom udstykket fra Gl. Flytkjær, Ølstrup, opførtes til parret 1936, mens Martin tjente i Trebjergdal i Ølstrup. Som enke bebor Martha en pensionistbolig.

Adresse: Gl. Møllevej 6, Ølstrup, 6950 Ringkøbing.

a. Evan Sandal, født 11. oktober 1937, gift 11. maj 1961 i Sdr. Nissum kirke med Birthe Vibeke Kjærgaard, født 18. juli 1938 i Sdr. Nissum.

Ægteparret rejste til Østjylland, hvor Evan blev fodermeister. Ved hans fars død flyttede parret til hjemmet i Ølstrup. Evan Sandal har 1971 solgt ejendommen og købt hus i Nørhede, Sdr. Lem. Han har arbejdet på Tørrecentralen smsts., nu på Lind Jensens Maskinfabrik ApS, Højmark, Sdr. Lem. Adresse: Hemingvej 128, Nørhede, 6950 Ringkøbing.



Martha og Martin Sandal og børn, efter alder: Evan, Henning og Preben.

- 1) Jette Sandal, født 15. januar 1964 i Ølstrup, efter folkeskolens 10. kl. beskæftiget på Skandia (ørredeksport), Ringkøbing, med afbrydelse for 1-årig handelseksamen.
  - 2) John Sandal, født 23. januar 1967 i Ølstrup, efter 10. kl. i lære som maskinarbejder, Lind Jensens Maskinfabrik.
  - 3) Klaus Sandal, født 30. oktober 1968 i Ølstrup
  - 4) Keld Sandal, født 23. februar 1971 i Ølstrup.
- b. Henning Sandal, født 24. juli 1941, var ved landbruget, indtil han og broderen Preben Bo Sandal 1. februar 1967 etablerede fælles lastvognsforretning, fra 1. januar 1978 er Henning Sandal ene-ejer af denne, hvori normalt er ansat 2 chauffører.  
Adresse: Skovbrynet 16, Ølstrup, 6950 Ringkøbing.
- c. Preben Bo Sandal, født 15. marts 1943, gift i Nr. Omme kirke med Karla Bramstrup Mikkelsen, født 20. august 1947 i Kjærgård, Nr. Omme.  
Preben Bo Sandal var ved landbruget indtil han indtrådte i ovennævnte erhvervsfællesskab med broderen Henning Sandal. Efter udtrædelsen har Preben Bo Sandal arbejdet på

Spjald Beton A/s, på Ribo Vinduer A/s, Ringkøbing, nu på R. A. G., Spjald afd. Sideløbende er oparbejdet et betydeligt sohold med smågriseproduktion i overtagne bygninger til nedlagt gård i Ølstrup.

Adresse: Lervangvej 12, Ølstrup, 6950 Ringkøbing.

- 1) Karsten Sandal, født 25. juni 1969.
- 2) Martin Sandal, født 13. april 1971.
- 3) Susanne Sandal, født 2. februar 1977.

4. Johanne Sandal, født 9. december 1911, død 1982, gift med landmand Arnold Hansen, Stubberup sogn, 5390 Martofte, Hindsholm.

- a. Anna Hansen, født 7. januar 1940, gift 29. marts 1975 i Ølstrup kirke med Ole Søndergaard Grønne, født 9. juni 1938 i Ølstrup. Forældre: Husmand Jens Peder Grønne og hustru Esther Jakobsen.

Anna Hansen var 1954-55 på Brenderup Efterskole, så pige i huset en tid, derpå apotekermedhjælper, først i Kerteminde, siden i Ulfborg, kontorudd., Ringkøbingegnens Landboforening, Landbogården, Rindum, ass. smsts.

Ole Søndergaard Grønne havde sommertjeneste på landet i 11-16-års alderen, kontrolass. 7 år (Hover, Grønbjerg, Finderup-Hanning-Sædding), elev Borris Landbrugsskole, svinekontrolass. ca. 3 år, fodermester, Sønderjylland, Fyn, Vestjylland, i England 3-4 mdr., ved landbruget, tilsvarende i Kenya, mellemtekniker fra Nordisk Landboskole, Odense, tilsv. fra Vejlbj Landbrugsskole, derimellem ½ år Ringkøbingegnens Landboforening, udd. som reg. revisor; nu kontorass. Landbogården, Rindum.

Adresse: Trehedevej 8, Ølstrup, 6950 Ringkøbing.

- b. Gerda Marie Hansen, født 13. oktober 1947, gift 26. juli 1969 med Hans Ole Nielsen, født 27. december 1946 i Odense. Forældre: Hans Børge Nielsen og hustru Else.
  - 1) Hans Ulrik Nielsen, født 5. april 1969.

5. Mikael Bak Sandal, født 8. maj 1913, død 4. november 1982, gift med Dagny Søe.

Mikael Bak Sandal blev uddannet hjemme som tømrer og snedker, erhvervede og drev et savskæreri, i Vorupør, boede med familie sidenhen i Søndervig pr. Ringkøbing. Ægtefællerne separerede. Sine sidste år boede Mikael Bak Sandal i Kloster Alderdomshjem, Holmsland.

- a. Tommy Sandal, født 4. februar 1944 i Vorupør, udd. som elektriker, udvandrede 1968 til Australien.
- b. Mona Sandal, født 21. april 1946 i Vorupør, gift med Gunnar Legaard (Christensen), tømrer, født 1. marts 1944 i Staby.

Adresse: Nyvej 24, 4420 Regstrup, Sjælland.

1) Torben Legaard, født 30. august 1967.

2) Naja Legaard, født 5. april 1972.

- c. Bente Sandal, født 19. maj 1948 i Vorupør, gift 7. oktober 1966 i Ny Sogn kirke med Ebbe Pedersen, bagermester, født 16. november 1943 i Skive. Forældre: Anna og Uffe Pedersen.

Adresse: Holmsland Bageri, Kloster, 6950 Ringkøbing.

1) Keld Sandal Pedersen, født 29. april 1967.

2) Pia Sandal Pedersen, født 30. april 1969.

3) Paw Sandal Pedersen, født 26. januar 1977.

- d. Rita Sandal, født 6. maj 1951 i Vorupør, har været pige i huset, siden husbestyrerinde, nu ansat Etikæværiet ApS, Ringkøbing.

Adresse: Kirkegade 18, 6940 Lem.

1) Helle Sandal, født 25. august 1981.

- e. Poul Sandal, født 5. november 1953 i Thisted, død ved bilulykke 1971.

6. August Sandal, født 23. august 1914, gift 28. oktober 1945 med Johanne Andersen, født 14. maj 1923 i Vinding ved Holstebro. Forældre: Anders Sig Andersen og hustru Kathrine Søndergaard.

August Sandal udd. som tømrer og snedker hjemme, senere udd. bygningskonstruktør, 10-12 år hos tømrermester Martin Knudsen, Sørvad, med opgave at være tilsynsførende ved opførelse af arbejderboliger, var derefter en del år på H. S.

Hansens Vinduesfabrik, Lem, så ved Landbrugets Bygningskontor Holstebro (til dette ophævedes), sidst ansat på Holstebro kommunekontors tegnestue.

Adresse: Thorsvej 92, 7500 Holstebro.

a. Flemming Bach Sandal, tømrer, bygningskonstruktør, født 21. januar 1947 i Vinding, gift 14. oktober 1967 med Ketty Pedersen, født i Nr. Felding. Forældre: Vagn Pedersen og hustru Lis.

1) Steen Sandal, født 30. marts 1968 i Holstebro.

2) Anne Sandal, født 16. juni 1972 i Horsens.

b. Bjarne Bach Sandal, født 7. april 1949 i Vinding, gift 4. august 1979 i Dronninglund kirke med Randi Hansen, født 12. februar 1951 i Vedsted. Forældre: Hans Mathias Hansen og hustru Rikke, Tyrstrup, Christiansfeld.

Bjarne Bach Sandal blev student ved Holstebro gymnasium 1969, cand.theol. Århus Universitet 1977, res. kapellan ved Ansgarkirken, Flensborg Nord 1. april 1978, ordineret i Helligåndskirken, Flensborg 7. april s.å., sognepræst i Henne-Lønne 23. juli 1982.

Adresse: Blåbjergvej 160, 6854 Henne.

c. Kate Marie Bach Sandal, beskæftigelsesvejleder, født 20. oktober 1955 i Sdr. Lem.

Adresse: Hjelmensgade 20 st.th., 8000 Århus C.

7. Vilhelm Frank Sandal, født 21. februar 1917, gift 18. november 1945 i Grurup kirke med Gerda Marie Isachsen, født 7. november 1921 i Hurup, Thy. Forældre: Gårdejer Isach Isachsen og hustru Agnes.

Vilhelm Frank Sandal udlært som tømrer og snedker og har arbejdet som svend hjemme, 1947-59 hos tømremester Aksel Nielsen, Kloster, Holmsland, derefter hos tømrer og bygnings-snedker Ingvarth Pedersen, smsts., indtil 1980, dog med afbrydelser for 3 kortere ophold i Grønland som tømrer.

Adresse: Nørbyvej 12, Kloster, 6950 Ringkøbing.

a. Anker Villum Sandal, født 7. april 1948 i Ølstrup, udlært som tømrer, blev siden fisker, en årrække fra Esbjerg, nu Hvide Sande.





- b. Stig Bach Sandal, født 25. februar 1958 i Kloster, Holmsland, uddannet som bagersvend i Holmsland Bageri, Kloster, nu ansat på møbelfabrikken Lydig, Ringkøbing.
8. Bertha Irene Sandal, født 19. maj 1920, død 15. december 1977, gift 24. oktober 1943 i Ølstrup kirke med Jørgen Møller, født 27. februar 1919 i Tostrup sogn, Holbæk amt. Forældre: Overkelner Kristian Møller og hustru Elna Kathrine Nicolajsen.

Bertha Irene Sandal tjente på Fyn, hvor hun traf Jørgen Møller, der en årrække var herregårdsforvalter rundt i Jylland og på Fyn. Som soldat havde han 9. april i Sydjylland været med i kamp mod tyskerne. Var ved giftermålet arbejdsleder på Ulfborg Kjærgård, dengang lejr for københavnske arbejdsløse; her forestod Bertha en tid kostforplejningen. Møller kom ind i modstandsbevægelsen; det kunne såvist være anspændende også for konen, der intet måtte vide. Fra 1947 kom Møller til Falcks Redningskorps, først 3 år i Ulfborg, derefter 7 år i Ringkøbing.

En slægtsbog skal ikke primært være en karakterbog. Falder der i denne nu og da en enkelt rose af, havde måske 10 andre

også fortjent én; deres gode indsats kom bare ikke frem i lyset. Når der i det følgende fremdrages et par træk, er det også for at illustrere arbejdsvilkår, der dengang var delvis anderledes end i dag. Indsatsen er karakteriseret af implicerede folk.

Hos Falck blev Møller engang sendt ud til en dyrerødning. På en gård var en stor tyr gået gennem dækslet på ajlebeholderen. Under livsfare steg redderen derned, i ajle til brystet. Tyren havde slugt en del ajle, en spand mælk ophold den så længe, at redderen fik fat i næseringen og en line oppefra fastgjort; så redningsselen under dyrets bug. Nu kom det an på karlenes armkræfter oppe ved kranvognens hånddrevne spil. Aktionen lykkedes, både mand og dyr kom levende op. Redderen blev så anvist badeværelset, en sjældenhed på landet dengang. Derpå ringede telefonen: »Hvor manden blev af, det kunne vel ikke tage så lang tid osv.« Gårdejeren, der så sin kostbare præmietyr reddet, var mand for at svare. I bramfri ord udtrykte han det uforsvarlige i at sende blot én mand ud til en sådan aktion; hvis dette ikke blev forstået eller der skete nogen form for påtale overfor redderen, skulle han, gårdejeren, nok sørge for det fornødne. Han sluttede: »Han (redderen) kommer i hvert fald ikke tilbage den første time, nu skal vi ha' frokost!«

En anden gang gjaldt det en udrykningskørsel. Fra Ringkøbing skulle en dreng i akut livsfare overføres til Århus; med i ambulancen var kun drengens far. Ved ankomsten ventede i hospitalsdøren lægen, prof. Munk, med uret i hånden: »Det er gået stærkt!« Turen, 125 km, var gennemført på 55 minutter. Drengens liv blev reddet.

Fra Falck kom Møller som portør til sygehuset i Ringkøbing. Efter 25 år her tvang sygdom ham til at holde op, efter et arbejdsliv helt uden ledighed eller sygefravær. Ved denne tid var Bertha død nogle år forinden. Trods invaliditet klarer Jørgen Møller sig alene i hverdagen.

Adresse: Alkjærparken 125, 6950 Ringkøbing.

a. Randi Møller, født 4. januar 1945 i Ulfborg, realeksamen fra Ringkøbing skole, 1962 kontoruddannet hos Statsamtet, Rindumgård, nu kontorassistent sammesteds.

Adresse: Damtoften 31, 6950 Ringkøbing.

*Bertha og Jørgen Møllers børn, fra venstre:  
Randi, Susanne, Per og Anna Marie Møller.*



- 1) Jørgen Sandal Møller, født 26. april 1972 i Ringkøbing.
- b. Per Sandal Møller, født 27. september 1947 i Ulfborg, gift 17. maj 1975 med Pia Rosenquist Nielsen, født 14. april 1955 i Silkeborg. Forældre: Aage Rosenquist Nielsen og hustru Erna.  
Per Sandal Møller gik i Ringkøbing skole, som 15-årig i lære som skibsbygger, Nordsøværftet A/s, Ringkøbing, efter læretiden fortsat smsts.  
Pia Rosenquist Nielsen er ansat på Trikotagegården, Ringkøbing.  
Adresse: Damtoften 24, 6950 Ringkøbing.
  - 1) Aage Sandal Møller, født 28. august 1975.
  - 2) Pernille Møller, født 2. januar 1979.
- c. Anna Marie Møller, født 22. oktober 1948 i Ulfborg, gift med Bent Andersen, født 26. januar 1948 i Århus. Forældre: Knud Aage Andersen og hustru Inger Malene Pedersen.  
Anna Marie Møller gik i Ringkøbing skole, kontorudd. ved Amtsvejvæsenet, Ringkøbing, nu ekspeditionssekr. smsts.

Bent Andersen udlært som murer hos muremester Johs. Pedersen, Ringkøbing, er nu pedel på Aldershvile, Ringkøbing.

Adresse: Heboltoft 105, Velling, 6950 Ringkøbing.

1) Charlotte Andersen, født 19. februar 1975.

2) Camilla Andersen, født 4. november 1977.

- d. Susanne Møller, født 18. december 1954 i Ringkøbing, gift 23. april 1978 i Ringkøbing kirke med Erik Thorø Andersen, født 11. juni 1952 i Ringkøbing. Forældre: Karen og Valdemar Thorø Andersen.

Susanne Møller tog realeksamen, Ringkøbing skole, 3½ år i lære til økonomaass., Silkeborg sygehus, nu ansat i Børnehaven Damtoften, Ringkøbing.

Erik Thorø Andersen er havfisker fra Hvide Sande.

Adresse: Finlandsgade 23, 6950 Ringkøbing.

1) Jeppe Thorø Andersen, adoptivbarn, født 10. marts 1983 i Korea.

- E. Niels Jeppesen, født 1. juni 1886, hjemmedøbt 2. juni, død 29. juni 1886.

- F. Inger Catrine Jeppesen, født 26. juni 1887, død 22. juni 1974, gift med Laurits Fiilsø, landmand, født 22. maj 1887 i Bredebro, død 24. juli 1967. Forældre: Landmand Kr. Fiilsø og hustru Mette Kirstine.

1. Martin Fiilsø, født 25. september 1910 i Tim, gift med Agnes Julie Olsen, født i København.

Ægteparret bosat i København, hvor Martin Fiilsø har haft ansættelse dels på apotek, dels på sygehus.

Adresse: Brandholms Allé 13 D st.tv., 2610 Rødovre.

2. Mette Kjerstine Fiilsø, født 14. januar 1913 i Tim, død 17. september 1975, gift 28. maj 1939 i Tim kirke med Carl Marius Jensen, el-værksassistent, født 30. juli 1909 i Vejle.

Ægteparret bosatte sig sidst i Vejle. Carl Marius Jensen mistede her livet ved en arbejdsulykke.

a. Karlo Fiilsø Jensen, født 20. maj 1940 i Tim.

b. Britta Fiilsø Jensen, født 4. april 1942 i Borris.



*Inger og Laurits Fiilsø og børnene Mette Kirstine og Martin.*

c. Ulla Fiilsø Jensen, gift Jakobsen.

Adresse: Gråkarsvænget 3, Erritsø, 7000 Fredericia.

G. Nielsine Jeppesen, født 27. marts 1890, død 16. juli 1971, gift 27. marts 1915 i No kirke med Jens Ahle, født 23. februar 1888 i Rindum, død 29. juni 1968. Forældre: Husmand Niels Ahle og hustru Laurence.

Ægteparret overtog ved giftermålet brudens fødehjem i Lybæk, No. Ejendommen havde da været i slægtens eje fra 1828. Derudover kan slægten spores i No sogn tilbage til 1600-tallet. – Jens Ahle tog en del arbejde uden for bedriften, en årrække var han sæsonarbejder ved Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro-banen. Efter afståelse af ejendommen boede Sine og Jens Ahle nogle år i No gl. skole og senest i Alderdomshjemmet.

1. Martin Jeppesen Ahle, født 7. august 1918, gift 1. gang 20. marts 1940 på Ringkøbing rådhus med Ninna Jensen, født 24. juni 1919 i Ådum, død 5. oktober 1945. Forældre: Husmand Christian Jensen og hustru Kirstine.



*Sine og Jens Able med børnebørnene: (til venstre) Mona og Elly.*

Martin Jeppesen Ahle aftjente værnepligt ved artilleriet, Århus. Ægteparret bosatte sig i Sdr. Bork, hvor de fik fodermesterplads, senere var Martin Jeppesen Ahle arbejdsmand, 1943-45 var parret bestyrerfolk på gård i Sdr. Bork, tilhørende amtmand Sommer Andersen. Efter Ninnas død flyttede Martin med deres to småpiger hjem til hans forældre, der tog vel imod dem. Martin Jeppesen Ahle, der dels hjalp hjemme, dels tog arbejde ude, overtog fødeejendommen 1953.

- a. Mona Ahle, født 22. august 1941 i Sdr. Bork, gift 2. december 1961 i No kirke med Villy Fjord Kirkeby Nielsen, født 1. december 1940 i Agersbæk, Hee. Forældre: Fisker Adser Kristian Hagbart Kirkeby Nielsen og hustru Julie Kristine Damgaard.  
Adresse: Bredemærsk, Voldbjergvej 29, Hee, Ringkøbing.
  - 1) Jørgen Kirkeby Nielsen, født 31. oktober 1963.
  - 2) Karin Kirkeby Nielsen, født 15. maj 1965.
- b. Elly Ahle, født 7. oktober 1942 i Sdr. Bork, samlever med Anders Steffensen, maskinfører, født 1. maj 1938 i No.

Forældre: Gårdejer Kristian Steffensen og hustru Kirstine Ledgaard Steffensen.

Adresse: Vadhovvej 8, Ølstrup, 6950 Ringkøbing.

- 1) Ulla Steffensen Ahle, født 11. maj 1974.
- 2) Jan Steffensen Ahle, født 2. maj 1976.
- 3) Ole Steffensen Ahle, født 15. august 1979.

Martin Jeppesen Ahle gift 2. gang 23. januar 1954 i Tim kirke med Ingeborg Kirstine Kirk, født 4. april 1932 i Juulsgård, Tim. Forældre: Gårdejer Jens Jensen Kirk og hustru Esther Jeppesen.

Adresse: Ølstrupvej 25, Lybæk, No, 6950 Ringkøbing.

c. Jens Ahle, født 20. april 1955, tog 8.-9. kl. Staby Efterskole, udlært smed hos smedem. Tage Jul Pedersen, No, aftjent værnepligt ved Dragonkasernen, Holstebro, 3 år værkfører ved Ringkøbing Metalværk, 1 år ansat Nordsøværftet, Ringkøbing, nu vandværksassistent ved Ringkøbing kommune, gift 20. august 1978 i Gl. Sogn kirke med Aase Tang Nielsen, født 9. april 1957 i Gl. Sogn. Forældre: Gårdejer Egon Nielsen og hustru Olga.

Adresse: Heboltoft 13, Velling, 6950 Ringkøbing.

- 1) Martin Ahle, født 20. marts 1979.

d. Ninna Ahle, født 27. april 1957, gift 19. juli 1980 i No kirke med Esper Møller, født 20. april 1952 i Ølstrup. Forældre: Gårdejer Erhardt Møller og hustru Kirstine.

Ninna Ahle tog 8.-10. kl. Staby Efterskole, udd. ekspeditrice i tekstilbranchen, siden arbejdet på fabrik.

Esper Møller er uddannet ved landbruget, købte omkr. giftermålet halvpert i fødegården i Ølstrup.

Adresse: Lervangvej 18, Ølstrup, 6950 Ringkøbing.

- 1) Lisbeth Ahle Møller, født 6. august 1982.

e. Henning Ahle, født 3. oktober 1959, tog 8.-9. kl. Staby Efterskole, forskellige pladser ved landbruget, grundskoleophold Borris Landbrugsskole, soldat ved Forsynings-tropperne, Ålborg, 1980-81 Hammerum Landbrugsskole.

f. Poul Erik Ahle, født 27. marts 1961, tog 8.-9. kl. Staby Efterskole, forskellige pladser ved landbruget, grundskole-



*Børnene Martin, Tage og Niels Laurids Ahle.*

ophold Borris Landbrugsskole, soldat ved Dragonkaser-  
nen, Holstebro, 1982-83 Hammerum Landbrugsskole.  
1983 gået i smedelære, Sdr. Bork.

2. Niels Laurids Ahle, født 18. maj 1922, gift 7. maj 1948 i Staby kirke med Signe Madsen, født 25. august 1923 i Staby. Forældre: Boelsmand Kristian Madsen og hustru Jensine Marie Jensen, Overdam, Staby.

Signe og Niels Laurids Ahle havde som unge hver især en række pladser på landet. Ved giftermålet overtog de i Lyngsmose i No en ejendom, der – ganske vist med 50 års afbrydelse – havde været i slægtens eje, omend noget fjernt. En søster til Niels Laurids Ahles morfar (se Efterslægten, gren I) var 1867 blevet kone herude. Bostedet, der i 1890'erne blev flyttet (nyopført) nogle hundrede meter, lå til op i tiden ret ensomt. Adresse: Lyngsmosevej 6, No, 6971 Spjald.

3. Tage Ahle, født 19. september 1927, gift 3. juli 1950 med Esther Kathrine Graversen, født 3. oktober 1926 ved Voldbjerg Mølle, Hee. Forældre: Mads Toftum Graversen og hustru Elise Dagmar Johanne Hørmann.



Tage Ahle havde en del pladser ved landbruget, bl.a. i Store Vildmose, da den var under opdyrkning og kultivering. Senere en årrække på Ringkjøbing Uldspinderi. Nu altmuligmand ved Statsamtet, Rindumgård.

Esther Kathrine Graversen gik i Ringkjøbing skole, tjente siden bl.a. hos slægtninge på Fyn.

Adresse: Kirksvej 14, 6950 Ringkjøbing.

- H. Ottelie Christine Jeppesen, født 27. juni 1891, død 12. marts 1979, gift 18. juni 1914 i No kirke med Simon Opstrup Jensen Kirk, født 10. december 1888 i Nr. Gade, Tim, død 12. oktober 1972. Forældre: Gårdejer Jens Juulsgaard Jensen og hustru Ane Margrethe Simonsen Jeppesen.

Ægteparret bosatte sig i Madum. Simon Kirk, der var udlært tømrer, etablerede her værksted, der efterhånden udvidedes og moderniseredes; flere folk var her i arbejde.

1. Jens Juulsgaard Kirk, født 3. juni 1915, gift 3. juni 1944 med Ingrid Schmidt, født 4. april 1923 i Tim. Forældre: Husmand Kresten Schmidt og hustru Jappa Marie Nielsen.

Jens Juulsgaard Kirk blev udlært som tømrer og bygnings-snedker hos sin far, var vinteren 1933-34 elev på Galtrup Højskole, hvor han aflagde svendeprøve, aftjente 1936 værnepligt ved Ingeniørtropperne, deltog i 2 kurser på Teknologisk Institut, København, og besøgte vintrene 1940-41 og 41-42 Hillerød Håndværkerdagskole. Etablerede ved giftermålet selvstændig forretning i Boeslum ved Ebeltoft, var her bl.a. vurderingsmand for Den alm. Brandforsikring.

Ingrid Schmidt lærte husgering og virkede som husassistent til sit giftermål.

Ægteparret udvandrede 1961 til USA.

Adresse: 59 Granite St., Hopkinton, Mass. 01748, USA.

2. Martin Kirk, født 18. juni 1918, gift 28. april 1946 i Ny Sogn kirke med Petra Frandsen, født 17. juni 1926. Forældre: Vognmand Søren Meldgaard Frandsen og hustru Helene, Kloster, Holmsland.



*Ottelie og Simon Kirk med børnene. Øverst fra venstre: Margrethe, Frede, Johannes, Martin, Esther. Nederst fra venstre: Ane-Marie og Jens Juulgaard Kirk.*



*Samme børnesflok, fra venstre: Frede, Esther, Margrethe, Ane-Marie, Johannes, Martin Juulgaard Kirk.*

Martin Kirk udlært som tømrer hjemme, har selvstændig tømrerforretning.

Petra Frandsen blev uddannet som syerske.

Adresse: Gl. Landevej 5, Staby, 6990 Ulfborg.

- a. Birthe Kirk, født 17. marts 1947, gift 2. september 1967 i Staby kirke med Ejvind Møller Stougaard, født 5. februar 1942 i Stadil. Forældre: Maren og Niels Kresten Møller Stougaard.

Birthe Kirk blev uddannet og arbejdede som syerske.

Ejvind Møller Stougaard udlært automekaniker, har egen forretning nu.

Adresse: Svingelvej 13, Stadil, 6980 Tim.

1) Lars Kirk Stougaard, født 26. juni 1968.

2) Malene Kirk Stougaard, født 31. januar 1971.

3) Louise Kirk Stougaard, født 12. marts 1979.

- b. Kaj Kirk, født 15. maj 1949, gift 7. august 1971 i Bøvling Valgmenighedskirke med Britta Lisbygd Kristensen, født 29. januar 1953 i Skalstrup, Nees. Forældre: Ingeborg og Ingemann Kristensen.

Kaj Kirk er uddannet som elektriker, ansat som installatør hos Hundevad & Co. A/s, møbelfabrik, Ulfborg og Rom.

Britta Lisbygd Kristensen ansat på posthuset i Ulfborg.

Adresse: Enghaven 7, 6990 Ulfborg.

1) Bodil Kirk, født 7. januar 1972.

2) Martin Kirk, født 14. november 1975.

- c. Simon Kirk, født 10. april 1952, gift 5. juli 1975 i Stadil kirke med Lise Marie Høj, født 12. februar 1950 i Stadil. Forældre: Grethe og Niels Høj.

Simon Kirk er konsulent i tysk ved Århus skolevæsen.

Lise Marie Høj er lærer ved Herning skolevæsen.

Adresse: Fladhøj 12, Lind, 7400 Herning.

1) Torben Kirk, født 7. februar 1976.

2) Charlotte Kirk, født 10. juni 1978.

- d. Søren Kirk, født 22. oktober 1957, radio- og tv-mekaniker, ansat ved forretning i Grenå.



*Søstrene (til venstre) Ottelie Kirk og Elna Nørbygaard.*

3. Johannes Kirk, født 10. august 1920. Udvandrede til Amerika 3. februar 1947. Efterretningssergent i den amerikanske hær i krigen i Korea 1953. Nu registreret professionel ingeniør, hos Howard Needles Tammen & Bergendoff, Massachusetts, USA. Gift 5. august 1956 med Vera Ann Bokawich, født 4. januar 1924 i Boston, Mass.  
Adresse: 339 Elm Street, Framingham, MA 01701, USA.
  - a. Karen Kirk, født 16. september 1957 i Santa Barbara, Californien.
  - b. Paul Kirk, født 15. august 1960 i Framingham, Mass.
  - c. John Kirk, født 17. august 1964 i Framingham, Mass.
  
4. Ane-Marie Kirk, født 11. oktober 1922, gået i skole i Madum, konfirmeret i Tim kirke, 5 mdr. på Staby Efterskole, 5 mdr. på Hadsten Husholdningsskole, gift 7. august 1955 i Madum kirke med Peder Storgaard Kristiansen, født 3. april 1914 i Avlum. Forældre: Landmand Peder Poulsen Kristiansen og hustru Mette Storgaard Laugesen.  
Adresse: Søndergård, Hovedvejen 12, Lundby, 7490 Avlum.

- a. Gerda Kirk Kristiansen, født 26. januar 1956. 1978 udlært sygehjælper, Centralsygehuset, Holstebro, ansat smsts., gift 26. januar 1979 i Avlum kirke med Knud Pilgård Nielsen, tømrer- og snedkermester, født 15. juni 1948 i Stendis. Forældre: Kristian Pilgård Nielsen og hustru Mette Klemmesen Jensen.  
Knud Pilgård Nielsen konfirmeret i Borbjerg kirke, aftjente værnepligt 1968 i Viborg, startede selvstændig virksomhed 1977.  
Adresse: Lægårdsvej 11, 7500 Holstebro.
- 1) Louise Kirk Pilgård Nielsen, født 23. juni 1979 i Holstebro.
  - 2) Thyge Kirk Pilgård Nielsen, født 14. januar 1981 i Holstebro.
- b. Tove Kirk Kristiansen, født 27. marts 1958. 1981 udlært beskæftigelsesvejleder, Svendborg, arbejder nu på plejehjemmet Lindegården, Herning.
- c. Mette Kirk Kristiansen, født 5. september 1960, er under uddannelse som socialpædagog, Ikast seminarium.
- d. Henning Kirk Kristiansen, født 17. oktober 1963, landbrugsmedhjælper, 1981 grundskoleophold, Borris Landbrugsskole.
- e. Dorte Kirk Kristiansen, født 22. april 1966, elev Avlum Byskole.
- f. Helle Kirk Kristiansen, født 21. maj 1967, elev Avlum Byskole.
5. Margrethe Juulsgaard Kirk, født 7. december 1925, gift 21. februar 1953 i Madum kirke med Ejler Kjær, fabriksarbejder, født 29. april 1924 i Salten mølle, Them.  
Adresse: Vellingvej 49, Katrinedal, 8654 Bryrup.
- a. Gunhild Kjær, født 26. marts 1954 i Katrinedal, Bryrup, gift 19. april 1980 med Aksel Tokkesdal Petersen, født 9. november 1958 i Staby. Navneændring til: Aksel Kjær.  
Adresse: Tvis, 7500 Holstebro.
- 1) Tina Kjær, født 9. november 1980 i Holstebro.

- b. Elly Kjær, født 1. september 1957 i Katrinedal, Bryrup, gift 24. februar 1979 med Jens Flemming Nielsen, født i Århus.  
1) Maja Kjær Nielsen, født 11. november 1980 i Århus.
6. Esther Kirk, født 3. september 1927. Husbestyrerinde.
7. Frede Kirk, foderstofhandler, født 19. marts 1930, gift med Erna Zachariassen Linderoth, født 20. januar 1931.  
Adresse: Birkedalen 17, Lomborg, 7620 Lemvig.
- a. Mogens Linderoth Kirk, revisor, født 15. juni 1954.  
Adresse: Jens Søndergårdsvej 9, 7620 Lemvig.
- b. Svend Åge Linderoth Kirk, salgskonsulent, født 21. januar 1957.  
Adresse: Bakkevej 42, 9400 Nørre Sundby.
- c. Lone Linderoth Kirk, studerende, født 2. oktober 1961.  
Adresse: Birkedalen 17, Lomborg, 7620 Lemvig.
- U J. Alfred Jeppesen, født 2. juni 1894, død 10. marts 1978, gift 21. november 1922 i Staby kirke med Jenny Kirstine Kristensen, født 27. marts 1899 i Lille Kærgård, Staby. Forældre: Gårdmand Johannes Kristensen og hustru Maren Thomsen Græm. Alfred Jeppesen blev landmand. 1918 på Borris Landbrugsskole, herfra kontrolassistent-eksamen, 1½ år kontrolassistent i Staby-Sdr. Nissum. Derfra, og fra forskellige pladser, bl.a. som fodermester for stambesætning, foreligger smukke vidnesbyrd. Jenny Kirstine Kristensen var 12 år, da moderen døde. Døtrene måtte da træde i moders sted i hjemmet. Farmoderen, der som gammel aftægtskone i hjemmet overlevede svigerdatteren i nogle år, blev nok for børnebørnene et fast punkt, bl.a. ved fortælling om *sine* barndom, i Holsten, og fra sit senere livsløb. Siden fik Jenny pladser, med rigeligt arbejde som skik var, men også med noget at lære for den lærevillige. Ved giftemålet overtog Jenny og Alfred Jeppesen en ejendom i Lildkjær i Hee. Ved afhændelsen 1960 bosatte de sig i Rindum vestre villaby. Håndsnild gav Alfred sig her af med bogindbinding; en Rom-rejse gav ham stort udbytte.



*Alfred Jeppesen og hustru Jenny.*

Slægtsfølelse, sans for folkelige værdier, for »gammel dyd og sand oprigtighed«, var for Jenny og Alfred Jeppesen en arv, de har levet på, og som de har rakt videre i slægten.

Adresse: Skolevej 19, Rindum, 6950 Ringkøbing.

1. Maren Jeppesen, født 25. juni 1923, gift 27. marts 1946 i Hee kirke med Marius Karkov, gartner, født 1. september 1920 i Farup ved Ribe. Forældre: Gårdejer Klaus Pedersen Karkov og hustru Karen Marie Hansen.

Maren Jeppesen havde som ung forskellige pladser og var elev på Rødding Højskole.

Marius karkov var en årrække graver ved Rødding kirke, Sønderjylland. Ægteparret drev desuden gartneri i Rødding.

Adresse: Skolevej 43, 6731 Tjæreborg.

- a. Klaus Karkov, født 3. januar 1958 i Rødding, uddannet EDB-programmør, ansat først på Danfoss, Als, nu Esbjerg Sygehus.
- b. Anne Kirstine Karkov, født 13. januar 1960 i Rødding, var 2 år på Engelsholm håndarbejdshøjskole, HF-eksamen, Esbjerg, 1983.



*Alfred og Jenny Jeppesens børn, fra venstre: Johannes, Maren og Martin Jeppesen.*

2. Martin Jeppesen, født 10. februar 1925, pladser ved landbrugget, 9 mdr. Lyngby Landbrugsskole, agronomuddannet, Forsøgslaboratoriet, København, 1951. 1951-55 ved De fynske Husmandsforeninger, Odense. 1955-58, Ribe Amts Mejeri-forening. 1958-67 husdyrbrugskonsulent, Viborg. Nu landskonsulent, Det faglige Landscenter, Århus. Gift med Elly Margrethe Olsen, født 4. januar 1929 i Fjenneslev. Forældre: Forvalter Aksel Otto Olsen og hustru Andrea Pedersen. Elly Margrethe Olsen uddannet som barneplejerske. Adresse: Kærvej 12, 8362 Hørning.
  - a. Ann Jeppesen, født 2. februar 1955 i Odense domsogn, døbt i Hee kirke, konfirmeret i Hasle kirke, student 1974, statsgymnasiet, Hasle, glarmesteruddannet, senere sygehjælperuddannet, samlever med Arvig Ramsbøl, tømrer. Adresse: Niels Juelsgade 10, 8200 Århus N.
    - 1) Kian Ramsbøl Jeppesen, født 19. februar 1981.
  - b. Asger Sandal Jeppesen, født 6. april 1962 i Sdr. Sogn, Viborg, konfirmeret i Hasle kirke, 10. kl. Langelands Efterskole, uddannet på mekanikerværksted.



3. Johannes Jeppesen, født 22. september 1928, flere pladser ved landbruget, elev Vallekilde højskole og Dalum landbrugsskole, kontroluddannet på Langelands landbrugsskole, kontrolassistent i Gelsted, Rødning og Daugbjerg. Har nu en årrække haft beskæftigelse på Høng Mejeri, Nr. Vium. Gift med Inger Jensen, født 25. februar 1928 i Gjesten. Forældre: Johanne og Niels Jensen. Johanne Jensen en lang årrække organist ved Gjesten kirke.

Inger Jensen tog 4-årig uddannelse ved Århus Musikkonservervatorium, blev ansat Ollerup Gymnastikhøjskole i musik, maling og håndgering. Senere uddannet som småbørnslærerinde, Vejle. Derefter ansat ved Sdr. Felding skole, nu ved Herborg skole.

Adresse: Genforeningsvej 9, Herborg, 6920 Videbæk.

- J. Rigmor Jeppesen, født 7. juni 1897, død 17. juli 1962, gift 28. marts 1933 i No kirke med Niels Karl Nielsen, født 18. september 1891 i Koustrup, Velling, død 28. august 1969. Forældre: Forpagter Hans Nielsen og hustru Maren Jensen.

Rigmor Jeppesen tjente, sammen med søsteren Elna, på Ryslinge højskole; sammen blev de siden elever på skolen. De fik også tjeneste sammen på gård i No, Rigmor blev også husbestyrerinde.

Niels Karl Nielsen tjente som ung 22 år i No sogn, deraf omkring 15 år i Gammalgård, her senest en årrække som bestyrer.

Ægteparret havde 1934-41 landejendom i Nr. Esp, Thorsted, så ca. 2½ år i lejebolig i Vester Tim, var andre ca. 2½ år bestyrerfolk på ejendom i Ø. Tim, fra 1946 havde de en mindre ejendom i V. Tim. Som enkemand boede Niels Karl Nielsen fra 1963 på De gamles Hjem, Tim st.

1. Hans Nielsen, født 19. august 1934 i Nr. Esp, Thorsted, gift 14. januar 1961 i Madum kirke med Hilda Jørgensen, født 11. marts 1939 i Madum. Forældre: Jørgen Jørgensen og hustru Dagny Kirsten.

Hans Nielsen gik i V. og Ø. Tim skoler, konfirmeret i Tim kirke, vinter 1950-51 elev Staby Efterskole, pladser ved landbruget, soldat 18 mdr., 1956-57 Lægård Landbrugsskole.

Hilda Jørgensen var sommerelev 1954 på Staby Efterskole,



*Rigmor og Niels Karl Nielsen.*

plads bl.a. på Grønbjerg Teglværk og hos læge Værnø jr., Tim. Omkr. giftermålet købte Hans Nielsen sin fars ejendom, Ny-mark, i V. Tim, 1963 købt ejendommen Ll. Daring, smsts., de 2 ejendomme sammenlagt i forb. med lokal jordfordeling. 1972 solgt landbruget. 3 år bosat i Ringkøbing, fra 1975 i No. Begge har arbejdet på fabrikken Lydig, frem til 1979, derefter på Ringkøbing Møbelindustri. Hilda er nu ansat som kommunal hjemmehjælper.

Adresse: Snerlevej 13, No, 6950 Ringkøbing.

- a. Rita Nielsen, født 27. juli 1965 i V. Tim, 8.-10. kl. Ringkøbing Skole, HF-kursus, Herning.
  - b. Randi Nielsen, født 23. juni 1978 i No.
- 
2. Martin Nielsen, født 4. juli 1938 i Nr. Esp, Thorsted, gift 19. november 1960 i Madum kirke med Oda Poulsen, født 11. december 1941 i Nr. Bundgård, Madum. Forældre: Gårdejer Niels Poulsen og hustru Marie Magdalene. Martin Nielsen var elev Staby Efterskole vinter 1954-55, soldat

*Rigmor og Niels Karl Nielsens børn, fra venstre Hans og Martin Nielsen.*



fra marts 1958 i København, har fra 1964 arbejdet ved losning af fisk i Thyborøn. Købt hus 1962 i Heldum.

Adresse: Heldum gl. skole 3, 7620 Lemvig.

a. Elin Nielsen, født 11. august 1967.

K. Elna Marie Jeppesen, født 11. juni 1900, gift 8. august 1924 i Blåhøj kirke med Peder Nørbygaard, død 1936.

Som omtalt ovenfor var søstrene Rigmor og Elna en del sammen i ungdomsårene. Elna tjente 3½ år på Ryslinge. Derefter blev hun husbestyrerinde hos enkemand Peder Nørbygaard, der havde et husmandssted i Vester Tim. Her var fem børn, 4-14 år gamle. At brylluppet stod i Blåhøj skyldtes, at her boede to søstre til brudgommen. – Ved Peder Nørbygaards død stod Elna Marie alene med fire børn i alderen 1-11 år. Det var trangt i hjemmet i tiden derefter, men man hjalp hverandre, og børnene kom tidligt ud at tjene.

Efter afståelse af ejendommen til sønnen Ove boede Elna først i hus, siden i Alderdomshjemmet. Elna døde 30. november 1983.

1. Olga Lyster Nørbygaard, født 5. oktober 1925, gift 29. november 1947 i Tim kirke med Frode Lillebæk Dam, født 16.



*Elna Nørbygaard, som enke, med børnene. Bagest fra venstre: Ruth og Olga, foran fra venstre Kaj og Ove Nørbygaard.*

august 1925 i Gjesing, Bryndum sogn. Forældre: Tømrer og landmand Kristian Christensen Dam og hustru Elna Marie Jensen.

Adresse: Gummemarkvej 13, 6740 Bramming.

a. Peder Dam, født 4. oktober 1948 i Øse sogn, døbt i Øse kirke, konfirmeret i Vester Nykirke, gift 1. februar 1974 på Ringkøbing rådhus med Kirsten Dahl, født 27. august 1954 i Esbjerg, døbt i Skt. Nikolai kirke, Esbjerg, konfirmeret i Guldager kirke. Forældre: Kontorm. Eskild Dahl og hustru Hilda Andersen.

Peder Dam er fiskerileder i Marxzell, Vesttyskland.

- 1) Carsten Dam, født 16. marts 1974 i Ringkøbing, døbt i V. Nykirke.
- 2) Jesper Dam, født 18. maj 1976 i Ringkøbing, døbt i Velling kirke.
- 3) Michael Dam, født 30. juli 1980 i Marxzell, Vettyskland, døbt smsts.
- 4) Susanne Dam, født 30. juli 1980 i Marxzell, Vesttyskland, døbt smsts.

- b. Bente Dam, født 23. juli 1950 i V. Nykirke sogn, døbt og konfirmeret i V. Nykirke, gift 18. oktober 1969 i V. Nykirke med Svend Egeris Svendsen, født 30. maj 1944 i Klegod, Holmslands Klit, døbt i Ny. Lyngvig kirke. Forældre: Arbejdsmand Børge Egeris Svendsen og hustru Ruth Thiim.

Svend Egeris Svendsen arbejder på maskinstation.

- 1) Brian Svendsen, født 5. marts 1970 i Esbjerg, døbt i V. Nykirke.
- 2) Lissy Svendsen, født 17. januar 1972 i Esbjerg, døbt i Tjæreborg kirke.
- 3) Keld Svendsen, født 17. november 1976 i Esbjerg, døbt i Tjæreborg kirke.

- c. Kristian Dam, født 4. december 1953 i V. Nykirke sogn, døbt og konfirmeret i V. Nykirke, gift 19. august 1978 i Sædding kirke med Annette Truelsen, født 6. september 1954 i Esbjerg, døbt og konfirmeret i Vor Frelzers kirke. Forældre: Farvehandler Svend Egon Leo Truelsen og hustru Edel Pedersen.

Kristian Dam er tømrer. Annette arbejder på apotek.

- 1) Daniel Dam, født 21. juli 1980 i Esbjerg, døbt i V. Nykirke.

- d. Regnar Dam, født 31. oktober 1956 i V. Nykirke sogn, døbt og konfirmeret i V. Nykirke, samlever med Kirsten Nordby Jensen, født 16. august 1957 i Allerup pr. Tjæreborg, døbt og konfirmeret i Sneum kirke. Forældre: Landmand Knud Nordby Jensen og hustru Karen Kirstine Pedersen.

Regnar Dam er automekaniker.

Kirsten Nordby Jensen er kommuneassistent, Esbjerg rådhus.

- e. Tove Dam, født 21. februar 1963 i V. Nykirke sogn, døbt og konfirmeret i V. Nykirke. Butikselev i Grimstrup Brugs ved Esbjerg.

2. Henning Nørbygaard, født 7. maj 1927, død 11. juli s.år, tvillingbroder til



*Sølvbrudeparret Ruth og Sigfred Thesbjerg med døtrene (til venstre) Mona Lise og Else Marie.*

3. Ruth Nørbygaard, født 7. maj 1927, gift 20. april 1947 i Tim kirke med Sigfred Thesbjerg, født 9. juli 1919 i Vedersø. Forældre: Laurids Nielsen Thesbjerg og hustru Bodil Graversen.  
Ægteparret havde en årrække en landejendom i Idum; den blev, på grund af sygdom, forholdsvis tidligt afhændet.  
Adresse: Sparretoft 3, 7500 Holstebro.
  - a. Jytte Thesbjerg, født 27. juli 1948, død s.d.
  - b. Jytte Thesbjerg, født 5. juli 1949, død s.d.
  - c. Elna Marie Thesbjerg, født 12. april 1951, død 2 dage gl.
  - d. Else Marie Petra Thesbjerg, adoptivdatter, født 18. februar 1953, gift 25. april 1975 med Jens Jørn Hounisen, født 27. oktober 1949. Forældre: Helene og Egon Hounisen, Staby.  
Adresse: Ulfborg Kirkebyvej 13, 6990 Ulfborg.
    - 1) Bjarne Hounisen, født 7. november 1975, død.
    - 2) Henriette Hounisen, født 22. marts 1978.
    - 3) Erling Hounisen, født 31. august 1981.
  - e. Mona Lise Thesbjerg, født 2. marts 1955, gift 7. juli 1979 med Hans Henrik Nicolajsen, født 30. marts 1950 i Viuf ved Kolding. Forældre: Sigrid og Aage Nicolajsen.

4. Ove Nørbygaard, født 24. november 1929, gift med Anna Elisabeth Jensen, født 4. april 1930 i Ulfborg. Forældre: Edith og Magnus Jensen.  
Ove Nørbygaard overtog fødehjemmet, var i 20 år ansat på V. Tim Andelsmejeri, fra 1968 på Tim Maskinfabrik A/s, nu lagerforvalter smsts.  
Adresse: Vestervej 3, 6980 Tim.
  - a. Inger Nørbygaard, født 26. oktober 1955, gift med Jørgen Høgsberg Kristensen, gårdejer, født 21. oktober 1954. Forældre: Gårdejer Valdemar Høgsberg Kristensen og hustru Anna Marie Hauskov.  
Adresse: Kytterupvej 35, Kytterup, 6990 Ulfborg.
    - 1) Hanne Høgsberg Kristensen, født 14. august 1978.
    - 2) Henrik Høgsberg Kristensen, født 29. december 1982.
  - b. Peder Nørbygaard, født 14. april 1958, aftjente værnepligt som garder, København, arbejder på Tim Maskinfabrik.
  - c. Erik Nørbygaard, født 23. marts 1961, aftjener 1983 værnepligt som garder.
5. Kaj Nørbygaard, født 20. marts 1935, gift 30. marts 1963 med Hilda Jensen, født 1. september 1941 i Tim. Forældre: Gårdejer Jens Kristian Jensen og hustru Karen Marie Halkjær.  
Kaj Nørbygaard uddannet mejerist 1955, efter elevtid på Phønix, Tim og Mesinge Mejeri, efter militærtjeneste ansat på Tim mejeri og 1963-79 på Billund andelsmejeri, siden da fabriksarbejder på Midtjydsk Papindustri, Billund.  
Adresse: Gl. Hegnsvigvej 17, 7190 Billund.
  - a. Jens Kristian Nørbygaard, født 28. august 1961 i Tim sogn.
  - b. Per Nørbygaard, født 19. februar 1965 i Århus, handelskoleelev.
  - c. Flemming Nørbygaard, født 19. maj 1968 i Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
- L. Johannes Jeppesen, født 3. oktober 1902, død 30. juni 1964, gift 30. august 1929 i Sdr. Nissum kirke med Jenny Kristine Andreasen, født 26. marts 1902 i Bak, Sdr. Nissum. Forældre: Gårdejer Andreas Andreasen og hustru Else Marie Larsen Bak.

*Jenny og Johannes Jeppesen.*



Johannes Jeppesen blev landmand, ind imellem sine pladser var han en vinter elev på Askov Højskole.

Jenny Kristine Andreassen havde som ung pige bl.a. plads i 3 år i Husby præstegård hos provst Aastrups.

Ægteparret havde en årrække en landejendom i Idum. Efter at have afhændet denne, købte de i Thorsted et hus med nogen jord til, og begge tog arbejde ude. En aften, da ægteparret på cykel var på hjemvejen, skete der nær hjemmet en trafikulykke, der kostede Johannes Jeppesen livet. Jenny er forblevet ved huset, har klaret sig igennem, indbefattet at holde den store have i mønstergyldig orden.  
Adresse: Thorstedvej 74, 6980 Tim.

1. Else Jeppesen, født 2. juni 1930, gift 9. oktober 1955 i Thorsted kirke med Aage Hansen Zinkenbjerggård, født 9. marts 1923 i Hvejsel sogn. Forældre: Gårdejer Anders Hansen Zinkenbjerggård og hustru Marie.

Aage Hansen Zinkenbjerggård er handicappet efter børnelammelse i 2-års alderen. Trods dette har han nu gennem en lang årrække arbejdet på fabrik, i Vejle. Ægteparret er bosat i Hvejsel.



*Børnene, fra venstre: Else og Anna Marie Jeppesen.*



- a. Kaj Hansen Zinkenbjerggård, født 11. marts 1959, ansat hos Falck i Vejle. Bosat i Hvejsel.
  - b. Erik Hansen Zinkenbjerggård, født 30. april 1966, handelskoleelev.
2. Anna Marie Jeppesen, født 8. april 1935, ansat på Centralsygehuset, Holstebro.



*Ane og Mads Stengaard med tre af døtrene, efter alder: Karen, Ane og Katrine.*

## *Efterslægten IX*

**IX Ane Jeppesen**, født 14. november 1861 i Lybæk, No, død 24. november 1906, gift med tømrer Mads Stengaard Madsen, født 18. november 1861 i Ny Sogn. Forældre: Husmand Mads Jensen (Stengaard) og hustru Karen Madsen.

Ane og Mads Stengaard havde først en lille landejendom i Uglbjerg i Dejbjerg, hvor de tre ældste børn blev født. Derefter flyttede familien til Lem stationsby.

Her døde Ane efter den niende barnefødsel, 45 år gammel. Som hustru og mor havde hun nok, i den hende afmålte levetid, fyldt sin plads i hjemmet. Som en af »de stille i landet« ristedes der vistnok ikke hende nogen minderune. En sådan blev hendes også ret udadvendte ægtefælle til del. I bogen om Lem sogn skriver Alfred Kaae: »En af de håndværkere, der satte præg på byen i ældre tid, var tømrer Mads Stengaard -. Han var af den slags håndværkere, at hvor han var kommen i huse, der ville de gerne have ham igen. Han var et åndeligt vågent menneske. Selvom han arbejdede hårdt de søgne dage, kunne han altid få tid til at gå i kirke om søndagen, og han kunne også tage fri 3. pinsedag for at komme til skolemøde i Ringkøbing. Han var med til i 1895 at oprette håndværkerforeningen. I 1897 blev han valgt ind i sognerådet som stationsbyens første repræsentant. -- I 1893 flyttede de (familien) til stationsbyen, hvor Mads byggede en værkstedsbygning og tog maskinerne i brug, idet han købte en dampkedel. Han havde efterhånden en ret stor virksomhed, der beskæftigede 6 mand. I sine unge dage var han elev på Vallekilde håndværkerskole, han blev stærkt påvirket af Triers tale, og efter den påvirkning arbejdede han videre og levede et rigt åndsliv.«

**A. Knud Stengaard**, vejassistent, født 25. marts 1888 i Dejbjerg, død 27. marts 1927 i Ringkøbing, gift 10. maj 1916 med Anne Mølbjerg Nielsen, født 29. juli 1891 i Vedersø, død 15. april 1982 i Ringkø-



*Knud Stengaard med børnene, fra venstre: Niels, Signe og Ane.*

bing. Forældre: Møller Niels Nielsen og hustru Jensine Mølbjerg Nielsen, Hou mølle.

Ved Knud Stengaards tidlige død blev da hans enke alene med parrets tre børn i alderen 5, 7 og 9 år. Anne Stengaard fik arbejde på rådhuset i Ringkøbing. Til stillingen hørte en lejlighed, som hun og børnene beboede. Også efter at børnene blev voksne, boede moderen, fra 1964 i boligkomplekset Damtoften, sammen med den ældste datter Ane, der fra barndommen var delvis lammet. Ane var dog i stand til at tage en uddannelse og en lang årrække havde hun kontorstilling. Fru Anne Stengaard, der blev 90 år, omtaltes ved sin død som ukuelig i modgang, som en slider, op i alderdommen virksom og samlende i familien. Denne oplevede flere tidlige dødsfald, ret nær efter hinanden.

1. Ane Stengaard, født 16. juli 1917 i Sdr. Lem, død 19. november 1968, kontoruddannet, en årrække ansat på dommerkontoret, derefter hos sagfører Dalgaard-Knudsen, Ringkøbing.



*Signe og Carl Pedersen med Gunvor og Knud.*

2. Signe Mølbjerg Stengaard, født 20. oktober 1919 i Holstebro, gift 21. juli 1940 med Carl Pedersen, møbelhandler, født 13. april 1916 på Holmsland, død 27. maj 1969. Forældre: Arbejdsmand Peder Chr. Pedersen og hustru Ane Kathrine.  
Adresse: Alkjærparken 51, 6950 Ringkøbing.
  - a. Gunvor Stengaard Pedersen, født 8. april 1944 i Ringkøbing, gift 12. februar 1967 med Freddy Sandsberg, skibsbygger, født 23. oktober 1945 i Ringkøbing. Ægteskabet opløst i 1981.
    - 1) Anette Sandsberg, født 5. maj 1973 i Ringkøbing.
    - 2) Susanne Sandsberg, født 29. maj 1975 i Ringkøbing.
  - b. Knud Stengaard Pedersen, møbelhandler, født 16. oktober 1947 i Ringkøbing, gift 25. august 1973 med Tove Jespersen, født 11. juli 1950 i Gørding ved Vemb.  
Adresse: Stengaards Møbler, Herningvej 93, 6950 Ringkøbing.
    - 1) Sanne Stengaard Pedersen, født 20. januar 1974 i Ringkøbing.



*Maren Margrethe og Niels Stengaard med (til venstre) Inge og Jytte.*

- 2) Janne Stengaard Pedersen, født 25. december 1975 i Ringkøbing.
  - 3) Carl Stengaard Pedersen, født 18. marts 1983 i Ringkøbing.
3. Niels Stengaard, kommunebogholder, født 26. september 1921 i Holstebro, død 1. juni 1969 i Ringkøbing, gift 4. oktober 1945 i Ringkøbing med Maren Margrethe Hvegholm, født 5. februar 1921 i Ringkøbing. Forældre: Snedker Jens Hvegholm og hustru Kristine.  
Adresse: Fjordbrinken 4, 6950 Ringkøbing.
- a. Jytte Hvegholm Stengaard, født 30. juli 1953 i Ringkøbing, gift 14. februar 1976 med Jørgen Ørskov, sparekassefuldmægtig, født 9. maj 1948 i Fjølstervang.  
Adresse: Heboltoft 68, Velling, 6950 Ringkøbing.
    - 1) Niels Jacob Ørskov, født 12. august 1976 i Ringkøbing.

- 2) Andreas Ørskov, født 28. december 1979 i Ringkøbing.
- b. Inge Hvegholm Stengaard, født 4. oktober 1956 i Ringkøbing, gift 7. april 1979 med Leif Jensen, typograf, født 19. februar 1952 i Ringkøbing.  
 Adresse: Markledet 21, 6950 Ringkøbing.
- 1) Birgit Hvegholm Jensen, født 21. maj 1980 i Ringkøbing.
  - 2) Helle Hvegholm Jensen, født 29. januar 1983 i Ringkøbing.
- B. Jeppe Sandal Stengaard, født 6. november 1889 i Dejbjerg, død 1955 i Kalundborg, gift med Helga Sørensen, født 1897 på Sjælland.  
 Jeppe Sandal Stengaard blev kolonialuddannet, kom som kommis til Kalundborg; købmanden havde tillige tømmerhandel. Jeppe, der havde en interesse for tømmer hjemmefra, blev lagermand i tømmerhandelen.
1. Karsten Stengaard, arkitekt, kom efter 2. verdenskrig til Narvik i Norge, i genopbygningsarbejdet dér. Norsk gift.
  2. Inge Stengaard, sygeplejerske.
- C. Karen Stengaard, født 14. juli 1892 i Dejbjerg, død 19. december 1954 i Brønderslev, gift 10. juli 1917 i Højmark kirke, Sdr. Lem, med Jens Knudsen, født 11. februar 1891 i Polder, Ny Sogn, Holmsland, død 23. januar 1971 i Brønderslev. Forældre: Gårdmand Laurids Knudsen og hustru Ane Andrea Jensen.  
 Karen Stengaard blev meget ung husbestyrerinde hos sin far, der blev enkemand, da hun var 14 år. Til hans værksted kom 1911 Jens Knudsen som tømrersvend; han blev uddannet på Århus tekniske Skole som konstruktør, arbejdede omkring ½ år i Bergen ved genopbygning, efter en af byens store brande; var fra 1917 assistent hos arkitekt i Brønderslev, fra omkring 1920 til omkring 1966 selvstændig arkitekt i Brønderslev.



*Sølvbrudeparret Karen og Jens Knudsen med deres børn, fra venstre: Mads, Andrea og Nanna.*

1. Andrea Stengaard Knudsen, født 29. juni 1918 i Brønderslev, døbt og konfirmeret i Brønderslev kirke, skolegang med real-eksamen i Brønderslev kommuneskole, discipel på Saltum Apotek. 1. januar-1. november 1943 exam.pharm., Nykøbing F. Løveapotek, cand.pharm. 1946 fra Danmarks farmaceutiske Højskole, 1955-76 provisor på Randers Centralsygehus' apotek. Gift 24. marts 1945 i Brønderslev kirke med Mogens Christian Schou, prokurist, født 26. februar 1912 i Horsens Klostersogn, døbt i Horsens Klosterkirke, konfirmeret i Maribo domkirke.  
Adresse: Ålberggade 6 C I, 8900 Randers.
2. Mads Stengaard Knudsen, født 26. oktober 1920 i V. Brønderslev (senere Brønderslev købstad), døbt i Brønderslev gl. kirke, konfirmeret i Brønderslev nye kirke, gift 15. januar 1949 i Ribe domkirke med Rita Knudsen, født 30. juni 1921 i Skovbølling, Åstrup sogn, Ribe amt.  
Mads Stengaard Knudsen student fra Ålborg Kathedralskole 1940, studeret medicin ved Århus Universitet til december 1945, derefter Københavns Universitet indtil lægeeksamen ja-



nuar 1948. Efter ansættelse ved sygehuse i Thisted, Randers, Haderslev, Århus og Vejle, praktiseret i Skanderborg fra 1953. Rita Knudsen student fra Ribe Kathedralskole 1940, har været sekretær først ved Ribe amts tuberkulosestation Spangsbjerg ved Esbjerg, senere på Roskilde sygehus.

Adresse: Alleen 47, 8600 Skanderborg.

- a. Jens Knudsen, født 11. september 1950 i Haderslev, døbt i Haderslev kirke, konfirmeret i Skanderborg Slotskirke, student fra Århus Kathedralskole 1969, afgang fra arkitekt-skolen i Århus 1976. Efter ansættelser i privat arkitektvirksomhed, fra februar 1979 arkitekt på Danfoss, Nordborg, gift med Else Friis Hansen, socialrådgiver, født 23. februar 1951. Forældre: Pens. postforvalter Aage Friis Hansen og hustru Eva Skaaning, Viby J.
    - 1) Mette Gry Knudsen, født 25. september 1978 i Brørup.
    - 2) Tine Knudsen, født 13. marts 1982 i Sønderborg.
  - b. Karen Marie Knudsen, født 15. februar 1952 i Århus, døbt i Sct. Lukas kirke, Århus, konfirmeret i Skanderborg Slotskirke, student fra Århus Kathedralskole 1971, lærereksamen fra Marselisborg seminarium 1975, samme år ansat ved Århus skolevæsen, bosat i Århus.
  - c. Ingrid Knudsen, født 3. november 1954 i Skanderborg, døbt og konfirmeret i Skanderborg Slotskirke, HF fra Skanderborg amts gymnasium 1975, lærereksamen fra Gedved statsseminarium, lærer ved Ullerslev kommunale skolevæsen, bosat i Odense, gift med Poul Busk, lærer. Forældre: Afdøde cykelhandler Svend Busk Jensen og hustru Ellen Elisabeth Jacobsen, Skjern.
3. Nanna Stengaard Knudsen, født 2. maj 1929 i Brønderslev, døbt og konfirmeret i Brønderslev kirke, lægesekretær, nu på deltid, gift 2. januar 1954 i Brønderslev kirke med Thorkil Herman Pedersen, politibetjent, født 15. juni 1928 i Århus, nu sekretariatschef, cand.jur.

Adresse: Vagtelvej 14, 5000 Odense C.

    - a. Agnete Pedersen, akademüingeniør, født 14. juli 1954 i Århus Domsogn, døbt i Sct. Pauls kirke, Århus, konfir-



*Katrine og Viggo Rasmussen med børnene Bjarne og Erling (i dåbskjole).*

meret i Fredens kirke, Odense, gift 7. april 1979 i Fredens kirke, Odense, med stud. polyt. Claus Christensen, født 25. februar 1955 i København, januar 1980 civilingeniør.  
Adresse: Sennepshaven 44, 2720 Herlev.

- b. Vibeke Pedersen, hospitalslaborant, født 1. juli 1958 i Århus Domsogn, døbt i Sct. Pauls kirke, Århus, konfirmeret i Fredens kirke, Odense.  
Adresse: Benediktsgade 46, 5000 Odense C.

D. Johanne Stengaard, født 12. november 1894 i Sdr. Lem, død 1. september 1906.

E. Kristen Stengaard, født 22. maj 1896 i Sdr. Lem, død i december 1953, gift med Marie Jørgensen. Forældre: Chr. Jensen Jørgensen og hustru, Gl. Sogn, Holmsland.  
Marie og Kristen Stengaard havde først et husmandssted i Ådum. Siden boede de i Højmark, Sdr. Lem, hvor Kristen arbejdede på mejeriet. Som enke var Marie Stengaard bestyrerinde på Kloster

*Bagest: Kathrine og Kristen, foran fra venstre: Johanne, Ane og Inger Stengaard.*



Alderdomshjem, Holmsland. Bor nu på Aldershvile, Ringkøbing.

1. Elly Stengaard, adoptivdatter, gift, bosat i Århus.

F. Inger Katrine Stengaard, født 29. april 1897 i Sdr. Lem, død 11. august 1981. Igennem en lang årrække var hun ansat ved Rigshospitalet i København. Sidst boede Inger Katrine Stengaard en årrække på Rindum Plejehjem.

G. Ane Stengaard, født 29. marts 1900 i Sdr. Lem, død 1960 i København.

Hun var gennem mange år i København, først i tjenende stilling, siden gik hun ind i et missions-hjælpearbejde for handicappede. »Hun måtte døje meget ondt med sygdom, Ane, som vi syntes var den bedste af os.«

H. Mette Katrine Stengaard, født 18. juli 1902 i Sdr. Lem, gift 7. september 1930 med Viggo Rasmussen, instrumentmager, født 25. marts 1891 i Brandstrup, Vindum sogn, Viborg amt, død 1971.

Forældre: Lærer Anders Mortensen Rasmussen og hustru Anna Marie Boye.

Mette Katrine og Viggo Rasmussen bosatte sig i Ringkøbing, hvor Viggo Rasmussen en lang årrække var telegrafbud. Det var under 2. verdenskrig, absolut ikke altid ufarligt arbejde, pr. cykel, tit over lange afstande, tit i mørke. Fik siden tilbudt og modtog et lettere job som bud hos Statsamtet, Rindumgaard. Som enke har Mette Katrine nu en årrække boet på Rindum Plejehjem, således altså i nogle år sammen med søsteren Inger Katrine.

Adresse: Rindum Plejehjem, Kirkevej 7, 6950 Ringkøbing.

- a. Bjarne Rasmussen, født 10. marts 1933 i Ringkøbing, død smsts. 20. december 1945 ved en trafikulykke.
  - b. Erling Rasmussen, født 12. februar 1938 i Ringkøbing, ansat på Centralsygehusets kontor i Holstebro.
- I. Ane Johanne Stengaard, født 24. november 1906 i Sdr. Lem, hjemmedøbt samme dag, fremstillet i kirken 4. juni 1907, død 19. maj 1968. Ane Johanne Stengaard tjente i 15 år hos en lærerinde i Ringkøbing, men måtte af helbredshensyn tidligt opgive arbejdet. Hun var beboer på Aulum Plejehjem gennem 17 år, til i 1965, da Ringkøbing Plejehjem åbnedes. Hertil flyttede så og boede Ane Johanne Stengaard til sin død, 3 år senere.



*4 generationer: Enkefru Nielsine Nielsen, datteren Anne, gift Stenggaard, datterdatteren Signe, gift Pedersen og oldebørnene Gunvor og Knud Stenggaard Pedersen.*

## Efterskrift

Ud fra de givne forudsætninger har vi nu været turen rundt i Sanddal-slægten, gennem 300 år og et i dag stort geografisk område. Beretningen herom fik vel mest leksikon-karakter. Glimtvis trådte dog nok menne-skene frem, bag de ydre data. Summarisk tør det vist hævdes, at slægten overvejende har været af middelstanden, hæderlige, virksomme folk; ingen nåede helt til tops på den sociale rangstige; og modsat – selv om der sandsynligt har været mere fattigdom, end der er oplyst – vides ingen helt at have nået bunden.

»Udrundne er de gamle dage«. Hvordan var de, i forhold til vore dage? Dette er ikke enkelt at besvare, her skal blot forsøges antydninger. Tiden fra omkring 1700 og til langt op mod vor tid var i hvert fald meget anderledes end i dag. Selv om der skete en udvikling, så var det gamle landbomiljø ret statisk, set i forhold til nutidens stærkt erhvervsopdelte, teknificerede samfund, der er under stadig forandring. Førhen havde alle, der kunne, arbejde, tit fysisk slid indtil overmål. I dag har de tekniske hjælpemidler jo lettet arbejdet vældigt, men tillige bidraget til massearbejdsløshed. – Ligeså levede den gamle tids almue modsætningsvis indenfor en snæver, lukket åndelig horisont; hvori der dog nok var en vis hvile. Indtil de folkelige vækkelser opstod frem gennem 1800-tallet. De største forandringer hører dog vort århundrede til, og her igen mest mærkbart indenfor de sidste årtier. Gennem medierne er vor horisont blevet udvidet umådeligt, og mere er på vej.

Det store udbud af informationer, af viden, er ejendommeligt nok ikke altid en hjælp til at orientere sig om vejen frem. Vi standser op og ser os tilbage, om kursen er den samme som forhen, prøver at vurdere, om *dén* var ret.

Store personligheder rager nu og da op i tiden som ledefyr. I år er blevet mindet og fremhævet to, Luther og Grundtvig. Hvad de, hver for sig, måtte have at betyde også for nutidsmenneskers livsholdning, har andre sagt og skrevet meget om; det skal ikke eftergås her. Blot, med tilslut-

ning, anføres, hvad én skrev om Grundtvig, på 200-års dagen: At Grundtvigs virke – oplivende, oplysende, opdragende, forkyndende – spores også i dagens Danmark; om vi er det bevidst eller ej. –

Vort emne var Sanddal-slægten fra Hee. Lad os slutte med disse verslinjer fra digterens Sangværk:

Mens graven kastes, vuggen gynger,  
og liv udsletter dødens spor,  
så immer sig igen forynger  
hver ædel slægt i syd og nord,  
og mindet, som Guds miskundhed,  
forplanter sig i tusind led.



*Hee kirke.*