



## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# Roskildeegnens Slægtsforskerforening



*Årsskrift 2012*

25. årgang



Cadwallader Colden (f. 1687) og hans barnebarn, Warren de Lancey. Maleri af Matthew Pratt (1734-1805), ca. 1772. The Metropolitan Museum of Art. Se side 28.



Alice Colden de Lancey (ca. 1746-1832). Gengivet efter Rufus W. Griswold, *The Republican Court, or, American Society in the Days of Washington*, 1856. Se side 27.



William Loughton Smith (1758-1812). Se side 27.



Cadwallader Colden (f. 1687). Maleri af John Wollaston, ca. 1749-52. The Metropolitan Museum of Art. Se side 28.

#### Omslag:

Alice Colden de Lancey (ca. 1746-1832). Amerikansk politikerfrue. Gift med Ralph Izard (ca. 1742-1804) Han var repræsentant i Kongressen for staten South Carolina. Se side 27. Maleri fra ca. 1772 af den engelske maler Thomas Gainsborough (1727-1788), The Metropolitan Museum of Art.

# *Årsskrift 2012*

*25. årgang*

Udgivet af: Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Redaktion: Martin Bang Dahl

Copyright © 2012: Roskildeegnens Slægtsforskerforening

1. udgave, 1. oplag

ISBN 978-87-988682-2-4

ISSN 0904-1427

Enhver form for gengivelse fra dette skrift  
må kun ske med angivelse af kilden.

## ***Indhold***

<b>Billedhugger Johannes Hedegaard</b>	
<b>- et bidrag til en anetavle .....</b>	<b>5</b>
<i>Martin Bang Dahl</i>	
<b>Noget om plejebørn og familiesammenhold .....</b>	<b>12</b>
<i>Ole Sylvester-Nielsen</i>	
<b>To af mine oldeforældre,</b>	
<b>Christen og Ane Dorthe Bisgaard .....</b>	<b>19</b>
<i>Kit Bisgård</i>	
<b>Den amerikanske forbindelse .....</b>	<b>25</b>
<i>Martin Bang Dahl</i>	
<b>Lidt om Max Stentzer - en kunstmaler .....</b>	<b>29</b>
<i>Martin Bang Dahl</i>	
<b>Årsberetning 2011-2012.....</b>	<b>32</b>
<i>Kit Bisgård</i>	
<b>Bestyrelsen for Roskildeegnens Slægtsforskerforening.....</b>	<b>36</b>

# ***Billedhugger Johannes Hedegaard***

**- et bidrag til en anetavle**

*Af Martin Bang Dahl*

I forbindelse med at jeg har søgt efter - og samlet informationer om - mine aners efterkommere, har jeg jævnligt gennemgået en del af 1900-tallets københavnske kirkebøger. Det var på denne måde at jeg fandt vielsen fra 1906 mellem gartner Einer Viggo Hedegaard og min slægtning, Anna Johanne Albertine Thorsen. Dette ægtepar viste sig at være nævnt i Kraks Blå Bog som forældre til keramikker og billedhugger Johannes Hedegaard (1915-1999).

Efterfølgende har jeg – af ren nysgerrighed – udarbejdet dette bidrag til Johannes Hedegaards anetavle, hvor specielt identifikationen af Einer Viggo Hedegaards udlagte far har været lidt af en udfordring.

Anetavlen er begrænset til 6 generationer og er på ingen måde komplet. Alle rettelser, tilføjelser og supplement er velkomne.

## Proband

1. *Johannes Hedegaard*. Født d. 21/3 1915 i Helsingør (skt. Olai). Død d. 3/7 1999 i Lyngby. Billedhugger og skulptør.

Uddannet som modellør på Den kgl. Porcelainsfabrik 1930-35 og gik derefter på Kunstakademiets billedhuggerskole, hos Einar Utzon-Frank i 1939 og Johannes Bjerg i 1946. Han foretog studierejser til Tyskland 1935, Frankrig 1947, Grækenland og Italien 1952, Holland og England 1953, Indien og Nepal 1973-74, Bhutan 1982 og USA 1984. Han blev 1. gang d. 2/6 1939 på Frederiksberg gift med *Else Vestergaard Jespersen*, født d. 10/4 1922 i København som datter af billedhugger Svend Jespersen og hustru. Ægteskabet opløst. Gift 2. gang d. 17/2 1945 i Vordingborg med *Birthe Friis*, født d. 19/9 1920 i Vordingborg som datter af fabrikant Carl M. Friis og hustru Julie f. Axelholm.

## Forældre

2-3. *Einer Viggo (Olsen) Hedegaard*, født d. 21/4 1870 i Birkerød (døbt d. 3/6). Einer Viggo Hedegaard døde i 1942. Han blev d. 6/7 1906 i Skt. Johannes sogn i København gift med *Anna Johanne Albertine*

*Thorsen*, født d. 15/4 1882 på Frederiksberg. Hun døde i 1961. Einer Hedegaard var gartner i Helsingør. Han udtrådte af Folkekirken d. 30/4 1906, 2 måneder før sin vielse. Navnet Hedegaard tillagt ifølge skrivelse af 1/12 1905. Før giftermålet var Anna Johanne ekspeditrice hos handskefabrikant Olsen på Vesterborg 42.

#### Bedsteforældre

4-5. *Hans Absalon Hedegaard*, født 1828 i København (vistnok d. 30/4 ifølge familysearch). Død d. 26/3 1879 i Helsingør (begr. d. 31/3 i Skt. Olai sogn)(\*). Gårdmand på Sundbygården og Løjtegård i Tårnby, Amager. Angives at være forhenværende kroeger ved sin begravelse. Hans Absalon Hedegaard blev d. 8/7 1853 i Tårnby gift med Sidsel Olsdatter (1832-1912), datter af gårdmand Ole Corneliussen og hustru Neel Olesdatter Bacher. Det er *højest* sandsynligt ham, der i kirkebogen kaldes for Hans Aal Olsen, sadelmager i København (!), da han 1870 i Birkerød udlægges som barnefader af *Emilie Frederikke Flora Schultze*, født d. 12/4 1847 i København (døbt d. 11/6 i Trinitatis). Hun døde d. 11/6 1904 i København (begravet d. 17/6 i Skt. Andreas sogn). Hun var gift med styrmand Emil Christiansen, født d. 27/6 1845 i Hals sogn. Ved sin død boede Emilie i Nansensgade 38 og betegnes som »Forladt Kone«. Emilie var ved sønnen Einers fødsel af Høsterkøb, men ved 10-månedersdagen for fødslen opholdt hun sig i Tårnby på Amager. Ved FT-1870 er hun tyende hos gårdmand Hans Absalon Hedegaard i Tårnby. Hun får d. 26/12 1872 i Brønsholm, Karlebo sogn, en søn, Alfred Tycho Hedegaard. Den udlagte barnefader er »forpagter Hedegaard på Amager«. Alfred Tycho Hedegaard, der senere var bestyrer af en handelsstation i Grønland, havde selv en søn ved navn Hans Absalon Hedegaard. I 1885 bor Emilie Schultze i Prinsessegade på Christianshavn og ernærer sig som dameskrædderinde. Hun kaldes da for enke og har Alfred boende, samt en datter Stella Eleonora (født d. 15/10 1874 i København). Hun nævnes ved sønnen Alfreds vielse i 1894 som værende gift med styrmand Emil Christiansen og bosat på Gl. Mønt 26,3. De skiftende adresser, hvor Emilie Frederikke Flora og hendes mand har boet på mellem 1891 og 1902 kan følges på [www.politietsregistristerblade.dk](http://www.politietsregistristerblade.dk). Der nævnes også en søn yderligere, Axel Emil, født d. 8/1 1888 (i Tordenskjoldsgade 42, døbt d. 15/4 i Holmens sogn).

6-7. *Peter Andreas Thorsen*, født d. 6/6 1842 i Sandbjerg, Birkerød sogn. Han døde d. 3/12 1913 i København (begravet d. 7/12 i Skt. Johannes sogn). Han blev d. 15/3 1872 i Ishøj gift med *Margrethe Frederikke Hurup*, født d. 13/11 1847 i Ishøj. Hun døde d. 8/10 1906 i København (begravet d. 13/10 i Skt. Johannes sogn).

Peter Andreas Thorsen var i Folketællingen 1885 kartoffelhandler på Frederiksberg med adresse i de Classenske boliger på Godthåbsvej. I 1906 er familien at finde i Egegade nr. 8. Her nævnes Peter Andreas som handlende gadesælger. Kun datteren Anna Johanne bor hjemme. Ved sin død er Peter Andreas Thorsens adresse Egegade 4, 1.

#### Oldeforældre

8-9. *Ole Christensen Hedegaard*. Født d. 5/8 1794 på Hedegaard i Sevel sogn, Ringkøbing amt (døbt d. 21/9)(\*). Han døde d. 23/11 1867 på Bülowvej 3, Frederiksberg (begr. d. 30/11). Han var 1. gang d. 28/5 1818 gift med Magdalene Jensen. Han blev 2. gang d. 24/5 1824 gift med *Karen Hansdatter Absalon(sen)*, født 1801 på i Rutsker på Bornholm (døbt d. 26/7 i Rutsker). Hun døde d. 25/7 1880 på Bülowvej 3, Frederiksberg (begr. d. 30/7)(#). Ole Hedegaard var 1840 (spæk)høker i København. Familien boede i Store Torvegade nr. 387, Christians Kvarter. Fra FT-1845 nævnes han som gårdmand i Tårnby sogn. (#) Kilde: [www.hedegaardrasmussen.dk](http://www.hedegaardrasmussen.dk)

10-11. *Johan Friederich Schultze*, født 1822 i København (døbt d. 27/5 i Frederiks Tyske kirke). Han døde d. 12/1 1900 i København, Sigbrits Allé (begravet d. 17/1 i Garnisons sogn, 77 år). Han blev d. 28/10 1846 i Garnisons sogn gift med *Nicoline Florentine Flygenring*, født d. 3/10 1823 i København/Amager (døbt d. 30/11 i Holmens kirke). Hun døde d. 21/4 1861 i København (begravet d. 26/4 i Garnisons sogn). Johan Friederich Schultze blev 2. gang d. 23/3 1862 i Garnisons kirke med sin første hustru broderdatter, Emma Frantzine Florentine Flygenring, født d. 18/7 1840 i København som datter snedker Frantz Carl Flygenring og hustru Mette Christine Larsen. Johan Friederich Schultze nævnes i FT-1850 som dissinateur. Familien bor i Fiolstræde. I FT-1885 bor han med sin 2. hustru og 5 børn i Istedgade 9, og han nævnes som »Teknisk Regnskabsfører ved en Maskinfabrik«. Ved en datters vielse i 1897



omtales hans om »fyrværker i Artilleriet«. Ved sin død betegnes Johan Friederich som forhenværende stabssergent.

12-13. *Thor Gotfredsen*, født d. 14/4 1801, i Sandbjerg, Birkerød sogn (døbt d. 31/5). Han døde d. 26/2 1883 i Isterød (begr. d. 4/3, 82 år). Han blev d. 29/10 1829 i Birkerød gift med »pigen« *Ane Sophie Pedersdatter*, der blev født d. 20/4 1802 i Sandbjerg (døbt d. 6/5 i Birkerød). Hun døde d. 24/12 1870 i Sandbjerg (begr. d. 30/12). Thor Gotfredsen var parcellist og blegmand i Sandbjerg. Ved FT-1880 boede Thor Gotfredsen som enkemand i Grønnegade i Blovstrød sogn og betegnes som »Kapitalist og Inderste«. Ved en datters begravelse i 1916 angives han at have været »købmand«.

14-15. *Peder Christian Hurup*, født d. 17/11 1800 i Thorslundemagle (døbt d. 17/1 1801), død d. 10/3 1858 i Ishøj af »Brystbetændelse« (begr. d. 16/3, 57 år). Han blev ca. 1829 gift med *Kirsten Hansdatter*, født 1806 i Måløv (døbt d. 21/9), død d. 6/7 1888. Peter Christian Hurup var snedker og jordbruger i Ishøj.

#### Tip-Oldeforældre

16-17. *Christen Olufsen/Olesen (Hoved)*. Født ca. 1765/1766 (vel døbt marts 1766 i Gimsing). Gårdmand på Hedegaard i Sevel sogn. Han blev d. 6/7 trolovet og d. 29/7 1791 i Gimsing sogn gift med *Inger Pedersdatter(Nørgaard)*, født 1765 i Gimsing (døbt d. 28/7).

18-19. *Hans Absalon* får 1801 datteren Karen døbt i Rutsker. Han er sandsynligvis identisk med Hans Absalon, husmand med jord og national soldat i Klemensker, født ca. 1756. Han blev d. 4/12 1790 i Hasle gift med *Anna (Margrethe) Espersdatter*, født ca. 1767 (eventuelt i Nyker, døbt d. 9/8) og død ca. 1817 i Olsker (familysearch). Parret i Klemensker skulle OGSÅ have fået en datter Karen i 1801 (der ikke ses døbt i Klemensker). Så det er måske hende, der af ukendte grunde er blevet døbt i Rutsker.

20-21. *Johann Friederich Schultze*. Død før 1845. Han er gift med *Dorothea Margrethe Muth*, født ca. 1792 i København. Hun er enke i 1845 og ernærer sig ved håndgerning.

22-23. *Jacob Mathias/Mathiesen Flygenring*. Født 1780 på Christianshavn (døbt d. 13/10 i Holmens sogn, København). Han blev d. 27/6 1803 i Holmens sogn gift med *Dorothea Rebecca Kristine Birch/Bierg*, født ca. 1783 i København (konfirmeret 1797 i Frederiks Tyske Kirke).

24-25. *Johan Gotfred Thomas Bekker*, født 1774 (døbt d. 15/5) i Birkerød. Han døde i Sandbjerg, Birkerød sogn d. 7/3 1809 (begr. d. 12/3 i Birkerød, 45 år). Han blev d. 15/2 1795 i Birkerød gift med *Karen Pedersdatter*, der blev døbt d. 25/7 1773 i Birkerød. Gotfred Bekker var jordløs husmand og blegemand i Sandbjerg.

26-27. *Peder Bentsen*, født ca. 1765, formentlig døbt d. 1/6 1766 i Blovstrød. Han døde d. 16/5 1843 i Sandbjerg (begr. d. 21/5). Han blev d. 14/12 1794 i Høsterkøb, Birkerød sogn gift med *Ane Knudsdatter*, født 1771 i Høsterkøb, Birkerød sogn (døbt d. 9/5). Hun døde d. 21/5 1847 i Sandbjerg (begr. d. 30/5). Peder Bentsen var jordløs husmand og daglejer i Sandbjerg.

28-29. *Georg Hurup*, født ca. 1772. Han døde d. 2/4 1812 i Thorslunde (begr. d. 5/4). Han blev d. 12/10 1798 i Jystrup gift med *Anna Johanne Høeg*, født d. 18/10 1775 i Vig sogn, Ods hrd. Georg Hurup var skoleholder og kirkesanger i Thorslunde, Smørum hrd.

30-31. *Hans Jørgensen*. Født ca. 1777 i Ballerup og død d. 12/4 1861 i Klovtofte. Han var gift *Inger Sørensdatter*, født 1775 i Måløv og død d. 22/5 1850 i Klovtofte.

#### Tip-Tip-Oldeforældre

32-33. Formentlig *Olle Pedersen* i Hoed (Gimsinghoved), der får en søn Christen døbt i Gimsing i primo marts 1766 i Gimsing sogn. Han blev d. 8/10 1761 i Gimsing sogn gift med *Anne Christensdatter*. (Alternativt Olle Willumsen Lørups søn Christen døbt d. 12/6 1764).

34-35. *Peder Enevoldsen Nørgaard*, født ca. 1733 i Gimsing (?) (søn af Enevold Christensen). Død d. 26/7 1772. Gårdmand i Nørgaard, Gimsing sogn. Han blev d. 30/10 1760 gift med *Kirsten Andersdatter*.

36-37. **Måske Absalon Larsen** i Klemensker, der var gift ca. 1745 med *Bente (Cathrine) Olsdatter*, født ca. 1720 i Ågård i Klemensker (datter af Ole Pedersen og Benthe Hansdatter) og død i juni 1801 (begr. d. 26/6 i Klemensker). Absalon Larsen, født omkring 1717, døde angiveligt (FS) i februar 1802 på Lækkegård i Klemensker (begr. d. 7/2).

38-39. ? *Esper Andersen*, født 1715 på Tornegaard i Nyker (søn af Anders Nielsen og hustru Dorthe Espersdatter), der får en datter Anna Margrethe døbt d. 9/8 1767 i Nyker. Han blev d. 12/7 1754 i Nyker gift med *Anne Cathrine Thorsdatter*, født 1738 i Boldregaard i Nyker (døbt d. 14/12) (datter af Thor Hansen, død ca. 1765, og hustru Kirsten Madsdatter Engel). Esper Andersen dør d. 1/6 1773 i Nyker, og Anne Cathrine Thorsdatter bliver 2. gang gift med Jørgen Mortensen Munch. Kilde: bl.a. familysearch (FS).

42-43. Johan el. *Johannes Muth/Moth*, født ca. 1743. Han var gift med *Magdalene Elisabeth Erichsdatter/Jacobsdatter*. Ved FT-1787 er han Commd.Sergeant og familien er bosat i Adelgade 261 i Skt. Annæ Vester Kvarter. Ved FT-1801 er han Komm. Sergeant og familien er bosat i Christianshavns Kvarter.

44-45. *Abraham Mathiesen Flygenring*, født ca. 1749 (måske søn af Mathias Flygenring og Maren Larsdatter, gift d. 1/10 1744 i Garnisons sogn). Konstabel ved 4. Artilleri Compagni N: 50. Han blev d. 24/5 1776 i Holmens kirke gift med *Anna Dorthea Nielsdatter Møller*, født ca. 1750. Familien boede 1787 i Søndervoldstræde 198 i Christianhavns Kvarter.

48-49. *Johann Adam Becker*, født ca. 1737 i Tyskland. Død d. 16/7 1815 i Birkerød (begr. d. 25/7, 78 år). Han blev d. 19/3 1773 i Birkerød gift med enken *Elisabeth Thorsdatter*, født 1740 (døbt d. 28/3 i Birkerød som datter af sergeant Thor Jensen og hustru Susanne Larsdatter). Hun døde d. 4/11 1819 i Birkerød (begr. d. 24/11, 83 år). Johan Adam Becker var tømrer i Birkerød. Elisabet Thorsdatter var enke efter Mads Povelsen, som hun var blevet gift med d. 4/12 1768 i Birkerød.

50-51. *Peder Larsen*, død før 1801. Han er vist nok den Peder Larsen, der d. 8/11 1772 i Birkerød bliver gift med *Sidse Andreasdatter*, der så må være død før 1787, da Peder Larsen er enkemand. Peder Larsen er blegemand i Sandbjerg.

52-53. Formentlig *Bent Andersen*, født ca. 1734. Skrædder i Blovstrød. Han blev gift 1. gang 1764 med enken *Kirsten Mortensdatter*, der døde 1771. Bent Andersen giftede sig 2. gang d. 20/9 1772 i Blovstrød med *Anna Maria Mathiasdatter*.

54-55. *Knud Pedersen*, født ca. 1724 og død d. 20/8 1801 (begr. d. 24/8). Han blev 1. gang d. 9/7 1758 i Birkerød gift med Kirsten Bendtsdatter, enke efter Rasmus Jensen, og han blev 2. gang d. 13/4 1762 i Birkerød gift med *Sophie Jørgensdatter*, født 1740 (døbt d. 15/5 i Høsterkøb), datter af Jørgen Pedersen og hustru Bente Hansdatter. Død d. 28/12 1801 (begr. d. 3/1 1802). Knud Pedersen er jordløs husmand og daglejer, fattig og krøbling.

58-59. *Peter Christian Hæg*, født ca. 1735 (i Grevinge?). Han døde august 1804 (begr. d. 10/8 i Jystrup). Han blev gift d. 14/10 1765 i Grevinge med *Anne Margrethe Schoulund*, død i august 1786 i Jystrup (begr. d. 18/8). P. C. Hæg blev 2. gang d. 16/2 1787 i Jystrup gift med *Karen Olufsdatter Hertz*. P. C. Hæg er degn/sognepræst i Jystrup.

60-61. *Jørgen Pedersen*, født ca. 1744 i Ballerup. Død i april 1804. Han blev d. 30/6 1769 gift med *Kirsten Grigoriusedatter*, født ca. 1747. Død d. 27/5 1832 i Pederstrup.

62-63. *Søren Simonsen*. Født ca. 1731. Han var gift med *Anna Hansdatter*, født ca. 1733.



*Johannes Hedegaard-figur i keramik.*

# *Noget om plejebørn og familiesammenhold*

*Af Ole Sylvester-Nielsen*

Jeg har som slægtsforsker flere gange fundet hvordan slægtninge tager familiens børn i pleje. Det sker undertiden hvis moderen dør eller er syg, men der kan også være grunde, som ikke er så tydelige at gennemskue. For mig at se sker det uden om myndighederne og uden skriftlig aftale, i modsætning til børn fra Fødselsstiftelsen, hvor plejefamilien får penge for barnet.

Jeg fandt 2 drenge, som kom i pleje hos familien dem vil jeg skrive om både som børn og voksne.

Den første Poul Olsen er født april i Høsterkøb døbt i Birkerød kirke 1. maj 1791. Hans fader Ole Povelsen er gårdmand i Høsterkøb, gift med Anne Pedersdatter, de er ikke velstående for ved folketællingen 1787 står der tilføjet *fattig*.

Ved folketællingen i 1801: *Ole Povelsen, jordløs husmand, går i dagleje*, så det er blevet småt med penge. Ole Povelsen og hustruen Anne Sophie Pedersdatter får 3 børn, men den ældste pige er kun 3 år, da hun dør i 1788. I 1794 får de en pige, som forældrene beholder hos sig, medens Poul kommer hen til sin mormor og morbroder i Sandbjerg.

Ved folketællingen i 1801 er han i landsbyen Sandbjerg i Birkerød sogn:

*Hans Pedersen 32 år ugift Hussbonde Bonde og Gaardbeboer*

*Margrethe Andersdatter 64 år enke Hans Moder har Undertag ( fejl i folketællingen hun hedder*

*Hansdatter )*

*Niels Knudsen 21 år ugift Tjenestefolk*

***Poul Olsen 9 år ugift Tjenestefolk en Søstersøn af Manden***

*Ane Friderikke Dyrhave 10 år ugift Tjenestefolk*

Ét år efter sker der noget, jeg aldrig har set før: en selvejergårdmand forlader sin gård for at blive gift med en gårdmandsenke og flytter ind

på hendes - gård tilmed i et andet sogn. Men det er hvad Hans Pedersen gør og både hans moder, Margrethe Hansdatter, og søstersøn, Poul Olsen, flytter med.

På en gård i Stavnsholt, Farum sogn, bor i 1802 Ane Christensdatter. Hun er 36 år og har været gift 2 gange. Første gang i 1782 med Niels Pedersen, der dør i 1799, begravet d. 1/12 1799, og anden gang d. 28/3 1800 med Peder Hansen. Peder Hansen dør allerede i september 1801 og bliver begravet d. 10/9 1801, kun 23 år gammel. Der er skifte efter ham. Hans fader, gårdmand Hans Pedersen i Farum, arver efter ham den halve del, og enken får den anden del. Jeg forstår ikke vurderingen, for der bliver ikke oplyst noget om gæld og udgifter - kun formuen, der består af indbo, det indhøstede korn og bygningerne - i alt 1947 Rd.

Der bliver senere indgået forlig med Hans Pedersen i Farum, at han skal have 610 Rd. Om han får så meget udbetalt er jeg ikke sikker på.

Efter skiftet er bragt til ende kan Ane Christensdatter se sig om efter en ny ægtemand. Det bliver gårdmand Hans Pedersen i Sandbjerg. Det er helt sikkert et arrangeret ægteskab, og mon ikke at hans moder, Margrethe Hansdatter, har haft en finger med i det valg, idet hun følger med sønnen til Stavnsholt. Hun har nok haft en aftægtskontrakt efter hendes mand, Peder Mogensen, som døde i 1792, hvorefter sønnen overtog gården. Margrethe Hansdatter bliver boende hos sønnen i Stavnsholt til hun dør 1806. Hun bliver begravet på Birkerød kirkegård:

*Farum kirke bryllup med kongebrev 27.3.1802*

*Ungkarl Hans Pedersen Sandbjerg Birkerød Sogn*

*Enke Ane Christensdatter i Staunsholt*

*Forlover: Anders Hansen Gaardmand i Sandbjerg og Svend Christensen Gaardmand i Staunsholt*

I lægdsrullerne fra 1803 til 1831 kan jeg se, at brorsønnen Poul Olsen opholder sig i Stavnsholt, uden tvivl hos morbroderen - først som plejesøn, senere som tjenestekarl, indtil han bliver husmand.

Poul Olsen bliver i 1813 udlagt som fader til et uægte barn, en dreng, der får navnet Ole Johansen. Poul benægter ikke forholdet, men bliver ikke gift med moderen, Lovise Augusta Johannesdatter.

Jeg finder Ole dåb i Farum kirkebog under uægte børn:

*Aar 1813 den 1. S. i Faste den 7 Martii lod Pigen Lovise Johannesdatter i Staunsholt hos Gaardmand Hans Pedersen døbe et uden for Egteskab avlet Drengbarn kaldet Ole Johansen født den 21. Februar. Faddere var Ane Hans Pedersens i Staunsholt, Karen Larsdatter i Farum, Hans Jørgen i Birkerød, Hans Pedersen i Staunsholt, Rasmus Ibsen i Farum.*

*Til Barnefader blev udlagt Ungkarl Poul Olsen hos Hans Pedersen i Staunsholt anmeldt d. 29 april*

Moderen, Lovise Augusta Johannesdatter, er døbt d. 17/7 1791 i Farum kirke, datter af en pottemager i Stavnholt, Johannes Johansen Mejer, og hustru Maren Marie Christensdatter. Forældrene har en datter mere ved navn Johanne Dorthe født i 1788. Da Ole døbes er hun gift og bor i Stenløse. Det er bemærkelsesværdigt at hverken forældrene eller søsteren er nævnt ved barnedåben.

Jeg antager at Lovise Augusta Johannesdatter bliver på Hans Pedersens gård som tjenestepige, men hun bliver ikke så gammel. Hun dør i 1819 og begravnes i Farum kirke: *Lovise Augusta Johannesdatter død 20.2.1819 begravet 25.2.1819 Pottemager Johannes Mejers Datter i Farum døde i Stavnholt 28 Aar*

I skifte efter hende er sønnen Ole der nu er blevet 7 år eneste arving og hans formynder er gårdmand Hans Pedersen, hverken Lovises fader eller Oles fader er nævnt i skiftet, det viser tydeligt at Ole bliver hos Hans Pedersen og hustruen Ane Christensdatter.

De ting Lovise efterlader sig bliver solgt på auktion omregnet til sølv 51 Rd. 3 Mk. 13 Sk. Foruden Lovises arv efter hendes moders skifte i 1816 ligeledes i sølv 5 Rd. 2 Mk. 6 Sk. I alt 57 Rd. 3 Sk.

Oles arv bliver anbragt i Overformynderiet. Jeg har ikke fundet kilder, der viser hvad Lovise efterlod sig, men med det ret store beløb kan det ikke være tøj alene - gad vide om hun har været indsidder?

*Den 19.5.1821 var der bryllup mellem Poul Olsen ungarl i Stavnholt og pigen Ellen MarieLarsdatter tjenestepige i Stavnholt datter af Lars Andersen i Farum*

*Forlover gårdmand Hans Pedersen Stavnholt og husmand Lars Andersen i Farum.*

Poul Olsen bliver husmand og daglejer i Farum. Der er tilsyneladende ikke meget forbindelse mellem far og søn. Kun ved Oles konfirmation i 1827 står: *Ole Johansen Fader Husmand Poul Olsen Stavnholt døbt i Farum 7.3.1813.*

Lægdsruller kan give temmelig sikre oplysninger, hvilket er meget vigtigt når man arbejder med almindelige navne. Jeg har haft meget gavn af lægdsrullerne, især imellem 1801 – 1834, hvor der ikke er folketællinger til at give oplysninger. Lægdsrullers hovedruller skrives hver 3. år, og i dem er der mange oplysninger om drenge og yngre mænd. Tit kan man følge dem hvis de flytter fra sognet eller de får gård eller husmandssted.

I lægdsrullen for Farum i 1813 står dette:

*Ole Poulsens søn Poul 22 år 62 ¾ Tommer fødested Høsterkøb opholdsted Stavnholt soldat i 1812, og ved at gå tilbage i tiden, får jeg disse oplysninger om ham. I lægdsrullen for Birkerød i 1792 er han 2 år gammel og er hjemme hos hans fader Ole Poulsen i Høsterkøb. I 1800 er han i Sandbjerg, og i 1806 er han flyttet til Stavnholt, hvor han bliver de næste mange år. Når der samtidig ikke er andre, der hedder Poul Olsen i Farum sogn, har man en sikker oplysning, hvilket også bliver bekræftet ved lægdsrullen i 1831, hvor han er 40 år. Det passer med folketællingen i Farum 1834 - Poul Olsen, 43 år, og gift med Ellen Marie Larsdatter, 33 år.*

I de forskellige kilder er skabt usikkerhed, fordi Ole har forskellige navne Ole Johansen eller Ole Poulsen. Derfor gik jeg til lægdsrullen for Frederiksborg amt Farum sogn lægd 26 i 1813 og fik klar besked:

*Louise Augusta Johansdatters søn Ole Johansen Povelsen født 21. februar 1813 i Stavnholt*

De følgende år kan jeg følge ham i lægdsrullerne uden nogle tilføjelser han opholder sig hjemme i Stavnholt, først i 1834 kommer følgende interessante oplysning i lægdsrullen:



*Ole Johansen Povelsen 21 år 66 ½ tommer høj født i Stavnholt  
Maa med hensyn til Udskrivning behandles som han som var Søn af  
Gaardbrugeren Enke Ane Christensdatter i Staunholt Cac Resoldg 31.  
Maj 1834*

*Enken har ingen Sønner efter en Attest af Ane Christensdatter Ses  
1835*



The image shows a fragment of a handwritten document in cursive script. The text is written on a piece of paper with vertical lines. The visible text includes:  
- "Maa med hensyn til Udskrivning behandles som han som var Søn af Gaardbrugeren Enke Ane Christensdatter i Staunholt Cac Resoldg 31. Maj 1834"  
- "Enken har ingen Sønner efter en Attest af Ane Christensdatter Ses 1835"  
- There are several dates and numbers written in the margins and between lines, including "31", "1834", "22", and "34".  
- The handwriting is dense and characteristic of the early 19th century.

Ole Johansen Poulsen, som er høj og flot, går i faderen fodspor. Han ser gårdens søde tjenestepige, Ane Olsdatter, dybt i øjnene og lidt mere - med det resultat at hun bliver gravid. I modsætning til faderen bliver han gift med pigen, selv om hun er datter af en husmand. De bliver gift i juli 1839 og får en datter 2 måneder senere. Hun får navnet Lovise efter sin farmoder.

Ane Olsdatter har den fordel, at hun være tjenestepige på gården for Ane Christensdatter i 5 år, og hun kender derfor til alt hvad en gårdmandskone skal lave, såsom bagning af brød, ølbrygning, slagting og saltning - noget, der er absolut nødvendigt fordi hun skal overtage husholdningen efter den 74 årige Ane Christensdatter, som dør 3 år senere d. 26/12 1842.

Det er ikke til at vide om Ole og Ane var blevet gift hvis hun ikke var blevet gravid. Fornuftægteskaber var ret almindelig på den tid, men her har der været kærlighed med i spillet.

Desværre dør Ane Olsdatter allerede den 2. september 1843 kun 31 år og 4 måneder gammel. Hun efterlader en datter, Lovise Olsen, 4 år gammel, og en søn Hans Olsen, 2 år gammel.

Ole Poulsens næste ægteskab, i maj 1844, er nok nærmere et fornuftægteskab, for bruden, pigen Margrethe Pedersdatter, jordbruger Peder Svendsens datter i Farum, er kun 22 år. Ole er da 31 år.

Det må have været en stor opgave for Margrethe i den alder at blive husmoder på en gård, tilmed blev hun stedmoder for 2 små børn, så hun har haft brug for alt det, hun have lært hjemme på forældrenes gård.

Dette ægteskab varer i 42 år, indtil Ole dør i 1886. De får 3 børn, 2 af dem bliver voksne: Ane Marie Olsen født i 1853 og Peder Olsen født i 1857.

Ole Johansen Poulsens søn, Hans Olsen, af første ægteskab er kun 25 år gammel da han dør, derfor bliver det sønnen, Peder Olsen, af andet ægteskab, der i 1885 overtager gården og driver den i mange år. Hans moder, Margrethe Pedersdatter, får lov til at sidde i uskiftet bo. Hendes steddatter, Lovise, har tidligere fået sin arvepart.

Landsbyen Stavnholt er blevet stjerneudskiftet med alle gården liggende samlet i landsbyen. Den gård, matrikel nr. 12 a, som Hans Pedersen bliver gårdmand på, får senere navnet *Søgaard*. Den ligger ned til Furesøen. Den ene langsiden går langs vandkanten, sikkert smukt, men der går nok noget agerjord til spildevand langs søbredden.

Naboen til den anden langsiden er sognefoged Lars Nielsen. Han er kendt for den dagbog han skrev fra 1789 til 1794, hvori han skriver om årets gang på gården (*Brudegaard*, red.) og hvad der sker i sognet, samt om hans arbejde som sognefoged. Lars Nielsen er holdt op med at skrive dagbog da Hans Pedersen kommer til Stavnholt. Da skellet mellem dem er flere hundrede meter langt, har de haft en del kontakt med hinanden, men der er ingen skriftlige kilder.

**Kilde: al Cours: Danske Gaarder III Samling IV Bind side 167:**

*Søgaard*, Farum Sogn. Postforb. og St.: Farum, hvortil c. 2½ Km. Gaarden ligger c. 13½ Km. Fra Hillerød. Ejer: Peter Olsen, som overtog Gaarden i 1885 er født paa Ejendommen 10. Juli 1857 og gift med Inger Olsen, født i Farum Sogn.

Matr. Nr. 12 a af Staunsholt: Hartkorn 3 Tdr. 4 Skp. 1 Fdkr. 1¼ Alb. Ejendomsskyld 29,500 Kr.

Areal 50 Tdr. Ld., Deraf Ager 45, Skov og Søbred 4, Have og Gaardesplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Rug efter

Søgaard, Farum Sogn. Postforb. og St.: Farum, hvortil c. 2½ Km. Gaarden ligger c. 13½ Km. fra Hillerød. Ejer: *Peter Olsen*, som overtog Gaarden i 1885. er født paa Ejendommen 10. Juli 1857 og gift med *Inger Olsen*, født i Farum Sogn.

Matr.-Nr. 12a af Staunholt. Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1¼ Alb. Ejendomsskyld 29.500 Kr. Areal 50 Tdr. Ld., deraf Ager 45. Skov og Søbred 4. Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Rug efter Halvbrak. Byg, Roer, Havre og 2½ aars Græs. Jordens Bonitet er af blandet Beskaffenhed. Der holdes 12 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af rød dansk Race og 4 Heste.

Søgaard er aaben mod N. Mod S. ligger Hovedb. med smuk Udsigt over de bølgede Jorder til Furesøen. Bygningerne er overvejende af Grundmur med Straatage. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt.

Til Gaarden hører Søret til en Part af Furesøen.

Halvbrak, Byg, Roer, Havre og 2½ aars Græs. Jordens Bonitet er af blandet Beskaffenhed. Der holdes 12 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af rød dansk Race og 4 Heste.

Søgaard er aaben mod N. Mod S. ligger Hovedb. Med smuk Udsigt over de bølgede Jorder til Furesøen. Bygningerne er overvejende af Grundmur med Straatage. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt.

Til Gaarden hører Søret til en Part af Furesøen.

Det er ikke blot børn, der bliver hjulpet af familien, også som voksne kan der være situationer, hvor hjælp af familien kan betyde meget.

I kirkebogen kan jeg se at broderen Mogens Pedersen, som er ungarl i 1824 bliver meget syg og kommer til Hans Pedersen i Stavnholt, hvor han dør 45 år gammel. Han havde været tjenestekarl på en stor gård i Birkerød, hvor længe han havde været syg og hvad han døde af står der ikke noget om i kirkebogen

Da Hans Pedersen dør i 1828 kommer hans anden broder, Lars Pedersen, til Stavnholt og hjælper enken, Ane Christensdatter, med at drive gården og da Lars bliver gammel bliver han boende på gården som aftægtsmand til sin død i 1847.

Kilder: Kirkebøger, lægdsruller og skifteprotokoller.

## *To af mine oldeforældre, Christen og Ane Dorthe Bisgaard*

*Af Kit Bisgård*

Christen var ældste barn af Jens Andersen Elbrønd og Ane Christensdatter i Ejsing i Ringkøbing amt. Han fødtes d. 18. januar 1821. Han og hans 5 søskende blev tidligt vænnet til at bestille noget, da det var det helt normale, at børn måtte arbejde næsten på lige fod med de voksne. Hans forældre var ellers ikke fattige, idet hans far sammen med præsten og sognets proprietær blev udset til at sidde i sogneforstanderskabet i 1841, da han næst efter sognets proprietær havde sognets største hartkorn. Ved denne tid var kreaturholdet blevet noget større end i de forrige generationer, så der var mere brug for hyrder end tidligere, og det kunne selv ret små børn sættes til at være.

I Christens ungdomstid gik en bølge af gudelige bevægelser over landet, og Christen blev så grebet af det, at han en tid optrådte som lægprædikant ved de gudelige forsamlinger. Han lærte her en ung pige, Ane Dorthe Nielsdatter fra Ryde sogn at kende. I Ryde blev der sagt, at hun var den kønneste pige i sognet, hvis hun bare ikke havde været hellig. De to unge blev forlovet, da han var 24 og hun 22, men gifte sig kunne de ikke, før treårskrigen 1848 - 51 var forbi, idet Christen deltog i den. Hans far havde ellers fået stillet for ham (købt en anden ung mand til at være soldat i hans sted), men begge de unge mænd blev sendt til fronten.

De unge havde købt en gård i Hvam i Borbjerg, der hed Bisgaard, og de fik straks tilnavnet Bisgaard. Her fik de efterhånden 6 børn.

Ikke så snart havde de slået sig ned i Borbjerg, før Christen fik det ene tillidshverv efter det andet. Han blev indvalgt i sogneforstanderskabet, senere i sognerådet, han var med til at oprette Borbjerg Sparekasse, og han blev valgt ind i mange bestyrelser. Han var med til at stifte den såkaldte grundlovsværneforening, der senere fik navnet Venstrevælgerforeningen. En husmand, der nødtvungent havde givet et bidrag til en mindsten for stavnsbåndets løsning 100 år før, sagde til en nabo: »Den Chr. Bisgaard har da også med alt det skidt og møg at gøre, der er til«.

Chr. Bisgaard var rådgiver for præsten, der ikke havde forstand på landbrug, og han besørgede hans handeler med besætningen. På den måde kom de to familier til at omgås, og de sluttede venskab, selv om de lå langt fra hinanden i åndelig henseende, da Møller og hans hustru var med i den grundtvigske bevægelse. Chr. Bisgaard fik ved omgang med præsten og hans kloge kone et andet og friere syn på mangt og meget. Han satte stor pris på præsten og kom der jævnlige, skønt der var en halv mil mellem hjemmene. Ane Dorthe blev ved med at have et strengt syn på alt verdsligt. Det var ikke let hverken for mand eller børn. Det yngste barn, Mariane, blev således på sin konfirmationsdag sendt ud med færene, så hun i enrum kunne tænke på den oplevelse, dagen havde givet. Hvis døtrene kom hjem fra byen med nye hatte, kneb det dem at skulle høre om verdens tant og forfængelighed, ja, det hændte engang, at Ane Dorthe gik i seng, da hun så dem med nye hatte. Børnene fik aldrig lov at deltage i offentlige forlystelser og knap nok i private. Kortspil og dans var i hendes øjne syndige fornøjelser. Det hændte engang, at hun så sin mand med kort i hænderne. Hun blev bogstavelig talt syg, og han smed øjeblikkelig kortene og gik hjem med sin kone, fulgt af de medspillendes spottende gløser, men sådan noget bed aldrig på ham. Han ville gerne spille kort, men ikke for vindings skyld, så han spillede aldrig om noget af betydning. Slægtsforskeren Petrus Christensen (søn af degnen) skriver følgende:

*»Og så var der Chresten Bisgaard, som havde den »pæl i kødet«, at han så grysselig gerne ville have en »fed og mager«. Når han kom lidt sent hjem, måtte han jo gøre regnskab for, hvor han havde været, til An Dorret. Han holdt dog ikke af at tilstå, han havde spillet kort med degnen, og Ann Dorret fik (ja, sådan fortæller skumlerne) da gerne den besked: Ja, a håv såmænd set nier o løst for den sølle Dres, han er så lempele.«*

Petrus Christensen fortæller videre: *»...Jeg tror Fader stod de to mænd, som fra Ejsing sogn var kommet til Vester Bisgaard og Krogsdal i Hvam, Chresten Elbrønd Bisgaard og Peder Krog, noget fjernere - da til at begynde med. De var stærkt pietistisk indstillet, nærmest henad »de stærke Jyder«. Peder Krog var en tung, stille og alvorlig mand, paa hvis ansigt, jeg sjælden har set et smil; men de skarpe, melankolske øjne lyste af intelligens. Hans kone, Maren Krog, søster til Chresten*

*Bisgaard, var til gengæld ikke mundlam. Frisk og frejdig stak hun ikke sin mening under stolen. Deres børn var ualmindelig velbegavede. Fader kom ikke sjældent til familien, hvor den pietistiske indstilling afløstes af en mørkfarvet Grundtvigianisme. De to svogre holdt sammen i alle livets forhold, også naar der skulde købes ejendom til børnene, som havde været trolovet fra vuggen af. Men en gang spillede deres nabo, Hvolle Christian, dem et puds, som ikke blev glemt i mands minde. Henrik Hoffmanns lille, gode gård lå lige ved vejen, som fra landevejen går til kirken. Den var kun på 23 tdr. land, fin jord, sognets bedste. Henrik kunne ikke klare sig. Naboerne, særlig de to svogre, havde et godt øje til den gunstigt beliggende gård, men Henrik skulle nu gøres helt moden. Ole Christian lurede også, dog lod han de to naboer om besværet med at få den rigtige pris frem. Samme aften som handelen med Chresten Bisgaard og Pe Krog var gået i hårdknude, de skiltes på 50 daler, gik Ole Christian derover og købte gården til den pris, Henrik Hoffmann havde forlangt. Da fader næste morgen kom til Hvam, var sindene i oprør. Straks efter skoletiden gik fader hen til Pe Krog, nærmest for at høre, hvordan Ma Krog tog skuffelsen. A mjent, vi håd sat æ pind sårren i æ dar, te den ett ku' ovnes, sagde Maren hvast. I skulle nu alligevel have banket den lidt mere fast, mente fader stilfærdigt. Inderst gottede han sig over Ole Christians raske kup, som indbragte denne 500 rigsdaler.»*

*Petrus Christensen skriver yderligere: Ikke sjældent kom Chresten Bisgaard - fru indenrigsminister Dahlgaards bedstefader. Han var en grumme rar og besindig mand, en klog mand, som havde let ved at finde rammende udtryk. Han holdt vistnok mere af at sysle med sine politiske tråde end af det hårde slid i gården, hvorfor han altid var på farten »i æ østersovn«, og så lagde han vejen om ad »æ deins«. Fader satte pris på hans besøg; thi hans viden om sognets forhold var stor, og hans hyggelige form for samtale en beroligelse for sindet.*

*»Ih sej da, sier vi de, sier vi de«, var vendinger, han ofte brugte, mens han betænksomt bakkede på piben.»*

*Et andet sted skriver Petrus Christensen: »Kresten Bisgaard og Johan Perregaard kunne ikke døje hinanden. Jeg er ikke ganske på*

*det rene med, om Johan Perregaard var Højremænd, han skulle altså være sognets 17., men det er muligt, at den aversion, Kresten Bisgaard og Johan Perregaard nærrede mod hinanden, stammede derfra. Kresten Bisgaard, hvem fader kaldte Loke, fordi han færdedes i alle kredse, mellem Højremænd og Venstremænd, for resten helst mellem Højremænd, mellem missionsfolk og Grundtvigianere og indifferente, for resten helst mellem de sidste, Kresten Bisgaard havde sin styrke i at komme med spidse, rammende bemærkninger, næsten ordsprog-lige, og i med sin uforstyrrelige ro at »snære« og ærte sin modstander. Men tro ikke, at Johan fra Stuer Pærgaard blev ham svar skyldig. Han fik flere gange latteren på sin side, og til sidst fik Kresten Bisgaard af den grove konfekt.*

*Dog - han var lige rolig og ligevægtig, hvad der gav ham styrke.*

Følgende lille tildragelse er overleveret gennem sønnen Jens og derefter nedskrevet af dennes søn, Peder Kristian: Deres nabos vædder var løbet væk, og trods ihærdige anstrengelser var det ikke muligt at opspore den. Når der blev tale om den bortløbne vædder, sagde Chr. Bisgaard altid: »Den ligger rækle i jen si såltkær«. Han regnede med, at en eller anden havde slagtet den for at spise kødet. Det var skik, at man undertiden købte et vædderlam et sted for at få nyt blod ind i fåreflokken, og sønnen Niels, der ligesom Jens var derhjemme, havde derfor engang i sommerens løb købt et vædderlam. En dag så Jens, at naboens vædder var sluppet løs og kom op at bukkes med det indkøbte vædderlam, og kort efter lå lammet på valen. Jens skyndte sig at få fat i en slagtekniv og løb op og stak den i lammet, så blodet kunne løbe af det, så de kunne bruge kødet. Derpå kørte han lammet hjem, hvorefter det efter at være behandlet blev lagt i saltkærret. Om efteråret, da fårene og lammene blev hentet hjem for at vaskes og klippes, så Niels straks, at vædderlammet, han havde købt, var mellem lammene. Man blev herefter klar over, at det var lammet, der havde slået naboens gamle vædder ihjel, og at det var den, der var blevet lagt i saltkærret. Chr. Bisgaard havde altså ret, når han sagde, at vædderen lå i en eller andens saltkær, men han havde ikke skænket det en tanke, at den lå i hans eget.

Christen havde det bedste skudsmål af alle. Han var en mand af megen humor og begavelse. Han var dog ikke kammerat med sine

børn og talte mest til dem, når der skulle gives ordrer, eller når han skændte på dem, hvis de ikke havde udført deres arbejde godt nok. Det faldt ham aldrig ind at rose dem. En eneste gang fandt han på at glæde sin yngste datter, Mariane. Hun havde som syvårig været meget syg af lungebetændelse, og for første gang blev der hentet læge til hjemmet. Da hun var kommet op, og hendes far en dag havde været i Holstebro, kom han hjem og satte uden et ord to femøreskager på køkkenbordet, hvor hun sad. Hun stirrede på kagerne, men turde ikke tage dem, før hendes mor sagde: »Det var nok til dig Mariane, siger du ikke tak?« De ældste børn havde han dog beskæftiget sig noget med, derved, at han havde spillet dam med dem. Senere gav Jens, Niels og Mariane sig til at spille skak, og det fik han aldrig lært.



I Borbjerg besang den gamle Ivar Skrædder Ane Dorthe for hendes godgørelse mod fattigfolk, og da blev hun næsten gjort til en helgen. Hun begyndte at lære sine børn at læse, da de var fire år, så de mødte godt rustet i skolen, og de opnåede da også alle seks at blive nr. 1 i de sidste år af deres skoletid. (Efter efterladte papirer at dømme har det nu nok knebet for Ane at overgå sin senere mand, Peder Hedegaard, da han tydeligvis var nr. 1, da de samtidigt forlod skolen).

Børnene var glade, hvis de kunne lokke deres far til at holde hovedregning med dem i en mørkningsstund. Da de gik ud af skolen måtte de ikke gerne komme ud at tjene; kun de to yngste fik sat igennem at komme ud et år. De gik så alle derhjemme bortset fra enkelte højskoleophold, indtil de giftede sig. De to yngste blev dog ikke gift.

Ane Dorthe led de sidste 15 år af sit liv af en slem hoste, og den har nok været medvirkende til at lægge hende i graven i en ret ung alder. Hun døde d. 22. december 1877 efter tre ugers sygeleje i glad



forvisning om, at hun skulle holde jul i Himmelby. Det var 14 dage før hun blev 55 år.

Christen drev gården videre med hjælp fra sine børn, og i 1892 gik han på aftægt og overlod gården til Niels. Aftægtskontrakten blev underskrevet men det varede kort, da Niels døde året efter. De følgende tre år drev Mariane gården med sin far, men hun syntes ikke, hun var egnet til dette job, så hendes søster Edel og dennes mand, Jens Krog, der havde overtaget naboejendommen, Kroglund, efter Jens' forældre, overtog den og drev de to gårde under ét. Deres søn Kristen overtog Bisgård, da han var blevet voksen, derefter overtog hans søn Frede Krog den, og nu er den for længst overtaget af to af Fredes nevøer i fællesskab. Det er Steen og Torben, sønner af Jens Krog. Steen driver gården.

Det ser ud til, at man har glemt at bringe skødet i orden, da Jens og Edel Krog overtog gården, idet det først er udfærdiget i 1904.

I november 1896 flyttede Christen til Store Hedegård, der ejedes af hans ældste datter Ane og hendes mand, fætter og svoger Peder Hedegaard. Her havde Christen endnu nogle gode år, hvor han bl.a. beskæftigede sig med børnene, som elskede ham.

En slidt kladdebog, som han i en lang årrække brugte til regnskaber over sin gæld, viser, at han skyldte større eller mindre beløb til mange mennesker. Det ser forfærdelig rodet ud, men han må have haft styr på pengesagerne. Det komplicerer sagen, at han indimellem fører kirkens regnskab, så en del af de skyldige beløb hører måske til dette regnskab.

Christen skrev i 1905 testamente. Størstedelen af hans formue skulle gå til de 5 børn, der hver skulle have 2.000 kr. og til de 26 børnebørn, der skulle have 25 kr. (Christen har nok ikke været så god til at tælle, for på det tidspunkt må der have været 27 børnebørn). 150 kr. gik til velgørende formål.

Christen døde 28. januar 1906, 85 år gammel.

(Denne artikel er stykket sammen af beretninger, som jeg har fundet flere steder).

## *Den amerikanske forbindelse*

*Af Martin Bang Dahl*

Som slægtsforsker støder man jævnligt på historier om familie-medlemmer, der af forskellige årsager er udvandret til mulighedernes land, Amerika. Vi har også i Roskildeegnens Slægtsforskerforening både hørt foredrag, haft artikler i vores årsskrift, samt læst i det halvårslige tidsskrift ”Slægten” fra SSF, om nogle af disse personers skæbner eller hvordan det er lykkedes at skabe kontakt til deres efterkommere ”overthere”. Denne artikel er dog ment som en lidt anderledes præsentation af en ”amerikansk forbindelse”, da det her drejer sig om amerikansk afstamning.

Da jeg mødte min kæreste, Marie-Louise, fik jeg en helt ny slægt at forske i, og jeg greb straks muligheden for at se, hvad der var af spændende slægtslinjer. Specielt var der, på hendes farmors side, nogle interessante slægtsnavne. Farmoderen havde mellemnavnet Izard, som lød meget eksotisk. Jeg fandt hurtigt frem til en slægtsbog, *Tegnemesterens Efterkommere, 1940*, der omhandlede nogle af personerne i denne gren af slægten. Ved hjælp af oplysninger fra denne bog, fra søgning på internettet og fra Arkivalier Online, kan jeg her præsentere denne slægtslinje – illustreret med billeder – tilbage til 1600 og 1700-tallets Amerika. Det er en slægtslinje, der strækker sig langt tilbage – til dengang Amerika ikke var en selvstændig nation, men nogle få kolonier under den britiske konge, med britisk udnævnte guvernører.

**Lizzie Izard Høyer**, født d. 11/5 1924 i Thisted. Død d. 22/1 2001. Sygeplejerske. Gift 1950 med overlæge *Jacob Overgaard* (1923-1994).



*Lizzie Izard Overgaard, f. Høyer. Billedet er fra 1982*

**Ralph Izard Høyer**, født d. 29/3 1892 i Silkeborg. Han blev 1919 i Horsens gift med *Mary Elisabeth Rasmussen* (født 1893 i Horsens). Ralph Izard Høyer var bogholder og kasserer, senere direktør på Svineslagteriet i Thisted.



**Dagmar Agnes Pedersen**, født d. 9/5 1866 i København. Hun døde d. 21/1 1927 i Thisted. Hun blev 1890 i København gift med *Vilhelm Casper Høyer* (1860-1931). Dagmars farbror, fuldmægtig ved Statsbanerne, Julius de Lancy Pedersen, var forlover ved parrets bryllup. V. C. Høyer var bogholder ved papirfabrikkerne i Silkeborg. Senere blev han direktør for Svineslagteriet i Thisted. Som ung tog Dagmar Agnes "Undervisning paa Fru Kellers og Frk. Gåtjes Sangkonservatorium og i Klaver hos Fru Agnes Adler i København".



**William Izard Pedersen**, født d. 4/7 1829 i Philadelphia, USA. Han døde d. 31/10 1885 i Ålborg. Han blev 1867 i Holmens sogn, København, gift med *Caroline Vilhelmine Beitzel* (født ca. 1835 i København, død 1917). William Izard Pedersen blev kadet i 1841. Han var løjtnant, senere kommandør (Kaptajn) i Flåden og udskrivningschef i Ålborg.



**Ann Caroline Smith**, født 1791 i Philadelphia, USA. Hun døde d. 13/11 1878 i København. Hun blev d. 22/5 1820 i Philadelphia, USA, gift med **Peder Pedersen** (1774-1851), søn af tegnemester Troels Pedersen og hustru Mette Sophie Krag. Peder Pedersen var gift 1. gang 1812 med Maria Lichtfield Scott (1787 i Philadelphia, død 1814 i København). Han blev student 1793 fra Roskilde.



I 1796 blev han huslærer hos konsul P. Blicher Olsen i Tanger. I april 1802 beskikkedes Peder Pedersen til konsultssekretær i Marokko, men udnævntes samme år til den sygemeldte Blicher Olsens efterfølger som konsul i USA. Efter ankomsten til Philadelphia 1803 blev Peder Pedersen fungerende chargé d'affaires, og fra 1805 også generalkonsul. 1815 udnævntes han til ministerresident og gehejmelegationsråd. Peder Pedersens hovedindsats blev de langvarige og vanskelige forhandlinger 1816-26 om indgåelse af en venskabs-, handels- og søfartstraktat mellem Danmark og USA. Peder Pedersen rejste 1831 med familien tilbage til Danmark og tilbragte de sidste 20 år i København. Familien boede bl.a. i Kronprinsessegade 392.

**Charlotte Izard**, født d. 16/2 1770 i South Carolina. Hun døde 1792. Hun var gift med **William Loughton Smith**, født 1758 in Charleston, South Carolina. Død 1812. Plantageejer, jurist. Amerikansk politiker, gesandt, bl.a. ambassadør i Portugal.



**Ralph Izard**, født d. 23/1 1741/42 på "The Elms" nær Charleston, South Carolina. Han døde d. 30/5 1804 samme sted. Han blev 1767 i New York gift med **Alice de Lancey**, født ca. 1745/46 i New York. Hun døde 1832. Han studerede i England. Han gik på en skole i Hackney i London og blev immatrikuleret fra Trinity Hall, Cambridge. Han vendte tilbage til USA i 1764. Parret boede først i New York, men flyttede ca. 1771 til London. I 1776 flyttede familien til Paris. Ralph Izard vendte tilbage til USA i 1780, og resten af familien fulgte i 1783. I 1788 blev han valgt til Senatet og tjente i Senatet fra d. 4/3 1789 til d. 4/3 1795 og tjente som "President pro tempore of the Senate" under den 3. kongres.

USA's 2. præsident, John Adams (der efterfulgte Georg Washington), beskrev på et tidspunkt Alice de Lancey således: "a



*Lady of great beauty and fine Accomplishments as well [as] perfect purity of conduct and Character through Life.”*

**Elisabeth Colden**, født d. 5/2 1721 i Philadelphia, og hun døde i 1784. Hun blev d. 7/1 1737 gift med *Peter de Lancey*, født d. 26/8 1705 i New York. Han døde 1770. Peter og Elisabeth havde deres bolig på en stor ejendom, Union Hill i Westchester County, New York.



**Calwallader Colden, Sr.**, opvokset i Merse Berwickshire, Skotland, som søn af præsten Alexander Colden, men født i Irland d. 7/2 1687 under moderens ophold. Studerede både teologi på universitetet i Edingburgh og senere matematik, kemi, anatomi og medicin i London. Han rejste i 1710 til de amerikanske kolonier som læge. Han blev d. 11/11 1715 gift med **Alice Christy** fra Skotland, født d. 5/1 1690.

Det kan tilføjes at ovennævnte Ralph Izards morfar var guvernør i South Carolina, *Robert Johnson* (1682-1735), der igen var søn af guvernør i South Carolina, *Nathaniel Johnson* (1644-1712).

Overnævnte Peter de Lancey var søn af *Etienne/Stephen de Lancey* (1663-1741) af fransk Huegenot-afstamning, og hustru *Ann van Cortlandt*, hvis forældre var borgmester i New York, *Stephanus van Cortlandt* (1643-1700) og hustru *Gertrude van Schuyler*.

*Se billeder på indersiden af omslaget.*

## *Lidt om Max Stentzer - en kunstmaler*

*Af Martin Bang Dahl*

Bagerst på væggen i mit soveværelse – lidt inde ”skammekrogen” ved siden af klædeskabet – hænger der et maleri. Det er ca. 60 x 48 cm og forestiller nogle få træer, der står i kanten af et landskab med marker. Farverne er brun-orange og efterårsagtige. Stilen er den, som mange vil kalde ”impressionistisk” – penselstrøgene er grove og hurtige og der er ikke dvælet ved detaljerne. Billedet er signeret *Max Stentzer* - en temmelig ukendt kunstner, der heller ikke engang er nævnt i Weilbachs Kunstnerleksikon. Billedet er egentlig ikke specielt smukt, og det repræsenterer alene en form for affektionsværdi.

Billedet stammer fra min morfar og mormors hjem. Min mor er nemlig adoptivdatter af Max Stentzers yngste søn, Emile Stentzer og hustru Karen, født Staal. Gennem årene købte Emile en del af sin fars malerier og via mine forældre er ét af dem nu endt hos mig.

Max Stentzer blev født som Max Josef Levy i Dannebrogsgade 18 i København d. 16/5 1882 og døbt i Vartov kirke. Forældrene var bogbinder, senere papirhandler William Wulff Levy (1859-1928) og 1. hustru Camilla Stentzer (1859-1936). De havde i forvejen datteren Ellen Anna Cecilie, som blev født d. 9/5 1880 i Vesterbrogade 97.

Ved folketællingen i 1880 boede William og Camilla Levy i Vesterbrogade 97 i kælderetagen i forhuset. De var unge og nygifte og de boede sammen med Camillas mor, Caroline Stentzer, der var enke og ernærer sig som modehandlerske. I 1885 nævnes familien i Mikkel Bryggersgade 5, st.th. i Vor Frue sogn.

I løbet af de følgende par gik familien imidlertid i opløsning. William og Camilla blev skilt og William giftede sig igen med den 11 år ældre Christine Elisabeth Dorthea Petersen. De findes i 1890 på Vimmelskaflet i København, men senere bosatte de sig i Fredensborg, hvor William ernærede sig som papirhandler. Christine døde d. 26/2 1916 og i 1919 giftede William sig atter ... med sin ekskone Camilla!

Camilla boede i de næste mange år efter skilsmissen med børnene hos sin mor på forskellige adresser i København. Hun ernærede sig bl.a. som kopistinde. I 1891 boede de i Klosterstræde 21, herefter var det St.

Kannikestræde 15, 1894 var det Krystalgade 7, 1895 Aabenraa 31 og samme år boede de i Gothersgade 38. I 1896 flyttede de til Fælledvej 21 og 1897 boede de i Frederiksberggade 9. I folketællingen 1901 finder man Camilla boende på Gl. Torv 12, 3.sal, sammen med sønnen Max og moderen Caroline. Datteren Ellen kan ikke lokaliseres på dette tidspunkt.

Max Stentzer eller Max Levy, som han endnu hed, var i folketællingen fra 1901 bogbindersvend. Han flyttede senest 1903 til Stockholm, for dette år, d. 27/3, blev hans ældste, William Levy/Stentzer, født i Kungsholms Församling (døbt der d. 2/2 1904 ifølge hans konfirmation). Formentlig drev Max Stentzer en dyrehandel mens han var i Sverige.

Moderen til sønnen William var Maria Jönsson (egentlig Jönsdotter), født d. 22/9 1874 i Gudmintorp som datter af arbejdsmand Jöns Nilsson og hustru Elina Bengtsdotter.

Den lille familie kom til Danmark i 1904, men først d. 18/11 1904 blev Max og Maria viet i Høje Taastrup kirke. De flyttede til København, hvor de i året 1906 nævnes, først i Tullingsgade 24, d. 14/8 i Knudsgade 37 og endelig d. 21/8 nævnes Max som boende på Værnedamsvej 8 da han var forlover ved søsteren Ellens bryllup i Christians kirke. Han nævnes her som vaskeriejer.

Ellen var blevet gift med grosserer Samuel (Emil) Silbermann, fra Ekaterinoslaw i Rusland, født d. 4/9 1876 i guvernementet Cherzon (ved floden Djestr) som søn af "Berislawsk" købmand Abram Hersch Silbermann og hustru Bassa Mosesdatter. Ved vielsen har Ellen bopæl i Tullingsgade 24. Den anden af forloverne ved brylluppet var justitsråd Peter Bogislaus Carstens. Ægteskabet gik senere i opløsning.

Herefter flyttede Max og Maria til Fredensborg, hvor Max' far, bogbindermester, William Levy også boede med sin hustru. Den 29/3 1909 blev deres yngste søn, Emile Jöns Carol Carstens Stentzer, født. Da han døbt d. 30/5 var det farmoderen Camilla Stentzer, frøken Ragnhild Carstens, justitsråd Peter Bogislaus Carstens, samt købmand Emil Silbermann, der var faddere.

William Wulff Levy var således hverken forlover ved datterens bryllup eller fadder ved sønnesønnens dåb – selv om sønnen Max med familie nu boede i nærheden.

Det er samme år, d. 12/4 1909, at Max og familien fik bevilling til at føre familienavnet Stentzer i stedet for det tidligere Levy.

Det er ikke særlig nemt at se præcis hvad Max Stentzer ernærede sig som. Han var uddannet bogbinder, men han havde tilsyneladende også prøvet kræfter med både dyrehandel og vaskeri. Ved Emiles dåb i 1909 var Max Stentzer papirhandler. Ved Williams konfirmation i 1918 nævnes Max som tegner, som han også gør da han i 1919 er forlover for faderen (da faderen og moderen giftes for anden gang). Det er de første gange han omtales som kunstner, men det er ikke til at sige hvornår han begyndte at arbejde som kunstner, og det synes heller ikke at have været noget han konsekvent har kunnet leve af.

Familien flyttede 1910 til Bagsværd i Gladsaxe kommune. I folketællingen fra 1921 boede familien på Frederiksborgvej 67 i Bagsværd. Max Stentzer nævnes som kunstmaler og var ansat på Galle & Jessen. Ved Emiles konfirmation i 1923 er Max Stentzer nævnt som boghandler og i folketællingen 1925, hvor familien stadig boede på Frederiksborgvej, nævnes Max Stentzer som tegner.

I folketællingen 1930 findes Max og Maria på Espevang 16 i Buddinge. Max er her anført som kunsthandler og selvstændig. Emile nævnes på adressen, men er streget over da han aftjener sin værnepligt. Det er ejendommeligt at også Max' søster, Ellen, er nævnt på adressen men streget over med henvisning til adressen Vadstrupvej 18-20. For på denne adresse findes Ellen godt nok opført, men er overstreget med henvisning til Espevang 14! Vadstrupvej 18-20 er adressen på det alderdomshjem, hvor Max og Ellens mor, Camilla, bor.

I 1932 ramte sorgen hjemmet på Espevang, da Max Stentzers hustru, Maria, døde d. 14/3, 57 år gammel. Hun blev begravet på Gladsaxe kirkegård.

Allerede d. 8/4 1933 giftede Max Stentzer sig igen. Vielsen fandt sted på Frederiksberg rådhus og den udkårne hed Ella Bakkerud, født d. 25/4 1896 i Hamar i Norge. Max er nævnt som (kunst)maler ved vielsen.

Resten af sit liv boede Max Stentzer i Buddinge/Gladsaxe. Max Stentzer døde d. 2/4 1968 på Københavns Amts sygehus i Gentofte. Han blev "begravet" fra Gladsaxe krematorium "uden jordpåkastelse" og "uden gejstlig medvirken". Ved sin død boede han på adressen Højegladsaxe 63, 2. sal, og kirkebogen omtaler ham som kunstmaler.



# *Årsberetningen for sæson 2011-2012*

*ved Kit Bisgård*

## **Tirsdag den 10. maj 2011**

Der kom ikke så mange som normalt til vores generalforsamling, og den blev som sædvanlig ganske hyggelig. Aino Kronsell var dirigent, og 20 minutter efter, at generalforsamlingen var begyndt, sluttede den. Vi fik Kirsten Printzlau ind i bestyrelsen som fuldgdyldigt medlem, og Hanne Rosenkilde Larsen blev suppleant. Ole Sylvester-Nielsen er nu sekretær. Vi, der havde skrevet en artikel, fortalte lidt om den, og derefter var der almindelig snak.

## **Tirsdag den 6. september**

Der var vild forvirring på Kildegården, da hele 1. etage, hvor vi har været i mange år, nu er blevet til ungdomsklub. Vi fandt med lidt besvær frem til nr. 108, hvor vi skulle være, og det gjorde vores medlemmer efterhånden også, nok især fordi Ole stillede sig neden for huset, så han kunne gelejde vores medlemmer til det rette sted. Det var et ret ejendommeligt lokale, meget hyggeligt, men aldeles uden hvide vægge, så vi måtte ud at lede efter et lærred. I et tomt lokale fandt vi et, det var ikke så stort, men kunne lige akkurat bruges, idet dog bogstaverne var ret små. Erik var som altid uhyre dynamisk, så han holdt os fangen hele tiden. Foredraget hed: Hvis kirkebogen ikke findes. Vi fik så eksempler på vist alle de arkivalier, man kunne ty til. De var desværre naturligvis ikke lige så gode som kirkebog og folketælling, men med en større indsats kunne man finde masser af materiale, der kunne føre en videre. (Der var (naturligvis) meget sjældent navn på nogen kvinder, men det må man jo finde sig i). Som sædvanlig med Erik Kann er man meget vågen hele tiden.

## **Tirsdag den 11. oktober**

Vi skulle i aften høre John Simonsen, der uopfordret havde mailet til mig om et foredrag, han kunne holde om sin far, der som ung havde været sømand og i adskillige år sejlet verden tynd. Han var død, da John Simonsen var to år, men denne syntes alligevel, at han kendte sin far vældig godt, da faderen havde skrevet meget om sin færd i en lille

notesbog og ydermere sendt en masse breve til sin kusine, der havde bevaret dem.

John Simonsen havde desuden brugt overordentlig meget tid på at søge i utallige arkiver for at trænge endnu mere ind i faderens færden. Han tegnede et verdenskort på en dertil indrettet tavle og satte efterhånden i den lange fortælling om faderens færd små snore op på det for at markere, hvor hans far sejlede. Det var en meget spændende aften, hvor vi kom rundt på hele jorden.

### **Tirsdag den 8. november**

Vi måtte have et nyt sted for vores møde i Slægtsforskerforeningen, da Kildegården er fuldstændig ødelagt af vandskade, forårsaget af desværre ukendte bøller. Kirsten Printzlau havde skaffet det nye sted. Det var vist en ”spejderhytte” med et udmærket lokale.

Det var vores egen aften, og den gik fint. Flere fortalte om deres egen slægtsforskning, således Palle Kvist, der har brugt uhyre lang tid på en bog om en slægtning, der var kok på et skib for vist trehundrede år siden. Han skulle have en masse piskeslag, fordi han havde puttet nogle klude i maden. Han sprang derfor i havet og druknede. Palle lod den vægtige bog gå rundt. Den var vist blevet udgivet på et forlag.

Mange andre kom til orde, og der var også almindelig snak folk imellem en del af tiden. Nogle fik gode råd af de andre. En dejlig aften.

### **Tirsdag den 6. december**

Vi skulle møde på Christiansborg kl. 17.45. hvor vi skulle ned i en kælder for at blive undersøgt for våben mm., og så gik vi alle 13 igennem proceduren. Vores medlem, folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen, stod ved undersøgelsesværelset og tog imod os. Det blev en dejlig aften. Først fik vi efter afstemning alle den samme ret til aftensmad. Vi havde stemt pr mail. Vi fik den, jeg ikke havde stemt på, men den var fin.

Efter det gode måltid og den gode stemning gik vi i den gamle landstingssal, hvor Flemming Damgaard holdt et glimrende foredrag om Københavns og især Christiansborgs historie helt fra Absalons tid, da det jo var denne, der anlagde den første borg på slotsholmen i 1100-tallet.

Vi gik så rundt og beså seværdigheder, især de to grundlove, idet det dog ikke længere var originalerne, der lå fremme, men det var selvfølgelig ikke til at se.

Det sidste punkt var et stort værelse med malerier af mange af Christiansborgs mest fremtrædende medlemmer, vel især statsministre helt fra den første tid. Flemming ved en masse om deres familierelationer, idet mange var svogre og andet til nogle andre, så vi blev meget kloge på, hvordan mange af dem var i familie med hinanden.

Til sidst gik vi til Venstres mødelokale, hvor vi fik kaffe/te med en stor kage til. Det var en ganske dejlig aften, hvor man bestemt ikke kedede sig et minut.

### **Tirsdag den 17. januar**

Foredraget d. 17. januar var glimrende. Det blev afholdt på Absalons Skole, der ligger ganske tæt ved Kildegården. Her kan vi være, til Kildegården er klargjort efter den store vandskade.

Erland Porsmose fortalte både spændende og levende om de danske landsbyers udvikling gennem tiderne og var dertil munter og fornøjelig.

### **Tirsdag den 7. februar**

Der ankom flere og flere tilhørere (vi måtte tigge flere stole hos naboerne) - men ingen foredragsholder. Det var Martin, som havde truffet aftalen med Lars Møller, men Flemming havde været i mail-kontakt med ham få dage i forvejen for at informere om forholdene omkring computer/projektor. Martin holdt udvig efter Møller ved indgangen, så vi ikke risikerede, at han fjollede rundt uden at kunne finde "vort" sted.

Da Møller ikke var kommet kl. 19.30, ringede Flemming til ham. Han måtte med skam meddele, at han befandt sig i toget på vej fra København til (og på dette tidspunkt ikke så langt fra) Århus. Han havde faktisk alt klart til foredraget og havde endog medbragt kopier af kildefortegnelser m.m. til omdeling på mødet men havde altså glemt det, da han stod på toget i København, hvor han havde været til møde om dagen – forstå det hvem der kan!

## **Tirsdag den 6. marts**

For øjeblikket foregår møderne jo på Absalons Skole, hvor vi naturligvis skal være i et ganske almindeligt klasselokale. Det var heldigvis beregnet for store børn, så vi ikke skulle sidde på bittesmå stole, hvad vi sommetider gjorde, da vi af og til havde et lokale på skolen for mange år siden. Det blev det største tilløbsstykke, vi har haft. Det vrimlede ind med mennesker i en lind strøm, så der måtte hentes stole fra andre lokaler. Vi var vist 55! Mange var ikke medlemmer og skulle betale 20 kr. En del meldte sig ind.

Mødet havde emnet: Uægte børn og arme kvinder. Det drejede sig om, hvordan man kunne finde faderen, hvis han ikke var skrevet i kirkebogen. Vi havde en gammel kending til foredraget: Michael Dupont fra landsarkivet for Sjælland. Han har nok af og til arbejde dér netop med at finde fædre, der ikke står i kirkebogen, så han var vældig meget inde i sit stof. Jeg tror, at mange fik uhyre meget ud af aftenen.

En stor tak til Jens V. Olsen for at bestyre hjemmesiden, til Martin Bang Dahl for arbejdet med Årsskriftet og ikke mindst en meget stor tak til vores kasserer gennem mange år, Flemming Molin, der har været uhyre kompetent som kasserer og ikke mindre som bestyrer af lokale og hjælpemidler (projektorer og den slags) til foredragsholderne, samt betaling til disse. Vi har måske sparet mange penge ved, at han oftest har ladet os betale dem gennem FOF. Vi har altid kunnet være fuldstændig sikre på, at lokale og hjælpemidler var i orden. Den eneste gang, jeg har set Flemming være en smule distraheret, var, da han første gang mødte op hos mig i anledning af, at han havde fået kassererjobbet. Det kneb ham vist en del at holde koncentrationen. Jeg havde netop fået en kattekillling, der hele tiden nærmest fløj fra vindueskarm til vindueskarm for at fange fluer.

Tusind tak, Flemming, for et fortrinligt samarbejde i alle disse år.

Vi er nu 99 medlemmer.

Jeg har besluttet at stoppe som formand, men jeg har nu også været det i mange år, faktisk 17. Jeg blev formand 1995, og da havde jeg siddet i bestyrelsen en del år. Det har været morsomt, men nu må andre tage over.

## ***Bestyrelsen for Roskildeegnens Slægtsforskerforening***

Kit Bisgård, formand, Åstoftens 14, Svogerslev, 4000 Roskilde,  
tlf. 4638 3514.

E-mail: Bisgaard@RoskildeSlægt.dk

Flemming Molin, kasserer, Dronning Ingeborgs Vej 1,  
4000 Roskilde, tlf. 4635 3118.

E-mail: Molin@RoskildeSlægt.dk

Ole Sylvester-Nielsen, sekretær, Skovlyst 75 A, Himmelev,  
4000 Roskilde, tlf. 4675 3076.

E-mail: Ole.Sylvester@RoskildeSlægt.dk

Kirsten Printzlau, Linkøbingvej 275, st.th., 4000 Roskilde  
tlf. 4674 1128

E-mail: Printzlau@RoskildeSlægt.dk

Martin Bang Dahl, Stenkrogen 13, 1. tv., 4000 Roskilde  
tlf. 4636 1488

E-mail: Martin@RoskildeSlægt.dk

### ***Foreningens hjemmeside på Internettet:***

<http://RoskildeSlægt.dk>



»Mrs. Peter de Lancey«, Elisabeth Colden (1721-1784).  
Maleri af George Engleheart, 1783.  
The Metropolitan Museum of Art. Se side 28.



Nathaniel Johnson (1644-1712).  
Guvernør i South Carolina.  
Fra Wikipedea. Se side 28.

Etienne/Stephen de Lancey  
(1663-1741) af fransk  
Huegenot-afstamning, og  
hustru Ann van Cortlandt.  
Se side 28.



Ralph Izard (ca. 1741/42-1804).  
Politiker og hustru Alice de Lancey  
(1746-1832).  
Maleri af John Singleton Copley  
(1738-1815), 1775.  
The Museum of Fine Arts, Boston.  
Se side 27.

**ISBN 978-87-988682-2-4**  
**ISSN 0904-1417**