



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Slægten Rolsted

250 år, april 2010

Slægten Rolsted

250 år april 2010

III

Udg. e-bog.

Slægten Rolsted

Copyright © 2015 Richardt Rolsted.

Forlag: Books on Demand GmbH, København, Danmark

Tryk: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland

Bogen er redigeret i Word 2007, skrevet med Times.

Til samling og organisering af data og andre oplysninger er anvendt slægtsprogrammet Legacy.

Fotos af personer er indsendt af familien.

Forsidefoto: Stregtegning fra 1922 udførte af F. Malier Jensen efter originalfoto fra 1843-45.

Fotoet hører således til blandt de første fotos taget i Danmark.

Bagsidefoto af Niels' pokal for 50 års tjeneste ved baroniet Løvenskjold er taget, som øvrige fotos i bogen, af Richardt Rolsted.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog, er ikke tilladt ifølge lov om ophavsret.

Hjemmeside: www.rolsted-familien.dk

Mail: kontakt@r.rolsted.name

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	3
Forord	5
Indledning	7
Mit Levnedsløb	11
Skovlyst i oktober 1833	19
Aner til Mette Sophie Grønbech	21
1. Generation	21
2. generation (Forældre)	21
3. generation (Bedsteforældre)	21
4. generation (Oldeforældre)	22
5. generation (Tipoldeforældre)	23
6. generation (Tiptipoldeforældre)	23
7. generation (3x tipoldeforældre)	24
8. generation (4x tipoldeforældre)	25
Efterkommere af Skovrider, Niels Rolsted	27
Niels og Mette Sophies børn	27
Fra Svinehyrde til Skovrider	31
I. Efterkommere af Carl Frederik Hermann Rolsted	33
1. Generation	33
2. generation (Børn)	34
3. generation (Børnebørn)	36
4. generation (Oldebørn)	37
5. generation (Tipoldebørn)	38
Hoveri, Fæste, Stavnsbånd og Landboreformen	39
II. Efterkommere af Charlotte Christine Amalie Rolsted	43
1. Generation	43
2. generation (Børn)	44
3. generation (Børnebørn)	49
4. generation (Oldebørn)	56
5. generation (Tipoldebørn)	63
6. generation (Tiptipoldebørn)	69
7. generation (3x tipoldebørn)	75
8. generation (4x tipoldebørn)	80
Engelskrigene 1801 og 1807-1814	83
III. Efterkommere af Hans Christian Rolsted	87
1. Generation	87
2. generation (Børn)	88
3. generation (Børnebørn)	89
4. generation (Oldebørn)	90
5. generation (Tipoldebørn)	92
6. generation (Tiptipoldebørn)	93
De Slesvigske krige, Grundloven 5. juni 1849, Tabet af Sønderjylland	95

IV. Efterkommere af Eggert Christopher Rolsted.....	101
1. Generation.....	101
2. generation (Børn).....	101
3. generation (Børnebørn).....	103
4. generation (Oldebørn).....	106
5. generation (Tipoldebørn).....	109
6. generation (Tiptipoldebørn).....	112
7. generation (3x tipoldebørn).....	116
Industrialiseringen, I. & II. verdenskrig, Sønderjylland tilbage.....	117
V. Efterkommere af Rasmus Rolsted.....	125
1. Generation.....	125
2. generation (Børn).....	126
3. generation (Børnebørn).....	129
4. generation (Oldebørn).....	135
5. generation (Tipoldebørn).....	144
6. generation (Tiptipoldebørn).....	157
7. generation (3x tipoldebørn).....	172
8. generation (4x tipoldebørn).....	178
Efterkrigstiden, den teknologiske udvikling til 2010.....	179
VI. Efterkommere af Henrik Wilhelm Rolsted.....	187
1. Generation.....	187
2. generation (Børn).....	188
3. generation (Børnebørn).....	192
4. generation (Oldebørn).....	198
5. generation (Tipoldebørn).....	202
6. generation (Tiptipoldebørn).....	210
7. generation (3x tipoldebørn).....	216
Bilag 1.....	217
Norsk dokument med Bredo Rolsted underskrift.....	217
Bilag 2.....	219
Peter R. Rolsteds ansøgning om Australsk statsborgerskab.....	219
Bilag 3.....	221
Efter 5 års krig, udtalelse af Generalmajor Hans Aage Rolsted.....	221
Bilag 4.....	222
Udtalelse i anledning af kong Christian X 75 års fødselsdag.....	222
Bilag 5.....	224
Nekrolog over Skovrider Ernst Viggo Rolsted.....	224
Bilag 6.....	225
En beretning om Kathe og Ole Christensens liv i Australien.....	225
Bilag 7.....	229
Reformskoler i Amerika af Forstander Emil Vilhelm Rolsted.....	229
Bilag 8.....	231
Avisudklip om Bronzestøber Holger Rolsted.....	231
Afslutning.....	233
Navneindeks.....	235

Forord.

Denne slægtsbog er blevet til efter 5 års arbejde. Efter flere tilløb startede jeg i januar 2005 med at indsamle data til en opdatering af den slægtsbog der blev udgivet i 1960.

Jeg havde dengang regnet med at bruge 2 år til det, men for det første viste det sig meget svært at få familien til at afgive oplysninger om dem selv og deres nærmeste, og for det andet opdagede jeg, at det var meget interessant at finde ud af, hvordan verden så ud på den tid hvor vore aner levede, for det tredje var det et urealistisk mål, baseret på manglende kendskab til opgaven.

Mange ”eksperter” vil sikkert også sige at man ikke kan udgive en seriøs bog på kun 5 år, jeg skal også medgive, at jeg kunne have tænkt mig at gå dybere med mange ting, for der er uanede muligheder for at finde rigtig mange oplysninger om den enkelte person, men da der er tale om 250 året for Niels’ fødsel, og jeg tror, at det vil blive den sidste ”rigtige” bog der vil blive udgivet, så finder jeg det nødvendigt at det skal ske nu.

Gennem mit arbejde med bogen er jeg stødt på nogle mindre flatterende hændelser som jeg har valgt at udelade, bl.a. fordi de er af nyere dato og derfor ikke har historisk betydning.

De fleste der begynder at interessere sig for sin slægt kalder sig automatisk for slægtsforsker, og jeg har stor respekt for de mennesker der time efter time, dag efter dag osv., sidder på arkiverne rundt om i landet, med næsen dybt begravet i kirkebøger og gamle dokumenter for at finde aner.

Jeg har dog også så stor respekt for forskere i almindelighed, at jeg ikke vil kalde mig for slægtsforsker, jeg er blot en data- og historieindsamler, for hvem det ikke er så afgøren-

de om en person er født den 12 eller 14, om han/hun er født i Vipperød eller Ugerløse, det der betyder noget er, om personerne har levet og hvordan, om de har været, eller er en del af familien.

Da jeg udsendte breve til familien fik jeg at vide, at der var én der hed Poul Brodersen der havde gang i noget forskning. Min kontakt til ham resulterede ikke i noget egentligt samarbejde, måske mest pga. ovenstående holdning, men mange oplysninger, gode råd, og rettelser har jeg fået, som jeg siger tak for.

Jeg har også fra Henrik Rolsted fået oplysninger, som især vedrørte den eneste af Niels’ piger som blev gift, hvilket har betydning, at den kvindelige gren nu også er rigt repræsenteret i slægtsbogen, tak for det Henrik. Til denne gren er der efterhånden flere der har bidraget, men til specielt Leif Bahn vil jeg også sige tak for hjælpen.

Efter flere forsøg lykkedes det mig også, at få forbindelse til ejeren af den pokal Niels fik for 50 års tjeneste ved baroniet Løvenborg, Morten Rolsted, søn af Skovrider og Godsforvalter Jørgen Rolsted.

Det betød først og fremmest, at jeg kunne præsentere familien for fotos af pokalen, men det betød også at jeg fik en del fotos af familien, som igen betød, at det var muligt, at sætte ansigter på alle dem der har ejet pokalen gennem tiden, hvilket jeg siger dig mange tak for Morten.

Den første slægtsbog om Rolsted Slægten blev udgivet i 1905 og indeholdt 157 personer, den anden slægtsbog udkom i 1960 og indeholdt 352, og nærværende bog indeholder oplysninger om mere end 1.500 personer. Mit grundmateriale er slægtsbogen fra 1960, og ligesom den foreliggende slægtsbog heller ikke har alle familiemedlemmer med, så har jeg fundet ca. 100 personer som levede da de indsamlede data fra 1957 blev

udgivet i 1960, der er også foretaget en del rettelser i, og tilføjelser til de gamle data.

Alle de personoplysninger jeg har tilføjet denne udgave, stammer fra oplysninger fra familien, og fra forskellige oplysninger indsamlet fra arkiver, folketællinger, kirkebøger, samt internettet.

Jeg har oplysninger om andre med navnet Rolsted, som ikke er medtaget her, fordi jeg ikke har kunnet finde en forbindelse til de personer der allerede var i den gamle slægtsbog, eller som er kommet med nu.

Fra offentlige adresser og telefon lister har jeg stadig 30 navne tilbage, som efter 1-3 henvendelser ikke har reageret, og som jeg ved ikke er med i bogen. Da der er tale om husstande, taler vi vel omkring små 100 personer der ikke er med.

Jeg beklager selvfølgelig, at bogen dermed ikke er så fyldestgørende og komplet, som den kunne have været, men selv om jeg ikke forstår hvorfor, så er det jo den enkeltes egen afgørelse, som man må respektere, og som deres efterkommere må acceptere.



Originalfotoet af Niels Rolsted fra 1843 – 1845, hvorefter stregtegningen på bogens forside er lavet.

Der er trods alt mange der har bidraget til indholdet i denne bog, dem vil jeg alle takke, og jeg håber at de finder resultatet tilfredsstillende.

Richardt Rolsted

Marts 2010



**I anledning af 250 året for vor stamfar
Niels Rolsteds fødsel.**

*Til vor stamfar og dem der ej mere er
at finde,
vil jeg udtrykke et, æret være jeres
minde.*

Nærværende udgave er udgivet som e-bog i 2015, ligesom bogen **Slægen Rolsted**, en fortælling om livet blandt adel, bønder og andet godtfolk.

Indledning.

Den første slægtsbog udkom i marts 1905, den var samlet og udarbejdet af Henrik Wilhelm Rolsted, Assistent i Det Gjensidige Forsikringselskab "DANMARK"

Den anden slægtsbog udkom i 1960, den var en supplerings og videreførelse af 1905 udgaven, foretaget af Dyrlæge Niels Anton Rolsted som døde den 19. februar 1957. Herefter færdiggjorde Dyrlæge Ebba Rolsted, Forstelærer Johannes R. Rolsted, frk. Else Rolsted, Tomrer Peder Rolsted og Cyklefabrikant Kaj Rolsted, bogen.

Hvis man tidligere har stiftet bekendtskab med en af de to ovennævnte bøger, så ved man at Niels blev født og voksede op på Fyn, og at Niels skriver at han er født i Rolfsted by og sogn.

Om bynavnet Rolsted er det værd at bemærke, at da Niels blev født, hed byen Rolsted uden "f".

Ifølge stedsnavneregistret kan byen dateres tilbage til 1328, hvor den hed Rolstath; derpå i 1387 Rolstethe; 1443 Rolstedh; 1453 Rolstet; 1519 Roldstedt, Raaldstedt, Rolstede, Rolsted; 1688 Rolsted; 1865 Rolfsted; 1916 Rolsted; Navnet kommer af mandsnavnet Roald, *sted* "Roalds bebyggelsessted". Fra en gang i midten af 1800tallet stammer stavemåden med "f" pga. en tydning af forleddet som mandsnavnet Rolf.

I dag hedder byen officielt igen Rolfsted, hvilket ifølge Kulturministeriet er en uautoriseret stavemåde. Da det ikke er det eneste eksempel på brug af uautoriserede stedsnavne, vil problemet blive taget op i stedsnavneudvalget.

Slægtens hjemstavn er uden diskussion Holbæk Amt, her (i skovfogedhuset Skovlyst) blev de fem af Niels' og Mettes børn født, og her havde de deres opvækst før de

selv stiftede hjem i mange af Holbæk Amts byer. Siden har slægten bredt sig til hele landet, og i både Norge, USA, Canada og Australien, finder man efterkommere af slægten.

Det er især to steder der har haft betydning for slægten, det er som nævnt Skovlyst hvor Niels boede fra 1798 til 1836 og hvor hans søn, Hans Chr. Rolsted, boede fra 1855 til 1869 som skovrider på Løvenborg, men også slægtsgården på Nyrupvej 11. Ugerløse, må siges at være af betydning, idet den har været drevet af familien fra omkring 1830, først som fæstegård men siden som eje, indtil den blev solgt i 1990, hvorpå de nye ejere i 1995 byggede et helt nyt stuehus der hvor det gamle lå.

Når man ser bort fra de mange "sen navne" som samlet er mest repræsenteret, så er der ud over Rolsted navnet, tre andre navne der præger familien, først og fremmest Bahn, men også Emde er rigt repræsenteret, og der er flere med navnet Bugge, i grenen efter Charlotte Christine Amalie Rolsted.

Navnet Bahn stammer med stor sandsynlighed fra Tyskland, og kommer ind i slægten via en tysk håndværker der var ansat på Eriksholm ved Holbæk, hans navn var Frederik Bahn, han var 30 år, og er temmelig sikkert den Frederik Christian David Bahn der samme år som vores stamfar blev gift i 1788, blev gift med Ane Sofie Schultz. Deres søn Ludvig Christian Bahn, blev i 1816 gift med Charlotte Amalie Rolsted, som var den eneste af Niels Rolsted og Mette Sophie Grønbechs døtre der blev gift. Navnet Emde kommer ind i familien i 1909, da Niels Christian Vilhelm Emde gifter sig med Karen Christine Pedersen, hvis oldemor er Charlotte Christine Amalie Rolsted. Den første Emde jeg har kunnet finde er Frederech Emde født i 1767, han var gartner i Søllerød, hans søn Vilhelm Emde født i 1815 blev gift med Cathrine Flindt født i 1820. De fik 3 børn, Morten Vilhelm i 1842, Vilhelmine i 1844 og Frederik i 1846., En af disse tre børn er sandsynligvis forælder til Anne Emde fra 1881 og Chri-

stian fra 1883, og denne Christian er sandsynligvis den Niels Christian Vilhelm Emde der, som nævnt ovenfor, blev gift i 1909.

Om Bugge er der det at fortæller at det er en vidt forgrenet og gammel slægt, og at det er en søn af Kolonibestyrer på Grønlandsk handel, Conrad Olsen Bugge, nemlig Kontorchef Georg Nicolai Bugge, der i 1918 gifter sig med Astrid Lucia Rolsted, datter af Viceskoleledetør i København, og det er ham der skriver forordet i den omtalte bog med de 54 breve fra 1846-1854, om bl.a. Slesvigskrigen 1849-1851. Denne slægtsbog er på alle punkter en anderledes slægtsbog end de to tidligere slægtsbøger.

Kort over Slægtens hjemstavn.

1. Vognserup gods hvor Niels startede som tjener.
2. Løvenborg gods Baron Løvenskjolds hjem.
3. Tuse mark med gården som Niels havde i 3 år
4. Skovfogedhuset "Skovlyst" i Fledskov,
5. Slægtsgården i Nyrup.
6. Her på Ugerløse kirkegård blev Niels og Mette Sophie, begravet.



For det første er oplysningerne om den enkelte person mere fyldestgørende og forklarende end i de to tidligere udgaver, for det andet er overskueligheden bedre, man kan ved hjælp af de indsatte tal nemt følge den enkelte families børn, børnebørn, osv.

En væsentlig forskel er også, at der i denne bog er både en indholdsfortegnelse og et navneindeks, så det er blevet nemmere at finde en bestemt person eller begivenhed.

Niels' selvbiografi er gengivet med de fejl og den stavemåde som Niels anvendte. Fra første til anden udgave af slægtsbøgerne var der faldet nogle få sætninger ud, som er tilføjet igen.

En anden væsentlig forskel er også fortællingerne om den tid familien har levet i, og ikke mindst er der flere farvebilleder af steder, og som noget nyt er der mere end 150 personbilleder i bogen.

Billederne fra slægten er det væsentligste resultat af min henvendelse til slægten om historier, billeder eller andre ting der kunne være af interesse for andre, det har været småt med historier om livsforløb o.a.

En beretning om livet som emigrant i Australien fandt jeg interessant fordi den, selv om den beskriver en nyere tid, indeholder elementer af de drømme som mange gennem tiden har haft om at emigrere.

Sikkert også vore tidlige emigranter i familien. Derfor er den med under Bilag.

At skrive om hvad der er sket i slægtens tid, har været lidt af en balancegang mellem, at skrive for meget, det var jo ikke meningen at det skulle blive til en historiebog, og så at skrive for lidt, så de enorme forskelle der er på dengang og nu, ikke blev tydeliggjort.

Yderpunkterne i perioden er jo lige fra Christian VII og Frederik VI's enevælde, hvoraf den sidste tog sin magt meget alvorligt, til i dag hvor man ved en afstemning om ligestilling, benytter lejligheden til at sætter spørgsmålstegn ved monarkiets berettigelse og rettigheder.

Fra datidens stavnsbinding, til i dag hvor vi har fri bevægelser for arbejdskraften, og fra datidens manglende viden, hvor man i Holbæk ikke anede hvad der foregik i Ålborg, og til nutidens øjeblikkelige oplysning om at der f.eks. er en kendt person på den anden side af kloden der er død.

Der er jo nok at skrive om, der kan give et billede af sæder og skikke, muligheder og begrænsninger, men også fortælle om alle de ting der har ændret hverdagen og tilværelsen på afgørende vis for os alle.

Der vil være mange andre og måske bedre ting, der kunne have givet et brugbart tidsbillede, men jeg håber at det der er med,

giver et rimeligt billede af forholdene i de 250 år slægten har eksisteret.

Har man besøgt familiens hjemmeside på www.rolsted-familien.dk ved man sikkert, at jeg allerede har skrevet om den tid familien har eksisteret, og ved så også, at der både er mangler og fejl i disse beretninger, ligesom der er en del - for familien og slægtsbogen - uvæsentlige oplysninger med. Jeg har her valgt at koge disse historier sammen, så de udgør 5. afsnit med hver sin historie om den tid som har haft indflydelse på dagliglivet og udviklingen, ikke blot for vores familie, men for hele samfundet.

Det første afsnit som jeg har kaldt *Hoveri, fæste, stavnsbånd og landboreform*, beskriver de samfundsforhold, som var hele grundlaget for vor stamfars, hans kones og deres børns levevilkår.

Det andet afsnit omhandler *Englandskrigene 1801 og 1807-14*, fordi de fik så stor betydning for Danmark. Ikke alene tvang England os til at forlade en alliance i 1801, de angreb os som neutral nation i 1807, stjal vores flåde, og tvang os dermed tilbage til den alliance vi havde forladt i 1801, hvilket blev katastrofalt fordi vi dermed kom på tabernes side, gik statsbankerot i 1813 og ved fredsftalen i Kiel i 1814 måtte afgive Norge til ærkefjenden Sverige.

Det tredje afsnit drejer sig om *De Slesvigske krige, Grundloven 5. juni 1849 og Tabet af Sønderjylland*

Ved tre års krigen med Preussen, om Slesvig-Holsten i 1848-51, og tabet af Sønderjylland i 1864, mistede vi ikke alene to femtedele af landet, det kostede os også en tredjedel af befolkningen, for ikke at glemme alle de soldater der blev dræbt og sårede.

Det fjerde afsnit er koncentreret om *Industrialiseringen, I & II verdenskrig, Sønderjylland tilbage*. Den begyndende industrialisering og de fremskridt der skete inden og under den I. verdenskrig, blev fulgt af den

store udvandring til Amerika, hvor der samtidig kom 100.000 polakker til Danmark. Derpå kom depressionen i trediverne som blandt andet førte til II. verdenskrig.

Femte og sidste afsnit omhandler *Efterkrigstiden, den teknologiske udvikling til 2010.*

Hvordan Europa kom videre, den kolde krig, de glade tressere, oliekrisen og kartoffelkuren er blot nogle af de mange ting der prægede tiden, men også atomprotester, protester mod Nato, medlemskab af Fællesmarkedet (EU) og meget andet blev der protesteret imod. Murens fald og Sovjets sammenbrud skal ikke glemmes for den enorme tekniske udvikling der derpå fulgte.



Ovenstående dokument troede jeg en overgang var originalen af Niels' Levnedsløb, men jeg må nok erkende, at det er en 20 sideres ret medtaget afskrift.

Mit Levnedsløb.

Tilegnet Højvelbårne Hr. Hofjægermester Baron af Løvenborg Friherre til Baroniet Løvenborg.

Underdanigst af, N. ROLSTED
Udtjent skovrider på baroniet.

1841

I Provinsen Fyen, i Rolfsted Bye og Sogn, Annex til Rønninge, beliggende imellem Nyborg og Odense, er jeg født til Verden Aar 1760.

Min Fader Rasmus Nielsen, var hoverigjørende Bonde paa Godset Hellerup, hvis daværende Ejer var en Etatsraad Schmidt, Tolder og Postmester i Nyborg. Jeg var den sjette af 10 Børn. Da jeg var 4 aar gammel, blev mine Forældre satte fra Gaarden, og fik til beboelse et jordløst Hus i Byen.

Med megen Fattigdom ernærede min Moder, som kunde væve, mig og mine mindre Sødskende omtrent i 5 Aar. Et Par Somre var jeg ude at tjene Bønder, min Beskjæftigelse var da at kjøre Plov og at vogte Creaturerne paa Marken.

Blandt mine Barndoms minder staar efterfølgende mig mest levende i Minde: Jeg blev en Dag sendt til Hove på Torpegaard, som da ejedes af en Capitain Steensen, at tage Hø fra paa Stænget. De større Dreng overvældede mig der med saa meget Hø, at jeg saagodtsom var begravet i dette og næsten kvalt og ikke maatte eller kunne komme ned. Endelig kom dog en Mand, som drog mig ud af mit mørke Gjemme og hjalp mig ned i Gaarden; jeg græd og var som kogt.

Da kom en lille Dreng, en Søn af Capitainen, og spurgte mig, hvad der fattedes mig o. s. v.; jeg fortalte ham min Hændelse, og han sagde deltagende; "Kom med mig, saa skal Du faa Mad og Øl, Du er vel tørstig?" Jeg kom op i Kjøkkenet og fik Spise og Drikke; men her mødte mig tillige et Syn,

jeg aldrig har haft før eller siden, nemlig: at en Hund vendte Stegen over Ilden paa Skorstenen.

Aar 1769 døde begge mine Forældre samt en voksen Broder og et lille Barn i en Tid af 4 Uger af Springler¹; jeg mistede i samme Sygdom Synet paa mit højre Øje.

Nu var jeg og en Søster, endnu to Aar yngre, ene tilbage; vi gik omtrent et halvt Aars Tid omkring paa Omgang hos Folk i Byen og fik Føden; derefter kom vi til Herregaarden Hellerup, hvor hun blev Hønssepige og jeg Svinehyrde. En Foged og en Husholderske havde Bestyrelsen paa Gaarden.

Vi fik her Føde og Klæder til Sparsomhed; og naadelig Renlighed. Da jeg voxede noget til, blev jeg Stalddreng og kjørte Møllevognen; jeg fik tillige den Bestilling at pudse Fogdens Støvler og gule Skindbuxer, for hvilket jeg modtog mangt et Ørefigen. Denne Forvalter var en Jyde ved Navn Just; jeg har senere ofte erindret mig den Udskrift paa Brevene, som Gaardens Ejer, som boede i Nyborg, skrev til sin Forvalter saaledes: "A. Monsieur, Monsieur Just, Administrateur a Hellerup".

Jeg var nu omtrent 14 Aar gammel, men havde kun gaaet lidet i Skole, først i Rolfsted og senere i Søllinge. Paa begge Steder var Degnen meget gammel, han paa første Sted hed Reesen og paa sidste Sted Leth. Jeg læste aldrig andet end "A, B, C", Luthers Catechismus og Evangeliebogen. Skrivepen havde jeg aldrig haft fat paa i nogen af Skolerne, derimod lærte jeg hos en Gartner paa Hellerup at skrive Bogstaverne. Nu kom jeg i Guds Navn til Nyborg, hvor jeg blev Tjener og Skrivedreng paa Postcontoret hos Hellerupgaards Ejer, der – som meddelt – var Postmester. Her fik jeg Klæder og Renlighed, alt meget godt, for hvilket jeg dog mest kan takke Frøkenpigen Grethe Torp, der tillige friserede mit Haar og lærte mig at varte op ved Bordet.

¹ Springler = Plettyfus.

Hun var en smuk, rødmusset, trindfed Pige; det gik hende meget skævt, hvilket var besynderligt nok. Mange Aar efter stødte vi sammen paa Lundegaarden, hvor hun var Børneopvarterinde for daværende Grev Knuths Børn, af hvilke et var vor nuværende Stiftamtmand, Højvelbaarne Hr. Kammerherre, Greve af Knuth. Hun døde paa Knutenborg.

I Nyborg blev jeg confirmeret af Sognepræsten, Hr. Schønning, en gammel Mand, hvis Søn døde, ligeledes meget gammel, for faa Aar siden som Sognepræst for Skamstrup og Frydendahl.

Den gamle Etatsraad Schmidt, der hidtil havde været min Velynder og Forsørger, havde 4 Børn: 2 Sønner og 2 Døtre. Sønerne vare i Militairstanden, den ene ved Cavalleriet, den anden ved Søetaten, men begge bleve for Liderlighed og dumme Stregers Skyld degraderede. Døtrene gik det bedre; den ene blev gift med Justitsraad og Amtsforvalter Buschmann i Odense, den anden med Commandeur, siden Admiral Ramshort, efter at jeg var kommen til Nyborg. Endelig døde min gamle gode Herr Etatsraad Schmidt, og mit lykkelige Ophold i hans Hus havde en Ende; her havde jeg nydt den bedste Renlighed og modtaget fornødne Klæder af Uldent og Linned, men dem, jeg her tjente med, fløj nu hver til sin Side, og jeg maatte med. Jeg var den Tid 19 Aar gammel, vildt fremmed for hele verden, hvor skulde jeg nu hen; jeg skulde nu sørge for mig selv og dertil var jeg ikke vandt.

Da føjede det sig saa, at jeg kom til Odense og blev Tjener i et meget stort Hus hos Hr. Kammerherre Bentzon paa Sct. Knuds Kloster, lige op til Sct. Knuds Kirke. Han førte som sagt et meget stort Hus, han havde 6 Sønner og 4 Døtre, de to ældste Sønner var Kammerjunkere og opholdt sig mest i Kjøbenhavn; den yngste blev Major, jeg saa ham siden engang paa Løvenborg. Vi Tjenerne, som vare mange, fik her en ringe Løn, kun 20 Rdlr. aarlig, og et maadeligt Livrée,

ingen Frakke, blot Kjole, Vest og Buxer; det skulde hænge paa os altid, hvorover vi snart blev pjaltne og nøgen. Fordi vi vare saa mange, var der megen Fristelse og Liediggang, Tiden skulde da fordærvs ved at spille Kort til Brændevin, om Morgenen gav Kokken Frokost; imellem skulde vi ogsaa i Byen paa Kegelbane; dette trak ogsaa Skillingen af Lommen. Dog til Lykke for mig var jeg her kun i 2 Aar; thi en Sypige sagde flere Gange til mig: "Du bliver baade nøgen og liderlig her, Du skulde rejse til Kjøbenhavn, der har jeg en Familie, som kunde skaffe Dig en bedre Tjeneste, hvor der faars større Løn, og tillige Nytaarsgave". Jeg lod mig overtale, og Mikkelsdag 1781, som da var Skiftedag, forlod jeg Odense, og med 9 Mark. i Lommen rejste jeg med en Skipper fra Stege til Kjøbenhavn; vi vare 4 á 5 Passagerer, simple Folk ligesom jeg. Tre Dage og Nætter vare vi paa denne lille Jagt, inden vi kom til at sejle; Skipperen var i Land, og vi laa vel over ¼ Mil fra Land ude i Fjorden; det var Blæst og meget koldt, vi maatte mest opholde os i Kahytten, det var drøjt saalænge at sidde og ligge paa det bare Gulv og med lidet Proviand. Endelig kom vi tilsejls og efter 1 ½ Dags Forløb laa vi ved Toldboden i Kjøbenhavn, hvor vi da gik iland. Her i denne store By saa det nu atter og i egentlig Forstand broget ud for mig. Jeg havde Adressen til den, som havde fæstet mig derind, men han boede i Lavendelstrædet; jeg gik op ad de store, brede Gader til Amalienborg og spurgte om Vej til Lavendelstrædet; "gaa kun ligefrem over Kongens Nytorv og Østergade og spørg saa videre", hed det, men jeg kjendte hverken det ene eller det andet. Endelig naaede jeg Kongens Nytorv, og som jeg der stod og gloede paa Hesten og Manden, som red paa den, kom en skelmsk Dreng hen imod mig og siger: "Saadan En har han nok ikke set før?" Med denne Dreng indlod jeg mig, og fik ham til for 4 Skl. til at følge mig til Lavendelstrædet; men da jeg kom der, erfarede jeg, at de Folk, jeg søgte, vare flyttede til Adelgaden.

Drengen maatte jeg da give andre 4 Skl. for at følge mig derud, og da jeg endelig her traf dem, som skulde anviser mig det Herskab, som jeg skulde tjene, hørte jeg at dette boede paa Christianshavn og var en Etatsraad Bagger, Svigersøn af en Etatsraad Borre, hos hvem han boede.

Denne Etatsraad Bagger havde været Assessor i Højesteret, men havde nu, som man siger, en Skrue løs i Hovedet og var udygtig til Forretninger. Om Vinteren gik han ofte i Byen om Aftenen at besøge Familien, dog kom han ofte hos en Justitsraad Schlegel paa Nørregade. Jeg havde Ordre hver Aften at følge ham, ellers kom han mangen Nat slet ikke hjem. Engang hen i Vinteren kom vi fra Nørregade, han gik da mod Sædvane ned ad Vimmelskaftet og ind paa Løve Apotheket, jeg maatte imidlertid staa udenfor. Da han kom ud igjen, gik vi ned over Amagertorv, der sagde han til mig: "Hør Du! nu gaar vi etsteds ind og drikke en Flaske Vin, der skal du kalde mig Cousin og jeg Dig det samme." Vi spadserede op i Smaagaderne ved Nicolai Kirke, og kom ind i et lidet smalt Stræde, som jeg senere fik at vide kaldes Nellikegangen, han prikkede her paa et Vindue, strax viste sig en Tøs med Hilsen: "God Aften, Hr. Etatsraad!" og hun lukkede os ind i et lidet Kammer. Her forlangte han en Flaske Vin, som strax blev hentet tilligemed 3 Glas. Hun skænkede i for os alle 3, og vi drak og sagde: "Skaal Cousin" Derefter gik vi igjen, men ude paa Gangen hviskede hun mig i Øret og Spurgte: "Hvor er den anden Tjener bleven af i Aften;" Jeg svarede: "Jeg er ikke Tjener;" "Jo pyt," gentog hun, "jeg ved F----- tage mig nok Besked." – Dog nok herom; det var første Gang.-

Etatsraad Borre gik i denne Vinter fallit; min Herre maatte da ingen Tjener holde, hvorfor han anmodede mig om at søge mig en anden Tjeneste, da han ellers skulde give mig et Fjerdingsaars Løn og Kostpenge. Det traf sig da, at der just paa den Tid kom til mig fra Odense en Medtjener, jeg der havde havt, ved Navn Anton Darbes. Han var en

Holstener, havde været Løber hos Grev Holck paa Eckhoff, og laa hos mig en lang Tid om Natten; han traf paa Reinboth, hvem han kjendte og som var med Herskabet: Baron Løvenskjold i Kjøbenhavn. Kort efter blev han hos dette Herskab antaget som løber; jeg havde endnu ingen Tjeneste faaet, og det var nær Paaske, som da var Skiftetid, men netop 8 Dage før kom han, Anton, til mig og fortalte, at hos hans Herskab var nu Condition ledig for en Domestik, thi en Tjener havde der stjaalet et Sølvgehængspænde og var derover jaget bort. Jeg gik med ham til Hr. Baronen, som bød mig følge sig til Hr. Geheimeraad Numsen, der boede i samme Gaard, nemlig Herslens Gaard ved Sandkisten. Efterat Hr. Geheimeraaden og Hr. Baronen havde gjort mig nogle Spørgsmaal, blev jeg strax antaget, og otte Dage efter rejste Herskabet ud til Vognserup, hvor de boede. Dette skete Paaske 1782.



Vognserup hvor Niels boede som nygift.

Jeg har siden ofte tænkt paa, hvor faderligen Forsynet fører et Menneske omkring i Verden, og inderligen takket min Gud, at jeg kom til dette saa gode Herskab, hvor jeg siden har havt mit Ophold, og kan vente at nyde det indtil min Død. -

Denne Periode - fra Paaske 1782 til April 1788 - 6 Aar, regner jeg til den behageligste og lykkeligste i mit Liv.

Hos dette gode Herskab vare vi 2 Tjenere foruden Reinboth, som opvartede Baronen; vi to vartede op ved Bordet, om hvilket kun 4 Personer samlede sig, nemlig Hr. Baronen og Baronessen, Fuldmægtig Bech og Forvalter Friis. Vi dækkede ikke Bordet, dækkede ej heller af, og havde intet at bestille med at polere enten Sølvtøj eller Glas; thi Herskabet havde antaget en sort Pige, som havde disse og flere andre Bestillinger. Vi havde megen Frihed, Herskabet talte stedse saa godt til os, og naar der gaves Lejlighed, vilde det altid fornøje os; jeg for min Part var altid glad, naar Klokkerne ringede, at jeg skulde over, o.s.v. o.s.v.

Men nu kom der, som man siger, en Kurre paa Traaden imellem mig og en Pige. Menningen er, jeg saa mig i den Nødvendighed at gifte mig med hende, hvilket nok var meget for tidlig, endskjønt jeg dog var 28 Aar; men jeg havde Intet og jeg nænnede ikke at narre hende. Partiet var Herskabet meget imod, hun tjente det for Stuepige og var Datter af den gamle Jæger Grønbech, som da var Pensionist og boede i Trønninge i det Hus, som nu Stine Gjordemoder beboer.

Tiden kom, at vi skulde holde Bryllup, men i hendes Forældres Hus, saa ussel en Hytte som dette dengang var, kunde vi ikke have det, og fordi vor Forbindelse var Herskabet imod, vilde dette slet ikke hjælpe os. Endelig fik vi da holdt vores Bryllup, det stod hos Daniel Leerbech i den saakaldte store Gaard i Trønninge den 4. April 1788. Alt, hvad vi behøvede til Brylluppet, maatte jeg købe, endogsaa Grønkaalen – som paa den Aarstid var vanskelig at faa – til en Flæskeskinke, vi havde paa Bordet. Men mine Medtjenere, som jeg havde indbudt, Fuldmægtig Bech, Forvalter Friis og nogle Contorister, gave god Brudegave, saa jeg kan sige, jeg fik min Kaal og min Skinke godt betalt.

Nu var jeg da gift; for min Kone lejede jeg Kost og Logie hos Jæger Fischer i Lodskov,

og hen i Sommeren havde vi der et Barselgilde. Paaske derefter fik jeg Konen til Trønninge i et lidet Hus, som tilhørte Herskabet, her var hun et Aar; disse mine tvende første Ægteskabsaar vare drøje for mig.

Derefter fik jeg det Hus - ved Vognserup, - som nu beboes af Niels Gudmanson; her fik jeg tillige Ildebrændsel, samt en Ko fodret og græsset; thi Herskabet var nu bleven os naadigt igjen. – Herskabets ældste Søn, - Baron Carl - og Hans Fætter Herman vare nu henved 6 Aar gamle; det var mig betroet daglig at gaa en Time ud med dem omkring i Haugen og i Marken, hvor jeg vilde, og at fortælle dem Lidet af det, jeg vidste om Naturen. Traf vi paa en Orm eller en Sommerfugl, maatte jeg sige dem, hvorledes deres Forvandling gik for sig, thi jeg kjendte Lidet til Insectologien, og havde tilvejebragt en Del af den Insectsamling, salig Baronessen opbevarede. Naar jeg gik ud med Børnene, havde jeg altid til dette Øjemed min Insectstang i Haanden, en Æske i Lommen og Knappenåle i Ærmet. Om Vinteren skulde jeg ogsaa lege en Time om Aftenen paa Vognserup med disse gode Drengene, samt tillige lære dem at bruge en Kniv og andet smaat Værktøj; jeg forfærdigede saaledes til dem, i det Smaa, Avlsredskaber, saasom Ploug, Harve, Grebe, Skovle, River etc. Endnu da salig Baronessen døde, fandtes nogle af disse Ting paa Løvenborg. –

I det foromtalte Hus ved Vognserup, Herskabet havde overladt mig, blev min første Søn født, Baronessen var da saa naadig at tilbyde at holde ham til Daaben, hvilket skete i Octbr. 1791. Jeg beboede dette Hus i 5 Aar; her døde vores 2 første Pigebørn, og her fødtes 3 af vore andre Børn, nemlig: Frederik, Charlotte og Sophie. I 13 Aar var jeg Tjener hos dette saa gode Herskab.

Sommeren 1794 blev paa Butterup Præstekalds Annexjord paa Tudse Mark bygget en nye Bondegaard; denne vilde Herskabet, jeg skulde have, thi Hr. Baronen troede mig

duelig dertil, og jeg troede det selv; jeg tiltraadte den altsaa og havde den i 3 Aar, jeg modtog den med Intet og forlod den med Intet. Da jeg skulde have Gaarden, laante jeg 400 Rdlr., som hendes Naade Baronessen gik i Caution for; dem fik jeg igjen i Afstaaelse af Gaarden, saa det gik lige op. Dette skete i Foraaret 1798.

Herskabet var nu flyttet fra Vognserup til Løvenborg, men vedblev ædelmodigen at sørge for mig, thi det overlod mig for den Sommer Beboelseslejlighed paa Vognserup, hvor jeg fortjente Føden som Tømmermand ved Arbejde, Hr. Baronen lod gjøre og for hvilket han betalte mig rundeligen. Jeg satte den Tid et helt nyt Rækværk langsmed Krogdammen til Bagerhuset, nogle Markleder o.s.v.



Løvenborg gods.

Men om Efteraaret 1798 kom jeg i det Element, hvortil jeg længe havde følt Lyst; Hr. Baronen beskikkede mig nemlig til Skovfoged i Fledskov her i Uggerløse Sogn. Den 17de November flyttede jeg ind i den usleste Hytte, jeg nogensinde har set. Lergulvet var ganske optraadt, havde store Huller og laa $\frac{1}{2}$ Alen lavere end Jordsmonnet udenfor. I Stuen var 2 smaa Fag Vinduer, hvori det halve Antal Ruder vare itu, og for Hullerne var der slaaet Brædestumper; en Lervæg var falden ud, og Aabningen tilstoppet med et Knippe Ærtehalv. Husets eneste Dør i Gavlen eller Enden vendte ud til Skoven og

var saa aaben, at den første Sommer krøb ofte Skruptudser og to Gange Snoge ind i Stuen til os.



Skovlyst hvor Niels boede fra 1897

Min Kone græd den Aften, vi kom dertil, men jeg stillede hende tilfreds saa godt jeg kunde og trøstede hende med, at næste Sommer fik vi nok bygget et nyt Stuehus, hvilket ogsaa skete, dog først det andet Aar efter Tiltrædelsen, nemlig 1800.

Paa dette Sted var jeg Skovfoged i 16 Aar; jeg fik med Hensyn til de Tider god Løn og Maanedssæd, desuagtet var det stedse overmaade knapt, ja næsten fattigt for mig, formedels de mange Børn, hvormed Gud velsignede mig.

Overherrer havde jeg nok af: Reinboth, Steenum og 2 á 3 Aar Stoltze, saasnaart den ene tog bort, kom den anden; naar Brændevinsflasken stod paa Bordet, var alting godt, men manglede den, var ingenting tilpas, navnlig for de to førstnævnte. Dog, jeg holdt ud med dem alle. Stoltze, den humaneste af dem kom snart bort; han var den, der satte vor begyndte Naaletræ-Opelskning og -Plantning i en god Orden, den havde ellers næppe bleven det, den er; jeg lærte meget af ham.

Steenum, som var Skovrider, døde først, da blev jeg constitueret i hans Sted og fik den dengang meget bekjendte Polak at ride paa, naar jeg skulde ud; den stod paa Minnilyst. Hidtil havde jeg maattet gaa paa mine Føder, hvor jeg skulde hen, ofte til Løvenborg -

2 Mil.; skulde jeg engang med min Familie kjøre en Tur, maatte jeg søge Bonden, og det skulde betales. Omtrent 2 aar var jeg saaledes constitueret Skovrider, imidlertid døde ogsaa Reinboth, som var Holzførster, om Sommeren 1815, og hele dette Aar, indtil Julen var forbi, kom det aldrig i mine Tanker eller var min Forventning, at jeg nogensinde skulde vorde virkelig Skovrider. Mit første høje Herskab af den Løvenskjoldske Familie var allerede flere Aar forud indgaaet til de evige Boliger. Den ædle Baronesse døde Aar 1804 og Hr. Baronen 1807, den 9de April. - I 25 Aar havde jeg tjent dette ejegode Herskab. - Deres førstefødte Søn, Baron Carl Severin Christian Herman Løvenskjold havde taget Baroniet Løvenborg i Besiddelse, og jeg havde allerede tjent denne Herre i 8 Aar som Skovfoged i Fledskov, uden som sagt at gjøre mig mindste Forestilling om at avancere videre. Men 1816 - den 6te Januarii - o, min Gud, hvor blev jeg overrasket!

Tidligt om morgenen, førend nogen af os var opstaaet, kommer En og banker paa Døren; jeg stod op og saae, det var Frederik Bødker fra Reistrup, der bragte mig et stort Brev. "Skal vi have Jagt?" spurgte jeg. "Nej", svarede han. "Hvad er det da" gjentog jeg. "Det ved jeg ikke", var Svaret. - Jeg blev næsten bange og tænkte "dette store Brev saa tidligt om Morgenen". Jeg fik tændt Lys og begyndte at læse: "Fra 1ste Januarii d. A. udnævner jeg dig til Skovrider ved Friherskabet Løvenborg etc. etc." Jeg op til min Kone. "Moer! Moer! jeg er bleven udnævnt til Skovrider". - "Er Du gal!" svarede hun mig fra Sengen. - "Nej" Nej! her staar det jo, og med saa megen Løn, staa op og giv den Mand noget at leve af". - Derpaa vendte jeg mig til Manden og spurgte: "Men Frederik, hvorfor er han kommen saa tidligt?" "Jo,"- svarede han -, "Hr. Baronen gav mig stræng Ordre, at jeg skulde være her, førend han stod op, og saa skulde jeg sige, at Baronen kom herop i dag." Nu vilde jeg give Bødkeren en god Douceur, men neppe var det, jeg formaade at skrabe 1 Rdlr. sammen til ham, som jeg

derpaa afskedigede med saa stor Glæde. - Inderligt fornøjede det min gode Herre saaledes at overraske mig og derpaa samme Dag at komme til mig, for at se mit glade Ansigt og modtage sin tilbørlige Tak af mig og mine.

Gud, hvor jeg nu følte mig glad og lykkelig! Nu først kunne jeg spise mit Brød uden Bekymring. Siden efter fik jeg Heste og Vogn, Ploug og øvrige Avlsredskaber, saa jeg selv kunde dyrke og behandle min Jord samt befordre mig og Familie uafhængig af andre. Alt gik nu meget godt for mig i en Række Aar; mine Børn fik jeg ud, efterhaanden som de voxte til, jeg havde Glæde af deres Opførsel og saa de fleste af dem velforsørgede; Tiden gled godt hen, jeg ældedes, men havde stedse godt Helbred, røgtede mit Kald og levede uden Nærings-sorg.

Men 1831 faldt min ædle velgjører i en haard Sygdom, hvoraf han døde om Efteraaret i Kjøbenhavn. Hans ældste Søn Hr. Baron Herman Frederik Løvenskjold, tog da Baroniet i Besiddelse og blev og er saaledes mit tredje Herskab paa dette Sted. Det bør siges, at vare de tvende hedengangne salige Herskaber mig gode, min nu levende Høje Herre er mig sandeligen ikke mindre god. Strax efter at han var kommen til Regjeringen, kom jeg til Løvenborg, nemlig 2den Paaskedag 1832: Hr. Baronen spurgte mig da i Fleres Overværelse, hvor længe jeg havde tjent hans Familie. Jeg svarede: "Det er 50 Aar just i dag, anden Paaskedag, siden jeg første Gang kom hertil fra Kjøbenhavn med Herskabet". - Vinteren derefter ved en Jagt i Fledskov leverede Hr. Baronen mig en Æske "med - som han sagde - noget i til mig".

Hvad var vel dette? Intet mindre end en stor Sølvpocal², indvendig forgyldt, og udvendig udgravet mit Navn, Aarstallet 1832 og "For 50 Aars Tjeneste". Inderlig rørte mig dette Bevis paa min ædle Herres Bevaagenhed.

² Pokalen ejes i dag af Morten Rolsted



Sølvpokalen som Niels fik for 50 års tjeneste.

Det var langt mere en jeg nogensinde kunde vente eller havde fortjent. – Om denne Pokal har jeg bestemt, at den skal forblive i min Familie fra en til anden, saalænge nogen af dem er til, at mine Efterkommere deraf skulde se, deres Stammefader ikke har været nogen Bogfinke.

Aar 1834 døde min Kone, efter at vi havde levet i Ægteskab sammen i fulde 46 Aar. Det var godt, at Herren kaldte hende til sig; thi i de sidste Aar var hun meget svagelig og var 1 Aar ældre end jeg. Hun var mig en trofast Medhjælp og Ledsagerinde igjennem Livet. Med moderlig Omhu, med klog Spar-sommelighed og Nøjsomhed stod hun mig bie ved vore mange Børns Opfostring og Opdragelse. Skjønt vi i den Tid kun havde Lidet, holdt hun dem dog altid rene og hele. Gud lønne hende! Jeg glæder mig i Haabet om snar og evig Gjenforening med hende.

To Aare efter hendes Død, 1836, behagede det min naadige Hr. Baron at entledige mig fra min Tjeneste, jeg følte ogsaa, at jeg nu kunde trænge dertil, thi jeg var 76 Aar gammel og savnede fornøden Kraft og Dyg-

tighed til længere at forestaa min Bestilling. Men mit ædle Herskab har nu godeligen sørget for, at mine sidste Leveaar kunne henrinde blideligen for mig; thi det giver mig aarligen en Pension af 80 Rdlr. og 2 Favne Brænde, hvilket er langt mere, end jeg havde Grund til at haabe. Med denne Pension har jeg nu siden Maj 1836 - i 5 Aar - her i Nyerup hos min Søn Rasmus havt mit gode Ophold og fortrøster mig til at nyde det indtil mine Dages Ende, der nu ikke kan være langt borte. For denne naadige Forsorg takker jeg i mit stille Sind daglig min ædle Herre og nedbeder hver Dag Guds rige Velsignelse over ham og hans dyrebare Familie.

I min Ægtestand har jeg havt 10 Børn, af hvilke de tvende første, som meldt, døde tidligt, det ene 2, det andet $\frac{1}{2}$ Aar gamle. Min ældste Søn, Frederich, er nu 50 Aar, i sit 20de Aar kom han til Norge, hvor han i 26 Aar har været og endnu er Forvalter ved Hollen Jærnværk. Den yngste, Albrecht, som nu er 36 Aar, kom, da han var 14 Aar, ligeledes til Norge; i 22 Aar havde han ogsaa en Post ved Jærnværket og var i en Del af disse Aar Forvalter ved Magazinet paa Graaten, men det sidste Aar tog han derfra og handler for Tiden søværts. Min ældste Datter, Charlotte, 49 Aar gammel, boer i et lille Hus ved Minislyst. Min anden Datter, Sophie, 47 Aar, er i Nyerup hos mig. Da hun var 2 Aar, frisk og sund, blev hun en Nat med et contract i Underlemmerne: Laar og Ben, samt i den højre Haand, saa hun, til hun var 16 Aar, kun kunde bevæge sig frem ved at krybe paa Hænder og Knæer. Da fik vi vænnet hende til paa Krykker at slæbe sig over Gulvet.

Nu er hun saa corpulent, at hun med største Besvær kan flytte sig fra Sted til andet. Iøvrigt er hun sund og frisk, ogsaa munter, ser godt ud og er overordentlig duelig og stræbsom.

Hun kan forrette alt siddende Fruentimerarbejde, saasom: karte, spinde, sye alle Slags Uldent og Linned, især er hun øvet i fin

Udsyning og udfører Alt med den venstre Haand. Saalænge jeg lever, har hun det fornødent; men skal hun blive gammel og sygelig, ser det ikke godt ud for hende, og dette er min daglige Sorg saa ofte jeg tænker herpaa. - Min næstældste Søn, Hans Christian, er nu 45 Aar og er Gartner ved Løvenborg. Den efterfølgende Eggert Christopher, er Snedker og bor i Højmandshuset ved Fledskov. Han er nu 43 Aar, men har i 12 til 13 Aar lidt, som man formener, af Kolik og ikke havt Helbred. - Mine 3 andre Sønner: Rasmus, Henrich og Albrecht ere fødte i den for mig kære Fledskov. Rasmus 41 Aar gammel, har i Fæste en af Baroniet Gaarde i Nyerup. Henrich, 39 Aar gammel, er Skytte og Skovrider ved Ryegaard.

Dette mit Levnedsløb har jeg selv optegnet i mit toogfirsindstyvende Aar, formemmelig i den Hensigt og med det Ønske, at det maatte behage Baroniet Løvenborgs nuværende Besidder, Højvelbaarne Hr. Hofjægermester, Baron af Løvenskjold, mit høie Herskab, der har været og vedblivende er mig saa bevaagen, at værdige det Gjennemlæsning, for deraf at see en Mands Levnedsløb, hans Herkomst, Opdragelse og Livsskjæbne, der nu i 59 Aar har været i denne ædle Families Tjeneste og for den nyt Forsørgelse.

*I bogen **Skovens folk fortæller**, som er udgivet i anledning af Skovhistorisk Selskabs 25 års jubilæum, er Niels' Levnedsløb en af fortællingerne.*

Den får følgende kommentar med: Niels Rolsted's selvbiografi giver fyldige oplysninger om hans levned og om en forstlig karriere, der ikke var ualmindelig i datiden, hvor en dygtig og pålidelig tjener uden egentlig forstlig uddannelse kunne blive skovfoged (1798-1816) og skovrider (1816-1836).



Slægtsgården i Nyerup hvor Niels' søn Rasmus startede som fæster, og hvor Niels boede som pensionist sammen med sin invalide datter, Karen Sophie. Det er Hans Peter's kone Anna Petrine Weinreich i forgrunden.

Skovlyst i oktober 1833.

Efteråret 1798, den 17. nov. kom jeg hertil som skovfoged, med 5 små børn, til denne tjeneste havde jeg længe i forvejen følt attrå, og derfor var den mig desto kærere – derfor har jeg altid i denne for mig så behagelige tjeneste stræbt efter ringe evne at opfylde de mig pålagte pligter.

Huset jeg skulle bebo var det sletteste jeg nogensinde havde set, bræddestumper var slagne for vinduerne, gulvet skulle være ler, men var sort med dybe huller i, og meget lavere end udenfor; konen græd, men jeg lo og sagde: Det bliver nok godt; men denne vinter var hård med meget sne, da den tøede blev stuen fuld af vand, så sko og træsko sejlede, på dør og vægge var der huller, så der om sommeren gik både snoge og skrubtudser ind til os; desuagtet var jeg altid glad til mode, og holdt det således ud i to vintre; men så fik jeg bygget 6 fag stuehus sommeren 1800 – Hvad jeg ikke var glad for så var jeg nu, jeg tænkte altså på at vise mig taknemmelig ved at virke noget for skoven. Det første var, at jeg samlede 2 pund fyrrefrø på grøftbakken af de der stående fyrrer, og leverede Reinboth: af dette frø er de ældste fyrrer plantede i Syvendeskov, - da planterne var 1 år blev de plantede af de endnu levende bekendte koner, vægter Jens Andersens enke og Mette, Hans Christensens kone i Galløe. Dette var begyndelsen til nåletræsplantningen der. Derefter gravede jeg Hundemoseholmen her i Fledskov og der såede af samme slags frø, hvoraf står nu temmelig store træer. Dernæst anlagde jeg de mange spadseregange med lysthuse, borde og bænke, samt den bekendte spiseplads, til herskabets megen tilfredshed, hvorfor De også den første gang de så den gav mig 10 rdl. dusør.

Året 1801 og 2 blev Nyrup skov indhegnet, derefter beplantede jeg hele hegnslinjen med elle, ask og hassel, uden nogen anmodning eller bekostning for herskabet. –

Således med andre småting var det mig altid en glæde, hvor jeg kunde at virke nogen gavn, endskønt mine kår var helt mædelige, formedelst de mange børn, var jeg dog altid fornøjet. – Men nu kom 1817 den 6. januar ganske uventet kl. 5 om morgenen, Frederik Bødker fra Rejstrup, med et stort brev, jeg åbnede det med rystende hånd, men! Jeg havde nær kysset manden, da jeg læste ”Jeg udnævner dig herved til skovrider med løn 356 rdl. N.B. årlig” Men det blev ved at jeg skræbde alle mine skuffer for at få en rigsdaler at give ham.

Nu var jeg da således aflagt at jeg kunne leve uden næringsсорger, og tillige holde heste og vogn, dette gav mig nu lejlighed til at forrette små kørsler som kunde forefalde her i skoven for herskabet, således har jeg siden hver gang her er skåret tømmer flyttet saveladet og kørt ege til, ja endog til og far Nyvænge, under administrationen for 4 år siden blev flyttet et stykke stengærde ved skovledet til Minelyst, da kørte jeg ? til ? ?, - jeg har ligeledes kørt til Østrup skov og slæbt sten til en stenkiste ved Odersholt?, hvor ingen før har været. – For omtrent 7 år siden var på de små gran i Syvendeskov mange grankogler, jeg lod samle her 12 sække fulde, som jeg kørte hjem og lagde på mit loft, det kostede herskabet 1½ td. Byg, af disse fik jeg meget frø dels ved hængematter over kakkelovnen og dels i solen at få frøet ud, hvoraf jeg leverede i 3 år til såning i planteskolen fra 5 til 8 pund årlig, hvoraf der vistnok er udplantet 50.000 i Syvendeskoven, og af samme frø har jeg sået sammesteds i firkantede? huller 12 pund omtrent, i 2½ td. land, men dette er ikke lykket efter ønske. For 5 år siden var her mange nødder, da samlede jeg selv og børn over en tønne afhaspede nødder og såede bag Sophienberg, hvortil jeg i forvejen havde pløjet – disse står overmåde godt. Det fik salig Baronnen aldrig set, ellers havde det glædet ham, thi han elskede hasselskov.



Her på Sophienberg har jeg i den senere tid anlagt en del promenader med bænke, etc. – I afvigte sommer er vejen fra Nyrup skov over mit vænge forbi Sophienberg indgrevet?, der blev lagt 3 stensluser over vejen, hvortil jeg kørte og slæbte alle stenene. Dette var det vigtigste skoven angående, jeg har også gjort noget for huset og haven. Denne var liden og ussel med to frugttræer og en ribsbusk, jeg har 3 gange udvidet den, og nu besat den med en del gode frugttræer som jeg selv har elsket og forædlet – ligeledes har jeg her gravet og stensat en brønd med værk om, der var før kun et vandhul. Endelig kommer jeg til stedet jeg bebor, for dette har jeg også virket noget: Således har jeg selv i alle dele holdt det ved lige med tækning, hvidtning, etc. med forbedring og forskønnelse, således at salig Baronen fandt det værdigt i året 1817 at kalde det Skovlyst, en stor ære for mig; ligeledes har jeg bygget en udlænge på 6 fag, og et fag til en anden længe – alt uden herskabets vidende eller bekostning – ligesom jeg også to gange har ladet bagerovnen omsætte – også med egen hånd lagt al den stenbro her er, i stald, gård og køkken.

Idet at jeg herved underdanigst oversender Dem, min nådige hr. Baron, denne korte oversigt om min ringe virken i den lange og for mig så kære tjenestetid, - er det ingenlunde fordi jeg vil rose mig deraf, - ej heller for at vente nogen belønning, thi denne nyder jeg årlig og daglig, idet jeg med familien i så lang tid hos Deres forfædre og nu hos Dem, haver mit gode tarvelige ophold, som jeg virkelig skønner meget på – men alene for Dem, min gode hr. Baron, som kender så lidet til det her omhandlende. Til slutning vil jeg bede Gud om at De med Fru Baronessen må leve længe og have god helsen og sundhed, og at De stedse må beholde Deres kræfter til at styre det Dem nu kald, hvor De skal være som fader, giver for så mange, hvis øjne og attrå bliver fremdeles henvendt på Dem.

Underdanigst
Sign. N. Rolsted

Det sidste skrevet i juli 1834
Til Højvelbårne hr. baron Lovenskjold

Aner til Mette Sophie Grønbech

1. Generation

1. **Mette Sophie Grønbech**, datter af **Skovfoged, Hans Pedersen Grønbech** og **Kirstine Sophie Bergen**, blev født i 1759 i Butterup, Holbæk, døde den 24. juli 1834 i Skovlyst Fledskov, Ugerløse Sogn i en alder af 75 år, og blev begravet den 30. juli 1834 i Ugerløse Kirkegård.

Mette dannede par med **Skriverdreng, Otto Lange**. Dette par blev ikke gift.

Mette blev gift med **Skovrider, Niels Rolsted**, søn af **Fæster, Rasmus Nielsen** og **Karen Thygesdatter**, den 4. april 1788 i Kundby Kirke.



Andre oplysninger: Niels tog ved sit giftermål i 1788 navnet Rolsted, efter byen Rolsted på Fyn, hvor han var født.

Han var Skovfoged ved Løvenborg 1798-1816, og Skovrider ved Løvenborg 1816-1836.

Niels besøgte Hollen Jernværk i Norge i aug./sept. 1825, hvor sønnen Carl Frederik Hermann var forvalter, og hans næstyingste søn Henrik Wilhelm en tid havde været i lære som skytte, men nu var hjemme igen, hvorimod den yngste søn, Albrecht, var blevet ansat som forvalter, ved magasinerne.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret i Nyborg Kirke.

2. generation (Forældre)

2. **Skovfoged, Hans Pedersen Grønbech**, søn af **Avlsbruger, Peder Michelsen** og **Margrethe Kirstine Hansdatter**, blev født i 1724 i Allinge, døde i 1787 i Kundby, Trønninge i en alder af 63 år, og blev begravet den 20. januar 1787 i Kundby Kirkegård.

Hans blev gift med **Kirstine Sophie Bergen** den 16. november 1754.

3. **Kirstine Sophie Bergen**, datter af **Skovrider, Christian Ditlev Bergen** og **Cathrine Sophie Godske**, blev født i 1734 i Sørbymagle, døde i 1791 i Kundby, Trønninge i en alder af 57 år, og blev begravet den 21. oktober 1791 i Kundby Kirkegård.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret den 21. april 1748 i Sørbymagle Kirke.

Kirstine blev gift med **Skovfoged, Hans Pedersen Grønbech** den 16. november 1754.

3. generation (Bedsteforældre)

4. **Avlsbruger, Peder Michelsen** blev født den 9. marts 1696 i Øster Kaasgaard, Rø sogn og døde den 18. juni 1775 i Allinge i en alder af 79 år.

Peder blev gift med **Margrethe Kirstine Hansdatter**.

5. **Margrethe Kirstine Hansdatter** blev født den 11. november 1695 og døde den 30. januar 1765 i en alder af 69 år.

Margrethe blev gift med **Avlsbruger, Peder Michelsen**.

6. **Skovrider, Christian Ditlev Bergen**, søn af **Skovrider, Dietrich von Bergen** og **Husholder, Margrethe Pilen**, blev født cirka 1696, døde i 1754 i Sørbymagle i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den 8. juli 1754 i Sørbymagle.

Andre oplysninger: Skovrider i Antvorskov.

Tjente i 9 år, fra 25. feb. 1727, som taffeldækker hos storkansler von Holstein, uden at have lært professionen.

Christian blev gift med **Cathrine Sophie Godske** den 2. oktober 1733 i Lundforlund Præstegård.

7. **Cathrine Sophie Godske**, datter af **Amtsskriver, Albert Godske** og **Charlott Amalie Borthig**, blev født den 3. juni 1711 i Kalundborg, døde i 1745 i Sørbymagle i en alder af 34 år, og blev begravet den 19 marts 1745 i Sørbymagle.

Cathrine blev gift med **Skovrider, Christian Ditlev Bergen** den 2. oktober 1733 i Lundforlund Præstegård.

4. generation (Oldeforældre)

12. **Skovrider, Dietrich von Bergen**, søn af **Kgl. Trompeter, Frantz von Bergen**, blev født i Husum, Slesvig og døde cirka 1716.

Andre oplysninger: Skovrider i Halds amt fra 12. april 1690, til sin død.

Dietrich blev gift med **Husholder, Margrethe Pilen**.

13. **Husholder, Margrethe Pilen** døde den 29. december 1731 i Venslev.

Andre oplysninger: Efter mandens død kom hun til Holsteinsborg og blev husholder i Holsteinborg ved Hollænderiet

Margrethe blev gift med **Skovrider, Dietrich von Bergen**.

14. **Amtsskriver, Albert Godske**, søn af **Sognepræst, Henrik Henriksen Godske** og **Karen Borchardsen**, blev født den 22. juli 1668 i Helsingør, Skt. Olai og døde den 13 marts 1723 i Kalundborg i en alder af 54 år.

Andre oplysninger: Amtsskriver i Kalundborg.

Albert blev gift med **Charlott Amalie Borthig** den 14 marts 1704.

15. **Charlott Amalie Borthig**, datter af **Amtsskriver, Jacob Borthig** og **Thomine van Schepsel**, blev født den 11. december 1688.

Charlott blev gift med **Amtsskriver, Albert Godske** den 14 marts 1704.

5. generation (Tipoldeforældre)

24. Kgl. Trompeter, Frantz von Bergen.

Frantz giftede sig med 'ukendt'.

28. Sognepræst, Henrik Henriksen Godske blev født i oktober 1619 i Mariager og døde den 20. juli 1671 i Helsingør, Skt. Olai i en alder af 51 år.

Andre oplysninger: Sognepræst, provst.

Henrik blev gift med **Karen Borchardsen** i 1663.

29. Karen Borchardsen, datter af **Biskop, Hans Borchardsen** og **Kathrine Jørgensdatter Brod**, blev født den 10 marts 1633 og døde den 14. september 1703 i en alder af 70 år.

Karen blev gift med **Sognepræst, Henrik Henriksen Godske** i 1663.

30. Amtsskriver, Jacob Borthig, søn af **Købmand, Jacob Borthig** og **Gjedske Jensdatter**, blev født i 1646 i Køge, døde den 17. september 1702 i Kalundborg i en alder af 56 år, og blev begravet i 1702 i Køge Kirkegård.

Andre oplysninger: Ridefoged på Erikstrup, senere på Dragsholm, derefter Amtsforvalter i Kalundborg.

Jacob blev gift med **Sabine Jørgensdatter** den 6. april 1671 i Køge.

Jacob blev derefter gift med **Thomine van Schepssel** i 1686.

31. Thomine van Schepssel, datter af **Diakon, Abraham van Schepssel** og **Jordemoder, Elisabeth Blancheris**, blev født i 1661 i Holland, døde i 1711 i Kalundborg i en alder af 50 år, og blev begravet den 18. september 1711 i Kalundborg.

Thomine blev gift med **Amtsskriver, Jacob Borthig** i 1686.

6. generation (Tiptipoldeforældre)

58. Biskop, Hans Borchardsen, søn af **Klokke & Kononstøber, Borchard Quelkmeyer** og **Elisabeth Rollufsdatter**, blev født den 28. oktober 1597 i København, Vor Frue og døde den 4. januar 1643 i en alder af 45 år.

Andre oplysninger: Biskop over Ribe stift

Hans blev gift med **Kathrine Jørgensdatter Brod**.

59. Kathrine Jørgensdatter Brod, datter af **Rådmand i København, Jørgen Jensen Brod** og **Karen Christensdatter Vibe**, blev født den 3. september 1609 og døde den 25. december 1660 i en alder af 51 år.

Kathrine blev gift med **Biskop, Hans Borchardsen**.

60. Købmand, Jacob Borthig blev født cirka 1615 i Skotland, døde den 22 marts 1682 i Køge i en alder af ca. 67 år, og blev begravet den 12. april 1682 i Køge Kirkegård.

Andre opl. Kræmmer i Kalundborg, senere i Køge. Rådmand i Køge 1661 - 1681.

Jacob blev gift med **Gjedske Jensdatter** i 1639.

61. Gjedske Jensdatter.

Gjedske blev gift med **Købmand, Jacob Borthig** i 1639.

62. Diakon, Abraham van Schepssel blev født i Holland, døde i 1700 i København, og blev begravet i 1700 i København Sct. Petri.

Andre oplysninger: Indkaldt til Danmark 1672 som Diakon ved reformert kirke i København.

Menighedsældste fra 1687.

Abraham blev gift med **Jordemoder, Elisabeth Blancheris**.

63. Jordemoder, Elisabeth Blancheris blev født i Holland, døde i 1708 i København, og blev begravet i 1708 i København Sct. Petri.

Andre oplysninger: Indkaldt til Danmark (sammen med sin mand)

Dronning Charlotte Amalies Jordemoder.

Dronningen var reformert og fik oprettet Københavns reformerte kirke.

I forskellige kilder benævnes Elisabeth: "Dronningens bademoder" eller "Cramfrau (Cram=lægeurter) der Köningin" eller "Wehmutter der Köningin"

Af hofregnskaberne ses det, at hun bistod ved flere af dronningens fødsler.

Elisabeth blev gift med **Diakon, Abraham van Schepssel**.

7. generation (3x tipoldeforældre)

116. Klokke & Kononstøber, Borchard Quellmeyer døde i 1613 i København, Nicolai.

Borchard blev gift med **Elisabeth Rollufsdatter**.

117. Elisabeth Rollufsdatter, datter af **Arkelimester, Rolluf van Deventer** og **Ukendt**.

Elisabeth blev gift med **Klokke & Kononstøber, Borchard Quellmeyer**.

118. Rådmand i København, Jørgen Jensen Brod blev født i 1570 i Roskilde og døde den 25. november 1633 i København, Helligånd i en alder af 63 år.

Andre oplysninger: Forvalter på Gotland, senere rådmand i København.

Jørgen blev gift med **Karen Christensdatter Vibe**.

119. Karen Christensdatter Vibe, datter af **Rådmand, Christen Christensen Vibe** og **Elisabeth Lauridsdatter Kock**, blev født i 1569 i København og døde den 17. august 1637 i København, Helligånd i en alder af 68 år.

Karen blev gift med **Rådmand i København, Jørgen Jensen Brod**.

8. generation (4x tipoldeforældre)

234. Arkelimester, Rolluf van Deventer døde i 1586 i København og blev begravet den 3 marts 1586 i København, Vor Frue.

Andre oplysninger: Arkelimester Københavns slot. Rolluf var gift, men navnet kendes ikke. En søn kan være Borchard Rollufsen og et barnebarn Jacob Borchardsen, præst i Alsted.

Rolluf giftede sig med 'ukendt'.

238. Rådmand, Christen Christensen Vibe blev født i 1540 og døde den 4. januar 1605 i København, Helligånd i en alder af 65 år.

Andre oplysninger: Købmand, senere Rådmand i København.

Christen blev gift med **Elisabeth Lauridsdatter Kock**.

239. Elisabeth Lauridsdatter Kock blev født i Lübeck.

Elisabeth blev gift med **Rådmand, Christen Christensen Vibe**.

Efterkommere af Skovrider, Niels Rolsted

Niels og Mette Sophies børn

1. Skovrider, Niels Rolsted, søn af **Fæster, Rasmus Nielsen** og **Karen Thygestdatter**, blev født i april 1760 i Rolsted By, blev døbt den 13. april 1760 i Rolsted By, døde den 7. januar 1847 i Nyrup, Ugerløse i en alder af 86 år, og blev begravet den 15. januar 1847 i Ugerløse Kirkegård. Et andet navn for Niels var Niels Rasmussen.



Andre oplysninger: Niels tog ved sit giftermål i 1788 navnet Rolsted, efter byen Rolsted på Fyn, hvor han var født.

Han var Skovfoged ved Løvenborg 1798-1816, og Skovrider ved Løvenborg 1816-1836.

Niels besøgte Hollen Jernværk i Norge i aug./sept. 1825, hvor sønnen Carl Frederik Hermann var forvalter, og hans næst yngste søn Henrik Wilhelm en tid havde været i lære som skytte, men nu var hjemme igen, hvorimod den yngste søn, Albrecht, var blevet ansat som forvalter, ved magasinerne.

- Han blev konfirmeret i Nyborg Kirke.

Niels blev gift med **Mette Sophie Grønbech** den 4. april 1788 i Kundby Kirke. Mette blev født i 1759 i Butterup, Holbæk, døde den 24. juli 1834 i Skovlyst Fledskov, Ugerløse Sogn i en alder af 75 år, og blev begravet den 30. juli 1834 i Ugerløse Kirkegård.

Børn af dette par:

- 2 K i. **Charlotte Amalie Rolsted** blev født den 11. august 1788 i Lodskov, Kundby, blev døbt den 17. august 1788 i Kundby Kirke, døde den 22. august 1790 i Lodskov, Kundby i en alder af 2 år, og blev begravet den 26. august 1790 i Kundby Kirkegård.
- 3 K ii. **Frederikke Rolsted** blev født den 13. april 1790 i Trønninge, blev døbt den 21. april 1790 i Kundby Kirke, døde den 11. november 1790 i Trønninge, og blev begravet den 14. november 1790 i Kundby Kirkegård.
- I 4 M iii. **Overretssagfører, Carl Frederik Hermann Rolsted** blev født den 29. oktober 1791 i Vognserup, Svinninge, blev døbt den 11. december 1791 i Kundby Kirke, og døde den 17. december 1874 i Holla, Norge i en alder af 83 år.

Andre oplysninger: Forvalter ved Holden (Holla) Jernværk i Telemarken i Norge 1815-1847.

Omtales rosende flere gange i breve fra ejeren af Jernværket, Baron Eggert Løvenskjold, kaldet Agga, bror til Baron Hermann Løvenskjold på Løvenborg i Danmark, hvor Carls' far Niels var skovfoged.

Den 18. nov. 1817 skriver Agga til sin bror "Du undre dig måske over at jeg tør være fra min ejendom i 8 af 9 måneder, Jo nu kan jeg, da jeg i den unge Rolsted har et dueligt, nidkært menneske, på hvem jeg med tryghed kan stole".

Da han kommer hjem igen skiver han den 15. maj 1819 til sin bror, "Jeg er vel fornøjet med Rolsteds Administration". Senere da Agga i 1828 er rejst fra Jernværket hjem til Danmark, får Carl Frederik fuldmagt til at foretage det fornødne, for at rede hvad der var muligt at rede til Baronens, af værkets værdier, og afslutte sagen.

Carl Frederik bliver den første Talsmand for Holla, og senere Lensmand i Holla.

Carl blev gift med **Constance Laurine Bomhoff** den 30. maj 1822 i Eie Gård, Eidsbygda, Holla Norge. Constance blev født den 6. januar 1803 i Holla, Norge, døde den 16. januar 1861 i Holla, Norge i en alder af 58 år, og blev begravet den 23. januar 1861 i Holla, Norge.

Andre oplysninger: Constances mor, Amborg, var halvsøster til Kirsten Gartner, der var gift med Christopher Ludvig Poppe, som var forvalter på Holla Jernværk indtil 1815 hvor Carl Frederik Hermann Rolsted tiltrådte og var forvalter til 1847.

- II. 5 K iv. **Charlotte Christine Amalie Rolsted** blev født den 7. januar 1793 i Vognserup, Kundby, Holbæk, blev døbt den 17. februar 1793 i Kundby Kirke, døde den 30. maj 1848 i Ugerløse i en alder af 55 år, og blev begravet den 4. juni 1848 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Den eneste kvindelige gren, som repræsenteres af Charlotte, var ikke med i de to første slægtsbøger, men udgør i denne bog en meget stor del.

Charlotte blev gift med **Skovfoged, Ludvig Christian Bahn** den 14. september 1816 i Sæby, Holbæk. Ludvig blev født den 4. januar 1789 i Eriksholm Gods, Aagerup, blev døbt den 18. januar 1789 i Aagerup Kirke, døde den 21. april 1844 i Minnislyst, Ugerløse, Holbæk i en alder af 55 år, og blev begravet den 25. april 1844 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Var i 1816 Tjener på Nørager Gods, i 1817 Skytte på Nørager Gods, fra 4.4.1819 skovfoged på Nørager Enemærke, Løjet Mølle og fra 1821 skovfoged i Fledskov, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1840 husmand, levede af sin jord boende i Fledskov, Ugerløse sogn.

- Han blev konfirmeret 1804 i Bråby Kirke.

- 6 K v. **Karen Sophie Rolsted** blev født den 25. august 1794 i Vognserup, Kundby, Holbæk, blev døbt den 12. oktober 1794 i Nyrup, Ugerløse, døde den 18. maj 1874 i Haraldsted i en alder af 79 år, og blev begravet den 23. maj 1874 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Karen Sophie blev i en alder af to år, i løbet af en nat, lam i ben og den ene hånd. Hun boede hos og forsørgedes af sin far Niels Rolsted, indtil hans død, hvorefter hun sandsynligvis har boet hos sin yngre bror Rasmus, til han døde i 1873, hvorpå hun selv døde i 1874.

- III. 7 M vi. **Skovriider, Hans Christian Rolsted** blev født den 10. juni 1796 i Tuse Mark, Kundby, Holbæk og døde den 24. januar 1873 i en alder af 76 år.

Andre oplysninger: Hans bestod i 1819 en eksamen som gartner der gav ham lov til at forestå offentlige og private haveanlæg. Der foreligger et eksamensbevis underskrevet af "Eksamenskommissionen for Gartnere". Der stillede allerede dengang krav til en herregårdsgartner. Uddannelsen har måske været medvirkende til hans udnævnelse til Skovriider ved Baroniet Løvenborg i 1853 hvor han var til 1864.

Hans blev gift med **Cathrine Marie Nielsen** cirka 1825. Cathrine blev født den 26. april 1797 i Kalundborg, Bromme, Sorø og døde den 5. maj 1877 i en alder af 80 år.

- IV. 8 M vii. **Snedker, Eggert Christopher Rolsted** blev født den 10. maj 1798 i Tuse Mark, Kundby, Holbæk, blev døbt den 28. maj 1798 i Kundby Kirke, døde den 10. januar 1859 i Fledskov Ugerløse, Holbæk i en alder af 60 år, og blev begravet den 15. januar 1859 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Snedker i Højmandshuset ved Fledskov.

Eggert blev gift med **Sidse Marie Jensdatter** den 9 marts 1826 i Ugerløse. Sidse blev født i 1796 i Kundby og døde den 10. januar 1862 i en alder af 66 år.

- V. 9 M viii. **Gårdmand, Rasmus Rolsted** blev født den 8 marts 1800 i Fledskov Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 27. april 1800 i Ugerløse Kirke, døde den 9. august 1873 i Nyrup, Ugerløse i en alder af 73 år, og blev begravet den 13. august 1873 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Gårdfæster på slægtsgården i Nyrup, hvor han havde sin far, Niels, boende fra 1836 til han døde i 1847, også hans søster Karen Sophie (der var invalid) boede hos ham, i hvert fald til faderens død, derefter er der ingen oplysninger.

- Han blev konfirmeret 2. april 1815.

Rasmus blev gift med **Edele Birgitte Fischer** den 13. november 1832 i Kundby Kirke. Edele blev født den 11. januar 1808 i Kundby og døde den 15. september 1872 i en alder af 64 år.

VI. 10 M ix.

Skovrider, Henrik Wilhelm Rolsted blev født den 20. oktober 1802 i Fledskov Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 5. december 1802 i Ugerløse Kirke, døde den 13. december 1880 i Ryegård i en alder af 78 år, og blev begravet den 20. december 1880 i Rye Kirkegård.



Andre oplysninger: Henrik kom i maj 1819 til Holla Jernværk i Norge, formentlig for at blive uddannet til skytte. I et brev fra juni skriver Agga (bror til baronen på Løvenborg) "jeg er ret tilfreds med Henrik R., han lader til at være lidt seen og flegmatisk, men han tager ret godt efter hvad jeg siger ham, så jeg tror at han kan blive ret brav, han skyder slet, men det kan blive bedre, da han dagligt øver sig".

I juli skriver Agga, "Med Henrik R. er jeg ret vel tilfreds, han begynder at få mere lyst til jagten og jeg tror han kommer til at skyde godt..."

Senere i juli hedder det "Jeg er ret vel tilfreds med Henrik R., tror der kan blive en duelig jæger af ham".

I december lyder det, ".....,skønt han just ikke har den ivrigste lyst og bedste anlæg for jagten", og Agga råder sin bror til at tage ham tilbage til foråret, for at lade ham komme i lære et 1/2 år hos en jæger.

Men Henrik kommer til at volde Agga større problemer inden da, idet Agga bliver ramt i hoften af et vådeskud, affyret af Henrik.

Henrik kommer hjem til Danmark i 1920, og helt umulig har han ikke kunnet være, hvilket bevises af at han bliver Skovrider på Ryegaard under Stamhuset Rosenkranz fra 1829-72.

Henrik blev gift med **Kirsten Sørensen** den 22. april 1834 i Rye Kirke. Kirsten blev født den 31. marts 1806 i Kirke Hyllinge, døde den 3. april 1889 i Ejby, Rye i en alder af 83 år, og blev begravet den 10. april 1889 i Rye Kirkegård.



11 M x. **Forvalter, Albrecht Rolsted** blev født i 1805 i Ugerløse og døde i 1850 i en alder af 45 år.

Andre oplysninger: Forvalter ved Graaten Magazin under Hollen Jernværk i Norge.

Død som ugift i Christiania (Oslo) ca. 1850.

Fra Svinehyrde til Skovrider.

Har man læst Niels' selvbiografi og hans beskrivelse fra 1833 af sit arbejdsliv, har man nok selv dannet sig et indtryk af personen Niels, og det er sikkert vidt forskelligt fra person til person, hvordan man opfatter ham.

Jeg har gennem mit arbejde med denne slægtsbog, læst en del om sønnernes bedrifter, det, og så de undersøgelser af tiden fra Niels fødsel, hans opvækst, giftermål og perioden hvor hans børn er vokset op, og tiden derefter, har givet mig en følelse af, at jeg ligesom kender Niels.

Derfor vil jeg her give mit bud på hvordan Niels var som person.

En vanskelig barndom, hvor 8 ud af 10 søskende dør, de sidste 2 yngre søskende sammen med forældrene i 1769, hvorpå Nils og søsteren står alene tilbage, har selvfølgelig præget ham.

Tabet af synet på det højre øje, har også været et handicap, alligevel har han været i stand til at klare sig, først som svinehyrde, derpå var han, trods mangelfuld skolegang, skriverdreng og derpå tjener, for senere at blive skovfoged og til sidst skovrider.

I en alder af 21 år rejser han, trods stavnsbåndets bestemmelser, til København, hvor han oplever livet i storbyen som tjener, inden han i 1782 bliver ansat hos Baron Løvenskjold, hvor han bliver i baroniets tjeneste i 54 år.

Hans hæderlighed ser vi bl.a. fra hans udtalelse i hans selvbiografi, hvor han skriver da han i en alder af 28 år skulle giftes, ”*jeg nænnede ikke at narre hende*”.

Hans viden om naturen får herskabets søn Carl, og dennes fætter Herman, gavn af.

Hans forfremmelse i 1798 til skovfoged og i 1816 til skovrider, fortæller om en mand man kunne stole på, og som passede sit job.

Det hus han fik anvist i Fledskov, vidner om hans flid, ikke alene blev det sat i stand, det blev også udvidet betydeligt, og haven blev anlagt med frugtbuske og træer, så stedet af baronen i 1817 fik navnet ”Skovlyst”.

Hans erhvervelse af pokalen i 1832 for 50 års tro tjeneste, siger alt om ham og hans ærlighed, flid og trofasthed, og om hans stolthed, der giver sig udslag i at han bestemmer at pokalen skal være i familiens eje for altid.

Hans omtale af hans kone og børn tyder på en stolthed over familien og hvad de havde opnået, denne stolthed har også siden vist sig at være velbegrunnet.

Kort sagt var Niels en mand som man kan være stolt af at være efterkommer af.



Skovlyst år 2005

”Skovlyst” har haft følgende beboere:

- 1798 Niels Olsen, Skovfoged.
- 1798 – 1836 Niels Rolsted, Skovfoged - Skovrider.
- Ca. 1836 – 1845 Chr. A. Brehn, Skovrider.
- Ca. 1845 – 1855 C.F. Conradsen, Skovrider.
- Ca. 1855 – 1869 Hans Chr. Rolsted, Skovrider.
- Ca. 1870 – 1901 Hans Jacob Jensen, Skovløber.
- Ca. 1906 – 1922 Peter Johan Sparre, Skovfoged.
- Ca. 1922 – 1956 Larsen, Skovfoged.
- Ca. 1970 – 1980 Basse Seidelin, musiker.

Niels Rolsted

Med livsvilje og gå på mod, trådte du ind i verden,
 egenskaber, som har præget din videre færd.
 Med din søster som hønsepige, blandt andet,
 var du selv svinehyrde, og siden tjener på landet.
 Det udkomme til dagen og vejen kunne give,
 for du skovrider, på dit visitkort kunne skrive.

For et langt liv, hvor du både var flittig og ærlig,
 skulle du have et bevis på, at du var noget særlig,
 så du fik for 50 års tjeneste, overdraget en pokal,
 anerkendelsen af din trofasthed, var dermed total.
 Tak for din selvbiografi's billede af dig og samfundet,
 et billede som ellers, med dig ville være forsvundet.

RR.

Æret være dit minde.



En typisk Fyns bondegård, som en af dem Niels kan have været svinehyrde på.

I. Efterkommere af Carl Frederik Hermann Rolsted

1. Generation

1. Forvalter, Lensmand, Carl Frederik Hermann Rolsted, søn af Skovrider, **Niels Rolsted** og **Mette Sophie Grønbech**, blev født den 29. oktober 1791 i Vognerup, Svinninge, blev døbt den 11. december 1791 i Kundby Kirke, og døde den 17. december 1874 i Holla, Norge i en alder af 83 år.

Andre oplysninger: Forvalter ved Holden (Holla) Jernværk i Telemarken i Norge 1815-1847.

Omtales rosende flere gange i breve fra ejeren af Jernværket, Baron Eggert Løvenskjold, kaldet Agga, bror til Baron Hermann Løvenskjold på Løvenborg i Danmark, hvor Carls' far Niels var skovfoged.

Den 18 nov. 1817 skriver Agga til sin bror "Du undre dig måske over at jeg tør være fra min ejendom i 8 af 9 måneder, Jo nu kan jeg, da jeg i den unge Rolsted har et dueligt, nidkært menneske, på hvem jeg med tryghed kan stole".

Da han kommer hjem igen skriver han den 15. maj 1819 til sin bror, "Jeg er vel fornøjet med Rolsteds Administration". Senere da Agga i 1828 er rejst fra Jernværket hjem til Danmark, får Carl Frederik fuldmagt til at foretage det fornødne, for at rede hvad der var muligt at rede til Baronnen, af værkets værdier, og afslutte sagen.

Carl Frederik bliver den første Talsmand for Holla, og senere Lensmand i Holla.

Carl blev gift med **Constance Laurine Bomhoff** den 30. maj 1822 i Eie Gärd, Eidsbygda, Holla Norge. Constance blev født den 6. januar 1803 i Holla, Norge, døde den 16. januar 1861 i Holla, Norge i en alder af 58 år, og blev begravet den 23. januar 1861 i Holla, Norge.

Børn af dette par:

- 2 K i. **Amborg Sofie Marie Rolsted** blev født den 30. januar 1823 i Holla, Norge, blev døbt den 2. februar 1823 i Holla, Norge, og døde den 13. juni 1832 i en alder af 9 år.
- 3 M ii. **Niels Berthold Rolsted** blev født den 18. november 1824 i Holla, Norge, blev døbt den 28. november 1824 i Holla, Norge, og døde den 19. maj 1825.
- 4 K iii. **Bertha Nicoline Rolsted** blev født den 28. april 1826 i Holla, Norge, blev døbt den 4. maj 1826 i Holla, Norge, og døde den 30 marts 1875 i en alder af 48 år.
- + 5 K iv. **Laura Constance Frederikke Rolsted** blev født den 16 marts 1828 i Holla, Norge, døde den 19. januar 1867 i Lunde, Norge i en alder af 38 år, og blev begravet den 28. januar 1867 i Lunde Kirkegård.
- 6 K v. **Egerthe Frederikke Rolsted** blev født den 24. januar 1830 i Holla, Norge, blev døbt den 7. februar 1830 i Holla, Norge, og døde den 13 marts 1849 i en alder af 19 år.

- + 7 M vi. **Niels Ambrosius Marius Rolsted** blev født den 19. juni 1832 i Holla, Norge, blev døbt den 24. juni 1832 i Holla, Norge, og døde den 15. februar 1908 i Skien i en alder af 75 år.
- 8 K vii. **Amborg Sofie Marie Rolsted** blev født den 19. juli 1835 i Holla, Norge, blev døbt den 1. august 1835 i Holla, Norge, og døde den 1. april 1908 i en alder af 72 år.
- 9 M viii. **Lauritz Nikolai Rolsted** blev født den 21. december 1838 i Holla, Norge, blev døbt den 20. januar 1839 i Holla, Norge, og døde den 25. april 1849 i en alder af 10 år.

2. generation (Børn)

5. **Laura Constance Frederikke Rolsted** (*Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)*¹) blev født den 16 marts 1828 i Holla, Norge, døde den 19. januar 1867 i Lunde, Norge i en alder af 38 år, og blev begravet den 28. januar 1867 i Lunde Kirkegård.

Andre oplysninger: Døde i forbindelse med fødslen af datteren Laura

Laura blev gift med **Sognepræst, Eilert Smith** den 21. oktober 1860. Eilert blev født den 5. februar 1825 i Vinje Telemarken Norge og døde den 26. februar 1880 i Laurdal i en alder af 55 år.

Børn af dette par:

- 10 K i. **Constance Laurine Smith** blev født den 5. august 1861 og døde i 1931 i Porsgrunn i en alder af 70 år.
- + 11 M ii. **Lærer, Hans Wilhelm Don Smith** blev født den 13. april 1863 i Kristiania, Norge og døde den 22. juli 1922 i Stavanger i en alder af 59 år.
- 12 M iii. **Carl Frederik Herman Smith** blev født den 16. februar 1865 i Porsgrunn og døde den 19. januar 1907 i Vestby i en alder af 41 år.
- Carl blev gift med **Mette Beylegaard**. Mette blev født den 28. oktober 1866.
- 13 K iv. **Laura Constance Frederikke Smith** blev født den 19. januar 1867 og døde den 28. november 1942 i Oslo, Norge i en alder af 75 år.
- Laura blev gift med **Harald Grøn**. Harald blev født den 30. juli 1863.

Eilert blev derefter gift med **Johanne Dorthea Marie Singdahlsen**. Johanne blev født den 2. november 1841 i Larvik Vestfold Norge og døde den 4. februar 1924 i en alder af 82 år.

Børn af dette par:

14 K vi. **Mette Margrethe Smith** blev født den 23. oktober 1871 og døde den 23. november 1872 i Lunde i en alder af 1 år

15 M vii. **Johan Theodor Smith** blev født den 12. november 1873 og døde den 14. november 1920 i Drammen, Norge i en alder af 47 år.

Johan blev gift med **Alvilda Margrethe Johanne Smith**. Alvilda blev født den 1. oktober 1884.

7. **Niels Ambrosius Marius Rolsted** (*Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)*¹) blev født den 19. juni 1832 i Holla, Norge, blev døbt den 24. juni 1832 i Holla, Norge, og døde den 15. februar 1908 i Skien i en alder af 75 år.

Andre oplysninger: Overretssagfører, senere Byfoged i Skien fra 1885-1901.

Niels blev gift med **Inger Møller** den 8. juni 1859 i Gjerpen, Norge. Inger blev født den 23. oktober 1837 i Gjerpen, Norge og døde den 29. okt. 1868 i Skien i en alder af 31 år.

Børn af dette par:

16 K i. **Constance Rolsted** blev født den 17. april 1860 og døde den 1. januar 1864 i en alder af 3 år.

+ 17 M ii. **Rådmand, Hans Eleonardus Møller Rolsted** blev født den 24. oktober 1861 i Skien, Telemarken, Norge og døde den 26. september 1946 i Aker Vestre, Norge i en alder af 84 år.

18 K iii. **Amborg Laura Møller Rolsted** blev født den 6. juli 1863 i Skien og døde den 5. november 1882 i en alder af 19 år.

19 K iv. **Laurine Constance Rolsted** blev født den 4. juli 1865 i Skien og døde den 3. juli 1882 i en alder af 16 år.

Niels blev derefter gift med **Jensine Sophie Thorbjørnsen**. Jensine blev født den 3. september 1843 i Skien og døde den 2. juni 1917 i Skien i en alder af 73 år.

Børn af dette par:

20 K i. **Inger Møller Rolsted** blev født i 1873 og døde den 1. juli 1873.

21 M ii. **Cand. Jur., Carl Frederik Herman Møller Rolsted** blev født den 18. maj 1875 i Skien, Brb. og døde den 13. juli 1924 i en alder af 49 år.

Andre oplysninger: Bankmand i Skien.

Carl blev gift med **Agnes Milberg**. Agnes blev født den 2. februar 1875 og døde den 16. januar 1944.

- + 22 M iii. **Statsraadssekretær, Bredo Rolsted** blev født den 16. december 1879 i Skien, Telemarken, Norge og døde den 20. februar 1970 i en alder af 90 år.
- 23 M iv. **Skovinspektør, Nikolai Møller Rolsted** blev født den 10. december 1882 i Skien, Telemarken, Norge og døde den 6. februar 1958 i Oslo, Norge i en alder af 75 år.

Andre oplysninger: Fylkesskogmester.

Nikolai blev gift med **Augusta Knoph** den 26. november 1936 i Oslo, Norge. Augusta blev født den 11. maj 1881 i Kragerø, Norge og døde den 20. december 1959 i Oslo, Norge i en alder af 78 år.

3. generation (Børnebørn)

11. Lærer, Hans Wilhelm Don Smith (*Laura Constance Frederikke Rolsted*², *Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)*¹) blev født den 13. april 1863 i Kristiania, Norge og døde den 22. juli 1922 i Stavanger i en alder af 59 år.

Andre oplysninger: Sproglig historisk embedseksamen i 1890.

Lærer ved Stavanger offentlige skole i 1896, senere adjunkt, ved sin død, lektor ved St. Svithun skole Stavanger.

Hans blev gift med **Assa Finne** den 9. april 1900. Assa blev født den 29. december 1875.

Børn af dette par:

- 24 K i. **Assa Smith** blev født den 18. februar 1901 i Haugesund.

Assa blev gift med **Einar Johannes Aamot**. Einar blev født den 27. december 1897.

- 25 M ii. **Eilert Smith** blev født den 11. marts 1903 og døde den 25. oktober 1972 i Stavanger i en alder af 69 år.

Eilert blev gift med **Aud Juell Thingbø**. Aud blev født den 22. maj 1915.

17. Rådmand, Hans Eleonardus Møller Rolsted (*Niels Ambrosius Marius*², *Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)*¹) blev født den 24. oktober 1861 i Skien, Telemarken, Norge og døde den 26. september 1946 i Aker Vestre, Norge i en alder af 84 år.

Andre oplysninger: FT-1900 i Norge angiver Højesteretsadvokat som erhverv

Hans blev gift med **Aagot Lydia Wiborg** den 30. maj 1891 i Drammen, Norge. Aagot blev født den 24. november 1860 i Drammen, Norge og døde den 28. oktober 1935 i Oslo, Norge i en alder af 74 år.

Børn af dette par:

- 26 K i. **Arkivar, Inger Rolsted** blev født den 23. september 1892 i Kristiania, Norge.
Inger blev gift med **Allan Gibson Helm** den 8. december 1928 i Rockford, Illinois, USA. Allan blev født den 8. november 1888 i Rockford, Illinois, USA og døde i 1978 i en alder af 90 år.
- 27 K ii. **Ambasadesekretær, Hjørdis Rolsted** blev født den 24. september 1895 i Kristiania, Norge og døde den 9. februar 1985 i Oslo, Norge i en alder af 89 år.

22. Statsraadssekretær, Bredo Rolsted (*Niels Ambrosius Marius*², *Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)*¹) blev født den 16. december 1879 i Skien, Telemarken, Norge og døde den 20. februar 1970 i en alder af 90 år.



Andre oplysninger: Bredo voksede op i Skien. Han tog juridisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo 1903, og havde forskellige stillinger som jurist. I perioden fra 1926-37 fungerende han som Statsraadssekretær ved den Norske regering, han blev udnævnt i 1937, søgte og fik sin afsked i 1940. I sin tjenesteperiode arbejdede han for 6 statsministre og 7 regeringer.

Han er medunderskriver af dokumentet hvori den Norske regeringen for 2. gang afslår tyskernes krav om en ny regering med Quisling som statsminister. Underskrivere er desuden Statsministeren, og kong Haakon. **Se bilag 1.**

Bredo blev gift med **Helvig Susanne Emilie Mindrebøe** den 26. juli 1919 i Kristiania, Norge. Helvig blev født den 3 marts 1893 i Langesund, Telemark og døde den 22. september 1991 i en alder af 98 år.

Barn af dette par:

- + 28 K i. **Fysioterapeut, Else Hanne Rolsted** blev født den 1. december 1922 i Oslo, Norge.

4. generation (Oldebørn)

28. Fysioterapeut, Else Hanne Rolsted (*Bredo (Statsraadssekretær)*³, *Niels Ambrosius Marius*², *Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)*¹) blev født den 1. december 1922 i Oslo, Norge.

Else blev gift med **Disponent, Tore Juell Harsem**. Tore blev født den 4. juni 1910 i Oslo, Norge og døde den 14. april 1985 i Bærum i en alder af 74 år.

Børn af dette par:

- + 29 K i. **Audiopædagog, Trine Harsem** blev født den 26. august 1952 i Oslo, Norge.
- + 30 M ii. **Forvalteragronom, Erik Harsem** blev født den 13. november 1954 i Oslo, Norge.

+ 31 K iii. **Ergoterapeut, Helle Harsem** blev født den 3. juli 1958 i Bærum.

5. generation (Tipoldebørn)

29. Audiopædagog, Trine Harsem (*Fysioterapeut, Else Hanne Rolsted⁴, Bredo (Statsraadssekretær)³, Niels Ambrosius Marius², Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)¹*) blev født den 26. august 1952 i Oslo, Norge.

Trine blev gift med **Ole Mjelva** den 30 marts 1990 i Oslo. Ole blev født den 13 marts 1949.

Børn af dette par:

32 K i. **Marianne Mjelva** blev født den 6. november 1989 i Oslo, Norge.

33 M ii. **Kristoffer Mjelva** blev født den 28. maj 1992 i Oslo, Norge.

30. Forvalteragronom, Erik Harsem (*Fysioterapeut, Else Hanne Rolsted⁴, Bredo (Statsraadssekretær)³, Niels Ambrosius Marius², Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)¹*) blev født den 13. november 1954 i Oslo, Norge.

Erik blev gift med **Elisabeth Myhre** den 18. august 1984 i Bærum. Elisabeth blev født den 1. december 1953 i Oslo, Norge.

Børn af dette par:

34 K i. **Kathrine Rolsted Harsem** blev født den 7. februar 1989 i Oslo, Norge.



35 K ii. **Camilla Rolsted Harsem** blev født den 17. august 1993 i Bærum.

31. Ergoterapeut, Helle Harsem (*Fysioterapeut, Else Hanne Rolsted⁴, Bredo (Statsraadssekretær)³, Niels Ambrosius Marius², Carl Frederik Hermann (Overretssagfører)¹*) blev født den 3. juli 1958 i Bærum.

Helle blev gift med **Kjell Floa Jensen** den 28. august 1981 i Bærum. Kjell blev født den 7. april 1949 i Vega.

Børn af dette par:

36 M i. **Jonas Floa Jensen** blev født den 1. november 1983 i Bærum.

37 K ii. **Martine Floa Jensen** blev født den 31 marts 1990 i Bærum.

38 M iii. **Henrik Floa Jensen** blev født den 1. juli 1997 i Bærum.

Hoveri, Fæste, Stavnsbånd og Landboreformen.

Det første Niels nævner i "Mit Levnedsløb" er, at hans far var 'hoverigjørende' bonde, og at hans forældre blev sat fra gården, da Niels var 4 år gammel. På den tid var det vilkårene, kunne man ikke klare den fæsteafgift der var aftalt, eller det hoveriarbejde der blev forlangt, så var det bare farvel, uden nogen form for tak.

Hoveri har man kendt i flere hundrede år, helt tilbage i 1200 tallet er det omtalt, men det var først med godssystemets hovedgårdsdrift med dets underliggende samlede bøndergods, at hoveriets almindelige udbredelse og udformning fandt sin kulmination. I 1700 tallet, og frem til 1800 tallet, blev hoveriet en stadig større kilde til problemer mellem bønderne og godsejerne.

*Udfør dit hoveriarbejde uden brokken
ellers af Ridefogeden du får af stokken,
som fæstebonde er livet ikke let,
når herremanden kræver sin ret.*

Hoveriet blev så omfattende, at det blev yderst belastende for fæstebønderne, som ud over hoveriet og indfæstningen³ ved overtagelsen af gården, også forpligtede sig til at betale *landgilde* til godsejeren. F.eks. skulle man måske betale 2. tdr. byg, 4. tdr. rug, 1. td. havre, en ko, 10 høns og nogle æg, eller hvad det nu måtte være. Hoveriarbejdet var en grundbyrde, det betød at fæsteren ikke behøvede at møde personligt, men kunne sende en anden i sit sted.

Stavnsbåndet der blev indført i 1733 betød, at den mandlige del af bondebefolkningen ikke længere måtte flytte fra fødegodset uden godsets tilladelse. Den oprindelige aldersgrænse var 14-36 år men den blev i 1742 udvidet til 9-40 år og i året 1764 blev den ændret til 4-40 år.

Den alvorlige landbrugskrise i 1730'erne hvor folk vandrede fra land til by, gjorde det svært for godserne at finde fæstere til deres gårde og folk til at arbejde på godserne. Godsejerne fik imidlertid hjælp fra militæret, som var utilfredse med, at landmilitsen pga. økonomi blev ophævet i 1730, de fik i 1733 sammen med stavnsbåndet, genindført landmilitsen.

*Som stavnsbundet karl på en gård,
er du bundet til godset indtil du får,
besked på at melde dig til bondehæren,
og her udgør fortjenesten, kun æren.*

Da godsejerne havde ansvaret for at stille med soldater til landmilitsen, var deres begrundelse for stavnsbåndets indførelse, at der skulle være mandskab nok på godset hertil, men det passede samtidig godsejerne godt, at de unge mænd skulle blive på stedet så var der altid nok til arbejdet på godset.

For at undgå stavnsbindingen, sendte nogle forældre i første omgang deres sønner hjemmefra inden de fyldte 14 år, derfor kom ændringen i 1742 og en yderligere stramning i 1764.

Det var virkelig en skrap regel, hvor kun godsejeren kunne give tilladelse til, at man måtte rejse, i nogle tilfælde kun mod betaling, som regel fik man ikke lov.

Hvis nogen alligevel rejste uden tilladelse, blev han efterlyst bl.a. i kirken om søndagen.

Der kunne ligefrem forekomme handel mellem godsejerne af gode karle, og da det ofte var imod karlenes vilje, var der reelt tale om en form for slavehandel. Hvis en karl flygtede fra et gods, kunne han blive sendt til hæren eller til søs.

³ En betaling der blev erlagt ved fæstets begyndelse.

Bonden kunne selv opnå fripas, ved frivilligt at lade sig hverve til militæret i yderligere 3 år. Ud over at få løn, blev han på den måde løst fra stavnsbåndet, så han bagefter kunne bosætte sig hvor han ville.

At Niels i en alder af 21 år kunne tage til København, må skyldes at han ikke var stavnsbundet til noget gods, men kun udførte diverse opgaver hvor det kunne lade sig gøre, for på et tidspunkt at blive tjener ”i et meget stort hus i Odense”

I 1786 nedsattes en Landbokommission, hvor bl.a. Grev Christian Ditlev Frederik Reventlow var medlem, det resulterede i en **Landboreform**, der bl.a. betød ophævelse af Stavnsbåndet i 1788, samme år som Niels og Sophie blev gift. Reformen betød i første omgang, at alle drenge under 14 og mænd over 40 blev frie af stavnsbåndet, i 1800 var ophævelsen total, så alle nu var frie til at rejse.

Også andre love og ændringer blev vedtaget, således måtte godsejerne ikke bruge torturretskaber som f.eks. pisk, træhest, mod deres fæstebønder eller disses hustruer, men gerne mod husmænd og tjenestefolk. Træhesten er i øvrigt mest blevet anvendt inden for militæret.

Der var flere eksempler på at ridefogeden var direkte voldelig over for bønderne, men kun få eksempler på, at bønderne vovede at sætte sig til modværge.

Der blev også lavet nye regler for fæstebonden, hvis han blev sat ud af sit hus, ligesom hoveriets omfang – antal dage om året der skulle arbejdes – nu skulle bestemmes af godsejeren og bonden i fællesskab, og det måtte ikke overstige et bestemt antal dage.

Ændringerne betød også, at bønderne begyndte at købe deres gårde, men da priserne var høje, tjente godsejerne godt på at sælge. Da nogle bønder måtte lånte penge af godset til at købe gården for, betød det, at mange stadig var afhængig af godsejerne, og derfor stadig måtte arbejde for dem.

Tidligere havde landskabet været præget af store uopdyrkede jorde og landsbyer med op til 15-20 gårde. Efter landboreformen kom der gang i udskiftningen⁴, en gård kunne før reformen have jord mere end 20 steder. I 1786 oprettedes Den kongelige Kreditkasse, hvilket satte skub i selvejkøbene.

I løbet af de næste tyve år blev 60 % af Danmarks fæstegårde solgt, det satte dermed yderligere gang i den store udskiftning, hvor bønderne flyttede fra landsbyerne, ud på deres egne marker.



Frihedsstøtten i Kbh. rejst 1792 – 1797.

Grundlaget var nu skabt for et mere effektivt landbrug, og produktionen på gårdene blev også større, det gav bonden råd til at købe ting han tidligere selv havde fremstillet, som f.eks. smør og ost. mm.

Der skete også på den tid en stigning i befolkningstallet, som betød en øget efterspørgsel, og samtidig steg efterspørgslen fra udlandet pga. de mange krige der foregik rundt omkring.

⁴ Samling af jordene som ofte lå spredt ud over et større område med måske 20 enheder.

Man var derfor nødt til at øge produktionen i landbruget, det var jo herfra hele samfundet blev brødfødt, og forsynet med råvarer både til manufaktur, handel og håndværk.

I perioden fra 1770 til 1800 blev kornproduktionen således fordoblet.

Man kan på sin vis tale om en begyndende industrialisering, for det betød samtidig at mange af de håndværksmæssige ting som tønder og kar, og forskellige andre redskaber som bonden også selv havde fremstillet, nu blev fremstillet af andre i mere og mere avancerede udgaver.

Soklen til Frihedsstøtten blev nedlagt i 1792 af kronprins Frederik, og hele Frihedsstøtten stod færdig i 1797.

Den blev angiveligt rejst af *landets borgere* i taknemmelighed over landboreformens ophævelse af stavnsbåndet, men i 1790 var den politiske situation den, at en kreds af godsejere var utilfreds med stavnsbåndets ophævelse, og andre indskrænkninger. Så frihedsstøtten var lige så meget et demonstrativt forsøg fra *landets borgere* på, at fastholde styret på reformkursen.

Vi er nu ved starten af 1800 tallet og Niels og Sophie har fået 8 af deres i alt 10 børn.



Den store køkkenkomfort var der ikke just tale om dengang.

II. Efterkommere af Charlotte Christine Amalie Rolsted

1. Generation

1. **Charlotte Christine Amalie Rolsted**, datter af **Skovridder, Niels Rolsted** og **Mette Sophie Grønbech**, blev født den 7. januar 1793 i Vognserup, Kundby, Holbæk, blev døbt den 17. februar 1793 i Kundby Kirke, døde den 30. maj 1848 i Ugerløse i en alder af 55 år, og blev begravet den 4. juni 1848 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Den eneste kvindelige gren, som repræsenteres af Charlotte, var ikke med i de to første slægtsbøger, men udgør i denne bog en meget stor del.

Charlotte blev gift med **Skovfoged, Ludvig Christian Bahn** den 14. september 1816 i Sæby, Holbæk. Ludvig blev født den 4. januar 1789 i Eriksholm Gods, Agerup, blev døbt den 18. januar 1789 i Agerup Kirke, døde den 21. april 1844 i Minnislyst, Ugerløse, Holbæk i en alder af 55 år, og blev begravet den 25. april 1844 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Var i 1816 Tjener på Nørager Gods, i 1817 Skytte på Nørager Gods, fra 4.4.1819 skovfoged på Nørager Enemærke, Løjet Mølle og fra 1821 skovfoged i Fledskov, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1840 husmand, levede af sin jord boende i Fledskov, Ugerløse sogn.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 1804 i Bråby Kirke.

Børn af dette par:

- 2 M i. **Carl Frederik Herman Bahn** blev født den 9. november 1817 i Nørager Gods, Ugerløse, blev døbt den 28. december 1817 i Sæby Kirke, døde den 12. november 1900 i Gislinge i en alder af 83 år, og blev begravet den 19. november 1900 i Gislinge Kirkegård.

Andre oplysninger: Iflg. folketælling 1834 boede han (14 år) og blev forsørgt af sin morfar Niels Rolsted, Skovlyst, Fledskov, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1840 boede han (20 år) og var tjenestekarl hos sin morbror Rasmus Rolsted Nyrup, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1845 og 1850 (28-33 år) boede han og var tjenestekarl på Rye Hovedgård, Rye sogn, herefter tjente han på en gård i Gislinge by hos sin senere kone Maren Larsdatter og fra ca. 1860 til sin død i 1900, gårdejer i Gislinge by.

Carl blev gift med **Maren Larsdatter** den 29. oktober 1859 i Gislinge Kirke. Maren blev født den 25 marts 1816 i Tølløse, blev døbt den 25 marts 1816 i Hjemmet, Tølløse, døde den 18. december 1891 i Gislinge i en alder af 75 år, og blev begravet den 28. december 1891 i Gislinge Kirkegård.

- + 3 M ii. **Niels Christian Bahn** blev født den 14. januar 1819 i Nørager Enemærke, Sæby, blev døbt den 4. april 1819 i Sæby Kirke, døde den 15. juli 1881 i Glarmesterhuset, Englerup, Kirke Sommerup i en alder af 62 år, og blev begravet den 21. juli 1881 i Sommerup Kirkegård.

- + 4 M iii. **Restauratør, Wilhelm August Bahn** blev født den 14. juni 1820 i Løjet Møllehus, Reerslev, blev døbt den 14. juni 1820 i Hjemmet, Løjet Møllehus, døde den 10. april 1888 i København i en alder af 67 år, og blev begravet den 22. april 1888 i Holmens Kirkegård.
- + 5 K iv. **Ane Sophie Bahn** blev født den 24. maj 1826 i Ugerløse, blev døbt den 28. maj 1826 i Hjemmet, Ugerløse, døde den 17. december 1915 i Haraldsted i en alder af 89 år, og blev begravet den 23. december 1915 i Haraldsted Kirkegård.
- + 6 M v. **Skovfoged, Hendrik Ferdinand Bahn** blev født den 28. september 1828 i Kæmpenhøjhuset ved Minnislyst, Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 9. november 1828 i Ugerløse Kirke, døde den 28. maj 1911 i Tølløse i en alder af 82 år, og blev begravet den 3. juni 1911 i Kirke Sonnerup Kirkegård.
- + 7 M vi. **Skovfoged, Johan Peter Bahn** blev født den 23. maj 1831 i Kæmpenhøjhuset ved Minnislyst, Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 29. maj 1831 i Ugerløse Kirke, døde den 20 marts 1915 i Lodskov, Kundby i en alder af 83 år, og blev begravet den 29 marts 1915 i Kundby Kirkegård.

2. generation (Børn)

3. Niels Christian Bahn (*Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 14. januar 1819 i Nørager Enemærke, Sæby, blev døbt den 4. april 1819 i Sæby Kirke, døde den 15. juli 1881 i Glarmesterhuset, Englerup, Kirke Sonnerup i en alder af 62 år, og blev begravet den 21. juli 1881 i Sonnerup Kirkegård.

Andre oplysninger: Iflg. folketælling 1840 tjenestekarl hos sin morbror skovrider Henrik Wilhelm Rolsted, Langtved, Rye sogn. Iflg. folketælling 1850 fæster af hus i Englerup, Lejsehuset, under Ryegård.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 14. april 1833 i Ugerløse Kirke.

Niels blev gift med **Johanne Sofie Henrichsdatter** den 6. maj 1843 i Kirke Sonnerup Kirke. Johanne blev født den 11. august 1824 i Glarmesterhuset, Englerup, Kirke Sonnerup, blev døbt den 12. august 1824 i Hjemmet, Kirke Sonnerup, døde den 24. december 1863 i Englerup, Kirke Sonnerup i en alder af 39 år, og blev begravet den 29. december 1863 i Kirke Sonnerup Kirkegård.

Begivenheder i hendes liv:

Fremstillet: 14. oktober 1824, Kirke Sonnerup Kirke.

Børn af dette par:

- 8 M i. **Jens Peter Nielsen** blev født den 15. februar 1844 i Lejsehuset, Englerup, Kirke Sonnerup og blev døbt den 31 marts 1844 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 11. april 1858 i Rye Kirke.

- 9 M ii. **Frederik Christian Nielsen Bahn** blev født den 25. maj 1845 i Lejsehuset, Englerup, Kirke Sonnerup og blev døbt den 6. juli 1845 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 2. oktober 1859 i Kirke Sonnerup Kirke.

Frederik blev gift med **Karen Marie Rasmussen** den 4. maj 1876 i Kirke Sonnerup Kirke. Karen blev født den 30. december 1852 i Rye, blev døbt den 19 marts 1853 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 6. januar 1886 i Lejsehuset, Englerup, Kirke Sonnerup i en alder af 33 år, og blev begravet den 23. januar 1886 i Kirke Sonnerup Kirke.

Frederik blev derefter gift med **Maren Nielsen**.

- 10 M iii. **Christian Ludvig Nielsen Bahn** blev født den 24. august 1848 i Lejsehuset, Englerup, Kirke Sonnerup, blev døbt den 15. oktober 1848 i Kirke Sonnerup Kirke, og døde den 27. februar 1916 i København i en alder af 67 år.

Andre oplysninger: Iflg. folketælling 1880 og 1885, restauratør, boende i Østergade 15, 1.sal, Nicolai Rode, København (staden) - første kendte hustru Marie Nielsine. Fra ca. 1899 til sin død i 1916 drev han hotel og vinhandel i Badstuestræde 11, København K. - sidste kendte hustru (nr.2.) Christine.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 27. april 1862 i Rye Kirke.

- + 11 K iv. **Christine Marie Nielsdatter** blev født den 10. august 1850 i Lejsehuset, Englerup, Kirke Sonnerup, blev døbt den 6. oktober 1850 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 15 marts 1916 i Jenslev i en alder af 65 år, og blev begravet den 22 marts 1916 i Rye Kirkegård.

- 12 K v. **Charlotte Kirstine Nielsdatter** blev født den 23. april 1853 i Lejsehuset, Englerup, Kirke Sonnerup og blev døbt den 12. juni 1853 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 28. april 1867 i Rye Kirke.

Charlotte blev gift med **Lars Peter Frederiksen** den 28 marts 1879 i Rye Kirke. Lars blev født den 22. oktober 1855 i Kallehave og blev døbt den 26. december 1855 i Kallehave Kirke.

4. **Restauratør, Wilhelm August Bahn** (*Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 14. juni 1820 i Løjet Møllehus, Reerslev, blev døbt den 14. juni 1820 i Hjemmet, Løjet Møllehus, døde den 10. april 1888 i København i en alder af 67 år, og blev begravet den 22. april 1888 i Holmens Kirkegård.

Andre oplysninger: Iflg. folketælling 1840 tjenestekarl på avlsgården Minnislyst, Fledskov, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1850 tjenestekarl hos sin morbror skovrider Henrik Wilhelm Rolsted, Langtved, Rye sogn.

Fra 1861 restauratør (værtshusholder) i Pilestræde 34, København K

Fra 1881 restauratør (værtshusholder) i Laksegade 5, København K.

Fra 1885 restauratør (værtshusholder) i Admiralsgade 26, København K

Begivenheder i hans liv:

Fremstillet: 13. august 1820, Reerslev Kirke. Han blev konfirmeret 5. oktober 1834 i Ugerløse Kirke.

Wilhelm blev gift med **Antoinette Sofie Andersen** den 27. april 1860 i Christiansborg Slotskirke. Antoinette blev født den 25. november 1826 i Gl. Holte, Søllerød og blev døbt den 28. januar 1827 i Søllerød Kirke.

Børn af dette par:

13 M i. **Boghandler, Ludvig Christian Bahn** blev født den 11. februar 1861 i Gl. Holte, Søllerød.

Ludvig blev gift med **Alexandra Verner** cirka 1904.

14 M ii. **Anders Wilhelm Bahn.**

5. **Ane Sophie Bahn** (*Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 24. maj 1826 i Ugerløse, blev døbt den 28. maj 1826 i Hjemmet, Ugerløse, døde den 17. december 1915 i Haraldsted i en alder af 89 år, og blev begravet den 23. december 1915 i Haraldsted Kirkegård.



Andre oplysninger: Iflg. folketælling 1834 boede hun (8 år) og blev forsørgt af sin morfar Niels Rolsted, Skovlyst, Fledskov, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1840 og 1845 boede hun (14-19 år) og var tjenestepige hos sin morbror Rasmus Rolsted i Nyrup, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1850 gift, boede hun (24 år) sammen med sin mand hos sin svigermoder på gård i Undløse.

Begivenheder i hendes liv:

Fremstillet: 16. juli 1826, Ugerløse Kirke. Hun blev konfirmeret 26. april 1840 i Ugerløse Kirke.

Ane blev gift med **Husmand, Hans Jensen** den 14. november 1849 i Ugerløse Kirke. Hans blev født den 17. juli 1820 i Undløse, blev døbt den 18. juli 1820 i Hjemmet, Undløse, døde den 13. december 1890 i Haraldsted i en alder af 70 år, og blev begravet den 20. december 1890 i Haraldsted Kirkegård.

Begivenheder i hans liv:

Fremstillet: 16. september 1820, Undløse Kirke.

Børn af dette par:

15 K i. **Karen Christine Hansen** blev født den 13. februar 1850 i Undløse og blev døbt den 15. februar 1850 i Hjemmet, Undløse.

Begivenheder i hendes liv:

Fremstillet: 28 marts 1850, Undløse Kirke. Hun blev konfirmeret 3. april 1864 i Haraldsted Kirke.

16 K ii. **Karen Marie Hansen** blev født den 31. december 1853 i Haraldsted og blev døbt den 2. april 1854 i Haraldsted Kirke.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 19. april 1868 i Haraldsted Kirke.

+ 17 K iii. **Ane Sophie Hansen** blev født den 13. november 1855 i Haraldsted, blev døbt den 28. december 1855 i Haraldsted Kirke, og døde den 1. maj 1938 i en alder af 82 år.

18 K iv. **Christiane Hansen** blev født den 17 marts 1859 i Haraldsted Kirke, blev døbt den 20. maj 1859 i Haraldsted Kirke, døde den 19. maj 1864 i Haraldsted i en alder af 5 år, og blev begravet den 25. maj 1864 i Haraldsted Kirkegård.

6. Skovfoged, Hendrik Ferdinand Bahn (*Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 28. september 1828 i Kæmpehøjhuset ved Minnislyst, Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 9. november 1828 i Ugerløse Kirke, døde den 28. maj 1911 i Tølløse i en alder af 82 år, og blev begravet den 3. juni 1911 i Kirke Sonnerup Kirkegård.

Andre oplysninger: Skovfoged i Ordrup skov

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 23. april 1843 i Ugerløse Kirke.

Hendrik blev gift med **Sofie Jensdatter** den 5. juli 1862 i Kirke Sonnerup Kirke. Sofie blev født den 31. august 1840 i Ordrup by, Kirke Sonnerup og døde den 2. februar 1918 i Kastrup i en alder af 77 år.

Børn af dette par:

19 K i. **Charlotte Christine Amalie Bahn** blev født den 1. maj 1863 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 15. maj 1863 i Hjemmet, Kirke Sonnerup, døde den 29. august 1936 i Holbæk i en alder af 73 år, og blev begravet i Kirke Sonnerup Kirke.

Andre oplysninger: Charlotte forblev ugift

Begivenheder i hendes liv:

Fremstillet: 7. juli 1863, Kirke Sonnerup Kirke. Hun blev konfirmeret 30. september 1877 i Kirke Sonnerup Kirke.

+ 20 K ii. **Bentine Marie Bahn** blev født den 14. maj 1864 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup og blev døbt den 24. juli 1864 i Kirke Sonnerup Kirke.

- 21 K iii. **Lærer, Henriette Caroline Bahn** blev født den 21 marts 1866 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 3. juni 1866 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 21. januar 1920 i Kirke Sonnerup i en alder af 53 år, og blev begravet den 23. januar 1920 i Kirke Sonnerup Kirkegård.

Andre oplysninger: Henriette forblev ugift
Hun blev konfirmeret 4. april 1880 i Rye Kirke.

- 22 M iv. **Farmer, Hendrik Jørgen Bahn** blev født den 26 marts 1868 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup og blev døbt den 25. maj 1868 i Kirke Sonnerup Kirke.

Andre oplysninger: Udvandrede i 1886 til Colorado, USA.
Han blev konfirmeret 16. april 1882 i Rye Kirke.

Hendrik blev gift med **Emma Green**. Emma blev født i USA.

- + 23 K v. **Anna Sofie Bahn** blev født den 1. december 1870 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup og blev døbt den 9 marts 1871 i Kirke Sonnerup Kirke.

- + 24 K vi. **Maren Jensine Christine Bahn** blev født den 9. maj 1873 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 13. juli 1873 i Kirke Sonnerup Kirke, og døde i 1960 i en alder af 87 år.

- + 25 M vii. **Skovfoged, Jens Peter Ludvig Bahn** blev født den 14. februar 1876 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 24. april 1876 i Hjemmet, Kirke Sonnerup, døde den 16. januar 1963 i Ordrup by, Kirke Sonnerup i en alder af 86 år, og blev begravet i Kirke Sonnerup Kirkegård.

- 26 K viii. **Overlærer, Laura Camilla Bahn** blev født den 9. juni 1879 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 17. august 1879 i Kirke Sonnerup Kirke, og døde den 10. maj 1961 i Kastrup i en alder af 81 år.

Andre oplysninger: Laura forblev ugift
Hun blev konfirmeret 1. oktober 1893 i Kirke Sonnerup Kirke.

- + 27 K ix. **Elna Martine Bahn** blev født den 17. maj 1883 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 22. juli 1883 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 25. september 1971 i en alder af 88 år, og blev begravet i Sdr. Asmindrup Kirke.

7. **Skovfoged, Johan Peter Bahn** (*Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 23. maj 1831 i Kæmpehøjhuset ved Minnislyst, Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 29. maj 1831 i Ugerløse Kirke, døde den 20. marts 1915 i Lodskov, Kundby i en alder af 83 år, og blev begravet den 29. marts 1915 i Kundby Kirkegård.

Andre oplysninger: Iflg. folketælling 1850 tjenestekarl hos sin morbror Hans Christian Rolsted på Løvenborg gods, Butterup. Fæster af matr. 1 B i Trønninge fra 1860 til 1908. Skovfoged under baroniet Løvenborg ved Lodskov, Kundby sogn. Medlem af Kundby sogneråd i 1870'erne.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 30. marts 1845 i Ugerløse Kirke.

Johan blev gift med **Ane Cathrine Jensen** den 28. september 1860 i Kundby Kirke. Ane blev født den 6. april 1833 i Trønninge, Kundby, blev døbt den 27. maj 1833 i Kundby Kirke, døde den 21. december 1886 i Lodskov, Kundby i en alder af 53 år, og blev begravet den 29. december 1886 i Kundby Kirkegård.

Børn af dette par:

- + 28 M i. **Gårdejer, Jens Peter Ludvig Bahn** blev født den 4. december 1861 i Trønninge, Kundby, blev døbt den 6. december 1861 i Hjemmet, Kundby, døde den 4. april 1940 i Tuse i en alder af 78 år, og blev begravet den 12. april 1940 i Tuse Kirkegård.
- + 29 M ii. **Lærer, Niels Christian Bahn** blev født den 24. juni 1866 i Trønninge, Kundby, blev døbt den 9. september 1866 i Kundby Kirke, døde den 3. juni 1948 i Hørsholm i en alder af 81 år, og blev begravet i Hørsholm.

3. generation (Børnebørn)

11. Christine Marie Nielsdatter (*Niels Christian*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 10. august 1850 i Lejsehuset, Englerup, Kirke Sonnerup, blev døbt den 6. oktober 1850 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 15. marts 1916 i Jenslev i en alder af 65 år, og blev begravet den 22. marts 1916 i Rye Kirkegård.

Andre oplysninger: Døde under ophold hos svigersønnen Carl Anders Rasmussen
Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 2. oktober 1864 i Kirke Sonnerup Kirke.

Christine blev gift med **Niels Larsen** den 26. april 1871 i Kirke Sonnerup Kirke. Niels blev født den 17. december 1846 i Englerup, Kirke Sonnerup, blev døbt den 31. januar 1847 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 17. september 1904 i Langtved, Rye i en alder af 57 år, og blev begravet den 23. september 1904 i Rye Kirkegård.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 7. april 1861 i Rye Kirke.

Børn af dette par:

- 30 M i. **Frederik Christian Larsen** blev født den 16. juli 1872 i Englerup, Kirke Sonnerup og blev døbt den 9. september 1872 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 3. oktober 1886 i Kirke Sonnerup Kirke.

Frederik blev gift med **Christine Helene Jensen** den 17. maj 1903 i Rye Kirke. Christine blev født den 5. november 1869 i Rye og blev døbt den 14. januar 1870 i Rye Kirke.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 30. september 1883 i Kirke Sonnerup Kirke.

- 31 M ii. **Hans Peder Larsen** blev født den 18. juli 1874 i Englerup, Kirke Sonnerup og blev døbt den 13. september 1874 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 30. september 1888 i Kirke Sonnerup Kirke.

- 32 K iii. **Johanne Christine Larsen** blev født den 7. februar 1877 i Englerup, Kirke Sonnerup og blev døbt den 8. februar 1877 i Hjemmet, Kirke Sonnerup.

Begivenheder i hendes liv:

Fremstillet: 21. maj 1877, Kirke Sonnerup Kirke. Hun blev konfirmeret 5. april 1891 i Rye Kirke.

Johanne blev gift med **Kristian Jensen** den 16. juli 1904 i Rye Kirke. Kristian blev født den 19. september 1868 i Kyndeløse, Hyllinge.

- 33 K iv. **Dorthea Sophie Larsen** blev født den 7. februar 1877 i Englerup, Kirke Sonnerup og blev døbt den 8. februar 1877 i Hjemmet, Kirke Sonnerup.

Begivenheder i hendes liv:

Fremstillet: 21. maj 1877, Kirke Sonnerup Kirke. Hun blev konfirmeret 5. april 1891 i Rye Kirke.

Dorthea blev gift med **Jens Peter Jørgensen**. Jens blev født den 4 marts 1882 i Ejby Lerhus, Rye.

- + 34 K v. **Ane Marie Larsen** blev født den 17. december 1879 i Englerup, Kirke Sonnerup, blev døbt den 1. februar 1880 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 8. september 1953 i Kvanløse i en alder af 73 år, og blev begravet i Sdr. Asmindrup Kirkegård.

- 35 K vi. **Camilla Caroline Larsen** blev født den 1. september 1883 i Langtved, Rye, blev døbt den 28. oktober 1883 i Rye Kirke, døde den 29. december 1903 i Frederikssund, Frederikssund Sygehus i en alder af 20 år, og blev begravet den 4. januar 1903 i Rye Kirkegård.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 3. oktober. 1897 i Sonnerup Kirke.

- 36 M vii. **Lars Bahn Larsen** blev født den 24. juni 1886 i Langtved, Rye og blev døbt den 18. juli 1886 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 30. september 1900 i Kirke Sonnerup Kirke.

Lars blev gift med **Lene Kirstine Elisabeth Jensen** den 4. november 1916 i Ferslev Kirke. Lene blev født den 19. november 1891 i Rye og blev døbt den 10. januar 1892 i Ferslev Kirke.

- 37 K viii. **Christine Marie Larsen** blev født den 31 marts 1888 i Langtved, Rye og blev døbt den 6. maj 1888 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 6. april 1902 i Rye Kirke.

Christine blev gift med **Carl Anders Rasmussen** den 11. september 1909 i Lungby Kirke. Carl blev født den 21. juni 1885 i Gevninge og blev døbt den 16. august 1885 i Gevninge Kirke.

17. Ane Sophie Hansen (*Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 13. november 1855 i Haraldsted, blev døbt den 28. december 1855 i Haraldsted Kirke, og døde den 1. maj 1938 i en alder af 82 år.



Andre oplysninger: Efternavnet oprindeligt angivet som Jensen, men iflg. KB for Haraldsted er hun døbt Ane Sophie Hansen.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 3. oktober 1869 i Haraldsted Kirke.

Ane blev gift med **Karetmager, Jacob Pedersen** den 11. august 1877 i Haraldsted Kirke. Jacob blev født den 27. april 1853 i Smidstrup, Soderup og blev døbt den 3. juli 1853 i Soderup Kirke.



Andre oplysninger: Karetmager i Skee fra 1912

Børn af dette par:

- + 38 M i. **Karetmager, Peder Mikael Pedersen** blev født den 28. september 1877 i Skovhuse, Haraldsted, blev døbt den 25. november 1877 i Skovhuse, Haraldsted, og døde i Holbæk.
- + 39 K ii. **Laura Sofie Pedersen** blev født i 1880 og døde i 1958 i en alder af 78 år.
- + 40 K iii. **Hansine Marie Pedersen** blev født den 7 marts 1882 i Merløse, St. Tåstrup, blev døbt den 7. maj 1882 i Merløse, St. Tåstrup, og døde den 17. december 1972 i Aversi i en alder af 90 år.
- + 41 K iv. **Anna Petrea Pedersen** blev født den 20. februar 1885 i Merløse, St. Tåstrup, blev døbt den 31. maj 1885 i Merløse, St. Tåstrup, og døde den 10. juli 1972 i en alder af 87 år.
- + 42 M v. **Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen** blev født den 5. juni 1887 i Merløse, Store Tåstrup, blev døbt den 10. juli 1887 i Store Tåstrup Kirke, og døde den 11. december 1950 i Skee Huse, Haraldsted i en alder af 63 år.

+ 43 K vi. **Karen Christine Pedersen** blev født den 27. november 1889 i Kvarmløse, Soderup, blev døbt den 9. december 1890 i Hjemmet, Kvarmløse, og døde den 25. maj 1980 i Haraldsted i en alder af 90 år.

44 K vii. **Jenny Cathrine Pedersen** blev født den 11. april 1892 i Haraldsted, blev døbt den 5. juni 1893 i Haraldsted Kirke, døde den 9. april 1904 i Haraldsted i en alder af 11 år, og blev begravet den 16. april 1904 i Haraldsted Kirkegård.

20. Bentine Marie Bahn (*Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 14. maj 1864 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup og blev døbt den 24. juli 1864 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 6. oktober 1878 i Kirke Sonnerup Kirke.

Bentine blev gift med **Slagtermester, Niels Peder Pedersen** den 21. maj 1892 i Kirke Sonnerup Kirke. Niels blev født den 31. oktober 1868 i Kirke Sonnerup og blev døbt den 27. december 1868 i Kirke Sonnerup Kirke.

Børn af dette par:

45 K i. **Inger Bahn Pedersen** blev født den 29. juli 1900.

46 K ii. **Else Bahn Pedersen** blev født den 2 marts 1905.

23. Anna Sofie Bahn (*Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 1. december 1870 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup og blev døbt den 9 marts 1871 i Kirke Sonnerup Kirke.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 12. april 1884 i Rye Kirke.

Anna blev gift med **Tømrermester, Lars Nielsen**. Lars blev født den 11. februar 1860.

Børn af dette par:

47 M i. **Joc Nielsen.**

48 K ii. **Irene Nielsen.**

49 K iii. **Harriet Nielsen.**

50 M iv. **Georg Nielsen.**

51 K v. **Elsie Nielsen.**

24. Maren Jensine Christine Bahn (*Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 9. maj 1873 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 13. juli 1873 i Kirke Sonnerup Kirke, og døde i 1960 i en alder af 87 år.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 2. oktober 1887 i Kirke Sonnerup Kirke.

Maren blev gift med **Gårdejer, Christen Christensen** i 1916. Christen blev født den 1. april 1869 i Herfølge, blev døbt den 30. maj 1869 i Herfølge Kirke, døde den 5. december 1940 i Herfølge i en alder af 71 år, og blev begravet den 19. december 1940 i Herfølge Kirkegård.

Børn af dette par:

52 M i. **Erik Ferdinand Bahn Christensen** blev født den 27. august 1917.

53 K ii. **Anna Sofie Bahn Christensen** blev født den 5. oktober 1919.

25. Skovfoged, Jens Peter Ludvig Bahn (*Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 14. februar 1876 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 24. april 1876 i Hjemmet, Kirke Sonnerup, døde den 16. januar 1963 i Ordrup by, Kirke Sonnerup i en alder af 86 år, og blev begravet i Kirke Sonnerup Kirkegård.

Begivenheder i hans liv:

Fremstillet: 7. maj 1876, Kirke Sonnerup Kirke. Han blev konfirmeret 5. oktober 1890 i Kirke Sonnerup Kirke.

Jens blev gift med **Anna Emilie Pedersen** den 4. august 1908 i Kirke Sonnerup Kirke. Anna blev født den 19. september 1879 i Kirke Sonnerup, blev døbt den 1. oktober 1879 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 15. december 1931 i Kirke Sonnerup i en alder af 52 år, og blev begravet i Kirke Sonnerup Kirkegård.

Børn af dette par:

54 K i. **Bibliotekar, Alexandra Bahn** blev født den 24. august 1909 i Kirke Hyllinge.

55 K ii. **Ruth Bahn** blev født den 3. oktober 1910.

56 K iii. **Harriet Bahn** blev født den 17. december 1912.

Jens blev derefter gift med **Astrid Sørensen**. Astrid blev født den 7. august 1896.

27. Elna Martine Bahn (*Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 17. maj 1883 i Frederikslundhuset, Kirke Sonnerup, blev døbt den 22. juli 1883 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 25. september 1971 i en alder af 88 år, og blev begravet i Sdr. Asmindrup Kirke.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 3. oktober 1897 i Kirke Sonnerup Kirke.

Elna blev gift med **Husmand, Niels Alfred Larsen**. Niels blev født den 9. september 1878 i Trønninge, Kundby og døde den 28. november 1956 i Havreholm i en alder af 78 år.

Børn af dette par:

+ 57 K i. **Gerda Bahn Larsen** blev født den 2. juni 1909.

- + 58 M ii. **Gårdejer, Frede Bahn Larsen** blev født den 14. december 1911 i Hellestrup, Tv. Merløse, døde den 8. september 1999 i Holbæk i en alder af 87 år, og blev begravet den 11. september 1999 i Tveje Merløse.
- + 59 K iii. **Margrethe Bahn Larsen** blev født den 7. februar 1915 i Hellestrup, Tv. Merløse.
- + 60 M iv. **Povl Bahn Larsen** blev født den 4 marts 1918.
- + 61 M v. **Gårdejer, Knud Bahn Larsen** blev født den 22. januar 1920 i Hellestrup, Tv. Merløse og døde i 1971 i en alder af 51 år.
- + 62 M vi. **Kai Bahn Larsen** blev født den 15 marts 1922 i Hellestrup, Tv. Merløse.

28. Gårdejer, Jens Peter Ludvig Bahn (*Johan Peter (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 4. december 1861 i Trønninge, Kundby, blev døbt den 6. december 1861 i Hjemmet, Kundby, døde den 4. april 1940 i Tuse i en alder af 78 år, og blev begravet den 12. april 1940 i Tuse Kirkegård.

Andre oplysninger: Gårdejer i Tuse

Begivenheder i hans liv:

Fremstillet: 23 marts 1862, Kundby Kirke. Han blev konfirmeret 9. april 1876 i Kundby Kirke.

Jens blev gift med **Ane Marie Larsen** den 30. september 1890 i Tuse Kirke. Ane blev født den 30. oktober 1866 i Trønninge, Kundby, blev døbt den 30. december 1866 i Kundby Kirke, døde den 3. februar 1916 i Tuse i en alder af 49 år, og blev begravet den 11. februar 1916 i Tuse Kirkegård.

Børn af dette par:

- 63 K i. **Kathrine Bahn** blev født den 24. december 1890 i Tuse, blev døbt den 11. januar 1891 i Hjemmet, og døde i 1891 i en alder af 1 år.
- 64 M ii. **Gårdejer, Anders Peter Bahn** blev født den 3. april 1892 i Tuse og blev døbt den 23. maj 1892 i Tuse Kirke.

Andre oplysninger: Gårdejer i Tuse

- + 65 M iii. **Gårdejer, Kristian Ludvig Bahn** blev født den 5. september 1893 i Tuse og blev døbt den 30. september 1893 i Tuse Kirke.
- + 66 K iv. **Christine Bahn** blev født den 27 marts 1895 i Tuse og blev døbt den 23. maj 1895 i Tuse Kirke.
- + 67 M v. **Husmand, Laurits Hermann Bahn** blev født den 22. oktober 1896 i Tuse og blev døbt den 4. december 1896 i Tuse Kirke.

- + 68 M vi. **Statshusmand, Jens Peter Bahn** blev født den 8. august 1898 i Tuse, blev døbt den 30. september 1898 i Tuse Kirke, og døde den 10. august 1991 i Undløse, Undløse Plejehjem i en alder af 93 år.
- 69 K vii. **Kathrine Bahn** blev født den 4. februar 1901 i Tuse, blev døbt den 17 marts 1901 i Tuse Kirke, og døde den 16. september 1966 i Ny Hagested i en alder af 65 år.
- Kathrine blev gift med **Husmand, Rasmus Carl Jokumsen** den 10. november 1923. Rasmus blev født den 9. oktober 1910 og døde den 1. januar 1983 i Brøndby i en alder af 72 år.
- 70 K viii. **Anna Bahn** blev født den 27. oktober 1903 i Tuse, blev døbt den 27. oktober 1903 i Hjemmet, og døde i oktober 1903.
- 71 K ix. **Marie Bahn** blev født den 27. oktober 1903 i Tuse, blev døbt den 27. oktober 1903 i Hjemmet, og døde i oktober 1903.

29. Lærer, Niels Christian Bahn (*Johan Peter (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 24. juni 1866 i Trønninge, Kundby, blev døbt den 9. september 1866 i Kundby Kirke, døde den 3. juni 1948 i Hørsholm i en alder af 81 år, og blev begravet i Hørsholm.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 3. oktober 1880 i Kundby Kirke.

Niels blev gift med **Ane Sofie Rasmussen** den 23. oktober 1897 i Nørre Jernløse Kirke. Ane blev født den 23. september 1866 i Regstrup, Nørre Jernløse, blev døbt den 16. november 1866 i Nørre Jernløse Kirke, døde den 29. august 1956 i Hørsholm i en alder af 89 år, og blev begravet i Hørsholm.

Børn af dette par:

- 72 M i. **Lærer, Morten Peer Herman Bahn** blev født den 14. december 1898 i Søborg i Usserød, døde den 27. maj 1951 i Hørsholm i en alder af 52 år, og blev begravet den 11. juni 1951 i Hørsholm.
- 73 K ii. **Helga Margrethe Kathrine Bahn** blev født den 14. august 1901 i Hørsholm, døde den 31. maj 1930 i Ålborg i en alder af 28 år, og blev begravet den 4. juni 1930 i Hørsholm.
- Helga blev gift med **Lærer, Theodor Madsen** den 16. oktober 1929 i Hørsholm. Theodor blev født den 2. maj 1893 i Herning.
- + 74 K iii. **Gerda Sofie Kirstine Bahn** blev født den 28. august 1902 i Hørsholm.
- + 75 K iv. **Gudrun Marie Bahn** blev født den 17. august 1908 i Hørsholm.

4. generation (Oldebørn)

34. Ane Marie Larsen (*Christine Marie Nielsdatter*³, *Niels Christian*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 17. december 1879 i Englerup, Kirke Sonnerup, blev døbt den 1. februar 1880 i Kirke Sonnerup Kirke, døde den 8. september 1953 i Kvanløse i en alder af 73 år, og blev begravet i Sdr. Asmindrup Kirkegård.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 1. april 1894 i Rye Kirke.

Ane blev gift med **Hans Peder Hansen** den 23. november 1909 i Rye Kirke. Hans blev født den 12 marts 1880 i Høje Tåstrup, blev døbt den 9. maj 1880 i Høje Tåstrup Kirke, døde den 24. december 1954 i Kvanløse i en alder af 74 år, og blev begravet den 31. december 1954 i Sdr. Asmindrup Kirkegård.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 1. april 1894 i Høje Tåstrup Kirke.

Børn af dette par:

- 76 M i. **Niels Bahn Hansen** blev født den 3. juni 1910, døde den 10. december 1981 i en alder af 71 år, og blev begravet i Sdr. Asmindrup Kirke.
- + 77 M ii. **Johannes Bahn Hansen** blev født den 24. november 1911 i Smedelundshusene, Merløse, blev døbt den 31. december 1911 i Holbæk Kirke, døde den 21. december 1977 i Odense, Universitetshospitalet i en alder af 66 år, og blev begravet i december 1977 i Nyborg Kirkegård.
- 78 M iii. **Aksel Bahn Hansen** blev født den 12. juni 1913 i Merløse og blev døbt den 27. juli 1913 i Holbæk Kirke.
- 79 M iv. **Viggo Bahn Hansen** blev født den 16. maj 1915 i Merløse og blev døbt den 18. juli 1915 i Holbæk Kirke.
- 80 K v. **Bodil Marie Bahn Hansen** blev født den 15. september 1918 i Merløse og blev døbt den 19. januar 1919 i Holbæk Kirke.
- 81 K vi. **Gerda Bahn Hansen** blev født den 5. november 1920 i Kvanløse.
- 82 M vii. **Kristian Bahn Hansen** blev født den 26. juni 1923 i Kvanløse, døde den 30. januar 1972 i en alder af 48 år, og blev begravet den 4. februar 1972 i Sdr. Asmindrup Kirke.

38. Karetmager, Peder Mikael Pedersen (*Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 28. september 1877 i Skovhuse, Haraldsted, blev døbt den 25. november 1877 i Skovhuse, Haraldsted, og døde i Holbæk.

Peder blev gift med **Anna Marie Hansen** den 6. april 1901 i Valsøllille, Kirke. Anna blev født den 16. juli 1883 i Valsømagle, Haraldsted og blev døbt den 11. november 1883 i Haraldsted Kirke.

Børn af dette par:

- + 83 K i. **Else Pedersen.**
- 84 K ii. **Betty Ella Frederikke Petersen** blev født den 22. oktober 1901 i Skovhuse, Haraldsted, blev døbt den 13. november 1901 i Skovhuse, Haraldsted, og døde i 1923 i en alder af 22 år.
- 85 K iii. **Helene Margrethe Pedersen** blev født den 11. oktober 1902 i Tostrup og blev døbt den 19. juli 1903 i Haraldsted Kirke. Helene blev gift med **Niels Berger**.
Andre oplysninger: Arbejdede på Tølløse margarinefabrik
- 86 K iv. **Karen Pedersen** blev født omkring 1903 og døde i 1904 i en alder af ca. 1 år.
- 87 K v. **Mary Sofie Kristine Pedersen** blev født den 29. september 1903 i Haraldsted og blev døbt den 31. januar 1904 i Haraldsted.

Mary blev gift med **Harald Borg**.

39. Laura Sofie Pedersen (*Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født i 1880 og døde i 1958 i en alder af 78 år.



Laura blev gift med **Pauli Andreas Voss Augustsen**. Pauli blev født i Holstebro.

Andre oplysninger: Død under den Spanske syge



Børn af dette par:

- + 88 K i. **Ebba Pauline Voss Augustsen** blev født den 21. september 1901 og døde i 1934 i en alder af 33 år.
- + 89 K ii. **Jenny Voss Augustsen** døde i januar 1981.
- + 90 M iii. **Karetmager, Kurt Voss Augustsen.**
- + 91 K iv. **Runa Voss Augustsen.**

Laura blev derefter gift med **Viggo Andersen**. Viggo døde i 1943 i M/S Panama.

40. Hansine Marie Pedersen (*Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 7 marts 1882 i Merløse, St. Tåstrup, blev døbt den 7. maj 1882 i Merløse, St. Tåstrup, og døde den 17. december 1972 i Aversi i en alder af 90 år.

Hun blev konfirmeret 12. april 1896 i Haraldsted Kirke.

Hansine blev gift med **Anders Rolsted Jensen**. Anders blev født cirka 1884.

Barn af dette par:

- 92 M i. **Jacob Rolsted Jensen** blev født den 27. april 1913 og døde cirka 1930 i en alder af ca. 17 år.

Hansine blev derefter gift med **Husmand, Hans Sofus Peder Olsen** den 1. december 1916 i Sandby Kirke. Hans blev født den 28 marts 1885 og døde den 14. december 1958 i Aversi i en alder af 73 år.

Andre oplysninger: Husmand og sognerådsformand i Aversi

Barn af dette par:

- + 93 M i. **Erik Rolsted Olsen** blev født den 27. november 1917 i Stenagre, Aversi, blev døbt den 28 marts 1918 i Aversi Kirke, og døde den 25. september 2001 i en alder af 83 år.

41. Anna Petrea Pedersen (*Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 20. februar 1885 i Merløse, St. Tåstrup, blev døbt den 31. maj 1885 i Merløse, St. Tåstrup, og døde den 10. juli 1972 i en alder af 87 år.



Anna blev gift med **Hans Larsen**. Hans blev født den 13 marts 1887 og døde den 23. oktober 1918 i en alder af 31 år.

Andre oplysninger: Død under den Spanske syge

Børn af dette par:

- + 94 M i. **Teknisk Tegner, Carlo Willy Larsen** blev født den 3. januar 1909.
- + 95 K ii. **Ena Ulla Larsen** blev født den 11. februar 1911 i København og døde i 2005 i København i en alder af 94 år.
- 96 M iii. **Erik Larsen**.

Erik blev gift med **Karen**.

Anna blev derefter gift med **Skrædder, Johan Peder Christensen**. Johan blev født den 13. maj 1871, døde den 29. august 1954 i Ringsted i en alder af 83 år, og blev begravet den 2. september 1954 i Ringsted Kirkegård.

Andre oplysninger: Skrædder i Sneslev og Kværkeby

Barn af dette par:

- + 97 K i. **Inga Christensen** blev født cirka 1920 i Sneslev?

42. Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen (*Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 5. juni 1887 i Merløse, Store Tåstrup, blev døbt den 10. juli 1887 i Store Tåstrup Kirke, og døde den 11. december 1950 i Skee Huse, Haraldsted i en alder af 63 år.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 10. juli 1901 i Haraldsted Kirke.

Ludvig blev gift med **Ane Sofie Hansen** den 3. juni 1910 i Valsølle, Kirke. Ane blev født den 20. december 1886 i Egtved, Haraldsted, blev døbt den 10. april 1887 i Egtved, Haraldsted Kirke, og døde den 24. januar 1967 i en alder af 80 år.

Børn af dette par:

- + 98 M i. **Gårdejer, Aksel Bahn Pedersen** blev født den 24. oktober 1910 i Skee Huse, Haraldsted og blev døbt den 5. februar 1911 i Skee Huse, Haraldsted.
- + 99 M ii. **Gårdejer, Johan Bahn Pedersen** blev født den 8. april 1913 i Skee Huse, Haraldsted.
- 100 M iii. **Frederik Bahn Pedersen** blev født den 20. juni 1914 i Skee Huse, Haraldsted og døde den 9. august 1928 i en alder af 14 år.

43. Karen Christine Pedersen (*Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 27. november 1889 i Kvarmløse, Soderup, blev døbt den 9 Dec. 1890 i Hjemmet, Kvarmløse, og døde den 25. maj 1980 i Haraldsted i en alder af 90 år.

Begivenheder i hendes liv:

Fremstillet: 16 marts 1890, Soderup Kirke.

Karen blev gift med **Husmand, Niels Christian Vilhelm Emde** den 26. december 1909 i Haraldsted Kirke. Niels blev født den 9. september 1883 i Haraldsted, blev døbt den 11. nov. 1883 i Haraldsted Kirke, og døde den 9. juni 1933 i Haraldsted i en alder af 49 år.

Børn af dette par:

- 101 K i. **Dagny Marie Emde** blev født den 1. april 1910 i Skovhuse, Haraldsted, blev døbt den 29. maj 1910 i Skovhuse, Haraldsted, og døde cirka 1978 i Skovhuse, Haraldsted i en alder af ca. 68 år.
- Dagny blev gift med **Knud Nielsen**. Knud døde i Kalundborg.
- 102 K ii. **Anna Iris Emde** blev født den 1. oktober 1911 i Skee Huse, Haraldsted, blev døbt den 12. november 1911 i Skee Huse, Haraldsted, og døde cirka 1989 i en alder af ca. 78 år.
 - + 103 M iii. **Tækkemand, Kaj Erling Emde** blev født den 17. juni 1916 i Skovhuse, Haraldsted, blev døbt den 20. august 1916 i Skovhuse, Haraldsted, og døde den 3. juni 1994 i en alder af 77 år.
 - 104 M iv. **Frode Jacob Emde** blev født den 28. september 1921 i Skovhuse, Haraldsted, blev døbt den 27. november 1921 i Skovhuse, Haraldsted, og døde den 6 marts 2001 i en alder af 79 år.
 - + 105 M v. **Jens Ove Emde** blev født den 30. januar 1925 og døde den 9. juni 2004 i en alder af 79 år.

+ 106 M vi. **Mogens Christian Emde** blev født den 22. oktober 1926.

107 K vii. **Annie Sofie Emde** blev født den 22. oktober 1931.

57. Gerda Bahn Larsen (*Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 2. juni 1909.

Gerda blev gift med **Charles Mogensen**.

Børn af dette par:

108 M i. **Børge Bahn Mogensen** blev født den 29. januar 1933.

109 M ii. **Bent Bahn Mogensen** blev født den 20. december 1936 og døde i Holland.

58. Gårdejer, Frede Bahn Larsen (*Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 14. december 1911 i Hellestrup, Tv. Merløse, døde den 8. september 1999 i Holbæk i en alder af 87 år, og blev begravet den 11. september 1999 i Tveje Merløse.

Frede blev gift med **Gerda Johansen**. Gerda blev født den 26. september 1912 og døde den 17. august 1988 i en alder af 75 år.

Børn af dette par:

+ 110 M i. **Arkitekt, Leif Bahn Larsen** blev født den 28. oktober 1941.

+ 111 M ii. **Arkitekt, Erik Bahn Larsen** blev født den 28. oktober 1941.

59. Margrethe Bahn Larsen (*Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 7. februar 1915 i Hellestrup, Tv. Merløse.

Margrethe blev gift med **Husmand, Jørgen Madsen** den 19. september 1941 i Sdr. Asmindrup Kirke. Jørgen blev født den 9. februar 1916 i Jylland og døde den 11. september 1976 i Holbæk, Centralsygehuset i en alder af 60 år.

Børn af dette par:

+ 112 K i. **Lærer, Solveig Ruth Bahn** blev født den 3. april 1946.

60. Povl Bahn Larsen (*Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 4 marts 1918.

Povl blev gift med **Ellen Hansen** i Kirke Hyllinge Kirke. Ellen blev født den 4. oktober 1920.

Børn af dette par:

113 M i. **Arne Bahn Larsen**.

114 K ii. **Aase Ban Larsen**.

61. Gårdejer, Knud Bahn Larsen (*Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 22. januar 1920 i Hellestrup, Tv. Merløse og døde i 1971 i en alder af 51 år.

Knud blev gift med **Gudrun Nielsen**.

Børn af dette par:

- 115 K i. **Birthe Bahn Larsen** blev født den 15 marts 1946.
- 116 M ii. **Bjarne Bahn Larsen** blev født den 19. september 1950.
- 117 K iii. **Bodil Bahn Larsen** blev født den 14. december 1952.
- 118 K iv. **Britta Ban Larsen** blev født den 9. maj 1969.

62. Kai Bahn Larsen (*Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 15 marts 1922 i Hellestrup, Tv. Merløse.

Kai blev gift med **Sygeplejerske, Ingrid Gunnensen** den 6. maj 1948 i Nykøbing Sjælland. Ingrid blev født den 25. september 1919 i Nykøbing Sjælland og døde den 21. oktober 1998 i en alder af 79 år.

Børn af dette par:

- 119 K i. **Anne Lene Bahn Larsen**.
- 120 M ii. **Henrik Bahn Larsen**.
- 121 K iii. **Tove Bahn Larsen**.
- 122 K iv. **Bente Bahn Larsen**.

65. Gårdejer, Kristian Ludvig Bahn (*Jens Peter Ludvig (Gårdejer)*³, *Johan Peter (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 5. september 1893 i Tuse og blev døbt den 30. september 1893 i Tuse Kirke.

Kristian blev gift med **Helga Margrethe Jokumsen** den 19. maj 1923. Helga blev født den 9. oktober 1903 og døde i 1998 i en alder af 95 år.

Børn af dette par:

- 123 K i. **Ellen Bahn** blev født den 27. oktober 1923.
- 124 K ii. **Ester Bahn** blev født den 21 marts 1926.
- 125 K iii. **Ingrid Kirstine Bahn** blev født den 3. august 1943.

66. Christine Bahn (*Jens Peter Ludvig (Gårdejer)*³, *Johan Peter (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 27 marts 1895 i Tuse og blev døbt den 23. maj 1895 i Tuse Kirke.

Christine blev gift med **Landmand, Albert Nielsen** den 17 marts 1922. Albert blev født den 23. oktober 1894 i Venslev.

Børn af dette par:

126 M i. **Tage Nielsen** blev født den 20. december 1922.

127 M ii. **Vagn Nielsen** blev født den 11. april 1924.

128 K iii. **Kate Nielsen** blev født den 25. november 1926.

129 M iv. **Arne Nielsen** blev født i 1929.

130 M v. **Asger Nielsen** blev født den 29. august 1932.

67. Husmand, Laurits Hermann Bahn (*Jens Peter Ludvig (Gårdejer)*³, *Johan Peter (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 22. oktober 1896 i Tuse og blev døbt den 4. december 1896 i Tuse Kirke.

Andre oplysninger: Husmand Trønninge Mark

Laurits blev gift med **Laura Mathilde Jokumsen** den 21 marts 1933. Laura blev født den 6. januar 1909 i Hagedsted og døde i 1997 i Kundby i en alder af 88 år.

Barn af dette par:

131 M i. **Henning Bahn**.

68. Statshusmand, Jens Peter Bahn (*Jens Peter Ludvig (Gårdejer)*³, *Johan Peter (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 8. august 1898 i Tuse, blev døbt den 30. september 1898 i Tuse Kirke, og døde den 10. august 1991 i Undløse, Undløse Plejehjem i en alder af 93 år.

Jens blev gift med **Karla Andrea Jensen** den 4. november 1933 i Tuse Kirkegård. Karla blev født den 4 marts 1907 i Søstrup og døde den 14 marts 1976 i Søstrup i en alder af 69 år.

Børn af dette par:

132 K i. **Karen Marie Bahn** blev født den 18. december 1934.

133 M ii. **Erik Helge Bahn** blev født den 19. februar 1940.

134 K iii. **Alice Bente Bahn** blev født den 24. september 1944.

74. **Gerda Sofie Kirstine Bahn** (*Niels Christian (Lærer)*³, *Johan Peter (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 28. august 1902 i Hørsholm.

Gerda blev gift med **Manufakturist, Povl Christensen** den 24. november 1928 i Hørsholm. Povl blev født den 28. oktober 1902 i Frederiksberg.

Børn af dette par:

- 135 K i. **Birgit Bahn Christensen** blev født den 20. november 1929, døde den 11. oktober 1930, og blev begravet den 17. oktober 1930 i Solbjerg, Frederiksberg.
- 136 M ii. **John Bahn Christensen** blev født den 26. november 1934 i Frederiksberg.
- 137 M iii. **Leif Bahn Christensen** blev født den 29. okt. 1936 i Frederiksberg.

75. **Gudrun Marie Bahn** (*Niels Christian (Lærer)*³, *Johan Peter (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 17. august 1908 i Hørsholm.

Gudrun blev gift med **Politibetjent, Gunnar Emil Entzen** den 22. august 1941 i Hørsholm. Gunnar blev født den 4. juni 1918 i Silkeborg.

Børn af dette par:

- 138 K i. **Grethe Entzen** blev født den 8. september 1943 i Hirtshals.
- 139 K ii. **Inger Entzen** blev født den 29. september 1945 i Næstved.
- 140 K iii. **Elisabeth Entzen** blev født den 19. juli 1948.

5. generation (Tipoldebørn)

77. **Johannes Bahn Hansen** (*Ane Marie Larsen*⁴, *Christine Marie Nielsdatter*³, *Niels Christian*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 24. november 1911 i Smedelundshusene, Merløse, blev døbt den 31. december 1911 i Holbæk Kirke, døde den 21. december 1977 i Odense, Universitetshospitalet i en alder af 66 år, og blev begravet i december 1977 i Nyborg Kirkegård. Et andet navn for Johannes var Johannes Bahn.

Andre oplysninger: Johannes er født Johannes Bahn Hansen men fik i 1975, i medfør af lov nr. 140 af 17. maj 1961 om personnavne § 8 nr. 7 tilladelse til, at slettet efternavnet Hansen og hedder i dag **Johannes Bahn**.

Johannes blev gift med **Johanne Larsen** den 31. januar 1943 i Nyborg. Johanne blev født den 24. november 1922 i Nyborg, blev døbt den 28. nov. 1922 i Hjemmet, døde den 13. november 1999 i Rødovre, Plejehjemmet Ørbygård i en alder af 76 år, og blev begravet i november 1999 i Nyborg Kirkegård.

Begivenheder i hendes liv:

Fremstillet: 22. april 1923, Vor Frue Kirke, Nyborg.

Børn af dette par:

- + 141 M i. **Adm. Afdelingsleder, Leif Bahn Hansen** blev født den 8. maj 1943 i Nyborg og blev døbt den 20. juni 1943 i Vor Frue Kirke, Nyborg.
- 142 K ii. **Hanne Bahn Hansen** blev født den 19. maj 1946 i Nyborg.

Begivenheder i hendes liv:

Hun blev konfirmeret 16. oktober 1960 i Sct. Hans Kirke, Odense.

Hanne blev gift med **Ove Andersen** den 9 marts 1968 i Sct. Hans Kirke, Odense. Ove blev født den 21. maj 1946.

83. Else Pedersen (*Karetmager, Peder Mikael Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹).

Else blev gift med **Tømrrer, Kaj Larsen**.

Børn af dette par:

- 143 M i. **Tømrrer, Ib Larsen**.
- 144 K ii. **Tove Larsen**.
- 145 M iii. **Typograf, Jens Larsen**.

88. Ebba Pauline Voss Augustsen (*Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 21. september 1901 og døde i 1934 i en alder af 33 år.



Andre oplysninger: Det ser ud til at Ebba har ladet sig inspirere af at hendes moster, Hansine, har været gift med en Anders Rolsted Jensen, eller også har hun set tilbage i slægten og fundet ud af at hun havde aner tilbage til Rolsted slægten, i hvert tilfælde har hun givet sine tre børn, Rolsted som mellemnavn, hvilket kunne lade sig gøre før navneloven af 1961 det har så fået den betydning, at man efter den nye navnelov af 1. april 2006, kan slette det efternavn man måtte have, og dermed komme til at bruge mellemnavnet Rolsted som efternavn, hvilket er sket for nogle af efterkommerne.

Ebba blev gift med **Tømrrer, Alfred Jensen**. Alfred blev født den 22. november 1899 i København og døde den 20 marts 1968 i København i en alder af 68 år.



Børn af dette par:

- + 146 M i. **Ernst Rolsted Jensen** blev født den 6. august 1921 i København.
- + 147 K ii. **Jytte Jensen** blev født den 3 marts 1923.
- + 148 M iii. **Fabrikant, Leif Rolsted Jensen** blev født den 19. december 1925 i København og døde den 1. april 1977 i en alder af 51 år.

89. Jenny Voss Augustsen (*Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) døde i januar 1981.

Jenny blev gift med **Orlogskaptajn, Svend Holm Jensen**.

Børn af dette par:

149 M i. **Redaktør, Otto Holm Jensen**.

150 K ii. **Tove Holm Jensen**.

Andre oplysninger: Emigrerede til Canada

90. Karetmager, Kurt Voss Augustsen (*Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹).

Kurt blev gift med **Asta**.

Børn af dette par:

151 K i. **Ketty Augustsen**.

152 M ii. **Keld Voss Augustsen**.

91. Runa Voss Augustsen (*Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹).

Runa blev gift med **Poul Nielsen**.

Børn af dette par:

153 K i. **Lis Nielsen**.

154 M ii. **Kaj Nielsen**.

93. Erik Rolsted Olsen (*Hansine Marie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 27. november 1917 i Stenagre, Aversi, blev døbt den 28 marts 1918 i Aversi Kirke, og døde den 25. september 2001 i en alder af 83 år.

Erik blev gift med **Inger**.

Børn af dette par:

155 K i. **Bertha Rolsted Olsen**.

Bertha blev gift med **Prokurist, Ole Nielsen**.

156 M ii. **Tømrer, Arne Rolsted Olsen**.

Arne blev gift med **Jette (Arne Rolsted Olsens)**.

94. **Teknisk Tegner, Carlo Willy Larsen** (*Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 3. januar 1909.



Carlo blev gift med **Inger Else Kirstine Martinsen**. Inger blev født den 27. april 1910.



Børn af dette par:

- + 157 M i. **Torben Larsen** blev født den 6. november 1933 og døde den 29. august 1961 i en alder af 27 år.
- + 158 M ii. **Flemming Martin Larsen** blev født den 23. oktober 1936.
- + 159 M iii. **Birger Vagn Larsen** blev født den 18. august 1943.

95. **Ena Ulla Larsen** (*Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 11. februar 1911 i København og døde i 2005 i København i en alder af 94 år.



Ena blev gift med **Kaj Viggo Christensen**. Kaj blev født den 27. maj 1906 og døde den 24. juni 1961 i en alder af 55 år.



Børn af dette par:

- + 160 K i. **Ena Christensen** blev født den 4. juni 1931.
- + 161 M ii. **Mekaniker, Leif Christensen** blev født den 26. maj 1933 i Danmark.
- + 162 M iii. **Skiltemaler, Pouli Christensen** blev født den 16. april 1936.
- + 163 M iv. **Skiltemaler, Ole Christensen** blev født den 11. april 1950 i København.

97. **Inga Christensen** (*Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født cirka 1920 i Sneslev?

Inga blev gift med **Chauffør, Ejner Johnsen**.

Børn af dette par:

- 164 K i. **Kirsten Johnsen.**
- 165 K ii. **Bente Johnsen.**
- 166 M iii. **Kell Johnsen.**
- 167 M iv. **Carsten Johnsen.**

98. Gårdejer, Aksel Bahn Pedersen (*Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 24. oktober 1910 i Skee Huse, Haraldsted og blev døbt den 5. februar 1911 i Skee Huse, Haraldsted.

Aksel blev gift med **Marie Sofie Jørgensen** den 20. juni 1936. Marie blev født den 17. november 1912 i Stenlille.

Børn af dette par:

- + 168 M i. **Ingeniør, Tage Bahn Petersen** blev født den 26. februar 1938.
- + 169 M ii. **Gårdejer, Flemming Bahn Pedersen** blev født den 10. december 1939 og døde i 2007 i en alder af 68 år.

99. Gårdejer, Johan Bahn Pedersen (*Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 8. april 1913 i Skee Huse, Haraldsted.

Johan blev gift med **Mary Jensen** den 14 marts 1941. Mary blev født den 26. maj 1919 i Brendebjerg.

Børn af dette par:

- + 170 K i. **Grethe Bahn Pedersen** blev født den 26. april 1942 i Valsømagle.
- + 171 M ii. **Knud Bahn Pedersen** blev født den 15 marts 1945.
- 172 M iii. **Tømrer, Kurt Bahn Pedersen** blev født den 17 marts 1952.
Kurt blev gift med **Margit Fanø Jensen**. Margit blev født den 13. november 1951 i Valsømagle.

103. Tækkemand, Kaj Erling Emde (*Karen Christine Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 17. juni 1916 i Skovhuse, Haraldsted, blev døbt den 20. august 1916 i Skovhuse, Haraldsted, og døde den 3. juni 1994 i en alder af 77 år.

Kaj blev gift med **Sigrid Irene Andersen**. Sigrid blev født den 26. maj 1928 og døde den 29. januar 2007 i en alder af 78 år.

Børn af dette par:

- 173 M i. **Tømrer, John Emde** døde den 11. juli 2009.
John blev gift med **Birgit Nielsen**.
- 174 K ii. **Lykke Emde**.
Lykke blev gift med **Allan Bjerggaard Jensen**.
- 175 K iii. **Søren Emde**.

105. Jens Ove Emde (*Karen Christine Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 30. januar 1925 og døde den 9. juni 2004 i en alder af 79 år.

Jens dannede par med "Privat".

Deres barn:

+ 176 M i. **John Møller** blev født den 15. april 1949.

106. Mogens Christian Emde (*Karen Christine Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 22. oktober 1926.



Mogens blev gift med **Birthe Sophie Frederiksen** den 18 marts 1950.
Birthe blev født den 11. juni 1928.



Børn af dette par:

177 K i. **Kirsten Emde** blev født den 14. juni 1952.

178 M ii. **Leif Emde** blev født den 4 marts 1955.



110. Arkitekt, Leif Bahn Larsen (*Gårdejer, Frede Bahn Larsen*⁴, *Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 28. oktober 1941.

Leif blev gift med **Inger Margrethe Sørensen**.

Børn af dette par:

179 K i. **Marie Louise Bahn.**

180 K ii. **Christine Bahn.**

111. Arkitekt, Erik Bahn Larsen (*Gårdejer, Frede Bahn Larsen*⁴, *Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 28. oktober 1941.

Erik blev gift med **Tina Krebs**.

Børn af dette par:

181 K i. **Frederikke Bahn.**

182 K ii. **Ane Chatrine Bahn.**

112. Lærer, Solveig Ruth Bahn (*Margrethe Bahn Larsen*⁴, *Elna Martine Bahn*³, *Hendrik Ferdinand (Skovfoged)*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 3. april 1946.

Solveig blev gift med **Lærer, Birger Munk** den 3. april 1971. Birger blev født den 3. december 1947.

Barn af dette par:

183 K i. **Jannie Bahn Munk** blev født den 29. maj 1974.

6. generation (Tiptipoldebørn)

141. Adm. Afdelingsleder, Leif Bahn Hansen (*Johannes Bahn Hansen*⁵, *Ane Marie Larsen*⁴, *Christine Marie Nielsdatter*³, *Niels Christian*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 8. maj 1943 i Nyborg og blev døbt den 20. juni 1943 i Vor Frue Kirke, Nyborg. Andet navn for Leif er Adm. Afdelingsleder Leif Bahn.

Andre oplysninger: Leif hedder i dag **Leif Bahn**, han fik i lighed med sin far, den 30. juni 1975, tilladelse til at slette efternavnet Hansen.

Leif gik i skole i Odense, og kom i lære på kontor i bilfirmaet V. Holm Jensen i Odense, arbejdede derefter nogle år på Gelsted Maskinfabrik lidt nord for Assens. Blev i 1968 ansat hos bilfirmaet Andersen & Martini på Vesterbro, flyttede derfor til København. Læste til merkonom på Niels Brock og blev fuldmægtig i værksted-administrationen hos Andersen & Martini A/S. Leif sluttede sit aktive arbejdsliv som administrativ afdelingsleder samme sted efter 37 år, og gik på pension i august 2005.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret oktober 1957 i Sct. Hans Kirke, Odense.

Leif blev gift med **Aase Marvid Sørensen** den 6. maj 1975 i Rødovre Rådhus. Aase blev født den 7. maj 1941 i Silkeborg og blev døbt den 6. juni 1941 i Silkeborg Kirke.

Barn af dette par:

+ 184 M i. **Lars Bahn** blev født den 30. marts 1975 i Rødovre og blev døbt den 8. maj 1975 i Grøndalslund Kirke, Rødovre.

146. Ernst Rolsted Jensen (*Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 6. august 1921 i København. Andet navn for Ernst Rolsted Jensen er Ernst Rolsted.

Andre oplysninger: Ernst Rolsted Jensen har efter den nye navnelov af 1. april 2006, slettet efternavnet Jensen og hedder nu **Ernst Rolsted**.



Ernst Rolsted

- startede som trafikalev ved DSB i 1938, blev Sekondløjtnant ved artilleriet i 1945. Kommet 1942-43, til interneringen den 29. august 1943.

- blev overassistent i DSB's generaldirektorat 1952, personalechef i DSB 1966.

Direktør for drift- og administrationsafdelingen i 1972 og for afsætnings- og produktionsafdelingen 1975-1986. Vicegeneraldirektør for DSB 1982-86.

- var medlem af et antal af bestyrelser, initiativtager til DSB's Jernbanemuseum i Odense, og formand for bestyrelsen.

- var medlem af Dansk Turistråd fra 1975 til 1988 og af repræsentantskabet for Københavns Turistforening 1975-86.

Har modtaget Turistrådets hædersmedalje i 1988

Kommandør af Dannebrog den 5.marts 1986.



Ernst blev gift med **Grethe Petersen** den 21. september 1945 i Københavns Rådhus. Grethe blev født den 19. august 1917 og døde den 27. oktober 2009 i Fakse i en alder af 92 år.

Børn af dette par:

- + 185 K i. **Susan Rolsted Jensen** blev født den 24 marts 1946 i Hellerup, døde den 26. maj 2000 i Hillerød i en alder af 54 år, og blev begravet den 2. juni 2000 i Vestre Kirkegård.
- + 186 M ii. **Senior Research Engineer, Henrik Rolsted Jensen** blev født den 29. april 1949 i Køge.

147. Jytte Jensen (*Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 3 marts 1923.

Jytte blev gift med **Harald Jørgensen**.

Børn af dette par:

- 187 M i. **Mogens Jørgensen**.
- 188 M ii. **Gunner Jørgensen**.

Jytte blev derefter gift med **Carl-Erik Albrechtsen**. Carl-Erik blev født den 22. juli 1926 i Nyborg.

148. Fabrikant, Leif Rolsted Jensen (*Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 19. december 1925 i København og døde den 1. april 1977 i en alder af 51 år.

Leif blev gift med **Inge Hansine Lunde Jensen** den 17 marts 1951. Inge blev født den 27. april 1927 i Roskilde. Andet navn for Inge er Inge Lunde Jensen.

Børn af dette par:

- + 189 M i. **Jan Rolsted Jensen** blev født den 18. august 1951 i Frederiksberg.
- + 190 M ii. **Torben Rolsted Jensen** blev født den 30. juli 1955 i Frederiksberg.

157. Torben Larsen (*Teknisk Tegner, Carlo Willy Larsen⁵, Anna Petrea Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 6. november 1933 og døde den 29. august 1961 i en alder af 27 år.

Torben blev gift med **Else Marie Gross**. Else blev født den 6. juni 1933.

Børn af dette par:

191 M i. **John Gross Larsen** blev født den 14. juni 1953 og døde den 10. juni 1980 i en alder af 26 år.

192 K ii. **Susanne Gross Larsen** blev født den 14. september 1954.

Susanne blev gift med **Hyub Boelaars**.

158. Flemming Martin Larsen (*Teknisk Tegner, Carlo Willy Larsen⁵, Anna Petrea Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 23. oktober 1936.

Flemming blev gift med **Alice Solveig Støckel**. Alice blev født den 30. maj 1942.

Børn af dette par:

+ 193 K i. **Pia Lizzie Støckel-Larsen** blev født den 29. oktober 1961 i København, Hellig Kors Sogn.

194 M ii. **Kim Arne Støckel-Larsen** blev født den 11. januar 1965 i Amager.

Kim har dannet par med **Lone Christensen**. Lone blev født den 8. maj 1972 i Hvidovre.

159. Birger Vagn Larsen (*Teknisk Tegner, Carlo Willy Larsen⁵, Anna Petrea Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 18. august 1943.

Birger blev gift med **Eva Hass**. Eva blev født den 5. december 1947.

Børn af dette par:

195 K i. **Hanne Hass Larsen** blev født den 17. august 1972.



196 K ii. **Dorthe Hass Larsen** blev født den 6. oktober 1973.



160. Ena Christensen (*Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 4. juni 1931.



Ena blev gift med **Grosserer, Per Tjellesen**. Per blev født i 1921.

Børn af dette par:

- 197 K i. **Hanne Tjellesen.**
- + 198 K ii. **Jane Tjellesen.**
- 199 K iii. **Morten Tjellesen.**



Ena blev derefter gift med **Lars Basthof**. Lars blev født den 18. juni 1934.

Barn af dette par:

- 200 M i. **Lars Basthof** døde i 1988.

161. Mekaniker, Leif Christensen (*Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 26. maj 1933 i Danmark.

Leif blev gift med **Birthe Hansen** den 2. juni 1956. Birthe blev født den 22. december 1934 i Danmark og døde den 29. oktober 1982 i en alder af 47 år.

Barn af dette par:

- + 201 M i. **Kim Christensen** blev født den 29. april 1961.

Leif blev derefter gift med **Birthe Helen Petersen** den 17. juni 1988. Birthe blev født den 26. april 1944.

162. Skiltemaler, Pouli Christensen (*Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 16. april 1936.

Pouli blev gift med **Kirsten Gurli Prehn** den 20. juli 1957. Kirsten blev født den 20. oktober 1937 i Danmark.

Børn af dette par:

- + 202 M i. **Skiltemaler, Robert Christensen** blev født den 1 marts 1959.
- + 203 M ii. **Otto Christensen** blev født den 2. juli 1960.
- + 204 M iii. **Andy Christensen** blev født den 7. oktober 1971.

163. Skiltemaler, Ole Christensen (*Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 11. april 1950 i København.

Andre oplysninger: Læs om Ole og Kathes første år i Australien.
Se bilag 6 side 225.



Ole blev gift med **Kathe Christiansen** den 21. november 1970 i Frederiksberg. Kathe blev født den 17 marts 1951 i København.



Børn af dette par:

- + 205 M i. **Peter Marck Christensen** blev født den 4. april 1974 i Mitchell qld. Australien.
- 206 M ii. **David Lee Christensen** blev født den 23. maj 1977 i Ipswich qld. Australien.



168. Ingeniør, Tage Bahn Petersen (*Gårdejer, Aksel Bahn Pedersen*⁵, *Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 26. februar 1938.

Tage blev gift med **Jytte Irene Jørgensen** den 10. december 1960. Jytte blev født den 8. august 1940 i København.

Børn af dette par:

- + 207 K i. **Lærer, Gitte Bahn Petersen** blev født den 17. juni 1961 i Horsens.
- + 208 M ii. **Teamchef, Torben Bahn Petersen** blev født den 18. oktober 1965 i Køge.
- + 209 K iii. **Adjunkt, Mette Bahn Petersen** blev født den 10. november 1972 i Køge.

169. Gårdejer, Flemming Bahn Pedersen (*Gårdejer, Aksel Bahn Pedersen*⁵, *Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 10. december 1939 og døde i 2007 i en alder af 68 år.

Flemming blev gift med **Irene Birgit Eriksen** den 14. april 1960. Irene blev født den 13 marts 1941 i Allindemagle.

Børn af dette par:

210 K i. **Jette Bahn Pedersen** blev født den 19. september 1960.

211 K ii. **Anne Bahn Pedersen** blev født den 13. december 1962.

212 K iii. **Helle Bahn Pedersen** blev født den 1. oktober 1970.

170. Grethe Bahn Pedersen (*Gårdejer, Johan Bahn Pedersen*⁵, *Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 26. april 1942 i Valsømagle.

Grethe blev gift med **Chauffør, Gunnar Larsen** den 30. december 1964. Gunnar blev født den 2. januar 1929.

Børn af dette par:

213 K i. **Jane Bahn Larsen** blev født den 23. november 1961.

214 K ii. **Lisbeth Bahn Larsen** blev født den 29. november 1964.

215 M iii. **Henrik Bahn Larsen** blev født den 31. januar 1967.

171. Knud Bahn Pedersen (*Gårdejer, Johan Bahn Pedersen*⁵, *Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 15 marts 1945.

Knud blev gift med **Sonja Annie Petersen**. Sonja blev født den 21. juli 1951.

Børn af dette par:

216 M i. **Uffe Jesper Bahn Pedersen** blev født den 5. april 1971.

217 M ii. **Torben Erik Bahn Pedersen** blev født den 19. oktober 1972.

Knud blev derefter gift med **Rose Irene Christensen** den 22 marts 1968. Rose blev født den 21 marts 1946.

Børn af dette par:

218 K i. **Irene Bahn Pedersen** blev født den 24 marts 1965.

219 K ii. **Hanne Bahn Pedersen** blev født den 11. april 1968.

220 M iii. **Jørgen Bahn Pedersen** blev født den 1. september 1970.

176. John Møller (*Jens Ove Emde*⁵, *Karen Christine Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 15. april 1949.

John blev gift med **Hanne Merete Larsen** den 28. juni 1975 i Fensmark.

Barn af dette par:

221 M i. **Jesper Møller** blev født den 17. februar 1980 i Næstved.

7. generation (3x tipoldebørn)

184. Lars Bahn (*Adm. Afdelingsleder, Leif Bahn Hansen*⁶, *Johannes Bahn Hansen*⁵, *Ane Marie Larsen*⁴, *Christine Marie Nielsdatter*³, *Niels Christian*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 30 marts 1975 i Rødovre og blev døbt den 8. maj 1975 i Grøndalslund Kirke, Rødovre.

Begivenheder i hans liv:

Han blev konfirmeret 16. oktober 1988 i Grøndalslund Kirke, Rødovre.

Lars har dannet par med **Lotte Kristensen**. Lotte blev født den 24. okt. 1979 i Ålborg.

Deres barn:

222 K i. **Jasmin Kristensen Bahn** blev født den 27. august 2007 i Hvidovre, Hvidovre Hospital og blev døbt den 24. november 2007 i Tårnby Kirke, Amager.

185. Susan Rolsted Jensen (*Ernst Rolsted Jensen*⁶, *Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 24 marts 1946 i Hellerup, døde den 26. maj 2000 i Hillerød i en alder af 54 år, og blev begravet den 2. juni 2000 i Vestre Kirkegård.

Susan blev gift med **Tom Westermann** den 7. juni 1967 i Frederiksberg Kirke. Tom blev født i 1946.

Børn af dette par:

+ 223 K i. **Pernille Rikke Westermann** blev født den 17. april 1971 i Hørsholm.

224 M ii. **Michael Westermann** blev født den 18. februar 1975.

Michael blev gift med **Tine Jensen**. Tine blev født den 29. april 1977.

186. Senior Research Engineer, Henrik Rolsted Jensen (*Ernst Rolsted Jensen*⁶, *Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 29. april 1949 i Køge. Andet navn for Henrik er Henrik Rolsted.



Andre oplysninger: Henrik Rolsted Jensen har pga. navnelovsændringen af 1. april 2006 slettet efternavnet Jensen og hedder nu **Henrik Rolsted**.

Henrik er uddannet "Diplom ingeniør" fra Københavns Teknikum 1975, har aftjent sin værnepligt i den Danske Marine. Har været ansat hos Burmeister & Wain som nu hedder Man Diesel, her arbejder han i dag som "Senior Research Engineer" i Engineering division. Henrik er indehaver af patenter på dieselmotorer, forfatter i internationale maritime tidsskrifter, samt taler ved internationale maritime konferencer.

Henrik blev gift med **Bioanalytiker, Anna-Grethe Hansen** den 27. september 1974 i Køge Rådhus. Anna-Grethe blev født den 25. januar 1951 i Ubberød.



Andre oplysninger: Anna-Grethe er uddannet Bioanalytiker, har siden arbejdet på Kommune Hospitalet i København, arbejder nu på Køge Sygehus. Har siden 1996 været tilsluttet "Den Danske Internationale Brigade" og deltog herunder som udsending til det Britiske felthospital i Helmand provinsen i Afghanistan i 2009. Har i perioder arbejdet som bioanalytiker på Grønland, herunder på Thule basen.

Børn af dette par:

- + 225 M i. **Jonas Rolsted Jensen** blev født den 22. januar 1975 i Køge.
- + 226 K ii. **Sarah Rolsted Jensen** blev født den 24. juni 1977 i Køge.

189. Jan Rolsted Jensen (*Fabrikant, Leif Rolsted Jensen*⁶, *Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 18. august 1951 i Frederiksberg.

Jan blev gift med **Anne Dorthe Zink Jensen** den 1. februar 1975 i Brøndby. Anne blev født den 15. januar 1950 i Hammel. Andet navn for Anne er Dorthe Jensen.

Børn af dette par:

- + 227 K i. **Maria Rolsted Jensen** blev født den 28. juli 1975 i Glostrup.
- + 228 K ii. **Camilla Rolsted Jensen** blev født den 15. december 1977 i Glostrup.

190. Torben Rolsted Jensen (*Fabrikant, Leif Rolsted Jensen*⁶, *Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 30. juli 1955 i Frederiksberg.

Torben blev gift med **Lise Karen Hansen** den 16. februar 1977. Lise blev født den 22. november 1955 i Frederiksberg.

Børn af dette par:

- + 229 K i. **Louise Rolsted Jensen** blev født den 7. juli 1977 i Glostrup.
- 230 M ii. **Jesper Leif Rolsted Jensen** blev født den 16. aug. 1979 i Glostrup.

193. Pia Lizzie Støckel-Larsen (*Flemming Martin Larsen*⁶, *Teknisk Tegner, Carlo Willy Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 29. oktober 1961 i København, Hellig Kors Sogn.

Pia blev gift med **John Helge Jessen** den 22. september 1990 i Grøndalslund, Rodovre. John blev født den 9. april 1953 i København, Hellig Kors Sogn.

Børn af dette par:

- 231 K i. **Mille Støckel Jessen** blev født den 18. maj 1990 i Grøndalslund, Rødovre.
- 232 M ii. **Nikolaj Martin Jessen** blev født den 6. januar 1996 i Grøndalslund, Rødovre, døde den 6. januar 1996 i Grøndalslund, Rødovre, og blev begravet i Bispebjerg Kirkegård.
Begivenheder i hans liv: Indskrevet: Grøndalslund Kirke, Rødovre.
- 233 K iii. **Naja Støckel Jessen** blev født den 17. december 1997 i Grøndalslund, Rødovre.

198. Jane Tjellesen (*Ena Christensen*⁶, *Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹).



Jane blev gift med **Jacob Jørgensen**.

Andre oplysninger: Jacob Jørgensen har grundlagt JJ Film Aps., der siden 1988 har produceret film for TV2 og DR. Seneste produktion er De Vilde Svaner hvor Dronning Margrethe II har udført scenografi og har været Kostumedesigner.



Børn af dette par:

- 234 M i. **Fotograf, Martin Jørgensen** blev født den 2 marts 1978 i Valby.

Andre oplysninger: Martin har fra 1990 arbejdet for firmaet JJ Film, der har produceret de fleste tv-udsendelser med den kongelige familie. Martin har en datter fra 1994.

Martin blev gift med **Grevinde, Alexandra Christina Manley** den 3. marts 2007. Alexandra blev født den 30. juni 1964 i Hong Kong og blev døbt i Saint John's Cathedral, Hong Kong.

Andre oplysninger:

Grevinde Alexandra er den ældste af tre døtre, hun voksede op i Hong Kong og fik også sin grunduddannelse der, hun studerede siden i Wien, Tokyo og London. Grevinden har en finansiel erhvervsuddannelse og har bl.a. arbejdet som børsrådgiver i Citibank, Hong Kong. Fra 1990 til 1993 var grevinden ansat hos GT Management Ltd. i Salg og Marketing, og fra 1993 som vicedirektør.

Grevinden blev den 18. november 1995 gift med HKH Prins Joachim, men blev skilt igen den 8. april 2005. Ved sit giftermål med Martin Jørgen mistede hun sin prinsessetitel men fik titlen Grevinde af Fredensborg.

Grevinden blev ridder af Elefantordenen i 1995

Den officielle titel er: Hendes Excellence Alexandra Christina, grevinde af Frederiksborg.

- 235 K ii. **Mai Jørgensen.**
- 236 M iii. **Mads Jørgensen.**

201. Kim Christensen (*Mekaniker, Leif Christensen*⁶, *Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 29. april 1961.

Kim blev gift med **Pauline Born** den 14. maj 1983 i Australien. Pauline blev født den 29. september 1962 i Australien.

Børn af dette par:

- 237 K i. **Talina Christensen** blev født den 7. august 1984 i Australien.
- 238 K ii. **Kyne Christensen** blev født den 26. juni 1987 i Australien.
- 239 K iii. **Shinaa Christensen** blev født den 20. juni 1990 i Australien.

202. Skiltemaler, Robert Christensen (*Skiltemaler, Pouli Christensen*⁶, *Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 1 marts 1959.

Robert blev gift med **Desley Ann Walters** den 26. april 1980 i Australien. Desley blev født den 15. april 1960 i Australien.

Børn af dette par:

- + 240 K i. **Hailey Anna Christensen** blev født den 28. januar 1981 i Australien.
- + 241 K ii. **Ryan Wayne Christensen** blev født den 3. maj 1982 i Australien.

Robert blev derefter gift med **Linda Gaye Delaney** den 18. juni 1994 i Australien.

Barn af dette par:

- 242 K i. **Jesse Anna Christensen** blev født den 20 marts 1995 i Australien.

Robert blev derefter gift med **Dianne Gayle Villani** den 15. april 1997. Dianne blev født den 4. oktober 1958 i Australien.

203. Otto Christensen (*Skiltemaler, Pouli Christensen*⁶, *Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 2. juli 1960.

Otto blev gift med **Debra Anne Smith** den 30 marts 1991 i Australien. Debra blev født den 10. maj 1967 i Australien.

Børn af dette par:

- 243 K i. **Taylor Rose Christensen** blev født den 27. juli 1993 i Australien.

244 M ii. **Jordan Kai Christensen** blev født den 20. oktober 1996 i Australien.

245 K iii. **Holly Anne Christensen** blev født den 3 marts 2000 i Australien.

204. Andy Christensen (*Skiltemaler, Pouli Christensen⁶, Ena Ulla Larsen⁵, Anna Petrea Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 7. oktober 1971.

Andy blev gift med **Bernice Annette Vaux** den 23. august 1996 i Australien. Bernice blev født den 9. september 1971 i New Zealand.

Børn af dette par:

246 M i. **Ethan Christensen** blev født den 19. marts 1998 i Australien.

247 K ii. **Claire Christensen** blev født den 5. oktober 1999 i Australien.

205. Peter Marck Christensen (*Skiltemaler, Ole Christensen⁶, Ena Ulla Larsen⁵, Anna Petrea Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 4. april 1974 i Mitchell qld. Australien.



Peter blev gift med **Michelle Macready** den 8. oktober 2005. Michelle blev født den 14. juli 1976 i Australien.



Barn af dette par:

248 K i. **Taylor Jade Christensen** blev født den 30. november 2009 i Australien.

207. Lærer, Gitte Bahn Petersen (*Ingeniør, Tage Bahn Petersen⁶, Gårdejer, Aksel Bahn Pedersen⁵, Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 17. juni 1961 i Horsens.

Gitte blev gift med **Fabrikant, Finn Cederstrøm**. Finn blev født den 12 marts 1950 i Svendborg.

Børn af dette par:

249 K i. **Signe Bahn Cederstrøm** blev født den 1. august 1985 i Køge.

250 K ii. **Sophie Bahn Cederstrøm** blev født den 26. november 1989 i Køge.

251 M iii. **Niels Christian Bahn Cederstrøm** blev født den 12. oktober 1997 i Køge.

208. Teamchef, Torben Bahn Petersen (*Ingeniør, Tage Bahn Petersen*⁶, *Gårdejer, Aksel Bahn Pedersen*⁵, *Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 18. oktober 1965 i Køge.

Andre oplysninger: Konservativ politiker i Køge,

Torben blev gift med **Jette Carlsen**.

Børn af dette par:

252 M i. **Daniel Bahn Pedersen** blev født den 12. december 1988 i Køge.

253 M ii. **Mathias Bahn Pedersen** blev født den 17. juni 1992 i Køge.

209. Adjunkt, Mette Bahn Petersen (*Ingeniør, Tage Bahn Petersen*⁶, *Gårdejer, Aksel Bahn Pedersen*⁵, *Gårdejer, Ludvig Bahn Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 10. november 1972 i Køge.

Mette blev gift med **Kim Sonne Bertram**. Kim blev født den 14. april 1973 i Glostrup.

Børn af dette par:

254 K i. **Lea Bahn Bertram** blev født den 16. december 2003 i Køge.

255 M ii. **Jonathan Bahn Bertram** blev født den 1. november 2009.

8. generation (4x tipoldebørn)

223. Pernille Rikke Westermann (*Susan Rolsted Jensen*⁷, *Ernst Rolsted Jensen*⁶, *Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 17. april 1971 i Hørsholm.

Pernille blev gift med **Rune Børjesen**.

Børn af dette par:

256 K i. **Caroline Børjesen Westermann** blev født den 29. april 2000 i Hille-rød.

257 K ii. **Emilie Børjesen Westermann** blev født den 16. august 2002 i Gen-tofte.

225. Jonas Rolsted Jensen (*Senior Research Engineer, Henrik Rolsted Jensen*⁷, *Ernst Rolsted Jensen*⁶, *Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Han-sen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 22. januar 1975 i Køge. Andet navn for Jonas er Jonas Rolsted.

Andre oplysninger: Jonas Rolsted Jensen har pga. navnelovsændringen af 1. april 2006, slettet efternavnet Jensen og hedder nu **Jonas Rolsted**.

Jonas har dannet par med **Gitte Rantzau Petersen**. Gitte blev født den 21. januar 1969.

Deres barn:

258 M i. **Mathias Rantzau Rolsted Petersen** blev født den 16 marts 2003 i Horsens.

226. Sarah Rolsted Jensen (*Senior Research Engineer, Henrik Rolsted Jensen⁷, Ernst Rolsted Jensen⁶, Ebba Pauline Voss Augustsen⁵, Laura Sofie Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 24. juni 1977 i Køge.

Sarah blev gift med **Claus Lendorff Madsen**. Claus blev født den 24. april 1978 i Herfølge.

Børn af dette par:

259 K i. **Margrethe Liva Rolsted Lendorff** blev født den 13. juli 2006 i Roskilde.

260 M ii. **Valdemar Jens Rolsted Lendorff** blev født den 29. februar 2008 i Roskilde, Roskilde Sygehus.

227. Maria Rolsted Jensen (*Jan Rolsted Jensen⁷, Fabrikant, Leif Rolsted Jensen⁶, Ebba Pauline Voss Augustsen⁵, Laura Sofie Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 28. juli 1975 i Glostrup.

Andre oplysninger: Parforholdet opløst.

Maria har dannet par med **Anders Elsborg Hansen**.

Deres barn:

261 K i. **Cecilia Isabella Elsborg Jensen** blev født den 22 marts 2003 i København, Rigshospitalet.

228. Camilla Rolsted Jensen (*Jan Rolsted Jensen⁷, Fabrikant, Leif Rolsted Jensen⁶, Ebba Pauline Voss Augustsen⁵, Laura Sofie Pedersen⁴, Ane Sophie Hansen³, Ane Sophie Bahn², Charlotte Christine Amalie¹*) blev født den 15. december 1977 i Glostrup.

Camilla blev gift med **Christer Prahm Jensen** den 7. juni 2008 i Ting Jellinge Kirke. Christer blev født den 1. december 1971 i Grenå.

Børn af dette par:

262 K i. **Clara Emilie Jensen** blev født den 25. oktober 2004 i Hvidovre, Hvidovre Hospital.

263 K ii. **Caroline Alma Jensen** blev født den 25. september 2007 i Hvidovre, Hvidovre Hospital.

229. Louise Rolsted Jensen (*Torben Rolsted Jensen*⁷, *Fabrikant, Leif Rolsted Jensen*⁶, *Ebba Pauline Voss Augustsen*⁵, *Laura Sofie Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 7. juli 1977 i Glostrup.

Louise blev gift med **John Ahlman Iversen**.

Barn af dette par:

264 K i. **Filippa Rolsted Ahlman Iversen** blev født den 28. februar 2009.

240. Hailey Anna Christensen (*Skiltemaler, Robert Christensen*⁷, *Skiltemaler, Pouli Christensen*⁶, *Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 28. januar 1981 i Australien.

Hailey blev gift med **Skip Vergers** den 16. september 1997 i Australien. Skip blev født den 25. november 1980 i Australien.

Barn af dette par:

265 M i. **Finn Milo Vergers** blev født den 10. februar 2007 i Australien.

241. Ryan Wayne Christensen (*Skiltemaler, Robert Christensen*⁷, *Skiltemaler, Pouli Christensen*⁶, *Ena Ulla Larsen*⁵, *Anna Petrea Pedersen*⁴, *Ane Sophie Hansen*³, *Ane Sophie Bahn*², *Charlotte Christine Amalie*¹) blev født den 3. maj 1982 i Australien.

Ryan blev gift med **Sally Amanda Sparkes** den 1. oktober 2001 i Australien. Sally blev født den 15 marts 1983.

Børn af dette par:

266 K i. **Makila Ann Sparkes** blev født den 9. april 2003 i Australien.

267 M ii. **Riley Wayne Sparkes** blev født den 20. august 2007 i Australien

Englandskrigene 1801 og 1807-1814.

Der er ingen kendte berøringspunkter mellem de følgende begivenheder og den del af slægten der har levet i det omtalte tidsrum, men vi må antage at man har hørt om slaget på Reden, og det er heller ikke sandsynligt at landgangen af engelske tropper i Holbæk i 1807 er gået upåagtet hen, eftersom størsteparten af slægten netop boede i Holbæks omegn, og godset Løvenborg har givet skullet stillet med mandskab til hæren.

I år 1800 havde Danmark ikke været i krig i 80 år, men de mange års fred skulle snart slutte.

De danske handelsskibe blev ofte opbragt af kaperskibe fra specielt Frankrig. Derfor besluttede Danmark omkring 1797 at lade handelsskibene sejle i konvoj beskyttet af orlogsskibe. Dette var ganske vidst et brud på den neutralitetspolitik Danmark havde ført, og som betød store indtægter til landet.

I 1800 opstod en alvorlig episode da fregatten "Freja" der ledede en konvoj, nægtede at lade denne undersøge af engelske orlogsskibe. I den ulige kamp måtte danskerne dog overgive sig.

Englænderne krævede derpå, at Danmark opgav at lade sine skibe sejle i væbnet konvoj, det måtte Danmark bøje sig for, hvorpå Kronprins Frederik, på forslag fra Ruslands Zar Poul, indgik et væbnet neutralitetsforbund med Sverige, Rusland, Frankrig og Projsen, for at beskytte handelsflåden mod Storbritanniens stærke flåde. Da Zar Poul kort tid efter beslaglagde alle engelske skibe i russiske havne, gjorde englænderne det samme med danske og norske skibe ikke alene i engelsk havn, men også de skibe der var på vej til og fra Danmarks oversøiske besiddelser, og de forlangte tilmed at vi trådte ud af alliancen igen.

Problemet var bare, at hvis vi accepterede, og brød med Napoleon, så ville vi i stedet komme i krig med Frankrig, og man skønnede at Frankrig/Rusland udgjorde den største trussel, og afslog derfor Storbritanniens krav.

I december 1800 erklærede englænderne Danmark krig, og sendte en flåde mod København. Den danske flåde fik travlt med at forberede et forsvar af hovedstaden, hvilket ikke var nemt, da størsteparten af flådens skibe ikke var udrustede, og lå i Flådens leje.

Under kommandør Olfert Fischers ledelse, blev der i hast udlagt en lang forsvarslinje af de utaklede⁵ skibe og flådens batterier. Et hastigt indkaldt mandskab skulle derpå bemane denne flåde, der ikke kunne bevæge sig. Det var de vilkår man havde, overfor en veludrustet engelsk flådestyrke. En støtteeskadre fra Sverige nåede aldrig frem på grund af manglende vind og den Russiske flåde var indefrosset i den Finske bugt, så hjælp fra alliancen var der ikke noget af.

Om morgenen den 2. april 1801 affyrede den engelske flåde de første kanoner mod Danmarks flåde, slaget på Reden var i gang. Slaget havde varet i 3 timer da den engelske øverstbefalende, Sir Hyde Park, beordrede tilbagetrækning. Men hans næstkommanderende, viceadmiral Horatio Nelson, ignorerede ordren indtil han selv blev bekymret for den engelske flådes stilling.

Nelson sendte da et brev til den danske kronprins Frederik, hvori der stod, "at han havde ordre til at skåne Danmark, når det ikke længere gør modstand, i modsat fald ville han sætte ild på de flydende Batterier, som han havde taget, uden at det ville stå i hans magt, at frelse de tapre Danske som havde forsvaret dem".

⁵ Skibene manglede bomme og tovværk.

Det var en noget rystet kronprins som læste dette trusselsbrev, og uden om flådens kommandør Olfert Fischer, gav kronprinsen straks ordre til at indstille kampen. Søslaget havde da kostet englænderne 2237 og Danmark 2215, døde søfolk. Dagen efter indgik Danmark våbenhvile og måtte trække sig ud af forbundet, og forholdt sig derpå neutralt. Nelson selv indrømmede siden, at søslaget mod den danske flåde var hans livs sværeste slag.

I starten af 1807 var der stort set kun Danmark-Norge der var neutral i Europa, det gav vanskeligheder for Danmark fordi de krigsførende lande indførte restriktioner over for den neutrale handel.

Den engelske storhed måltet især på flåden, det gjorde at de som sømagt var eneråden da de den franske flåde havde besejret, blev det med ranet af den danske flåde, fejret.

Efter slaget ved Trafalgar hvor Frankrig mistede sin flåde, frygtede den engelske regering at Frankrig ville tage den danske flåde for at bruge den mod dem, så i 1807 sendte englænderne en flåde mod København.

Kravet fra englænderne var, at Danmark skulle udlevere sin flåde til dem, dette afslø Statsrådet imidlertid.

Ligesom i 1801 lå flåden aftaklet i sit leje, så kun få skibe var udrustede.

Den 16. august 1807, landsatte englænderne uden modstand deres hovedstyrker ved Vedbæk.

Englænderen landsatte desuden en hærstyrke på 18.000 ved Holbæk, under ledelse af Arthur Wellesley, den senere hertug af Wellington, og efter hårde kampe mod den danske bondehær, kunne styrkerne slutte sig til hovedstyrkerne og belejre København. Englænderne fremsendte den 1. og 2. september en opfordring til den øverstkommanderende om at overgive sig og udlevere flåden, de kunne ikke indtage København,

men de kunne bombardere den, for at tvinge den til overgivelse.

Fra den 2. til 7. sept. ødelagde bombardementet 2/3 af København, op mod 2000 indbyggere mistede livet og 1600 blev invaliderede.

Man anvendte for første gang nogensinde raketter, de nye "Congrevske" brandraketter var aldrig set før, men de gjorde stor skade, ikke mindst psykologisk.



Foto af Eckersbergs billede fra Københavns brand i 1807

Det var første gang, i hvert fald i Europa, at man anvendte terrorangreb mod en civilbefolkning i en krig.



De Congrevske brandraketter.

København overgav sig den 7. sept. og måtte udlevere den danske flåde på 20. skibe, som englænderne brugte halvanden måned på at udruste. Desuden var skibene lastede med diverse materialer og reservedele, alt sammen stjålet på Holmen hvor de ødelagde alle de øvrige ting de mente var af maritim betydning.

Uden flåde til beskyttelse, vi som nation var i knibe, så, som sørovere stjal vi Englands handels- og orlogsskibe. Men tabet af Norge var særlig svært at bære, da det var til Sverige, var det hårdt for den danske ære.

England havde nu for anden gang blandet sig i Danmarks anliggender, først ved at tvinge os ud af en alliance og derpå ranede de vores flåde efter at have angrebet en civilbefolkning.

Danmark indgik i 1807 forbund med Napoleon, som den 13. marts 1808 sendte en styrke på 9.000 mand, primært spaniere, til Danmark, aftalen var, at de sammen med danske styrker skulle angribe Skåne, fordi Sverige nægtede at stille sig på fransk side mod England. Det blev aldrig til noget, men spanierne skabte mange problemer i Danmark, bl.a. nedbrændte de Koldinghus.

Det lykkedes kun at bygge 4 nye orlogsskibe i de næste 7 år, så der blev derfor bygget kanonbåde, der havde den fordel, at de kunne bygges hurtigt og de kunne bygges og stationeres mange steder i landet. Der blev bygget 226 sådanne både, og de arbejdede flere sammen og angreb engelske handels- og mindre orlogsskibe.

Danmark førte en form for guerillakrig til søs, og under krigen fra 1807-14 erobredes der 10 engelske orlogsskibe og et antal handelsskibe. I juni 1808 blev således to engelske skibe, The Tickler og The Thurbulen, erobret.

Frederik VI gav også tilladelse til udstedelse af kaperbreve, således at enhver kunne få tilladelse til at hverve mandskab, og udruste et skib med kanoner, for derpå at stå til søs og kapre fjendens skibe.

Dermed drev Danmark statssanktioneret lovligt søroveri mod engelske og neutrale skibe som sejlede varer til og fra England. I alt ca. 600 fartøjer fungerede i "Kaperkrigen" fra 1807-14.

Et enkelt linjeskib befandt sig i 1807 i Norge og havde således undgået udlevering, det kom i sin sidste kamp den 22. marts 1808 ud for Sjællands Odde. Efter flere timers kamp mod 2 engelske linjeskibe og 3 fregatter blev skibet sat på grund, brød i brand og eksploderede, blandt de faldne var Peter Willemoes.



G1. Billede af kanonbåde i kamp.

I 1812 havde Danmark-Norge sin sidste træfning med englænderne, hvor fregatten Najaden, efter en indædt kamp, måtte overgive sig.

Da freden blev sluttet i Kiel natten mellem den 14 – 15. januar 1814, var over 434 års union mellem Danmark og Norge forbi og det værste var, at vi måtte afstå Norge til ærkefjenden Sverige.

Dampmaskinen kom til Danmark i starten af 1800tallet, og Danmark begyndte at massefabrikere alle mulige varer som udlandet havde brug for, hvilket medvirkede til at sætte fart i industrialiseringen.

Udviklingen af dampskibe begyndte i 1819, de første af træ, men snart også af jern, og derpå kom turen til jernbanen hvor dampmaskinen fik en altafgørende rolle.

I perioden 1828-37 rammes Europa af den 2. koleraepidemi.

Den engelske industrialisering skabte et stort marked for Dansk landbrug bl.a. takket være transporten med dampskibsfart.

Årene 1828-57 kaldes for kornsalgssperioden, idet et kornsalg på 18.900 tdr. i 1820, i løbet af de næste 10 år blev fordoblet, og således også de næste 10 år, og nåede 175.000 tdr. i 1850.

Afmatningen efter englandskrigene er nu vendt til fremgang, det første danske dampskib "Caledonia" søsættes fra Det Københavnske Skibsbyggeri.



Billede af Caledonia, fra Ill. Tidende.

I 1835, 10 år efter at man i England har indviet sin første jernbanestrækning, ned sættes en jernbanekommission i Danmark, men først i 1844 udbydes aktier til den første jernbanestrækning på dansk jord, den skulle gå fra København til Roskilde.

Den 3. koleraepidemi (1846-61) rammer Europa, men Danmark går fri.



Den kongelige bekendtgørelse om fredsftalten i Kiel 1814.

III. Efterkommere af Hans Christian Rolsted

1. Generation

1. Skovrider, Hans Christian Rolsted, søn af **Skovrider, Niels Rolsted** og **Mette Sophie Grønbech**, blev født den 10. juni 1796 i Tuse Mark, Kundby, Holbæk og døde den 24. januar 1873 i en alder af 76 år.

Andre oplysninger: Hans bestod i 1819 en eksamen som gartner der gav ham lov til at forestå offentlige og private haveanlæg.

Der foreligger et eksamensbevis underskrevet af "Eksamenskommissionen for Gartnere". Der stilledes allerede dengang krav til en herregårdsgartner. Uddannelsen har måske været medvirkende til hans udnævnelse til Skovrider ved Baroniet Løvenborg i 1853 hvor han var til 1864.

Hans blev gift med **Cathrine Marie Nielsen** cirka 1825. Cathrine blev født den 26. april 1797 i Kalundborg, Bromme, Sorø og døde den 5. maj 1877 i en alder af 80 år.

Børn af dette par:

+ 2 M i. **Godsforvalter, Niels Frederik Christian Rolsted** blev født den 29. juni 1825 i Butterup, Holbæk, blev døbt den 2. juli 1825 i Butterup Kirke, døde den 14. august 1861 i Frydendal, Holbæk i en alder af 36 år, og blev begravet den 19. august 1861 i Frydendal, Holbæk.

3 M ii. **Skovfoged, Michael Hermann Rolsted** blev født den 15. november 1830 i Butterup, Holbæk, blev døbt den 18. februar 1831 i Butterup Kirke, og døde i 1913 i en alder af 83 år.



Andre oplysninger: Skovfoged i Bromme Skov under Sorø Akademi fra 1862 til 1906, Dannebrogsmænd, dekoreret 26. maj 1892.

Michael omtales rosende i bogen Sorø, udgivet af Soransk Samfund 1931.

4 K iii. **Margrethe Sophie Rolsted** blev født den 14. feb. 1835 i Butterup, Holbæk, blev døbt den 15. feb. 1835 i Hjemmet, og døde i 1913 i en alder af 78 år.



Andre oplysninger: Ugift.

5 K iv. **Marie Nicoline Rolsted** blev født den 14. februar 1835 i Butterup, Holbæk, blev døbt den 15. februar 1835 i Hjemmet, og døde den 15. februar 1835 i Butterup, Holbæk.

2. generation (Børn)

2. Godsforvalter, Niels Frederik Christian Rolsted (*Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 29. juni 1825 i Butterup, Holbæk, blev døbt den 2. juli 1825 i Butterup Kirke, døde den 14. august 1861 i Frydendal, Holbæk i en alder af 36 år, og blev begravet den 19. august 1861 i Frydendal, Holbæk.

Andre oplysninger: Deltog i tre års krigen 1848-1851, og var med i slaget ved Isted. ***Læs hans brev til forældrene under "De Slesvigske krige."***

Ansæt på godskontoret på Ryegård i 2 år, og på Aggersvold i 3 1/2 år.

Den 10. maj 1848 bestod han i Kbh. sin eksamen som "eksaminatus juris".

I 1849 blev han udskrevet til militærtjeneste og hjemsendt i 1851.

Der findes en særudgave fra Holbæk Amt Historiske Årbog, indeholdende de 54 breve Niels skrev til sine forældre før, under og efter sin tid som soldat. Titlen er "Niels Rolsteds breve fra 1846-54", heri omtales bl.a. slaget ved Fredericia, hjemkomsten herfra og modtagelsen i København, der er også en beretning om slaget ved Isted den 25. juli 1850, hvori Niels deltog aktivt. Hans nummer som menig var 219.

I 1854 blev han ansat som fuldmægtig på herredskontoret i Holbæk. Han var Godsforvalter på Frydendal (Torbenfeldt) i 1857.

Om Niels led af krigstraumer efter sin deltagelse i tre års krigen, kan man kun gisne om, men af ukendte årsager tog han sit eget liv i 1861, og der måtte gives dispensation fra Amtet for at han kunne blive begravet i indviet jord.

Niels blev gift med **Frederikke Vilhelmine Halberg** den 8. maj 1856 i Ugerløse Kirke. Frederikke blev født den 20. marts 1830 i København og døde den 13. april 1877 i Trinitatis i en alder af 47 år.

Andre oplysninger: Frederikke bliver ansat som Lærermøder på Asylet i Holbæk i 1867, hendes ansættelse omtales i bogen om Holbæk Folkebornehave 1837-2003 af Lise Hørup.

Det siger noget om, hvor spinkelt forsørgelsesgrundlaget var selv for en bare lidt mere velstillet familie, at flere af ansøgere til stillingen var enker efter mænd i gode stillinger.

Der kendes ingen årsag til hendes død i 1877, men der kan være tale om en sygdom som datteren måske også har fået, i hvert fald dør datteren kun 14 dage senere.

Børn af dette par:

+ 6 M i. **Viceskoledirektør, Hans Christian Vilhelm Rolsted** blev født den 4. maj 1854 i Undløse, blev døbt den 8. juli 1854 i Undløse Kirke, døde den 9. november 1916 i Ordrup i en alder af 62 år, og blev begravet den 17. november 1916 i Ordrup Kirkegård.

+ 7 M ii. **Pakhusforvalter, Hermann Ferdinand Rolsted** blev født den 22. januar 1858 i Holbæk, Sct. Nicolaj, blev døbt den 3. april 1858 i Holbæk, døde den 7. juli 1925 i Minneapolis i en alder af 67 år, og blev begravet i Crystal Lake Cemetery.

- 8 K iii. **Marie Frederikke Rolsted** blev født den 23. marts 1860 i Skt. Nicolaj, Holbæk, blev døbt den 8. juni 1860 i Skt. Nicolaj Kirke, Holbæk, og døde den 27. april 1877 i en alder af 17 år.

Andre oplysninger: Marie dør 14 dage efter sin mor, men det har ikke været muligt at finde nogen sammenhæng (sygdom o.l.) mellem deres død.

3. generation (Børnebørn)

6. **Viceskoledirektør, Hans Christian Vilhelm Rolsted** (*Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 4. maj 1854 i Undløse, blev døbt den 8. juli 1854 i Undløse Kirke, døde den 9. november 1916 i Ordrup i en alder af 62 år, og blev begravet den 17. november 1916 i Ordrup Kirkegård.



Andre oplysninger: Iflg. Kraks Blå bog:

Student (Sorø) 1871; Skolelærereksamen (Jonstrup) 1874; cand. phil 1878; Timelærer ved Kommuneskolerne 1877, fast ansat 1881; Lærer ved opfostringshuset 1883; Skoleinspektør ved Oehlenschlägersgades Kommuneskole 1895; Viceskoledirektør i København. 1900; Formand i Det pædagogiske Selskab 1899-1905; Medlem af bestyrelsen for Selskabet af 7. sept. 1898 til støtte for faderløs Ungdom og for Københavns husflidsforening. Ridder af Dannebrog. Indførte skolekolonier.

Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig. Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.

Hans blev gift med **Johanne Lucia Andersen** den 14. juli 1888 i Ordrup. Johanne blev født den 26. februar 1861 i København og døde den 21. juni 1931 i en alder af 70 år.



Børn af dette par:

- + 9 M i. **Dyrlæge, Niels Anton Rolsted** blev født den 18. juni 1889 og døde den 19. februar 1957 i en alder af 67 år.
- 10 M ii. **Redaktør, Hermann Nikolaj Rolsted** blev født den 25. januar 1891 og døde i 1958 i en alder af 67 år.
- 11 K iii. **Syerske, Valborg Margrethe Magdalene Rolsted** blev født den 21. november 1893 og døde den 7. oktober 1953 i en alder af 59 år.
- + 12 K iv. **Astrid Lucia Rolsted** blev født den 25. maj 1895 i Sct. Jacobs Sogn, Kbh. og blev døbt den 23. juni 1895 i Sct. Jacobs Kirke.
- 13 K v. **Inge Marie Elisabeth Rolsted** blev født den 21. juli 1897 og døde den 26. januar 1958 i en alder af 60 år.

Inge blev gift med **Bogholder, Erik Øster** den 6. maj 1927 i Søllerød Kirke. Erik blev født den 21. februar 1899 og døde den 22. september 1995 i en alder af 96 år.

- 14 K vi. **Ellen Rolsted** blev født den 21. august 1900.
Ellen blev gift med **Knud Marcher**. Knud blev født den 16. februar 1887.

7. Pakhusforvalter, Hermann Ferdinand Rolsted (*Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 22. januar 1858 i Holbæk, Sct. Nicolaj, blev døbt den 3. april 1858 i Holbæk, døde den 7. juli 1925 i Minneapolis i en alder af 67 år, og blev begravet i Crystal Lake Cemetary.



Andre oplysninger: Pakhusforvalter i Minniapolis, USA.
Udvandrede 18. maj 1887.
Head Drayman for the New England Furniture Company.
Fik statsborgerskab i USA 15. dec. 1897

Hermann blev gift med **Mathilda Hertig** i Minneapolis. Mathilda blev født den 9. november 1863 i Sverige og døde den 7. marts 1933 i Minneapolis i en alder af 69 år.



Børn af dette par:

- 15 K i. **Rosa Marie Rolsted** blev født den 26. april 1884 og døde den 19. april 1887 i Minneapolis i en alder af 2 år.
- 16 K ii. **Hazel Mathilda Rolsted** blev født den 19. marts 1888 i Minneapolis og døde den 12. februar 1967 i Minneapolis i en alder af 78 år.
- Hazel blev gift med **Harry F. Glennon**.
- + 17 K iii. **Anna Margrethe Rolsted** blev født den 2. april 1890 i Minneapolis og døde i oktober 1971 i Plymouth Minnesota i en alder af 81 år.

4. generation (Oldebørn)

9. Dyr læge, Niels Anton Rolsted (*Hans Christian Vilhelm (Viceskoledirektør)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 18. juni 1889 og døde den 19. februar 1957 i en alder af 67 år.

Andre oplysninger: Supplerede og videreførte i 1955-57 anden udgave af slægtsbogen der blev udgivet efter hans død.

Niels blev gift med **Anna Marie Christiane**. Anna døde i 1945.

Barn af dette par:

- + 18 K i. **Bente Inger Rolsted** blev født den 16. juni 1925 og døde den 8. november 2004 i en alder af 79 år.

Niels blev derefter gift med **Ebba Marston**. Ebba blev født den 22. marts 1905 og døde i 1998 i en alder af 93 år.

Barn af dette par:

- + 19 M i. **Erik Elmenhoff Rolsted** blev født den 26. marts 1931.

12. Astrid Lucia Rolsted (*Hans Christian Vilhelm (Viceskoledirektør)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 25. maj 1895 i Sct. Jacobs Sogn, Kbh. og blev døbt den 23. juni 1895 i Sct. Jacobs Kirke.

Andre oplysninger: Student fra Ordrup Gymnasium 1913, Cand. phil. 1914, eksam. Lærerinde fra Femmers Seminarium 1916, Lærerinde ved Holte Gymnasium 1941.

Astrid blev gift med **Kontorchef, Georg Nicolai Bugge** den 21. november 1918 i København, Vor Frelser Kirke. Georg blev født den 31. oktober 1892 i Frederikshåb, Grønland og døde den 28. september 1972 i en alder af 79 år.

Andre oplysninger: Kontorchef i Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 A/S. Vicepræsident i Dansk Røde Kors.
Har skrevet indledningen til en særudgave fra Historisk Samfund for Holbæk Amt, med titlen Niels Rolsteds breve fra 1846-1854.

Børn af dette par:

- 20 M i. **Niels Bugge** blev født den 30. aug. 1919 og døde den 19. jan. 1920.
21 M ii. **Leif Bugge** blev født den 23. januar 1922.
22 K iii. **Tove Bugge** blev født den 24. maj 1923 i Søllerød.
23 K iv. **Kirsten Bugge** blev født den 14. maj 1925.
24 K v. **Inger Bugge** blev født den 27. maj 1928.
25 M vi. **Arne Bugge** blev født den 6. januar 1930 i Søllerød.

Andre oplysninger: Teologisk kandidat 1955. Præst ved Kbh. Domkirke 1956
Domprovst ved Københavns Domkirke 1979-1998.

Arne blev gift med **Ellen Storm**. Ellen døde i 2004.

17. Anna Margrethe Rolsted (*Hermann Ferdinand (Pakhusforvalter)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 2. april 1890 i Minneapolis og døde i oktober 1971 i Plymouth Minnesota i en alder af 81 år.

Anna blev gift med **Cecil Earl Arnold** den 14. februar 1912 i Minneapolis. Cecil blev født den 9. august 1883 i St. Croix Falls, Wisconsin, USA og døde i november 1971 i Plymouth Minnesota i en alder af 88 år.



Børn af dette par:

- 26 K i. **Lois Marcella Arnold** blev født den 21. september 1913.
- 27 K ii. **Jane Phyllis Arnold** blev født den 28. august 1916.
- + 28 M iii. **John Earl Arnold** blev født den 9. april 1926 i Minneapolis og døde den 30. maj 1993 i Hutchinson i en alder af 67 år.

5. generation (Tipoldebørn)

18. Bente Inger Rolsted (*Niels Anton (Dyrlæge)*⁴, *Hans Christian Vilhelm (Viceskoleledirektor)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 16. juni 1925 og døde den 8. november 2004 i en alder af 79 år.

Bente blev gift med **Robert Hansen**. Robert blev født den 23. april 1912.

Børn af dette par:

- + 29 M i. **Torben Rolsted Hansen** blev født den 20. juni 1945.
- + 30 M ii. **Finn Rolsted Hansen** blev født den 28. januar 1947.
- 31 K iii. **Annette Rolsted Hansen** blev født den 28. juni 1953.

19. Erik Elmenhoff Rolsted (*Niels Anton (Dyrlæge)*⁴, *Hans Christian Vilhelm (Viceskoleledirektor)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 26. marts 1931.

Erik blev gift med **Inge Larsen**. Inge blev født den 5. juli 1932 og døde den 21. august 1998 i en alder af 66 år.

Barn af dette par:

- + 32 K i. **Pædagogmedh., Jette Elmenhoff Rolsted** blev født den 11. juni 1957 i Frederiksberg.

28. John Earl Arnold (*Anna Margrethe Rolsted*⁴, *Hermann Ferdinand (Pakhusforvalter)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovrider)*¹) blev født den 9. april 1926 i Minneapolis og døde den 30. maj 1993 i Hutchinson i en alder af 67 år.



John blev gift med **Elizabeth Jeann Laliberte** den 11. april 1953 i Minneapolis. Elizabeth blev født den 12. juli 1924 i Minneapolis.



Barn af dette par:

33 M i. **John Earl Arnold** blev født den 15. januar 1954.

6. generation (Tiptipoldebørn)

29. Torben Rolsted Hansen (*Bente Inger Rolsted*⁵, *Niels Anton (Dyrlæge)*⁴, *Hans Christian Vilhelm (Viceskoledirektor)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovridere)*¹) blev født den 20. juni 1945. Andet navn for Torben er Torben Rolsted.

Andre oplysninger: Torben har slettet sit fødenavn Hansen og hedder nu **Torben Rolsted**.

Torben blev gift med **Mette Bech**.

Barn af dette par:

34 M i. **Mikkel Rolsted** blev født den 4. juli 1969 i Rødovre.

30. Finn Rolsted Hansen (*Bente Inger Rolsted*⁵, *Niels Anton (Dyrlæge)*⁴, *Hans Christian Vilhelm (Viceskoledirektor)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovridere)*¹) blev født den 28. januar 1947.

Finn blev gift med **Marianne Lisa Nielsen**. Marianne blev født i 1956.

Barn af dette par:

35 K i. **Ane Sophie Rolsted Nielsen**.

32. Pædagogmedhj., Jette Elmenhoff Rolsted (*Erik Elmenhoff*⁵, *Niels Anton (Dyrlæge)*⁴, *Hans Christian Vilhelm (Viceskoledirektor)*³, *Niels Frederik Christian (Godsforvalter)*², *Hans Christian (Skovridere)*¹) blev født den 11. juni 1957 i Frederiksberg.

Jette blev gift med **Lærer, Ib Voss-Pedersen** den 13. januar 1979 i Skanderborg, Skanderup. Ib blev født den 29. april 1957 i Ørting.

Børn af dette par:

36 K i. **Louise Elmenhoff Voss-Pedersen** blev født den 6. juni 1986 i Gellerup.

37 M ii. **Carsten Elmenhoff Voss-Pedersen** blev født den 24. juni 1990 i Gellerup.

PASSENGER RECORD			
American Family Immigration History Center® at Ellis Island			
First Name:	<i>Marius Frederick</i>		
Last Name:	<i>Rolsted</i>		
Ethnicity:	<i>Denmark, Scand</i>		
Last Place of Residence:	<i>Copenhagen, Denmark</i>		
Date of Arrival:	<i>May 29, 1923</i>		
Age at Arrival:	<i>23y</i>	Gender: <i>M</i>	Marital Status: <i>S</i>
Ship of Travel:	<i>Majestic</i>		
Port of Departure:	<i>Southampton</i>		
Manifest Line Number:	<i>0009</i>		


The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc.

**Fra Hans Christian grenen udvandrede Hermann Ferdinand i 1887,
fra Rasmus grenen er det her Marius Frederick der udvandrede i 1923,
fra samme gren udvandrede Peter Rasmus i 1911.**

De Slesvigske krige, Grundloven 5. juni 1849, Tabet af Sønderjylland

I de følgende begivenheder ved vi at mindst en fra slægten deltog i treårskrigen, og et af hans 46 breve til forældrene, der omhandler slaget ved Isted, gengives her.

Årsagen og baggrunden for den første slesvigske krig er en lidt kompliceret sag.

For at tage baggrunden først, så var det jo sådan, at Hertugdømmerne, fællesbetegnelsen for Slesvig, Holstein og fra 1815 også Lauenburg, var en del af det Danske monarki, da danske konger fra 1460 var blevet hertuger og grever af Slesvig og Holsten, men medens Slesvig var et dansk len (hertugdømme) var Holsten og Lauenburg tyske len (hertugdømmer) og som hertug af Holsten måtte den danske konge derfor hylde den tyske kejser.

Tre hertugdømmer, hvoraf de to var tyske, gav problemer i Danmark, ikke mindst i det jyske. Især i oprørstider var det svært at finde en ramme, i spillet med alliancer, aftaler og svig af samme.

Årsagen til den 1 Slesvigske krig var, ud over de nationale og sproglige spændinger mellem den danske og tyske befolkning, at der i 1848 gik en bølge af revolutioner gennem Europa, og at regenter i Europas lande blev stillet over for to krav, en forfatning og national enhed, disse brydninger prægede også udviklingen frem mod krigen om Slesvig-Holstein.

Ved et spontant møde i København i marts 1848, demonstrerede indbyggerne for en fri forfatning, og de nationalliberales krav om et forenet Danmark og Slesvig, vandt stor tilslutning hos Københavns borgere.

Borgerrepræsentationen i København vedtog samtidig en erklæring med krav om nye ministre der havde folkets tillid, og de advarede kongen om befolkningens reaktion, hvis det ikke blev hørt.

Samme aften vedtog en anden forsamling at fastholde kravet om en fælles forfatning for det danske kongerige og hertugdømmet Slesvig, dette krav ville man gå til kongen med næste dag.

Næste dag, den 21. marts 1848, afviste de siddende ministre at fortsætte på baggrund af et "Danmark til Ejderen" program, og tog deres afsked.

Kongen kunne således meddele de fremmødte, at "det De ønsker er allerede her til morgen udført". Hermed var "Danmark til Ejderen" blevet officiel dansk politik, og den næste dag blev en ny regering dannet med bl.a. den nationalliberale leder Orla Lehman.

I Kiel vidste man ikke præcist hvad der foregik København, men rygterne florerede i hertugdømmerne og den 24. marts samledes embedsmænd og ledende personer for at danne en "provisorisk regering"

Under ledelse af prins Frederik af Nør⁶ udførte et kontingent soldater et kup i Regensburg. Næsten alle soldater i Regensburg var tyske, men officererne var danske, og de nægtede at følge prinsens ordre.

Det blev derfor tilladt de danske officerer at rejse til Danmark, hvis de ville sværge ikke at kæmpe imod Slesvig-Holsten.

Danmark var ikke forberedt på konflikten, så den nye regerings krigsminister F.A. Tscherning, måtte i gang med forberedelserne, og snart var en styrke på ca. 11.000 mand klar.

⁶ Prins af Augustenborg som siden 1832, ejede godset Nør syd for Eckernförde. Udnævntes i 1842 til statholder og kommanderende general i hertugdømmerne.

Blev landsforvist i 1851.

Den 23. april besejrede den forenede preussisk-slesvig-holstenske hær med 30.000 soldater, den danske hær ved Dannevirke og Slesvig. De 10-12.000 danske soldater trak sig tilbage til Als, og preusserne besatte i begyndelsen af maj store dele af Jylland.

Efter pres fra den russiske zar, trak den preussiske konge sine styrker ud af Jylland i slutningen af maj, og en syv måneders våbenhvile blev indgået i august. Et forslag om en deling af Slesvig faldt til jorden pga. Frederik VII's modstand.

Demonstrationerne i København i 1848 for en fri forfatning, gav nu resultat. Danmarks riges første grundlov blev underskrevet den 5. juni 1849, og landet havde fået sin første fri forfatning.

I april 1849 blev krigen genoptaget med fornyet styrke, efter indførelse af almindelig værnepligt og oprettelse af Lægdsruller⁷, var den danske hær oppe på 41.000 mand, medens den Slesvig-holstenske hær på 19.000 mand nu blev støttet af 47.000 tyske forbundssoldater.

De begyndte ikke godt for den danske hær, med bl.a. nederlaget ved Kolding den 23. april, så man måtte trække sig tilbage til Fredericia hvor man blev belejret af den Slesvig-holstenske hær, der jævnligt bombarderede byen.



Slaget ved Fredericia

Den 6. juli foretog danskerne et udbrud under dække af en tyk tåge, der blev kæmpet på flere fronter og kampene var hårde, men 8 timer efter at kampen var startet var den ovre og der blev indgået våbenhvile. Den 25. august forlod de sidste tyske tropper Danmark, uden at der var opnået en løsning på årsagen til konflikten.

I 1850 stod den Slesvig-holstenske hær alene over for den danske hær, da deres tyske allierede efter pres fra stormagterne ikke længere støttede oprørene.

Hertugdømmernes regering var dog besluttet på at fortsætte kampen uanset omkostningerne, de havde forøget hæren til 30.000 mand, og de havde opført fæstningsværker nordvest for byen Slesvig.

Den 25. juli 1850 var den danske hær nået frem til forsvarsværkerne, og ca. 31.000 danske tropper kæmpede det største og blodigste slag i dansk historie og sejrede den 25. juli i slaget ved Isted, og senere ved Mysunde den 12. september og ved Fridrichstadt den 4. oktober.

Slaget resulterede i 6.400 døde og sårede, og selv om de danske tropper led de største tab, besluttede slesvig-holstenerne sig til at forlade slagmarken

Under pres fra Rusland og Østrig, afsatte Preussen ved årsskiftet 1850-51 det slesvig-holstenske statholderskab, hæren blev opløst og krigen var forbi for denne gang.

En af de danske soldater var **Niels Christian Frederik Rolsted**, barnebarn af slægtens stamfader Niels Rolsted, fra ham findes der, fra et af hans breve til forældrene, en øjenvidneskildring af slaget ved Isted, brevet lyder som følger:

⁷ Indtil 1969, register over værnepligtigt mandskab.

Slesvig den 26de Juli 1850.

Kjæreste Forældre!

Endelig have vi da havt den Fornøielse at børsted Tydskerne alvorlig. Den 24de om Formiddagen stødte vore og Fjendens Forposter sammen omkring 1 Miil sønden for Flensborg. Fægtningen var haard og varede længe førend vore Tropper kunde bringe Fjenden til at rømme en Skov hvori den havde sat sig fast, og hvorfra han ikke blev drevet langt, da Natten gjorde Ende paa Forfølgningen. Om Morgenen den 25de, saasnart det gryede ad Dag brøde vi igjen op og stødte paa Fjenden ikke langt fra hvor vi holdt op at slaaes Dagen i forveien, her opstod en morderisk Kamp; thi ikke alene var vor Fjende stærk, men Terrainet hvor vi mødtes var overmaade gunstigt for et Forsvar, og det var ikke uden store Tab og vore Troppers mageløse Mod og Lyst til at bruge Bajonetten, der efter en langvarig og overmaade haard Kamp bragte Fjenden til at smøre Haser, som rigtignok ogsaa gik lystigt da vi først fik ham paa glid. – Samme Aften besatte vore Tropper Byen Slesvig og i morges rykkede vor Bataillon herind, hvor vi maaskee forbliver for det Første, da vor Baraillons-Commandeur, Oberstlieutenant du Plat, er ansat som Pladscommandant her i Byen. Vi have mistet mange brave Officerer hvoriblandt General Schleppegrell. – Jeg maa nu slutte, da jeg som Følge af at jeg er conmmanderet til Assistance ved Bataillonens Skriverstue har meget travlt i disse Dage; dog maa jeg tilføie at jeg selv havde den Fornøielse at være dygtigt med i Slaget og slap helskindet derfra.

Alle Bekjendte bedes hilset.

Deres hengivne Søn Niels.

Brevet er gengivet nøjagtigt som Niels har skrevet det.



Isted løven

Ved den såkaldte London protokol, der blev underskrevet den 2. august besluttedes det, at den danske helstat skulle genoprettes. Bag aftalen stod England, Rusland, Frankrig og Sverige, og Østrig tilsluttede sig senere, men Preussen holdt sig udenfor.

Som garanti for aftalen skulle regeringen ændres i helstatslig retning. Bluhme kom til at stå i spidsen for en regering med navnet Gehejmestatsrådet. De europæiske magters undertegnelse af London traktaten den 8. januar 1852, sikrede det Danske monarkis arvefølge.

Efter store problemer lykkedes det at få lavet en ny forfatning, som rigsrådet kunne acceptere, men så kom problemerne med at få den gennem folketing og lands-ting, men det lykkedes, og den 2. oktober 1855 fik Danmark en fællesforfatning.

Da Holstens stænderforsamling mødtes ved nytår, nægtede de imidlertid at godkende forfatningen og klagede til Det Tyske Forbund. Preussens gesandt Otto von Bismarck, rådede regeringen til at gribe ind og selv om Preussen og Østrig året før havde sagt god for forfatningen, klagede Preussen og Østrig til Danmark over, at forfatningen var i strid med aftalen af 1851-52.

I marts 1857 fik Danmark et ultimatum fra Preussen og Østrig om at fællesforfatningen skulle forelægges Holstens stænderforsamling inden 3 uger. I perioden 1857 – 1858 behandlede sagen af den tyske forbundsdag. I februar 1858 vedtog den, at fællesforfatningen ikke var gyldig for Holsten og Lauenburg. Grundlaget for den helstats politik man havde ført siden 1851, var dermed faldet væk.

De nationale modsætninger mellem Danmark og hertugdømmerne var ikke løst, og i 1860 klagede Slesvig over det danske tvangsstyre. Den Preussiske landdag støttede hertugdømmerne, selv om den danske regering erklærede at Slesvig ikke kom tyskerne ved.

Bismarck blev i september 1862, ministerpræsident i Preussen og det var hans mål, at løse det danske spørgsmål gennem en krig. England svigtede sin garanti af den danske helstat og krævede en ny forfatning mellem Danmark, Slesvig, Holsten og Lauenburg. Det afviste regeringen blankt, bl.a. fordi den stolede på nogle løfter fra den svenske kong Karl 15., men den svenske regering var desværre ikke enig med ham.

I juli 1863 forlangte den tyske forbundsdag, at Danmark vendte tilbage til aftalerne fra 1851-52 hvis ikke Holsten og Lauenburg skulle blive besat. Danmarks forhåbninger om hjælp fra Europa var stigende da England ikke syntes at ville acceptere en preussisk aktion

mod Danmark, og Sveriges kong Karl 15. lovede, ved et møde med Frederik VII, Danmark 20.000 mand til forsvar af Ejdergrænsen.

Danmark fastholdt derpå den hårde politik og den 28. september blev et forslag til en fælles forfatning for Danmark og Slesvig forelagt rigsdagen og trods modstand, blev det vedtaget den 18. november.

Frederik VII blev syg og døde 15. november 1863, og selv om Christian IX, der overtog tronen, godt var klar over at der ville blive krig, frygtede han på den anden side en revolution i København, hvorfor han den 9. november, underskrev forfatningen.

Bismarck protesterede over novemberforfatningen og det blev efterhånden klart, at den svensk/norske regering ikke ville støtte Danmark. England, Rusland og Frankrig rådede Danmark til at trække forfatningen tilbage.

Det ville regeringen ikke, men kongen forlangte indkaldelse af rigsrådet for at trække novemberforfatningen tilbage. Det blev nægtet, regeringen trådte tilbage, og en ny regering blev dannet nytårsnat.

10. januar 1864 stillede Preussen og Østrig, Danmark det ultimatum, at novemberforfatningen skulle trækkes tilbage inden 48 timer. Det korte varsel, og folkestemningen i Danmark gjorde, at det krav ikke kunne opfyldes. Forslag om at udskrive nyvalg og derefter foreslå novemberforfatningen ophævet, blev ikke accepteret og den 31. januar 1864 meddelte Preussen og Østrig, at de nu begyndte en besættelse af Slesvig.

Trods sejr i krigen, og aftaler i 1852 var beseglet, var der tvister og uro, for politikken var forfejlet.

Da hertugdømmerne i 1864 blev taget af de tyske, var der ikke meget tilbage, af det jyske.

De 40.000 mand ved Dannevirke stod over for en talmæssig overlegen preussisk styrke. Efter fire dages beskydning trak de danske styrker sig tilbage til Dybbøl og Sønderborg.

Dybbøl var dårligt udbygget og den 18. april stormede preusserne Dybbøl, hvorved 1200 mand faldt, 500 blev såret og 3000 blev taget til fange.

London konferencen i slutningen af april blev også et nederlag for Danmark, de danske krav var urealistiske og vi gjorde os umulige i stormagternes øjne, konferencen brød sammen og krigshandlingerne fortsatte.

Christian IX afskedigede sin konseilspræsident den 11. april og meddelte Preussen, at Danmark ønskede fred og var villig til at lade sig optage i Det Tyske Forbund.

Den 20. juli blev der sluttet våbenhvile med meget hårde betingelser. Den 30. oktober gav Danmark i Wien, afkald på de tre hertugdømmer.



Kortet stammer fra Allers III. Konversationsleksikon fra 1892, og viser Danmark efter 1864..

I foråret 1865 gik forfatningssagen i hårknode. Efter mange forhandlinger og adskillige interessekonflikter senere, kom der igen gang i forhandlingerne om forfatningen.

Der blev dannet en 10. oktoberforening som havde både store og små landbrug som medlemmer og et forlig blev opnået. Forliget blev vedtaget i rigsdag og rigsråd.

Den 28. juli 1866 underskrev Christian IX den nye grundlov. I januar 1867 indlemmede Preussen hertugdømmerne Slesvig og Holstein.

Da der i februar blev afholdt valg i det nordtyske rige, lykkedes det de dansksindede slesvigere at vinde 2 af 4 slesvigske mandater. De fremførte i Berlin kravet om en afstemning om deling af Slesvig, men blev afvist. I foråret havde det ellers set ud til at kravet kunne blive opfyldt, idet det trak op til krig mellem Preussen og Frankrig, og Preussen kunne få ryggen mod nord fri ved at indlede forhandlinger med Danmark om at gennemføre en afstemning om deling af Slesvig, men forhandlingerne strandede da Danmark ikke ville gå ind på nogen krav fra Preussen.



Hjemvendt fra krigen

IV. Efterkommere af Eggert Christopher Rolsted

1. Generation

1. Snedker, Eggert Christopher Rolsted, søn af **Skovrider, Niels Rolsted** og **Mette Sophie Grønbech**, blev født den 10. maj 1798 i Tuse Mark, Kundby, Holbæk, blev døbt den 28. maj 1798 i Kundby Kirke, døde den 10. januar 1859 i Fledskov Ugerløse, Holbæk i en alder af 60 år, og blev begravet den 15. januar 1859 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Snedker i Højmandshuset ved Fledskov.

Eggert blev gift med **Sidse Marie Jensdatter** den 9 marts 1826 i Ugerløse. Sidse blev født i 1796 i Kundby og døde den 10. januar 1862 i en alder af 66 år.

Børn af dette par:

- + 2 K i. **Karen Sofie Rolsted** blev født den 9. juni 1826 i Fledskov Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 9. juli 1826 i Ugerløse Kirke, døde den 18. maj 1874 i Ugerløse i en alder af 47 år, og blev begravet den 23. maj 1874 i Ugerløse Kirkegård.
- 3 M ii. **Jens Rolsted** blev født den 4. oktober 1828 i Nyrup, Ugerløse, blev døbt den 26. oktober 1828 i Ugerløse Kirke, og døde den 27. oktober 1848 i en alder af 20 år.
- + 4 K iii. **Frederikke Rolsted** blev født den 14. april 1831 i Ugerløse, blev døbt den 23. maj 1831 i Ugerløse Kirke, døde den 1. april 1883 i en alder af 51 år, og blev begravet den 9. april 1883 i Ugerløse Kirkegård.
- + 5 M iv. **Landmand, Niels Christian Rolsted** blev født den 27. december 1833 i Ugerløse og blev døbt den 7. februar 1834 i Ugerløse Kirke.

2. generation (Børn)

2. Karen Sofie Rolsted (*Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 9. juni 1826 i Fledskov Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 9. juli 1826 i Ugerløse Kirke, døde den 18. maj 1874 i Ugerløse i en alder af 47 år, og blev begravet den 23. maj 1874 i Ugerløse Kirkegård.

Karen blev gift med **Hjulmand, Jens Christensen**. Jens blev født i 1811 i Syvenskov Undløse.

Børn af dette par:

- 6 M i. **Niels Jensen** blev født i 1845 i Undløse.
- 7 M ii. **Christen Jensen** blev født den 8 marts 1848 i Undløse og blev døbt den 20. april 1848 i Undløse Kirke.

- 8 M iii. **Jens Peter Jensen** blev født den 30 marts 1850 i Undløse og blev døbt den 9. juni 1850 i Undløse Kirke.
- + 9 M iv. **Træskomager, Carl Christian Jensen** blev født den 24. august 1855 i Undløse, blev døbt den 23. september 1855 i Undløse Kirke, døde den 16. september 1919 i Undløse i en alder af 64 år, og blev begravet den 23. september 1919 i Undløse Kirkegård.

4. **Frederikke Rolsted** (*Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 14. april 1831 i Ugerløse, blev døbt den 23. maj 1831 i Ugerløse Kirke, døde den 1. april 1883 i en alder af 51 år, og blev begravet den 9. april 1883 i Ugerløse Kirkegård.

Frederikke blev gift med **Hjulmand, Carl Christian Pedersen** den 4. september 1858 i Ugerløse. Carl blev født omkring 1834.

Børn af dette par:

- 10 M i. **Eggert Christopher Wilhelm Carlsen** blev født den 1. oktober 1859 i Fledskov Ugerløse, Holbæk og blev døbt den 13. november 1859 i Ugerløse Kirke.
- 11 K ii. **Wilhelmine Marie Carlsen** blev født den 5. september 1861 i Fledskov Ugerløse, Holbæk og blev døbt den 15. september 1861 i Ugerløse Kirke.
- 12 K iii. **Ane Cathrine Carlsen** blev født den 18 marts 1864 i Fledskov Ugerløse, Holbæk og blev døbt den 16. maj 1864 i Ugerløse Kirke.
- + 13 M iv. **Peder Christian Carlsen** blev født den 28. februar 1866 i Fledskov Ugerløse, Holbæk og blev døbt den 21 marts 1866 i Ugerløse Kirke.
- 14 K v. **Christiane Caroline Carlsen** blev født den 2. september 1868 i Fledskov Ugerløse, Holbæk og blev døbt den 10. januar 1869 i Ugerløse Kirke.
- 15 M vi. **Albrecht Carlsen** blev født den 20. september 1870 i Fledskov Ugerløse, Holbæk og blev døbt den 26. september 1870 i Ugerløse Kirke.
- 16 K vii. **Ida Birgitte Carlsen** blev født den 21. februar 1873 og blev døbt den 28. september 1873 i Ugerløse Kirke.

5. **Landmand, Niels Christian Rolsted** (*Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 27. december 1833 i Ugerløse og blev døbt den 7. februar 1834 i Ugerløse Kirke.

Andre oplysninger: Landmand på Igelsø Græsmark

Niels blev gift med **Marie Andersen**. Marie blev født den 29 marts 1844 i Ubberup og blev døbt den 28. april 1844.

Barn af dette par:

- 17 K i. **Marie Kristine Rolsted** blev født den 3. februar 1861 i Store Tåstrup Holbæk og blev døbt den 26. maj 1861 i Store Tåstrup Holbæk.

Niels blev derefter gift med **Trine Marie Hansen**. Trine blev født den 28. juni 1836.

Børn af dette par:

- + 18 M i. **Træskomager, Hans Peter Rolsted** blev født den 30 marts 1871 i Kvanløse By og Sogn, blev døbt den 25. juni 1871 i Kvanløse Kirke, døde den 10. april 1942 i Kvanløse By og Sogn i en alder af 71 år, og blev begravet i Kvanløse Kirkegård.
- 19 M ii. **Parcellist, Eggert Kristoffer Rolsted** blev født den 13. februar 1874 i Kvanløse, blev døbt den 1. maj 1874 i Kvanløse Kirke, døde den 5. januar 1944 i Ugerløse i en alder af 69 år, og blev begravet i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Parcellist i Brændholt

Eggert blev gift med **Karen Jespersen**. Karen blev født den 21. februar 1870 i Kvanløse og døde den 26. maj 1944 i Ugerløse i en alder af 74 år.

- 20 K iii. **Ane Marie Rolsted** blev født den 25. september 1877 i Kvanløse, blev døbt den 18. januar 1878 i Kvanløse Kirke, og døde den 8. april 1939 i Norge i en alder af 61 år.

Ane blev gift med **Skomagermester, Jørgen Arendal**. Jørgen døde den 1. januar 1955.

3. generation (Børnebørn)

9. Træskomager, Carl Christian Jensen (*Karen Sofie Rolsted*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 24. august 1855 i Undløse, blev døbt den 23. september 1855 i Undløse Kirke, døde den 16. september 1919 i Undløse i en alder af 64 år, og blev begravet den 23. september 1919 i Undløse Kirkegård.

Carl blev gift med **Anna Johanne Marie Johansen** den 10. maj 1884 i Søndersted Kirke. Anna blev født den 7. september 1864 i Kirke Hvalso, blev døbt den 13. november 1864 i Kirke Hvalso, og døde cirka 1920 i en alder af ca. 56 år.

Børn af dette par:

- 21 K i. **Olga Amalie Sofie Jensen** blev født den 1. april 1885 i Undløse, blev døbt den 23. april 1885 i Hjemmet, døde den 24. april 1885 i Undløse, og blev begravet den 29. april 1885 i Undløse Kirkegård.
- + 22 M ii. **Kristen Herman Otto Jensen** blev født den 3. november 1886 i Undløse og blev døbt den 26. december 1886 i Undløse Kirke.

- 23 K iii. **Olga Amalie Sofie Jensen** blev født den 17. januar 1889 i Undløse, blev døbt den 17 marts 1889 i Undløse Kirke, døde den 25. februar 1891 i Undløse i en alder af 2 år, og blev begravet den 28. februar 1891 i Undløse Kirkegård.
- + 24 K iv. **Olga Karoline Sofie Jensen** blev født den 16. oktober 1891 i Undløse og blev døbt den 15. november 1891 i Undløse Kirke.
- 25 M v. **Jens Gotfred Harry Jensen** blev født den 6 marts 1894 i Undløse, blev døbt den 29. april 1894 i Undløse Kirke, døde den 13. august 1916 i København, Garnisons Sygehuset i en alder af 22 år, og blev begravet den 20. august 1916 i Undløse Kirkegård.
- 26 M vi. **Eggert Ridando Rolsted Jensen** blev født den 9 marts 1896 i Undløse, blev døbt den 6. april 1896 i Undløse Kirke, døde den 19. maj 1897 i Undløse i en alder af 1 år, og blev begravet den 26. maj 1897 i Undløse Kirkegård.
- 27 K vii. **Mary Alvilda Karla Jensen** blev født den 8. juli 1898 i Undløse og blev døbt den 7. august 1898 i Undløse Kirke.
- Mary blev gift med **Johannes Kristian Jensen** den 18. november 1919 i Undløse Kirke. Johannes blev født den 29. april 1892 i Dramstrup og blev døbt den 12. juni 1892 i Nørre Jernløse Kirke.
- 28 M viii. **Karl Ridando Rolsted Jensen** blev født den 29. september 1900 i Undløse og blev døbt den 4. november 1900 i Undløse Kirke.
- 29 M ix. **Aksel Marius Jensen** blev født den 23. oktober 1902 i Undløse og blev døbt den 26. oktober 1902 i Undløse Kirke.
- 30 K x. **Hilda Johanne Marie Jensen** blev født den 18. august 1904 i Undløse og blev døbt den 16. oktober 1904 i Undløse Kirke.

13. Peder Christian Carlsen (*Frederikke Rolsted*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 28. februar 1866 i Fledskov Ugerløse, Holbæk og blev døbt den 21 marts 1866 i Ugerløse Kirke.

Peder blev gift med **Marie Jensen**. Marie blev født i 1866 i Ordrup by, Kirke Sonnerup.

Barn af dette par:

- + 31 M i. **Forpagter, Albrecht Frederik Carlsen** blev født den 17. april 1889 i Ordrup by, Kirke Sonnerup og døde den 16. december 1969 i Krøjerup, Sdr. Jernløse Sogn i en alder af 80 år.

18. Træskomager, Hans Peter Rolsted (*Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 30. marts 1871 i Kvanløse By og Sogn, blev døbt den. 25. juni 1871 i Kvanløse Kirke, døde den 10. april 1942 i Kvanløse By og Sogn i en alder af 71 år, og blev begravet i Kvanløse Kirkegård.

Hans blev gift med **Maren Sofie Christine Christiansen**. Maren blev født den 23. maj 1877 i Føllenslev og døde i 1938 i Kvanløse i en alder af 61 år.

Børn af dette par:

- + 32 M i. **Vejmand, Charles Rolsted** blev født den 8. september 1903 i Kvanløse, blev døbt den 18. oktober 1903 i Kvanløse Kirke, døde den 27. juni 1986 i Mørkov Plejehjem i en alder af 82 år, og blev begravet den 1. juli 1986 i Skamstrup Kirkegård.

- 33 K ii. **Lilly Rolsted** blev født den 1. april 1905 i Kvanløse By og Sogn, blev døbt den 4. juni 1905 i Kvanløse Kirke, døde den 6. april 1952 i Ugerløse i en alder af 47 år, og blev begravet den 12. april 1952 i Ugerløse Kirkegård.

Lilly blev gift med **Skomagermester, Hans Frederik Petersen** den 16. august 1942 i Ugerløse. Hans blev født den 6. oktober 1903 i Ugerløse.

- 34 M iii. **Gunnar Rolsted** blev født den 23. maj 1906 i Kvanløse, blev døbt den 29. juli 1906 i Kvanløse Kirke, døde den 22. august 1908 i Kvanløse i en alder af 2 år, og blev begravet den 28. august 1908 i Kvanløse Kirkegård.

- 35 M iv. **Husmand, Ejvind Rolsted** blev født den 1. april 1908 i Kvanløse og blev døbt den 31. maj 1908 i Kvanløse Kirke.

Ejvind blev gift med **Alma Hansen** den 29. juni 1935 i Kundby.

- 36 K v. **Gunhild Rolsted** blev født den 6. november 1910 i Kvanløse, blev døbt den 1. januar 1911 i Kvanløse Kirke, døde den 14. juli 1911 i Kvanløse, og blev begravet den 19. juli 1911 i Kvanløse Kirkegård.

- + 37 M vi. **Skomagermester, Gunnar Boye Rolsted** blev født den 17 marts 1912 i Kvanløse By og Sogn, blev døbt den 2. juni 1912 i Kvanløse Kirke, døde den 28. august 1994 i Åvang Regstrup i en alder af 82 år, og blev begravet den 3. september 1994 i Kvanløse Kirkegård.

- 38 K vii. **Plejehjemsmedhjælper, Gunhild Rositta Rolsted** blev født den 6. april 1913 i Kvanløse, blev døbt i Kvanløse Kirke, døde den 11. februar 1999 i Holbæk i en alder af 85 år, og blev begravet den 18. februar 1999 i Kvanløse Kirkegård.

- + 39 K viii. **Dyveke Kathrine Rolsted** blev født den 25. marts 1915 i Kvanløse, blev døbt den 27. marts 1915 i Kvanløse Kirke, døde den 11. september 1970 i København i en alder af 55 år, og blev begravet i Kvanløse Kirkegård.
- + 40 M ix. **Kørelærer, Vagn Walther Rolsted** blev født den 22. oktober 1916 i Kvanløse By og Sogn, blev døbt den 2. april 1917 i Kvanløse Kirke, døde den 12. september 1990 i en alder af 73 år, og blev begravet i Ringsted.
- + 41 M x. **Ahlmann Hartvig Rolsted** blev født den 16. august 1919 i Kvanløse, blev døbt den 26. december 1919 i Kvanløse Kirke, og døde omkring 1980 i en alder af ca. 61 år.

4. generation (Oldebørn)

22. Kristen Herman Otto Jensen (*Træskomager, Carl Christian Jensen*³, *Karen Sofie Rolsted*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 3. november 1886 i Undløse og blev døbt den 26. december 1886 i Undløse Kirke.

- Han blev konfirmeret 14. april 1901 i Undløse Kirke.

Kristen blev gift med **Else Bothilde Jensen** den 27. januar 1912 i Undløse Kirke. Else blev født den 8. februar 1888 i Butterup, Holbæk og blev døbt den 29. marts 1888 i Butterup Kirke.

Børn af dette par:

- 42 M i. **Karl Holger Jensen** blev født den 1. december 1912 i Eskildstrup Stationsby og blev døbt den 1. februar 1913 i Eskildstrup Stationsby.
- 43 K ii. **Ebba Marie Jensen** blev født den 11. oktober 1914 i Eskildstrup Stationsby og blev døbt den 3. december 1914 i Eskildstrup Stationsby.
- 44 K iii. **Povla Ingeborg Jensen** blev født den 26. januar 1916 i Eskildstrup Stationsby og blev døbt den 31. december 1916 i Eskildstrup Stationsby.
- 45 M iv. **Jens Børge Jensen** blev født den 11. februar 1920 i Eskildstrup Stationsby og blev døbt den 21. marts 1920 i Eskildstrup Stationsby.

24. Olga Karoline Sofie Jensen (*Træskomager, Carl Christian Jensen*³, *Karen Sofie Rolsted*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 16. oktober 1891 i Undløse og blev døbt den 15. november 1891 i Undløse Kirke.

- Hun blev konfirmeret 1. oktober 1905 i Undløse Kirke.

Olga har dannet par med **Karl Hans Peter Andersen**. Dette par blev ikke gift. Karl blev født i Mogenstrup.

Deres barn:

- 46 M i. **Svend Rolsted Andersen** blev født den 6. december 1915 i Undløse, blev døbt den 7. december 1915 i Hjemmet, døde den 19. januar 1916 i Undløse, og blev begravet den 25. januar 1916 i Undløse Kirkegård.

31. Forpagter, Albrecht Frederik Carlsen (*Peder Christian Carlsen*³, *Frederikke Rolsted*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 17. april 1889 i Ordrup by, Kirke Sonnerup og døde den 16. december 1969 i Krøjerup, Sdr. Jernløse Sogn i en alder af 80 år.

Albrecht blev gift med **Martha Karen Marie Nielsen** den 1. maj 1917 i Aagerup Kirke. Martha blev født den 2. august 1889 i Soderup og døde den 7. marts 1946 i Krøjerup, Sdr. Jernløse Sogn i en alder af 56 år.

Andre oplysninger: Iflg. Kirkebogen for Soderup, døbes hun ikke.

Børn af dette par:

- 47 K i. **Ruth Irene Carlsen** blev født den 6. januar 1920 i Krøjerup, Sdr. Jernløse Sogn.
- 48 M ii. **Skoledirektør, Poul Eggert Carlsen** blev født den 12. november 1921 i Krøjerup, Sdr. Jernløse Sogn og døde den 17. maj 1992 i Holbæk i en alder af 70 år.

32. Vejmand, Charles Rolsted (*Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 8. september 1903 i Kvanløse, blev døbt den 18. oktober 1903 i Kvanløse Kirke, døde den 27. juni 1986 i Mørkøv Plejehjem i en alder af 82 år, og blev begravet den 1. juli 1986 i Skamstrup Kirkegård.

Charles blev gift med **Valborg Frederikke Augusta Mortensen** den 7. juli 1929 i Roskilde. Ægteskabet endte med skilsmisse den 19. december 1940. Valborg blev født den 27. september 1911.

Børn af dette par:

- + 49 K i. **Doris Rolsted** blev født den 3. juni 1929.
- 50 K ii. **Hedvig Margrethe Rolsted** blev født den 2. januar 1931, døde den 4. september 1948 i en alder af 17 år, og blev begravet i Skamstrup Kirkegård.
- + 51 M iii. **Landmand, Hans Aage Rolsted** blev født den 13. april 1932 i Taa-gehusene Sdr. Jernløse, blev døbt den 26. juni 1932 i Sdr. Jernløse Kirke, døde den 4. november 2003 i Søstrup i en alder af 71 år, og blev begravet den 8. november 2003 i Søstrup Kirkegård.
- + 52 M iv. **Jørgen Egon Rolsted** blev født den 26. oktober 1934 i Krøjerup, Sdr. Jernløse Sogn og blev døbt den 2. december 1934 i Sdr. Jernløse Kirke.

37. Skomagermester, Gunnar Boye Rolsted (*Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 17 marts 1912 i Kvanløse By og Sogn, blev døbt den 2. juni 1912 i Kvanløse Kirke, døde den 28. august 1994 i Åvang Regstrup i en alder af 82 år, og blev begravet den 3. september 1994 i Kvanløse Kirkegård.

Gunnar blev gift med **Martha Marie Petersen** den 23. august 1942 i Vallekilde Kirke. Martha blev født den 19. september 1915 i Vallekilde og døde den 28. januar 1987 i en alder af 71 år.

Barn af dette par:

+ 53 K i. **Ilse Vivi Rolsted** blev født den 12. august 1944.

39. Dyveke Kathrine Rolsted (*Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 25. marts 1915 i Kvanløse, blev døbt den 27 marts 1915 i Kvanløse Kirke, døde den 11. september 1970 i København i en alder af 55 år, og blev begravet i Kvanløse Kirkegård.

Dyveke blev gift med **Niels Halling Aagaard** den 20. september 1946 i Holbæk. Niels blev født den 29. januar 1920 i Torbenfeld, Frydendal.

Børn af dette par:

54 K i. **Civiløkonom, Birgit Agnete Aagaard** blev født den 10. januar 1947 i Tveje Merløse.

55 K ii. **Kontorassistent, Ingrid Kristine Rolsted Aagaard** blev født den 29. november 1950 i Allerup Tuse.

56 M iii. **Økonom, Gert Halling Rolsted Aagaard** blev født den 18. december 1955 i Allerup Tuse.

40. Kørelærer, Vagn Walther Rolsted (*Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 22. oktober 1916 i Kvanløse By og Sogn, blev døbt den 2. april 1917 i Kvanløse Kirke, døde den 12. september 1990 i en alder af 73 år, og blev begravet i Ringsted.

Vagn blev gift med **Alica Jepsen** den 25 marts 1959 i Ringsted Rådhus. Alica blev født den 22. september 1935 i Engum.

Børn af dette par:

+ 57 M i. **Bygningskonstruktør, Jan Rolsted** blev født den 15. august 1959 i Ringsted.

+ 58 K ii. **Cand. Pharm, Helle Susanne Rolsted** blev født den 17 marts 1963 i Ringsted.

+ 59 K iii. **Edb Konsulent, Lone Isabella Rolsted** blev født den 22. januar 1966 i København.

41. Ahlmann Hartvig Rolsted (*Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 16. august 1919 i Kvanløse, blev døbt den 26. december 1919 i Kvanløse Kirke, og døde omkring 1980 i en alder af ca. 61 år.

Ahlmann blev gift med **Ellen Margrethe Skov Nielsen** den 3. november 1945 i Holbæk.

Børn af dette par:

- + 60 K i. **Bogholder, Jane Birgit Rolsted** blev født den 11. april 1946 i Knapstrup.
- + 61 K ii. **Pædagog, Tove Lillan Rolsted** blev født den 2. januar 1950 i Glim.
- + 62 M iii. **Pædagog, Bøg Walter Rolsted** blev født den 15. oktober 1965 i Osted.

5. generation (Tipoldebørn)

49. Doris Rolsted (*Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 3. juni 1929.

Doris blev gift med **Arbejdsmand, Villy Christian Nielsen** den 27. november 1948. Villy døde den 6. juni 1994.

Børn af dette par:

- + 63 K i. **Sygeplejerske, Birte Elisa Nielsen** blev født den 29. maj 1950.
- + 64 M ii. **Ole Christian Nielsen** blev født den 2 marts 1954.
- + 65 M iii. **Kurt Nielsen** blev født den 29. november 1959.
- + 66 K iv. **Sygeplejerske, Laila Nielsen** blev født den 14. februar 1962.

51. Landmand, Hans Aage Rolsted (*Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 13. april 1932 i Taagehusene Sdr. Jernløse, blev døbt den 26. juni 1932 i Sdr. Jernløse Kirke, døde den 4. november 2003 i Søstrup i en alder af 71 år, og blev begravet den 8. november 2003 i Søstrup Kirkegård.

Hans blev gift med **Social & Sundhedshjælper, Birthe Andersen** den 31. oktober 1953 i Søstrup Kirke. Birthe blev født den 1. juli 1932 i Søstrup.

Barn af dette par:

- + 67 M i. **Lærer & Konstruktor, Hans Peter Rolsted** blev født den 2. oktober 1952 i Søstrup.

52. Jørgen Egon Rolsted (*Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 26. oktober 1934 i Krøjerup, Sdr. Jernløse Sogn og blev døbt den 2. december 1934 i Sdr. Jernløse Kirke.

Jørgen blev gift med **Alisa Bente Mathiasen** den 10. november 1956 i Kundby Kirke. Alisa blev født den 4. februar 1936 i Jyderup og blev døbt den 13. april 1936 i Jyderup Kirke.

Børn af dette par:

- + 68 M i. **Johnny Rolsted** blev født den 2. september 1957 i Gudmanstrup, Svinninge og blev døbt den 10. november 1957 i Kundby.
- + 69 K ii. **Ilse Rolsted** blev født den 2. marts 1959 i Gudmanstrup, Svinninge og blev døbt den 10. maj 1959 i Kundby.
- 70 K iii. **Ulla Rolsted** blev født den 25. august 1960 i Gudmanstrup, Svinninge og blev døbt den 8. november 1960 i Kundby.

Ulla blev gift med **Espen Hansen** den 29. oktober 1988 i Nykøbing Sj. Rådhus. Espen blev født den 27. oktober 1958.

53. Ilse Vivi Rolsted (*Gunnar Boye (Skomagemester)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 12. august 1944.

Ilse blev gift med **Erling Jensen**.

Børn af dette par:

- + 71 M i. **Frank Rolsted Jensen**.
- 72 M ii. **Stig Jensen**.
- 73 M iii. **Martin Jensen**.

57. Bygningskonstruktør, Jan Rolsted (*Vagn Walther (Kørelærer)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 15. august 1959 i Ringsted.

Jan blev gift med **Edb Konsulent, Birthe Randrup** den 11. november 1993 i Roskilde. Birthe blev født den 8. januar 1958 i Grynderup.

Børn af dette par:

- 74 M i. **Rasmus Randrup Rolsted** blev født den 28. nov. 1991 i Hvidovre.
- 75 K ii. **Julie Randrup Rolsted** blev født den 25. november 1993 i Roskilde.

58. Cand. Pharm, Helle Susanne Rolsted (*Vagn Walther (Kørelærer)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 17 marts 1963 i Ringsted.

Helle blev gift med **Elektronik Ingeniør, Niels Pryds Pedersen** den 30. maj 1992. Niels blev født den 19. juni 1960 i Søborg. Andet navn for Niels er Niels Pryds Rolsted.

Andre oplysninger: Har ved sit giftermål den 30. maj 1992 slettet Pedersen og taget Rolsted som efternavn.

Børn af dette par:

76 M i. **Andreas Pryds Rolsted** blev født den 9. juni 1993 i Gentofte.

77 M ii. **Kasper Pryds Rolsted** blev født den 1. april 1996 i Herlev.

59. Edb Konsulent, Lone Isabella Rolsted (*Vagn Walther (Kørelærer)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 22. januar 1966 i København.

Lone blev gift med **Edb Konsulent, Jørn Brandt Keller** den 1. november 1995 i Københavns Rådhus. Jørn blev født den 8. oktober 1961 i Rønne.

Børn af dette par:

78 K i. **Karoline Keller Rolsted** blev født den 6. februar 1996 i Hvidovre.

79 M ii. **Sebastian Keller Rolsted** blev født den 18. juli 1998 i Hvidovre.

60. Bogholder, Jane Birgit Rolsted (*Ahlmann Hartvig*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 11. april 1946 i Knapstrup.

Jane blev gift med **Tømrermester, Henning Larsen Ottosen** den 16. maj 1970 i Osted Kirke. Henning blev født den 11. august 1943 i Årre.

Børn af dette par:

+ 80 M i. **Lars Rolsted Ottosen** blev født den 27. november 1971 i Esbjerg.

+ 81 K ii. **Thea Rolsted Ottosen** blev født den 7. juni 1974 i Esbjerg.

+ 82 K iii. **Lise Rolsted Ottosen** blev født den 17. august 1978 i Esbjerg.

61. Pædagog, Tove Lillan Rolsted (*Ahlmann Hartvig*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 2. jan. 1950 i Glim.

Tove har dannet par med **Tom Bjerkan**. Dette par blev ikke gift. Tom blev født den 27. oktober 1935 i København.

Deres børn:

- + 83 K i. **Caroline Marie Rolsted Bjerkan** blev født den 24. oktober 1976 i Helsingør.
- 84 M ii. **Thomas Rolsted Bjerkan** blev født den 6 marts 1980 i Hillerød.

62. Pædagog, Bøg Walter Rolsted (*Ahlmann Hartvig*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 15. oktober 1965 i Osted.

Bøg har dannet par med **Social & Sundhedsass., Rudi Moldrup**. Dette par blev ikke gift. Rudi blev født den 9 marts 1966 i Roskilde.

Deres barn:

- 85 M i. **Alexander Rolsted** blev født den 31. juli 1997 i Roskilde.

6. generation (Tiptipoldebørn)

63. Sygeplejerske, Birte Elisa Nielsen (*Doris Rolsted*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 29. maj 1950.

Birte blev gift med **Jørgen Thorvald Brockdorff Jensen**. Jørgen blev født den 25. maj 1947.

Barn af dette par:

- 86 K i. **Laborant, Mette Brockdorff Jensen** blev født den 17. november 1972.

Birte blev derefter gift med **Plejer, Holger Hansen**. Holger blev født den 22. maj 1954.

Barn af dette par:

- 87 M i. **Pædagog, Anders Hansen** blev født den 26 marts 1978.

64. Ole Christian Nielsen (*Doris Rolsted*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 2 marts 1954.

Ole blev gift med **Inge Linda Agerholm Petersen**. Inge blev født den 11 marts 1954.

Barn af dette par:

- 88 K i. **Kamilla Nielsen** blev født den 31. januar 1976.

Ole blev derefter gift med **Ida Grethe Jedeg**. Ida blev født den 14. juli 1953.

65. Kurt Nielsen (*Doris Rolsted*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 29. november 1959. Andet navn for Kurt er Kurt Rolsted.

Andre oplysninger: Har taget Rolsted som efternavn 22. april 2003

Kurt blev gift med **Birgit Jensen**. Birgit blev født den 15. august 1956.

Barn af dette par:

89 M i. **Johannes Nielsen** blev født den 16. oktober 1983 i Stenmagle.
Andet navn for Johannes er Johannes Rolsted.

Andre oplysninger: Har taget Rolsted som efternavn. 17. sept. 1893?

Kurt blev derefter gift med **Linda Heering** den 19. juli 2003. Linda blev født den 10. juli 1964.

66. Sygeplejerske, Laila Nielsen (*Doris Rolsted*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 14. februar 1962.

Laila blev gift med **Arne Larsen**.

Barn af dette par:

90 M i. **Kaare Larsen** blev født den 3. januar 1989.

67. Lærer & Konstruktør, Hans Peter Rolsted (*Hans Aage (Landmand)*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 2. oktober 1952 i Søstrup.

Hans har dannet par med **Jette Vibeke Hansen**. Dette par blev ikke gift.

Deres børn:

91 K i. **Lærke Rolsted Hansen** blev født den 12 marts 1984 i Holbæk.

92 M ii. **Simon Rolsted Hansen** blev født den 2 marts 1989 i Holbæk.

93 M iii. **Nicolai Rolsted Hansen** blev født den 2 marts 1989 i Holbæk.

Hans blev gift med **Ingeniør, Eva Birgitte Brødsgård** den 21. september 2002 i Roskilde. Ægteskabet endte med skilsmisse. Eva blev født den 11. maj 1955 i Næstved. Andet navn for Eva er Gitte.

68. Johnny Rolsted (*Jørgen Egon*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 2. september 1957 i Gudmanstrup, Svinninge og blev døbt den 10. november 1957 i Kundby.

Johnny har dannet par med **Jette Hansen**. Dette par blev ikke gift. Jette blev født den 27 marts 1968 i Grandløse Holbæk.

Deres barn:

- + 94 M i. **Rune Rolsted** blev født den 6. januar 1983 i Grandløse Holbæk og blev døbt den 27. marts 1983 i Sdr. Asmindrup Kirke.

69. Ilse Rolsted (*Jørgen Egon*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 2. marts 1959 i Gudmanstrup, Svinninge og blev døbt den 10. maj 1959 i Kundby.

Ilse blev gift med **Kim Nielsen** den 24. juni 1989 i Asmindrup Kirke. Ægteskabet endte med skilsmisse i 1993. Kim blev født den 1. december 1955.

Børn af dette par:

- + 95 K i. **Susanne Rikke Nielsen** blev født den 16. juni 1980 og blev døbt den 12. april 1981.
- 96 K ii. **Pernille Pia Nielsen** blev født den 21. oktober 1982 og blev døbt den 16. januar 1983 i Højby Kirke.
- Pernille blev gift med **Simon Jeppesen** den 28. juli 2007 i Egebjerg Kirke. Simon blev født den 1. maj 1982.
- + 97 K iii. **Mette Britt Nielsen** blev født den 25. marts 1985 og blev døbt den 2. maj 1985 i Asmindrup Kirke.
- 98 K iv. **Lotte Rie Merritskov** blev født den 2. november 1988 og blev døbt den 26. februar 1989 i Asmindrup Kirke. Andet navn for Lotte er Fødenavn Lotte Rie Nielsen.

Ilse blev derefter gift med **Michael Merritskov** den 17. august 1995 i Dragsholm Rådhus. Michael blev født den 22. august 1965.

Barn af dette par:

- 99 M i. **Lasse Merritskov** blev født den 29. januar 1996 og blev døbt den 12. maj 1996.

71. Frank Rolsted Jensen (*Ilse Vivi Rolsted*⁵, *Gunnar Boye (Skomagermester)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹).

Frank blev gift med **Tina Olsen** den 11. september 1992 i Brøndby. Tina blev født den 9. december 1964 i Hendriksholm.

Barn af dette par:

- 100 M i. **Søren Rolsted Olsen** blev født den 2. juli 1993 i Islev.

80. Lars Rolsted Ottosen (*Bogholder, Jane Birgit Rolsted*⁵, *Ahlmann Hartvig*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 27. november 1971 i Esbjerg.

Lars blev gift med **Hanne Knudsen** den 31. juli 1999 i Hodde. Hanne blev født den 26 marts 1962.

Børn af dette par:

101 M i. **Frederik Rolsted Ottosen** blev født den 16. september 1996.

102 K ii. **Freja Rolsted Ottosen** blev født den 11. januar 2001.

81. Thea Rolsted Ottosen (*Bogholder, Jane Birgit Rolsted*⁵, *Ahlmann Hartvig*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 7. juni 1974 i Esbjerg.

Thea blev gift med **Jesper Aunbøl** den 14. august 2004 i Bryndum, Esbjerg. Jesper blev født den 15. maj 1970.

Barn af dette par:

103 M i. **Oliver Rolsted Aunbøl** blev født den 12. april 2007 i Odense, Universitetshospitalet.

82. Lise Rolsted Ottosen (*Bogholder, Jane Birgit Rolsted*⁵, *Ahlmann Hartvig*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 17. august 1978 i Esbjerg.

Lise har dannet par med **Christian Aas Larsen**. Dette par blev ikke gift. Christian blev født den 25. juni 1978.

Deres børn:

104 M i. **Simon Aas Rolsted Larsen** blev født den 31. januar 2005 i Kolding Sygehus.

105 K ii. **Frida Aas Rolsted Larsen** blev født den 26. juni 2007 i Kolding Sygehus.

83. Caroline Marie Rolsted Bjerkan (*Pædagog, Tove Lillian Rolsted*⁵, *Ahlmann Hartvig*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 24. oktober 1976 i Helsingør.

Caroline blev gift med **David Luhaærrer**. David blev født den 6. juni 1976.

Barn af dette par:

106 K i. **Laura Elisabeth Rolsted** blev født den 17 marts 2003.

7. generation (3x tipoldebørn)

94. Rune Rolsted (*Johnny*⁶, *Jørgen Egon*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 6. januar 1983 i Grandløse Holbæk og blev døbt den 27. marts 1983 i Sdr. Asmindrup Kirke. Andre navne for Rune er Rune Rolsted Andersen og Rune Lund Rolsted.

Rune blev gift med **Betina Lund Hansen** den 20. september 2008 i Gelsted, Fyn. Betina blev født den 12. august 1983 i Brenderup, Fyn og blev døbt i Brenderup Kirke, Fyn.

Barn af dette par:

107 M i. **Mads Lund Rolsted** blev født den 18. juli 2008 i Gelsted, Fyn og blev døbt den 20. september 2008 i Gelsted kirke, Fyn.

95. Susanne Rikke Nielsen (*Ilse Rolsted*⁶, *Jørgen Egon*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 16. juni 1980 og blev døbt den 12. april 1981.

Susanne har dannet par med **Brian Stanislaw**. Dette par blev ikke gift. Brian blev født den 26. januar 1981.

Deres barn:

108 K i. **Alberthe Lærke Stanislaw Nielsen** blev født den 16. december 2008 og blev døbt den 12. april 2009 i Skt. Nicolaj Kirke, Holbæk.

97. Mette Britt Nielsen (*Ilse Rolsted*⁶, *Jørgen Egon*⁵, *Charles (Vejmand)*⁴, *Hans Peter (Træskomager)*³, *Niels Christian (Landmand)*², *Eggert Christopher (Snedker)*¹) blev født den 25. marts 1985 og blev døbt den 2. maj 1985 i Asmindrup Kirke.

Mette har dannet par med **Peter Bak**. Dette par blev ikke gift. Peter blev født den 3 marts 1986.

Deres barn:

109 K i. **Malou Bak Nielsen** blev født den 14. april 2008 og blev døbt den 20. juli 2008 i Tveje Merløse Kirke.

Industrialiseringen, I. & II. verdenskrig, Sønderjylland tilbage.

Den spæde industrialisering der tog sin begyndelse i starten af 1800tallet, fik efterhånden vind i sejlene, og jernbanen, der fik den første strækning fra København til Roskilde indviet i 1847, fik en ny strækning fra Langå til Viborg i 1863, og igen en ny i 1864 fra Viborg til Struer, også i 1865 blev det til en ny strækning, nemlig Den Fynske Bane.

Det Forenede Dampskibsselskab blev grundlagt af Tietgen i 1866, og jernbanerne Struer-Holstebro og Fredericia - Kolding blev indviet.

Den engelske industrialisering havde skabt et voksende marked for danske landbrugsvarer, og da havnen i Esbjerg åbnedes i 1868, kom det engelske marked endnu tættere på Danmark.

Jernbanen mellem Fredericia – Århus blev indviet i 1868.

Tietgen fik af Rusland koncession på et telegrafkabel gennem Østersøen, og tog initiativet til dannelsen af Det Store Nordiske Telegrafskibsselskab som samme år fik koncession på anlægget af en telegraflinje mellem Rusland og Kina-Japan.

De første børnehaver indrettedes i København. Tobaksarbejderne dannede fagforening, industrialiseringen af Danmark tog for alvor fart.

Fra 1875-76 begyndte en økonomisk nedtur med arbejdsløshed og faldende realløn. En række strejker led nederlag. Fra 1877-1895 havde man den verdensomspændende ”Store Depression”

I 1886 til 1896 skete der en lånekonvertering, så de store investeringer blev gjort lettere.

Den store udvandring til Amerika skete fra 1868 til 1914, hvor 295.000 drog til det forjættede land.

Specielt fra Langeland og Lolland-Falster, var der en 20-30 år tidligere skabt en udvandretradition.

Når udvandringen tog fart i 1868, skyldes det sikkert at jernbanen og dampskibene havde overtaget hestevognenes og sejlskibenes plads, således at rejsetiden blev væsentlig kortere og prisen tilsvarende mindre. Rejsetiden der for tog 6-8 uger, kunne nu gøres på 3-4 uger, og fra en pris på ca. en halv årsløn for en tjenestekarl, kostede turen i 1870, 130-140 kr. på mellemdæk, og i 1880 ca. det halve, for så at stige til 100 kr. i 1890.

Arbejdstiden var i 1880 på 64 t/uge og timelønnen var for en faglært på 27 øre, for lønnen kunne der bl.a. købes 1kg rugbrød for 16 øre, ¼ kg smør for 50 øre, 1 liter mælk for 6 øre, og ½ kg kaffe for 90 øre, havde man råd til det, kunne en pilsner købes for 8 øre.

Kooperationen kom i gang i 1880'erne, og i 1882 blev Danmarks første andelsmejeri, Hjedding Andelsmejeri opført.

De Danske Spritfabrikker blev stiftet i 1881 og de opkøbte løbende brænderier i hele landet, indtil de i 1923 havde opkøbt alle 2500 brænderier, dermed var de alene om spritproduktionen.

Det samlede befolkningstal rundede 1 million i 1882.

Den sidste halshugning i Danmark skete i Horsens i 1890, det var Jens Nielsen der havde forsøgt at dræbe en fængselsbetjent i Horsens.

Bygningen af Middelgrundsfortet startede i 1890, det stod færdigt i 1894, blev indviet i 1895, og var indtil 1984 en del af det danske forsvar.

Fra 1893 til 1929 kom der mere end 100.000 polakker til Danmark, de fik arbejde i landbruget, ved tørvegrave, teglværker og ved vejarbejde og anlæg af jernbaner. De fleste polakker kom til Lolland-Falster hvor man var begyndt at dyrke sukkerroer men manglede folk til at hakke og tynde ud og tage roerne op. En dagløn for mænd var i 1906 på 1,50 kr. og for kvinder 1,15 kr. under høstarbejde var den på hhv. 2 kr. og 1,50 kr. og man arbejdede fra kl. 5 morgen til 19 om aftenen.

Det første elektricitetsværk blev sat i drift i København den 5. marts 1892, tre dampmaskiner leverede 930 KW til et ledningsnet på 28 km.



Elværk med dampkraft

Henry Ford bygger sin første bil i 1896 med to cylindre, den kunne køre 30 km/t.



Ford A model.

Arbejdernes Forsamlingshus på Nørrebro stod færdig den 12. nov. 1897, det skiftede senere navn til Folkets Hus og blev centrum for arbejderbevægelsens aktiviteter på Nørrebro.

Her blev bl.a. vedtaget, at indføre 8. marts som kvindernes Internationale kampdag. Folkets Hus blev senere overtaget af Hovedstadens Brugsforening der solgte det til musikensemblet "Tinglutti" i 1978, som senere solgte det til Københavns Kommune, der som vi ved, igen solgte huset til frimegheden Faderhuset, der lod det nedrive i marts 2007 og derefter satte grunden til salg.

De samvirkende fagforbund (LO) stiftes i 1898, og Dansk Arbejdsgiver og mesterforening (DA) stiftes i 1899.

Siden det første Andelsmejeri i 1882, har de bredt sig ud over hele landet og i 1900 var der 900.

I 1901 skete et systemskifte, førhen havde kongen, uanset valgresultatet, udnævnt regeringen blandt Højres ledere. Valget i 1901 blev begyndelsen på det demokratiske princip, at regeringen ikke må have et flertal mod sig i folketinget.

Verdens første oceangående skib, MS Selandia, blev bygget på Burmeister & Wain i 1912.



MS Selandia fra 1912.

Den første verdenskrig begynder i 1914.

At der ville udbryde en krig, var vel ikke så overraskende, med de alliancer og politiske konstellationer der var opstået mellem England/Frankrig og Rusland i den ene alliance, og Østrig/Ungarn og Tyskland i den anden alliance. På Balkan var en stærk nationalisme vokset frem, og allerede dengang var der krige i området, men det var lykkedes Serbien, Montenegro og Bosnien-Hercegovina at opnå en vis uafhængighed.

Alle disse alliancer betød, at fronterne efterhånden var trukket skarpt op, og da Østrig-Ungarns tronfølger og hans hustru blev dræbt ved et attentat i Sarajevo, fik det krudttønden til at eksplodere.

Østrig forhørte sig hos Tyskland, hvordan de ville forholde sig til en krig mellem Østrig og Serbien. Den Tyske kansler svarede, at de ikke ville blande sig i denne uoverensstemmelse, men Østrig/Ungarn ville få den opbakning som man kunne forvente af en alliance.

Herefter erklærede Østrig Serbien krig. Da Serbien var i forbund med Rusland, indledte de en mobilisering af hæren, og det blev årsagen til at Tyskland erklærede Rusland krig, hvilket førte til en fransk mobilisering, der igen betød at Tyskland den 2. august erklærede Frankrig krig.

At krigen udviklede sig til en verdenskrig, kan sikkert også tillægges at tysk industris perspektiv var, at føre en udenrigspolitik der kunne gøre Tyskland til en verdensmagt, og opnå samme position som Storbritannien og Rusland.

En krig bringer ulykker, sorger og mange døde, som får modsætninger, og hadet til at gløde. I magtsyge ledere, fattigdom og ustabilitet, lå kimen til en krig, verden ikke for havde set.

Danmark havde en talstærk og moderne flåde og personalets uddannelse var i top, den var således klar til at beskytte Danmarks neutralitet. Dengang gik den sø territoriale grænse til Tyskland i Lillebælt.

Efter den første tyske offensiv, hvor en fremrykning blev standset af franske og engelske tropper, udviklede krigen sig til en skyttegravskrig. Den gamle taktik dueede imidlertid ikke til de langt kraftigere våben som soldaterne nu var i besiddelse af. Hundrede tusinder af soldater blev dræbt medens fronterne kun rykkedes ganske lidt. I et forsøg på at ændre på den fastlåste situation, brugte tyskerne i 1915 giftgas. Det kom til at koste tusinder af soldater livet, inden gasmaskerne - som var en ny opfindelse - kom til fronten, og der dermed blev sat en stopper for den trussel.

På østfronten mødte tyskerne ikke den samme modstand, for Rusland var et land i opløsning, i marts 1917 brød en revolution ud i Rusland, og ved en ny revolution i efteråret tog bolsjevikkerne magten.

De indgik en fredaftale på tyske præmisser, det betød at situationen blev alvorlig for Frankrig og England da tyskerne nu kunne koncentrere sig om vestfronten.

Som en konsekvens af krigshandlingerne og den Russiske revolution, der efterhånden fik større konsekvens for USA, besluttede præsident Wilson i april 1917, at USA skulle gå ind i krigen.

Det fik en altafgørende indflydelse på krigen, og i løbet af efteråret 1918 lykkedes det de vest allierede at gennemtvinge en våbenhvile i november 1918.

Første verdenskrig sluttede i november 1918 med en våbenhvile, men rædslerne fortsatte, blot nu i en anden form, nemlig Den Spanske Syge, en ondartet influenzavirus der inficerede halvdelen af verdens befolkning, hvoraf et sted mellem 20 til 40 millioner døde.

Tyskland blev ved fredsslutningen den 11. nov. 1918, påtvunget nogle fredsbetingelser, som blev et åbent sår i den tyske opinion helt til Hitlers magtovertagelse. Den tysk polske grænsedragning betød, at 2,1 millioner tyskere kom under polsk herredømme. Ligeledes boede der også millioner af tyskere i Sudeterlandet, som Tjekkosllovakiet fik overdraget. Disse millioner af tyskere fik ikke som de danske sønderjyder, lov til, på demokratisk vis, at stemme om deres tilhørsforhold.

Island blev en selvstændig stat i union med Danmark, således varetog Danmark, Islands udenrigspolitik indtil besættelsen af Danmark i 1940.

I 1944 blev Island erklæret for republik

Spørgsmålet om Sønderjyllands genforening med Danmark, blev først rejst i det tyske parlament i 1918 af de Sønderjyske repræsentanter. På Versailles konferencen i 1919, blev det besluttet at holde folkeafstemning i Sønderjylland, for at afgøre, om det skulle høre til Danmark eller Tyskland.

Slesvig blev delt op i 2 områder, hvor zone 1. var Nordslesvig, som vi kalder Sønderjylland, og zone 2. var Sydslesvig.

Frankrig og de danske nationalt sindede ønskede at Danmark skulle have så meget som muligt tilbage, og selv efter afstemningen var der et ønske om at også zone 2 skulle indlemmes i Danmark, et synspunkt som Kong Christian X var enig i, men regeringen ønskede kun at få de områder, der havde dansksindet flertal tilbage, man ville ikke risikere at få et fjendtligtsindet flertal inden for riget.

Ved folkeafstemningen den 10. februar 1920 fik zone 1. et stort Dansk flertal, og zone 2. et stort Tysk flertal, hvilket gjorde at grænsen blev trukket som vi kender den i dag.

Den 10. juli red kong Christian X over grænsen på en hvid hest, under stor jubel og til glæde for alle.



Genforeningsstenen ved Taps hvor Christian X. red over grænsen.

I 1930'erne hærgede en økonomisk krise hele verden og landbruget var hårdt ramt. Regeringen bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre, indgik 30'ernes største forlig for at forsøge at få indflydelse på krisepolitikken, det såkaldte Kanslergade forlig, hvor kronen blev nedskrevet og en socialreform blev sat i gang.

Ved præsidentvalget i USA i 1932, vandt Franklin Delano Roosevelt, og satte sig i præsidentstolen den 1. januar 1933.

I Tyskland modtog rigspræsident, Paul von Hindenburg i 1933 Adolf Hitler, for at anmode ham om at danne tysklands næste regering. Ved Rigsdagsvalget var Det Nationalsocialistiske Arbejderparti blevet det største parti med 37 % af stemmerne.

Allerede i juli samme år udstedte Hitler en lov der forbød alle andre partier end DNSAP.

Året efter Hindenburgs død, udråbte Hitler sig selv til rigskansler og samtidig som hærens øverstkommanderende med titel af "Führer".

De olympiske lege i Berlin i 1936 var oprindeligt en slags kompensation til Tyskland for de lege der ikke blev til noget i 1916 pga. første verdenskrig. Men beslutningen kunne næppe have været mere uheldig, for nu blev legene ét stort propagandanummer for Hitler og hans naziregime.

Den 9. november 1938, der senere er blevet kendt som "Krystalnatten" blev der af den tyske regering foranstaltet et overfald på jøderne, hvor mange blev pryglet ihjel og omkring 25.000 fængslet, ligesom forretningsindehaveres vinduer blev knust.

Efter denne nat kunne jøderne ikke længere færdes frit og de måtte finde sig i at blive nedværdiget, denne forfølgelse førte senere til udryddelsen af jøderne i gaskamre.

Anden verdenskrig 1939-45.

Mange mener at skuffelsen fra første verdenskrigs fredsslutning hos Tyskland, Japan og Italien, var årsagen til anden verdenskrig. Tyskland var utilfreds med at miste store landområder, og Japan og Italien, der var på de sejrenes side, havde forventet at få landområder som belønning.

Men nok så vigtig en brik i det spil, var den lille Østrigsfødte maler⁸ der var kommet til magten i Tyskland og pustede til den gamle drøm om et tysk verdensherredømme, for derpå at få storhedsvanvid.

*Den første verdenskrigs mange problemer
lå uløste tilbage,
med arbejdsløshed, had og depression,
en stærk mand magten kunne tage.
Hitler var ej sen til at forsøge at gøre Napo-
leon kunsten efter,
i marchmusik, glødende taler og galskab,
er der, ufattelige kræfter.*

⁸ Hitler mente selv at han var en stor kunstmaler.

Hitlers annektering af Østrig i 1938 skete foran et passivt Europa.

I september 1939 invaderede Tyskland ved et lynangreb Polen, først da, gik det op for verden hvilken modstander de stod over for.

Den 9. april 1940 besatte Tyskland, Danmark og Norge, og måneden efter blev det Holland, Belgien og Frankrigs tur, i løbet af få uger kunne Hitler marchere ind i Paris. Nu rettede opmærksomheden sig mod England og i mere end et år bombede det tyske Luftwaffe de britiske byer. Først da Hitler startede "Operation Barbarossa", angrebet på Sovjetunionen i juni 1941, lettede presset på England.

Den 7. december 1941 angreb japanske kampfly flådebasen Pearl Harbor, 2 timer og 15 minutter senere var alt et kaos og ca. 3400 var dræbt eller såret.

Dagen efter erklærede USA både Japan og Tyskland krig.

Slaget om Stalingrad varede til ind i 1943, og betød at krigslykken vendte, og Tyskerne blev herefter nedkæmpet.

Danmark havde fra starten ført en samarbejdspolitik, som langt fra alle var enige i, og i løbet af 1942 begyndte der i Danmark at vokse en folkelig modtand op over for besættelsesmagten.

Ved slutningen af året blev modstandsaktiviteterne mere effektive, så de nu var mærkbare for tyskerne.



Kranvogn med generator

I foråret 1942 ønskede værnemagten at få overladt det danske krigsmateriel, men man mente at Danmark ville påberåbe sig memorandummet af 9. april 1940, så det ville være vanskeligt at gennemføre uden ultimativt pres eller direkte beslaglæggelse. Sagen blev derfor stillet i bero, men i oktober fik den nye øverstkommanderende, Hanneken, ordre til at forlange de danske våben udleveret. Dette krav blev den 18. november meddelt chefen for generalstaben, generalmajor **Hans Aage Rolsted**.

Den 4. december blev de udleveret.

I 1943 begynde alle at indse at de relativt fredelige tilstande ikke kunne fortsætte og den tyske chef forlangte i marts 43, at den danske hær blev opløst. Det blev dog forhindret af Scavenius og dr. Werner Best, men forlangendet satte fart i værnernes udarbejdelse af forholdsordre i tilfælde af tyske angreb på danske styrker. Den 28. August var der et møde mellem forsvarsministeren, generalløjtnant Gørtz og viceadmiral Vedel, hvor ministeren fortalte at han ikke ønskede kamp. Det fandt Gørtz ikke man kunne undgå i tilfælde af et tysk overfald.

Efter et skænderi med stabschefen generalmajor H. Rolsted, havde han forbudt at der blev kæmpet, og at materiale og udrustning blev ødelagt, og Vedel fik ordre til at tilbagekalde forholdsordren af 27. august, hvilket skete kl. 16.00, med tilføjslen "skibe kan efter omstændighederne sænkes". Den 29. August 1943 kl. 04.00 blev generalkommandoen og krigsministeriet besat. Rundt omkring i landet modsatte man sig den tyske afvæbning, men det var forskelligt hvor og hvor meget der blev kæmpet, men i alt havde Danmark 24 faldne og 50 sårede, medens tyskerne havde 4 faldne og 59 sårede.

Der er blevet udarbejdet en redegørelse af forholdene den 29. august 1943 og generalmajor H. Rolsted der var chef for generalstaben fra 8. oktober 1941 til den 9. maj 1945, og chef for de sjællandske styrker, har

haft generalkommandoens redegørelse til udtalelse, og har udtalt at han "skriftligt ønsker at fastslå, at han ikke var enig med chefen for generalkommandoen på en del for ham afgørende punkter- herunder af 19. marts 1943 om at undlade at forberede odelæggelse af våben og beholdninger – og forløbet af begivenhederne natten 28. – 29. August 1943 hvor jeg mente at vi trods alt burde kæmpe. Mit fremsatte ønske om at måtte fratræde som chef for generalstaben, kunne på grund af de vanskelige forhold ikke imødekommes."

Fra begyndelsen af 1943 var der kommet rigtig gang i modstandsbevægelsen.

Efterhånden som sabotagerne steg stot, forlangte tyskerne at der blev sat ind over for denne modstandsvirksomhed.

Den 29. april 1943 brød samarbejdspolitikken sammen, tyskerne forsøgte at sætte sig i besiddelse af den danske hærs og flådes materiel. Det lykkedes imidlertid flådens folk, at få størsteparten af dens enheder sænket.

Fra den dag ændredes De Allieredes syn på Danmark, til det positive.



Et af flådens skibe der blev sænket den 29. april 1943

Tyskernes aktion mod de ca. 8.000 danske jøder den 1. oktober 1943, gik ikke helt efter forventning, en tysk embedsmand havde advaret Hans Hedtoft og han varskødede modstandsbevægelsen og overrabbiner Marcus Melchior, så hovedparten af de danske jøder nåede at flygte.

I 1944 blev en række medlemmer af Hvidstengruppen henrettet, det udløste den hidtil største strejke under besættelsen.

Besættelsesmagtens svar kom den 19. september, hvor det danske politi blev anholdt uden varsel.

Den strammere kurs var udtryk for den desperation, der herskede i besættelsesmagten, da de nu var trængt af russerne fra øst og amerikanerne og briterne fra vest.

4. maj 1945 kom det budskab alle havde ventet på. Fra London lød det, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark havde overgivet sig, og Danmark jublede.

Men jublen forstummede da Sovjetunionen den 7. og 8. maj bombede Bornholm og besatte øen.

Den 6. august blev verdens første atom-bombe kastet over Hiroshima, og tre dage senere faldt den anden over byen Nagasaki, omkring 200.000 civile japanere mistet livet.

Den 10. august kapitulerede Japan betingelsesløst og II Verdenskrig, verdens hidtil største og blodigste med op mod 60 millioner døde, var endelig slut.

*Efter galskaben, blev mod gentagelser
skabt en pagt,
via sikkerhedsrådet, har nogle mere
end andre magt.
Trods stridigheder og ufred sidenhen
har luret,
er en tredje verdenskrig indtil nu,
blevet forpurret.*

Danmark gik aktivt ind for at De Forenede Nationer (FN), der var tænkt som en sammenslutning der skulle afværge nye storkrige, blev dannet i 1945.

I Europa ønskede man at overvinde de modsætninger der havde ført til de to verdenskrige, det var baggrunden for at Den Europæiske Kul- og Stålnation blev dannet i 1951, den udviklede sig til de Europæiske Fællesskaber EF, og senere til den Europæiske Union, EU.



Damppløjmaskine anvendt på Loland.

V. Efterkommere af Rasmus Rolsted

1. Generation

1. Gårdmand, Rasmus Rolsted, søn af **Skovrider, Niels Rolsted** og **Mette Sophie Grønbech**, blev født den 8 marts 1800 i Fledskov Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 27. april 1800 i Ugerløse Kirke, døde den 9. august 1873 i Nyrup, Ugerløse i en alder af 73 år, og blev begravet den 13. august 1873 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Gårdfæster på slægtsgården i Nyrup, hvor han havde sin far, Niels, boende fra 1836 til han døde i 1847, også hans søster Sophie (der var invalid) boede hos ham, i hvert fald til faderens død, derefter er der ingen oplysninger.

- Han blev konfirmeret 2. april 1815.

Rasmus blev gift med **Edele Birgitte Fischer** den 13. nov. 1832 i Kundby Kirke. Edele blev født den 11. jan. 1808 i Kundby og døde den 15. sept. 1872 i en alder af 64 år.

Børn af dette par:

- 2 M i. **Boelsmand, Henrik Rolsted** blev født den 9. september 1833 i Ugerløse og blev døbt den 9. oktober 1833 i Ugerløse Kirke.

Andre oplysninger: Boelsmand i Kjedelskov, Valsøllille sogn

Henrik blev gift med **Kristiane Larsen**. Kristiane blev født den 19. maj 1835 i Valsøllille, Sorø og blev døbt den 23. august 1835 i Valsøllille, Kirke.

- + 3 M ii. **Væver, Niels Gotfred Rolsted** blev født den 18. august 1835 i Ugerløse, blev døbt den 13. september 1835 i Ugerløse Kirke, døde den 19. januar 1910 i Stenlille i en alder af 74 år, og blev begravet den 26. januar 1910 i Stenlille Kirkegård.

- + 4 M iii. **Gårdejer, Hans Peter Rolsted** blev født den 28. juli 1837 i Ugerløse, blev døbt den 20. august 1837 i Ugerløse Kirke, døde den 22. november 1912 i Ugerløse i en alder af 75 år, og blev begravet den 30. november 1912 i Ugerløse Kirkegård.

- + 5 M iv. **Lærer, Frederik Rolsted** blev født den 10. juli 1843 i Ugerløse, blev døbt den 10. sept. 1843 i Ugerløse Kirke, døde den 9. mar. 1884 i Aarby i en alder af 40 år, og blev begravet den 14. marts 1884 i Aarby Kirkegård.

- 6 K v. **Karen Sofie Rolsted** blev født den 9. september 1845 i Nyrup, Ugerløse, blev døbt den 12. oktober 1845 i Ugerløse Kirke, døde den 3. oktober 1923 i Tølløse i en alder af 78 år, og blev begravet den 9. oktober 1923 i Tølløse Kirkegård.

Karen blev gift med **Gårdmand, Søren Jacobsen** den 9. august 1878 i Ugerløse. Søren blev født den 3. februar 1843 i Skov Vallenderød, Tølløse og døde den 17. oktober 1897 i en alder af 54 år.

2. generation (Børn)

3. Væver, Niels Gotfred Rolsted (*Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 18. august 1835 i Ugerløse, blev døbt den 13. september 1835 i Ugerløse Kirke, døde den 19. januar 1910 i Stenlille i en alder af 74 år, og blev begravet den 26. januar 1910 i Stenlille Kirkegård.

Niels blev gift med **Maren Sofie Hansdatter** den 18. december 1858 i Ugerløse Kirke. Maren blev født den 11. november 1835 i Undløse, blev døbt den 19. december 1835 i Undløse Kirke, døde den 26. maj 1906 i Stenlille i en alder af 70 år, og blev begravet den 2. juni 1906 i Stenlille Kirkegård.

Børn af dette par:

7 K i. **Karen Marie Rolsted** blev født den 4. august 1858 i Haraldsted, blev døbt den 19. september 1858 i Haraldsted Kirke, og døde den 14. juli 1939 i en alder af 80 år.

Karen blev gift med **Smed, Frederik Vilhelm Jensen**. Frederik blev født den 19. januar 1862 og døde den 23. jan. 1927 i en alder af 65 år.

Andre oplysninger: Smed og handelsmand i Assentorp, Stenmagle sogn.

8 K ii. **Ane Birgitte Rolsted** blev født den 5. juni 1860 i Store Tåstrup, Holbæk og blev døbt den 29. juli 1860 i Store Tåstrup Kirke.

+ 9 M iii. **Snedker og Tømrer, Hans Christian Rolsted** blev født den 22. februar 1862 i Ubberup St. Tåstrup, blev døbt den 4. april 1862 i St. Tåstrup Kirke, døde den 8. august 1935 i Holbæk i en alder af 73 år, og blev begravet i Holbæk Kirkegård.

+ 10 M iv. **Snedker, Rasmus Rolsted** blev født den 12. september 1865 i Saltofte, Stenlille, blev døbt den 5. november 1865 i Stenlille Kirke, og døde den 31. oktober 1944 i en alder af 79 år.

+ 11 M v. **Snedker, Frederik Rolsted** blev født den 3. juni 1870 i Saltofte, Stenlille, blev døbt den 31. juli 1870 i Stenlille Kirke, og døde den 21. december 1952 i en alder af 82 år.

+ 12 M vi. **Cykelhandler, Niels Peter Rolsted** blev født den 28. november 1877 i Saltofte, Stenlille og blev døbt den 17. februar 1878 i Stenlille Kirke.

4. Gårdejer, Hans Peter Rolsted (*Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 28. juli 1837 i Ugerløse, blev døbt den 20. august 1837 i Ugerløse Kirke, døde den 22. november 1912 i Ugerløse i en alder af 75 år, og blev begravet den 30. november 1912 i Ugerløse Kirkegård.



Andre oplysninger: Gårdejer på slægtsgården i Nyrup i Ugerløse, han har formodentlig overtaget gården i fæste efter sin far og har købt den i 1872 ifølge et skøde som er underskrevet af baron Løvenskjold den 21. december 1872 og af Hans Peter Rolsted den 30. december 1872.

Hans har dannet par med **Ane Pedersen**. Dette par blev ikke gift. Ane blev født den 5. maj 1843 i Jonstrup by Ugerløse, blev døbt den 2. juli 1843 i Ugerløse Kirke, døde den 12. maj 1879 i Holbæk, Centralsygehuset i en alder af 36 år, og blev begravet den 19. maj 1879 i Ugerløse Kirkegård.

Deres barn:

- + 13 M i. **Typograf og Journalist, Niels Peter Rolsted** blev født den 10. december 1862 i Ugerløse, blev døbt den 11. januar 1863 i Ugerløse Kirke, og døde den 28. februar 1913 i en alder af 50 år.

Hans blev gift med **Maren Christensen**. Maren blev født den 20. juni 1850 i Ugerløse, blev døbt den 28. juli 1850 i Ugerløse Kirke, døde den 20. november 1884 i Ugerløse i en alder af 34 år, og blev begravet den 27. november 1884 i Ugerløse Kirkegård.

Andre oplysninger: Døde i barselssengen i Nyrup

Børn af dette par:

- + 14 M i. **Gårdejer, Rasmus Rolsted** blev født den 10. marts 1878 i Nyrup, Ugerløse, blev døbt den 5. maj 1878 i Ugerløse Kirke, og døde den 4. oktober 1955 i en alder af 77 år.
- + 15 M ii. **Tømrermester, Peder Christian Rolsted** blev født den 31. marts 1879 i Ugerløse, blev døbt den 18. maj 1879 i Ugerløse Kirke, og døde den 14. september 1963 i en alder af 84 år.
- + 16 K iii. **Birte Marie Birgitte Rolsted** blev født den 29. september 1880 i Ugerløse, blev døbt den 14. november 1880 i Ugerløse Kirke, og døde i 1962 i en alder af 82 år.
- + 17 K iv. **Karen Sofie Rolsted** blev født den 17. december 1881 i Ugerløse, blev døbt den 5. februar 1882 i Ugerløse Kirke, døde den 14. november 1918 i Undløse i en alder af 36 år, og blev begravet den 20. november 1918 i Undløse Kirkegård.
- 18 M v. **Dødfødt Dreng Rolsted** blev født den 19. november 1884 og døde den 19. november 1884.

Hans blev derefter gift med **Anna Petrine Weinreich** den 9. februar 1889 i Ugerløse Kirke. Anna blev født den 17. august 1865 i Arnakke og døde den 3. april 1938 i en alder af 72 år.



Børn af dette par:

- 19 M i. **Frederik Rolsted** blev født den 13. august 1889 i Ugerløse, blev døbt den 29. september 1889 i Ugerløse Kirke, og døde den 24. april 1903 i en alder af 13 år.

Andre oplysninger: Der hænger en mindeplade i porten til slægtsgården i Nyrup (2009)

- + 20 K ii. **Mary Johanne Rolsted** blev født den 28. december 1896 i Ugerløse og blev døbt den 7. februar 1897 i Ugerløse Kirke.

5. Lærer, Frederik Rolsted (*Rasmus (Gårdmand)*¹⁾) blev født den 10. juli 1843 i Ugerløse, blev døbt den 10. september 1843 i Ugerløse Kirke, døde den 9. marts 1884 i Aarby i en alder af 40 år, og blev begravet den 14. marts 1884 i Aarby Kirkegård.

Andre oplysninger: Lærer i Lerchenborg v. Kalundborg

Frederik blev gift med **Thora Vilhemine Larsen** den 19. august 1871 i Aarby Kirke. Thora blev født den 26. juli 1848 og døde i 1924 i en alder af 76 år.

Børn af dette par:

21 K i. **Johanne Birgitte Rolsted** blev født den 8 marts 1874 i Aarby og blev døbt den 3. maj 1874 i Aarby Kirke.

22 M ii. **Landmand, Peter Rasmus Rolsted** blev født den 5. marts 1876 i Aarby, blev døbt den 17. april 1876 i Aarby Kirke, og døde den 26. december 1941 i "Buddah" Narromine Australien i en alder af 65 år.

Andre oplysninger: Poul Brodersen oplyser, med Narromine Historical Society som kilde, at Peter ved sin død i 1941 havde arbejdet som appelsinplukker i 18 år i den lille by Narromine hvor han var højt respekteret.

Han kom til Australien i 1911, og fik Australsk statsborgerskab i 1916.

Se bilag 2 side 219.

23 K iii. **Emilie Margrethe Rolsted** blev født den 4. oktober 1877 i Aarby og blev døbt den 18. november 1877 i Aarby Kirke.

Emilie blev gift med **Købmand Rasmussen**.

Andre oplysninger: Købmand i Kalundborg

24 K iv. **Julie Rolsted** blev født den 21. september 1879 i Aarby, blev døbt den 26. oktober 1879 i Aarby Kirke, døde den 19. november 1880 i Aarby i en alder af 1 år, og blev begravet den 25. november 1880 i Aarby Kirkegård.

25 M v. **Rolsted** blev født den 21. september 1883 i Aarby og døde den 21. september 1883 i Aarby.

26 K vi. **Louise Rolsted** blev født den 21. september 1883 i Aarby, blev døbt den 18. november 1883 i Aarby Kirke, døde den 1. februar 1884 i Aarby, og blev begravet den 7. februar 1884 i Aarby Kirkegård.

Andre oplysninger: Louise var tvilling til den dødfødte dreng.

3. generation (Børnebørn)

9. Snedker og Tømrer, Hans Christian Rolsted (*Niels Gotfred (Væver)², Rasmus (Gårdmand)¹*) blev født den 22. februar 1862 i Ubberup St. Tästrup, blev døbt den 4. april 1862 i St. Tästrup Kirke, døde den 8. august 1935 i Holbæk i en alder af 73 år, og blev begravet i Holbæk Kirkegård.



Hans blev gift med **Johanne Marie Nielsen**. Johanne blev født den 4. april 1864, døde den 6. februar 1952 i København i en alder af 87 år, og blev begravet i Holbæk Kirkegård.



Børn af dette par:

- + 27 M i. **Førstelærer, Niels Johannes Rolsted** blev født den 17. september 1893 i Stenlille, blev døbt den 29. oktober 1893 i Stenlille Kirke, og døde den 16. nov. 1981 i Herning i en alder af 88 år.
- 28 K ii. **Marie Magdalene Rolsted** blev født den 22. juli 1895 i Stenlille, blev døbt den 18. august 1895 i Stenlille Kirke, døde den 5. juli 1899 i Stenlille i en alder af 3 år, og blev begravet den 10. juli 1899 i Stenlille Kirkegård.
- 29 M iii. **Frederik Marius Rolsted** blev født den 26. april 1900 i Stenlille, blev døbt den 17. juni 1900 i Stenlille Kirke, og døde den 22. september 1993 i Viroqua, Vernon, WI, USA i en alder af 93 år.
Andre oplysninger: Udvandrede i 1923, Håndværker i Chicago. Døde ugift
- 30 M iv. **Ejnar Gotfred Rolsted** blev født den 28. februar 1903 i Stenlille, blev døbt den 12. april 1903 i Hjemmet, døde den 22. april 1903 i Stenlille, og blev begravet den 26. april 1903 i Stenlille Kirkegård.
- + 31 M v. **Købmand, Ejnar Rolsted** blev født den 6. oktober 1906 i Stenlille, blev døbt den 17. april 1907 i Stenlille Kirke, og døde den 30. juli 1981 i Kastrup i en alder af 74 år.

10. Snedker, Rasmus Rolsted (*Niels Gotfred (Væver)², Rasmus (Gårdmand)¹*) blev født den 12. september 1865 i Saltofte, Stenlille, blev døbt den 5. november 1865 i Stenlille Kirke, og døde den 31. oktober 1944 i en alder af 79 år.



Rasmus blev gift med **Ane Kathrine Marie Olsen** den 18. april 1891 i Stenlille Kirke. Ane blev født den 12. februar 1869 i Tølløse, blev døbt den 18. april 1869 i Tølløse Kirke, døde den 9. maj 1897 i Tølløse i en alder af 28 år, og blev begravet den 15. maj 1897 i Tølløse Kirkegård.



Børn af dette par:

- 32 M i. **Værkmester, Johannes Rolsted** blev født den 24. januar 1892 i Døjringe, Munke Bjergby og blev døbt den 20. marts 1892 i Døjringe Kirke.
- + 33 M ii. **Skorstensfejermester, Karl Alfred Rolsted** blev født den 26. december 1892 i Døjringe, Munke Bjergby, blev døbt den 30. april 1893 i Døjringe Kirke, og døde cirka 1972 i København i en alder af ca. 80 år.
- + 34 M iii. **Legetøjsfabrikant, Frederik Oskar Rolsted** blev født den 26. november 1893.
- + 35 M iv. **Maskinsnedker, Viktor Marius Rolsted** blev født den 27. december 1894 og døde i 1921 i en alder af 27 år.
- + 36 M v. **Sadelmager & Tapetserer, Niels Gotfred Rolsted** blev født den 21. marts 1896 og døde den 23. marts 1963 i Odense i en alder af 67 år.

Rasmus blev derefter gift med **Karen Kristine Hansen**. Karen blev født den 6. marts 1870, døde den 21. marts 1927 i Odense i en alder af 57 år, og blev begravet i Odense Kirkegård.



Børn af dette par:

- + 37 M i. **Tobakshandler, Peter Rasmus Rolsted** blev født den 27. marts 1902.
- + 38 M ii. **Vægter, Frederik Rolsted** blev født den 20. februar 1904.

11. Snedker, Frederik Rolsted (*Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 3. juni 1870 i Saltofte, Stenlille, blev døbt den 31. juli 1870 i Stenlille Kirke, og døde den 21. december 1952 i en alder af 82 år.

Andre oplysninger: Snedker ved Diakonissestiftelsen

Frederik blev gift med **Conradine Elisabeth Meisner** den 18. august 1899 i Diakonissestiftelsens Kirke. Conradine blev født den 15. september 1875 i Køge og døde den 29. november 1954 i en alder af 79 år.

Børn af dette par:

- + 39 K i. **Agnes Rolsted** blev født den 12. maj 1900.
- 40 K ii. **Damefrisør, Else Rolsted** blev født den 25. juli 1903.

12. Cykelhandler, Niels Peter Rolsted (*Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 28. november 1877 i Saltofte, Stenlille og blev døbt den 17. februar 1878 i Stenlille Kirke.

Andre oplysninger: 50 års forretningsjubilæum i Cykelbranchen 20. feb. 1957

Niels blev gift med **Caroline Louise Frederikke Bayer** den 20. december 1901 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Caroline blev født den 20. august 1879 og døde den 2. december 1945 i en alder af 66 år.

Børn af dette par:

- + 41 M i. **Cyklehandler, Emil Bayer Rolsted** blev født den 5. juli 1905 og døde i Holbæk.
- + 42 M ii. **Urmager og Guldsmed, Svend Bayer Rolsted** blev født den 25. februar 1910 og døde i Hundested.
- + 43 M iii. **Cykelhandler, Kai Bayer Rolsted** blev født den 12. juni 1911 og døde den 3. december 1968 i en alder af 57 år.

13. Typograf og Journalist, Niels Peter Rolsted (*Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 10. december 1862 i Ugerløse, blev døbt den 11. januar 1863 i Ugerløse Kirke, og døde den 28. februar 1913 i en alder af 50 år.

Niels blev gift med **Emilie Christine Larsen** den 10. december 1887 i Merløse-Tuse Herreder Tingsted. Emilie blev født den 7. januar 1861 i København, Sct. Pauls, blev døbt den 17. marts 1864 i København, Trinitatis Kirke, døde den 29. januar 1940 i Holbæk, De Gamles hjem i en alder af 79 år, og blev begravet den 4. februar 1940 i Holbæk, Sct. Nicolaj.

Børn af dette par:

- + 44 M i. **Malersvend, Emil Peter Rolsted** blev født den 6. februar 1887 i Tveje Merløse, blev døbt den 26. februar 1887 i Tveje Merløse Kirke, og døde den 19. august 1964 i Holbæk i en alder af 77 år.
- 45 K ii. **Anna Matilde Rolsted** blev født den 13. maj 1888 i Tveje Merløse, blev døbt den 16. juni 1888 i Tveje Merløse Kirke, døde den 23. maj 1894 i Holbæk i en alder af 6 år, og blev begravet den 27. maj 1894 i Holbæk, Sct. Nicolaj.
- + 46 K iii. **Thora Vilhemine Rolsted** blev født den 19. december 1889 i Smedelundshusene, Tveje Merløse og blev døbt den 14. juni 1890 i Holbæk Kirke.
- 47 M iv. **Carl Christian Rolsted** blev født den 16. januar 1892 i Holbæk, døde den 16. oktober 1894 i Holbæk i en alder af 2 år, og blev begravet den 20. oktober 1894 i Holbæk, Sct. Nicolaj.
- + 48 K v. **Anna Mathilde Rolsted** blev født den 1. november 1894 i Holbæk, blev døbt den 19. april 1896 i Nørre Jernløse Kirke, og døde den 6. juli 1975 i en alder af 80 år.
- + 49 M vi. **Maskinarbejder, Carl Christian Rolsted** blev født den 22. september 1895 i Nørre Jernløse, Holbæk og døde den 13. juli 1983 i Holbæk, Amtsplejehjemmet i en alder af 87 år.

- + 50 K vii. **Kamilla Marie Rolsted** blev født den 14. maj 1897 i Holbæk, Merløse.
- + 51 K viii. **Johanne Rigmor Rolsted** blev født den 27. august 1900.

14. Gårdejer, Rasmus Rolsted (*Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 10 marts 1878 i Nyrup, Ugerløse, blev døbt den 5. maj 1878 i Ugerløse Kirke, og døde den 4. oktober 1955 i en alder af 77 år.

Andre oplysninger: Gårdejer på slægtsgården efter sin far Hans Peter Rolsted.

Rasmus blev gift med **Kristine Vilhemine Olsen** den 21. oktober 1916 i Ugerløse Kirke. Kristine blev født den 20. november 1889 i Assentorp, Stenmagle, Alsted og døde i 1980 i en alder af 91 år. Et andet navn for Kristine var Mine.

Barn af dette par:

- + 52 K i. **Aase Birgit Rolsted** blev født den 29 marts 1932.

15. Tømrermester, Peder Christian Rolsted (*Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 31. marts 1879 i Ugerløse, blev døbt den 18. maj 1879 i Ugerløse Kirke, og døde den 14. september 1963 i en alder af 84 år.

Andre oplysninger: Tidl. maskinsnedker i Kalundborg. Formand for Husum-Herlev Fjerkræforening, modtaget Danmarks Fjerkræforenings sølvmedalje.

Peder blev gift med **Ane Margrethe Nielsen** den 26. juli 1903. Ane blev født den 13. oktober 1883 og døde den 13. februar 1947 i en alder af 63 år.

Børn af dette par:

- 53 M i. **Tømrer, Frederik Marius Rolsted** blev født den 21. maj 1904, døde den 10. november 1959 i en alder af 55 år, og blev begravet i Bispebjerg Kirkegård.

Andre oplysninger: Frederik og Valborg døde barnløse

Frederik blev gift med **Valborg Johanne Mathilde Eriksen** den 26. juli 1930. Valborg blev født den 4. august 1904 og døde i 1969 i en alder af 65 år.



- 54 M ii. **Viktualiehandler, Erhardt Johannes Rolsted** blev født den 23. marts 1907, døde den 1. april 1991 i Herlev i en alder af 84 år, og blev begravet i Hjortespring Kirkegård.

Erhardt blev gift med **Nonny Hansen** den 29. april 1934. Nonny blev født den 10. juli 1898, døde den 24. juni 1988 i Herlev i en alder af 89 år, og blev begravet i Hjortespring Kirkegård. Parret var barnløse.

- + 55 M iii. **Bronzestøber, Holger Rolsted** blev født den 11. februar 1915 i København og døde den 19. februar 1984 i Bispebjerg, København i en alder af 69 år.

16. Birte Marie Birgitte Rolsted (*Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 29. september 1880 i Ugerløse, blev døbt den 14. november 1880 i Ugerløse Kirke, og døde i 1962 i en alder af 82 år.



Birte blev gift med **Sadelmager, Hans Peter Larsen** den 3. december 1910 i Ugerløse Kirke. Hans blev født den 24. september 1876 i Ulkestrup og døde i 1963 i en alder af 87 år.



Børn af dette par:

- 56 K i. **Ellen Margrethe Rolsted Larsen** blev født den 10. oktober 1911 i Undløse, blev døbt den 12. november 1911 i Undløse Kirke, og døde den 8. november 1993 i en alder af 82 år.

Andre oplysninger: Iflg. Ole Rolsted Nielsen, ingen børn

- Hun blev konfirmeret 4. oktober 1925 i Undløse Kirke.

- 57 M ii. **Jens Frederik Rolsted Larsen** blev født den 28. januar 1913 i Undløse, blev døbt den 21. marts 1913 i Undløse Kirke, og døde den 11. februar 2004 i Undløse i en alder af 91 år.

Andre oplysninger: Iflg. Ole Rolsted Nielsen, ingen børn

- Han blev konfirmeret 3. april 1927 i Undløse Kirke.

- 58 K iii. **Anna Helene Rolsted Larsen** blev født den 13. feb. 1914 i Undløse, blev døbt den 10. april 1914 i Undløse Kirke, døde den 11. feb. 1915 i Undløse, og blev begravet den 18. feb. 1915 i Undløse Kirkegård.

- + 59 K iv. **Edele Birgitte Rolsted Larsen** blev født den 31. december 1914 i Undløse og blev døbt den 31. december 1914 i Hjemmet.

- 60 K v. **Maren Johanne Rolsted Larsen** blev født den 31. december 1914 i Undløse, blev døbt den 31. december 1914 i Hjemmet, Undløse, døde den 13. april 1915 i Undløse, og blev begravet den 19. april 1915 i Undløse Kirkegård.
- Fremstillet: Døde inden fremstilling i kirken.
- + 61 K vi. **Gerda Elisabeth Rolsted Larsen** blev født den 2. juni 1916 i Undløse, blev døbt den 16. juli 1916 i Undløse Kirke, døde den 14. september 1998 i en alder af 82 år, og blev begravet i Nakskov Kirkegård.
- 62 K vii. **Dagmar Astrid Rolsted Larsen** blev født den 4. maj 1917 i Undløse, blev døbt den 1. juli 1917 i Undløse Kirke, døde den 2. august 1927 i Holbæk, Centralsygehuset i en alder af 10 år, og blev begravet den 8. august 1927 i Undløse Kirkegård.
- + 63 K viii. **Karen Sofie Rolsted Larsen** blev født den 2. november 1918 i Undløse, blev døbt den 23. marts 1919 i Undløse Kirke, døde den 8. november 2004 i Tølløse i en alder af 86 år, og blev begravet den 15. november 2004 i Tølløse Kirkegård.
- + 64 K ix. **Dagny Kirstine Rolsted Larsen** blev født den 4. august 1921 i Undløse, blev døbt den 25. september 1921 i Undløse Kirke, og døde den 17. november 2002 i en alder af 81 år.

17. **Karen Sofie Rolsted** (*Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 17. december 1881 i Ugerløse, blev døbt den 5. februar 1882 i Ugerløse Kirke, døde den 14. november 1918 i Undløse i en alder af 36 år, og blev begravet den 20. november 1918 i Undløse Kirkegård.



Karen blev gift med **Snedker, Laurits Martin Jensen**. Laurits blev født den 26. oktober 1879 i Undløse, blev døbt den 28. november 1879 i Undløse Kirke, døde den 24. december 1950 i Undløse i en alder af 71 år, og blev begravet den 28. december 1950 i Undløse Kirkegård.



Børn af dette par:

- 65 K i. **Ingrid Marie Rolsted Jensen**.
Ingrid blev gift med **Johannes Hansen**.



- + 66 M ii. **Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen** blev født den 23. september 1905 i Undløse, blev døbt den 12. oktober 1905 i Undløse Kirke, døde den 5. februar 1975 i Glostrup i en alder af 69 år, og blev begravet i Hvidovre.

- + 67 K iii. **Ena Eulalia Rolsted Jensen** blev født den 12. februar 1916 i Undløse og blev døbt den 26. marts 1916 i Undløse Kirke.

20. Mary Johanne Rolsted (*Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 28. december 1896 i Ugerløse og blev døbt den 7. februar 1897 i Ugerløse Kirke.

Mary blev gift med **Restauratør, Hans Alfred Nielsen** den 20. maj 1922 i Ugerløse Kirke. Hans blev født den 13. januar 1898 og døde den 27. sept. 1956 i en alder af 58 år.

Barn af dette par:

- 68 M i. **Poul Johan Rolsted Gensmark** blev født den 3. september 1923.

Poul blev gift med **Lisa Wright Jensen** den 16. juni 1951. Lisa blev født den 7. januar 1927.

4. generation (Oldebørn)

27. Førstelærer, Niels Johannes Rolsted (*Hans Christian (Snedker og Tømrer)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 17. september 1893 i Stenlille, blev døbt den 29. oktober 1893 i Stenlille Kirke, og døde den 16. november 1981 i Herning i en alder af 88 år.



Andre oplysninger: Førstelærer i Kolkær v. Herning i 44 år og kirkesanger i Kolkær Kirke i 56 år.

Han har skrevet bogen Søby Klondyke, om forholdene i brunkulslejerne i Søby.

Har også skrevet en bog med titlen "Oplevelser fra 5. mdr. ophold på Herning Centralsygehus". Den beskriver bl.a. det uheld der kostede ham de 5. mdr. sygeleje, og hans kones liv.

Datteren Inger Margrethe har oplyst at Niels gravsten bliver bevaret for eftertiden.

Niels blev gift med **Hanne Marie Andreasen** den 29. juli 1927 i Stenmagle Kirke. Hanne blev født den 5. april 1904 i Stenmagle, blev døbt den 23. maj 1904 i Stenmagle Kirke, og døde den 11. december 1979 i en alder af 75 år.

Børn af dette par:

- + 69 K i. **Sygeplejerske, Inger Margrethe Rolsted** blev født den 24. august 1929 i Kolkær.
- + 70 K ii. **Kontorassistent, Birgit Rolsted** blev født den 14. juni 1934 i Kolkær, Hammerum, Ringkøbing.

31. Købmand, Ejnar Rolsted (*Hans Christian (Snedker og Tømrer)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 6. oktober 1906 i Stenlille, blev døbt den 17. april 1907 i Stenlille Kirke, og døde den 30. juli 1981 i Kastrup i en alder af 74 år.

Ejnar blev gift med **Ninna Asta Semonia Hansen** den 6. oktober 1931. Ninna blev født den 7. oktober 1906 i Hjallelse, Dalum ? og døde den 6. august 1984 i Kastrup i en alder af 77 år.



Børn af dette par:

- + 71 M i. **Føretningsbestyrer, Bent Rolsted** blev født den 15. maj 1932 i Vejen.
- 72 M ii. **Ib Rolsted** blev født den 26. marts 1940.

33. Skorstensfejmester, Karl Alfred Rolsted (*Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 26. december 1892 i Døjringe, Munke Bjergby, blev døbt den 28. februar 1893 i Hjemmet, og døde cirka 1972 i København i en alder af ca. 80 år.



Fremstillet: 30 april 1893. i Munke Bjergby Kirke.

Karl blev gift med **Ane Dorthea Sørensen** den 6. november 1915 i St. Tåstrup Kirke. Ane blev født den 17. april 1891 i Merløse, St. Tåstrup og døde den 16. oktober 1926 i en alder af 35 år.



Børn af dette par:

- + 73 M i. **Christian Villy Rolsted** blev født den 13. juni 1916 i Store Tåstrup, Holbæk, blev døbt den 23. juli 1916 i Store Tåstrup Kirke, døde den 29. april 2004 i Hundested i en alder af 87 år, og blev begravet den 5. maj 2004 i Lynæs Kirkegård.
- + 74 K ii. **Gurli Alice Rolsted** blev født den 1. oktober 1918.
- + 75 M iii. **Gunnar Preben Rolsted** blev født den 8. februar 1924, døde den 13. december 1987 i en alder af 63 år, og blev begravet i Greve Kirkegård.

Karl blev derefter gift med **Paula Nanny Larsen**. Paula blev født den 11. november 1901.



Barn af dette par:

- + 76 M i. **Blikkenslager, Mogens Palle Rolsted** blev født den 12. november 1937 og døde den 2. februar 1998 i en alder af 60 år.

34. Legetøjsfabrikant, Frederik Oskar Rolsted (*Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 26. november 1893.

Frederik blev gift med **Karla Ebba Westergaard Sørensen**. Karla blev født den 19. juni 1902.

Børn af dette par:

77 K i. **Ena Ruth Else Rolsted** blev født den 12. februar 1922.

78 M ii. **Erik Rolsted** blev født i 1931 og døde i 1933 i en alder af 2 år.

Frederik blev derefter gift med **Anne Marie Kristina Wettergren**. Anne blev født den 22. juli 1905.

Barn af dette par:

79 M i. **Erik Asger Rolsted** blev født den 21. oktober 1944.

35. Maskinsnedker, Viktor Marius Rolsted (*Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. december 1894 og døde i 1921 i en alder af 27 år.

Viktor blev gift med **Edith Linera Kristine Salomonsen**. Edith blev født den 23. oktober 1898.

Børn af dette par:

+ 80 M i. **Carl Marius Salemon Rolsted** blev født den 29. september 1919 og døde den 10. marts 2002 i en alder af 82 år.

+ 81 M ii. **Artist, Egon Rune Henry Rolsted** blev født den 18. december 1921 og døde den 17. december 2006 i en alder af 84 år.

36. Sadelmager & Tapetserer, Niels Gotfred Rolsted (*Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 21. marts 1896 og døde den 23. marts 1963 i Odense i en alder af 67 år.

Niels blev gift med **Emanuella Loise Hermantine Tanning** den 18. januar 1920. Emanuella blev født den 30. november 1890 i København Sct. Matthæus og døde den 2. december 1961 i Odense i en alder af 71 år.

Barn af dette par:

+ 82 M i. **Møbelpolster, Svend-Aage Rolsted** blev født den 11. marts 1926 i Odense, døde den 29. april 1988 i Odense i en alder af 62 år, og blev begravet i Næsby Kirkegård.

37. Tobakshandler, Peter Rasmus Rolsted (*Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. marts 1902.

Peter blev gift med **Kristine Nielsen** den 24. juli 1926. Kristine blev født den 24. juli 1900.

Barn af dette par:

83 K i. **Jytte Rolsted** blev født den 25. juli 1927.

38. Vægter, Frederik Rolsted (*Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 20. februar 1904.

Frederik blev gift med **Judith Kathrine Christensen** den 27. juli 1930. Judith blev født den 28 marts 1904.

Barn af dette par:

+ 84 M i. **Instrumentmager, Arne John Rolsted** blev født den 4. oktober 1933.

39. Agnes Rolsted (*Frederik (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. maj 1900.

Agnes blev gift med **Skræddermester, Etvin Schlømer Withoff Hansen** den 30. juni 1922. Etvin blev født omkring 1900 og døde den 17. dec. 1956 i en alder af ca. 56 år.

Barn af dette par:

85 K i. **Grethe Rolsted Hansen** blev født den 25. februar 1924.

41. Cyklehandler, Emil Bayer Rolsted (*Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 5. juli 1905 og døde i Holbæk.

Andre oplysninger: Cykelhandler i Holbæk

Emil blev gift med **Kirstine Virginia Pedersen Holm** den 21. maj 1933 i Holbæk Kirke. Kirstine blev født den 23. nov. 1905 og døde den 1. januar 1959 i en alder af 53 år.

Barn af dette par:

86 K i. **Birgit Rolsted** blev født den 10. januar 1945.

42. Urmager og Guldsmed, Svend Bayer Rolsted (*Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 25. februar 1910 og døde i Hundested.

Svend blev gift med **Else Marie Halle** den 4. november 1932 i Holbæk Kirke. Else blev født den 19. december 1913 i Svendborg og døde omkring 1972 i en alder af ca. 59 år.

Børn af dette par:

+ 87 K i. **Lizza Rolsted** blev født den 7. oktober 1935 i Hørsholm.

+ 88 M ii. **Jørgen Rolsted** blev født den 8. april 1937 og døde den 1. december 1996 i en alder af 59 år.

+ 89 K iii. **Bente Rolsted** blev født den 26. april 1941 i Hørsholm.

Svend blev derefter gift med **Gudrun Alice Ringling** den 30. december 1945. Gudrun blev født den 26. juni 1908.

Barn af dette par:

- + 90 K i. **Grete Ellinor Rolsted** blev født den 4. januar 1948 og døde den 1. januar 2005 i Espergærde i en alder af 56 år.

43. Cykelhandler, Kai Bayer Rolsted (*Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. juni 1911 og døde den 3. december 1968 i en alder af 57 år.

Andre oplysninger: Cykelhandler i Holbæk

Kai blev gift med **Else Kirstine Jensen** den 23. oktober 1938 i Eliaskirken København. Else blev født den 7. februar 1909.

Børn af dette par:

- 91 M i. **Eli Rolsted** blev født den 7. feb. 1940 og døde den 7. sept. 1940.
92 M ii. **Keld Rolsted** blev født den 31. juli 1941 og døde den 18. juli 1942.
+ 93 K iii. **Inge Rolsted** blev født den 31. august 1943.

44. Malersvend, Emil Peter Rolsted (*Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 6. februar 1887 i Tveje Merløse, blev døbt den 26. februar 1887 i Tveje Merløse Kirke, og døde den 19. august 1964 i Holbæk i en alder af 77 år.

Emil blev gift med **Karen Hansen**.

Børn af dette par:

- + 94 K i. **Inger Rolsted** døde den 8. marts 1993 i Holbæk.
+ 95 K ii. **Ellen Rolsted** blev født den 22. december 1911.

46. Thora Vilhemine Rolsted (*Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 19. december 1889 i Smedelundshusene, Tveje Merløse og blev døbt den 14. juni 1890 i Holbæk Kirke.

Thora blev gift med **Parcelist, Peter Madsen**.

Barn af dette par:

- 96 M i. **Hans Erik Rolsted Madsen**.

Hans blev gift med **Elisabeth (Erik Rolsteds)**.

48. Anna Mathilde Rolsted (*Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 1. november 1894 i Holbæk, blev døbt den 19. april 1896 i Nørre Jernløse Kirke, og døde den 6. juli 1975 i en alder af 80 år.

Anna blev gift med **Møbelsnedker, Adam Vilhelm Brodersen** den 13. oktober 1918 i Holbæk Kirke. Adam blev født den 13. oktober 1891 i København, Fødselsstiftelsen og døde den 24. februar 1976 i en alder af 84 år.

Børn af dette par:

97 M i. **Poul Gunnar Brodersen** blev født den 29. januar 1921 i Tveje Merløse.

Poul blev gift med **Bente Elisabeth Laugesen** den 26. april 1985 i Tølløse Rådhus. Bente blev født den 10. juli 1935 i København.

+ 98 K ii. **Annie Emilie Brodersen** blev født den 15. juli 1926 i Holbæk.

49. Maskinarbejder, Carl Christian Rolsted (*Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 22. september 1895 i Nørre Jernløse, Holbæk og døde den 13. juli 1983 i Holbæk, Amtsplejehjemmet i en alder af 87 år.

Carl blev gift med **Anna Sara D. M. Christensen** den 24. marts 1918.

Børn af dette par:

+ 99 K i. **Nancy Rolsted** blev født den 11. april 1918 i Holbæk, døde den 25. april 1998 i en alder af 80 år, og blev begravet i Grønholt Kirkegård.

+ 100 M ii. **Frisørmester, Niels Peter Verner Rolsted** blev født den 1. juni 1924 i Holbæk, døde den 16. december 1963 i Gentofte i en alder af 39 år, og blev begravet den 22. december 1963 i Marienbjerg Kirkegård, Gentofte.

+ 101 K iii. **Bente Rolsted** blev født den 16. maj 1931.

50. Kamilla Marie Rolsted (*Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 14. maj 1897 i Holbæk, Merløse.

Andre oplysninger: F.dato også angivet til 15. maj 1898
Vielse også ang. til 1.6.1919

Kamilla blev gift med **Automekaniker, Aksel Olivarius Rosenkrands Olsen** den 1. juni 1918. Aksel blev født den 6. september 1891 og døde den 1. juni 1979 i Holbæk i en alder af 87 år.

Børn af dette par:

+ 102 M i. **Mogens Peter Rosenkrands Olsen** blev født den 6. maj 1920.

103 K ii. **Eva Kirstine Olivia Olsen** blev født den 5. januar 1922.

104 M iii. **Aksel Aage Rosenkrands Olsen** blev født den 14. marts 1923.

+ 105 K iv. **Lise Hansigne Dorthea Olsen** blev født den 20. november 1926.

+ 106 K v. **Anna Emilie Olsen** blev født den 11. oktober 1928 i Holbæk.

51. Johanne Rigmor Rolsted (*Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gård-ejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. august 1900.

Johanne blev gift med **Eigil Haudrup**.

Barn af dette par:

+ 107 M i. **Jørgen Haudrup** blev født den 18. oktober 1929 i København, Vor Frelser.

52. Aase Birgit Rolsted (*Rasmus (Gårdejer)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 29. marts 1932.

Andre oplysninger: Aase er datter af Vilhemines bror, men blev adopteret af Rasmus og Vilhemine

Aase var den sidste ejer af slægtsgården som hun solgte i 1990.

Aase blev gift med **Jens Ludvig Christensen** den 20. november 1954.

Barn af dette par:

108 M i. **Flemming Christensen Rolsted** blev født den 22. september 1955.

55. Bronzestøber, Holger Rolsted (*Peder Christian (Tømrermester)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 11. februar 1915 i København og døde den 19. februar 1984 i Bispebjerg, København i en alder af 69 år.



Andre oplysninger: Holger har siden 1945 drevet sin bronzestøbervirksomhed i Herlev. Han fik sit svendebrev hos kgl. hof bronzestøber Lauritz Rasmussen og opnåede sølvmedalje.

Han har haft kontakt med Danmarks fineste billedhuggere, har leveret bronzearbejder der er udstillet både her i landet og i udlandet. Holger var en af de sidste bronzestøbere, han var afholdt af de kunstnere der kom i hans virksomhed og som sørgede for, at holde ham fuldt beskæftiget fra tidligt til sent.

Han har bl.a. støbt den buste af polarforsker Ejnar Mikkelsen, der står på Langelinie, men også en hest i naturlig størrelse, som billedhugger Svend Lindhardt er mester for, er det blevet til, den står i Skanderborg.

En Ørn af Anker Hoffman, har han også lavet, ligesom det også er blevet til en skulpturer til Gladsaxe og Hvidovre kommuner, samt til en del arbejder i Sverige, Norge og Paris. Læs avisartiklen **Bilag 8 side 231**.

Holger blev gift med **Else Gertrud Julie Galtheen** den 11. juli 1937 i København, Trinitatis Kirke. Else blev født den 5. maj 1915 i København, Rigshospitalet, døde den 24. oktober 2001 i Brønshøj i en alder af 86 år, og blev begravet i Brønshøj Kirkegård.

Børn af dette par:

+ 109 M i. **Klejnsmed, Bent Rolsted** blev født den 5. september 1939 i København.

+ 110 M ii. **Gørtler, Preben Rolsted** blev født den 9. juni 1943 i København, Hellig Kors Sogn.

+ 111 K iii. **Pædagogmedhjælper, Anne-Margrethe Rolsted** blev født den 12. april 1949 i København.

59. Edele Birgitte Rolsted Larsen (*Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 31. december 1914 i Undløse og blev døbt den 31. december 1914 i Hjemmet.

- Fremstillet: 19. april 1915, Undløse Kirke.
- Hun blev konfirmeret 7. april 1929 i Undløse Kirke.

Edele blev gift med **Svend Nielsen**. Svend blev født den 10. august 1910 og døde den 3. december 1987 i en alder af 77 år.

Barn af dette par:

112 M i. **Preben Nielsen** blev født den 14. juli 1947.

61. Gerda Elisabeth Rolsted Larsen (*Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 2. juni 1916 i Undløse, blev døbt den 16. juli 1916 i Undløse Kirke, døde den 14. september 1998 i en alder af 82 år, og blev begravet i Nakskov Kirkegård.

- Hun blev konfirmeret 5. oktober 1930 i Undløse Kirke.



Gerda blev gift med **Smedemester, Hans Christian Marius Christiansen** den 31. juli 1938 i Undløse Kirke. Hans blev født den 1. maj 1911 i Errindlev, døde den 22. august 2000 i en alder af 89 år, og blev begravet i Rødby Kirkegård.



Børn af dette par:

+ 113 K i. **Assistent, Inger Rolsted Christiansen** blev født den 26. december 1938 i Rødby.

114 M ii. **Teknikum Ingeniør, Kurt Christiansen** blev født den 24. november 1939 i Rødby.

Andre oplysninger: Ugift.

63. Karen Sofie Rolsted Larsen (*Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 2. november 1918 i Undløse, blev døbt den 23. marts 1919 i Undløse Kirke, døde den 8. november 2004 i Tølløse i en alder af 86 år, og blev begravet den 15. november 2004 i Tølløse Kirkegård.



- Hun blev konfirmeret 9. april 1933 i Undløse Kirke.

Karen blev gift med **Jakob Christian Petersen** den 15. november 1947 i Holbæk Rådhus. Jakob blev født den 9. september 1920 i Tølløse, blev døbt den 24. oktober 1920 i Tølløse Kirke, døde den 15. november 1981 i Holbæk, Centralsygehuset i en alder af 61 år, og blev begravet den 19. november 1981 i Tølløse Kirkegård.



Børn af dette par:

- + 115 M i. **IT-Projektleder, Jørgen Rolsted** blev født den 16. marts 1949 i Tølløse og blev døbt den 29. maj 1949 i Tølløse Kirke.
- + 116 M ii. **Værktøjsmager, Erik Rolsted** blev født den 18. juni 1952 i Tølløse.
- 117 K iii. **Direktionssekretær, Inge Rolsted Petersen** blev født den 18. september 1959.

Inge blev gift med **Tømrermester, John Nielsen** den 3. juli 2008 i Holbæk Rådhus. John blev født den 15. september 1955. Parret var barnløse.

64. Dagny Kirstine Rolsted Larsen (*Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 4. august 1921 i Undløse, blev døbt den 25. september 1921 i Undløse Kirke, og døde den 17. november 2002 i en alder af 81 år.

- Hun blev konfirmeret 6. oktober 1935 i Undløse Kirke.

Dagny blev gift med **Ejner Bøgesø Nielsen**. Ejner blev født den 8. november 1915 og døde den 6. september 1994 i en alder af 78 år.

Barn af dette par:

- 118 M i. **Ole Rolsted Nielsen** blev født den 2. oktober 1960.



66. Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen (*Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 23. september 1905 i Undløse, blev døbt den 12. oktober 1905 i Undløse Kirke, døde den 5. februar 1975 i Glostrup i en alder af 69 år, og blev begravet i Hvidovre.



Andre oplysninger: Iflg. bevilling af 6. juni 1957 fra Holbæk Amt er familienavnet nu Rolsted.

Harald blev gift med **Ingeborg Andersen** den 21. juni 1927 i Sdr. Jernløse Kirke. Ingeborg blev født den 18. juni 1906 i Tingtved By, Søstrup, blev døbt den 29. juli 1906 i Sdr. Jernløse Kirke, døde den 25. december 1977 i Hvidovre i en alder af 71 år, og blev begravet i Hvidovre.



Børn af dette par:

- + 119 M i. **Afdelingsleder, Carl Bent Rolsted** blev født den 14. august 1927 i Ugerløse, blev døbt den 2. oktober 1927 i Ugerløse Kirke, døde den 16. juli 1998 i Svinninge i en alder af 70 år, og blev begravet den 18. juli 1998 i Svinninge Kirkegård.
- + 120 K ii. **Advokatsekretær, Ilse Tove Rolsted** blev født den 26. juni 1934 i Ugerløse og blev døbt den 5. august 1934 i Ugerløse Kirke.
- + 121 K iii. **Lægeseekretær, Karen Hanne Rolsted** blev født den 3. oktober 1940 i Ugerløse og blev døbt den 17. november 1940 i Ugerløse Kirke.
- + 122 M iv. **Ejnar Westi Rolsted** blev født den 3. oktober 1940 i Ugerløse og blev døbt den 17. november 1940 i Ugerløse Kirke.

67. Ena Eulalia Rolsted Jensen (*Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. februar 1916 i Undløse og blev døbt den 26. marts 1916 i Undløse Kirke.

Ena blev gift med **Bogholder, Magnus Fangholm Nielsen** den 8. februar 1939 i Undløse Kirke. Magnus blev født den 20. juli 1912 i Stadslunde, Udby, blev døbt den 22. september 1912 i Udby Kirke, døde den 27. januar 1989 i Holbæk i en alder af 76 år, og blev begravet i Agerup Kirkegård. Et andet navn for Magnus var Bogholder Magnus Fangholm.

Andre oplysninger: Døbt Magnus Fangholm Nielsen, men fik slettet Nielsen i 1947.

Iflg. Kirkebogen slettet i henhold til lov af 22. april 1904, så navnet i dag er **Magnus Fangholm**.

Børn af dette par:

- + 123 M i. **Finn Fangholm** blev født den 10. april 1943 i Nykøbing Sjælland.
- 124 K ii. **Lis Fangholm** blev født den 7. maj 1947 i Nykøbing Sjælland.

Lis blev gift med **Hans Carl Christensen** den 7. maj 1982 i Agerup Kirke.

5. generation (Tipoldebørn)

69. Sygeplejerske, Inger Margrethe Rolsted (*Niels Johannes (Førstelærer)*⁴, *Hans Christian (Snedker og Tømrer)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 24. august 1929 i Kølør.

Inger blev gift med **Læge, Helge Jessen** den 29. maj 1955 i Kølør. Helge blev født den 4. februar 1939 i Gram, Haderslev, døde den 21. september 2002 i en alder af 63 år, og blev begravet i Vær Kirkegård, Horsens.

Børn af dette par:

- + 125 K i. **Lene Rolsted Jessen** blev født den 13. november 1957 i Århus.
- 126 K ii. **Dorte Rolsted Jessen** blev født den 4. marts 1960 i Sønderborg. Dorte blev gift med **Troels Kristian Marbjerg Hansen** den 19. juni 2000. Troels blev født den 18. juni 1956 i København.
- + 127 M iii. **Musiker, Peter Jessen** blev født den 30. december 1970 i Horsens.

70. Kontorassistent, Birgit Rolsted (*Niels Johannes (Førstelærer)*⁴, *Hans Christian (Snedker og Tømrer)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 14. juni 1934 i Kølkær, Hammerum, Ringkøbing.

Birgit blev gift med **Folkeskolelærer, Hans Jørn Hansen** den 16. juli 1966 i Kølkær Kirke. Hans blev født den 22. oktober 1937 i Ovtrup, Vester Horne, Ribe.

Børn af dette par:

- 128 K i. **Sygeplejerske, Hanne Rolsted Hansen** blev født den 12. juni 1967 i Esbjerg, Sct. Josephs Hosp. Vor Frelser sogn.
- 129 M ii. **Folkeskolelærer, Ole Rolsted Hansen** blev født den 24. februar 1970 i Sct. Johannes Sogn, Hammerum, Ringkøbing.

71. Forretningsbestyrer, Bent Rolsted (*Ejnar (Købmand)*⁴, *Hans Christian (Snedker og Tømrer)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 15. maj 1932 i Vejen.

Bent blev gift med **Birthe Lassen** den 8. januar 1955 i Bov. Birthe blev født den 10. december 1935 i Padborg.

Børn af dette par:

- + 130 M i. **Preben Rolsted** blev født den 21. maj 1956.
- 131 M ii. **Per Rolsted** blev født den 15. oktober 1959.

73. Christian Villy Rolsted (*Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 13. juni 1916 i Store Tåstrup, Holbæk, blev døbt den 23. juli 1916 i Store Tåstrup Kirke, døde den 29. april 2004 i Hundested i en alder af 87 år, og blev gravet den 5. maj 2004 i Lynæs Kirkegård.



Andre oplysninger: Villy var en meget alsidig mand der flyttede rundt i hele landet efter det arbejde der var til at få, således var det, da de byggede hus i Herlev, det trettende sted Villy og Dagmar boede. De var begge ivrige folkedansere og havde deres egen dragt som de selv havde syet. Villy var i mange år folkedanseleder, først i Herlev derpå i Frederiksværk i mange år, indtil han sluttede af i en nystartet forening i Melby. På et tidspunkt var han også amtsleder i folkedans i Frederiksborg Amt.

Christian blev gift med **Dagmar Alvilda Madsen Pedersen** den 6. maj 1939 i Københavns Rådhus. Dagmar blev født den 2. februar 1913 i Malling, døde den 4. juli 2003 i Hundested i en alder af 90 år, og blev begravet den 11. juli 2003 i Lynæs Kirkegård.



Børn af dette par:

- + 132 M i. **Driftplanlægger, Richardt Rolsted** blev født den 18. maj 1940 i København, Sct. Johannes Sogn og blev døbt den 18. august 1940 i Sct. Johannes Kirke.

- 133 M ii. **John Rolsted** blev født den 21. aug. 1943 i Rødby.



John blev gift med **Jytte Bertelsen**.



John blev derefter gift med **Kate Blomhøj**.



- + 134 M iii. **Leif Rolsted** blev født den 14. maj 1946 i Malling.
- + 135 M iv. **Leo Rolsted** blev født den 14. maj 1946 i Malling, døde den 4. maj 1986 i Hundested i en alder af 39 år, og blev begravet den 9. maj 1986 i Lynæs Kirkegård.
- + 136 M v. **Preben Rolsted** blev født den 20. december 1950 i Hvidovre.

74. **Gurli Alice Rolsted** (*Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 1. oktober 1918.



Gurli blev gift med **Tømrer, Vilhelm Velling**.

Børn af dette par:

- 137 K i. **Lilli Velling** blev født omkring 1938.
- 138 M ii. **Jørgen Velling** blev født omkring 1941.
- 139 K iii. **Britta Velling** blev født omkring 1943.
- 140 M iv. **Bjarne Velling** blev født omkring 1946.



75. **Gunnar Preben Rolsted** (*Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 8. februar 1924, døde den 13. december 1987 i en alder af 63 år, og blev begravet i Greve Kirkegård.

Gunnar blev gift med **Ellen-Margrethe Petersen** den 24. juni 1945.

Barn af dette par:

- + 141 M i. **Ejer Af Reklv. Konzeptet, Carsten Rolsted** blev født den 15. maj 1947 i København Sv.



Gunnar blev derefter gift med **Inger Lise Frederiksen** den 14. august 1968 i Københavns Rådhus. Inger blev født den 28. juni 1930 i København, Rigshospitalet.

76. **Blikkenslager, Mogens Palle Rolsted** (*Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. november 1937 og døde den 2. februar 1998 i en alder af 60 år.

Mogens blev gift med **Damefrisør, Birthe Lissie** i 1967. Birthe blev født den 1. november 1940.

Barn af dette par:

- + 142 M i. **Salgskonsulent, Frank Lennart Rolsted** blev født den 19. juni 1967.

80. **Carl Marius Salemon Rolsted** (*Viktor Marius (Maskinsnedker)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 29. september 1919 og døde den 10. marts 2002 i en alder af 82 år.

Carl blev gift med **Lonny Edith Hansen**. Lonny blev født den 1. juli 1921.

Børn af dette par:

143 K i. **Helen Rolsted** blev født den 25. juni 1947.

+ 144 M ii. **Søren Rolsted** blev født den 16. maj 1954.

81. Artist, Egon Rune Henry Rolsted (*Viktor Marius (Maskinsnedker)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 18. december 1921 og døde den 17. december 2006 i en alder af 84 år.

Egon blev gift med **Tove Annelise Larsen** den 27. oktober 1945 i Lyngby Rådhus. Tove blev født den 28. december 1927 og blev døbt den 28. maj 1928.

Barn af dette par:

+ 145 M i. **Metalsliber, Tom Rune Rolsted** blev født den 6. januar 1946 i Kgs. Lyngby og blev døbt den 24. februar 1946 i København.

82. Møbelpolster, Svend-Aage Rolsted (*Niels Gotfred (Sadelmager & Tapetserer)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 11. marts 1926 i Odense, døde den 29. april 1988 i Odense i en alder af 62 år, og blev begravet i Næsby Kirkegård.

Svend-Aage blev gift med **Barneplejerske, Marie Kirstine Pedersen** den 2. januar 1956 i Odense. Marie blev født den 9. september 1934 i Ferslev.

Børn af dette par:

+ 146 M i. **Skolelærer, Jørgen Rolsted** blev født den 31. august 1958 i Odense.

+ 147 K ii. **Social & Sundheds Ass., Berit Rolsted** blev født den 27. januar 1962 i Ansgar Sogn, Odense.

+ 148 M iii. **Installatør, Henrik Rolsted** blev født den 24. juni 1967 i Odense.

84. Instrumentmager, Arne John Rolsted (*Frederik (Vægter)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 4. oktober 1933.

Arne blev gift med **Gudrun Elinor Nielsen** den 23. februar 1957. Gudrun blev født den 16. oktober 1932.

Barn af dette par:

149 K i. **Lisbeth Rolsted** blev født den 31. juli 1957.

87. Lizza Rolsted (*Svend Bayer (Urmager og Guldsmed)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 7. oktober 1935 i Hørsholm.

Lizza blev gift med **Maler, Frede Birbæk**.

Børn af dette par:

- 150 K i. **Marianne Birbæk** blev født den 3. september 1955 i København, Rigshospitalet.
- 151 K ii. **Sussi Birbæk** blev født den 7. feb. 1961 i Kbh., Rigshospitalet.
- 152 M iii. **Mikael Birbæk** blev født den 21. juli 1962 i København, Vor Frelser.

88. Jørgen Rolsted (*Svend Bayer (Urmager og Guldsmed)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 8. april 1937 og døde den 1. december 1996 i en alder af 59 år.

Jørgen blev gift med **Lissi Lauersen**. Lissi blev født den 10. januar 1940.

Barn af dette par:

- 153 M i. **Førtidspensionist, Rene Dan Rolsted** blev født den 22. sept. 1960.

89. Bente Rolsted (*Svend Bayer (Urmager og Guldsmed)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 26. april 1941 i Hørsholm.

Bente har dannet par med **Peter Vajnø Larsen**. Dette par blev ikke gift. Peter blev født den 19. december 1919 og døde den 12. februar 1993 i en alder af 73 år.

Deres barn:

- + 154 M i. **Anders Rolsted** blev født den 14. september 1968 i Virum.

Bente blev gift med **Finn Nordberg Andersen** den 25. august 1985. Finn blev født den 1. september 1933 i Hundested.

90. Grete Ellinor Rolsted (*Svend Bayer (Urmager og Guldsmed)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 4. januar 1948 og døde den 1. januar 2005 i Espergerde i en alder af 56 år.

Grete har dannet par med **Oddhjørn Unset**. Dette par blev ikke gift.

Deres barn:

- + 155 M i. **Christian Rolsted** blev født den 13. juli 1967 i København, Rigshospitalet.

Grete blev gift med **Leif Jensen** i 1970. Leif blev født den 16. december 1944.

Barn af dette par:

- + 156 M i. **Stephan Sebastian Rolsted** blev født den 31. august 1971 i København, Rigshospitalet.

Grete blev derefter gift med **Jørn Pejdal**.

Grete blev derefter gift med **John Jæger**.

93. Inge Rolsted (*Kai Bayer (Cykelhandler)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 31. august 1943.

Andre oplysninger: Inger og Ove flyttede til Norge i 1975

Inge blev gift med **Ove Christensen** den 29. juni 1963 i Holbæk Kirke. Ove blev født den 12. juli 1939 i Glostrup. Andet navn for Ove er Ove Rolsted Christensen.

Andre oplysninger: Har Taget Rolsted som mellemnavnet.

Børn af dette par:

+ 157 K i. **Lone Rolsted** blev født den 31. december 1963 i Glostrup.

+ 158 M ii. **Steen Rolsted** blev født den 21. december 1965 i Glostrup.

94. Inger Rolsted (*Emil Peter (Malersvend)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) døde den 8. marts 1993 i Holbæk.

Inger blev gift med **Julius Marqvertsens**.

Børn af dette par:

159 M i. **Tom Marqvertsens**.

160 M ii. **Henrik Marqvertsens**.

95. Ellen Rolsted (*Emil Peter (Malersvend)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 22. december 1911.

Ellen blev gift med **Vejer og Måler, Evald Hansen**.

Børn af dette par:

161 K i. **Annelise Hansen**.

Annelise blev gift med **Skoledirektør, Carsten Johansen**.

162 K ii. **Kirsten Hansen**.

98. Annie Emilie Brodersen (*Anna Mathilde Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 15. juli 1926 i Holbæk.

Annie blev gift med **Klejnsmed, Jens Peter Erland Jensen** den 4. juni 1955 i Tveje Merløse Kirke. Jens døde den 15. januar 1991 i Tveje Merløse og blev begravet den 21. januar 1991 i Tveje Merløse Kirke.

Børn af dette par:

+ 163 M i. **Niels Steffen Jensen** blev født den 12. november 1956.

+ 164 K ii. **Tina Margit Jensen** blev født den 30. juli 1959.

99. Nancy Rolsted (*Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 11. april 1918 i Holbæk, døde den 25. april 1998 i en alder af 80 år, og blev begravet i Grønholt Kirkegård.

Nancy blev gift med **Otto Gosch**. Otto blev født den 3. september 1915.

Børn af dette par:

- + 165 K i. **Birte Gosch** blev født den 15. februar 1936.
- 166 K ii. **Lis Gosch** blev født den 29. november 1937.
- 167 K iii. **Anne Gosch** blev født den 6. januar 1939.

100. Frisørmester, Niels Peter Verner Rolsted (*Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 13. juni 1924 i Holbæk, døde den 16. december 1963 i Gentofte i en alder af 39 år, og blev begravet den 22. december 1963 i Marienbjerg Kirkegård, Gentofte.

Niels blev gift med **Michelle Ellinor Pedersen** den 27. september 1947 i Gentofte Rådhus. Michelle blev født den 13. februar 1928 i Vangede.

Børn af dette par:

- + 168 K i. **Janni Elinor Rolsted** blev født den 20. december 1947 i København, Rigshospitalet og blev døbt i 1948 i Tveje Merløse Kirke.
- + 169 M ii. **Kim Werner Rolsted** blev født den 12. december 1952 i København og blev døbt i 1953 i Lundehus Kirke.
- + 170 K iii. **Socialpædagog, Lene Dott Rolsted** blev født den 12. december 1952 i København og blev døbt i 1953 i Lundehus Kirke.

101. Bente Rolsted (*Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 16. maj 1931.

Bente blev gift med **Hans Henrik Tofte Jensen** den 12. juli 1952 i Tveje Merløse Kirke. Hans blev født den 25. september 1930.

Børn af dette par:

- + 171 M i. **Overass., Per Tofte Jensen** blev født den 11. november 1954 i Tveje Merløse.
- + 172 K ii. **Lærer, Dorte Tofte Jensen** blev født den 18. marts 1958.

102. Mogens Peter Rosenkrands Olsen (*Kamilla Marie Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 6. maj 1920. Mogens blev gift med **Rigmor Elin Philipsen** den 1. februar 1948 i Hvidovre.

Børn af dette par:

- 173 M i. **Claus Ole Rosenkrands Olsen** blev født den 5. februar 1950 i Holbæk og døde i 1992 i Kolding i en alder af 42 år.
- + 174 K ii. **Lise Lotte Olsen** blev født den 10. januar 1952 i Holbæk.
- 175 M iii. **Lars Rosenkrands Olsen** blev født den 13. juli 1955 i Kolding.
- + 176 K iv. **Dorte Elin Olsen** blev født den 30. oktober 1960 i Vejle.

105. Lise Hansigne Dorthea Olsen (*Kamilla Marie Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 20. november 1926.

Lise blev gift med **Jørgen Bille Henriksen** den 2. september 1950. Jørgen blev født den 8. oktober 1922.

Børn af dette par:

- + 177 M i. **John Bille Henriksen** blev født den 30. juni 1951 i Tveje Merløse.
- + 178 K ii. **Heidi Birgit Henriksen** blev født den 27. august 1954 i Tveje Merløse.
- 179 M iii. **Jørgen Bille Henriksen** blev født den 12. maj 1956 og døde den 29. juli 1966 i en alder af 10 år.

106. Anna Emilie Olsen (*Kamilla Marie Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 11. oktober 1928 i Holbæk.

Anna blev gift med **Laboratoriemekaniker, Hilmer Sigvardt Petersen** den 17. oktober 1953. Hilmer blev født den 21. januar 1923 i Roskilde.

Børn af dette par:

- 180 M i. **Per Hilmer Petersen** blev født den 7. april 1954 i Roskilde.
- 181 M ii. **Bibliotekar, Ole Hilmer Petersen** blev født den 6. marts 1957 i Roskilde.

107. Jørgen Haudrup (*Johanne Rigmor Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 18. oktober 1929 i København, Vor Frelser.

Jørgen blev gift med **Ruth Inger Petersen** den 8. maj 1949. Ruth blev født den 2. august 1930 i Højby, Holbæk.

Børn af dette par:

- + 182 K i. **Birgit Kirsten Haudrup** blev født den 17. december 1948 i Højby, Holbæk.
- + 183 K ii. **Rigmor Johanne Haudrup** blev født den 27. februar 1950 i Vig, Holbæk.
- 184 M iii. **Ole Preben Haudrup** blev født den 13. november 1951 i Vig, Holbæk og døde cirka 1991 i en alder af ca. 40 år.
- + 185 M iv. **John Kurt Haudrup** blev født den 14. juni 1953 i Vig, Holbæk.
- 186 M v. **Bjarne Carsten Haudrup** blev født den 21. april 1957 i Tåmby.

109. Klejnsmed, Bent Rolsted (*Holger (Bronzestøber)*⁴, *Peder Christian (Tømrermester)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 5. september 1939 i København.

Bent blev gift med **Bankfunktionær, Jytte Jensen**. Jytte blev født den 15. maj 1944 i København, Rigshospitalet.

Børn af dette par:

- 187 M i. **Advokat, Claus Rolsted** blev født den 30. juni 1978 i Herlev, Amtssygehuset og blev døbt den 15. oktober 1978 i Islev Kirke.
- + 188 M ii. **Elektronikfagtekniker, Dan Rolsted** blev født den 13. februar 1980 i Herlev, Amtssygehuset og blev døbt den 26. oktober 1980 i Islev Kirke.

110. Gørtler, Preben Rolsted (*Holger (Bronzestøber)*⁴, *Peder Christian (Tømrermester)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 9. juni 1943 i København, Hellig Kors Sogn.

Preben blev gift med **Trafikfunktionær, Jytte Marianne Kristensen** den 2. november 1962 i Ballerup Kirke. Jytte blev født den 3. juni 1943 i København.

Børn af dette par:

- + 189 K i. **Helpdisc Manager, Birgitte Rolsted** blev født den 8. maj 1963 i Søborg.
- 190 M ii. **Ingeniør, Jan Peter Rolsted** blev født den 17. januar 1967 i Søborg.

111. Pædagogmedhjælper, Anne-Margrethe Rolsted (*Holger (Bronzestober)*⁴, *Peder Christian (Tømremester)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. april 1949 i København.

Anne-Margrethe blev gift med **Brandmester, Jan Hildebrandt** den 13. august 1971. Jan blev født den 16. maj 1946.

Børn af dette par:

- + 191 M i. **B.Sc. Medialogy, Michael Hildebrandt** blev født den 26. november 1973.
- 192 K ii. **Cand. Merc., Susanne Hildebrandt** blev født den 12. maj 1976.

113. Assistent, Inger Rolsted Christiansen (*Gerda Elisabeth Rolsted Larsen*⁴, *Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 26. december 1938 i Rødby.



Andre oplysninger: Efter realeksamen i 1955 fra Rødby Borger- og Realskole kom Inger i kontorlære på Højbygaard Sukkerfabrik i Holeby, der havde sin sidste kampagne i 1960. 1. januar 1960 blev hun overflyttet til Nakskov Sukkerfabrik, og havde den 1. april 2005, sit 50 års jubilæum hvor hun fik overrakt Den Kongelige Belønningsmedalje.

Af de mange fritidsinteresser kan nævnes, at hun i forbindelse med gymnastikken har taget idrætsmærket "Guld 10". Sommerferien har i 30 år gået til Schweiz på teltcamping.

Inger blev gift med **Klejnsmed, Ole Pedersen** den 26. december 1959 i Rødby Kirke. Ole blev født den 1. oktober 1937 i Landet.



Børn af dette par:

- + 193 K i. **Sygeplejerske, Joan Rolsted Pedersen** blev født den 21. december 1961 i Nakskov.
- + 194 M ii. **Elinstallatør, Stig Rolsted Pedersen** blev født den 21. december 1965 i Nakskov.

115. IT-Projektleder, Jørgen Rolsted (*Karen Sofie Rolsted Larsen*⁴, *Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 16. marts 1949 i Tølløse og blev døbt den 29. maj 1949 i Tølløse Kirke.



Andre oplysninger: Efter endt skolegang, der sluttede i 1966 med Realeksamen fra Sejergårdsskolen i Tølløse, blev Jørgen den 1. august 1966 ansat i Danske Bank og fik her en bankuddannelse.

Efter få år i bankens filialnet, skiftede Jørgen til bankens IT-center og fik her en grundlæggende IT-uddannelse, som gennem årene er udbygget via både intern og extern uddannelse. Frem til den 1. december 2004 var Jørgen ansat i Danske Banks IT-afdeling og har gennem årene primært arbejdet med teknisk udvikling af bankens decentrale IT-plattform og har i perioden fungeret som teknisk systemudvikler, arkitekt, projektleder og afdelingsleder. Den 1. dec. 2004 outsourcede Danske Bank den tekniske udvikling og drift af bankens IT-plattform til IBM.

Samtidig blev Jørgen og 366 andre IT-ansatte overflyttet og ansat hos IBM. Her arbejdede Jørgen som arkitekt og projektleder på den tekniske udvikling af bankens IT-plattform frem til 31. marts 2009, hvor han valgte at gå på pension, som 60 årig. I perioden fra 15. januar 1970 til 15. januar 1971 aftjente Jørgen sin værnepligt i Den Kongelige Livgarde - det første halve år med militær feltuddannelse i Sandholmlejren og det sidste halve år i Vagtkompagniet, med vagter på de kongelige slotte - Amalienborg og Fredensborg. De sidste 3 måneder i Vagtkompagniet, fungerede Jørgen som kongeordonans på Amalienborg.

I ungdomsårene og frem til ca. 30 års alderen, var Jørgen en meget aktiv sportsudøver inden for Atletik - primært på mellemdistancerne 800 - 1000 - 1500 meter løb. Jørgen opnåede flere 2. og 3. pladser ved Danske Mesterskaber, og han er fortsat aktiv på motionsplan med løb og cykling.

Jørgen blev gift med **Teknisk Designer, Tonni Hansen** den 15. maj 1971 i Agerup Kirke. Tonni blev født den 26. september 1945 i Holbæk og blev døbt den 9. december 1945 i Holbæk.

Andre oplysninger: Efter endt skolegang, blev Tonni i august 1963 ansat som Teknisk Designer i Roskilde Kommunes tekniske forvaltning (Byplanafdelingen). Tonni har lige siden ansættelsen altid arbejdet i Teknisk Forvaltning og har gennem årene haft mange forskellige og varierende arbejdsopgaver. De primære opgaver har dog altid været udarbejdelse af relevante skitser, tegninger og kort til kommunens lokalplaner.

Tonni kunne den 7. august 2003 fejre 40 års jubilæum i Roskilde Kommune og modtog i den forbindelse den 28. august 2003 Dronningens Fortjenstmedaljen i sølv.

Tonni er fortsat ansat i Roskilde Kommune, men har i perioder været på nedsat arbejdstid, hvor den ekstra fritid så er brugt på at læse HF-enkeltfag på VUC. I 2006 var alle fag så læst og bestået, og Tonni havde dermed som 60 årig, taget en fuld HF-eksamen.



Børn af dette par:

195 M i. **Maskiningeniør, Casper Rolsted** blev født den 25. januar 1973 i Roskilde og blev døbt den 18. maj 1973 i Svogerslev Kirke, Roskilde.

- Han blev konfirmeret 17. maj 1987 i Svogerslev Kirke.

+ 196 M ii. **Maskiningeniør, Michael Rolsted** blev født den 27. november 1975 i Roskilde og blev døbt den 25. januar 1976 i Svogerslev Kirke.



116. Værktøjsmager, Erik Rolsted (*Karen Sofie Rolsted Larsen*⁴, *Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 18. juni 1952 i Tølløse.

Erik har dannet par med **Hjørtrid Hjalalin**. Dette par blev ikke gift. Hjørtrid blev født den 26. april 1957.

Deres barn:

+ 197 K i. **Geolog, Kate Rolsted** blev født den 12. december 1975 i Holbæk.

119. Afdelingsleder, Carl Bent Rolsted (*Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 14. august 1927 i Ugerløse, blev døbt den 2. oktober 1927 i Ugerløse Kirke, døde den 16. juli 1998 i Svinninge i en alder af 70 år, og blev begravet den 18. juli 1998 i Svinninge Kirkegård.

Andre oplysninger: Uddannet Mejerist

Carl blev gift med **Kontorassistent, Else Thomsen** den 17. januar 1953 i Kirke Stillinge Kirke. Else blev født den 6. august 1933 i Kirke Stillinge.

Børn af dette par:

+ 198 M i. **Lærer, Rolf Rolsted** blev født den 1. januar 1954 i Svinninge.

+ 199 M ii. **Eksportchef, Claus Rolsted** blev født den 27. maj 1958 i Tveje Merløse.

120. Advokatsekretær, Ilse Tove Rolsted (*Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 26. juni 1934 i Ugerløse og blev døbt den 5. august 1934 i Ugerløse Kirke.

Ilse blev gift med **Gert Neupart** den 6. april 1963 i Hvidovre Kirke. Ægteskabsstatus: separation. Gert døde den 1. januar 1985.

Børn af dette par:

+ 200 M i. **Lars Rolsted Neupart** blev født den 15. juni 1964 i Hostrups Have, Frederiksberg.

201 M ii. **Thomas Rolsted** blev født den 17. juli 1969 i Glostrup, Glostrup Fødeklínik.

121. Lægeseekretær, Karen Hanne Rolsted (*Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 3. oktober 1940 i Ugerløse og blev døbt den 17. november 1940 i Ugerløse Kirke.

Karen blev gift med **Bent Højland** den 4. juni 1960 i Hyllested. Bent blev født den 23. september 1935 og døde den 31. marts 1983 i en alder af 47 år.

Barn af dette par:

- + 202 M i. **Anders Højland** blev født den 11. november 1961 i Hostrups Have, Frederiksberg.
Karen blev derefter gift med **Hans Clausen** den 3. december 1973 i Strandmarkskirken, Hvidovre.

122. Ejnar Westi Rolsted (*Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 3. oktober 1940 i Ugerløse og blev døbt den 17. november 1940 i Ugerløse Kirke.

Ejnar blev gift med **Anny Andersen** den 1. februar 1964 i Holtug kirke, Stevns.

Børn af dette par:

- + 203 K i. **Maj-Britt Rolsted** blev født den 16. august 1962.
204 M ii. **Jan Rolsted** blev født den 15. maj 1965.
+ 205 M iii. **René Rolsted** blev født den 31. juli 1971 i Fakse.

123. Finn Fangholm (*Ena Eulalia Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 10. april 1943 i Nykøbing Sjælland.

Finn blev gift med **Nanna Elise Christensen** den 16. oktober 1965 i Nykøbing Mors.

Børn af dette par:

- 206 M i. **Claus Fangholm** blev født den 23. april 1966 i København, døde den 21. november 1973 i en alder af 7 år, og blev begravet i Aagerup Kirkegård.
207 M ii. **Søren Fangholm** blev født den 21. oktober 1974 i Næstved.
208 K iii. **Line Fangholm** blev født den 14. maj 1980 i Næstved.

6. generation (Tiptipoldebørn)

125. Lene Rolsted Jessen (*Sygeplejerske, Inger Margrethe Rolsted*⁵, *Niels Johannes (Førstelærer)*⁴, *Hans Christian (Snedker og Tømrer)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 13. november 1957 i Århus.

Lene blev gift med **Tandlæge, Martin Braad**. Martin blev født den 16. januar 1955 i St. Brøndum, døde den 11. september 1988 i en alder af 33 år, og blev begravet i Vær Kirkegård, Horsens.

Barn af dette par:

- 209 K i. **Kristine Rolsted Braad** blev født den 26. marts 1986.

127. Musiker, Peter Jessen (*Sygeplejerske, Inger Margrethe Rolsted*⁵, *Niels Johannes (Førstelærer)*⁴, *Hans Christian (Snedker og Tømrer)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 30. december 1970 i Horsens.

Peter har dannet par med **Hanna Avinja Jørgensen**. Dette par blev ikke gift. Hanna blev født den 7. oktober 1977 i Molo Kenya.

Deres barn:

210 M i. **Bejamin Astroja Jessen** blev født den 5. oktober 2007 i Horsens.

130. Preben Rolsted (*Bent (Forretningsbestyrer)*⁵, *Ejnar (Købmand)*⁴, *Hans Christian (Snedker og Tømrer)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 21. maj 1956.

Preben blev gift med **Birgitte Andersson**. Birgitte blev født den 28. juli 1960.

Børn af dette par:

211 K i. **Malene Rolsted** blev født den 17. marts 1986.

212 K ii. **Mia Rolsted** blev født den 3. juli 1989.

132. Driftplanlægger, Richardt Rolsted (*Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 18. maj 1940 i København, Sct. Johannes Sogn og blev døbt den 18. august 1940 i Sct. Johannes Kirke.



Andre oplysninger: Richardt blev handelsuddannet i 1958, og efter sin militærtjenesten som korporal fra 1958-59, arbejdede han inden for faget, indtil sin ansættelse på Det Danske Stålvalseværk i 1979. I de 23 år på værke, bestod arbejdet først i kontorarbejde i produktionen, derefter EDB operatør og derpå driftplanlægger i EDB drift, for til sidst at stå for oprettelse af EDB arbejdspladser til diverse funktioner overalt på værket, dvs. skærme og printere, og den senere udskiftning med PC'er. Richardt gik på efterløn i 2002.

Richardt har været kasserer i flere foreninger bl.a. i Tværpolitisk liste i Hundested kommune, som han også var medstifter af, listen kom i byrådet med et mandat, men blev efter valgperioden igen opløst.

Richardt er også ansvarlig for indsamling af oplysninger, og udgivelse af denne tredje Slægtsbog.

Richardt blev gift med **Kirsten Bente Pedersen** den 15. juli 1961 i Herlev Kirke. Kirsten blev født den 21. marts 1937 i København, blev døbt den 17. december 1939 i Lindevang Kirke, døde den 28. oktober 1998 i Hundested i en alder af 61 år, og blev begravet den 5. november 1998 i Lynæs Kirkegård.



- Navngivet: af moderen, 28. maj 1938, Hjemmet.

Børn af dette par:

- + 213 K i. **Tove Rolsted** blev født den 28. januar 1963 i Herlev.
- + 214 M ii. **Smed, Martin Rolsted** blev født den 15. februar 1968 i Herlev.

Richardt blev derefter gift med **Randi Broshøl** den 26. august 2001 i Præstevang Kirke, Hillerød. Randi blev født den 13. juli 1941 i København, Hellig Kors Sogn og blev døbt den 28. september 1941 i Frederiksborg Slotskirke.



134. Leif Rolsted (*Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejmester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 14. maj 1946 i Malling.



Leif blev gift med **Karin Hemme** den 31. juli 1971 i Herlev. Karin blev født den 13. februar 1953 i Frederiksberg.



Børn af dette par:

- + 215 K i. **Vibeke Hemme Rolsted** blev født den 15. juli 1973 i Hundested.
- + 216 M ii. **Direktør, Dennis Rolsted** blev født den 29. oktober 1975 i Hundested.
- + 217 K iii. **Louise Rolsted** blev født den 10. januar 1979 i Hillerød.

135. Leo Rolsted (*Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejmester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 14. maj 1946 i Malling, døde den 4. maj 1986 i Hundested i en alder af 39 år, og blev begravet den 9. maj 1986 i Lynæs Kirkegård.



Leo blev gift med **Eva Hemme** den 7. oktober 1967 i Herlev Kirke. Eva blev født den 9. november 1949 i Frederiksberg.



Børn af dette par:

- + 218 K i. **Lillian Rolsted** blev født den 7. september 1969.
- + 219 M ii. **Flemming Rolsted** blev født den 27. september 1972 i Hundested.

136. Preben Rolsted (*Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 20. december 1950 i Hvidovre.



Preben blev gift med **Hanne Margit Pedersen** den 29. juni 1974 i Slagelse. Hanne blev født den 29. marts 1954 i Slagelse.



Børn af dette par:

+ 220 K i. **Tina Rolsted** blev født den 18. december 1977 i Slagelse.

+ 221 M ii. **Johnny Rolsted** blev født den 14. december 1981 i Slagelse.

141. Ejer Af Reklv. Konzeptet, Carsten Rolsted (*Gunnar Preben*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 15. maj 1947 i København Sv.

Carsten blev gift med **Kontorassistent, Lisa Kok** den 27. juni 1970 i Hvidovre. Lisa blev født den 16. juni 1950 i Amager.

Børn af dette par:

+ 222 M i. **Tømrer, Bo Rolsted** blev født den 10. december 1971 i Rødovre.

223 K ii. **Selvstændig, Mette Rolsted** blev født den 15. marts 1975 i Glostrup.

Carsten blev derefter gift med **Sygeplejerske, Lona Mortensen** den 1. maj 1993. Lona blev født den 6. maj 1948.

142. Salgskonsulent, Frank Lennart Rolsted (*Mogens Palle (Blikkenslager)*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 19. juni 1967.

Frank har dannet par med **Glennie Obarzanek**. Dette par blev ikke gift. Glennie blev født den 15. december 1969.

Deres børn:

224 M i. **Hobie Obarzanek Rolsted** blev født den 7. juni 1994.

225 M ii. **Timmi Rolsted Obarzanek** blev født den 13. juli 1995.

Frank har derefter dannet par med **Jeanette Weltz**. Dette par blev ikke gift.

144. Søren Rolsted (*Carl Marius Salemon*⁵, *Viktor Marius (Maskinsnedker)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 16. maj 1954.

Søren blev gift med **Annette Schmidt**. Ægteskabet endte med skilsmisse. Annette blev født den 11. maj 1958.

Barn af dette par:

226 M i. **Jonas Rolsted** blev født den 8. april 1985.

145. Metalsliber, Tom Rune Rolsted (*Egon Rune Henry (Artist)*⁵, *Viktor Marius (Maskinsnedker)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 6. januar 1946 i Kgs. Lyngby og blev døbt den 24. februar 1946 i København.

Tom blev gift med **Damefrisør, Annette Hall Hansen** den 1. maj 1971 i København. Annette blev født den 18. oktober 1949 i København.

Børn af dette par:

227 M i. **Kim Rune Rolsted** blev født den 30. september 1971 i København.

228 K ii. **Karina Rolsted** blev født den 21. januar 1977 i Charlottenlund.

146. Skolelærer, Jørgen Rolsted (*Svend-Aage (Møbelpolster)*⁵, *Niels Gotfred (Sadelmager & Tapetserer)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 31. august 1958 i Odense.

Jørgen blev gift med **Korrespondent, Marianne Horsted Eriksen** den 21. april 1984 i Odense. Marianne blev født den 27. marts 1959 i Dronningborg, Randers.

Børn af dette par:

229 M i. **Mads Horsted Rolsted** blev født den 21. maj 1988 i Odense.

230 M ii. **Peter Rolsted** blev født den 29. januar 1996.

147. Social & Sundheds Ass., Berit Rolsted (*Svend-Aage (Møbelpolster)*⁵, *Niels Gotfred (Sadelmager & Tapetserer)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. januar 1962 i Ansgar Sogn, Odense.

Berit blev gift med **Ingeniør, Kent Aagaard Frederiksen** den 24. august 1985 i Odense. Kent blev født den 7. februar 1957 i Odense.

Barn af dette par:

231 K i. **Christina Aagaard Rolsted** blev født den 14. november 1987 i Odense.

148. Installatør, Henrik Rolsted (*Svend-Aage (Møbelpolster)*⁵, *Niels Gotfred (Sadelmager & Tapetserer)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 24. juni 1967 i Odense.

Henrik blev gift med **Skolelære, Lene Stensgaard Karlsen**. Lene blev født den 8. oktober 1971 i Odense.

Børn af dette par:

232 K i. **Simone Stensgaard Rolsted** blev født den 21. sept. 1996 i Odense.

233 M ii. **Nikolai Stensgaard Rolsted** blev født den 11. okt. 2002 i Odense.

234 M iii. **Mathi Stensgaard Rolsted** blev født den 11. oktober 2002 i Odense.

154. Anders Rolsted (*Bente Rolsted*⁵, *Svend Bayer (Urmager og Guldsmed)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 14. september 1968 i Virum.

Anders blev gift med **Maria Lindegaard Pedersen**. Maria blev født den 26. november 1970 i Hillerød.

Børn af dette par:

235 M i. **Mathias Lindgaard Rolsted** blev født den 7. maj 1996 i Hillerød.

236 M ii. **Kasper Lindgaard Rolsted** blev født den 23. november 1999 i Hillerød.

155. Christian Rolsted (*Grete Ellinor Rolsted*⁵, *Svend Bayer (Urmager og Guldsmed)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 13. juli 1967 i København, Rigshospitalet. Andet navn for Christian er Christian Ringling.

Andre oplysninger: Christians far bliver ikke gift med hans mor så hans fødenavnet er Rolsted. Christian får senere sin mors 2. mands efternavn, Pejdal, men vælger senere at kalde sig Ringling, efter sin mormor, og hedder altså **Christian Ringling**.

Christian har dannet par med **Rosa Marie Frang**. Dette par blev ikke gift. Rosa blev født den 20. februar 1975.

Deres barn:

237 M i. **Kåre Leander Frang** blev født den 6. marts 1992 i Helsingør. Kåre giftede sig med 'ukendt'.

Christian dannede par med **Maria Wallsson**. Dette par blev ikke gift.

Deres barn:

238 K i. **Maria Christina Linnea Wallsson** blev født den 14. september 2000 i Sverige, Umeå sygehus.

156. Stephan Sebastian Rolsted (*Grete Ellinor Rolsted*⁵, *Svend Bayer (Urmager og Guldsmed)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 31. august 1971 i København, Rigshospitalet.

Stephan blev gift med **Pernille Høj Petersen** den 31. august 2001 i Hellerup. Pernille blev født den 17. april 1978 i Herning.

Børn af dette par:

- 239 M i. **Anton Emil Rolsted** blev født den 4. marts 2002 i Gentofte.
- 240 K ii. **Julie Agnethe Rolsted** blev født den 12. november 2005 i Gentofte.
- 241 M iii. **Albert Rolsted** blev født den 12. januar 2009 i Gentofte.

157. Lone Rolsted (*Inge Rolsted*⁵, *Kai Bayer (Cykelhandler)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 31. december 1963 i Glostrup.

Lone blev gift med **Torgny Schrøder** den 18. juni 1988 i Dragsholm Slot. Torgny blev født den 10. maj 1963.

Børn af dette par:

- 242 M i. **Benjamin Rolsted Schrøder** blev født den 26. december 1990 i Akershus, Norge.
- 243 K ii. **Mathilde Rolsted Schrøder** blev født den 9. april 1996 i Akershus, Norge.

158. Steen Rolsted (*Inge Rolsted*⁵, *Kai Bayer (Cykelhandler)*⁴, *Niels Peter (Cykelhandler)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 21. december 1965 i Glostrup.

Steen har dannet par med **Heidi Andersen**. Dette par blev ikke gift. Heidi blev født den 31. marts 1965.

Deres barn:

- 244 K i. **Sondre Rolsted Andersen** blev født den 16. november 1988 i Akershus, Norge.

163. Niels Steffen Jensen (*Annie Emilie Brodersen*⁵, *Anna Mathilde Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. november 1956.

Niels blev gift med **Inge Kofoed** den 4. februar 1991. Inge blev født den 5. august 1961.

Børn af dette par:

- 245 M i. **Johnny Kofoed Jensen** blev født den 19. november 1981.
- 246 K ii. **Pernille Kofoed Jensen** blev født den 16. september 1983.

164. Tina Margit Jensen (*Annie Emilie Brodersen*⁵, *Anna Mathilde Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 30. juli 1959.

Tina blev gift med **Leif Peter Vedel Torm**. Leif blev født den 19. december 1954.

Børn af dette par:

247 K i. **Camilla Jensen** blev født den 24. december 1977.

248 M ii. **Ronni Jensen** blev født den 2. september 1983.

Tina blev derefter gift med **Jan Benny Christian Olsen**. Jan blev født den 9. juni 1954.

Barn af dette par:

249 M i. **Thomas Jensen** blev født den 31. marts 1985.

Tina blev derefter gift med **Jørgen Reich** den 21. september 1991 i Hørby Kirke.

165. Birte Gosch (*Nancy Rolsted*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 15. februar 1936.

Birte blev gift med **Anlægsgartner, Leif Lennart Öblom** den 2. januar 1955 i Tveje Merløse Kirke. Leif blev født den 4. november 1930 i Tenata, Finland.

Børn af dette par:

+ 250 M i. **Anlægsgartner, Claus Lennart Öblom** blev født den 26. maj 1955 i Hørsholm.

+ 251 K ii. **Lærer, Annette Öblom** blev født den 4. juli 1957 i Hørsholm.

252 M iii. **EDB-tekniker, Rune Öblom** blev født den 15. oktober 1958 i Hørsholm.

Rune blev gift med **Carolena Petronella Gertz** den 6. juni 1992. Carolena blev født i Holland.

253 M iv. **Timo Öblom** blev født den 6. oktober 1968 i Hørsholm.

168. Janni Elinor Rolsted (*Niels Peter Verner (Frisørmester)*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 20. december 1947 i København, Rigshospitalet og blev døbt i 1948 i Tveje Merløse Kirke.

Janni blev gift med **Niller**. Ægteskabet endte med skilsmisse.

Barn af dette par:

254 M i. **Socialpædagog, Nicolai Tue Rolsted** blev født den 11. april 1975 i København, Rigshospitalet.

169. Kim Werner Rolsted (*Niels Peter Verner (Frisørmester)*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. dec. 1952 i København og blev døbt i 1953 i Lundehus Kirke.

Kim blev gift med **Jeanne Madsen** den 4. oktober 1974 i Gladsaxe Rådhus. Ægteskabet endte med skilsmisse. Jeanne blev født den 4. oktober 1955 i København.

- Kirkelig velsignelse: 5. oktober 1999, Slangerup Kirke.

Andre oplysninger: Kim oplyser at Jeanne nu heder Sjanne Syzett Siff Andersen

Børn af dette par:

- + 255 M i. **Jonas Werner Rolsted** blev født den 18. nov. 1974 i Maglegård Sogn, Gentofte og blev døbt den 26. januar 1975 i Bagsværd Kirke.
- + 256 K ii. **Litten Rolsted** blev født den 30. november 1977 i Gentofte.

Kim blev derefter gift med **Hanne Birgit Jensen** den 21. juli 2007. Hanne blev født den 21. marts 1960 i Kapernaum sogn og blev døbt den 18. september 1960.

170. Socialpædagog, Lene Dott Rolsted (*Niels Peter Verner (Frisørmester)*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. december 1952 i København og blev døbt i 1953 i Lundehus Kirke.

Lene blev gift med **Spec. Tandl. Ortodonti, Poul Henrik Nerder** den 7. september 1985 i Frederiksberg Rådhus. Poul blev født den 5. april 1954 i Odense.

Børn af dette par:

- 257 K i. **Therese Nerder** blev født den 6. december 1985 i Frederiksberg.
- 258 M ii. **Theis Nerder** blev født den 8. maj 1988 i Frederiksberg.

171. Overass., Per Tofte Jensen (*Bente Rolsted*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 11. november 1954 i Tveje Merløse.

Per blev gift med **Fuldmægtig, Anita Nielsen** den 10. juli 1993 i Kirke Såby Kirke. Anita blev født den 26. juni 1966.

Børn af dette par:

- 259 M i. **Mads Christian Tofte Jensen** blev født den 9. september 1992 i Holbæk, Centralsygehuset.
- 260 M ii. **Emil Olivar Tofte Jensen** blev født den 14. november 1996 i Holbæk, Centralsygehuset.

172. Lærer, Dorte Tofte Jensen (*Bente Rolsted*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 18. marts 1958.

Dorte blev gift med **Lærer, Peter Henry Olsen** den 16. maj 1995 i Nanortalik, Grønland. Peter blev født den 9. marts 1958.

Børn af dette par:

- 261 K i. **Line Cæcilie Tofte Olsen** blev født den 23. oktober 1984 i København, Rigshospitalet.
- 262 K ii. **Lotte Amalie Tofte Olsen** blev født den 7. juli 1988 i Glostrup, Amtssygehuset.
- 263 M iii. **Morten Christian Tofte Olsen** blev født den 7. juli 1988 i Glostrup, Amtssygehuset.

174. Lise Lotte Olsen (*Mogens Peter Rosenkrands Olsen*⁵, *Kamilla Marie Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 10. januar 1952 i Holbæk.

Lise blev gift med **Vognmand, Per Bagh Jensen** den 3. september 1977 i Nr. Bjert.

Børn af dette par:

- 264 M i. **Morten Pagh Jensen** blev født den 17. maj 1977 i Kolding.
- 265 K ii. **Mia Pagh Jensen** blev født den 28. januar 1987 i Dalby, Kolding.

176. Dorte Elin Olsen (*Mogens Peter Rosenkrands Olsen*⁵, *Kamilla Marie Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 30. oktober 1960 i Vejle.

Dorte blev gift med **Bent Aage Jensen** den 10. november 1990 i Brøndby Strand. Bent blev født den 2. oktober 1955.

Børn af dette par:

- 266 M i. **Anders Jensen** blev født den 16. september 1987 i Kolding.
- 267 K ii. **Stine Jensen** blev født den 23. juni 1991 i Brøndby Strand.

177. John Bille Henriksen (*Lise Hansigne Dorthea Olsen*⁵, *Kamilla Marie Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 30. juni 1951 i Tveje Merløse.

John blev gift med **Bente (John Bille Henriksens)**.

Barn af dette par:

- 268 M i. **Martin Bille Henriksen**.

178. Heidi Birgit Henriksen (*Lise Hansigne Dorthea Olsen*⁵, *Kamilla Marie Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. august 1954 i Tveje Merløse.

Heidi blev gift med **Elektriker, Jan Nordal Jensen**.

Børn af dette par:

269 M i. **Thomas Jensen**.

270 K ii. **Maria Jensen**.

Heidi blev derefter gift med **Jesper Christiansen**.

182. Birgit Kirsten Haudrup (*Jørgen Haudrup*⁵, *Johanne Rigmor Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 17. december 1948 i Højby, Holbæk.

Birgit blev gift med **Kaj Hansen** i 1996 i Tårnby Rådhus. Kaj blev født den 13. maj 1944 i Odense.

Børn af dette par:

271 K i. **Henriette Hansen** blev født den 9. juli 1967.

272 M ii. **Martin Hansen** blev født den 5. september 1971 i København.

183. Rigmor Johanne Haudrup (*Jørgen Haudrup*⁵, *Johanne Rigmor Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. februar 1950 i Vig, Holbæk.

Rigmor blev gift med **Erik Grenholt** den 1. august 1970 i Københavns Rådhus. Erik blev født den 29. oktober 1948 i København V.

Børn af dette par:

273 M i. **Michael Grenholt** blev født den 6. april 1970 i Tårnby.

274 K ii. **Charlotte Grenholt** blev født den 9. august 1974 i Glostrup.

275 K iii. **Camilla Grenholt** blev født den 5. oktober 1983 i Samsø.

185. John Kurt Haudrup (*Jørgen Haudrup*⁵, *Johanne Rigmor Rolsted*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 14. juni 1953 i Vig, Holbæk.

John blev gift med **Inger Balle**. Inger blev født den 7. november 1957 i Tårnby.

Børn af dette par:

276 M i. **Torben Balle Haudrup** blev født den 24. august 1974 i Tårnby.

277 M ii. **Carsten Balle Haudrup** blev født den 12. april 1976 i Krylbo, Avesta, Sverige.

188. Elektronikfagtekniker, Dan Rolsted (*Bent (Klejnsmed)*⁵, *Holger (Bronzestøber)*⁴, *Peder Christian (Tømrmester)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 13. februar 1980 i Herlev, Amtssygehuset og blev døbt den 26. oktober 1980 i Islev Kirke.

Andre oplysninger: parforholdet med Henriette opløstes august 2008.

Dan har dannet par med **Sygeplejerske, Henriette Carlsund Schlichter**. Dette par blev ikke gift. Henriette blev født den 28. februar 1984 i Gentofte, Amtssygehuset og blev døbt den 11. juni 1984 i Jægersborg Kirke, Gentofte.

Deres barn:

278 M i. **Arthur Emil Schlichter Rolsted** blev født den 22. juni 2005 i Glostrup, Amtssygehuset og blev døbt den 27. november 2005 i Ishøj.

189. Helpdisc Manager, Birgitte Rolsted (*Preben (Gørtler)*⁵, *Holger (Bronzestøber)*⁴, *Peder Christian (Tømrmester)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 8. maj 1963 i Søborg.

Birgitte blev gift med **IT-chef, Svend Nyegaard** den 21. september 1991 i Herlev Kirke. Svend blev født den 17. maj 1958 i Nykøbing F..

Barn af dette par:

279 M i. **Morten Nyegaard** blev født den 28. november 1989 i Herlev, Amtssygehuset.

191. B.Sc. Medialogy, Michael Hildebrandt (*Pædagogmedhjælper, Anne-Margrethe Rolsted*⁵, *Holger (Bronzestøber)*⁴, *Peder Christian (Tømrmester)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 26. november 1973.

Michael har dannet par med **Paula Meldgård**. Dette par blev ikke gift. Paula blev født den 16. juli 1973.

Deres børn:

280 M i. **Elias Hildebrandt** blev født den 7. december 2001.

281 K ii. **Maria Hildebrandt** blev født den 5. september 2004.

193. Sygeplejerske, Joan Rolsted Pedersen (*Assistent, Inger Rolsted Christiansen*⁵, *Gerda Elisabeth Rolsted Larsen*⁴, *Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 21. december 1961 i Nakskov.



Joan blev gift med **Peter Sørensen** den 2. april 1988 i Skt. Nikolai Kirke, Nakskov. Peter blev født den 23. juli 1958 i Nakskov.



Børn af dette par:

282 K i. **Nanna Rolsted Sørensen** blev født den 8. juli 1990 i Nykøbing F..



283 K ii. **Ditte Rolsted Sørensen** blev født den 5. august 1994 i Nykøbing F..



194. Elinstallatør, Stig Rolsted Pedersen (*Assistent, Inger Rolsted Christiansen*⁵, *Gerda Elisabeth Rolsted Larsen*⁴, *Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 21. december 1965 i Nakskov.

Stig blev gift med **Marianne Sauer Nielsen**. Ægteskabet endte med skilsmisse i 1994.

Barn af dette par:

284 M i. **Simon Sauer Pedersen** blev født den 24. april 1992 i Nykøbing F.

Stig blev derefter gift med **Pædagog, Pernille Anna Jensen** den 24. maj 2004 i Nakskov. Pernille blev født den 24. maj 1970.

Børn af dette par:

285 K i. **Josefine Rolsted Pedersen** blev født den 5. aug. 1999 i Nykøbing F..

286 M ii. **August Rolsted Pedersen** blev født den 9. maj 2001 i Nykøbing F.

196. Maskiningeniør, Michael Rolsted (*IT-Projektleder, Jørgen Rolsted*⁵, *Karen Sofie Rolsted Larsen*⁴, *Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. november 1975 i Roskilde og blev døbt den 25. januar 1976 i Svogerslev Kirke.

- Han blev konfirmeret 4. maj 1989 i Svogerslev Kirke.



Michael blev gift med **Datamatiker, Jeanette Tina Christiansen** den 12. august 2006. Jeanette blev født den 30. november 1976 i Roskilde og blev døbt den 2. september 1990 i Vindinge Kirke.

- Hun blev konfirmeret 2. september 1990 i Vindinge Kirke.



Børn af dette par:

- 287 K i. **Emma Rolsted** blev født den 24. februar 2009 i Roskilde og blev døbt den 21. juni 2009 i Vindinge Kirke.
- 288 K ii. **Freja Rolsted** blev født den 24. februar 2009 i Roskilde og blev døbt den 21. juni 2009 i Vindinge Kirke.

197. Geolog, Kate Rolsted (*Værktøjsmager, Erik Rolsted*⁵, *Karen Sofie Rolsted Larsen*⁴, *Birte Marie Birgitte Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 12. december 1975 i Holbæk.

Kate blev gift med **Anthony Henry Ruter** den 19. juni 2009 i København. Anthony blev født den 2. december 1966 i Cincinnati.

Barn af dette par:

- 289 M i. **Aslak Rolsted** blev født den 27. juli 2007 i Hvidovre.

198. Lærer, Rolf Rolsted (*Afdelingsleder, Carl Bent Rolsted*⁵, *Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 1. januar 1954 i Svinninge.

Rolf blev gift med **Lis Bonde** den 2. august 1980 i Gadbjerg Kirke. Lis blev født den 15. maj 1955.

Børn af dette par:

- 290 K i. **Stine Bonde Rolsted** blev født den 21. juni 1980.
- 291 K ii. **Ane Bonde Rolsted** blev født den 24. april 1983.

199. Eksportchef, Claus Rolsted (*Afdelingsleder, Carl Bent Rolsted*⁵, *Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. maj 1958 i Tveje Merløse.

Claus blev gift med **Helle Westrup** den 15. maj 1992 i Holbæk, Sct. Nicolaj.

Barn af dette par:

292 M i. **Nikolai Rolsted** blev født den 18. december 1991.

200. Lars Rolsted Neupart (*Advokatsekretær, Ilse Tove Rolsted*⁵, *Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 15. juni 1964 i Hostrups Have, Frederiksberg.

Lars blev gift med **Caroline Duch Jensen** den 27. oktober 2000. Caroline blev født den 21. april 1974.

Børn af dette par:

293 K i. **Celina Duch Neupart** blev født den 3. august 2004.

294 K ii. **Nicoline Duch Neupart** blev født den 26. juni 2006.

295 M iii. **Lauritz Neupart** blev født den 15. juli 2008.

202. IT-Konsulent, Anders Højland (*Lægeseekretær, Karen Hanne Rolsted*⁵, *Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 11. november 1961 i Hostrups Have, Frederiksberg. Anders blev gift med **Kristina**. Kristina blev født den 1. marts 1978.

Børn af dette par:

296 K i. **Fie Højland** blev født den 4. februar 2004.

297 M ii. **Max Bent Højland** blev født den 2. september 2005.

298 K iii. **Cat Højland** blev født den 29. april 2008.

203. Maj-Britt Rolsted (*Ejnar Westi Rolsted*⁵, *Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 16. august 1962.

Maj-Britt blev gift med **Henning Pedersen**.

Børn af dette par:

299 K i. **Nicklas Rolsted Pedersen** blev født den 30. april 1990.

300 M ii. **Martin Rolsted Pedersen** blev født den 19. maj 1994.

205. René Rolsted (*Ejnar Westi Rolsted*⁵, *Viktualiehandler, Harald Svend Rolsted Jensen*⁴, *Karen Sofie Rolsted*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 31. juli 1971 i Fakse.

René blev gift med **Michelle Rygaard Nielsen** den 11. juni 2005.

Barn af dette par:

301 K i. **Victor Rolsted** blev født i 2005 og blev døbt den 11. juni 2005.

7. generation (3x tipoldebørn)

213. Tove Rolsted (*Richardt (Driftplanlægger)*⁶, *Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 28. januar 1963 i Herlev.



Tove blev gift med **Smed, Carsten Skov** den 1. oktober 1983 i Hundested. Carsten blev født den 16. juni 1960 i Hundested.



Børn af dette par:

302 K i. **Lisa Rolsted Skov** blev født den 2. juli 1983 i Hundested.



+ 303 K ii. **Sussi Rolsted Skov** blev født den 3. april 1987 i Hundested.

214. Smed, Martin Rolsted (*Richardt (Driftplanlægger)*⁶, *Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 15. februar 1968 i Herlev.



Martin blev gift med **Jeanne Lindholm Pedersen** den 16. august 1997 i Hundested. Jeanne blev født den 15. december 1966 i Frederiksværk.



Børn af dette par:

304 K i. **Carina Lindholm Rolsted** blev født den 18. maj 1993 i Hundested.



- 305 K ii. **Signe Lindholm Rolsted** blev født den 28. februar 1997 i Hundested.



- 215. Vibeke Hemme Rolsted** (*Leif⁶, Christian Villy⁵, Karl Alfred (Skorstensfejermester)⁴, Rasmus (Snedker)³, Niels Gotfred (Væver)², Rasmus (Gårdmand)¹*) blev født den 15. juli 1973 i Hundested.



Vibeke blev gift med **Flemming Stephansen** den 14. juli 2002. Flemming blev født den 13. maj 1972.



Børn af dette par:

- 306 K i. **Carmen-Sophia Stephansen** blev født den 15. januar 2002.

- 307 M ii. **Noa Hemme Stephansen** blev født den 30. marts 2005.

- 216. Direktør, Dennis Rolsted** (*Leif⁶, Christian Villy⁵, Karl Alfred (Skorstensfejermester)⁴, Rasmus (Snedker)³, Niels Gotfred (Væver)², Rasmus (Gårdmand)¹*) blev født den 29. oktober 1975 i Hundested.



Dennis blev gift med **Christina Krieger Von Lowzow** den 6. november 2004 i Lynæs Kirke. Christina blev født den 29. juli 1978.



Børn af dette par:

- 308 M i. **William Rolsted** blev født den 2. oktober 2000 i Hundested.

- 309 M ii. **Gustav Rolsted** blev født den 3. juli 2004 i Hundested.

- 217. Louise Rolsted** (*Leif⁶, Christian Villy⁵, Karl Alfred (Skorstensfejermester)⁴, Rasmus (Snedker)³, Niels Gotfred (Væver)², Rasmus (Gårdmand)¹*) blev født den 10. januar 1979 i Hillerød.



Louise blev gift med **Kim Nielsen** den 20. december 2008 i Hundested.
Kim blev født den 15. december 1972.



Børn af dette par:

- 310 K i. **Freya Rolsted Nielsen** blev født den 3. juni 2004.
311 M ii. **Luca Rolsted Nielsen** blev født den 25. juli 2006.

218. Lillian Rolsted (*Leo*⁶, *Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 7. sept. 1969.

Lillian blev gift med **Bassem El Rawas** den 7. januar 1989 i Hundested.

Børn af dette par:

- 312 M i. **Chadi Bassem El Rawas** blev født den 15. maj 1991.
313 M ii. **Ahmed Bassem El Rawas** blev født den 17. januar 1993.
314 M iii. **Ali Bassem El Rawas** blev født den 3. februar 1995.
315 M iv. **Youssef Bassem El Rawas** blev født den 23. januar 2000.

219. Flemming Rolsted (*Leo*⁶, *Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 27. september 1972 i Hundested.



Flemming blev gift med **Anne Marie Nielsen** den 20. august 1994. Anne blev født den 9. februar 1973.

Børn af dette par:

- 316 K i. **Patricia Isabelle Rolsted** blev født den 17. oktober 1997.
317 K ii. **Cecilie Jasmin Rolsted** blev født den 14. november 1998.
318 M iii. **Alexander Theodor Rolsted** blev født den 29. maj 2001.
319 M iv. **Sebastian Valdemar Rolsted** blev født den 4. juli 2002.



220. Tina Rolsted (*Preben*⁶, *Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 1. december 1977 i Slagelse.



Tina dannede par med **Kim Grevelund**. Dette par blev ikke gift. Kim blev født den 24. marts 1972 i Tagensbo Sogn, København.



Deres børn:

320 K i. **Emilie Rolsted Grevelund** blev født den 5. marts 2004 i Slagelse og blev døbt den 20. juni 2004 i Boeslunde Kirke.

321 M ii. **Mads Rolsted Grevelund** blev født den 31. marts 2009 og blev døbt den 7. juni 2009 i Boeslunde Kirke.



221. Johnny Rolsted (*Preben*⁶, *Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 14. december 1981 i Slagelse.

Johnny dannede par med **Camilla Delfs Clausen**. Dette par blev ikke gift. Camilla blev født den 20. januar 1982 i Tarm.

Deres barn:

322 K i. **Sophia Delfs Rolsted** blev født den 1. januar 2010 i Hvidovre, Hvidovre Hospital.

222. Tømrer, Bo Rolsted (*Carsten (Ejer Af Reklv. Konceptet)*⁶, *Gunnar Preben*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 10. december 1971 i Rødovre.

Bo har dannet par med **Charlotte Branshøj**. Dette par blev ikke gift. Charlotte blev født den 23. februar 1973.

Deres børn:

323 K i. **Trine Rolsted** blev født den 21. februar 1995 i Glostrup.

324 M ii. **NN Rolsted** blev født den 6. oktober 2008.

Bo har derefter dannet par med **Betina Maria Jagd Frederiksen**. Dette par blev ikke gift. Betina blev født den 16. juni 1971.

Deres barn:

325 M i. **Marc Rolsted** blev født den 24. september 1999 i Hvidovre.

250. Anlægsgartner, Claus Lennart Öblom (*Birte Gosch*⁶, *Nancy Rolsted*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 26. maj 1955 i Hørsholm.

Claus blev gift med **Winnie Grandt** den 25. maj 1985. Winnie blev født den 11. februar 1960.

Børn af dette par:

326 K i. **Michelle Öblom** blev født den 23. maj 1987 i Fredensborg.

327 K ii. **Christel Öblom** blev født den 7. juni 1991.

328 M iii. **Simon Lennart Öblom** blev født den 17. november 1997.

251. Lærer, Annette Öblom (*Birte Gosch*⁶, *Nancy Rolsted*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 4. juli 1957 i Hørsholm.

Annette blev gift med **Anlægsgartner, Torben Gylling Poulsen** den 30. juli 1977. Torben blev født den 12. august 1957.

Børn af dette par:

329 K i. **Julie Öblom Poulsen** blev født den 4. juli 1977.

330 K ii. **Amira Öblom Poulsen** blev født den 5. juli 1983.

331 M iii. **Frederik Öblom Poulsen** blev født den 30. maj 1986.

255. Jonas Werner Rolsted (*Kim Werner*⁶, *Niels Peter Verner (Frisørmeister)*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 18. november 1974 i Maglegård Sogn, Gentofte og blev døbt den 26. januar 1975 i Bagsværd Kirke.



Jonas blev gift med **Janne Bech** den 22. juni 2002 i Sankt Michael Kirke, Slangerup. Janne blev født den 19. april 1972 i Sct. Marie Sogn, Sønderborg og blev døbt den 16. juli 1972 i Kettinge Kirke.



Børn af dette par:

332 M i. **Sebastian Werner Bech Rolsted** blev født den 1. oktober 2000 i Hillerød.



333 K ii. **Silje Bech Rolsted** blev født den 13. marts 2004 i Hillerød.



256. Litten Rolsted (*Kim Werner*⁶, *Niels Peter Verner (Frisørmester)*⁵, *Carl Christian (Maskinarbejder)*⁴, *Niels Peter (Typograf og Journalist)*³, *Hans Peter (Gårdejer)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 30. november 1977 i Gentofte.



Litten har dannet par med **Christian Holm Andersen**. Dette par blev ikke gift.

Deres børn:

334 K i. **Malthe Holm Rolsted** blev født den 1. august 2006.



335 M ii. **Elias Holm Rolsted** blev født den 14. august 2008.



Stenen der lå ved Slægtsgården i Nyrup.

8. generation (4x tipoldebørn)

303. Sussi Rolsted Skov (*Tove Rolsted*⁷, *Richardt (Driftplanlægger)*⁶, *Christian Villy*⁵, *Karl Alfred (Skorstensfejermester)*⁴, *Rasmus (Snedker)*³, *Niels Gotfred (Væver)*², *Rasmus (Gårdmand)*¹) blev født den 3. april 1987 i Hundested.



Sussi har dannet par med **Ruben Stener Johansen Ekelund**. Dette par blev ikke gift.

Andre oplysninger: Ruben har en datter fra et tidligere forhold

Deres barn:

336 M i. **Asger Skov Ekelund** blev født den 11. september 2009 i København, Rigshospitalet.



Her ses inskriptionen på Niels' pokal.

Efterkrigstiden, den teknologiske udvikling til 2010.

Efter den II. verdenskrigs slutning i 1945, skulle verden til at finde sig selv igen, Europa fik uvurderlig støtte til dette af den såkaldte Marchall hjælp, opkaldt efter den amerikanske udenrigsminister George C. Marchall, der foreslog at Europa skulle fremlægge en genrejsningsplan, som USA så ville støtte økonomisk.

At hjælpen kun blev givet til Vesteuropa, skyldes at den russiske udenrigsminister Molotov nægtede at deltage i programmet, og han forbød også Østeuropa at deltage, da han frygtede det var et forsøg på at udbrede den amerikanske indflydelse og kontrol.

Staten Israel blev dannet i 1948.

Danmark indtrådte den 4. april 1949 i Atlantpagten, nu NATO.

Det kommunistiske parti overtog magten i Kina i 1949, og formand Mao udråber Kina som republik under navnet Den Kinesiske Folkerepublik.

Fredsaftalen betød at Berlin blev delt i fire sektorer, en fransk, en britisk, en amerikansk og sovjetisk, der skulle have været regeret gennem samarbejde, men den stigende spænding mellem øst og vest betød, at byen reelt var opdelt i en østlig del styret af sovjetunionen, og en vestlig del styret af de allierede.

*Fred i verden, hvornår mon det sker,
det er dog til den samme gud vi be'r.
Selvom vor baggrund og livsopfattelse er
som nat og dag,
så burde vi dog mod krig og ufred gøre
felles sag.*

I perioden fra 1949 til 1958 flygtede 2,2 millioner østtyskere til vesten, og tallet var stigende de efterfølgende år. Det resulterede i at adgangen mellem de to bydele blev spærret med pigtråd natten mellem den 12. og 13. august 1961.

I de følgende uger blev pigtråden udskiftet med en betonmur, som først faldt i 1989.

Danmarks nye grundlov blev underskrevet af Frederik IX. den 5. juni 1953, og dermed blev Grønlands status ændret fra en koloni til en del af Det Danske Rige.

Denne ordning blev i 1954 taget til efterretning af FN's generalforsamling, af et stort flertal. I 1973 fik Grønland delvist hjemmestyre, og den 21. juni 2009 selvstyre.

Efter krigens slutning i 1945, startede et rumkapløb mellem Sovjetunionen og USA, som det i nogle år så ud til at Sovjet ville vinde, da de i 1957 opsendte Sputnik I med hunden Leika ombord, og 12. april 1961 opsendte en satellit med Juri Gagarin ombord, som dermed blev det første menneske i rummet.

Det skulle dog ikke vare længere end til den 5. maj før USA fulgte efter med Allan Shepard, og i 1969 landsatte USA de første mennesker på Månen.

I 1975 gik sovjet og USA sammen i Apollo-Sojuz missionen, og i dag samarbejder mange lande om den internationale rumstation.

Det siges, at 1960'erne begyndte fredag den 21. oktober 1960, for den dag startede den første protestmarch mod atomvåben i Danmark. Baggrunden var den kolde krig og at både USA og Sovjet havde atombomber.

Verden har formodentlig aldrig været nærmere en atomkrig end i oktober 1962, da Sovjet startede på at opstille mellemdistanceraketter på Cuba. USA foretog en blokade af Cuba og meddelte Sovjet, at hvis raketterne ikke blev fjernet ville USA optrappe konflikten. Efter diverse diplomatiske tiltag, blev opstillingen stanset.

Ved et besøg i Berlin udtaler John F. Kennedy de berømte ord: "Ich bin ein Berliner". Samme år i november blev Kennedy skudt i Texas, under en køretur fra lufthavnen til byens centrum.

Den 28. august 1963 holdt Martin Luther King sin berømte tale for omkring 200.000 mennesker ved Lincoln Memorial i Washington, talen huskes bl.a. for ordene "Jeg har en drøm...". Hans drøm var bl.a. lighed mellem racerne. At der 45 år senere skulle blive valgt en sort som præsident for De Forenede Stater, var helt sikkert for usandsynligt dengang, til at være med i hans drøm.

Tiden efter II. Verdenskrig var en lang og sej kamp for bedre levevilkår, langsomt kom der igen gang i hjulene, men derpå gik det stærkt. Den ene teknologiske landvinning efter den anden så dagens lys. Lad os blot nævne opfindelsen af, det elektriske køleskab og mange andre husholdningsapparater, med den fuldautomatiske vaskemaskine som et højdepunkt.



En af de første elektriske vaskemaskiner.

De første år efter krigen var der stadig mangel på dagligvarer, og rationeringen med rationeringsmærker, varede helt frem 1953.

Fra 1938 – 58 var det muligt at få statslån til husbyggeri i form af 3. prioritets lån, dermed vandt parcelhuset, stor udbredelse. For at få statslån var der visse krav, for det første hvor meget det måtte koste, det skulle også indeholde separat køkken og bad, der skulle være vandcloset (WC), og der var bestemte krav til isolering. I 1954 blev der bygget lige så mange parcelhuse som lejeboliger, men andelen af parcelhuse steg støt de kommende år.

Arbejdstiden i Danmark havde siden 1920 været 48 timer om ugen, men efter 38 år besluttede arbejdsmarkedets parter i 1958, at nedsætte arbejdstiden fra 48 til 45 timer om ugen. Kvinderne kom for alvor ud på arbejdsmarkedet, hvilket betød stigende velstand. I 1966 faldt arbejdstiden til 44 timer og i 1970 til 41,75 timer, i 1974 til 40 timer, for over en periode fra 1986 til 1991 at falde til 37 timer.

Man kaldte 1960'erne for "De glade tresser" fordi den enkelte dansker fik langt flere penge til forbrug, der blev råd til bedre bolig, en bil, rejser, og meget mere.

Politisk var 1960'erne præget af skiftende socialdemokratiske regeringer. Der oftest var baseret på Det Radikale Venstre. Fra 1966 til 1968 dog med støtte fra Socialistisk Folkeparti, der var blevet stiftet i 1959. Efter at Sovjet havde invaderet Ungarn i 1956, brød Aksel Larsen med kommunistpartiet og stiftede Socialistisk Folkeparti. Det dominerende politiske emne var velfærdspolitikens udformning. Fra 1968 til 1971 var det en Radikal, Venstre, Konservativ regering

I slutningen af 1960'erne vokser utilfredsheden med velfærdsstaten bl.a. på grund af de høje skatter. Ved valget i 1973 havde

valgerne fået nok af de gamle partier, og valresultatet blev et chok for dem.

Ved det såkaldte "Jordskredsvalg" mistede de 60 mandater, som fortrinsvis gik til de to af de tre helt nye partier, hhv. Fremskridtspartiet med Glistrup som leder og Centrum-Demokraterne med Erhard Jacobsen. Hertil kom Kristeligt Folkeparti. Desuden kom de to gamle partier, Danmarks Retsforbund og Venstresocialisterne ind.

Fra 1973 til 1975 dannede Venstre, under Poul Hartling, regering med 22 mandater.

I 1978 dannes en regering af socialdemokratiet og venstre, ledet af Anker Jørgensen, den gav op i 1979 og herpå kom der en Socialdemokratisk mindretalsregering, stadig med Anker Jørgensen som statsminister.

I 1982 kom firkløver regeringen til, ledet af Poul Schlüter, den blev til et treklover i 1983 og fra 1988 til 1993 bestod regeringen kun af Venstre og Konservative.

Fra 1993 til 2001 var regeringen Socialdemokratisk ledet og fra 2001 til i dag har regeringen bestået af Venstre og Konservative, støttet af Dansk Folkeparti

1960'erne er også præget af ungdomsoprør, kaldet 68-oprøret, man protesterede bl.a. mod atomoprustning, mod Vietnam krigen og for demokratisering og medbestemmelse. Netop som det gik godt, udbrød der krig mellem Egypten, Syrien og Israel.

De arabiske olieproducerende lande OAPEC vil sætte prisen på olie op som en reaktion mod Israel. Forhandlinger mellem OAPEC og de øvrige olieselskaber bryder sammen, konsekvensen bliver at OAPEC nedsætter produktionen af olie for at få de vestlige lande til at lægge pres på Israel, for en tilbagetrækning fra de besatte arabiske områder.

Først i 1978 nåede Israel og Ægypten, med USA som mægler, frem til en aftale om en fredsslutning. Den blev underskrevet året efter, og Israel trak sig i løbet af de næste tre

år ud af Sinai, hvorpå Ægypten kunne genåbne Suezkanalen der havde været lukket siden krigens start i 1967.

Camp David-aftalens bestemmelser om forhandlinger om Vestbredden og Gaza blev aldrig gennemført.

Det Europæiske Fællesskab, EF, blev dannet som efterfølger til Kul- og Stålnationen og blev grundlagt af Vesttyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Italien og Luxemburg (de 6) i 1957, og trådte i kraft 1. jan. 1958.

Fra midt i 1960'erne har der i Danmark været politisk debat om vi skulle søge om medlemskab af EF. Den 2. oktober 1972 stemmer et flertal på 63,4 % Danmark ind i EF, det nuværende EU.

Efter folkeafstemningen meddelte Jens Otto Krag at han trådte tilbage, og han foreslog at Anker Jørgensen, arbejdernes forbundsformand, skulle efterfølge ham, og sådan blev det indtil jordskredsvalget i 1973.

Siden har Danmark været igennem 5 folkeafstemninger om EU traktater og Danmarks tilslutning til Euroen. I 1992 stemte et flertal i Danmark, nej til Maastricht-traktaten, men efter at Danmark fik forhandlet 4. forbehold på plads, ratificerede man traktaten.

A.P. Møller fik i 1962 en aftale med staten om eneret til udvinding af olie i Nordsøen, i 1971 blev den forlænget men i 1976 og 1981 skete der nogle ændringer, som bl.a. betød at A.P. Møller mistede eneretten til udvinding af olie.



En olieplatform i Nordsøen.

Midt i 1970'erne havde den førte politik ført til et overforbrug i Danmark, danskerne hældte rødvin i glassene og parcellhuse og nye virksomheder skød op som paddehatte, alt sammen for lånte penge. Inflationen tordnede af sted, rentefradrag på lån og udbetaling af dyrtidsportioner gjorde det til en god forretning at optage lån.

Efter energikrisen steg oliepriserne og det blev en trussel mod den danske økonomi, så advarslen lød ”Danmark er på vej mod den økonomiske afgrund.”

Paul Schlüter der var trådt til efter Anker Jørgensen i 1982, havde dannet den såkaldte firkløverregering, hvis erklærede mål var vha. offentlige besparelser at nedbringe den store udenlandsgæld og stigende statsunderskud. Regeringen var begunstiget af den internationale højkonjunktur i de første år, og noget af det første den gjorde var at ophæve systemet med den automatiske dyrtidsregulering.

I 1986 tyede regeringen til et finanspolitisk indgreb der huskes som ”Kartoffelkuren,” det betød at det blev dyrere at låne både til forbrug og til bolig, og de mange tidligere devalueringer af kronen blev standset med en fast kronekurs.

Resultatet var at ledigheden steg og boligmarkedet gik i stå, og tvangsauktionerne steg voldsomt, men hele ideen var at få danskerne til at spare op i stedet for at låne til forbrug. Politiken lykkedes og holdt til Poul Nyrup Rasmussen kom til i 1993, hvor der kom gang i økonomien igen, godt hjulpet af et internationalt opsving.

Murens fald den 9. nov. 1989 kom til at få stor betydning for resten af de kommunistiske lande i Østeuropa, for den øgede åbenhed betød, at de forskellige regimer blev trængt væk, og muligheden for nye demokratier i lande der i 40 år havde levet under kommunistisk styre, opstod.

Murens fald og de østeuropæiske stater demokratisering, fik også stor betydning i Sovjetunionen. Boris Jeltsin blev valgt til præsident i juni 1991 og allerede i august

blev kommunistpartiet SUKP opløst, efter at have haft magten i 70 år.

Ved et møde den 6. oktober mellem Rusland, Hviderusland og Ukraine blev traktaten der var grundlaget for Sovjetunionen, ophævet, og Sovjet eksisterede ikke mere.

O O O O O O O O

Transistoren blev opfundet i december 1947 og blev en milepæl for radioudviklingen. Dengang var det en enkelt enhed, men ved sammenbygning af flere, opstod CPU'en i 1950-60 og i 1970 introduceredes Mikroprocessoren Intel 4004 og i 1974 Intel 8080.

Gensplejsningen blev grundlagt 1950, og de første eksperimenter skete i 1970, i 1982 havde man de første gensplejsede produkter. I 1999 var et areal på 42 millioner hektar = 10 gange Danmark, tilplantet med gensplejsede afgrøder

*Er femskridt kun materielle goder,
og er det egoisme, vi skal lære vore poder.
Vi har alle et tungt ansvar for vor jord,
så tag det alvorligt, enten du tvivler, ved
eller tror.*

Den 1. laser, der blev demonstreret 16. maj 1960, blev fra starten ikke taget særligt alvorlig, men siden har den revolutioneret mange arbejdsgange og metoder og der er udviklet et utal af laserenheder, som f.eks. stærke infrarøde laserstråler der skærer i stål, i det små kan en række lidelser i øjet behandles, og via lysledere kan kirurger arbejde inde i menneskets krop. Ikke mindst til målinger anvendes laserlys i dag, for ikke at glemme læsning og brænding af CD/DVD skiver.

P-pillen blev godkendt i Amerika i maj 1960. Tilbage i 1950'erne var prævention bandlyst af den katolske kirke og var ulovligt i mange stater. Det fik en kvindesagsforkæmper ved navn Margaret Sanger, til at slå sig sammen med millionærarvingen Katherine McCormick, for at udvikle en pille der kunne beskytte mod graviditet.

De fandt to specielle mænd, der påtog sig projektet, som var ulovligt, men i 1957 kom resultatet, der blev lanceret som et middel mod ”alvorlige menstruationsforstyrrelser” og en advarsel: Medicinen modvirker æg-løsning.

Inden der var gået to år var over en halv million kvinder i USA mærkværdigvis ramt af ”alvorlig menstruationsforstyrrelser”, i 1960 blev pillen solgt som præventionsmiddel i store dele af USA.

Den første mobiltelefon anses for at være Mobilen Motorola fra 1973, og var baseret på en teknologi der i Nord Europa blev døbt NMT (Nordic Mobile Telephone). En Dancall fra den tid vejede ca. 4 kg., og kostede ca. 25.000 kr. i 1982 blev GSM Group dannet, og dermed var SIM kortet en realitet, og herfra gik det hurtigt.



Til Højre ses en Dancall mobiltelefon.

GPS (Global Positioning System) var oprindeligt udviklet til det amerikanske militær men kunne bruges kommercielt og af private fra 1980. EU er i færd med at lave et uafhængigt system kaldet ”Gailo”



Hjemmecomputer, forløberen for PC'en

IBM lancerede den 12. august 1981 den første PC der kostede 75.000 kr. Den var baseret på DOS (Disk Operating System) og den var udstyret med en 8088 processor der indeholdt 29.000 transistorer, siden er der unægtelig sket noget på informationsområdet både på hardwaren men så sandelig også på software siden.

Hvad indførelsen af EDB (Elektronisk Data Behandling) i dag kendt som IT (Informati-ons Teknologi), har betydet for samfundet, kan der skrives tykke bøger om, men i hvert fald fik det i starten den betydning, at man altid havde noget at skyldte skylden på. Når noget ikke var som det skulle være, så var det problemer med EDB systemet der var årsagen, eller der var fejl i det. Fejl var der naturligvis, for alle skulle først lære det nye system, og man skulle lære at arbejde efter ganske bestemte regler, men mange menneskelige fejl er gennem tiden tillagt EDB systemet.

Hvad smarte EDB konsulenter har tjent på ubrugelige EDB løsninger, er nærmest en Gysers. Der er solgt utallige løsninger både til private firmaer, men især til det offentlige, der overhovedet ikke var nødvendige eller ikke kunne løse de opgaver, det var meningen at de skulle løse.

Det værste er, at mange har ladet, og stadig lader, sig tyrannisere af forkerte løsninger. Ofte hører man, ”det kan vi desværre ikke klare”, eller ”sådan er systemet desværre”. Det er nok muligt, men det skal man ikke finde sig i, hvis noget ikke er hensigtsmæssigt, så få det lavet om, alt er muligt i EDB, det er kun fantasien der sætter grænser.

I 1991 kom den første offentlige udgave af Internettet, World Wide Web. Internettet havde i 1992, 500.000 brugere, men allerede i 1994 havde 13,4 millioner adgang til Internettet, året efter var der ca. 25 millioner, og igen næste år 1996 var der ca. 50 millioner på nettet, i 1997 var hver femte dansker på Internettet og i 2005 havde 1,1 million danskere en bredbåndsforbindelse.

Internettet er en af de ting, som har ændret og fremover vil ændre, vores måde at kommunikere på, både privat men især med firmaer, offentlige institutioner og ikke mindst ved vidensøgning og indkøb.

Fjernsynet er en anden af de ting, der også har skabt en enorm ændring af menneskenes hverdag, fra sort og hvidt TV i 1952, over farve TV til fladskærms TV og nu digitaliseringen, som betyder endnu et kvantespring både teknologisk, som oplevelsesmæssigt, med billeder i HD (High Definition) kvalitet, og det er ikke slut endnu.

I 1999 kom TV med Plasma fladskærm, og senere kom LCD skærmen, som nu (2009) bliver afløst af LED teknologien, og der ventes i øjeblikket på den nyeste OLED teknik.

Berlinmurens fald betød ikke blot sovjetunionens fald, det betød også uro og konflikter i Jugoslavien i 1991, som i 1995 resulterede i indbyrdes krig. Det betød igen at danske soldater i maj 1994, for første gang siden 1864, kom til at deltage i en egentlig krigshandling, med den såkaldte operation "bøllebank".

Fra marts 1999 foretog Nato flere bombninger i Jugoslavien, for at stoppe Kosovo krigen.

I 1994 fik verden dog atter noget at glædes over, da det forhadte apartheidstyre i Syd Afrika blev afskaffet. Nelson Mandela blev løsladt efter 17 års fængsel, og blev valgt som landets første farvede præsident.

Ved Storebæltsbroens byggestart, var den verdens længste hængebro, med et spænd på 1624 meter, men inden den stod færdig i 1998, havde japanerne indviet en bro med et frit spænd på 1919 meter. Dermed var Storebæltsbroen kun den næst længste.

I lyset af klimadebatten, er det vigtigt at vores elektriske udstyr, er så strømbesparende som mulig. Her har udviklingen for bl.a. fladskærms TV gået fra, at Plasma TV

brugte mere end de gamle TV skærme, til at LED TV kun bruger en fjerdedel strøm af hvad et Plasma Tv gør, eller ca. halvt så meget som de gamle TV skærme.

Lige så vigtig er udviklingen af elpærer. Fra glødepærer, der blev forbudt fra september 2009, til lavenergipærer, der betød en strømreduktion til en femtedel. Den samme besparelse vil ske igen med overgangen til brugen af de nye LED pærer.

World Trade Center I New York, blev den 11. September 2001 terrorbombet, en begivenhed, som jeg og min kone oplevede siddende i et fly over Island på vej til USA. Jeg skrev senere i rejsebeskrivelsen, at verden aldrig ville blive den samme igen, den påstand er desværre blevet alt for sand.

USA indledte kort efter et kraftigt bombardement af Afghanistan, for at fjerne Taleban fra magten. Det lykkede ret hurtigt, men den Afghanske ledelse og hær formåede ikke selv at holde ro og orden i landet, og Taleban i skak, derfor blev en international styrke indsat og ansvaret overdraget NATO.

Som om verden ikke havde fået krig nok, valgte USA og nogle af dets allierede, heriblandt Danmark, i 2003 at invadere Irak. Saddam Hussein skulle fjernes fra magten fordi man mente han havde atomvåben, og kemiske våben, som han tidligere havde anvendt mod landets egen befolkning.

Hvor indsatsen i 1990 mod Saddams besættelse af Kuwait, var en indsats med et FN mandat, så skete invasionen i 2003 alene på mistanken om at Saddam havde atomvåben, hvilket viste sig ikke at være tilfældet.

Krigen i Irak kom i nogen grad til at fjerne fokus fra krigen i Afghanistan, således at den fulde indsats mod Taleban ikke blev effektiv igen, for USA i 2009 begyndte at trække sig ud af Irak.

Jyllandsposten bragte den 30. september 2005, 12 karikaturtegninger af profeten Muhammed og bragte dermed Danmark ud i den største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig, siden kendt som Muhammed krisen.

Ingen havde vel forestillet sig, at ikke muslimers normale udtryksform, kunne afstedkomme vold, afbrændinger af flag og mordtrusler mod tegneren, folk fra Jyllandsposten og landets statsminister.

Danmarks deltagelse i krigen i Irak og Afghanistan og ikke mindst Muhammed tegningerne, har for alvor sat Danmark på verdenskortet, desværre på det muslimske verdenskort, så nu må vi leve med frygten for en dag at blive ramt af terror, også inden for landets grænser.

Det har altid, og vil sikkert altid have afgørende betydning for verden, hvad USA mener og hvordan de handler. Af den grund vil det være af afgørende betydning hvordan den til enhver tid siddende præsident er som person og menneske.

Der har i nyere tid været både lyspunkter som f.eks. Kennedy og Clinton, medens såvel Busch senior, men i særdeleshed Busch junior, må siges at høre til skuffelserne, for de fleste, og speciel for verdenssamfundet som helhed.

Nu er Barack Obama trådt ind på scenen, og forventningerne til ham er tårnhøje. Han blev for alvor kendt i 2004, da han holdt hovedtalen der motiverede John Kerrys nominering. Den 10. februar 2008 erklærede han, at han stillede op som demokraternes præsidentkandidat, den 3. juni blev han officiel kandidat, og han blev valgt til USA's præsident i november 2008.

På forhånd kunne Obama se frem til store problemer både udenrigs og indenrigs. Udenrigs med krige i Irak og Afghanistan, og indenrigs med generelle økonomiske problemer, ikke mindst forårsaget af de to kriges omkostninger.

Men for at gøre det hele meget værre, for ikke at sige næsten uoverkommeligt, kom det internationale økonomiske finanssmenbrud til, inden han havde nået at sætte sig i stolen i det hvide hus.

Den 9. november fejrede man 20 års dagen for Berlinmurens fald. Det blev ikke alene en folkefest for Tyskland og Berlinerne, det blev en fest hvor statsledere fra en stor del af verden deltog. Hvor betydningsfuld muren fald end var, så var det også verdensbillede efter, der var værd at fejre.

I dagene fra den 1 – 9. oktober 2009, afholdt den Internationale Olympiske Committee (IOC) sin 121. session og 13. olympiske kongres i København, med deltagelse af flere statsledere og prominente personer fra de 4 lande der kæmpede om det olympiske værtskab i 2016.

Også præsident Obama deltog i mødet, som de 3. siddende præsident i USA på striben der besøgte Danmark, dog uden at det gav det ønskede resultat for Chicago.

Ved samme møde blev kronprins Frederik medlem af IOC, en beslutning der på forhånd havde givet anledning til mange kommentarer.

Fordi kronprinsen ikke må udtale sig om politik kan det give problemer, da der vil kunne opstå flere kontroversielle sager i hans virke i komiteen

Midt i finanskrisen og problemer, som bl.a. en socialreform, er der for Obama også den globale opvarmning at tage stilling til, hvor udledningen af CO2 er en af årsagerne. Forventningerne til Obamas deltagelse i topmødet COP15 i København var enorme, men hans indflydelse på resultatet viste sig desværre at være uden afgørende betydning for resultatet.

Man kan og vil i lang tid, diskutere årsagerne til det magre resultat, men to årsager kan fremhæves som de vigtigste. Den ene er at Obama, pga. hjemlig modstand, ikke kom med noget særligt nyt til mødet.

Den anden årsag var helt sikkert, at man ved mødet for første gang måtte indse, at der var opstået en helt ny verdensorden, man kan undres over at det kom som en overraskelse, men det gjorde det øjensynligt.

Man opdagede med andre ord, at Kina nu også er en supermagt, en økonomisk supermagt der nu vil behandles som sådan.

Hvor USA fra Sovjetunionens fald, er blevet betragtet som den eneste supermagt i verden, har Rusland i flere år kæmpet for at blive betragtet og behandlet som en stormagt, og nu må man også til at regne Indien og Brasilien med som stormagter. Dertil kom også at de fattige lande, støttet af Kina, ved klimamødet fremstod med en større kraft, end man på forhånd havde forventet.

*Det er ikke nok at sige, det var trist,
når du står med dommen, at det er
ganske vidst,
at vi med Co2 har ødelagt vor klode,
for det vil berøre os alle, selv den mindste pøde.*

Herhjemme sidder den Venstre Konservative regering ved roret på 9. År, hele vejen igennem støttet af Dansk Folkeparti. Efter Anders Fog Rasmussen er blevet Natos nye generalsekretær, har Lars Løkke Rasmussen overtaget styringen.

Problemerne omkring finanskrisen, med bl.a. stigende arbejdsløshed, håber oppositionen at kunne udnytte til at overtage magten ved næste valg, derfor har Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti indledt et nyt tæt samarbejde som de håber, vil bringe dem til magten.

Den 24. december 2009, fik Obama endelig sin sundhedsreform vedtaget i Senatet, det var dermed den første sejer Obama fik som præsident, den var hårdt tiltrængt og meget værdifuld for hans fremtidige arbejde.



Fra dengang man brugte hulkort, det er en programmeringsplade til en IBM hulkortmaskine.

VI. Efterkommere af Henrik Wilhelm Rolsted

1. Generation

1. **Skovrider, Henrik Wilhelm Rolsted**, søn af **Skovrider, Niels Rolsted** og **Mette Sophie Grønbech**, blev født den 20. oktober 1802 i Fledskov Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 5. december 1802 i Ugerløse Kirke, døde den 13. december 1880 i Ryegård i en alder af 78 år, og blev begravet den 20. december 1880 i Rye Kirkegård.



Andre oplysninger: Henrik kom i maj 1819 til Holla Jernværk i Norge, formentlig for at blive uddannet til skytte. I et brev fra juni skriver Agga (bror til baronen på Løvenborg) "jeg er ret tilfreds med Henrik R., han lader til at være lidt seen og flegmatisk, men han tager ret godt efter hvad jeg siger ham, så jeg tror at han kan blive ret brav, han skyder slet, men det kan blive bedre, da han dagligt over sig".

I juli skriver Agga, "Med Henrik R. er jeg ret vel tilfreds, han begynder at få mere lyst til jagten og jeg tror han kommer til at skyde godt....."

Senere i juli hedder det "Jeg er ret vel tilfreds med Henrik R., tror der kan blive en duelig jæger af ham".

I december lyder det, ".....,skönt han just ikke har den ivrigste lyst og bedste anlæg for jagten", og Agga råder sin bror til at tage ham tilbage til foråret, for at lade ham komme i lære et 1/2 år hos en jæger.

Men Henrik kommer til at volde Agga større problemer inden da, idet Agga bliver ramt i hofte af et vådeskud, affyret af Henrik.

Henrik kommer hjem til Danmark i 1920, og helt umulig har han ikke kunnet være, hvilket bevises af at han bliver Skovrider på Ryegaard under Stamhuset Rosenkranz fra 1829-72.

Henrik blev gift med **Kirsten Sørensen** den 22. april 1834 i Rye Kirke. Kirsten blev født den 31 marts 1806 i Kirke Hyllinge, døde den 3. april 1889 i Ejby, Rye i en alder af 83 år, og blev begravet den 10. april 1889 i Rye Kirkegård.



Børn af dette par:

- 2 M i. **Niels Rolsted** blev født den 29 marts 1835 i Rye og blev døbt den 17. juli 1835 i Rye Kirke.

Andre oplysninger: Landmand i Sverige

Niels blev gift med **Marie Annette Dall**. Marie blev født i 1830 i Boeslunde.

- 3 K ii. **Henriette Elise Christiane Rolsted** blev født den 12. maj 1837 i Bomhuset, Rye, blev døbt den 13. juni 1837 i Rye Kirke, døde den 19. december 1920 i Ejby, Rye i en alder af 83 år, og blev begravet den 23. december 1920 i Rye Kirkegård.

Henriette blev gift med **Gårdmand, Niels Christian Nielsen** den 21. september 1861 i Kirke Sonnerup Kirke. Niels blev født den 12. maj 1840 i Ejby, Rye og blev døbt den 10. juli 1840 i Rye Kirke.

Andre oplysninger: Gårdmand i Ejby, Rye sogn

- + 4 M iii. **Exam. Jur., Frederik Carl Christian Rolsted** blev født den 21. december 1839 i Rye, blev døbt den 19. februar 1840 i Rye Kirke, døde den 29. maj 1911 i Slagelse i en alder af 71 år, og blev begravet den 2. juni 1911 i Sct. Mikkel Kirkegård.
- + 5 M iv. **Skovrider, Hendrik Jørgen Rolsted** blev født den 5. juli 1845 i Ryegaard Skovriderbolig, blev døbt den 6. august 1845 i Rye Kirke, døde den 7. juni 1920 i Tølløse i en alder af 74 år, og blev begravet den 11. juni 1920 i Rye Kirkegård.
- + 6 M v. **Forstander, Emil Vilhelm Rolsted** blev født den 7. maj 1848 i Ryegaard Skovriderbolig, blev døbt den 13. juni 1848 i Rye Kirke, døde den 21. marts 1928 i København i en alder af 79 år, og blev begravet den 26. marts 1928 i Vestre Kirkegård.

2. generation (Børn)

4. **Exam. Jur., Frederik Carl Christian Rolsted** (*Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 21. december 1839 i Rye, blev døbt den 19. februar 1840 i Rye Kirke, døde den 29. maj 1911 i Slagelse i en alder af 71 år, og blev begravet den 2. juni 1911 i Sct. Mikkel Kirkegård.



Andre oplysninger: Godsforvalter på Gyldenholm 1865-77, og på Valbygård 1877-91. Siden privat forretningsmand i Slagelse.

Frederik blev gift med **Emilie Caroline Marie Kock** den 7. maj 1869 i Rye Kirke. Emilie blev født den 22. december 1844 i København, døde den 9. februar 1921 i Slagelse i en alder af 76 år, og blev begravet den 15. februar 1921 i Sct. Mikkel Kirkegård.



Børn af dette par:

- + 7 M i. **Carl Vilhelm Emil Rolsted** blev født den 18. februar 1870 i Gyldenholm, Gimlinge, Sorø, døde den 20. januar 1953 i Slagelse i en alder af 82 år, og blev begravet i Slagelse Kirkegård.
- + 8 K ii. **Dagmar Henriette Rolsted** blev født den 28. marts 1873 i Kirkerup, Sorø og blev døbt den 4. juni 1873 i Kirkerup, Sorø.
- + 9 M iii. **Gårdejer, Aage Rolsted** blev født den 2. maj 1874 i Gyldenholm, Gimlinge, Sorø og døde den 9. november 1921 i Nordrup i en alder af 47 år.

- + 10 M iv. **Tømremester, Oskar Adolf Rolsted** blev født den 20. februar 1876 i Gyldenholm, Gimlinge, Sorø, blev døbt den 18. april 1876 i Gimlinge, og døde den 10. juli 1959 i en alder af 83 år.
- + 11 M v. **Gårdejer, Henrik Valdemar Rolsted** blev født den 17. oktober 1878 i Valbygård Ved Slagelse og døde den 12. september 1948 i Høng i en alder af 69 år.

5. Skovrider, Hendrik Jørgen Rolsted (*Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 5. juli 1845 i Ryegaard Skovriderbolig, blev døbt den 6. august 1845 i Rye Kirke, døde den 7. juni 1920 i Tølløse i en alder af 74 år, og blev begravet den 11. juni 1920 i Rye Kirkegård.

Andre oplysninger: Skovrider på Ryegaard, havde oprindeligt den pokal der omtales i vores stamfars levnedsløb. **Se side 216.**



Hendrik blev gift med **Martine Pedersen** den 3. december 1872 i København, Vor Frue Kirke. Martine blev født den 10. august 1847 i København, blev døbt den 5. januar 1848 i Hjemmet, døde den 20. februar 1907 i Jægerslund Langtved, Rye i en alder af 59 år, og blev begravet den 26. februar 1907 i Rye Kirkegård.

- Fremstillet: 24. oktober 1848, København, Vor Frue Kirke.



Børn af dette par:

- 12 M i. **Assistent, Henrik Wilhelm Rolsted** blev født den 16. oktober 1875 i Bomhuset, Rye, blev døbt den 16. april 1876 i Rye Kirke, døde den 19. juni 1920 i Holbæk, Centralsygehuset i en alder af 44 år, og blev begravet den 24. juni 1920 i Rye Kirkegård.

Andre oplysninger: Assistent i Forsikringsselskabet "Danmark" Samlede de første data sammen om Rolsted slægten i 1905. Døde Ugift.

- 13 K ii. **Laura Frederikke Rolsted** blev født den 26. august 1876 i Bomhuset, Rye, blev døbt den 6. oktober 1876 i Rye Kirke, og døde omkring 1920 i en alder af ca. 44 år.

Laura blev gift med **Forpagter, Otto Sophus Larsen** den 9. juni 1905 i Frederiksberg Kirke.

- 14 K iii. **Ida Kristine Rolsted** blev født den 3. august 1878 i Bomhuset, Rye, blev døbt den 17. september 1878 i Rye Kirke, og døde omkring 1950 i en alder af ca. 72 år.

Ida blev gift med **Proprietær, Svend Ulrik** den 23. februar 1906 i Frederiksberg Kirke. Svend blev født den 29. maj 1875 i Rosendal Faxe, Præsto og blev døbt den 2. august 1875 i Fakse Kirke.

- 15 K iv. **Anna Vilhelmine Rolsted** blev født den 11. november 1880 i Bomhuset, Rye, blev døbt den 8. januar 1881 i Rye Kirke, og døde 1970 ? i en alder af 90 år.
Anna blev gift med **Vognmand, Hans Christiansen**.
- + 16 M v. **Tobakshandler, Kaj Emil Rolsted** blev født den 25. februar 1884 i Ryegaard Skovriderbolig, blev døbt den 9. maj 1884 i Rye Kirke, døde den 15. februar 1944 i Nyborg i en alder af 59 år, og blev begravet den 21. februar 1944 i Nyborg Kirkegård.
- 17 K vi. **Olga Rolsted** blev født den 16. december 1885 i Jægerslund Langtved, Rye, blev døbt den 23. maj 1886 i Rye Kirke, døde den 2. juni 1894 i Jægerslund Langtved, Rye i en alder af 8 år, og blev begravet den 4. juni 1894 i Rye Kirkegård.
- + 18 M vii. **Skovrider, Ernst Viggo Rolsted** blev født den 4. juli 1887 i Jægerslund Langtved, Rye, blev døbt den 18. september 1887 i Rye Kirke, og døde den 20. februar 1967 i en alder af 79 år.

6. Forstander, Emil Vilhelm Rolsted (*Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 7. maj 1848 i Ryegaard Skovriderbolig, blev døbt den 13. juni 1848 i Rye Kirke, døde den 21. marts 1928 i København i en alder af 79 år, og blev begravet den 26. marts 1928 i Vestre Kirkegård.



Andre oplysninger:

Ifølge Dansk Biografisk Leksikon og Kraks Blå bog:

Rolsted, Emil Vilhelm, f. 1848, Skolemand. Han er Søn af Skovrider Henrik Vilhelm R. og Kirsten f. Sørensen og født i Rye 6. Maj 1848.
Han dimiteredes fra Jonstrup Seminarium 1867, blev samme år Andenlærer i Rye og gennemgik senere "det Monradske Kursus" 1872, hvorfra han tog Examen 1872. Efter at have undervist ved Privatskoler blev han i 1875 inspektionshavende Lærer ved det kongl. Opfostringshus; Forstander for Kjøbenhavns Internat 1883, fra 1887-1915 Forstander for Aandssvageanstalten paa Gl. Bakkehus. Derefter medlem af dens bestyrelse; Formand for skolekommissionen på Frederiksberg 1909-13 og for Kbhvns. Amts Skoleråds-udvalg 1916; medlem af bestyrelsen for Aandssvageanstalten på Gamle Bakkehus Ebberødgård med Filialer 1915.
R., der er en Dygtighed baade som Pædagog og Administrator, har udført et betydningsfuldt Arbejde baade for de forsømte Børn og de aandssvage. I sin nuværende Stilling har han taget virksom del i den i 1886 indledede Omordning af Anstaltens Organisation og den methodiske Behandling af dens Alumner.
Ved Oprettelsen af Plejeanstalten paa Ebberødgård 1892, er Gl. Bakkehus blevet en ren Undervisningsanstalt, og her er foretaget en Række indgribende Reformers i Undervisning, Forplejning, Personale m. m.
Paa flere Rejser har han gjort sig bekendt med Abnormanstalter i Udlandet.
Se bilag 7 side 229.

Emil blev gift med **Clara Adamine Elisabeth Pedersen** den 10. november 1877 i Frederiksberg. Clara blev født den 30. juli 1857 i København og døde den 4. april 1930 i Ordrup i en alder af 72 år.

Børn af dette par:

19 M i. **Boghandler, Carl Christian Rolsted** blev født den 30. oktober 1878 i St. Pauls Sogn, Kbh., blev døbt den 17. marts 1879 i St. Pauls Kirke, og døde den 5. december 1966 i en alder af 88 år.

Andre oplysninger: Red. af Dansk Boghandlertidende 1924-28. Døde ugift.

+ 20 K ii. **Kirsten Caroline Amalie Rolsted** blev født den 16. august 1881 i København, blev døbt den 2. oktober 1881 i København, og døde den 9. april 1973 i en alder af 91 år.

21 M iii. **Generalmajor, Hans Aage Rolsted** blev født den 20. maj 1884 i København og døde den 24. maj 1966 i en alder af 82 år.



Andre oplysninger: Iflg. Kraks Blå bog, K1.

DM., HTH.p.p;

Premierløjtnant af artilleriet 1905; i Frankrig for at studere fransk bl.a. ved universiteterne i Paris og Grenoble 1908; officersskolens ældste klasses artillerikursus, artilleriteknisk kursus og generalstabskursus 1909-13; kaptajn og batterichef ved 4. artilleri afd. 1918; adjutant hos generalinspektøren for artilleriet; skoleofficer ved hærens officersskole; kaptajn af generalstaben 1928; chef for generalstabe generalstabskvarter; gjort tjeneste i den norske hær 1920 og i den franske hær 1927; gennemgået den franske taktiske artillerihøjskole i Metz: oberstløjtnant og chef for 1. artilleriafd. 1930; oberstløjtnant af generalstaben og stabschef ved Sjællandske division 1932; overværede de svenske hærøvelser 1935; oberst af generalstaben 1936; chef for 1. feltartilleriregiment s.å.; gjort tjeneste ved det norske feltartilleriregiment nr. 2 samt overværede de norske vinterøvelser 1937; generalinspektør for artilleriet 1938; generalmajor og chef for Sjællandske Division 1939-41.

Divisionen bestod af, Den kongelige Livgarde, Gardehusar regimentet, 1., 4. og 5. regiment samt 1. og 2. Feltartilleri regiment; Chef for Generalstaben 1941-45, Generalinspektør for Artilleriet 1945; Militærattaché ved Ambassaden i Stockholm 1945-46 samt Militærattaché ved Ambassaden i Stockholm og Oslo 1946-49.

Regeringens repræsentant og forhandler med den tyske værnemagt fra 1941, til sin afgang efter Tysk krav i 1943, interneret i 1943.

Var lærer i specialklasser på officersskolen 1923-39, formand for Det Krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1941-45. Har desuden skrevet flere militære lærebøger.

Tildelt Det Klubinske Mindelegat 1938.

Udenlandske ordner: F.Æ.L.4.; N.St.O.21.; S.Kr.2.; S.Sv.21.

Se i øvrigt **Bilag 3 side 220 og 4 side 221** .

Hans blev gift med **Gerda Ousen** den 8. juli 1915 i Kastelskirken Kbh. Gerda blev født den 6. marts 1889 i Fredericia. Parret var barnløse.

- 22 M iv. **Bankbestyrer, Eigil Ashbjørn Rolsted** blev født den 27. september 1888 i København og blev døbt den 18. november 1888 i Frederiksberg.

Andre oplysninger: Bankbestyrer i The Bank of Montreal, Canada.

Eigil blev gift med **Cathrine Maud Brown** den 27. april 1917 i Calgary, Canada. Cathrine blev født omkring 1900 og døde den 27. oktober 1981 i en alder af ca. 81 år.

- + 23 M v. **Emil Henrik Vilhelm Rolsted** blev født den 10. december 1890 i København og døde den 25. juni 1970 i Carruthers, Saskatchewan, Canada i en alder af 79 år.

- + 24 M vi. **Kaptajn, Sophus Hjalmar Rolsted** blev født den 21. juni 1892 i København, Frederiksberg Sogn, blev døbt den 1. september 1892 i København, Frederiksberg Kirke, døde den 1. maj 1944 i København i en alder af 51 år, og blev begravet den 4. maj 1944 i København, Vor Frelser Kirke.

- 25 K vii. **Ellen Hulda Clara Rolsted** blev født den 22. januar 1896 og døde den 20. februar 1919 i en alder af 23 år.

- 26 K viii. **Olga Henriette Rolsted** blev født den 29. december 1898.

3. generation (Børnebørn)

7. **Carl Vilhelm Emil Rolsted** (*Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovriders)*¹) blev født den 18. februar 1870 i Gyldenholm, Gimlinge, Sorø, døde den 20. januar 1953 i Slagelse i en alder af 82 år, og blev begravet i Slagelse Kirkegård.

Andre oplysninger: Handelsgartner i Slagelse

Carl blev gift med **Emilie Georgine Petersen**. Emilie blev født den 13. maj 1873 og døde den 2. december 1932 i en alder af 59 år.

Børn af dette par:

- + 27 M i. **Ekviperingshandler, Carl Frederik Emil Rolsted** blev født den 24. juli 1903 i Skt. Mikkel, Sorø, blev døbt den 6. september 1903 i Skt. Mikkel, Sorø, døde i 1970 i en alder af 67 år, og blev begravet i Holmens Kirkegård.

28 M ii. **Gartner, Aksel Eigil Rolsted** blev født den 2. september 1904 i Skt. Mikkel, Sorø, blev døbt den 13. november 1904 i Skt. Mikkel, Sorø, og døde den 2. december 1932 i en alder af 28 år.
Andre oplysninger: Døde ugift

+ 29 K iii. **Kirsten Emilie Rolsted** blev født den 25. oktober 1911 i Slagelse, blev døbt den 8. april 1912 i Slagelse Skt. Peder, og døde den 28. december 1969 i Slagelse i en alder af 58 år.

8. Dagmar Henriette Rolsted (*Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)², Henrik Wilhelm (Skovrider)¹*) blev født den 28. marts 1873 i Kirkerup, Sorø og blev døbt den 4. juni 1873 i Kirkerup, Sorø.

Dagmar blev gift med **Journalist, Julius Nielsen**. Julius døde den 10. februar 1951.

Børn af dette par:

30 M i. **Frithiof Emil Rolsted Nielsen** blev født den 17. juni 1897 i Hjørring.

31 K ii. **Iris Harriet Rolsted Nielsen** blev født den 28. april 1900 i Hjørring.

9. Gårdejer, Aage Rolsted (*Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)², Henrik Wilhelm (Skovrider)¹*) blev født den 2. maj 1874 i Gyldenholm, Gimlinge, Sorø og døde den 9. november 1921 i Nordrup i en alder af 47 år.

Andre oplysninger:

Gårdejer i Lille Kongsmark v. Slagelse, senere Nordrup v. Sorø.

Aage blev gift med **Laura Kristine Poulsen**. Laura blev født den 27. februar 1884 og døde den 20. juni 1926 i en alder af 42 år.

Børn af dette par:

32 K i. **Olga Emilie Rolsted** blev født den 10. marts 1909.

33 K ii. **Astrid Eva Rolsted** blev født den 3. september 1917 og døde den 6. januar 1919 i en alder af 1 år.

34 K iii. **Astrid Eva Rolsted** blev født den 15. september 1920.

Astrid blev gift med **Kontormand, Arvid Strömbäck**.

10. Tømremester, Oskar Adolf Rolsted (*Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)², Henrik Wilhelm (Skovrider)¹*) blev født den 20. februar 1876 i Gyldenholm, Gimlinge, Sorø, blev døbt den 18. april 1876 i Gimlinge, og døde den 10. juli 1959 i en alder af 83 år.

Andre oplysninger: Tømremester i Bøgelunde ved Skælskør.

Oskar blev gift med **Dagmar Marie Bernhardien Olsen**. Dagmar blev født den 21. august 1869 og døde den 7. april 1937 i en alder af 67 år.

Børn af dette par:

- + 35 M i. **Handelskommis, Oskar Bernhard Rolsted** blev født den 20. oktober 1899 i København og døde den 21. september 1939 i København i en alder af 39 år.
- 36 M ii. **Mekaniker, Gunnar Holger Rolsted** blev født den 7. maj 1901 i Bogelunde, Sdr. Bjerre.
- Gunnar blev gift med **Ella Christiansen** den 24. august 1925. Ella blev født den 4. maj 1901.
- 37 M iii. **Arne William Rolsted** blev født den 7. juni 1908 i København og døde den 12. september 1927 i en alder af 19 år.

Oskar blev derefter gift med **Laura Edvardine Nielsen**. Laura blev født den 19 marts 1886.

11. Gårdejer, Henrik Valdemar Rolsted (*Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 17. oktober 1878 i Valbygård Ved Slagelse og døde den 12. september 1948 i Høng i en alder af 69 år.

Andre oplysninger: Gårdejer i Kirke Stillinge.

Henrik blev gift med **Stine Vilhemine Julie Jacobsen**. Stine blev født den 22. december 1880, døde i august 1964 i Tåstrup i en alder af 83 år, og blev begravet i Tåstrup Kirkegård.

Børn af dette par:

- 38 M i. **Overbetjent, Einar Valdemar Rolsted** blev født den 24. august 1902 i Kirke Stillinge og døde i Albertslund.
- Andre oplysninger: Overbetjent ved Vridsløse fængsel.
- Einar blev gift med **Julie Margrethe Christiansen**. Julie blev født den 6. januar 1902.
- + 39 K ii. **Ella Emilie Sofie Rolsted** blev født den 22. juli 1904 i Kirke Stillinge, blev døbt den 6. oktober 1904 i Kirke Stillinge, døde den 6. september 1984 i Tåstrup i en alder af 80 år, og blev begravet i Tåstrup Ny Kirkegård.
- 40 K iii. **Laura Henriette Rolsted** blev født den 14. juli 1908 og døde den 31. oktober 2008 i Tåstrup i en alder af 100 år.

16. Tobakshandler, Kaj Emil Rolsted (*Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 25. februar 1884 i Ryegaard Skovriderbolig, blev døbt den 9. maj 1884 i Rye Kirke, døde den 15. februar 1944 i Nyborg i en alder af 59 år, og blev begravet den 21. februar 1944 i Nyborg Kirkegård.

Andre oplysninger: Navnet er i de tidlige slægtsbøger angivet som Cai Emil, men i kirkebogen for Rye sogn er navnet indført som Kaj Emil.

Var Tobakshandler i Nyborg

Kaj blev gift med **Elna Thuesen** den 1. januar 1910 i Hjulby Kirke, Vindinge. Elna blev født den 4. december 1884 i Nyborg, blev døbt den 22. marts 1885 i Nyborg Kirke, og døde i december 1964 i Nyborg i en alder af 80 år.

Børn af dette par:

+ 41 M i. **Børge Rolsted** blev født den 6. maj 1912 og døde i november 1933 i en alder af 21 år.

42 M ii. **Helge Rolsted** blev født den 26. november 1915 og døde den 25. december 1999 i Albertslund i en alder af 84 år.

Andre oplysninger: Iflg. opl. ugift

+ 43 M iii. **Skovfoged, Tage Rolsted** blev født den 18. sept. 1922, døde den 19. marts 2008 i en alder af 85 år, og blev begravet i Lundtofte Kirkegård.

18. Skovrider, Ernst Viggo Rolsted (*Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 4. juli 1887 i Jægerslund Langved, Rye, blev døbt den 18. september 1887 i Rye Kirke, og døde den 20. februar 1967 i en alder af 79 år.



Andre oplysninger:

Ernst Viggo blev forstkandidat i 1911, året efter kom han til Krengerup på Fyn og blev skovrider den 1. maj 1913. Han var i en længere periode tilsynsførende skovrider for Brahesborg skovdistrikt, og i en årrække medlem af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for skovbrug i Fyns Stift.

Han trak sig tilbage fra sin stilling som skovrider i 1957.

En færdselsulykke bandt ham i den sidste til sengen.

Se i øvrigt **Bilag 5 side 224**.

Ernst blev gift med **Else Kirstine Ebba Munck** den 30. oktober 1919 i Kong kirke. Else blev født den 4. november 1890 i St. Johannes sogn, Kbh., blev døbt den 14. juni 1891 i St. Johannes Kirke, og døde den 3. februar 1978 i en alder af 87 år.



Børn af dette par:

44 K i. **Cand. Pharm., Birgitte Rolsted** blev født den 17. sept. 1920 og døde den 11. april 1973 i en alder af 52 år.



+ 45 M ii. **Skovriider & Godsforvalter, Jørgen Rolsted** blev født den 17. juni 1923 i Rønnemosegaard pr. Glamsbjerg, blev døbt den 19. august 1923 i Søllested Kirke, og døde den 19. maj 2009 i en alder af 85 år.

20. Kirsten Caroline Amalie Rolsted (*Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovriider)*¹) blev født den 16. august 1881 i København, blev døbt den 2. oktober 1881 i København, og døde den 9. april 1973 i en alder af 91 år.

Kirsten blev gift med **Bankkasserer, Sigurd Ingolf Jantzen** den 21. oktober 1904 i Frederiksberg Kirke. Sigurd blev født den 30. januar 1878 i København.

Barn af dette par:

46 K i. **Gudrun Clara Hildur Jantzen** blev født den 13. august 1907 i København.

23. Emil Henrik Vilhelm Rolsted (*Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovriider)*¹) blev født den 10. december 1890 i København og døde den 25. juni 1970 i Carruthers, Saskatchewan, Canada i en alder af 79 år.

Andre oplysninger: Emil Henrik Vilhelm Rolsted, emigrerede til Canada og drev indtil sin død i 1970, "The general Store and Lumber yard" i Carruthers.

Herefter overtog sønnen Emil Peter Rolsted, også kaldet "Sonny" virksomheden, som han havde arbejdet på hele sit liv.

I år 2000 solgte han Farmen, men beholdt 15 acres, hvorpå han stadig (2005) bor som pensionist.

Byen Carruthers er blevet noget af en spøgelsesby efter at man for nogle år siden omlagde hovedvejen. Sonnys mor boede alene i byen til sin død i 1995.

Ved et besøg for nylig (2001) kunne det konstateres, at de gamle ubeboelige huse stadig lå der, ligesom forsamlingshuset stadig var der, men det bliver dog stadig brugt.

Emil blev gift med **Jolanda Del Fari** den 16. februar 1934 i Carruthers, Saskatchewan, Canada. Jolanda blev født den 18. december 1912 i Canada og døde den 24. maj 1995 i Carruthers, Saskatchewan, Canada i en alder af 82 år.

Børn af dette par:

47 M i. **Emil Peter Rolsted** blev født den 22. august 1934.

Andre oplysninger: Bliver kaldet Sonny, Ungkarl.



48 M ii. **Carl Eric Rolsted** blev født den 8. december 1936.

Andre oplysninger: Kaldet Bud, Ungkarl.



49 K iii. **Ellen Sylvia Rolsted** blev født den 13. januar 1939.

Ellen blev gift med **Jack Ballard** den 18. september 1965. Jack blev født den 6. maj 1935 i England.



24. Kaptajn, Sophus Hjalmar Rolsted (*Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 21. juni 1892 i København, Frederiksberg Sogn, blev døbt den 17. september 1892 i København, Frederiksberg Kirke, døde den 1. maj 1944 i København i en alder af 51 år, og blev begravet den 4. maj 1944 i København, Vor Frelser Kirke.



Andre oplysninger: Ridder af Dannebrog, den 2. april 1934.

Fra søværnet og bogen Søetatens Officerer ved vi, at Sophus blev kadet i 1909, den 19. september 1913 Sekondløjtnant, Fra 1913-1914 var han med Krydseren *Valyrien* i Middelhavet. Den 1. august 1914 blev han Premierløjtnant. Næstkommanderende på ubåden *Najaden*. Chef på bl.a. Ubåden *Bellona* 1923 og på *Rota* 1924. Fra 1921-22 formand for Søe-lieutenant-Selskabet. Fra okt. 1923 til feb. 1924 orlov i Koffardifart m. S/S. Maryland til Sydamerika. Den 13. maj 1925 udnævnt til Kaptajn. I 1926 Næstkommanderende i Inspektionsskibet *Fylla* til Island. 1927 og 28 næstkommanderende i Orlogsskibet *Niels Juel* i Eskadre, sidste år på Kongerejse til Finland. Fra 1. nov. 1927 til 31. maj 1931 næstkommanderende på dæksofficerselevskolen og lærer ved samme. I 1929 næstkommanderende i Niels Juel, Kadetskib, fratrådte tjenesten under togtet, da han mistede synet på det ene øje. Blev 22. maj 1930 sekretær og regnskabsfører ved søtransportvæsenet, hvorfra han blev afskediget 31. maj 1931 på grund af svagelighed. Var kasserer ved Sømandsstiftelsen af 1856.

Sophus blev gift med **Vera Sophie Gudrun Bengtsen** den 15. november 1926 i Københavns Magistrat. Vera blev født den 26. januar 1903 i Køge, blev døbt den 11. marts 1917 i Køge Skt. Nikolaj, døde den 23. september 1941 i København i en alder af 38 år, og blev begravet den 25. september 1941 i København, Vor Frelser Kirke.

- De blev velsignet 2. december 1927 i Holmens Kirke.
- Navngivet: Iflg. KB Køge Sct. Nikolaj, 1 marts 1904.

Børn af dette par:

- + 50 K i. **Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted** blev født den 25. august 1922 i København, Rigshospitalet, døde den 3. juni 2002 i en alder af 79 år, og blev begravet den 8. juni 2002.

- 51 K ii. **Kirsten Clara Rolsted** blev født den 17. august 1927, døde den 3. januar 1989 i Herlev, Amtssygehuset i en alder af 61 år, og blev begravet den 7. januar 1989 i Buddinge Kirke.

Kirsten blev gift med **Bent Linddal Jensen**. Bent blev født den 30. juni 1925 og døde den 8. januar 1979 i en alder af 53 år.

- + 52 M iii. **Journalist, Emil Vilhelm Rolsted** blev født den 20. maj 1931 i København.

- + 53 K iv. **Sygeplejerske, Ulla Merete Rolsted** blev født den 6. juli 1934, døde den 18. maj 1992 i Legind Bjerger, Mors i en alder af 57 år, og blev begravet den 23. maj 1992 i Løderup Kirke, Mors.

4. generation (Oldebørn)

27. Ekviperingshandler, Carl Frederik Emil Rolsted (*Carl Vilhelm Emil*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 24. juli 1903 i Skt. Mikkel, Sorø, blev døbt den 6. september 1903 i Skt. Mikkel, Sorø, døde i 1970 i en alder af 67 år, og blev begravet i Holmens Kirkegård.

Carl blev gift med **Margarithe Olsen**. Margurithe blev født den 9. april 1898, døde i 1989 i en alder af 91 år, og blev begravet i Holmens Kirkegård.

Barn af dette par:

- + 54 M i. **Skolelærer, Carl Erik Rolsted** blev født den 9. juni 1927.

29. Kirsten Emilie Rolsted (*Carl Vilhelm Emil*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 25. oktober 1911 i Slagelse, blev døbt den 8. april 1912 i Slagelse Skt. Peder, og døde den 28. dec. 1969 i Slagelse i en alder af 58 år.

Kirsten blev gift med **Journalist, Richard Nielsen** i 1937 i Slagelse. Richard blev født den 24. december 1915 i Slagelse og døde den 26. december 1975 i Slagelse i en alder af 60 år.

Børn af dette par:

- 55 K i. **Grethe Rolsted** blev født den 6. september 1937 i Slagelse.

Grethe blev gift med **Poul Dahl** den 21 marts 2003 i Korsør Rådhus. Poul blev født den 12. juni 1935 i København, Vor frelser sogn og blev døbt den 1. september 1935 i Holmens Kirke. Andet navn for Poul er Poul Dahl Hansen.

- + 56 K ii. **Hanne Rolsted** blev født den 17. januar 1948 i Slagelse.
- 57 K iii. **Susanne Rolsted** blev født den 25. november 1952 i Slagelse.

35. Handelskommis, Oskar Bernhard Rolsted (*Oskar Adolf (Tømremester)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 20. oktober 1899 i København og døde den 21. september 1939 i København i en alder af 39 år.

Oskar blev gift med **Gurli Johanne Rasmussen**. Gurli blev født den 9. januar 1898 og døde den 15. maj 1963 i København i en alder af 65 år.

Børn af dette par:

- + 58 K i. **Birthe Rolsted** blev født den 13. december 1929 i Amager.
- + 59 M ii. **Maskinarbejder, John Rolsted** blev født den 18. juni 1936 i København.

39. Ella Emilie Sofie Rolsted (*Henrik Valdemar (Gårdejer)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 22. juli 1904 i Kirke Stillinge, blev døbt den 6. oktober 1904 i Kirke Stillinge, døde den 6. september 1984 i Tåstrup i en alder af 80 år, og blev begravet i Tåstrup Ny Kirkegård.

Ella blev gift med **Husejer, Martin Jensen** den 21. december 1925 i København. Martin blev født den 9. februar 1896 i Nykløv, Hundstrup, døde den 3. august 1982 i Tåstrup i en alder af 86 år, og blev begravet i Tåstrup Ny Kirkegård.

Børn af dette par:

- + 60 M i. **Jørgen Wilhelm Rolsted** blev født den 1. juni 1923 i Vridsløse og døde i oktober 2002 i Solrød i en alder af 79 år.
- + 61 M ii. **Svend Aage Rolsted Jensen** blev født den 2. februar 1926 i Kvinde-
rup, Slangerup.
- 62 K iii. **Thora Julie Rolsted Jensen** blev født den 24. dec. 1928 i Slagelse.

Andre oplysninger: Har 2 piger ikke døbt Rolsted

Thora blev gift med **Henry Sørensen**. Henry blev født den 29. juli 1921 i Grinderslev og døde den 29. februar 2004 i Silkeborg. Silkeborg Sygehus i en alder af 82 år.

- + 63 K iv. **Ulla Vita Rolsted Jensen** blev født den 10. juni 1941 i Fløng.

41. Børge Rolsted (*Kaj Emil (Tobakshandler)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 6. maj 1912 og døde i november 1933 i en alder af 21 år.

Børge blev gift med **Erna Marie Lorentzen**. Erna blev født den 1. maj 1914.

Barn af dette par:

+ 64 M i. **Bent Rolsted** blev født den 13. juli 1933 i Glumso.

43. Skovfoged, Tage Rolsted (*Kaj Emil (Tobakshandler)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 18. september 1922, døde den 19. marts 2008 i en alder af 85 år, og blev begravet i Lundtofte Kirkegård.

Tage blev gift med **Else Marie Jensen** den 16. september 1951 i Farenløse Ved Ringsted. Else blev født den 7. januar 1923.

Børn af dette par:

65 K i. **Ernærings & Hush. Økonom, Grete Rolsted** blev født den 28. april 1952 i Kuala Lumpur, Malaysia.

Andre oplysninger: Ugift, ingen børn

+ 66 M ii. **Henrik Rolsted** blev født den 5. juni 1954 i Kuala Lumpur, Malaysia.

+ 67 K iii. **Anne Rolsted** blev født den 6. januar 1960.

45. Skovrider & Godsforvalter, Jørgen Rolsted (*Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 17. juni 1923 i Rønnemosegaard pr. Glamsbjerg, blev døbt den 1. august 1923 i Søllested Kirke, og døde den 19. maj 2009 i en alder af 85 år.



Andre oplysninger: Jørgen Rolsted dimitterede som forstkandidat i 1950 og blev samme år ansat som forstassistent og godsfuldmægtig på Corselitze Skovdistrikt. I 1964 Udnævntes han til skovrider for distriktet, og i 1980 overtog han det samlede ansvar for Fideicommissets daglige administration på Corselitze og Fuglsang Godser, med titel af skovrider og godsforvalter. Denne stilling varetog han til han gik på pension i sommeren 1994.

Med 44 års ansættelse ved Fideicommisset blev dette Jørgen Rolsteds livsopgave og et virke, som der stadig står den største respekt om. Blandt de vigtigste opgaver må nævnes genrejsningen af Corselitze Skovdistrikt efter stormfaldet i oktober 1967, hvor mere end 100.000 m³ eller godt 10 års hugst væltede, og hvor afsætningen af træet og genplantningen de følgende år, stillede betydelige krav til skovforvaltningen. For skovene var det af uvurderlig betydning, at Jørgen Rolsted lagde de overordnede linjer for skovdyrkningen i så lang et tidsspænd og drog nytte af de erfaringer, hans forgængere, skovriderne Smith og Nellemann, havde gjort sig. Som godsforvalter forestod Jørgen Rolsted blandt andet istandsættelsen af den fredede hestestald på Corselitze, som en af de største opgaver midt i 1980'erne. I det hele taget lå det Jørgen Rolsted stærkt på sinde, at bevare for eftertiden, de kultur- og naturværdier godserne rummede.

Jørgen Rolsted var meget afholdt af såvel Fideicommissets direktion som medarbejdere og formåede på sin lune og afdæmpede facon, at få tingene til at fungere.

Jørgen Rolsted udnævntes i 1990 ved sit 40 års jubilæum til Ridder, han er nu ridder af 1. og 2. grad af Dannebrogordenen.

Han havde indtil 1997 slægtspokalen, hvorefter han overlod den til sin søn Morten.

Jørgen blev gift med **Kari Nørgaard** den 21. juli 1949 i Hole Kirke, Hole Sogn, Røyse, Norge. Kari blev født den 22. november 1924.

Børn af dette par:

- + 68 K i. **Skolelæge, Marianne Rolsted** blev født den 19. maj 1950 i Assens.
- + 69 K ii. **Pædagog, Bente Rolsted** blev født den 11. maj 1953 i Nykøbing F..
- + 70 K iii. **Karin Rolsted** blev født den 20. maj 1955.
- + 71 K iv. **Else Birgitte Rolsted** blev født den 12. juli 1959.
- + 72 M v. **Henrik Rolsted** blev født den 31 marts 1964.
- + 73 M vi. **Forstkandidat, Morten Rolsted** blev født den 18. april 1968.

50. Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted (*Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 25. august 1922 i København, Rigshospitalet, døde den 3. juni 2002 i en alder af 79 år, og blev begravet den 8. juni 2002.

Anna blev gift med **Bagermester, Hans Georg Hansen** den 15. oktober 1944 i Høve Kirke. Hans blev født den 22. februar 1920 i Sandved.

Andre oplysninger: Ejede Høve Bageri ved Dalmose, Høvevej 3

Børn af dette par:

- + 74 K i. **Sundhedsplejerske, Ulla Merethe Rolsted Hansen** blev født den 5. oktober 1946 i Skælskør.
- + 75 K ii. **Lærer, Jette Rolsted Hansen** blev født den 20. december 1948 i Skælskør.
- + 76 K iii. **Sygeplejerske, Eva Rolsted Hansen** blev født den 14. juni 1953 i Skælskør.

52. Journalist, Emil Vilhelm Rolsted (*Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 20. maj 1931 i København.

Emil blev gift med **Anni Lillian Eriksen** den 16. juni 1956 i Härlövs Kyrka, Kronoberg, Sverige. Anni blev født den 14. juli 1931 i Grinsted.

Børn af dette par:

- + 77 M i. **Civilingeniør, Henrik Rolsted** blev født den 15. jan. 1957 i Århus.
- + 78 M ii. **Civilingeniør, Peter Rolsted** blev født den 28. februar 1960 i Århus.
- + 79 M iii. **Cand.Merc, Søren Rolsted** blev født den 25. juni 1965 i Århus.
- + 80 M iv. **Civilingeniør, Morten Rolsted** blev født den 27. maj 1967 i Århus.

53. Sygeplejerske, Ulla Merete Rolsted (*Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 6. juli 1934, døde den 18. maj 1992 i Legind Bjerger, Mors i en alder af 57 år, og blev begravet den 23. maj 1992 i Løderup Kirke, Mors.

Ulla blev gift med **Skovrider, Ib Smith** den 5. maj 1956.

Børn af dette par:

- 81 M i. **Jacob Smith** blev født den 15. oktober 1958.
- + 82 M ii. **Lars Smith** blev født den 25. september 1962.

5. generation (Tipoldebørn)

54. Skolelærer, Carl Erik Rolsted (*Carl Frederik Emil (Ekviperingshandler)*⁴, *Carl Vilhelm Emil*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 9. juni 1927.

Carl blev gift med **Nelly Kronhjem** i 1958. Nelly blev født den 13. januar 1938 i København.

Børn af dette par:

- 83 M i. **Carl Henrik Rolsted** blev født den 13. maj 1959 i København.

Carl blev gift med **Hanne Vensild** i 1995. Hanne blev født i København.

- + 84 M ii. **Jørgen Erik Rolsted** blev født den 22. januar 1965 i København.

56. Hanne Rolsted (*Kirsten Emilie Rolsted*⁴, *Carl Vilhelm Emil*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 17. januar 1948 i Slagelse.

Hanne blev gift med **Poul-Erik Kristensen** den 25. november 1967 i Slagelse. Poul-Erik blev født den 19. august 1945 i Vemmelev.

Børn af dette par:

- 85 M i. **Rene Rolsted** blev født den 27. marts 1968 i Slagelse.
- + 86 K ii. **Pædagogmedhj., Tine Rolsted** blev født den 14. februar 1970 i Slagelse.

58. Birthe Rolsted (*Oskar Bernhard (Handelskommis)*⁴, *Oskar Adolf (Tømremester)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 13. december 1929 i Amager.

Birthe blev gift med **Skolelærer, Børge Christensen**. Børge blev født den 25. februar 1929 i Sorø.

Børn af dette par:

- 87 M i. **Martin Christensen** blev født den 20. november 1962 i Amager.
- + 88 M ii. **John Christensen** blev født den 12. maj 1965 i Amager.

59. Maskinarbejder, John Rolsted (*Oskar Bernhard (Handelskommis)*⁴, *Oskar Adolf (Tømremester)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 18. juni 1936 i København.

John blev gift med **Ingrid Køtz**. Ingrid blev født den 9. juli 1939 i Tyskland.

Børn af dette par:

- 89 M i. **Mikael Rolsted** blev født den 7. december 1957 i Gladsaxe og døde den 11. september 2008 i en alder af 50 år.
- 90 M ii. **Jan Rolsted** blev født den 6. april 1960 i København.
- + 91 M iii. **Morten Rolsted** blev født den 8. juni 1964 i Nørrebro.
- + 92 K iv. **Adv. Sekretær, Merete Rolsted** blev født den 8. juni 1964 i Nørrebro.

60. Jørgen Wilhelm Rolsted (*Ella Emilie Sofie Rolsted*⁴, *Henrik Valdemar (Gårdejer)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 1. juni 1923 i Vridsløse og døde i oktober 2002 i Solrød i en alder af 79 år.

Jørgen blev gift med **Ester Sørensen** i 1967 i Solrød Kirke. Ester blev født den 16. april 1929 og døde i februar 2003 i Roskilde, Roskilde Sygehus i en alder af 73 år.

Barn af dette par:

- 93 M i. **Lagerarbejder, René Rolsted** blev født den 7. juli 1967 i Solrød.

61. Svend Aage Rolsted Jensen (*Ella Emilie Sofie Rolsted*⁴, *Henrik Valdemar (Gårdejer)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 2. februar 1926 i Kvinderup, Slangerup.

Svend blev gift med **Gerda Hansen** den 25. november 1947 i Tune Kirke. Gerda blev født den 10. september 1926 i Lille Vadsby, Sengeløse.

Børn af dette par:

- + 94 K i. **Kontorassistent, Inger Rolsted Jensen** blev født den 26. januar 1949 i Taastrup Nykirke.
- 95 M ii. **Erik Rolsted Jensen** blev født den 22. februar 1956 i København, Rigshospitalet og døde den 11. november 2002 i Herlev, Amtssygehuset i en alder af 46 år.

Andre oplysninger: Døde ugift.

63. Ulla Vita Rolsted Jensen (*Ella Emilie Sofie Rolsted*⁴, *Henrik Valdemar (Gårdejer)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 10. juni 1941 i Fløng.

Ulla blev gift med **Mogens Bjarne Hansen** den 11. juni 1962 i Taastrup Nykirke. Mogens blev født den 10. januar 1941 i Taastrup Nykirke.

Børn af dette par:

- + 96 M i. **Klubleder, Henrik Rolsted Hansen** blev født den 11. januar 1964 i Frederiksberg.
- + 97 M ii. **Varmemester, Torben Rolsted Hansen** blev født den 21. september 1966 i Frederiksberg.

64. Bent Rolsted (*Børge*⁴, *Kaj Emil (Tobakshandler)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 13. juli 1933 i Glumsø.

Bent blev gift med **Inge Irene Jørgensen**. Inge blev født den 29. maj 1940.

Børn af dette par:

- + 98 K i. **Marianne Rolsted** blev født den 5. december 1959.
- + 99 K ii. **Helle Rolsted** blev født den 1. april 1963.

66. Henrik Rolsted (*Tage (Skovfoged)*⁴, *Kaj Emil (Tobakshandler)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 5. juni 1954 i Kuala Lumpur, Malaysia.

Henrik giftede sig med 'ukendt'.

Hans børn:

100 M i. **Jonas Rolsted** blev født den 1. oktober 1980.

101 K ii. **Malene Rolsted** blev født den 27. januar 1987.

67. Anne Rolsted (*Iage (Skovfoged)*⁴, *Kaj Emil (Tobakshandler)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 6. januar 1960.

Anne har dannet par med **Povl Mejlhede Krog**. Dette par blev ikke gift. Povl blev født den 20. november 1959 i Jonstrup.

Deres barn:

102 M i. **Morten Mikkel Mejlhede Rolsted** blev født den 13. december 1985.

Anne blev gift med **Benny Nielsen**.

Barn af dette par:

103 K i. **Alba Rolsted** blev født den 30. august 1997.

68. Skolelæge, Marianne Rolsted (*Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 19. maj 1950 i Assens.

Marianne blev gift med **Civilingeniør, Henrik Holst-Pedersen** i 1974 i Horbelev Kirke. Henrik blev født den 30. marts 1949 i København.

Børn af dette par:

104 M i. **Kemiingeniør, Emil Holst-Pedersen** blev født den 11. september 1979 i Roskilde.

105 M ii. **Civilingeniør, Ulrik Holst-Pedersen** blev født den 20. december 1981 i Roskilde.

Andre oplysninger: Civilingeniør med speciale i medicin og teknologi.

Ulrik blev gift med **Natalia Pyatkovskaya** den 22. september 2007 i Frederiksberg Rådhus. Natalia blev født den 29. januar 1983 i Minsk, Hviderusland.

106 M iii. **Fysioterapeutstuderende, Søren Holst-Pedersen** blev født den 4. maj 1987 i Roskilde.

69. Pædagog, Bente Rolsted (*Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 11. maj 1953 i Nykøbing F..

Bente blev gift med **Skoleleder, Leif Jørgen Jeppesen** den 22. juni 1974. Leif blev født den 8. juni 1951 i Åstrup.

Børn af dette par:

- + 107 M i. **Forstkandidat, Thomas Jeppesen** blev født den 25. august 1975 i Nykøbing F..
- + 108 M ii. **Capacity Development Advisor, Rasmus Jeppesen** blev født den 18. marts 1978 i Nykøbing F..

70. Karin Rolsted (*Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 20. maj 1955.

Karin blev gift med **Arne Nielsen** den 30. december 1993. Arne blev født den 8. januar 1952.

Børn af dette par:

- + 109 M i. **Lars Rolsted Nielsen** blev født den 28. oktober 1981.
- + 110 M ii. **Mads Rolsted Nielsen** blev født den 19. april 1986.
- 111 M iii. **Per Rolsted Nielsen** blev født den 25. august 1991.

71. Else Birgitte Rolsted (*Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 12. juli 1959.

Else blev gift med **Johan Inge Lie**. Johan blev født den 12. juli 1956 i Norge.

Børn af dette par:

- 112 M i. **Kristian Lie** blev født den 3. oktober 1992.
- 113 K ii. **Else Marie Lie** blev født den 4. juli 1996.

72. Henrik Rolsted (*Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 31. marts 1964.

Henrik blev gift med **Pernille Ansdal**. Pernille blev født den 22. juli 1967.

Børn af dette par:

- 114 M i. **Frederik Rolsted** blev født den 15. maj 1997.
- 115 M ii. **Aksel Rolsted** blev født den 1. marts 2000.
- 116 K iii. **Hannah Maria Rolsted** blev født den 8. november 2002.

73. Forstkandidat, Morten Rolsted (*Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 18. april 1968.



Andre oplysninger: Morten er i dag ejer af den pokal som slægtens stamfar fik for 50 års tjeneste ved Baroniet Løvenborg.

Morten blev gift med **Sabina Shrestha** den 10. marts 2004 i Nepal. Sabina blev født den 12. november 1977 i Latipur, Nepal.

Børn af dette par:

117 M i. **Jørgen Victor Rolsted** blev født den 2. april 2006 i Nykøbing F..

118 K ii. **Mana Maya Rolsted** blev født den 7. august 2008 i Nykøbing F..

74. Sundhedsplejerske, Ulla Merethe Rolsted Hansen (*Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 5. oktober 1946 i Skælskør.

Ulla blev gift med **Autolakerer, Keld Nielsen** den 30. maj 1970 i Høve Kirke. Keld blev født den 8. november 1946. Andet navn for Keld er Keld Rolsted.

Andre oplysninger: Har taget navnet Rolsted

Børn af dette par:

+ 119 M i. **Civiløkonom, Sune Rolsted** blev født den 15. januar 1972 i Slagelse.

+ 120 K ii. **Cand. Mag., Maiken Rolsted** blev født den 1. februar 1974 i Slagelse.

+ 121 K iii. **Ann-Britt Rolsted** blev født den 12. maj 1978 i Slagelse.

122 M iv. **Emil Rolsted** blev født den 13. december 1980 i Slagelse.

Ulla blev derefter gift med **Maskinmester, Helge Duer** den 28. december 1991. Ægteskabet endte med skilsmisse. Helge blev født den 6. marts 1939.

75. Lærer, Jette Rolsted Hansen (*Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 20. december 1948 i Skælskør.

Jette blev gift med **Murer, Karsten Groth Frederiksen** den 12. oktober 1968 i Høve Kirke. Karsten blev født den 24. december 1945. Andet navn for Karsten er Karsten Groth Rolsted.

Andre oplysninger: Karsten Groth Frederiksen har slettet Frederiksen og taget Rolsted som efternavn.

Børn af dette par:

- + 123 K i. **Pernille Rolsted** blev født den 13. maj 1971 i Skælskør.
- + 124 K ii. **Kamilla Rolsted** blev født den 14. december 1973 i Skælskør.

76. Sygeplejerske, Eva Rolsted Hansen (*Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 14. juni 1953 i Skælskør.

Eva blev gift med **Forstkandidat, Karsten Aagaard Sunde** den 8. maj 1983 i Høve Kirke. Karsten blev født den 18. juli 1953 i Rude.

Børn af dette par:

- + 125 K i. **Nina Rolsted Sunde** blev født den 8. maj 1982 i Glostrup.
- 126 M ii. **Morten Rolsted Sunde** blev født den 20. april 1986 i Roskilde.

77. Civilingeniør, Henrik Rolsted (*Emil Vilhelm (Journalist)*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 15. januar 1957 i Århus.

Henrik blev gift med **Sundhedsplejerske, Linda Pedersen** den 19. april 1986 i Langaa Rådhus. Linda blev født den 21. november 1960 i Storring.

Børn af dette par:

- 127 K i. **Nina Rolsted** blev født den 18. april 1987 i Århus.
- 128 K ii. **Iben Rolsted** blev født den 10. januar 1990 i Århus.

78. Civilingeniør, Peter Rolsted (*Emil Vilhelm (Journalist)*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 28. februar 1960 i Århus.

Peter blev gift med **Cand. Jur., Susanne Steenild Brask** den 17. juli 1993 i Hørsholm Rådhus. Susanne blev født den 26. januar 1963 i Brovst.

Børn af dette par:

- 129 K i. **Line Brask Rolsted** blev født den 27. april 1993 i Hørsholm.
- 130 M ii. **Rasmus Brask Rolsted** blev født den 8. juni 1995 i Hørsholm.
- 131 K iii. **Ida Brask Rolsted** blev født den 1. maj 1998 i Hørsholm.

79. Cand.Merc, Søren Rolsted (*Emil Vilhelm (Journalist)*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 25. juni 1965 i Århus.

Søren blev gift med **Helle Kjergaard Petersen** den 15. april 1995 i Århus Rådhus. Helle blev født den 25. maj 1967 i Kolding.

Børn af dette par:

132 K i. **Emma Kjergaard Rolsted** blev født den 17. juli 1996 i Århus.

133 K ii. **Ida Kjergaard Rolsted** blev født den 29. marts 2004 i Århus.

80. Civilingeniør, Morten Rolsted (*Emil Vilhelm (Journalist)*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 27. maj 1967 i Århus.

Morten blev gift med **Cand. Merc., Julia Stacey** den 12 marts 2005 i Århus Rådhus. Julia blev født den 8. januar 1969 i Glostrup. Andet navn for Julia er Julia Rolsted Stacey.

Børn af dette par:

134 M i. **Martin Stacey Rolsted** blev født den 10. januar 2006 og blev døbt den 2. april 2006 i Hasle Kirke, Århus.

135 M ii. **Anders Stacey Rolsted** blev født den 3. marts 2008 i Århus og blev døbt den 31. august 2008 i Hasle Kirke, Århus.

82. Lars Smith (*Sygeplejerske, Ulla Merete Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 25. september 1962.

Lars blev borgerligt viet med **Ida (Lars Smiths)** den 15. juni 1984.

Børn af dette par:

136 M i. **Erik Smith** blev født den 19. august 1990 i Nordjylland.

137 M ii. **Emil Smith** blev født den 20. november 1992 i Nordjylland.

6. generation (Tiptipoldebørn)

84. Jørgen Erik Rolsted (*Carl Erik (Skolelærer)*⁵, *Carl Frederik Emil (Ekviperingshandler)*⁴, *Carl Vilhelm Emil*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 22. januar 1965 i København.

Jørgen blev gift med **Helle Rasmussen** i 1988. Helle blev født i København.

Børn af dette par:

138 K i. **Marianne Rolsted** blev født den 18. juni 1989 i København.

139 M ii. **Christian Rolsted** blev født den 19. december 1991 i København.

86. Pædagogmedhj., Tine Rolsted (*Hanne Rolsted*⁵, *Kirsten Emilie Rolsted*⁴, *Carl Vilhelm Emil*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 14. februar 1970 i Slagelse.

Tine blev gift med **Tømrer, Morten Christensen** den 1. juni 1996 i Slagelse. Morten blev født den 6. juli 1969 i Slagelse.

Børn af dette par:

140 M i. **Mathias Rolsted Christensen** blev født den 10. august 1999 i Slagelse.

141 M ii. **Tobias Rolsted Christensen** blev født den 7. januar 2004 i Slagelse.

142 M iii. **Magnus Rolsted Christensen** blev født den 28. juli 2006 i Slagelse.

88. John Christensen (*Birthe Rolsted*⁵, *Oskar Bernhard (Handelskommis)*⁴, *Oskar Adolf (Tømremester)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 12. maj 1965 i Amager. Andet navn for John er John Ankerstjerne.

John blev gift med **Britta Ankerstjerne**. Ægteskabet endte med skilsmisse.

Barn af dette par:

143 K i. **Emma Christensen** blev født den 6. juli 1995 i Hørsholm.

91. Morten Rolsted (*John (Maskinarbejder)*⁵, *Oskar Bernhard (Handelskommis)*⁴, *Oskar Adolf (Tømremester)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 8. juni 1964 i Nørrebro.

Morten giftede sig med 'ukendt'.

Hans barn:

144 K i. **Nora Frederikke Rolsted-Skovby** blev født den 16. december 2001.

92. Adv. Sekretær, Merete Rolsted (*John (Maskinarbejder)*⁵, *Oskar Bernhard (Handelskommis)*⁴, *Oskar Adolf (Tømremester)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 8. juni 1964 i Nørrebro.

Merete har dannet par med **Lars Olsen**. Dette par blev ikke gift. Lars blev født den 13. februar 1962.

Deres børn:

145 M i. **Patrick Rolsted** blev født den 23. juni 1990 i Brøndby.

146 M ii. **Rasmus Rolsted** blev født den 1. april 1997 i Brøndby.

94. Kontorassistent, Inger Rolsted Jensen (*Svend Aage Rolsted Jensen*⁵, *Ella Emilie Sofie Rolsted*⁴, *Henrik Valdemar (Gårdejer)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 26. januar 1949 i Taastrup Nykirke.

Inger blev gift med **Richardt Gregor Møller Jørgensen** den 19. juni 1971 i Taastrup Nykirke. Richardt blev født den 17. juni 1950 i Hvidovre, Strandmark.

Børn af dette par:

+ 147 M i. **Michael Rolsted Jørgensen** blev født den 16. november 1971 i Glostrup.

148 K ii. **Tina Rolsted Jørgensen** blev født den 3. december 1974 i Taastrup Nykirke.

Tina blev gift med **Henrik Færch** den 11. august 2001 i Taastrup Rådhus. Ægteskabet endte med skilsmisse den 12. november 2008. Henrik blev født den 14. juni 1970 i Taastrup Nykirke. Andet navn for Henrik er Henrik Christiansen.

Tina blev derefter gift med **Jacob Qvistgaard Pejtersen** den 25. november 2009. Jacob blev født den 8. maj 1973 i Roskilde og blev døbt i Snoldelev Kirke.

96. Klubleder, Henrik Rolsted Hansen (*Ulla Vita Rolsted Jensen*⁵, *Ella Emilie Sofie Rolsted*⁴, *Henrik Valdemar (Gårdejer)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 11. januar 1964 i Frederiksberg. Andet navn for Henrik er Henrik Rolsted Bartels.

Andre oplysninger: Har taget Bartels som efternavn og hedder nu **Henrik Rolsted Bartels**.

Henrik blev gift med **Jeanette Bartels**. Ægteskabet endte med skilsmisse. Jeanette blev født den 1. april 1963.

Barn af dette par:

149 M i. **Alexander Rolsted Bartels** blev født den 17. april 1994 i Glostrup, Amtssygehuset.

97. Varmemester, Torben Rolsted Hansen (*Ulla Vita Rolsted Jensen*⁵, *Ella Emilie Sofie Rolsted*⁴, *Henrik Valdemar (Gårdejer)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 21. september 1966 i Frederiksberg.

Torben blev gift med **Jannie Andersen** i Brøndbyøster Kirke. Ægteskabet endte med skilsmisse. Jannie blev født den 7. marts 1966.

Barn af dette par:

150 K i. **Josefine Rolsted Hansen** blev født den 11. april 1995 i Glostrup, Amtssygehuset.

Torben blev derefter gift med **Helle Karina Henriksen** den 22. august 2009. Helle blev født den 9. september 1974.

98. Marianne Rolsted (*Bent*⁵, *Børge*⁴, *Kaj Emil (Tobakshandler)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 5. december 1959.

Marianne giftede sig med 'ukendt'.

Hendes barn:

151 K i. **Pernille Rolsted Knudsen** blev født den 8. februar 1984.

99. Helle Rolsted (*Bent*⁵, *Børge*⁴, *Kaj Emil (Tobakshandler)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 17. april 1963.

Helle giftede sig med 'ukendt'.

Hendes børn:

152 M i. **Jon Spliid Rolsted** blev født den 4. januar 1982.

153 M ii. **Bjørn Rolsted** blev født den 2. oktober 1984.

154 M iii. **Peter Rolsted** blev født den 28. februar 1986.

107. Forstkandidat, Thomas Jeppesen (*Pædagog, Bente Rolsted*⁵, *Jørgen (Skovrider & Godsførvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 25. august 1975 i Nykøbing F.. Andet navn for Thomas er Forstkandidat Thomas Lyng Jeppesen.

Andre oplysninger: Forstkandidat, category manager wood.

Thomas blev gift med **Lærer, Kristine Molte Lyng** den 14. oktober 2006. Kristine blev født den 23. maj 1978 i Randers.

Børn af dette par:

155 K i. **Kari Sofie Lyng Jeppesen** blev født den 24. september 2005 i Herning.

156 M ii. **Karl Emil Lyng Jeppesen** blev født den 16. oktober 2008 i Skanderborg.

108. Capacity Development Advisor, Rasmus Jeppesen (*Pædagog, Bente Rolsted*⁵, *Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 18. marts 1978 i Nykøbing F..

Andre oplysninger: Cand. Merc. Int. Titel: Capacity Development Adviser.

Rasmus blev gift med **Administrationsøkonom, Rebecca Medina Aguilar** den 28. november 1998. Rebecca blev født den 28. juli 1979 i Tegucigalpa, Honduras. Andet navn for Rebecca er Carmen Rebecca Medina Aguilar.

Børn af dette par:

157 K i. **Maya Bjørg Jeppesen** blev født den 25. november 2004 i Hvidovre.

158 M ii. **Diego Gabriel Jeppesen** blev født den 18. juni 2006 i Hvidovre.

109. Lars Rolsted Nielsen (*Karin Rolsted*⁵, *Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 28. oktober 1981.

Lars blev gift med **Anja Radmer**. Anja blev født den 7. maj 1976.

Barn af dette par:

159 K i. **Nadia Radmer** blev født i 1998.

110. Mads Rolsted Nielsen (*Karin Rolsted*⁵, *Jørgen (Skovrider & Godsforvalter)*⁴, *Ernst Viggo (Skovrider)*³, *Hendrik Jørgen (Skovrider)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 19. april 1986.

Mads blev gift med **Diana Green Themsen**. Diana blev født den 19. maj 1986.

Barn af dette par:

160 M i. **Rosa Rolsted Themsen** blev født den 20. april 2009.

119. Civiløkonom, Sune Rolsted (*Sundhedsplejerske, Ulla Merethe Rolsted Hansen*⁵, *Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 15. januar 1972 i Slagelse.

Sune blev gift med **Gitte Rathcke** den 4. december 2008 i Slagelse Rådhus. Gitte blev født den 4. december 1971 i Nr. Vissing.

Børn af dette par:

161 M i. **Andreas Rathcke Rolsted** blev født den 28. januar 2000 i København.

162 M ii. **Jakob Rathcke Rolsted** blev født den 12. juli 2003 i København.

120. Cand. Mag., Maiken Rolsted (*Sundhedsplejerske, Ulla Merethe Rolsted Hansen*⁵, *Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 1. februar 1974 i Slagelse.

Maiken blev gift med **Landmåler, Niels-Bo Friis**. Niels-Bo blev født den 18. marts 1969 i Skælskør.

Børn af dette par:

163 M i. **Anton Rolsted Friis** blev født den 27. juni 2001 i Slagelse.

164 M ii. **Sofus Rolsted Friis** blev født den 18. august 2003 i Slagelse.

165 M iii. **Alfred Rolsted Friis** blev født den 5. september 2007 i Slagelse.

121. Ann-Britt Rolsted (*Sundhedsplejerske, Ulla Merethe Rolsted Hansen*⁵, *Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 12. maj 1978 i Slagelse.

Ann-Britt har dannet par med **Flemming Jensen**. Dette par blev ikke gift. Flemming blev født den 5. maj 1965 i Glostrup.

Deres børn:

166 M i. **Phillip Rolsted Jensen** blev født den 3. juli 2006 i Slagelse.

167 K ii. **Alberte Rolsted Jensen** blev født den 23. september 2009 i Slagelse.

123. Pernille Rolsted (*Lærer, Jette Rolsted Hansen*⁵, *Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 13. maj 1971 i Skælskør.

Pernille har dannet par med **Kristian Geilager Dehn**. Dette par blev ikke gift. Kristian blev født den 25. september 1965 i Hillerød.

Deres barn:

168 K i. **Josefine Dehn Rolsted** blev født den 11. maj 1999 i Herlev, Amtssygehuset.

Pernille blev gift med **Vicepolitikommisær, Martin Hockerup**. Martin blev født den 5. august 1972 i Kalundborg.

Barn af dette par:

169 K i. **Sara Hockerup Rolsted** blev født den 31. juli 2005 i Slagelse.

124. Kamilla Rolsted (*Lærer, Jette Rolsted Hansen*⁵, *Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 14. december 1973 i Skælskør.

Andre oplysninger: Parforholdet ophørt

Kamilla har dannet par med **Thomas Juhl**. Dette par blev ikke gift. Thomas blev født den 9. april 1971 i Århus.

Deres barn:

170 K i. **Mikkeline Rolsted Juhl** blev født den 16. juni 2005 i København.

125. Nina Rolsted Sunde (*Sygeplejerske, Eva Rolsted Hansen*⁵, *Telefonistinde, Anna Lisa Rolsted*⁴, *Sophus Hjalmar (Kaptajn)*³, *Emil Vilhelm (Forstander)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 8. maj 1982 i Glostrup.

Nina har dannet par med **Stefan Højholm Jakobsen**. Dette par blev ikke gift. Stefan blev født den 2. juni 1982 i Slagelse.

Deres barn:

171 K i. **Clara Marie Højholm Rolsted** blev født den 6. december 2007 i Slagelse.

7. generation (3x tipoldebørn)

147. **Michael Rolsted Jørgensen** (*Kontorassistent, Inger Rolsted Jensen*⁶, *Svend Aage Rolsted Jensen*⁵, *Ella Emilie Sofie Rolsted*⁴, *Henrik Valdemar (Gårdejer)*³, *Frederik Carl Christian (Exam. Jur.)*², *Henrik Wilhelm (Skovrider)*¹) blev født den 16. november 1971 i Glostrup.

Michael blev gift med **Ulla Skærbæk Sørensen** den 17. juni 2004 i Taastrup Nykirke. Ulla blev født den 11. juli 1974 i Taastrup Nykirke.

Børn af dette par:

172 K i. **Simone Skærbæk Rolsted Jørgensen** blev født den 4. januar 1998 i Glostrup.

173 M ii. **Nicolai Skærrbæk Rolsted Jørgensen** blev født den 20. februar 2002 i Glostrup.

Nedenstående billede er indsendt af **Anders Højland** som har taget det i en skov tilhørende Ryegaard gods. Iflg. **Morten Rolsted** Nykøbing F., er stenen sat til ære for **Hendrik Jørgen Rolsted** der var skovrider på Ryegaard fra 1872 – 1913, og som i 1904 forestod en Egeplantning i skoven. Det var en ære som tilfaldt medarbejdere på Ryegaard.



Bilag 1.

Norsk dokument med Bredo Rolsted underskrift.



Under sin flukt fra de tyske styrkene i april dagene 1940 kom konge og regjering via Hamar og Elverum til Nybergsund tidlig om morgenen onsdag 10. april. Sent på kvelden ble det holdt statsråd på Trysil Turisthotell (Karlsruks) i Nybergsund sentrum. Her sa regjeringen sit andre nei til tyske krav, da kong Haakon nektet å akseptere en ny regjering under ledelse av Vidkun Quisling.

Dagen etter, torsdag 11. april, svarte tyskerne ved å bombe Elverum og Nybergsund i brann. Vi ser her protokollen fra statsrådet, undertegnet av kongen, statsminister Johan Nygardvold og statsrådssekretær Bredo Rolsted. Sekretær Rolsted søkte og fikk avskjed allerede to dager etterpå. På dokumentet er det påført et rødt ett-tall. Denne ble gjort i 1945 i forbindelse med rettssaken mot ”tidl. major Vidkun Quisling” Protokollen var altså dokument nr. 1 i listen over bevisførelser.

Kilde: Rigsarkivet Norge.Statsrådssekretariatet, Kgl. Res. 1940-1942, nr. 1b, 10. april 1940. Ovenstående tekst er afskrevet nøjagtigt fra dokumentets bagside.

Fra Bredos barnebarn opplyses følgende:

Da den norske regjering måtte flykte som følge av den tyske okkupasjon i april dagene 1940, bisto Bredo Rolsted den norske regjeringens flukt til Sverige. Kong Haakon og hans menn lå på sin flukt til Sverige i ly ute i skogen ved Nybergsund (Hedemark) med tyske bombefly over seg som lette etter dem. Min morfar fortalte meg en gang at han hadde ligget her ved siden av kong Haakon. I et øyeblikk hadde han spurt kongen: Kan jeg få by Deres majestet på et stykke sjokolade, hvorav kongen takket ja.

At den norske regjering med kongen ble brakt i sikkerhet og senere kom til London, regnes som den viktigste begivenhet for Norge i forbindelse med den annen verdenskrig. Dette var starten på kong Haakons taler i radio fra London til det norske folk gjennom hele krigen og den senere mobilisering og kamp mot nazistene som fant sted frem til frigjørelsen i 1945.

Min morfar Bredo Rolsted var en høyt respektert mann. Han var også snill og sjenerøs mot sin familie. Han ble utnevnt til kommandør av Dannebrogordenen.

Ringstabeck den 4. desember 2009.

Erik Harsem.



Den norske regjering i 1933, med Bredo Rolsted helt til høyre.

Bilag 2.

Peter R. Rolsteds ansøgning om Australsk statsborgerskab.

CERTIFICATE
Referred to in paragraph 10 of annexed Application.

I, Henry Chandler Justice of the Peace residing at Dee in the State of New South Wales in the Commonwealth of Australia, do hereby certify that Peter Rolsted Rolsted is an applicant for a Certificate of Naturalization under the Naturalization Act 1903, is known to me, and is a person of good repute.

Henry Chandler

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
NATURALIZATION ACT 1903
OATH OF ALLEGIANCE.

I, PETER ROLSTED ROLSTED do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King George V, His heirs and successors according to law. So help me God!

Peter R. Rolsted

CERTIFICATE.

I, Henry Chandler Justice of the Peace residing at Dee in the State of New South Wales in the Commonwealth of Australia, do hereby certify that on the 24th day of June 1914 Peter Rolsted Rolsted of Dee in the State of New South Wales as applicant for a Certificate of Naturalization appeared before me and took the Oath of Allegiance in the above form.

Henry Chandler

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
STATUTORY DECLARATION.
Referred to in Paragraph 1 of annexed application.

I, Peter Rolsted Rolsted do solemnly and sincerely declare that—

1. My name is Peter Rolsted Rolsted

2. I was born on the 5th day of March in the year 1876 at Harby på Høllundsgård, Holbæk Amt in the County of Hjertager

3. My occupation is that of Labourer

4. My place of residence is 67 Paisley St, Orange in the State of New South Wales in the Commonwealth of Australia.

5. I have been resident in Australia for 4 years 8 months

6. I intend to settle permanently in the Commonwealth.

And I make this solemn declaration in virtue of the Statutory Declaration Act 1911, conscientiously believing the statements contained therein to be true in every particular.

Declared at Orange the 1st day of June 1914

Peter Rolsted Rolsted

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 1916
NATURALIZATION ACT 1903
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF NATURALIZATION.

TO HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR-GENERAL.

I, Peter Rolsted Rolsted of 67 Paisley St, Orange (Labourer) do hereby apply for a Certificate of Naturalization under the Naturalization Act 1903.

2. I am by birth of Den

3. I arrived in Australia from New Zealand day of September in the year 1911 per the S.S. Mendenhall and disembarked at the port of Sydney

4. Since my arrival in Australia I have resided at Sydney years 3 months 20 months

5. I have resided in Australia continuously for a period of two years immediately preceding the date of this Application.

6. I have read and understand the Statutory Declaration, acting thereto the particulars required by Section 6, Sub-section (1), paragraph (a), of the said Act.

7. I am unmarried

8. I have no children.

9. I am not a naturalized subject or citizen of any other country.

10. I have read and understand the Statutory Declaration, acting thereto the particulars required by Section 6, Sub-section (1), paragraph (a), of the said Act.

11. I have read and understand the Statutory Declaration, acting thereto the particulars required by Section 6, Sub-section (1), paragraph (a), of the said Act.

Peter Rolsted Rolsted

Modtaget fra Narromine Historical Society

Narromine News & Trangie Advocate newspaper

Friday, January 2nd, 1942

Obituary – Mr. Peter Rasnus Rolsted

The sudden death of Mr. Peter Rasnus Rolsted on Boxing Day came as a great shock to his many friends in Narromine and district. He passed away peacefully in his sleep at his home on "Buddah" the property of Mr. R.G. McKillop.

Born in Denmark 64 years ago, deceased had been employed during the packing season at Buddah Orchard for the past 18 years, and he was highly respected by all who knew him.

His remains were laid to rest in the Methodist Portion of the Narromine cemetery on Boxing Day, the Rev. E. Bate conducting the graveside service.

There is no headstone in the Narromine cemetery. In fact there was only his name in the cemetery book with no date. But we do know where he is buried.

As stated Peter worked on "Buddah", a large property, still in existence today, but no longer owned by the McKillop family.

We have no Narromine newspapers for the period 1905-1923 so have not been able to find anything on his Naturalization ceremony.

We do have information given to us by the McKillop family, i.e. extracts from family diaries – see below

From Buddah Diaries - 1940

26 December: Peter Rolsted died in his sleep last night. Grinnin with porter moved his body & took possession of his papers etc.

Buddah Staff list 1930-1950

Peter Rolsted – orchard hand 2/6/1935 (died in his sleep at Buddah 26/12/1941)

They also gave us some early photo albums with lots of black and white photos, unfortunately there are no photos of Peter in them.

Ovenstående ses meddelelsen om, Peter Ramus Rolsteds død i sit hjem på "Buddah". På side 219 er det de papirer der skulle til for at få Australsk statsborgerskab, med bl.a. en der sagde god for Peter samt en erklæring om at tjene kong George trofast.

Bilag 3.

Efter 5 års krig, udtalelse af Generalmajor Hans Aage Rolsted

Efter mere end fem lange og smertefuld Aars Undertrykkelse og Terror er Freden og Friheden atter vendt tilbage til vort mishandlede fædreland – som et Symbol midt i al dets vaarfriske Skønhed! Men i denne endnu ufattelige Glæde vil vi i dyb Taknemmelighed og Sorg mindes alle dem, der i disse svære Aar under den ene eller anden Form gav deres Liv for Danmarks Frihed og Ret, og vi sender vore deltagende Tanker til vore Landsmænd paa Bornholm, der paa Fredens Tærskel blev ramt af Ulykken.

Tunge og ulykkelige har de svundne fem Aar været for Konge, Folk og Land, men tungest føles de vel inden for vore Fol af Værnene og deres Befalingsmænd. Den 9. april 1940 knustes brat det, vi havde sat hele vor Livsgerning ind paa, havde viet vore bedste Evner og Kræfter, ja hele vor Kærlighed.

Vel skulde de danske Værn i Princippet bestaa ogsaa efter 9. April, men kun i en af Tyskland fastsat ringe Størrelse og ydermere bastede og bundne ved de af den tyske Værnemagt givne strenge Bestemmelser i mange forskellige Retninger. Gennem Aarene lykkedes det dog trods store Vanskeligheder fra Tyskernes Side at faa skabt saadanne Forhold, at meget nyt i disse Aar kunde indføres i Hæren og mange Forsøg afholdtes saaledes, at Hæren – trods Afspærringen fra Omverdenen – efter bedste Evne fulgte med Tiden. Hertil hjalp ogsaa Indførelsen af den etaarige Tjenestetid.

Men fra Efteraaret 1942 skærpedes Forholdene meget, og en isnende Vind blæste mod vor Hær, saa det hurtigt kunde anes, hvor det bar hen. Fjernelsen af danske Befalingsmandsfamilier fra tyskbelagte Kaserner, Krav om Jyllands totale Rømning for Hæren Afdelinger og deres Beholdninger, Fordringen om Aflevering af heke vor Mobiliseringsbeholdning af Vaaben, Ammunition, Unuformer og Udrustning m.v. samt Heste og Motorkøretøjer i Forbindelse med talrige andre, utaalelige Krav er Stadier paa Vejen til den 29. august. Haand i Haand hermed gik en fra den herværende, tyske Øverstbefalende udgaaende, stadig voksende Mistænkeiggørelse af den danske Hær over for den tyske Rigsregering.

Den 29. august 1943 satte et midlertidigt Punktum for Værnenes Liv og Virke; men hvor smertelig Dagen end var, skabte den en ren og klar Luft i vort Land.

Nu er G e n r e j s n i n g e n e n s l y k k e l i g e Ddag kommen, og vi haaber og ønsker, at det maa lykkes Hærens ansvarlige Ledelse med det danske Folk bag sig at opbygge et nyt, større og bedre Hegn om Danmarks Hus end hidtil.

Til den Genrejsning af Hæren ønsker Det krigsvidenskabelige Selskab Hærens Ledelse al mulig Lykke.

*Gennem alle disse Aar udførte Værnenes Befalingsmænd med den samme Pligt troskab, der altid har særpræget danske Befalingsmænd, trods de knugende Forhold deres ofte trælsomme Arbejde, med Ryggen rank og Hovedet højt i Troen paa og i Tillid til, at Befrielsen **maatte** komme, men i første Række ledede af det lysende Eksempel, som Hans Majestæt Kongen, vor øverste Krigsherre, har været for dem alle.*

H. Rolsted

Som formand for Det krigsvidenskabelige Selskab, skrev Generalmajor Hans Aage Rolsted ovenstående i et Militært Tidsskrift, efter befrielsen 5. maj 1940. I bilag 4 hylder han i et andet nummer af tidsskriftet, kong Christian X. i anledning af dennes 75 års fødselsdag.

Bilag 4.

Udtalelse i anledning af kong Christian X. 75 års fødselsdag.

Naar Hans Majestæt Kongen den 26. september fylder 75 aar, vil Hans Majestæt som vel ingen tidligere, dansk Konge blive hilst og hyldet af hele det danske Folk; men næppe fra nogen anden Kreds vil den Hyldest, der paa denne Dag vil strømme Kongen i Møde, være varmere, mere inderlig og mere dybfølt end fra Hærens Officerskorps; thi vi føler, hvis Takthensyn tillader at bruge dette Udtryk i Forbindelse med Hans Majestæts ophøjede Personlighed, at Kongen er "en afvore". Fra sin tidligste Ungdom har Kong Christian tilhørt Hæren, har gennemgaaet ganske den samme soldatermæssige Uddannelse, som kræves af enhver fast Officer, har som alle andre Officerer tjent sig op gennem alle Grader, indtil Kongen i 1911 udnævntes til Generalmajor.

Som Kronprins gjorde Hans Majestæt ofte Det krigsvidenskabelige Selskab den store Ære at komme til Selskabets Mødeaftener og at deltage i Diskussionen ganske paa lige Fod med andre, og den 28. januar 1911 holdt Kronprins Christian i Selskabet et Foredrag om Samvirke mellem Fodfolk og Artilleri, et Foredrag, der skulle blive skelsættende for dette for Hærens Kampkraft saa vigtige Spørgsmaal. Og endelig viste Kongen efter Kong Frederik den VIII's Død, Det krigsvidenskabelige Selskab den store Naade at overtage Protektoratet over dette.

Intet Under, at Hærens Officerer føler den inderligste Tilknytning til Kongen, vor overste Krigsherre.

Glæde og Sorg, Fremgang og Modgang har vekslet i Hans Majestæt Kongens Regeringstid gennem en Menneskealder; men altid har vi i Tillid og Tryghed følt os ledede af den samme stærke o dog følsomme Haand, og altid har det danske Folk under skiftende Kaar kunnet se op til Konge.

Det blev Kongens tunge Lod at føre vort Land og Folk gennem to Verdenskriges Ragnarok. I de skæbnetunge Augustdage 1914 greb Kongen med Klogskab og lykkelig Haand afgørende ind i Begivenhederne, en Handlemaade, der blev medvirkende Aarsag til, at Krigens med alle dens Rædsler gik Danmarks Dør forbi.

Så oprandt de lyse og lykkelige Genforeningsdage i 1920 med Kongens historiske Ridt over den gamle Grænse ind i det genvundne, gamle, danske Land, hvor der overalt med en gudbenaadet, kongelig Evne lykkedes at vis, hvor tæt Hans Majestæt havde taget sine nye Undersaatter til sit Hjerte, et Troskabsforhold, der styrkedes gennem Deres Majestæters Kongens og Dronningens talrige Rejser i det genvundne Land.

Herefter fulgte den lange Række Arbejds- og Hverdagsaar, i Medgang og i Modgang, hvor Kongens mandige, djærve og ligefremme Væremaade yderligere indtog alles Hjerter og gjorde Konge og Folk til en uadskillelig Enhed, der i de tunge Tider bestod sin Prove.

Den 9. april 1940 slog Lynet brat ned i Danmarks skrøbelige Hus. Ved Voldsmagtens æreløse og skændige Overfald mistede vi de kosteligste af alle Goder: Frihed, Selvstændighed og Ret, og senere fulgte Udplyndring, Terror og Mord. Men i disse tungest Skæbneaar i vores Fædrelands Historie var Kongen det faste Salingsmærke for hele det danske Folk. I dyb Hengivenhed, Tillid og Tro saa Folket op til Kongens faste, værdige og kærnedanske Holdning og fulgte ham samlet ad den tunge, tornebestrøede Vej. Hvad det danske Folk skylder Hans Majestæt for udøvet Kongegegning i disse skæbnetunge Aar, kan Historiens Dom først til sin Tid til fulde fastslaa. Men naar dette er sagt, maa ingen dansk nogensinde glemme, at Kongen i gade som i onde Tider ved sin Side har haft en Dronning, der var sit Land en god og trofast Moder.

Da Freden oprandt den 5. maj, og Frihed, Selvstændighed og Ret dermed vendte tilbage til vort Fædreland, fyldtes vi alle med en ufattelig Glæde og Lykke; men midt i Lykken gik vore Tanker til Landets Konge i dyb Taknemmelighed mod Forsynet over, at det blev forundt Konge Christian, de mere end nogen anden dansk har baaret Krigens Byrde og Tryk, at opleve denne lykkelige og uforglemmelige Dag sammen med sit Folk.

Saa bringer da Det krigsvidenskabelige Selskab sin høje Protektor, Hans Majestæt Kongen, sin allerunderdanigste Lykønskning og Hyldest paa Højtidsdagen den 26. september med Tak for, hvad Kongen har betydet ogsaa for dette Selskab gennem de mange Aar. Hertil knytter Det krigsvidenskabelige Selskab et inderligt Ønske og Haab om, at det endnu i en Aarrække maa at blive Hans Majestæt Kongen med Dronningen ved sin Side forundt under vort gamle Flag at lede Genrejsningen af et nyt, frit og lykkeligt Danmark.

H. Rolsted

Formand for Det Krigsvidenskabelige Selskab.

Bilag 5.

Nekrolog over Skovrider Ernst Viggo Rolsted.

Skovrider Ernst Viggo Rolsted var søn af skovrider ved Ryegaard skovdistrikt H.J. Rolsted og var 4. Generation af skovdyrkere i slægten.

Sin førstlige uddannelse fik han hos skovrider F.I. Andersen, Giesegaard, og skovrider P.A.A. Kofoed, Odsherred; han blev førstkandidat i 1911. Allerede året efter kom han til Krengerup på Fyn, først ved opmålingsarbejde, men fra 1/5 1913 ansat som skovrider det sted, hvor han i næsten 45 år skulle finde sin virkeplads.

Skovrider Rolsted var udgået fra Landbohøjskolen på en tid hvor C.V. Prydz og A. Opper-mann's undervisning prægede de studerende og hvor skovdyrkere som H. Mundt, E. Moldenhawer og F. Muus prægede det praktiske skovbrug, og var således vel rustet til gerningen, så meget mere som viden var parret med stor praktisk sans for det daglige arbejde. Bl.a. en række meget smukke ege bevoksninger anlagt på Krengerup under første verdenskrig vidner herom.

Det var karakteristisk for skovrider Rolsted, åben og positivt indstillet som han var, at han med aldrig svigtende energi og loyalitet arbejdede for den virksomhed og den skov, han holdt så meget af. Rask i arbejde – undertiden også i ord -, for sit eget vedkommende beske-den, men næsten altid i godt humør var det indtryk man fik af ham, når man traf ham i dagligdagen, om end han efter eget udsagn i de sidste arbejdsår fandt det besværligt at omstille sig helt til de stadig omsiggribende administrative problemer. Med over 50 år på samme egn nåede han det for en forstmand sjældne, at opleve sine først anlagte kulturer nå frem næsten til omdriftsalder.

En lang periode var skovrider Rolsted tillige tilsynsførende skovrider for Brahesborg skovdistrikt og endvidere en årrække medlem af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Sjøvbrug Fyns Stift.

Imponerende var det at mærke hvordan han, efter i 1957 at have trukket sig tilbage fra stillingen på Krengerup, stadig bevarede sit lyse livssyn og kastede sig over arbejdet med have og hjem. Aldrig hørte vi et forbeholdent ord om de undertiden ret radikale ændringer i skovens behandling, der nødvendigvis måtte komme som tiderne ændrede sig. Først da en meningsløs færdselsulykke bandt ham til sengen, slog kræfterne ikke mere til.

Vi, der lærte ham rigtigt at kende, havde meget at lære af ham, også menneskeligt set, og han vil leve videre i vore tanker, når vi tumler med de problemer, de var hans i en menneskealder.

Chr. E. Holck

Bilag 6.

En beretning om Kathe og Ole Christensens liv i Australien.

Kathe og jeg levede i "bushen" fra 1973-74, (ca. 600. km. vest for Brisbane, som ligger på østkysten af Australien) i et spændende område på grænsen af den nu verdenskendte, "Carriavon National Park".

Jeg blev antaget som "Ringer" det svarer til det de i Amerika kalde "Cowboy", da vi startede derinde, var der kun Bossen Peter Hafey, hans kone Carol og deres 3 små børn, plus 2 gamle fyre, Jack og Keit, som havde været på stedet i mange år, de boede i "the mens quarters", og så var der et andet ungt par med 2 små børn der boede i et andet hus. Madlavningen blev delt mellem Kathe og bossens kone Carol, i starten. Men da vi så begyndte at finde ud af at de 3000 stykker kvæg som stedet var officielt købt med, var langt undervurderet, begyndte hovedkontoret at sende os flere folk fra andre steder, for at hjælpe os.

Kat blev så hyret som Kok, med bedre løn end mig, for nu skulle der affodres mellem 10 - 26 sultne cowboys fra 5 morgen til 8 aften, med steak og løgsovs 3 gange om dagen, (en dag syntes hun at de skulle have lidt forandring, så hun lavede frikadeller, det gjorde hun kun en gang, for der var masser af sure miner, over de manglende STEAK).

Hvis der blev arbejdet i nærheden, med at sortere køer og kalve, brændemærke og kastrere tyre, så spiste vi i et kæmpe køkken, men ellers havde vi store humpler af kød og brød med os på hesten, og så stoppede vi og lavede bål og drak te når vi fik tid. Vi levede sådan set på hesteryg op til 12 timer om dagen i lange perioder, vi skiftede heste op til 3 gange om dagen.

En gang flyttede vi 1200 stykker blandet kvæg fra den ene "Outstation" til hoved kvarteret, det tog os 5 mand ca. 10 dage, hvor vi sov på jorden under en presenning, som jeg hængte op mellem nogle træer, inden jeg lavede bål og fik gang i aftensmaden, (steak og løgsovs) fordi jeg var den yngste, og sikkert også den dumme, (men det var sjovt og spændende det hele, så jeg havde ikke noget imod det.)

Inden det blev aften, prøvede vi at få kvæget ind i et hjørne mellem nogle hegn og så tog vi nattevagt på skift, 2 gange løb de om natten, den ene gang forsvandt hele flokken og det tog os 2 dage at få dem samlet sammen igen, vi tog hele flokken i lige linje gennem 2 naboers land, så der skulle også repareres hegn når de var kommet igennem, det syntes de andre også at jeg var så god til, nå men vi fik dem hjem, ca. 90 miles, omkring 140 km, og vi mistede kun omkring 30, og så samlede vi ca. 20 stykker op på vejen som ikke var brændemærket, så alle var glade og bossen tog os ind til byen "Injune" og drak os fulde. Jeg kørte hjem, 37 miles, fordi jeg havde drukket mindst og stadig kunne sidde op, når jeg holdt i rattet. Alle de andre lå omme på ladet og sov, mens bossen pænt sad op ved siden af mig og holdt mig med selskab, de første 5 miles, så sov han også.

Når vi ikke havde så travlt med kvæget, så reparerede vi hegn og vandpumper, de havde både vindmøller og diesel pumper i de forskellige indhegninger, der var ca. 25 km. til den vandpumpe som var længst væk fra huset, det var et kæmpe stort hus "Homestead" bygget i 1885 af cedertræsplanker, plus to andre huse lidt væk, til formænd m.m. og så et hus med 8 dobbelt værelser til mændene, plus kontor og lager og store skure til pumper og andet mekanik, en helt lille landsby, og med de 3 ejendomme som hørte under vores styre, var der alt i alt lige under en million acres, jeg er ikke sikker, men jeg tror nok at der er ca. 4 acres til en hektar.

Vi havde mange spændende oplevelser - som jeg kunne skrive en hel bog om - med masser af vildsvinejagt, og fisketure med dynamit, og vi red også en masse heste til som blev solgt, for der var mange vilde heste derinde, som vi fangede af og til. Det var sjovt, især når man tænker på, at det farligste jeg nogen sinde havde redet på i Danmark var en pony ude i Dyrehaven, og der faldt jeg af og brækkede benet da jeg var 13 år gammel.

Vi tjente også gode penge ved at skyde Kænguruer i et års tid, det gjorde vi samtidig med at vi passede vores arbejde på farmen, for Kænguru skydning forgik dengang om natten med en spotlight, skindene blev garvet til læder og kødet blev dengang brugt som hundemad, det var meget humant. De ville kun have dem hvis de var skudt i hovedet, så skindet ikke var ødelagt. Vi lavede vores egen ammunition og havde en masse sjov.

Vi var på " farmen" fra januar 73 til march 74 hvor vi flyttede ind til den nærmeste by, Mitchell, og der blev vores søn Peter født 4. april 1974. Da han var en måned gammel pakkede vi og kørte til Darwin, ca. 3000 km. hvor vi var så heldige at løbe ind i nogle søde mennesker, Axel og Eva, ovre på Mica Beach, hvor de havde en flok Aborigines boende på deres land, så der slog vi os også ned for et par måneder, de sorte blev så glade for vores lille lyserøde Peter at de gav ham et Aboriginal navn "Wolonga " Efter vores tid på farmen, og et smut i Darwin, kørte så til Brisbane, hvor vi boede i min bror, Pauli's hus og passede deres firma, medens de (Pouli, Gurli, Robert, Otto og Andy) rejste på en 3 måneders ferie til Danmark. Da de så kom tilbage, rejste Kathe og jeg hjem til Danmark, på det tidspunkt havde vi været i Australien i ca. 3 ½ år.

Mens vi var i Danmark fik Kathe fat i en lejlighed i Rantzausgade, midt på Nørrebro, hun så nede fra gaden at den var tom, så hun gik ind og spurgte om hun måtte leje den, det sagde ejeren ja til, og jeg fik også et godt job. Men det eneste vi tænkte på efter en måneds tid var at komme tilbage til Australien, til stor sorg for vores forældre, som jo var blevet meget glade for vores lille søn Peter.

Vi rejste lige så snart han var gammel nok til at få sin koppe vaccination, og inden vores 1 års re-entry visa til Australien udløb.

Vi landede så tilbage i Brisbane, august 1975. Denne gang fløj vi herved, den første gang sejlede vi. Dengang varede turen 7 uger, ombord på et lille Fransk fragt skib fra Marseilles, det havde plads til 300 passagerer i 3 klasser, med os i 3. selvfølgelig. Vi sejlede ud fra Gibraltar, over til Syd Amerika og ned igennem Panama Kanalen, med af og pålæsning på en masse små Franske øer, men det er en historie for en anden gang.

Da vi landede i Brisbane, og familien kom og tog imod os i lufthavnen, tilbød min bror Pouli og hans kone Gurli os, at vi kunne blive partnere i deres skiltefirma, så det var jo et fint skub i den rigtige retning. Vi lejede så et hus i Ipswich, en lille by cirka 50 km. vest for Brisbane, i et par måneder indtil vi fik skrabet penge nok sammen til udbetaling på et gammelt hus på træpæle, de fleste huse dengang var bygget op fra jorden på den måde, mest for ventilation, men også for oversvømmelser og krybdyr.

Oversvømmelse har vi aldrig haft problemer med, da vi er ret højt oppe, men min ældste bror Leif's hus gik under helt op til tagrenden i 1974, da Brisbane havde en meget stor oversvømmelse, hvor det meste af byen og mange af de omkring liggende kommuner gik helt under. Det har de senere fået styr på ved at bygge nogle store damme.

Det var vores mening at gøre lidt ved huset i fritiden og så finde noget bedre, men da vi først kom i gang, og begyndte at bygge om og løfte huset op så vi fik mere plads, ja så... vi bor her stadig og har stadig samme firma. Pouli stoppede for ca. 10 år siden, hans søn Robert som blev udlært hos os, arbejder sammen med mig stadigvæk, og til jul, 2009 er det Kathes og min tur til at stoppe, så håber vi at få set resten af Australien.

Vi mangler stadig " Western Australia ", de fleste andre steder har vi nået at få oplevet mens vi har boet her, og vi har da også været i Danmark flere gange. Men den største " Jetsetter " var vores mor Ulla, hun nåede at rejse herved 14 gange i alt, den sidste gang hun kom på besøg var hun 87 år gammel.

Kathe's forældre var her også flere gange inden de døde, og nåede en gang temmelig langt omkring i en lille bil som vi fandt til dem, de oksede rundt i 6 måneder den gang, men havde siden mange 2-3 måneders besøg her.

Inden man ser sig om er tiden jo gået, det er nu 33 år siden vi bosatte os her, og vi regner med at blive båret herfra. Men... inden det sker, skal vi ud og se noget mere af denne store spændende "Ø".



Ole Christensen ved et af sine malerier, noget der bliver mere tid til fra 2010

Bilag 7.

Reformskoler i Amerika af Forstander Emil Vilhelm Rolsted.

På flere rejser i udlandet studerede Emil forskellige former for skoler og anstalter, bl.a. har han skrevet om ”den forsømte og brodefulde ungdoms opdragelse” i Amerika sidst i 1800'tallet.

Således skal her gengives flere detaljer fra et, **Særtryk af Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen**, 1886.

Emil skriver om anstalterne, at de kun sjælden optager børn af begge køn, og de skoler som særligt er bestemt for piger kaldes i almindelighed ”Industrial school” medens skolerne for drenge kaldes for ”Reform schools”, den enkelte stat har sin egen lovgivning, men ved at gøre sig bekendt med en enkelt stats reformskoles lov kan vi få et godt indtryk.

Annual report of the Connecticut state reform school, Meriden 1185.

§1. Når en dreng under 16 års alder er overbevist om en forbrydelse eller forseelse, som straffes med bøde eller fængsel, dog ikke livsvarigt, kan retten eller fredsdommeren, alt efter omstændighederne, overgive ham til reformskolen, hvor han skal forblive, til han har nået 21 års alder, medmindre han forinden er sat i frihed af skolens direktion.

Dommer ved statens kriminal- og politiret såvel som fredsdommer skulle have magt til at overgive til reformskolen:

1. Enhver dreng under 16 år, som enten ifølge en nu i staten gældende lov eller ifølge en lov, som senere træder kraft, måtte være skyldig til fængselsstraf.
2. Enhver dreng under 16 år, hvis forældre er anklagede for sådanne forbrydelser osv.
3. Enhver dreng under 16 år, som er blottet for et passende hjem, osv.
4. Enhver dreng under 16 år, som er uforbederlig eller stadig ringeagter sine forældre eller sin værges befalinger, osv.

§2. Enhver dreng, som sendes til reformskolen, skal forblive der, indtil han er 21 år gl., medmindre han tidligere løslades eller anbringes i lære; men ingen dreng må tilbageholdes i anstalten, efter at forstanderen har erklæret ham for *fuldstændig forbedret*.

§3. Omhandler modtagelse på skolen ...

§4. ... om hjælp til flygtede personer ... skal der betales, ikke under 10 og ikke over 100 dollars i bøde...

§5. Om direktionens bemyndigelse til at anbringe drenge i beskæftigelse og foranledige ham undervist i sådanne nyttige kundskaber, som passer for hans alder og evner; ... osv.

§6. Forhold under lærepladsen og tilbagetagelse af drengen ...

§7. Udskrivelse af drengen på prøve ...

§8. Alle love, som ere i strid med den foregående, ophæves herved.

Disciplin:

Som grundlag for en rigtig bedømmelse af drengens stilling og fremskridt i denne anstalt blev der den 1. januar 1885 indført et nyt system af pointgivning med plus og minus. I henseende til de før indlæggelsen begæede forseelser inddeltes drengene i 3 klasser.

1. For mord, manddrab, opbrydning af jernveje, landeveysrøveri, ran og brandstiftelse gives – 6000 minus.
2. For overlagt vold, bedrageri af over 35 dollars, stort tyveri, falsk og mened – 5000 minus.
3. For at hjælpe fanger til at undfly, for bedrageri af under 35 dollars og for småtyveri – 4000 minus.

For god opførsel i afdelingen er fastsat 10 plus pr. dag.

For flid og god opførsel i skolen kan der derhos ved begyndelsen af hver måned tildeles 10 plus ekstra.

Hvis en dreng i 3 på hinanden følgende måneder har opført sig godt, gives der ham 200 plus ekstra.

Hvis en dreng underretter superintendenten eller en anden funktionær om, at nogen dreng pønser på at løbe bort, gives der ham for sådan underretning 300 plus ekstra.

Når en dreng på denne måde har fået så mange plus, at de ophæver alle hans minus, får han lov til at rejse hjem som ”fraværende med tilladelse” for 4 måneder. ... osv.

I en undersøgelse hedder det:

... disse statistiske oplysninger viser dette arbejdes opmuntrende håbefulde karakter. Af de 90.000 børn, som have følt de pågældende institutioners velgørende virkninger, er det store flertal ... og i det mindste for en tid af 2 år blevet underkastet den oprejsende og forædlende indflydelse af arbejde, opdragelse og religion, med det resultat at 70.000 berettes om at være for bestandigt forbedrede og lever et selvstændigt liv.

Man kunne måske i dag, en gang imellem, ønske sig en eller anden mirakelløsning for vores utilpassede ungdom, men der vil nok ikke kunne vindes gehør for noget der blot snerper hen mod, eller ligner ovenstående.

Bilag 8.

Avisudklip om Bronzestøber Holger Rolsted.



Nu mangler jeg at levere en til Herlev kommune

**Bronzestøber fra Herlev støber skulptur for
Danmarks fineste billedhuggere**

Det begyndte med, at han købte papirknive, øloplukke og smykker i bronze, og det skete i en lille kælder på Korsager allé i Husum. I dag, 25 år efter en beskeden start i små omgivelser, kan han støbe opgaver, som næsten ikke kan stå i hans værksted.

Det er bronzestøber Holger Rolsted, Skovlundevej 23, vi her skriver om. Han kan lør-dag den 18. oktober fejre fir-

majubilæum — og gøre det med den største opgave, han nogensinde har lavet. Det er en hest i naturlig størrelse med rytter — en model af dronning Dagmars ungersvend Karl Riise — og skal stå i Skanderborg. Billedhugger Svend Lindhart er mester for den. En anden stor opgave af billedhugger Anker Hoffmann, en ørn, blev for nogle uger siden afsløret i Brønderslev af kulturminister Helveg Petersen.

Men det er en branche, som desværre er ved at uddø, siger bronzestøber Rolsted, der selv har lært faget hos kongelig hof-bronzestøber Laurits Rasmussen, som selv lukkede virksomheden for et par år siden.

Man oplærer ikke kunstformere mere, og for at min virksomhed skal køre videre, har jeg omdannet den til et familieaktieselskab med mine to sønner Bent og Preben. Vi har kontakt med de fineste billedhuggere i Danmark og støber en masse spændende opgaver, som får hæderspladser rundt i landet. Jeg har leveret en skulptur af Helge Holmskov til Gladsaxe kommune, — en skulptur af Ib Braun til Hvidovre kommune og en del til Sverige, Norge og Paris. Nu mangler jeg bare at levere en til Herlev kommune, og det er et ønske, jeg har haft længe.

Til alle tider har nogle persone gjort sig enten godt eller dårligt bemærket, nogle i hele verden, andre i deres respektive land, men de fleste blot i slægt eller familie.

Mange har sikkert et stille håb om at de vil blive husket for noget, om end nok så småt, men det er trods alt de færreste af os der opnår det.

Nogle vil for altid blive husket via historiebøgerne og andre vil kun lejlighedsvis blive nævnt.

Bronzestøber Holger Rolsted havde et arbejde der på en helt afgørende måde gjorde, at nogle personer aldrig vil blive glemt, idet han, for billedhuggere, har lavet adskillige bronzeskulpture som er opstillet både indenlands som i udlandet, af mere eller mindre kendte personer.

Afslutning.

Arbejdet med den 3. slægtsbog er nu fuldført og bogen kan gå i trykken.

Det har været et stort arbejde og der er brugt mange hundrede timer på arbejdet, men jeg har nydt hver en time jeg har brugt, derfor vil jeg håbe at de der køber bogen bliver tilfreds med den.

Jeg har gjort hvad jeg kunne for, at de indlæg jeg har skrevet om de forløbne 250 år, er så korrekte som det er muligt, men kan dog ikke garantere, at der ikke forekommer oplysninger der har nogle unøjagtigheder.

Når bogen er trykt, er det der er skrevet fortid, hvilket de fleste personer i bogen har været længe, men der er også mange i bogen der har en fremtid foran sig, nogle af dem vil være optimister, andre realister, nogle pessimister og en hel del er en blanding af de to, eller alle tre, kategorier.

Med tidens trusler om terror, miljø- og klimaproblemer, for ikke at tale om den økonomiske krise, kan det være svært at være særlig optimistisk.

Arbejdet med bogen har dog ikke kunnet undgå at give mig en del optimisme for fremtiden, for hvis vi ser på hvor vi kommer fra for 250 år siden, så er adskillige genvordigheder overvundet siden da, tænk blot på datidens fattigdom, børnedødelighed, den korte levealder, læg dertil de epidemier som pest og kolera der har ramt verden, for ikke at glemme både første og anden verdenskrig.

Alligevel kan en vis pessimisme ikke lade vær med at snige sig ind, for hvor galt og hvor hurtigt kommer det til at gå med den globale opvarmning, kan og vil vi i tide gøre nok ved den del vi selv er skyld i.

Går det så galt, og går det så hurtigt, som nogle frygter, ja så vil det pres vi i dag mærker på vores tryghed, velfærd og kultur, være det rene ingenting imod hvad vi kan vente os.

Jeg håber, at jeg må nå at opleve endnu en generation vokse op, at den generation vil opleve at kunne se frem mod en verden med tryghed og stabilitet, frem mod en verden der har fået styr på de problemer vi selv har skabt, og som vi selv kan gøre noget ved hvis vi vil, for vi behøver ikke selv at gøre noget for at ødelægge vores klode, det har den så rigeligt kræfter til selv at gøre.

I denne globaliserede verden syntes jeg, at det er passende at slutte af med et citat fra den irske komiker Dave Allen, (ham på taburetten med et Whiskyglas på bordet) der i 1980'erne efter sine TV shows, altid afsluttede med et, "Good night, may your God bee with you".

Jeg har altid følt at der lå andet i den sætning end blot det, at ens Gud skulle være med en, jeg er sikker på at Dave Allen forventede, at man hver især lagde sin egen fortolkning i sætningen, og min fortolkning er.

Må hvad du selv tror, være din styrke.

Richardt Rolsted

Navneindeks

(

(Arne Rolsted Olsens)

Jette · 65

(Erik Rolsted)

Elisabeth · 139

(John Bille Henriksens)

Bente · 166

(Lars Smiths)

Ida · 209

A

Aguilar

Rebecca Medina (Administrationsøkonom)
· 213

Albrechtsen

Carl-Erik · 70

Andersen

Anny · 157

Antoinette Sofie · 46

Birthe (Social & Sundhedshjælper) · 109

Christian Holm · 177

Finn Nordberg · 149

Heidi · 163

Ingeborg · 143

Jannie · 212

Johanne Lucia · 89

Karl Hans Peter · 106

Marie · 102

Ove · 64

Rune Rolsted~ · 116

Sigrid Irene · 67

Sondre Rolsted · 163

Svend Rolsted · 107

Viggo · 57

Andersson

Birgitte · 158

Andreasen

Hanne Marie · 135

Ankerstjerne

Britta · 210

John · 210

John~ · 210

Ansdal

Pernille · 206

Arendal

Jørgen (Skomagermester) · 103

Arnold

Cecil Earl · 92

Jane Phyllis · 92

John Earl · 92;93

Lois Marcella · 92

Asta · 65

Augustsen

Ebba Pauline Voss · 57;64

Jenny Voss · 57;65

Keld Voss · 65

Ketty · 65

Kurt Voss (Karetmager) · 57;65

Pauli Andreas Voss · 57

Runa Voss · 57;65

Aunbøl

Jesper · 115

Oliver Rolsted · 115

B

Bahn

Alexandra (Bibliotekar) · 53

Alice Bente · 62

Anders Peter (Gårdejer) · 54

Anders Wilhelm · 46

Ane Chatrine · 68

Ane Sophie · 44;46

Anna · 55

Anna Sofie · 48;52

Bentine Marie · 47;52

Carl Frederik Herman · 43

Charlotte Christine Amalie · 47

Christian Ludvig Nielsen · 45

Christine · 54;62;68

Ellen · 61

Elna Martine · 48;53

Erik Helge · 62

Ester · 61

Frederik Christian Nielsen · 45

Frederikke · 68

Gerda Sofie Kirstine · 55;63

Gudrun Marie · 55;63

Harriet · 53

Helga Margrethe Kathrine · 55

Hendrik Ferdinand (Skovfoged) · 44;47

Hendrik Jørgen (Farmer) · 48

- Henning · 62
 Henriette Caroline (Lærer) · 48
 Ingrid Kirstine · 61
 Jasmin Kristensen · 75
 Jens Peter (Statshusmand) · 55;62
 Jens Peter Ludvig (Gårdejer) · 49;54
 Jens Peter Ludvig (Skovfoged) · 48;53
 Johan Peter (Skovfoged) · 44;48
 Johannes Bahn · 63
 Johannes~ · 63
 Karen Marie · 62
 Kathrine · 54;55
 Kristian Ludvig (Gårdejer) · 54;61
 Lars · 69;75
 Laura Camilla (Overlærer) · 48
 Laurits Hermann (Husmand) · 54;62
 Leif Bahn (Adm. Afdelingsleder) · 69
 Leif~ · 69
 Ludvig Christian (Boghandler) · 46
 Ludvig Christian (Skovfoged) · 28;43
 Maren Jensine Christine · 48;52
 Marie · 55
 Marie Louise · 68
 Morten Peer Herman (Lærer) · 55
 Niels Christian · 43;44
 Niels Christian (Lærer) · 49;55
 Ruth · 53
 Solveig Ruth (Lærer) · 60;69
 Wilhelm August (Restauratør) · 44;46
- Bak**
 Peter · 116
- Bak Nielsen**
 Malou · 116
- Ballard**
 Jack · 197
- Balle**
 Inger · 167
- Bartels**
 Alexander Rolsted · 212
 Henrik Rolsted (Klubleder) · 211
 Henrik Rolsted~ · 211
 Jeanette · 211
- Basthof**
 Lars · 72
- Bayer**
 Caroline Louise Frederikke · 131
- Bech**
 Janne · 176
 Mette · 93
- Bengtsen**
 Vera Sophie Gudrun · 197
- Bergen**
 Christian Ditlev (Skovrider) · 21;22
- Dietrich von (Skovrider) · 22
 Frantz von (Kgl. Trompeter) · 22;23
 Kirstine Sophie · 21
- Berger**
 Niels · 57
- Bertelsen**
 Jytte · 146
- Bertram**
 Jonathan Bahn · 80
 Kim Sonne · 80
 Lea Bahn · 80
- Beylegaard**
 Mette · 34
- Birbæk**
 Frede (Maler) · 148
 Marianne · 149
 Mikael · 149
 Sussi · 149
- Bjerkan**
 Caroline Marie Rolsted · 112;115
 Thomas Rolsted · 112
 Tom · 111
- Blancheris**
 Elisabeth (Jordemoder) · 23;24
- Blomhøj**
 Kate · 146
- Boelaars**
 Hyub · 71
- Bomhoff**
 Constance Laurine · 28;33
- Bonde**
 Lis · 170
- Borchardsen**
 Hans (Biskop) · 23;24
 Karen · 22;23
- Borg**
 Harald · 57
- Born**
 Pauline · 78
- Borthig**
 Charlott Amalie · 22
 Jacob (Amtsskriver) · 22;23
 Jacob (Købmand) · 23;24
- Branshøj**
 Charlotte · 175
- Brask**
 Susanne Steenild (Cand. Jur.) · 208
- Brod**
 Jørgen Jensen (Rådmand i København) · 24;25
 Kathrine Jørgensdatter · 23;24
- Brodersen**
 Adam Vilhelm (Møbelsnedker) · 139

Annie Emilie · 140;150
Poul Gunnar · 140

Brosbøl
Randi · 159

Brown
Cathrine Maud · 192

Brødsgård
Eva Birgitte (Ingeniør) · 113

Braad
Kristine Rolsted · 157
Martin (Tandlæge) · 157

Bugge
Arne · 91
Georg Nicolai (Kontorchef) · 91
Inger · 91
Kirsten · 91
Leif · 91
Niels · 91
Tove · 91

Børjesen
Rune · 80

C

Carlsen
Albrecht · 102
Albrecht Frederik (Forpagter) · 104;107
Ane Cathrine · 102
Christiane Caroline · 102
Eggert Christopher Wilhelm · 102
Ida Birgitte · 102
Jette · 80
Peder Christian · 102;104
Poul Eggert (Skoledirektør) · 107
Ruth Irene · 107
Wilhelmine Marie · 102

Cederstrøm
Finn (Fabrikant) · 79
Niels Christian Bahn · 79
Signe Bahn · 79
Sophie Bahn · 79

Christensen
Andy · 72;79
Anna Sara D. M. · 140
Anna Sofie Bahn · 53
Birgit Bahn · 63
Børge (Skolelærer) · 203
Christen (Gårdejer) · 53
Claire · 79
David Lee · 73
Emma · 210
Ena · 66;72

Erik Ferdinand Bahn · 53
Ethan · 79
Hailey Anna · 78;82
Hans Carl · 144
Holly Anne · 79
Inga · 58;66
Jens (Hjulmand) · 101
Jens Ludvig · 141
Jesse Anna · 78
Johan Peder (Skrædder) · 58
John · 203
John Bahn · 63
Jordan Kai · 79
Judith Kathrinec · 138
Kaj Viggo · 66
Kim · 72;78
Kynee · 78
Leif (Mekaniker) · 66;72
Leif Bahn · 63
Lone · 71
Magnus Rolsted · 210
Maren · 127
Martin · 203
Mathias Rolsted · 210
Morten (Tømrer) · 210
Nanna Elise · 157
Ole (Skiltemaler) · 66;73;225
Otto · 72;78
Ove · 150
Peter Marck · 73;79
Pouli (Skiltemaler) · 66;72
Povl (Manufakturist) · 63
Robert (Skiltemaler) · 72;78
Rose Irene · 74
Ryan Wayne · 78;82
Shinaa · 78
Talina · 78
Taylor Jade · 79
Taylor Rose · 79
Tobias Rolsted · 210
Christiane
Anna Marie · 90
Christiansen
Ella · 194
Hans (Vognmand) · 190
Hans Christian Marius (Smedemester) · 142
Inger Rolsted (Assistent) · 142;154
Jeanette Tina (Datamatiker) · 170
Jesper · 167
Julie Margrethe · 194
Kathe · 73
Kurt (Teknikum Ingeniør) · 142

Maren Sofie Christine · 105
 Clausen
 Camilla Delfs · 175
 Hans · 157

Valborg Johanne Mathilde · 132

D

Dahl
 Poul · 198
 Dall
 Marie Annette · 187
 Dehn
 Kristian Geilager · 215
 Del Fari
 Jolanda · 196
 Delaney
 Linda Gaye · 78
 Deventer
 Rolluf van (Arkelimester) · 24;25
 Duer
 Helge (Maskinmester) · 207

E

Ekelund
 Asger Skov · 178
 Ruben Stener Johansen · 178
 Emde
 Anna Iris · 59
 Annie Sofie · 60
 Dagny Marie · 59
 Frode Jacob · 59
 Jens Ove · 59;67
 John (Tømrer) · 67
 Kaj Erling (Tækkemand) · 59;67
 Kirsten · 68
 Leif · 68
 Lykke · 67
 Mogens Christian · 60;68
 Niels Christian Vilhelm (Husmand) · 59
 Søren · 67
 Entzen
 Elisabeth · 63
 Grethe · 63
 Gunnar Emil (Politibetjent) · 63
 Inger · 63
 Eriksen
 Anni Lillian · 201
 Irene Birgit · 73
 Marianne Horsted (Korrespondent) · 161

F

Fangholm
 Claus · 157
 Finn · 144;157
 Line · 157
 Lis · 144
 Søren · 157
 Fangholm Nielsen
 Magnus (Bogholder) · 144
 Finne
 Assa · 36
 Fischer
 Edele Birgitte · 30;125
 Frang
 Kåre Leander · 162
 Rosa Marie · 162
 Frederiksen
 Betina Maria Jagd · 175
 Birthe Sophie · 68
 Inger Lise · 147
 Karsten Groth (Murer) · 207
 Kent Aagaard (Ingeniør) · 161
 Lars Peter · 45
 Friis
 Alfred Rolsted · 214
 Anton Rolsted · 214
 Niels-Bo (Landmåler) · 214
 Sofus Rolsted · 214
 Færch
 Henrik · 211

G

Galtheen
 Else Gertrud Julie · 141
 Gensmark
 Poul Johan Rolsted · 135
 Gertz
 Carolena Petronella · 164
 Glennon
 Harry F. · 90
 Godske
 Albert (Amtsskriver) · 22
 Cathrine Sophie · 21;22
 Henrik Henriksen (Sognepræst) · 22;23
 Gosch
 Anne · 151

- Birte · 151;164
 Lis · 151
 Otto · 151
- Grandt
 Winnie · 176
- Green
 Emma · 48
- Grenholt
 Camilla · 167
 Charlotte · 167
 Erik · 167
 Michael · 167
- Grevelund
 Emilie Rolsted · 175
 Kim · 175
 Mads Rolsted · 175
- Gross
 Else Marie · 71
- Grøn
 Harald · 34
- Grønbech
 Hans Pedersen (Skovfoged) · 21
 Mette Sophie ·
 21;27;33;43;87;101;125;187
- Gunnensen
 Ingrid (Sygeplejerske) · 61
-
- H**
- Halberg
 Frederikke Vilhelmine · 88
- Halle
 Else Marie · 138
- Hansdatter
 Maren Sofie · 126
 Margrethe Kirstine · 21;22
- Hansen
 Aksel Bahn · 56
 Alma · 105
 Anders (Pædagog) · 112
 Anders Elsborg · 81
 Ane Sofie · 59
 Ane Sophie · 47;51
 Anna Marie · 56
 Anna-Grethe (Bioanalytiker) · 76
 Annelise · 150
 Annette Hall (Damefrisør) · 161
 Annette Rolsted · 92
 Betina Lund · 116
 Birthe · 72
 Bodil Marie Bahn · 56
 Christiane · 47
- Ellen · 60
 Esper · 110
 Etvín Schlømer Withoff (Skræddermester) ·
 138
 Eva Rolsted (Sygeplejerske) · 201;208
 Evald (Vejer og Måler) · 150
 Finn Rolsted · 92;93
 Gerda · 204
 Gerda Bahn · 56
 Grethe Rolsted · 138
 Hanne Bahn · 64
 Hanne Rolsted (Sygeplejerske) · 145
 Hans Georg (Bagermester) · 201
 Hans Jørn (Folkeskolelærer) · 145
 Hans Peder · 56
 Henriette · 167
 Henrik Rolsted (Klubleder) · 204
 Holger (Plejer) · 112
 Jette · 114
 Jette Rolsted (Lærer) · 201;207
 Jette Vibeke · 113
 Johannes · 134
 Johannes Bahn · 56
 Josefine Rolsted · 212
 Kaj · 167
 Karen · 139
 Karen Christine · 47
 Karen Kristine · 130
 Karen Marie · 47
 Kirsten · 150
 Kristian Bahn · 56
 Leif Bahn (Adm. Afdelingsleder) · 64
 Lise Karen · 76
 Lonny Edith · 147
 Lærke Rolsted · 113
 Martin · 167
 Mogens Bjarne · 204
 Nicolai Rolsted · 113
 Niels Bahn · 56
 Ninna Asta Semonia · 136
 Nonny · 133
 Ole Rolsted (Folkeskolelærer) · 145
 Robert · 92
 Simon Rolsted · 113
 Tonni (Teknisk Designer) · 155
 Torben Rolsted · 92
 Torben Rolsted (Varmemester) · 204;212
 Trine Marie · 103
 Troels Kristian Marbjerg · 145
 Ulla Merethe Rolsted (Sundhedsplejerske)
 · 201;207
 Viggo Bahn · 56
 Harsem

Camilla Rolsted · 38
 Erik (Forvalteragronom) · 37;38
 Helle (Ergoterapeut) · 38
 Kathrine Rolsted · 38
 Tore Juell (Disponent) · 37
 Trine (Audiopædagog) · 37;38

Hass

Eva · 71

Haudrup

Birgit Kirsten · 153;167
 Bjarne Carsten · 153
 Carsten Balle · 167
 Eigil · 141
 John Kurt · 153;167
 Jørgen · 141;152
 Ole Preben · 153
 Rigmor Johanne · 153;167
 Torben Balle · 167

Heering

Linda · 113

Helm

Allan Gibson · 37

Hemme

Eva · 159
 Karin · 159

Henrichsdatter

Johanne Sofie · 44

Henriksen

Heidi Birgit · 152;167
 Helle Karina · 212
 John Bille · 152;166
 Jørgen Bille · 152
 Martin Bille · 166

Hertig

Mathilda · 90

Hildebrandt

Elias · 168
 Jan (Brandmester) · 154
 Maria · 168
 Michael (B.Sc. Medialogy) · 154;168
 Susanne (Cand. Merc.) · 154

Hjaltalin

Hjørtrid · 156

Hockerup

Martin (Vicepolitikommisær) · 215

Holm

Kirstine Virginia Pedersen · 138

Holst-Pedersen

Emil (Kemiingeniør) · 205
 Henrik (Civilingeniør) · 205
 Søren (Fysioterapeutstuderende) · 205
 Ulrik (Civilingeniør) · 205

Højholm Rolsted

Clara Marie · 215

Højland

Anders · 157;171;216
 Bent · 156
 Cat · 171
 Fie · 171
 Max Bent · 171

I

Inger · 65

Iversen

Filippa Rolsted Ahlman · 82
 John Ahlman · 82

J

Jacobsen

Stine Vilhemine Julie · 194
 Søren (Gårdmand) · 125

Jakobsen

Stefan Højholm · 215

Jantzen

Gudrun Clara Hildur · 196
 Sigurd Ingolf (Bankkasserer) · 196

Jedeg

Ida Grethe · 112

Jensdatter

Gjedske · 23;24
 Sidse Marie · 29;101
 Sofie · 47

Jensen

Aksel Marius · 104
 Alberte Rolsted · 214
 Alfred (Tømrer) · 64
 Allan Bjerggaard · 67
 Anders · 166
 Anders Rolsted · 57
 Ane Cathrine · 49
 Anne Dorthe Zink · 76
 Bent Linddal · 198
 Bent Aage · 166
 Birgit · 113
 Camilla · 164
 Camilla Rolsted · 76;81
 Carl Christian (Træskomager) · 102;103
 Caroline Alma · 81
 Caroline Duch · 171
 Cecilia Isabella Elsborg · 81
 Christen · 101

- Christer Prahm · 81
 Christine Helene · 50
 Clara Emilie · 81
 Dorte Tofte (Lærer) · 151;166
 Ebba Marie · 106
 Eggert Ridando Rolsted · 104
 Else Bothilde · 106
 Else Kirstine · 139
 Else Marie · 200
 Emil Olivar Tofte · 165
 Ena Eulalia Rolsted · 135;144
 Erik Rolsted · 204
 Erling · 110
 Ernst Rolsted · 64
 Flemming · 214
 Frank Rolsted · 110;114
 Frederik Vilhelm (Smed) · 126
 Hanne Birgit · 165
 Hans (Husmand) · 46
 Hans Henrik Tofte · 151
 Harald Svend Rolsted (Viktualiehandler) · 134;143
 Henrik Floa · 38
 Henrik Rolsted (Senior Reserch Engineer) · 70
 Hilda Johanne Marie · 104
 Inge Hansine Lunde · 70
 Inger Rolsted (Kontorassistent) · 204;211
 Ingrid Marie Rolsted · 134
 Jacob Rolsted · 58
 Jan Nordal (Elektriker) · 167
 Jan Rolsted · 70;76
 Jens Børge · 106
 Jens Gotfred Harry · 104
 Jens Peter · 102
 Jens Peter Erland (Klejnsmed) · 150
 Jesper Leif Rolsted · 76
 Johannes Kristian · 104
 Johnny Kofoed · 163
 Jonas Floa · 38
 Jonas Rolsted · 76
 Jytte · 64;70
 Jytte (Bankfunktionær) · 153
 Jørgen Thorvald Brockdorff · 112
 Karl Holger · 106
 Karl Ridando Rolsted · 104
 Karla Andrea · 62
 Kjell Floa · 38
 Kristen Herman Otto · 103;106
 Kristian · 50
 Laurits Martin (Snedker) · 134
 Leif · 149
 Leif Rolsted (Fabrikant) · 64;70
 Lene Kirstine Elisabeth · 51
 Lisa Wright · 135
 Louise Rolsted · 76;82
 Mads Christian Tofte · 165
 Margit Fanø · 67
 Maria · 167
 Maria Rolsted · 76;81
 Marie · 104
 Martin · 110
 Martin (Husejer) · 199
 Martine Floa · 38
 Mary · 67
 Mary Alvilda Karla · 104
 Mette Brockdorff (Laborant) · 112
 Mia Pagh · 166
 Morten Pagh · 166
 Niels · 101
 Niels Steffen · 150;163
 Olga Amalie Sofie · 103;104
 Olga Karoline Sofie · 104;106
 Otto Holm (Redaktør) · 65
 Per Bagh (Vognmand) · 166
 Per Tofte (Overass.) · 151;165
 Pernille Anna (Pædagog) · 169
 Pernille Kofoed · 163
 Phillip Rolsted · 214
 Povla Ingeborg · 106
 Ronni · 164
 Sarah Rolsted · 76;81
 Stig · 110
 Stine · 166
 Susan Rolsted · 70;75
 Svend Holm (Orlogskaptajn) · 65
 Svend Aage Rolsted · 199;204
 Thomas · 164;167
 Thora Julie Rolsted · 199
 Tina Margit · 150;164
 Tine · 75
 Torben Rolsted · 70;76
 Tove Holm · 65
 Ulla Vita Rolsted · 199;204
 Jeppesen
 Diego Gabriel · 213
 Kari Sofie Lyng · 213
 Karl Emil Lyng · 213
 Leif Jørgen (Skoleleder) · 205
 Maya Bjørg · 213
 Rasmus (Capacity Development Advisor) · 206;213
 Simon · 114
 Thomas (Forstkandidat) · 206;212
 Thomas Lyng~ · 212
 Jepsen

Alica · 108
Jespersen
Karen · 103
Jessen
Bejamin Astroja · 158
Dorte Rolsted · 145
Helge (Læge) · 144
John Helge · 76
Lene Rolsted · 145;157
Mille Støckel · 77
Naja Støckel · 77
Nikolaj Martin · 77
Peter (Musiker) · 145;158
Johansen
Anna Johanne Marie · 103
Carsten (Skoledirektør) · 150
Gerda · 60
Johnsen
Bente · 66
Carsten · 66
Ejner (Chauffør) · 66
Kell · 66
Kirsten · 66
Jokumsen
Helga Margrethe · 61
Laura Mathilde · 62
Rasmus Carl (Husmand) · 55
Juhl
Mikkeline Rolsted · 215
Thomas · 215
Jæger
John · 149
Jørgensdatter
Sabine · 23
Jørgensen
Gunner · 70
Hanna Avinja · 158
Harald · 70
Inge Irene · 204
Jacob · 77
Jens Peter · 50
Jytte Irene · 73
Mads · 78
Mai · 78
Marie Sofie · 67
Martin (Fotograf) · 77
Michael Rolsted · 211;216
Mogens · 70
Nicolai Skærrbæk Rolsted · 216
Richardt Gregor Møller · 211
Simone Skærbæk Rolsted · 216
Tina Rolsted · 211

K

Karen: · 58
Karlsen
Lene Stensgaard (Skolelære) · 162
Keller
Jørn Brandt (Edb Konsulent) · 111
Knoph
Augusta · 36
Knudsen
Hanne · 115
Pernille Rolsted · 212
Kock
Elisabeth Lauridsdatter · 25
Emilie Caroline Marie · 188
Kofoed
Inge · 163
Kok
Lisa (Kontorassistent) · 160
Krebs
Tina · 68
Kristensen
Jytte Marianne (Trafikfunktionær) · 153
Lotte · 75
Poul-Erik · 202
Kristina: · 171
Krog
Povl Mejlhede · 205
Kronhjem
Nelly · 202
Køtz
Ingrid · 203

L

Laliberte
Elizabeth Jeann · 93
Lange
Otto (Skriverdreng) · 21
Larsdatter
Maren · 43
Larsen
Ane Marie · 50;54;56
Anna Helene Rolsted · 133
Anne Lene Bahn · 61
Arne · 113
Arne Bahn · 60
Bente Bahn · 61
Birger Vagn · 66;71
Birthe Bahn · 61
Bjarne Bahn · 61

- Bodil Bahn · 61
 Britta Ban · 61
 Camilla Caroline · 50
 Carlo Willy (Teknisk Tegner) · 58;66
 Christian Aas · 115
 Christine Marie · 51
 Dagmar Astrid Rolsted · 134
 Dorthe Hass · 71
 Dorteia Sophie · 50
 Edele Birgitte Rolsted · 133;142
 Ellen Margrethe Rolsted · 133
 Emilie Christine · 131
 Ena Ulla · 58;66
 Erik · 58
 Erik Bahn (Arkitekt) · 60;68
 Flemming Martin · 66;71
 Frede Bahn (Gårdejer) · 54;60
 Frederik Christian · 49
 Frida Aas Rolsted · 115
 Gerda Bahn · 53;60
 Gerda Elisabeth Rolsted · 134;142
 Gunnar (Chauffør) · 74
 Hanne Hass · 71
 Hanne Merete · 74
 Hans · 58
 Hans Peder · 50
 Hans Peter (Sadelmager) · 133
 Henrik Bahn · 61;74
 Ib (Tømrer) · 64
 Inge · 92
 Jane Bahn · 74
 Jens (Typograf) · 64
 Jens Frederik Rolsted · 133
 Johanne · 63
 Johanne Christine · 50
 John Gross · 71
 Kai Bahn · 54;61
 Kaj (Tømrer) · 64
 Karen Sofie Rolsted · 134;142
 Knud Bahn (Gårdejer) · 54;61
 Kristiane · 125
 Kaare · 113
 Lars Bahn · 50
 Leif Bahn (Arkitekt) · 60;68
 Lisbeth Bahn · 74
 Maren Johanne Rolsted · 134
 Margrethe Bahn · 54;60
 Niels · 49
 Niels Alfred (Husmand) · 53
 Otto Sophus (Forpagter) · 189
 Paula Nanny · 136
 Peter Vajnø · 149
 Povl Bahn · 54;60
 Simon Aas Rolsted · 115
 Susanne Gross · 71
 Thora Vilhemine · 128
 Torben · 66;71
 Tove · 64
 Tove Annelise · 148
 Tove Bahn · 61
 Aase Ban · 60
 Lassen
 Birthe · 145
 Lauersen
 Lissi · 149
 Laugesen
 Bente Elisabeth · 140
 Lendorff
 Margrethe Liva Rolsted · 81
 Valdemar Jens Rolsted · 81
 Lie
 Else Marie · 206
 Johan Inge · 206
 Kristian · 206
 Lissie
 Birthe (Damefrisør) · 147
 Lorentzen
 Erna Marie · 199
 Luhaærrer
 David · 115
 Lyng
 Kristine Molte (Lærer) · 213

M

- Macready
 Michelle · 79
 Madsen
 Claus Lendorff · 81
 Hans Erik Rolsted · 139
 Jeanne · 165
 Jørgen (Husmand) · 60
 Peter (Parcelist) · 139
 Theodor (Lærer) · 55
 Manley
 Alexandra Christina (Grevinde) · 77
 Marcher
 Knud · 90
 Marqvertsens
 Henrik · 150
 Julius · 150
 Tom · 150
 Marston
 Ebba · 91
 Martinsen

- Inger Else Kirstine · 66
- Mathiasen
Alisa Bente · 110
- Meisner
Conradine Elisabeth · 130
- Meldgård
Paula · 168
- Merritskov
Lasse · 114
Michael · 114
- Michelsen
Peder (Avlsbruger) · 21;22
- Milberg
Agnes · 35
- Mindrebøe
Helvig Susanne Emilie · 37
- Mjelva
Kristoffer · 38
Marianne · 38
Ole · 38
- Mogensen
Bent Bahn · 60
Børge Bahn · 60
Charles · 60
- Moldrup
Rudi (Social & Sundhedsass.) · 112
- Mortensen
Lona (Sygeplejerske) · 160
Valborg Frederikke Augusta · 107
- Munck
Else Kirstine Ebba · 195
- Munk
Birger (Lærer) · 69
Jannie Bahn · 69
- Myhre
Elisabeth · 38
- Møller
Inger · 35
Jesper · 74
John · 68;74
-
- N**
- Nerder
Poul Henrik (Spec. Tandl. Ortodonti) · 165
Theis · 165
Therese · 165
- Neupart
Celina Duch · 171
Gert · 156
Lars Rolsted · 156;171
Lauritz · 171
- Nicoline Duch · 171
- Nielsdatter
Charlotte Kirstine · 45
Christine Marie · 45;49
- Nielsen
Albert (Landmand) · 62
Ane Margrethe · 132
Ane Sophie Rolsted · 93
Anita (Fuldmægtig) · 165
Anne Marie · 174
Arne · 62;206
Asger · 62
Benny · 205
Birgit · 67
Birte Elisa (Sygeplejerske) · 109;112
Cathrine Marie · 29;87
Ejner Bøgesø · 143
Ellen Margrethe Skov · 109
Elsie · 52
Freya Rolsted · 174
Frithiof Emil Rolsted · 193
Georg · 52
Gudrun · 61
Gudrun Elinor · 148
Hans Alfred (Restauratør) · 135
Harriet · 52
Irene · 52
Iris Harriet Rolsted · 193
Jens Peter · 45
Joc · 52
Johanne Marie · 129
John (Tømrermester) · 143
Julius (Journalist) · 193
Kaj · 65
Kamilla · 112
Kate · 62
Keld (Autolakerer) · 207
Kim · 114;174
Knud · 59
Kristine · 137
Kurt · 109
Laila (Sygeplejerske) · 109;113
Lars (Tømrermester) · 52
Lars Rolsted · 206;213
Laura Edvardine · 194
Lis · 65
Lotte Rie · 114
Lotte Rie~ · 114
Luca Rolsted · 174
Mads Rolsted · 206;213
Maren · 45
Marianne Lisa · 93
Marianne Sauer · 169

Martha Karen Marie · 107
 Mette Britt · 114;116
 Michelle Rygaard · 171
 Niels Christian (Gårdmand) · 188
 Ole (Prokurist) · 65
 Ole Christian · 109;112
 Ole Rolsted · 143
 Per Rolsted · 206
 Pernille Pia · 114
 Poul · 65
 Preben · 142
 Rasmus (Fæster) · 21;27
 Richard (Journalist) · 198
 Susanne Rikke · 114;116
 Svend · 142
 Tage · 62
 Vagn · 62
 Villy Christian (Arbejdsmand) · 109
 Niller: · 164
 Nyegaard
 Morten · 168
 Svend (IT-chef) · 168
 Nørgaard
 Kari · 201

O

Obarzanek
 Glennie · 160
 Timmi Rolsted · 160
 Olsen
 Aksel Olivarius Rosenkrands
 (Automekaniker) · 140
 Aksel Aage Rosenkrands · 140
 Ane Kathrine Marie · 129
 Anna Emilie · 140;152
 Arne Rolsted (Tømrer) · 65
 Bertha Rolsted · 65
 Claus Ole Rosenkrands · 152
 Dagmar Marie Bernhardien · 194
 Dorte Elin · 152;166
 Erik Rolsted · 58;65
 Eva Kirstine Olivia · 140
 Hans Sofus Peder (Husmand) · 58
 Jan Benny Christian · 164
 Kristine Vilhemine · 132
 Lars · 211
 Lars Rosenkrands · 152
 Line Cæcilie Tofte · 166
 Lise Hansigne Dorthea · 140;152
 Lise Lotte · 152;166
 Lotte Amalie Tofte · 166

Margurithe · 198
 Mogens Peter Rosenkrands · 140;151
 Morten Christian Tofte · 166
 Peter Henry (Lærer) · 166
 Søren Rolsted · 114
 Tina · 114
 Ottosen
 Frederik Rolsted · 115
 Freja Rolsted · 115
 Henning Larsen (Tømrermester) · 111
 Lars Rolsted · 111;115
 Lise Rolsted · 111;115
 Thea Rolsted · 111;115
 Ousen
 Gerda · 192

P

Pedersen
 Aksel Bahn (Gårdejer) · 59;67
 Ane · 127
 Anna Emilie · 53
 Anna Petrea · 51;58
 Anne Bahn · 74
 August Rolsted · 169
 Carl Christian (Hjulmand) · 102
 Clara Adamine Elisabeth · 191
 Dagmar Alvilda Madsen · 146
 Daniel Bahn · 80
 Else · 57;64
 Else Bahn · 52
 Flemming Bahn (Gårdejer) · 67;73
 Frederik Bahn · 59
 Grethe Bahn · 67;74
 Hanne Bahn · 74
 Hanne Margit · 160
 Hansine Marie · 51;57
 Helene Margrethe · 57
 Helle Bahn · 74
 Henning · 171
 Inger Bahn · 52
 Irene Bahn · 74
 Jacob (Karetmager) · 51
 Jeanne Lindholm · 172
 Jenny Cathrine · 52
 Jette Bahn · 74
 Joan Rolsted (Sygeplejerske) · 154;169
 Johan Bahn (Gårdejer) · 59;67
 Josefine Rolsted · 169
 Jørgen Bahn · 74
 Karen · 57
 Karen Christine · 52;59

Kirsten Bente · 158
 Knud Bahn · 67;74
 Kurt Bahn (Tømrer) · 67
 Laura Sofie · 51;57
 Linda (Sundhedsplejerske) · 208
 Ludvig Bahn (Gärdejer) · 51;58
 Maria Lindegaard · 162
 Marie Kirstine (Barneplejerske) · 148
 Martin Rolsted · 171
 Martine · 189
 Mary Sofie Kristine · 57
 Mathias Bahn · 80
 Michelle Ellinor · 151
 Nicklas Rolsted · 171
 Niels Peder (Slagtermester) · 52
 Niels Pryds (Elektronik Ing.) · 111
 Ole (Klejnsmed) · 154
 Peder Mikael (Karetmager) · 51;56
 Simon Sauer · 169
 Stig Rolsted (Elinstallatør) · 154;169
 Torben Erik Bahn · 74
 Uffe Jesper Bahn · 74
 Pejdal
 Jørn · 149
 Pejtersen
 Jacob Qvistgaard · 211
 Petersen
 Betty Ella Frederikke · 57
 Birthe Helen · 72
 Ellen-Margrethe · 147
 Emilie Georgine · 192
 Gitte Bahn (Lærer) · 73;79
 Gitte Rantzau · 81
 Grethe · 70
 Hans Frederik (Skomagemester) · 105
 Helle Kjergaard · 209
 Hilmer Sigvardt (Laboratoriemekaniker) ·
 152
 Inge Linda Agerholm · 112
 Inge Rolsted (Direktionssekretær) · 143
 Jakob Christian · 143
 Martha Marie · 108
 Mathias Rantzau Rolsted · 81
 Mette Bahn (Adjunkt) · 73;80
 Ole Hilmer (Bibliotekar) · 152
 Per Hilmer · 152
 Pernille Høj · 163
 Ruth Inger · 152
 Sonja Annie · 74
 Tage Bahn (Ingeniør) · 67;73
 Torben Bahn (Teamchef) · 73;80
 Philipsen
 Rigmor Elin · 151

Pilen
 Margrethe (Husholder) · 22
 Poulsen
 Amira Öblom · 176
 Frederik Öblom · 176
 Julie Öblom · 176
 Laura Kristine · 193
 Torben Gylling (Anlægsgartner) · 176
 Prehn
 Kirsten Gurli · 72
 Pyatkovskaya
 Natalia · 205

Q

Quelkmeyer
 Borchard (Klokke & Kononstøber) · 23;24

R

Radmer
 Anja · 213
 Nadia · 213
 Randrup
 Birthe (Edb Konsulent) · 110
 Rasmussen
 Ane Sofie · 55
 Carl Anders · 51
 Gurli Johanne · 199
 Helle · 210
 Karen Marie · 45
 Købmand · 128
 Niels (Skovrider) · 27
 Niels~ · 27
 Rathcke
 Gitte · 214
 Rawas
 Ahmed Bassem El · 174
 Ali Bassem El · 174
 Bassem El · 174
 Chadi Bassem El · 174
 Youssef Bassem El · 174
 Reich
 Jørgen · 164
 Ringling
 Christian · 162
 Christian~ · 162
 Gudrun Alice · 138
 Rollufsdatter
 Elisabeth · 23;24

Rolsted

- Agnes · 130;138
 Ahlmann Hartvig · 106;109
 Aksel · 206
 Aksel Eigil (Gartner) · 193
 Alba · 205
 Albert · 163
 Albrecht (Forvalter) · 30
 Alexander · 112
 Alexander Theodor · 174
 Amborg Laura Møller · 35
 Amborg Sofie Marie · 33;34
 Anders · 149;162
 Anders Stacey · 209
 Andreas Pryds · 111
 Andreas Rathcke · 214
 Ane Birgitte · 126
 Ane Bonde · 170
 Ane Marie · 103
 Anna Lisa (Telefonistinde) · 198;201
 Anna Margrethe · 90;91
 Anna Mathilde · 131;139
 Anna Matilde · 131
 Anna Vilhelmine · 190
 Ann-Britt · 207;214
 Anne · 200;205
 Anne-Margrethe (Pædagogmedhjælper) · 142;154
 Anton Emil · 163
 Arne John (Instrumentmager) · 138;148
 Arne William · 194
 Arthur Emil Schlichter · 168
 Aslak · 170
 Astrid Eva · 193
 Astrid Lucia · 89;91
 Bent · 200;204
 Bent (Forretningsbestyrer) · 136;145
 Bent (Klejnsmed) · 141;153
 Bente · 138;140;149;151
 Bente (Pædagog) · 201;205
 Bente Inger · 91;92
 Berit (Social & Sundheds Ass.) · 148;161
 Bertha Nicoline · 33
 Birgit · 138
 Birgit (Kontorassistent) · 135;145
 Birgitte (Cand. Pharm.) · 196
 Birgitte (Helpdisc Manager) · 153;168
 Birte Marie Birgitte · 127;133
 Birthe · 199;203
 Bjørn · 212
 Bo (Tømrer) · 160;175
 Bredo (Statsraadssekretær) · 36;37
 Bøg Walter (Pædagog) · 109;112
 Børge · 195;199
 Carina Lindholm · 172
 Carl Bent (Afdelingsleder) · 144;156
 Carl Christian · 131
 Carl Christian (Boghandler) · 191
 Carl Christian (Maskinarbejder) · 131;140
 Carl Eric · 197
 Carl Erik (Skolelærer) · 198;202
 Carl Frederik Emil (Ekviperingshandler) · 192;198
 Carl Frederik Herman Møller (Cand. Jur.) · 35
 Carl Frederik Hermann (Overretssagfører) · 27;33
 Carl Henrik · 202
 Carl Marius Salemon · 137;147
 Carl Vilhelm Emil · 188;192
 Carsten (Ejer Af Reklv. Konzeptet) · 147;160
 Casper (Maskiningeniør) · 155
 Cecilie Jasmin · 174
 Charles (Vejmand) · 105;107
 Charlotte Amalie · 27
 Charlotte Christine Amalie · 28;43
 Christian · 149;210
 Christian Villy · 136;145
 Christina Agaard · 161
 Claus (Advokat) · 153
 Claus (Eksportchef) · 156;170
 Constance · 35
 Dagmar Henriette · 188;193
 Dan (Elektronikfagtekniker) · 153;168
 Dennis (Direktør) · 159;173
 Doris · 107;109
 Dyveke Kathrine · 106;108
 Dødfødt Dreng · 127
 Egerthe Frederikke · 33
 Eggert Christopher (Snedker) · 29;101
 Eggert Kristoffer (Parcellist) · 103
 Egon Rune Henry (Artist) · 137;148
 Eigil Asbjørn (Bankbestyrer) · 192
 Einar Valdemar (Overbetjent) · 194
 Ejnar (Købmand) · 129;135
 Ejnar Gotfred · 129
 Ejnar Westi · 144;157
 Ejvind (Husmand) · 105
 Eli · 139
 Elias Holm · 177
 Ella Emilie Sofie · 194;199
 Ellen · 90;139;150
 Ellen Hulda Clara · 192
 Ellen Sylvia · 197
 Else (Damefrisør) · 130

- Else Birgitte · 201;206
 Else Hanne (Fysioterapeut) · 37
 Emil · 207
 Emil Bayer (Cyklehandler) · 131;138
 Emil Henrik Vilhelm · 192;196
 Emil Peter · 196
 Emil Peter (Malersvend) · 131;139
 Emil Vilhelm (Forstander) · 188;190;229
 Emil Vilhelm (Journalist) · 198;201
 Emilie Margrethe · 128
 Emma · 170
 Emma Kjergaard · 209
 Ena Ruth Else · 137
 Erhardt Johannes (Viktualiehandler) · 133
 Erik · 137
 Erik (Værktøjsmager) · 143;156
 Erik Asger · 137
 Erik Elmenhoff · 91;92
 Ernst Rolsted · 69
 Ernst Viggo (Skovrider) · 190;195;224
 Ernst~ · 69
 Flemming · 159;174
 Flemming Christensen · 141
 Frank Lennart (Salgskonsulent) · 147;160
 Frederik · 127;206
 Frederik (Lærer) · 125;128
 Frederik (Snedker) · 126;130
 Frederik (Vægter) · 130;138
 Frederik Carl Christian (Exam. Jur.) · 188
 Frederik Marius · 129
 Frederik Marius (Tømrer) · 132
 Frederik Oskar (Legetøjsfabrikant) · 130;136
 Frederikke · 27;101;102
 Freja · 170
 Grete (Ernærings & Hush. Økonom) · 200
 Grete Ellinor · 139;149
 Grethe · 198
 Gunhild · 105
 Gunhild Rositta (Plejhjemsmedhjælper) · 105
 Gunnar · 105
 Gunnar Boye (Skomagemester) · 105;108
 Gunnar Holger (Mekaniker) · 194
 Gunnar Preben · 136;147
 Gurli Alice · 136;147
 Gustav · 173
 Hannah Maria · 206
 Hanne · 199;202
 Hans Christian (Skovrider) · 29;87
 Hans Christian (Snedker og Tømrer) · 126;129
 Hans Christian Vilhelm (Viceskoledirektør) · 88;89
 Hans Eleonardus Møller (Rådmann) · 35;36
 Hans Peter (Gårdejer) · 125;126
 Hans Peter (Lærer & Konstruktor) · 109;113
 Hans Peter (Træskomager) · 103;105
 Hans Aage (Generalmajor) · 122;191;221;223
 Hans Aage (Landmand) · 107;109
 Hazel Mathilda · 90
 Hedvig Margrethe · 107
 Helen · 148
 Helge · 195
 Helle · 204;212
 Helle Susanne (Cand. Pharm) · 108;111
 Hendrik Jørgen (Skovrider) · 188;189;216
 Henriette Elise Christiane · 187
 Henrik · 200;201;204;206
 Henrik (Boelsmand) · 125
 Henrik (Civilingeniør) · 202;208
 Henrik (Installatør) · 148;162
 Henrik Rolsted (Senior Reserch Engineer) · 75
 Henrik Valdemar (Gårdejer) · 189;194
 Henrik Wilhelm (Assistent) · 189
 Henrik Wilhelm (Skovrider) · 30;187
 Henrik~ · 75
 Hermann Ferdinand (Pakhusforvalter) · 88;90
 Hermann Nikolaj (Redaktør) · 89
 Hjørdis (Ambasadesekretær) · 37
 Hobie Obarzanek · 160
 Holger (Bronzestøber) · 133;141;231
 Ib · 136
 Iben · 208
 Ida Brask · 208
 Ida Kjergaard · 209
 Ida Kristine · 189
 Ilse · 110;114
 Ilse Tove (Advokatsekretær) · 144;156
 Ilse Vivi · 108;110
 Inge · 139;150
 Inge Marie Elisabeth · 89
 Inger · 139;150
 Inger (Arkivar) · 37
 Inger Margrethe (Sygeplejerske) · 135;144
 Inger Møller · 35
 Jakob Rathcke · 214
 Jan · 157;203
 Jan (Bygningskonstruktor) · 108;110
 Jan Peter (Ingeniør) · 153
 Jane Birgit (Bogholder) · 109;111

- Janni Elinor · 151;164
 Jens · 101
 Jette Elmenhoff (Pædagogmedh.) · 92;93
 Johanne Birgitte · 128
 Johanne Rigmor · 132;141
 Johannes · 113
 Johannes (Værkmester) · 130
 Johannes~ · 113
 John · 146
 John (Maskinarbejder) · 199;203
 Johnny · 110;113;160;175
 Jon Spliid · 212
 Jonas · 161;205
 Jonas Rolsted · 80
 Jonas Werner · 165;176
 Jonas~ · 80
 Josefine Dehn · 215
 Julie · 128
 Julie Agnethe · 163
 Julie Randrup · 110
 Jytte · 137
 Jørgen · 138;149
 Jørgen (IT-Projektleder) · 143;154
 Jørgen (Skolelærer) · 148;161
 Jørgen (Skovrider & Godsforvalter) · 196;200
 Jørgen Egon · 107;110
 Jørgen Erik · 202;210
 Jørgen Victor · 207
 Jørgen Wilhelm · 199;203
 Kai Bayer (Cykelhandler) · 131;139
 Kaj Emil (Tobakshandler) · 190;195
 Kamilla · 208;215
 Kamilla Marie · 132;140
 Karen Hanne (Lægeseekretær) · 144;156
 Karen Marie · 126
 Karen Sofie · 101;125;127;134
 Karen Sophie · 29
 Karin · 201;206
 Karina · 161
 Karl Alfred (Skorstensfejermester) · 130;136
 Karoline Keller · 111
 Kasper Lindgaard · 162
 Kasper Pryds · 111
 Kate (Geolog) · 156;170
 Keld · 139
 Kim Rune · 161
 Kim Werner · 151;165
 Kirsten Caroline Amalie · 191;196
 Kirsten Clara · 198
 Kirsten Emilie · 193;198
 Kurt · 113
 Kurt~ · 113
 Laura Constance Frederikke · 33;34
 Laura Elisabeth · 115
 Laura Frederikke · 189
 Laura Henriette · 194
 Laurine Constance · 35
 Lauritz Nikolai · 34
 Leif · 146;159
 Lene Dott (Socialpædagog) · 151;165
 Leo · 146;159
 Lillian · 159;174
 Lilly · 105
 Line Brask · 208
 Lisbeth · 148
 Litten · 165;177
 Lizza · 138;148
 Lone · 150;163
 Lone Isabella (Edb Konsulent) · 108;111
 Louise · 128;159;173
 Mads Horsted · 161
 Mads Lund · 116
 Maiken (Cand. Mag.) · 207;214
 Maj-Britt · 157;171
 Malene · 158;205
 Malthé Holm · 177
 Mana Maya · 207
 Marc · 176
 Margrethe Sophie · 87
 Marianne · 204;210;212
 Marianne (Skolelæge) · 201;205
 Marie Frederikke · 89
 Marie Kristine · 103
 Marie Magdalene · 129
 Marie Noline · 87
 Martin (Smed) · 159;172
 Martin Stacey · 209
 Mary Johanne · 128;135
 Mathi Stensgaard · 162
 Mathias Lindgaard · 162
 Merete (Adv. Sekretær) · 203;211
 Mette (Selvstændig) · 160
 Mia · 158
 Michael (Maskiningeniør) · 155;170
 Michael Hermann (Skovfoged) · 87
 Mikael · 203
 Mikkell · 93
 Mogens Palle (Blikkenslager) · 136;147
 Morten · 203;210
 Morten (Civilingeniør) · 202;209
 Morten (Forstkandidat) · 201;207;216
 Morten Mikkell Mejlhede · 205
 Nancy · 140;151
 Nicolai Tue (Socialpædagog) · 164

- Niels · 187
 Niels (Skovrider) ·
 21;33;43;87;101;125;187
 Niels Ambrosius Marius · 34;35
 Niels Anton (Dyrlæge) · 89;90
 Niels Berthold · 33
 Niels Christian (Landmand) · 101;102
 Niels Frederik Christian (Godsforvalter) ·
 87;88;96
 Niels Gotfred (Sadelmager & Tapetserer) ·
 130;137
 Niels Gotfred (Væver) · 125;126
 Niels Johannes (Førstelærer) · 129;135
 Niels Peter (Cykelhandler) · 126;130
 Niels Peter (Typograf og Journalist) ·
 127;131
 Niels Peter Verner (Frisørmester) · 140;151
 Nikolai · 171
 Nikolai Møller (Skovinspek.) · 36
 Nikolai Stensgaard · 162
 Nina · 208
 NN · 175
 Olga · 190
 Olga Emilie · 193
 Olga Henriette · 192
 Oskar Adolf (Tømrermester) · 189;193
 Oskar Bernhard (Handelskommis) ·
 194;199
 Patricia Isabelle · 174
 Patrick · 211
 Peder Christian (Tømrermester) · 127;132
 Per · 145
 Pernille · 208;214
 Peter · 161;212
 Peter (Civilingeniør) · 202;208
 Peter Rasmus (Landmand) · 128;219;220
 Peter Rasmus (Tobakshandler) · 130;137
 Preben · 145;146;158;160
 Preben (Gørtler) · 142;153
 Rasmus · 211
 Rasmus (Gårdejer) · 127;132
 Rasmus (Gårdmand) · 29;125
 Rasmus (Snedker) · 126;129
 Rasmus Brask · 208
 Rasmus Randrup · 110
 Rene · 203
 René · 157;171
 René (Lagerarbejder) · 203
 Rene Dan (Førtidspensionist) · 149
 Richardt (Driftplanlægger) · 146;158
 Rolf (Lærer) · 156;170
 Rosa Marie · 90
 Rune · 114;116
 Rune Lund~ · 116
 Sara Hockerup · 215
 Sebastian Keller · 111
 Sebastian Valdemar · 174
 Sebastian Werner Bech · 177
 Signe Lindholm · 173
 Silje Bech · 177
 Simone Stensgaard · 162
 Sophia Delfs · 175
 Sophus Hjalmar (Kaptajn) · 192;197
 Steen · 150;163
 Stephan Sebastian · 149;163
 Stine Bonde · 170
 Sune (Civiløkonom) · 207;214
 Susanne · 199
 Svend Bayer (Urmager og Guldsmed) ·
 131;138
 Svend-Aage (Møbelpolster) · 137;148
 Søren · 148;161
 Søren (Cand.Merc) · 202;209
 Tage (Skovfoged) · 195;200
 Thomas · 156
 Thora Vilhemine · 131;139
 Tina · 160;175
 Tine (Pædagogmedh.) · 203;210
 Tom Rune (Metalsliber) · 148;161
 Torben Rolsted · 93
 Torben~ · 93
 Tove · 159;172
 Tove Lillan (Pædagog) · 109;111
 Trine · 175
 Ulla · 110
 Ulla Merete (Sygeplejerske) · 198;202
 Vagn Walther (Kørelærer) · 106;108
 Valborg Margrethe Magdalene (Syerske) ·
 89
 Vibeke Hemme · 159;173
 Victor · 171
 Viktor Marius (Maskinsnedker) · 130;137
 William · 173
 Aage (Gårdejer) · 188;193
 Aase Birgit · 132;141
 Rolsted Larsen
 Dagny Kirstine · 134;143
 Rolsted: · 128
 Rolsted-Skovby
 Nora Frederikke · 210
 Ruter
 Anthony Henry · 170

S

Salomonsen
Edith Linera Kristine · 137

Schepssel
Abraham van (Diakon) · 23;24
Thomine van · 22;23

Schlichter
Henriette Carlslund (Sygeplejerske) · 168

Schmidt
Annette · 161

Schrøder
Benjamin Rolsted · 163
Mathilde Rolsted · 163
Torgny · 163

Shrestha
Sabina · 207

Singdahlsen
Johanne Dorthea Marie · 34

Skov
Carsten (Smed) · 172
Lisa Rolsted · 172
Sussi Rolsted · 172;178

Smith
Alvilda Margrethe Johanne · 35
Assa · 36
Carl Frederik Herman · 34
Constance Laurine · 34
Debra Anne · 78
Eilert · 36
Eilert (Sognepræst) · 34
Emil · 209
Erik · 209
Hans Wilhelm Don (Lærer) · 34;36
Ib (Skovrider) · 202
Jacob · 202
Johan · 35
Lars · 202;209
Laura Constance Frederikke · 34
Mette Margrethe · 35

Sparkes
Makila Ann · 82
Riley Wayne · 82
Sally Amanda · 82

Stacey
Julia (Cand. Merc.) · 209

Stanislaw
Brian · 116

Stanislaw Nielsen
Alberthe Lærke · 116

Stephansen
Carmen-Sophia · 173

Flemming · 173
Noa Hemme · 173

Storm
Ellen · 91

Strömbäck
Arvid (Kontormand) · 193

Støckel
Alice Solveig · 71

Støckel-Larsen
Kim Arne · 71
Pia Lizzie · 71;76

Sunde
Karsten Aagaard (Forstkandidat) · 208
Morten Rolsted · 208
Nina Rolsted · 208;215

Sørensen
Ane Dorthea · 136
Astrid · 53
Ditte Rolsted · 169
Ester · 203
Henry · 199
Inger Margrethe · 68
Karla Ebba Westergaard · 136
Kirsten · 30;187
Nanna Rolsted · 169
Peter · 169
Ulla Skærbæk · 216
Aase Marvid · 69

T

Themsen
Diana Green · 213
Rosa Rolsted · 213

Thingbø
Aud Juell · 36

Thomsen
Elsie (Kontorassistent) · 156

Thorbjørnsen
Jensine Sophie · 35

Thuesen
Elna · 195

Thygestdatter
Karen · 21;27

Tjellesen
Hanne · 72
Jane · 72;77
Morten · 72
Per (Grosserer) · 72

Torm
Leif Peter Vedel · 164

Tänning

Emanuella Loise Hermandine · 137

U

Ulrik

Svend (Proprietær) · 189

Unset

Oddbjørn · 149

V

Vaux

Bernice Annette · 79

Velling

Bjarne · 147

Britta · 147

Jørgen · 147

Lilli · 147

Vilhelm (Tømrer) · 147

Vensild

Hanne · 202

Vergers

Finn Milo · 82

Skip · 82

Verner

Alexandra · 46

Vibe

Christen Christensen (Rådmand) · 25

Karen Christensdatter · 24;25

Villani

Dianne Gayle · 78

Von Lowzow

Christina Krieger · 173

Voss-Pedersen

Carsten Elmenhoff · 93

Ib (Lærer) · 93

Louise Elmenhoff · 93

W

Wallsson

Maria · 162

Maria Christina Linnea · 162

Walters

Desley Ann · 78

Weinreich

Anna Petrine · 127

Weltz

Jeanette · 160

Westermann

Caroline Børjesen · 80

Emilie Børjesen · 80

Michael · 75

Pernille Rikke · 75;80

Tom · 75

Westrup

Helle · 170

Wettergren

Anne Marie Kristina · 137

Wiborg

Aagot Lydia · 36

Ö

Öblom

Annette (Lærer) · 164;176

Christel · 176

Claus Lennart (Anlægsgartner) · 164;176

Leif Lennart (Anlægsgartner) · 164

Michelle · 176

Rune (EDB-tekniker) · 164

Simon Lennart · 176

Timo · 164

Ø

Øster

Erik (Bogholder) · 90

Å

Aagaard

Birgit Agnete (Civiløkonom) · 108

Gert Halling Rolsted (Økonom) · 108

Ingrid Kristine Rolsted (Kontorassistent) · 108

Niels Halling · 108

Aamot

Einar Johannes · 36



Slægten Rolsted

Bogen er den tredje om slægten Rolsted. Den adskiller sig fra de to tidligere bøger ved, at den ikke kun indeholder stamfaderens selvbiografi, og en opstilling af hans efterkommere.

Den fortæller også om stamfaderens arbejde som skovfoged og skovrider, den fortæller om hoveri, fæste, stavnsbåndet, landboreformen, om englandskrigene i 1801 og 1807-14, om tre års krigen fra 1848-51, grundloven af 5. juni 1849 og tabet af Sønderjylland i 1864.

Den fortæller desuden om industrialiseringen, I. & II. verdenskrig og Sønderjyllands genforening, og ikke mindst om efterkrigstiden og den teknologiske udvikling frem til 2010.
