



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

11. b.

IV

JOHANNE MARGRETHE

KAYSEN

OG HENDES SLEGT

B. D. G.

ANETAVLE IV.

BD. G.

I N D H O L D.

Møgeltønder-slægten.	s. 791.
Poppenbøl-slægten.	s. 804.
Slægten fra Søndergårde.	s. 868.
Slægten fra Vittarp i Ovtrup sogn i Vestjylland.	s. 907.
Ane Margrethe Lauridsdatter Kjærs slægt.	s. 931.

M Ø G E L T Ø N D E R S L Æ G T E N.

I. MADTZ SKREDDER. (IV - 88).

Madtz Skredder synes at være den første af slægten. Han var frmtl. som navnet siger skrædder. Han boede i Toghale i Møgeltønder sogn og døde i 1689.

Søn:

1. Laurids Madsen.

v. II.

II. LAURIDS MADSEN (IV - 44).

Laurids Madsen var født ca. 1641 og døde i Toghale den 9. maj 1692, begravet den 12. maj, 51 år gammel.

Han blev 20. søndag efter trinitatis (9. okt.) 1687 i Møgeltønder viet til KIESTEN FEDDERSDATTER (IV - 45).

Kiesten Feddersdatter var født ca. 1644 og døde i 1734 i Møgeltønder i 1734, begravet den 22. dec. 90 år gammel.

Hun var frmtl. datter af kådner i Bønderby, Møgeltønder sogn, FEDDER PEDERSEN (IV - 90), der døde i Bønderby i 1664 i en alder af 50 år og således var født ca. 1614. Han var fmtl. gift med den METTE FEDDERS (IV - 91), der døde i Bønderby i 1687.

Foruden datteren Kiesten synes ægteparret at have haft sønnen Peder Feddersen, der var fadder i Toghale i 1688. (v.1).

I en jordebog for Kogsbøl for 1651⁽¹⁾ opføres kådneren Fedder Pedersen i Bønderby med følgende:

Heuer	2 Rthl.	
Schweinegeld	6 sk.	
Dienstgeld	4 -	
3 Schip Rogken	8 sk.	I alt: 6 rdl. 14 sk.

Han nævnes endnu i Kogsbøls regnskaber i 1706 og i 1712.

Laurids Madsens og Kiesten Feddersdatters børn:

1. Fedder Lauridsen.

Fedder Lauridsen blev født i Toghale den 29. maj 1688 og døbt den den 29 maj.

Hans faddere var: Peder Federsen i Bønderby, Hans, And. Laur. søn, Barbara Mamsdatter.

2. Laurids Lauridsen.

Laurids Lauridsen blev født i Toghale i 1690. Han blev hjemmedøbt af "fostermoderen", "leffuede ickun 12 timer."

3. Marcus Lauridsen. (IV - 22).
 Marcus Lauridsen blev født i Toghale den 24. marts 1691 og døbt
 Dom. Jubilate.

Hans faddere var: Hans Jüssen, Stockebro, Maren, Nis Hansens, Mer-
 ret Tunders.

v. III.

III. MARCUS LAURIDSEN eller KROMAND. (IV - 22).

Marcus Lauridsen blev ca. 1722 (lakune i kirkebogen) gift med
 KAREN SÖNNICHSDATTER (IV - 23). Hun var født på Poppenbøl i Højer
 sogn i 1699. Hun var datter af Sønnick Bossen (IV - 46) og Esther
 Christensdatter (IV - 47). I øvrigt se: "Poppenbølslægten".

Marcus Lauridsen overtog Slotskroen i Møgeltønder efter svigerfa-
 deren Sønnick Bossen. Kroen, der lå (og ligger) i Slotsgade hørte
 under grevskabet Schackenborg. Officielt synes han først at have
 overtaget kroen ved svigerfaderens død. Måligvis er det den til kro-
 en hørende gård, som han fæster den 30. maj 1743. Han betaler 40
 rdl. i indfæstning og 4 rdl. i skriverpenge.

Gården var ansat til 6 tønder og 3 skæpper hartkorn og synes at ha-
 ve haft samme størrelse som de øvrige gårde i Møgeltønder. (7)
 Som kromand nævnes Marcus Lauridsen allerede den 23. febr. 1735,
 da delefoged Jes Nielsen på Marcus Lauridsens vegne lader tinglyse
 en panteforskrivning, udstedt af Nis Ferksen på Diget, lydende på
 85 mark. (2)

Marcus Lauridsen nævnes flere gange i skiftebreve ved auktioner,
 der i den anledning blev holdt. (3)

Således den 26. jan. 1733 ved auktionen over salig Chresten Jessens
 og hans salige kones Karens efterladenskaber. Marcus Lauridsen købte
 4 sølvskeer, der vejede $11\frac{1}{4}$ lod for 18 mark, de var vurderet til
 13 mark og 4 sk. Endvidere tvende blå hoser og en blågarns særk for
 1 mark, vurderet til henholdsvis 3 og 8 skilling.

Ved auktionen den 20. jan. 1733 efter Karen Nielses købte han sølv-
 knapper og sølvspænder, der i alt vejede 6 lod, til vurderingspri-
 sen 7 mark og 8 sk., endvidere et stykke flor og en broget hat for
 1 mark og 4 sk., vurderet til 9 mark og 12 sk., samt 10 pund hør-
 garn for 5 mark og 2 sk., vurderet til 4 mark, samt endelig en gam-
 mel hat for 5 skilling, vurderet til 4 skilling.

Som omtalt ovenfor havde Marcus Lauridsen et jordtilliggende sva-
 rende til 6 tønder og 3 skæpper hartkorn - som de øvrige gårde i

Møgeltønder.

Marcus Lauridsen Kromand døde i Møgeltønder i 1749 og blev begravet den 3. nov., 58 år gammel.

Den 1. april 1751 blev der holdt skifteforretning efter salig Marcus Lauridsen og deling af bohavet mellem Karen Marcusses og hendes børn. Det skete i anledning af, at Karen Marcusses agtede at indgå nyt ægteskab.⁽⁴⁾

Den 5. aug. 1751 blev Karen Marcusses gift for anden gang med defoged i Møgeltønder Jes Nielsen. Han var født den 11. sept. 1692 som søn af Niels Jessen og Else Lauridsdatter i Møgeltønder. Han blev første gang gift den 26. dec. 1713 i Møgeltønder med Kiesten Pedersdatter, der var født i 1689 i Stokkebro og døbt den 12. febr. Kiesten døde den 16. nov. 1750 i Møgeltønder. I ægteskabet fødtes en datter, Citzel, der blev døbt den 23. sept. 1714.

Forholdet mellem defoged Jes Nielsen og birkedommeren, Andreas Thomsen, synes til tider at have været ret anspændt.

Ifølge tingbogen den 12. maj 1751 havde sidstnævnte rettet forskellige klager mod Jes Nielsen. De blev sammenfattet i 3 punkter:

1. Jes Nielsen havde ment sig fritaget for "Foged Skieppe" af sin gård ved Åen. Jes Nielsen påberåbte sig en grevelig anordning af 1715, birkedommeren henholdt sig til en anden fra 1690.

2. Jes Nielsen forrettede skifter.

3. Han skrev kontrakter, hvilket birkedommeren mente tilkom ham.

Ved sagens behandling var birkedommeren fra Lustrup birk sættemer. Der måtte også indsættes en sætteskriver, da birkeskriver Christian Matthiæ var svoger til birkedommeren, Andr. Thomsen. Ved dommen frikendtes Jes Nielsen på alle 3 punkter. Birkedommeren blev dømt til at betale processens omkostninger for Jes Nielsen med 6 rdl.

Samtidig verserede en anden sag, hvori birkedommeren og Jes Nielsen var indblandet, nemlig mellem Anne Christens af Hungerborg, en Tønderhus-undersåt, på den ene side, og den schackenborgske undersåt Niels Christensen Munk på den anden side. Sagen var pådømt af birkedommeren den 9. dec. 1750. Også ved denne lejlighed synes der af birkedommeren at være rejst anklager mod Jes Nielsen. Der var appelleret til Højesteret i København, og den 14 juni 1751 faldt dommen: Jes Nielsen kendtes uskyldig og sagesløs. Anne Christens

blev dømt til sammen med birkedommeren at betale Christian Munk 100 rdl. Samtidig konfirmeredes et forlig mellem Andreas Thomsen og Jes Nielsen, dateret Møgeltønder den 28. maj 1751. Andreas Thomsen skal betale Jes Nielsen 50 rdl.⁽⁵⁾ (Bilag 1).

Delefoged Jes Nielsen døde i Møgeltønder den 14. dec. 1758, 66 år gammel.

Karen Sønnichsdatter døde sammesteds den 23. sept. 1764.

Børn (Bilag 2):

1. L a u s t M a r c u s s e n .

Laust Marcussen blev konfirmeret i Møgeltønder i 1740.

Gift den 16. febr. 1753 i Daler med Maren Hansdatter fra Daler.

Hun var født der i 1731 som datter af Hans Petersen.

Børn (Bilag 3):

a. Marcus (Laustsen), født den 12. jan. 1754 i Møgeltønder, døbt den 17. jan.

b. Maria (Laustdatter), født den 12. nov. 1755 i Møgeltønder, døbt den 20. nov.

c. Marcus (Laustsen), født den 6. febr. 1758 i Møgeltønder, døbt den 9. febr.

d. Hans (Laustsen), født den 13. maj 1760 i Møgeltønder, døbt den 19. maj.

2. E s t h e r M a r c u s d a t t e r (L o r e n t z e n).

Esther Marcusdatter (Lorentzen) (IV - 11) blev født den 5. sept. 1726 i Møgeltønder og døde i Burkal den 29. maj 1792.

Hun kaldes ved sin konfirmation i 1742 i Møgeltønder for Æste Marcusdatter, i Burkal af ægtemanden, sognepræsten Peter Petersen (IV - 10) for Esther Lorentzen.

I øvrigt se afsnittet: "Farverfamilien i Sønderborg".

2. S o n n i c k M a r c u s s e n .

Sonnick Marcussen blev født ca. 1729 i Møgeltønder og døde sammesteds 1731, begravet den 29. april, 1 år, 20 uger og 3 dage gammel.

3. F r i e d r i c h M a r c u s s e n .

Friedrich Marcussen blev født i Møgeltønder i 1732 og døbt den 23. aug.

Død i Møgeltønder i 1801 og begravet den 25. jan., 72 år gammel (?)
 Gift den 11. juni (trolovet den 9. marts) 1762 i Møgeltønder med
 Kjesten Nielses fra Møgeltønder, fmtl. enke efter Niels Nielsen
 i Møgeltønder, der døde den 10. jan. 1761, 34 år gammel.
 Kjesten Friederichs døde i Møgeltønder den 4. okt. 1792, 61 år
 og 3 måneder gammel.

Barn:

- a. Niels (Friederichsen), født i Møgeltønder den 24. april
 1763 og døbt den 3. maj.

Han døde i Møgeltønder den 15. marts 1779, 16 år gammel.

5. A n K i e s t i n M a r c u s d a t t e r.
 An Kiestin Marcusdatter blev født i Møgeltønder i 1734 og døbt
 den 9. maj.

Gift nov. (mellem den 16. og den 21.) 1766 i Møgeltønder med
 Laust Mattesen (Nielsen), der døde i Møgeltønder den 22. juli
 1804, 77 år gammel. Han var altså født ca. 1721.

Børn (Bilag 4):

- a. Marcus Laustsen, født den 3. sept. 1767 i Møgeltønder,
 døbt den 8. sept.

- b. Ellen Laustdatter, født den 18. juni 1771, døbt den 23.
 juni.

6. C a t h r i n M a r c u s d a t t e r.
 Cathrin Marcusdatter var født i Møgeltønder i 1736 og døbt den
 9. sept.

Hun døde sst. i 1738 og begravedes den 12. aug.

7. M a r i a M a r c u s d a t t e r L o r e n z e n).
 Maria Marcusdatter (Lorenzen) blev født i Møgeltønder den 29. nov.
 1739. Hun døde i Burkal den 17. maj 1785 og begravedes den 24.
 maj ("Meine Schwiegerin. Ohne Leibes Erben").

Hun synes at være flyttet med søsteren Esther til Burkal, da den-
 ne i 1750 blev gift med præsten Peter Petersen. Hun blev konfir-
 meret i Burkal i 1750.

8. S ø n n i c k M a r c u s s e n (B o y s e n).
 Sønnick Marcussen, der senere kaldte sig Boysen, blev født i Mø-

geltønder den 25 jan. 1742, døbt den 30. jan. Han døde i Grundtoft i Angel den 18. marts 1815.

Han kom som 7-årig til Sønderborg til morbroderen, farveren Boy Boysen (gift med Adelheid Strandiger (IV - 21) og blev således plejebroder til sin søster Esthers senere ægtemand Peter Petersen (IV - 10), søn af Adelheid Strandiger i hendes første ægteskab med farveren Nicolay Petersen (IV - 20) i Sønderborg.

Boy Boysen, søn af Sønnich Boysen eller Bossen, Poppenbøl og Møgeltønder, "sørgede for ham som en far".

Sønnich Boysen gik i skole i Sønderborg og var stud. theol i København i 1761, i Halle i 1764. Senere var han hovmester på Møen og i Glückstadt. I 1773 blev han diakon i Grundtoft og i 1776 sognepræst sammesteds. Han døde her den 18. marts 1815.

Gift den 11. april 1777 med Kathrine Magdalene Valentiner, der var født den 2. okt. 1757 og var datter af Hinrich Christian Valentiner, kancelliråd, overførster og ejer af godset Svensby i Sørup sogn i Angel, og Anna Catharina Henningsen.

Børn: (6)

- a. Sophie Elisabeth Boysen, født den 26. maj 1786, død den 21. okt. 1861.
Gift i 1815 med Nicolaus Schmidt, der døde i 1864.

Barn:

- aa. Nicoline Sophie Juliane Schmidt, født den 1. juli 1816. Død den 6. juni 1888.
Gift i 1842 med præsten Friedrich Carl Anton Ludwig August Georg Jacobsen i Hütten (Ascheffel), der var født den 13. april 1806 i Lyksborg og døde i 1842.
(7 børn i ægteskabet).

- b. Anna Catharina Boysen, født den 26 juli 1788.
Gift med syndicus, justitsråd Møller i Altona.

Datter:

- aa. Hedwig Magdalene Møller.
Gift med kgl. dansk kaptajn von Nygaard.
Ægteskabet var barnløst og hun oprettede ved sin

død i 1896 det såkaldte "Nygaardstift" i Alleen i Altona, med boliger for enker og døtre af uformuende officerer, embedsmænd og andre "dannede" stænder. Slægtninge til stifteren og hendes ægtefælle havde fortrinsret.

- c. Juliane Maria Boysen, født den 21. jan. 1789.
Gift med C. F. Vollertsen fra Freienwillen. Han faldt i krigen den 29 sept. 1850 ved Lunden i Ditmarsken.

Søn:

- aa. Christian Vollertsen, født den 31. dec. 1818.
Gift den 9. marts 1848 med Henriette Møller.
Død i 1882.

Bilag til "Møgeltønder-slægten".

Bilag 1.

Marcus Lauridsen (Lausen) (IV^v 22).

Tingbog for Møgeltønder Birk 1735 - 1747 - Retsbetj. 2428 H

s. 332. Møgeltønder Sogns og Byes Gaardmænd

Marcus Kromand 6 Tdr. 3 Skepp Hartkorn
samme størrelse har alle gårde i Møgeltønder.

s. 34. Fæsteting holdt paa Schackenborg d. 30. May 1743.

Møgeltønder sogn - Slotsgaden Marcus Lausten et gaard 40 Rdl. Fæste og 4re
Rdl. Skriver Penge.

Schackenborg Tingbog

23.2.1735. Paa Marcus Laurtsen Kromand i Møgeltønder Hans Vegne fremlagde
Deelefogden Jes Nielsen her i Retten en Panteforskrivning udgivet af Nis
Ferksen paa Dige Capital 85 mark, begierede læst, paa skreven og i Pandte
Protocollen udført, som og skeede

Forholdet mellem Karen Sönnichsdtrs. anden ægtefælle, Delefoged Jes Nielsen
og birkedommeren, Andreas Thomsen, synes til tider at have været ret spændt.

Ifølge Tingbogen 12.5.1751 havde sidstnævnte rettet forskellige
klager mod Jes Nielsen, de blev sammenfattet i 3 punkter:

1. Jes Nielsen har ment sig fritaget for "Foged Skieppe" af sin gaard ved
Aaen - Jes Nielsen beråber sig på en grevelig anordning af 1715. Birke-
dommeren henholder sig til en anden fra 1690.
2. Jes Nielsen forretter skifter.
3. Han skriver kontrakter, hvilket birkedommeren mener tilkommer ham.

Ved sagens behandling er birkedommeren fra Lustrup birk sættemom-
mer, der må også indsættes en sætte-skriver, da birkeskriver Christian Mat-
thiæ er svoger til birkedommer Andr. Thomsen.

Ved dommen frikendes Jes Nielsen på alle tre punkter. Birkedommeren skal be-
tale processens omkostninger for Jes Nielsen med 6 Rdl.

Samtidig verserer en anden sag, hvori birkedommeren og Jes Nielsen var ind-
blandet, nemlig mellem Anne Christens af Hungerborg, en Tønderhus undersåt
på den ene side og den schackenborgske undersåt Niels Christensen Munk på
den anden side. Sagen var pådømt d. 9. Dec. 1750 af birkedommeren, også her
synes der at have været rejst anklager mod Jes Nielsen.

Der var appelleret til Højesteret i København og 14.6.1751 faldt dommen: Jes
Nielsen kendtes uskyldig og sagesløs. Anne Christens blev dømt til sammen med
birkedommeren at betale Christian Munk 100 Rdl.

Samtidig confirmeredes et forlig mellem And. Thomsen og Jes Nielsen, dateret Møgeltønder 29. May 1751. Andreas Thomsen skal betale Jes Nielsen 50 Rdl.

Schackenborg Godsarkiv

I Protokoller, Nr. 49. Oversigt over Møgeltønder Skifteforretninger 1749 - 1752.

Nr. 24. Skifte Forretning efter Sal. Marcus Lauritzens Boehave i Møgeltønder, imellem sin efterladte Kohne Karen Marcusses hendes Børn, dat d. 1. April 1751.

Herpaa fuldte denne Resolution: Imod at Herskabet stiller nøyagtig Forsikning for de umyndiges Arvecapitaler som Jess Nielsen paa eget Ansvar besørger, ratificeres dette Skiffte Breff paa Formyndernes Ansvar, i sær da der er Broderloddet, som om Enken gifter sig igen, efter Loven skulde falde tilbage igien til Arvingerne, i forveien haver contraheret.

Schackenborg d. 2. Sept. Ao. 1752 , A.S.R.G.v. Schack

Bilag til "Møgeltønderslægten".

Bilag 2.

Fadderskabsliste for børn af Marcus Lauridsen Kromand (IV - 22).
og Karen Sønnichsdatter (IV - 23). Døbte i Møgeltønder.

Der er lakune i kirkebogen vedr. de første 3 børn, nemlig:

1. Laust Marcussen.
2. Esther Marcusdatter (IV - 11).
3. Sønnick Marcussen.
4. Dbt. d. 23. aug. 1732. Friedrich.
Faddere: Jens Thiesen af Højer,
Hans Ox, ibid.
Wulffsen, ibid.
Maria H. Lützens aff Schadst,
Catrin Margreth Jürgens dtr., Kiergaard.
5. Dbt. Dom. Misericordia Dni 1734 An Kiestin.
Faddere: Mad. Thomsen,
Karen Lützens, Schadst,
Esth Sønnichsdatter,
Chr. Mathiæ,
Johanne Hansen Smed, Højer.
6. Dbt. Dom. XIV p. Trin. 1736. Cathrin.
Faddere: Mad. Dethlefs i Ballum,
Christ. Nielsdtr. ved Aaen,
Jes Nielsen,
Hans Friederichsen aff Emmerlef.
7. Dbt. d. 4. dec. 1739. Maria.
Faddere: An Cathrin Peters, Kierg.
Hanna Christensdtr. i Hoyer,
Anna Jensdatter, Rudbøl,
Maren Dethlefsen,
Sønnick Hinricksen, Emmerlef.
8. Dbt. d. 30. jan. 1742, født d. 25. dec. 1741. Sønnick.
Faddere: Peer Ox, Høyer,
Niels Nielsen, Møgeltønder,
Ester Wolfs, Høyer - Ester Chrestensdtr.

Bilag til "Møgeltønderslægten".

Bilag 3.

Fadderskabsliste for Lauritz (Laust) Marcussens børn.

1. Født d. 12. og døbt d. 17. jan. 1754. Marcus.
Faddere: Kesten Brodersen ved Aaen,
Jacob Pedersen, Møgeltønder,
Thomas Hansen, Daler,
Karen Jesses, Møgeltønder,
Ella Andersdtr., Kannikhus.
2. Født d. 15. og dbt. d. 20. nov. 1755. Maria.
Faddere: Sønnick Møller af Emmerleff,
Andreas Thomsen af Cannickhus,
Ankestin Kæstens Dtr. fra Aaen,
Inge Hanses af Daler.
3. Født d. 6. og døbt d. 9. febr. 1758. Marcus.
Faddere: Herr Petersen, Pastor i Buhrkarl,
Atzer Petersen i Østerby,
Peter Hansen i Dähler,
Karen Jesses i Møgeltønder,
Maria Marcusdtr. i Buhrkarl.
4. Født d. 13. og døbt d. 19. maj 1760. Hans.
Faddere: Hans Pedersen af Dähler,
Nis Sonnicksen ved Aaen,
Friedrich Marcussen af Møgeltønder,
Kiersten Hanses af Østerbye,
Anke Lützens ved Aaen.
5. Født d. 24. april og døbt d. 3. maj 1763. Niels
Faddere: Hans Nielsen Møller i Closter,
Matthias Pedersen i Tønder,
Hans Paulsen i Møgeltønder,
Madam Petersen i Buhrkarl,
Mergreth Lydichsdatter i Gierrup.

Bilag til "Møgeltønderslægten".

Bilag 4.

radderskabsliste for Ann Kierstin Marcusdatters og Laust Nielsens børn.

1. født d. 3. og døbt d. 8. sept. 1767. Marcus.

raddere: H. Pastor Peter Petersen i Burkarl,
mons. Sonnick Boysen ibid.
Laust Jepsen af Østerby,
Jomfr. Lorentzen af Burkarl,
Ellen Nielses af Østerby.

2. født d. 18. og døbt d. 23. juni. Ellen.

raddere: Kiersten Friederiches i S(paneth?),
Ann Kaestens dtr. ved Aaen,
Maria Laustdtr. i Dahler,
Hans Nielsen i Østerby,
Marcus Petersen i Burkal.

Noter og henvisninger til "Møgeltønder-slægten".

1. Tønder amts regnskaber. S-film nr. 1300 (?). Rechnungen des Gutes Koxbüll. (Erdbuch) pro Anno 1651. Bønderbuy. R.A.
2. Møgeltønder Birks tingbog 1735 - 1747. Retsbetjentarkiv nr. 2418 H. L.A.S.
3. Schackenborgske skifter. L.A.S.
4. Schackenborg godsarkiv. I Protokoller, nr. 49. Oversigt over Møgeltønder skifteforretninger 1749 - 1752. Nr. 24. L.A.S.
5. Møgeltønder Birks tingbog.
6. Die Heimat. 1926. S. 28 - 29.
7. Tingbog for Møgeltønder Birk 1735 - 1747. Retsbetjentarkiv nr. 2418 H. Side 334. Fæsteting holdt på Schackenborg den 30. May 1743.
Side 332. Møgeltønder Sogns og Byes Gaardmænd. L.A.S.

P O P P E N B Ø L S L Æ G T E N.

Poppenbøl er nu en enlig beliggende gård. Den ligger på et værf syd for Højer umiddelbart indenfor det dige, der i 1555 blev bygget mellem Højer og Rudbøl.

Navnet er frisisk, og Poppenbøl ligger i den sydlige del af Højer sogn, der formentlig har udgjort en del af det frisiske sogn Anflod, hvis kirke gik tabt ved en stormflod i middelalderen.

Poppenbøl nævnes første gang i 1443, da hertug Adolf den 31. marts i dette år gav en "benådning" på Poppenbøl til Pay Bruncker-
sen og hans børn, mod at de leverede en halv tønde smør årlig. ⁽¹⁾

Værfet er ret stort og har tidligere været højere. ⁽¹⁾

I 1613 lå der tre selvejergårde og et selvejerkåd på dette værf. Der hørte 191½ demat land til det. Beboerne var: Sønke Boysen (IV - 184), Mette Embs og Ehm Lützen, samt kådneren Pay Thombsen. De tre bønder gav tilsammen en halv tønde smør, der var blevet afløst med 7½ daler, samt en daler i stedet for at have en okse på foder. Desuden gav de hver især et får og en høne, hvis afløsning var henholdsvis 1 daler og 1 sk.

Kådneren gav 9 skilling og 4 penning i "forbedelsespenge".

Desuden havde Sønke Boysen 6 demat af en gård i Rudbøl. ⁽⁴⁶⁾

1624 nævnes Sønke Boysen, Mette Emes og Ehme Lützen igen, nu er smørafgiften forhøjet til 9 daler og afgiften for hønen til 2 skilling. Kådneren hedder nu Lüdde Hansen. Desuden nævnes på Poppenbøl Peter Borsbøl med et får eller 1 daler og en høne eller 2 skilling. ⁽²⁾

I. Boy

Boy N.N. har fml. boet på Poppenbøl i slutningen af 15-hundretallet.

Sønner:

1. S ø n n i c h B o y s e n .

v. II.

2. T h o m a s B o y s e n .

Thomas Boysen nævnes 1609 i et bøderegister til Tønder amts regnskaber, fordi han havde "gjort overløst" mod Terekell Emes i hans hus og stukket i hans dør, hvorfor han måtte af med 10 daler. ⁽⁴⁾

Ved samme lejlighed måtte Terekell Emes betale 2 daler, fordi han havde såret Sønnich Boysen med en kniv.

Thomas Boysen nævnes også i Møngeltønder lensregnskab i 1604. (37)

II. SØNNICH BOYSEN. (Iv - 184).

Sønnich Boysen nævnes første gang i 1610, da han anføres i amtsregnskabets bøderegister med en restance fra 1609 på 10 daler. (4)

Han havde stødt Peter Syvertsen i hans arm med en "handspeke", da denne var ude i fyrstelig ærende. (Bilag 1).

1611 måtte Sønke Boysen betale 6 daler i bøde, fordi han stak Peter Wennemoes i armen med en kniv, så armen blev lam. (8)

I 1612 havde Mette Emes hyrdedreng slået næse og mund blodig på Soneke Boysens hyrdedreng. Derfor betaltes 1 ort. (4)

I 1619 læderede Sønnich Boysen med en fork en karl i ansigtet, efter at denne havde læderet Sønnich Boysen i ryggen med en springstok ("Klüwerstock"). (6)

1624 fik Sønnich Boysen en bøde på 2 daler, fordi han havde skjult sit bedste får for fodknægten, da han skulle afgive et. (7)

Sidste gang vi træffer Sønnich Boysen i bøderegistret er i 1640, da havde Nis Janniksen på Poppenbøl slået Sønnich Boysens søn Boh Sønnichsen med en høtyv, så han af den grund måtte "ligge for barberen". Der betaltes 4 daler herfor. (7)

Da man opgjorde tabene ved de kejserliges troppers ophold under krigen 1627 - 1629, var disse tab for Sønnich Boysens vedkommende: 19 alen lærred, hver alen 4 skilling, tilsammen 4 mark. (7) (Bilag 1).

Den 3. sept. 1648 nævnes Sønnich Boysen blandt 12 "ærlige" mænd, der i Højer kirke aflagde vidnesbyrd i en hekseproces, hvor Kiesten Jensdtr. stod anklaget for "Toverie" (trolddom). (1)

Endnu i 1666 nævnes Sønnich Boysen i Tønder amtsregnskaberne, men her drejer det sig fml. om en "forsinkelse", idet man i disse regnskaber ofte fører navne på folk videre, efter at de er døde.

Sønnich Boysen var gift med BOTILLA (IV - 185).

Børn:

1. Boh Sønnichsen. v. III.

2. Thomas Sønnichsen.

Thomas Sønnichsen nævnes som omtalt ovenfor i bøderegistret for 1640, da Nis Janniksen havde såret ham ned en høtyv.

Thomas Sønnichsen blev født på Poppenbøl i 1624 og døde i Rudbøl den 25. febr. 1672. Han blev begravet den 6. marts i en alder af 48 år og nogle uger.

Han var gift med Cathrine, en datter af sognefoged i Rudbøl Hans Jensen og Marine. (Se afsnittet "Flensborg - Rudbøl - Tønder-slægten.")

Cathrine var født i 1629 i Rudbøl og døde sammesteds den 19. juni 1676, den 27. juni blev hun begravet, 47 år gammel.

Der berettes om en episode fra 1662 mellem Thomas Sønnichsen og en vis Lorentz Lowsen fra Brunsodde.⁽⁸⁾ Thomas Sønnichsen havde "indtaget" nogle gæs, der gik på hans jord, og som tilhørte Lorenz Lowsen. Gæssene blev spærret inde i den offentlige fold, hvorfra de sædvanligvis skulle frigives mod betaling af et vist beløb. Lorenz Lowsen forsøgte at fjerne dem med magt. Det kom til håndgemæng, hvorunder Lorenz Lowsen med en springstok ødelagde Thomas Sønnichsens bukser, jog ham over en grøft og slog hans lænder brun og blå. Lorenz Lowsen måtte betale 4 rdl. i bøde.

Børn:

- a. Peter Thomsen. Med ham bliver Thomsen fast efternavn for hans efterkommere. Han overtog gården i Rudbøl efter faderen. Han var digefoged, kogsinspektør og rådmand.

Han var født i 1663, "14 dage før mikkelsdag", i Rudbøl og døde sammesteds den 30. april 1722.

I 1680 - knap 17 år gammel - friede han til Cathrine, en datter af sognepræsten i Højer, Paul Petræus, og Esther.

Det vil sige, han lod i første omgang farbroderen, sandemand Boh Sønnichsen på Poppenbøl og hans hustru overfor præsten anholde om datterens hånd. Det skete 1. søndag efter trinitatis efter gudstjenesten. Den følgende søndag kom de igen og medbragte da den unge mand.⁽⁹⁾

Cathrine var født i Højer i 1659 og døde i Rudbøl den 24. januar 1717 i en alder af 57 år mindre 11 uger. (Bilag 3).

De havde 10 børn, hvis navne, fødselsdage og faddere Peter Thomsen nedskrev i en lille bog. Der blev holdt privatlærer til børnene, en af disse lærere var den daværende stud. theol. og senere sognepræst i Holbøl, Samuel Nissen.

Nogle blev sendt i skole i Tønder.⁽⁸⁾

Børn⁽⁸⁾ (Fadderskabsliste Bilag 2):

- aa. Thomas Thomsen, født 1682, døbt den 25. juli.
Død den 5. jan. 1720, knap 38 år gammel.
Han blev 1715/16 gift med Anna, datter af Nis Ebbesen i Nyby i Rødenæs sogn og Sønder Feddersbøl i Horsbøl sogn. Nis Ebbesen var en af de mest velhavende mænd i Viding herred. Han var fra Emmelsbøl og gift med Magdalena Bendixen, enke efter Bendix Heinsen i Nyby.
- bb. Paul Thomsen. Han var født i Rudbøl den 17. marts 1684 og døde i Ballum den 27. marts 1753.
Han studerede theologi i Halle, Jena og Kiel. 1709 var han informator på Majbølgård. 1718 blev han birkedommer i Ballum. Han boede i Vesterende.
Han var gift med Dorthe Lisbeth, der var født i 1700. Hun døde den 24. juni 1753. Hun var datter af delefoged og birkeskriver i Ballum Vesterende Detlef Hinrichsen og Estemaria Sønnicksdatter, en datter af kgl. søkaptajn Sønnick Møller i Ballum. (Se s. 808).
- cc. Catharina, født den 23. jan. 1686 og død den 11. marts 1734.
Hun blev - fmtl. 1704 - gift med Andreas Todsens, Ringsværf i Aventoft sogn, en søn af Niels (Nickels) Todsens, Ringsværf, og Ingeborg Andresen. Født i 1670 og døbt den 25. dec. Andreas Todsens overtog efter Peter Thomsens død Catharinas fødegård i Rudbøl i 1722. Her døde han den 28. marts 1729. En søn af Catharina og Andreas Todsens var Peter Todsens, der blev født i Højer i 1711 og døbt den 30. jan. Han døde samstedts den 27. nov. 1793. Han blev i 1739 gift med Christina Schmidt, der døde i Højer i 1750 og begravedes den 14. sept. Hun var datter af Hans Andersen Schmey (Schmidt) og Botilla Bosdatter fra Poppenbøl. Christina var i første ægteskab gift med Hans Schau. (se s. 815)
- dd. Hans (Johannes Thomsen), født den 19. nov. 1687 i Rudbøl, død den 6. juni 1769 i Slesvig, begravet St. Michaelis den 10. juni.
1705 var han jurastudent i Halle, 1710 advokat i Tønder, senere i Flensborg. 1734 amtsforvalter, kammerråd, den 14.

Januar 1736 blev han udnævnt til staller i Ejdersted.
Den 4. sept. 1714 blev han i St. Nicolaikirken i Flensborg gift med Helene Jaspersen, datter af borgmester i Flensborg Jasper Jaspersen (Petersen) og Cathrine Thorstraten. Helene, der var døbt den 21. maj 1689 i Flensborg, døde før sin ægtemand.

ee. Esther, født den 4. juli 1689.

Gift 1. gang med Sønnick Ebsen, sognefoged i Grelsbøl, Humtrup sogn, søn af digefoged i Grelsbøl

Ebbe Sønnicksen. Sønnick Ebbesen døde i august 1714.

Gift 2. gang med Detlef Clement i Grelsbøl. Han døde den 3. april 1724.

Gift 3. gang med birkefoged i Møgeltønder Andreas Thomsen, født den 25. aug. 1694 i Møgeltønder, søn af Johannes Thomsen, der ligeledes var birkefoged, og Anke, datter af birkefoged Peter Jensen i Møgeltønder.

Andreas Thomsen døde den 13. april 1772 i Møgeltønder, knap 67 år gammel.

(Børn).

ff. Sønnick Thomsen, født den 7. juli 1691.

Han blev i 1715 gift med Inge, en datter af Thomas Thomsen på Fresmark, og døbt den 9. søndag efter trinitatis. Hun døde den 10. aug. 1769 og blev begravet i Aventoft.

Sønnick Thomsen kaldes kaptajn. Han købte i 1733 "Gammel Haubarg" i Brunsoddekog. Han var rådmand og digefoged. Han døde den 12. aug. 1756 i Brunsoddekog.

gg. Anna, født den 28. febr. 1694, død den 18. juni 1779.

Hun blev gift 1. gang den 29. juni 1712 i Møgeltønder med digefoged Redlef Carstensen, Vesteranflod. Han var født den 19. april 1682 og døde den 15. aug. 1727, 45 år gammel. Han var søn af Carsten (Kersten) Redlefsen og Maren Hansdatter.

Anden gang blev hun gift den 15. juni 1730 i Møgeltønder med birkeskriver Christian Matthiæ, der var født den 18. sept. 1701 på Hemgård i Emmerlev sogn og døde den 20. okt. 1752 i Møgeltønder. Han var søn af digefoged, tingskriver og kirkeværge i Emmerlev Mads Boesen og Anne, Hemgård.

hh. Peter Thomsen, født den 19. maj 1696 i Rudbøl, død den 21. febr. 1783 på Poppenbøl.

Peter Thomsen overtog Poppenbøl og var kogsinspektør i Frederikskog. Han blev 1. gang gift med Margrethe, datter af Momme Jensen, Hyldtoft, Nykirke sogn. De trolovedes den 2. jan. 1718 i Nykirke.

Margrethe døde den 8. dec. 1729, 28 år gammel.

Gift 2. gang med Esther, der døde i 1751 på Poppenbøl, begravet den 14. marts.

Peter Thomsen døde den 21. febr. 1751 på Poppenbøl.
(14 børn).

ii. Nicolai Thomsen, født den 16. maj 1699 i Rudbøl.

Han købte i 1727 haubargen Königshof i Chr. Albrechtskog. Han har ikke boet på gården.

jj. Tycho Thomsen, født den 2. aug. 1702 i Rudbøl, død den 15. maj 1745 på Satrupholm i Angel af svindsot og vattersot.

Han var først købmand i Flensborg.

Gift i 1723 med Anna Maria Hoyer, datter af generalsuperintendent Andreas Hoyer og Anna Christina Zimmermann. Hun var født den 11. sept. 1700 i Flensborg.

Thycho Thomsen blev ca. 1736 forpagter og justitsforvalter på godset Satrupholm.

Enken døde den 11. marts 1761 i Rendsborg.

b. Thomas Thomsen. Højer kirkebog: "15. juni 1684. Unser lieber Jungen Schwager Thomas Thomsen von Ruttebüll ist in seines Vatern Schwester Haus gestorben. Dom. III Trin frühe hora IV mat. Und am folgenden Freytag von H. Tych. begraben worden."

3. E s t h e r S ø n n i c h s d a t t e r. (Bilag 1).

Hun var fml. det ældste af Sønnich Boysens børn, født ca. 1617 på Poppenbøl, død den 2. marts 1684 i Østerende Ballum, begravet den 9. marts, 66 år, 2 måneder og 9 dage gammel.

Hun var gift med Niels Lauritzen Møller, der var født ca. 1613 og døde i Ballum den 15. dec. 1689, begravet den 22. dec., 76 år gammel.

Børn:

a. Sønnick Møller, kgl. søkaptajn, Østerende, Ballum.

Den 29 maj 1732 blev der foretaget skifte efter "sal. Captain

Sønnicke Møller" i Ballum. (Bilag 3).

Gift 1. gang med Anne Andersdatter, der var født i 1683 og døde den 22. jan. 1705, begravet den 4. febr. i en alder af 52 år og 5 uger. Hun var datter af gårdmand i Borre Anders Pedersen og Kirsten, der døde den 13. nov. 1634. En broder til Anne var Peder Andersen Beyer, der var født i 1658 og døde på Skadsgård den 16. nov. 1722. (Se: Bd. 8 - Bd. C. "Flensborg - Tønder - Rudbøl - slægten", s. 321).

Gift 2. gang den 25. nov. 1706 i Brøns med Maren Andersdatter, der var født i 1674 og døbt Dom. 21. p. Trin., datter af Anders Nielsen i Astrup, Brøns sogn. (Se "Slægten på Astrupgård" s. 245, Bd. 16 b. "Forskellige Familier etc.").

Maren døde i Østerende Ballum den 21. jan. 1744, kl. 7 om morgenen og blev begravet den 28. jan., 69 år, 2 måneder og 2 dage gammel.

Børn:

aa. Este-Maria (Sønnicksdatter), født den 12. april 1682 og døbt skærtorsdag den 13. april. Død efter 1715 og før den 1. nov. 1719.

Gift med Detlef Hinrichsen, delefoged og birkeskriver i Vesterende Ballum. Død før 1740.

Han var først gift med Leene Marie (Detlefs), der var født ca. 1689 og døde den 12. febr. 1703, 24 år gammel.

De får den 15. juni 1699 døbt en datter, Dorthe Lisbeth Detlefsdatter. Hun blev gift med birkedommer i Ballum Paul Thomsen, der var født den 17. marts 1684 i Rudbøl og var søn af Peter Thomsen og Cathrine Petraus. (Se s. 807).

Paul Thomsen døde i Ballum den 27. marts 1753 og Dorthe Lisbeth den 24. juni 1750.

Detlef Hinrichsen var tredie gang gift med Hanna Gødertsdatter fra Søndergårde. (Se afsnittet: "Slægten fra Søndergårde".)

Børn født i Este-Marias Sønnicksdatters ægteskab med Detlef Hinrichsen: Se Bilag s. 832.

bb. Niels Sønnicksen Møller, født ca. 1680, død den 6. sept. 1688 i Østerende Ballum, 8 år, 6 måneder og 5 dage gammel.

cc. Nicolay-Andres Sønnicksen Møller, født i 1709, døbt den 16. juni.

Gift den 11. nov. 1734 i Ballum med Sara Pedersdatter af Mølby, født ca. 1708, død den 13. juli 1776 i Ballum Vesterende, 68 år gammel.

dd. Anna Maria Sønnicksdatter Møller, født i 1711, døbt juledag.

Gift den 18. juni 1739 i Ballum med Johannes Schmidt, gårdmand og rådmand på Højergård i Højer.

Han var født i Højer i 1699 og døbt den 8. okt. Han døde sammesteds i 1757 og begravedes den 4. nov.

Han var søn af gårdmand på Højergård Hans Andersen Schmidt (Schmey) og Botilla Bohsdatter, en datter af Boh Sønnicksen på Poppenbøl.

De fik den 23. marts 1739 dispensation til indgåelse af ægteskab, da de var beslægtede i 3. led.⁽²⁷⁾

ee. Knud Sønnicksen Møller, født i Ballum i 1715, døbt den 24 nov.

b. Laust Møller, gårdmand i Bodsøl-Ballum. Gift med Esthe.

Børn:

aa. Bold Laustdatter Møller, født den 30. april 1682.

bb. Hans Lauritzen Møller, født i 1691 og døbt den 13. juli. Han blev den 17. juni 1733 gift med Kiesten Tygesdatter af Kringelum.

Gift 2. gang den 21. juni 1737 med Kiesten Sønnicksdatter af Vesterende.

4. M a r g r e t h e S ø n n i c h s d a t t e r.

Gift 1. gang med Jens (Jensen, Hansen eller Bahnsen ?).

Gift 2. gang med Hans Sørensen Møller, der var møller i Højer.

Ifølge Tønder amts regnskab 1668 - 1670 gav han 86 rdl. og 32 sk. for vindmøllen i Højer.

Han var født ca. 1620 og døde i 1683, begravet den 18. marts.

(Bilag 4).

Barn af 1. ægteskab:

a. Jens Jensen (eller Bahnsen).

Gift den 29. jan. 1682 med Giu Hanses, Hans Hansens enke, ("von der Schiffart habe Ich cop. Jens Jensen (oder Bahnsen), Hans Müllers Stiefsohn, und Giu Hansen, Hans Hansens Wittve".) Giu Pedersdatter var datter af skipper Peder Tüchsen. Hun var første gang gift med Hans Hansen.

Børn af 2. ægteskab:

b. Botilla Hansdatter Møller. Hun blev den 22. okt. 1691 i Margrethe Møllers hus trolovet med Andres Bohsen ved Gaden, og den 1. søndag i advent blev de viet i Højer kirke. Andres Bohsen døde i 1696 og blev begravet den 18. juni. En søster til Andres Bohsen, Maren Bohsdatter, blev den 20. søndag efter trinitatis (9. okt.) 1687 gift med "Mons. Johan Finck Balbirer".

c. Søren Hansen Møller, født ca. 1671, død 1693 i Højer, begravet den 22. sept., 22 år og 12 uger gammel.

d. Sønnich Boysen Møller, født ca. 1671, døbt den 13. juli.

e. Christine Margrethe Hansdatter Møller.

Hun blev den 3. nov. 1695 gift med Michel Andersen Schmidt, der døde i 1742 i Højer og blev begravet Langfredag (23. marts).

f. Peter Hansen Møller, født den 16. april 1676 og døbt Dom. Jubilate.

Faddere: H. Hein Sønnicksen, Jens Jensen von Ballum, Jungf. Anna Catharina Lunds.

5. L e n e S ø n n i c h s d a t t e r .

Lene Sønnichsdatter var født på Poppenbøl ca. 1628 og døde i Ballum Vesterende den 1. aug. 1706. Hun nævnes som fadder hos Boh Sønnichsen i 1678 og i Skifteprotokol 1749. ⁽³⁸⁾

Hun var første gang gift med gårdmand i Vesterende Ballum Jens Hansen, der var fra Rudbøl. Han var søn af gårdmand i Rudbøl Hans Jensen og Marine Carstensdatter. (Se: Bd. 8 (C), "Flensborg-Rudbøl-Tønder-slægten", s. 297 og s. 325 A.).

Lene Sønnichsdatters børn med Jens Hansen: ⁽³⁶⁾

a. Jens Jensen, født ca. 1652, død 1698. Han var først bosat i Ballum Vesterende, senere i Rudbøl. Han kaldes i Ballum Jens Jen-

sen Rudbøl. Da han begravnes tirsdagen efter Oculi 1698 kalder præsten ham "ein guter, redlicher, verständiger und bescheidener Kirchspielmann. 45 Jahr."

Gift med Anne Svennichsdatter, en datter af gårdmand i Ballum Vesterende Svennich Michelsen.

Børn:

- aa. Margrethe Jensdatter, døbt den 23. nov. 1685 i Ballum.
Gift med Peter Tysk (Deutsch) i Tved ved Tønder.
- bb. Jens Jensen, født i Ballum i 1689, døbt den 25. juni.
Død i Rudbøl den 6. okt. 1770. Gårdmand og kogsinspektør i Rudbøl.
Gift med An Cathrin, født på Vesteranflod den 4. marts 1689, datter af Carsten Redlefsen og Maren Hansdatter, Vesteranflod.
En søn af Jens Jensen og An Cathrin var Johannes Redlef Jensen, der var født i 1728 og døde den 23. juli 1801.
Han var sognepræst i Hjerpsted fra 1770 til 1801.
- cc. Catharina Jensdatter, født i Rudbøl i 1692 og døbt Dom. Jubilate.
- dd. Anna Maria, født 1694, døbt den 29. okt. i Højer.
Død 1696, begravet den 18. nov.
- ee. Helene , født i 1694, døbt den 16. sept. (?)
"Gev. die Captensche aus Ballum, Kersten und Mette Tüchsen."
- ff. Svennich Jensen, født i 1698, døbt Dom. 5. p. Epiph.
Død før 1749, bosat i Königsberg.
- b. Sønnich Jensen, født ca. 1655. Død Ballum Vesterende d. 6. juli 1741, 86 år gammel.
Gift 1. gang med Kiersten, født ca. 1654, død 1699, begravet Dom. Judica, 45 år gammel.
Gift 2. gang med Bold, født ca. 1655, død 14. febr. 1744.

Børn (alle født i Ballum):

- aa. Dødfødt drengbarn den 29. jan. 1685.
- bb. Leene Sønnichsdatter, født den 9. marts 1686.
- cc. Mette Sønnichsdatter, født den 6. aug. 1687.

- dd. Jens Sønnichsen, født den 4. aug. 1688. Død 1689, begravet 14. søndag efter trinitatis.
- ee. Jens Sønnichsen, født den 24 okt. 1689.
- ff. Matthes Sønnichsen, født mellem den 30 og 31. aug. 1695.
Død 1697, begravet Dom. 1. post Epiphan., 1 år og 17 uger gammel.
- gg. Matthes Sønnichsen, født den 28. juni 1697.
- hh. Kiersten Sønnichsdatter, født 1700, døbt Dom. 14. post Trin.
- ii. Niels Sønnichsen, født 1703, dbt. Dom. 25. post Trin.
- c.Jensen, død 1694 i Vestindien. "Ausserhalb Landes sind in diesem Jahr gestorben: Jens Jensens Bruder in Rutteböll, in Westindien gestorben". (Højer kirkebog).

III. BOH SÖNNICHSEN. (IV - 92).

Boh Sønnichsen overtog gården Poppenbøl efter faderen. Han synes at have været af et noget mere ligevægtigt temperament end denne, ihvertfald ses det ikke, at han har fået bøder for voldsom adfærd.

Han var født ca. 1622 og døde på Poppenbøl i 1694 og blev den 11. jan. begravet, 72 år gammel.

Boh Sønnichsen var sandemand for Højer herred.

Han var gift med BODIL (IV - 93), der var født ca. 1642 og døde i 1693, efter at hun i kirken var faldet i en "dødelig afmagt".

Den 12. juli blev hun begravet, 51 år og 5 måneder gammel. Hun betegnes ved sin død af præsten som "fromm und tugendhaft".

I Tønder amts regnskab for 1668-70 ⁽¹⁰⁾ opføres som indtægt for året 1670 fra Poppenbøl:

Hans Gunnensen	16 rdl. 13 sk.
Terkel Petersen	24 - 25 -
Boeh Sönnicksen	30 - 19 -
Terkel Fedders.	9 - 10 -
Duye Maycksen	7 - 12 -
Niels Heicksen	10 - 28 -

Af disse var Hans Gunnensen (hvis søn var Gøddert Hansen på Søndergårde, gift med Karen Ehmsdatter (IV - 95), bartskeer i Højer

og har fmtl. været bosiddende der, men har ejet jord under Poppenbøl.

Af de andre kendes Terkel fra Poppenbøl. De øvrige har muligvis boet ved Gaden.

I regnskabet anføres for 1669 i fortegnelsen "Retzels und Fahren de Anno 1669" (redsel og ægt), at Boe Sønnichsen har kørt en vogn med spær og bjælker til gartnerens hus (fmtl. ved slottet i Tønder).⁽¹¹⁾ (Bilag 5).

Børn:

1. S ø n n i c h B o s s e n. (IV - 92) (S. 821).
Født ca. 1661 på Poppenbøl. Død 1741 i Møgeltønder.

I øvrigt v. IV.

2. B o t i l l a B o h s d a t t e r.

Botilla Bohsdatter var født før 1673 på Poppenbøl og døde i Højer i 1740.

Hun blev den 14. juni 1691 viet til Hans Andersen Schmidt (Schmey) (præstens nabo i Højer). Han var gårdmand og rådmand og boede på Højergård, der hørte under Schackenborg.

Hans Andersen Schmidt, der underskriver sig Hans Andersen Schmey, var søn af Anders Hansen Schmidt og Kiesten. Sidstnævnte overlader den 26. nov. 1700 ved aftægtskontrakt stavnen til sønnen Christen Andersen Schmidt. De to sønner Hans Andersen Schmey og Anders Andersen Schmey, samt svigersønnen Bernd Feddersen, der har været gift med datteren Maren, salig Maren Berndes, har allerede fået deres.⁽¹³⁾

Bernd Feddersen var gift 2. gang med Maren Andersdatter ved Åen i Møgeltønder sogn (25. april 1700) Han døde i 1714. (Se Bilag 8).

Hans Andersen Schmidt blev gift 1. gang den 2. juni 1689 med Giu (Gy) Johannesdatter, datter af sal. Johannes Haulesen, gårdmand og rådmand i Højer.

Giu Johannesdatter døde allerede i 1690 og begravedes den 4. juli.

I ægteskabet fødtes sønnen Anders Hansen Schmidt. Han nævnes 17..,⁽¹²⁾ da han fremkom i retten for Højer birk på sin stiftmoder Botillas, salig Hans Smeds vegne.

Børn:

a. Giu (Gy) Schmidt (Schmey), født 1692 og døbt himmelfartsdag (5. maj).

Hendes faddere var: "Kiesten Schmitz (farmoderen), Jungf. Cathrine Jensen und Sonnich, der iunge Sandmann."

Giu Schmidt døde i Højer i 1753.

Gift 1. gang med Wolf Wolfsen, møller i Højer. Den 19. sept. 1712 betalte han 5 rdl. for dispensation ved indgåelse af ægteskabet, parret var beslægtet i 3. grad.⁽¹⁴⁾

Han var født 1687/88 og døbt den 1. jan. 1688, søn af Wolf (også kaldet Ulf) Møller i Højer.

Gift 2. gang den 27. aug. 1734 med Hans Andersen Møller, der ligeledes var møller i Højer. Han var søn af Anders (Andres) Bossen Møller og født i 1697, døbt den 25. juni.

Hans faddere var: "Sonnich Bossen Ehefr., Hans Wyck, Andres Thomsen."

Andres Bossen var gift med Botilla, datter af Margrethe Sønnichsdatter. (v.s. side 811 A)

Også da Giu Schmidt ægtede Hans Andersen Møller, måtte de søges om dispensation, da de ligeledes var beslægtede i 3. grad.⁽²⁷⁾

Ifølge Tønder amts regnskaber for 1713-14 betalte Wolf Wolfsen og hans "caventer" 125 rdl. i "pension" af møllen ifølge arvekontrakt.⁽³⁴⁾

Barn af 2. ægteskab:

- aa. Wolf Wolfsen, født 1713, død 1768 og begravet den 4. juni i Højer, 55 år gammel.
Han blev den 20. jan. 1742 viet til Ester Finckes.
- b. Boel Schmidt, født i 1693 og døbt den 15. nov.
Hendes faddere var: "Unser Rathmann Bernt Feddersens Ehefrau, Unsere Ester und Peter Thomsen, mein Schwiegersohn, Teichvogt in Christian Albrechts coge."
- c. Boh Schmidt, født i 1697 og døbt den 31. okt.
Hans faddere var: "Boy Boysen in Hierpsted, Sven Bohsen, Esther in Poppenbüll." Fmtl. død spæd.
- d. Johannes Schmidt, født i 1699 og døbt den 8. okt. Død 1757 og begravet den 4. nov.
Gårdmand og rådmand på Højergård.
Han blev den 18. juni 1739 i Ballum gift med Anna Maria Møllers, datter af Sønnick Nielsen Møller, gårdmand i Østerende

- Ballum. De fik den 23. marts 1739 dispensation til indgåelse ægteskabet, da de var beslægtet i 3. led.⁽¹⁵⁾
- e. Boh Schmidt, født 1700 (?), døbt den 18. maj.
Hans faddere var: "Lorentz Müller von Ballum, Karsten von Rutebüll, Johannes Schaus Tochter Boel".
- f. Anna Maria Schmidt, født efter 1701. Død i 1758, begravet som nr. 2 af 42.
Gift den 5. aug. 1738 i Højer med Christian Sibber Feddersen, der var bager i Højer.
Han var søn af Berend Feddersen, rådmand og digefoged i Højer, og Maren Andersdatter. (Se Bilag 8).
Christian Sibber Feddersen døde i Højer i 1749 og begravedes den 3. nov. i en alder af 38 år, han var altså født ca. 1711. Han havde ladet sig behandle af en "omløber", en soldat, fntl. i kvarter i Rendsborg. Han årelod ham først 3 gange på begge sider af hovedet, derefter rensede han øregangen med en ben-ske, hvorved der fremkaldtes stærke smerter. Endelig hældte han terpentin i øregangen.⁽¹⁾
Christian Sibber Feddersen havde foruden bageri også handel med kolonialvarer.⁽¹⁶⁾

Søn:

- aa. Hans Feddersen, den ældste søn, fortsatte bageriet i Højer. En søn af ham var Berend Feddersen, justitsråd, godsinspektør i Møgeltønder.
Hans søn, Boy Feddersen, giftede sig med Ingeborg Lucia Posselt fra Søndergårde. (Se afsnittet: "Slægten på Søndergårde.")
- g. Christine Schmidt, født efter 1701, død i Højer i 1750, begravet den 14. sept.
Gift 1. gang med Hans Schau, gårdmand og østersforpagter i Højer. Hans Schau overtog gården efter faderen Johannes Schau, "ostinienfarer". Gården, der var en af de større i Højer, hørte under Schackenborg. Den kaldtes senere "Kiers gård". Hans Schau døde den 27. marts 1736.
Gift 2. gang den 6. febr. 1739 i Højer med Peter Todsén, der ligeledes var gårdmand og østersforpagter og overtog gården

med konen. Han var født i 1711 på Ringsværff i Aventoft sogn og døde den 17. nov. 1793 i Højer. Han var søn af Andreas Todsen, Ringsværff, og Cathrine Thomsen, en datter af Peter Thomsen i Rudbøl (Se s. 807). Andreas Todsen overtog senere Catharinas fødegård i Rudbøl.

Peter Todsen var 2. gang gift med Ingeburg Maria, datter af Johan Jacobsen. Hun døde den 27. juli 1802, 68 år og 2 dage gammel.

Christine Schmidts børn med Hans Schau:

aa. Bold Schau. Gift 1748 med Sønnich Hinrichsen, Kogsbølmølle og Hemgård. (Se s. 823)

bb. Hans Schau, født den 20. okt. 1728 i Højer, død sammesteds den 8. april 1800.

Han var sognepræst i Højer fra 1763 til 1800.

Gift 1. gang med Esther, født den 5. nov. 1734 i Højer, død sammesteds den 1. febr. 1764.

Hun var datter af forgængereren i embedet, Peter Petrus, og Cathrine Milnitz.

Gift 2. den 1. aug. 1765 med Adelheid Fabricius, født i april 1744 i Emmelsbøl, død den 28. dec. 1830 i Tønder, datter af Nicolaus Fabricius.

Christine Schmidts børn med Peter Todsen:

cc. Johan Andreas Todsen, født 1739 i Højer, døbt den 5. nov. Han var gift i Norge med Gunhild Hjort.

dd. Thomas Todsen, født i 1740, døbt den 28. nov.

Død d. 20. febr. 1826. Sognepræst i Ubjerg fra 1779 til 1799.

Gift med Lena Cathrine, datter af købmand og medejer af Poppenbøl, "seigneur" Niels Holmer og Gunder.

ee. Boy (Boh) Todsen. Han var kammerråd og amtsforvalter i Flensborg.

Han var født i Højer i 1743 og døbt onsdagen efter Misericordia (1. maj) og døde i Aabenraa den 21. okt. 1805.

Han blev den 21. okt. 1774 i Gammel Haderslev gift med Frederica Margretha Dorothea von Curtius, født 1741 i Segeberg, døbt den 28. marts, død den 20. april 1810.

Hun var datter af adjutant Johan Friedrich von Curtius og Margaretha Elisabeth Siemsen.

Boh Todsens blev den 1. febr. 1774 hofretsasessor, justitiarius og oppebørselsbetjent i det ^{han}sundevedske (lyksborgske) distrikt. Den 22. jan. 1785 blev herredsfoged i samme distrikt og den 15. marts 1785 amtsforvalter i Flensborg. (39)

I Peter Todsens 2. ægteskab med Ingeburg Maria fødtes følgende børn:

ff. Markus Hoyer Todsens. Han døde i 1827 og var kammerkopist.

gg. Christine Todsens, gift med amtsforvalter Lüders i Sønderborg.

hh. Johan Todsens, gift med Christine, født Kamp.

Han overtog gården i Højer efter faderen.

ii. Paul Todsens, død før den 2. febr. 1793.

jj. Catharina Todsens, gift med Nicolai Christian Rønnekamp i Flensborg.

h. Jens Schmidt, født den 23. marts 1706 i Højer.

Jens Schmidt var bosiddende i Enghusen i Holland. Han fik den 9. marts 1739 ved Højer birketing udstedt et "Geburtsbrief". Det hedder heri, at faderen, Hans Andersen Schmidt den 1. søndag efter trinitatis 1691 i Højer kirke blev viet til sin brud Botilla, Boh Sønnichsens datter, en jomfru med åbent hår og med brudekrone og andet brudesmykke efter kristelig skik. Det nævnes, at Jens Schmidt var ottende barn af ægteparret. (33)

i. Anne Kirstine Schmidt, født ca. 1708, død i Højer den 7. jan. 1775, 66 år og 35 uger gammel.

Gift med Peter Ox, bolsmand og sognefoged i Højer. Han var født i 1701 og døbt den 28. marts, søn af Peter Ox (d.x.) Peter Ox (d.y.) døde i Højer den 21. nov. 1771.

Børn:

aa. Hans Peter Ox, født ^{47 (23/2)} ca. 1737 i Højer og død sammesteds den 28. sept. 1774, 37 år og 31 uger gammel.

Gift 1. gang med Maria, datter af Wolf Møller i Højer.

Gift 2. gang med Anna Dorteia, datter af Andreas Schmidt i Højer.

Med første hustru havde han en datter, Esther, og med anden hustru en søn, Andreas

jj. Nicolai Schmidt. Han gik til søs, først - 1747 - i hollandsk tjeneste, derefter som styrmand i det ostindiske kompagni. Siden juni 1756 havde familien ingen efterretning om ham.

1. Boh Bohsen (Boy Boysen). (17)

Boh Bohsen eller Boy Boysen var født på Poppenbøl i 1673 og døbt den 16. dec.

Hans faddere var: "Hans Müller, Niels Müllers Sohn aus Ballun und Hans Feddersens Frau."

Han var skipper og gårdmand i Hjerpsted. I 1695 blev han gift med Gyde Lauridsdatter, der var født i 1668 og var datter af Lauritz Madsen (1632 - 1694), gårdmand i Døstrup, og Gunder Andersdatter.

Gyde Lauridsdatter var 1. gang gift med Christen Hansen, der døde 1691/1695. Han var gårdmand og sognefoged i Hjerpsted.

Børn:

a. Bo (Boy) Boysen, født ca. 1698 i Hjerpsted, død den 27. sept. 1794 i Nyborg.

Han tog den 11. jan. 1730 borgerskab i Nyborg som brygger, købmand og avlsmand. Han var stempelforvalter og blev 1736 stadskæmner, 1741 kgl. overvejemester, måler og vrager, samt havnefoged.

Gift 1. gang den 6. maj 1729 i Nyborg med Cathrine Marie Pedersdatter, der døde den 21. aug. 1729. Hun var datter af vognmand Peder Danielsen og Rithe Hansdatter.

Gift 2. gang den 17. febr. 1730 sammesteds med Birgitte Cathrine Lemming, datter af stadskæmner og kgl. transportforvalter ved færgvæsenet Søren Poulsen Lemming og Regina von Hensky.

Gift 3. gang den 2. maj 1745 i Nyborg med Dorothea Cathrina Madsdatter, der var født efter 1714 og døde i barselseng den 15. april 1748, begravet den 22. april. Hun var datter af Mads Rasmussen og Anne Bertelsdatter. Han var ejer af Nyborg vandmølle.

(8 børn)

- b. Niels Boysen, født ca. 1706 i Hjerpsted, død 1773 i Nyborg, begravet den 29. okt.

Han var ejer af slotsmøllen i Nyborg og af en gård på torvet.

Gift den 19. maj i Nyborg med Anna Bertelsdatter, født 1691, døbt den 9. okt. Død i 1781, begravet den 30. juli. Hun var datter af ejer af slotsmøllen Bertel Sørensen og Catharina Koch, der døde den 14. marts 1692, og enke efter ejer af slotsmøllen Mads Rasmussen, der døde den 9. maj 1729.
(2 børn)

- c. Anna Boyes (Boysen), født i Hjerpsted den 24. aug. 1709, død sammesteds den 10. juli 1773.

Gift med Jacob Kaysen, der var født i Nr. Sejerslev den 17. okt. 1707 og døde i Hjerpsted den 3. okt. 1795.

Han var skolelærer og degn i Hjerpsted i 60 år.

4. N i e l s B o h s e n .

Niels Bohsen blev født i 1676 og døbt den 20. dec.

Han døde på Poppenbøl i 1677 og begravedes den 28. juni.

5. A n n a D o r t h e a B o h s d a t t e r .

Anna Dorthea Bohsdatter var født i 1678 og døbt den 10. nov.

Hendes faddere var: "Hans Lorentzen Fraw, Lehne ihre Tochter aus Ballum und der iunge Schwagersohn in Tund."

Gift den 13. juni 1700 med Christen Andersen Schmidt (Schmey), søn af Anders Hansen Schmey og bror til Hans Andersen Schmey, der var gift med Anna Dortheas søster Botilla Bohsdatter. (S. 813).

Børn:

- a. Anders Schmidt, født 1701 og døbt Dom. Misericordia.

- b. Andreas Schmidt, født ca. 1710 og død den 30. aug. 1770 i Højer, 60½ år gammel.

Gift den 15. nov. 1745 i Højer med Karen Jefsdatter, der var født ca. 1714 og døde i Højer den 1. april 1786. Hun var datter af bolsmand og rådmand i Højer Jev Hansen og Anne.

Andreas Schmidt var tingskriver og købmand i Højer.

Børn:

- aa. Christen Schmidt.

bb. Anna Dortehea Schmidt, gift med Peter Ox, der var født 1701 og døbt den 28. marts. Han døde i Højer den 21. nov. 1771. Bolsmand og sognefoged i Højer
Peter Ox var gift 1. gang med Anna Kirstine Schmidt, datter af Hans Andersen Schmidt og Botilla Bohsdatter.
(Se s. 817).

cc. Lena (Helene) Maria Schmidt, født ca. 1757 i Højer, død den 24. maj 1798 i Aas, Skast.
Gift den 20. okt. 1781 med Claus Beyer, Aasgård, født den 23. juli 1750 på Aasgaard. Han var søn af sognefoged Christian Feddersen Beyer og Ingeborg, født Clausen fra Tved ved Tønder.

Claus Beyer var bolsmand og kirkeværge.

Lena blev 2. gang gift i Skast den 9. april 1789 med Niels Hansen, en søn af bolsmand og kirkeværge Hans Petersen i Skast og Ann Nielses ved Aaen i Møgeltønder sogn.

Niels Hansen var bolsmand og Sandemand og takseringsmand. Han døde den 10. maj 1798 uden livsarvinger, 33 år og 7 måneder gammel.

Lena (Helene) Maria døde i Skast den 24. maj 1798.

c. Botilla Schmidt, født ca. 1702, død den 27. april 1777 i Højer, 75 år, 13 uger og 5 dage gammel.
Hun var gift med Jens Thielsen, der var født i 1698 og døbt den 3. april. Han døde i Højer i 1760 og begravedes den 10. april, 62 år gammel.

Jens Thielsen var 1. gang gift med Magdalene, der døde i 1735 og begravedes den 2. nov.

Børn (født i Jens Thielsens 1. ægteskab):

aa. Lorentz Thielsen, født ca. 1735, død den 7. nov. 1817 i Højer.

Gift med Herle, datter af Ewald Finck.

bb. Christen Thielsen.

cc. Jev Thielsen.

Jens Thielsen overlod den 13. marts 1760 hus, landerier, varer og handel til sønnen Lorentz Thielsen. Der optoges inventar, hvorved der opgives mange kryderier og apotekerverer, bl. a. $3\frac{1}{2}$ pund arsenik. (18)

d. Anne Marie Schmidt, født efter 1701. Død i Højer i 1747, begravet den 14. juli.

Gift med Moritz Tychsen, bolsmand i Højer. Født ca. 1706.

Død i Højer den 30. maj 1775 i en alder af 68 år og 32 uger.

Hun efterlod 3 voksne sønner, hvoraf en i København.

6. E s t e r B o h s d a t t e r.

Ester Bohsdatter blev født i 1682 på Poppenbøl og døbt den 10. dec. Hendes faddere var: "Captain Müllers Fraw, Mauriti Tochter von Ballum und Bodel".

IV. SÖNNICH BOSSEN (BOYSEN). (IV - 46).

Sønnich Bossen blev født på Poppenbøl ca. 1661. Han overtog gården efter faderen og var ligesom denne sandemand i Højer herred, indtil han flyttede til Møgeltønder.

1695 udgjorde markerne til Poppenbøl 216 demat, af hvilke Sievert Finck havde 83 demat, Sønke Bossen 78 demat og Gøddert Hansen 55 demat.⁽¹⁰⁾ Formentlig har af disse kun Sønnich Bossen været bosiddende på Poppenbøl.

1706 nævnes han med en bøderestance på 2 rdl.⁽²¹⁾

Da han forlod Poppenbøl havde han en stor gældsbyrde. I tidsrummet 1700 til 1718 har han optaget lån på mere end 8.000 mark, desuden måtte han i 1708, da han ønskede at indgå nyt ægteskab, skifte med sine børn. Der blev hensat 1500 mark til dem.⁽²²⁾ (Bilag 7).

Den 21. febr. 1719 "fremkom Mons. Andreas Christian Hansen, Forvalter og Pensionarius paa det adelige Gods Kogsbøl, og lovbød for første gang Søncke Bossen ved Gaden sit Hus og Hjem med tilliggende Ejendomslander, bestående udi 78 $\frac{3}{4}$ demat. Iligemaade lovbød velermeldte Mons. Hansen fornævnte Søncke Bossens Hus og Hjem med 55 demat 143 $\frac{3}{4}$ Vender Ejendomsland paa Hr. Andreas Todsens Vegne første Gang."⁽²⁰⁾ Ovennævnte Andreas Hansen var halvbroder til Sønnich Bossens første hustru, Esther Christensdatter.

Den 22. april 1727 solgte Gøddert Hansen, Søndergårde (fader til Andreas Christian Hansen), sin del af Poppenbøl til Mons. Friedrich Schau.⁽²³⁾

Friedrich Schau gik konkurs, og Poppenbøl overtoges i 1734 af sognefoged Andreas Holm i Sød, der 1735 solgte gården til sandemand Hans Nissen ved Gaden for 600 rdl.⁽²⁴⁾

Det er uvist, om Sønnich Bossen flyttede fra Poppenbøl, samtidig med at gården blev solgt, eller om det er sket tidligere, snarest

det sidste.

I Møgeltønder overtog han den under Schackenborg hørende Slotskro i Slotsgaden. Til kroen hørte et jordtilliggende (fæstejord) svarende til de andre gårde i Møgeltønder.

Han nævnes første gang i Møgeltønder den 8. maj 1719, da han er til auktion over "sal. Hans Friedrich Christophersens Boe udi Dahler Mølle-Huus". Han køber et futteral med ske, gaffel og kniv, fransk arbejde, 15 lod sølv. Det er vurderet til 7 rdl. 6 sk., Sønnich Bossen giver 10 rdl. for det. ⁽²⁵⁾

Den 30. nov. 1724 stævner Peder Biørn af Lustrup Sr. Hans Platz af Tønder, Sønnich Bossen og Anders Nielsen, begge i Slotsgade. Som vidne ønskes ført Sønnich Bossens søn Christen Sønnichsen. Sønnich Bossen og Anders Nielsen har den 7. okt. "arresteret" Peder Biørn, da han var på sin hjemrejse gennem Møgeltønder, fordi Peder Biørn skulle være Peter Platz nogle penge skyldig. Peder Biørn kræver nu satisfaction, da han som en uskyldig mand er blevet påført stor hårdhed og spot. Sagen blev forligt. Affæren skulle ikke komme Peder Biørn til skade. ⁽²⁶⁾

Sønnich Bossen var to gange gift:

Gift 1. gang den 16. maj 1694 i Højer med jomfru ESTHER CHRISTENS-DATTER (IV - 47), datter af forpagter på Søndergårde, afdøde Christen Andersen (IV - 94) og Karen Ehmsdatter (IV - 95).

Esther døde på Poppenbøl før 1708. I øvrigt se afsnittet: "Slægten på Søndergårde."

Gift 2. gang den 30. okt. 1708 i Møgeltønder med Ann Nisdatter, datter af Nis Nansen ved Åen i Møgeltønder sogn og Maren Laugesdatter, der var en datter af Lauge Hansen Stauning, der var præst i Møgeltønder fra 1691 til 1707.

Ann Nisdatter var født den 18. febr. 1687 og døbt den 19. febr. i Møgeltønder. Hun døde i Møgeltønder den 15. marts 1768, i en alder af 81 år og 1 måned.

Børn (Bilag 6):

Sønnerne kaldte sig senere såvel Sønnichsen som Boysen, nogle Sønnichsen Boysen.

1. B o d i l S ø n n i c h s d a t t e r .

Bodil Sønnichsdatter blev født på Poppenbøl i 1695 og døbt den 30. maj i Højer. Hun er fmtl. død spæd.

2. Boeld Sønnichsdatter.

Boeld Sønnichsdatter blev født på Poppenbøl ca. 1697 og døde på Gammelmølle i Kogsbøl i 1773 og begravedes den 2. juli.⁽³⁸⁾

Hun blev den 22. febr. 1718 i Emmerlev trolovet med møller Hinrich Hansen Møller, og den 28. april samme år blev de viede.

Hinrich Hansen Møller var født ca. 1663 og døde i Kogsbøl i 1747, begravet den 2. febr., 84 år gammel. Han var søn af bartsvær i Tønder, senere i Højer, Hans Gundesen og hustru Maren Hansdatter, en datter af gårdmand og rådmand i Højer Hans Lydiksen og Maren Noritzdatter.

Hinrich Hansen Møller var broder til Gøddert Hansen på Søndergårde, gift med Karen Ehmsdatter (IV - 95). Hinrich Hansen Møller kaldes også Hinrich Højer.

Han var første gang gift med Esther Knudsdatter, enke efter Anders Andersen Møller, Kogsbøl Mølle. De var blevet gift i 1682.

I dette ægteskab fødtes forml. sønnen Hans Hinriksen, hvis gravsten er bevaret på Emmerlev kirkegård.

Kogsbøl Mølle hørte under godset Kogsbøl. Forpagtningen af dette blev ca. 1711 overtaget af Hinrich Hansens brodersøn Andreas Christian Hansen en søn af Gøddert Hansen og Karen Ehmsdatter. Forholdet mellem Hinrich Hansen og brodersønnen synes ikke at have været det bedste. Ved en taksation af møllen i 1711 lader Andreas Christian Hansen til protokollen tilføje en passus om Hinrich Hansens "bekannte üble conduite" overfor møllegæsterne.⁽³⁰⁾

Børn:

To børn menes født i Hinrich Hansens første ægteskab, nemlig foruden den ovenfor nævnte Hans Hinriksen (Hinrichsen), der blev født i 1694 og døbt den 22. okt., endvidere Anders Hinrichsen. De er forml. begge død i en ung alder.

Af Hinrich Hansens ægteskab med Boeld Sønnichsdatter kendes følgende børn:

- a. Sønnich Henrichsen, der var født i 1720 og døbt den 24. nov. Han døde på Hemgård i Emmerlev sogn den 30. april 1799. Gift 1. gang i Højer den 12. juli 1748 med Botil Schau. Da de var beslægtede i 3. led, måtte der søges om dispensation til indgåelse af ægteskabet. Botil var datter af Hans Schau, gårdmand og østersforpagter i Højer, og Christine Schmidt.⁽²⁷⁾ (Se s. 815/816).

Bold Sønnichs døde i barselseng i 1754 og begravedes den 26. april.

Gift 2. gang den 14. april 1758 med Anna Sophia Blechingberg, der var født i Ballum den 16. okt. 1733 og døde på Hemgård i 1799, begravet den den 23. dec.

Hun var datter af sognepræst i Ballum Friedrich Blechingberg og Otilie Dorothea Schanke. (Se afsnittet: "Slægten på Søndergårde".

Sønnich Hinrichsen overtog møllen efter faderen og købte senere Hemgård, der hørte under Schackenborg, af Mads Boesens datter Helene Boesdatter.

Børn af 1. ægteskab:

aa. Catharina Sønnichsdatter, født 1749, døbt den 5. juni.

bb. Hinrich Hansen Sønnichsen, født 1751, døbt den 1. jan. Han overtog møllen og Hemgård efter faderen.

En søn, Hans Sønnichsen, født 1769, død 1817 på Hemgård, blev 1796 gift med Charlotte Amalie Ries, født ca. 1772, død 1824, datter af sognepræst i Daler J. F. Ries, og datterdatter af forpagter Andreas Christian Hansen. Søndergårde.

cc. Helena Sønnichsdatter, født 1764, død 1837. (40)

b. Esther Hinrichsen, født 1724 på Kogsbøl Mølle, døbt den 26. juli. Død i Skast den 31. maj 1803.

Gift 1. gang ca. 174 . med Peder Nielsen, gårdmand i Skast, død 1757/60.

Gift 2. gang ca. 1760 med Hans Nielsen, gårdmand i Skast, født ca. 1725, døde i Skast den 21. aug. 1799

Børn:

aa. Niels (Nicolay) Pedersen. Gift i Tønder.

bb. Metmari (født i 2. ægteskab), gift med bolsmand Niels Hansen i Ballum. Metmari døde før 1803.

cc. Ester Mari, ugift ved faderens død.

3. K a r e n S ø n n i c h s d a t t e r. (IV - 23).

Karen Sønnichsdatter blev født på Poppenbøl i 1699 og døbt den 14. juni. Hun døde i Møgeltønder den 23. sept. 1764.

Gift 1. gang i Møgeltønder med kromanden Marcus Lauridsen (IV - 22),

Sønnich Bossens efterfølger på Slotskroen i Møgeltønder.

Gift 2. gang med delefoged i Møgeltønder Jes Nielsen.

I øvrigt se afsnittet: "Møgeltønderslægten". (S. 792).

4. A n n a S ø n n i c h s d a t t e r .

Anna Sønnichsdatter blev født på Poppenbøl i 1701 og døbt den 31. juli. Hun døde 1719 i Møgeltønder og blev den 6. juni begravet.

5. C h r i s t e n S ø n n i c h s e n (B o j s e n).

Christen Sønnichsen nævnes i 1724 som fadder hos Hinrich Hansen Møller på Kogsbøl Mølle. Han døde som overstyrmand 1745 på et skib kaldet "Schiffbeck" på vej til Ostindien, ført af kaptajn Marinus Gramberger. Christen Sønnichsen var ungkarl og efterlod sig ikke livsarvinger.

Arvingerne, Bold Hinrichs i Emmerlev, Karen Marcusses i Møgeltønder, Ester Evertes i Stokkebro, Nis Sønnichsen, Møgeltønder, Marie Nielses og Laue Sønnichsen Bojsen i Møgeltønder, mødte den 28. februar 1748 ved birketinget i Møgeltønder og bekræftede ved deres Hellig Aandsed at være rette arvinger. De ønskede Christian Krag i Amsterdam konstitueret som fuldmægtig til varetagelse af deres arvemæssige interesser. (28)

6. B o y B o y s e n .

Boy Boysen blev født ca. 1706 på Poppenbøl og døde i Sønderborg den 31. dec. 1772.

Han var farver og kom som farversvend til Sønderborg for efter farveren Nicolay Petersens død i 1731 at varetage farveriet for enken Adelheid Lorentzen Strandiger og dennes umyndige søn Tycho Petersen, på hvem koncessionen til farverivirksomhed var overgået ved faderens død.

Boy Boysen blev den 2. dec. 1735 gift med farverenken og fik senere farverikoncessionen, da det vist sig, at Tycho ikke ønskede at blive farver.

Boy Boysens ægteskab med Adelheid Strandiger var barnløst. Hos Boy Boysen voksede søstersønnen Boy Marcussen (senere kaldte han sig Boysen) op. Han var søn af Marcus Lauridsen Kromand og Karen Sønnichsdatter.

I øvrigt se afsnittene: "Møgeltønderslægten" og "Farverfamilien i Sønderborg". (Bd. 8, C., side 353).

7. **E s t h e r S ø n n i c h s d a t t e r. (I)**
 Sønnich Bossen havde to døtre ved navn Esther. Esther (I) var fmtl. født på Poppenbøl. Hun synes ikke død i Møgeltønder. Hun blev den 13. maj 1738 i Møgeltønder viet til gartner på Schackenborg Hans Andersen i Slotsgaden. Han var født ca. 1695 og døde i Møgeltønder i 1750, begravet den 15 dec. i en alder af 55 år. Ifølge Møgeltønder Birks tingprotokol var Hans Andersen den 12. nov. 1749 forsvarer på tinget for Else Atzen, der var indsat i tyvehullet, beskyldt for at have stjålet en skjorte. ⁽²⁹⁾
 Han nævnes endvidere i 1749 som sætteskriver.

Børn:

- a. Anne Hansdatter, født den 4. juni 1741 i Møgeltønder. Død sammesteds den 14. nov. 1750.
- b. Margrethe Hansdatter, født den 29. nov. 1743 i Møgeltønder.
- c. Maria Hansdatter, født den 7. dec. 1749 i Møgeltønder. Ifølge Møgeltønder Birks tingbog blev Nis Sønnichsen den 8. april 1761 udpeget til formynder for sin søsterdatter Maria Hansdatter. Maria blev den 14. juli 1775 viet til ungtkarl og kunstmaler Urbanus Nannsen fra Tønder. Vielsen fandt sted i huset hos Evert Pedersen i Stokkebro efter kgl. dispensation af 5. juli 1775. Maria døde i Tønder den 6. okt. 1784. Hun efterlod 3 børn: Andreas, Esther og Anna Catharina. Urban Nannsen var født i Tønder i 1745 og døbt den 24. jan. Han døde sammesteds den 25. aug. 1787. Han var søn af maleren Andreas Nannsen og Anna Catharina, født Florin. Urban Nannsen tog borgerskab i Tønder som maler den 21. nov. 1774. Faderen Andreas Nannsen (1713 - 1806) var søn af kromand Nanne Abel. Urban Nannsen skal ifølge Ludvig Andresen have været en habil maler, af hvem der i sin tid fandtes en del gode olie-billeder i Tønder. ⁽³¹⁾
8. **N i s S ø n n i c h s e n (B o y s e n).**
 Nis Sønnichsen eller Boysen var født ca. 1713 fmtl. på Poppenbøl, og døde i Møgeltønder den 2. juni 1795, 82 år gammel.

Han blev den 9. juli 1745 i Møgeltønder gift med Maria Hansdatter fra Humtrup. Hun var født ca. 1719 og døde den 23. aug. 1795 i Møgeltønder, 76 år gammel.

Nis Sønnichsen var urmager i Slotsgaden i Møgeltønder. Der skal endnu findes ure af ham i privateje (Ølgod og Sønderborg).⁽³²⁾

Nis Sønnichsen nævnes den 7. aug. 1748 i Møgeltønder Birks tingbog som sætteskriver, og den 27. maj 1750 møder han på tinget på delefoged i Ballum Hinrich Detlefsens vegne.

Børn:

- a. Ann Margrethe, født den 22. april 1746 i Møgeltønder.
- b. Hanna, født den 25. nov. 1753 i Møgeltønder.
- c. Hans, født den 25. nov. 1753 i Møgeltønder.
- d. Esther, født den 5. juli 1756 i Møgeltønder.
- e. Christian Boysen, født den 31. marts 1760 i Møgeltønder sogn. Forældrene betegnes da som boende ved Aaen. Død den 1. juli 1816 i Møgeltønder. Han var som faderen urmager i Møgeltønder. Gift den 12. aug. 1791 i Møgeltønder med pigen Marine Jacobsdatter. På museet i Tønder findes et ur af ham.

9. L a u g e S ø n n i c h s e n.

Han nævnes den 28. febr. 1748 som arving efter broderen Christian. Endvidere den 7. jan. 1749 nævnt som fadder hos broderen Nis Sønnichsen. Han synes på de pågældende tidspunkter at være bosat i Møgeltønder.

Hans senere skæbne er ukendt.

10. E s t h e r S ø n n i c h s d a t t e r (II).

Esther Sønnichsdatter (II) blev født ca. 1715. Hun døde den 16. april 1764 i Stokkebro, Møgeltønder sogn, 49½ år gammel.

Hun blev den 4. jan. 1742 viet til Evert Pedersen (Bennick), Stokkebro. Han blev født den 21. nov. 1704 i Stokkebro og døde sammesteds den 16. april 1781. Han var søn af skomager Peder Bennik i Stokkebro og dennes 2. hustru Herle Christensdatter fra Daler.

Evert Pedersen Bennik blev 2. gang gift den 30. okt. 1765 i Møgeltønder med pigen Christine Hansdatter fra Gallehus.

Børn:

- a. Herle, født den 4. maj 1743 i Stokkebro. Død den 24. okt. 1796 i Møgeltønder.
Hun blev den 10. dec. 1776 viet til Morten Nielsen.
- b. Ann, født den 30. okt. 1745 i Stokkebro.
- c. Sonnich Bossen (Evertsen), født den 22. okt. 1756 i Stokkebro.
Død den 20. jan 1761.

11. A n n a S ø n n i c h s d a t t e r.
Født 1714 i Møgeltønder, døbt den 22. nov.

12. M a r i a S ø n n i c h s d a t t e r.
Maria Sønnichsdatter blev født 1719 i Møgeltønder og døbt den 22. nov. Død sammesteds i 1746.
Hun blev den 29. juni 1741 i Møgeltønder viet til Niels Nielsen Skræder, der var født ca. 1702. Han døde i Stokkebro den 7. nov. 1776.

Niels Nielsen Skræder var fntl. skrædder. Han boede først i Slots-gade, senere i Stokkebro.

13. A n n a S ø n n i c h s d a t t e r.
Anna Sønnichsdatter var født ca. 1723 i Møgeltønder og døde sammesteds i 1731, begravet den 28. marts, 8 år gammel.

Bilag til "Poppenbølslægten".

Bilag 1.

Sønnick Boysen (Bossen).

1. Tønder Amts Regnskaber 1610 - S-film 1289 - R.A.
Brüche in Hoyerharde: Bruchrestanten de Anno 09.
Sonneke Boysen zu Hoier hefft Peter Syvertsen in F.G. Ge-
werbe mit einer handtspeke vff sein Arm gestossen.
10 daller.
2. Brüche 1610: Hoyerharde, Terekell Emes zu Poppenbül hatt
Sonneke Boysen mit einem Messer verwundet. 2 Daller.
Thomes Boyesen Hath Terekell Emses Überlast in seinem
Hause gethan Undt in seine Thuer gestodt. 10 Daller.
3. Tønder Amts Regnskaber 1612. S-film 1290. R.A.
Brüche 1612: Methe Emes zu Poppenbüll ihr Harde Jungh darumb
das er Soneke Boysens Harde Jungen die Nase undt mundt blödich
geschlagen 1 Orht.
4. Tønder Amts Regnskaber 1640 - 48. S-film 1290 - R.A.
Jährliche Pflicht, Poppenbüll:
Süneke Boysen, Mette Embs und Emb Lützen zusammen
 $\frac{1}{2}$ Tonne Butter 9 Thl.
Für ein Futterbeest 1 Thl.
Jährliche Pflicht: Sünke Boysen 1 Schaff 1 Thl.
1 Huen 11 s.
Peter Bosbøl: det samme.
Lüdde Hansen: det samme.
Kötener: Lüdde Hansen Vorb. 10rht.
5. Samme Regnskab.
Einnahme an Brüche Ao 1640:
Nis Janniksen zu Fopenbüll, hat Sönke Boysens Sohn, darselbst
mit Nahmen Boh Sönnicksen mit einer Hewforke, geschlagen, dass
er deswegen vorm Balbiere liegen müsse. 4 Thl.
6. Tønder Amts Regnskaber 1624 - Schl.-Holst. Landesarch. Nr.
161 - A.R.
Brüche 1624: Soneke Boysen bey der Gathe, darumb das ehr seine
beste Schapffe verstoehen Und dem Fuesknecht die geringsten
vorgetrieben 2 Thaler.

Bilag til "Poppenbølslægten".

Bilag 2.

Sönnich Boysen el. Bohsen, Poppenbøl (IV - 184)

Datter Esther

I. Esthe(r) Sönnichsdatter, gift med Niels Lauritzen Møller, Ballum - Østerende.

Ballum kbg: 1684. Dom. Lætare, d. 2. Martii, beprof Jeg Esthe Nielskone i Østerende, som døde Domenica Oculi d. 2. Martii, efterat hun hafde lefvet i denne Verden 66 Aar 2 Maaneder oc 9 dage. Phil.1, 21.
(f. ca. 1617 i Poppenbøl).

1689 (Døde Ballum) Niels Lauritzen Møller af Østerend døde Dom. 3.Adv. d. 15.December oc blef begrafven Dom. 4.Adv. d. 22.dito, gammel 76 Aar.
(født ca. 1613).

Børn:

- | | |
|--|---------|
| 1. Kgl. Søkaptajn Sönnich Møller | v. II,1 |
| 2. Laust Møller, grdm. i Bodsøl - Ballum | v. II,2 |

II,1 Sönnich Møller, kgl. Søkaptajn, Ballum - Østerende

Skifte for sal. Captain Sönnicke Möllers Boehaue i Østerende, Ballum, dat. 29.5.1732. v.i.

1.hustru: 1705 Onsdagen d. 4.Febr. blef Anne Sonick Möllers begravet, som døde Fredagen d. 22.Januarii, der hun hafde lefvet i denne Werden 52 Aar og 5 Uger (født ca. 1653).

2.hustru: Brøns kbg. Viede 1706 Die Jovis d. 25. Nov. blef Capitain Sönnicke Møller af Ballum Ecteviet til Maren Andersdatter af Astrup.

Brøns kbg. Døbte 1664. Dom.21.p.Trin d. 24.Oct. blef Maren, Anders Nielsens daatter i Astrup døbt.

Ballum 1744. Maren Hr. Capitain Sönnick Möllers af Østerende blef begrafven Tisdagen d. 28.Januarij, døde Tisdag Morgen Klocken 7, d. 21.dito, i hendes alders 69 Aar 2 Maaneder og 2 Dage (f.ca. 1674).

Børn:

1. 1682 Festo Viridium 13.4. døbtes Capitain Sönnick Möllers Daater af Østerende oc blef kaldet Este-Maria, hun fødtes Dagen tilforn, som

var d. 12. Aprilis.

Død efter 1715 og før 1.11.1719.

Gift med Birkeskriver og delefoged Detlef Hinrichsen, Ballum - Vesterende. Død før 1740.

Detlef Hinrichsen var 1.gang gift med Leene Marie N.N., der var født ca. 1689 og døde 12.febr. 1703, 24 år gammel.

3.gang gift 4.maj 1717 med Hanna Göddertsdatter fra Søndergårde, Emmerlev sogn, datter af Göddert Hansen og Karen Ehmsdatter (IV-95).

Hanna Göddertsdatter var født på Søndergårde 1689, dbt. d.13.marts. Hun døde i Ballum d. 26.marts 1742.

Detlef Hinrichsens børn:

Børn af 1.ægteskab med Leene Marie NN.:

a. Dorthe Lisbeth Detlefsdatter, født 15.Juni 1699 i Ballum, død 24.Juni 1750 sst.

Hun blev gift med Paul Thomsen, født 17.marts 1684 i Rudbøl, død i Ballum 27.marts 1753. Han blev 1718 birkefoged i Ballum. Han var søn af Peter Thomsen i Rudbøl og Catharina Petræus. (Børn)

Børn født i 2.ægteskab med Este Marie Sönnichsdatter Møller.

Ved Sönnick Möllers død i 1732 var 5 børn af dette ægteskab i live:

b. Sönnick Detlefsen, født 1707, døbt Dom. 15.p.Trin.

Faddere: Sönnick Møller, Knud Astrup, Lydt Tygesen, Dorthe Andersen, Mergrethe Popelbøls.

c. Henrick Detlefsen født 1709 i Ballum Vesterende, døbt 23.post Trinit.

Faddere: H. Peder Brodersen, Musicanten af Tønder, Chresten Jebsen, Frue Inspecteurs, Hans Smeds Kone af Højer

d. Henrick Detlefsen, født 1711 i Ballum Vesterende, døbt Dom. Festo Annunciationis.

Faddere: Peder Bejer, Mickel Hansen, Anne Malene Swensen, Marie Andersdatter.

Han blev birkeskriver og delefoged i Ballum efter faderen. Han døde 28.sept.1771 i Ballum. Han var gift med Augusta NN., der døde d. 13.april 1754.

e. Lorentz Hinrichsen, født d. 19.nov. 1712 i Ballum Vesterende.

Faddere: Borgmester Lorentz Tychsen, Thomas Pedersen, Niels Lauritzen.

f. Hans Detlefsen, født 1715, døbt 17.febr.

Faddere: Broder Pedersen, Peder Maler (?), Chresten Jørgensen,
Marren Sønnicks, Mergrethe Pedersdatter.

Børn født i Detlef Henricksens 3. ægteskab med Hanna Göddertsdatter:

g. Esther Marie Detlefsdatter, født ca. 1717 i Ballum Vesterende.
Død 25.febr. 1781 i Skast 64 år gammel (Hun efterlod 2 børn:
Peder og Hanna).

Gift 1739 med Peder Beyer fra Skadst. Han var bolsmand i Skadst
under Schackenborg. Han døde 20.jan. 1778 i Skadst, 76 år gammel,
født ca. 1702.

h. Göddert Detlefsen, født 1719, d. 1.nov.

Faddere: Göddert Hansen paa Søndergaarde, Povll Thomsen i Westerende,
Hans Christensen af Høyer, Maria H. Otto Diderich Lützens af Schadtz,
Maria Jörgens af Kringelum.

i. Anne Sophie Detlefsdatter, født d. 14.nov. 1726 i Ballum Vesterende,
død i Ballum d. 22.april 1773.

Hun blev 4.maj 1751 viet til sognepræst i Ballum Friederich Blechingberg,
der døde d. 29.juli 1765 sst.

Nærmere om Friedrich Blechingberg, se:

Slægten fra Søndergaarde

2. 1688 Dom. 15.post Trin. blev Niels Sonnicksen Møller af Østerend begrafven,
som døde Fredagen tilforn 6.Sept. oc hafde lefvet i denne Verden 8 Aar 6 Maaneder
oc 5 dage (f.ca. 1.3.1680).

3. 1709 Dom. 3.p.Trin. blev Nicolay-Andres Sonnicksen Møller døbt.

Parentes: Sonnik Møller - Maren Sonniches

Compatres: Peder Thomsen, Rudbøl, Detlef Henricksen, Knud Astrop, Marren
Anderskone.

Viede Ballum 1734: Nikolay Sønnicksen af Østerende og Sara Pedersdtr. af
Mølby. Torsdag d. 11.Nov.

1708 16.9. Dom. 15.p.Trinit. blev Sara Pedersdaater af Mølbye døbt.

Parentes: Peder Hansen, Ellen Peders.

Døde 1776. Sara Nicolais af Westerende døde d.13.Julii i hendes Alders 68 Aar
og blev begravet Dom. 7.p.Trin.d.21.Juli (f.ca.1708).

4. 1711 Feria 3.Nativ.Christi blev Anna Marie Sonniks Daater dbt.

Parentes: Sonnich Møller, Maren Sonnickes.

Compatres: Broder Pedersen, Hans Federsen, Dorthe Andersis, Anne

Andersdaater, Ingeborg Lauridsdaater.

5. 1715 Dom. 23.p. Trin. blev Knud Sonnicksen Møller af Østerende døbt.
Parentes: Sonnicks Møller, Maren Sønnicks.
Compatres: Andres Terp, Detlef Henricksen, Lydt Tygesen, Ellen Peders, Kiesten Pedersdtr.

II,2 Laust Møller, grmd. i Bodsøl - Ballum, gift med Esthe

Børn:

1. 1682 Domenica Jubilate døbtis Lauritz Møllers Daater af Bodsøl oc blev kaldet Bold, hun var fød Søndagen tilforn d. 30. April.
 2. 1684 Dom. 14.p. Trin. døbtis Lauritz Møllers søn af Bodsøl, oc blev kaldet Hans, hd. var fød Onsdagen tilforn d. 27. Augusti.
 3. 1691 D. 13. Juli blev Niels Lauritzen i Bodsøl fød.
Parentes: Lauritz Møller - Este Lauritzkone.
Compatres: Chresten Matthiesen, Fedder Ullerup, Sonnich Boesen, Sara, H. Peders, Karen Smed.
- Viede Ballum 1733: Niels Lauridsen, Enkemand af Bodsøl og Kiesten Tygesdatter af Kringelum. Dom. 4.p. Trin.
- Viede Ballum 1737: Niels Lauridsen af Bodsøl og Kiesten Sønnichsdatter af Westerende. Fredag d. 21. Juni.
Kiesten Sønnichsdatr. formtl. datter af Sønnicks Møller.
4. 1689 Lauritz Møllers dødfødte Drengbarn. Dom. 1.p. Epiph.

Sönnick Boysen, Poppenbøl

Datter Esther gift med Nis Lauridsen Møller, Ballum, deres

søn: Sönnik Møller, Ballum.

Skifter Schackenborg 1732.

Anno 1732 den 29.Mai.

Sal. Capitain Sönnicke Möllers Boehaue i Østerende, Ballum efter den sal. mand et boeskiffte at foretage og holde imellem hans efterladte hustrue og 2de børn, samt delfogtens Detlef Hinrichsens 5 børn, som hand med sin sal. hustrue Ehste Maria Sönnicksdtr. haver aulet. Hvor da var til stede enken Anna Sönniks med hendes Lauverge, birkedommer Anders Terp af Ballum og sønnen Nicolai Sönnicksen, 23 år gammel som såvidt er sin egen værge og datteren Anna Marie Sönnicksdtr., 19 år gammel med hendes lauverge, birkedommeren til Ballum Birk Paul Thomsen og paa sine børns vegne ermeldte delefogeden Sn. Detleff Hinrichsen og sin ældste søn Sönnicke Detlefsen.

Bilag til "Poppenbølslægten".

Bilag 3.

Sønnick Boysen (IV - 184)

Peter Thomsen, Rudbøl, søn af Thomas Sønnicksen

C.Rolfs privatarkiv. Privatarkiver nr. 647, L.A.S.: Uddrag af Peter Thom-
sens optagelser:

Extract unser sehl. Vatter weil. Peter Thomsen in Ruttebüll sein Buch wie folgt: Ao. 1668 14 Tage vor Michaeli an einem Sonnabend des Nachts um 12 Uhr bin ich Peter Thomsen auf dieser Welt gebohren. Mein sehl. Vater ist gewesen Thomas Sønnicksen bürtig in Poppenbüll, so in den Herrn sehl. ver-
schieden ao 1674, seines Alters 48 Jahr und etliche Wochen. Meine sehl. Mutter Cathrine Thomsen bürtig hieselbsten in Ruttebül, gestorben Ao 1676, d. 19. Juny ihres Alters 47 Jahr. Mein sehl. Grossvater väterl. Seiten ist gewesen Söneke Boysen Erbgesessen in Poppenbül, Hochfürstl. Sandmann in Hoyer Harde. Meine sehl. Grossmutter väterl. Linie Botilla Sønnicks. Mein sehl. Grossvatter Mütterl. Linie ist gewesen Hans Jensen Erbgesessen alhie in Ruttebüll und Hochfürstl. Kirchspielvogt und Schleussenwarter hieselben. Meine Grossmutter mütterl. seiten ist gewesen Marina Hanses bürtig auf Fochebül.

Anno 1681, den 29.Maij, als am 1.Trinitatis, bin ich im Nahmen der heili-
gen und hochgelobten Dreyeinigkeit in den heyligen Ehestand getreten mit der gross Ehr und viel Tugendt begabten Jungfer Catharina Paulstochter. Der allerhöchste Gott verleihe uns seine Gnade und Segen, auf dass wir mö-
gen als Gottliebende Eheleute in Fried und Einigkeit mit einander leben, auch dergestalt die kurtze Zeit unseres Lebens also anstellen, dass wir, wenn unser Sterbestündlein sich heran nahet, die Krone der ewigen Freude u. Seligkeit davon mögen abtragen; das gebe und verleihe und Jesus Christus durch sein bitter Leiden und Sterben willen. Amen.

Anno 1722 d. 30. April auf einem Donnerstag abendt um 5 Uhr ust unser sehl. Vatter Peter Thomsen in Ruttebüll sanft und sehl. entschlafen, da er 4½ Jahr im Witwenstande gelebet hatte, und in dem hitzigen Fieber gestorben, nachdem er in dieser jammervollen Welt gelebet hat 58 Jahr 7 Monaht und er den 8.Maij in Hoyer zur Erde bestättiget worden.

"Extracten" menes at være gået tilgrunde under Hamburgs bombardement i sid-
ste krig. En afskrift skal have været i dr.phil. Max Räsch's besiddelse.

Uddrag af Jacob Jessen: Thomsen (Ruttebüll), Stadtarchiv Flensb. XII Hs
Lfnr. 1615, Bd.22 :

1. Thomas Thomsen
Getauft am 25. Juli 1682
Paten: Herr Bürgermeister Roost, Tondern, Frau Teichgräfin Adelheit Schabouin in Tondern, mein Oheim Mons. Nicolay Tycksen, Kaufgesell in Tondern.
2. Paul Thomsen
Geboren am 17. März 1684
Paten: Mein Schwiegervater Herr Paulus Peträjus, meine Schwägerin Margaretha, Herr Tyches, mein Oheim Jens Jensen in Ruttebüll.
3. Catharina
Geboren am 23. Januar 1686
Paten: Teichgraf und Hausvogt, meiner libeste ihr Vaterbruder Hans Paulsen, meine Schwägerin Anna Catharina Heins auf Nienhof, Jgfr. Schwägerin Ester, Herr Pauls Tochter von Hoyer.
4. Johannes (Hans) Thomsen
(Getauft auf den Namen Hans). Geboren 19. November 1687
Paten: Mein Schwager Hans Vieth von Sonderburg, Herr Andres Lundt in Hoyer, Frau Botel Boos auf Poppenbüll.
5. Esther
Geboren am 4. Juli 1689
Paten: Meine Schwägerin Anna Vieth aus Sonderburg, Jgfr. Mödderin Anna Catharina Tycksen von Tondern, Zollverwalter Hans Oudtsen in Bröns.
6. Sönnich Thomsen
Getauft am 7. Juli 1691
Paten: Meine Frau Schwägerin und Pastorin Güde Hern Peters von Clanxbüll, meine Jgfr. Mödderin Christina Hanstochter, mein Oheim Carsten Lützen.
7. Anna
Geboren 28. Februar 1694
Paten: Capitein und Oheim Sönnich Møller in Ballum, Frau Marina Lützens, Sönnich Bossen, mein Oheim von Poppenbüll.
8. Peter Thomsen
Geboren am 19. Mai 1696
Paten: Mein Schwager Casparus Petrejus Pastor zu Hoyer, mein Oheim Hans Wich zu Hoyer, Jgfr. Schwägerin Ester sönnichs zu Poppenbüll.
9. Nicolai Thomsen
Geboren 16. Mai 1699

Peten: Hern Nicolai Paulsen, Frau Gunder Carstens, Herr Redleff Carstensen bei der Aue.

10. Tycho Thomsen

Geboren am 2. August 1702

Paten: Mein Schwager Pastor Tycho Paulsen zu Schwenstrup, Mons. Paul Hansen stud.theol., meine Frau Mødderin Botilla Hans Andersens zu Hoyer.

Børnenes levnedsløb

UDDRAG:

1. Thomas Thomsen, gift 1715/16 med Anna, datter af Nis Ebsen, Neudorf i Rødenæs og Südfeddersbüll, Horsbüll sogn. Nis Ebbesen en af de mest velhavende mænd i Vidingherred, stammede fra Emmelsbøl, gift 1698 med Magdalena Bendixen, enke efter Bendix Heinsen, Neudorf (fætter og kusine).

Thomas Thomsen døde 5. Januar 1720 knap 38 år gammel. Enken giftede sig anden gang med Stephanus Boetius. Hun døde 5.3.1728 i Frederikskog.

Ao. 1720 d. 5. Juni ist mein Eltester Sohn nunmehr sehl. Thomas Thomsen im Friedrichen-Kooge nach lange ausgestandener Schwachheit Sanft und Sehl. in dem Herrn verschieden seines Alters 38 Jahre weniger 7 Wochen, hat nachgelassen eine betrübte Witwe mit 2 armen klainen betrübten Wayseleins, so in grosser Weitläufigkeit und elendem Zustande nachleben...

4 børn.

2. Paul Thomsen, studerede theologi (Halle, Jena, Kiel), var 1709 informator på Majbølgård. Blev 1718 birkefoged i Ballum, Vesterende. Gift med Dorthe Lisbeth, født 1700, død 24.6.1750, datter af Detlef Hinrichsen, delefoged og birkeskriver i Ballum Vesterende og Leene Maria NN.. Paul Thomsen døde i Ballum 27.3.1753.

Børn.

3. Catharina

Gift formtl. 1704 med Andreas Todsens, Ringsvarf i Aventoft sogn, søn af Nickels Todsens, Ringsvarf og Ingeborg Andresens, født 1670, døbt 26. December.

Andreas Todsens forpagtede Foggebüll. Overtog 1712 efter Peter Thomsens død, gården i Rudbøl. Andreas Todsens døde 28.3.1729 på Rudbølgård.

Catharina d. 11.3.1734.

Børn.

4. Johan(nes) Thomsen, 1705 på universitetet i Halle, studerede jura. 1710 advokat i Tønder. 4.9.1714 gift med Helene Jaspersen i Flensborg (St.Nikolai), datter af rådmand, senere borgmester Jasper Petersen og Cathrine Thorstraten. Derefter advokat i Flensborg. Amtsforvalter 1734, Kammerråd. 14.1.1736 staller i Ejdersted. Johan Thomsen døde 6.7.1769 i Schleswig, begr. 10.7. (St.Michaelis). Helene, der var døbt 21.5. 1689 i Flensborg, døde før sin ægtemand. Johan Thomsen giftede sig 2.gang med Anna Dorothea Laurentius, død Schleswig den 28.april 1790, 86 år gammel, altså født ca. 1704.
5. Esther.
 Gift 1.gang med Sönnick Ebsen, Sognefoged i Grelsbøl, Humptrup s. Søn af digefoged Ebbe Sönniksen. Sönke Ebsen døde august 1714.
 Gift 2.gang med Detlef Clement, Grelsbüll, der døde 3.april 1724, begr. 13.4.
 Gift 3.gang med birkefoged i Møgeltønder, Andres Thomsen (af Ambdersfamilien), f. 25.8.1694 i Møgeltønder. Søn af Johannes Thomsen, ligeledes birkefoged, død 1731, og Anke, datter af Birkefoged Peter Jensen, Møgeltønder.
 Andres Thomsen døde 13.4.1772 i Møgeltønder næsten 67 år gammel.
 Børn.
6. Sönnich Thomsen
 Gift 1715 med Inge, datter af Thomas Thomsen på Freesmark, Aven-toft s.. Inge f. 1697 på Freesmark, døbt 9. søndag efter Trin. Sönnick Thomsen kaldes også Captän. Købte 1733 "Alter Hauberg" i Brunottenkoog - blev rådmand og digefoged. Døde 12.8.1756 i Brunottenkoog. Inge døde 10.8.1769, begr. i Aven-toft.
 Børn.
7. Anna
 Gift 1.gang den 29.6.1712 i Møgeltønder med digefoged Redlef Carstensen, Vester Anflod, født den 19.4.1682.
 Døde den 15.august 1727, 45 år gammel.
 Gift 2.gang den 15.jan. 1730 i Møgeltønder med retsskriver og godsinspektør på Schackenborg, Christian Matthiae, født 23.9.1701 på Hemgård, Emmerlev sogn, døde Vesteranflod 20.10.1752. Anna døde 18.juni 1779.
 Christian Matthiae var søn af Mads Bossen og Anne Jensdtr., der senere var gift med inspektør Josias Lytken. Christian Matthiae, der efter skolegangen var "opvarter" for den unge grev Otto Diederich Schacke, efterlod sig "3 yndige stiefdøttre" (Møgeltønder Præstearkiv, Personalialia H.)

8. Peter Thomsen

Overtog Poppenbøl. Kogsinspektør i Frederikskog.

Gift 1. gang med Margreth, datter af Momme Jensen, Hyltoft, Nykirke. Trolovedes 2. Januar 1718 i Nykirke. Margreth døde 8.12.1729, 28 år gammel.

Peter Thomsen gift 2. gang med Esther, død 1751 på Poppenbüll, begr. 14.3.

Peter Thomsen død 21. Februar 1783 på Poppenbüll.

14 børn.

9. Nicolai Thomsen

1727 købte han haubargen Königsteinhof i Chr. Albrechtskog. Han har ikke boet på gården.

10. Tycho Thomsen

Købmand i Flensborg, gift 1723 med Anna Maria Hoyer, datter af general-spuerintendent Andreas Hoyer, født 11.9.1700 i Flensborg. Tycho Thomsen var fra ca. 1736 forpagter og justitsforvalter af godset Satrupholm. Her døde han 15. Mai 1745 af svindsot og vassersot. Enken nævnes endnu 1747 som forpagter. Hun døde 11.3.1761 i Rendsborg.

9 børn.

Uddrag af Højer kirkebog vedrørende Peter Thomsen.

1680. In diesem 80. Jahre ist Ihro Hochfürstl. Durchl. Sandmann Boh Sonnichsen mit seiner Eheliebsten nach geendigtem Gottesdienst bey uns gewesen und haben ehelich geworben für den Wolgeachten Jungen Gesellen Peter Thomsen in Rutbüll umb unsere Tochter Catharina. Dom. 2. Trin. ist Er auff abermahlige Anhaltung sowohl auch der Bräutigamb mit behaglicher Beantwortung begegnet worden. Gott lasse dieses Ehrenwerk zu seinen Ehren, der beyden jungen Persohnen zeitlicher und ewiger Wolfarth, und uns Eltern mit allen den Unsrigen zur erquichenden Vergnügung gereichen umb Jesu Willen!

1681. Dom. Trinit. hat Herr Laurentius Bleg, Pastor zu Jerpsted copuliret den Ehrw. Junger Gesellen Peter Thomsen in Rutbül und unsere Tochter Catharina. Seines Alters 18 Jahre, In Ihres 21. Jahres Anfange. Gott ertheile Ihnen den Reichthumb seiner Gnaden und Barmhertzigkeit, auf das Sie in Fried und Leide unter seinem reichen Segen ihr Leben zubringen mögen Umb Jesu willen. Amen!

1682. In der Nacht vor dem 25. Julij oder Jacobi Tagh zwischen 12 und 1 hat der liebe Gott nach schwerer Arbeyd unserer Tochter in Rutbül gnädiglich geholfen, dass Sie ein wohl erschaffenes Söhnlein zur Welt gebahren, wel-

ches Dom. VII nach Trinit. in unser Kirchen von mir ist getaufft worden mit dem Namen Thomas. Gevattern sind gewesen H. Jacob Roest, Ratsverwandter in Tundern, Fraw Adelheit des Herrn Teichgraffen Eheliebste, so vorhin ihre eigene Gevatterin gewesen Ao. 1660 - und Niclas Tüchsen. O allerliebster Gott gib Gnade, dass dis Söhnlein möge wie an Allem, so auch an Weisheit, Gnade bey Gott und den Menschen aufwachsen, und lass die liebe Eltern damit leben, Umb Jesu willen. Amen.

1684. Den 7. Martij nach Licht Ansteckung

am Freytage vor Laetare hat Gott unserer Tuchter Cathrinae, Anno aetatis 24, Peter Thomsens Eheliebsten Anno et. 21., eine gnädige Entbindung mit einem jungen Söhnlein bescheret. Wofür Ihme sey 1000fältig Ehre und Danck gesagt. NB. Dieses liebe Söhnlein ist mit dem Nahmen Paul Dom. Judica dem H. Christo durch die heilige Taufe einverleibet worden. Wofür Ihm sher Lob und Danck mit dem herzlichen Gebetswunsche, es möge bey guter Gesundtheit aufwachsen, und wie an Alter, alss auch an Weisheit, Gnade bey Ihme Und Menschen zunehmen. Umb seines Nahmens Ehre willen. Amen! Gev. wahren Ich selbst, Margaretha Tyches E. und Jens Hansen.

1686. Den 29. Januarij am Freytage vor Septuagesima habe Ich meinem vielgeliebten Schwiegersohn Peter Thomsen Ihro Königl. Mayst. Verordnetem TeichVoigdt eine Tochter getaufft mit dem Nahmen Catharina nach seiner Sehl. Mutter. Gevatter waren mein Bruder der H. Teichgraff Hans Paulsen, Fraw Anna Cathrine Heins und unsere Tochter Esther. Der H. Jesus dehme Sie alss dem Baume des Lebens einverleibet gebe Ihr Safft und Krafft in aller Frömmigkeit bey guter Gesundtheit herfür zu wachsen, zu seines Nahmens Ehre, den lieben Eltern und aller Zugehörigen Ernst und Frewde.

1687. In der Mitternachtszeit für dem XXVI. Trini Sontage hat der hertzfromme Gott meine hertzliche Tochter Cathrinam ihrer mütterlichen Bürden gnedigl. entbunden Und beyderseits Eltern mit einem wohlgestalteten Sohne erfrewet. Derselbige ist Dom. 1. Adventus im Hause von mir getaufft worden mit dem N. Hans. Gevattern wahren H. Hans Vidt mein Schwieger Sohn, H. Andreas Lundt, Botel Bohs. Jesus lasse denselben aufwachsen in allem Guten. Amen.

1689. Den 4. Julij am Donnerstag nach dem V. Tr. Sontage Die Ulrici hat der fromme Gott meine fromme Tochter ihrer mütterlichen Bürden entbunden und Sie und ihren Ehemann mit einer jungen Tochter erfrewet hora 3tia pomeridiana (= 3 Uhr nachm.). Den 9. Julij am Diengst. nach Dom. 6 Tr. hat Herr Casp. diese liebe Tochter mit dem Nahmen Esther in der Kirchen getaufft. Gevattern waren meine Tochter Anna L.V. von Sonderb., Jungfer Anna Cathrina Sehl. H. Peter Tüchsens Tochter und Herr Hans Ouctzen Königl. Zöllner.

1691. Am Diengstage Abend hora 10 vespertina hat Gott gnädiglich geholfen, dass meine Tochter Catharina in Rutbül ihrer mütterlichen Bürde entbunden und mit einem jungen Söhnlein erfrewet worden. Jesum geschehe hochlich Lob und Danck dafür. Am folgenden V. Tr. Sontage ist dieses Söhnlein mit dem Nahmen Sonnich getauft worden. Gev. Capitain Sönnich, Boh Sonnichsens Sohn Sonnich und Marina Lütkes. Gott der heilige Geist erfülle ihn mit seiner Gnade, dass er möge auffwachsen an Frömmigkeit und Gesundtheit.

1694. Am 7. März ist meines Schwieger-Sohns in Rutbül Tochter mit dem Nahmen Anna getauft worden von H. Caspar. Gevattern waren H. Petri in Clanxby (= Klanxbüll) Ehefrau, Kiestin Hans Tochter und Karsten Lützen.

1696. Den 19. Maij am Dingst. nach Rogate vor Himmelfahrtstag hat der allerliebste Gott ein grosses Gnadenwerck an meiner hertzlieben Tochter Catharina erwiesen, Indehne er sie ihrer mütterlichen Bürden allergnädigst entbunden und beyderseits Wltern mit einem jungen Sohne erfrewet. Wofür seiner Güte sei ewig Lob und Dank gesagt. Dom. Exaudi hat H. Caspar getaufft meines Schwiegersohns Peter Thomsen in Rutbül Sohn mit dem Nahmen Peter paa god dansk Per. Gev. H. Casparus, Hans Wych und Sonnich Bohsens in Poppenbül Ehefraw Esther.

1699. Dom. Exaudi Peter Thomsen einen sohn getaufft mit dem Nahmen Nicolaus nach unsern geliebten Herrn Schwager Nicolaus Paulsen, anitzo Controleur in Ripen, alss der auch das Söhnlein zur Taufe geholfen. Gott verleihe zu desselben auferstehung seine Gnade und segen. Amen.

Noter til faderskabsliste for Peter Thomsens børn i Rudbøl.

Begrebene "Oheim" (onkel) og "Möddersche" (moster) synes på de tider at være ligeså diffuse som begrebet "svoger", således synes "Oheim" at være brugt i betydningen "fætter" (af forskellige grader) og "Möddersche" i betydningen "kusiner" (ligeledes fjernere eller nærmere).

1. Thomas 1682, mein Oheim Mons. Nicolay Tüchsen, Kaufgesell in Tondern. Han var søn af Peter Tychsen og Anne, datter af Laurens Jensen Becker (IV - 158) i Tønder. Nicolay Tychsen er halvfætter (næstsøskendebarn) til barnefaderen.
2. Paul 1684. Mein Oheim Jens Jensen in Rutebüll? (se oversigten over personer ved navn Jens Jensen i Højer)
3. Cathrine 1686. "Schwägerin" Anna Cathrine Heins auf Nienhof, født Lundts, gift Dom. 1. Trin. 1676 med Hein Sönnichsen. Kaldes af Paul Petræus "Freundinne und Schwagerinne". Hein Sönnichsen døde (begr. ?) 16.12.1686.
4. Johannes (Hans) 1687. Hr. Andres Lundt in Hoyer: herredsfoged. Frau Botel Boos auf Poppenbüll. Gift med Boh Sönnichsen (IV - 92)
5. Esther 1689. "Jfr. Mödderin Anna Catharina Tychsen von Tondern". Datter af Peter Tychsen og Anne, Lorens Jensen Beckers datter, jfr. ovenfor.
6. Sönnick 1691. Meine Frau Schwägerin und Pastorin Güde Hern Peters von Clanxbüll. Gift med Peter Petræus, broder til præsten i Højer Caspar Petræus. De var sønner af købmand i Tønder Friedrich Petersen eller Finck og Marina Peters.
Jfr. Mödderin Christina Hanstochter ?
Oheim Carsten Lützen: 1697 Dom. XVIII Trin. (25.7.) habe Ich copuliret den hiesigen iungen Gesellen Karsten Lützen und Gunder Terkelstochter in Poppenbüll. Karsten Lützen fadder 8.5.1697 hos Hans Sørensen Schmidt.
Højer kbg. 1675. Dom 17.p.Trin. (26.9.): Terkild Petersen Barsbül eine Tochter Gertrud getauft. Gev. Der Herr Hargesvogt F. L. (Lundt), Fr. Helena und Esther Matztochter.
Gunder er fadder ved nr.9 Nicolay's dåb 1699. Højer 22.3.1683: Terkild Petersen Barsbül zu Poppenbül gestorben.
Højer kbg. 1695 - s.137-10. Dom. XI Trin. (4.8.) hat Caspar den wohlwissenden Gesellen Nis Thomsen, des sehl. Teichv. Sohn und Gardrut Terkilds T., des ... T.Pedersen Eheleiblich, Sivert Fincken Stieftochter.
Højer 1701 Nis Thomsen hiesig Gerichtschreiber wie auch Rahtman u. Kirchengeschworener d. 26.april begraben.

7. Anna 1694. Frau Marina Lütken. Formtl. slægtning til Josias Lütken, der en tid var håndskriver i Møgeltønder. Josias Kiel var gift med Gude Kiels, en datter af Carsten Jensen og Gude Schmidt i Tønder.
Sönnick Bosen mein Oheim von Poppenbül = IV - 46.
Oheim Sönnich Møller aus Ballum, søn af Esther Sönnicksdatter og Niels Lauridsen Møller, fætter til barnefaderen.
8. Peter 1696. Mein Oheim Hans Wich zu Hoyer.
1691 Dom. Septuagesima (8.2.) habe Ich copuliret Hans Wych und des Sehl. Schiffers Jens Hansen Witwe Anna Jenses. Wer dass Glück hat, der kriegt die Braut ... Hoytider skade icke.
1681 Dom. Exaudi (15.5.) Jens Hansen von List (Lust?) und Anna Svennings- tochter.
1689 am Dingstag darnach (Dom. 20. Trin) hat H. Caspar den guten wolthe- tigen Schiffer Jens Hansen begraben.
Højer 1693 Am Grünen Donnerstag (21.3.) hat H. Casparus begraben Hans Wyckes einziges Söhnlein Jens Hansen, nach dem redlichen Schiffer Jens Hansen, seinem Frawen gewesenen Vorwesers, unsern wehrten Schiffer ge- tauft.
1693 Dom. IV. Adv. (29.12.) habe ich Hans Wyck einen Sohn mit Nahmen Jens Hansen nach seinem Vorweser unsern wehrten Schiffer getauft.
Gevattern: Jens Bahnsen, Peter Feddersen, Marren Hanses.
Tønder Amtsregnskab L.A.S. Afleveringer fra Kiel C.VI.3 Hoyer Kirch- spiel - Hebungsregister 1708:
Hans Hansen Wick itzo Nis Bramsen 1 rdl. 34 s. Efterfulgtes af Nis Bramsen, der var kromand ligesom Hans Wick.
Hans Wick formtl. søn af Hans Wick d.æ.
Højer 1685 (8.6.) Feria I Ida Pentecoste. Wulff Wulffsen Møller und Anna Wyckes, des sehl. redlichen Hans Wyckes Bereiters und Müllers Tochter.
16. febr. 1686 får Ancke Wyckes tvillinger ved navn Wulff og Hans.
Faddere: Hans Thomsen, fru Anne Cathrin Heins, svigsøn Peter Thomsen, Hans Wyck, Christoffer Müller fra Tønder, Berendt Feddersen.
10. nov. 1696 blev Wulff Wulffsen begravet.
13.4.1697. Am Dingstag nach Quasimodogeniti hat H. Casparus copuliret Lorentz Simonsen von Schadz (?), (einen jungen Müller) und Anna Wyckes, des sehl. Wulff Wulffsen Müllers Witwe.
1692 Am Sonnabend fur Dom. Septuagesima hat Hans Wyckes Fraw im Krüge eine Tochter zur Welt gebohren, die ich getauft habe am Freytage fur Sexagesima mit dem Namen Merret.
Gevattern waren Peter Thomsens Fraw, meine Tochter Catharina in Rutbül, Kiersten, Margreth Müllers Tochter, und Herr Capitain Degn im DahleT.

9. Nicolai 1699

Frau Gunder Carstens, Herr Redleff Carsten bei der Aue.

Redlef Carstensen var født på Vesteranflod 1682 og døde sst. 15.8.1727, Gift 29.6.1712 med Anna Thomsen, datter af rådmænd og gårdm. Peter Thomsen og Cathrine, født i Rudbøl 28.2.1694 og død på Vesteranflod 18.6.1779.

Redlef Carstensen var søn af Carsten Redlefsen, (1648-24.9.1693), Vesteranflod.

Gift 8.6.1681 med Maren Hansdatter, født d. 2.febr. 1658 i Hjerpsted, datter af Hans Tychsen, død Vesteranflod 1736, begr. 26.10. (Personali-er over døde i Møgeltønder - Møgeltønder Præstearkiv H. - L.A.S.).

En datter af Carsten Redlefsen og Maren Hansdatter, An Cathrin, født på Vesteranflod 4.3.1689, var gift med Jens Jensen i Rudbøl. Deres søn Johannes Redlef Jensen, var sognepræst i Hjerpsted 1770-1801, født 1728 død 23.juli 1801.

Gift med Maria (1736-30.11.1791) d.a. kniplingshandler Peder P. Ouw og Maren Christiansdtr. Bossen.

(Franz Brenner: Die Westeranfloder Familie Carstensen etc. - Familiengeschichtl. Mitteilungen aus Nordschleswig 1942/43 - samt Arends)

Tønder Amts regnskaber 1710 (S-film 1291, R.A.)

Rudbøl: Peter Thomsen und Carsten Hansen

1706-07: Peter Thomsen mit Carsten Hansen.

De betaler den største afgift i byen, umiddelbart følger efter dem i registeret Jens Jensen.

Bilag til "Poppenbølslægten".

Bilag 4.

Sonnich Boysen, Poppenbøl (IV - 184).

4. Margrethe Sönnicksdatter

Gift 1. gang m. Jens ... (muligv. Jensen el. Hansen)

Gift 2. gang m. Hans Sørensen Møller, Rudbøl, grdm. i Højer, f.ca. 1626, d. 1683.

Begr. Højer 1683 Dom. Lætare Hans Sørensen Müller, 57 Jahre.

Børn:

Søn af Margrethes 1.ægteskab

a. Højer (29.1.) 1682. Dom. IV Epiph. von der Schiffarth habe Ich cop. Jens Jensen (oder Bahnsen), Hans Müllers Stieffsohn und Giu Hanses, Hans Hansens Witwe.

Cop. Højer 28.12.1673: Dom post Nativit , Hans Hansen Schiffer und Giu Pedersdaatter, Schiffer Peder Tüchsens Tochter.

Børn af 2. ægteskab med Hans Sørensen Møller:

b. Botilla

1691. Den 22.Oct. am Donnerst. fur dem 26. Tr. Sonntage haben sich in Margreth Müllers Hause verlobt Andres Bohsen bey der Gathe und Botilla ihre Tochter.

1691 Dom. 1.Adv. haben sich uffentlich in der Kirche von mir copuliren lassen Andres Bohsen von der Gathe und Botilla Hans Tochter.

1696 (18/6) Dom. 2da Trin. habe Ich begraben Andres Bohsen.

Tønder Amts Regnsk. 1668-70 (R.A. S-film 1290) Hans Müller zu Hoyer gibt von der Windt Mühle daselbst 86 Rthl. 32 s.

Tønder Amts regnskaber 1710 (S-film 1291, R.A.) Hoyer Pflicht: Andres Boesen Müller.

Hans søster gift med barber Johan Finck, Maren Bohsdtr. (gift 20.p. Tin. (9.okt.) 1687).

c. Christine Margrethe.

Cop. 1695. Dom 24. Trin. hath Casparus copuliret Michel Andersen Schmidt und Christine Mergret Müller, Hans Sørensens jüngste Tochter. Begr. Højer 23.3.1742. Am Char-freytage Michel Andersen Schmidt.

d. Begr. Højer 22.9.1693 am Freytage vor dem 15.Trin. hat H. Casparus Søren Hansen Müller die leichpredigt gehalten. 22 Jahr 12 Wochen (f.ca.1671).

e. 1673 (Getauft). Dom VII Trin: Hans Müller einen Sohn mit Nahmen Sonnich Boysen.

Gevattern: Boh Sönnicksen, H.Hans Lundt und Jungfer Beata Maria Jürgensen.

f. Dbt. 1676. Dom. Jubilate Hans Sørensen Müller einen Sohn mit Nahmen Peter getauft.

Gevattere waren H. Hein Sonnichsen, Jens Jensen von Ballum und Jungfer Anna Cathrine Lundts.

Højer dbg. S.161 - 15.6.1684. Unser lieber Jungen Schwager Thomas Thomsen von Rutbüll ist in seines Vatern Schwester Haus gestorben Dom. III Trin. frühe hora IV mat. und am folgenden Freytage von H. Tych begraben worden. (Sønnesøn Thomas Thomsen ?)

Bilag 5.

Boh Sönnichsen (IV - 92)

Børn:

1. Sönnich Boysen (Bossen) = IV - 46.

2. Botilla Bohsdatter

Svend Jacobsen: Slægten Bojesens Afstamning (Personalhist. Tidsskrift 1972, s. 155):

Født før 1673, gift 1691 med Hans Andersen Schmidt, gmd. og rådmand på Højergård (Han g. 1.gang m. Gyde Johannesdatter (ca.1670-1690) af Højer. 9 børn kendes, bl.a.:

- a. Gyde (f.1692) gift 1.gang med Wolf Wolfsen, møller i Højer, gift 2. gang med Hans Andersen, ligeledes møller i Højer
- b. Botilla (f.1693), fml. gift før søsteren med møller Wolf Wolfsen
- c. Boh (f.1697)
- d. Johannes (1693-1757) gmd. og rådmd. på Højergård
- e. Jens (f.1701), bosiddende i Holland
- f. Anna Marie (f. efter 1701) gift m. Christian Sibber Feddersen, bager i Højer
- g. Christine (f. efter 1701), d.1750, gift 1.gang m. Hans Schau, gift 2.g. med Peter Todsén, begge gårdmænd og østers forpagtere i Højer.
- h. Anna Kirstine (f. efter 1701), gift m. Peter Ox, grdm. og sognefoged i Højer.

Botilla Bohsdtr., f. før 1673, ~ Hans Andersen Schmidt, grmd. og rådmand på Højergård.

1691. Dom.1.Trin. hat H. Casparus copuliret Unsern Nachbar Hans Andersen Schmidt und Botilla Bohstochter zu Poppenbüll.

1689. In Festo Trinit. hat H. Caspar copuliret Hans Andersen Schmidt und Giu Johannis Tochter, Sehl. Johannis Haulesen Rathman T.

1690. Am Mitwochen vor Pffingsten hat Herr Caspar den 4.Junii begraben Unser iunge Nachbarn Hans Schmits Ehefrau, 20 Jahr alt - (f.ca.1670) 6 Mrk.

Højer Birks Protokol II 1716-24:

7.3.1718 Jens Nissen af Højer citerer bl.a. Botilla Sal. Hans Smeds.

14.3.1718 Fremkom Anders Hansen paa sin Stiefmoder Botilla Sal. Hans Smeds af Højer. Hans Smed død for 3 år siden, dvs. ca. 1715.

Højer Kirkebog 172-3 2.2.1686:

In Festo Purificat. Marie den guten Rathman und wehrten Freund Boh Andresen (begr.) 47 Jahr.

Hans Andersen Schmidt (der underskriver sig: Hans Andersen Schmey) var søn

af Anders Hansen Schmid (og Kiesten), sidstnævnte overlader 26.11.1700 ved aftægtskontrakt bostafnen til sønnen Christen Andersen Schmidt. De to sønner Hans Andersen Schmey og Andreas Andersen Schmey, samt svigersønnen Bernd Feddersen, der har været gift med datteren sal. Maren Bern-
des, har allerede bekommet deres.

(Møgeltønder Skifter Nr.45 - Schachenb. Godsarkiv)

1697, 17.10. Begr. Dom.Tr. den alten Hans Andersen, so dreymahl befreyet gewesen. Die letzte Frau aber wird in den Personalibus nicht aufgenommen, nemlig Kirsten, des alten Siptime Rueters Tochter.

Børn:

a. 1692. Am Himmelfarts Tage habe Ich getauft meines Nachbarn Hans Schmidts Boelsmans Tochter mit den Nahmen Giu

Gevattere: Kiesten Schmitz, Jungfr. Cathrine Jensen und Sonnich der iunge Sandman.

Gift 1.gang med mølleren Wolf Wolfsen (beslægtet i 3.grad)

1.1.1688. Am lieben Neujahrs tach einen Möllers Sohnlein mit Nahmen Wulf.

Gift 2.gang m. møller Hans Andersen, Højer.

Viede 1734: Højer, Am Freytage p.D. 9.Trin. Hans Andersen Möller und Gyde Wolfs.

Hans Andersen Möller døde 1762, 14. ..

Begraben 1753 D.Quasimodogen Gyde Hanses

Begraben 1755 Am Dingstage p.D.Misericordia Domini Gyde Hanses.

Højer cop. 1734: Am Freytage p.D. 9.Trin. Hans Andersen Møller und Gyde Wolfs.

Jonathan Smith: Ægteskaber i forbudte led L.A. Nr.1414:

Müller, Hans, Højer S. ~ Müller, Gude, enke efter Oluf Olufsen Müller.
16.7.1734 - 3 cons.gr.Lin.æqul.

Højer (25.6.)1697: In Festo Johannis habe Ich Andres Bossen Müller einen Sohn mit Nahmen Andres (getauft).

Gev.: Sonnich Bossens Ehefr., Hans Wyck und Andres Thomsen

(Andres Bossen ~ Botilla, dtr.a. Margrethe Sønnichsdtr. og Hans Sørensen Møller.)

Tønder Amts Regnskaber 1707-13 (S.1291 / R.A.):

1712 Einnahme an Dispensation in Hoyerharde:

Wolf Wolfsen Müller zu Hoyer und Gude Hanstochter daselbst haben wegen ihrer Verwandtschaft in tertio gradu consanguinitatis æqualis lineæ von dem fürstl. Ampts Hause den 19.September dispensation erhalten, und an recognition abgeführt 5 Rth.

Tønder Amts Regnsk. 1713-14, S.2760 / R.A.:

Regnskab for Marskherrederne: An Pension von den Wasser u. Windmühlen im Amte Tundern, Hoyerharde: Wolff Wolffsen und seinen Caventen in Hoyer zahlen nach dem Erb-Contract uf Maytag 125 Rthl.

Cop. Højer 1742 Am Freytag p.D. 2.Epiphan. Wolff Wolffsen Müller und Ester Finckes..

W.W.Møller begr. 4.7.1768 (55 år), f.ca.1713.

- b. 1693 Boel Am Mitwoch hat H. Casparus getauft unserm Nachbarn Hans Andersen Schmidt eine Tochter mit Namen Boel.

Gevattere: Unser Rathmann Hans Pedersens Ehefrau, Unsere Mette und Peter Thomsen, mein Schwiegersohn, Teich Vogt im Christian Albrechts Coge

- c. Boh

1697. Dom.22.Trin. hat H.Caspar. unserm Nachbarn Hans Schmit einen Sohn mit Nahmen Boh (getauft).

Gev.: Boy Boysen in Hierpsted, Sven Bohsen, Esthe i Poppenbøl.

- d. Johannes

1699 Domenica 18.Trin. Hans Andersen Schmidt einen Sohn mit Nahmen Johannes getauft.

~ 18.6.1739 i Ballum m. Anna Maria Møllers, Østerende-Ballum, dtr.a. Sonnich Möller.

Jonathan Smith: Ægteskaber i forbudte led L.A. Nr.1872 - 23.3.1739: Schmidt, Johann Hansen, Højer - Møller, Anna Maria in Ballum, 3. cons. gr.lineæ æqu.

Johannes Schmidt, grdm og rådmand i Højer på Højergrd.

Begr. 1757 Am Dingstag p.D. 23.Trin. Johannes Hansen Schmidt.

- e. Jens

1701 (4.12.) Doica 2 Adventus. Hans Schmidt einen Sohn Jens Bosiddende i Holland.

- f. Boh

1697 (18.5.) Am Donnerstag hat H.C. unserm Nachbarn Hans Schmit einen Sohn mit Nahmen Boh (getauft).

Gev.: Lorentz Müller von Ballum, Karsten von Rutebøl, Johannes Schaus Tochter Botel.

- g. Anna Marie (født efter 1701), gift med Christian Sibber Feddersen, bager i Højer.

Cop. 1738 (5.8.) Am Donnerstage p.D. X.Trin. Christian Sibber Feddersen und Ana Marie Hans T.

Anne Marie død 1758

Gestorben und begravet: (Højer)

1749 Am Freytage D. 23. Trin. Christian Sibber Feddersen.

Christian Sibber Feddersen var søn af grdm, rådmænd og digefoged Berend Feddersen, gift med Maren Andersdtr. Schmidt, datter af Anders Hansen Schmidt, grdm. i Højer og hustru Kiesten. Maren var søster til Hans Andersen Schmidt (v.s.), hun døde 1699. Berend giftede sig igen Misericord. Domini 1700 med Maren Andersdtr. fra ved Aaen i Møgeltønder Sogn. Berend Feddersen døde 1714.

Christian Sibber Feddersen døde 1749, og blev begravet Fredag efter Dom 23. Trin (14.11.), 38 Aar gl., f.ca. 1716. Han døde efter at have ladet sig behandle for døvhed af en "omløber", en soldat, forml. i kvarter i Rendsborg. Han årelod ham først tre gange på begge sider af hovedet, derefter rensede han øregangen med en benske, hvorved der fremkaldtes stærke smerter, endelig hældte han terpentin ind i øregangen.

Christian Sibber Feddersen havde foruden bageriet også handel med kolonialvarer (Rolfs s.507)

Den ældste Søn Hans, fortsatte bageriet i Højer, en søn af ham var justitsråd, godsinspektør Berend Feddersen i Møgeltønder. Dennes søn Boy Feddersen giftede sig med Ingeborg Lucia Posselt (se under Søndergårde)

Begr. Højer 1758 Anna Maria, Christian Beckers Encke her af Byen (nr. 2 af 42)

h. Christine (f. efter 1701), d. 1750, Begravet 1750 Am Freytage p.D. 13. Trin. Kiesten Todsens.

Cop. Højer 1739 Am Freytage p.D. Sexuages.: Peter Todsens u. Christine Schau.

Gift 1.gang med Hans Schau, grdm. og Østersforpagter i Højer.

Børn:

ha. Bold, gift 1748 med Sönnich Hinrichsen Kogsbølmølle.

hb. Hans Schau, f. Højer 20.10.1728, død sst. 8.4.1800.

Cop Højer 1758, Præst sst. 1763-1800.

1.gang gift med Esther (5.11.1734-1.2.1764), d.a. Peter Petrus (død 1763) og Cath. Milnitz.

2.gang gift 1.8.1765 med Adelheid (. .4.1744-28.12.1830 Tønder), d.a. Nic Fabricius (død 1771).

Gift 2.gang am Freytage p.D. Sexuages. 1739 med Peter Todsens, grdm. og Østersforpagter i Højer.

Peter Todsens, dbt. Højer 30.1.1711 (Sippe der Nordmark), død Højer 17.11.1793.

Gift 6.2.1739 med Christine Schmidt, død Michaelis 1750. Søn af Andreas Todsens (f. 26.12.1670, død 1729), grdm. paa Ringswarf, Aventoft s., fra

1722 på Rudbølgrd. Gift med Catharina Thomsen, f. på Rudbølgrd. 23.1.
1686, død sst. 11.3.1734.

Højer kbg. Dødes Tal 1793. Dies mort. 24.Nov. Dies sepult. 2.Dec.

Peter Todsens, en Bohlsmand her i Højer, 83 Aar mindre 2 Maaneder, gift
2de gange.

1.gang med Christine Hans Schaus i Højer hans efterladte Enke, af dette
ægteskab er følgende Børn:

- a. Johann Andreas som er gift i Norge med, ingen børn.
- b. Thomas, gift med Lena Catharina fød Lorentz Holm, haver en søn Peter.
- c. Boh, gift med Friderica fød Curtius, med hende 4re Børn: Friderich
. . . Carl, Friderica, Peter, Jetta.

2. med Ingeburg Maria, fød Johan Jacobsen, af dette Egteskab 5 Børn:

- a. Marius Høyer
- b. Christina, gift Lyders og haver følgende Børn: Bendix, Philip, Chri-
stian, Peter, Elsabe, Margrethe Elisabeth, Marcus Høyer, Hedewig Ma-
ria Cathrina, Ernst Albrecht.
- c. Johann
- d. Paul
- e. Cathrina, som er død, var gift i Flensborg med Röwekamp, haver efter-
ladt 2 Børn: Hanne og Christian. Den afdøde druknede aller ulykkeli-
ger Viis i en Gröfte, fik ingen Ligtale.

2 Lys til Kirke.

Døde Register 1802 (Højer) d. mort. 27.Juli D.sep. 31.J.

Ingeborg Marie Todsens, født Johann Jacobsen, fordum Peter Todsens, en
Bohlsmand i Højer hans Enke, gammel 68 Aar 29 Uger og 2 Dage.

Hun døde i Sønderborg, hvor hun besøgte hendes Datter Christina gift med
Amtsforvalter Lyders, men blev her begravet.

Søn Thomas, f. Højer 27.10.1740, død Ubjerg 28.2.1824. Pastor i Ubjerg,
gift 4.12.1781 m. Helene Catharine Holm(er), f. Poppenbøl 8.3.1749, død
Ubjerg 8.1.1831. (Sippe der Nordmark).

- i. Anne Kirstine (F.ca. 1708) g.m. Peter Ox, grdm. og sognefoged i Højer.
Begr. Højer 1775. Dies mort. 7.Jan. D.sep. 13.Jan. Anna Christina Ox,
fordum Peter Ox, Sognefoged i Højer hans efterladte Enke, 66 Aar 35 Uger
gammel, efter lod en søn Hans Peter og 3de Børne-Børn, fik Parentation
og Liig Prædiken.

Dødes Register 1771. Dies mort. 21.Nov. D.sep. 28.Nov.

Peter Ox, en sogne Foged og Bohls Mand her i Høyer. 70 Aar og 28 Uger
gammel, efterlod sin Hustru Anna Christina og en Søn Hans Peter, som
haver en liden Datter Esther. Fik Parentation, Lig Prædiken, 2de Lys
til Kirke.

Anno 1701. Feria 2da Pentacoste Peter Ox einen Sohn Peter.

Døde Højer 1774 D.mort. 28.Sept. D.sep.5.Oct. Hans Petersen Ox, en bohlsmand og sognefoged her i Høyer 37 Aar og 31 Ugger gammel, efterlod en Hustrue Anna Dorothea, fød Andreas Schmidt i Høyer og ved hende en liden Søn Andreas, og af 1de Hustrue Maria fød Wolff Møller her i Højer en Datter Esther, fik Parent. og Liig Prædiken.

3. Boh Bohsen el. Boy Boysen

Svend Jacobsen: Født 1673, dbt. 16.12. Grdm. og Skipper i Hjerpsted, Gift med Gyde Lauritzdatter, f. 1668, gift 1.gang m. Christen Hansen, d. 1691/95, grmd. og sognefoged i Hjerpsted, søn af gmd. og sognefoged Hans Tychsen i Hjerpsted og Kirstine.

Højer: 1673. Am Mitwoch post Dom 23.Trin. Boh Sonnicksen ein Sohn Boy. Gevattere: Hans Müller, Niels Müllers Sohn aus Ballum und Hans Feddersens Frau.

Gift med Gyde Lauritzdatter, f. 1668, Datter af Lauritz Madsen, f. 1632, død 1694, begr. 22.4. Gmd. i Døstrup. Gift 1.gang m. Gunder Andersdtr. (G. 2.gang med Anne Brodersdtr., d. 1722, begr. 2.12., datter af Broder Pedersen, præst i Randerup og Ellen Hansdtr.).

Gyde Lauritzdatter, f. 1668, gift 1.gang m. Christen Hansen, død 1691/1695. Grdm. og sognefoged i Hjerpsted, broder til Thyge Hansen i Kringelum (Gift med Mette Lauritzdatter, søster til Gyde), begge sønner af grdm. og sognefoged Hans Tychsen i Hjerpsted og Kirstine.

Gift 2.gang ca. 1695 m. Boy Boysen, skipper og grdm. i Hjerpsted.

Børn:

a. Bo (Boy) Boysen, f.ca. 1698 i Hjerpsted, død 27.9.1764 i Nyborg, begr. 3.10. i kirkens store gang med 4 klokkers ringning. 11.1.1730 borgerskab i Nyborg som brygger, købmand, vognmand og avlsmand. 1734-46 kgl. Stempelpapirsforvalter, 24.4.1736 stadskæmner og fattig kasserer, 3.3.1739 forpagter af havneindtraderne, 14.4.1741 kgl. overvejeremester, måler og vrager, havnefoged.

Gift 1.gang 6.5.1729 i Nyborg m. Cathrine Marie Pedersdatter, død 21.8. s.aar, begr. 25.8. paa Vor Frue kirkegård, dtr. af vognmand Peder Danielsen (død 1727) og hustru Birthe Hansdatter (død 1728).

Gift 2.gang 17.2.1730 sst. m. Birgitte Cathrine Lemming, dbt. 10.1. 1703 sst., begr. 2.3.1743 i kirken, datter af stadskæmner og kgl. transportforvalter ved færgævæsenet Søren Poulsen Lemming og hustru Regina von Hensky (Henska).

Gift 3.gang 2.5.1745 i Nyborg m. Dorothea Catharina Madsdatter, født efter 1714, død 16.4.1748 i barselsseng, begr. 22.4. i kirken. Datter af Mads Rasmussen, begr. 9.5.1729, ejer af Nyborg vandmølle og en gård i byen og hustru Anne Bertelsdatter, dbt. 9.10.1691, begr. 30. 7.1781.

8. børn.

b. Niels Boysen, f.ca. 1706 i Hjerpsted, begr. 29.10.1773 i Nyborg. Ejer af Slotsmøllen her og en gård på Torvet, solgte møllen 16.6.1764. Gift 19.5.1730 i Nyborg m. Anna Bertelsdatter, dbt. 9.10.1691, begr. 30.7.1781, datter af Slotsmølleeejer Bertel Sørensen og hustru Catharina Koch, død 14.3.1692, - og enke efter slotmølleeejer Mads Rasmussen, død 9.5.1729 (med hvem Anna Bertelsdtr. blev gift 1.gang 28.6.1714)

2 børn

c. Anne Boysen (Boyes), f. 24.8.1709 i Hjerpsted, død 10.7.1773 sst. Gift m. Jacob Kaysen, f. 17.10.1707 i N.Sejerslev, død 3.10.1795 i Hjerpsted, efter 60-årig virksomhed som kirkeegn og skolelærer sst. (Magnus Bojesen: Slægtstavle over slægten Bojesen. Trykt som Manuskript, Gyldendals Forlag 1909).

Emmerlev kbg. 1708: Hans Lassæus Keysen, Degn i Skadst og Skolemester i Nørs., hans søn Jacob, dbt. Dom. 12.Trin.

Comp.: Middel Jensen, Claws Smed, Joh. Nielsen, uxor C.E.Kiels, Anna Rasmusdtr.

4. Niels Bohsen

Født 1676, dbt. 20.12., d. 1677, begr. 28.6.

Højer 1676. Am Mittwoch post Dom. 3.Adv. Boh Sonnicksen zu Poppenbül einen Sohn getauft mit Nahmen Niels.

Gestorben 1677. Am Donnerst. nach 2.Trin. Boh Sonnicksen bey der Gate Söhnlein mit Nahmen Niels - NB. Er ist gestorben Dom. Trin.2.

5. Anna Dorthea Bohsdatter

Svend Jacobsen: Født 1678, dbt. 10.11.

Gift 1700 m. Christen Andersen Schmidt, grdm. i Højer, 4 børn kendes,

a. Andreas (ca. 1710-1770) kræmmer i Højer, b. Botilla (F. efter 1701) g.m. Jens Thielsen, kræmmer i Højer og c. Anna Maria (F. efter 1701), g.m. Moritz Tychsøn, grdm. i Højer.

Højer dbt. 1678 24.Trin. Boh Sonnicksen eine Tochter Anna Dorethea Gev. Hans Lorentzen Fraw, Lehne ihre Tochter aus Ballum und der iunge Schwager Sohn in Tund. (Tweed)

Anno 1700 haben sich in den Ehestand begeben: Dom. 1.p.Trin. Christen Andersen Schmidt und Anna Dorothea Boes Tochter in Poppenbüll.

Christen Andersen Schmidt (Schmey) broder til Hans Andersen Schmey, gift med Anna Dorotheas søster Botilla Boesdtr.

Børn:

a. Andreas Schmidt, (ca. 1710-1770), købmand i Højer.

Anno 1745 sind copuliret worden: Am Freytage p.D. 22.Trin. Andres Schmidt und Karen Jefs T.

Kontraktprotokol Højer Birk:

31.3.1758. Sal. Raadmand Jev Hansen, Højer - Enken Anne Jevs og dennes Børn, bl.a. Karen Andreses cum curatore Marito Herrn Gerichtschreiber und Teichrichters Andreas Schmidt.

Højer Døds Register 1770.

Dies mort. 24.Aug. D. sep. 30.Aug. Andreas Schmidt, en Kræmer her af Højer, 60½ Aar gammel, efterlod sin Hustru, Karen med 3 Børn, navnlig Chresten, Anna Dorothea og Lena Maria, fik Parent., Liig Pr. og 2 Lys til Kirke. (Født ca. 1710).

1786 D.mort. 1.April D.sep. 7.April Karn, fød Jev Hansen, en Bohlsmand her i Højer, fordum Andreas Schmidt, Tingskriver og Kræmer her i byen, hans Efterladte Enke. 71 Aar 5 Maaneder gammel. Efterlod 2de Døttre: a. Anne Dorothea som af hedes afdøde Mand Hans Peter Ox har en søn Andreas, b. Lena Maria, gift med Claus Beyer udi Aargaard, fik Parent., Liig Prædiken og 2 Lys til Kirke (Født ca. 1714).

- b. Botilla (f. efter 1700) gift med Jens Thielsen, købmand i Højer. Han var gift tidl. m. Magdalene .

Begr. Højer 1777. D.mort. 27.April. D.sep. 4.May Botilla Thielsen, Jens Thielsens fordum en Kiøbmand her i Højer hans efterladte Enke, 75 Aar 13 Ugger og 5 Dage gammel, fik Par., Liig Prædiken, efterlod en gift Søn Lorentz Thielsen her i Højer og 9 Børne-Børn, 2 Sønner og 4 Døttre af hendes Søn, og af hendes afdøde Datter Anna Cathrina 2 Sønner og 1 Datter som alle ere ugifte (f.ca.1702).

Begr. 1760 d. 10.April Jens Thielsen, Højer, 62 Aar (f.ca. 1698)

1698. Mittwoch nach Lätare hat Lorentz Tiessen einen Sohn tauffen lassen mit Nahmen Jens.

Højer Birk - Theilungs Protokoll

Tom. I d. 12.Martii 1760 - s. 293

H. Jens Thielsen i Højer har besluttet at overlade hus, landerier, varer og handel til sin søn Lorentz Thielsen. Der optages inventar.

Af børn nævnes:

1. Christen Thielsen - curator H. Todsens
2. Lorentz Thielsen

Hustruen Anna Maria Thielsens - curator: H. Ludewig Petersen.

Der opgives mange krydderier og apotekervarer, bl.a. 3½ pund arsenik.

Højer Birk Theilungs Protokoll 1734-1768

19.9.1755 Magdalene Tielsens hieselbst mit Tode abgegangen.

Arvinger:

1. Jev Thielsen
2. der abwesende Lorentz Thielsen (for ham organist Claus Holst)

3. Herredsfoged Twith som formynder for Boye Haysens søn Haje Boysen.
- c. Anna Maria (f. efter 1701). G.m. Moritz Tychsen, grmd. i Højer.
Døde 1775 D.mort. 30.May D.sep. 6.Juni Moritz Tychsen, en Bohlsmand
her i Højer, 68 Aar 32 Uger gammel, efterlod 3 voxne Sønner, hvoraf 1
er gift i Kiøbenhavn.
- Begraben: 14.7.1747. Am Freytage p.D. quasimodogen. Anne Marie Moritzes.
6. Ester Bohsdatter, f. 10.12.1682
Højer 1682: Den 2da Adv. Boh Sonnichsen zu Poppenbül eine Tochter Esther.
Gevattere: Capitain Müllers Fraw, Mauritii Tochter von Ballum, und Botel...

Bilag 6.

Sönnich Bossen (IV - 46)

Børn:

1. Bodil

Højer 1695. Am Donnerstag (p.1.Trin.) hat Casparus getauft Sönnich Bohsen Sandmann in Poppenbüll eine Tochter mit Nahmen Boel nach seiner sehl. Mutter.

Gev.: Anna Christians T., This Petersen Ehefr. in Tund., und Esthers Schwester Marina und Boy Bohsen, Schiffer in Hierpsted.

1697. Am Donnerstag nach H. 3 Könige ist in Poppenbüll gestorben Sönnich Bohsens Botel.

2. Boeld, f. (Poppenbøl) ca. 1697.

Emmerlev, bgr. 1773. Bold Møllers af Gammel-Møll begr. 2.Julij, 76 Aar.

Cop. Emmerlev 1718. Hinrich Hansen Møller og Bold Sönniksdtr., trol. d. 22.Febr., Copul.d.28.April.

Begr. 1747 Hinrich Hansen Møller, begr. d. 9.Febr. 1747.

Gravsten Emmerlev kirkegrd:

Hinrich Hansen Høyer, d. 84 Aar gammel 2.Febr. 1747 og Hustru. Bold Henriks, d. 76 Aar gammel 27. Juni 17.3 og Ungkarl H. Henriksen, d. 3. Juli 174. .

Emmerlev begr. 1747 Hinrich Hansen Møller, begr. 9.Febr.

Begr. Emmerlev 1773 Bold Møllers af Gammel Møll, begr. d. 2.Juli, 76 Aar.

H.H.M.'s fader: Højer 1674 den 5.May Am Dingst. nach Misericordia Domini H. Hans Gundersen Balbier und redlichen Kirchspielmann 60 Jar.

Tidl. ægteskab:

Cop. Emmerlev: 1694 Hendrich Hansen Møller og Esther Knudsdtr., Sahl. Anders Andersen Møllers Efterleverske blefue copulerede d. 30.Jan. Trol. d. 7.Jan.

Børn:

a. Døbt. 1698 i Emmerlev: Hendrich Hansen, vor gode Møller hans daater Maren blef for svagheds skyld døbt d. 18.Jan., og derefter indsegnet igien i Kirken Dom. 3.Epiph.

Comp.: Godske Ifuersen, Niels Juuler, Maren Gunders af Højer, Maren Christensdatter, Karen Jeggisdtr.

Døde 1698: Hendrich Hansen Møllers lille daater Maren, blef begrafuen samme dag (d. 28.Jan.)

b. 1694 Hendrich Hansen Møller, hans lille Søn Anders blef døbt 22.Oct.

Compatres: Matz Bossen i Hembgaard, Svend Bossen, Niss Pedersen, Karen

Godderts, Merrit Terkildsdtr.

Døde Emmerlev 1716. Esther Henrichs d. 9.Juni (begr.).

Viede 1718 Henrich Hansen Møller og Bold Sønnickes Dtr.Trolov. d. 22.Febr. Copul. d. 28.August.

c. 1720 Henrich Hansen Møller hs Søn Sonick bl. døbt samme Dag (Dom. 26. P.Trin.).

Comp.: Sönnick Bossen, Jürgen Farfver, Anne Cathrin Boss., Jfr. Mett Göddertsdtr., Christopher Lorentzen.

Højer Cop. 1748 (12.7.) Am Freytage na D. 4.Trin. Sönnich Hansen und Botill Schau.

A. Larsen: Emmerlev Sogn. Ejendomme og Familier.:

102. Matr. nr.68 m.fl. Nr.49 - Kogsbøl mølle.

Fra meget gammel tid har her stået en mølle, som tilhørte godset Kogsbøl. Den omtales første gang 1613, men her har sikkert stået en mølle længe før den tid. Da møllen fik fælles ejere med Ny Mølle (118), blev den i modsætning til denne benævnet "Gammel Mølle". I nyere tid har man kaldt den både Kærgaard mølle og Emmerlev mølle. Om dens historie kan læses i Sognekroniken side 273-275.

Den oprindelige stubmølle (her kaldet bokmølle) blev nedbrudt 1883, og ejeren, Hans Nissen Lund d.æ. opførte lidt sydøstligere den hollandske mølle, hvis rester nu i 1962-63 endelig fjernes efter i en del år at have henstået som en mispydende ruin.

Møllebygger Mortensen fra Ribe stod for opførelsen.

Emmerlef Sognekronike s.183Om Møllerpagtere kunne mindes:

1. Hendrik Møller, 2. dennes Søn Sönnik Hendriksen Møller, 3. dennes Stedsøn Hendrik Sönniksen Møller, død 1828, 4. Wolf Møller fra Højer, der forestod Møllen for kgl. Regning fra August 1828 til 30.October 1830, 5. Jens Jensen i Ny-Mølle.

Jonathan Smith: Ægteskaber i forbudte led (dispensationer) L.A.

Nr. 811 Hinrichsen, Sönnich, Emmerlev, og Schau, Botilla, Højer, in 3. cons. gr. lineae æqualis - 9.9.1748.

Døde Emmerlev 1754. Bold Sönniches i Møllen, begr. 26.April (Død i barselsseng).

Højer Herred, Kontraktprotokoller 31.3.1758, Sönnick Hinrichsen paa Koxbøl Mølle, hans kone Botilla Schau død for 4 Aar siden. Børn af 1.ægteskab:

1. Cathrine 8½ Aar

2. Hinrich Hansen 4 år.

Som den salige Moders nærmeste Slægtninge er som formyndere foreslået:
Stedfaderen Peter Todsén og Johannes Paysén.

Cathrine skal have 1000 mrk, Hinrich 2000 mrk.

Dbt. Emmerlev 1749 Sonnich Hinrichsen Møller hans dtr. Catharina blev døbt d. 5. Junius.

Comp.: Catharin Marcusses Hoyer af Tønder, Jfr. Merregreth Hedevig Hansen N.S., Helena Tomsdtr. af Kgd., Peder Pedersen Højer, Tomas Nielsen og Friedrig Kgrd.

Dbt. 1751 Sonnich Hinrichsen hans Søn Hinrich Hansen blev døbt d. 1. Januarius.

Comp.: H. Pastor Peder Pedersen af Burkal, Peder Pedersen af Højer, Mons. Hans Schauf, Bold Hinriches Møller, Jfr. Esther Marcusdtr. af Møgeltønder.

Gift 2.gang 14.4.1758 med Anna Sophia Blechingberg, f. i Ballum 16. 10.1733, død Hemgrd. 1799, begr. 23.12.

Ballum. Født i 1733 Anna Sophia Friedrichsdatter af Westerende - Hr. Friedrich Blickingberg og Otilie Dorothea Blickingbergs, født d. 16. October og strax formedelst upasselighed hiemmedøbt. Hendes hiemmedaab blev confirmeret Dom. 3die Advent.

Søn af 1.ægteskab Hinrich Hansen Sönnichsen, f. 1754, dbt. 26. April overtog Møllen.

Sönnich Hinrichsen overtog også Hemgård (se bilag), efterfølger her: Hans Sönnichsen, f. 1769, Koksøl mølle.

Gift 29.4.1796 med Charlotte Amalie, f. 10.10.1772, dtr. af Pastor Jürgen Fr. Riis i Daler.

Døde Emmerlev 1799. Sönnich Henrichsen, død Hemgård 1799, 30. April. Anna Sophia død Hemgård 1799, 23. Decemb.

d. Dbt. Emmerlev 1724 Henrich Hansen Møller hs daatter Esther bl. døbt d. 26. Juli.

Comp.: Lüttgen Tomsén, Chresten Sönnicksén, Maren Jürgens, Gunder Dortha Karstens, Martina Martens af Schads.

Gift 1.gang ca. 174. med Peder Nielsen grdmd. i Skast, død 1757/60.

Gift 2.gang ca. 1760 med Hans Nielsen f. c. 1724/25 - d. 1799, grmd. i Skast.

Skast Døde 1799. Dies emort. 21. August D. sep. 27. August.

Hans Nielsen, fordum Bohlsmand her i Schads og gift med Ester Hinrich Møllers, datter af Emmerlef og 3 Børn, 1 Stiefsøn navnlig Niels Pedersen og 2de Døtre af forbemeldte Ægteskab, Navnlig Metmari, som er gift

med Bohlsmanden Niels Hansen i Ballum Sogn og Ester Mari, som er ugift, han var 74 Aar gammel.

Døde Skast 1803. D.emort. 31.Maij. D.sep. 6.Juni Ester, fordum Bohlsmand Hans Nielsen her i Schads efterladte Enke, har efterladt 2de Børn, en Søn fra 1.ste Ægteskab Nicolay Pedersen, som er gift i Tønder og 1 Datter af andet ægteskab Metmari, som er her som Enke bosiddende, fra hendes forhen afdøde Datter Sidzel 2de Børn Peder og Anders og fra hendes anden levende Datter 7 Børne Børn Jes, Hans, Niels, Ester, Anne, Anders, Bold, som er fød i Ballum Sogn, blev 78 Aar gammel.

3. Karen

Højer: F.Trinitatis (1699) Sonnich Boesen in Poppenbüll eine Tochter mit Nahmen Karen = IV - 23. v. afsnittet "Møgeltønderslægten"

4. Anna

Højer 1701: Am Mittwoch p.Dom. 10.Trin. getauft Sonick Boesens in Poppenbøl Tochter Anna.

Møgeltønder 1719: Begr. D. 6.Juni Sönnik Bossens Datter Anna i Slotsgade.

5. Christen

Chresten Sönnichsen nævnt som fadder 1724 hos Hinrich Hansen Møller, Kogsbøl.

Tingprotokol for Møgeltønder Birk 1747-1755 Nr.2418 I, L.A.

s.50 - 28.Febr.1748:

For Retten fremkom Marcus Lausten af Møgeltønder paa sin Hustrues Karen Marcusses, saa vell som sin Hustrues Søster Bold Hindrichs af Emerlef, som hendes curator item paa hendes Broder Boe Boysen af Sønderborg, saa og for Evert Pedersen af Stockbroe, Nis Sonichsen og Laue Sonichsen af Møgeltønder, med Hans Andersen Gartner og Niels Nielsen begge af Møgeltønder, som for Retten fremstillede Hans Klint og Chresten Lydiksen begge her af Møgeltønder, hvilke ved Ord bekræftede at de har nok kiendt afgangen Christian Bojsen, som var Sonich Bossens Sönn, som skal være efter beretning 1745 med det Skib kaldet Schiffbeck, som Capitain Martinus Gramberge har ført for det Ostindiske cammer paa sin Reise, som Over Styrmand ved Døden er afgangen, item bevidner de at Christian Bojsen som ung Karl herfra er afgangen og ingen anden Arvinger har efterladt sig, være i nedstigende eller opgaaende linie, end sin Söster Bold Hindrichs i Emmerlef, Karen Marcusses i Møgeltønder, Boe Boysen i Sønderborg, Est Hanses i Møgeltønder, Ester Evertes i Stockbroe, Nis Sönnichsen Bojsen, Maria Nielses og Laue Sönnichsen Bojsen af Møgeltønder, som de bekræftede ved deres Hellig Aands Eed at være rette Arvinger.

Dernæst begiærede Marcus Lausten som Fuldmægtig paa ejne og de andre i Fuldmagt havende deres Vegne, med Hans Andersen og Niels Nielsen, at Chri-

stian Krag i Amsterdam maatte blive til deres Fuldmægtig Constitueret, som og herved Constitueres og Antages paa deres Vegne og i deres Naun at Indkræve alt hvis sig der kand findes efter deres afgangne Broder, det maae have Naun hvor udi det være kand, hvorfore de hannem alletider vil holde Skadesløs. Hvorefter de vare een Fuldmagt begiærende, som den- nem hermed under Rettens Haand og Segl bleve meddeelt.

6. Boy Boysen, farver i Sønderborg, f. ca. 1706. Gift i Sønderborg 2.12.1735 med Adelheit Lorentzen Strandiger, f. Flensborg, dbt. Vor Frue 4.8.1687, død Sønderborg 30.7.1770, enke efter farver Nicolai Petersen, f. Sønderborg c. 1700, død Sønderborg 27.7.1731.
Boy Boysen døde i Sønderborg 31.12.1772. Hans ægteskab var barnløst.

7. Esther I

Møgeltønder, copulati 1738. Hans Andersen og Esther Sönnichsdatter i Møgeltønder d. 13.Maij.

Begr. Møgeltønder 1750. Hans Andersen af Slottgaden, æt. 55 Aar, d. 15. Dec. (f.ca.1695).

Hans Andersen var gartner (Tingbogen 12.11.1749).

Møgeltønder Birks Tingprotokol 12.11.1749 (s.150): Hans Andersen af Slots- gade forsvarer på tinget for Else Atzen, der er indsat i Tyvehullet, be- skyldt for at have stjålet en skjorte.

23.12.1749: Hans Andersen - sætteskriver.

Børn:

- a. Dbt. Møgeltønder 1741: Anne - Hans Andersens og Est Hanses Datter, fød d. 4de Junij, døbt d. 8de.

Faddere: Boel Hendrichs Emerlef, Maria Sönnichsdtr., Møgeltønder, Chri- stine Hansdtr., Møgelt. og Niels Nielsen, Møgelt., Jacob Lü- dicksen, Dahler.

Døde Møgeltønder 1750: Anna Hans Dtr. Slotts Gaden, æt. 9 3/4 Aar, d. 14.November.

- b. Dbt. Møgeltønder 1743: Mørgreta - Hans Andersens og Este Hanses Datter af Møgeltønder, fød d. 29de November, døbt d. 10.Dec.

Faddere: Ingebore Laustes, Kirsten Pedersdtr., Este Marcusdtr., Jacob Andersen, alle af Møgeltønder, Nan Nissen, Aaen.

- c. Dbt. Møgeltønder 1749: Maria - Hans Andersen og Este Hanses Datter af Møgeltønder Slotsgade, fød d. 7de, døbt d. 12de December.

Faddere: Hans Snedker, Nis Sönnicksen, Karen sl. Marcusses, Ann Cathrin Pedersdtr., Bartha Mergretha Hansdtr., alle af Møgeltønder.

Møgeltønder Birks Tingbog 8.4.1761:

Nis Sönnichsen udpeges til formynder for sin Sösterdatter Maria Hansdtr.

Cop. Møgeltønder 1775: Ungkarl Urbanus Nannsen, Maler i Tønder og Pige Maria Hans Datter i Møgeltønder d. 14.Juli.

Copuleret i Huset hos Evert Pedersen i Stbr. efter Kongl. dispens. af 5te Juli 1775.

Tønder Todten Register 1784. D.emort. 6.Oct. D.sep. ...

Maria des weyl. Gärtners auf Schackenburg Hans Andersen und Esther geb. Sönke Bossen eheleibl. Tochter, 34 Jahr 10 Mt. 1 Tag alt, ist verehelicht gewesen mit dem Kunstmaler Hr. Urban Nannsen den sie nebst 3 Kinder neml. Andreas, Esther und Anna Catharina hinterlässt.

Tønder Todten Register 1787. D.emort. 25.Aug. Dies sepult. 30.Aug. Urban Nannsen, ein Mahler, des Mahlers Andreas Nannsen und Anna Catharina, geb. Florin, ehel. Sohn, 42 Jahr alt, von seiner verstorbenen Ehefrau Maria, siehe num. 93 des Todtenregisters Anno 1784, hinterlässt er einen eheleibl. Sohn Namens Andreas.

Tønder Dbt. 1745 24.Jan. Andreas Nansen Abell und Anna Catharina t.l. Urban.

Gev.: Richard Klio

Sönke Sönniches

Fr. Marta Florin

Ludw. Andresen: Bürgerbuch (1937):

Urban Nansen tog borgerskab i Tønder som maler 21.11.1774. Faderen Andreas Nansen (1713-1806) var søn af kromand Nanne Abel.

"Von Urban Nannsen gab es vor einigen Jahrzehnten noch gute Oelbilder in Tondern".

8. Nis

Født ca. 1713, confirmeret Møgeltønder 1735.

Møgeltønder, copulati 1745: Nis Sönnichsen af Møgeltønder og Maria Hansdtr. af Hundrup (Humtrup?) d. 9.Julii.

Begr. Møgeltønder 1795. Nis Sönniksen i Møgeltønder, død d. 2.Junii, gammel 82 Aar.

Begr. 1795. Maria Nis Sönniksens Kone død d. 23.Augusti, gammel 76 Aar 2 Maaneder.

Jens Lampe (Sdj.Månedskr. 1979, s.194):

Sönniksen, Nis Boysen, f. 1713, død 2.6.1795 i Møgeltønder, g. 9.7.1745 i Møgeltønder med Marie Hansen. Ure med hans sign. i privat eje i Øl-god og Sønderborg.

Søn: Christian Boysen, f. 31.3.1760 i Møgeltønder, g. i Møgeltønder 12.8.1791 m. Marie Jacobsen. Han død Møgeltønder

Urmager i Slotsg. i Møgeltønder. Ur af ham paa Tønder Museum fra ca. 1780. Søn af Nis Sönnichsen. (se e. s.7)

Møgeltønder Birk Tingprotokol 7.8.1748:

Nis Sönnichsen af Slotsgade: sætteskriver ved tinget.

27.5.1750:

Nis Sönnichsen møder på delefogeden Hinrich Detlefsens vegne (Ballum).

Børn:

a. Dbt. Møgeltønder 1746: Ann Margreth - Nis Sönnichsens og Marie Nisses Datter af Slotg., fød d. 22de, døbt d. 26de April.

Faddere: Marie Nielses, Slotg., Hanne Johansdtr., Humdrup, Est Marcusdtr., Møgelt., Niels Fædersen, Aaen, Sönnich Hendrichsen, Emmerlöff.

b. Dbt. Møgeltønder 1749: Hanna - Niss Sönnichsens og Maria Nisses Datter af Slotg., fød d. 3die, døbt d. 7de Jan.

Faddere: Boel Hendrichs af Emmerlef, Meth Cathrine Pedersdtr. af Møgelt., Stina Hansdtr., Møgelt., Jens Tygesen af Kiergaard, Lauge Sönnichsen, Slotg..

c. Dbt. Møgeltønder 1753: Hans - Nis Sönnichsens Barn af Møgelt., fød d. 25.Nbr. og døbt d. 28.ejUSD.

Faddere: Jes Nielsen, Mldr., Evert Pedersen Benick Stockbroe, Peder Hansen, Solbier.

d. Dbt. Møgeltønder 1756: Esther - Niss Sönnichsens og Maria Nisses Datter af Slot Gaden. Fød d. 5te Julii og døbt d. 9de.

Faddere: Madame Meyers, Slot Gade, Cathrine Tobiasdtr. ibidem, Ankierstin Marcusdtr., Møgeltønder, Johan Meyer Skiötter, Møgeltønder, Knud Pedersen af Sønder Seyersleff.

e. Dbt. Møgeltønder 1760: Christian Boysen, Niss Sönnichsens og Maria Nisses Søn ved Aaen, Født d. 31.Martz og døbt d. 5.April.

Faddere: Peder Bejer i Cannikhuus, Friedrich Marcussen i Møgelt., Thomas Lyddiksen i Bønderbye, Marine Lauritzes i Møgelt., Anna Niels Dater ved Aaen.

Desponsati Møgeltønder 1791: Ungkarl Christian Boisen og Pige Marine Jacobsdater trolovede d. 16.Jan. Copuleret 12.8.1791.

Døde af Kvindekjøn - Møgeltønder 1816. Dødsdag 1.Juni - Begravelsesdag d. 7.Juni Marinn Christians af Slotgaden. Christian Boysen Uhrmagers Kone af Slotgaden, 55 Aar (f.ca. 1761).

f. Dbt. Møgeltønder 1766: Johannes - Nis Sönnichsens og Maria Nisses ved Aaen fød d. 22de og døbt d. 29.Martz.

Faddere: Nicolay Feddersen ved Aaen, Peder Bejer jun. i Cannikh., Nis Lyddiksen i Bønderby, Merret Jeefsdr. af Kierregaard og Herle Everts i Stockbr.

9. Lauge

Nævnt som fadder i Møgelstønder 7.1.1749 hos broderen Nis Sönniksen.
Hans senere skæbne ukendt.

10. Esther II

Født ca. 1715.

Møgelstønder. Copulati 1742: Evert Pedersen af Stokbro og Ester Sönnichs-
dtr. af Møgelstønder d. 4.Jan.

Begr. 1764. Esther Evertes i Stockbroe, døde d. 16.April, gammel 49½ Aar.

Dbt. 1704 Ewert som er Peder Benichs og Herle Christensd. Søn i Stockbr.
Nat.d. 21 9br. Bapt. d. 26.ejUSD.

Copuleret Møgelstønder 1765: Enkemand Evert Pedersen i Møgelstønder og Pige
Christine Hansdtr. i Gallehus d. 30.Oct. - Trolovet d. 16.August.

Begr. Møgelt. 1787 Christina Evertes i Møgeltdr. d. 29.Nov. gammel 64 Aar.

Begr. Møgelstønder 1781: Evert Bennik i Stokbroe døde 16.April, gammel 76.

Børn:

a. Dbt. Møgelstønder 1743 - Herle - Everdt Bennicksen og Ester Everds Dat-
ter af Stockbroe, fød d. 4de, døbt d. 9de Maij.

Faddere: An Hanses, Møgel., Hendrich Møllers Datter, Emerlef, Maren Pe-
dersdtr., Stockbroe, Nis Sönnichsen Møgel., Laust Marcussen,
Møgelt.

Desponsati Møgelstønder 1776: Morten Nielsen og Pige Herle Everts Dr,
begge af Stockbr. d. 22.November.

Cop. d. 10.12.1776.

Døde Møgelstønder 1796: Herle Mortens døde d. 24.October, gammel (3)5 (?)

b. Dbt. Møgelstønder 1745: Ann - Evert Pedersens og Ester Evertes Datter
af Stockbr., fød d. 30te October, døbt d. 4de Nov.

Faddere: Ann Sönnickes M., Susanna Nilsdtr., Stockbr., Peer Bonnichsen
St., Jacob Andersen M.

c. Dbt. Møgelstønder 1756: Sönnick Bossen - Evert Pedersens og Esther Evert-
ses Søn af Stockbroe. Fød d. 22.Oct. og Døbt d. 24de.

Faddere: Hans Christensen Farfver, Stockbroe, Peder Jessen Sød, Bønder-
bye, Karen Jesses, Møgeltdr., Ann Marie Friedrichsdtr. ibid.

Døde Møgelstønder 1761: Sönnich Bossen - Evert Benniches søn, Stockbroe,
død d. 20.Junius. Gammel 4 Aar 9 M.

11. Maria

Møgelstønder. Dbt. 1719. D. 22.November Sönnick Bossen 1 Dat. Maria.

Confirmeret Mglit. 1737: Maria Sönnicks Dtr. i Slotg. (Dom. Quasimodogen
1738).

Copulati 1741 Niels Nielsen og Maria Sönnichsdtr. d. 29de Junii.

Begr. 1746 Maria Nielses af Møgeltønder, æt. 17½ (27½).

Begr. 1776 Niels Nielsen Skreder, Stockebro, døde 7. November, gammel 74
Aar. (F.ca. 1702 - tidl. Slotg.)

12. Anne

Født ca. 1723 Møgeltønder.

Begr. 1731 Anne, Sönnick Bossens Dter. i Slotgaden, æt 8 Aar. Sep. Dom.
Lætare.

Bilag 7.

Hevr Harde Schuldprotokol D. Anno 1696. Retsbetjent nr. 1696.
L.A.S.

I skyld- og panteprotokollen for Højer herred er i tidsrummet
1707 - 1718 indført følgende gældsposter for Sünke Boesen, Pop-
penbøl:

1707, d. 24 marts. Skyldig til Peter Thomsen Rudbøl 450 mark til
5 % i rente. Obligation dat. 1. maj 1704.

1707, d. 18. juni. Optaget lån på 600 mark til 4 % hos Christen
Andersen i Højer. Obligation dat. påske 1706.

1707, 7 dec. Til Johannes Schau 100 rigsdaler. Obligation dat.
27. april 1707.

1708, d. 3. marts . Obligation til Moritz Moritzen ved Gaden på
200 mark til 5 %. Dat. St. Peter 1704.

1708, d. 19. marts. Obligation dat. 1. marts 1708 på 100 mark
til 5% til Peter Mandahl.

1709, d. 5. april. Obligation på 600 mark til 5% til Andres Tod-
sen, Ringsværff, med forpligtigelse til "Einlage". Dat. 6. jan. 1708.

1709, d. 6. maj. Til fyrstelig kaptajn i kavalleriet herr Jansen
skyldig 200 mark til 4% i rente.

1710, d. 3. marts. Til H. Gøddert Hansen skyldig 1100 mark capit.
og 212 mark "Interesse" årlig. Obligation dat. d. 10. febr. 1708.

1710, d. 22. sept. Til Peter Borsbüll i Fiskerhusene skyldig 300
mark til 4% i rente. Dat. 4. marts 1700.

1712, d. 26. jan. Skyldig til Højer kirke 100 rigsdaler til 5%
p.a. Dat. 24. aug. 1709.

1712, d. 28. jan. Obligation dat. 4. jan. 1711 til Matz Lorent-
zen på 300 mark. 4 % "Interesse".

- 1712, d. 29. jan. Obligation dat. 29. sept. 1711 til barber Johann Adolph Pløen på 150 mark til 5% i rente.
- 1712, d. 8. febr. Obligation dat. 12. febr. 1701 på 300 mark til 4 % til Christen Jacobsen i Møgeltønder.
- 1712, d. 9. febr.. Obligation dat. 14. jan. 1712 på 1000 mark til 5 % i rente til Matz Lorentzen ved Gaden. Ved forsømmelig betaling af renter kan kreditor tage et stykke land i brug.
- 1712, d. 15. febr. Ved kontrakt af 22. febr. 1708 har Sønnich Bossen forpligtet sig til at udrede 1500 mark til børnene af første ægteskab, at udbetale ved børnenes fyldt 18. år. Det drejer sig om Hotel, Karren og Anna Sönnichsdatter og sønnerne Christen og Boe Sönnichsen. Pigerne skal endvidere have moderens skårne klæder.
- 1712, d. 26. febr. Obligation dat. 22. febr. 1712 på 950 mark til Niels Moritzen ved Gaden.
- 1712, d. 29. febr. Obligation dat. 22. febr. 1712 til Lütje Tüchsen i ægteskabelig formynderskab for sin hustru og til Cathrina Nissdatter på 650 mark til 4 %, halvdelen til hver af de pågældende.
- 1712, d. 28. maj. Obligation på 400 mark til 4 %, dat. 2. jan. 1709, til kgl. kaptajn H. Sönnich Møller, Ballum.
- 1712, d. 20. juni. Obligation dat. 1. maj 1703 på 150 mark til 4 % til Chatrin Jensdatter i Rudbøl.
- 1716, d. 16. maj. Obligation dat. d. 2. jan. 1715 på 200 mark til 4 % til H. Süncke Müller captain i Ballum.
- 1718, d. 18. maj. Obligation dat. 8. jan. 1718 på 112 rigsdaler til 5 % til Jürgen Petersen i Kærgård

Bilag til Poppenbølslægten.

Bilag 9.

Andres Feddersen i Højer og nogle af hans efterkommere.

I. Andres Feddersen.

Andres Feddersen nævnes på en gård i Højer i jordebogen fra 1613. Det drejede sig om et halvt bol på 32 demat land. Han har muligvis afløst en bror, Hans Feddersen, da han betalte afgifter "wegen Hans Feddersens Erben" ifølge amtsregnskaberne. Andres Feddersen nævnes endnu i regnskaberne for 1647. Han må kort derefter være bleve afløst af sønnen:

II. Fedder Andersen.

Fedder Andersen var gårdmand og rådmand i Højer. Han druknede på havet udfør Englands kyst på en rejse fra Amsterdam til Ostindien d. 15. august 1685. Foruden Fedder Andersen druknede seks andre højringer. Kirkebogen beretter, at der var 350 mennesker ombord. "Fire kom i land, af dem døde de to, de andre har af stor hungersnød ædt hinanden op".

Fedder Andersen var to gange gift:

Gift 1. gang med Lucie, død før 1680, da Fedder Andersen søndagen Oculi dette år lader et barn døbe og opkalde efter sin første hustru Lucia.

Gift 2. gang med Margrethe, som 2. gang var gift med gårdmand og rådmand i Højer Baltzer Hansen Schmidt. Margrethe flyttede med de umyndige børn til ham.

Børn af første ægteskab:

1. Andreas, død på havet ved Ostindien i 1685.
2. Lucas, død 1696 "i fremmed land".
3. Berend, v. III.
4. Anna,, gift 1688 med gårdm. i Højer Boh Petersen.
- 5 (fml.). Caren, født 1668, død 1689.

Børn af andet ægteskab:

6. Johannes Feddersen.
7. Fedder Lund Feddersen. Han overtog stedfaderens, Baltzer Hansens Schmidts, gård i Højer. En søn, Jacob Feddersen, fik senere gården, hvorpå der var stor gæld. Efter Jacob Feddersens død i 1742 overlod arvingerne indløsningsretten til gælden til bageren Christian Sibber Feddersen (v.i.), der senere overlod den til Hans Petersen Ox.
8. Lucia, gift med gårdmand i Højer Andreas Tychsen. Han faldt d. 29. aug. 1763 på hjemrejsen fra Tønder ved Tved i en grøft og druknede. Lucia var død 1762. To sønner døde 1757 og 1758. En tredje søn, Tycho Andersen, blev kammerskriver i Altona.
9. Metta.

IV. Berend Feddersen.

Berend Feddersen var rådmænd og digefoged i Højer. Han døde i 1714. Han var to gange gift:

Gift 1. gang med Maren, datter af Anders Hansen Schmey og Kiesten, på en gård i Højer under Schackenborg. (Se side 813 n.) Maren var enke efter gårdmand Andreas Andersen i Højer.

Berend Feddersen og Maren blev gift i 1686. Maren døde ved sidste barns fødsel i 1699.

Gift 2. gang på søndagen Misericordia 1700 med Maren Andersdatter, datter af Anders Hansen og Elle Mambsdatter Ved Aaen i Møgeltønder sogn.

Efter Berend Feddersens død i 1714 kunne enken ikke beholde gården, frmt. p.g.a. hendes dårlige økonomiske omstændigheder. Hun måtte overlade den til ovennævnte Andreas Tychsen.

Børn:

I første ægteskab fødtes 7 børn, 3 sønner og 4 døtre, der frmtl. alle er døde som små.

I andet ægteskab fødtes:

1. Maren.
2. Lena. Hun blev d. 26. nov. 1741 viet til Laust Mørck, der allerede døde i 1744, begravet d. 2. nov. Lena døde i 1777. Hun efterlod to sønner, begge gift, Laust og Berend, sidstnævnte var bosat i Holland.
3. Christian Sibber Feddersen. v. V.
4. Berend Feddersen, født ca. 1705 i Højer, død d. 3. febr. 1762 i Husum, hvor han nævnes første gang i 1734. Han var brygger og kornhandler.
I øvrigt se afsnittet: "Familien Kruse i Husum, bilag 9, s. 430 A.

V. Christian Sibber Feddersen.

Han var født ca. 1711 i Højer og døde sst. 1749, begravet d. 3. febr. Han var bager og kolonialhandler i Højer. 5. aug. 1738 blev han gift i Højer med Anna Marie Schmidt, datter af Hans Andersen Schmidt (Schmey), der var bror til Berend Feddersen (d.x.)'s første hustru Maren.
(Angående omstændighederne ved Christian Sibber Feddersens død side 815).

Børn:

1. Maren, født 1739, døbt Dom. 1. p. Cicums. Død i Højer d. 10. 9. 1797.
Hun blev d. 24. okt. 1766 gift med degn i Højer Nicolay C. Creutz, født i Tønder ca. 1740, frmtl. søn af den Asmus Diederich Creutz fra Flensborg, der tog borgerskab i Tønder d. 27. april 1723. Nicolay Creutz døde i Højer d. 16. maj 1805, 65 år og 4 måneder gammel. Han havde været degn i Højer i 39 år og 5 måneder.

Børn:

- a. Asmus Diederich Creutz, gift med Marina, datter af Hinrich Jürgensen. A. D. Creutz var organist på Mø.

- b. Anna Maria Creutz, ugift ved moderens død.
 - c. Mette Christine Creutz, gift med Johann Gottfried Friise.
 - d. Christian Creutz, ugift ved moderens død.
 - e. Kiesten Creutz, ugift ved moderens død.
2. Hans Feddersen, født 1740, døbt 10. søndag efter trinitat. Død i Højer d. 6. april 1814. Han var bager i Højer ligesom faderen. Gift med Ingeborg, født Boysen, fra Tønder. Født ca. 1736, død i Højer d. 8. jan. 1796, 60 år gammel.

Børn.

- a. Christian Fedderesen. Død før faderen. Han var gift med Christine, født Corneliussen. Hun blev senere gift med Christians bror Johannes. Christian Feddersen døde i 1810
 - b. Jacob Feddersen. Gift med Anna, født Jessen.
 - c. Berend Feddersen, tinghører i Møgeltønder. En søn af ham, Boy Feddersen, blev gift med Ingeborg Lucie Posselt, Søndergårde. (Se afsnittet: "Slægten på Søndergårde").
 - d. Johannes Feddersen. Gift 1. gang med Gardrut, født Lund, i København. Gift 2. gang med broderen Christians enke.
 - e. Hans Feddersen, gift med Ingeborg Volquardsen.
3. Peter Ludolf Feddersen (tvilling), født 1745, døbt 1. søndag efter helligtrekonger.
4. Botilla Feddersen (tvilling), født 1745, døbt 1. søndag efter helligtrekonger.
5. Boh Feddersen, født 1746, døbt 9. søndag efter trinitatis.

Kilder: Max Rasch: Beitrag zur Storm-Genealogi. Tønder 1953.
 C. Rolfs: Geschichte des Kirchspiels und Fleckens Hoyer.
 Kiel 1926.
 Højer kirkebøger.

Noter og henvisninger til "Poppenbølslægten."

1. Claus Rolfs: Geschichte des Kirchspiels und Fleckens Hoyer, s. 234, 460. Kiel 1926.
Jordbog for Tønder amt 1613. Tønder amts arkiv. Diverse sager. L.A.S.
2. Tønder amts regnskaber 1620. Schlesw.-holst. Landesarchiv. Nr. 161. Slesvig.
3. Tønder amts regnskaber 1640 - 1648. S-film nr. 1290. R.A.
4. Tønder amts regnskaber 1594 - 1612. De sønderjyske fyrstearkiver. S-film nr. 1289. R.A.
5. Tønder amts regnskaber 1611. Schlesw.-holst. Landesarchiv. Slesvig.
6. Tønder amts regnskaber 1611 og 1619. Schlesw.-holst. Landesarchiv. Slesvig.
7. De sønderjyske fyrstearkiver. S-film nr. 1276. R.A.
8. Jacob Jessen: Familie Thomsen aus Rutebüll. Stadtarch. Flensb. XII Hs Lfnr. 1615. Bd. 22.
9. Højer kirkebog. Præstearkiv. L.A.S.
10. Tønder amts regnskaber 1668 - 1670. S-film nr. 1291. R.A.
11. Tønder amts regnskaber 1669. Schlesw.-holst. Landesarch. Slesvig.
12. Højer birks protokol II, 1716 - 1724. Retsbetjentark. 1995. L.A.S.
13. Møgeltønder skifter nr. 45. Schackenborg godsarkiv. L.A.S.
14. Tønder amts regnskaber 1707 - 1713. S-film nr. 1291. R.A.
15. Jonathan Smith: Ægteskaber i forbudte led. Nr. 1372. Manuskript. L.A.S.
16. Rolfs, s. 507.
17. Magnus Bojesen: Slægtstavle over slægten Bojesen. København 1911.
Svend Jacobsen: Slægten Bojesens Afstamning. Personalhist. Tidsskrift. 1972.

18. Højer birk. Theilungs Protokoll. Tom. I. Retsbetjentark.
L.A.S.
19. Rolfs s. 235, note 2.
20. Højer herreds tingbog III, retsbetjentark. nr. 1972. L.A.S..
s. 61
21. Tønder amts regnskaber. S-film nr. 1291. R.A.
22. Højer herreds skyld- og panteprotokol 1698 - 1734, fol. 49 f.
L.A.S. Se: Bilag 8 s. 365.
23. Højer herreds tingbog, s. 265. Retsbetj.ark. 1972. L.A.S.
24. Højer herreds tingbog den 13. sept. 1735. Retsbetjent. L.A.S.
25. Schackenborg skifter. Schackenborg godsarkiv.
26. Møgeltønder Birks tingbog 1721 - 1727. Schackenborg godsar-
kiv nr. 14.
27. Jonathan Smith: Dispensationer til indgåelse af ægteskaber
i forbudte led. Manuskript. L.A.S.
28. Tingprotokol for Møgeltønder Birk 1747 - 1755. Retsbetjent-
arkiv 2418 I. L.A.S.
29. - - - - -12. nov. 1749. L.A.S.
30. Max Rasch: Rittergut Koxbüll, s. 95. Tønder 1954.
31. Ludwig Andresen: Bürgerbuch der Stadt Tondern. Kiel 1937.
32. Jens Lampe: Sdj. Månedsskrift 1979, s. 194.
33. Rolfs s. 508/509.
34. Wolff Wolffsens "caventer" var: Hans Schmidt, Højer, Peter
Thomsen, Rudbøl, Peter Schmidt og Hans Martensen, Højer.
35. Se bilag 9.
36. Schackenborg godsarkiv. Skifteprotokol for Ballum distrikt.
Skifte dateret 17.3.1749 efter den ugifte Christen Jørgensen,
boende hos Jens Andersen, Vesterende, der var gift med hans
søsterdatter. (Efter Svend Jacobsen, Hellerup).
37. Svend Jacobsen, Hellerup.
38. Gravsten på Emmerlev kirkegård. Bilag 6.
39. Jonathan Smith: Sønderjyske amtsforvaltere. Manuskript. L.A.S.

40. Helena Sønnichsdatter blev født i 1767 på Hemgård i Emmerlev sogn og døde 11 marts 1837 på Bosholm i Brede sogn.

Hun blev døbt d. 7. aug. 1767. Fadderne var: "Jomfru Helena Mathis, Zitzel Pedersdatter fra Heiss, Botilla Christensdatter, Johannes Paysen og Laust Marcussen, Kuxbüll".

Hun blev gift med Claus Mikkelsen, der i 1791 købte gården Bosholm i Brede sog, samt en halvgård i Lunde, Randerup sogn, af Niels Lassen.

Claus Mikkelsen blev født i 1764 i Sdr. Sejerslev i Emmerlev sogn og døbt den 15. jan. Han døde den 2. okt. 1836 på Boshom i Brede sogn.

Han var søn af Michel Sørensen i Gammelby i Emmerlev sogn og Gye Andersdatter.

(Slægtsbog for efterkommere efter Claus Mikkelsen i Bosholm, Brede sogn. Dansk Slægtsforskning Fredericia 1974).

S Ø N D E R G Å R D E S L Æ G T E N.

I. CHRESTEN BECCKISSØN. (IV - 376) (?)

I en indberetning fra 1599 til biskop Peder Hegelund i Ribe om hvormange tiendeydere der fandtes i hvert sogn, opføres under "Syndergordsztienere, som haffuer smaa heelegorde" i Emmerlev sogn ovennævnte Chresten Becckissøn, der muligvis er slægtens første kendte medlem. ⁽²⁾ Han var altså fæster under Søndergårde. Godset Søndergårde ejedes på den tid af medlemmer af familien Rosenkrantz.

Chresten Becckissøn kan muligvis være søn af den Becke Chrystensen, der i 1543 ved ansættelse til plov- og frøkenskat nævnes som fæster i Sejerslev under Benedictus Iversen (Benedix Rantzau) til Kogsbøl - navnet Bekkes relative sjældenhed taget i betragtning. ⁽²¹⁾

Søndergårde solgtes i 1652 til hertug Frederik III af Gottorp af junkeren Caspar Rudolf von Gersdorff, der havde fået den med sin hustru Margrethe Rantzau. Kort efter brændte gården. Kogsbøl var allerede i 1649 købt af hertug Frederik. ⁽⁵⁾

Søn:

1. A n d e r s C h r i s t e n s e n.

II. ANDERS CHRISTENSEN. (IV - 188).

I en jordebog fra 1650 ⁽¹⁾ over fæstegårde under Søndergårde i Nørre Sejerslev i Emmerlev sogn træffer man Andreas Christensen. Gården var et helbol (gård). Bygningernes tilstand betegnes som "unstraflich". Med hensyn til afgifter henvises til den foregående mand i registeret. Om ham hedder det, at han kan så $1\frac{1}{2}$ tønder rug, 6 ørtug byg, 5 tønder havre, og han kan bjærge 16 læs hø, han har græsning til 5 heste, 2 køer, på bymarken kan han græsse 10 styk ungkvæg, 5 svin og 4 gæs.

Af afgifter har han: 3 ørtug byg, 4 tønder havre, 1 gås, 2 høns, 40 æg og skal fodre 1 okse og desuden i rede penge give 13 rdl. Anders Christensen var født ca. 1585. Han døde i Nr. Sejerslev i 1665 og blev den 26. april begravet, 80 år og 1 uge gammel.

Han var gift med Anne, der døde i 1680 og begravedes den 21. april.

Anders Christensen nævnes endvidere i Tønder amts regnskaber 1666. ⁽³⁾ Her erafgifterne omregnet til pengeafgifter. Det ser således ud:

Dienstgeld	13 Rx (Rigsdaler).
3 Oertich Garsten	6 -
4 Tonnen Habern	4 -
1 Futterrindt	1 -
2 Stiege Eyer	6 s.
1 Gans	12 -
2 Høener	6 -
I alt: 24 Rthl. 24 s.	

Børn:

1. C h r i s t e n A n d e r s e n. v. II.

2. H a n s A n d e r s e n.

Hans Andersen var født ca. 1639. Han døde i Nr. Sejerslev i 1713 og blev den 17. jan. begravet, 74 år gammel. "Den gode, ærge og gudfrygtige Danne Mand." (Kbg.)

Han blev den 9. juni 1667 gift med Oved Michelsdatter fra Koldby i Hjerpsted sogn.

I året 1666 fæstede Hans Andersen sin faders gård og betalte 25 rdl. i indfæstning. (3)

Børn (Fadderskaber bilag 1):

a. Anders Hansen, født 1668, døbt den 30. april. Død 1679, begravet den 16. febr., 10 år gammel.

b. Leene Hansdatter, født 1671, døbt den 12. febr.

c. Anna Hansdatter, født 1674, døbt den 9. juni.

d. Karen Hansdatter, født 1676, døbt den 10. nov.

e. Anna Hansdatter, født 1677, døbt den 10. aug.

3. M a r e n A n d e r s d a t t e r.

Maren Andersdatter blev den 10. juni 1660 i Emmerlev viet til Anders Laurtzøn, "min Naaboe", i Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn. Anders Laurtzøn var fntl. søn af Laurtz Søffrenssøn, der døde i 1656 og blev begravet den 23. maj.

Anders Laurtzøn blev gift 1. gang den 14. nov. 1658 med Anne Laurtzdatter. Hun døde i barselseng den 14. febr. 1660.

Der var i dette ægteskab blevet født en datter, Barbara, der blev døbt den 12. febr. 1660.

Anders Laurtzen, "voris gode Naaboe", døde i 1683 og blev begravet den 13. marts.

Maren giftede sig 2. gang den 3. nov. 1683 med Tyge Hanssøn i Sdr. Sejerslev, også han betegnes som præstens nabo.

Tyge Hanssøn var fmtl. søn af Hans Tygessøn, "voris Naaboe her aff Synderseiersleff", der døde i 1680 og begravedes den 7. jan. og Anne, "sal. Hans Tygessøns", der døde i 1687 og begravedes den 22. april, 59 år gammel.

Maren Andersdatter er fmtl. identisk med den Maren Tøgis, der døde i Sdr. Sejerslev i 1698 og begravedes den 13. søndag efter trinitatis.

Børn (Fadderskabsliste Bilag 2):

- a. Laurtzen Andersen, født i 1669, døbt den 10. marts.
Død samme år.
- b. Anders Andersen, født i 1669, døbt den 10. marts.
- c. Engeborg Andersdatter, født i 1672, døbt den 3. nov.
- d. Anne Andersdatter, født i 1677, døbt den 11. nov.
Død i 1687, begravet den 8. maj.
- e. Hans Andersen, født den 8. jan., døbt den 16. jan.

Børn af andet ægteskab:

- f. Hans Tygessøn, født i 1686, døbt den 12. sept.
- g. Hans Tygessøn, født i 1688, døbt den 13. maj.
- h. Dødfødt barn, begravet den 20. marts 1694.

III. CHRISTEN ANDERSEN. (IV - 94).

Christen Andersen blev foged såvel på Kogsbøl, som på Søndergårde.

1669 hedder det i Tønder amtsregnskaber,⁽⁴⁾ at den nuværende foged på Kogsbøl, Christen Andersen, i 6 år har haft de 6 bol, der lå til Kogsbøl hovmark, i forpagtning. Han betaler for 6. og sidste gang ifølge kontrakten 120 rdl. i forpagtningsafgift. Han har altså forpagtet Kogsbøls jorder ca. 1663. Efter Christen Andersen overtog Fedder Andersen forpagtningen.

1673 anføres i amtsregnskaberne,⁽²⁰⁾ at sognefoged Christen Andersen på Søndergårde og Kogsbøl betaler for 4. gang for 6 Sønder-

gårde-bol, som han har fæstet af hovmarken, en årlig leje på 124 rigsdaler

1670 noteres i amtsregnskaberne, ⁽²⁰⁾ at han betaler 6 rdl. årlig for kirkeengene, og samtidig hedder det, at han har tilbudt at forpagte jorden til Søndergårde på livstid for 124 rdl. årlig. Til indfæstning skal betales 120 rdl.

Christen Andersen blev første gang gift den 12. juni 1664 i Emmerlev med Maren, Jep Jensens datter af Søndernæs i Brøns sogn. Hun døde allerede i 1667 og blev den 11. sept. begravet. Hun døde i barselseng og blev begravet sammen med sin lille dødfødte søn. Christen Andersen betegnes ved ægteskabets indgåelse som bosiddende i Nr. Sejerslev.

Kort efter indgåelse af 1. ægteskab er Christen Andersen formentlig flyttet ind på Søndergårde. Bygningerne blev takseret og befandt sig efter den forudgående krigstid i en yderst slet tilstand. ⁽⁶⁾ Der var ikke et helt vindue, og rytterne havde brændt spær og bjælker. Bygningen (ruinen) takseredes til 205 mark. Derfor udstedtes den 10. juli 1666 kvitering til Christen Andersen. Alt hvad der derefter blev bygget på Søndergårde var hans personlige ejendom. ⁽⁷⁾

Den 9. juni 1672 blev Christen Andersen gift 2. gang med KAREN EHMSDATTER (IV - 95). Karen Ehmsdatter var født i Emmerlev i 1650 og døbt den 29. sept. Hun var datter af EHM NISSEN (IV - 190) og ESTHER (IV - 191). Ehm Nissen var født ca. 1611 og døde i Emmerlev i 1669, den 22. jan. blev han begravet. Esther døde sammesteds i 1680 og begravedes den 4. dec. 1669 fæstede Este Ehms kroen i Emmerlev, som hendes salige mand havde haft i fæste siden 1661, der betaltes 4 rdl. i indfæstning af kroen. 1672 betaler hun 1 rdl. for "Bieraccise oder Krug Heuer." ⁽¹⁹⁾

Ehm Nissen var fmtl. søn af NIS EHMTSEN (IV - 380) i Emmerlev og KAREN NIS EHMTSENS (IV - 381), der døde i Emmerlev i 1661 og begravedes den 10. nov.

Karen Ehmsdatter var 1. gang gift med Anders Nissen den 23. sept. 1666, Karen var 16 år gammel. Anders Nissen overtog kroen i Emmerlev. Anders Nissen døde allerede den 2. maj 1669 og blev den 5 maj begravet. (Bilag 3 Og 4).

I Karen Ehmsdatters ægteskab med Anders Nissen fødtes sønnen:

1. N i s A n d e r s e n .

Nis Andersen blev født i 1668 og døbt den 26. jan. i Emmerlev. Han druknede 1692 ved Norge. Det hedder i kirkebogen: "Nis Andersen af Søndergaard i Nørreseierslef, som blev til Skibs under Norge og blev opført, der han blev fundet ved Stranden og begrafuen til Tromsøe."

Christen Andersen døde i 1682 og blev begravet den 3. marts - "den gode Dannemand Christen Andersson af Søndergaard hæderligen begravet."

I Christen Andersens første ægteskab fødtes:

2. A n d e r s C h r i s t e n s e n .

Han blev født i 1665 og døbt den 16. april. Han er fmtl. død som barn.

I Christen Andersens ægteskab med Karen Ehmsdatter fødtes:
(Fadderskabslisters s. 891).

3. M a r e n C h r i s t e n s d a t t e r .

Maren Christensdatter blev født i 1673 og døbt den 27. marts på en skærtorsdag.

På Marens vegne måtte hendes stiftfader Gøddert Hansen omkring år 1700 føre en injuriersag mod Andreas Boesen fra Hemgård i Emmerlev sogn.

Andreas Boesen havde kaldt Maren for hore og tøs "med flere skiieldsord." Hemgård hørte under Schackenborg, og ved inspektør Georg Ursus og andre gode mænds mellemkomst var der den 8. jan. 1699 opnået et forlig. Andreas Boesen skulle give 100 mark til det høje herskab og 10 rdl. til de fattige og nødlidende i sognet, samt forpligtige sig til ikke at fremsætte injurier mod Maren.

Den 18. maj 1700 møder Mads Boesen, Hemgård, for sin broder Andreas. Sagen har været henvist til Højer birketing, idet Maren opholdt sig på Poppenbøl. Fedder Lund måtte vige sit sæde, da han var i familie med Gøddert Hansen. Der blev fremlagt en erklæring fra Andreas Boesen, han lagde sin sag "udi Guds og Rettens behier-tede hender, da han måtte begive sig til fremmede orter" med sin

skibshandel. I øvrigt erklærede han, at han aldrig havde "påtalet" Maren noget usømmeligt til æres forkløjnelse. Hvorefter Gøddert Hansen fremlagde et notarialinstrument, dat. København den 29. marts 1700. På Gøddert Hansens foranledning havde velagtede farvesvend på det nye manufakturværk uden Vesterport i København afgivet erklæring om, at han aldrig havde haft legemlig omgængelse med forvalterens stiftatter Maren Christensdatter. "Instrumentet" var underskrevet af Jørgen Pedersen, Maren senere ægtemand.

Berend Feddersen, 37 år, "vand og bekjente", at Andreas Boesen fra Hemgård udi sal. Laurids Tilsens hus i "øfvergIVEN drucken" tilstand havde sagt, at han ikke kunne være i fred for Maren. Han havde endvidere sagt: "dieffuelen skal fare i dig, skulde du mit stedet, og tage min hore og farverens hore til ægte, da måtte du hellere tage din Tjenestepige. Jeg hafver icke kundet ligge med roe udj min seng for hende, saa sandt mig Gud skal hielpe."

Den 30. sept. 1700 faldt dommen: Andreas Boesen skal betale Gøddert Hansen 24 rdl. inden 15 dages forløb og skal erlægge i de fattiges blok i Møgeltønder kirke 2 rdl., "formedelst ordene i sig sielf strider mod Erbarhed."

Gøddert Hansen, som på saa uforklarlig Fundament har angrebet Andreas Boesen skal give 4 rdl. til Møgeltønder kirke.⁽¹⁰⁾ (Bilag 5).

Maren og farvereren Jørgen Pedersen - også kaldet Jørgen Farver - blev trolovet i Emmerlev den 12. aug. og copuleret den 1. sept. 1701.

Jørgen Pedersen drev, foruden farveriet i Kærgård, Emmerlev sogn, også to af de større gårde i byen. De hørte begge under Kogsbøl. Den ene, hvorpå han boede, var godt 3 tønder hartkorn stor. Den anden, der kaldtes Hovgård, havde før udstykningsen i 1779 51 skattetønder.

Endvidere erhvervede han Aalbæk vandmølle i Hjerpsted sogn. Møllen, der var en kornmølle, blev af Jørgen Farver ændret til en stampemølle, vel mere hensigtsmæssig for farveriet.⁽¹¹⁾

Jørgen Farver, der også var kirkeværge for Emmerlev kirke, døde i Haderslev i 1728. Han blev "hjembragt og hæderlig begravet" den 29. juni.

Maren Jørgens døde i Kærgård i 1739 og blev begravet den 13. marts.

Børn:

- a. Christian Jørgensen, født i 1702 og døbt 3. pinsedag.
Død den 28. dec. 1702.
- b. Mergrethe Jørgensdatter, født i 1704, døbt Dom. 18. p. Trin.
Død i 1705, begravet den 18. marts. "Jørgen Pedersen Farver og Kirkeværge i Kjærgaard hans Eneste daater, æt. 1 år 6 mdr."
- c. Karen Jørgensdatter, født og døbt samme dag 3. søndag i advent 1705.
Død 1706, begravet den 28. jan. "Jørgen Pedersen Farver, Kjerg., hans eneste daater Karen døde af Børnekopper, æt. 7 Uger og hæderlig begravet."
- d. Esthe Jørgensdatter, født i 1707 og døbt den 2. marts.
- e. Cathrine Mergreth Jørgensdatter, født i 1709 og døbt den 14. nov. Nævnt som fadder i Møgeltønder ved Frederik Marcussens dåb.
- f. Peder Jørgensen, født i 1712 og døbt den 8. søndag efter trinitatis. Død i Kærgård i 1775 og begravet den 30. nov., 63 år gammel.
Han overtog faderens to gårde i Kærgård og stampemøllen ved Aalbæk i Hjerpsted sogn. Han blev kaldt Peder Jørgensen Farver, men om han har drevet farveri er uklart.

Søn:

- aa. Peder Pedersen Farver, født i Kærgård i 1741, døbt Dom. 5. p. Pasch. (7. maj).
Han blev kaldt Peder Pedersen Farver, men har næppe været farver. Han overtog faderens gårde. Den ene blev senere overtaget af Sønnich Hinriksen, Hemgård.
- g. Christian Jørgensen, født den 28. maj 1715, døbt Dom. Exaudi.
Død den 29. juli 1742 i Skast, hvor hans gravsten er bevaret.
Han var student i København og Leyden. Senere sognepræst i Skast fra 1739 til sin død i 1742.
Fntl. ugift.

4. E m C h r i s t e n s e n .

Em Christensen blev født på Søndergårde i 1675 og døbt den 24. jan. Han døde samme år og blev den 10. marts begravet, 7 uger gammel.

5. E s t e C h r i s t e n s d a t t e r . (IV - 47).

Este Christensdatter blev født den 30. dec. 1675 døbt søndagen mellem nytår og helligtrekongersdag 1676.

Hun blev den 16. maj 1694 i Højer gift med Sønnich Bossen (IV - 46) på Poppenbøl.

I øvrigt se afsnittet: "Poppenbølslægten".

6. T y g e C h r i s t e n s e n .

Han blev på grund af skrøbelighed hjemmedøbt den 28. juli 1678.

Tyge er fml. død som barn.

Karen "salig Chresten Anderssons efterleverske paa Søndergaard" blev den 11. dec. 1683 gift med Gøddert Hansen Gundessen af Højer, almindeligvis kaldet Gøddert Hansen. Han var søn af bartskæren i Tønder, senere i Højer, Hans Gundessen og Maren, en datter af Hans Lydiksen, grdm. og rådmand i Højer, og Maren Moritzdatter.

Gøddert Hansen overtog forpagtningen af Søndergårde efter Karens anden ægtefælle, Christen Andersen. Det skete ifølge en kontrakt (fæstebrev) dateret den 11. jan. 1680. I årlig "pension" skulle han - som forgængeren - udrede 124 rdl.

Gøddert Hansen fæstede også Kogsbøl mose, og den 5. juli 1703 fornyedes forpagtningen, samtidig udstraktes den til også at gælde sønnen Andreas Christian. ⁽⁸⁾

1708 noteres i amtsregnskaberne, at Gøddert Hansen har koncession på brændevinsbrænderiet for godserne Kogsbøl og Søndergårde. ⁽⁸⁾

1706 bestod Søndergårde af 11 fag stuehus, 19 fag lade, et tværhus med indkørsel på 14 fag, foruden andre bygninger. ⁽⁵⁾ Ved huset var en lille, velplejet have, 27 alen i firkant, omgivet af plankeværk og græstørvsdige. Der groede æble- pære- og valnødtrær. Der var gange indrammet af ribs- og solbærbuske, og et espalier ved husets gavl med roser. Endvidere var der et lysthus. I tilslutning til prydhaven var der en større kålgård, omgivet af et stendige. Også toften var omgivet af et stendige.

Man regnede med årlig udsæd af 10-12 tønder rug, 12 tønder byg, 12-14 tønder havre og en halv tønde boghvede. Der kunne bjærges 50 læs hø.

Til gården hørte to mands- og to kvindestole i Emmerlev kirke, endvidere den adelige begravelse i kirken.⁽⁹⁾

Den 7. pkt. 1710 overtog Gøddert Hansen sammen med sønnen Andreas Christian forpagtningen af Kogsbøl. Her havde Fedder Andersens enke, Ingeborg, overtaget forpagtningen efter mandens død. Ingeborg Fedders var datter af præsten Claus Clausen (Claudius) i Emmerlev. (Se afsnittet "Præsteslægten i Emmerlev", Bd. 7, IV B, s. 260). De midler Gøddert Hansen og sønnen brugte til at komme i besiddelse af Kogsbøl var efter samtidiges mening ikke helt fine. Da Gøddert Hansen også var foged på Kogsbøl, kunne han i indberetninger til Gottorp kritisere forholdene der og Ingeborg Fedders evner til at drive godset.

Sønnen Andreas Christian synes at have taget ophold på Kogsbøl, indtil han kunne overtage Søndergårde .

I 1721 udstraktes forpagtningen af Søndergårde til også at gælde Andreas Christian.

Bestanden på Kogsbøl opgives nu til 11 heste, 9 køer, 16 stykker ungvæg, 10 kalve, 7 får, 7 geder og 4 svin.

Gøddert Hansen har sikkert været en dygtig mand, men også en hård mand. Dette skal også have været tilfældet med sønnen.

Der overleveret en række sagn herom. På grund af sine onde gerninger fandt Gøddert ikke ro i graven (Se Bilag 3). Det menes dog, at han er blevet beskyldt for ting, for hvilke sønnen Andreas Christian retteligen havde ansvaret.

Oså Karen, født Ehmsdatter, har måttet holde for. Det siges også, at hun spøjte efter sin død og derfor måtte nedmanes under et bryggerkar eller en bryggerkedel i bryggerhuset på Søndergårde.⁽¹²⁾ Hun synes længe at have levet i erindringen. Fra omkring 1930 er fortalt følgende: "Søndergårde ejedes engang af en Frue, der hed Karen Gørretes. Hun svor sig til Kogsbøl, og det var vist ikke helt ærligt, for da hun var død, vilde hun gå igen. Så blev hun nedmanet, men fil alligevel ikke Ro i Graven; nu sidder hun hver Nat paa Kogsbøl Plads og spinder." (21)

Karen døde i 1712. "Karen Gøddertis, Hr. Forvalter Gøddert Hansen paa Söndergaard Hans Klæreste døde den 22. Novbr. om Natten, æt. 62 og blef megit hæderlig begravet i det adelige Begravelse til Söndergaard d. 1. Dec. Textus Phil. 3, 13 og parenterede Hr. Casparus Petrus Past. Høj. i Huuset".

Gøddert Hansen døde på Søndergårde i 1739 og blev begravet den 13. jan.

Børn født i Karen Ehmsdatters ægteskab med Gøddert Hansen:
(Fadderskabslisters Bilag 3).

7. M a r i a (G ø d d e r t s d a t t e r.) H a n s e n.

Maria Hansen blev født i 1685 og døbt den 18. jan.

Hun var 1. gang gift med urmageren Marten Iversen i Tornskov, senere i Løgumkloster. Han døde i 1705. Han var søn af Iver Andersen (IV -36) i Asset. (Se afsnittet: "Slægten Andersen - Iversen - Matthiesen fra Asset," Bd. 6, IV A, s. 50).

Gift 2. gang 1707 med sognepræst i Skast, Otto Diderich Lütken. De blev trolovet kyndelmissedag i Emmerlev og copuleret i Skast den 20. marts.

Otto Diderich Lütken var født på Før i 1677. Han var søn af landfoged på Før Joachim Lütken og Gyde Kiel. (Se afsnittet: "Flensborg-Rudbøl-Tønder-slægten", Bd. 8, IV C, s. 309). Gyde var datter af Josias Kiel og dennes tredje hustru Marine Carstensdatter Schmidt. En broder til Otto Diderich Lütken var Josias Lütken, der den 20. juli 1706 i Emmerlev viet til Anna Jensdatter, salig Mads Boesens efterleverske på Hemgård. Josias Lütken nævnes omkr. 1740 som inspektør på Schackenborg. Han var senere delefoged for det Emmerlevske distrikt under Schackenborg. Han døde i 1763 og blev den 27. juni begravet.

En stiftsøn af Josias Lütken var birkeskriver Christian Matthiæ. Josias Lütken havde også en gård i Kanikhus på 4 tdr. hartkorn. Han har fml. også fået Hemgård med konen.

Maria Gøddertsdatter døde i Skast den 8. okt. 1766, 83 år gammel. De fleste af hendes og Otto Diderich Lütkens børn synes at have sluttet sig til pietismen.

Otto Diderich Lütken døde i 1766. Hans gravsten med gravvers lå tidligere foran alteret, den befinder sig nu i tårnrummet.

Børn:

Født i Maria Gøddertsdatters ægteskab med Marten Iversen:

a. Martina Martensdatter. Hun blev født posthumt i 1706 på Søndergårde og døbt i Emmerlev den 1. april.

Hun døde i Brede den 8. marts 1779.

Hun blev ca. 1728 gift med Anders Beyer i Brede. Anders (Pe-

dersen) Beyer blev født på Skastgård den 28. jan. 1693 og døde ved Bredebro den 17. marts 1777. Han var søn af grdm. Peder Beyer, Skastgård, og Gye Mari Andersdatter.

Anders (Andreas) Beyer var gårdmand på Bosholm ved Bredebro, han var også skipper og parthaver i forskellige skibe og senere degn i Bredebro. (I øvrigt se afsmittet: "Familien Iversen-Andersen-Matthiesen", Bd. 6, IV A, s. 72).

Børn født i Maria Gøddertsdatters 2. ægteskab med Otto Dietrich Lütken:

- b. Karen Lütken, født ca. 1712 i Skast, død 1805 i Svaneke på Bornholm, begravet den 5. dec.
- Hun blev ca. 1740 gift med Andreas Agerbech, der som theologisk kandidat en tid opholdt sig i Skast.⁽¹⁴⁾ Han var født i nov. 1701 i Varde og døde i Svaneke i 1770, begravet den 6. febr. Han var søn af hjulmand Niels Agerbech og Ane Andersdatter. Andreas Agerbech stod først i lære på et apotek. 1725 blev han student fra Nyborg. 1727 tog han theologisk attestats. Da han kom i tvivl om religionen, drog han i 1730 til Halle for at studere medicin. Her kom han i forbindelse med pietismen, der helt betog ham.
- Han virkede senere dels som præst (i Norge), dels som læge. Der blev klaget over hans upræstelige vandel og ukirkelige lære.
- Christian VI, der beskyttede ham, sendte ham i "forvisning" til Povlsker på Bornholm. Her blev han dels en søgt læge, dels samlede han en pietistisk menighed.
- Han var senere præst i Klemensker. Han blev indviklet i nye stridigheder. I 1757 søgte han sin afsked med 1/3 pension, idet han var blevet truet med forvisning til Christiansø.
- Han udgav et par lægebøger.
- Hans enke, Karen, boede i Svaneke som "kapitalist" med årpenge fra Christiansø.⁽¹³⁾
- c. Marine Lütken. Hun blev ca. 1753 gift med præsten Philip Ernst Lundius, Ladelund, hvor han var sognepræst fra 1739 til 1771. Han var født i Flensborg den 3. febr. (3. jan.?) 1714 og døde i Ladelund den 25. okt. 1771. Han var søn af Christian Lund og Helene von Lutten.

Philip Ernst Lundius var pietist af hernhutisk observans.
Om Marine skriver Brodersen, at hun ikke blot var et elskeligt og ydmygt Guds barn, men også en forstandig husmoder. Hun behandlede sin mand med kærlighed og respekt og opdrog sin stiftatter Margrethe med omsorg og kærlighed.⁽¹⁷⁾ Marine døde i Ladelund den 12. sept. 1772.

Philip Ernst Lundius var gift 1. gang i 1740 med Anna, datter af Chr. Hoyer, Ladelund, og gift 2. gang med Margrethe, en datter af Matthias Friis.

d. Gye-Kierstin Lütken blev 1. gang gift ca. 1734 med Laust Laustsen, der var gårdmand i Kærgård i Emmerlev sogn. Han døde i 1736 og begravedes den 23. nov. Han var søn af Laust Laustsen (1668-1731) og Karen Knudsdatter.

Gift 2. gang med Johannes Paysen i Kærgård. Han var søn af ting-skriver og gårdmand i Højer Adolph Paysen og hustru Margrethe, født Schau.

Johannes Paysen var en fremtrædende pietist. Han var født ca. 1714 og døde i Kærgård i 1784, begravet den 19. nov., 70 år gammel.

Gye-Kierstin døde sst. i 1772 og begravedes den 11. sept.

Børn:

Født i ægteskab med Laust Lausten:

aa. Gesche Laustdatter, født 1732 og døbt den 19. marts.
Død den 5. jan. 1807 i Sdr. Vollum, Brede sogn
Gift med Peder Andersen Beyer, født ca. 1714, død den 30. jan. 1771. Han var søn af gårdmand i Sdr. Vollum Anders Iversen og N.N. (f.mtl. Anne Pedersdatter Beyerholm).
(Se afsnittet "Slægten på Astrupgård" i "Forskellige Familier etc.", Bd. 16 b., s. 247.)
Efterlod 3 sønner og 1 datter.

bb. Ottodiederich Laustsen, født 1734, døbt den 8. aug.
Bosat i København.

Børn født i ægteskab med Johannes Paysen:

cc. Marie Paysen, født i 1744 og døbt den 9. sept., død i 1768 og begravet den 13. dec.
dd. Adolf Paysen, født i 1747 og døbt den 19. sept., død i 1747 og begravet den 15. nov.

Johannes Paysen har fml. været gift en gang før, idet de to første af hans børn, der er født i Kærgård, ikke synes at have Gye-Kierstin som moder (efter fadderskaberne at dømme), nemlig Leene Maria, døbt den 9. dec. 1739 og Mergret, døbt den 5. juli 1741.

Johannes Paysens gård i Kærgård, der ifølge Emmerlev Sognekronike⁽¹²⁾ kaldtes "den Paisenske sædegaard", menes at have været den ene halvdel af den gamle herregård Kærgård.

Gården hørte under Schackenborg på Johannes Paysens tid.

8. A n d r e a s C h r i s t i a n H a n s e n .

Andreas Christian Hansen blev født på Søndergårde i 1686 og døbt den 2. jan.

Han blev i 1730 gift med Elisabeth Hedwig Clausen fra Trøjborg, datter af forvalter på Trøjborg og amtsforvalter i Løgumkloster amt Nicolai Clausen jun.

Andreas Christian Hansen boede indtil faderens død på Kogsbøl, derefter på Søndergårde. Han havde som faderen såvel Kogsbøl som Søndergårde i arvefæste.

Han døde i 1748 og blev begravet den 5. sept. ("Mons. Hansen"). Elisabeth Hedwig døde i 1762 og blev den 29. febr. begravet ("Madam Hansen").

Børn:

- a. Gøddert Hansen, født den 15. juni 1731. Han kaldes også Gotthart Hansen.

Han studerede Theologi. I 1756 blev han kapellan i Visby.

Fra 1759 til sin død var han sognepræst i Mjolden.

Han døde den 7. april 1815.

Gift den 9. dec. 1763 med Agnete Hansen, datter af sognepræst i Store Vi, Johan Wolfgang Hansen, der døde i 1759, og Maria Sophia Riese.

Barn:

- aa. Johan Wolfgang Hansen, født den 1. jan. 1767 i Mjolden, død den 15. dec. 1837 i Bording.

Gift den 2. april 1805 i Kragelund med Maria Lucia Luise Lunn, datter af kapt. Lunn, Charlottenlund.

- b. Margrethe Hedewig Hansen, født 1732 på Søndergårde og døbt den 14. okt.

Gift ca. 1756 med Andreas Bruun, diakon i Tønder. Han var født i København den 13. maj 1718 og døde i Tønder den 28. 1766.

Han havde tidligere været skibspræst og sognepræst i Brande-
rup.

Andreas Bruun var første gang gift med Maria Elisabeth Freuchen, der var født i 1725 og døde den 26. juni 1754. Hun var datter af sognepræst i Branderup Nicolai Freuchen og Ingeborg Rost.

Andreas Bruun var søn af Peder Andersen Bruun og Anna Lauritz-
datter Kierumgaard.

Margrethe Hedwig drog som enke til Møgeltønder med 4 børn. Her døde hun den 27. marts 1785.

Barn:

aa Andreas Christian Bruun, født i Tønder i 1764 og død i Ro-
ager i 1824.

Sognepræst i Roager fra 1791 til 1824.

- c. Cathrine Hansen, født i 1734 på Søndergårde, døbt den 7. marts. Død i Daler den 14. april 1777.

Hun blev den 19. okt. 1757 gift med Jørgen Frederik Ries. Han var født i Kolding den 8 sept. 1722 og døde i Daler den 26. april 1812.

I 1742 blev han hører i Kolsing og 1755 sognepræst i Daler.

Han var 2. gang gift den 4. april 1778 med Mette Christine Wedel, der var født den 6. aug. 1751 og som døde i 1790, begravet den 18. maj.

Hun var datter Andr. Chr. Wedel, præst i Daler.

- d. Maria Elisabeth Hansen, født 1736 på Søndergårde og døbt den 2. marts.

Hun blev den 16. okt. 1767 gift med Johannes Gottlieb Schmidt (Smith), født i Hohenwestedt den 10. nov. 1735. Død den 1. okt. 1800 af et slagtilfælde på torvet i Tønder, begravet i Rabsted den 7. okt. Han var søn af Johann Schmidt og Marina Carstensen.

Han blev sognepræst i Trelsstrup (Dreisdorf) i 1765, i Rab-

sted i 1776 og var der til sin død i året 1800.

Han var rationalist.

Børn:

aa. Andreas Christian Schmidt, født i Trelstrup den 12. dec. 1770, død i Husby den 21. juni 1835.

Han blev sognepræst i Nykirke i Tønder amt i 1796 og var i Husby fra 1826 til 1835.

Gift 1. gang med Anna Marina Carstensen fra Tønder.

Gift 2. gang med Lauretta Møller fra Tønder.

Gift 3. gang med Helene Carstensen fra Didersbøl i Horsbøl sogn.

bb. Carl Adolf Johannes Schmidt, født den 29. nov. 1772 i Trelstrup, død den 31. dec. 1840 i Ubjerg.

Han var sognepræst i Ubjerg fra 1799 til 1840.

Gift i Tønder den 25. juli 1800 med Anna Cathrina Jensen, født den 7. okt. 1769, datter af borgmester Nicolay Jensen og Mette Magdalene Høyer.

e. Nicolaj Hansen, født på Søndergårde i juni 1737, hjemmedøbt, læst over ham i kirken den 15. sept. Han døde på Søndergårde i nov. 1800 af tuberkulose.

Trolovet den 11. okt. 1765 i Visby med Ingeborg Petersdatter, født den 15. april 1744 på Pebersmark i Burkal sogn.

Nicolaj Hansen overtog arvefæstet af Kogsbøl og Søndergårde efter faderen.

Efter mandens død drog Ingeborg til Tønder, men døde på Søndergårde den 3. febr. 1817.

Hun var søster til Helena Maria Petersdatter, der var gift med broderen Friedrich Wilhelm.

Børn:

Der blev født 9 børn i tiden 1766-1786. Af de tre sønner skulle den yngste have overtaget gården, Gotthard Philip, men han døde i 1811, mens moderen endnu havde den i besiddelse. Søndergårde og Kogsbøl blev overtaget af datteren Christina, der var født på Søndergårde i 1786 og var gift med sognepræst

Christian Albrecht Posselt, født den 18. pkt. 1772 i Bjolderup, død den 18. maj 1831 i Aabenraa. Han var søn af sognepræst Christian Posselt og Botilde Lucie Franzky.

Christian Albrecht (Albert) Posselt var kapellan i Emmerlev 1797 og sognepræst i Visby 1808-1812.

Deres datter, Ingeborg blev den 28. april 1828 gift med Boy Feddersen, der var født den 24. marts 180 $\frac{1}{2}$ i Møgeltønder og var søn af schackenborgsk godsinspektør Berend Feddersen. (Se afsnittet "Poppenbølslægten", Bilag 8, s. 865 B).

f. Friedrich Wilhelm Hansen, født 1739 på Søndergårde, hjemmedøbt den 19. dec.

Han var 1764 kadet ved dragonerne. I 1776 købte han gården Østergård i Vamtrup sogn af den daværende ejer af Trøjborg. Friedrich Wilhelm blev kancelliråd.

Han blev den 11. okt. 1765 på Trøjborg viet til Helena Maria Petersdatter, der var født på Pebersmark den 8. jan. 1747.

Helena Maria var søster til Ingeborg, der var gift med broderen Nicolaj.

9. H a n n a (Gøddertsdtr.) H a n s e n.

Hanna Hansen blev født på Søndergårde i 1689 og døbt den 13. marts. Hun døde i Ballum den 26. marts 1742.

"Jungfer Hanna Hansen" gav i 1717 en sølvblatæske til Ballum kirke.

Gift den 4. maj 1717 i Ballum (huskopulation) med birkeskriver og delefoged Detlef Hinrichsen i Ballum-Vesterende. Han er død før 1740.

Detlef Hinrichsen var første gang gift med Este-Maria, der var født den 12. april 1682 og var datter af kgl. søkaptajn Sønnick Møller i Ballum-Østerende, og Anne.

(Se afsnittet "Poppenbølslægten", s. 809 - 810.).

Børn:

a. Gøddert Detlefsen, født i Ballum-Vesterende den 1. nov. 1719.

b. Anna Sophia Detlefsdatter. Født i Ballum-Vesterende den 14. nov. 1726. Død sammesteds den 22. april 1773.

Gift den 4. maj 1751 med sognepræst i Ballum, Friedrich Ble-

chingberg. Han var født i Gram i 1707 og døde i Ballum den 29. juli 1765 af "Flækfeber og Sprinkler, som der i egnen graserede". Han var søn af sognepræst i Gram, Daniel Blechingberg, og Kirstine Marie Friis.

Friedrich Blechingberg blev hører i Ribe i 1729 og var sognepræst i Ballum fra 1732 til 1765.

Han blev gift 1. gang i 1732 med Ottilie Dorothea Schanke, født den 29. marts 1715, død den 1. sept. 1742, datter af tolder i Ribe, kammerassessor Oluf Schanke og Sara Bolvig.

Hun efterlod otte småbørn. Det ældste af dem, Anne Sophie Blechingberg, født den 16. okt. 1733 i Ballum, død 1799 i Sdr. Sejerslev, begravet den 23. dec., blev den 14. april 1758 i Ballum gift med Sønnick Hinrichsen, Kogsbølle og Hemgård. Han var søn af Hinrich Hansen (Højer) og Bold Sønnichsdatter. (Se afsnittet: "Poppenbølslægten", s. 822).

Friedrich Blechingberg blev gift 2. gang med Sara Brodersen, født den 6. maj 1721, død den 6. nov. 1746. Hun var datter af sognepræst i Ballum Broder Brodersen.

Børn født i ægteskab med Anna Sophia Detlefsdatter: ⁽¹⁸⁾

aa. Ottilia Dorothea Blechingberg, født den 16. maj 1752 i Ballum, død den 28. jan. 1808 i Keitum på Sild.
Gift den 18. nov. 1780 i Keitum med bager og postekspediter Boy Jens Friedrichsen, der var født den 12. maj 1735 i Keitum og død sammesteds den 7. dec. 1824.

bb. Detlef Blechingberg, født den 16. febr. 1754 i Ballum. Han var "gebræcklig". 1768 pensionist under generalpostkassen, da bosat i Tønder. Synes senere ansat under Schackenborg. 1770 forrettede han skrivearbejde for delefoged og birkeskriver Poul Detlefsen i Ballum, hans halvfætter. 1780 var han delefoged i Møgeltønder, 1789 tillige birkeskriver. Han døde i Møgeltønder den 27. april 1799.
Gift (kg1. bevilling af 23. april 1784) med Mette Cathrine Klint.

- cc. Sara Brodersen Blechingberg, født den 16. marts 1756 i Ballum, død sammesteds den 25. maj 1771.
- dd. Ole Schanke Blechingberg, født den 12. jan. 1758 i Ballum, død få dage gammel.
- ee. Ole Schanke Blechingberg, født den 29. dec. i Ballum, død den 1. marts 1850 i Trondhjem.
Blev 1820 ekstraskriver i Norges Bank. Død som købmand. Gift den 6. sept. 1801 i Trondhjem med Maren Kristine Krappe, døbt i Bakke kirke den 28. april 1760, død i Trondhjem den 30. maj 1827, datter af Hans Krappe og Hendrea Andrea Holst.
- ff. Johan Gødert Blechingberg, født i Ballum den 18. febr. 1763, død sammesteds den 2. sept. 1766.
- c. Ester Marie Detlefsdatter, født i Ballum ca. 1717, død i Skast den 25. febr. 1781.
Gift den 8. okt. 1739 i Ballum med bolsmand (gårdmand) i Skast Peder Beyør, der var født ca. 1702 og døde i Skast den 20. jan. 1778, 76 år gammel.
Der var to børn i ægteskabet: Peder Beyer og Hanne Beyer, der blev gift med Jannik Jensen i Barsbøl.
9. M e t t e (G ø d d e r t s d a t t e r) H a n s e n.
Mette blev født på Søndergårde i 1692 og hjemmedøbt 3. påskedag. Hun døde hos søsteren i Skast præstegård i 1751.
Den 13. nov. 1752 blev der gjort inventar over hendes dødsbo, bl.a. forefandtes en mængde "Hauben" med kniplinger. (15 a)
Den 11. nov. 1752 solgtes jomfru Mette Hansens fra Søndergårde's besiddelser i Højer marsk og kog, stor 51 1/8 roder, til Popp Mommensen.
Som formynder for Andreas Hansens umyndige børn underskrev Johannes Paysen, Peter Jørgensen og A. D. Grützmänn.
"Som curator for min moder Bold Henrichs": Sønnich Henrichsen.
Endvidere underskrev: Boy Boysen og Peter Jørgensen.
"Als curator für meine Schwiegermutter Maria Lütkens": Joh. Paysen, Peter Beyer.

Bilag til "Slægten fra Søndergårde".

Bilag 1.

Vedr. Anders Christensen (IV - 186) og Anne (IV - 187).

Fadderskabsliste for Hans Andersens børn:

1. Anders (Hansen), født 1668, dbt. d. 30. april.
Faddere: Peder Nissøn aff Koldebye,
Anders Lauertssøn,
Fedder Anderssøn,
Anna, uxor mea,
Gye, Søren Michelssøns Hustrøe.
2. Leene (Hansdatter), født 1671, dbt. 12. febr.
Faddere: Søffren Mickelssøn,
Hans Knudssøn aff Winum,
Anders Knudssøns Hustrøe aff Syndernis,
Marin, Anders Lauertzøns Hustrøe,
en pige aff Aahs i Skadst.
3. Anna (Hansdatter), født 1674, dbt. 9. juni.
Faddere: Chresten Anderssøn,
Tyge Lydtzøn aff Koldbye,
Marin, H. Laurtzøns aff Hierpsted,
Niels Nissøns Hustrøe aff Hierpsted,
Karen, Anders Christenssøns Daatter aff Emmeleff.
4. Karen (Hansdatter), født 10. aug. 1676, dbt. 10. nov.
Faddere: Hans Hanssøn,
Peder Anderssøn, Hansis Broder,
Marin, Peder Mickelssøns Hustrøe,
Marin, Jens Søffrenssøns Hustrøe,
Peder Steffenssøns Daater.
5. Anne (Hansdatter), født 10. aug. 1677.
Faddere: Filius meus Johannes Claudius,
Hans Hansen den yngre,
Ingeborg Fedders paa Coxbüll,
to fremmed piger aff Hierupsted, den ene Søffren
Mickelssøns stifdaatter, den anden Tyge Tygessøns
daatter.

Bilag til "Slægten fra Søndergårde".

Bilag 2.

Vedr. Anders Christehsen (IV - 186) og Anne (IV - 186).
Fadderskabsliste for Maren Andersdatters børn.

Børn af 1. ægteskab med Anders Lauertzen.

1. Laurtz (Andersen), født 1667, dbt. 31. marts.
Faddere: Peder Tygssøn,
Laurtz Lauertzøn,
Fedder Anderssøn,
Anna, uxor mea,
Anders Christenssøns Daatter den yngste aff Emmeleff,
2. Anders (Andersen), født 1669, dbt. 10. marts.
Faddere: me compatre,
item Chresten Anderssøn,
Hans Nissøn,
Anne Andersis aff Nørseirsleff,
Engeborg, filia mea.
3. Engeborg (Andersdatter), født 1672, døbt 3. nov.
Faddere: Hans Anderssøn,
Niels Nissøn aff Emmerleff,
Karen, Christen Andersen Hustro,
Mette Tygis aff Emmeleff,
Peder Staffenssøns Daatter.
4. Anne (Andersdatter), født 1677, dbt. 11. nov.
Faddere: Hans Tygessøn,
Tyge Jenssøn aff Bunte,
Owed, Hans Anderssøns Hustro,
Agatha, filia mea,
Marin, Lytt Tygessøns Daater aff Hierupsted.

5. Hans (Andersen), født 1681, dbt. 16. jan., 8 dage gammel.
Faddere: D. Claudius J.,
Tyge Lydtzøn aff Koldebye,
Jens Mickelssøn,
Marin, Lauertz Lauertzøns Hustru aff Kiergaard,
Engeborg, Mette Frödis Daatter.

Børn af 2. ægteskab med Tyge Hanssen.

6. Hans Tygessøn, født 1686, dbt. 12. sept.
Faddere: Fedder Anderssøn (paa Coxbüll),
Michel Hanssøn,
Anders Christenssøn,
Maren Ibs aff Kiergaard,
Mette Hansdaatter.

7. Hans (Tygesen), født 1688, dbt. 13. maj.
Faddere: Hans Høiring,
Peder Laurtzøn aff Daler,
Hans Pederssøn aff Bønderbye,
Karen Hans Ehms,
Marin, Ib Tygessøns Daatter aff Hierupsted.

Bilag 3.

Karen Ehmsdatter og 2.ægtefælle: Gøddert Hansen (IV - 95)

Johs. Hansen Sognekrönike for Emmerlef Sogn - Første Del.

Fedder Andersson: Sagnet vil vide, at han skal være bleven dræbt i en daværende skov imellem Cuxbøl og Troyborg af Jægerne paa sidstnævnte sted, fordi han jagede i de troyborgske skove (fortælles også om en tidligere ejer af Cuxbøl). Hans Enke Ingeborg Fedders, tabte Gården 1710 til Gøddert Hansen ved en Proces. Anledningen dertil siges at have været, at hun levede under middelmaadige Kaar, Tid efter anden havde modtaget Pengeforskud af Gøddert til skatteafgift og til sidst ikke kunne tilbagebetale den betydelige sum.

En anden kilde vil vide, at Grunden har været Jalousi imellem hende og Fruen paa Søndergaard, fordi de begge vilde have det øverste sæde i deres fælles Kirkestol. Hun skal have ligget Lig i Præstegaarden og Sagnet melder som et "Vidnesbyrd" om den hende tilføiede Uret, at Blodet skal være flydt ud af Liget hele Tiden.

s. 205: Gjødderts Spøgeri (Sagn)

Formedelst den formentlige, forhen omtalte Uret, der blev udvist imod den sidste Eierinde af Cuxbøl, har Folketroen ikke ladet Gjærningsmanden have Ro i hans Grav. Om hans Spøgeri versere mange, tildeels fordskjellige Sagn, de ere alle henførte til Gjøddert, omendskjønt nogle af dem Sandsynligt angaar Sønnen, Andreas Gøddertsen. Følgende ere de almindeligste:

Da Gjødderts Lig skulle udbæres formaaede man ikke at løfte det op fra Underlaget, førend man havde fulgt det Raad, En gav, at træde over paa det vedhængende fine Linned, samme var tilhyllet med. Medens man derpaa udbar Liget, slog alt Qvæget sig løs i Stalden, og da man kom hjem fra Kirke, løb det brølende omkring Gaarden.

Gjøddert skal om Aften i Tusmørke paa sin Gjengangertour fra Cuxbøl til Søndergaard være kommen tromlende i et gloende eller brændende Halmknippe. I dette Optog skal han have mødt Sønnen Andreas, og opmuntret ham til at give Cuxbøl tilbage, da det var taget med Uret. Men Sønnen skal have svaret, at det var formeget at give bort i "Morgengave". Faderen sagde da, at sønnen vilde komme til Helvede, ligesom han selv, dersom han ikke efterkom hans Opfordring. Sønnens Svar paa denne Trusel angives saaledes: han vilde lade sig en Jernklædning gjøres.

Fra Kirken hjemad tog Gøddert som Gjenfærd afsted forbi Hemgaards Lade, hvor Kirkestien dengang gik forbi skraa over til Veien, og siden forbi Wraagaard. Somme lade ham trille afsted i et Knippe Halm, andre ville paastaae, at han kom farende tilhest, efterfulgt af Hunde med gloende Tunger, og med en saadan Fart, at Gnisterne flød ud af Brosteenene. Hans Reiser blive saaledes et sidestykke til "Valdemars gloende Jagt". I Wraagaard ere der nu blandt andre tven-

de Koner, af hvilke den ene saae Gøddert næsten hver Gang, han kom, medens den anden endnu ikke havde seet ham, gjerne ønskede det. Førstnævnte vilde derfor kalde paa hende, naar spøgelse kom. Da hun paa denne Maade var bleven underrettet om, at nu kunde hun faae sit Ønske opfyldt, satte hun sig ude ved Veien med sit Barn ved Brystet. Ankommet til stedet skal Gøddert i en bister Tone have sagt: "havde det ikke været for dit Spæde Barns Skyld, da skulde du have faaet skam for din Nysgjerrighed" - da man ingen Ro kunde have paa Søndergaard for ham, skal en Præst have sat en Grændse for hans Besøg, der kun haver tilladt ham at komme til Gaardsledet. Endelig siges ogsaa, at han af en Præst skal være nedmanet under en Pæl i Aasediget. Der stod en Pæl lidt Østen Ledet i Volden, og Mange have maaske betragtet den med særegne Følelser. Men Pælen tog Peter Th. Dethlefsen op, da han lod Volden udkjøres.

Men Gødderts Enke Karen har Overtroen ogsaa havt endeel at bestille. Naturligvis maatte hun jo spørge efter sin Død. Men hun skal være nedmanet undet et Bryggerskar eller under en indmuret Bryggerkjedel i Bryggerhuset paa Søndergaard.

Disse og lignende Historier hører man endnu Stundom ved given Leilighed fortælle, men man mærker dog ikke, at ret Mange længere troe dem.

Ingeborg Fedders ctra Gøddert Hansen

Schackenborg Tingbog Nr.2418 e, L.A., s.32

Onsdagen d. 2.Martii 1718

Hans Hansens Stefning af Østerbye. Efftersom Hans Hansen af Østerbye er odo-neret af H. Inspect. Eberhard Frostb.paa Schackenburg, at lade afhøre nogle vidnere till Møgeltønder Birketing, udj en Sag cont. H. Forvalter Gøddert Hansen paa Søndergaarde, angaaende den gaard Koxbüll, hvilken sal. Fedder Andersens Encke Ingeborrig Fedders schal have beboet og hafft udj Feste og om-endskiønt hun sig der med i alle maader Laulig schal have forholden, og hendes Contributioner deraf till alle vedkommende i Rette tied rigtig Betalt, dog alligevel alt dette uagtedt schal bemelte Hr. forwalter have bragt dett saa wit med hende, at hun uden ald skyld og brøde, under bøder og straf uden nogen Process og Rettergang har maate Rømme og overlade till hannem forbemelte huss og gaard med ald sin tilliggelse, Ja hand end og altid schal have arbeidet paa, at hand Retten og denss gænge udi bemelte Sag alldeles kunde faa forhindret, saa at den hverken har kundet komme for dom eller Rett, som Citanten ved adskillige schrifter og Documenter agter at bewise, efftersom endog deres Kongl. Maytts. Ambtes Inspecteur till Tønderhuus Ambt H. Justits Raad Meley, effter Citantens formening af egen formastelse imod deres Kongl. Maytts. Høyhed og Eenewolds Magt, schal have tilltaget sig dend Høyhed, at hand ved Bøder og haard straf gandske og alldeles skal have formeent, forbemelte Enkes formynder Jørgen Nielsen udi Østerbye udi bemelte Sag enten at Søge Lou eller Rett, Saa gifuer da effter giordte ansøgning effterfølgende Schackenburgiske Tiennere udj Emmerlef Sogn, Nafnl. Niels Pedersen udi Sønder Seierslef Peder

Jessen udi Kieregaard, Anders Pedersen Høying, Niels Engel og
 Mortensen udi Emmerlef, alle hermed loulig Kald og varsel till at møde her-
 paa Møgeltønder Birketing i dag 14 dage som er d. 2. Martii førstkommendes
 Morgenen ved 9 slett Eders Sandheds vidnesbyrd Eedlig at aflegge, om alt
 dett, som eder er vitterligt og i till denne sags oplysning kunde blifve till-
 spurdt an, Till forbemelte tied og stæd at møde Stæfnes end og H. forwalter
 Gøddert Hansen paa Søndergaarde, saa og sin Søn Andres Hansen, som boendes
 paa Kuxbøl, Iligemaad forbemelte H. Justits Raad og Amts Inspecteur ofuer
 Tønderhuus Amt, Veledele Johan Georg Meley for oven bemelte widner at paahøre
 med videre dennem udi bemelte Sag kunde vedkomme, om de noget herimod kunde
 hafue at indvende, Endeligen stefnes Endog hermed til samme tid og Stæd
 Herritz fogden till Høyer Herritzting Sign. Johan Hinrich Traut, til forbemel-
 te tid og steed at møde, om hand sig afwiissenings domb udi ofuenskrefne Sag,
 afsagt paa Høyer Herritzting forleden d. 19. october Ao 1717 Behager at høre
 Leste, Efftersom Citant paa alt dette som meldt er It Louligt tingsvinde ach-
 ter at forhuerfue.

Møgelt. d. 16. Febr. Ao 1718, P.R.W. Christen Thomsen (L.S.)

IV - 94 Christen Hansen

og

IV - 95 Karen Ehmsdtr.

Børn:

Chresten Andersens 1.ægteskab:

1. Dbt. Emmerlev 1665. Chresten Andersøn udi Nørreseiersleff hans Søn Anders
 bleff døbt den 16. Aprilis Dom Jubilate.

Compatres: Feder Lund, Ib Andersson, Jens søn aff Syndernis, Anna uxor mea,
 Marin Anders datter.

Karen Emsdtr.'s 1.ægteskab med Anders Nissen:

2. Dbt. Emmerlev 1668 Anders Nissøn i Kroen hans Søn Niss bleff døbt Dom.
 Sexuages den 26. Januarii.

Compatres: Fedder Lund, Peder Nissøn, Nis Pedersson, Anne uxor mea, Karin,
 Nis Emssøns Daatter.

Begr. 1692. NB. foruden disse ere bleffuen til Søes i dette Aar efterføl-
 gende: Nis Andersson af Søndergaard i Nørreseierslef, som blef til Skibs
 under Norge og blef opført, der han blef funden ved Stranden og begrafuen
 til Tromsøe.

Chresten Andersens og Karen Ehmsdtr.'s børn:

3. Dbt. Emmerlev 1673. Chresten Andersson paa Syndergaarde hans Daatter Marin
 bleff døbt den 27. Martii paa en Skertorsdag.

Compatres: Hans Andersson, Nis Nissøn aff Emmerleff, Karin Fedders aff Højer,
 Anne Tyge Matzøns Daatter, Karen Anders Chrestensøns Daatter.

Viede 1701. Jørgen Pedersen farver (som bragte til forløver for sig H. Gød-

dert Hanss. paa Søndergaard, hvilke de vunde skrifftl. med hanem af dato d. 11. Aug. Ao 1701) og Marin Christensdtr., bleve trolovede d. 12. Aug. og copul d. 1. Sept.

Göddert Hansen ctra Andres Boessen

Tingbog for Møgeltønder Birk

Onsdagen d. 19. May 1700.

Segn. Mads Boesen (Hemgård) møder for sin broder Andres Boessen. (uddrag) Sagen er tidl. forliget ved mellemkomst af inspectør Georg Ursus, Schachenburg, og andre gode mænd d. 8. Januar 99, paa den maade (A.B. havde ved forliget forpligtet sig til ikke at fremsætte utilbørlige skældsord mod Maren Christensdtr.), att han her efter den dag skulle gifve til brøde till det høye Herskab 100 Mark Lybsch, og til de fattige Nødlidende i Sognet 10 Rdl. Hvilket han ikke hafner efterlevet, men tværtimod paa ny igien forgangen Aar har brugt Skiddenord hendes Ære til forklejning i salig Lauritz Tielssens huus og flere steder udi Anders Boessens i Jerpsted og Peder Rasmussen og Berent Feddersens Raadmand i Høyer deres paahør, saaledes, att bemelte Anders Boessen hafde kaldt forn. Maren Christensdtr. for Hore og Töess med flere skieldsord.

19. Januar 1700 sagen er forvist til Højer birke ting (Maren Christensdtr. opholder sig på Poppenbøl). Fedder Lund må vige sædet da han er i familie med Göddert Hansen.

Andres Boessens Erklæring: Jeg mig nu med min Skibshandel paa frembe orter maa begive, og samme mig min sag udj Guds og Rettens behiertete hender (erklærer) att jeg aldrig Maren Christensdtr. nog usømmeligt till æres forklejning hafver paataldt. Hemgaard d. 30. Martii Anno 1700.

Hvorpaa Göddert Hansen i Retten lagde et Notarial. Instrument. Dateret Kiøbenhavn d. 29. Martii 1700 paa Sort. Nr. 20, hvilket blev læst, paaskreven og liuder som følger:

Anno 1700 d. 29. Martii Comparerede velachtet Jørgen Pedersen Farver Svend tienendes paa dett nye Manufactur Werk uden Westerport her for Kiøbenhavn, som berettede, hvorledes hannem vaar til hende kommen ved skrivelse fra Göddert Hansen forrige forvalter paa Søndergaard i Holsten udj Emmerleff sogn, dett Skipper Andres Bossen, Hemgaard, i bemelte Emmeleløv Sogn har sagt, att hand, Jørgen Pedersen, skulle hafft Legemlig omgiengelse med bemelte Forvalters Stiffdaatter, Maren Christensdaater, derom Forvalteren har begiert hans Erklæring till sandheds oplysning, hvorudofver Comparent Jørgen Pedersen i steden for Æden ved den ævige sandhed forklarede og ud-sagde, att hand aldrig veed andet med formehnte Maren Christensdtr. end ærlig og gott er, ei heller har hand hafft med hende nogen Legemlig omgiengelse, og dersom Skipper Andres Boessen Hembgaard har beskyldt ham for noget ærrørigt att have begaaet med hende, da har han sagt usandfærdigt, hvilket hand ochsaa er overbødig med hans Corporlige æd videre att bekræf-

te om fornøden giøres.

Underskrevet af Georgius From, kgl. Mayt. Notar.

Berend Feddersen siet Alders 37 Aar wond og bekendte att Andres Boessen udj Hembgaard var udj Sal. Laurids Tielsens huss, og vaar meget ofvergifven drucken og eftersom Jeg for bemelte Andres Boessen icke kunde vere samme steds med fred formedelst nogen Schiendsord hand lod falde imod Maren Christensdtr. gick Jeg derfra hannem, siden blefue vi samblet igien, udj Hans Hansen Wick sit huss, og samme steds sagde hand till mig, dieffuelen skal fare i dig skulde du mit stedet, og tage min hore og farverens hore till ægte, da maate du heller tage din tienestepige, Jeg hafver icke kundet ligge med roe udj min seng for hende, saa sandt mig Gud skal hielpe.

30.Sept.1700 Sentenz Imellem Giöddert Hansen paa sin Stifdaatter Maren Christensdaatters vegne paa den ene og Matz Boessen paa sin broder Anders Boessens vegne paa den anden side.

.. Saa bør Anders Boessen att betale Giöddert Hansen dennes bekostning inden 15 dages forløb, efter denne Doms Loulige forkyndelse med 24 Rixdl., foruden att Erlegge i de Fattiges Block ved Møgeltünder Kirke formedelst ordene i sig sielf strider mod Erbarhed 2 Rixdl. og Göddert Hansen, som paa saa uforklarlig Fundament hafuer angreben Anders Boessen at give til formelte Møgeltünder Kirke Endog inden forskreven Tied efter Dommens loulige forkyndelse 4 Rixdl.

Børn:

a. Dbt. Emmerlev 1702: Jørgen Peders. Farver hans søn Christian blev døbt Festo III Pentecoste.

Comp.: H. Christian Thomsen Birkefoged, H. Andres Christenss. af Tønder, Matthies Jacobss., Fr. Marina Lorentzen af Tønder, Maria Göddertsdatter.

Døde Em. 1702: Jørgen Farvers Barn Christian døde d.28.Dec. Text.Luc.XI

b. 1704. Jørgen Pedersen Farver i Kierg. hans daater Mergrete blev døbt Dom.18.Trin.

Comp.: Jens Pedersen, Hans Andersen, Esther Henrichs Møller, Maren Christensdtr., Maren Hansdtr.

1705. Jørgen Pedersen Farver og Kirkevørge i Kjærg. hans Eneste daater Mergrethe, æt. 1 Aar 6 mdr. begravet d. 18.Martii - Text. Luc. XVIII,52

c. Døbt Em. 1705 Jørgen Pedersen Farver hans daater Karen, blev døbt samme dag.

Comp.: Henrich Hansen Møller, Clauss Feddersen, Karen Göddertsdtr., Esther Boessdtr., Ellen Nisses.

Begr. 1706. Jørgen Pedersen Farver, Kjærg., hans eneste daater Karen døde af Børnekopper, æt. 7 Uger og hæderlig begravet d. 28.Jan.

- d. Dbt. 1707. Jørgen Pedersen, Farver hans daater Esthe blev døbt d. 2. Martii.
Comp.: Hæd. og Vell. H. Otto - Didr. Lütken Past. Scats, Henrich Hanss. Møller, Maria Gøddertsdtr., H. Lütkens trolovede, Hanna Gøddertsdtr., Agatha Feddersdtr.
- e. 1709. Jørgen Pedersen Farver hans daater Cathrine Mergreth, døbt 14. Nov.
Comp.: Anders Hansen, Hans Tygsen, Uxor dilectissima Catharina - Elisabeth Kiels, Jfr. Leene Matzdtr., Jfr. Mette Gøddertsdtr.
- f. 1712. Jørgen Pedersen Farver hans Søn Peter døbt Dom. 8. Trinit.
Comp.: Sr. Gøddert Hansen, Sr. Josias Lütken, Peder Nissen, Fr. Anne Langheims, Maria Christensdtr.
Begr. 1775 Petter Jørgensen i Kg. begr. d. 30. Nov., 63 Aar.
Børn:
fa. Dbt. 1741 Peter Jürgensen Farver i Kg. hds Søn Jørgen blev døbt Dom. 5. p. Pasch, som var 7. Majj.
Comp.: Hr. Christian Pedersen i Skadst, Hans Hinrichsen, Jens Pedersen Handlers, Maren Ebes i Rinkenise, Marine Pedersdtr. i Højer.
- g. 1715. Jørgen Pedersen Farver hans Søn Christian blev døbt Dom. Exaudi.
Comp.: Magdalera Augusta Claudia, Bold Sönnichsdater, Andreas Christian Hansen, Friedrich Tychsen, Jens Nissen
Arends II, s. 141: 28.5.1715 - 1742, Stud. Kbh. og Leyden, præst i Skast 1739-42. Jensen 396.
- Døde Em. 1739 Marren Jørgens i Kgr., begr. d. 13. Martii
- Døde Em. 1728 Jørgen Pedersen Farver Kg., død i Haderslev, blev hjembragt og hæderlig begr. d. 29. Juni.
- L.A. Lassen Emmerlev Sogns Ejendomme og Familier, L.A. Topografica 775.
Kærgård
90. Matr. nr. 6 - Gård nr. 14 - Schachenborg
En stor gård. 1855 havde den godt 9 tdr. hartkornsland, samt 9 skattetdr. under Kogsbøl. Godt 3 tdr. hartkorn var hovedparcellen af Peter Petersens "Farvers" gård, som blev udstykket 1779. Denne gårds bygninger har ligget lige syd for de nuværende.
Ejer til 1785: Sönick Henriksen på Hengård (184).
Til 1810: Hans Sørensen og dennes enke.
82. Kærgaard: Matr. nr. 65 m. fl. - Gård nr. 48 - Kogsbøl
Gården hed fra gammel tid Hovgård og har bevaret sit navn. Den var forhen en større gård. Før udstykningen 1779 hørte der 51 skattetdr. land til den.

Omkr. 1855 havde den 27 skattetdr., foruden godt en halv td. hartkornsland.

Indtil 1779 tilhørte gården Peter Petersen kaldet "Farver". Han ejede foruden sin egen stavv i Kgd. (90) tillige Stampemøllen ved Aalbæk i Hierpsted sogn.

Ejer til 1833 Peter Nielsen, f.o. 1762, d. 1833.

Em. Sognekrønike s. 197, sognebeskrivelse 1858

8 Aalbæk Mølle

Aalbæk Mølle i Jerpsted Sogn eiedes for noget over 100 Aar siden af Peder Farver i Kjærgaard, Fader til den Peder Pedersen, der 1779, pag.89, udparcelerede sin paaboende Gaard samt Hovgaard. Møllen var dengang en Kornmølle og laa noget ovenfor det sted, hvor den sidst fandtes. Møllegjæsterne vare de tønnerhusiske beboere i Høyer Nørherred, altsaa i Emmerlef, Jerpsted og Skads Sogne. Siden flyttedes Møllen længere østpaa, ved Flytningen blev den omdannet til Stampemølle. Den bortskylledes ved Stormfloden i Febr. 1825. Sandsynligvis har Vandmangel været en medvirkende Grund til at Peder Farver nedlagde Kornmøllen, men en anden har været, at han drev et udbredt Farveri i Kg., og altsaa havde Brug for en Stampemølle.

4. Dbt. Emmerlev 1675. Chresten Hansen paa Syndergaarde hans Søn Em bleff døbt Dom. 3.p.Epiph. d. 24.Januarii.
Compatres: Anders Lauritzøn, Tyge Lydtzøn aff Hierpsted, Mogens Tyge Matzøns Søn, Este Ems, Marin Jep Tychsøns Daatter.
Begr. 1675. Chresten Anderssøn paa Syndergaarde hans liden Søn 7 ugger gammel, bleff begraffuen den 10.Martii.
5. Dbt. Emmerlev 1676 (f.1675) Chresten Anderssøn paa Syndergaard hanss Daatter Este bleff døbt den Søndag imellem Nyttaars Dag oc h. Tre Kongersdag, som var dog fød den 30.Decembr.
Compatres: Boe Nissøns Søn ved Gaden, Matz Tyge Matzøns Søn, Engeborg filia mea paa Coxbüll, Lytt Tygessøns Daatter aff Hierpsted, Peder Hanssøns Daatter aff Emmerleff.
= Nr. 47. Iøvrigt se afsnittet: Poppenbølslægten.
6. Dbt. 1678 Chresten Anderssøn paa Syndergaarde hans Søn Tyge propter imbecillitatem bleff hiemedøbt Dom. 9.p.Trin. d. 28.Julii, oc siden læst over i Kierken Dom. 10.p.Trin. 4.Augusti.
Compatres: D.Claudius Senior, Fedder Anderssøn, Tyge Tomssøn aff Hierpsted, Owe Hansis, Maren S. Hans Jegessøns Daater, P.Dm. Claudium juniorem.
Begr.
- Børn født i Karen Ehmsdtr.'s ægteskab med Göddert Hansen:
7. Dbt. 1685. Göddert Hanssøns paa Syndergaard hans Daatter Maria bleff døbt Dom. post Epiph. 18.Januarii.

Compatres: Henrich Bartholomij aff Tønder, Anders Chrestenssøn, Malena
Jens Nissøns Hustru, Sophia Henrich Gunderssøns Daatter, Anna
Pedersdaater.

Maria Göddertsdtr. var gift 1.gang med urmager Martin Iversen i Tornskov
f.ca. 1674, død 1705, søn af Iver Andersen i Assit (IV nr.36 - se denne).

Viede 1707 (2.ægteskab) H.Otto-Dieterich Lütken Past. Schatz og Maria
Göddersdtr., S.Martin Iversens Efterleverske, trol. paa Kyndelmissedag og
copul. i Schatz d. 20.Martii.

Otto Diedrich Lütken, f. på Før 1677, søn af landfoged Joachim Lütken og
Gude Josiasdatter Kiel, datter af købmand i Tønder Josias Kiel (1596-1673)
og hans 3.hustru Marina Carstensdatter Schmidt.

O.D.L. var præst i Skast 1677-1739.

En broder til pastor Otto-Diedrich Lütken var Josias Lütken, der 20.Juli
1706 i Emmerlev blev viet til Anna Jensdatter, sal. Matz Boessens efterle-
verske på Hengård.

Josias Lütken nævnes fra omkr. 1740 som inspektør paa Schackenborg, senere
som delefoged for det Emmerlevske distrikt.

Josias Lütken døde 1763 og blev begravet d. 27.Juni.

Birkeskriver Christian Matthiæ var Josias Lytkens Stifsøn (Tingbogen 31.5.
1749).

Josias Lütken havde også en gård i Kannikhus på 4 tdr. hartkorn.

Maria Göddertsdtr. døde i Skast 1766, 8.Oktober.

Skadst kbg. 1766: Dies emort. 8de October D.sep. 14.dito. Fr. Pastorin Ma-
ria Lytkens, var gammel 83 Aar.

Børn:

Maria Göddertsdtr.'s 1.ægteskab med Martin Iversen:

a. Emmerlev kbg. 1706. S. Mart. Iwersens Uhrmacher af Tørnskou hans hustru
Maria Göddertsdtr. hendes daater Martina blev ob imbecilitatem hjemme-
døbt Die Viridium og siden ved hendes kirkegang bragt til kirken. Dom.
Exaudi.

Comp.: Henrich H. Møller, Jørgen Pedersen Farver, Maren Gunders i Højer,
Esther Bossen, Poppenbøl, Hanne Göddersdatter.

Die Viridium = skærtorsdag = 1.4.

Martine Martensdaater af Skadst fadder i Ballum 20.11.1726, da delefoged
Detlef Henrichsen og Hanna Detlefs lader datteren Anne Sophie døbe.

Børn født i 2.ægteskab med Otto-Diedrich Lütken:

b. Karen, nævnt 1734 d. 7.Marts, da Mons. Hansen, Søndergård, lader døbe
datteren Catharina.

c. Marine, nævnt 1736, 2.3., da Mons.Hansen Kogsbøl lader døbe datteren
Maria-Elisabeth.

Marina blev ca. 1753 gift med præsten Philipp Ernst Lund(ius), f. i Flensborg 3.2.(3.1.?) 1714, død i Ladelund 25.10.1771. Præst i Ladelund 1739-71, søn af Christ. Ernst Lund (død 1767) og Helene v.Lutten. Han var 1.gang gift 1740 med Anna (født Febr. 1721), datter af Chr. Hoyer, Ladelund.

Gift 2.gang med Margarethe, datter af Mattias Friis (død ca. 1713). Marine døde i Ladelund 12.9.1772.

d. Gye-Kierstin, gift med Johann Paysen, Kærgård, Emmerlev Sogn.

Emmerlev Døde 1772: Gye-Kierstin Pajsen i Kg., begr. 11.Sept.

Emmerlev Døde 1784: Johannes Pajsen Kg., begr. 19.Nov., 70 Aar (f. ca. 1714).

Johannes Paysen var søn af Tingskriver (og grdm.) i Højer Adolph Paysen og hustru Margretha, f. Schau.

Højer. Dødes Tal 1780. Dies emort. 25.Dec. 1780 Dies Sepult. 2.Jan.

1781. Margretha fød Johannes Schau, fordum Adolph Paysen Tingskriver her i Højer hans efterladte Enke, 92 Aar gammel efterlod I en Søn Johannes Paysen, han haver 1 Barnebarn, II af en afdød Datter Botilla en Søn Sivert Finck, haver 2de Børn, 2.en Dater Herlig som haver 1 Barn, 3. Merret haver 3 Børn og 4. Anna Margretha, som haver 3 børn. (f.ca.1688).

Børn:

da. Emmerlev, dbt. 1739 Johannis Paysen i Kgrd. hds dtr. Leena Maria blev døbt d. 9.Dec.

Comp.: Dorthe Laustes, Gye Kiestin Clausdtr., Maren Hansdtr., Peder Finck, Christian Aussen.

db. Emmerlev dbt. 1741. Johannis Paysen i Kg. hds dtr. Mergret blev døbt d. 5.Julij.

Comp.: Botilla Finckes, Kiesten Clausdtr., Annacatrin Johansdtr., Laust Lausten Koldenborg, Hans Møller.

dc. Emmerlev dbt. 1744 Johannis Paysen, Kgrd. hands Dtr. Maria blev døbt d. 9.September.

Comp.: Anders Beyer, Sönnich Hinrichsen, Maria Lytkens, Bold Skofsdaatter, Marine Clausdtr.

dd. Emmerlev dbt. 1747 Johannis Pajsen i Kg. hds Søn Adolf blev dbt. d. 19.September.

Comp.: Josias Lytken, Baltzer Richter, Jochim Schmidt, Merregreth Paysen, Anna Sophia Hinrichs.

Begr. 1747: Johannis Pajsens Søn, Kg. begr. 15.Nov.

Begr. Emmerlev 1768: Maria Johannisdtr. Pajsen Kg. begr. d. 13.Dec.

Johannes Pajsen frmtl. gift 1 gang før, de ovenfor nævnte første 2 børn af 1.ægteskab.

Møgeltønder Birks Tingbog 1735-1747, Retsbetj. 2418 H., L.A.
Specification hvor meget Quæg hver udi Møgeltønder Birk af den grase-
rende Fæe-Sygdom forinden 1.May 1746 haver mist.

Kierggaard:

Johannes Paysen, 11 Tdr. Hartkorn og 11 Støcker Quæg.

Peter Jørgensen 8 Tdr. 6 Sk., 22 St. Quæg.

Johannes Paysen har grevskabets største gård (11 Tdr.Hartkorn), kun
birkedommer Andreas Thomsens er større (12 Tdr. 6 Sk.)

Arven efter Mette Göddertsdtr. 1751: "Als curator für meine Schwieger-
mutter Maria Lützens Johannes Paysen" (se Mette Göddertsdtr.)

Johannes Paysen formynder for Andreas Christian Hansens efterladte
umyndige børn på Søndergrd.

Højer. Copul. 1734: Am Freytage p. Fest. Epiphan: Peter Finck und Bo-
tilla Paysen.

L.A. Lassen: Emmerlev Sogns Ejendomme og Familier, L.A., Topografica
775.

Kærgård Nr.98. Matr. nr. 8 m.fl., gård nr.13 - Schackenborg:

I Sognekröniken betegnes gården som hovedparcellen af Johannes Paisens
udstykkede gård. Hvor langt tilbage i tiden denne gård er udstykket,
er ikke anført. Hovedparcellen udgjorde 2 tdr. og 6 skpr. hartkorn el-
ler godt en fjerdedel af Paisens gård, som var på knap 10 tdr. hartkorn.

Dertil kom 17 skattetdr., som var nøjagtig halvdelen af det så-
kaldte Hans Poulsens land i Emmerlev. Den anden halvdel kaldes Hans
Poulsens land i Kærgård, Hans Poulsens gård skal have ligget nord for
nr.20 i Emmerlev (se også 26 F)

Bygninger til Johannes Paisens gård bærer endnu - både indvendig og ud-
vendig - et meget gammelt præg. Man kan endnu høre gården benævnet "den
paisenske sædegård". Det synes rimeligt at antage, at gården er den ene
halvdel af den gamle herregård Kærgård.

L.A.Lassen: Emmerlev Sogns Ejendomme og Familier, Topografica 775.

184 Matr. nr.4 m.fl., Gaard nr.4 - Schackenborg - Gården hedder Hemgård.
Selve gården jorder bestod omkr. 1855 af knap 6 tdr. hartkornsland, samt
jorderne fra en nedlagt gård kaldet Slotfeld. Disse jorder var en plov-
land eller 64 skattetønder.

Mads Boessens hustru Anne "Mads kone" blev som enke gift med Josias Lütken.
Han nævnes 1743 som inspektør på Hemgård. Ejer har han sikkert ikke været.
Han må være død 1765 (begr. 17.6.), da der i dette år afholdtes skifte mel-
lem hans og hans hustrus arvinger. Dels ved arv og dels ved køb for 2.500
Rdl. tilfaldt gården hans steddatter, Helene Madsdatter, som med det samme
solgte den til Sönnick Henriksen.

NB. Helene Madsdatters navn står på kirkens store messing døbefad, som hun

har skænket.

Sönnik Henriksen var søn af Henrik Hansen på Kogsbøl Mølle (102).

Gården gik i arv til sønnen af 1.ægteskab Hans Sönniksen, f. 1769, d. 1817 på gården. Gift 1796 med Charlotte Amalie Ries, f. ca. 1772, d. 1824 på gården, datter af pastor Riis i Daler og datterdatter af arveforpagter Andreas Christian Hansen på Søndergårde.

Efter 1824 er gården blevet solgt til Peter Thaysen Dethlefsen, f. ca. 1800 på Fresmark, d. 1841 på gården. Gift med Agathe Cathrine Sibbers, f. 1800 i Khogsbøl, død 1868 på gården.

Døde Emmerlev 1703 Matz Bossen, Kirkeværges i Hembgaard døde af Smittesyge om Pintse Natten, jefn paa densamme dag han var født, æt. 38, og blev hæderlig begravet i Kirken ud for sin stol som Kirkeværges d. 1. Juni og gjorde min Søn Claudius parentation i huset. Text Phil. III, 13.

8. Dbt. 1687 Gödert Hanssøn paa Syndergaard hans Søn Andres Christian, fød i det gamle Aar, bleff døbt Dom. Fuga Christi den 2. Januarii.

Comp.: Dom. Marcus, Chresten Bossøn af Højer, Jegge Hanssøn aff Wester Emmerleff, Anna E. Christenssøns Hustrue aff Tønder, Jacob Roosis daatter aff Tønder.

Gift 1730 med Elisabeth Hedwig Clausen fra Trøjborg (Max Rasch: Rittergut Koxbüll, s. 66), datter af forvalter på Trøjborg og amtsforvalter i Løgumkloster Nicolai Clausen jun.

Begr. Emmerlev 1748 Mons. Hansen i N.S. begrav. d. 5. Sept.

Begr. Emmerlev 1762 Mad. Hansen af N.S. begr. d. 29. Nov.

Børn:

- a. Emmerlev 1731 - 15. Juni Mons. Hansen paa Koxbüll hds Søn Göddert er blefuen hiemdøbt Dom. 4. p. Trinit. d. 17. Junij og siden ofverlæst i Kirken og med Moderen holt Kirkegang Dom. 10. p. Trin., d. 29. Julii.

Comp.: H. Forvalter Göddert Hansen, H. Forvalter Clausen Trøjborg, Sign. Hinrich Møller, Mad. Brodersen, Jfr. Cathrine Jørgensdtr.

Ahrends: Kapelan i Visby 1756, Præst i Mjolden 1759-1815, død 7. 4. 1815.

Gift 9. 12. 1763 m. Agnete Hansen, dtr. af Johan Wolfgang Hansen (død 1759), præst i Store Vi.

Göddert H. kaldes også Gothart H.

- b. 1732 Monsieur Hansen paa Koxbüll hds dtr. Margaretha - Hedewig blef døbt d. 14. October.

Comp.: Hr. Pastor Brodersen til Miolen, Monsieur Thomas Clausen, Maria H. Lützens, Jfr. H. Jensdtr. i Wisby, Jfr. Mette Göddertsdtr.

Gift ca. 1756 med Andreas Bruun, Diakon i Tønder. Født i København 13. 5. 1718, død i Tønder 28. 11. 1766, tidl. skibspræst paa China 1747 og præst i Branderup 1757.

Han var gift 1.gang med Maria Elisabeth (1725 - 26.6.1754), dtr. af pastor Nicolai Freuchen i Branderup (Ahrends).

- c. 1734 Mons. Hansen paa Koxbüll hds dtr. Catharina blefuen hiemdøbt Dom. Quasimodogen., som var d. 7.Martii, og siden ofuerlæst i Kirken og af Moderen holdt Kirkegang.

Comp.: Hr. Lütken I Skadst, Maren Clausen, Catharina Christens Høyer, Jfr. Karen Lütkensdtr.

Gift 19.10.1757 m. sognepræst Jørgen Frederik Riis i Daler, hvor hun døde 14.4.1777. J.Fr.Riis var født i Kolding 1741, dbt. 29.7., Hører i Kolding 1742, præst i Lidemark-B. 1755, Præst i Daler 1756-1812, provst.

Gift 2.gang 4.4.1778 m. Metta Christine (6.8.1751 - 1790, begr. 18.2.), datter af Andr. Chr. Wedel (død 1786), præst i Daler.

- d. 1736 Mons. Hansen paa Koxbüll hds dtr. Maria Elisabeth blef døbt Freddagen d. 2.Martii.

Comp.: Hanna Detleffs i Ballum, Jfr. Marine Lytkens, Jfr. Marren Peters, Mons. Christopher Clausen, Christian Petersen.

Gift ca. 1765 m. Johannes Gottlieb Schmidt (Smith), f. Hohenwestedt Nov. 1735, død Rabsted 1.10.1800. Sognepræst i Trelstrup 1765, Rabsted 1776-1800, Søn af Joh. Schmidt (død 1762), præst og provst i Aabenraa 1737-62.

- e. 1737 Mons. Andres Hansen paa Koxbüll hands søn Nicolay blef hiemdøbt d. Juni og siden overlæst i Kirken og med Moderen holt Kirkegang Dom. 13.p.Trinit., som var d. 15.Sept.

Comp.: Hr. Jens i Wisby, Peder Thomsen, Peter Jørgensen, Frue Clausen Trørborg, Jfr. Elena Matzdtr.

Trolovet 11.10.1765 (Visby kbg.) med Ingeborg Petersdtr., f. 15.4.1744 på Pebersmark (søster til Helena Maria Petersdtr., gift med broderen Friedrich Wilhelm). (Lakune: Emmerlev kbg. for vielser).

Nicolai Hansen døde nov. 1800 paa Søndergaard, begr. 27.Nov.1800.

Ingeborg Pedersdtr. drog efter mandens død til Tønder, men døde paa Søndergård 3.2.1819.

9 børn født 1766 - 1786.

Af de 3 sønner skulde den yngste, Gotthardt Philip have overtaget gården, men han døde 1811, mens moderen endnu havde den i besiddelse. Gården blev 1812 overtaget af datteren Anna Christina (født Søndergrd. 1786), gift med præsten Christian Albrecht Posselt, født 18.10.1772 i Bjolderup, død 18.5.1831 i Aabenraa, søn af sognepræst Christian Posselt.

Deres datter, Ingeborg Lucia Posselt, gift 28.4.1828 med Boy Feddersen, født 24.3.1804 i Møgeltønder, søn af schackenborgsk godsinspektør Berend Feddersen.

f. 1739 Mons Hansen paa Koxbüll hds Søn Friedrich Wilhelm blev hiemdøbt d. 19de Dec. og siden ofverlæst i Kirken den 23. Febr.

Comp.: H. Amtmand Friedrich Wilhelm, H. Licentiat et Doct. Fabric. Secreterer Mons. Hasseler, Fr. Cammerath Beens, Jfr. Cathrine Augusta Clausdtr.

1764 Cadett ved dragonerne. Gift 11. October 1765 paa Trøyborg som inspector sst. med Helena Maria Petersdtr., f. 8.1.1747 paa Pebersmark. Blev kancelliraad. 6 børn født paa Trøyborg. Købte 1776 gården Østerbygård i Vamtrup sogn af daværende ejer af Trøyborg.

b. (tilføjelse)

Margrethe-Hedewig (v.s.) drog som enke til Møgeltønder med 4 børn. Her døde hun 27.3.1785, Sønnen Andreas Christian Bruun blev præst i Roager.

9. Dbt. 1689 Gøddert Hanssøn paa Søndergaard hans liden kiere Daater Hanna blev døbt d. 13. Martii.

Comp.: Hans Ousen, Tolder af Højer, Hans Tyge Matzsøns Søn, Maren Gunders af Højer, Anne Laust Anderssøns daater af Tønder, Engeborg Anders Laurtzøns daater i Sønderseierslef.

Viiede 1717 Sgr. Detlef Henrichsen af Ballum og Jomfru Hanna Hansen, efter Amtsforvalter Maleys Dispens. Copul. i Huuset prævia dispensatione et proclamatione d. 4. May.

Begr. Ballum 1742 Hanna Detlefs af Westerende, blev begravet fredagen d. 30. Martii, døde paa 2den Paaske Dag tilforne i Dagningen den 26. ejusd. i hendes Alders 53 Aar.

Begr. Ballum 1771 Hr. Birkedommer og Delefoged Henrich Detlefsen af Westerende, blev begravet Torsdagen d. 3. Octbr., døde 20. Septbr. i hans Alders 60½ Aar.

Børn:

a. 1719 Alle Helgens Dag blev Gøddert Detlefsen i Westerende Døbt og fød Dom. 21. post Trin. Hans Forældre: Detlef Henricksen og Hanna Detlefs. Faddere: Gøddert Hansen paa Syndergaarde, Povll Thomsen i Westerende, Hans Christensen af Høyer, Maria H. Otto Diderich Lützens af Schadtz, Maria Jørgens af Kringelum.

b. 1726 Anne Sophia Detlefsdaatter af Westerende, blev fød Torsdag Morgen d. 14. November og døbt Onsdagen d. 20. dito.

Pater: Detlef Henrichsen, Delefoged

Mater: Hanna Detleffs Henrichsen

Faddere: Mons Andres paa Kussbøll, Anders Pedersen Bejer af Skadtz, Præstekonen Engeborg, H. Broder Pedersen, Martine Martensdtr. af Skadtz Præstegaard, Esthe Jørgens Daatter af Kiergaard.

Viede Ballum 1739: Peder Beyer af Skadtz og Ester Marie Detlefsdtr. af Westerende.

Døde Skast 1781 D.mort. 25.FEbr. D.sep. 5.Martii

Ester, fordum Deelefogeden Detlef Henrichsen af Søndergaarde Emmerlef Menighed Datter, gift med Peder Beyer, fordum Bohlsmand her i Schads, blev gammel 64 Aar, hun efterlader 2de Børn, Peder og Hanna, som ere ugifte.

Døde Schast 1778 D.mort. 20.Jan. D.sep. 3.Febr. Peder Beyer, Bohlsmand har efterladt hans Hustru med 2de Børn, 1 Søn og 1 Datter, var gammel 76 Aar. (f.ca. 1702).

Tønder Amtsregnsk. 1712 - (R.A. S.1292) Peter Beyer, Schadz, wohnt auf gräfl. Schackenburg Grunde.

Viede 1766 Hans Andersen Beyer af Kringelum og Jfr. Christine Hedevig Detlefsdtr. af Westerende.

Viede 1751. Hr. Pastor Frederich Blechingberg og Jomfru Anna Sofie Detlefs af Westerende. Tirsdag d. 4.maj.

Pastor Blechingberg døde 29.juli 1765 af "Flækfeber og Sprinkler, som der i egnen graserede".

Anna Sofie Blechingberg døde i Ballum 22.april 1773.

10. Dbt. Emmerlev 1692:Gøddert Hanss. Forvalter på Søndergaard hans daater Mette, som blef hiemdøbt Fer. 3.Paschat. og siden indsegnet igien Dom. Exaudi, da Moderen holdt sin Kirkegang. Compatres: Catharina-Elisabeth Sl.Marci Kiels, Ms. Lorentz Rautenstein Studiosus, H. Christ.Thomsen, Birkefoged i Møgeltønder, EngebordeThønnings af Tønder, Gertrud Terkels ved Gaden.

Retsbetjent Nr. 1988 Theilungsprot. Thom. III 1734 - 1755

Actum Schadtz d. 13.Nov Ao. 1752.

"Jfr. Metta Hansen af Syndergaard døde hos søsteren i Skadst hos Pastorinde Marie Lytgen i afvigte Sommer". Der gøres Inventar, bl.a. over en mængde "Hauben" med kniplinger.

Højer Birk og Herreds Kontraktprotokol I 1742 - 1755, s.47.

Retsbetjent Nr. 2025 - L.A.

11.11.1752 sælger Jomfru Mette Hansen fra Søndergaarde jord i Højer mark og kog - stor 51 1/8 Ruten til Popp Momsen.

Underskrevet af:

Formynderne for salig Andr. Chr. Hansens umyndige børn på Søndergaarde: Johannes Paysen, Peter Jørgensen, A.D.Grützmann.

Som curator for min moder Bold Hinrichs: Sönnich Hinrichsen, B.Boysen, Peter Jørgensen.

Als curator für meine Schw.mutter Maria Lützens: Joh.Paysen, Peter Beyer.

Bilag ti "Slægten fra Søndergårde".

Bilag 4.

Nis Emsen / Karen (IV - 380/381)

Emmerlev kbg. 1666: Karen, Nis Emssøns aff Emmerleff bleff begraffuen d.
Dom. 22. post Trin. (= 10.11.)

Børn:

1. Ehm Nissen, f. ca. 1611, d. Emmerlev 1669, begr. 22.1. Besidder af
Emmerlev kro = Nr. 190. Gift med Nr. 191: Ester, d. Emmerlev 4.12.1680.

Formentlig slægtninge:

Dbt. 1651 Samme Dag (21.December) bleff Nis Nissen aff Emmerleff hans søn
Nis døbt.

Faddere vare: Nis Dyesen, Nils Jepsen aff Apterp, Tyge Madsen, en fremmed
quinde aff Møgeltønder, Nisses Hustru Gunder aff Randerup.

Dbt. 1656 Boild S. Anders Thomsen til Ouw aff Emmerleff hendes Datter Enge-
borig, bleff døbt den 6. December.

1660 Hans Nissön, Emmerleff hans tvende Sønner Nis og Peder bleffue døble d.
2.November.

Nisses Faddere vare: Anders Lund aff Høyer, Niels Nielssøn, Niels Pederssøn,
Maren Poul Hanssøns Hustru, Mergreth Christen Pederssøns Daatter

Peders vare: Peder Hanssøn, Anders Knutzøn, Jep Nielsøn i Syndergaarde, Ka-
rin Nis Tolssøns, Torde Nisdatter.

Dbt. 1665. Niels Nissøn udi Nyland hans søn Anders bleff døbt Dom. 23. post
Trinit., d. 29. October.

Compatres: Anders Jenssøn Møller, Niels Jepssøn, Peder Nissøn aff Emmerleff,
Maren Boe Christenssøns, Karen Embsdaatter.

Dbt. 1670 Lass Nissen udi Emmerleff Dbt. Junge 18.Dez.

Compatres: Christen Andersen Syndergharde, en ung karl af Vinum, Hans Knud-
sens Søn, Goild Hans Jegenius Hustru, Karin Ehmsdtr. i Kroen, Este Peder
Nissöns Hustru.

Dbt. 1672. 4.Sept. Hans Nissen, Emmerlev Kirkeby.

Compatres: bl.a. Lars Nissen, Boild Hans kone.

Dbt. 1674. 23.Aug. Peder Nissøn, Emmerleff - Anders -

Comp.: Ib Anderssøn, Nis Emssøns Søn, Boil, Hans Jegsøns Hustru

Dbt. 1679 Lars Nissen, Emmerleff - Marin -

Comp.: Peder Nissen, Jep Nissøns Hustru aff Østerby.

Dbt. 1682 22.Føbt. Hans Nissen Emmerleff Datter Karen

Comp.: Esther, Peder Nissøns Hustru

Dbt. 1683 15. April Nis Nissøn Emmerleff - Hans -

Comp.: Nis Nissøn d.ældre, Esther, Peder Nissøns Hustru

1660 Hans Nissøn, Emmerleff hans tvende sønner Nis og Peder bleffue døbte den 2. November.

Nisses Faddere vare: Anders Lund aff Høyer, Niels Nielssøn, Niels Pederssøn, Maren Poul Hanssøns Hustru, Mergreth Christen Pederssøns Daatter
Peders vare: Peder Hanssøn, Anders Knutzøn, Jep Nielson i Syndergarde, Karin Nis Tolssøns, Torde Nisdaatter.

Dbt. 1665 Niels Nissøn udi Nyland hans søn Anders bleff døbt Dom 23. post Trinit., d. 29. October.

Compatres: Anders Jenssøn Møller, Niels Jepssøn, Peder Nissøn aff Emmerleff, Maren Boe Christenssøns, Karen Embedaatter.

Dbt. 1656 Boild S. Anders Thomsen til Quis aff Emmerleff hendes Datter Engeborg, bleff døbt den 6. December.

Bilag til "Slægten fra Søndergårde".

Bilag 5.

Ehm Nissen (IV- 190)

Emmerlev begravelsesregister 1669:

"Em Nissøn aff Kroen bleff begraffuen Den 22. Januarii, som vor i sit 58. Aar".
(f. ca. 1611)

Datter: Karen Ehmsdr. = nr. 95

Sønnekone:

Begr. Emmerlev 1669. Karen Nis Emssøns Hustru aff Emmerleff bleff begraffuen
den 14. Nov. Dom. 22. post Trin.

IV - 191

Ester Ehms, Emmerlev

Emmerlev begravelsesregister 1680:

"Este S.Em Nissøns effterleffuersche bortsoffuit 4. Decemb. bleff begraffuen
den 10. Decemb."

Tønder Amtsregnsk. 1669 - S.-H. L.A.

Einnahme an Vestegeldt in Anno 1669:

Este Embs zu Emmerleff, vestet Einen Krugh daselbst, welche Ihr Sehl. Mann
Emme Nissen Sieder Ao. 1661 in Veste gehabt. 4 Rthl.

Tønder Amtsregnskab 1672, S.-H. L.A.

An Biehr Accise oder Krug Heuer: Este Embs zu Emmerleff 1 Rthl.

Emmerleff.

Este Anderses ein Konnigs Underthan hath etwas mehr als 1½ Dhemath Wische in
Hierde up Feltmark, der Kirche Hierpstede gehörich, hath zu Feste geben 4 Tha-
ler, undt gibt Jerlich der Kirchen Heur. Jerlich 3 s.

Jardebog for Tønder Amt 1613. Tønder Amtsarchiv - Diverse Sager L.A.

Noter og henvisninger til "Søndergårdeslægten".

1. Max Rasch: Rittergut Koxbüll mit Südergaarde. Tønder 1954.
2. Johan Hvidtfeldt: Vestslesvigske bønder i 1599. Sønderjyske Aarbøger 1937, s. 92.
3. Tønder amtsregnskaber 1666. Schlesw.-holst. Landesarchiv. Slesvig.
4. Tønder amtsregnskaber 1669. Schlesw.-holst. Landesarchiv. Slesvig.
5. I. P. Trap: Tønder amt 1966, s. 623-24.
6. Max Rasch: Rittergut Koxbüll etc. s. 46-47.
7. Max Rasch, s. 87.
8. Tønder amtsregnskaber 1708-10, nr. 216. L.A.S.
9. Max Rasch, s. 48.
10. Tingbog for Møgeltønder Birk. L.A.S.
11. L. A. Lassen: Emmerlev Sogns Ejendomme og Familier. Manuskript. Topografica nr. 775. L.A.S.
12. Johs. Hansen: Sognekronike for Emmerlef Sogn. Første Del. Manuskript. L.A.S.
13. Biografisk Leksikon.
14. J. Brodersen: Fra gamle Dage, s. 306. København 1912.
15. Møgeltønder Birks tingbog 1735-1747. Retsbetjent nr. 2418. L.A.S.
- 15 a. Theilungsprotokoll Thom. III. 1734-1755. Retsbetjent Højer herred nr. 1988. L.A.S.
16. Højer herreds kontraktprotokol I, 1742-1755, s. 47. Retsbetjent nr. 2026. L.A.S.
17. J. Brodersen: Fra gamle Dage, s. 408. København 1912.
18. Jørgen Swane: Frederik Blechingberg. Sdj. Aarbøger 1938, s. 84.
19. Tønder amts regnskaber 1669 og 1672. Schlesw.-holst. Landesarchiv. Slesvig.
20. L.R. Schlesw.-holst. Landesarchiv. Slesvig.
21. Falkenstjerne og Hude: Sdj. Skatte og Jordebøger. Andet Hefte, s. 442. København 1899.

S L Æ G T E N F R A V I T T A R P I O V T R U P S O G N
I V E S T J Y L L A N D.

Ovtrup sogn er beliggende nordvest for Varde. Det har tidligere for en stor del været lyngklædt.

Gårdene i Vittarp var fæstegårde, oprindelig under kronen, men efter at godset Søvig var blevet oprettet i 1639, kom de under dette.

I. KNUD CHRISTENSEN. (IV - 12).

Slægtens først kendte mand hed Knud Christensen. Han nævnes 17-62 sammen med Ole Jensen som fæster på en gård i Vittarp i Ovtrup sogn.

Knud Christensen har sat sig et minde i form af nogle groft tilhugne granitsten med bogstaverne K. C. og årstallene 1754, 1755 og 1757. Formodenlig har han bygget i disse år. Gården blev efter en brand i 1821 flyttet til et andet sted i byen - det tidligere sted kaldtes siden "Byggepladsen" - den daværende ejer tog stene- ne med sig til den nye gård og lod dem indmure der.

Knud Christensen har muligvis haft forfædre på gården, noget sikkert derom vides dog ikke. I Riberhus amts ekstraskatter 15. februar 1700 nævnes på gården Anders Christensen og Maren Christens- datter. Førstnævnte er fml. identisk med den Anders Christensen, der sammen med Christen Christensen nævnes i mandtalsliste for ex- traskatter i 1710.⁽²⁾

I Riberhus amts contributionsregnskab for 1702 nævnes som ind- ruleret under oberst Ingerhavens regiment fra Vittarp: Christen Christensen.⁽²⁾

Anders Christensen var tillige smed. I præstens mandtalslis- te til ekstraskatter for håndværkere i 1718 hedder det: Udi Vittarp findes en bondemand, Anders Christensen, der nok bruger og forstår smedehåndværket foruden sin avling.⁽²⁾

Bønderne i Vittarp havde meget hoveri, da byen lå nær Søvig. I 1771 skulle hver gård i Vittarp ugenlig præstere to køre- og spandage, samt en gangdag af en karl og en pige. Det vil sige, at hver gård daglig har haft mandskab på herregården eller ved dens ægtkørsel.⁽¹⁾

Trods det synes beboerne, at have klaret sig ganske godt. Fle- re var ret velstående efter forholdene.

Knud Christensen var sognefoged og var en af de omtalte velstående. I følge Vester Horne herreds judtitsprotokol stævnedes han i 1766 Chr. Thomsen, Fidde, for gæld. Han handlede også med ejendomme. Således købte han i 1783 det såkaldte "natmandshus" af Else Malene Kaspersdatter. I 1786 solgte han det igen til hendes søn, Jørgen Jørgensen.

Foruden som sognefoged fra 1771 til 1787 nævnes Knud Christensen også som ridefoged. Han skrev en smuk håndskrift.⁽²⁾ (11)

Omkring 1770 gennemførte den daværende ejer af Søvig, Thøger Reenberg Sterm, en udligning af sine fæstegårde, så de alle blev lige store. Ved denne udligning fik hver gård 40 tønder land ager, og eng til 10 læs hø og græsning til 10 får.

Byen Vittarp ydede ikke landgilde, hvilket til dels opvejede den megen hovtjeneste.

I 1783 stillede Sterm Søvig til auktion. Alle hovbønder købte sig fri, således også Knud Christensen.

I 1774 flyttede Knud Christensen til Rottarp, idet han overlod gården i Vittarp til sønnen Christen Knudsen. Han købte i Rottarp en mindre gård (bol) af J. Christensen for 100 daler. En del af jorden (hartkorn 0610½) blev i 1779 frasolgt, resten (hartkorn 0301½) beholdt Knud Christensen og opførte her nye bygninger, der var 16 fag store.

I 1788 stillede han ejendommen til auktion, Chr. Hansen bød 204 rdl., men budet blev ikke antaget.

I 1790 overdrog han den til sønnen Søren Knudsen, der var smed. Han solgte 1805 ejendommen til Jacob Olesen fra Torbøl for 400 rdl.

Knud Christensen var født ca. 1723, formentlig i Vittarp, og døde før 1797 (da kirkebogen begynder).

Han var gift med KIRSTEN HANSDATTER (IV - 13). Hun var født i Janderup i 1720 og døbt Dom. 25. p. Trinit. (17. nov.) Hun var datter af Hans Jørgensen i Janderup. (9)

Hans Jørgensen får yderligere døbt følgende børn i Janderup:

- a. Karen Hansdatter, døbt 12. post trinit. (3. spt.) 1713.
Hendes faddere var: Maren Andersdatter, Anne Andersdatter, Anders Christensen, Anders (?) Olufsen, Frands Jørgensen, Jørgen Tygesen, Tomis (?) Christensen.

b. Maren Hansdatter, døbt Dom. 17. p. trinit. (19. sept.) 17-17.

Hendes faddere var: Bennedt Iversens hustru, Mette Andersdatter, Povel Jensen, Las Madsen.

Ovennævnte Bennedt Iversen var fml. gift med Mette Andersdatter, der muligvis var søster til Hans Jørgensens kone. Bennet Iversen var fæstebonde på gården XII, matr. nr. 30, Janderup Vesterby. En datter af Bennet Iversen, Inger (Ingeborg) blev i 1734 gift med Janderup-deggen, Henning Hermansen Gynther. Ingeborg var født i 1708. Gynther døde i Janderup i 1787. De fik i 1737 en datter ved navn Mette.

En Hans Jørgensen Rytter er omtalt i Janderup kirkebog i 1690: "Dom. Judica publice absolveret Birgitte Hansdatter for lejemaal begangen med Rytter Hans Jørgensen. Tilforn besoffvet af Hans Jessen - dette er den tridle gang".⁽⁹⁾

Ved folketællingen for Ovtrup fra 1783 opføres Knud Christensen i Rottarp som bolsmand og sognefoged, 64 år gammel (Mand) og Kirsten Hansdatter, 68 år (Kone). Hos dem er sønnen Søren, 24 år gammel og ugift.

Børn:

1. S i d s e l M a r i e K n u d s d a t t e r.

Sidsel Marie Knudsdatter var født i Vittarp ca. 1752 og døde sammesteds den 6. sept. 1830, 78 år gammel.

Hun var gift med Christen Hansen, kaldet Galkjær. Han var født i Galkær i Ovtrup sogn ca. 1749 og døde i Vittarp den 1. juni 1821, 72 år gammel, "stødt af en ko, at han døde dagen derefter." Han var fml. søn af gårdfæster i Galkær Hans Melkiorsen og Anne Pedersdatter.

Christen Hansen Galkjær var gårdmand i Vittarp. Han havde i 1793 købt gården af Ole Henriksen.

Børn:

a. Anne Kirstine, født ca. 1774. Hun nævnes i folketællingen 1787, men ikke 1801.

Hun er ikke gift i Ovtrup efter 1798 og er fml. død før dette år.

- b. Kirsten, født ca. 1776. Hun nævnes ved begge folketællinger. Død i Heltoft i Ovtrup sogn den 11. jan. 1850, 58 år gammel. Gift i Ovtrup den 18. okt. 1805 med Lambert Christian Eskesen, der var født ca. 1779. Han døde i Heltoft den 24. marts 1857, 68 år gammel af "brystsvaghed". Han var søn af Eske Christensen og var som denne gårdmand i Heltoft i Ovtrup sogn.

søn:

- aa. Eske Lambertsen, han var født ca. 1804. Han overtog 18-29 en del af faderens gård.
- c. Anne Marie, født ca. 1780, nævnt i folketællingen 1780, men ikke i 1801.
Gift i Ovtrup den 7. nov. 1807 med ungkarl Niels Nielsen fra Ommel.
- d. Karen, født ca. 1782, nævnt ved begge folketællinger, død i Rottarp den 19. nov. 1847, 66 år gammel.
Gift i Ovtrup den 24. febr. 1810 med Ole Hansen, født i Rottarp ca. 1779/80. Død sammesteds den 15. juli 1847, 66 år gammel. Han var søn af gårdmand i Rottarp Hans Hansen.
Ole Hansen overtog gården efter sin fader i 1804. Den overtages i 1842 af Hans Olesen, fml. en søn af Ole Hansen.
- e. Mette, født ca. 1784. Hun nævnes kun ved folketællingen i 17-87.
- f. Helvig, født ca. 1788. Død i Hostrup ved Tønder den 24. jan. 1867, 82 år gammel.
Gift den 25. marts 1815 i Hostrup med daglønner i Rørkær, Hostrup sogn, Carsten (Chresten) Jacobsen, søn af indest Jacob Lorentzen i Rørkær og Anne, født Kaspers.

Børn:

- aa. Anne Christine Jacobsen, født den 28. juni 1815. Død den 18. april 1816.
- bb. Christian Lorentzen Jacobsen, født den 18. jan. 1817.
Gift den 2. maj 1848 i Hostrup med pigen Gude Kjestine Hansen, født den 17. marts 1819, datter af kådner Erich Hansen og Ellen, født Nissen, Bylderup.

- cc. Anna Cecilia Jacobsen, født den 10. jan. 1819 i Rørkær.
 Gift den 13. febr. 1842 i Hostrup med Hanni (Hans?)
 Chrestensen, ungkarl og tjenestekarl på Store Tønde, født
 den 15. juli 1816 i Vildbjerg, Ringkøbing amt, søn af Chre-
 sten Jepsen og Adel Olesen.
 I 1867 var han bosat på Felsted mark.
- dd. Jacob Jacobsen, født den 1. juli 1821.
 Gift den 16. jan. 1848 i Hostrup med Dorothea Nissen,
 født den 20. nov. 1825, datter af tjenestekarl Jacob Nis-
 sen og Anna, født Grønnebeck i Bov.
- ee. Silla Maria Jacobsen, født den 23. nov. 1823.
 Ved moderens død opholdt hun sig hos denne og var ugift..
- g. Anne Christensdatter, født ca. 1789/90. Konfirmeret i Ovtrup.
 Gift i Ovtrup den 29. okt. 1814 med Peder Hansen, født ca. 17-
 88. Gårdmand i Dyreby i Henne sogn.
 Ifølge folketællingen 1834 havde de 6 børn.
 Anne er ikke død i Henne til og med 1890.
- h. Knud Christensen. Han var født i Vittarp ca. 1793 og blev kon-
 firmeret i Ovtrup i 1809.
 Han fik tilskødet faderens gård den 30. okt. 1822. Den var på
 2 tønder og 2 skæpper hartkorn. Købesummen var 400 rdl. Dertil
 kom aftægt til moderen.⁽⁸⁾
 Den 10. juli 1830 solgte Knud Christensen, der nu kaldes bor-
 ger og købmand i Varde, gården til Bertil Jensen i Vittarp for
 1600 rdl. i sølv, samt aftægt til moderen.⁽⁹⁾ Hun døde 2 måne-
 der senere.
 Knud Christensen var allerede 1821 bosat i Varde, hvor han
 var købmand.
 I 1839 købte han ejendommen Vestergade 15 i Varde, senere kal-
 det "Den Paludanske gård".
 Knud Christensen kaldes ved sønnens dåb i 1821 brændevinsbræn-
 der. Ved folketællingen i 1834 bor han i Skovbogade nr. 114 og
 kaldes købmand. Husstanden består af ham selv, hans anden kone,
 hendes søn af første ægteskab, deres tre børn og forskellige
 tjenestefolk.
 Ved folketællingen i 1845 bor han i Vestergade nr. 41, han er
 52 år gammel og født i Ovtrup sogn, hustruen er 55 år og født

i Varde. Iøvrigt består husstanden af 3 børn, en husjomfru, Stine Povlsen, ugift, 20 år, født i Varde, en plejedatter, Hertha Lund, 15 år, født i Varde, en handelsbetjent, en handelslærling, 2 tjenestepiger og 2 tjenestekarle.

Knud Christensen døde i Varde den 25. nov. 1869.

Gift 1. gang den 9. dec. 1820 i Varde med Karen Madsdatter, der var født ca. 1789 (1794) og døde i Varde den 14. april 1825, 36 år gammel. Hun var datter af husmand i Stolsbjerghus i Varde landsogn Mads Andersen, der døde som aftægtsmand den 24. jan. 1839, 85 år gammel.

Karen Madsdatter var 1. gang gift i Varde den 22. april 1815 med Peder Jensen Villumsen, der døde i Varde den 22. maj 1815, 35 år gammel. Han var borger og brændevinsbrænder i Varde.

Gift 2. gang den 27. juli 1816 med Peder Jensen Toftnis, der døde i Varde den 18. marts 1820, 36 år gammel, han kaldes da Peder Jensen Villumsen. Han var ligeledes borger og brændevinsbrænder i Varde.

Gift 2. gang med Johanne Cathrine Poulsdatter (Sørensen). Hun var født ca. 1790 og døde i Varde den 19. maj 1872, 82 år gammel

Hun havde været gift 1. gang den 9. aug. 1811 med Jens Nielsen Debel, der døde i Varde den 8. juli 1819, 33 $\frac{1}{2}$ år gammel. Han var borger og sadelmager i Varde.

Af dette ægteskab havde hun en søn, Hans Debel, der ifølge folketællingen 1834 var hjemme og var 16 år gammel.

Knud Christensens børn af 1. ægteskab:

aa. Christen Christensen, født i Varde den 28. nov. 1821, var hjemme i 1845. Han ses ikke gift eller død i Varde. Blandt fadderne ved hans dåb var Mette Christensdatter fra Vittarp.

Ifølge skiftet efter faderen var han købmand i Varde.

bb. Karen Cecilie Christensen, født i Varde den 16. nov. 1827, død sammesteds den 27. dec. 1855.

Gift i Varde den 16. juni 1846 med Peder Lorentzen Wilmann, der var født i Ribe den 28. dec. 1809 og døde i Varde den 13. okt. 1863.

Han tog examen jur. i 1849. Hospitsforstander i 1850. Var også branddirektør i Varde
 Han blev 2. gang gift med Ida Cornelia Helms, der var født i 1821 og døde i 1877.

cc. Anne Jensine Christensen, født 1829, død 1896.
 Gift i 1853 i Varde med Jens Worm Palludan, der var født i 1825 og døde i 1917.
 Han overtog i 1853 svigerfaderens forretning og ejendom. Han var direktør for Varde Bank og byrådsmedlem. I 1913 blev han æresborger.
 Jens Worm Palludan afstod i 1893 firmaet til to svigersøner, grosererne Harald Nielsen og I. F. Lassen. (3)

2. C h r i s t e n K n u d s e n .

Christen Knudsen var født i Vittarp ca. 1754/56 og døde sammesteds den 3. nov. 1832. I øvrigt v. II.

3. S ø r e n K n u d s e n .

Søren Knudsen var født i Vittarp ca. 1763. Ved folketællingen i 1787 opholdt han sig hos forældrene i Rottarp, hvor han overtog faderens ejendom i 1790. Moderen var på aftægt hos ham ved folketællingen i 1807. Endvidere boede på dette tidspunkt hos ham en jordløs husmand, Niels Hansen, der var 77 år og enkemand efter andet ægteskab.

Søren Knudsen var smed i Rottarp. Tilsyneladende er han senere flyttet fra sognet. Han solgte i 1805 ejendommen til Jak. Olesen fra Torbøl for 400 rdl. En fraskilt del af faderens ejendom, som han havde overtaget i 1790 var i 1795 solgt til Ole Henriksen for 240 rdl.

Han var gift med Gertrud Frandsdatter, fmtl. datter af gårdmand i Lønborg, Frands Mortensen, og Karen Sophie Nielsdatter. Hun var født ca. 1760.

Søren Knudsen og hustru opholdt sig ved folketællingen i 1801 i Rottarp, men ingen af børnene er konfirmeret i Ovtrup sogn. Ifølge folketællingsregisteret fra 1803 opholdt sig følgende personer i Søren Knudsen hjem i Rottarp:

Søren Knudsen, mand, 38 år, bolsmand og smed.

Giertrud Frandsdatter, hans kone, 41 år.

Børnene:

Frans, 11 år.

Kirsten, 7 år.

Morten, 5 år.

Sophie, 4 år.

Jens Christian, 3 år.

Samt: Kirsten Hansdatter, mandens moder, nyder aftægt.

Niels Hansen, hufader, jordløs husmand.

Børn:

a. Frands Sørensen, født ca. 1790.

b. Kirsten Sørensdatter, født ca. 1794.

c. Morten Sørensen, født ca. 1796.

d. Sophie Sørensdatter, født ca. 1797.

f. Birthe Marie Sørensdatter, født i 1800, døbt den 6. juli.

g. Hans Sørensen, i 1804, døbt den 17. juni.

Blandt fadderne var Niels Frandsens hustru i Lønborg, født ca. 1767. Han overtog Frands Mortensens gård i Lønborg.⁽⁴⁾

4. D a t t e r N. N.

En datter var gift med Peder N. N. Hendes stedson, Hans Pedersen, 15 år gammel, opholdt sig ved folketællingen i 1787 i huset hos Christen Knudsen i Vittarp.

II. CHRISTEN KNUDSEN (IV - 6).

Christen Knudsen var født i Vittarp i 1754 (eller i 1756) og døbt den 11. søndag efter trinitatis. Han døde sammesteds den 3. nov. 1832 og blev begravet den 10. nov., 76 år gammel. Han døde ifølge kirkebogen "uden sygdom, hastig, af alderdom".

Han blev konfirmeret i Lunde i 1771.

I 1774 flyttede faderen til Rottarp, og Christen Knudsen har formentlig da overtaget gården i Vittarp, først som fæster under Søvig, senere, fra 1783, som selvejer. I 1785 frasolgtes noget jord (hk 0400) til Søren Olufsen. I 1817 blev gården overdraget til sønnen Laurids.

Den 30. okt. 1777 blev Christen Knudsen i Nørre Nebel viet til ANE MARGRETHE LAURIDSDATTER KJÆR (IV - 7), der var født i Nør-

re Nebel ca. 1756 og konfirmeret sammesteds i 1771. Hun døde i Vittarp den 7. juli 1816, og den 22. aug. blev der foretaget skifte efter hende i Varde. (Se Bilag).

Hun var datter af Laurids Christensen Kjær på gården Frøkær eller Kærn og hans 2. hustru Mette Hansdatter.

I øvrigt se afsnittet: "Slægten Kjær fra Frøkær i Nørre Nebel sogn." Christen Knudsen kaldes også Christen Kjær, fml. efter hustruens familie.

Børn:

1. Mette Christensdatter (Knudsen).

Mette Christensdatter var født ca. 1780 i Vittarp og døde i Hostrup ved Tønder den 14. maj 1858.

Hun blev den 23. okt. 1813 i Hostrup gift med enkemand og snedker i Hostrup, Jørgen Hansen. Han var født den 22. marts 1771 i Holbøl og døde i Hostrup den 22. marts 1837. Han var søn af Hans Jürgensen og Catharina (Kjestina) Hansen.

Jørgen Hansen blev gift første gang i året 1800 med Botilla Petersen, datter af Peter Petersen i Uge. Hun døde i Hostrup den 6. febr. 1810, efterladende 2 børn: Peter og Anna.

Børn:

a. Hans Christian Jørgensen, født 1816 i Hostrup, død sammesteds den 25. dec. 1876. Snedker. Ugift.

b. Anna Margrethe Jørgensen, født den 13. juni 1819 i Hostrup, død den 18. maj 1889 (hos sønnen) i Tyrstrup.

Gift den 18. okt. 1849 med enkemand og økonom på Hostrup fattiggård, Matthias Ottsen. Han var født den 23. jan. 1806 i Rørkær, Hostrup sogn. Død den 15. sept. 1877 i Hostrup. Han var søn af Niels Matthiesen og Anne, født Hansen i Rørkær.

Matthias Ottsen var kromand i Hostrup, før han i 1844 blev økonom på fattiggården. Den var brændt umiddelbart før, i august 1843. Han var økonom i "e armhus" i 12 år. Derefter var han kådner i Hostrup.

Matthias Ottsen var 1. gang gift med Bertha Marie, født Andersen, der var født i 1803 og døde i 1847.

I dette ægteskab fødtes 6 børn. (10)

Børn:

- aa. Johanne Mathilde Ottsen, født den 15. okt. 1850, død den 20. maj 1853,
- bb. Magdalene Botille Ottsen, født den 22. april 1852, død den 20. maj 1853.
- cc. Johanne Magdalene Ottsen, født den 8. febr. 1854, død den 14. juli 1854.
- dd. Mathilde Margrethe Ottsen, født den 12. juni 1855, død den 2. juni 1856.
- ff. Matthias Bendix Ottsen, født den 31. dec. 1859 i Hostrup, død den 10. maj 1941 i Haderslev.
 Gift den 13. maj 1897 i Aller med Thomasine Ellegaard, født den 15. jan. 1873 i Anslet, Aller sogn, død den 9. juni 1928 i Haderslev, datter af høker i Anslet Niels Ellegaard og Judith Thomsen.
 Matthias Ottsen blev lærer fra Tønder seminarium i 1880. Han var lærer i Sdr. Vilstrup fra 1880 til 1885, lærer i Tyrstrup 1885 til 1896 og lærer og degn i Hjærndrup 1896 til 1912, senere lærer og degn i Vedsted fra 1912 til 1919.
 Han skrev: Hostrup-Dansk I, Lydlære. Den blev udgivet efter hans død af Ella Jensen. København 1961. ⁽⁵⁾
- I hans ægteskab fødtes datteren Margrethe Judith Benedikte Ottsen, født den 1. jan. 1901.
 Gift den 11. april 1925 med kørelærer Kaj Kristian Kjergaard, født den 17. febr. 1899 i København.
- c. Hans Lorenzen Jørgensen, født den 26. dec. 1822, død den 4. april 1881 i Hostrup. Han var snedker i Jejsing.
 Gift den 6. nov. 1857 med Pauline Raben fra Jejsing. Hun var født i Sottrup, Bylderup sogn, den 15. nov. 1833 og døde i Jejsing den 25. dec. 1892. Hun var datter af Peter Emilius Raben og Anne Christina Paulsen Wolfenberg.

Børn:

- aa. Jørgen Hansen Jørgensen, født den 15. jan. 1858, død den 6. maj 1865 i Jejsing.
- bb. Peter Lorenzen Jørgensen, født den 3. april 1860.
 Gift den 18. nov. 1883 i Flensborg med Magdalene Thom-

sen, født den 30. maj 1854, død den 25. nov. 1913.
Ægteskabet blev opløst ca. 1892, og Peter Jørgensen
rejste til Amerika.

2. K i r s t e n C h r i s t e n s d a t t e r .

Kirsten Christensdatter var født ca. 1785 (efter alder ved død)
eller 1790 (efter alder opgivet ved skiftet efter moderen i 1816)
eller 1787 (efter alder opgivet ved folketællingen i 1840).
Hun blev den 9. nov. 1816 i Hostrup, Tønder amt, viet til ungkarl
Niels Hansen, født ca. 1795 på Gammelgård i Ovtrup sogn, søn af
gårdmand Hans Nielsen og Kiesten, født Jensen (Jensdatter?)
Den 1. juni 1825 er Hans Nielsen Gammelgaard, da boende i Rørkær,
fadder i Bylderup, da svogeren Knud Christensen lader barnet Jes
Christian døbe.

Ved folketællingen 1840 var ægteparret bosat i Lille Jyndeved,
Burkal sogn. Niels Hansen (Gammelgaard) var da 45 år og kaldes
"kolonist". Kjesten Hansens alder opgives til 53 år. Desuden var
der i huset en tjenestepige, Anne Marie Schultz, på 12 år.
Formodentlig har ægteparret overtaget overtaget et af de kolonist-
steder, der var bygget i Burkal sogn idet foregående århundrede
til opdyrkning af heden.

Kjesten Hansen, født Christensdatter, døde i Lille Jyndeved den
19. juli 1842, hun hængte sig. Hun efterlod sig ingen livsarvinger
Ægtemanden, Niels Hansen (Gammelgaard) giftede sig 2. gang i 1842
med Maria Cathrina Andresen, datter af afdøde Martin Andresen og
Catharina, født Düwers, der først var bosat i Julianenberg, se-
nere i Hajstrup. Niels Hansen (Gammelgaard) og Maria Cathrina
blev trolovet i Bylderup den 10. sept. 1842.

Niels Hansens forældre, Hans Nielsen og Kiesten Jens(dtr.), var
bosat i 1842 i kolonien Christianshoffnung i Burkal sogn.

3. K n u d C h r i s t e n s e n .

Knud Christensen var født i Vittarp i 1789 og konfirmeret i Ov-
trup i 1803. Han døde i Bylderup den 11. juni 1834.

Den 23. dec. 1821 blev han i Bylderup viet til Fridericka Halvor-
sen, datter af afdød skrædder og rekrut i Hajstrup Jes Carl Hal-
vorsen og Margretha Rosina Zellin fra Preussen, født d. 23.4.1796.
Knud Christensen var først bosat i Hajstrup ("Tondernscher Heu-
erinste"), senere i Frestrup og derpå i Bylderup ("Solwigscher
Heuerinste").

Fridericka, født Halvorsen, var autoriseret jordemoder for Bylderup sogn.

Efter Knud Christensens død giftede hun sig anden gang den 13. okt. 1836 med gårdmand Christian Petersen i Bylderup, søn af afdøde Peter Christian Petersen sammesteds og hustru Cathrine, født Petersen. Christian Petersen døde i 1857.

Fridericka, født Halvorsen, døde i Bylderup den 12. marts 1847.

Børn:

- a. Anna Margrethe Christensen, født den 7. juli 1822 i Hajstrup, døbt den 14. juli.

Hendes faddere var: Marie Kierstine Paulsen, Hajstrup, Martin Johannsen Wolker, Løgum, Inge Jensen, Hajstrup.

Anna Margrethe blev den 6. marts 1858 i Bylderup trolovet med enkemand Lorenz Peter Christensen, født den 15. marts 1826 i Kollund, søn af kådner Lorenz Christensen i Kollund og Maren Christine, født Petersen.

Lorenz Peter Christensen var smed i Duborg i Bylderup sogn. Ægteparret er ikke død i Bylderup sogn.

Børn:

- aa. Frederikke Caroline Christensen, født den 8. april 1859.

- bb. Christian Carl Christensen, født den 25. okt. 1861.

- b. Jes Christian Christensen, født den 23. dec. 1824 i Frestrup, døbt den 1. jan. 1825.

Hans faddere var: Niels Hansen Gammelgaard, Rørkær, Anna Cathrine Hansen, Frestrup, Ketelsen, Informator i Hajstrup.

Jes Christian Christensen blev den 19. maj 1859 i Bylderup, da ungkarl og bosiddende i Lændemark, trolovet med pigen Maria Boysen fra Lændemark, født den 23. marts 1834.

Hun var datter af den afdøde kromand og gårdejer Peter Boysen, sammesteds, og hustru Ingeborg, født Toft. Den 16. juni 1859 blev de viet.

Maria Christensen, født Boysen, døde i Lændemark den 9. febr. 1884.

Den 12. okt. 1888 giftede Jes Christian Christensen sig for anden gang med Johanne Christine Winterfeld. Hun var født den 11. juli 1847 i Branderup og var datter af gårdmand i

Branderup, Andreas Paulsen Winterfeld.

Johanne Christine døde i Lændemark den 16. marts 1896.

Jes Christian Christensen døde sammesteds den 6. nov. 1913.

Han var kromand og gårdmand i Lændemark.

En datter af sønnen Jes Boysen (v.i), Sidde, var gift med landmåler A. Andresen. Han har i bogen: "Den gamle Landmåler fortæller" givet en skildring af Jes Christensen og af forholdene i kroen i Lændemark.⁽⁷⁾

"Jes Christian Christensen, "den gamle kromand", der dengang trods sin høje alder var uindskrænket hersker i kroen, fandtes for det meste hjemme i krostuen, mens sønnen Peter Boysen Christensen passede landbruget. Krovirksomheden har næppe nogensinde haft større betydning. "Den gamle kromand" døde 1913, 89 år gammel. Han styrede med myndighed i 5¼ år. Med hans død ophørte krovirksomheden, og sønnen, Peter Boysen Christensen, overtog gården.

Man var i kroen gammeldags, mændene var ikke tilgængelige for nymodens ting. Man var ikke i mejeriet, man kærnedede selv smørret. Roer skulle man ikke have. I det mørke køkken lavede man mad ved åbent ildsted. Krostuen opvarmedes ved bilæggerovn fra køkkenet. Der måtte ingen unødvendige udgifter være. Velstanden øgedes. I et lille jernskrin blev guldstykkerne opbevaret, de skulle hverken i sparekasse eller bank.

Den gamle kro, der lå ved vejens sydside, var en middelalderligt udseende bygning med lav dør. Den 31. marts 1930 ved middagstid nedbrændte den fuldstændig med alt indbo. Selv jernskrinet og en del af dets indhold led en sørgelig skæbne. Gården blev opført på ny i toften nord for landevejen."

Børn:

aa. Peter Boysen Christensen, født den 7. sept. 1861. Gård-ejer i Lændemark.

Gift med Christiane Marie Lytzen.

Peter Boysen Christensen døde den 30. okt. 1934. Hustruen var død før ham.

Peter Boysen havde tre døtre: Marie, født 1888, Jessine Christine (kaldet Sidde), født 1890, gift med landmåler A. Andresen (v.s.) og Johanne Engeline, født 1892.

- bb. Christian Knudsen Christensen, født den 13. febr. 1865.
- c. Christian Carl Christensen, født den 13 marts 1828 i Dyllderup. Død den 22. april 1828 sammesteds.
- d. Christian Carl Christensen, født den 19. maj 1830 i Dyllderup. Død sammesteds den 19. maj 1830.

4. K a r e n C h r i s t e n s d a t t e r . (I V - 3) .
 Karen Christensdatter blev født den 15. marts 1791 i Vittarp og døde den 8. dec. 1866 på Hjaruplund ved Hovslund. Hun blev konfirmeret i Nr. Nebel i 1805.
 Den 25. okt. 1817 blev hun i Burkal viet til Andreas Kaysen (IV - 2), Lysholm, Burkal sogn.
 I øvrigt se afsnittet: "Degneslægten fra Hostrup".

5. L a u r i d s C h r i s t e n s e n .
 Laurids Christensen blev født i Vittarp ca. 1792 og døde sammesteds den 22. jan. 1867, 74 år gammel.
 Han overtog i 1817 gården i Vittarp efter faderen. Ifølge H. K. Kristensen⁽¹⁾ skulle det egentlig have drejet sig om en proformaoverdragelse, for at sønnen kunne blive fritaget for militærtjeneste. Gårdens størrelse angives ved denne lejlighed til hartkorn 2200 $\frac{3}{4}$.
 Laurids Christensen blev den 10. okt. 1818 gift med Kirsten Jørgensdatter. Hun var født i Væring i Ovtrup sogn ca. 1794 og døde i Vittarp den 23. aug. 1861, 67 år gammel. Hun var f. m. datter af Jørgen Jensen, bolsmand og smed i Væring, og Maren Madsdatter.

Børn:

- a. Anne Margrethe (Grethe) Lauridsdatter, født den 29. april 1820. Død i Varde efter 1891. Konfirmeret i 1810.
 Gift den 29. nov. 1851 i Varde med enkemand Søren Pedersen Buurgaard, født ca. 1805. Død i Varde den 15. juli 1885, 80 $\frac{1}{2}$ år gammel.
 Søren Pedersen Buurgaard var avlsbruger og værtshusholder i Smedegade i Varde.
 Ægteparret var i 1856 på besøg hos søsteren Mette og Jørgen Hansen i Hostrup.⁽⁶⁾
 Søren Pedersen Buurgaard blev gift 1. gang den 25. sept. 1841 med Henriette Birgitte Kruuse, der var født ca. 1821,

datter af guldsmed i Varde Ulrich Adolf Kruuse (1785-1845).

Børn:

aa. Henriette Birgitte Buurgaard, født den 5. febr. 1853, død efter 1899.

Gift i Varde den 17. okt. 1877 med Jens Conrad Jensen, født i Varde den 15. juni 1845, søn af rugbrødsbager i Varde Poul Jensen og hustru Hansine Skou. Jens Conrad Jensen var urmager i Varde.

b. Jørgen Lauridsen, født den 23. maj 1822 i Vittarp, død sammesteds den 11. marts 1901.

Han overtog i 1848 faderens gård i Vittarp.

I 1881 fraskilte han en del af ejendommen til sønnen Laurids Jørgensen. Denne ejendom ligger i Tværkær.

1911 solgte han den resterende ejendom til sønnen Jørgen Jørgensen, men overtog den atter efter et par års forløb.

I 1870 bortfæstede Jørgen Lauridsen en del af ejendommen til Erik Poulsen, der byggede en smedie. Huset blev bygget på heden, og der fortælles, at når man skulle have fyret under kaffekedlen, kunne man begynde med at plukke lyngen på stuegulvet, senere lukkede man et vindue op og plukkede udenfor.

Jørgen Lauridsen blev den 13. sept. 1851 gift i Ovtrup med Pernille Poulsen. Hun var født i Rottarp den 29. juni 1826 og døde i Vittarp den 15. juli 1895. Hun var datter af gårdmand i Rottarp Poul Pedersen og Margrethe Nielsdatter.

Børn:

aa. Laurids Jørgensen, født den 23. juli 1855 i Vittarp.

Konfirmeret den 3. okt. 1869. Død.....

Han overtog i 1881 som ovenfor anført en del af faderens gård. Den nye gård blev kaldt Tværkær.

Han blev den 9. april 1881 gift med Kristine Margrethe Kristensen, "tjenende stiftfaderen Jens F. Jacobsen i Frøstrup, tilflyttet Ovtrup."

Børn:

aaa. Oline Kirstine Jørgensen, født i Vittarp den 30. juli 1881.

- bbb. Petroline Jørgine Jørgensen, født i Vittarp den 11. nov. 1882.
 Gift den 29. okt. 1908 i Ovtrup med ungtkarl Richard Rasmus Preet Pedersen, født i Kastbjerg den 19. okt. 1880.
 Mejeristi Kongstrup ved Lavrbjerg.
- ccc. Kirstine Margrethe Jørgensen, født i Vittarp den 11. nov. 1884.
- ddd. Jørgen Lauridsen Jørgensen, født i Vittarp den 22. dec. 1885.
- eee. Kristiane Jørgensen, født i Vittarp den 1. april 1893.
 Gift den 21. marts 1917 i Ovtrup med Jens Christian Lauridsen, født den 1. febr. 1890 i Sjølborg, Hostrup sogn, søn af husejer Jens Christian Ingvard Lauridsen, Sjølborg. Sidstnævnte er forlover sammen med brudens far, Laurids Jørgensen, der kaldes husejer i Vittarp.
- bb. Kirstine Jørgensen, født den 4. okt. 1851. Død
 Gift den 8. nov. 1878 i Ovtrup med enkemand Sønke Christian Thomsen af Bækhus, 27 år gammel.
- cc. Magdalene Margrethe Jørgensen, født den 29. okt. 1857.
 Ugift i 1882, da hun er fadder ved broderdatterens dåb.
- c. Christen Lauridsen, født den 4. dec. 1825. Husmand i Vittarp. I 1855 var han soldat i Slesvig.⁽⁶⁾
 Gift den 14. juni 1859 i Ovtrup med Mette Pedersen, der blev født i Vittarp ca. 1826.

Børn:

- aa. Kirstine Cathrine Lauridsen, født i Vittarp den 2. juli 1860.
- bb. Kirstine Lauridsen, født den 9. august 1861 i Vittarp.
 Død i Varde den 14. nov. 1886 af "brystsyge".

- d. Anne Kirstine (Kirsten) Lauridsdatter, født den 25. okt. 1828 i Vittarp. Død i Varde.
 Gift den 3. april 1857 i Varde med Laurids Nielsen Lauridsen, der var født ca. 1830. Død i Varde (efter 1890). Bager i Varde.
- e. Hans Christian Lauridsen, født den 1. sept. 1831 i Vittarp, død i Varde den 8. juni 1868. Han var avlsbruger i Varde. Gift den 17. nov. 1860 i Varde med Christine Lyhne, født den 16. febr. 1842 i Varde. Død sammesteds (efter 1890), datter af vognmand i Varde Hans Christian Lyhne og Hanne Marie Hansen.
 Christine blev 2. gang gift den 29. dec. 1869 i Varde med ungkarl, ølbrygger Hans Friis-Nielsen, født i Janderup den 29. febr. 1836. Død efter 1890.
- f. Ane Cathrine (Trine), født den 25. maj 1834 i Vittarp, død sammesteds den 19. juli 1857 af "brystsvaghed". Ugift.

6. A n e M a r i e C h r i s t e n s d a t t e r .

Ane Marie Christensdatter blev født i Vittarp ca. 1795 og døde i Varde den 9. febr. 1868, 73 år gammel.

Hun blev ved skiftet efter moderen i 1816 (bilag) betegnet som særdeles svagelig, og man formodede, at hun ikke nogensinde ville blive i stand til at forsørge sig selv. I stedet for arv blev der tilsikret hende aftægt på gården.

Hun blev den 1. okt. 1825 i Ovtrup (?) viet til Søren Madsen, der var født i Alslev ved Varde i 1788 og døbt Dom. 13. post Trinit., søn af bolsmand og bonde-skrædder Mads Sørensen og hustru Maren Nielsdatter. Søren Madsen døde i Varde den 2. febr. 1864, 75 år gammel.

Ved vielsen betegnes han som brænderikarl, senere samme år som daglejer, fra 1835 som værtshusholder i Varde.

Fra 1831 til 1837 ophold Johanne Margrethe Kaysen (IV - 1) sig hos dette ægtepar.

Børn:

- a. Ane Margrethe Sørensdatter, født den 7. dec. 1825 i Varde, død sammesteds den 30. april 1828, 2 $\frac{1}{4}$ år gammel.

- b. Anne Margrethe Madsen, født i Varde den 12. dec. 1831.
 Gift i Varde den 10. juli 1852 med Poul Poulsen, født i Ribe den 3. febr. 1817, søn af malermester i Varde.
 Han var gift 1. gang med Andrea Elisabeth Adolphine Oline Urban, født i Helsingør, død i Varde den 16. dec. 1848, 32 år gammel af tyfus.
- c. Christian Madsen, født den 1. sept. 1835 i Varde, død sammesteds den 4. aug. 1881 af rygmarvssygdom ("alkohol"). Skomager. Ugift.
- d. Maren Madsen, født i Varde den 26. sept. 1838. Konfirmeret i Varde den 3. april 1853.

Ved folketællingen 1845 nævnes ægteparret med følgende børn:
 Grethe Madsen, 13 år.
 Christian Madsen, 7 år.
 Maren Madsen, 6 år.

7. A n e C a t h r i n e C h r i s t e n s d a t t e r.
 Ane Cathrine Christensdatter blev født i Vittarp den 28. maj 1797.
 Død sammesteds den 7. febr. 1819.

8. H e n r i k C h r i s t e n s e n.
 Henrik Christensen blev født i Vittarp i 1799 og døbt den 20. juni.
 Hans faddere var: Christian Sommers hustru, Sdr. Bork, Christian Sommer, ibid., ungarl Laust Sørensen, Vittarp, pigen Kirsten Sørensdatter i Ovtrup.
 Henrik Christensen blev konfirmeret i Ovtrup i 1813.
 1842 opholdt han sig i Burg på Femern, 1855 i København (Lavendelstræde 85, 3. sal) ifølge breve til familien i Hostrup.⁽⁶⁾
 Han blev ca. 1834 gift med Grethe N. N.

Børn:

- a. Ida Christensen, født den 16. juli 1835.
- b. Julius Christensen, født den 10. jan. 1840.
 Han var i 1855 på artilleriskolen.

Bilag til "Slægten fra Vittarp i Ovtrup sogn i Vestjylland".

Skifte efter Anne Margrethe Lauridsdatter (IV - 7).
1816.

Landsarkivet i Viborg - B 829, fol. 1100 - 1129. Varde købstad, Øster- og Vester Horne herreders retsbetjentarkiv 17-44 - 1814.

1816 den 22 August blev paa Warde Raadstue af Bye og Herredsfoged Cancelliraad Godsejer Rosenørn med Vitterlighedsmand Sognefoged i Outrup Sogn Knud Sørensen af Rottarp og Christen Christiansen af Warde foretaget Skifte efter afg. Ane Margrethe Lauridsdatter i Vittarp. Den afdøde efterlader efterlevende Enkemand Christen Knudsen, Vittarp, som for Skifteretten vedtog, angav den afdødes Arvinger at være hendes med ham hjemmeværende Børn.

1. en Søn Knud Christensen, 28 Aar gammel.
2. en Do Laust Christensen, 25 Aar gml.
3. en Do Henrik Christensen, 17 Aar gml.
4. en Dtr. Mette Christensen, givt med Jørgen Hansen i Hostrup ved Tønder.
5. en Do Kirsten Christensdatter, ugift.
6. en Do Karen Christensdatter, 26 Aar gml., ugift.
7. en Do Anne Marie Christensdatter, 21 Aar gml., ugift.
8. en Do Ane Cathrine Christensdatter, 19 Aar gml., ugift.

Paa de 5 umyndiges Vegne som Værge var mødt den afdødes Broder Christian Sommer Lauritzen af Sønderbork og paa de tre myndiges, men fraværendes, Vegne Jøren Ollesen af Vittarp. I overværelse af samtlige foreskrevne blev der af Sognefogeden paa Skifteforvalterens Vegne forhen foretaget en Registrering og Vurdering af Boet imod hvilken ingen af de Paagjeldende have noget at erindre, her indført som følgende

I Dagligstuen.

Et Ege Bord med Skuffe	1 rdl. 4 mark.
1 gl. Uhr	1 mark
4 Steen-Tallerkener	2 mark

3 gl. Theekopper		
1 Theepotte		2 mark
1 Huspostil og nogle Bøger	1 rdl.	
1 liden Speil		2 mark 8 sk.
1 Sengeklæder	12 rdl.	
2 knive og 4 Skeer		1 mark 8 sk.
1 gml. Bord	1 rdl	2 mark
1 gml. Øltønde		3 mark
1 Spinderok og Hæspetræ	1 rdl.	
Den afdødes Kiste og Klæder	15 rdl.	1 mark 8 sk.
1 gml. Bryggekedel	10 rdl.	
1 Kar	1 rdl.	2 mark 12sk.
1 do mindre		12 sk.
1 Kjarne		4 mark
1 gml. Stige		8 sk.
1 Jern Bielægger Kakkelovn	8 rdl.	
1 Blikjærte og en Stol		2 mark
2 andre		2 mark
3 Boutellier og 4 Glas		4 mark
20 Sorte Melkesættene og nogle Gryder	1 rdl.	
1 gl. Vognskrin og 1 liden fyhrskrin	1 rdl.	
1 Do	8 rdl.	

I Stuen

1 liden Skab og 1 pængeskab	1 rdl.	
1 Taboulet	8 rdl.	
1 Skæggemand og Timse		4 mark

I Kjøkkenet

1 gml. Malmgryde		3 mark
1 Ballie		2 mark
2 gml. Smørtønder		2 mark
1 Melkestrippe		1 mark 8 sk.
2 gl. Vandspande		3 mark

I Gaarden

1 hvid Koe	16 rdl.	
1 sortbroget do	12 rdl.	
1 graabroget	12 rdl.	
1 blaae do	10 rdl.	

1 graaskjelmet do	7 rdl.	
1 ungt Svin	4 rdl.	
8te Faar med 4 Lam og 2 Væder	12 rdl.	
2 gml. Heæte	24 rdl.	
1 beslagen Vogn med Aasel	28 rdl.	
1 gml. do	10 rdl.	
2 gml. Tørvespader	1 rdl.	2 mark
1 Sæt Leirer og Skouler	1 rdl.	2 mark
1 Staal greb		2 mark
1 Møgskovl		8 mark
1 gml. Ploug	4 rdl.	
1 pr. gml. Harver	2 rdl.	
2 Pleile og 1 Høefork		3 mark
3 Skipper og 1 Kornsold		4 mark
Hakkelseskiste med kniv		2 mark
2 Høeleer	2 rdl.	3 mark
1 Kurv til Korn		1 mark
5 Sække	1 rdl.	
1 Sæt Haretøi med..veskab		54 mark

Summa Indtægt 225 rdl 4 mark 1 sk.

Hertil kommer Sterveboestedet af H.korn 1 Tdr. 6 Skp. med den samme tilhørende Anpart i Kongetiende som Sognet selv eyer som blev taxeret til 450 rdl S(ølv) V(ærdi)
675 rdl 4 mark

Videre vidstes ikke Boet at beregne.

Derimod blev af Enkemanden anmeldt følgende Gjæld:

Christen Jensen Bekhuse efter Panteobligation af 13. Junij 1809 og Omskrivning af 5te Junij 1813	285 rdl.
Desuden samme Mand i løs Gjæld	67 rdl. 4 mark
Jens Betelsen i Wittarp	30 rdl.
Søren Olesen ibd.	5 rdl.
Jep Jensen, Øster Debel, Lunde Sogn	6 rdl.
Christen Møller i Henneberg	12 rdl.
Hans Kjær i Nebel	6 rdl.

Summa Gjæld 411 rdl 4 mark S(ølv) V(ærdi).

Naar dette fradrages Boets hosskreven	264 rdl S.V.
Indtøgt afgaar medvidere dette Skiftes Bekostning	
Salarium 1 pct.	7 rdl.
43 Pct. til Kongens Kasse	2 rdl. 2 mark
Beskrivelse 2 Ark	1 rdl 2 mark
til Fordel af a) b) og c)	2 rdl.
Stemplet Papir af det beholdne Boe	264 rdl S.V. som i N.V.
udgjør 495 rdl., bliver No 6 1st Klasse og	
Konto i N(ormal) V(ærdi) 4 rdl 2lsk, er i S.V.	2 rdl. 1 mark 4 sk
Sognefogeden for Indkaldelse	1 mark 4 sk.
Vitterligheds og Vurderings Mændene for	
2 halve Dages Forretning	1 rdl 12 sk.
Sognefogeden og hans medhavende Mand	
efter § 252 i sportelreglementet	2 rdl.
Som N.V. udgjør 33 rdl. 33rdl 4 mark	
S.V.	18 rdl.
	245 rdl. 5 mark 12 sk.

Da Arvingen No 7 Ane Marie Christensdatter var særdeles svagelig og efter Formodning ikke nogensinde ville blive i Stand til selv at tjene til sit Brød, var Værgen med de øvrige tilstedeværende enige om, at hun var bedre faren med at erholde en bestandig Underholdning af Stedet, end om hun skulle tage Arv med hendes Søskende. Faderen lovede derfor i Stedet for Arv, saalænge hun lever, at forsyne hende med alle Livets Nødvendigheder i sit Hus, men naar han døde eller frattraadte sit Sted, skulle Stedets Beboer saa længe hun levede og dertil være trængende give hende fornøden Huusværelse med kammer, 1 Tønde Rug og $\frac{1}{2}$ Tønde Byg aarlig, samt 1 Potte sød Melk daglig, skulle hun derimod imod Formodning blive helbredet, saaledes at hun selv kunde sørge for sit Ophold eller blive gift, bortfalder alt det hende foran tilkomne, hvorimod hun i saa Tilfælde aarlig af Stedet nyder 1 Tønde Rug og ei videre, som leveres hende, hvor hun forlanger, dog ei over 3 Miil fra Stervebostedet, hun nyder saaledes ingen videre Arv, dog skal hun efter hendes Faders Død have hans Seng forlods.

Boets forskrevne Beholdning bliver saaledes at deele imellem Enkemanden og hans Børn:

Enkemanden tilkommer det halve med	122 rdl 5 mark
------------------------------------	----------------

Den anden halv Deel herfra afgaaer $\frac{1}{2}$ P.ct til Kongens Kasse
 efter Fr. 8 Febr. 1810 med 3 mark 3 sk.
 bliver saaledes 122 rdl 2 mark 3 sk S.V. bliver at dele saale-
 des:

No 1. Knud Christensen, 28 Aar gl.	24 rdl 2 mark
No 2. Laust Christensen, 25 Aar gl.	24 rdl 2 mark
No 3. Henrick Christensen, 17 Aar	24 rdl 2 mark
No 4. Mette Christensdtr. gift med Jørgen Hansen i Hostrup ved Tønder	12 rdl. 1 mark 6 $\frac{7}{10}$ sk.
No 5. Kjesten Christensdtr., ugift	12 rdl. 1 mark 6 $\frac{7}{10}$ sk.
No 6. Karen Christensdtr., ugift	12 rdl. 1 mark 6 $\frac{7}{10}$ sk.
No 7. Ane Marie Christensdtr. efter det forskrevne intet.	
No 8. Ane Cathrine Christensdtr.	12 rdl. 1 mark 6 $\frac{7}{10}$ sk.

Som tilsammenlagt udgjør det forskrevne

122 rdl. 2 mark 3 sk. S.V.

Desuden lover Faderen at give sin Søn No 3. Henrick, dersom han kommer i Kongens Tjeneste, ligesom hans andre Brødre have faaet, et Lag gode Klæder, samt 150 rdl. S.V. Ligesom han ogsaa forbandt sig til at opdrage denne sin Søn forsvarlig indtil han bliver 18 Aar gl., hvorimod han saalænge ikke svarer nogen Rente af hans Arv. Denne Arvelod bliver staaende i Stervebostedet, saalænge indtil han med Curator kan modtage samme. De myndige Arvingers Lodder lovede han med Renter at udbetale til næstkommende Snapsting 1817 og de ugifte Døttres efterhaanden som de trængte til dem. Renter af samme endelig tilsagde han samtlige sine Børn.

Forsaavidt de vare ugifte og saalænge de i ugift Stand forblive Tilflye og Huslye i Stervebostedet i Sygdomstilfælde.

Dette Skiftebrevs Slutning bliver saa vidt Arvingerne No 3 og No 7 angaar at tingløse.

Enkemanden endvidere forbandt sig til ei allene at tilsvare al den her forskrevne Gjæld, men ogsaa hvad videre Gjæld der imod Formodning maatte vaagne imod Boet, saa blev Sterveboet ham til frie Raadighed indleveret og det passerede med Underskrift bekræftet i Warde Raadstue den 22 Aug. 1816.

Rosenørn

Christen Knudsen

Sørren Ollefsen

Til Vitterlighed K. Sørensen

De umyndiges Formynder

Christen Sommer Lausen

Christen Christiansen exped.

Noter og henvisninger til "Slægten fra Vittarp i Ovtrup sogn i Vestjylland."

1. H. K. Kristensen: Ovtrup Sogn i Vester Horne Herred. Varde 19-33-35.
2. Personlige meddelelser fra H. K. Kristensen.
3. Carl Lundberg Nielsen: Varde Bys Historie. 1942. S. 117 og 219, med portræt af Jens Worm Palludan.
4. Folketællingerne 1781 og 1801.
5. L. S. Ravn: Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920, s. 263. Historisk Samfund for Sønderjylland 1978.
6. Personlige oplysninger fra Matthias Bendix Ottsen (1939).
7. A. Andresen: Den gamle Landmåler fortæller. Sønderjyske løvnedsløb nr. 22. Historisk Samfund for Sønderjylland. Aabenraa 1983. S. 28-30.
8. Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. B 83 - S.P. 27, fol. 238 a B. 83 - S. P. 29, fol. 74 b.
9. Den som fadder i 1717 nævnte Las Madsen Skrædder og Fæster på Janderup Kirkes Bol, Stedet XIII. Nr. 34, Janderup Vesterby. 1738 fik Las Madsen sønnen Knud Madsen, der blev gift med Knud Gynthers datter Mette. Knud kom til at bo i Hyllerslev, hvor han var skrædder. To af hans sønner blev herremænd. (Meddelt af politiassistent Knud Jensen).
10. En af døtrene af første ægteskab, Johanne Marie Ottsen, født 18-37, død 1934, har til halvbroderen, Matthias Bendix Ottsen, fortalt om livet på fattiggården. Hans nedskrevne beretning befinder sig nu i Lokalhistorisk Arkiv for Tønder kommune. Matthias Ottsens 2. hustru, Anne Margrethe Jørgensen var kniplerske, da hun blev gift. (Ingolf Haase: Erindringsglimt fra "æ Arhus". Sønderjysk Månedsskrift 1990, nr. 10, s. 288.).
11. Knud Christensen var i 1760'erne meddomsmand ved Vester Horne herreds ting.

A N E M A R G R E T H E L A U R I D S D A T T E R K J Æ R S
S L Æ G T.

Slægten stammer fra gården Kærn eller Frøkær i Nørre Nebel sogn i Vester Horne herred i Vestjylland.

Gården var måske oprindelig en selvejergård, men hørte senere under kronen. (1)

I. CHRISTEN OLLESEN FRØKIER. (IV - 28).

Christen Ollesen eller Frøkjær er formentlig den ældst kendte af slægten. Christen Frøkjær nævnes allerede på gården i 1707.

I 1719 blev Frøkær også kaldet Kærn købt af Teilann, Skrumsager, der delte den i to. Samme år, i 1719, omtales Christen Ollesen på den ene halvgård. Senere deltes den anden gård endnu en gang.

Christen Ollesen menes at stamme fra Henne sogn. (3)

II. LAURIDS CHRISTENSEN KJÆR. (IV - 14).

På den gård, der bibeholdt navnet Frøkær eller Kærn, træffer i 1778 Laurids Christensen, kaldet Kjær eller Kærn.

Han havde en halv tønde hartkorn. I 1788 solgte han til sønnen Hans Lauridsen Kier eller Kærn. Han var tillige tømrer.

Laurids Christensen Kier var født ca. 1711 og døde i Nørre Nebel den 6. juni 1803, 92 år gammel.

Gift 1. gang med N. N.

Gift 2. gang med METTE HANSDATTER (IV - 15).

Hun var født ca. 1724 og døde i Nørre Nebel den 27. nov. 1812, 88 år gammel.

3 børn kendes:

1. H a n s L a u r i d s e n K i e r (K æ r n).

Hans Lauridsen Kier blev født ca. 1755. Han døde i Nr. Nebel den 10. juni 1824, 69 år gammel.

I 1787 var han national rytter. 1801 kaldes han bonde og tømmermand.

I 1817 solgte han gården til sin broderdatter, Mette Marie Sommer, og hendes ægtefælle, Lars Svenningsen fra Sønder Bork.

2. Anne Margrethe Lauridsdatter
Kjær. (IV - 7).

Anne Margrethe Lauridsdatter Kjær blev født ca. 1756 i Nr. Nebel (Frøkjær) og døde i Vittarp den 7. juli 1816.

Hun blev den 30. okt. 1777 i Nr. Nebel gift med Christen Knudsen (IV - 6), der var født i Vittarp ca. 1756 og døde sst. den 3. nov. 1832. Han var gårdmand i Vittarp i Ovtrup sogn.

I øvrigt se afsnittet: "Slægten fra Vittarp i Ovtrup sogn i Vestjylland."

3. Christian Sommer Lauridsen
(Lausten).

Christian Sommer Lauridsen eller Lausten var født i Nørre Nebel i 1761 og døbt den 4. søndag i advent. Han døde i Sønder Bork den 15. okt. 1835.

Ved folketællingen i 1881 hedder det, at han farer til søs og er ugift. Ved folketællingen i 1801 kaldes han gårdmand i Sønder Bork, og ved folketællingen i 1834 betegnes han som aftægtsmand hos sønnen, gårdmand Laust Christiansen i Sønder Bork.

Han blev den 20. nov. 1788 i Sønder Bork gift med Mette Sørensdatter, der var født i Sønder Bork ca. 1762 og døde sammesteds den 1. marts 1838. Hun var datter af Søren Jepsen, gårdmand i Sønderbork, og Lisbeth Clausdatter.

Søn:

a. Søren Christiansen Sommer, født i Sønder Bork i 1790 og døbt Dom. septuagesima.

Han blev holdt over dåben af Christian Christensdatter. De øvrige faddere var: Frands Christensen, Thomas Sørensen og Jeppe Sørensen.

Søren Christansen Sommer døde i Sønder Bork den 8. maj 1861. Han blev dimitteret fra Borris seminar i 1811 og var skolelærer og kirkesanger i Sønder Bork fra 1812 til 1853.

"Han ejede en god gård i Sdr. Bork, der nu ejes af en sønnesøn." (Hardsyssel Degnehistorie)⁽²⁾

Den 25. okt. 1817 blev han Sønder Bork gift med Laugette Nicolette Fogtmann, der var født i Sønder Bork præstegård den 31. maj 1790 og døde i Sønder Bork den 23. jan. 1881. Hun var datter af sognepræst i Sønder Bork Hans Bertram Fogtmann og hendes 3. hustru Agathe Borch.

Børn:

aa. Hans Bertram Sommer, født i Sønder Bork den 7. dec. 1818, død sammesteds den 19. jan. 1865. Han var gårdmand i Sønder Bork.

Gift 1. gang med Ane Marie Knudsen, der var født 1828 i Aasted Kvong sogn og døde i Sønder Bork.

Gift 2. gang den 17. april 1854 med Kirstine Nielsdatter, der var født i Hemmet den 27. nov. 1833 og døde i Sønder Bork den 8. dec. 1916.

Børn:

aaa. Ane Marie Nicoline Sommer, født i Sønder Bork den 13. febr. 1859 og døde sammesteds den 10. marts 1926.

Gift i Sønder Bork med (sin slægtning) Laurids Sommer Andersen, født Sønder Bork (Vrøgård) den 2. juli 1859, død sammesteds den 16. juli 1907. Han var søn af Claus Andersen, gårdejer i Sønder Bork, og Mette Marie Sommer.

bbb. Søren Chr. Sommer, født Sønder Borg den 30. jan. 1862, død sammesteds den 14. dec. 1935. Overtog gården. Ugift.

bb. Mette Kirstine Sommer, født i Sønder Bork den 16. aug. 1820, død sammesteds den 30. aug. 1860.

Gift den 19. okt. 1850 med Hans Lauridsen, gårdejer og sognefoged i Sønder Bork. Født ca. 1820. Han gift 2. gang.

Børn (ifølge folketællingerne 1860 og 1880):

aaa. Laugette Nicolette Hansen, født ca. 1855.

bbb. Laurids Hansen, født ca. 1664.

ccc. Niels Jensen Hansen, født ca. 1864.

ddd. Mette Kirstine Hansen, født ca. 1866.

cc. Christian Sommer, født i 1822. Dimitteret fra Ranum seminar. Førstelærer og sygehusinspektør i Løgstør.

Gift 1. gang med Ane Elisabeth, født Lykke, født i Løgstør ca. 1838. Død efter 1870.

Gift 2. gang med Karen Wegner.

Børn (ifølge folketællingerne 1870 og 1880):

aaa. Hansigne Laugette Sommer, født ca. 1860.

- bbb. Nicoline Christine Sommer, født ca. 1862.
- ccc. Sørine Christine Sommer, født ca. 1864.
- ddd. Hans Bertram Fogtmann Sommer, født ca. 1866.
- eee. Agathe Marie Sommer, født ca. 1868.
- fff. Frida Mathilde Sommer, født ca. 1872.
- ggg. Martha Emilie Lykke Sommer, født ca. 1873.
- hhh. Nicolette Kristine Lykke Sommer, født ca. 1879.
- dd. Agathe Sommer, født 1826. Gift med lærer Peder Pedersen Gej-
el, der var lærer i Ovtrup, Vorbasse, og Henne.
- ee. Nikolaj Sommer, født i 1828. Død ung.
- b. Mette Marie Christiansdatter Sommer, født i Sønder Bork i 1791,
døbt Dom. Jubilate. Jens Sørensens hustru bar barnet, de øvrige
faddere var: Claus Nielsen, Jens Christiansen, Olle Skrædder og
Peder Madsens datter.
- Mette Marie Sommer døde i Nr. Nebel den 15. maj 1871.
- Gift i Sønder Bork den 30. sept. 1815 med Lars Svenningsen, der
var født i Obling, Sønder Bork sogn, ca. 1787 og døde i Nr. Ne-
bel den 14. dec. 1857, 70 år gammel.
- Han var søn af gårdejer og lods ved Nymindegab, Svenning Laurid-
sen Bollerup (ca. 1762-1832) og Lisbeth Hansdatter (Larsdatter?)
(1758-1842).
- Han var først bosat i Sønder Bork, men overtog i 1817 Frøkær el-
ler Kærn i Nørre Nebel efter konens farbror Laurids Christian-
sen. Han var lods som faderen og to brødre. En stilling han måt-
te opgive på grund af dårlige øjne. (1)

Børn:

- aa. Svenning Larsen. Han overtog Frøkær (Kærn) i 1848. (1)
Gift med Zille Hansen fra Nebelgård.
- Svenning Larsen holdt op med at sejle i 1854.
- I 1860 flyttede han til Nebelgård, men beholdt også den gam-
le ejendom.
- Da Svenning Larsen boede på Kærn, havde han kro og posthus.
Gården lå ved den gamle vej til Lønne og Nymindegab.
- På Kærns grund findes Spøgelsesbanken, hvor man mente, det
spøgte.

Hans søn, Hans B. Svenningsen, overtog Kærn. Han var sognerådsformand i mange år.

- bb. Mette Larsdatter, født i Nr. Nebel den 6. maj 1822. Død i Ovtrup i 1909.
 Gift i Nr. Nebel den 10. nov. 1842 med smed og gårdmand i Allerslev Hans Jørgen Nielsen Stald, født i Lydum den 6. februar 1821, død i Ovtrup i 1888.
- c. Lisbeth Christiansen Sommer, født 1796 i Sønder Bork, døbt den 19. søndag efter trinitatis.
 Gift i Sønder Bork den 24. april 1819 med Jacob Larsen, der var født ca. 1780 og døde i Sønder Bork den 5. maj 1845.
 Han var smed og gårdmand i Sønder Bork.

Børn (ifølge folketællingen 1834):

- aa. Eske Larsen Jacobsen, født ca. 1820.
 bb. Maren Jacobsdatter, født ca. 1822.
 cc. Jeppe Jacobsen, født ca. 1824.
 dd. Dorte Marie Jacobsdatter, født ca. 1826.
 ee. Mette Jacobsdatter, født ca. 1828.
 ff. Christian Sommer Jacobsen, født ca. 1831.
 gg. Lars Jacobsen, født ca. 1833.
- d. Laust Christiansen Sommer, født i 1800 i Sønder Bork, døbt den 5. febr. Død i Vrå (Sdr. Bork) d. 10. juli 1856.
 Gift den 23. okt. 1830 i Sønder Bork med Maren Clausdatter, 14.5.1808, død d. 28.3.1872 i Vrå (Sdr. Bork) datter af grdm. Claus Sørensen og Kjestine Marie Sørensdatter i Vrå.

Børn (ifølge folketælling 1850):

- aa. Mette Christine Laustdatter, født ca. 1833.
 bb. Niels Clausen Laustsen, født ca. 1835.
 cc. Else Marie Laustdatter, født ca. 1838.
 dd. Mette Marie Laustdatter, født den 23. nov. 1839, død Vrågård (Sdr. Bork) den 7. dec. 1921.
 Gift den 27. dec. 1858 i Sønder Bork med Claus Andersen, født i Nørre Bork den 9. sept. 1832, død Vrågård (hvortil han kom som 2-årig) den 9. juli 1908. Søn af gårdmand i Sønder Bork Anders Sørensen og Kirsten Marie Clausdatter.

Børn (ifølge folketælling 1880):

aaa. Laurids Sommer Andersen, født Vrågård den 2. juli 1859, død sammesteds den 16. juli 1907.

Gift i Sønder Bork med (sin slægtning) Ane Marie Nicoline Sommer, datter af Hans Betram Sommer, Sønder Bork (s. 933).

bbb. Kjestine Marie Andersen, født ca. 1865.

ccc. Mettelus Christian Andersen, født ca. 1871.

ee. Christian Sommer Laustsen (Lauridsen), født ca. 1842.

Gift med Christine Marie Klausen, født ca. 1855.

Børn (ifølge folketælling 1880):

aaa. Laust Sommer Lauridsen, født ca. 1870.

bbb. Maren Kjerstin M. Sommer Lauridsen, født ca. 1872.

ccc. Jens Simon Ditlev Lauridsen, født ca. 1877.

Noter og henvisninger til "Kjærslægten".

1. H. K. Kristensen: Nørre Nebel og Lydum sogme. Nr. Nebel 1958.
2. Poulsen: Hardsyssels Døgnhistorier II, 1934, s. 1638-1639.
3. Oplysninger fra Gert Ravn Nørgaard, Å1, Oksbøl.