



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

12.

V

ERIK HANSEN

i ULLERUP

OG HANS SLÆGT

ANETAVLE V.

ERICH HANSENS SLÆGT.

Slægten fra Fiskbækskov.	s. 1.
Slægten fra Adsbøl.	s. 23.
Slægten fra Dollerupskov i Angel.	s. 34.
Claus Paulsen i Dollerupskov.	s. 43.
Rasmus Lassen i Nørballe.	s. 45.
Slægten i Bønstrup.	s. 46.
Rinkenæs-slægten.	s. 50.
Slægten i Underlev.	s. 69.
Slægten på Trappen.	s. 72.

A N E T A V L E V

1. Erik Hansen s. 15, 17
 F. Strandrød 20.9.1816, d. Ullerup 17.5.1889. Farver i Ullerup. Gift Egen 11.4.1845 med Anna Kirstine Krogh (1814-87).
- Forældre:
2. Nicolay Hansen (Bossen) s. 12
 F. Fiskbækskov 8.10.1778, d. Kalebøl, Humtrup sogn, d. 15.okt. 1858. Murer og indest i Strandrød. Gift Broager 16.1.1807 med
3. Marie Cathrine Clausen s. 40
 F. Strandrød 4.8.1783, d.sst. 12.1.1830.
- Bedsteforældre:
4. Hans Hansen Bohsen (Bossen) s. 7, 8
 F. (Fiskbækskov) ca. 1740, d. Fiskbækskov 7.6.1797. Kådner i Fiskbækskov. Gift Adsbøl 8.10.1773 med
5. Malene Cathrine Arentz s. 2, 8, 31
 F. Adsbøl 1736, dbt. 2.12., d. Fiskbækskov 7.1.1815. Hun gift 1.gang i Adsbøl 6.10.1771 med Jens Bossen, Fiskbækskov, d. 1773, begr. 10.1.
6. Andreas Clausen s. 35, 38
 F. Dollerupskov (Angel) 1744, dbt. 26.4.1744, d. Strandrød 2.3.1826, skipper og indest i Strandrød. Gift Rinkeæs 15.1.1778 med
7. Sophia Erichs s. 38, 56
 F. Strandrød 1752, dbt. 7.5., d.sst. 10.2.1808.
- Oldeforældre:
8. Hans Bohsen (Bossen, Bussen) s. 6
 F. (Fiskbækskov ca. 1699), d. Fiskbækskov 1761, begr. 11.5. Kådner i Fiskbækskov. Gift med
9. Cathrine f. ca. 1695, d. 30.12.1776 s. 6
10. Arnt Hansen s. 28, 29
 F. (Adsbøl) ca. 1703, d. Adsbøl 26.12.1791. Kådner og graver i Adsbøl, gift Adsbøl 20.8.1730 med

11. Margretha Christians
F. (Kegnæs?) ca. 1701, d. Adsbøl 10.9.1775.
12. Claus Andresen s. 34
F. Dollerupskov 1722, dbt. dom. 18.p.trin., d. Brunsnæs 2.8. 1800, kådner i Brunsnæs, færgemand ved Holnæs færge. Gift Grundtoft 11.7.1743 med
13. Margretha Lassen (Asmussen) s. 34, 45
F. Nørballe (Grundtoft s.) ca. 1717, d. Brunsnæs 31.1.1789.
14. Erich Hansen s. 55, 56
F. Rinke­næs 1713, dbt. 23.11., d. Strandrød 21.11.1795. Skipper og kådner på Strandrød. Gift Rinke­næs 18.10.1748 med
15. Maria Cathrina Toisen
F. Trappen 1722, dbt. 13.12.1722, d. Strandrød 19.8.1781.
- Tip oldeforældre:
16. Hans Bossen s. 1
F. (Alnor?) ca. 1667, d. (Fiskbækskov) ca. 1728. Kådner i Fiskbækskov, gift med
17. Ann (Hansdtr.) s. 2
D. Fiskbækskov 1741, begr. 21.1. (Jens Bossens Schwigermutter)
18. - 19. mangler.
20. Hans Jensen s. 28
F. ved Tønder ca. 1659, d. Adsbøl ca. 1732. Kådner og graver i Adsbøl. Gift med
21. Ellin Hanses s. 29
F., d. Adsbøl 1748, begr. 7.4.
22. (Christian Lyssen)
F. Adsbøl ca. 1675, d. Adsbøl 1728, begr. 23.11. Kådner og murer i Adsbøl.
- 23.
24. Andres Andresen s. 34
F....., d., Kådner i Dollerupskov.
25. Christina Paulsen s. 34, 44
F., d. Dollerupskov 1741, begr. 10.10.

26. Rasmus (Asmus) Lassen s. 45
 F. ca. 1683, d. Nørballe 1765, 23.11., skomager i Nørballe,
 Grundtoft sogn. Gift med
27. Anna Erichsen s. 45, 49
 F. Bønstrup, d. Nørballe 1736, begr. 18.11.
28. Hans Erichsen s. 52, 54
 F. Rinke­næs 1686, dbt. dom. 20.p.Trin., d. 1763, begr. 24.5.,
 "Seefahrer" i Rinke­næs. Gift Rinke­næs 8.1.1713 med
29. Ann Margrett Peders s. 55
 F. Rinke­næs 1687, dbt. 7.9., d. Rinke­næs 1763, begr. 9.6.
30. Lorentz Toisen s. 72
 F. Trappen 1699, dbt. 6.12., d.sst. 1725, begr. 28.10. Kådner
 på Trappen. Gift Rinke­næs 20.10.1720 med
31. Regin Sophie Peters s. 73
 F. Skidden Hulvej, Holnæs, 1687, dbt. 7.8., d. Trappen 1769,
 begr. 15.2.
- Tip tip oldeforældre:
32. Boss Kock s.1
 Kådner i Fiskbæk­skov, nævnt 1678, "so zuvor in Felsted".
33. Ingeborg Bosses s. 1
 F., d. (Fiskbæk­skov) ca. 1706. (Hans Bossens Mutter)
34. Hans N.N. s.1
 Kådner i Fiskbæk­skov.
35. Anna Hanses s. 2
 (A.H. bey Hans Bossen), f., d. Adsbøl ca. 1710.
36. - 43. mangler.
44. (Hans Lyssen)
 Kådner i Adsbøl, nævnt 1709.)
45. - 49. mangler.
50. Claus Paulsen s. 43
 Dollerup­skov, nævnt 1695.
51. Mett Erichsen. s. 43
 F. i Bønstrup, død i Dollerup­skov.

52. - 53. mangler.
54. Erich Hansen s. 48
F., d. Bønstrup, Grundtoft sogn, 1722, begr. 25.2.
55. Margreth Erichs, f. Lund s. 48
F. Lyshøj, d. Bønstrup 1723, begr. Dom. Misericordia, eller 1728,
begr. d. 31.8.
56. Jerk Frerksen (Erich Friederichsen) s. 50
F. ca. 1660, grdm. i Rinke­næs, d. Rinke­næs 1729, begr. Dom.
1.p.Trin. Gift med
57. Margrete (Merret) Jerkes (Hansdtr.) s. 50, 70
F. (Underlev) ca. 1658, d. Rinke­næs 1739, begr. Langfredag.
58. Peter Nissen s. 55
F., d. Rinke­næs 1729, begr. 16.7.
59. (Mette Peters) s. 55
F. ca. 1660, d. Rinke­næs 1747, begr. Dom.Trin.)
60. Peter Toisen s. 72
F., d. Rinke­næs 1724, begr. 16.7.
- 61.
62. Peter Matzen s. 73
F., nævnt 1685, kådner i Skiden Hulvej (Ulsnæs)
begr. 25.4.
63. Marin s.73
F., ca. 1640, d. Munkbrarup 28.6.1695.
- Tip³ oldeforældre:
64. - 107. mangler.
108. Hans Lassen (?) s. 48
Grdm. i Bønstrup, nævnt 1661 (?)
109. - 111. mangler.
112. Friedrich Erichsen (Frerk Jerksen) s. 50
Grdm. i Rinke­næs, ca. 1660
- 113.
114. Hans Hansen s. 69
(Kaldet Store Hans Underlev), f. 1624, d. Underlev 9.1.1706,

- Grdm. i Underlev.
115. (Ingeborg) s.69
F., d. før 1700.
116. - 123. mangler.
124. Matz Hassen s.73
Kådner i Ulsnæs (Skidenhulvej), f. ca. 1622, død 20.nov.1691,
69 år gammel. Gift 2.gang 29.juni 1695 med Sunne Asmusdatter
født ca. 1653, død 15.2.1698 i Skidenhulvej. Gift 1.gang med
125. Marin s.73
Født ca. 1640, død 23.6.1695.
126. - 127. mangler.
- Tip⁴ oldeforældre:
128. - 215. mangler.
216. Las Thomsen s. 46
Grdm. i Bønstrup, nævnt 1638 (og 1593) (?)
217. - 223. mangler.
224. Erich Nissen s. 50
Grdm. i Rinke­næs, ca. 1630.
225. - 256. mangler.
- Tip⁵ oldeforældre:
256. - 431. mangler.
432. Tames Tamsen s. 46
Grdm. i Bønstrup, nævnt 1572 (?)
433. - 447. mangler.
448. Nis Lassen s. 50
Grdm. i Rinke­næs, ca. 1600

S L Æ G T E N F R A F I S K B Æ K S K O V .

I landsbyen Fiskbæk i Adsbøl sogn var der i 1593 10 gårde, hvorpå der var 4 fæstebønder under Hans den yngre, de øvrige under forskellige adelige, deriblandt Ahlefelderne på Søgård. Disse erhvervede efterhånden samtlige fæstegårde, og ca. 1608 "opbrød" (nedlagde) Gregers von Ahlefeld byen Fiskbæk. De derboende bønder blev, som det iøvrigt var tilfældet med alle bønder i sognet, gjort til kådnere, der frmtl. for Fiskbæks vedkommende blev henvist til Fiskbækskov, og ladegården Fiskbæk oprettedes. I forvejen havde Ahlefelderne en ladegård ved Gråsten.

De byggede slottet ved Gråsten, der blev deres hovedsæde i stedet for Søgård.

En overgang havde hertugen af Lyksborg Gråsten. 1725 blev godset ved Ahlefeldernes fallit købt af hertugen af Augustenborg. ⁽¹⁾

Ifølge en udtalelse af præsten i Adsbøl fra 1653 var der ved Fiskbæks nedlæggelse opstået "stor gråd og hylen."

Beboerne under Søgård-Gråsten var livegne, såfremt de var født på godsets grund.

I. BOSS KOCK (V - 32) ?

Boss Kock er muligvis den først kendte af slægten i Fiskbækskov. Han nævnes i Adsbøl kirkeregnskab fra 1678, ⁽²⁾ hvor det tilføjes, at han tidligere har boet i Felsted. Han synes også at have boet i Alnor, idet Hans Bossen, der frmtl. var en søn, i en jordebog fra 1709 anføres som født der (v.i). Boss Kock var kådner i Fiskbækskov. Han synes at have været gift med INGEBORG (V - 33). I stolestaderegnskabet fra 1702 kaldes hun "Hans Bossens Mutter", 1706 nævnes Ingeborg Bosses "nebst Tochter." 1710 er Ingeborg udgået, i stedet for er Anna kommet til, frmtl. Hans Bossens svigermoder ("Anna bei Hans Bossen").

II. HANS BOSSEN. (V - 16).

I den såkaldte "General-Untersuchungs-protocoll" for Søgård gods fra 1709 ⁽³⁾ hedder det om ham, at han er 42 år, altså født ca. 1667, født i Alnor på grevelig grund (altså livegen), og at han er kådner ved Tralled (Tralley) i Fiskbækskov. Han har 5 børn, deriblandt 3 sønner, hvoraf den ældste er 10 år gammel.

Kådet er på 9 fag, der er 3 fag aftægtshus, hvor svigermøderen bor, og 2 fag lade.

Han har 2 heste, 2 køer, 1 kvie, 6 får, hvoraf de 2 tilhører Christian Gartner, og 2 svin.

Han har sået 4 skæpper rug, kan så 8 skæpper, 4 skæpper byg, 3 tønder havre og 3 skæpper boghvede.

Han forretter hovtjeneste hos Christian Gartner.

Kådnerne i Fiskbækskov forrettede hovtjeneste ved ladegården Fiskbæk. Som for de andre kådner i sognet var der hovtjeneste 3 dage om ugen. (Bilag).

I et register fra 1728 over kådnernes hovtjeneste er Hans Bossen således opført med 3 dage ved Fiskbæk.

Kådets bygninger tilhørte godset.

Ifølge den ovenfor omtalte jordebog fra 1709 havde kådnerne, foruden det stykke jord, der hørte til kådet, græsningsret i Sønderskoven ved Fiskbæk. Herfor betalte de tilsammen 26 rd. 32 sk.

Hans Bossen ("bey Tralley") betalte 1699 6 sk. i stolepenge til Adsbøl kirke.

Han var gift med ANNA (V - 17), der døde i 1747 og blev begravet den 21. jan. ("Jens Bossens Schwiegermutter").

Hans Bossen (I) nævnes sidste gang for leje af stolestade i Adsbøl kirke d. 7. dec. 1739. D. 28. nov. 1740 nævnes efterfølgeren på kådet, Jens Lorentzen, første gang.

Børn:

1. H a n s B o s s e n (II) (frmtl.) v. III

2. (frmtl.) A n n e.

Anne døde i Fiskbækskov i 1757. Hun blev den 11. nov. 1740 gift med Jens Lorentzen - der hurtigt fik tilnavnet Bossen. Han blev 2. gang gift den 2. dec. 1757 med Anna, der døde i Fiskbækskov i 1771 og begravedes den 21. jan.

Han blev gift 3. gang den 6. okt. 1771 med MALENE CATHRINE ARENTZ (V - 5), der var født i Adsbøl i 1736, og døde i Fiskbækskov den 7. 1815. (v.s. 7).

Før Jens Bossen giftede sig for 3. gang måtte han skifte med børnene af 1. og 2. ægteskab. Han afgav et såkaldt "udsige". Det skete

den 12. juni 1771 i nærværelse af hans anden hustrus broder, Peter Hansen fra Skodsbøl.

Fra første ægteskab var der 3 sønner: Jens, Hans Peter og Christian. De skulle have 3 rdl. hver, "når han kunne" eller "når deres lykke kom" (når de blev gift).

For sønnen Lorentz af andet ægteskab, 11½ år gammel, datteren Anna Maria, 10 år gammel, og Ingeborg Catharina, 6 år gammel, skal der indtil deres konfirmation sørges for med mad, drikke, klæder og sko, og derefter udleveres til dem deres salige moders klæder, sønnen Lorentz skal, ligesom de andre sønner, have 3 rdl. cour.

Jens Lorentzen har underskrevet med ført hånd.

Senere er tilføjet: De to døtre Anna Maria og Ingeborg Catharina får endvidere foruden deres salige moders klæder et fyrretræshængeskab og et gammelt bord.⁽¹⁰⁾

Ifølge Adsbøl sogns fattigregnskabsbog 1699 - 1769 fik Jens Bossen i 1748 tillagt 3 sk. ugentlig i 3 år "in Ansehung seiner miserablen Kinder."

Malene Cathrine Arentz blev 2. gang gift den 8. okt. 1773 med Hans Bossen (VI) (V - 4). v. s.8.

Jens Lorentzen kom hurtigt til at hedde Jens Bossen efter konen og kådet.

I en beskrivelse af huse og gårde i de gråstenske besiddelser fra 1750⁽⁴⁾ hedder det om Jens Lorentzens 1/96 plov store kåd:

Huset har 12 fag, deraf er der

2 fag klev,
2 fag framgulv (Aussendiele),
4 fag pissel.
2 fag lo (Lohdiele),
2 fag stald.

Framgulvet har frmtl. - som det ofte var tilfældet i gamle huse - også omfattet køkkenet. Dog kunde køkkenfunktionen også være knyttet til pisselen (jfr. "Oluf Olufsen, Hjaruplud, og hans slægt, bd. A, s. 82).

18 alen af bindingsværkets overliggere (Lehden) er af dårlige bøjebjælker, spærene og lægterne over de 9 fag trænger til reparation. Der er ialt 10 kåd i Fiskbækskov:

1. 1/10 plov. Samuel Hansen - 9 fag, afbrændt for 10 år siden og nyopført.
2. 1/48 plov. Hans Jensen. 13 fag.
3. 1/96 plov. Peter Tømmermand. 13 fag.

4. 1/48 plov. Hinrich Skovfoged. 12 $\frac{1}{2}$ fag.
 5. 1/48 plov. Thomas Tagmoes. 10 fag.
 6. 1/96 plov. Jens Lorentzen. 12 fag.
 7. 1/96 plov. Hans Rossen. 8 fag.
 8. 1/96 plov. Hans Rasmussen. 9 $\frac{1}{2}$ fag.
 9. 1/96 plov. Hans Hansen. 13 fag.
 10. 1/96 plov. Richel Jørgensen. 10 fag.

Af Jens Lorentzens børn kendes følgende:

- a. Søn, navnet glemt, muligvis drejer det sig om Hans Peter, der nævnes i faderens "udsige" i 1771, født i Fiskbækskov (Tralsskov) i 1741, døbt den 22. okt.
 Faddere: Richel Jørgensen holdt det, Peter Jensen og Mette Hanses, Fiskbækskov.
- b. Jens (Bossen), født i 1743, døbt den 3. nov.
 Faddere: Peter Re på Fiskbæk holdt det.
 Nævnt i faderens "udsige" i 1771.
- c. August (Bossen), født i 1745, døbt den 24. april.
 Faddere: Hr. kammerskriver Vogt holdt det, Margræthe Claus Jørgensens, Hinrich Skovfogeds kone, Antonete Hansesdatter.
 Død før 1771.
- d. Christian (Bossen), født 1752.
 Faddere: Mons. Christian Asmussen, "pensionær" på Fiskbæk holdt det, Hans Staugardt, Mette Hanses, Jens Bruhn, Marie Hansdatter.
 Nævnt i faderens "udsige" i 1771.
- e. Anna Maria (Bossen), født i 1754, døbt den 5. jan.
 Faddere: Maren Christens, "Pächterin" på Fiskbæk holdt det, Johan Jacobsen, Hans Hansen, Maren Jenses, Margrethe Dorthe Christiansdatter.
 Død før 1771.
- f. August Friedrich (Bossen), født i 1757, døbt den 19. marts.
 Faddere: Hans Hinrich Mathiesen har holdt det, Hans Peter Thomsen, Christian Petersen, Maren Nissen, Ellin Petersdatter.
 Død før 1771.

Børn af andet ægteskab:

- g. Lorentz Bossen, født ca. 1760. Nævnt i faderens "udsige" i 1771.

- h. Anne Maria (Bossen), født i 1761, døbt den 30. august.
Faddere: Fru pastorinden har holdt det, hofrådets jomfru, Wolff.
Nævnt i faderens "udsige" 1771.
- i. Ingeborg Cathrin, født i 1765, døbt den 17. marts.
Faddere: Cathrin Henningsen har holdt det, Gretgen Henningsen,
Hr. Hagens søn Carlos.
- j. Hans Sander (Bossen), født i 1778, døbt den 23. maj.
Faddere: Hr. Boysen på Gråsten har holdt det, mons. Kramer,
jomfru Asmussen på Fiskbæk. Død før 1771.
(Hr. Boysen = Alexander Boysen).

Barn født i ægteskab med MALENE CATHRINE ARENTZ:

- k. Margrethe Dorthelornsen (Bossen).
Født i 1772, døbt den 6. sept.
Faddere: Jomfru Henningsen, Maren Nissens, Friedrich Schmidt.
Konfirmeret 14½ år gammel i Adsbøl.
Gift den 31. maj 1799 med Hans Koch fra Ulkebøl på Als.
Hans Koch var 1807 kådner i Alnor. 1815 var han bosat i Kær, Ul-
kebøl sogn.

3. Lisken (Bossen).
Lisken, "salig Hans Bossens datter", trolovedes den 8. nov. 1733
med Peter Christensen.

4. Den 29. juli 1728 blev Hans Bossens søn og to døtre "examine-
ret" (konfirmeret).

5. Den 9. april 1737 blev Hans Bossens to døtre confirmeret. (5)

4. An Sophie (Bossen).
1743 konfirmeredes i Adsbøl An Sophie, "filia sehl. Hans Bossen".

III. HANS BOSSEN (II) (V - 8).

Hans Bossen den yngre var fml. søn af den ældre Hans Bossen i
Fiskbæksskov.

Hvorfor han ikke overtog faderens kåd er usikkert. Han synes at
have været indest i Fiskbæksskov.

1744 og 1745 betaler han stolepenge til Adsbøl kirke.

Den 30. sept. 1749 får Hans Bossen af hertug Christian August over-
ladt et stykke jord i Fiskbæksskov, 22 gange 38 alen stort, med

tilladelse til at indhegne grunden og bygge et hus derpå, 3 - 4 fag stort, og i øvrigt at bruge jorden til kålgård. Det står ham frit at nedbryde huset, pantsætte det og sælge det. Sålænge huset står på grunden, skal han til den gråstenske kasse årlig indbetale 8 sk. i recognition, første gang til martini 1750. Han må som andre "indestedkådnere" give til kirke, præst, degn, skole og møller som de øvrige. (18)

Hans Bossen døde i 1761 og blev begravet den 11. maj
Han blev ca. 1730 gift med CATHRINE, der var født ca. 1695, og som døde den 30. dec. 1776. Hun blev begravet den 5. jan. 81 år gammel. Cathrine blev dræbt ved at et træ styrtede ned over hende.

Efter mandens død fik Cathrine en understøttelse (Armengeld) fra et fond, der i 1766 fik et tilskud på 100 rdl., skænket af den "nådigste" hertuginde. Senere endnu 40 rdl. i anledning af at hertuginde "højstlykkeligt" var blevet forløst med en ung prinds. (6)

Catharine Bossen begyndte med 2 skilling om ugen, fra 1770 3 skilling om ugen. Ialt fik 15 personer del i pengene. Der kom kun nyt til, når nogen udgik. 1778 havde Margrethe Bossens i Fiskbækskov overtaget moderen Cathrines post.

Børn:

1. C a t h r i n e M a r i e B o s s e n .

Cathrine Marie blev født i 1731 og døbt den 22. marts.

Fadderne var: Forvalter Brandt på Fiskbæk, Maren Hanses og Johan Petersen.

2. H a n s P e t e r B o s s e n .

Hans Peter Bossen blev født i 1733 og døbt den 1. febr.

Fadderne: Hans Peter Gartner, Jacob Grovsmed, Lirken, Hans Bossens datter.

I 1738, den 19. jan. begravedes Hans "Bussens" lille barn.

3. A n M a r g r e t h B o s s e n .

An Margreth Bossen blev født i 1735 og døbt den 15. søndag efter trinitatis. Hun døde i Fiskbækskov den 7. august 1801.

Hun blev i 1761 gift med Rasmus Hansen, også kaldet Rasmus Fyn og Rasmus Bossen. Han var født på Sjælland ca. 1728 og døde i Fiskbækskov den 22. dec. 1776.

1771 fik Rasmus Bossen udbetalt 6 rdl. og 42 sk. for efter accord at have ryddet et stykke land i Kværdsdam og for 7 pund kløverfrø (Klever Saamen).

Børn:

- a. Peter Hansen, født 1762, døbt den 23. jan. Død spædt.
- b. Anne Cathrine Hansen, født 1764, døbt den 28. juli. Død før 1801.
- c. Andreas Hansen, død før 1801.
- d. Hans Hansen, født 1768, døbt den 15. jan. Død før 1801.
- e. Peter Hansen, født 1770, døbt den 2. nov.
- f. Alexander (Sander) Hansen, født den 25. maj 1773. Død i Fiskbækskov den 11. sept. 1844.
 Gift 1810 med Anne Petersen, født i Bøjskov den 11. aug. 1785. Død i Fiskbækskov den 22. juni 1869.
 Alexander Hansen var kådner i Fiskbækskov. Ved hans konfirmation 1789 er noteret: "Søn af afdøde Hans Rasmussen, af nogle kaldet Rasmus Bossen."

4. H a n s H a n s e n B o s s e n. (V - 4).
 Hans Hansen Bossen blev født ca. 1740 og døde i 1797.
 v. IV.

5. A n S o p h i B o s s e n.
 An Sophi Bossen er nævnt ved moderens død i 1776.

IV. H A N S H A N S E N B O S S E N. (V - 4).
 Hans Hansen Bossen var født ca. 1740 i Fiskbækskov og døde sst. den 7. juni 1797.
 Han blev den 8. okt. 1773 gift med MALENE CATHRINE ARENTZ (V - 5). Hun var født i Adsbøl i 1736 og døbt den 2. dec. Hun døde i Fiskbækskov den 7. jan. 1815. Hun var datter af Arnt Hansen og Margrethe Christians i Adsbøl. (I øvrigt se afsnittet: "Slægten i Adsbøl").
 Malene Cathrine Arentz blev første gang gift den 6. okt. 1771 med Jens Lorentzen, kaldet Bossen, i Fiskbækskov. Han døde i 1773 og begravedes den 10. jan. (Se s. 2 - 5).
 Hans Hansen Bossen overtog med Malene Cathrine Jens Bossens kåd i Fiskbækskov, ("als des Jens Lorentzen Bossen successor in matrimonio und der Kathe"). Han kom derved i besiddelse af farfarens kåd.
 Ved kontrakt af 19. maj 17773 skiftede han med sine stedbørn,

nemlig Lorentz, Anna, Maria, Ingeborg og Margrethe Dorothea.

Sidstnævnte, der var født i Jens Bossens 3. ægteskab, blev i 1787 14½ år gammel konfirmeret. Den 31. maj 1799 blev hun i Adsbøl viet til Hans Kock fra Ulkebøl på Als. (Se s. 5).

Den 14. okt. 1776 overlod hertug Frederik Christian kådnerne i Fiskbækskov hver en parcel ved skoven, til gengæld blev det dem forbudt at lade deres dyr græsse i Vesterskoven. Kådnerne skulle selv sørge for forsvarlig indhegning af de tildelte parceller. Hans Bossens betaling herfor beløb sig til 4 mark og 10 sk. ⁽¹⁷⁾

Kådnerne i Fiskbækskov var på dette tidspunkt:

1. Peter Fühn, der betalte	8 mark 1b.
2. Hans Hansen Bossen -	4 - 10 sk.
3. Hans Rossen -	4 - 10 -
4. Jørgen Andresen Juhler -	4 - 12 -
5. Johann Johannsen Jensen -	4 - 12 -
6. Christian Jürgensen Holtzvoigt -	4 - 1 -
7. Christian Nissen -	4 - 7 -
8. Hans Christian Hansen -	5 - 8 -
9. Hans Sörensen Richelsen -	5 - 9 -
10. Die Tagmoes Kathe -	8 -

Den 31. juli 1793 fik Hans Bossen arvefæste på kådet. Det er udstedt af hertug Friedrich Christian. ⁽⁸⁾

Heri erklæres, at arvefæsteren og hans efterkommere hermed er udgået af livegenskabet. Han skal selv vedligeholde bygningerne, og han skal sørge for en dygtig og ansvarbevist efterfølger. Hoveri-forpligtigelserne erstattes af fripenge, 4 rigsdaler for hver mandedag, i alt 12 rdl. årlig. Dog skal der gives møde til hovtjeneste 1 dag i høhøsten og 1 dag i rughøsten, fra kl. 5 om morgenen til kl. 7 om aftenen, med en times middagshvil. Arvefæsteren skal ligeledes give møde ved brand, enten på slottet eller på Fiskbæk. Han skal afholde sig fra jagt, men skal give møde ved klapjagt efter de gamle regler.

I 1792 offentliggjorde stedets sognepræst C. A. Burchard i Adsbøl en beskrivelse af Adsbøl sogn. ⁽⁹⁾

Han oplyser her, at der bortset fra en enkelt undtagelse ikke findes egentlige bøndergårde i sognet, kun kåd, halve kåd og inderste. Enkelte har to kåd, men så må de også yde hoveri i 6 dage om ugen, idet hvert kåd skal forrette 3 dages hovtjeneste.

1 hest, 2 køer og 3-4 får er den almindelige kådnens besætning. De plejer at gå sammen to og to med deres heste, så de derved får et spand.

Agerbruget, såvel på ladegården som på kådet, er således tilrettelagt, at der først sås boghvede, derefter næste år rug og tilsidst et eller to år havre. Derpå hviler jorden i 3 til 4 år. Udbyttet er gennemsnitlig omtr. 6 fold. Udsæden er omtrent 1 tønde rug og af de øvrige kornarter i forhold hertil

Den flittige landmand har altid i de gode år til sig og sin families underhold, efter fradrag af udsæden, 5 tønder brødkorn, ligesåmeget byg og boghvede og måske 10 tønder havre, som han må dele med sin hest. Han har mælken af de to køer, hvis smør han sælger, og ulden af de 4 får, hvori han klæder sig.

"Dernæst lever han tilfreds, betaler sine afgifter, forbedrer sine forhold og giver ofte derudover brød til den dovne tigger, som finder det bekvemmere at tære på andres arbejde end selv at arbejde", mener præsten.

Mange har fiskeri på havet som bifortjeneste. Fiskene bliver for størstedelen solgt i Flensborg. Naboskabet og den lethed, hvormed man søværts kommer derhen, beforder også havebruget i en vis grad. Hvidkål, ribs, solbær, stikkelsbær bliver hyppigt leveret til salg i byen. Frugt kunne der avles mere af, men mange har selv sået frugttræer og selv podet dem, og får allerede god frugt derfra.

Ikke få i menigheden tjener til størstedelen af deres ^{underhold} i teglværkerne ved Egernsund. Dette arbejde må ganske vist indstilles om vinteren, og disse mænd må så søge at tjene en dagløn andetsteds.

Børnene bruger vinteren til at indhente den forsømte skoleundervisning.

En del er beskæftiget i spinderiet i Gråsten. Foruden de to linnedvævere i Gråsten er der 12 vævestole på landet. Præsten roser deres produkter.

Ved kontrakt af 8. maj 1807 ⁽¹¹⁾ overlod Magdalene Cathrine Hanses sit arvefæstekåd i Fiskbækskov til sin ældste søn Dietrich Carl med jord, besætning og udsæd.

Dirtrich Carl forpligtigede sig til at udbetale sin broder Nicolai 150 rdl., han kunne dog ikke fordre pengene, før han var fast bosat og ville gifte sig. Der skulle ikke betales renter, indtil da. Pengene kunne opsiges med et halvt års varsel.

Skulle der - mod forhåbning - tilstøde Nicolai sygdom eller andre viderværdigheder er kådets besidder og hans arvinger forpligtede til at tage sig af ham med kærlighed og omhu.

Datteren Margrethe (fra Malene Cathrines første ægteskab med Jens Bossen) skal efter moderens død have dennes livklæder og hvad der er skåret af tøj til hende.

Skulle kådets besidder afgå ved døden før Nicolais giftemål, er arvingerne forpligtede med hensyn til betalingen af de 150 rdl.

Det skal afhænge af Magdalene Cathrines forgodtbefindende, om hun vil føre husholdningen med sin søn, eller om hun vil gå aftægt. I første tilfælde hører det til antagerens forpligtigelser at sørge for alle nødvendigheder og bekvemmeligheder for moderen. Hun skal til sin forlystelse ("alse eine Ergötzlichkeit") have et stykke jord til en halv skæppe hørfrø, som hun selv må anskaffe og betale. Hun dyrker også selv jorden, så længe hendes kræfter slår til. Hun skal også have et får frit på græs, af lammene skal hun have ulden, lammene selv tilfalder kådets besidder. Der skal også betales kopskat for hende, og til en håndskilling skal hun have 6 rdl. I sidste tilfælde, hvis hun vil leve stille og rolig og gå på aftægt, så er sønnen skyldig for sig og sine arvinger at overlade hende en forsvarlig stue og plads til hendes brændsel. Hun skal endvidere have en kålgård, 24 alen lang og 18 alen bred ved den ene ende, 9 alen bred ved den anden ende.

Af mobiliar og husgeråd medtager hun en ovn, stueuret, to jerngryder, to håndkedler, tre stole, et slagbord, en lille tekedel, en kiste, et skrin, en seng og et egetræshængeskab. Det nævnte forbliver kådnerens ejendom.

Endvidere skal hun, når hun går på aftægt, have:

a. af levnedsmidler ti skæpper rug, ligesåmeget boghvede, halvandet lispund flæsk, en halv ko, hvorved skal forstås mælk derfra hveranden dag.

b. af ildebrændsel skal hun have to læs træ, der skal kløves til ovnen, eller i stedet for dette to læs tørv.

Endvidere 6 rdl. til en håndskilling. Kornet skal af sønnen bringes til mølle, og brødet bages for hende.

Der skal ydes hende hjælp og opvarthning i sygdomstilfælde. Når hun dør, skal hun have en anstændig og kristelig begravelse.

Kontrakten er er underskrevet af Thomas Johnsen som curator for en-

ken, af Magdalene Catharina, med påholden pen, af Nicolai Hansen, Hans Hansen Kock og Dietrich Hansen.

Den 28. marts 1812 er noteret i skyld- og panteprotokollen, at broderen Nicolai har fået sine 150 rdl. udbetalt.

Børn:

Margrethe Dortehea Lorenzen (Bossen), Malen Cathrins datter af første ægteskab med Jens Bossen, se s. 5.

L. D i e t r i c h C a r l H a n s e n (B o s s e n).

Dietrich Carl blev født i Fiskbækskov den 26. nov. 1775.

Fadderne var: Hr. Dietrich Carl Petersen, gartner, Jacob Schmidt, Dortehea Hansen, Margr. Toffts.

Gift den 18. juni 1802 med Charlotte Sophie Frederica Luisa Hansen (Lottchen), datter af Peter Hansen (Vogt), Gråsten, og Anna Catharina. Død den 11. maj 1810 af udtøring, 30 år gammel.

Dietrich Carl Hansen døde den 25. aug. 1827 hos Kiding-kådneren Christian Friedrich i "Marineke koppel", der synes at være identisk med den nuværende Mariegård (Sønderjyske Stednavne).

Børn:

a. Hans Peter Hansen, født den 16. maj 1803.

Ifølge Felsted kirkebog ved faderens død blev han opdraget på Als.

b. Christian Hansen, født den 21. febr. 1807.

Ifølge Felsted kirkebog opholdt han sig ved faderens død i Nybøl.

2. N i c o l a i H a n s e n B o s s e n .

v. V.

V. N I C O L A I H A N S E N (B O S S E N). (V - 2)

Nicolai Hansen var født i Fiskbækskov den 8. okt. 1778 og døde på Kalebøl mark i Humtrup sogn den 15. okt. 1858 i en alder af 80 år. Han døde hos datteren Maria, gift med Chresten Nielsen. (19)

Han kaldes Nicolai Hansen Bossen, da han 15½ gammel konfirmeredes i Adsbøl.

Nicolai Hansen var to gange gift:

Gift 1. gang den 16. jan. 1807 i Broager med MARIE CATHRINE CLAUSEN, født på Strandrød den 4. august 1783, død sammesteds den 12.

1830, datter af skipper Andres Clausen og Sophia Erichs.

I øvrigt se afsnittet "Slægten fra Dollerupskov i Grundtoft sogn i Angel".

Gift 2. gang den 22. juli 1832 i Rinkenæs med Anna Maria Lorenzen, født på Trappen i Rinkenæs sogn den 26 febr. 1795, død Strandrød den 26. aug. 1845, datter af Anne Maria Lorenzen (født udenfor ægteskabet - "spuria") og Jørgen Hansen, en matros fra Nrø.

Anne Maria Lorenzen havde tidligere været gift med indest Hans Lorenzen i Bækken, der døde den 20. marts 1831.

Nicolai Hansen kaldes ved sit giftemål tjenestekarl ved Egernsund, ved børnenes dåb indest og ved sønnen Frederiks død i Gråsten i 1829 for murer.

Han boede på Strandrød i Rinkenæs sogn. Han var dog ikke indest i ordets egentlige betydning, idet han ejede et hus. Han havde overtaget huset den 27. juni 1811. Rinkenæs sogn hørte dengang under Tønder amt.

Efter første hustrus død og før han indgik nyt ægteskab er der i bibogen for Gestherrederne den 8. juni 1832 protokolleret et "udsige". ⁽¹²⁾ Tilstede er den myndige søn Hans Hansen og urmager Nicolay Hohwye, Gråsten, søn af søster til den afdøde, og Andreas Clausen, Strandrød, afdødes bror. Nicolay Hansen lover børnene Erich Hansen, 15 år, Claus Hansen, 14 år, Magdalene Cathrine, 12 år, Sophia Maria, 12 år, Maria, 8 år, Lucia, 4 år, en kristelig opdragelse, samt klæder og sko, omsorg og pleje og undervisning i kristendommen til de er konfirmerede. Mere kan han ikke give dem, da han kun har et hus til 160 rdl., hvorpå der er gæld på 100 rdl. De voksne børn, nemlig Andreas, 26 år, Hans, 22 år, Matthias, 21 år og Nicolay, 19 år, kan ikke få noget efter moderen, da omstændighederne ikke tillader det.

Børnenes pårørende og den tilstedeværende søn bekræfter faderens udsagn og erklærer sig tilfreds med det.

Nicolay Hansen underskriver med ført pen, de øvrige: N. Hohwye, A. Clausen og Hans Hansen med egen hånd.

Nicolay Hansen havde overtaget huset efter Hans Christian Hansen, og solgte det igen ved kontrakt dat. Gråsten den 8. maj 1847, til Carsten Christensen, der var snedker i Bækken. Købesummen var 316 rdl. 32 sk. courant eller 506 rdl. 64 sk. i sølv mønt, der skulle betales med 213 rdl. 32 sk. til maj, 133 rdl. 32 sk. den påfølgende de St. Hans. Resten - 160 rdl. - skulle blive stående i huset og

forrentes med 4 procent.

Køberen skal lade indrette en lille aftægtsbolig i bagehuset. Smalgeren skal kunne benytte ildstedet i bagehuset til kogning. Han skal endvidere have et stykke havejord, 18 alen lang og 6 alen bred. ⁽¹³⁾

Nicolay Hansen tilbragte sine sidste år hos datteren Marie, gift med kådner Chresten Nielsen på Kalebøl mark i Humtrup sogn. Her døde han den 15. okt. 1858 og blev den 21. okt. begravet, 80 år og 7 dage gammel.

Børn:

1. A n d r e a s H a n s e n.

Andreas Hansen blev født den 27. april på Strandrød og døbt den 3. maj 1807.

Fadderne var: Christian Jensen Duus, Skodsbøl, Alexander Hansen, Fiskbækskov, Abelone Richter, Egersund.

Død på Trappen, Rinkeby sogn, den 3. juli 1875, begravet den 8. juli.

Han tilbragte sine sidste år hos søsteren Lucia og svogeren Joachim Reppin, der havde et af de nederste huse ved Sundet på Trappen. De arvede også den velhavende mand.

Andreas Hansen var skibskaptajn på store hollandske sejlskibe, der sejlede på Ostindien.

Han blev den 12. aug. - f.mtl. i Amsterdam - gift med en velhavende enke Trintje Holm, der havde en datter af et tidligere ægteskab.

De blev senere skilt, dog først efter at de havde holdt et pompøst sølvbryllup, og Andreas Hansen rejste tilbage til sin hjemegn.

Han døde af mavekræft.

2. H a n s H a n s e n.

Hans Hansen blev født på Strandrød den 12. nov. 1809 og døbt den 19. november.

Fadderne var: Didrich Carl Hansen, Fiskbækskov, Hans Clausen, Strandrød og Maria Isaac, Strandrød.

Hans Hansen døde ugift i Ullerup den 23. maj 1883 og begravedes den 29. maj, 73 år, 6 måneder og 11 dage gammel.

Han opholdt sig hos broderen Erich Hansen i Ullerup.

3. M a t t h i a s H a n s e n.

Matthias Hansen blev født på Strandrød den 22. aug. 1811 og blev døbt den 28. aug.

Faddere: Matthias Hansen, Sønderborg, Franz Franzen, Strandrød, Anne Clausen, Sønderborg.

Matthias Hansen døde den 27. dec. 1881 på Trappen og blev den 3. jan. 1882 begravet.

Han blev i 1835 gift med Dorothea Catharina Clausen, som døde i 1836. En lille søn døde straks efter moderen. Vielsen er ikke sket i Rinke­næs, ligesom Dorothea Catharina Clausen ikke er født eller død der.

Ved faderens død i 1856 opholdt Matthias Hansen sig i Rylskov i An­gel, hvor han skal have været bestyrer for en enke.

Han opholdt sig ved sin død hos søsteren Lucie på Trappen. Han døde her i en alder af 70 år, 4 måneder og 5 dage.

4. F r i e d r i c h (F r i t z) H a n s e n .

Friedrich, kaldet Fritz, Hansen blev født på Strandrød den 30. nov. 1813 og døbt den 5. dec.

Fadderne var: Friedrich Christian Lorenzen, Peter Matzen, Anna Thy­sen, alle af Rinke­næs.

Fritz døde den 1. dec. 1829 og begravedes den 4. dec. i Gråsten (Ad­bøl).

Han kom som 2-årig til urmager Hohwy i Gråsten. Thomas Hohwy var gift med Fritzes moster Margrethe, født Clausen. Efter konfirmatio­nen kom han i urmagerlære hos Hohwy.

Den 1. dec. 1829 gik han gennem isen på Gråsten slotssø og drukne­de. Sammen med ham druknede en kammerat, Bartold Bahnsen, der også var i urmagerlære hos Hohwy. Bartold Bahnsen var søn af farver Bar­to­ld Bahnsen i Aabenraa. Den ene druknede under forsøg på at redde kammeraten.

5. N i c o l a i H a n s e n .

Nicolai Hansen blev født på Strandrød den 10. febr. 1815 og døbt den 15. febr.

Fadderne var: Hans Koch, Kær, Andreas Clausen, Strandrød, Catharina Margrethe Suhr, Bækken.

Ved faderens død opholdt Nicolai Hansen sig i Nørborg. Han skal sene­re have været gartner i Aabenraa.

6. E r i c h H a n s e n .

Erich Hansen blev født på Strandrød den 20. sept. 1816 og døbt den 29. sept.

Fadderne var: Jes Thomsen, Rinckenæs, Peter Jepsen, Rinckenæs, Sophia Hansen, Rinckenæs.

Død i Ullerup den 17. maj 1889.

I øvrigt v. VI.

7. C l a u s H a n s e n.

Claus Hansen blev født den 11. okt. på Strandrød og døbt den 11. okt. (Nøddøbt af jordemoder Niese).

Fadderne var: Matthias Spanger, Volsballe, Nicolai Hohwy, Gråsten, Sophia Clausen, Strandrød.

Claus Hansen døde i Hamborg ifølge notat af broderen Andreas.

8. M a g d a l e n a C a t h r i n a H a n s e n.

Magdalene Cathrine Hansen, kaldet Lene, blev født på Strandrød den 4. nov. og døbt den 12. nov.

Fadderne var: Margretha Hedvig Slaykier, Egersund, Hans Jepsen, Rinckenæs, Andreas Hohwy, Gråsten.

Ved faderens død opholdt Lene sig ved Egenmølle på Als, i tjeneste hos farver Jørgen Krogh, (svoger til Lenes broder Erich).

Hun blev den 23. aug. 1861 gift i Egen med sadelmager Heinrich Wolff i Augustenborg. Han var født i Oberlutter den 9. jan. 1821 og døde i Augustenborg den 26. febr. 1909, 88 år gammel.

Han var første gang gift den 10. marts 1849 i Augustenborg med Dorothea Christina Elisabeth Marcussen, datter af oppebørselsbetjent Christian Marcussen og Christina Elisabeth, født Konike. Hun var født i Augustenborg den 1. nov. 1818 og døde sst. den 12. sept. 1858.

Magdalene Cathrine døde i Augustenborg den 9. aug. 1899, 77 år gammel.

Hun overlevedes af en datter:

a. Dorothea Helene Wolff, født den 1. sept. 1863 i Augustenborg.

Hendes faddere var: Erich Hansen, Ullerup, Anna Hansen, gift med fornævnte, Marie Dorthea Krogh, gift med farver Krogh i Egenmølle.

9. S o p h i a M a r i a (S o f f f) H a n s e n.

Sophia Maria (kaldet Sofff) blev født på Strandrød den 4. nov. 1820 og døbt den 12. nov.

Fadderne var: Cathrina Maria Franzen, Strandrød, Catharina Dorothea

Brodersen, Rinckenæs, Jørgen Paulsen, Rinckenæs.

Død den 12. febr. 1914 ved Sønderhav, 93 år gammel.

Hun blev den 3. juli 1853 i Holbøl gift med Iver Ibsen (Ipsen, Ebsen), der var født i Hønsnap den 7. aug. 1819, søn af indest Niels Ipsen og Anna, født Andresen.

Iver Ibsen var bådsmand. Han skal være død i Svendborg.

Børn:

a. Niels Ebsen, født den 21. marts 1854 ved Sønderhav, døbt den 24. marts. Fmtl. død som barn.

b. Nicolaj (Klåj) Ebsen, født den 1. jan. 1857 ved Sønderhav. døbt den 19. jan.

10. M a r i a H a n s e n .

Maria Hansen blev født den 8. febr. 1823 på Strandrød og døbt den 10. febr.

Hendes faddere var: Fru pastorinde Haustedt, Ida Maria Jepsen, Peter Christen Korff, Rinckenæs.

Maria Hansen er frmtl. død i Kalebøl, Humtrup sogn syd for Tønder. Hun blev den 25. april 1847 i Humtrup gift med kådner Chresten Nielsen, Kalebøl mark. Han var født på Myrthuegård i Hostrup sogn ved Varde den 8. juni 1817 og var søn af gårdmand Niels Hansen og dennes anden hustru Maren Sørensdatter.

Den 29. april 1832 afgang han fra hjemsognet, 18 år gammel, til Kalebøl i Humtrup sogn. (Hostrup kirkebog: "Hinderup, Kragebøl sogn").

En halvsøster til ham, Kiersten Nielsdatter, blev den 20. okt. 1838 i Humtrup viet til Christen Hockerup Lorenzen på Humtrupgård.

Børn:

a. Maria Catharina Nielsen, født i Kalebøl, Humtrup sogn, den 15. febr. 1848.

Hun skal have været gift Andersen og senere have været bosat i Tønder.

b. Nicolai Nielsen, født i Kalebøl den 6. febr. 1852. Død sst. den 1. nov. 1861.

c. Mathilde Maria Nielsen, født i Kalebøl den 9. okt. 1855.

d. Nicolina Frederica Nielsen, født i Kalebøl den 9. juli 1859. Død sst. den 12. juni 1861.

e. Nicolai Nielsen, født i Kalebøl den 2. aug. 1865. Død sst. den 18. juni 1869.

11. Lucia Hansen.

Lucia Hansen blev født den 20. juni 1827 på Strandrød og døbt den 29. juni.

Fadderne var: Lucia Jepsen, Rinckenæs, Anna Magdalena Jepsen, Rinckenæs.

Lucia døde på Trappen, Rinckenæs sogn, den 27. febr. 1908 og blev begravet den 2. marts, 80 år gammel.

Ved faderens død 1858 opholdt hun sig i Ullerup.

Hun blev den 29. juni 1865 i Ullerup gift med Joachim Christopher Reppin, født ved Sønderhav, Rinckenæs sogn, den 31. jan. 1826, søn af gårdmand Joachim Heinrich Reppin og Marike, født Petersen.

Joachim Reppin døde som rentier på Trappen den 11. juni 1813 og blev begravet den 16. juni, 97 år gammel.

Lucia og Joachim arvede Lucias broder, den velhavende kaptajn Andreas Hansen, der opholdt sig hos dem på Trappen i sine sidste år.

Deres ægteskab var barnløst.

Foruden Andreas Hansen opholdt broderen Matthias Hansen sig hos dem på sine gamle dage.

VI. ERICH (ERIK) HANSEN (V - 1).

Erik Hansen var født på Strandrød den 20. sept. 1816 og døde i Ullerup den 17. maj 1889.

Han kom efter sin skolegang, hvor undervisningssproget udelukkende var tysk, i farverlære hos farveren i Gråsten.

Senere kom han som farversvend til sin senere svigerfader Hans Peter Krogh ved Egenmølle. H. P. Krogh, der havde købt farveriet der, var ikke selv uddannet som farver - han havde en gård i Stevning - og måtte derfor holde farvesvend til at forestå farveriet.

Den 11. april 1845 blev Erich Hansen i Egen viet til ANNA KIRSTINE KROGH, der var født i Stevning den 8. dec. 1814 og døde i Ullerup den 27. sept. 1887. Hun var datter af Hans Peter Krogh og Anne Marie Møller. (Se: "Anna Kirstine Krogh og hendes Slægt").

Erich Hansen fik - mens han opholdt sig ved Egenmølle - kgl. koncession på farveri i Ullerup, dateret Gottorp den 11. okt. 1844. Foruden at skulle betale 8 rdl. herfor til den kgl. kasse var han pligtig og skyldig at forevise koncessionen til vedkommende oppebørselsbetjent, ligesom han ikke måtte indtræde i noget fremmed laug.

Erich Hansen indrettede først farveri i et aftægts hus til en gård i Ullerup.

Her boede han også under træfningen ved Ullerup langfredag den 6. april 1849. Han måtte tage sig af en soldat, der blev skudt udenfor hans dør.

Pastor Feilberg fortæller i sine erindringer, at Erich Hansen hejste det danske flag, da tyskerne trak sig tilbage mod skoven. Da danskerne samtidig trak sig tilbage mod Sønderborg, mente nogle, at situationen for Erich Hansen kunne blive prekær, såfremt tyskerne kom igen. Pastor Feilberg foreslog, at Erich Hansen jo kunne have et slesvig-holstensk flag liggende sammen med det danske, hvortil Erich Hansen svarede: "Nej, det kan jeg ikke, for så kunne de hejse det op i min flagstang".⁽¹⁴⁾

Erich Hansens gravide kone, Anne Kirstine, født Krogh, var under krigsbegivenhederne taget til sine forældre ved Egenmølle, hvor også sønnen Hans Peter blev født.

Den 6. april under træfningen brændte en række huse i Ullerup, beliggende på "Polden" overfor kirken. Ved kontrakt, dateret Broager den 6. juli 1850 købte Erich Hansen en af brandtomterne med det derpå liggende byggemateriale for 2525 rdl. courant eller 4040 rdl. i sølv mønt. Det drejede sig om et kådnersted, som ejeren Christen Jürgensen og hustru Elisabeth Thomsen havde overtaget ved kontrakt af 14. juni 1830. Jorden stammede fntl. fra Phillipsborgs parcellering i 1782. Det drejede sig om ca. 12 tønder land, samt en del af 4. parcel fra Phillipsborg på 1-2 tønder, købt den 11. okt. 1845, kaldet Molteshøj. Endvidere et fem fag stort hus i parcellen Nørrekoppel i den sydlige del af byen. Køberen forpligtigede sig til at genopbygge kådnerstedet.

Han skulle også overtage aftægtsforpligtigelserne for den forrige ejers, Jacob Thomsens, hustru.

Erich Hansen havde allerede overtaget grunden fra den 1. april 1850. I løbet af sommeren 1850 byggede han et farveri på stedet. Husets sydgavl blev forsynet med Erich Hansens og Anna Kirstines initialer og årstallet 1850.

Farveriet blev ca. 1874 solgt til mejeri. Det fandtes velegnet hertil på grund af den dybe brønd, hvor der altid var vand, idet man dengang havde såkaldt "vandmejeri". Mælken svømmede i kar i vandbassiner, indtil den kunne skummes.

Der blev derefter i haven syd for farveriet bygget et nyt farveri, der blev overtaget af sønnen Hans Peter Hansen ved dennes giftemål i 1878. Jorden fra det gamle kådnersted fulgte med til det

nye farveri.

Der var udlagt et større område til have og til abildgård, der b.a. brugtes til blegning af linned. Man var meget haveinteresseret, frmtl. under indflydelse fra pastor Feilberg.

Der skulle holdes heste til befrugtning af farveriets tøj, ligesom kådnerstedets jord dyrkedes som almindelig landbrug.

Farvesvend gennem mange år hos Erich Hansen var Peter Jensen. Han var født i Ullerup den 14. maj 1836 og døde sst. den 14. sept. 1921, 85 år gammel. Erich Hansen overlod ham det 5 fag store hus, beliggende i den sydlige del af Ullerup, som han havde overtaget sammen med brandtomten på "Polden".

Den 28. marts 1851 foretog Erich Hansen en opgørelse over de tab, han havde lidt under krigen:

I rede penge	15 rdl.
Sengetøj til en værdis af	10 - 16 sk.
Vare af Botikken	13 -
4 Tobakspieber	12 - 32 -
Kjøken geschir	3 -
Klædningsstykke	7 - 8 -
9 vindusruder itue skudt	2 - 4 -
256 pund brød	12 - 8 -
20 Kander Brendeviin	10 -
20 Kander Rom	20 -
60 Kander øl	3 - 12 -
98 pund Røget Flæsk	35 -
66 - Kjød	10 -
20 - Meler	8 - 12 -
Den 9. April 4 Favner Bøgebrende	49 -
7 Uger som Farveriet var standset, formedelst den store Indquartering	45 - 6 -

Selom Ullerup i 1864 ikke direkte blev inddraget i krigsbegivenhederne, slap man ikke for generende indkvartering. Erich Hansen med kone, fem børn og 2 tjenestepiger havde kun pigeværrelset at overnatte i. General Schmied, der en tid var indkvarteret, lagde beslag på piselen og et tilstødende værelse. Samme general mistænkte Erich Hansen for at være spion og forlangte, at denne personlig skulle tænde op i kakkellovnen hos ham.

Når pastor Feilberg kom på besøg, måtte han sidde på en melsæk i spisekammeret. Om aftenen blev der slæbt halm ind i køkkenet, her

sov de menige soldater.

Selv om Erich Hansen markerede sig stærkt indenfor egnens danske rørelse, havde han dog forståelse for tysk kultur. Således fik sønnen Hans Peter privatundervisning i tysk, da der ikke blev undervist heri i Ullerup skole.

En datter har beskrevet ham som en ret svær mand med mørk hårfarve og med en god forstand.⁽¹⁶⁾

Højskoleforstander P. Andresen,⁽¹⁵⁾ der var født i Ullerup, skriver i nogle optegnelser: "Farver Hansens var en anset familie, førte et stort hus, og der kom folk gerne. Hansen indgød tillid, hans optræden var ligesom Reimers noget af en verdensmands. Jens Andresen og farver Hansen var ofte nationalt centrum i Ullerup. Af disse var farver Hansen bred og sikker i sin optræden og kendt vidt omkring, men han var en såre omgængelig og behagelig mand."

Erich Hansen var medlem af "Commiteen for Slesvigernes Udflugt til Kjøbenhavn" i 1865. Turen fandt sted den 2. sept. og de følgende dage. Man tog først med skib fra henholdsvis Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Flensborg - med et lille ophold i Svendborg - til Korsør. Derfra med tog til København. Der deltog mellem 2100 og 2200 i udflugten. Man fik en begejstret modtagelse overalt, hvor man kom frem. Turen blev en kolossal succes.

Ved Erich Hansens død i 1889 skrev Dybbølposten:

"Atter har døden bortkaldt en af de gode Stridsmand for Danskhedens Sag i Nordslesvig. Farver Erik Hansen i Ullerup lukkede i Fredags for evigt sine Øjne. Den hensovede var jævn og bramfri, trofast og grundig. Mod, Tro og Hjærtevarme boede i ham. Da han besad stor indflydelse paa sin Egn, fik han mangt et Hverv at udføre i vor nationale Sags Tjeneste, og gjorde god Fyldest. Han hørte saaledes til de 47, der i Efteraaret 1866 drog til Berlin for at takke for Pragfredens Artikel V, men som ikke fik foretræde.

Hans Minde skal leve længe iblandt os i taknemlig Erkendelse af, hvad og hvorledes han har virket."

Børn:

1. A n n e M a r i a C a t h a r i n a H a n s e n .
 Anne Maria Catharina, kaldet An-Mari, blev født i Ullerup den 9. april 1846 og døbt den 16. april.
 Hendes faddere var: Anne Maria Krogh, Egenmølle, Sofia Maria Hansen, Strandrød, Jørgen Krogh, Egenmølle.
 Anne Marie Hansen blev den 25. april 1876 i Ullerup gift med slagtermester Mathias Carstensen, Ullerup. Han var født i Blans den 27. maj 1842 og var søn af slagter Thomas Dietrich Carstensen og Marie, født Trausted i Blans.
 Mathias Carstensen døde i Ullerup den 1. okt. 1920. Anne Marie døde i Ullerup den 23. febr. 1932.

Børn:

- a. Marie Carstensen. Født i Blans den 9. marts 1877 og fmtl. død i Nørborg.
 Gift med skipper Thomas Thomsen, sidst bosat i Nørborg.
- b. Thomas Dietrich Carstensen. Født den 1. febr. 1879 i Blans, død i Ullerup den 16. april 1931. Slagtermester i Ullerup.
 Gift den 25. nov. 1921 i Ullerup med Bothilde Cathrine Matzen, født den 20. jan. 1888 i Fårhus, datter af centralbestyrer i Fårhus Claus Matzen og Bothilde Haamann.
 Død i Ullerup den 18. sept. 1929. (Suicidium).
- c. Anna Christine Carstensen, født i Ullerup den 30. sept. 1880. Fmtl. død i Husum.
 Gift den 2. okt. 1906 i Ullerup med mejerist Heinrich Theodor Simonsen, Bosbymark i Svans. Født den 22. sept. 1881 i Arenshøvt, Trelstorp sogn (ved Husum), søn af Simon Simonsen og Anna Maria, født Bahnsen. Konfirmeret i Olderup.
 Gasværksbestyrer i Husum.
- d. Erik Carstensen. Født den 13. jan. 1883 i Ullerup.
 Gift ca. 1905 med Lenchen, født i Mainz.
 Gartner, bosat i Wiesbaden.
- e. Matthias Carstensen. Født den 29. aug. 1885 i Ullerup.
 Gift den 29. sept. 1908 i Broager med Margrethe Sophie Petersen, født den 11. marts 1888 i Sønderborg.
 Bosat i Skelde, senere i Ullerup og Svendborg.

2. H a n s P e t e r H a n s e n .

Hans Peter Hansen blev født den 9. aug. 1848 ved Egenmølle og døbt den 20. aug. i Egen.

Fadderne var: Hans Peter Krogh, farver, Egenmølle, Christen Bonde, Egen, Anna Krogh, Stevning.

Død i Ullerup den 21. juli 1937.

Hans Peter Hansen var farver i Ullerup efter faderen. Senere bogholder ved Gråsten Sparekasse.

Gift i Ullerup den 11. april 1878 med Trinke Marie Jacobsen, der var født i Aarslev den 16. febr. 1855 og døde i Ullerup den 5. maj 1921. I øvrigt se: "Rasmus Jacobsen i Aarslev og hans slægt" (bd. 14)

Hans Peter Hansen besøgte en privatskole i Rufas (Ullerupmark) for at blive undervist i fag, som den lokale skole ikke gav undervisning i, først og fremmest tysk, men også f.eks. geografi.

Som 14-15 årig overværede han udgravningerne i Nydam mose og medbragte derfra et sværd, som dog hurtigt gik til, da det ikke blev konserveret.

Efter konfirmationen kom han først i lære hos sin far, senere fortsatte han læretiden hos farver og fabrikant M.P. Kiisby i Svendborg, der den 1. maj 1868 udstedte følgende lærebrev:

"Hans Peter Hansen blev af mig Undertegnede antaget som Lærling i mit Farveri paa et Aar, efter at have lært Farveriet hos sin Fader. I det Aar Hansen har været hos mig, har han stedse viist et rosværdigt Forhold, saavel i Opførsel som i Lærvillighed, og da han nu besidder de Kundskaber, som udfordres for en Svend, saa erklærer jeg hermed i dette hans Lærebrev for en duelig Farversvend, og anbefaler jeg ham paa det bedste til Alle dem af mine Colleger, hvor han i Fremtiden maatte søge Condition."

Efter 1864 valgte Hans Peter Hansen at beholde sit danske statsborgerskab (blev optant) for at undgå at blive tysk soldat. Han aftjente sin værnepligt i Odense, hvor han mødte til tjeneste den 25. april 1871 ved 16. batalions 1. kompagni. Som "signalment" er i "Afregningsbogen" opgivet: "Høide 63 Tommer, Vægt middel, Haar blond, Øine blaa. Særlige Kjendetegn: et Ar paa venstre Haand."

Lønnen som menig var 22 skilling daglig og 1½ pund rugbrød eller brødpenge. Ved indkaldelsen skulle medbringes: 1 sort halsklud med trekantet snip, 2 á 3 skjorter, 3 par strømper eller sokker, helst uldne, 2 sæt fodtøj, veltilpasset, 1 spiseske, 1 foldekniv, 1 kam,

1 lommespejl, 1 haandklæde, 2 skobørster, 1 dase skosværte.

Soldatertiden varede 185 dage. Lønnen herfor beløb sig til 3 rdl. og 75 sk.

Fra den 14. juni til den 2. juli 1871 var han indlagt på garnisons-sygehuset i Odense. Den 28. okt. 1871 blev han hjemsendt. Den 6. nov. 1873 udstedtes udygtighedspas p. gr. af organisk hjertefejl, og han blev anset for stedse uskikket til krigstjeneste.

Den 3. juni 1878 anmeldte han til herredsfogderiet i Broager, at han ville drive farveri i Ullerup.

I 1890 blev det muligt for optanterne at blive tyske statsborgere, og den 3. juni samme år udstedtes af regeringspræsidiat i Slesvig "Naturalisationsurkunde" for ægteparret og for de børn, der var født på det pågældende tidspunkt.

Farverivirksomheden bestod dengang ikke alene i at farve tøj, men også i handel med forskellige stoffer og garn.

Henimod århundredeskiftet begyndte der at komme alvorlig konkurrence fra fabrikkerne, ligesom hjemmeproduktionen af tøjvarer på landet efterhånden ophørte. De fleste landfarverier indstillede efterhånden virksomheden.

Hans Peter Hansen flyttede derfor omkr. 1898 til Gråsten, hvor han overtog en stilling som bogholder i den derværende sparekasse, som faderen havde været med til at grundlægge.

Farveriet blev en overgang drevet af den næstældste søn Rasmus. Senere blev det lejet ud til forskellige familier, en tid var der lægebolig i forhuset.

Ved krigsudbrudet 1914 flyttede ægteparret tilbage til Ullerup. Efter krigen blev bygningerne og jord overtaget af den ældste søn Erik, der var gartner. I baghuset indrettedes der aftægtsbolig for Hans Peter Hansen og Trinke.

Hans Peter Hansen var en trofast holder af Flensborg Avis. I afstemningstiden holdt han på Flensborgfløjen og havde derfor ikke meget tilovers for sin navnefælle, føreren for det andet parti.

Han var en stilfærdig og fredsælskende mand med et vist lune. Skulle der skældes ud på et eller flere medlemmer af den store børneflokk, var det Trinke, der måtte tage affære.

Han erklærede, at hans drenge for ham kunne vælge hvilket erhverv de ville. Kun ville han ikke have, de blev slagtere.

Børn (fadderskabsliste Bilag 2):

- a. Erik Hansen, født den 21. marts 1879 i Ullerup. Død i Sønderborg den 24. febr. 1955.
Gartner i Ullerup, senere i Sønderborg (Humløhøj).
Gift i Ullerup den 22. jan. 1905 med Maren Hansen, født den 15. febr. 1881 i Blansskov, død den 20. aug. 1967 i Sønderborg.
Datter af grdm. Hans Hansen og Anne Cathrine Hansen.
- b. Rasmus Hansen, født den 16. aug. 1880 i Ullerup. Død den 20. jan. 1958 i Sønderborg.
Udlært som farver i Sønderborg og Flensborg. Opholdt sig en tid i Argentina. Senere gartner i Ullerup. Ugift.
- c. Hans Peter Hansen, født den 28. juli 1882 i Ullerup. Død sst. den 22. april 1883.
- d. Anna Christine Hansen, født den 9. marts 1884 i Ullerup. Død sst. den 25. febr. 1951.
Gift den 9. dec. 1910 i Hjordkær med Andreas Hansen Schmidt, født den 7. nov. 1876 i Klovtoft. Død i Sønderborg den 10. jan. 1942. Begravet i Ullerup.
Købmand i Hjordkær. Søn af grdm. Klovtoft, senere i Nr. Hjarup, Anders Hansen Schmidt og Bodild Christine Olufsen.
- e. Johanne Kjestine Hansen, født den 2. okt. 1886 i Ullerup, død sst. den 9. aug. 1891. (Difteria).
- f. Hans Peter Nicolai Hansen, født i Ullerup den 4. febr. 1888, død i Sønderborg den 16. marts 1954. Maskinmester.
Gift den 27. juli 1925 i Sønderborg med Ane Hansigne Steenbuch, født den 16. febr. 1898 i Sommersted, død i Sønderborg den 6. juni 1964, datter af skomagermester Adolph Joachim Steenbuch og Marie Jessen.
- g. Viggo Lauritz Hansen, født den 19. jan. 1890 i Ullerup, død i Sønderborg den 15. okt. 1970.
Købmand i Sønderborg.
Gift den 10. juni 1921 i Ullerup med Helene Wrang, født den 20. febr. 1898 på Ullerup mark. Død i Sønderborg den 7. juli 1990. Datter af grdm. Peter Wrang og Helene Clausen.
- h. Johannes Christian Hansen, født den 16. okt. 1891 i Ullerup. Død den 13. juni 1962 i Augustenborg.

Urmager og guldsmed i Augustenborg.

Gift den 28. okt. 1920 i Hoptrup med Jenny Black, født den 31. aug. 1891 på Slibemøllen ved Gjenner. Død den 29. april 1967 i Sønderborg, begravet i Augustenborg.

Datter af grdm. og møller Jens Black og Marie Elisabeth Bundesen.

i. Johanne Christine Hansen (kaldet Didde), født den 14. febr. 1893 i Ullerup, død i Sønderborg den 11. sept. 1967. Bogholder i Sønderborg. Ugift.

j. Marie Hansen, født den 2. dec. 1894 i Ullerup (tvilling). Død i Sønderborg den 30. marts 1964. Ansat ved Post- og Telegrafvæsenet. Ugift.

k. Trinke Hansen, født den 2. dec. 1894 i Ullerup (tvilling). Død sst. den 1. jan. 1895.

l. Trinke Cathrine Hansen, født den 29. maj 1896 i Ullerup. Død den 13. okt. 1939 i Sønderborg. Gift den 21. april 1924 i Ullerup med Christian Christensen, født den 29. nov. 1893 i Kollund. Død i Sønderborg den 6. nov. 1963. Søn af Christian Christensen og Marie Elisabeth, født Nielsen. Kioskindehaver i Sønderborg.

3. K a t h r i n e M a g d a l e n e H a n s e n .
Kathrine Hansen blev født i Ullerup den 9. marts 1851, døbt den 20. marts.

Fadderne var: Magdalene Kathrine Hansen, Egenmølle, Anne Marie Jepsen, Guderup, Hans Krogh, Egen. Død i Ringe på Fyn.

Gift den 17. maj 1878 i Hjordkær med Mads Kou (Kau), født den 11. juni 1851 i Brændstrup, død i Daugård ved Vejle den 26. febr. 1921.

Gårdmand i Aarslev, senere i Brændstrup. Død som købmand i Daugård.

Søn af grdm. Nis Hansen Kou og Anna Kirstine Jessen. (I øvrigt se: "Anna Kirstine Jessen og hendes Slægt", bd. 15).

Børn:

a. Nis Hansen Kou, født den 19. febr. 1883 i Aarslev. Død den 26. febr. 1921 i Bregning, begravet i Daugård. Ugift.

b. Rasmus Jacobsen Kou, født den 13. maj 1880 i Aarslev. Død i Brændstrup den 25. nov. 1892.

c. Erich Hansen Kou, født den 4. marts 1882 i Aarslev. Død sst. den 30. marts 1882.

- d. Erich Hansen Kou, født den 19. febr. 1883 i Aarslev.
Død i Ringe på Fyn den 9. juli 1964. Købmand i Ringe.
Gift den 26. nov. 1912 i Engum med Johanne Olivia Rasmussen
Eeg, født den 23. febr. 1887 i Skjold ved Horsens. Død i Rin-
ge den 31. juli 1960.
- e. Laurids Hansen Kou, født den 28. maj 1885 (tvilling) i Aarslev.
Død sst. den 4. marts 1887.
- f. Anne Kjestine Kou, født den 28. maj 1885 (tvilling) i Aarslev.
Død som spæd i Aarslev.
- g. Laurids Hansen Kou, født den 30. juni 1886 i Aarslev.
Død som spæd i Aarslev.
- h. Laurids Hansen Kou, født den 5. jan. 1888 i Aarslev.
Død i Brøndstrup den 25. dec. 1892.
- i. Thomas Hansen Kou, født den 22. marts 1890 i Aarslev.
Død i Aarslev den 22. maj 1890.
- j. Thomas Kou, født den 15. maj 1892 i Brøndstrup.
Død i Hobro. Realskolelærer i Hobro.
Gift 1. gang ca. 1923 i Hobro med Maren Henriette (Henny) Han-
sen, født den 16. nov. 1893 på Jegindø. Død i Hobro den 29.
jan. 1933.
Gift 2. gang i Hobro den 8. juli 1934 med Kristine Viola Lar-
sen, født den 26. jan. 1915, død den 28. nov. 1972.

4. N i c o l a i (K l å j) H a n s e n .

Nicolai Hansen, kaldet Klåj, blev født i Ullerup den 19. april 1854.
Døbt den 4. maj.

Fadderne var: Jørgen Krogh, Egenmølle, Johan Philipsen, Sønderhav,
Luise (frmtl. Lucia) Hansen, Ullerup.

Tog som ganske ung til Amerika for at undgå tysk militærtjeneste i
lighed med mange andre unge der på egnen.

Nicolai Hansen døde ugift i Soledad i Californien den 22. dec. 1925
hos et dansk-amerikansk ægtepar Harvej og Anne Christine Asmussen.
"Nick" havde opholdt sig hos dem i mange år.

5. A n n e K r i s t i n e H a n s e n .

Anne Kristine Hansen (kaldet Kristine) blev født i Ullerup den 26.
sept. 1857. Hun døde i Tinglev den 10. april 1942.

Gift den 14. april 1880 i Kliplev med Fester Martensen, født den 23. dec. 1847 i Kliplev, død sst. den 20. maj 1916. Han var søn af gæstgiver Peter Martensen og Gunder Marie, født Festersen i Kliplev.

Fester Martensen var gårdmand i Rise Hjarup. I 1911 flyttede ægteparret til Kliplev, hvor Fester Martensen var kommuneforstander ved sin død.

Børn:

a. Peter Erich Martensen, født den 12. dec. 1881 i Rise Hjarup.

Død den 6. april 1908 i Kliplev, 26 år gammel.

Købmand (handelsmedhjælper ?) i Aabenraa.

b. Anne Christine Martensen, født den 10. juni 1896 i Rise Hjarup. Død ugift den 4. marts 1945, fmtl. på Aabenraa sygehus, hvor hun var indlagt for difteri. Begravet i Kliplev.

Hun var i en årrække sekretær for folketingsmand Johannes Schmidt, senere leder af "Deutscher Wohlfahrtsdienst" i Tinglev.

Bilag 1.

"General-Untersuchungsprotocol 1709". Søgård godsarkiv. L.A.S.
S. 167:

Fischbeckholtz. HANS BOSSEN, Kätener bey Tralley, ist bürtig in Alnoer auff gräfll. Grunde und 42 Jahr alt, hat 5 Kinder, darunter 3 Söhne, der Älteste ist 10 Jahr alt.

Die Kaate bestehet in 9 Fach abnahme-Hauss, worin die Schwieger Mutter wohnt.

Hat 2 Pferde, 2 Kühe, 1 Quie, 5 Schaaffe, davon 2 Christian Gärtner gehörig, 2 Schweine.

Hat gesäet 4 schipp Rogken, kann säen 8 schipp, 4 schipp gærsten, 3 T. Habern, 3 schipp Buchweizen, thut Hoffdienste Dey Christian Gärtner.

Bilag.

Fadderskabsliste for Hans Peter Hansens og Trine Maries børn:

Erik Hansen. Dbt. 23. april 1879.

Faddere: Erik Hansen, Ullerup, Fester Martensen, Kliplev, Christine Hansen, Kliplev.

Rasmus Hansen. Dbt. d. 29. aug. 1880.

Faddere: Rasmus Jacobsen, Aarslev, Nis Jacobsen, Aarslev, Trinke Petersen, Øbening.

Hans Peter Hansen. Dbt. d. 13. aug. 1882.

Faddere: Matthias Carstensen, Ullerup, Peter Aarøe, Ullerup, Johanna Jessen, Hellevad.

Anna Christine Hansen. Dbt. d. 23. marts 1884.

Faddere: Anna Christine Hansen, Ullerup, Anna Vrang, Ullerupmark, Jacob Jacobsen, Aarslev.

Johanne Kjestine Hansen. Dbt. d. 29. okt. 1886.

Faddere: Anna Kjestine Jacobsen, Aarslev, Christine Jensen, Ullerup, Hans Jessen, Aarslev.

Hans Peter Hansen. Dåbsindførslen mangler i kontraminsterialbogen.

Viggo Hansen. Dbr. d. 2. febr. 1890.

Faddere: Peter Christian Jensen, Ullerup, Hans Peter Hansen, Ullerup, Anna Marie Carstensen, Ullerup.

Johannes Christian Hansen. Dbt. d. 8. nov. 1891.

Faddere: Peter Lauritzen, Nybøl, Hans Jessen, Nybøl, Anne Marie Aarøe, Ullerup.

Johanne Christine Hansen. Dbt. d. 15. marts 1893.

Faddere: Anna Marie Carstensen, Ullerup, Maria Carstensen, Ullerup, Peter Jensen, Ullerup.

Trinke Hansen. Dbt. d. 2. dec. 1894.

Faddere: Ingeborg Petersen, Ullerup, Ingeborg Terp, Ullerup, Peter Jensen, Ullerup.

Marie Hansen. Dbt. d. 2. dec. 1894.

Faddere: Anne Marie Carstensen, Ullerup, Bothilde Jessen, Ullerup, Hans Peter Hansen, Ullerup.

Trinke Cathrine Hansen. Dbt. d. 7. juni 1896.

Faddere: Anne Marie Carstensen, Dietrich Carstensen, Anne Carstensen.

Noter og henvisninger til "Slægten fra Fiskbæksskov".

1. I.P.Trap: Danmark. Åbenrå - Sønderborg amter. 1967, s. 964 og s. 956.
2. Adsbøl Præstearkiv. Kirkeregnskab 1589 - 1772. Ca 1. L.A.S.
3. Søgård og Årtoft godser. Nr. 5. L.A.S.
4. De gråstenske godser. Nr. 153. L.A.S.
5. Samuel Thomsens almanakoptegnelser. Adsbøl Præstearkiv. II.4. L.A.S.
6. De gråstenske godser. Godsregnskaber. L.A.S.
7. Gråstenske godsregnskaber nr. 9. L.A.S.
8. De gråstenske godser nr. 32. Ejendomme under Kiding og Fiskbæk. L.A.S.
9. Schleswig-holsteinische Provinzialberichte 1792, 2. hefte.
10. Gråstenske godser. Bibog til skyld- og panteprotokol 1770- 1778. Pag. 41. Retsbetjentarkiv 2239. L.A.S.
11. Gråstenske godser Bibog til skyld- og panteprotokol 1788-1810. Pag. 2127 sequ. Retsbetjentarkiv nr. 1227. L.A.S.
12. Bibog til Geestherrederne. Tom. 17. 1831-1836. Retsbetjentarkiv nr. 2239. L.A.S.
13. Geestherrederne. Bibog til skyld- og panteprotokol. 1844-1847. Pag. 1026. Retsbetjentarkiv nr. 2243. L.A.S.
14. Meddelt af lektor P. Beck, Aabenraa.
15. Sune Andresen: En sundevedsk bondeslægts historie. Efter Peter Andresens optegnelser. Gasas Forlag 1857.
16. Meddelt af datteren Christine, gift Martensen, død 1942.
17. Gråsten godsarkiv nr. 32. Vedr. ejendomme under Kiding og Fiskbæk. L.A.S.
18. Kontraktprotokol. Gråsten. Retsbetjentarkiv nr. 1241. L.A.S.
19. Ved Nicolay Hansens dåb den 11. okt. 1778 var der følgende faddere: Nicolay Lüssen, Jens i Lundt, Catrin.

S L Æ G T E N F R A A D S B Ø L.

Landsbyen Adsbøl var blevet nedlagt af Ahlefelderne, og bymarken inddraget under ladegården i Gråsten. Adsbøl var blevet en by af kådnerne. De var livegne, såfremt de var født på "grevelig grund". Det vil sige, at tilflyttere, hvoraf der synes at have været en del efter jordebogen fra 1709 at dømme, var ikke livegne, men deres børn blev det.

Ligesom af andre kådnerne i sognet skulle der ydes hovtjeneste med 1 mand i 3 dage ugentlig for hvert kåd. For Adsbøls vedkommende synes denne hovtjeneste især at have været knyttet til arbejde i slotsparken. Man fik drikkepenge for en ekstra indsats. Der var afsat et beløb til dette formål på godsregnskabet. Der blev for eksempel givet drikkepenge, når lavrbørtræerne skulle bringes ind for vinteren, eller da man byggede en bro over til øen i slotssøen. (Senere er øen gjort landfast til to sider med dæmninger).

I følge regnskabet for 1766/67 gaves der 14 sk. for at bringe et ekspresbrev om natten til Dybbøl, og Jacob Arendsen i Adsbøl fik 18 sk. for en rejse til Augustenborg med laks.

Kådnerstederne var af forskellig størrelse, 1768 blev byen opmålt, og alle kådnerne fik tildelt lige meget land, hvorefter deres afgifter også blev de samme.

I. HANS JENSEN. (V - 20).

Hans Jensen nævnes første gang i 1699, da han ifølge Adsbølkirkeregnskaber betalte 6 sk. til kirken. (Fmtil. for et stolestade i kirken). Jordebogen for Søgård gods fra 1709⁽¹⁾ nævner ham som kådner i Adsbøl. Han var 50 år, altså født ca. 1659. Han var ikke livegen, da han var født ved Tønder. Han havde en søn, der da var 4 år og en datter.

Kådet bestod af 11 fag, der var i god stand. Han havde 2 heste, 2 køer, hvoraf den ene tilhørte Rasmus Rasmussen, 1 kalv og 3 svin. Udsæden var som naboernes, d.v.s. 8 skæpper rug, 8 skæpper byg, 3-4 tønder havre og 4-5 skæpper boghvede.

Han gjorde hovtjeneste i 3 dage ugtl.

Den 11. dec. 1728 optog sønnen Arend et lån af Adsbøl kirke på 4 mark, der skulle forrentes med 12 sk. Frmtl. er Hans Jensen død ved denne tid.

Hans Jensen var gift med ELLEN HANSES (V - 21), der døde i 1747 og blev begravet den 7. april. Således ifølge degnens ministerialbog - men efter Samuel Thomsens almanakoptegnelser blev Arends salige moder, den gamle Ellin ved kirken, begravet den 7. april 1748, og der blev ofret 1 rdl. 15 sk. over hende.

1747 udbetaltes der penge "an den alten und abgelebten Käthners in Atzbüll", hvoraf der blev givet 1 rigsdaler til Arends moder.

Søn:

I. A h r e n d H a n s e n. (V - 10).

II. A H R E N D H A N S E N. (V - 10).

Ahrend Hansen var født ca. 1705 (ifølge jordebogen fra 1709).

Han overtog kådet i Adsbøl efter faderen. Han boede tæt ved kirken og var graver.

Ahrend Hansen døde i Adsbøl den 26. dec. 1791.

Den 20. aug. 1730⁽²⁾ blev han gift med Margretha Christians. Hun var født ca. 1701 og døde i Adsbøl den 10. sept. 1775.

Ifølge indførslen i kirkebogen ved hendes død var hun født på Kegnæs. Visse ting (fadderskaber) kunne tyde på, at hun var datter af kådner i Adsbøl Christian Lyssen, født ca. 1675, død i Adsbøl i 1728, begravet den 23. nov. Han var gift med Bohl, der begravedes den 3. april 1735. Christian Lyssen efterfulgtes på kådet af sønnen Peter Lyssen (nævnt 1736).

I en beskrivelse af undersåtternes forhold på Gråsten gods i 1750⁽³⁾ (Bilag) hedder det om Ahrend Hansen:

Han har 1/48 plov og bebor et hus på 11 fag, heraf 1 fag "klev" med gammelt bræddegulv, 2 fag køkken og stue, 2 fag forstue (frangulv) med bageovn, 2 fag lo, 2 fag ko- og hestestald, 1 fag til hø, 1 fag vognskur.

Overliggerne (Lehden) er på de 8 fag helt ringe, bjælker og søer synes gode. Lægterne er af al slags dårligt træ. Endvidere er der en lade på 3 fag til korn, den er ny og i god stand.

Børn:

I. H a n s C h r i s t i a n A r e n d s e n.

Hans Christian Arensen blev født i Adsbøl i 1730 og døbt den 20. aug.

Faddere: Hr. forvalter Brandt, Jens Hollønder og Margreth Dorthé Hollønders, Fiskbæk.

Nævnt ved moderens død i 1775.

Gift i Aabenraa den 5. dec. 1754 med jfr. Metta Maria Friedrichs.

2. J o h a n A r e n d s e n .

Johan Arendsen blev født i Adsbøl i 1732 og døbt den 15. april.

Hans faddere var: Joh, Hollønder, Sophie Hollønder, Sylle Andersens.

Johan Arendsen døde som indest i Adsbøl den 31. marts 1802.

Den 7. okt. 1774 blev han gift med Mette, datter af Christian Carl- sen. Hun var født ca. 1738 og døde i Adsbøl den 12. maj 1804.

Ifølge kontraktprotokol for Gråsten gods 1765 - 1830⁽⁴⁾ fik Johan Arendsen skøde på et hus, som han havde købt af Peter Thomsen i Adsbøl.

Barn:

- a. Alexander, født den 19. nov. 1775, død den 15. marts 1793, 16½ år gammel.

3. N i c o l a i A r e n d s e n .

Nicolai Arendsen blev født i Adsbøl i 1734 og døbt den 24. juli.

Hans faddere var: Johan Christian Schmidt, Ellen sposa And. Pflug. Maren sponsa Hans Buhrswens og Christen Nümann.

Han døde i Tønder den 14. sept. 1788. Han var natvægter i Tønder.

Gift 1. gang med Anna N.N., født i Adsbøl, død i Tønder.

Gidt 2. gang med Margrethe Elisabeth, datter af skomager i Lebræk, Gelting sogn, Jacob Jacobsen og Marike, født Petersen.

Hun døde i Tønder den 5. febr. 1818, 87 år gammel.

Børn:

- a. Margrethe Maria Arndt, nævnt ved faderens død i 1788. Død før moderen 1818.
- b. Herman Franz Arndt, nævnt ved faderens død 1788. Ikke nævnt ved moderens død i 1818.
- c. Peter Arndt. Død før 1818.
- d. Jacob Arndt (Arendsen), født ca. 1770. Fabriksarbejder. Død i Tønder den 19. nov. 1801, 30 år gammel.

- c. Alexander Arentzen, født den 12. nov. 1775 i Adsbøl.
- d. Philip Arentzen, født 1778, død den 27. marts 1779.
- e. Margretha Dorthea, nævnt 1786, død før 1791.
- f. Kiestine Maren, nævnt 1791.

7. C h r i s t i a n A r e n d s e n .

Christian Arendsen blev født i 1745 og døbt den 2. febr.

Hans faddere var: Husfoged Hagen, holdt det, Hans Tofft, Peter Bruhn, Mette Christians.

Død før 1775.

Bilag.

Beschreibung derer samtl. Unterthanen des Hochfürstl. Gravensteinischen Bezirks 1750, pag. 33. ⁽³⁾

1/48 Pflug. Arend Hanssen, bewohnt ein Haus von 11 Fach, als

- 1 Fach Klev, mit alten Bretter-Boden.
- 2 Fach Küche und Wohnstube
- 2 Fach Aussendiehl mit Backofen.
- 2 Fach Loh.
- 2 Fach Kuh- und Pferdestall.
- 1 Fach zu Heu und
- 1 Fach Wagen-Schauer.

Die Lehden sind auf 8 Fach gantz schlecht, Balcken und Sparren scheinen noch gut, die Latten sind aber von allerley schlecht Holtz.

Ferner eine Scheune von 3 Fach zu Korn, ist neu und in gutem Stande.

Noter og henvisninger til "Slægten fra Adsbøl".

1. Søgård og Årtoft godser. General-Untersuchungsprotocoll 1709. nr. 5. L.A.S.
2. Samuel Thomsens Almanakoptegnelser. Adsbøl Præstearkiv. II 4. L.A.S.
3. Gråsten godsarkiv nr. 153. L.A.S.
4. Retsbetjentarkiv nr. 1242. L.A.S.

S L Æ G T E N F R A D O L L E R U P S K O V I A N G E L .

I. ANDREAS ANDRESEN (V - 24).

Andreas Andresen var kådner i Dollerupskov i Grundtoft sogn i Angel.

Han overtog en oprindelig 1/7 kgl. gård efter Claus Paulsen, der 1659 havde købt den af Peter Jürgensen for 216 mark. ⁽¹⁾

Han var gift med Christine Paulsen, der døde i Dollerupskov i 1741 og begravedes den 10. okt.

Hun var fmtl. datter af Claus Paulsen, der holder barn, da sønnen Claus døbes i 1722. (Se afsnittet: "Claus Paulsen i Dollerupskov").

Barn:

1. C l a u s A n d r e s e n . (V - 12)

Claus Andresen blev født i 1722 i Dollerupskov og døbt den 18. søndag efter trinitatis.

Fadder: Claus Paulsen, Dollerupskov. I øvrigt v. II.

II. C L A U S A N D R E S E N (V - 12).

Claus Paulsen blev som anført ovenfor født i Dollerupskov i Grundtoft sogn i Angel i 1722 og døde den 2. aug. 1800 i Brunsnæs i Broager sogn.

Han blev den 11. juli 1743 i Grundtoft gift med MARGRETHE (MÆRRET) LASSEN (ASMUSSEN) fra Nørballe i Grundtoft sogn.

Hun var født ca. 1717 og døde i Brunsnæs den 31. nov. 1789.

(Se afsnittet: "Rasmus Lassen i Nørballe").

Claus Andresen overtog den lille gård (ca. 22 tønder land) efter faderen, men solgte den igen i 1753 til Asmus Tollgaard fra Rojkær.

Ved denne tid har Claus Andresen fmtl. bosat sig ved Brunsnæs i Broager sogn, hvor han var skipper og færgemand ved Holdnæsfergen. Han har muligvis allerede, da han boede i Dollerupskov været "søfarer".

Han nævnes første gang i Broager kirkebog i 1757, da datteren Cathrin døbes. Han kaldes ved flere lejligheder Claus Færgemand.

Børn:

1. A n d r e a s C l a u s e n .

Andreas Clausen var født i 1744 i Dollerupskov og blev døbt den

26. april. Hans faddere var: Andreas Andresen, Dollerupskov, Hinrich Asmussen, Nørballe, Christina Thomsen, Dollerupskov. Andreas Clausen døde i Strandrød, Rinkeøns sogn, den 2. marts 1826.

I øvrigt v. III.

2. K j e s t e n (A n d r e s e n) (C l a u s e n).
Kjesten blev født ca. 1745, fmtl. i Dollerupskov. Hun døde ved Egersund den 21. jan. 1838, "93 eller 94 år gammel".
Hun blev den 22. okt. 1780 i Broager trolovet med skibstømmermand og indest ved Egersund Simon Simonsen. Han var søn af afdød Simon Johannsen i Varnæs og Maren, født Kier og var født ca. 1746.
Den 16. nov. 1780 blev de gift.
Simon Simonsen døde ved Egersund den 8. maj 1825, 78½ år gammel.

Børn:

- a. Maria Simonsen, gift med skipper og indest Christian Caspersen ved Egersund.
- b. Lovisa Sophia Frederikk Simonsen. Hun havde en "ungte" datter, Maria Christine Petersen, der blev gift med lærer Mathias Michelsen. Han var født i Flensborg og var søn af skibstømmer, senere høker Niels Michelsen. Mathias Michel tog eksamen fra Brahetrolleborg seminarium i 1825, var huslærer i Fåborg 1828, hjælpelærer i Flensborg i 1832, lærer i Egersund 1832 - 1840, lærer i Elstrup i Egen sogn 1840 - 1. juli 1877, da han blev pensioneret. ⁽⁵⁾

3. A n n a (A n d r e s e n) (C l a u s e n).
Anna var født ca. 1748, fmtl. i Dollerupskov, og døde i Iller i Broager sogn den 18. jan. 1829.
Hun blev den 5. febr. 1784 i Broager gift med styrmand Jürgen Schmidt i Iller, senere skipper og "indest".
Han var født ca. 1746 og døde i Iller den 17. juli 1825, 79 år og 3½ måned gammel.
Han var søn af teglværksejer Hans Schmidt og Anna Margaretha, født Sommer, i Iller.

Børn:

a. Hans Schmidt, skibskaptajn i Altona, født i Iller den 22. april 1785.

To sønner: Otto og Jürgen.

b. Anne Margaretha, født den 13. okt. 1788 i Iller.

Gift med indest Christian Lorenzen i Iller

Søn: Jürgen Schmidt.

4. R a s m u s (A s m u s) C l a u s e n.

Asmus Clausen er fntl. født i Dollerupskov, er ikke døbt i Broager. Han blev den 15. april 1785 gift i Broager med Margretha Maria, datter af grdm. Hans Henningsen og Anna, født Petersen, i Busholm. Hun var født der i 1756 og døbt den 8. juni.

Ægteparret får døbt to børn, mens de er bosat i Busholm. De er fntl. senere fraflyttet sognet

Børn:

a. Claus Clausen, født den 1. juli 1786 i Busholm, Broager sogn.

b. Hans Clausen, født den 9. aug. 1787 i Busholm.

5. C l a u s C l a u s e n.

Claus Clausen blev født ca. 1750, fntl. i Dollerupskov og døde som aftægtsmand i Smøl den 24. marts 1826, 76 år gammel. Han døde af svindsot. Han efterlod ingen børn. Han var kromand og skipper i Smøl. Den 10. febr. 1797 blev han i Broager viet til Margretha Maria Pug. Hun var født ca. 1769 i Bokholm i Munkbrarup sogn og var datter af indest Hans Christian og Anna Petersen.

Margaretha Maria døde den 5. febr. 1851 i Broager, 82 år gammel.

Hun blev den 5. juni 1850 optaget i arbejds huset (fattighuset) i Broager. Det skete, selv om hun havde aftøgt fra gården i Smøl. Grunden hertil har muligvis været, at hun ikke mente at kunne klare sig selv. Hun blev heller ikke betragtet som et almindeligt fattiglem.

Den 7. aug. 1850 bestemtes det, at hun skulle have kaffe to gange daglig, da hun ikke ville have betaling for arbejde i ekstra timer.

Hun døde et år efter optagelsen. (2)

Barn:

- a. Metta Maria Clausen, født den 7. sept. 1797 på Skodsbøl mark. Døbt den 10. sept. Faderen betegnes ved dåben som skipper.

Hendes faddere var: Teglmester Claus Clausens hustru Maria fra Bosbeck (?), afdød teglmester Hans Schmidts søn Lorenz og indest Claus Andresens datter Margrethe. Metta Maria døde den 4. marts 1805.

6. Metta Maria (Clausen).

Metta Maria blev født ca. 1752, fntl. i Dollerupskov. Hun døde i Smøl i Broager sogn den 12. dec. 1826, 74 år gammel.

Hun blev 1. gang gift med indest og skibstømrer Nis Rasmussen Vogt, der "desserterede". Den 11. okt. 1797 blev hun skilt fra ham ved konsistoriet.

Gift 2. gang den 29. okt. 1797 med Detleff Detleffsen fra Langballeskov i Grundtoft sogn i Angel, hvor han var født ca. 1765. Han døde som alumne i fattighuset i Broager den 11. marts 1853, 87 år gammel. Detleff Detleffsen var indest og blev kaldt "Skærslipper" og blev på sine gamle dage "indsat" på kost og logi hos forskellige mennesker. Således den 1. april 1836 - 1. april 1837 hos Joh. Christen Simonsen, "armfoged" i Broager, for 16 rdl. 32 sk. Han opholdt sig sidst 1. okt. 1848 - 1. okt. 1849 hos Hans Jensen for 34 rdl. Derefter kom han på fattighuset. (2)
Der var ingen børn i Metta Marias ægteskab med Detleff Detleffsen.

I første ægteskab fødtes:

- a. Rasmus Vogt. Han var skrædder i Store Darum ved Ribe. Han havde en datter ved navn Metta Maria.
- b. Catharina Maria, gift med snedker Jens Mørk ved Stenderup strand.
To sønner: Peter og Jens.
- c. Sylla Vogt, gift med snedker Christian Carl i Nybøl.
Ingen børn.

7. Dødfødt Søn den 27. marts 1755 i Brunsnæs.

8. Cathrin Clausen.

Cathrin blev født i 1757 ved Brunsnæs og døbt den 13. marts.

Faderen betegnes som "færgemand ved Holdnæs".

Hun blev den 4. maj 1757 i Broager viet til kådner i Bækken, Rinkenæs sogn, Nis Nissen, søn af gårdmand Nis Lauritzen og Anna, født Andersen fra Stenderup i Nybøl sogn.

Der skete ikke lysning i kirken for dem ifølge kgl. "concession" af 9. april 1785.

9. An Christin Clausen (tvilling).

An Christin blev født ved Brunsnæs i 1758 og døbt den 12. nov.

Hun døde sst. i 1759 og blev den 30. marts begravet.

10. Margreth Clausen (tvilling).

Margreth blev født i 1758 og døbt den 12. nov.

Hun blev den 16. nov. 1799 i Broager gift med indest Lorenz Hansen Schmidt, født i Iller i 1760 og døbt den 29. juni. Han var søn af teglmester ved Iller Hans Jørgensen Schmidt og Margrethe Andersen. Vidner ved trolovelsen var: bolsmand Henning Henningsen i Busholm og Simon Simonsen, skibstømmermand ved Egersund.

Margrethe døde den 31. jan. 1826, 67½ år gammel, ved Brunsnæs.

Lorentz Hansen Schmidt døde sst. som "indetaftægtsmand" den 5. maj 1838 79 år gammel af "alderdomssvagthed".

Der var ingen børn i ægteskabet.

III. ANDREAS CLAUSEN. (V - 6).

Andreas Clausen var født i Dollerupskov i 1744 og døbt den 26. april. Faddere: Se ovenfor.

Han kom med sine forældre til Brunsnæs. Han var skipper og synes, ihvertfald i sine senere år at have ledet en navigationsskole ved Strandrød, hvor han var bosat. Han betegnes endvidere som "indest", der på dette sted og ved denne tid for det meste betød husejer.

Han blev den 15. jan. 1778 i Rinkenæs viet til Sophie, datter af "søfarer" Erich Hansen og Marie Catrin Lorentzen på Strandrød. Hun var født der i 1752 og døbt den 7. maj. (Se "Rinkenæsslægten").

Krigsskattelkommissionen for hertugdømmerne satte ham i 1789 i forsmueskat af 166 rdl. og 32 sk., hvoraf der skulle betales 40 sk.

Andreas Clausen døde på Strandrød den 2. marts 1826 og begravedes

den 9. marts, 8½ år gammel.

Sophie døde sst. den 10. febr. 1808 og begravedes den 15. febr.,
55 år 9 måneder gammel.

Børn:

1. Margrethe Clausen.

Margrethe Clausen blev født den 19. okt. 1778 og døbt den 25. okt.

Hendes faddere var: Jfr. Emilia Møller, Bækken, Margreth Erichs,
Strandrød, Claus Clausen ved Holnæs (d.v.s. Drunsnæs).

Konfirmeret i Rinkenæs den 24. marts 1793.

Død i Gråsten den 9. aug. 1833.

Hun blev den 14. juni 1800 i Rinkenæs viet til urmager i Gråsten

Thomas Hohwyh (Hohwü). Han var født den 19. aug. 1747 i Gråsten

og døde sst. den 24. nov. 1829, søn af urmager Nikolaj Hohwyh og

Katharina Petersen. Han var første gang gift med Margaretha Hennings-

sen, der døde i 1797. Hun var datter af købmand Hans Henningsen,

Gråsten, der døde i 1780. Thomas Howyhs første ægteskab bar barn-

løst.

Til Margrethe og Thomas Hohwy kom som to-årig Fritz Hansen, søn

af Nicolay Hansen, Strandrød. Han druknede i Gråsten Slotssø den

1. dec. 1829.

Børn: (4)

a. Nicolay Hohwy (d. yngre), født den 25. juli 1801 i Grå-

sten, død sst. den 11. febr. 1879.

Han var urmager i Gråsten fra 1829, men måtte 1852 ophø-

re med urmageriet på grund af svigtende syn og blev tegl-

værksejer på Fisknæs ved Gråsten.

Han blev den 26. jan. 1837 gift med sin kusine Sophie

Clausen, datter af kaptajn Erich Clausen, Amsterdam, (Søn

af Andreas Clausen (V - 6) på Strandrød. Se s. 40).

b. Andreas Hohwy, født den 18. juli 1803 i Gråsten, død den

28. sept. 1885 i Amsterdam.

Gift 1. gang med Anna Elisabeth van Hengel, datter af Bar-

thollomeus Justus van Hengel og Maria Elisabeth Wesseling

i Amsterdam.

Gift 2. gang den 21. april 1859 med Antonia Roos.

Han kom i urmagerlære hos faderen og var ved faderens

død svend hos kronometermager Kessels i Altona, senere

senere hos Bréguet i Paris fra 1834 til 1839.

1840 nedsatte han sig på Oudeschans i Amsterdam. Han fremstillede astronomiske urværker til universiteter i Europa og U.S.A. og kronometre til den hollandske flåde, der udelukkende brugte hans kronometre.

1869 blev han hollandsk statsborger. Han afstod forretningen til en slægtning, Erich Schalenkamp.

- d. Margrethe Hohwy, født den 6. sept. 1809 i Gråsten. Død i Sønderborg den 13. juli 1829. Hun døde i barselseng 22 år og 8 måneder gammel.

Gift den 31. jan. 1829 i Sønderborg med mægler Matthias Peter Johann Paulsen, der blev født i Sønderborg den 24. febr. 1798. Han var født udenfor ægteskabet. Faderen var apotekersvend Georg Wilhelm Bartels og moderen Anna Paulsen, datter af apoteker Matthias Paulsen og Botilla Cathrine Lund.

Anna Paulsen blev 1810 gift med urmager i Sønderborg Claus Clausen (v.i.), Margrethe Hohwys morbroder.

Matthias Peter Johann Paulsen blev anden gang gift med Marie Vadbæk.

Ingen børn.

2. E r i c h C l a u s e n .

Erich Clausen blev født den 21. april 1781 på Strandrød og døbt den 24. april.

Hans faddere var: Hans Jepsen sen., Rinkenæs, Hans Nissen, Balle, Kistin Simonsen, Egersund.

Konfirmeret i Rinkenæs den 25. marts 1798, 17 år gammel.

Erich Clausen var skibskaptajn og var bosat i Amsterdam.

Datter:

- a. Sofie Clausen, gift med Nicolay Hohwy den yngre fra Gråsten (v. s. 39).

3. M a r i e C a t h r i n e C l a u s e n . (V - 3).

Marie Cathrine Clausen blev født den 4. aug. 1783 på Strandrød og døbt den 10. aug.

Hendes faddere var: Ingeburg Margreth Hinrichsen, Hokkerup, Marie Kirstin Erichs, Strandrød, Andres Jessen, Bækken.

Død på Strandrød den 12. febr. 1830.

Gift den 16. jan. 1807 i Broager med Nicolay Hansen (Bossen) (V - 2), der var født den 8. okt. 1778 i Fiskbækskov og døde i Kalebøl, Huntrup sogn, den 15. okt. 1858.
I øvrigt se afsnittet: "Slægten fra Fiskbækskov".

4. C l a u s C l a u s e n .

Claus Clausen blev født den 16. nov. 1785 på Strandrød og døbt den 20. nov.

Hans faddere var: Claus Andresen Holnæs (Brunsnæs), Laus Erichsen, Strandrød, og Cathrine Nicolaysen, Egernsund.

Konfirmeret i Rinkeøns den 21. marts 1800.

Claus Clausen døde som urmager i Sønderborg den 27. jan. 1864.

Han blev den 25. okt. 1810 i Sønderborg viet til Anne Paulsen, født i 1771 (som nr. 12), datter af apoteker Matthias Paulsen og Botilla Cathrine Lund. Død den 3. marts 1847 i Sønderborg.

Hun fødte før ægteskabet den 24 febr. 1798 sønnen Matthias Peter Johann Paulsen, der blev gift med Margrethe Hohwy fra Gråsten (v.s)

Børn:

- a. Andreas Christian Clausen, født den 23. febr. 1811, døbt den 20. marts.

Hans faddere var: Herr Andreas Clausen, Strandrød, Herr Johann Friedrich Paulsen, Fru Margaretha Hohwy, Gråsten.

Andreas Friedrich Clausen døde i Havanna den 14. juni 1830 "af en hidsig feber".

- b. Catharina Sophia Margaretha Clausen, født den 3. febr. 1813, døbt den 28. febr.

Hendes faddere var: Bodel Catharina Paulsen, Catharina Maria Thomsen, Rinkeøns, Peter Theissen, Rinkeøns.

Død i Sønderborg den 18. nov. 1860 som enke efter inspektør på Sandbjerg Claus Henrik Glasshoff, med hvem hun var blevet gift i 1841. Hun blev 47 år gammel.

Datter:

- aa. Henriette Emilie Louise Mathilde Auguste Glasshoff.
Nævnt ved moderens død i 1860.

5. H a n s C l a u s e n .

Hans Clausen blev født den 10. april 1788 og døbt den 12. april

Hans faddere var: Jürgen Schmidt, Iller, Margaretha Maria Clausen,

Busholm, Jøp Hansen, Strandrød.

6. A n d r e a s C l a u s e n.

Andreas Clausen blev født den 18. jan. 1791 på Strandrød og døbt den 23. jan. i Rinkenæs.

Hans faddere var: Hans Christian Christensen, Bækken, Carsten Wippel, Strandager, Anna Clausen, Bækken.

Konfirmeret i Rinkenæs den 16. marts 1806, 16 år gammel.

Han døde den 13. okt. 1871 på Strandrød og blev den 19. okt. begravet, 80 år gammel. Han var skomager og indest på Strandrød.

Den 3. maj 1818 blev han i Rinkenæs gift med Cathrine Margrethe Suhr, der var født ved Sønderhav den 14. april 1792, og som døde på Strandrød den 31. marts 1883, begravet den 6. april, 81 år gammel. Hun var datter af indest Hans Jensen Suhr og Margaretha, født Clausen, Sønderhav.

I ægteskabet fødtes 8 børn, af hvilke de 5 overlevede forældrene.

Børn:

a. Sophie Margrethe Clausen, født den 12. april 1819.

Hendes faddere var: Syvert Boysen, Bækken, Helene Hansen, Sønderhav, Nicolai Hansen, Gråsten.

Gift med Jørgen Jørgensen i Uge.

b. Andreas Clausen, født den 4. okt. 1820.

Hans faddere var: Andreas Clausen, Strandrød, Peter Boysen, Bækken, Botilla Christiansen, Kolmos.

Fmtl. død ung.

c. Margrethe Clausen, født den 20. juli 1822.

Hendes faddere var: Sophia Maria Clausen, Strandrød, Margrethe Holwy, Gråsten, Jacob Boysen, Kværs.

Ugift ved forældrenes død.

d. Lucia Clausen, født den 8. jan. 1825 på Strandrød.

Hendes faddere var: Lucia Jepsen, Rinkenæs, Maria Catharina Jessen, Bækken, Thomas Boysen, Bækken.

Død før 1871.

e. Cathrine Marie Clausen, født den ? 1825. Død den 22. jan.

1830, 5 år gammel.

f. Maria Gerdruth Clausen, født den 6. juli 1827.

Hendes faddere var: M. Gerdruth Boisen, Bækken, Christian

Dodsen, Maria Friis, Flensborg.

Gift med N.N. Nielsen, Flensborg.

g. Hans Clausen, født den 18. april 1832.

Hans faddere var: Jørgen Franzen, Strandrød, Nis Teisen, Høkerup, Margretha Hedevig Hye, Hesselgård.

Gift med Friederiche Wilhelmine Auguste Brochmann.

Hans Clausen var fiskerøger på Strandrød.

h. Anna Catharina Clausen, født den 18. sept. 1834.

Hendes faddere var: Anna Christina Haustedt, Hovgård, Ingeborg Isaak, Strandrød, Thomas Boysen, sst.

Ved folketællingen i 1840 nævnes følgende børn af Andreas Clausen:

1. Sophia Clausen, 21 år.
2. Lucia Clausen, 16 år.
3. Maria Clausen, 13 år.
4. Hans Clausen, 8 år.
5. Anna Catharina Clausen, 6 år.

7. S o p h i e C l a u s e n .

Sophie Clausen blev født på Strandrød den 31. jan. 1793 og døbt den 3. febr. i Rinckenæs.

Hendes faddere var: Marie Hansen, Strandrød, Cathrine Koch, Bækken, Jørgen Frantzen, Strandrød.

Konfirmeret i Rinckenæs den 20. marts 1808. Nævnt ved faderens død 1826.

Noter og henvisninger til "Slægten fra Dollerupskov".

1. O. C. Nerong: Das Kirchspiel Grundhof, s. 282, (ny bearbejdelse ved Nik. Nielsen). Selbstverlag des Verfassers 1957.
2. Register over de fattige i Broager sogn. Broager Præstearkiv E 2, L.A.S.
3. Rentekammerets tyske sekretariat. Rigsarkivet.
4. Efter Jens Lampe: Urmageriet i det tidligere Aabenraa amt. Sdj. Månedsskrift 1982, nr. 3.
5. L.S. Ravn: Lærere i Nordslesvig ca. 1814 - 1920. Aabenraa 1976, hvor der henvises til "Fra Als og Sundeved" VI, 1932, s. 37.

Bilag.

Prøve på det nu uddøde danske sprog i Nordangel.

HEKSEN FRA DOLLERUP SKOV.

Der var jessind en gammel Heks i Dollerup Skov, som endno older ho se'en Staj, men ejsen var hun fejt klog å vidst'Beskeen me'oldting å kund'gyr'oldt hva'e'skuld vær'.

No var de'da jen Gång så skuld'hun ag'me'en gammel Boond, som boej'nejen ve'æ Hav. Som di no sin kam tæt hen te Flensborre å var ve'æ Hollvej, så spur'den gammel Boond'hind', om hun no kund'se Flensborre. "Nej", so æ Heks, "æ kan int se den for old'di manne Hus, der stær her". "Est do int kloger," so æ Boond, "æ meen, do vast så fejt klog, men no kan æ se, te æ kloger som do, old'di manne Hus'er jo Flensborre." Men no vur'æ Heks grovt gål i æ Hoj aa gyr'den stakkels Boond'te en Kok, å den Kok gær endno hver Nat i Flensborre å kokkerdøter.

(F. Ohrt: Udvalgte sønderjyske Folkesagn. Det Schönbergske Forlag. København 1919. Ved J. A. Jørgensen 1861 efter P. Lassen, Dollerup skov).



1. Margretha Maria Paulsen. Ved moderens død i 1779 i tjeneste hos pastor Thomsen i Sørup.

2. C h r i s t i n a P a u l s e n. (V - 25).
Christina Paulsen døde i Dollerupskov i 1741 og begravedes den 10. okt.

Hun var gift med Andreas Andresen (V - 24), kådner i Dollerupskov.
I øvrigt se "Slægten fra Dollerupskov i Angel", s. 34.

3. (muligvis) A s m u s P a u l s e n.
Asmus Paulsen var bosat i Dollerupskov og fik den 7. okt, 1721 dispensation til indgåelse af ægteskab med nærbeslægtet: Margrethe Erichsdatter fra Bønstrup, "hans faders søstersøns datter."
(Jonathan Smith: Dispensationer, Manuskript. L.A.S.)

R A S M U S L A S S E N I N Ø R B A L L E .

I. RASMUS (ASMUS) LASSEN. (V - 26).
Rasmus eller Asmus Lassen var kådner og skomager i Nørballe i Grundtoft sogn i Angel.

Han var født ca. 1683 og døde i Nørballe den 23. nov. 1765, 82 år gammel.

Gift 1. gang med ANNA ERICHSEN (V - 27) fra Bønstrup. Hun døde i Nørballe i 1736 og begravedes den 18. nov.

I øvrigt se afsnittet: "Slægten i Bønstrup".

Gift 2. gang med Catharina Mathiesen fra Grennerup.

Børn af første ægteskab:

1. H e i n r i c h L a s s e n (A s m u s s e n).
Sønnen Heinrich var ved faderens død bosat i Vasbykro.

2. M a r g a r e t h a L a s s e n (A s m u s s e n).
Margaretha blev født ca. 1717 i Nørballe og døde ved Brunsnæs i Broager sogn den 31. nov. 1789. (V - 13).

Hun blev den 11. juli 1743 i Grundtoft gift med Claus Andresen (V - 12). Han var født i Dollerupskov i 1722 og døbt Dom. 18 p. trinitat.(4. okt.). Død i Brunsnæs den 2. aug. 1800.

Han var kådner i Brunsnæs og færgemand på Holnæsfergen.

I øvrigt se afsnittet: "Slægten fra Dollerupskov i Angel".

3. Dødfødt B a r n begravet 3. pinsedag 1727.

4. Fire uger gammelt B a r n begravet den 8. juni 1733.

S L Æ G T E N I B Ø N S T R U P.

ERICH HANSEN. (V - 54)

Erich Hansen i Bønstrup var født omkring 1650. Han døde i Bønstrup, Grundtoft sogn, i 1722 og begravedes den 25. febr.

(En anden Erich Hansen døde i Bønstrup den 11. aug. 1723).

Han var gift med MARGRETHE LUND (V - 55) fra Lyshøj (Lützshöft),⁽⁶⁾ der døde i 1723 og begravedes den 25. febr.

En anden Margrethe Erichsen (Hans Erichsens Møtter) var født ca. 1653 og døde i Bønstrup i 1728 og begravedes den 31. aug., 75 år gammel.

Det er vanskelig med sikkerhed at afgøre, hvem Erich Hansen var søn af. Vanskeligheden består til dels deri, at man i Angel i 17-hundredtallet begyndte at gå fra de gamle patronymica - sen og -datter under benyttelse af faderens fornavn. -datter betegnelsen synes helt opgivet. Døtrene benævnes med faderens fornavn plus -s eller med -sen navne ligesom for sønnernes vedkommende. Efterhånden går man så over til at bruge faderens efternavn, således som det skete overalt.

Erich Hansen kan være søn af Hans Lassen (v. bilag) og yngre broder til Asmus Hansen, der overtog faderens gård, men finl. i slægt med Erich Nissen på den anden gård.

Som børn af Erich Hansen er anført:

1. H a n s E r i c h s e n.

Hans Eriksen døde i Bønstrup i 1756 (jfr. Nerong s. 222).

2. P a u l H a n s e n.

Paul Hansen i Bønstrup. (Anføres også som søn af Hans Lassen, jfr. bilag).

3. A n n e H a n s e n eller E r i c h s e n. (V - 27).
Gift med Rasmus Lassen, Nørballe.

Se afsnittet "Rasmus Lassen i Nørballe", s. 45.

4 C a t h r i n e H a n s e n (E r i c h s d t r.)

Cathrine Hansen var født ca. 1677 og døde den 21. nov, 1767, 89 år gammel.

Hun blev den 5. nov. 1705 gift med frikådnere, snedker og drejer Claus Jordt (af Jordtslægten fra Kværn).⁽⁶⁾ Han var født i febr. 1677 i Dollerupskov og døde den 6. okt. 1765 i Bønstrup.

Søn:

a. Georg Jordt, født 1706, død 1775. (10)

Student i Jena i 1727. Huslærer hos grev von Schulenburg i Paris i 7 år. Diakon i Grundtoft i 1740. Præst i Trelstrup i 1755. Sognepræst i Grundtoft fra 1757 til 1775.

Gift den 19. aug. 1740 med Ingeborg (der overlevede ham), datter af købmand i Hamburg Lorenz Sennichsen og Anna Hinrichsen fra Oldemorstoft.

Døtre:

aa. Catharina Margretha Jordt, født 1741, død 176..

Gift 1763 med Johannes Hinrichsen, født 1730, død 1792
Præst i Adelby. Søn af præst i Adelby Hans Hinrichsen fra Oldemorstoft.

bb. Anna Jordt, født 1744.

Gift med Nicolaus Hinrichsen. Søn af præst i Adelby Hans Hinrichsen.

Sognepræst i Adelby 1751 - 1791.

I øvrigt se "Oldemorstoft-slægten", s. 203, jfr. note 46.

5. Muligvis var Hette (V -51), gift med Claus Paulsen (V -50) i Dølerupskov, nævnt 1695, også af denne slægt. Hun var født Erichsen og var fra Bønstrup. (Se s. 43)

B I L A G.

D O M K A P I T E L F Æ S T E R N E I B Ø N S T R U P.

Domkapitlet i Slesvig havde to halvgårde i Bønstrup i Grundtoft sogn i Angel.

Deres eneste tilknytning til Flensborg amt, hvortil byen Bønstrup i øvrigt hørte, var, at disse fæstere kaldet "Domherrendiener" eller "Thumherrenleute" betalte "Rehegeld" til amtet i lighed med de andre bønder i Bønstrup. Disse "rådyrpenge" var en afløsning for en forpligtigelse, de havde haft til at medvirke, når amtmanden holdt jagt, bl. a. til at befordre det nedlagte vildt til Flensborg.⁽⁹⁾

I. HANS LASSEN OG HANS MATZEN OG TAMES TAMSEN.

I domkapitlets regnskab for 1572 nævnes under "Bunstorp" Hans Lassen og Hans Matzen for "swine so de lansten fetten scholen", begge med 1 mark,⁽¹⁾ men i kornregnskabet for samme år: Hans Lassen og Tames Tamsen med 18 mark.

I Flensborgs amtsregnskab for 1610⁽²⁾ nævnes under "Rehejagt" Erich Hansen og Lass Thombsen med 9 sk. 4 p.

II. ERICH HANSEN OG LASS THOMSEN.

I domkapitlets jordebog fra 1638⁽³⁾ får gårdene en udførlig omtale. Det drejer sig om en helgård til 8 mark guld, hvorpå der bor to mænd, Las Thomsen og Erich Hansen, hver har 4 mark guld.

Las Thomsen har forevist fæstebrev fra 1593 og Erich Hansen fæstebrev fra 1607.

Erich Hansen skylder ikke noget og har ikke pantsat noget af sin jord.

Las Thomsen er tømrer, han bygger af og til på kirkerne og deres spir. Han er over 80 år og har ved optegnelserne ladet sig repræsentere ved sin søn, der mener, at faderen har en gæld på over 600 mark, derfor har han pantsat det meste af jorden, for eks. har Claus Jensen, kongelig undersåt i Bønstrup, lånt ham 100 mark, til gengæld dyrker han en løkke, tilsæt med 5 skæpper ("heidscheffel"), og 3 læs england.

Ligeledes har Matz Skrædder 2 "heidscheffel" mod et lån på 100 mark. Hans Hansen i "Fülleben" land for et lån på 40 mark. Claus Lassen,

herredsfoged Jes Rasches karl, har 1 "heidscheffel" for et lån på 40 mark.

En kådner, Asmus Skomager, har lånt ham 80 mark og har fået jord til gengæld. Ligeledes en anden kådner, Lorentz Smed, der bor på grunden, har fået 2 "heidscheffel" mod til gengæld at udføre smedearbejde gratis.

Las Thomsen har på grund af den megen pantsætning ikke kunnet si-ge, hvor meget han sår og høster. Han kan ikke holde meget kvæg, da engene, hvorfra der skulle hentes 10 lms hø, er pantsatte.

Der er ikke skov til disse gårde og kun utilstrækkelig med tørv. Der er ikke fiskeri, kun en lille dam ved Las Thomsens gård.

På grunden bor to kådnere, de omtalte mænd Asmus Skomager og Lorentz Smed, førstnævnte har fæstet 1619 og sidstnævnte i 1610. Til kådene hører kun en lille kålgård.

Erich Hansen, der har den anden gård, har kun overladt 9 skæpper jord til skrædderen, mod at denne laver skrædderarbejde for ham. En kådner, Peter Jørgensen, har fået 1 "heidscheffel" overladt mod at hjælpe Erich Hansen med arbejdet.

Erich Hansens udsæd består i 3 "heidscheffel" rug, ligesåmeget byg, når han sår i sin løkke (koppel), 20 "heidscheffel" havre og 1 "heidscheffel" boghvede. Af hø får han 16 - 17 lms. I koløkken (Kuhekoppel) holdes 2 køer for hver mark guld. I øvrigt har han på byens fællesjord 10 får, 5 heste, 5 svin. Ungkvæget drives ud på heden, hvor det græsser. På stalden kan han vinteren over opfodre 10 stykker gammelt og 4 stykker ungt kvæg, 5 heste og 10 får. Begge fæstere giver årlig tilsammen til domkapitlet 13 "heidscheffel" og 2 skæpper havre efter slesvigsk mål.

Deres afgifter er iøvrigt:

"Heuer" 3 mark og 12 sk.

2 magre svin, når der er mast, når der ikke er mast, giver de 2 mark.

Tjenestepenge for begge 3 rdl.

I contribution som for en helgård 4 "heidscheffel" havre til slot-tet i Flensborg.

I "Järgeld" 1 mark 8 sk.

Det bemærkes sluttelig i jordebogen, at de to halvgårde egentlig hver for sig er så god som en helgård.

På Erich Hansens gård bor en kådner, Peter Ietersen eller Jørgensen, som har fæstet som "pensionær" af en borger i Slesvig, Peter Jensen i 1619.

III. NIS ERIKSEN OG HANS LASSEN.

I domkapitlets jordebog fra 1661⁽⁴⁾ nævnes Nis Eriksen og Hans Lassen på de to gårde. Som deres forgængere (antea) nævnes Erich Hansen og Las Thomsen. Hans Lassen var, ligesom faderen såvel bonde som tørrer. Men i Flensborg amts regnskaber fra 1670 - 1672 anføres under "Rehegeld" som gårdmænd på de to gårde:

(ERICH HANSEN OG HANS LASSEN).⁽³⁾

I Mastregnskabet for 1671/72 for Flensborg amt. Husby herred. Peter Hansens Trindt nævnes Erich Hansen, Bøstrup (sammen med 5 andre) med et fedt og et magert svin.

IV. ERICH NISSEN OG ASNUS HANSEN.

I jordebogen for domkapitlet fra 1685 er Erich Nissen og Asmus Hansen fæstere. De har en helgård til 8 mark guld, som de ligeligt har fordelt mellem sig.

På den samlede helgård sås: Rug 6 "heidscheffel".

Byg 4 - - -

Havre 28 - - -

Boghvede 2 - - -

Der kan bjerges 32 læs hø.

De har græsning til 24 stk. kvæg og heste, som de kan fodre vinteren over.

De har ikke skov, men nogen mose, der giver dem nodtorftig ildbrændsel.

Dygningerne er i temmelig god stand.

1703 nævnes Erich Nissen Hans Asmussen på gårdene. (7)

Som børn af Hans Lassen anfører en kilde:

1. P a u l H a n s e n .

Født i Bønstrup i 1630. Død i Dollerup.

2. H a n s H a n s e n .

Bosat i Grundtoft

3. A s m u s H a n s e n .

Nævnt 1685. Asmus Hansen overtog faderens gård.

En anden kilde⁽⁶⁾ har Asmus Hansen som søn af Hans Erichsen.

Se denne (V - 54)

4. E r i c h H a n s e n ? V. pag. 46.

Noter og henvisninger til "Slægten i Bonstrup".

1. Slesvig Domkapitels og Slesvig Domkirkes regnskab 1656-1657.
S-film nr. 2723. R.A.
2. S-film 2506. R.A.
3. Das Domkapitels zu Schleswig Erdbuch-Protokollen. Landes arch.
Abt. 400 I, nr. 54. Slesvig.
4. Schleswig-holst. Landesarch. Abt. 400 I.
5. - - - - - Abt. 7 nr. 6121.
6. O. C. Nerong (Neubearbeitung von Nik. Nielsen): Das Kirch-
spiel Grundhof, s. 217. Selbstverlag des Verfassers. 1957.
7. Jahrbuch des Angler Heimatvereins. 1959. S. 146.
8. Flensborg amts regnskaber 1670 - 1672. S-film nr. 2542. R.A.
9. Hirbi is tho merkenn, dat de lüde denn Amtmann, wen he in
de Jacht getogenn, tho hollende schuldig gewesen, Nu auerst
affgehandelt. 8 mrk.
Flensborg amtsregnskab 1601. Jagtgeld. S-film 2516. R.A.
10. O. F. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten I, s. 414,
345 og 346.
11. Se Bd. 7, "Oldemorstoftslægten", s. 208, 4. Christine Lorenz-
datter, jfr. note 46.

R I N K E N Æ S - S L Æ G T E N.

I. NIS LASSEN. (V - 443).

Nis Lassen nævnes i kirkeregnskabsbogen for Rinckenæs sogn⁽¹⁾ ca. 1600 på en gård i Rinckenæs "Susby" (Rinckenæs Overby).

Søn:

1. E r i c h N i s s e n. v. II.

II. E R I C H N I S S E N. (V - 224).

Erich Nissen nævnes i samme regnskab på samme gård i 1630. Han betaler 5 skilling "wegen 1 Kuh von Nis Lassen".

Søn:

1. F r i e d r i c h E r i c h s e n.

Nævnes i regnskabet på samme gård. v. III.

III. F R I E D R I C H E R I C H S E N (V - 112).

Friedrich Erichsen var gårdmand i Rinckenæs Overby ca. 1660. Han nævnes på en fæstegård under Søgård-Gråsten og var dermed livegen.

Børn:

1. J e r k F r e r k s e n (E r i c h F r i e d r i c h s e n). v. IV.

2. H a n s F r i e d r i c h s e n E r i c h s e n.

Hans Friedrichsen Erichsen var født ca. 1658. Han døde i Tombøl i 1742 og begravedes den 11. søndag efter trinitatis, 94 år og 5 måneder gammel.

Hans Erichsen havde et bol under Grøngrøft.⁽⁶⁾

Han var gift med Gille Hansens, der var født ca. 1658 og døde i Tombøl, Feksted sogn, i 1746, begravet den 21. søndag efter trinitatis, 88 år gammel.

IV. J E R K F R E R K S E N (E R I C H F R I E D R I C H S E N) (V - 56).

Jerk Frerksen var født ca. 1660 og døde i Rinckenæs i 1729, 1. søndag efter trinitat. blev han begravet.

Han var gift med MARGRETHE (MERRET) JERKES (HANSDATTER) Hun var født ca. 1658 i Underlev i Holbøl sogn og døde i Rinckenæs i 1739, begravet langfredag. Hun var datter af Hans Hansen (kaldet Store Hans Underlev) gårdmand i Underlev.

I øvrigt se afsnittet: "Slægten i Underlev".

I jordebogen over Sogård gods fra 1709⁽²⁾ beskrives Jerk Frerksens forhold således: Han bebor et halvt bol og har desuden noget land fra Dalsgård. Han er født på stedet og er 60 år gammel (?). Han har 8 børn, deriblandt 4 sønner, den ældste er 20 år og er hjemme, den næstældste er 19 år og tjener hos Mons. Dinesen, de øvrige er hjemme.

Dygningerne består i: 16 fag beboelseshus, 10 og stald.
 3 fag kornlade.
 6 fag anden lade.
 4 fag dito.

Han har 5 heste, 1 føl, 6 køer, 4 kvier, 1 tyr, 2 kalve, 8 får, 3 svin, 3 gæs.

Han kan som naboerne så 18 skæpper rug, jorden i Dalsgård iberegnet .

Han har ingen restancer.

Børn:

1. I n g e b o r g J e r k s d a t t e r.
 Ingeborg blev født i 1683 i Rinke-næs og døbt mikkelsdag. Hun døde sst. den 10. febr. 1770. Hun blev konfirmeret i Rinke-næs i 1700. Gift 11. søndag efter trinitatis 1710 i Felsted med Nis Marcussen i Kiding.
 Efter Kidings nedlæggelse i 1716 flyttede ægteparret til Rinke-næs.⁽⁶⁾

Barn:

a. Erich Nissen. Bosat i Hamborg, gift med Anna Christina Teckeleburg.

2. F r e r k J e r k s e n (F r i e d r i c h E r i c h s e n).
 Frerk Jerksen (Friedrich Erichsen) blev født i Rinke-næs i 1684 og døbt 1. søndag i advent. Han døde sst. i 1747 og begravedes Dom. XVII efter trinat.
 Gift den 7 sept. 1724 i Rinke-næs med Naren Lauersen, der døde i 1728 og begravedes Dom. 14 p. trinitat.
 Frerk Jerksen overlod ved kontrakt af 12. dec. 1729 gården til sin broder Lorentz efter konens død.
 Han beholdt for livstid en seng på gården. Han skal så længe, han

han lever, have frie klæder, og for sønnen det samme, indtil han fylder 16 år. Sønnen skal holdes flittigt til skole og lædes til gudsfrygt. Friedrich Erichsen beholder endvidere sin part af sildefangsten ved Sandager.

Sønnen Erich skal have de ting, moderen har indbragt i ægteskabet, nemlig to egekister, et egeskrin, to senge, bestående af overdyne, underdyne, langpude og to hovedpuder, med omhæng, 4 stole med puder, ligeledes to vognpuder. Endvidere skal han have 100 mark 1b.

Frerk Jerksen lover broderen at deltage i alt forefaldende arbejde i Huset og på marken.

Hvis der skulle opstå uoverensstemmelser mellem dem, og Frerk beslutter sig til at gå på aftægt, skal han have, hvad aftæftsfolk i Rinkenæs plejer at få. Bolsbesidderen skal besørge begravelsen. (3)

Efter Lorentz Erichsens tidlige død (1732) synes Frerk Jerksen (Friedrich Erichsen) igen at have overtaget gården.

Han blev 2. gang gift den 2. okt. 1733 med Maren Rasmusses. Hun var født ca. 1692 og døde i Rinkenæs den 30. nov. 1785, 23 år gammel. Hun var datter af Rasmus Klint i Volsballe og Maren.

Søn af 1. ægteskab:

- a. Erich (Jerk) Friedrichsen (Frerksen), født i 1726 og døbt 1. søndag i advent.

Han blev Dom. Rogate 1763 publice absolveret for at have stået i forhold til Ellin Jesses.

Søn af 2. ægteskab:

- b. Lorentz Friedrichsen, født 1736, døbt Dom. Rogate.
Gift med Margaretha Petersen.

3. H a n s E r i c h s e n (J e r k s e n) (V - 28)
Hans Erichsen (Jerk) var født i 1686 og døbt Dom. 20. p. trinit.
V. V.

4. M e t t E r i c h s d a t t e r (J e r k s d a t t e r).
Mett Erichsdatter blev født i Rinkenæs i 1689 og døbt Dom. Exaudi.
Hun blev den 4. søndag efter trinitatis 1710 i Felsted gift med
Hans Peter Kopman.

5. J e s E r i c s e n (J e r k s e n).

Jes Erichsen blev født i Rinkeøes ca. 1692.

Han overtog den ene af de to gårde i Underlev.

Den 12. marts 1724 blev han publice absolveret i Holbøl kirke.

Han havde besøvet sin tjenestepige, der var fra Lundtoft. "Og det skønt han var trolovet med en pige fra Bjerndrup."

Den 26. okt. 1724 blev han i Holbøl viet til Marren Asmusdatter fra Bjerndrup i Klipleve sogn.

Børn:

- a. Peter Jessen, født i Underlev den 5. aug. 1725, døbt den 12. aug.

Hans faddere var: Peter Hansen Underlev, Lorentz Erichsen, Rinkeøes, præstens kone.

Død den 9. sept. 1725.

- b. Peter Jessen, døbt den 1. febr. 1726.

Hans faddere var: Min ældste søn Marinus, Theol.-Studio-sus, morbroderen fra Bjerndrup, mosteren fra Bjerndrup.

- c. Erich Jessen, født ca. 1729. Død 1760, begravet den 27. april.

- d. Mergreth, født ca. 1737. Død 1738, begravet den 27. april.

- e. Jes Jessen, døbt den 9. dec.

6. L o r e n t z (L a u r t z) E r i c h s e n.

Lorentz (Lauertz) Erichsen (Jerksen) blev født i Rinkeøes i 1696 og døbt den 13. søndag efter trinitatis.

Død i Rinkeøes i 1732, begravet Dom. Judica.

Laurtz Erichsen blev den 5. juli 1731 i Holbøl trolovet med Anna Jesses fra Hokkerup og den 18. okt. blev de viet i Rinkeøes.

Han overtog den fædrene gård i Rinkeøes efter broderen Frerk, men døde allerede et år derefter. Frerk synes så påny at have overtaget gården.

V. H A N S E R I C H S E N. (V - 28).

Hans Erichsen blev født i Rinkeøes i 1686 og døbt den 20. søndag efter trinitatis.

Han døde sammesteds i 1763 og begravedes den 24. maj, 79 år og 4 måneder gammel.

Det må betragtes som noget usikkert, om den Hans Erichsen, der døde i 1763, er identisk med den Hans Erichsen, søn af Erich Friedrichsen, der blev født i 1686.

Ved tilbageregning fra dødsåret med den da opgivne alder får man, at han skulle være født i 1684. I "Generaluntersuchungsprotocoll" fra 1709⁽²⁾ hedder det, at Erich Friedrichsens næstældste søn er 19 år og skulle således være født i året 1690.

Dette er dog nok mindre væsentlig betydning, da oplysningerne om alder ved døden ofte er mindre pålidelige. Det samme gælder oplysningerne desangående i "Generaluntersuchungsprotocoll".

Af større betydning er den kendsgerning, at Hans Erichsen som søn af Erich Friedrichsen og født på "grevelig grund" var ahlefeldsk undersåt og dermed livegen. Senere var Hans Erichsen kgl. undersåt og dermed ikke livegen. Der er dog en del eksempler på, at folk er blevet fritaget for livegensskabet.

Ved vielsen nævnes der intet om, at Hans Erichsen var fremmed i sognet. Dette var ellers på denne tid præstens sædvane, når han viede udensøgn folk. Dette taler for, at Hans Erichsen var født i Rinkenæs sogn, og på den pågældende tid er der ikke født andre i sognet end Jerk Frerksens søn Hans.

I den ovenfor omtalte jordebog fra 1709 hedder det om Erich Friedrichsens næstældste og 19-årige søn, at han er i tjeneste hos Mons Dinesen, den "højgrevelige Ahlefeldske forvalter af de gråstenske godser". Dinesen døde ved Egersund i 1747, 83 år gammel.

Hans Erichsen kaldes ved børnenes dåb "søfarer", hvilket fintl. dækker alt fra kaptajn til matros. Muligvis har han været skipper som sin søn og sin sønnesøn. Han havde et kådnersted i Rinkenæs, som han havde overtaget efter svigerfaderen. Søfolk havde ofte et sådant kådnersted, der i mandens fravær blev passet af familien. Hans Erichsen adskilte sig fra de andre kådnerere i byen ved altid at betale sine afgifter til tiden, de andre havde alle større eller mindre restancer.

Også på et andet punkt adskilte han sig fra de andre. Han købte sig et stolestade i kirken i 1735 og betalte det med 20 mark og 2 sk.⁽⁴⁾ Det var ellers kun gårdmændene, der havde faste stolestader i kirken.

Hans Erichsen blev den 8. nov. 1713 i Rinkenæs gift med ANN MARGRET PETERS (V - 29), der var født i Rinkenæs i 1787 og døbt den

7. sept.. Hun døde sammesteds i 1763 og blev begravet den 9. juni, 76 år mindre 3 måneder. Kirkebogen oplyser, at hun blev syg, da manden døde, og hun døde på fjerdedagen efter hans begravelse. Hun var datter af kådner i Rinckenæs PETER NISSEN (V - 58), der døde i 1729 og begravedes den 4. søndag efter helligtrekonger. Han var gift med METTE (V - 59), der var født ca. 1660 og døde i Rinckenæs i 1747 og begravedes Dom. Trinitatis.

Egteparret havde foruden datteren Ann Margreth en søn Niclas (Nicolay), der var født i 1692 og døbt den 20. søndag efter trinitatis. Han blev konfirmeret i Rinckenæs Dom. Quasimodogen. 1708. Endvidere fødtes et dødfødt barn i 1698.

At sønnen blev døbt Niclas og ikke Nis efter farfaren kunne måske tyde på, at ægteparret havde lidt "fine fornemmelser."

Den ene gren af Korff-familien i Rinckenæs er senere, da der nævnes faddere i kirkebogen, overordentlig stærkt repræsenteret som faddere for børn af Hans Erichsens søn, Erich Hansen. (v. i). Dette kunne tyde på, at der bestod et slægtsskabsforhold til denne familie. I så tilfælde ville det være nærliggende at betragte Mette som stammende fra familien Korff. Noget sikkert foreligger ikke. For alle tilfælde skyld er som bilag givet en oversigt over Korff-slægten med understregning af navnene på dem af dens medlemmer, der optræder som faddere. Ligeledes er som bilag anført en oversigt af den til Korff-familien knyttede Bennik-slægt. (Bilag 1 og Bilag 2).

Børn:

1. E r i c h H a n s e n. (V - 14).
Erich Hansen blev født i Rinckenæs i 1713 og døbt den 23. nov.
Han døde på Strandrød den 21. nov. 1795.
I øvrigt v. VI.
2. M a r i E r i c h s d a t t e r.
Mari Erichsdatter blev født i Rinckenæs i 1715 og døbt den 3. søndag i Advent.
3. M e t t E r i c h s d a t t e r.
Mett Erichsdatter blev født i Rinckenæs i 1720 og døbt den 10. søndag efter trinitatis.
Hun døde sammesteds den 2. nov. 1772, 52 år og 10 uger gammel. Hun var ugift. Hun overtog kådet efter faderen.

4. P e r E r i c h s e n.

Per Erichsen blev født i Rinkenæs i 1722 og døbt den 1. søndag i advent.

VI. E R I C H H A N S E N. (V - 14).

Erich Hansen var "sofarer" og kådner som faderen. Han var bosat på Strandrød i Rinkenæs sogn.

Han var født i Rinkenæs i 1713 og blev den 23. nov. døbt. Han døde på Strandrød den 21. nov. 1795.

Af krigsskattekommissionen for hertugdømmerne blev han i 1789 sat til skat af 166 rdl. 32 sk. i formue, hvoraf der skulle betales $\frac{1}{2}$ %. Erich Hansen mente, han var sat for højt og klagede den 20. april 1789 til kommissionen (egenhændig underskrift). (5)

Han blev den 18. okt. 1748 gift med MARI CATHRIN (V - 15), datter af Lorentz Toisen på Trappen i Rinkenæs sogn. Hun var født i 1722 og døbt den 3. søndag i advent.

Mari Cathrin døde på Strandrød den 19. aug. 1781.

I øvrigt se afsnittet: "Slægten på Trappen i Rinkenæs sogn".

Dørn:

1. H a n s E r i c h s e n.

Hans Erichsen blev født på Strandrød i 1749 og døbt den 18. søndag efter trinitatis.

Hans faddere var: Hans Korff, Peter Korff, begge fra Rinkenæs, Maria Catharina Lorentzen.

2. S o p h i e E r i c h s. (V - 7).

Sophie Erichs blev født på Strandrød i 1752 og døbt Dom. Rogate.

Hendes faddere var: Kirstine Korffs, Anna Korffs, Lorentz Thomsen Schmidt, alle fra Rinkenæs.

Død på Strandrød den 10. febr. 1808.

Hun blev den 15. jan. 1778 i Rinkenæs gift med skipper og navigationslærer Andreas Clausen, Strandrød. Han var født i Dollerupskov i Angel i 1744 og døbt i Grundtoft den 26. april. Han døde på Strandrød, Rinkenæs sogn, den 2. marts 1826. Han var søn af fergeemand ved Holnæsfergen og kådner i Brunsnæs, Claus Andresen og Herret, født Lassen.

I øvrigt se afsnittet: "Slægten fra Dollerupskov i Angel."

3. Margretha Erichs.

Margretha Erichs blev født på Strandrød i 1754 og døbt den 1. søndag i advent.

Hendes faddere var: Mette Hanses i Rinkenæs, Netta Korffs, Strandrød, Christian Jürgensen, grynmøller fra Flensborg.

Margretha Erichs blev den 30. okt. 1783 i Rinkenæs gift med kådner i Bækken Andres Jessen, søn af Jess Andersen og Maren Poters i Uge. Andres Jessen var født ca. 1747 og døde i Bækken den 2. august 1817, 70 år og 4 måneder gammel.

Margretha (Anna Margretha) døde den 11. febr. 1827.

Børn:

- a. Jes Jessen.
- b. Catharine Marie Jessen.
- c. Maren Jessen.

4. Maria Christina Erichs.

Maria Christina Erichs blev født i 1758 og døbt Marie Debudelsesdag.

Hendes faddere var: Anne Christine Roloffs, Dorte Jeppes, Richel Arentzen.

Hun døde den 26. jan. 1795 på Store Okseø, Holbøl sogn.

Den 25. marts 1794 blev hun i Holbøl viet til Rasmus Beck, Store Okseø. Han var søn af Jørgen Beck, sammesteds, og Cathrine, født Jacobs. Rasmus Beck var født i 1762 og døbt den 13. juni. Han døde i 1827, han blev fundet død på en mark i St. Marie sogn i Flensborg.

Forinden havde han den 5. juni 1799 solgt Lille Okseø og 1814 solgt Store Okseø.

Rasmus Beck var anden gift den 25. nov. 1796 med Henriette Frederica Sophia Hermansen, datter af Jørgen Hermansen og Maria, Nørborg.

5. Metta Cathrina Erichs.

Netta Cathrina Erichs blev født den 27. april 1761 og døbt kristi-himmelfartsdag.

Hendes faddere var: Cathrin Marie Gregorii, Mett Hans Christian Sauers, Hans Korff jun.

Død den 17. dec. 1772, 11 år og 8 måneder gammel.

6. L o r e n t z (L a u s) E r i c h s e n.

Lorentz Erichsen blev født den 13. sept. 1765 og døbt den 15. sept.
Hans faddere var: Hans Jepsen i Hokkerup, Richel Thomsen, Hude-
mølle, Silla Marie Korffs, Rinkenæs.

Lorentz Erichsen overtog faderens kåd på Strandrød.

Gift den 2. nov. 1792 i Rinkenæs med Anna Clausen, datter af kådner
i Hostrupskov Rasmus Clausen og Dorte.

Ægteparret synes at være fraflyttet sognet.

Børn, født på Strandrød:

- a. Maria Catharina Erichsen, født den 25. okt. 1793.
Død den 1. sept. 1794.
- b. Maria Catharina Erichsen, født den 11. maj 1795.
Død den 9. juni 1796.

Noter og henvisninger til "Rinkenæsslægten".

1. Rinkenæs Præstearkiv. Diverse regnskaber, Ca 14. L.A.S.
2. Søgård og Årtoft godser. General-Untersuchungsprotocoll 1709.
Nr. 5. L.A.S.
3. Gråsten godsarkiv. Kontraktprotokol 1726 - 1730, pag. 166 - 168.
Retsbetjentarkiv nr. 1240. L.A.S.
4. Rinkenæs kirkeregnskabsbog (1568) - 1758. Rinkenæs Præstearkiv.
L.A.S.
5. Rentekammerets tyske sekrateriat. R.A.
6. Meddelt af Ib Andersen.

B i l a g 1.

K O R F F - S L Æ G T E N I U D D R A G.

(Medlemmer af slægten, der optræder som faddere hos Erich Hansen i Strandrød er understreget).

I. PETER KORFF. (1)

Peter Korff var godsinspektør på Gråsten.

Dørn:

1. P e t e r K o r f f.

Den yngre Peter Korff var godsforvalter på Kjelstrup, en ladegård under Søgård i Holbøl sogn.

Gift 1. gang med Cathrine.

Gift 2. gang med Anne, der var født i 1609 og døde i 1704.

Peter Korff er nævnt i Holbøl kirkeregnskab i 1649, da han ønsker sin anden hustru begravet i kirken, således som det også havde været tilfælde med den første hustru.

Barn:

a. Elsabe Korff, død ca. 1672 i Holbøl.

2. M e t t a K o r f f.

Metta Korff blev født i 1616 og døde i 1642.

Hun blev gift med sognepræst i Holbøl, Michael (Mikkel) Iversen, der var født i Ensted i 1608 og døde den 17. nov. 1663 i Holbøl. Han var søn af sognepræst i Ensted Iver Hansen og Marine Michaelsdatter (Mikkelsdatter).

Michael Iversen blev anden gang gift med Ellena Bruun, enke efter Hans Piil (Johannes Sagittarius), sognepræst i Adsbøl. Elena (Ellen) var frmtl. datter af Niels (Nicolai) Bruun, sognepræst i Sottrup, og Marika Fabricius. (1)

Hans Piil var født ca. 1567 og døde i Adsbøl den 27. okt. 1642.

Han havde i første ægteskab været gift med Margaretha, en datter af sognepræst Paul Rasmussen i Adsbøl.

3. H e i l w i g K o r f f.

Heilwig Korff var gift med Nis Jepsen i Hønsnap i Holbøl sogn.

Hos ham søgte Michael Iversen tilflugt under krigen 1657 - 1660. (1)

4. H a n s K o r f f .
Hans Korff blev gift med Mette Bennik ca. 1630 og overtog hendes fødegård i Rinckenæs.

I øvrigt v. II.

II. HANS KORFF.

Som ovenfor anført blev Hans Korff gift med Mette Bennik og overtog hendes fødegård i Rinckenæs. (Se Bilag 2. Bennikslægten.)

Hans Korff nævnes i Tønder amts regnskab i 1631 med følgende bo-der: (2)

1. Hans Korff tho Rinckenisse hefft Boye Nissen tho Hockerup mit blotem Degen auer dem Kop geschlagen. 2 Rthl.
2. Boye Nissen tho Hockerup hefft Hans Korff tho Rinckenisse duars im Wege gefahren. ½ Rthl.
3. Jes Nissen tho Hockerup hefft Hans Korff in den Haren getrogen ¼ Rthl.

Børn:

1. H a n s K o r f f (s e n i o r).
Hans Korff sen. døde i 1701.

v. III 1.

2. P e t e r H a n s e n K o r f f .

v. III 2.

3. (M e t t e H a n s d a t t e r K o r f f ?)
Mette Korff var muligvis gift med Peter Nissen i Rinckenæs.
Se afsnittet "Slægten i Rinckenæs".

III 1. HANS KORFF (SEN.)

Hans Korff senior (kaldes således i kirkehogen) var gårdmand i Rinckenæs under Tønder amt, der på denne tid var fyrstelig gottorpsk. Han døde i 1701.

Han var gift med Anna (?), der var født i 1640 og døde i 1688.

Søn:

1. H a n s K o r f f (j u n i o r).

Hans Korff junior døde i året 1700.

v. IV 1.

IV. 1. HANS KORFF (JUN.)

Hans Korff "junior", der døde i 1700, blev 6. søndag efter trinitatis 1697 i Rinkenæs gift med An Jesses fra Ullerup. De var søskendebørn og måtte søge dispensation til indgåelse af ægteskabet.

Hans Korffs enke, An, blev den 1. juli 1700 gift med Hans Taisen. Hans Taisen måtte ifølge Tønder amts regnskaber betale en bøde på 12 rdl. og 24 sk., fordi han havde besvangret Ann Korffs og senere ægtet hende. (3)

V 1. PETER HANSEN KORFF.

Peter Hansen Korff b rdmænd i Rinkenæs og var født i 1698, døbt 4. søndag efter helligtrekonger. Han døde i 1780. Han blev i 1727 gift med Cathrin Heilwig Korff, der døde i 1781. Hun var datter af Peter Hansen Korff (III 2) og An Per Wuhnsens, og de var altså slægtninge.

Børn:

1. P e t e r K o r f f.

Peter Korff var født i 1729 og døde i 1808. Han var gift med Silla Tychsen fra Hokkerup, der døde i 1804. Hun var fadder hos Erich Hansen (V -14).

2. A n n a K o r f f.

Anna Korff var gift med grynmøller Christen Jürgensen i Flensborg, der var fadder hos Erich Hansen.

3. C h r i s t i n M a r i a K o r f f.

Christin Maria Korff var født i 1736 og døbt langfredag. Hun blev gift med Jes Tychsen i Hokkerup.

Christin Maria Korff var fadder hos Erich Hansen.

4. M a r i e C a t h r i n K o r f f.

Marie Cathrin Korff var gift i "Meisterup".

III 2. PETER HANSEN KORFF.

Peter Hansen Korff blev i 1698 gift med Kistin (?), datter af Per Wuhnsen i Rinkenæs.

Børn:

1. H a n s K o r f f.

v. IV 2.

2. C a t r i n H e i l w i g K o r f f.
 Catrin Heilwig Korff var gift med Peter Hansen Korff (V 1).

IV 2. H A N S K O R F F.

Hans Korff var gårdmand i Rinkenæs. Han var født ca. 1701 og døde i 1775.

Han blev den 18. nov. 1731 gift med Ingeborg Jepsen.

Hans Korff var fadder hos Erich Hansen.

Son:

1. H a n s K o r f f.

Hans Korff var gårdmand i Rinkenæs. Han blev født ca. 1738 og døde i 1806.

Hans Korff var fadder hos Erich Hansen.

Noter og Henvisninger.

1. Edw. Juhler: Aus der Geschichte einer nordschleswigschen Pastorenfamilie. Die Sippe der Nordmark 1941/42.
2. Tønder amtsregnskab 1631. Schlesw.-holstein. Landesarchiv, Slesvig.
3. Tønder amtsregnskab 1700. Schlesw.-holst. Landesarchiv. Slesvig.

1. Peter Korff, nævnt 1649, 2. Heilwig Korff 1616-1672. 3. N.N. Korff, (4) Hans Korff, gift ca. 1630 m. godsforvalter på Kjelstrup. Gift m. Michel Iversen, Gift m. Nis Nette Bennick. Rinckenæs. Gift I. gang m. Cathrine. præst i Halebøl. Jessen i Hokkerup (Hans Korff?)

Elsabe, død ca. 1672.

1. Hans Korff ("senior") 2. Peter Hansen Korff. Rinckenæs. Død 1701. Gift m. Anne (?) næs. Gift 1698 m. An Per ca. 1640-1688. Rinckenæs. Wuhnsens.

Mette Korff (?)

Gift med Peter Nissen, Rinckenæs.

Hans Korff ("junior")

Død 1700

Gift 1697 m. An Jesses.

Hun gift II. gang m. Hans Jepsen Taisen

1. Hans Korff 2. Cathrin Heilwig K.

(ca. 1701-1775)

Gift m. Ingeborg Hansen Korff (1698-1781)

(Søn af Hans

Korff "junior")

Peter Hansen Korff, Rinckenæs.

(1698-1780). Gift 1727 m. Cathrin Heilwig Korff, datter af Peter Hansen Korff. Død 1781.

Hans Korff jun.

Rinckenæs. (ca. 1738-1806)

1. Peter Korff (1729-1808) ... 2. Anna Korff.

Gift 1760 m. Silla Tychsen, Hokkerup.

Gift m. Christian

Jürgensen, grynmøller i Flensborg.

3. Christin Marie K.

Gift m. Jes Tychsen i Hokkerup.

3. Marie Cathrine Korff.

Gift i "Heisterup".

Mette Korff, Strandrød, død 1754. (?)

(Hajstrup ?)

Bilag 2.

B E N N I K S L Æ G T E N I R I N K E N Æ S. ⁽¹⁾

I. HANS BENNIK. (I)

Hans Bennik var gårdmand i Rinckenæs.

Børn:

1. P e t e r B e n n i k. v. II.

2. I n g e b o r g B e n n i k.

Ingeborg Bennik var gift med Tord Jepsen i Flensborg. Han var købmand og ejede et hus på Holmens østside. ⁽²⁾ Ved en storbrand i Flensborg i 1485 hvorved St. Johannes og Nicolai sogne rantes, og som skal have været anstiftet af en troldkarl i St. Johannes, standsede ilden, fortælles der, på en mirakuløs måde lige før Tord Jepsens hus. Han havde påkaldt Gud som vidne på, at han aldrig i sit liv havde givet et gram for lidt eller taget en penning for meget og trods det var blevet en anset købmand. ⁽³⁾

Hans Bennik fik 1545 tingsvinde for, at Tord Jepsen i Flensborg havde overladt salig Peter Benniks børn en fuld søsterlod, som hans hustru Ingeborg kunne arve efter sin fader, Hans Bennik, i Benniksgård og i huset i Flensborg. ^(1b)

II. PETER BENNIK.

Peter Bennik var ejer af Benniksgård i Rinckenæs. Ifølge O.H. Møller skal han have udmærket sig i krigen mod de oprørske svenskere og derfor være blevet adlet i 1488. ^(1a) Adelskabet er dog noget tvivlsomt. Hans skjold havde to sammenflettede egegrene med 5 agern, og det samme på hjelmen.

1501 var han medlem af Liebfrauen-gildet i Flensborg. 1533 leverede han træ til reparation af sluserne ved Tønder. ^(1b) Han er frmtl. død ca 1540.

Børn:

1. H a n s B e n n i k (II) v. III.

2. R i g g e l B e n n i k.

Riggel Bennik skal være død i 1521. Muligvis er det dog ham, der i en jordebog fra 1543 sammen med Tammes Bennik nævnes på en gård i Rinckenæs. ⁽³⁾ Han blev 1499 gift med Gunder.

3. T a m m e s B e n n i k (?)

Som ovenfor nævnt nævnes på en gård i Rinckenæs Riggel og Tammes Bennik i en jordebog fra 1545.

III. HANS BENNIK (II).

Hans Bennik (II) overtog Benniksgård. I hans tid brændte gården. Han nævnes i 1545 med 20 mark i tyvepenningsskat,⁽⁴⁾ samt i den ovenfor nævnte jordebog fra samme år. Han nævnes som herredsfoged i 1543. Han var gift med en datter af Bunde Jenssen på frigården i Bolderslev. I et skøde udstedt på Rise herredsting d. 8. marts 1559 opgav Hans Bennik sin arvedel i Bolderslev frigård til fordel for svogeren Peter Bundesen.⁽⁵⁾ Hans Bennik døde i 1570.⁽¹⁰⁾

Børn:

1. P e t e r B e n n i k. v. IV A.
2. H a n s B e n n i k (III) v. IV B.

IV. PETER BENNIK.

Ifølge O. H. Møller var Peter Bennik først handelmedhjælper i Flensborg, men overtog senere fødegården.

Børn:

Møller opfører følgende børn af Peter Bennik, efter Jonathan Smith må de - eller ihvert fald de fleste anses for børn af Hans Bennik (II) og altså søskende til Peter Bennik.

1. C h r i s t i n e B e n n i k.
Christine Bennik var gift i Løgumkloster. "Ein vornehmes Gut". (1a)

2. A n n a B e n n i k.
Anna Bennik var gift med Iver Carlsen i Læksgårde. Han nævnes som herredsfoged i Kær herred i 1533.

3. M a r i n e B e n n i k.
Marine Bennik blev gift med Lorentz Owsen i Flensborg. Han var født i Hovslund.

Deres datter Ingeborg, født 1577 i Flensborg, død d. 13. april 1594 i København, blev gift med forvalter i det tyske kancelli i København Jacob Hoyer. Han var født d. 8. jan. 1540 i Husum og døde i 1602 i Flensborg.

Jacob Hoyer var søn af Johan Hoyer, der i 1532 i Husum blev gift med Catharina Hagge, død 1576 i Husum, datter af Marcus Hagge, Husum.

Jacob Hoyer kom gennem sin morbror Harmen Hoyer i Husum i hertug Adolfs tjeneste og var fra ca. 1552 til 1566 herredsfoged i Sdr. Gøes herred.

Jacob Hoyer blev gift 1. gang d. 5. juli 1573 med Birgitte Tiling fra Flensborg. Hun døde der i 1576 af "pest".

Han var som ovenfor omtalt gift 2. gang med Ingeborg og 3. gang med Anneke Swelund, der begravedes i Flensborg d. 24. okt. 1610. Hun var datter af Thomas Swelund og Cathrine Schulte og enke efter Niels Druckenbrodt, sekretær i det tyske kancelli.

En søn af Jacob Hoyer og Ingeborg Owsen var Jonas Hoyer, købmand og rådmand i Flensborg. I øvrigt se afsnittet "Familien Ketelsen i Flensborg" i "Johanne Margrethe Kaysen og hendes Slægt", s. 228, bd.7.

4. Ingeborg Bennik.

Ingeborg Bennik var gift med Peter Rasch,⁽⁴⁾ herredsfoged i Ny herred 1610-1622. Han boede på Vesterholm i Kværn sogn i Angel.

Han var søn af Johan Rasch, Vesterholm, og Anna.

Peter Rasch, der døde i 1622 var første gang gift med en datter af herredsfoged Claus Marquardsen.

I Peter Rasches første ægteskab fødtes Claus Rasch, der var ejer af frigården Hatlund og var herredsfoged i Ny herred fra 1622.

Gift 1. gang med Christiene Marquardsen, sin kusine, og 2. gang med Anna Eckholt fra Flensborg.

Claus Rasch døde d. 15. nov. 1636 og efterlod 2 døtre. Hans gravsten ligger ifølge Jon. Smith som brønddæksel i Unevad i Grundtoft sogn i Angel.

I Peter Rasches og Ingeborg Benniks ægteskab fødtes frmtl.

- a. Jes Rasch. Han var herredsfoged i Husby herred fra 1626. Han boede indtil 1641 på Jørgen Matthiesens gård i Baistrup, fra 1641 til 1648 var han ejer af Unevadgård i Grundtoft sogn, derefter boede han i Unevad indtil sin død d. 1. marts 1658.

Han var gift med Cathrine Hoe, en datter af deputeret borger i Flensborg Matthias Hoe og Elsabe, født Lange.

- b. Cathrine Rasch. Hun var gift med gårdmand Lorenz Andresen i Stenbjerg i Angel.

- c. Maria Rasch. Gift med gårdm. Las Schwennsen i Dollerup, Grundtoft sogn.

- e. Peter Rasch. Han overtog gården Vesterholm i Kværn sogn og var gift med Cathrine Andresen fra Stenbjerg.

5. K a r e n B e n n i k .

Karen Bennik var gift med Hans Fischer i Flensborg.

6. P e t e r B e n n i k .

Peter Bennik skal have været guldsmed i Braunschweig.

7. R i g g e l B e n n i k .

Riggel Bennik købte et kåd i Rinckenæs, hvor han døde i 1591. Han fik tidligere privilegier konfirmeret af Hans d. ældre. (10) Han var gift med Dorothea Munck til Hovgård, der døde i 1611. Hun skænkede i 1591 en prædikestol til Rinckenæs kirke.

8. H a n s B e n n i k . v . V .

V. HANS BENNIK. (III) (Formtl. søn af Hans Bennik II)

Hans Bennik overtog Benniksgården i Rinckenæs.

Han var gift 1. gang med Maren Arnkiel fra Toldsted.

Gift 2. gang med Anna Korff.

Hans Bennik døde i 1593 og efterlod 9 børn.

Børn:

1. H a n s B e n n i k . v . VI. 1.

2. P e t e r B e n n i k . v . VI. 2.

3. A s m u s B e n n i k . (7)

Asmus Bennik blev født ca. 1570 i Rinckenæs. Han var først skriver hos Godske Rantzau på Trøjborg. Senere var han husfoged i Tønder fra 1609 til sin død i 1615. D. 7. sept. 1589 blev han gift med Nis Knutzens enke.

I 1615 blev han i en alder af 44 år dræbt af kornskriver Schoewehausen. Måske handlede drabsmanden i nødværge, idet han, trods indsigelse fra den dræbtes slægt, slap med at blive afskediget fra embedet. Asmus Bennik blev begravet i Rinckenæs. Gravstenen er bevaret. (7)

4. H a r t w i g B e n n i k .

Hartwig Bennik var skipper i Flensborg. Han blev d. 16. sept. 1583 borger i Flensborg. D. 7. sept. 1589 blev han gift med Nis Knutzens enke, en søster til Arnd Wiltfang (Møller).

5. A n d r e a s B e n n i k .

Andreas Bennik døde i Ysted i Skåne. han blev 1603 arvet af sine søskende. (9)

VI. 1. HANS BENNIK. (IV).

Hans Bennik overtog ved faderens død halvdelen af den oprindelige Benniksgårds tilliggender og opførte en ny gård syd for den gamle. Han var som broderen herredsfoged i Lundtoft herred 1593 - 1601. Han var gift med Christina, en søster til Michel Boysen (Møller). Han skænkede et låg til døbefonten i Rinckenæs kirke.

Børn:

1. H a n s B e n n i k. (V).

Hans Bennik (V) var herredsfoged i Lundtoft herred fra 1622 til 1641. Han var endnu i live i 1642.

Han var gift med Christina, der var født i Sød og var datter af herredsfoged i Tønder herred Friedrich Bentzen og Marin.

Christina var 2. gang gift med Michel Taysen, der var herredsfoged i Lundtoft herred 1661 - 1683.

2. R i c h a r d B e n n i k.

Richard Bennik (Richardus Bennichius) var født i Rinckenæs d. 25. aug. 1596 og døde i Preetz d. 1. sept. 1641.

Han var student i Rostock i 1614 og i Giessen i 1618. 1621 blev han diakon i Bordelum og 1622 i Tønder. Han var fra 1633 til 1641 klosterpræst i Preetz.

I febr. 1623 blev han gift med Margrethe, en datter af herredsfoged Nis Hansen og Anna Erichsdatter på Hajstrupgård.

a. Nicolaus Hansen Bennik, død 1675. Generalproviantkommissær. Gift med Elisabeth Margrethe Moth, født 1652, død efter 1690, en datter af livlæge Paul Moth.

b. Anna Elisabeth Bennik, født i Preetz d. 7. juni 1624, død sst. efter 1653. Gift 1642 (1643) med Tycho á Jessen, født d. 12. aug. 1609 (?) i Flensborg, død i Preetz d. 25. aug. 1656. Klosterpræst i Preetz fra 1641. Han var søn af byfoged i Flensborg Lorentz Jessen d. æ. og frmtl. dennes anden hustru Anna Tygesdatter Festersen. (I øvrigt se afsnittet "Cord Kallesen i Flensborg og hans Slægt" i "Johanne Margrethe Kaysen og hendes Slægt", s. 186).

3. P e t e r B e n n i k.

Peter Bennik var gift i Tønder.

4. A n n a B e n n i k.

Anna Bennik var gift i Burkal.

5. I n g e b o r g B e n n i k.

Ingeborg Bennik var gift i Ilokkerup.

6. M e t t e B e n n i k.

Mette Bennik blev ca. 1630 gift med Hans Korff, der overtog hendes fødegård i Rinkeæs. Han nævnes i Tønder amts regnskaber for 1631.⁽¹²⁾ Han var søn af godsforvalter Peter Korff, Kjelstrup (under Søgård). I øvrigt se afsnittet "Korff (Korre) - Slægten i Uddrag", s. 59.

VI 2.

PETER BENNIK.

Ved Bennikgårdens deling efter faderens død i 1593 fik Peter Bennik stamgården i Rinkeæs "Susby" (Rinkeæs Overby), medens broderen Hans som omtalt ovenfor byggede en ny gård syd for den gamle. Peter Bennik var herredsfoged fra 1602 til 1621. Han døde i 1627. 1607 gav han en "himmel" til prædikestolen i Rinkeæs kirke. Han var gift med Maria, en datter af herredsfogeden i Ugl herred Marquard Jessen. Han var herredsfoged fra 1579 til 1609, da han beskyldtes for trolddom og underslæb på 40 rigsdaler. Han anholdtes ved kirkedøren og førtes til Flensborg og derfra til København.^(1b)

Børn:

1. H a n s B e n n i k.

Hans Bennik overtog gården efter faderen. Han døde i 1640.⁽¹³⁾

Børn:

a. Peter Bennik, der døde i 1684.⁽¹⁰⁾ Han overtog Benniksgården. Gift med Anna, der døde i 1683 og begr. d. 11. aug., 41 år gl.

Børn:

aa. Hans Bennik, død i 1714, begr. d. 22. dec.

Børn:

aaa. Peter Bennik, født 1692, død 1749, begr. d. 12. juni, 57 år 10 uger og 6 dage gammel. Han var født ca. 1692. Han blev d. 5. aug. 1717 gift med Anna Maria Taysen, der døde i 1757 og begravedes 19. søndag efter Trinitat., 65 år og 6 måneder gammel. Han efterlod sig ingen børn, og gården gik over til en

fjernere slægtning, herredsfuldmechtig Hans Jepsen, Rinckenæs, der døde i 1807. Han fik dog først skøde på gården i 1760 efter lange arvestridigheder.⁽¹⁰⁾

bbb. Engeborg Bennik, født 1693. Ifølge Moller død i tidligste barndom.

ccc. Anna Catharina Bennik, død 1693. - - - -

ddd. Friderich Bennik, død 1697. - - - -

eee. Andreas Bennik, død 1698. - - - -

fff. Hans Bennik, begr. 1698. - - - -

ggg. Friderich Bennik, begr. 1699. - - - -

hhh. Kistin Bennik (?). Frmtl. død 1716 i Volsballe, begr. 3. pinse- dag (Kistin Clausen). Frmtl. gift med Claus Juhler i Volsballe. Ifølge O.H. Moller var snedkeren Lorentz Hansen, kaldet Bennik, en søstersøn til Peter Bennik.

Han var dog snarere gift med en søsterdatter til Peter Bennik, idet det hedder om ham, da han d. 7. maj 1741 blev gift med Kiesten Claus- datter fra Volsballe, at han er fra Tråsbøl. Kiesten kaldes andet- steds i kirkebogen Kiesten Juhlers. Ægteparret boede i Hovgård.

Børn:

aaaa. Peter, Lorents Bennichs u. Kisten Juhlers, tvilling, født 17- 41, døbt d. 5. okt. Blandt fadderne Peter Bennik.

bbbb. Ann Kistin, tvilling, født 1741, døbt d. 5. okt.

cccc. Peter, født 1743, døbt 2. søndag efter Trin.

dddd. Kistine, født 1747, døbt Dom Exaudi.

eeee. Claus, født 1750, døbt 2. søndag efter Trinit.

ffff. Hans, født 1752, døbt Dom. Lætare.

gggg. Anna Sophia, født 1754, døbt d. 13. marts.

hhhh. Anna Sophia, født 1757, døbt d. 16. maj.

1741 begravedes Ann Kistin, 1742 Peter og 1756 Ann Kistin. Ifølge O.H. Moller døde alle børnene i en spød alder, men i 1767 var en Peter og en Kistin endnu i live.

2. A n n a B e n n i k.

3. J e n s B e n n i k.

4. Marin Bennik.
5. Riggel Bennik.
6. Mette Bennik.
7. Ingeborg Bennik.

Foruden de anførte nævner O. H. Møller følgende, der frmtl. har været bosat i Rinkeby sogn:

Hans Bennik, død 1575.

Anna Bennik, død 1617.

Hans Bennik, Buskose, død 1669, 2. april, 23 år gammel.

Anna Bennik, død 1733.

Hans Bennik, død 1743, begr. 19. juli, 47 år gammel. (Døbt 3. søndag i advent 1696).

Desuden nævnes følgende, bosat i Flensborg:

"Magdal. Bennicksen". Magdalene (Lene) Kellermann eller Bendixen blev gift 1. gang 1.8.1574 med skipperen Hans Bennick i Flensborg/St. Marie. Han døde sst. d. 26.4.1595 (Reinhusen 1096).

Magdalene blev gift 2. gang d. 19.2.1598 med Frederick Hansen, kaldet Hacke, der 1. gang havde været gift med Magdalene (Lene) Hacke. Han tog Hacke-navnet efter konen.

(I øvrigt se: "Johanne Margrethe Kaysen og hendes Slægt", bd. 7, side 252/253. "Familien Hacke i Flensborg").

Richard Bennick, gift med datter af rådmand i Flensborg Jens Paulsen. Der henvises til rådsretsprotokollen 1636.

Jens Paulsen var født i Smedager og var søn af Paul Olufsen (Vlefsen), der nævnes i Tønder amts regnskab for 1594.

Jens Paulsen var 1. gang gift med enken Margrethe Wilsbeckes d. 7. aug. 1580. Hun døde i 1611.

2. gang var han gift med Anne, der døde i 1635. Jens Paulsen døde i 1618.

(I øvrigt se: "Johanne Margrethe Kaysen og hendes Slægt", bd. 4, side 58/59 - "Oluf Olufsen, Hjaruplund, og hans Slægt").

Noter og tilføjelser til "Bennik-slægten i Rinkenæs".

- 1 a. O.H. Møller. Tavle nr. 10. Stadtarchiv, Flensborg.
- 1 b. Jonathan Smith: Sønderjyske herredsfogeder. Manuskript. L.A.S.
2. H.C.P. Sejdelin: Diplomatarium Flensborgense I, Kjøbenhavn 1865, s. 434 (Stadbok 1436).
3. Flensburg Geschichte einer Grenzstadt. Flensb. 1966, s. 64, der henvises til Voigt: Flensburg, ein Heimatbuch, s. 249.
4. Falkenstjerne og Hude: Sønderjyske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden, s. 257. Kbh. 1895 og 1899.
5. H. V. Gregersen og P. K. Iversen: Bjolderup Sogns Historie, s. 210/211. 1951.
6. Sdj. Månedsskrift 1956, s. 149.
7. Ludwig Andresen: Geschichte der Stadt Tondern bis zum dreissig-jährigen Krieg, s. 287. Flensburg 1939.
8. Johannes Reinhusen: Annales Flenburgenses 1558-1604. Franz Gundlach. Kiel 1926.
9. G. Kraack: Die Flensburger Geburtsbriefe. Flenburg 1979, s. 111.
10. I. P. Trap: Åbenrå-Sønderborg amter, 5. udg., 1967, s. 978.
11. Reinhusen.
12. Tønder amts regnskaber. Bøderegister. 1631. Schlesw.-Holst. Landesarchiv. Slesvig.
13. Kirkeregnskabsbog (1568)-1758. Rinkenæs Præstearkiv. Ca.1. L.A.S.
14. Lorenz Hansen Bennik døde i Hovgård, Rinkenæs sogn, i 1758 og begravedes d. 10 maj i en alder af 48 år, og altså født ca. 1710. Kistin døde sst. i 1767 og begravedes d. 31. jan. i en alder af 48 år 2 måneder og 8 dage, altså født ca. 1715.

S L E G T E N I U N D E R L E V .

I. HANS HANSEN (STORE HANS UNDERLEV). (V - 114).

Hans Hansen var gårdmand i Underlev i Holbøl sogn. Underlev bestod af to fæstegårde under Søgård-Gråsten.

Han var født ca. 1624 og døde den 9. jan. 1706, begravet den 17. jan., 83 år gammel.

Han var gift med INGEBORG, der må være død før 1700.

Hans Hansen blev almindeligvis kaldt Store Hans Underlev, af pastor Sommer: "Grosser Hans Wunderleben."

Han var kirkevæрге og havde fra første færd stridigheder med pastor Sommer. Da denne den 31. maj 1664 blev introduceret af provst Stephan Kenkel, Tønder, opførte Hans Underlev sig sammen med et par andre "wiederspenstig" efter præstens mening. Et par uger derefter blev der sluttet fred og de pågældende beklagede deres optræden.

1667 blev der lagt et nyt loft i kirken. Hans Underlev solgte som kirkevæрге en del af det tiloversblevne affaldstrø til en skomager i Kværns til for ringe en pris ("für ein geringes und liderliges").

Den 11. maj 1669 brændte Michel Schmidts hus i Kværns, og der skete det forunderlige, at ilden sprang forbi en række huse og fængede i skomagerens lade. "So strafe Gott" noterer præsten.

Børn:

1. H a n s H a n s e n M ø l l e r .

Hans Hansen Møller var møller på Munkemøllen ved Flensborg fjord. I jordebogen fra 1709⁽²⁾ opgives hans alder til 60 år. Han skulle efter dette være født ca. 1649. Han døde på Munkemølle i 1710 og begravedes i Rinkenæs den 1. juli.

Han var første gang gift med Maren, der døde i 1703 og begravedes tirsdagen efter 13. søndag efter trinitatis.

Han blev anden gang gift med Ide Cathrine Sommer, født den 26. aug. 1667, død 1732 i Holbøl, begravet den 7. dec., 64 år gammel.

Hun var datter af sognepræst i Holbøl Paul Sommer og dennes første hustru Magdalena Pahlen fra Stade.

Deen 27. marts 1711 blev der holdt skifte mellem enken og Hans Møllers børn af første ægteskab.⁽⁴⁾ Boet blev vurderet den 27. marts 1711 og solgt ved offentlig auktion den 11. april samme år.

Der nævnes følgende børn: 1. Hans Hansen, der er myndig, 2. en datter, gift med Peter Taysen i Høkkerup, der erklærer sig tilfreds med det udstyr, han fik med konen, 3. Ingeborg, der har Peter Taysen til værge, 4. Christian, der har Peter Hansen, Underlev til værge, ifølge Rinkenæs kirkebog var der endvidere følgende børn, der må være døde før 1711:

a. Greth, født 1686, døbt 2. påskedag.

b. Datter (muligvis ovennævnte Ingeborg), født 1689, døbt den 5. søndag efter trinitatis.

2. M e r r e t h (M a r g r e t h e). (V - 57).

Merreth var født ca. 1658 og døde i Rinkenæs i 1739, begravet langfredag.

Gift med gårdmand Jerk Freksen (Erich Friedrichsen) i Rinkenæs. I øvrigt se: "Slægten i Rinkenæs".

3. P e t e r H a n s e n.

Peter Hansen blev født ca. 1662 og døde i Underlev i 1739, begravet den 25. febr., 72 år gammel.

Den 25. marts 1709 døde Peter Hansens svigermoder hos ham under et besøg. Hun var fra Bjerndrup.

Peter Hansen overtog gården efter faderen.

Børn:

a. Jes Petersen, født 1701, døbt den 29. maj.

Hans faddere var: Hans Møller, Munkemølle, salig Jepes kone, hans konebroder fra Perbøl.

b. Anna (Petersdatter), født den 11. aug. 1702, døbt Dom. 11. p. trinitatis.

Hendes faddere var: Hans Johannsens kone i Vilsbæk, moderens søster og hendes kæreste.

c. Ingeborg (Petersdatter), født i 1706, døbt den 20. juni.

Hendes faddere var: Peter Hansens kones søster fra Felsted, Erichs datter fra Rinkenæs, Peter Hansens søster fra Torsbøl.

d. Marren (Petersdatter), født i 1708, døbt den 15. maj.

Hendes faddere var: Jes Degns kone i Holbøl, Erichs datter fra Rinkenæs.

f. Anna (Petersdatter), født den 4. marts 1712, døbt den 6. marts.

Hendes faddere var: Hans yngste søster fra Tørsbøl, Andreas Jessens datter fra Underlev, Erichs søn fra Rinkenæs.

4. D a t t e r.

En datter var gift i Tørsbøl.

Noter og henvisninger til "Slægten i Underlev".

1. Optegnelsesbog for præsterne i Holbøl. Holbøl præstearkiv H 1. L.A.S.
2. General-Untersuchungsprotokol 1709. Søgård godsarkiv nr. 5. L.A.S.
3. O.H. Møller: Tbl. 193 II. Stadtarchiv. Flensburg.
4. Gråstenske Godser. Kontraktprotokol I. Retsbetjentarkiv nr. 1239. L.A.S.

S L Æ G T E N P Å T R A P P E N .

I. PETER TOISEN (V - 60).

Peter Toisen var bosat på Trappen i Rinkenæs sogn. Han har frørtl. været kådner, således som efterkommerne var det.

Han døde i 1724 og begravedes den 16. juli.

Børn:

1. Cathrine Sophie Toisen.

Cathrine Sophie Toisen var født i 1683 og døbt den 23. okt. Hun døde i 1698 og begravedes den 15. søndag efter trinitatis.

2. Toy (Toge) Toisen.

Toy Toisen blev født på Trappen i 1687 og døbt Dom. Reminiscere. Han blev konfirmeret i Rinkenæs Dom. Reminiscere 1702.

3. Peter Toisen.

Peter Toisen blev født på Trappen i 1689 og døbt 2. søndag efter trinitatis.

Han blev konfirmeret i Rinkenæs Dom. Quasimodogen. 1706.

4. Harmen Toisen.

Harmen Toisen blev født på Trappen i 1694 og døbt Dom. Exaudi. Han blev Dom. Quasimodogen. 1708 konfirmeret i Rinkenæs.

5. Rasmus (Asmus) Toisen.

Rasmus Toisen blev født på Trappen i 1696 og døbt den 19. søndag efter trinitatis. Konfirmeret påskedag 1712.

6. Lorentz Toisen. (V - 30).

Lorentz Toisen blev født på Trappen i 1696. Han døde sammesteds i 1725 og begravedes den 22. søndag efter trinitat. v. II.

II. LORENTZ TOISEN. (V - 30).

Lorentz Toisen var kådner på Trappen.

Han blev den 21. søndag efter trinitatis 1720 i Rinkenæs viet til REGINA SOPHIA PETERS (V - 31).

Hun var født den 7. aug. 1687 i Skidenhulvej (Hlsnæs) i Munkbrarup sogn i Angel. Hun døde på Trappen i Rinkenæs sogn i 1769 og begravedes den 15. febr., 79 år gammel.

Regina Sophie var datter af kådner i Skidenhulvej PETER HATZEN (MARTENSEN)⁽¹⁾ (V - 62).

Peter Matzen nævnes i en jordebog fra 1685 med en årlig afgift på 4 rdl. Han var søn af PLATZ HANSEN (V - 124), der også var kådner sammesteds. Han var født i 1622 og døde den 20. nov. 1691, 69 år gammel.

Peter Matzen var første gang gift med MARIN (V - 63), der var født ca. 1640 og døde 23. juni 1691. I dette ægteskab fødtes datteren Regina Sophie (V - 31) den 7. aug. 1687.

Anden gang var Peter Matzen gift den 29. juni 1695 i Munkbrarup med Sünne Asmusdatter. Hun var født ca. 1653 og døde den 15. febr. 1698 i Skidenhulvej, 45 år gammel.

Kådet var det ældste i Skidenhulvej (Schidenhohlweg), der oprindeligt blev kaldt Ulsnæs.

Børn:

1. Marie Cathrine Toisen. (V - 15). Marie Cathrine Toisen blev født på Trappen i 1722 og døbt den 15. dec. 1722. Hun døde på Strandrød den 19. aug. 1781. Hun blev den 18. okt. 1748 gift med skipper og kådner på Strandrød Erich Hansen (V - 14), der var født i Rinkeø i 1713, døbt den 23. nov. Han døde på Strandrød den 21. nov. 1795. I øvrigt se afsnittet: "Slægten i Rinkeø".

Noter og henvisninger til "Slægten på Trappen".

1. Johannes Stødtje: Die Chronik des Kirchspiels Munkbrarup. Herausgegeben von der ev. luth. Kirchengemeinde Munkbrarup.