



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv

2015



Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Ordinær generalforsamling i Dreslette Forsamlingshus, Snave

Tirsdag 9. februar 2016 kl. 19.30

1. Dagsorden ifølge vedtægterne
2. Museumsinspektør Ellen Warring vil fortælle om "Guvernørerne på Fyn 1815-1849"
3. kaffebord pris 40kr.

se Dreslette Portalen angående vedtægter

<http://dreslette.dk/fritid/dreslette-lokalhistorisk-arkiv>

Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1979. På Arkivet finder du mange interessante og spændende oplysninger fra området.

Så husk - kassér aldrig gammelt materiale.

Det er måske mere interessant, end du tror !

Vi har åbent 1. mandag i måneden kl. 19 - 20

Dreslette Forsamlingshus

Den 5. november 2015 blevet der afholdt 125 års jubilæumsfest for forsamlingshuset, der blev serveret flæskesteg og budding med jordbærsovs. En ret som også kunne have været serveret for 125 år siden.

Dreslette sogns Forsamlingshus blev bygget i 1890. Der blev stiftet et aktieselskab, der tegnede 95 aktionærer og den 10. maj 1890 blev opførelsen af forsamlingshuset sat i gang. Formålet med opførelsen af forsamlingshuset var at tilvejebringe et passende lokale til afholdelse af kirkelige og folkelige foredrag samt forhandlingsmøder og sang. I det hele taget måtte det bruges til et hvilket som helst foretagende, der ansås for at være til fremme for folkets åndelige og timelige velvære, som der står i vedtægterne.



Dreslette Forsamlingshus 1984

Tidlige havde forsamlingshuset i Dreslette en værtinde der sammen med sin mand og børn boede i forsamlingshuset.

Der var soveværelset på loftet, der hvor Lokalhistorisk Arkiv nu har lokale. Ved siden af køkkenet var der en lille stue, og køkkenet var fælles med forsamlingshuset.

Senere var der en værtinde som boede lige i nærheden af huset. Nu hvor der ikke længere er nogen værtinde fungerer huset som et "Nøglehus".



Dilettant i Snave (det gamle guld) begyndelsen af 1940'erne

Fra venstre: Jørgen Mouritsen-Nellemose. Kirstine Jensen- ungersbjerg. Karen Bakkesgaard
H.P. Valentin-Snave. Viggo Brandt- Snave. Hans Larsen Snave? Kaj? Ellen Rasmussen-Nellemose
Arne Rasmussen-Nellemose. Katrine Kjør Jensen- Brunshuse. Carl Rasmussen-Snave. Sufflur Marius Thode

Noget af det første der blev afholdt i forsamlingshuset var en dilettantforestilling. Det var ofte en stor succes, i 70-erne foregik det over to lørdag aftener, med generalprøve for de ældre den første lørdag eftermiddag, og om aftenerne sluttede det med musik og dans.

Inden Dreslette skole blev bygget i 1959 blev forsamlingshuset anvendt af idrætsforeningen til gymnastik, hvorfor der var ribber langs væggene. Andet som har hængt

på væggene var skjolde, som blev brugt til skjolddans, resterne af disse skjolde blev fundet på loftet over salen i forsamlingshuset, da taget blev udskiftet i 70-80-erne.



billede af gymnastik fra 1920

Skjolddansen var fra midten af 1800-tallet udbredt i landets skytte- og gymnastikforeninger frem til Anden Verdenskrig. Den har efter sigende rod i nederlaget ved Dybbøl i 1864. En begivenhed, der indirekte var med til at bringe gymnastikken og foreningslivet frem i Danmark og dermed oprettelsen af forsamlingshuse.

I 80-erne blev der lavet en tilbygning til forsamlingshuset, med toilet og garderobe. Bygningen blev opført af Lars Barkholt, en af de lokale murermestre, og også i en periode formand for forsamlingshusene i Danmark.



Dreslette Forsamlingshus 1985

Forskellige små reparationer blev udført af bestyrelsen og andre frivillige for at kunne få økonomien til at fungere. Forsamlingshuset har været anvendt til afholdelse af møder, generalforsamling, fødselsdage, fastelavnshaver, bryllupper begravelser m.m. i alle årene siden 1890.

Kirsten Ø. Rasmussen

De grønne spejdere, ”Niels Ryberg Trolde”, oprettet i Dreslette sogn 1945.

Jeg er blevet bedt om at fortælle om starten på ”De grønne spejdere i Dreslette”. Og det har jeg prøvet på efter bedste evne. Min tid som spejder var 4 år, men man siger at: ”En gang spejder, altid spejder”, og det er nok rigtigt.

Når man gerne vil sætte noget i gang, og man oplever at få nej, så bliver man skuffet. Det var i sommeren 1944, hvor en ung mand fra Ringkøbing-egnen tjente hos Laura Rasmussen,

Aakjærsgaard i Enemærket: Jens Christian Hasager Kirk. Denne unge mand og jeg: Lars Hansen, søn af Margrethe Hansen, Skaarup, cyklede nogle ture sammen, som vi havde megen fornøjelse af. På disse ture talte vi om, at det kunne være fint at få startet spejdere her i Dreslette Sogn. Vi foreslog det overfor K.F.U.M.s bestyrelse, men det blev afslået. Man gav til begrundelse at de unge mænd, de fra 14 – 17 år, kom til nogle møder, som pastor Sigurd Madsen inviterede til i Dreslette præstegård cirka en gang hver måned. Disse møder, som jeg også deltog i, var ganske udmærkede, men det var jo ikke spejdersport.



Dreslette Spejderne 1946

Den unge mand som tjente i Enemærket rejste fra sognet, og jeg kom 1. november 1944 til at tjene hos N. P. Pedersen, Snave, som var min afdøde fars fætter. Her vil jeg lige, udenfor emnet, fortælle, at da jeg stod hjemme i Skaarup for at sige farvel til mor, sagde jeg, at vi ikke havde aftalt løn med

Peder Pedersen. Mor svarede, at det skulle jeg ikke tænke på, for Peder ville nok give mig den løn der var passende for mig. Så jeg arbejdede et helt år, før jeg fik at vide, hvad jeg fik i løn. Jeg fik 1700 kr. og det var en almindelig fin løn den gang. Når jeg fortæller, at jeg tjente her hos N. P. Pedersen, er det for at komme frem til det med spejdernes start. En dag i vinteren 1944–45, hvor jeg var ved at spænde heste for en vogn, kommer sønnen Johannes, som var medlem af K.F.U.M.s bestyrelse, og spurgte, om jeg ville være med til at oprette grønne spejdere i Dreslette sogn. Jeg ved ikke om jeg blev ellevild, men det glædede mig meget, at man i bestyrelsen havde givet grønt lys for spejdere i Dreslette. (Dette er taget ud af mine erindringer. L.H.)

Et var at blive opfordret til at sætte spejderarbejde i gang, et andet var, at få det grebet an på den rigtige måde. Nu var det nødvendigt, at man kunne finde nogle som havde erfaring, og som vidste, hvordan det skulle gribes an. Det var med at få oplysninger hos nogle der kendte til spejderarbejde, og som havde erfaring med ”De grønne spejdere”.

Et er at vedtage, at nu kunne man gå i gang med at starte spejderarbejde, noget andet var, at få nogle til at sætte en organisation op omkring dette. Mandag den 26. marts 1945 blev der indkaldt til et møde i Mullerød skole, for personer der var interesseret i at der skulle ske noget. Til dette møde var repræsentanter fra K.F.U.M.s bestyrelse, fra forældre, gdr. Marius Pedersen, Snave, og Ejner Nielsen, Skovsbjerggård. Brøderne Harald og Hans Larsen, Nellemose, som ville gå ind i arbejdet, samt lærer Skovenborg, Mullerød. Missionær Lund, Assens, fortalte de fremmødte, hvordan arbejdet skulle gribes an. Efter en længere forhandling blev det vedtaget at begynde

et K.F.U.M. spejderarbejde. Samtidig valgtes et ”grupperåd” bestående af følgende: Lærer Johs. Skovenborg, gruppefører. Landmand Harald Larsen, tropsfører. Johs. Pedersen, Snave, repræsentant for K.F.U.M.s bestyrelse. Gdr. Marius Pedersen, Snave, og gdr. Ejner Nielsen, repræsenterede forældrene. Sidstnævnte valgtes til kasserer. Nu havde man toppen på kransekagen, men det var drengene (spejderne) man ville nå.

Der blev den 23. april, Sankt Georgs dag, holdt det første spejdermøde i Mullerød skole. Derfor blev denne dato altid betegnet som Dreslette spejdernes fødselsdag. Om man fra førernes side har tænkt, at denne dag var den helt rigtige at starte på med symbolet ”Sankt Georg der bekæmper dragen”, har jeg aldrig fået oplyst. - Ja, nu var der så kommet gang i spejderarbejdet. Man øvede sig i alt det, som hører med til at være spejder. For det første var det ”optagelsesprøven”, som skulle munde ud i at aflægge spejderløftet, derfor holdtes der tre øveaftener, som sluttede søndag den 27. maj i Mullerød skole, hvor følgende aflagde dette løfte:

Johs. Skovenborg, Mullerød skole.
Harald Larsen, Nellesø.
Poul Erik Larsen, Mullerød.
Lars Hansen, Snave.
Karl Larsen, tjente på en gård
Harry Andersen, Skårup.
Hans Erik Dreisler, Ungersbjerg.
Hans Madsen, Brydegård.

Jørgen Hansen, Skårup.
Gorm Hansen, Skårup.
Jørgen Hansen, Skovkrogen.
Poul Br. Nielsen, Skovsbjerg.
Anders Andersen, Snave.
Mogens Nielsen, Snave.
Erling M. Pedersen, Skovkrogen.



*Uglepatruljen 1946 Lars Hansen, Karl Larsen, Mogens Nielsen,
Anders Andersen, Hans Madsen, Jørgen Stougaard, Gert Madsen.*

Sommeren 1945 gik med at indøve spejderfærdigheder, såsom nødhjælp, sårbehandling, transport af tilskadekomne og mange andre ting som spejdere bør kende. Torsdag den 27. september afholdtes en meget vellykket fest i Missionshuset. Denne fest, hvor der var fuldt hus, fik et særdeles vellykket forløb. Tolv drenge havde meldt sig til optagelse i troppen. Der var også mødt mange forældre op til festen.

Fredag den 12. oktober afholdtes et gruppemøde på Skovsbjerggård. Man drøftede troppens inddeling i patruljer.

Det vedtoges at danne tre patruljer:

1. patrulje fik til mødested Skovsbjerggård.
2. patrulje fik til mødested Marius Pedersen, Snave.
3. patrulje fik til mødested Margrethe Hansen, Skårup.

Den 22. oktober holdtes der spejdermøde i Mullerød skole. Følgende udnævntes til patruljeførere:

For 1. patrulje Christian Olsen, tjente på Skovsbjerggård.

For 2. patrulje Lars Hansen, tjente i Snave.

For 3. patrulje Harry Andersen, søn af Hans Andersen, Skårup.

Herefter foregik spejderarbejdet i patruljerne, som selv fandt på navne til hver enkelt patrulje:

1. patrulje fik navnet ”Rævepatruljen” på Skovsbjerg.

2. patrulje fik navnet ”Uglepatruljen” i Snave.

3. patrulje fik navnet ”Høgepatruljen” i Skårup.



Dreslette trop på lejr, Helnæs ca. 1960

I patruljerne var der fra 8 – 10 drenge, det var en meget passende størrelse. Patruljemøderne blev normalt holdt en gang om ugen, og der lærte vi at gøre alle de praktiske ting en spejder bør kende. Det var med at være en god kammerat og stå sammen om de opgaver, man kunne blive udsat for ved konkurrencer patruljerne imellem, i troppen såvel som ved større spejderlejre. Netop større lejr var Korpslejren ved Sønderborg, som vi deltog i 1946, en oplevelse med omkring 10.000 deltagere som vi, der var med aldrig glemmer. Mindre lejre hvor f.eks. vores egen trop arrangerede, glemmer man heller ikke. Først en hel dag med forskellige gøremål, for så at slutte ved lejrbalet med bålsange og en fører der slutter dagen

med en andagt. Efter sådan en dag havde man let ved at falde i søvn – selv i et telt.

Der kunne været skrevet meget mere, f.eks. om at troppen fik en fane fra Danmark samfundet, at der også blev spejdere for pigerne, som også fik en fane. Det er nu 70 år siden starten på spejderne i Dreslette, så der er jo sket meget siden da, men minderne om dengang kan ikke udviskes.

Lars Hansen Aarup.

Galeaser

Skulle der for 100 år siden transporteres varer rundt på Fyn, var det med hestevogn. Vognen kunne transportere 0,5 -1 ton, og en tur til Odense kunne let tage en hel dag.

En anden mulighed var med sejlskibe. Her var en meget anvendt skibstype en galease, den var velegnet til sejlads i de indre danske farvande og Østersøen.

Af skibe under 50 tons, der i år 1900 var registreret i Dansk Skiberegister, var der 2475 sejlskibe og 107 dampskibe, hvoraf de fleste var galeaser.



En Galease havde 2 master, forrest 1 stormast og bagerst 1 lidt mindre mesanmast. Lastekapaciteten var på 25-40 tons, omtrent som en nutidig lastbil, som den da godt kan sammenlignes med.

Galeasen kunne sejle ind på en vanddybte af 1,5-2 m, derfor kunne den lastes meget nær kysten. Lasten blev så fragtet til eller fra kysten med pramme, som f. eks. korn fra Johan Chr. Jørgensens kornhandel i Enemærket eller, i Skovkrogen, med varer til købmandsgården i Mullerød. Det kunne også være sukkerroer til Assens sukkerfabrik, de gårde der havde marker nær kysten, kørte roerne på kassevogne til strandbredden, hvorfra de blev udskibet med pramme.

En af de lokale sejlskibe var Ørnen bygget i Middelfart 1861 af egetræ, den lastede 17 ½ tons. I 1871 var den ejet af H. Madsen i Mullerød, 20 år senere var ejeren skipper Niels Andersen i Brunshuse. Mellem de to ejere er den blevet ombygget så den kunne laste 7 tons mere. Senere overtager hans søn Anders Nielsen skibet, han havde foruden Ørnen en lidt mindre galease Karen Marie, så Ørnen blev solgt til Peder Pedersen.



Brunshuse udsigt til Agernæs

Også Brünnings Hansen, Gl. Agernæs havde en galease, som han havde Chr. Hansen ("Chr. Skipper") til at sejle. Omkring 1923 køber Niels Johansen galeasen Christina, som foruden sejl også havde motor, med den sejlede han blandt andet cement fra Ålborg. Midt 1940'erne blev den solgt, og efter forskellige ejeres anvendelse, ja også et forlis, blev den i 1975 solgt til en tysk ejer.

Kilde: Danske Krigs og Handels-skibe.
Arne Rasmussen

Bag om Dreslette Kirke

Der er et sagn forbundet med kirkens placering. Sagnet fortæller, at kirken skulle have ligget på en banke (forhøjning i landskabet) midt i sognet. Men de underjordiske (De underjordiske er vettere og åndevæsener som ifølge nordisk folketro lever under jorden eller i naturen som usynlige skabninger som lever ved siden af menneskene, ofte nær gårde) kunne ikke lide kirkeklokkernes klang. Om natten nedbrød de derfor det bygværk, der var opført dagen før. For at finde et sted hvor de underjordiske ikke blev forstyrret, valgte man at lade to stude sammenkoble, og der hvor de valgte at sove om natten, ville man opføre kirken. Og derfor ligger kirken på en banke i den nordlige del af sognet. Desværre findes der ikke dokumenter, tekster eller billeder som kan fortælle hvem, der opførte den første stenkirke i Dreslette. Formodningerne er, at der ved kristendommens indførelse, har ligget en trækirke, men at denne senere er blevet revet ned, da man valgte at opføre en stenkirke. Årsagen var, at jorden allerede var indviet - og at man derfor ikke behøvede at lade et nyt stykke jord indvie. (Den indviede

jord er et helligt sted, hvor kristne mennesker venter på opstandelsesdagen).

Det er ukendt hvilken katolsk helgen kirken har været indviet til. Men at kirken har været tilknyttet katolismen, vidner en døroverligger om, idet billedet på denne blandt andet viser et røgelseskar.



Dreslette kirke ca. 1780

Den ældste del af kirken stammer fra 1100-tallet. I 1300-tallet rives apsis ned og koret udvides. I 1400-tallet bygges tårn til. Dreslette Kirke nævnes første gang i 1372, da biskoppen i Odense Erik Johansen Krabbe gav kirken afladsprivilegium. Opnåelse af aflad forudsætter, at man har bekendt sin synd, at man angrer den, og har fået syndernes forladelse hos sin præst. Derudover skal man gøre et bestemt afladsværk, dvs. en god gerning. I dag vil det først og fremmest sige at valfarte til bestemte kirker, som har fået tildelt afladsprivilegium, men i middelalderen kunne afladsværket også være at tage på korstog, at sige bestemte bønner, at give penge til de fattige, eller til opførelsen af en bestemt kirke. Det er dette sidste, man kalder at købe aflad, men ellers var aflad ikke noget, man købte.

I 1530 havde reformationen sejret i alle vigtige købstæder, dels fordi Frederik 1. (1523-1533) beskyttede den folkelige bevægelse, dels på grund af et opsparet had i befolkningen mod kirkens privilegier. Kirken havde dels skattefrihed, dels ret til selv at opkræve tiende, dels en omfattende afladshandel m.m. Efter reformationen tilhørte kirken kongen.



Kongen solgte imidlertid Dreslette Kirke 15. juni 1686. Derefter havde kirken forskellige ejere indtil den 27. maj 1695, hvor den blev solgt til en enke på Frederiksgave (nuværende Hagenskov) og dermed kom kirken til at høre under Frederiksgave Gods.

Niels Ryberg overtog Frederiksgave som ene-ejer den 2. november 1767 og han iværksatte istandsættelser af Helnæs Kirke i 1783/84 og af Sønderby Kirke i 1784.

I 1785/86 blev der foretaget en stor og gennemgribende ombygning af Dreslette Kirke som blev anset for at være Frederiksgaves hovedkirke. Kirken blev moderniseret i nyklassicisk stil og det var en murermeister Löppelmann fra Assens som stod for ombygningen. Om det også var

Löppelmann som stod for ombygningen af Køng Kirke ved Rybergs andet gods på Sydsjælland, Øbjerggård, vides ikke men Køng Kirke blev moderniseret efter samme linier som Dreslette Kirke.

Lene Larsen

Erna Andersen, Dreslette, 91år

Vi har besøgt Erna Andersen i Dreslette, som fortalte om sin opvækst på Helnæs og hendes liv som ung pige og senere som murerkone i Dreslette.

Erna blev født på Helnæs november 1924, hendes far var hjulmand og hendes mor var hjemmegående og tillige syerske, senere kom en lillebror.

Erna fortæller:

Vi manglede aldrig noget, vi børn har aldrig hørt forældrene beklage sig, jeg havde en god barndom. Jeg var glad for at gå i skole, jeg gik i skole i 8 år, for man skulle være 14 år for at blive konfirmeret og gå ud af skolen, man gik i skole hver anden dag, de andre dage skulle der hjælpes til derhjemme. Allerede den gang begyndte interessen for blomster og have, når der var gjort rent skulle der friske blomster ind.

Efter konfirmationen kom jeg ud og tjene forskellige steder, hos slagter Olsen i Ebberup og på et gartneri i Halsted. I marts 1945 var jeg fyrpasser på Helnæs fyr, jeg havde vagt den dag de bombede Husmandsskolen i Odense. Vi stod oppe i fyrtårnet og kunne høre flyene, men vi kunne ikke se dem, pludselig så vi ned og der var flymaskiner lige over havoverfladen.

I 1947-48 var jeg og en kusine i huset i Norge, turen op gennem Olsofjorden var så smuk, sne og lys til begge sider, det var næsten som juleaften. Heroppe var jeg så heldig at se århundredets statsmand Churchill, som også var min personlige helt, hele 2 gange. Jeg havde fået fri til at tage ind til Oslo og se Churchill køre gennem byen i jeep, og senere var jeg med min kusine i biografen. Da forestillingen var forbi og vi kom ud, var der små flokke mennesker rundt omkring og vi blev, for vi var nysgerrige, og ud fra Grand Hotel kom Kong Håkon og Churchill, det var et stort øjeblik. Så kom jeg hjem og kom på fagskolen på Langelinie, for at lære at sy. Jeg fik det lært, men jeg har ikke brugt det så meget.

I 1950 kommer jeg hjem, da min far dør afkræft. 1952 bliver jeg gift med muremester Thorkild Andersen og jeg flyttede til Dreslette. Han havde 11 søskende, de fleste kom på besøg hver søndag og blev til spisetid, jeg kan ikke huske hvad vi fik at spise, men man var ikke så fordringsfuld dengang. Svigermor boede hos os til hun døde i 1957. Vi fik 2 børn Lars i 1954 og Marianne i 1958.

Jeg var hjemmegående husmor, telefonpasser og ordnede regnskabet og passede haven. Jeg dyrkede mange blomster, især mange tørblomster som blev solgt på Hjemstavnsgården, når der var arrangementer. Jeg lavede også mange dekorationer, og pyntede i Forsamlingshuset, til stor glæde for mange. Jeg blev enke i 2000. Nu bor jeg på Herredsbjerg i et lille dejligt hus med en herlig udsigt og en have med mange blomster, hvor jeg følger årets gang. Jeg kan heldigvis klare mig selv, selv om jeg er 91 år.

Anna Jaska og Lissa Jensen

Oldenborrer

I årsskriftet 1996 har Arne skrevet om oldenborrerne og hvilken plage de var.

I dag er oldenborren sjælden men i 1883 var de en plage, så meget at indenrigsministeriet og kommunerne besluttede at indsamle billerne, med en pris på 5øre pr. 500 gram. Børn og voksne deltog i indsamlingen, man rystede billerne ned af træerne hvorefter de blev samlet i sække. Det var sognerådets medlemmer som stod for aflivningen, vejning samt betaling til indsamlerne.

Vi har fundet en protokol med afregning som bringes herunder:

Udgift til Oldenborrer Aaret 1889				Kr	Øre
Forskrift ved Sogneraadetsmedlemmerne					
Mullvad	A. Knudsen	10178 a 10 Ør	107	90	107 90
Ungespige	H. Larsen	196 - a 10 -	19	60	
		3 - a 14 -		42	15 02
Stortroge	H. Larsen	1458 - a 10 -	145	80	
		74 - a 14 -	10	36	180 16
Kraane	L. Pedersen	441 1/2 - a 10 -	44	15	
		17 - a 14 -	2	38	40 53
Kraane	L. Pedersen	1094 1/2 a 10	109	45	
		35 - a 14 -	4	90	114 35
Dorslebte	H. J. Pedersen	1320 - a 10 -	132		
		19 - a 14 -	2	66	134 66
Snave	H. Skarvsen	183 - a 10 -	48	30	
		10 - a 14 -	1	40	99 70
Kraane	L. Pedersen	1384 - a 10 -	138	40	
		77 1/2 - a 14 -	10	85	
		3 - a 18		54	149 79
Talt			8444 1/2 Ør	Talt	854 11
Til Vejning og Aflivning					
Juni	A. Knudsen Mullvad			21	58
"	H. Larsen Ungespige			2	98
"	H. Larsen Stortroge			36	64
"	L. Pedersen Kraane				
"	Jens Hansen Kraane			9	17
"	A. Jørgensen Kraane			22	59
"	H. J. Pedersen Dorslebte			26	78
"	L. J. Pedersen Snave			19	86
"	H. J. Pedersen Brydgaard			29	29
				10	23 00

Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Medlemskontingent 2015 80kr.

Medlem navn.....

Kvittering

Betal til en fra bestyrelsen eller på generalforsamlingen.

eller benyt konto nr. 2028 7984-408-097

Bestyrelsen:

Formand & Arkivråds repræsentant:

Mogens Hjorth, Søbrovej 34, 5683 Hårby,
tlf. 24201130, M24201130@gmail.com

Arkivleder & Næstformand:

Arne Rasmussen, Brunshusevej 36, Enemærket, 5683 Hårby,
tlf. 64771553, kr.aakaer@dlgtele.dk

Hanne Boel Nielsen, Nellemosevej 51, 5683 Hårby
Kirsten Ø. Rasmussen, Brunshusevej 36, 5683 Hårby
Anna Jaska, Skovhaverne 3, 5683 Hårby
Lissa Jensen, Skovhaverne 1, 5683 Hårby
Lene Larsen, Kallehavegyden 10, 5683 Hårby