



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Slægtsbog for

Ove Holm,

født 21.januar.1894 i København, død 2.december.1969 i Gentofte

og

Inger Wæver,

født 22.september.1905 i Aalborg, begravet 8.december.2000 i Gentofte

Forord

Denne slægtsbog fortæller om Birte Gansteds slægt, så langt kilderne rækker. Fortællingen blev påbegyndt i 2006, efter at Lone og hendes brødre havde set en slægtstavle udarbejdet af Personalthistorisk Institut for Ove Holm og hustru Inger Wæver. I slægtstavlen nævntes en Jens Andersen, født på Hønske i Ørsted sogn – deres tip-tip oldefar i Oves gren.

Ved at søge i kirkebøgerne verificerede jeg denne del af Birtes slægt. I 2014 lånte jeg de nævnte slægtstavler og brugte Personalthistorisk Instituts optegnelser som trinbræt til læsning af kirkebøger med mere. Det er lykkedes at tilføje mange slægtsled, især grenene til Jylland, midt Sjælland og Skåne er udvidet.

Dermed er den kendte del af slægten forøget fra godt 90 til godt 350 aner – uden at tælle søskende med.

Af pudsige vinkler i fortællingen kan nævnes:

Som forventeligt rummer forslægten alle samfundslag. Det rækker fra fattige fiskere i Nørholm ved Aalborg til en kone der efter at være skilt fra sin morddømte mand blev gift igen, videre til fæstebønder, degne, præster og rige købmænd i Nykøbing Falster, ligesom enkelte adelige også ses.

Der er slægtninge fra Jylland, Fyn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og Skåne og endda Mecklenburg i Tyskland.

I en gren af familien var der en slotsforvalter i Vordingborg på det hensygnende kongeslot og Gåsetårn i Vordingborg.

En anden gren kommer fra landets nok mindste købstad Nysted på Lolland med forbindelse til de rigeste købmænd i Nykøbing Falster.

En tredje gren er fra små landsogne i Skåne vest for Kristianstad.

En fjerde gren kan føres tilbage til de adelige Muler i 14-1500-tallets Odense, hvoraf en senere sidegren stod for oprettelsen af Mulernes Legatskole i 1720.

Arbejdet med slægtsbogen er afsluttet i august 2018.

Asger Kjelstrup

Kilder:

Rigsarkivet, www.sa.dk

Demografisk databas sødre Sverige – i 2024 <https://sok.riksarkivet.se/specialsok>

Lantmäteriet <https://www.lantmateriet.se/sv/kartor/>

Hammers kort over Bornholm, Kgl Biblioteks hjemmeside

”Slægten Wolf”, fra slægtsforskningssiderne ”dis-danmark.dk” på nettet.

Finn Holbeks hjemmeside <http://finnholbek.dk/>

H.H. Eriksens hjemmeside <https://www.hheriksen.dk>

Darring Lythgoe slægtstræ <https://lythgoes.net/genealogy/>

Probanden	1	44 Christen Rasmussen	27
1 Birte Gansted	1	45 Margrethe Nielsdatter	27
2. generation	2	46 Jens Hansen	28
2 Ove Holm	2	47 Karen Mortensdatter	28
3 Inger Wæver	2	48 Peder Jeppesen	30
3. generation	4	49 Anna Margreta Jacobsdatter	30
4 Georg Holm	4	50 Christian Jensen Skiær	31
5 Flora Christiane Hansen	4	51 Maren Elisabeth Wolff	31
6 Victor Ludvig Johan Wæver	6	52 Berthel Pedersen	33
7 Johanne Malmqvist	6	53 Margrethe Møller	33
4. generation	7	54 Jørgen Sivertsen	34
8 Harald Henry Holm	7	55 Anine Marie Richter	34
9 Amalie Magdalene Hviid	7	56 Michel Svensson	36
10 Peder Hansen	8	57 Bolla Svendsdotter	36
11 Margrethe Jensdatter	8	58 Wallemar Ljunggren	37
12 Hans Jacob Wæver	10	59 Pernilla Månsdotter	37
13 Olivia Petrine Alvilda Petersen	10	62 Jacob Jensen Brøndum	38
14 Frederik Frans Malmquist	11	63 Karen Marie Samuelsdatter	38
15 Hanne Caroline Frentz	11	7. generation	40
5. generation	12	64 Christoph Jensen Holm	40
16 Lauritz Julius Holm	12	65 Anna Kierstine Kiølsdatter	40
17 Cecilie Marie Wiberg	12	68 Christen Wiberg	41
18 Frederik Hviid	13	69 Sidsel Cathrine Rasmusdatter	41
19 Louise Magdalene Hylsenberg	13	76 Peder Hylsenberg	41
20 Hans Olsen	14	77 Ane Thomasdatter	41
21 Ane Jensdatter	14	78 Peder Jensen Stange	42
22 Jens Christensen	15	79 Inger Seiersdatter	42
23 Kirsten Jensdatter	15	82 Ole Larsen	43
24 Jeppe Pedersen Wæver	16	83 Mette Andersdatter	43
25 Thomasine Jacobine Charlotte Skiær	16	84 Anders Pedersen	44
26 Johan Martin Petersen	17	85 Anne Marie Mortensdatter	44
27 Ane Kirstine Sivertsen	17	88 Rasmus Christensen	45
28 Jöns Malmquist	17	89 Marie Pedersdatter	45
29 Elna Ljunggren	17	90 Niels Jensen	46
30 Johan Heinrich Ludvig Frentz	18	92 Hans Mathiesen	46
31 Ane Kirstine Brøndum	18	93 Kirsten Olesdatter	46
6. generation	20	94 Morten Christensen	47
32 Lars Christoffersen Holm	20	95 Anna Hansdatter	47
33 Else Margrethe Fich	20	96 Jeppe Pedersen	48
34 Jens Wiberg	20	97 Margaretha Hansdatter	48
35 Maren Jensdatter Husum	20	98 Jacob Christiansen Møller	49
36 Niels Nielsen Hviid	21	99 Johanne Kirstine Jensdatter	49
37 Ane Elisabeth Amalie Braadt	21	100 Jens Madsen Skiær	50
38 Knud Jens Hylsenberg	22	101 Anna Maria Moritzdatter	50
39 Karen Sofie Jensen Stange	22	102 Thomas Frederik Wolff	51
40 Ole Jørgensen	23	103 Alhed Jensdatter	51
41 Karen Olsdatter	23	104 Peder Berthelsen	52
42 Jens Andersen	25	105 Maren Friderichsdatter	52
43 Sidsel Jensdatter	25	106 Niels Christensen Møller	53
		107 Maren Pedersdatter	53
		112 Swen Mickelsson	54
		113 Sissa Swendsdotter	54
		114 Swen Hansson	55

115 Sissa Nilsdotter	55	234 Anders Jönsson	77
116 Anders Wollemarson	55	235 Swenbor Härmosdotter	77
117 Boel Andersdotter	55	236 Per Månsson	78
118 Måns Persson	56	237 Kirstina Bengtsdotter	78
119 Elsa Gunnesdotter	56	238 Gunne Hansson	78
124 Jens Brøndum	58	239 Elna Matthisdotter	78
125 Anne Catrine Nielsdatter	58	254 Christen Michelsen	79
126 Samuel Joensen	59	255 Kirsten Jensdatter	79
127 Anne Dorethe Christensdatter	59		
8. Generation	60	9.generation	80
130 Kield Pedersen	60	260 Peder Pedersen	80
131 Anna Cathrine Jacobsdatter	60	261 Kirsten Kjeldsdatter	80
136 Søren Madsen Wiberg	60	262 Jacob Jacobsen	80
137 Sophie Elisabeth Mand	60	263 Maren Hansdatter	80
156 Jens Rasmussen Stange	61	274 Morten Mand	81
157 Kirstine Aridsdatter	61	275 Anne Elisabeth	81
158 Sejer Hansen	62	312 Rasmus Rasmussen Stange	81
159 Sidsel Andersdatter	62	313 Kirsten Andersdatter	81
164 Lars Olsen	63	314 Arist Hansen	82
165 Susanne Pedersdatter	63	315 Signe Hansdatter	82
166 Anders Hansen	64	316 Hans Seiersen	84
167 Karen Mogensdatter	64	317 Karen Hansdatter	84
176 Christen Madsen	64	318 Anders Terkildsen	85
177 Kirsten Olufsdatter	64	319 Karen Andersdatter	85
178 Peder Nilausen	65	332 Hans Madsen	86
179 Maren Jensdatter	65	333 Inger Olufsdatter	86
184 Mathias Jensen	66	352 Mads Christensen	87
185 Dorthe Olufsdatter	66	353 Malene Pedersdatter	87
186 Ole Hansen	66	354 Oluf Sørensen	88
187 Dorthe Jensdatter	66	355 Anne Hansdatter	88
188 Christen Christensen	67	356 Nilaus Lauritzen	89
189 Inger Gudmandsdatter	67	357 Thyra Jensdatter	89
190 Hans Nelausen	67	368 Jens Hansen	90
191 Anne Madsdatter	67	369 Johanne Hansdatter	90
194 Hans Mortensen	68	370 Ole Olsen	90
195 Anna Michelsdatter	68	371 Maren Larsdatter	90
196 Christian Jacobsen	69	372 Hans Rasmussen	91
200 Mads Andersen	70	374 Jens Nielsen	92
201 Kirsten Jensdatter Skiær	70	375 Margrethe Nielsdatter	92
202 Maurids Hansen Møller	70	376 Christen Madsen	92
203 Cathrine Rasmusdatter	70	377 Kirsten Olufsdatter	92
204 Andreas Schumacher Wolff	71	378 Gudmand	92
205 Anne Mette Flindt	71	380 Nilaus Hansen	93
224 Michel Törnerott	73	381 Dorthe Lauridsdatter	93
225 Agdha Swensdotter	73	382 Mads Laursen	94
226 Swen Jönsson	74	383 Karen Nielsdatter	94
227 Bengta Persdotter	74	388 Morten Rasmussen	94
228 Hans Vinberg	75	390 Michel Jensen Væver	95
229 Else Anderssdatter	75	391 Else Hansdatter	95
230 Nils Jönsson	76	402 Jens Rasmussen Skiær	95
231 Sissa Swänsdotter	76	403 Karen Lauridsdatter Tande	95
232 Wollemar Hansson	76	406 Rasmus Jensen	96
233 Karna Truetzdatter	76	407 Karen Lauridsdatter	96
		408 Hans Ejlersen Wolf	97

409 Elisabeth Agnete Schumacher	97	817 Karen Widsted	115
410 Thomas Flint	98	818 Andreas Schumacher	116
411 Kirstine Nielsdatter	98	819 Catharine Sofie Frederiksdatter With.....	
452 Jöns Person	99	820 Henrik Flindt	116
454 Parnilla Swänsdotter	99	821 Anna Bergeshagen	116
458 Anders Gunnarson	99	822 Niels Jensen	118
460 Jöns Nielson	100	823 Mette Christiansdatter	118
459 Kierstin Torckilsdotter	100	922 Torkil Pedersson	118
462 Swän Trulson	101	923 Mainild Truidsdatter	118
463 Hanna Mattisdatter	101	924 Truls Månsson	118
464 Hans Trullson	102	930 Wollemar Niclasson	119
465 Toren Wollemarsdatter	102	931 Elna Tykasdatter	119
466 Truet Nilsson	103	932 Niels Lassön	119
467 Karna Jeppasdatter	103	933 Una Truetzdatter	119
470 Hermo Persson	104	934 Jeppe Truidsson	120
471 Gunil Persdotter	104	935 Kirstine Magnusdatter	120
472 Måns Olson	105	940 Peder Hermoesön	121
473 Karna Andersdatter	105	941 Svendbor Mattiesdatter	121
476 Hans Jönsson	105	944 Oluf Brandt	121
477 Karina	105	946 Anders Wolmarson	122
478 Mattis Anderson	106	947 Anna Mattisdatter	122
479 Bolla Nilsdatter	106	956 Anders Wolmarson	122
508 Michel Christensen	107	957 Anna Mattisdatter	122
509 Margrethe Jensdatter	107	958 Niels Anderson	123
510 Jens Rasmussen	107	959 Kierstina Jeppesdatter	123
511 Kirsten Lauritsdatter	107	1016 Christen Michelsen	123
		1017 Karen Hansdatter	123
10. generation	108	1018 Jens Knudsen	124
628 Hans Aristsen	108	1019 Bodil Justdatter	124
629 Karen Olsdatter	108		
630 Hans Hansen	108	11. generation	125
632 Sejer Hansen	109	1268 Michel Sort	125
633 Inger	109	1269 Karen	125
634 Hans Michelsen Sort	110	1276 Morten Aristsen	125
Pest på Bornholm – og andre noter fra		1277 Maren Hansdatter Fyen	125
præsten i Åkirkeby.	110	1278 Jens Ibsen	126
636 Torkel Andersen	111	1279 Karen	126
638 Anders Mortensen	111	1504 Christen Madsen	126
639 Karen Jensdatter	111	1505 Mette Pedersdatter	126
704 Christen Madsen	112	1632 Hans Jacobsen Wolf	126
705 Mette Pedersdatter	112	1633 Karen Mathisdatter	126
714 Jens ?	112	1634 Peder Mortensen Widsted	127
715 Tyre Christensdatter	112	1635 Abigael Lerche	127
738 Hans Hansen	113	1642 Hans Bergeshagen	127
739 Bodil Mathisdatter	113	1862 Thyge Pedersson	127
742 Lars nn	113	1863 Karine Truid	127
743 Bodil Olsdatter	113	1870 Magnus Kirstensson	128
752 Mads Christensen	114	1882 Matthis Skomager	128
753 Malene Pedersdatter	114	1892 Woldemar Schomager	128
754 Oluf Sørensen	114	1894 Matthis Pedersson	129
755 Anne Hansdatter	114	1912 Woldemar Schomager	129
762 Laurs Christensen	114	1914 Mattis Pedersson	129
763 Else Jensdatter	114	1918 Jeppe Nielson	130
814 Laurids Koos	115	2034 Hans Kieldsen	130
816 Ejler Christian Wolf	115		

2035 Else Lauridsdatter	130	104504 Laurids Kotte	143
2038 Just Madsen	131	104505 Margrethe Jensdatter	143
2039 Karen Løngborg	131		
12.generation	132	18.generation	144
2552 Arist Andersen	132	208992 Hans Knudsen Mule	144
2554 Hans Andersen Fyhn	132	209008 Niels Kotte	144
3264 Jacob Jacobsen Wolf	132	209009 Mette Friis	144
3265 Marine Iversdatter	132	209010 Jens Mikkelsen	145
3266 Mathis Nielsen	134	209011 Marine Ottosdatter Rantzau	145
3267 Anne Christoffersdatter Schøller	134		
3268 Morten Jepsen	134	Sidehistorier og kort	
3269 Karen Jensdatter	134	Slum i Brøndstræde	23
3270 Knud Madsen Lerche	134	Hønskes historie	26
3271 Sophie Bate	134	Sogn og by omkring Herfølge	30
13.generation	135	Stubbekøbing	32
5116 Anders Fyenbo	135	Sogne i Skåne	35
6528 Jacob Jacobsen Wolf	135	Rødsot	38
6530 Iver Bertelsen	135	Bornholmske sogne	43
6531 Else Hansdatter Mule	135	Hålabäck i Skåne	57
6534 Christoffer Iversen Schøller	136	Brand i Vanneberga	74
6535 Karen Hansdatter	136	Pest på Bornholm	110
6536 Jep Mortensen	136		
6540 Mads Lerche	136		
6541 Sidsel Knudsdatter	136		
6542 Anton Bate	137		
6543 Sara Oberberg	137		
14.generation	138		
13056 Jacob Wolf	138		
13062 Hans Mule	138		
13063 Mette Lauridsdatter Kotte	138		
13068 Iver Schøller	139		
13084 Antonius Bate	139		
13085 Abigael Bonifaciousdatter Loir	139		
15.generation	140		
26124 Mikkel Mule	140		
26125 Anne Jensdatter Bang	140		
26126 Laurids Kotte	140		
26127 Karen Lauridsdatter	140		
16.generation	141		
52248 Christen Mule	141		
52249 Marine ?	141		
52250 Jens Bang	141		
52251 Else Groth	141		
52252 Niels Kotte	142		
52253 Marine Thordsdatter	142		
52254 Laurids Poulsen	142		
52255 Kirsten Lauridsdatter	142		
17.generation	143		
104496 Jens Mule	143		

Probanden

1 Birte Gansted

Født 27.september 1928 i København.

Birte blev gift med Jørgen Gansted, som omtales i en kommende slægtsbog.

Birte og Jørgen er forældre til Lone, Niels og Svend.

2. generation

2 Ove Holm

Født i Skt Jacob sogn, København den 21.januar 1894, død 2.december 1969

3 Inger Wæver

Født i Budolfi sogn, Ålborg 22.september 1905, begravet fra Jægersborg kirke 8.december2000.

Ove og Inger blev gift i Lundtofte kirke 29.oktober 1927, hvilket virker sært, eftersom ingen af dem boede i sognet. Fortællingen er, at de havde tænkt at blive gift i Lyngby kirke, hvor Ingers forældre var blevet gift. Inger talte så med præsten i Lyngby sogn. Han og Inger misforstod åbenbart hinanden – i hvert fald arrangerede præsten, at vielsen skulle ske i den ret nye Lundtofte kirke. Inger har formentlig talt med pastor Sværdborg, som dengang kæmpede indædt for at løsrive Lundtofte fra Lyngby sogn.

Ove var født i København, forældrene var Georg Otto Valdemar Holm og Flora Christiane, født Hansen og han blev døbt 29.april1894.

Inger var født i Ålborg, forældrene var Johan Wæver og Johanne Heinricha Ludvika Frentzina Malmqvist og hun blev døbt 21.januar 1906.

De fik en datter 27.september 1928, der blev døbt Birte i Lundtofte kirke af pastor Sværdborg. Inger og Ove boede da i Trinitatis sogn i København, men valgte vel Lundtofte, fordi pastor Sværdborg havde viet dem året før.

Fadderne var Inger Merete Nordentoft, Hellerup, enkefru Johanne Wæver i København, direktør Georg Holm, Kvistgård, agent Kurt Holm og ingeniør Kai Wæver.

Ove var uddannet som civilingeniør og var ansat i Ford i Danmark fra 1923 til 1943, hvor han kom til J.Lauritzen rederiet. Han blev senere direktør for JL-fonden som var den reelle ejer af Lauritzen koncernen.

Han blev i 1909 leder af den første spejderpatrulje i Det Danske Spejderkorps. I 1924 fik han hovedansvaret for afholdelsen af 2.verdensjambore på Ermelundssletten, hvor 5000 spejdere fra 40 lande deltog. Han blev en vigtig drivkraft i opbygningen af Det danske Spejderkorps og var dets leder indtil 1960.

Inger var også ivrig spejder og var i en periode leder af ulvearbejdet i DDS. Hun var samlingspunkt for mange spejdere i hele sit liv. Både Ove og Inger medvirkede i høj grad ved etableringen af Finlandshjælpen under og efter 2.verdenskrig – hvor de blandt andet støttede ophold for mange krigsramte finske børn.

Billedet af Ove må være fra omkring 1955. Billedet af Strix/Inger er fra december 1982.



Familien Holm på Nørrejysk divisions forårslejr i 1930, Birtes første spejderlejr.



3.generation

4 Georg Holm

Født 8.oktober 1860 i København, uvist sogn , død i Kvistgård 13.oktober 1934, begravet på Vestre kirkegård 19.oktober.

5 Flora Christiane Hansen

Født på Frederiksberg 6.september 1866, uvist sogn, død i København 10.april 1917, begravet på Vestre kirkegård 15.april.

Georg og Flora blev gift i Skt Jakobs kirke den 28.august 1891. Georg boede da i Sortedamsgade 13, mens Flora boede hjemme hos forældrene i Ny Kalkbrænderivej 86.

Det er Flora, der har broderet det fine bogstavbroderi som Niels har i Asserbo.

Georg omtales skiftevis som maskinmester og smedemester ved børnenes dåb. Han var vistnok maskinfabrikant omkring 1900. Efter Flora var død i 1917 købte Georg Kvistgård kro og bosatte sig der. Han fik åbenbart overtalt døtrene Gerda og Ellen til også at arbejde på kroen.

En tegning af Georg blev bragt i Helsingør Dagblad i 1934 vist i forbindelse med en nekrolog.



Fotografi fra 1898 af Georg, Flora og børnene fra venstre Kurt, Gerda og Ove. Den yngste datter, Ellen, blev først født i 1899 og er derfor ikke med på billedet.



Kvistgård kro var bygget i 1921 og blev købt af Georg i 1922. I lokalhistorien om Kvistgård omtales, at han meget hurtigt omdannede stedet til et ”traktørsted”, hvor gæsterne selv kunne medbringe madkurv og købe vand, øl, kaffe mv. Han anlagde en have med sø og små lysthuse bag

kroen. Senere byggede han en sal, hvor der kunne holdes lokale arrangementer, foreningsmøder, gymnastik osv. Efter Georgs død videreførte døtrene stedet indtil 1951.

Kvistgård kro var sammenbygget med en købmandshandel. Kroen ligger til venstre for porten, som fører til ”stald garager”. Kroen blev nedrevet i 1983, hvorpå der blev bygget rækkehuse.



Den tids piger lærte selvfølgelig også at sy – et broderi syet af Flora i 1880 i skolen er bevaret hos Niels og gengivet her



Georg og Flora fik 4 børn

1. Gerda, født 26.maj 1892, døbt 24.juli, faddere snedkermester Peter Hansen (rettelig smedemester), maler Charles Hviid og hustru.
2. Ove, ane 2, født 21.januar 1894, døbt 29.april, faddere gartner Christian Buus, maler Charles Hviid og enke Anna Hansen.
3. Kurt, født 1.juni 1896, døbt 28.juni, faddere gartner Christian Buus, maler Charles Hviid, Anna Hansen
4. Ellen, født 15.april 1899, som ikke er fundet i kirkebogen for Skt Jakob.

6 Victor Ludvig Johan Wæver

Født 19.oktober 1872, døbt i Trinitatis kirke, død i Ålborg 18.juli 1913

7 Johanne Malmqvist

Født 29.maj 1874, døbt i Skt Johannes kirke, død København 11.januar 1949

Johannes fulde navn var Johanne Heinricha Ludvika Frentzina Malmqvist – den gren af familien brugte gennemgående mange navne – det er uvist om de er opkaldt efter nogen.

Victor og Johanne blev gift i Lyngby kirke 24.juni 1898.

Victor var da tegner ved statsbanerne. Tilsyneladende boede han da hos forældrene på Vodrofsvej men de var året efter flyttet til Lyngby, hvor de boede da deres første datter, Olivia, blev født. I 1901 er de flyttet til København men flytter senere til Ålborg hvor de bor da Inger, ane 3, bliver født. Da bor de i en villa ”Elmely” som ifølge kirkebogen ligger på baneterrænet ved Ålborg station. Efter Victors død flytter Johanne tilbage til København og bor på Gl Jernbanevej i Valby i hvert fald til efter 1921

Victor omtales som Overbanemester i Ålborg. Han blev hård kvæstet ved en rangeringsulykke på baneterrænet og præsten noterer at han døde på vej til kommunehospitalet. Han blev begravet på Assistens kirkegård i København.

Johanne flyttede som nævnt til Valby efter ulykken. Hun boede alene med børnene i en årrække ifølge folketællingerne. Da hun dør 11.januar 1949 anføres i kirkebogen, at hun var enke efter cigarfabrikant Carl Andersen og boede på Ejvindsvvej 5 i Maglegård sogn. Jeg har ikke kunnet finde deres vielse i kirkebog.

Victor og Johanne fik fire børn

1. Olivia Margrethe, født 1.december 1899, døbt i Lyngby kirke 18.marts af pastor Heskjær. Faddere var Augusta og Frimotha Malmqvist, skomagemester Malmqvist og toldforvalter Wæver. Olivia blev konfirmeret i Jesuskirken i Valby 26.september 1915.
2. Kaj, født 10.april 1901, døbt i Skt Mathæus kirke 23.juni. Faddere var toldforvalter Wæver, grosserer E.Malmqvist, fru J.Malmqvist og frk A.Malmqvist.
3. Inger, ane 3, født 22.september 1905 i Villa Elmely, Baneterrænet. Faddere var overassistent Frede Larsens hustru, ?Frimothe Kjær-Hansen i Århus, gartner Magnus Isaksen, Ålborg.
4. Victor, født på Rigshospitalet 23.oktober 1913, døbt i Jesuskirken 23.nov. Faddere toldoverbetjent Oscar Petersen og hustru Augusta, barber Axel Malmqvist, grosserer ? Hansens hustru.
- 5.

Johanne og børnene ses i folketællingen 1916, hvor de bor på Gl Jernbanevej 1D, 3.sal t.v. Folketællingerne skulle da omfatte familiens indtægt. Johannes indtægt angives til 1400 kroner om året – det er givetvis enkepension fra statsbanerne.. Til sammenligning ses en vognstyrer ved sporvejene at tjene 1850 kroner om året. Det fremgår ikke om Johanne havde noget arbejde – formentlig var det ikke tilfældet.

Det fremgår af en senere folketælling, at Kaj er stud polyt ved Danmarks Tekniske Højskole i København.

4.generation

8 Harald Henry Holm

Født i København 16.maj 1833, døbt i Helligåndskirken 2.aug, død før 1880 uvist hvornår

9 Amalie Magdalene Hviid

Født i København 27.november 1836, død i København 16.april 1891.

Amalies fødsel kender jeg kun fra Personalhistorisk Instituts optegnelser.

Harald og Amalie blev gift i Helligåndskirken den 1.september 1854, hvor Harald angives at være bogtrykkersvend. Han boede i Gothersgade 116, vel hos forældrene. Amalie var bare 17 år gammel og boede i Magstræde 23. Vidner var en Wiberg og skomager T.Hviid.

Henry Holm bliver omtalt som bogtrykkersvend, typograf og faktor – det sidste opfattes normalt som en ledende stilling i et trykkeri. Det vides ikke hvilket.

De fik vistnok 9 børn, hvoraf kun 3 er fundet i kirkebogen.

1. Georg Otto Valdemar, født 8.oktober 1860 ifølge Per.Inst, dåbsindføring ej fundet.
2. Charlotte Gustava Louise Holm, døbt 5.august 1866 i Skt Pauls kirke ifølge Per.Inst. Kirkebog ej fundet online
3. Olga Elise, født 27.september 1869, døbt 31.okt. Hendes navn er ikke angivet i kirkebogen. Hun fremgår ej heller af folketællingen i 1880.
4. Augusta Emmy Ingeborg, født 12.januar 1873, døbt 4.maj i Frederiksberg kirke. De er da flyttet til Petersens passage no 9C – blev senere omdøbt til Skt Jørgens alle og husnummeret ses ikke mere.
5. Jenny Dorthea, født ca 1870 men ej fundet i kirkebog, set i folketællingen 1880.
6. Elisabeth Ingeborg Emmy, født ca 1872, men ej fundet i kirkebog. Set i folketælling 1880.
7. Luise Emilie, født ca 1874, ej i kirkebog, set i folketælling 1880.
8. Axel Herman, født ca 1876, ej i kirkebog, set i folketælling 1880.

I folketællingen fra 1906 ses en Vilhelm Henry Holm som besøgende fra Australien hos Georg. Jeg formoder, at han er en bror til Georg, som så var udvandret. I folketællingen anførtes at han var født 1.juli 1867.

Harald døde før 1880, idet Amalie i folketællingen det år angives som enke. En Harald Henry Holm ses begravet fra S.Johannes kirke 25.4.1868 – men det stemmer ikke med at han udtrykkeligt nævnes i Frederiksberg kirkebog som far til barn 4 Augusta. Her siges han at være faktor.

Amalie døde den 16.april 1891, ej fundet i kirkebogen. Det efterfølgende skifte varede indtil oktober 1894. Skiftet omtaler, at hun ejede halvdelen af en ejendom i Snarens kvarter, matrikel 23 som brænder undervejs i skiftebehandlingen. Hun ejer også halvdelen af ejendommene Nybrogade 30 og Magstræde 17, hvor hendes del foreslås solgt til maskinmester Holm (må være Georg) for 1185 kroner. Det accepteres tilsyneladende – men senere tilbyder en medejer, S.Nielsen, at købe boets andel for 500 kroner. Der omtales også at en auktion over indboet indbragte 5000 kr.

Amalie og børnene ses i folketællingen fra 1880. De boede da i Frederiksborggade hvor der åbenbart var plads til 8: Amalie og de 5 yngste børn, en tjenestepige og en logerende arkitekt. Hun har været nogenlumde velstående, når hun som enke havde råd til at have tjenestepige. Lejligheden må også have været pænt stor, når der var plads til 8.

Amalie døde af en hjerneblødning den 16.april 1891. Hun siges at være enke. Hun boede da i Zinns-gade 2. Begravet på Assistens kirkegård. Begravelsen kostede 46,90 kroner.

10 Peder Hansen

Født i Havdrup 22.februar 1929, døbt i Havdrup kirke, død 2.april 1901 i København

11 Margrethe Jensdatter

Født i Lellinge 25.juli 1824, døbt i Lellinge kirke, død i København 24.juni 1882.

Peder var opvokset hos forældrene i Vedskølle i Herfølge sogn. Via kirkebøgernes til- og afgangslister ses, at han flytter fra tjeneste i Svansbjerg til Valløby, hvor der skrives at han tjener Vallø. I 1849 fraflytter han sognet og er da uddannet smedsvend. Han får ”godt skudsmål af smed Anders Rasmussen af Walløby”. Han flytter til Lidemark for at tjene smeden der. 1.november 1850 står han på afgangslisten for at flytte til Køge. I afgangslisten for Lellinge se derpå i 1853, at først afmeldes Margrethe Jensdatter den 26.marts 29 år gammel for at flytte til København. Hun angives at tjene en Peder Hansen. Dernæst angives Peder Hansen 27 år gammel at flytte til København 1.maj, efter at have tjent på Ny Lellingegård.

Familielæreren fortæller, at de ville giftes, men ikke kunne få lov. De forsøgte hos flere præster på vej til København, uden held, velsagtens fordi de ikke havde en gyldig skudsmålsbog at vise præsten. Først da de nåede til København lykkedes det at blive gift.

Hvorom alting er, så blev de gift i Vor Frue kirke den 22.november 1857, hvor ungkarl, smedemester Peder Hansen 28 år bliver gift med pigen Margrethe Jensdatter 33 år. Deres alder og hans beskæftigelse passer fint nok – det må være de rigtige aner – selvom de københavnske kirkebøger er så omfattende.

Sammestillede fotos af Peder Hansen og de fem børn – formentlig i rækkefølgen Flora, Olivia, Marie, Jens og Anna.



Et broderi lavet af Margrethe i 1839 er bevaret. Formentlig ikke i skolen, for eftersom den tids skole mest fokuserede på kristendom og læse-/skrivefærdigheder. Færdigheder i broderi var naturligvis også vigtige.



Familien boede en overgang på Frederiksberg, men flyttede senere til Kalkbrænderivej 86 på Østerbro. Her boede de i hvert fald da Flora blev gift med Georg i 1891. Der findes en akvarel fra omkring 1900 hos både Birte og hos Niels i Asserbo, som viser det hus de boede i – ved kalkværket ved havnen. Ifølge påskriften på billedets bagside, boede de i huset til venstre i billedet.



Jeg har kun fundet et af deres børn i kirkebøgerne, Flora Christiana, som er ane 5. Hun blev født 6. september 1866 og døbt i Frederiksberg kirke den 25. november. De boede da i Allegade nr 11.

Af skiftet efter Peder Hansen fremgår, at der var 5 efterlevende børn:

1. Flora Christiana
2. Olivia Charlotte Margrethe, gift Seel og udvandret til Amerika ved skiftet
3. Marie Frederikke Dorthea
4. Anna, gift med gartner Duus
5. Jens Peter Vilhelm

Skiftet påbegyndes 31.maj 1901 (1), hvor det noteres, at sønnen Jens har givet afkald på arv og at datteren Anna har fået arveforskud på i alt 1000 kr mens datteren Marie havde fået 250 kr.. Endvidere noteres, at der blev ventet på en fuldmagt fra den udvandrede datter. Umiddelbart ser det ud til at boet er formuende med tilgodehavende i svigersønnen Georg Holms firma for 1250 kr og tilgodehavender hos en smedemester Rasmussen på ca 800 kr. Indbo i hjemmet vurderedes til 180 kr. Ikke desto mindre afgiver Flora og Georg Holm erklæring om, at de ikke vedgår arv og gæld.

Først i marts 1906 lykkes det at få afsluttet boet. Undervejs har der tydeligvis været familiekrise om arven med diverse modstridende skriftlige indlæg fra arvingerne. Det fremgår ikke af skiftet hvad der har skilt parterne. Slutteligt opgøres formuen til ca 1550 kroner, som deles mellem Olivia i Amerika og Marie.

(1) Forseglingsprotokol for Kbh, 1901 3K2A-1904 3K2A pag 87 m.fl.

12 Hans Jacob Wæver

Født i Stubbekøbing 29.februar 1844, død på Frederiksberg 2.december 1924

13 Olivia Petrine Alvilda Petersen

Født i Holmen sogn, Kbh 25.april 1840, død på Frederiksberg 17.januar 1892.

Hans var som nævnt født i Stubbekøbing. Det vides ikke hvornår han flyttede til København, men det har jo været før giftemålet med Olivia. Personhistorisk Institut angiver, at de blev gift i 1871, men jeg har ikke kunnet finde det i de omfattende kirkebøger.

Han var toldforvalter da Olivia døde i 1892.

Jeg har kun fundet et barn i kirkebøgerne – ane 6 Victor. Det er formentlig deres eneste barn, idet der ved Olivias død alene nævnes en søn og så Hans der lever endnu 30 år.

Skiftet nævnes i registeret for Frederiksberg birk, men jeg har ikke fundet det. I dødsanmeldelsen angives dog, at Hans Wæver ønsker at sidde i uskiftet bo – og at arvingerne er Hans og sønnen Victor.

Victor blev født 19.oktober 1872 og døbt den 5.januar 1873. Fadderne var fru Christine Petersen, frøken Helen Jensen og ? Petersen i Nykøbing Falster. Familien boede da i Kronprinsensgade 48 i København.

Senere er de flyttet til Frederiksberg, Vodrofsvej 7, 2.sal, hvor de boede i hvert fald til 1892, hvor Olivia dør. I kirkebogen angives, at hun dør af lungebetændelse, 51 år gammel.

Hans flytter senere til Platanvej 5, hvor han bor ved sin død i 1924. I kirkebogen angives, at hans seneste bopæl var Vodrofsvej 7. Jeg ved ikke hvorfor der står sådan - man får indtryk af, at Platanvej 5 kan være hospital eller alderdomshjem for embedsmænd.

Da Hans fyldte 80 fik han en stor pokal af sine skånske toldkolleger (vist i tin). Den var indgraveret med teksten "Från skånska toldtjenestemännen til vennen H.J. Wæver med värdsamma och hjärtliga lykönskningar på 80-årsdagen. 29//2 1924". Pokalen står hos Lone.

14 Frederik Frans Malmquist

Født i Vinsløv i Skåne 24.januar 1834, død 14.december 1902 i København

15 Hanne Caroline Frentz

Født i Grinderslev på Salling 13.marts 1841, død 20.september 1917 i København

Frederik blev gift med Hanne Caroline Frentz i Skive den 13.november 1860, hvor forloverne var Frentz og S.C.Brøndum.

Frederik blev født i Skåne, men flyttede til Skive før giftermålet med Hanne. Jeg har dog ikke fundet ham i tilgangsregisteret for Skive købstad. På et tidspunkt mellem 1863 og 1867 flytter de til København., uden at jeg kunne finde det i afgangregisteret for Skive.

I København flytter de med jævne mellemrum. I politiets registerblade ser vi dem først i P.Madsens Gang (bliver til Ny Østergade) i 1867, i 1871 på Blegdamsvej 106, i 1879 Faxegade 2, i 1883 J.Juelsingade 35, i 1886 Rosenvængets alle 21, i 1892 Rosenvængets Alle 16, i 1896 Nøjsomhedsvej 11, 1898 Faksegade 19, 1900 Melchiors Plads 8, 1901 Faksegade 17

Frederik omtales altid som skomagermester, og i en del af optegnelserne angives at de bor i stueetagen, hvilket passer fint med en butik og værksted.

Vi kender 10 børn efter Frederik og Hanne

1. Anders Frederik Carl Vilhelm Samuelsen, født i Skive 18.august 1861, døbt i kirken 15.september.Faddere var madam Frents og barnets moder, møllersvend Samuelsen af Silkeborg og handelsbetjent August Frentz af Skive.
Interessant at en Samuelsen er fadder – Hannes mormor var jo uægte datter af rytter Samuel Johnsen, så man må formode, at de har holdt en forbindelse.
2. Emil Bernhard Theodor Urban Leonhard, født 25.maj 1863, døbt i Skive kirke 22.juni. Faddere var barnets moder og madame Frentz barber Frentz' (kone) og handelsbetjent August Frentz alle af Skive
3. Anna Kristine, født i København 21.april 1867, døbt i Helligåndskirken 27.juli 1867.
4. Hanna Caroline Augusta, født 18.oktober 1871, hjemmedøbt 9.januar 1872 fremstillet i Skt Johannes kirke 14.juli 1872.
5. Johanne Heinricha Ludvika Frentzina, født 29.april 1874. døbt 16.aug 1874 i Skt Johannes. Hun er ane 7.
6. Jens Michael, født 1.januar 1877, hjemmedøbt 24.januar 1877, fremstillet i Skt Johannes kirke den 9.september 1877.
7. Jensine Christiane Rudolpha Frimota, født 5.december 1878, døbt 18.maj 1879 i Skt Jakob.
8. Axel Frederik Lorentsen, født 19.juni 1881, døbt i Skt Jakob 24.juli. Blandt fadderne er Hannes to søstre Anine og Marie. Det er uvist om de er flyttet til København eller er på besøg.
9. Thimann Gereon, født 19.juni 1883, døbt 3.november i Skt Jakob.
10. Anna Kirstine, født 9.december 1886, døbt 13.marts 1887 i Skt Jakob.

Frederik dør den 14.december 1902 og bliver begravet på Garnisons kirke den 21.dec, 68 år gammel De boede da i Faxegade 17 på 2.sal. Det er angivet, at han var på kommunehospitalet, men intet om hvorfor.

Hanne forblev enke til hun døde 10.september 1917 – dog ikke fundet i kirkebog. Ifølge Personallistorisk Institut blev hun begravet på Garnisons kirkegård.

Hannes skifte er nævnt i navnerregister til skifteregistreringen, men jeg har ikke fundet selve skiftet efter hende.

5.generation

16 Lauritz Julius Holm

Født i København 12.januar 1801, død 6.maj 1857, begravet fra Frelserkirken.

17 Cecilie Marie Wiberg

Født i København 21.januar 1803, død 13.november 1885, begravet fra Holmens kirke

Det er uvist hvor Lauritz blev døbt, jeg har ikke fundet hans fødsel, der er gengivet efter Personalhistorisk Institut.

Cecilie blev døbt i Helligåndskirken den 14.februar 1803. Faderen Jens Wiberg var da skomager i Magstræde.

De blev gift i Vor Frue kirke den 24.november 1826, hvor Lauritz nævnes som skomager. Ved vielsen angives adressen Løngangsstræde 157, hvor de også bor ved dåben af de første børn.

Lauritz dør 6.maj 1857 og bliver begravet fra Frelserkirken den 10.maj. Hans stilling angives som justitssergeant i Straffeanstalten der lå på Christianshavn.

Cecilie døde 13.november 1885 og blev begravet fra Holmens kirke 21.november. Hun blev begravet på Holmen sogns kirkegård, der ligger midt i København.

Gravstedet og stenen er nævnt på en WEB-side om gravsteder og gravsten i København endnu i 2017. Billedet er fundet der.



Jeg har fundet 7 af deres børn i kirkebøgerne

1. Otto Torbald Rudolph, født 29.dec 1826, døbt i Vor Frue kirke 8.april 1827. Blandt fadderne ses en skræddermester Wiberg, vist en bror til Cecilie.
2. Jenny Camilla, født 11.november 1828, døbt 5.april 1829 i Vor Frue kirke.
3. Julia Margaretha, døbt 28.august 1831 i Helligåndskirken.
4. Harald Henry, ane 8, født 16.maj 1833, døbt 2.august i Helligåndskirken.
5. Emaline Gustava, døbt i Helligåndskirken 2.august 1839
6. Hilda Henriette Sophie Magdalene, født 27.november 1842, døbt i Vor Frelser kirke 9.juli
7. Bianka Maria, født 6.juni 1846, døbt i Vor Frelser kirke 16.august. Det er hendes navn der står under Cecilias på gravstenen

Lauritz og Cecilie bor først i Løngangsstræde 157 indtil omkring 1830. Her flytter de til Kompagnistræde 66. Ved folketællingen i 1840 bor de i Hyskenstræde 146 3die bagsal. Lauritz står da anført som kasketmager. Før 1842 flytter de til Christianshavn Overgaden Oven vandet – det er vel på det tidspunkt Lauritz bliver ansat ved straffeanstalten på Christianshavn. Her bor de da Lauritz dør i 1857.

Efter Lauritz' død er der skifte, men det forklares, "at boet intet viste til skiftebehandling, men at han erholdt begravelseshjælp, der var medgået til begravelsen", hvorpå skifteforretningen afsluttes.

Da Cecilie dør 13.november 1885 afholdes igen skifte. Svigersønnen Villiam Callesen (gift med Bianka Maria nævnt på gravstenen) fortæller, at Cecilie havde været enke i 11 år og intet havde efterladt, dog undtaget nogle ubetydelige gangklæder til en værdi af 40 kr. Dermed blev skiftet umiddelbart afsluttet.

18 Frederik Hviid

Født i Slagelse 23.november 1810, død i København 8.september 1862,

19 Louise Magdalene Hylsenberg

Født i København 9.marts 1811, død i København 13.januar 1883

Frederik Hviid omtales som skomagermester da han som 25-årig bliver gift med Louise den 24.juni 1836 i Frederiksberg kirke. Det vides ikke hvornår han flyttede fra Slagelse til København – og heller ikke hvor han blev uddannet som skomager.

Det er ikke lykkedes at finde dåbsoptegnelser for deres 4 yngste børn, og kun for Amalie kender vi fødselsdatoen fra Personalhistorisk Institut.

Vi kender 7 børn fra folketællinger og kirkebøger. Et ottende barn døde tilsyneladende før dåben.

Børnene er

1. Amalie, født 27.november 1836 ifølge Pers.Inst, dåben ikke fundet. Ane 9.
2. Waldemar Kristian, født i 1840 ifølge folketællingen 1855. Dåb ikke fundet,
3. Fanny Marie, født 14.april 1842, døbt 5.august i Trinitatis kirke,
4. Frederik Karl, født 19.januar 1844, døbt 12.juli i Trinitatis kirke,
5. Birgitte Johanne Louise, født 6.maj 1847, døbt 13.august i Trinitatis,
6. Flora Emilie, født 15.december 1853, døbt 28.juli 1854 i Trinitatis,
7. Olga Catinka Judith, født 6.marts 1857, døbt 11.september.

Frederik og Louise flyttede en del rundt – som det åbenbart var almindeligt. Ved folketællingen i 1840 boede de i Lille Fiolstræde 195, 2.sal sammen med Amalie, Louises faster Sophie og en lærling. Ved Birgittes dåb i 1847 er de flyttet til Rosengården 126. Ved Floras dåb i 1854 er de flyttet til Magstræde 23, øjensynlig i kælderlokaler, hvor de noteres ved folketællingen i 1855. I 1857 er de flyttet til Nybrogade 23.

Frederik døde den 8.september 1862, 51 år gammel og blev begravet den 13.september. I kirkebogen står der, at han boede i Magstræde – men ved det efterfølgende skifte nævnes at skiftekommissær m.fl. møder i Nybrogade 30 – i øvrigt allerede den 11.september. Enken er tilstede, vist sammen med nogle af børnene (ulæseligt). Boet siges kun at omfatte ubetydelige effekter – og det overlades alt sammen til enken, hvorpå boet afsluttes. Louise underskriver med ført pen "m.f.p." – hvilket burde være ualmindeligt, da hun er født efter skolepligt blev indført. Men hun har åbenbart ikke lært at skrive sit navn.

Der er ikke fundet skifte efter Louise, da hun dør 13.januar 1883, begravet 19.januar. Hun boede da i Magstræde 17.

20 Hans Olsen

Født i Vallø by den 28.april 1803, død i Vedskølle i Herfølge sogn, begravet 7.sep 1890

21 Ane Jensdatter

Født på Hønske, Ørsted sogn, døbt 29.januar 1804, død i Vedskølle, Herfølge sogn 15.august 1892

Hans og Ane blev begge gamle efter den tids norm, Hans blev 87 år og Ane 88 år gammel. Præsten noterer i kirkebogen, at Hans døde efter fejret krondiamantbryllup (65 år) i 1888, det har heller ikke været almindeligt.

Hans' storebror Peder var blevet gift med Anes storesøster Gertrud i 1817, og det er sandsynligvis derved de lærte hinanden at kende. I 1822-23 tjener de begge i Vor Frue sogn ved Roskilde, hvor deres ældste søn Ole bliver født umiddelbart før de bliver gift. Præsten i Vor Frue bemærker ved dåben, at de er "lovlig tillyst til ægteskab af prædikanten i Ørsted"

De blev gift i Ørsted kirke den 23.maj 1823, dvs Hans da er 20 år og Ane 19 år gamle. Hans tjener på det tidspunkt hos storebroderen i Vallø, og formentlig bor de sammen der nogle år. I 1826 køber Hans et husmandssted i det nuværende Havdrup. Dengang kaldtes det Ulvemosen. Der var knap 5 hektar jord og lå hvor nuværende Skovvej 19 ligger – det er vejen ud til Havdrup ridecenter. Prisen var 150 rigsdaler i sølv og 700 i sedler. Her bor de til 1832, hvor Hans udstykker husmandsstedet i 2 halvdele og derpå sælger de to ejendomme for i alt 1050 rigsdaler. I stedet fæster de knap 4 hektar i Hønske – et husmandssted der er udstykket fra Ågården – som er Anes fars gård. Svogeren David Christensen har ejet det en periode, men har afstået det, hvorpå Hans og Ane kan fæste det af en anden svoger Jacob Larsen, der ejer Ågården.

Efter 2 år på Hønske flytter de i 1834 til en gård i Vedskølle ved Herfølge, hvor Hans omtales som gårdmand. Ved folketællingen i 1840 omtales Hans som daglejer – så da må gården igen være afhændet.

Jeg har fundet 7 af deres børn

1. Ole, døbt i Vor Frue den 8.maj 1823. Faddere var gårdmand i Kamstrup Jens Hansen, gadehusfæster Lars Hansens hustru, broderen gårdmand fæster David Christensen af Ørsted (Anes svoger) og gadehusfæster Jens Andersen (må være Anes far).
2. Karen, født 21.januar 1827 i Havdrup, hjemmedøbt 22.januar, dåb konfirmeret i kirken den 25.marts, båret af gmd Peder Olsens kone Gjertrud af Valløby (Anes søster), faddere Peder Olsen (Hans' bror), ungkarl Peder Larsen af Lellinge, Anders Larsen af Himlingøje og husmand David Christensen af Ørsted
3. Peder, ane nr 10, født 22.februar 1829 i Havdrup, døbt 1.marts. Han blev båret af husmand Niels Thomsens kone og fadderne var Jacob Christensen, Peder Pedersen, Niels Hansen og Lars Nielsen alle af Havdrup Ulvemose.
4. Sidsel, født 16.februar 1631 i Havdrup, døbt 24.april. Hun blev båret af husmand Peder Henriksens kone og fadderne var "samtlige husmænd af Havdrup Ulvemose". Sidsel blev begravet 6.oktober samme år.
5. Jens, født 9.december 1832 i Ørsted, døbt 27.januar 1833. Han døde vist som lille
6. Jens, født 21.marts 1835, døbt i Herfølge kirke 9.august. Han blev båret af pigen Maren Nielsdatter, tjenende på Vallø og faddere var gårdmand Peder Larsen og Hans Hansen samt husmand Niels Jensen.
7. Christopher, født 28.november 1837, døbt i Herfølge kirke 18.februar. Faddere var husmand Mads Andersens kone i Himlingøje, husmand Mads Andersen, gmd Peder Jensen i Wedskiølle og gmd Niels Jensen.

22 Jens Christensen

Blev døbt 2.marts 1766 i Vedskølle, Herfølge sogn. Han døde 28.oktober 1831 i Lellinge

23 Kirsten Jensdatter

Født i Vedskølle, døbt 13.december 1789 i Herfølge. Hun døde 19.januar 1865 i Lellinge

Jens og Kirsten blev gift i Herfølge kirke 18.maj 1811. Forloverne var Christen Christensen (en bror) og gmd Jens Hansen (hendes far), begge fra Vedskølle.

Jens var i 1804 blevet gift med Margrete Larsdatter i Lellinge kirke, men hun døde i 1811. Han blev gift i en sen alder – men måske havde han allerede tidligere været gift – jeg har dog ikke fundet noget om det.

Jens døde i 1831 den 26.oktober og blev begravet den 4.november ”klokkerne ringede”. Kirsten drev tilsyneladende husmandsstedet alene nogle år, men blev så gift igen den 19.maj 1835 med ungkarl Peder Hansen på 43 år. Ved folketællingen i 1840 siges hun at være enke igen og ”lever af sin lod”. Datteren Margrethe nævnes at bo hos hende, men ellers ikke andre.

Jeg har ikke kunnet finde hvornår Peder Hansen døde – blandt andet fordi der var adskillige med det navn i perioden. Men i folketællingerne 1840 og 1850 anføres ingen ægtefælle for Kirsten.

Kirsten døde den 19.januar 1865 i Lellinge. Ved folketællingen i 1860 nævnes hun som indsidder/lejer hos en hjulmager, så der har hun vel boet til sin død.

Jens og Kirsten havde et husmandssted på Overdrevsvejen syd for Lellinge. Det var sandsynligvis matrikel nr 20, som nu er Overdrevsvejen 86. Jorden er dog solgt fra til naboejendommen, og det oprindelige hus erstattet af et nyt. Der var ca 2 hektar til ejendommen.

Kirsten sad i uskiftet bo nogle år efter Jens døde – men 5.juli 1834 påbegyndtes skiftet – nok med henblik på det kommende ægteskab med Peder Hansen. Indboet blev registreret til 117 rigsdaler og af andre værdier nævnedes en panteobligation på 300 rigsdaler med renter. De var altså ikke fattige. Enken fik halvdelen mens resten deltes i 2 sønnelodder på 57 rigsdaler til Jens og Hans, mens der var søsterlodder på godt 28 rigsdaler til hver af pigerne Karen, Anna og Margrethe. De havde tilsyneladende ikke heste, dertil var stedet nok for lille. Men der var 2 køer værdisat til 24 rigsdaler, en gris var 2 rigsdaler værd og en gammel vogn med tilbehør blev sat til 5 rigsdaler.

Tyfus i Lellinge: Kort før Jens døde ses 7 dødsfald blandt voksne søgnebørn (46-70 år gamle) i august og september måned 1831. Dødsårsagen angives at være tyfus. Der angives ikke noget i kirkebogen om en smittekilde – men måske skyldes det en forurenede fællesbrønd i landsbyen.

Jens og Kirsten fik 7 børn, men to af dem døde tidligt;

1. dødfødt. 23.december 1812 føder Kirsten et dødfødt barn. Jordemoderen indberettede, at det var for tidligt født og at barnet havde været dødt i moderens liv i nogen tid. Det noteres også, at der ikke blev ført klage mod jordemoderen.
2. Jens, født 11.februar 1813 og hjemmedøbt 14.februar. Han døde før dåben blev konfirmeret i kirken.
3. Karen, født 18.februar 1816, hjemmedøbt og dåben konfirmeret i kirken 17.april. Hun blev båret af Lau Jørgensens hustru Karen Larsdatter af Lellinge. Faddere var Jørgen Larsen af Lellinge, gårdmand Anders Hansen, Ole Olsen og Hans Christoffersens kone, alle af Lellinge.
4. Anna, født 22.december 1818, hjemmedøbt og dåben konfirmeret 14.februar. Hun blev båret af gårdmand Hans Christoffersens kone i Lellinge. Faddere var gårdmand Christen Christensen af Vedskølle, Peder Hansen, Peder Nielsen og Ludvig Verdelins kone af Lellinge.

5. Jens, født 14.november 1821, døbt 13.januar. Han blev båret af pigen Margaretha Christensdatter af Widskølle og fadderne var Jørgen Nielsen og gårdmand Peder Niensens kone, Ludvig Verdelins kone, gårdmand Ole Olsens og Hans Jensens koner alle af Lellinge.
6. Margrethe, ane 11, født 25.juli 1824 og døbt 14.september. Hun blev båret af Søren Pedersens kone Dorthe Jensdatter af Køge. Faddere Søren Pedersen af Kiøge, Christen??, gårdmand Hans Christoffersen og bager Ludvig Verdelins kone af Lellinge.
7. Hans, født 30.maj 1827, døbt 22.juli. Han blev båret af Hans Christoffersens datter Kirsten af Lellinge og faddere var gårdmand Ole Madsen af Wedskølle, gårdmand Christen Christensen, gårdmand Ole Olsen og Peder Niensens kone af Lellinge.

24 Jeppe Pedersen Wæver

Var født i Stubbekøbing 13.marts 1796. Han døde i Stubbekøbing 8.juli 1864.

25 Thomasine Jacobine Charlotte Skiær

Var født 23.april 1806 i Stubbekøbing. Hun døde i Stubbekøbing 10.marts 1857.

Jeppe og Thomasine blev gift i Stubbekøbing den 11.juli 1827. Forloverne var handskemagersvend Hans Børresen og skræddermester Christian Skiær.

Jeppe fik sit tilnavn efter faderen som havde været væver i Stubbekøbing – hvilket præsten gør opmærksom på ved indførslen i kirkebogen. Han var først styrmand, men ved børnenes dåb står han som skipper. Hans titel er dog havnefoged i 1858, da sønnen Hans Jacob bliver konfirmeret. Han angives som forhenværende havnefoged da han dør i 1864.

Da Thomasine dør i 1857 forbliver faderen i uskiftet bo. Efter Jepes død i 1864 indfører skifteretten samme dag en note om dødsfaldet, anmeldt af den nye havnefoged. De mulige arvinger er indført, men der ses ikke noget skifte i købstadens skifteret. Så vi ved ikke noget om hans formueforhold.

Vi kender Jepes underskrift fra skiftet efter Jepes far –



Jeppe og Thomasine fik 6 børn, men navngivningen antyder at 2 børn døde som små

1. Andreas Peter, født 23.oktober 1829, døbt 9.januar. Faddere var skipper Christophersens hustru, jomfru H. Neble, skipper Troels Pedersen Wolsgaard, skipper Jacob Wæver og skræddersvend H. Schier alle af Stubbekøbing
2. Carl Christian, født 20.maj 1831, døbt 25.august. Faddere var skolelærer Sideniuses hustru født Skovbye, jomfru Dorthea Neble, skrædder Schier, bager Arntsen og skræddersvend <ulæselig>
3. Carl Christian født 25.maj 1833, hjemmedøbt 28.august og fremstillet i kirken 7.september. Faddere var skrædder Schiers hustru, skipper Chr. Stephensens datter Pauline, bager Arntsen, <ulæselig> og handskemager Børresen
4. Anna Christiane Elisabeth, født 21.november 1838, døbt 24.februar, faddere var skræddermester Thranes hustru, jomfru Sine Christophersen, handskemager Børresen, brygger Rasmussen og skipper Sørensen
5. Hans Jacob, ane 12, født 29.februar 1844, døbt 13.juni, faddere skrædder Schmidts enke, skipper Jacob Wævers datter Dorthea, <ulæselig>. Hans blev konfirmeret 11.april 1858, han var da hjemme hos faderen, som angives at være havnefoged.

6. Anna Christina Elisabeth, født 22.oktober 1845, hjemmedøbt 18.januar og fremstillet i kirken 25.april. Faddere var <ulæselig>, jomfru Jane Wolsgaard, ? Serritslev, muremester Thrane og snedkersvend Carl Ell.

26 Johan Martin Petersen

Var født 16.november 1804, døbt i Holmens kirke 27.november, død efter 1845

27 Ane Kirstine Sivertsen

Født 27.februar 1814 uvist hvor, konfirmeret 1828 i København, død efter 1845

Det er ikke lykkedes at finde ud af, hvornår Johan Martin og Ane Kirstine døde. De findes begge i folketællingen fra 1840 og de ses også i 1845 men ikke derefter. Dog ses en Mathias Johan Petersen i 1880 i Nyboder i Elsdyrsgade 15 værelse 2 som pensionist, 75 år gammel. Det passer fint med alder og at han var matros i flåden. Han var da enkemand.

Johan og Ane blev gift i Holmens kirke 14.oktober 1836, hvor Johan er angivet som matros af 1.divisions matroskorps. Han boede da i Ulvegaden 22. Ane Kirstine boede da i Adelgade nr 268. Forlovere var bådsmand Lars H. Schjødt og Johan Ludvig Mortensen som var fra 2.divisions matroskorps. Ulvegaden blev i 1897 til en del af Olfert Fischers gade.

Her boede de fortsat ved folketællingen i 1840, men på det tidspunkt var Johan ikke hjemme, han var til søs med flåden. Ved folketællingen i 1845 bor de i Pindsvinegaden 22. stuen. Da er Johan blevet kvartermester ”med Mercur”, som nok må være bådens navn.

Her anføres at hun skulle være født i Birkerød. Det har jeg ikke kunnet verificere – der er ikke døbt nogen med det navn i Birkerød i årene omkring 1814. Imidlertid finder vi hendes konfirmation i Holmens kirke den 28.september 1828. Her nævnes at hun er datter af afgangne arbejdsmand J.Sivertsen og dåbsdatoen 28.februar 1814, men ikke stedet.

Personalhistorisk Institut anfører, at Johan Martin levede endnu i 1892, som var 50-året efter diplommodtagelse efter hjælp ved brandslukning i Hamborg havn. Han har åbenbart medvirket ved slukningsarbejdet ved ”den store brand” der hærgede Hamborg fra 5. til 8.maj 1842, hvor en femtedel af Hamborg brændte.

Jeg har kun fundet to børn og ingen andre kilder nævner flere. Det er

1. Martine Jacobine Ulrica, der blev født 4 april 1837 og døbt 12.maj i Holmens kirke
2. Olivia Petrine Alvilda, ane 13, der blev født 25.april 1840 og døbt i Holmens kirke 12.juni.

28 Jöns Malmquist

Var født i Vinslöv i Skåne 1.januar 1798, død i Vinslöv 26.juli 1886

29 Elna Ljunggren

Født 11.januar 1810 i Vinslöv, død i Vinslöv 16.marts 1848

Jöns og Elna blev gift i Vinslöv kirke den 12.april 1833. Jöns boede da i Bjära i Vinslöv sogn. Sognet ligger få kilometer vest for Kristianstad i det nordøstlige Skåne. Jöns var gift første gang med Sissa Nielsdatter, men hun døde den 12.oktober 1830 uden de havde fået børn. Da Jöns og Elna bliver gift noterer præsten derfor at der fremvises ”Laga bouptecknings og Skiftes handling

efter sin afledne hustru Sissa Nielsdatter” hvorfor intet hindrer ægteskabet, hvilket også pigens bror husar Anders Volmar borger for.

Jöns havde titel af ”herredstømmermand” ved giftermålet. Det er uvist, hvad det egentlig betyder – bortset fra at han jo nok var tømmer. Men havde han en slags monopolstilling, så der kun var en eller nogle få af dem i et herred fremgår ikke. Ved Marias dåb siges han at være ”häradstjänare”, som er en retsbetjent ved herredsretten. Det var givetvis en deltidsbeskæftigelse ved siden af tømmer/snedker arbejdet – men passer titelmæssigt bedre med fruer og doktorer, som var faddere for børnene.

Elna døde den 16.marts 1848, kun 38 år gammel. Jöns er da ”inhyses timerman”, som må være en slags snedker.

Jöns døde 26.juli 1886 og nævnes som ”inhyses i Boarp”. Boarp er en samling huse lidt uden for Vinslöv. Der var dengang en mindre herregård på stedet, .

Ved Jöns’ navn er skrevet ”häradstjenare Åraslöf no 18”. Formentlig bor de i gård/hus nummer 18 i Åraslöf – en form for matrikelangivelse.

Jeg har kun fundet to børn i Vinslöv kirkebog

1. Frederik, ane 14, født den 24.januar 1834. Jöns er da ”häradstimmerman” i Boarp. Dåbsvidnerne var demoiselle Christina Appelberg på Boarp, sekretær O.Appelberg ibid, cornet A. Ljunggren ibid (vel Elnas bror) og Christina Lindberg i Åraslöf.
2. Maria, født 17.december 1835. Jöns er da ”häradstjenare Åraslöf no 18”. Dåbsvidner var fru Åstrand, pigen Kerstin Måns, dr Hålabäck, Åbo Per Månsson ibid, dr Nils Michelsson Bjära

30 Johan Heinrich Ludvig Frentz

Som var født i Grevesmühlen i Mecklenburg 1812, død i Skive 9.januar 1881

31 Ane Kirstine Brøndum

Født i Skive 7.januar 1813, død i Skive 1.februar 1880, begravet 6.februar.

Johann boede i Skive da han blev gift med Ane den 13.november 1835, indlogeret hos enkemadam Torstensen i Skive. Præsten noterer at han er født i Gravismuhlen (i Mecklenburg), men ellers kendes hans baggrund ikke. Ane Kirstine var nævnt som Jacobsdatter Brøndum efter faderen, men tjente nu hos procurator Thorup.

Johan angives at være barber. Vi ved desværre ikke hvad der bragte ham til Skive fra Mecklenburg. Han døde af ”brystsvaghed” 9.januar 1881 og blev begravet 14.januar. Ane Kirstine var død året før, 1.februar, begravet 5.februar. I kirkebogen nævnes at hun var jordemoder og dødsårsagen var lungebetændelse.

De flyttede en del rundt på Salling. I 1836 nævnes de i Skive, i 1841 er de i Breum i Grinderslev sogn, hvor Ane er jordemoder, i 1842 er de flyttet til Harre for så i 1849 at være tilbage i Skive, hvor de tilsyneladende blev boende.

Johan og Ane Kirstine fik 6 børn

1. Marie Frederikke, født 15.maj 1836, døbt i kirken 5.juni. Faddere skrædder Antonius Brøndum og hustru Cathrine Ørum af Haasund, tjenestepige Dorthea Brøndum, murermester Jacob Brøndum, snedkermester Jens Brøndum alle af Skive. Marie blev konfirmeret i Skive 1.s.e.p 27de april 1851. Kundskaber god. Opførsel meget god.
2. Hanne Caroline, ane 15, født 13.marts 1841, døbt 25.april. Her var de flyttet til Breum, hvor Ane Kirstine var jordemoder. Hun blev konfirmeret i 1855 hvor hun fik mg+ i kundskab og ug i opførsel

3. August Peter, født 28.september 1842, døbt 26.dec. Blandt fadderne ses Jens Brøndum og hans kone samt en Nielsine Brøndum. August blev konfirmeret i Skive i 1857 med karakteren mg i kundskab og opførsel.
4. Ludvig, født 20.marts 1849, døbt 27.april. Fadderne er svært læselige.
5. Annine Kirstine, født 26.november 1852, døbt 16.januar. Blandt fadderne nævnes bødker Jens Christen Falkenberg, P.Melgaards søn, en Nørager og smed O.Fr. Lon, alle af Skive.
6. Marie Petrine Nielsine, født 13.februar 1856, døbt 30.juni. Blandt fadderne nævnes skomager J.C. Brøndums hustru Lovise, bødker J.Thomsens hustru Petrine, en Hensen i Brøndum og David Lorenzen.

6.generation

32 Lars Christoffersen Holm

Født i København 1755, død i København 30.marts 1819, begravet i Vor Frue 4.april.

33 Else Margrethe Fich

Født i København 1763, død 1.december 1843

Personalhistorisk Institut angiver at Else Margrethe døde 1.december 1843, men det er ikke lykkedes mig at verificere det. Jeg har heller ikke kunnet finde deres dåbsindførsler.

Det er ej heller lykkedes at finde dem i folketællingen 1787.

Lars og Else blev trolovet i Nikolaj kirke den 8.juni 1792 og gift den 18.juni. Han var øjensynlig ugift på trods af sine 37 år.

Lars døde den 30.marts 1819 og blev begravet fra vor Frue kirke den 4.april.

Ved skiftet efter ham, angives han at være bud ved Nationalbanken. I skiftet registreredes alene indbo, tøj m.v. til en værdi af ca 75 rigsdaler. De boede da til leje i Michel Bryggersgade 97. Huset ejedes af høker Aagerups enke Bodil Aagerup. Det ser ud til at de skyldte husleje og boet ser ud til at være insolvent. Men Bodil Aagerup lader dem dog bive boende. I skiftet nævnes intet om pension, men formentlig har Else haft en enkepension betalt af banken.

Else døde 1.december 1843 og der findes et skifte, hvoraf jeg dog kun kan læse, at sønnen Casper Gotfried Holm er underskriver af opgørelsen.

Det ser ud til at de fik 6 børn

1. Caroline Kristine, født 13.april 1793 døbt 1.maj i Nikolaj kirke. Blandt fadderne var Schou, Hjortshøj, konf.raad grosserer Suhr, Falch og jomfru Laccopidan i St. Kjøbmagergade.
2. Jacobine Cathrine, født 5.juli 1794, døbt i Nikolaj kirke 16.juli. Blandt fadderne justitsråd Wilchen, bankkommissær Falch, ? Martensen.
3. Pauline, født omkring 1796, alder ifølge folketællingen 1801,. Ved skiftet efter faderen var hun gift med Peter Gundel.
4. Casper Gotfried, født o. 1799 ifølge folketællingen 1801. Underskrev skiftet efter moderen.
5. Laurits Julius, ane 16, født o. 1801 men ikke fundet i kirkebog
6. Nicoline Andrine, født o. 1807 men ikke fundet i kirkebog.

34 Jens Wiberg

Født 25.juli 1772, døbt i Nysted kirke, død efter 1803 vist i København

35 Maren Jensdatter Husum

Født omkring 1772 ifølge folketællingen 1801, død efter 1803, vist i København

Jeg har ikke kunnet finde ret meget om Jens og Maren. De må formodes at være gift i et sogn i København, men det er uvist hvornår Jens Wiberg er flyttet dertil. Marens tilnavn kunne tilsige, at hun er tilflytter fra Husum – men det er rent gætterier.

Jeg har heller ikke kunnet finde nogen dødsindførsler og ej heller noget skifte.

De ses i folketællingen fra 1801. Her bor de i Magstræde 36 – så høje numre findes ikke i 2018.. Jens angives at være skomagemester og i første ægteskab. Maren og den ældste søn Jens Christian nævnes også. Jens' halvsøster Anna Emalia på 15 år bor der, sikkert som pige i huset. Skomagervend OleMadsen Hølde på 24 år og læredrengen Johan Ebbesen på 12 år bor ligeledes i lejligheden.

Jeg har fundet tre af deres børn i kirkebøgerne:

1. Jens Christian, født 4.maj 1800, døbt i Helligåndskirken 18.maj. Fadderne var madam Christine Elisabeth Wiberg (vist ukendt søster), jomfru Else Jørgensen, skomager Jens Christian Holbech, studiosus Jørgen Bang, dito A. Kofod.
2. Rasmus Ulrich, født 11.oktober 1801, døbt i Helligåndskirken 23.oktober. Fadderne far Margrethe Dorthe Pjerring, jomfru Bohn, skrædder Rasmus Wiberg (Jens ældste bror). Catecet Grønbech, studiosus Peter Kiøbke
3. Cecilie Maria, ane 17, født 21.januar 1803, døbt i Helligåndskirken 13.februar. Fadderne madam Christine Wiberg, jomfru Amalie Gjordid, lieutenant Mandrup Felixen, købmand Albert Smith, studiosus Tarus.

36 Niels Nielsen Hviid

Født i Slagelse omkring 1770, død i Slagelse 8.december 1823

37 Ane Elisabeth Amalie Braadt

Født omkring 1770

Det er ikke lykkedes at finde dåbsindførsel for hverken Niels eller Ane. Dødsindførsel for Ane er heller ikke fundet.

De blev gift i Havrebjerg kirke den 26.september 1800, hvor Ane var i præstegården, vist ikke som tjenestepige, da hun benævnes ”jomfru”, hvilket sjældent blev brugt om tyende.

Ane har muligvis forbindelse til en familie Braadt som er nævnt i Korsør sidst i 1700 tallet – men slægtsskabet har ikke kunnet påvises, kun ses det usædvanlige efternavn.

En Rasmus Hvid i Slagelse var forlover, det må være Niels' bror, der også er fadder for børnene og bliver deres værge. En smed, Andreas Bech eller Birch fra Slagelse var også forlover. Han var senere også lavværge for Ane ved skiftet efter Niels.

Ved folketællingen i 1801 bor de i Bredgade 40. Niels angives da at være værtshusholder. Der havde de endnu ingen børn. De var begge angivet at være 31 år gamle.

Niels ses begravet fra Skt Mikkels kirke i Slagelse den 15.december 1823 efter han var død den 8.december. Han var faldet 36 alen ned i en brønd og døde nogle dage efter, har præsten noteret. Han omtales som brolægger, boende på Korsørgade.

I skiftet nævnes at Anes værge var Andreas Birch, smedemester i Slagelse. Børnene nævnes efter alder, Christian var skomagervend i Slagelse, Mette Kirstine var gift med en Kimer i Næstved, Birgithe tjente hos hørkræmmer Hviid i København (formentlig en bror til Niels) og Frederik på 13 var hjemme hos moderen. Niels' bror Rasmus Hviid blev værge for børnene. Inventaret opgjordes til 76 rigsdaler, men boet skyldte 12 rigsdaler for begravelsen og skyldte også 86 rigsdaler til Rasmus Hviid. Så der var intet til overs til arvingene.

Der er ikke fundet noget skifte efter Ane.

Jeg har fundet 5 børn i Skt Mikkels kirkebog i Slagelse:

1. Christian Nicolai, født 27.august 1801, døbt 25.september. Blandt fadderne ses møller Hviids kone, snedker Lund og Niels Simonsen.
2. Niels, født 17.oktober 1803, hjemmedøbt 21.oktober og fremstillet i kirken 30.november. Han døde formentlig tidligt, han nævnes ikke i skiftet
3. Mette Kirstine, født 1.januar 1805, hjemmedøbt 3.januar, fremstillet i kirken 14.februar. Fadderne var møller Hviid, jomfru Strande, smeden Birch, Morten Henriksen, Mathias Grønning og Carl Kræll
4. Birgitte, født 14.marts 1808, hjemmedøbt 16.marts og fremvist i kirken 4.maj. Blandt fadderne var madam Blumentahl, Lotte Heise, H Lange, kæmner H. Boldt, hr Morten Henriksen.
5. Frederik, ane 18, født 23.november 1810, hjemmedøbt 16.december og vist i kirken 22.februar. Fadderne var madam Iver Pedersen, madam Spiegel, smed Birch, købmand Jensen og møller R. Hviid.

Fra Google Street view ses et hus på Bredegade 40 i Slagelse – selv om vinduer, dør og kviste er nye, kunne byggestilen godt passe til et værtshus fra omkring 1800. Huset er større end vist – der er 5 vinduer på hver side af døren, altså et ret stort hus.



38 Knud Jens Hylsenberg

Døbt i Garnisons kirke 3.november 1776, død 10.april 1816

39 Karen Sofie Jensen Stange

Født 17.oktober 1779 i Rønne, død i København 19.juni 1846.

Knud og Karen blev gift den 30.april 1810 i Holmens kirke. Knud var da skomagermester. Han nævnes i folketællingen 1801, hvor han er skomagersvend og bor til leje hos skomagermester Johan Nielsen – det var ret almindeligt, at mester havde nogle af sine svende og lærlinge indlogeret. Personalhistorisk Institut angiver, at Karen døde 19.juni 1846 – men jeg har ikke fundet bekræftelse i kirkebøger. Hun lever endnu i 1840, hvor hun nævnes i folketællingen som enke og bor hos ane 19 Louise i Lille Fiolstræde 2.sal.

I begravelsesindførslen for Knud nævnes at de boede i Lille Brøndstræde 122 og at dødsårsagen var brystsyge. Gaden ses ikke i 2018. I forseglingsprotokollen fra skiftet omtales en del indbo til næsten 80 rigsdaler. Et chatol, bord med 5 stole, dragkiste og øjensynlig også to malerier til 1 rigsdaler i alt. Der omtales ikke værktøj eller husgeråd. Nogle forefundne papirer blev taget i forvaring – uden nærmere specifikation. Det ser ikke ud til at der blev mere end 4 rigsdaler til overs til enken og de tre børn.

De fik tre børn

1. Louise Magdalene, ane 19, født 9.marts 1811, døbt i Trinitatis kirke, fadderne er ret ulæselige. De boede da i Lille Brøndstræde nr 122. Moderen omtales nu som Karen Sophie Stange – uden Jensen som ellers brugt ved vielsen.
2. Carl Ludvig, født 1.oktober 1812, døbt 6.november i Trinitatis kirke, faddere ikke angivet

- Ernst Florian, født 8.oktober 1814, døbt 9.december i Trinitatis kirke. Faddere ikke nævnt. Han blev senere gift med Caroline Marie Larsen.

Om Brøndstræde

En artikel i Berlingske Tidende fra 2014 fortæller, at Store og Lille Brøndstræde allerede i 1800-tallet var de ringeste i København. Der citeres en beskrivelse fra 1905 ”der er overalt en sådan mangel på lys og luft, at det trods alle sundhedsvedtægters regler” – og det har næppe været bedre i begyndelsen af 1800-tallet. I begge gader var huslejen blandt de laveste i hele staden – og der var en udbredt bordelvirksomhed. Efter koleraepidemien i 1853 blev der lavet planer om sanering – som dog aldrig blev gennemført. Først i 1905 blev en sanering vedtaget, hvorpå hele kvarteret mellem Møntergade, Vognmagergade, Landemærket og Gothersgade blev ryddet frem til 1910. Lille og Store Brøndstræde findes derfor ikke mere.

40 Ole Jørgensen

Født omkring 1756 vist i Valløby, død i Vallø 31.juli 1821

41 Karen Olsdatter

Født i Lellinge 4.december 1763, død i 29.marts 1824

Ole Jørgensens herkomst er ukendt. Fødselsåret er baseret på hans alder ved folketællingerne, men der ses ikke nogen Ole Jørgensen født i det år eller årene omkring.

Ole Jørgensen var gift første gang med Ane Hansdatter 17.april 1786, men hun døde allerede i 1787 efter de havde fået en datter, Margrethe. Ane levede ved folketællingen i 1787 men hun blev begravet 26.oktober 1787.

Allerede 14.december 1787 bliver Ole gift med Karen Olsdatter fra Lellinge. Hendes far, Ole Larsen er angivet som forlover sammen med en Peder Olsen fra Vallø.

Ved folketællingen i 1787 var der to tjenestekarle og en pige i huset. Men ved folketællingen i 1801 var der kun en tjenestekarl og ingen pige i huset – velsagtens hjalp de ældste børn til i alt forefaldende arbejde.

Jeg har anført, at Ole døde den 31.juli 1821 og blev begravet 6.august, 80 år gammel, og var da aftægtsmand. Denne mand er nok ikke en af Birtes aner – i det mindste er det i modstrid med oplysningerne i folketællingerne. Ved FT1787 siges han at være 30 år – hvilket passer med at han bliver gift første gang i 1786. Det betyder at han var født omkring 1756 og derfor ikke 80 i 1821.

Karen døde 3 år senere og blev begravet 5.april 1824.

Jeg har ikke kunnet finde skifter efter dem.

Ole fik et barn med Ane Hansdatter og derefter 8 børn med Karen.

- Margrethe, døbt 26.november 1786 (med hans første kone, Ane) båret af madame Bøtcher (præstens kone)
- Anna, der blev døbt 28.september 1788 men blev begravet ugen efter
- Mette, som blev døbt 4.oktober 1789, hun må ligeledes være død tidligt, eftersom de senere får endnu en datter kaldet Mette.
- Peder, døbt 13.november 1791. Faddere var Jens Smed, Niels Jensen, gl Per Olsen, Niels Larsens og Niels Hansens koner.
- Ole, døbt 17.november 1793. Faddere var Gl Per Olsens hustru, bondefoged ??, gl Niels Larsen, u. Per Olsens og Per Nielsens hustruer.

6. Niels, døbt langfredag 25.marts 1796. Han blev båret af Per Olsens kone og fadderne var Ole Olsen, Per Jørgensen og Jacob Jensens kone.
7. Mette, døbt 22.april 1798, båret af moderens søster fra Ejby, faddere var Jens Persen, Niels Knudsen, Ole Olsen, Jacob Jensens og Niels Hansens hustruer
8. Anna, hjemmedøbt 11.marts 1801 og fremstillet i kirken langfredag 3.april. Hun blev båret af Jacob Jensens kone og fadderne var Peder Jørgensen, Jens Persens og Niels Jørgensens koner.
9. Hans, født 28.april 1803 og straks hjemmedøbt, fremstillet i kirken 2.pinsedag, fadderne var Sidse Nielsdatter, Peder Hansens hustru af Strøbye, Peder Jørgensens hustru Maren og Jens Hansen af Walløby.

Ole var nævnt som gårdmand allerede i 1786, hvor han må formodes at være fæster af en gård. På matrikelkortene fra omkring 1800 ses han som bruger af matrikel 6a i Valløby lidt nordøst for kirken ud mod Tryggevejle å. Det er i dag Toftegården, Køgevej 86. Gården havde da cirka 20 hektar jord. Kortet er kopieret fra målebordsblade fra omkring 1850.



42 Jens Andersen

Døbt i Ørsted den 27.januar 1771, død efter 1834

43 Sidsel Jensdatter

Født omkring 1765, begravet i Ørsted 27.august 1827.

Sidsel eller Sidse ses ikke født i Ørsted – og hendes herkomst er ikke fundet. Det er muligvis hende, der ses konfirmeret i Gadstrup kirke i 1783, 18 år gammel. Hun var da tjenestepige hos Michael Rasmussen i Brordrup.

Det er usikkert hvor og hvornår de blev gift. Ørsted mangler vielsesindførsler i de år. Og de ses ikke i hverken Gadstrup, Syv eller Valløby (hvor døtrene jo finder ægtefæller). De må være gift før 1790, hvor deres ældste datter menes født.

Sidsel døde 27.august 1827, 63 år gammel og blev begravet 31.august. Jens levede endnu en årrække som aftægtsmand hos svigersønnen Jacob Larsen, hvor han ses i folketællingen fra 1834, 63 år gammel.

Jens og Sidsel fik 8 børn, hvor kun de fire blev voksne

1. Anne Marie, blev begravet den 17.december 1808 som 18-årig, altså født omkring 1790
2. Per, som blev begravet 29.januar 1799, 6 år gammel, dermed født o. 1793
3. Gjertrud, som ses konfirmeret i Ørsted kirke i 1810, 15 år gammel, altså født o. 1795. Hun lev gift med Peder Olsen fra Vallø, der da tjente sin far Ole Jørgensen (ane 40 foran).
4. Karen, døbt i Ørsted 13.august 1797. Hun blev konfirmeret i Ørsted i 1812, 14½år gammel. Hun blev gift med David Christensen i 1816, med hvem hun fik 11 børn. Sønnen Peder omtales sammen med faderen David som ”hønskræmmere”. David havde fået en del af Ågård som medgift men solgte det tilbage til svogeren Jacob og blev fæster af et hus med et lille jordstykke, det der i dag er Ågårdsvej 1.
5. Kirsten, døbt i Ørsted 27.juli 1800. Hun bev konfirmeret i Ørsted i 1815. 28.april 1825 blev hun gift med Jacob Larsen fra Lammestrup og de overtog Ågård.
6. Ane, ane 21, døbt i Ørsted 29.januar 1804. Hun blev konfirmeret i Ørsted i 1818. Hun bblev gift i Ørsted med Hans Olsen af Walløby (bror til Gjertruds mand foran) i 1823.
7. Margrete, døbt i Ørsted 29.juni 1806. Hun døde i 1808
8. Anne Marie, døbt i Ørsted 29.maj 1810, men døde i 1812.

Jens var født på gården Ågård på Hønske mark, hvor hans far var fæster. Gården hørte til Benzonseje, som senere blev til Risbyholm. Jens blev fæster af gården efter sin far. I 1804 fik han og de tre andre gårdfæstere på Hønske mark tilbud på at købe deres fæstegård for 1600 rigsdaler. De accepterede alle fire, og Jens blev dermed selvejergårdmand af matrikel nr 3 på Hønske mark, det nuværende Ågårdsvej nr 4. Gården var takseret til omkring 7 tdt hartkorn og arealet var cirka 45 hektar – en pænt stor gård. I 1809 udstykker Jens en parcel på 1 tdr hartkorn, og i de følgende år yderligere jordstykker, indtil han kun har 2 tdr hartkorn tilbage – en tredjedel af den oprindelige gård. I 1825 overdrog han gården til svigersønnen Jacob Larsen, der var gift med Kirsten.

På kopien af matrikelkortet over Hønske mark, er Jens Andersens Aagaard markeret med rødt. Den sorte streg til højre er Åbakkevej.



Hønskes historie

De der har boet det meste af deres liv sydøst for Viby siger, ”vi bor på Hønske” – hvilket har givet anledning til megen undren. Når man så læser om de tidlige betegnelser for området, viser det sig at give mening. Her omtales området nemlig som ”Hønske mark” – og man ”står på marken” osv. Så de der beboede gårdene og husene derude, ja de boede så ”på Hønske mark” eller bare Hønske.

Formentlig er den ældste skriftlige omtale af Hønske fra cirka 1465. I skiftet efter godsejeren Torben Bille, der ejede Jomfruens Egede ved Faxe, omtales at han havde de fire gårde i Hønske. De omtales igen i et skifte fra 1507, hvor der er skifte efter hans efterlevende ægtefælle, Sidsel Ovesdatter Lunge.

Christian V besluttede, at der skulle udarbejdes en matrikel, der værdisatte alle landets ejendomme. Arbejdet blev afsluttet i 1682 og her har Hønske sin egen opgørelse. Gårdene hørte da til Vibygård, der var ejet af doktor Christian Nold, der var professor ved Københavns universitet. I 1682 var der 4 gårde og 2 gadehuse uden jord. Dyrkningsmæssigt var der 2 vange og en såkaldt ”rugmark” eller fælle, som lå op imod tilsvarende fællede for Valore, Truelstrup, Ørsted og Ladager – givetvis er det de områder som nu kaldes ”Hestehave”. I 1682 var Hønske opdelt i mere end 50 små agre, der var fordelt, så alle fik en andel af tørre, våde, lerede og sandede marker.

Omkring 1700 var Vibygård og dermed Hønske kommet i kong Frederik IVs besiddelse. Han mageskiftede med en Peder Benzon, som blandt meget andet overtog Hønske og to gårde kaldet

Risbygårde nordøst for Ørsted. Benzon fik derefter kongens tilladelse til at nedlægge Risbygårdene og danne et gods i stedet – med tilhørende skatteprivilegier. Godset fik navnet Benzonseje.

I 1804 ønskede ejeren af Benzonseje at afhænde gårdene på Hønske, og tilbød derfor fæsterne at købe hver deres gård. De købte så gårdene – prisen, på 1600 rigsdaler for hver ejendom, afspejler at de har haft nogenlunde samme areal og hartkorns-taksering.

Jens Andersen, der købte Aagaard, synes at have lidt af pengemangel, for han udstykkede og solgte i løbet af få år 5 af de 7 tdr hartkorn jord han havde. Bakkegården udstykkede også en stor del af arealet. Kun Hollændergården ser ud til at have bevaret hele sit areal.

Navnet Aagaard ses første gang i et skifte efter Anne Marie Mortensdatter (ane 84). Det nuværende Bakkegård, omtales i en aftægtskontrakt fra 1804 som Haurebakkegård. Og en fæstekontrakt fra 1804 nævner Rugvængegård, der senere får navnet Hollændergård. Den fjerde gård har tilsyneladende aldrig fået et navn.

44 Christen Rasmussen

Blev døbt i Herfølge 24.juni 1727. Han døde 22.april 1808, begravet i Herfølge 29.april

45 Margrethe Nielsdatter

Blev døbt 20.januar 1726 i Herfølge og blev begravet 4.august 1790 i Herfølge.

Christen var født i landsbyen Clemenstrup mellem Herfølge og Køge, mens Margrethe var født i Egøje lige udenfor Herfølge. Tilsyneladende havde Christen en gård i Vedskølle da de blev gift, for han er ”af Widskiølle” i vielsesindførslen: De blev gift 10.februar 1754 i Herfølge kirke, vidner var Hans Nilausen og Niels Nielsen af Vedskølle.

Efter Margrethe døde i 1790, blev Christen gift anden gang med enken Kirsten Hansdatter.

Margrethe blev begravet i 4.august 1790 i Herfølge, hvor der blev givet ”4 mark for klokkeringning”. Jeg har fundet et skifte efter hendes død – men kan ikke læse så meget af det. Indboet opgøres til 63 rdlr og værdi af dyrene var 37 rdlr som dog vist ikke indgik i den endelige opgørelse. Christen angav at skyldte 26 rdlr i løn til sønnen Christen. Sammen med gårdfæld (nødvendige reparationer) og andre skyldige poster endte det med at Christens samlede skyld var 74 rigsdaler – så boet var insolvent. De bliver dog ikke sat fra gården, velsagtens fordi en del af skylden er løn til sønnen.

Der ser også ud til at være et skifte efter Christen Rasmussen efter hans død i 1808 –men trods sidehenvisninger har jeg ikke kunnet finde det.

Christen havde gården som fik matrikel nr 7 i Vedskølle. Der var omkring 25 ha jord. Gården hedder i dag Maglebjerggård med adresse Egøjevej 148A.

Ved folketællingen 1787 er der overraskende nok ikke talt tjenestefolk, måske fordi børnene Rasmus, Christen og Marie endnu bor hjemme, gamle nok til at varetage alt forefaldende. Ved folketællingen 1801 er der en tjenestepige og en karl – udover sønnen Christen og 2 yngre børn Christen på 10 og Maren på 4. I hvert fald Maren er et ”opfostringsbarn”. I årene omkring 1800 omtales ofte opfostringsbørn – det er muligvis forældreløse børn fra København, hvor der hærgede en pestepidemi sidst i 1700-tallet. F.eks i Holmen sogn døde mellem 2- og 3.000 mennesker af pest i løbet af et års tid.

Christen og Margrethe fik 7 børn

1. Maren, døbt 6.juli 1755 i Herfølge. Hun blev båret af Christen Madsens hustru af Hastrup, faddere Niels Mortensens karl Mads af Herfølge, skoleholder Mønsfelts karl Lorentz af Cranshuus, Peder Rasmussen, Hans Mathiesen og Hans Thomesens koner af Widskiølle. Hun må være død tidligt.
2. Maren, døbt 26.februar 1758. Hun blev båret af Lisbet Ørslev fra Vallø og faddere var Peder Rasmussen, Morten Rasmussen, Morten Christensen, Hans Thomesens kone alle af Witskiølle samt Ole Christensens kone af Clemenstrup.
3. Rasmus, døbt i Herfølge 17.januar 1761. Han blev båret af Lorentz Wægters kone af Walløe. Faddere Morten Christensen, gl Jens Pedersen, Hans Mathiasens qde, Jens Jensens datter Maren alle af Widskiølle, Ole Christensens qde af Clemenstrup
4. Maria, fremvist i kirken 1.søndag i advent 1762, tvilling med Christen. Maria blev nøddøbt hjemme af jordemoderen, båret af Niels Nielsens quinde af Egøje, faddere Jens Hansen, Lars Persen, Peder Rasmussen og Morten ?sens og Jens Persens kvinder alle af Witskiølle.
5. Christen, også nøddøbt, men døde 12 dage gammel, før fremstilling i kirken
6. Jens, døbt 2.marts 1762, ane 22. Han blev båret af Morten Rasmussens steddatter Kirsten ibid (må være i Vedskølle) og faddere var Henrik Christensen, Morten Rasmussens stedsøn Christen, Peder Rasmussen, Hans Pedersens og Ole Mathiesens kvinder alle af Widskiølle.
7. Christen, som ifølge folketællinger i 1787 og 1801 må være født i 1768 eller 1769 men endnu ikke fundet.

46 Jens Hansen

Døbt 15.august 1757 i Herfølge, begravet 16.september 1831 i Herfølge

47 Karen Mortensdatter

Der blev døbt 7.juni 1761 i Herfølge, død efter 1801

Jens var født i Vedskølle, søn af Hans Mathiesen og Kirsten Olesdatter. Karen var også født i Vedskølle, datter af Morten Christensen og Anna Hansdatter. Så de har kendt hinanden før de blev gift i Herfølge kirke den 2.oktober 1785 "begge unge folk af Witschiølle" som det siges i vielsesindførslen.

Jens døde den 16.september 1831, begravet i Herfølge den 20.september. Jeg har fundet skiftet efter ham. Skiftet omtaler kun tre børn som arvinger, Anna, Kirsten og Dorthe, så Karen Mortensdatter må være død før Jens. Det ser ud til, at der blev 80 rigsdaler til deling – men jeg har ikke fundet hverken registrering af gården eller nogen opgørelse af indtægt og udgift.

Jeg har ikke fundet nogen dødsindførsel for Karen i Herfølge kirkebøgerne. Derfor kendes dødsdato ikke.

Jens havde en firlænget gård (sådan tegnet på matrikelkortet), gammel matrikel nr 5 i Vedskølle, på nutidens adresse Egøjevej 150. De var altså nabo til svigerforældrene for ane 23, Kirsten. Gården havde omkring 25 ha jord.

Ved folketællingen i 1787 boede de sammen med Karens forældre (Morten og Ane), en tjenestedreng Mathias Hansen (som muligvis er en halvbror til Jens) samt en enke Birthe Jensdatter (46 år) og hendes to børn Kirsten (15) og Ane (7). Ved folketællingen 1801 ses de sammen med de tre børn samt en tjenestekarl Mathias Hansen (30 år), som nok er ham der var nævnt i 1787.

Jeg har kun fundet dåbsindførsel for tre børn, som også nævnes i skiftet

1. Anna, døbt dom rogate 13.maj 1787, båret af Christen Mortensens quinde af ?haupsgård. faddere Morten Christensen, Hans Hansen, Niels Olsen og Hans Hansens kone alle af Vedskøl og Henrik Olsen skovfogeden af Stochagerhus. Anna blev gift med gårdmand Ole Madsen i Vedskølle.

2. Kirsten, ane 23, døbt 13. december 1789. Hun blev båret af Henrich Olsen Skovfogeds kone fra Stochagerhus. Faddere Morten Christensen og Ole Mathiesen af Witschiølle, Jens Jacobsens kone, Ole Hansen af Herfølge Torp og Ole Hansens kone og Hans Larsen. Kirsten blev gift med Jens Christensen
3. Dorthe, døbt dom Qasimodo 1. maj 1791, båret af Henrich Olsen Skovfogeds kone af Stokagerhuus. Faddere Morten Hansen, Ole Mathiesens søn Rasmus, Per Hansen, Søren Rasmussens og Rasmus Pedersens koner alle af Witskølle. Dorthe blev gift med gårdmand Søren Pedersen i Gl. Køge.

Som nævnt var Jens Hansen og ane 44 Christen Rasmussen naboer. På matrikelkortet nedenfor er deres marker streget ind, som de så ud efter udskiftningen. Før det lå deres gårde givetvis i selve landsbyen med små agre rundt i vangene. Nu fik de samlet jorden som vist. Det må være de to, som får bygget de nye firlængede gårdbygninger, som kortet viser.



Sogne omkring Herfølge

Slægten omtaler mange aner i Herfølge og nærliggende sogne. Herfølge sogn er arealmæssigt et af de største i landet, og omfatter 8 landsbyer udover selve Herfølge by. Der ses aner i fem af dem.

Nedenfor er vist et kort med sognegrænserne – og blå markering i de sogne, hvor jeg har fundet Birtes forslægt.

Det synes bemærkelsesværdigt, at slægten er så koncentreret i et område. Og så alligevel – før år 1800 var der stavnsbånd og mobiliteten var generelt meget mindre end i dag. Jeg har i andre slægter set, at også der er en gren af slægten fra samme nærområde.



48 Peder Jeppesen

Blev døbt i Stubbekøbing 13.maj 1764. Han døde den 28.januar 1825, begravet i Stubbekøbing 1.februar

49 Anna Margreta Jacobsdatter

Blev døbt 4.maj 1755 i Sakskøbing, død 30.december 1831, begravet 5.januar i Stubbekøbing.

Peder og Anna blev gift den 4.juli 1787 i Stubbekøbing. Forinden var de blevet trolovet med forloverattest, som præsten har omtalt i kirkebogen. Forloverne var Jeppe Pedersen og Michael Hansen. Det var altså ikke Anna Margretas far eller broder der var hendes forlover.

Derfor må man tro, at hun ikke er født i sognet eller i nærheden. Hvor så? Man må bruge hendes formodede fødselsår ved søgningen. Ved begravelsen angives hun at være 84 år gammel. Det kan dog ikke passe – for så skulle hun have været 49 år gammel, da deres yngste barn blev født. Ved folketællingen i 1787 siges hun at være 36 år mens Peder var 23. Ved folketællingen i 1801 siges hun at være 44 år. Man må så formode, at hun er født mellem 1751 og 1757. Ifølge mormonernes hjemmeside om danske slægtsforhold, er den eneste Anne Margrethe Jacobsdatter født i det tidsrum fra Sakskøbing i 1755.

Denne Anna Margreta er født i Oreby, på østsiden af Sakskøbing fjord, men altså en del af Sakskøbing sogn.

Anna Margreta var 32 år gammel ved indgåelsen af ægteskabet – man kunne tro hun har været gift tidligere. Jeg har ledt i Sakskøbing og Stubbekøbing kirkebog uden held. Det antydes heller ikke ved trolovelsen – ofte er det tilføjet om en part er enke eller enkemand, det nævnes ikke.

Peder omtales som væver ved dåben af alle deres børn. Han har øjensynlig fulgt i faderens fodspor, idet han også omtales som væver ved Peders dåb i 1764. Ved begravelsen og i skiftet omtales han som toldbetjent. Det har muligvis været en bibeskæftigelse til væveriet.

I skiftet efter Peder blev værdien af boet opgjort til 14 rigsdaler, mens begravelsesomkostningerne havde været 44 rigsdaler. Dermed blev der intet til overs til arvingerne.

Et bornholmerur hos Niels Gansted skulle angiveligt have været ejet af Peder Jeppesen og gået i arv til indtil det kom til Inger Wæver, ane 3. Uret står dog ikke nævnt i skiftet – som desværre er vanskeligt at læse. Men som jeg forstår opgørelsen af boet er der kun medtaget meget lidt inventar. Dermed ved vi ikke hvor værdifuld et bornholmerur var i 1825. I øvrigt må man formode, at uret har været ejet af en anden før Peder fik det. Uret er angiveligt lavet i 1784, hvor Peder kun var 20 år gammel – han har næppe haft råd til at anskaffe et bornholmerur i så ung en alder.

Anna Margreta var medunderskriver på skiftet – dog med ført pen, som det ses af denne kopi

A photograph of a handwritten signature in cursive script. The signature reads "Anna Margrethe Jacobsens" on the top line and "undf. hun" on the bottom line. The ink is dark and the paper appears aged.

Peder og Anna Margreta fik fem børn

1. Inger Margareta, født 25.juni 1788, døbt 6.juli. Hun blev båret af væver Jeppe Pedersens kone, og fadderne var Ole Skomagers datter Anna Cathrina, væver Michel Hansen, Lauritz Koch, Rasmus Frantzens søn Rasmus og pibemagersvend Knud Hansen. Hun døde 12 år gl i 1800.
2. Jacob, født 10.december 1790, døbt 20.december. Han blev båret til dåben af Ane Margrete Hansdatter og fadderne var Anders Pedersens datter Karen Marie, slagter Jens Mathiesen, Jørgen Jørgensen pibemagersvend, Jens Wiemose, væversvend og Jochum Schultz skomagersvend.
3. Cathrina, født 11.december 1791, hjemmedøbt 26.december. Hun blev båret af væver Michel Hansens kone, faddere Johanna Cathrina Friderichsdatter tjenende købmand Jæger, væver Jeppe Pedersen, bager Drewsen, Jørgen pibemagersvend, skrædder Lars Koch og Peder Lyder væversvend.
4. Anna født 31.januar 1794, døbt 9.februar båret til dåben af Ole Skomagers datter Anna og kaldt Anna. Fadderne var Jens Smidts steddatter Anna, skomager Peder Jyde, betjent Bent Hansen, sadelmager Peder Jørgensen og Ole Skomagers søn Ove.
5. Jeppe, ane 24, født 13.marts 1796, hjemmedøbt 2.april. Han blev båret af Johanne Pedersdatter hos Scheel. Faddere var pigen Maren Hansdatter Neble og Johan Ba? begge hos bager Drewsen, skomager Jørgen Neble, skomager Lars Friderichsen, skrædder Mathias Jensen og skrædder Søren Christian Schiær.

50 Christian Jensen Skiær

Der var født i Stubbekøbing, døbt 25.april 1773, død 3.marts 1837 i Stubbekøbing

51 Maren Elisabeth Wolff

Født i Nysted den 4.oktober 1776, død i Stubbekøbing 29.december 1830

Maren var født i Nysted på Lolland. Nysted er Danmarks mindste købstad. Forældrene flyttede til Stubbekøbing mens hun var lille.

De blev gift den 13.april 1798 i Stubbekøbing. De blev trolovet den 13.februar, hvor forlovene var Christians storebror Mouritz og Marens far Thomas. Mouritz har givetvis ikke kunnet skrive – det er underskrevet med et bomærkeagtigt MIS (Mauritz Jensen). Thomas havde en flot svungen underskrift.

Christian omtales som skrædder allerede da de blev gift. Han omtales også som skræddermester ved sin begravelse. Familien ses i folketællingerne i 1801, hvor de bor i Møllegade, i matrikel nr 101, det østligste hus i byen. Her bor han også ved folketællingen i 1834. Han er da enkemand og i husstanden er der en husholderske, Anna Wæver og to læredrenge.

Jeg har ikke fundet noget skifte efter dem.

Maren døde som nævnt i 1830 og blev begravet 3.januar 1831 og omtales som Madame Maren Elisabeth Schier, født Wulff. Christian blev begravet 8.marts 1837 og omtales som skræddermester.

De fik vist kun 4 børn

1. Andreas, født 9.februar 1799, han blev straks hjemmedøbt grundet svaghed. Han blev fremstilet i kirken 13.marts, hvor han blev båret af Lars Nebles hustru. Fadderne var skomager Rasmus Greens datter Margareta, murermester Thomas Wolf, Jens Schiær, Rasmus Greens søn Bernt og Jørgen Nebles søn Jens.
2. Anna Maria, født 13.junio 1802. Hun blev fremstillet i kirken 9.juli og fadderne var Thomas Wamans kone Kirstine, Johanne Olsdatter, snedker Christian Madsen, Klaus Jørgensen, stævningsmand Niels Børresen, Christian Jensen og John Lyder og Maagens Jensen.
3. Thomasine Jacobine Charlotte, ane 25, født 23.april, fremstillet i kirken 27.maj 1806. Hun blev båret af skomagermester Henning Nebles kone og fadderne var skomagermester Rasmus Greens datter Maren, sr overbetjent Flendsted, skomager Peder Lyder, murermester Thomas Wulff, skomagervend Peder Erichsen, hanskemagervend Hans Fich.
4. Hans, der var født 12.januar 1809 og blev døbt 9.februar. Fadderne var Hans Børresens kone Anne Mauritsdatter, Hans Christian Schiær, Rasmus og Bernt Green, gjørtler Hallengreen og Philip Drevits.

Stubbekøbing

Stubbekøbing er en af Danmarks mindre købstæder. Det er usikkert hvornår den fik købstadsrettigheder, men det vides, at der var en byfoged i 1200-tallet, så allerede da har den haft en vis størrelse og betydning. Den er givetvis opstået omkring en god landingsplads med dybt vand tæt på kysten og godt beskyttet af øerne nord for byen. Først i 1840 anlagdes en mole med brohoved, som skibene kunne lægge ind til og man undgik den besværlige losning og lastning fra mindre både der kunne sejle helt ind til land. Molen blev senere bygget sammen med en egentlig havn.

Byen voksede sig aldrig helt stor – i 1850 var der lige over 1000 indbyggere, mens der omkring år 2005 kun er lidt over 2000 indbyggere. Byen har aldrig haft større industrivirksomheder. Der har været sukkerfabrik, jernstøberi, savværk og lignende. Fra 1911 til 1966 var der jernbanelinie ”Stubbekøbing-Nysted” over Nykøbing F, dog nedlagt da busser og privatbiler blev udbredt i 1960’erne.

Sidst i 1700-talet, hvor Birtes forslægt er talrigt til stede, var det mindre håndværk der prægede byen. Skomagere, vævere, pibemagere og købmænd der havde hele den nordlige del af Falster som opland. Ud over købstadsprivilegierne havde byen den eneste rigtige havn på nordsiden af Falster. Så handel med det øvrige Danmark og udlandet gik over Stubbekøbing – selvom byen ikke blev særlig rig af det.

Som andre købstæder blev også Stubbekøbing hærget af brande. Der var derfor oprettet en brandkasse, som borgerne indbetalte til – og som udbetalte brandhjælp. Det kunne også tillades at de brandramte indsamlede penge til hjælp med genopbygningen. Således fik en bror til ane 50 Christian Schier sammen med to andre brandramte tildelt ”kollektbøger” til brug ved indsamling i både Stubbekøbing og Nykøbing Falster efter en brand den 23.april 1803.

Det gav kun småt – i Stubbekjøbing fik de f.eks. kun 2½ rigsdaler fra otte borgere, resten undskyldte sig med at de allerede på anden vis havde hjulpet. Fra brandkassen fik de senere udbetalt 1034 rigsdaler, selvom det noteredes at være betænkeligt, da ilden tilsyneladende var opstået i et baghus uden ildsted.

I 1700-1800 tallet bestod byen af to lange øst-vest gående gader med nogle tværgader. Kortet her er fra cirka 1900. Det viser kun en lille udbygning i forhold til ældre kort over byen.



52 Berthel Pedersen

Der blev døbt 5.maj 1782 i Trinitatis kirke, formodes død før 1737

53 Margrethe Møller

Der var døbt 18.oktober 1784 i Holmens kirke og formodes død efter 1836.

Det er ikke lykkedes at finde deres vielse og heller ingen dødsindførsel for nogen af dem. Det er heller ikke lykkedes at finde dem i folketællingerne, hverken i 1801 eller 1834.

Personalhistorisk Institut mente at vide, at Berthel døde før 1837 og at Margrethe døde efter 1836, men har ikke oplyst nogen begrundelse herfor.

Vi ved derfor kun, at Berthel i 1818 ved dåben af Johanne Marie angives at være indrulleret matros. De bor i Nyboder, først i Delphingaden 43 i 1814, dernæst i Bjørnegade 22 ved Johannes dåb i 1818 og senere ved Johans konfirmation i 1829 bor de i Rævegade nr 32. Da er Berthel blevet arbejdsmand ved Holmen.

Jeg har kun fundet to af deres børn, de kan sagtens have fået flere børn

1. Johan Martin, ane 26, født 16.november 1814, døbt 27.november. Han blev konfirmeret 3.maj 1829.
2. Johanne Marie, født 2.marts 1818 og døbt 13.april.

54 Jørgen Sivertsen

Som ses i København 1808-.23, men død senest i 1828

55 Anine Marie Richter

Som må være født omkring 1786 og ses i hvert fald til 1840.

Vi ved forfærdelig lidt om dette par. Hverken deres fødsel eller begravelse har jeg fundet i kirkebøgerne. Jeg har fundet de to yngste børns dåbsindførsel i Trinitatis kirke samt de to ældstes konfirmation i Holmens kirke.

Personalhistorisk institut har også fundet fødselsdato for Hans Christian og Anne Kirstine - -men jeg har ikke genfundet indførslerne.

Jørgen Sivertsen angives et par gange som arbejdsmand men ellers vides intet om ham. Han dør tilsyneladende mellem 1826 og 1828 – udledt af konfirmationsindførselen i 1826 for Hans Christian, hvor der står ”søn af Jørg.Sivertsen” , mens der ved Anne Kirstines konfirmation i 1828 står ”datter af afg. J.Sivertsen” – dvs han var død.

Anine Marie blev gift anden gang i Holmens kirke den 10.september 1832 med Hans Peter Diderich Fredericsen, der var 26 år gammel, mens hun var 46 $\frac{3}{4}$ år gammel. De boede da i Ulvegaden 22 i Nyboder.

Ved folketællingen i 1834 finder vi dem i Kaninlængen 80 på 2.sal. Hans er ”inroleret matros og er borte”. Fire børn ser ud til at være hjemmeboende, Hans Christian er bagersvend mens Ulrich er ”hårskærersvend”. De har en tjenestepige samt 2 logerende, begge hårskærersvende. Det yngste barn, Johanne, ville være 11 år gammel. Hun må være død som lille.

Ved folketællingen i 1840 er børnene flyttet, og forældrene er nu ”logerende” i Løvegaden 6 ”til gården”.Hans er fraværende i Koffardifart, mens Anine er spinder.

Jeg har fundet fem børn

1. Ulrich Bugge, ved folketællingen i 1834 er han 26 år gammel, og må da være født o.1808. Hans fødsel og konfirmation er ikke fundet.
2. Hans Christian, født 9.12.1811 ifølge Pers.Hist. Han ses konfirmeret 2.april 1826 i Holmen, som søn af Jørg.Sivertsen. Han fik ”teml god” i kundskab og opførsel.
3. Anne Kirstine, ane 27, født 27.2.1814 ifølge Pers.Hist. Hun blev konfirmeret 28.september i Holmens kirke, hvor faderen skrives som ”af afg. J.Sivertsen”.
4. Hans Jacob, født 18.juli 1818, døbt 20.august i Trinitatis kirke. De boede da i Borbergade 103. Anine har efternavnet Jensen i denne indførsel.
5. Johanne Marie Ulrika, født 16.april 1823. døbt i Trinitatis kirke den 19.maj.

Aner i Skåne

Ane 28 Jøns Malmqvist kom fra Skåne – specifikt født i Vinslöv sogn, som ligger på vejen fra Hässleholm til Kristianstad. Så vi er i det nordøstlige hjørne af Skåne. Området er landbrugsmæssigt vanskeligt at dyrke – der er områder med nogenlunde god jord, især langs de større åer. Men det meste er stenfyldt, sandet og tørt. Man finder derfor sogne koncentreret om en landsby, med store urørte områder udenom, dækket med skov. Det er nu om dage mestendels nåletræer – men ifølge landbeskrivelserne omkring 1700, var der dengang store bøgeskove, som dog ind imellem blev beskrevet som ”svært behuggede”.

Som det blev skrevet om Herfølge – også Jøns Malmqvists forslægt er koncentreret i nogle få sogne i området. Mange var ”rusthållare”, som ser ud til at ligne det gamle danske hærssystem med rytterdistrikter og ryttergårde. Rusthållaren holdt et antal heste til hæren mod frihed for visse skatter. Det ser ud til, at der ofte var tilknyttet ryttere til gården – men rusthållare og rytter var forskellige personer.

Gøinge-herrederne omtales i Sverige som ”Gønge-land”. Efter Skånekrigen o. 1660 gik Gønge-folket til modstand mod det svenske herredømme – det svarer vel til danskernes Svend Gønge.

I Skalk nr 3, 2018 beretter en artikel om byggeriet af Lunds domkirke. Det menes, at mange af byggefolkene var slaver fra krigene mod venderne, som Absalon var delagtig i. Senere breve til de skånske herremænd fraråder herremændene at give udmarksjord til frigivne slaver – og derfor mener forfatterne, at det faktisk skete. Det ville jo give herremændene flere fæstere og dermed større indtægt. Og de fortæller om et pudsigt arkæologisk fund syd for Hässleholm ved herregården Hovdala. Her fandt man Østersø keramik som var simplere og senere end normalt for denne keramik. Det kunne tyde på, at pottemagerne ikke var helt professionelle selvom de kendte til stilen. Sammenkædet med brevene til herremændene er fortolkningen, at frigivne slaver, - efterkommere af vendiske slaver fra 1100-tallet – har fået tildelt jord i udmarkerne som de kunne rydde. Måske Birtes skånske aner stammer fra de vendiske områder - -

Den skånske forslægt boede stort set alle i de 7 gulmarkerede sogne vist her,



56 Michel Svensson

Var født den 10. september 1761 i Vinsløv, Skåne. Han døde 6. december 1830 i Vinsløv

57 Bolla Svensdotter

Der var født 22. august 1768 også i Vinsløv. Hun døde 28. april 1845 i Vinsløv.

Michel var født i en landsby Bjæra udenfor Vinsløv og her boede familien også da børnene blev døbt og formentlig helt frem til de døde.

De blev trolovet den 5. november 1790 og gift 9. januar 1791 i Vinsløv kirke. Michel var da ”rusthållare”, en titel sognepræsten angav også ved dåbsindførslerne.

Rusthållare var betegnelse for en mand, der havde hestehold af en vis størrelse til brug for militæret mod til gengæld at være fri for bestemte skatter. Jeg har ikke fundet noget om, hvor mange heste det drejede sig om. Men titlen halv- og kvart rustholder findes også – så Michel har formentlig været en hel rustholder.

Der er også nævnt, at han var gårdmand i Bjæra nr 1 – som svarer til matrikelnummeret. Ud fra ”herredsøkonomiske kort” fra 1926, hvor matrikelnumrene ses, har jeg målt matrikel 1 til at være ca 191 hektar. I dag er det meste skov – men har formentlig kunnet bruges til hestehold dengang. Gården er udstykket, men der findes stadig en gård på stedet, adresse Bjæra 25B, Vinsløv.

Billedet er fra april 2018. formentlig er huset ombygget siden



Michel døde 69 år gammel den 6. december 1830. Her skrev præsten at han var ”undantagsman”, dvs aftægtsmand. Bolla døde 77 år gammel den 28. april 1845 og var da ”undantagsenke” i Bjæra. De har altså begge været på aftægt, givetvis hos et af deres børn.

Der ses 7 børn i kirkebogen

1. Sissa, døbt 1. januar 1792, båret til dåben af Anders Perssons hustru Gunnil Nilsdatter i Sørby. Faddere Jeppe Svensson i Lummarp, Jon Nilsson i Gumløsa, Sven Lassons hustru Elna Svensdatter og pigen Bengta Svensdatter i Lummarp.
2. Anders, døbt 29. december 1793, båret til dåben af Nils Hanssons hustru Bengta Nilsdatter. Faddere dr Per Svensson, Sven Lasson, Jøns Nilssons hustru Hanna Svensdatter alle i Vinsløv, pigen Sissa Svensdatter i Hørrød og Elna Jønsdatter i Vinsløv.
3. Sven, døbt 3. december 1795, båret til dåben af Sven Larssons hustru Elna Svensdatter i Vinsløv. Faddere Truls Nilssons og dr Nils Andersson i Bjæra, Sven Jepssons hustru Kirstena Assarsdatter, pigen Anna Svensdatter og Anna Persdatter.
4. Jøns, ane 28, døbt 1. januar 1798, båret til dåben af Per Larssons hustru Elna Jønsdatter. Faddere Jøns Jønsson i Gulastorp, Jøns Persson i Ignaberga, Truls Nielssons hustru Elna Persdatter i Vinsløv, pigen Karna Erichsdatter i Gumløsa, Elna Mattisdatter i Vinsløv
5. Jeppa, døbt 19. januar 1800, båret til dåben af Sven Jepssons hustru Kirstena Assarsdatter i Bjæra. Faddere Anders Nilsson ibid, dr Nils Persson i Vinsløv, rytteren Per Hurtigs hustru Else Persdatter i Røe, pigen Elna Persdatter i Bjæra, Lusse Andersdatter i Sørby.
6. Nils, døbt 20. september 1802, Nils Perssons hustru i Vinsløv Hanna Jønsdatter samt Sven Jepssons hustru i Bjæra Chirstina Assarsdatter holdt ham, drengene Nils Andersson og Nils Persson ibid samt pigen Elna Andersdatter ibid var faddere.

7. John, døbt 5.april 1805, blev holdt til dåben af Murgesællen Berggrens hustru Anna Johansdatter fra Ullstorp (ukendt titel). Sven Jepsens hustru i Bjæra, husmand Pehr Carlsson samt pigen Bencta Svensdatter fra Årasløv samt Åboen Anders Pehrsson fra Sørby og pigen Hanna Trulsdatter fra Vinsløv var faddere.

Det lidt usædvanligt, at fadderne kommer fra så mange forskellige landsbyer, udover Bjæra og Vinsløv er 8 landsbyer i nævnt. De ligger godt nok inden for en radius af 5 km fra Vinsløv. Meget tyder på, at de er nøje udvalgt, næppe ret mange er i familie. Landsbyerne er Lummarp, Gumløsa, Hörröd, Gulastorp, Ignaberga, Røe, Sørby, Ullstorp, Årasløv.

Det er uvist, hvorfor Jöns tager sig efternavnet Malmqvist, før han blev gift. Jeg har eftersøgt, om der kunne være en fejl – at hans forældre faktisk hed Malmqvist. Der ses ingen Malmqvist i Skåne i denne periode, så det er ikke tilfældet. Så Personalthistorisk Institut har givetvis ret i, at det her beskrevne par er Birtes aner.

58 Wallemar Ljunggren

Født i Brønnestad 14.februar 1786, død 17.oktober 1826 i Vanneberga

59 Pernilla Månsdotter

Født i Hålabeck 25.marts 1790, død i Vanneberga 27.januar 1858.

Wallemar var født i landsbyen Hörröd i Brønnestad sogn, hvor faderen var ”nämndemann” som nogenlunde svarer til nævninge i herredsretten.

De blev gift i Vinsløv kirke den 11.juni 1808. Eftersom Wallemar var husar, krævede det en tilladelse fra regimentet, hvilket regimentschef og ritmester Ehrenborg havde underskrevet. Herefter havde fædrene begæret lysningen, skriver sognepræsten.

Wallemar fortsatte med at være husar indtil han døde af dysenteri i 1826. Dysenteri var en meget udbredt dødsårsag ikke kun i Sverige fra midten af 1700-tallet helt frem til 1900.

Det ser ikke ud til, at Pernilla blev gift igen, selvom hun kun var 36 år gammel da Wallemar døde. Hun døde den 27.januar 1858 i Vanneberga og præsten skriver at hun døde af brystfeber. Hun var da på aftægt – inhyses - i Årasløf nr 2.

I kirkebogen ses 7 børn efter dem. Præsten bruger forkortelsen Rh for en del af personerne. Jeg er usikker på betydningen, men hælder til at det står for Rusthållare – altså hestehold til militæret med visse skattefordele.

1. Elna, ane 29, døbt 11.januar 1810, holdt over dåben af Rh Nils Jønssons hustru og Rh Anders Nilssons hustru Hanna Åkesdatter, husaren Nils Dahl i Wanneberga, Rh Nils Nilsson, pigen Pernilla Nilsdatter og pigen Elna Månsdatter fra Boarp var faddere
2. Pehr, 20.juli 1815, husaren Anders Holmbecks hustru fra Hörröd Anna Persdaatter holdt ham sammen med Fr.Åboens i Lummarp Per Nilssons hustru Elna Månsdatter, husman Anders Persson fra Wanneberga, dr Per Nilsson ibm, pigen Elna Nilsdatter samt pigen Else Månsdatter fra Hålabeck.
3. Karna, 12.december 1817, holdt til dåben af Fr.Åboens Per Nilssons hustru i Lummarp Elna Månsdatter og Rh i Wanneberga Anders Månssons hustru Sissa Benctsdatter. Faddere Rh Anders Nilsson, drengen Per Månsson i Hålabeck, pigen Hanna Nilsdatter i Wanneberga samt demoiselle Gustava Ljunggren ibm.
4. Chirstina, 12.april 1820, holdt til dåben af husar Dahls hustru Bolla Christensdatter, faddere Rh Nils Gunnesons hustru Pernilla, drengen Anders Andersson og drengen Anders Nilsson, pigen Margreta Olasdatter og jomfru Elna Ljunggren fra Boarp

5. Hanna, 1.august 1822, Rh Abraham Rasmussens hustru Hanna Nilsdatter holdt hende til dåben. Frølsbonden Anders Perssons i Lummarp, Karna Månsdatter, drengen Nils Andersson, drengen Åke Olsson, pigen Christina Andersdatter alle i Wanneberga og pigen Chirstina Månsdatter fra Hålabeck.
6. Nils, 30.oktober 1824, holdt over dåben af torper Anders Nilssons hustru nr 1 i Wanneberga Pernilla Larsdatter, Rh Ola Olssons hustru nr 2 ibm Nilla Mattisdatter, Åboen nr 9 i Lummarp Anders Persson og pigen Karna Persdatter fra Gulastorp og dr Bonde Nilsson fra Wanneberga og pigen Else Olsdatter.
7. Christian, 30.januar 1826, holdt af Anders Perssons hustru i Lummarp Karna Månsdatter og Per Månssons hustru i Hålabeck Nilla Benctsdatter. Rh Nils Jønsson nr 1 i Wanneberga og Rh Per Nilsson ibm var faddere.

Rødsot/dysenteri, en plage i Europa.

Rødsot også kendt som dysenteri kan sammenlignes med roskildesyge med heftig blødning i tarmene. I flere omgange døde op til 70.000 mennesker om året i Sverige i 1800-tallet. Fra midten af 1800-tallet blev plagen mindre udbredt.

Omkring 1855 beskrev provinsiallægen Varenius i Gøteborg området en behandling.

Han indledte med at konstatere, at dysenteri tilsyneladende var mere udbredt i de tørre somre 1853 og 1854, hvor brønde, kær, moser og lavvandede søer udtørrede. Derpå beskrev han et behandlingsforslag, hvor det bedste var en receptpligtig olieblanding fra apoteket, men:

”Hvis en sådan blanding i henhold til recept ikke findes på stedet kan man sammenblande lige dele hørfrø, eddike og sukker, af hvilken blanding tages lige så meget som af den fra apoteket tildelte oljeblanding (det var en spiseskefuld, hver anden time i to døgn).

Så længe oljeblandingen tages, er det nyttigt dagligt at give lavement af vællingstyk opløsning af stivelse i vand eller havresuppe. På maven lægges en sennepsdej eller gråpeber, på hvilken man, efter det er vædet med brændevin, strør fint stødt bidende peber. Sennepsdejen eller gråpeber må ikke ligge så længe at vabler opstår, men skal udskiftes med et lag smør eller varm grød, så snart skindet bliver rødt.”

Et mere forståeligt råd var, at raske ikke burde sove i samme rum som syge og at den syges afføring straks skulle graves ned. Ligeledes bør raske ikke besøge samme steder som de syge.

62 Jacob Jensen Brøndum

Født i Vesterbølle 9.februar 1777, død 23.december 1862 i Skive

63 Karen Marie Samuelsdatter

Født i Nørholm 11.september 1785, død 12.april 1864 i Skive

Jacob var søn af en fattig tigger, gift med en fattig kone der forud var gift med en morder. Og Karen Marie var født uden for ægteskab af en faderløs mor som var blevet forført af en troløs soldat. Men på trods af den onde fortid, ser det ud til at de levede lykkeligt i mange år i Skive til deres dages ende.

Sat på spidsen var det deres eventyr.

Jacob blev født i Knudstrup i Vesterbølle sogn på Himmerland. I folketællingen 1787 siges det, at faderen ”tigger lidt”, så de har ikke været rige på penge. Moderen var blevet skilt fra sin første mand, fordi han var blevet dømt for et mord.

Karen Maries morfar døde ganske rigtigt da hun kun var 10 år gammel. Nogle år efter kom moderen ud at tjene, givetvis i Nibe, og mødte den ”gevorbnne soldat”. Han kom til Ålborg og kunne/ville

ikke gifte sig med hende. Men de må have haft forbindelse, for ane 31, Anne Kirstine, har en efterkommer af faderen Samuel som fadder for et af børnene.

Jacob må have været i lære som murer i Nibe og der mødt Karen Marie. I hvert fald bliver de gift der fredag den 17.oktober 1806. Det var så også på tide, for tre måneder senere får de deres første barn. Interessant nok er en Laurs Jacobsen fra Klitgård fadder for den førstefødte – Klitgård er gården hvor Karen Marie voksede op.

Jacob omtales som muremester fra 1810 indtil han døde – ved dødsindførslen var han dog forhenværende muremester. Det nævnes at han døde af alderdoms svaghed – 85 $\frac{3}{4}$ år gammel. Karen Marie døde to år senere, 78 år gammel af kramper.

I kirkebogen ses 8 børn

1. Jens, født 17.januar 1807, døbt i Nibe kirke 29.marts, faddere Anders ?, Ane Andersdatter, Peder Lem, Anders Brøndum og Laurs Jacobsen fra Klitgård.
2. Christen Olesen, født i Skive 28.april 1808. døbt dagen efter. Uvist hvorfor han fik mellemlavnavnet Olesen.
3. Antonin, født i Skive 9.oktober 1810, døbt dagen efter.
4. Anne Kirstine, ane 31, født i Skive 7.januar 1813, døbt 11.januar og i kirken 19.april. Faddere var tjenestepiben Fredericha Kirstine Jensdatter af Krabbesholm, tjenestepigen Maren Jensdatter, daglejer Niels Olesen Ring, skomager Ole Emanuel Barents.
5. Dorthea, født i Skive 20.august 1815, døbt samme dag. Faddere tjenestepige Fredericha Jensdatter af Krabbesholm, tjenestepige Maren Jensdatter, smedesvend Ole Falkenberg, Anders Jensen, Anders Jensen Brøndum og Bertel Dige.
6. Lise, født 14.marts 1818, døbt samme dag, i kirke 29.juli. Faderen står angivet som Jacob Wang – men der er helt klart en fejlskrivning. Fadderne var Frederikke Kirstine Jensdatter på Krabbesholm, Lise Pedersdatter tjenende købmand Køler, smedesvend Ole Falkenberg, muremester Anders Brøndum af Skive, Anders Hansen og murersvend J. Vang.
7. Nielsine, født 12.september 1822, døbt 13.sept, i kirken 29.december. Faddere Niels Olesens kone Birgitte Christensdatter, Ole Falkenberg, Anders Christensen, Christian Kjempe, Jens Jacobsen Brøndum tjenende hos faderen.
8. Jens Christian, født 27.juni 1825, døbt 1.juli og i kirken 27.december. Faddere Kirsten Michelsdatter, Anders Brøndums hustru, Maren Jensdatter, Anders Brøndum og Ole Falkenberg.

Blandt fadderne nævnes Fredericha Jensdatter og Maren Jensdatter – de formodes at være Jacobs halvsøstre, selvom Fredericha ikke er fundet i Vesterbølle kirkebog, der er svær at læse.

7.generation

64 Christoph Jensen Holm

Om hvem jeg ikke har fundet fødsels- og begravelsesoplysninger.

65 Anna Kierstine Kiølsdatter

Som blev døbt i Holmens kirke 15.marts 1727. Begravelse ikke fundet.

Det er usikkert om dette par er forældre til ane 32 Lars Holm. Ifølge hans alder ved folketællinger, skulle han være født omkring 1755 eller måske 1757. Det har jeg ikke kunnet finde. Men alder ved folketællinger er ofte en usikker oplysning.

Jeg har ikke kunnet finde ane 32 i kirkebøger for Skt Petri og Nikolaj kirker – hvor de ellers fik døbt børn i de år.

På trods af disse væsentlige mangler tror jeg, at de kan være forældre til ane 32 Lars Christopher Holm. I nogen grad baseret på, at nogle af Lars' børn synes opkaldt efter Anna Kiølsdatters mor og andre navnesammenfald.

Det er ikke lykkedes at finde meget om dette par. Christopher kunne jeg ikke finde fødselsoplysninger om. Og jeg har ikke kunnet finde dem i folketælling fra 1787 eller senere.

Christoph nævnes fra 1758 med tilnavn Drejer. Man må formode det er hans beskæftigelse, eftersom tilnavnet ikke ses i nogen af de tidligere indførsler.

Christop og Anna Kierstine blev gift i Skt Petri kirke den 24.januar 1749. En Hans Petersen Winberg og Jacob Jacobsen Klau var forlovere.

Jeg har i kirkebøgerne fundet 9 børn – og med antagelsen om Lars tælles dermed 10:

1. Inger Brigitta, døbt i Skt Petri 5.august 1750. Faddere var madame Anna Christina Wittorp, jomfru Martha Olegaards, Helbecher, kaptajnløjtnant Becker, Jacob Klau
2. Friderich Christian, døbt i Skt Petri 23.december 1751. Han må være død tidligt, da næste barn får same navn
3. Friderich Christian, døbt 28.december 1752, faddere madam Martha Olufsdatter, jfr Amalia Schönfeld, meist Engelhard Ståuck, m Christian Blanckhus, m Lars Bjørn, m Joh Jürgen Kaire.
4. Carl Fridreich, døbt i Skt Petri 14.juni 1754, faddere madame Margaretha Elisabeth Blanckhus, fr Cornelia Fide, m Engelhard Stück, m Ohle Volm, m Friderich Kupertson, m Michael Müller.
5. Lars Holm, ane 32 – som jeg ikke har fundet. Formodet fødselsår 1755.
6. Johan Christoph, døbt i Skt Petri 26.november 1756, faddere Madam Maria Holm, hfr Catharina Fi`, H Lorentz Lorentzen Herman, Christian Liebe, Peter Bruun, Henr Dissenberg.
7. Jens Christian, døbt i Nikolaj den 25.dec 1758- Her har Christoph fået tilnavnet Drejer. Faddere Poul Christensen, Johan Ernst Magnus Drejer i Skidenstræde, Michael Jacobsen ? på Christiansgade, madame Margretha Elisabeth Hartvigs kone i Christi??stræde og jomfru Holbeuter ?datter i Store Grønnegade.
8. Johan Christopher, døbt i Trinitatis den 29.april 1761, her boede de i Vognmandsgaden. Faddere madame Elisabeth Marthelene Christensen, directeur Frimoths bar det. Marie Sophie Sumpe holdt huen. Johan Drevedsen, Johan Ernst Magnus og Carl Frid Dether skrædder
9. Nicolaj, døbt i Trinitatis 2.februar 1763. Faddere madame Anne Cathrine skrædder Delkers bar det, jomfru Anne Sophie Lendum holdt huen. Andreas Helsted smed, Jens Winter isenkræmmer og Nicolaj Henrich Heideman possementmager.
10. Andreas, døbt i Trinitatis 1.juni 1765, bor nu i Algaden. madame Elisabeth, bogholder Jensens bar det, jomfru Dorthea Schou holdt huen. Andreas Madsen Helsted, Peder Jørgensen skipper og Carl Droschel klokkestøber var faddere, Andreas døde 28.september samme år.

68 Christen Wiberg

Der var født 25.juni 1729 i Nørre Vedby. Han blev begravet 3.februar 1809 i Nysted

69 Sidsel Cathrine Rasmusdatter

Der var født omkring 1726 måske i Nykøbing F. Hun blev begravet i Nysted 14.sept.1781.

Christen har efternavn til fælles med en senere præstefamilie Wiberg (som skrev Wibergs præstehistorie) – men de er mig bekendt ikke i familie. Christian var søn af degnen Søren Wiberg i Nørre Vedby. Christen nævnes som skræddermester ved begravelsen. Han har øjensynlig også været vægter ifølge dåbsindførsel for datteren Anna Amalia.

Jeg har ikke fundet noget om Sidsels forslægt.

Christen blev gift tre gange, første gang med Magdalena Andreasdatter Bech i Nysted kirke den 27.januar 1755. Hun døde kort efter og Christen blev så gift med Maren Sidsel Cathrine Rasmusdatter i Nykøbing F. kirke den 7.juni 1758. Efter hendes død i 1781 blev han gift 3. gang i Nysted med Margrethe Helt den 9.septembr 1782.

Ifølge folketællingen 1787 boede de i Søstrædet og Christen omtales som skræddermester. Der nævnes kun et af Sidsels børn, Christian Toyser ved den lejlighed, mens 2 børn af 3dje ægteskab nævnes (Cecilia Catrine og Anna Amalie). I samme hus boede svigersønnen Jens Christian Ambt sammen med datteren Sophie Magdalene og deres 3 børn

Christen og Sidsel fik 7 børn sammen

1. Sophie Magdalene, døbt den 27.maj 1759, båret af madame Huusfeld, faddere ulæselige
2. Rasmus, døbt 22.februar 1761
3. Lisbeth, døbt 6.februar 1763, blandt fadderne Peder Bager, Niels Willers og Christian Handrup
4. Søren ?, døbt 27.september 1767
5. Christian Toyser, døbt 13.maj 1770, båret af Madame Setling, faddere jomfru Wadel Eolder Thomsen, sr Jacob Reimer, sr Rastenberg
6. Jens, ane 34, født 25.juli 1772, døbt 2.august, holdt over dåben af madame Arnkil, faddere jomfru Ida Zeuthen, sr Rejner, ser Hoff
7. Anna Amalie, født 17.marts 1775, døbt 26.marts, båret af jomfru Rejmer, faddere jomfru Edel Wejer, Mathias Thost, jomfru Rasmussen, vægter Laursen, Hans ??

Christen og hans 3. kone Margretha Helt fik tre børn, Cecilia Catrine i 1783, Anna Amalie i 1786 og Frederiche Bentea i 1788.

76 Peder Hylsenberg

Ingen fødsels- og dødsregistrering fundet, men han må være død efter 1787.

77 Ane Thomasdatter

Var født o. 1735, blev begravet 1.november 1787 fra Garnisons kirke

Det er ikke lykkedes at finde fødselsregistrering for Peder og Ane. Ane blev begravet fra Garnisons kirke den 1.november 1787, 53 år gammel. Hun nævnes som ”pontoneer sergent Peder Hyltsenbergs kone” – han var altså ved artilleriet.

Der findes et skifte efter Ane, hvor der blev opgjort værdier for 31 rigsdaler. Der var en del værktøj, blandt andet hammer og ambolt. Han var ikke smed, så det er lidt sært. Peder fremlagde dog nogle gældsposter på i alt ca 58 rigsdaler, så boet var insolvent. Værgen, Jens Walsø, accepterede dog, at boet blev overladt til Peder mod at han lovede gangtøj til datteren og opdragelse af sønnen ”indtil han kommer til alder at han kan tjene sit brød”.

Der var altså kun to levende børn, da Ane døde. Jeg ved ikke hvem af sønnerne der døde forinden – men jeg har fundet disse tre børn

1. Birthe Maria, døbt 11.oktober 1771 i Garnisons kirke. Peder omtales da som kadet ved artilleriet.
2. Thomas, døbt 25 januar 1775, hvor Peder omtales som ”contentier serg.”
3. Knud Jens, ane 38, døbt 3.november 1776. Peder er da ”mestersvend ved tøjhuset”, hvilket muligvis kunne have noget med ambolten at gøre?. Blandt fadderne ses en Johan Didrich Hyltzenberg.

To af en anden Hyltzenbergs børn - Johan Didrich Hyltzenberg - blev døbt i 1763 (Karen Christina Friderica) og 1764 (Johan Peter) – hvilket tyder på at han er på alder med Peder. De er formentlig brødre – men desværre har jeg heller ikke kunnet finde oplysninger om Johan Didrich.

Det usædvanlige efternavn burde gøre det nemt at finde i folketællinger – men der er intet spor af dem i folketællingen fra 1787. Jeg har fundet Hylsenberg-folk i Kgs Lyngby men intet der forbinder dem til Peder.

78 Peder Jensen Stange

Døbt i Østerlars kirke 20.marts 1735. Han døde i 1788 på en rejse til København

79 Inger Seiersdatter

Døbt 21.februar 1740. Ingen begravelse fundet i kirkebogen.

De blev gift i Rønne kirke 18.marts 1767. Her nævnes Inger med efternavnet Höel, mens hun ved skiftet efter Peder angives som Inger Sejer Hansdatter. Det sidste giver mening da hendes far hed Sejer Hansen. Det er uklart hvad Höel står for.

De blev gift samme dag som Ingers bror Michel blev gift med Elisabeth Kirstin Jensdatter Wiol.

Jeg har ikke fundet dem i folketællingen fra 1787.

Der ses et skifte efter Peder Jensen Stange i Bornholmske skifter. Skiftet gennemførtes 1.oktober 1788, hvor det noteres at Peder døde på en rejse Petersborg-København. Det fremgår ikke om skibet forliste eller der var anden årsag til at han døde. Han må jo have været sømand, men det angives ikke. Til stede ved skiftet var kun Inger og to levende børn, Elsebeth Kirstine og Karen Sophie. Værgen blev Bertel Ipsen Stange – som nok er en fætter til Peder. Inger angives at være fattig – vel fordi boets formue kun udgjorde 12 rigsdaler mod gældens 19 rigsdaler.

Ifølge Rønne kirkebog fik de 4 børn

1. Jens, døbt 31.oktober 1768. Michel Sejers hustru, Ole Andersen Smed, Peder Poulsen Bohn, Claus Helmerhors og Maren Sejersdatter var faddere
2. Cecilia Katarina, døbt 25.oktober 1772. Båret af Karen, Jacob Jensens hustru. Faddere Mads Persen. Lars Rasmussen og Helvig Andersdatter
3. Elisabeth, døbt 4.december 1774. Elisabeth, Christian Bistrups bar. Faddere Michael Seirsen, Niels Mortensen, Mads Pedersen ved Myren, Rasmus Ipsen, Mette Chatarina Christensdatter.
4. Karen Sophie ane 39, døbt 17.oktober 1779. Båret af Peder Marchers hustru. Faddere Christian Kofod, Peder Slamberg, Peder Bjerregaard og Lisbeth Ole Smeds datter. Karen blev konfirmeret 1.søndag efter påske 1795.

Bornholmske sogne

Peder Jensen Stange boede i Rønne, men han kom oprindeligt fra Østerlars sogn – i den østlige del af Bornholm. Hans forslægt er koncentreret i dette område - stort set alle kommer fra Østerlars, Åkirkeby, Pedersker og Povlsker sogne.

Bornholm skiller sig ud fra resten af Danmark og fra Skåne ved, at der er utroligt mange selvejergårde og relativt få fæstegårde. Der var stort set heller ingen adel og herregårde på øen.



82 Ole Larsen

Han blev døbt i Herfølge kirke 24.april 1732. Han blev begravet 14.april 1797 i Lellinge

83 Mette Andersdatter

Der var født i Lellinge omkrin 1730 og blev begravet i Lellinge 24.april 1789.

Ole var født i Klemenstrup sydøst for Køge i den nordlige ende af Herfølge sogn. Det er ikke langt fra Lellinge sogn. I Lellinges lokalhistoriske arkiv fortælles, at kort efter 1740 fik hans far fæstet af en gård, Skovagergård, i Lellinge. I 1758 fik han overdraget fæstet af gården efter sin far, der døde 2 år senere.

Mettes far Anders Hansen var bondefoged på Gl. Lellingegård, men dette hverv blev overdraget til Ole omkring 1770. I 1769 omtales Ole stadig blot som gårdmand, men i 1771 omtales han som bondefoged da han står fadder ved en barnedåb.

Ole og Mette var tilsyneladende ikke specielt velhavende. Skiftedokumenterne (Lellinge lokalhistorie) efter Mettes død viser, at boet skyldte 100 rigsdaler til svigersønnen Peder Pedersen i Ejby. Dem havde de lånt til brudeudstyr og medgift ved Maries bryllup med Peder. Posten blev så modregnet deres del af arven.

Skovagergård findes stadig i 2017 i midten af Lellinge, på vestsiden af Grønnevej men med adresse på Byleddet. På matrikelkort fra begyndelsen af 1800-tallet er det tegnet som en sammenbygget dobbeltgård.. Ved udskiftningen omkring 1800 fik gården samlet sin jord omkring 1½ km øst for Lellinge. Den havde et ganske stort areal, knap 28 hektar. Mens Ole havde fæstet var jorden givetvis været spredt i mange små agre som det var sædvane indtil udskiftningen.

Mette og Anders nævnes i folketællingen 1787, hvor døtrene Karen og Maren endnu bor hjemme. Der nævnes også en tjenestekarl og –dreng på kun 12 år.

Ole og Mette fik tilsyneladende 6 børn, men kun tre overlevede

1. Karen, fremstillet i kirken 26.september 1762. Hun angives at være tvilling, men den anden tvilling omtales ikke i kirkebogen. Karen blev begravet 29.september.
2. Karen, ane 41, døbt 4.december 1763. Bortset fra en Peder Andersen (bror til Mette) er fadderne ulæselige.
3. Maren, døbt 8.september 1765. Hun blev begravet 20.oktober, 7 uger gammel.
4. Maren, døbt 14.september 1766. Hun blev båret af Kirsten Niels Hansens i Ølsemagle, faddere Ole Olsen i Lille Salbye, unge Ole Pedersen, Anders Hansens kone (Mettes mor) og degnens pige Ane Gregersdatter.
Hun blev gift med Henrik Siersen af Aashøje i 1789.
5. Marie, døbt 16.april 1769 båret af Ane Hans Spillemands i Kiøge. Faddere Jens Madsen, Hans Larsen, Peder Hansen samt Kristen Jensens kone alle af Lellinge, Hun blev gift med Peder Pedersen af Ejby i november 1788.

Efter Mettes død blev Ole gift igen med Maren Pedersdatter den 17.juli 1789. De fik to børn, Mette (i 1790) og Lars (født i 1796).

84 Anders Pedersen

Der var født omkring 1735, begravet 22.november 1796 i Ørsted

85 Anne Marie Mortensdatter

Født omkring 1730, død i 1790 hvor der mangler kirkebog i Ørsted

Anders og Anne Marie boede på Hønske i Ørsted sogn. Anders var fæster af Aagaard. De boede dog først i Ørsted – eller måske ved Risbyholm. I hvert fald skriver præsten ”fra skjøttehuset” om Anders’ bopæl, da børnene Morten og Jens bliver døbt. Men da Anne Marie dør i 1790 bliver skiftet holdt på Aagaard, hvor Anders er fæster under Risbyholm – som dengang hed Benzons Eje.

Anders og Anne Marie blev gift i Ørsted kirke i 25.marts 1762. Deres bopæl nævnes ikke, men forlovningsmændene er i ”Risby huse” og i Ørsted. Det vides ikke hvornår Anders overtog fæstet af Aagaard. Det har dog været før 1790, hvor der bliver holdt skifte efter Anne Marie.

Ane Marie var første gang gift med Peder Madsen, der var husmand i Ørsted. Han må være død kort før 1762. De havde fået to børn sammen, Mads Pedersen, der i 1790 boede i Snoldelev-Hastrup og Peder Pedersen der boede i Kirke Skensved.

Anne Marie er sandsynligvis død tidligt i januar 1790, for den 13. indledes skiftet på gården, hvilket normalt var 30te dagen efter dødsfaldet. Det ser ud til, at gælden overstiger formuen, men Anders påtager sig gælden og fortsætter i gården.

Den 15.maj 1797 omtales skiftet efter Anders – jeg har ikke fundet selve registreringen af indboet. Skiftet viser at boets gæld nu var 350 Rdlr til Benzons Eje, hvoraf 286 Rdlr var den gamle gæld fra skiftet efter Anne Marie. Sønnen Jens Andersen overtager øjensynlig gælden mod at fortsætte som fæster af Aagaard.

Der kendes tre børn efter Anders og Anne Marie

1. Peder, født i 1763, datoen ulæselig. Han blev konfirmeret i Ørsted i 1780, 18 år gammel.
2. Morten, født i 1766. Dato ulæselig. Han blev båret af præstens datter Inger Helene Lemvig og fadderne var Niels Andersens kone, Lars Mortensens kone, Mads ? alle af Benzons Eje huse samt Jørgen Mortensens kone fra Ørsted. Anders siges at bo i ”skjøttehuset”.
3. Jens, ane 42, døbt 27.januar 1771 i Ørsted kirke. Også her bor Anders i ”skjøttehuset”. Igen var det præstens datter Inger Helene der bar. Faddere var Ole Christensen, Bodil Niels Andersens, Kirsten Lars ?s og Ane Niels Andersens kone.

88 Rasmus Christensen

Blev døbt 18.august 1695 i Herfølge. Han blev begravet 11.oktober 1753.

89 Marie Pedersdatter

Der blev døbt 23.december 1698 i Herfølge og begravet 28.september 1774.

Rasmus var født i Klemenstrup, der ligger i den nordlige ende af Herfølge sogn, tæt sydvest for Køge – nu en del af Køge by. Her boede han også da han blev trolovet med Marie den 3.marts 1720. Marie ser ud til også at have boet der ved trolovelsen, men hun var født i Herfølge by ifølge dåbsindførslen.

De boede i Klemenstrup da de fire kendte børn blev døbt. Det er uvist hvornår de flyttede til Vedskølle. Der boede de i 1747, da Rasmus er forlover for brodersønnen Morten Christensen (ane 94). Og både Rasmus og Marie bor der, da de dør, Rasmus i 1753 og Marie i 1774.

Det er usikkert, hvornår de flyttede til Vedskølle. Dog ses hverken Rasmus eller Marie ses som faddere for nogen i Klemenstrup efter 1727 – det kunne tyde på, at de allerede da er flyttet til Vedskølle.

Jeg har fundet fire børn

1. Anne Margrethe, døbt nytårsdag 1721. Hun blev båret af Maren, Peder Pedersens af Søllerup. Faddere Peder Nilausen af Herfølge, Oluf ?, Christen Christensen, Mads Madsens hustru og Laurits Olsens hustru alle af Clemenstrup.
2. Kirsten, døbt 15.marts 1722. Hun blev båret af Peder Pedersens hustru af Søllerup. Faddere Mads Madsen, Christen Christensen, Oluf ?, Susanne Lauritsen og Maren Pedersdatter alle af Clemenstrup
3. Peder, døbt 25.juni 1724. Også han blev båret af Peder Pedersens hustru af Søllerup. Faddere Mads Madsen, Christen Madsen, Christen Christensens og Peder Mortensens hustruer alle af Clemenstrup og Mette Jensdatter af Svansbjerg.
4. Christen, ane 44, døbt 24.juni 1727. Han blev båret af Lars Olsens hustru. Faddere Christen Christensen og Niels Hansen begge af Clemenstrup, Marie Mortensdatter ibid, Peder Pedersen af Søllerup og Kirstine ?datter af Sædder.

Jeg har ikke fundet noget skifte efter dem.

90 Niels Jensen

Begravet i Herfølge 26.januar 1743.

Faderen til ane 45 Margrethe Nielsdatter er noget usikker. Jeg har fundet en dåbsindførsel som passer med Margrethes alder. Og en storesøster er også fundet. Men derudover intet der ellers bekræfter slægtsskabet.

Niels Jensen må være født omkring 1677 ifølge hans alder da han døde. Begravelsesindførslen siger, at han boede i Egøje nordøst for Herfølge.

Jeg har ikke fundet nogen vielse og heller ingen begravelse af hans ægtefælle.

Jeg har dermed kun fundet disse to piger:

1. Dorette, døbt 26.juli 1722 døbt Niels Jensens barn af Ejøje, båret af unge Jens Pedersens hustru ibid. Test Niels Jensen, Herfølge, Jens Hansens hustru, Margrethe Jensdatter, Bodil Jensdatter alle af Ejøje
2. Margrethe, ane 45, døbt 20.januar 1726, båret af Niels Jensens hustru ibid. Faddere Rasmus Hansen, Lars ?, Jens Nielsens hustru, Lars Hansens hustru Ellen Jensdatter alle af Egøje.

92 Hans Mathiesen

Døbt i Herfølge 22.oktober 1724, begravet 9.maj 1762.

93 Kirsten Olesdatter

Døbt i Herfølge 15.august 1728, død efter 1776 men begravelse ikke fundet.

Ifølge dåbsindførslen var Kirsten født i Søllerup, som ligger lige vest for Herfølge. Hans ser ud til at være født i Herfølge. Ved trolovelsen nævnes han dog af Vedskølle. De blev viet den 8.december 1752 i Herfølge.

Hans døde i 1762, kun godt 37 år gammel. Som vanligt blev der betalt 4 mark for klokkeringning ved begravelsen. Kirsten blev gift igen 3.november 1762 med en Lars Pedersen. Hun blev vistnok gift 3.gang den 11.juni 1764 med en Hans Pedersen – det er usikkert, fordi der ikke ses nogen begravelse af Lars Pedersen.

I 1776 ses et skifte efter Kirstens bror, hvor hun udtrykkeligt siges at være enke. Hun ses dog ikke i Vedskølle i folketælling 1787. Og hendes begravelse er ikke fundet i Herfølge kirkebog frem til 1788. Det er derfor uvist, hvor og hvornår hun døde.

Vallø har registreret et skifte efter Hans, dateret 6.juli. Her omtales alle 5 børn, og Kirstens far og bror nævnes, ligesom Hans' far Mathias Jensen. Der er mange effekter i stuehuset der bestod af stue, kælder, køkken kammer og loftet. Plov, vogn og hestehold ser ud til at være i god stand – med 9 heste, hvoraf dog de 3 kun var 4 år gamle – altså endnu ikke fuldt arbejdsdygtige. Den samlede formue var ca 263 rigsdaler men bygningsfæld (76 rigsdaler), heste, plov og vogn (85 rigsdaler) samt anden skyld udgjorde i alt 226 rigsdaler. Der blev så 37 rigsdaler til deling mellem enke og de 5 børn.

Det er usikkert hvilken ejendom de havde i Vedskølle. Man kan formode, at det er den gård, Jens (ane 46) blev fæster af – men før udskiftningen har den ligget i selve landsbyen.

Hans og Kirsten fik 5 børn

1. Maren, døbt 2. september 1753. Faddere Ole Hansen og Jørgen ? af Søllerup, Jens Jensen, Hans Pedersen og Hans Larsens qder alle 3 af Widschiølle
2. Mette, døbt 20. april 1755, båret af Jens Jensens qde ibid. Faddere Ole Hansens søn Niels af Søllerup, Mathias Jensen, Hans Christensen, Hans Thomesens og Hans Larsens qder alle af Widschiølle
3. Jens, ane 46, døbt 7. august 1757. Båret af Hans Olsens datter Anna af Aggerup, faddere Mathias Jensens søn Jens af Widskiølle, Ole Hansens søn Jens af Søllerup, Hans Larsens og Lars Mogensens qder, Hans Nelaus datter Dorthe alle af Widskiølle
4. Dorthe, døbt 23. september 1759, båret af Jens Jensens q. Faddere Jens Olsen af Herfølge, Mogens Larsen, Mathias Jensens søn Peder, Jacob Nielsens og Christen Rasmussens (formentlig ane 44) qder alle af Witschiølle.
5. Ole, døbt 7. marts 1762, båret af Johan ?s kone af Widschiølle. Faddere Ole Hansen af Søllerup, Hans Olsen af Herfølge, Christen Rasmussen, Hans Larsen, Ole Mathiesens kvinder alle 3 af Widschiølle.

94 Morten Christensen

Der må være født o. 1721 i Clemenstrup. Han blev begravet i Herfølge 24. februar 1802.

95 Anna Hansdatter

Der var døbt 6. juni 1723 i Herfølge, begravet i Herfølge 19. september 1808.

Morten var født i Clemenstrup omkring 1721, men kirkebogen for Herfølge er ulæselig i det tidsrum, så hans fødsel har ikke kunnet findes. I skiftet efter faderen Christen Christensen i 1750 siges han at være 28 år gammel og gårdmand i Vedskølle. I folketælling 1787 angives han at være 67 år – så 1721 er sandsynligt.

Morten og Anna bliver gift 10. november 1747, hvor forloverne var Hans Nelausen (Annas far) og Rasmus Christensen (Mortens farbror).

Anna var gift første gang med Hans Hansen, vist også fra Vedskølle. De blev gift 16. februar 1742. Hans blev begravet 16. juni 1747 og i skiftet efter ham, skrevet i september, angives 3 børn, Peder, 4½, Jens, 2 og Hans på 5 uger.

Allerede 2. juli blev Anna trolovet med Morten Christensen. Det var jo mest et spørgsmål om at få en fæster på gården – Annas eventuelle synspunkter var næppe særlig afgørende. Morten skrives ”af Witschiølle”, han har givetvis tjent hos farbroren Rasmus Christensen i nabogården. Selve vielsen kunne først gennemføres efter skiftet var gennemført 19. september. Derefter kunne vielsen ske den 10. november.

I folketællingen i 1787, ses Morten og Anna på en gård sammen med datteren Karen og hendes mand Jens Hansen og deres barn. De må have været på aftægt.

Ved folketællingen i 1801 angives Anna som den eneste i husstanden som madmoder, indsidder og nyder aftægt. Der står også at hun er gift. Men Morten nævnes ikke. Det er lidt usædvanligt – hvis Morten var død ville hun jo stå som enke. Og hvis Morten levede ville han vel bo hos Anna?

Søger man på Morten Christensen i Folketællingen, er der kun en Morten Christensen i Herfølge sogn med passende alder. Han bor på Vallø Hospital, 80 år, gift mand, men ingen ægtefælle. Den tids hospitaler var reelt fattighuse, ikke sygehuse.

Jeg er helt sikker på, at de er flyttet fra hinanden. En skilsmisse kunne dengang ikke komme på tale. Måske Morten og Jens ikke har kunnet enes – og så har løsningen været at Morten flyttede.

Min antagelse støttes af, at der bliver betalt for brug af klokker ved hans begravelse den 24.februar 1802. Det var jo ikke noget fattigkassen betalte for almisselemmer – så det må andre have betalt. I kirkebogen står ”Dom esto mihe jordet hospitalslem Morten Christensen af Wallø hospital, død 24.februar 1802 81 år og 5 måneder gammel. For klokking betalt 4 mk.”

Anna døde den 16.september 1808 og blev begravet 19.september. Hun angives da at være Morten Christensens enke.

Morten og Anna fik 5 børn

1. Anna, døbt 16.august 1749, båret af Christen Christensens q.(Inger Gudmandsdatter) af Clemenstrup. Faddere Christen Christensens søn Ole af Clemenstrup, Jens Christensen, Hans Nelausens og Jens Hansens qder alle af Widschiølle, Christen Christensens qde af Herfølge.
2. Christen, døbt 12.marts 1752, båret af Mons ?s pige Anne af Vallø. Faddere provstens karl Ole af Herfølge, Christen Christensen ?, Niels Christensen af Clemenstrup, Hans Christens og Peder Rasmussens qder af Witschølle
3. Hans, døbt 9.februar 1755, båret af Hans Nelausens q (Anne Madsdatter) ibid. Faddere præstens karl Ole og Christen Christensen af Herfølge, Niels Christensen af Clemenstrup, Jens Jensen og Peder Rasmussens qder begge af Witschølle.
4. Inger, døbt 16.april 1759, båret af provstens pige Karen af Herfølge. Faddere Christen Christensen af Herfølge, Morten Rasmussen, Hans Thomasen, Rasmus Christensens hustruer alle af Witschiølle, Ole Christensens q af Clemenstrup.
5. Karen (ane 47) døbt 7.juni 1761, båret af amtsforvalter Rosteds pige Maren Christensdatter af Billesborg. Faddere Mads Christensens karl Peder af Svansbjerg, Mads Hansen, Peder Mathiasens, Ole Mathiasens og Christen Rasmussens kvinder alle af Widskiølle.

96 Jeppe Pedersen

Som menes født omkring 1733, død i Stubbekøbing før 1798

97 Margaretha Hansdatter

Der blev døbt 29.august 1731 i Stubbekøbing, begravet i Stubbekøbing 20.juni 1776

Det er ikke lykkedes at finde hvornår Jeppe blev født og ej heller hvornår han døde. Ifølge Personalhistorisk Institut skulle han være død før 1798 – men det ses ikke i Stubbekøbing kirkebog.

Jeppe blev trolovet med Margaretha Hansdatter den 29.oktober 1759. Forloverne var Hans Mortensen (hendes far) og Peder Jeppesen (efternavn utydeligt, så det er usikkert). De blev gift den 28.december 1759.

Efter Margaretha døde i 1776 blev Jeppe gift anden gang – som FT1787 siger med en Anna Margrete Hansdatter. Folketællingen siger, at det var Jeppes andet ægteskab. Trods navneligheden må hun ikke forveksles med fornævnte Margaretha Hansdatter. Jeg har ikke kunnet finde trolovelse/ægteskab mellem Jeppe og Anna Margrete – hun er næppe fra Stubbekøbing.

I folketællingen 1787 bor de til leje på Søndergades nordre side. Jeppe er væver, 54 år gammel og altså i 2. ægteskab. Jeppe må altså være født omkring 1733. Anna Margrete er 51 år og i første ægteskab. De har ingen hjemmeboende børn.

Ingen af dem ses ved folketællingen i 1801. Og Jeppe ses ikke begravet i Stubbekøbing før 1815.

Jeppes første kone, Margaretha, blev begravet 20.juni 1776 under klokkers ringning. Gravstedet angives at ligge ”inden de 17 alen”. Disse 17 alen går igen ved mange begravelser – indenfor eller udenfor var vist betydende for hvor fornemme folk følte sig.

Margaretha nævnes i byens skifteprotokol for 1776, folie 141. Her angives sønnen Peder som arving – ingen andre børn. Boets værdi opgjordes til 15 rigsdaler, men gælden var 17 rdlr.

Der er ikke fundet skifte efter Jeppe.

De fik tre dødfødte børn, et fjerde blev kun nogle få måneder gammel før hun døde. Så kun ane 48 Peder Jeppesen blev voksen.

1. 23.maj 1761 begravet deres dødfødte datter, udenfor de 17 alen.
2. 18.januar 1763 begravet endnu en dødfødt datter udenfor de 17 alen
3. Peder, ane 48, døbt 13.maj 1764, båret til dåben af Else Fogtes. Faddere Peder Thendels datter Anna Else, byfoged Bentzons søn Christian, Jacob Flindt, musikantsvend ?.
4. 11.juni 1768 begravet deres dødfødte søn udenfor de 17 alen
5. Karen Maria, døbt 22.oktober 1769, begravet 4.januar 1770.

98 Jacob Christiansen Møller

var født omkring 1718, uvist hvor og hvornår han døde

99 Johanne Kirstine Jensdatter

hvis dåb og begravelse ikke er fundet.

Johanne kendes kun fra Saksøbing kirkebogs vielser. Her nævnes hun ved trolovelsen den 9.august 1748 og igen 11.oktober da ”Jacob Christiansen Møller udi Oureby og Johanne Kirstine Jensdatter hos signor Jochum Blich udi Saxøbing blev copulerede”.

Jacob var fæster af en mølle under Ourebygård ”står sydøst uden for Oureby” ifølge resumeet af fæsteprotokollen. Der er ikke angivet noget om fæsteafgift. Ifølge matrikelkort fra 1809 lå der en vindmølle på matrikel nr 16 med et areal på knap 5 hektar. Det må være den Jacob var fæster af.

Jacobs far dør i 1744. Ved skiftet nævnes Jacob Christiansen Møller – et tilnavn som faderen ikke har. Så Jacob har åbenbart været i lære som møller et sted. Måske på Svinø, for i skiftet omtales at hans forældre skylder penge til mølleren på Svinø. Så ham har de i det mindste forbindelse til.

Der er forgæves ledt efter skifter for Jacob og Johanne – de er ikke nævnt i Ourebygårds protokoller.

I Saksøbing kirkebog fandt jeg 5 børn

1. Anne Margrete døbt 15.nov 1750. Peder Skomagers hustru i Sax bar hende til dåb. Fadere Jørgen Rasmussen – resten ulæselige. Hun blev begravet ¾ år gammel i 1751.
2. Christiana, døbt 19.april 1753. Fadderne var Peder Frost skomager i Sax, Michel Knudsen ibid, Hans Madsen ? i Oureby, Anna Pedersdatter og Ole Svendsens hustru i Oureby.
3. Anna Margrete, ane 49, døbt 5.maj 1755. Ramsus Hansen B?? Hustru udi Taars bar hende til dåben. Faddere Hans Hansen, Oluf K?, Hendrich Pedersen hos Peder Skipper, Margrethe Michelsdatter hos Michel Knudsen kapt.
4. Christian Christoffer, døbt 24.juni 1757. Han blev båret af Højvelbårne contess Fredericha Holch. Faddere var højvelbårne contesse Hilleborre Holch, højvelbårne greve Christian Christopher Holch alle på Ourebygård, højædle og velbyrdige justitsråd Flindt på Nielstrup, sr Rasmus Clausen udi ?
5. Jens, døbt 26.maj 1760, båret af Jens Blichs tjenestepige Karen Overby. Frederik?, Daniel Christensen, Peder Jensen, Claus Christiansen ?, sr Blichs pige Ane Pedersdatter hos Karen ?, alle af Sackøbing.

Det er mærkværdigt, at grevefamilien er faddere for Christian Christoffer. De ses heller ikke for nogen af de andre børn. Umiddelbart ville jeg gætte på præsten har lavet en fejl – men det modsiges af, at præsterne som regel gjorde noget ekstra ud af indførslerne for de adelige.

Endnu et barn af en Jacob Christiansen, Anne Marie, ses den 19.juni 1763, men her ses tilnavnet Møller ikke, sådan som det ellers har været for de 5 andre børn. Alle fadderne er af Sakskebøbing, så jeg formoder at de ikke tilhører slægten.

100 Jens Madsen Skiær

Var døbt 3.december 1737 i Nr.Vedby, Død 4.august 1800 i Stubbekøbing

101 Anna Maria Moritzdatter

Var døbt 17.juli 1740 i Åstrup, begravet 12.juni 1786 i Stubbekøbing.

Jens var født i Gåbens overfor Vordingborg, som dengang var anløbssted for færgen mellem Falster og Sjælland/Vordingborg. Anna Maria var født i landsbyen Oure lige øst for Stubbekøbing. De må nok have mødt hinanden i Stubbekøbing, hvor de blev gift den 22.januar 1762.

Anna døde kun 46 år gammel og blev begravet den 12.juni 1786 under alle klokkers ringning, dog udenfor de 17 alen. Der blev afholdt skifteforretning, hvor de 6 børn nævnes: Mouritz i Stubbekøbing som skomagersvend, Mads i skomagerlære, Christian bor hos faderen, Ellen Cherstine tjener på Riengelborg, Catharine tjener i Nykøbing mens Margrete på 10 er hos faderen.

Indboet blev vurderet til 15 rigsdaler og dertil en panteobligation til fattiggassen vurderet til 30 rdlr. Desværre viste det sig at gælden var 51 rigsdaler, så ved boets afslutning 12.september 1786 blev der gjort udlæg for 8 rigsdaler i indboet. Såfremt de ikke var betalt inden 6 uger, ville indboet blive solgt på auktion.

Ved folketællingen i 1787 boede Jens i Vestergade som enkemand med de to hjemmeboende børn Christian og Margrethe. De boede på nordsiden af gaden, i det vestligste hus, det 13ende fra centrum ifølge noterne i tællingen. Jens siges da at være konsumptionsbetjent.

Den 4.august 1800 ”døde pludselig matros Jens Schiær”. I parentes er tilføjet ”eller Byschomaer”, så vidt jeg kan læse. Her står der så ikke noget om konsumptionsbetjent - det var han så ikke mere. Han blev begravet under klokkers ringning udenfor de 17 alen.

Ved det efterfølgende skifte er til stede hans bror Mads Schiær og døtrene Ellen og Margrethe. Indboet blev vurderet til 2 rdlr, 3 mark og 2 skilling. Det ser ud til at datteren Cathrine fik det i forvaring hvorpå skiftet straks afsluttedes.

Jens og Anna fik 7 børn, hvoraf vist de 6 levede da Jens døde:

1. Mouritz, døbt den 1.oktober 1762. Han blev båret til dåben af Jens Skomagers kone og fadderne var Christen ?s kone, Thengel Verlins datter Arina, Jochum Bagers kone, Casper Pottemager og Hans Lyche. Mouritz blev gift med Ellen Troelsdatter, der begravedes 32 år gl i 1789. Mouritz blev skomager og boede ved FT1801 i Møllegade
2. Ellen Chirstina, døbt den 25.april 1764. Hun blev båret til dåb af byfoged Bendtsens hustru og faddere var Mads Pontoppidan, jomfru Anna Hollænder, Controllør Borg, mons Flygge, mons Svingelborg, mons Ditløv Staal og musicant Flersch. Hun blev gift med C. Lange.
3. en dødfødt datter blev begravet 18.marts 1766
4. Catharina, døbt den 19.juli 1767, båret af Christopher Bagers hustru. Faddere Johan Langes hustru Maren Christiansdatter, Magdalena Moritzdatter, musicant ?, Staal, Peder Schultz og Enevold Svendsen. Hun blev gift med Casper Wendt.

5. Mads Anders, der blev døbt den 2.februar 1770. Båret til dåben af Jørgen Dreyers hustru. Faddere Jacob Drejers hustru Dortha Schultz, Peder Smids datter Dortha, Matthias Wilter, Peder Jørgensen, Ole Skomager, Niels Werlin
6. Christian ane 50, døbt den 25.april 1773 båret af Berndt Smids kone. Fadderne var Ole Skomagers kone, Berthel skrædders datter Ulricha, Peder Pedersens datter Maria, Jocum Banges, Mathias Vinther, Jørgen Jensen, Jørgen og Daniel Pibemager.
7. Margareta, døbt 4.august 1775. Hun blev båret til dåben af handskemager Hans Fichs kone og fadderne var Johannes handskemagers kone, Christian Gøttrupps stedatter Dortha, kromand Hans Fogt, Niels Pedersen, smed Hornung, Svend Rasmus Pedersen, Johannes pibemagers søn Adam og Daniel Pibemagers søn Rasmus.

102 Thomas Frederik Wolff

Der blev døbt i Nykøbing F den 2.april 1745, uvist hvor og hvornår han døde

103 Alhed Jensdatter

Døbt o. 1745 uvist hvor, død omkring 16.juli, begravet i Stubbekøbing 31.juli 1794.

Datidens sørejser var tydeligvis risikofyldte. Alhed og en del andre fra Stubbekøbing havde været i Vordingborg i sommeren 1694. De rejste hjem med en skonnert, der skulle anløbe Stubbekøbing. Skibet forliste og flere af de ombordværende druknede. Den 16.juli 1694 driver en 22-årig pige i land og bliver begravet dagen efter – her nævnes at hun ”druknedes selv-5te”, så de har da vidst at mindst 5 var druknet. Handskemager Philip Langes kone på 23 år var også druknet og blev begravet den 21.juli. Den 23.juli fandt en skipper en druknet mand, som blev bragt til Stubbekøbing og begravet i fattigjorden – så ham har de ikke kendt. Og endelig den 31.juli omtales at Alhed Jensdatter ”omkom tilligemed fregat no 7 og blev begravet udenfor de 17 alen, 49 år gammel”.

Alhed var formentlig født i Nysted på Lolland, idet kirkebogen der omtaler at Thomas og Alhed blev trolovet den 28.april 1773. Forlovere – eller Cautionister – var Jens Andersen M?? og Johan Adam Hoffer. Vielsen ses ikke, da der mangler en del sider om vielser i kirkebogen. Jens Andersen kan være Alheds far – men det har jeg ikke kunnet finde.

Thomas var født i Nykøbing Falster, hvor faderen var skipper –og Nykøbings fragtskibe bragte givetvis ofte varer til og fra Nysted, så de har vel været gamle bekendte.

Efter giftermålet slog de sig først ned i Nysted, hvor 3 af deres børn blev født. Mellem 1780 og 1785 flyttede de til Stubbekøbing, og der omtales Thomas straks som muremester. Han ses endnu i 1806 som fadder for et barnebarn, men herefter har jeg ikke fundet noget om ham.

Skiftet efter Alhed viser, at selve indboet blev opgjort kort efter hendes begravelse. Værdien var omkring 55 rigsdaler. Derefter gik der næsten et år, før øvrige tilgodehavender og gæld blev opgjort. Da var der hæftelser for i alt 67 rigsdaler, så der blev ingen arv til børnene. Thomas underskrev skiftet med egen hånd, således



Jeg har fundet 6 af deres børn

1. Anne Mette, født i Nysted, 20.marts 1774 og døbt 2.påskedag. Hun blev holdt til dåben af Christen Wibergs hustru (ane 69). Fadderne var Johannes ?. Camer Roed Zeuthen, Adam

- Høffen, Laurs Jensen, Hans Keffer. Hun blev begravet 6.november 1792 20 år gammel i Stubbekøbing ”med 12-klokken og sang”.
2. Maren Elisabeth, ane 51, født 4.oktober 1776, båret af segnior Klinges stuepige, faddere hr Kielsen, Hans Jacob hanskemager, Søren Skomager.
 3. Elisabet Christine, døbt i Nysted 19.marts 1780, men indførsel ret ulæselig.
 4. Christine, døbt i Stubbekøbing 5.maj 1785, hjemmedøbt, men døde før fremstilling i kirken.
 5. Andreas, døbt 10.september 1786 i Stubbekøbing. Han døde 9 måneder gammel i 1787.
 6. Andreas Schumacher, døbt 12.oktober 1788 i Stubbekøbing, båret af pigen Kirstine Rasmusdatter.Fadderene var Giertrud Olsdatter hos Olivarius ?, Andreas Brand, Philip Lange og skomagersvend Jochum Schultz. Han blev begravet 2.april 1793 ”under rigning med 12-klokken og sang udenfor de 17 alen”,

104 Peder Berthelsen

Ifølge folketælling født omkring 1744.

105 Maren Friderichsdatter

Ifølge folketælling født omkring 1752.

Jeg har ikke kunnet finde deres fødsel og døds indførsler. I Sankt Nikolaj kirkebog ses dåb af en Peder Berthelsen den 15.december 1754 – men det stemmer ikke med at han ved folketællingen i 1787 skulle være 43 år gammel – dermed skulle han være født i 1744.

De blev gift i Trinitatis kirke den 2.maj 1781. Peder omtales som øltapper og senere som høker ved børnenes dåb – dermed købmand og med i borgerskabet. De boede først i Rigensgade, derpå i 1787 i Klerkegaden og i 1791 siges det at være Prindsens gade.

Ved folketællingen i 1787 bor de endnu i Prinsensgade og vi finder da Peter, 43 år som høker, Maren hans kone 35 år, børnene Bertel på 6 år, Friderich på 3 og Søren 1 år samt tjenestepigen Dorthe Hansdatter på 19.

De ses ikke i folketællingen 1801. Og jeg har heller ikke kunnet finde et skifte efter dem.

Peder og Maren fik i hvert fald fire børn

1. Berthel, ane 52, døbt den 5.maj 1782. Han blev båret af Ane Margrethe ? Eschildsens (kone) bar ham og Else Cathrine Rønning holdt (huen?). Senor Jørgen Rohde, barber, sn Jens Ryd barber og Niels Friderich Schmidt var faddere.
2. Friderich, døbt 14.november 1784. Madame Helene Wilhelmine, bager Rasmussens bar det og jomfru Barbara Kirstine Molche holdt (huen?). Sr Ole Thorup, sr Søren Haugaard barber og Sr Morten Friderich Schmidt skibstømmermand var faddere.
3. Søren, døbt 4.april 1787. Han blev båret af madame Johanne Juliane bager Dodels og jomfru Ingeborg Mørch holdt huen. Sr Johan Henrich Hovitz, sr Hans Jensen høker og sr Søren Friderich Schmidt barber var faddere. Søren blev begravet 15.september 1788.
4. Johan Christian blev døbt 9.juni 1791. Madame Anna Maria barber Smidts bar ham og jf Maren Nielsen holdt huen. Jørgen Henningsen barber, Anders Jensen Brun barber og Søren Madsen bryggersvend var faddere.

Der er tre faddere Friderich Schmidt – de må formodes at være brødre til Maren, selvom hun ikke ses nævnt med det efternavn. Det har dog ikke hjulpet i eftersøgningen af hendes forfædre.

106 Niels Christensen Møller

Født omkring 1737, begravet fra Holmen kirke 30.april 1807

107 Maren Pedersdatter

Som må være født omkring 1748. Vist død før 1801.

Niels Møller var ”friløber ved kongens spænd”, senere omtales han som ”kongelig livløber” og ”staldløber”. Ved folketællingen omtales han som staldkarl – men da det yngste barn døbes nogle måneder senere var han ”staldløber” og ved begravelsen i 1807 omtales han som kusk. En kongelig løber var tilsyneladende en standsperson. Formentlig en del lavere end adelen – men trods det er børnenes faddere justitsråder, geheimeråder, slotsforvaltere, livsmedicus og kammerherrer. De havde prangende uniformer, formentlig udmærket illustreret af dette postkort af en kongelig løber fra begyndelsen af 19-hundred tallet.

Jeg kender ikke noget til hans oprindelse. Det er tænkeligt, at hans forældre er en del af lavadelen – man tillod ikke hvem som helst at komme i kongens tjeneste.

De 3 første børn bliver døbt i slotskirken. Jeg formoder, at de har boet på Christiansborg slot – som kongens budbringer har Niels formentlig skullet stå til rådighed når som helst. Ved folketællingen i 1787 bor de i Skindergade no 23. Hertil er de formentlig flyttet allerede før 1784, hvor deres fjerde barn bliver døbt i Holmens kirke. Årsagen til den flytning kendes ikke. De bor derfor ikke på slottet ved den store brand i 1794.

Jeg har fundet 5 af deres børn

1. Johanne Marie, født 23.september 1775 om eftermiddagen kl 3½ slet, døbt 29.september. Faddere var hr slotsforvalter Ulrich Adolph Cassius, material formvalter Oluf Magnus, fru Johanne Marie hr cancelliråd Håbens ? holdt barnet over dåben og jomfru Anne Sophie Håben holdt Christenheden.
2. Susanne Cathrine, født ? marts om middagen, døbt 18.marts 1778. Faddere var hr justitsråd og hofinspektør Morten Hjorthøj, hr justitsråd og ?advocat Oluf Lund Bang i hvis sted var monsieur Caspar Gottlieb Smit, hr livsmedicus Urban Bruun Aaschou og her sekretær Peder Hersleb. Madame Susanne Cathrine ? hr slotsråders kone holdt barnet over dåben og frøken Maria Cornelia von Pflenget holdt (christenheden).
3. Thomas, født den 9.april 1780 om morgenen kl 6 slet, døbt 18.april. Faddere var hans excelense geheimeråd og overhofmaschal Engel Carl Ernst von Schack, hans excell geheimråd og oberlau? Junker Christian Friderich von Numsen, sp marshall Carl Adolph von Raben, sp og hoffmester Carl Adolph von Linstow, frøken Ide Margrethe baronesse von Knuth, hofdame for hendes kongelige højhed prinsesse Sophie Frederiche holdt barnet over dåben og frøken Ulriche Cathrine Fridericha de Rosenørn hofdame for hendes kongelige højhed Sophia Fridericha holdt christenheden
4. Margrethe, ane 53, døbt 18.oktober 1784. Faddere gl Søren Lykke, Johan Wisfordt købmand, Hans Bejer købmand, madame Ane Cathrine Koch, jomfru Christine Sophie Engmand.
5. Christian, døbt 11.oktober 1787. Faddere var baron Knuth, kammerjunker Moesting, kammerherre Brachet, frøken Moesting, baronesse Holk.



112 Swen Mickelsson

Blev døbt i Østra Broby kirke i Skåne 17.1.1727. Begravet 26.3.1789 i Vinslöv.

113 Sissa Swendsdotter

Blev døbt i Vinslöv 4.2.1739 og begravet i Vinslöv 4.6.1790

Swen menes født i Østra Broby, som er en landsby 15-20 km nord for Vinslöv.

Han blev gift første gang med Sissa Hansdatter den 22.maj 1756. Hun døde allerede 19.juli 1759 – men inden havde de fået en datter sammen.

Han blev så gift 2.gang med Sissa den 26.maj 1760. I kirkebogen noterede præsten, at han var enkemand og forud havde fremvist skiftebrevet for retten, hvori arven til datteren var noteret. Han omtales som ”rusthållare” og ”åbo”. Rusthållare var en aftale med militæret om at holde en eller flere heste til krigsbrug og ”åbo” svarer til fæster.

Både Swen og Sissa siges at bo i Biära – en beboelse udenfor Vinslöv. Et sted er det noteret, at de bor i Biära nr 1 – den ejendom, ane 56 Michel Swensson overtog.

Swen døde af brystsyge – tuberkulose – og blev begravet 26.marts 1789. Året efter døde også Sissa, hun af ”hidsig feber”, begravet 4.juni 1790 52½år gammel.

De fik 7 børn sammen

1. Karna, døbt i Vinslöv 1.5 1757. Hun blev båret af Bengt Nilssons i Røinge hustru Swenborg Swendsdotter og faddere var mølleren i Ekemølle og Sandby sogn Per Troetson, Anders Jonsson i Vinslöv, Swen Perssons hustru i Biära Kirstina Clementsdoter og pigerne Anna og Sissa Swens døtre i Biära.
2. Michel, ane 56, døbt i Vinslöv 10.9.1761. Båret af Per Perssons hustru Ingar Mickelsdoter i Ônestad. Faddere var Bængt Nilsson i Røinge, Jeppe Swensson i Biära, Ola Clemmetsons hustru Anna Jønsdoter i Winslöv og pigerne Nilla Nilsdr og Bængta Troetsdr
3. Bengta, døbt 16.5.1763. Båret af Jøns Perssons hustru Hanna Swensdoter i Lummarp, ”en syster til barnets moder”. Faddere rytteren i Biära Jøns Bjørndal, Åboen Anders Clemetson i Winslöv, Nils Anderssons hustru Elna Simonsdoter samt pigerne Pernilla Nicklasdr i Åraslöv og Pernilla Swensdoter i Lumarp.
4. Sissa døbt 7.11.1765, båret af Jeppa Svenssons hustru Sissa Pers doter i Biära. Faddere Åboen Jøns Persson i Lummarp, drengen Eskil Tufvesson, Niels Anders h Elna Simonsdr i Biära og pigerne Pernilla Svendsdr i Biära og Bengta Nilsdr sammesteds.
5. Per, døbt 25.9.1768, båret af Jeppe Swenssons hustru Sissa Persdorter i Biära, faddere Anders Clemmetsson i Vinslöv, drengen Anders Nilsson i Biära, Nils Andersens hustru Elna Simonsdoter i Biära samt pigerne Nilla Persdr og Pernilla Swensdoter ibidem.
6. Jeppa, døbt 16.9.1772. Han blev båret af Anders Nilssons hustru Elna Håkansdr i Biära, faddere Nils Åkasson i Åraslöv, drengen Niclas Persson i Vinslöv, Per Svenssons hstru Sissa Pålsdr i Biära, pigen Pernilla Svendsdr og Nilla Svendsdr ibid.
7. Anna døbt 16.8.1776, båret af Per Svenssons hustru Sissa Pålsdr i Biära. Faddere rytteren Nils Bjørngren i Biära, Per Troetsson i Vinslöv, Anders Nilssons hustru Elna Håkansdr i Biära, pigen Pernilla Svendsdatter ibid og Pernilla Troetsdr i Vinslöv.

114 Swen Hansson

Blev døbt i Vinsløv 14.12.1740. Han blev begravet 26.1.1817 i Vinsløv.

115 Sissa Nilsdotter

Hun blev døbt 5.10.1740 i Vinsløv og begravet sammested 2.6.1805.

Swen var nytilkommen fæster i Vinsløv nr 14 da han og Sissa blev gift i Vinsløv kirke den 28.12.1759. Sissa var datter af den tidligere fæster, noterer præsten.

Gården lå ifølge "härradsekononisk kort" (fra 1926) på vejen fra Vinslöv til Biära. Den ses ikke på nye kort. På kortet fra 1926 ser det ud til at den var splittet i flere gårde – så det er uvist hvor stor den var da Swen og Sissa havde den.

I Sverige svarer ordet "åbo" til det danske "fæster" så vidt jeg kan finde ud af. Og der gjaldt tilsyneladende de samme rettigheder for en "åbo" som for en fæster – hvis fæstekontrakten var overholdt gik fæstet normalt i arv til et barn af fæsteren – eller dennes ægtefælle. Det er tilsyneladende gældende for Sissa og Swen,

Jeg har fundet fire af deres børn

1. Hans, døbt i Vinsløv 12.11.1764, båret af Bo Anderssons hustru Margreta Persdr i Wanneberga. Faddere Mattis Andersson i Wanneberga, Swen Ifwarsson i Ikneberga, Ladefogden på Sinkclairsholm Jon Nilsson (måske en bror til Sissa), Bångt Trulssons hustru Elna Nilsdr, Per Perssons hustru Pernilla Nilsdr i Winsløv samt pigerne Gunnil Troetsdr i Lumarp og Kristina Jönsdr i Brødåkra, samt Gunnil Nilsdr i Winsløv.
2. Anders, tvilling med Hans, samme dåbsdag og faddere som Hans
3. Elna, døbt 22.7.1766 i Vinsløv. Hun blev båret af Per Perssons hustru Pernilla Nilsd i Winsløv, faddere var karlen Jöns Nilsson i Winsløv, Nils Jönssons hustru Benta Månsd og pigen Gunilla Nilsd fra Sörby.
4. Bolla, ane 57, døbt 22.8.1768 i Vinsløv. Hun blev båret til dåben af ladefogdens på Sinkclairsholms hustru Ela <?> i Gumløse. Faddere var karlen Truls Nilsson i Brødåkra, Per Swensson, Per Perssons hustru Pernilla Nilsd i Vinsløv og pigerne Gunnil Nilsd i Sörby og Kirstina Jönsd i Brødåkra.

116 Anders Wollemarson

Blev døbt 7.3.1755 i Vinsløv og begravet 22.7.1829 i Brønnestad

117 Boel Andersdotter

Der blev døbt 12.2.1760 i Brønnestad. Hun blev begravet i Brønnestad 10.5.1823.

Jeg har ikke fundet deres vielse, nok fordi der mangler vielser i Brønnestad fra 1782-1790.

Brønnestad er en lille landsby ca 10 km syd for Hässleholm. Familien bor et sted kaldet Horröd i Brønnestad sogn. Ved børnenes dåb og ved begravelsen af både Anders og Boel omtales Anders som "nåmndeman" i Horröd nr 1. Stillingen svarer til domsmand i byretten eller nævning i landsretten. Dåbsindførslerne angiver alene at han er nåmndeman men intet om hvorvidt han var fæster – det angives for nogle af fadderne.

Matrikel nr 1 var oprindelig en større gård – men på det første kort jeg kender over matrikler i Horröd fra 1839 var gården allerede delt – så det er uvist hvor meget jord der hørte til da Anders og Boel havde den. Der findes stadig en gård på flere af disse udstykninger. Sandsynligvis havde han den der ligger på adressen Horröd 1394, Søsåala.

Billedet er fra Google Street View.



Boel døde i 1823 af brystsyge 63 år gammel. 6 år senere døde Anders af ”alderdomskramper” 74 år gammel. Han var da stadig nämndeman – en stilling han havde haft fra det første barn blev døbt i 1783 – dvs over 45 år.

Stillingen som nämndeman ses ikke at påvirke hvem der er faddere. De er gennemgående fra Horröd, dog for de sidste to børn ses befalingsman Gabriel Hesslenander og kronolänsman Henric Möller på Lindholmen samt kronolänsmannen Herr I.S. Christophersson i Spojtebygget sammen med nogle naboer.

De fik i alt 13 børn, hvor 3 eller 4 vist døde tidligt – i hvert fald fik et senere barn samme navn.

1. Andreas, døbt 3.6.1783
2. Jöns, døbt 1.9.1784
3. Wollemar, ane 58, døbt 14.2.1786.
Han tog senere efternavnet Ljunggren, uden at vi kender anledningen. Men ved Wollemars bryllup noterer præsten slægtskabet, så der er næppe tvivl om relationen.
4. Sven, døbt 17.10.1787
5. Nils, døbt 5.12.1789
6. Nils, døbt 20.4.1791
7. Pehr døbt 11.3.1793
8. Christian, døbt 12.2.1795
9. Swenborg døbt 12.3.1797
10. Anders, døbt 7.6.1798
11. Anders døbt 6.4.1800
12. Anders døbt 22.8.1801
13. Karna døbt 14.11.1804

118 Måns Persson

Blev døbt i Vinslöv 16.10.1757, begravet i Vinslöv 3.5.1837

119 Elsa Gunnesdotter

Døbt i Vinslöv 24.7.1766, begravet i Vinslöv 13.11.1838.

Måns var født i Hålabäck, som ligger et par km nord for Vinslöv. Det kunne være et gårdsnavn – i nutiden dog navn for en spredt bebyggelse med 3-4 gårde. Men på kort fra ca 1926 ses kun en enkelt gård i det område. Måns' far var rusthållare i Hålabäck og Måns arvede tilsyneladende stedet – han ses i hvert fald med titlen ”rusthållare og åbo” ved en barnedåb. Elsa var født i Wanneberga lige syd for Vinslöv. Hendes far var også rusthållare og præsten noterede at det var i ”Wanneberga n 1”,

De bliver gift i Vinsløv 31.12 1786, Måns er da ungtal men har allerede titel af rusthållare. Hans far var død tidligere samme år, så Måns har givetvis overtaget fæstet da de bliver gift.

Måns døde i 1837 af alderdom og omtales da som undantagsman – han er altså på aftægt. Elsa dør året efter og er da undantagsenke. Hun døde af alderdomssvaghed.

Hålabäck omtales som et helt skattehemman. Ud fra senere kort ser det ud til at arealet var mere end 62 hektar – måske endda over 90 hektar. En del af området var dog fuld af sten – og er det endnu i 2018. Ladebygningerne på billedet er fra april 2018 – men den støbte sokkel og cementtagstenene viser, at bygningerne må være fra 1900-tallet.



Måns og Elsa fik 7 børn

1. Elna, døbt 3.12.1787
2. Pernilla, ane 59, døbt 25.3.1790. Hun blev båret af Nils Nilssons hustru Elna Persdr i Wanneberga. Faddere var dr Nils Nilsson i Ljunga og Bengt Hermosson i Låreda, Ola Svenssons hustru Inga Persdr i Hålabäck, pigen Karna Hermosdr i Wanneberga og Elsa Svensdr i Igneberga.
3. Karna, døbt 26.12.1792
4. Elsa, døbt 17.3. 1797
5. Per, døbt 11.3.1800
6. Per døbt 13.12.1801
7. Christina, døbt 13.9.1805.

Hålabäck

Af et udskiftningsdokument fra 1838 fremgår, at en Per Månsson, rusthållare, fik halvdelen af den oprindelige matrikel 1. Per er søn af Måns og Elsa. I 1720 blev Hålabäck og Boarp beskrevet og opmålt af landmåler. Da omtales Hålabæk som ”et helt hemman tal” mens Boarp er 5/6-del hemman tal. Der ses desværre ingen navne dengang. Men i omtalen siges gården ”et vel bebygget og velholden” mens agerjorden ”er meget let sand, som i stormvejr og tørke meget flygtig er, og med løs sandbund og løs grund og således ingen tørke tåle”. Ved sammenligning med nutige kort synes Hålabæk no 1 at have ca 62 hektar jord.

Kortet nedenfor fra 1720 (Lantmäteriet) har bogstavbetegnelser på agre og enge – og beskrivelsen gennemgår dem alle detaljeret med vurdering af sand/muld og undergrund. Størrelsen af hver ager er også angivet – i en arealbetegnelse ”kappeland”, som jeg ikke kender. Hålabæk havde dengang bogstaver fra A til R. A-N var agerland, O og P var engjord mens Q og R ikke ansås for brugbar land. Den røde plet til højre i billedet er gården Hålabäck.



124 Jens Brøndum

Som må være født omkring 1736, uvist hvor, begravet i Vesterbølle 29.1.1809

125 Anne Catrine Nielsdatter

Fødsel og død ukendt.

De relevante kirkebøger for Vesterbølle er ikke specielt læselige. Gedsted kirkebog som også kunne være relevant går ikke længere tilbage end 1741. Det er således ikke lykkedes at finde forældre til Jens og Anne. Annes begravelse har jeg ikke kunnet finde.

Anne blev gift første gang i Gedsted 4.april 1764 med Mads Madsen. Hun er derfor nok født i Gedsted, men vi møder dem senere i Knudstrup i Vesterbølle sogn. Mads overfaldt i maj 1770 en ugift kvinde og kvalte hende, hvorpå han flygtede. Han blev dog fanget og senere dødsdømt af landstinget i Viborg. Han er stadig fængslet i 1774, hvor Anne Catrine får tamperrettens (en kirkelig instans) tilladelse til at inllade sig i nyt ægteskab. Præsten i Vesterbølle begiver sig derfor 18.december til Jens Brøndums hjem i Knudstrup for at trolove enken med den nu fraskilte kone. De bliver gift den 26.februar 1775.

Vi ser dem nævnt i folketællingen i 1787: Jens Brønum, 57 år, husmand, har en lille toft, tigger ellers. Catrine Nielsdatter, gift kone, Jacob Jensen 11, deres søn af 2.ægteskab.

Ved folketælling i 1801 ses en Jens Christensen, 62 år og Anne Nielsdatter, 64 år, i Knudstrup, Vesterbølle sogn. De nyder almisse. Alder og status passer nogenlunde med FT1787.

Jens havde været gift tidligere, den vielse har jeg ikke fundet. Men det ses, at hans første kone, Maren Pedersdatter, døde i barselsseng og blev begravet 14.november 1773. Hun fik tvillinger, hvor den ene søn var dødfødt og blev begravet sammen med hende. Den anden tvilling blev begravet 21.november.

Parret havde tidligere fået en søn, Jens, tilsyneladende født under en rejse – måske til Skive. For han er angiveligt døbt i Tårup på vestsiden af Limfjordsarmen mellem Salling og Himmerland. Man forestiller sig de har været på hjemvejen, hvor Maren så får veer og føder sønnen. Han ser svagelig ud og bliver derfor straks døbt af præsten i Tårup. Der er ingen indførsel i Tårup kirkebog, men præsten i Vesterbølle var så venlig at notere at Tårup præsten Knud Biernum havde døbt Jens for hans sjælsfreds skyld. Fremvisningen i Vesterbølle er noteret i oktober 1770. Jens blev begravet 7.april 1771.

Parret fik en datter, Maren, som blev hjemmedøbt 28.maj. Præsten får noteret, at hun også blev fremstillet i kirken, men blev begravet 21.juni, 4 uger gammel.

Så Jens var barnløs, da han blev gift med Anne Catrine.

De fik sønnen Jacob, ane 62, som blev hjemmedøbt 15.december 1777 og fremført i kirken 9.februar 1777. Han blev båret af Jens Poulsens hustru af Bystrup, faddere Christen Degn og Beathe Madsen af Stustrup, Christen Madsen og Niels Michelsen af Vesterbølle.

Jacob blev konfirmeret i Vesterbølle 15.april 1795 hvor han var 17 år gammel.

126 Samuel Joensen

For hvem vi ikke kender fødsel og død

127 Anne Dorethe Christensdatter

Som blev døbt 26.dec 1767 i Nørholm, uvist hvornår hun døde

Samuel var soldat og rytter i oberst Hillerups kompagni fra Aalborg. De har nok været udstationeret i Nibe, hvor han har mødt Anne Dorethe. Hun blev gravid mens Samuel kom til Aalborg, hvor han ses i folketællingen i 1787 som ”gevorben grenader” hos kompagnichef Ulrich von Bülow. Han var da 27 år gammel og ugift. Derefter har jeg ikke kunnet finde noget om Samuel. Som skrevet ved ane 14/15 må de dog have haft nogen forbindelse, idet jeg formoder at det er en af Samuels efterkommere der var fadder der.

Anne har jeg heller ikke kunnet finde meget om. Hun blev født i landsbyen Klitgård i Nørholm, der ligger lidt sydvest for Aalborg ud mod Limfjorden. Faderen døde tidligt, hvorpå hendes mor giftede sig igen. Anne er så kommet ud at tjene i Nibe som 16-17 årig. Herefter fortaber sporene sig.

Den uægte datter er ane 63. Hun blev døbt 11.september 1785. Dåbsindførslen er

Dom XVI p.t. 1785 blev et uægte barn døbt i Nørholm kirke, hvis moder var Christen Christensen Øelands steddatter af Klitgård. Samme barn blev kaldt Karen Marie. Barnfader blev i kirken i menighedens påhør udlagt en gevorben soldat forhen tjenende da lejermålet sket i Nibe navnlig Samuel Joensen tjenende Sr Hillerup i Ålborg. Fadderne ved dåben var Niels Gregersens kone som bar barnet, Christen Poulsens datter som fulgte med, Michel Christensen, Christen Michelsen og Christen Poulsen alle af Klitgårds huus.

8. Generation

130 Kield Pedersen

Døbt i Holmen kirke 11.12.1684, død uvist

131 Anna Cathrine Jacobsdatter

Døbt i Holmen kirke 20.09.1691, død uvist

Kield var først gift med Inger Tillisdatter i Holmen den 25.oktober 1708. Jeg har ikke fundet hendes begravelse.

Kield og Anna blev gift i Holmens kirke 11.februar 1714 ifølge mormonernes søgesider. Det har jeg ikke kunnet genfinde i kirkebogen. Det er Anna Cathrine der står som mor i alle dåbsindførslerne, så mormonerne har givetvis ret.

Kield var ved flåden og boede i Nyboder. De flytter noget rundt i kvarteret, bor først i Haregade, senere i Borgergade i 1723, i Loddegade i 1724 og i Rosengården i 1727 for at ende i Haregade ved sidste barns dåb i 1730.

Jeg har ikke kunnet tyde hans titel – kun første og sidste led ”under xxx mester”.

Jeg har fundet 6 af deres børn i Holmens kirkebøger – der er dog plads til et par børn mellem barn 1 og 2 som jeg måske ikke har fundet i kirkebogen.

1. Jacob, døbt 6.sep 1714
2. Maren, døbt 5.juli 1720
3. Kirstina, døbt 11.marts 1723
4. Peder, døbt 17.april 1724
5. Anna Kierstine, døbt 15.marts 1727, ane 65.
6. Anna Dorothea, døbt 13.april 1730.

136 Søren Madsen Wiberg

Uvist hvornår født, begravet i Nørre Vedby, Falster 27.februar 1737

137 Sophie Elisabeth Mand

Født i 1685 måske i Vålse, begravet 6.februar 1757 i Nr Vedby

Søren og Sophie blev gift i Vålse kirke den 30.juli 1711. der nævnes ingen forlovere

Søren var formentlig allerede da degn i Nørre Alslev. Han fortsatte i det embede i hvert fald til 1719, hvor deres fjerde barn bliver døbt. De følgende børn bliver døbt i Nørre Vedby kirke, så fra 1721 vides de at være der.

Efter Søren døde flyttede Sophie øjensynlig til Nørre Alslev, hvor deres ældste søn, Martinus, var degn på det tidspunkt. Han blev i øvrigt senere degn i Nørre Vedby. Sophie må have boet der til hun døde i 1757.

Sophie siges at være 72 år gammel i begravelsesindførslen. Så hun må være født omkring 1685 men det vides ikke hvor. Hun er forgæves eftersøgt i Vålse kirkebog.

Det vides heller ikke hvor eller hvornår Søren blev født.

På matrikelkortet i 1814 har skolen matrikel nr 1. Arealet var 93.180 kv.alen, omkring 3½ hektar.

Søren og Sophie fik 7 børn

1. Martinus Diderich, døbt 26.maj 1712 i Nørre Alslev. Han blev degn i Nørre Alslev, derefter i Nr Vedby. Han blev båret til dåben ”af hans hustrus moder på Wols” altså Sophies mor. Han var forlover da ane 204 Andreas Wolf blev gift anden gang i Nr Vedby – hvilket fik mig på sporet af herværende forældre.
2. Sophie Amalie, døbt 1715 i Nr Alslev,
3. Anna Elisabeth, døbt 1717 i Nr Alslev ”frembåren af hans kones moder madam Mannd” (som er en nøgle til at finde Sophies forældre).
4. Jacob, døbt 4.juli 1719 i Nr Alslev
5. Søren, døbt 17.august 1721 i Nr Vedby, Sognepræsten Søren Paynck bemærker, at drengen blev opkaldt efter ham
6. Jørgen, døbt 5.april 1724 i Nr Alslev
7. Christian, ane 68, døbt 25.juni 1729. Han blev båret af præstens kone.

Jeg har ikke fundet noget om degnens ”visse og uvisse” indtægter fra skolen. Det findes formentlig i papirudgaven af ”Lolland-Falsters degne og skoleholdere” af Alfred Larsen.

156 Jens Rasmussen Stange

Født o. 1665, begravet i Øster Lars 19.februar 1741 76 år.

157 Kirstine Aridsdatter

Hun var vist født kort før 1700, menes begravet 10.marts 1765 i Øster Lars

Jens Stange blev først gift med Inger Pedersdatter, vel kort efter 1700, vielsen ikke fundet. Ø.Lars kirkebog begynder i 1701 men er svært læselig. Inger og Jens får 5 børn: Povl(1703), Kirstine (1706), Peder (1708), Hans (1709) og Lars (1713).

20.marts 1720 bliver Jens gift 2.gang med Kirsten Aridsdatter.

Jeg er usikker på, om Kirstine døde så sent som i 1765. I den svært læselige kirkebog har jeg ikke fundet at hun blev gift det første par år efter Jens døde. Den 10.marts 1765 ses en begravelsesindførsel ”blev Jon Mogensens hustru Kirsten Arristsdatter begravet” uden aldersangivelse. Arrist var ikke noget sjældent navn. Og eftersom Kirstine fik børn til 1735 er det ganske tænkeligt at den her afdøde Kirsten er ane 157.

Jens var så vidt jeg forstår fæster af en gård i Østerlars. I skiftet efter ham, siges at han var på 18. Vg i Østerlars – Vg står for vornedgård, som er en fæstegård. I modsætning til resten af Danmark var der oftest selveje på Bornholm. Men en andel af gårdene var fæstegårde, de fleste hørte til kongen - for der var ikke mange godser på Bornholm. Gårdfæstet var reelt en lejeaftale, der skulle sjældent ydes hoveriarbejde som det ellers var almindeligt i Danmark

Jeg kender kun navnefortegnelsen fra de bornholmske skifter – selve skifteberetningen har jeg ikke læst.

Gården hedder nu Bakkegård på adressen Stavehøl 2 og lå tæt på kirken i Østerlars. Ifølge gamle kort var den firlænget. Gården ser ikke ud til at være flyttet siden, og den er stadig firlænget. Markerne er dog overtaget af andre gårde.

Jens og Kirstine fik sammen 9 børn, hvoraf de 4 må være døde før skiftet efter Jens i 1741, for heri omtales kun 5 børn efter de to.

1. Arist, født i 1721, kun set i skiftet,

2. Inger, døbt 27.december 1723
3. Bodil, døbt 30.juni 1726, ej i skiftet
4. Inger, døbt 22.januar 1728, ej i skiftet
5. Signe, født 1729, kun set i skiftet
6. Anders, døbt 14.maj 1730
7. Lisbeth, døbt 27.okt 1731, ej i skiftet
8. Peder, ane 78, døbt 20.marts 1735. Han blev båret af Kirsten Fredrik Olsens, pigefadder Else Olsdatter, konefadder Dorthe Lars Andersens, mandsfaddere Peder Dus og Jep Pedersen.
9. Lisbet, født i 1732, kun set i skiftet.

158 Sejer Hansen

Døbt 10.december 1693 i Poulsker, begravet 10.januar 1759 i Pedersker

159 Sidsel Andersdatter

Døbt 2.januar 1708 i Pedersker, vistnok begravet 7.januar 1763

Sejer og Sidsel blev gift 17.januar 1723 i Pedersker kirke. De første år efter de blev gift boede de øjensynlig i Poulsker sogn. Ifølge hjemmesiden "Bornholmske Gårde" havde Sejer i 1730 arvet Sejersgård i Poulsker efter faderen Hans Seyersen..

Men da femte barn, Jens, blev døbt ses de dog i Pedersker sogn. Sidsels mor var død i 1734 og endnu ved skiftet efter hende 15.marts 1734 er Sejer bosiddende i Poulsker. Sidsels stedfar og nogle af de umyndige stedbrødre bor da på Slusegård "15. selvejergård" i Pedersker. Men Sejer og Sidsel har altså arvet eller købt de øvrige arvinger ud af gården. Og der bor de resten af livet.

Slusegård ligger ved Øle åens udløb i Østersøen. Der hørte en vandmølle til gården – den er nu fredet og restaureret. Vandmøllen menes bygget i 1700-tallet – men jeg forestiller mig, at der har været vandmølle endnu længere tilbage i tiden. Omkring 1850 blev der bygget et ørredhus og –klækkeri ved siden af vandmøllen. Det er fransk inspireret og det eneste af sin art i Danmark. Bygningerne er restaureret i sidste halvdel af 1900-tallet. Bygningsfredningen blev i 2016 udvidet til at omfatte både bygninger og de tilhørende areal – så den kulturhistoriske arv er bevaret. Der er offentlig adgang til området, der ligger på Strandvejen 10, Åkirkeby.



Ved skiftet efter Sejer omtales 5 sønner og 4 døtre. Ud fra de kendte og skønnede fødselsår må man formode de fik flere børn, men i givet fald er de døde tidligt.

Børnene er

1. Anders Terchildsen, vist født i Poulsker – kirkebogen der starter først i 1732. Ikke fundet konfirmeret. Efternavnet er skrevet i skiftet – uvist om det er en fejlskrivning.
2. Karen, vist født i Poulsker omkring 1724. Konfirmeret i Pedersker 1739.
3. Elisa, vist født i Poulsker omkring 1727. Konfirmeret i Pedersker 1742.

4. Hans, født 24.november 1733, døbt 2.december båret af Karen Jørgen Andersens i Persker. Faddere Jens Andersen, Diderich Funch, Christian Marcher, Jacob Bendtsen, Bold Olesdatter og Kirsten Jens Jensens.
5. Jens, døbt 23.september 1736, båret af Dorothe Hans Kofods. Faddere Peder ?, Peder Michels, Hans Jensen, Elsebet Peder Hansens, Sidsel Jørgensdatter.
6. Inger, ane 79, døbt 21.februar 1740. Båret af Anne Elisabeth sl Buch Hansens. Faddere Maren Munk, Mons Larsen, Nicolaj Munch, Kirsten Hans Hansens, Ingeborg.
7. Michel, døbt 3. søndag i fasten 1743. Båret af Jens Knudsens enke i Billegrave. Faddere Maren Peter Mariussens, Christen Madsen, Johan Espersen, Maren hos præsten og Nicolai Muncks hustru.
8. Diderich døbt 7.okt 1747. Båret af Jens Hansens hustru Kirsten. Faddere Jens Assersen, Mads Mogensen, Anne Sophie ? og Johannes Andersens.
9. Maren, døbt 7.marts 1750. Båret af Sine Jens Madsens. Faddere Anders Jensen, Anders Jens Hansens søn, Jens Svendsen i Povelker, Karen Torsten Pedersens ibid, Karen Jørgen Arids datter.

164 Lars Olsen

Uvist hvornår/hvor døbt, begravet i Lellinge 21.april 1761

165 Susanne Pedersdatter

Født omkring 1695 uvist hvor, begravet i Lellinge 21.januar 1776

Det er ikke lykkedes at finde Lars og Susannes dåb i Herfølges kirkebøger. De er svært læselige i slutningen af 1600 tallet. Jeg formoder, at de begge er født i Herfølge. I det mindste er de i Klemenstrup da de bliver gift. Den 10.juni 1717 bliver de trolovet og den 15.august bliver ”Oluf Lauritz og Susanne Pedersdatter af Klemmenstrup” gift. Her sjuskede præsten, for ved trolovelsen skrev han det mere korrekte Lauritz Olufsen.

Jeg har fundet tre af deres børn døbt i Herfølge kirke.

1. Karen nævnes i skiftet efter Lars, ej fundet i kirkebog, men givetvis født i Herfølge sogn
2. Ole, ane 82, døbt 24.april 1732 hvor præsten noterer at familien er i Klemmenstrup. Han blev båret af Søren Pedersens kone af Søllerup (må være en bror til Susanne). Faddere var Daniel Olsen i Herfølge, Christen Christensen, Lars Hansen, Mathias Christensens kone og Anne Sørensdatter alle af Klemmenstrup.
Ole blev konfirmeret i Lellinge kirke i 1749.
3. Maria, døbt 18.juli 1738 i Herfølge. Båret af Per Pedersens kone i Søllerup (han er bror til Susanne ved vi fra et skifte). Faddere var Christen Christensen, Christen Madsens karl Jens og kone af Klemmenstrup, Per Olsens og Morten Nielsens koner af Sædder

I Vallø Stifts skifteprotokoller findes et skifte efter Susannes bror Peder Pedersen, som døde i Søllerup i 1742. Hans kone var en Maren Nielsdatter, det er hende der bærer Maria til dåb. Peders fire søstre nævnes i skiftet – Abigael gift med Peder Olsen,, Maria gift med Rasmus Christensen i Svansbjerg, Cathrine gift med Peder Sørensen i Tessebølle og så Susanne. Desværre oplyses ikke om forældrene.

Ved skiftet efter Lars Olsen i juli 1761, fortælles, at datteren Marie er vanfør, ugift og bor hjemme. Karen, som nok var den ældste var død og hendes datter Birthe bor hos Susanne. Hun og Lars havde da været på aftægt nogle år hos sønnen Ole, der havde overtaget fæstegården før faderen døde.

Som nævnt under ane 82 Ole Larsen, var fæstegården Skovagergård i Lellinge. I lokalhistorisk arkiv for Lellinge fortælles, at Lars først havde været fæster af en halvgård i Klemmenstrup. I 1741 overtog han så fæstet af Skovagergård i Lellinge.

Arkivet oplyser også, at Susanne vist skulle have været gift før ægteskabet med Lars. I givet fald har jeg fejltolket giftermålet i 1717. Det er tænkeligt – det virker jo meget mærkeligt, at de tre børn der nævnes i skiftet åbenbart først bliver født fra 1730 og frem – 13 år efter vielsen. Ellers passer oplysningerne godt nok sammen – de bor i Klemmenstrup ved vielsen og der er de også ved dåben af Ole og Maria. Nogen tvivl er der altså her.

166 Anders Hansen

Hans fødsel ikke fundet, men o.1702, begravet 30.maj 1781 i Lellinge

167 Karen Mogensdatter

Født o. 1690 men ikke fundet. Begravet 13.februar 1761 i Lellinge.

Anders og Karens dåb er ikke fundet. Jeg formoder de er født i Lellinge, hvor kirkebogen ikke er bevaret fra den tid.

Fra et skifte i Vallø stifts gods findes dog en Hans Madsen, bondefoged i Lellinge, enke Inger Olsdatter og en søn Andreas (eller Anders) Hansen. Der er ingen tvivl om, at Hans Madsen er far til Anders – både Hans Madsen og Anders er bondefogeder i alle indførsler jeg har fundet.

Karen var først gift med en Anders Sørensen – ifølge skiftet efter Karen i 1761. I skiftet nævnes fire børn – Peder, der var gårdmand i Lidemark, Karen, gift med gårdmand Niels Nielsen i Svansbjerg, Else der var gift med Ole Olsen i Lille Salby og Hans Andersen, der var gårdmand i Lellinge.

Vistnok før 1730 bliver hun gift med Anders Hansen. De får kun et barn, Mette som er ane 83. Hendes dåb findes ikke grundet manglende kirkebog. Hun blev konfirmeret i Lellinge kirke i 1746 ”signor Ander Hansens datter 16 år gammel”.

Karen blev begravet 13.februar 1761 70 år gammel, hvor der blev betalt 4 mark for klokkeringning.

Anders blev så vidt vides gift igen, men det er uvist hvor og med hvem. Han blev begravet 30.maj 1781, 79 år gammel ”med ceremonie. For klokkerne 4 mark”.

176 Christen Madsen

Christen blev døbt i Herfølge 13.november 1659. Han blev begravet i Herfølge 22.dec 1697.

177 Kirsten Olufsdatter

Døbt i Herfølge 15.august 1658, måske begravet 4.september 1719 i Herfølge.

Christen og Kirsten blev gift den 27.september 1685 i Herfølge. Ved trolovelsen 22.juli var forloverne Oluf Sørensen (hendes far) og Christen Ibsen, Niels Pedersen og Niels Jensen. Det er ikke almindeligt med fire forlovere – og der er ikke angivet nogen grund hertil.

Christen døde allerede som 37-årig. Der er ikke fundet noget skifte efter ham.

Christen og Kirsten boede i Klemmenstrup, givetvis på den største af gårdene, matrikel nr 3 Boholte Gård, hvor hans søn, Mads, boede ifølge matrikelkortet fra 1808. Denne gård havde omkring 48 hektar jord i 1808, det er en ret så stor gård.

Det er dog lidt usikkert, for Christens mor nævnes i Christen d 5'tes matrikel fra 1664, hvor hun bor i nr 1, som er Boskov gård. Numrene i Chr. 5 matrikel og matrikelkort fra 1808 behøver ikke være de samme. Gårdene i Klemenstrup var alle ejet af Vallø gods.

Hele Klemenstrup er i 2018 bymæssig bebyggelse. Boskovgård og nabogården findes, men er omgivet af etagebyggeri.

Det vides intet sikkert om Kirsten efter Christen døde. Jeg har ikke fundet noget nyt ægteskab i Herfølge. Jeg har fundet to begravelser, hvor en Kirsten Olufsdatter bliver begravet. 4.september 1719 bliver Thomas Hansens kone i Wedskølle begravet 62 år gammel – med klokker for 4 mark. Aldersmæssigt kunne det godt passe. Og eftersom sønnen Rasmus fik fæstegård i Wedskølle lyder det sandsynligt.

Men også en Kirsten Olufsdatter af Egøje, begravet 19.februar 1731 kunne passe aldersmæssigt idet hun blev 84 år gammel.

Jeg har ikke fundet noget skifte efter Kirsten.

Christen og Kirsten fik 5 børn

1. Mads, døbt i juli 1686 men døde få måneder gammel, begravet 13.november 1686.
2. Magdalene, døbt mellem jul og nytår 1688.
3. Mads, døbt i januar 1690
4. Christen, ane 188, døbt 5 februar 1693
5. Rasmus, ane 88, døbt 18.august 1695. Faddere var Peder Larsen. Christen ?, Mads Madsen, Christen Niensens kone og Niels ?, alle af Klemenstrup.

178 Peder Nilausen

Blev døbt i Herfølge den 19.august 1660. Begravelsen ikke fundet.

179 Maren Jensdatter

Hendes dåb og begravelse har jeg ikke fundet.

Peder og Maren blev trolovet i foråret 1688. Forlovere var Jens Ibsen, Jørgen Sander og Niels Sander. De blev gift 16.september 1688. Jens Ibsen må være Marens far. Jeg kender ikke forbindelsen til de to andre forlovere.

De boede øjensynlig i eller tæt på Herfølge by, for præsten skriver i dåbsindførslerne at Peder bor ”her udi byen”. Men ellers har jeg ikke kunnet finde bopælen omtalt. Det er tænkeligt, at de bor i den gård, som hans far havde i fæste, dvs gammel matrikel nr 5. Men jeg har ikke fundet noget herom.

Peder nævnes et par gange i Vallø's skifteprotokol omkring 1709, tilsyneladende som vurderingsmand. Da bor han i Herfølge. Et skifte fra januar 1722 nævner en afdød Peder Nelausen, hans kone og et barn. Desværre mangler der kirkebogsindførsler i et halvt års tid – de kunne måske have vist om hans alder passede. Ægtefællens og kun et barn peger væk fra ane 178.

Peder og Maren fik ifølge kirkebogen i hvert fald 7 børn, De tre døde dog som små.

1. Peder, døbt 23.marts 1690
2. Abigael, døbt 10.september 1693
3. Sophie, døbt 8.marts 1695.
4. Marie, ane 89, døbt 23.december 1698. Hun blev båret af Anna Smeds her i byen. Faddere Hans Jensen, Morten Olufsen, Birger Christens, Mads Sørensens datter, Oluf ??'s datter.

I 1701 fik de en datter, Karen, som blev begravet 20.november. Derefter fik de to døtre mere, begge døbt Cathrine og begge begravet da de var 3-4 måneder gamle.

184 Mathias Jensen

Blev døbt i Herfølge 7.april 1695. Begravet 9.oktober 1774 i Herfølge

185 Dorthe Olufsdatter

Døbt i Enderslev 7.februar 1695, begravet i Herfølge 23.februar 1760.

Mathias og Dorthe blev gift i Enderslev kirke på Stevns den 7.november 1720. De var blevet trolovet den 14.februar, hvor Mathias' far Jens Hansen af Vedskølle og Dorthes far Oluf Olesen af Aggerup var forlovere.

Dorthe var født i landsbyen Aggerup i Enderslev sogn ifølge dåbsindførslen. Præsten i sognet førte bog over altergangen og han nævner at hun og en bror samt forældrene var til alters flere gange og senest i sommeren 1720.

Mathias var fæster til Vallø stift, og derfra kendes skifte efter både ham og Dorthe – jeg har kun set på skifte ekstrakten, hvor deres og arvingers navne fremgår. Da Dorthe dør i 1760 var der fire voksne børn, som kunne arve og derfor nævnes, Hans, Ole, Peder og Ane.

Fæstegården har givetvis været den gård, som ane 92, Hans, havde efter udskiftningen. Den må da have ligget inde i Vedskølle landsby.

Ifølge skifterne efter Dorthe i 1760 levede da fire af deres børn. I kirkebogen ses at de fik et dødfødt barn i 1735. Men jeg har ellers kun kunnet finde dåbsindførsel for Hans.

1. Hans, ane 92, døbt 22.oktober 1724, båret af Karen Ole Larsens, faddere Jørgen Andersen, Niels Hansen begge af Herfølge, Jens Jensen, Sidsen Larsdatter, Niels Madsens hustru alle af Vedskølle.
2. Ole, formentlig født før 1730, han var gårdmand da Dorthe døde i 1760
3. Peder, født omkring 1738, han var 22 år ifølge skiftet i 1760, boede hjemme
4. Ane, var gift i 1760 med Mogens Larsen i Vedskølle – så hun er nok født senest i 1735

186 Ole Hansen

Blev døbt 20.august 1699 i Herfølge og begravet 18.oktober 1770 også i Herfølge

187 Dorthe Jensdatter

Blev døbt 7.juni 1691 i Herfølge, begravet 10.marts 1771 i Herfølge.

Ole var født i landsbyen Søllerup vest for Herfølge mens Dorthe var født i Hastrup nordøst for Herfølge. Da de blev trolovet siges de begge at være i Hastrup, hvor Ole vel har været tjenestekarl. Forloverne var Rasmus Pedersen og Niels Møller fra Hastrup – som næppe er familie.

Allerede ved brylluppet et halvt år senere – 12.september 1726 - siges de at bo i Søllerup. Ved dåben af deres børn skriver præsten, at de bor i Søllerup, og det gør de også ved begravelserne.

Ole nævnes en del gange i Valløs skifteprotokol som værge og er da gårdmand. Jeg har ikke kunnet finde, hvilken gård i Søllerup han har haft i fæste. I alle tilfælde omtales han som gårdmand, bortset fra en navneudskrift fra skiftet efter Dorthe – her står der ”hmd” for husmand, men det kan være en fejltolkning.

Jeg har fundet fire af deres børn i Herfølge kirkebog

1. Mette, døbt 23.februar 1727.

2. Kirsten, ane 93, døbt 15.august 1728. Hun blev båret af Christian Ranofs hustru, faddere var Niels Bartholm, Rasmus Christensen, Johannes Jensen, Maren Peders, Christophers hustru alle af Søllerup
3. Jens, døbt 1.juli 1731 og
4. Niels, døbt 26.april 1733

188 Christen Christensen

Blev født 5.februar 1693, begravet 3.juli 1750 i Herfølge

189 Inger Gudmandsdatter

Var født omkring 1692 og begravet i Herfølge 10.februar 1757

Christen er bror til ane 88 Rasmus Christensen. Ved dåben står at de blev født i Klemenstrup vest for Køge.

Jeg har ikke kunnet finde noget om hvor og hvornår Inger var født. Det siges at hun var 64 år og 4 måneder da hun blev begravet 10.februar – så hun må være født i november 1692. Omkring det år har jeg ikke fundet nogen Gudman nævnt i kirkebogen. Jeg tror der er en indførsel i 1696, hvor faderens fornavn kunne være Gudmand : ”<?> Rasmussens barn i Syllerup, Anna - ”. 22.september 1700 begravnes Gudman Rasmussens dødfødte barn i Syllerup. Og i 1724 bliver en Karen Gudmandsdatter af Syllerup gift. Gudman Rasmussen er formentlig Ingers far – men derom intet sikkert.

Jeg har fundet fem af deres børn i kirkebogen – men der nævnes seks i skiftet efter Christen. Ane 94 Morten Christensen har jeg ikke fundet i kirkebogen. I skiftet siges at han var 28 år i 1750 boende i Vedskølle, så han må være født omkring 1722-23. Der er svært læselige sider her og sidste del af 1721 mangler.

Børnene var

1. Christen, døbt 19.maj 1715.
2. Niels døbt 20.marts 1720
3. Morten, som er ane 94, født omkring 1722, nævnt i skifte men ikke set i kirkebogen
4. Oluf, døbt 2.september 1724
5. Mads, døbt 1.januar 1731
6. Peder, døbt 28.november 1734

190 Hans Nelausen

Blev døbt i Enderslev 10.december 1693. Begravet i Herfølge 6.juni 1774

191 Anne Madsdatter

Der blev døbt i Herfølge 10.maj 1696, begravet i Herfølge 22.januar 1736

Hans var født i landsbyen Povelstrup i Enderslev sogn. Han har formentlig været tjenestekarl i Vedskølle da de blev gift den 1.oktober 1719, for præsten skriver dem begge dertil.

Anne døde som 41-årig 22.januar 1736. Allerede 10.juni 1736 blev Hans gift med Dorthe Nielsdatter. Det ser ud til, at Hans og Dorthe fik 2 børn, som imidlertid blev begravet som små.

Muligvis er det en datter af de to, som er fadder, da ane 46 Jens Hansen bliver døbt i Herfølge i 1757 – omtalt som ”Hans Nelauses datter Dorthe”. Jeg har ikke fundet hende i kirkebogen.

Hans og Anne fik så vidt jeg kan se 9 børn, hvoraf kun 5 levede endnu ved skiftet efter Anne i 1736,

Børnene er

1. Else, døbt 23.juni 1720, men må være død tidligt.
2. Nelaus, født o.1721, nævnt i skiftet men ikke set i kirkebog, der er mangelfuld omkring 1721. Han bliver begravet i påsken 1757 36 år gammel
3. Anne, som er ane 95, døbt 6.juni 1723, nævnes i skiftet. Hun blev båret af Niels Jensens hustru, Faddere var Jens Hansen, Laurits Nelausens enke ? Madsdatter, Svend Mortensens hustru, Niels Zanders hustru alle af Vedskølle.
4. Else, døbt 21.maj 1725, nævnes i skiftet
5. en dødfødt pige i 1727
6. Mads, døbt 1728, nævnt i skiftet
7. Karen, døbt 6.maj 1731, hun blev begravet i 1733 1½ år gammel
8. Knud, døbt i februar 1733, nævnes også i skiftet
9. dødfødt søn i 1734.

194 Hans Mortensen

Blev døbt 1.juni 1704 i Stubbekøbing, begravet 26.marts 1767 i Stubbekøbing

195 Anna Michelsdatter

Som blev døbt 25.august 1693 og begravet 1.februar 1742 i Stubbekøbing.

Hans blev gift første gang med Karen Hansdatter Kiep 9.april 1728. Hun døde næsten 27 år gammel, begravet 22.september 1732. Derpå blev Hans gift anden gang med Anna Michelsdatter Det var Annas tredje ægteskab. Hun blev 1.gang gift med Niels Jacobsen 14.oktober 1725. Han døde dog allerede 6.nov 1725, hvorpå hun blev gift 2.gang med skomager Anders Jacobsen 1.september 1726.

Det nævnes klart i kirkebogen, at hun var enke efter både Niels og siden Anders. I skiftet efter Niels Jacobsen skrives også, at en Michel Jensen, væver, er værge for Anna – og at det er hendes far. Så familieskabet er sikkert.

Anna fik 3 børn med Anders Jacobsen Skytte – Jacob, Niels og Anders, som alle nævnes i skiftet efter Anders. Niels blev begravet 23.maj 1735 og omtales som Hans Mortensens stedsøn.

Hans blev gift 3.gang i 1742, trolovet den 13.april 1742 med Kirsten Nielsdatter ”i Hans Oluffsens huus”. Jeg har fundet en begravelse af ”Hans Mortensens datter” i 1773, hvor hun angives at være 30 år – så hun må være af dette tredje ægteskab. Jeg har ikke kunnet finde hendes dåbsindførsel.

Hans nævnes som skomager både ved vielsen og ved hans begravelse i 1667.

Der findes et skifte efter Hans Mortensen. Det er noget svært at læse. Det ser ud til at der var fire børn i det sidste ægteskab. Og i hvert fald to af hans børn med Anna Michelsdatter nævnes – ane 97 Margrethe og Michel. Der var mange effekter i boet – værdien opgjordes til ca 91 rigsdaler. Et væsentligt aktiv ser ud til at være en andel af byens marker ”5 skp rug og 13 skilling jord i begge byens marker” vurderet til 66 rigsdaler 4 mark. Desværre for arvingerne var der også mange krav, hvor en panteobligation til kirken på 80 rigsdaler var den største. Der blev derfor intet til arvingerne.

Anna og Hans fik fire børn

1. Else, døbt 3.april 1729

2. Margrethe, ane 97, døbt 29.august 1731. Capellanens søn Ole Brasens kæreste bar hende til dåben. Faddere var Ditlev Flintis søn Jacob, Jørgen Stadager, Peder Mortensen skomagersvend, Jochum Schultz, Hans Kiep skomagers kone, hans datter Anna Cathrine, Jørgen Stadagers pige Marie Madsdatter og søn Erichs barnepige Maren Koch
3. Karen, født 17.maj 1735. Hun blev begravet 13.juni samme år
4. Michel, døbt 15.februar 1737.

196 Christian Jacobsen

Der født omkring 1690, begravet i Sakskøbing 13.juli 1744

Det er uvist, hvem der er mor til ane 98 Jacob Christensen.

Christian og en ægtefælle, Anna Nielsdatter, kendes fra et skifte i skifteprotokollen fra Orebygård gods efter Christians død i 1744.. I skiftet nævnes hustru og to børn, Jacob, 26 år og Margrethe 23 år. Dermed kender vi faderen – men skiftet efter denne Anna Nielsdatter viser, at hun ikke kan være deres mor, jvf nedenfor.

Kirkebog for Sakskøbing findes først efter 1735 – så man kan ikke verificere fødsel og ægteskab, udover det som nævnes i skiftet.

Både i ved Christians begravelse og i skiftet betegnes han som ”boman” – en titel jeg ikke kender. Skiftet efter ham ligner dog det der findes efter andre med en gård – især vel de 6 heste vurderet til 6-15 rigsdaler hver. Skiftet er udført af Orebygård gods, hvilket tyder på, at han har været fæstemand.

Værdierne på gården var ikke summeret – men udgør over 120 rigsdaler, hvor de 6 heste udgør en stor andel. Dog skyldte boet mange penge, så besværingen udgør omtrent lige så meget. Som det var tradition fik sønnen, Jacob, overladt faderens gangklæder. De blev vurderet til cirka 11 rigsdaler, og søsteren, Margrethe, sin halve lod som derfor var 5½ rigsdaler. Jeg kan ikke læse om Anna fik nogen lod –hun blev vist i gården - -

I hvert fald omtaler Sakskøbing kirkebog at hun blev gift 2.gang den 18.december 1744 med Jørgen Rasmussen, hvor hun siges at være enke efter salig Christian Jacobsen Rytter i Oureby. Dermed ved vi også, at det er hende der bliver begravet 1.november 1759 hvor ”begravet Jørgen Rasmussen bonmand udi Oreby hans hustru navnlig Anna Nielsdatter 78 år”

Og her er måske også forklaringen på, at en af gårdens 6 heste, rødblisset hoppe, angives at være 15½ rigsdaler værd mens de øvrige vurderes til de normale 6 rigsdaler i skiftet efter Christian. Han siges jo at være rytter, så den dyre rødblissede må være en statelig ridehest.

Jeg har fundet skiftet efter Anna i 1759. Hendes arvinger er ægtefællen, Jørgen, og hendes hel- og halvsøskende. Jacob og Margrethe nævnes ikke i skiftet. Så Anna kan ikke være deres mor – der må være død før kirkebogen begynder i 1735. Men formentlig endda død inden 1725 hvor Ourebygård skifteprotokol starter – her har jeg heller ikke kunnet finde noget.

Christian og N.N. havde to børn der blev voksne:

1. Jacob, ane 98, som var 26 år da faderen døde, dermed født o.1718
2. Margrethe, som var 23 år da faderen døde, dermed født o. 1721.

200 Mads Andersen

Som vi ikke kender fødselsdato vi ikke kender, begravet 27.februar 1768

201 Kirsten Jensdatter Skiær

Døbt 8.november 1702 i Stubbekøbing, begravet i Stubbekøbing 27.januar 1777.

Mads var højst sandsynligt styrmand på bådoverfarten mellem Falster og Vordingborg. Båden udgik fra Gåbens på Falsters nordkyst tæt ved hvor den gamle Storstrømsbro kommer i land. Her boede ægteparret i hvert fald i nogle år mellem 1737 og 1746, mens 3 af deres børn blev døbt. Færgemanden var da monsieur Thiellesen og en af hans døtre og hans stuepige var faddere.

Kirsten var bærer af efternavnet Skiær – dog staves det fra tid til anden Schiær. Men Mads ”arver” det – og i kirkebogen omtales han fra 1732 til sin død kun som Mads Skiær.

Kirsten og Mads blev gift 11. januar 1728 i Stubbekøbing efter at være trolovet den 14.september 1727 ”i Jacob Mosis huus”. Jacob Mosis er den ene forlover, den anden hedder Christian men efternavn er nærmest ulæselig (det kunne måske være Jensen Skiær og dermed en bror, men det er usikkert).

Efter de flyttede tilbage til Stubbekøbing er det usikkert hvad de beskæftigede sig med. Hverken kirkebogen eller skiftet fortæller noget herom.

Da Mads dør udarbejdes der som vanligt et skifte. Øjensynlig ejede de huset de boede i – det var ellers ret almindeligt at bo til leje. Huset var på 3 fag, altså et mindre byhus. Det vurderedes til 30 rigsdaler. Hertil kom værdi af indbo, 15 rigsdaler. Desværre for arvingerne var der gæld og begravelsesomkostninger for i alt 50 rigsdaler, så der var ikke noget at arve. Skiftet fortæller ikke noget om, hvordan familien så skulle klare sig – det ser dog ikke ud til at boet kom på auktion.

De kan ikke være betragtet som fattige, for Mads bliver begravet indenfor de 17 alen med alle klokkers ringning. Kirsten blev også begravet indenfor de 17 alen, dog var der kun ringning med 12-klokken.

Mads og Kirsten fik 7 børn, hvoraf kun 4 nævnes i skiftet, så de tre andre må være døde barnløse.

1. Karen, døbt i Stubbekøbing 9.november 1729. Ikke nævnt i skiftet i 1768.
2. Andreas, døbt i Stubbekøbing 2.juni 1732. Ikke nævnt i skiftet.
3. Lisbeth, blev begravet i Stubbekøbing som spæd 5.november 1735.
4. Jens, ane 100, døbt i Nørre Vedby 3.december 1737 hvor de boede i Gåbense. Jomfru Sophia Christiana Thiellesen bar det (færgemandens datter). Faddere var Karen Jens Michelsens, Peder S?, Lars Nielsen, Karen Lokis ibid.
5. Hans Christian, døbt 16.juni 1642 også i Nørre Vedby, tvilling med
6. Lisbeth. En anden af færgemandens døtre bar det ene barn mens hans stuepige bar det andet. Et par af færgekarlene var faddere sammen med færgemandens kokkepige, avlskarl og kudsk.
7. Sara, døbt i Stubbekøbing 15.juli 1746.

202 Maurids Hansen Møller

Var født o. 1702 uvist hvor, begravet 17.februar 1755 i Stubbekøbing

203 Cathrine Rasmusdatter

Som blev døbt 8.oktober 1717 i Stubbekøbing, ikke fundet begravet der.

Vi møder Maurids første gang, da han bliver gift i Åstrup den 21.august 1729. Han er da ungkarl og gifter sig med ”salig Jørgen Møllers gamle enke Marie Hansdatter”. Hun døde 21.februar 1738 73 år gammel. De boede da i landsbyen Oure – som ligger øst for Stubbekøbing.

Maurids bliver gift igen i Stubbekøbing den 17.oktober 1738 med Cathrine Rasmusdatter. Forloverne var R. Madsen og Hans Søfrensen – det kunne godt være parrets fædre.

Maurids og Cathrine fik 8 børn, men kun 2 levede endnu da Maurids døde i 1755. De øvrige 6 døde som små, den ældste blev knap 4 år. Det fremgår ikke nogetsteds hvad de døde af – selvom børnedødeligheden var høj er det usædvanligt at kun to af 8 overlever..

Skiftet viser, at Maurids var relativt velhavende. Tilnavnet peget på, at han var møller – titlen fremgår ikke nogetsteds – kun bliver han konsekvent kaldet Moritz Møller i Stubbekøbing kirkebog, patronymet er altid udeladt.

I skiftet omtales arvingerne som enken Cathrine samt de to døtre Anne Marie, 16 år og Karen Malene 4 år gammel.

I modsætning til håndværkernes skifter, har dette bo ret dyrt inventar – som samlet opgøres til 165 rigsdaler. 3 jerngryder og et antal knive (usikker læsning) 74 rigsdaler. 3 gamle heste og et føl til 24 rigsdaler, samt 2 køer og en kalv 14 rigsdaler. Derudover vurderes bygningerne til 150 rigsdaler – han har altså selv ejet bygningerne. I alt var boet ca 315 rigsdaler værd. Gælden udgjorde godt 208 rigsdaler, hvor største post var en obligation til sognefogeden i Magleby på 76 rigsdaler. Derudover skyldte de 34 rigsdaler til murermester Peder Wibe. Til rest blev 106 rigsdaler, hvor enken fik det halve og hver af de to døtre 53 rigsdaler – som dog blev stående i boet.

Skiftet nævner intet om nogen mølle – men mølle og kværn kan være indeholdt i den samlede bygningsvurdering som blot siger ”med mur og nagel” – der må kværn og mølle vel siges at være nagelfast.

Cathrine bliver allerede 11.april 1755 trolovet med Peder Poulsen Wibe – som må være murermesteren fra skiftet. De bliver gift 11.juli samme år. Dermed er en stor gældspost håndteret. Det vides ikke om familien flytter væk fra gården efter giftermålet.

De 6 børn der døde tidligt var Anna Maria (1739), Karen (1742), Karen Magdalene (1744), Rasmus (1745), Hans (1746), Ellen Catharina (1748). Derudover de to der levede ved skiftet

1. Anne Marie, ane 101, født i Oure døbt 17.juli 1740 i Åstrup kirke.
2. Karen Malene, døbt i Stubbekøbing 16.maj 1751.

204 Andreas Schumacher Wolff

Vist født i Skelby 1715, død i Nykøbing F 14.april 1768

205 Anne Mette Flindt

Døbt i Nykøbing F 11.juli 1714, død 22.juni 1758.

Andreas var både købmand og skipper. Han havde købt en ”gård” i Nykøbing før han og Anne Mette Flindt blev gift den 13.december 1741 ”efter kongelig tilladelse”. Det fremgår ikke hvorfor de skulle have kongelig tilladelse.

Efter Anne Mette døde i 1758 blev Andreas gift 2.gang i Nørre Vedby 6.januar 1764 med Birgitta Catharina Schrøder.

Gården var en typisk bygård fra den tid – i skiftet efter Andreas døde står, at gården lå i Frisegade og at der var forhus på 9 fag ”med fast mur” (altså næppe bindingsværk) og kvist på 3 fag alt med tegltag, et sidehus på 7 fag også teglhængt samt et baghus på 7 fag med stråtag. Der var en stensat brønd inde i gården. Husene havde 3 jern bilægger ovne. Til gården hørte også ”18 skilling jord” – en arealbetegnelse jeg ellers ikke kendte. I tingbøgerne (realregistre) har jeg fundet, at 1 skilling jord nogenlunde svarer til cirka 2650 kvadratalen eller 1033 kvadratmeter. Gårdens marker var dermed cirka 18.600 kv. meter eller knap 2 hektar.

Men – så havde han endnu en bygård. Det er uvist hvornår han købte den. Men i skiftet i 1768 omtales, at den lå i Trollestræde fra Frisegade helt til Stranden og var 34 fag langt. Der var også fire fag sidehus begge dele teglhængt. Der var stensat brønd i gården og hele 4 jernbilægger kakkelovne. Også denne gård havde jord i byens marker – 24 skilling svarende til 2,5 hektar.

Hver af de to gårde blev vurderet til 400 rigsdaler.

I et pantebrev som Andreas satte som sikkerhed da han købte gården i Frisegade i 1741, var ”en mig tilhørende gallion Fortuna kaldet” også en del af pantsikkerheden. Skibet omtales ikke i skiftet i 1741 – måske han koncentrerede sig helt om købmandshandel inden da.

Som købmand og skibsejer havde Andreas ejendele som vi ikke finder i håndværkerens og fæstebondens hjem. Det er en utrolig lang liste over ejendele – udover drikkeglas nævnes også en kaffemølle, 5 porselæns kaffekopper og 3 papegøjebure!. Boets værdi opgjordes til 1176 rigsdaler mens der var gæld for 1109 rigsdaler. Enken fik halvdelen, sønnerne Thomas, Hans og Jacob får hver ca 9½ rigsdaler mens Christinas søsterlod giver hende 4½ rigsdaler.

Enken, Birgitte, flyttede og ses senere i folketællingen 1787 at bo hos sin søster og svoger i Nørre Vedby. Svogeren, Martinus Diderich Wiberg, er da degn – søn af Søren Wiberg degn sammesteds og nævnt som ane 136. Verden er ikke stor.

På Google StreetView fandt jeg frem til et hus i Frisegade, som formentlig er den omtalte gård. Facaden mod gaden har under alle omstændigheder set ud som på billedet.



Andreas og Anne Mette fik 7 børn – dog døde 3 af dem før de blev voksne.

1. Hans, døbt 18.august 1742, død tidligt
2. Christina, døbt 23. oktober 1743. Levede fortsat i 1768
3. Thomas Frederik, ane 102, døbt 2.april 1745. Han blev båret af Hans Wulfs hustru i Schielby (Andreas' mor). Faddere var rådmand Edvard Hincheldegs hustru, Laurits Poulsens datter, jomfru Hanne Flint, borgmester Green, Hartvig Jensen og gartner Dölner.
4. Hans, døbt 6.juni 1746, levede fortsat i 1768
5. Johan Bent, døbt 21.juli 1747, død tidligt,
6. Jacob, døbt 31.januar 1749. Han blev teologisk kandidat i 1782 og i 1788 udnævnt til ”ekstraordinær professor” i matematik ved Københavns universitet., og i 1803 ordinær professor. Han var rektor for KU 1816-17 og døde i 1819.
7. Peter Rudolph, døbt 17.juli 1750, død tidligt.

224 Michel Törnerott

Som nævnes i kirkebogen for Öster Broby i perioden 1716-1731.

225 Agdha Swensdotter

Der blev født omkring 1690 og begravet i Östra Broby 26.11.1769

Michel omtales som rytter i Nöbelöf i alle indførsler i kirkebogen. Nöbelöf er en lille samling gårde vest for Helgeå, lidt syd for Öster Broby, som igen ligger omkring 22 km nordøst for Häsleholm i Skåne.

Jeg har ikke fundet hans fødsel eller død i kirkebogen. Jeg har heller ikke kunnet finde noget nærmere om den ejendom de havde i Nöbelöf.

Agdha må være født omkring 1690. da det siges, at hun var 79 år gammel da hun døde af ”ålderdom og bråklighet”.

Michel og Agdha blev gift i Øster Broby kirke 9.januar 1716.

De fik 6 børn

1. Inger, døbt 26.november 1716
2. Magdalena, døbt 5.marts 1720
3. Mallena, døbt 3.august 1721
4. Bengta, døbt 31.maj 1724
5. Swän, ane 112, døbt 17.januar 1727. Han blev båret af Pär Suäns hustru Sissa (han var vel bror til Agdha). Faddere var Torbjørn Truls, karlen Pär Suäns og Pär Tufwas hustru Hanna, alle fra Nöbelöf.
6. Törkel, døbt 23.september 1731.

226 Swen Jönsson

Døbt 3.marts 1717 i Vinslöv, begravet 15.oktober 1795 i Vinslöv

227 Bengta Persdotter

Født i Skoglösa i 1704, begravet i Vinslöv 22.februar 1771.

Dette par er formentlig forældre til ane 113 Sissa Swensdotter – men der er noget usikkerhed. For ved dåben af et af Sissas børn skrives, at hendes søster Hanna er fadder. Hende har jeg ikke kunnet finde i kirkebogen – men det kan være fordi præsten ikke har indført det eller indtastere har sprunget over hende. Usikkerheden kommer også af, at der er en del ved navn Swen Jönsson i Vinslöv i perioden – dog kun en med en datter Sissa.

Swen siges at være rusthållare i nr 10 i Vanneberga da han bliver begravet. Præsten skriver, at an døde af ”stenpassion”, det svenske ord for nyre-/galdesten.

Ved Bengtas begravelse siges, at hun var født i Skoglösa i 1704 – det må være den landsby, der ligger i Önnestad sogn et par kilometer mod nordøst. Den kirkebog er ikke indtastet – så det kan ikke verificeres.

Den gård de havde findes tilsyneladende stadig, om end nok ombygget – adresse Vanneberga 3104 i Vinslöv. En firlænget gård, som også ses på kort fra 1926.

Billedet er fra Google Street View.



Jeg kender kun et af deres børn

1. Sissa, ane 113, døbt 4.marts 1739. Hun blev båret til dåben af Per Jepssons hustru. Faddere var Nills Wollemars, Nills Jönsson og pigen Kierstena Persdotter, alle fra Vinslöv.

Ildløs i Vanneberga – katastrofe for landsbyen.

Swen Jönssons gård brændt ned til grunden tilligemed tre andre gårde og to gadehuse.

Kort før april 1759 kom ulykken til Vanneberga. Det har nok været vinterens sidste trækninger med kulde og blæst. Gårdene ligger tæt – måske endda tvillinggårde. Med stråtag. Ildstedet i et af husene kommer ud af kontrol i den hårde vind – og inden nogen får set sig om er fire gårde og to gadehuse brændt. De stakkels fæstere har fået nok – og indsender en anmodning til lensmanden, om at de kan få lov at bytte gårdspladser og jord, så de nye bygninger kommer til at ligge lidt væk fra hinanden. I april 1759 bliver landmåler Joseph Bornstedt sendt til Vanneberga for at udarbejde et brugbart forslag. Der byttes lidt på gårdtomterne og en af dem – Swen Jönsson - får tildelt gårdtomt på agerjord. Landmåleren tegner det hele op med beskrivelse som sendes til berørte parter til godkendelse – og de fire fæstere kan nu forhåbentlig få bygget nye gårde i løbet af sommeren. Tegningen ses nedenfor. Swen, Bengta og Sissa kan ånde lettet op. Der bliver nu 120 alen til nærmeste gård og mindre risiko for ildløs.

Skiftet af gårdtomter går smertefrit, mestendels byttehandel. Swends gårdtomt bliver vist en anelse mindre, hvorfor han får tildelt agerjord af de andre.

De to gadehuse må derimod ikke genopføres på de gamle pladser – men dokumentet siger ikke om de kan genopføres.

Swen Jönsson havde gården C.10 til højre. Nr 9 samt 10A, B og C samt 2 gadehuse brændte. Dette er den nye placering af de berørte fæstegårde.



Matrikel nr 10 var oprindelig en meget stor gård. Skattemæssigt var den i 1751 angivet med 2 7/16 ”skattehemman”, hvor de fleste gårde udgjorde en enkelt skattehemman. Swen havde 1/3 af matrikel 10 – og altså knap 1 skattehemman. Ved den udmåling der omtales under ane 464 Hans Trullson, fik nummer 10 tildelt 224 tunneland skov og udmark. Swen har givetvis haft en tredjedel heraf, dvs cirka 75 tunneland. Jeg er ikke sikker på hvor meget en ”tunneland” er – formentlig svarer det nogenlunde til dansk ”tønder land”.

228 Hans Vinberg

Uvist hvor og hvornår født. Usikkert hvornår han døde.

229 Else Anderssdotter

Døbt 2.februar 1707 i Vinslöv, begravet 7.oktober 1781 i Vinslöv

Hans og Else blev gift i Vinslöv kirke den 24.oktober 1736. En Truls Person i Vinslöv og Mattis Person i Wanneberga var vidner. Ved vielsen står at Hans blev gift med Else **Pers**dotter – men det passer ikke sammen med, at Else **Anders**dotter udtrykkeligt nævnes som mor til deres tredje barn Nills. Endvidere er Else Andersdatters bror, Boo **Anderson**, fadder for alle tre børn. Hans ses heller ikke at indgå et senere ægteskab, så præsten har nok skrevet forkert.

Hans var rytter da de blev gift. Så måske kan det være ham der omtales begravet i Vinslöv 7.marts 1767 ”Hans Hofvidsson, inhyseman i Rytterhuset på Winsløf lyng af håll og styng”. Denne Hans var da 64 år 6 måneder og 5 dage gammel – hvilket godt kan passe med Hans Vinberg.

Else Andersdotter døde af alderdomssvaghed, skriver præsten, 75 år gammel.

De fik tre børn

1. Swen, ane 114, født 14.december 1740. Ifwer Hanssons hustru fra Igneberga bar ham og faddere ver Boo Andersson, Måns Sånasson, Truls Persons hustru.
2. Anders, født 19.januar 1746,
3. Nills født 2.marts 1747.

230 Nils Jönsson

Blev født i Sørby 30.april 1705 og døde i Vinslöv 5.august 1770

231 Sissa Swänsdotter

Født i Nävlinge 24.maj 1715, begravelse ikke fundet.

Nils og Sissa blev gift 18.november 1733 i Nävlinge. Deres fædre nævnes som forlovere.

Sørby ligger ca 12 km øst for Hässleholm nordøst for Vinslöv. Nävlinge nogle få km syd for Vinslöv.

Det er ikke lykkedes at finde Sissas begravelse. Men for Nils nævnes, at han var forhenværende åbo/fæster, nu indsidder i Vinslöv nr 14. Han døde af ”stenpassion”, det svenske ord for nyre-/galdesten.

Jeg har fundet fire børn – alle født i Åraslöv i Vinslöv sogn:

1. Ingar, født 6.januar 1735 i Åraslöv.
2. Sissa, ane 115, født 5.oktober 1740. Hun blev båret af Timan Tufwasons hustru. Faddere var Trulls Swensson, Nills Vinberg, Nills Persons hustru og pigen Pernilla Swensdotter.
3. Jöns, født 30.juni 1745
4. Nilla, født 9.april 1748.

232 Wollemar Hansson

Blev døbt 22.september 1723 i Vinslöv, begravet 25.april 1805 i Vinslöv

233 Karna Truetzdotter

Døbt 9.december 1709 i Sørby, begravet 18.maj 1777 i Vinslöv

Wollemar og Karna blev gift i Vinslöv 17.november 1748. Karna havde været gift 2 gange før, først med Anders Kierstisson, som var ”nämndeman” i Ljunga mølle, Hun blev gift 2.gang med Niclas Månsson 7.september 1746, men han døde i oktober 1747 og de fik ingen børn.

Wollemar nævnes først som åbo/fæstemand i Ljunga mølle. Ved hans begravelse i 1805 siges han at være ”nämndeman”. Karna døde af tuberkulose før Wollemar – og da var han også nämndemann.

Wollemar og Karna fik kun to børn

1. Karna, døbt 18.oktober 1750
2. Anders, ane 116, døbt 7.marts 1755. Han blev båret af Swen Bondesons hustru i Wanneberga Elna Hansdotter. Faddere var gæstgiver Wesman, skriver Christian Ljungren, nævnsman Nills Nillsson i Wanneberga, Nills Truetsons hustru Swenborg i Sørby torp og pigerne Pernilla Hansdotter og Nilla Andersdotter.

Ljunga mølle ses på kort fra 1926, liggende ved en lille sø og et vandløb, så det har givetvis været en vandmølle. Det bekræftes af et ”geometrisk kort” fra 1720. Her går de røde bygninger hen over åen. Det grønne område beskrives som eng de grå og lyserøde betegnes som agre. Samlet var der 45 ”kappeland” – som jeg ikke kender størrelsen af.

Stedet findes endnu – men næppe i den gamle skikkelse.



234 Anders Jönsson

Født o. 1727, dåb ikke fundet. Begravet i Brønnestad 16.oktober 1807

235 Swenbor Härmosdotter

Der blev døbt i Brønnestad 31.marts 1733, begravet 19.marts 1791 i Brønnestad

Anders og Swenbor blev gift i Brønnestad kirke den 7.december 1755. Anders siges at være ungkarl og "herreds spillemand". Eftersom han kom fra et andet sogn, medbragte han en "præsteseddel fra Rörum", vel om sin ægteskabelige status. Forlovere var Anders Åkeson og Bängt Trulsson i Hörröd for ham og for hende nævnsmanden Pär Nilsson i "mjölmölla" og herskabet på Hofdala. Hofdala er en mindre herregård lidt nordvest for Brønnestad – og Swenbor siges ved vielsen at være på Hofdala

Anders formodes at være født i sognet Rörum – men der har jeg har ikke kunnet finde ham.

Swenbor døde i 1791 af brystfeber – det må være lungebetændelse. Anders levede til 1807, hvor han var "inhyseman". Han døde af "alderdomssvaghed".

Hörröd er en lille bebyggelse – et par gårde og nogle huse. Det er uvist hvilket de boede i. Men formentlig er det Hörröd matrikel 1, som datteren, Boel (ane 117) og Anders Wolleson havde. Bebyggelsen ligger et par km sydvest for Brønnestad, som igen ligger ca 10 km syd for Hässleholm.

Jeg har kun fundet et barn efter dem, ane 117, Boel Andersdatter. Hun blev døbt 12.februar 1760. Frøken Maja Henrietta Ehrenborg på Hofdala bar hende. Faddere var gårdskriver Swen Dahlström på Hofdala, nævnsmanden Pär Nilsson i Mjölmölla (en vandmølle ved Hofdala) og Bängt Truls hustru Bängta i Hörröd samt pigen Bängta Pärdsdatter i Mjölmölla.

Fadderlisten tyder på, at titlen "herredsspillemand" gav en vis status i sognet, siden en af døtrene på Hofdala m.fl. er faddere.

236 Per Månsson

Blev døbt i Sörby 29.maj 1720. Han blev begravet 5.marts 1786 i Vinsløv

237 Kirstina Bengtsdotter

Hendes dåb er ikke fundet. Hun blev begravet i Vinsløv 9.februar 1805.

Vielsen af Per og Kirstina er ikke fundet. Deres ægteskab fremgår af dåbsindførsler og ved hendes begravelse.

Per angives som rusthållare i Hålabäck ved Vinsløv både ved børnenes dåb og ved hans begravelse. Han døde af ”tærande sjukdom” – det er muligvis tuberkulose. Enken Kirstina blev 75 år gammel og døde af alderdoms svaghed.

Jeg formoder, at Per Månsson havde den gård, Hålabäck no 1, som sønnen Måns (ane 118) og sønnesønnen Per (ane 59) senere overtog. Det er ikke dokumenteret – men som kortet (vist ved ane 118) viser, var det en samlet gård, endnu ikke udstykket.

Per og Kirstina fik tilsyneladende kun 2 børn

1. Måns, ane 118, døbt 16.oktober 1757 i Vinsløv. Forældrene var Per Månsson rusthållare i Hålabäck og Kirstina Bengtsdotter. Han blev båret af Per Matssons hustru Bereta Månsdatter i Sörby. Faddere Nils Olsson i Strö, Hermo Bengtson fra Låreda, Swen Olssons i Hålabäcks hustru Bängta Pärsdotter, pigerne Ingar Bängtsdotter og Hanna Swendsdotter i Hålabäck.
2. Elna, døbt i Vinsløv 16.juli 1764.

238 Gunne Hansson

Blev døbt 20.december 1713 i Vankiva. Han blev begravet 13.maj 1790 i Vinsløv

239 Elna Matthisdotter

Blev døbt 14.maj 1732 i Vinsløv og begravet i Vinsløv 5.april 1785.

Gunne var gift første gang den 26.april 1740 med Else Hansdotter. Hun døde 10.maj 1762 knap 42 år gammel. Derefter blev Gunne gift anden gang med Elna Matthisdotter den 26.februar 1763. Præsten noterer, at enkemanden fremviste skiftebrev efter Else – skiftet var skrevet året før men var påskrevet af en dommer den 24.februar lige før vielsen.

Gunne var rusthållare i Vanneberga no 1. Vanneberga er en landsby syd for Vinsløv og der var oprindelig henimod 15 gårde.

Gården ses ikke på kort i dag. På kortet vist ved ane 464 Hans Trullson, ses gården lige under en vej, der fører fra Helsingborg mod Kristianstad (som den faktisk stadig gør). Kortet er fra en deling af skov og udmark. Her angives at matrikel 1 sammen med nr 12 har skattemålet 1 $\frac{3}{4}$ skattehemman – hver gård har derfor været knap 1 hemman. De to gårde fik tildelt en tilsvarende andel af skov og udmark – i alt 161 tunneland – som altså er udover deres andel af landsbyens vangesystem.

Gunne døde af alderdoms svaghed da han var 75 år gammel. Han var da aftægtsmand på gården.

I sit første ægteskab fik Gunne og Else 9 børn – men vistnok de fire af dem døde som små. I ægteskabet med Elna fik Gunne 3 børn:

1. Nils, døbt 17.marts 1764 i Vinsløv.
2. Elsa, ane 119, døbt 24.juni 1766 i Vinsløv. Hun blev båret af Swen Hanssons hustru Pernilla Jönsdotter i Vanneberga. Faddere var Kiersten Andersson og karlen Per Rasmusson i

- Vanneberga, Anders Mathissons hustru Anna Jönsdotter, pigerne Bengta Andersdotter og Kierstina Boosdotter alle Vanneberga.
3. Kirstena, døbt 3.august 1769 i Vinsløv.

254 Christen Michelsen

Døbt i Nørholm ved Ålborg den 17.marts 1737, begravet i Nørholm 8.juli 1772.

255 Kirsten Jensdatter

Der blev døbt på Gjøl den 9.september 1736, begravet i Nørholm 16.januar 1812.

Christen og Kirsten blev gift i Gjøl kirke – øen på nordsiden af Limfjorden – den 20.april 1760. Selvom det ikke fremgår nogetsteds, må Christen have været fisker. Det var mange indbyggere også på Gjøl – og de har givetvis kendt og besøgt hinanden.

De boede i Klitgård huse, som er et fiskerleje ud mod Limfjorden. Og Kirstens anden mand angives ved folketællingen 1787 at være husmand og fisker.

Christen døde tidligt, kun 36 år 4 mnd gammel. Kirsten blev så gift anden gang med en Christen Christensen af Øland den 10.oktober 1773. Christen Øland levede endnu ved folketællingen 1787, hvor husstanden er Christen Øeland 45år, husmand og fisker, Kirsten 50år, Michel Christensen 23 år stedsøn og snedker samt Dorthe Marie 2 år ugift datters barn avlet uden for ægteskab. Det er så en fejlskrivning, for ved dåben navngives hun Karen Marie.

Kirsten levede helt til 1812, hvor hun angives at være enke, 75 år gammel. Ved folketællingen 1801 var hun også enke og boede hos datteren Kirsten og svigersønnen i Klitgård.

Christen Michelsen og Kirsten fik fire børn

1. Michel, døbt 1.juni 1760 i Nørholm.
2. Jens, døbt i Nørholm den 9.september 1764.
3. Anne Dorethe, ane 127, døbt i Nørholm 26.december 1767. Faddere var Christen Povelsen, Birthe Knuds, Søren Gielstrup, Christen Kirchs hustru og Søren Færches hustru bar det. Anne Dorethe ses ikke konfirmeret i Nørholm.
4. Kirsten, døbt i Nørholm 17.marts 1771. Hun blev konfirmeret i 1789, ”Kirsten Christensdr Øeland – 17 år”.

9.generation

260 Peder Pedersen

Ses i København omkring 1684

261 Kirsten Kjeldsdatter

Ses i København omkring 1684.

Det er ikke lykkedes at finde fødsel og død for dette par. De blev gift i Holmens kirke den 26.oktober 1679, i en svært læselig indførsel. At det er Holmens kirke tyder på, at han var tilknyttet flåden.

Det bekræftes af, at deres to kendte børn bliver født i Strømgade og i Ulvegaden – i Nyboder, hvor flådens mandskab havde bopæl.

Jeg har kun fundet to børn

1. Kirstine, døbt 7.december 1681, datter af Peder Pedersen bådsmand i Strømgade og Kirstine Kjeldsdatter. Berthil Christensen, Morten Sørensen, Karen Lauritsdatter og Anna Niels tobaksspinders var faddere.
2. Kield, ane 130, døbt 11.december 1684. Peder var fortsat bådsmand men nu boende i Ulvegaden. Jens ?, Løjtnant Steffen, Karen Erichsdatter, Johanne Di? Og Margareta Pedersdatter var faddere.

262 Jacob Jacobsen

Ses i København omkring 1690

263 Maren Hansdatter

Ses i København omkring 1690

Maren og Jacobs dåb og begravelse er ikke fundet.

De blev gift i Holmens kirke den 28.maj 1690. Jeg kunne ikke læse Jacobs beskæftigelse – men han må allerede da have været ved flåden eftersom de blev gift i Holmens kirke. Og han nævnes som matros ved Anna Cathrines dåb.

Jeg har fundet to af deres børn døbt i Holmens kirke:

1. Anna Cathrine, ane 131, døbt 20.september 1691. Jacob var da matros i Nyboder. Anders Veen?, Anders Hansen, Mette Jørgensdatter og Maren Andersdatter var faddere.
2. Jacob, døbt 13.november 1696. Da var Jacob konstabel. Faddere var Anders Larsen skipper i Løngangsgade, Povel Larsen, Christen Rasmussen, Bente ?, Kirsten Christen Rasmussens i = og Valborrig Andersdatter.

274 Morten Mand

Levede omkring 1700 i Vålse

275 Anne Elisabeth

Født i 1657, begravet 13.maj 1720 i Vålse

Vålse er et sogn på Falsters nordvestlige hjørne, nabo til Nr Vedby og Nr Alslev.

Det er ikke lykkedes at finde Mortens dåb eller begravelse. Det vides heller ikke hvor Anne Elisabeth er født.

De kendes som forældre til ane 137 Sophie Elisabeth fra dåben af nogle af hendes børn, hvor mormoren kaldes madam Mann.

Parret kendes også ved Anne Elisabeths begravelse, angivet som ”13.maj 1720 Anne Elisabeth Morten Mands begravet æt 63 år 1 m 11 dage”.

Det er uvist hvor mange børn de fik – der ses dog 5 i kirkebøgerne hvor der peges på Morten Mand, de tre tilsyneladende ikke født i Vålse:

1. Sophie Elisabeth, ane 137, ses ikke født i Vålse. Relation kendt fra barnedåb.
2. Ann-Lotte Mette. Hun bærer søsterens andet barn til dåben
3. Mette Lisbeth, som måske er den samme som nr 2 (fejlskrivning?). Mette Lisbeth Mand ses viet i Vålse 13.februar 1709 med en Niels (Danielsen?) Rosendal. Jeg antager, at hun er datter af Morten og Anne Elisabeth.
4. Henning, døbt i Vålse i 1696, begravet 18.juni 1717, 21 år, 2 mnd og 9 dage gammel.
5. Ulrich, tvilling med Henning, døbt samme dag.

312 Rasmus Rasmussen Stange

Hvis fødsel ikke kendes, begravet 3.januar 1706 i Øster Lars.

313 Kirsten Andersdatter

Hvis fødsel heller ikke kendes, begravet 29.marts 1701 i Øster Lars.

Kirkebogen for Øster Lars sogn findes først fra 1701, derfor mangler alt om parrets vielse og dåb af børnene.

Ved Kirstens død i 1701 siges hun at være 71 år gammel. Hun må da være født omkring 1630. Rasmus var 74 år gammel da han døde i 1706, så han må være født omkring 1632.

Der findes dog skifter over både Rasmus og Kirsten, der omtaler de voksne børn.

Skiftet efter både Kirsten og Rasmus omtaler 11 voksne børn – de seks sønner er ”egen værge” mens 5 døtre alle er gift. Skifteuddraget fortæller også, at Rasmus var selvejer på Selvejergård nr 7 i Østerlars. På Hammers kort over Bornholm fra 1746 ses den aftegnet som en trelænget gård ”Fløjegård”, på senere kort Fløjlegård. På matrikelkort fra 1859 har den nr 12a med 777.170 kv.alen jord, ca 30 hektar.



Rasmus og Kirsten havde 11 børn ifølge skiftet. Alder ukendt, da kirkebøger mangler.

1. Anders Rasmusen,
2. Rasmus Rasmusen,
3. Jens Rasmusen, ane 156,
4. Olluf Rasmusen,
5. Hans Rasmusen,
6. Peder Rasmusen,
7. Anna Rasmusdatter, gm. Hans Poulsen Hjort, Østerlars.
8. Gjertrud Rasmusdatter, gm. Mons Erichsen, Østerlars.
9. Bendte Rasmusdatter, gm. Olluf Hansen Ridder, Aaker.
10. Margrethe Rasmusdatter, gm. Henrich Jespersen, Østerlars.
11. Inger Rasmusdatter, gm. Peder Jensen Smed, Østermarie

314 Arist Hansen

Var født omkring 1668 og blev begravet i Øster Lars 23.januar 1711

315 Signe Hansdatter

Var født omkring 1674 og blev begravet i Øster Lars 8.august 1704.

Jeg har ikke fundet dåb af hverken Arist eller signe. Arist vare 43 år da han blev begravet i 1711, så han formodes at være født i 1668. Signe var 30 år da hun blev begravet i 1704, dermed nok født i 1674.

De blev gift i Østerlars Kirke før kirkebogen begynder (1701) – vel før 1695, hvor den ældste arving bliver født.. Efter Signes død blev Arist gift anden gang med Karne Friderichsdatter den 12.november 1704. Karne var født på nabogården – 8. selvejergård Ageregård. Da Arist døde blev hun gift med Jens Bertelsen.

Arist og Signe ejede 9.selvejergård, Hullegård i Øster Lars sogn – lidt nordøst for kirken. På kortet under foregående ane ses navnet "Hulle" i øverste højre hjørne. Han har nok overtaget gården omkring 1693, hvor den daværende ejer døde barnløs.

Arist fik 3 børn sammen med Signe:

1. Hans Aristsen, f. 1695.
2. Kirstene Aristsdatter, f. 1699., ane 157
3. Karen Aristsdatter. 1702
og 3 børn med Karne:
4. Ohle Aristsen, f. 1706.
5. Seine Aristsdatter, f. 1708.
6. Anne Aristsdatter.

Stuehuset til Hullegård blev aftegnet af Nationalmuseet, formentlig omkring 1880 hvor et nyt stuehus er bygget. Museet mener huset stammede fra 1600-tallet – det har så været ret nyt da Arist overtog det – men det er næppe ham der har været bygherre. Bemærk de udad skrånende gavle, som formentlig skulle sikre dem mod råd.

Fundet på nettet "Bornholmskebondegaarde.weebly.dk"



Hullegård var en firlænget gård på Hammers kort. Den ligger der stadig i 2018 på adressen Gamlevældevej 21, Gudhjem. Gården havde oprindeligt et areal på 707.910 kv.alen, ca 27 hektar. I dag er det meste af jorden afhændet, kun ca 2 hektar hører til gården.

316 Hans Seiersen

Var født omkring 1650, begravelse ukendt men død senest 1730 i Poulsker.

317 Karen Hansdatter

Døbt i Åkirkeby 9.juli 1654, begravelse ukendt, vist død omkring 1720.

Hans og Karen blev gift i Åkirkeby den 4.oktober 1674 ”hos Mons Sort”. Mons Sort var Karens morbror, som havde taget sig af hende efter at hendes far og mor døde af pest kort efter hun var født.

Det er uvist hvor Hans blev født og begravet. Der mangler kirkebogsindføringer i Poulsker omkring 1708-1731.

Hans ses som værge i et antal skifter fra 1690 og frem. Der ses ikke noget skifte efter ham og heller ikke for Karen. Dog ses en kontrakt om deling af arv:

Andre kilder – f.eks hjemmesiden //oleplanthin.dk - mener, at Hans var søn af Seier Hanssøn på Seiersgård i Øster Marie. Kirkebogen her starter først sent i 1600-tallet. Og der er heller ingen skifter der navngiver Seier Hanssøns børn. Gårde med navn Seiersgård ses i flere sogne, men det er ikke sandsynligt, at de på samme tid var ejet af mænd ved navn Seier.

Dermed betragter jeg Seier Hansen fra Øster Marie som far til ane 316 Hans Seiersen.

Ifølge Skøde- og Panteprotokol for Sønder herred døde Hans sandsynligvis omkring årsskiftet 1629/30. I hvert fald findes en kontrakt indskrevet i protokollen, dateret 23.januar 1730. Der er to indførsler – en vedrørende 37. selvejergård i Poulsker, som den ældste søn Hans overtager. Han betaler 50 slettedaler, der giver en broderlod på 9 daler 4 mark og søsterlodder på 4 daler 2 mark 2 skilling.

Den anden indførsel omtaler 5.selvejergård, som Seier Hansen, ane 158 overtager. Han betaler 300 slettedaler, som fordeles med 3 broderlodder à 54 sl.daler 2 mark 3 skilling og 5 søsterlodder à 27.sl.daler 2 mark 1½ skilling.

Kontrakten omtaler også et forlig indgået 20.september 1720, hvor også faderen er part. Anledningen er vel, at moderen døde kort før – men det fremgår ikke.

Otte af Hans og Karens børn levede endnu efter faderens død ifølge førnævnte kontrakt:

1. Maren, født o. 1676
2. Hans, født o. 1678
3. Inger, født o. 1682
4. Margrethe, født o. 1685
5. Michel, født o. 1685
6. Ane, døbt 2.januar 1690 i Poulsker. En af fadderne er søn af Mogens Sort i Åker sogn
7. Seier, ane 158, døbt i Poulsker 10.december 1693, båret af Engele salig Mathisis, faddere Hans Jensen Sandemand, Jens Sejersen (vist bror til Hans), Peder Pellesen, Christine Svend Jensens.
8. Karen, døbt 26.januar 1696 i Poulsker.

Gården ligger på Skolevejen 16, Nexø med matrikel 7a. Ifølge matrikelkort 1825 var den på ca 29 hektar. Gården er nu trelænget, men var tidligere 4-længet. På Hammers kort ses den i højre side af billedet. Den 37te selvejergård, som broderen Hans fik, ligger i venstre side ved B'et i Lyngby. Den var enlænget. Det må være den, der i dag er Poulskervej 2, Nexø. Den havde ca 2,5 hektar, men altså selvejer.



318 Anders Terkildsen

Der var født omkring 1626, begravet i Pedersker i 1708 (ingen dato)

319 Karen Andersdatter

Var født omkring 1684, begravet i Pedersker 22.februar 1734.

Anders var gift 3 gange. Første gang med Bodil (præsten angav ikke efternavn), som døde 79 år gammel, begravet 30.marts 1694. Anders blev gift 2.gang 18.februar 1695 i Åker med Karen Jespersdatter Munch. Hun døde i 1703 men ret ulæseligt i kirkebogen. Endelig blev han gift med Karen Andersdatter i Pedersker den 22.februar 1704. De fik datteren Sidsel kort før Anders døde i 1708 – præsten skrev ikke dato ved begravelsen men det må være omkring 1.juni. Han var da 82 år gammel.

Karen blev gift 2 gange mere, 2.gang med Johan Didrich Funk. Efter hans død blev hun gift med Esper Sort, som er af samme slægt som ane 317 Karen Hansdatter..

Anders ejede 15.selvejergård i Pedersker, Slusegård. Formentlig kom han dertil via sit første ægteskab med Boel som formodes at hedde Ibsdatter/Jepsdatter til efternavn. Ifølge Ole Plantthins slægtssider på www.oleplanthin.dk/ om Anders, ses en Jep Andersen som ejer i jordebogen for 1623 og 1626, altså omkring den tid Boel må være født. I jordebogen 1658 er ejeren en Mats Jensen, som måske var gift med Boel i hendes første ægteskab.

I jordebogen for 1658 er gårdens skatter sat til 21 daler 1 øre 4 penning. Bemærk, at Bornholm i de år var svensk efter krigen med Danmark i 1657. Dermed var gården den største skatteyder i Pedersker – samme beløb som 16 selvejergård.

I skiftet efter Anders i 1708 er Karens lavværge Edvart Olufsen. Hendes værge da hendes far døde i 1607, Hans Larsen Trompetær, møder op ved skiftet og viser, at hendes fædrene arv stadig henstår efter 11 år. Oprindeligt var arven ca 18 daler, men var efter 11 år vokset til ca 27 daler.

Ved et andet skifte i 1682 gør Anders krav på at have 20 rigsdaler til gode, som han udlånt til betaling af kongelige skatter. Enkemanden i boet anerkender kravet, men gør omvendt gældende, at Anders ”haver derfor årlig haft en eng i brug til sin nytte”. Det fremgår ikke om der så udestår en restbetaling. Skiftet viser, at Anders Terkildsen boede i Pedersker allerede i 1682.

Anders og Karen fik kun et barn, Sidsel, som er ane 159. Hun blev døbt 2.januar 1708 i Pedersker. Hun blev båret af Karen Jep Mons (kone). Faddere var Hans Mortensen (må være Karens farbror), Edvard Olsen (som senere blev hendes værge), Jesper Munck (vist Anders’ halvbror), Karen Hansdatter (vist Karens kusine) og Maurids Mads’ datter.

332 Hans Madsen

Født omkring 1676, begravet i Lellinge d 27.februar 1739.

333 Inger Olufsdatter

For hvem jeg ikke har fundet dåb eller begravelse.

Hans Madsen var gårdmand og bondefoged i Lellinge – for Vallø stift.

Hans blev som angivet begravet i Lellinge i 1739, 63 år gammel og dermed født omkring 1676. Det nævnes at der blev betalt 4 mark for at ringe med klokkerne.

Der blev udarbejdet et skifte, påbegyndt 23 februar – vel dagen efter han døde. Det blev afsluttet den 17.april 1739. De havde kun en voksen søn, ane 166 Anders Hansen. Han omtales som gårdmand – det må have været en anden gård end forældrenes, for en ny fæster, Peter Mortensen Smed, overtager fæstet af forældrenes gård.

Boets indtægt opgøres til 189 rigsdaler, hvoraf dyrene udgjorde halvdelen (bygningerne var jo ejet af godset). 8 heste, 2 plage på 3 år og 2 føl var 48 rigsdaler værd – heraf 10 daler for en hoppe på 8 år. Der var også 5 køer, 2 kvier, 1 stud og 3 kalve til i alt 33 rigsdaler. Derudover 6 får, 2 ungsvin, 2 høns og en hane. Et par kister med lås samt en kakkelovn var 9 rigsdaler værd.

Rummene i stuehuset omtales som stue, frammerset, køkkenet, kammeret og loftet. Der nævnes ”en liden stue i gården” – det var nok karlekammeret, for der omtales seng, dyne og pude. Der var øjensynlig ikke en ”storstue” som det f.eksempel omtales på Bornholm.

Gårdens hartkorn nævnes også i skiftet - , 4 tdr 7 skp 5/4 album hartkorn ”ager og eng” samt 4 skp 5/4 album skovskuld. Skiftet henviser til en kongelig forordning om hestehold baseret på hartkorn. Her omregnes det til at boet besværes med 8 heste à 8 rigsdaler. I Jylland plejer det at være en hest per tønne hartkorn, men i dette tilfælde er det ca 1½ hest pr tønne hartkorn.

Boets besværing opgøres til 173 rigsdaler – største poster er hestene, en vogn (16 daler) samt korn til såning. Der er også poster til reparationer af bygninger og så en række gældsposter.

Der blev 15 rigsdaler til arvingerne. Enken fik forlods halvdelen – men lidt usædvanligt får hun yderligere en broderlod da hun ikke agter at gifte sig igen. Dermed bliver der ca 3½ rigsdaler til sønnen Anders.

Kun det ene barn blev voksen, ane 166 Anders Hansen. Hans dåb kendes ikke, da han blev født før kirkebogen for Lellinge begynder i 1734.

352 Mads Christensen

Dåb ikke fundet, begravet i Herfølge 5.august 1681.

353 Malene Pedersdatter

Dåb ikke fundet, begravet 13.august 1684.

Mads Christensen bliver nogle steder kaldet Mads Degn, selv om der ikke umiddelbart er noget sikkert om at han skulle have været degn. ”Sjællands Stifts Degnehistorie” skriver, at han muligvis var degn i Herfølge fra 1623 til 1630 uden dog at redegøre for opfattelsen. Jeg tvivler på han var degn, det er mere sandsynligt at han får tilnavnet fra faderen.

Og så alligevel – et strøfund viser at han i 1665 stadig omtales som skolemester på Vallø. Den 25.juni 1665 døbes Niels Sanders barn af Vedskølle. Som første fadder nævnes ”skolemesteren på Wallø Mats Christensen i Clemedstrup”.

Mads er givetvis født i Valløby, hvor hans far Christen Madsen var degn ifølge skifte fra Vallø gods – men Valløbys kirkebog findes først fra 1701, så dåben kan ikke findes. Ved begravelsen skriver præsten at ”den salig dannemand Mads Christensen degn udi Clemenstrup jordet som var kirkeværge”. Ved Malenes begravelse skriver præsten ”Mallene degns i Clemenstrup begravet”.

I Degnehistorien står, at gården i Clemenstrup skyldsattes til 9 tdr 7 skæpper 3 fjerdingkar hartkorn – hvilket er en temmelig stor gård. De fleste gårde var ca 6 tdr hartkorn. Efter udskiftningen i 1800 var gårdens areal ca 66 hektar.

I Christian d.5 matrikel fra 1682 nævnes i nr 1 ”Malene, sal Mads Degns enke”. Clemenstrup havde som alle 3 vange, Rugmarken kaldet Sølhøis mark, Bygmarken kaldet mellemmarken og Fælleden kaldet Nørremarken. Fælleden blev dyrket hvert tredje år og lå brak de to andre år. Mads og Malenes gård havde 36 agre i varierende størrelse fra 500 til over 15.000 kv.alen. Den tilhørte Vallø gods under proprietær Skeel.

Jeg kender ikke noget skifte efter Mads. Men efter Malenes død i 1684 blev der udarbejdet et skifte. Deres børn Peder, Karen, Christen, Mads og Jens var arvinger. Der var fordringer for skatter og landgilder samt fra de der mente at have penge til gode. Alle børnene havde også fordringer i boet, velsagtens for arbejds løn. Christen havde eksempelvis 32 rigsdaler til gode og fik derfor udlæg i dele af inventaret. Trods fordringer på i alt 291 rigsdaler blev der 367 rigsdaler til overs til arvingerne. Karen fik også en broderlod, så hver af dem fik 73 rigsdaler.

Mads og Malene fik 6 børn,

1. Peder, nævnt i skiftet
2. Karen, nævnt i skiftet
3. Christen, døbt 1.marts 1658 men døde kort efter

4. Christen, ane 176, døbt 13.nov 1659. Maren Ollufsdatter bar ham. Faddere ? Hansen, ?, Mourids Hansen i Clemenstrup, Karen Rasmusdatter, ? og Olluf Jensens quinde i Svansbjerg.
5. Mads, døbt 24.august 1662. Maren Ollufsdatter bar ham, faddere Jan Hansen, Niels Rasmussen og Jørgen Hansen af Køge, Clemen L i Widskølle, Niels Laurids ??, Anders Hansen i Sylleryp og Margrethe Matthisens i ?skov.
6. Jens, døbt 23.november 1666. Anne Mats Holl? på Rumadhold bar det.

354 Oluf Sørensen

Dåb ikke fundet, begravet i Herfølge 15.marts 1711.

355 Anne Hansdatter

Født o.1634, begravet i Herfølge 6.december 1686.

Oluf og Anne blev trolovet 16.december 1657 i Åshøj, en landsby i den nordlige del af Herfølge sogn. De blev gift den 24.januar 1658. De bosætter sig tydeligvis snart i Herfølge, da præsten ved dåben af deres første barn skriver ”her i byen” om Oluf. Christian den 5s matrikel fra 1682 omtaler en Oluf Sørensen i Herfølge by – og en anden Oluf Sørensen i matriklen for Vedskølle. Det er nok ikke samme person. Oluf i Vedskølle er givetvis den her omtalte ane – selv om dåbsindførslen for de to børn siger, at omkring 1660 var han i Herfølge by. Formentlig er de flyttet i mellemtiden.

Anne døde 52 år gammel og blev begravet i Herfølge 6.december 1686. De boede da i Vedskølle Oluf blev gift igen allerede 13.marts 1687 med Maren Nielsdatter fra Vedskølle. Forloverne var Jens Nielsen (nok hendes bror), Peder Mortensen og Morten Skonning fra Vedskølle samt Knud Hansen fra Søllerup (formentlig Annes bror).

Maren blev begravet 23.september 1708. Kirkebogen siger ”blev den fattige Olle Sørensens kone i Widskølle begravet, gav intet for klochen”.

Oluf blev begravet 15.marts 1711 og kirkebogen oplyser ikke hans alder.

Oluf i Herfølge var fæster af en såkaldt halvgård ifølge Christian V’s matrikel 1682. Betegnelsen udtrykte noget om jordtilligendet, dvs gården havde cirka det halve areal af de fleste fæstegårde. Man må formode, at der derfor skattemæssigt var cirka 3 tdr hartkorn til gården. I matriklens oversigt over gårdene står Oluf Sørensen som nr 21. Herfølges jord var opdelt i tre marker, Rugmarken, Bygmarken og Fælleden. Det er en helt traditionel opdeling. Hver af disse marker består af et utal af agre, hvor hver gård har en eller flere agre. Oluf er kun nævnt i Bygmarken og Fælleden – muligvis fordi hans andel af Rugmarken var talt med til den anden halve gård. Halvgårdens agre omfatter så 135.486 kv.alen eller ca 5 hektar. Det lyder af meget lidt, det kan næppe blive til 3 tdr hartkorn.

Jeg har kun fundet to af Oluf og Annes børn – det sidste endda uden navn i kirkebogen.

1. Kirsten, ane 177, døbt i Herfølge 15.august 1658 ” trende børn døbt - --det andet Oluf Sørensens her i byen, nomine Kirsten, Karen Christophersens i Syllerup bar det, det 3die- -
2. ?, ”dom 1ma post trinitatis 1661 blev tvende børn døbte, det ene Jens Nielsens i Eyøye, det andet Ole Søffrensens i Tranemose huus”. Og ingen navne angivet.

356 Nilaus Lauritzen

Dåb og begravelse ikke fundet, ses i Herfølge fra 1650 til efter 1682.

357 Thyra Jensdatter

Dåb og begravelse ikke fundet, ses i Herfølge fra 1658.

Nilaus var først gift med Ane Knudsdatter, Hun døde i 1658, hvor der ses et skifte efter hende. Der nævnes fire børn i skiftet, Laurs (1643), Bodil (1646), Karen (1649) og Maren (1652). Anes begravelse er ikke fundet i kirkebogen. Skiftet var dateret 7.juni 1758. Datteren Karen døde i 1663 så vidt jeg kan se, begravet 23.februar.

Nilaus blev derefter trolovet med Thyra Jensdatter 23.juni 1658, forlovere var Rasmus Sørensen, Anders Nielsen, Anders Olufsen og Laurits Jensen i Herfølge samt Laurits Jepsen i Vedskølle (Thyras stedfar) De blev viet 1.august 1658 og der skriver præsten at de er ”her im urbe”, dvs selve Herfølge.

Som nævnt er deres begravelse ikke fundet. Et uddrag af skifteprotokoller for Vallø gods omtaler Nilaus Lauritsen to gange, først 21.august 1667 og derpå 1.februar 1668. Første gang siges han at have stor armod og derfor har han bedt ridefogeden om en opgørelse af hans bo, inklusive de arvede beløb, han har i varetægt for to søsterbørn og to andre – udover nogle af hans egne børn, hvoraf kun Laurs nævnes ved navn. Boet er insolvent og indførslen fra 1.februar fortæller, at han bliver sat fra gården mens ridefogeden (dermed Vallø gods) får ansvaret for reducerede arvebeløb til børnene.

Indførslerne omtaler ikke at Thyra skulle være død. Det jeg kan læse, tyder på, at hans børn af første ægteskab (Laurs er myndig og kan derfor kun være af første ægteskab) fik tildelt arv efter den første kones død – men bestyret af faderen. Derfor har de stadig ret til pengene. Børnene af andet ægteskab (med Thyra) har endnu ikke fået arv og de nævnes heller ikke i skiftet.

En Nelaus Lauritsen omtales i Christian 5s matrikel fra 1682. Jeg formoder det er ”vores” Nilaus og at han velsagtens har fået fæste af den mindre gård som omtales nedenfor. I den periode var det vanskeligt at finde fæstere til alle gårdene – i Herfølge omtales f.eks Laurs Nelausens gård som ”øde” dvs uden fæster. Endnu en gård er uden fæster men her har betaler nogle andre fæstere for brug af jorden.

Han har da en halv gård, nr 5. Som foran, hver ager er målt op og for hver vang er der summeret op i matrikelprotokollen. Måleenheden er ikke angivet – men jeg formoder det er målt i alen, ca 0,62 meter. Det samlede areal var ca 178.500 kvadratalen eller 7 hektar. Det lyder af for lidt – noget tyder på, at måleenheden ikke er alen?

Jeg har fundet fire af Nilaus og Thyras børn

1. Jens, døbt 12.maj 1650, båret af Maren Olufsdatter
2. Peder, ane 178, døbt 19.august 1660. Han blev båret af Maren Olufsdatter. Faddere var L. Jeppesen i Witskølle, Anders Nielsen her i byen, Niels Hemmingsen, Knud Nielsen, ibid, Jørgen Lauritsen i Witskølle (nok en broder), Jens Nielsens quinde i ? og Laurids Hansens quinde her i byen.
3. Mogens, døbt 26.april, båret af Maren Olufsdatter.
4. Charlotte (?), døbt i 1665. Navnet er utydeligt – kun ”Cha” er læseligt. Hun blev også båret af Maren Olufsdatter –hun er nok en jævnaldrende svigerinde.

368 Jens Hansen

Født o.1665 (dåb ikke fundet), begravet i Herfølge 20.april 1737

369 Johanne Hansdatter

Døbt i Herfølge 2.juli 1673, begravet i Herfølge 2.juni 1747

Jens Hansen var bondefoged i Vedskølle ifølge skiftet efter ham. Jeg har ikke kunnet finde hans dåb i Herfølge kirkebog.

Jens og Johanne blev gift i Herfølge den 28.september 1690. De boede øjensynlig i Vedskølle på det tidspunkt. Ved troløvelsen er det lidt usædvanligt alle forældrene der er forlovere – Hans Jensen og hans kone samt Hans Hansen og hans kone ibid item Boild Matthisdatter. Kvinder ses normalt ikke som forlovere.

Skiftet efter Jens omtaler kun stuehusets inventar og dyrene på gården. Redskaber og avl på markerne værdisættes ikke. Og alligevel har boet bekostning til såsæd, plov, harve og en ”beslagen vogn”. I stuehuset omtales kun stue, køkken, loft og drengeskammer. Gården ser ud til at være trelænget, en stuelænge på 11 fag, en sydlig længe på 15 fag og en vestlig længe på 10 fag.

Værdien af boet opgøres til 223 rigsdaler, besværingen til cirka 210 rigsdaler. Der blev 12½ rigsdaler i overskud men jeg kan ikke se, om de får det udbetalt. Enken får aftægt hos sønnen Jens Jensen, der åbenbart overtager fæstet. Han omtales senere som bondefoged – hvilket han vel har arvet fra faderen.

Skiftet efter Johanne i 1747 er meget kort, der ses ingen værdiopgørelse. De fire børn nævnes (Hans, Mathias, Ole og Jens), og her ses at Jens nu er bondefoged.

Jens og Johanne fik vist 7 børn, dog døde de 3 før 1737 da faderen døde:

1. Anne, døbt 2.juledag 1691, men begravet 27.januar 1692.
2. Hans, døbt 21.maj 1693. Han var husmand ved moderens død i 1747
3. Anders, døbt 5.august 1694, men var død før 1737
4. Mathias, ane 184, døbt 7.april 1695. Poul Møllers kone i Vejrmøllen bar det.
5. Ole, døbt 18.april 1697. ”Mandens moder bar ham”, hendes navn er ikke angivet. Han var gårdmand ved moderens død i 1747.
6. Jens, døbt 19.november 1699. Han var bondefoged og gårdmand i 1747.
7. Anne, født omkring 1702, begravet 9.maj 1711 9 år gammel. Kløkkerne blev ringet, hvorfor der blev betalt 2 mark.

370 Ole Olsen

Dåb ikke fundet men vist 1658, begravet i Enderslev 11.oktober 1733.

371 Maren Larsdatter

Født vist i Strøby, begravet efter 1733

Oles dåb er ikke fundet. Præsten skriver, at han var 35 år gammel ved begravelsen. Det kan ikke passe, for sønnen Peder er 41 år gammel da faderen dør. Formentlig skulle der stå 75 år..

To skifter fra Vallø (1698 og 1702) viser, at Oles forældre havde en gård i Vråby, hvor Ole må formodes at være født. Vråby kirkebog starter dog først efter 1700, så det kan ikke verificeres.

Jeg har ikke kunnet finde Marens dåb og begravelse. Hun må være født senest 1670 vist i Strøby.

Fra dåbsindførslerne og også fra forskellige skifter vides, at Ole havde en gård i Aggerup. Christian 5.s matrikel viser, at der kun var to gårde samt et par husmandssteder i Aggerup. De to gårde var nogenlunde lige store – og ved udskiftningen o. 1800 er de begge omkring 50 hektar, en anselig størrelse på Sjælland. Ved skiftet efter Ole er sønnerne gårdmænd og døtrene gift med gårdmænd – så Ole har givetvis haft en af de to gårde i Aggerup (husmandsbørn skiftede ikke ofte socialt lag dengang).

Ole var først gift med Dorrith, men hun blev begravet 27.januar 1692 efter at have født en søn Peder – som blev fremstillet i kirken ved begravelsen. Jeg har ikke fundet hvornår de blev gift, dermed heller ikke hvor.

Ole blev gift anden gang med Maren Larsdatter i 1692, formentlig i Strøby, hvor hendes mor bor ifølge skiftet efter en af Marens brødre, Mikkel Lauritsen Møller, som døde barnløs i 1697 ifølge Vallø skifteprotokol.

Da Ole dør i 1733 bliver der afholdt skifte, hvor det nævnes at sønnen Jens har passet gården de seneste 4 år. Han får overdraget fæstet af gården, og de fire andre søskende får tilsyneladende ingen arv. Jens skal yde aftægt til moderen i hendes livstid og give hende en standsmæssig begravelse.

Ole fik sønnen Peder sammen med Dorrith i 1692. Jeg har fundet 7 børn efter Ole og Maren

1. Laurits, døbt 18.juni 1693,
2. Dorthé, ane 185, døbt 17.februar 1695 i Enderslev, Mats Larsens kone bar hende til dåben. Faddere Knud Lauridsen (givetvis Marens bror) i Povlstrup, Niels ?, Jørgen Ballsen i Enderslev, Niels ? og Anne Mogensdatter.
3. Ole, døbt i 1697, han døde vist tidligt, ikke nævnt i skiftet i 1733
4. Michel, døbt i 1698. Han nævnes som altergænger sammen med forældrene i 1720.
5. Jens, døbt i Enderslev 1703,
6. Ellen, døbt i Enderslev 1707.

372 Hans Rasmussen

Født senest 1670, begravelse ej fundet. Ses i Herfølge sogn fra 1696..

Kirkebøgerne for Herfølge sogn viser intet om dåb, vielse eller begravelse for Hans Rasmussen. Ej heller noget skifte, Jeg kender derfor kun hans navn fra dåb af tre af hans børn.

Han må have boet i Søllerup i Herfølge sogn, ifølge dåbsindførslen for to af børnene.

Han må være født senest omkring 1670 – vist ikke i Herfølge, hvor kirkebogen ikke viser hans navn fra 1666 til 1672. Jeg fandt heller ikke noget ægteskab i årene op mod 1696, hvor Anne blev døbt.

De tre børn var

1. Anne, døbt 23.august 1696 i Herfølge. Hans siges at være i Søllerup
2. Ole, ane 186, døbt 20.august 1699, hvor Hans også er i Søllerup. Blandt faddere Oluf Ibsen, Christen Jacobsen og Morten Christensen.
3. Rasmus, døbt 31.maj 1700. Her synes Hans at være i selve Herfølge.

374 Jens Nielsen

Dåb og begravelse ikke fundet. Ses i Herfølge o.1690.

375 Margrethe Nielsdatter

Dåb og begravelse ikke fundet.

Jens og Margrethe kendes fra vielsen i Herfølge kirke – de blev trolovet den 9.juni 1690, hvor Niels Olsen og hans kone Bodil, Jep Zandersen og hans kone samt Niels Jensen og hans kone alle var forlovere. Formodentlig er det første og sidste par forældre til Jens og Margrethe, men jeg har ikke fundet noget i kirkebogen herom.

Vielsen fandt sted den 5.oktober 1690 i Herfølge kirke.

Jeg har ikke fundet noget skifte efter nogen af dem.

Det er kun lykkedes at finde et af deres børn, ane 187 Dorthe. Hun blev døbt 7.juni 1691. Præsten skriver, at de bor i selve Herfølge og at Niels Jensens kone bar barnet. Det er sandsynligvis Margrethes mor – men som foran er det et gæt.

376 Christen Madsen

377 Kirsten Olufsdatter

Parret er identisk med ane 176/177, hvor der kan læses om dem.

De kommer ind her som forældre til ane 188 Christen Christensen, født 5.februar 1693 i Klemmenstrup i Herfølge sogn.

378 Gudmand

Dåb og begravelse ikke fundet.

Faderen til ane 189 Inger Gudmandsdatter må hedde Gudmand. Men det er ikke lykkedes at finde Ingers dåb i Herfølge kirkebog.

I Herfølge kirkebog ses en Gudman Rasmussen som far til et dødfødt barn, der bliver begravet 22.september 1700. Det er dog den eneste indførsel jeg har fundet i Herfølge kirkebog med ham som far.

En Gudman Pedersen nævnes i et skifte efter Knud Hansen, der var gift med Karen Gudmandsdatter. Men det giver ingen forbindelse til denne ane.

380 Nilaus Hansen

Født o.1653, begravet 18.juni 1720 i Enderslev

381 Dorthe Lauridsdatter

Født o.1663, begravet i Enderslev 18.maj 1737

Jeg har ikke kunnet finde dåben for nogen af disse aner. Ved vielsen 29.september 1690 i Enderslev kirke skriver præsten som om de begge er i Enderslev sogn.

Nilaus var 67 år gammel da han døde i 1720 og må derfor være født omkring 1653. Der blev givet 4 mark til kirken – formentlig for brug af klokken.

Dorthe var 74 år gammel da hun døde i 1737. Her blev der givet 3 mark til kirken. Dorthe må være født omkring 1663 – men jeg har ikke fundet det i Enderslevs kirkebog, som starter i 1658.

I 1702 nævner præsten at ”Nillausis moder begravet”, men intet navn eller alder.

Præsten fører bog over altergangen. Her nævnes Nilaus flere gange ”med qvinden og hendis moder”. Men stadig ingen navne. Det at Dorthes mor er hos dem, tyder på, at de har overtaget fæstet efter Dorthes forældre. I Christian d.5's matrikel, er der en Laurs Christensen i Povelstrup, gård nr 2. Det må være Dorthes far.

Nilaus fæstede den ene af to ret store gårde i Povelstrup. Ved opmålingen til Christian 5. matrikel i 1682 omtales kun to gårde, men ved udskiftning og matrikulering i 1809 var der udstykket 5 små husmandssteder. De to gårde var næsten sammenbygget ifølge kortet fra 1809 og vejen ser ud til at gå gennem nr 1. Som nævnt foran, er det formentlig matrikel nr 2 de har i fæste.

Da Nilaus dør bliver der lavet skifte. Gården er ikke i nogen god stand. Der ses et par knap så gode vogne, kun 4 heste og 3 stude (ret usædvanligt), 3 køer, 6 får samt nogle grise og gæs. Værdien af alt det optalte opgøres til ca 98 rigsdaler. Gælden opgøres dog til 163 rigsdaler.

Enken får lov til at overtage fæstet af gården – i praksis udøvet af sønnen Peder kan vi se af en aftægtskontrakt i 1734. Den 3.november 1734 skrives i skifteprotokollen, at da Peder Nilausen har drevet gården i 14½ år for enken Dorthe Lauridsdatter kan han overtage fæstet mod at give hende aftægt og en hæderlig begravelse. Peders brødre godkender aftægten.

Begge gårde havde omkring 60 hektar jord. Opmålingen i 1809 viser jordens ”bonitet”, dvs hvor god er jorden. Målestokken går op til 24 – og kun en enkelt ager har bonitet 20 (til højre for gård nr 1 på billedet). De fleste har bonitet 10-16, enkelte agre dog kun 8. Begge gårde hører under Vallø stift.



Udsnit af matrikelkort over Povelstrup, 1809.

Mon ikke signaturen i de skraverede områder viser ”kålhaver”?

Nilaus og Dorthe fik 6 børn

1. Christen, som jeg ikke fandt i kirkebogen. Han nævnes i skiftet
2. Laurids, døbt 21.februar 1692 i Enderslev. Han blev gårdmand i Vedskølle.
3. Hans, ane 190, døbt 10.december 1693 i Enderslev.
4. Peder, døbt i Enderslev i december 1696, det var ham der overtog fæstet

5. Jens, døbt i september 1698. Nævnes i Povlstrup i 1734.
6. Knud, døbt i november 1703. Død barnløs før 1734, han nævnes ikke i skiftet,

382 Mads Laursen

Født omkring 1670, begravet 19.juni 1724 i Herfølge

383 Karen Nielsdatter

Født omkring 1658, begravet 17.maj 1728 i Herfølge.

Jeg har ikke kunnet finde dåb og vielse for Mads og Karen. De er muligvis ikke fra Herfølge. Men ifølge Herfølge kirkebog var de i Vedskølle fra august 1693 indtil de døde. Af skiftet efter Mads fremgår det, at han fæstede en gård under Vallø stift. Gården må have været en såkaldt helgård på ca 6 tønder hartkorn – for Vallø kræver i skiftet, at der skal være 8 ”dygtige plovbæster” på gården, ifølge kongelig resolution

Mads bliver begravet 19.juni 1724, 54 år gammel. Begravelsen sker uden klokker – der har næppe været råd til det ifølge skiftet.

Karen blev begravet 17.maj 1728 og var da 70 år gammel – dermed formentlig født omkring 1658.

Ved skiftet efter Mads omtales enken, Karen, 2 sønner Niels og Lars samt 5 døtre Ane, Kirsten, Susanna. Ellen og endnu en Ane. Ved opregningen af effekter omtales kun stue, kammer og stegers. Muligvis har der været flere rum – men så har der ikke været noget nævneværdigt der. Effekterne i disse rum opgøres til omkring 10 rigsdaler – det lyder ikke af meget. I gården sås et par vogne, plov, harve og et par andre effekter til i alt ca 8 rigsdaler. Der var 4 heste, vurderet til 11 rigsdaler – altså mindre end en enkelt ”dygtig plovhest” der blev sat til 12 rigsdaler. Der var 3 plage, 4 køer, 3 stude, 4 får og en vædder, 2 gæs og en gase samt 4 høns og en hane. Samlet blev boets værdier opgjort til 81 rigsdaler. Herimod blev boets gæld eller besværing opgjort til 137 rigsdaler – hvor de 8 ”dygtige bæster” var sat til 96 rigsdaler, vogn med fornødent udstyr var 10 rigsdaler og mangler ved bygningernes vedligehold – bygfæld – var 26 rigsdaler. Der blev altså ingen arv til enke og børn. Det fremgår ikke om de blev sat fra gården.

Syv af deres børn levede endnu da faderen døde i 1724:

1. Niels, der nævnes i skiftet. Jeg har ikke fundet hans fødsel i kirkebogen.
2. Lars, døbt 20.august 1693 i Herfølge.
3. Ane, som er ane 191, døbt 10.maj 1696.
4. Kirsten, kendt fra skiftet
5. Susanna, kendt fra skiftet
6. Ellen, døbt 12.marts 1699,
7. Ane, kendt fra skiftet – må være hende der ses i kirkebogen 19.oktober 1704, hvor Mads Lauritsens datter døbes. Præsten satte plads af til at skrive navnet men fik aldrig skrevet det.

388 Morten Rasmussen

Dåb, begravelse, vielse ikke fundet. Ses i Stubbekøbing efter 1700.

Morten Rasmussen ses i Stubbekøbing kirkebog, hvor 3 af hans børn bliver døbt fra 1701 til 1709. Hans ægtefælle nævnes ikke, og jeg har ikke fundet deres vielse i Stubbekøbing kirkebog. Jeg ved derfor ikke hvor nogen af dem er født.

Jeg har ikke fundet begravelses indførsler, og jeg har ikke fundet skifter efter nogen af dem. I bogen ”Stubbekøbing gennem tiderne” af Bering Liisberg anføres en kopi af ”kop og hesteskat

mm” for året 1699-1700 siges Morten Rasmussen at skulle betale kopskat for ”sig og hustru” 2 rigsdaler. Han var daglønner og skoflikker – og som skoflikker skulle han betale konsumtionsskat, 1 rigsdaler.

Af kirkebogen ses han at have fået tre børn

1. Jacob, døbt i Stubbekøbing 29.april 1701. Han blev begravet 12.marts 1711.
2. Hans, ane 194, døbt 1.juni 1704. Han blev båret af Otilia Gregerses. Faddere var Jacob Michelsen, Peder Bager, Loyde Erich Olsens, Else Jensdatter Klockkers, Margrethe Olesdatter Norman.
3. Peder, døbt 20.november 1709.

390 Michel Jensen Væver

Var i Stubbekøbing fra før 1668 til efter 1727

391 Else Hansdatter

Født o. 1662, begravet i Stubbekøbing 26.september 1727.

Jeg har ikke fundet dåb for disse aner.

De blev trolovet 26.august 1688 i Stubbekøbing – ”i sgr Jacobii huus”.

Else blev begravet 26.september 1727 i Stubbekøbing, ”med liigprædiken og alle klokkes ringning udenfor de 17 alen. Hun angives at være 65 år, 1 uge og 3 dage gammel – dvs hun må være født omkring 1662. Hun ses dog ikke født i Stubbekøbing.

Jeg har ikke fundet noget skifte.

I ”Stubbekøbing gennem tiderne” af Bering Liisberg ses at Michel Jensen, væver i 1700 skulle betale 2 rigsdaler ”for sig og hustru” i kopskat samt 1 rd 2 mark i konsumtionsskat – da han jo var væver.

I et skifte fra 1727 ses Michel ses som formynder for broderen Laurids Jensens 2 børn (Peder og Maren).

Michel og Else fik mindst tre børn:

1. Maren, døbt 12.oktober 1690 i Stubbekøbing.
2. Anne, ane 195, døbt 25.august 1693. Rasmus Jespersens kone bar barnet. Faddere var Niels Pedersen, Jens Espersen, Hans Kvissing og Otilia Engborg.
3. Hans, døbt 13.september 1695.

402 Jens Rasmussen Skiær

Født o.1648, begravet i Stubbekøbing 29.marts 1726

403 Karen Lauridsdatter Tande

Født o.1665, begravet i Stubbekøbing 29.april 1727.

Jeg har ikke fundet dem døbt i Stubbekøbing.

De blev gift 3.november 1699 efter at være trolovet den 6.oktober.

Karen født en uægte datter, der blev døbt Johanne den 20.september 1691. Hun udlagde en Jens Lauridsen til barnefader.

Jens blev begravet 29.marts 1726, 79 år gammel ”med 12 ringen udi de fattiges jord”. Han var vist død allerede 19.marts, for den 20.marts blev indboet registreret til skiftet. Det blev afsluttet 5.juni. Af indbo var der ikke meget – mest værdifuldt var bord, kiste, lagner og dyne. Der nævnes ingen redskaber. Huset siges at være 4 fag langt. Det blev vurderet til 16 rigsdaler. De har altså ejet huset selv. Boets formue blev 18 rigsdaler. Begravelsen havde kostet 24 rigsdaler, så det endte med at boet havde et underskud på 8 rigsdaler. Jeg kan ikke læse hvordan det blev ordnet.

Karen blev begravet 28.april 1727 ”med 12 ringen udi de fattiges jord” , hun var da ”i sin alders 63. år”, så hun må være født omkring 1665. Jeg har ikke fundet skifte efter hende.

Ved andre begravelser, ser det ud til at de blev begravet klokken 12 – så ringede kirkens klokke jo alligevel og dermed fik de fattige også begravelse med klokke. Selvom præsten skriver det anderledes her, så tror jeg at både Jens og Karen fik denne gratis klokkeringning.

Jeg har ikke fundet noget om, hvad Jens havde af beskæftigelse.

Jeg har kun fundet to børn efter Jens og Karen.

1. Lisbeth, døbt 30.juli 1700. Hun blev båret af Anne Hansdatter. Faddere var Alexander Montros, Carl Svendsen, Niels Normand, Jacob Michelsens datter Margrethe, Maren Jensdatter Klockers. Hun blev gift med en Christen Pedersen, hun døde i 1785.
2. Kirsten, ane 201, døbt 8.november 1702. Hun blev båret af Maren Anders Jacobsens hustru. Faddere var Claus Skomager, Hans Hansen Frost fra Bogøe, Loyd ?, Margrethe Olesdatter, Norm Mans og Anne Hansdatter.

Det er bemærkelsesværdigt, at Jens og Karen har faddere som Alexander Montros og Niels Normand – der hører til de rigeste i Stubbekøbing – mens de selv er på falittens rand og begravet i de fattiges jord.

406 Rasmus Jensen

Født omkring 1688, begravet i Stubbekøbing 9.juni 1740

407 Karen Lauridsdatter

Døbt 27.august 1693 i Stubbekøbing, begravet 22.februar 1755 i Stubbekøbing.

I kirkebogen nævnes Rasmus også som Rasmus Jensen Skomager – så skomager har vel været hans beskæftigelse.

Rasmus og Karen blev gift 14.april 1717 efter at være blevet trolovede den 14.februar 1717 ”i deres eget hus”.

Dåbsindførslerne tyder på, at Rasmus vandt anseelse. Fadderne for de første børn er matros, væver og hattemager. Men for de to sidste er både købmand og byfoged faddere. Skiftet efter Rasmus viser også en nogenlunde velhavende mand.

Rasmus blev begravet den 9.juni 1740 ”indenfor de 17 alen med alle klokkers ringning uden liigprædiken”. Han var da i sit 52.år og dermed født omkring 1688,

Karen blev begravet 22.februar 1755, indenfor de 17 alen med alle klokkers ringning. Hun blev 65 år. Det passer dog ikke med fødselsåret.

Der ses ikke noget skifte efter Karen. Skiftet efter Rasmus påbegyndes lidt usædvanligt først dagen efter begravelsen. Der lå da allerede en opgørelse af inventaret – den er så nok påbegyndt straks efter Rasmus døde – som det var sædvane. Der ses ikke nogen detaljeret liste over inventaret, der samlet var 40 rigsdaler værd. Deres ”gård” vurderedes til 100 rigsdaler. Rasmus ejede også et andet hus som vurderedes til 20 rigsdaler, så boet blev i alt vurderet til 160 rigsdaler. Gælden udgjordes af begravelse og skifteomkostning. Til rest blev så 133 rigsdaler til deling mellem enken og de 5 børn.

Enken fik som vanligt halvdelen, mens broderlodderne fik 16 rigsdaler 4 mark og søsterlodder fik 8 rigsdaler 2 mark.

Jeg har fundet 5 børn i kirkebøgerne – og alle 5 nævnes i skiftet efter faderen.

1. Cathrine, ane 203, blev døbt 8.oktober 1717. Hun blev båret til dåben af Rasmus Kochs kone Karen. Faddere var matros Bendix Hansen, Johan Friderich Valschleben (degn), Philippus Reinholt (skomager), Anders Smid, Jens Hynnemyre, Michel Wævers søn Hans, Birgitte Kleinsmed, Niels Noormads steddatter Trine og Ole hattemagers Margrethe.
2. Jens, døbt 21.maj 1819
3. Margrethe, døbt 9.november 1721
4. Jørgen, døbt 16.januar 1724. Blandt fadderne er den ret rige købmand Ditlev Flint og byfogedens kone.
5. Peder, døbt 16.juli 1727. Organistens kone bar ham og blandt fadderne var byfogeden og købmandens datter Dorthe Cathrine Ditlev.

408 Hans Ejlersen Wolf

Født i Hillested 19.februar 1683. begravet i Skelby på Falster 20.maj 1745

409 Elisabeth Agnete Schumacher

Døbt i Vordingborg 27.juni 1689, begravet i Skelby 20.august 1721.

Hillested sogn ligger på Lolland, vest for Maribo. Skelby sogn på sydspidsen af Falster.

Hans Wolf blev student i Nykøbing F i 1700 og allerede 3 år efter blev han kandidat. Han blev i 1708 kappellan hos sin far der da var præst i Skelby-Gedesby. Da faderen døde overtog Hans embedet, som han havde til sin død i 1745,

I ”Slægten Wolf fra Slesvig” nævnes, at han som kapellan hos faderen fik 30 rigsdaler om året. Det var nok for lidt til at forsørge en familie – i hvert fald bliver han først gift efter faderen var død og han selv havde overtaget embedet. Han blev gift med Elisabet i Vordingborg den 27.juni 1711.

Efter Elisabet var død blev han gift 2 gange mere, først med Katrine Elisabet Kaalund (vist gift i 1722) som døde i 1737. De havde 7 børn sammen. Derpå gift med Margrethe Teilman, der døde i 1769, som han fik 3 børn med.

Hans blev begravet ”ved søndre side af alteret” – altså inde i kirken.

I ”Stubbekøbing gennem tiderne” fortælles, at Stubbekøbings præst straks søgte embedet i Skelby, da han hørte, at Hans var død – han ventede ikke til efter begravelsen. Stillingen har givetvis været bedre end Stubbekøbing.

Hans og Elisabeth fik 6 børn, de tre ældste fra før kirkebog i Skelby:

1. Eiler Frederik, født i 1713
2. Andreas Schumacher, ane 204, født i 1715
3. Peter Rudolf, født 1717
4. Catharina Sofie, født 21.august 1718
5. Karen, født 20.juli 1719, død i 1744
6. Iver Christian, født 19.marts 1721, døde 4 måneder gammel.

Fadderlisterne for Karen og Iver viser, at Hans omgikkes standsfolk i området. Præster fra Nykøbing og Saxkøbing, apoteker og købmænd fra Nykøbing, Nysted og Norge.

410 Thomas Flint

Født o.1683 i Nykøbing F, begravet 3.marts 1719 i Nykøbing

411 Kirstine Nielsdatter

Født o.1690, begravet 18.april 1763 i Nykøbing F.

Thomas Flint var købmand i Nykøbing Falster. Han har vel arvet Frisegade nr 1, som faderen med sikkerhed havde som købmandsgård.

Han blev gift i Nykøbing med Kirstine den 25.november 1711 efter kongelig tilladelse. Jeg ved ikke hvorfor en tilladelse var nødvendig, men det kan skyldes at de ville giftes uden lysningsperiode eller før sørgeperioden for en tidligere ægtefælle var slut. Fætter/kusine ægteskaber krævede også tilladelse, men det er næppe tilfældet her. Præsten skriver, at de blev gift i farver Niels Jensens hus – hos Kirstines forældre.

Præsten noterede også, at Thomas blev begravet i en egekiste i kirken, hvorfor han skulle betale 2 rigsdaler 8 mark til byfogeden. Thomas var da kun 36 år gammel, og må følgelig være født omkring 1683.

Kirstine blev gift 2.gang med kaptajn Johan Bengt Elleman den 10.januar 1725. Også det krævede kongelig tilladelse, og heller ikke her ved jeg hvorfor. Præsten skriver at hun er ”salig Thomas Flints enke” – så hun har ikke været gift i de forløbne 6 år.

Jeg har ikke set noget skifte efter Thomas Flint. Der findes et skifte efter Kirstine i 1763. Det er på 40 tætskrevne sider i protokollen – mest opremsning af effekter i boet, men også en del sider om hvem der skylder boet penge. Blandt effekterne er damaskduge, kaffe- og teudstyr, guld- og diamantringe. Det ser ud til at boet også ejede flere ejendomme. Boets værdi opgjordes til næsten 1700 rigsdaler og med fradrag af skyldige poster blev der godt 1500 rigsdaler til deling, som blev ca 500 rigsdaler som broderlod (major Henrik Flint) og 4 søsterlodder à 250 rigsdaler. Ane 205 Anne Mette Flint skulle altså arve 250 rigsdaler – men hun døde i 1758, så hendes børn skulle derfor deles om arven. Der blev derfor godt 50 rigsdaler til ane 102 Thomas Wolf.

Thomas Flint og Kirstine Nielsdatter fik 3 børn

1. Anne Mette, ane 205, døbt 11. juli 1714. Hun blev båret af Anne Laurs Poulsens kone. Faddere var Bodil Cathrine Wichman, Engel Cathrine Smidt, amtsforvalter Fischer, Niels Jensen farver, Claus Flint og Jacob Flint (brødre).
2. Henrik Flint, døbt 20.maj 1716. Han blev båret af Niels farvers kone. Faddere var Claus Flints hustru Anne Birgitte Zimmer, rådmand Laurits Poulsen Windelboe, Henrik Smidt, Abrahan From.
3. Mette Kirstine, døbt 12.november 1717. Hun blev båret af Rasmus Jespersens hustru Anna Elisabeth fra Stubbekøbing Faddere var Jacob Flints hustru fra Nysted, Christen Gertsens datter i Nysted, bagermester Tilsen, Bertel Wichman, Ditlev Flint af Stubbekøbing.

Kirstine fik to børn med Johan Bengt Ellerman, Marie og Cathrine.

452 Jöns Person

Født omkring 1680, begravet 29.april 1744 i Vinsløv

454 Parnilla Swänsdotter

Født omkring 1698, begravet 31.januar 1764 i Vinsløv.

Jöns Person og Parnilla Swänsdotter boede i Wanneberga lige syd for Vinsløv. Her havde de matrikel nummer 10. Gården ligger i dag for sig selv i den nordlige del af Wanneberga området.

De blev gift i Vinsløv kirke den 6.april 1713.

Jeg har ikke fundet hvor de blev født. Ved begravelsen af Jöns skriver præsten at han var 57 år og dermed må han være født omkring 1680. Parnilla døde af ”bräcklighet” – skrøbelighed – da hun var 66 år 1 mnd gammel – dermed født omkring 1690.

Der levede endnu en Jöns Person i Wanneberga omtrent samtidig med denne ane. Han bliver gift med en Ingar Persdotter den 22.oktober 1721. Børn født derefter kan vanskeligt henføres til den ”rigtige” ane. Så efter 1721 har jeg udvalgt de der bliver båret af Nils Olsons hustru, fordi fadderne Bonne Persson og Swän Person også er faddere allerede i 1714 og 1717 – det tyder på relation til nærværende anepar. Men da adskillige med patronym ”Per” er involveret kan intet sikkert siges.

Dermed er kun de første 5 børn – og dermed ane 226 Swän Jönsson – sikre efterkommere efter herværende anepar.

Jeg mener de fik disse 10 børn – alle født i Wanneberga og døbt i Vinsløv kirke:

1. Hans, døbt 17.oktober 1714. Båret af Nils Hansons hustru. Faddere Bonne Person, Anders Person og Toren Persdotter.
2. Swän, ane 226, døbt 3.marts 1717, båret af Nils Hansons hustru, faddere Bonne Person, Hans Trulson, Kerstena Persdotter (senere gift med ovennævnte Nils Olson),
3. Hans, døbt 25.januar 1719, båret af Per Rasmusons hustru. Faddere Anders Person, Nils Hanson og Boel Nilsson.
4. Nilla, døbt 24.april 1720, båret af Swän Persons ustru i Ölstop, faddere Jöns Swänson, Hans Jepson, Boel Torkelsdotter.
5. Jöns, døbt 10.december 1721, båret af Swän Persons hustru i Ölstop, faddere Erik Person, Nils Jönson, Hanna Persdotter.
6. Elna, døbt 17.maj 1724, båret af Nils Olsons hustru (han blev 3.marts 1723 gift med Kerstena Persdotter der er nævnt foran). Hun døde som helt lille. En fadder er Bonne Person, som også var fadder for barn nr 1
7. Anna, døbt 16.oktober 1726, båret af Nils Olsons hustru, faddere Swän Person, Ola Person og Truls Person
8. Gunnel, døbt 28.marts 1731, båret af Nils Olsons hustru,
9. Ohla, døbt 19.marts 1732, båret af Nils Olsons hustru,
10. Hanna, døbt 11.marts 1733, båret af Nils Olsons hustru.

458 Anders Gunnarson

Født o. 1665, begravet 2. april 1711 i Vinsløv.

Anders' fødsel kan ikke findes, da kirkebogen mangler før 1691. Da Anders blev begravet var han 46 år gammel og dermed født omkring 1665. Præsten skriver kun, at han da boede i Wanneberga i Vinsløv sogn – formentlig var han fæstebonde der.

Jeg har ikke kunnet finde nogen vielse.

Jeg har kun fundet to af Anders' børn – jeg mistænker at de fik børn før 1707, men der er nogle huller i kirkebogen omkring det tidspunkt.

Det er

1. Else, ane 229, døbt 2.februar 1707 i Vinsløv. Niels Gunnars hustru i Olstorp i Onestad sogn holdt det. Faddere Per Hansson, Truls Clausson, Örjan Erlanson og Margrätta Jon Nielson i Wanneberga.
2. Boo, døbt 21.februar 1709. Kirstin Björs af Ulstorp holdt det. Faddere Jösn Nilson, Örjan Erlanson, Kierstin Biörs ibid. Boo er fadder for Elses tre børn.

460 Jöns Nielson

Var født o. 1669, begravet i Sørby 8.januar 1744.

459 Kierstin Torckilsdotter

Der var født 29.september 1667 i Sørby, begravelsen ikke fundet.

Jöns og Kierstin blev gift i Sørby den 29.januar 1705. Forlovere var Joen Nielson i Åhraslöff og Joen Matson i Sørby.

Jeg har ikke fundet hvornår Jöns blev født. Han siges at være ”75 år ringere 18 dage” da han blev begravet – så han må være født omkring 1669. Jeg har ikke fundet Kierstins begravelse. Det er senere end 1705.

Da Jöns blev begravet var han i gård nr 4 i Sørby. En ”geometrisk avmätning” fra 1702 viser gårdene og deres marker. Et udsnit er gengivet nedenfor. Det ser ikke ud til at gården findes mere.

Jeg har kun fundet et af deres børn. Det er ane 230, Niels, som blev døbt i Sørby 30.april 1705. Han blev båret af Beretta, der øjensynlig var gift med Kierstins bror Truls Torckelson. Faddere var Bjørn Magnusson i Sørby, Joen Nielson i Årasløf, Per Anderson i Sørby, Truet Nielson i Torp (vist Sørbytorp der ligger umiddelbart nord for Sørby), Sissa Per Nielsons i Sørby, Kierstin Bonnas. Præsten skriver, at Niels blev født natten til den 30. april.



Udsnit af geometisk opmåling af Sørby, 1702 (Lantmäteriet). Jöns' gård var nr 4 ved pilen. Kortet viser også, at Skåne lignede resten af Danmark med mange smalle marker – de havde også et tilsvarende vangesystem, hvor jorden lå brak ind imellem.

464 Hans Trullson

Født omkring 1682, begravet i Vinsløv 5.august 1775

465 Toren Wollemarsdotter

Født august 1690 i Vinsløv, begravet 12.december 1761 i Vinsløv

Hans og Toren blev gift i Vinsløv den 28.december 1715. Hans siges da at være fra Wanneberga. Toren døde af "hidsig sygdom", 71 år 4 måneder gammel – derfor nok født i august 1690. Hans levede som enkemand endnu 14 år og blev begravet 5.august 1775, hvor han siges at være "inhysemand" i Wanneberga no 2. Han blev 93 år gammel – og må så være født omkring 1682, Formodentlig var han på aftægt – sandsynligvis på den gård han havde haft i fæste.

Jeg har fundet 7 af deres børn, alle døbt i Vinsløv kirke. Tre af Torens søskende er faddere, Nicklas Waldemarson (4 gange), Bolla Waldemarsdotter (1 gang) og Tycke Wollemarson (1 gang).

1. Parnilla, døbt 11.november 1716, hun døde 1 år gammel
2. Elna, døbt 30.april 1721,
3. Waldemar, ane 232, døbt 22.september 1723. Anders Olssons hustru i Vinsløv bar ham, Faddere Niclas Waldemarsson, Bonde Pärsson, Bolla Waldemarsdotter.
4. Parnilla, døbt 2.januar 1726,
5. Truls, døbt 9.marts 1729,
6. Pehr, døbt 27.maj 1731
7. Truls, døbt 12.maj 1734.

På dette udsnit af "geometrisk avmätning" af Wanneberga skov fra 1751, ses nummer 2 lige under den stiplede vej. Kartografen har været omhyggelig med at angive om husene var gadehuse, rytterhuse, kværn, mølle osv. Kortets formål er dog opmåling og bonitetsvurdering af Wannebergas udmarker. Vangene – det rødgyule på kortet - var formentlig opmålt på et tidligere kort.



Skov og udmark blev fordelt i forhold til gårdenes daværende skat, som regnedes ud fra "skattehemman". Nummer 2 var ansat til 1 7/8 hemman og fik tildelt 161 tunneland skov og udmark. Skellene blev markeret med nye sten, som hver fik et nummer (f.eks 34, 36 og 37 ovenfor) og blev beskrevet i delingsdokumentet.

De fem væsentligste kategorier af udmark var "den bedste bøgeskov", "ringere bøgeskov", "spredte bøge", "kærområder med ellebevoksning" og "god og græsbevokset mark, noget stenet til dels bevokset med ene". Disse to sidste udgjorde 80% af udmarken.

466 Truet Nilsson

Døbt 18.juli 1680 i Sørby, begravet 26.december 1750 i Sørby

467 Karna Jeppasdotter

Døbt 19.januar 1679 i Sørby, begravet 1.januar 1741 i Sørby

Truet og Karna blev gift i Sørby 3.juni 1706. Truet boede da i Torp og Karna i Ellitsåkra. Torp bestod dengang af to gårde og Ellitsåkra af en enkelt gård. Forlovere var Jon Larsson i Torp og Hans Andersson i Gumlösa – ingen af dem vides at være beslægtede med ægteparret.

Parret nævnes derefter i Torp indtil deres begravelse. De må have haft den ene af de to gårde, men jeg har ikke kunnet finde hvilken. Kortet nedenfor er et udsnit af "geografisk kort" over Sørby sogn fra 1702 (Lantmäteriet). Kartografen har som vanligt tegnet gårdene ind og brugt relevante signaturer for udmark og skov. Læg mærke til, at både præst og et nærliggende gods, Sinclairsholm, havde "hestehaver" i udmarken. Der var også en del "tæt bøgeskov" og "tynd bøgeskov", men det var stort set alt sammen udlagt til officerer i hæren.



Truet og Karna fik 5 børn, men de to sidste døde umiddelbart efter fødslen, De tre andre var

1. Karna, ane 233, døbt 9.december 1709. Bolla, Nils Trulses i Fjälrvog bar det. Faddere var Else KirstineMagnus i Ellitsåkra, Jon Larson og Truls Törkelson.
2. Nils, døbt 7.september 1712,
3. Jäppa, døbt 10.juli 1715.

470 Hermo Persson

Blev døbt 8.februar 1689 i Brønnestad., begravet 8.februar 1741 i Brønnestad.

471 Gunil Persdotter

Der var født omkring 1692, begravet i Brønnestad 1.januar 1744.

Hermod og Gunil blev gift i Brønnestad kirke den 27.april 1712. Hermod boede da i Elestorp mens Gunils siges at bo i Lörup. Elestorp bestod dengang af 3 gårde midt mellem Brønnestad og Tormastorp. Gårdene er tilsyneladende senere lagt ind under herregården Hovdala – de findes ikke mere. Lörup har jeg ikke kunnet finde, men det må ligge i Brønnestad sogn, da vielsesteksten ikke nævner et andet sogn.

Hermod og Gunil fik 9 børn – men fire af dem døde som små. De andre var

1. Hanna, døbt 2.august 1714.
2. Pär, døbt 7.august 1719

3. Karna, døbt 23.maj 1823
4. Kersti, døbt 13.juli 1725 og
5. Swänbor, ane 235, døbt 31.marts 1733. Sissa Larsas i Tormestorp bar hende, faddere var Sassar i Brønnestad og Matthis Pärs i Lörup (vist Gunnils bror)

472 Måns Olson

Fødsel ukendt, begravet 27.februar 1737 i Sørby

473 Karna Andersdotter

Var født i Sørby 6.marts 1687, begravet i Sørby 10.januar 1753.

Måns og Karna blev gift i Sørby den 24.februar 1717. Det ser ud til at være hans andet ægteskab.

Så vidt jeg kan skønne blev han gift første gang med Töhre Nielsdotter den 5.november 1693 i Sørby. De får vistnok kun et enkelt barn, Niels, døbt 8.november 1697, som bliver begravet 28.april 1701. Töhre bliver begravet 18.april 1715, hvor en "Måns syare" står som pårørende. "syare" er formentlig en kulsvier – der laver trækul. Det giver sammenhæng til Måns og Karnas andet barn, hvor Måns siges at være "sjudare" – som må være en anden stavemåde.

Der er mere end en Måns Olson i Sørby på den tid. Det er derfor lidt usikkert om det er denne ane 472, som bliver begravet 27.februar 1737 som angivet foran. Han var da 72 år gammel, dermed født omkring 1665.

Måns og Karna fik 6 børn

1. Oloff, født 17.november 1717
2. Ola, født 29.november 1719, her er det, at Måns siges at være "sjudare".
3. Per, ane 236, født 29.maj 1720, båret af Kierstin Måns Åkasons i Ryy, faddere Bängta Hans Torkelson, Bängt Anderson, Wällemar Anderson.
4. Swen, født 27-oktober 1723
5. Anna, født 14.november 1725
6. Swen, født 25.oktober 1730

476 Hans Jönsson

Levede i Vankiva omkring 1710

477 Karina

Levede i Vankiva omkring 1710.

Jeg har ikke fundet fødsel, vielse eller begravelse for Hans og Karina.

De nævnes begge i de fundne dåbsindførsler, Karina desværre uden efternavn. Præsten nævner, at de bor i Nyboa i Vankiva. Stedet lå omkring 5 km nord for Vankiva på vejen mod Farstorp. Nyboa bestod af 2 gårde dengang, jævnfør uddrag fra en "geometrisk avmätning" fra 1699. Desværre står der ikke hvem der havde gårdene. Den tids landmålere gav sig tid til at gøre kortene levende – med gårdtegning og hjul på vandmøllen.



Jeg har fundet 4 af deres børn i kirkebogen:

1. Jöns, født 24.januar 1704.
2. Anders, født 7.oktober 1706
3. Niels, født 21.april 1709
4. Gunne, ane 238, født 20 december 1713, båret af Kirstina Svens i Kiäråkra. Faddere Gunne Jönsson i Melckalanga, pigen Pernilla og hustru Hanna ibidem.

478 Mattis Anderson

Født 24.september 1695 i Sørby, begravet 30.november 1765 i Vinsløv

479 Bolla Nilsdotter

Født 22.marts 1696 i Vinsløv, begravet 21.oktober 1778 i Vinsløv.

Mattis og Bolla blev gift i Vinsløv den 2.maj 1725. De siges da at være i Vanneberga. Her blev de øjensynlig boende, for da Mattis blev begravet skriver præsten at han forud var åbo i nr 4 i Vanneberga. Mattis døde af "håll och styng". Bolla blev tilsyneladende på gården, for præsten skriver at hun var "inhyses" i nr 4 – dvs hun er logerende, formentlig som del af aftægt. Hun døde af alderdomssvaghed.

Gård nr 4 i Vanneberga kan ses på kortet under ane 464 foran. Ved udstykningen af udmark og skov i 1751 ses gården at være $1 \frac{2}{3}$ hemman og fik den tilsvarende andel af udmark/skov – 153 tønder land. Det må være sket mens Mattis endnu var fæster af gården.

Jeg har kun fundet 2 af deres børn

1. Anders, født 10.november 1728. Jöns Nelsons hustru i Hålabäck bar ham, Faddere var Boo Anderson i Wanneberga og Anders Nielsson i Wanneberga.
2. Elna, ane 239 født 14.maj 1732. Hun blev båret af Trued Persons hustru i Lommarp. Faddere var Bengt Webmans datter, Boo Anderson, Nils Jönssons hustru og pigen Elna Nilsdatter.

508 Michel Christensen

Blev døbt 16.december 1688 i Nørholm, uvist hvornår han døde

509 Margrethe Jensdatter

Blev døbt 28.november 1706 i Nørholm, uvist hvornår hun døde.

Ved Michels dåb skriver præsten, at faderen Christen Michelsen bor ”ved fjorden”. Det må være fiskerlejet ved landsbyen Klitgård i Nørholm sogn, der nævnes. Det kaldes også Klitgård Huse nogle steder. Faderen har givetvis været fisker – og formentlig blev Michel også fisker. I hvert fald nævner præsten i dåbsindførslerne, at de da bor i Klitgård.

Michel var først gift med Dorthe Jensdatter – vielsen ikke fundet. Hun døde 54 år gammel den 16.marts 1735. Michel blev så gift 2.gang med Margrethe i Nørholm kirke 4.december 1735 efter trolovelsen den 2.juli 1735. Forloverne var Laurs Sørensen og Niels Sørensen begge fra Klitgård.

Jeg har fundet 2 børn efter Michel og Margrethe

1. Christen, ane 254. Han blev hjemmedøbt 10.marts 1737 og fremstillet i kirken den 17.marts. Faddere er ikke angivet.
2. Anne Dorethe, døbt 27.september 1739.

510 Jens Rasmussen

Dåb og begravelse ikke fundet. Levede på Gjøøl.

511 Kirsten Lauritsdatter

Hvis dåb og begravelse heller ikke er fundet. Levede på Gjøøl.

Jens og Kirsten blev gift i Gjøøl kirke den 20.november 1735. Han kaldes da Jens Rasmussen Skrædder – han eller faderen har vel så haft det erhverv.

Desværre har jeg hverken fundet dåb eller begravelse – så denne linie føres ikke videre.

Jeg har fundet 5 af deres børn i kirkebogen

1. Kirsten, ane 255. Hun blev døbt 9.september 1736. Fadderne var Jens ?. Thomas Sørensen og Karen Lauritsdatter. Også her har Jens et tilføjlet Skrædder.
2. Anne, døbt 10.november 1737.
3. Michel, døbt 19.juli 1739,
4. Maren, døbt 3.oktober 1741.
5. Johanne, døbt 27.april 1744.

10. generation

628 Hans Aristsen

Fødsel ikke kendt, død før oktober 1681. Var i Østerlars på Bornholm.

629 Karen Olsdatter

Fødsel ikke kendt, død o. maj 1691

Hans og Karen kendes fra to skifter, det ene efter Hans' halvsøster Gertrud Ollsdatter 15.oktober 1681, det andet fra 19.juni 1691 vedrører Karens død.

Hans' halvsøster og mand døde uden efterkommere, hvorfor arvingerne var deres søskende. Her nævnes, at Hans var død og efterlod fire børn. Som sædvanligt dengang fordeles boet som naturalier – hver arving får hele eller dele af genstande. Hans Aristsens lod blev knap 10 mark, og børnene får andel i en kobberkedel som var pantsat til de afdøde. Dertil får de også nogle af halvsøsterens gangklæder.

Karens skifte kender jeg fra et navneindeks på hjemmesiden <http://www.skifteuddrag-bornholm.dk> Hun var da gift anden gang med Niels Larsen med hvem hun havde en søn, Lars, som var født omkring 1681.

Af Karens skifte fremgår det, at de boede på den 27. selvejergård i Østerlars – kaldet Risegård.. Gården findes stadig i 2018 på adressen Åløsevej 15. På matrikelkort fra 1824 ses gården som en firlænget gård, matr nr 32a med ca 40 hektar.

Hans og Karen fik 4 børn ifølge skiftet efter Karen

1. Arist, ane 314, født omkring 1668.
2. Gunnel, født omkring 1670
3. Olle, født omkring 1674
4. Cirstin, som levede ved skiftet efter Hans' halvsøster i 1681 men var død i 1691.

630 Hans Hansen

Født omkring 1638, begravet 30.april 1710 i Østerlars.

Hans var gift 2 gange ifølge skiftet efter ham. Desværre kan navnet på den første hustru ikke læses i skiftet, så navneindekset viser ikke hendes navn. Det er hende der er mor til ane 315, Signe Hansdatter. Hans blev gift 2.gang med Sidsel Monsdatter, som levede da skiftet blev skrevet.

Hans havde den 26.selvejergård i Østerlars sogn – den hed Bechgård. På matrikelkort fra 1825 vises den 4-længet, matr nr 31a med ca 47 hektar. Gården findes stadig på adressen Nybrovej 45.

Ifølge skiftet fik Hans 4 børn med sin første kone og tre med Sidsel.

De fire børn af 1.ægteskab var Niels, Birgitte, Inger samt Signe, der er ane 315. Hun var født omkring 1674.

De tre børn med Sidsel var Mons, Bohl og Anne, som var ugift, født i 1686,

632 Sejer Hansen

Født omkring 1630, begravet 19.januar 1690 i Øster Marie.

633 Inger

Født omkring 1611, begravet 20.oktober 1689 i Øster Marie.

Forbindelsen mellem ane 316 Hans Sejersen og nærværende ane er fundet via den formodede bror Jens Sejersen, som er fadder for et af Sejers børn. På hjemmesiden //Oleplanthin.dk findes nærmere dokumentation for slægtsskabet.

Inger døde 20.oktober 1689 – hvor hendes patronym ikke angives. Hun var da 78 år gammel. Sejer døde 19.januar 1690, 60 år gammel. Formentlig var han Ingers 2.mand.

Jeg kender kun 2 af deres børn, Hans (ane 316) og Jens Seiersen.

Sejer Hansen nævnes i jordebogen fra 1658, udarbejdet efter svenskerne erobrede Skåne, Bornholm m.v. Her står han for selvejergård nr 34 i Øster Marie. Ved matrikuleringen i 1824 havde gården ca 30 hektar. På Kraks kort er gårnavnet Sejersgård og ligger på adressen Louiselundvej 8, Svaneke.

På Hammers kort fra 1746 fremstår den som firlænget gård – det er den endnu i 2018. Den ses lidt til højre for midten – det er muligvis den der har vandmøllen.



634 Hans Michelsen Sort

Hans blev begravet sammen med sin kone den 24.oktober 1654 i Åkirkeby.

Hans og hans kone blev begravet samme dag, 24.oktober 1654. De har givetvis været ramt af pesten, som hærgede i 1653-54 over hele landet. Deres datter Karen blev så opfostret af Hans' far Michel Sort og senere af broderen Morten.

Deres vielse ses ikke i Åker kirkebog og jeg ved ikke om de blev viet andetsteds.

Hans har sandsynligvis haft selvejergård nr 3 i Åkirkeby – Sortegård – som i jordebogen 1658 siges at være Michel Sorts gård. Gården findes stadig i 2018 på Ravnsgårdsvej 1 øst for Åkirkeby. På matrikelkortet fra 1825 har den knap 45 hektar jord.

På hjemmesiden //Oleplanthin.dk menes Hans at være født omkring 1623. Dermed er det sandsynligt, at de kun har fået det ene barn jeg har fundet døbt i Åkirkeby – Karen, som blev døbt 9.juli 1654 ”Hans Sortis datter Karen”. Hun er så ane 317.

Pest på Bornholm – og andre noter fra præsten i Åkirkeby.

Præsten i Åkirkeby omkring 1650 skrev om hændelser i sognet og resten af Bornholm. Han noterede, at han 17.juni 1649 begravede ”det kroghalsede barn”. Og 10.oktober 1649 begravede han ”Hanne Peder Møllers der styrte sin hals itu og døde straks”. 30.dec 1649 begravede han ”det forlatte lille barn, som døde hos Berrel Schovriders”, som formentlig var udsat af en fattig familie, så de ikke skulle føde på endnu et barn.

Det nævnes også, at bornholmerne selv gjorde oprør mod den svenske besættelse. Formentlig startede oprøret, fordi en stor del af de unge mænd blev udskrevet til svensk hær i Tyskland. Den 8.oktober 1658 blev også rytteriet sendt afsted via Riga. Så 8.december 1658 blev den svenske guvernør Printsenschiold ”ihjelslagen og de svendsche her på landet nogle få slagne de andre fangne”. Den 2.januar 1659 ankom et skib med nogle svenske ryttere. De blev også taget til fange.

Dog nævnes ikke, at Bornholm selv kom til at betale erstatning til den svenske konge – 1 tønne guld som svarede til 1 million rigsdaler. Den danske konge udskrev en særskat til bornholmerne – dog vist ikke for hele summen.

En senere præst skriver, at den 3.februar 1695 blev Jacob Larsen i Rønne stukket i brystet og døde. Der førtes proces mod gerningsmanden, men i april ”undkom han fængslet og er bortrømt”. Og 11.februar 1699 var der taksigelsesfest for at svenskernes storm på København i 1659 blev afværget.

Og så opgjorde præsten, hvor stor betydning pesten i 1653-54 havde for Bornholm.

Det indledes med ”Efterfølgende år 1653 har pesten anfanget her på landet i Nexø og er så døde af pesten fra 16.august 1653 til december 1654 som følger”.

Dødstallene for hvert sogn er noteret – Åkirke sogn talte 557 døde, i Pedersker 243, i Østerlars 295, Rønne 304 osv. 4895 mennesker døde af pesten – hvilket må være omkring halvdelen af befolkningen. Hans Michelsen Sort og hans kone var bare 2 af dem. I december 1653 var der 6-8 begravelser på de værste dage i Åkirke. Det må have været helt forfærdeligt at leve på den tid.

I Herfølge sogn har jeg også set forfærdelig mange dødsindførsler i 1653-54. Jeg tror det var knap så slemt som på Bornholm – men også her ramte det stort set alle husstande i sognet.

Formentlig er det baggrunden for det senere stavnsbånd. Mange gårde stod tomme – ”øde” ifølge Christian 5's matrikel i 1682 – der var ikke nogen til at fæste gårdene. Det var formentlig også medvirkende til, at man senere henviste skibe, der havde syge ombord, til karantænehavne på små øer, indtil smittefaren var overstået.

636 Torkel Andersen

Født omkring 1598, begravet i Åkirkeby 19.maj 1670

Torkel må have været gift 2 gange. Ifølge kirkebogen for Åkirkeby bliver en Zizele, Torkel Andersens begravet den 29.januar 1668. 57 år gammel. Men sønnen Anders Terkildsen, ane 318, er født i 1626 – og da ville Zizele kun have været 15 år, altså for ung til at være gift. Så hun har givetvis været hans anden kone. De er formentlig blevet gift omkring 1645.

Torkel blev begravet 19.maj 1670 i Åkirkeby, 72 år gammel. Så han må være født omkring 1598.

Han ses i jordebogen for Åker sogn i 1658, hvor han har 21.selvejergård – Langemyregård.. Han skulle da betale 18 daler, 27 øre og 10 penning i skat.

Gården findes fortsat i 2018, Trassevejen 1, Åkirkeby. Gården er nu på ca 45 hektar.

En gren af Grødby å går hen over gårdens jord. Her druknede en Arist Eriksen fra Pedersker sogn den 26.marts 1666 – ”funden i Torchel Andersens bæch” skrev præsten i kirkebogen.

Torkel fik 8 børn – hvor de fem formodes at være fra første ægteskab. Tre af de første har jeg fundet fra andres slægtstræer på Internettet, især www.Blumensaadt-Ingemand.dk

1. Hans, uvist hvornår født, død 1676
2. Anders, ane 318. Født i 1626 ifølge hans dødsindførsel.
3. Christian, født o. 1628, død 1679.
4. Mons, født o. 1636
5. Karen, begravet 28.december 1648 i Åkirkeby, 10 år gammel. Altså født ca 1638.
De næste tre børn er givetvis Zizeles børn
6. Maren, døbt 9.april 1648 i Åkirkeby
7. Peder, døbt 15.januar 1651
8. Else, døbt 29.april 1655.

638 Anders Mortensen

Født omkring 1647, begravet i Pedersker 23.januar 1697

639 Karen Jensdatter

Født omkring 1663, begravet i Pedersker 20.januar 1741.

Karen var 78 ved begravelsen i 1741 - det passer ikke godt med at deres første barn er født i 1679 ifølge skiftet efter faderen Anders. Alderen var jo vigtig for at afgøre myndighed og derfor ret troværdig. Formentlig er hendes alder angivet forkert eller måske var Anders gift to gange. Datteren Karen Andersdatter, Ane 319, siges i et skifte, at være født i 1684. Dermed kan Karen Jensdatter godt være mor til hende – det har jeg valgt at stole på. Nok mest fordi skiftet efter Karen også omfatter de ældste børn.

Efter Anders døde blev Karen gift 2 gange mere – først med Jep Mogensen, som døde i 1708. De fik 3 børn - Jep, Martha og Kirstene. Derpå blev hun gift med Jens Ibsen, der døde i 1722. De fik tilsyneladende ingen børn.

Anders og Karen boede på selvejergård nr 20 i Pedersker. Den hedder Dammegård i 2018, men på Hammers kort fra 1746 var navnet ”Ved Kirken”. Det var en firlænget gård på ca. 33 hektar, på Pederskervejen 83.

Der findes skifter efter dem begge – men Karens skifte er i meget dårlig stand. Der blev brugt 3 dage på skiftet efter Anders – der var mange effekter og beviser for tilgodehavende og gæld. Skiftet

fylder omtrent 10 tætskrevne sider. Boets formue blev 638 slettedaler, gælden ca 132 så der blev 506 slettedaler til deling.

Børnenes navne, alder og værge nævnes – derfra kender vi de 8 børn der levede i 1697.

1. Jens, født ca 1679, værge var farbroderen Hans Mortensen i Klemensker
2. Marine, født ca 1681, værge Olle Jensen i Pedersker
3. Karen, ane 319, født ca 1684, værge Hans Larsen trompeter i Ladegård, Klemensker
4. Morten, født ca 1688, værge Niels Mortensen i Nyker (er måske også en farbror)
5. Arist, født ca 1689, værge Morten Jensen i Ibsker (30.selvejergård)
6. Peder, født ca 1691, værge Jep Olsen i Øster sogn (Øster Marie)
7. Hans Andersen, født 1694, værge Jep Olsen i Øster sogn
8. Margrethe, født 1695, værge var morbroderen Hans Jensen i Rutsker.

Hans og vist også Marine døde barnløse før moderen, for de nævnes ikke i skiftet efter hende.

704 Christen Madsen

Fødsel ukendt, skifte 17.april 1654. Var i Valløby.

705 Mette Pedersdatter

Fødsel ukendt, levede endnu ved skiftet i 1654,

Parret kendes kun fra et skifte fra Vallø stift, hvor han omtales som Christen Madsen degn i Valløby. Dermed må han være fæster af en gård hørende til Vallø. Arvinger er hans hustru Mette Pedersdatter og deres søn Mads Christensen, som var bosiddende i Clemenstrup.

Skiftet viser et temmelig rigt bo – boets værdi opgøres til 514 rigsdaler. Skiftet omtaler at både Mette og sønnen Mads hver får 6 heste, 6 stykker kvæg, 10 lam, 9 får og 6 svin – udover de mange andre effekter de deler ligeligt. Det er cirka dobbelt så mange dyr, som en normal gård har – og meget usædvanligt. Jeg har søgt i Chr. 5's matrikel fra 1682, om der var en særlig stor gård i Valløby. Det er der ikke – men præsten ser ud til at have både præstegården og en ½ gård yderligere. Noget tyder på, at Christen Madsen har fæstet eller forpagtet kirkejorden - måske i tillæg til en gård under Vallø.

Som sædvanligt udbetales arven ikke som rede penge – dyr og inventar fordeles mellem arvingerne. Og er der til sidst lidt forskel i værdien, udredes det oftest som en pant i en eller flere af effekterne. Som nævnt var der ved skiftet kun et barn, ane 352 Christen Madsen.

714 Jens ?

Fødsel og død ikke kendt – han døde før 1662.

715 Tyre Christensdatter

Fødsel ukendt, død 23.februar i Vedskølle.

Tyre og Jens kendes fra et skifte efter Tyre. Skiftet er dateret 4.februar 1663, men omtaler at Tyre døde i februar 1662 – vist 23.februar.

Tyre var da gift anden gang med Laurits Ibsen – hendes første ægteskab nævnes ikke. Men han må have heddet Jens, eftersom datteren Tyhra har patronymet Jensdatter.

Der ses ikke nogen værdioppgørelse – men jeg kan kun læse enkelte ord i skiftet. Det er specifikt angivet, at Tyhre Jensdatter er gift med ane 356 Nelaus Lauritsen i Herfølge, som derfor er hendes lavværge ved skiftet.

Det ser ud til, at Tyre kun havde det ene barn, ane 357 Tyhra Jensdatter.

738 Hans Hansen

Hvis fødsel og død er ukendt. Han var i Vedskølle omkring 1673.

739 Bodil Mathisdatter

Født omkring 1632, begravet i Herfølge 12. september 1716.

Hans Hansen er omtalt da han blev trolovet med Bodil i Herfølge kirke 27. januar 1673. Forlovere var Mads Pedersen, Wilads Jensen og Mads Jonssen – så hverken hans far eller brødre er nævnt.

Bodil blev begravet 12. september 1716 – hvor hun omtales som ”Jens Hansens kones moder i Vedskølle”. Hun var da 84 år gammel og dermed født omkring 1632. Der blev ringet med kirkeklokken ved begravelsen, og derfor blev betalt 3 mark.

De stod ”åbenbar skrifte” den 1. juni 1673 – altså efter de var gift. Der står ikke nogen årsag – men formentlig er det fordi det blev klart, at de havde begået før-ægteskabelig sex, eftersom datteren Johanne blev født den 22. juni. Bodil har altså været gravid da de blev trolovet.

Hans Hansen nævnes i Chr. 5's matrikel fra 1682, hvor han havde gård nr 11 i Vedskølle – en hel gård. Den har altså været omkring 6 tønder hartkorn og formentlig omkring 30 hektar. I matriklens markbog nævnes 63 agre fordelt på de tre vanger i landsbyen. Det er sandsynligvis den gård, svigersønnen, Jens Hansen, overtager ved ægteskabet med Johanne.

Jeg har kun fundet et af deres børn, ane 369 Johanne Hansdatter, døbt 11. juni 1673.

742 Lars nn

Som alene nævnes på grund af patronymet. Død før 1697

743 Bodil Olsdatter

Fødsel og begravelse ukendt. Død efter 1697 vist i Strøby.

Bodil Olsdatter nævnes i et skifte efter sønnen Mikkell Lauritsen Møller, som døde i Vråby mølle. Der blev holdt skifte 21. februar 1697. Han var gift, men var barnløs, hvorfor hans forældre og en søster var arveberettigede – og søsteren er ane 371 Maren Larsdatter gift med Ole Olsen, ane 370. Ved skiftet var Bodil gift med Jørgen Poulsen i Strøby – men de to børn har patronym Lars og er altså helsøskende. Lars må altså være død og Bodil derefter gift anden gang med Jørgen.

Eftersom kirkebøger for Strøby først findes fra 1723er der ingen dokumentation derfra.

Skiftet fortæller derfor alene, at Bodil Olsdatter og ægtefællen boede i Strøby i 1697. Og endvidere, at Bodil havde to voksne børn, Mikkell Møller og ane 371 Maren Larsdatter.

Endvidere dokumenteres, at Maren var gift med Ole Olsen (ane 370) og er i Aggerup i 1697. Og at deres nabo i Aggerup, Lars Siersen, blev værge for et af Mikkells efterladte børn, at ane 380 Nelaus Hansen blev værge for et andet, og at Ole Olsen blev værge for et tredje.

752 Mads Christensen

753 Malene Pedersdatter

Dette par er også ane 352/353 hvor de omtales.

To af sønnen Christen Madsens sønner er med i anetræet –

- Ane 188 Christen Christensen og
- Ane 88 Rasmus Christensen

754 Oluf Sørensen

755 Anne Hansdatter

Dette par er også ane 354/355 hvor de omtales.

To af datteren Kirsten Olufsdatters sønner er med i anetræet, ane 188 Christen Christensen og ane 88 Rasmus Christensen.

762 Laurs Christensen

Ses i Povlstrup fra 1660. Begravet 22.januar 1690 i Enderslev.

763 Else Jensdatter

Ses i Povlstrup i 1665. Levede endnu i 1693

Både Laurs og Else er født før første kirkebog i Enderslev starter i 1658. Vielsen må også ligge før. Else begravelse er ikke fundet.

Laurs og Else fæstede en gård i bebyggelsen Povlstrup i Enderslev sogn. Laurs nævnes i gård nr 2 i Christian d.5's matrikel i 1682. Der var dengang kun 2 gårde i bebyggelsen. Senere udstykkedes nogle husmandsteder.

Det er den samme gård datteren Dorothe og svigersønnen Nilaus Hansen overtager i 1690 (de er ane 380 og 381).

Der er ikke fundet skifte efter Laurs, formentlig fordi det var omtalt i nogle manglende skifteprotokoller fra det tidsrum.

Elses navn ses kun en enkelt gang, ved datteren Boild. Hun ses også omtalt blandt altergængerne i 1690 og 1693 – hvor hun går til alters med ”Nilaus Hansen og hans quinde og hendis moder”. Så hun levede endnu i 1693. Hun er muligvis død omkring år 1700 hvor der mangler kirkebog.

Jeg har fundet 4 børn – der kan eventuelt være født børn før kirkebogen starter i 1658

1. Jens, døbt 18. november 1660,
2. Dorothe, ane 381, født 25. oktober 1663.
3. Boild, født 25. juni 1665 ”efter middag blev Else Jensdatter, Laurids Christensens forløst”
4. Jørgen, døbt 19. september 1669.

814 Laurids Koos

Var i Stubbekøbing omkring 1690

Jeg har ikke fundet Laurids' dåb eller begravelse i kirkebogen. Jeg har heller ikke fundet noget skifte efter ham. Vielse er heller ikke fundet i Stubbekøbing kirkebog.

Jeg har fundet to dåbsindførsler, hvor han står som far til børnene. Ellers ingen oplysninger

1. Birthe, døbt 19. september 1690. Tolderens hustru bar barnet, Faddere er ulæselige bortset fra en Else Hansdatter.
2. Karen, ane 407, døbt 27. august 1693. Maren Peder Christensens bar barnet. Faddere Laurs Tommesen, Claus toldbetjent, Michel Ibsen, ? Koos Rasmus?, Michel Ibses datter Anna.

816 Ejler Christian Wolf

Var født omkring 1637 i Nakskov, død i Skelby på Falster i 1711

817 Karen Widsted

Var født i Nakskov 4. april 1648, død i Hillested på Lolland 1692.

Ejler var søn af byfoged og toldkasserer i Nakskov, Hans Wolf – men ellers var Wolf familien gejstlige fra Fyn og Norge. Så Ejler er gået i forslægtens spor.

Ifølge ”Stamtavle over Slægten Wolf” blev han student i Sorø i 1666 og må derefter have gået på universitetet. Han kom til Nakskov i 1674, og blev siden residerende kapellan i Maribo 30. juli 1675. Mens han var her blev han i 1676 gift med Karen Widsted, som han vel kendte fra Nakskov.

I marts 1678 kom de til Hillested lidt syd for Maribo, hvor Ejler blev sognepræst.

Karen døde i 1692, hvorpå Ejler blev gift 2. gang 21. juni 1694 med Margrete Brun Pedersdatter.

I 1695 fik Ejler stilling i Skelby-Gedesby pastorat på Falster. Det må have været en god præstegård, for skiftet er omfattende og viser et dyrehold der har krævet en stor præstegård – der nævnes 14 heste, 23 køer, 10 får og 10 svin.

Ejler og Margrethe døde begge i 1711 og blev begravet samme dag i Skelby.

Ejler og Karen fik ifølge skiftet 4 børn

1. Abigael Cathrine, født o. 1680, død før faderen.
2. Hans Ejlersen, ane 408, født 19. februar 1683
3. Sofie, født 1687. Hun er blandt fadderne for Hans Ejlersens børn.
4. Elisabeth, født i 1689.

818 Andreas Schumacher

Var slotsforvalter i Vordingborg omkring 1690. Begravet 19.maj 1704 i Vordingborg.

819 Catharine Sofie Frederiksdatter With

Var i Vordingborg omkring 1690

Om dette par vides ikke meget. Andreas var slotsforvalter på kongens slot i Vordingborg – hvor Gåsetårnet og slotsforvalterens bolig vel på det tidspunkt var det eneste velholdte af borgen fra 1200-tallet.

Jeg har ikke fundet forældre til nogen af dem.

Ifølge ”Slægten Wolf” var Andreas fra Als nær Nordborg. Han døde vist omkring 1704 hvorpå Catharine flyttede til København, hvor hun skal have boet hos en søn, Johan Jorgen Schumacher, som var skuespiller. Stamtavlen beretter også om 3 andre børn, nævnt nedenfor. Videre har jeg på internettet set en datter Edele Sofie som dog kun nævnes det ene sted.

Andreas blev begravet 19.maj 1704. I kirkebogen angives at han blev begravet ”det sted xxx var begravet” – der står vistnok ”slotsfruen”. Det tyder på, at Catharine var hans anden hustru – men intet sikkert vides.

Med støtte fra de nævnte kilder kendes 5 børn

1. Asmus Jochim, som blev begravet 32 uger gammel den 21.januar 1687. Han blev ”nedsat” i en grav hvor ”Anna salig magister Hansis” var begravet. Og alle klokker blev ringet.
2. Elisabeth Agnete, ane 709. Døbt 27.juni 1689, faddere er svært læselige. En Abraham på Strandgård nævnes.
3. Anna Christina, døbt 21.august 1690. Ingeborg Peder Knudsens bar hende og ridefogedens kone gik hos. Magister Knudsen, P. Høgborg og ? Kirstine.
4. Asmus Jochim, døbt 5.marts 1693. Villem Bøgesens kæreste bar ham. Broderen Villem Bøgesen og - -. (der synes at stå ”broderen” men det kan næppe være rigtigt).
5. Edel Sofie – som jeg ikke har fundet i kirkebogen. Er nok ældre end de fire foran.

820 Henrik Flindt

Var født i Rostock i 1640, begravet i Nykøbing F 26.februar 1689,

821 Anna Bergeshagen

Født omkring 1649 i Nykøbing, begravet 9.maj 1729 i Nykøbing F.

Ifølge Jacob Kochs slægtstavle var Henrik Flindt født i Rostock. Han fik borgerskab i Nykøbing F i 1678, hvor han var skipper og købmand.

Anna blev gift 4 gange. Først med købmand Hans Smidt, som døde i 1676. Derpå med Henrik Flindt, derefter med købmand Abraham Olsen From som døde i 1693. hvorpå hun blev gift 4.gang med købmand og rådmand Lars Poulsen Vendelbo som døde i 1719.

Hun blev som nævnt begravet i Nykøbing 9.maj og det siges, at hun blev fulgt til graven af over 100 børn, børnebørn og oldebørn.

I ægteskabet med Henrik Flindt fik hun 7 børn

1. Hans Bergeshagen Flindt, født 1678, død 1723, købmand i Saksøbing.
2. Klavs Flindt, født 1679, død 1730, var købmand og borgmester i Nykøbing Falster
3. Ditlev Flindt, født 1681, død 1762, var købmand i Stubbekøbing
4. Bodil, gift med Bertel Wichman, der var købmand i Nykøbing F.
5. Thomas Flindt, ane 410, født o.1683, var også købmand og skipper i Nykøbing F.
6. Jacob Flindt, født 1684, død 1750, købmand i Nysted , blev i 1734 ”commerceråd”.
7. Frederik Flindt, født 1686, død 1751, præst og senere provst i Nykøbing F

Det er bemærkelsesværdigt, at stort set alle børn bliver købmænd ligesom faderen. Men det falder sammen med den generelle udvikling i perioden, hvor handelen med omverdenen voksede voldsomt.

Henrik Flindt ejede en købmandsgård i Frisegade nr 1, hvoraf i hvert fald en del endnu i 2018 står med bindingsværk. Gården blev overtaget af sønnen Jacob Flindt, som havde den endnu da han døde i 1750.



Frisegade nr 1, Nyk Falster, fra Google Street View.

822 Niels Jensen

Født omkring 1662, begravet i Nykøbing F 17.juni 1727

823 Mette Christiansdatter

Født før 1670, begravet 14.nov 1727 i Nykøbing F.

Niels Jensen omtales som farver, da han blev begravet i 1727. Han var da 65 år gammel og dermed født omkring 1662.

Både Niels og Mette nævnes som faddere for datteren Kirstines børn og da nævnes også Niels titel som farver. Man må forestille sig, at han sandsynligvis har farvet de vævede stoffer som købmanden hjemtog og videresolgte. Fra skifterne ved vi, at præster og rigere bønder i et stort opland købte og skyldte for vævede stoffer i ret stort omfang.

Vi kender kun det ene af deres børn, ane 411 Kirstine Nielsdatter, gift med Thomas Flindt.

922 Torkil Pedersson

Var i Sørby omkring 1665

923 Mainild Truidsdotter

Ses i Sørby omkring 1665.

Torkil og Mainild blev gift i Sørby kirke den 25.marts 1663. Der nævnes ingen forlovere. Jeg har ikke fundet fødsel og begravelse i kirkebøgerne. Præsten har ikke noteret noget om hvor de boede, sådan som det ellers ofte ses. Så – bortset fra vielsen og dåben af to børn ved jeg ikke noget om dem.

Dåbsindførslerne er

1. Jens, født 20.marts 1664. Elline Mattisis bar ham. Faddere var Mogens i Langeryd, Mattis i Sørby, Peder Tygesson, Birgitte Per Carlssons, Else Andersdatter.
2. Kirstine, ane 461, født 29.september 1667.. Hun blev båret af Eln Mattises. Faddere var Mogens Truidsson i Langeryd, Marine Søfrensdotter, Gertrud Jenses, Tøre Per Nielssons, Else Andersdotter i Sørby.

924 Truls Månsson

Vist født omkring 1628, begravet i Nävlinge 8.maj 1710

Jeg anser Truls for at være far til ane 462 Swän Trulsson ud fra patronymet og fordi præsten skriver begge til Attarp – der var den eneste gård med det navn i Nävlinge.

Truls begravelse ses i Nävlinge kirkebog den 8.maj 1710 ”Trulss Månsson i Attarp 82 år. Han må derfor være født omkring 1628.

Kirkebogen for Nävlinge findes først fra 1691, så ingen af hans børn ses i kirkebogen. Hans ægtefælle ses heller ikke omtalt.

Ud fra fadderlisten for Swäns børn har Truls haft mindst 4 børn

1. Swän, ane 462, som må være født omkring 1672
2. Niels
3. Måns
4. Sissa

Eftersom Truls ved begravelsen siges at bo i Attarp, formoder jeg, at han drev samme gård som Swän havde. Formodentlig var han på aftægt der.

930 Wollemar Niclasson

Var født omkring 1656. Han blev begravet 1.januar 1721 i Vinsløv

931 Elna Tykasdatter

Var født i Vinsløv 16.april 1665, begravet i Vinsløv 1.januar 1721.

Elna og Wollemar blev begravet samme dag – dog uden at dødsårsagen fremgår. Wollemar blev 65 år mens Elna angaves at være 60 år – hvilket dog ikke stemmer med dåbsindførslen.

Ved begravelsen skriver præsten at de bor i Boarp, som består af 4-5 gårde nordøst for Vinsløv. Men ved dåben af datteren Troen i 1694 boede de i Åhrasløv – hvilket de også gjorde da en anden datter Pernilla blev begravet i 1702.

Ud fra fadderlister og kirkebog formoder jeg, at de fik 6 børn

1. Pernilla, født omkring 1688, begravet 13.april 1702 hvor hun var 14 år gammel. De boede da i Årasløv
2. Toren, ane 465, som må være født omkring 1690 ifølge hendes alder ved begravelse
3. Troen, født 16.juni 1694.
4. Tyge, nævnes som fadder for Torens børn
5. Niclas, nævnes også som fadder for Torens børn
6. Bolla, nævnes også som fadder.

932 Niels Lassön

Som var født omkring 1643, begravet 13.april 1712

933 Una Truetzdotter

Som må være født senest 1649, og død efter 1689.

Både Niels og Una er født før kirkebogen for Sørby begynder. Jeg har ikke fundet nogen vielse og ej heller nogen begravelse af Una.

Deres herkomst kendes ikke. Men en Laurits Torckelson i Torp ses som fadder for tre af børnene, ligesom han ses som fadder for børn af ane 934/35. Han er formentlig far til Niels – uden at det kan bekræftes.

Niels siges at være 79 år ved begravelsen i 1712, så han må være født omkring 1643.

Ifølge dåbsindførslerne boede de i Torp i Sørby – det må være samme gård som ane 466 Truet Nielsson boede i. Niels boede stadig i Torp da han døde – velsagtens på aftægt hos sønnen.

Una nævnes kun en enkelt gang – for som det var sædvane i Danmark og åbenbart også i Skåne, omtales moderen sjældent ved dåben. Men ved den sidstfødte, Michael nævnes moderens navn – måske fordi en ung præst er kommet til sognet. For præsten Hr Hans' kone bærer en del af de første børn, men Michael bæres af ”Rebecca hr Joens” (præsten omtales altid som hr - -).

I 1683 er Una fadder for et barn af ane 934/35, hvor hun omtales ”Una Nils Lars i Torp”, så da var de i hvert fald gift.

Niels og Una fik 10 børn –

1. Lasse, født 28.marts 1669.
2. Jehanne, født 7.august 1670. Hun døde nok tidligt, for næste barn får samme navn
3. Jehanne, født 13.juli 1673
4. Torlöff, født 3.oktober 1674
5. Karine, født 12.november 1676
6. Truet, ane 466, født 18.juli 1680. Karine hr Hansis i Sørby bar det.Faddere Laurs i Torp, Heirich i Ry, Bent i SletEge, Poul i Sjunckerød, Niels Torkilss i Torp, Margrete Catharine Skreil, Inger Niels Trøls i Sørby.
7. Bolle, født 13.december 1682
8. Anders, født 20.december 1685
9. Michel, født 4.juni 1688. han blev hjemmedøbt og præsten skriver ”som straks blev dødt”, så det har været en nøddåb.
10. Michael, døbt 1.august 1689. Rebecca hr Joens bar det.

934 Jeppe Truidsson

Var født omkring 1641, begravet i Sårby i 1732, dato savnes, men det var sidst på året.

935 Kirstine Magnusdotter

Født 22.april 1655, begravet 21.marts 1719 i Sørby.

Kirstine var født i Elesagre i Sørby, hvor hun og Jeppe kom til at bo indtil de døde. De skrives begge til Ellesagre ved vielsen.

På kort fra 1702 ser Ellesåkra ud til at bestå af en eller måske to gårde. I 2018 findes stadig en stor gård på adressen Elesåkra 1251 nord for Sørby. Det ser ud til at være en temmelig stor gård med mange, store bygninger. Stuehus i svensk stil med mansardtag.



Jeppe og Kirstine fik 6 børn

1. Inger, født 10.maj 1676.

2. Karna, ane 467, født 19.januar 1679. Inger Niels Trøls i Sørby bar det. Woldemar i Langerydh, Laurits Torkelsson i Torp, Niels Torkels ibm, Jens Gisselsøn i Sørby, Birete Søfrens datter, Elne Bents i Sørby, Bente Per Ågesson.
3. Trued, født 27.november 1681. Niels Laurs i Torp (ane 932) er blandt fadderne
4. Kirstine, født 29.april 1683. Una Niels Lass i Torp (ane 933) er blandt fadderne.
5. Truedt, født 29.august 1686. Swen og Nielss Magnusson er blandt fadderne, de er vel Kirstines brødre. De siges også at bo i Ellesåkra.
6. Måns, døbt 14.august 1689.

940 Peder Hermoesön

Vist født omkring 1645, begravet 28.december 1691 i Brønnestad

941 Svendbor Mattiesdotter

Født 28.november 1652 i Brønnestad, begravet 4.oktober 1691 i Brønnestad.

Peders dåb er ikke fundet – han blev født før kirkebøgerne startede. Han er muligvis søn af den Hermoe Jensön som bliver begravet i Brønnestad den 16.juni 1678 (uden aldersangivelse) – men det kan ikke bekræftes.

De blev viet i Brønnestad 24.juni 1677. Der nævnes ingen forlovere.

Ved dåben af deres første barn siges de at bo i Hammermøllen, som hørte til godset Hovdala nordvest for Brønnestad. Men ved de tre næste børn siges de at bo i Spraglerød, hvor de også nævnes ved deres begravelse.

Svendbor døde tilsyneladende i barselsseng, for præsten skriver at ”hun døde af barnet”. Og der ses ingen dåb for dem i 1691.

Peder døde senere samme år og blev begravet 28.december 1691, 46 år 5 måneder gammel. Han må da være født omkring 1645.

Jeg har fundet 4 børn i kirkebøgerne, alle født i Brønnestad

1. Matthis, født 2.september 1677.
2. Hermoe, født 8.februar 1680
3. Karne, ane 437, født 6.juni 1682. Hun blev båret af Marne hr Jensis. Faddere var Michel i Elistorp, Jens i Spraglerød, Gundil Olufsons i Tormestorp.
4. Laurits, født 22.maj 1689.

944 Oluf Brandt

Hverken fødsel, vielse eller begravelse fundet. Ses i Gumløsa 1654-1671.

Oluf Brandt ses i Gumløsa kirkebog ved dåben af to af hans børn. Bortset fra det vides intet om ham. Han må være født før 1625 og levede i hvert fald endnu i 1671, hvor han nævnes ved sønnen Peders begravelse.

Jeg har fundet to børn omtalt

1. Peder, født omkring 1645. Han blev begravet i Gumløsa 22.marts 1671. Han siges da at have ligget i sengen i 2½ år. Han blev 25 år 22 uger gammel. Oluf Brandt angives som far.
2. Måns, ane 472, født 17.december 1654. Faderen var da husmand i Langerød. Faddere var Tue Lassön tienendes i Langerød, Kirstine til Helges, Inger Henrichs i Rye, Kirstine Peders i Rye.

946 Anders Wolmarson

Født 12.juli 1664 i Gumløsa, begravelse ikke fundet.

947 Anna Mattisdotter

Født 27.december 1661 i Sørby. Begravelse ikke fundet.

Jeg har ikke fundet deres begravelse. Dog kunne det se ud til, at Anders flytter til Vankiva og bor hos sønnen Truls. I Vankiva bliver en Anders Wåhlemarson begravet den 28.marts 1722 hvor han bor i Stålpaberga. Han var da 63 år gammel - lidt for gammel i forhold til fødselsåret ovenfor. Der ses en Wolmar, Pär og Trued Andersson i Vankiva omkring 1710-20. De to sidste er faddere for børn af Wolmar. Trued bor i Stålpaberga. Anders selv ses dog ikke som fadder.

Anders og Anna blev gift den 21.februar 1686 i Sørby.

De tre første børn skrives til Lilla Slät Eke – mens de 5 næste blot skrives til Sørby. Muligvis flyttede de væk fra stedet. Lille Släteke ligger tæt på Torp, hvor ane 932 Niels Larsson bor – og både han og hustruen Una er da også fadder for nogle af børnene.

To af deres børn er på anelisten, Karna er ane 473 mens Mattis er ane 478.

1. Karna, ane 473, født 6.marts 1687. Bengta Måns Olssons bar det. Faddere var Joen Matson i Sørby, Per Åkason ibid, Lariss Torckelson i Torp, Kierstina Bengt i Stora Slät Eke, Una Nielss Lassons i Torp, Bengta Wolmars dotter i Lilla Slät Eke.
2. Bengt, født 25.oktober 1689
3. Mattis, ane 478, født 24.september 1695. Olu Joen Matsons i Sørby bar det. Faddere var Swen Swensson i Jute Husset, Tufwe Pährson ibid, Bångta Pähr Åkasons ibid, Kierstin Jöns Trulsons på Hultet, Hanna Matza dotter i Sørby.
4. Wolmar, født 22.december 1696.
5. Beretta, født 21.juli 1698.
6. Truls, født 25.februar 1701
7. Pähr, født 9.januar 1703
8. Elna, født 10.november 1704.

956 Anders Wolmarson

957 Anna Mattisdotter

Er de samme som ane 946/947 – og står her som forældre til ane 478 Mattis Andersson.

958 Niels Anderson

Fødsel ikke fundet, begravet 7.august 1710 i Vinsløv

959 Kierstina Jeppesdotter

Født 19.september 1659 i Sørby, begravet 12.maj 1701 i Vinsløv.

Niels og Kierstina blev gift i Sørby 27.juni 1680. Niels siges da at bo i Åraslöf, som er en landsby i den østlige del af Vinsløv sogn.

De skrives derefter altid til "Bymøllan" i Vinsløv sogn. Jeg har ikke fundet Bymøllen på nogen af de gamle kort tilbage til 1705. I selve Vinsløv ses "Ljunga Mølla" i 1720, så det er næppe den. Der går en å gennem Åraslöv, som vist giver vand til "Hønemølla". Det er dermed usikkert hvor i sognet de boede.

Der er ikke angivet nogen alder ved deres begravelse. Men begge skrives til Bymøllen ved begravelsen.

Jeg har fundet dåbsindførsel for 3 børn i kirkebogen. Desuden har jeg set 4 af deres børn begravet, 3 af dem dog uden navn.

De tre barnedåb er

1. Pehr, født 29.januar 1692, han døde allerede den 31.januar.
2. Pehr født 31.januar 1693,
3. Bolla, ane 479, født 22.marts 1696. Anna Bengt Skyttes bar hende. Faddere Per Jepson i Sørby, Pehr Nielson i Biära, Berta Swenss i Lomarp.

1016 Christen Michelsen

Uvist hvornår født ,var i Nørholm sogn omkring 1690, død efter 1694

1017 Karen Hansdatter

Døbt i maj 1664 i Nørholm, begravet 20.april 1693 i Nørholm.

Christen og Karen blev gift i Nørholm den 9.januar 1787 efter trolovelse den 26.november 1786. Efter Karen døde i 1693, blev Christen gift igen den 26.december 1693 med Karen Christensdatter. Præsten præciserer, at det er "Christen Michelsen ved fjorden"

Jeg har ikke kunnet læse datoen for Karens fødsel, alene at det er i maj 1664.

Det ser ud til at Christen nævnes i Chr. 5's matrikel fra 1682. Han havde tilsyneladende 5 skæpper jord, som er 5/8-del tønder hartkorn. Det passer fint med at han boede "ved fjorden", for fiskerne havde ofte lidt jord at dyrke ved siden af fiskeriet. Og sådan fremgår det også af de senere matrikelkort.

Jeg har fundet to børn efter Christen og Karen Hansdatter

1. Michel, ane 508, døbt 16.december 1688 i Nørholm. Christen er da "ved fjorden". Ingen faddere nævnt
2. Jens, døbt 2.august 1791.

Jeg har fundet et barn efter Christen og Karen Christensdatter – Niels, som blev døbt 24.april 1694, begravet kort efter men dato ulæselig.

1018 Jens Knudsen

Født omkring 1667, begravet 20.januar 1723 i Nørholm

1019 Bodil Justdatter

Døbt 12.november 1682 i Nørholm, begravet 28.januar 1756 i Nørholm

Jens og Bodil blev trolovet den 19.juni 1707 og gift i Nørholm den 6.november. Han var ”forhen landsoldat”.

De havde begge stået offentligt skrifte den 3.oktober 1706 for ”løsagtighed og synd med hinanden”, og Bodil havde udpeget Jens som far til hendes barn. De var ikke ene om at skrifte, for samme dag stod et andet par også til offentlig beskuelse og skam i kirken.

Jens døde 56 år gammel og blev begravet den 20.januar 1723. Der står ikke noget om hans beskæftigelse. Bodil blev så gift anden gang med Kurt Henriksen, dog først tre år senere – trolovede den 27.oktober 1726 og viede den 27.december.

Da Bodil blev begravet i Nørholm den 28.januar 1756 omtales hun som ”Kurt Henriksens hustru”, og hun siges at være 65 år gammel. Det passer så ikke med hendes dåbsindførsel – hun var godt 73 år.

Bodil og Jens fik vist kun tre børn

1. Margrethe, der var ”uægte”. Hun er ane 509 og blev døbt 28.november 1706, hvor Bodil havde udlagt ”Jens Knudsen landsoldat” som barnefader. Mads Nielsens kone hold hende over dåben og faddere var Jørgen Justsen (nok en bror til Bodil), Jens Madsen, Anne Lauridsdatter, ?? Laurids Justsens datter, Anne Christensdatter og gamle Christen Christensen.
2. Inger, døbt 19.juli 1711 og
3. Knud, hjemmedøbt 11.juli og fremstillet i kirken 23.juli 1713.

11.generation

1268 Michel Sort

Født omkring 1579, begravet i Åkirkey 12.april 1657

1269 Karen

Født omkring 1596, begravet i Åkirkeby 1.august 1666.

Da Michel blev begravet i 1657 skriver præsten at det er ”Michel Sort øster” – enten fordi han boede øst for præstegården eller fordi der boede en anden Michel i sognet. Han siges at være 78 år og må da være født omkring 1579.

Ved Karens begravelse skrev præsten ”Karen, Michel Sortis” og at hun var 70 år gammel. Hun må så være født omkring 1596.

Michel havde den 3.selvejergård i Åker sogn, kaldet Sortegård. Han er nævnt i en jordebog fra 1651 som Vetenskaps societeten i Lund har renskrevet. Da var der også noteret 2 gadehuse på hans gård. I 1658 blev en ny jordebog udarbejdet og her anføres også hvor meget skat gårdene skulle betale. Her står at 3. selvejergård er forpantet til velbårne Malte Juls arvinger. Det er stadig Michel Sort der har gården og der skal betales 18 daler, 14 øre og 10 penninge i skat årligt. Michel var da død, men Karen sidder måske endnu i uskiftet bo, og jordebogen derfor ikke rettet.

Senest ved Karens død bliver gården overtaget af sønnen Mogens. Han er stadig på gården i 1674, da Michels barnebarn Karen Hansdatter bliver gift med Hans Sejersens (ane 316/17) – hvor hun omtales ”Karen Hansdatter hos Mons Sort”.

Norman Lee Madsen i Canada har fundet, at Michel og Karen havde fire børn

1. Boel, født o.1629, død efter 1680,
2. Hans, ane 634, født o.1623
3. Mogens, født o.1626, begravet 3.februar 1699
4. Lisbeth, født o.1630, død efter 1675.

1276 Morten Aristsen

Født omkring 1620, død i Pedersker 1678.

1277 Maren Hansdatter Fyen

Født omkring 1625 i Nylars, død efter 1647,

Jeg har fundet Morten og Maren omtalt i Ole Thyge Planthins slægtstræ.

Her fortælles, at Morten fra 1644 til henimod 1672 havde Kirkebogård i Rutsker, den 5te vornedgård. Herefter og til sin død havde han Dammegård i Pedersker.

Det fortælles også, at Morten i 1677 var formand for et samfrændeskifte og afsagde en kendelse i arvesagen om en selvejergård i Åker sogn. Afgørelsen blev dog anket til landsretten, som omstødte samfrændernes afgørelse. Sagsøgeren havde derfor krav på erstatning fra Morten, som dog var død før dommen faldt. Derfor blev kravet indført i skiftet efter Morten i 1678. Og det blev gentaget i senere skifter i 1697 og igen i 1708.

Der nævnes to børn

1. Hans, døbt omkring 1645, død 1715 i Klemensker,
2. Anders, ane 638, født o.1648, begravet 24.januar 1690.

1278 Jens Ibsen

Født omkring 1615, død 1674 i Rutsker.

1279 Karen

Uvist hvornår født og død

Jeg har fundet Jens og Karen omtalt i Ole Planthins slægtstræ. Karens navn er vist men ellers ingen oplysninger om hende.

Jens har haft den 34. selvejergård i Rutsker, Smedegård. Gården findes stadig i 2018 på adressen Kirkedalsvej 17, Hasle. På matrikelkortet fra 1826 ses den som firlænget – den 4.længe er siden nedlagt. Der var oprindeligt knap 35 hektar jord til gården.

Der nævnes to børn

1. Anne, født 1650
2. Karen, som er ane 639. Hun var født omkring 1662.

1504 Christen Madsen

Fødsel ukendt, skifte 17.april 1654. Var i Valløby.

1505 Mette Pedersdatter

Fødsel ukendt, levede endnu ved skiftet i 1654,

Parret er også ane 704/705, hvor der kan læses om dem.

Som ane 1504/5 er de tipoldeforældre til ane 188 Christen Christensen (bror til ane 88 Rasmus).

1632 Hans Jacobsen Wolf

Fødsel ukendt, død i Nakskov 22.februar 1659

1633 Karen Mathisdatter

Fødsel ukendt, død i Nakskov 22.december 1674

Parret omtales i ”Slægten Wolf”.

Hans var født i Odense, hvor hans far var lektor – vel ved latinskolen. I kilden siges, at han fik ”bakkalaurgraden” ved Københavns universitet i 1638 – men det passer dårligt med at han nævnes i Nakskov i 1635 – der må være en skrivefejl et sted.

Hans fik borgerskab i Nakskov i 1635 – jeg har ikke set hvilket erhverv han havde. Han var byfoged og toldkasserer endnu i 1651.

Kilden nævner 4 børn

1. Ejler, ane 816, født 1637
2. Christoffer, født o. 1642
3. Anne, døbt 21.juli 1644
4. Hans, født 22.november 1646, begravet 19.december 1652.

1634 Peder Mortensen Widsted

Uvist hvornår født, begravet 28.august 1667 i Nakskov

1635 Abigael Lerche

Født o. 1620, begravet i Nakskov 21.december 1669

Parret omtales i ”Slægten Wolf”.

Peder var borgmester i Nakskov. Han var givetvis født i Vedsted i Nordjylland – en lille by knap 20 km nordvest for Ålborg. Kilden hævder i hvert fald, at hans far var gårdmand Morten Ibsen i Vedsted.

Ifølge kilden var Peder ”en myndig mand” – fordi han fik sin bror, magister Laurits Widsted afsat fra Nakskov sognekald, fordi Laurits havde fornærmet ham. Jeg vil måske kalde det stridbar - -

Abigaels bror var provst Lerche i Nysted, hvor datteren, Karen, synes at flytte hen efter forældrenes død.

Kilden omtaler kun datteren Karen, ane 817, som blev gift med Eiler Christian Wolf. Hun var født 4.april 1648 i Nakskov.

1642 Hans Bergeshagen

Født omkring 1625 formentlig i Rostock, begravet 2.februar 1679 i Nykøbing F.

Hans var købmand i Nykøbing Falster indtil sin begravelse. Han nævnes i ”Slægten Wolf”, som mener, at han indvandrede fra Rostock midt i 1600-tallet for at blive købmand.

Kilden omtaler kun en datter, Anna, ane 821, som menes født omkring 1649 i Nykøbing F. Hun blev gift med ane 820 Henrik Flindt, som også var købmand.

1862 Thyge Pedersson

Fødsel og død ikke fundet, ses i Vinsløv 1660-72.

1863 Karine Truid

Fødsel og død ikke fundet.

Deres dåb og begravelse er ikke fundet. Det er heller ikke lykkedes at finde hvor i Vinsløv de boede.

Thyge nævnes første gang, da han bliver udlagt som barnefader da Inger Mogensdatter fik en søn udenfor ægteskab. Sønnen Mogens blev døbt 26.juni 1660 i Vinsløv. Thyge og Inger blev vist ikke gift – i hvert fald har jeg ikke fundet nogen vielse af dem.

Thyge og Karine blev gift i Vinsløv den 17.januar 1664. Der er ikke nævnt nogen vidner.

Jeg har fundet 5 børn efter Thyge og Karine

1. Bonde, født 24.januar 1664 – en uge efter forældrenes vielse. Han døde samme år.
2. Ellne, ane 931, født 16.april 1665. Hun blev båret af Birgithe Pedersdatter. Faddere var Anders Bondesson, Michel Pedersson, Thue Mognsson i Melby og Karine Poffuell Anderssons.
3. Anna, født 1.januar 1667
4. Peder, født 7.december 1670, han døde 16 uger gammel
5. Peder, født 7.juli 1672, han døde 8 dage gammel.

1870 Magnus Kirstensson

Født omkring 1610, begravet i Sørby 21.6.1691.

Hans hustru kendes ikke.

Magnus var 81 år gammel, da han blev begravet – så han må være født omkring 1610. Præsten noterer, at han boede i Elesåkra hvor også datter og svigersøn (ane 934-35) boede, så formentlig er gården blevet overtaget af dette par.

Jeg har fundet fire børn i kirkebogen. To mænd, Niels og Swen Magnusson, ses som faddere for Kirstines søn Truedt i 1686 – de må være hendes brødre. Derfor tror jeg Magnus fik seks børn – så listen over børn er som følger

1. Niels, vist født før 1650
2. Swen, også født før 1650
3. Elline, født 4.april 1652.
4. Kirstine, ane 935, født 22.april 1655. Anne hr Hanses bar det (præstens kone). Faddere var Niels Mognsson i Egnebjerg, Suend Mognss i Nefling, Sønne Kirstensson i Ouinge, Tue Jepsson i Elesagre, Inger Henrihs i Ry, Bente Tues i Teilbachen
5. Kirsten, født 6.12.1657.
6. Elline, født 7.10.1660.

1882 Matthis Skomager

Født omkring 1620, begravet 8.april 1674 i Brønnestad.

Hans hustru kendes ikke. Han må være gift før 1648, hvor det ældst kendte barn var født. Det er så før kirkebogen begyndte.

Matthis var 54 år da han blev begravet. Han omtales konsekvent som Matthis Skomager – så hans patronym er ukendt. Selv ved begravelsen, hvor navnet er Matthis Skomager og beskæftigelsen var skomager.

Det siges, at han boede i Broslet – men det stednavn har jeg ikke kunnet finde i sognet.

Jeg har fundet 4 af hans børn

1. en søn, nok født i 1648, begravet 29.februar 1652 ”et drengbarn på fjerde år gammelt begravet. Var Matthis skomageris på Broslet”.
2. Svenbor, ane 941, født 28.november 1652. Boel Gabriels på Broslet bar det. Faddere var Niels Mogensson i Lörup, Stricker Boelsson i Lörup, Bent Mogensson ibidem, Mernille Nielsis i Backegåren, Kierstina Giörmundtz på Broslet.
3. Bent, født 17.august 1656,
4. Nielss, født 8.juli 1660.

1892 Woldemar Schomager

Var i Gumlösa omkring 1660. Han er også ane 1912.

Woldemar Schomager omtales altid uden patronym men med Schomager. Ved dåben af det første kendte barn siges han at være skomager og husmand – men ved de efterfølgende blot skomager. Som vi også kender det i Danmark, var skomageren på landet ofte også husmand, så det passer ind i billedet.

I Gumlösa kirkebog ses ingen optegnelser om vielse eller begravelse, hverken af Woldemar eller hans hustru.

Det er usikkert hvor i sognet han boede. Ved de tre af fire barnedåb står der, at han er i Gumlösa, mens han siges at være i Fjerlöf ved det ene af børnene.

Kirkebogen omtaler 4 børn, men der kan være børn født før kirkebogen begynder.

1. Niels, født 28.oktober 1649,
2. Bent, født 31.marts 1652
3. Bente, født 20.april 1656
4. Anders, ane 946 og 956, født 12.juli 1663. Arine i festen bar hende. Faddere var Peter Ladefoged, Mogens i Raaryd, Henrich Hansson ibid, Kirstine Niels Tröllssons, Sitze Simons, Inger Eschields i Gumlösa.

1894 Matthis Pedersson

Født omkring 1610, begravet i Sörby 30.november 1679. Han er også ane 1914

Matthis blev formentlig gift før kirkebogen i Sörby starter, i hvert fald før 1649, hvor den ældste søn må være født. Men der er ingen optegnelser om ægtefællen.

Matthis siges at være 69 år ved begravelsen, altså født omkring 1610. Han var ikke født i sognet, for præsten skriver, at han havde boet i Sörby i 47 år – altså siden 1632, hvor han har været 22 år gammel. Det levner plads til at han måske har været gift 2 gange – men derom vides intet.

Der nævnes intet om, hvor i Sörby han boede. Det har nok været i eller tæt på selve Sörby – ikke i nogen af de omliggende mindre bebyggelser. For da ville præsten normalt skrive det.

Der ses 7 af hans børn i kirkebogen

1. Peder, som må være født i 1649. Dåben ses ikke, men han bliver begravet 18 år gammel den 21.april 1667.
2. Birgitte, født 16.februar 1651.
3. Bente, født 17.juli 1653
4. Jehanne, født 13.januar 1656
5. Joen, født 1.januar 1659
6. Anne, ane 947 og 957, født 27.december 1661. Kirstine Mortens i bar hende. Faddere var Niels Nielsson i Sörby, Anders Pedersson ibid, Mogens Nielsson, Niels Tygesson, Sitze Joensdatter, Kirstine Suendsdatter.
7. Niels, født 30.juli 1665

1912 Woldemar Schomager

Er også ane 1892, hvor der kan læses om ham.

1914 Mattis Pedersson

Er også ane 1894, hvor der kan læses om ham.

1918 Jeppe Nielson

Var født omkring 1613, begravet 27.januar 1684 i Sørby.

Præsten skriver ved begravelsen, at han var ”en god sognemand”. Måske hentydede han til, at han meget ofte var fadder – eller rettere, han var vel ofte fadder fordi han var afholdt og positiv.

Han var 71 år gammel da han døde, så han må være født omkring 1613. Han har derfor været 37 år gammel da det først kendte barn blev født i 1650. Sandsynligvis har han fået børn tidligere, som vi blot ikke kender, fordi kirkebogen ikke findes så tidligt.

Vi kender heller ikke hans hustru.

Jeg har fundet 5børn i kirkebogen

1. Else, født 16.juni 1650. Hun døde 3 måneder gammel, 11.september 1650
2. Else, født 7.marts 1652.
3. Bent, født 3.december 1654.
4. Kirstine, født 7.juni 1657. Hun blev kun 2½ måned gammel, begravet 25.august 1657
5. Kirstine, ane 959, født 19.september 1658. Anne Hr Hansis bar det (præstens kone igen). Faddere var Anders Persson, Niels Tygesson i Sørby, Aage Poulsson i Sørby, Torkel Pedersson, Elne Anders Mortensson, Bolle Lassis i Torp.

Det er bemærkelsesværdigt, at ”Anne hr Hansis” bærer stort set alle børn til dåben omkring 1650-60. Enkelte børn bæres af andre, f.eks barn nr 4 foran – men hun døde jo så også. De tre første og den femte blev alle båret af hende. Det samme er tilfældet for de øvrige aner, der får børn i det tiår.

2034 Hans Kielsen

Uvist hvornår født og død. Lever i Nørholm.

2035 Else Lauridsdatter

Uvist hvornår født og død. Lever i Nørholm.

Hans og Else ses viet i Nørholm kirke den 9.november 1651. Desværre har jeg ikke kunnet finde deres begravelse.

De må være født senest 1630 og levede endnu i 1664 hvor den yngste af de kendte børn blev født. Det er ser ud til, at Hans Kielsen er noteret for et gadehus i Nørholm i Chr.5's matrikel fra 1682, men matriklen er svært læselig for Nørholm sogn og er derfor usikkert. Jeg er sikker på, at han ikke står for nogen af gårdene i sognet.

Jeg har fundet 4 af deres børn

1. Kield, døbt 5.september 1652.
2. et dødfødt barn, født og begravet samme dag, den 24.august 1655.
3. Kirsten, født 15.september 1656
4. Karen, som er ane 1017, døbt i maj 1664, datoen ulæselig. Ingen faddere angivet.

Som det ses er der plads til flere børn mellem nr 3 og 4 – det kan ikke afvises, at der er flere børn eller eventuelt at første hustru, Else, er død og Hans har giftet sig igen.

2038 Just Madsen

Uvist hvornår født, begravet i Nørholm 10.november 1705

2039 Karen Løngborg

Uvist hvornår født, begravet i Nørholm 16.april 1708.

Just og Karen blev gift i Nørholm kirke den 2.oktober 1681 efter at de blev trolovede anden påskedag. Der ses ingen vidner.

Da Karen blev begravet skriver præsten at hun hedder Karen Christensdatter Løngborg. Det har dog ikke hjulpet mig i eftersøgningen af hendes forældre. Der ses en pige døbt 9.februar 1659 ved navn Karen og faderen hedder Christen Trogelsen. Men da vi ikke kender Karens alder ved begravelsen er slægtsskabet usikkert. Hun ville i givet fald være 22 år ved vielsen, hvilket ikke var ualmindeligt.

Der ses formentlig en bror til Karen, som bliver gift den 13.maj 1683 – Jens Løngborg med Else Christensdatter.

Jeg har ikke fundet Just i Chr.5's matrikel fra 1682, Det er måske fordi han endnu ikke havde nogen fæstegård da matriklen blev påbegyndt. Fra dåben af sønnen Mads vides, at han boede "øster i byen".

Jeg har fundet 2 af deres børn i kirkebogen

1. Bodil, døbt 12.november 1682. Hun er ane 1019,
2. Mads, døbt 10.april 1689. "Just Madsen øster i byen".

12.generation

2552 Arist Andersen

Var født før 1600, død efter 1650 i Pedersker.

Jeg har fundet oplysningerne om Arist i Ole Thyge Planthins slægtstræ på internettet.

Vi kender ikke Arists ægtefælle.

Arist menes født før 1600 og han døde efter 1659 i Pedersker. Han havde 20.selvejergård i Pedersker, kaldet Dammegård. Den omtales under sønnesønnen, ane 638, Anders Mortensen.

Vi kender to af hans børn

1. Morten, ane 1276, som menes født omkring 1622.
2. Hans, som menes født omkring 1625. Han havde senere den 28.selvejergård, Maegård.

2554 Hans Andersen Fyhn

Menes født før 1600, død efter 1645.

Jeg har fundet oplysningerne om Hans i Ole Thyge Planthins slægtstræ på internettet.

Ifølge denne kilde havde han 27.selvejergård i Nylars, kaldet Fynergård. På et tidspunkt har han været på gården Kirkebo i Rø sogn. Og ifølge Norman Lee Madsen, Canada, havde han også relation til Store Munkegård, 32.selvejergård i Åker sogn, vistnok via ægtefællens arverettigheder.

Fra kilden kendes to børn

1. Maren, ane 1277, født omkring 1625 i Rø sogn
2. Anders, født omkring 1633, død 1690.

3264 Jacob Jacobsen Wolf

Født 24.august 1554 i Odense, død 31.maj 1635 i Odense

3265 Marine Iversdatter

Født 1579 vist i Ringsted, død 3.januar 1605 i Odense.

Det følgende vides fra "Slægten Wolf".

Jacob var gift 4 gange, første gang med Anna Nielsdatter 1585, datter af biskoppen i Oslo, dernæst med Marine Iversdatter 30.august 1601, tredje gang med Else Pedersdatter i 1606 og endelig med Anne Ernsdatter.

Efter skolegang i Odense og Ribe var han i Slesvig i nogle år – vist mens han blev student. I 1576 er han i København og studerer fra 1577 på universitetet. Han blev optaget i kansler Niels Kaas' husstand i en periode, og ved Niels Kaas' hjælp fik han rektoratet ved Ringsted latinskole i 1584. Men allerede i 1584 blev han rektor i Oslo, hvor han blev præsteviet og fik et "Hoffs Præbende", 200 rigsdaler årligt. I 1594 fik han en stilling som "læsemester" i Odense og fik tillige en præstestilling i Aasum.

Han blev anset for at være en lærd mand, der stod i forbindelse med betydende skribenter og udgav også selv forskellige taler, digte mv. Han var dog også en noget stridbar herre og havde proces mod

flere af hans mange børn i de 4 ægteskaber. Ifølge biskoppens visitatsbøger blev han endog anklaget for vold i 1631 – det er uvist om klagen førte til nogen straf.

Han døde undervejs på en rejse fra København til Odense. Han blev begravet i Skt Knuds kirke.

I ”Slægten Wolf” har jeg fundet de følgende børn

1. Jacob, født i Oslo ca 1586, død 1653.
2. Magdalene, født i Oslo.
3. Anne, født i Oslo.
4. Bagge
5. Hans , ane 1632, født i Odense ca 1603, død 1659.
6. Jørgen.
7. Christoffer, født. 1607.
8. Iver, døbt 18. Juli 1630.
9. Povel
10. Peder
11. Jacob
12. Anne



Lektor Jacob Jacobsen Wolfs Gravsten
fra St. Knuds Kirke i Odense.

Gravstenen over Jacob og hans hustruer findes aftegnet og er vist i ”Slægten Wolf”.

Stenen bærer følgende Indskrift:

Prudentii Cathemer. Hymno 10 vs 53-56. Quidnam sibi saxa cavata, quid pulchra volunt monumenta, nisi quod res creditur illis, non mortua sed data somno.

Vi pryde vores døde Lig
med Skrivt og Marmelstene,
Thi vi med Gud i Himmerig
Skal leve Engle rene.

Misericordiam volo non Sacrificium.

M. Jacobus Jacobæus Wolfius
Othiniensis Canonicus Asloensis & S. S.
Theologiæ Lector obiit 31. Maji Ao. Christi
1635 ætatis vero 81.

Anna uxor I M. Johannis Nicolai
Superintendentis Asloensis & Magdalene Berg
filia obiit 26. Jan. Ao. Christi 1600 ætatis 26.
Marina uxor II M. Ivan Bartholini Præsidis
Ringstadiensis & Elisæ Mule filia
obiit 3. Januar Anno Christi 1605 ætatis 26.
Anna uxor III Ernesti Elver & Ingeborg Laur.
F. obiit 27. Februar 1645.

3266 Mathis Nielsen

Uvist hvornår født, død i Nakskov 1616.

3267 Anne Christoffersdatter Schøller

Født 12. september 1579, begravet 20. september 1637 i Nakskov.

Oplysning om dette par er fra "Slægten Wolf".

Mathis var købmand og byfoged i Nakskov købstad.

Anna siges at være en søster til Tordenskjolds oldefar Eiler Schøler.

Efter Mathis døde i 1616 blev hun gift igen med Mads Bergen, som var borgmester i Nakskov 1635-1648.

Vi kender et af deres børn, Karen, som blev gift med ane 1632 Hans Jacobsen Wolf.

3268 Morten Jepsen

Født omkring 1580, død 1654 i Vedsted ved Åbybro

3269 Karen Jensdatter

Født omkring 1580 i Ørum, død i oktober 1646 i Vedsted.

Oplysning om dette par er også fra "Slægten Wolf".

Morten menes at have været gårdmand på "Rævhede" i Vedsted sogn i Hjørring amt.

Omkring 1610 blev han gift med Karen Jensdatter fra Kraghedegård i Ørum (Viborg amt).

Der nævnes to børn

1. Laurids, født i maj 1614 i Vedsted, død 8. marts 1674. Det var ham, Peder fik afsat i Nakskov fordi Laurids havde fornærmet ham.
2. Peder, ane 1634, vistnok født i 1614.

3270 Knud Madsen Lerche

Født i Nyborg 8. februar 1593, død i Nysted 26. februar 1666

3271 Sophie Bate

Født omkring 1600, død i Nysted 1653

Jeg har fundet oplysning om parret på Finn Holbeks hjemmeside

<http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I48482&tree=2>

Det siges, at han studerede i København og senere i Wittenberg. Herefter blev han rektor i Landskrona omkring 1617. I 1618 blev han sognepræst i Nysted købstad, fik magistergrad i 1619. I 1623 blev han provst, stadig bosiddende i Nysted.

Der nævnes tre børn

1. Sidsel, født omkring 1620, død i 1670
2. Abigael som er ane 1635, født o. 1620 i Nysted, gift med Peder Widsted
3. Johanne, født 6. maj 1631, død 30. december 1677 i Nysted.
4. Elsebeth, død 1667

13.generation

5116 Anders Fyenbo

Født før 1575, død efter 1621

Oplysning om Anders har jeg fra canadieren Norman Lee Madsens hjemmesider.

Anders er nævnt som fæster af gården Kirkebo i Rø sogn i jordebøger fra 1598 og 1621. Der er kun nævnt en søn, Hans Fyenbo, ane 2558.

6528 Jacob Jacobsen Wolf

Født omkring 1520, død efter 1554

Oplysning om Jacob findes i ”Slægten Wolf”.

Jacob menes født i Slesvig omkring 1520. Han flyttede siden til Odense, hvor han var kobbersmed. Han er far til ane 3264 Jacob Jacobsen Wolf.

6530 Iver Bertelsen

Født før 1550, begravet 28.september 1583 i Ringsted

6531 Else Hansdatter Mule

Født i Odense senest 1556, begravet i Odense 25.januar 1605.

Oplysning om parret er fra ”Slægten Wolf”.

Iver og Else blev gift omkring 1573, uvist hvor.

Ivar var magister og fungerede som abbed og klosterforstander i Ringsted og Sorø.

Han var forfatter til rimkrøniken som blev brugt som tekster til de gobeliner som kong Frederik II fik vævet til Kronborg slot.

Det var også Iver som fandt den gamle latinske udgave af Adam af Bremens kirkehistorie i Sorø klostres bibliotek. Han siges at have været fængslet en tid i Sorø uvist hvorfor. Han siges i øvrigt at have virket for fremme af Danmarks historie og mindesmærker.

Efter Ivers død blev Else gift med Niels Krag, der vist er den ældst kendte kongelige historiograf. Stillingen var oprettet for at sammenstille Danmarks historie på latin, som så kunne gives til udenlandske diplomater og politikere.

Der kendes to børn efter Iver og Else

1. Margrethe , født efter 1573, død omkring 1638
2. Marine, ane 3265, født omkring 1578

6534 Christoffer Iversen Schøller

Født i Kiel o.1534, død i Ribe 1594

6535 Karen Hansdatter

Født o. 1545, dod i Ribe 1592.

Oplysning om Christoffer og Karen er fra Finn Holbeks hjemmeside.

Christoffer var skriver i Kiel om kring 1550-60, hvorpå han kom til Ribe, hvor han fik borgerskab. Her var han vistnok slotsskriver i en periode. I hvert fald har han titel af skriver da han får borgerskab. Han havde en del ejendomme i Ribe – men uheldigvis brændte de fleste ved Ribes brand i 1580. Så sent som i 1622 blev en af grundene solgt til Hans Henriksen Vintapper af Christoffers arvinger, beliggende mellem Sortebrødregade og Badstuestræde.

Der omtales 4 børn efter parret

1. Iver, født 5.november 1568, død 22.oktober 1620 i Køge
2. Anne, ane 3267, født 12.september 1579
3. Casper, født 28.januar 1582, død 6.maj 1661 i Trondhjem
4. Ejler, født 31.maj 1585, død 1628 i Varberg. Han var Tordenskjolds farfar.

6536 Jep Mortensen

Levede i 1570 i Vedsted sogn, Hjørring amt

Oplysning om Jep er fundet i ”Slægten Wolf”.

Jep siges at have været gårdmand på Rævhede i Vedsted sogn ved Åbybro. Han var søn af en Morten Ibsen, fætter til Skipper Clement. Denne var også gårdmand i Vedsted omkring 1552.

Jep er far til ane 3268 Morten Jepsen.

6540 Mads Lerche

Født omkring 1560, død i Nyborg 1608

6541 Sidsel Knudsdatter

Født omkring 1574, død i Nyborg 24.april 1648.

Oplysning om Mads og Sidsel er fra *Slægten Wolf”.

Mads var borgmester i Nyborg.

Mads var først gift med Maren Jacobsdatter i 1589, Hun må være død kort efter vielsen, for allerede i 1590 blev Mads anden gang gift med Sidsel. Efter Peder døde i 1608 blev Sidsel gift med Peder Nielsen, der var født 2.april 1583 i Voldby ved Skanderborg. Han døde 12.september 1638 i Nyborg.

Sidsel og Peder Nielsen fik tre børn, som alle fik efternavne Lerche – Mads, (1610.1660), Peder /1613-1683) og Cornelius (1615-1681).

Mads og Sidsel fik måske kun et barn, Knud, født 8.februar 1593. Han er ane 3270.

6542 Anton Bate

Født i Haderslev omkring 1560, død i Nykøbing F 13.juni 1602.

6543 Sara Oberberg

Født omkring 1570. død i Nykøbing F 1602.

Oplysning om Anton Bate og Sara Oberberg er fra Finn Holbeks hjemmeside.

Anton Bate blev ”hofmedikus” hos dronning Sophie omkring 1594. Hun var enke efter Frederik 2., som døde i 1588. Hun ville gerne have blandet sig i Christian 4.’s regering og derfor fik hun tildelt slot og tilliggende land, som hun så kunne koncentrere sig om. Faktisk betød hendes aktivitet, at Nykøbing fik megen handel og havde fremgang.

Anton Bate havde nok ikke den store andel heri, eftersom han døde i 1602.

Han havde studeret i København omkring 1580, kom så til Padua og Siena i 1588 og endelig i Basel i 1592. Han blev doktor med i udlandet i 1593 før han så i 1594 blev tilknyttet hoffet.

Der er kun nævnt et barn efter parret, Sophie, ane 3271. Hun er født omkring 1600.

14.generation

13056 Jacob Wolf

Vist født omkring 1490

Oplysningen er fra "Slægten Wolf".

Det ser ud til, at den slægtsbog mangler egentlig dokumentation for ham. Sønnens patronym peger på, at en mand af det navn har levet – men bogen fortæller ikke noget om ham. Det siges, at han havde 2 børn, som begge hed Jacob - en af dem er så ane 6528 Jacob Jacobsen Wolf.

Jacob må have boet i Slesvig – sønnen siges i hvert fald at høre til der.

13062 Hans Mule

Født senest 1530, begravet 25.september 1602 i Odense

13063 Mette Lauridsdatter Kotte

Født omkring 1535, begravet 20.marts 1613 i Odense.

Oplysninger fra "Slægten Wolf" og Finn Holbeks slægtstræ.

Hans var borgmester i Odense og omtales som en af byens rigeste slægter. Han havde Nislevgård, som vist lå lidt uden for Otterup, hvor Nislevgård Efterskole ligger i 2018. Han havde købt gården af kronen i 1581.

Han var tilsyneladende en stridbar herre, for han dræbte en anden borger – Mogens Hansen - i Odense i 1561. Alligevel kaldes han i 1564 "erlig og velbyrdig borger i Odense". Han siges dog at have stået i gunst hos kong Frederik 2. og fik i 1571 et len på Sanderumgård af kronen.

I 1569 måtte han rømme landet, fordi han havde overfaldet og såret Eiler Bryske. Den familie havde han åbenbart bryderier med – for i 1580 blev han overfaldet af Carl Bryske!

I 1599 var han borgmester i Odense.

Han blev gift med Mette Lauridsdatter Kotte, som kom fra en af de andre rige familier i Odense. De menes viet før 1556.

Det er en af Hans Mules efterkommere, som stiftede Mulernes Legatskole i 1720. Der var fra starten et antal fripladser, så den ikke kun var for de riges børn. Skolen var fra starten en realskole, men fik i 1962 også en gymnasieafdeling.

Både Hans og Mette blev begravet i Skt Knuds kirke.

De fik vist 10 børn – der ses dog kun 7 navne:

1. Maren, født efter 1556, død 1607
2. Else, ane 6531, født efter 1556, død 1606
3. Jens, 15.september 1564, død 26.maj 1633
4. Niels, født efter 1556, død 3.juli 1615
5. Jørgen, borgmester i Odense. Født o.1569, død 6.juli 1634
6. Claus, født o.1575, død 1647
7. Laurids, født efter 1556, død 1603.

13068 Iver Schøller

Må være født senest 1510, død i Kiel efter 1547.

Oplysning fra Finn Holbeks hjemmeside.

Iver menes indvandret fra Mähren og var bosat i Kiel.

Hans hustru kendes ikke.

Kun et barn er kendt, ane 6534 Christoffer Schøller, som er født omkring 1534.

13084 Antonius Bate

Født omkring 1525, død 21.marts 1595 i Haderslev

13085 Abigael Bonifaciousdatter Loir

Født omkring 1538, død omkring 1570.

Abigael var først gift med Jacob Hasebart, som døde i 1556. I 1557 blev hun så gift med Antonius Bate. Efter at Abigael døde i 1570 blev Antonius gift igen – med Mette Schumacher, som var datter af borgmesteren i Haderslev, William Schumacher og hustruen Bodil.

Antonius var apoteker i Haderslev.

Abigael og hendes første mand Jacob fik vistnok to børn, Elisabeth (o.1551-1575) og Jacob (før 1557-1607).

Vi kender et barn af Antonius og Abigael, Anton, født omkring 1560. Han er ane 6542.

15.generation

26124 Mikkel Mule

Født omkring 1480. død i Odense 2.maj 1537

26125 Anne Jensdatter Bang

Født omkring 1484, død 20.april 1569 i Odense.

Oplysning fra Finn Holbeks hjemmeside.

Mikkel og Anne menes gift før 1509.

Mikkel nævnes som rådmand i Odense i 1523. Det siges, at han da havde adeligt våben. I 1528 og 1535 nævnes han som borgmester i byen. Det var vel som borgmester, at han 22.marts 1535 underskrev et troskabsbrev til hertug Christian – i dennes fejde med Christian 2.

Der nævnes tre børn efter Mikkel og Anne

1. Christen, død efter 1586
2. Hans, ane 13062
3. Maren, død i september 1545.

26126 Laurids Kotte

Født senest 1505, død i Odense i 1542.

26127 Karen Lauridsdatter

Født 1515, død omkring 1590.

Oplysning fra Finn Holbeks hjemmeside.

Laurids var adelsmand og skrev sig ”til Dalby”. Han var købmand i Odense. Han nævnes i en ejendomshandel 23.september 1532.

Han menes at have haft anpartar/arv i slægtens gods, og måtte sammen med sin bror Jørgen udruste hest og rytter som del i grevefejden i 1535. Han nævnes igen i 1540, hvor han får brev på en arvet gård i Odense. Formentlig er det også ham der nævnes i dokumenter fra 1539 om eksport af 135 okser – selvom navnet staves lidt anderledes.

Der nævnes kun et af deres børn, ane 13063 Mette.

Kottes våbenskjold menes at se sådan ud



KOTTE.

16.generation

52248 Christen Mule

Menes født omkring 1460, død i Odense efter 1505

52249 Marine ?

Død i Odense efter 1522.

Oplysning fundet i Finn Holbeks slægtstræ.

Christen Mule menes at blive enkemand i 1509 (hendes navn kendes ikke), hvorpå han blev gift med Marine – hvis efternavn ikke kendes. Hun levede som enke i Odense i 1522, hvor et dokument viser, at hun måtte betale bøde til kongen for at have ”forseet sig i nogen sag”.

Christen Mule figurerer sammen med broderen Marcus Mule som vidner på Skam herredsting i 1486. I 1491 ses han som rådmand i Odense, 1493 nævnes han som kirkeværge for Vor Frue kirke i Odense. I 1496 og i 1505 nævnes han som borgmester i Odense.

Han var adelig og havde titel af væbner. Det er vel arvet fra hans farfar, der blev adlet i 1444.

Til højre er Mulernes våbenskjold vist.

Der nævnes to børn efter Christen og Marine

1. Mikkel, som er ane 26124.
2. Hr Hans, død 24.september 1524. Han blev biskop i Oslo i 1521 – og var berygtet for et uordentligt levned.



52250 Jens Bang

Født før 1465, død i Assens 11.juli 1531

52251 Else Groth

Født omkring 1465, død efter 1532

Oplysning fundet i Finn Holbeks og i Darrin Lythgoes slægtstræer. Jens blev gift med Else Groth, som menes født i Gudum ved Slagesle omkring 1465.

Jens Bang var købmand i Assens. Han fik kancelliets tilladelse til at udføre 200 ”øxne” (givetvis stude) i 1511. Året efter fik han tilladelse til at udføre 100 okser.

I et regnskab over kronens indtægter i 1523-24 fra en række adelige, fra byen Odense og nogle kirkelige institutioner findes også Jens Bang anført – hvilket tyder på, at han var adelig. Han skulle da betale 6 mark 6 skilling til kronen.

Jens Bang ses som administrator af Assens kirke i perioden 1496-1515. I 1511 blev han rådmand og fra 1514 blev han borgmester. Det var han formentlig helt indtil han døde i 1531, men i hvert fald viser dokumenter fra 1526 at han da stadig var borgmester.

I 1530 fik Jens livsbrev på det gods, som lå til Sankt Gertruds alter i Assens. Efter Jens' død fik "Elsze Bangs" et forleningsbrev på tre haver i Assens som hendes husbond havde haft. Teksten siger godt nok "haver" – men det er formentlig agre i bymarken som nu overgår til Else.

Der kendes 4 af parrets børn – Anna (som er ane 26125), Maren, Niels og Jørgen.

Jens Bangs våbenskjold kendes ikke, så vidt vides er det efterkommere som udformer et våbenskjold. Et laksegl er bevaret. Det forestiller en opadrettet pil med en tværstreg.



52252 Niels Kotte

Født omkring 1460, begravet i Odense 1518

52253 Marine Thordsdatter

Levede omkring 1500, død tidligst 1532.

Oplysninger fra Finn Holbeks slægtstræ.

Niels Kotte var adelig og skriver sig til Hallegård og Eskelund. En overlevering fortæller, at han mistede sig adelskab, fordi han ægtede en uadelig. Det passer næppe, for flere sønner fører Kottevåbnet (aftegnet under ane 26126 Laurids Kotte).

Niels var bosat i Odense, hvor han var rådmand og kirkeværge for Vor Frue kirke. Han drev omfattende købmandshandel og nævnes i dronning Christines regnskaber 15 gange i årene 1503-1513. Han nævnes også ved rettergangen i 1514 mod Christian 2.

Marine var gift tre gange – først med Marcus Mule, derefter med Herman Vale og endelig med Niels Kotte, som også døde før Marine. Alle havde været købmænd. Hun videreførte Niels Kottes købmandshandel efter hans død.

Der nævnes tre børn efter Niels og Marine

1. Marcus, opkaldt efter Marines første ægtefælle Marcus Mule
2. Laurids, som er ane 26126
3. Jørgen

52254 Laurids Poulsen

Død i Kerteminde efter 1515

52255 Kirsten Lauridsdatter

Som må have levet omkring 1500.

Oplysninger er fra Finn Holbeks slægtstræ.

Laurids var borgmester i Kerteminde omkring 1500. Det formodes han var lavadelig, men det er usikkert. Det er sandsynligvis rigtigt, da borgmestre i købstæderne var betydningsfulde folk. Det siges, at hans våben – et trefliget aks eller gren – ses på gravstenen over datteren Mette og svigersønnen Hans Mule, hvilket også tyder på at han var adelig.

Der ses to børn efter Laurids og Kirsten

1. Mette, født omkring 1490, bød 13.juli 1563. Gift med Hans Mule
2. Karen, ane 26127.

17.generation

104496 Jens Mule

Født i Odense før 1425, død i Odense efter 1487.

Oplysning fra Finn Holbeks slægtstræ.

Jens Mule var borger i Odense. Hans navn ses i 1450 i et vidne på Odense byting hvor han omtales som ”dannemand”. I 1456 omtales han som rådmand og Dominikanerne omtalte ham som ”velfortjent” – hvilket vel betyder, at han støttede dem på en eller anden måde. I 1468 er han vitterlighedsvidne med søsteren Johanne.. I 1478 deltog han i stiftelsen af et ”helliggeisthus” i Odense. Helliggeisthuse var en slags sygehuse i 14-1500 tallet og fandtes i adskillige købsteder – bekostet af borgerskabet.

Han nævnes stadig som rådmand i 1484 og levede endnu 16.marts 1487, hvor hans navn findes i et dokument.

Der ses tre af hans børn

1. Mikkel, død efter 1479
2. Christen Mule, som er ane 52248,
3. Marcus Mule, død efter 1486.

104504 Laurids Kotte

Død omkring 1480, begravet i Gråbrødre kirke.

104505 Margrethe Jensdatter

Levede omkring 1475

Oplysning fra Finn Holbeks slægtstræ.

Laurids Kotte var adelig og skriver sig til Dalby, Hindsholm. Han ernærede sig ved handel i Odense og blev begravet i Gråbrødre kirke – vist i 1480 hvor han ses omtalt vistnok i forbindelse med dødsfaldet. Der fandtes en gravsten i kirken med Kotternes våben og initialer for Laurids og Margrethe.

Margrethe var datter af landsdomeren for Fyn, Jens Mikkelsen.

Der kendes kun en søn, Niels, som er ane 52252.

18.generation

208992 Hans Knudsen Mule

Født før 1387 i Odense, død i Odense 1459

Oplysning fra H.H. Eriksens slægtstræ på nettet.

Hans var gift med Edele, hvis efternavn ikke kendes. Hun siges at være død før 1468.

Hans var søn af borgmester Knud Hans Mule i Odense, der skulle være født omkring 1368, død 1439.

Hans Knudsen Mule var født i 1387, hvilket ikke stemmer helt godt med faderens fødselsår. Hans nævnes som rådmand i Odense i 1425 og også i 1433. I 1433 fik han tildømt den gård han beboede – det lyder som en mulig arvestrid afgjort af retten.

I 1435 besegler han Skråen/vedtægterne for ”det Elende Gilde” i Odense – jeg har ikke kunnet finde hvad det Gilde stod for.

Den 18. august 1444 fik han brev på ”frihed og frelse” – dvs han blev adlet – af kong Christoffer i Kalmar. Hans våbenskjold omtales da sådan: ”i skiolden en halff hwith wloff vdi eth røth fældh oc pa hielmen een halff htvit wloff”. Skjoldet er vist tidligere. Hans var da borgmester – det kan være grunden til adlingen, eller han kan have støttet kongen i de stridigheder der var efter dronning Margretes død. Der er faktisk utrolig mange der får adelstitel fra Kalmar i de år.

Der nævnes to børn efter Hans og Edele

1. Jens, som er ane 104496
2. Johanne.

209008 Niels Kotte

Levede omkring 1440.

209009 Mette Friis

Levede omkring 1440.

Oplysninger fra H.H. Eriksens slægtstræ.

Niels Kotte skriver sig ”til Hallegård” – som menes at være Hollufgård, en herregård i Odenses sydvestlige udkant. Der vides ikke noget videre om ham.

Hans far menes at være en Laurids Kotte, der døde i 1440 – der vides ikke mere om ham.

Mette Friis ved man heller ikke meget om, Hun menes at være datter af Bruun Friis til Aslo – som vist er herregården Årslevgård på Fyn.

Der kendes kun sønnen Laurids, ane 104504.

209010 Jens Mikkelsen

Levede omkring 1440 på Fyn.

209011 Marine Ottosdatter Rantzau

Levede omkring 1440 på Fyn.

Jens Mikkelsen var landsdommer, boende på Fyn. Han var utvivlsomt adelig. Han menes at være søn af en Mikkel Eskelund, som man ikke ved meget om.

Ifølge Darrin Lythgoes slægtssider var han gift med Marine Ottosdatter Rantzau. Hun var datter af Otto Eilersen von Rantzau – som man heller ikke ved så meget om.

Han var landsdommer på Fyn fra 1433 til 1442, måske helt til 1446 – men 22.oktober 1446 er han afløst af Johan Godskalksen Brockenhus.

En kilde siger han havde gården Skiby i Lunde herred – det har jeg ikke kunnet finde. På Darrin Lythgoes slægtssider omtales han som Jens Mikkelsen Eskelund - et navn som tilsyneladende findes tre forskellige steder på Fyn.

Der kendes kun datteren Margrethe Jensdatter, ane 104505.