



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Slægtsbog for

Svend Gansted født i Ringsted 26.maj 1894, død i Gentofte 1958
og Gerda Saksø født i Rønne 1.november 1899, død i Gentofte 15.august 1993

Forord

Denne slægtsbog fortæller om forslægten for de fem Gansted-søskende Jørgen, Helge, Agnete, Kirsten og Ole, de såkaldte probander. Fortællingen starter reelt ved Svend Gansted og Gerda Marie Saksø og går derpå bagud i tid, så langt kilderne rækker.

Fortællingen blev påbegyndt i 2018. Grundlaget var en lille slægtstavle, som Lone fik foræret af Gudrun Dahl. Tavlen var lavet af Gudruns mor, Minna Friis, som var næstsøskendebarn/"halvkusine" med Jørgens mor, Gerda.

Tavlen var en "efterkommerliste" og viste efterkommere (og deres ægtefæller) af denne bogs ane 56 Peter Christensen, der boede i Suderbo i Flade sogn ved Frederikshavn.

Slægten forgrener sig ud over stort set hele landet og lidt udenfor grænserne. Et par aner i Lund, et par stykker i det østlige Tyskland samt en adelig gren i Flensborg, der går tilbage til omkring 1350. Bornholm, Lolland, Sjælland, Fyn, Als og Midtjylland har også bidraget. Der er også forbindelser til Tyskland og Holland.

Slægtsbogen fortæller om lidt over 400 aner, fordelt på godt 200 familier.

Som forventeligt ses alle samfundslag i slægten. Det rækker fra fattige husmænd nær Horsens, over gårdmænd, snedkere og møllere til et større antal købmænd og præster, en biskop, nogle borgmestre og som nævnt en adelig familie i Flensborg.

Lidt uventet blev forslægten kædet sammen med min egen forslægt. Ane nummer 6942/43 Peder Thøgersen og Margrethe Jensdatter er identiske med min forslægts ane 1310/11. Parret levede i Viborg i sidste halvdel af 1500-tallet. Peders far var Thøger Jensen, en munk, som kraftigt støttede Hans Tausen i dennes kamp for reformationen. Mange slægtsforskere mener, at Thøger er søn af den adelige Jens Lauridsen Løvenbalk på Tjele, hvis slægt spores tilbage til Gorm den Gamle. Det er ikke medtaget, eftersom der mangler en sikker forbindelse mellem Thøger og Løvenbalk.

Det var overraskende (og skuffende), at forslægten til "karetmageren i Ringsted", ane 4 Anders Julius Pedersen, kun omfattede 34 personer. Grenen stammer fra Gilleleje-kanten, hvor stort set alt var ejet og styret af kongen via Kronborg slot. Derfor forventede jeg, at dokumentation om fæstevæsen og arv var velbevaret, ligesom man forventeligt havde godt styr på kirkebøger. Jeg opdagede, at det ikke var tilfældet. Kilderne tørrer ud i sidste del af 1700-tallet.

Det er i voldsom modsætning til spindesiden for Gerdas forslægt. Der kommer vi til Als, som var kontrolleret af hertugerne i Slesvig-Holsten. Her er kirkebøger og andet materiale flere steder bevaret til begyndelsen af 1600-tallet.

Arbejdet med slægtsbogen er afsluttet i juli 2021
God fornøjelse med læsningen..

Asger Kjelstrup

Kilder til slægtsbogen

Den væsentligste kilde har været Rigsarkivets hjemmeside – www.sa.dk, hvor man finder kirkebøger, folketællinger, tingbøger, fæsteprotokoller og meget mere.

Endvidere de søgbare folketællinger på Rigsarkivets ”Dansk Demografisk Database” www.ddd.dda.dk, som gør det enkelt at finde slægtninge fra den første tælling i 1787 til den seneste fuldt indtastede tælling i 1901.

Erik Brejls hjemmeside med skifteekstrakter www.brejl.dk har også sparet mange timer. Ekstrakterne viser afdøde, arveberettigede, formyndere og lavværg. Formyndere og lavværger er som regel beslægtede med afdøde eller ægtefælle – og giver gode fingerpeg om slægten.

Hjemmesiden www.Alsnissen.dk omfatter flere slægter på Als – her har jeg især haft nytte af information om slægten Brandt.

Baagøe familien fandt jeg omtalt på Hans.Christian Baagøes side hcbaagoe.dk

Stoltze & Saltoft www.stoltze-saltoft.dk har også bidraget med mange spor til slægten.

Lars Skovvang Larsens hjemmeside www.aneopslag.dk var en hjælp ved udforskningen af Jens Schibsteds forbindelse til Halkevad mølle ved Skælskør.

Anetavle over berømte danskere anetavler.kilokilokilo.dk

Wibergs præstehistorie på nettet www.wiberg-net.dk

Det Kongelige Biblioteks side ”Danmark Set fra Luften” <http://www5.kb.dk/danmarksetfraluftent>
Kortforsyningen (SDFE) med matrikelkort m.v. <https://sdfekort.dk>

Frederik Schrøders bog om Schrøderslægten www.schroeder.dk/Slaegtebog-1937-saertryk.pdf

Knud Gethers Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland, bind 1. Fundet på nettet

Danske- Norske og Islandske Jubellærere bind 2 af Christopher Giessing om Schrøder forslægt.

Mormonernes slægtsside www.familysearch.org/en/

Danmarks Kirker i netudgave <http://danmarkskirker.natmus.dk/>

1. generation	6	43 Kirsten Pedersdatter	38
1 Probanderne	6	44 Peder Jensen	39
2. generation	7	45 Johanne Jensdatter	39
2 Svend Gansted	7	46 Joachim Stoltze	41
3 Gerda Marie Saksø	7	47 Anna Kathrine Knudsen	41
3. generation	9	48 Søren Jensen	44
4 Anders Julius Pedersen	9	49 Margrethe Jacobsdatter	44
5 Adolfine Deodata Petrea Nielsen	9	50 Albert Pedersen	45
6 Niels Juul Sørensen	10	51 Karen Christensdatter	45
7 Michelle Andrea Elisabeth Pedersen	10	52 Christen Rasmussen	47
4. generation	13	53 Anna Margrethe Hansdatter	47
8 Niels Pedersen	13	54 Niels Schibsted	48
9 Oline Jensen	13	55 Eleonora Pedersdatter Lyse	48
10 Hans Adolph Nielsen	14	56 Peder Christensen	50
11 Ane Cathrine Johanne Pedersen	14	57 Maren Pedersdatter	50
12 Carl Sophus Wilhelm Sørensen	16	58 Carl Rasmus Aasberg	51
13 Marie Hansen	16	59 Anne Kirstine Hægström	51
14 Martin Thomas Angelo Petersen	17	60 Hans Jørgen Baagøe	52
15 Emilie Louise Baagøe	17	61 Maren Graae	52
5. generation	21	62 Christian Andresen	54
16 Peder Nielsen	21	63 Elisabeth Charlotte Lorentzen	54
17 Anne Nielsdatter	21	7. generation	56
18 Jens Olsen	23	64 Ole Jensen	56
19 Maren Hansdatter	23	65 Sidse Pedersdatter	56
20 Niels Nielsen	24	66 Jens Larsen	57
21 Birte Hansdatter	24	67 Kirsten Larsdatter	57
22 Peder Pedersen	25	68 Hans Nielsen	57
23 Deodata Marie Teresa Stoltze	25	69 Anne Hansdatter	57
24 Søren Sørensen	27	70 Jørgen Hansen	58
25 Marianne Elisabeth Albertsdatter	27	71 Gunnild Olsdatter	58
26 Hans Christensen Stoltenborg	28	72 Jens Ipsen	59
27 Maren Nielsdatter	28	73 Bodil Nielsdatter	59
28 Jens Christian Petersen	29	74 Niels Olsen	60
29 Else Elisabeth Asberg	29	75 Karen Jensdatter	60
30 Laurits Jørgen Baagøe	30	78 Hans Jensen	61
31 Michelle Otilie Andresen	30	79 Johanne Nielsdatter	61
6. generation	32	80 Niels Pedersen	62
32 Niels Olsen	32	81 Kirsten Hansdatter	62
33 Maren Nielsdatter	32	82 Hans Nielsen	63
34 Niels Hansen	33	83 Inger Nielsdatter	63
35 Cathrine Jørgensdatter	33	84 Ole Hansen	65
36 Ole Jensen	34	85 Birthe Hansdatter	65
37 Malene Nielsdatter	34	86 Peder Christensen	66
38 Hans Nielsen	36	87 Catrine Hansdatter	66
39 Anne Hansdatter	36	88 Jens Hansen	67
40 Niels Nielsen	37	89 Ane Larsdatter	67
41 Johanne Hansdatter	37	90 Jens Larsen	68
42 Hans Adolph Olsen	38	91 Karen Erichsdatter	68
		92 David Jochumsen Stoltze	69
		93 Marie Kirstine Knudsdatter Winther	69
		98 Jacob Vestergaard	70
		99 Karen Jensdatter	70
		100 Peder Jensen	71
		101 Maren Andersdatter	71

102 Christen Jensen	76	212 Anders Jensen	104
103 Ane Thomasdatter	76	213 Maren Hansadatter	104
104 Rasmus Christensen	78	216 Niels Jensen Skibsted	105
105 Anne Thorkildsdatter	78	217 Else Christensdatter Ugle	105
106 Hans Andersen	78	218 Lorenz Lorenzen Arf	106
107 Karen Pedersdatter	78	219 Kirsten Henriksdatter Pram	106
108 Jens Nielsen Schibsted	79	222 Iver Jensen	107
109 Sophie Lorensdatter	79	223 Maren Hansdatter	107
110 Peder Rasmussen	81	224 Jens Rosdal	109
111 Maren Iversdatter	81	225 Mette Klim	109
112 Christen Jensen	83	238 Johan Christoffer Lydman	109
113 Karen Jensdatter	83	239 Anna Margaretha Larsdotter	109
114 Peder Christensen	83	240 Hans Jørgen Lauritsen	110
115 Anne Christensdatter	83	241 Maren Pedersdatter Friis	110
118 Peter Hagström	86	242 Rasmus Peder Gomesen	111
119 Elisabeth Lydman	86	243 Karen Sørensdatter	111
120 Lars Jørgen Baagøe	86	244 Peder Jørgensen Graae	112
121 Maria Elisabeth Rasmusd. Brandt	86	245 Mette Kirstine Winther	112
122 Lars Pedersen Graae	87	246 Niels Clemensen	114
123 Kirsten Clemendsen	87	247 Maren Jeppesdatter	114
124 Christen Andresen	88	248 Anders Lauritzen	115
125 Michelle Ottillia Schrøder	88	249 Maren Christensdatter	115
126 Peter Andreas Lorentzen	90	250 Christopher Schrøder	115
127 Johanne Margrethe With	90	251 Catharina West	115
		252 Ratge Lorentzen	116
		253 Elisabeth Charlotte Johansen	116
		254 Mathias Jensen With	118
		255 Dorothea S. J. Pedersen	118
8. Generation	92	9.generation	119
128 Jens Ipsen	92	276 Jens Jørgensen	119
129 Bodil Nielsdatter	92	277 Margrethe Nielsdatter	119
138 Hans Jensen	92	282 Jørgen Nielsen	119
139 Johanne Nielsdatter	92	283 Maren Ibsdatter	119
140 Hans Madsen	92	286 Hans Arentsen	120
141 Margrethe Jørgensdatter	92	287 Ellen Larsdatter	120
142 Ole Hansen	93	360 Rasmus Olsen	120
143 Birte Hansdatter	93	361 Maren Povlsdatter	120
156 Jens Jørgensen	94	362 Lars Christophersen	121
157 Margrethe Nielsdatter	94	363 Kirsten Larsdatter	121
164 Niels Skovfoged	95	368 Peter Stolt	122
180 Lars Rasmussen	95	369 Sophia Eleonora Hagemeister	122
181 Kirsten Larsdatter	95	370 David Henriksen	122
184 Levin Jochum Stoltze	96	371 Marie Jørgensdatter	122
185 Cathrine Davidsdatter Thue	96	372 Laurits Pedesen Vinter	123
186 Knud Lauritsen Winter	97	373 Margrethe Knudsdatter	123
187 Elisabet Maria Hvid	97	374 Axel Madsen Hviid	124
196 Lars Jensen	98	375 Marie Kirstine Friis	124
197 Margrethe Jensdatter	98	402 Albert Andersen	125
200 Jens Pedersen	98	403 Maren Christensdatter	125
201 Anne Albrechtsdatter	98	408 Christen Jensen Bonde	127
202 Anders Nielsen	100	409 Anne Enevoldsdatter	127
203 Kirsten Jespersdatter	100	410 Jens Pedersen Dall	128
204 Jens Christensen Bonde	101	411 Karen Sejersdatter	128
205 Karen Jensdatter	101		
206 Thomas Knudsen	103		
207 Maren Nielsdatter	103		
210 Torkild Jacobsen	104		
211 Kirsten Christensdatter	104		

412 Knud Thomasen	129	816 Envold Rasmussen	154
413 Anne Pedersdatter	129	819 Maren Nielsdatter	154
414 Niels Hjulmand	129	820 Peder Dall	154
422 Christen Pedersen	130	826 Peder Damsgaard	155
423 Anne Jacobsdatter	130	827 Anne Jensdatter	155
424 Jens Andersen	131	848 Anders Jensen	156
425 Anna Madsdatter	131	850 Mads Willumsen	156
432 Jens Pedersen Skibsted	132	864 Peder Jensen Gjerding	156
433 Maren Nielsdatter (Krag)	132	865 Ida Nielsdatter	156
436 Lorentz Lorentzen Arf	133	866 Niels Andersen	157
437 Sophie Hansdatter Korlp	133	867 Else Jensdatter Krag	157
438 Hendrich Christensen Pram	134	874 Hans Jacobsen Korlp	158
439 Inger Bertelsdatter	134	875 Karen Nielsdatter	158
444 Jens Iversen	135	876 Christen Rasmussen Pram	158
445 Maren Knudsdatter Hjort	135	877 Kirsten Hendrichsdatter	158
446 Hans Jacobsen	136	878 Bertel Ibsen Møller	159
447 Birgitte Poulsdatter	136	879 Kirsten NN	159
480 Laurits Jørgensen	137	890 Knud Jørgensen	160
481 Karen Hansdatter	137	894 Poul Henriksen	161
484 Gomme Gommesen Gebert	139	895 Anne Jensdatter	161
485 Ingeborg Dominicusdatter Brandt	139	960 Jørgen Nielsen	162
488 Jørgen Pedersen Graae	140	961 Karen Jørgensdatter	162
489 Cathrine Knudsdatter	140	962 Hans Andersen	162
494 Jeppe Andersen	141	963 Kirsten Madsdatter	162
495 Maren Pedersdatter	141	968 Gomme Jensen	163
500 Johannes Hansen Schrøder	142	969 Salome Wernersdatter	163
501 Sophie Rosenmeyer	142	970 Dominicus Andersen Brandt	165
502 Niels Madsen West	144	971 Sophie Elisabeth Glamann	165
503 Michelle Ottilie Klein	144	976 Peder Nielsen Graae	165
504 Petrus Lorentzen	144	977 Margrethe NN	165
505 Dorothea Sophie Hansen	144	980 Peder NN (Winther)	166
506 Andreas Johansen	145	981 Mette Hansdatter Koch	166
507 Anne Marie Hansen Philip	145	988 Anders Willumsen	166
508 Jens Jensen With	146	989 Maren Jeppesdatter	166
509 Johanne Poulsdatter Herløv	146	1000 Hans Schrøder	167
510 Jørgen Conradsen Pedersen	146	1001 Anne Jensdatter	167
511 Dorothea Sophie Brandt	146	1002 Carl Rosenmeyer	168
		1003 Anne Pedersdatter	168
10. generation	148	1004 Mads Westesen	169
722 Povl Jensen	148	1006 Peter Klein	169
723 Ødsle Ibsdatter	148	1007 Cathrine Wulfsdatter Rafn	169
724 Christoffer Lauridsen	149	1010 Hans Hansen	170
725 Kirsten Nielsdatter	149	1011 Margrethe Brandt	170
726 Laurits Arrildsen	149	1012 Johan Henrik Farber	170
727 Kirsten Rasmusdatter	149	1013 Anne Marie (Farber)	170
742 Jørgen Olufsen Kaare	150	1014 Hans Philip	172
743 Cathrine	150	1015 Ellen Steffensen Kramer	172
744 Peder NN (Winther)	151	1018 Poul Olufsen Haarlev	172
745 Mette Hansdatter Koch	151	1019 Anne Jensdatter Wiel	172
748 Mads Rasmussen Hviid	151	1020 Conrad Petersen	173
749 Anne Jensdatter	151	1021 Cathrine Brandt	173
750 Johannes Nielsen Friis	152	1022 Otto Frederik Brandt	174
751 Birgitte Tønnesdatter	152	1023 Margrethe Paulsen	174
806 Christen Jensen	153		
807 Karen Frandsdatter	153		

11.generation	175		
1444 Jens Poulsen	175	3880 Christen Andersen	197
1445 Birgitte Pedersdatter	175	3881 Maren Jeppesdatter	197
1452 Arrild Lauritsen	176	3882 Dominicus Lorentzen	198
1453 Kirsten Lauritsdatter	176	3883 Agathe (Johansdatter) Hübken	198
1454 Rasmus Nielsen	177	4014 Claus Thomsen	198
1455 Anna Lauridsdatter	177	4015 Mette Jensdatter	198
1498 Jens Rasmussen	178	4044 Nicolai Brandt	199
1499 Kirsten Jeppesdatter Horn	178	4045 Margrethe Conradsen	199
1500 Niels Evertsen Friis	178	4046 Otto Bruhn	200
1501 Maren Jensdatter Tommerup	178	4047 Anne NN	200
1502 Tønne Madsen	179	4084 Jørgen Brandt	201
1503 Kirstine Jensdatter Rosenberg	179	4085 Cathrine Vogt	201
1612 Jens Christensen	180	4086 Ernst Jobst Heidtmøller	202
1613 Maren Andersdatter	180	4087 Maria Meyer	202
1620 Søren Pedersen	181	4088 Nicolai Brandt	202
1621 Anne Jørgensdatter	181	4089 Margrethe Conradsen	202
1728 Jens Andersen	182	4090 Otto Bruhn	202
1730 Niels Hansen Kræmmer	182	4092 Peder Paulsen	203
1731 Maren Kampmann	182	4093 Anne Clausen	203
1734 Jens Andersen Krag	183	4094 Johannes Steurmann	203
1735 Maren Jacobsdatter Holm	183	4095 Birgitte Jebsen	203
1926 Mads Erichsen	184		
1938 Werner Clausen	184	13.generation	205
1939 Berthe Pedersdatter Gebert	184	6942 Peder Thøgersen	205
1940 Anders Christensen Brandt	185	6943 Margrethe Jensdatter	205
1941 Magdalene Dominicusd. Lorentzen	185	8088 Niels Brandt	206
1942 Hans Glamann	186	8089 Christine Nielsdatter	206
1943 Ingeborg Thordsen	186	8090 Niels Conradi	206
2000 Andreas Schrøder	187	8091 Anne Pedersen	206
2001 Anna Tanck	187	8168 Mathias Brandt	207
2004 Henrik Rosenmeyer	187	8169 Margrethe Madsen	207
2005 Margrethe Pedersdatter	187	8176 Niels Brandt	207
2006 Peder Pedersen	188	8177 Christine Nielsdatter	207
2007 Margrethe Clausdatter	188	8178 Niels Conradi	207
2022 Johannes Nicolaisen Brandt	188	8179 Anne Pedersen	207
2023 Dorthe Sophie Brun	188	8184 Paul Rasmussen	208
2038 Jens Madsen	189	8185 Elisabeth Petersen	208
2039 Anne Nielsdatter	189	8186 Claus Petersen	208
2042 Jørgen Brandt	190	8187 Marine Brandt	208
2043 Dorthe Sophie Heidtmøller	190	8190 Hans Jebsen	209
2044 Johannes Nicolaisen Brandt	191	8191 Catharina von der Wetering	209
2045 Dorthe Sophie Brun	191		
2046 Hans Paulsen	191	14.generation	210
2047 Anna Marie Steurmann	191	13868 Thøger Jensen	210
		13869 Anne Pedersdatter	210
12.generation	193	13886 Jens Hansen	211
3006 Jens Madsen	193	13887 Maren Knusdatter Brynild	211
3007 Pernille Langemach	193	16182 Peder Eriksen	211
3224 Christen Jensen	195	16183 Cathrine Jørgensdatter	211
3225 Gertrud (Knudsdatter)	195	16358 Peder Eriksen	212
3452 Henrich Kampmann	195	16359 Cathrine Jørgensdatter	212
3468 Anders Madsen Krag	196	16372 Mathias Brandt	212
3470 Jacob Jensen Holm	196	16373 Margrethe Madsen	212
3471 Else Pedersdatter	196	16382 Boy von der Wetering	212
		16383 Marina Willems	212

15.generation	214
32718 Jørgen Thomsen	214
32764 Jacob von der Wettering	214
32765 Catharina Paysen	214

Sidehistorier og kort	
Elvira Madigan og Sixten Sparre	19
Sogne i Østjylland	45
Ord og navne i Nordsjælland	61
Kopper på Bornholm	89
Præst og bønder i strid i Snede	99
Hyrder og kister i Ø.Snede	126
Pest og sognelukning	147
Om Halkevad møller	171

1. generation

1 Probanderne

Denne slægtsbog fortæller om forfædrene til de fem Gansted-søskende. Dette første led benævnes ”probanden” og får tildelt ane-nummer 1. Forældrene får derpå ane nummer 2 (far) og 3 (mor). Anernes numre bestemmes ud fra personen i fokus. Har vedkommende ane nummer 3 (Gerda) får hendes far ane nummer $3 \times 2 = 6$. Hendes mor får ane nummer $3 \times 2 + 1 = 7$. Så kvinder har altid ulige anenumre mens mænd altid har lige anenumre.

- a. Jørgen Gansted, født 6.april 1922 i København, døbt i Frihavnskirken 15. juni 1922, bopæl Classensgade 24,1.sal. Faddere fru Elisabeth Saksø i Rønne, karetmager Christian Pedersen Holsteinsgade 32, frk Ebba Thomsen Vesterbrogade 97 og forældrene.
- b. Helge, født 3. juli 1923, døbt i Ordrup kirke 9.september 1923. Faddere var Julie Langhoff (født Pedersen, dvs Svends søster), Rigmor Paulsen, student Erik Saksø fra Rønne.
- c. Nete – eller rettere Agnete Elisabeth, født 25.juli og døbt 19. oktober i Ordrup kirke. Faddere lektor Niels Juul Saksø og hustru Elisabeth, karetmagermester Julius Pedersen og hustru Sofie.
- d. Kirsten, født 25. maj 1928, døbt i Ordrup kirke. Faddere læge Alfred Paaby og hustru Astrid født Saksø (Gerdas søster), Karen Margrethe Fehr-Jensen født Saksø fra Nyborg (søster)
- e. Ole, født 18. januar 1938. døbt 10.april 1938. Faddere læge Erik Saksø fra Aalborg, karetmagermester Christian Pedersen og hustru Nancy Madsen fra Ringsted og Ebba Thomsen.

2. generation

2 Svend Gansted

Han var født 26. maj 1894 i Ringsted og døbt i Helligåndskirken 19. august 1894. Han døde i 1958, dog ikke fundet i kirkebog.

3 Gerda Marie Saksø

Som var født 1. november 1899 i Rønne og døbt den 18. februar 1900. Gerda døde 15. august 1993.

Svends forældre var karetmagermester Andreas Julius Pedersen (ane nr 4) og Adolphine Deodata Petrea Nielsen (ane 5) i Ringsted. De boede da i Sct Hansgade. Ved dåben var fadderne Marie Pedersen i Jystrup, jomfru Marie Johansen i Ringsted, smed Josephsen, karetmager Julius Jørgensen Fuglebjerg og faderen.

Gerdas forældre var adjunkt ved latinskolen Niels Juul Sørensen (ane nr 6) og Michelle Andrea Elisabeth Pedersen (ane 7) i Rønne. De boede da i Havnegade 5. Ved dåben var fadderne enken Meta Fischer, frøken Marie Bågåe (moderens søster), fru Dirks, fru Christiane Bågåe fra Svendborg, adjunkt Øllgaard, købmand Brønninge og distriktslæge Angelo Pedersen (Michelles far).

Svend og Gerda traf hinanden i København. De boede begge på Hagemanns kollegium mens de studerede – Svend gik på Polyteknisk Lærestanstalt og Gerda gik på universitetet. Da Svend var færdiguddannet blev de gift i Rønne kirke den 26. juni 1921. Gerda opgav sine studier, som det dengang var almindeligt.

Svend blev ansat i teknisk forvaltning i Gentofte kommune. Efter at have boet en kort tid i Classensgade, hvor Jørgen blev født, flyttede de til Løvenskjoldvej 4 i Charlottenlund. Efter Svend blev tilknyttet kommunens brandvæsen flyttede de til brandstationen på Hellerupvej. I 1945 blev han vicebrandchef, en stilling han blev i til sin død i 1958. Senere flyttede de til Kærmindevej i Gentofte, hvor Gerda boede indtil hun kom på plejehjem i sine sidste år.

Svend og Gerda fik 5 børn

1. Jørgen, født den 6. april 1922, døbt den 15. juni 1922 i Frihavnskirken.
2. Helge, født 3. juli 1923, døbt i Ordrup kirke 9. september 1923. Faddere var Julie Langhoff (født Pedersen, dvs Svends søster), Rigmor Paulsen, student Erik Saksø fra Rønne.
3. Nete – eller rettere Agnete Elisabeth, født 25. juli 1924 og døbt 19. oktober i Ordrup kirke. Faddere lektor Niels Juul Saksø og hustru Elisabeth, karetmagermester Julius Pedersen og hustru Sofie.
4. Kirsten, født 25. maj 1928, døbt i Ordrup kirke. Faddere læge Alfred Paaby og hustru Astrid født Saksø (Gerdas søster), Karen Margrethe Fehr-Jensen født Saksø fra Nyborg (søster)
5. Ole, født 18. januar 1938. døbt 10. april 1938. Faddere læge Erik Saksø fra Aalborg, karetmagermester Christian Pedersen og hustru Nancy Madsen fra Ringsted og Ebba Thomsen.

Svend var udlært som karetmagersvend af faderen, Julius Pedesen. Som led i uddannelsen gik han på den tekniske skole i Ringsted. En af lærerne overtalte ham til at blive optaget på Polyteknisk Lærestanstalt i København for at blive ingeniør.

Mens de boede i Charlottenlund, fik Svend bygget en lille træbarak, som han brugte som tegnestue. Så kunne han tegne for private og firmaer ved siden af sin ansættelse i teknisk forvaltning.



Svend i sin uniform.



Svend 1953.



Gerda cirka 1904



Gerda 1912



Gerda 1957



Gerda 1978

3.generation

4 Anders Julius Pedersen

Var født i Esrum den 16.oktober 1866, døbt 31.oktober. Han døde 22. april 1932.

5 Adolfine Deodata Petrea Nielsen

Der var født 26.januar 1868 i Jystrup, døbt 2.maj. Hun døde 15. juni 1908.

Anders Julius' forældre var parcellist Niels Pedersen (ane 8) og Oline Jensen (ane 9) i Esrum. Der er ikke nævnt faddere i kirkebogen. Det er uklart, hvad der førte ham til Ringsted.

Adolphines forældre var indsidder Hans Adolf Nielsen (ane 10) og Ane Cathrine Johanne Pedersen (ane 11) i Mukkerhuset i Jystrup.

De blev gift i Helligåndskirken i Ringsted den 8.maj 1892. Julius er da karetmagersvend og boede Grundtvigsvej 40. Adolphine boede i Hovedvagtsgade i Ringsted.

Efter Adolfine døde i 1908 blev Julius gift anden gang med Maren Sophie Hansen. Det er givetvis hende der nævnes i folketællingen i 1911, som husbestyrerinde hos Julius.

Anders og Adolfine boede i Skt Hansgade 18 mens de fik børn, og endnu i folketællingen i 1901 nævnes de i sidehuset der. De har da tre karetmagerlærlinge boende, Christian Jacob Nielsen, 17 år, fra Kværkeby, Julius Theodor Petersen, 17 år, fra Stubbekøbing og Hans Laurits Olsen, 18 år, fra Sørbymagle.

Ved folketællingen i 1930 bor Julius sammen med Maren Sophie Hansen i Pileborggade 20 på 1.sal. En karetmagersvend, Magnus R. Chr Hansen og en lærling Aksel Otto Johannes Petersen er indlogeret hos dem. Man må formode, at værkstedet var flyttet til gården bag huset.

Huset findes endnu i 2020, her kopieret fra Google Street View.



Anders og Adolfine fik tre børn

1. Kristian, født 24.maj 1892, hjemmedøbt 26.juli.
2. Svend, som er ane 2. Han blev født 26.maj 1894 i Ringsted, døbt 19.august. Faddere var Marie Pedersen i Jystrup, jomfru Marie Johansen i Ringsted, smed Josephsen, karetmager Julius Jørgensen Fuglebjerg og faderen.
3. Helene Julie, født 13.april 1897, døbt 7.juni.

6 Niels Juul Sørensen

Var født 15. oktober 1865 i Horsens. Han døde 30.januar 1940 på Frederiksberg.

7 Michelle Andrea Elisabeth Pedersen

Født 15.marts 1871 i Svendborg. Hun døde 24.april 1940 på Frederiksberg.

Niels var søn af murersvend Carl Sophus Sørensen (ane 12) og Marie Hansen (ane 13). Han blev hjemmedøbt den 18.februar 1866 og blev siden fremstillet i kirken den 21.september 1866. Fadderne ser ikke ud til at være slægtninge.

Michelles forældre var lægen Martin Thomas Angelo Petersen (ane 14) og Emilie Louise Baagøe (ane 15). Hun blev døbt i kirken 28.maj 1871, hvor fadderne var Andrea Baagøe, fru Cecilie Rasmussen, agent L.J. Baagøe, købmand Chr. Baagøe og fuldmægtig C. G. Petersen af København.

De blev gift i Svendborg den 11.maj 1894. Forloverne var brudens far og købmand Christian Baagøe af Svendborg.

Niels og Michelle fik 5 børn

1. Inger, født 4. juli 1895, døbt 11.august 1895. Faddere var Marie Baagøe, Christian Baagøe og hustru Emilie Petersen, født Baagøe fra Svendborg, Nanna Thorlacius Petersen. København, distriktslæge Angelo Petersen, Svendborg, stentrykker Marius Sørensen, Odense, cand theol Johannes Angelo Petersen, København og apotheker Fischer i Rønne.
2. Astrid Michelle, født 30. september 1896, døbt 29.november. Fadderne var moderen, fruene Aasted og Fischer af Rønne, fruene Emilie Petersen og Christiane Baagøe og frøken Marie Baagøe af Svendborg, adjunkt Holbeck af Rønne, I. A. Petersen af Svendborg og L-K. Baagø Petersen af Assens.
3. Karen Margrethe, født 15.august 1898. døbt 29.september i hjemmet. Ifølge kirkebogen blev hun frembåret i Svendborg Skt Nikolaj kirke 13.august 1899. Fadderne er ikke nævnt i Rønne kirkebog.
4. Gerda, ane 3, født 1.november 1899, døbt 18.februar 1899. Fadderne var enkefru Meta Fischer i Storegade, frøken Marie Baagøe, fru Dirks i Storegade, fru Christiane Baagøe fra Svendborg, adjunkt Øllgaard i Storegade, købmand Brønnicke i Store Torvegade, distriktslæge Angelo Pedersen.
5. Erik, født 20.januar 1907, døbt 1.april. Fadderne var lektorinde Magda Koføed, frk Marie Baagøe i Svendborg, fuldmægtig Laurits Baagøe i København, distriktslæge Angelo Petersen i Svendborg, købmand Christian Baagøe i Svendborg.

I 1911 fik Niels ændret efternavn for familien til Saksø.

Niels havde læst teologi på Københavns universitet og var tilsyneladende i praktik i Svendborg, hvor han ses i folketællingen i 1890 som logerende hos cand theol og lærer Carl Christian Thomsen i Møllergade 104. Niels er da tituleret ”stud theol og lærer”. Det er formentlig her, Niels og Michelle har lært hinanden at kende.

I 1892 bliver han ansat ved Rønne Statsskole som adjunkt. Det er han endnu i 1907, ved sønnen Eriks dåb. Han fik senere titel af lektor.

De boede i Havnegade 5 i 1907, men ved folketællingen i 1921 er de flyttet til Storegade 26. Huset var ejet af statsskolen. Ved folketællingen i 1930 er de flyttet til Store Torv nr 2.

Han var på et tidspunkt medlem af byrådet og ifølge nekrologen i Nationaltidende 2,februar 1940 var han også en ledende kraft i bestyrelsen for Bornholms museum. Niels var Ridder af Dannebrog – velsagtens som markering af hans 40 år som lærer ved statsskolen.

I 1932 tog Niels sin afsked (efter 40 år som lærer) og de flyttede til København og boede på Frederiksberg i en lejlighed på 2.sal på Hoffmeyersvej 1 – som vist var ret ny dengang.

Niels døde af lungebetændelse, 74 år gammel. Måned efter døde Michelle af en blodprop.



Der blev jævnligt taget billeder af lærerstaben ved statskolen. Her et par udklip. De var vist ikke altid lige seriøse - -

På Google Streetview har jeg fundet dette billede af Storegade 26, hvor de boede omkring 1920.

De er utvivlsomt flyttet før 1926, for billedet nedenfor er taget i en stor have med terrasse, som der ikke er plads til i dette røde hus.



Michelle i 1912, jvf næste billede..





Fra Bornholms museum, fra fotograf Theodor Yhrs negativer. Billedet er fra 1912.
Fra venstre Astrid, Michelle, Gerda, Karen Margrethe, Erik, Inger og Niels.

4.generation

Svend Gansted gren

8 Niels Pedersen

Var født 15.marts 1841 i Gilleleje og blev hjemmedøbt. Han døde 1.februar 1923 på Esbønderup sygehus.

9 Oline Jensen

Var født 28.januar i Gilleleje. Hun døde 23.maj 1913 i Esum.

Niels var søn af ane 16 indsidder Niels Pedersen og 17 Anne Nielsdatter i Fjellenstrup. Ved dåben var fadderne pigen Anne Rasmusdatter, Karen Jensdatter, ungarl Peder Olsen og Niels Jensen i Fjellenstrup og Lars Hansen i Paarup.

Niels blev begravet 9.februar 1923 i Esbønderup. Han omtales da som partikulier – han levede altså af sin formue.

Olines forældre var ane 18 gårdmand Jens Olsen og 19 Maren Hansdatter i Fjellenstrup. Fadderne var gårdmand Jørgen Nielsens hustru Marie Jacobsdatter af Dønnevælde, pigen Margrethe Hansdatter i Esbønderup, ungarlen Peder Hansen i Bjørstrup og Peder Olsen og Anders Olsen i Fjellenstrup.

Oline blev begravet 30.maj 1913 på Esbønderup kirkegård. Da siges Niels at være husejer.

De blev gift 19. juni 1866 i Gilleleje kirke. Da siges Niels Pedersen at være tømrer og bo i Smidstrup.

De fik tilsyneladende kun 2 børn

1. Anders Julius, født 16.oktober 1666 og døbt 31.oktober. Fadderne var Inger Sophie Hansen, Jørgen Peder Larsens hustru i Sodemark, Oline Madsen, pige i Fjellenstrup, Peder Larsen, Poul ? i Sodemark, Søren Nielsen maltgjører, Christian Nielsen begge i Esum.
2. Christine, født 16.juli 1668, døbt 2.august. Fadderne var Nielsine Nielsen, parcellist Mads Hansen i Fjellenstrup, Maren Jensdatter pige i Strand Bøntrup, Hans Hansen parcellist i Rishaven, Peder Larsen parcellist i Sodermark og mad. Hanne Povlsen i Fjellenstrup.

Niels må kort efter vielsen have købt en parcel af Esum kloster, for ved dåben af Julius siges Niels at være parcellist i området ”Rishaven” i Esum.

Den 22.januar 1867 tinglæses skødet til Niels. Parcellen fik matrikel nummer 20c. Det var et lille husmandssted på omkring 4 hektar, som kostede ham knap 2500 rigsdaler. Han må i tidens løb have udstykket flere parceller.

I 1887 solgte han en mindre parcel, matrikel 20r, på 700 kvadratmeter til Evangelisk-luthersk missionsafdeling i det nordlige Sælland.



Ifølge folketællingen fra 1901 bor han og Oline på matrikel 20q, den nordligste del af hans oprindelige ejendom. Arealet var omkring 1 hektar.

I 1908 sælger han matrikel 20c til Anders Nielsen og der tinglyses et pantebrev fra Niels til Anders på 5.000 kroner.

Området er i dag blevet til et parcelhuskvarter. Det oprindelige husmandssted ligger endnu på Rishavevej 11 i Esrum.

Niels sad i uskiftet bo efter Oline døde. Den eneste arving var ane 4, Julius Pedersen i Ringsted. Niels Pedersen fremviste en opgørelse over boets værdi, hvoraf det fremgik at formuen var på 10.900 kroner.

10 Hans Adolph Nielsen

Blev født 26.8.1839 i Ågerup ved Vigersted. Han blev begravet 6.juni 1875 i Kværkeby

11 Ane Cathrine Johanne Pedersen

Blev født 28.juni 1844 i Mukkerhuset i Jystrup. Død på Lindegården i Farum 12.juni 1926.

Hans Adolph blev døbt den 27.oktober 1839 i Vigersted kirke. Hans forældre var ane 20 indsidder Niels Nielsen og 21 Birthe Hansdatter i bebyggelsen Ågerup øst for Vigersted. Fadderne var pigen Lone i Slimminge (formentlig søster til Birthe), ungkarlen Anders Nielsen i Vigersted, gårdmand Søren Hansen i Ågerup.

Han siges, at være tømrer, da han bliver begravet. Han døde af brystsygge, dvs tuberkulose.

Ane blev døbt 15.september. 1844 i Jystrup. Hendes forældre var ane 22 husmand Peder Pedersen og 23 Deodata Marie Stoltze. Fadderne var indsidder Hans Pedersen, møller Møller og mølleforpagter Hansen alle af Skee, samt en ulæselig.

Efter Hans Adolph døde i 1875 blev Ane gift anden gang med Hans Anders Olsen i Kværkeby kirke den 23.december 1877. Hans Anders kom fra Regnemark, og en Ole Olsen fra Regnemark (sikkert bror) er forlover sammen med Niels Nielsen på Kværkeby bjerg (som må være far til Hans Adolph).

De bliver boende på Bjerget i en del år, hvor Anders nævnes i folketællingen 1880 som husmand, der lever af agerbrug. Men i 1890 er de flyttet til Ringsted, hvor han er arbejdsmand. I 1896 er de flyttet til København.

Her flytter de meget rundt i de første 20 år. Ifølge "Politiets registerblade" ankommer de 22.april 1896 fra Roskilde og flytter ind på Farvergade 13, Over gården. To måneder senere flytter de til Ågade 64 5.sal, i 1897 flytter de fra Charlottegade til Nikolajgade og senere til Dybensgade. I 1900 flytter de til Børsgade, men så igen tilbage til Dybensgade. I 1901 er de i Istedgade, i 1906 Dannebrogsgade, så Enghavevej i 1909 og endelig Sverigesgade 22 3.sal i 1917.

I 1925 siger folketællingen for København, at de er på Lindegården i Farum. Det stemmer fint med begravelsesprotokollen for Farum, hvor Ane dør den 12.juni 1926 på Lindegården, hvorpå hun bliver ført til Vestre kirkegård og begravet 15.juni 1926, 81 år gammel.

Hans Anders Olsen dør også i Farum (25.januar 1932) og siges at være ”forhenværende magistratsarbejder i Københavns haver, nu boende i Farum by og sogn, 85 år”.

Lindegården findes endnu på Hestetangsvej 5 i Farum. Bemærk loftsvinduet, som ligner Københavns byvåben. Bygningen er fra 1866. Klip fra Google Maps.



Hans Adolph Nielsen og Ane Cathrine fik 4 børn

1. Adolphine (ane 5), født 26.januar 1868. Faddere var Carl Jens Hansens kone Kirsten Thomsen af Jystrup, der bar barnet, husmand Niels Nielsen i Kværkeby, gårdmand Thomas Olsen i Jystrup og Carl Jens Hansen.
2. et dødfødt barn 22.november 1869,
3. Valdemar, født 27.november 1870. Han døde vist tidligt.
4. Valdemar, født 25.december 1872, døbt 30.marts. Faddere var Deodata Pedersen i Jystrup (mormor), konen Johanne Sophie Pedersen i Høed skov, husmand Christen Johansen i Høed skov, husmand Peder Pedersen i Jystrup (morfar) og husmand Jens Pedersen i Vigersted.

Ane og Hans Anders Olsen fik en datter 8.november 1878, som blev kaldet Anne Birthine Edelle og en søn den 10.juni 1881, døbt 14.august i Kværkeby og kaldet Hans Adolph.. De fik vist ikke flere børn, i hvert fald ses kun de to i senere folketællinger.

Kværkeby Bjerg er en grusås, som hører med i Køge Ås systemet. Selve Bjerget var 47 meter over havet og omkring 20 meter højere end omgivelserne og blev på matrikelkortet nævnt som ”Det Store Bjerg”. På gamle kort ser det ud som om, stigningen er omkring 45 grader – en temmelig stejl knop i landskabet. Bjerget er i dag forsvundet på grund af grusgravning. En spejderhytte i nærheden har fået navnet Bjerghytten.



Ved folketællingen i 1890 ses Ane Cathrine og hendes 2. mand Hans Anders i Sct Knudsgade 149D sammen med børnene Anna Betina Edel Sofie og Hans Adolph samt hendes ”første” svigerfader Niels Nielsen på 74 år som siges at være født i Sigersted – hvilket dog nok er en fejlskrivning for Vigersted.

Gerda Saksøs gren

12 Carl Sophus Wilhelm Sørensen

Blev født i As sogn 28.december 1834. Han blev nok begravet i Horsens, men ikke fundet.

13 Marie Hansen

Der var født i Langskov 25.marts 1831 og nok også begravet i Horsens.

Carl blev døbt i Assens kirke i Kirkholm 8.februar 1834. Forældrene varane 24 husmand Søren Sørensen og 25 Marianne Elisabet Albersdatter. Fadderne var Jens Carl, Christen Albertsen i Nebel, Niels Pedersen i Overby, An Kirstine Thomasdatter og Dorte Kirstine Jensdatter i Kirkholm.

As sogn ligger ud mod Kattegat lige nord for Juelsminde.

Marie blev døbt i Langskov kirke den 19.juni 1831. Forældrene var ane 26 Hans Christensen Stoltenborg og 27 Maren Nielsdatter, der var fæstehusfolk på Hvolgård's mark. Hun blev båret af indsidder Niels Sørensen's hustru af Ølholm mark og faddere var indsidder Bøtkjær i Langskov, Henrich Fynbo ibid, Jens Peter Nielsen af Hornborg og indsidder Maren Christensdatter fra Vejle.

De blev gift i Kirkholm den 26.september 1856, hvor han var murer og Marie var tjenestepige på en af gårdene. Forloverne var Jørgen Thomsen i Kirkholm og husmand Peder Albrecht Jensen i Bredmark.

Ved folketællingen i 1855 ses de begge i As sogn- Carl på 21 år bor hos sin far og mor, hvor han angives at være murer. Marie på 24 år var tjenestepige hos en skovrider, hvor der også var en husholderske og en tjenestekarl.

De må kort efter vielsen være flyttet til Horsens, for deres 6 børn er døbt i vor Frelser's kirke i Horsens. Carl angives hver gang at være murersvend. Ved folketællingen i 1880 bor de i Amaliegade 9, men er i 1890 flyttet til Farvergade 12. Her bor de også ved folketællingen i 1901. Derefter har jeg ikke fundet dem i folketællinger. Jeg har heller ikke kunnet finde deres begravelse i Horsens.

Carl og Marie fik 6 børn

1. Marius, født 24.september 1813, døbt i Vor Frelser kirke i Horsens 24.november. Fadderne var Madam Nors, ? Hansen, murmester Mohr, rebslager Jørgensen og hanskemager Ericson. Han blev konfirmeret 6.oktober 1862, hvor han fik ug? I kundskab og ug i opførsel.
2. Henriette Mathilde Rasmine, født 30.oktober 1860, hjemmedøbt 12.12 og fremstillet i kirken 24.marts 1861. Faddere var Madammerne Jensen og Madsen, rebslager Petersen, murersvend Caspersen og tømmermand Schwil. Hun blev konfirmeret i 1874 og fik mg? I kundskab og mg i opførsel.
3. Sørine Caroline, født 24.august 1862, døbt 17.november. Faddere madammerne Sørensen og Jensen, tømmermand Schwil, murer Sørensen og tjenestekarl Hansen
4. Niels Juul, ane 6. Han blev født 15.oktober 1865 og hjemmedøbt 12.februar 1866. Fadderne var madame Schwil og jomfru Schalund, arbejdsmand Jens Nielsen og ungkarl

Adolph Madsen.

Han blev konfirmeret i 1879 med ug i kundskab og ug i opførsel

5. Albert, født 17.april 1869, døbt 22.august. Faddere var forældrene og Jensen Mohr. Albert blev konfirmeret i 1883 med mg i kundskab og ug i opførsel.
6. Wilhelmine Antoinette, født 25.august, døbt 6.februar. Faddere var pastorinde Antoinette Hansen, madam Dorthea Nielsen, stentrykker Marius Sørensen, Theodor Ritter og tømrer Rasmus Berendtsen. Ved konfirmationen i 1889 fik hun mg i kundskab og opførsel.

Ved folketællingen i 1880 bor de i Horsens, Amaliegade 9 i baghuset. Den ældste søn, Marius, bor ikke hos dem. Henriette på 19 er syerske mens Niels Juul på 14 er studerende. Sørene nævnes ikke, hun må være død. Albert og Wilhelmine nævnes også.

14 Martin Thomas Angelo Petersen

Blev født i København 27.december 1837. Han døde 19.marts 1915 i Svendborg

15 Emilie Louise Baagøe

Var født 17.februar 1839 i Svendborg. Hun døde 20.juni 1905 i Svendborg.

Martins forældre var ane 28 Jens Christian Petersen og 29 Else Elisabeth Aasberg, som da boede i Magstræde 22 i København. Han blev døbt i Helligåndskirken 12.februar 1837. Ingen faddere er nævnt. Han blev begravet 25.marts 1915 fra Sankt Nicolai kirke i Svendborg og siges da at være pensioneret distriktslæge. Han blev 78 år gammel.

Emilie blev døbt 27.juni 1839 og forældrene var ane 30 købmand Laurits Jørgen Baagøe og 31 Michelle Ottilie Andersen. Fadderne var madam Graa Jensen, Emilie Baagøe, købmand C. Chr. Clemmensen, købmand Grønvold, guldsmed Edsberg alle af Svendborg, tobaksspinder Nobel fra Nykøbing Falster og forvalter la Cour fra Lykkesholm.

Emilie blev begravet 25.juni 1905 fra Sankt Nicolai kirke i Svendborg og var da 66 år gammel.

De blev gift i Sankt Nicolai kirke den 7.juni 1867. Da var Martin i praktik som læge. Forloverne var Emilies far og Martins bror Michael August Petersen, der var ansat i ”justitsministeriets brandforsikring” i København.

Martin omtales som praktiserende læge ved dåben af deres fire børn frem til 1876. Det er uvist hvornår han blev distriktslæge, men han var det tilsyneladende ikke, da Sixten Sparre og Elvira Madigan begik selvmord i 1889, for da var det distriktslæge Møller, der undersøgte ligene. Han nævnes som distriktslæge da Emilie begravnes i 1905 og som pensioneret distriktslæge i 1915 ved begravelsen af ham selv.

Folketællingerne i 1870 og 1880 fortæller, at familien da boede i Gerritsgade 2. Men før 1890 ses de i Gerritsgade 35, som også har navnet Doktorgården. De bor på første sal Her bor Martin endnu ved folketællingen i 1911. Ved begravelsen i 1915 skriver præsten, at han bor Gerritsgade 36, men det kan være en fejl.

Ved folketællingen i 1901 aner man hans niveau i samfundet. De har som venteligt både kokkepige og stuepige til hjælp. Der er imidlertid også en selskabsdame, som vel er selskab for Emilie.

Svendborg Byhistoriske Arkiv havde et billede af Martin og Emilie, vist taget omkring år 1890. Familiebilledet må være taget omkring 1878, hvor den yngste søn Laurits 2 år.

Doktorgården, Gerritsgade 35 blev bygget i 1866, altså en del år før Martin og familie flyttede dertil. Billedet her er fra cirka 1894.



Dette billede må være fra cirka 1890. Michelle til venstre, er så omkring 19 år gammel.

Han og Emilie var kendt i byen for at skrive lejlighedsange. Arkivet har et par samlinger af dem, den ene samling har over 65 lejlighedsange

Martin og Emilie fik fire børn

1. Laurits Johannes Angelo, født 16.juni 1868, døbt 27.juli. Fadderne var enkefru Else Elisabeth Petersen af København (hans mor), Marie Baagøe, agent L.J. Baagøe og grosserer Rasmussen af Svendborg samt student Benche af København. Laurits blev præst i Tikøb
2. Michelle Andrea Elisabeth, ane 7, født 15.marts 1871, døbt 27.maj. Faddere var fru Andrea Baagøe, fru Cecilie Rasmussen, agent L.J. Baagøe, købmand Chr. Baagøe, fuldmægtig C.E. Petersen af København
3. Ejnar Emil Angelo, født 24.april 1873, døbt 22.maj. Faddere Cecilie Rasmussen, Christian Baagøe, agent L.J. Baagøe, købmand J.L. Baagøe, tobaksfabrikant E. Nobel af København.
4. Laurits Jørgen, født 12.juni 1876, døbt 30.juli. Faddere var Marie Baagøe, købmand J.L. Baagøe, Kristian Baagøe, fuldmægtig E. Petersen af København.
Laurits og broderen Ejnar tog senere navnforandring til Baagøe.

Elvira Madigan og Sixten Sparre.

Fra Politiken Onsdag den 24.juli 1889:

”Mandagten sent opdagede en Kone ved Nørreskov paa Taasinge Ligene af en Herre og Dame, begge elegant klædte. Ligene var i opløst Tilstand.

Efter Anmeldelse til Skovfogden og Godsforvalter Petersen tog disse sammen med Læge Bendtsen fra Troense til Nørreskov. Efter nogen Søgen i Krattet ved Lygteskin fandt man endelig Ligene. Lægen konstaterede Døden, aabenbart indtraadt i Fredags.

Tre Mand sattes som Vagt og Svendborg-Politiet underrettedes. Politimesteren Lund og Distriktslæge Møller ankom til Gærningsstedet i Eftermiddags.

Det blev oplyst, at de ulykkelige er Grev Sixten Sparre, Løjtnant i det skaanske Dragonregiment, og en ung Artistinde, Elvira Madigan.

Parret ankom hertil 18de Juni, og indlogerede sig paa Hotel ”Svendborg” som Ægtefæller. Man begyndte snart at tvivle, om de virkelig var gifte. Han bar Vielsesring, hun ikke. Nogle troede i hende at genkende en Linedanserinde, der har optraadt i Tivoli og i et omrejsende Cirkus. De foregav imidlertid, at de var paa Bryllupsrejse. Svenske Blade meddelte snart, at en adelig svensk Officer havde forladt sin Hustru i Selskab med Cirkus Madigans Primadonna, Frk. Elvira.

Da dette Rygte bredte sig, forlod ”Ægteparret” Svendborg og rejste til Troense (Taasinge), hvor de indlogerede sig hos en Fiskerfamilie. Torsdag Morgen Kl. 10 forlod de Logiet, glade og fornøjede som altid. De efterlod et Gulddameuhr, paa hvis Bagside stod E. D. under en Grevekrone, og medtog en Kurv Mad og Drikkevarer.

Siden er de kun set i et Hus ved Nørreskov, hvor de fik et Glas Vand. Gennem sumpet Kratskov med store Brændenælder har de trængt sig frem til en lille aaben Plet. Her under to smaa Bøge har de saa nydt deres Maaltid. Madkurven fandtes tømt. Under dem var en Havelock udbredt, og desuden fandtes en opslaaet Paraply og en Parasol.

Han laa til venstre for hende, ramt af et Revolverskud i højre Tinding, hun truffet af et Skud i venstre Tinding. Aabenbart har han skudt hende og derefter sig selv, thi hendes Arme var bøjed over Brystet, hans udstrakte med Mordvaabnet ved Siden. Ansigtsudtrykkene var fuldkommen rolige.

En Pige forklarer idag, at hun allerede i Lørdags saa Parret ligge inde i Skoven, men vilde ikke forstyrre, da hun troede, de sov.

Begge Lig er i Spadseredragt: hun iført graa trøje og sort Kjole, han sort Frakke og graa Benklæder.

Om Bevæggrunden til dette mystiske Mord er der selvfølgelig endnu intet opklaret. "Amtstidende" meddeler i aften, at Parret forleden har aflagt Besøg paa Bregninge Kirketaarn, og ved denne Lejlighed har den foregivne Frue indtegnet sig i Fremmedbogen som Baronesse Vetsera. Dramaet i Meyerling maa saaledes have foresvævet disse Ulykkelige, og de har handlet efter forudlagt Plan. Selvfølgelig har det blodige Drama idag bragt stærkt Røre baade i Troense, hvor der er 200 københavnske Badegæster, og i Svendborg.

Paa Hotellet her fandtes en Del af de Dræbtes Garderobe efterladt "indtil videre", samt et Fotografi, som stærkt minder om Elvira Madigan. Det unge par har under hele Opholdet her været muntert og venligt; hun syntes dog i de sidste Dage at være i nedtrykt Sindsstemning."

5.generation

Svend Gansteds gren

16 Peder Nielsen

Født 31.marts 1820 i Fjellenstrup ved Gilleleje, død i Fjellenstrup 11.november 1906.

17 Anne Nielsdatter

Døbt 6.juli 1817 i Strand Esbønderup ved Græsted, død 8.september 1853 i Smidstrup

Peder Nielsens forældre var ane 32 gårdmand Niels Olsen og 33 Maren Jensdatter i Fjellenstrup. Han blev hjemmedøbt 2.april og fremstillet i kirken den 14.maj. Faddere var gårdmand Anders Pedersens kone Margrethe Larsdatter i Højelt, Karen Pedersdatter, Peder Larsen, Niels Olsen alle i Fjellenstrup, Hans Olsen i Strand Esbønderup.

Han blev begravet i Smidstrup 11.november 1906 og siges da at være aftægsmænd.

Anne Nielsdatters forældre var ane 34 indsider Niels Hansen og 35 Trine Jørgensdatter i Strand Esbønderup i Græsted sogn. Ved dåben 6.juli 1817 var fadderne gårdmand Hans Larsens hustru Ellen Hansdatter i Strand Bjørsting, Mads Pedersen, Lars Pedersen ibid, Hans Jørgensen og Hans Larsen af Esbønderup.

Ann blev begravet 13.september 1853, kun 37 år gammel. Hun var død af ??betændelse.

Peder og Anne blev gift 29.januar 1941. Vielsen er noteret i Gilleleje kirkebog, mens selve vielsen blev forrettet i Søborg kirke. Forloverne var gårdmand Niels Olsen (Peders far) og Hans Kristensen (Annes stedfar) i Fjellenstrup.

Efter Annes død blev Peder gift anden gang med Maren Jensdatter af Firehøj den 20.maj 1856.

Peder og Anne boede først i Gilleleje, hvor den ældste søn blev døbt i 1841. Ved folketællingen i 1845 er de dog flyttet til Smidstrup. Her får de den 4.marts 1845 skøde på en gård på det senere Englodsvej. De har tilsyneladende købt stedet af enken Margrethe Rasmusdatter, der også nævnes i gården sammen med børnene Birthe Maria, Ane Maria, Jens og Anders. Gården havde i alt godt 680.000 kvadratalen eller cirka 26 hektar. Gården ses ved pilen på kortet fra 1842. Gården findes ikke mere, hele området er nu sommerhuse.





Foto af gården på Englovsvej fra 1949 – nu nedrevet. Sylvest Jensen Luftfoto på Kgl Bibliotek.

Ved folketællingen i 1890 ses Peder og hans 2den kone Maren Jensdatter i gården sammen med sønnen Christian, der er bestyrer, samt en tjenestepige og en arbejdsmand. I 1896 sælger Peder så gården til Christian og får aftægt.

Efter Annes død bliver der først holdt skifte 7.maj 1856. Det var nødvendigt for at han kunne gifte sig anden gang. Ved skiftet opgøres boets samlede værdi til 3900 rigsdaler for ”boets rørlige og urørlige ejendom”. Derfra går lån, skifteomkostninger og arveafgift, i alt 1700 rigsdaler. Arven fordeles med 305 rigsdaler til sønnerne og 183 rigsdaler til datteren Maren.

Jeg har ikke fundet noget skifte efter Peder. Men eftersom han var aftægtsmand, har arven været lille og formentlig er skiftet holdt uden skifteretten.

Peder og Anne fik fire børn

1. Niels ane 8, født 15.marts 1841 i Fjellenstrup ved Gilleleje. Han blev hjemmedøbt 17.,marts og fremstillet i kirken 9.maj. Fadderne var pigen Anne Rasmusdatter og Karen Jensdatter, ungkarl Peder Olsen og Niels Jensen i Fjellenstrup, Lars Hansen i Pårup.
2. Christian, født 7.januar 1845 og hjemmedøbt 9.januar. Fremstillet i kirken 2.marts. Fadderne er overstreget i kirkebogen.
3. Maren Hansine, født 29.august 1848 og hjemmedøbt 31.august. Hun blev fremstillet i kirken 29.oktober, hvor fadderne var Mads Hansens hustru Maren, Lars Jacobsen, Jacob Svendsen, Gjertrup, Lars Ø, Birthe Persdatter alle af Smidstrup.
4. Peter, født 15.maj 1851 og hjemmedøbt 18.maj. Han blev fremstillet i kirken 20.juli og fadderne var Mads Andersens hustru Sidse Nielsdatter fra Fjellenstrup (Peders søster), Jacob Larsen, Jacob Svendsen, Bodil Larsdatter og Pernille Svendsdatter alle af Smidstrup.

Jørgen har fortalt, at han og Helge cyklede til et sted i Nordsjælland i sommerferien. Her hjalp de til på en gård. Jørgen vaske de spande, der blev brugt til at levere mælk til mejeriet.

Han var så god til det, at mælkens kvalitet steg til et højere niveau, så gårdmanden fik mere for mælken.

Det må have været denne gård de var på. Som nævnt, solgte Peder Nielsen gården til sønnen Christian. Han var fætter til karetmageren i Ringsted, Anders Juul Pedersen. Et af Christians børn har givetvis ejet gården, da Jørgen og Helge var store nok til at cykle derop fra Charlottenlund. Dette barn har været næstsøskendebarn med Svend Gansted.

Jørgen har også fortalt, at manden i gården var ret nærig. Når de skulle til spise, tog manden nogle gange en øl og satte sig ned ved bordet, hvorpå han sagde ”ja, der er vel ikke andre, der vil have øl”. Det var der jo så ikke. Historien blev fortalt ofte i Gansted familien.

18 Jens Olsen

Blev døbt 21.juni 1796 i Græsted kirke. Han døde 18.april 1870 i Fjellenstrup ved Gilleleje.

19 Maren Hansdatter

Marens dåb er ikke fundet. Hun døde 2.august 1888 i Fjellenstrup ved Gilleleje.

Jens' forældre var ane 36 gårdmand Ole Jensen og 37 Malene Jensen i Strand Esbønderup i Græsted sogn. Ved dåben var fadderne Christen Larsens hustru fra Græsted, Peder Olsen, Karen Svendsdatter, Niels Jensen af Hågendrup og Mads Pedersen af Strand Esbønderup. Jens blev begravet 23.april 1870 på Søborg kirkegård. Han blev 74½ år gammel. Han var da aftægtsmand hos sønnen Hans.

Marens dåb er ikke fundet. Men hendes far må være den Hans Nielsen (ane 38), der skøder sin gård til Jens Olsen i 1820. Han ses også som forlover for Maren ved brylluppet. Hans Nielsen var gift med Anne Hansdatter (ane 39), og hende anser jeg for at være mor til Maren. Maren blev begravet den 8.august 1888 på Søborg kirkegård, 87 år gammel. Da er hun aftægtskone og enke efter Jens.

Jens og Maren blev gift i Gilleleje kirke 19.oktober 1819. De siges begge at bo i landsbyen Fjellenstrup. Forloverne var Hans Nielsen (Marens far) og Niels Olsen.

Jens og Maren fik otte børn

1. Karen, født 2.juli, hjemmedøbt 7.juli og fremstillet i kirken 6.august 1820.
2. Niels, født 9.februar 1824, hjemmedøbt 10.februar og fremstillet i kirken 21.marts
3. Margrethe, født 5.november 1826, hjemmedøbt 11.november og fremstillet i kirken 3. søndag i advent.
4. Hans, født 26.marts, døbt i kirken 29.marts 1829.
5. Ole, født 30.december 1834, døbt i kirken 1.januar 1835
6. Jens, født 30.september 1837, døbt 12.november
7. Anders, født 16.april 1840, hjemmedøbt 17.april.
8. Oline, som er ane 9, født 28.januar 1844, døbt i kirken 3.marts. Faddere var gårdmand Jørgen Nielsens hustru Marie Jacobsdatter i Dønnevælde, pigen Margrethe Hansdatter i Esbønderup, ungarle Peder Hansen i Bjørstrup og Peder Olsen og Anders Olsen i Fjellenstrup (Jens' brødre)

Ved folketællingen i 1845 for Søborg sogn, Fjellenstrup by, er hele familien at finde, Jens er gårdmand, 50 år født i Græsted sogn, Maren hans kone på 44 år født i Gilleleje sogn, Karen 25 år, Niels 21 år, Margrethe 19 år, Hans 13 år, Ole 11, Jens 8, Anders 5 og Oline på 2 år. De har ingen tjenestefolk, vel sagtens fordi børnene er store nok til at hjælpe til i det daglige.

Den 1.marts 1820 køber Jens gården Torsbjerggård af Hans Nielsen, Marens far. Gården havde matrikel nr 2a og var blevet frikøbt fra Kronborg til selveje af Hans Nielsen i 1793. Gårdens hartkorn var næsten 6 tdr hartkorn, som blev beskattet med 40 rigsdaler 58 skilling i skat om året.

Gårdens areal var 770.660 kvadratalen ifølge matrikelkortene fra 1813, svarende til ca 30 hektar.

Gården findes endnu på Lille Fjellingstrupvej 25, men er ombygget en del.

Den 27.juni 1859 sælger han gården til Hans Jensen, som må være hans søn. Jens og Maren får aftægt hos sønnen Niels på en nabogård, hvor de ses ved folketællingen i 1860. Men Hans Jensen dør i efteråret 1861, og hans enke, Pernille Larsdatter, gifter sig i 1864 med Niels og han flytter sammen med forældrene tilbage til Thorsbjerggård.



Luftfotoet af gården er fra 1946, taget af Sylvest Jensens Luftfoto, fundet på Kgl Bibliotek. Bemærk de små cirkler i overkanten af billedet. Der står køerne tøjret.

20 Niels Nielsen

Blev født 18.december 1816 i Giesagerhuset, Vigersted. Han døde i Ringsted efter 1890

21 Birte Hansdatter

Blev døbt i Teestrup 3.oktober 1813. Hun blev begravet 26.maj 1873 i Kværkeby

Niels Nielsens forældre var ane 40 indsidder Niels Nielsen og 41 Johanne Hansdatter. Han blev døbt 9.februar 1817 i Vigersted og blev båret af skovfoged Simon Nielsens kone i

Skovriderhuset. Faddere var Hans Nielsen, Anders Hansen, Jens Larsen og Niels Pedersen husmænd i Humleore.

Jeg formoder, at han døde i Ringsted, hvor han ved folketællingen var på aftægt hos svigerdatteren Ane Cathrine, der da var gift anden gang. Jeg har ikke fundet begravelsen i Ringsted.

Birtes forældre var ane 42 gårdmand Hans Adolph Olsen og 43 Kirsten Pedersdatter i Teestrup ved Haslev. Hun blev døbt 3.oktober 1813 i Teestrup kirke. Fadderne var Christen Pedersens hustru, Peter Olsen, Niels Olsen, Peder Hansen og Niels Simonsen, Birte blev begravet 26.maj 1873 i Kværkeby, 59 år gammel. Præsten nævner, at hun døde af leverbetændelse.

Niels og Birte blev gift i Vigersted kirke 22.juni 1839. Forloverne var Peder Hansen i Slimminge og Anders Nielsen i Vigersted. Ved vielsen siges Niels at være i Slimminge mens Birte er i Vigersted.

De har givetvis lært hinanden at kende hos "Albrechts enke i Slimminge". I Gørslev kirkebog ses de begge som tilflyttere i maj 1838 hvor de skal tjene hos Albrechts enke i Slimminge. Den 1.maj 1839 flytter Birte til Vigersted og først 6.oktober flytter også Niels til Vigersted.

I 1840 ses Niels og Birte med sønnen Hans Adolf i Ågerup øst for Vigersted. Her havde Svenstrup gods udstykket 7 husmandsbrug, og Niels har velsagtens fæstet et af dem. Stedet var for lille til at de kunne leve af det, derfor måtte han også gå som daglejer.

Ved folketællingen i 1855 var de flyttet til Bjerget i Kværkeby, hvor de bor i et hus. Niels nævnes da som arbejdsmand. De har et plejebarn Christiane Petrea på 9 år, hos sig. Det var ret almindeligt, at familierne modtog plejebørn fra København på den tid. Der havde jo været kolera epidemi og generelt overbefolket i hovedstaden. I Vigersted kirkebog ses adskillige noter om ankomne københavnske plejebørn.

Ved folketællingen i 1860 har Niels en parcel på Bjerget og nævnes som jordbruger. I 1880 er han aftægtsmand hos svigerdatteren og hendes anden mand, Hans Anders Olsen, stadig på Bjerget i Kværkeby. I 1890 er de som nævnt flyttet til Ringsted og bor da i Sct Hansgade 149D i baghuset.

Niels Nielsen og Birte får åbenbart kun et barn, Hans Adolf – ane nummer 10. Han blev født 26.august 1839 og døbt i kirken 27.oktrober. Fadderne var pigen Lone i Slimminge, ungarlene Hans og Anders Nielsen i Vigersted, gårdmand Søren Hansen i Ågerup.

22 Peder Pedersen

Blev født 14.januar 1817 i Muchergården i Jystrup. Han døde 3.oktober 1877 i Mukkerhuset i Jystrup.

23 Deodata Marie Teresa Stoltze

Blev født i skovridergården ved Skjoldenæsholm i Jystrup. Hun døde 8.marts 1892 i Mukkerhuset i Jystrup.

Peder Pedersens forældre var ane 44 gårdmand Peder Jensen i Muchergården og 45 Johanne Jensdatter. Han blev fremstillet i kirken 16. februar 1817, hvor fadderne var Hans Pedersen og kone Kirsten Nielsdatter, der bar det. Gårdmand Ole Jensen og gårdmand Christopher Hansen alle af Jystrup.

Peder blev begravet 8.oktober 1877 på Jystrup kirkegård 60 år gammel. Han var da husmand og arbejdsmand i Mukkerhuset.

Deodatas forældre var skovrider på Skjoldenæsholm Joachim Stoltze (ane 46) og Ane Kathrine Knudsen (ane 47). Hun blev hjemmedøbt 2.december 1821 og fremstillet i kirken 20.januar 1822. Faddere er ikke nævnt i kirkebogen. Hun blev begravet 15.marts på Jystrup kirkegård, 70 år gammel.

Peder og Deodata blev gift i Valsøllille kirke 13.oktober 1843. Forloverne var møller Hansen af Skee mølle og husmand Hans Pedersen af Skee Old i Haraldsted sogn.

Peder og Deodata har straks efter vielsen fået husmandsstedet Mukkerhuset. Stedet er sandsynligvis udstykket fra Mukkergården, hvor Peder var født. Det havde matrikel nummer 41, hvilket tyder på, at udstykningen var sket før udskiftningen omkring 1800. På matrikelkortene har de omgivende marker navnet Mukker Agre, som altså har givet navn både til hans fødegård og husmandssted.

Huset findes endnu på adressen Degnemosevej 15, en sidevej til Ringstedvej. Husmandsstedet havde omkring 3½ hektar jord, hvor noget af det var lavtliggende i Digemosen.

Jeg har ikke fundet noget skifte efter Peder. Efter Deodata var død, bad arvingerne om at få privat skifte, hvilket de blev bevilget. Derfor ses heller ikke noget om værdien af boet.

De fik vist kun 2 børn

1. Ane Cathrine, som er ane 11. Hun blev født 27.juni 1844 og døbt 15.september. Fadderne var indsidder Hans Pedersen, møller Møller og mølleforpagter Hansen af Skee samt sidstnævntes kone.
2. Peder Joachim, født 23.maj 1856 og døbt 26.september. Indsidder Thomas Olsens hustru, Marie Hansen af Mukkergården bar barnet. Faddere var indsidder Thomas Olsen af Mukkergården, boelsmand Niels Hansen af Jystrup og husmand Hans Pedersen af Skee.

Det er bemærkelsesværdigt, at Deodatas slægtninge hverken optræder som faddere eller som forlovere. Jeg formoder, at de har ment hun giftede sig under sin stand. Ved vielsen var Peders far ikke længere gårdmand i Mukkergården men husmand i Mukkerhuset, og derfor langt under en skovriders værdighed. Nå, det er gætteri - -



Målebordsblad fra midt i 1800-tallet. Mukkerhuset ses midt i billedet under Mukkergården. Den store vej i højre side er Ringstedvej. Bemærk den nu nedlagte banelinie i venstre side.

Den gik fra Ringsted over Jystrup, Skjoldenæsholm og Hvalsø til Frederikssund. Den skulle have været ført videre til Hillerød og Helsingør. Linien blev aldrig færdiggjort. Den blev uøkonomisk allerede omkring 1930 og nedlagt. Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm bruger en del af traceet i skoven til sporvognskørsel.

Gerda Saksøs gren.

24 Søren Sørensen

Blev døbt 16.december 1798 i Give. Han døde 19.juli 1862 i Kirkholm i As sogn.

25 Marianne Elisabeth Albertsdatter

Blev født i Tørring 20.november 1801. Hun døde 29.oktober i Kirkholm i As sogn.

Sørens forældre var ane 48 Søren Jensen og 49 Margrethe Jacobsdatter i Give. Han blev døbt 16.december 1798, båret af Jens Grydemands kone i Farre. Fadderne var Jens Christensen, Niels Andersen, Benth Nielsen og kone, alle af Farre.

Han blev begravet 24.juli 1862 på As kirkegård. Han blev fundet liggende død på høloftet.

Mariannes forældre var ane 50 skoleholder Albert Pedersen og 51 Karen Christe4nsdatter. Hun blev døbt 22.november 1801 i Tørring kirke. Ingen faddere nævnt. Hun blev begravet 6.november 1886 på As kirkegård, 84 år gammel.

Søren og Marianne blev gift i Kirkholm, As sogn 27.januar 1833. Forloverne var gårdmand i Kombusk Thomas Christensen og husmand Rasmus Hansen i Kirkholm.

I kirkebogens tilgangsregister, ses Marianne flytte til As sogn i 1822 fra Aastrup (gods) som tjenestepige. Der står ikke hvem hun skal tjene hos, men det har formentlig været på godset Palsgård syd for Kirkholm. Tilsvarende ses, at Søren var tilflytter i 1832, hvor han kom fra Bygholm gods. Han fik formentlig også plads på Palsgård.

Ved folketællingen i 1834 ses de i et hus i Kirkholm, hvor Søren er daglejer. De har da allerede datteren Rasmine Caroline. Huset rummer også en aftægtsmand Rasmus Hansen (59 år) og hans kone Karen Christensdatter (63 år) samt en indsidder, Kirsten Jensdatter (34 år) ”som lever af hendes mands en gårdmands tjenestekarls løn”.

Ved folketællingen i 1860 siges Søren at være høker. De har sønnen Søren boende, han er murer. Ved folketællingerne i 1850 og 1855 har de tjenestepige boende. Det kunne tyde på, at Søren allerede da havde gang i en købmandshandel, for husmænd havde ellers ikke råd til tjenestefolk.

Jeg har ikke fundet noget skifte efter Søren og Marianne.

Fra matrikelregisteret for Bjerre herred har jeg fundet, at husmandsstedet hørte til Palsgård. Søren Sørensen er nævnt som bruger i 1844. Stedet havde matrikel nummer 62 og hartkornet var 1 fjerdingkar og 1 skæppe. Huset findes stadig på Sognevej 2b i Kirkholm.



Søren og Marianne fik tre børn

1. Rasmine Caroline, som blev født 1.april 1833. Hun døde 6.oktoober 1834.
2. Carl Sophus Wilhelm, ane 12, som var født 28.december 1834 og døbt 8.februar 1835. Fadderne var Jens Carl ?, Christen Albertsen i Nebel, Niels Pedersen i Overby, An Kirstine Thomasdatter i Kombusk (gårdnavn), Dorte Kirstine Jensdatter i Kirkholm.
3. Søren, født 28.juli 1837 og døbt 10.september i hjemmet. Fadderne var ungarl Knud Thomsen i Kombusk, gårdmand Poul Sørensen i Overby, Jens Holgersen i Kirkholm, Jens Vinther i Ashoved mølle, gudmoder var gårdmand Knud Jørgensens hustru i Overby, pigen Grete Catrine Michelsdatter i Kombusk.

26 Hans Christensen Stoltenborg

Blev døbt 5.december 1784 i Kollerup (Vejle amt). Han døde 20.april 1842 i Langskov sogn.

27 Maren Nielsdatter

Var født 1.september 1795 i Hatting sogn ved Horsens. Hendes begravelse er ikke fundet.

Hans' forældre var ane 52 Christen Rasmussen og 53 Margrethe Hansdatter i Kollerup (Vejle amt). Han blev døbt 5.december og fadderne var jomfru Helms Birtha Maria, Niels Fuglsang, Jacob Terkildsen og Jørgen Kudsk. Hans blev begravet 24.april 1842 i Langskov. Han var død af tyfus.

Marens forældre var møller Niels Schibsted (ane 54) og hans tredje hustru Eleonora Pedersdatter (ane 55). Hun blev hjemmedøbt 2.september 1795. Hendes begravelse er ikke fundet i Langskov kirkebog.

Maren var først 11.november 1815 gift i Uldum med Rasmus Nielsen Uldum, som var seminarist. I kirkebogen står hun med tilnavnet Skibsted, gårdbeboer Niels Rasmussens steddatter. Han døde vistnok ret hurtigt efter, for i januar 1823 får Maren et uægte barn mens hun bor hos Hans Christensen Stoltenborg. Hans og Maren bliver gift 15.april 1823 i Langskov, hvor forloverne er Niels Peder Simonsen i Uldum og Peder Jørgensen i Ørum.

Ved vielsen i 1823 siges Hans at være husmand på Hvolgårds mark. Her er der udstykket 5 husmandsbrug på mellem en og to hektar. Her bor de endnu i vinteren 1831, hvor datteren Marie bliver født. Men i folketællingen 1834 er Hans blevet fæster af en gård i Langskov by.

Efter Hans døde i 1842 ses Maren fortsat i folketællingerne i 1845 og indtil 1860, hvor hun lever af håndarbejde og er 64 år gammel. Jeg ved ikke hvor hun så er flyttet hen.

Som nævnt fik Maren en uægte datter, Eleonora, der blev hjemmedøbt 21.januar 1823. Som barnefader blev udlagt Hans Hadersleb. Faddere var Ane Nielsdatter i Uldum, Søren Hansen og Mogens Hansen i Ørum, Laust Bjerre i Uldum og madame Nedergaard ved Langskov.

Hans og Maren fik i ægteskabet 5 børn

1. Ane Margrethe, født 24.november 1824 og straks hjemmedøbt.. Hun blev båret af Anders Pedersens hustru på Lauge mark. Faddere var Peder Jørgensen af Ørum, Jens Peder Nielsen af Uldum, Rasmus Christensen på Lauge mark og madame Bjerg i Uldum.

2. Rasmus, født 25.september 1826, fremstillet i kirken 3.december. Han blev båret af pigen Ane Nielsdatter i Uldum. Faddere var Peder Jørgensen i Ørum, August Bøtkjer i Langskov, ungarl John Nielsen i Uldum og Anders Andersens hustru i Kragelund.
3. Nielsine, født 4.marts 1829, døbt 15.marts. Hun blev båret af Jens Peter Nielsens hustru Christine i Uldum. Faddere Niels Therkelsen af Haugeholm, Henrich Johansen og August Bøtkjer af Langskov samt pigen Ane Nielsdatter af Uldum.
4. Marie, som er ane 14, født 25.marts 1831 og døbt 19.juni. Hun blev båret af indsidder Niels Sørensens hustru på Ølholms mark, indsidder August Bøtkjer af Langskov, Henrich Fynbo ibid, Jens Peter Nielsen af Hornborg og indsidder Maren Christensdatter af Vejle.
5. Christiane, født 15.januar 1836, døbt 20.marts. Hun blev båret af Peder Lauesens kone Dorthie i Langskov. Faddere var husmand Henrich Johansen på Hvolgårds mark, Niels Clemensen i Langskov, Anders Andersen i Kragelund og Peder Skofogeds datter Maria af Kvolgårds skov.

Jeg har ikke fundet hvilken gård Hans blev fæster af i Langskov. Jeg har heller ikke kunnet finde skifte efter ham.

28 Jens Christian Petersen

Blev døbt 23.marts 1788 i Flade ved Frederikshavn. Han døde i København 14.maj 1855.

29 Else Elisabeth Asberg

Blev døbt 3.april 1803 i Trinitatis kirke, Kbh. Hun døde 11.november 1877 i Svendborg.

Jens' forældre var ane 56 Peder Christensen og 57 Maren Pedersdatter på gården Suderbo i Flade sogn. Han blev døbt 23.marts 1778 sammen med sin tvillingebror Lars Christian. Jens' faddere var Maren Hansdatter Lars Christensens hustru af Langvad, Anne Marie Pedersdatter tjenende i Suderboe, mf Peder Christensen Bachen i Giærum sogn og søn Jens samt Jacob Jensen af Skiøgstrup

Jens blev begravet fra Vor Frelser kirke i København den 24.maj 1877, 67 år gammel. Han var død af brystsyge, dvs tuberkulose.

Else Elisabeths forældre var ane 58 skomager Carl Asberg og 59 Kirstine Hægstrøm. Hun blev døbt 3.april 1803. Hun blev båret af madame Sørensen og madame Wilchers holdt huen. Hr major Kirkerup, hr major Zihm og hr kapitejn Ole Jensen var faddere. Else Elisabeth døde som enke i Svendborg, 74 år gammel og blev begravet 16.november 1877 fra Sct Nicolai kirke.

De blev gift i Trinitatis kirke 9.november 1832. Da var Jens Christian bud ved "det kongelige octroianske assurancekompagni", en forløber for Kgl Brand. Else Elisabeth angives at bo i Vognmagergade 69.

Ved dåben af deres første barn, Michael, bor de i Magstræde 22. Her blev de boende til efter 1836, men var i 1839 flyttet til Ny Vestergade 212.

Ved folketællingen i 1845 finder vi dem på Overgaden neden Vandet på 4.sal i nr 157. Ud over forældrene ses fire børn og Else Elisabeths mor, enken Anna Christina Arvesen født Hægstrøm, en logerende og en tjenestepige. Da er Jens Christian inkassator for forsikringselskabet.

Ved folketællingen i 1860 var Jens Christian død og familien var flyttet til Murergade på Nørrebro. De tre af børnene, Carl, Martin og Thomine boede endnu hjemme. Martin

studerede da medicin. Desuden havde de en logerende, Emma Mille Jacobine Schnell, som levede af ”nogen privat formue og understøttelse af sin moder på Kalundborg Slotsladegård”. Desuden en tjenestepige.

Else Elisabeth boede endnu i 1870 i København, men må kort efter at være flyttet til Svendborg, hvor hun døde i 1877.

Jens Christian og Else Elisabeth fik fire børn

1. Michael August, født 5.september 1833, døbt 27.oktober i Helligåndskirken. Han blev gift med Christiane Vilhelmine Thorlacius.
2. Car Emilius, født 13.november 1834, døbt 25.december i Helligåndskirken
3. Martin Thomas Angelo, som er ane 14. Han blev født 27.december 1736 og døbt 12.februar 1837 i Helligåndskirken.
4. Thomine Cathinka, født 14.april 1839, døbt 19.maj i Vor Frue kirke.

30 Laurits Jørgen Baagøe

Blev født 18.juni 1808 i Svendborg. Han døde 7.december 1874 også i Svendborg.

31 Michelle Otilie Andresen

Blev født 15.juni 1808 i Hylke ved Skanderborg. Hun døde 18.september 1847 i Svendborg.

Laurits' forældre var købmand Hans Jørgen Baagøe (ane 60) og Maren Graae (ane 61). Han blev døbt 10.juli 1808 og fadderne var madame Baagøe, jomfru Graae, købmændene Lars Graae, Caspar Brandt, R.P. Baagøe og Christian G. Brandt.. Laurits blev begravet fra Sct Nicolai kirke i Svendborg den 11.december 1874, 66 år gammel.

Michelles forældre var sognepræst Christian Andresen (ane 62) og Elisabeth Charlotte Lorentzen (ane 63) i Hylke ved Skanderborg. Hun blev døbt 3.august 1808, hvor fadderne var fru generalauditør Andresen, frøken Edel Levetzau Dons, Sophie Lorentzen, pastor Fabricius fra Skanderborg, pastor Bagge fra Snepstrup, hr Lorenzen fra Silkeborg og hr Tolstrup fra Ringhe. Michelle døde af vattersot kun 39 år gammel og blev begravet fra Sct Nicolai kirke i Svendborg den 22.september 1847.

Laurits og Michelle blev gift i Sct Nicolai kirke den 23.oktober 1833. Forloverne var P. Jørgensen og H. Baagøe (formentlig hans far). Laurits blev gift anden gang den 22.juni 1849 med Petrea Andrea Andresen, som var søster til Michelle. Hun døde 69 år gammel i 1882.

Laurits var en driftig købmand, der byggede videre på faderens virke. I 1833 overtog en gård i Gerritsgade 56 og her opbyggede han sin købmandshandel. Han fik bygget pakhus og vognstald i Valdemarsgade. Han opkøbte korn i oplandet og eksporterede det til England. I kælderen under gården blev der indrettet vinkælder med store vinankre.

Ved folketællingen i 1840 taltes 17 personer i husstanden. Ud over selve familien, Michelles mor og søster var der 2 handelslærlinge og 8 tjenestekarle.

Svendborg Byhistoriske Arkiv har billeder af Laurits og hans anden kone Petrea. Billederne siges at være fra omkring 1850.



Der blev holdt skifte efter Michelles død den 5.juni 1849, umiddelbart før Laurits skulle giftes anden gang. Laurits havde opgjort boets værdi og fremlagde det for skifteretten. Hans tre ejendomme var 14.000 rigsdaler værd. Indbo, besætning, varelager og tilgodehavender udgjorde yderligere 14.000 rigsdaler. Han skyldte 9.000 rigsdaler på ejendommene og 7.500 for varelager, i alt 16.000 rigsdaler. Efter skifteomkostninger var der 11.500 rigsdaler til deling mellem Laurits og de fire børn. Sønnen Christian fik 1826 rigsdaler og hver af de tre døtre 863 rdl, mens resten var faderens lod.

Laurits og Michelle fik 4 børn

1. Marie Elisabeth blev født 15.maj 1835 og døbt 24.juli.
2. Cecilie Caroline, født 29.august 1837, døbt 23.oktober. Hun blev gift med grosserer Hans Rasmussen. Hun døde i Ordrup 23.september 1908.
3. Emilie Louise, ane 15. Hun blev født 20.marts 1839 og døbt 27.juni. Fadderne var madam Graae Jensen, Emilie Baaagøe, købmand C. Chr. Clemmensen, købmand Grønvald, guldsmed Edsberg alle af Svendborg, tobaksspinder Nobel fra Nykøbing på Falster og forvalter la Cour fra Lykkesholm.
4. Christian, født 11.august 1842, døbt 19.september. Han blev gift med Christiane Schandorf. Han døde 6.august 1928 i Svendborg. Han videreførte den store købmandshandel.

Laurits og Petrea Andrea fik vist kun et barn 2.januar 1852, døbt Michelle Ottilie efter den første kone. Hun døde knap 15 år gammel i 1866.

6.generation

Svend Gansteds gren

32 Niels Olsen

Blev født i Strand Esbønderup og døbt 12.maj 1793 i Græsted kirke. Han døde 25.december 1859 i Fjellenstrup ved Gilleleje

33 Maren Nielsdatter

Blev født 5.marts 1796 ifølge begravelsen. Død 9.februar 1872 i Fjellenstrup.

Niels' forældre var ane 64 gårdmand Ole Jensen og 65 Sidse Pedersdatter. Han blev døbt 12.maj 1793 i Græsted kirke, hvor fadderne var Christen Larsens hustru i Græsted, Niels Svendsen og Karen Svendsdatter, Jens Larsen af Hågendrup og Nille Nielsdatter. Niels blev begravet 3.januar 1860 i på Søborg kirkegård. Han var da 66 år gammel.

Marens fødsel ses ikke i kirkebogen, da Søborg/Gilleleje kirkebog ikke findes før 1815. Men i folketællingen i 1801 ses hun med forældrene ane 66 Jens Larsen og 67 Kirsten Larsdatter i Fjellenstrup ved Gilleleje. Marens fødselsdato ses indskrevet da hun blev begravet den 16.februar 1872.

Maren var først gift med Peder Larsen, med hvem hun fik en søn Jens, som senere blev gårdmand i Fjellenstrup. Peder døde 26.oktober 1817. Herefter blev Maren gift med Niels Olsen den 2.oktober 1818. Forloverne var Rasmus Jørgensen fra Gilleleje og Hans Larsen fra Pårup (vist en bror til hendes første mand).

De drev Åtoftegård i Fjellenstrup, matrikel 4a. Det var Marens fødehjem, som hun og hendes første mand Peder fik skøde på 31.december 1815. Ved Peders død overtog Maren gården, men kort efter vielsen med Niels blev den overdraget til Niels ved en påtegning 25.november 1818. Kort før Niels døde overdrog han gården til sønnen Ole Nielsen ved skøde af 21.november 1859. Der findes også en købekontrakt dateret 27.februar, hvor han sælger et areal til datteren Johanne Nielsdatter. Det er vistnok det som udstykkes fra den oprindelige gård som matrikel 4d og skattemæssigt var sat til ca 7½ skæpper – næsten en tønne hartkorn.

Niels har formentlig ombygget gården omkring 1844/45. Hen over et års tid ses i pantebogen, at han låner tre større beløb (400, 1000 og 1200 rigsdaler), først af Hans Larsen i Strand Bjørstrup og siden af Jens Nielsen

Niels og Maren fik 8 børn

1. Peder, som er ane 16. Født 31.marts 1820, døbt 14.maj. Faddere var Anders Pedersens kone Margrethe Larsdatter i Høielt, Karen Pedersdatter, Peder Larsen, Niels Olsen, alle af Fjellenstrup og Hans Olsen i Strand Esbønderup.
2. Lars, født 7.marts 1822, hjemmedøbt 10.marts og fremstillet i kirken 21.april
3. Sidse, født 6.september 1824, hjemmedøbt 9.september og i kirken 17.oktober.
4. Ole, der senere overtog gården, født 4.april 1827, hjemmedøbt 8.april i kirken 20.maj.
5. Peternille, født 25.marts 1829. døbt 29.marts. Hun døde som lille.
6. Johanne, født 6.oktober 1831, døbt 16.oktober.
7. Christian, født 22.marts 1834, døbt 27.marts.
8. Peternille, født 30.november 1836, døbt 8.januar 1837.

Ved folketællingen i 1840 ses familien i en gård i Fjellenstrup - Niels 49 lever af sin avlsbrug, Maren 44 hans kone, og børnene Peder 20, Lars 17, Ole 133, Sidse 15, Johanne 8 og Peternille 3 år. Tællerne glemte Christian, for han ses ved senere folketællinger.

Åtoftegård var en arvefæstegård under Kronborg, frikøbt til selveje i 1793. Gårdens skattemæssige hartkorn var 4 tønder, 6 skæpper, 3 fjerdingkar og 2 ¼ album. Arealet var cirka 21 hektar.



Gården findes endnu på Parkvej 309 i Gilleleje, nu med en stor ladebygning.

34 Niels Hansen

Født omkring 1798. Han døde 26.marts 1819 i Fjellenstrup

35 Cathrine Jørgensdatter

Født i Strand Esbønderup, døbt 21.september 1794 i Græsted. Hun blev begravet i Gilleleje 19.april 1858.

Niels' forældre var ane 68 Hans Nielsen og 69 Anne Hansdatter i Fjellenstrup ved Gilleleje. Kirkebogen findes først fra 1815, så fødsel er ikke fundet. Men ud fra folketælling i 1801 og skifte ses slægtsskabet. Niels døde allerede som 21-årig af tuberkulose og blev begravet i Gilleleje.

Cathrines forældre var ane 70 Jørgen Hansen fra Strand-Esbønderup i Græsted sogn og 71 Gunild Olsdatter. Hun blev døbt 21. september 1794 i Græsted kirke. Fadderne var Hans Madsens hustru, Mads Jensen og Kirsten Jensdatter i Græsted og Bodil Madsdatter. Cathrine blev begravet 19.april 1858.

Niels og Cathrine blev gift i Græsted 23.maj 1817. Forloverne var Peder Olsen af Haagendrup og Lars Olsen af Strand-Esbønderup.

Niels havde et husmandssted i Fjellenstrup. De må have arvet ganske meget, for ved skiftet efter ham i 1819 havde han betragtelige udlån, skønt han kun var knap 22 år gammel, Ejendommen var vurderet til 335 rigsdaler og løsøre til 450 rigsdaler. Men hertil kom alle skyldnerne., Mads Jørgensen skyldte 50 rigsdaler, Jørgen Jørgensen 50, Hans Pedersen i Fjellenstrup 16, Klaus Andersen i Smidstrup 100, Peder Olsen i Haagendrup 183, Lars Hansen i Alume skyldte 10, Peder Christensen i Mårum som var død skyldte 100 og endnu en panteobligation på 500 rigsdaler, så boets formue var i alt 1795 rigsdaler, rigtig meget, når man er husmand. Udgifter til skifte, begravelse mv var 112, så netto var der 1682 rigsdaler til overs. De skulle deles mellem Cathrine og den eneste datter Anne, så de fik 841 rigsdaler hver.

Cathrine blev gift igen den 2. juli 1819 med Hans Kristensen fra Græsted. Forlovere var Lars Olsen i Strand Esbønderup og gårdmand Kristen Larsen i Græsted. Fem af deres børn levede endnu i 1858 ved skiftet efter Cathrine – Nille, Christen, Jørgen, Mads og Johanne. Boet viste et overskud på hele 4300 rigsdaler. Hans Kristensen skulle som ægtefælle have halvdelen, så der blev 2150 rigsdaler til deling mellem de 6 børn. Ane Nielsdatter (ane 17) fik en søsterlod, som var på 195 rigsdaler.

Niels og Cathrine fik som nævnt kun et barn før Niels døde. Det var Anne, som er ane 17. Hun blev døbt den 6.juni 1817, hvor Niels angives at være indsidder. Annes faddere var gårdmand Hans Larsens hustru Ellen Hansdatter i Strand Bjørsting, Mads Pedersen og Lars Pedersen ibid, Hans Jørgensen og Hans Larsen af Esbønderup.

36 Ole Jensen

Var født omkring 1748 vist i Strand-Esbønderup i Græsted sogn. Han døde den 14.januar 1830 i Strand-Esbønderup.

37 Malene Nielsdatter

Var født omkring 1769 i Tisvilde (ingen kirkebog). Hun døde 25.august 1856 i Strand-Esbønderup.

Ole Jensens herkomst ses i folketællingen i 1787, hvor han har en gård i Strand-Esbønderup. Her nyder hans far, (ane 72 Jens Ipsen, 79 år), "undertag" sammen med ane 73 Bodil Nielsdatter (66 år) – altså aftægt. I 1787 var Ole 38 år gammel, så han må være født omkring 1748. Han blev begravet 22.januar 1830.

Malene var født i Tisvilde ifølge begravelsesindførslen. Hun blev begravet 1.september 1856 og var da aftægtskone, 86½ år gammel. Så hun må være født omkring 1769. Sandsynligvis er hendes forældre Niels Olsen (ane 74) og Karen Jensdatter (ane 75), som ses i folketællingen 1787 i Tisvilde i Tibirke sogn.

Ole var først gift med Sidse Pedersdatter, som var født omkring 1749. Hun ses i folketællingen fra 1787, hvor hun er 28 år gammel og madmoder for husstanden. Ole og Sidse havde da to børn, Anders og Kirsten. De fik senere tre børn mere. Sidse blev begravet 10.maj 1794, hvor hun i kirkebogen omtales som "gårdmand Ole Jensens hustru af Strand-Esbønderup, 36 år gammel".

Niels blev gift anden gang omkring 1795 med Malene Nielsdatter, uvist hvor, men formentlig i Tibirke sogn, hvor Tisvilde ligger. Men der findes ikke kirkebøger fra den tid i Tibirke. Hun ses i folketællingen i 1801, hvor husstanden omfatter Ole på 53 år, Malene Nielsdatter 36, Anders 18 år, Kirsten 16 år, Dorthe 15, Johanne 12, Niels 9, Jens på 6 år og

Hans på 4 år. Endvidere tjenestepigen Kirsten Hansdatter 22 år og Bodil Nielsdatter 79 år, som er enke og husbondens moder.

Ole fik skøde på gården Rosmosegård til selveje den 28. januar 1798. Den var på cirka 48 hektar, altså en ganske stor gård. Gården findes endnu på adressen Almevej 150 i Gilleleje. Gårdens "gammel skat" var sat til 35 rigsdaler 15 skilling og hartkornet var cirka 5 tdr 6 skæpper.

I Skøde/Panteprotokollen for Kronborg Vestre Birk, ses også en "disposition" den 10. september 1823 fra Ole til sønnen Hans, det er formentlig en aftægtskontrakt, for da er Ole 75 år gammel.



Rosmosegård ca 1936-38. Sylvest Jensens Luftfoto, fra Kgl Bibliotek.

Jeg har ikke fundet skifte efter Ole. Der findes en dødsanmeldelse til Kronborgs Vestre Birk den 27. august 1856 hvor det er "anmeldt at undertagerske Maren Nielsdatter af Strand-Esbønderup er død i går uden efterladenskab".

Ole blev i sine to ægteskaber far til 7 børn:

Ole og Sidse:

1. Anders, døbt 3. marts 1784
2. Kirsten, døbt 30. oktober,
3. Dorthe, døbt 19. december 1787
4. Johanne, døbt 14. marts 1790
5. Niels, som er ane 32, døbt 29. april 1792, begravet 27. maj, en måned gammel.

Ole og Malene fik fire børn

6. Jens som er ane 18, døbt 21. juni 1796, faddere Christen Larsens hustru af Græsted, Karen Svendsdatter, Niels Jensen af Haagendrup og Mads Pedersen af Strand-Esbønderup
7. Hans, døbt 3. december 1797. Faddere var madam Holm, Niels Svendsen, Peder Olsen, Jens Larsen af Haagendrup og Rasmus Jensen

8. Margrethe, døbt 13.februar 1803, hvor fadderne var Niels Jensen af Haagendrup, Lars Larsen ibid, Jørgen Jensen af Str. Esbønderup, Hans Larsen af Wønge og Kirsten Larsdatter af Str. Esbønderup
9. Peder, døbt 30.juni 1805, båret af Niels Svendsens hustru af Haagendrup. Faddere var Niels Pedersen, Jens Nielsen af Strand Esbønderup, Lars Larsen og Lisbeth Larsen af Haagendrup og Cathrine Larsdatter af Alume.

38 Hans Nielsen

Blev født omkring 1750. Han døde i Fjellenstrup 11.juni 1838, 86½ år gammel.

39 Anne Hansdatter

Var født omkring 1759. Hendes begravelse ikke fundet, men vist død før 1815.

Hans' dåb er ikke fundet i nogen kirkebog. Fødselsåret er derfor beregnet ud fra hans alder ved begravelsen. Hans forældre kendes ikke.

Annes forældre var Hans Jensen og Hans Jensen og Johanne Nielsdatter. Hans Jensen var fæster af Thorsbjerggård før Hans Nielsen.

Hans og Anne ses også som ane nummer 68 og 69, idet sønnen Niels er ane 34 og datteren Maren er ane 19.

Familien ses i folketællingen i 1787. Da har husstanden 8 medlemmer – Hans 37 år, Anna 30, Johanne 9, Hans 5, Lars på 1 år, tjenestekarle Peder Sørensen og Niels Jensen samt tjenestepigen Pernille Johansdatter.

I 1801 havde de ingen tjenestefolk, for da var deres børn store nok til at hjælpe til. Nu omfattede husstanden Hans og Anna samt børnene Johanne, Hans, Lars, Anna, Karen og Niels.

Hans Nielsen fæstede Thorsbjerggård den 11.november 1777. Selve fæstekontrakten er ikke fundet, men Kronborg Amtsstues register over fæstere fortæller, at Hans Nielsen den dag fik fæste på gård nummer 3 i Fjellenstrup, den gård som Hans Jensen fradøde. Gårdens hartkorn var angivet som 6 tønder, 7 skæpper, 2 fjerdingkar og 2½ album, Arealet ifølge matrikelkortene var ca 30 hektar, hvilket var en pæn stor gård.

Ifølge Kronborgs realregister (hvem ejer ejendomme) købte han gården 28.januar 1793. Da var der øjensynlig allerede udstykket en mindre del af gården, for det skattemæssige hartkorn var 1 tønne mindre end ved indgåelsen af fæstet.

Den 1.marts 1820 sælger Hans ejendommen til svigersønnen Jens Olsen, som er ane 18 foran, gift med datteren Maren.

Der findes et skifte efter Hans Nielsen. I Kronborg Vestre birks register, ses, at ”år 1838 den 14.juni blev anmeldt, at undertagsmand Hans Nielsen i Fjellenstrup er død i går. Efterlader 2 sønner samt en pige gift med Jens Olsen i Fjellenstrup”. Selve skiftet er svært at læse. Jens Olsen var den eneste fremmødte. Der nævnes begravelsesomkostninger på 60 rigsdaler og nogle skifteomkostninger, som Jens Olsen betaler, hvorpå skiftet afsluttes. Formentlig har boets værdi været minimalt, for aftægtsfolk ejede sjældent andet end nogle kister, senge og tøj.

Hans og Anne fik 7 børn, hvor de 6 ældste kendes fra folketællingen, mens den yngste er Maren, der er gift med Jens Olsen. Der er desværre ikke nogen kirkebøger i Gilleleje/Søborg sogne før 1815.

1. Johanne, født omkring 1778
2. Hans, født omkring 1783
3. Lars, født 1786
4. Anna, født 1791
5. Karen, født 1796
6. Niels som er ane 34, født 1798
7. Maren som er ane 19, født 1801.

Det er muligt, at de fik flere børn, for der er mange år mellem første og femte barn. I givet fald er de døde før folketællingen i 1801, hvor de ikke ses.

40 Niels Nielsen

Han menes født i Stenmagle omkring 1787. Han ses ikke begravet i Vigersted.

41 Johanne Hansdatter

Var født 23.maj 1796 i Skovridervænget i Vigersted. Hun døde i Jystrup 1.januar 1839.

Niels Nielsens herkomst er ikke så veldokumenteret. Eller rettere – kirkebogens hovedbog og kontrabog er uenige om hans herkomst.

Jeg har ikke fundet ham døbt, hverken i Vigersted eller Stenmagle. Hans hjemsgn har jeg udledt af vielsen i 1816. Her skrives i hovedbogen: ”Ungkarl Niels Nielsen fra Stenmagle 30 år af bondestand og pigen Johanne Hansdatter i Skovridervænget 21 år”

Men i kontrabogen skrives ”Niels Nielsen ungt 28 år gl i Gielsagervænget, af bondestanden og Johanne Hansdatter i Gielsagervænget 20 år”

Det er givetvis hovedbogen, der har ret. Bøgerne er enige om vielsesdatoen, 27.oktober 1816.

Med hjælp af folketælling i 1787 fandt jeg, at hans forældre må være ane 80 Niels Pedersen og 81 Kirsten Hansdatter i Alsted i Stenmagle sogn. De ses sammen med en søn på 1 år. Det kan passe med, at en Niels Nielsen tjenende Christen Knudsen bliver konfirmeret i Stenmagle kirke i 1803. Så har han været omkring 16 år, hvilket passer pænt med alder ved folketællingen. Begge dele passer fint med hans alder ved vielsen i 1816.

Johannes forældre var ame 82 skovfoged Hans Nielsen i Skovridervænget og 83 Inger Nielsdatter. Hun blev døbt 24.maj 1796, hvor gårdmand Hans Mortensens kone i Vigersted bar hende. Fadderne var Jens Nielsen, Hans Jensen, Ole Andersen og Jens Jørgensen, gårdmænd i Vigersted. Johanne blev begravet i Jystrup 6.januar 1839 42½ år gammel.

Niels og Johanne blev som nævnt gift 26.oktober 1816. Forloverne var Anders Hansen og skovfoged Simon Nielsen i Skovridervænget.

Niels må være død senest i begyndelsen af 1820. For 6.december bliver Johanne gift anden gang med husmand og enkemand Lars Nielsen fra Jystrup. Johanne er da enke i Skovridervænget. Forloverne var forpagter Jørgen Nielsen i Vigersted og husmand Anders Hansen fra Humleore.

Lars Nielsen blev begravet 23.maj 1828 i Jystrup, 78 år gammel. Allerede 31.oktober 1828 blev Johanne gift for tredje gang, nu med Jens Andersen, søn af Anders Hansen i Humleore – givetvis ham der er forlover foran og faddere nedenfor. De ses i folketællingen 1834, hvor de tilsyneladende også har en plejedatter hos sig. Johanne og Jens fik ikke nogen børn.

Niels bliver omtalt som insidder ved begge børns dåb. Det er en smule usikkert, hvor de boede. I kirkens kontrabog skrives oftest Gielsagervænget, mens hovedbogen oftest har

Skovridervænget. Det er tænkeligt, at det er to betegnelser for samme område. Skovridervænget ses på målebordsblade, og er den del af Humleore skov som ligger nærmest ved Vigersted. Her boede Johannes far ifølge matrikelkortene i et skovfogedhus med jord. Formentlig har de overtaget dette sted.

Niels og Johanne fik to børn

1. Niels, som er ane 20, født 19.december 1816, hjemmedøbt samme dag og fremvist i kirken 9.februar 1817. Han blev båret af skovfoged Simon Nielsens kone, Karen Mortensdatter i Skovridervænget. Faddere var Simon Nielsen, Hans Nielsen og Niels Hansen i Skovridervænget ifølge kirkens hovedbog. Men ifølge kontrabogen var fadderne Hans Nielsen, Anders Hansen (Johannes bror?) , Jens Larsen og Niels Pedersen som alle var husmænd i skoven Humleore.
2. Hans, som blev født 18.april 1818, hjemmedøbt dagen efter men døde 17.maj samme år.

Johanne og hendes anden mand Lars Nielsen flyttede til Jystrup, for her ses en søn, Christen, af Lars Nielsen og Johanne Hansdatter til dåb den 23. september 1825. Fadderne kommer alle fra Jystrup, uden synlig forbindelse til Vigersted.

42 Hans Adolph Olsen

Blev døbt i Teestrup 21.juni 1772. Han blev begravet i Teestrup 28.januar 1830.

43 Kirsten Pedersdatter

Blev døbt 2.januar 1773 i Skuderløse, Teestrup sogn. Hun døde 12.juni 1835 i Teestrup.

Hans Adolphs forældre var gårdmand Ole Hansen (ane 84) og Birgitte Hansdatter (85) i Teestrup vest for Haslev, Han var tvilling med Peder. De blev døbt 21.juni 1772 og Hans Adolph blev båret af Anders Hansens kone. Deres fælles faddere var Ole Michelsen, Peder Nielsen, Mads Povelsen, Ole Mortensen og Jens Madsen. Hans Adolph blev begravet 28.januar 1830, 57 år gammel og var da husmand i Teestrup.

Kirstens forældre var ane 86 Per Christensen og 87 Catrine Hansdatter. Hun blev båret af Ane Andersdatter og fadderne var Frants Christensen, Hans Assersen og Mette Christensdatter. Hun blev begravet 72 år gammel den 17.juni 1835.

Hans Adolph og Kirsten blev gift 4.januar 1795 i Teestrup kirke. Deres forlovere var Ole Hansen og Christen Persen, altså hans far og hendes bror.

Ved folketællingen i 1801 siges Hans Adolph at være inderste og går i dagleje. Men forud for det havde kirkebogen ham som husmand da de første børn blev døbt. Men fra 1803 siges han at være gårdmand. Formentlig har han da overtaget faderens gård i Teestrup, hvorpå forældrene fik aftægt.

Hans Adolph navn ses på matrikelkortet fra 1806 på matrikel nummer 12. Her er Ole Hansens navn overstreget og "Hans Adolphsen" er indføjet. Gården har før udskiftningen været en dobbeltgård, men den ene halvdel var nedlagt og flyttet ud på dens tilhørende jord. Gårdens areal var da cirka 36 hektar, en ganske stor gård. Gården er siden flyttet ud midt på marken, på adressen Teestrup Nedenvej 22 med navnet Løvskovgård.

Hans Adolphs død blev som det var almindeligt anmeldt til Gisselfeldt Kloster gods den 28.januar 1830. Da nævnes enken og ni af deres børn som arvinger. Enken bad om at måtte sidde i uskiftet bo, hvilket børnene accepterede. Jeg har ikke fundet skifte efter hende.

De fik ti børn, alle døbt i Teestrup kirke.

1. Cathrine, døbt 15.maj 1795. Hun var gift med gårdmand Christian Jensen i Haslev i 1830
2. Marie, døbt 23.oktober 1796, hun døde som barn.
3. Hans, døbt 25.september 1797, husmand i Lysholm i 1830
4. Marie, døbt 9.november 1800, ugift ved skiftet i 1830
5. Maren, døbt 1.maj 1803, ugift ved skiftet i 1830
6. Karen, døbt 15.april 1805. Hun var gift med indsidder Jens Madsen i Teestrup i 1830.
7. Peder, døbt 12.april 1807. Var tjenestekarl i Ørslev
8. Mette, døbt 18.juni 1809, var hjemme i 1830
9. Ole, døbt 4.august 1811, var hjemme hos moderen
10. Birthe, ane 21, var ugift i 1830.

44 Peder Jensen

Blev døbt i Jystrup kirke 22.december 1771. Han døde 3.marts 1844 i Mukkerhuset i Jystrup.

45 Johanne Jensdatter

Blev døbt 3.november 1782 i Jystrup. Hun døde 10.marts 1844 i Jystrup

Peders forældre var husmand og tømmerhugger Jens Hansen i Jystrup (ane 88) og Ane Larsdatter (ane 89). Han blev døbt 22.december 1722 og fadderne var Povl Madsen og hustruerne til Jacob Sørensen, Jørgen Madsen og Ole Olsen. Dengang var der ikke ligestilling, hustruers navne blev sjældent nævnt. Han blev begravet i Jystrup 14.marts 1844 73 år gammel. Han var da husmand i Mukkerhuset.

Johannes forældre var ane 90 gårdmand Jens Larsen og 91 Karen Erichsdatter på Muchergården. Hun blev døbt 3.november 1782, båret af gårdmand Søren Pedersens hustru Johanne Hansdatter. Faddere var Lars Rasmussen, Søren Pedersen, Hans Christophersen, Søren Jacobsens hustru og Christiane Rasmus Andersens hustru, alle af Jystrup. Hun blev konfirmeret 15.april 1798. Johanne blev begravet 63 år gammel den 14.marts, samme dag som hendes mand.

Peder og Johanne blev gift 21.november 1801 i Jystrup kirke. Da var Peder Jensen tjenestekarl hos hendes far, Jens Larsen. Forloverne var Hans Pedersen og Jens Larsen (Johannes far) af Jystrup udflyttergårde.

Det er bemærkelsesværdigt, at vielsen omtaler ”udflyttergårde” allerede i 1801. Udskiftningen og flytningen er sket hurtigt i Jystrup – ofte blev gårdene liggende i mange år i den oprindelige landsby, selv om jorden var blevet omfordelt. Muchergården, hvor Johanne blev født var en udflyttergård – den blev genopført på det landområde den fik tildelt ved udskiftningen, som vel i mands minde var kaldt Mucher Agre. Et husmandssted var udstykket og omtalt allerede i 1762 i en kirkebogsindførsel – Mucherhuset, hvor Peder og Johanne boede, da de døde.

Peder overtog vistnok fæstet af Muchergården i 1807, hvor Skjoldenæsholm noterer det i fæsteprotokollen. Allerede i 1802 nævner kirkebogen, at Peder og Johannes første barn bliver født der, så da har de også boet der.

I 1822 fæster Peder dog Mucherhuset ifølge fæsteprotokollen. Jeg har ingen oplysning om, hvorfor de opgiver Muchergården – man må formode, at de er sat fra gården på grund af misligholdt fæstekontrakt. De blev derefter boende i Mucherhuset.

Den 11.marts kom Skjoldenæsholms foged for at skrive skiftet efter Peder og Johanne. 10 af deres 14 børn nævnes som arvinger. Skiftet er vanskeligt at læse, men blandt de mere værdifulde ejendele nævntes et grønmalet hængeskab 2 rigsdaler, en grønmalet klædekiste 3 rdl 3 mark, en nyrnberger med futeral (dvs et standur f.eks Bornholmerur) 2 rdl, 14 gamle tintallerkner 2 rdl 2 mark, en gammel søndret kakkelovn 3 rdl, en grønstribet overdyne og en blåstribet underdyne til 2 rdl hver, en håndkværn 2 rdl 3 mark, en kobber bryggekedel 10 rdl, en sortbroget ko 16 rdl og et får 3 rdl. I alt var der ejendele for 93 rigsdaler.

Den 3.september 1844 færdiggjordes skiftet. Den samlede formue opgjordes til 119 rigsdaler, mens skifteomkostninger, bygfæld og begravelse kostede 69 rigsdaler. Dermed blev der 50 rigsdaler til deling mellem de 10 arvinger, 7½ rigsdaler til sønner og 3½ til døtre. Eftersom Peder var husmand var det vist en forholdsvis stor arv.

Muchergården var en af de helt store gårde i Jystrup. Den havde cirka 53 hektar jord rundt omkring gården. Den fik matrikel nummer 10. Gården findes stadig på adressen Digemosevej 20, 4100 Ringsted, men nu noget ombygget.



Muchergården blev fotograferet omkring 1936-38 af Sylvest Jensens Luftfoto, Kgl Bibliotek. Bemærk vindmøllen på gårdspladsen.

Peder og Johanne fik 14 børn

1. Kirsten, født 28.december 1802, døbt 6.februar. Hun døde tidligt
2. Anne, født 20.november 1803, døbt 18.december. Hun døde også tidligt
3. Anne, født omkring 15.maj og hjemmedøbt, i kirken 30.juni 1805. Hun var gift med husmand Rasmus Jensen i Aagerup
4. Sidsel, født 16.maj 1806, døbt 15.juni. Hun var gift med kobbersmed Mejer i Ringsted
5. Karen, døbt 27.marts 1808. Hun var død ved skiftet, havde været gift med husmand Jens Hansen i Skudersløse. Hun havde 2 børn, Lars Jensen og Jens Jacobsen
6. Jens, døbt 5.november 1809. Han nævnes ikke ved skiftet i 1844.

7. Hans, født 12.juli 1811, døbt 23.august. Boede som indsidder i Skee ved skiftet.
8. Lisbeth, født 3.maj 1813, døbt 7.juni. Hun var gift med indsidder Peder Andersen i Høed
9. Ellen, døbt 7.februar 1815. Hun var gift med skolelærer Deabitsen (?) i Jystrup
10. Peder, som er ane 22, født 14.januar 1817 og hjemmedøbt, i kirken 16.februar. Faddere var Hans Pedersen og kone Kirsten Nielsdatter, gårdmand Ole Jensen og gårdmand Christopher Hansen alle af Jystrup. Han boede i ”Stamborghuset” ved skiftet.
11. Søren, født 6.maj 1818, hjemmedøbt 10.maj og fremvist i kirken den 31.maj. Han var indsidder i Ortved ved skiftet.
12. Jens, født 11.maj 1820, hjemmedøbt 12.maj, men døde før fremvisning i kirken
13. Kirstine, født 23.november 1921 og hjemmedøbt 25.november I kirken 17.januar. Hun var ugift ved skiftet, tjente i Jystrup
14. Maren, født 19.juni 1826, hjemmedøbt 20.juli og i kirken 16.oktober. Hun var ugift ved skiftet, tjente på Skjoldenæsholm.

46 Joachim Stoltze

Døbt i Tillitse på Lolland 22.januar 1786. Han døde 5.februar 1849 i Valsøllille

47 Anna Kathrine Knudsen

Fødsel ikke fundet. Hun døde 18.maj 1828 ”i det gamle tinghus” ved Skjoldenæsholm.

Joachims forældre var skytten ved Conradsborg på Lolland, David Stoltze (ane 92) og Marie Kirstine Winther (ane 93). Han blev døbt 22.januar 1786, men kirkebogsindførslen er ulæselig på grund af sværtning. Man kan læse ”Stoltzes søn” på Tillitse. Da han blev begravet 12.februar 1849 omtales han som aftakket skovridder på Skjoldenæsholm, 63 år. Dødsårsagen var ”gigt og slim”.

Anna Kathrine Knudsens dåb har jeg ikke kunnet finde nogetsteds. Hun blev begravet 22.maj 1828, 49 ½ år gammel på Valsøllille kirkegård.

De mødte nok hinanden på Rudbjerggårds hovedgård, hvor vi finder dem i 1801, hvor Joachim er tjener, 16 år gammel og Anna Kathrine er kammerjomfru, 22 år gammel. Der skulle dog gå 10 år, før Joachim havde så fast et job, at han kunne gifte sig. Den 29.juni 1811 blev de gift i Nakskov, hvor jomfru Anne Cathrine Knudsen da opholdt sig. De havde fået kongelig bevilling til vielse uden forudgående lysning den 27.juni. Forloverne var Bech og K. Stoltze (nok lillebroderen Knud). Da siges Joachim at være skovridder på Skjoldenæsholm.

Joachim og Anna Kathrine forblev på Skjoldenæsholm resten af deres dage. Efter Anna Kathrine døde i 1811 giftede Joachim sig igen den 14.december 1829 i Valsøllille kirke med Birthe Kirstine Andersdatter som var 21 år gammel. Hun opholdt sig da hos skovrideren. Jeg har ikke fundet hendes fødsel og heller ikke hvornår hun døde.

De ses i folketællingerne i 1834 og 1840 i tjenesteboliger ved Skjoldenæsholm. Det er formentlig huset på adressen Skjoldenæsvej 123, som har navnet Skovridergården. Ved begravelsen af Anna Kathrine nævnes at de bor ”i det gamle tinghus”.. På matrikelkort fra 1808 ser man, at der nævnes et skyttehus på adressen— det må afgjort være skovriderens bolig.



”Skovridergården” på Skjoldenæsholmvej 123.

Der blev holdt skifte straks efter Anne Kathrines død. Det blev omfattende, for en skovrider var jo en standsperson. De havde gardiner for vinduerne – det har jeg ellers ikke set i andre skifter. Sengestederne havde ”omfang”, vel en slags forhæng. Joachim havde et guldur med kæde til 80 rigsdaler og et sølv lommeur med kæde til 14 rigsdaler. Der var en ny silkekjole til 6 rigsdaler og 4 hvergarnskjoler (uld og hør). Der var 2 damask duge med 26 servietter, 10 drejlsduge med 18 servietter samt en blågarnsdug med 8 servietter – og 10 lærredsduge. Der nævnes også et større våbenarsenal – 6 haglbøsser, 2 pistoler med tilhørende jagtredskaber.

Samlet blev værdien opgjort til godt 1500 rigsdaler. Dertil nogle tilgodehavender, som dog skulle efterprøves, så bodelingen blev udsat. Den 2. december 1829 kunne boet afsluttes. Boets værdi udgjorde nu 1987 rigsdaler mens gælden udgjorde 582 rigsdaler. Der blev dermed 1400 rigsdaler til deling mellem enkemand og børn. Hvert barns arvelod blev sat til 299 rigsdaler. Skiftet blev underskrevet således af Joachim Stoltze

På Nationalmuseets hjemmesider fandt jeg billeder af ”hvergarnskjole” fra omkring 1820 og en brunrød silkekjole fra omkring 1816,



Joachim og Anne Kathrine fik fire børn

1. Nicoline Martine, født 19.juli 1812 og straks hjemmedøbt, bekræftet i kirken 16.august. Her nævnes Joachims far og 2 brødre som faddere, David Stoltze, Knud Davidsen Stoltze og Gustav Julius Stoltze.
2. Conradine Augusta Kirstine, født 12.december 1813, fremstillet i kirken 6.februar 1814
3. Nicoline Martine, født 9.juni 1816, fremstillet i kirken 5.august. Her var broderen Knud Winther Stoltze fadder – han var da skytte på Svenstrup gods.
4. Deodathe Marie Theresia, som er ane 23, født 29.november 1821, hjemmedøbt 2.december og fremstillet i kirken 20.januar 1822. Moderen bar selv barnet. Faddere var Christoffer Hintze gartnerkarl for sin fader gartner Hintze, Søren Bergman skriverkarl for hr forvalter Engel og Christian Richter som skyttekarl.
Joachim og Birthe Kirstine fik følgende tre børn
5. Johan Andreas Gotfred, født 16.januar 1830
6. Theodor Peter Joachim, født 20.november 1833, båret af Nicoline Martine Stoltze
7. Anna Chathrine Bardelphine (!), født 18.juni 1837

Ane 48-63 er Gerda Saksøs forslægt

48 Søren Jensen

Født omkring 1758, begravet 19.maj 1810 i Give.

49 Margrethe Jacobsdatter

Blev døbt 16.januar 1763 i Give. Begravelsen er ikke fundet

Sørens forældre har jeg ikke kunnet finde i Give. Han ses begravet i Give 19.maj 1819, hvor han omtales som Søren Jensen Boel Skrædder i Farre, 54 år gammel.

Margrethes forældre var ane 98 Jacob Vestergård i Give og 99 Karen Jensdatter. Hun blev døbt 16.januar 1763 i Give. Hun blev båret til dåben af Niels Jensens kone i Store Hestlund – han var nok moderens bror. Faddere var Jens Hyltoft i Store Hestlund, Peder ?, Anders Møller, Niels ? og Chresten Skous kone Else, alle af Give. Margrethes begravelse er ikke fundet nogetsteds.

Søren og Margrethe blev gift i Give kirke den 20.november 1795. Da omtales Søren med tilnavnet Skrædder.

Ved folketællingen i 1801 ses de i landsbyen Farre i Give sogn – som ligger nordvest for Jelling. Dog angives Margrethe at være i Thyregod sogn, så hun nævnes ikke ved navn. Søren og deres to sønner, Jacob og Søren, nævnes.

I Give kirkebog ses en Søren Skrædder fra 1784 til 1792, hvor han og en Lisbet Christensdatter får døbt fire børn. Men folketællingen i 1787 antyder, at det ikke er ane 48 der omtales, idet hans fulde navn var Søren Sørensen (Skrædder). En yderligere søgning i Folketælling 1801 viser, at Søren Sørensen skrædder og Lisbet Christensdatter faktisk flyttede til Sønder Omme – så ane 48 Søren Jensen blev en afløser for den fraflyttede skrædder.

Jeg har ikke fundet noget skifte efter hverken Søren eller Margrethe.

Som nævnt fik de to børn

1. Jacob, døbt 19.marts 1797.
2. Søren, som er ane 24, døbt 16.december 1798. Han blev båret af Jens Grydemands kone. Fadderne var Jens Christensen, Niels Andersen, Benth Nielsen og hans kone, alle af Farre.

Sogne i Østjylland

Der er ret mange aner fra østjyske sogne. Her er et lille kort over sognene.

De tre rødmalerede sogne er fra oven Skanderborg, Horsens og Vejle.



50 Albert Pedersen

Blev døbt 1.april 1770 i Øster Snede kirke. Han døde 14.april 1807 i Tørring.

51 Karen Christensdatter

Blev døbt 24.februar 1771 i As sogn. Vistnok hende der døde 29.februar 1840 i As sogn

Alberts forældre var ane 100 gårdmand Peder Jensen og 101 Maren Andersdatter i Bostrup i Øster Snede sogn. Han blev døbt 1.april 1779 i Øster Snede kirke, hvor fadderne var Anders Lauridsen, Peder Povlsen, Terkel Madsen, Niels ?. Christen Pedersens husholder Inger Nielsdatter på Agersbøl bar barnet.

Albert blev begravet sammen med et for tidligt født barn den 19.april – ”efter 3½ års vanvittighed”.

Karen Christensdatters herkomst er ikke 100% fastslået. Jeg mener hendes forældre var ane 102 Christen Jensen (Bonde) og 103 Ane Thomasdatter i Overby i As sogn. Begrundelsen er, at Karens barn Christen blev båret af Maren Christensdatter fra Overby i Bjerre herred – og Karen har netop en søster, Maren. Og ved folketællingen i 1801 er ”konens broder Søren Christensen 13” til stede i skolen. Desuden passer hendes alder, 30 år, ved folketælling 1801 med det fundne fødeår 1771.

Jeg har ikke fundet præcis dokumentation for, at hun flyttede fra Tørring til Kirkholm – formentlig flyttede hun før af-/tilgangslisten blev indført i kirkebøgerne. Men, 29. februar 1840 døde en aftægtskone Karen Christensdatter, 69 år, i Kirkholm og blev begravet den 6. marts. Dødsårsagen angives at være vattersot.

At hun skulle være flyttet til As sogn understøttes af, at en Christen Albrechtsen, 19 år gammel fraflytter As sogn til Sønderby i 1817, ifølge afgangslisten i As kirkebog. Hans alder passer med deres søn nummer to, født i 1798. Det støttes jo også af, at datteren Maren (ane 25) bliver gift i As sogn.

En Karen Christensdatter, 46 år bliver den 2. november 1817 gift med Rasmus Hansen, skrædder 42 år, begge bosiddende i Hosby i As sogn. Alderen passer med vores Karen.

Jeg har ikke fundet hvor Albert og Karen blev gift. As og Øster Snede kirkebøger er søgt uden at finde dem. De ses ej heller gift i nabosognene Tørring eller Aale .

Albert omtales som skoleholder i Tørring skole ved dåben af børnene. Jeg har ikke set, om han var seminarieuddannet – som var en meget ny uddannelse omkring 1800 - for at højne kvaliteten i skolerne.

Familien ses som nævnt i Tørring ved folketællingen i 1801. Her ses Albert som skoleholder med jord sammen med Karen og børnene Peder og Christen, opkaldt efter forældrenes fædre, som det var tradition.

Ved Alberts død blev der holdt skifte. Skoleholdere var ikke velstående, så skiftet var ikke så omfattende, desværre svært at læse. Det mest værdifulde var et chatol til 11 rigsdaler, en "etage kakkelovn" til 6 rigsdaler og en sort ko til 15 rigsdaler. Boets værdi blev 130 rigsdaler. Boet skyldte 58 rigsdaler, så der blev cirka 71 rigsdaler til deling. Enken bad om, at der ikke blev holdt auktion, som der ellers ofte blev. Det blev accepteret.

Den første skole i Tørring lå "på gaden", landsbyens fællesareal, lige syd for kirke og præstegård. På matrikelkortet er tegnet en enkelt længe, hvor der ikke ses at være plads til megen høst eller husdyr. Og jeg har ikke kunnet finde skolejorden på matrikelkortet.



Klip fra matrikelkort over Tørring sogn fra 1820. Bemærk den fint tegnede kirke.

Albert og Karen fik 5 børn

1. Peder, hvis dåb ikke er fundet. Han blev konfirmeret i Tørring 14.april 1811 ”søn af afgangne skoleholder Albrecht Pedersen”.
2. Christen, født 22.februar og straks hjemmedøbt, fremstillet i kirken 25.margs, båret af pigen Maren Christensdatter fra Overby i Bjerre.
3. Mariane Elisabeth, som er ane 25, født 20.november, døbt 22.nov. Ingen faddere angivet
4. Niels Johan, døbt 10.marts 1804. Ingen faddere angivet.
5. dødfødt datter, født 8 uger for tidligt den 15.april 1807, dagen efter at Albert døde. Datteren blev begravet sammen med faderen.

52 Christen Rasmussen

Blev døbt 1.december 1737 i Kollerup kirke (Vejle amt). Han døde omkring 12.juli 1814 i Stoltenborg i Kollerup sogn.

53 Anna Margrethe Hansdatter

Blev døbt i Kollerup kirke 13.marts 1757. Hun døde 29.april 1825 på Låge mark i Sindbjerg.

Christens forældre var ane 104 Rasmus Christensen og 105 Anne Thorkildsdatter i Fløjstrup i Vindelev sogn. Han blev døbt i Vindelev kirke den 1.december 1737, hvor fadderne var Laurs Pedersen, Terkild Sørensen, Maren Jensdatter og Anna Jørgensdatter.

Anna Margrethes forældre var ane 106 Hans Andersen og 107 Karen Pedersdatter i Kollerup, som er nabosogn til Vindelev. Hun blev døbt i Kollerup kirke den 13.marts og fadderne var Jens Andersen, Peder Hansen, Cathrine Andersdatter og Maren Povlsdatter. Anna Margrethe blev begravet 5.maj 1825, 68 år gammel og var da aftægtskone.

Christen og Margrethe blev gift i Kollerup kirke den 10.august, hvor de siges at være i Stoltenborg.

Stoltenborg er navnet på et husmandssted, som lå på Trangtrappevej 1, Jelling. Stedet hedder nu Rolighed, men huset ligger der, hvor Stoltenborg lå ifølge matrikelkortet fra 1821. Her ses navnet lidt utydeligt med rødt. Der var 40.490 kvadratalen jord til husmandsstede, eller cirka 1,5 hektar. Det ser ud til at der var endnu et areal i den sydvestlige del af Lureby ejerlav – men det er usikkert om det hørte til stedet mens Christen var fæster. Navnet fremgår også af Videnskabernes Selskabs konceptkort fra 1786 – men noget fejlplaceret.

Navnet Stoltenborg ses i kirkebogen allerede i 1700, hvor Peder Mogensen af Stoltenborg får døbt et barn.

Efter Christens død i 1814 blev Anna Margrethe gift med enkemanden Anders Pedersen på Låge mark i Sindbjerg sogn.

Christen og Anna Margrethe ses i folketællingerne i 1787 og i 1801 med en del af børnene. Her siges Christen at være husmand med jord. I 1801 havde de kun tre børn boende, den fjerde- yngste, Anders på 13 år, var da formentlig allerede ude som tjenestedreng på en gård.

I 1802 havde Anna Margrethe fået arv efter sin fars (Hans Andersen) halvbror Christen Sørensen Hopballe i Neder Knabberup (en gård mellem Vejle og Skibet). Han havde været ret rig, så boets værdi blev godt 2000 rigsdaler. Han døde uden arvinger, hvorfor brødre og søstre var arvinger. Eftersom Anna Margrethes far var død fik hun arven. Der var mange om at dele, så en søsterlod blev kun på 22 rigsdaler.

Da Christen døde blev der holdt registrering af stervboet i Stoltenborg den 13.juli 1814. Registreringen er sværet og vanskeligt at læse. Børnene Rasmus, Maren, Hans, Lisbeth og

Anne nævnes som arvinger. Ved registreringen omtales ”den inderste stue” og ”yderste stue”, som efter inventaret (gryder og øltønde blandt andet) ligner et kombineret køkken og bryggers. Der nævnes ikke stald og lade. Af husdyr nævnes 6 får med lam, 5 køer, en gris og en kalv, men hverken heste eller stude. Den samlede værdi blev 121 rigsdaler.

Den 15.februar 1815 blev skiftet afsluttet. Boets gæld og skifteomkostninger var opgjort til ca 62 rigsdaler, så der blev 59 rigsdaler, hvor enken fik halvdelen. Broderlodder blev 8 rigsdaler og søsterlodder 4 rigsdaler – så vores ane 26 Hans Christensen fik altså 8 rigsdaler i arv efter faderen.

Christen og Anna Margrethe fik 11 børn

1. Karen, døbt 11.maj 1777.
2. Ane Marie, døbt 18.oktober 1778. Hun døde 9 måneder gammel.
3. Rasmus, døbt 23.juli 1780.
4. Maren, døbt 12.maj 1782.
5. Hans, der er ane 26, blev døbt 5.december 1784. Fadderne var jomfru Helms Birtha Maria, Niels Fuglsang (nabo), Jacob Terkildsen og Jørgen Kudsk.
6. Jens, døbt 25.marts 1787. Han blev begravet 3 måneder gammel.
7. Anders, døbt 15.juli 1788
8. Kirstina Maria, døbt 6.marts 1791, begravet 6.juni samme år.
9. Kirstina, døbt 22.juli 1792
10. Lisbeth, døbt 22.juni 1794. Hun blev gift i Grejs kirke i 1814 med Peder Jørgensen fra Ørum
11. Anna, døbt 26.juni 1796. Hun blev gift med Anders Andersen på Låge mark.

54 Niels Schibsted

Blev døbt 30.maj 1745 i Snesere kirke, Han døde 14.april 1812 i Tamdrup sogn.

55 Eleonora Pedersdatter Lyse

Blev døbt 15.februar 1767 i Stouby kirke. Hun døde 12.november 1836 i Uldum.

Niels' forældre var møllersvend Jens Schibsted (ane 108) og Sophie Lorentzdatter (109). Han blev døbt i Snesere kirke 30.maj 1745. Han blev båret af præstens kone i Snesere og fadderne var præsten hr Groos i Snesere og degnen sammesteds. Niels blev begravet i Tamdrup 23.april 1812 , 66 år gammel. Han boede da på gården Marienborg.

Eleonoras forældre var ane 110 gårdfæster Peder Rasmussen Lyse og 111 Maren Iversdatter i Stouby. Hun blev døbt i Stouby kirke 15.februar 1767, og båret af Peder Hansens hustru i Stouby. Hun blev begravet 18.november 1836 i Uldum, hvor hun var aftægtskone. Hun blev 70 år gammel.

Niels blev første gang gift med Anna Sørensdatter i Hatting den 2.oktober 1778. De fik en datter Ane Sophie, som blev døbt 11.februar. Hun blev fremvist i kirken den 19.februar, samme dag som moderen blev begravet.

Niels blev gift anden gang den 9.juli 1779 i Ørridslev med Anna Lauritsdatter af Hoved kro. De fik vistnok ingen børn. Anna blev begravet 25.februar 1791 i Hatting.

Niels blev gift tredje gang med Eleonora Pedersdatter Lyse i Stouby kirke den 17.juni 1791.

Efter Niels var død i 1809 blev Eleonora gift igen 9.oktober 1813 med enkemanden Niels Rasmussen fra Uldum.

Niels havde arvet Neder Mølle i Hatting sogn efter sin far. I Chr.5s matrikel 1688 fastsattes det nye hartkorn til 5tdr 2 skæpper 2 fjerdingkar 0 album for møllen mens jorden sattes til 0tdr, 3skp. På matrikelkortet fra 1819 angives jordarealet at være knap 12 hektar. Gården findes stadig på Korningvej 23 8700 Korning, men møllen blev nedlagt senest omkring 1950.

Niels solgte Neder mølle en gang efter 1801, men jeg har ikke kunnet finde hvilket år. Han købte i stedet gården Marienborg i Kjørerup i Tamdrup sogn. Det var en ret så stor gård på knap 60 hektar.



Nedermølle 1947, Sylvest Jensen Luftfoto fra Kgl Bibliotek. Møllehjulet var bag træerne til venstre.

Det er Ølsted å, der forsynede møllen med vand.

Niels ses med sin familie og tjenestefolk ved folketællinger både i 1787 og i 1801. I 1801 havde han en tjenestekarl og en landdrytter samt 3 tjenestepiger i huset udover Eleonora og børnene Maren (6 år), Ane (3) og Jens Peter (2).

Niels og Eleonora fik 5 børn, hvor de to første døde tidligt

1. Ane, døbt 6.maj 1792. Hun døde 13 dage gammel og blev begravet 24.maj
2. Jens, født 8.april 1793 men døde 16 timer gammel. Begravet 14.april.
3. Maren, som er ane 27. Hun blev døbt 11.september 1795. Hun blev båret af sin bedstemor Maren Iversdatter, Peder Lyses enke. Faddere var Thomas Nielsens kone fra Hornborg (Eleonoras søster Maren), Risom fra Ussinggård, Enoch Pedersen, Sals fra Bottrup og Søren Due i Belle i Stouby (gift med Eleonoras halvsøster Maren).
4. Ane, født 27.april 1798 og fremstillet i kirken 10.juni.
5. Jens Peter, født og straks hjemmedøbt den 26.juni 1799, fremstillet i kirken 4.august.

56 Peder Christensen

Døbt 2.juli 1750 i Flade kirke ved Frederikshavn, Begravet 18.juli 1809 i Flade.

57 Maren Pedersdatter

Der blev døbt 5.marts 1758 i Gærum kirke. Hun døde 26.december 1835 i Flade.

Peders forældre var ane 112 Christen Jensen og 113 Karen Jensdatter i gården Suderbo. Han blev døbt 2.juli 1750 og fadderne var Maren Jørgensdatter, Nelle Jensdatter, Lars Jørgensen, Christen (Jensen) og Niels Jensen. Han blev begravet 59 år gammel den 18.juli 1809, hvor han siges at bo på Suderbo.

Marens forældre var ane 114 husmand Peder Christensen og 115 Anne Christensdatter på Bachen i Gærum sogn. Hun blev døbt 5.marts 1758 og fadderne var Elisabeth Christensdatter som er Laurits Jensens hustru i Møllergård, og ? Nielsdatter en datter af Gjørgård, Jens Christensen Smid i Gørum, Christen Larsen i Gundal og Christen Christensen forpagter på Gærumgård. Maren blev begravet 2.januar 1835 81 år gammel. Da var hun enke og indsidder på Suderbo.

Peder og Maren blev trolovet den 2.februar 1783, hvor forloverne var Christen Jensen Høymarch i Fyllestedet og Chresten Olesen i Tronderup. De blev viet 14.juni samme år.

Peder var fæster af gården Suderbo i Flade sogn. Gården er nu nedlagt. Gården var på cirka 32 hektar. På matrikelkortet fra 1812 har den matrikel nr 2 og fæsteren var da Peder Christensens enke. Gården forblev fæstegård indtil 30.juni 1838, hvor ejeren Ferdinand Christian Rørby solgte den til Peder og Marens søn Lars. Gårdens hartkorn var da 4 tdr 4 skæpper og købssummen var 1000 rigsbankdaler sedler.



Suderbo i 1946 i Flade sogn. Sylvest Jensens Luftfoto fra Kgl Bibliotek.

Peder og Maren ses ved folketællingerne i både 1787 og 1801. I 1787 havde de både tjenestekarl og –pige, men da var deres to børn kun 4 og 2 år gamle. I 1801 angives ingen tjenestefolk – så da måtte de ældste børn Christen (15), Peder (13) og Jens Christian (10) nok hjælpe til i marken.

Peder og Maren fik syv børn

1. Christen, hjemmedøbt 27.september 1783 og i kirken 5.oktober.
2. Peder, hjemmedøbt 17.oktober 1785,
3. Lars Christian, hjemmedøbt 23.marts 1788. Han døde vist før 1794,.
4. Jens Christian, som er ane 28. Han var tvilling med Lars Christian og hjemmedøbt samme dag. Jens Christians faddere var Maren Hansdatter, Lars Christensen (Peders lillebror) hustru af Langvad, Anne Marie Pedersdatter (Marens søster) tjenende på Suderbo, Peder Christensen Bachen i Gærum og hans søn Jens samt Jacob Jensen af Kiøgstrup.
5. Anne Chatrine, døbt 12.februar 1792.
6. Lars Christian, hjemmedøbt 12.maj 1794, i kirken 29.maj.
7. Christen, hjemmedøbt 12.oktober 1800, i kirken 26.oktober.

58 Carl Rasmus Aasberg

Hvis dåb og begravelse ikke er fundet i kirkebøgerne

59 Anne Kirstine Hægström

Blev født i Lund 9.april 1782. Hun døde 2.juli 1859 i Vor Frelser sogn i Kbh.

Carl Aasbergs forældre kendes ikke. Det er heller ikke lykkedes at finde hans begravelse. I Minna Dahls slægtstavle menes han at være begravet på Assistens kirkegård omkring 1805-6, men det har ikke kunnet eftervises.

Anne Kirstine Hægströms forældre var ane 118 snedker Peter Hægström og 119 Elisabeth Lydman i Lund. Hun blev døbt 11.april i Lund domkirke. Snedkermester Holmgrens hustru holdt ham til dåben og snedker Lundbergs hustru tog huen af barnet. Faddere var studiosus Westerdal, Peter Kruse og pigen Bolitta Terningsdotter. Anne Kirstine blev begravet på Nørre Assistens kirkegård 6.juli 1859. Hun var da 76 år gammel.

Carl Rasmus Aasberg ses i folketællingen i 1801, 36 år gammel ugift skomagervend. Han bor hos skomagermester Lars Nielsen Tofte i Badstuestræde 90. Det vides ikke hvor han blev født. Det kunne måske være Sverige, hvor der ses flere med efternavn Åhsberg/Ahsberg/Asberg, blandt andet i Varberg.

Efter Carl Rasmus var død, blev Anne Kirstine gift igen, som med en assessor Arvesen. Det vides ikke hvor eller hvornår, men Anne Kirstine omtales senere med efternavnet Arvedsen. Men hverken han eller Anne Kirstine er fundet i folketællingen 1834.

Anne Kirstine ses som enke hos datteren Else Elisabeth i 1845 i Overgaden neden Vandet 157, 4.sal, hvor hun er 62 år. Her bliver hun boende til sin død i 1859.

De fik vist kun et barn, Else Elisabeth, ane 29, døbt 3.april 1803. Da boede de i Aabenraa nr 255. Madame Sørensen bar hende og madame Wilchers holdt huen. Hr major Kirkerup, endnu en major og kapitain Ole Jensen var faddere.

60 Hans Jørgen Baagøe

Blev døbt 25.maj 1783 i Nicolai kirke i Svendborg. Han døde 9.august 1867 i Møllegade.

61 Maren Graae

Blev født 4.januar 1784 i Svendborg. Hun døde 28.juni 1826 i Svendborg.

Hans Jørgens forældre var rebslagermester Lars Jørgen Baagøe (ane 120) og Maria Elisabeth Brandt (ane 121) i Svendborg. Han blev døbt 25.maj, båret af jomfru Ingeborg Rasmusdatter Brandt (Marias søster). Faddere var Weje Poster, Peter Schalcham, Laurits Graae, Herman Baagøe og Margaretha Clemensis gik hos. Hans Jørgen blev begravet 15.august fra Frue kirke. Han var da købmand, ridder af Dannebrog. Han boede da i Møllegade.

Marens forældre var ane 122 købmand Lars Pedersen Graae og 123 Kirsten Nielsdatter. Hun blev døbt 9.januar i Skt Nicolai kirke i Svendborg. Hun blev båret af jomfru Margaretha Nielsdatter Clemens. Faddere var Clemens Nielsen, Jesper Fries, Peder Jørgen Graae, Søren Wilhelm mens jomfru Margaretha Elisabet gik hos. Maren blev begravet 3.juni 1826 fra Frue kirke på Assistens kirkegård. Hun døde i barselsseng, 42½ år gammel.

Hans Jørgen og Maren blev gift i Svendborg den 6.februar 1808 ”i huset”, altså hjemme hos bruden eller gommen. Kirkebogen omtaler en kongelig tilladelse af 23.januar - det er formentlig tilladelse til at blive viet uden for kirken. Forloverne var Lars Graae (brudens far) og C(lemen) Clemensen (brudens morbror).

Efter Maren døde, blev Hans Jørgen gift anden gang med Caroline Sophie Boye. Hun var født i 1796 og døde i 1871. De fik fire børn sammen, Jens Peter (1828-1902), Caroline Amalie (1830-1843), Frederikke Sophie (1833-1907) og Mathilde Vilhelmine (1835-1911).

Hans Jørgen nævnes som købmand i folketællingen 1801. Han bor da hos sin mormor Karren Sørensdatter og hendes mand nr 2, købmanden Peter Schalkam. Peter Schalkam havde vistnok ikke selv børn, hvilket nok er årsagen til, at han testamenterede sin formue til Hans Jørgen. Hans Jørgen ser ud til at være forpligtet til at give husly og aftægt til mormoderen og mosteren Margrethe Brandt. Han arvede den samlede købmandsforretning i Møllegade nr 180 og 183 samt tilhørende mark udenfor Svendborg. Vistnok også en grund, hvor han skal bygge hus til mormoderen, Karen, og en moster Margrethe Brandt. Desuden arvede han en jagt, De 4 Søstre, på 9 kommercelæster. En jagt var ikke noget stort skib – de var omkring 14 meter lange, 4 meter brede og 2,5 meter fra køl til dæk.

I kompagniskab med sin svoger, Riber, opbyggede han en omfattende handelsvirksomhed. De opkøbte korn, smør, skind, flæsk og frugt, som solgtes til Lybeck, Hamborg, København og Oslo, senere også til Holland, Sverige og England. De importerede jern, kul, tømmer, tjære og kolonialvarer. En del blev sejlet med hans fire skibe, galeasen Providentia, jagterne Ebenezer og De fire Søstre, mens navn og type for den fjerde ikke kendes.

Hans Jørgen var i en periode også ”eligeret borger”, hvilket betyder at han var med i byrådet.

I skiftet efter Maren Graae, den 30.juni 1827, omtales fortsat de to gårde i Møllergade og huset i nummer 179, samlet vurderet til 6000 rigsbankdaler sølv. Der omtales også en byggeplads ”med de derpå stående bygninger” til 4000 rigsbankdaler sølv. Det er formentlig lagerbygningerne i Kullinggade ved havnen. De står der stadig og er nu fredede som eksempler på Svendborgs fremgang i 1800-tallet.

Skiftet omtaler også de tre ovennævnte skibe, værdisat til 7000 rigsbankdaler i alt. Samlet blev boets værdi opgjort til 24.000 rbdl sølv, hvoraf halvdelen var børnenes arv. Broderlodder blev på 1600 rbdl mens søsterlod blev 800 rbdl, så ane 30 Lars Jørgen arvede altså 800 rbdl efter moderen.



Hans Jørgen blev også fotograferet mens fotografi endnu var i sin barndom. Det er usikkert, hvornår billedet er taget, jeg gætter på, at det er omkring 1860. Fra Svendborg Byhistorisk Arkiv.



På hjemmesiden SvendborgHistorie, findes et maleri af Providentia.

Hans Jørgen og Maren fik 10 børn – som alle levede ved skiftet efter Maren i 1826.

1. Laurits Jørgen, som er ane 30. Han blev født 18.juni 1808 og døbt 10.juli. Faddere var madame Baagøe, jomfru Graae, købmændene Lars Graae, Casper Brandt og R.P.Baagøe og Christian G. Brandt.
2. Peter, født 14.juni 1809 og døbt 9.juli.
3. Carl, født 20.november 1810 og døbt 16.december.
4. Laura Kirstine, født 15.juli, hjemmedøbt 17.juli og fremstillet i kirken 21.august.
5. Marie Elisabeth, født 11.september 1815, fremstillet i kirken 29.oktober
6. Emilie Dorthea, født 12.januar 1817, hjemmedøbt 16.januar og i kirken 23.februar
7. Ingeborg Margarethe Caroline Sophie, født 16.maj 1818, hjemmedøbt 20.maj og i kirken 28.juni.
8. Frits Edvard, født 30.november 1819, hjemmedøbt 24.oktober, i kirken 28.november
9. Herman, født 30.november 1820 hjemmedøbt 3.december og i kirken 14.januar
10. Maren, født 29.juni straks hjemmedøbt, fremstillet i kirken 3.juli.

62 Christian Andresen

Blev døbt i Rønne den 29.juni 1773. Han blev begravet i Nr. Lyndelse på Fyn 22.januar 1832.

63 Elisabeth Charlotte Lorentzen

Blev født 8.februar 1787, formentlig på godset Schønhagen i Slesvig. Hun døde 8.august 1861 i København

Christians forældre var generalauditør på Bornholm, ane 124 Christian Andresen, og 125 Michelle Ottililia Schrøder. Han blev døbt 29.juni 1773 i Rønne kirke, båret af proviantforvalter Diderichs hustru, Lovisa. Faddere var jomfru Maria Andresen (faster), Christian von Arendsen, hr (etats)råd Hattoft, Willumsen, Jespersen Schram og doctor Fabricius. Christian blev begravet 30.januar 1832 i Nørre Lyndelse på Fyn, hvor han var præst i Nr Lyndelse og Højby sogne, 59 år gammel. Kommentar i kirkebogen ”Vi erindrer ham med vemod, erkendtlighed og venskabsfølelse”.

Elisabeth Charlottes forældre var ane 126 Peter Andreas Lorentzen og 127 Johanne Margrethe With. Hun er sandsynligvis født på godset Schønhagen i Karby sogn på halvøen Schwanzen i Slesvig. Tyske kirkebøger er yderst vanskelige at få adgang til, derfor er det ikke verificeret. Men hun ses i en tilgængelig folketælling fra 1803, hvor forældrene er dokumenteret. Elisabeth blev begravet fra Holmens kirke 12.august 1861, 73 år gammel. Hun boede da sammen med den ugifte datter Louise i Holmens Kanal 4.

Christian og Elisabeth blev gift på Rantzaugave gods i Århus amt 17.juli 1807. Hendes far havde købt godset i 1803, hvorfor familien opholdt sig der.

Christian blev student fra Rønne skole i 1792. Storebroderen Christopher Schrøder var da rektor på skolen og havde kort før fået godkendt, at skolen kunne indstille studenter til universitetet. Christian fik teologisk eksamen i 1797 og blev det følgende år hører under storebroderen. I maj 1804 blev han sognepræst i Hylke sogn nær Skanderborg. 4.oktober 1815 blev han præst i Munkebo på Fyn og fra 5.december 1821 i Nørre Lyndelse, hvor han var indtil sin død.

Man undrer sig over tilfældigheder – for Christians morfars søster Johanne Schrøder var præstekone i Hylke fra omkring 1723 til sin død i 1757.

Christen og Elisabeth fik 6 børn

1. Michelle Oillie, som er ane 31. Opkaldt efter sin mormor, født 15.juni 1808, døbt 3.august i Hylke. Faddere var fru generalauditør Andresen (Christians mor), frøken Edel Levetzau Dons, Sophie Lorentzen (søster), hr pastor Fabricius fra Skanderborg, pastor Bagge fra Snepstrup, hr Lorentzen fra Silkeborg (måske hendes bror Ratge), og hr Tolstrup fra Ringhe.
2. Johanne Margrethe, født 29.september 1810, døbt i Hylke 21.november.
3. Catrine Sophie, født 13.december 1811, døbt i Hylke 29.marts 1812.
4. Petrea Andrea, født 13.april 1813, døbt 7.december. Hun blev gift med ane 30 Laurits Baagøe efter storesøster Michelle Oillie var død.
5. Christofferine Lovisa, født 15.maj 1815, hjemmedøbt 17.maj, fremstillet i Hylke kirke 4.oktober.
6. Christian, født 5.august 1817, døbt 11.oktober i Munkebo kirke. Blandt fadderne var Christians bror, der titulært var professor samt sognepræst i Vissenbjerg samt dennes kone.

7.generation

Ane 64-95 er Svend Gansteds gren

64 Ole Jensen

Der var født omkring 1748. Han døde 14.januar 1830 i Græsted, 84 år gammel

65 Sidse Pedersdatter

Var født omkring 1749. Hun blev begravet 10.maj 1794 i Græsted, 36 år gammel.

Ole Jensen er også nævnt som ane 36 sammen med sin anden kone Malene Nielsdatter.

Ole Jensens dåb findes ikke i Græsted kirkebog, der kun er bevaret fra 1754, Ifølge folketælling 1787 var hans forældre ane 128 Jens Ipsen og 129 Bodil Nielsdatter, der da begge havde ”undertag” hos Ole og Sidse. Ole blev begravet 22.januar 1830 i Græsted, 84 år gammel. Han var da gårdmand i Strand-Esbønderup.

Sidse Pedersdatters dåb findes heller ikke, formentlig er hun ikke født i Græsted sogn, eftersom deres vielse ikke ses der. Hendes forældre er ikke fundet. Sidse blev begravet 10.maj 1794 i Græsted, 36 år gammel ”gmd Ole Jensens hustru af Strand-Esbønderup”.

Ole og Sidses vielse er ikke fundet i kirkebøger. Formentlig er de gift senest i 1783, idet deres første barn fødes i marts 1784.

Efter Sidse var død i 1794 – vist i barselsseng – blev Ole gift igen, vel i 1795, med Malene Nielsdatter, som stammede fra Tisvilde. Hun døde 25.august 1856, 86½ år gammel, begravet i Græsted 1.september. I begravelsesindførslen i kirkebogen står, at hendes far var gårdmand Niels Olsen i Tisvilde.

Som nævnt under første omtale af Ole (ane 36) var han arvefæster af gården Rosmosegård i Strand Esbønderup, men købte den til selveje 28.januar 1798. I 1823 overdrages gården til sønnen Hans.

Der er ikke fundet skifte efter Ole. Skiftet efter Sidse er svært at læse. Fem børn nævnes, men værger synes ikke nævnt og dermed kommer vi ikke nærmere Sidses forældre. Skiftet viste et overskud på godt 500 rigsdaler. Ole delte ud af sin arvedel, så sønnerne fik 100 rigsdaler og døtrene 50 rigsdaler hver.

Ole og Sidse fik 6 børn

1. Anders, døbt 3.marts 1784
2. Kirsten, døbt 30.oktober 1785
3. Dorthe, døbt 19.december 1787
4. Johanne, døbt 14.marts 1790
5. Niels, døbt 29.april 1792. Han blev begravet 27.maj samme år.
6. Niels, som er ane 32. Døbt 12.maj 1793. Faddere Christen Larsens hustru af Græsted, Niels Svendsen og Karen Svendsdatter, Jens Larsen af Haagendrup, Nille Nielsdatter.

Ole og Malene fik fire børn

7. Jens, som er ane 18 (Ole og Malene er ane 36 og 37). Han blev døbt 21.juni 1796. Faddere var Christen Larsens hustru af Græsted, Peder Olsen, Karen Svendsdatter, Niels Jensen af Haagendrup og Mads Pedersen af Strand Esbønderup.
8. Hans, døbt 3.december 1797. Han blev gift med Karen Pedersdatter 18.juli 1824 og boede i Strand Esbønderup.
9. Margrethe, døbt 13.februar 1803
10. Peder, døbt 30.juni 1805

66 Jens Larsen

Var født omkring 1769 ifølge folketælling 1801. Han døde 20.juli 1814 i Fjellenstrup

67 Kirsten Larsdatter

Født omkring 1759 ifølge folketælling 1801. Begravelsen ikke fundet, men efter 1815..

Jens og Kirsten nævnes i folketællingen fra 1801 for Søborg sogn, hvor Jens er 32, husbond og gårdbeboer, hans kone Kirsten 42, Margrethe Larsdatter på 11 er ”hendes datter”, mens børnene Johanne og Larine begge 7 år og Maren 5 år angives at være fælles børn. De har to tjenestefolk, Hans Hansen på 22 år og Kirsten Arvedsdatter.

Søborg sogns kirkebog findes først fra 1816, mens kirkebog for Gilleleje sogn først findes fra 1815. Derfor kan hverken vielse eller børnenes dåb findes. Deres herkomst er ligeledes uvis. Ifølge folketællinger for 1787 for Græsted sogn, kunne Jens Larsen godt være fra Haagendrup – men det har jeg ikke kunnet eftervise.

Jens og Kirsten havde Åtoftegård i Fjellenstrup, matrikel nr 4a, som ane 32 og 33 senere ejede. I realregisteret for Kronborg Vestre birk omtales kongeligt skøde af 28.juni 1793 til Kirsten Larsdatter. Formentlig har hun da frikøbt gården, nok lige efter hendes første mand var død.

Jens døde 20.juni 1814 ifølge Kronborg amtsstues register, hvor skiftet er nævnt. Selve skiftet er gnidret og meget svært læseligt. Dog ses, at ane 33 Maren Jensdatter er gift med Peder Larsen, Johanne er gift med en Hans Larsen i Paarup, mens Larine vistnok er ugift. Kirsten Larsdatter beholder halvdelen af arven, 723 rigsdaler mens hvert af børnene får 180 rigsdaler.

Kirsten fik, som angivet foran, en datter Margrethe med sin første mand Lars NN. Hun blev født omkring 1790 ifølge folketællingen i 1801.

Jens og Kirsten fik ifølge samme folketælling tre børn

1. Johanne, født omkring 1794
2. Larine, født omkring 1794, tilsyneladende tvilling med Johanne
3. Maren, som er ane 33, født 4.marts 1796 ifølge hendes begravelse.

68 Hans Nielsen

Var født omkring 1750. Han blev begravet 11.juni 1838 i Gilleleje.

69 Anne Hansdatter

Var født i Fjellenstrup omkring 1759. Begravelsen er ikke fundet, men det var vist før 1815

Hans og Anne ses også som ane nummer 38 og 39, hvor der kan læses om dem. De er ane 68/69 fordi sønnen Niels, født omkring 1798, er ane nummer 34.

70 Jørgen Hansen

Blev døbt i Græsted 8.september 1765. Han blev begravet i Græsted 24.marts 1803.

71 Gunnild Olsdatter

Blev døbt 2.november i Græsted. Hun døde i Græsted 29.juni 1845.

Jørgens forældre var ane 140 Hans Madsen og 141 Margrethe Jørgensdatter i Strand Esbønderup i Græsted sogn. Han blev døbt 8.september 1765, hvor han blev båret af Jeppe Hansens kone i Pårup. Faddere var Jens Madsen i Pårup. Rasmus Petersen i Strand Esbønderup samt Maren og Johanne Jørgensdatter. Da Jørgen blev begravet 24.marts 1803 var han gårdmand i Strand Esbønderup, 37 år gammel.

Gunnilds forældre var ane 142 Ole Hansen og 143 Birte Hansdatter i Haagendrup i Græsted sogn. Faddere var Lars Jensens kone i Græsted, Niels Olsen i Lopholm, Lars Jørgensen, Anders Nielsen samt Bente ? i Haagendrup. Gunnild blev begravet i Græsted 7. juli 1845 og var da gårdaftægtsenke. Hun blev 77 år og præsten skrev hun døde af alderdom.

Jørgen og Gunnild blev trolovet 6.marts 1792. Forlovere var Hans Olsen af Paarup og Lars Madsen af Pårup, Jeppe Hansen i Pårup og Ole Hansen af Haagendrup. De blev viet 29.april.

Efter Jørgen var død i 1803 blev Gunnild gift anden gang 27.maj 1803 med Lars Olsen fra Græsted. Her var forloverne gårdmand Ole Hansen af Haagendrup og Ole Larsen af Græsted. Lars blev begravet 23.juni 1824, 43 år gammel.

Jørgen overtog fæstet af Dyrholmgaard i Strand Esbønderup fra sin far, Hans Madsen, 28.september 1798, mens den egentlige fæstekontrakt er dateret 31.12.1798 med Jørgens egen underskrift. Gården var på knap 52 hektar og hartkornet sat til 6 tønder, 6 skæpper og 2 album. Boniteten af jorden har tydeligvis været lav – den tilhørende jord strækker sig op mod kysten og er givetvis ret sandet.

Gården ligger stadig på adressen Almevej 135, dog noget ombygget. Omkring halvdelen af jorden er udstykket til sommerhuse.

Efter Jørgens død i 1803 blev der udarbejdet skifte mellem Gunnild og deres fire børn, Hans, Maren, Cathrine og Margrethe. Registrering af boet har jeg ikke fundet, men værdien angives til 514 rigsdaler. ”Udgælden” bestod fortrinsvis af en reservation til gårdens besætning – 4 plovheste til 48 rigsdaler, 2 rideheste til 30 rigsdaler, 2 køer til 20 rigsdaler, 4 får til knap 2 rigsdaler samt vogn, plov og harve til 20 rigsdaler. Der var gæld til en nabo og andre mindre poster. Der blev 311 rigsdaler til deling, hvor enken fik 155 rigsdaler, sønnen Hans 80 rigsdaler og hver pige 40 rigsdaler.

Jørgen og Gunnild fik 4 børn

1. Maren, døbt 5.august 1792.
2. Cathrine, som er ane 35, døbt 21.september 1794. Fadderne var Hans Madsens hustru, Mads Jensen og Kirsten Jensdatter i Græsted og Bodil Madsdatter.
3. Hans, døbt 11.marts 1798.
4. Margrethe, døbt 12.oktober 1800.

Jeg har ikke eftersøgt om Gunnild og hendes anden mand, Lars Olsen, fik børn.



Dyrholmgaard. Sylvest Jensens Luftfoto 1936/38. Fra Kongeligt Bibliotek.

72 Jens Ipsen

Var født omkring 1708. Han blev begravet i Græsted 16.december 1794.

73 Bodil Nielsdatter

Var født omkring 1721. Begravelsen er ikke fundet, men hun levede endnu i 1801.

Jens Ipsens forældre er ikke kendt, da kirkebog i Græsted kun er bevaret efter 1754. Han blev begravet i Græsted 16.december 1794 og nævnes da som gårdmand, 85 år gammel.

Bodils forældre er heller ikke kendt. Det vides ikke, hvornår hun blev begravet, men hun levede ved folketællingen i 1801, hvor hun har aftægt hos sønnen Ole.

Vielsen af Jens og Bodil er ikke fundet – det har været før den ældste af Græstedes kirkebøger.

Navnet Ib/Ip eller Jep ses en del i området – og måske var de Jens Ipsens søskende. Niels Ipsen i Fjellenstrup, Maren Ipsdatter og Hans Ipsen i Strand Esbønderup er sandsynlige søskende. Desværre har jeg ikke kunnet finde et skifte der binder dem sammen.

Jens Ipsen og Bodil Nielsdatter ses sammen i en folketælling i 1787, hvor de har aftægt hos sønnen Ole Jensen. Ved folketællingen i 1801 er Bodil fortsat på aftægt hos Ole, 77 år gammel.

Jens Ipsen må have haft fæstet af gården Rosmosegård i Strand Esbønderup, som sønnen Ole, ane 36, overtog senere – formentlig omkring 1784, hvor sønnen fik det første barn,

Ifølge folketællingen 1787 og kirkebøger fik Jens og Bodil i hvert fald 4 børn

1. Ole, som er ane 36, født omkring 1749 ifølge folketællingen i 1787, som fastslår Ole er søn af Jens og Bodil. (Kirkebog i Græsted findes først fra 1754).
2. Dorthe, som er født senest 1761. Hun blev trolovet med Christopher Rasmussen i Græsted kirke 8.marts 1781, hvor Jens Ipsen er forlover
3. Niels, født 9.juli 1755. Han døde vistnok før 1758, men ikke set i kirkebogen.
4. Niels, døbt 7.maj 1758. Begravet 1.november 1765.

74 Niels Olsen

Født omkring 1742, død før 1801. Var i Tisvilde ved folketælling 1787

75 Karen Jensdatter

Født omkring 1738, død før 1801. Var i Tisvilde i 1787

Niels Olsen kendes fra begravelsen af ane 37 Malene Nielsdatter, hvor kirkebogen fastslår, at Niels Olsen i Tisvilde var hendes far.

Kirkebøger for Tibirke sogn er kun bevaret fra 1815, så det har ikke kunnet støtte.

Folketællingen fra 1787 omtaler familien: Niels Olsen, 45 år, husbond, bonde og gårdbeboer, var gift med Karen Jensdatter, 49 år madmoder med børnene Ole 25, Sidse 19, Anders 15, Margrethe 12 samt Maren Jensdatter 51, som er konens blinde søster og nyder almisse.

Malene var ikke nævnt her – men i Vejby sogn ses en Malene Nielsdatter på 18 år, tjenestepige hos en Anne Marie Bay ”småhandlende enke”. Hun må være ane 37.

Ifølge Kronborg amtsstues ryttergods fæsteekstrakter fæstede Niels gård nummer 2 i Tisvilde den 21.februar 1764:

” Tisvilde. Niels Olsen fæst den gård no 2 ager og lyng 4td 6skp 1fjk 1/20 alb som hans stiffar Hans Nielsen formedelst hans hustrues dødelige afgang til hannem har afstået. Og som mig dags dato er tillagt fæstet på denne gård, så lover jeg at efterkomme de mig derpå omhandlede fæsteforpligtelser som fæstere efter kongl. Majestæts lov og forordning er pligtig, såfremt jeg ikke vil have mit fæste forbrudt. Esrom 21.februar 1764. Niels NOS Olsen”.

Der er ikke fundet noget skifte efter nogen af ægtefællerne.

Niels og Karen fik 5 børn ifølge folketællingen 1787

1. Ole, født 1762
2. Sisse, født 1768
3. Malene, som er ane 37. Hun var tjenestepige i Vejby i 1787
4. Anders, født 1772
5. Margrethe, født 1775.

78 Hans Jensen

Var født før 1723. Han døde i maj 1777 i Fjellenstrup ved Gilleleje

79 Johanne Nielsdatter

Var født før 1735. Hun døde i august 1779 i Fjellenstrup.

Hans og Johanne ses også som ane 138/139.

Kirkebog for Søborg/Gilleleje er kun bevaret efter 1815, så dato for fødsel og død er skønnede.

Hans Jensens far, ane 156 Jens Jørgensen, kendes fra fæsteekstrakter fra Kronborg fæstekontrakter. Skifte efter ham er indskrevet i Kronborg amtsstues skifteprotokoller, hvor hans hustru, ane 157 Margrethe Nielsdatter omtales.

Der findes et skifte efter Hans Jensen i Kronborg amtsstues skifteprotokoller, dateret 23.juni 1777 – så formentlig døde Hans i maj 1777, idet selve skiftet oftest blev gennemført på 30'te dagen.

Der findes også et skifte efter Johanne, dateret 30.august 1779 – hun er altså nok død omkring 1.august samme år.

Hans Jensen overtog fæstet af gård nummer 3 i Fjellenstrup ifølge fæsteekstrakterne:

”Fjellenstrup. Hans Jensen fæst den gård no 3 af hartkorn 6 td 7skp 2 fd 2½ album, som faderen Jens Jørgensen fradøde og moderen formedelst alderdom og skrøbelighed til ham godvillig afstoed. Esum 8.januar 1754. Hans HIS Jensen.”

Ved skiftet efter Hans den 23.juni 1777 blev boets værdi opgjort til 337 rigsdaler. Men der krævedes reparation af gården for 12 rigsdaler og desuden reservationer til gårdens besætning, 2 rideheste, 4 plovbæster (heste), 2 køer, en stud, 6 får samt til vogn, plov og harve. Sammen med andre omkostninger blev ”udgælden” 188 rigsdaler. Dermed kunne enken arve 94 rigsdaler mens hver af de tre døtre kunne arve 31 rigsdaler.

Ved skiftet efter Johanne 30.august 1779 blev der ligeledes 31 rigsdaler til hver af døtrene Karen, Anne og Maren. Skiftet er næsten ulæseligt, men det ser ud til, at der bliver indskrevet 100 rigsdaler som prioritet i gården, som Annes (ane 39) mand Hans Nielsen havde overtaget, velsagtens fordi han ikke havde rede penge til dem.

Ifølge skiferne havde de tre børn

1. Karen, født omkring 1757. Ved skiftet efter Johanne var hun gift med Niels Nielsen i Gilleleje.
2. Anne, som både er ane 39 og 69. Hun var født omkring 1760. Gift med Hans Nielsen i Fjellenstrup ved skiftet. De havde overtaget gården efter Hans Jensen.
3. Maren, født omkring 1763. Hun var 16 år og ugift ved skiftet efter Johanne.

Ord og navne i Nordsjælland

Det var overraskende at læse 1800-tallets kirkebøger for Nordsjællandske sogne – Esbønderup, Søborg, Gilleleje, Smidstrup og Græsted.

Enkelte sprogelementer er anderledes end jeg ellers har set. Og en del pigenavne er tydeligt anderledes end andre steder på Sjælland og i Jylland

Gamle folk kunne have ”undertag” i Nordsjælland – alle andre steder i nuværende DK er de på aftægt. Kun i Skåne har jeg mødt det udtryk. En landmad kunne være ”parcellist”. Det var

ikke et spørgsmål om brugets størrelse – lige først tænkte jeg at det var et andet navn for husmand. Men det er også brugt ved store gårde. Det beskriver en udstykning af et større brug – f.eks. Esrum kloster. Her udstykkedes ”parceller” og ejeren er så parcellist.

I Nordsjælland fandtes også et begreb, som jeg ikke tidligere var stødt på – arvefæstegårde. Det var helt almindeligt, at en søn eller en datters mand kunne overtage et fæste ved forældrenes død. Men i Kronborgs område fremgår ”arvefæste” også af navnene på selve fæsteprotokollerne og senere i realregistrene (over ejendomme). I alle de fæsteekstrakter fra Kronborg, som er med i denne slægtsbog er det en søn eller svigersøn der overtager fæstet. Det har givet flere slægtsled, der hvor kirkebøgerne har manglet.

Nordsjælland synes også særlig ved, at der reserveres penge til 2 rideheste i skifterne. Normalt reserveredes penge til en hest per tønde hartkorn og de benævnes alle som plovbæster eller ”dygtige bæster”. Men i Nordsjælland reserveres der specifikt penge til rideheste. De var cirka dobbelt så dyre som plovheste – 2 rideheste kunne koste 32 rigsdaler, det samme som 4 plovheste. Jeg tror faktisk det drejer sig om de Frederiksborg-heste, som kongerne var meget forlibte i.

Pigenavne kan være modificerede drengenavne – i stil med Andersine.

Men i de fem nævnte sogne stødte jeg på nogle usædvanlige: Andrine, Boline, Peternille, Nille, Martine, Larine (uden s!), Laurine. Der var også nogle knap så sjældne omskrivninger - Nielsine, Oline, Petrine, Sibille.

80 Niels Pedersen

Født omkring 1751. Død i Assentorp, Stenmagle sogn efter 1807.

81 Kirsten Hansdatter

Født omkring 1757. Hun døde senest 1794.

Kirkebøger for Stenmagle nord for Sorø er først bevaret fra 1760 men mangelfuldt ført indtil omkring 1797. Derfor kender jeg ikke forældre til hverken Niels eller Kirsten.

De ses i folketællingen 1787 i den fjerde gård i landsbyen Assentorp – Niels Pedersen 36 gårdmand, Kirsten Hansdatter 30 og sønnen Niels Pedersen 1 år. De havde 3 tjenestefolk Peder Nielsen 19, Susanne Jepsdatter 21 og Anne Jacobsdatter 12. Jeg er sikker på, at ham der skrev folketællingen skrev forkert for sønnen Niels – hans efternavn var helt sikkert patronymet Nielsen – og altså er den Niels Nielsen der flyttede til Vigersted og blev ane 40.

Niels Pedersen ses også i Assentorp i folketællingen 1801. Kirsten Hansdatter må være død før 1801, eftersom ægtefællen nu er Anne Nielsdatter. De har 2 børn fælles ved folketællingen, Kirsten på 6 år og Niels på 2 år. Ane 40 Niels Nielsen ses ikke i denne folketælling – han har været ca 14 år og sikkert allerede været ude at tjene. Det var vistnok ham, der blev konfirmeret i 1803, ”Niels Nielsen tjener Christen Knudsen” i Stenmagle sogn.

Niels Pedersen købte til selveje gården med matrikel nr 8 i Assentorp af justitsråd Neergård. Skødet er dateret 6. november 1805. Han har naturligvis haft fæstet forinden, men det har jeg ikke fundet noget om. Ved udskiftningen omkring 1800 var gården flyttet væk fra landsbyen.

Gården blev i 1856 splittet i 9 nye matrikler og gårdens bygninger nedbrudt. Senere er der sket yderligere opdeling til 21 forskellige parceller. Det samlede areal af gammel matrikel 8 har været ca 54 hektar, altså en temmelig stor gård.

Niels og Kirsten fik vistnok kun et barn, ane 40 Niels Nielsen omkring 1786.

Niels og hans anden kone Anne fik 2 børn før 1801, Kirsten (1795) og Niels (1799).



På matrikelkortet fra 1808 er der stadig indtegnet en gård med nr 8 i Assentorp – det er gården længst til højre på udsnittet – med kryds over, fordi den var udflyttet.

82 Hans Nielsen

Blev døbt 7.juli 1756 i Vigersted. Han døde 9.januar 1818 i Vigersted

83 Inger Nielsdatter

Var født omkring 1755. Hun døde 17.marts 1817 i Vigersted.

Hans' far var ane 164 Niels Skovfoged i Skovridervænget. Moderen er ikke nævnt ved dåben. Han blev båret af Jens Pedersens hustru i Ågerup. Fadderne var Rasmus ?, Bjørn ?, Jørgen Jensens hustru og Lars Olsens hustru i Ågerup. Han blev begravet 16.januar 1818 65 år gammel. Da omtales han som husmand og skovfoged i Gielsagervænget (samme som Skovridervænget)

Jeg har ikke fundet noget om Ingers forældre. Hun var født omkring 1755. Hun blev begravet 23.marts 1817 "skovfoged Hans Nielsens hustru" 62 år.

Det vides ikke, hvornår de blev gift. Det har været før 1787, idet folketællingen i 1787 nævner dem i "Skovhuuse", hvor Hans er 32 år, landsoldat og inderste og Inger Nielsdatter 32 år.

De ses igen i folketællingen i 1801. Hans 44 år husmand og skovfoged, Inger 45 år, og deres børn Anna 12 år, Bodil 10 år og Johanne 5 år.

Hans og Inger fik vistnok kun tre børn

1. Anna, født o.1789. Ikke set i kirkebogen men fremgår af folketællingen 1801
2. Bodil, døbt 19.december 1790.
3. Johanne, som er ane 41, født 23.maj i Skovridervænget, døbt 29.maj 1796 i Vigersted. Hun blev båret til dåben af Hans Mortensens kone i Vigersted. Fadderne var Jens Nielsen, Hans Jensen, Ole Andersen og Jens Jørgensen, alle gårdmænd i Vigersted. Johanne blev konfirmeret i 1811, "Hans Niensens datter Johanne".

På kort fra Videnskabernes Selskab 1768 er der navn på det skovfogedhus de boede i – Ellesborghus. Og på matrikelkort fra 1808 er Hans Nielsen nævnt på matrikel nr 3 i Skovridervænget – dvs skoven som i dag kaldes Humleore skov. På kortudsnittet ses nummer 3 til højre. Matrikel nr 4 til venstre hedder i dag Humleorehus og er skovriderbolig. Jordarealet til matrikel 3 var 23.710 kvadratalen, ca 1 hektar. Huset findes ikke mere.



Udsnit af matrikelkort fra 1808 for Skovridervænget i Humleore skov..

84 Ole Hansen

Blev født omkring 1730, formentlig i Teestrup ved Haslev. Han blev begravet 14. november 1813 i Teestrup.

85 Birthe Hansdatter

Hun blev født omkring 1740 uvist hvor. Hun blev begravet 6. august 1810 i Teestrup.

Jeg har ikke fundet forældre til Ole og Birthe.

Ole var gift to gange. Hans første hustru blev begravet 22. juni 1768 i Teestrup som "Ole Hansens hustru begravet 29 år og 3 måneder gammel".

Kort efter må Ole gift igen, men hvor og hvornår vides ikke. Birthe nævnes sammen med Ole ved dåben af deres første barn, Maren, som sandsynligvis er opkaldt efter Oles første kone.

Ole omtales som gårdmand både ved dåb og i folketællinger. I 1787 ses Ole som gårdmand 55 år, Birte 46, Peder 16 og Niels 2 samt deres tre tjenestefolk Mathias Christiansen 36, Ane Christensdatter 26 og Lisbeth Nielsdatter 14 år. I 1801 er de sammen med den yngste søn, Niels og 2 tjenestefolk. Da var sønnen Hans Adolph daglejer i Teestrup.

Han var fæster eller ejer af en større gård østlig i Teestrup, matrikel nummer 12. Gården var på ca 43 hektar da matrikelkortet blev tegnet i 1807. Ole Hansens navn var skrevet ind i 1807, men efter sønnens overtagelse blev navnet overstreget og Hans Adolphs navn indskrevet som "Hans Adolphsen".



Matrikelkort fra 1807. Landsbyen indtegnet som den var før udskiftningen – der er dog sat kryds over de gårde som blev flyttet ud af landsbyen. Det gælder også den østlige, som Ole

Hansen havde – det var en dobbeltgård, men den vestlige halvdel har kryds og må være flyttet ud på sin mark.

Ole og Birthe fik fire børn

1. Maren, døbt 22.oktober 1769. Hun døde 7 uger gammel.
2. Hans Adolph, ane 42. Han blev døbt 21.juni 1772 sammen med sin tvillingebror Peder. Hans Adolph blev båret af Anders Hansens kone. Deres fælles faddere var Per ?, Ole Michelsen, Peder Nielsen, Mads Povelsen, Ole Mortensen og Jens Madsen.
3. Peder, tvilling med Hans Adolph foran. Han blev båret af Niels Andersens kone.
4. Niels, døbt 12.marts 1786.

86 Peder Christensen

Var født før 1727. Jeg har ikke fundet hans begravelse.

87 Catrine Hansdatter

Var født før 1727. Jeg har ikke fundet hendes begravelse.

Kirkebøger for Teestrup sogn er først bevaret fra 1737, hvorfor intet vides om Peder og Catrines forældre.

Peder og Christen boede i landsbyen Skuderløse i Teestrup sogn vest for Haslev.

Catrine blev gift første gang 10.august 1751 med gårdmand Jep Larsen. Begge siges at være fra Skuderløse i Teestrup sogn vest for Haslev. Jep blev begravet 31.januar 1752, hvor han var 61 år gammel.

Jep og Catrine fik et barn, Jeppe, hjemmedøbt den 13.maj 1762, dvs efter at Jeppe var begravet.

Den 2.juli 1752 blev Catrine trolovet med Per Christensen. De blev gift 30.juli. Forloverne var Oluf Ladefoged og Jens Larsen, begge fra Skuderløse.

Ifølge dåbsindførslerne for de to yngste børn, var Peder gårdmand i Skuderløse. Så det var han formentlig i hele deres ægteskab.

Peder og Catrine ses ikke i folketællingen 1787. De er tilsyneladende heller ikke begravet i Teestrup sogn.

Peder og Catrine fik 6 børn

1. Christen, døbt 21.bivenber 1756.
2. Hans, døbt 1.januar 1760.
3. Margrethe, døbt 19.juni 1763.
4. Frants, døbt 16.marts 1766
5. Kirsten, døbt 3.februar 1770, begravet 2.juledag samme år.
6. Kirsten, ane 43. Hun blev døbt "Dom 2da novi anni 1773" – som må være 3.januar. Hun blev båret af Ane Andersdatter. Faddere var Frants Christensen, Hans Asssersen og Mette Christensdatter.

Fadderen Frants Christensen var fadder for fem af deres børn, det kunne tyde på, at han er bror til Peder. Pudsigt nok får Frants døbt en datter Kirsten i 1772. Frants' mor, Kirsten Frantsdatter i Skuderløse blev begravet 14.januar 1770, 77 år gammel. Som nævnt foran, får 2 af Peder og Catrines døtre også navnet Kirsten kort efter Kirsten Frantsdatters død. Og sluttelig - Peder og Catrines fjerdebarn hedder Frants. Det tyder alt sammen på, at Peder og Frants er brødre – og at deres mor var Kirsten Frantsdatter født omkring 1693.

88 Jens Hansen

Var født før 1720 uvist hvor. Han blev begravet 10.december 1775 i Jystrup

89 Ane Larsdatter

Var født omkring 1747 uvist hvor. Hun blev begravet 28.december 1820 i Jystrup.

Jeg har ikke fundet dåb af hverken Jens eller Ane i Jystrup kirkebog.

Jens blev begravet 10.december 1775 i Jystrup under klokkernes ringen og med ligprædiken.Han omtales da som tømmermand. Hans alder nævnes ikke.

Ane blev begravet 28. december 1820, hvor hun var hos sin søn Simon Friderichsen i Mortenstrup. Hun var da 73 år gammel, og må altså være født omkring 1747.

Jens må være født før 1720, idet han bliver gift i 1740 og da må have været over 20 år gammel.

Han blev trolovet 16.december 1740 med Hylleborg Christine Christiansdatter og viet 31.januar 1741. Han siges at komme fra Næbs Mylle og Hylleberg kom fra Jystrup.

Jens og Hylleborg fik fire børn sammen – Ane Marie (24.sept 1739), Maren (15.okt 1741), Maren (24.juni 1743) og Emerence (8.jan 1747). Fadderlisterne viser tilhørsforhold til både Nebs Mølle og til Mortenstrup – velsagtens fordi Jens oprindeligt havde noget med Nebs mølle at gøre.

Hylleborg blev begravet i Jystrup 14.februar 1658 og Jens siges da at være husmand. Hylleborg blev begravet sammen med datteren Maren med klokkers ringning og ligprædiken.

Jens blev gift anden gang med Ane Larsdatter 4.juni 1769 i Jystrup. Ane siges at være fra Bregentved i Osted – men desværre er der ikke så gamle kirkebøger derfra.

Ved dåben af deres børn omtales Jens både som husmand og tømmermand. De bor tilsyneladende stadig i Jystrup.

Jens og Ane fik vist kun tre børn

1. Lars, født 22.april 1770. Han blev begravet 4.søndag i advent 1774.
2. Peder, ane 44. Han blev døbt 22.december 1771. Husmand og tømmerhugger Jens Hansens lidet drengebarn døbt og kaldet Peder. Fadderne var husmand Povl Madsen mens kvindefadderne var Jacob Sørensens, Jørgen Madsens og Ole Olsens hustruer. Peder ses konfirmeret i Jystrup 1790 som Friderich Sørensens stedsøn.
3. Jacob, døbt 25.september, huus- og tømmermand Jens Hansen og hustru Anne Larsdatter deres liden søn. Han blev konfirmeret i 1793.

Efter Jens var død blev Ane gift for anden gang, nu med Frederik Sørensen, der tjente gårdmand Anders Poulsen i Jystrup. Parret ses i Mortenstrup ved folketællingen i 1787 og 1801. De får mindst 5 børn, Søren (1776), Hans (1781), Karen (1783), Christian (1790) og Simon (1792). Både Frederik og Ane boede ved sønnen Simon, da de døde, står der i begravelses indførslerne. Frederik blev begravet i 28.maj 1823 og Ane som nævnt 28.december 1820.

Der findes et skifte efter Jens Hansen i Skjoldenæsholms skifteprotokoller, dateret 11.12. 1775. Skiftet har jeg kun kunnet læse små bidder af. Tre af hans børn med Hylleborg nævnes som arvinger ligesom de to sønner med Ane. Boets værdi blev opgjort til 45 rigsdaler men der var gæld for 54 rigsdaler, så der blev tilsyneladende ingen arv at dele.

90 Jens Larsen

Blev døbt i Jystrup 31.januar 1751. Han døde 18.januar 1817 i Jystrup

91 Karen Erichsdatter

Født omkring 1750 uvist hvor. Hun blev begravet 9.juni 1801 i Jystrup

Jens' forældre var ane 180 Lars Rasmussen og 181 Kirsten Larsdatter i Jystrup. Han blev båret til dåben af sin mors søster (uden navn). Faddere var Lars Skovfoged, Poul Rasmussen fra Mortenstrup og Lars Rasmussens karl Jens i Jystrup, Jens Madsens og Ole Jensens hustru. Jens blev begravet 66 år gammel 25.januar 1817 i Jystrup, hvor han siges at være forhenværende gårdmand og havde til huse hos Peder Jensen i Muchergården.

Karen er forgæves søgt i kirkebøgerne i Jystrup, Kværkeby og Vigersted. Hun må være født omkring 1750, idet hun siges at være 50½ år gammel da hun blev begravet i Jystrup med prædiken, sang og ringen.

Jens Larsen var fæster af Muchergården på Digemosevej 25 i Jystrup. Han overtog den formentlig efter sin storebror Rasmus, der døde i 1777. Rasmus havde oprindeligt overtaget fæstet efter deres mor var død i 1768, hvor skiftet gav underskud og faderen blev sat fra gården, dog så hensynsfuldt, at Rasmus kunne få fæstet.

Jens og Karen ses i folketællingen i 1787 med 2 børn, Johanne og Rasmus samt tjenestefolkene Lars Erichsen 28 (som nok er Karens lillebror), Sophie Jensdatter 32, Ole Jacobsen 23 og Maren Johansdatter 13. Ved tællingen i 1801 er kun datteren Johanne hjemme. Her er den kommende svigersøn Peder Jensen 28 den ene af tjenestefolkene.

Sognepræsten i Jystrup lavede sin egen folketælling i 1814. Da var Jens Larsen, 63, enkemand og indsidder hos svigersønnen Peder Jensen. Han boede sammen med Hans Laursen (70) og dennes kone Inger (80). De har sandsynligvis boet i Mucherhuset, som må have hørt til Muchergården.

Jens og Karen fik 5 børn

1. Kirsten, døbt 1.januar 1780. Præsten skrev en note om, at hun var død.
2. Rasmus, døbt 25.februar 1781. Også han er noteret som død.
3. Johanne, som er ane 45. Hun blev døbt 3.november. Gårdmand Søren Pedersens hustru Johanne Hansdatter bar barnet. Faddere var Lars Rasmussen (farfar), gårdmand Søren Pedersen, ungkarl Hans Christophersen, gårdmand Søren Jacobsens hustru og Christiane Rasmus Andersens hustru.
4. Karen, døbt 5.september 1784. Hun ses ikke i folketællingen 1787, så da må hun være død.
5. Rasmus, døbt 17.maj 1787. Han ses i folketællingen 1787 men ikke i 1801. an kan eventuelt være tjenestekarl et sted.

Efter Karen var død i 1801 blev Jens gift med Sidsel Jensdatter den 2.april 1803. Hun var blevet enke på Krængeberg gården. Hun blev begravet 29.januar 1805 med prædiken, sang og ringen. Hun blev 65 år gammel.

92 David Jochumsen Stoltze

Blev døbt i Tillitse sogn på Lolland 11.juni 1762, Begravet i Ruds Vedby 19.februar 1823.

93 Marie Kirstine Knudsdatter Winther

Hun blev døbt 25.oktober 1761 i Svendborg. Begravet 8.marts 1831 i Ruds Vedby.

David's forældre var ane 184 Levin Jochum Stoltze, skytte på Rudbjerggård og 185 Cathrine Davidsdatter Thue. Faddere ved dåben var Sr Seidelins kæreste i Gloslunde, Bønnemann, forvalter Michelsen, mons. Hvas, jomfru Ingeborg Zimmen. David var skytte på Vedbygård i Ruds Vedby da han døde. Han blev begravet den 26.februar, 60½ år gammel.

Maries forældre var ane 186 Knud Lauritsen Winter og 187 Elisabet Maria Hvid i Svendborg. Ved dåben i Skt Nikolaj kirke var fadderne Herman Weinder Borring, Poul Madsen, Erich Lindahl, Anders Groth, jomfru Anna Elisabeth Bech og jomfru Elisabet Maria Hansdatter.

David og Marie blev gift den 14.maj 1784 i Skt Nikolaj kirke i Svendborg. De havde fået kongelig tilladelse til at blive gift uden forudgående trolovelse og lysning fra prædikestolen allerede 3.marts. Årsagen til at undgå lysning var nok at Marie allerede 23.marts 1784 havde født deres første barn, Elisabeth Maria. Formentlig har de mødt hinanden på Rudbjerggård, hvor Davids far jo var skytte.

David nævnes som skytte ved folketællingen ved Conradsborg i Tillitse sogn (syd for Nakskov) i 1787. De bor da i Sønder Skov i Tillitse sogn. Der nævnes kun et barn, så deres førstefødte, Elisabeth Maria må da være død. Fra 1793 til 1796 får de børn døbt i Dannemare kirke, som er nabosogn til Tillitse. I 1800 bliver et barn døbt i Vester Skørringe hvor de også er ved folketællingen 1801, hvor David omtales som bonde og gårdbeboer. Muligvis har han også været skytte eller skovfoged på godset Christianssæde, som ligger tæt på Vester Skørringe.

I 1804 finder vi dem i Værløse, hvor de får to børn. Her omtales David som skovfoged på Jonstrup – som givetvis er Jonstrupgård. Gården omdannes til seminarium tidligt i 1800-tallet. I et skifte efter Maries mors ugifte farbror Otto Madsen Hvid siges David at være skovrider i Svenstrup (må være Svenstrup gods ved Køge). Senere flytter familien til Ruds Vedby, hvor han nævnes som skovrider ved begravelsen i 1823.

Der findes et svært læseligt skifte efter David. Boets værdi udgjorde 66 rigsdaler men der var gæld til en svigersøn på 22 rigsdaler og 17 rigsdaler til en gårdmand i Vedby for begravelsen. Enken forbeholdt sig tilsvarende 17 rigsdaler til sin egen begravelse, så der blev 6 rigsdaler til deling. Enken underskrev skiftet åledes

A photograph of a handwritten signature in dark ink on a light-colored, textured paper. The signature is written in a cursive script and reads "David Jochumsen Stoltze". Above the main signature, the word "Lutau" is written in a smaller, simpler hand. Below the main signature, the name "Lodv. Winter" is written in a similar cursive hand.

David og Marie fik 11 børn, hvoraf 8 levede ved skiftet i 1823

1. Elisabeth Maria, døbt 23.marts 1784 i Skt Nikolaj i Svendborg. Hun døde samme år.

2. Jochum, ane 46. Han blev døbt 22.januar 1786 i Tillitse. Kirkebogen er sværtet og ulæselig, bortset fra "Stoltzes søn".
3. Elisabeth Maria, døbt 20.april 1788. Hun blev gift med toldbetjent Spechmann i København. Hun døde i 1858..
4. Knud, døbt 2.maj 1790 i Tillitse. I skiftet omtales han som Knud Winther. Han døde i 1860. Han blev skytte på Svenstrup gods, som i øvrigt i perioder ejede Skjoldenæsholm, hvor Jochum var skovrider.
5. Inger – som ikke er fundet i kirkebøgerne for Tillitse og Dannemare. Hun nævnes som deres datter af andre kilder. Hun ses ikke ved folketællingen i 1801 og ej heller i skiftet.
6. August Julius, født i Tillitse 5.august 1792 og døbt 12.august. Han døde i 1792.
7. Gustav Julius, døbt i Dannemare 27.oktober 1793. Nævnes som Christen Julius ved skiftet i 1823. Han døde i 1870.
8. Diderich, døbt 5.maj 1796 i Dannemare. Han døde i 1852.
9. David, døbt 13.juli 1800 i Skørringe sogn. Han døde i 1877.
10. Franz Vogelius, døbt 22.januar 1804 i Værløse. Han døde i 1855.
11. Cathrine Margrethe, døbt 28.maj 1806 i Værløse. Hun døde i 1844.

Ane 98-127 er Gerda Saksøs gren.

98 Jacob Vestergaard

Blev døbt 7.september 1727 i Give. Begravelsen er ikke fundet, vist død før 1801.

99 Karen Jensdatter

Født omkring 1723 uvist hvor. Hun blev begravet 19.april 1784 i Give.

Jeg formoder, at det er ane 98, der bliver døbt og derfor nævnt i Gives kirkebog den 7.september "Dom XIII p.trin 1727 havde Margrethe Jensd i Give et uægte barn til dåben, kaldet Jacob, frembåren af Ann Westergaard. Blev udlagt til barnefader Lars Jensen ib."

Give kirkebog er mådeligt ført i 1700-tallet. Det kan være årsagen til, at hverken vielsen eller Jacobs begravelse er fundet.

Karens begravelse er fundet. Hun blev begravet 19.april 1784 med omtalen "Jacob Westergaards kone i Giufwe, Karen Jensdatter i sit alders 61 år og 3 måneder begravet".

Ved folketællingen i 1787 omtales Jacob som gårdfæster, 59 år gammel. Han var da enkemand og havde to af børnene i huset – Jens og Margrethe samt en hyrdepige, Kirsten Hansdatter på 11 år.

Jacob ses ikke ved folketællingen i 1801 og er nok død før det.

Der kendes tre af deres børn

1. Kirsten, døbt 9.januar 1755 i Give.
2. Jens, hvis dåb ikke ses i kirkebogen. Ifølge folketællingen i 1787 må han være født i 1757.
3. Margrethe, ane 49, døbt 16.januar 1763. Hun blev båret af Niels Jensens kone i Store Hestlund. Faddere var Jens Hyldtoft i Store Hestlund, Peder ?, Anders Møller, Niels ? og Chresten Skous kone Else, alle af Give.

100 Peder Jensen

Blev døbt 6.januar 1719 i Øster Snede. Han blev begravet 24.maj 1789 i Øster Snede.

101 Maren Andersdatter

Hun blev døbt 15.april 1735 i Hornborg. Hun blev begravet 18.januar 1801 i Øster Snede.

Peders forældre var ane 200 Jens Pedersen, gårdmand i Bostrup i Øster Snede sogn, gift med ane 201 Anne Albrechtsdatter. Fadderne ved hans dåb var Peder Christensen og hustru i Bøgballe, Søren Lauritsen, Terchel Bertelsen og hustru i Bøgballe. Jens Pedersens moder i Ullum bar barnet. Peder blev begravet i Øster Snede 24.maj 1789, 70 år 4 måneder og nogle dage gammel. Han boede da stadig i landsbyen Borstup.

Marens forældre var gårdmanden Anders Nielsen (ane 202) i landsbyen Kalhave i Hornborg sogn og Kirsten Jespersdatter (ane 203). Ved dåben 15.april 1735 blev hun båret af Karen Jensdatter i Hornborg. Fadderne var Niels Bruuns enke i Kalhave, Niels Thomasen, Anne Sørensdatter og Anne ?datter. Hun blev begravet 18.januar 1801 i Øster Snede, 66 år gammel og var da enke.

Maren og Peder blev gift i Hornborg 25.maj 1759. Der nævnes ingen trolovelse, men det er nok præstens forglemmelse.

Peder var fæster af Bårstrupgård i landsbyen Bårstrup, den største i byen på ca 30 hektar. Der findes fortsat gård på stedet, matrikel nr 2, Bårstrupvej 56, men næppe noget af den oprindelige gård. Af skiftet kan man læse, at det var en bindingsværk, idet mange fodremme var i så dårlig forfatning, at de skulle skiftes.

Ifølge matrikelkort fra 1819 var gårdens areal ca 30 hektar.



Bårstrupgård, Sylvest Jensen Luftfoto fra 1947, Kgl Bibliotek.

Familien ses i folketællingen i 1787: Peder Jensen 69 gårdbeboer, Maren Andersdatter 52, Jens 27, Anders 22, Helene 18, Albert 16, Chresten 12, tjenestepigen Johanne Jensdatter 24.

Peder og Maren fik 8 børn

1. Jens, døbt 20.juli 1760.
2. Anders, døbt 28.februar 1762. Han blev begravet i januar 1763.
3. Anders, døbt 13.maj 1764
4. Helena Johanna, døbt 19.januar 1766. Hun blev begravet 2.søndag i advent samme år.
5. Helena Johanna, døbt 7.februar 1768. Døtrene var tilsyneladende opkaldt efter præstens datter, som "gik hos" sin søster Sophia Hedevig Selmer som bar barnet.
6. Albert, som er ane 50. Døbt 1.april 1770, hvor fadderne var Anders Lauridsen, Peder Povelsen, Terkel Madsen, Niels ?. Christen Persens husholderske Inger Nielsdatter på Agersbølle bar barnet.
7. en søn, begravet 8.august 1773, 5 uger gammel.
8. Christen, hjemmedøbt 29.januar 1775, fremstillet i kirken 12.marts.

Der blev udarbejdet et omfattende skifte efter Peders død. De nødvendige synsforretninger blev flere gange udsat, fordi de faldt sammen med høbjærgning og andre nødvendige aktiviteter. Det blev også kompliceret af, at herredsretten var blandet ind i vurderingen af tilstanden af bygninger og besætning.

Skifte efter Peder Jensen, gårdmand i Båstrup, død 19.maj 1789, fæstebonde Agersbøl gods:

Anno 1789 den 18.juni, som var 30te dagen efter afgangen Peder Jensen i Baastrup, mødte udi stervboen på *velædle* madame Mariusens (1779-1797) *Inger Saabye gift Marcussen* hendes vegne fuldmægtig Iver Hansen fra Aggersbøl med tiltagen 2de uvillige mænd, navnlig Peder Povelsen og Thomas Jørgensen, begge af Baastrup, som ifølge allernådigste lovens pageni 674 at *registrere* og wurdere og vidne at skifte og skel imellem enke Maren Andersdatter på den ene og deres i ægteskab efterladte børn, Jens Pedersen 29 år gammel, Anders Pedersen 26 år, Albret Pedersen 19 år og Christen Pedersen 14 år og datteren Helene Johanne Pedersdatter 21 år på den anden side. Til formynder for de umyndige blev antaget Jens Møller af Soelschou og som laugværge var mødt hendes broder Niels Andersen af Kalhauve. Udi foranførtes overværelse blev forretningen fremmet som følger

I den Enderste Stue	Rd	M	S	Transport	Rd	M	S
1 fyrre Bord med foed		4		2 senge steder		4	
1 fyr dragkiste med forsølvet beslag	5			2 blå og ??	1		
1 blå fyr ditto	2			Den afdødes kiste(r) og gang			
Et fyrre hængeskab		2		klæder			
6 stk tinfade á 2 mark	2			1 Egekiste	3		
12 stk ditto tallerkener	1			1 blå klædeskjole	5		
Et kaaber fad	1			1 k? s? af blå k? med sølvknapper	2		
1 strygejern		2		1 ?? sort med ? knapper	2		
1 taburet			8	1 ?? trøje	1		
1 tin ?? potte			4	1 lærred? bukser	1		
Et ølkrus		1		1 par Ditto		4	
Sænge klæder				1 hat		2	
4 hovedpuder a 4 mark	2	4		4 par ?? strømper		4	
1 hoveddyne	1			1 par støvler	1		
2 dyner af bolster á 4 rd	8			6 st hørgarnsskjorter	4		
2 ditto olmerdugs uden (foer?)	6			1 vadmeststrøje (?)		3	

1 ditto med ditto	2			1 ditto bryst?		2	
1 hørgarnslagen		4		1 par ditto bukser		1	8
4 hovedpuder á 4 mark	2	4		2 ? huer		2	
3 underdyner á 3 rd	9			I den mellemste stue			
1 ny olmerdugs overdyne	4			Egebord med foed		3	
1 bolster uden foer (?)	2	4		4 ? stole		4	
2 blågarns lagener	1						
4 pude foer (vist stavefejl)		4					

Transport	R	M	S	Transport	R	M	S
1 jern kakkelovn med rør	6			1 messingkedel		2	
Et ? ? ? ? med ??	8			Et ? b?			8
1 ege kiste	2	3		4 messing i?låg?		1	
1 ege hængeskab		1		1 lysestage			2
2 senge steder	1			8 stenfade		1	
Derudi				3 malke spande		2	
3 dyner	6			1 strappe			4
3 hovedpuder	2			1 fedt? bønne			8
2 blågarns lagener	1			2 øl ?ker		2	
3 dyner	6	3		1 ditto			8
3 hovedpuder	2	1	8	1 ditto kande		1	
2 lagener	1		8	20 sidbøtter	1	1	
8 stentallerkener		3		Et hakkebræt			4
I denyderste stue				2 senge steder		4	
Et fyrbord med egefod ?		4		2 dyner	4		
4 gl ? stole		1	8	2 hovedpuder	1		
4 st?		1	8	2 blågarns lagener	1		
1 ??	1	4		2 dyner	4	2	
1 ildtang (?)			8	2 hovedpuder	1	1	
1 skorstens ?		1	8	2 lagener	1		
Et fyrfad			8	I bryggers huset			
1 jerngryde		1		1 halvtøndes Kobber kedel	14		
1 ditto		5		Et fyr kar	2		
1 mindre ditto		3		3 baljer	2		
1 jernpande		3		2 øl tønnder	1	2	
1 træfad			1	1 kværn med tilbehør	1		
1 ? og 1 Puster		1	8	1 ? skæppe			8
1 saltkar			4	1 kærne		2	
1 ege kiste	1	3		3 Solde		1	8
1 mindre ditto		3		1 Halm solde			8
1 messing dørslog	1			8 kornsække	2	4	
1 Josteret ½pot maal			8	I forn ??			
1 sengedækken		3		2 dyner	3	2	
1 kobberkedel	4			2 hovedpuder	1		
1 mindre ditto		5		2 lagener	1		
1 kobberpotte		2					
1 morter		3					
3 messing lysestage		1	3				
1 stor messingkedel	2	4					

Transport	R	M	S	Transport	R	M	S
I laden				1 lysbrun hest 2 år	18		
3 høe forker		1	8	1 sort hoppe 2 år	12		
3 høeleer	2			1 lysebrun hest 1 år	12		
1 hakkels kiste og kniv		3		Kiøer			
Et h?		1		1 sort broget ko 7 år	10		
I huggehuset				1 ditto 7 år	11		
1 biel øxe		3		1 ditto h? 7 år	9		
2 håndøxer		5		1 grå grimet 6 år	11		
1 brun kniv			8	2 qwier 4 år	15		
1 bue sav		1		1 hvid ko 5 år	9		
2 kasser			12	1 sort broget 10 år	7		
2? bører			4	1 grå skimmel 10 år	7		
I gården				2 qwier 2 år	10		
1 beslagen vogn med til behør	16			4 åring kalve	16		
2 træwogne med behør	12			4 små ditto	6		
1 slæde	1			Får			
2 plove med behør	5			16 gamle får med 16 lam a 8 mark	21	2	
2 jern harver	3			1 gammel vædder	1	3	
1 Træ ditto		1		Grise			
1 sort ?			8	1 galt	4		
??				1 so med 4 grise	5		
1 sort hoppe med føl() 7 år	42			4 gamle grise	1	2	
1 ditto 11 år	28			18 grislinger	2	1	4
1 brun ditto 4 år	30			Bier			
1 sort brun ditto 4 år	24			9 gamle bistader a 2 rd	18		
1 sort hest 11 år	28			Summen	590	3	14
1 sort brun hoppe 13 år	10						
Da intet mere forefandtes at registrere blev enken tilspurgt om der ej var noget som skulle være forglemt at anføre stervboet til indtægt, hvortil hun svarede nej. Altså bliver stervboets indtægter summa					590	3	14

Efter høbjergning og møder i herredsretten blev vurdering af bygninger og besætning gennemført 10. august. Vurderingen skulle egentlig baseres på tilstanden da Peder indgik i fæstet, men forelagt fæstebrevet måtte synsmændene konstatere, at den slags oplysninger ikke var anført. De måtte derfor nøjes med at angive stedets beskaffenhed

- Stuehuset løber øster og vester 13 fag
 - Lohuset løber sønder og nør 13 fag
 - Ladehuset øster og vester 24 fag
 - stalden og fårehuset med 2 fag samt løber sønder og nør 12 fag
- I alt 62 fag.

Det nævnes, at bygningerne bl.a. består af eg, fyr og bøgstolper – givetvis som almindelig bindingsværk. Derpå angives manglerne

- a. Stuehuet i mådelig stand og manglede ? og vindue ruder, ligeledes var og de andre 3 huse i mådelig stand og manglede ?

Manglerne for en ? i ?

a. Stuehuset 19 alen ? a 24 s	4 rd 4 m 8 s
9 ?lægter a 12 s	1 rd 0 m 12 s
7 vindue ruder a 2 s	14 s
b. Lohuset 3 alen ? a 20 s.	3 m 12 s
7 fodstykker a 16 s	1 rd 1 m
c. Lade huset 11 fodstykker a 16 s	1 rd m
d. fårehuset og porten 8 fodstykker a 16 s	1 rd 2 m
Endnu til lohuset to døre a 48 s	1 rd.
	11 rd 5 m 14 s

For gården at reparere med foranførte materialer og til stautentræ
Tilsammen brøstfæld

2 rd
13 rd 5 m 14 s

Gårdens besætning fandt vi at være af antal og værdi

1 sort hoppe	11 år	24 rd
1 ditto hest	9 år	20 rd
1 ditto hoppe	8 år	30 rd
1 sort brun hoppe	11 år	22 rd
1 blank brun hoppe	4 år	28 rd
1 ditto ditto	4 år	26 rd
1 ditto plag	2 år	22 rd
		172 rd

Inventarium fandt vi at være værdi

1 beslagen vogn med behør	10 rd
1 træ ditto	7 rd
1 ditto ditto	5 rd
1 plov med behør	1 rd 4 m
1 ditto	1 rd 2 m
1 jern harve	2 rd
1 ditto	1 rd 2 m
1 træ ditto	3 m0
I alt	28 rd 5 m

Foranførte besætning og inventarium var i god stand uden mangel og tilstedelig tilgående

Nu kunne skiftet efterhånden blive afsluttet, hvilket det blev på et møde i stervboet 21. september 1789.

Anno 1789 den 21. september mødte videre i stervboet i Baastrup efter afgang Peder Jensen fuldmægtig Iver Hansen på Aggersbøll tillige med de 2 testes Peder Povelsen og Thomas Jørgensen af Baastrup ligeledes var mødt enkens laugværge Niels Andersen af Kalhauge og børnenes formynder Jens Møller af Solschou. I samte overværelse blev med skiftets slutning fremmet som følger. Enken blev tilspurgt om hun ville vedblive gården og holde sig sin sal. Mands fæste bref efterretelig hvortil hun med laugsværge svaret ja. Ligeledes blev enken tilspurgt om der ej var mere udgifter at anføre stervboet til udgift siden sidste skifte samling. Hvor hun alene angav 3 m 14 s som hun for medicamenter m. m. havde udbetalt til Horsens og forud? havde hun ingen videre udgifter at anmelde. Stervboet indgivet som er den summa 590 rd 3 m 14 s.

Deraf afgår for brøstfæld og besætning efter den afhjemlede forretning	208 rd 5 m
De af enken i dag angivede udgifter	3 m 14 s
Og endelig skiftets bekostning skiftet sallarum	3 rd 4 m
Skifte brevets beskrivelse på 5 ark a3 m	2 rd 3 m
Stemplet papir til skifte brevet	1 rd
Summa stervboets udgifter	215 rd 3 m 14 s

Når udi stervboets udgifter som den summa lignes imod stervboets indgående fås at der bliver til deling imellen enken og hendes børn den summa 375 rd

Hvoraf enken tager det halve som er 187 rd 3 m 1 s

Den øvrige halve skal tillægges arvingerne således

Sønnen Jens Pedersen tilkommer 41 rd 4 m

Sønnen Anders Pedersen 41 rd 4 m

Sønnen Albert Pedersen 41 rd 4 m

Christen Pedersen 41 rd 4 m

Datteren Helene Peders Datter 20 rd 5 m

Hvilken summa bliver 187 rd 3 m

Skriver et hundrede firsindstyve og syv rigsdaler, tre mark som arvingerne i dag således er tildelt efter deres salig fader bliver ? enkens forlangende indestående i gården så længe ingen af de umyndige arvinger opnår deres myndige år ? ?værelse da de derimod nyde føde og klæder og deres moder som har erklæret at vilde blive gården og til den ? ? går skal besætning efter den anførte passerede afhjemlede forretning enken var og ? ? dertil at være ansvarlig i fremtiden.

Dette skifte er da således skiftet og tilendebragt.

Stervboet i Baastrup. I. Hansen, Maren Andersdatter, laugværge Niels Andersen, formynder Jens Møller, testes Peder Povelsen og Thomas Jørgensen.

102 Christen Jensen

Blev døbt 6.marts 1746 i As sogn. Han døde 12.oktober 1815 i Overby, As sogn.

103 Ane Thomasdatter

Blev døbt 23.juli 1747 i As kirke. Hun døde 13.maj 1833 i Kirkholm, As sogn.

Christen Jensens forældre var gårdmand Jens (Christensen) Bonde (ane 204) og Karen Jensdatter (ane 205) i Hosby i As sogn. Ved dåben 6.marts 1746 blev han båret af Rasmus Raunsigs hustru. Faddere var Rasmus Schougaard, Jens Sørensen ladekar, Karen kokkepige og Sophie Jensdatter. Ladekarlen og kokkepigen har givetvis været ansatte på godset Palsgård i lidt øst for Hosby. Christen blev begravet 20.oktober 1815 69 år gammel. Han boede da i Overby.

Anes forældre var ane 206 gårdmand Thomas Knudsen og 207 Maren Nielsdatter på gården Kombusk i As sogn. Hun blev båret til dåben af Morten Bruuns fæstemø. Faddere var Hans Knudsen, Niels Hjulmand, Peder Knudsen og Maren Rasmusdatter Hjulmand.

Jeg har ikke fundet deres vielse i As, Klakring og Rårup sogns kirkebøger. Folketællingen i 1787 viser ægteskabet blandt andet ved den ældste pige Karen er deres fælles barn, født i 1771 som kirkebogen også viser.

Christen var formentlig fæster af den gård han havde på Overbyvej 56 i Overby, As sogn. Gårdene i Overby har med stor sandsynlighed hørt til Palsgård lige øst for landsbyen. Gården

havde matrikel nummer 14 ifølge matrikelkortet fra 1797. Efter udskiftningen havde gården fire lodder – 6 hektar omkring gården, 3½ hektar eng mod en å vestpå, 6 hektar mark lidt nord for engen og 2 hektar eng/mose mod nord ved åen, i alt ca 18 hektar.



Overbyvej 56. Sylvest Jensen Luftfoto, ca 1948. Det kongelige Bibliotek.

Ved folketællingen i 1787 ses familien i Overby – Christen 41 bonde og gårdbeboer, Ane 36, børnene Karen 16, Maren 11, Jens 10 og Thomas 6 samt tjenestekarlen Niels Jensen 20.

Christen og Ane fik 10 børn, hvoraf dog de 6 døde som små:

1. Karen, som er ane 51. Hun blev båret af Jens Bondes datter An Catrine. Faddere var Hans Kudsch, Thomas Knudsens søn Knud, Søren Waase, Niels Hjulmands hustru og Hans Andersens hustru.
2. Elizabeth Crestence, døbt 31.januar 1773. Hun blev begravet i december samme år
3. Maren, døbt 6.november 1774.
4. Jens, døbt 16.juni 1776
5. Karen Marie døbt 21.juni 1778, begravet i januar 1779.
6. Thomas, døbt 27.februar 1780, begravet i juni samme år
7. Thomas, døbt 15.juli 1781
8. Søren, døbt 17. april 1783. Død før folketællingen 1787
9. 1.december 1785 begravet Christen Bondes dødfødte pige
10. Søren, døbt 28.september 1788, død før folketællingen 1801.

104 Rasmus Christensen

Var født før 1700 uvist hvor. Han blev begravet i Vindelev 7.februar 1740.

105 Anne Thorkildsdatter

Blev døbt 4.juli 1701 i Vindelev ved Vejle. Hun blev begravet 11.juni 1775 i Vindelev

Dåben af Rasmus er ikke fundet i Vindelev og Kollerup kirkebøger. Ingen af børnenes faddere bærer navne, der kunne støtte en søgning. Han blev begravet 7.februar 1740 uden aldersangivelse. Han var da i landsbyen Fløjstrup i Vindelev sogn.

Annes forældre var ane 210 Torkild Jacobsen og 211 Kirsten Christensdatter i Fløjstrup i Vindelev sogn. Ved dåben var hendes faddere Niels Sørensen, Niels Jensen, Zidsel Povlsdatter og Kirsten Steffensdatter. Anne blev begravet 11. juni 1775, hvor hun var 76 år gammel og nævnes som Søren Laursens hustru (hendes anden mand).

Rasmus og Anne blev gift 8.juni 1821 i Vindelev kirke. Her siges Rasmus at komme fra Fløjstrup.

Kirkebogen omtaler ikke hvad Rasmus beskæftigede sig med. Han har givetvis været gårdfæster.

Efter Rasmus' død i 1740 blev Anne gift for anden gang den 8.november 1740 med Søren Lauritsen, som jeg ikke ved andet om, end at han stadig levede da Anne døde.

Rasmus og Anne fik 8 børn

1. Kirsten, døbt 23.maj 1723 i Vindelev. En Anna Jacobsdatter er fadder, det er nok Annes faster.
2. Karen, døbt 30.juli 1723, Christen Therkildsen er fadder, Annes bror
3. Kirsten, døbt 5.marts. Kirsten Terkildsdatter er fadder, Annes søster
4. Christen, døbt 19.marts 1730
5. Torkild, døbt 19.marts 1732.
6. Maren, døbt 30.januar 1735. Hun blev begravet 11.februar samme år.
7. Therkild, døbt 18.marts 1736. Han blev begravet 8.april.
8. Christen, ane 52, døbt 1.december 1737. Fadderne var Laurs Pedersen, Terkild Sørensen, Maren Jensdatter og Anna Jørgensdatter.

106 Hans Andersen

Var født omkring 1730. Han døde i Kollerup ved Vejle 16.oktober 1757.

107 Karen Pedersdatter

Født omkring 1728 vist i Jelling. Hun blev begravet i Kollerup 29.januar 1775.

Hans' forældre kendes fra godset Lerbæks skifteprotokol. Det var ane 212 Andes Jensen og 213 Maren Hansdatter i Hopballe i Jelling sogn. Ifølge skiftet efter faderen Anders Jensen var Hans 5 år gammel ved skiftet i 1735, så han må være født omkring 1730 velsagtens i Hopballe. Hans blev begravet 20.oktober 1757 uden aldersangivelse. Han kaldes da "den yngre", så der var flere med det navn i sognet.

Karens forældre er ikke kendt. Hendes fødsel er forgæves søgt i Kollerup, Vindelev og Givskud sogne. Fra Eric Brejls skifteekstrakter vides, at Karen havde en bror Niels Pedersen

i Hygum i Kollerup sogn og en anden bror Claus Pedersen i Givskud sogn. Det er muligt, at hun er født i Jelling, men kirkebog er kun bevaret fra 1750. Karen blev begravet 29.januar 1775, 47 år gammel.

Hans og Karen blev gift i Jelling kirke i oktober 1751. Ingen forlovere er nævnt.

Hans var fæster under Skovgaard gods som ligger vestligt i Kollerup sogn, men desværre er fæste- og skifteprotokoller ikke tilgængelige på Arkivalier Online, så stedets placering og størrelse kendes ikke.

Fra skifteekstrakterne for Skovgård/Mindstrup gods kendes skifte efter Hans, dateret 11.november 1757. Arvinger var enken Karen og børnene Anders 6, Maren 4 og Ane Margrethe 9 måneder. Lavværgen for enken var hendes bror Niels Peders i Hygum. Formynder for børnene var Søren Pedersen i Hopballe (Hans' stedfar) og Karens bror Claus Pedersen i Harresø i Givskud sogn.

Efter Hans var død blev Karen gift anden gang med Søren Mikkelsen. Vielsen skete med kongelig allernådigste bevilling og fandt sted 21.oktober 1758.

Fra samme gods findes også et skifte efter Karen, dateret 1.februar 1775. Arvinger var hendes anden mand, Søren Mikkelsen og deres fælles børn, samt Anne Margrethe.

Hans og Karen fik fire børn

1. Anders, født omkring 1753 vist i Jelling. Døde i 1772. Han tjente da hos Peders Sørensen i Hopballe.
2. Maren, født omkring 1754, vist i Jelling. Hun blev begravet 23.maj 1774, 20 år gammel.
3. Peder, døbt 18.januar 1756 i Kollerup. Han blev begravet 25.januar samme år.
4. Anna Margrethe, som er ane 53. Hun blev døbt 12.marts 1757. Fadderne var Jens Thomsen, Jens Andersen, Peder Hansen, Cathrine Andersdatter og Maren Poveltdatter.

Karen og Søren Mikkelsen fik fire børn ifølge skiftet efter Karen – Mette (1750), Hans (1762) og tvillingerne Peder og Mikkel (1765),

108 Jens Nielsen Schibsted

Født efter 1700 men fødselsår er usikker. Han blev begravet i Hatting 22.august 1778.

109 Sophie Lorensdatter

Blev døbt i Kirkerup sogn ved Sorø 5.januar 1727. Hun blev begravet i Skørpinge sogn ved Skælskør 15.januar 1755.

Jens Nielsen Schibsteds forældre var ane 216 Niels Jensen Schibsted og 217 Else Christensdatter Ugle. Det er usikkert hvor og hvornår han er født. Forældrene må have været i Sdr Kongerslev i en periode, for her er Jens ofte fadder frem til omkring 1822. I 1825 ses de i Hem sogn i gården Haldborg. Ud fra alderen ved begravelsen skulle han være født omkring 1715. Han blev begravet 30.august 1778, 63 år gammel. Han døde i Neder Mølle i Hatting ”meget hastig af et stikflod” (en blodstyrtning).

Sophies forældre var ane 218 Lorentz Lorentzen Arf og 218 Kirsten Henriksdatter Pram. Hun blev døbt i Kirkerup ved Sorø, hvor Lorentz var hos mølleejeren Henrik Wibe. Hun blev båret til dåben af Anne Laurids Jensen Møllers hustru af Nyesø mølle (som var Kirstens moster). Faddere var Antonius Slagter i Sorø, Peder Rasmussen i Lorup, Mette, Rasmus Pedersens og Kirsten, Peder Pedersens begge gårdmændshustruer i Lorup. Sophie og Jens boede i Halkevad mølle da hun døde, og hun blev begravet i Skørpinge 15.januar 1755.

Jens og Sophie blev trolovet i Snesere ved Præstø den 22.januar 1745 ”Jens Schibsted ungarl og møllersvend ved Aschou mølle, troloved med møller Niels Krag's stiftatter Sophie Lorentsdatter. For ægteskab caverede Jens Wulf Chieldsen fra Nestved og Niels Krag Møller i Aschou. Vielsen foregik 24.marts.

Jens' fødeår er som nævnt usikker. Ud fra begravelsen burde det være 1715. Men når man ser i Sønder Kongerslev kirkebog (hvor hans forældre ofte er omtalt som fadder), ses han som fadder i 1722. Og udlagt til barnefader i 1727.

Men måske havde han en ældre bror ved navn Jens – det er det mest sandsynlige. For om alderen fortæller en anden uafhængig kilde Århus. stifts Årbøger 1828 s. 172 med degnen Herlov Dalhoffs optegnelser:

Jens Schibsted, Møller i Neder Mølle ved Hatting var d. 18de August 1778 efter Middags-Maaltid gaaet ud for at fiske i Mølle-Dammen. Klokken lidt over 3 gik han ind med en Kone fra Hverring, satte sig ved sit Bord, klagede over Mathed, tørrede Sveden af sig og faldt pludselig ned paa sit Ansigt og strax opgav sin Aand. æt 67. D: 22de prædikede Hr Elkjær over ham af Ps 90,12 Herre lær os at tælle vore Dage.

Så degnen mener han var 67 år, da han døde, og dermed født i 1711.

Jens' forældre er ret ofte nævnt i Sønder Kongerslev kirkebog – så jeg tror de har boet rimelig tæt på. I 1725 nævnes de første gang, at de bor i Haldborg i Hems sogn ved Skive. Derefter ses de jævnt tit i Hem kirkebog, så de er vel flyttet ind på den gård kort før 1725 – sammen med Jens og de øvrige børn. Her ses Jens som fadder nogle gange.

Derefter dukker Jens op som møllersvend i Snesere hos sin fætter Niels Krag, der er ejer Aschov mølle i Snesere. Her hører vi om ham, da han i 1745 bliver trolovet med Sophie. Hun var jo født i Kirkerup ved Sorø og ad ukendt omvej havnet på Aschov mølle sammen med sin mor. Her får de deres første barn. Senest i 1747 har Jens fæstet Halkevad mølle, hvorefter de får døbt flere børn i Skørpinge kirke.

I 10.januar 1749 køber Jens tre møller i Halkevad af postmester Johan Jacob Evens – Ovre mølle, Nedre mølle og en vindmølle ”på Jens Diderichsens gårds grund”. Købsprisen var 1530 rigsdaler. Datidens møller var ret hårdt beskattet, ser det ud til. De tre møller var sat i hartkorn til 21 tønner, 6 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 album – altså mere end 3 almindelige gårde.

Mens de boede i Halkevad fik de fire børn døbt i Skørpinge kirke, som dog alle døde tidligt. Sophie døde i starten af 1755 og et par år efter fik Jens øje på Neder Mølle i Hatting. Han sælger Halkevad vand- og vejrmøller til Johan Andersen den 18.juni 1757. Hvornår han overtog Neder Mølle synes lidt usikkert. Skødet er skrevet i 1760, men er nærmest ulæseligt. Der omtales datoer i 1756, som ikke nødvendigvis har noget med Jens at gøre.

Det ser ikke ud til, at han blev gift igen, hverken i Halkevad eller i Hatting.

Som nævnt er året for Jens' fødsel usikker. En af årsagerne er, at han bliver udlagt som barnefader i Sønder Kongerslev den 26.januar 1727. Her bliver pigen Kirsten Sørensdatter ”public absolveret for begangen forseelse mod det 6te bud og udlagde for barnefader Jens Nielsen”. Barnet blev døbt 7.marts og 16.marts ”blev forommeldte Jens Nielsens søn Niels hans dåb confirmeret”, hvor fadderne blandt andet omfattede Niels Jensen Schibsted og Jens Schibsted Eisell. 30.marts stod Jens Nielsen offentlig skrifte for begangen synd. Det ser ikke ud til, at han blev gift med pigen, Og måske er det en anden Schibsted – f.eks bliver Jens' farbror Jens Schibsted i 1739 præst i Strø på Sjælland og han havde ikke embede før det ifølge Wiberg. Så han kunne for så vidt godt have været i Sønder Kongerslev hos broderen/præsten Henrik Jensen Kampmann

Jens og Sophie fik 5 børn

1. Niels, ane 54, døbt i Snesere ved Præstø den 30.maj 1745. Han blev båret af præstens kæreste i Snesere. Faddere var præsten hr Groos i Snesere og degnen samme sted.
2. Lorentz, døbt 5.marts 1747
3. Lorentz, døbt 21.april 1748, begravet tre uger gammel.
4. Kiersten, døbt 23.januar 1750. Hun blev begravet 14.september.
5. Else Kirstine, døbt 15.juni 1753. Hun blev begravet 15.september 1756

110 Peder Rasmussen

Var født mellem 1723 og 1733. Han døde 26.september 1793 i Hyrup Lyse i Stouby

111 Maren Iversdatter

Blev døbt 20.september 1733 i Stouby. Hun døde 12.marts 1809 i Lyse, Stouby sogn

Peders fødsel er ikke fundet. Ved vielsen siges han at være fra Møgelkær, som må være ved en kirke i Rårup sogn ved navn Møgelkær og ligger ved en stor gård der, som nu er fængsel. Rårup kirkebog findes ikke så tidligt. Peder blev begravet 1.oktober 1793, hvor han ”var mellem 60 og 70 år”. Han omtales da som Peder Rasmussen Lyse, som er navnet på hans fæstegård.

Marens forældre var ane 222 Iver Jensen og 223 Maren Hansdatter i Ullerup i Stouby sogn. Hun blev døbt 20.september 1733, båret af Niels Tønnings hustru i Vrigsted. Faddere var Mads Jensen (farbror) i Ullerup, Rasmus Nielsen i Rhoden, Christen Jacobsen Pimp i Borbech, Knud Jensens hustru i Asklinde (farbror), Friderich Rasmussens hustru i Rod (moster Sidsel) Maren blev begravet 20.marts 1809, 77 år gammel. Hun var da på aftægt hos den ældste søn Oluf der havde overtaget fæstet af gården.

Maren blev gift første gang med Ole Nielsen af Hyrup Lyse den 30.juni 1756. Præsten skriver at han var ”af Stouby skov”, men formentlig var han fæster af gården Lyse. Ole døde imidlertid allerede i 1758 og blev begravet 22.april. Han nåede derfor aldrig at se deres barn, Maren Lyse døbt 12.august 1758 og nok født efter at Oles død-

Maren blev gift anden gang 20.oktober 1758 med Peder Rasmussen fra Møgelkær.

Ved folketælling i 1787 ses dele af familien. Peder Lyse 62 år nævnes som skovfoged og avlsmand, Maren 55, børnene Ole (25), Maren (22), Eleonore (20), Ulrich (18) og en tjenestekarl Niels Rasmussen på 21 år.

Peder og Maren var fæstere af Lysegård, som stadig findes på Lysegårdsvej 27, 7140 Stouby. Det var en større gård på ca 52 hektar. Hartkornet var i 1688 sat til 7tønder 7 skæpper, 3 fjerdingkar og 2 album samt skov for 1 td, Oskp, 2fjdk 0album.



Lysegård i 1954. Odense Luftfoto, fra det Kongelige Bibliotek.

Efter Peder var død blev der holdt skifte. Børnene sagde dog, at de ikke mente skifte var nødvendigt, men enken ønskede at tydeliggøre for alle, hvordan sagerne forholdt sig. Den ældste søn, Oluf, havde overtaget fæstet og havde lovet at underholde moderen med alle fornødenheder. Så hun forlangte alene, at der blev hensat 500 rigsdaler som kapital hos Jørgen Christensen i Vonsyld, hvoraf hun ville fornøje sig med renterne og måske lidt af kapitalen. Ved sin død ønskede hun at hendes datter af første ægteskab forlods skulle have 31 rigsdaler, hvorpå restkapitalen skulle føres tilbage til gården (eftersom hun havde aftægt der). Gangtøjet skulle de fire døtre dele ligeligt. Hvad der måtte være af sølv og guld skulle deles efter loven. Det syntes alle var godt, så de takkede for hendes kærlighed mod dem.

Peder og Maren fik 5 børn sammen

1. Oluf, født omkring 1762 ifølge folketællingen
2. Anne, døbt 17.februar 1760. Ved skiftet efter Peder var hun gift med Christen Nielsen på Rugballegård, Bygholm gods.
3. Maren, født omkring 1765. Ved skiftet var hun gift med Thomas Mikkelsen i Hornborg på Merringgård gods.
4. Eleonora, ane 55. Hun blev døbt 15.februar 1767 i Stouby, "Peder Rasmussens barn af Lyse". Båret af Peder Hansens hustru af Stouby.
5. Ulrik Adolph, døbt 28.februar 1768 i Stouby.

112 Christen Jensen

Blev døbt i Flade 1.marts 1691. Han blev begravet 20.juli 1777 i Flade.

113 Karen Jensdatter

Uvist hvor hun er født. Hun blev begravet 27. september 1789 i Flade.

Christens far er formentlig Jens Rosdal i Fladstrand (ane 224) og 225 Mette Klim. Christen blev døbt 1.november 1691 i Fladstrand kirke og fadderne var Mette Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Laurs Klim, Peder Nielsen, Christen Rosdal og Jørgen Christiansen. Den 20.juli 1777 blev Christen Jensen af Suderboe begravet 85 år 10 måneder og 16 dage gammel. Den datering svarer dog ikke til fødsel af en Christen i Flade/Fladstrand/Gærum sogn.

Karens forældre er ikke kendt. Hun blev begravet 27.september 1789 hvor hun omtales som Christen Jensens enke i Suderbo og var 65 år gammel. Så skulle hun være født i 1724. Der ses en Karen døbt i Flade i 1724, men hun bliver ikke gift med Christen.

Christen var gift to gange. Hans første hustru blev begravet 17.maj 1743, hvor hun omtales som "Christen Jensens hustru af Suderboe". Vielsen ses ikke i kirkebogen – de er ikke ført fra 1715 til 1725. Det ser ikke ud til at de fik nogen børn.

Den 12.juni blev Christen trolovet med Karen Jensdatter. Forlovere var Jens Larsen på Vangen og Lars Jørgensen i Honbech. De blev gift 7.oktober. Jens Larsen på Vangen er sandsynligvis Karens far, da han også optræder som fadder for et par af deres børn.

Kirkebogen omtaler entydigt, at Christen og Karen var i Suderbo – den gård, som sønnen Peder senere overtog fæstet af. Karen er søgt i folketællingen i 1787, men der ses hun underligt nok ikke.

Der er ikke set skifter efter dem.

Karen og Christen fik i hvert fald fire børn

1. Kirsten, døbt 25.marts 1745 i Flade.
2. Jens, døbt 3.oktober.1746
3. Peder som er ane 56, døbt 2.juli 1750. Fadderne var Maren Jørgensdatter og Nelle Jensdatter (Karens søster), Lars Jørgensen, Christen J? og Niels Jensen.
4. Laurits, døbt 30.januar 1757 i Flade.

114 Peder Christensen

Han må være født omkring 1717. Han blev begravet 4.april 1802 i Gærum.

115 Anne Christensdatter

Hun må være født omkring 1723. Hun blev begravet i maj 1763 i Gærum.

Peders dåb er ikke fundet i kirkebogen for Gærum/Flade/Fladstrand. Hverken forlovere eller faddere ved dåb giver nogen fingerpeg om hans forældre. Han blev begravet i Gærum den 4.april 1802, 85 år gammel og siges da at være "fra Gærum Bach".

Annes dåb er heller ikke fundet. Her ses heller ikke antydninger blandt forlover/faddere. Hun blev begravet i Gærum i maj 1763 (dag mangler) , "Peder Christensens hustru i Bachen" 40 år gammel.

Christen og Anne blev trolovet 15.juni 1745 i Gærum. Forloverne var Lars Pedersen for ham og Peder Christensen i Vester Revdal for hende.

Efter Annes død o 1763 blev Peder gift igen 1.februar 1865 med Maren Jensdatter, enke i Hellenslev. Dette par ses i folketællingen i 1787 hvor stedet omtales som "Gærum Bachen" med Peder 68 år, Maren 60 og Peders søn Christen 39 år gammel.

I 1801 har Peders og Marens søn Jens overtaget fæstet mens Peder (83) og Maren (75) også nævnes, sikkert på aftægt.

Peder og Anne havde et husmandssted i Gærum sogn, kaldet Bakken, der som navnet siger lå ved eller på en bakke, der hæver sig 10-15 meter over det omgivende terræn. Navnet ses pudsigt nok på et fint kort fra Videnskabernes Selskabs Konzeptkort fra 1787.



Arealet fik senere matrikelnummer 52a, men bygningerne findes ikke mere. Stedet blev også tegnet fint ind på matrikelkort fra 1812 – med indtegnede marker. Her fik det nummer 6 og ses syd for Katsig Mose. Det overstregede navn "Peder Bak" angiver sandsynligvis

nærværende slægtning, selvom han da havde været død i 10 år.



Peder og Anne fik 5 børn, og stedangivelsen er hver gang ”i Bachen”:

1. Christen, døbt 19.juli 1746.
2. Jens, døbt 18.maj 1753
3. Anne, døbt 7.august 1755
4. Maren, som er ane 57, døbt 6.marts 1758. Faddere Elisabeth Christensdatter som er Laurits Jensens hustru i Møllergård, ? Nielsdatter en datter i Giøgård, Jens Christensen Smid i Gærum, Christen Larsen i Guddal og Christen Christensen forpagter i Gærumgård
5. Christen, døbt i marts 1763 (dag mangler i kirkebogen)

Peder og Maren fik fire børn – Jens (1765), Anne Marie (1766), Sophie (1768) og Ole (1770)

118 Peter Hagström

Der var født senest 1754 uvist hvor i Skåne. Død efter 1790, begravelse ikke fundet

119 Elisabeth Lydman

Født 9.maj 1750 i Lund. Hun døde 11.marts 1800 i Lund.

Peters dåb har jeg ikke fundet i Lund kirkebog og ej heller i digitaliseringer af andre kirkebøger i Skåne. Hans begravelse er søgt frem til 1830 uden held.

Elisabeths forældre var snedker ved akademiet Christoffer Lydman (ane 238) og Anna Margareta Larsdotter (ane 239). Hun blev født den 9.maj klokken 1/25 om morgenen, døbt i Lund 13.maj, båret af Anthon Lundals hustru mens snedker Niels Månsons hustru tog ”møssan” (huen).af Lars Månson, Christen Nielson og pigerne Elisabeth ?dotter og Ellen Månsdotter var faddere.

Elisabeth døde 11.marts ”snickaremäster Peter Hagströms hustru” og blev begravet den 18.marts på ”Stora kyrkogården” i Lund.

Peter og Elisabeths trolovelse nævnes i Lund kirkebog 5.juni 1774 og de blev viet 25.juni.

Peter omtales som snedkermester i samtlige kirkebogsnoter.

Peter og Elisabeth fik 8 børn

1. Johan Christopher, født 20.juli 1774, døbt den 24.huli.
2. Niels Peter, født 18.januar 1776, døbt 20.januar
3. Olaus, født 3.december 1777, døbt 7.december
4. Magnus, født 22.november, døbt 26.november
5. Anna Christina, ane 59. Hun blev født 9.april 1782 og døbt 11.april. Snedkermester Holmgrens hustru holdt hende til dåben, snedkeren Lundbergs hustru to huen af hende. Øvrige faddere var studiosus Westerdahl, betjenten Peter Kruse og pigen Bolita Terningsdotter.
6. Hindrich, født 23.oktober, døbt 25. oktober. Han døde 7.januar 1786 men først begravet 3.februar på Stora Kyrkogård.
7. Hindrich, født 8.maj 1787, døbt 11.maj
8. Olaus, født 6.juli 1790, døbt samme dag. Han døde 11.april 1805 , begravet 19.april.

120 Lars Jørgen Baagøe

Døbt 23.december 1753 i Skt Nikolaj i Svendborg, død 19.juni 1805 i Svendborg.

121 Maria Elisabeth Rasmusd. Brandt

Døbt 23.september 1759 i Frue kirke, Svendborg. Hun døde 15.december 1841 i Svendborg.

Lars' forældre var ane 240 rebslager Hans Jørgen Lauritsen og 241 Maren Pedersdatter i Svendborg. Han blev døbt 23.december i Skt Nikolaj kirke, hvor fadderne var byskriver Peder Bech, Jesper Friis, Anders Alsing, Casten Castensen, Hans Torbjørnsens hustru Anna Catrine August og hr Peder Trellunds hustru Mette Maria Thye. Lars døde den 19.juni 1805 og blev begravet på Skt Nicolai søndre kirkegård den 22.juni. Han var da 51 år gammel.

Marias forældre var ane 242 Rasmus Peter Gumesen og 243 Karen Sørensdatter. Hun blev døbt 23.september 1759 i Frue kirke i Svendborg. Hun blev båret af jomfru Ingeborg Gomesdatter og faddere var Hans Christian Gumesen, Christen Andersen, Peder Bødker,

Claus Povlsen Møller og jomfru Maria Elisabet Gomesdatter. Maria blev begravet fra Skt Nicolai kirke i Svendborg den 22.december 1841, 85 år gammel.

Lars og Maria blev gift i Frue kirke i Svendborg den 9.august 1782 ”i huset” – altså hjemme hos den ene part. Forloverne var Peter Schalcham og Laurits Graae.

Lars var rebslager ligesom hans far. Han bliver altid kaldt Baagøe – fordi faderen oprindelig kom fra Bågø i Lillebælt.

I folketællingen 1787 bor de i Korsgade og husstanden omfatter Lars Jørgen Baagø 34 rebslagermester, Maria Elisabetj 23, sønnen Rasmus Peiter 3, Hans Christian Baagøe 28 mandens broder rebslagersvend og hans hustru Johanne Hansen 30. Desuden ses Mads Krøger 34 rebslagersvend, Niels Jørgensen 17 og Johan Rasmussen 16 tjenestedrenge, Kirsten Rasmusdatter 19 og Budel Nielsdatter 28 tjenestepiger. Tællingen har tydeligvis glemt sønnen Hans Jørgen (ane 60) der da var 4 år. Han er heldigvis veldokumenteret som søn i skifter med videre – det er tællingen der har mangel.

Forretningen gik vist fint, for i 1801 var der ifølge folketællingen fire rebslagersvende og to rebslagerlærlinge. I 1801 boede de i Brogaden. I Skøde/Panteprotokollen kan man se, at de også ejede ejendom i Skattergade og hus med vænge ”uden Gerritsgade, som dog vist var solgt omkring 1791.

Efter Lars var død blev Maria gift anden gang med Peder Baagøe den 6.december 1806. Peder var halvbror til Lars Jørgen – hans forældre var ane 240 Hans Jørgen Lauritsen og dennes anden hustru Cathrine Hansdatter. Peder var født 30.januar 1774 og altså væsentlig yngre end Maria. De fik ingen børn.

Ved Marias død i 1841 ønskede hendes sønner Hans Jørgen Baagøe og Rasmus Peter Baagøe ikke noget skifte. I skiftet siges Peder Baagøe at være forhenværende rebslagermester, så forretningen var vel solgt.

Lars Jørgen og Maria Elisabeth fik tre børn

1. Hans Jørgen, ane 60, døbt 25.maj 1783. Jomfru Ingeborre Rasmusdatter Brandt bar ham. Faddere Weje, m Poster, Pejter Schalcham, sn Laruritz Graae, mons Herman Baagøe og jomfru Margaretha Clemenssis gik hos.
2. Rasmus Peter, døbt 26.november 1784. Han døde i 1842.
3. Peter Schalcham, døbt 13.november 1785. Han blev begravet 28.december 1786.Han opkaldes efter Peter Schalcham, som er Maria Elisabeths stedfar

122 Lars Pedersen Graae

Blev døbt 17.februar 1747 i Stenstrup på Fyn. Han døde 8.juni 1816 i Svenborg.

123 Kirsten Clemendsen

Blev døbt 20.oktober 1750 i Frue kirke, Svendborg. Hun døde 3.maj 1817 i Svendborg

Lars Pedersens forældre var ane 244 Peder Jørgensen Graae i Løgtvedgård ved Svendborg og 245 Kirstine Vinter. Han blev hjemmedøbt og ”fremstillet for herren i templen” den 17.februar 1747 i Stenstrup kirke. Fadderne var Hans Ladefoged og Hans Christen ? på Løgtved, Hans Didrich Smid, hr Frands Rasmussens kone i Hyllbiære og Jørgen Graaes kæreste i Svendborg bar det. Han blev begravet fra Frue kirke i Svendborg 14.juni 1816, 69 år gammel. Han døde af ”stensmerter” – som må være nyresten eller gallesten.

Kirstens forældre var 246 Niels Clemendsen og 247 Maren Jeppesdatter. Hun blev døbt i Frue kirke i Svendborg den 20.oktober 1750 og blev båret af Hans Jørgen Rebslåers kone (som er ane 241). Fadderne var Rasmus Jacobsen, Christen Andersen, Lars Bartholomæisen og

Rasmus P. Gummesens hustru (som er ane 243). Hun døde 3.maj 1817, begravet 8.maj 1817, 66 år gammel – som enke efter købmand Lars Graae.

Købmandsvirksomheden fremgår en del steder som Lars' hovederhverv. Han var imidlertid også ejer af ret mange ejendomme i Svendborg og tilhørende marker i byens markjord. I skøde/panteprotokollen omtales salg af 7 ejendomme med omkring 10 jordlodder uden for byen i perioden 1794-1816. Det er uvist hvor mange han ejede samtidig. Der hørte også havneplads til en af ejendommene.

Han ejede også en jagt (kaldet Anna Maria Kirstine) sammen med Clemen Clemensen, som de solgte til Peder Jørgensen af Thurø den 24.december 1807. Og 20.oktober 1810 købte han på auktion sammen med fire andre et prisedømt skib Wilhelmus Kayser, som vel er et tysk skib. Det afspejler så, at Danmark stod sammen med Frankrig under Napoleonskrigene. Den krig afspejler sig flere steder i skødeprotokollen, hvor Svendborg-skibe for eksempel blev taget som prise i Sverige.

Folketællingerne i 1787 og 1801 taler ikke om nogen større købmandshandel. I 1787 er der en enkelt gårdskarl og tre tjenestepiger. I 1801 er der to tjenestekarle og 3 tjenestepiger. Det kunne tyde på, at handlen var blevet større i mellemtiden. Ved begge tællinger boede de i Korsgade.

Lars og Kirsten fik 7 børn

1. Margaretha, døbt 1.januar 1783 i Skt Nicolai kirke.
2. Maren, som er ane 61. Hun blev døbt 9.januar 1784. Jomfru Margaretha Nielsdatter Clemens bar hende. Faddere Clemen Nielsen, Jesper Fries, sr Peder Jørgen Graae, sr Søren Wilhelm og Jomfru Margaretha Elisabet gik hos.
3. Peder, døbt 10.juni 1785. Han blev købmand. Begravet 5.juli 1814.
4. Niels Clemensen, døbt 30.september 1786, begravet 7.oktober samme år
5. Niels, døbt 6.april 1788, begravet 19.september 1801
6. Mette Kirstine, døbt 24.maj 1789, begravet 10.juni 1790.
7. Jørgen, døbt 27.december 1791. Han blev gift med Christine Frederikke Bøye. Han var tobakshandler og købmand. Begravet fra Skt Nicolai 26.maj 1863.

124 Christen Andresen

Blev født omkring 1721 i Munke Bjergby ved Sorø. Begravet i Rønne 24.marts 1777.

125 Michelle Ottilia Schrøder

Hun blev døbt 28.januar 1739 i Rønne. Begravet i Nr.Lyndelse på Fyn 2.oktober 1823.

Christens forældre var ane 248 Anders Lauritzen og 249 Maren Christensdatter i Munkebjergby nord for Sorø. Hans dåb er ikke fundet, da første bevarede kirkebog er fra 1741. Han blev begravet 25.marts 1777 i Rønne, 56 år gammel. Han havde da titel af generalauditør og amtmand.

Michelle Ottilias forældre var amtsforvalter Christopher Schrøder (ane 250) og Catharina West (ane 251). Hun blev døbt den 28.januar 1739 i Rønne kirke. Fru Krabbe bar det. Fadderne var generalmajor Christian Lærke, generalmajor Niels Wæst, konferensråd Christen Bierregaard, Barbra Cohu? Hun døde den 2.oktober 1823 i Nørre Lyndelse på Fyn og blev begravet den 8.oktober 84 år gammel. Hun omtales da som ”salig generalauditeur Andresens enke”.

Deres søn Christen Schrøder Andresen skrev en bog ”Min Sindssygdом i året 1783” som senere er udgivet som bog af Vilhelm Maar. Vilhelm Maar fortæller om Christen Andresen, at han blev fuldmægtig hos amtmand V. Bjerregaard på Antvorskov og var kammersekretær

der, da han 20.feb1753 blev udnævnt til amtsforvalter, ridefoged og ammunitions- og materielforvalter på Bornholm. 22.juli1757 blev han udnævnt til generalauditør og regimentskvartermester. Han blev adjungeret til amtmand Johan Christian Urne med successionsret den 13.marts 1775 – men døde altså før denne.

Christian og Michelle havde kongelig tilladelse til at sidde i uskiftet bo, derfor ses ikke et skifte og ingen registrering af boet.

Ifølge folketællingen i 1787 boede de i Østergade 73. Det var et stort hus, som Michelle senere solgte til staten, hvorpå det blev brugt til amtmandsbolig.

I den førnævnte bog af Christopher Schrøder nævnes også, at Michelle var sindssyg i perioden 1777-1789. Hun har formentlig haft god brug for, at moderen Catharina boede hos hende som enke til sin død i 1796.

Christian og Michelle fik 15 børn

1. Maria, døbt 2.maj 1755. Hun blev gift den 6.maj 1779 med Gerhard Willumsen, der drev kulbrydningen på Bornholm indtil 1776. Han blev derefter byskriver i Trondhjem
2. Christopher Schrøder, døbt 24.oktober 1756, begravet 8.december.
3. Beatha Wilhelmina, døbt 21.oktober 1757, begravet 31.oktober 1758
4. Beatha Wilhelmina, død før 1777 ved skiftet efter faderen.
5. Christopher Schrøder, døbt 8.april 1760. Blev student i Helsingør. I 1783 blev han imidlertid ramt af skizofreni, men kom sig efter nogle år. Han blev rektor for Rønne skole og fik højnet dens niveau, så den indstillingsret til universitetet Han blev titulær professor. Var præst i Vissenbjerg og til sidst i Kerteminde.
6. Niels West, døbt 10.april 1761 – opkaldt efter sin morfar. Han blev næstkommanderende på lineskibet Holsten, der var med i slaget på Reden 2.april 1801.
7. Andreas, døbt 16.juli 1762.
8. Cathrina Sophia, døbt 29.september 1763. Gift med løjtnant Jacob Schiøth i Ny Larsker.
9. Wilhelm Augusth, døbt 28.juli 1765. Han døde før skiftet i 1777.
10. Mette Margretha, døbt 22.april 1768. Gift med Johan Christian Schousbo. Død i 1852
11. Michelle Ottilia, døbt 12. december 1769. Gift med Eiler Hagerup, præst i Aure i Romsdalen. Dog separeret i 1809.
12. Beathe Anthonia Augusta, døbt 1.november 1771.
13. Christian, som er ane 62. Han blev døbt 29.juni 1773. Båret af Lovisa proviantforvalter Diderichs på Christiansø. Testes jomfru Maria Andresen, hr Christian von Arendorph, hr bergråd Haltoft, hr bergassessor Willumsen, hr berginspecteur Schram, hr doctor Fabricius.
14. Helena Cecilia, døbt 29.november 1774. Hun blev gift I 1796 med herredsfogeden I Øster og Vester Han herreder i Nordjylland, men døde få dage efter brylluppet.
15. Margretha Eleonora, døbt 3.januar 1777.

Koppeepidemi på Bornholm og Nordsjælland mm.

I Rønne kirkebog skrev præsten ved udgangen af hvert år, hvor mange der var fødte, gifte og døde, der havde været. I 1770 blev der født 40 drenge og 45 piger. Der døde 65 mænd og 53 kvinder – i alt 118!. Heraf var de 79 døde af kopper. I 1769 døde i alt 44 personer. Så i 1770 døde der altså 74 flere end året før.

De fleste døde i månederne juni-august, hvorpå epidemien stort set forsvandt igen.

Den var også gal i Nordsjælland. Begravelsesnoterne i Græsted viser gentagne epidemier. I normale år blev der begravet omkring 20 mennesker i sognet. Men fra maj 1764 til februar 1765 blev der begravet omkring 45 mennesker. Igen i 1766 kom en epidemi, her døde 24 fra juli til november. Så var der ro nogle år, men fra februar til september 1770 døde 41 mennesker – hovedparten var mindre børn.

Det var nogenlunde på den tid, at man i England opfandt koppevaccinen. Den blev ganske hurtigt kendt også i Danmark

Men forinden diskuterede myndighederne ivrigt med sig selv, hvordan vaccinationen skulle gribes an. Under koppeepidemien i København i 1808 blev det pålagt alle husstande, at meddele myndighederne, hvis nogen i husstanden fik kopper. Derpå skulle alle i husstanden lade sig vaccinere.

På baggrund af den epidemi blev Danske Kancelli i 1809 pålagt at lave udkast til en lov herom. Den nydannede vaccinationskomite blev spurgt – de ønskede en restriktiv linie med krav om at alle børn skulle vaccineres mod kopper. Med bøder hvis forældrene nægtede. Det var dog for skrappt for kancelliet, der mente, at det ville se grusomt ud at tvinge forældrene.

Man valgte en tilsyneladende mildere udgave. Det blev i 1810 lovfæstet, at man kun kunne blive konfirmeret, viet, indskrevet som lærling eller en uddannelsesinstitution, hvis man kunne bevise at være vaccineret eller have haft naturlige kopper.

Derefter ser man i kirkebøgerne, at præsten anfører, hvornår konfirmander eller brudefolk er vaccineret og af hvem. Dermed blev koppe epidemier i store træk ukendte.

126 Peter Andreas Lorentzen

Blev døbt i Notmark 26.oktober 1750. Begravet i Hinge ved Viborg 29.marts 1821.

127 Johanne Margrethe With

Født omkring 1756, uvist hvor. Hun døde 7.juli 1820 i Frausing i Hinge sogn.

Peters forældre var ane 252 Rathge Lorentzen og 253 Elisabeth Charlotte Johansen på Ruhmorsgård i Notmark på Als. Han blev døbt 26.oktober af pastor Thomsen i Ketting. Han døde på Frausinggård i Hinge ved Viborg hos sin svigersøn, da han døde i 1821.

Johannes forældre var præsten i Notmark på Als, Mathias With (ane 254) og Dorothea Sophie Jørgensdatter (ane 255). Hun blev døbt 14.december 1756, faddere er ikke nævnt. Hun døde den 7.juli 1820, begravet i Hinge den 13.juli, hvor hun nævnes som ”forhenværende proprietær P. Lorentzens hustru i Frausing, 64½ år.”

Peter og Johanne blev gift i Johannes hjem sogn, Notmark, den 19.september 1777. hvor Peter siges at være i Egen Mølle i Egen sogn.

Ifølge hjemmesiden ”alsnissen.dk” var Peter farver på Egen mølle. Peters morfar havde haft kongelig privilegium til farveri i mange år og det privilegium var gået i arv til Peters mor og formentlig videre til Peter.

I 1776 købte Peter Frauenhof i Eskris sogn i Angel, men blev boende i Egenmølle til 1783, hvorefter han udlejede møllen i 30 år frem til 1813. I 1793 solgte han Frauenhof til baron Hartvig Levetzau for 25.000 rigsdaler curant og købte i stedet Schönhagen på Svans for 105.000 rigsdaler af Levetzau.

I 1803 ses han med familie og mange tjenestefolk på godset Schönhagen hovedgård. En folketælling i Karby sogn nævner Peter, husfader og godsbesidder, Johanna Margaretha og de seks yngste børn. Dertil en huslærer, en skriver og 20 andre ansatte. Godset ligger ud mod Østersøen og er i dag et stort feriested.



Schönhausen, som det ser ud i dag.

I 1803 sælger han godset til baron Hammersten og køber i stedet Rantzausgave ved Skanderborg. Derved kommer han og familien tæt på Hylke sogn, hvor den kommende svigersøn Christian Andresen bliver præst (ane 62).

I 1811 sælger Peter Rantzausgave. Jeg ved ikke om han selv køber Fausinggård eller det måske er en svigersøn. Her opholder Peter og Johanne sig i hvert fald da de dør.

De fik syv børn

1. Ratge Matthias, døbt i Egen kirke på Als den 5.november 1778.
2. Peter Andreas, døbt i Egen 17.juli 1781
3. Dorothea, født i 1784, et sted på Angel
4. Elisabeth Charlotte som er ane 63, født den 8.februar 1787 ifølge Wiberg.net
5. Johanna Margaretha, født i 1790
6. Johannes Georg, født i 1793
7. Anna Maria, født i 1796.

8. Generation

Ane 128-191 er Svend Gansteds gren.

128 Jens Ipsen

Født omkring 1708. Død i Strand Esbønderup, begravet 16.december 1794

129 Bodil Nielsdatter

Født omkring 1721. Død efter 1801 formentlig i Strand Esbønderup.

Jens og Bodil ses også som ane 72/73, hvor der er skrevet om dem.

De ses begge steder, fordi deres ældste søn, Ole, både er ane nummer 36 og 64.

Jens var fæster af Rosmosegård i Strand Esbønderup, som Ole senere overtog,

Der kendes fire børn – Ole (1749), Dorthe, Niels (1755) og Niels (1758-1765).

138 Hans Jensen

Var født omkring 1723 nok i Fjellenstrup ved Gilleleje. Død i maj 1777.

139 Johanne Nielsdatter

Født før 1735 uvist hvor. Død i august 1779 i Fjellenstrup.

Hans og Johanne ses også som ane 78/79, hvor beskrivelsen af dem kan findes.

Hans var fæster af Thorsbjerggård i Fjellenstrup, Fjellingstrupvej 25.

Der kendes tre af Hans og Johannes børn Karen (1757), Anne (1760) ane 39 og 69 og Maren (1763).

140 Hans Madsen

Var født omkring 1729 uvist hvor. Han døde i Strand Esbønderup i maj 1812.

141 Margrethe Jørgensdatter

Blev født omkring 1740 i Strand Esbønderup. Hun døde i maj 1798 i Str.Esbønderup

Hans' forældre er ukendte. Formodentlig er han født i Græsted sogn, men kirkebøger fra den tid er ikke bevaret. Han døde i Strand Esbønderup og blev begravet i Græse den 23.maj 1812, 83 år gammel. Han omtales da som gårdmand.

Margrethes forældre var ane 282 Jørgen Nielsen og 283 Maren Ibsdatter i Strand Esbønderup. Hendes dåb er ikke fundet, da Græsted kirkebog først findes fra 1754. Hun blev begravet den 21.maj 1798, 60 år gammel.

Hans Madsen overtog den 13.maj 1755 fæstet af Dyrholmgaard efter Hans Ibsen, der var død kort forinden, begravet 11.maj. I fæsteekstraktet nævnes, at Hans ægter datteren Bodil Larsdatter. Hun må være en steddatter, eftersom hun ikke hedder Hansdatter.

Hans og Bodil Larsdatter blev gift den 12.oktober 1755. Forloverne var Mads Hansen i Græsted og Jeppe Knudsen i Alume. Mads Hansen er sandsynligvis far til Hans Madsen – men det er ikke dokumenteret. Bodil døde i 1759 ifølge et skifte dateret 10.juli 1859. De havde en datter Cathrine Margrethe på to år. Boets værdi blev opgjort til 49 rigsdaler og Hans ønskede, at der blev hensat 40 rigsdaler som datterens arv.

Hans blev gift igen den 28.marts 1762, nu med Margrethe Jørgensdatter. De var blevet trolovet den 18.december 1761 og forlovere var da Hans Madsen (igen) og Lars Rasmussen (Margrethes stedfar).

I fæstedesignationen nævnes, at gården havde 49 fag i alt og brøstfældigheden var 28 rigsdaler. Den sum har han sandsynligvis fået udbetalt for at kunne udbedre manglerne.

Ved folketællingen i 1787 ses Hans Madsen som gårdmand sammen med Margrethe 51 og sønnen Jørgen på 22. I huset havde de også to tjenestefolk, Peder Jensen 22 og Birte Larsdatter 28 samt Margrethes broderdatter Nille Nielsdatter på 14.

Hans og Margrethe fik fire børn

1. Margrethe. Dåbsomtaler i kirkebogen var dengang ekstremt kortfattede, for Margrethe alene ”23.november 1761 Margrethe Hansdatter, Hans Madsens i Strand-Esbønderup”. Hun er født før de blev trolovede og var altså uægte. Men hun er givetvis datter af Margrethe Jørgensdatter.
Hun er dog nok død tidligt.
2. Margrethe, døbt 12.april 1763.
3. Jørgen, som er ane 70. Han blev døbt 8.september 1765. Jeppe Hansens kone i Pårup bar ham. Faddere var Jens Madsen i Pårup, Rasmus Petersen i Strand Esbønderup og Johanne Jørgensdatter samme sted.
4. Hans, døbt 1.april 1767.

142 Ole Hansen

Født omkring 1738 uvist hvor. Død i Haagendrup i Græsted sogn i september 1816.

143 Birte Hansdatter

Født omkring 1736 i Haagendrup. Død efter 1801 men begravelse ikke fundet.

Ole Hansens forældre kendes ikke. Han blev begravet den 27.september 1816 78 år gammel, hvor han boede i landsbyen Haagendrup i Græsted sogn. Ud fra alderen ved begravelsen, synes han født omkring 1738.

Birtes forældre er fundet via fæsteekstrakter i protokollerne i Kronborg Amtsstue. Det var ane 286 Hans Arentsen og 287 Ellen Larsdatter. Birtes begravelse er ikke fundet. Men både hun og Ole ses som ”undertagere” hos deres søn Peder.

Ole Hansen omtales som gårdmand ved begravelsen – formentlig fæster af den gård, han overtog fra sin svigerfar Arent Hansen. Fæstekontrakten blev indgået 30.marts 1761. Han

underskrev de sædvanlige betingelser om at overholde fæstekontrakten eller have forbrudt sit fæste. Han lovede også, at gifte sig med Hans Arentsens datter, Birte. Hans afstod dermed sit fæste godvilligt på grund af alderdom og skrøbelighed. Jeg har ikke kunnet finde gården.

Ole og Birte fik 8 børn

1. Gunnild, døbt 17.marts 1762. Hun døde som lille.
2. Hans, døbt 24.maj 1764
3. Peder, døbt 22.marts 1766. Begravet 1.juni 1766
4. Gunnild, døbt 26.juli 1767. Begravet 22.april 1770.
5. Ellen, døbt 13.april 1770, begravet 6.maj 1770.
6. Gunild, ane 71. Hun blev døbt 27.april 1771. Faddere var Lars Jensens kone i Græsted, Niels Olsen af Lophelm, Lars Jørgensen, Anders Nielsen og Bente R? i Haagendrup.
7. Peder, døbt 27.april 1773.
8. Peder, døbt 17.april 1775. Han overtog gården efter faderen før 1801.

156 Jens Jørgensen

Født før 1700, uvist hvor. Død i november 1744 i Fjellenstrup ved Gilleleje

157 Margrethe Nielsdatter

Født før 1700. Død efter 1754.

Kirkebøger for Søborg/Gilleleje er først bevaret fra 1815, derfor vides intet om hverken Jens' eller Margrethes dåb.

Der findes et skifte efter Jens Jørgensens død. Det er dateret 11.december 1744.

Sandsynligvis døde han en måneds tid før det. Her nævnes arvinger – hustruen Margrethe og de fire børn.

Jens var fæster af gården Thorsbjerggård i Fjellenstrup, Fjellingstrupvej 25. Det var en arvefæstegård, så efter Jens var død overtog Margrethe fæstet. Det havde hun indtil sønnen Hans Jensen (ane 78 og 138) overtog fæstet den 8.januar 1754. I fæsteekstrakten nævnes, at faderen fradøde gården og moderen nu formedelst alderdom og skrøbelighed godvillig afstod fæstet.

Skiftet efter Jens viste en samlet værdi på 258 rigsdaler – heriblandt 8 heste, 10 køer og 6 får. Det er usædvanlig mange køer!. Gården trængte til vedligehold for 34 rigsdaler og der afsættes penge til besætning og udstyr for omkring 100 rigsdaler. Den samlede skyld blev 210 rigsdaler, så der blev 48 rigsdaler til deling, hvoraf enken havde ret til halvdelen. Hun overdrager dog noget af sin andel, så de to sønner får 12 rigsdaler hver mens døtrene får 8 rigsdaler.

Skiftet omtaler fire børn

1. Margrethe, 25 år ved skiftet i 1744 – født omkring 1719
2. Hans, som er ane 78 og 138. Han var 21 år ved skiftet, født omkring 1723
3. Anne, var 18 år ved skiftet, født omkring 1726
4. Jørgen, var 14 år ved skiftet, født omkring 1730.

164 Niels Skovfoged

Nævnes i Vigersted omkring 1756-1765

Om Niels vides ikke meget. Jeg har ikke fundet hans egen dåb, vielse eller begravelse.

Han kendes fra tre dåbsindførsler i Vigersted kirkebog. I den ene note, siges han at bo i ”Skovridervænget” – hvilket er den del af Humleore skoven, hvor Humleorehus ligger.

De tre børn var

1. Hans, som er ane 82. Han blev døbt 7.juli 1756, båret af Jens Pedersens hustru i Ågerup. Faddere var Rasmus ?, Bjørn ?, Jørgens Jensens hustru og Lars Olsens hustru i Ågerup.
2. Anna, døbt 29.december 1765. Hun blev båret af Jørgen Jensens hustru
3. Bertha, tvilling med Anna, båret af Rasmus Skovfogeds i Vigersted. Fælles faddere var Hans Jensen, Jacob Erichsen, Niels Skovfogeds og Hans Jensens hustruer.

180 Lars Rasmussen

Blev døbt 4.februar 1720 i Jystrup. Han døde 10.december 1799 i Jystrup.

181 Kirsten Larsdatter

Døbt 6.maj 1723 i St.Tåstrup ved Merløse. Hun blev begravet 1.maj 1768 i Jystrup.

Lars' forældre var gårdmand Rasmus Olsen (ane 360) og Maren Poulsdatter (ane 361) i Jystrup. Han blev døbt 4.februar 1729 i Jystrup kirke, båret af Barbara magister Peiters . Fadderne var Anders Madsen i Ny Mølle, Jacob Br? i Taastrup (sted i sognet), Rasmus til ?, Lars Andersen og Hans Andersen i Jystrup. Lars døde den 10.december 1799 og blev begravet 18.december i Jystrup, 80 år gammel.

Kirstens forældre var gårdmand Lars Christophersen (ane 362) og Kirsten Larsdatter (ane 363) i Store Tåstrup ved Merløse. Hun blev båret af Christopher Nielsens kone. Fadderne var Christopher Nielsen, Niels Christophersen begge i St. Tåstrup, Lars Arrildsens søn Arrild i Outrup, Lars Nielsen og Mogens Rasmussens quinder af Mierløse. Kirsten blev begravet 1.maj 1768 i Jystrup ”uden omstændigheder” – hvilket vist betyder, at der hverken var prædiken eller klokkingning.

Lars og Kirsten blev trolovet den 28.februar 1745 og viet den 31.oktober. Lars var da husmand i Jystrup, mens Kirsten var i Mortenstrup og formentlig var tjenestepige der. Fadderlisten for deres første barn peger på, at hun var født omkring Merløse.

Lars må have været fæstegårdsmand under Skjoldenæsholm – det er ikke direkte dokumenteret med fæstebrev. Men fra det følgende skifte vides, at sønnen Rasmus overtog fæstet – og da Rasmus døde overtog sønnen Jens (ane 90) fæstet. Og vi ved, at han havde Muchergården i fæste – det må Lars derfor også have haft.

Skiftet efter Kirsten holdes af Skjoldenæsholm, hvilket også peger på tilhørsforholdet. Skiftet blev begyndt den 14.maj 1768 og afsluttet 4.august. Det er svært læseligt. Arvinger var Lars samt deres 8 fælles børn.

Boets værdi var ikke stor – kun opgjort til 63 rigsdaler. Herimod var blandt andet godsets krav om to gode vognbæster a 24 rigsdaler og 5 gode plovbæster a 7 rigsdaler. Gården skulle vedligeholdes og der manglede foder fra maj til høst. Der blev altså ingen arv – og Lars måtte tilsyneladende overlade gården til sønnen Rasmus, som måtte forpligte sig til at faderen blev boende.

Lars blev gift anden gang med Anne Marie Jensdatter, som tjente i Jystrup præstegård. Forlovere var Lars' bror Povl Rasmussen og brudens far Jens Pedersen Bødker i Valsøllille. De blev viet 10.oktober 1779.

Ved folketællingen i 1787 ses Lars som indsidder, 68 år gammel med Anne Marie Jensdatter 39 og datteren Lisbeth 2 år. De har også et plejebarn fra opfostringshuset Andresine Cathrine på 4 år.

Lars og Kirsten fik 8 børn

1. Rasmus, døbt 13.marts, hvor ? Christophersens kone fra Mierløse bærer til dåben. Han overtog fæstet efter sin far. Han døde 19.august 1777, begravet "klokker ringed og en liden tale holdt ved graven" står der i kirkebogen.
2. Hans, hjemmedøbt og fremstillet i kirken 6.juli 1749.
3. Jens, ane 90. Døbt 31.januar 1751. Han blev båret af Lars' søster Magda. Faddere var Lars Skovfoged, Poul Rasmussen fra Mortenstrup og Lars' karl Jens, Jens Madsens hustru og Ole ?s hustru Anne. Jens overtog Muchergården efter Rasmus.
4. Niels, døbt 1.oktober 1752
5. Povl, døbt 6.april 1755,
6. Ole, døbt 28.maj 1758
7. Lars, døbt 6.september 1761
8. Maren, døbt 18.januar 1767.

Lars og hans anden kone, Anne Marie, fik vistnok kun to børn, Cathrine (1781), der døde som lille og Lisbeth (1786).

184 Levin Jochum Stoltze

Født i Luckov, Mechlenburg omkring 1701. Begravet i Tillitse 18.februar 1765

185 Cathrine Davidsdatter Thue

Døbt 2.april 1728 i Nykøbing F. Død 21.februar 1803 i Tillitse

Levins forældre var ifølge kilde på Internettet "Stoltze&Saltoft" ane 368 Peter Stolt og 369 Sophia Eleonora Hagemester i Luckov i Mechlenburg, født omkring 1701. Han blev begravet i Tillitse på Lolland den 18.februar 1765.

Cathrines forældre var skipper David Henricson (ane 370) og Marie Jørgensdatter (ane 371) i Nykøbing Falster. Hun blev døbt 2.april 1728 i Nykøbing, båret af Rasmus Edvart Noheldes hustru. Fadderne var Jørgen Dinesens hustru, Maren Søetorps, farver Oluf Ph?, Jacob Sørensen og Jacob Jægers. Hun døde i Tillitse 21. februar 1803, begravet den 25.februar, 81 år gammel.

Levin var ifølge nogle kilder først gift med Maria Elisabeth Sienbahn – men der ses ingen videre oplysninger.

Levin og Cathrine blev gift i Københavns Ladegårds kirke den 23.april 1749 efter kongelig tilladelse. Forlovere var for ham Christian Anders og for hende Johan Frans Kün, som begge var parykmagere i København.

Ifølge Stoltze&Saltoft må de have boet i Sokkelund herred da deres første barn blev født – hvilket reelt er København. Før 1751 er de flyttet til Tillitse, hvor deres andet barn er født. Det understøttes af, at han udstedte en obligation på 60 rigsdaler til kaptejn von Bülow den 11.juni 1751, hvor Levin skriver sig til Rudjerggård. Omkring det tidspunkt nævnes Levin

som skytte på Rudbjerggård, en større herregård syd for Nakskov. Levin omtales fortsat som skytte i skiftet efter ham.

Skiftet er desværre svært at læse. Blandt boets mange værdier ses en brun tysk hoppe til 40 rigsdaler – som må have været en god ridehest. Boet blev opgjort til 399 rigsdaler. Der var dog mange gældsposter. Udover den førnævnte obligation var der gæld til flere købmænd og reelle lån hos andre. Den samlede gæld blev 410 rigsdaler.

Hendes lavværge ved skiftet var Carl Bech – som hun blev trolovet med den 14.april 1766. De fik vistnok ingen børn.

Levin og Cathrine fik 7 børn

1. Diderich, født omkring 1750..
2. Caspar Friderich, døbt i Tillitse 10.september 1751
3. Ane Maria, døbt 7.oktober 1753
4. Kirstine, døbt 16.marts 1757
5. Conrad Ditlev, døbt 10. oktober 1759
6. David, som er ane 92. Han blev døbt 11.juni 1762. Han blev båret af st Seidelins kæreste i Gloslunde. Faddere Bornemann, forvalter Michelsen, mons Hvas, jomfru Ingeborre Zimmen.
7. Joachime Margrethe, født i marts 1765.

186 Knud Lauritsen Winter

Blev født 31.december 1732. Begravet 7.januar 1792 fra Sct Nicolaj, Svendborg.

187 Elisabet Maria Hvid

Blev født i august 1734 i Svinninge. Hun døde 28.november 1794 i Svendborg,

Knuds fødsel ses ikke i Svendborgs kirkebøger hvor dåbsindførsler mangler i perioden. Kilden Stoltze/Saltoft mener han blev født 31.december 1732. Forældrene var ane 372 toldbetjent Laurits Pedersen Vinter og 373 Margrethe Knudsdatter i Svendborg. Han blev konfirmeret 22.april 1748, hvor han omtales som ”Jørgen Graaes stiftsøn Knud Winter”. Knud blev begravet 7.januar 1792 på ”skt Nicolaj westre urtegaard, Knud Lauritzen Winther Chinefarer Oberstyrmand, gl 60 år.”

Elisabeth blev ifølge Stoltze/Saltoft født i Svinninge sogn den 2.august 1734. Hun blev konfirmeret den 5.april 1750 i Skt Nicolaj kirke i Svendborg sammen med sin søster Birgitte Kirstine – og de er døtre af salig Axel Hviid (ane 374) som var gift med ane 375 Marie Kirstine Friis. Elisabeth blev begravet 3.december 1794 fra Skt Nicolaj kirke, 60 år gammel.

De blev gift med kongelig allernådigste tilladelse uden forudgående trolovelse og lysning den 7.december 1757. Forlovere var Manderup Jørgensen og Peder Pedersen Graae.

Knud var overstyrmand på langfart blandt andet til Kina som det siges ved begravelsen. Han var dog pensionist ved folketællingen i 1787, hvor han og Elisabet ses sammen med den yngste søn, Frantz.

Knud og Elisabeth havde gård og have i Brogaden samt tilhørende agre i byens marker. Det ses af Svendborg Byfogeds skøde/panteprotokoller. Her optager Knud flere gange lån med pant i sin iboende gård. Beløbene går fra 200 til 750 rigsdaler. Formentlig har han lånt penge forud for de lange rejser, hvorved han fik andele i skibets last og senere kunne indfri lånet. En enkelt gang krævede udlåneren også pant i noget indbo – kakkelovn, chatol og egekiste.

Der ses ikke noget skifte efter Knud. Da Elisabeth døde, blev der afholdt skifte. Desværre er billederne ulæselige på grund af ridser i filmen. Der blev øjensynlig holdt auktion over boet,

der var ret omfattende. Nogle effekter stammer fra Kina-turene – ”kinesiske lakerede egebord, lakeret skrin”. Auktionen indbragte 185 rigsdaler og fratrukket gæld og udgifter blev der ca 80 rigsdaler til deling. Mange skulle dele – 3 døtre og 3 sønner, så en søsterlod til ane 93 Marie Kirstine Winter (gift med David Stoltz på Lolland) blev på 9 rigsdaler.

Knud og Elisabeth fik 11 børn

1. Apelone Sohpia, døbt 14.april 1758. Gift med købmand Oluf Pedersen Groth
2. Axel, døbt 16.sep 1759, død tidligt
3. Laurits, døbt 19.oktober 1760. Død tidligt.
4. Marie Kirstine, som er ane 93, døbt 25.oktober 1761 i Svinninge kirke. Faddere var Herman Weinder Borring, Poul Madsen, Eric Lindahl, Anders Groth, jomfru Anna Elisabeth Bech og jomfru Elisabet Maria Hansdatter.
5. Margrete, døbt 17.oktober 1762, død tidligt.
6. Margrete, døbt 13.november 1763, død ved skiftet. Var gift med postmester Bülow i Bragernes i Norge
7. Anna Kirstine, hjemmedøbt 7.oktober 1765, i kirken 13.oktober. Død tidligt
8. Axel, døbt 15.juli 1767, død tidligt
9. Laurits Jørgen, døbt 7.maj 1769. Var ”på de lange rejser” ved skiftet efter moderen.
10. Axel, døbt 24.marts 1773
11. Frantz, hjemmedøbt 5.juni 1775, i kirken 11.juni.

Ane 196-255 er Gerda Saksøs gren

196 Lars Jensen

197 Margrethe Jensdatter

Om Lars og Margrethe vides kun, at hun føder et uægte barn i Give, som er ane 98 Jacob Vestergaard og at hun udlægger Lars Jensen som barnefader.

Dåben blev holdt i Give kirke 7.september og noteret i al sin korthed ”Dom XIII 1727 havde Margrete Jensdatter i Give et uægte barn til dåb, kaldet Jacob, frembåren af Ann Westergaard ibidem, blev udlagt til barnefader Lars Jensen ibidem.

Jeg har ikke kunnet finde mere i kirkebogen om hverken Lars eller Margrethe.

De må begge være født før 1705, tror jeg – for så ville de være mindst 22 år ved dåben.

200 Jens Pedersen

Hans fødsel er ikke fundet. Begravelsen heller ikke fundet.

201 Anne Albrechtsdatter

Blev døbt 17.februar 1694 i Ø. Snede. Hun blev begravet 12.august 1759 i Øster Snede

Jens er sandsynligvis født i Uldum, hvor kirkebøger først findes fra 1746. Hans mor bærer en af deres sønner, Peder, til dåben i 1719, hvor hun siges at bo i Uldum. Men navnet nævnes ikke. Jens' begravelse er ikke fundet.

Margrethes forældre var gårdmand Albert Andersen (ane 402) og Maren Christensdatter (ane 403) i Bøgballe i Øster Snede sogn. Hun blev døbt 14.februar 1694. Fadderne var Christen Jensen i Bøgballe (morfar), Peder Sørensen i Bøgballe, Niels Jørgensen og Kirsten Stefansdatter. Mormoderen Karen Frandsdatter bar hende til dåben.

Jens blev først gift med Karen Madsdatter af Solskou i 3.januar 1712. Karen var tilsyneladende enke, idet ”Jens Pedersens stedsøn af Borstrup, Michel” bliver begravet i april 1712. Jens og Karen får døbt et barn, Bodil, den 16.oktober 1712. Karen må være død omkring det tidspunkt, men begravelsen er ikke fundet i kirkebogen.

Jens blev derefter gift med Anne den 11.juni 1713. Ingen forlovere er nævnt.

Jens var fæstegårdsmand i Båstrup i Øster Snede ved Vejle. Han har givetvis fæstet Båstrupgård, som var den største gård i landsbyen. Han var i hvert fald betydningsfuld nok, til at præsten hr Selmers datter Helena Johanne kunne bære deres yngste datter ved dåben og få navn efter hende.

Der ses ikke noget skifte efter dem.

Jens og Anne fik 10 børn. Mindst fem af dem døde som små – men for fire af dem, har præsten blot noteret, at det var ”Jens Pedersens” børn der blev begravet, hverken alder eller navn er skrevet ind

1. Karen, døbt 17.marts 1715
2. Albert, døbt 1.november 1716. Han blev begravet i bøgkiste i 1719.
3. Peder, ane 100. Han blev døbt 6.januar 1719 i Øster Snede, båret af Jens Pedersens moder af Ullum. Faddere var Peder Christensen og hustru i Bøgballe, Søren Lauritsen, Terchel Bertelsen og hustru i Bøgballe.
4. Albert, døbt 5.oktober 1721.
5. Maren, døbt 30.januar 1724.
6. Anne, døbt 13.oktober 1726
7. Peder, døbt 30.marts 1729,
Mellem barn nr 7 og 8 bliver fire af Jens Pedersens børn begravet i 1729 og 1739.
8. Anna, døbt 15.juli 1731
9. Helena Johanna, døbt 15.november 1733. Hun blev båret af hr Selmers datter jomfru Helena Johanna.
10. Niels, døbt 7.oktober 1736.

Jens Pedersen holdt sig åbenbart udenfor de stridigheder hr Selmer havde med Kragelund-bønderne og Lamaer på Agersbøl, som omtales nedenfor.

Strid mellem præst, godsejer og bønder i Øster Snede sogn

Denne historie er en kort udgave af Vejle Amts Årbog omkring 1938.

Mathias Selmer var præst i Øster Snede fra 1707 til sin død nytårsaften 1738. Han har døbt nogle af børnene i denne slægtsbog – og viet deres forældre.

Han kom på kant med bønderne i Kragelund i Øster Snede sogn i forbindelse med tiendetagningen i 1720. Rughøsten var tjenlig til at blive kørt hjem, men først skulle godsejere på Agersbøl og Grundet samt sognepræsten have deres tiende. Bønderne blev bedt om at stille tiendenegene for sig på marken. Det viste sig, at flere bønder havde forsøgt sig med at snyde med negene, ved at binde negene så et neg så ud som om det var to. Det opdagede repræsentanten for Agersbøl og han fortalte naturligvis præsten om det.

Mathias Selmer hidsede sig tilsyneladende op overfor Anders Krog, som vel var hovedmanden bag svindelforsøget. Han svarede dog, at tiendetagerne jo blot selv kunne tage deres tiende på marken. Præsten mener dog, at Anders' forsøg på snyd skal have nogle alvorlige ord med på vejen, så et alvorligt skænderi starter tilsyneladende. Anders Krogs

naboer prøver at berolige ham – for det er uklogt at fornærme øvrighed og præst. Det endte dog med, at præsten svirpede Anders med sin stok, så Anders fik næseblod. Anders forsøgte vel at forsvare sig – og det får præsten til at føre sagen for retten, så Anders kan blive straffet.

Det sker dog ikke. De indkaldte vidner fra Kragelund kan enten ikke huske noget eller også støtter de Anders. En tjenestedreng havde set, at præsten havde slået Anders først. Det samme havde Andes' tjenestepige og endnu en kvinde fra Kragelund. Det viser sig også, at præsten er forfatter til et skriftligt indlæg som støtter ham selv fra Agersbøls tiendemand.

Dommen bliver salomonisk – idet dommeren fastslår, at de har været lige gode/slemme om det og at sagen herefter ikke må komme parterne til prejudice.

Det gør sagen så alligevel. For i 1722 beklager præsten sig så over, at bønderne ikke mere giver ham "midsommerrost og småredsel" som tilforn. Det ser ud til, at de Lamare har forbudt sine bønder at give midsommerrost til præsten. Det er ikke oplyst hvordan sagen endte – en del af Kragelund-bønderne har vel ikke glemt den gamle sag.

Sagen om midsommerrost har givetvis sammenhæng med, at Lamare var blevet hængt ud af præsten fra prædikestolen. Lamare klagede i et brev til biskoppen over, at præsten bruger prædikestolen til angreb på sine modstandere og at hans udtalelser "var så hårde og forståelige, at der fattedes intet uden at nævne navnet".

Lamare havde allerede da fået kongelig bevilling til at søge Sindbjerg kirke og sognepræst.

202 Anders Nielsen

Blev født omkring 1680. Han døde 18.marts 1730 i Kalvehave, Hornborg sogn.

203 Kirsten Jespersdatter

Født før 1700, død efter 1754, men ikke set i kirkebog.

Anders Niensens forældre er ikke fundet. Fadderlisterne giver ikke noget tip om dem. Han blev begravet 23.marts 1763 og siges da at være i sit 83. år. Så han var født omkring 1680.

Kirsten Jespersdatters forældre kendes heller ikke. Hendes begravelse er heller ikke fundet.

Anders blev gift første gang med Birgitte Pedersdatter i Vinten den 6.november 1707. Hun døde formentlig sidst i 1719 kort efter en fødsel. For allerede 16. marts 1720 blev Anders trolovet med Anna Jespersdatter. Navnet Anna er dog vist en fejlskrivning, for ved vielsen den 1.november 1720 skriver præsten Kirsten Jespersdatter.

Anders må have været fæstegårdsmand i Kalvehave i Hornborg sogn vest for Horsens – men intet fæste eller skifte er fundet.

Anders og hans første kone Birgitte fik 5 børn, Laurids (1708), Niels (1712), Sidsel (1714), Karen (1718) og Karen (10.dec.1719).

Anders og Kirsten fik 6 børn

1. Niels, døbt 4.maj 1721. Han blev gift med Cathrine Jørgensdatter i 1757
2. Karen, døbt 21.maj 1725. Hun blev gift i 1752 med Niels Rasmussen fra Åle.
3. Anna, døbt 6.april 1727. Hun blev gift i 1743 med Jesper Jørgensen i Kalhave
4. Kirsten, døbt 24.juni 1730
5. Hans, døbt 10.august 1732
6. Maren, som er ane 101. Hun blev døbt t 15.april 1735 i Hornborg kirke, båret af Karen Jensdatter i Hornborg. Faddere var Niels B run i Kalhaves enke, Anne Sørensdatter og Anne ?datter.

204 Jens Christensen Bonde

Blev døbt 10.maj 1714 i Klakring. Han blev begravet 23.september 1779 i As sogn.

205 Karen Jensdatter

Hun blev døbt 1709 i As sogn. Hun blev begravet 8.juli 1773 i As.

Jens' forældre var ane 408 Christen Jensen Bonde og 409 Anne Enevoldsdatter i Strandhusene i Klakring sogn. Han blev døbt 10.juni 1714 i Klakring kirke, båret af Mette Ladefogeds (kone?). Christopher Bund, Iver Jensen og Anne Michels var faddere. Jens Bonde af Hosby blev begravet 65 år gammel den 23.september 1779 fra Kirkholm kirke..

Karens forældre var fæstegårdsmand Jens Dall (ane 410) og Karen Sejersdatter (ane 411) i Thomashøj i As sogn. Hun blev døbt 16.juni 1709 i Kirkholm kirke, As sogn, båret af Mette Ladefogeds (kone?). Faddere var Peder Dal, Jørgen Dal og Karen Hjulmands. Karen døde i Hosby, begravet 8.juli 1773 fra Kirkholm kirke.

Karen var først gift med Søren Rasmussen af Hosby i As sogn 3.juledag 1770. Han blev begravet 9.november 1738. De fik børnene Karen (1731), Anne (1733) og Rasmus (1736).

Karen blev anden gang gift med Jens den 2.juli 1739, efter at de var blevet trolovede den 15.maj

Jens var fæster under Palsgård. Hans gård lå endnu i 1948 bagved det der nu er Damgårdsvej 5-7 i Hosby på daværende matrikel nummer 31. Gården var på lidt over 23 hektar. Aalborg Luftfoto har et billede tilgængeligt på Kgl Bibliotek fra 1948. Man fornemmer, at gården nok har set nogenlunde sådan ud også midt i 1700 tallet.



Aalborg Luftfoto, 1948. Fra Kgl Bibliotek.

Jens og Karen fik 8 børn

1. Søren, døbt 26.juni 1840. Han døde 18 uger gammel.

2. Anne Cathrine, døbt 11.februar 1742. Hun blev gift med Søren Rasmussen Hjulmand.
3. et dødfødt barn, begravet november 1744
4. Christen, som er ane 102. Han blev døbt 27.februar 1746 i Kirkholm kirke i As sogn, båret af Rasmus Raunsigs hustru. Faddere var Rasmus Schougaard, Jens Sørensen ladekarl, Karen kokkepige og Sophie Jensdatter.
5. Anne Marie, døbt 9.aug 1748. Hun blev begravet samme dag som moderen, 8.juli 1733
6. Maren, døbt 31.januar 1751
7. Jens, døbt 10.september 1752
8. Sara Cathrine, døbt 2.marts. Hun blev begravet 12.december 1755.

Da Karen Jensdatter døde blev der skiftet mellem Jens og børnene.

Skifte efter Karen Jensdatter, som var gift med Jens Christensen Bonde, Palsgård gods. Anno 1773 mandagen den 13. oktober indfandt sig på sit høje herskab høj velbårne hr.

kammerherre Riedtz til Palsgaard, hans vegne som skifteforvalter fuldmægtig Otto Christian Høst fra bem. Palsgaard udi i stervboen i Hosbye efter gårdmand Jens Christensen Bondes afgangne hustru Karen Jensdatter for der i overværelse af 2de tiltagne vurderings og vitterlighedsmænd, navnlig Morten Sørensen af Overbye og Hans Larsen af Hosbye at foretage registrering og vurdering til ? påfølgende lovlige skifte og deling fredeligt imellem enkemanden bem. Jens Christensen Bonde på den ene og den salige afdøde kones efterladte børn, som ere udi første ægteskab, 1 datter Karen Sørensdatter gift med Søren Hansen her i byen, 1 datter Anna Sørensdatter gift med Hans Jensen Kudsk ligeledes her i byen, udi andet ægteskab 1 datter Anna Cathrine 32 år, 1 søn Christen 28 år og 1 søn Jens 22 år, alle på den anden side, stod forretningen ?? enkemanden Jens Bonde selv på egne og børns vegne som ? efter loven samt på de 2de ældste datter vegne deres mænd Søren Hansen og Hans Kudsk.

Item Jens Bondes egne børn, Christen og Jens og en datter Anna Cathrine, tilligemed foran meldte vurdering og vitterlighedsmænd Morten Sørensen af Overbye og Hans Larsen af Hosbye, for da udi samtlige for og overværelse blev forrettet og foretaget som følger.

Førend registrering og vurderingsforretningen begyndte, blev imellem samtlige arvingerne contraheret således:

1. Søren Hansen og Hans Kudsk her i byen som har den afdøde kones 2de ældste børn til ægte deklarerede at de begge var vel fornøjede med hvad de allerede med deres hustruer til medgift havde bekommet og altså ikke forlangede noget i mindste måde til arv efter deres salige moder, stervboet til last, andet end hvad de som meldt allerede nydt og bekommet haver.
2. Christen Jensen den ældste søn erklærede at havde ingen fordring på stervboets forefindende, siden hans fader til al fornøjelse havde erlagt og uddelt ham hans tilkommende arvejord.
3. Datteren Anna Cathrine blev erlagt følgende:
1 god seng med omfang og klæder som hun selv allerede har fået.
1 fyrrekiste malet med lås og nøgle, ligeledes annammet foruden
1 fyrre skab in natura eller i penge 2rd desuden i ? at nyde 1 god ko eller penge 10rd samt 4 får alle 4 rd. Foruden at hendes fader eller gårdens efterkommer et antageligt bryllup holde på gården eller dens bekostning, således som antagelig anses for hendes stand. Mere forsikrede enkemanden ere ham ikke mulig for indeværende tid at lægge hans datter i arv efter hendes moder, og datteren som selv at være vel fornøjet.
4. Endelig hvad sønnen Jens angår, da enkemanden Jens Bonde agtede at overgive gården til hans søn imod at han af gården blev tillagt fornøden aftægt uden at hans andre søskende på den tid skulle tillægges så Jens Bonde ikke at han nogen arv i boet kunne tillægges, men når han i sin tid vilde ?? sin søster arve ? og skifte

som fornøden ? at gården, vilde han som meldt aflade (?) gården når da derom ydermere på ? høje herskaber approbation ??.

Siden samtlige tilstedeværende arvinger erklærede at være fornøjet med alt hvad allerede proponeret og fastsat er bleven, uden mindste indsigelse derimod, så blev alt det passerede af skifteforvalteren fuldmægtig approberet med erindring at den imellem enkemanden og hans børn ? accorat ubrødelig må opfyldes, dog således at høje herskabet udi deres prioriterede fordringer og andre particulairite ? priorit?? hvilket enkemanden lovede som og at holde gårdens bygning og besætning i antagelig tjenlig stand og at holde både skifteforvalter og fuldmægtig uden ansvar og ? i alle måder for dette skiftes behandling, hvilket han og ? lovede og da ikke videre at nogen blev ? til ? imod ? forretnings slutning blev samme ? udi al enighed og ? sluttet og tilendebragt som hermed med ? underskrift bekræftes.

206 Thomas Knudsen

Blev døbt 27.marts 1718 i Kirkholm. Han blev begravet i Kirkholm, As sogn 16.november 1786.

207 Maren Nielsdatter

Blev døbt i Kirkholm 22.februar 1795. Hun blev begravet 9.februar 1784 i Kirkholm.

Thomas' forældre var fæsteren Knud Thomasen (ane 412) og Anne Pedersdatter (ane 413) i gården Kombusk i Hosby, As sogn. Han blev båret til dåben af degnens kone og fadderne var Peder Brilling, Jørgen Thomsen og Anne Klakring. Han døde i Hosby og blev begravet 68 år gammel.

Marens far var Niels Hjulmand men moderens navn er ukendt. Hun blev døbt 11.februar 1705, båret af podemesterens hustru Catrine. Faddere var Jørgen Dall, Mogens Jensen og Maren Dams. Den 8.februar 1784 blev hun begravet fra Kirkholm kirke, 79 år gammel, omtalt som Knud Thomsens moder.

Maren alder tilsiger, at hun var havde været gift før hendes vielse med Thomas. Thomas og Maren blev trolovede 15.april 1743 i As sogn, viet 27.oktober. Forloverne var Hans Kirch og Jørgen Smed af Hosby.

Thomas overtog fæstet af gården Kombusk efter sin far Knud Thomsen. Gården ligger på Overbyvej 3 og er i dag ombygget til svineavl. Gården havde matrikel nummer 20 på matrikelkortet fra 1819. Det samlede areal var knap 29 hektar. Blandt marknavne var "Hørkleppen", "Bjørns lykke" og noget eng eller mose lå ned til en sø kaldet "Håbet".

Thomas fik den 5.oktober 1741 fæstebrev på gården, som faderen hidtil havde beboet. Hartkornet var sat til 3 tønner, 1 skæppe og 2 fjerdingkar. Landgilden var 1 tønne 4skp byg, 2 tdr 3 skp havre, penge 3 mark for et halvt fødenød samt en gås og 2 høns. I 1773 overtog sønnen Knud fæstet – velsagtens med aftægt til Thomas og Maren.

Thomas og Maren fik tre børn

1. Knud, døbt 3.maj 1744. Han blev gift med Kirsten Lauridsdatter 6.oktober 1775. Det var Knud der overtog fæstegården.
2. Niels, døbt 8.august 1745. Han blev gift med Rasmus Markusens steddatter Anne den 5.juni 1772
3. Anna, som er ane 103. Hun blev døbt 23.juli 1747 i Kirkholm kirke, As sogn. Hun blev båret af Morten Bruuns fæstemø. Faddere var Hans Knudsen, Niels Hjulmand, Peder Knudsen og Maren Rasmusdatter Hjulmand.

210 Torkild Jacobsen

Omtalt i Vindelev kirkebog 1692-1705.

211 Kirsten Christensdatter

Blev døbt 8.juni 1670 i Vindelev. Begravet i Vindelev 12.august 1753.

Torkilds fødsel, dåb og begravelse er ikke fundet. Navnet ses i Vindelev kirkebog i perioden fra vielsen i 1692 indtil dåben af yngste barn i 1705. Han er da formentlig født før 1670.

Kirstens far var ane 422 gårdmand Christen Pedersen og 423 Anne Jacobsdatter i Vindelev – som ligger ca 10 km nord for Vejle. Hun blev døbt 8.juni 1670. Faddere var Jacob Nielsen, Mads Tomsen, Stephan Jacobsen, Mads Sørensens datter, Else Thomasdatter og Anne ?. Kirsten blev begravet 12.august 1753 og siges da at være fra Fløystrup i Vindelev sogn.

Torkild og Kirsten blev gift i Vindelev kirke den 15.maj 1692. Der nævnes ingen forlovere.

Torkild var formentlig gårdfæster. Ifølge kirkebøgerne boede de i landsbyen Fløystrup i det sydlige hjørne af Vindelev sogn.

Der er ikke fundet skifter efter dem.

Torkild og Kirsten fik 5 børn

1. Kirsten, døbt 17.marts 1695
2. Christen, døbt 21.november 1697. Her nævnes forældrene første gang i Fløystrup
3. Anne, som er ane 105. Hun blev døbt 3.juli 1701 i Vindelev kirke. Fadderne var Niels Sørensen, Niels Jensen, Zidse Povlsdatter og Kirsten Steffensdatter.
4. Maren, døbt 25.januar 1703.
5. Mette, døbt 2.juli 1705.

212 Anders Jensen

Blev døbt i Kollerup den 10.marts 1700. Han døde i marts 1735 i Jelling.

213 Maren Hansdatter

Født o.1703, dåb ikke fundet. Begravet i Jelling 1.marts 1772.

Anders forældre var ane 424 Jens Andersen og 425 Anna Madsdatter i Kollerup sogn ved Vejle. Han blev døbt i Kollerup kirke den 10.marts 1700 og fadderne var Søren Hansen i Hygum, Niels Madsen i Hygum, Maren Sørensdatter af Kollerup, Maren Andersdatter og Kirsten Nielsdatter i Hygum. Anders døde i marts 1735 i Hopballe i Jelling sogn ifølge et skifte under Skovgård/Mindstrup gods dateret 21.marts 1735.

Maren var formentlig født i Jelling sogn, hvor kirkebogen ikke er bevaret. Hun døde i Hopballe i Jelling ifølge et skifte i Lerbæk skifteprotokol. Hun var da gift med Søren Pedersen Nymann i sit andet ægteskab og havde først været gift med Anders Jensen. Hun blev begravet 1.marts i Jelling 69 år gammel ”Søren Nyemands hustru af Hopballe”.

Anders og Maren er givetvis viet i Jelling, hvor der ikke er kirkebog. Sandsynligvis var Anders fæster af den nuværende Hopballegård, som ligger tæt på Grejs å, Hopballevvej 4 – nu helt ombygget. Da matrikelkortet blev tegnet i 1823 var der cirka 42 hektar jord til gården.

I godset Lerbæks skifteprotokol ses skiftet efter Maren Hansdatter, dateret 23.april 1772 Søren Pedersen Nymann er enkemanden og deres fælles børn var Anders i Refsgårde, Peder

35 år i Hopballe, Christen 28 år og Niels 26 begge i Jelling. Hun havde først været gift med Anders Jensen og deres børn var 1) Anne Andersdatter død i 1758 i Oksbjerg, gift med tre børn, 2) Jens Andersen i Bøge i Bjerre herred, 3) Hans Andersen (ane 106) død i 1757 med tre børn samt 4) Margrethe Andersen i Mellem Knabberup. Skiftet er stort set ulæseligt. Der blev 140 rigsdaler til deling, så enkemanden fik 70 rigsdaler. Hans Andersens lod blev på 10 rigsdaler.

I 1802 døde Maren Hansdatters og Søren Nymanns søn Christen barnløs i Hopballe. Han havde været sognefoged og ganske rig. Boets samlede værdi blev 1577 rigsdaler som skulle deles ud på hans hel- og halvsøskende – hvor Maren og Anders' søn Hans Andersen bliver nævnt. Han var dog død, så en datter, ane 53 Anne Margrethe Hansdatter indtræder i stedet. Man ville umiddelbart tro, at hun skulle arve Hans' broderlod – men det får hun ikke, hun må nøjes med en søsterlod, som dog er på 22½ rigsdaler. Arveloddens værdi er tilsyneladende også ens uanset om det er en søskende eller søskendes børn.

Som nævnt i skiftet, var tre af Anders og Marens børn arveberettigede i 1772

1. Anne, død i 1758, havde været gift med Laurids Jørgensen i Oksbjerg. De havde 3 børn, der arvede – Maren (24 år), Anne Marie (18) og Anders (17)
2. Jens Andersen i Bøge i Bjerre herred. Han levede ved skiftet
3. Hans Andersen i Kollerup, ane 106, død i 1757. Han havde 3 børn der arvede, Anders (19), Maren (18) og Anne Margrethe (15)
4. Margrethe Andersdatter, som var gift med Niels Bendixen i Mellem Knabberup.

216 Niels Jensen Skibsted

Blev døbt i Hvidbjerg i Thy 23. september 1677. Han blev begravet i Hem ved Skive 13. april 1750.

217 Else Christensdatter Ugle

Født i april 1674 uvist hvor. Begravet i Hatting 14. december 1761.

Niels' forældre var præsten Jens Pedersen (ane 432) og Maren Nielsdatter (ane 433) i Hvidbjerg Vesten Å i Thy. Han blev døbt i Hvidbjerg kirke den 23. september 1677 og fadderne var borgmester Christen Mortensen (fra Thisted), Christen Stisen, Niels Matzen, Dorothe Pedersdatter, Sophie Bloch og Maren Pedersdatter. Niels boede i gården Halborg da han døde i april 1750, begravet den 13. april, 67 år gammel.

Elses forældre er ikke kendt. Navnet Ugle ses ikke ellers i det nordlige Jylland. Der ses enkelte i Norge, så måske stammer hun derfra. Hun boede hos sønnen Jens i Neder Mølle i Hatting, da hun døde og blev begravet 14. december 1761 i Hatting, 87 år gammel.

Det er uvist hvor og hvornår Niels og Else blev gift.

De ses i Sønder Kongerslev kirkebog som faddere omkring 1720, hvor Niels' bror Henrik Jensen Kampmann var præst. Her ses også hans søster Anne der blev gift med Georg Fridrich Eisel som faddere. Tilknytning til egnen kan komme sig af, at Niels' far, Jens Pedersen var præst i Skibsted sogn tæt på Sønder Kongerslev.

Fra omkring 1725 ses familien i gården Halborg i Hem sogn i det sydlige Salling vest for Skive. De får ikke døbt børn i Hem – men to døtre bliver gift der og alle optræder som faddere i en periode.

Haldborg var arealmæssigt en meget stor gård på 65 hektar. Jeg har ikke fundet dens hartkorn. I Chr.5's matrikel fra 1684 omtales to gårde i Halborg, hver på 6 tdr hartkorn – det

kan godt være rigtigt, for flere af markerne har en bonitet på 10 på skalaen der har 24 som det bedste.



Halborg i Hem ved Skive, 1955. Aalborg Luftfoto/Kgl.Bibliotek

Niels og Else fik mindst tre børn, alle kendt fra et skifte efter Niels' bror Jens Skibsted Eisel hans enke Margrethe Sandholt.

1. Maren, der var født omkring 1703. Hun blev gift med feldbereder Jens Nielsen Ramborg.
2. Karen, født omkring 1711. Hun blev gift med Jens Nielsen Møller i Krarup mølle
3. Jens, som er ane 108, født omkring 1715 ifølge alder ved begravelsen.

218 Lorenz Lorenzen Arf

Blev døbt i Roskilde domkirke 8.juni 1693. Død, begravelsen ikke fundet.

219 Kirsten Henriksdatter Pram

Blev døbt i Skælskør 9.juli 1706. Hun blev begravet i Snesere 12.juli 1743.

Lorenz' forældre var strandinspektør i Roskilde Lorentz Lorentsen Arf (ane 436) og Sophia Hansdatter Korlp (ane 437). Han blev døbt i domkirken den 8.juni 1693, b året af Karen Hans Jacobsens og Maren Stephensen Essen stod hos. Mandsfaddere var Oecenom Hans Jacobsen og farbroderen Jochum Vette. Qvindsfadder Karen Bartholin og pigefaddere Todlrantz(?) Schade og Else Hansdatter. Lorenz var død ved skiftet efter faderen i april 1732, men begravelsen er ikke fundet.

Kirstens forældre var skipper Hendrich Christensen Pram (ane 438) og Inger Bertelsdatter (ane 439) i Skælskør. Hun blev døbt 9.juli 1706, båret af Else hr Hans Pedesen Boeslund mens Malene Bertel Møllers i Halchevad gik hos. Faddere var Rasmus Hansen, Niels Møller i Suserup, Peder Christensen Hoystrup, Karen Tomasdatter Mantix og Citzel Jacobsdatter Riise. Kirsten døde 37 år gammel i Aschou mølle i Snesere og blev begravet 12.juli 1743.

Lorenz og Kirsten blev trolovet i Lundforlund præstegård 29.oktober 1724 og viet 22.november. Kirsten har formentlig været hos søsteren Anne Kirstine, der var gift med præsten i Lundforlund Friderich Pedersen Hobroe.

Lorenz og Kirsten flyttede noget rundt. I 1725 har de dåb i Haldagerlille kirke. I 1727 bor de i Lorup hos Henric Wibe som indsiddere. Her var de endnu i 1728, hvor Kirsten nævnes som fadder. Men derefter ses de ikke sammen mere.

Kirsten finder vi i Snesere i 1732, hvor hun den 17.august bliver trolovet med mølleren Christen Bertelsen Sigersted i Aschou mølle. Og her bliver Lorenz og Kirstens fire børn konfirmeret. Christen Bertelsen dør i 1739, hvorpå Kirsten bliver gift med Niels Sørensen Krag, der var møllersvend under Christen og nu overtog møllen. Niels Krag var søstersøn til den førnævnte Niels Schibsted – og Niels Schibsteds søn Jens blev møllersvend hos Niels Krag.

Lorenz og Kirsten fik fire børn

1. Lorentz. Født 14.januar 1725 i Haldagerlille. Han blev konfirmeret i Snesere i 1741.
2. Sophia, som er ane 109. Døbt i Kirkerup 5.januar 1727, båret af Anne Laurids Jensen Møllers hustru af Nyesø Mølle (en moster). Faddere var Antonius Slagter i Sorø (Kirstens svoger), Peder Rasmussen i Lorup, Mette Rasmus Pedersens og Kirsten Peder Pedersens begge gårdmænds hustruer i Lorup. Hun blev konfirmeret i Snesere i 1742.
3. Ingeborg, født omkring 1730, konfirmeret i Snesere i 1745.
4. Cathrine Hedvig, som var født før 1732.

222 Iver Jensen

Blev døbt i Stouby 28.juni 1696. Han blev begravet 16.januar 1778 i Stouby ved Vejle

223 Maren Hansdatter

Blev døbt i Fredericia 8.marts 1703. Hun blev begravet 23.oktober 1772 i Stouby.

Ivers forældre var ane 444 fæstegårdsmand Jens Iversen og 445 Maren Hansdatter i Ullerup i Stouby sogn. Han blev døbt 28.juni 1696 i Stouby kirke, båret af Jacob Pimps hustru. Faddere var Niels Sørensen i Roden, Jens Villadsen i Roden, Jacob Pimp i Belle mølle, Christen Pimpis hustru i Harup mølle og Anne Knudsdatter i Daugård. Iver døde i Ullerup og blev begravet 16.januar 1778, 85 år gammel.

Marens forældre var Hans Jacobsen og Birgitte Poulsdatter i Fredericia. Hun blev døbt i Michaelis sogn den 8.marts 1703, båret af borgmester Helsenbergs kone. Faddere var Peter Andersen, Johan Paag, Niels Paag, Iver Pedersen (og et par ulæselige). Maren døde i Ullerup og blev begravet i Stouby 23.oktober 1772.

Iver og Maren blev trolovet i Michaelis sogn i Fredericia den 22.september 1732 ”ærlig og forstandig ungkarl af Ullerup udi Bjerre herred med dydig og gudfrygtig må Maren Hansdatter trolovet på condition efter loven af Mads Andersen Ammedsbøl og Niels Nielsen”. De blev viet 11.november.

Iver var fæster af gården Neder Ullerup i Stouby sogn på nordsiden af Vejle fjord. På matrikelkortet fra 1819 har gården matrikel nummer 1 i det lille ejerlav Ullerup bestående af

to store gårde. Gården var på 61 hektar, hvoraf en del var skov. I Chr.5's matrikel fra 1684 var hartkornet angivet til 10 td, 4 skæpper og skov til 0td 0skp 1 fjerdingkar og 2 album. Det var faktisk noget af en storgård.



Aalborg Luftfoto, Kgl Bibliotek. Foto fra ca 1948. Bemærk det mobile tærskværk i højre side. Traktoren var kraftkilden, halmen blev presset op på loftet og avnerne blæst hen i hjørnet mellem de to bygninger. Alt sammen direkte fra marken, jvf de forspændte vogne til venstre i billedet.

Marens ophav var krævede lidt detektivarbejde. Kirkebogen viste, at Karen Hansdatter og søster Kathrine fra Fredericia var faddere. Og en Herman Kaltou "uden for Fredericia" var også fadder. Det viste sig, at han blev gift med en Johanne Hansdatter 15.marts 1737 i Michaelis sogn, Fredericia. Så lykkedes det at finde Marens vielse med Iver i samme kirke. Og i "Nygaard's sedler" stod, at en Maren Hansdatter, gift med Iver Jensen i Ullerup – og navn på 5 andre arveberettigede søskende. Det kunne så passes sammen med oplysningerne i Michaelis kirkebog.

Iver og Maren fik 5 børn

1. Maren, som er ane 111. Hun blev døbt 20.september 1733, båret af Niels Tønning's hustru i Vrigsted. Faddere var Mads Jensen i Ullerup, Rasmus Nielsen i Rhoden, Christen Jacobsen Pimp i Borbech, Knud Jensens hustru i Asklinde og Friderich Rasmussens hustru i Rod.
2. Birgitte, døbt 19.juni 1835. Hun døde som lille
3. Hans, døbt 3.marts 1737. Båret af mosteren Karen Hansdatter af Fredericia.
4. Birgitte, døbt 19.april 1739, båret af mosteren Kathrine af Fredericia.
5. Mads, døbt 17.september 1741

224 Jens Rosdal

Nævnes i Fladstrand ved barnedåb i 1691 og 1697

225 Mette Klim

Nævnes ved dåb af det ene barn

Dette par er omtalt ved dåb af de to yngste børn i Fladstrand. Vielse og begravelse er ikke fundet. Og hverken dåb eller begravelse af parret er fundet.

Besyderligt nok har præsten angivet Mette Klim som fadder for barn nr 2, Birgitte mens Wendel Svendsdatter angives som mor. Det er så omvendt ved barn nr 3, Peder. Jeg tror præsten skrev forkert ved Birgitte.

De fik mindst to børn

1. Christen, som er ane 112. Han blev døbt på Alle Helgens dag, 1. november 1691 – Jens Rosdals barn Christen. Fadderne var Mette Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Laurs Klim, Peder Nielsen, Christen Rosdal og Jørgen Christiansen.
2. Birgitte, døbt 4. juli 1797. Faderen var Jens Rosdal, moderen Wendel (?) Svendsdatter. Faddere Mette Klims, Jørgen Christensen, Peder Nielsen og Peder Vræghold (?).
3. Peder, døbt 13. august 1698. Moderen er Mette Klim mens Wendel Svendsdatter er fadder.
4. Mette, døbt 2. april 1704. Forældrene er Jens Rosdal, moderen Mette Klim. Ved den efterfølgende introduktion siges Jens at hedde Jens Pedersen Rosdal.

238 Johan Christoffer Lydman

Var født omkring 1697. Han døde i Lund 30. januar 1755.

239 Anna Margaretha Larsdotter

Født omkring 1713 uvist hvor. Hun døde 25. oktober 1788 i Lund.

Johans dåb er ikke fundet. Han døde i Lund den 30. januar 1755 klokken 10 om aftenen af svær næseblod, og blev begravet på Stora Kyrkogården i Lund. Han var da 58 år gammel, så han må være født omkring 1697. I begravelsesindførslen er angivet, at der blev betalt 1 rigsdaler 16 skilling for begravelsen. Desuden er angivet nogle ulæselige ekstra ydelser, som kostede 7 rigsdaler 16 skilling.

Anna Margarethas dåb er heller ikke fundet. Hun døde den 25. oktober 1799 som snedker Lydmans enke og blev begravet den 5. november på Stora Kyrkogården. Hun var da 75 år gammel og må så være født omkring 1713.

Vielsen af Anna Margareta og Johan Christoffer er ikke fundet i kirkebogen, der mangler vielsesnoter mellem august 1747 og januar 1749. Men hendes navn angives ved dåben af børnene.

Johan Christoffer var først gift med Elena Christensdotter, som blev begravet 20. september 1747 på Skt Laurenti kirkegård. Deres vielse er heller ikke fundet, men også hendes navn fremgår af dåbsindførsler.

Johan var snedkermester ved "academiet" (formentlig Lunds universitet) og må have haft en vis status, for deres første barn bæres til dåben af professor Hermans hustru og huen blev taget af rådmand Westmans hustru.

Johan og hans første kone Elena fik fire børn, Claus (1739), Martin (1742), Fridrich (1743) og Elsa Dorothea (1747, død 1748),

Johan og Anna Margaretha fik et barn, Elisabeth, som er ane 119. Hun blev født den 9.maj klokken ½5 om morgenen. Hun blev båret af Anthon Lundahls hustru og snedker Niels Månsons hustru to huen af. Faddere Laurs Månsso, Christen Nielson og pigerne Elisabet ?dotter og Ellen Månsdotter.

240 Hans Jørgen Lauritsen

Blev døbt den 30.januar 1718 i Assens. Han blev begravet i Svendborg 2.oktober 1775

241 Maren Pedersdatter Friis

Hendes dåb er ikke fundet. Hun blev begravet 1.december 1759 i Svendborg.

Hans Jørgens forældre var ane 480 skipper Laurits Jørgensen og 481 Karen Hansdatter i Assens. Han blev døbt den 30.januar 1718 i Assens, båret af Hans Christian Træders hustru. Faddere var Hans Erichsen Torp, Jacob Jensen, Jens Jensen Kylling og Hans Jørgensen Tamdrops hustru. Den 2.oktober 1775 blev Hans Jørgen rebslager begravet fra Skt Nicolai kirke i Svendborg i den Søndre Urtegård. Han blev 58 år gammel.

Marens dåb er ikke fundet. Der ses flere med tilnavn Friis både i Svenborg og Stenstrup, men tilsyneladende uden forbindelse. Maren blev begravet 44 år gammel i Sankt Nicolai kirkegård.

Hans Jørgen blev trolovet med Maren den 19.juli 1739 og viet i Frue kirke i Svendborg den 23.oktober. Vidner var Niels West og Hans Rasmussen – som ikke giver ledetråde om hendes forældre.

Efter Marens død blev Hans Jørgen gift igen den 22.januar 1766 med Cathrine Hansdatter. De fik fire børn, Herman (1766-1829), Hans (1769-?), Jørgen (1771-?) og Peder (30.1.1774-27.10.1844), som blev gift med ane 121 Maria Elisabeth Brandt den 6.12.1806. De fik ingen børn.

Hans Jørgen var rebslagermester allerede ved vielsen med Maren i 1739 ifølge trolovelsesnoterne. Og fra skøde/panteprotokollerne vides, at han havde købt hus i Brogade allerede i juni 1737, hvor han fik et lån på 100 rigsdaler af salig Jørgen Brylles to pigebørn mod 2.prioritet i huset. Ved et nyt lån fra Closter Kirke på 200 rigsdaler omtales en gård i Brogade – måske den samme som foran. Nogle af pengene brugte han måske til at købe en skæppe jord i Brogade af skovrider Oluf Hansens enke. Ved skiftet efter Maren siges gården at være på 12 fag til gaden og 12 fag baghus og med jord i byens marker alt for 500 rigsdaler.

Marens herkomst er søgt mange steder. Det ser ikke ud til at andre slægtsforskere har fundet noget. Jeg har især eftersøgt tre spor udledt af fadderlisterne. En Christian Friderich Friis og Jesper Friis samt Niels Evertsen (Friis) er faddere for nogle af deres børn. Men sporene ender blindt, synes jeg.

Ved skiftet efter Maren nævnes fire børn, Grethe 20, Peder 16½, Laurs 6½ og Hans Kristian ¾ år. Skiftet er noget præget af hans håndværk med 2 nye tjæreredskaber til 30 rigsdaler og en tjærekedel samt 3 tønner tjære. Derudover også hamp, tov og spunden kabelgarn for 220 rigsdaler. Men også en brændevinskedel til 30 rigsdaler. Der var ret meget lærred – 60 alen hørlærred og 24 alen blårlærred lyder af meget.

Boets samlede værdi blev opgjort til 1668 rigsdaler. Der var dog lån for i alt 1464 rigsdaler, så arven blev kun på 204 rigsdaler, hvor Hans Jørgen kunne beholde halvdelen. Men han

ønskede, at de to yngste børn skulle arve 100 rigsdaler hver, mens de ældste ikke skulle have arv, eftersom han havde bekostet deres skolegang og opvækst.

Hans Jørgen og Margrethe fik 14 børn, hvor de 10 altså døde før skiftet efter Maren i 1759.

1. Margrethe Catrine, døbt 2.februar 1740, levede i 1759.
2. Peder, døbt 29.september 1741, begravet 4.oktober 1741
3. Peder, døbt 10.marts 1743. Gik i latinskole ved skiftet og var capellan ved Roskilde domkirke da han blev begravet 19.maj 1812.
4. Christian Friderich, døbt 4.april 1745, begravet 14.juli 1745
5. Karen, døbt 27.maj 1746, begravet 6.juli samme år
6. Christian Friderich, døbt 7.maj 1747, begravet 8.juni samme år
7. Christiana Fridericha, døbt 12.maj 1748, begravet 19.august 1751
8. Jørgen, døbt 9.august 1750, begravet 19.november 1751
9. Laurits, døbt 10.juli 1751, begravet 19.november samme år
10. Karen, tvilling med Laurits, begravet 7.august 1753
11. Laurits Jørgen, som er ane 120, døbt 23.december 1753. Faddere var byskriver Peder Bech, Jesper Friis, Anders Albjerg, Casten Castensen, Hans Torbjørnsens hustru Anna Catrine Augusta og (præsten) hr Peder Trellands hustru Mette Mariea Thye.
12. Hans Christian, hjemmedøbt 20.november 1755, begravet 25.november samme år
13. Karen, døbt 23.april 1758, begravet 20.oktober samme år
14. Hans Christian, døbt 18.maj 1759. Han blev rebslager.

242 Rasmus Peder Gomesen

Blev døbt i Ærøskøbing 21.januar 1720. Død før 13.februar 1767 i Svendborg.

243 Karen Sørensdatter

Født omkring 1725, dåb ikke fundet. Hun døde 7.februar 1811 i Svendborg.

Rasmus' forældre var købmand Gumme Gummesen (ane 484) og Ingeborg Dominicusdatter Brandt (ane 485) i Ærøskøbing. Han blev døbt den 21.januar 1720, båret af Gumme Hansens hustru. Faddere var Daniels Christensen, unge Niels Lauritsen, Salome ? og Kirstine Nielsdatter. Rasmus' begravelse er ikke fundet. Karens kongelige tilladelse til at sidde i uskiftet bo er dateret 13.februar 1667, så Rasmus må være død kort før det.

Karens forældre er ikke kendt, da hendes dåb ikke er fundet. Hun døde den 7.februar i Svendborg, begravet fra Frue kirke den 14.februar 1811, hvor hun var 86 år gammel. Så hun må være født omkring 1725.

Rasmus og Karen blev trolovede den 20.august 1747 i Frue sogn og viet den 15.september.

Efter Rasmus var død blev Karen gift anden gang med Peder Johansen Schalkam den 25.oktober 1771. Han var født i 1744 og altså omkring 20 år yngre end Karen. Peder var købmand og skipper. De fik ingen børn.

Rasmus var købmand i Svendborg. Han havde en gård i Møllergade samt et "lille hus og en lille have" vistnok ved siden af gården. Det lille hus på fire fag havde han købt i 1760 af Torbjørn Andersen for 200 rigsdaler, dog med prioritet både i det lille hus og "det andet hus", som nok var gården i Møllergade. Desuden havde han den tilhørende mark i Hømarken udenfor byen. I skiftet efter Peder Schalkam nævnes også jagten "De 4 søstre".

Karen havde fået kongelig tilladelse til at sidde i uskiftet bo da Rasmus døde. Men forud for vielsen med Peder Schalkam skulle bo og arv gøres op. Det blev gjort i et samfrændeskifte. Syv af deres 10 fælles børn levede og skulle arve. Huset i Møllergade beskrives med 8 fag til gaden og 6 tdr land bymark sammen med det lille hus på 4 fag og i øvrigt almindeligt

inventar. Dertil ”brændevinstøj”, brændevin og forskelligt ulæseligt som nok er købmandsvarer. Desuden omtales bortsolgte varer ifølge hendes bog for 130 rigsdaler. Boets værdi blev opgjort til 1254 rigsdaler, mens udgælden blev opgjort til 730 rigsdaler. Overskuddet skulle som vanligt deles med halvdelen til enken og resten til deling mellem børnene. Eftersom børnene var mindreårige bad enken om, at arven blev stående i boet mod at hun forøgede arven, så sønnerne fik 60 rigsdaler hver og døtrene 30 rigsdaler. Dermed sluttede skiftet.

Karen og Peder Schalkam havde oprettet testamente i 1803. Heri havde den barnløse Peder testamenteret sin del af det fælles bo til Hans Jørgen Baagøe (ane 60) – Karens dattersøn. Boet var takseret til 10.000 rigsdaler, hvoraf Hans Jørgen Baagøe skulle arve halvdelen. Det blev opgjort, så Hans Jørgen fik gården i Møllergade samt nabohuset, byjorden, jagten og bryggeriudstyr. I testamentet nævnes ikke noget om, hvad Karens andel bestod af. Dog nævnes, at Karen og Hans Jørgens moster, Margrethe Brandt, skulle bo i nabohuset deres livstid til fri beboelse – og at det skulle sættes i stand for Hans Jørgens regning.

I folketællingen fra 1801 ses købmand Peder Schalkam (58) i Møllergade sammen med Karen (76), Ingeborg Brandt (50) ugift, Margrethe Brandt (46) ugift, Hans Jørgen Baagøe (18) konens dattersøn købmand, og tjenestefolkene Peder Larsen (26), Cathrine Larsdatter (25) og Anne Cathrine (19).

Hans Jørgen havde altså været i købmandslære i mormoderens hus. Det må han have gjort godt, siden han fik så stor en arv.

Rasmus og Karen fik ti børn

1. Gumme. Døbt 17.november 1748. Var død ved skiftet i 1771.
2. Ingeborg, døbt 9.august 1750.
3. Søren, døbt 20.februar. Han var død ved skiftet i 1771.
4. Hans Caspar. Døbt 2.september 1753. Begravet 2.oktober 1840 fra Nicolai. Købmand.
5. Margrethe, døbt 2.februar 1755. Døde ugift i 1724.
6. Gomme, døbt i februar 1757.
7. Maria Elisabeth, som er ane 121. Hun blev døbt 23.september 1759 i Frue kirke i Svendborg.. Hun blev båret af Ingeborg Gomesdatter og fadderne var Hans Christian Gomesen, Christen Andersen, Peder Bødker, Clara Povelsen Møller og jomfru Maria Elisabet Gomesdatter.
8. dødfødt søn, begravet 23.december 1761
9. Hans Christian, døbt 28.november 1762, begravet 22.januar 1763.
10. Karen Sophia, døbt 24.juni 1764. Hun brugte efternavnet Brandt.

244 Peder Jørgensen Graae

Døbt 8.februar 1694 i Svendborg. Han døde 10.september 1763 i Svendborg.

245 Mette Kirstine Winther

Født omkring 1730 i Svendborg, død 8.januar 1801 i Svendborg.

Peders forældre var ane 488 købmand Jørgen Graae og 489 Cathrine Knudsdatter i Svendborg. Han blev døbt 8.februar 1694 i Nicolai kirke i Svendborg, båret af Anna salig Mads Hansens hustru. Faddere var Henrich NN, Michel Pottemager, Peder Mortensen, Knud Knudsen og Hans Jacobsens hustru. Peder døde 10.september 1763 i Hvidkilde uden for Svendborg og blev begravet den 13.september i Nicolaj kirkes kor. Ifølge ”Danmarks Kirker” købte han et muret begravelsessted af adelsfolkene von Hobe til Nielstrup for 16

rigsdaler. Bogen nævner at han og ”en lille datter” er begravet der. Han havde fæstet plads i kirken på det nyopførte orgelpulpitur i stolestade nummer 3. Det var ifølge bogen vanskeligt at komme derop, hvorfor nogle af fæsterne byttede til stole på kirkegulvet. Det var forbudt at strø sand på gulvet, ”da det er dem på kirkegulvet til ulejlighed”.

Mettes forældre var ane 490 Laurits Winther og 491 Margrethe Knudsdatter i Svendborg, men dåben er ikke fundet. Hun blev begravet den 8.januar 1801 i koret i Nicolai kirke i Svendborg.

Peder var gift tre gange. Første gang med Anna Rasmusdatter den 4.september 1716 ”i huset” i Svendborg, noteret i Nicolai kirkebog. Jeg ved ikke om de fik børn. Anna blev begravet 9.februar 1739. Derpå blev Peder gift anden gang med Dorthea Andersdatter i Stenstrup kirke den 28.september 1739. Hun havde tidligere været gift med forpagteren Diderich Lange på Løjtved i Stenstrup og det hverv overtog Peder og var forpagter i en årrække. Dorthea døde vistnok sidst i 1745, hvorpå Peder blev gift for tredje gang med Mette Kirstine Winther den 27.maj 1746, hvor de havde kongelig tilladelse til at blive gift uden forudgående trolovelse og lysning. Forloverne var Jørgen Jensen Graae og Jacob Knudsen Møller.

Efter Peder var død i 1763 blev Mette gift med lægen Hans Veninghausen som var læge på Femern, men vielsen er ikke fundet i Svendborg. Han levede endnu da Mette døde i 1801 og var i Neumünster i Holsten ved skiftet. De havde to børn, en søn som var læge og en datter der var gift med Wilhelm Madsen i København.

Peder var købmand da han døde – det har han formentlig været i alle årene, dog suppleret med hvervet som forpagter på Løjtved i nogle år. I Svendborg byfogeds skøde/panteprotokol ses hans navn et stort antal gange – som pengeudlåner og køb/salg af huse og grunde. Han havde også andel i en galiot, Fortuna, på 6½ læster, hvor han solgte halvdelen i 1724 til Hans Ibsen. Ved auktionen over boet i 1723 købte Jørgen Pedersen Graae en jagt Mette Kirstine på 8½ læster for 508 rigsdaler. Han solgte huse i Skattergade, Kirkestrædet og Gåsestrædet.

I 1762 købte han et hus i Hvidkilde og udsteder i den sammenhæng en obligation på 280 rigsdaler til Jørgen Hansen på Hvidkilde. Det er her han bor, da han dør.

Efter hans død blev der afholdt skifte. Det er meget omfattende og fylder 380 sider i to mindre protokoller i A5-størrelse. Det er desværre skrevet i en ulæselig håndskrift. Der blev holdt auktion i november 1763, men det er uvist hvor meget det omfattede af huse og inventar. Boets værdi har jeg ikke fundet. Skiftet blev påbegyndt i september 1763 og først afsluttet i 23.maj 1767.

Der blev også holdt skifte efter Mettes død. Også det er svært at læse. Der var ikke så mange effekter i boet. En dragkiste med 4 skuffer, en slagbænk med en del effekter i, en halv snes bøger som de mest nævneværdige.

Peder og Mette fik 8 børn

1. Lars, som er ane 122, døbt 17.februar 1747 i Stenstrup. De boede da på Løgtvedgård.
2. Peder, født 13.maj 1751, døbt i Nicolai kirke 20.maj. Emigrerede til USA.
3. Anna Dorthea Margrethe, døbt i Nicolai kirke 21.juli 1752. Begravet 1760.
4. Anders, døbt 4.august 1753 i Nicolai
5. Margrete Christiane, hjemmedøbt 23.januar 1755. Gift først med Hans Madsen, anden gang med Johan Frederik Heide.
6. Sophia, døbt 23.juli 1756 i Nicolai. Begravet 4.februar 1757.
7. Anne Dorthea Cathrine, døbt 17.februar 1761 i Nicolai. Hun var gift med porcelænshandler og lysestøber Wilhelm Madsen. Hun døde i marts 1744.
8. Peder Jørgen, døbt 17.maj 1764, altså efter faderen var død. Han blev begravet før 1801 og ses ikke i skifte efter moderen.

246 Niels Clemensen

Var født omkring 1716 uvist hvor. Han blev begravet 2.april 1792 i Svendborg.

247 Maren Jeppesdatter

Blev døbt 9.juli 1719 i Kirkeby, Fyn. Begravet i Svendborg 10.november 1783.

Niels' forældre er ikke kendte. Han blev begravet i Frue kirke i Svendborg den 2.april 1792, hvor han var 76 år gammel. Han må altså være født omkring 1716.

Marens forældre er ane 494 Jep Andersen og 495 Maren Pedersdatter i Dongshøjrup i Kirkeby sogn ca 7 km nord for Svendborg. Hun blev døbt den 9.juli 1719 i Kirkeby kirke. Hun blev båret af Jep Nielsens kone i Rødme i Stenstrup sogn. Fadderne var Hans Rasmussen i Slæbech, Willum Lauritsen, Anders Willumsen, Peder Ipsen og Morten Matthisens kone i Dongshøjrup. Maren blev begravet ”i den store gang” i Vor Frue kirke i Svendborg den 10.november 1783, 64 år gammel.

Niels og Maren blev trolovede i Svendborg den 18.september 1746 og viet i Vor Frue kirke den 25.november. Forloverne var Christen Graae og Hans Christian Gomesen.

Niels var købmand i Svendborg. Han havde part i mindst to jagter, ”De fire Brødre” og ”De fire Søstre” Han havde en halvpart i ”De fire Brødre” som han solgte til Anders Hansen for 294 rigsdaler i 1755. Den anden jagt solgte han i 1791 til svigersønnen Lars Graae (ane 122) og sønnen Clemen Clemensen.

I januar 1770 tinglystes udfaldet af auktion over Svendborg købstads distrikt for brændevinssalg. Niels Clemensen bød højest på et område omkring Ollerup, Aaby og Guldbjerg, hvor der tilsyneladende skulle betales 24 rigsdaler i årlig afgift af brændevinssalget. Rettigheden var tildelt for en femårig periode indtil 1775.

Niels købte i 1764 et hus i Møllergaden på auktion. Huset var på fire fag mod gaden,, gårdsplads, baghus og haveplads beliggende mellem Peder Larsen Skræders hus og Niels Clemmensens hus. Der fulgte også jord med i byens mark. Købesummen var 210 rigsdaler. I 1765 købte han yderligere et vænge i byens mark uden for Bagergades port.

I sine sidste år afhændede han tre huse, gårde i Møllergade og byjord til børnene Margrethe og Clemen og til Gome Graae og svigersønnen Niels Maegård.

Jeg har ikke fundet skifte efter hverken Niels eller Maren.

Niels og Maren fik 8 børn

1. Gumme, døbt 20.august 1747
2. Maren, døbt 1.september 1748
3. Kirsten, som er ane 123. Hun blev døbt 20.oktober 1750 i Frue kirke i Svendborg, båret af Hans Jørgen Rebslåers kone (ane 241 Maren Pedesdatter Friis). Fadderne var Rasmus Jacobsen, Christen Andersen, Lars Bartholomæisen og Rasmus P. Gummesens hustru (ane 243 Karen Sørensdatter).
4. Hans, døbt 16.januar 1752. Han blev begravet i 1753 1½ år gammel.
5. Karen, født og døbt samme dag den 28.oktober 1753. Hun blev gift med Niels Jacob Maegaard 25.august 1784. Hun døde i 1841 i Svendborg. Han købte gård i Møllergade og 8 grunde i byens mark af Niels i 1791.
6. Clemen, døbt 24.august 1755. Han blev købmand. Gift med Anna Maria Nielsdatter Bech 19.maj 1786. Han døde i 1832.
7. Margareta, døbt 13.maj 1759. Købte gård i Møllergade i 1785 af faderen.
8. Bodil, døbt 12.april 1761. Hun blev begravet 2.marts 1765, 4 år gammel.

248 Anders Lauritzen

Havde gård i Munke Bjergby i første halvdel af 1700-tallet

249 Maren Christensdatter

Begravet 26.november 1753 "Anders Larsens kone fra Bbye"

Parret kendes fra en bog skrevet af sønnesønnen Christopher Schrøder Andresen og genoptrykt af Maar omtalt under ane 124 Christen Andresen. Kirkebogen for Munke Bjergby findes først fra 1750. Anders må være død en del år tidligere end det.

Marens begravelse ses i kirkebogen "26.november 1753 sep Andres Larsens kone fra Bbye, som var moder til amtsforvalter Andreasen på Borringholm".

Gården i Bjergby hørte givetvis til Antvorskov Kloster, hvor amtmanden kammerherre V. Bjerregaard boede. Han menes at have haft deres søn Christian Andresen som skriverdreng og givet ham tilstrækkelig uddannelse til at han kunne blive amtsforvalter på Bornholm.

I bogen nævnes fire sønner

1. Jens Biering, som blev godsbestyrer på Egholm, senere Krabbesholm og fra 1768 proviantforvalter på Christiansø. Gift med Lovisa, som ejede gården Siegaard i Aaker sogn på Bornholm.
2. Christen, som er ane 124, menes født omkring 1721
3. Oluf, som blev præst i Nylarsker og senere Vestermarie. Siges i bogen at være født 31.marts 1737, død 1.december 1791
4. Christen Anders Lauritz, som var rådmand i Slagelse.

250 Christopher Schrøder

Blev døbt i Helsingør 30.december 1697. Han blev begravet i Rønne 18.januar 1753.

251 Catharina West

Var født omkring 1718. Hun blev begravet 23.januar 1796 i Rønne.

Christophers forældre var præst ved Skt Olai kirke i Helsingør Johannes Schrøder (ane 500) og Sophia Rosenmeyer (ane 501). Han blev døbt i Olai kirke den 30.december 1697. Faddere var borgmester Friderich Bartels, Elisabeth borgmesters, forpagter Hansen, Jacob Hansen og Mattinette Brochman.

Catharina Wests forældre var amtmand og guvernør på Bornholm Niels Madsen West og Michelle Ottilie Klein. Det er uvist hvor hun blev født. Hun blev begravet den 23.januar 1796 i Rønne som "afgangne hr kammerråd og amtsforvalter Schrøders". Hun var da. 77 år gammel og derfor født omkring 1718,

Christopher og Catharina blev gift den 17.september 1736 i Rønne kirke. Der er ikke nævnt forlovere.



Christopher og Catharina havde et fint bindingsværk ved havnen i Rønne – Rosengården, på Toldbodgade 2. Her klippet fra Google Street View.

Efter Christopher var død i 1753 solgte Catharina den 14. august 1753 sin halve part i galeothen "Catharina Dorthea" for 450 rigsdaler til sin svigersøn Christen Andresen. Den kunne laste 15 læster. To år senere solgte hun også Rosengården til ham for 1700 slettedaler. Desuden solgte hun den 8½ tdr land byjord til ham for 870 rigsdaler.

Jeg har ikke set skifte efter hverken Christopher eller Catharina.

De fik tilsyneladende kun et barn, ane 125 Michelle Otilia, opkaldt efter sin mormor. Hun blev døbt i Rønne den 28. januar 1739, båret af fru Krabbe. Faddere var Christian Lærke, generalmajor Niels Wæst, konferensråd Christen Bjerregaard og Barbra Cohu?

252 Ratge Lorentzen

Døbt i Sønderborg 6. juli 1812. Begravet i Egen på Als 10. december 1776.

253 Elisabeth Charlotte Johansen

Født omkring 1719 vist i Egen. Vist begravet i Slesvig hos sønnen i 1788.

Ratges forældre var rektor på latinskolen i Sønderborg Peter Lorentzen (ane 504) og Dorothea Sophie Hansen (ane 505). Han blev døbt i Sønderborg kirke den 6. juli 1712. Fadder var Rotcher Peter Hansen resten ulæselige. Ratge døde i Egenmølle i Egen sogn og blev begravet den 10. december 1776.

Elisabeths forældre var ane 506, farver Andreas Johansen og 507 Anne Marie Hansen Philip. Alsnissen.dk mener hun blev født i 1719 i Egen, hvor faderen havde møllen. Kirkebogen for Egen sogn er ikke bevaret så tidligt. Hun er ikke set begravet i Egen, formentlig er hun flyttet til Slesvig sammen med sønnen Peder Andreas, da han købte godset Schönhagen.

Ratge og Elisabeth blev trolovede i Egen den 17. september 1739 og gift den 15. december.

Ifølge Alsnissen.dk var Ratge i 1738-44 forpagter af herregården Hjortspring, ejet af hertugen af Augustenborg. I 1746 fik han forpagtningen af Rumohrsgård for en 12-årig periode for i alt 1450 rigsdaler. Han beholdt forpagtningen yderligere nogle år frem til 1769. Herefter flyttede de til Egenmølle, som hans kone havde arvet efter faderen. Alsnissen.dk skriver, at forpagtningerne havde skabt ham en betydelig formue, som hjalp flere af børnene til køb af herregårde.



Egenmølle på Als, Sylvest Jensen Luftfoto 1949, Kgl Bibliotek

Ratge og Elisabeth fik seks børn

1. Peder, døbt i Svenstrup på Als 13. oktober 1740, født på Hjortspring.
2. Anne Marie, døbt 1742 i Svenstrup, født på Hjortspring. Død i 1744.
3. En datter i 1744, som blev begravet i Egen i 1756, 8 år gammel.
4. En søn, begravet i 1749 i Egen, alder ikke angivet.
5. Anne Marie, døbt i Notmark 25. januar 1748.
6. Peder Andreas, som er ane 126. Døbt i Notmark 26. oktober 1750, døbt af hr pastor Thomsen i Ketting.

254 Mathias Jensen With

Var født 9. september 1718 i Kjeldby på Møn. Død 18. maj 1797 i Notmark, Als.

255 Dorothea S. J. Pedersen

Født i 1722 vist i Notmark. Begravet 19. februar 1788 i Notmark.

Mathias' forældre var præst i Kjeldby Jens With (ane 508) og Johanne Poulsdatter Haarlov (ane 509). Han blev døbt 9. september 1718 i Kjeldby kirke, båret af mosteren madame Borg fra Stubbekøbing. Faddere var mons Schive fra Stege, mons Christian Sigfred Bergen ibid og madame Rhodis, barnets faster fra Nykøbing. Mathias døde i Notmark på Als den 18. maj 1797, begravet den 26. maj.

Han var gift med Dorothea Sophie Jørgensdatter Pedersen – hendes forældre er ifølge Wibergs præstehistorie præsten i Notmark Jørgen Conrad Petersen (ane 510) og Dorothea Sophie Ottosdatter Brandt (ane 511). Dåben er ikke set i Notmark kirkebog. Hun blev begravet i Normark 19. februar 1788.

Mathias og Dorothea blev gift i Notmark den 18. februar 1745.

Mathias blev student i Sorø i 1736 og læste så teologi på universitetet i København, vistnok kandidat i 1742. Han blev kapellan i Notmark i 1743 og fra 1744 sognepræst. Han forblev præst der til han døde i 1797, dvs 54 år. Sønnen Jørgen var kapellan for ham i 14 år og mente i begravelsesindførslen at "Notmarks menighed vil ihukomme han som en i hver henseende går, restkaffen og hæderværdig mand". Wibergs præstehistorie omtaler ham som "en meget stærk mand".

Kort efter at Mathias var kommet til Notmark som praktikant/kapellan blev han part i et klagemål over degnen i Notmark, Gerhard Bruun. Degnen havde opført sig uanstændigt overfor den daværende præst Jørgen Pedersen (Dorotheas far) og Mathias With, både i kirken og i præstegården havde han tiltalt dem forsmædeligt. Sagen er omtalt i (skifte)protokollen for Als Sønderherreds provsti. Desværre vanskeligt at læse, så jeg har ikke fundet hvad degnen har brugt af ukvemsord. Provsteretten holdt møde 11. november 1743 og på et senere møde foresloges et forlig, som vistnok blev enden på skænderiet.

Efter Mathias døde blev der afholdt skifte skrevet (ulæseligt) hen over 40 sider i protokollen. Der omtales knap 600 effekter i boet, en del rede penge og fire obligationer, en af dem på 200 rigsdaler var til ane 126, svigersønnen Peder Andreas Lorentzen på Schønhagen. Boets værdier blev opgjort til 3800 rigsdaler. Efter udgifter til skiftet og auktion blev der 3430 rigsdaler til deling mellem de ti børn, 343 til hver, da der ikke deltes i broder/søsterlodder.

Mathias og Dorothea fik 11 børn

1. Jens Jørgen, døbt 25. november 1745. Blev præst i Lysabild
2. Otto Jacob, døbt 7. juni 1747. Blev præst i Skrydstrup i Ribe stift
3. Jørgen, født 4. marts 1749, døbt den 7. marts. Efterfulgte faderen i Notmark
4. Johannes, døbt 22. april 1753. Præst i Bedsted i Åbenrå amt.
5. Dorthe Sofie, døbt 22. marts 1753. Var ugift ved skiftet i 1797. Blev senere gift med degnen Christian Carl Trolle i Notmark. Hun døde barnløs i 1829.
6. Mathias, døbt 31. januar 1755. Blev klædehandler i København.
7. Johanne Margrethe, som er ane 127. Døbt 13. december 1756 i Notmark kirke.
8. Mette Maria, døbt 11. august 1758. Hun var død (barnløs) før skiftet i 1797.
9. Anne Marie, døbt 5. november 1759. Hun blev gift med præsten i Keldby Ludvig Ottesen Stoud.
10. Elisabeth Charlotte, døbt 19. august 1761. Var ugift ved skiftet i 1761.
11. Martin Reenberg, døbt 23. februar 1764. Han blev landmåler i Slesvig.

9.generation

Ane 276-373 er Svend Gansteds gren.

276 Jens Jørgensen

Født før 1695. Død 10.december 1744 i Fjellenstrup ved Gilleleje

277 Margrethe Nielsdatter

Født før 1700 uvist hvor. Begravelse ikke fundet, men død efter 1744.

Jens og Margrethe optræder også som ane 156/57, hvor der er skrevet om dem.

De var fæstere af Thorsbjerggård i Fjellenstrup ved Gilleleje.

Der nævnes fire børn ved skiftet i 1744 efter Jens' død – Margrethe (25), Hans (21) som både er ane 78 og 138, Anne (18 år) og Jørgen (14 år).

282 Jørgen Nielsen

Født før 1715. Begravet i Græsted i 1754.

283 Maren Ibsdatter

Født omkring 1710, begravet 21.november 1790 i Græsted.

Jørgens forældre kendes ikke, da der ikke er kirkebog for Græsted sogn så tidligt. Han døde i Strand Esbønderup og blev begravet i Græsted i 1754 men præsten har ikke angivet dato. Det har dog været før 1.april, hvor fæstet bliver overtaget af Lars Rasmussen.

Marens forældre er ikke kendt. Hun blev begravet 79 år gammel den 21.november 1790 i Græsted. Hun var da gift med Lars Rasmussen i Strand Esbønderup. Hun må være bror til ane 72/128 Jens Ipsen, idet han optræder som værge for to af børnene. En Hans Ibsen er også værge, og sandsynligvis også hendes bror.

Jørgen og Maren blev gift før kirkebogen starter i Græsted – og sikkert før 1738, hvor deres første barn synes født.

Jørgen var fæster af en gård i Strand Esbønderup – men det er usikkert hvilken.

Ved Jørgens død blev der skiftet mellem Maren og seks børn. Maren havde en Ingeman Ibsen som lavværge (sikkert hendes bror). Værge for børnene var Ole Nielsen i Haagendrup (sikkert Jørgens bror), Peiter Madsen i Græsted, Jens Ipsen og Hans Ipsen begge i Strand Esbønderup.

I fæsteekstrakterne for Kronborg står der, at ungkarl Lars Rasmussen fæster den gård, som Jørgen Nielsen havde beboet og fradøde. Han ægter enken. Og den 16.april 1754 blev Maren trolovet med Lars Rasmussen. Ingemand Ipsen i Smidstrup var forlover for hende.

Jørgen og Maren fik i hvert fald seks børn

1. Dorthe, født i 1738
2. Margarethe, som er ane 141, født i 1740

3. Maren, født i 1744
4. Johanne, født i 1746
5. Jørgen, født i 1749
6. Jeppe, født i 1751.

286 Hans Arentsen

Født før 1715. Begravet i Græsted 29.januar 1769.

287 Ellen Larsdatter

Født før 1715, begravet i Græsted 1.april 1770.

Hans Arentsen blev født før kirkebogen for Græsted begynder, så hans forældre er ikke kendt. Han døde i landsbyen Haagendrup nord for Græsted og blev begravet 29.januar 1769, hvor præsten skriver ”havde i ægteskabet med sin hustru, som overlever ham, været samlet og kærligen levet over 56 år og haft efter sig 7 børn, alle velgiftede. Var stærk og rørig i sin levetid, indtil det sidste år i hvilken han led stor?”. Han må være født før 1715 bedømt ud fra datterens omtrentlige fødselsår.

Ellens fødsel og dåb er heller ikke fundet. Hun døde også i Haagendrup og blev begravet 1.april 1770 i Græsted. Præsten noterede, at hun blev 84 år og havde levet i ægteskab med Hans Arentsen i over 50 år.

De blev tilsyneladende viet før kirkebogen begynder.

Hans Arentsen var fæster af en gård i Haagendrup. I Kronborg amtsstues fæsteekstrakter blev det den 30.marts 1761 noteret, at den kommende svigersøn ”Ole Hansen overtager fæstet af den gård, som Hans Arentsen formedelst alderdom og skrøbelighed godvillig afstod, hvis datter han ægter. Den mig underskrevne dags dato dags dato fæstebrev på denne gård forbinder jeg hermed at efterleve, såfremt jeg ikke vil have mit fæste forbrudt”. Underskrevet af Ole Hansen.

Jeg har kun fundet to af de syv børn, som præsten noterede

1. Birte, som er ane 143. Født omkring 1736.
2. Arent, hvis hustru er fadder for Birtes to yngste børn.

360 Rasmus Olsen

Var født omkring 1685 uvist hvor. Han blev begravet i Jystrup 7.marts 1728.

361 Maren Povlsdatter

Hun blev døbt i Jystrup 14.januar 1683. Begravelsen er ikke fundet.

Rasmus' forældre er ikke kendte. Han blev begravet den 7.marts 1728 i Jystrup og var da 42½ år gammel skrev præsten. Så han må være født omkring 1685.

Marens forældre var ane 722 gårdfæster Povl Jensen og 723 Ødsle Ibsdatter fra Mortenstrup nord for Jystrup. Hendes begravelse er ikke fundet, muligvis kom hun på aftægt uden for sognet.

Rasmus og Maren blev viet den 19.juli 1711 i Jystrup kirke. Forlovere er ikke nævnt.

Rasmus var fæster af en gård i Jystrup. Han måtte gå fra gården i 1723, formentlig fordi han ikke havde kunnet betale sine skatter eller afgifter. Det fremgår af et såkaldt Opbudsbo i

Skjoldenæsholm skifteprotokol, registreret den 2.marts 1723. Et opbudsbo er det gamle ord for konkursbo. Her opgjordes værdien af gården indbo, besætning og redskaber. Det blev til i alt 55 rigsdaler – størst værdi havde 8 heste, 2 føl og 3 køer samt en del korn i laden. Det meste er ulæseligt – men det fremgår, at fæstet overdrages til en Poul Tøgersen. Det fremgår ikke, hvor Ramus og Maren så flyttede hen.

Rasmus døde 5 år efter konkursen – man kan måske forestille sig, at han fik en arbejdsskade og derfor måtte gå fra gården –det er dog gætteri.

Derefter blev Maren gift i Jystrup kirke i 1732 med Hans Nielsen. Han døde i 1747 og blev begravet i Jystrup.

Rasmus og Maren fik kun tre børn

1. Povl, døbt 3.marts 1715 i Jystrup
2. Johanne, døbt 7.november 1717 i Jystrup og
3. Lars, som er ane 180, døbt 4.februar 1720 i Jystrup, båret af Barbara magister Petters kone. Faddere var Anders Madsen i Ny Mølle, Jacob Br? i Taastrup, Lars Andersen og Hans Andersen begge i Jystrup.

362 Lars Christophersen

Blev døbt 27.juni 1675 i Store Tåstrup ved Merløse. Begravelsen er ikke fundet.

363 Kirsten Larsdatter

Blev døbt 1.marts 1791. Hun blev begravet i Støre Tåstrup 8.april 1736.

Lars' forældre var fæstegårdsmand Christoffer Lauridsen (ane 724) og Kirsten Nielsdatter (ane 725). Han blev hjemmedøbt og senere fremvist i Store Tåstrup kirke den 27.juni 1675, båret af Sidsel hr Hansens. Faddere var Peder Lauritsen, Hans Jensen, Peder Jensen, Peder Hansen, Morten Jensen, Anne Lars Nielsens alle i Merløse, Mette Jørgensdatter og Christen NNs hustru Margrethe Hansdatter i Thostrup. Jeg har ikke fundet hans begravelse – det må have været efter 1736, hvor Kirsten døde.

Kirstens forældre var ane 726 fæster Laurids Arrildsen og 727 Kirsten Rasmusdatter i Hammershus i Oustrup sydvest for Hvalsø. Hun blev døbt i Store Tåstrup kirke 1.marts 1691, båret af Ingeborg Hans Lauridsens i Hammershus. Faddere var Søren Rasmussen i Tåstrup, Jens Pedersen, Niels Pedersen, Kirsten Knud Pedersens og Karen Laurs Jensens alle i Oustrup. Kirsten blev begravet i Store Tåstrup den 8.april "Lars Christophersens kone af Mierløse. Hun var da 46 år gammel. Præsten noterede, at der blev givet 2 mark til kirken.

Lars og Kirsten blev gift i Store Merløse den 8.november 1771 hvor Lars siges at være fra Merløse og Kirsten var fra Oustrup.

Der findes ingen skifter fra den tid og fæsteprotokol for relevante godser findes først fra 1764. Så der vides ikke noget videre om dem.

Jeg har fundet fire børn efter Lars og Kirsten

1. Christopher, døbt 1.januar 1717 i Store Tåstrup.
2. Harald, døbt 5.november 1719
3. Kirsten, som er ane 181, døbt 6.maj 1723, båret af Christopher Nielsens kone ibidem. Faddere var Christopher Nielsen, Niels Christophersen ibid, Laurs Arrildsens søn Arrild af Oustrup, Laurs Nielsen og Mogens Rasmussens kvinder af Mierløse.
4. Niels, døbt 6.november 1735.

368 Peter Stolt

Født i Klein Luckow, Mechlenborg o. 1675. Uvist hvornår han døde

369 Sophia Eleonora Hagemeister

Døbt i Kirchgrubenhagen, Mechlenburg 22.september 1679. Uvist hvornår død.

Oplysninger om dette par har jeg fundet på mormonernes hjemmesider. Når en person vil med i deres kirke søger de efter så mange forfædre som muligt, for de skal også indmeldes i kirkesamfundet og jo flere forfædre jo bedre. Alt er gjort søgbart og mange slægtsforskere bidrager med fund. Desværre er ikke alle oplysninger troværdige. Oplysningerne om dette par ser ud til at være troværdige.

Ifølge hjemmesidens oplysninger skulle Peter Stolts far være Joachim Stolt, født omkring 1645. Sophias far skulle være Joachim Hagemeister, født omkring 1654. Jeg har ingen yderligere oplysninger om dem, så denne gren slutter her.

De blev gift i Sophias hjemby Kirchgrubenhagen den 25.november 1700. Jeg har ikke fundet oplysninger om, hvad Peter foretog sig.

De fik 13 børn ifølge hjemmesiden. Forunderligt nok blev deres yngste barn født i 1728, hvor Sophia skulle være 49 år gammel. Det var en høj alder for en fødende dengang – muligvis har Peter været gift for anden gang uden at det fremgår nogetsteds.

Deres første barn var Levin Jochim, som er ane 184. Han blev født i 1701.

Derefter fik de 12 børn – Johan Friderich (1703), Peter (1706), Ilsa Margaretha (1708), Fritz (1709), Johan Friderich (1711), August (1713), Maria Elisabeth (1714), Friderich Christopher (1717), Anna Elisabeth (1723), Eva Catharina (1723), Jürgen (1725) og Margaretha Elisabeth (1728).

370 David Henricsen

Født omkring 1691. Begravet i Nykøbing F. 28.oktober 1735

371 Marie Jørgensdatter

Født omkring 1699. Død i Nykøbing F. den 28.maj 1741.

Davids forældre er ikke kendte. Han blev begravet på kirkegården i Nykøbing Falster den 28.oktober 1735 uden ceremoni. Han var da 44 år gammel og må derfor være født omkring 1691 men uvist hvor.

Maries forældre var ane 742 skipper Jørgen Kaare og 743 Cathrine NN. Hendes dåb er ikke fundet. Hun blev begravet døde den 28.maj 1741 og blev begravet uden ceremoni den 2.juni 1741. Hun var da 42 år gammel og må så være født omkring 1699.

David og Marie blev trolovede den 9.januar 1722 i Nykøbing F. Vielsen fandt sted den 4.februar samme år. Forlovere er ikke angivet.

David var skipper i Nykøbing, men ellers vides ikke så meget om ham.

En enkelt detalje af en almindelig ting blandt samfundets øverste lag står dog nævnt i kirkebogen. David Henriksens amme Kirsten blev begravet i Nykøbing den 23.januar 1733. Det er jeg ikke faldet over tidligere.

Efter Davids død i 1735 blev der afholdt skifte. Skiftet er ikke så læseligt. Enken angives at være forlovet med Andreas Knudsen Assens og de fem børn nævnes. Boet var opgjort til 1487 rigsdaler. Huset var ikke så stort – bestod af dagligstue, sovekammer, amnestue, køkken og spisekammer. Der omtales et pakhus (med ulæselige effekter), bryggers, stald, karlekammer, et lille kammer på loftet og en kælder. Skipperen ejede også et skib til 500 rigsdaler ved stranden, hvor der også var en ”våning”. Endelig var der en ”gård med tillæg” som vel var agrene uden for byen. Boet skyldte 200 rigsdaler til Hans Wulf i Skelby (han ses i Birte Gansteds slægt) og 133 rigsdaler til enkens moder, Cathrine. Der blev 1042 rigsdaler til deling mellem enken og børnene – 200 rigsdaler til sønnen og 100 rigsdaler til hver af døtrene.

Ved Maries død i 1741 var der igen skifte – og det er heller ikke så læseligt. Antallet af effekter var dog meget større end i Davids skifte – men det var udgifterne så også. Der blev 1200 rigsdaler til overs til deling mellem Anders Assens og børnene.

David og Marie fik seks børn

1. Anne Kirstine, døbt 29.december 1723.
2. NN, 19.juni1727 begravet David Henriksens liden søn hora 12
3. Cathrine, som er ane 185. Hun blev døbt 2.april 1728, båret af Rasmus Edvard Noncheldes hustru. Fadderne var Jørgen Dinesens hustru Maren Søetorps, farver Oluf Ph?, Jacob Sørensen, Jacob Jægers.
4. Jørgen, døbt 6.september 1731
5. Margrethe, døbt 20.april
6. Christine, døbt 12.juni 1733.

Marie og Anders Assens fik to børn, Karen (1736) og Sofie Amalie (1738).

372 Laurits Pedesen Vinter

Født omkring 1709 uvist hvor. Begravet 5.februar 1742 i Svendborg.

373 Margrethe Knudsdatter

Født omkring 1704 uvist hvor. Begravet 25.januar 1779 i Svendborg.

Laurits og Maren ses også som ane 290/91, fordi børnene Mette Kirstine er ane 245 og Knud er ane 186.

Laurits’ forældre kendes ikke. Han blev begravet den 5.februar 1742 på Skt Nicolaj kirkegård i Svendborg, 33 år gammel Han må derfor være født omkring 1709.

Margrethes forældre kendes heller ikke. Hun blev begravet den 25.januar 1779 på Skt Nicolai vestre ”urtegård”, 75 år gammel. Så hun må være født omkring 1704.

Laurits og Margrethe blev gift den 14.april 1730 i Frue kirke i Svendborg.

Laurits var toldbetjent i Svendborg. I skøde/panteprotokollen nævnes, at han lånte 280 rigsdaler af Margrethes bror Jacob Knudsen Møller og pantsatte alt sit bohave. Formentlig har han da købt et hus i Korsgade, for der bor han, da han 18.juni 1736 låner 200 slettedaler af Rasmus Hansen og samtidig pantsætter sin gård i Korsgade.

Da Laurits dør, får Margrethe kongelig tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Boet gøres dog op, og der bliver 200 rd til sønner og 100 rd til døtre. I skiftet nævnes børnenes farfar Søren Tønder – men det må være en stedfar jvf. Laurits’ patronym.

Margrethe bliver gift igen den 28.juni 1743 med Jørgen Jensen Graae i hendes hus efter kongelig tilladelse til at undlade trolovelse og lysning. Jørgen var kirkevæрге for Closterkirken. Han blev begravet den 29.maj 1762 fra Skt Nicolai kirke. De fik ingen børn.

I værket ”Danmarks Kirker” om Skt Nicolaj kirke nævnes side 197, at ”købmand Jørgen Graae og hustru Margrethe Knudsdatter” i 1745 fæstede et stolestade i tårnrummet, ”som tidligere stod øde”.

Laurits og Margrethe fik fem børn

1. Mette Kirstine, som er ane 245. Hun blev født omkring 1730 men dåben er ikke fundet. Hun blev konfirmeret den 4.oktober 1744 i Nicolaj kirke ”Jørgen Graaes stiftatter”.
2. Knud, som er ane 186. Hans dåb er ikke fundet. Han må være født omkring 1731. Han blev konfirmeret i Nicolaj kirke 21.april 1748 ”Jørgen Graaes stiftsøn”.
3. Abelone Sophia, døbt 24.juni 1736. Hun blev gift med byfoged Manderup Jørgensen
4. Hans Christian, døbt 4.maj 1738.
5. Sara, døbt 22.maj 1740. Hun må være død før 1742, da hun ikke nævnes i skiftet.

374 Axel Madsen Hviid

Blev døbt 14.maj 1699 i Stenstrup på Fyn. Begravet i Svinninge 16.juli 1748

375 Marie Kirstine Friis

Blev døbt i Svendborg 28.oktober 1707. Begravet 22.12. 1782 i Svendborg.

Axels forældre var forpagteren på Skjoldemose, Mads Rasmussen Hvid (ane 748) og Anne Jensdatter (ane 749). Han blev født den 6.maj 1699, døbt 14.maj i Stenstrup kirke. Fadderlisten er ganske ulæselig. Han blev begravet i Svinninge den 16.juli 1758 ”den ærlige, højagte og velfornemme mand, forpagter på Glorup og Anhof”. Han var da 49 år

Maries forældre var tolder i Svendborg, Johannes Nielsen Friis (ane 750) og Birgitte Tønnesdatter (ane 751). Hun blev døbt i Nicolai kirke i Svendborg den 28.oktober 1707. Fadderne var Rasmus Jørgensen, Johan Jensen Hyldtoft, Hans Morgensen og Hans Jørgensen. Marie blev begravet i Nicolai kirke den 22.december 1782 ”ved alteret ved den nordre side”

Axel og Marie blev gift 16.april 1730 ifølge inskriptionen på deres gravsten – i det tidsrum findes ingen vielser i kirkebogen for Nicolai kirke.

Axel blev forpagter på Glorup gods på Fyn, noget syd for Nyborg. Ved begravelsen siges, at han også havde forpagtningen af Anhof.

I Svinninge kirke ses på den sydlige side af gangen under orglet findes en gravsten, som tidligere har ligget højere oppe i kirken. En del af indskriften er stadig læselig ”På denne grav til velfortjente Æresminde over den velædle, højagtbare og velfornemme mand AXEL MADSEN HVIID, født på Schjoldemose her i Fyen aar 1699 den 6te mai, kom til forpagtningen på Glorup og tillige udi Ægteskab med hæderbaarne, gudelskende Matrone Maria Kirstine Friis aar 1730 den 16de august I deris fornøjelige Ægteskab havde de 11 børn, 3 sønner og 8 døtre, døde paa Glorup. Aar 1748 den 12.july blev disse ord indgravet.”

Efter Axels død fik Marie Kirstine kongelig tilladelse til at sidde i uskiftet bo, og der ses ikke noget skifte efter ham.

Den ældste søn, Otto døde ugift i Skårup 28.november 1808. Han havde vistnok været godsforvalter på Lolland og havde levet af sin store formue. Han havde overlevet sine

søskende, så i skiftet efter ham ses hans søskendes børn. Her nævnes at Axels datter Elisabeth Maries datter Marie Kirstine var gift med David Stoltze (ane 92/93) – han var da skovrider på Svenstrup, som må være Svenstrup gods ved Køge.

Ifølge Saltofts hjemmeside fik Axel og Marie 11 børn.

1. Otto, født 1731 på Glorup, død 28.november 1808.
2. Anne Margrethe, født 1732, død 1788
3. Birgitte Kirstine, født 1733, død 2.november 1794 i Hillerslev. Var gift med sognepræsten i Espe-Vantinge på Fyn, Frederik Brechling
4. Johannes, født 1733 på Glorup, død 17.december 1785
5. Elisabeth Marie, som er ane 187, født 2.august 1734 på Glorup, begravet 28.november 1794 i Svendborg
6. Christiane Louise, født 1739, død 11.januar 1808.
7. Charlotte Amalie, født 1740, død 1780
8. Nicoline Dorthea, født 1742 på Glorup, død 20.december 1787 i Gislev
9. Mads, født 22.september 1743, død 10.marts 1744
10. Petronelle, født 27.september 1745, død 25.juni 1746
11. Petronelle, født 1746.

Ane 402-511 er Gerda Saksøs gren.

402 Albert Andersen

Født omkring 1668. Begravet i Øster Snede 26.juni 1696.

403 Maren Christensdatter

Døbt i Øster Snede 22.oktober 1676. Begravet i Øster Snede 9.november 1755.

Alberts dåb er ikke fundet i Øster Snede. Han boede i Bøgballe i Øster Snede sogn, da han døde. Han blev begravet den 26.juni 1696, kun 28 år gammel

Marens forældre var ane 806 fæstegårdsmand Christen Jensen og ane 807 Karen Frandsdatter i Bøgballe. Hun blev døbt den 22.oktober 1676 i Øster Snede kirke, båret af Karen Frandsdatter og fadderne var Niels ?, Anders Jensen, Niels Boslund, Mads Engelbrectes hustru Anne Jensdatter. (gudmor Karen Frandsdatter var gift med Jens Pedersen i Bøgballe – hun er ikke moderen). Den 9.november 1755 bliver ”Albert Pedersens moder af Bøgballe” begravet – det er givetvis Maren. Hun blev altså 79 år gammel.

Albert og Maren blev gift den 1.november 1692 og begge sides da at være fra Bøgballe.

Efter Alberts død blev Maren gift med Peder Christensen den 14.februar 1697. Seks af deres børn er kendt, men de har givetvis fået flere, for Øster Snede kirkebog mangler i årene 1702-1708

Albert var fæstegårdsmand og havde efter al sandsynlighed Foldagergård på Bøgballevej 51. Ræsonnementet er, at der på matrikelkortet fra 1819 er angivet, at gården med matrikelnummer 1a var brugt af Albrecht Christensen og tidligere Christen Albrechtsens enke – hvilken Christen må være søn af en af de to sønner ved navn Albert. Gården var på cirka 111 hektar – en rigtig stor gård.



Her klippet fra Kongeligt Bibliotek, Sylvest Jensens Luftfoto, 1947.

Albert og Maren fik 2 børn

1. Anne, som er ane 201, døbt 14.februar 1694, båret af Marens mor Karen Frandsdatter. Fadderne var Christen Jensen i Bøgballe (Marens far), Peder Sørensen, Niels Jørgensen og Kirsten Stefansdatter.
2. Albert, døbt 10.januar 1697 "salig Albrectes barn", båret af Karen Frandsdatter. Faddere Christen Jensen, Jens Jørgensen og Kirsten Stephansdatter.

Maren og Peder Christensens kendte børn er

3. Christen, 1699
4. Anne, 1709
5. Christen, 1712
6. Albert, 1716, begravet 1719
7. Karen, 1719, opkaldt efter Marens mor, som døde samme år
8. Albert, 1722.

Hyrder og kister i Øster Snede

Omkring 1720 angiver præsten i Øster Snede ofte om der bruges en kiste i fyr, bøg eller eg. Det kommer sig af, at kongen opkrævede skat af disse kister, velsagtens for at undgå for stor hugst af de gode træer. De skulle jo helst bruges til skibe og byggeri.

Derfor ser man i kirkebogen at "Laurids Madsens barn af gammel Sole begravet i en fyrrekiste" (præstens understregning). Eller "Christen Skous liden datter af Bøgballe begravet i en bøgekiste."

Præsten i Hornborg noterede forordningen om egekister i sin kirkebog:

Kongelig forordning udstedt 30.november 1717:
-- Forlanger nogen af de i forordningen 11.feb1717 specificerede personer samt adelen tillige med deres hustruer og børn for hver ligkiste af eg betale 5 rigsdaler, andre uden forskel 2 rdlr. Hvis ege liigkister uden denne afgifts erlæggelse bruges, da skal ikke alene denne afgift betales og til straf to rdlr hver gang, til lige deling imellem angiveren og de fattige.

Lidt særegent havde præsten et særligt register over hyrdernes børn. Her var henvisning til de sider, hvor hyrdernes børn var døbt. Registeret havde nogle gange hyrdens navn andre gange blot "hyrden i Sole". Dåbsindførslen havde som hovedregel blot angivet "hyrden i Båstrups datter".

408 Christen Jensen Bonde

Var født omkring 1664, begravet 23.oktober 1746 i Klakring ved Juelsminde.

409 Anne Enevoldsdatter

Døbt 29.maj 1687 i Klakring. Begravet 1.maj 1764 i Klakring.

Christens forældre er ikke kendte. Han blev begravet i Klakring den 23.oktober 1746, hvor han var 82 år gammel. Så han må være født omkring 1664.

Annes forældre var ane 818 Enevold Rasmussen og 819 Maren Nielsdatter i Klakring. Anne blev døbt 29.maj 1687, hvor Anne Ipsensdatter var gudmor – gift med Rasmus Rasmussen. Faddere var Henrich Larsen, Enevold Mortensen, Rasmus Rasmussen og Maren Nielsdatter.

Christen var først gift med Karen Jensdatter den 4.november 1694. De fik et barn, Jens, fire år før de blev gift. Karen Jensdatter stod offentlig skifte palmesøndag 1690 og udlagde Christen Jensen Bonde som barnefader. Jens blev døbt 4de søndag efter påske, hvorpå Christen Bonde stod skifte to uger efter.

Jeg har ikke fundet flere af deres børn. Karen blev begravet i Klakring den 22.april 1713, hvor hun var 55 år gammel.

Derpå blev Christen trolovet med Anne den 2.juli 1713.

Christen var fæster af husmandssted i "Strandhuse" i Klakring sogn ifølge skiftet efter ham. Det har sandsynligvis været et lille husmandssted kombineret med fiskeri. Strandhusene bestod af 7 husmandsbrug da matrikelkortet blev tegnet i 1819.

Stedet hørte til Palsgård gods. Ved skiftet aftaltes det, at Anne skulle have aftægt hos datteren Karen og hendes mand Jens Tullesen. De forpligtede sig til at sørge for hus, klæder, føde og anden nødtørftighed og tillige besørge hende en skikkelig jordefærd. Med denne aftale ville sønnen, Jens, ikke forlange nogen arv, hverken fædrene eller mødrene arv. Dermed var alle fornøjede.

Anne og Christen fik to børn

1. Jens, som er ane 204. Han blev døbt den 10.juni 1714. Gudmor var Mette Ladefogeds og faddere var Christoffer Bund (vist en bror), Iver Jensen og Anne Michels.
2. Karen, døbt 2.februar 1720. Hun blev som nævnt gift med Jens Tullesen i Strandhusene.

410 Jens Pedersen Dall

Blev født omkring 1680. Begravet den 27.marts 1668 i As sogn

411 Karen Sejersdatter

Blev født omkring 1670. Begravet 14.januar 1753 i As sogn.

Jens' far var fæstegårdsmand under Palsgård gods, Peder Dall (ane 820). Han mor er ukendt. Jens blev begravet den 27.marts 1768 fra Kirkholm kirke i As sogn "den gamle Jens Pedersen af Thomashøj". Han var da 88 år gammel – og må så være født omkring 1680, før kirkebog for As sogn begynder.

Karen Sejersdatters forældre er ikke kendte. Hun blev begravet fra gården Thomashøj i Kirkholm, As sogn, den 14.januar 1753. Hun siges da at være 86 år, men er sandsynligvis 10 år for højt, da hun så skulle være omkring 60 år da det yngste barn blev født. Hun må være født omkring 1670.

Jens og Karen blev trolovede den 19.marts 1707. Ingen forlovere er angivet.

Jens var fæster af gården Thomashøj, som stadig findes på adressen Overbyvej 13 i Overby. Gården havde da hartkorn 5 tdr, 3 skp, 2 fjdk og 1 album. Arealet var omkring 25 hektar.



Thomashøj. Aalborg Luftfoto o.1948, fra Kgl Bibliotek.

Der er ikke set noget skifte efter hverken Jens eller Karen. Der findes et fæstebrev, men det er ikke tilgængeligt online (LAV: G370 13).

Jens og Karen fik 6 børn

1. Anne Catrine, døbt 14.august 1707
2. Karen, døbt 16.juni 1709, døde som lille.
3. Karen, som er ane 205. Døbt 26.april 1711 i Kirkholm kirke, båret af Anne Jacobsdatter. Faddere var Peder Dall, Jørgen Dall og Karen Hjulmands.

4. Maren, døbt 11.december 1712, begravet i juni 1713.
5. Abelone, døbt 16.august 1716
6. Sofie, døbt 3.marts 1720.

412 Knud Thomasen

Var født omkring 1666. Begravet 7.juli 1748 i Kirkholm, As sogn.

413 Anne Pedersdatter

Født 24.august 1690 i Kirkholm kirke. Begravet 17.april i Kirkholm, As sogn.

Knuds forældre er ikke kendte. Han blev begravet den 7.juli 1748 i Kirkholm, 82 år gammel, så han må være født omkring 1666.

Annes forældre var ane 826 fæsteren Peder Damsgård og 827 Anne Jensdatter i As. Hun blev døbt den 24.august 1690, båret af Maren Pedersen. Faddere var Jørgen Jensen, Jens Mogensen, Jens NN og Mette Lauridsdatter. Anne blev begravet den 17.april i Kirkholm kirke.

Knud blev første gang gift med Kirsten Olufsdatter i Kirkholm, trolovede den 12.januar 1703. Hun var enke efter Hans Frandsen (begravet 29.maj 1702). Kirsten blev begravet 3.marts 1716, hvor hun var 53 år gammel. Knud og Kirsten Olufsdatter fik vistnok kun et barn, Hans, døbt i 1704.

Derefter blev Knud trolovet med Anne Pedersdatter den 15.marts 1716 og gift den 28.juni.

Knud måtte dog stå offentlig skrifte 14.juni 1716, hvor han måtte erkende sin synd med Birgit Hansdatter, som beskyldte ham for at være far til hendes barn.

Knud fik fæstebrev af gården Kombusk på Overbyvej 3 i Hosby den 24.maj 1719. I Palsgårds fæsteprotokol (LAV G 370 13) nævnes, at han ”i langsommelig tid har beboet gården”. Gårdens hartkorn var 3 tdr 1 skp 2 fjdk. Han overtog den givetvis efter Hans Frandsen, selvom fæstebrevet ikke er dateret til 1702, hvor Hans døde. Det støttes af, at gårdens bruger var Frands Sørensen i Chr 5's matrikel fra 1688 – vel far til Hans Frandsen.

Knud og Anne fik 8 børn, men fire af dem døde som små.

1. Karen, døbt 25.marts 1717 i Kirkholm Begravet 6 uger gammel.
2. Thomas, som er ane 206, døbt 27.marts 1718, båret af Beate Kirstine på Palsgård. Faddere var Peder Brechling, Jørgen Pedersen og Maren Hjulmands.
3. Peder, døbt 15.december 1720. Han døde som lille.
4. Peder, døbt 6.juni 1723.
5. Anne, døbt 17.februar 1726, begravet 4.april samme år. Tvilling med
6. Kirsten, døbt 17.februar 1726, begravet 4.april samme år.
7. Jens, døbt 20.juli 1727.
8. Søren, døbt 27.januar 1732.

414 Niels Hjulmand

Født omkring 1663. Begravet 28.december 1740 i Kirkholm, As sogn.

Niela' forældre er ikke kendte. Han blev begravet i Kirkholm i As sogn 28.december 1740 og han boede da i Hosby. Han var 77 år gammel, og må derfor være født omkring 1663.

Om hans ægtefælle vides reelt intet. Kirkebogen fortæller, at Niels Hjulmands hustru bliver begravet 15.maj 1718, 50 år gammel, men desværre angives intet navn. Jeg har ikke fundet nogen vielse og der er aldrig hustrunavn ved dåb af børnene.

Jeg fandt et kort fæsteuddrag fra Palsgård gods på nettet, hvor Niels Hjulmand den 24.maj 1719 ”afstod sin hidtil påboende halvgård i Hosby til sønnen Jens Nielsen Hjulmand. Fæstegårdens hartkorn var 2tdr, 6 skp og 2 album.

I Chr 5's matrikel fra 1688 kan gården genfindes, da der ikke er andre gårde med det hartkorn. Den daværende fæster var Jørgen Rasmussen. Han kan godt være en forfar, eftersom Niels' første søn kaldes Rasmus, ligesom der i fadderlisterne optræder en Anne og en Karen Rasmusdatter.

Niels Hjulmand og hustru fik 10 børn

1. Rasmus, døbt 21.april 1689 i Kirkholm
2. Søren, døbt 1.marts 1691. Han blev begravet 24.december 1693.
3. Jens, 12.november 1693
4. Søren, døbt 10.november 1695. Han druknede 2 år gammel ”Niels Hjulmand og hustru public absolverede for et af deres børn navnlig Søren, som blev druknet i sit alders andet år og samme dag begravet”. Vel fordi man mente, de ikke havde forhindret, at barnet faldt i vandet.
5. Else, døbt 7.november 1697.
6. Søren, døbt 1.juni 1700. Han blev begravet 22.september 1704.
7. Hans, døbt 3.september 1702
8. Maren, som er ane 207. Hun blev døbt 22.februar 1705, båret af podemesterens hustru Catrine. Faddere var Jørgen Dall, Mogens Jensen og Maren Dams.
9. Anne, døbt 29.maj 1707
10. Kirsten, døbt 9.marts 1710-

422 Christen Pedersen

Født før 1640. Død efter 1688. Var i Vindelev sogn lidt nordøst for Jelling.

423 Anne Jacobsdatter

Født før 1640. Død efter 1676.

Jeg har ikke fundet hverken dåb eller begravelse for disse to aner. De må begge være født før 1640, eftersom de vel var over 20 år ved vielsen. Christen nævnes i matriklen i 1688 og må derfor være død senere end det.

De blev trolovede i Vindelev den 7.februar 1661 og først den 13.november blev de gift. Der er ikke nævnt nogen forlovere.

Christen Pedersen nævnes i Chr 5's matrikel fra 1688. Da står han som selvejer af en gård nummer 6 med hartkorn 9 tdr 7skp 3 fjdk og 1 album, altså en temmelig stor gård. Selv om han står som selvejer er der alligevel angivet en proprietær Stougaard, hvilket jeg ikke har nogen forklaring på.

Jeg har fundet fire af deres børn. Der er også nævnt begravelse af et barn den 14.maj 1682, uden alder, som formentlig er et af de fire børn.

1. Mette, døbt 24.maj 1666

2. Kirsten, som er ane 211. Hun blev døbt 8.juni 1770. Fadderne var Jacob Nielsen (måske Annes far), Mads Tomsen, Stephan Jacobsen, Mads Sørensens datter, Else Thomasdatter og Anne NN.
3. Anne, døbt 13.april 1673.
4. Maren, døbt 8.marts 1676.

424 Jens Andersen

Døbt 22.marts 1673 i Kollerup ved Vejle, begravet 28.marts 1738 i Kollerup

425 Anna Madsdatter

Døbt 26.november 1676 i Kollerup, begravet 31.oktober 1717 i Kollerup.

Jens' far var ane 848 Anders Jensen, der boede i Hygom i Kollerup sogn ved Vejle. Jens blev døbt den 22.marts 1673 i Kollerup. Faddere var Anders Andersen, Peder Hansen, Jens Jensen, Else Stephen(sdatter) og Karen Fransdatter. Han blev begravet 28.marts 1738.

Annas far var ane 850 fæsteren Mads Willumsen i Kollerup. Hun blev døbt 27.november 1676, hvor fadderne var Søren Jensen, Peder Christensen, Iver Steffensen, Mette Madsdatter, Maren Sørensdatter og Anna Sørensdatter. Hun blev begravet 31.oktober 1717 i Kollerup, "Jens Andersens hustru Anna Madsdatter".

Jens og Anna blev viet i Kollerup kirke den 28.november 1697. Der er ikke angivet forlovere.

Efter Anna døde i 1717 blev Jens gift anden gang med Bodil Larsdatter den 1.juni 1718. Det er muligvis Bodil, der b liver begravet 20.oktober 1744, hvor præsten noterede "kast jord på Jens Andersens kone af Hygom". Jens døde jo først, så som regel ville præsten skrive "salig" foran, så måske har der været en anden Jens Andersen i sognet.

Der findes et skifte efter Jens i Skovgaard skifteprotokol– desværre ikke tilgængelig på nettet. Skiftet blev foretaget 15.april 1738, enke var Bodil Lauridsdatter som havde sin bror som lavværg. Der var da kun fem af den samlede børneflokk der skulle arve – Anne på 16 år af sidste ægteskab samt fire af Annas børn Christen, Peder, Anne, Anders (ane 212) som var død men havde 2 sønner og 2 døtre som arvede i stedet. Deres stedfar Søren Pedersen i Hopballe var deres formynder.

Der er ikkefundet noget fæstebrev.

Jens og Anna fik syv børn

1. Mette, døbt 20.november 1699. Hun blev begravet 15.marts 1699
2. Anders, som er ane 212. Han blev døbt 10.marts 1700 i Kollerup kirke. Faddere var Søren Hansen i Hygum, Nels Madsen i Hygum, Maren Sørensdatter af Kollerup, Maren Andersdatter og Kirsten Nielsdatter af Hygum.
3. Mette, døbt 11.oktober 1702. Hun blev begravet 29.november 1705.
4. Christen, døbt 7.november 1706
5. Peder, døbt 8.maj 1709
6. Karen, døbt 26.december 1711. Hun blev begravet 4.jui 1714.
7. Anne, døbt 11.august 1715. Hun blev gift med Niels Harresø.

Jens og Bodil fik to børn, Anne født i 1719 men død som lille, Anne nævnt i skiftet, døbt 19.juli 1722

432 Jens Pedersen Skibsted

Født omkring 1635 i Skibsted sogn, Aalborg amt. Død i Hvidbjerg i Thy 3.2.1691

433 Maren Nielsdatter (Krag)

Født omkring 1640 i Aalborg. Vist i 1700, men begravelse ikke fundet.

Jens' forældre var præsten i Skibsted i Aalborg amt, Peder Jensen Gerding (ane 864) og Ida Nielsdatter (ane 869). Han blev født omkring 1635, før kirkebogen starter. Han døde i Hvidbjerg vesten Å i Thy, hvor han havde været præsten fra 1664. Begravelsen er ikke fundet, men i præstelisten er angivet, at han døde den 3.februar 1691.

Maren Nielsdatters forældre var købmanden Niels Andersen (ane 866) og Else Jensdatter Krag (867). Hun var født omkring 1640 i Aalborg. Dåben er ikke fundet, men hjemmesiden "Berømte danskere" hævder slægtsskabet. Hendes begravelse er ikke fundet, men Wiberg.net angiver, at hun døde i 1700.

Jens og Marens vielse er ikke fundet. Det må have været nogen tid før 1670.

Jens blev student i Aalborg i 1656 og siden teolog fra Københavns universitet. Han var derfor i København under den svenske belejring og er nævnt i "Rullen over Studenter i Forsvaret af København". Ifølge Wibergnet.dk blev han ordineret til Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg sogne den 7.december 1664.

Præstegården i Hvidbjerg var ifølge Chr 5's matrikel (1688) på 9 tønder hartkorn og var udmålt til ca 65 hektar på matrikelkort omkring 1800. Endvidere hørte der fire mindre gårde på i alt 16 tdr hartkorn til kirkens gods – som vel har ydet arbejde og afgifter til kirke og præst. Det meste af præstegårdens jord var dog klitområde, hvilket nok er årsagen til, at gården havde 50 får, usædvanligt mange.

Han må være begravet inde i kirken, for i Danske Kirker nævnes at hans gravsten omkring 1730 lå på nordre side i altergulvet, men senere flyttet til korets sydvæg. Teksten omtalte "vores salige ven og broder" og har vers om "de ved møysom prædik-embede trætte og udmattede ben, som nu venter opstandelsen". Stenen er i sort kalksten og måler 122x71 cm.

Skiftet efter Jens er ganske omfattende – om end ikke specielt rigt. Han havde en hel del bøger, hvoraf mange var 29 hæfter med ligprædikener blandt andet over adelfolk folk samt en samling på 34 ligprædikner af Jens Gristrup.. Blandt gangklæderne nævnes "pullemites-kjortler", -trøjer og -bukser, som jeg dog ikke har fundet forklaring på. Han havde også en rød nattrøje med 2½ dusin sølvknapper til en rigsdaler. Der blev knap 470 slettedaler til deling mellem enken og børnene. En søsterlod blev da ca 15 slettedaler og en broderlod ca 30 slettedaler.

Jens og Maren fik 8 børn, som alle levede da Jens døde

1. Else, som vistnok blev født omkring 1670 Hun blev gift med Søren Knudsen, bager i Holbæk – de var forældre til sønnen Niels Krag, der var møller i Askov mølle, da ane 108 Jens Nielsen Skibsted var møllersvend der.
2. Peder, døbt 2.august 1674. Han blev præst i Hjørdemål. Død 24.januar 1714.
3. Jacob (senere Jacob Jensen Holm), døbt 23.januar 1676.
4. Niels, som er ane 216, døbt 23.september 1677. Faddere var borgmester Christen Mortensen (i Thisted), Christen Stisen, Niels Matzen, Dorothe Pedersdatter, Maren Pedersdatter og Sophie Bloch (gift med Jens' bror Henrik Pedersen Kampmann, præst i Aggersborg, hun var datter af præsten i Lerup sogn Jens Bloch, som er i Asgers slægt).
5. Anne, født omkring 20.juli 1680, regnet fra begravelsen i Gylling sogn "24.august 1757 kast jord på præstens svigermor, Anna Jensdatter Schibstæd 77 år, 4 uger, 6 dage". Hun var gift med Georg Fridrich Eissel i Sønder Kongerslev, hvor børnene Marie og Jens

Skibsted Eissel. Marie Eissel og Anne Eissel ses som faddere sammen med Niels (ane 216)

6. Anders, døbt 28.maj 1685. Han blev sognepræst i Lundum sogn ved Horsens – med navnet Anders Jensen Krag.
7. Jens, døbt 19.september 1686. Han blev præst i Strø sogn ved Arresø, død 1.januar 1750
8. Henrik, født i 1689, men der er da mangler i kirkebogen. Han blev præst i Sønder Kongerslev i 1713 med navnet Henrik Jensen Kampmann.

436 Lorentz Lorentzen Arf

Født før 1670. Begravet i Roskilde domkirke 7.april 1732

437 Sophie Hansdatter Korlp

Født før 1675. Død efter 1712.

Lorentz' forældre er ikke kendte. Han menes født før 1670 ud fra vielsesåret. Han blev begravet på domkirkens kirkegård i fri jord efter bevilling fra borgmesteren i Roskilde hr Lunde.

Sophies forældre var kæmner, senere borgmester i Roskilde, Hans Jacobsen Korlp (ane 874) og Karen Nielsdatter (ane 875). Hun menes født før 1675. Hun levede endnu i 1732, da Lorentz døde, men var formentlig død da deres datter Sophie døde ugift i 1753, idet hun ikke nævnes i det skifte.

Lorentz var strandinspektør i Roskilde og vistnok også kræmmer omkring 1695, idet Sophia da er fadder og nævnes som "Sophia Lorentz Kræmers".

Skiftet efter Lorentz i 1732 viser ikke en rig familie. Værdien af boet blev opgjort til lidt over 26 rigsdaler mens gælden var en 60-70 rigsdaler. Der blev altså ikke nogen arv til de efterladte.

Lorentz og Sophie fik 8 børn

1. Lorentz, som er ane 218. Han blev døbt 8.juni 1693 i Roskilde domkirke, båret af Sophies mor Karen Nielsdatter, mens Maren Stephen von Eissen gik hos. Faddere var Økonom Hans Jacobsen (Sophies far), Jochum Vette (hendes farbror), Karen Bartholin, Todlranz Schade og Else Hansdatter. Lorentz var død ved skiftet i 1732.
2. Karen, døbt 19.november 1694. Hun var død før skiftet i 1732
3. Mette Sophia, døbt 6.marts 1696
4. Hans Jacob, døbt 3.april 1697. Han var død før skiftet i 1732
5. Cathrine Hedvig, begravet 9.juli 1734 på domkirkens annexkirkegård i fri jord. Hun var 26 år ved skiftet i 1732, så hun var vel født omkring 1706,
6. Sophie, begravet 8.februar 1753 i Viborg domkirke. Var ugift i huset hos lillebroderen Peder, der var rektor på katedralskolen der. Hun var 25 ved skiftet i 1732 og altså født omkring 1707.
7. Jacob, var 23 år i 1732 og dermed født omkring 1709. Han blev byfoged i Roskilde, var gift med Karen Schade. Død i 1762.
8. Peder, født 15.maj 1712. Bar rektor på katedralskolen i Viborg. Begravet 17.sept 1764.

438 Hendrich Christensen Pram

Født i marts 1666 i Risinge på Fyn. Død 28.juli 1706 i Skælskør

439 Inger Bertelsdatter

Født før 1675 vist i Halkevad. Begravet efter 1748.

Hendrichs forældre var forpagteren på Risingegård. Christen Rasmussen Pram (ane 876) og Kirsten Hendrichsdatter (ane 877). Han døde i Skælskør 28.juli ”klokken halvgåen 7 før middag” 40 år, 4 måneder og 3 dage gammel”. Alle klokker blev ringet og han blev sat ned i den bedste jord skriver præsten. Fra aldersangivelsen må man formode han blev født omkring 24.marts 1666.

Ingers forældre var mølleren på Halkevad mølle, Bertel (Ibsen) Møller (ane 878) og Kirsten NN (879). Ingers dåb findes ikke, da kirkebogen for Skørpinge sogn først findes fra 1740. Inger ses ikke begravet i Skælskør kirkebog. Hun døde efter 1748, hvor hun var fadder for et af ane 219 Kirstens børn i Halkevad mølle.

Hendrich og Ingers bryllup foregik velsagtens i Skørpinge kirkebog, som er Ingers sognekirke. Det ses i hvert fald ikke i Skælskør kirkebog. De blev vel gift året før deres første barn, Kirsten, blev født – dvs i 1692.

Hendrich var skipper og havde gård i Brogaden i Skælskør, en bod og et pakhus. Dertil marker i Møllemarken og i Nymarken. Han havde halvpart i en ”krejert” på 11 læster. En krejert var et tremastet skib, primært brugt i Østersøen. ”Boden” var givetvis en slags købmandsforretning – og her fandtes ved skiftet blandt meget andet 1000 synåle. Der blev også noteret 41 bøger, hvilket er mange i forhold til andre skifter. Blandt bøgerne var 2 eksemplarer af den jyske lovbog, 2 af Christian den 4’s lovbog samt flere tyske bøger og en hollandsk historiebog. Så han har haft en blandet landhandel. Fra hans regnskabsbog noterede skiftet tilgodehavender fra 175 kunder i Skælskør og opland. Boets formue blev opgjort til 1562 rigsdaler. Gælden blev opgjort til 1736 rigsdaler, så der blev ikke nogen arv at dele.

I skiftet nævnes også, at en muremester fik 6 rigsdaler for en ligsten ”som blev lagt på den salig mands lig” samt betaling af 1 rigsdaler 2 mark ”for arbejde både inden og uden for kirken samt to mark til arbejdsfolkene som hjalp til at tage stenen ud af kirken”. Stenen omtales ikke i Danmarks kirker.



Som en "krejert" måske så ud. Fra Holmegårds skibspalter.

Hendrich og Inger fik 9 børn

1. Kirsten, døbt 26.marts 1693. Hun døde vistnok tidligt.
2. Kirstine, døbt 12.oktober 1695
3. Christen, døbt 21.marts 1697
4. Johannes, døbt 24.juni 1698.
5. Anne Kirstine, døbt 26.november 1699. Hun blev gift med præsten i Lundforlund Friderich Pedersen Hobroe, hvor ane 218 Lorentz Arf og 219 Kirsten blev trolovet.
6. Christen, døbt 10.juli 1701. Her nævnes Ingers far Bertel Møller den eneste gang med et patronym, Bertel Ibsen Møller.
7. Cille, hjemmedøbt 20.februar 1703, død straks efter
8. Cille, døbt 16.januar 1704
9. Kirsten, som er ane 219. Hun blev døbt den 9.juli 1706. Faddere var Rasmus Hansen, Niels Møller i Suserup (gift med Ingers søster Maren), Peder Christensen Hostrup, Else hr Hans Pedersen Boeslund som bar hende, Malene Bertel Møllers i Halchevad gik hos samt pigen Karen Tomasdatter Mantix og Citzel Jacobsdatter Riise.

444 Jens Iversen

Født før 1665, vist i Stouby. Begravet 22.maj 1732 i Stouby ved Vejle fjord.

445 Maren Knudsdatter Hjort

Født før 1670 vist i Daugård. Begravet 10.februar 1730 i Stouby.

Jens' forældre er ikke kendte. Han må være født før 1665, da han formentlig var mindst 25 år ved vielsen i 1689. Han blev begravet 22.maj 1732 i Stouby, der ligger nord for Vejle fjord.

Marens fødsel er ikke fundet. Fadderlisterne for deres børn peger på, at hendes far var ane 890 Knud Jørgensen i Daugård sogn.

Jens og Maren blev trolovet i Daugård den 21.april 1689. Her kaldes han Jens Iversen Møller og hun kaldes Maren Knudsdatter Hjort. De blev viet den 25.juni 1689.

Tilnavnet Møller hænger tilsyneladende ikke sammen med Jens' erhverv, for han omtales som fæster af en gård i Ullerup i Stouby sogn i Chr 5's matrikel i 1688. Det er nok nærmere hans far, som kan have været møller i Belle Mølle tæt på Ullerup landsby.

Som sædvanlig blev der indledt skifteforretning efter Maren var død i 1730. Men både Jens og børnene ønskede at han forblev i uskiftet bo. Skiftet er holdt i et knudret kancellisprog! Børnene blev pålagt at sørge for den gamle og svagelige mand – med underholdning, klæde, føde og anden nødvendig opvartning ”således som de for Gud og mennesker vil være ansvarlig”. De skulle naturligvis også sørge for en god og skikkelig begravelse og henfærd.

I Chr 5s matrikel fra 1688 omtales at Jens Iversen og Søren Madsen deler gård nummer 2 på over 10 tdr hartkorn. I gård nummer 1 ses en Jens Ibsen. For så vidt kan de begge to være nærværende ane – det er dog sandsynligvis ham fra går nummer 2. Begge gårde var ejet af Henrik Rantzau på Rosenvold gods.

Jens og Maren fik 8 børn

1. Iver, døbt i Stouby 23.marts 1690. Begravet 10. september 1690.
2. Knud, døbt 27.september 1691. Han blev fæster i Daugård. Begravet 2.januar 1771.
3. Mads, døbt 18.februar. Boede i Ullerup ved sin død i 1737.
4. Iver, som er ane 222. Han blev døbt 28.juni 1696, båret af Jacob Pimps hustru. Faddere var Niels Sørensen i Roden, Jens Villadsen i Rod, Jacob Pimp i Belle mølle, Christen Pimpis hustru i Aarup mølle, Anne Knudsdatter i Daugård.
5. Otto, døbt 2.februar 1799. Han blev gift med Ane Thomasdatter. Begravet i Bredsten 3.maj 1735.
6. Karen, døbt 1.juli 1703. Hun blev begravet 10.juli 1722 i Stouby.
7. Cidsel, døbt 20.april 1704. Hun blev gift med Frederik Rasmussen. Hun døde i Staksrode i Barit sogn 24.november 1750.
8. Maren, døbt 9.maj 1706. Hun blev gift med Niels Rasmussen Tønning. Begravet i Vrigsted 18.januar 1874.

446 Hans Jacobsen

Født omkring 1659 vist i Fredericia. Begravet 2.oktober 1726 i Fredericia

447 Birgitte Poulsdatter

Født omkring 1673 vist i Fredericia. Død efter 1744.

Hans Jacobsens forældre er ikke kendte. Han blev begravet 2.oktober 1726 i Fredericia. Han var da 67 år 6 måneder gammel, så han var vel født omkring april 1659.

Birgittes dåb er ikke fundet, Et skifte efter Poul Henriksen(ane 894) på Sødeberg i Fredericia dateret 20.september 1684 nævner Birgitte Poulsdatter, hvor hun er 11 år gammel. Hendes mor var så ane 895 Anne Jensdatter. Den nævnte Birgitte er givetvis ane 447. Hun må så være født omkring 1673, formentlig i Fredericia. Hendes begravelse er ikke fundet.

Deres vielse er ikke fundet, eftersom Michaelis kirkebog kun har vielser efter 1708.

Jeg har ikke fundet noget om Hans Jacobsens erhverv. Fadderlisterne tyder på, at han kan have været købmand, eftersom flere købmænd er faddere (købmændene Richter og Pagh er faddere for flere børn).

Han ses nævnt i Fredericias skøde-/panteprotokol i 1698. Noteringerne er ret ulæselige, så det er uvist om han sælger fast ejendom eller udlåner penge.

Der ses ikke noget skifte efter Hans. I skifteprotokollen noteres blot, at kongen har bevilget at enken kan sidde i uskiftet bo. Der nævnes intet om, hvilke af børnene der endnu levede i 1726.

Der ses mange børn i Michaelis kirkebog efter mænd ved navn Hans Jacobsen – der var helt sikkert mindst to med det navn. Derfor medtages her, kun de børn, der nævnes i et skifte efter sønnen Poul Hansen, der var guldsmed i Fredericia. Han havde fået borgerskab 31.juli 1738 og døde ugift hos sin søster i Gårslev den 16.oktober 1771. Her var han taget på besøg, men blev syg og lå i sygeseng der i 14 dage før han døde. Hans søskende nævnes i skiftet og var Jacob, Jens, Maren (ane 223), Karen (hvor han døde) og Johanne. Boet efter Poul blev opgjort til ca 108 rigsdaler og en søsterlod blev 15 rigsdaler.

Udover de fem børn foran, ses i kirkebogen flere børn med samme faddere som de førnævnte, hvorfor de også er medtaget.

Dermed menes Hans og Johanne at have fået 9 børn

1. Jacob, født 27.december 1696. Birgittes søster Karen var fadder. Han blev guldsmed i Frederiksstad i Norge. Han var død ved skiftet i 1711.
2. Maren, døbt 25.marts 1699. Hun døde sandsynligvis som lille. Birgittes søster Karen var fadder.
3. Poul, døbt 9.april 1701. Han blev guldsmed i Fredericia, døde ugift hos søsteren Karen.
4. Maren, som er ane 223. Døbt 8.marts 1703, båret af borgmester Helsenbergs hustru. Faddere var Peter Andersen, Johan Paag, Niels Paag, Iver Pedersen og to ulæselige. Hun blev gift med ane 442 Iver Jensen i Ullerup, Stouby sogn
5. Anne, døbt 5.juli 1705. Jens Pagh og Mads Poulsen (Birgittes bror?) er faddere
6. Jens, døbt 13.marts 1708. Han blev bager i Trondhjem
7. Karen, døbt 4.oktober 1710. Formentlig død som lille
8. Karen, døbt 5.marts 1712.Hun blev gift med degnen Hans Buhl i Gårslev. Det var hos Karen, at broderen Poul blev syg og døde.
9. Johanne, dåb ikke fundet. Hun blev gift med Herman Kaltoft 15.marts 1737. Hun og Herman er faddere for ane 223 Marens børn.

480 Laurits Jørgensen

Døbt på Bågård 3.december 1684. Begravet i Assens 9.august 1762.

481 Karen Hansdatter

Blev døbt i Kærum på Fyn 11.marts 1694. Begravet i Assens 17.januar 1730.

Laurits' forældre var ane 960 Jørgen Nielsen og 961 Karen Jørgensdatter på Bågård. Han blev skipper i Assens og blev begravet ved den vestre ende af Assens kirke den 9.august 1762.

Karens forældre var fæstebonden Hans Andersen (ane 962) og Kirsten Madsdatter (ane 963) fra Torpegård i Ebberup, Kærum sogn på Fyn – lidt sydøst for Assens. Hun blev begravet i Assens den 17.januar 1730.

Laurits var første gang gift med Birgitte Jensdatter, men vielsen er ikke fundet i Assens kirkebog. Hun blev begravet i Assens den 22.januar 1713. De fik vistnok kun et barn, Christian, døbt 30.oktober 1712, begravet 9.november 1712. Hun havde en søn af et tidligere ægteskab, som fik tildelt en ganske pæn arv på mere end 150 rigsdaler. Den arv var fortsat ikke betalt, da Karen Hansdatter døde i 1730 og belastede da arven voldsomt.

Laurits blev derefter gift med Karen Hansdatter. De fik otte børn, hvoraf kun fire var levende da hun døde i 1730.

Laurits blev derefter gift tredje gang med Gertrud Hansdatter. De fik seks børn, Peder (1732), NN (dødfødt i 1732), Jens (1737), Lars (1741), Johan Herman (1746) og Birthe Cathrina (1748).

Ved skiftet efter Karen i 1739 havde Laurits en jagt, som lå ”på grund ved broen” og vist ikke kunne repareres. Den blev vurderet til 40 rigsdaler. Laurits havde en gård i ”Rams Gerritsgade”, vurderet til 130 rigsdaler. Han havde også tre stykker jord uden for byen for i alt 172 rigsdaler, hvori stedsønnen Hans Christiansen havde pant for fædrene og mødrene arv. Inventaret i gården blev opgjort til 52 rigsdaler. Samlet blev boets værdi knap 395 rigsdaler. Herimod var der gæld for 353 rigsdaler – hvor halvdelen var stedsønnens arv. Dermed blev der 41 rigsdaler til deling mellem Laurits og de fire børn. Laurits tilbød at give børnene 24 rigsdaler, men det er uklart om det var 24 til hver eller en sum til deling.

Da Laurits døde havde de ikke gården i Gerritsgade mere – og der nævnes ingen jord. Jagten i havnen blev ikke omtalt. De boede i et hus på fem fag med lidt haveplads, vurderet til 50 rigsdaler. Indboet var vurderet til ca 9 rigsdaler. Skiftet blev udsat flere gange. Eftersom boet var så fattigt, forsøgte enken at få nedsat gælden for begravelsen på 15 rigsdaler, som sønnen Hans Jørgen (ane 240) havde bestilt men ikke betalt – da hun mente det var for overdådigt. Det lykkedes ikke. Dertil dukkede Hans Jørgen op med et pantebrev fra Laurits på 33 rigsdaler plus renter. Da der ikke var penge til at dække gælden, begærede Hans Jørgen, at huset blev solgt på auktion. Enken beder så mindeligt om, at hun må beholde sin seng og noget indbo og at hun kunne få lov at bo i huset indtil videre. Huset blev langt om længe solgt, men indbragte kun 66 rigsdaler. Så Hans Jørgen kunne få sine penge
Det er uvist, hvordan enken klarede sig.

Laurits Jørgensen omtales kun en enkelt gang i Skøde/Panteprotokollen i Assens. Den 1.december 1741 sælger han 7 skæpper uden for byen til Peder Petersen i Gamtofte. Salgsprisen er ikke angivet – men tilsyneladende havde Laurits pantsat jordstykket til Peder Petersen, for lige foran skødet omtales, at pantebrevet på 70 rigsdaler nu er amortiseret og dødt, slettet i skødeprotokollen.

Laurits og Karen fik otte børn

1. Jørgen, døbt 16.oktober 1715 i Assens. Han døde som lille.
2. Hans Jørgen, som er ane 240. Han blev døbt 30.januar 1718, båret af Hans Christian Træders hustru. Faddere var Hans Erichsen Torp, Jacob Jensen, Jens Jensen Kylling og Hans Jørgensen Tamdrups hustru.
3. Mads, døbt 21.maj 1820
4. Jørgen, døbt 2.maj 1723. Død som lille.
5. Kristina, døbt 23.september 1725 og hendes tvillingsøster
6. Birgitha Chatrina, døbt samme dag. Hun blev begravet 1.oktober 1725.
7. Birgitha Christina, døbt 18.april 1728. Hun blev begravet 1.december 1728.
8. Anders, døbt 20.november 1729, begravet 1.januar 1730.

484 Gomme Gommesen Gebert

Blev døbt 17.oktober 1669 i Ærøskøbing. Begravet i Nordborg 8.februar 1747

485 Ingeborg Dominicusdatter Brandt

Døbt i Rise på Ærø 1.november 1681. Begravet i Ærøskøbing 2.december 1729.

Gommes forældre var ane 968 købmanden Gomme Jensen og 969 Salome Wernersdatter. Han blev døbt den 17.oktober 1669 i Ærøskøbing kirke, men faddere blev ikke nævnt. Han blev begravet fra Nordborg kirke den 8.februar 1747, 78½ år gammel. Han var flyttet til Nordborg omkring 1744 for at bo hos sin datter og svigersøn Jens Fangel, som var præst der.

Ingeborgs forældre var præsten i Rise på Ærø, Dominicus Brandt (ane 970) og Sophie Glamann (ane 971). Hun blev ifølge nogle kilder født 1.november 1681 i Rise, dvs før kirkebogen starter. Hun blev begravet 2.december 1729 i Ærøskøbing.

Gomme og Ingeborg blev gift i Rise kirke af Ingeborgs far den 10.oktober 1701.

Gomme blev købmand i Ærøskøbing ligesom sin far. De boede i Nørregade nummer 2. Det er i dag et bindingsværkshus, som muligvis godt kunne stamme fra første del af 1700-tallet. (klip fra Google Maps)



Der findes ingen skøde/panteprotokol så tidligt, så vi kender ikke noget til ejendom, pant eller skifter.

Gomme og Ingeborg fik 8 børn

1. Dominicus, døbt 1.februar 1703
2. Gomme, døbt 15.maj 1705. Begravet i Svendborg 23.marts 1742. Han var købmand.
3. Hans Christian, døbt 22.april 1707. Begravet 20.februar 1773 i Svendborg.
4. Salome, døbt 4.oktober 1709. Begravet 29.december 1729.
5. Sophia Elisabeth, døbt 17.juni 1712. Hun blev gift med præsten Jens Fangel i Nordborg. Begravet 7.marts 1797.
6. Sidsel Kirstine, døbt 17.februar 1715, begravet i Nordborg 9.november 1733.
7. Marie Elisabeth, døbt 7.november 1717. Begravet i Rudkøbing 23.juni 1747.
8. Rasmus Peter, som er ane 242. Døbt 21.januar 1720, båret af Gomme Hansens kone. Faddere var Daniels Christensen, unge Niels Lauritsen, Salome NN og Kirstine Nielsdatter.

488 Jørgen Pedersen Graae

Født omkring 1659. Begravet i Svendborg 26.august 1705.

489 Cathrine Knudsdatter

Født ca december 1667. Begravet 4.august 1710 i Svendborg.

Jørgens forældre var ane 976 Peder Nielsen Graae og 977 Margrethe NN i Svendborg. Hans dåb er ikke fundet. Han blev begravet i Nicolaj kirke i Svendborg ”i den store gang”. Han var da 46 år gammel og må så være født omkring 1659.

Cathrines forældre er ikke kendte. Hun blev begravet 3.august 1710 ”i den store gang” i Nicolai kirke i Svendborg. Hun var da 42 år 7 måneder og 8 dage gammel, så hun var nok født sidst i december 1667.

Jørgen og Cathrine blev trolovede i Frue sogn, forlovere er ikke angivet. De blev gift 3.januar 1689.

Jørgen var købmand i Svendborg. Eftersom han levede før skøde/panteprotokoller og skifteprotokoller er bevarede, vides ikke meget om ham. Familien har været ganske velhavende, for i skiftet efter Cathrine Knudsdatter i 1710 nævnes, at de fire overlevende børn havde 260 rigsdaler til gode i fædrene arv – hvorfor værdien af boet efter Jørgen må have været over 500 rigsdaler.

Efter Jørgens død blev Cathrine gift med Jens Hansen den 18.juni 1706. Han fik siden tilnavnet Graae. De fik vist kun to børn, Jørgen (1707) og Torben (1709).

Jens Graae blev gift igen efter Cathrine var død i 1710 med Anna Clausdatter. De fik to børn ifølge skiftet, Hans (1714) og Claus (1716).

I skiftet efter Cathrine Knudsdatter nævnes hendes to ægteskaber, først med Jørgen Graae og dernæst med Jens Hansen Graae. Skiftet er langt, 18 sider, men desværre svært at læse. Der var mange guld, sølv, kobber, messing og tinsager. Hendes fire levende børn havde som nævnt arv til gode fra deres far på 260 rigsdaler. Der blev dog stadig et overskud i boet på 230 rigsdaler til deling, så en broderlod blev på 25 rigsdaler.

Jørgen og Cathrine fik seks børn

1. Knud, døbt 13.oktober 1689 i Nicolai kirke. Han var skipper, købmand og rådmand. Først gift med Mette Christensdatter i 1711, siden med Anna Weigner i 1734. Han blev begravet 19.august 1761.
2. Mads, døbt 14.august 1691. Han var skipper og købmand, Først gift med Mette Kirstine Christensdatter i 1714 siden med Anne Munk i 1756. Mads blev begravet 26.juli 1768.
3. Peder, ane 244. Han blev døbt 8.februar 1794. Anna salig Mads' hustru bar det. Faddere var Hendrich NN, Michel Pottemager, Peder Morthensen, Knud Frandsen og Hans Jacobsens hustru.
4. Anna, døbt 21.juni 1696. Hun blev begravet 3.august 1696.
5. Anna Margrethe, døbt 10.september 1697. Hun blev begravet 22.december 1701 i den store gang i Skt Nicolai kirke.
6. Anna Margrethe, døbt 25.marts 1704. Hun blev gift med Christen Caspersen Flindt i 1734. Begravet 7.december 1772.

494 Jeppe Andersen

Døbt i Kirkeby 11.september 1689. Begravet i Kirkeby den 14.december 1763,

495 Maren Pedersdatter

Født ca oktober 1691. Begravet i Kirkeby den 26.marts 1732.

Jeppe Andersens forældre var ane 988 Anders Willumsen og 989 Maren Jeppesdatter i landsbyen Højrup i Kirkeby sogn, som ligger knap 10 km nord for Svendborg. Fadderne var Niels Knudsen, Hans Knudsen, Rasmus Olufsen, Hans Christensens kone og Anders Marthensens kone. Jeppe fra Dongshøjrup blev begravet i Kirkeby den 14.december 1763, hvor han var 74 år og 3 måneder gammel.

Marens forældre er ukendte. Hun blev begravet den 26.marts 1732 i Kirkeby, hvor hun var 40 år og 5 måneder gammel. Dermed må hun være født omkring oktober 1691.

Jeg har ikke fundet vielsen af Jeppe og Maren.

Jeppe var givetvis fæstebonde, men det er ikke lykkedes at finde under hvilket gods. Der var en del ryttergods i området, så måske var han rytterbonde.

Jeg har ikke fundet skifte efter familien.

Efter Marens tidlige død, blev Jeppe gift anden gang med Johanne Thomasdatter, nok i sidste halvdel af 1732. De fik 11 børn. Flere af dem døde som små, to af dem ”ihjelliget hos moderen”. Efter det andet barn måtte Jeppe og Johanne stå offentlig skrifte for at have overtrådt det fjerde bud – ”Du skal ære din far og din mor”

Ganske overraskende er det ane 241 Maren Pedersdatter Friis der bærer to af deres børn, Peter Fritz, døbt 26.september 1743 og Christina Frederica døbt 2.januar 1752. Hun omtales begge gange som ”reblåer Hans Jørgensens hustru fra Svendborg”. Jeg har søgt, hvilken forbindelse der kunne være mellem dem – og kun fundet, at en Johanne Jeppesdatter fra Svendborg var fadder for det sidste barn i 1752.

En anden overraskelse var, at corporal Gert Jensen Kiøge fra Svendborg og hustru Sophie Pedersdatter havde barsel hos Jeppe Andersen og efterfølgende fik døbt barnet Hans Jørgen. Heller ikke der har jeg fundet nogen forbindelse til rebslageren.

Jeppe og hans anden hustru, Johanne, fik 11 børn Maren (1733), død i 1733), Maren (1734), Mette (1732, ”dødligget i 1734), Maria (1737), Rasmus (1739), Willum (1741), Peter Fritz (født og død i 1743, gudmoder var ane 241 Maren Friis), Mette (født og død 1747), Mette (født og død 1748), Peder Fritzen (1749), Christiana Frederika (1752, ane 241 Maren Friis var gudmoder).

Jeppe og hans første kone, ane 495 Maren Pedersdatter fik otte børn

1. Oluf, døbt 9.september 1714 i Kirkeby
2. Anders, døbt 29.august 1716
3. Hans, døbt 27.marts 1718, begravet i fyrrekiste 26.juni 1818
4. Maren, som er ane 247, Hun blev døbt 9.juli 1719, båret af Jep Nielsens kone i Rødme i Stenstrup sogn. Faddere var Hans Rasmussen i Slæbech, Willum Lauritsen, Anders Willumsen, Peder Ipsen, Morten Matthisens kone i Dongshøjrup.
5. Johanne, døbt 26.december 1721
6. Anna, døbt 3.marts 1726, vist død tidligt
7. Anna, døbt 3.august 1727
8. Karen, døbt 2.februar, begravet 19.februar samme år
9. Karen, døbt 3.februar 1731.

500 Johannes Hansen Schrøder

Født i Fakse 18.oktober 1650, død 11.august 1711 i Helsingør

501 Sophie Rosenmeyer

Født i København omkring 1652. Begravet i Helsingør 17.april 1732

Johannes var søn af præsten i Fakse Hans Schrøder (ane 1000) og Anne Jensdatter (ane 1001). Han blev født 18.oktober 1650 ifølge Wibergs præstehistorie. Han døde af pest den 11.august 1711 og blev begravet i koret den 13.august..

Sophie var datter af købmand i København, Carl Rosenmeyer (ane 1002) og Anne Pedersdatter (ane 1003). Hendes dåb er ikke fundet. Men slægtsskabet ses bl.a. en Samling af Jubel-lærere af Christopher Giessing, scannet af det Kongelige Bibliotek. Sophia blev begravet i koret i Skt Olai kirke i Helsingør den 17.april 1732 ”hos sin salig mand mellem begge skriftestolene”.

Det vides ikke hvornår de blev viet.

Johannes kom først til Herlufsholm med henblik på at blive student, men blev syg og kom derfor hjem til sin mor og stedfar. Efter moderens død i 1669 kom han til København, hvor han blev student i 1673. Derefter læste han teologi på universitetet og underviste samtidig privat hos Morten Scavenius ”rigets sekretær”. Han blev magister i 1677 og tog han ”til germanerne, batayerne og anglerne” som der står i ”Danmarks Kirker”.

Batayerne var et folkeslag i det nuværende Holland – og der hentydes til universitetet i Leiden, hvis våbenskjold ser sådan ud – med teksten BATAVA LIBERTATIS PRAESIDIUM ACADEMIA LUGDUNO



Bataverne er nævnt i krige mod romerne omkring år 70 – og har åbenbart boet omkring Leiden.

Efter Leiden var han i Oxford, Leipzig, Dresden og Wittenberg. Han var tilbage i København i 1680, hvor han den 20.september 1680 blev kaldet til nederste kapellan i Skt Olai kirke i Helsingør. Her blev han senere ”Øverste kapellan” og i juli 1711 udnævnt til sognepræst. Den stilling havde han kun kort tid, for allerede i august fik han pest og døde som nævnt 11.august.

Pesten i Helsingør krævede omkring 1/3 af indbyggerne døde. Den var begyndt i efteråret 1710, men den var dæmpet noget om vinteren. Men med forår og sommer i 1711 blev det helt slemt – f.eks blev der begravet 24 mennesker den 6. juli og 19 den 17.juli. I alt blev der begravet godt 1200 mennesker i Helsingør i 1711, hvor der kun døde 270 i 1710.

Johannes og Sophia blev gravsat i koret, men deres gravsten er siden flyttet og delt i to, uvist hvorfor. I ”Danmarks Kirker” om Skt Olai kirke, side 216, nævnes at den øvre halvdel (125x140cm) ligger under orglet mens den nedre halvdel (86x123cm) er i våbenhuset. Målene kunne tyde på, at det altid har været to adskilte sten.

Johannes skænkede i 1693 en vinkande til Fakse kirke. Den gamle blev nemlig ødelagt, da præstegården brændte ved moderens begravelse i 1669. Den havde på låget en indskrift ”Mindegave i stedet for faderens, der blev ødelagt ved brand 13.april 1669, indviet til brug for Fakse kirke af Hans Hansøn Schrøder 1693”.

Johannes og Sophia fik 10 børn, fire af dem er begravet sammen med forældrene.

1. Anna, døbt 9.juli 1686. Hun blev gift med rektor Clod i Helsingør
2. Johannes, døbt 19.april 1688, blev rektor i Frederiksborg

3. Carl, døbt 22.november 1689, død tidligt.
4. Margrethe, døbt 6.februar 1691, død tidligt
5. Cathrine Marie, døbt 12.januar 1693. Død tidligt
6. Elisabeth, døbt 18.september 1694, gift med Laurids Lend, præst i Endeslev
7. Johannes, døbt 18.september 1694. Hun blev gift med Johannes Wicher, der blev præst i Hylke ved Skanderborg – der hvor ane 124 Christian Andresen og ane 125 Michelle Schrøder også var som præstepar fra 1804.
8. Christopher, som er ane 250. Han blev døbt 30.december 1697. Fadderne var borgmester Friderich Bartels, Elisabeth borgmesters, forpagter Hansen, Jacob Hansen, Matinette Brochman.
9. Peder, døbt 4.juni 1700. Han blev præst i Fosnes i Bergen stift i Norge.
10. Sophia, døbt 17.august 1702. Død tidligt.

I Skt Olai kirke i Helsingør hænger dette maleri af Johannes.



502 Niels Madsen West

Født o. 1666 i Stenstrup sogn, Fyn , begravet i Rønne 25.marts 1752

503 Michelle Ottilie Klein

Døbt 30.marts 1699 i Aalborg. Begravet i Rønne 6.juni 1727

Niels Wests far var forvalter på Skjoldemose, Mads Westesen (ane 1004). Niels blev født omkring 1666, før kirkebogen for Stenstrup begynder. Han døde i Rønne i 1752. Dansk Biografisk Leksikon mener han blev begravet i Rønne 25.marts 1752, hvilket dog ikke ses i Rønne kirkebog.

Michelle Ottilies forældre var amtsskriver i Aalborg amt, Peter Klein (ane 1006) og Cathrine Wulfsdatter Rafn (ane 1007). Hun blev døbt i Budolfi kirke i Aalborg den 30.marts 1688, hvor fadderne var Henrik Boreman, Samuel Christensen, Nels Foss, Christence Lars Larsens og Sara Rabalowsky. Michelle døde 6.juni 1727, vist i Rønne (før kirkebog).

Ifølge et diskussionsforum på DIS Danmark (slægtsforskning) blev Niels og Michelle gift på gården Høstemark i Mou sogn den 16.juni 1705. Gården var ejet af Peter Klein.

I ”Dansk Bibliografisk Leksikon” og ”Lex.dk” fandt jeg lidt historie om Niels:

”Niels fik en militær karriere efter at han meldte som grenader ved en batallion af fodgarden og derigennem var med i den hærafdeling på 12.000 mand, som Christian V i 1689 udlånte til Wilhelm III's erobring af Irland. Han skal have udmærket sig ved stormen på Athlone.

Han deltog i 1711/12 i krigene mod Sveriges besiddelser i det nordlige Tyskland, hvor han var oberstløjtnant. Fra 1717 var han chef for ”De jyske Landdragoner” i forsvaret af Norge mod Sveriges angreb. I 1722 blev han udnævnt til kommandant og amtmand på Bornholm. Det var han til 1737, hvor der kom en anonym klage over hans embedsførelse, som også involverede hans pårørende. Undersøgelserne viste dog, at der ikke var forsømmelser eller lovovertrædelser – men dog en del uregelmæssigheder. Kongen gav derfor Niels valget mellem en dom eller ”kongens nåde”. Niels valgte det sidste – som betød, at han blev frataget sine poster og skulle betale sagsomkostningerne med 500 rigsdaler. Han beholdt dog sin pension.”

Efter Michelle Ottilie var død blev Niels gift igen med enken Mette Margrethe Sonne, viet i Nexø den 16.februar 1628. Hun havde tidligere været gift 2 gange, først med købmanden Herman Bohn i Rønne og dernæst med købmanden Mogens Ibsen i Nexø.

Jeg har ikke kunnet finde dåben af nogen børn. Jeg har ej heller kunnet finde skifte efter dem.

Jeg kender derfor kun datteren Catharina, født omkring 1718, uvist hvor.

504 Petrus Lorentzen

Født omkring oktober 1664. Begravet i Sønderborg 26.april 1732.

505 Dorothea Sophie Hansen

Født før 1678 vist i København. Begravelse er ikke fundet.

Ifølge ”Rohde: Haderslev amts beskrivelse” var Petrus’ far digegreve Peter Lorentzen i Ejdersted (ane 1008), hvis hustru ikke er nævnt. Han døde i Sønderborg den 26.april og blev begravet 15.maj 1732. Han var da 67 år og 7 måneder, så han må være født i oktober 1664.

Dorothea Sophies forældre var ifølge samme kilde silkehandler og købmand i København Hans Hansen (ane 1010) og Margrethe Brandt (ane 1011). Hendes dåb er ikke fundet, men hun er sandsynligvis født i København. Det er ikke lykkedes at finde hendes begravelse.

Petrus og Dorothea blev viet den 18.oktober. Vielsen ses i et register over viede i Sønderborg, og her fortælles også om hendes forældre. Vielsesindførslen har jeg ikke kunnet finde i selve kirkebogen.

Petrus var formentlig uddannet som teolog, muligvis i København, eftersom Dorotheas forældre jo var bosiddende der, men kilderne er tavse herom. Han var rektor på latinskolen i Sønderborg allerede da de får deres første barn i 1698. Derudover vides ikke videre om parret.

Petrus og Dorothea fik 9 børn

1. Margrethe, døbt 13.august 1698. Hun blev gift med rektor Pedersen i Sønderborg.
2. Peter, døbt 7.marts 1700. Han blev præst i Svenstrup sogn på Als
3. Dorothea, døbt 30.marts 1703. Hun blev gift med skipper Lorenz Kleff.
4. Johannes, døbt 10.august 1704
5. Anna Eleonora, døbt 14.november 1706. Hun blev gift med degnen i Hørup, Jens Pedersen
6. Dorothea Sophia, døbt 26.december 1709. Hun blev gift med Johannes Johannesen Krag, præst i Nr Løgum
7. Rathge, som er ane 252. Han blev døbt 6.juli 1712. Faddere er ulæseligt.
8. Lorenz, døbt 14.april 1715. Han blev præst i Ulkebøl
9. Anna Maria, døbt 1.april 1718. Hun døde hos broderen i Ulkebøl.

506 Andreas Johansen

Født den 22.juli 1693. Han døde i Egen mølle 23.september 1753

507 Anne Marie Hansen Philip

Døbt 25.september 1692 i Ketting, Als. Begravet 19.april 1776 i Egen

Andreas' forældre er ikke kendte. Han døde i Egen mølle den 23.september, begravet den 28.september 1753. I indførslen angives også datoen for hans fødsel.

Anne Maries forældre var degnen i Ketting, Hans Philip (ane 1014) og Ellen Steffensen Kramer (ane 1015). Hun blev døbt den 25.september 1692 i Ketting. Hun blev begravet 19.april 1776, omtalt som salig Andreas Johansen Farvers enke. Hun var da 83½ år gammel.

Andreas og Anna Maria blev vel gift senest i 1718. Kirkebogen for Ketting mangler i den periode og Egen kirkebog findes først senere, så det kan ikke bekræftes.

Alsnissen.dk angiver, at Andreas havde overtaget faderens privilegium som farver på "farverens sted" i Egen den 8.maj 1723. Han skulle betale en årlig afgift på 3 rigsdaler. Den 15.december 1750 fik han tilladelse til at videregive privilegiet til sin datter når han måtte ønske det.

Andreas og Anne Marie fik vistnok kun to børn

1. Elisabeth Charlotte, som er ane 253. Hun arvede farveriet. Født omkring 1719
2. Hans Philip, født 18.september 1721. Død ugift i Egenmølle 21.maj 1749.

508 Jens Jensen With

Født omkring 1677. Død i Keldby på Møn 16.november 1744

509 Johanne Poulsdatter Herløv

Døbt 8.marts 1685 i Stege. Død 9.november 1731 i Kjeldby

Jens' forældre er ikke kendte. Han døde i Keldby den 16.november 1744 og blev begravet den 23.november. Han var da 67 år gammel, så han var vel født omkring 1677.

Johannes forældre var præsten i Stege, Poul Haarlev (ane 1018) og Anna Jensdatter (ane 1019). Hun blev døbt i Stege kirke den 8.marts, men faddere er ikke nævnt. Hun døde i Keldby den 9.november 1741 og blev begravet den 24.november.

Jens og Johanne er vel blevet gift i Stege kirke – men vielsen er ikke indskrevet der.

Ifølge Wiberg-net.dk blev han student i Nykøbing Falster i 1698. Han læste teologi i København. Han blev residerende kapellan i Stege den 17.maj 1706 og kom så til Keldby 19.september 1710. Her var han præst i 34 år til sin død i 1744.

Da Johanne døde fik Jens lov at sidde i uskiftet bo. De fem sønner og datteren Anna Maria nævnes i skifteprotokollen. Først da Jens døde i 1744 blev der udarbejdet et skifte. Her ser man, at Jens var blevet en holden mand, der havde udlånt over 1000 rigsdaler til folk i Stege og i Keldby sogn. De seks børn delte arven ligeligt, så hver fik knap 150 rigsdaler.

Jens og Johanne fik 9 børn, men kun 6 af dem nævnes i skifterne efter dem.

1. Anna Mette, døbt 29.juli 1708 i Stege, død før skifte
2. Povl, døbt 6. april 1710 i Stege, kapellan i Stege
3. Jens, døbt 21.juni 1712 i Keldby, kapellan i Stubbekøbing
4. Morten Reenberg, døbt 12.januar 1714. Han blev præst i Kettinge på Als.
5. Anna, døbt 13.november 1715, død før skifte
6. Hans (eller Johan), døbt 2.maj 1717. Han blev præst i Hunseby på Lolland
7. Mathias, som er ane 254. Døbt 9.september 1718, båret af madame Borgs fra Stubbekøbing som var barnets moster. Faddere mons Schive fra Stege, mons Christian Sigfred Bergen ibid og madame Rhodis barnets faster fra Nykøbing.
8. Anna Maria, døbt 21.oktober 1721. Hun blev gift med Jens' efterfølger, Ludvig Ottesen Stoud, der var født i Christianssand.
9. Else Catharina, døbt 19.maj 1721, død før skifte

510 Jørgen Conradsen Pedersen

Blev døbt i Sønderborg 20.august 1671. Han døde i Notmark den 28.februar 1749.

511 Dorothea Sophie Brandt

Døbt i Hagenbjerg 14.november 1694. Begravet i Notmark 30.november 1765.

Jørgens forældre var borgmesteren i Sønderborg Conrad Pedersen (ane 1020) og Cathrine Brandt (ane 1021). Han blev døbt 20.august 1671 i Sønderborg. Han døde den 28.februar om eftermiddagen klokken 3 slet og blev begravet 7.marts. Han havde da været i menigheden i 47 år, står der i kirkebogen.

Dorothea blev født i Hagenbjerg på Als den 14.november 1694 ifølge Wiberg, men kirkebogen er uforståelig for mig. Hendes forældre var ane 1022 Otto Frederik Brandt (præst

i Havnbjerg på Als) og 1023 Margrethe Paulsen. Dorothea blev begravet den 30. november 1765, hvor hun var 71 år og 16 dage gammel, hvilket stemmer med Wibergs optegnelser.

Ifølge Wiberg-net.dk blev Jørgen student i Flensborg og teolog i Königsberg i 1689. Var i Jena i 1690 og i København i 1701 kort før han blev ordineret som præst i Notmark. Her var han så præst fra 27. september 1701 til han døde i 1749.

Jørgen blev først gift med Anna Marie Johansdatter Brandt i Egen sogn den 10. oktober 1686, Hun døde i juli 1716, dog ikke set i kirkebogen. Der blev holdt skifte den 22. juli 1716, så hun var vel død få dage før. Der kendes 5 af deres børn fra skiftet efter Anna Marie, Cort, Hans, Jørgen, Nikolas og Cathrine.

Skiftet efter Anna Marie i Als Sønder herreds provsti er kort og summarisk. Guld og sølv var vurderet til 150 rigsdaler, rede penge 700 rigsdaler (det er usædvanligt, rede penge ses ellers sjældent), takserede møbler, sengetøj, skindtøj, kobber, tin og trætøj 225 rd, heste og kræer, store og små 220 rd, summa 1295. Der fradrages vistnok 600 rigsdaler som præstegårdens værdi og 95 rigsdaler til Jørgens begravelse samt skifteomkostninger. Til rest er så 600 rd. Delingen ser forvirrende ud – tilsyneladende skal de fire sønner dele 400 rigsdaler mens datteren får 200 rd og Jørgen afsætter vist 200 rd oveni af egne midler til hende.

Jørgen blev gift med Dorothea i 1715 i Hagenbjerg, men vielsen ses i kirkebogen. Deres børn er mærkværdigvis ikke ført i kirkebogen, så de kendes kun fra Wiberg-net.dk

1. Margrethe. Hun blev gift med præsten i Oksbøl Christopher Riisbrich
2. Jørgen, blev superintendent i Zwibrücken – svarer vel til politimester
3. Dorothea, som er ane 255. Hun er født i 1722.

Pest og sognelukninger

Præsten i Hornborg har været til biskoppens efterårs-synode og noteret noget vigtigt

Synodus Autumnalis d 14. oct 1711

Præsten af Nørhald Hr Peder havde prædiket men blev formeent at køre til Aarssby fomedelset den graffuerende svaghed og smitsom siugdum opkommen i hint sogn udi en by ved navn Handest ved en quindis ankomst fra Kiøbenhafn, blev så prædiket hos Defect.

Og der som over 6 ugers tid i deris sogn sig stadig have opholdet men være at skrifve på ankomentis passer, at de hos dem ere forud? Og skulle nogen smitsom siuge yttre sig først i deris sogne, må de aldelis ikke give nogen sundheds passer for de steder eller byer hvor sygdommen grasserer, førend man er fosikret om, at sygdommen har igen satt sig. For alting ville de entholde sig fra at tage eller begære noget af nogen for sundhedspas eller påskrivelse. Når og nogen smitsom sygdom nogensteds opkommer ville præsterne strax give biskoppen det til kende og kontinuere med efterretning derom hver ottende dag så længe sygdommen varer.

Den grasserende sygdom var pest, omtalt andetsteds i denne bog. Folk måtte ikke rejse uden præstens rejsepas – så nu var der reelt tale om en sogenedlukning.

10. generation

Ane 722-751 er Svend Gansteds gren.

722 Povl Jensen

Født omkring 1640 uvist hvor. Begravet i Jystrup 16.marts 1690

723 Ødsle Ibsdatter

Dåb og begravelse ikke fundet. Født før 1660, død efter 1687

Povls forældre var ane 1444 fæstegårdsmand Jens Povlsen og 1445 Birgitte Pedersdatter. Han blev født før kirkebogen for Jystrup er bevaret. Han blev begravet den 16.marts 1690 i Jystrup, hvor han var 50gammel, så han må være født omkring 1640.

Ødsles forældre er ikke kendte og hverken dåb eller begravelse er fundet. Ud fra børnenes dåbsår må hun være født før 1660 og må være død efter 1687..

Povl er nævnt i Mortenstrup i Christian V's matrikel fra 1682. Han står da som fæster af daværende gård nr 3, som havde ny hartkorn 2 tønder 2skæpperp 3 fjerdingkar 2 album samt 5 skæpper olden i skoven. Ved matrikuleringen i 1807 fik gården matrikel nummer 2 og havde cirka 66 tdr land jord.

Ved opmålingen i 1682 underskrev fæstebønderne målingen af agrene og Povl underskrev med dette bomærke
Markerne omtales som "Lindevangen" og "Kierlings vangen"



Da Povl døde i 1690 blev der skiftet mellem Ødsle og deres seks børn. Der var sået 6½ skæpper vinterrug og besætningen blev nævnt med tre heste, to køer, tre får og nogle grise. Vurderingssummen blev lidt over 32 rigsdaler. Dog skyldte gården smør for tre år – en otting (svarende til 16 liter) om året – det må siges at være en hel del, når de kun havde 2 køer. Boets skyld blev opgjort til 32 rigsdaler, så der blev ikke meget at arve.

Povl og Ødsle fik vistnok 6 børn, alle født i Mortenstrup:

1. Lucie, døbt 28.april 1678
2. Kirsten, døbt 5.oktober 1679
3. Kirsten, døbt 17.oktober 1680
4. Birthe, døbt 11.juni 1682
5. Maren, som er ane 361, døbt 14.januar 1683. Hun blev båret af Birthe, Jens Povlsens i Mortenstrup. Faddere var Peder Jensen, Jens NN, Jens Mortensens Maren Nielsdatter alle af Mortenstrup, Sigbrit Olis i Jydstrup
6. Sidsel, døbt 7.august 1687

724 Christoffer Lauridsen

Født omkring 1627 uvist hvor. Begravet 31.marts 1702 i Store Tåstrup

725 Kirsten Nielsdatter

Døbt 7.april 1652 i Store Tåstrup. Begravet 18.marts 1687 i Store Tåstrup

Christoffers forældre er ikke kendte. Han blev begravet fra Store Tåstrup kirke den 31.marts 1702. Han blev 64 år gammel. Han havde boet i Merløse, skriver præsten. Præsten noterer også, at de gav 4 mark til kirken for begravelsen.

Kirstens far var fæsteren Niels Jensen, som vi dog ikke ved noget videre om. Hun boede i Merløse da hun døde, 34 år gammel. Hun blev begravet fra Store Tåstrup kirke den 18.marts. Der blev givet 1 mark til kirken.

Ifølge Chr 5's matrikel 1682 var Christopher fæster af gård nummer 8 i Store Merløse. Gårdens hartkorn var 8 td 6 skp, 3 fjk 1 album og for skoven 1 fjk 7 album. Det var en lidt større gård en de normale 6 td hartkorn. Gården havde han i fæste af Laurids Nielsen Munck på Merløsegård.

Der findes hverken fæsteprotokol eller skifteprotokol fra den tid.

Christoffer var gift tre gange. Den første hustru kendes kun fra begravelsen af hende og et dødfødt barn. Barnet blev begravet 24.november 1671 og Christoffers kone 3 dage senere. Ved hendes begravelse betalte Christoffer 3 mark til kirken.

Derefter blev Christoffer gift med ane 725, Kirsten Nielsdatter. Som nævnt døde hun i 1687. Derpå blev Christoffer viet med Anna Hansdatter den 4.december 1687. Der kendes tre af Christoffer og Annas børn Kirsten (1689), Anna (1691) og Hans (1695, død 13 uger gammel).

Christoffer og Kirsten fik 7 børn

1. Niels, født i 1673, begravet 1.juli, til kirken 10 skilling
2. Bodil, født 1674, begravet 2.påskedag, til kirken 2 mark
3. Lars, som er ane 362. Han blev døbt 27.juni 1674, hvor han blev båret af Sidsel Hans Hansens. Faddere var Peder Lauritsen, Hans Jensen, Peder Jensen, Peder Hansen, Morten Jensen, Anne Laurs Nielsens alle i Merløse, Mette Jørgensdatter, Christen NNs hustru Margrethe Hansdatter i Thostrup.
4. Niels, døbt 11.maj 1679, begravet 20.oktober 1730.
5. Hans, døbt 18.september 1681, begravet 20.august 1682
6. Hans døbt 23.september 1683
7. Peder, døbt 1.august 1686,

726 Laurits Arrildsen

Døbt 14.september 1656 i Store Tåstrup, begravet 8.december 1737 i St. Tåstrup.

727 Kirsten Rasmusdatter

Døbt 9.juni 1667 i Store Tåstrup. Begravet 1.december 1737 i Store Tåstrup.

Laurits var født på enstedgården Hammershus omtrent 4 km vest for Store Merløse. Hans forældre var ane 1452 Arrild Lauritsen og 1453 Kirsten Lauritsdatter. Han blev døbt i St. Tåstrup kirke den 14.september 1656, båret af Maren Jordemoder i Merløse. Faddere var

Michael Jespersen, Laurits Lauritsen, Peder Nielsen, Niels Møller, Niels Ibsen og Margrethe Laurisdatter. Han blev begravet i Store Tåstrup den 8.december 1737. Hans søn gav 3 rigsdaler til kirken. Laurits var da 85 år gammel da han døde. Præsten nævner ham som Arrild Larsens fader – så Laurits var vel på aftægt hos den ældste søn.

Kirsten var datter af fæsteren Rasmus Nielsen (ane 1454) og Anne Laurisdatter (ane 1455) i landbyen Udstrup, lidt øst for Merløse. Hun blev døbt den 9.juni 1667, båret af Marcus Møllers hustru Karen. Faddere var Marcus Møller og Johanne Peder Nielsens kone af Merløse mølle, Søren Laursen og Hans Pedersens. Kirsten, ”Arrild Larsens mor fra Oustrup” blev begravet den 1.december 1737, hvor der blev givet 3 mark til kirken.

Laurits og Kirsten blev viet i Store Tåstrup kirke den 20.marts 1687.

Laurits har formentlig overtaget fæstet af svigerfaderens gård i Udstrup – men det har ikke kunnet dokumenteres. I Chr 5’s matrikel havde Rasmus Nielsen gård nummer 9 i Udstrup. Gården var på 6 tønder hartkorn.

Laurits og Kirsten fik 7 børn

1. Arrild, døbt 27.december 1687 i St. Tåstrup
2. Rasmus, døbt 14.december 1688
3. Kirsten, som er ane 363. Hun blev døbt 1.marts 1691 i St. Tåstrup, båret af Ingeborg, Hans Lauritsens af Hammershus. Faddere var Søren Rasmussen i Tåstrup, Jens Pedersen, Niels Pedersen, Kirsten Knud Pedersens og Karen Laurs Jensens alle i Udstrup.
4. Anne, døbt 23.juni 1695
5. Karen, døbt 6.april 1699
6. Niels, døbt 6.juni 1702
7. Ingeborg, døbt 20.januar 1709.

742 Jørgen Olufsen Kaare

Født omkring juni 1662, begravet 5.marts 1725 i Nykøbing Falster

743 Cathrine

Dåb og begravelse er ikke fundet.

Jørgen og Cathrines forældre er ikke kendte. De kendes alene fra skiftet efter ane 370 David Henriksen, hvor det oplyses, at Davids kone Marie skylder penge til moderen Cathrine, enke efter Jørgen Kaare. Gælden var 133 rigsdaler.

Jørgens begravelse ses i Nykøbing kirkebog den 5.marts 1725. Jørgen var da 63 år, 3 måneder, 3 uger og 5 dage gammel. Desværre findes ingen kirkebog før 1705 i Nykøbing.

Jørgen Olufsen Kaare ses også som værge og formynder i en række andre skifter. Her omtales han som skipper.

Han nævnes i Nykøbings Skøde/Panteprotokol. Første gang da han i 1695 låner 100 rigsdaler af præsten i Væggerløse sogn på Falster, Oluf Jørgensen Lund, ”til sin næring” – og vist også køb af skib, men protokollen er lidt svær at læse. Han omtaler sig da som ”sejlingsmand”.

I 1704 køber han på en auktion en gård i Slotsgade og låner da 200 ”danske kroner” af Agnete Portuan, salig assessor Peder Jørgensen enke. Samtidig låner han igen af Oluf Jørgensen Lund i Væggerløse. Her ser det ud til at han giver pant i 2 gårde. Her omtaler han sig som skipper.

Der er ikke fundet skifte efter parret.

Jeg kender kun datteren Marie, der menes født omkring 1699.

744 Peder NN (Winther)

745 Mette Hansdatter Koch

Født omkring 1682, begravet i Svendborg 22.januar 1770.

NN Winther er konstrueret. Der er ikke fundet nogen spor efter Mettes ægtefælle i Svendborgs kirkebøger. Antagelig har han aldrig været i Svendborg.

Mettes mor var Anne Nielsdatter (ane 1491). Det vides ikke hvor Mette blev født. Hun blev begravet 22.januar 1770 i Nicolaj kirke i Svendborg – ”i den store gang straks uden for orgel? til nummer 12 mandsstol”. Hun døde sandsynligvis den 17.januar, da skifteregistreringen påbegyndtes den 18.

Mette var gift tre gange. Første gang med en ukendt – som må have heddet Peder NN, da ane 372 Laurits Winther omtaler sig som Laurits Pedersen Winther i skødeprotokollen. Om Peder har heddet Winther er uvist. Jeg har intet fundet om ham.

Mette blev gift anden gang med Søren Tønder – dato og sted er ikke kendt. Han kendes fra skiftet efter Mettes søn Laurits, hvor Søren optræder som værge for Laurits' børn – med betegnelsen ”farfar” – som vel må forstås stedfarfar, da patronymet ikke stemmer overens. Søren blev begravet i Nicolai kirke den 23.januar 1747, 56 år gammel. Han nævnes også, da Mette bliver gift for tredje gang ”Christopher Dam og Mette, Søren Tønders enke”. De blev gift 1.december 1747. Christopher blev begravet 10.oktober 1780 i Nicolai kirke, 59 år gammel.

Både Søren og Christopher var købmænd i Svendborg.

I skiftet efter Mette den 18.januar 1770 nævnes to børn, Laurids Winther og Maren Pedersdatter – altså ikke nogen Søren-patronym. Skiftet omfatter en uoverskuelig registrering og afsluttes i juni 1770 med en akkordering, hvor arvingerne accepteret at få 200 slettedaler til Laurids' arvinger og 200 slettedaler til Maren Pedersdatters arvinger.

Et skifteekstrakt efter Søren Tønder findes også – arven deltes efter et testamente oprettet 19.januar 1747. Her nævnes enken Mette samt fire af Søren's søskende – men ingen fælles børn med Mette. Det bekræfter, at Søren ikke er far til Laurids Winther og Maren Pedersdatter.

Mette og Peder NN fik to børn ifølge skiftet efter Mette

1. Laurids Winther, som er ane 372, født omkring 1709
2. Maren, var gift med Johan Gotlib Hardenberg.

748 Mads Rasmussen Hviid

Født i Stenstrup, Fyn i 1657. Begravet i Stenstrup 4.april 1712

749 Anne Jensdatter

Dåb og begravelse ikke fundet.

Mads Hviids fødsel er ikke fundet, men ifølge hans gravsten, skulle han være født i Stenstrup sogn omkring 1657. Han blev begravet i Stenstrup den 4.april 1712. Hans forældre kendes ikke.

Annes forældre kendes ikke. Hverken dåb eller begravelse er fundet. Ifølge vielsen var hun på godset Beyerholm, da de blev gift. Det var et nu nedrevet gods i Ollerup sogn.

Mads og Anne blev viet i Ollerup kirke den 4.juli 1695.

I Stenstrup kirke findes stadig en gravsten over Mads Rasmussen Hviid med påskriften ”Herunder hviler ær- og agtbar og velfornemme mand MADS HVIID, født i Stenstrup år 1657, som døde på Skjoldemose år 1712 i sit alders 55.år. Forpagter samme sted”.



Ved begravelsen af deres første barn siges de at bo på Sørupgård. Derefter Skjoldemose.

Der er ikke fundet noget skifte efter ham.

Mads og Anne fik vistnok 5 børn

1. Jacob, begravet 21.juni 1696
2. dødfødt søn, begravet 24.marts 1697
3. Sophia Amalia, døbt 7.marts 1698
4. Axel, som er ane 347, døbt 14.maj 1699. Faddere er ulæselige
5. Kirsten, døbt 16.december 1701.

750 Johannes Nielsen Friis

Født o 1665, begravet 24.januar 1734 i Nicolai kirke, Svendborg

751 Birgitte Tønnesdatter

Døbt i Nyborg 28.december 1681. Begravet 25.september 1758 i Nicolai, Svendborg

Johannes' forældre var forpagter på Skjoldemose Niels Evertsen Friis (ane 1500) og Maren Jensdatter Tommerup (ane 1501). Han blev vistnok født omkring 1665, vist på Skjoldemose i Stenstrup sogn. Han blev begravet fra Nicolai kirke i Svendborg den 25.januar 1734.

Birgittes forældre var borgmester i Nyborg, Tønne Madsen (ane 1502) og Kirstine Jensdatter Rosenberg (1503). Hun blev døbt den 28.december 1681, båret af Cidsel Kirstine, Jens Sørensens. Faddere var kaptejn Brink og nogle ulæselige. Hun blev begravet i midtergangen i Nicolai kirke den 25.september 1758, 79 år gammel, omtalt som ”tolder Johannes Friis' enke Birgitte Rosenberg”.

Johannes og Birgitte blev gift 23. september 1705 i Vor Frue kirke i Svendborg efter kongelig tilladelse – formentlig så lysning ikke var nødvendig.

Johannes var som nævnt tolder i Svendborg. Han ses ofte som fadder for købmændenes børn – hvilket vel hænger sammen med, at de var i nær kontakt på grund af told på indkøbte varer.

Der ses ikke noget skifte efter Johannes. Da Birgitte døde blev der holdt skifte fra 21. september 1758 til 10. august 1759. Der ser ud til, at der var nogen strid om arven. Især ane 375 Marie Kirstine ser ud til at have indsigelser. Der blev holdt auktion over indboet, hvor hun købte en del af effekterne. Skiftet er vanskeligt at læse, men det ser ud til at der blev 639 rigsdaler til deling mellem de tre børn.

Der kendes tre af Johannes og Birgittes børn

1. Jesper. Han blev begravet 5. februar 1784, 88 år 2 md gammel, så han må være født i december 1696. Men dåben er ikke set i Svendborg eller Stenstrup. Alder ved død er muligvis forkert. Johannes og Birgitte først blev viet i 1705, og Birgitte kan så ikke være hans mor. Men alligevel arver han på lige fod med de to andre børn – som om Birgitte var hans mor.
2. Niels, døbt 1. august 1706 i Nicolai kirke, Svendborg. Død i januar 1741 før moderen. Han sønner Thomas og Niels er til stede ved skiftet efter Birgitte.
3. Marie Kirstine, som er ane 375. Hun blev døbt 28. oktober 1707, båret af Evert Nielsens hustru (Evert var borgmester i Svendborg og bror til Johannes). Fadderne var Rasmus Jørgensen, Johan Jensen Hyldtoft, Hans Morgensen og Hans Jørgensen.

806 Christen Jensen

Døbt 11. maj 1652 i Øster Snede. Begravet 12. juli 1715 i Øster Snede.

807 Karen Frandsdatter

Født før 1656. Begravet 26. november 1719 i Øster Snede.

Christens forældre var ane 1612 fæster Jens Christensen og 1613 Maren Andersdatter i Bøgballe i Øster Snede sogn. Han blev døbt den 11. maj 1652, båret af Inger Nielsdatter. Faddere var NN Jespersen i Bøgballe, Jacob Persen, Søren Christensen, Hans Jørgensen og Jens Skomagere hustru ibidem. Christen blev begravet fredagen efter Mariæ Besøgelse – 12. juli 1715. Han var da 63 år gammel.

Karens forældre er ikke kendte. Hun blev begravet 26. november 1719, men alder er ikke angivet. Hun har vel været mindst 18 år da de blev gift, så hun må være født før 1656. Præsten noterede, at hun blev begravet i en fyrrekiste. Baggrunden for det er, at kongen havde udskrevet skat på kister af eg, bøg og fyr, og det har præsten vel skullet opkræve.

Christen og Karen blev gift i Øster Snede kirke den 1. november 1675.

Christen ses nævnt i Chr 5's matrikel fra 1683. Han deler gård nummer 3 med Anders Jensen. Gården er nævnt som selvejergård, men alligevel siges Jacob Ulfeld at være proprietær. Gårdens hartkorn blev ansat til 5 tdr, 6 skæpper, 0 fjerdingkar og 2 album.

Christen og Karen fik 7 børn

1. NN, vist døbt 18. august 1675 "Christen Jensen i Bøgballe en søn som siden døde". Han blev begravet 19. august.
2. Maren, som er ane 403, døbt 22. oktober 1676, båret af Karen Frandsdatter (muligvis moderens søster). Marens faddere var Niels NN, Anders Jensen, Niels Boslund, Mads Engelbrechtes hustru Anne Jensdatter.
3. Frants, døbt 9. januar 1679. Karen Frandsdatter er fadder

4. Kirsten, døbt 9.marts 1681. Hun blev gift med Christen Christensen i Sønder Kollemorten den 1.november 1699, hvorefter forældrene og Maren ofte er faddere der.
5. Jens, døbt 27.februar 1684.
6. Karen, døbt 16.april 1687.
7. Gertrud, døbt 16.maj 1692.

816 Envold Rasmussen

Født omkring 1645. Begravet i Klakring ved Vejle 6.maj 1725.

819 Maren Nielsdatter

Født omkring 1645. Begravet 22.maj 1689 i Klakring

Envolds forældre er ikke kendte. Han blev begravet 6.maj 1725, hvor han var 80 år gammel.

Marens forældre er heller ikke kendt. Hun blev begravet 22.maj 1689, hvor hun var 45 år gammel – og altså født omkring 1645.

Envold og Marens vielse er ikke fundet, da Klakring kirkebog først begynder i 1687.

Det er uvist, hvad Envold havde af beskæftigelse. Han ses ikke nævnt i Chr 5's matrikel i 1682. Men måske har han overtaget fæstet efter sin far - der muligvis er den Rasmus Rasmussen, der omtales i Chr 5's matrikel. Han er fæster af gård nummer 30. Gården var ejet af Morten Sørensen i Klakring. Gårdens hartkorn var 3 td, 5 skp, 2 fjdk og 2 album. Dertil skov for 2 fjerdingkar.

Vi kender kun et barn af Envold og Maren, nemlig ane 409 Anne Envoldsdatter. Hun blev døbt 29.maj 1687 i Klakring. Hun blev båret af Anne Ipsensdatter som var gift med Rasmus Rasmussen – som må være Envolds far eller bror. Faddere var Henrik Larsen, Envold Mortensen, Rasmus Rasmussen og Maren Nielsdatter.

Efter Marens død i 1689 blev Envold gift for anden gang med Birgitte Iversdatter den 12.januar 1690. De fik 6 børn – Iver (1691), Jens (1693), Hans (1695), Hans (1697), Johanne (1703) og Kirsten (1710).

820 Peder Dall

Født omkring 1660. Begravet 20.februar 1718 i Kirkholm, As sogn ved Vejle.

Peders forældre menes at være ane 1640 fæstegårdsmand Søren Pedersen og 1641 Anne Jørgensdatter. Kirkebogen i As sogn findes først fra 1687, så dåben kan ikke findes. Peder blev begravet fra Kirkholm kirke i As sogn 20.februar 1718 ”i sit alders 58. år. Han må derfor være født omkring 1660.

Det vides ikke hvem han var gift med.

Hans forældre indikeres af, at en Jørgen Dall er fadder for to af Peders børn og at Peder og Jørgen Dall begge er faddere for Niels Hjulmands barn i 1710. Så Peder og Jørgen er sandsynligvis brødre. Og ”Jørgen Dalls moder Anne Jørgensdatter” blev begravet 23.april 1706, 80 år gammel. Det vides ikke om hun var gift med Søren Pedersen. Det indikeres dog af, at Peder har en søn, Søren, som får overdraget fæstet af gården på 3 tdr 1 skæppe hartkorn. I Chr 5's matrikel ses en Søren Pedersen som fæster af gård nr 18 i Hosby på 3 td 1 fjdk hartkorn.

Peder var fæster af en gård under Palsgård gods på 3 tdr 1 skæppe hartkorn. Den 24.maj 1717 oplod han fæstet af gården til sin søn Søren Pedersen Dall, fremgår det af Palsgårds fæsteekstrakter.

Peder havde i hvert fald 5 børn

1. Søren, født omkring 1687. Han blev begravet 7.marts 1737, 50 år gammel. Han fik i 1717 fæstet af faderens gård
2. Jens, som er ane 410. Født omkring 1680, begravet 27.marts 1768.
3. Niels, som ses som fadder med efternavnet Dall.
4. Kirsten, døbt 14.april 1689
5. Jørgen, døbt 27.december 1691.

826 Peder Damsgaard

Født omkring 1664. Begravet 6.juni 1737 i As sogn

827 Anne Jensdatter

Født omkring 1669. Begravet 20.november 1736 i As sogn.

Peders forældre er ikke kendte. Han blev begravet fra Kirkholm kirke i As sogn den 6.juni 1737 ”i sit alders 63 år” – som muligvis er 10 år for højt – da han ellers kun ville være 15 år ved vielsen i 1689. Han må anses for at være født omkring 1664 – så ville han være 25 ved vielsen.

Annes forældre er ikke kendte. Hun blev begravet fra Kirkholm kirke i As sogn den 20.november 1736 ”Peder Damsgaards hustru begravet i sit alders 57.år”, som også må være 10 år for højt, da hun ellers kun ville være 12 år ved vielsen.

Peder og Anne blev viet den 21.juli 1689 i Kirkholm, As sogn.

Peder var fæster af en mindre gård ved Kirkholm, så vidt jeg kan finde. På målebordsblade fremgår gårnavnet Damsgård på adressen Overbyvej 111. På matrikelkort fra 1819 ses gården også, da brugt af en Peder Damsgård. Han er givetvis barnebarn af nærværende Peder, gennem sønnen Jørgen.

I Chr 5s matrikel fra 1682 ses i Kirkholm by en Jørgen Pedersen i fæste af et husmandssted med hartkorn 2 td, 2 skp, 0 fjdk 1 album. Sammenholdt med arealet 6,2 hektar fra matrikelkortet foran tror jeg det er samme gård. Sandsynligvis er denne Jørgen Pedersen så far til Peder Damsgård.

Peder og Anne fik 8 børn, hvor dog mindst tre døde tidligt.

1. Anne, døbt 24.august 1690. Hun er ane 413.
2. Karen, døbt 14.maj 1693
3. Maren, døbt 1.november 1696. Gift med Jens Nielsen Hjulmand i 1718.
4. Lisbeth, døbt 12.november 1699. Hun blev gift med Juel Hansen i 1731
5. NN, dødfødt barn i 1702
6. NN, dødfødt barn i 1707
7. Jørgen, døbt 27.april 1710, død tidligt
8. Jørgen, døbt 13.december 1711. Han fik en søn, Peder, døbt 2.nov.1749, som ses på matrikelkort i 1819.

848 Anders Jensen

Født før 1640, død efter 1673.

Anders boede i landsbyen Hygum i Kollerup sogn ved Vejle. Han er født før kirkebogen starter, så vi kender ikke hans forældre. Hans begravelse er ikke fundet i Kollerup kirkebog. Han ses ikke i Chr 5's matrikel fra 1682, så da var han nok død.

Anders' ægtefælle kendes ikke.

Anders nævnes i Kollerup kirkebog ved dåben af fire børn

1. Anne, døbt 11.marts 1663
2. Dorethe, døbt 9.juli 1665
3. Christen, døbt 13.oktober 1667
4. Jens, som er ane 424, døbt 22.marts 1673. Faddere var Anders Andersen, Peder Hansen, Jens Jensen, Else Stephen og Karen Jensdatter.

850 Mads Willumsen

Født før 1650. Død efter 1686.

Mads boede i Kollerup sogn vist i landsbyen Kollerup. Hverken dåb eller begravelse er fundet. Hans vielse er ej heller fundet i kirkebogen.

Mads var fæster af en gård sammen med sin formodede bror Oluf. I Chr 5's matrikel fra 1682 ses de sammen i gård nr 2, som fik nyt hartkorn 4 tdr, 7 skp, 0 fjdk og 1 album samt skovskuld 2 album. Gården tilhørte grev Rantzou.

Kirkebogen nævner 3 børn efter Mads Willumsen

1. NN, en dødfødt pige, begravet 8.oktober 1675,
2. Anne, som er ane 425, døbt 26.december 1676. Fadderne var Søren Jensen, Peder Christensen, Iver Steffensen, Mette Madsdatter, Maren Sørensdatter og Anna Sørensdatter.
3. Søren, døbt 22.august 1686.

864 Peder Jensen Gjerding

Født i Gerding o. 1601. Død i Skibsted sogn 1641.

865 Ida Nielsdatter

Født i Ålborg o. 1605, begravet i Skibsted i september 1641.

Peders far var (ifølge Wiberg-net.dk) præsten i Gerding, ane 1728 Jens Andersen. Peder menes født omkring 1601. Ifølge skiftet efter ham og Ida døde både han og Ida "kort før mikkelsdag" 1641 (ifølge Wiberg-net).Mikkelsdag er 29.september.

Idas forældre var købmand i Ålborg, ane 1730 Niels Kræmmer og 1731 Maren Kampmann. Ida blev født i 1605, vistnok i Ålborg. Hun døde i oktober nogenlunde samtidig med Peder, dvs kort før 29.september 1641.

Peder og Ida blev trolovet i Budolfi kirke i Ålborg den 18. september 1627 ”vællærde mand hr Peder Jensen sognepræst udi Skibsted og Ida Nielsdatter, Niels Hansen kræmmers datter”. De blev viet den 11. november 1627, Peder blev provst i 1627.

Præstegården blev i Chr 5s matrikel 1682 vurderet til 10 tdr, 2 skp, 3 fjdk og 1 album hartkorn, altså en ganske stor gård. Derudover har præsten vel fået ”ost og smårædsel” fra bønderne i sognet.

Skifte efter ægtefællerne er indført i Hellum herreds justitsprotokol i 1643. En bror til Peder, Jørgen Jensen i Aschildrup, fik det oplæst for tinget og sikrede sig derved, at de umyndige børns formyndere var juridisk forpligtede til at sørge for børnenes opvækst, skole med videre. Der har muligvis ikke været enighed om forholdene.

Skiftet er meget langt og meget svært læseligt. Alle børn var umyndige og kom i pleje hos Peders og Idas søskende. Ane 422 Jens Skibsted kom sammen med søsteren Maren til Anders Jensen (bror til Peder) i Store Brøndum. Jeg kan ikke læse hele skiftet. En sort hingst til 50 slettedaler, en brun hingst til 30 sld, en rød-blisset vallak til 37 sld og endnu 5 heste samt et par plage. Der var også en hel del guld og sølv. Boet omtales som meget rigt i en bog om Hellum herreds historie.

Ifølge skiftet fik Peder og Ida 7 børn

1. Henrik Pedersen Kampmann, født omkring 1630. Blev præst i Aggersborg.
2. Ide Pedersdatter Kampmann, født omkring oktober 1639, begravet i Budolfi kirke i Ålborg 1707. Var gift med købmanden Svend Nielsen Kirketerp i Ålborg.
3. Dorte, født omkring 1635, levede ved skiftet
4. Christen, født omkring 1635, blev student i Helsingør i 1661
5. Sidsel, født før 1641, levede ved skiftet
6. Jens som er ane 428, født omkring 1635, præst i Hvidbjerg
7. Maren Pedersdatter Kampman, født i 1641, begravet i Alstrup 1714, 73 år gammel.

866 Niels Andersen

Født omkring 1600. Død i Ålborg i maj 1646

867 Else Jensdatter Krag

Født omkring 1606. Begravet 8. september 1662 fra Budolfi i Ålborg.

Niels' forældre er ikke kendt. Han døde i Ålborg i maj 1646 ifølge skifte efter ham.

Elses forældre var købmand i Ålborg, ane 1734 Jens Andersen Krag og 1735 Maren Jacobsdatter. Hun blev født omkring 1606 regnet ud fra vielsen. Hun døde i 1662, før september ifølge skiftets dato.

Niels og Else blev gift i Budolfi kirke i Ålborg den 11. juni 1626 – vielsen ses på en af de første sider i kirkebogen, den ældste jeg har søgt oplysninger i.

Niels var købmand i Ålborg. Ellers vides ikke noget om dem.

Der findes tilsyneladende skifter efter både Niels og Else – men de er åbenbart ikke digitaliserede i AOL. På Erik Brejls hjemmeside ses navne på de levende børn ved skiftet efter Else i 1662.

1. Jacob Nielsen (Holm). Han blev vistnok født i 1628. Blev præst i Them ved Silkeborg
2. Else Nielsdatter, døbt 26. december 1636.
3. Anders, døbt 26. marts 1638
4. Anne, dåb ikke fundet, vist født i 1641

5. Maren, som er ane 433. Hun blev døbt i Budolfi kirke 26.oktober 1643. Faddere svært læselige – Peder Jespersen, M Andersens hustru og Margareta B?
6. Jens, dåb ikke fundet. Var 17 år gammel i 1662, så nok født i 1645
7. Margareta. Døbt 11.september 1646, altså efter Niels var død.

874 Hans Jacobsen Korlp

Født senest 1650. Begravet i Roskilde domkirke 13.februar 1719

875 Karen Nielsdatter

Født senest 1650. Begravet i Roskilde domkirke 12.april 1702.

Hans' forældre er ikke kendt. Han blev begravet i Roskilde domkirke den 13.februar 1719 "Borgmester Korlp begravet klokken 4 i sin begravelse udi egekiste. Blev ikke betalt noget til kirken uden - -".

Karens forældre er heller ikke kendt. Hun blev begravet i Roskilde domkirke den 12.april 1702 "borgmester Hans Jacobsens hustru begravet med alle klokker og nedsat i N. Winds begravelse". Året efter havde Hans købt et gravsted under kannikekoret og den 11.august 1703 blev hun nedsat i denne begravelse.

Krypten er desværre ikke tilgængelig. Ifølge Danmarks Kirker findes indgangen bag et skab fra sydsiden ind under korhævnningen. Der skulle være seks kister i krypten. Ifølge bogen blev Hans og to af deres børn nedsat der, mens kirkebogen udtrykkeligt siger, at Karen også blev nedsat. Desuden blev en Peder Corlp "forrige lektiehører i skolen" begravet der – vist Hans' bror. Gravstedet blev i 1734 solgt til rådmand Hans Rasmussen Lange, dog med krav om, at Han Jacobsen og hans to hustruers kister skulle blive stående.

Hans og Karen blev formentlig gift omkring 1668, idet deres første børn menes født omkring 1670.

Efter Karen var død i 1702, blev Hans gift anden gang med Margrethe Pedersdatter Schade. Vielsen er ikke fundet. De fik vistnok kun tre børn, Peder (1706), NN begravet 1708 som spæd, Jacob (1711).

Hans omtales som rådmand omkring 1680. Omkring 1690 omtales han som Oeconomus – det må vel være byens kassimester. Ved Karens begravelse omtales han som borgmester.

Hans og Karen fik i hvert fald 4 børn

1. Peder, som menes født omkring 1670
2. Sophia, som er ane 435, født omkring 1675
3. Nicolai, døbt 3.oktober 1680,
4. Anna Cathrine, døbt 27.november 1682.

876 Christen Rasmussen Pram

Levede i Flødstrup sogn omkring 1660.

877 Kirsten Hendrichsdatter

Christen og Kirstens forældre er ikke kendt.

Ægteparret nævnes i Skælskør kirkebog ved begravelsen af sønnen Hendrich (ane 448).

Christen var forpagter på Risingegård i Flødstrup sogn på Fyn. Gården var i øvrigt ejet af ane 3006, Jens Madsen, der var borgmester i Nyborg og senere i Odense.

Oplysning om parret er fundet på Lars Skovvang Larsens hjemmeside www.aneopslag.dk.

Kirkebogen for Flødstrup findes først fra 1739, så børnenes dåb kan ikke findes. Fra et skifte efter en barnløs datter, Maria Christensdatter Pram kendes fire af hendes. Maria var gift med skipperen Christen Madsen i Nyborg. Hun døde 8. november 1726 i Nyborg, mens ægtefællen var i Ålborg og først kom hjem efter hendes død.

Christen og Kirstens børn var

1. Cathrine, født omkring 1664, var død i 1726. Havde tre efterladte børn
2. Hendrich, som er ane 438. Han var også død i 1726,
3. Marie, som skiftet handlede om
4. Ingeborg, boede i Tystrup sogn på Fyn i 1726, havde været gift med Christopher Madsen
5. Anna, var død ved skiftet, havde boet i Ladby på Fyn. To efterladte døtre.

878 Bertel Ibsen Møller

Møller i Halkevad før 1680 til efter 1701.

879 Kirsten NN

Bertel og Kirstens forældre kendes ikke. Kirsten omtales aldrig med efternavn.

Søgning om denne familie var blandt de helt spændende. Kirkebøger for Skørpinge sogn, hvor Halkevad ligger, findes først fra 1740, så det kan vi ikke støtte os til. Men ægteparret spores via kirkebøger i Skælskør, Lyng, Rosted og, Suserup, hvor flere af deres børn har barnedåb og forældrene derfor optræder som faddere.

Bertel var, som navnet siger, møller i landsbyen Halkevad i Skørpinge sogn, nord for Skælskør. Han var bruger af tre ud af de fire møller i Halkevad, nemlig en vandmølle midt i byen, en stampemølle vest for byen og en vindmølle (den lille) på bakken øst for byen. Desuden nævnes han i en større gård på hartkorn 10 tdr, 1 skp og 1 album. De to vandmøller "Over og Neder mølle" havde mølleskyld 15 tdr 1 skæppe hartkorn. Vindmøllen blev beskattet med 1 pund byg (vist lispund, 8 kg) og 7 (vist pund rug) og desuden 4 fjdk. Det virker som meget lidt i forhold til vandmøllerne, men det er hvad der står i Chr 5s matrikel.

"Skomager, bliv ved din læst" gælder tilsyneladende også for møllere. To døtre var gift med møller og en søn var møller. Og et barnebarn (ane 219 Kirsten Pram) bliver gift anden gang med mølleren Christen Bertelsen Sigersted i Aschou mølle.

Bertel var sandsynligvis bror til en Anders Ibsen i Haldagerlille som i Chr 5s matrikel angives at bruge den ene vindmølle. Og nok også bror til Niels Ibsen, som bruger møllejorden fra Skørpinge vandmølle, som var øde i 1688 (altså ingen fæster). Skørpinge mølle blev i øvrigt nedlagt senere, fordi bønderne klagede over, at deres jord blev oversvømmet af mølledammen. Opstemningsforholdene var ikke gode for denne mølle.

Eftersom kirkebogen for Skørpinge ikke findes, er der en vis usikkerhed om børnene. I fadderlisterne ses en Malene, Bertel Møllers i Halkevad (hun er fadder for ane 439 Ingers børn) – hun kan faktisk godt være hans anden hustru, men hun regnes her for en datter. Jens Møller i Nymølle er usikker, da det er den eneste gang jeg ser ham som fadder. Kan eventuelt være et barnebarn efter Anne eller Maren.

Se mere om Halkevad mølle i særskilt afsnit.

Bertel og Kirsten fik 7 børn

1. Christen, kendes fra skiftet efter ane 439 Inger Bertelsdatter. Han står som ”formynder efter loven”, der som regel bruges for et nært familiemedlem. Uvist hvornår født.
2. Inger, som er ane 439. Hun må være født før 1675.
3. Mette. Hun er fadder for Ingers børn Christen (1697) og Johanne (1698). Hun var gift med sognefogeden i Sørbymagle, Jacob Nielsen i Rosted. Hun nævnes ved hans begravelse i Sørbymagle kirkebog i 1724.
4. Maren, født senest 1668. Hun var gift med mølleren Niels Lauritsen Møller i Suserup. Var vist gift med ham allerede i 1688. Parret overtog tilsyneladende driften af Halkevad mølle, eftersom hun ses som fadder for Ingers søn Henrich i 1712, hvor hun omtales som ”Maren Bertelsdatter Niels Møllers i Halkevad”.
5. Malene, som er fadder for Ingers børn Cille (1704) og Kirsten (1706). Omtales begge gange som ”Malene Bertel Møllers i Halkevad”.
6. Jens, var fadder for Ingers barn Henrich i 1716. Han var da i Nymølle på vestsiden af Skælskør Nor. Han kan dog godt være et barnebarn.
7. Anne, var fadder for Ingers søn Johannes i 1698. Hun var med sikkerhed gift med Laurs Pedersen Møller i Kongskilde mølle. Meget tyder på, at hun var gift anden gang med Laurids Jensen Møller i Nye Søbølle nord for Rosted i 1710.

890 Knud Jørgensen

Født før 1650, død efter 1703

Knuds dåb og begravelse er ikke set. Han var fadder for ane 444 Jens Iversen og 445 Maren Knudsdatters tre ældste børn samt datteren Karen i 1703. Han må altså være død senere end det, dvs efter 1703.

Hans hustrus navn kendes heller ikke, men hun ses begravet palmesøndag 1730 i Stouby kirkebog ”begravet Jens Iversens salig hustrus moder af Ullerup”.

De boede i Daugård sogn i Vejle amt – nord for Vejle fjord. Knud var fæster af en gård i Daugård, nævnt i Chr 5's matrikel fra 1688. Gården var da på 5tdr 7skp, 3fjdk og 1 album hartkorn. Der er hverken fundet fæste eller skifte efter parret.

Ud fra fadderlisterne for ane 444 Jens Iversen og 445 Maren Knudsdatter fik de i hvert fald fem børn

1. Maren, som er ane 445. Menes født før 1670.
2. Anne, nævnes som fadder for Marens barn, Iver, i 1696. Hun blev gift med Niels Jørgensen i Daugård i 1694, så hun er født før 1675,
3. Jørgen, er fadder for Marens datter, Karen, i 1703 med navnet Jørgen Hjort (samme tilnavn som Maren).
4. Sidsel, gift med Jacob Christensen Smed den 17.12.1693, som formentlig er den Jacob Pimp som er fadder for flere af Marens børn. Sidsel er formentlig født før 1673. Jacob Pimps hustru og Maren er gensidigt faddere for hinandens børn, det tyder også på slægtsskab.
5. Karen, begravet 10.november 1678 i Daugård ”Knud Jørgensens datter Karen”

894 Poul Henriksen

Født før 1640. Død i 1676 i Fredericia

895 Anne Jensdatter

Født før 1640. Død efter 1684.

Dette anepar er fundet gennem skifteuddrag fra Eric Brejl, sammenholdt med fadderlister for ane 447 Birgitte Poulsdatters børn. Slægtsskabet er lidt et gæt. Blandt fadderne for Birgittes børn ses Mads, Karen og Peter. Og Birgittes mand, Hans Jacobsen siges at være "auf Soeberg" ved dåben af sønnen Mads, altså samme sted som Poul siges at bo ved skiftet.

Der findes et skifte efter "Poul Henriksen på Søberg" dateret 20. september 1684, som omtaler 11 levende børn. Registreringen af boet var sket allerede 25. januar 1676 – så Poul døde formentlig den 24. januar det år. Den lange periode mellem registrering og skifte tyder på, at Poul har været købmand med mange udeståender, som skulle forhandles på plads før skiftet kunne afsluttes.

Ifølge skiftet havde Poul hus og gård "i Norskegade på hjørnet op til Jens Pedersen købmand". Desuden havde han jord i stadsmarken, arealet omtalt som 116 lod, en størrelse jeg ikke kender. Hus og gård med jord var vurderet til 400 slettedaler.

Boet bestod mest af dagligdags ting – nævneværdigt en sølvkande på 63 lod til 39 slettedaler, et "stabelsegested" med lagner og dyner til 30 slettedaler, mandens sorte klædekjole med underfor til 10 slettedaler. De havde 3 køer til 22 slettedaler, 2 hopper "fulde af skab" for 8 slettedaler. I alt var boets formue 726 slettedaler., hvorfra gik udgift til skifter med videre. Enke og børn skulle derfor dele 705 slettedaler. Ane 447 Birgitte fik en søsterlod på 23 slettedaler 2 skilling.

I Fredericias skøde/panteprotokol ses, at Anne i 1699 låner 130 slettedaler af Iver Nielsen Erridsø. Og i 1802 låner hun yderligere 72 slettedaler af svigersønnen Jens Nielsen Fenger.

Ifølge skiftet levede 11 børn endnu i 1684

1. Maren, var gift med Jørgen Sørensen i Trelde
2. Mette, var gift med Hans Andesen i Fredericia, 2gg med Enevold Pedersen og 3gg med Mads Jerlevsen.
3. Elisabeth, gift med Terkild Mikkelsen i Erritsø, 2gg med Jens Madsen Pagh, 3gg Jens Nielsen Fenger i Fredericia
4. Anne, var gift med Lauge Nielsen i Velby
5. Henrik, var 20 år ved skiftet, født o. 1664
6. Dorthe, var 16 år ved skiftet, født o. 1668
7. Mads, var 14, født o. 1670. Tvilling med nr 8
8. Jens, var 14, født o. 1670
9. Karen, var 12, født o. 1672
10. Birgitte, som er ane 447, var 11 ved skiftet og dermed født o. 1673
11. Peder, var 9 år ved skiftet, født o. 1675,

960 Jørgen Nielsen

Født før 1655. Begravet i Assens 29.januar 1732

961 Karen Jørgensdatter

Født før 1660. Hun blev begravet 30.december 1735 i Assens.

Jørgen og Karens forældre er ikke kendt.

Jørgen Nielsen er med sikkerhed far til ane 480 Laurits Jørgensen. Han boede på Bogø – men på samme tid var der to husmænd ved navn Jørgen Nielsen - og tilsyneladende fik de også børn i samme periode. Derfor er det ikke helt sikkert, at det er Laurits' far der bliver begravet i Assens den 29.januar 1732.

Til gengæld er det veldokumenteret, at Karen Jørgensdatter er mor til Laurits. Ved hendes begravelse noterede præsten, at ”salig Jørgen Nielsen hans hustru, som var skipper Laurits Jørgensens moder begravet ved den vestre ende af kirken den 30.december 1735”. Hun blev også nævnt i skiftet efter Laurits' første kone – da omtalt som ”Karen Jørgensdatter fra Baagø, enkemandens moder”.

Jørgen var som nævnt husmand på Bogø i Lillebælt. Hans lod var ikke stor – 3 skp 3 fjdk og arealet ca 2½ hektar. Stederne var fæstet af en grev Veddel, hvem jeg ikke ved noget om. Muligvis har husmændene også været fiskere.

Eftersom der var to ved navn Jørgen Nielsen, der fik børn i perioden, kan der ikke siges noget om, hvor mange børn de fik. Ud over ane 480 Laurits Jørgensen (skipper) ses Jørgen (1681), Dorete (1687), Jacob (1688), Peder (1690), Hans (1691), Anna (1696) og Maren (1700).

Laurits blev døbt den 3.december 1684. Sidsel Niels Ibsens bar ham. Willum Nielsen, Lars Larsen Dam, Hans Vintappers hustru og Hans Nielsens hustru var faddere.

962 Hans Andersen

Født omkring 1659. Begravet i Kærum på Fyn den 10.marts 1709.

963 Kirsten Madsdatter

Født omkring 1666 i Søby. Død i Kærum 9.december 1724.

Hans' forældre er ikke kendt. Han blev begravet i Kærum sogn ved Assens den 10.marts 1709, 50 år gammel. Han må da være født omkring 1659. Hans var fæster af en større gård i Kærum kaldet Terpegård. Gården tilhørte Frederiksgave/Hindsholm gods.

Kirstens far var ane 1926 Mads Erichsen i Søby sogn. Hendes mor kendes ikke. Kirsten døde ifølge kirkebogen den 9. december og blev begravet i Kærum den 17.december 1724. Hun boede da i Ebberup, landsbyen hvor Terpegård ligger.

Terpegård ligger i dag på adressen Ebberupvej 105, og den er af nyere dato. Frem til år 1900 lå den nord for jernbanen Assens-Odense, men er siden flyttet sydpå mod Ebberupvej. I Chr 5's matrikel fra 1682 står gårdens bruger som Rasmus Larsen og hartkornet var vurderet til 6 tdr 0 skp 3 fjdk og 2 album. På senere matrikelkort er arealet at omkring 32 hektar.

Hans blev første gang gift med Abalone Rasmusdatter, som formentlig var datter af den tidligere fæster af Terpegård. Vielsen er ikke fundet. De fik en søn, Rasmus, før 1686. Kirsten blev begravet den 8.august 1686, 19 år 8 måneder gammel.

Hans blev gift anden gang med Kirsten Madsdatter, formentlig i Søby, hvor hun menes født. Kirkebogen der starter først senere.

Efter Hans var død blev Kirsten gift anden gang med ladefogeden på Frederiksgave, Hans Hansen den 5.juni 1712.. De fik formentlig ingen børn, da Kirsten da var 46 år. Hans Hansens fæstekontrakt med Frederiksgave findes i AOL- Arkivalier Online. Han skulle betale 6 rigsdaler årligt til Frederiksgave og dertil kongelige afgifter.

Skiftet efter Hans er svært at læse. Ni børn og Hans' søn Rasmus af 1.ægteskab nævnes. Desuden børnenes værger Henning Andersen i Fårup og Mads Andersen i Køng, som formentlig er Hans' brødre. Også Kirstens far Mads Erichsen i Søby og hendes bror Erich Madsen i Farup nævnes.

Skiftet efter Kirsten, dateret 22.januar 1725, er heller ikke læseligt. Kun otte af børnene nævnes. Ane 481 Karen siges at være gift med skipper Laurs Jørgensen (ane 480) og dokumenterer dermed det ægteskab.

Hans og Kirsten fik 10 børn

1. Anders, døbt 5.januar 1605
2. Apolone, døbt 25.januar 1691
3. Anna, døbt 15.januar 1693
4. Karen, som er ane 481. Hun blev døbt 11.marts 1694 i Kærum. Jens Raunkærs hustru bar hende. Henrich Madsen i Norby, mandens bror Anders Andersen i Assens, kvindens bror ladefogden på Skousgård, far Mads Erichsen i Sønder Sørby og Oluf Clausens hustru i Ebberup.
5. Maren, døbt 14.juni 1696
6. Simon, døbt 22.januar 1699, begravet 8 dage gammel. Han var tvilling med
7. Kirsten, født samme dag.
8. Simon, døbt 30.april 1702
9. Peder, døbt 13.december 1704
10. Anne, døbt 18.marts 1708.

968 Gomme Jensen

Født omkring 1625 i Ærøskøbing. Begravet i Ærøskøbing 27.april 1689.

969 Salome Wernersdatter

Født omkring 1646 i Odense. Begravet 4.marts 1698 i Ærøskøbing.

Gommes far var Jens Gommesen Smed i Ærøskøbing, ifølge Martin Iversen Christensens hjemmeside. Om ham siges kun at han var købmand og levede cirka 1600-1658. Gomme blev begravet 27.april 1689, hvor han var 64 år gammel. Han var da rådmand i byen.

Salomes forældre var ane 1938, bogbinder Werner Clausen og 1939 Berthe Pedersdatter Gerbert i Odense. Ud fra året for første barns fødsel må hun være født senest 1646. Hun blev begravet den 3.marts 1698 i Ærøskøbing.

Ifølge kilden var Gomme først gift med Anna Hansdatter Brandt, som dog døde i 1665. Han blev så gift 2.gang med Salome, formentlig i Odense.

Efter Gommes død i 1689 blev Salome gift igen med Giøde Andersen i Ærøskøbing kirke den 16. september 1691.

Gomme var købmand i Ærøskøbing og nævnes også som rådmand. Han var vistnok også borgmester i en periode. Han boede i Nørregade 27, det samme hus som faderen også havde ejet.



Nørregade 27, fra Google Street View.

Gomme og Salome fik 13 børn

1. Werner, døbt 17.marts 1667, vist død samme år
2. Werner, døbt 2.juli 1668, fik tilnavnet Gerbert efter moderen
3. Gomme, som er ane 484. Han blev døbt 17.oktober 1669 med tilnavnet Gerbert
4. Peder, døbt 1.marts 1671. Drukne 6.januar 1712 ved Silkeborg, begravet i Ærøskøbing 12.januar.
5. Anne, døbt 6.oktober 1672. Gift med Claus Møller.
6. Gregorius, døbt 26.juli 1674. Død før 1683.
7. Birgitta. Døbt 24.oktober 1675. Begravet i 1677
8. Birthe, døbt 29.april 1677. Gift med Knud Pedersen Hay.
9. Kirsten. Døbt 22..december 1678. Gift med Hans Stephensen
10. Rasmus, døbt 27.april 1682
11. Gregorius, døbt 8.juli 1683. Gift med Agnetha Maria Samuelsdatter Schou
12. Salome, døbt 11.oktober 1685. Begravet i 1701
13. Elzebeth, døbt 12.februar 1688, begravet 4 uger gammel.

970 Dominicus Andersen Brandt

Født i Nordborg 17.december 1646. Død i Rise på Ærø 2.oktober 1703

971 Sophie Elisabeth Glamann

Født januar 1662 i Ærøskøbing. Død i Rise 22.august 1701.

Dominicus' forældre var præsten i Nordborg, ane 1940 Anders Christensen Brandt og 1941 Magdalene Dominicusdatter Lorentzen. Han døde i Rise 2.oktober 1703, begravet 8.oktober. Han siges at være død af sprinkel, en smitsom sygdom, der overføres af lus.

Sophies forældre var ane 1942 amtsskriver Hans Glamann og 1943 Ingeborg Thordsen. Sophie døde den 22.august 1701 og blev begravet 29.august, 39 år 9 måneder gammel.

Dominicus og Sophie blev gift omkring 1679, uvist hvor. Efter Sophies død blev Dominicus gift anden gang med Marie Elisabeth Jepsen i Rise kirke den 5.december 1702.

Dominicus blev student i Odense i 1665 og var derefter på Københavns universitet, hvor han blev teolog i 1669. Han blev derefter kapellan i Rise/Marstal og fra 1672 sognepræst der.

Sophie og Dominicus fik 7 børn

1. Magdalene, født omkring 1680, begravet 1703. Gift i 1700 med Knut Pedersen
2. Ingeborg, som er ane 485, født 1.november 1681 i Rise
3. Andreas, født september 1700. Begravet 30.december 3 måneder gammel
4. Hans Casper, døbt 14.januar 1688, sognepræst i Nordborg.
5. Johan Frederick, født omkring 1692.
6. Christian August, døbt 9.februar 1698. Blev købmand i Flensborg
7. Sophie Elisabeth, født 20.august 1701. Blev gift med Hans Jürgensen i Nordborg i 1728.

976 Peder Nielsen Graae

Født omkring 1620. Begravet 17.februar 1693 fra Frue kirke i Svendborg

977 Margrethe NN

Født omkring 1620. Begravet 17.januar 1707 fra Frue kirke i Svendborg.

Hverken Peders eller Margrethes forældre er kendt.

Peder blev begravet fra Frue kirke i Svendborg den 17.februar 1693, hvor han var 73 år gammel. Dermed må han være født omkring 1620. I Salmonsens leksikon siges han at være den ældst kendte mand i slægten Graae.

Margrethe, hvis patronym ikke kendes, blev begravet 17.januar 1707 fra Frue kirke i Svendborg. Hun var da 87 år gammel og dermed født omkring 1720.

Peder menes at have været gift to gange, og Margrethe skulle dermed have været hans anden kone. Han formentlig været købmand i Svendborg, men der er ingen tilgængelige kilder herom.

Eftersom kirkebogen først findes fra 1687, har jeg ingen dåbsinformation. Børnene kendes fra et skifte efter en Anders Pedersen Graae, som døde barnløs. Arven blev derfor delt mellem hans søskende. En digitaliseret udgave af "Wads sedler" findes på AOL og her nævnes de fem søskende, ægtefæller og børn, der er nævnt i skiftet.

1. Maren. Var født omkring 1653. Gift første gang med møller Niels Madsen i Bjernede, anden gang med Jørgen Hansen. Hun døde 52 år gammel i 1706.
2. Jørgen, som er ane 488, født omkring 1659
3. Anders, født omkring 1661. Han døde barnløs i 1731. Blev gift med Maren Ehlersdatter 19.april 1709.
4. Jørgen, født o. 1662, begravet 12.november 1703, 41 år gammel. Han var skomager i Svendborg. Børn der arvede var Margrethe, Dorthea, Maria og Anna.
5. Anna, født omkring 1664. Var gift med Rasmus Jørgensen i Frue kirke 12.juni 1696. Hun blev begravet 5.april 1730 66 år gammel. Havde en datter Maren.

980 Peder NN (Winther)

981 Mette Hansdatter Koch

Født omkring 1682, begravet i Svendborg 22.januar 1770.

Dette par er også ane 744 og 745, hvor de er beskrevet.

Mettes mor var Anne Nielsdatter (er så ane 1963), som blev begravet fra Nicolai kirke i Svendborg 22.februar 1746, 94 år gammel – ”Søren Tønders kones moder”

Mette var gift tre gange, først med en Peder NN, anden gang med Søren Tønder og sidst med Christopher Dam.

Med Peder fik hun to børn Laurits (som både er ane 372 og 490) og Maren Pedersdatter.

988 Anders Willumsen

Født omkring 1665. Begravet fra Kirkeby kirke (Fyn) 25.april 1723

989 Maren Jeppesdatter

Født omkring 1669. Begravet 1.maj 1698 fra Kirkeby kirke.

Anders' forældre er ikke kendt. Han blev begravet på Kirkeby kirkegård den 25.april 1723, og var da 58 år gammel. Dermed må han være født omkring 1665, sikkert i Kirkeby sogn, hvor mange har navnet Willum på den tid.

Marens forældre er ikke kendt. Hendes far kunne muligvis være den Jeppe Pedersen i Slæbech, som nævnes i Chr 5s matrikel fra 1688. Han blev begravet 5.oktober 1687. Maren blev begravet 1.maj 1698 på Kirkeby kirkegård, 29 år gammel. Så hun må være født omkring 1669. Ved begravelsen siges hun at være Anders Willumsens hustru i Hørup.

Anders og Maren blev gift før 1688 - men vielser blev først noteret i kirkebogen efter 1695. Efter Marens død blev Anders gift anden gang med Maren Rasmusdatter, uvist hvor.

Anders var formentlig fæster af en gård i landsbyen Dongshøjrup i Kirkeby sogn på Fyn. Jeg har ikke fundet noget om hverken fæste eller skifte.

Anders og Maren fik 10 børn, men de fem sidste var dødfødte. De fem første var Rasmus (1699), Anna (1703), tvillinger Willum og Kirsten (1706) og Kirsten (1708).

Anders og Maren fik 6 børn

1. Jeppe, døbt 13.maj 1688, død samme år

2. Jeppe, som er ane 494. Han blev døbt 11. september 1689 og fadderne var Niels Knudsen, Hans Knudsen, Rasmus Olufsen, Hans Christensens kone og Anders Marthensens kone.
3. dødfødt barn i 1691
4. Karen, døbt 2. juli 1692
5. Johanne, døbt 28. april, begravet 7 måneder gammel
6. Johanne, døbt 21. marts 1697.

1000 Hans Schrøder

Født i Haderslev 7. september 1609. Begravet i Fakse 31. juli 1650

1001 Anne Jensdatter

Født før 1625 i Roskilde. Begravet 13. april 1669 i Fakse.

Ifølge Wiberg-net.dk og Giesings "Danske Jubellærere" var Hans' forældre ane 2000 købmand Anders Schrøder og 2001 Anne Cancken i Haderslev. Han var født der 7. september 1609. Han blev begravet i Fakse 31. juli 1650, 41 år gammel.

Annes forældre er ikke kendt. Wiberg-net.dk siger, at hun er født i Roskilde. Hun blev begravet i Fakse den 13. april 1669.

Hans blev student i Lybæk, drog så til Wittenberg i 1632, og siden til Københavns universitet, hvor han blev kandidat i 1636. Her omtales han "som en af de grundlærdste Candidater". Han blev kaldet som sognepræst til Fakse kirke af professorerne ved Københavns universitet 29. juni 1746. Der er uvist, hvor han var fra 1736 til 1746.

Efter Hans var død blev Anne gift anden gang med Hans' efterfølger Hans Rostrup, formentlig i 1651.

Da Anne skulle begravnes, skulle der efter tidens skik holdt samling ved kisten i præstegården. Forud for det havde kogekonerne travlt i køkkenet med madlavning. Uheldigvis gik der ved uagtsomhed ild i præstegården, så både præstegård og flere gårde i byen brændte på få timer. Det siges, at fra præstegården blev der kun reddet en "ørken og liigkisten med liget dog uden kistelåget, der også brændte" (ørk var en kiste til opbevaring).

I Fakse kirke hænger et portrætmaleri af Hans Schrøder, Anne Jensdatter og efterfølgeren Hans Rostrup. Det er formentlig Hans der står i baggrunden. Maleriet er ifølge Danmarks Kirker dateret 1651 – hvilket ikke helt rimer med børnenes



alder. Muligvis er børnene tilføjet senere og i så fald er det nok Johannes i maleriets venstre side, eftersom deres første barn var dødfødt (liggende) og det andet barn døde af pest i 1756.

Johannes og Anne fik som angivet tre børn

1. dødfødt, formentlig i 1748
2. NN, født i 1649, død i 1656 af pest
3. Johannes, som er ane 500, født 18.oktober 1650.

1002 Carl Rosenmeyer

Født før 1630. Begravet fra Nicolai kirke i København 24.november 1670.

1003 Anne Pedersdatter

Født før 1635 i København. Begravet fra Nicolai kirke 16.maj 1679.

I Giesings ”Danske Jubellærere” fra 1779 omtales Carl Rosenmeyer og Anne Pedersdatter.

Ifølge Giesing var Carls forældre handelsmanden ane 2004 Henrik Rosenmeyer og 2005 Margrethe Pedersdatter, vistnok i København. Han må være født før 1630 ud fra det første barns fødselsår. Carl blev begravet i Nicolai kirke i København den 24.november 1670.

Anne Pedersdatters forældre var købmand og borgmester i København, ane 2006 Peder Pedersen og 2007 Margrethe Clausdatter. Hun menes født omkring 1637. Hun blev begravet 22.oktober 1679 i Nicolai kirke i København.

Kilderne fortæller lidt forskelligt om Carl Rosenmeyer. Giesing mener han var ganske rig og at han under Københavns belejring i 1658-59 lånte kongen 140.000 rigsdaler sammen med svigerfaderen – som blev tilbagebetalt med afkastet af blandt andet Brede og Fuglevad mølle. Summen betvivles på Finn Holbeks hjemmeside. Dog mener begge, at han var en betydelig mand i København og at han blev medlem af den nydannede magistrat ”Stadens 32 mænd” i april 1659.

Rosenmeyer havde dette våbenskjold - 3 rosenknopper og 2 segl.
Det har vel været farvelagt, men det har jeg ikke kunnet finde et billede af.



Carl og Anne fik ifølge kilderne 9 børn

1. NN, omkring 1655
2. Margrethe, o. 1656. begravet 12.januar 1698. Var gift med Jacob Dichmann, præst i Høje Tåstrup
3. NN o. 1659
4. Marie, o. 1659. død 1690. Gift o.1680 med Lorens Meulengracht, præst i Slangerup.
5. Anne, o.1661, død 1683
6. Sophie, som er ane 501. Født o. 1662. Gift med Johannes Schrøder, præst i Helsingør.

7. Peder, o.1661. Ridefoged på Borrebygård, begravet i Magleby 21.juli 1721
8. Mette, o.1669, død 1757. Gift med Peder Deichmann, læge i Odense
9. Else, tvilling med Mette. Død 1745. Gift med Bartholomæus Deichmann, biskop i Norge.

1004 Mads Westesen

Født omkring 1613. Begravet i Nikolaj kirke i Svendborg 14.maj 1705.

Mads' forældre er ikke kendt. Vi kender heller ikke hans ægtefælle.

Ifølge et diskussionsforum på Dis-Danmark (forening for slægtsforskere) var Mads Westesen forpagter af Skjoldemose gods i Stenstrup sogn på Fyn. Han blev begravet i "den lille gang i Skt Nicolai kirke som går til funten" den 17.maj 1705. Han var da 92 år gammel, og dermed født omkring 1613.

Der kendes kun et af Mads' børn, ane 502 Niels Madsen West.

1006 Peter Klein

Født omkring 1654. Begravet i Sejlflod kirke ved Ålborg 15.oktober 1702.

1007 Cathrine Wulfsdatter Rafn

Født før 1655. Begravet i Sejlflod kirke 22.juli 1700.

Peter og Cathrines forældre er ikke kendt.

På hjemmesiden MortenClausen.dk angives, at Peter var amtsforvalter i Ålborg amt fra 1688 samt datoen for deres begravelse. Andre slægtsforskere har angivet, at de blev begravet i Sejlflod kirke, som ejedes af godset Høstmark ved Lille Vildmose syd for Ålborg.

Peter blev begravet den 15.10.1702, mens Cathrine blev begravet 22.juli 1700. Begravelse ses ikke i hverken Mou eller Sejlflod kirkebog. Ifølge diskussionsforum for slægtsforskere siges ægteparret at være begravet foran alteret og at man fandt rester af graven ved en restaurering af kirken i 1934.

Peter var som nævnt amtsforvalter i Ålborg amt fra omkring 1688 og formentlig indtil sin død. Ifølge hjemmeside om danske herregårde, ejede han også et lille gods, Høstemark, i Mou sogn ved Lille Vildmose. Det var angiveligt Peter Klein, der opførte en ny hovedbygning til godset i 1698. Der findes dog ikke noget af de gamle bygninger mere. Høstemark var oprindeligt kirkegods og Peter havde købt det af biskop Mathias Foss' svigersøn og udvidede godset ved opkøb af ejendomme i området. Godset havde dog kun 19 tdr hartkorn i eget gods og fæstegods vurderet til 92 tdr hartkorn. Peters arvinger solgte godset til Frederik von Buchvald i 1706.

Peter og Cathrine fik syv børn

1. Henrich, siges i det nævnte forum at være født i Filborna i Malmøhus len (landsby ved Helsingborg), 2.marts 1674. Han blev sognepræst i Jerslev-Vester Brønderslev.
2. Corfitz, døbt i Budolfi 24.juli 1683.
3. Otthilia, døbt 23.juni 1684. Begravet i 1685, et år gammel.
4. Steen, døbt 14.december 1686. Blev forpagter af Eskjær i Hjørring amt.

5. Michelle Ottilie, som er ane 504. Hun blev døbt 30.marts 1688, hvor fadderne var Henric Borneman, Samuel Christensen regiments?, Niels Foss, Christence Lars Larsens og Sara Rabalowsky.
6. Margreta Eleonora, døbt 2.juli 1689. Gift med Hans Jensen Krabbe. Begravet i Rønne 27.juni 1761.
7. Ottho, døbt 22.august 1691. Var forpagter af Stenshede gods i Volstrup, Hjørring amt.

1010 Hans Hansen

Uvist hvornår født. Død før 1689.

1011 Margrethe Brandt

Døbt i Egen 29.maj 1656. Begravet i Sønderborg 15.januar 1773.

Hans Hansens forældre er ikke kendt og hverken dåb eller begravelse er fundet.

Margrethes forældre var ifølge Alsnissen.dk ane 2022 Johannes Nicolaj Brandt, sognepræst i Egen sogn og 2023 Dorothea Sophie Brandt (de er også ane 2044/45). Ifølge Alsnissen.dk blev Margrethe døbt 29.maj 1656. Hun døde den 16.december 1732, og begravet 15.januar 1733 i Sønderborg. Hun var da 76 år 10 måneder gammel og omtales som Rottger Kruuses kone.

Hans og Margrethe blev gift i Egen den 30.oktober 1677 med Hans Hansen. Ifølge kilden ovenfor, var han silkekræmmer i København. Ellers vides ikke noget om ham.

Efter hans død før 1689 blev Margrethe gift igen i Nordborg kirke med Rottger Kruse den 13.februar 1689. I Alsnissen står dog, at hun og Rottger blev viet i Sønderborg kirke den 10.november. Det blev noteret af hendes far i Nordborg kirkebog – hvilket jeg dog ikke har kunnet finde:

”og blev brylluppet holdt på rådhuset udi både gejstlige og verdslige fornemme gæsters nærværelse. Og lod fyrstelig nåde hertug Hans Bugislaus bruden føre og lede til kirken og fra ved fyrstelig nådes gesandte, nemlig ærlig og velbyrdige mand junker Hans Frederik, fyrstelig nådes jægermester, og brylluppet højtidelig holdet i 2 dage på rådhuset.”

Rottger var ifølge kilden kræmmer og rådmand i Sønderborg. Han og Margrethe fik vist kun 2 børn, Eleonore Elisabetj (20.dec 1689) og Maria Margrethe (1693).

Der kendes kun et af Hans og Margrethes børn, ane 505 Dorthe Sophie. Hun menes født omkring 1678, sandsynligvis i København.

1012 Johan Henrik Farber

Født før 1670. Død mellem 1721 og 1734.

1013 Anne Marie (Farber)

Født omkring 1666. Begravet i Egen 31.januar 1747.

Dette par omtales på Alsnissen.dk under punktet ”Chr.Knuudsens familiehistorie”, bind 1 kapitel 7.

Det vides ikke hvor eller hvornår Johan blev født. Ud fra børnenes omtrentlige fødselsår må han være født før 1670. Han levede endnu i 1721, men i 1734 nævnes han død.

Annes døb er heller ikke fundet. Hun blev begravet på Egen kirkegård den 31. januar 1747.

Kilden mener, at det var Johan der byggede den første Egen mølle. Stedet havde nemlig ikke sin egen stolestade i kirken i 1694. Og det fortælles, at årstallet 1697 var skåret ind over døren til det gamle hus, som blev nedrevet i 1834. Og kort efter 1697 omtales Johan Farber ofte som fadder i Egen og andre sogne.

Han fik kongeligt privilegium på farveriet og det var arveligt. Sønnen Andreas (ane 506) arvede stedet og han kunne selv bestemme hvilket af hans børn, der skulle arve stedet.

Anne Marie ses også nævnt som fadder på egnen. I årene indtil sin død i 1747. Kilden omtaler, at hun årligt gav 8 skilling lybsk til præsten i Egen – muligvis fordi han gav hende den hellige nadver hjemme i huset.

Kilden siger, at de fik 5 børn

1. Andreas Johansen Farber, som er ane 506. Han blev født før 1693. Arvede farveriet.
2. Knud, født 1696. Han blev kromand i Ketting.
3. Henrik. Han blev farver i Ærøskøbing.
4. Johan Gotfred. Blev slagter i Ketting
5. Peter, blev organist og stadsmusikant i Frederikshald i Norge.

Om Halkevad vand- og vindmøller.

Åen Lindesvad å løber gennem landsbyen Halkevad nord for Skælskør. Der var indtil omkring 1700 tre vandmøller indenfor en strækning på 1,5 kilometer og to vindmøller lidt øst for Halkevad by. Den østligste vandmølle var Skørpinge vandmølle. Den midterste lå inde i Halkevad og kaldet Overmølle. Den havde en god, stor mølledam, hvor opstemningen ikke generede nogen. Vest for Halkevad lå Undermølle, som var en stampemølle.

På kortet ses vandmølle og mølledam inde i byen og de to vindmøller på en bakke øst for byen på Mølleagre. Kortet er et udsnit fra et rytterdistriktskort.



Bertel Ibsen Møller (ane 878) ejede Undermølle og var fæster af Overmølle og den mindste af de to vindmøller. Hans formodede bror Anders Ibsen havde den store vindmølle i Chr 5s matrikel 1688. Det kunne tyde på, at deres far nok har haft mølleriet før de to brødre. På samme tid var en Niels Ibsen bruger af jorden til den nedlagte Skørpinge mølle.

Bertels datter Maren og hendes mand Niels Møller var i Halkevad mølle efter Bertels død ifølge fadderlisterne for børn efter søsteren Inger Bertelsdatter. De drev den givetvis indtil 1749, hvor Jens Schibsted købte Over og Under mølle samt den lille vindmølle for 1500 rigsdaler. Jens var gift med Bertels oldebarn, ane 109 Sophie Lorentzdatter. Jens Schibsted

solgte møllerne i 1757 og derefter var Bertel Ibsens slægt vist ikke brugere af møllerne længere – efter 4 generationer.

Bertel Ibsens børn ses i flere møller i Vestsjælland. Datteren Anne Bertelsdatter var gift med mølleren Laurids Pedersen Møller i Kongskilde mølle. Og det er enten samme Anne eller en søster til hende, der i 1710 er i Nyesø mølle i Rosted, gift med Laurits Jensen Møller. Og som nævnt foran var datteren, Maren Bertelsdatter, gift med Niels Laursen Møller i Suserup – de overtog før 1712 Halkevad mølle efter Bertel var død.

1014 Hans Philip

Dåb og begravelse ikke fundet

1015 Ellen Steffensen Kramer

Dåb og begravelse ikke fundet.

Parret omtales på Alsnissen.dk under menuen Chr. Knudsens familiehistorie, bind 1.

Her nævnes det blot, at Anna Marie Hansen Philip (ane nummer 507) var datter af Hans Philip og Ellen Steffensen Kramer i Ketting degnegård.

Jeg har ikke fundet børn ud over det kilden nævner.

De ses nævnt ved dåben i Ketting

1. Anne Marie, ane 507. 25. september 1692 blev døbt Hans Philip degns datter og blev kaldt Anna Maria. Salig Johannes Paulsens hustru holdt.

1018 Poul Olufsen Haarlev

Født o. 1649. Begravet i Stege 26. april 1706.

1019 Anne Jensdatter Wiel

Født senest 1640, begravet 22. juni 1712 i Stege.

Pouls forældre er ikke kendt. Han blev begravet i Stege ”i den søndre gang i sit embeds 38. år”. Han døde den 18. april, 67 år gammel – og dermed født omkring 1649. Der blev ringet med alle tre klokker og prædikat af provsten, magister Reenberg.

Anna s forældre var ane 2038 købmand Jens Madsen og 2039 Anne Nielsdatter i Nakskov. Hendes dåb er ikke fundet. Hun døde den 19. juni 1712 og blev begravet i Stege kirke ”ved hendes sidste mands side” den 22. juni. Der må have været en gravsten i kirkegangen, men den nævnes ikke i Danmarks kirker. Ud fra det første barns dåb, må Anne være født senest i 1640.

Poul og Anne blev gift i Stege den 6. juni 1669.

Anne havde først været gift med Pouls forgænger som kapellan, Anders Olufsen Falster. Det ses ikke i Stege kirkebog – så de blev nok gift før 1661, hvor kirkebogen starter. Anders og

Anne fik 4 børn, Oluf (1661), Jens (1663), Peder (1666) og Gert (?) – hvor kun Peder og Gert er nævnt i skiftet efter Poul Olufsen i 1706.

Der findes et skifte efter Poul i Møn herreds provstis skifteprotokol. Det er ikke læsevenligt. Det ses, at familien boede i Møllegaden i et hus på 7 fag. Der var have ned til stranden og tilhørende jord i "Nymarken". Alt vurderet til 90 slettedaler. Så var der 6 sølvskeer til 11 slettedaler, en stor bryggekedel og meget andet ulæseligt. Boets formue blev 365 slettedaler. En søsterlod blev på 11 slettedaler til hver af de 6 søstre. De to yngste, Johanne og Cathrine fik den nye kapellan, Jens Jensen With (ane 508), som formynder – med hvem Johanne (ane 509) senere blev gift.

Poul og Anne fik 6 børn, der alle levede ved skiftet i 1706.

1. Else, dåb ikke fundet. Hun var gift med Christian Hansen Borre, organist i Stubbekøbing
2. Maren, dåb ikke fundet. Blev gift med Hans Rasmussen, skytte på Berritsgård på Lolland
3. Anne Marie, vist født 26. september 1777, men kirkebogen svært læselig. Gift med Hans Lund, der var organist i Ringsted
4. Rebekka, døbt 14. marts 1680.
5. Cathrine, døbt 18. april 1682
6. Johanne, der er ane 509. Døbt den 8. marts 1685..

1020 Conrad Petersen

Født 28. februar 1640 i Flensborg. Begravet 12. marts 1721 i Sønderborg

1021 Cathrine Brandt

Født i marts 1648. Begravet 28. april 1716 i Sønderborg.

Conrads forældre er ikke kendt. Hans fødselsdato er fundet på Alsnissen.dk, hvor det meste af denne fortælling om parret er fundet.

Conrad døde i Sønderborg den 28. februar 1721 og blev begravet den "12. marts om aftenen med en parentation i hjemmet". Så der har været en slags "lit de parade", hvor pårørende og bekendte kom forbi. I Kirkebogen angives, at han var "81 år mindre nogle timer", så han var vel født den 28. februar 1640.

Cathrines forældre var ane 2042 købmanden Jørgen Brandt og 2043 Dorthe Sophie Heidtmøller. Hun blev døbt i marts 1648, vist i Sønderborg. Hun døde 28. april 1716 i Sønderborg og blev begravet 12. maj. Hun var da 68 år 1 måned og 12 dage gammel. Så hun er formentlig født den 16. marts 1648.

De blev gift i Sønderborg kirke den 16. maj 1669.

Conrad fik omkring 1665 kongelig tilladelse til at handle med krydderier og tobak i Sønderborg. Det siges også, at han i en periode var forvalter af en gård i Ketting, formentlig ejet af hertugen af Augustenborg. Det menes også at være baggrunden for, at han i februar 1693 blev udnævnt til at være viceborgmester i Sønderborg og allerede 25. november samme år blev han borgmester i byen.

Han var dog en stridbar mand, og hans administration gav anledning til mange klagemål. På et tidspunkt nedsatte kong Christian 5. en kommission. Conrad fortsatte dog som borgmester, dog blev der tilsyneladende udnævnt endnu en borgmester, så der var to, der på skift varetog embedet. Det havde der også tidligere været – og det var almindeligt i de fleste købstæder. Det hjalp vist ikke så meget. Formentlig var han borgmester til sin død i 1721.

Conrad og Cathrine fik 5 børn

1. Margrethe, døbt 25.marts 1670 i Sønderborg.
2. Jørgen, som er ane 510. Han blev døbt 20.august 1671 i Sønderborg.
3. Cort, døbt 21.august 1674. Han var ved universitetet i Königsberg 8.november 1698.
4. Auguste Dorthe, døbt i Ketting 27.september 1677. Da var Conrad forvalter ”på Augustborg” og ”fyrstinden på Augustborg lod barnet holde til dåb”.
5. Ernst Günther, døbt 16.april 1680 i Ketting.

1022 Otto Frederik Brandt

Født i Egen sogn på Als 1659. Begravet i Havnbjerg sogn 15.december 1726.

1023 Margrethe Paulsen

Døbt i Sønderborg 20.november 1674. Begravet i Havnbjerg i 1715.

Alsnissen.dk og Wiberg-net.dk er kilder til dette par.

Ottos forældre var ane 2044 præst i Egen Johannes Nicolaisen Brandt og 2045 Dorthe Sophie Brun. Han blev født landbyen Guderup i Egen sogn i 1659. Han blev begravet i Havnbjerg den 15.december 1726, hvor præsten skriver ”Gud give ham med alle troende del udi opstandelsen til livet”.

Margrethe var datter af ane 2046 forpagter Hans Paulsen og 2047 Anne Marie Steurmann. Hun blev født den 4.november og døbt i Sønderborg 20.november 1674. Fadderne var magister Nicolai Brandts hustru, hr Hans Christian Hellens hustru, Jens Krindts datter, her Christian Povlsen og hr Jens Jebsens søn Peter. Hun blev begravet i Havnbjerg i 1715.

Otto og Margrethe blev gift i Havnbjerg kirke den 26.juni 1689 af præsten i Nordborg, Christen Andersen Brandt (søn af ane 1940 Anders Christensen Brandt).

Efter Margrethe døde i 1715, blev Otto gift anden gang den 23.august 1716 med Margrethe Paulsen, datter af Tycho Paulsen og Margrethe Cruckow. Hun blev begravet i Nordborg 1.juli 1755. Det vides ikke om de fik børn.

Otto blev student i 1679 i Lybæk, var derefter på universitetet i Kiel til juni 1679, derpå i Wittenberg i 1681, så London i 1685 og blev vist kandidat i teologi i Leiden 26.marts 1686. Han blev kaldet til præst sidst i 1675 men fik lov at tage til London og Leiden inden han blev ordineret den 21.november 1686 som præst ved Havnbjerg kirke. Det siges, at han havde et aneligt bibliotek, som han skænkede til efterfølgerne, hvor det endnu var, da Wiberg skrev præstehistorien i midten af 1800-tallet.

Otto og Margrethe fik ifølge Alsnissen.dk 7 børn. Kun det ældste af børnene er nævnt i kirkebogen – besynderligt nok skrev præsten ellers ikke om sine egne børn.

1. Elisabeth Charlotte, døbt juni 1691
2. Dorthe Sophie, som er ane 511, døbt 14.november 1694
3. Hans, født efter 1695. Han blev sekretær
4. Nicolai, født efter 1695, blev teolog og senere magister i Sønderborg
5. Peder, født efter 1695. Blev købmand i København, gift med Birthe Mossin
6. Frederik Christian, født efter 1695. Købmand i Hamborg
7. Anne Dorthe Marie, født efter 1695.

11.generation

1444 Jens Poulsen

Født omkring 1610. Begravet i Jystrup 27.december 1676.

1445 Birgitte Pedersdatter

Født omkring 1615. Begravet 11.april 1690 i Jystrup.

Ane nummer 1444-1503 er Svend Gansteds gren

Jens' dåb er ikke fundet og hans forældre kendes ikke. Hans omtrentlig fødeår 1610 er gættet ud fra, at han vel var omkring 30 år, da de fik deres første barn. Han blev begravet i Jystrup den 27.december 1676. Han boede da i Mortenstrup, nord for Jystrup

Birgittes dåb er heller ikke fundet. Hun blev begravet i Jystrup 11.april 1690, omtalt som "Jens Poulsens i Mortenstrup", 75 år gammel. Der blev givet 2 mark til kirken. Ud fra hendes alder må hun være født omkring 1615.

Jens og Birgitte blev vel gift før kirkebogen for Jystrup begynder.

Jens var fæstebonde på en gård i Jystrup under Skjoldenæsholm. Han fæstede givetvis den gård, som ane 722 Poul Jensen senere fæstede i Jystrup.

Efter Jens' død i 1676 afholdt Skjoldenæsholm skifte. Til stede var Birgitte med sin lavværge Christen Jensen i Højbjerg og de fire sønner, Poul, Peder, Laurs og Hans. Skiftet er ikke så læseligt. Stuehuset omfattede vist kun stue, stegers og sengekammer – det er de rum, der nævnes i boopgørelsen. Her fandtes kobberting som en bryggerkedel, 5 kobbergryder og en del messingting. Der var 8 heste, et par plage/føl, 4 køer og nogle kalve samt 4 kalkuner – et usædvanlig husdyr. Der var også 18 får og en vædder. De 8 heste viser, at gården var ganske stor, idet der normalt var en hest per tønde hartkorn. Boets formue blev opgjort til 191 rigsdaler, men skyldig landgilde og andre gældsposter udgjorde 116 rigsdaler, så arven blev på 75 rigsdaler. En broderlod blev da 9 rigsdaler og ane 722 Poul Jensen fik udlæg i 5 får, en et-årskalv, 3 kobbergryder og nogle sengeklæder.

Chr 5's matrikel viser Jens Poulsens navn ud for gård nr 2 på 7td 3 skp hartkorn samt 5 skæpper svindeolden. Der var da fire gårde i Mortenstrup, som alle var sat til samme "gammel" hartkorn. Gården blev overtaget af Laurits Jensen, som må være Jens' søn.

Jens og Birgitte fik fire sønner

1. Povl, som er ane 722. Han blev født omkring 1640
2. Peder. Det er vist ham, der nævnes i Chr 5 matrikel 1688 i gård nr 1 med 6 td hartkorn
3. Laurits, døbt i Jystrup 29.februar 1652
4. Hans, døbt 1.maj 1653.

1452 Arrild Lauritsen

Født omkring 1630. Han blev begravet 14.januar 1675 i Store Tåstrup ved Merløse

1453 Kirsten Lauritsdatter

Født senest 1635. Begravelsen ikke fundet, men sandsynligvis kort før 1664.

Arrilds blev døbt før kirkebogen starter og hans forældre kendes ikke. Han blev begravet i Store Tåstrup ved Merløse den 14.januar 1675, hvor der blev givet 6 mark til kirken. Han nævnes da af Hammershus, en såkaldt enstedgård beliggende 5 kilometer øst for Merløse.

Kirsten blev også født før kirkebogen starter. Hendes begravelse er ikke fundet i St.Tåstrup kirkebog. Men fadderlisterne peger på, at hun døde før 1664. For derefter bliver Arrilds børn båret til dåben af Laurids Jensens kone i Skee i Haraldsted sogn. Før 1664 var det skiftende kvinder, der dog alle boede i St.Tåstrup/Merløse sogn.

Arrild og Kirsten blev gift 2.december 1655 ”Arrild Lauritsen af Hammershuus og Kirsten Lauritsdatter af Udstrup”.

I Chr 5's matrikel fra 1688 siges gården at være brugt af Hans Lauritsen, muligvis en bror til Arrild. Gården blev sat til 8td 1 skp 1fjdk og 1 album samt 6 skæpper skov. Der nævnes ingen husmænd dengang. På matrikelkortet fra 1790 ses fem husmandssteder, som givetvis er udstykket fra Hammershus. Arealet af gården i 1790 var ca 65 hektar. Arealet af de udstykkede husmandssteder var ca 15 hektar, så gården var formentlig oprindelig på ca 80 hektar – en ganske stor gård.



Hammershus i 1939. Sylvest Jensens Luftfoto. Kgl Bibliotek.

Præstens noter om nadvergæster i 1679 fostrede ideen om, at Arrild blev gift to gange. Præsten noterede, at ”Arrild Lauridsen og Ingeborg Ibsd.” havde været til alter 9.april og 1.oktober. Studiet af fadderlister understøttede, at hans første hustru, Kirsten måtte være død

før 1664, idet Laurids Jensens kone fra Skee herefter altid bærer barnet.

Ingeborg stammer givetvis fra Udstrup, hvor en Ingeborg Ibsdatter er fadder for et barn af ane 1454 Rasmus Nielsen sammen med en Niels Ibsen, der er fadder begge steder.

Arrild og Ingeborg fik syv børn Kirstine (6.1.1664, død i april samme år), Jep (26.2.1665), Hans (28.5.1667), Kirsten (17.10.1669, begravet 26.12.1669), Niels (27.11.1670), Peder (9.2.1673 og Arrild (2.6.1675) som blev født efter faderens død.

Arrild og Kirsten fik 4 børn

1. Laurits, som er ane 726. Han blev døbt 14.september 1656. Maren Jordemoder af Merløse bar ham. Faddere var Michel Jespersen, Laurits Lauritsen, Peder Nielsen, Niels Møller, Niels Ibsen og Margrethe Lauridsdatter.
2. Anna, døbt 21.februar 1658. Hun blev begravet 18.marts 1658. Forældrene ”udlovede til kirken 2 mark og til de fattige 1 mark”.
3. Karen, døbt 23.januar 1659. Hun blev begravet 7.maj 1659. Her gav forældrene 10 skilling til kirken.
4. Mads, døbt 16.marts 1662. Han boede på Hammershus da han døde i 1740 , 77 år gammel. Der blev givet 5 rd 8 mark til kirken ved den lejlighed.

I St.Tåstrup kirkebog læses 1.december 1666 ”begravet et fattigt barn af Oustrup som moderen var løben fra udi skoffuen”.

1454 Rasmus Nielsen

Født omkring 1621. Begravet 22.april 1687 i St.Tåstrup

1455 Anna Lauridsdatter

Født før 1650. Begravet 24.maj 1683 i St.Tåstrup

Rasmus blev født omkring 1621 ud fra alderen ved begravelsen. Hans forældre kendes ikke. Han blev begravet 22.april 1687 i St.Tåstrup ved Merløse. Han boede da i Udstrup og var 66 år gammel.

Anne Lauridsdatter må være født før 1650 ud fra dåbsåret for deres barn i 1667. Hun blev begravet 24.maj 1683 i St.Tåstrup, hvor hun nævnes som Rasmus Nielsens hustru i Udstrup. Der blev betalt 1 mark til kirken ved begravelsen.

Rasmus nævnes i Chr 5's matrikel i gård nummer 9, men gården kan ikke stedfæstes nærmere. Gården var sat til 7 td hartkorn i gammel takst men blev omvurderet til 6 td hartkorn i den nye vurdering.

Rasmus blev første gang gift 8.juli 1649 med Margrethe Lauridsdatter begge af Udstrup. De fik 6 børn, Hans (1652), Johanne (1654), Søren (1656, hvor den forannævnte Ingeborg er fadder), Karen (1658) og Ingrid (1661).

Margrethe blev begravet i St.Tåstrup den 10.august 1662.

Herefter blev Rasmus gift med Anna Lauridsdatter. Vielserne er ikke ført i kirkebogen i perioden, men i lister over altergang, nævnes Rasmus Nielsen og Anna Laursdatter sammen både i 1670 og 1671. Som de fleste andre var de til alters den 9.april som var lørdagen efter påske.

Rasmus og Anna fik vistnok kun et barn, Ane 727 Kirsten. Hun blev døbt 9.juni 1667 i St.Tåstrup kirke. Karen Marcus Møllers bar barnet og fadderne var Marcus Møller og Johanne Peder Nielsens af Merløse mølle, Søren Laursen og Hans Pedersens (kone).

1498 Jens Rasmussen

Fødto..1631. Begravet i Ollerup kirke på Fyn 5.februar 1716.

1499 Kirsten Jeppesdatter Horn

Født omkring 1630. Begravet i Ollerup på Fyn den 8.februar 1715.

Der vides ikke meget om dette ægtepar. Jeg blev ledt på vej af slægtssiden Stoltze-Saltoft.dk

Jens blev født før kirkebogen for Ollerup begynder i 680. Hans forældre kendes ikke. Begravelsen omtales i Ollerup kirkebog 5.februar 1716 ” 1716 blev velfornemme Jens Rasmussen af Beyerholm i en fornem, hæderlig, anseelig og følgerig forsamling udi Ollerup Kirke lidt nedenfor prædikestolen ved siden af hans salig hustru begravet. 85 år og 6 måneder.”

Kirsten er også født før kirkebogens begyndelse. Hun blev begravet i Ollerup 8.februar 1715 ”velfornemme Jens Rasmussens salig hustru af Beyerholm, Kirsten Jepsdatter Horn i en fornem, hæderlig og anseelig forsamling begravet i Ollerup kirke ? over for prædikestolen, 85 år gammel”.

Jens var formentlig forpagter af Beyerholm, for gården var ifølge ”fynshistorie.dk” ejet af Jørgen Wichmann og Elisabeth Mule i 1674, derefter byfogeden i Fredericia Peder Nielsen Wissing og senere hans enke Sophie NN i hvert fald indtil 1690. Det var en mindre hovedgård på 19 tdr hartkorn. På samme hjemmeside ses dette rids af gården med voldsted.



Der kendes kun et barn, ane 749 Anne Jensdatter, som må være født før 1675 – gættet ud fra året for hendes vielse med ane 748 Mads Hvid – hvor hun siges at være fra Beyerholm.

1500 Niels Evertsen Friis

Født 13.januar 1627 i Holsten. Begravet i Stenstrup på Fyn 30.juni 1682.

1501 Maren Jensdatter Tommerup

Født o.1630 i Tranderup på Ærø. Begravet 28.februar 1708 i Stenstrup

Ifølge gengivelsen i ”Danske Kirker” af teksten på en gravsten i tårnrummet i Stenstrup kirke, var Niels født på Damhus i Holsten. Der er adskillige steder med det navn i Slesvig Holsten. Nogle slægtsforskere fører familien noget videre end Niels – men det virker noget usikkert.

Niels blev begravet i Stenstrup kirke 30.juni 1682.

Maren blev født i Tranderup på Ærø omkring 1630. Hun blev begravet 28. februar 1708 i Stenstrup.

Parret fik en ganske stor gravsten over deres grav inde i kirken. Den er senere flyttet til tårnrummet, hvor den nu er indmuret i nordvæggen. I "Danmarks Kirker" gengives gravstenen, hvorfra jeg har dette klip med deres initialer.



Teksten på gravstenen er ” Herunder hviler i Herren den ærlig og agtbar og velfornemme Mand Niels Efvetsen Friis, Forpagter og Ridefoged paa Skjoldemose, som var barnefødt paa Damhus i Holstein Aar 1627 den 13 Januar, død paa Skjoldemose 1682. Hans Alder var 55 Aar. Hans ærlig og gudfrygtige Hustru Maren Jensdatter Tommerup, som var barnefødt i Tranderup i Fyen Aar 1630, døde Anno 1708 i hendes Alders 78 Aar. Gud gifve dennem en glædelig Opstandelse paa den yderste Dag. Her hviler nu vor Krop, vor Sjæl er i Guds Rige, See til Menneske, vi samles der tillige. Jeg veed vor Frelser Jesus lever, og han skal opvække mig paa Dommedag

Ifølge ”Stoltze-Saltoft” fik Niels og Maren 5 børn, alle født før kirkebogen starter

1. Evert, født 7. januar 1659, død 1748. Var borgmester i Svendborg og forpagter af Skjoldemose
2. Margrethe, 1662-1738
3. Johannes, som er ane 750, født 1665, begravet 1734
4. Frauche,
5. Ane Sophie

1502 Tønne Madsen

Født omkring 1643 vist i Randers. Begravet i Nyborg 7. januar 1696.

1503 Kirstine Jensdatter Rosenberg

Født i Nyborg 18. august 1647. Begravet 29. juli 1687 i Nyborg.

Tønne var ifølge nogle slægtsforskere født i Randers omkring 1643– men det er usikkert. Han blev begravet i Nyborg 7. januar 1696 ifølge navnerogister over viede og døde i Nyborg. Der blev ikke ført dødebog før 1703.

Kirstines forældre var ane 3006 borgmester i Nyborg Jens Madsen og 3007 Pernille Ottesdatter Langemach. Hun blev døbt 18. august 1647 i Frue kirke i Nyborg, hvor fadderne var borgmester Peter Nielsen, Anders Madsen samt nogle ulæselige. Hun blev begravet i Nyborg 29. juli 1687 ifølge navnerogister.

Et fint portræt af Kirstine som cirka 15-årig ses på hendes forældres epitafium. Hele epitafiet er vist der.

Tønne og Kirstine blev vel gift før deres første barn blev født



omkring 1667. Det vides ikke hvor de blev gift.

Efter Kirstine var død i 1687 blev Tønne gift anden gang med Gertrud Henriksdatter Bøckelman, enke efter postmester Karsten Kock Volf. Hun blev begravet 12.februar 1706. Jeg har ikke søgt efter deres børn.

På Stoltze-Saltofts hjemmeside siges, at Tønne blev beskikket af kongen som kirkeværg for Frue kirke i 1665 og var da ”forrige skriver over Nyborg amt”. I 1666 blev han rådmand og fik i 1669 borgerskab som brygger. Det sidste ses tydeligt i skiftet, hvor der er adskillige bryggekar og destilleringskedler.

I 1670 blev han udnævnt til borgmester af kongen.

Skiftet efter Kirstine viste et ganske rigt bo, De havde adskillige ”skilderier og stykker”, blandt andet et maleri af Frederik d.3 og dronningen, som dog kun vurderedes til en rigsdaler. Der var 2 gule hopper med føl til 80 rigsdaler – det var vel rideheste til den pris. Boets samlede formue beløb sig til 3514 rigsdaler. Der blev 700 rigsdaler til deling mellem de mange børn, 132 rigsdaler til sønnerne og 66 rigsdaler til hver af de 5 døtre.

Skiftet efter Tønne Madsen er meget langt og fylder 20 sider i renskrevet stand. Der var guldager for 290 rigsdaler, blandt andet mange guldmønter. Sølvstøj for 160 rigsdaler. Han ejede adskillige huse i Nyborg, men især borgmestergården ”Jens Madsens gård” lige syd for kirken var stor og værdifuld med vurderingen 1000 rigsdaler.

Boets formue blev på 3400 rigsdaler, hvorfra gik gæld og forpligtelser for 1780 rigsdaler. Til deling blev der 1620 rigsdaler, så en broderlod blev 152 rigsdaler og en søsterlod 76 rigsdaler.

Tønne og Kirstine fik 9 børn

1. Maren, født omkring 1667
2. Jens, døbt 7.august 1668
3. Pernille, Pernille, døbt 30.marts 1670
4. Mads, døbt 25.januar 1671
5. Otto, døbt 1.december 1671
6. Anders, døbt 25.juni 1673
7. Anna Elisabeth, døbt 26.juli 1678
8. Anna Margrethe. Døbt 9.juli 1680 og
9. Birgitte, som er ane 751. Hun blev hjemmedøbt og senere fremvist i kirken den 27.december 1681. Blandt fadderne var en kaptejn Brink.

Ane nummer 1612-2047 er Gerda Saksøs gren

1612 Jens Christensen

Var født før 1622. Han blev begravet i Øster Snede 11.oktober 1659.

1613 Maren Andersdatter

Født før 1630. Begravelse ikke fundet.

Jens' far var fæstebonden ane 3224 Christen Jensen i Bøgballe og 3225 Gertrud (Knudsdatter). Jens var formentlig født før 1622 i Bøgballe. Han blev begravet 11.oktober 1659 i Øster Snede og siges da at bo i landsbyen Bøgballe.

Hans formodede ægtefælle var Maren Andersdatter. Det er en formodning, da håndfast dokumentation ikke findes. Det er baseret på, at enken Maren Andersdatter i Bøgballe bliver gift med en Christen Pedersen den 20.maj1660 – cirka et halvt år efter Jens døde. Bøgballe var ikke nogen stor landsby, så sandsynligheden for andre enker end Jens' er lille.

Marens dåb og begravelse er ikke fundet. Ud fra første barns fødsel gættes på, at hun er født før 1630. Hun døde formentlig før 1676, hvor deres søn, Christen, får en datter kaldet Maren.

Jens og Marens vielse er ikke fundet. Efter Jens' død i 1659 blev Maren som nævnt gift anden gang med Christen Pedersen af Bøgballe. De fik vistnok kun to børn, Helle (1661-1663) og Kirsten (1664).

Jens overtog givetvis fæstegården efter sin far – formentlig før 1647. Han blev vist først gift i 1650 – for både i 1648 og 1650 blev han udlagt som barnefader til uægte børn. 26.april 1648 blev Kirsten Christensdatters uægte søn døbt efter at hun ”forgangen sommer var besøvet” af Jens. Barnet døde senere i Kragelund, hvilket krævede en længere redegørelse i kirkebogen om, at adskillige kunne bevidne, at barnet var svageligt og ved at dø. Den 1.januar 1650 fik Anne Rasmusdatter døbt en uægte søn, Rasmus. Også hun var besøvet af Jens Christensen i Bøgballe mens hun var tjenestepige hos ham.

Jens og Maren fik fire børn

1. Gertrud, døbt 29.marts 1651
2. Christen, som er ane 806. Han blev døbt 11.maj 1652 båret af Inger Nielsdatter i Snede. Faddere var NN Jespersen i Bøgballe, Jacob Persen, Søren Christensen, Hans Jørgensen og Jens Skomagers hustru alle af Bøgballe.
3. Anders, døbt 18.juni 1654
4. Anne, døbt 14.oktober 1656.

1620 Søren Pedersen

Født omkring 1619. Begravet 1.april 1689 i Kirkholm i As sogn.

1621 Anne Jørgensdatter

Født omkring 1626. Begravet 23.april 1706 i Kirkholm i As sogn.

Søren blev født før kirkebogen begynder. Hans forældre kendes ikke. Han blev begravet på Kirkholm kirkegård i As sogn ved Juelsminde den 1.april 1689. Han var da 70 år og altså født omkring 1619.

Anne blev født før kirkebogen begynder. Hendes forældre kendes ikke. Hun blev begravet på Kirkholm kirkegård i As sogn den 23.april 1706. Hun omtales som Jørgen Dals moder og var 80 år gammel. Så hun må være født omkring 1626.

Der er ikke konkret dokumentation for, at Søren og Anne er forældre til ane 810 Peder Dall og hans sandsynlige bror Jørgen Dall. De to optræder dog meget ofte som faddere for hinandens børn Der er dokumentation for, at Jørgens mor hed Anne Jørgensdatter. Og i Chr 5s matrikel finder vi en gård i Hosby på 3 tdr 1 skæppe hartkorn under Palsgård gods, som var brugt af Søren Pedersen.

Udover de to nævnte havde Søren og Anne muligvis også to døtre. I As sogns kirkebog nævnes at Karen Dals begravnes i 1724 66 år gammel Og en Anne Dals optræder som fadder sammen med Jørgen og Peder Dall. De to piger hører ikke nødvendigvis til slægten – s’et efter Dal kunne også betyde, at de er hustruer til en NN Dal.

Jeg er ganske sikker på, at de i hvert fald havde disse to sønner

1. Peder, som er ane 810. Han må være født omkring 1660, idet han begravnes i 1718, 58 år gammel.
2. Jørgen, født omkring 1664. Han bliver begravet 2.søndag i fasten i 1717, 53 år gammel.

1728 Jens Andersen

Født omkring 1570. Død i Gerding syd for Aalborg i 1640

Jens var sognepræst i Gerding sogn 15 km syd for Aalborg. Wiberg-net.dk viser ingen ægtefælle. Men det omtales, at han i 1639 erklærede at have været præst i Gerding i 40 år – og altså havde været der siden 1599. Man må formode at han har været tæt på 30 år da han fik præstekaldet og derfor må være født omkring 1570.

Nogle slægtsforskere mener hans far var Anders Resen, født omkring 1530 (blandt andet Finn Holbæk, der som regel er troværdig). De henviser til bogen ”Anetavler for berømte danskere”. De har derfor givet Jens Andersen tilnavnet Resen. Det har Wiberg-net ikke – og det er vanskeligt at vurdere hvem der har ret. De peger yderligere på, at Anders Resens far skulle være en Hans Andersen Wedel, født omkring 1500, bosat i Vejle, død omkring 1570. Jeg har ikke medtaget dem i det videre.

På Wiberg-net.dk kan læses, at Jens Andersen blev grueligt plyndret i kejserkrigen i 1627. Han beretter, at da kejserens folk kom hertil første gang i 1627 blev han fuldstændig udplyndret, hans bohavne ødelagt og han selv med kone og børn forjaget i otte uger. Senere pressede en officer, ritmester Hans Mand, der havde kvarter på Næs og en anden ”hopmand” Lenhart, der lå i Aalborg, store beløb ud af ham, foruden at andre fjender røvede store pengesummer fra ham, så han 1631 var gerådet i stor gæld og kummer.

Der kendes 5 børn af Jens fra skiftet efter ane 864 Peder Jensen Gerding, der døde i 1641. Skiftet blev oplæst på Hellum herreds ting i 1643 og indført i justitsprotokollen. Årsagen var nok at nogle af formynderne havde glemt deres forpligtelser overfor Peders umyndige børn.

Jens' børn var

1. Peder, som er ane 864, med tilnavnet Jensen Gjerding. Han blev præst i Skibsted sogn. Født omkring 1601, død i 1641.
2. Anders Jensen Gjerding, født o. 1698. Var præst. i Brøndum sogn, død der i 1657. Han blev formynder for Peders børn Jens og Maren
3. Vibeke, født o. 1619, gift med Jens Christensen Mørch, der efterfulgte hendes far som præst i Gerding. Parret blev formyndere for Peders datter Dorte.
4. Jørgen, født o. 1711. Var i Askildrup i 1642. Han blev formynder for Peders søn Christen. Det var ham der fik skiftet oplæst på herredstinget.
5. Maren, gift med Niels Jensen, herredsfoged i Hellum herred. Han blev formynder for Peders datter Ida.

1730 Niels Hansen Kræmmer

Født omkring 1575. Begravet fra Budolfi kirke i Aalborg 7.april 1637.

1731 Maren Kampmann

Født omkring 1580. Begravet fra Budolfi kirke den 10.juli 1651.

Niels Kræmmers dåb er ikke fundet. Han menes født omkring 1575. Han blev begravet den 7.årø 1637 fra Budolfi kirke i Aalborg.

Marens dåb er ikke fundet. Ifølge slægtsforsker Flemming Aagaard Winther er hun datter af handelsmanden i Aalborg, ane 3460 Henrik Kampmann. Hun skulle være født omkring 1580. Hun blev begravet fra Budolfi kirke den 10.juli 1651, hvor hun er ”salig Niels Kræmmers hustru”.

Niels var vel handelsmand med det tilnavn. Han fik borgerskab i Aalborg 9.marts 1604. Blev skaffer i ”Guds Legems Laug” i 1608 og rådmand i Aalborg 19.februar 1630.

Maren Kampmann ses i tingbogen fra januar til september 1638, hvor hun indklager gæld, skriver kilden. Det har givetvis været i forbindelse med skiftet efter Niels, hvor hun kalder folk til tinget, såfremt de har penge til gode hos den afdøde.

Niels og Maren fik vistnok kun tre børn – de nævnes alle i kirkebogen som børn af Niels Kræmmer

1. Ida, som er ane 865 Menes født i 1605. Ved vielsen med ane 864 skrives hun som datter af Niels Hansen kræmmer.
2. Didrich, Nævnes som Niels Hansen Kræmmers søn, da han bliver gift med Karen Madsdatter (Krag) i 1630.
3. Margrethe. Nævnes 27.januar 1637, hvor hun stod skrifte for uægte barn. Skrives som datter af Niels Hansen Kræmmer. Beskyldte ”en Rostocher ved navn Jürgen”.

1734 Jens Andersen Krag

Født omkring 1560. Han døde i starten af 1630 i Aalborg.

1735 Maren Jacobsdatter Holm

Født omkring 1578. Vist død før 1659 i Aalborg

Jens Andersens far var ane 3468 Anders Madsen Krag, som var borger og rådmand i Aalborg. Jens’ begravelse er ikke fundet i Budolfi kirkebog. Men der ses et skifte dateret 6.marts 1630, så han er vel død i begyndelsen af 1630.

Maren var datter af ane 3470 Jacob Jensen Holm, biskop i Aalborg og 3471 Else Pedersdatter. Hendes begravelse er ikke fundet. Hun levede endnu i 1656 ved skiftet efter hendes anden mand.

Jens var købmand i Aalborg og blev i 1598 rådmand der.

Der findes et skifte efter Jens, men det er ikke tilgængeligt på nettet. I skifteuddrag på Brejl.dk ses deres fem børn. Her ses også, at Maren var blevet trolovet med Mathias Dinesen forud for skiftet.

Der ses også et skifte efter Marens anden mand Mathias Dinesen. De har tydeligvis ikke fået nogen børn, så Mathias’ søskende Jens, Laurids og Kirsten er arvinger – de bor alle i Haderslev.

Jens og Marens børn er ifølge skiftet

1. Anders Jensen Krag
2. Maren Jensdatter (Krag)
3. Jens Jensen Krag
4. Hans Jensen Krag og
5. Else Jensdatter (Krag), som er ane 867. Hun blev gift med Niels Andersen, ane 866.

1926 Mads Erichsen

Født omkring 1638. Begravet i Søby på Fyn 29.maj 1712.

Mads' dåb er ikke fundet og hans forældre er ukendte. Han blev begravet på Søby kirkegård den 29.maj 1712 og var da 84 år gammel. Så han er vel født omkring 1638.

Mads' hustru kendes ikke.

Mads Erichssen kendes, fordi han nævnes i skiftet efter svigersønnen, ane 962 Hans Andersen i Terpegård i Ebberup.

Søby sogn ligger omkring 7 kilometer øst for Assens.

Mads var fæster af en gård i landsbyen Søe Søby. Han nævnes i Chr 5's matrikel, hvor han har gård nummer 2 med hartkorn 7 td, 2 skp og 2 album. Gårdens areal var knap 29 hektar. Den ejedes af amtmand Erich Stensen på Skovgård gods. Der er desværre hverken skifter eller fæstebreve fra godset.

I Søby kirkebog nævnes en søster til Mads, Anne, da hun bliver begravet 22.november 1707 "Mads Erichsens søster som var i sit 79 år 3 måneder og nogle dage".

Der kendes tre børn

1. Erich, som deltog i skiftet efter svogeren, ane 962 Hans Andersen
2. Henrik, som er fadder for en af søsterens døtre (ane 481 Karen)
3. Kirsten, som er ane 963. Hun blev født omkring 1666.

1938 Werner Clausen

Var i Odense. Vist født o. 1608, død omkring 1679.

1939 Berthe Pedersdatter Gebert

Var i Odense. Vist fra omkring 1608. Uvist hvornår hun døde.

Omtale af Werner og Berthe er fundet på en hjemmeside tilhørende Martin Iversen Christensen.

De angives at have været bogbindere i Odense ifølge mandtaller fra 1644. De boede i Korsgade.

Efter Berthe var død (uvist hvornår) flyttede Werner tilsyneladende ned til sin datter på Ærø. Han blev muligvis begravet der omkring 1679, men det kan ikke verificeres, da kirkebogen først findes fra omkring 1695.

Der kendes to af Werner og Berthes børn

1. Salome, som er ane 969. Hun blev født omkring 1646. Gift med Gomme Jensen i Ærøskøbing.
2. Gregorius. Han var bogbinder i Odense, men døde i en ung alder ifølge kilden.

1940 Anders Christensen Brandt

Født omkring 1592 i Brande. Begravet 20.oktober 1670 i Nordborg.

1941 Magdalene Dominicusd. Lorentzen

Døbt 31.august 1623 i Nordborg. Begravet i Nordborg 1.august 1661.

Anders var ifølge Wiberg-net.dk født omkring 1592 i Brande af ane 3880 Christen Andersen og 3881 Maren Jeppesdatter. Han var præst i Nordborg og havde en del med hertughoffet på Nordborg slot at gøre. Han døde i Nordborg i 1670, hvor hans søn Christen skrev i kirkebogen ”tirsdag den 11.oktober døde min kære fader hr Anders Brandt udi Adserballe præstegård om morgenen, efter han havde levet 78 år ringere x uger. Prest her i Tonstoff (ved Nordborg) i 49 år og 8 uger, døbt børn jeg tror 1303, viet til ægteskab hen ved 327 og begravet jeg tror 1090”.

Magdalene var datter af hofpræsten ved Nordborg slot, ane 3882 Dominicus Lorentzen og 3883 Agathe Johansdatter Kimkens. Hun blev døbt 31.august 1623 i Nordborg. Hun døde i Nordborg 25.juli 1661 og blev begravet 1.august. I kirkebogen nævnes, at de havde været gift i 22 år og fået 3 sønner og 2 døtre. Magdalene blev 38 år ringere 4 uger.

Anders var en flittig dagbogsskriver – på Alsnissen.dk er gengivet mange små noter. Her er kun gengivet nogle få af de mest relevante.

17 feb 1622 rejste jeg til mit fædrene hjem.

22 sep 1622 holdt jeg gudstjeneste (?) i Brande.

12 jun 1625 var jeg til min søsters Cathrines Bryllup i mit fædrene hjem

13 jun 1630 var jeg og min hustru til min kæreste yngste søster Dorotheas bryllup i mit fædrene hjem. Jeg gav et sølvbæger til bryllupsgave og min hustru 1 rdl. 10 okt 1630 var mine forældre af Jylland hos mig.

10 okt 1630 var mine forældre af Jylland hos mig.

16 jun 1639 prædikede hr Zeno fra Lavensby her i kirken og intimerede til ægteskab på min og kære fæstemøes Magdalene Dominicusdatters vegne. 24 jun gjorde fyrstelig nåde af stor nåde og liberalitet min og min kjære bruds bryllup på slottet udi fyrstelige og andre fornemme personers præsentz, som var på Kindtauf og ofrede store gaver.

1643: 1 okt (som skulle betegnes med et sort mærke) strax efter middag skete en stor ulykke og skade af ildebrand udi præstegården, så det ganske sædehus, som var 28 fag afbrændte i grunden, næsten inden 4 timers tid. Gud oprette både hus og skade igen, såmeget hans guddommelige nåde og barmhjertig Villie tilsiger for Jesu Christi skyld. Amen. 16 okt rejste jeg til Odense at give bispen tilkende den skadelige ildebrand, som på præstegården var sket, og hans ærværdige forærede mig 10 rdl. 19 okt kom jeg hjem igen. Gud ske lov for lykkelig rejse

1657 5 dec blev der ingen gudstjeneste holdt på grund af de brandenborgske og polske soldaters indfald. 7 dec kom de udi i mit hus og udplyndrede mig og bortførte al det gods og formue jeg havde både inden og uden døre, så vel som hvad fremmed gods de udenlandsk folk (dvs ”ikke-Als”) havde indsat udi mit hus til at forvare, og fik jeg en ubodelig skade. Gud bedre det så sandt jeg blev en arm mand osv og måtte forløbe huset og retirede mig udi hofprædikerens hus.

12 dec blev der heller ingen prædiken, for krigsfolket oprød samme dag. Polakkene havde deres ild i kirken og opbrændte alle stolene. Deres heste førte de også derind, så at sognefolkene imod den søndag, på hvilken man kunne holde gudtjenesten der igen, måtte rydde hestemøget ud og stående bivåne gudtjenesten.

Anders blev første gang gift med forgængerens enke Magdalene Hieronymusdatter den 16.juni 1622. Det vides ikke om de fik børn. Magdalene døde 10.juni 1638.

Anders blev gift igen med Magdalene den 24.juni 1639.

Deres fem børn er

1. Friderich, født 8.december 1641
2. Christian, født 4.marts 1744. Blev præst i Nordborg efter faderen
3. Dominicus, som er ane 970. Han blev døbt 1.januar 1647.
4. Eleonora Elisabeth, døbt 27.juli 1651. Hun blev gift 3.11.1667 Rotger Kruse (som blev gift anden gang med enkekonen ane 1011, Margrethe Brandt).
5. Magdalene, født 6.juni 1654. Hun blev gift med sognepræst i Adserballe, Sten Poulsen Rohde. Wiberg-net.dk skriver om ham ”en god, from, ærlig og redelig mand; ynkeligt mishandlet af de svenske, der tog alt hvad han ejede og til sidst hængte ham op ved hans skæg”.

1942 Hans Glamann

Født omkring 1630. Død på Ærø omkring 1689.

1943 Ingeborg Thordsen

Født før 1642. Uvist hvornår, men efter 1672.

Hans og Ingeborg nævnes på Wiberg-net.dk.

Hans Glamann var ifølge kilden ”fyrstelig Lyksborgsk amtsskriver (mindst)”.

Han ses nævnt i Ærøskøbing kirkebog, når børnene døbes. Ellers er der ikke nogen spor efter parret, da der ikke findes skifter eller skøde/panteprotokoller fra den tid.

De fik 6 børn

1. Sophie Elisabeth, som er ane 971. Hun er født i januar 1662
2. Birthe, døbt 10.december 1665
3. Hans, døbt 3.februar 1667
4. Pallis, døbt 12.august 1668
5. Birthe Cathrine, døbt 21.november 1669. Først gift med Knud Pedersen, senere Hans Gommesen Brandt. Hun døde o. 1702 i Lindelse ved Svendborg
6. Agnes Hedevig, døbt 3.november 1672

2000 Andreas Schrøder

Født før 1590. Død i Svendborg 1630

2001 Anna Tanck

Født før 1595, død i Haderslev 1611

Kilde til dette par er bogen ”Schrøder-slægten” af Frederik Schrøder. De levede før kirkebøgernes tid.

Andreas var købmand og rådmand i Haderslev. Anna døde i Haderslev i 1611, hvorefter Andreas forblev enkemand. Han boede stadig i Haderslev, da den tyske kejserhær besatte Jylland. Kilden skriver, at Haderslev da blev brændt. Andreas flyttede derefter til Svendborg med børnene, hvor han blev til sin død i 1630.

Kilden omtaler kun et barn, ane 1000 Hans Schrøder. Der var flere børn, for kilden nævner, at Annas bror Jochum Tanck (borgmester i Haderslev) delte arven efter Andreas mellem børnene.

2004 Henrik Rosenmeyer

Født før 1590. Død i København 18.august 1638

2005 Margrethe Pedersdatter

Født før 1600. Begravet i februar 1655.

Henrik og Margrethe kendes fra Giessings bog Danske Jubellærere.

Henrik var købmand og ejede en del gods omkring København. Giessing siger, at han blev adlet af Frederik III.

Henrik havde en søster Cathrine Rosenmeyer, som boede og døde i Kristianstad i Skåne. Hans far skulle være en Hans Rosenmeyer, om hvem intet vides.

Margrethes forældre var Peder Carlsen og Cathrine Jacobsdatter, om hvem heller intet vides.

Henrik og Margrethe fik ifølge Giessing 6 børn

1. Johan, født o.1620, død efter 1649
2. Karen, født før 1625, død 1693
3. Carl, som er ane 1002. Født før 1630.
4. Margrethe, Født 5.september 1630. død 5.april 1666
5. Anne, født o.1633, død efter 1684
6. Henrik, født før 1635, død 1658.

2006 Peder Pedersen

Født i Horsens 7.maj 1608. Begravet i København 21.maj 1669.

2007 Margrethe Clausdatter

Født 21.september 1604 i Egebjerg/Horsens. Begravet 22.oktober 1680 i København.

Dette par er udpeget af Giessing i "Danske Jubellærere" – og beskrivelsen er fundet i Dansk Biografisk Leksikon.

Peder var født i Horsens den 7.maj 1608, søn af købmanden Peder Pedersen og Anne Nielsdatter, om hvem intet vides. Han blev begravet i Nicolaj kirke i København 23.maj 1669.

Margrethe var født i Egebjerg ved Hansted i nærheden af Horsens den 21.september 1604. Hendes forældre var ane 4014 Claus Thomsen og 4015 Mette Jensdatter. Margrethe blev begravet i Nicolai kirke i København den 22.oktober 1680.

Ifølge Finn Holbeks hjemmeside, blev Peder og Margrethe gift i Egebjerg den 12.august 1636. Det kunne tyde på, at det er det nuværende Egebjerggård i Hansted sogn cirka 5 km nord for Horsens.

I Biografisk leksikon siges, at han gik på latinskole i Horsens, derpå skolegang i Lybæk. Han var derefter hos forskellige handelsfolk. Var kornmåler og kældersvend hos lensmanden på Landskrona og blev siden skriver på Københavns slot hos lensmanden Niels Trolle. I 1650 blev han øverste renteskriver i rentekammeret. I 1655 blev han indsat som borgmester i København. Han var leverandør til flåden af korn og kvæg og med i ledelsen af saltkompagniet.

Finn Holbæk tilføjer, at han ejede nogle af ejendommene ved det nuværende Christiansborg, der hvor nordfløjen og Thorvaldsens museum nu ligger. Hans købmandshandel lå hvor Gammel Strand nr 38 nu ligger, hvor grunden dengang strakte sig helt til Læderstræde.

Kilderne siger, at Peder og Margrethe fik 5 døtre

1. Anna, som er ane 1003. Hun blev født omkring 137
2. Else, o. 1638-efter1699. Var først gift med Rasmus Brochmand, så Niels Hansen Schmidt og sidst med Peder Klingenberg
3. Mette, 1643-1679. Blev gift med Niels Enevoldsen Randulf, biskop i Bergen
4. Sophie, 1645-1663. Blev gift med Peder Pedersen Lerche, justitsråd og assessor ved højesteret
5. Elisabeth, 1648.1694. Gift med Hans Nansen den yngre, som var præsident i København

2022 Johannes Nicolaisen Brandt

Født i Egen 20.juli 1615. Begravet i Egen 21.juli 1679

2023 Dorthé Sophie Brun

Døbt 14.august 1625 i Sønderborg. Begravet i Egen den 14.august 1725.

Johannes' forældre var sognepræst i Egen, ane 4044 Nicolai Brandt og 4045 Margrethe Nicolaisdatter Conradsen. Johannes blev døbt i Egen den 20.juli 1615. Han blev begravet i Egen den 21.juli 1679.

Dorthe's forældre var ”fyrstelig informator” ane 4046 Otto Bruhn og 4047 Anne NN. Hun blev døbt i Sønderborg den 14.august 1625, hvor fadderne var jomfru Anna Sophia Prentz, Luthien NN, Margrethe Maltes, Inge Magdalene NN, Maria NN, Jørgen NN og Lucas Baimeister, præceptor. Dorthe blev begravet den 14.august 1725 i Egen.

Johannes og Dorthe ses også som ane 2044/2045, da to af deres børn optræder i denne slægt – Margrethe, som er ane 1011 og Otto Frederik som ane 1022.

Ifølge Alsnissen.dk gik Johannes i latinskole i Sønderborg, senere på universitetet i Rostock og København. Han var i Leiden i november 1641 og Padua i 1644. Efter at have været privatlærer blev han i 1649 ordineret som sognepræst i Egen sogn

Johannes og Dorthe fik ifølge Alsnissen 6 børn

1. Eleonore, døbt 12.april 1654. Blev gift med præsten i Hørup, Johan Knudsen Krag. Hun blev begravet 3.maj 1681.
2. Margrethe, som er ane 1011, døbt 29.maj 1656. Først gift med Hans Hansen (ane 1010), dernæst Rotger Kruse.
3. NN, 21.maj 1657. Kendes fordi præsten i Nordborg i sin kirkebog skriver at han var til barsel hos Johannes den dag.
4. Johannes Bugisalus, døbt 31.oktober 1658. Først gift med Anne Paulsen, derefter med broderen Otto Frederiks anden kone.
5. Otto Frederik, som er ane 1022. Han blev født i 1659.
6. Anne, født i 1663. Hun blev gift med Johan Jebsen i Sønderborg 12.oktober 1684, derefter med Claus Paulsen. Hun døde i 1701.

2038 Jens Madsen

Født før 1620. Begravet i Stege før 1653.

2039 Anne Nielsdatter

Født før 1620. Begravet i Stege, men ikke set i kirkebogen.

Jens blev født før 1620 ud fra det først fødte barns dåbsår. Han blev begravet i Stege før 1653.

Anne må også være født før 1620. Hun nævnes i Stege ved sin tredje vielse i 1666. Hendes begravelse er forgæves søgt i kirkebogen indtil 1680, hvorefter den bliver vanskelig at læse.

Jens var købmand i Nakskov, hvor han boede i Klostergade ifølge kirkebogen. Han flyttede til Stege, hvor han må være død før 1653, idet Anne blive gift anden gang i Stege i 1653.

Anne blev gift anden gang med Gjort Rasmussen Treschow i 1653. Der kendes to af deres børn, Rasmus og Dorthea. Efter Gjort døde blev Anne gift tredje gang med rådmand Peder Andersen Hegelund den 27.maj 1666. De fik vistnok ingen børn.

Der kendes kun to børn efter Jens og Anne

1. Anne, som er ane 1019. Hun blev døbt den 7.november, ”Jens Madsens barn i Klostergade”. Faddere var Jørgen Hellner, Peder Kræmmer, Laurids Hansen, Daniels guldsmeds hustru Margrete Jørgensdatter.
2. Mads, døbt 31.december 1643 i Nakskov.



Nakskov var en befæstet købstad ifølge et kort fra 1660. Kortet findes på Nationalmuseet og i en kopibog hos Nakskov Lokalarxiv. Nord er nedad på kortet. Klostergade er markeret med rød streg. Det ser ud som om der kun var få huse i byen dengang – men hensigten med kortet var nok forsvarsværker, ikke bygninger.

2042 Jørgen Brandt

Døbt i Sønderborg 12.maj 1626. Død før 1661 uvist hvor.

2043 Dorthe Sophie Heidtmøller

Døbt i Sønderborg 21.december 1628. Begravelse ikke fundet, men efter 1661.

Kilde til dette par er Alsnissen.dk og kirkebog.

Jørgens forældre var købmand i Sønderborg, ane 4084 Jørgen Brandt og 4085 Cathrine Vogt. Han blev døbt i Sønderborg den 12.maj 1626, hvor fadderne var Thomas Brandt, ærv Claus til Egen, Asmus Husfoged, ærværdige Jacobs frau til Hørup og Jørgen Jepsens frau. Det vides ikke hvornår Jørgen døde, men det må være før 1661, hvor Dorthe bliver gift anden gang.

Dorthes forældre var amtskriveren i Sønderborg ane 4086 Ernst Heidtmøller og 4087 Maria Meyer. Hun blev døbt 25.december 1628 i Sønderborg, hvor fadderne var J. Peitersens hustru, Margrethe Møller, Albert Meyers, Jørgen NN og Jørgen Friis. Det er uvist hvornår og hvor hun døde.

Jørgen og Dorthe blev gift formentlig efter 1645 men før 1648, hvor første barn blev født. Efter Jørgen døde i 1661 blev Dorthe gift anden gang med Jørgens bror Bendix Brandt. Vielsen fandt sted den 20.oktober 1661. Det vides ikke om de fik nogen børn.

Dette er formentlig Jørgen. På forældrenes epitaf er malet otte børn, fire på hver side. Jørgen var deres anden søn og nummer 2 søn i venstre side af epitafen.



Jørgen og Dorthe fik vistnok kun tre børn

1. Cathrine, som er ane 1021. Født i marts 1648, men ikke indført i kirkebogen.
2. Jørgen, døbt 9.februar 1651.
3. Marike, døbt 4.januar 1652.

2044 Johannes Nicolaisen Brandt

Døbt i Egen den 20.juli 1615. Begravet i Egen 21.juli 1679

2045 Dorthe Sophie Brun

Døbt i Sønderborg 14.august 1625. Begravet i Egen 14.august 1725.

Parret er også ane 2022/2023 (via datteren Margrethe (ane 1011), hvor der kan læses om dem. De er nr 2044/45 fordi sønnen Otto Frederik er ane 1022.

2046 Hans Paulsen

Født 6.november 1635 i Sønderborg. Begravet i Ketting 10.august 1711.

2047 Anna Marie Steurmann

Født 20.juli 1645 i Sønderborg. Begravet 10.august 1707 i Gammelgård

Dette par omtales i Alsnissen.dk

Hans' forældre var købmand i Sønderborg, ane 4092 Peder Paulsen og 4093 Anne Clausen. Han blev født i Sønderborg den 6.november 1635 og døbt 11.november, hvor fadderne var Peder Nicolaj pastor i Oksbøl, Nis Matzen, Christian Brun, Han Beriders hustru og Hans Amtsskrivers datter. Han blev begravet den 10.august 1711 i Ketting.

Annas forældre var amtsskriver i Sønderborg amt, ane 4094 Johannes Steurmann og 4095 Birgitte Jebsen. Hun blev født 20.juli 1645 og døbt 27.juli, hvor fadderne var Johan Ubbings hustru, hr Johannes Tortsens hustru, Peter Paulsens datter Margrethe, Melchert Romberg fra

Flensborg og Christian Brun. Hun blev begravet i Ketting 10.august 1707 og siges da at bo på godset Gammelgård.

Hans og Anna blev gift i Sønderborg den 15.september 1661

Hans var digegreve, husfoged og tolder i Tønder fra 1684 til 1689. Derefter forpagtede han tre herregårde på Als, Majbølgård, Gammelgaard og Kegnæsgaard. Forpagtningsafgiften var 750 rigsdaler courant for Majbølgård, 3220 rd for Gammelgaard og 1150 rd for Kegnæsgaard. Det ser ud til, at han havde forpagtningen i hvert fald helt til 1707, hvor Anna siges at være fra Gammelgaard.

I Danske Kirker Det fortælles, at de skænkede en vinkande til Ketting kirke, hvorpå parrets navne er graveret sammen med deres ”alliancevåben”.

Hans og Anna fik 14 børn - mange af dem døde som små

1. Peder, født i Sønderborg 13.november 1663. Blev amtsforvalter i Norborg. Gift med Sofie Amalie Tych.
2. Johannes, født 18.august 1665 i Sønderborg. Blev landefoged i Delmenhorst. Gift med Anne Dorthe Marie von Felden.
3. Paul, døbt 9.oktober 1777
4. Anne, født 2.august 1668.. Blev gift med Johannes Bugislaw Brandt, præst i Egen.
5. Nicolai, født 12.juni 1670. Blev gift med Clara Haarman. Ejede flere godser på Als
6. Birgitte, født 16.juli 1671. Blev gift med Andreas Petræus, præst i Felsted.
7. Cathrine, født 30.september 1673, død 9.november same år
8. Margrethe, som er ane 1023, født 4.november 1673. Hun blev døbt 20.november, hvor fadderne var hr Nicolai Brandts hustru, her Hans Christian Hellens hustru, Jens Krindts datter, hr Christian Povlsen, hr Jens Jebsens søn Peter.
9. Dorthe, født I 1675, død I 1684
10. Christian, døbt 20.oktober 1676. Død i 1677
11. Marie, født i 1678, død 1684
12. Frederik, født i 1678, død 1672
13. Christian, født 1679, død 1679
14. Anne Marie, født 12.november 1685. Blev gift med Nicolai Lorentzen, præst i Lysabild.

12.generation

Svend Gansteds gren.

3006 Jens Madsen

Født omkring 1618. Begravet i Odense 7.juni 1682

3007 Pernille Langemach

Født omkring 1623. Begravet i Odense 9.august 1681.

Oplysninger om disse to findes bl.a. på hjemmesiden ronlev.dk.

Jens blev født omkring 1618 uvist hvor. Han blev begravet i Skt Knuds kirke i Odense den 7.juni 1682.

Pernille blev født omkring 1623. Nogle slægtsforskere mener hendes forældre var kongens guldsmed Otto Langemark og hans hustru Helvig. Det betvivles af andre, blandt andet fordi han tilsyneladende dør så ung, at han næppe nåede at få børn. Jeg medtager derfor ikke flere led i slægten.

Jens ses som rådmand, slotsskriver og amtsskriver i Nyborg fra omkring 1645. Han var også købmand og havde mindst et skib. Han blev borgmester i Nyborg i 1659. Han havde allerede da opført et hus syd for Frue kirke og op ad præstegården. Huset bærer stadig hans navn i jernbogstaver.

Han fik lavet et epitafium i Frue kirke i Nyborg. Det viser ham og Pernille sammen med deres børn. Epitafiet blev lavet i 1654. Der er dog afbildet 10 børn, så maleriet kan først være tilføjet sidst i 1661. Epitafiet blev ifølge Danmarks Kirker opsat over en muret begravelsesplads i kirken, som dog ikke blev brugt af dette par, eftersom de blev begravet i Skt Knuds kirke i Odense.

I december 1665 udnævnte kongen Jens Madsen til borgmester i Odense. Han forblev borgmester der til sin død i 1682, siges det i kilderne.

Jens og Pernille fik som nævnt 10 børn

1. Kirstine, som er ane 1503. Hun blev døbt 18.august 1647. Blandt fadderne var borgmester Peter Nielsen, Anders Madsen og en NN Ørberg.
2. Mads, døbt 3.september 1648
3. Helveg, døbt 21.juni 1650
4. Pernille, døbt 3.oktober 1651
5. Otto, døbt 5.november 1652
6. Marie – ikke fundet i kirkebogen
7. Sidsel, døbt 7.december 1657
8. Johan, døbt 23.januar 1659
9. Anne, døbt 4.januar 1661
10. Barbara, døbt 29.november 1661. Hun døde straks efter dåben.



Epitafiemaleri i Vor Frue Kirke i Nyborg. Jens Madsen og Pernille Langemach. Ældste datter til højre er ane 1503 Kirstine Rosenberg. Formentlig malet omkring 1662
Fra Danmarks Kirker.

De følgende er Gerda Saksøs forslægt.

3224 Christen Jensen

Født omkring 1559. Begravet i Øster Snede 28.februar 1641.

3225 Gertrud (Knudsdatter)

Født omkring 1565. Begravet 3.februar 1647 i Øster Snede.

Christens forældre er ikke kendt. Han blev begravet på Øster Snede kirkegård den 28.februar 1647. Præsten skriver da, at han var ”vir pius et knestis” (en from og ærlig mand). Christen blev ifølge præsten 82 år gammel, så han var vel født omkring 1559.

Gertrud kendes fra to indførsler i kirkebogen, ved begravelsen og ved brylluppet for datteren Margrethe i 1648, begge gange kun med fornavn. Andre slægtsforskere mener hendes far hed Knud – altså Knudsdatter som patronym. Hun blev begravet 3.februar 1647 på Øster Snede kirkegård ”Gjertrud, salig Christen Jensens i Bøgballe an æt 82” (kan også være 83). Hun må derfor være født i 1565. Det er muligvis lidt tvivlsomt, da de tre af døtrene så var temmelig gamle ved deres vielser.

Der er ikke fundet spor af, hvad Christen beskæftigede sig med. Han må have været fæster af en gård i Bøgballe – en gård stor nok til at præsten skriver pænt om ham i kirkebogen.

Kirkebogen nævner 5 personer, som kan være børn af Christen og Gertrud. Desuden ses endnu en mulig søn som fadder for et barn af sønnen ane 1612 Jens Christensen i 1652.

1. Jens, som er ane 1612. Formentlig født omkring 1600.
2. datter, født omkring 1600. Kendt fordi hendes søn var hos Christen da han døde i 1638. Han har givetvis været der som tjenestedreng.
3. Karen, måske født omkring 1605. Blev gift med Søren Findsen i Krollerup i 1638.
4. Cidsel, måske født henimod 1610. Hun blev gift med Peder Thomsen i Bostrup i 1643. Hun blev omtalt som ”Gjertruds datter i Bøgballe”.
5. Margrete, måske født henimod 1610. Gift med Jens Jensen Burs i Thyrted i 1648.
6. Søren, formentlig født omkring 1600. Han nævnes som fadder for ane 1612 Jens Christensens søn Christen i 1652 og Søren er da i Bøgballe.

3452 Henrich Kampmann

Født senest 1540 vist i Holland

Henrich kendes fra en artikel i Personahistorisk tidsskrift, gengivet på Brejl.dk. Artiklen fokuserer på Kampmann slægten.

Henrich menes født i den hollandske provins Overijssel. Han var en tid i København, men i 1571 blev han optaget i ”Guds Legems Laug” i Aalborg, hvor det siges, at han kom fra København. Det laug har købmænd som medlemmer og det i Aalborg er landets ældste, fra ca 1431. I 1577 tog Henrich borgerskab som handelsmand i Aalborg. Han blev rådmand i 1584. Han døde før 1604 ifølge kilden.

Der omtales kun et af hans børn, **Maren, som er ane 1731**. Kilden nævner dog, at der ikke er nogen sikker dokumentation herfor – men eftersom navnet Henrik Kampmann bliver brugt i flere led efter Maren er der tillid til slægtsskabet.

3468 Anders Madsen Krag

Født omkring 1530. Døde efter 1580.

Anders kendes fra "Anetavler for berømte danskere", som findes på nettet.

Han siges at være født omkring 1530 uden stedangivelse. Han døde angiveligt efter 1580, sikkert i Aalborg. Han var borger der og i en periode også rådmand. Han har sandsynligvis været købmand ligesom sønnen.

Kilden nævner kun et barn, **ane 1734 Jens Andersen Krag**, født omkring 1560.

3470 Jacob Jensen Holm

Født i Viborg 22.marts 1543. Begravet i Aalborg 29.maj 1609.

3471 Else Pedersdatter

Født i Viborg i 1559. Begravet i Aalborg 17.maj 1591.

Fortællingen om Jacob og Else stammer fra "Dansk Biografisk Leksikon" og slægtsammenhængen findes i "Anetavler for berømte danskere" på nettet.

Jacob siges at være søn af en Jens Holm, borger i Viborg – uden at være nærmere dokumenteret. Han menes født 22.marts 1543 i Viborg. Han blev begravet i "studerekammeret" i Budolfi kirke i Aalborg 29.maj 1609.

Else Pedersdatter var datter af biskop i Viborg, ane 6942 Peder Thøgersen og 6843 Margrethe Jensdatter. Hun menes født omkring 1559. Begravet i Budolfi kirke i Aalborg 17.maj 1591, i førnævnte studerekammer.

Kilderne angiver, at Jacob og Else blev gift i Viborg 15.december 1577.

Jacob blev student fra Viborg latinskole og rejste i 1571 til Wittenberg sammen med en Absalon Juel fra Mejlgård. Her studerede de sammen med Melanchtons disciple. I 1574 fik han magistergrad og udgav en afhandling på græsk om "Dyden"

Han blev rektor for latinskolen i 1574 og fra 1582 sognepræst ved domkirken i Viborg. I 1587 blev han udnævnt til biskop i Aalborg. Det nævnes også, at han deltog i en forhandling om eksorcismens afskaffelse, som han bestemt frarådede.

Efter Elses død i 1591 blev Jacob gift anden gang med Elisabeth Hegelund. De fik vistnok 4 børn, men navnene på dem kender jeg ikke.

Jacob og Else fik vist 9 børn – eftersom der på epitafiet er malet 13 børn, hvoraf de fire skulle være fra hans andet ægteskab.

Ifølge Wiberg-net.dk kender vi 5 af Jacob og Elses 9 børn

1. Maren, som er ane 1735. Hun blev født omkring 1578 i Viborg.
2. Thøger, født omkring 1580. Blev student i Greifswald i 1600, Præst i Skyum i Thy
3. Niels, født omkring 1580 i Viborg. Student i Wittenberg 1609., død i 1619. Var præst i Hassing-Villerslev i Thy
4. Peder, vist født omkring 1585. Blev magister i Helmstedt i 1612. Præst i Aaby-Biersted nord for Aalborg. Død 1638.

5. Jacob, født omkring 1590. Student i Aalborg omkring 1607, præst i Nykøbing-Løderup på Mors. Død 1663.



Jacob og hans to hustruer Else og Elsebeth samt de tilsammen 13 børn er afbildet på epitafiemaleriet i Budolfi kirke.

3880 Christen Andersen

Født i Brande omkring 1560. Uvist hvornår han døde.

3881 Maren Jeppesdatter

Født omkring 1569. Uvist hvornår hun døde.

Wiberg-net.dk angiver Christen og Maren som forældre til ane 1940 Anders Christensen Brandt – og at de var i Brande og at Christen var bonde der. Andre kilder mener Christen var præst i et af de fire kald i Jylland ved navn Ørum. Mest sandsynligt var Christen præst i Brande, eftersom sønnen, Anders, skriver, at han prædikede der.

Alsnissen.dk henfører dem også til Brande – nok mest fordi ane 1940 Anders i sine dagbogsnoter i kirkebogen fortæller, at han prædikede i Brande kirke den 12. september 1622.

Der kendes fire sikre børn efter Christen og Maren, alle nævnt af Anders som bror/søster

1. Anders, som er ane 1940. Født omkring 1592 ifølge alder ved begravelsen.
2. Casper, som blev borgmester i Korsør. Anders omtaler at de besøger hindanden
3. Cathrine, som nævnes af Anders, da han står for vielsen den 22.juni 1625
4. Dorothea, som nævnes af Anders, da han står for vielsen af sin yngste søster 13.juni 1630

3882 Dominicus Lorentzen

Født omkring 1584. Død i Nordborg 15.januar 1639.

3883 Agathe (Johansdatter) Hümbken

Født omkring 1602 i Sønderborg. Begravet 1.september 1664 i Nordborg.

Det vides ikke hvor Dominicus blev født. Han døde 15.januar 1639 og blev begravet ”i sin fædrene grav i Sønderborg” den 22.januar.

Agathe blev født omkring 1602, vistnok i Sønderborg. Hun blev begravet 1.september 1664 i Nordborg kirke, 62 år gammel. Hun siges da at være ”salig Dominicus hustru”. Hendes forældre var ifølge Wiberg-net.dk rådmænd og købmænd i Sønderborg Johan Hümbken og Cathrine NN.

Dominicus og Agathe blev viet i Sønderborg den 22.november 1618 ”ærværdige Dominicus Lauritzen og Agatha Hümbken”.

Wiberg-net.dk skriver, at Dominicus sandsynligvis var søn af rådmanden Hans Lorentzen i Sønderborg. Han blev student i Rostock i 1605, blev hofpræst i Sønderborg omkring 1618, og var fra 1628 hofpræst i Nordborg

Dominicus og Agathe fik 8 børn – hvor de tre sidste er fra Alsnissen.dk men ikke ses i Nordborg kirkebog

1. Hans, døbt 12.november 1619 i Sønderborg. Johan Hümbke er fadder
2. Philip, døbt 31.oktober 1621 i Sønderborg. Død 1664
3. Magdalene, som er ane 194. Hun blev døbt i Sønderborg 31.august 1623,. Faddere var Hans Lorentzens hustru, Hans Amtsskrivers hustru, Thomas Kückelmors datter, Hans Voss, Joachim Matzen
4. Dominicus, døbt 29.juni 1628 i Nordborg
5. Friderich, født 19.april 1625
6. Eleonora, født i 1626. Vist død tidligt
7. Eleonora, født 1634, død i 1699.

4014 Claus Thomsen

Død omkring 1612, velsagtens i Hansted sogn ved Horsens

4015 Mette Jensdatter

Død omkring 1612, sikkert også i Hansted sogn ved Horsens,

Dansk Biografisk Leksikon angiver parret som forældre til ane 2007 Margrethe Clausdatter. Hun blev angiveligt gift med Peder Pedersen (ane 2006, senere borgmester i København) den 12.august 1636 i Egebjerg i Hansted sogn. Peder var søn af en købmand i Horsens – og hans

ægtefælle har givetvis været af en tilsvarende stand. Margrethe må derfor søges på større gårde i sognet – det peger på Egebjerggård uden for landsbyen Egebjerg.

I Chr 5's matrikel nævnes gården som nr 1 i Egebjerg by. Gården ejedes af Christoffer Erichsen og blev vurderet til 17 tønner 5 skæpper 2 fjerdingkar og 1 album i nyt hartkorn. Nok ikke en hel herregård,

Eneste kendte barn er ane 2007, Margrethe Clausdatter.



Egebjerggård omkring 1950. Aalborg Luftfoto, Kgl Bibliotek ”Danmark set fra luften”

4044 Nicolai Brandt

Født i Sønderborg 13.oktober 1586. Døde i Egen sogn, Als den 7.november 1648

4045 Margrethe Conradsen

Født før 1595, begravet efter 1648.

Dette par er også ane 4088/4089, idet to børn af sønnen ane 2022/2044 Johannes optræder som forfædre.

Nicolai var søn af ane 8088, købmand i Sønderborg Niels Brandt og 8089 Christine Nielsdatter. Alsnissen.dk mener han blev født 13.oktober 1586 i Sønderborg. Nicolai døde i Guderup i Egen sogn på Als den 7.november 1648 og blev begravet 15.november.

Margrethe var datter af præsten i Egen sogn, ane 8090 Niels Conradi og 8091 Anne Pedersen. Hendes dåb og begravelse kendes ikke – men hun må være født før 1595 og død efter 1648,

De blev gift i Egen kirke 29.november 1612.

Nicolai blev præst i Egen sogn efter sin svigerfar. Han var blevet student i Rostock i 1605, var siden i Wittenberg og dernæst i København i 1609. Han blev kaldet som præst i Egen sogn i 1612, samme år han blev gift. Han var præst der i 36 år.

Nicolai og Margrethe fik 10 børn

1. en søn, som døde tidligt.
2. Nicolai, Døbt i Egen 21.oktober 1613. Præst i Rostock, senere Sønderborg. Død 1680
3. Johannes, som er ane 2022/2044. Født 20.juli 1615
4. Anne Sabine, født 1617. Død 1.maj 1678. Var gift med Christen Lorentzen
5. Christine, født 1619. Var først gift med Abraham Mathiesen fra Fyn, derefter Mathias Clausen.
6. Peder, født 1621. Gift med Trinke Brandt, datter af ane 2042 Jørgen Brandt i Sønderborg
7. Samuel, født 11.januar 1624. død før 1698. Gift med Bodil Vogt. Var bartskeerer i Sønderborg.
8. Mathias, født 25.januar 1626.
9. Margrethe, født 1628. Gift med præsten i Notmark, Jørgen Cruckov i 1648.
10. Frederik, født 26.august 1632. Døde i Nykøbing Falster i 1691. Alsnissen.dk siger han var ”sin tids betydeligste religiøse digter”. Var meget rig, havde 3000 bøger, 300 kobberstik og et stykke af den brændte jord ved Sodoma og Gomorra!. Han var hofpræst for dronning Sophie Amalie.

4046 Otto Bruhn

Født før 1600. Uvist hvornår han døde.

4047 Anne NN

Må være født før 1605, død efter 1627.

Otto og Anne nævnes i Alsnissen.dk.

De ses også som ane 4090/4091.

Otto var ”fyrstelig informator” i Sønderborg –formentlig underviste han hertugens børn. Der vides ikke noget yderligere om dem.

I Sønderborg kirkebog ses to af Ottos børn døbt – det er usikkert om de havde flere børn

1. Dorthe Sophie, som er ane 2023 og 2045. Hun blev døbt i Sønderborg den 14.august 1625. Faddere var Anna Sophia Prentz, Luthien NN, Margrethe Maltes, Inge Magdalene NN, Maria NN, Jørgen S??, Lucas Baimeister, præceptor.
2. Hans Christian, døbt 15.december 1627.

4084 Jørgen Brandt

Født i Sønderborg o. 1575. Begravet i Sønderborg 18.marts 1640.

4085 Cathrine Vogt

Født o. 1592. Begravet i Sønderborg 14.februar 1637.

Familien kendes fra Alsnissen.dk og kirkebogen.

Jørgen var søn af ane 8168, Mathias Brand, købmand i Sønderborg og 8169 Margrethe Madsen. Han menes født i 1575. Han blev begravet 18.marts 1640 i Sønderborg kirke i midtskibet foran prædikestolen.

Cathrine blev født i 1592, uvist hvor. Hun blev begravet i Sønderborg kirke 14.februar 1637. Hun blev velsagtens begravet inde i kirken, hvor Jørgen senere blev begravet. Kirkeklokkerne ringede for hende ved selve begravelsen den 14.februar og derpå både den 15. og 16.februar 1637.

De blev gift i Sønderborg den 18.november 1618.

Jørgen havde tilsyneladende været gift første gang med en ukendt, med hvem han må have fået to døtre. Den ene nævnes som fadder fra 1622 som "Jørgen Brandts datter". Den anden er Ingeborg, som var født før 1618 og var gift med Asmus Eggebeck..

Jørgen var købmand i Sønderborg. Alsnissen.dk nævner, at han også "var meget aktiv inden for skibsfarten". Formentlig har han ejet et eller flere skibe til at sejle korn og købmandsvarer, som vi også har set hos Baagøe slægten i Svendborg.

Jørgen og Cathrine fik lavet et stort epitafium, næsten 4 meter højt. Det kan ses på nettet i Danmarks Kirker om Sønderborg kirke. Der var flere epitafier af den størrelse i Sønderborg kirke. Epitafiet har små portrætter af Jørgen og Cathrine samt de seks børn som blev voksne. Billedet her er kopieret fra Danmarks Kirker.



Jørgen og Cathrine fik otte børn

1. NN, nævnt i kirkens regnskabsbog ved sin død 20.august.
2. Margrethe, Dødt 20.august 1619, begravet 2 dage senere
3. Mathias, døbt 11.august 1620
4. Margrethe, døbt 3.november 1622.
5. Trinke, døbt 7.marts 1624. Blev gift i 1640 med Lorentz Lorentzen
6. Jørgen, som er ane 2042. Han blev døbt 12.maj 1626, hvor fadderne var Thomas Brandt, ærværdige Claus til Egen (det er formentlig ane 4088 Nicolai Brandt),, Asmus Husfoged, ærværdige Jacobs hustru til Hørup, Jørgen Jepsens hustru.
7. Bendix, døbt 12.august 1627. Blev 20.oktober 1661 gift med bror Jørgens enke Dorthe Sophie Heidtmøller.
8. Nicolai, døbt 10.august 1628. Død 23.januar 1674 i Sønderborg
9. Niels, døbt 2.februar 1632.

4086 Ernst Jobst Heidtmøller

Født før 1605, uvist hvor. Begravelse ikke fundet.

4087 Maria Meyer

Født før 1610 uvist hvor. Begravelse ikke fundet.

Ernst Heidtmøller omtales som amtsskriver ved dåben af tre af børnene – og det ses også nogle gange, når han er fadder.

Ernst og Maria blev gift i Sønderborg kirke den 2.marts 1628 ”Ernestus Justus Heidtmøller og Maria Meyer” skrev præsten.

Ernst og Maria fik mindst fire børn

1. Dorthe Sophie, som er ane 2043. Hun blev døbt i Sønderborg 25.december 1628 og fadderne var J. Peitersens hustru, Margrethe Møller, Albert Meyers, Jørgen Gau?, Jørgen Friis.
2. Alexander Christian, døbt 24.marts 1630
3. Sophie Cathrine, døbt 22.april 1632
4. Laust, døbt 16.juni 1633

4088 Nicolai Brandt

Født 13.oktober 1586 i Sønderborg. Begravet i Egen sogn, Als 15.november 1648

4089 Margrethe Conradsen

Født før 1595. Begravet efter 1648.

Dette par ses også foran, som ane 4044/4045, hvor de omtales.

Det er sønnen Johannes, der optræder to gange i anelisten, som ane 2022 og 2044.

4090 Otto Bruhn

Født før 1600. Uvist hvornår han døde.

Otto ses også som ane 4046, hvor han omtales.

Det er datteren Dorthe Sophie, der optræder to gange, både som ane 2023 og 2045.

4092 Peder Paulsen

Født i Adsbøl 28.december 1587. Begravet i Sønderborg 9.juli 1666.

4093 Anne Clausen

Født i Sønderborg 13.januar 1598. Død i Sønderborg den 3.februar 1682.

Parret blev fundet i Alsnissen.dk og i kirkebogen.

Peders forældre var ane 8184 Paul Rasmussen, præst i Adsbøl, og 8185 Elisabeth Pedersen. Han siges at være født 28.december 1587 i Adsbøl. Han blev begravet 9.juli 1666 i Sønderborg.

Annes forældre var ane 8186 Claus Petersen, købmand og tingskriver over Als og Sundeved og ane 8187 Marine Brandt. Hun blev angiveligt født den 13.januar 1598 i Sønderborg. Hun døde i Sønderborg den 3.februar 1682, begravet 14.februar.

De blev gift i Sønderborg den 9.februar 1618, hvor Anna siges at Claus Petersens datter.

Peder nævnes i et skrift om Sønderborgs skipperlaugs oldermænd – men det siges ikke direkte, at han var medlem af lauset, endstige dets oldemand. Det nævnes, at han var købmand og rådmand – og som købmand ville det være nærliggende, at han også ejede et skib til at transportere varer. Det nævnes også, at han i 1655 forærede en smuk klokke til byens kirke – ”den større af de to mindste” og at den blev ringet til julen samme år.

Kirkebogen omtaler 6 børn efter Peder og Anne

1. Paul, født 12.oktober 1619. an blev præst i Højer.
2. Claus, født 16.september 1621. Død 15.marts 1652 i Sønderborg
3. Mathias, døbt 16.april 1624.
4. Margrethe, født 15.juli 1628. Gift med Nicolai Nicolaisen Brandt, søn af ane 4088.
5. Marine, født 5.oktober 1631. Død 25.august 1675. Gift med Jens Jebsen.
6. Hans, som er ane 2046. Han blev født 6.november 1635 og døbt 11.november, hvor fadderne var Peter Nicolaj Clausen præst i Oksbøl, Niels Matsen, Christian Brun, Thomas Brandts hustru, Hans Amtsskrivers datter.

4094 Johannes Steurmann

Født i Sønderborg 23.oktober 1603. Begravet 24.april 1652 i Sønderborg

4095 Birgitte Jebsen

Født 6.oktober 1621 uvist hvor. Begravelse ikke fundet.

Dette par kendes fra bogen ” Middelalderfamilier i Flensborg”, fundet på nettet.

Johannes var søn af ane 8188 Heinrich Steurmann, købmand i Sønderborg. Heinrich siges at stamme fra Flandern, men flyttede til Sønderborg på grund af religionsstridigheder. Johannes blev født 23.oktober 1603 i Sønderborg, begravet der den 24.april 1652.

Birgitte var datter af ane 8190 Hans Jebsen, amtsforvalter over Als og Sundeved, og ane 8191 Catharina Wetering. Hun blev døbt 16.oktober 1621, hvor der blandt fadderne nævnes Jacob Jebsen fra Blans (hovedgård) og ærværdige Hans Boldtbich. Hendes begravelse er ikke fundet.

Johannes og Birgitte blev gift i Sønderborg 2.oktober 1637, hvor præsten i Nordborg, Anders Brandt (ane 1940) skriver i sin dagbog, at han ”var til kost udi Sønderborg Hans Jepsens datter og Johannes Steurmann”.

Johannes blev rådmand i Sønderborg i 1640 og hertugelig amtsforvalter over Sønderborg amt i 1649 til sin død i 1652.

Johannes og Birgitte fik 5 børn

1. Hinrich, døbt 7.oktober 1638. Gift med Lische Thur i 1667.
2. Trinke, født o. 1636. Gift med Johannes Brandt.
3. Anne Marie, som er ane 2047. Hun blev døbt 27.juli 1645 i Sønderborg, hvor fadderne var Johannes Jepsens hustru, Eva Klotsvis, hr Johannes Tortsens hustru, Peter Paulsens datter Margrethe, Melchert Romborgs af Flensborg, Christian Bruun.
4. Beata, døbt 12.november 1647
5. Johannes, døbt 29.september 1650. Gift med Margrethe Brandt i 1673.

13.generation

De følgende er alle i Gerdas gren.

6942 Peder Thøgersen

Født i Viborg omkring 1532. Død i Viborg 3.januar 1595.

6943 Margrethe Jensdatter

Født i Viborg omkring 1535. Død i Viborg 23.december 1602

Peder Thøgersen var søn af ane 13884 Thøger Jensen, præst i Viborg og 13885 Anne Pedersdatter. Han blev født omkring 1532. Død i Viborg 3.januar 1595.

Margrethe var datter af ane 13886 Jens Hansen, der var præst og senere kannik ved Viborg domkirke og 13887 Maren Brynild Knudsdatter. Margrethe var født omkring 1535. Begravet 23.december 1602 i Viborg.

Lidt pudsigt, at Peder Thøgersen og Margrethe Jensdatter er i både Lones og Asgers forslægt. De er ane 1310/11 og 3678/79 i Asgers forslægt.

Peder havde som mange andre på den tid studeret i udlandet. Efter hjemkomsten blev han kapellan ved domkirken i Viborg og i 1558 sognepræst der. I 1565 tog han magistergraden ved Københavns Universitet og blev i 1571 valgt som biskop i Viborg. Han fik godkendt, at kongetienden fra 38 sogne i fremtiden skulle gå til Viborg katedralskole til underhold for 30 disciple. Ordningen er siden ændret mange gange – men det var forgængeren for et kollegium til katedralskolen, hvor omkring 100 gymnasieelever fra Samsø, Læsø og Nordjylland kan bo og blive bospist mod en meget begrænset betaling.

Peder og Margrethe 8 børn

1. Else, som er ane 3471. Født omkring 1559
2. Thøger, født omkring 1560, død 1626. Var præst ved Budolfi kirke i Aalborg
3. Jens, født omkring 1561, død 1609. Præst ved Viborg domkirke
4. Anna, født omkring 1565. Død 1692. Gift med magister Peder Høg.
5. Maren, født 1570, død 4.oktober 1588. Gift med magister Christen Foss
6. Karen, født omkring 1570, død 1610. Gift med Peder Iversen, kannik ved Viborg domkirke.
7. Margrethe, født omkring 1574, død 1634. Gift med Villads Nielsen Brøns. Hun er Asgers ane 655 og 1839.
8. Peder, født 8.januar 1580, død 12.januar 1645. Præst ved Sortebrødre kirke i Viborg.

Billedet af Peder Thøgersen, fundet hos en anden slægtsforsker.

Det kunne være et biskopmaleri og hænger muligvis i Viborg Domkirke.



8088 Niels Brandt

Født i Tjæreborg omkring 1530. Død i Sønderborg 20.april 1597.

8089 Christine Nielsdatter

Født 7.december 1565. Begravet i Sønderborg 24.november 1615.

Disse aner er fundet på Alsnissen.dk.

De ses også som ane 8176/8177.

Niels Brandt var borger og købmand i Sønderborg. Han siges at komme fra Tjæreborg sammen med en bror, Mathias (ane 8168).

Christine blev gift anden gang med rådmanden Thomas Hansen. Det vides, fordi Thomas skrev et brev til hertug Hans den yngre med anmodning om at give et præstekald til sin stedsøn (Nicolai). Ønsket blev opfyldt, idet Nicolai blev præst i Egen sogn.

Niels og Christine fik vistnok kun to børn

1. Nicolai, som er ane 4044 og 4088, født 13.oktober 1586 i Sønderborg
2. Cathrine, født i Sønderborg før 1590. Ses som fadder i Sønderborg i 1605.

8090 Niels Conradi

Født før 1560. Død i Egen sogn på Als i 1612,

8091 Anne Pedersen

Fødsel og død ikke fundet. Hun levede omkring 1600.

Dette anepar er fundet på Alsnissen.dk

Niels siges at komme fra Flensborg i Rostocks fortegnelse over studerende. Han blev kapellan i Egen sogn på Als i 1575 og fra 1581 var han sognepræst der. Han havde en bror Peder Conradi, som var præst i Lysabild sogn på Als.

Anne siges ifølge Wiberg-net.dk at være datter af sognepræsten i Eskriis sogn på Angeln i Slesvig og Catharine Jørgensdatter. Om dem vides intet mere.

Der kendes kun tre børn af Niels og Anne

1. Margrethe, som er ane 4045 og 4089. Født før 1595.
2. Knud, blev degn i Broager i 1638 og var vistnok også vikarpræst der fra 1632.
3. Peder – er måske søn af Niels og Anne. Han blev sognepræst i Friedland i Østpreussen i 1612.

8168 Mathias Brandt

Uvist hvornår født. Død i Sønderborg 19.februar 1618.

8169 Margrethe Madsen

Uvist hvornår født. Begravet i Sønderborg 15.april 1619.

Dette par kendes fra Alsnissen.dk

Mathias Brandt siges at være født i Tjæreborg, forældrene er ikke kendt. Han og broderen Niels Brandt (ane 8088) flyttede tidligt til Sønderborg. Mathias døde i Sønderborg den 19.februar 1618 uden aldersangivelse.

Margrethes forældre er ikke kendt og det vides ikke hvor og hvornår hun blev født. Det menes, at hun blev begravet den 15.april 1619, idet der i kirkens regnskabsbog nævnes betaling for at ringe for Margrethe Brandt den dag.

Mathias (som nogle gange omtales som Mads) omtales både som rådmand og købmand i Sønderborg. Han var kirkeværg og kirkeældste fra omkring 1590 og i hvert fald til 1606. I kirkens regnskabsbog ses, at Mathias og Margrethe købte en grav inde i kirken ved den venstre kirkedør for 110 mark lybsk. Graven blev senere overtaget af Mathias Clausen ”fra sin bedstefar”. Hans navn ses også på en dobbeltarmet S-formet lysarm med skjoldformet plade, som han i 1601 forærede til kirken ”til guds og kirkens ære”.

Mathias og Margrethe fik 4 børn

1. Marine, født i 1573. Hun ses som ane 8187
2. Jørgen, som ses som ane 4084, født 1575
3. Johannes, født 1589
4. Mads, født før 1600.

8176 Niels Brandt

Født i Tjæreborg o.1530. Død i Sønderborg 20.april 1597

8177 Christine Nielsdatter

Født 7.december 1565. Begravet i Sønderborg 24.november 1615.

Dette par ses også som ane 8088/8089, hvor der fortælles om dem.

Sønnen Nicolai optræder både som ane 4044 og 4088

8178 Niels Conradi

Født før 1560. Død 1612 i Egen sogn på Als.

8179 Anne Pedersen

Lever omkring 1600.

Dette par ses også som ane 8090/8091 og 8178/8179., hvor der fortælles om dem.

Datteren Margrethe ses både som ane 4045 og 4089.

8184 Paul Rasmussen

Født i Flensborg før 1550. Død 11.august 1604, vist i Adsbøl ved Gråsten.

8185 Elisabeth Petersen

Levede sidst i 1500-tallet.

Paul var fra 1571 præst i Adsbøl/Gråsten sogne ifølge Wiberg-net.dk. Han blev student i Rostock i 1665, men hans videre uddannelse er ikke kendt. Han virkede som præst der indtil sin død i 1604.

Der kendes tre børn efter Paul og Elisabeth

1. Margrethe, som i 1604 blev gift med Pauls efterfølger Hans Piil
2. Peder, som er ane 4092. Han blev født i Adsbøl 28.december 1587.
3. NN, en datter som blev gift med ”præsten Anthonius” ifølge Wiberg-net.dk.

8186 Claus Petersen

Født i Flensborg 10.marts 1555. Død i Sønderborg 26.februar 1618.

8187 Marine Brandt

Født 1573 i Sønderborg. Begravet 27.februar 1657 i Sønderborg.

Parret kendes fra Alsnissen.dk

Claus var søn af en Peder Clausen og Anne NN – om hvem intet videre vides. Han blev født den 10.marts 1555 i Flensborg ifølge kilden. Han døde i Sønderborg 26.februar 1618.

Marine var datter af ane 16372 Mathias Brandt og 16373 Margrethe Madsen. Hun blev født i 1573 i Sønderborg. Hun blev begravet i Sønderborg 27.februar 1657. Det fortælles, at hun havde 102 børn og børnebørn og at hun ”levede kristeligt og ærbar 84 år i denne møjsommelige verden, til tider i modgang fra både fremmede og sine egne”.

Claus og Marine blev gift den 23.januar 1592 ”i Rådhuset”.

Claus var borger og købmand i Sønderborg. Han blev land- og tingskriver over Als og Sundeved på et tidspunkt.

Claus og Marine fik 11 børn

1. Peder, født 9.november 1593. Han døde 11.november 1643. Han var præst i Oksbøl, gift med Dorthe Monrad.
2. Jørgen, født 7.juni 1595, død februar 1646. Var tingskriver i Sønderborg. Gift med Marie Lorentzen Cramer.
3. Anne, som er ane 4093, født 13.januar 1598
4. Marine, født 23.december 1599. Død 19.marts 1600.
5. Marine, født 25.februar 1601. Begravet 21.april 1624 i Nordborg. Gift med Peder Rasmussen, herredsfoged i Nordborg.
6. Hans, født 14.november 1603. Død i maj 1680 i Sønderborg. Gift med Margrethe Pedersen Støedt. Han var amtsskriver i Nordborg.
7. Mads, født 21.april 1605, død i februar 1629 i Glückstadt.

8. Niels, født 13.oktober 1607. Død 24.februar 1663. Gift med Birgitte Steffensen.
9. Margrethe, født 18.maj 1610. Var gift med skipper Hans Thomsen Carstensen.
10. Elisabeth, født 14.oktober 1612.
11. Ellina, født 14.oktober 1612 – tvilling med Elisabeth
12. Steffen, født 13.marts 1616. Død 8.august 1630.

8190 Hans Jebsen

Født 23.april 1570. Død i Sønderborg 2.februar 1650.

8191 Catharina von der Wattering

Født omkring 1595. Død 19.marts 1668 i Sønderborg.

Parret omtales i bogen ”Middelalderfamilier i Flensborg”, fundet på nettet.

Hans var søn af ane 16380, Jens Jebsen, rådmand i Sønderborg og 16381 NN Paulsdatter. Ifølge kilden blev Hans født på hovedgården Blansgaard på Sundeved-halvøen. Han døde 19.marts 1668 i Sønderborg og blev begravet inde i kirken (Skt Maria kirke). ”foran prædikestolen ved siden af Jørgen Brands begravelse”

Catharina var datter af ane 16382 Boy von der Wattering, købmand i Flensborg, og 16383 Marina Willems. Hun døde 19.marts 1668 og blev også begravet inde i kirken.

Hans var først på amtsstuen i Sønderborg i 3 år, så 3 år i Plön og fra 1605 amtskriver over Als og Sundeved og fra 1625 var han amtsforvalter i Als-Sundeved amt. Det var han vistnok helt til sin død i 1650.

I Skt Maria kirke i Sønderborg hænger et stort epitafium med små malerier af familien. Det er 3½ meter højt og ca 2 meter bredt. Klippet her viser Hans og Catharine.

En kilde citerer fra en bog af rigsarkivaren Holger Hjelholt, at Hans Jebsen gav store gaver til kirke og skole ved sin død - 500 mark til kirken, 300 mark til fattiggården og 200 mark til fattige og hjemløse.

Hans var gift to gange – jeg kender dog ikke navnet på hans første hustru. ”Hans Jebsens kone” blev begravet i Skt Maria kirke i 1615 ifølge Sønderborg kirkebogs register over begravede,.

Hans fik vistnok tre børn med sin første hustru – Marina, Alexander og Hans Christian.

Der kendes fire børn af Hans og Catharina

1. Johan, døbt 13.december 1618. Han blev provst i Rendsborg.
2. Birgitte, som er ane 4095. Hun blev døbt 16.oktober 1621. Faddere var Jacob von der Wattering hustru fra Flensborg, Jacob Jebsen fra Blans(gård) og ærværdige Hans Boldtbich.
3. Dorothea, døbt 1.april 1623. Hun blev gift med Heinrich Jacobsen i Flensborg.
4. Nels, døbt 18.juli 1624.



14.generation

13868 Thøger Jensen

Født omkring 1500 på Tjele hovedgård. Død i Viborg 6.juni 1538.

13869 Anne Pedersdatter

Født omkring 1510. Død efter 1580 i Viborg.

Thøger Jensens herkomst er ikke dokumenteret nogetsteds, men diskuteres af slægtsforskere og historikere. Nogle mener bestemt, at Thøger Jensens far var adelsmanden Jens Lauridsen af Tjele – en adelsslægt, der senere tog adelsnavnet Løvenbalk, som så også ofte hæftes på Thøger Jensen.

Thøger var tidligt blevet Johannittermunk i Viborg. Her var han, da Hans Tausen som munk i 1525 blev tvangsflyttet fra Antvorskov til Johannitterklostret i Viborg. De to blev tilsyneladende venner og Thøger støttede Hans Tausen. Han fulgte med Hans Tausen, da han i 1529 rejste til København, hvor Hans Tausen blev præst ved Nicolai kirke. Han må have været tilbage i Viborg i 1530, hvor biskoppen forsøgte at fængsle ham, hvilket ikke lykkedes, blandt andet fordi Jens Hansen (ane 13886 nedenfor) forsvarede ham. I 1532 blev Thøger sognepræst ved Sortebrødre kirke i Viborg. Han omtales også som den første evangeliske læremester i Domkirken. Han nævnes også som vidne i breve fra stiftet om domkirkens gods.

Blandt fortalerne for slægtsskabet nævnes, at Thøger udskar et skaldet munkehoved og et kors i en skriftestol i Søndre sogns kirke – det samme mærke brugte han i sit signet. Skristestolen var skænket af Tjele-godset. Det ville han måske ikke turde gøre uden at være i familie med giverne. Fortalerne nævner også, at hans oldebarn, biskop Peder Villadsen, i en tale på latin i 1672 omtaler oldefaderen som ”Theogarum Løwenbalch”. Der kunne nævnes andre indicier – men kritikerne af teorien afviser dem alle, da det jo ikke er beviser for noget.

Jeg udelader den mulige, lange, række af aner. Den går over flere konger tilbage til Gorm den Gamle – og nogle har trukket den helt til Frankrig i 600-tallet.

Pudsigt nok er Thøger Jensen og Anne Pedersdatter fælles aner med Asger Kjelstrups slægt.

Anne Pedersdatters forældre er ikke kendte. Hun var efter sigende nonne. De blev vel gift efter at Thøger kom tilbage til Viborg i 1530.

Efter Thøger var død o 1638 blev Anne gift anden gang med Morten Mortensen Hvass. Det siges, at de fik en datter og 3 sønner. Morten var sognepræst i Sortebrødre kirke i Viborg.

Jeg kender kun et barn efter Thøger og Anne – ane 6942 Peder Thøgersen.

13886 Jens Hansen

Født mellem 1490 og 1500. Død 2. september 1558 i Viborg.

13887 Maren Knusdatter Brynild

Født mellem 1505 og 1510. Død efter 1559.

Dette par er også blandt Asger Kjelstrups forfædre.

Jens Hansen nævnes som kannik ved domkirken i Viborg allerede i 1525 og var det vistnok helt til sin død i 1558. Han nævnes som den første evangeliske præst i domkirken og blev provst i Nørlyng herred. Han siges at have forsvaret Thøger Jensen i rustning, da Thøger skulle fængsles af biskop Jørgen Friis' svende. Det medførte af Jørgen Friis klagede til kongen over at Jens "født af bønderfolk" støttede opstanden mod biskoppen. Klagen førte tydeligvis ikke til noget – og i 1535 udstedte kongen et beskærmelsesbrev for Jens Hansen og hele hans familie.

Efter at Jens døde i 1558 blev Maren gift anden gang med borgmester i Viborg Niels Andersen.

Jens og Maren fik i hvert fald 4 børn

1. Maren, siges at være født omkring 1525 – men det er næppe rigtigt. Formentlig først født henimod 1530. Hun blev gift med Eskild Brock, der nævnes som rådmand i Viborg 1563.
2. Peder, født omkring 1531. Han blev præst i Bælum. Nord for Hadsund
3. Anne, født omkring 1533, død omkring 1592. Hun blev gift med biskop Kjeld Jensen Juul (død 1571), derefter med Jørgen Hvass og sidst med Morten Mortensen Hvas (borgmester i Viborg).
4. Margrethe, født 1535. Hun er ane 6943.

16182 Peder Eriksen

Død 5. august 1589 i Eskris på Angeln i Slesvig.

16183 Cathrine Jørgensdatter

Født omkring 1550 i Egen, Als. Død efter 1589, sikkert i Eskris.

Parret kendes fra Alsnissen. De ses også nedenfor som ane 16358/59.

Alsnissen.dk siger, at Peder var præst i Eskris på halvøen Angeln i Slesvig. Han var præst der til sin død. Ellers vides intet om Peder og Cathrine.

Der kendes to af deres børn

1. Anne, som er ane 8091 og 8179. Hun blev vist født omkring 1570.
2. NN, en datter, som blev gift med Herman Grothe i Eskris den 26. juli 1590. Så hun var nok født senest 1570.

16358 Peder Eriksen

Død 5.august 158 i Eskris

16359 Cathrine Jørgensdatter

Født omkring 1550 i Egen, Als. Død efter 1589, sikkert i Eskris.

Parret ses også som ane 16182/16183 foran.

16372 Mathias Brandt

Uvist hvornår født. Død i Sønderborg 19.februar 1618

16373 Margrethe Madsen

Uvist hvornår født. Død i Sønderborg 15.april 1619.

Parret ses også som ane 8168/69, idet deres barn nr 1, Marine Brandt, er ane 8187 og barn nr 2, Jørgen Brandt, er ane 4084,

Omtale af dem ses under ane 8168/69.

Fire af deres børn kendes

1. Marine, som er ane 8187, født 1573
2. Jørgen, som er ane 4084, født 1575
3. Johannes, født 1589
4. Mads, født før 1600.

16382 Boy von der Wetering

Født omkring 1547. Død 1621, vist i Flensborg

16383 Marina Willems

Uvist hvornår hun blev født og døde.

Boy og Marina kendes fra bogen ”Middelalderfamilier i Flensborg”, fundet på nettet.

Boys forældre var ane 32764 Jacob von der Wetering, købmand i Flensborg, og 32765 Catharina Paysen.

Boy var købmand i Flensborg. Han blev i 1603 valgt som rådmand og det var han stadig i 1613 – formentlig indtil han døde. Han blev omtalt som ”en lærd patricier fra Flensborg” og blev brugt i diplomatisk tjeneste ved fremmede hoffere både af hertug Johan Adolph og af Christian IV.

Han blev gift med Marina Willems den 6.juli 1589. Hun var fra Tønder og hendes forældre var ane 32766 Henrich Willems, rådmand i Tønder og Marine NN.

Boy og Marina fik vist 9 børn

1. Catharina, som er ane 8191, født 1595
2. Jacob, død 1627. Var købmand i Hamburg.
3. Johannes, vist bosat i Hamburg ved søsteren Marines død.
4. Boy, levede endnu i 1670, var kirurg.
5. Thomas, var officer i Nederlandene (Belgien)
6. Henricus, fik udstedt fødselsbrev i Flensborg i 1613, da han ville drive handel i fremmede lande.
7. Marine, døde i 1670 uden børn, hvor der findes et arveskifte efter hende.
8. Dorothea, gift med Nis Asmussen i Sønderborg
9. Anna, død i 1677. Blev gift med Ratke Kruse i 1633.

15.generation

32718 Jørgen Thomsen

Født omkring 1515, død 1581 i Egen.

Jørgen er omtalt på Alsnissen.dk

Jørgens hustru er ikke kendt.

Jørgen er både ane nummer 32366 og 32718, idet datteren Cathrine optræder to gange.

Jørgen blev i 1543 kapellan i Egen og blev den 29.januar 1548 kaldet til sognepræst der. Han blev provst over hele als i 1563 og det var han indtil 1566, hvor dronning Dorothea lagde Ærø, Als og Sundeved ind under sin egen provst i Broager, Johannes Berndes. Efter dronningens død kom Als og Ærø igen under biskoppen i Odense, men Jørgen blev dog ikke provst igen.

I 1554 fik Jørgen en aftale med sine sognefolk, at de i fremtiden skulle yde deres tiende i rent korn i stedet for ”i kærven” (hvor det var kornneg). Aftalen blev bevidnet af amtmanden Thomas Sture og herredsfogeden Jacob Wrang.

Der kendes kun 2 af Jørgens børn

1. Daniel, som blev præst i Lysabild. Under et besøg hos biskoppen i Odense fortalte han om sin depression. Dagen efter stak han sig i halsen i et formodet selvmordsforsøg. Han blev god reddet og rejste hjem. Han døde nogen tid senere, velsagtens af betændelse.
2. Cathrine, som er ane 16183 og 16359. Hun blev født omkring 1550.

32764 Jacob von der Wetering

Født omkring 1510. Død i Flensborg 14.september 1571

32765 Catharina Paysen

Parret kendes fra ”Middelalderfamilier i Flensborg”.

Jacob stammede vistnok fra en adelig slægt i Wetterau som skulle ligge nær Frankfurt.

Jacob var i en periode Christian IIs amtsskriver i Tønder, hvor han blev gift med borgmesterens datter Cathrin. Hun døde dog med sit første barn.

Han flyttede til Flensborg i 1544, og her blev han gift med Catharina Paysen. Hun var datter af Boy Paysen og Dorothea Ketels. Paysen-familien anses for at være adelig og går ifølge bogen flere led tilbage end jeg har med her.

Jacob var i en periode i tjeneste hos Frederik d. 1ste. Han skulle blandt andet opkræve landgilde for Sct Knuds kloster i Odense for brugere af klostrets jord på øen Sild i Tønder amt. Han blev dog beskyldt for at have undladt opkrævningen i to år, hvorfor klostrets prior, Chresten Poulsen tiltale imod ham. Sagen blev dog forligt med en aftale om, at Jacob skulle betale 50 Joachimsdaler til klosteret.

Jacob blev rådmand i Flensborg i 1547. Det var han indtil 20.oktober 1570, hvor borgmesteren afskedigede Jacob og to andre rådmænd efter en langvarig strid mellem dem og borgmesteren Peter Pommerening.

Bogen nævner 4 børn efter Jacob og Catharina

1. Boy, som er ane 16382. Han blev født omkring 1547.
2. Catharina. Hun blev gift med Mathias Tipotius, der var livlæge for hertug Hans den Ældre på Haderslevhus
3. Jacob. Gift den 12.august 1593 med Metta Jacobs. Jacob var rådmand i Flensborg, men forlod Flensborg under kejserkrigen og døde 1629 i Slagelse
4. Dorothea. Født 1561. Først gift 22.oktober 1581 med Hans Lange den yngre, derefter 28.oktober 1599 med rådmand Owe Schweins.