



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt vores arbejde – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:  
<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>  
Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Anders Petersen

Stamtavle over  
min nærmeste  
Slægt

99.9 Pe 21 pet

# Stamtavle

over

min nærmeste Slægt

af

---

Anders Petersen.

Sluttet den 26. Marts 1911.

---

Familiens første Mand var

**A. Jacob (Pedersen?)**

Efternavnet er dog uvist, da Kirkebogen for Lidemark og Bjevskov Pastorat gik tabt ved Præstegaardens Brand den 24. Juli 1780 og andre Oplysninger har ikke været at tilvejebringe.

Efter Traditionen var han Fæster af en af de sydligste Gaarde i Bjevskov By, var beslægtet med en større Del af Sognets Beboere og døde omtrent 1790.

**B. Nicolai Jacobsen**

blev Faderens Eftermand som Fæster af Gaarden. Han var født der 1754 og døde 8. August 1829. Han var gift med Karen Pedersdatter, født 1753, døde den 17. April 1820. Hun var en Gaardmandsdatter fra Sognet.

4 Børn, 3 Sønner og 1 Datter, nemlig:

1) Poul Nicolaisen, der var Fæster af Huset tæt østen for Skolen, 2) Peder N. (min Fader), 3) Anders N., der fik Gaardspladsen og et Hus sydlig i Byen og døde som Vejmand, samt Karen, gift med en Husmand Lars Christensen, østligst i Byen. — De havde alle flere Børn, men disse haves ingen Oplysninger om.

Efter Nicolai Jacobsens Død blev Gaarden udflyttet paa Bakken op ad Vollerslev til og overdraget i Fæste til en Hans Christensen, senere til Jens Willumsen og for Tiden til dennes Søn, Anders Jensen.

**C. Peder Nicolaisen**

var født i fornævnte Gaard 1781, døbt i Kirken 12. Juli, døde i den gamle Degnebolig 1. Novbr. 1851. Gift i Bjevskov Kirke 28. Oktbr. 1818 med Marie, adopteret Bech, født paa den kongl. Fødselsstiftelse i København af ukendte Forældre 6. August 1786, død 20. Novbr. 1857.

Fader kom i Militærtjeneste, vist c. 1803, blev Soldat ved daværende Kronens Regiment og først permitteret 1809. Under Englands Overfald i 1807 laa han i Kronborg Fæstning i de gamle Kassematter, hvilke jeg hørte ham saa tidt omtale, og som jeg i 1885 fik Lejlighed til at bese. — Ved Hjemkomsten blev han ansat ved Landeværnet og først fri Mand i 1815. — I 1818 forpagtede han Degnelodden i Bjevskov, 16 Tønder Land, og fik Bolig hos Degnen Frederik Christian Arentzen, født i København 26. Novbr. 1780, død 13. Maj 1842.

Da Arentzen var ugift, beboede mine Forældre den nederste Stue i den teglhængte Bolig, medens Degnen selv beboede den øverste op imod Kirkegaarden, samt havde et lille Kammer til Soveværelse og en Forstue til egen Ingang. I min Barndomstid saa det ud som Degnen og mine Forældre hørte til samme Familie.

Efter Arentzens Død 1842 købte Greven paa Giesegaard Degneboligen, og mine Forældre fik den samme Stue til Leje, hvor de hidtil boede.

Degneboligen var oprindelig at ligne ved en Halvgaard. Den bestod af 3de Længer; en mod nord: Stuelængen, hvor der over de 6 Fag mod Gaarden var Tegtag, og i den nederste Del var Lo og Stald. Længen mod øst var sammenbygget med denne og der var Lade, Lo samt mod syd ud til Bækken en Indkørselsport. Den 3die Længe mod syd, langs Bækken, laa lidt isoleret og brugtes til Lo og Lade samt Faarehus, Ænder m. v. Øverst oppe mod Kirkemuren var Plads til Stakke. — Degnelodden laa omtr.  $\frac{3}{8}$  Mil borte ved Skellet til Lundsgaards Marker. Der holdtes en Besætning af 2 Heste, 4 à 5 Køer og nogle Faar. En Møttrikvogn med Jernaksler (tildels ukendt paa den Tid), en Slæde, Hjulplov og simpel Harve. Dette anføres for at give et lille Begreb om Forholdene. Jeg havde som Dreng det Begreb, at det var mine Forældres Ejendom, men det viste sig ved Arentzens Død, at mine Forældre i 1825—26 havde maattet afstaa alt: kun fra den Tid betragtedes som Tjenestefolk, eller som min Fader benævntes Avlsbruger.

I den gamle Degnebolig blev født 4 Børn, I til IV.

### I. **Jacob Pedersen,**

født 14. Februar 1820, død i Herfølge Sogn, Ejøje 1897. Han var middelmaadig begavet, tjente efter Konfirmationen hos forskellige Præster og tilsidst hos Stiftsdyrlæge Høyer i Herfølge.

### II. **Karen Marie Pedersdatter,**

født 14. Decbr. 1821; gift i Bjevskov Kirke 26. Juli 1851 med Søren Frederiksen, født i Balstrup ved Ringsted 12. Februar 1822, død som Vejmand den 6. Februar 1889.

Som Barn var Karen Marie al Tid den venligste og mest opofrende blandt Søskendene. Dette har hun ogsaa senere vist. Efter Konfirmationen tjente hun først i Sognet og til Slut hos Godsforvalter Hansen paa Giesegaard. Hun har stedse været en kærlig og omhyggelig Moder for sine Børn samt deres Børn og Børnebørn i nedadstigende Linie, boer i sit Fødested og har det taalelig godt med en ret god Alderdomsunderstøttelse.

Deres 3 Børn ere følgende, A., B. og C:

#### A. **Maren Sørens datter,**

født i Bjevskov 3. Juni 1851; gift i Herfølge Kirke 26. Decbr. 1874 med Ole Hansen, født i Svansbjerg 5. Novbr. 1840. Han er Vejmand, har boet forskellige Steder i Lellinge og Bjevskov, nu i et Ejendomshus i Vemmedrup.

Deres 3 Døtre anføres under a, b og c.

a. **Karen Marie Hansen,** født i Bjevskov 3. April 1875, gift ssteds 13.

Novbr. 1897 med Niels Jensen, født i Regnemark 16. Maj 1876, Søn af Husmand dersteds Anders Jensen. — Niels Jensen er Husmand ved Borup. (Karen Mariés Datter: Olga Frederikke Hansen, født i Bjeverskov 21. Juli 1893, Fader Rasmus Hendrik Nielsen af Ejøje, født 10. Januar 1874. — Olga Frederikke er opdraget hos Oldemoderen, er en tro Støtte for hende, har lært Skræddersyning.)

Børn i Ægteskabet:

1. Søren Frederik Jensen, født i Regnemark 7. Maj 1898.
  2. Ane Oline Jensen, født ssteds 13. Januar 1904.
  3. Mary Ingeborg Jensen, født i Kimmerslev 29. April 1909.
- b. Ane Hansen, født i Bjeverskov 3. Juli 1877, gift i Højelse Kirke den 23. April 1904 med Peder Hansen, født 26. August 1879, Husmand ved Borup Station.

Børn:

1. Hansigne Marie Hansen, født i Bjeverskov 9. Juni 1904.
  2. Hans Peter Hansen, født ssteds 30. Juni 1906.
  3. Anna Mary Hansen, født i Regnemark 27. Decbr. 1908.
  4. Ingeborg Hansen, født i Borup 7. Juni 1910.  
(Desuden 2de Børn, der døde smaa).
- c. Frederikke Hansen, født i Lellinge 25. Septbr. 1891, Tjenestepige hos Gaardejer Mygind i Lundsgaarde.

B. Peder Sørensen,

født i Bjeverskov 27. Oktbr. 1853, nu Husmand i Tuemosehus ved Nørreskov i Lidemark Sogn, gift i Lidemark Kirke 13. Marts 1886 med Karen Marie Nielsen, født 17. Oktbr. 1857 i Tuemosehuset, Datter af Niels Hansen, født 25. Marts 1823, død 10. Maj 1887, og Hustru, Kirsten, født 1. Marts 1824, død 20. Febr. 1909.

Børn:

1. Kirstine Sørensen, født 14. Januar 1887; gift i Lidemark Kirke den 12. August 1910 med Portør ved Jernbanen i Kbhvn. Christen Jørgensen.
2. Marie Sørensen, født 13. Juni 1890.
3. Anna Sørensen, født 12. Septbr. 1897.

### C: Anders Sørensen,

født i Bjeverskov 29. Septbr. 1856, Sporvognskonduktør i København; gift i Bjeverskov Kirke den 6. Avgust 1882 med Ellen Kirstine Sørensen, født i Ørsted ved Haudrup den 4. Januar 1864, død i København 5. April 1907, Datter af Husmand Søren Frederiksen, Ørsted.

#### Søn:

Hans Peter Sørensen, født i Bjeverskov den 23. Juni 1882, blev til sit 8de Aar opdragen hos Farmoderen, kom derefter til Forældrene i København, tog i Januar 1899 Præliminæreksamen og kom derefter til Bankvæsenet i Nakskov, først i Lollands Spare- og Laanebank fra 1. Januar 1900 til 1. Januar 1907, var derefter med til Oprettelsen af Lollands Handels- og Landbrugsbank, hvor han ansattes som Bogholder. Desuden driver han en Assuranceforretning, som i Løbet af faa Aar er blevet den største i Nakskov. Gift i St. Stephans Kirke i København den 14. Maj 1905 med Birtha Margrethe Andersen, født i København den 18. Januar 1881, Datter af Partikulier Niels Andersen.

#### Børn:

1. Ellen Johanne Sørensen, født i Nakskov den 4. Januar 1906.
2. Betty Margrethe Sørensen, født 12. August 1910.

### III. Ane Pedersdatter,

født i Bjeverskov den 5. Decbr. 1823, død i Nørre Dalby den 31. August 1902. — Gift i Kildebrønde Kirke den 6. Maj 1849 med Hemming Hansen, født i Soderup, Flyng Sogn, den 29. Septbr. 1811, død i Nørre Dalby den 14. Maj 1885. De boede først til Leje i et Hus i Ledøje, senere i Nørre Dalby. Han var Søn af Gaardmand Hans Hemmingsen i Soderup, død 1847, og Hustru, Karen Jensdatter, død 1864.

#### Børn:

- a) Hans, født i Dalby 5. Juni 1851, blev Smed i Enderslev, døde 29. April 1879. Gift i Lidemark Kirke 20. Juni 1874 med Marie Elisabeth Larsen, Datter af Musiker Lars Nielsen.
- b) Peder, født i Dalby 20. Septbr. 1855, Husmand i Holmeuse, Ejby Sogn ved Køge; gift i Ejby Kirke 21. Februar 1880 med Amalie Schakeit, født i Kbhvn. 15. Novbr. 1845; Forældrene døde af Kolera.
- c) Karen, født 14. Maj 1857, ugift, boer i Holmeuse.
- d) Jens, født 2. Januar 1862, Tjenestekarl i Kløvested, slaet af en Hest, død i Dalby 2. Februar 1897.



#### IV. Anders Petersen,\*)

født i Bjevrskov den 22. Decbr. 1827; tjente i Sommeren 1841 hos Præsten Thaning i Vollerslev og efter Konfirmationen 1842 hos Gaardmand Peder Frederiksen i Gummersmark, men kom i Juli s. A. i Væverlære i Slimminge, arbejdede ved Professionen til Udgangen af 1849. Den 5. Januar 1850 frivillig Aspirant ved Artilleriet og blev i Maj s. A. Underofficer (Bombardér), ansattes som Tjenstgørende ved Tøjhuset. Først 1852 i Juli kom jeg paa Jonstrup Seminarium ved Understøttelse af Grev Brockenhus-Schack paa Giesegaard, men maatte i 1854 atter i 3 Maaneder paany tjene som Underofficer, denne Gang ved Laboratoriet i København.

Den 26. Juni 1855 blev jeg dimitteret og tiltraadte Pladsen som Lærer i Valløby, først som Hjælpelærer og fra 19. Marts 1857 som fast ansat Lærer og Kirkesanger. Herfra tog jeg Afsked den 31. Decbr. 1886 og fik højeste Pension af Embedet 1,112 Kr., senere forhøjet til 1,145 Kr.

Foruden nøjagtig at passe min Gerning som Lærer i Skolen var jeg fra 1855 til 1865 (om Aftenen) Kontorist hos Justitsraad, Stiftsforvalter Rode paa Vallø. Ligeledes Sekretær hos Provst Storm baade paa Vallø og i Herfølge. Ogsaa i nogle Aar Sogneraadsformand. Fra 1862 til 1888 Assurancebestyrer. Siden 1865 Formand for Selskabet »De danske Vaabenbrødre«s Afdeling i Vallø, og er endnu i Stillingen.

I de Aar fra 1866 til 1870, hvor der holdtes store Grundlovsfester i Billesborg Skov, i Køge, Lellinge Skov og Ølby Aas, var jeg Formand for disse Fester. Ligeledes Formand og Sekretær for Kong Frederik den Syvendes smukke Mindesmærke i Køge.

Af litterære Arbejder har jeg forfattet 3 Udgaver af »Skolestatistik for Danmark«, 1877, 1887 og 1897, samt »Folkeskolen i Danmark« 1902; de første paa Gads Forlag i København. Desuden paa eget Forlag «Vallø og Omegn« 1877, «Køge Byes Historie» 1888, «Den jonstrupske Stat» for 100 Aar 1884 og 1890, samt flere mindre Skrifter. For Departementschef Asmussen i over 25 Aar læst Korrektur m. v. paa «Gejstlig Stat» og »Meddelelser om de lærde Skoler«. I 1879 erholdt jeg Dannebrogskorset og 1884 Fortjenstmedaillen samt fra 1908 Statsunderstøttelse 600 Kr. som Forfatter.

Gift i Garnisons Kirke i København den 12. Juni 1857 med Olivia Vilhelmine Anine Ømann, født den 18. Juni 1835, Datter af Oversvend ved Tøjhuset Ole Tønder Ømann, født i Vartov Kirke (under Bombardementet) 6. Septbr. 1807, død 2. Decbr. 1895 (i de sidste 32 Aar blind), og Ane Marie Hansdatter, født i Køge 13. Marts 1810, død den 31. Oktbr. 1871.

Børn, 4 Døtre, fødte i Valløby Skole:

1. Petrine Marie Isabelle, født 19. Februar 1858, først Lærerinde flere Steder: Gilsagregaard ved Ringsted, hos Pastor P. C. Zahle i Rubjerg ved Hjørring og i Vallensved ved Næstved, derefter i Honkong (Kina), tog Eksamen 1888 og var derefter Lærerinde ved Charlottetegades Skole i København. Gift i St. Thomas Kirke 18. Juni 1899 med Inspektør ved Godthaabsvejs Skole Tycho Jessen, født i Sønderjylland 16. Decbr. 1840, død efter 2 Aars Syg-

\*) I Militærtjenesten skrevet Petersen og siden Navnet med t for d.



dom 24. August 1903. Han var meget afholdt og dygtig som Lærer, indstillet til Ridder af Dbrog. Hans Død meget beklagelig. Hun optog som Enke Lærergerningen og er nu fast ansat Lærerinde paa Frederiksberg, boer sammen med Forældrene Falkoneralle 88, Mezz.

2. Agnes Theodora Elna, født 22. April 1860, død i Bloustrød 21. Novbr. 1889. Hun var efter Konfirmationen Lærerinde forskellige Steder. Gift i Valløby Kirke 19. Februar 1886 med Førstelærer i Bloustrød Anders Christiansen, født i Rødby 8. April 1856, Søn af Avlsbruger Chr. Fr. Andersen, født 1820, død 8. Maj 1872. — Han er Seminarist fra Jonstrup 1875, er Formand for Sogneraadet, blev 23. Marts 1909 Dannebrogsmænd.

Datter:

Agnes, født 7. Novbr. 1889, læser nu til Lærerindeeksamen og skal næste Aar ind paa Frøken N. Zahles Kursus i København.

3. Olga Dagmar Nicoline, født 14. Juni 1862, død i København 24. Februar 1893. — Hun var efter Konfirmationen Lærerinde forskellige Steder, bl. a. hos Skovrider Wedderkopp, Juellinge ved Nakskov, blev Sygeplejerske ved kgl. Frederiks Hospital, smittet af et tuberkuløst Barn, døde efter  $\frac{3}{4}$  Aars Sygeleje paa Hospitalet og blev begravet paa Assistens Kirkegaard.
4. Thora Astrid Vilhelmine, født 19. Septbr. 1873; gift i Sct. Johannes Kirke den 2. Februar 1897 med Johan Chr. Julius Zahle Lassen, født i Korsør 18. Novbr. 1865, Søn af senest Sognepræst i Sværdborg i Sjælland Frederik Alexander Lassen, født 2. Oktbr. 1828, død paa Høvdingsgaard ved Næstved 26. Oktbr. 1908, og Hustru, Christine Petrea Emilie Zahle, født 23. April 1829, død Frederiksberg 26. April 1902.

Børn:

- a) Karen Margrethe Z. Lassen, født 13. Juni 1898.
- b) Kay Erik Z. Lassen, født 25. Decbr. 1899.
- c) Pèr Kjeld Z. Lassen, født 4. Juni 1903.

Julius Z. Lassen er et meget begavet Menneske, taler og skriver 4—5 Sprog korrekt, foruden sit Modersmaal, har haft flere gode Stillinger, men ved Letsindighed forspildt disse og forbrugt mange store Summer til Tab for os andre. Han rejste den 18. Marts 1911 til Panama for at bryde sig en ny Stilling.

