



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



an Knudsen
en Thomsen
Nordborg

9 TH 63 kn

1956

Familien T H O M S E N paa NorborgStamtavleJens Andersen, hollænder, død 1746Klaus Andersen, hollænder, død paa
Norborg 1745Thomas Jessen, kornbøder af Avels-
kynde og kroen ved FynshavNik. E. Andersen Dtr. Anna Ander-
østerholmg.m. Hans sen g.m. Jes Thomsen, købmand
Christensen, Jes Thomsen, jun.
Møller købmand, Norborg
østerholmJørgen Thomsen,
HartspringDatter, g.m.
Chr. Frost,
NorborgChristian Hansen,
Møller paa øster-
holmThomas Thomsen,
Hartspring

.....

Thomas Jessen er uden tvivl en søn af Jens Andersen, der 1707 og 1709 findes som hollænder paa Hartspring og 1746 der paa østerholms mølle, hvor sønndatteren han var gift med møller Hans Christensen. Thomas Jessen findes fra 1734 til 1747 som kromand ved Fynshav eller Avelkynde. Det vil sige: han har haft kroen og krogestedet ved Fynshav i korpagtning af hertug Christian August til Augustenborg. Hans hustru hed Marie og har vistnok været en datter af den Jørgen Kromand, der fra 1706 til 1722 findes som kromand ved Fynshav. De havde det kun smaatænderes børn avancerede derinde godt opad. Naar de er døde, vides ikke. Thomas Jessen var kornbøder til Klaus Andersen, ejer af den Michaelbergske gaard paa Norborg. Her besvørgret er han banded med Nikolai Ernst Andersen til østerholm og familien paa østerholm mølle. - Thomas Jessen og Marie havde følgende børn:

1. Jes Thomsen, født 1734, ved Fynshav, købmand paa Norborg, se ANMERKELSE III
2. Jørgen Thomsen, født 1737 paa Avelkynde, ejer af Hartspring, død 1814. se denne slægt III
3. Anna Thomsen, født 1745 ved Fynshav; hun blev holdt over sønnen af Klaus Hollænderens datter paa Norborg, som var sønnen søster. Dette er dog vist ikke rigtigt, thi andre steder kaldes Klaus Hollænderens børn søskendebørn til Thomas Jessens børn. se dertil oversigten ovenfor !!!
4. Katje. Anno 1747 blev hans datter Mette født. Hun blev holdt over sønnen af Margit Kishygs datter paa Avelkynde. Hun døde allerede 1749.

J e s T h o m s e n
.....V 17
.....

er født den 10. august 1734 ved Fynshav eller Avelkynde, hvor hans fader Thomas Jessen var kromand. Som dreng kom han ofte med sin brøder Jørgen usertiden op til Ketting for at hente brødervin hos gamle Jacob Wrang. Drengene var en tit vande og mestagne af kulde. Den gamle Ingeborg Petersen, hans kone, fik en søren klæder tørret og gav dem noget at spise, idet de gik tilbage til hjemmet. Hun anede neppe dengang at den ene af dem i tiden skulde komme til at øje flere tønder guld og at den anden skulde blive en proprietær.

Anmærkning ved G.M. Datteren Mette blev, som nævnt helat over sønnen af Margit Kishygs datter paa Avelkynde. En familie af dette navn findes næstnæsten ingen, hvor Margit Kishy fra følgende børn døbt: Hans Christian den 24. august 1661, Ellina s. d. 1667 og Jacob den 26. maj 1661 (alle døbt i Sønderborg)

Efter sin konfirmation kom Jes Thomsen til søs, og da han havde været i flere år, blev han i december 1788 gift med sit søskende-barn Anna Johanna Andersen, en datter af Hr. Klaus Andersen, ejer af den saakaldte Alshelbergske gaard i Hørborg, og første hustru Margaretha retha Andersen. Hun var født 1750 den 11. april, og da de som søskendebørn var før nær i slægtskab med hverandre, maatte de i Kervejens søge kongelig bevilling til ægteskabs indgåelse. Jes Thomsen nedsatte sig nu som købmand paa Hørborg, hvor han i en del år før brødsen boede paa Storegade noget overfor amtstuen i et hus, som senere tilhørte en mand, der kaldtes Kadersleveren og i den nyeste tid vogmand Klaus Ebbesen af Thaurup. Jes Thomsen vedblev dog endnu en tidlang at fære til søs med sit eget skib, paa hvilket han hentede varerne hjem, medens hustruen forestaa huset og handelen i hans Kræverreise. Hun var en overordentlig stræbsom og paapassende kone, men derhos tillige overmaade hvas og skrap. Hun gik altid selv i butikken, var lille af vækst og gik temmelig tarvelig klædt. Da han selv var en meget snid, smu og dygtig mand, og hans kone meget stræbsom og sparsommelig, arbejdede han sig i allerede i hendes tid godt opaa, saa at han snart ejede flere skibe i søen. Hun døde dog allerede 1780 den 20. november i en alder af 30 år. - Efter et par års forløb traadte han atter i ægteskab med jomfru Engel Knutsen fra Skagstad, hvor hendes fader var købmand og hun selv var født den 14. april 1748. Hun havde i flere år været jomfru i Tandsløt præstegaard, hvor pastor Clausen var hendes morbrøder. Dette parti kom i stand ved andres hjælp, thi Thomsen kendte hende ikke, før end de blev forlovede. Hun var først forlovet med en musikerer fra Sydslesvig, hvem hun holdt meget af, men der var lange udsigter, da han ikke saa sig i stand til at forsørge hende. Imidlertid iriede Thomsen til hende, men hun havde ikke sind til at give slip paa sin kæreste. Hendes familie forholde hende imidlertid flere gange det gode parti, og bad hende om at skrive ham til. Det gjorde hun, og han svarede hende igen tilbage, "at han nok kunde indse, at han ikke kunde forsørge hende; derfor skulde hun ikke bryde sig om for hans skyld at ægte Thomsen, der var et meget løvende parti". Hun lod sig da nu let overtale til at gøre dette skridt, men længere hen i tiden læste hun hans ad anmeldt i en avis fra Sydslesvig, hvilket hun tog sig meget nær og udbraa: "Nu er han død, jeg holdt saa meget af". Med denne smaa kone fik alting i Jes Thomsens hus snart et finere præg; hun havde jo læst en finere opdragelse end den første kone og været ude blandt aarhøvede folk, men desuagtet var hun ogsaa paa sin vis en forstandig og dygtig kone. - Thomsen kunde nok taale at være et større hus; han saa i stort handelskier og havde samdt sig en svar rigdom; derfor solgte han hint hus paa Storegade og købte igen den sædvanlige del af sløttet af skibsbygmester Lorenzen, hvor han siden boede til sin død. Her boede han allerede 1792 den 16. april, da den ulykkelige store ildbrand lagde det meste af Hørborg i aske. Hans kone luv dengang i barselsang, og da man frygtede for, at ilden ogsaa skulde udbraa sig til sløttet, bar man hende ud i en seng for at være hende over til Pøl, hvor hun lå i flere dage, til hun atter kunde føres hjem. Thi det maatte ikke været usædvanligt, da det gamle slot blev forskænnet for ilden.

Som et vianesbyra om Thomsens helelige handelstørhold og dygtighed vil vi anføre en optegnelse fra 1797 af provst Holger Fangel paa Hørborg: "En købmand, herr Jes Thomsen, som begyndte med Lidet, har efterhaanden sat byen i mere næring. Med ikke saa betydelige skibe, som han har ladet bygge seels i Sønderborg og seels ved Igesund har han drevet en uastrakt handel. Hans skibe gaar i Fragt paa Vestindien og læser i Middelhavet, og have været heldige paa deres Farter. I blandt alle Handlende i Danmark og Hertugdømmerne turde denne Mand vel have fortrinnet i Henseende til den Islandske Irigivne Handel. I indseende år 1797 sendte han ikke mindre end seks Skibe til Island paa Fiskehandelen, af hvilke de fleste gaa derfra til Middelhavet."

vet. Hans Handels Oplag i Island er betydeligt. Ved denne Handels Entrepriser har Nordberg naturligvis ogsaa Iagt større Hering. Aenskillige Skippere er komne her at boe. Heringen gaar da fra een Maaned i en Maaned." Det var i det hele en heldig Tid for Danmarks Handel, da dette i Forening med Sverige, Rusland og Preussen kunde opretholde den bevrandede Neutralitet. Det er i denne Tid, Slutningen af forrige Jaarhundrede, at Jes Thomsen ved sin Forretagsomhed arbejdede sig op og samlede sig en stor Rigdom, hvortil han plejede at bemvnes "den rige Thomsen". Til en Tid havde han 13 Skibe i Seen og ejede en Formue paa 300,000 Rigsdaler. En del af denne Formue tabtes dog igen, da Danmark fra 1801 og især fra 1807 udvikledes i Krigen med England, hvorved den danske Handel led et svært Nækk. Ved hans Død skal hans Formue været gaaet ned paa 120,000 Rigsdaler, hvilket hans enke blev staaende for; men hendes mange børn og svigersønner, især Major Hansen i Sønderborg, vilde hver paa sin Maade. Den ene vilde ikke have assureret, og man indledte sig i tabbelige Speculationer, saa at Tilfølgelsen tilsluttet blev, at børnene ikke rik stort af den forhen betydelige Formue. Den gamle Madam Thomsen talte imidlertid altid meget om de portugisiske og islandske Fordringer, som de endnu havde tilgaaet, og som Familien en Gang vilde komme til at nyde godt af. Det laar vist endnu vente paa sig".

Anmærkning ved Chr. Maibell. Om den her nævnte Major Hans Hansen der var Advokat i Sønderborg, oplyses følgende efter Sønderborg Kirkebogs dødsregister: Hans Hansen, født i Sønderborg 1774 som søn af Farver Peter Hansen og hustru Anne Margrethe Sennichsen, døde den 7. Februar 1807, begr. den 16. 2. - 1807 blev han gift med Margareta Thomsen, datter af Skibsreder og Købmand Jes Thomsen og hustru Engel K. Knudsen i Nordborg, født omkring 1806, død 78 Aar gammel den 30. Januar 1864, begravet den 8. Februar, efterl. en ugift datter Engel Ester, født den 8. Oktober 1808, død i Sønderborg den 18. Januar 1867, begravet den 20. Januar. - En søn ved navn Peter Hansen (døde forxxx i Aderen) var gift med Frederikke Louise Jacobsen fra Gammelgaard og efterlod tre børn: Margareta Frederikke Louise; Elisabe Margrethe Marie og Frederikke Louise Pauline.

Blandt Jes Thomssens skippere kunne følgende nævnes: Christian Matsen paa Drulund ved Nordborg. - Christian Frost. Jens Krog - Frederik Brønsen (Brørsen) - Mads Høeg, alle paa Nordborg. - Jakob Mintebjerg og Christensen ved Fyenshav. Thomsen tabte sine fleste Skibe i den engelske Krig, den ene jobspost indløb efter den anden. Skipper Christensen ved Fyenshav, (en paarskæde af Th. Christensen paa slottet og Hans Christensen paa Leitertort) forgik med Mus og Mand. Thomsen vilde tilsluttet ikke assurere, det var et gammelt Skib, som tidligere Chr. Matsen og Fr. Brørsen havde sejlet med. Man havde paapaaet Faren isend han gik ud. Det var da ikke saa underligt, at det totalt forliste. Mads Høeg forgik i et slent uvejr, derfor hed det altid senere, naar en svær storm rasede: "Det er et vejr som dengang Mads Høeg forliste". - Da der engang var et Børsekjæle hos Hr. Ballerik man den sidste jobspost, at pengene i den hamburgske Bank var gaaet tabt, hvorefter der blev stor Gaard, og hele Forretningen var en dag borte.

Et læst Lykte en hans Rigdom.

Den omstændighed, at Jes Thomsen til en Tid arbejdede sig op til en svær Rigdom, men til en anden Tid for en stor del mistede den, har givet Anledning til en del ugunstige domme om ham, at han ikke skulde være kommen til sin Rigdom paa en srlig Maade; og derfor har man i hans følgende Skæbne villet finde en Strafretelse paa den Gædehed, at hvaa med Synsen kommer, med Sorgen bortgaar". Man har fortalt, at han skulde være kommet til sin Rigdom paa følgende Maade: "En Rigdom i Hollands eller rettere fra Amsterdam inabilite ham, at han vilde øgte hende. Andre siger, at han havde øgtet hende. Han led da alle

hendes penge og rigdomme lare om bord paa skibet for at sejle hjem med hende. Men undervejs skal han have kastet hende over bord og beholdt pengene. Andre siger, at han lod hende blive i sit hjem og sejlede bort fra hende med pengene. "Det er vist ikke andet end los snak og opsigtet folkesladder. Den hele historie berer ved sin ubestemthed og lighed vianesbyrte om sin usandhed. Sagen selv lyder ogsaa helt utrolig. Det kunde da ikke være bleven skjult for skibsmændene og vel neppe gemt saa let af. Som de fleste hanaelandskand kan han vist nok ogsaa til have brugt knob, og vel ikke altid været et monster paa srlighed. Men de heldige hanaelandskonjunkturer til en tid, hans dygtighed, klogskab og foretagsomhed karthizax forklarer let, at han til en tid gaar let opad og frem", ligesom de politiske forhold og uheldige handelsforhold gør det let indlysende, at det til en anden tid ligesaa hurtigt gaar ned ad bakke og tilbage for ham." - Der er altså slet ingen grund til at tro sligt rygter om ham. Det har sin grund i uvished, misundelse og skæddryd.

Jes Thomsen død 1816

I de sidste aar skal han have været blind, hvortil en af familien gerne havde ham under armen, naar de spaserede ud med ham. Han døde den 29. november 1816 i en alder af 83 aar, og 18 aar senere døde hans enke den 4. april 1829 i en alder af 81 aar.

Hans gravskrift

En smuk sten dækkede hans grav paa Nordberg kirkegaard. Paa den læses følgende indskrift:

"Was der Verwesung gehöret von des weil. viel khr.und Tugendsamen Frau Anna Johanna Thomsen geb. Anderssen, ist hier ausgesäet et sun Tage der Auferstehung, war geb. den 11. April 1730 und am äigte ihr walzarth den 20. Novb. A. 1780.

Im Jahre 1816 a. 29 ten November wurden die Gebeine ihres im Leben geliebten Ehemannes Ern. Jes Thomsen weil. Kaufmannes in Norburg geb. 10. Aug. 1734, neben der ihrigen Eingelegt in 83 Jahre seines Alters

So wie auch die Asche Seiner zweiten geliebten Ehegattin Fr. Engel Thomsen geb. Knutsen aus Breesten geb. a. 14 ten April 1748, gest. a. 4. April 1829, mit der Asche ihres Trauten vermischt in dieser Gruft aufbewahrt wird." -

Med sine to hustru havde Jes Thomsen følgende børn:

a) af første ætenskap med Anna Johanna Anderssen:

1. Klaus Thomsen, sødt paa Nordberg den 10. december 1756. Han blev konfirmeret 1773 paa Nordberg.
2. Maria Margaretha Thomsen, sødt paa Nordberg den 16. januar 1759; hun døde 1765 i februar og begravedes den 3. marts paa Nordberg.
3. Anna Johanna Thomsen, sødt paa Nordberg den 30. november 1762. Hun blev konfirmeret paa Nordberg 1778 i en alder af 16 aar. Hun blev 1786 den 21. september paa Nordberg gift med hr. Christoffer Wilhelm Riarn, tingskriver i Frøs- og Kalvalund Herred i Haarslev amt. Deres forlovere var: købmand Otto Frederik Ahlmann og sognes Lorents Lorentsen fra Nordberg.
4. Maria Margaretha Thomsen, sødt paa Nordberg den 3. april 1765. Hun blev konfirmeret paa Nordberg i en alder af 14 1/2 aar anno 1780. Den 8. februar 1788 blev hun gift med hr. Johan Heinrich Thiesen, ejer af Steenbjerg mølle i Angel. Forlovene vare hr. Balthasar Schmits, møller paa Nordberg, og Jørgen Thomsen, ejer af Hartspring. De ejede først Steenbjerg mølle i Angel, siden den saakaldte slotmølle i Sønderberg. I nogle aar boede de i Ketting i det hus, som slugter Hans Eriksen siden solgte til beejemand Christian Klausen, som enke hende ved sin sidste dages i Nordberg, hvor hun døde. De havde ingen børn.

Anmærkning ved G. Maibell: Johann Heinrich Thiesen, søn af møller

Otto Møsgaard Thiesen og hustru Anne Marie Jessen paa Grubbemøllen ved Sønderborg, født ca. 1744, ca. 78 år gammel i Sønderborg den 28. juli 1822, bgr. den 1. august. Han er iøvrigt født og døbt i Sønderborg og konf. i Ulkebøl 1760 (året mangler i registret, der for konfirmationens vedk. begynder 1762). Han var gift to gange, først med Marie Magdalene Gadebusch (ingen børn), saa med Marie Margrethe, datter af Jes Thomsen og Anna Johanna Andersen, ca. i Nordborg den 7. december 1841, begravet den 18. december, 77 år gammel. - I Sønderborgs skyle- og pantebog side 741 nævnes Johann Hinrich Thiesen 1806. Hans enke Marie Margrethe I. Thomsen boede 1839 i et hus i Gaden ved engen (S = "e vist"), nu Stjernegade. 1861 boede her snekkermester Hans Christian Hansen. - Thiesens fader Otto Møsgaard Thiesen, der stammede fra Angel, opførte i 1741 sammen med Jens Jessen (vistnok svigerfaderen), der ligeledes var fra Angel, den saakaldte Omslidsølle, der 1829 blev solgt til Peter Christian Hansen fra Dalsgaard ved Rinkens, senere sønnen Asmus Hansen, som dennes søn Peter Christian Hansen. Slotsmøllen i Sønderborg opførtes 1791 af Otto Hinrich Thiesen, ligeledes en søn af Otto Møsgaard Thiesen og Anne Marie Jessen.

5. J. S. T. A. P. S. S. S., døbt paa Nordborg 1767 den 2. oktober. Han er ikke konfirmeret paa Nordborg. Han var korvetkaptajn.

Anmærkning af O. Maibell.: I Sønderborgs skyle- og pantebog nævnes den ældre Jes Thomsen paa vækterjer Thomas Petersen Goats folie 871 i året 1796. Godt havde sluttet kontrakter vedrørende levering af skibe: den 15. november med Jes Thomsen, Nordborg, om et paa stabelen staaende "Heckborabriganthenschiix" (Skonnertbrig), den 16. november om et lignende til Peter Jepsen, et lignende til skipper Peter Hansen og endelig et chalupskib paa stabelen til Jürgen Matsen. - Den yngre Jes Thomsen var i nogle år have bød i Sønderborg, da han ved sin ~~1804~~ 1804. vielse den 19. maj 1812 i Nordborg betegnes som deputeret borger og købmand i Sønderborg. Hans første hustrus ædselskaft omtales i Sønderborg kirkebog. Han selv døde som handlende skibsejer paa Nordborg den 10. maj 1827. bgr. den 17. maj.

1. Vielse Nordborg den 20. september 1799 (begge paa Nordborg slot) med Marie Margrethe, datter af afdøde skipper i Nordborg Thomas Christensen og hustru Anne Sophie I. Lorentsen, i henhold til Sønderborg kirkebog afgivet ved døden i Nordborg den 11. august 1804 begravet den 18. august. Hun døde i barselseng, 23 år gammel, og efterlod en søn: Jes.

2. Vielse Nordborg den 25. februar 1807 med Sophie Gunitha, søster til den ældste hustru, døde ligeledes i Nordborg, 21 år gammel, den 29. april 1808, begravet den 4. maj. Hun døde ogsaa i barselseng og efterlod en datter: Sophie Marie Gunitha Margaretha. Manden betegnes ved denne vielse som købmand i Sønderborg, egentl. borger.

3. Vielse: Nordborg den 19. maj 1812 enkemand og købmand hr. Jes Thomsen den yngre paa Nordborg slotsgrund og hustru Anna Catharina Jepsen, datter af borger og vortshusholder Claus Jepsen og Helene I. Andersen i Nordborg. (O.M.)

6. Anna Katharina Thomsen, døbt den 3. januar 1770 paa Nordborg. Hun er død som barn.

Familien Roos eller Rose i Egenmølle

7. Charlotte Juliane Thomsen, døbt paa Nordborg den 21. januar 1772, hvor hun blev konfirmeret 1787. 1792 den 29. juni blev henn. Christoffer Reese fra Hejsager i Haderslev amt gift med henn. Charlotte Juliane Thomsen paa Nordborg. Forloverne vare hr. Nikolaus og Klaus Jypsen og sønnen Lorents Lorentsen, begge fra Nordborg. Chr. Reese ~~hann~~ havde i flere år været fuldmægtig hos herredskoged Fårsen paa Nordborg. Kort i forvejen havde Christoffer Knudsen Reese købt igen vandsølle af den gamle møller Jes Hansen, der flyttede

de hen i sit ætgethus ved dammen, og i flere aar boede Familien Rees eller Reese i Igenmølle. Fra 1694 ar havde mollen været i arveforpagtning i formandens familie. Rose maatte derfor ved købet af møl- len ansøge den kongelige regering om at overdrage arveprivilegiet paa ham og hans familie, hvilket bevilligedes den 29. maj 1796 paa den betingelse, at han aarlig uaredeede den paa ejendommen hvilende pagt og tillige for fremtiden lod den hialt gældende ret til udvisning af svært tømmer i skoven ved møllens reparation bortfalde". - Paa ar efter fik han ogsaa untilsættelse til ogsaa at bygge en vindmølle. Hans kone skal have været en ret dygtig kone, men skal have været me- get styg. Hun døde allerede den 6. marts 1801 og blev begravet den 14. marts i en alder af 29 aar. 1802 den 10. april blev møller Christof- fer Knudsen Reese gift anden gang med JOMFRU Sophie Analia Georgina Steingardt, en datter af forhenværende kromand paa Augustenborg Chr- stian August Steingardt. Hun var en slem rappenskrælle, og de blev atter skilt fra hverandre. Omtrent 1811 solgte han Igenmølle til Hans Ahlmann fra Sønderborg og boede fra den tid i Dynved, Egen sogn hvor han døde den 7. marts 1817 i en alder af 38 aar, efterladende en søn af første ægteskab, og et andet ægteskab med sin irankilte hustru en søn og en datter. Efter Reeses død indlod enken sig atter i ægte- skab med lakaj Rhumann paa Augustenborg. - B S R N :

- 1 a) Jes Thomsen Rees, døbt den 11. december 1792 i Igen kirke. Fæd- re : Hr. Jes Thomsen fra Nordborg holdt ham over dammen; Jes Hø- sen Møller i Igenmølle; mandsj. Thomsen fra Nordberg; Christian Hansens hustru paa Igebjergmølle og Jomfru Sørensen, Igenmølle. Han døde 1794 i en alder af 1 1/2 aar.
- 2 a) Jørgen Knudsen Rees, døbt den 29. april 1796. Fædere : hr. Jørgen Thomsen fra Hartspring holdt ham over dammen; sr. Jørgen Krog ved Igenmølle, mandsj. Boi Petersen fra Rumsbryggers; Chr- stiane Løren- sen af Asserballeeskov og Sophie Marie Thomsen af Botmarkskov. - Han var korveksen, lærte landbrug paa Lysholm, blev daurlig gift og købte en bondegård i Nordsløvig, hvor det gik tilbage for ham. Hans navn Jørgen Rees stod endnu mange aar efter at læse paa en rude i et af vinduerne paa loftet paa Lysholm.
- 3 a) Jes Thomsen Rees, døbt den 22. december 1797 i Igen kirke; Jes Thomsen jun. fra Nordberg holdt ham over dammen. Fædere : sogne- ægten mandsj. Carstensen i Gudstrup; mandsj. Juhler paa Østerholm; madam Kirchner i Igenmølle og Jomfru Petersen fra Rumsbryggers. Han døde den 10. januar 1801 i Igenmølle, tre aar gammel.
- 4 a) Hans Thomsen Rees, døbt i Igen kirke den 1. oktober 1799. Fædere: Sr. Hans Lorentsen af Asserballeeskov holdt ham over dammen; hr. Thomsen fra Nordberg og mandsj. Thomsen fra Hartspring; Mann Krog i Igenmølle og Jomfru Mønsen fra Augustenborg. Han døde 1800 i Igenmølle i en alder af 31 uger.
- 5 b) Christian August Christoffer Rees, født den 3. april 1800 i Igen- mølle. Han blev gharvester i Haderslev.
- 6 b) Charlotte Juliane Rees, født den 18. april 1807 i Igenmølle. Han blev gift med ægten Jacob Becker i Lysabild.
- 7 b) Margarete Benedicte Rees, født 1810 i Igenmølle; hun døde i 1840 i Igenmølle.

Anmærkning til 6 b ved Chr. Kaibell : Deres søn GEORG ARNOLD BECKER, f. i Lysabild den 27. april 1833, død den 18. maj 1899, besøgte seminariet i Jønstrup og blev efter eksamen 1853 lærer ved Københavns kommu- ne- skole, student privat 1856, cand. København 1862, kapellan i Sølt 1862, i Oksenvad 1863, kateket i Sbeltoft (for sømandspræst i Hull), 1874 sognepræst i Mørup, præst og provst i Breasten og fra 1888-99 præst og provst i Greis-S. (Arenas I, side 37) - Hans Ahlmann, møller i Igen- mølle, født Sønderborg den 3. april 1783, død 18. marts 1840, var søn af skibskaptajn Michael Ahlmann (1738-1820) og anaen hustru Ida Bene- dicte Carstens (1763-1811), gift med Eleonora Marie Schmiat fra Nord- borg, født 12. marts 1782, død den 29. juli 1822.

Alfabetisk navneliste til familien Thomsen ved Chr. Maibøll

(kun mandnavne)

	side
A h l m a n n , Hans, ejer af Egenmølle	6
" Michael, skibskaptajn i Sønderborg	6
" Otto Friedrich, købmand i Nøraborg	4
A n d e r s e n , Jes, hollænder	1
" Klaus "	1
" " Nordborg	2
" Nikolai Ernst, Østerholm- Gammelgaard	1
B a l l e , Dr.med. læge i Nøraborg	3
B e c k e r , Georg Ernst, provst i Grejs	6
" Jacob, degn i Lysabild	6
B j ø r n , Christoffer Wilhelm, tingskriver i Frøs- og Kalvslund herreder	4
B r o r s e n , Frederik, skipper i Nøraborg	3
Carstensen, Bernhard Hieronymus, degn og lærer i Guderup	6
Christensen, skipper ved Fynshav	3
" Hans, Leitertøft ved Nordborg	3
" " møller i Østerholm	1
" Thomas, skipper i Nøraborg	6
" " paa Nøraborg slot	3
Clausen, Christian, gaardejer i Ketting	4
" Nicolai, præst i Tandslet, senere i Ulkebøl	2
Ebbesen, Klaus, af Thaarup, i Nøraborg	2
Eriksen, Hans, slagter i Ketting	4
Fangel, Holger, præst i Nøraborg	2 - 3
F r o e t , Christian, skipper i Nordborg	1
Christian August , herring	1
H a n s e n , Assus, møller i Sønderborg	6
" Christian, møller paa Østerholm mølle	1
" Hans, major, advokat i Sønderborg	3 og 10
" Hans Christian, sneakermester "	6
" Jes, Igebjergmølle	6
" Jes, Egenmølle	5 - 6
" P e t e r , Iarver i Sønderborg	3
" Peter Christian, møller " (Cæcilien) "	6
H e e g , Mads , skipper i Nøraborg	3
J e p s e n , Claus, kromand i Nøraborg	6
J e s s e n , Jens , møller i Sønderborg	6
" Thomas , øvelgenne og Fynshav	1
J u h l e r (Jes Christensen, gartner), Østerholm	6
M i e s b y , mens. paa øvelgenne	1
" Morten, kermentlig berger, i Sønderborg	1
Kirchner, Egenmølle	6
Knutsen, købmand i Bredsted	2 og 4
K r o g , Jens, skipper i Nøraborg	3
" JAKOB , ved Egenmølle	6
Lorenson, Hans, Asserballekov	6
" Lorenz, degn i Nøraborg	6 og 4
M a t s e n , Christian, skipper paa Drulund ved Nøraborg	3
Mintebjerg, Jørgen, skipper ved Fynshav	3
M e m s e n , Hans, købmand i Augustenborg	6

	side
P e t e r s e n , Boi, Rumsbørggård	6
R h a m s e n , lakaj paa Augustenberg	6
R o e s , Christian August Christoffer, glarmester i Haderslev	6
" Christoffer, Egenmølle	6 - 6
" Hans Thomas, 1799 - 1800	6
" Jes Thomsen 1792 - 94	6
" " 1797 - 1801	6
" Jørgen Knudsen, gaardejer	6
Schultz, Balthasar, møller i Noraborg	4
Steingerdt, Christian August, kromand i Augustenberg	6
Thiesen, Johann Hinrich, Stenbjerg mølle i Angel	4 - 6
" Otto Koesgaard, møller ved Sønderborg	6
Thomsen, Jes , senior og junior, Noraborg	1
" Jes, skibareader i Noraborg	1 og 2 - 6
" Jes, junior, Noraborg	6
" J ø r g e n , paa Hartspring	6 og 1 og 4
" K l a u s , Noraborg	4
" Thomas, Hartspring	1
W r a n g , Jakob, kromand og haker i Ketting	1

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skrevet i tiden fra den 7. december 1955 til den 16. januar 1956.

Jøjsing, den 16. januar 1956

Chr. Karibill



hærd i nærheden af Hade-
ladig, maatte man til-
rg, hvor han boede i
rter, som England under
s hans fader, maatte
fra England døde han

)
Hansen, ; hun blev gift
ring, underlærer paa
tevning og fra 1840
at købmand i Sønderbo-
t med Thomas Matzen
s i nærheden af Hade-
; det gik dem daarligt
s til handelen paa Is-
s blev ligeledes isle
Aarborg, siden i Køl-

r opdraget paa Harts-
id.

tersen var i mange aar fuldmagtig hos amtsforvalterne Johan Christian Ambers og Detlef Christian Lyhn paa Nordborg. Man boede lige over for amtsstuen.

- c) Jes Christensen, født paa Nordborg, blev islandsk købmand og boede i København.
 - d) Johanne Christensen blev gift med en mejeriforpagter paa Sjælland. Senere har de nok faaet en lille ejendom.
 - e) Anna Katharina Christensen, født paa Nordborg den 15. dec. 1820. Hun blev opdraget hos sin tante Marie, gift med grosserer Knudsen i København. Den 26. april 1845 blev hun gift med Karl August Restorff Schack, født den 4. maj 1813 i København. Han var prokurator og bekendt som forfatter af forskellige skrifter.
 - f) Lorents Christensen, født 1821, gik til sø, men døde i ung alder.
 - g) Auguste Christensen, født 1822. Hun blev gift med en Schersee. De havde det først meget smaa. Nu skal det gaa dem bedre. De har nok faaet en lille ejendom.
10. Magdalene Thomsen, født paa Nordborg anno 1786, konfirmeret 1801 i en alder af 15 aar. Hun blev gift med hr. Hans Hansen af Sønderborg. Han blev juridisk kandidat ved Kiøls universitet med en simpel karriere. 1808 traadte han ind i det af hertuginde Louise Augusta til Augustenborg oprettede frivillige jøgerkorps. Da det korps efter krigen atter opløstes, gik han af med titel af major. Derefter nedsatte han sig som advokat i Sønderborg. De levede endnu begge 1862.

To børn : a) - b)

- a) Peter Hansen, ogsaa kaldt Peter Major, han blev købmand i Kiel, men maatte opgive sit bo. Han var gift med Frederikke Jacobsen, en datter af Christian Jacobsen, forpagter af Gammelgaard og inspektør over de hertugelige augustenborgske gaarde paa Als, og hustru Frederikke Louise Boysen af Werthemine. Senere havde han en lille oliemølle i Sønderborg.
- b) Nikoline Hansen, døde ugift i Sønderborg.

Tilføjelse ved Chr. Kaiball: Major Hans Hansen, søn af farver Peter Hansen og Anne Margrethe Sannichsen i Sønderborg, fødtes 1774 og døde den 7. februar 1867. Han blev gift 1807. Hustruen døde 78 aar gammel den 30. januar 1864, bgr. den 8. februar. Datteren Engeline Ester, født den 8. oktober 1808, døde ugift den 18. januar 1887, bgr. den 25. januar. - Sønnen Peter Hansen, der var død for faderen, efterlod sig tre døtre: Magdalene Frederikke Louise; Elisabe Margrethe Marie og Frederikke Louise Pauline.

11. Marie Thomsen, gift Knudsen i København

Marie Thomsen, født i Nordborg 1789, konf. 1804. Hun blev 18. g.m. sin fætter Peter Christian Knudsen fra Bredsted. Han var grosserer i København, borgerrepræsentant og medlem af bestyrelsen for havnevesenet. Han tingede flere gange op med sin kreditorer. Efter konens død blev han gift anden gang med en søster til den under en foroven nævnte prokurator O.A.R. Schack i København.

12. Anna Johanne Thomsen, født 1792 paa Nordborg. Hun blev gift med krigsråd Bukk Halle paa Nordborg !!

se det sidste afsnit om denne slægt.

13. Thomas Thomsen, købmand paa Island.

Thomas Thomsen fødtes paa Nordborg 1798 og konf. 15 aar gl. 1810. Han var i en del aar købmand paa Island. Han blev gift med Johanne Marie Halle, datter af krigsråd og læge dr. med. Joh. Otte August Halle og hustru Anna Sophie Ovesen paa Nordborg, født 1808. Medens Thomsen om sommeren opholdt sig paa Island, boede hans kone for barnenes undervisnings skyld i en del aar paa Mølsgaard. Senere boede de i flere aar paa Nordborg, indtil de flyttede til København, hvor han til sidst blev blind. De havde kostgængere i huset, men havde det i

- b) Sophie Thomsen. hun døde i ung alder
- c) Klaus Thomsen. Han var væver i Nordborg og byggede et lille hus ved byen. Siden blev han i mangel af seminarister konstitueret som elementarlærer i Nordborg, Hagenbjerg og Dyndved, underkastede sig 1865 en slags prøve i Tander, hvorved han fik attest for at have bestået et og ret til at søge denne slags embeder. Han er gift med (vielse den 19. april 1864) med Kathrine Voigt, en datter af snekker Hans Voigt paa Nordborg. Guldbryllup 1894 den 19. april, han 61 aar og hustru den 69 aar gammel. 8 børn i live, fire døde. Af børnene nævnes fire:
1. Hans Thomsen, er rejst til Amerika
 2. Jes Thomsen, opholdt sig 1881 i Nordborg.
 3. Thomas Thomsen, er rejst til Amerika.
 4. Emil Thomsen. Han er ligeledes rejst til Amerika
- d) Thomas Thomsen. Han gik til søs og sejlede som styrmand. Senere blev han gæstgiver ved Dyvig og fik opsyn med broen. Han er gift med hustru Kathrine Petersen, en datter af købmand Frants Petersen paa Nordborg. B o r n :
1. Thomas Thomsen, var 1881 i den prejsiske marine.
 2. Jes Thomsen, landmand.
 3. Edvard Thomsen, var 1881 endnu ukonfirmeret.
 4. Frants Thomsen, hjemme og ukonfirmeret
 5. Christine Thomsen. Hun var i et par aar husjomfru hos provst Fangel i Hagenbjerg præstegaard og blev gift med Frederik Jakob Hollender, ejer af et større landsted ved Nordborg. Frederik Jakob Hollender var en søn af synemand Peter Hansen Hollender og hustru Sophie Michalsen, Nordborg, født 1850. Han blev efter krigen 1864 løst af sit undersaatl. forhold til Preussen og blev dansk undersaat. Da han var udmeldt før 1870 fik han tilladelse til at vende tilbage. Han fik faderens sted.
 6. Kathrine Thomsen, gift med Peter Hollender, broder til Frederik Jacob H. født 186.. Han købte 1884 Osterholms mølle af hr. Christian Frichsen.
 7. Franciska Thomsen, gift med hr. Christian Drexler i Pøl. Hun er død (skrevet efter 17. febr. 1889)
- e) Anna Johanne Thomsen. hun blev gift med skibper Dahl paa Nordborg.
- f) Helene Thomsen. Hun blev gift med H. Heuermann. Han var først barber paa Nordborg. Han var en meget exalteret Slesvig-Holstener, der en gang bed Peter Christian Koch, redaktøren af Danvirke i Kjøbenhavn. Ved festen i Karholm og paa Nordborg 1845 var han ogsaa meget ilter og kom i Harmonien bagefter op at slaa med skræder Westphalen. 1848 blev han bortvist fra søn og fik imidlertid under krigen ansættelse som postmester i Neuminster. Han har siden den tid opholdt sig i Holsten.

Familien Balle paa Nordborg (Chr. En. IV, side 7 - 9)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Johan Otte August Balle, var en søn af Sjællands biskop Nikolai Edinger Balle og hustru Frederikke Severine Grundtvig og født i København den 17. marts 1780. Han blev student 1797, deltog i slaget paa København den 2. april 1801 og tog 1803 kirurgisk eksamen med anden karakter. 1805 nedsatte han sig som distriktslæge paa Nordborg og blev gift med

- 1) Anne Sophie Ovesen, datter af Lars Ovesen, korpagter paa Højstrup i Sjælland, og hustru Johanne Marie Heergaard, født den 27. januar 1781. Hun døde den 15. maj 1816, og efter hendes død ægtede han
- 2) Anne Johanne Thomsen, en datter af købmand Jes Thomsen og hustru Engel Knudsen i Nordborg. Hun var født her 1792 og konfirmeret 1807. Han fik senere titel af krigsråd. Balle var en duelig læge og en brav, retsindstændig mand med et mildt og venligt væsen og var ægtet af alle. Han døde meget hastig den 8. oktober 1842 paa Nordborg, til stor sorg for sin talrige fæ

milie. Han ejede selv sit sted paa Løjtertort i byen, hvor han boede, og her havde han, indtil byen i 1839 fik et apotek, et lille apotek og holdt i sin tid forskellige provisorer. Hans enke blev i længere tid boende paa Nordborg, indtil hun solgte stedet og flyttede til sin yngste datter, hos hvem hun døde i Vesterhæsinge præstegaard anno 1861 i en høj alder. Hun opnåede saaledes en alder af 89 aar. Hun var en stille, brav og elskværdig kone. 14 b a r n : 1 - 14 .

- 1) Nikoline Ballé, født 1806, død i Kolstrup ved Aabenraa den 13. maj 1890, gift den 2. maj 1828 med Christian August Matsen, søn af skibskaptajn Christian Matsen, ejer af Mølsgaard, og første hustru Christiane Margrethe Erørsen, født ~~1800~~ 180. paa Nordborg. Guldbryllop i Nordborg den 2. maj 1878. Diamantbryllop i Kolstrup 1888. Christian Matsen overtog Mølsgaard efter faderen og klarede sig godt de første tyve aar. Fra 1848 af gik det rask ned ad bakke for ham, og 1859 maatte han gaa fra gaarden. I Aabenraa, hvor han senere boede, søgte han at slaa sig igennem som gartner, senere som lysestøber. 10 børn.
 - a) Christian Matsen, f. 1829 paa Mølsgaard, døde i ung alder.
 - b) Anna Sophie Matsen, født 1830, var først forlovet med Lorents Jensen (senere postmester i Nordborg), men blev gift med købmand D. Grimm i Nordborg.
 - c) August Matsen, født paa Mølsgaard. faderen købte en gaard til ham i Jylland, men maatte gaa fra den og blev senere politibetjent i Søby.
 - d) Nikolai Matsen, født paa Mølsgaard, bestyrede møllen ved denne gaard i flere aar, blev gift med Henriette Rasch, datter af af købmand Herman Rasch paa Nordborg, fik et hokeri i Løjt og var en farlig tykker, der endog skal have ageret spion under krigen 1864. Det brændte for ham og der var stærk mistanke om, at han selv havde paasat ilden. Han var derfor ilde lidt i egnen, solgte og drog til Hamborg, hvor han havde et bludsalg. Senere er han med familie rejst til Amerika.
 - e) Thomas Matsen, født paa Mølsgaard. var temmelig vild, da han var hjemme. Han blev gift med Kathrine Schmidt, datter af skolelærer Karl Schmidt og hustru Nikoline Thomsen i Holm, fik et bageri i Haderslev, som han maatte gaa fra. Siden blev han vognmand og derefter politibetjent eller postbud, men da han tog af kassen, blev han straffet. 1888 var han i Haderslev.
 - f) Matthias Matsen, født paa Mølsgaard. bestyrede møllen her. Han er i Amerika.
 - g) Peter Matsen, født paa Mølsgaard. lærte Handelen og var kommis hos svogeren, købmand D. Grimm i Nordborg. Han blev g.m. Jonfru de la Motte fra "Stadt Hamburg" i Sønderborg, med hvem han fik dette gæstgiveri. I en del aar havde han som dansksindet god søgning, men under foregivende af, at han vilde rejse til København, forlod han konen og stak af til Amerika.
 - h) Johannes Matsen, født paa Mølsgaard. Han lærte landvæsen paa Lysholm fra 1859 - 1861. Siden har han været forvalter i Nordalsvig og var efter 1880 forpagter paa en gaard i Svane.
 - 1) Nikoline Matsen, født paa Mølsgaard. Hun blev gift med købmand D. Grimm paa Nordborg, der først havde været gift med hendes ældre søster Anne Sophie (se under b)
 - 2) Christine Margarethe Matsen, født paa Mølsgaard, døde ugift i ung alder paa Nordborg.
8. Nikolai Esinger Ballé, født paa Nordborg 1807. I sin ungdom opholdt han sig paa et apotek i Ekernefærde og blev her forberedt til den farmaceutiske eksamen, som han tog ved universitetet i Kiel. Efter nogle aar at have været provisor hos faderen fik han 1839 tilladelse til at oprette et apotek i Nordborg, købte et stykke land li

ge ved byen og byggede her det nuverende apotek, et smukt og venligt sted med en smuk anseelig have, der gik ned til Nordborg sø. Ved faderens død købte han tillige den jord, som han havde ejet, hvorpå han holdt to smaa heste og fire køer. Han blev gift med Johanne Amnitsbøl, en datter af hr. Amnitsbøl, ejer af I. lagsmølle ved Morsens. Hun var en lille, venlig kone, der ved orden og huslighed forstod at gøre sit hjem hyggeligt. Apoteker Balle derimod var en meget høj og mager mand. Han var en sjælden principfast, brav og samvittighedsfuld mand. I de tidligere år havde han, uden at være slemvig-holstensk sindet, forkerlighed for hertugdømmernes forbindelse, først efter 1860 og især efter krigen 1864 blev han afgjort dansksindet og tillige en af de bedste danske mænd på Nordborg. 1872 solgte han apoteket og flyttede til København, hvor han døde efter længere tids svagelighed 1881 i august. "Den afdøde", hedder det i en anmeldelse af hans død, "havde i sin ungdom studeret i Kiel, men trods de der modtagne indtryk og senere en levende påvirkning af den augustenborgske klike, var han dog aldrig i tvivl om sin pligt og nød i sin hjemstavns en høj grad af anseelse, både som en varmtfølelse patriot og som en i alle livets forhold overordentlig retsindig mand, i hvilken henseende de nye magthavere ogsaa maatte yde ham fortjent anerkendelse".

Børn: 1. Anna Sophie Balle, født på Nordborg. Hun blev gift med hr. dr. Paulsen, læge i København.

2. Marie Balle, født på Nordborg, blev g.m. hr. Henningsen, en søn af konsul og apoteker Lorens Henningsen på Græsten. Mr. Valdemar Henningsen ønskede nok at have forpagtet faderens apotek på Græsten; da det ikke lykkedes, blev han bestyrer af etablissementet Ny Carlsberg hos brygger Jacobsen junior på Frederiksberg.

Børn : a) Laura Henningsen
b) Hedvig Henningsen
c) Johannes Henningsen.

3. Johanne Marie Balle, født 1808. Hun blev gift med hr. Thomas Thomsen islandsk købmand, en broder til hendes stedmoder. Se side 10 - 11 under nr. 13.

4. Hans Peter Ovesen Balle, født på Nordborg den 15. april 1810, modtog sin første undervisning hos pastor Jørgen Knudsen på Nordborg og i Franderup på Erø, kom ind på Herlufsholm skole og blev student herfra 1829. Han blev den 23. april 1835 teol. kandidat med laud. og den 23. august 1836 kaldet til residerende kapellan for Besser og Onsbjerg menighed på Samsø, hvorfra han den 8. dec. 1838 blev befordret til sognepræst for Ulsø og Braaby menighed i Sjælland. 1846 den 31. august blev han forflyttet til Aversø og Testrup i Sjælland. Anno 1856 den 4. november blev han g.m. Nancy Henriette Jakobine Achack, en datter af etatsraad, kammeradvokat Gregers Schack i København.
Børn : 8 sønner, seks døtre.

1. Nikolai Edinger Balle, han er cand. teol fra 1864 i februar.

5. August Balle, forvalter på ladegaarden ved Sønderborg, ejer af gaarden Højlaminde i Højls sogn. Han er gift med Kathrine Jacobsen, datter af hr. Christian Jacobsen, forpagter af Gammelgaard i Ketting sogn og inspektør over de hertugelige augustenborgske godser på Als. Han er tysksindet.

6. Jes Thomsen Balle, født 1817 på Nordborg. Han er købmand i Kappel. Han er tysksindet.

7. Karl Balle, født i Nordborg 1818. Han tog op til Christiania, hvor han besatte sig som købmand og drev en betydelig handel. Han lever nu (1885) i København af sine midler.

8. Anna Sophie Balle, født på Nordborg 1820. Hun blev gift med hr. Andreas Larsen Jessen, først sekretær på Sønderborg og Nordborg amtshus, siden tingskriver i Sløge herred, boende i Ravsted ved Tønder. Denne familie har været tysksindet.

9. Frederik eller Fris Halle, født paa Nordborg 1822. Han tog farmaceutisk eksamen og var i mange aar provisor paa Vajsenhus-apoteket i København
10. Engel Elise Halle, født 1823 paa Nordborg. Hun blev 1843 g.m. hr. Christian Jacobsen junior, forpagter paa Gammelgaard, der døde 1847. 1850 blev hun igen gift med Poul Krag, kapellan paa Nordborg fra 1853 til 1867. Han døde 1867. Hun har siden boet i Flensborg og i København.
Børn : a) August Jacobsen. Han døde som ukonfirmeret paa Nordborg 1866 i en alder af .. aar.
b) Christian Jacobsen, født 184. -Han blev student fra Flensborg skole, tog medic. eksamen ved Københavns universitet og er læge i Jylland.
11. Auguste Halle, født paa Nordborg 1825. Hun blev 1856 gift med købmand F u h r i Christiania.
12. Thomas Halle, født paa Nordborg 1828. Han lærte landvæsen og har senere været mejeriforpagter.
13. Vilhelm Halle, født 1830 paa Nordborg; kom til sin broder i Norge og blev selv købmand i Christiania.
14. Frederikke Severine Halle, født paa Nordborg den 25. maj 1833. Hun blev den 23. juli 1856 gift med Jens Matthias Blicher, en søn af oberstløjtnant Gustav v. Blicher og hustru Malthaline Birgitte Engelsted, født i København den 14. december 1822. Han blev student fra Aarhus skole 1839, tog teologisk eksamen den 12. april 1847 med laud. blev lærer ved ssetatejns pigeskole 1850, overlærer ved samme skole og kateket ved Holmens kirke i København den 25. juni 1859. 1861 den 6. november blev han kaldet til sognepræst for Durup og Tøndering menigheder i Viborg stift, 1870 den 22. marts forflyttet til Vester Høisinge menighed i Fyn og derefter 1883 forflyttet til Hørre Broby i samme stift.
Deres datter Jenny Blicher-Clausen, født den 29. juli 1865 i Durup, død den 4. februar 1907 skriver professor Vilhelm Andersen bl. a. følgende i sin store litteraturhistorie (IV. bind, side 713-716):
Jenny Blicher var af gammel præsteslægt, paa fæderket af Steen Blichers familie, paa mors-siden af biskop Halles. Hun blev født i Salling, men kom som femaars pige til Fyn, og deraf har hun præget. I Vesterhøisinge præstegaard voksede hun op mellem blomster og fugle og poetiske figurer, fra "Povl Ringer" til hunden Zefyr, som lignede en fortryllet prins og blev dræbt ved et skud i taagen"; hun skrev afvekslende salmer og elverpigesange og indsendte i sit 13. og 18. aar skuespil til det kongelige teater. I 1892 blev hun gift med en anden præstestilling, H. A. Clausen, en sønnesøn af den teologiske professor, "som med en klar og sund dømmekraft forenede en aldrig svigtende interesse for kunst". Han døde næppe 12 aar efter som sognepræst i Søllerød (1901). Forfatterindens biografi findes desuden i Dansk biografisk Haandleksikon, bind 1, side 165-166. (C.H.)

oooooooooooooooooooo
 oooooooooooooooooo

Alfabetisk register til siderne 9 - 15

ved Christian Maibøll.

	<u>Side.</u>
Ambders, Johan Christian, amtsforvalter i Nordborg	10
Amnitsbøll, møller paa Klagsmølle ved Horsens	14
Andersen, Vilhelm, professor	15
B a l l e , August, gaardejer, Hejlsmindegaard	14
" Frits, provisor, vajsenshus-apoteket, København	15
" Hans Peter Ovesen, præst i Aversø og Festrup	14
" Jes Thomsen, købmand i Kappel	14
" Johan Otto August, krigsråd, Nordborg, dr. med	12 - 15.10
" Karl, købmand i Kristiania	14
" Nikolai Edinger, Sjællands biskop	12
B a l l e , Nikolai Edinger, cand. theol.	14
" " " apoteker i Nordborg	13 - 14
" Thomas, mejeriforpagter	15
" Vilhelm, købmand i Kristiania	15
B l a d t , Christian, Nordborg	11
" Jørgen, "	11
Blicher, Gustav v. oberstløjtnant , København	15
" Jens Mathias, sognepræst i Vester Hævinge	15
" Steen Steensen, digter	15
B o o k , Samuel, Nordborg	9
B r o r s e n , Christian, Nordborg	9
Christensen, Hans, skibskaptajn i Nordborg	9 - 10
" Jes, islandsk købmand	10
" Lorenz, skipper i Nordborg	9
" " født 1821	10
" Thomas, skipper i Nordborg	11
C l a u s e n , H.M. professor i Teologi	15
" H.M. sognepræst i Søllerød	15
D a n l i , skipper i Nordborg	12
Drescher, Christian, Pøl ved Nordborg	12
Ellay, Hans, fra Broager	11
Eriksen, Christian, møller paa Østerholms mølle	12
Frederiksen , Jørgen, skibskaptajn i Nordborg	11
F r o s t , Joachim Frederik, Nordborg	11
F u h r , købmand i Kristiania	15
G r i m m , D. købmand i Nordborg	13
H a n s e n , Hans, major og advokat i Sønderborg	10
" Peter, farver i Sønderborg	10
" Peter, købmand i Kiel	10
Henningsen, Lorenz, apoteker i Graasten	14
Heusermann, H. barber i Nordborg, senere postmester, Neumynster	12
Hollander, Frederik Jacob, landmand ved Nordborg	12
" Peter, Østerholm mølle	12
" " Hansen, synsmand i Nordborg	12
Jacobsen, August	15
" Christian, forpagter paa Gammelgaard, inspekter	10 og 14
" " junior, forpagter "	15
" " læge i Jylland	15
" J.C. , Ny Carlsberg	14
Jedrosky, Hans Peter, bagermester i Nordborg	9
J e n s e n , Lorenz, postmester i Nordborg	13
Jepsen, Klaus, gæstgiver i Nordborg	11
Jessen, Andreas Larsen, tingskriver i Ravsted	14
Johansen, Mathias, skipper i Nordborg	9
Jørgensen, Christian, forpagter paa Majbølgaard	9
" " skovfoged i Jylland	9
Knudsen, Jørgen, præst i Tranderup	14

Knudtzen, Peter Christian, fra Bredsted, grosserer 1 København	10
K o o h , " " redaktør af Danevirke	12
K r a g , Poul, kapellan i Nordborg	15
L y h m , Detlev Christian, amtsforvalter, Nordborg	10
M a t s e n , August, politibetjent i Saby	13
" Christian, ejer af Mølsgaard	13
" Christian August, gaardejer	13
" Johannes, forpagter, Svansø	13
" Matthias, møller paa Mølsgaard mølle	13
" Nikolai, haker i Løjt	13
" Peter, gæstgiver i Sønderborg	13
" Thomas, fra Mølsgaard	9
" " bager i Haderslev	13
de la Motte, Conrad Adolph Christian, gæstgiver, Sønderborg	13
O v e s e n , Lars, forpagter paa Højstrup, Sjælland	12
Paulsen, dr.med, læge i København	14
Petersen, Frants, købmand i Nordborg	12
" Jeppe, faldsmgtig "	9 - 10
R a s o h , Herman, købmand "	13
Schack, Karl August Restorff, prokurator, København	10
Schersee,	10
Schmidt, Karl, lærer i Holm ved Nordborg	9 og 13
T h o m s e n , Kvard	12
" E m i l , Amerika	12
" Frants	12
" Hans "	12
" Jes, købmand , Nordborg 9 lkr.	12.12
" Jes, handelsmand paa Island	9
" Jes, landmand i Nordborg	11
" Jes, "	12
" Klaus, væver, lærer i Dyndved	12
" Nicolai Henrich, landmand v. Haderslev	9
" Thomas, islandsk købmand	14
" " tysk mariner	12
" " styrmand, gæstgiver i Dyvig	12
" " , i Amerika	12
" " købmand paa Island	10 - 11
" William, islandsk købmand	9
Thorkelin, kammerjunker paa Kronborg	11
" Benedictus Frederik Julius, pr.løjtnant	11
V o i g t , Hans , snedker i Nordborg	12
Westphalen, skræder i Nordborg	12.

oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

