



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



E. Holm Madsen

Anton M.
Pedersen

99.9 Pe 21 mad

1968

ANTON M. PEDERSEN

1868-1968 .



E. H. MADSEN
HERNING 1968

Disse sider om indremissionær Anton M. Pedersen, hans hustru, deres aner og efterkommere, udsendes til slægten i anledning af 100 året for han fødsel.

Stoffet er samlet, som et led i forskning af min egen og min hustrus slægt, gennem ca. 10 år. I arbejdet, der langt fra er afsluttet, er benyttet oplysninger fra den trykte litteratur, fra arkiverne og personlige samtaler med slægtens medlemmer.

Det falder mig naturligt, at bringe slægten tak for disse oplysninger, uden denne hjælp havde disse sider næppe set dagens lys.

Nogle vil utvivlsomt finde fejl og mangler i det efterfølgende, jeg beklager dette, men modtager meget gerne rettelser og tilføjelser. Ved at bringe sådanne oplysninger frem, er grundlaget dermed lagt til senere at udsende en revideret slægtsfortegnelse.

Herning i oktober 1968

Erik Holm Madsen.
Erik Holm Madsen.

Anton Martinus Pedersen

blev født i Tulstrup Østermose, Ikast sogn, den 20. oktober 1868. Fødestedet var en ejendom der var beliggende mellem Tulstrup og Hestlund i Bording sogn. Han var søn af husmand Peder Christensen (Smed) og hustru Bodil Cathrine Pedersen. Tilnavnet Smed havde været benyttet af slægten gennem flere generationer og det fulgte Anton livet igennem; han kendes bedst som Anton Smed.

I Antons 8. år flyttede familien til Hestlund i Bording sogn og her blev han konfirmeret i 1882 af pastor Brøndsted. Ifølge hans egen beretning fik han ingen gaver til konfirmationen, han fortæller også at konfirmationstøjet var omsyet, sikkert fra hans ældre brødre, støvlerne blev købt som brugte.

Efter konfirmationen kom Anton til at tjene på Teglgården i Bording, dengang sognets største. Senere ved vi at han tjente på en gård i Ikast sogn. Han var soldat ved 29. Batt. i 1890 og var genindkaldt 1892 og 1894.

Den 15.11.1892 blev han viet til Ane Kathrine Bredvig, der var født i Kølvrå 12.5.1866 (Jens Bredvig-Maren Madsen)

Deres første hjem var i Hestlund, Anton gik da på dagleje som tækkemand, og ejendommen som de havde passede han om søndagen. Hans gerning var landmand ligesom faderen, men det var dog ikke som sådan, at han skulle gøre sit livsværk. Da faderen i 1868 anmeldte Antons dåb til pastor Klein i Ikast, sagde denne om Anton der var nr. 7 af børneflokket: "Nr. 7 skal nå langt", i sin selvbiografi slår Anton det beskedent hen, men præsten fik vel ret; han blev vel den af børneflokket der nåede længst og blev mest kendt.

Nogle år efter giftermålet med Ane Kathrine blev Anton omvendt. Ofte deltog han i missionsmøderne rundt om i hjemmene i Bording og Ikast sogn, efterhånden tog Anton selv ordet på disse møder og fra flere sider kom der opfordring til ham om at blive missionær, han afslog det dog indtil der fra samfundet i Bording kom en samlet henvendelse til ham om at søge en stilling. På Indre Missions årsmøde i Haslev, den 28. juni 1907, blev han så antaget på prøve, føreløbig for 1 år, det blev aftalt, at han særlig skulle tage sig af Fjends herred og Salling-egnen.

I 1908 købte han, på opfordring af vennerne i Vallerbæk samfund, og fordi det var nemmere for han at komme ud på sine rejser, Phillipsens enke's ejendom i Agerskov, i Bording sogn. Det kneb Anton at finde sig hjemme ude i Agerskov, der gik næsten 2 år inden han fandt sig helt hjemme.

Medens han så ved hustru og børns hjælp drev ejendommen i Agerskov rejste han selv ud som missionær og kolportør for Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark. På sine ture brugte han hest og gig, hvis der ikke var alt for langt; ellers foregik rejsen med tog fra Karup, senere fra Bording. Først i 30'erne anskaffede han sig dog en bil, det blev til en Chevrolet model 1926. Han var en af de første missionærer der anskaffede sig bil.

Overalt satte man pris på hans tilforladelige væsen og ægte forkyndelse, en solid mand, måske lidt ubehjælpelig i sin form, men vel hjemme i sin bibel, god til sjælesorg og alvorlige samtaler, en ægte indre missions mand. Han var også en god leder af samfundet i Vallerbæk og senere i Bording.

Særlig virksom var han ved oprettelse af missionshuse, først i Ravnholt i 1898, så stationsbyen i Bording i 1902 og medens han boede i Agerskov var han i byggeudvalget for Karups missionshus, der blev indviet i 1910.

I forbifarten kan det lige nævnes at Anton omkring århundredskiftet var med til at lede fodboldspillet i Bording stationsby.

I 1919 afhændede Anton og Ane ejendommen i Agerskov til datteren Kirstine og svigersønnen Rasmus Rasmussen fra Vallerbæk. De byggede sig en dejlig villa i Jenbanegade i Bording, herfra rejste han så ud på sine missionsrejser indtil han blev pensioneret den 1.1.1940.

Ane Kathrine afgik ved døden i Bording den 7.2.1924, hun blev begravet på Bording kirkegård, få måneder efter begravedes det samme sted deres knap 18.årige søn Johannes.

I Anton og Ane Kathrines ægteskab var der følgende børn:

- A) Maren Boline, født 14.2.1894.
- B) Pederikke Kathrine, født 22.5.1896.
- C) Jensine Johanne, født 1.5.1898.
- D) Kirstine, født 15.6.1900.
- E) Søren, født 23.7.1902.
- F) Ane, født 22.7.1904.
- G) Johannes, født 4.9.1906.
- H) Otto, født 10.6.1908.

I 1925, den 2.7. blev Anton gift for 2.gang. Vielsen skete i Bording kirke og bruden var ungpige, væverske Kristiane Østergaard, hun var født i Bording sogn 13.9.1878 (Kristen Kristensen (Østergaard) - Kristine Jacobsen). Hun var i sine yngre dage beskæftiget hos Jacob Jensen & Co i Hammerum, og var dengang formand for Gjellerup K.F.U.K. Hun sluttede sig til Indre Mission og var sin mand en god støtte i hans arbejde. Hun var også stærk interesseret i Ydre Missions arbejde.

I begyndelsen af 30'erne skrev Anton Pedersen: "Skiftende Tider i Bording Sogn", den blev udsendt på Lohses forlag i København i 1935 (Nr. 678 i serien: Gudelige småskrifter) I denne bog, der på knap 100 sider, skildrer han nænsomt og kærligt det åndelige liv i Bording sogn. Han skildrer sit liv i korte træk, og her omtales vennerne og den betydning disse havde for ham. Han fortsætter sognets præstehistorie hvor Anders Stubkjær slap og ender med sin egen tid. Der fortælles ligeledes om sognets missionshuse, om hans virke som missionær og om rejserne for indre mission.

Ud over sit arbejde som missionær, formand for missions-samfundene havde han også tid til at beskæftige sig med mere verdslige ting, han var således i en længere årrække et interesseret medlem af Herning Avis'bestyrelse (dåværende konservativ dagblad)

Da Anton Smed blev pensioneret i 1940 købte han et hus i Grønnegade 40 i Herning, men selv efter pensionsalderen fortsatte han dog, om end i mindre omfang, sin virksomhed som taler i egnens missionshuse.

Den 27. februar 1943 afgik han ved døden på Herning sygehus og den 6.marts stedtes han til hvile på Bording kirkegård. Ved graven overrakte pastor Hunnerup, der også forrettede jordfæstelsen, en adresseliste og pengegave til enken. Beløbet var beregnet til en mindesten. Denne sten bærer indskriften: "Han blev ved Guds nåde de troende til megen nytte." Ved en efterfølgende mindefest blev der fra mange sider sagt tak for hans virke. Indre Missions Tidende nr. 14/1943, Herning Avis 1.3.

1943, almanakken "Det nye Aar" 1944 side 84 bragte alle mindeord og nekrologer over ham. Endelig har pastor Nedergaard i sin kirkelige geografi for Viborg stift bragt omtale af hans virksomhed (Paul Nedergaard: En dansk præste- og sognehistorie, Bording sogn)

Enken Kristiane blev boende i huset i Herning efter Antons død, indtil hun på grund af sygdom måtte sælge dette. I 1950 flyttede hun til "De gamles Hjem" i Ikast. På trods af sit svage lige helbred tog hun stor del i sognets kirkelige arrangementer. 82 år gl. afgik hun ved døden i Ikast den 11. maj 1961. Hun blev begravet i familiegravstedet på Bording kirkegaard. Egnens dagblade bragte omtale af hende ved hendes død.

Ægteskabet var barnløst.

Efterkommere efter Anton Marthinus Pedersen og hustru Ane Bredvig.

A. Maren Boline Pedersen, født i Hestlund i Børding sogn den 14. 2.1894. Hun tjente på landet indtil hun i 1914 kom til Randers som husbestyrerinde for sin senere ægtefælle. Gift i Sct Mortens kirke i Randers den 26.12.1914 med enkemanden, maskinarbejder, Mads Andersen Østergaard, født i Hornbæk ved Randers den 7.12.1882 (Anders Madsen Østergaard-Sørine Nielsen) Mads var ansat ved vognfabrikken Scandia i Randers og de boede på Stjernevej indtil de i 1915 flyttede til København hvor de byggede hus på Vogtervej 2 på Amager. Mads arbejdede da på Hærens Tøjhus på Amager Boulevard. Han døde 16.8.1936. I 1967 solgte Maren huset på Vogtervej og flyttede til sin nuværende adresse. I ægteskabet 4 børn.
Adresse: Ungarnsgade 11, 1.sal, København S.

A.1. Gunnar Østergaard, født i Randers, Sct. Mortens sogn den 14.3.1915. Udlært som maskinarbejder og arbejdede i en årrække som prøvemester hos B&W i København. Gift i Fillips kirke i København den 27.2.1937 med Gurli Zahle Lundgreen, født i København, Rigshospitalet 29.5.1918 (Bernh. Carl Aug. Lundgreen-Karen Sofie Emilie Zahle Jørgensen) Gurli var i flere år ansat i firmaet Tage Schouboe, København. Efter brylluppet flyttede de ind i lejligheden i moderens hus på Vogtervej, her indrettede Gunnar værksted i kælderen og havde ved siden af sit arbejde hos B&W lidt hjemmearbejde for andre. Da Maren i 1967 solgte huset flyttede de til Albertslund. Gunnar arbejder nu i Hvidovre. I ægteskabet 2 børn.
Adresse: Nørreland 2, Albertslund.

A.1.a. Gert Østergaard, født i København, Filips sogn den 29.8.1940. Har realeksamen og er nu ansat system konsulent for et datamaskiner. Gift i Stockholm den 27.12.1964 med Anita Birgitta Nævde, født i Stockholm i Katarina sogn den 25.8.1943. 1 barn.
Adresse: Långbrodalsvägen 37, Älvsjö, Sverige.

A.1.a.1. Dan Patrik Østergaard, f. Stockholm 6.10 1965

A.1.b. Georg Østergaard, født i København, Nathaniels sogn den 28.11.1944. Mat.nat. student 1963. Lægeexamins 1.del 1966. Afslutter formentlig 2 del 1970. Gift 19.11.1966 i St. Magleby med hospitalslaborant Karen Petterson født i Åbyhøj den 28.11.1939 (Svend Aage Petterson-Karen Margrethe) 1 søn. Adresse: P.D. Løvs Alle'8, III t.h. København N.

A.1.b.1. Lars Zahle Østergaard, født i Gentofte den 1.1.1967.

A.2. Anton Østergaard, født i Sundby sogn, København den 12. 1.1918 . Maskinarbejder. Død 28.7.1945 på Københavns kommune-hospital. Gift i Nataliekirken, København den 27.6.1943 med Inger Sunne, født 22.11.1921. Gift igen, og nu bosat Haraldsgade 89, København Ø. I første ægteskab en datter:

A.2.a. Bente Østergaard, født i Vor Frelzers sogn i København den 17.12.1944. Blev som 6 årig adopteret af stedfaderen.

A.3. Emmy Sigrid Kathrine Østergaard, født i Sundby på Amager den 16.7.1921. Uddannet som nådler hos Hans Thomsen i Struensegade, København. Gift i København den 16.8.1946 med værktøjsmager Børge Larsen, født i København 17.7.1920 (Karl Aage Larsen-Ingeborg) Emmy havde i en årrække et mejeriudsalg i København men afhændede dette i 1967 og er nu ansat hos A/S Laur.Knudsen i København. Børge er ansat ved Fa. Richard Møller i Ballerup. 1 søn. Adresse: Fredensgade 13, 3 sal Kbhvn.

A.3.a. Freddy Larsen, født i København, Vor Frelzers s. den 8.2.1947. Var konstabel i Søværnet fra 1964-67, har eksamen som dykker (indtil 12 m.) og har ved Søværnet gennemgået kursus i forbrændingsmotorer. Er nu repræsentant i legetøjsbranchen. Gift i København, Sct.Johannes kirken den 9.3.1968 med advokatsekretær Vivi Yhde, født i København, Hellig kors sogn den 26.5.1946 (Niels Georg Yhde-Ella Simonsen) 1.barn.
Adresse: Rønnevangshusene 13, II, Tåstrup.

A.3.a.1. _____ født i Glostrup 7.8.68

A.4. Anders Flemming Østergaard, født i Sundby på Amager, den 14.11.1932. Uddannet som maskinarbejder, værkførereksamen. Har været bl.a. været ansat hos Fisker og Nielsen, Kbh. Er nu ansat i kobbersmediefirmaet Ove Jensen & Co i Valby. I sin fritid var Flemming i en årrække ansat som timelærer ved Københavns tekniske skole. Gift 14.12.1957 i Valby med Bente Hansen, født i København, Valby sogn den 23.10.1935 (Kaj Louis Gregorius Hansen-Henny Lillian Andersen). Bente er kontoruddannet og var før ægteskabet ansat ved forsikrings-selskabet LMU' hovedkontor i København. 2 børn.
Adresse: Tranehaven 6, 2.sal Glostrup.

A.4.a. Hanne Østergaard, født i Brøndbyvester 19.5.1960

A.4.b. Frank Østergaard, født i Brøndbyvester 30.3.1963

B. Pederikke Kathrine Pedersen, født i Hestlund, Bording sogn 22.4.1896. Død på Finsensinstituttet i København, 17.3.1951. Gift i Ilskov kirke med Lars Troelsen, født på nabogården i Over Uhre, Grove sogn den 3.1.1895. Uddannet ved landbruget, efter ægteskabet købte de gården Juelsminde i Bodholt i Bording sogn. Vielsesdato: 15.11.1917. Samtidig med at drive landbrug havde Lars forskellige tillidshverv, bl.a. var han i en længere årrække kasserer i landboforeningen. Katrine var i en årrække leder af KFUK spejderne i Bording. Efter i 1948 at have solgt gården byggede de "Radiohuset" i Bording stationsby. Herfra drev Lars radiohandel indtil sin død 17.10.1957. I ægteskabet var der 7 børn. Efter at disse børn var voksne tog Lars og Katrine plejedrengen Gert til sig. Efter ca. 2½ års enkestand giftede Lars sig igen. Vielsen skete i Bording kirke den 16.8.1953 med enkefrue Thomassine Lauridsen, født Østergaard, i Rind sogn den 19.7.1895 (Niels Østergaard-Elisabeth Krøjgaard) Om denne slægt se: Slægten Lundsgaard, af Konrad Understrup. Kbh. 1913. Thomassine var enke efter smedemester i Bording stationsby, Laurits F. Laurtsen (1891-1946) Sine blev ved ægteskabet med Lars i 1953 sted-, pleje og rigtig moder til 15 børn. Sine bor nu i Radiohuset, Bredgade 63. Bording.

B.1. Mette Troelsen, født i Bodholt, Bording sogn 15.12.1918. Indtil ægteskab arbejdede Mette som husassistent, derefter som syerske, senere som tilskæreske. Hun har bl. a. arbejdet hos "GITO" konfektionsfabrik, Gl. Kongevej, og hos Jenny Faurholt, Nygaard's Alle i Ikast. Senest hos Fa. Svend Knudsen, Østergade 77, Ikast. Startede i efteråret 1967 selvstændig fabrik for nattøj og underkjoler. Mette er foruden ovennævnte fabrikker, uddannet som direktrice fra Midtjysk Tekstilskole i Herning 1964. Gift i Bording kirke 2.3.1937 med Peder Fenger, f. i Hestlund, Bording sogn (samme hus som sin svigermoder) 1.7.1907. (Martin Fenger-Inger Marie Thuesen) Se om denne slægt Bernh. Larsen: Hagelskjærslægterne, Herring 1944. Peder arbejdede indtil ægteskab ved landbruget, derefter som murarbejdsmand, etablerede senere eget cykleværksted på Højris bakke i Ikast. Arbejder nu som arbejdsmand på trævarefabrikken "Funk1" i Gjellerup. 2 børn. Adresse: Østergade 77, Ikast.

B.1.a. Inger Lissy Fenger, født i Ikast den 7.9.1945 Student 1964 fra Herning. Har deltaget i forskellige arbejdslejre under Mellempopulær Samvirke. 1964/65 i huset i Belgien. 1965/66 Københavns universitet, derefter Handelshøjskolen i København. 1968 eksamen som tresprogetlig korrespondent. Nu ansat som sekretær ved den tyrkiske ambassade i København. Hun har opholdt sig en del i Frankrig og foretog 1967 en rejse til Rusland. Ugift. Adresse:

B.1.b. Lars Martin Fenger, født i Ikast 8.6.1951. Realeksamen fra Ikast 1968. Studerer musik. Arbejder i moderens virksomhed. Adresse: Østergade 77, Ikast.

B.2. Ane Kathrine Troelsen (kaldet Kinna) født 24.6.1920 i Bording. Arbejdede efter konfirmationen som pige på landet. Blev viet i Bording kirke den 28.2.1943 til Kaj Ancenius Kjærgaard Jensen, født i Nødager, Durup sogn 19.6.1916 (Jens Karl Jensen-Margrethe Kjærgaard Hansen) Om denne slægt se: Slægten Mulvad Jeppesen, udarb. af Slægtsforskningsinstituttet i Kjellerup. Efter vielsen arbejdede Kinna og Kaj i en årrække på herregaardene "Erholm" ved Aarup og "Julsberg" ved Nyborg som traktorfører. Kaj der var uddannet ved landbruget forlod dette i 1961 og blev da ansat på skibsværket i Lindø ved Odense. Her arbejder han stadig, nu som maler. Kinna har i en årrække været ansat på et renseri i Nyborg, har nu ved siden af dette en systue for dameundertøj. I ægteskabet 5 børn. Adresse: Borgeskov pr. Nyborg.

B.2.a. Villy Kjærgaard Jensen, født i Ikast 12.1.1945 Efter konfirmationen ved landbrug og kort tid i bageri. Indkaldt til konstabelelev ved 2. Art. reg. i Næstved 3.7.1961. Overført til Flyvevåbnet 1962 nu tjenestegørende som oversergent ved Sierslev Raketbatteri på Stevns. Gift på Charlottenlund Rådhus den 4.2.1966 med damefrisørsvend Guldborg Ytting Hansen, født i Taarup, Frørup sogn, den 7.2.1946 (Erik Ytting Hansen -Bodil Schaldemose Jørgensen) Udlært som damefrisør i Nyborg, arbejdede derefter i kort tid i København. Efter ægteskabet har hun arbejdet ved faget i Store Heddinge og Rødvig. Er nu ansat hos en købmand i Rødvig. 1 datter. Adresse: Egedegaard pr. Rødvig.

B.2.a.1. Henriette Kjærgaard Jensen, født i Køge den 29.5.1966.

B.2.b. Margrethe Troelsen Jensen, født i Bodholt i Bording sogn 11.2.1947. Efter konfirmationen i huset, derefter uddannelse som smørrebrødselev, fabriksarbejderske på Hastrup's fabrikker i Odense, ansat på Nyborg Taxa-kontor og er nu ansat som sejrende servertrice på DSB overfarten Knudshoved-Halskov. Ugift. Adresse: Dragehuset, Gasværksvej Nyborg.

B.2.c. Sonja Ruth Kjærgaard Jensen, født i Aunslev sogn den 9.10.1951, død s.st. 26.2.1952.

B.2.d. Carsten Kjærgaard Jensen, født på Julsberg, Aunslev sogn 3.5.1953. Går i skole. I fritiden er han trommeslager i Nyborg-gården.

B.2.e. Flemming Kjærgaard Jensen, født på Julsberg, Aunslev sogn ~~3.5.1953~~ **2.12.58**

B.3. Søren Troelsen, født i Bodholt, Bording sogn 31.12.1922. Efter alm. skolegang og konfirmation kom Søren til Landbruget. Præliminærksamen fra Rønne. Ansat ved Københavns sporveje 1946-55, derefter en del forskellige job, i en årrække gårdbetyrer på Paradisgården i Rindby, Fanø Gennemgået specialarbejderskolen i Esbjerg i dræning og

kloakering og er nu ansat ved et entreprenørfirma i Esbjerg. Gift 1) Sundbykirken, Amager den 7.6.1947 med Gerda Kristiane Jensen, født i Hjerm 2.11.1920 (Marthinus Jensen-Laura Kirstine Mikkelsen) Gerda er nu afdelingssygeplejerske ved Rigshospitalets kardiologiske afdeling, Københvn. I dette ægteskab 2 børn. Skilsmisse .

Gift 2) Københavns rådhus 2.5.1952 med Evy Rasmussen (Musse) (Will. Rasmussen) Ingen børn i ægteskabet. Skilsmisse.

Gift 3) Fanø, Nordby 17.4.1966 (derefter kirkelig vielse i Hamborg 23.4.1966) med Cornelia Schwarzlose, født i Stettin i Østtyskland 16.4.1943. (Gotthard Schwarzlose-Katharina Gensschow) Realeksamen, Kontoruddannelse, sidst ansat på BP'Hamburgafdeling. Nu ansat på Nordby turistkontor på Fanø. Ingen børn.

Adresse: Havneslippen, Nordby, Fanø.

B.3.a. Per Troelsen. Født i København 7.3.1958. Student 1967 fra Nørre Gymnasium. Stud. polyt 1967- (elektro) Ugift.

Adresse: Ved Bellahøj 5, 3A, København Brønshøj.

B.3.b. Britta Troelsen. Født i København 23.7.1949 Realeksamen 1966 fra Rødkilde skole, Assistentelev på Københavns socialkontor fra august 1966.

Adresse: Ved Bellahøj 5, 3A, København Brønshøj.

B.4. Antonnette Martine Troelsen, født i Bording sogn 7.2.1924. Indtil ægteskabet var Antonette i huset, derefter har hun dels passet hjemmet, hjulpet sin mand og haft arbejde som hjemmesyerske. Gift i Bording kirke den 1.10.1944 med Henry Rejnhart Mortensen, født i Guldforhoved, Bording sogn, 12.12.1921 (Niels Kr. Horslund Mortensen-Marianne Kathr. Nielssine Pedersen) Henry er uddannet ved landbruget, men arbejdede efter vielsen som arbejdsmand indtil han købte et husmandssted i Julianehede, solgte dette og forpagtede en ejendom i Guldforhoved. Købte senere et hus i Isenvad og arbejdede som tekstilarbejder i Ikast og Isenvad indtil sygdommen slog ham ud. Er nu invalidepensionist. 6 Børn i ægteskabet. Adresse: Isenvad pr. Ikast.

B.4.a. Inga Lilly Mortensen født 27.5.1945 i Bording. Var efter konfirmationen på Grejsdalens ungdomsskole. Uddannet som ketterske og har arbejdet som sådan på flere Ikastfabrikker. Er nu ansat som syerske på Mette Fengers fabrik. Gift i Isenvad kirke 16.5.1964 med Hugo Fenger, født i Ikast 19.7.1941 (Peder Fenger-Marie) Om denne slægt se: Paul Harreschou: "Stamtavle over slægten Fenger m.fl." Hugo har været ansat på et vinlager i Herning er nu ansat som bud ved Ulrichs Isenkramforretning i Herning. 2 børn.

Adresse: Stadior. Alle' 53, stuen t.h. Ikast.

B.4.a.1. Lene Fenger, født i Ikast 16.6.1965

B.4.a.2. Annette Fenger, født i Ikast 18.9.67.

B.4.b. Leif Benny Mortensen, født i Bording sogn 21.5.1948. Svendeprøve med ros som møbelsnedker 1968 Fra 1. september 1968 CF-pligtig i Padborglejven.

B.4.c. Freddy Ib Mortensen, født i Bording sogn, 2.7.1950. Realeksamen fra Ikast 1968. Nu ansat som elev ved Nørre hospital, København under Københavns soci-alkontor. Adresse: Vesterbro'ungdomsgård, Absalonsgade 8, København V.

B.4.c. Anny Kathrine Mortensen, født i Bording 29.11.1951. Efter konfirmationen i huset, sidst som stuepige på De gamles hjem i Ejstrupholm. Derfra på Blåkilde ungdomsskole. Adresse:

B.4.d. Elly Marianne Mortensen, født i Bording sogn 24.7.1954. Husassistent i Ikast. Adresse: Sønderparken 44, Ikast.

B.4.e. Henny Kristiane Mortensen, født i Ikast 13.9.1957.

B.5. Johannes Troelsen, født og død i Bording 1925.

B.6. Kristiane Troelsen (Chris) født i Bording 14.1.1930 Realeksamen fra Ikast, Handelseksamen. Bankassistent fra Ikast Handels- og landbrugsbank. Efter ægteskabet vikar i Kjøbenhavns Handelsbanks Kølvrå afdeling og 3 år som forretningsfører i Grove sogns sygekasse. Er nu deltids-beskæftiget hos søsteren Mette i Ikast. Gift i Bording kirke den 23.5.1953 med Erik Holm Madsen født i Lindaa, Todbjerg sogn 7.4.1927. Elektriker. Flyvemekaniker fra 1949. Fra 1950 på Flyvestation Karup, nu overfenrik. 2 børn Adresse: Rugvænget 36, Herning.

B.6.a. Jørgen Holm Madsen, født i København 18.8.1959

B.6.b. Hanne Holm Madsen, født i Roskilde 3.6.1961.

B.7. Augusta Troelsen (Gutte) født i Bording 4.8.1931. Uddannet som defektrice på Ikast apotek, derefter arbejdet som sådan på apoteker i Grenå og København, samt på Island Efter ægteskabet har hun været ansat på Statens Serum Institut på Amager. Gift i Sundby kirke 7.11.1959 med Jens Laurids Kristensen, født i Engesvang 10.7.1932 (Jens Chr. Kristensen-Else Kathrine Kjær) Om denne slægt se den fra slægtsforskningsbureauet i Fredericia udarbejdede stamtavle over slægten Chr. Nielsen Uhre. Fredericia 1968. Jens er udlært som mekaniker i Bording. Korporal i FTK, derefter arbejde som mekaniker i Odense, på Grønland og i København. Derefter ansættelse hos General Motors i København, først som instruktør på serviceskolen, nu som vejsende konsulent. 2 børn. Adresse: Toftaasen 28, Gl. Høite. Børn: se næste side.

.....Gert Dusterdich, født Solbjerg sogn på Frederiksberg 24.3.1937 (Frans Emil Harry Dusterdich-Else Marie Nielsen) Opholdt sig efter moderens død i 1942 hos bedstemoderen og kom derfra på Sommerferie hos Lars og Kathrine. Disse tog ham som plejebarn da han var 9-10 år. Udlært som maler, har haft selvstændig malerforretning i Tjørring ved Herl.

ning. Efter eksamen som mellemtekniker fra Herning fik han ansættelse på Asani i Viborg som driftslederassistent. Gift i Bording kirke 7.10.1961 med Kirstine Østergaard Jensen, født i Hestlund, Bording sogn 4/2 1939 (J.Ø. Jensen-Kirsten Ørregaard) Om denne familie se Conrad Understrup: Ørregaard. Kirstiene er uddannet syerske og har bl.a. syet brudekjoler ved Carl F.Nielsen, Herning. 3 børn. Adresse: Kokholm pr. Viborg.

...a. Heinrich Dusterdich f. i Tjørring 26.2.1962

...b. Frits Dusterdich, f. i Viborg 25.12.1964

...c. Annette Dusterdich, f. i Kokholm 12.7.1966

Tilføjelse til B.7:

B.7.a. Preben Kristensen, født i Aunslev 26.4.1958.

B.7.b. Hans Kristian Kristensen, født i Glostrup 22.2.1961.

C. Jensine Johanne Pedersen, født i Hestlund, Bording sogn den 1.5.1898. Gift i Bording kirke den 23.3.1920 med Jens Chr. Møller Rasmussen, født i Vallerbæk i Karup sogn den 16.3.1894 (Anders Peder Rasmussen-(Caroline)Død i Vallerbæk den 25.6.1968. Begravet på Karup kirkegård. Han var broder til Rasmus R. i Agerskov der var gift med Jensines søster Kristine. Christian Rasmussen var uddannet ved Landbruget og efter brylluppet købte de en gård i Vallerbæk, lige nord for Karup å. Denne gård afstod de i 196 til sønnen Ivan. Ved siden af gårdens drift fik Christian også tid til en masse lokale tillidserhverv. Efter gårdsalget byggede de et dejligt hus vis a vis sønnen Anthon i Vallerbæk, og her fortsatte Christian sine hverv så længe helbredet tillod dette. Af hans mange tillidshverv skal nævnes nogle få: Formand for Karup menighedsråd, formand for missionshuset i Vallerbæk, formand for foderstof- og gødningsforeningen, i bestyrelsen for Karup og omegns kontrolforening, medlem af domsmands- og nævningeudvalget m.m. 6 børn. Jensines adresse: Vallerbæk by pr. Karup J.

C.1. Anders Christian Rasmussen, født i Vallerbæk, Karup sogn den 6.6.1921. Uddannet som landmand. Elev på Tommerup højskole vinteren 1943-44. Efter ægteskabs indgåelse købte han ejendom i Over Uhre. Som nabo fik han mod øst: fætterens Anders (D.2) imod nord, lige over åen, boede hans fader, senere. Ved siden af pasningen af sin ejendom, fik Anders ligesom faderen tid til forskellige tillidshverv. Bl.a. var han i en årrække formand for Grove sogns sygekasse, han er nu bl.a. revisor i Grove venstrevælgerforening m.m. Gift i Bording kirke den 29.11.1945 med Mette Kirstine Agaard Kristensen, født i Stubkjær, Bording sogn den 15.4.1919 (Peder Mar. Kristensen-Else Marie Pedersen) 4. børn. Adresse: Over Uhre pr. Kølvrå.

C.1.a. Frida Marie Rasmussen, født i Uhre, Grove s. 6.4.1948. I huset hos forældrene. Bestyrelsesmedlem i Karup K. F. U. K. 'I. A.

C.1.b. Grethe Jhanne Rasmussen, født i Uhre, Grove sogn, den 28.12.1951. Husassistent i Kølvrå, Bor hjemme.

C.1.c. Kristian Peder Rasmussen, født i Uhre, Grove sogn den 1.9.1953.

C.1.d. Karl Marius Rasmussen, født i Uhre, Grove s. 13.6.1955.

C.2. Gerda Kathrine Rasmussen, født i Vallerbæk, Karup sogn den 11.1.1923. Gift i Karup kirke 22.6.1944 med Villy Majlund Mikkelsen, født i Majlund, Karup sogn den 23.4.1921 (Jens Severin Mikkelsen-Ane Kirstine) Landmand. Har landejendom. 7 børn. Adresse: Majlund pr. Karup J.

C.2.a. Bente Sinne Mikkelsen, født i Ravnholt i Thorning sogn. Efter konfirmationen ophold på Grejsdalens ungdomsskole ved Vejle. Gift i Thorning kirke den 12.10.1963 med Vagn Thøgersen, født i Stenrøgel Thorning sogn den 6.12.1942. (Niels Anker Thøgersen-Ester Vad) Smedesvend. 2 børn. Adresse: E.T. Jørgensens Vej 5. Vejle.

C.2.a.1. Anita Thøgersen, f.i. Kjellerup 30.3.64

C.2.a.2. Vivian Thøgersen, f.i. Knudstrup 13.4.1965.

C.2.b. Lis Stinne Mikkelsen, født i Ravnholt i Kjellerup sogn den 13.5.1946. Kontordame i Silkeborg. Ugift.

C.2.c. Margit Irene Mikkelsen, født i Ravnholt, Kjellerup sogn den 18.1.1948. Gift i Karup kirke den 1.6.1968 med Boye Stig Jensen, født i Køng 22.8.1946 (Kjeld Valdemar Jensen-Else Marie) Strikker. Ingen børn. Adresse: Majlund, Karup J.

C.2.d. Per Majlund Mikkelsen, f.i Ravnholt 28.12.53.

C.2.e. Olle Majlund Mikkelsen, f.i Ravnholt 1.4.1956.

C.2.f. Rita Jonna Mikkelsen, f.i Ravnholt 9.11.1957

C.2.g. Gert Majlund Mikkelsen, f.i Majlund, Karup s. 31.3.1966.

C.3. Carlo Gunnar Rasmussen, født i Vallerbæk 1.7.1926, død samme sted 3.3.1928. Begravet i Karup.

C.4. Carlo Primodt Rasmussen, født i Vallerbæk, Karup s. den 31.12.1928. Efter alm. folkeskole udlært som mejerist. Mejerist på forskellige mejerier, sidst Selde A/M 8 mdr. på Talum mejeriskole. Handelsskole. Nu driftsleder på minkføderfabrik. Gift i Skærø 1.8.1954 med Gunhild Johanne Hansen, født i Faulov 15.7.1936 (Magnus Bilgrav Hansen-Jerda Elisabeth Reppien) Gunhild har præliminæreksamen med tillægseksamen i fransk og latin. Påbegyndt uddannelse som trafikalev ved DSB, men afbrød gr. ægte-

skab. Senere uddannelse som sygehjælper. 4 børn. -
Adresse: Hans Egedesvej 4, Frederikshavn.

- C.4.a. Ellen Therese Rasmussen, f. i. Uhre, Brande sogn den 2.2.1955.
- C.4.b. Bodil Marie Rasmussen, f. i Uhre, Brande sogn den 2.11.1956.
- C.4.c. Kirsten Johanne Rasmussen, f. i Uhre, Brande sogn den 15.10.1958.
- C.4.d. Kurt Frimodt Rasmussen, f. i Selde, 1.3.1962.

C.5. Anthon Rasmussen, født i Vallerbæk, Karup sogn 31.1.1930. Uddannet ved landbruget. Efter soldatertjenesten købte han købmandsforretning i Vallerbæk by. Gift i Sunds kirke den 8.8.1953 med Petra Mikkelsen, født i Hove 29.9.1931 (Anthon Majkin Jensen Mikkelsen-Mary Sofie Pedersen) Petra er organist ved Karup kirke. 3 børn.
Adresse: Vallerbæk by pr. Karup J.

- C.5.a. Birthe Marie Rasmussen, født i Vallerbæk, Karup sogn den 15.2.1955.
- C.5.b. Bent Rasmussen, født i Vallerbæk, d. 13.7.1957.
- C.5.c. Brian Rasmussen, født i Vallerbæk, d. 11.1.1961.

C.6. Krista Anna Rasmussen, født i Vallerbæk 15.8.1932. Gift i Karup kirke den 21.3.1953 med Carl Birkelund Mogens, født i Frederiks 26.6.1931 (Anthon Mogensen-Else Jensen) Elektromekaniker og elektriker ved DAB, Silkeborg, Krista er husmoder afløser. 3 børn. Adresse: Vallerbæk, Karup

- C.6.a. Anthon Birkelund Mogensen, født i Frederiks den 5.11.1954.
- C.6.b. Tommy Birkelund Mogensen, født i Vallerbæk, den 6.8.1957.
- C.6.c. Knud Birkelund Mogensen, født i Vallerbæk, den 10.11.1962.

C.7. Ivan Flemming Rasmussen, født i Vallerbæk, Karup s. 7.6.1941. Landmand og har overtaget forældrenes gård. Sammen med fødehjemmet har han overtaget en del af faderens tillidserhverv; han er bl.a. kasserer i foreningen af unge landmænd for Karup og omegn, medlem af Karup menighedsråd, medlem af landboforeningens dyrskueudvalg. Gift i Frederiks kirke den 25.4.1964 med Lissi Birgit Brauner, født i Skelhøje, Frederiks sogn den 28.9.1941 (Oluf Sigfred Brauner-Ellen Larsen) Lissi er nu ansat som syerske ved Storms tricotagefabrik i Stubbjær. Ingen børn.
Adresse: Vallerbæk pr. Karup J.

D. Kirstine Pedersen, født i Hestlund i Bording sogn den 15.6.1900 Gift i Bording kirke den 23.2.1919 med Rasmus Chr. Rasmussen, f. 19.2.1891 i Vallerbæk, Karup sogn (Anders Peter Rasmussen-Caroline Efter deres ægteskab overtog de Kirstines fødehjem, Mosevang i Agerskov i Bording sogn. Foruden at drive gården tog Rasmus stor del i det offentlige liv. Han var således i flere perioder medlem af Bording sogneråd, han var i omtrent 20 år formand for mejeriet i Munklinde, han var formand for lokalforeningen for hedebruget i

Bording sogn og var tillidsmand for forsikrings-selskabet LMU. I 1963 solgte de gården til sønnen Anders og de købte datteren Anna' hus i Karup. På grund af Kirstines sygdom solgtes dette hus dog snart igen og de flyttede ind på Ikast pensionistkollegium. Rasmus døde på sygehuset i Herning den 19.2.1965. I ægteskabet 3 børn. Kirstines adresse: Pensionistkollegiet, Hagelskjærvej, Ikast.

D.1 Anton Østergaard Rasmussen, født i Agerskov i Bording sogn den 1.2.1926. Landbrugsskole. Gift i Ilskov kirke den 29.6.1951 med naboens datter Ester Hansen, født i Agerskov 19.2.1923 (Jens Anton Hansen-Ane Kirstine M. Troelsen) Efter ægteskab købte de ejendom på Karup mark. Ejendommen er flere gange udvidet. Anton som er en dygtig landmand er speciel interesseret i svineavl. Ved siden af landbruget tager han stor del i det offentlige liv, han er således næstformand i Karup Foderstof-og gødningsforening, medlem af bestyrelsen for foreningen for unge landmænd i Karup, bestyrelsesmedlem i venstrevælgerforeningen, medlem af skolekommissionen, hegnsynsmand, brandmand i det komm. brandværn m.m. I ægteskabet 3 børn.
Adresse: Karup mark, Karup J.

D.1.a. Stinne Merethe Østergaard Rasmussen, født i Karup sogn den 23.3.1953.

D.1.b. Lis Kirsten Østergaard Rasmussen, født i Karup sogn den 8.8.1957.

D.1.c. Per Kristian Østergaard Rasmussen, født i Karup sogn den 26.1.1962.

D.2. Anders Østergaard Rasmussen, født i Agerskov, Bording sogn den 24.10.1929. Uddannet ved landbruget og overtog i 1963 fødehjemmet. Gift i Skæggerup kirke den 12.8.1961 med Aase Snedker Pedersen, født i Smedskov den 24.4.1938 (Magnus Pedersen-Marthine Snedker). Aase er nattevagt på pensionistkollegiet i Ikast. I ægteskabet 3 børn.
Adresse: "Mosevang" Agerskov pr. Bording.

D.2.a. Henrik Snedker Østergaard Rasmussen, født i Agerskov den 20.3.1962.

D.2.b. Michael Snedker Østergaard Rasmussen, født i Agerskov den 12.11.1963.

D.2.c. Torben Snedker Østergaard Rasmussen, født i Silkeborg den 12.2.1967.

D.3. Anna Kathrine Østergaard Rasmussen (søster), født i Agerskov den 12.10.1934. Indtil sit ægteskab var hun pige hos forældrene. Gift i Ilskov kirke 29.7.1961 med Svend Kristen Poulsen, født i Nørre Omme 3.12.1935 (Andreas Poulsen-Jensine Kristensen) Efter sin soldatertid i Karup var Svend ved landbruget, senere på Karup kartoffelmelsfabrik, Efter brylluppet var han hos en vognmand på Mors, derefter ansættelse fra nov. 1961 hos DSB. Siden 1965 på Ruten Viborg-Hammershøj-Randers. 2 børn. Adresse: Hviddingvej, Hammershøj.

E. Søren Pedersen, født den 23.7.1902 i Ravnholt i Bording sogn. Var efter konfirmationen ved landbruget, var efter ægteskabet bl. a. uldhandler, fabrikant m.m. Han har således haft egen virksomhed i Skjern, Herning (Pagh's Alle 17) og i Snejbjerg og flere steder. Han blev gift i Bording kirke den 25.7.1925 med Dagmar Johanneesen, født i Hoven sogn den 14.2.1899 (Niels Chr. Johannesen) Ved ægteskabet havde Dagmar en broderiforretning i Bording sammen med sin søster. I 1964 solgte de virksomheden i Herning og byggede et hus i Snejbjerg med plads til skjortefabrikation, disse lokaler blev senere lavet om til Revisionskontor, hvor Søren arbejdede nogle år. I ægteskabet 2 børn. Adresse: Hovedgaden 31, Snejbjerg pr. Herning.

E.1. Vitta Terese Pedersen, født i Århus den 19.7.1930. Gift den 28.12.1947 i Vildbjerg med Peter Gunnar Krogstrup Lysgaard, født den 17.11.1927 i Vildbjerg (Knud Lysgaard-Betty Elisabeth Krogstrup) Se om denne familie: "Bogen om Krogstrup-slægten" Herning 1959. Peder Lysgaard der døde i Gjellerup den 21.12.1967 var efter realeksamen handelsuddannet ved General Motors og var siden på Krogstrup højskole. Sin virksomhed som selvstændig startedes med forhandling af autogummi, senere blev han forpagter af en GULF servicestation i Herning. Sammen med faderens fætter, Johannes Jensen startede han i 1958 bensinselskabet UNO-X. Ved klog taktik opnåede dette selskab en fin placering på det skandinaviske marked. Ene mand startede Peder Hernings l. tankskibsrederi. Kendt blev Peder Lysgaard og UNO-X også for hans store indsats for kunst og sport. Indtil sygdommen slog ham ud var han selv aktiv sprotsudøver og formand for sportsklubben "Fremad" i Herning. Peder Lysgaard stiftede et fond for sprotsudøverø, ligesom han var en af foregangsmændene bag Exportskolen i Birk. Kort før sin død byggede Peder Lysgaard en stor villa i Gjellerup (Se Billedbladet nr.14/1968). Peder Lysgaard høstede megen anerkendelse for sin virksomhed og sit store initiativ og var ofte omtalt i dagblade og tidsskrifter. Efter hans død overtog Vitta hans direktørposter i Uno-X og rederiet. I ægteskabet 4 børn. Adresse: "Egebakken" Gjellerup pr. Hammerum.

E.1.a. Knud Lysgaard, født i Vilbjerg 26.4.1948

E.1.b. Anna Grethe Lysgaard, født i Silkeborg den 29.9.1949. I lære hos Charles Maibom, Bredgade 1 Herning.

E.1.c. Søren Lysgaard, født i Aulum den 5.2.1952 Er elev på 2 årig præliminærkursus i Rønde.

E.1.d. Annette Lysgaard, født i Herning den 19.7.59.

F. Ane Pedersen født i Ravnholt, Bording sogn den 23.7.1904. Gift i Bording kirke den 25.10.1925 med sin fætter Jens Bredvig, født i Ravnholt i Bording sogn den 3.8.1904 (Karen og Mads Bredvig) Jens' fader var broder til Anes mor. Slægten Bredvig kan føres tilbage til St.Bredvig i Ørre sogn. Efter vielsen boede Jens og Ane forskellige steder, bl.a. Paarup og Ravnholt, flyttede 1944 til Ikast hvor de byggede et hus på Østergade 82, solgte det i 1946 og byggede hus på Østergade 69. Jens arbejdede som tekstilarbejder i en årrække. Efter at sønnen Magnus havde startet egen virksomhed arbejdede han der. I 1966 afhændede de huset til Magnus og flyttede op i lejligheden over missionshuset, som de nu passer. 2 børn. Adresse. Missionshuset, Kirkegade 8, Ikast.

F.1. Villy Magnus Bredvig, født i Paarup, Engesvang sogn den 31.12.1927. Tjente på landet fra sit 12-17 år. Kom da i tømrerlære men måtte afbryde dette på grund af en gigt-lidelse. Han lærte at ketle og fik etableret egen virksomhed i Ikast. Denne virksomhed blev 1964 godkendt som beskyttet værksted under Revalideringsfonden og Magnus var ansat som konsulent og leder. Han har ligeledes været leder af et ketlekursus på Midtjydsk tekstilkursus i Herning. Magnus driver nu virksomheden for egen regning. Gift i Gjellerup kirke den 5.9.1964 med Hilda Agnethe Siggaard, født i Gudsånkjær i Gjellerup sogn den 13.1.1934 (Anthon Jensen Siggaard- Mathildte Kirstine) Hilda er uddannet som syerske i Herning og har bl.a. arbejdet på kjolefabrikkerne Chiki og Eibi. I ægteskabet 2 børn. Adresse: Østergade 69, Ikast.

F.1.a. Per Siggaard Bredvig, født i Århus 9.2.1965

F.1.b. Lars Anton Siggaard Bredvig, f.i Ikast 6.3.66.

F.2. Anton Marthinus Bredvig, født i Ravnholt, Bording sogn den 4.12.1937. Efter mellemkoleeksamen i 1954 ansat ved forsvaret som mathelev i 9 mdr., derefter 9 mdr. værnepligt. Fra 1956 i lære som rørlægger, udlært hos Karl Tang, Ikast. Fra 1962 hjemmestriker. 1964 Maskinarbejder hos A.Niebuhr, Ikast hvor han stadig er ansat. Var tidligere en del sportsinteresseret og deltog en del i cykeløb, og senere sammen med broderen Magnus i motororienteringsløb. Gift i Ikast kirke den 14.7.1965 med syerske Else Grethe Hagelskjær Bredvig, født den 12. 1.1942 i Faurholt i Ikast sogn (Laurits Hagelskjær Bredvig og Mary Johanne Hansen) Om denne slægt se: Bernh.Larsen: "Hagelskjærslægterne". 1 barn. Adresse: Rugtoften 8, Ikast.

F.2.a. Gitte Hagelskjær Bredvig, født i Ikast den 21.3.1966.

G. Johannes Pedersen, født i Bording sogn den 4.9.1906, Landmand død samme sted 1924. (Lungehindebetændelse) Ugift.

H. Otto Pedersen "som nr. otte", født i Ravnholdt i Bording sogn den 10.6.1908, arbejdede først ved landbruget, blev senere tekstilarbejder, han har haft selvstændig virksomhed i Silkeborg, har arbejdet som symaskinererør, været vævemester m.m. Sidst ansat på brudekjolefabrikken Lilly i Vejle. Gift 1. gang i Herning den 22.5.1930 med Ingrid Jensen, født i Gjellerup 25.8.1910 (Ane-Anders Jensen) Ægteskabet opløst ved skilsmisse den 12.10.1949. I ægteskabet 3 børn.
Gift 2. gang i Silkeborg den 13.12.1952 med Karen Olesen, født d. 11.1.1920 i Sejling, Sinding sogn (Mar.Ville Olsen-Jensine Nielsen) I dette ægteskab 1 barn. Adresse: Tønnesgade 20, Vejle

H.1. Ellen Viola Pedersen født 28.7.1931 i Herning, død i Silkeborg 26.3.1962. Handelsuddannet. Gift i Alderslyst den 30.12.1949 med blikkenslager Holger Villy Vils, født den 29.10.1927 i Silkeborg (Klara - Vilh.Vils) I ægteskabet 2 børn.
Adresse: Nørretorv 6, Alderslyst, Silkeborg.

H.1.a. Conni Leila Vils f. i Alderslyst 9.9.1950

H.1.b. Adda Glenni Vils f. i Alderslyst 12.1.1954.

H.2. Svend Pedersen, født 12.4.1934 i Herning, Tekstiltekniker hos fa. Nekkelmann i Silkeborg. Gift i Odense den 29.12.1957 med Grethe, født 30.11.1938. I ægteskabet 2 børn.
Adresse: Virkelund pr. Silkeborg.

H.2.a. Lars Pedersen, født 5.5.1960

H.2.b. Susanne Pedersen, født 30.12.1961

H.3. Lissi Lydia Pedersen, født den 16.5.1939 i Herning. Gift i Odense den 27.12.1958 med Gas- og vandmester Hans Arne Hansen, født 18.9.1936 i Odense (Christoffer Hansen-Ane Marie) 1 barn. Adresse: Vissenbjer, Fyn.

H.3.a. Jan Arli Hansen, født 29.4.1959 i Odense.

H.4. Kent Ejner Pedersen, født 3.9.1956 i Viby v/ Århus.

Korte og spredte oplysninger om Anton Pedersen og Ane Cathrine Bredvigs forfædre. Nummer i venstre side henviser til de pågældendes placering på den foranstående anetavle.

- 4 Peder Christensen Smed var født i Gjellerup den 31.8.1830 og døde i Hestlund i Bording sogn den 30.6.1895. Han var husmand i Tulstrup og senere i Hestlund. Han var i ægteskab med
- 5 Bodil Cathrine Pedersen, der var født i Sunds sogn. Hun døde som 92 årig i Bording den 28. juli 1924. Peder og Bodil blev begravet på Bording kirkegaard. I samme gravsted begravedes i 1951 sønnetatteren Pederikke Katrine og i 1957 hendes mand Lars Troelsen. Bodil var født 5.2.1832.
- 6 Jens Bredvig blev født i St.Bredvig i Ørre sogn den 13.12.1834. Han tjente bl.a. hos faderen der i 1851 havde gård i Simmelkjær, 1854 nævnes han som strømpebinder og senere som snedker. Han var meget fingersnild og på sine gamle dage snittede han forskellige træting. Han døde i Hammerum den 5.8.1913. Han blev viet i Frederiks kirke den 29.3.1862 til
- 7 Maren Madsen der ligeledes var født i Ørre sogn, den 21.4.1842. Moderen var ugift og blev ikke gift med barnefaderen. Sammen med Jens Bredvig boede Maren flere steder, bl.a. på Kølvrå Hede og senere på Agerskov hede i Bording sogn. Hun døde af alderdomssvaghed den 2.1.1925 på alderdomsasylet i Hammerum.
- 8 Christen Christensen Smed blev døbt i Rind kirke ved Herning den 26. april 1801. Han var husmand og smed og boede i Møllehuset i Gjellerup. Han var gift 2 gange. 1.kone se nr. 9. Hans 2. kone var Kirsten Marie Sørensdatter med hende havde han børnene: Søren, Christian og Jens Christian, med sin 1. kone havde han Christen, Søren, Jens og Peder, altså kun sønner, og af disse 2 der hed Søren. Christen Smed, der var den sidste af "smedene" døde i Gjellerup den 7.11.1843.
- 9 Abelone Sørensdatter Storgaard døbt i Gjellerup kirke 2. juledag 1802. Hun blev gift med Christen Christensen Smed i Gjellerup kirke den 27.10.1827. Hun er død omkring 1836-37.
- 10 Peder Christensen fødtes i Sunds hvor han døbt den 26.2.1792, der var den 1.søndag i fasten. Han har boet i Aulum og Røjen i Sunds sogn. Han døde som aftægtsmand på Bording møllemark den 6.1.1853.
- 11 Gyritha Marie Jeppesdatter fødtes i Salling. Hun døbt i Brøndum kirke 2. påskedag 1800. Hun døde i Bording den 17.8.1870.
- 12 Christen Jensen Brevig blev født i Bredvig i Ørre sogn, den 29.12.1804. Han blev senere ejer af St.Bredvig, men måtte forlade denne. 1851 ses han at have en gård i Simmelkjær. 28 år gl. blev han den 7.11.1833 viet i Ørre kirke til

- 13 Maren Pedersdatter der fødtes i Over Feldborg i Haderup sogn i 1809. Hun hjemmedøbtes den 17. marts. Hendes og mandens død er ikke fundet.
- 14 Mads Pedersen Huus fødtes i Timring sogn den 4.5.1809. Moderen var ugift. Han tjente på Adsbjerg i Sinding sogn 1839, "På hans forhold er intet at udsætte" skriver præsten. 1840 tjente han hos Ole Stentoft i Vildbj. sogn 1841 er han i Ørre og rejser november dette år tilbage til Vildbjerg. Han fik, sammen med Ane Cathrine Hendriksdatter, datteren Maren. Hun fødtes efter at han havde forladt sognet. Han blev ikke gift med Ane.
- 15 Ane Cathrine Hendriksdatter var født i Høstrup 17.9.1818. Efter at Maren var født rejste Ane til Tvis. Hun kom i ægteskab med Mads Nielsen Brændgaard, født ca. 1813. Hun døde på Nygaard mark i Ørre sogn og benævnes da som husfæster Mads Brændgaards hustru den 5.4.1866. De kom fra Tvis til Ørre 1865
- 16 Christen Pedersen Smed, ifølge kirkebøger og folketællinger er han født i Skarrild sogn omkring 1766. Hans fødsel er ikke ført i dette sogns kirkebøger (Skarrild og Arnborg) Forskellige ting tyder på, at han er søn af den Peder Smed der nævnes bl. fadderne ved sønnen Anders' dåb, i Arnborg kirke 1796. Han var gift 2 gange. Første gang med Kirstine Andersdatter der døde i Arnborg 1797, 31 år gl. Familien boede da i Annexgården i Arnborg. I dette ægteskab var der sønnen Anders. 2. ægteskab blev indgået i Gjellerup kirke 12.10.1797 med Maren Christensdatter. Efter Vielsen boede de i Rind sogn, derfra flyttede de til Gjellerup, senere flyttede de til Skinderholm i Sunds sogn. I Rind nævnes han ved folketælling som husmand, senere som smed. Han døde i Sunds sogn 24.1.1848.
- 17 Maren Christensdatter fødtes i Gjellerup sogn, i Nørre Fastrup i 1767. Hun døbt i Gjellerup kirke den 15.3. som var den 2. søndag i Fasten. Ved sin død i Hollingholt i Sunds sogn den 24.2.1850 benævnes hun som Christen Smeds enke i Hollingholt. Hun døde af alderdom, 82 år gl.
- 18 Søren Sørensen Storgaard, blev født i Gjellerup sogn 1767, han døbt 3. søndag efter hellig tre konger = 27.1. Han blev gaardmand i Gjellerup. Kirkebogen fortæller, at han den 31 (?) april 1799 blev viet til
- 19 Maren Jensdatter Fønnesbæk der fødtes i Gjellerup 1776 og blev båret til dåben den 31.3.1776. Ved sin død var hun atægtsenke hos sønnen. Hun døde i Gjellerup 6.8.1832. Om hendes slægt se Bernh. Larsen: Hagelskjærslægterne. og Ikast sogns historie.
- 20 Christen Pedersen boede i Sunds sogn. Han er født omkring 1760 idet han ved folketællingen 1801 nævnes som bonde og gårdbeboer i Thorup i Sunds sogn, 41 år gl. 8. april 1791 indgik han ægteskab i Sunds kirke med

Bodil Larsdatter blev født i Kjærgaard i Sunds sogn, 1763, hun blev båret til dåben 5. søndag efter påske. Hun døde i Sunds 7.10.1829. Fra hendes ægteskab med Christen Pedersen kendes 4 børn: Peder, Jens, Lars og Jesper.

Jeppe Christensen, kaldet Jep Salling. Hans fødested er ikke fundet, men forskellige arkivalier angiver at han er født i Salling. Han var gift 2 gange. 1.gang i Hvidbjerg kirke, 2.påskedag = 7.4. 1799, samme dag havde parret deres første barn i kirke. De flyttede til Kølbæk i Sunds sogn. Det var et meget fattigt hjem. H.P.Hansen har i sin bog "Spind og Bind", Kbh.1947 fortalt: "at hos Jep Salling der boede i et hus i Kølbæk, samledes de unge om aftenen med deres bindehose, de sad på bordet uden lys og kunne godt i måneskæret se at samle tabte masker op". Efter Karens død gifte Jeppe sig igen, han var da 71 år gl, Bruden var den 37. årige Maren Olufsdatter, der var født i Ikast sogn 1807. Jeppe døde i den høje alder af 95 år, den 22. 3.1868 i Sunds sogn.

Karen Sørensdatter er antagelig født i Groue sogn ca. 1770 men kirkebogen mangler for årene 1764-72. Hun er konfirmeret i Brøndum kirke 1785, og altså gift 1799. Hun døde i Sunds den 20.1.1843, 73 år gl.

Jens Christensen Brevig er den ældste med navnet Bredvig, som dengang stavedes uden d. Han er født som degnens søn i Hallundbæk den 8.3.1763 og blev døbt i Hodsager kirke. Den 2.4.1793 blev han trolovet og den 30 i samme måned blev han viet til Mette Mikkelsdatter. Mellem 1801 og 1805 flyttede familien til Bredvig i Ørre sogn. Her boede de indtil 1834 da de som aftægtsfolk og husejere flyttede til Hodsager sogn, her døde Jens i sit 86.år, den 16.2.1848.

Mette Mikkelsdatter var født i Overkjær (Over Simmelkær) den 19.9.1769 og hun blev konfirmeret i Ørre kirke 1787. Efter de var flyttet fra Bredvig boede de i Lilletoft i Hodsager sogn, hvor hun døde 25.5.1852, enke og 83 år gl.

Peder Jensen var født i Over Feldborg, han blev døbt i Haderup kirke den 29.12.1765. Han nævnes ved folketællingen 1801 som bonde og gårdbeboer. Han blev trolovet i svigerfaderens hus i Neder Feldborg den 13.3.1796 og den 28. samme måned blev han viet i Haderup kirke til Kirsten Knudsdatter. Han døde som aftægtsmand i Over Feldborg den 11.2.1830.

Kirsten Knudsdatter født ca 1775, sikkert i Neder Feldborg i Haderup sogn. Ved folketællingen 1801 havde hun og hendes mand svigerforældrene boende hos sig.

Peder Jensen hjemmedøbtes den 3.2.1800 i Rødding i Vildbjerg sogn, samme dag som han var født. Sammen med Else Pedersdatter fik han sønnen Mads Pedersen Huus. Else og Peder blev ikke gift med hinanden.

Else Pedersdatter, fødtes 1795 i Bjerregaard i Timring sogn, hun hjemmedøbtes 14. juli, dagen efter hendes fødsel. Som 21. årig fik hun sønnen Peder, kirkebogen kalder

hende da Else Pedersdatter Huus. 3 år senere, stadig ugift får hun sønnen Mads.

- 30 Hendrik Pedersen, fødtes i Høstrup i Haderup sogn, han døbttes i Haderup kirke 28.3.1785, konfirmeredes samme sted 1808, altså 23 år gl. Han blev trolovet 1815 og 29.6. blev han gift med Mariane Nielsdatter. De var gårdmandsfolk i Høstrup, sikkert på fædrenegaarden.
- 31 Marianne Nielsdatter, fødtes i Vester Vistorp 1794 og døbttes den 9.6. Hun blev konfirmeret i Haderup kirke 1808, samme dag som sin kommende mand.
- 34 Christen Nielsen Vium blev født i Gjellerup, døbt der 12.1.1711. Han var født i Frølund. Han døde i Nr.Fastrup i Gjellerup sogn 18.6.1778. Han var bonde og sikkert fæster under Herningsholm. Den 22.9.1746 blev han viet i Gjellerup kirke med
- 35 Kirsten Sørensdatter af Vrå i samme sogn. I deres ægteskab var der mange børn.
- 36 Søren Sørensen er født omkring 1738, sandsynligvis i Bording sogn. Han døde i Gjellerup sogn 1760, 32 år gl.
- 37 Zidse Mortensdatter var født omkring 1736, men det vides ikke hvor, hun var først i ægteskab med Søren Sørensen, hvem hun havde sønnen Søren Sørensen Storgaard. Som enke blev hun gift med Claus Christensen. I folketællingen 1801 nævnes de som boende i Gjellerup by sammen med sønnen Søren, 21 år gl og en datter Ane Margrethe, 15 år gl.
- 38 Jens Jensen Fønnesbæk. fødtes omkring 1745, sandsynligvis i Gjellerup, han levede ifølge folketællingen 1801 i Gjellerup sogn som gårdbeboer og strømpebinder. Død efter 1812. Han var gift 2 gange. 1.gang i Gjellerup kirke 11.10.1771 med Appelone Sørensdatter af Gjellerup by. Efter hendes død giftede han sig 1794 med Karen Troelsdatter, født omk. 1764. Der var børn i begge ægteskaber. Maren som skulle føre slægten videre var af 1.ægteskab.
- 39 Appelone Sørensdatter er antagelig død omkring 1792, men er ikke indført i kirkebogen. En datter Maren, begravet 5 dg. gl. den 22.4.1794, hendes fødsel er heller ikke indført
- 40 Peder Larsen der var fæstebonde og gårdbeboer i Thorup by 1787 var født omkring 1726. Han døde i Thorup 1797 og blev begravet i Sunds den 21.5., han var da 71½ år gl. Han var i ægteskab med
- 41 Johanne Christensdatter der var født omkring 1725, hun døde hos sin søn Christen Pedersen i 1804, den 6.3. i sit 79. år. Folketællingen fra Thorup 1787 nævner 3 børn.
- 46 Søren Jensen Storgaard var fæstebonde og gårdbeboer i Groue by i Brøndum sogn ved folketællingen 1801. Han var måske mere end alm. bonde, idet der bl.a. ved en barnedåb i Brøndum kirke 1793 optræder flere prominente personer, sønnen over hvem dåben blev holdt fik navnet Jens Hviid. Slægten Hviid hørte til blandt storbønderne i

Salling. Han var i ægteskab med Gyritha Marie Jensdatter og det er muligt at det er hende der er af aristokratiet blandt Sallings bønder. Søren Storgaard som han oftest kaldes var 1801 58 år gl. og må altså være født omkring 1743, men han ses ikke at være født i Brøndum sogn omkring dette tidspunkt. Han døde 1810 og blev begravet 23.9.

- 47 Gyritha Marie Jensdatter var ligeledes 58 år i 1801, hun døde i Brøndum sogn 5.1.1818.
- 48 Christen Pedersen Degn, har næppe været degn, men måske har faderen eller bedstefaderen været det. Han boede i Hallundbæk i Ørre sogn hvor han døde 1773, den 5.2. Han blev viet i Ørre eller Hodsager kirke den 15.6.1752 med
- 49 Inger Christensdatter, der ved ægteskabets indgåelse benævnes af Hallundbæk.
- 50 Mikkel Jensen Overkjær, var født omkr. 1720, han var bonde og gårdbeboer i Over Simmelkjær i Ørre sogn. Han nævnes i folketællingen 1801 som værende gift 4 gange. En af konerne Mette Mortensdatter blev begravet 2.6.1765. 1801 er datteren Mette (25) hjemme og hun nævnes af mandens 4. og hustruens 2 ægteskab. Hans hustru og Mettes moder var
- 51 Margrethe Christensdatter, født omkr. 1750 og altså gift en gang før hun blev viet til Mikkel Overkjær.
- 52 Jens Pedersen boede 1765 i Over Feldborg.
- 54 Knud Andersen var født omkring 1743, han var husmand og smed i Over Feldborg hvor han døde 1804 som aftægtsmand hos datteren Kirsten og svigersønnen Peder Jensen. Han var gift med
- 55 Margrethe Kjeldsdatter, der var født omkring 1744.
- 56 Jens Pedersen også kaldet Østergaard, født ca. 1763 var bonde og gårdbeboer i Mødding by i Vildbjerg sogn ved folketællingen 1801, han var gift med
- 57 Karen Pedersdatter der var født omkring 1777.
- 58 Peder Olufsen, fødtes i Bjerregaard i Timring sogn den 17. 4.1767. 1794 blev han gift. Samtidig blev hans søster gift med Peder Mathiasen. 1801 havde han selv fødegaarden i Timring. Hans kone
- 59 Johanne Christensdatter var født omkring 1756.
- 60 Peder Hendriksen var bonde og gårdbeboer i Høstrup i Haderup sogn, han havde giftet sig gården til idet han den 5. 8.1781 blev gift med Jens Thygesens enke, Karen Clausdatter i Høstrup. Ved vielsen nævnes Peder som værende fra Lindholt, han er født omkring 1757, død efter 1806.
- 61 Karen Clausdatter er født omkring 1744, det ses dog ikke at være i Haderup sogn, hun døde i Høstrup 29.9.1806. Fra hendes sidste ægteskab kendes 2 drenge Jens og Hendrik.

- 62 Niels Larsen kendes kun fra nogle dåbsindførsler i Haderup kirkebog, endelig fortæller folketællingen 1787 at han var bonde og gårdbeboer der boede i Vester Vistorp. Han er født ca. 1746 og har været gift mindst 2 gange. Første hustrus navn kendes ikke, men hustru nr. 2 hed
- 63 Anne Cathrine Christensdatter var født omkring 1749, hendes 1. ægteskab var med Niels Larsen, med hvem hun havde Jeppe, Christen og Marianne (31)
- 68 Niels Christensen boede i Busk i Gjellerup sogn, han kaldtes Niels Busk. Den 22.6.1710 blev han viet i Gjellerup kirke til
- 69 Kirsten Jensdatter der var fra Frølund i Gjellerup sogn
- 92 Jens (Storgaard ?) Fra folketællingen 1801 vides at han havde 2 børn, nemlig Søren (46) og folketællingen fortæller, at i huset hos Søren var hans søsterdatter Mette Jens datter, 15 år gl.
- 100 Jens (Overkjær ?) Fra folketællingen 1787 vides at i huset hos sønnen Mikkel (50) også er hans søster Else Marie Jens datter, 52 år og syg. Altså har Jens (100) haft min. 2 børn.
- 116 Ole Jespersen havde Bjerregaard i Timring sogn, han kendes fra kirkebogen med nogle børns dåbsindførelser og fra hans vielse i Timring kirke den 21.6.1750 hvor han blev gift med
- 117 Maren Nielsdatter.

