



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Genealogisk samling

99.8

Henningsen Jensen, Robert

En præsentation af de fleste af  
Henningsen familiens læredrenge

970506

# En præsentation af de fleste af Henningsen familiens læredrenge samt andre oplysninger



Skrevet af  
**Robert Frits Henningsen Jensen**  
Dagnæs Boulevard 28, 8700 Horsens

# **En præsentation af de fleste af Henningsen familiens læredrenge samt andre oplysninger**

skrevet af  
Robert Frits Henningsen Jensen  
Dagnæs Boulevard 28  
8700 Horsens

© Copyright  
Robert Frits Henningsen Jensen  
1. oplag  
april 1996

**Denne lille bog er i meget dyb livsvarig  
taknemmelighedsgæld tilegnet  
min kære moder fru Hansa Henningsen.**

**Til vitterlighed Robert Frits Henningsen Jensen**



**Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor**

**HANSA HENNINGSEN**

**er stille sovet ind.**

**Dagnæs, den 8. april 1996.**

**På familiens vegne:**

**Robert, Frank, Henry, Kent, Jesper og Finn.**

**Bisættelsen finder sted onsdag den 17. april kl. 13.45  
fra Vestre Kirkegårds kapel.**

Mit hjerte vil for altid hænge ved bogbinderægteparret fru Mona og hr. Orla Kristensen, Christiansholmsgade 7, 8700 Horsens.

Til vitterlighed Robert Frits Henningsen Jensen

Jeg vil hermed fastslå, at ægteparret Schnack, København gennem mange år har vist mig en helt uhørt enestående ægte venlighed.

Til vitterlighed Robert Frits Henningsen Jensen

Jeg vil hermed fastslå, at overlæge dr.med. Lizzie Sand Strömngren, Risskov gennem mange år har vist mig en enestående venlighed.

Til vitterlighed Robert Frits Henningsen Jensen

Jeg står i evig taknemmelighedsgæld til forhenværende stadsbibliotekar Marie Helene Jakobsen, Horsens.

Til vitterlighed Robert Frits Henningsen Jensen

## **Hvad er en moder?**

Det er blandt andet min kære moders skyld, at jeg har klaret mig så godt.

Til vitterlighed Robert

## **Kære ukendte læser**

Ved nøjere gennemgang har det vist sig ganske umuligt at få samtlige læredrenge udlært hos Henningsenfamilien registreret, men så vidt det vides, har jeg vist fået de fleste af familien Henningsens læredrenge registreret.

Villiam Alfred Henningsen var i mange år et interesseret medlem af Horsens Slagtermesterforening, i hvis bestyrelse han i lang tid sad. I nogle år var han kasserer. Villiam Alfred Henningsen udlærte ialt 4 læredrenge.

1. Hans Pedersen fra Bjerre. Han var en betydelig slagtermester og handelsmand.
2. Arne Olsen søn af dyrlæge Olsen.
3. Henry Emil Henningsen.
4. Sønnen Erik Villiam Henningsen - udlært i 1948.

Slagtermester Erik Villiam Henningsen, Horsens har siden 1967 været suppleant til bestyrelsen for Horsens og Omegns Slagtermesterforening. Hans hobby er travsport. Erik Villiam Henningsen har udlært 2 læredrenge.

1. Poul Kjærhus Sørensen
2. Aksel Sørensen

Slagtermester Martin Iversen, Horsens har i året 1907 udlært Carl Christian Asmus Henningsen.

Kreaturhandler, engros slagtermester og eksportør Carl Christian Asmus Henningsen har udlært mindst 4 læredrenge.

1. Broderen Frits Otto Henningsen udlært som slagtersvend i Tørring i 1921.
2. Jørgen Mortensen Sørensen født i Vonge den 9. juli 1902

- udlært som slagtersvend i Tørring. Han arbejdede i 27 år på Vejle Svineslagteri. Bopæl: Vestergade 72, Horsens. Broder til Peder Sørensen.

3. Peder Sørensen født i Vonge den 19. oktober 1903 som søn af slagtermester Søren Sørensen. Peder Sørensen er udlært som slagtersvend i Tørring i 1924. Han drev som selvstændig slagtermester den samme forretning i ca. 44 år i Vestergade 45 i Horsens.

4. Bjørn Christensen udlært som slagtersvend i Horsens.

Peter Sigurd Henningsen blev født den 29. juni 1891 i Horsens, og han døde den 27. februar 1971 i Horsens. Han blev udlært i 1909 hos slagtermester Magnus Pedersen, Amaliegade 28, Horsens. Han etablerede sig som selvstændig engros slagtermester i Kattesund 16, Horsens i 1911 og udvidede virksomheden med detailforretning i 1918. Peter Sigurd Henningsen var medlem af bestyrelsen for Horsens og Omegns Slagtermesterforening fra 1932 til 1945. Han var selvstændig kreaturhandler og engros slagtermester, og han udlærte 8 læredrenge.

1. Orla Jessen født i 1907 og udlært ca. 1925. Senere slagtermester i Frederiksgade i Horsens. Han var søn af slagtermester Ludwig Jessen i Horsens.

2. Egon Holm født den 29. september 1914 i Hatting, Vejle Amt. Han fik svendebrev i 1932. Efter udstået læretid var han ansat i fire år som svend hos Peter Sigurd Henningsen. Egon Holm blev senere selvstændig slagtermester i Give. Han var søn af slagtermester Georg Holm.

3. Svend Aage Hansen. Efter udstået læretid var han i fire år ansat som svend hos Peter Sigurd Henningsen. Svend Aage Hansen blev senere selvstændig slagtermester på Amager.

4. Willum Worm født i Horsens den 30. september 1910. Udlært som slagtersvend i 1928. Død i Horsens den 9. maj 1969. Han var i seks år ansat som svend hos Peter Sigurd Henningsen. Willum Worm blev senere bestyrer for kreaturhandler, slagtermester og eksportør Holger Hansen, som var søn af kreaturhandler, slagtermester og eksportør Christian Hansen, Horsens. Willum Worm var søn af slagteriarbejder Henry Christian Hermann Gotlieb Worm og hustru Rasmine Henriette Elisabeth Petersen.

5. Alfred Nielsen født den 22. januar 1923 i Horsens. Udlært i 1942. Selvstændig slagtermester i Middelfart. Han var søn af fiskehandler Thomas Emil Nielsen i Thonbogade i Horsens.

6. Jesper Fomsgård.

7. Sønnen Frank Boye Østergaard Henningsen. Han fik svendebrev i 1936. Slagtermester i 34½ år i Kongensgade 23, Horsens. Han var i en periode i årene omkring 1957 medlem af bestyrelsen for brydeklubben Hermod i Horsens.

8. Sønnen Thorkild Østergaard Henningsen. Han fik svendebrev i 1940. Han overtog som selvstændig slagtermester faderens virksomhed i 1957. Han var ejer af forretningen og ejendommen, som han drev i 20 år. Hans hobby var opdræt af travheste. Privat adresse: Stensballe Strandvej, Horsens.



Peter Sigurd Henningsen har ikke udlært Gudmund Jensen og Hans Hansen.

Frank Boye Østergaard Henningsen er født den 26. juni 1918 i Horsens. Han var slagtermester med forretning i Kongensgade 23, Horsens i 34½ år. Han udlærte 2 læredrenge.

1. Bryderen Poul Berg født den 4. april 1937 i Horsens. Han fik svendebrev i 1955. Han var selvstændig slagtermester i Ikast. Poul Berg var søn af maskinarbejder Henry Berg.

2. Kaj Ekander.

Frank Boye Østergaard Henningsen blev begyndermester i 1950 i mellemvægt, kredsmester for syddjylland i 1957 i mellemvægt og i 1959 i sværvægt samt jysk seniormester i sværvægtsbrydning i 1959, 1960 og 1961. Han blev gift den 27. februar 1943 i Horsens med Tove Kirstine Dam. Hun blev født den 7. august 1921 i Horsens, og hun døde den 5. december 1986 i Horsens. Hun var datter af telefonarbejder Jens Ingvar Dam og hustru Anna Kirstine Sørensen. Frank Boye Henningsen er bosat: Stensballe Strandvej 97. De har sønnen Sven-Jørn Henningsen.

Sven-Jørn Henningsen blev født den 15. april 1949. Han er anlægsgartner. Han er gift med Connie Henningsen, som blev født den 10. oktober 1958 i Videbæk. Bosat Føniksborgallé 1, Aagaard, Kolding. De har datteren Tina Henningsen.

Tina Henningsen blev født den 23. marts 1983 i Aagaard.

Thorkild Østergaard Henningsen er født den 29. august 1921 i Horsens, og han døde den 27. april 1988 i Horsens. Han var slagtermester i Horsens, og han udlærte 3 læredrenge.

1. Poul Husted Andersen.

2. Sønnen Carl Evald Secher Henningsen som ved svendeprøven den 20. februar 1967 bestod med udmærkelse og sølvmedalje.

3. Sønnen Donald Secher Henningsen som bestod svendeprøven den 31. juli 1969.

Thorkild Østergaard Henningsen blev jysk seniormester i letvægtbrydning i 1951 og kredsmester for syddjylland i 1951. Han blev gift den 25. august 1945 i Vor Frelsers Kirke i Horsens med kontroltelefonist Rosa Annelise Secher, som blev født den 27. april 1926 i Ris, Ovsted sogn. I 1943 bestod Rosa Annelise Secher præliminæreksamen i Horsens. Hun er datter af gårdejer Laurids Peder Hansen og hustru Elise Kirstine Secher. Rosa og Thorkilds ægteskab blev imidlertid opløst. Han blev gift anden gang den 18. marts 1963 på Horsens Rådhus med Nina Jensen, som blev født den 19. juni 1941. Dette ægteskab er opløst.

Rosa og Thorkild Henningsen har børnene: Carl Evald Secher Henningsen, Donald Secher Henningsen og Preben Secher Henningsen.

1. Carl Evald Secher Henningsen er født den 17. februar 1947 i Horsens. Han er udlært pølsemaker hos sin fader. Ved svendeprøven den 20. februar 1967 bestod han med udmærkelse, og han fik en sølvmedalje. Carl Evald Henningsen var

i en årrække slagtermester på Mælketorvet i Horsens. Han arbejder nu som pølsemaker i Horsens. Carl Evald Secher Henningsen fik en datter med Elsebeth Frederiksen, som er født den 4. februar 1949. Mette Henningsen Frederiksen er født den 20. januar 1973 i Horsens.

2. Donald Secher Henningsen er født den 31. juli 1949 i Horsens. Han blev udlært som pølsemaker hos sin fader den 31. juli 1969. Donald Secher Henningsen arbejder på en fabrik i Horsens.

Nina og Thorkild Østergaard Henningsen har sønnen Bendix Henningsen født den 21. februar 1966 på Torsted Fødeklínik i Horsens. Bendix Henningsen er udlært mekaniker.

Ejnar Severin Henningsen blev født den 14. juni 1893 i Horsens, og han døde den 6. oktober 1965 i Horsens. Han blev udlært hos slagtermester Carl Parelius i Horsens i 1911. Han etablerede sig som opkøber af kreaturer til engros slagting og eksport i 1911. Han var selvstændig engros slagtermester, eksportør og kreaturhandler i Horsens og udlærte ialt 7 læredrenge.

1. Kaj Sørensen - søn af slagtermester  
Theodor Sørensen.

2. Harry Hauberg.

3. Gunnar Rasmussen.

4. Viggo fra Århus.

5. Sønnen Finn Egon Henningsen. Han var kreaturhandler og selvstændig engros slagtermester.

6. Svend Bleis. Født den 3. august 1914 i Horsens. Han fik svendebrev i 1932. Selvstændig slagtermester med forretning Fabrikvej 33, Horsens. Han døde den 24. maj 1988 i Horsens. Svend Bleis var søn af skindhandler og garver Otto Marinus Bleis.

7. Henry Thomsen. Født i Daugård den 25. juli 1908. Han fik svendebrev den 23. april 1928. Slagtermester Henry Thomsen drev forretning i Borgergade 10, Horsens.

Ejnar Severin Henningsen blev gift den 4. oktober 1914 i Tvingstrup, Ørridslev sogn med Maren Nielsine Andersen. Hun blev født den 13. maj 1894 i Nørre Snede som datter af vognmand Anders Andersen og hustru Hendrea Bremer. Hun døde den 16. december 1962 i Horsens. Ægteparret ejede i mange år ejendommen Nørretorv 21 i Horsens. Der hvor Langmarkskolen nu ligger, lå der en gang en stor græsindhegning, hvor der hver sommer græssede adskillige ungkreaturer, nogle heste og nogle få ungtyre. Disse dyr blev fedet op, så de hen på efteråret var tjenlige til at blive slagtet på Horsens offentlige Slagtehus. Ejnar Severin Henningsen havde i mange år lejet denne græsindhegning af Horsens kommune. I det hele taget havde mange mandlige medlemmer af slagtermesterdynastiet gennem mange år hver en græsindhegning, hvor der hver sommer græssede adskillige ungkreaturer og en del heste og ungtyre. Ejnar Severin Henningsen var en gang i sin tid en meget velhavende mand. Befolkningen i Horsens og omegn betragtede ham som en meget rig mand.

De fik børnene: Finn Egon Henningsen, Elly Henningsen og Irma Henningsen.

Henry Emil Henningen blev født den 1. september 1896 i Horsens og blev døbt den 4. april 1897 i Horsens. Han døde den 15. november 1980 i Horsens. Henry Emil Henningsen aftjente sin værnepligt ved fæstningsartilleriet i København. Han var slagtermester og udlærte 7 læredrenge.

1. Karl Johan.

2. Holger Therkelsen.

3. Børge Nielsen. Han blev senere slagtermester på Ålborg offentlige Slagtehus.

4. Sønnen Robert Ørbæk Henningsen uddannet som slagtersvend 1930-34.

5. Sønnen Gunnar Ørbæk Henningsen uddannet som slagtersvend 1939-43.

6. Robert Schmidt. Forhenværende bestyrer af et slagteri-udsalg i Fåborg på Fyn, søn af slagtermester Charles Schmidt, Sundvej 69, Horsens.

7. Eigil Overgård Jensen. Født den 6. september 1931 i Horsens. Uddannet som slagtersvend 1945-49. Karakter ved svendepøven: meget godt. Han var selvstændig slagtermester fra juli 1957 til august 1989. Forretningsadresse: Nørregade 28, Horsens. Han var søn af vandværksarbejder Jens Christian Jensen og hustru Karen Marie Jensen født Jensen. Eigil og slagtermester Anker Overgård Jensen er brødre.

Henry Emil Henningsen har ikke udlært Anker Overgård Jensen. Det er sønnen selvstændig engros slagtermester, kreaturhandler og eksportør Robert Ørbæk Henningsen der har udlært Anker Overgård Jensen, som er født den 28. februar 1926 i Horsens.

Robert Ørbæk Henningsen er født den 26. september 1916 i Horsens, og han døde den 1. juli 1971 i Korning. Robert Ørbæk Henningsen var medlem af bestyrelsen for Horsens og Omegns Slagtermesterforening fra 1945 til og med 1950. Han var selvstændig engros slagtermester, eksportør og kreaturhandler, og han har udlært 5 læredrenge.

1. Anker Overgård Jensen. Udlært i maj 1946. I en del af hans læretid var han i pøsemageriet og butikken i Bredgade hos slagtermester Henry Emil Henningsen. Anker Overgård Jensen var selvstændig slagtermester fra den 1. maj 1951 til den 30. november 1984. Forretningsadresse: Smedegade 89, Horsens.

2. Henning Mozart Andersen.

3. Svend Nielsen.

4. Ove Skov.

5. Sønnen Max Henningsen. Ved svendepøven på Horsens offentlige Slagtehus den 8. april 1963 opnåede han karakteren meget godt.

Robert Ørbæk Henningsen blev gift den 4. juni 1939 i Vor Frelzers Kirke i Horsens med Anna Marie Jensen Munch.

Hun blev født den 26. februar 1915 i Horsens som datter af vognmand Stinus Jensen Munch, født den 27. juni 1887, død i Horsens den 4. december 1946 og hustru Anna Hansine Elisabeth Rasmine Hansen, født den 28. maj 1873, død den 30. juli 1948.

I 1945 købte slagtermesterbrødrene Robert Ørbæk Henningsen og Gunnar Ørbæk Henningsen slagterforretningen i Fugholm 6 i Horsens af slagtermester Peter Rasmussen. De to brødre Henningsen drev i kompagni forretningen i 2 år. Derefter var Gunnar Ørbæk Henningsen eneindehaver af forretningen i 25½ år. I 1972 overtog slagtermester Henry Henningsen Jensen forretningen, som han drev i 15 måneder.

I den samme periode gik den sindssyge storebroder Robert Frits Henningsen Jensen til hånd i pølseageriet. Den gamle hæderkronede slagterforretning i Fugholm 6 har været i familien Henningsens besiddelse i godt 28 år.

Gunnar Ørbæk Henningsen har udlært 4 læredrenge.

1. Jens Rasmussen. Gunnar og Robert Ørbæk Henningsen har i fællesskab udlært Jens Rasmussen, som var søn af slagtermester Peter Rasmussen, der havde forretning i Fugholm 6 i Horsens.

2. Bryderen Kurt Berg. Han var søn af depotarbejder Villy Jørgensen Berg og hustru Kirstine Viktorie Nielsen, Horsens.

3. Bjerno Hansen.

4. Bryderen Henry Henningsen Jensen.

**Gunnar Ørbæk Henningsen arbejdede som slagtersvend i 18 år i Føtex i Horsens.**

**Frits Otto Henningsen fik svendebrev i Tørring i 1921. Han blev selvstændig kreaturhandler, engros slagtermester og eksportør. Frits Otto Henningsen var gennem en årrække medlem af bestyrelsen for Horsens og Omegns Slagtermesterforening. Han udlærte 4 læredrenge.**

**1. Jens Juel Lange Eriksen - født den 11. november 1914 i Istedgade 27 i Horsens. Udlært som slagtersvend i 1933. Han var i nogle år bestyrer for eksportør Robert Ørbæk Henningsen i Bjerre Slagtehus. I mange år var han fastansat som eksportslagtersvend på Horsens offentlige Slagtehus hos Frits Otto Henningsen. Jens Juel Lange Eriksen døde den 24. september 1989 i Horsens. Han var søn af urmager og fængselsbetjent vagtmester Erik Magnus Eriksen og hustru Thyra Hansine Juel.**

**2. Sønnen Otto Skov Henningsen - svendebrev i 1945.**

**3. Christian Larsen.**

**4. Hans Christian Henningsen.**

**Derudover har han gennem mange år lært en mængde af byens læredrenge den vanskelige kunst at slagte perfekt på Horsens offentlige Slagtehus. Han var en gang kasserer for Horsens og Omegns Slagtermesterforenings assurancekasse.**

**Henningsen familien har gennem tiderne udlært mindst 50 læredrenge.**

**Robert Frits Henningsen Jensen**



## ASMUS MARQUARDSEN

Han var bosat i Eggebæk sogn i Sydslesvig og gift med Anna Maria. Han døde før 1763 (kirkebogen begynder dette år).

## ANNA MARIA

Hun døde den 18. juni 1766 i Eggebæk sogn i Sydslesvig som enke, 66 år og 18 dage gammel. I ægteskabet var der 2 børn.

1. Anna Hedwig Asmussen
2. Johann Jacob Asmussen

1. ANNA HEDWIG ASMUSSEN født ca. 1729, død i Kelbæk, Eggebæk sogn den 18.6.1790, 61 år gammel. Hun var før 1763, da kirkebogen begynder, blevet viet til Hans Hinrichsen, også født ca. 1729, død i Kelbæk den 7.3.1784. Han var kådner (husmand) i Kelbæk, Eggebæk sogn. De havde 5 døtre.

1. Maria, gift med Peter Galundt i Esperstoft, Eggebæk sogn.
2. Anna Maria.
3. Margarethea.
4. Christina Hedwig.
5. Ellin.

2. JOHANN JACOB ASMUSSEN født ca. 1736 i Eggebæk sogn, Flensborg og Slesvig amter. Han var grynmøller i Husum og fik borgerskab i juli 1767. Johann Jacob Asmussen blev gift (første gang) i Eggebæk sogn med Christine Jacobsen. Han døde efter 1789.

CHRISTINE JACOBSEN blev født ca. 1729 i Treja sogn, Sydslesvig og døde den 7. januar 1776 i Husum. Datter af Carsten Jacobsen, Treja sogn, Sydslesvig, han døde før 1776, og hustru Hedwig, Sydslesvig. I ægteskabet var der 3 børn.

1. Asmus Asmussen, født den 19.1.1763 i Husum.
2. Christina Hedewig Asmussen, født den 3.3.1766 i Husum. Død som barn.
3. Christina Hedewig Asmussen, født den 26.9.1772 i Husum. Er i live i 1785.

Johann Jacob Asmussen gift anden gang med Cathrina Sophia Petersen, født i Popholt, Siversted sogn. Døbt den 2. juli 1750, død i Husum den 6. august 1784. Datter af Peter Andresen og hustru Elsabe Henningsen i Popholt, senere i Sønder Smedeby, Siversted sogn. I ægteskabet var der 3 børn.

4. Johann Jacob Asmussen, født den 9.12.1777 i Husum. Død samme sted den 2.7.1789.
5. Anna Sophia Magdalena Asmussen, født den 12.8.1780 i Husum. Død samme sted den 31.10.1787.
6. Maria Catharina Asmussen, født den 25.2.1782 i Husum. Død samme sted den 1.2.1785.

## **Supplerende oplysninger om Mette Marie Isaksens slægtsbaggrund**

Peder Christian Sørensen. Født, formentlig i Hostrup sogn, ca. 1767. Død i Vibæk, Alslev sogn ved Varde 12.7.1825, 58 år gammel. Gårdmand i Hjerting, Guldager sogn. Indsiddet i Vibæk i Alslev sogn. Gift, formentlig i Guldager 1796-98, da kirkebogen mangler, med

Mette Marie Christensdatter. Født i Hjerting, Guldager sogn ca. 1772. Død hos en datter i Sønderris Mølle i Guldager sogn 4.11.1834, 62 3/4 år gammel.

I gårdmand Peder Christian Sørensen og Mette Marie Christensdatters ægteskab var der flere børn. To børn kendes.

1. Ane Lene Pedersdatter født i Hjerting, Guldager sogn ved Esbjerg, døbt den 28. maj 1798.

2. Ane Else Pedersdatter født ca. 1802, gift den 7. juni 1832 i Guldager med degnesønnen fra Ål, Povl Frederik Rich, født 1806. Han var først forpagter af Sønderris Mølle i Guldager sogn, senere var han gårdmand i Oksbøl i Ål sogn.

1. Nicolai Christian Henningsen blev født i Lerte den 8. september 1828, han døde på Lertgård i Sommersted ca. 1908. Fra 1854 til 1878 var han ejer af Risgård 100 ha, Rise sogn ved Åbenrå. I 1882 er han i Jylland. Senere ubemidlet gift med Doris Dreyer fra Fraunhof i Angel. I dette ægteskab var der ingen børn.

2-3. Theodore Sophie Henningsen blev født i Lerte den 28. juni 1832. Hun blev gift med Rudolf Dreyer, som var broder til Doris Dreyer. Han var fra Fraunhof i Angel. Rudolf Dreyer var ejer af Keldet i Fjelstrup sogn til 1879. Fra 1875 til 1879 var han ejer af Haralds Mark i Ødum sogn i Randers amt. Der var 8 børn i ægteskabet. Ca. 1881 udvandrer Rudolf Dreyer til Amerika med 7 af børnene. Hans hustru bliver tilbage i Haderslev. En datter, Anne Sophie Dreyer, blev født i Fjelstrup sogn den 20. marts 1861.

Hun døde ca. 1940 som enke i Kiel. Hun blev gift i Haderslev den 27. december 1882 med maskinfabrikant Wilhelm Ferdinand Jensen fra Tønning. Han blev senere indehaver af skibsværftet Schömer og Jensen i Tønning.

4. Jørgen Friedrich Henningsen, gårdejer og hustru Auguste Friederike Brunn. I ægteskabet var der 6 børn. Barn nummer 5 Marie Lucie Catharina Henningsen blev født den 10. november 1876 på Lertgård. Hun boede i Gollnow ved Stettin. Hun blev gift den 26. september 1905 i Sommersted med Georg Christian Friedrich Dreis, som blev født den 18. januar 1858 i Gaarden ved Kiel. Han var kongelig preussisk major. Han døde den 21. december 1926 i Gollnow ved Stettin. Der var ingen børn.

5. Christian Georg Henningsen blev født i Lerte den 11. december 1838. Han var ejer af Brundegård (ca 100 ha) i Rise sogn ved Åbenrå. Han måtte opgive gården på grund af sin flotte livsførelse. Han døde i Hamburg og blev begravet i Ohlsdorf. Han blev gift med Bertha Langenheim, der ved mandens død rejste til Mexico, hvor hun døde hos sine børn: Mathilde Henningsen og Hermann Henningsen.

1. Mathilde Henningsen blev gift med en storkøbmand, der også ejede sølvminer i Chihuahua i Mexico. Der var syv børn. Fem drenge var fra omkring det 9. til det 17. år hos bedsteforældrene for at dygtiggøre sig og gå på hamburgske skoler. Nu atter i Mexico.

2. Hermann Henningsen, apoteker, rejste til Mexico. Han blev gift med en datter af en bryggeriejer. Ægteparret fik en datter.

# Psykiatri

## Skildringen af en meget sjælden og ubehagelig oplevelse

En smuk og lys sommeraften i det herrens år 1967 kommer jeg, Robert, gående på fortovet i Søndergade i Horsens. Til min store sorg kunne jeg da i denne episode af mit sjælelivs historie snigende og gradvist mærke, at jeg mistede næsten hele min identitetsfølelse som unik personlighed. Kort sagt jeg vidste næsten ikke, hvem jeg selv var. En halv time senere kom jeg igen i besiddelse af min identitetsfølelse.

