



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



SKANDINAVISK VAPENRULLA
1979

PUBLICERINGSPRINCIPER

1. Skandinavisk Vapenrolla – SVR – skall främst vara ett forum för registrering och offentliggörande av såväl nyantagna som hävdvunna släktvapen tillhörande personer eller släkter bosatta i eller härstammande från de nordiska länderna.

Även vapen som föres av kommun, företag, organisation eller liknande kan publiceras om det är godtagbart ur heraldisk synpunkt.

SVR syftar dessutom till att öka intresset för heraldik och heraldisk konst, stimulera till släktforskning och stärka nordisk samhörighetskänsla.

Utgivaren av SVR är en stiftelse med samma namn. Stiftelsens ändamål är att ge ut SVR och även på andra sätt stödja nordisk heraldik. Vapenpublicering sker till självkostnadspris. Eventuellt överskott vid försäljning av SVR tillfaller stiftelsen att användas i enlighet med dennas syften.

2. Publicering av ett vapen skall grundas på data meddelade i ett av utgivaren fastställt och av uppgiftslämnaren ifyllt och beedigat formulär.

3. Utgivaren garanterar med publiceringen ingen rättsverkan i form av prioritet, exklusiv vapenrätt eller annat slag av rättsligt skydd för föregiven vapenförare. Publiceringen innebär endast ett datum för offentliggörandet av att en person, släkt eller sammanslutning enligt egen uppgift de facto för visst vapen.

4. Utgivaren svarar icke för de meddelade uppgifternas riktighet i vidare mån än vad som kan kontrolleras i tillgängliga källor. Anspråk på adelskap, ordnar eller liknande värdigheter skall kunna dokumenteras av uppgiftslämnaren. Uppenbara felaktigheter publiceras ej och i tveksamma fall tillämpas stor restriktivitet.

5. Ej heller publiceras

a) nyantaget vapen som är identiskt med eller till förväxlingsbarhet snarlikt vapen vartill annan vapenförare enligt utgivarens bedömning har bättre rätt;

b) vapen som strider mot gällande lag och förordning eller mot allmänt vedertagna heraldiska regler, såvida inte vapnet är offentliggjort tidigare och föres av gammal hävd.



ERICSSON

SVR 235/79

SKÖLD: I rött ett av karvskuror bildat smalt andreaskors åtföljt i varje korsvinkel av ett kuggjul, allt av silver.

På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med silver och med hjälmbindel av silver, rött, silver, blått, silver och rött.

HJÄLMPRYDNAD: En flaggstång med signalflaggor för bokstäverna A och S.

Släktens tidigaste kände stamfader är bonden Svenning (1630—1704) i Nalaby, Viby socken i Grimstens härad i Närke. Dennes sons sons son Johan Erik Eriksson (1831—1887) var godsägare i Väsby och Kräcklinge i Närke samt riksdagsman. Dennes sonson är Bror Vilhelm Ericsson, sjöingenjör i Göteborg, vars son, ingenjör Svenning Vilhelm Ericsson, Göteborg, år 1978 antog vapnet. Detta anspelar genom sin komposition på Närkes landskapsvapen och genom sitt innehåll på de senaste generationernas yrkesinriktning. Signalflaggorna återger makarna Ann och Svenning Ericssons förnamnsinitialer.





BENGTSSON

SVR 236/79

SKÖLD: Delad i grönt, vari en vinbergssnigel med snäcka av silver, och silver. På hjälmen ett grönt hjälmtäcke fodrat med silver och utformat liksom strandmalört (*Artemisia maritima*).

HJÄLMPRYDNAD: Ett grönt bokstöd med liggande uppslagen foliant av silver. På uppslagets vänstersida initialen B.

VALSPRÅK: Quidquid Pallas imperavit.

Vapnet är år 1979 antaget av filkand. Hans-Uno Bengtsson, Lund. Sköldens vinbergssnäcka och hjälmtäckets malörtsslingor syftar på vapenantagarens gastrofiska intressen. Bokstödet och boken med släktnamnsinitialen skall symbolisera bibliofila intressen.

Valspråket — Vad än Pallas har befallt — anspelar på vapenförelärens humanistiska och naturvetenskapliga bakgrund.





AHLQWIST

SVR 237/79

SKÖLD: I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväpning stående över en alkvist med fyra blad av guld.

På hjälmen ett blått hjälmtycke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: En bepansrad hand hållande ett svärd mellan två vesselhorn delade dexter i guld och blått, sinister i blått och guld samt vartdera på utsidan besatt med tre alblad av guld.

Vapnet är år 1978 antaget av reklamchef Berndt E Ahlqwist, Göteborg, för sin familj och sina efterkommande med samma namn. Vapenantagaren härstammar på både fäderne- och modernesidan från soldat- och bondesläkter i Västergötland kända sedan slutet av 1600-talet. Fäderneanorna koncentrerar sig till gårdar inom Långareds församling där flera släktmedlemmar med namnet Cato var soldater vid Västgöta Dals regemente.

Mödernesläktens tidigaste kände medlem var chronoskogvaktaren Anders Larsson, vilken blev vådaskjuten till döds under en vargjakt i februari 1728. Från honom härstammar den s k Olstorpsläkten från St. Mellby.

Hjälmprydnaden är hämtad från Lagergréenska ättens vapen. Vapenantagarens hustru härstammar på mödernet från denna ätt.

Litteratur: Biskop Ivar Hylander, En västgötsk allmogesläkt under 250 år, 1976.





SANDSTEN

SVR 238/79

SKÖLD: I blått en sol av guld belagd med ett blått allseende öga (i triangel).

På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: Ett blått svärd och en blå skomakarhammare korslagda med fäste resp handtag av guld.

VALSPRÅK: Rakt fram mot målet.

Släkten Sandsten härstammar från Jon Conratson, vars son Conrat Sandsten föddes 1708, var soldat i Pommern och dog i Karlskrona 1760. Dennes sonsons sonsons sonsons son, leg. optikern Per Sandsten, Lomma, har 1979 antagit vapnet. Sköldemärket återgår på ett frimurarvapen fört av farfadern, men anspelar även på optikeryrket.





STJERNSWÄRD

SVR 239/79

SKÖLD: I guld en genomgående blå ruta vari ett svärd av silver på vardera sidan åtföljt av en sporrklinga av guld.

På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med guld.

HJALMPRYDNAD: En beväpnad vänsterarm hållande en pilbåge och tre pilar av guld.

SKÖLDHÄLLARE: Två tillbakaseende grå hästar stående på ett postamente av guld.

Svenska adliga ätten nr 2053 Stjernswärd härstammar från underofficeren vid Norra Skånska Kavalleriregementet Bengt Söfringsson Ahlberg, som blev dödsjuten under Carl XII:s krig. Hans sonson Rudolf Hodder Ahlberg adlades 1762 med namnet Adelhierta. I det 1773 utfärdade diplomtet är namnet ändrat till Stjernswärd. Dessförinnan hade han av kejsaren fått tyskt adelskap med namnet von Ahlberg. Han slutade som överste och var gift med Vendela Margareta Skytte af Sättra, från vars fädernevapen hjälmprydningen är hämtad. Deras efterkommande har företrädesvis varit officerare eller framstående jordbrukare i Skåne. Uppgiftslämnaren direktör Sten Stjernswärd, Åkarp, är sonsons sonsons sonson till ovannämnde överste Rudolf Hodder Stjernswärd.





AHLNER

SVR 240/79

SKÖLD: I rött en harv vars uppvända, korsformiga drag åtföljs av två femuddiga stjärnor, allt av guld.

På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: En femuddig stjärna av guld mellan två röda oxhorn, vartdera på utsidan besatt med fem harvpinnar av guld.

Släktens tidigaste kände stamfader är hemmansåbon Måns Tullesson i Hörja socken, Västra Göinge härad i norra Skåne. Han levde under slutet av 1600-talet. Vapnet är år 1979 antaget av dennes ättling, kaptenen i kustartilleriets reserv, lektor Bo Ahlner, Röd-
dinge, Sjöbo. Vapnet får föras av efterkommande bärande släktnamnet till vapenantagarens fader, kontraktsprosten i Stora Herrestad, August Ahlner (1873—1948).





OLSSON

SVR 241/79

SKÖLD: I silver en framkommande brun björn ovan åtföljd av två bruna rundlar.

På hjälmen ett blått hjälmtycke fodrat med silver.

HJÄLMPRYDNAD: Sex blå strutsfjädrar.

Vapnet är år 1979 antaget av fru Magdalena Beata Olsson, Göteborg, för sina söner och deras efterkommande. Vapenantagaren härstammar på fyra olika linjer från Krog Olsson, länsman på Tjörn, vilken levde ca 1550—1630. Han förde en sinistervänd brun björn i blå sköld. Förmodligen härstammade Krog Olsson på mödernet från den s k Björn-ätten.

Det här återupptagna vapnet är differentierat genom björnens placering, tinkturförändring i skölden och tillägg av rundlar.

Litteratur: Ericsson, Gunnar I., Krog Olsson i Kyrkefjäll, Göteborg 1977.





PRAMFALK

SVR 242/79

SKÖLD: I svart en jaktfalk av silver med beväpning av guld sittande rakt fram i förstäv på en från sköldstammen uppkommande låg båt av silver och ovan åtföljd av två sporrklingor av guld. Falken har på det dextervända huvudet en rödkantad hätta av guld med plymer av silver samt på fötterna röda remmar med bjällror av guld.

På hjälmen ett svart hjälmtäcke fodrat med silver.

HJALMPRYDNAD: En nyckel och en yxa uppkommande och frånvända, båda med svarta skaft och med ax respektive blad av silver.

Vapnet är år 1979 antaget av Per-Olof Pramfalk, Farsta, för sig och sina efterkommande. Vapnet är talande med en falk på en pram (pråm, färja eller eka). Petersnyckeln och Olofsyxan illustrerar vapenantagarens förnamn.





EKENGREN

SVR 243/79

SKÖLD: I blått en avhuggen balkvis ställd ekgren med på var sida ett ekollon och där-
under ett löv, allt av guld.

På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: En uppstigande svart stenbock med röd beväpning.

Släkten härstammar från Joel Jacobsson (1688—1752), som var slaktare i Skänninge.

Dennes son Jacob Ekegren (1724—1767) var karduanmakare i Sala. Dennes sonson Sven Ekengren (1797—1834), skomakare i Stockholm, ändrade släktnamnet till dess nuvarande form. Dennes sons sons sonson, pol. mag. Leif Ekengren, Ulricehamn, antog 1977 släktvapnet för sig och övriga efterkommande till ovannämnde Sven Ekengren bärande släktnamnet.

Det talande vapnets tinkturer är hämtade från vapnen för de städer där släktens tidigare generationer varit verksamma. Stenbocken återgår till skråsigill för karduanmakare, sämskmakare och fällberedare. Till garvning användes företrädesvis ekbark, vilket kan vara upphovet till släktnamnet.





TORNEBERG

SVR 244/79

SKÖLD: I rött en genomgående trappgavel av guld belagd med en gående röd tornuggla med huvudet en face.

På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: Ett rött trappgaveltorn med luckor och port av guld.

Vapnet är år 1979 antaget av civilekonom Sven Torneberg, Lund. Rätt att föra vapnet har även hans föräldrar, rektor Yngve Torneberg och adjunkt Inge Torneberg, samt hans kusin, Andreas Torneberg, jämte efterkommande till dessa bärande släktnamnet.

Släkten härstammar från Torna härad i Skåne men har även en dansk gren. Vapnet i de skånska färgerna illustrerar släktnamnet. Tornugglan skall även symbolisera flera generationer lärare i släkten.





BJÖRKMAN
SVR 245/79

SKÖLD: Ginstyckad i guld och blått med ett andreashjulkors vars balkvis ställda arm är utdragen mot sköldens övre dextra hörn och avslutad med en pilspets, allt i växlade tinkturer.

På hjälmen ett blått hjälmtycke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: Tre blå fjäderpennor.

Släkten härstammar från Petter Björkman, som år 1704 blev regementsskrivare vid Kronobergs regemente. Hans son Samuel blev kyrkoherde i Karlstorp. Dennes sonson Samuel Johan (1769—1809), gift med Anna Catharina Bager, blev handlande i Malmö. Dennes son Samuel (1800—1861) var Malmös förste egentlige järnhandlare. Han är farfars farfar till Ulf Björkman, Aplared, vilken jämte systemen Ulla Björkman-Persson, New York, år 1979 antaget vapnet för sig och övriga ättlingar till förstnämnde Petter Björkman.

Vapnets olika element syftar på släktens ursprung och yrken. Pilspetsen är från ursprungslandskapet Smålands armborstpil, ginstyckningen från Västergötlands vapen, korset syftar på präster och klockare i släkten, det här omvända järnmärket på handlare och ingenjörer samt fjäderpennorna dels på stamfadern, regementsskrivaren, dels på vapenantagarnas fader, som är redaktör.





LINDHOLM

SVR 246/79

SKÖLD: I blått ett bomärke bestående av en Tyr-runa (uppvänd pil) och en varghake lagd som bokstaven N, allt av guld.

På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: En blå Tyr-runa mellan sex sädesax av guld.

Vapnet är år 1979 antaget av ryttmästaren, fil.mag. Carl Lindholm, Simrishamn, för sig och sina efterkommande på manslinjen. Släktens ursprung är från halländska och skånska bönder, soldater och hantverkare. Tidigast kände anfader på manslinjen är åbon i Tiarp, Vapnö sn, Nils Nilsson, som levde i början av 1700-talet.





WALLSTEN

SVR 247/79

SKÖLD: Delad i guld och rött med ett halvt kvarnhjul och en halv kvarnsten förenade på skuran och av växlade tinkturer.

På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: Ett uppstigande lodjur av guld.

VALSPRÅK: Quo non ascendam.

Vapnet är år 1979 antaget av John Wallsten och dennes son Göran Wallsten, Lund, för sig och övriga efterkommande med namnet Wallsten till den förstnämndes fader, Karl Johan Petter Wallsten (1870—1927), vilken arrenderade Hyttens kvarn i Eksjö landsförsamling. Vapnets symbolinnehåll anknyter till släktens tidigare verksamhet.





LINANDER

SVR 248/79

SKÖLD: Kvadrerad med första och fjärde fältet av guld, vari tre blå lindblad utväxande ett över två från förenade stjälkar, andra fältet blått, vari tre bjälkar av guld, och tredje fältet blått, vari en balk schackrutad i guld och blått.

På hjälmen ett blått hjälmfodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: Tre blå strutsplymer belagda med tre lindblad av guld utväxande ett över två från förenade stjälkar.

Vapnet är 1979 antaget av bröderna Frans (Francois) och Erik Linander, Malmö, för sig och sina efterkommande med samma namn. Vapnets första och fjärde fält står för fädernesläkten. Denna bar ursprungligen soldatnamnet Lind, men antog senare släktnamnet Linander. Släktens senare generationer har gjort betydande insatser i skåniskt industri- och näringsliv. Vapenantagarnas franska moderensläkt härstammar från Jean Collas, död 1594. Dennes efterkommande var i flera generationer kungliga råd och skrev sig de Gournay efter slottet med detta namn, som fortfarande är i släktens ägo. Denna släkts vapen är kvadrerat av blått, vari tre bjälkar av guld, och blått, vari en balk schackrutad i guld och blått. Dessa fält är upptagna i vapen Linander med godkännande av den franska släktens huvudman, M. Gérard Collas de Gournay.

Litteratur: Recueil Généalogique de la Bourgeoisie Ancienne, publié sous la direction d'André Delavenne, Deuxième série, Paris 1955.





ULFENDAHL

SVR 249/79

SKÖLD: I fält ginstyckat i svart och guld en ulv av växlade tinkturer. På hjälmen ett svart hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: Fyra parvis ordnade standar av guld och svart omväxlande.

Vapnet är 1978 antaget av bröderna Mats och Michael T:son Ulfendahl, Solna. Släkten, som i många generationer verkat i trakterna kring Gävle, skall enligt en obekräftad tradition vara av vallonskt ursprung. Den på släktnamnet anspelade ulven har även tidigare använts som emblem inom släkten.





SAHLSTRÖM

SVR 250/79

SKÖLD: I rött ett vattenhjul av guld under en ginstam av guld belagd med tre stolpvis i bjälke ordnade röda smideshammare.
På hjälmen ett rött hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: En uppkommande röd enhörning med horn, klövar, tunga och man av guld.

Vapnet är år 1979 antaget av Roul Sahlström, Tyresö, för sig och sina efterkommande.

Släkten kan härledas till kungsgården Översta i Kungsåra socken i Västmanland. Denna innehades av vapenantagarens farfars far, Adolf Emil Sahlström, död 1828, vilken med åberopande av gammalt bergfrälse skrev sig "af Öfversta". Många släktmedlemmar har utvandrat till Amerika.



REGISTER SVR 1979

Vapen	Reg.nr	Utfört av
AHLNER	240	J Raneke
AHLQWIST	237	J Raneke
BENGTSSON	236	J Raneke
BJÖRKMAN	245	J Raneke
EKENGREN	243	L Ekengren
ERICSSON	235	J Raneke
LINANDER	248	C Bökwall/B Sköld
LINDHOLM	246	J Raneke
OLSSON	241	J Raneke
PRAMFALK	242	E Wreding
SAHLSTRÖM	250	J Raneke
SANDSTEN	238	J Raneke
STJERNSWÄRD	239	J Raneke
TORNEBERG	244	S Torneberg
ULFENDAHL	249	M Ulfendahl/B Sköld
WALLSTEN	247	J Raneke

Redaktion

CHRISTER BÖKWALL
JAN RANEKE

Utgivare

STIFTELSEN SKANDINAVISK VAPENRULLA
FALSTERBO