



## **Danskernes Historie Online**

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

### **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

#### **Støt vores arbejde – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele.

Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

#### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

#### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SORANSK TIDSSKRIFT,

UDGIVET

AF

DET SORANSKE SAMFUNDS BESTYRELSE.

ANDET BINDS ANDET HEFTE.

1894.



KJØBENHAVN.

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER).

# SORANSK TIDSSKRIFT,

UDGIVET

AF

DET SORANSKE SAMFUNDS BESTYRELSE.

---

ANDET BIND.



KJØBENHAVN.

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER).

1894.

# SORANSK TIDSSKRIFT,

UDGIVET

AF

DET SORANSKE SAMFUNDS BESTYRELSE.

---

ANDET BINDS ANDET HEFTE.

1894.



KJØBENHAVN.

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER).

1894.

Idet Bestyrelsen for Soransk Samfund hermed lader andet Bindts andet Hefte af Soransk Tidsskrift udgaa til Samfundets Medlemmer, skylder den at gjøre kortelig rede for Grundene til, at saa mange Aar ere gaaede, siden det sidste Hefte udkom 1875. Det er vel gaaet de tidligere vexlende Bestyrelser som den nuværende, at de have savnet Stof. Da den nuværende Bestyrelse valgtes for 4 Aar siden, foresatte den sig at søge at fortsætte Fortegnelsen over soranske Studenter i andet Bindts første Hefte. Man vidste, at en ældre Soraner sad inde med Materiale, men først nylig lykkedes det at komme i Besiddelse af det. Bestyrelsens yngste, paa sidste Generalforsamling valgte Medlem, Stud. jur. Paul Hennings paalag sig Arbeidet og kom hurtig i Forbindelse med Konsul A. J. Jørgensen i Rom, som var den Soraner, der havde gjort Forarbejder til Fortsættelsen af Studenterlisten. Konsul Jørgensen imødekom med største Beredvillighed Bestyrelsens Anmodning om at faae overladt hans Arbeide til Afbenyttelse, og han sendte da hele sin omfattende Korrespondance med gamle Soranere herop. Med den som Grundlag og ved en i de sidste Maaneder ført skriftlig Korrespondance er det nu lykkedes Stud. jur. Hennings at naae en saadan Afslutning, at Bestyrelsen hermed kan forelægge Samfundets Medlemmer en fyldig Oversigt over Studenterne fra Sorø i Aarene 1873—93, der nøie slutter sig til F. Holsteins Fortegnelse for Aarene 1825—72.

Fra Samfundets Medlemmer er der i lange Tider ikke tilbudt Bestyrelsen noget Stof til Tidsskriftet, hvilken Omstændighed vel egenlig er den nærmeste Aarsag til, at Tidsskriftets Udgivelse gik saa længe istaa. Uden en saadan Medvirkning vil det være saare vanskeligt at holde Tidsskriftet gaaende, og Bestyrelsen retter derfor paany den Opfordring til ældre og yngre Kammerater at indsende større eller mindre Bidrag, der skulle blive afbenyttede efter Bestyrelsens Skjøn.

---

I Lærerpersonalet ved Sorø Akademi er der siden 1873 foregaaet følgende Forandringer:

Rektor P. H. Tregder afskedigedes i August 1882. Hans Eftermand blev P. K. Blichert, dengang Rektor i Roskilde. Efter hans Død i Jan. 1894 ansattes hidtilværende Overlærer B. Hoff som Rektor.

Overlærer P. Lorentsen døde 1881.

- H. Corfixen, udnævnt 1881, entledigedes 1882.
- H. P. M. Rosing, udnævnt 1882.
- I. H. Bang entledigedes 1883.
- C. E. Kiellerup, udnævnt 1883.
- C. L. J. P. Moth entledigedes 1884.
- B. Hoff, udnævnt 1884, Rektor 1894.
- J. E. Wørmer, udnævnt 1894.

Adjunkt H. G. Møller døde 1877.

- I. E. Lunddahl, ansat 1877, entledigedes 1890.
- C. I. C. Lauritzen, ansat 1881.
- T. Hansen entledigedes 1882.
- O. S. A. Zoffmann, ansat 1882.
- I. I. E. Boesen, ansat 1882.
- P. I. I. Petersen, ansat 1882.
- F. C. Matthiessen, ansat 1883.
- H. P. H. Hansen, ansat 1884.
- H. G. N. Gad, ansat 1890.
- D. P. I. Wiese, konst. 1894.

## VII

### Kunslærere.

#### Musik:

E. A. W. Siboni (1865—83). E. Jæhnigen, ansat 1883.

#### Gymnastik:

C. J. G. Prehn (1840—75). L. Christensen, ansat 1875.

#### Tegning:

C. Dalsgaard (1862—93). C. A. F. Schmidt-Phiseldeck, ansat 1893.



Fortegnelse

med

**tilføjede biografiske Notitser**

over

de i Tidsrummet 1873—93

**fra Sorø dimitterede Studenter.**

Ved

**Paul Hennings,**  
Stud. jur.



380. Sporsén, Sigfred Nicolaus Egede, f. 14. Juni 1854, S. af afdøde Jon S., sacri ministerii adjunctus (Vicepastor) for Ljungby i Kalmar Lehn i Sverig, blev 1879 juridisk Kandidat, derefter Sagførerfuldmægtig i Kjøbenhavn og 1884 Assistent i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

381. Busck, Andreas Sofus, f. 12. Decbr. 1855, S. af afdøde Jægermester Frederik Carl Gutfeldt B., blev 28. Septbr. 1876 Sekondløjtnant i Artilleriet, gennemgik Officersskolens næstældste Klasse og udnævntes 1. Mai 1878 til Premierløjtnant, 25. Marts 1886 til Kaptain ved 4. Artilleriafdeling i Kjøbenhavn og 1888 til Kammerjunker.

382. Oppermann, Georg Frederik Karl, f. 25. Novbr. 1854, S. af Skovrider og Landmaaler Adolf Carl Nicolai Mathias O. i Nyrup ved Skjelskør, tog juridisk Embedsexamen 1880, blev 1881 Amtsfuld­mægtig i Frederiksborg, 1883 Privatsekretær hos Greve Scheel til Stamhuset Rosenkrantz, 1887 Godsforvalter paa Ryegaard og 1891 tillige paa Aastrup (det grevelig Dannemand'ske Stift).

383. Thorson, Kristian Meibom, f. 5. Febr. 1856, S. af afdøde Premierløjtnant, Landinspektør Thorvald T., blev 1880 Cand. med., var 1880—82 praktiserende Læge i Haarby ved Assens, c. 1 Aar i Thissinghus paa Mors og er nu atter i Haarby.

384. Maës, Heinrich Ditlev Karl Kristian, f. 31. Juli 1856, S. af Forvalter M. i Faxe, tog 1879 juridisk Embedsexamen, var 3 Aar Fuldmægtig hos Høiesterets-sagfører R. N. Strøm, ansattes 1882 som Assistent i Finansministeriets Domænekontor og blev 1892 Fuldmægtig. Fra 1879—90 har han befattet sig med juridisk Manuduktion, siden 1884 været Sekretær ved Kjøbenhavns Demarkationskommission og siden 1891 Revisor under Kjøbenhavns Amtsraad.

385. Norrie, Gordon, f. 6. Mai 1855, S. af afdøde Skibsklarerer, Kaptain og Vicekonsul William Gordon N. i Helsingør, blev 1880 Cand. med., var 1880—81 Kandidat paa Alm. Hospital, 1882—83 Reservelæge ved Garnisons-sygehuset i Kjøbenhavn oprettede 1885 en Øjenklinik og udnævntes 1891 til Korpslæge.

386. Dirckinck, Edwin Anton T., Friherre af Holmfeld, f. 6. Mai 1854, S. af Kammerherre, Kommandør Frederik Rudolf Edwin Maria D. Friherre af H., blev 1874 Cand. phil., 1875 Assistent i Forsikrings-selskabet „Danmark“, hvor han siden 1880 har været Bogholder for Livsforsikringsafdelingen.

387. Busch, Herman Axel Emil Otto, f. 31. Oktbr. 1854, S. af afdøde russisk Statsraad, fhv. Professor ved Universitetet i Dorpat, Dr. theol. Andreas Casper Frederik B. (Broder til Nr. 361, Soransk Tidsskrift II, S. 16), blev i Jan. 1879 Cand. theol., 1880 Sognepræst og Skolelærer paa Venø i Ribe Stift, 1882 til Horne og Asdal i Aalborg Stift, 1888 til Feldballe og Nødager i Aarhus Stift og 1893 til Bøvling og Flynder i Ribe Stift.

388. Nagel, Vilhelm Adolf Frederik, f. 10. Jan. 1856, S. af afdøde svensk-norsk Vicekonsul, Apotheker Herman

Eduard Peter N. i Høyer, tog 1874 filosofisk Examen i Kjøbenhavn, studerede 1874—77 Medicin i Marburg og tog der 1878 Doktorgraden i Medicin. Fra 1877—79 studerede han i Strasborg og tog her Læge-Embeds-examen i Jan. 1879. Samme Sommer aftjente han sin Værnepligt som Underlæge i den danske Hær under Leirøvelserne ved Hald. Fra 1879 praktiserede han som Læge i Høyer og flyttede 1885 til Berlin, hvor han 1886—87 var frivillig Assistent ved Dr. A. Martins Privat-klinik for Kvindesygdomme og fra 1887—92 assisterende Læge ved Universitets-Kliniken for Fødselshjælp og Kvindesygdomme (Charité). 18. Mai 1889 opnaaede han „venia docendi“ i Fødselshjælp og Gynækologi ved Universitetet i Berlin. 1892—93 foretog han med Universitetets Understøttelse en videnskabelig Uddannelsesreise til England og Frankrig, blev ved sin Tilbagekomst første assisterende Læge ved Charité og udnævntes i Novbr. 1893 til ordenligt Medlem af den Kgl. Læge-Embeds-examens-Kommission i Berlin (som Examinator i Fødselshjælp og Gynækologi).

## 1874.

389. Hagerup, Eiler Thomsen, f. 27. Juli 1854, S. af afdøde Sognepræst, Lic. theol. Eiler Henning H. til Solt i Slesvig, blev 1881 theologisk Kandidat, s. A. pers. Kapellan i Stokkemarke paa Lolland. 1883 Sognepræst til Balling og Volling i Viborg Stift og 27. Decbr. 1893 til Ringgive og Give i Ribe Stift.

390. Hansen, Christian Andreas, f. 6. Decbr. 1855. S. af Kjøbmand Christian H. i Svaneke, blev i Jan. 1881 Cand. theol., 3. Febr. 1882 Sognepræst for Nordstrømø Præstegjæld blandt Færøerne, 12. Juni 1883 for Sydstrømø Præstegjæld sammesteds, 24. August 1892 Sogne-

præst til Kjettrup og Gjøttrup i Aalborg Stift. 1889—92 var han Medlem af Færøernes Lagting.

391. Møller, Carl Marinus, f. 26. Decbr. 1856 paa Gammelgaard paa Als, S. af afd. Proprietair Hans Tellus M., tog 1875 Filosofikum og gik saa til Landvæsenet. Efter et Par Aars Ophold paa forskellige Gaarde og paa Landbohøiskolen i Kjøbenhavn tog han Landbrugsexamen og var dernæst Forvalter, indtil han 1. April 1883 tiltraadte Forpagtningen af Gyldensteen ved Bogense; senere har han kjøbt sig en Landeiendom.

392. Bruun, Hans Georg Koefoed, f. 16. Decbr. 1855, S. af Literatus B. i Kjøbenhavn, blev 1877 Sekondløjtnant i Artilleriet, 1880 Premierløjtnant og 1889 Kaptein og Chef for 7. Batteri i Aarhus.

393. Lindboe, Vilhelm Kristian Andreas, f. 9. Febr. 1856, S. af afd. Skræddermester Jørgen Peter Vilhelm L. i Sorø, blev 1880 Cand. theol. og var derpaa Huslærer dels paa Staugaard ved Jellinge, dels paa Klingstrup ved Svendborg, blev 1. Marts 1883 pers. Kapellan til Tønning og Træden i Aarhus Stift og 31. Decbr. 1893 Sognepræst til Rær, Hansted og Vigsø i Aalborg Stift.

394. Tolderlund, Johan Kristoffer, f. 27. Marts 1856 paa Søgaard ved Aabenraa, S. af fhv. Forpagter Edvard Actoni T. paa Aarupgaard i Slesvig, blev 1880 Cand. jur., var først Volontær i Kjøbenhavns Overpræsidents Sekretariat, blev 1882 Fuldmægtig paa Byfogedkontoret i Odense og 1886 hos Borgermesteren i Kolding, senere Herredsfuldmægtig i Odder.

395. Lauritzen, Johan Vilhelm, f. 22. Novbr. 1856, S. af Kjøbmand Carl Theodor L. i Slagelse, blev i Jan.

1883 Cand. med. og s. A. Læge paa Udvandreraskibet „Thingvalla“. Fra 1884—88 var han ansat som Kandidat ved Dronning Louises Børnehospital, Blegdamshospitalet, Kommunehospital, Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen. 1888—90 klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen, blev i Mai 1891 Reservemedikus ved Frederiks Hospital og i Novbr. s. A. Dr. med.

396. Hansen, Harald Peter, f. 31. Oktbr. 1854, S. af Skolelærer Jens H. paa Fyn, blev 1876 Seminarist og 1882 Cand. theol., var en kort Tid Medhjælper hos Sognepræsten for Nørre Aaby og Indslev, blev 3. April 1883 Sognepræst og Skolelærer paa Mandø og 1891 Sognepræst til Vignæs i Lolland-Falsters Stift.

397. Østergaard, Mads Kristian Andreas, f. 14. Septbr. 1856 i Tudsenæs, S. af Skolelærer Jens Madsen Ø. i Søndersted ved Holbæk, blev 1880 Cand. theol. og 1. August 1884 Sognepræst til Haasum og Ramsing i Viborg Stift, 1890 til Virring og Essenbæk i Aarhus Stift.

398. Secher, Ludvig Kristian Vilhelm, f. 5. April 1856, S. af afdøde Arkivar, Kancelliraad Niels S. i Kjøbenhavn, lærte først en Tid Landvæsen, var derpaa ansat i Hofenbergs og Traps lithografiske Etablissement, men reiste i Foraaret 1877 til Amerika, hvor han nogle Aar havde en Patent-Forretning i Washington og nu har en lignende Forretning i Forbindelse med en Sagførerforretning i Byen Cleveland.

399. Heise, Christian Frederik Reginald, f. 15. Oktbr. 1855 i Nørbæk Præstegaard, S. af afdøde Dr. phil., Sognepræst til Slaglille og Bjernede Frederik Julius H., blev i Jan. 1882 Cand. jur. efter flere Aar at have været Volontær under Hof- og Stadsretten og s. A. Herredsfuld-

mægtig i Kjær Herred, 2 Aar efter ansattes han paa Frederikslund Godskontor og blev 1886 Underretssagfører i Viborg og Amanuensis hos Biskoppen over Viborg Stift, 1888 tillige Forstander for Viborg Hospital og 20. Febr. 1889 Overretssagfører.

400. Buchwald, Frederik Henrik, f. 24. Septbr. 1855, S. af Løitnant, Proprietær Jochum Christian B. til Estruplund i Jylland (se Soransk Tidsskrift, II, S. 50, Nr. 123), blev 1875 Cand. phil., var nogle Aar Eier af Lerbæk ved Frederikshavn, en Tid lang Forpagter af Tøstrupgaard ved Kolind, men rejste 1892 til Amerika, hvor han nu er ansat paa et Handelskontor i New-York.

1875.

A. Af den sproglig-historiske Retning.

401. Schau, Hans Christian Valdemar, f. 17. Aug. 1857, S. af afd. Major Ernst Friederich S. af Generalstaben og Brodersøn af Nr. 138 (se Soransk Tidsskrift, II, S. 55), blev 1880 Cand. jur., 1881 Assistent i Finansministeriet, fik 1885 Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af det juridiske Prisspørgsmaal 1883—84, blev 1889 Dr. jur., udnævntes 18. Decbr. s. A. til Fuldmægtig i Finansministeriets Expeditionskontor for Domænesager og 30. Marts 1894 til Kontorchef.

402. Bang, Herman Joakim, f. 20. April 1857 paa Als, S. af afdøde Sognepræst Frederik Ludvig B. til Tersløse og Skjelleberg, 1876 Cand. phil., studerede Fransk med Magisterkonferens for Øie, blev Journalist, først en kort Tid ved „Morgentelegraphen“ og „Dagbladet“, dernæst ved „Nationaltidende“, hvori han skrev en Række literaturhistoriske og dramaturgiske Afhandlinger. 1882 fratraadte han denne Stilling og foretog en Foredrags- og Oplæsningstourné til Norge, Sverig, Finland og Rus-

land, var derefter en Tid bosat i Berlin som fast Theateranmelder ved „Berliner Tageblatt“, i Meiningen, i Wien og i Prag. Fra 1888—91 var han med korte Afbrydelser Medarbejder først ved „Politiken“, senere ved „København“ og grundlagde ved Nytaar 1892 den literære Variété i Christiania. 1893 reiste han til Paris, hvor han for Tiden er Sceneinstruktør ved Teatret L'Oeuvre. Han har i det Hele været en meget frugtbar Forfatter.

403. Oppermann, Valdemar, f. 24. Novbr. 1858, Broder til 382, blev i Jan. 1884 Cand. philolog., var 3 Aar Lærer ved Veile private Latinskole og blev i August 1887 Adjunkt ved Aalborg Kathedralskole.

404. Jørgensen, Christian Thorvald, f. 14. Juni 1857 i Maribo, S. af Tømmermester, Jernstøber Christoffer Peter J. i Maribo, blev i Sommeren 1882 Cand. theol., 28. Mai 1883 Sognepræst paa Anholt i Aarhus Stift og 17. August 1888 Sognepræst til Tvede og Linde i samme Stift.

405. Christensen, Niels Johannes Theodor, f. 9. Juli 1857, S. af Pastor Frederik Vilhelm C. til Rønne og Knudsker paa Bornholm, blev 1882 Cand. polit. og ansattes s. A. som Postexpedient i Kjøbenhavn.

406. Michelsen, Andreas Bang, f. 8. Decbr. 1856, S. af Sognepræst Nicolai Frederik Severin M. til Dover og Venge, blev 1883 Cand. med., nedsatte sig s. A. som praktiserende Læge i Skjelby paa Falster og flyttede 1888 til Hammershøi ved Viborg.

407. Steenbuch, Axel Møller Mørck, f. 11. Septbr. 1856, S. af Sognepræst til St. Hans Kirke i Odense Theodor S., var fra 1876—77 Huslærer, blev 1882 Cand. jur. og 1886 Overretssagfører i Kjøbenhavn. 1885 de-

buterede han som Forfatter med „Tre Fortællinger“ og har siden da stadig skrevet saavel Skuespil (der opføres paa det Kgl. Theater og Dagmartheatret) som Fortællinger.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

408. Matthiesen, Frederik Kristian, f. 17. Marts 1855 i Sønderborg paa Als, S. af afdøde Distriktslæge i Kjøge Henrik Johan M., blev 1881 Cand. polyt. i anvendt Naturvidenskab, 1882 Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset, 1. August 1883 Adjunkt ved Sorø Akademi.

409. Rosenberg, Peter Andreas Plum, f. 28. Juli 1858. S. af afd. Dr. phil. Carl Frederik Vilhelm Mathildus R., studerede først i nogle Aar Naturvidenskab og Matematik ved polyt. Lærestalt samt Filosofi, vandt 1881 „Accessit“ for Universitetets filosofiske Prisopgave og tog 1884 Magisterkonferens i Religionsfilosofi. 1878—82 var han Lærer ved Kostskolen i Birkerød, derefter dels Lærer, dels Manuduktør i Kjøbenhavn og blev 1889 Sceneinstruktør ved Dagmartheatret. Han har skrevet en Del Tragedier og Lystspil til det Kgl. Theater, Dagmartheatret og Christiania Theater.

410. Prah1, Harald Søren Kristian, f. 30. Juli 1857, S. af afd. Distriktslæge Christian Peter P. i Slagelse, blev 1882 Cand. jur. og 1886 Birkefuldmægtig i Hørsholm.

1876.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

411. Michelsen, Severin Andreas Bang, f. 21. April 1858, S. af afdøde Distriktslæge Frantz Johannes M. i Saltum, blev i Juni 1884 Cand. theol. og 25. August 1885 Sognepræst til Hvornum og Snæbum i Aarhus Stift.



412. Vedel, Axel, f. 4. Febr. 1859, S. af Kammerherre, Amtmand Emil V. i Sorø, blev 1881 Cand. jur. og s. A. Volontær paa Sorø Amtskontor. 1886 blev han Assistent i Udenrigsministeriet, har fungeret som Legationssekretær ved Gesandtskaberne i St. Petersborg og Berlin og udnævntes 1888 til Kammerjunker; han er dekoreret med flere udenlandske Ordener.

413. Lübschitz, John Leopold, f. 23. April 1858, S. af afdøde Dekorationsmaler Carl Bernhard L., besøgte Kunstakademiet først som Arkitektaspirant, fra 1878 som Maler, og fik Afgangsbetegnelse 1882, fra hvilket Aar han har havt udstillet paa Charlottenborg. For Tiden studerer han i Paris.

414. Dahlerup, Karl Verner Hornemann, f. 31. Oktbr. 1859 paa Mosedal, S. af Herredsfoged i Leire Herred Hans D., tog 1883 en Magisterkonferens i nordisk Filologi og blev 1881 Lærer ved Borgdydskolen i København, 1886 Medlem af Examenskommissionen for almindelig Forberedelsesexamen og 1887 Assistent ved det store Kgl. Bibliothek.

415. Hansen, Kristian, f. 19. April 1858, S. af Gjæstgiver H. i Nykøbing p. F., blev 30. Juli 1885 Sekondløjtnant ved 1. Artilleribataillon, 1887 Cand. philol. og s. A. Adjunkt ved Herlufholm lærde Skole.

416. Koefoed, Markus Konrad, f. 7. Marts 1859, S. af Rektor for Rønne lærde Skole Christian Grønbeck K., blev 1885 Cand. philol. og, efter en kort Virksomhed som Huslærer, 1886 Adjunkt ved Aarhus Kathedralskole, 1893 Adjunkt ved Rønne lærde Skole.

417. Thomsen, Theodor Julius Funch-, f. 6. April 1859, S. af Tømmermester F. F.-T. i Slagelse, studerede Jura, men lagde sig samtidig efter Journalistik. 1878 blev han Redaktionssekretær ved „Jyllandsposten“, tog 1883 statsvidenskabelig Examen og var en Tid i Udlandet, indtil han 1885 blev Redaktør af „Horsens Avis“. Han er nu Redaktør af „Aarhus Stiftstidende“.

418. Richter, Dankvart Faaborg, f. 3. Febr. 1858 i Slagelse, S. af afdøde Sognepræst Jonas Christian R. i Boeslunde, blev 1883 Cand. theol., var 1883—90 pers. Kapellan til Skelund og Visborg i Viborg Stift og kaldtes i Jan. 1891 til Sognepræst til Raaby og Sødring i Aarhus Stift.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

419. Prip, Johannes, f. 29. Jan. 1858, S. af Sognepræst Rasmus P. i Svendborg, studerede Medicin, men døde allerede i August 1886.

420. Østerbye, Poul Johannes, f. 11. Oktbr. 1857, S. af fhv. Grosserer Andreas Petersen Ø. i Australien, blev 1883 Cand. med., har derefter været Reservelæge paa Refnæs Kysthospital, Kandidat ved Sindssygeanstalten ved Aarhus, Kandidat ved Kommunehospitalet, Læge ved Kryolithbruddet i Ivigtut i Grønland, prakt. Læge i Lansbjerg ved Randers, Læge paa Udvandrer-skibe af Thingvalla-Linien m. m. og er nu prakt. Læge i Skibby.

421. Nielsen, Knud Adolph Emil, f. 24. Marts 1859, S. af Skolelærer Rasmus N. i Nestelsø, blev 30. Juli 1880 Sekondløjtnant i Fodfolket, 24. Septbr. 1881 Premierløjtnant, er nu Adjutant ved 9. Regiment i Viborg.

422. Buchwald, Henrik Joachim, f. 20. Novbr. 1858, Broder til Nr. 400, er Forstkandidat og ansat under

Finansministeriet som Assistent ved Statskovenes Regulering.

423. Arendrup, Herluf, f. 6. Marts 1857, S. af afd. Stiftsfysikus i Odense Justitsraad Christian Rasmus A., Br. til Nr. 184, Nr. 195 og Nr. 365 (Soransk Tidsskrift II, S. 65, 68 og 96), blev 1883 Cand. med., var Kandidat paa forskjellige Hospitaler i Kjøbenhavn, blev 1886 fast Kandidat paa Fødselsstiftelsen og foretog s. A. af Helbredshensyn et Togt med Fregatten „Jylland“ som Underlæge. Fra 1886—87 var han klinisk Assistent paa Fødselsstiftelsen. og praktiserer nu i Kjøbenhavn.

1877.

A. Af den sproglig-historiske Retning.

424. Hansen, Peter Olav Ryberg, f. 20. Mai 1860, S. af Provst Lauritz Christian H. for Holbo og Strø Herreders Provsti, blev 1883 theologisk Kandidat og har siden med Undtagelse af et Aar, da han paa Stipendier studerede ved Berlins og Göttingens Universiteter, levet i Kjøbenhavn som Manuduktør.

425. Lützen, Edvard Ægidius, f. 18. Oktbr. 1857, S. af afdøde Lærer ved Borgerskolen i Thorshavn paa Færøerne Andreas Christian L., blev 1882 theologisk Kandidat, 23. Febr. 1883 udnævnt til Missionær i Grønland, først ved Godthaab, derefter ved Frederikshaab og tilsidst ved Julianehaab, i Efteraaret 1892 entlediget og 17. April 1893 kaldet til Sognepræst til Lyngby og Albøge i Aarhus Stift.

416. Rüssel, Johannes Jørgen Brammer, f. 30. Marts 1859, S. af Skolelærer R. i Buttrup ved Holbæk, blev 1883 Cand. theol. og 1884 Lærer ved Kommuneskolerne i Kjøbenhavn (Sjællandsgades Skole).

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

427. Gade, Christian Frederik Emil, f. 22. Jan. 1860, † 7. Oktbr. 1892 (se nedenfor S. 85).

428. Sylow, Povl Ludvig Peter Georg, f. 27. Decbr. 1859, S. af afd. Borgermester og Byfoged Niels Peter Martin S. i Korsør, deltog som Student 1881 i en Expedition paa  $\frac{1}{2}$  Aar til Grønland under Premierløjtnant Holm, blev Cand. polyt. i Jan. 1883 og var s. A. atter i Grønland som Geolog og Botaniker med Premierløjtnant Hammer. Efter sin Hjemkomst satte han sig ind i Sukkerfabrikationen og fik Ansættelse ved de danske Sukkerfabrikker, men reiste allerede 1885 til Australien, hvor han fik Plads som Kemiker i et engelsk Kompagnis Tjeneste og har opholdt sig ved Sukkerfabrikker paa Fidshi-Øerne, New-Zeeland og i Sydney, i hvilken By han nu lever.

429. Jacobsen, Christian Frederik Gjern, f. 13. August 1859, S. af Apotheker Frederik Laurentius J. i Augustenborg, blev 30. Juli 1880 Sekondløjtnant i Infanteriet og indtraadte som Elev paa Officersskolen, afgik 24. Septbr. 1881 som Premierløjtnant i Artilleriet og ansattes ved 2. Artilleriregiment. Fra 1884—87 gennemgik han Officersskolens ældste Klasse, var Adjutant ved Regimentet fra 1. Mai 1887—s. D. 1889, da han ansattes som tjenestegjørende Officer hos Hs. Kgl. Høihed Prins Christian til Danmark. 1. Jan. 1892 udnævntes han til Kammerjunker, 9. Nov. s. A. til Kaptain og blev samtidig forsat til 1. Artilleriregiment som Chef for 4. Batteri, men beklæder fremdeles Posten som tjenestegjørende Officer hos Prins Christian.

1878.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

430. Zahrtmann, Marius Koefoed, f. 26. Jan. 1861, S. af Etatsraad, Overlæge Carl Wilhelm Z. i Rønne, blev

Cand. med. 1887, gjorde Tjeneste som Kandidat først paa Frederiks Hospital fra 1887—89, derefter paa Sindssygeanstalten ved Aarhus til 1890, og har siden 1. Mai 1890 været ansat som Reservelæge paa Københavns Arbejdsanstalt paa Ladegaarden, fra 1. Jan. 1894 tillige som Læge ved Husvildeafdelingen under Københavns Magistrat.

431. Nyholm, Holger Kristoffer Karl Hunderup, f. 15. August 1860, S. af Høiesteretsassessor Carthon Christopher Valdemar N. (Nr. 126, se Soransk Tidsskrift II, S. 51), tog i Jan. 1884 juridisk Embedsexamen, blev Elev i Officersskolens næstældste Klasse, tog Afgangsexamen derfra, udnævntes 17. Marts 1886 til Sekondløjtnant og 1. Oktober s. A. til Premierløjtnant ved 4. Dragonregiment, gennemgik den militære Manege fra Novbr. 1889 til Novbr. 1891 og forsattes til 5. Dragonregiment, tog i Foraaret 1893 Generalstabsexamen og forsattes d. 11. Juli s. A. til Gardehusarregimentet.

432. Münster, Gutzon Oluf, f. 13. Juni 1859 paa Peterslund ved Præstø, S. af afdøde Forpagter M. paa Peterslund, blev 1879 Cand. phil., studerede Filologi, var 1881—83 Vikar i en Adjunktpost paa Herlufsholm, studerede i Vinteren 1883—84 i Paris og ansattes i Foraaret 1884 som Adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole.

433. Halvorsen, Johan Frederik Voigt, f. 26. April 1860, S. af Pastor emer. Christian Frederik Bartholin H., blev 1883 Sekondløjtnant i Feltartilleriet, 1887 Cand. polit. og er nu Assistent i Finansministeriet.

#### B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.

434. Harhoff, Johan Christian Vibe, f. 19. Febr. 1860, S. af afd. Konferensraad, Byfoged Conrad Johan Christian H. i Ringsted, Broder til Nr. 221 og Nr. 224 (se

Soransk Tidsskrift, II, S. 24 og 48), blev 1884 Cand. jur. og 1886 Fuldmægtig i Generaldirektoratet for Statsbane-driften.

435. Beyerholm, Jens Carl Fransisco Johannes, f. 5. Marts 1858, S. af Lærer Jørgen B. paa Jonstrup Seminarium, blev 1880 Cand. phil., var Huslærer til 1882, studerede Mathematik og Fysik, ansattes i August 1887 som Lærer i Mathematik ved Fredericia Latinskole og blev 7. April 1888 Adjunkt ved Nykjøbing Cathedral-skole.

1879.

A. Af den sproglig-historiske Retning.

436. Godskesen, Marius, f. 7. Juli 1861, S. af Toldkasserer Jens Grethenius G. i Aalborg, Juni 1884 Cand. jur., 9. April 1888 Overretssagfører i Kjøbenhavn.

437. Jacobsen, Børge Esaias Bernhof, f. 25. April 1862, Broder til Nr. 429, Juni 1885 juridisk Kandidat, 29. Oktbr. 1888 Overretssagfører i Kjøbenhavn.

438. Mathiesen, Markus, f. 17. Septbr. 1860, S. af Pastor Mathias Jørgen M. i Gjørlev, Jan. 1887 juridisk Kandidat, fra Marts til Septbr. 1887 Fuldmægtig paa By- og Herredskontoret i Rødby, nu Fuldmægtig ved Antvorskov Birk.

439. Münster, Laurits Christian, f. 3. Septbr. 1860 paa Peterslund ved Præstø, Broder til Nr. 432, Jan. 1886 Cand. theol., 4. August 1887 Kateket ved Garnisons Kirke og 1. Oktbr. s. A. Sognepræst til Flade og Gjørum i Aalborg Stift.

440. Blauenfeldt, Henrik Louis, f. 28. Novbr. 1859, S. af afdøde Pastor Wichmann B. i Lundforlund,

1885 Cand. theol., s. A. pers. Kapellan for Nørre Vedby og Nørre Alslev i Lolland-Falsters Stift, 1889 pers. Kapellan for Ørslev og Solbjerg i Sjællands Stift.

441. Bruun, Viktor Emanuel Camillo, f. 21. August 1860, Br. til Nr. 392, i Jan. 1886 Cand. jur., 1887 Assistent i Finansministeriet og er siden Jan. 1890 tillige Assistent i Kriminal- og Politiretten.

442. Dreyer, Morten Christian Hempel, f. 21. Juni 1860 i Kjøbenhavn, S. af Eieren af „Fyens Stiftstidende“, Etatsraad Jørgen Christian D., i Jan. 1883 Cand. polit. En kort Tid ansat ved „Berlingske Tidende“s Redaktion, ved „Horsens Avis“, derefter Medarbejder og Redaktionssekretær ved „Fyens Stiftstidende“. Den 11. Mai 1892 overtog han Ledelsen af Bladet som ansvarhavende Redaktør. Han er Formand for Musikforeningen i Odense.

#### B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.

443. Raahauge, Johannes Juhl, f. 10. Marts 1861 i Hull, S. af Grosserer Sophus Andreas R. i Hull, Cand. med. i Jan. 1887, Kandidat ved Frederiks Hospital fra Jan.—Juni 1887 og fra Juli—August s. A. Amanuensis hos Distriktslæge V. B. Poulsen i Taastrup, 1888—89 prakt. Læge paa Benzon ved Grenaa, nu i Rønde ved Aarhus.

444. Oppermann, Adolf, f. 14. Jan. 1861, Br. til 381 og 403, Forstkandidat 1883, Assistent ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøiskoles Skovbrugsundervisning, 1887 Lektor i Skovbrug. Han har udgivet „Forelæsninger over Taxations- og Tilvæxlære“ (1887), „Bidrag til det danske Skovbrugs Historie“ (1889), „Forelæsninger over Skovbrugslære“ (1893) m. m.

445. Larsen, Erik Kristinus Lauritz, f. 12. Decbr. 1861 i Slagelse, S. af Murmester Erik L., i Juni 1886 Cand. med., fra Septbr. 1886—14 Juli 1887 Reservelæge ved Garnisons Sygehus i Kjøbenhavn og fra August 1887—Mai 1889 Kandidat ved Kommunehospitalet. I Sommeren 1889 foretog L. en Studiereise til Wien og Berlin og nedsatte sig derefter som prakt. Læge i Kjøbenhavn. Fra 1. April 1890—s. D. 1892 var han Reservelæge ved Artilleriet og samtidig assisterende Læge ved Samfundet for Vanføre og Lemlæstede og fra 1891—93 Læge ved Kjøbenhavns Væbning.

446. Wesche, Bruno Carl Emil, f. 17. Mai 1861, S. af afdøde Grosserer og Shifertækker W. i Kjøbenhavn, 1884 Cand. polyt., arbeidede paa Sødrings Mineralvandsfabrik i Kjøbenhavn og underviste i forskellige kjøbenhavnske Skoler, er nu Lærer ved de Brock'ske Handelsskoler.

447. Dahlerup, Ludvig Frederik Vilhelm, f. 15. August 1861 paa Frederiksberg, Broder til Nr. 414, tog i April 1880 Adgangsexamen til Officersskolens næstældste Klasse, blev 28. Septbr. 1881 Sekondløjtnant, gennemgik Officersskolens næstældste Klasse og blev 1. Oktbr. 1883 Premierløjtnant ved 5. Bataillon (Odense). Fra 1. Novbr. 1886—s. D. 1890 var han Adjutant ved fynske Brigade og ansattes derefter ved 16. Bataillon (Odense). Han har virket en Del som Lærer, særlig i Mathematik og Fysik, ved private Skoler og Kursus. I Foraaret 1890 udgav han en i Skolerne meget brugt Logarithmetabel.

448. Schultz, Karl Herman, f. 15. Febr. 1861, S. af Jægermester Ludvig Ferdinand S. til Krummerupgaard ved Slagelse, lærte Landvæsen og bestyrer nu Krummerupgaard for Faderen.



1880.

## A. Af den sproglig-historiske Retning.

449. Bjerre, Gravers Kristian Jacobsen Kokholm, f. 3. Decbr. 1859, S. af afdøde Kjøbmand B. i Hygom, tog 1885 theologisk Attestats og var fra 1886—88 pers. Kapellan for Marvede og Hyllinge i Sjælland Stift. Siden 1888 har B. været Forstander for Folkehøiskolen ved Sorø.

450. Holberg, Karl Kristian Henrik, f. 23. Decbr. 1861, S. af Murer Carl H. i Kjøbenhavn, Pleiesøn af Pastor emer. Carl Christian Frederik Emil August Krog-Meyer (S. T. II, Nr. 65), i Jan. 1886 juridisk Kandidat, 1890 Sagfører i Kolding og 2. Jan. 1894 Overretssagfører.

451. Lind, Jens Petersen, f. 17. Novbr. 1862, S. af afdøde Gjæstgiver Andreas Christian L. i Kjøbenhavn, studerede Jura, men opgav det og reiste til Amerika.

452. Østergaard, Jens Peter Nikolai, f. 10. Juli 1861 i Sorø, S. af Kancelliraad, Inspektør Østergaard i Sorø, blev 2. Oktbr. 1882 Sekondløjtnant i Artilleriet, forlod Danmark og gik til Guatemala, hvor han strax opnaaede en Stilling som Fører for et Dampskib, der seilede mellem St. José og Champerico. Aaret efter fik han Ansættelse hos en Arkitekt i Byen Santa-Barbara, hvor han blev 1½ Aar, og senere hos en anden Arkitekt i Grants Pass i 1½ Aar. For Tiden er han i Oregon ved Floden Umqua.

453. Flagstad, August Reenberg, f. 8. August 1861, S. af Pastor emer. Oluf Christian Thoring F., 1887 Cand. theol. og 1888 Sognepræst for Pedersker paa Bornholm.

454. Richter, Andreas Boghart, f. 21. Mai 1861, S. af afdøde Sognepræst Jonas Christian R. til Boeslunde, i Juni 1886 Cand. jur., var en Tid Sagførerfuldmægtig i Aarhus, nu Byfogedfuldmægtig i Horsens.

455. Madsen, Frederik Jens Vilhelm, f. 13. Marts 1863, S. af Skuespiller M. i Kjøbenhavn, ansattes paa et Kontor i Kjøbenhavn, men døde allerede i Jan. 1882.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

456. Rump, Johannes Kristian Magnus, f. 11. Aug. 1861, S. af Amtmand over Hjørring Amt Nicolai Reimer R., 1886 Cand. polyt., nu Civilingeniør i Kjøbenhavn.

457. Winther, Hans, f. 20. August 1861, S. af afdøde Provst Johan Christian Lautrup W. til Gimlinge i Sjællands Stift, gennemgik Officersskolens næstældste Klasse, blev 27. Marts 1884 Sekondløjtnant i Rytteriet og 1. Oktbr. 1884 Premierløjtnant. Han gjorde Tjeneste ved 5. Dragonregiment (Næstved), men døde her pludselig 1888.

1881.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

458. Godskesen, Niels Hans, f. 21. Marts 1863, Br. til 436, Cand. med. i Jan. 1887, s. A. Kandidat ved Frederiks Hospital, Assistent ved Dr. Bremers Øreklunik og Kandidat ved Blegdamshospitalet, 1888 Kandidat ved Frederiksberg Hospital, tog i Decbr. den medicinske Doktorgrad, var 1 Aar assisterende Læge ved Odense By- og Amts-Sygehus og er nu prakt. Læge i Odense.

439. Jørgensen, Frederik Henning, f. 8. August 1863, S. af Murmester J. i Kalundborg, i Juni 1886 juridisk

Kandidat, var 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Aar Sagførerfuldmægtig og blev 1. Marts 1888 Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet; fra 1. November s. A. tillige paa Kjøbenhavns Gjælds-kommissions og Gjæsterets Kontor.

460. Thomsen, Thomas, f. 19. Mai 1861, S. af Kongsleilænding Thomas Haraldsen i Sandevaag blandt Færøerne, tog i Sommeren 1886 juridisk Embedsexamen og blev By- og Herredsfuldmægtig i Varde, i Febr. 1887 Sagførerfuldmægtig i Kjøbenhavn. Han valgtes 10. Marts 1890 til Folkethingsmand for Færøerne, blev samtidig Overretssagfører og gjenvalgt til Folkethingsmand i samme Kreds 2. Juni 1892.

461. Møller, Otto Nikolai, f. 15. April 1862, S. af afdøde Sognepræst Rasmus M. til Allinge og Olsker paa Bornholm, tog 1887 theologisk Attestats og udnævntes 14. November s. A. til pers. Kapellan for Høie Taastrup i Sjællands Stift, 4. Juli 1892 til Sognepræst for Alsø i Aarhus Stift.

#### B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.

462. Lütken, Louis Karl Frederik, f. 19. April 1863, S. af Amtsforvalter Johannes Sylvester L. i Veile, gennemgik Officersskolens næstældste Klasse og blev 27. Marts 1884 Sekondløjtnant i Fodfolket, 1. Oktbr. s. A. Premierløjtnant, 1890—93 gennemgik han det fuldstændige Generalstabskursus ved Officersskolen.

463. Krack, Ove Holger, f. 18. Decbr. 1863, S. af Etatsraad, Stadskonduktør Elias Christian Thorvald K. i Kjøbenhavn, blev Cand. med. i Jan. 1889, var fra Marts til Juli 1889 Kandidat paa Oringe Sindsygeanstalt, fra 1. August 1889—31. Jan. 1891 Kandidat paa Frederiks Hospital og har siden prakt. i Kjøbenhavn.

464. Rosenberg, Vilhelm, Br. til Nr. 409, har særlig givet sig af med Studiet af Musik og Komposition og var en Tid Musikdirektør ved Dagmartheatret.

465. Hauberg, Georg Niels Arboe, f. 9. Mai 1862, S. af Etatsraad, Assessor pharm. Jørgen Christian H. Broder til Nr. 316 (S. T. II), 1882 Cand. phil., i Foraaret 1884 Afgangsexamen fra Grüners Handelsakademi, 1885 Sekondløjtnant, 1890 Forstkandidat.

1882.

A. Af den sproglig-historiske Retning.

466. Heiberg, Hans Georg, f. 9. April 1864 i Sorø, S. af daværende Adjunkt ved Sorø Akademi, nuværende Andenpræst i Roskilde, Provst Gabriel Thomas Skat Rørdam H., tog theologisk Embedsexamen i Juni 1888 og ansattes 29. Oktbr. s. A. som Kateket og Førstelærer ved Borger-skolen i Ebeltoft, blev ordineret 27. Febr. 1891 i Aarhus og 9. Oktbr. 1893 Kapellan pro loco i Holbæk og Merløse.

467. Andersen, Vilhelm Rasmus Andreas, f. 16. Oktbr. 1864, S. af Provst, Dr. theol. Frederik Vilhelm A. i Ringsted, tog Jan. 1888 Skoleembedsexamen (Dansk) og vandt 1891 Universitetets Guldmedaille i Nordisk Filologi, udgav 1893 et Bind „Danske Studier“, er Privatlærer ved flere københavnske Skoler, Lærer i Dansk ved Søofficers-skolen og Inspektør ved de Brock'ske Handelsskoler.

468. Sørensen, Niels, f. 28. Jan. 1863, S. af Væver S. i Øster Skierninge, Jan. 1888 Cand. mag. (Fransk), var Privatlærer i København og er nu Lærer ved Kostskolen i Birkerød.

469. Wilster, Christian de, f. 15. Juni 1865 i Sorø, S. af afd. Akademilæge Frederik Rasmus Bernhard de W.

(S. T. II, Nr. 145), Juni 1888 Cand. mag. (Græsk), derefter Lærer ved forskellige københavnske Skoler (særlig Comtesse Moltkes Latinskole), døde 7. Novbr. 1892 som sidste Mand af sin Slægt.

470. Bunkeflod, Tyge Josias Allese de Fine, f. 1. Oktbr. 1863, S. af afd. Apotheker Hans Christian B. i Stubbekjøbing, 1887 Cand. jur. og 1889 Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet og i Hof- og Stadsretten.

471. Gudme, Valdemar Sofus Ivar, f. 5. Juni 1863 i Præstø, S. af Sognepræst Joachim G. til Udby og Ørslev, Jan. 1889 Cand. theol. og 6. Mai s. A. Sognepræst til Ullits og Foulum i Viborg Stift, døde i Ullits 17. Decbr. 1890.

472. Müller, Viktor Emanuel Laurits Haagen, f. 1. Mai 1864, S. af Viktualiehandler M. i København, Juni 1888 Cand. theol., 1889 pers. Kapellan hos Sognepræsten for Haarlev og Himlingeøie i Sjællands Stift, 1891 Kapellan pro loco til Herfølge og Sædder i Sjællands Stift og 1893 Pastor vicarius til Albæk og Voer i Aalborg Stift.

#### B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.

473. Rump, Harald Erik Agnar, f. 2. Marts 1863, Broder til Nr. 456, 1888 Cand. polyt. med den Rønnenkamp'ske Præmie, er nu Ingeniør i Harboøre og Frederikshavn, og har fra 1. April 1891 været assisterende Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet i Frederikshavn.

474. Schierbeck, Niels Peter, f. 20. April 1864, S. af afdøde Ingeniør S. i København, Juni 1888 Cand. med. og Oktbr. 1891 Dr. med., har i flere Aar været Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, gjentagne Gange studeret i Udlandet ved hygieiniske Laboratorier og er prakt. Læge i København, (for Tiden

i Udlandet). Han har offentliggjort flere videnskabelige, dels fysiologiske, dels hygieiniske, Arbejder, deraf 2 i Videnskabernes Selskabs Oversigter.

475. Nielsen, Hans Mathias, f. 24. April 1863, S. af Smed N. i Rønne, udnævntes 3. Oktbr. 1884 til Sekondløjtnant i Artilleriet og overflyttedes 1. Jan. 1891 til Forstærkningen ved Bornholms Væbning som Tøimester og Adjutant.

1883.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

476. Zachariassen, Hans Frederik, f. 26. Marts 1865, S. af Gartner Z. i Fjelsted, 1884 Cand. phil., studerede klassisk Filologi, men opgav det; er nu ansat paa et Aviskontor i Kjøbenhavn.

477. Elmquist, Hans Peter Jansen, f. 9. Febr. 1865, S. af Skibsinspektør I. H. E. i Korsør, 1884 Cand. phil., studerede Historie og klassisk Filologi, blev 1885 Lærer ved Borgerdydskolen paa Østerbro.

478. Nørtoft, Søren Ludvig Christian, f. 15. Mai 1865, S. af Skolelærer N. i Jørsby paa Mors, 1890 Cand. mag. (Tysk), var derefter Lærer ved Realskolen i Nykjøbing p. M. til 1893 og er nu Lærer ved Latin- og Realskolen i Hjørring. •

479. Pihl, Jørgen August Peter, f. 27. August 1865, S. af Vognmand P. i Rønne, 1884 Cand. phil., studerede Theologi en Tid, men reiste 1887 til Amerika, hvor han kort efter døde i New York.

480. Prip, Holger, f. 21. August 1865, Br. til Nr. 419, 1891 Cand. med., 1893 Kandidat paa Kommunehospitalet.

481. Kalko, Axel Hilarius, f. 30. Juni 1865, S. af Overretsprokurator Johannes Baptista Ferdinand Hilarius K. (S. T. II, Nr. 169), 1890 Cand. jur., Sagførerfuldmægtig i Kjøbenhavn.

482. Buchwald, Emil Friis, f. 19. August 1864, Broder til Nr. 400 og Nr. 422, 1890 Cand. med., 1891—93 Kandidat paa Kommunehospitalet, er nu Læge paa Thingvallaselskabets Skibe.

483. Kalko, Oskar Hilarius, f. 4. Oktbr. 1866 Broder til Nr. 481, 1889 Cand. jur. og derefter Sagførerfuldmægtig i Kjøbenhavn, reiste 1893 til Argentina, hvor han nu er Bestyrer af en Dampmølle i Nogaya i Entre-Rios.

484. Østergaard, Visti Johannes, f. 27. Febr. 1863, S. af Skolelærer Ø. i Søndersted, 1884 Cand. phil., studerede Theologi, men døde 1890 som Alumnus paa Regensen.

485. Lund, Holger, f. 16. Febr. 1864, S. af Provst for Lollands Sønder- og Nørre-Herreder Peter Martin L., Jan. 1889 Cand. theol., 1889—92 Lærer ved Aalborg Realskole, nu Privatlærer i Kjøbenhavn.

486. Knuth, Julius Gustav Georg Christian Frederik Greve, f. 17. Septbr. 1865, S. af Forpagter af Jomfruens-egede, Julius Frederik Christian Greve K., 1884 Cand. phil.

487. Christensen, Jakob, f. 20. April 1863, S. af Gaardeier Christen C. i Nidløse ved Sorø, gennemgik 1883—84 et Kursus paa Grüners Handelsakademi i Kjøbenhavn, hvorefter han har haft forskjellige Stillinger som Kontorist o. l. Er for Tiden Landmand.

488. Flemming, Christian Hansen, f. 20. Juni 1863, S. af Gjæstgiver H. Hansen i Kjøbenhavn, 1884 Cand. phil., studerede Theologi, var Huslærer ved Aalborg og en kort Tid Kordegn ved Diakonissestiftelsen, blev 1887 dimitteret fra Blaagaards Seminarium, Vikar ved Kjøbenhavns kommunale Skolevæsen og Organist ved et mindre Kirkesamfund. 1889—92 var han theologisk Student paa „New Church Theological School“ (Sve- denborg) i Cambridge ved Boston, 1890 Missionær i Dacota, ordineredes 1892 i Boston som Præst og var 1892—93 Præst for en „nykirkelig“ Menighed i Aalborg. Nu er han Privatlærer i Engelsk og Lærer ved Sundby Borgerskole paa Amager.

#### B. Af den mathematisk-naturvidenskabelige Retning-

489. Rosenberg, Carl Frederik, f. 1. August 1866, Broder til Nr. 409 og Nr. 464, studerede til Skoleembeds- examen (Mathematik), men døde pludselig 1889 som Alumnus paa Regensen.

490. Hattensen, Christian Henrik Friis, f. 19. August 1863, S. af afdøde Justitsraad, Gouvernements- sekretær i Vestindien Carl Anthon Friederich Christian H. (S. T. II, Nr. 127), Jan. 1889 Cand. jur. og s. A. By- fogedfuldmægtig i Nakskov, 1890 i Ringsted, 1892 i Maribo.

491. Riis, Carl Christian, f. 10. Marts 1865, S. af Kjøbmand R. i Rønne, Juni 1890 Cand. med., Kandidat paa Johannesstiftelsen 1891, Reservelæge i Marinen, Kan- didat paa Kommunehospitalet 1892—93, blev i Jan. 1894 2. Prosektor ved Kommunehospitalet og er praktiserende Læge i Kjøbenhavn.



1884.

## A. Af den sproglig-historiske Retning.

492. Larsen, Otto Laurits Angul, f. 6. Septbr. 1866, S. af Kjøbmand Jens Rasmussen L. i Middelfart, 1892 theologisk Kandidat, 1893 Kateket og Førstelærer ved Borger- og Realskolen i Kjerteminde.

493. Branner, Georg Christian Johannes, f. 24. Juni 1866, S. af afdøde Sognepræst Georg Christian Mecklenburg B. i Slagelse og Br. til Nr. 216 (S. T. II), 1890 Cand. mag. (Historie), siden 1887 Lærer ved Ordrup Latin- og Realskole.

494. Oppermann, Rudolph, f. 29. Juni 1865, Broder til Nr. 382, Nr. 403 og Nr. 444, 1891 medicinsk Embedsexamen, var Amanuensis hos Dr. Berlême-Nix paa Holsteinborg og er nu Kandidat paa Blegdams-hospitalet.

495. Heise, Peter Vilhelm, f. 24. Marts 1866, Br. til Nr. 399, 1884—86 Assistent i Landmandsbanken, 1892 Cand. jur., er nu Sagførerfuldmægtig i København.

496. Lauritzen, Marius, f. 11. April 1864, S. af Kjøbmand L. i Slagelse, 1891 Cand. med., Kandidat ved Børnehospitalet og Kommunehospitalet og praktiserende Læge.

497. Jensen, Anders, f. 18. April 1864, S. af afd. Gaardeier J. P. Andersen, i Ramme i Jylland, 1885 Cand. phil., studerede Theologi, underviste i forskellige Skoler i København, 1887—88 Lærer ved Lemvig Realskole, 1888—91 atter ved københavnske Skoler, 1891 Redaktør af „Vordingborg Avis“ og samtidig Lærer ved Vordingborg Seminarium, 1892 Redaktør af „Skive Avis“, Mai 1893 Lærer ved det Kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia.

498. Olufsen, Axel Julius Jørgen, f. 7. Mai 1865, S. af afdøde Hotelvært O. i Kjøbenhavn, Jan. 1892 medicinsk Kandidat, Amanuensis hos Dr. Berlême-Nix paa Holsteinborg, nu hos praktiserende Læge Lassen i Randers.

499. Zinn, Jakob Christian, f. 3. Marts 1865, S. af afdøde Skolelærer Z. i Flinterup, 1888—89 inspektionshavende Lærer ved Ordrup Latin- og Realskole, 1891—92 uordineret Medhjælper hos Sognepræsten i Tølløse, 1893 Cand. theol., 1. Septbr. s. A. Bestyrer af Otterup private Realskole.

500. Hattensen, Christian, f. 29. Jan. 1864, S. af Planter og Overveiiinspektør H. paa St. Croix, studerede 4 Aar Sprog, forlod i Oktbr. 1888 Danmark og er nu Underforvalter paa Plantagen „Annaly“ paa St. Croix.

501. Müller, Edvard Thomas Jeremias, f. 15. Marts 1866, Broder til Nr. 472, 1890 Cand. theol., 1891 pers. Kapellan for Glud og Hjarnø i Aarhus Stift.

#### B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.

502. Muus, Niels Rothenborg, f. 23. Mai 1866, S. af afdøde Oberst Lauritz Hack Ludvig M., 1891 Cand. med., har været Amanuensis hos Klosterlæge Nielsen i Vemmetofte, Kandidat paa Frederiks Hospital, Amanuensis hos Læge Lassen i Randers, nu Kandidat paa Frederiksberg Hospital.

503. Arendrup, Aage Kiellerup, f. 16. Juni 1865, S. af Oberst Christian Henrik A. (Soransk Tidsskrift II, Nr. 182), 1889 Cand. jur., Sagførerfuldmægtig, 9. Mai 1893 Overretssagfører i Kjøbenhavn.

1885.

## A. Af den sproglig-historiske Retning.

504. Knox, John Edvard Lemmich, f. 9. Septbr. 1867, S. af Byskriver John K. i Svendborg (S. T. II, Nr. 54), Juni 1890 Cand. jur., Sagførerfuldmægtig i Kjøbenhavn.

505. Winther, Christian Palm, f. 14. April 1865, S. af Skolelærer W. i Snøde paa Langeland, Jan. 1891 Cand. theol., 14. Mai 1892 ordineret Kateket ved Holmens Kirke i Kjøbenhavn.

506. Holten, Immanuel, f. 6. Decbr. 1866, S. af afd. Sognepræst Hans Nicolai H. til Thorning og Lysgaard, 27. Marts 1888 Sekondløjtnant i Artilleriet, 1. Oktbr. s. A. Premierløjtnant ved 2. Artilleriafdeling i Kjøbenhavn.

507. Bølling, Christian Henrik Volquartz, f. 7. Jan. 1867, S. af Læge Anton Volquartz B. i Ringsted, studerer Medicin.

508. Moth, Axel Frederik Carl Mathias, f. 19. Febr. 1867, S. af fhv. Overlærer ved Sorø Akademi, Carl Ludvig Julius Patrik M., 1892 Cand. jur., har i 2 Aar været Bibliothekassistent i New York.

509. Aaris, Julius Alfred, f. 20. August 1867, S. af Agent, Kjøbmand A. i Sorø, Jan. 1894 Cand. med.

510. Evensen, Søren Christian, f. 4. Juli 1866, S. af Kjøbmand E. i Thorshavn paa Færøerne, studerede Medicin, blev Landmand og reiste i Sommeren 1893 til Minnesota.

511. Knudsen, Frederik, f. 19. Oktbr. 1864, S. af Gaardeier K. i Krøierup, læser til Skoleembedsexamen og

er Lærer i Kjøbenhavn. Han fik i Sommeren 1893 Redningsmedaillen for at have reddet en ung Pige fra at drukne i Peblingsøen.

512. Harboe, Poul Gunnensen, f. 1. Novbr. 1865, S. af Kjøbmand og Dampmøller H. i Skjelskør, Juni 1893 Cand. med.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

513. Kofod, Axel Braag, f. 14. Novbr. 1866, S. af Klokker K. i Rønne, 1886 Cand. phil., studerer Matematik og er Beregnerassistent i Statsanstalten for Livsforsikring.

514. Larsen, Harry Martin, f. 6. Febr. 1867, S. af Kjøbmand L. i Allinge, 1888—89 Sekondløjtnant i Artilleriet, var 2 Aar i Sydamerika, er nu Kjøbmand i Sandvig og Sekondløjtnant ved Bornholms Væbnings 2. Artillerikompani.

1886.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

515. Gabrielsen, Hans Christian, f. 5. Decbr. 1866, S. af Smed G. i Stenstrup ved Sorø, Juni 1892 Cand. mag. (Græsk), Lærer i Borgerdydskolen paa Østerbro.

516. Hviid, Julius, f. 20. Novbr. 1868, S. af afdøde Kjøbmand H. i Sorø, Juni 1893 Cand. med.

517. Erlandsen, Johannes Guldbrand Tornøe, f. 28. Oktbr. 1867, S. af afdøde Sognepræst Johannes Julius E. til Vestenskov, Juni 1893 Cand. mag. (Historie), Lærer.

518. Fuglsang, Bertel Clemens Christian, f. 7. Oktbr. 1868, S. af Sadelmager F. i Kjøbenhavn, Juni 1892 Cand. theol., Lærer i Kjøbenhavn.

519. Jørgensen, August Jens, f. 31. August 1867, S. af afd. Tømmermester, Direktør Jens Christian J. i Kjøbenhavn, studerede Jura, men reiste meget, var 1888 1 Aar paa St. Croix, studerede en kort Tid Medicin ved Edinburghs Universitet, blev 1890 Konsulatssekretær i Neapel s. A. dansk Vicekonsul i Taranto og 15. Marts 1892 dansk Konsul for Rom og Mellemitalien. Han er Kommandør af den italienske Kroneorden.

520. Prip, Einar, f. 5. Febr. 1868 Broder til Nr. 419 og Nr. 480, Jan. 1894 Cand. theol.

521. Hansen, Laurits Nikolai Vilhelm Tolderlund, f. 8. Juli 1868, S. af Kordegn Søren Peter H., Jan. 1892 Cand. theol., Latinskolelærer i Kjøbenhavn.

522. Trautner, Holger Petersen, f. 4. Juli 1868, S. af Kjøbmand T. i Sorø, Juni 1892 Cand. med., praktiserer i Grenaa.

523. Nyholm, Søren Winkel, f. 20. Septbr. 1866, S. af Sognepræst Lars Christian Christoffer N. til Frørup og Taarup, Jan. 1892 Cand. theol., pers. Kapellan hos Faderen.

524. Kamman, Conrad Mathias Valdemar, f. 25. Juni 1867 i Slagelse, S. af Boghandler C. H. K., 1887 Cand. phil., 24. Marts 1891 Sekondløjtnant i Fødsfolket, 1. Oktbr. s. A. Premierløjtnant ved 22. Bataillon i Helsingør.

525. Krabbe, Iver, f. 29. April 1868, S. af Herredsfoged og Skriver i Lysgaards og Hids Herreder Christoffer K. til Hald (S. T. II, Nr. 156), 1892 Cand. jur. og Herredsfuldægtig i Herning, 1. Jan. 1894 Kammerjunker.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning,**

526. Sørensen, Søren Peter Lauritz, f. 9. Jan. 1868, S. af Gaardeier S. i Havrebjerg, 1888 Universitetets Guldmedaille for Prisopgaven i Kemi, 1891 Cand. mag., 1893 Assistent ved den polytekniske Læreranstalts kemiske Laboratorium.

527. Heiberg, Poul, f. 27. Juli 1868, Broder til Nr. 466, Jan. 1893 Cand. med., Sekondløjtnant, nu Kandidat paa Blegdamshospitalet.

528. Mourier, Christian Emil, f. 13. Marts 1868, S. af Proprietær G. M. til Valdemarskilde ved Slagelse, er Forstkandidat.

529. Harboe, Einar Gunnensen, f. 13. Oktbr. 1867, S. af afdøde Dampmøller, Cand. jur. Søren Gottlob H. i Skjelskør, studerer Polyteknik.

530. Fabricius, Axel, f. 4. Novbr. 1867, S. af Forpagter F. paa Charlottendal, 1893 Cand. med., s. A. Reservelæge paa Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.

531. Fiedler, Harald Valdemar, f. 6. Juni 1867, S. af afdøde Birkedommer Harald Valdemar F. i Holsteinborg Birk (S. T. II, Nr. 5), 1887 Cand. phil., 3. Oktbr. 1889 Sekondløjtnant ved 2. Bataillon, reiste til Sydamerika, hvor han først var Ingeniør ved et Jærnbaneanlæg, og nu er Stationsforstander i Corrientes i Argentina.

1887.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

532. Vested, Christian Frederik, f. 30. Juni 1868, S. af afdøde Kroeier V. i Hurup i Jylland, studerer Theologi.

533. Christiansen, Carl Sehestedt, f. 8. Marts 1868, S. af Skolelærer C. i Sneslev, tog Skoleembeds-examen (Historie) Jan. 1893.

534. Sommer, Jørgen Nikolai, f. 18. Juni 1868, S. af Lærer, Cand. phil. S. i Varde, Jan. 1894 Cand. theol.

535. Haslund, Niels, f. 3. Juli 1869, S. af afdøde Proprietær H. til Aggershvide, studerer Jura.

536. Petersen, Hans Martin Theodor, f. 23. Juni 1868, S. af Lokomotivfører P. i Svendborg, studerer Medicin.

537. Ishøy, Christian Frederik August, f. 17. April 1868, S. af Kammerraad, fhv. Kordegn Harald Gustav Valdemar I. i Ringsted, studerer Theologi og Medicin, 1892 Sekondløjtnant i Fodfolket.

538. Appeldorn, Carl Mathias, f. 10. April 1869, S. af Proprietær C. A. til Løvegaard, 3. Oktbr. 1889 Sekondløjtnant i Livgarden, 1. Oktbr. 1891 Premierløjtnant og 1. Jan. 1892 Kammerjunker.

539. Pedersen, Peder, f. 13. Novbr. 1867, S. af Gaardeier P. i Rude-Eskildstrup, studerede Theologi, Ste-nograf i Rigsdagen, 1892 Redaktionssekretær ved „Ringsted Folketidende“, nu Journalist i Kjøbenhavn.

540. Lund, Henrik Christian, f. 15. August 1869, Broder til Nr. 485, studerer Medicin.

541. Jacobsen, Niels Tycho Emil Arevad, f. 28. Juli 1868, S. af afdøde Sognepræst Nicolaj J. i Høislev, 1888—92 Assistent ved Universitetsbibliotheket, studerer Medicin.

542. Lange, Sven, f. 22. Juli 1868, S. af Professor ved Københavns Universitet Carl Georg L., studerede Kunsthistorie, har reist meget i Udlandet, boer nu i Paris. Han debuterede i 1893 som Forfatter med Novellsamlingen „Engelche og andre Fortællinger“.

543. Linde, Aage Rudolph, f. 17. Juni 1866, S. af Kjøbmand L. i Faxe, er Handelsmand i Aarhus.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

544. Panduro, Valdemar, f. 5. Marts 1869, S. af fhv. Sognepræst Hans Rudolph P. i Magleby, studerer Medicin.

545. Kromann, Peter, f. 18. Mai 1867, S. af Kjøbmand K. i Marstal, studerer Medicin.

1888.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

546. Smidt, Marcus Andreas, f. 25. April 1870, S. af Sognepræst Carl Marcus S. til Eiby og Dalby, studerer Medicin.

547. Krarup, Ove Valdemar, f. 9. Novbr. 1869, S. af Sognepræst Nicolai Thure K. til Aastrup, Jan. 1894 Cand. theol.

548. Larsen, Jens Peter Egede, f. 25. Marts 1869, S. af Gaardeier L. i Rislev, studerer Medicin.

549. Arendrup, Gustav Adolf, f. 7. Juli 1869, Broder til Nr. 503, Jan. 1894 Cand. jur.

550. Grabowsky, Frederik Ferdinand Mourier, f. 29. Decbr. 1869, S. af Murmester G. i Vemmetofte, tog i Jan. 1894 Skoleembedsexamen.



551. Ibsen, Holger Halling Aagaard, f. 20. Marts 1869 i Sorø, S. af Overlærer ved Sorø Akademi Napoleon Eugène Georg Otto I., studerede først Medicin, er nu Redaktør i Holbæk.

552. Spandet, Peter Johansen Neergaard, f. 15. Septbr. 1868, S. af Proprietær Svend S. til Idagaard ved Slagelse, studerer Theologi.

553. Lundh, Kristian, f. 20. Febr. 1870, S. af fhv. Apotheker Carl Hans Philip L. i Kjøbenhavn, studerede først til Skoleembedsexamen, nu Medicin.

554. Danneskjold-Samsøe, Ove Greve, f. 22. Decbr. 1867, S. af Hofjægermester, fhv. Hofchef hos Hs. Kgl. H. Kronprinsen Christian Conrad Sophus Greve D.-S., studerer Statsvidenskab.

#### B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.

555. Mackeprang, Carl Mouritz Clod, f. 28. Decbr. 1869, S. af Forpagter M. paa Kiding i Sundeved, studerer Historie, vandt i Foraaret 1893 Universitetets Guldmedaille for en historisk Afhandling om „Sønderjyllands Forhold til Danmark under Hertugerne af den Abel'ske Linie“.

556. Andersen, Axel Marius, f. 9. Mai 1870, S. af Vicekonsul Anton Andersen i Lemvig, studerer Polyteknik.

557. Djurhuus, Sophus, f. 31. Decbr. 1869, S. af Kjøbmand D. i Klaksvig paa Færøerne, studerer Medicin.

558. Kjær, Christian Rudolph, f. 15. Febr. 1869, S. af Proprietær K. til Østerskovgaard paa Lolland, studerer Medicin.

559. Aagaard, Carl Emanuel, f. 7. Febr. 1869, S. af Professor, Landskabsmaler Carl Frederik A. i Kjøbenhavn, studerer Polyteknik.

560. Rasmussen, Poul Gundersen, f. 16. Marts 1869, S. af afdøde Consul Thorvald Julius Emil R. i Korsør, studerer Jura.

1889.

A. Af den sproglig-historiske Retning.

561. Effersøe, Poul, f. 24. Jan. 1871, S. af Kancelliraad og Syssemand Gudmund Christie Laurentius Isholm E. paa Færøerne, studerer Jura.

562. Nielsen, Henrik Raaschou, f. 16. Jan. 1871, S. af Provst, Dr. phil. Christen Lundsgaard N. i Bøstrup, studerer til Skoleembedsexamen.

563. Toepfer, Otto Viggo Julius Edvard, f. 23. Marts 1871, S. af Lærer ved Realskolen i Slagelse T., studerede først Medicin, derefter til Tandlægeexamen, reiste 1892 til Kalifornien, hvor han driver Vinavl.

564. Erslev, Einar Johannes, f. 18. Juni 1870, S. af Kantor, Lærer H. E. i Kalundborg, studerer til Skoleembedsexamen.

565. Wamberg, Harald Niels Johannes, f. 26. Jan. 1872, S. af Sognepræst Harald Nicolai Magnus W. til Brøndshøj og Rødovre, 30. Juli 1891 Sekondløjtnant i Artilleriet, nu paa Officersskolen.

566. Visby, Vilhelm, f. 10. April 1871, S. af afdøde Kjøbmand V. i Nakskov, studerer Polyteknik.

567. Christensen, Peter Christian Schiøttz-, f. 23. Oktbr. 1870, S. af Guldsmed C. i Sorø, studerer til Skoleembedsexamen.

568. Biering, Thorvald, f. 13. Decbr. 1870, S. af afdøde Sognepræst Frederik Ferdinand B. til Svinninge, studerer Theologi.

569. Hee, Theodor Glæiser, f. 21. Juli 1871, S. af Grosserer H. i Kjøbenhavn, studerer Jura.

570. Thorkildsen, Peter Thorkil, f. 19. Marts 1870, S. af fhv. Proprietær T. i Sorø, studerer Jura.

571. Hansen, Gilbert, Johan Diderich, f. 26. August 1870, S. af Lods H. i Helsingør, studerer Medicin.

572. Holst, Marinus, f. 26. Juni 1870, S. af Kantor H. i Vemmetofte, studerer Medicin.

573. Schiødte, Niels Magnus Jensen, f. 4. Novbr. 1869, S. af afdøde Toldkontrollør Jensen i Assens, studerer Theologi.

574. Jensen, Julius Stefan, f. 26. Decbr. 1870, S. af Kjøbmand J. i Lemvig, er Exam. jur. og Sagførerfuldmægtig i Lemvig.

575. Clausen, Valdemar, f. 6. April 1870, S. af Sognepræst Johannes Carl Emil C. i Slagelse, studerer Forstvidenskab ved Landbohøiskolen.

576. Christensen, Christen Hjortkær, f. 28. August 1869, S. af Gaardeier C. i Dybe, studerer Theologi.

577. Madsen, Mads Stefan Andreas, f. 26. Jan. 1869, S. af fhv. Forpagter M. paa Rønningesøgaard, studerer Medicin.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

578. Tolderlund, Hother Adam, f. 5. Oktbr. 1870, Broder til Nr. 394, studerer Medicin.

579. Spandet, Svend, f. 17. Jan. 1871, Broder til Nr. 552, er Forvalter paa Hevringholm.

1890.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

580. Lakjer, Carl, f. 20. Decbr. 1872, S. af afdøde Sognepræst Carl Ludvig Frijs L. til Alsted og Fjenneslev, studerer til Skoleembedsexamen.

581. Hansen, Gustav, f. 12. Decbr. 1871, S. af afdøde Proprietær H. til Petersholm, 1891 Cand. phil., studerer til Skovbrugsexamen.

582. Nielsen, Carl Johannes, f. 14. Septbr. 1870, S. af afd. Høiskoleforstander, Kaptain Morten Christian N. paa Hindholm, 1891 Cand. phil., gaaer paa det Kgl. Theaters Elevskole.

583. Sarauw, Eigil, f. 30. Juli 1871, S. af Godsforvalter ved Sorø Akademi Carl Harald S. (S. T. II, Nr. 200), 1891 Cand. phil., studerer Polyteknik.

584. Bojesen, Hilmar, f. 18. Febr. 1873, S. af Proprietær Hakon B. til Knudstrup, 1881 Cand. phil., studerer til Skovbrugsexamen.

585. Jensen, Harald Knud Martin, f. 12. Juni 1871, S. af afd. Forpagter J. paa Tvillumgaard, studerer Theologi.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

586. Stürup, Alexander Philip Christian, f. 14. Mai 1871, S. af Prokurator Johannes Philip Christian S. i Svendborg, tog i 1894 Afgangsexamen fra Officersskolens næstældste Klasse og blev 28. Marts 1894 Sekondløjtnant ved 6. Regiment (Odense).

587. Strarup, Carl Christian Edvard, f. 6. Septbr. 1871, S. af afdøde Bager S. ved Sorø, studerer Medicin.

1891.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

588. Hasselbalch, Karl Albert, f. 1. Novbr. 1874, S. af Proprietær P. H. til Aastrup, studerer Medicin.

589. Møller, Niels Frederik Axel, f. 14. Jan. 1873, S. af Sognepræst Hans Ludvig M. til Horslunde og Nordlunde, studerer Jura.

590. Wagner, Ludvig, f. 30. Septbr. 1872, S. af Sognepræst Ludvig Karl Moritz W. til Lyngø og Braaby, har taget Afgangsexamen fra de Brock'ske Handelsskoler i Kjøbenhavn og har en kort Tid været paa et Handelskontor i Newcastle.

591. Scavenius, Carl Sophus, f. 7. Mai 1872, S. af Kammerherre, Godseier Carl Sophus S. til Klintholm, studerer Jura.

592. Erlandsen, Jørgen Ejnar Theodor, f. 21. Jan. 1873, Broder til Nr. 517, studerer Theologi.

593. Muus, Frantz Vilhelm Ferdinand Ahlefeldt Ølgaard, f. 8. Jan. 1873, S. af Birkedommer Nikolai Esmark M. i Horsens, studerer Forstvidenskab.

594. Müller, Poul Simeon Valdemar, f. 4. Oktbr. 1873, S. af Sognepræst Georg Vilhelm M. til Stadager og Nørre-Kirkeby, studerer Theologi.

595. Holten, Hans Nicolaj, f. 17. Juni 1871, Broder til Nr. 506, studerer Jura.

596. Larsen, Karl Kristian, f. 16. Mai 1871, S. af Lærer L. i Vindehelsinge, studerer Theologi.

597. Knuth, Helge Ernest Greve, f. 4. April 1873, Broder til Nr. 486, har studeret Jura, lærer nu Landvæsen paa Heinstrup ved Roskilde.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

598. Nielsen, Hans Christian, f. 24. Juli 1872, S. af Gaardforpagter N. i Magleby, studerer Polyteknik.

599. Spandet, Niels, f. 12. Juni 1872 (Broder til Nr. 552 og 579), studerer Polyteknik.

600. Brix, Ernst Gustav Adolf Niels, f. 30. Marts 1873, S. af Skolebestyrer, Kaptain B. i Varde, tog i Foraaret 1894 Afgangsexamen fra Officersskolens næstældste Klasse og blev 28. Marts 1894 Sekondløjtnant ved 1. Regiment.

601. Nielsen, Axel Julius Søren, f. 29. Oktbr. 1871, S. af Tømmermester N. paa Frederiksberg, studerer Medicin.

1892.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

602. Ohrt, Ferdinand Christian Peter, f. 11. Novbr. 1873, S. af Godsinspektør O. paa Sandbjerg (Grevskabet Reventlow), studerer Theologi.

603. Rosen, Leopold, fra 1. Oktbr. 1873, S. af Sognepræst Christian Heilmann R. til Faareveile og Dragsholm Kapel, studerer Jura.

604. Nielsen, Niels Peter, f. 22. Novbr. 1863, S. af Gaardeier N. i Alsted, studerer Theologi.

605. Frederiksen, Harald Valdemar, f. 9. Mai 1875, S. af Godsforvalter Peter Christian F. paa Lyngbygaard, studerer Theologi.

606. Poulsen, Poul Christian, f. 17. Oktbr. 1873, S. af Banegaardsforvalter Poul Oluf P. i Sorø, studerer Jura.

607. Kabell, Peter, f. 24. Marts 1873, S. af Stationsforstander, Kaptain Ernst Frederik K. i Thisted, studerer Medicin.

608. Andersen, Hans Peter Henrik, f. 23. Decbr. 1872, S. af Skomager A. i Hyllinge, studerer Theologi.

609. Andersen, Hjalmar Hilarius, f. 21. Oktbr. 1872, S. af afdøde Fuldmægtig i Finansministeriet A., studerer Jura, 1893 Assistent under Kjøbenhavns Magistrat.

610. Rasmussen, Poul Anthon Beck, f. 21. Mai 1873, S. af afdøde Farver R. i Sorø, er ansat paa et Kontor i Middelfart.

611. Wamberg, Niels Juel, f. 28. Febr. 1873, Broder til Nr. 565, studerer Theologi.

612. Howitz, Daniel Christian Bonaventura, f. 22. Juli 1871, S. af Forstkonservator H. i Kjøbenhavn, studerer Medicin.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

613. Schou, Erik Sparre, f. 17. Novbr. 1873, S. af Oberstløjtnant Theodor Valentin S. til Antvorskov, studerer Polyteknik.

614. Müller, Oluf Benjamin, f. 3. Juli 1875, Broder til Nr. 595, har taget Adgangsexamen til Officersskolens næstældste Klasse.

615. Schou, Cecil Vilhelm, f. 9. Oktbr. 1873, S. af fhv. Skolelærer S. i Kjøbenhavn, studerer Polyteknik.

616. Bech, August Villars, f. 14. Juli 1873, S. af Hofjægermester, Godseier Jørgen B. til Valbygaard, studerer Statsvidenskab.

1893.

**A. Af den sproglig-historiske Retning.**

617. Jordan, Carl Emil, f. 6. Novbr. 1874, S. af Lærer Carl August J. i Slagelse, studerer Theologi.

618. Colding, Peter Andreas Holck, f. 22. Juni 1874, S. af Sognepræst Frederik Idæus Holck C. til Raklev, studerer Jura.

619. Mortensen, Johan, f. 8. Marts 1873, S. af Kongsbonde Daniel Jacob M. i Ørdevig paa Færøerne, studerer Theologi.

620. Brunnemann, Theodor, f. 23. April 1875, S. af Sognepræst Christian Emil B. til Strøby og Varpelev, studerer Jura.

621. Frederiksen, Edvard Marius, f. 30. Jan. 1875, S. af Meieriforpagter F. paa Store Ladegaard ved Sorø, studerer Theologi.



622. Olsen, Christian Peter Bernhard, f. 28. Novbr. 1873, S. af Tømrer Hans Henrik Bernhard O. i Ringsted, studerer Jura.

623. Larsen, Herluf Johannes, f. 20. Febr. 1876, S. af Handskefabrikant Herman Kristian L. i Kjøbenhavn, studerer Theologi.

624. Bang, Axel Kai, f. 15. April 1874, S. af Læge Jens Andreas B. i Struer, studerer Medicin.

625. Larsen, Alfred Richard Christian, f. 21. April 1874, Broder til Nr. 492, studerer Theologi.

626. Hennings, Poul Christian de Coninck, f. 27. August 1875, S. af Etatsraad, Cabinetssekretær hos Hds. Mai. Dronningen Vilhelm Frederik Sophus Magnus Bjørnsen H. i Kjøbenhavn, studerer Jura.

627. Dahl, Christian Smith, f. 25. Septbr. 1875, S. af Grosserer D. paa Schæffergaarden ved Gjentofte, læser til 2. Examen.

**B. Af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.**

628. Friis, Anders, f. 26. Marts 1874, S. af Gaardeier Hans F. i Utterslev paa Lolland, studerer Medicin.

629. Wagner, Helge Grønvold, f. 10. Septbr. 1874, Broder til Nr. 590, har taget Adgangsexamen til Officersskolens næstældste Klasse.

630. Gauguin, Emile, f. 31. August 1874, S. af Kunstmaler Paul G. i Paris, studerer Polyteknik.

631. Knuth, Viggo Christian Greve, f. 12. Jan. 1875, Broder til Nr. 486 og 597, studerer Polyteknik.

## Rektor P. K. Blichert.

1828—94.

Peter Knudsen Blichert fødtes 14. Februar 1828 i Kolding, hvor Faderen, Konsistorialassessor Peter Arild Blichert var Præst. Han blev Student fra Kolding Skole 1846, tog den filosofiske Examen 1848, den filologisk-historiske Embedsexamen 1853. Allerede 1848 var han begyndt sin Lærervirksomhed med Latin og Græsk ved Bibliothekar H. Gundorphs og Cand. phil. Lefoliis Dimissionsanstalter. 2. Februar 1853 blev han ansat som Lærer ved Slesvig Domscole, 1855 forfremmedes han til Kollaborator og Skoleinspektør, og samme Aar giftede han sig med Amalie Wøldike, Datter af Major Wøldike. 1864 afskedigedes han ved Fredslutningen, levede to Aar i Kjøbenhavn som Lærer ved Borgerdydskolerne, von Westen'ske Institut og Metropolitanskolen, til han 1866 udnævnedes til Overlærer ved Roskilde Skole. 1872 forfremmedes han til Rektor i Aalborg, 1875 til Rektor i Roskilde og 1882 til Rektor for Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt, hvor han virkede til sin Død 28. Januar 1894.

Kun ni Aar gammel mistede Blichert sin Fader. Farfaderen, den gamle Provst fra Tvede og Linde, flyttede sammen med sin Sønnekone og hendes Børn, og fra nu af blev Blicherts Opdragelse ledet af Bedstefaderen og Moderen. Disse to vare hinanden lige i Meget, begge af den gamle Skole, myndige og strænge Kristne. Den Alvor, som Faderens Død havde bragt ind i Sønnens

Sind, blev vedligeholdt ved Livet hos Moderen i trange Kaar under stræng kristelig Tugt, og tidlig udvikledes hos ham Egenskaber, der fulgte ham hele Livet igjennem: Pligtfølelse, Nøisomhed og dyb Religiøsitet. Næppe havde han taget filosofisk Examen, før han, knap 20 Aar gammel, ernærede sig selv. I en Alder, hvor saa mange Andre nyde Livet og tænke paa at more sig, var han opfyldt af Tanken om ved sit Arbeide at lette Moderen Byrden ved hans Underhold. Han maa have arbeidet strængt i disse Aar, thi trods Slidet for Udkommet erhvervede han sig solide Kundskaber, og skjøndt syg det sidste halve Aar før Embedsexamen, tog han dog denne med et godt Laud.

Med alt det har han ikke været nogen tør og kedelig Student. Han elskede Musik, havde Glæde af at spille Violoncel og var ivrigt Medlem af Studentersangforeningen. Han havde fra den Tid Kammerater, der satte Pris paa hans lyse Hoved, hans lune Humor og noble Karakter. Denne Barndoms- og Ungdomstid havde nu modnet ham tidlig, udpræget hans Personlighed, gjort ham myndig og tillidsfuld, udviklet hans Arbeidslyst, givet ham et alvorligt og dog freidigt Blik paa Livet og Mod til at tage fat paa de Opgaver, det maatte byde ham. Men den lod ham ogsaa staa med en Mangel, der fulgte ham siden. Han havde altid været den alvorlige, pligttopfyldende Dreng. Den dovne, den forsorne Dreng, den lette Fugl, der flagrer snart hid, snart did, havde han aldrig kjendt sig i Slægt med, han havde aldrig gjennem sig selv erfaret, at et Barn kan fare meget vild fra den rette Vei og dog finde den igjen og siden fare støt ad den. Deraf kom det, at han ofte ikke forstod de uregelmæssige Elementer og stundom kunde tage tungt der, hvor der trængtes til en let Haand.

Med de Egenskaber, Blichert var i Besiddelse af, er det naturligt, at han strax optraadte som en myndig og

stræng Lærer. Hans Flid, grundige Kundskaber og lyse Hoved gjorde ham til en fortrinlig Docent, der havde let ved at holde Opmærksomheden vedlige og faae de Tungeste med. En ualmindelig klar Opfattelse af hans egen Begrænsning og af den Styrke, der ligger i Begrænsningen, bragte ham til at fordybe sig i sin Opgave som Lærer, gjennemarbeide det begrænsede Stof, udarbeide og fæstne sin Form. Han naaede derfor langt i den Kunst at gjøre det Indviklede simpelt, det Dunkle gjennemsigtigt og let forstaaeligt for Disciplene. Det er heller ikke faa af hans mange Disciple, der varmt paa-skjønnede hans Lærerdygtighed, og det er karakteristisk, at det nærmest var for dem, han ikke læste med, at han stod som den Strænge og Frygtede.

Allerede 1855 blev han Skoleinspektør i Slesvig. Denne Stilling gav ham Anledning til at tage sig af Orden og Disciplin ogsaa udenfor hans egne Timer. Han begyndte saaledes tidlig sin praktiske Uddannelse til Rektorstillingen og tog fat med Myndighed og Energi. Han var respekteret af Alle og elsket af Mange. Derom bærer blandt andet Udtalelserne nu 30 Aar efter Vidnesbyrd. I „Flensburger Nachrichten“ skriver saaledes en af hans gamle tyske Elever om ham, at han vil blive mindet som en ualmindelig dygtig Mand, der indgød Respekt og forstod at vinde sine Disciples Kjærlighed.

Som Overlærer i Roskilde fortsatte han, ogsaa med Hensyn til Orden og Skoletugt, sin Virksomhed fra Slesvig. Professor S. Povelsen var her som der hans Rektor, og han følte sig nøie knyttet til denne ældre Ven. Han hjalp ham trolig med at holde Disciplin i Skolen, og fra disse Aar skriver sig da det Ry for Strængbed, han senere beholdt. Dette Rygte løb forud for ham til Aalborg og gjorde ham Opgaven deroppe let. Og da han efter kun tre Aars Fraværelse kom tilbage til Roskilde, var det, som om han ikke havde været borte; det var

kun den myndige Overlærer, der nu ogsaa af Navn var bleven Rektor. De tretten Aar i Roskilde var hans lykkeligste Tid, det mærkede man tydelig, naar han talte om dem.

I Aalborg havde han befundet sig vel, særlig var han henrykt over de jydskes Drenges, som rigtig var Stof for ham at arbejde med. Han var jo selv en Jyde, og i Jydernes støtte og solide Egenskaber har han følt Noget, der var i Slægt med ham selv, og som han havde let ved at fremelske. Men over Aalborgopholdet kastede dog en kjær Datters Død ligesom en Skygge, medens der til Roskilde kun var knyttet lyse Minder. Her vare Børnene voxede op, her havde han faaet Tid til at leve sig sammen med trofaste Venner, og Skolen bragte han i en udmærket Trivsel. Han var efterhaanden bleven en Mand, man talte om som en ualmindelig dygtig og erfaren Skolemand med en fast og sikker Haand til at styre. Hans Virksomhed ved de mange forskellige Skoler havde bragt ham i Forbindelse med en Mængde Mennesker og havde lært ham at bruge dem og tage dem paa rette Maade. Han stod derfor i den almindelige Bevidsthed som en administrativ Dygtighed af Rang, og han svarede til dette sit Ry. Saa var det, at han 1882 blev kaldet til at overtage Rektoratet i Sorø efter Tregder. Det var ikke nogen let Opgave, der blev stillet ham. Thi er det altid vanskeligt at styre et saa indviklet Maskineri som Opdragelsesanstalten og Skolen her, saa gjorde Forholdene det dobbelt vanskeligt, da Blichert traadte til.

Alle vi, Tregders gamle Elever, havde i vor Skoletid seet op til og elsket vor gamle, hvidhaarede Rektor, vi havde Fornemmelsen af, at det var en lærd og fin Mand, en ualmindelig mild Mand med Hjærte for os og vore smaa Sorger og Glæder. Vi mindedes, naar Tanken gik til vor Skoletid, mangt et venligt Blik til os gennem Guldbrillerne, mangan en Leilighed, hvor han havde seet

gjennem Fingre med os og taget saa blidt paa os, at vi rørtes og næsten undredes, naar vi tænkte tilbage derpaa. Aarene gik, og denne Mand havde naaet en Alder, hvor den stærkeste Haand bliver for svag til at styre. Han maatte trække sig tilbage, men vi vidste, at det var med blødende Hjærte, at han skiltes fra sin Skole, sine Dreng og sin Virksomhed. Der kom en ny Mand, om hvem vi vidste, at han vel var en dygtig Mand, men stræng og myndig, og at det var derfor, han var sendt hened. Der skulde styres en ny Kurs, og rundt i Landet sad Tregders gamle Elever og hørte om denne nye Kurs, og de fleste af dem forstod sig ganske vist ikke videre paa Ledelsen af en Opdragelsesanstalt, men de havde befundet sig vel dernede i den gamle Tid, og de harmedes paa den nye Tid og dens Mand med samme Følelse, hvormed en Præstedatter seer den nye Præst lyse ud i den gamle Have og ordne om paa Værelser og Kamre i det gamle Barndomshjem. Der kom derfor megen Uvillie op i Soranerkredse mod Blichert i de første Aar, og den kunde ikke helt holdes borte fra Gymnasiet, hvor den forøgede den Oppositionsaand, der naturlig maatte findes hos de unge Mennesker mod en Strammen af Baandene. Og dertil kom, at her i Sorø, hvor Eleverne ikke blot gaa paa Skole sammen, men bo og leve sammen, udvikles Kammeratskabsfølelsen stærkere end andetsteds og holder sig langt hen i Livet. Traditionen med sit Udspring fra det ridderlige Akademi, næret af Ingemanns Fortællinger, lever kraftig gennem Tiderne og glider umærkelig gennem de forrige Holds Liv og Bedrifter ned til Livet idag, der former sig efter det igaar og ifjor saaledes, at det for Purkens Bevidsthed kommer til at staa fast, at saaledes som de Ældre sige, at det har været og skal være, har det været fra Arilds Tid i Sorø.

Her faldt nu Blichert ned som en Bombe. Vant til at styre og med Bevidstheden om sin store Erfaring fra

andre Skoler, maaske ogsaa stolende paa det praktiske Blik, han i høi Grad var i Besiddelse af, tog han fat. Men han kunde ikke være inde i den soranske Tradition og kunde alene af den Grund ikke tage noget Hensyn til den. Han kunde bøie af og bøiede ogsaa lidt af, naar han var bleven gjort opmærksom paa, at den og den Foranstaltning, han agtede at træffe, vilde have de og de Forandringer til Følge, der vilde gribe ind i de og de Forhold, som vare særlig soranske og ikke turde forandres. Men hans Pligtfølelse tillod ham ikke at vige for Modstand, naar han ikke indsaa denne Berettigelse og mente, at det, han vilde, var det rette. Det kom derfor undertiden til at se ud, som om han satte sig helt ud over al soransk Tradition, og dette gjorde ham en Tid høist upopulær blandt Soranerne.

Men hvad virkede nu Blichert henede, og hvorved betegnedes det nye Regimente? Ja rent udvortes seet var Forandringerne ikke store. Paa Gymnasiet blev en allerede under Bojesens Rektorat paatænkt Foranstaltning sat i Værk, idet der blev ansat en inspektionshavende Lærer paa Gymnasiet midt imellem de unge Mennesker. Han skulde virke, dels ved sin blotte Tilstedeværelse, dels ved at hjælpe Rektor med Tilsynet, saa dette blev virksommere. Det blev strængere end før paaseet, at Læsetiden overholdtes, at Alle begav sig i Seng og stod op til reglementeret Tid. Den Inspektionshavende, og ofte Rektor selv, deltog i Gymnasiasternes Middagsbord, medens disse hidtil havde spist uden Tilsyn og følgelig ofte under Uro og idelig Kommen og Gaaen. Et større Samlingsværelse blev indrettet, og Gymnasiasterne, der hidtil havde spist deres Aften- og Morgenmad inde paa deres Kamre, fik nu disse Maaltider anrettet inde paa Samlingsværelset ved sluttet Bord. Forbudet mod at besøge offentlige Beværtningslokaler uden Ledsagelse af Voxne blev indskærpet, og der blev

vaaget strængt over dets Overholdelse. Gymnasiasternes „Soldekasse“ blev ophævet, og Akademiet leverede baade Mad- og Drikkevarer til de officielle Gilder. Fik Gymnasiasterne Tilladelse til at holde private Gilder, blev Drikkevarernes Mængde fastsat af den inspektionshavende Lærer. Endelig blev Gymnasiasterne uniformerede ligesom de andre Elever. I Reglementet ovre paa selve Akademiet troer jeg ikke, der skete anden Forandring, end at Eleverne kom en halv Time senere op og Morgenlæsetiden følgelig blev afkortet.

Men iøvrigt virkede Blichert mest i det Stille, i det daglige Liv paa Skolen og Opdragelsesanstalten. Som klog Pædagog holdt han paa præventive Forholdsregler og sparede aldrig sig selv, naar det gjaldt om at være paa Færde og afværge Overtrædelser ved Tilsyn og ved at være tilstede i rette Tid og paa rette Sted. Fra Morgen til Aften gik han støt i sin Gjerning, tagende Arbeidet op, hvor det bød sig til, virkende ved sit Exempel. Dette var et saadant, at han for os Alle stod som et Billede paa Pligtopfyldelse, Regelrethed og Arbeidsomhed. Er der end ikke noget særlig aandrigt eller morsomt ved disse Dyder, er det dog gavnligt for Ungdommen at have dem for Øie i det daglige Liv og særlig i den Person, der staaer som deres øverste Foresatte og i Faders Sted.

Man kunde være vis paa, at han var første Mand paa Pletten om Morgenens, paaferde hele Dagen paa Skolen, følgende hver Drengs Flid og Forhold, efterseende hans Karakterer, formanende ham, naar det gik mindre godt, opmuntrende, naar det gik fremad. Og deri bestod vel fornemmelig hans Betydning, at hver enkelt Dreng havde Fornemmelsen af, at Rektors vaagne Øie fulgte ham overalt paa Skolen og udenfor den, og at Glimtet i dette Øie kunde vexle hurtig fra stræng Vrede til god-



modig Mildhed, og at det afgang af hans egen Færd, hvilket af de to Udtryk han skulde møde.

Blichert var i det daglige Liv en munter, jovial Mand, altid rede til at spøge og til at forstaa Spøg, altid ens i sit Væsen, og hans Ligefremhed, store Sindsligevægt og praktiske Sans maatte gjøre det fornøieligt at arbeide under og med ham. Hans Medlærere paaskjønnede da ogsaa hans gode Egenskaber og holdt af ham. Der kom Tider, hvor hans Mening stod skarpt imod Lærerkollegiets, og saaledes som Blichert opfattede sin Stilling, var det nødvendigt, at det maatte komme til et Brud. Det tjener imidlertid begge Parter og ikke mindst ham til Ære, at Bruddet ikke alene blev lægt, men at der fra begge Sider atter kunde indtræde fuld Sympathi.

Blicherts sidste Aar hernede vare lyse og lykkelige. Paa Skolen var Disciplinen fæstnet, og i Følelsen af, at Strænghed ikke længer var nødvendig, kunde han lade alt det Bløde, der gjemtes bag den ydre Skal, komme frem. Han gjorde sig Umage for at komme Eleverne nær baade i Timerne og udenfor. Han var glad, naar de henvendte sig til ham og bad om Tilladelse til det Ene og det Andet, og tro som han var mod sit Valgsprog: „Altid god, aldrig svag“, var det kun Hensynet til det, han ansaa for sin Pligt, der kunde faae ham til at være stræng — saa hvis han paa nogen Maade kunde forsvare det, sagde han aldrig nei.

Han levede et ualmindelig rigt og harmonisk Familieliv med sin Hustru og sine Døtre. Inden sine fire Vægge gav han sig helt og fuldt hen, her skulde man se ham for ret at forstaa ham. Han havde den Glæde at se to af sine Døtre gifte med Mænd, bosiddende i Sorø. Han fik saaledes paa sine gamle Dage Sønner, som han tit havde følt Savnet af, og i hans senere Aar tumlede en Kreds af Børnebørn sig om ham. Men han udvikledes gennem Lykken, den førte ham stedse nærmere Gud og

de Mennesker, han færdedes imellem. Han var ogsaa kommen til at elske dette Sted, hvor Lykken tilsmilede ham, han endte med at blive en god „Soraner“.

Og netop som han følte sig rigtig lykkelig, da Skolen gik allerbedst, da han stod elsket af Medlærere og Disciple, medens han inde i Stuen ved Siden af hørte Lyden af sine Børnebørns, den nye, opvoxende Slægts Stemmer, gik han bort pludselig uden Dødskamp og Smerte. I Sandhed en lykkelig Afslutning paa et arbeidsomt, rigt Liv.

Sorø, i Februar 1894.

*F. C. Matthiessen.*

# Love

for

## Soransk Samfund.

---

§ 1. Det soranske Samfund har til Formaal at bevare og udvikle Sammenholdet mellem dem, der som Elever, skole-søgende Disciple, Lærere eller Embedsmænd ere knyttede til Sorø Akademi, og at vedligeholde Interessen ogsaa hos Almenheden for Akademiets Blomstring.

Til den Ende stræber Samfundet

- 1) at danne en Fond, hvoraf Soranere, saavel ældre som yngre, der ere i Trang, paa en kammeratlig Maade kunne modtage Laan eller Gaver.
- 2) at fremme Udgivelsen af Meddelelser vedrørende Sorø Akademi og
- 3) at istandbringe selskabelige Sammenkomster for alle Soranere.

§ 2. Den soranske Fond, der indtil videre forvaltes af Soransk Samfunds Styrelse, har sine egne, i Marts 1873 stadfæstede Vedtægter. Den er stiftet med en Grundformue af 2000 Kr. og forøges

- 1) ved Oplæg af Renter,
- 2) ved Gaver og
- 3) ved Tilskud fra Soransk Samfund.

§ 3. Den, som yder et Bidrag af mindst 50 Kroner en Gang for alle til Fonden, bliver derved livsvarigt Medlem af Samfundet.

§ 4. Det aarlige Samfundsbidrag er mindst 2 Kroner. Alt, hvad et Medlem betaler over 2 Kr. aarlig, henlægges til Fonden. Med Kvitteringen lader Styrelsen følge en kortfattet trykt Beretning om Samfundets Virksomhed i det forløbne Aar og om de afholdte Sammenkomster. Deltagelse i disse betales særskilt ligesom ogsaa de Skrifter, Samfundet maatte udgive, efter Omstændighederne dog med Nedsættelse i Prisen for Medlemmerne.

§ 5. Naar et Medlem i 2 Aar ikke har betalt sit Samfundsbidrag, betragtes han som udtraadt af Samfundet og kan kun blive Medlem paany ved at betale for de resterende Aar.

§ 6. De selskabelige Sammenkomster skulle saavidt muligt finde Sted hvert Efteraar i Kjøbenhavn og altid være tilgængelige for alle Soranere.

§ 7. Samfundets Styrelse vælges af Generalforsamlingen for 1 Aar og bestaaer af 5 Medlemmer, som af deres Midte vælge en Formand, en Kasserer og en Sekretær.

§ 8. Den ordenlige Generalforsamling afholdes paa det aarlige Møde umiddelbart forinden den selskabelige Sammenkomst. Den modtager Styrelsens Beretning for det forløbne Aar, afgjør det gennemsete Regnskab og de den af Styrelsen forelagte Spørgsmaal samt vælger Styrelsen og 2 Revisorer for det næste Aar.

Anliggender, som af Medlemmer ønskes indbragte for Generalforsamlingen, skulle tre Dage forud være anmeldte for Styrelsens Formand. Overordenlige Generalforsamlinger kunne med fjorten Dages Varsel sammenkaldes af Styrelsen og skulle sammenkaldes af denne, naar tyve Medlemmer indgive skriftlig Begjæring derom med Angivelse af Formaalet.

§ 9. Styrelsen modtager Indmeldelse af tiltrædende Medlemmer. Den er bemyndiget til undtagelsesvis at optage Saadanne, som ikke opfylde Betingelserne i § 1, naar særlige Fortjenester eller eiendommelige Forhold knytte dem til Sorø Akademi.

§ 10. Forandringer i disse Love kunne vedtages paa en ordenlig Generalforsamling, naar der ved Sammenkaldelsen er givet Varsel derom og  $\frac{2}{3}$  af de Tilstedeværende stemme derfor.

---

Samfundets 21. ordenlige Generalforsamling afholdtes den 9. Decbr 1889.

Formanden, Høiesteretsassessor Nyholm, aflagde Beretning for det forløbne Aar og fremlagde det reviderede Regnskab.

Han beklagede, at den paa sidste Generalforsamling omtalte Udflugt til Sorø ikke var kommen i Stand, men atter her var Medlemmerne nærmest selv Skyld deri. Naar det virkelig kom til Stykket, viste det sig, at faa eller ingen af de ærede Medlemmer havde Lyst eller Tid til at deltage i saadanne Ture.

Foreningens Status var atter i Aar gaaet frem som Følge af, at ingen Fester vare afholdte, saa at Beholdningen i Samfundets Kasse udgjorde 390 Kr. Soransk Fonds Formue beløb sig nu til 6048 Kr., heri var dog medregnet de til ubemidlede Soranere i Aarets Løb og tidligere udlaante Summer, der alt i alt udgjorde c. 600 Kroner.

Sluttelig bemærkede Formanden, at hele Styrelsen havde besluttet at trække sig tilbage, da den ansaa det for rettest, at friske Kræfter kom til, for at Samfundet

kunde føre en livligere Existens, end det desværre havde været Tilfældet i de sidste Par Aar.

Da Styrelsen, trods gjentagne Anmodninger fra de tilstedeværende Medlemmers Side om at blive, fastholdt sin Beslutning, foretoges Valg af en ny Styrelse.

Valgte bleve:

Redaktør H. R. Hiort-Lorenzen,

Forretningsfører J. G. Smith,

Cand. mag. Vilh. Andersen,

Overretssagfører M. Godskesen,

Cand. jur. Oscar Kalko,

der alle vare tilstede og modtog Valget. Endvidere gjenvalgte Revisorerne, Overlæge Poulsen og Kasserer Boye.

Overlæge Poulsen foreslog den nye Styrelse at forsøge paa snarest muligt at arrangere en Udflugt til Sorø. Han kunde ikke tænke sig Andet, end at en saadan virkelig maatte kunne bringes i Stand.

Redaktør Hiort-Lorenzen udtalte, efter at have takket paa den nye Styrelses Vegne for Valget, som han haabede — Styrelsen skulde ialfald gjøre sit Bedste — maatte være til Held for Soransk Samfund, sin fulde Tilslutning til Tanken om en Udflugt til Sorø, og han lovede, at dette skulde være det Første, Styrelsen skulde vie sine Kræfter.

Cand. polit. Halvorsen bad den nye Styrelse have sin Opmærksomhed henvendt paa, om der ikke kunde skaffes et Lokale tilveie, hvor Medlemmerne, navnlig de yngre, kunde samles f. Ex. en Gang om Maaneden.

Redaktør Hiort-Lorenzen svarede, at Styrelsen skulde overveie Sagen, men mente, at det næppe lod sig gjøre, navnlig af Hensyn til Samfundets ikke videre gode pekuniære Status.

Sluttelig bragte Redaktør Hiort-Lorenzen den afgaaede Styrelse en Tak for dens Virksomhed, idet han

udtalte Haabet om, at den nyvalgte Styrelse maatte forstaa, saaledes som den afgaaede Styrelse havde forstaaet det, at sætte sig i saa god Forbindelse med Medlemmerne, at den, naar den en Gang trak sig tilbage, ogsaa efterlod et virkeligt Savn.

---

Efter Generalforsamlingen afholdtes der Fællesspisning, hvori de tilstedeværende Medlemmer alle deltog.

Den afgaaede Styrelses Formand, Høiesteretsassessor Nyholm udbragte en Skaal for Samfundet. Han takkede Medlemmerne for den Tid, han havde havt den Ære og Glæde at sidde i Styrelsen, og haabede, at det maatte lykkes den nye Styrelse at samle Medlemmerne om sig, og at det vilde vise sig, at den hjertelige og kammeratlige Tone, der altid havde været tilstede ved Samfundets Fester, ogsaa fremtidig vilde herske der.

Redaktør Hiort-Lorenzen takkede paa den nye Styrelses Vegne over den Tillid, der var viist hans Kolleger og ham selv. Styrelsen skulde af yderste Evne bestræbe sig for at bringe sine Handlinger i Overensstemmelse med Medlemmernes Ønsker. Den vilde arbeide videre i den afgaaede Styrelses Fodspor, og han haabede, at Medlemmerne da ikke vilde svigte. Resultatet blev da nok tilfredsstillende. Sluttelig udbragte han en Skaal for den afgaaede Styrelse, idet han særlig henvendte sig til Formanden, Høiesteretsassessor Nyholm.

Derefter fulgte forskjellige Taler for de enkelte afgaaede Styrelsesmedlemmer, navnlig Kassereren, Overretsprokurator Kalko, der havde beklædt denne Post under meget vanskelige økonomiske Forhold.

Efter Aftensmaaltidet afholdtes et meget animeret og vellykket Punchegilde, hvor Taler og Sang vekslede.

---

Den 18. Maj 1890 arrangerede Samfundet en Udflugt til Sorø. Styrelsen skred ikke ganske uden Betænkelighed til Værket, thi den vidste jo, hvor vanskeligt det var at samle Medlemmerne. Et trykt Cirkulære gik rundt til alle Medlemmer, og det viste sig da hurtigt, at Styrelsens Forhaabninger ikke skuffedes, idet der tegnede sig et stort Antal Soranere, dels Medlemmer, dels Ikke-Medlemmer. Turen kom istand, og den blev meget vellykket, hvilket for en stor Del maa tilskrives Rektor Blicherts gæstfrie Imødekommen paa alle Punkter, hvilket selvfølgelig lettede Styrelsen Arrangementet overordenlig, ja egentlig først muliggjorde det. Den Imødekommen, der saaledes fra Akademiets Side vistes Samfundet, vakte udelt Glæde hos Alle, der ønskede, at der maatte herske et godt Forhold mellem det gamle Barn-domshjem og Samfundet.

---

Om Morgenen Kl. 7,30 samledes de københavnske Deltagere paa Københavns Banegaard i et Antal af c. 50 og afgik med Morgentoget 7,45 til Sorø. Underveis og i Sorø stødte flere Deltagere til, saa at hele Styrken af de gamle Soranere, der vilde benytte Leiligheden til at gjense deres Barndomshjem og sammen med Kammerater opfriske gamle Minder, udgjorde henved 70.

Ved Ankomsten til Sorø modtoges Deltagere paa Sorø Jernbanestation af Rektor Blichert og en Del Elever. Rektoren bød Deltagerne velkommen og bad dem benytte sig af de i St. Annabugten liggende Baade, der vare parate til at overføre Alle til Akademiet. Selskabet begav sig da ned til Søbredden, og i de med friskt Bøgeløv bekransede Baade roede Eleverne Alle over til Akademiet.

Strax efter Ankomsten hertil gav Akademiet Frokost i Spisesalen. Under denne præsenteredes alle Deltagere



for hverandre, ved at de reiste sig, efterhaanden som Sekretæren oplæste deres Navne.

Kl. 12 afholdtes en Koncert i Solennitetssalen, baade Sang, Klaver- og Violinspil, og det var virkelig forbausende, hvor vidt Eleverne, selv ganske smaa, vare komne i Behandlingen af de forskjellige Instrumenter, ligesom Sangen ogsaa i sin Helhed var fortræffelig. Det var en sand Fornøielse at se, med hvilken Freidighed, Liv og Lyst Eleverne, selv naar de skulde frem solo, gik til deres Ting. Organist Jähnigen, der personlig ledede Øvelserne, havde al Ære af Præstationen.

Kl. 1 afholdtes der i den store Gymnastiksal (det gamle Ridehus, som er omdannet dertil) en Gymnastikpræsentation under Ledelse af Gymnastiklærer Nielsen. Her viste det sig, at Soranerne stadig forstaa at hævde deres Ry som gode Gymnastikere. Alle Øvelserne fulgtes med den mest levende Interesse af de gamle Soranere, som ydede kraftigt Bifald ved de vanskeligere Ting, der alle udførtes med stor Sikkerhed og Dygtighed.

Tiden fra Kl. 2—5 benyttedes af Deltagerne til Udflugter til Parnas, Navnetræet og alle de kjendte Steder, dels søværts, dels tilfods og dels kjørende i Vogne, der væsenlig vare stillede til Raadighed af Godseier Madsen, Bjernedegaard. Enhver havde jo sine lyse, muntre Minder derfra. Andre brugte Tiden til et Parti Criquet og til at bese Akademiet, hvis Samlinger stod aabne for Deltagerne.

Kl. 5 samledes Alle paa Akademiet til den af Samfundet arrangerede Middag. I denne deltog efter Indbydelse af Samfundet Rektor Blichert, Dr. Gjellerup, Borgermester Muus, Lærerne Jähnigen, Christensen og Nielsen samt Eleverne i øverste Klasse. Amtmanden, Kammerherre Vedel, havde meget beklaget ikke at kunne være tilstede. I de op til Spisesalen stødende Klasseværelser var der dækket til Eleverne.

Kl. 5 præcis gik man til Bords; Formanden, Redaktør Hiort-Lorenzen havde Akademiets Rektor paa sin høire, Skolens Dux paa sin venstre Side, de øvrige Indbudne førtes af de andre Medlemmer af Styrelsen.

Under Middagen herskede der lige fra første Øjeblik den livligste Stemning; man mærkede strax, at Deltagerne befandt sig vel ved atter, ganske vist under andre Forhold, at sidde tilbords paa det gamle Sted og opfriske Erindringer fra tidligere Tid.

Formanden bød Velkommen tilbords. Ved den stemningsfulde Modtagelse imorges og det hjertelige Samkvem, der hele Dagen havde hersket mellem Eleverne og Samfundets Medlemmer, haabede han, at der var lagt et godt Grundlag, saaledes at Resten af Dagen vilde forløbe til almindelig Glæde og Tilfredshed.

Skaaltalernes Række aabnedes af Formanden med en Skaal for Hans Majestæt Kongen: Ingen Skole eller Opdragelsesanstalt havde i saa høi Grad været begunstiget af Danmarks Konger lige fra Kong Frederik II, som skænkede Sorø Klostergods til Oprettelse af en kongelig Skole, navnlig saalænge Kongerne vare eneraadige over Akademiets Midler. Fra den samme Plads her ved Bordet, paa hvilken vor nuværende Konge for c. 6 Aar siden havde vist Sorø Akademi den Ære at deltage i Mindefesten for vor udødelige Holberg, skulde derfor idag lyde et „Længe leve Hans Majestæt Kong Kristian den Niende.“

Efter at nedenstaaende Sang af Cand. jur. A. Kalko var sungen

Mel.: Vikingebalk.

Moder Soer! tag i Dag Dine Børn i Din Favn,  
der som Mænd atter søger til Dig,  
hvor hvert Sted, hver en Plet, hvert et eneste Navn  
er paa Minder saa lykkelig rig.

Ud af Mindernes Flok tag de lyseste frem,  
 lad os leve vor Ungdom igjen!  
 vi har aldrig forglemt Dig, vort Barndommens Hjem,  
 aldrig lader vi Mindet dø hen.

Har vi lidt, har vi stridt, var vor Færd stundom tung,  
 vil vi glemme det Alt for i Dag,  
 trods de graanende Haar vil en Stund vi som ung  
 være med i det gladeste Lag.

Her hvor tusindaars Ege endnu holde Vagt,  
 og hvor Absalons Træ knejser grønt,  
 her hvor Saxo i Cellen paa Tiden gav Agt,  
 har vi levet og drømt, ak saa skjønt.

Fra Parnas lyder Musernes hellige Sang,  
 over Helikon Solen gaaer ned,  
 spreder Glans over By, over Mark, over Vang,  
 sagte Skvulp kaster Søen mod Bred.

Dette Sus over Skov, denne Røst fra en Tid,  
 da af Alvor var mere end nu,  
 gav os Kraft paa vor Vei gennem Slid, gennem Strid,  
 vi kom Barndommens Minder i Hu.

Tag vor Tak, Moder Soer, for Dit skiærmende Ly,  
 for Din nænsomme Haand mod os Smaa;  
 som Fugl Fønix Dit Minde skal stige paa Ny,  
 gennem Sekler evindeligt staa.

skildrede Kammerherre, Amtmand Bille under Henvisning til en af Indskrifterne paa Mindetavlen: „Institutio academica tollitur, manente schola“ de Eiendommeligheder, der havde betegnet Sorø Akademis Undervisning i Tiden indtil 1849, og af hvilke nogle trods den foregaaede Nivellering vare bevarede indtil denne Dag, knyttede som de vare til historiske Minder, den nedarvede Tradition og Stedets rige Skjønhed. Han bad de

unge Soranere om i dette Besøg af ældre Kammerater, tildels Veteraner, at se et Vidnesbyrd om, at de betragtede Opholdet i Sorø som en rig og lykkelig Del af deres Liv, og forsikrede dem, at ogsaa de engang vilde se tilbage paa deres Skoledage paa samme Maade, hvad de end tænkte i dette Øieblik om det „tunge Skoleaag“. Derfor leve Sorø Akademi, vivat, crescat, floreat!

Dernæst blev følgende Sang af Gymnasiast Hasselbalch afsungen:

Mel.: Droslen slog i Skov sin klare Trille.

Husker I, hvor Aandens Psykevinge  
 først sig folded ud for Solens Kys,  
 hvor I lærte den med Kunst at svinge,  
 bade den i Kundskabs klare Lys?  
 Mindes I en lille, speilklar Vove,  
 paa hvis Top I vugged Jer med Sang?  
 har I glemt de lyse Bøgeskove,  
 hvor I gik Jer glade Ungdomsgang?

Nei! Hver Trækfugl, som, naar Høsten kommer,  
 bort maa drage til den fjærne Strand,  
 finder dog forvist den næste Sommer  
 Veien til sit elskte Fædreland.

Nei! I glemte ei i Verdensvrимlen,  
 hvor Jer Rede stod i Ungdomsaar,  
 hvor I følte nærmest Jer ved Himlen,  
 hvor I hilste Livets skjønne Vaar.

Droslen slaaer i Sorøs grønne Lunde,  
 Nattergalen synger alt sin Sang,  
 Bølgen kysser Strandens Stene runde,  
 Fønixfuglen flagrer fra sin Stang:  
 Fatted I Naturens glade Færden?  
 Se! den tolker sin Taknemlighed,  
 for I ude i den travle Verden  
 bar det lille Sorøs Minde med.

Venner! Et Velkommen lydt skal runge  
i den blomstersvangre Foraarsluft,  
hver en Sangfugl svarer fra sin Tunge  
med en Sang, og Skoven med sin Duft:  
„Længe slaa end Fønix med sin Vinge!  
længe kneise højt dens Borg mod Sky!  
Maatte altid Sønnerne den bringe  
Tak som nu for Aandens Morgengry!“

hvorpaa Rektor Blichert udbragte Skaalen for Soransk Samfund, hvortil han knyttede det Ønske, at det Pietetens Baand, der havde draget saa mange forhenværende Elever og Disciple til Barndomshjemmet, stedse maatte binde Moderanstalten og de bortdragne Børn til hinanden, saa at det kunde sees, at den Følelse, der knytter Barnet til Hjemmet, ogsaa kom til Udvikling i dette Barnets og Ynglingens andet Hjem. Han bragte Soransk Samfund en Tak, fordi det ved sit Besøg i Gjærning havde viist, at det skattede høit, at dette Baand bevaredes.

Til Sangen af Cand. jur. Brun:

Mel.: Der skikkes Bud til det ganske Land osv.

Den Klokke ringer med stort Besvær:

Ud af Køien!

Der gæbes hist, og der bandes her:

„Satans Støien!“

Saa vender man sig og sover fort,

til Hovedpuderne de hales bort

af en Lærer.

Til Spisesalen nu drives der

rundt om Borde;

og Dagsbefalinger gives der

af de Store:

„Stik ned til Binderen, du Buxetrold,

og køb et Pund Tobak af den til tolv,

men lidt villigt!“

Høit troner Kammerduxén ved sin Pult  
 streng og myndig,  
 og Fuxen skjælver, thi han veed saa fuldt,  
 han er syndig;  
 og han bli'r truet med Baal og Brand,  
 med Krukkenødder og med Buxevand,  
 hvis han sover.

Til Klassen iler nu alle Mand  
 Vid at sanke;  
 en er saa dygtig, en anden kan  
 blot en Tanke.  
 „Jeg kan af Fransken ei det mindste Kvæk,  
 og faaer jeg Slet idag, saa er jeg væk,  
 du maa hviske!“

Her gaaer de Store i deres Magt,  
 flotte Karle,  
 lad Lærerne tage sig iagt,  
 de er gale.  
 „Den „Bæver“ bliver s'gu snart for stram,  
 man maa nok tage sig lidt af ham  
 med det Første.“

Ved Bordet har man en Mine paa  
 som en Greve;  
 imellem lidt man jo spise maa  
 for at leve.  
 „Det er Kanonvælling, tror jeg s'gu!“  
 „Maa jeg ha' dine Svedsker, saa maa Du  
 ha' min Femmad.“

Paa Sovesalen er der stor Allarm,  
 man slaaes og baskes.  
 En Pudekamp raser hist saa varm,  
 her der kladskes.

„Du har ej stoppet min Seng, dit Frø!  
 Imorgen tidligt stiller Du til Klø  
 paa mit Kammer.“

Elever, nu har vi sunget lidt  
 om Jer Færden,  
 som Kammerater vi os føle Et  
 med Jer Verden;  
 her i vort fælles gamle Barndomshjem  
 I mane vore glade Minder frem,  
 I skal leve!

talte Cand. jur. Holstein for Eleverne. Han mindede om, at vel næppe nogen Soraner i den Tid, han gik som Elev paa Sorø Akademi, vilde indrømme, at det var den lykkeligste eller dog en meget lykkelig Tid af hans Liv. Men Tiderne gik; man blev ældre og større, og med Alderen forandrede sig vor Betragtning af Skolelivet. Uvillien blev til Velvillie, og jo større man selv blev, desto større blev ogsaa Hengivenheden for det skønne Barndomshjem. Naar man maatte skilles fra det, var det med Vemod, naar man gjenseer det, er det altid med Glæde. Og det kan hændes, at man, naar gamle Kammerater træffe sammen og opfriske Ungdomsminder, bliver enig om, at den Tid, men tilbragte som Elev paa Sorø Akademi, hører til den lykkeligste i Livet. Hvorom Alting er: Vi gamle Soranere elske Sorø Akademi, og vi ønske, at den Slægt, som nu opvoxer her, maa ligne os i Hengivenhed for deres Barndomshjem. Og jeg tør udtale, at vi, af hvad vi i Dag have seet af vore yngste Kammeraters Færd, af de smukke Præstationer, vi have overværet, have faaet det Indtryk, at det er en dygtig og kraftig Slægt, her opvoxer, sund paa Sjæl og Legeme, og som giver Løfte om at blive dygtige Mænd til Gavn for deres Fædreland. Med Ønsket om, at dette gode Indtryk maa stadfæstes, hvor disse unge Mennesker

komme til at færdes i Livet, vil jeg udbringe en Skaal for Sorø Akademis Elever!

Efter en Sang af Gymnasiast Harald Jensen

Mel.: Mens Nordhavet bruser.

Der aander en lokkende Dragen ud  
 fra Skovenes grønklædte Toppe,  
 man lyder med Glæde hint Vaarens Bud;  
 thi Længsel i Brystet er oppe,  
 :|: man iler ud til hver en gammel Plet,  
 hvor Mindet tale kan til Hjærtet ret :|:

Og I, som har fulgt Eders Længsels Røst,  
 vil høre de hilsende Toner,  
 som lyder fra skvulpende Voves Bryst,  
 fra Træernes straalende Kroner.  
 :|: Men høiest lyder de fra Fønix Flag,  
 som bølger foroven for Vindens Slag. :|:

Her Drengen blev Yngling, nu er han Mand.  
 — Umærkeligt Tiden henglider. —  
 Hvert Sted, I betræde, Jer meget kan  
 fortælle om henrundne Tider.  
 :|: Hver fordums Handling, Ord og Tanke her  
 i Mindet sig viser nu for enhver. :|:

Som Fønix fra Asken opstaaer paa ny  
 og kækt op mod Himlen sig svinger,  
 saa kan I blot til Eders Minder ty,  
 naar Livslede Sjælene tvinger.  
 :|: Ved Mindets Hjælp vil Sjælen nok faae Fred  
 og atter føle Livets Herlighed. :|:

Ja! Festen i Dag vil sit Formaal naa,  
 hvis Mindet om Sorø kan blive  
 en Samling af Evighedsblomster smaa,  
 som altid kan Trøst Eder give,  
 :|: en Fønixfugl, som bærer Sjælen frem  
 og løfter den fra det tunge Mismods Gjem :|:



tog Etatsraad Philip Schou Ordet og udbragte Rektor Blicherts Skaal. Han paapegede den store Betydning, som Rektors Personlighed til alle Tider vilde have for Livet paa Sorø Akademi, mindede om de nærmest foregaaende Rektorers, Bojesens og Tregders, befrugtende Indflydelse paa Eleverne og udtalte Forvisningen om, at Rektor Blichert havde et aabent Øie for sin Opgave: at udvikle Eleverne til Mænd, som kunde være med til at bære vort Lands Fremtid. I Gjæsternes Navn takkede han for den venlige og festlige Modtagelse, der var bleven dem tildelt fra Rektors Side, samt for de ypperlige Præstationer i Musik og Legemsøvelser, som han havde ladet dem overvære, og sluttede med at udtale de bedste Ønsker for, at Rektor Blichert maatte naae de Maal, som Alt vidnede om, at han ihærdig forfulgte.

Derpaa blev følgende af Gymnasiast Brix forfattede Sang afsungen

Mel.: Paa Kneiper just ikke jeg sværmer.

Da Akademiet blev dannet,  
dets Ry fløi saa vidt over Strand,  
og strax blev det ogsaa bemanded  
med Folk fra det hele Land;  
selv did, hvor man si'er, der groer Peber,  
dets Ry som en Lynstraale foer:  
de Vilde, som samme Steds boer,  
strax sendte Elever.

Disciple af alle Kulører  
snart Anstalten fyldte komplet;  
og hvorhen de kommer, man „bører“  
for dem med den flade Kasket;  
Ja! alle staaer stille og „glaner“  
paa Knapperne blanke og si'er:  
„Se, sikken Noblesse det gi'er  
at være Soraner.“

Hvis Stilling du søger som Lade-  
 gaardslem eller Millionær:  
 en Plads med mangfoldige glade  
 Minuter og ringe Besvær,  
 da kan du den faae, før du aner,  
 naar du i din Ansøgning skriver;  
 „Desuden bemærkes, jeg er  
 en gammel Soraner.“

Vil Hoserne grønne du gjøre  
 hos en af det yndige Kjøen,  
 og kan ei den Skjønne du røre  
 ved Klage, ved Suk eller Bøn; —  
 da flux et „Ja“ frem du maner  
 fra „Sagens“ fortryllende Læber,  
 naar bare du si'er, at du er  
 en gammel Soraner.

\* \* \*

Vi Nutidens Repræsentanter  
 paa Akademiet i Soer,  
 kan se paa Jer gamle, det sandt er,  
 at Anstaltens Nytte er stor.  
 Vi ser jo i Jer vore Ahner  
 og si'er: „Kan saa vidt vi det drive,  
 saa er det dog godt, kan vi se,  
 at være Soraner.“

og Rektor Blichert takkede for den for ham udbragte Skaal. I sin Tak udtalte han, at hvad der her udrettedes, var Frugten af alle Lærernes forenede Gjerning; Arbeidet ved en Opdragelsesanstalt trængte imidlertid i høiere Grad end i andre Dannelsesanstalter til et omfattende ydre Apparat; hans Tanke lededes derfor til dem, der trofast havde støttet Lærernes Gjerning ved at skaffe de store Midler tilveie, der udfordredes; særlig følte han Trang til at udtale en Tak til den Mand, der i sin

levende Interesse for Undervisningsvæsenet i det Hele i Sandhed ikke havde glemt denne Anstalt, nemlig Hs. Exc. Kultusminister Scavenius, for hvem han udbragte en Skaal.

Endelig talte Formanden for Lærerne D'Hr. Jähnigen, Christensen og Nielsen: Da man for et halvt Aar siden gjorde ham den Ære at vælge ham til Formand for Soransk Samfund, havde han ikke kunnet finde anden Grund dertil, end at Samfundets Medlemmer maatte have havt den Tillid til ham, at han først og fremmest vilde vaage over Bevarelsen af de ægte soranske Traditioner. Forsaavidt kunde Samfundet ogsaa stole paa ham. Hans første Tanke havde da været at forny de kjære soranske Minder ved en Udflugt hertil. Og da Programmet skulde fastslaaes, kom man hurtigt til den Erkjendelse, at det maatte være en Fællesfest for de nuværende og forhenværende Elever. De Yngre skulde af de Ældre lære at vurdere den af Alderen modnede Kjærlighed til Akademiet, samtidig med at de Ældre skulde tage sig et Foryngelsens Bad ved at se de Unges Glæde ved Livet i de mindre Omgivelser. Men for ret at kunne bedømme den Aand, der herskede blandt Eleverne, maatte vi se dem i deres daglige Arbeide. Det kunde nu ikke saa godt lade sig gjøre med den egenlige lærde Undervisning, saaledes som da Kong Christian den Ottende under sit Besøg i Sorø 1847 sammen med sit glimrende Følge gik omkring i Klasserne og lod Eleverne examinere i sit Paahør; saa maatte Udflugten have været en Hverdag, og da vilde man have forstyrret Eleverne i deres Arbeide. De gamle Grækere satte Legemsøvelser og Musik høit; ogsaa vi — det kunde maaske opfattes som en Demonstration imod Afskaffelsen af Græsk i Skolerne — havde ønsket at se, hvad vore unge Kammerater kunde præstere heri. Og vore Forventninger vare ingenlunde blevne skuffede. Vi havde glædet os ved den smukke Koncert

og ved de fortrinlige Præstationer i Gymnastik, der viste, at Soranerne saa langt fra ere vanslægtede i denne Idræt, at vi Ældre meget mere ere ved at misunde de Yngre deres udmærkede nye Apparater, hvilke de brugte med en stor Virtuositet. Saavel Koncerten som Gymnastikprøven havde viist, at Akademiet havde udmærkede Lærere paa disse Omraader, og han bad derfor Selskabet om at vise disse Lærere, Musiklærer Jähnigen og Gymnastiklærerne Christensen og Nielsen vor Taknemlighed ved at give dem et kraftigt Hurra. De leve!

---

Efter Bordet samledes man dels i Vestibulen dels paa Stentrappen og Plainen foran Akademiet, og ved Kaffen og Cigarerne herskede den ypperligste Stemning, man sang og passiarede og fandt paa allehaande Løier, og da Tiden for Afreisen stærkt nærmede sig, drog man afsted i een stor Klynge, Gamle og Unge Arm i Arm og opfriskende de gamle kjendte Sange. Paa Banegaarden toges en hjærtelig Afsked med de tilstedeværende Lærere og Eleverne, og da Toget kort efter rullede frem, fyldtes Waggonerne; men endnu blev der Tid til mange Hurraer og Afskedshilsener samt Løfte om snart at gjentage den fornøielige Tur.

---

Den 22. ordenlige Generalforsamling afholdtes den 13. Decbr. 1890.

Formanden, Redaktør Hiort-Lorenzen, aflagde Beretning om, hvad der var passeret i Aarets Løb, og da navnlig om Turen til Sorø den 18. Mai. Samfundet havde tilskudt 50 Kr. til Hjælp til Udgifterne ved Afholdelsen af et Kursus i Gymnastik for Soranere. Dette Kursus, som lededes af Gymnastiklærer Nielsen fra Sorø, afholdtes i Efterslægtselskabets Skoles Lokale.

Medlemsantallet var ifjor 283, nu 288, idet 20 vare indmeldte, medens 7 havde udmeldt sig, 6 vare slettede og 3 døde.

Efter at Kassereren havde fremlagt Regnskabet, bragte Overretssagfører Jørgensen Spørgsmaalet om Lokale til maanedlige Sammenkomster paa Bane og bad Styrelsen arrangere Noget i den Retning.

Kaptain Arendrup mente, at disse Sammenkomster næppe vilde finde tilstrækkelig Tilslutning og blive for dyre.

Cand. polit. Halvorsen anbefalede varmt, at der gjordes et Forsøg, og Styrelsen lovede at tage Sagen under nøie Overveielse.

Der skulde derefter vælges Styrelse, og efter Forslag af Prokurator Henrichsen gjenvalgtes hele den gamle Styrelse, som modtog Valget.

---

Efter Generalforsamlingen afholdtes et livligt og muntert Rusgilde, hvortil Aarets nye Studenter fra Sorø vare indbudte.

---

Den 5. Decbr. 1891 holdtes Samfundets 23. ordenlige Generalforsamling.

Formanden, Redaktør Hiort-Lorenzen, aflagde Beretning og mindedes de i Aarets Løb afdøde Medlemmer, særlig Samfundets tidligere Formand, Høiesterets-assessor Meyer.

Samtlige Medlemmer af Styrelsen saavel som Revisorerne gjenvalgtes. Til Revisorsuppleant valgtes Direktør Hauberg.

Det foresloges i den kommende Sommer at foranstalte en Sorøtur, og dette Forslag vandt udelt Stemning.

Kassereren, Overretssagfører Godskesen, meddelte,

at Styrelsen nu paatænkte at arrangere maanedlige Sammenkomster, dog uden væsenlig Udgift for Samfundet.

Premierløjtnant Petersen henstillede, at der hvert Aar sendtes de fra Sorø Dimitterede Exemplarer af Samfundets Love samt Aarsberetningen; Formanden lovede at tage Henstillingen til Følge.

Flere Medlemmer opfordrede Styrelsen til at erhverve Exemplarer af Akademiets aarlige Indbydelseskraft til Fordeling mellem Medlemmerne. Formanden lovede at tage dette under Overveielse.

Paa Cand. jur. Holsteins Forespørgsel om, hvorledes det gik med Udarbeidelsen af de personalhistoriske Meddelelser om tidligere Elever ved Sorø Akademi, oplyste Formanden, at Udarbeidelsen var bleven noget forsinket ved Forfatterens fleraarige Ophold i Udlandet, men at vistnok nu ialfald en Del af Manuskriptet forelaa færdigt.

---

Til det derefter følgende Rusgilde vare de fra Sorø 1891 dimitterede Studenter indbudte.

---

Den 22. Mai 1892 foretog Soransk Samfund en Udflugt til Sorø. Som sædvanlig samledes største Delen af Deltagerne paa Kjøbenhavns Banegaard til Morgentogets Afgang. Enkelte stødte til ved de forskjellige Stationer, saaledes at der ved Ankomsten til Sorø Station var samlet et Antal af omtrent 60 Deltagere. De bleve der modtagne af en Del af Eleverne samt af Rektor Blichert, der beklagede det for Turen ugunstige Veir. Medlem af Styrelsen, Forretningsfører Smith, som Dagen forud var taget til Sorø for at arrangere en Frokost under de nylig udsprungne Bøgetræer paa et af de smukkeste

Steder i Skoven, hvortil der da fra Jernbanestationen skulde spaseres i samlet Følge, maatte desværre meddele, at Bordene paa Grund af den vedholdende Regn havde maattet dækkes paa Hotellet i Sorø. Selskabet marcherede da fra Jernbanen til „Hotel Postgaarden“, hvor de forskellige Deltagere ved Frokostbordet bleve præsenterede for hverandre, ved at de reiste sig, efterhaanden som Sekretæren oplæste deres Navne.

Efter Frokosten tilbragtes Tiden, da Veiret var blevet taaleligt, paa forskjellig Maade. Nogle af Deltagerne foretog Udflugter i Omegnen, dels med Akademiets Baade, dels med Vogne, der velvillig vare stillede til Raadighed af Godseier Madsen til Bjernedegaard. Andre af den gamle Stok foretrak at vække Begejstringen for deres soranske Minder paa Cricketpladsen, hvor de saa ofte tidligere havde høstet deres Laurbær. Imidlertid var der i Hast samlet et Gymnastikhold af Elever, da forskellige af de ældre Soranere havde udtalt Ønsket om at se de daværende Elevers gymnastiske Færdighed, og dette foretog da i Akademiets Gymnastiksal forskellige Øvelser, der overværedes af omtrent Halvdelen af de ældre Soranere og nogle af Akademiets Lærere.

Kl. 5 samledes alle Deltagerne til den af Samfundet paa Akademiet arrangerede Middag, hvortil man havde indbudt Akademiets Rektor og Eleverne i øverste og næstøverste Klasse. Par efter Par marcheredes der, ældre og yngre mellem hverandre, fra Lærerværelset til Spisesalen, hvor man snart var bænket saamange, som Salen kunde rumme. Her herskede en livlig og kammeratlig Stemning; gamle Minder fra Sorø opfriskedes, og Talerne fulgte Slag i Slag. Den officielle Tale for Sorø holdtes, efterat Samfundets Formand havde budt Velkommen, af Pastor Redøhl, hvorefter følgende Sang, forfattet af en af Eleverne, blev afsungen:

Mel.: Jylland mellem tvende Have.

Sorø! bag de grønne Skove  
 smiler du i Uskylds Pragt,  
 ved din Fod den blanke Vove  
 som et Sølvspeil er lagt;  
 i din stille Ensomhed  
 Drømmes sødt om salig Fred.

Over skovomkranste Vænge  
 hviler en idyllisk Ro.  
 Paa de mørkegrønne Enge  
 tusindtal af Blomster gro;  
 Vaaren med sin Farvepragt  
 smykker Bæltet om din Dragt.

Paa sin lette hvide Vinge  
 danser Baaden over Sø,  
 sprøiter Skummet mod sin Bringe  
 under bøgetakte Ø,  
 Bølgen fra det dybe Vand  
 gaaer i rolig Takt mod Strand.

Alvorsfuld er Skovens Tale  
 gjennem Nattens sagte Vind,  
 men, naar i de grønne Sale  
 Morgensolen titter ind,  
 tusind Fuglestemmers Røst  
 røres i dens dybe Bryst.

Sorø, som i Barndoms Dage  
 gav os Ly for Verdens Larm,  
 kalder sine Børn tilbage  
 til sin moderlige Barm,  
 aabner dem sin ømme Favn,  
 nævner dem ved Sønners Navn.



Lad vor Tak paa Sangens Vinge,  
 dybtfølt fra vort Hjertes Grund,  
 over Søens Glar sig svinge,  
 tone i den stille Lund,  
 slutte sig til Skovens Kor :  
 Længe leve gamle Soer!

Derefter talte Foreningens Formand, Redaktør Hiort-Lorenzen, for Rektor, hvorpaa Rektor Blichert takkede med en Skaal for „Soransk Samfund“. Nedenstaaende Sang, ligeledes fra Eleverne, blev dernæst af-sungen:

Mel.: Vi elske vort Land osv.

Velmødt i vor By!  
 der i Sommerens Gry  
 ligger smilende lunt mellem grønklædte Bøge;  
 her i Stilhedens Gjem  
 hviler trygt dette Hjem,  
 hvor I Barndommens kjæreste Minder kan søge;  
 endnu vil det Eder i Kjærlighed favne,  
 thi aldrig det glemte de tusinde Navne,  
 som i Tidernes Gang,  
 under Arbeid' og Sang,  
 voxed' op og forlod det, men altid dets Fred monne savne.

En inderlig Trang,  
 der fra Hjærtet udsprang  
 og kan føles i Hjærternes dybeste Indre,  
 har Jer draget herved  
 hist til Skovsøens Bred,  
 hvor I vil den i Mindernes Kildespring lindre.  
 I længtes at skue den speilblanke Flade,  
 som kranses af Skovbrynets viftende Blade,  
 her hvor Skjønhed og Ro  
 har saa smukt fæstet Bo,  
 og hvor en Gang I drømte om Skovenes Pan og Dryade.

I Ungdommens Vaar  
 under sollyse Kaar  
 svandt her nede saa hurtig de lyseste Dage;  
 skal man undre sig da,  
 naar I stævned' herfra,  
 I fik Lyst til at komme til Sorø tilbage,  
 hvor muntert I leged' som livsglade Dreng  
 og streifed omkring gennem Skove og Enge,  
 mens Jer jublende Sang  
 med den friskeste Klang  
 toned' frem over Hjærtets ungdommelig sitrende Streng.

Vi forstaa Eders Trang,  
 ogsaa vi vil en Gang  
 føle Længselen drage mod Hjemmet hernede,  
 hav da Tak, at I kom,  
 det vil minde os om,  
 at vi aldrig maa glemme den skjærmende Rede,  
 som Drotten lod bygge for Danfolkets Dreng,  
 og hvor vi har levet og tumlet saa længe,  
 medens Sindet var stemt  
 let til Alvor og Skjæmt,  
 og vi lærte saa smaat ind i Visdommens Dybder at trænge.

Sangen modtoges med stærkt Bifald. Efterat Kammerherre Vedel, Skolens Dux, og flere Talere havde havt Ordet, afsang man endelig den sidste Sang fra de gamle Soranere.

### I. Paa Kjøbenhavns Banegaard.

Mel.: Værsaaartig, her er Døren.

„Se Godmorgen mine Herrer!

Er der Plads herinde?“

„Værsaagod — mit Tæppe spærrer,  
 saa nu er det godt.“

„Ha! hvad seer jeg, det er Fede.“

„De er gale Peter.“

„Ingen „De“, om jeg maa bede,  
 vi er altid Dus.  
 Ih! hist jeg skuer Sneglen og den Røde.“  
 „Hvad er det Dig, din væmmelige Jøde!“  
 „Frels mig Guder! der er Morten  
 ligefrem skinbarlig,  
 dig man kjender let paa Vorten  
 paa din Næsetip.“

---

## II. Undervejs.

Mel.: Og husker I ikke —.

1. *Soraner*: „Jeg husker saa tydeligt, at Du gik durch  
 i de fleste Fag.“
  2. *do.*: „Du skrev mine Stile og tog din Skurk  
 min Femmad hver eneste Dag.“
  1. *do.*: „Til Cricket og Slagsmaal stod din Hu:  
 et Øje var altid blaat.“
  2. *do.*: „Du tyrede dine Øine itu  
 paa Ingemann og Walter Scott.“
- 

## III. Over Søen.

Mel.: Deilige Sund med den blaanende Bølge.

Deilige Sø! hvilke Minder Du vækker,  
 Minder om Friluft og dyndvaade Klær:  
 Søhelt mod Sørøver — Kampen sig strækker  
 ind under Skoven i Sivene der,  
 Strandhugst paa Bøgholm med Brand og med Baal,  
 Storm mod Parnasset med Krigshyl og Skraal,  
 Maan'skin paa Vandet og Duften af Hø,  
 Nattergal'triller og Kvækken af Frø,  
 deilige Sø!

---

## VI. Paa Akademiet.

Mel.: Der var engang en lille Pige.

1. *Soraner*: „Se her er Klassen, hvor Johan sad stadig Dux der henne.“
2. *do.*: „Og hvor Du sad som ligedan, men fra en anden Ende.“
1. *do.*: „Der har i Smug jeg ofte seet i Listow og i Wimmer, naar jeg var lidt uforberedt.“
2. *do.*: „Og det var Du nok immer.“
1. *Soraner*: „Her har vi Spisesalen, oh! dens Duft jeg kan fornemme.“
2. *do.*: „Den husker Du, det vil jeg tro, her var Du mere hjemme, alt aad du, Steg som Øllebrød, Du spared' ei paa Kraften.“
1. *do.*: „Medmindre der var Negerkjød, da sulted' jeg til Aften.“
1. *Soraner*: „Her er vort Kammer, hvor som Bier vi udi Lærdom gransked'.“
2. *do.*: „Naar ei vi havde Kaffesvir og Flaskens Vand forvansked'.“
1. *do.*: „Paa Krogen der jeg banked' tidt min Trøie, naar den trængte.“
2. *do.*: „Hvad Andre gjorde mindre blidt, naar den paa Kroppen hængte.“
1. *Soraner*: „En Dag jeg kom tilfældig ind, hvor Store Jokum boede, strax greb man mig med harmfuldt Sind og kappede mit Ho'de; En Procession med fuld Honnør til Skidenkassen bar mig, min Grav var ganske blød og tør, men Luften — Gud bevar mig!“
-

## V. I Filosofgangen.

Mel.: Herre min Gud, hvor dog Maanen.

1. *Soraner*: „Prægtige Sofl altid dog den gamle,  
(begeistret). næsten hver Stamme synes mig bekendt.“
2. *do.*: „Ja op med Dig kan jeg ikke hamle,  
ei min Hukommelse er saa bevendt.“
1. *do.*: „Se hist i Træet jeg skar et Hjærte  
slynget om mig selv og om Ingeborg.“
2. *do.*: „Dengang Du elsked' med rædsom Smerte,  
kaldte hvert Træ til Vidne om din Sorg.“

---

## VI. Afsked.

Mel.: Snart er Natten svunden.

*Kor af gamle Soranere.*

Sorø! Tiden lakker,  
vi maa atter bort,  
for i Dag vi takker,  
den var altfor kort.  
Lul Dig atter stille  
i idyllisk Ro;  
over Rum, som skille,  
dauner Mindet Bro.

Som mod Kysten Bølge  
kommer vi og gaaer,  
skal vor Lyst vi følge,  
skeer det næste Aar.  
Var Du mon et Fængsel  
for vor Ungdoms Vaar,  
naar slig Trækfugllængsel  
vi hver Sommer faaer?

Efter denne med Bifald og Munterhed modtagne Sang fulgte flere Taler, men Stemningen blev mod Slutningen af Middagen saa livlig, at endog flere Talere

havde Ordet paa een Gang, hvilket bevirkede, at deres bevingede Ord kun kom en mindre, nærmestsiddende Kreds til Gode. Det var derfor passende Tid, at man reiste sig fra Bordet Kl. 7 $\frac{1}{2}$  og begav sig til Vestibulen for at drikke Kaffe. Til Kaffen var indbudt alle Elever og skolesøgende Disciple ved Akademiet, hvilke allerede under Middagen havde forsamlet sig udenfor den aabnede Spisesalsdør og med Interesse fulgt Begivenhedernes Gang. Veiret var efterhaanden blevet udmærket, og den korte tilbageværende Tid tilbragtes derfor med Samtale og Sang paa den store Græsplæne udenfor Akademiet. Det var paatænkt at ro til Banen i Akademiets Baade, men paa Grund af den kølige Luft foretrak man at marchere med Musik i Spidsen ad Landeveien, fulgt af en Mængde Elever. Ved Ankomsten til Banegaarden holdtes der endnu Taler, mest for mindre Kredse, inden man med Toget Kl. 9 $\frac{1}{2}$  kørte tilbage til Kjøbenhavn.

---

Aar 1892, den 12. Decbr., afholdtes den 24. ordenlige Generalforsamling.

Formanden aflagde Beretning. Han mindede om Turen til Sorø og omtalte de maanedlige Sammenkomster, af hvilke den første fandt Sted i November; de vilde blive fortsatte Vinteren igjennem. Han mindede sluttelig om de i Aarets Løb afdøde Soranere, navnlig Udenrigsminister, Baron Rosenørn-Lehn og Samfundets mangeaarige Revisor, Kasserer i Kjøbenhavns Sparekasse Boye.

Overrettsagfører Godskesen aflagde Regnskab, hvorefter den gamle Styrelse paa Pastor Redøhls Forslag gjenvalgtes. Ligeledes gjenvalgtes Overlæge, Dr. Poulsen til Revisor, medens Direktør Hauberg valgtes i afdøde Kasserer Boyes Sted og Assistent, Baron Dirckinck-Holmfeld til Revisorsuppleant.

Styrelsen fik Bemyndigelse til at støtte Gymnastik-kursus for yngre Soranere, særlig ved yderligere Tilskud til Lokalet og Redskaber m. m.

Spørgsmaalet om Valget mellem en Vinterfest eller en Skovtur diskuteredes.

---

Efter Generalforsamlingen afholdtes Rusgilde, til hvilket Aarets Studenter fra Sorø vare indbudte.

---

Den 9. Decbr. 1893 holdtes den 25. ordenlige General-forsamling.

Formanden, Etatsraad Hiort-Lorenzen, aflagde Beretning: Der var siden Rusgildet ifjor ikke afholdt nogen større Festlighed, og de maanedlige Sammenkomster havde ikke vundet saa megen Tilslutning, som man havde haabet.

Ikke desmindre vilde man gjentage Forsøget engang (1. Onsdag i Febr., Marts og April), og det var at ønske, om Medlemmerne vilde benytte sig deraf og sætte hinanden Stævne her i Lokalet.

I Aarets Løb var Sekretæren, Cand. jur. O. Kalko, rejst til Syd-Amerika, og Bestyrelsen havde suppleret sig med Premierløjtnant V. Petersen, der havde overtaget Sekretærforretningerne.

Kassereren, Overretssagfører Godskesen, fremlagde Regnskabet, som udviste en Kassebeholdning af 490 Kr. Der var iaar udlaant til trængende Kammerater 550 Kr.

Sekretæren, Premierløjtnant V. Petersen, meddelte, at han af Styrelsen havde faaet Bemyndigelse til at afhænde en Del af Arkivets Beholdning af „Tidsskriftet“ og „Soranske Sange“, hvilke Bøger formentlig vilde have stor Interesse for alle Soranere, hvorfor Prisen var sat meget lavt (1. Bind, 400 Sider med Kort over Akademiets

Godser, 1 Kr. — „Udvalg af Soranske Digte og Sange“, samlede ved Schandorph, 130 Sider, 50 Øre).

Der var oprettet et lille Depot af disse Bøger i Sorø, hvor Adjunkt Mathiesen havde været saa elskværdig at love at interessere sig for Sagen. En Del af Sekretæren medbragte Bind afsattes strax til de Tilstedeværende. Endvidere meddelte han, at der i Juni var sendt Exemplarer af den sidste Aarsberetning til Sorø til Duxen i 6. Klasse med Anmodning om at fordele dem til samtlige Elever i 6. Klasse og 4. Realklasse. (Det oplystes senere, at Sendingen aldrig har naaet Akademiet.) Indbydelse til Rusgildet var sendt til alle de iaar afgaaede Soranere, hvis Adresser man havde kunnet opspore, 18, deraf var mødt 12. Endvidere var Opfordring til at deltage sendt til samtlige Medlemmer og en stor Del Ikke-Medlemmer, ialt 360.

Da Cand. mag. V. Andersen ikke ønskede Gjenvalg, valgtes efter Forslag af Formanden i hans Sted en af Russerne, Stud. jur. Poul Hennings; man haabede, at netop Valget af et saa ungt Medlem vilde gjøre det lettere at drage de Unge til Samfundet og fastholde disse.

Den øvrige Styrelse og Revisorerne gjenvalgtes. Formanden meddelte sluttelig, at Styrelsen paatænkte at arrangere en eller anden festlig Sammenkomst i Aarets Løb, man skulde kun gjerne se at finde en soransk Mærkedag, som kunne bidrage til at samle saa mange Medlemmer som muligt.

---

Da Generalforsamlingen sluttedes, bænkedes man sig efter god gammel Skik om Gaasen og Æblekagen. Formanden bød de unge Gjæster Velkommen i Samfundet og udbragte deres Skaal. Student I. Mortensen takkede paa Kammeraters og egne Vegne for den venlige Mod-



tagelse, de havde faaet af Samfundet, han haabede, de skulde vise, at de skjønnede paa den ved flittig at møde, og udbragte et Leve for Samfundet. Medlem af Bestyrelsen, Forretningsfører Smith, udbragte en Skaal for det ældste tilstedeværende Medlem, fhv. Faktor Tøttrup, der var indtraadt som Elev paa Akademiet 1826.

Premierløjtnant Petersen beklagede, at der var mødt saa overordenlig faa af Russerne fra ifjor og de foregaaende 6—7 Aar, han vilde udbringe en Skaal for dem af de tilstedeværende Russer, der ikke alene vilde møde, men ogsaa virkelig mødte til næste Aars Rusgilde.

Ved Kaffen fik man Sangbøgerne frem og tilbragte derefter et Par fornøielige Timer ved Punchebollerne under afvexlende Taler og Sange.

---

Af de i sidste Aarsberetning anførte Medlemmer ere følgende afgaaede ved Døden:

Edvard Emil Åhmann var født d. 27. Novbr. 1829 i Helsingør, blev 1847 Student, tog Aaret efter anden Examen, gennemgik 1851—55 den militære Høiskole og udnævntes ved Afgangen derfra til Sekondløjtnant i Infanteriet, overgik 1857 til Ingeniørkorpset, var fra 1861 til 1863 ved Befæstningsanlægene i Dannevirkestillingens Centrum, under Krigen 1864 ved den aktive Armees Kommando, fik 28. April 1864 Premierløjtnants Karakter og 19. Decbr. s. A. Afsked af Krigstjenesten. 1866 udnævntes han til Arkivar og Bibliothekar ved Generalstaben og døde 9. Febr. 1892. (Se Soransk Tidsskrift II, S. 52.)

Carl Ludvig Adolph Benzon var født 18. Novbr. 1823 paa Christiansdal ved Odense, blev 1840 Student og 1847 juridisk Kandidat. Han arbejdede nogle Aar i

Justitsministeriet, tog 1853 juridisk Examen i Flensborg og blev s. A. Fuldmægtig, Aaret efter Kontorchef i det slesvigske Ministerium. Fra denne Stilling afgik han ved Ministeriets Ophævelse 1864, udnævntes 1. Juni 1868 til Amtmand over Ringkjøbing Amt, 11. Marts 1873 til Amtmand over Holbæk Amt og 1. April 1886 til Overpræsident i Kjøbenhavn. Han blev 26. Marts 1860 Ridder af Dannebrog, Kammerherre, 2. Aug. 1877 Dannebrogsmænd, 9. Jan. 1885 Kommandør II af Dannebrog, 29. Aug. 1887 Kommandør I, 3. Dec. 1891 Storkors og var desuden dekoreret med den russiske St. Stanislausordens Kommandørkors med Stjerne, den russiske St. Annaordens Kommandørkors og den græske Frelserordens Storofficerskors. Han var Besidder af det Lønborggaard'ske og det Ny Thyrsbæk'ske Fideikommis og døde 29. Dec. 1891 i Kjøbenhavn. (Se Soransk Tidsskrift II, S. 37.)

Adolph Jonas Boye var født 12. Juni 1823 i Jonstrup, blev Student 1843, studerede Medicin og gik 1848 i Krigen som Frivillig, avancerede til Løitnant og gik til Vestindien, hvor han blev Kaptain i den vestindiske Hærstyrke og Toldforvalter i Christianssted. Han erholdt 8. April 1888 Dannebrogordenens Ridderkors og døde 29. April 1891 i Frederiksberg. (Se Soransk Tidsskrift, II B., S. 45.)

Carl Frederik Gutfeldt Boye var født 15. Aug. 1825 og kom 1838 paa Sorø Akademi, som han forlod 1842. Kort efter fik han Ansættelse paa Øresunds Toldkammer, hvor han blev til Sundtoldens Ophævelse, var derefter nogle Aar Forretningsfører hos Professor Meldahl og fik 1861 Ansættelse som Kasserer i Kjøbenhavns Sparekasse. Fra denne Post tog han sin Afsked paa Grund af Sygelighed og døde faa Dage efter, den 12. Januar 1892.

Julius Christian Georg Sporon Fiedler var født 2. Novbr. 1816 paa Basnæs, som den Gang eiedes af

hans Fader, blev 1833 Student, var i nogle Aar Eier af Krummerupgaard, senere Postexpeditør i Fuglebjerger. Han døde 23. Mai 1892 i Sorø. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 20.)

Hartvig Frisch var født 10. Marts 1833 paa Charlottendal, kom 1843 paa Sorø Akademi, men forlod Skolen og blev 1852 privat dimitteret. Han oprettede en Latin- og Realskole i Store Kongensgade i København, og senere fik Skolen sin egen Bygning, „Lyceum“ i Farimagsgade. Efterat han, paa Grund af tiltagende Døvhed, havde trukket sig tilbage fra Skolen, døde han 28. Febr. 1890 i Lyngby.

Christian Frederik Emil Gade, født i Sønderborg 22. Jan. 1860, blev Student 1877, Cand. mag. i Matematik 1882—83 og gjorde Aaret efter et ni Maaneders Studieophold i Paris. Senere var han Lærer ved forskellige københavnske Skoler, deltog med Iver i Studenterlivet og drev ved Siden deraf sproglige og historiske Studier. Han døde 7. Okt. 1893 paa Bornholm.

Diderik Nicolai Blicher Glahn var født 28. Juni 1812 i Ulsø, blev Student 1831, theologisk Kandidat 1840, Sognepræst paa Strynø 12. Mai 1843 og Sognepræst til Aastrup paa Falster 20. Jan. 1873. Han døde 19. Mai 1892 i Moseby Præstegaard. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 15.)

Valdemar Sofus Ivar Gudme, født 5. Juni 1863, blev Student 1882, tog 1889 theologisk Attestats og beskikkedes 6. Mai 1889 til Sognepræst for Ullits og Fovlum Menigheder, men døde allerede 17. Decbr. 1890.

Aleth Sophus Hansen var født 21. Febr. 1817 i Rudkjøbing og blev 1835 Student, tog 1840 theologisk Attestats og var i nogle Aar Alumnus paa Borchs Kollegium. I Aarene 1845—47 var han Skibspræst paa Korvetten „Galathea“ under dens Jordomseiling. Han havde paa denne Reise tillige det videnskabelige Hverv at gjøre

Indkjøb og Indsamlinger for ethnografisk Musæum og underviste Skibets Lærlinge. Efter sin Hjemkomst bestyrede han et halvt Aar Vemmeløv og Hemmershøi Sognekald under Præstens Sygdom, var to Aar Kateket i Hjørring og udnævntes i Novbr. 1850 til Sognepræst for Husby Menighed i Flensborg Amt. Han deltog med Iver og Begeistring i det store Værk, der nu paabegyndtes i Angel: den slumrende Danskheds Gjenopvækkelse, som derovre kun tildels naaedes. Han valgtes 1854 af Geistligheden til Stændersuppleant og mødte i Samlingerne 1856—57 og 1860 efter 11. Oct. 1856 at være bleven udnævnt til Provst for Flensborg Provsti og konstitueret som Provst for de blandede Sogne i Gottorp Provsti. 28. Dec. 1857 erholdt han Ridderkorset og forflyttedes 21. August til Grumtofte Sogn i Angel. 1860 blev han konstitueret som Provst for hele Gottorp Provsti, og han var paa Grund af sin fremskudte Stilling i Sprogsagen naturligvis en af de første danske Præster, som den i 1864 indtrængte Fjende afsatte. Allerede 19. Febr. blev han afsat som Provst og 15. Marts som Præst. Efter Krigen opholdt han sig et Par Aar i Italien og udnævntes 24. Juli 1866 til Sognepræst for Ferslev og Vellerup, men indtraadte allerede 15. Marts 1868 i Grev Frijs-Frijsenborgs Ministerium som Kirke- og Undervisningsminister og gennemførte Aaret efter Valgmenighedsloven. 22. Sept. 1869 udtraadte han atter af Ministeriet, benaadedes 2 Dage efter med Sølvkorset og udnævntes 24. Mai 1870 til Sognepræst for Ledøie og Smørum Menigheder. 31. Okt. 1881 tog han sin Afsked og flyttede til Kjøbenhavn, hvor han døde 24. Dec. 1889. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 25.)

Adam Frederik Hauch var født 21. Juni 1843 og blev 1862 dimitteret fra Sorø. 1868 tog han juridisk Embedsexamen med første Karakter, var et Par Aar Volontær paa Sjællands Stiftamt og blev 1871 Assistent i Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten, fra hvilken

han 1874 overgik til Forsikringsselskabst „Danmark“ som Forretningsfører, fra 1877 som Direktør. Ved sit Ægteskab med en Datter af afdøde Indenrigsminister Erik Skeel var han bleven Medeier af Dronninglund Hovedgaard. Han døde 4. Decbr. 1893. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 78.)

Jens Truels Christian Jørgensen, født 2. Okt. 1814 i Bromme Mølle, var blandt Akademiets første Elever, tog ingen Examen, men fuldendte sin Uddannelse hos Pastor Vestenholtz i Pedersborg sammen med Biskop Monrad og flere Andre. 17 Aar gammel overtog han sit Fødested i Fæste af Akademiet, købte det senere til Eiendom og udvidede det betydelig. I 25 Aar var han Sogneraadsformand. Han døde 20. Okt. 1891.

Frederik Christian Lebel, født 2. Jan. 1821 i Sorø, var i mange Aar ansat i Finansministeriet, erholdt 8. April 1891 Ridderkorset af Dannebrogordenen og døde 28. Mai 1892. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 33.)

Niels Holm Hostrup Lund var født 15. Nov. 1817 i Kjøbenhavn, blev Student 1835 og tog 1842 juridisk Examen. 1846 kom han ind i Generalpostdirektionen som Volontær, blev 1842 Kopist, 1848 Fuldmægtig, 1852 Kontorchef og 1862 Kommitteret hos Generalpostdirektøren, senere i Indenrigsministeriet, og 1889 udnævntes han til Generaldirektør for Post- og Befordringsvæsenet. Han var dekoreret med Kommandørkorset I af Dannebrog og Dannebrogsmændenes Hæders tegn, med Kommandørkorset af den russiske St. Stanislausorden og den norske St. Olafsorden samt med den svenske Nordstjerneordens Ridderkors. Han døde 14. Jan. 1894. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 27.)

Heinrich August Malling var født 23. Dec. 1807 i Langenfelde ved Altona, blev Student 1826, juridisk Kandidat 1832, hvorefter han gjorde Tjeneste i Rentekammeret, indtil han 1843 blev Landskriver, Aktuar

og Husfoged i Gottorp og Hytten Amter. 1850 udnævntes han til Amtsforvalter og Aktuar i Husum Amt samt til Justitsraad og 1851 til Ridder af Dannebrog. Krigen 1864 medførte hans Afsked, og siden den Tid har han levet i Kjøbenhavn indtil sin Død 28. Decbr. 1893. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 2.)

Frederik Meyer var født den 12. Dec. 1817, blev Student 1836, 1842 juridisk Kandidat, 1844 Volontær i danske Kancelli, senere Kancellist og Fuldmægtig i Justitsministeriet. I Nov. 1861 blev han Medlem af den slesvigske Overjustitskommission, den senere Appellationsret, afskedigedes efter Krigen og udnævntes 1866 til Assessor i Landsover- samt Hof- og Statsretten og 23. Juni 1868 til Assessor i Høiesteret. Han blev 1. Jan. 1856 dekoreret med Ridderkorset, 15. Dec. 1877 med Sølvkorset, 30. Mai 1881 med Kommandørkorset II og 3. April 1886 med Kommandørkorset I af Dannebrog. Han døde 4. April 1891 paa Frederiksberg. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 29.)

Christian Ferdinand Monrad var født 10. Dec. 1815 i Greis ved Veile, blev Student 1835, studerede først Theologi, senere Filologi og var samtidig Lærer ved forskellige Skoler i Kjøbenhavn. 1851 blev han ansat som Adjunkt, 1854 som Kollaborator ved Flensborg lærde Skole men mistede denne Stilling som Følge af Krigen 1864. Han blev dog boende i Flensborg, hvor han indtil 1878 fortsatte en af ham i 1859 overtaget dansk Privatskole og lige til sin Død den 1. Juni 1889 udfoldede en betydelig, for Danskhedens Bevarelse frugtbargjørende Virksomhed. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 24.)

Martin Anton Monrad var født 7. Dec. 1819, blev 1837 Student, 1845 juridisk Kandidat, var Frivillig i 1848 og gjorde det Aar Tjeneste som Løitnant i Reserven. 1849 fungerede han som Brigadeauditør ved General Ryes Korps, var Vinteren 1849—50 Auditør paa

Bornholm og 1850 atter Brigadeauditør i den aktive Hær, blev 1851 Auditør ved Generalkommandoen i Flensburg, 1854 Brigadeauditør i Kjøbenhavn, 1855 Auditør ved Livgarden, 1858 Borgermester og Byfoged i Kolding, 1876 Herredsfoged i Nørvang og Tørrild Herreder, fra hvilket Embede han 1892 afskedigedes med Etatsraadstitel. Han udnævntes 1. Jan. 1856 til Ridder af Dannebrog, 6. Dec. 1864 til Dannebrogsmænd og døde 9. August 1893 i Fredensborg. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 30.)

Peter Alexander Harald Nyegaard var født 18. April 1814 paa Frederikskilde, blev Student 1833, tog 1838 juridisk Embedsexamen, var nogle Aar i Vestindien, blev 1853 Prøveprokurator i Helsingør og 27. Juni 1856 Byfoged i Nexø og Aakirkeby. Han tog 14. Sept. 1874 sin Afsked og døde 9. April 1892 paa Frederiksberg. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 20.)

Rudolph Frederik Pedersen var født 24. Juni 1813 i Sorø, blev Student 1833, tog 1842 medicinsk Examen, praktiserede 1843 i Kjøbenhavn, var 1844 Overskibslæge, blev 3. Juni s. A. Underlæge ved 2. Jægerkorps i Helsingør og deltog med dette i Felttoget 1848, efter hvis Slutning han 13. Dec. s. A. dekoreredes med Ridderkorset af Dannebrog. I de to følgende Krigsaar gjorde han Tjeneste ved 2. Forstærknings-Jægerkorps, 6. Infanteri-Bataillon og Lasarettet i Fredericia som konstitueret Overlæge. Efter Krigen var han atter Underlæge i Helsingør, senere Overlæge ved 5. og 1. Bataillon og fra 1857—61 Overlæge i Rensborg. 4. Sept. 1861 udnævntes han til Distriktslæge i Hobro, forflyttedes 24. Mai 1871 til Skjelskør, tog 2. Juni 1887 sin Afsked og flyttede til Viborg, 1889 til Kolding, hvor han døde 4. Mai 1891. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 21.)

Johan Frederik Plesner var født 13. Mai 1815, blev Student 1834, tog theologisk Attestats 1842, blev 1850 Kapellan i Bødstrup og udnævntes 2. Jan. 1856 til

Sognepræst for Vedersø Menighed, i hvilket Kald han døde 9. Jan. 1892. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 22.)

Valdemar Bernhard Poulsen var født 6. Marts 1838 i Nidløse, blev Student 1857 og tog 1864 medicinsk Examen. Under Krigen 1864 var han konst. Underlæge ved Hovedkvarteret og Assistent hos Korpsstabslægen, senere ved Kaptain Aarøes flyvende Korps. 1867 nedsatte han sig som praktiserende Læge i Taastrup og udnævntes 19. Nov. 1875 til Distriktslæge i Københavns Amts søndre Distrikt. Han døde 11. Dec. 1889 af Difteritis, som han havde paadraget sig i sin Praxis. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 70.)

Peter Christian Gottlieb Prehn var født 26. Juli 1831 i København, en Søn af Gymnastiklæreren ved Sorø Akademi, Overkrigskommissær Christian Jacob Gottlieb Prehn. Han blev Student 1850, juridisk Kandidat 1858 og Assistent i Overrettens Auktionskontoir 1872. Han døde 1. Okt. 1890. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 57.)

Harald Iver Andreas Raasløff var født 4. Okt. 1810 i København, blev Student 1828, juridisk Kandidat 1834, kom 1838 ind i Kancelliet og blev 1847 Assessor i Kriminal- og Politiretten, fra hvilken han 1851 gik over til Overjustitskommissionen, senere Appellationsretten i Flensborg. 31. Marts 1854 udnævntes han til Departementschef i det slesvigske Ministerium og var Minister for Slesvig fra 13. Dec. 1854 til 18. Febr. 1856, for Holsten fra 24. Febr. 1860 til 30. Marts 1861. Samtidig dermed var han kgl. Kommissarius i den holstenske Stænderforsamling. Under Pseudonymet „Theophilus“ har han udgivet endel politiske Pjecer, i hvilke han viste sig at være en Modstander af Halls Politik. Han var Konferensraad og dekoreret med Kommandørkorset af Dannebrog. Han døde 4. Novbr. 1893 paa Frederiksberg. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 7.)

Otto Christian Rehling var født 17. Juli 1812



paa Trankebar, hvor hans Fader, Oberst Johannes Rehling var Guvernør over de dansk-ostindiske Besiddelser. Han blev Student 1832, tog 1838 juridisk Examen og blev s. A. Fuldmægtig hos Faderen. Denne døde 18. Juni 1841, og Dagen efter blev Sønnen konstitueret som Politimester i Trankebar, hvorfra han 1845 vendte tilbage efter de dansk-ostindiske Besiddelsers Afhændelse. Fra 1848 var han i nogle Aar Garnisonsauditør paa Kronborg og udnævntes 15. Okt. 1850 til kgl. Raadmand i Helsingør, senere til Justitsraad og Etatsraad. Han erholdt 1876 Ridderkorset, 1892 Sølvkorset og døde 6. Spt. 1892. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 18.)

Hinrich Johannes Rink var født 26. August 1819 i Kjøbenhavn, blev Student 1838, studerede Polyteknik, vandt 1843 Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af en Prisopgave i Kemi og tog Aaret efter Doktorgraden i Kiel. Som Mineralog deltog han 1845—47 i Korvetten „Galathea“s Jordomseiling og blev tilbage paa Nikobarøerne, hvor han foretog geognostiske Undersøgelser. 1848—51 var han i Grønland og opnaaede 1852 Videnskabernes Selskabs Sølvmedaille for en Afhandling om Nord-Grønlands geografiske Beskaffenhed. Fra 1853 til 1869 var han atter i Grønland som Koloninspektør og erhvervede sig i denne Stilling grundig Kjendskab til grønlandske Forhold, hvilken han har nedlagt i en Række fortrinlige Skrifter om Grønland. Fra 1871 til 1882 var han Direktør for den grønlandske Handel. Han var Justitsraad, dekoreredes 28. April 1862 med Dannebrogordenens Ridderkors, 13. Dec. 1879 med Sølvkorset og bar derhos den svenske Nordstjerneordens og den norske St. Olafsordens Ridderkors. Efter sin Afskedigelse flyttede han til Christiania, hvor han døde 15. Decbr. 1893. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 33.)

Otto Ditlev Baron Rosenørn-Lehn var født 28. Mai 1821 paa Orebygaard og var en Søn af Kammer-

herre, Baron Henrik Christian Rosenørn-Lehn og Christiane Henriette Barner til Baronierne Guldborgland og Lehn. Han blev 1841 Student og arvede 1860 begge Baronierne efter sin Moder. Samme Aar blev han Medlem af Landsthinget og var fra 1870 med en kort Afbrydelse Udenrigsminister til sin Død. Baron Rosenørn-Lehn var en varmtførende Patriot og en af de faa danske Godseiere, som i Perioden 1850—64 købte Godser i Sønderjylland for at styrke Danskheden. Han eiede der endnu ved sin Død Kiding og Aarup. Han var tillige en ivrig Kunstven og hjalp mange yngre Kunstnere frem. 1870 blev han Direktør for den kgl. Malerisamling og den kgl. Kobberstiksamling. Han var ogsaa Meddirektør for det Clasen'ske Fideikommis. Han var dekoreret med Storkorset af Dannebrog og med Dannebrogsmændenes Hæderstegn samt med talrige fremmede Storkors. Han døde ugift 21. Mai 1892, faa Dage før Majestæternes Guldbryllup, ved hvilken Leilighed Elefantordenen var ham tiltænkt. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 39.)

Viggo Rothe, Søn af Konferensraad, Rentekammerdeputeret Christian Rothe, var født 20. Jan. 1814 i Kjøbenhavn, blev Student 1832, tog anden Examen 1834 og polyteknisk Examen 1836, hvorefter han var Alumnus paa Borchs Kollegium i 5 Aar. 1837 indtraadte han som Volontær i General-Toldkammer- og Kommercekollegiet og avancerede i dette op til Kontorchef, hvilken Stilling han fratraadte ved Kontorets Nedlæggelse. Iforveien var han bleven konstitueret som teknisk Direktør for Roskildebanelen, og 1855 overtog han Ledelsen af de sjællandske Baner, hvilken Stilling han beholdt, da de 1880 gik til Staten, men fratraadte 1885. Ved Siden af denne omfattende Virksomhed, i hvilken han indlagde sig store Fortjenester, var han i mange Aar Medlem af Industriforeningens Bestyrelse, valgtes fra 1849 til 1853 fire Gange til Folkethingsmand for Kjøbenhavns 4. Kreds,

hvorhos han 1851 og 1852 var Statsrevisor og fra 1858 til 1862 Borgerrepræsentant i Kjøbenhavn, hvor han ogsaa var teknisk Medlem af Tilsynskomiteen ved Vand- og Gasanlægene. 6. Okt. 1852 dekoreredes han med Ridderkorset af Dannebrog, 8. Juni 1864 med Sølvkorset, 19. August 1872 med Kommandørkorset II, 29. Juni 1875 med Kommandørkorset I, hvorhos han bar den svenske Nordstjerneordens Ridderkors og den svenske Vasaordens Kommandørkors. 6. Oktbr. 1856 blev han Justitsraad, 13. Nov. 1859 Etatsraad og 29. Juli 1885 Konferensraad. Han døde 10. Mai 1891. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 15.)

Michael Frederik Gustav Smith, født paa Bækkeskov 24. Mai 1816, blev Student 1836, juridisk Kandidat 1842, foretog Aaret efter en længere Udenlandsreise til Tydskland, Østerrig, Italien og Frankrig, var senere atter i Østerrig, hvor han i Efteraaret 1845 ægtede Emma Eleonora Henrietta Tichy og købte 1846 Skovsgaard ved Slagelse, 1848 solgte han denne og købte Eskemosegaard ved Birkerød, som han 1857 mageskiftede med Skönnabäck i Skaane. Denne Gaard mageskiftede han 1865 med Rudbjerggaard paa Lolland, som han solgte 1889. Han blev 1857 Jægermester og døde 9. Juni 1893 i Kjøbenhavn. Han var en af Soransk Samfunds Stiftere og i mange Aar en ivrig Deltager i dets Sammenkomster.

Christian August Sparre var født 23. Januar 1812 paa Marienborg i Damsholte Sogn, blev Student 1831, theologisk Kandidat 1837. Efter i nogle Aar at have været Huslærer for nuværende Konseilspræsident Estrup, blev han 9. August 1841 beskikket til Sognepræst paa Christiansø, 16. April 1849 til Sognepræst for Søby, Skader og Halling Menigheder og 8. August 1862 til Sognepræst for Kattrup, Ørridslev og Tolstrup Menigheder. 1884 tog han sin Afsked og døde 1. Jan. 1888 i Aarhus. (Se Soransk Tidsskrift, II, S. 14.)

Caspar Frederik Wegener var født 13. Decbr. 1802 i Gudbjerg, hvor hans Fader var Præst. Han blev 1821 Student fra Roskilde og 1826 Adjunkt i Sorø, hvor han underviste i Historie og Geografi, tog 1828 theologisk Embedsexamen og fik 1830 Titel af Overlærer. 1836 disputerede han „de aula Attica“ og blev 1837 Lektor ved Akademiet i Historie, Geografi og Statistik samt tillige Regensprovst og Bibliothekar. Da han 1847 blev udnævnt til kgl. Historiograf, forlod han Sorø og blev endnu s. A. Geheimearkivar, hvilken Stilling han fratraadte 1882 med Titel af Geheimekonferensraad. W. var dekoreret med Storkorset af Dannebrog og Dannebrogsmændenes Hæderstegn samt talrige udenlandske Ordener. Han bevarede sin Aandskraft og sin Kjærlighed til Sorø til det Sidste og døde 9. Mai 1893, efterladende sig et stort og udmærket Bibliothek.

Peter August Wendelboe var født 9. Mai 1807 i Sorø, hvor Faderen, Kancelliraad Søren Wendelboe var Distrikts- og Akademilæge. Han hørte til det første Hold Studenter fra Sorø 1826, blev 1832 theologisk Kandidat, s. A. Adjunkt ved Sorø Akademis Skole, 27. Dec. 1833 Sognepræst til Ballum ved Tønder, 27. Okt. 1853 Sognepræst til Krogsbølle Menighed i Fyn. 1883 tog han sin Afsked og udnævntes s. A. til Ridder af Dannebrog. Han døde Julenat 1892 i Odense. (Se Soransk Tidsskrift II, S. 3.)

Christian de Wilster, født 15. Juni 1865 i Sorø, en Søn af Akademilæge Frederik de Wilster og Sønnesøn af Professor, Lektor ved Akademiet Christian de Wilster, blev Student 1882, tog 1888 Skoleembedsexamen i Græsk, var en lovende ung Videnskabsmand, men døde allerede 7. Nov. 1892 i Kjøbenhavn som den sidste Mand af sin Slægt.

---

## Uddrag af Soransk Samfunds Regnskaber.

Indtægt. 26. Novbr. 1888—26. Novbr. 1889. Udgift.

	Kr.	Ø.		Kr.	Ø.
Beholdning . . . . .	204	50	Udgivelse af Beretning . .	234	50
Medlemsbidrag . . . . .	815	00	Generalforsamling og Rus- gilde . . . . .	200	13
Extraindtægt og indvundne Renter . . . . .	14	06	Afgivet til Fonden . . . . .	303	00
			Andre Udgifter . . . . .	57	01
			Beholdning . . . . .	238	92
	1033	56		1033	56

26. Novbr. 1889—26. Novbr. 1890.

Beholdning . . . . .	238	92	Generalforsamling . . . . .	37	11
Medlemsbidrag . . . . .	825	00	Tur til Sorø d. 18. Mai 1890	381	44
Indvundne Renter . . . . .	8	65	Afgivet til Fonden . . . . .	307	00
			Andre Udgifter . . . . .	65	47
			Beholdning . . . . .	281	55
	1072	57		1072	57

26. Novbr. 1890—26. Novbr. 1891.

Beholdning . . . . .	281	55	Generalforsamling og Rus- gilde . . . . .	116	96
Medlemsbidrag . . . . .	819	00	Afgivet til Fonden . . . . .	299	00
Indvundne Renter . . . . .	5	27	Lokale m. v. til Soransk Gymnastikforening . . . . .	45	00
			Andre Udgifter . . . . .	85	48
			Beholdning . . . . .	559	38
	1105	82		1105	82

26. Novbr. 1891—26. Novbr. 1892.

Beholdning . . . . .	559	38	Generalforsamling og Rus- gilde . . . . .	138	85
Medlemsbidrag . . . . .	753	00	Tur til Sorø d. 22. Mai 1892	452	12
Indvundne Renter . . . . .	13	63	Afgivet til Fonden . . . . .	279	00
			Lokale m. v. til Soransk Gymnastikforening . . . . .	82	21
			Andre Udgifter . . . . .	72	60
			Beholdning . . . . .	301	23
	1326	01		1326	01

**Indtægt.      26. Novbr. 1892—26. Novbr. 1893.      Udgift.**

	Kr.	Ø.		Kr.	Ø.
Beholdning . . . . .	301	23	Generalforsamling og Rus-		
Medlemsbidrag . . . . .	781	00	gilde . . . . .	153	33
Indvundne Renter . . . . .	8	28	De maanedlige Sammen-		
			komster . . . . .	64	20
			Afgivet til Fonden . . . . .	277	00
			Lokale m. v. til Soransk		
			Gymnastikforening . . . . .	30	00
			Andre Udgifter . . . . .	70	29
			Beholdning . . . . .	495	69
	1090	51		1090	51

**Uddrag af Soransk Samfunds Fonds Regnskaber.**

**Indtægt.      26. Novbr. 1888—26. Novbr. 1889.      Udgift.**

	Kr.	Ø.		Kr.	Ø.
Kassebeholdning . . . . .	100	00	Laan til en Soraner . . . . .	100	00
Indvundne Renter . . . . .	192	94	Erhvervelse af Formue . . . . .	157	99
Tilskud fra Soransk Samfund	303	00	Kassebeholdning . . . . .	337	95
	595	94		595	94

26. Novbr. 1889—26. Novbr. 1890.

	Kr.	Ø.		Kr.	Ø.
Kassebeholdning . . . . .	337	95	3 Laan à 100 Kr. . . . .	300	00
Indvundne Renter . . . . .	216	25	Erhvervelse af Formue . . . . .	397	07
Tilskud fra Soransk Samfund	307	00	Kassebeholdning . . . . .	164	13
	861	20		861	20

26. Novbr. 1890—26. Novbr. 1891.

	Kr.	Ø.		Kr.	Ø.
Kassebeholdning . . . . .	164	13	2 Laan à 200 Kr. . . . .	400	00
Indvundne Renter . . . . .	215	36	2 Laan à 100 Kr. . . . .	200	00
Tilskud fra Soransk Samfund	299	00	1 Gave à 20 Kr. . . . .	20	00
Extrabidrag fra et Medlem.	10	00	Erhvervelse af Formue . . . . .	57	87
			Kassebeholdning . . . . .	10	62
	688	49		688	49

Indtægt.	26. Novbr. 1891—26. Novbr. 1892.		Udgift.	
	Kr.	Ø.		
Kassebeholdning . . . . .	10	62	2 Laan à 100 Kr. . . . .	200 00
Indvundne Renter . . . . .	236	16	1 Gave à 88,95 Kr. . . . .	88 95
Tilskud fra Soransk Samfund . . . . .	279	00	Erhvervelse af Formue . . . . .	295 27
Afdrag fra en Laantager . . . . .	70	00	Kassebeholdning . . . . .	11 56
	595	78		595 78

## 26. Novbr. 1892—26. Novbr. 1893.

Kassebeholdning . . . . .	11	56	1 Laan à 150 Kr. . . . .	150 00
Indvundne Renter . . . . .	224	82	4 Laan à 100 Kr. . . . .	400 00
Tilskud fra Soransk Samfund . . . . .	277	00	Erhvervelse af Formue . . . . .	9 44
Afdrag fra en Laantager . . . . .	80	00	Kassebeholdning . . . . .	33 94
	593	38		593 38

## Formuens Væxt.

## 26. Novbr. 1888—26. Novbr. 1893.

Formue den 26. Novbr. 1888 . . . . .	5552 Kr. 06 Ø.	
Indvundne Renter 1888—89 . . . . .	192 Kr. 94 Ø.	
Tilskud fra Samfundet for 1888 . . . . .	303	- " -
		495 - 94 -
Indvundne Renter 1889—90 . . . . .	216	- 25 -
Tilskud fra Samfundet for 1889 . . . . .	307	- " -
		523 - 25 -
Indvundne Renter 1890—91 . . . . .	215	- 36 -
Tilskud fra Samfundet for 1890 . . . . .	299	- " -
Extrabidrag fra et Medlem . . . . .	10	- " -
	524	- 36 -
Herfra 1 Gave à . . . . .	20	- " -
		504 - 36 -
Indvundne Renter 1891—92 . . . . .	236	- 16 -
Tilskud fra Samfundet for 1891 . . . . .	279	- " -
	515	- 16 -
Herfra 1 Gave à . . . . .	88	- 95 -
		426 - 21 -
Indvundne Renter 1892—93 . . . . .	224	- 82 -
Tilskud fra Samfundet for 1892 . . . . .	277	- " -
		501 - 82 -
		8003 - 64 -
Herfra Kurstab paa Obligationer m v. . . . .		40 - 86 -
Formue den 26. Novbr. 1893 . . . . .		7962 - 78 -

**Fondens Formue**  
den 26. Novbr. 1893.

	Kr.	Ø.
a. Kassebeholdning . . . . .	33	94
b. 1000 Kr. 4 pCt. Københavns Kreditkasseobl. à 99,50 . . . . .	995	00
c. 5000 Kr. 3½ Østifternes Kreditforeningsobl. 5 Serie à 92,50 . . . . .	4625	00
d. Indestaaende i Sparekassen for København og Omegns 3. Afdeling . . . . .	153	84
e. Tilgodehavende ifølge Gjældsbeviser . . . . .	2155	00
	7962	78



## Soransk Samfunds Medlemmer.

### A. Livsvarige Medlemmer.

1. Adler, B. D., Grosserer.
2. Arendrup, C. H., Oberst, Chef for Ingeniørkorpset.
3. Bille-Brahe-Selby, P. C., Lehns greve, Kammerherre, Hofjægermester, Hvedholm ved Faaborg.
4. Brockenhuus-Schack, L. F. H., Greve, Kammerherre, Amtmand, Svendborg.
5. Frijs, C. E., Krag-Juel-Vind-, Lehns greve, Kammerherre, Hofjægermester, Boller ved Horsens.
6. Hjort, V. C., Borgermester, Ribe.
7. Hoff-Rosencrone, M. G., Lehnsbaron, Rosendal ved Bergen.
8. Kalko, T. H., Kjøbmand, Buenos-Ayres.
9. Krog-Meyer, C. C. F. E. A., Pastor emer.
10. Lange, C., Godseier, Rødkilde ved Svendborg.
11. Nielsen, H. G. B., fhv. Fabrikant.
12. Rosenørn-Lehn, E. C. H., Lehnsbaron, Kammerherre, Hofjægermester, Premierløjtnant, Hvidkilde.
13. Rosenørn-Lehn, C. C. S., Lehnsbaron, Hofjægermester, Orebygaard.
14. Scheel, F. C. R., Greve, Kammerherre, Hofjægermester, Stamhusbesidder, Rygaard.
15. Schjøler, S. M., Godseier, Axvall, Sverig.
16. Tøttrup, E., fhv. Faktor.
17. Warhuus, Fabrikant.

### B. Aarsmedlemmer.

	Kr.
1. Aaris, J. A., Cand. med. . . . .	2
2. Aarsleff, A., Apotheker, Præstø . . . . .	4
3. Adeler, C. S. T., Lehnsbaron . . . . .	4
4. Andersen, C. L. E., Oberstløjtnant . . . . .	4
5. — H. H., Stud. jur., Assistent i Magistraten . . . . .	2

6.	Andersen, V. R. A., Cand. mag., Inspektør ved de Brock'ske Handelsskoler, Lærer ved Søofficersskolen . . . . .	2
7.	Appeldorn, C. M., Kammerjunker, Premierløitn. i Livgarden	2
8.	Arendrup, A., Kammerjunker, Kaptajn i Livgarden . . . . .	2
9.	— A. K., Overretssagfører . . . . .	2
10.	— E. V., Stud. med. . . . .	2
11.	— G. A., Cand. jur. . . . .	2
12.	— H., Reservelæge ved Kommunehospitalet . . . . .	2
13.	Arlaud, J. O., Cand. phil., Lærer ved Officersskolen . . . . .	4
14.	— P. A., fhv. Kontorchef . . . . .	4
15.	Bang, B. L. F., Dr. med., Professor ved Landbohøiskolen, Veterinærfysikus . . . . .	2
16.	— H., Kjøbmand, Ringsted . . . . .	4
17.	— J. H., Professor . . . . .	4
18.	— O. H. J. M. E., Godseier, Fideikommisbesidder, Sparresholm ved Næstved . . . . .	4
19.	— P., Stud. polyt., Ringsted . . . . .	2
20.	Bech, A. V., Stud. polit. . . . .	2
21.	— C. F., Ingeniør . . . . .	2
*22.	— O., Exam. polyt. . . . .	2
23.	— J., Proprietær, Fjenneslev Mølle . . . . .	4
24.	Bentzen, F. V. L., Kontorchef i Handelsbanken . . . . .	4
25.	— H. I., Mekaniker . . . . .	2
26.	Benzon, F. L. G. C., Assistent i Finansministeriet . . . . .	4
27.	Biering, T., Stud. theol. . . . .	2
28.	Bille, C. S. A., Kammerherre, Amtmand, Holbæk . . . . .	4
29.	Boisen, P. O., Stadslæge, Aalborg . . . . .	2
30.	Borchsenius, J., Kjøbmand, Ringsted . . . . .	4
31.	Boserup, J. J., Læge, Borup . . . . .	4
32.	Boye, C., Assistent i Sparekassen . . . . .	2
33.	Brandt, J. F., Ingeniørkaptajn . . . . .	4
34.	Brix, E. G. A. N., Student, Sekondløitnant . . . . .	2
35.	Brown, P. de Nully, Grosserer . . . . .	4
36.	Bruns, S. C., Jægermester . . . . .	4
37.	Bruun, V. E. C., Cand. jur., Assistent i Finansministeriet . . . . .	2
38.	Buchvald, A. D. F. . . . .	4
39.	— E. F., Læge . . . . .	2
40.	— H. J., Forstkand., Forstassistent ved Statsskovene . . . . .	2
41.	Busch, E. V. C., Læge, Bøvling pr. Lemvig . . . . .	2
42.	Busck, A., Cand. polyt. . . . .	2
43.	Bølling, C. H. V., Stud. med. . . . .	2
44.	Carstensen, Proprietær, Eriksholm ved Helsingør . . . . .	2
45.	Castenskiold, J. V. Grevenkop-, Løitn., Proprietær, Esromgaard ved Fredensborg . . . . .	4

46.	Castenskiold, H. S. H. Grevenkop-, Hofjægermester, Gods- eier, St. Frederikslund ved Slagelse . . . . .	4
47.	Chiewitz, J. H., Professor ved Universitetet . . . . .	2
48.	Christensen, F., Løitnant, Sagfører, Lemvig . . . . .	2
49.	Colding, F. L. V., Kaptain . . . . .	2
50.	Colding, P. A. H., Stud. jur. . . . .	2
51.	Corfixen, C. F. A., Civilingeniør . . . . .	4
52.	Crone, H. R., Landinspektør . . . . .	2
53.	Dahl, C. S., Student . . . . .	2
54.	Damkier, O., Fuldmægtig i Kultusministeriet . . . . .	4
55.	Dan, V. V., Cand. phil. . . . .	2
56.	Dinesen, J. K. J. S., Jægermester, Godseier, Kragerup . . . .	5
57.	Dirckinck, Friherre af Holmfeldt, E. A. T., Bogholder i Livsforsikringselskabet „Danmark“. . . . .	5
58.	Dockum, K. E. W., van, Puerto de Nutrias, Venezuela . . . .	4
59.	Dreyer, M. C. H., Cand. polit., Redaktør, Odense . . . . .	2
60.	Edsberg, C. H., Exam. polyt. . . . .	2
61.	Faber, V. L. H. . . . .	2
62.	Fabricius, A., Cand. med. . . . .	2
63.	Fasting, C. D., Overretssagfører, Nakskov . . . . .	4
64.	Fiehn, H., Forpagter, Juellund ved Haslev . . . . .	4
65.	Finsen, J., Slotsforvalter, Vallø . . . . .	2
66.	Flagstad, A. R., Sognepræst, Pedersker paa Bornholm . . . .	2
67.	Frederiksen, E. M., Stud. theol. . . . .	2
68.	Freuchen, F. N., Sognepræst. Høiby . . . . .	4
69.	— P. P., Professor ved Landbohøiskolen . . . . .	4
70.	Friderichsen, P., Jægermester, Godseier, Kjærstrup . . . . .	4
71.	Friis, A., Stud. med. . . . .	2
72.	Giersing, O. M., fhv. Stiftslæge . . . . .	4
73.	Gjellerup, P. F. J., Akademilæge, Sorø . . . . .	4
74.	Glahn, H. C., fhv. Apotheker, Sorø . . . . .	4
75.	Godskesen, M., Overretssagfører . . . . .	4
76.	— N. H., Dr. med., Odense . . . . .	2
77.	Gregersen, A. P. V., Sognepræst, Stauning . . . . .	4
78.	Halvorsen, J., Løitnant, Cand. polit., Assistent i Finansmin.	2
79.	Hansen, A. R. B., Skovbrugsstuderende . . . . .	2
80.	— G., Cand. phil., Skovbrugsstuderende . . . . .	2
81.	— S., Cand. theol. . . . .	2
82.	— T. B., Dr. med., Læge ved Christianshavns Tugt- og Forbedringshus . . . . .	4
83.	— T., fhv. Adjunkt ved Sorø Akademi . . . . .	4
84.	Harboe, E. G., Cand. polyt. . . . .	2
85.	Harhoff, G. F. K., Oberstløitnant i Artilleriet . . . . .	4
86.	— J. C. W., Cand. jur., Fuldm. Statsban. Centralforv. . . . .	4

	Kr.
87. Harhoff, P. C. C., Direktør i Landmandsbanken . . . . .	4
88. Hasselbalch, K. A., Stud. mag. . . . .	2
89. Hastrup, J., Forpagter, Bonderup. . . . .	4
90. Hattensen, C. H. F., Cand. jur., Byfogedfuldmægtig, Maribo	2
91. — V. C., Justitsraad . . . . .	4
92. Hauberg, G. N. A., Løitnant, Forstkandidat . . . . .	2
93. — S. C., Cand. phil., Direktør . . . . .	4
94. — J. K., Godseier, Daurup . . . . .	4
95. Heger, K. N., Handelsagent, Randers . . . . .	2
96. Heise, C., Bryggerieier, Helsingør. . . . .	2
97. — C. F., Cand. pharm., Fuldmægtig i den kgl. Mønt .	2
98. — C. F. R., Overretssagfører, Viborg . . . . .	2
99. — P. V., Cand. jur. . . . .	2
100. Hennings, P. C. de C., Stud. jur. . . . .	4
101. Hennings, A., Avlsforvalter, Ringsted Kloster. . . . .	2
102. Henrichsen, F. A., Prokurator . . . . .	4
103. Hersleb, O. M., Justitsraad, fhv. Herredsfoged. . . . .	4
104. Hiort-Lorenzen, H. R., Etatsraad, fhv. Herredsfoged . . . .	4
105. Hjort, F., Justitsraad . . . . .	4
106. Hoff, B., Rektor for Sorø Akademi . . . . .	4
107. Holberg, Ludvig, Dr. juris., Overretssagfører . . . . .	10
108. Holm, E., Cand. polyt., Assistent ved Forsøgslaboratoriet.	2
109. Holstein, C. F. F. v., Cand. jur., Expeditionssekretær i Kjøbenhavns Skatteinspektorat. . . . .	4
110. — N. H. E. v., Proprietær, Tvilumgaard v. Silkeborg	2
*111. Holtén, A. J., Forstlev . . . . .	2
112. — H. N., Stud. jur. . . . .	2
113. — J., Premierløitnant i Artilleriet . . . . .	2
114. Hoppe, J. C., Kammerherre, Amtmand, Randers . . . . .	4
115. Horn, L. V. C. E., Apotheker . . . . .	4
116. Horup, V., Manufakturhandler . . . . .	2
117. Jacobi, V. A., Distriktslæge, Næstved . . . . .	4
118. Jacobsen, B. E. B., Overretssagfører . . . . .	2
119. — C. F. G., Kammerjunker, Kaptajn i Artilleriet, tjenestegjørende hos Hs. Kgl. Høihed Prins Christian . .	2
120. Jensen, A., Lærer ved det kgl. Dødstummeinst. i Fredericia	2
121. — H. K. M., Stud. theol. . . . .	2
122. — H. P. F., Læge, Slagelse . . . . .	2
123. Jessen, T., Forpagter, Maibølgaard ved Augustenborg . . .	2
124. Jochimsen, T., Stadsingeniør paa Frederiksberg. . . . .	2
125. Johnstrup, J. F., Professor ved Universitetet. . . . .	4
126. Jordan, C. E., Stud. theol. . . . .	2
127. Jørgensen, A. J., Konsul, Rom . . . . .	4
128. — C. T., Sognepræst . . . . .	2

	Kr.
129. Jørgensen, W. A., Overretssagfører . . . . .	4
130. — Fr., Proprietær, Bromme Mølle ved Sorø . . . . .	4
131. Jürs, A., Exam. polyt. . . . .	2
132. — V., Stud. polyt. . . . .	2
133. Kalko, A. H., Cand. jur. . . . .	2
134. Kiellerup, H., Boghandler, Sorø . . . . .	2
135. Knox, J., Byskriver, Svendborg . . . . .	4
136. — J. E., Cand. jur. . . . .	2
137. Knudsen, F., Student . . . . .	2
*138. Knudsen, N., Stud. theol. . . . .	2
139. Knuth, E. V., Greve, Premierløjtnant i Livgarden . . . . .	2
140. Kofod, A. B., Cand. phil., Beregnerassistent . . . . .	2
141. Kornbeck, C. G. H., Kaptain af Fodfolket, Aalborg . . . . .	2
142. Krabbe, C., Herredsfoged, Kjellerup . . . . .	4
143. Kühle, F. v. der Aa., Grosserer . . . . .	2
144. — S. v. der Aa., Kaptain, Direktør, Gl. Carlsberg . . . . .	2
145. Kähler, G., Fabrikant, Hørsholm . . . . .	4
146. — V., Teglværkseier, Korsør . . . . .	4
147. Lacoppidan, C. A., Forpagter, Pederstrup . . . . .	4
148. Larsen, A. R. C., Stud. theol. . . . .	2
149. — C., Cand. polyt. . . . .	2
*150. — H. M., Student . . . . .	2
151. — H. J., Stud. theol. . . . .	2
152. — O. L. A., Cand. theol., Kateket, Kjertemind . . . . .	2
153. Lauritzen, J. C., Maler . . . . .	4
154. — J. V., Dr. med. . . . .	2
155. — M., Læge . . . . .	2
156. Lautrup, H. C. S., Overretsassessor, Viborg . . . . .	4
157. Lehmann, R. B., Overretsprokurator . . . . .	4
158. Lerche, V. C. M., Greve, Godseier, Astrup ved Svebølle . . . . .	4
159. Lindboe, V. K. A., Sognepræst, Rær . . . . .	2
160. Lindegaard, P., Fabrikeier . . . . .	10
161. Lund, L., Oberst, Udskrivningschef . . . . .	4
162. Madsen, C., Godseier, Bjernedegaard ved Sorø . . . . .	2
163. Maës, H. D. K. K., Fuldmægtig i Finansministeriet, Amtsrevisor . . . . .	2
164. Matthiesen, F. C., Adjunkt ved Sorø Akademi . . . . .	4
165. — M., Cand. jur., Fuldmægtig, Slagelse . . . . .	2
166. Michelsen, S. A. B., Sognepræst, Hvornum . . . . .	2
167. Molbech, C. D., Assistent ved Statsbanerne . . . . .	2
168. Moltke, F., Overauditør, Birkedommer, Fredensborg . . . . .	4
169. Momme, K. C., Grosserer . . . . .	4
170. Mortensen, J., Stud. theol. . . . .	2
171. Moth, K. L. J., fhv. Overlærer ved Sorø Akademi . . . . .	4

	Kr
172. Mourier, E., Student, Valdemarskilde ved Slagelse . . . . .	2
173. Muus, F. V. F. A. Ø., Forststudent, Kjærshus ved Horsens	2
174. Muus, O. B., Grosserer . . . . .	4
175. Møller, C. M., Forpagter, Slemminggaard ved Grenaa . . .	2
176. — T., Arkitekt . . . . .	2
177. — H. J., Apothekerbestyrer . . . . .	2
178. — N. F. A., Stud. jur. . . . .	2
179. Neergaard, P. J., Godseier, Førlev ved Fuglebjerg . . . . .	4
180. Nielsen, A. J. S., Stud. med. . . . .	2
181. — A. P. V., Kaptajn, Stationsforstander, Tølløse . . .	4
*182. — C. . . . .	2
183. — H. C., Stud. polyt. . . . .	2
184. — H. L., Løitnant . . . . .	2
185. — O., Godsforvalter, Gaunø . . . . .	4
186. Nienstädt, H., Maskiningeniør . . . . .	2
187. Norrie, G., Korpslæge . . . . .	2
188. Nyeborg, P. S., Pastor emer. . . . .	4
189. Nyholm, C. C. V., Assessor i Høiesteret . . . . .	4
190. — S. V., Præst, Frørup . . . . .	2
191. Nyrop, M., Arkitekt . . . . .	4
192. Ohsten, C. A., Handelsfuldmægtig . . . . .	4
193. Olsen, C. P. B., Stud. jur. . . . .	2
194. Olufsen, A., Læge, Randers . . . . .	2
195. Oppermann, G., Cand. jur., Godsforvalter, Ryegaard . . .	2
196. Paludan-Müller, J., Dr. theol., fhv. Provst . . . . .	4
197. Petersen, J., Godseier, Ødemark . . . . .	4
198. — V. C., Premierløitnant i Fodfolket . . . . .	4
199. — F. J., Cand. polyt. . . . .	2
200. Platou, C. C. V., Kancelliraad, Herredsfoged, Nykjøbing p. F.	4
201. Poulsen, J. P., Dr. med., Overlæge i Hæren . . . . .	4
202. Poulsen, P. C., Stud. jur. . . . .	2
203. Prael, H. S. K., Birkefuldmægtig, Hørsholm . . . . .	4
204. Prip, H., Reservelæge paa Kommunehospitalet . . . . .	2
205. Raaschou, C. E., Korpslæge . . . . .	4
206. Rasmussen, P. G., Stud. jur. . . . .	2
207. Redøhl, Z. V. A., Sognepræst, Osted . . . . .	4
208. Regenburt, T. A. J., Dr. phil., Stiftamtmand, Skanderborg	4
209. Renaud, J. A. E., Kasserer paa Sorø Akademis Godskontor	4
210. Richter, A. B., Cand. jur., Byfogedfuldmægtig, Horsens . .	2
211. — D. F., Sognepræst, Raaby ved Hadsund . . . . .	2
212. Ridiger, F. P., Kontorchef i Marineministeriet . . . . .	4
213. Riedel, G., Stud. polyt., Ordrup . . . . .	2
214. Roepstorff, C. S. de, Forstkandidat, kgl. Translatør og Tolk, Klitplantør, Hjortdaluus ved Fjerritslev . . . . .	4

	Kr.
215. Rolsted, H. C. V., Lærer ved det kgl. Opfostringshus . . .	2
216. Rosenørn, M. H., Geheimekonferensraad, Kammerherre . .	4
217. Rothe, C. E., Grosserer . . . . .	4
218. Ræder, V., Læge, Terslev . . . . .	4
219. Saint-Aubain, C. L. G. de, Oberstløitn. i Rytteriet, Næstved	4
220. Sand, F. V., Adjunkt, Randers . . . . .	2
221. Sarauw, C. H., Godsforvalter ved Sorø Akademi . . . . .	4
222. Scavenius, C. S., Stud. jur. . . . .	2
223. Schade, J. C. S., Overlæge . . . . .	4
224. Schalburg, J. H., Grosserer . . . . .	4
225. Schandorph, S., Dr. phil. . . . .	4
226. Schjøler, T., Vexelmægler . . . . .	4
227. Schlegel, E., Fabrikant, Helsingør . . . . .	2
228. Schmidt, H. C., Kjøbmand, Sorø . . . . .	2
229. Scholten, H. B. V., Kammerherre, fhv. Borgermester . . .	4
230. Schou, Teglværkseier, Knabstrup . . . . .	4
231. Schou, Ph., Etatsraad, Fabrikdirektør . . . . .	10
232. Schouboe, J. G. L., Læge, Slagelse . . . . .	2
233. Schousboe, O. H., Direktør . . . . .	4
234. Schulin-Zeuthen, C. J. W., Greve, Hofjægermester, Tølløse	4
235. Schøller, K. C. C., Cand. phil., Sekondløjtnant, Odense . .	2
236. Siersted, C. N. E., Herredsfoged, Herning . . . . .	4
237. — P. T. E., Skoleinspektør og Førstelærer, Odense .	2
238. Skovgaard, C. A. . . . .	2
239. Smith, H., Assessor i Høiesteret . . . . .	4
240. — J. G., Forretningsfører . . . . .	4
241. — N. C. C., Tømmermester . . . . .	2
242. Sommer, F. S. E., Assistent ved Statsbanerne . . . . .	4
243. Spandet, P. J. N., Stud. theol. . . . .	2
244. Sporsén, S. N. E., Cand. jur., Assistent i Kultusministeriet	4
245. Steenstrup, J. J. S., Dr. med. og phil., Etatsr., fhv. Prof.	4
246. Steinmann, P. F., Kammerjkr., Ritmester, Godseier, Aarhus	4
247. Stürup, A. P. C., Student, Sekondløjtnant, Odense . . . . .	2
248. Sylow, C. E., Bygningstegner . . . . .	2
249. — L., Postexpedient . . . . .	2
250. Thaarup, F. J. R., Adjunkt ved Sorø Akademi . . . . .	4
251. Thomsen, L. J. M. U., Sognepræst, Slaglille . . . . .	4
252. — T., Overretssagfører, Folkethingsmand . . . . .	4
253. Thorsen, H., Kontorist . . . . .	2
254. Thortsen, A., Kaptajn i Ingeniørkorpset . . . . .	2
255. Toft, L. F., Dr. med., Kommunalæge . . . . .	4
256. Tolderlund, C. E., Landfysikus . . . . .	4
257. — J. K., Cand. jur., Herredsfuldægtig, Odder . .	2
258. Uldall, J. F. C., Arkitekt, Randers . . . . .	2

	Kr.
259. Uldall, C. E. P., Fabrikant, Løitnant . . . . .	4
260. Vahl, J., Provst, Nørre-Alslev . . . . .	4
261. Valentiner, C., fhv. Forpagter, Kristinelund ved Præstø . . . . .	4
262. Valentiner, G., Distriktslæge i Kjøge . . . . .	4
263. Vedel, A., Cand. jur., Kammerjunker, Assistent i Udenrigsm.	2
264. — E., Kammerherre, Amtmand, Sorø . . . . .	4
265. — H., Premierløitn. i Flaaden, Lærer ved Søofficerssk.	2
266. Voss, D. v., Fabrikant, Fredericia . . . . .	4
267. Wagner, H. G., Student, Officersaspirant . . . . .	2
268. Warming, A. R., Skibsfører . . . . .	4
269. Wesche, E., Cand. polyt., Lærer ved de Brock'ske Handelssk.	2
270. Wibolt, A., Kjøbmand, Nakskov . . . . .	2
271. Winther, C. M., Læge, Slagelse . . . . .	4
272. Winther, C. P., Præst, Kateket ved Holmens Kirke . . . . .	2
273. Wulff, O., Fønnesbech-, Cand. jur., Forpagter, Vesterbygaard ved Svebølle . . . . .	2
274. Wørmer, S. E., Overlærer ved Sorø Akademi . . . . .	4
275. Østrup, S. M. B. F., Bogholder, Oringe . . . . .	4

De med en \* mærkede Medlemmer have undladt at meddele Flytning, og da det ikke har været muligt at finde deres Opholdssted, har man ikke kunnet tilstille dem hverken Aarsberetning eller Kontingentkvittering. Ærede Kammerater, som maatte træffe dem, bedes henlede deres Opmærksomhed herpaa.

Siden sidste Beretnings Afslutning har Samfundet haft en Tilgang af 58 Medlemmer, men da Afgangen har været meget betydelig, idet 19 ere døde og 51 have udmeldt sig eller ere slettede i Henhold til Lovenes § 5, vilde det være særdeles ønskeligt, om D'Hrr. Medlemmer hver for sig arbeidede hen til, at saavidt muligt alle forhenværende Soranere indtraadte i Samfundet.

Det turde maaske i saa Henseende være heldigt, om de udenfor Samfundet staaende Soranere gjordes bekendt med, at alt, hvad de enkelte Medlemmer yde i Kontingent udover 2 Kr., tilflyder Soranerfonden, hvis Indtægter udelukkende anvendes til at støtte trængende Kammerater ved Gaver eller Laan.



Samfundet tæller for Tiden 17 livsvarige Medlemmer og 272 Aarsmedlemmer med et samlet aarligt Kontingent af 821 Kroner.

Indmeldelser i Samfundet modtages af Kassereren, Overretssagfører Godskesen, St. Kannikestræde Nr. 15, til hvem tillige Flytninger bedes anmeldte.

Styrelsen for det Soranske Samfund,  
i Marts 1894.

*H. R. Hiort-Lorenzen.*      *M. Godskesen.*      *J. G. Smith.*  
*V. C. Petersen.*              *P. Hennings.*

## Indhold

af Soransk Tidsskrift II. Bind, I—II. Hefte.

	Side
Fortegnelse med tilføjede biografiske Notitser over de i Tidsskriftet 1825—93 fra Sorø dimitterede Studenter. Ved Stud.jur.	
F. Holstein og Stud.jur. Paul Hennings . . . . .	I, 1, II, 1.
Rektor P. K. Blichert. 1828—94. Af F. C. Matthiessen . . . . .	II, 44.
Meddelelser om Sorø ridderlige Akademis Hofret. Tillæg til Beretning 1886 . . . . .	1.
Tillæg til Beretning 1889 . . . . .	13.
Love for Soransk Samfund . . . . .	II, 53.
Samfundets 4. ordenlige Generalforsamling den 17. Nov. 1870	I, 99.
— 5. ordenlige Generalforsamling den 16. Dec. 1871	I, 101.
— Tur til Sorø den 22. Sept. 1872 . . . . .	I, 103.
— 6. ordenlige Generalforsamling den 7. Dec. 1872	I, 111.
— 7. ordenlige Generalforsamling den 31. Juni 1874	I, 112.
— 8. ordenlige Generalforsamling den 12. Marts 1875.	
Beretning af 1882 . . . . .	1.
— 9. ordenlige Generalforsamling den 25. Marts 1876.	
Beretning af 1882 . . . . .	7.
— Festbal den 25. Februar 1877. Beretning af 1882	9.
— 10. ordenlige Generalforsamling den 8. Dec. 1877.	
Beretning af 1882 . . . . .	15.
— 11. ordenlige Generalforsamling den 16. Nov. 1878.	
Beretning af 1882 . . . . .	17.
— Bal den 24. Jan. 1879. Beretning af 1882 . . . . .	18.
— 12. ordenlige Generalforsamling den 13. Dec. 1879.	
Beretning af 1882 . . . . .	18.
— overordenlig Generalforsamling den 5. Sept. 1880.	
Beretning af 1882 . . . . .	19.
— Udflugt til Sorø den 5. Sept. 1880. Beretning af 1882	20.
— 13. ordenlige Generalforsamling den 11. Dec. 1880.	
Beretning af 1882 . . . . .	24.
— 14. ordenlige Generalforsamling den 10. Dec. 1881.	
Beretning af 1882 . . . . .	25.

	Side
Samfundets 15. ordenlige Generalforsamling den 9. Dec. 1882.	
Beretning af 1883 . . . . .	6.
— 16. ordenlige Generalforsamling den 10. Nov. 1883.	
Beretning af 1885 . . . . .	12.
— Holbergfest den 13. Dec. 1883. Beretning af 1885. .	6.
— 17. ordenlige Generalforsamling den 28. Nov. 1885.	
Beretning af 1886 . . . . .	1.
— 18. ordenlige Generalforsamling den 20. Nov. 1886.	
Beretning af 1886 . . . . .	9.
300. Aarsfesten i Sorø den 31. Mai 1886. Beretning af 1886 . .	11.
Samfundets 19. ordenlige Generalforsamling den 29. Okt. 1887.	
Beretning af 1889 . . . . .	5.
— 20. ordenlige Generalforsamling den 3. Dec. 1888.	
Beretning af 1889 . . . . .	7.
— 21. ordenlige Generalforsamling den 9. Decbr. 1889 II, 55.	
— Udflugt til Sorø den 18. Mai 1890 . . . . .	II, 58.
— 22. ordenlige Generalforsamling den 13. Dec. 1890 II, 70.	
— 23. ordenlige Generalforsamling den 5. Dec. 1891 II, 71.	
— Udflugt til Sorø den 22. Maj 1892 . . . . .	II, 72.
— 24. ordenlige Generalforsamling den 12. Dec. 1892 II, 80.	
— 25. ordenlige Generalforsamling den 9. Dec. 1893 II, 81.	
Fortegnelse over afdøde Medlemmer: Beretning af 1885, S. 27;	
Beretning af 1889, S. 11 . . . . .	II, 83.
Uddrag af Soransk Samfunds Regnskaber fra Dec. 1881—26.	
Novbr. 1893: Beretning af 1882, S. 27; Beretn. 1883, S. 17;	
Beretn. 1885, S. 30; Beretn. 1886, S. 16; Beretn. 1889, S. 16	II, 95.
Forord . . . . .	I, I; II, IV.
Lærerpersonalet paa Sorø Akademi . . . . .	I, VIII; II, VI.
Uddrag af Soransk Samfunds Fonds Regnskaber fra 1874—	
26. Novbr. 1893: Beretning 1882, S. 28; Beretn. 1883, S. 18;	
Beretn. 1885, S. 30; Beretn. 1886, S. 16; Beretn. 1889, S. 16	II, 96.
Bidrag til Soransk Fond . . . . .	I, 122.
Formuens Væxt fra 26. Novbr. 1888—26. Novbr. 1893 . . . . .	II, 97.
Fondens Formue den 26. Novbr. 1893 . . . . .	II, 98.
Soransk Samfunds Medlemmer . . . . .	I, 115; II, 99.

