



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FAMILIEN
FREDERIKSEN

SLÆGTSBOG FOR EFTERKOMMERE EFTER FREDERIK CHRISTENSEN
født den 31. december 1815 i Rogenstrup, og hustru MAREN JENSDATTER -
DERES FORFÆDRE OG EFTERKOMMERE.

JYDSK SLÆGTSFORSKNING

V I B O R G 1973

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forord.....	side 3
Orientering.....	side 5
Hartkorn – landgilde.....	side 7
Arkivarbejdet.....	side 11
Efterkommere efter Frederik Christensen og hustru Maren Jens- datter.....	side 15
I. Mette Marie Frederiksen.....	side 15
II. Christen Frederiksen.....	side 22
III. Jens Frederiksen.....	side 23
IV. Maren Frederiksen.....	side 43
V. Elisabeth Frederiksen.....	side 43
VI. Ane Marie Frederiksen.....	side 44
VII. Hans Frederiksen.....	side 44
VIII. Ole Frederiksen.....	side 45
IX. Marie Elisabeth Frederiksen.....	side 56
X. Maren Frederiksen.....	side 56
Anetavle for Frederik Christensen.....	side 57
Anetavle for Maren Jensdatter.....	side 73
Blade til videreførelse.....	side 83A
Register.....	side 84

FORORD.

Den velkendte venstrepolitiker konseilspræsident J.C. Christensen har engang sagt:

"Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt."

Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke:

"Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt:

"Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den for-

jagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist for længst døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i slægtens hjemsogne, så er det - selv om billedet har ændret sig meget - på de samme gader og veje, slægtens gamle har gået. Det er her, de har slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på sit eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal der rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.

ORIENTERING.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit er anetavle for stamfaderen, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af efterkommere efter samme.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinje er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarende kilder, og når en linje standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde også omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr. 6's far har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre har nr. 24 og 25, ane nr. 13's forældre nr. 26 og 27 etc. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, så halverer man det lige nummer. Barnet er altså ane nr. 15, gift med nr. 14, deres barn er nr. 7, gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3, gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld er vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgår.

Endvidere er der vedlagt en såkaldt sol. Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans børn og børnebørn. I efterkommeroversigten er børnene betegnet med romertal, romertals børn er betegnet med store bogstaver, store bogstavets

børn er betegnet med arabertal, og arabertals børn er betegnet med små bogstaver. Man opnår derved, at enhver person i efterkommeroversigten får sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle de øvrige personer. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder i øvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Når stoffet således visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

HARTKORN - LANDGILDE.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg.....	1	td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel.....	2	" "
1 " hvede eller ærter.....	1½	" "
1 " havre.....	½	" "
1 " humle.....	½	" "
4 læs enghø.....	1	skp. "
12 gæs.....	1	td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningerne på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sættes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sættes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal af hølæs, græsning, svinsolden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhver blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jorder-

nes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden satte i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ tdr. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ tdr. land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.m. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev derfor utidsvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri", hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i gammel tid omtalte "herlighed", betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v.

og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagefald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret.

I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig handling, der før i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise mestre og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger."

Rigsdaler (daler) er i teksten forkortet rdlr. Rigsdaler er en forkortelse for joachimsdaler - en sølvmønt af vægt en unce eller 2 lod (lig med 29 gr.) af værdi 1 rhinsk gylden. Den rhinske gylden blev slået i h.t. konvention mellem de 4 rhinske kurfyrster. Den var oprindeligt af guld, men for at udnytte Tysklands sølvminer, begyndte man 1484 at slå mønten i sølvgylden, der efter bjergværket Joachimsthal kaldtes joachimsdaler.

Rigsdaler udmøntedes i Danmark fra 1537 til 1872. Den deltes oprindeligt efter lybsk møntfod i 3 mark a 16 skilling, men idet småmønten forringedes, gik der under Frederik II 4 mark og til sidst fra 1625 6 mark på 1 rigsdaler "in specie" (speciedaler) d.v.s. en i eet stykke udmøntet. En speciedaler omveksledes 1873 med 4 kroner, mens 1 rigsdaler sættes til 2 kroner.

I 1618 indførtes kronen, der efterhånden betegnes slettedaler lig med 4 mark, og under Christian V indførtes kurantdaler, der var lig med ca. $\frac{4}{5}$ speciedaler, og 1813 indførtes rigsbankdaler (lig med $\frac{1}{2}$ speciedaler). Denne mønt benævnes fra 1854 rigsdaler.

ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt vor genealog, H.P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer, forskeren møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer.

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt ikke volder forskeren større vanskelighed med at finde de første slægtsled. Har man en nulevende persons fødested og år, indledes undersøgelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige oplysninger, nemlig: Faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca. 1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet. De opgivne fadders navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes vielsessted.

Når det er fundet, søger man at finde de fire bedsteforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer, lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række sideløbende kilder f.eks. folketællingslisterne, der fra

Waldtoge

Puffin
 in volder stuy
 in volder biny
 in volder fatter
 in & ginsmy
 i dimmwind
 i Gardin
 in lufthoffen
 Thunne
 in volder stuy
 in volder biny
 in volder fatter
 in & ginsmy
 i gars
 i Gardin
 in lufthoffen

Fersel ginsmy
 in & fustpang
 Kapun
 in volder stuy
 in volder biny
 in volder fatter
 Gipsen
 in volder stuy
 in volder biny
 in volder fatter
 Jumb
 in volder stuy
 in volder biny

Storbage

Funder
 in volder stuy
 in volder biny
 in volder fatter
 in & ginsmy
 i dimmwind
 i Gardin
 in lufthoffen

177
København
1791

Salvanden Rigsdaler 1/2 104



Oslo Høiſke Guldberg Friidder. Børns Kongelig høiſke
høiſke ſynodalen raad og Kjøbmandſkabs Collegio
Apostolice Næſtes forment og Særlig Høiſke
ſegraad og Kirkefogeden med i og

Hector Frederik Tanſon. Theologia
Doctor. Børns Kongelig Høiſke Høiſke og Madammen
i Nær og Høiſke (Nærskolen) Høiſke

Høiſke Høiſke, og den nye Børns Kongelig Høiſke
Børns Høiſke og Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke

1. Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke

2. Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke

3. Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke

4. Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke

Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke

Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke
Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke Høiſke

1845 kan give oplysninger om fødested, samt skøde- og pante-protokollerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet, og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldsesskik. Indtil ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca. 1830 datteren til at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredie søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter stedets præst eller andre af rang og stand.

Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med "udlagt barnefader", der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere gifter sig med pigen.

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde går kirkebøger tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da

Pochynde paa Lige og en lide og fide, intro.
 dilerede af Apsulerede, og nu i helgenes Sogn, p=
 den nu i Skæftlige Evangelii Sonten og eig
 Samme Tegn ordineret, af Bispe og sig=
 i Skæftige Doct. Eric Gravis, Magni fil.
 Superintendent, og en Carlens Skiff, nu
 Carlens Sonten, 1680.
 den = 4. Sunij.

Dominica Trinitatis. ai. 8. 6. liny. Lys og in Resurrexat allig
 Esbjør, som daly - 71. og predigede af en Mannen.

Dom. 2. post Trinit. Considerede in Jans Kapittel af Esbjør, som
 de Doms om sig, som de. Esbjør, og am Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 mig Jule Esbjør i Esbjør: Roma 1. Esbjør. 2. Esbjør. 3. Esbjør. ad de Esbjør.

Felle Joh. Baptista meddele sig anders Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 og Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Dom. 3. post Trinit. Lys og in anders Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 in Esbjør, og Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Mad Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Alexander Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Dom: 4. post Trinit. Considerede in Doms Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 in Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Die 12. Julij, die, paxina in sequente Dom. Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 in Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Dom. 5. post Trinit. Considerede in Doms Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 in Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Dom. 6. post Trinit. Considerede in Doms Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 in Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Dom. 7. post Trinit. Considerede in Doms Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 in Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.

Mann Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.
 Esbjør, som de. Esbjør, som de.



Esbjør, som de. Esbjør, som de.



16/119

Folkningens Ministret er for en Overlyst af Linds
af den 12te Juni for i Linds, for at den kan
i den 12te Juni af 1847, og den overdraget de
er blevet og er underhand en Lovgivning om
Landskabs og den 12te Juni for den 12te Juni af 1847,
for den 12te Juni af 1847, og den overdraget de
er blevet og er underhand en Lovgivning om
Landskabs og den 12te Juni for den 12te Juni af 1847,
for den 12te Juni af 1847, og den overdraget de
er blevet og er underhand en Lovgivning om
Landskabs og den 12te Juni for den 12te Juni af 1847,



1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar
1 Børn, 30 aar, 14 aar, 14 aar, 26 aar

Det Kongelige Sekretariat den 29de Aug 1849
P. Rindorff
for Folketingssekretæren
P. Rindorff

P. Rindorff

P. Rindorff

119

for Folketingssekretæren
P. Rindorff

en overvejende del af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om navn, alder og stilling.

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man, hvis man støder på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kilde-materiale. Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbeskrivelser og i de forskellige historiske årbøger, "Personalhistorisk Tidsskrift", "Jydske Samlinger" og utallig anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler, stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og præstehistorier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detaljeret og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaxationerne kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn med øer) og i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Århus, og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne.

H.P. Aagaard.

EFTERKOMMERE
efter
FREDERIK CHRISTENSEN
født den 31. december 1816
og hustru
MAREN JENSDATTER
født den 29. juni 1824



I. D. Inger Marie Andersen
og Jens Jensen Tougaard.



I. D. Inger Marie Andersen



1. D. 2. +1. D. 2. c. 1). +2).
Magda Jensen Tougaard og
Lene og Dorte Bech.



1. D. 2. c. Familien Carl
Emil Bech.



1. D. 2. c. Carl Emil Bechs
ejendom.



1. D. 3. c. Esther Birgit Tougaard
og Henning Kirkegaard Brauner
med barn.



1. D. 3. c. 2). Kaj Tougaard
Brauner.



1. D. 3. d. Ejgil Paulsens ejen-
dom.



1. D. 4. Mette Agnete Jensen Tou-
gaard og Kristian Jacobsens ejen-
dom.



1. D. 4. Mette Agnete Jensen Tou-
gaard og Kristian Jacobsen.



1. D. 4. a. -c. Birgit, Solvejg og
Villy Tougaard Jacobsen.



III. B. 2. Karen Frederiksen og Axel Mogens Jensen.



III. B. 3. Edit Frederiksen og Jens Marius Foss Jensens ejendom.



III. B. 3. a. Kirsten Foss Jensen og Jørn Poulsen Nielsen med børn.



III. B. 3. b. Birgit Foss Jensen og Poul Kandeldorfs ejendom.



III. B. 3. b. Birgit Foss Jensen og Poul Kandeldorf.



III. B. 3. b. 1), +2). Birgit Foss Jensen og Poul Kandeldorfs børn.



III. B. 3. d. Karin Foss Jensen og Peter Krabsen.



III. B. 5. Ella Frederiksen



III. B. 6. Alice Frederiksen og Theodor Roed Hansen.



III. B. 6. a. Børge Roed Hansen og hustru.



III. B. 6. a. 1)+2). Brian og Gitte Roed Hansen



III. B. 6. a. 3). Steen Roed Hansen



III. B. 6. b. Ingeborg Roed Hansen.



III. B. 9. Halfdan Frederiksen
ejendom.



III. B. 9. Halfdan Frederiksen



III. B. 9. Grethe Lund Sørensen.



III. B. 9. a. Steen Lund Frederiksen



III. B. 9. b. Marlann Lund Frederiksen.



III. B. II. Bodil Frederiksen



III. B. II. Godtfred Sorvad



III. B. II. a. Grethe Sorvad



III. B. II. b. Lone Sorvad



III. B. II. c. Britta Sorvad



III. B. II. d. Ulla Sorvad



III. C. 4. Thomas Meldgaards
ejendom.



III. J. 1. Jenny Nicoline Meldgaard
og Niels Heinrich Christensen.



III. J. 1. a. - c. Knud, Frank og
Britta Meldgaard Christensen.



III. J. 3. Agner Marius Meldgaard
og hustru.



III. J. 3. a. - c. Birgit, Bodil og
Annette Meldgaard.



III. J. 5. Birtha Ellsabeth Meldgaard og Kristen Abrahamsen.



III. K. 7. b. -d. Lars Bo, Tom og Kasper Nowack.



VIII. A. Thora Frederiksen og Peder Bach Pedersen.



VIII. A. I. Maren Magdalene Bach Pedersen og Ole Vestergaard Mørup.



VIII. A. I. Ole Vestergaard Mørups ejendom



VIII. B. 3. b. Ingrid Klausen og Kurt Møller Andersen.



VIII. B. 3. d. Anna Gunhilde Klausen og Jørgen Bertelsen.

I METTE MARIE FREDERIKSEN

er født den 29. oktober 1845 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 27. december 1876 i Rogenstrup med Christian Andersen. Han er født den 2. juli 1848 i Knud, Tårup sogn, og han døde den 25. maj 1903 i Rogenstrup.

I ægteskabet er børnene: I. A. -I. D.

I. A. MAREN ANDERSEN

er født den 13. december 1877 i Rogenstrup, og hun blev gift den 14. november 1905 samme sted med Andreas Carl Pedersen, der var gårdejer på Fiskbæk mark. Han er født den 10. juli 1880 i Batum, Rødding sogn.

Børn: I. A. 1. -I. A. 2.

I. A. 1. ALMA VALDBORG PEDERSEN

er født den 27. september 1906.

I. A. 2. AAGE MARINUS PEDERSEN

er født den 13. marts 1908.

I. B. ANDERS ANDERSEN

er født den 12. januar 1880.

I. C. FREDERIK ANDERSEN

er født den 6. april 1883 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og han døde den 12. maj 1956 samme sted. Han var gift med Marie Kathrine Nielsen. Hun er født den 17. februar 1897 i Vium som datter af landmand Rasmus Nielsen og hustru Maren, og hun døde den 22. februar 1968 i Rogenstrup.

Bosat: Rogenstrup pr. Løgstrup.

Frederik Andersen var gårdejer.

I ægteskabet er børnene: I. C. 1. -I. C. 2.

I. C. 1. INGA ANDERSEN

er født den 24. april 1921. Hun er gift med mekaniker Harald Christensen.

Bosat: Oluf Borchs Vej 11, Ålborg.

1. C. 2. ESTHER YELVA ANDERSEN

er født den 4. april 1927 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 4. marts 1949 i Fiskbæk med Peder Enggaard Rasmussen, der er født den 28. oktober 1915 i Rogenstrup som søn af landmand Rasmus Nielsen Rasmussen og hustru Anna Frederiksen.

Bosat: Stensigvej 5, Rogenstrup pr. Løgstrup.

Esther Yelva Andersen gik i skole i Rogenstrup, og efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning hjemme og i forskellige pladser indtil giftermålet.

Peder Enggaard Rasmussen er selvstændig landmand.

I ægteskabet er børnene: 1. C. 2. a. - 1. C. 2. c.

1. C. 2. a. POUL ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 22. juli 1949 i Viborg.

Bosat: Rogenstrup pr. Løgstrup.

1. C. 2. b. TOVE ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 30. november 1950 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 7. august 1971 i Fiskbæk med Finn Andersen Nørgaard, der er født den 8. juni 1951 i Løgstrup, Fiskbæk sogn, som søn af specialarbejder Svend Andersen Nørgaard og hustru Inga Kathrine Sørensen.

Bosat: Toftegårdsvej 6, Viborg.

Tove Enggaard Rasmussen gik ud af 9. klasse, og derefter arbejdede hun en tid ved husgerning, hvorefter hun var $\frac{1}{2}$ år i køkkenet på en landbrugsskole. Hun stod derefter i koloniallære i 3 år og har siden haft arbejde på en lædervarefabrik.

Finn Andersen Nørgaard gik ud af 8. klasse og kom derefter i lære som automekaniker. Efter endt uddannelse var han $\frac{1}{2}$ år på Frigor køleanlæg og aftjente derefter sin værnepligt i Nr. Uttrup, hvorefter han vendte tilbage til Frigor køleanlæg.

1. C. 2. c. ARNE ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 6. juni 1954 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn.

Bosat: Rogenstrup pr. Løgstrup.

Arne Enggaard Rasmussen er murerlærling.

I. D. INGER MARIE ANDERSEN

er født den 29. august 1885 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 2. april 1909 i Fiskbæk med Jens Jensen Tougaard. Han er født den 7. september 1870 i Ravnstrup som søn af Jens Madsen og hustru Mette Jensen, og han døde den 7. januar 1930 i Ravnstrup.

Bosat: Ravnstrup pr. Viborg.

Jens Jensen Tougaard var gårdejer.

I ægteskabet er børnene: I. D. 1. - I. D. 5.

I. D. 1. JENS CHRISTIAN JENSEN TOUGAARD

er født den 7. marts 1910, og han døde den 28. september 1941. Han var gård-ejer og gift med Karen L. Jensen.

Bosat: Ravnstrup pr. Viborg.

I. D. 2. MAGDA JENSEN TOUGAARD

er født den 4. juni 1911 i Ravnstrup. Hun blev gift den 4. juni 1932 i Ravnstrup med Johannes Andersen Bech, der er født den 28. marts 1904 i Romlund som søn af gårdejer Anders Andersen Bech og hustru Kirstine Nielsen.

Bosat: Romlund pr. Viborg.

Magda Jensen Tougaard gik i skole i Ravnstrup. Efter skolegangen lærte hun husgerning hjemme og havde et par pladser indtil giftermålet.

Johannes Andersen Bech gik i skole i Romlund og var senere på højskole. Han blev uddannet ved landbruget hjemme og havde plads et par steder, hvorefter han igen var hjemme indtil giftermålet 1932, da han overtog Birkmosegård, som han drev i ca. 40 år, hvorefter han byggede hus i Romlund.

I ægteskabet er børnene: I. D. 2. a. - I. D. 2. c.

I. D. 2. a. RIGMOR BECH

er født den 5. juli 1934 i Romlund.

Bosat: Romlund pr. Viborg.

Rigmor Bech er husassistent.

I. D. 2. b. DAGNY BECH

er født den 27. maj 1937 i Romlund. Hun er gift med chauffør Tage Melgaard.

Bosat: Funderholme.

1. D. 2. c. CARL EMIL BECH

er født den 26. juni 1941 i Romlund. Han blev gift den 28. marts 1964 i Viborg med Jytte Pedersen, der er født den 20. juni 1944 på Viborg Vestermark som datter af landmand Peder Ole Pedersen og hustru Anna Just.

Bosat: Birkmosegård, Romlund pr. Viborg.

Carl Emil Bech gik i skole i Romlund og var senere på ungdomsskole og højskole. Han blev uddannet ved landbruget og var vinteren 1962-1963 elev på Hammerum landbrugsskole. I 1971 overtog han Birkmosegård efter faderen. Sin værnepligt aftjente han i Holstebro 1960. Han har desuden en ejendom i Kirkebæk.

Jytte Pedersen gik i skole på Vestermarken og var sommeren 1960 elev på Nr. Nissum efterskole. Hun er uddannet ved husgerning og havde plads i huset indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene: 1. D. 2. c. 1). -1. D. 2. c. 2).

1. D. 2. c. 1). LENE BECH

er født den 23. marts 1966 i Kirkebæk.

1. D. 2. c. 2). DORTE BECH

er født den 9. november 1970 i Kirkebæk.

1. D. 3. MARTIN JENSEN TOUGAARD

er født den 12. juni 1912 i Ravnstrup. Han blev gift den 27. april 1937 i Romlund kirke med Petra Johanne Nielsen, der er født den 8. december 1907 i Romlund som datter af gårdejer Jens Peter Nielsen og hustru Jensine Andersen.

Bosat: Vandet pr. Rødkærsbro.

Martin Jensen Tougaard gik i skole i Ravnstrup. Han blev uddannet ved landbruget hjemme og i forskellige pladser, ligesom han var bestyrer hjemme 1½ år. Senere købte han en ejendom i Kirkebæk og drev denne i 10 år, havde et par andre ejendomme og købte 1951 en gård i Vandet, som han stadig driver. Han er kasserer i Indre missions samfundskreds.

Petra Johanne Nielsen gik i skole i Romlund og var senere elev på Haslev højskole. Hun lærte husgerning hjemme og tjente senere bl. a.

i Viborg. Hun er medlem af bestyrelsen for husholdningsforeningen.

I ægteskabet er børnene: I. D. 3. a. -I. D. 3. e.

I. D. 3. a.

EJNAR JENSEN TOUGAARD

er født den 7. februar 1938 på Viborg sygehus. Han blev gift den 15. august 1964 i Vejrum kirke med Ellen Kirstine Nørresøller Jensen, der er født den 24. august 1938 i Vejrum som datter af gårdejer Laurids Marinus Skov Nørresøller Jensen og hustru Margrethe Lundgaard Madsen.

Bosat: Strandgade 8, Nørresundby.

Ejnar Jensen Tougaard gik i skole i Romlund, Løvel, Feldingbjerg og Demstrup. Han arbejdede ved landbruget til juli 1957, da han indkaldtes til militærtjeneste i Fredericia. Efter hjemsendelsen var han elev på Haslev udvidede højskole og fik derpå diakonuddannelse på diakonhøjskolen i Århus. Han var derefter assistent K. F. U. M. s mission i Hvorup et $\frac{1}{2}$ års tid og blev derefter bestyrer af sømandshjemmet i Nørresundby.

Ellen Kirstine Nørresøller Jensen gik i skole i Ølby, var senere elev på Hoptrup højskole og på Haslev udvidede højskole. Hun tjente forskellige steder som husassistent og var senere sygehjælper i Skive og på Ålborg kommunehospital.

I ægteskabet er børnene: I. D. 3. a. 1). -I. D. 3. a. 2).

I. D. 3. a. 1).

HANNE MARGRETHE TOUGAARD

er født den 31. oktober 1965 i Ålborg.

I. D. 3. a. 2).

LARS KRISTIAN TOUGAARD

er født den 5. december 1967 i Ålborg.

I. D. 3. b.

ESTHER JENSEN TOUGAARD

er født den 29. september 1940 i Kirkebæk, og hun døde den 10. januar 1942.

I. D. 3. c.

ESTHER BIRGIT TOUGAARD

er født den 10. februar 1942 i Kikrebæk, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 18. september 1965 i Thorning kirke med Henning Kirkegaard Braüner, der er født den 27. december 1936 i Levring sogn som søn af gårdejer Martin Braüner og hustru Magny Kirstine Kirkegaard.

Bosat: Bøgild Vestergård, Bøgild pr. Kjellerup.

Esther Birgit Tougaard gik i skole i Feldingbjerg, Sjørsløv og Demstrup. Hun lærte husgerning hjemme og havde derefter et par pladser ved husgerning, hvorefter hun besøgte Haslev udvidede højskole sommeren 1961. Derefter var hun hjemme en tid og var derpå sygehjælper på Viborg sygehus til november 1965. Hun har i en årrække deltaget i søndagsskolearbejdet i Thorning søndagsskole.

Henning Kirkegaard Braüner gik i skole i Levring og Vattrup. Han lærte landbruget hjemme og havde derefter et par pladser indtil militærtjenesten, som han aftjente ved dragonregimentet i Holstebro. Kort efter hjemsendelsen havde han et ophold på Nr. Nissum højskole, og derefter blev han 1958 bestyrer af faderens ejendom, som han overtog 1965. Han har været medlem af bestyrelsen for Oustrup brugsforening, medlem af bestyrelsen for Vattrup andelsfryseri, tillidsmand for Lysgårds herreds brandforsikring, kredsrepræsentant i Kjellerup landboforening og har været medlem af bestyrelsen for Thorning K. F. U. M. og K. igennem en årrække, bl. a. som formand. Han er desuden medlem af bestyrelsen for Indre mission i Thorning.

I ægteskabet er børnene: I. D. 3. c. 1). - I. D. 3. c. 2).

I. D. 3. c. 1). KAJ MARTIN BRAÜNER
er født den 20. februar 1967 i Århus, og han døde den 6. september 1967.

I. D. 3. c. 2). KAJ TOUGAARD BRAÜNER
er født den 6. august 1971 i Århus.

I. D. 3. d. ELLY ASTRID TOUGAARD
er født den 7. august 1943 i Viborg. Hun blev gift den 19. november 1966 i Ørum Sønderlyng med Ejgil Poulsen, der er født i Ørum Sønderlyng som søn af gårdejer Ejner Valdemar Poulsen og hustru Ingeborg Margrethe Skjødt.

Bosat: Ørum Sønderlyng.

Elly Astrid Tougaard gik i skole i Demstrup samt Sjørsløv og var senere elev på Haslev udvidede højskole. Hun lærte husgerning hjemme og havde et par pladser indtil giftemålet. Hun er medlem af menighedsrådet og er kirkesanger i Ørum.

Ejgil Poulsen gik i skole i Ørum. Han lærte landbrug hjemme og i forskellige pladser og var elev på Hammerum landbrugsskole. Ved giftemålet købte han sin nuhavende gård. Han er medlem af bestyrelsen for foderstofforeningen, genvalgtes 1965 i bestyrelsen for K. F. U. M. og K. og blev formand 1967.

I ægteskabet er sønnen: I. D. 3. d. 1).

1. D. 3. d. 1). VERNER TOUGAARD POLI LSEN
er født den 11. januar 1969 i Ørum Sønderlyng.

1. D. 3. e. JENS EVALD TOUGAARD
er født den 18. november 1947 i Viborg.

Bosat: Vandet pr. Rødkærsbro.

Jens Evald Tougaard er uddannet ved landbruget. Han var på efterskole i Nr. Nissum vinteren 1963-1964 og 1969-1970 var han elev på Hammerum landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i 1967.

1. D. 4. METTE AGNETE JENSEN TOUGAARD

er født den 1. august 1916 i Ravnstrup. Hun blev gift den 8. december 1943 i Ravnstrup med Kristian Jacobsen. Han er født den 19. oktober 1908 i Moesgård, Løgstrup, som søn af gårdejer Lars Jacobsen og hustru Maren Karlsen, og han døde den 3. september 1961 i Terkildgård, Kvosted.

Bosat: Vibevej 3, Viborg.

Mette Agnete Jensen Tougaard gik i skole i Ravnstrup og blev efter skolegangen uddannet ved husgerning. Hun har været medlem af menighedsrådet.

Kristian Jacobsen blev efter skolegangen uddannet ved landbruget og har været elev på Asmildkloster landbrugsskole. Han har fået delingsføreruddannelse og har virket som delingsfører ved gymnastik. Han har desuden været medlem af menighedsrådet. Han var ejer af Terkildgård i Kvosted, som blev videredrevet af enken indtil november 1970.

I ægteskabet er børnene: 1. D. 4. a. - 1. D. 4. c.

1. D. 4. a. BIRGIT TOUGAARD JACOBSEN

er født den 21. januar 1945 i Kvosted. Hun er gift med Karl Laigaard Pedersen.

Bosat: Kvosted pr. Løgstrup.

1. D. 4. b. SOLVEJG TOUGAARD JACOBSEN

er født den 2. juli 1947 i Viborg. Hun er gift med Mikael Davidsen.

Bosat: Feldingbjerg pr. Stoholm.

1. D. 4. c. VILLY TOUGAARD JACOBSEN

er født den 26. april 1950 i Kvosted.

Bosat: Vibevej 3, Viborg.

I. D. 5.

JOHANNES WILLIAM JENSEN TOUGAARD

er født den 20. november 1920 i Ravnstrup. Han blev gift den 29. juni 1947 i Ålborg med Nelly Christensen, der er født den 20. februar 1921 i Års som datter af gårdejer Anton M. Christensen og hustru Karen Poulsen.

Bosat: Kærvangsalle 7, Ålborg.

Johannes Villiam Jensen Tougaard gik i skole i Ravnstrup og bestod senere realeksamen i Viborg. Han læste på Nr. Nissum seminarium og dimmitteredes 1943. Han har siden 1947 været ansat ved skolevæsenet i Ålborg og har siden 1968 været viceskoleinspektør. Han har deltaget i mange faglige og kirkelige organisationer.

Nelly Christensen bestod lærereksamen Th. Langs seminarium i Silkeborg. Hun har siden 1961 været ansat på Skipper Clements skole i Ålborg.

I ægteskabet er børnene: I. D. 5. a. - I. D. 5. b.

I. D. 5. a.

INGE KARIN MOSBÆK TOUGAARD

er født den 19. august 1948 i Ålborg.

Bosat: Snogebæksvej 31, Århus V.

Inge Karin Mosbæk Tougaard bestod 1967 studentereksamen fra Ålborghus statsgymnasium. Hun var 1967 og 1970 udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke som deltager i internationale arbejdslejre i Frankrig og Tyskland, og 1969 opholdt hun sig i en kibbutz i Israel.

I. D. 5. b.

SVEN MOSBÆK TOUGAARD

er født den 17. december 1950 i Ålborg.

Bosat: Kampsax kollegium, Lyngby.

Sven Mosbæk Tougaard bestod studentereksamen 1969 fra Ålborghus statsgymnasium, hvorefter han begyndte at læse til civilingeniør ved Polyteknisk læreanstalt.

II.

CHRISTEN FREDERIKSEN

er født den 8. august 1847 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn.

III. JENS FREDERIKSEN

er født den 10. september 1849 i Rogenstrup, og han døde den 26. januar 1906 på Viborg Nørremark. Han blev gift den 7. november 1877 i Vorde med Karen Christensen, der er født den 15. december 1857 i Kølisen, Vorde sogn, som datter af indsidder Christen Hansen og hustru Birthe Kjerstine Pedersdatter.

Bosat: Mosegård, Nørremarken, Viborg.

Jens Frederiksen var ejer af Mosegården.

I ægteskabet er børnene: III. A. -III. K.

III. A. MARIE FREDERIKSEN

døde ugift.

III. B. FREDERIK FREDERIKSEN

er født den 18. oktober 1879 i Viborg, og han døde den 25. juli 1934 i Hjørring. Han blev gift den 29. august 1913 i Jerslev kirke med Jensine Tomine Jensen, der er født den 4. juli 1888 i Klistrup, Jerslev sogn. Hun døde den 27. juli 1966 i Viborg.

Bosat: Morild pr. Tårs.

Frederik Frederiksen var mejeribestyrer.

I ægteskabet er børnene: III. B. 1. -III. B. 14.

III. B. 1. HENRY CHRISTENSEN

er født den 15. oktober 1910, og han døde den 4. februar 1970 i Århus. Han var gift med Jenny.

Bosat: Falkevænget, Viborg.

III. B. 2. KAREN FREDERIKSEN

er født den 22. januar 1914 i Morild, Tårs sogn. Hun blev gift den 18. oktober 1936 i Tårs med Axel Mogens Jensen, der er født den 2. juli 1902 i Tårslev som søn af bager Kristian Jensen og hustru Marie.

Bosat: Prinsessegade 17, Nørresundby.

Karen Frederiksen gik i skole i Morild. Hun kom ud at tjene som 12-årig og havde forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

Axel Mogens Jensen gik i skole i Tårs og Terpet. Han kom ud at tjene som 11-årig og fortsatte ved landbruget indtil sit 27. år.

Han begyndte derefter som vognmandskusk og virkede derefter et par år som chauffør, hvorefter han drev cykelhandel i Tårs. Han drev derefter forretning med motorcykler i Ålborg og Nørresundby indtil 1966.

I ægteskabet er børnene: III. B. 2. a. -III. B. 2. d.

III. B. 2. a.

OLE STEEN FREDERIKSEN

er født den 20. september 1935 i Randers, og han døde den 28. oktober 1968 i København. Han blev gift den 30. marts 1961 i Egtved kirke med Gunda Marie Jørgensen, der er født den 14. februar 1941 på Rugsted Mark i Ødsted sogn, som datter af gårdejer Johannes Jørgensen og hustru Anna M. J. O. Pedersen.

Bosat: Rishøjvej 18, Avedøre pr. Hvidovre.

Ole Steen Frederiksen blev som 16-årig mathelev ved marinen og læste senere til telegrafist. Han var ansat ved marinen i 4 år, hvorefter han sejlede med rederiet Torm i ca. 3 år. Han var derefter ansat ved forsvaret indtil sin død.

I ægteskabet er børnene: III. B. 2. a. 1). -III. B. 2. a. 2).

III. B. 2. a. 1).

HELLE STEEN FREDERIKSEN

er født den 8. oktober 1963 i København.

III. B. 2. a. 2).

JETTE STEEN FREDERIKSEN

er født den 26. september 1968 i København.

III. B. 2. b.

MOGENS JENSEN

er født den 28. juli 1938 i Tårs. Han er flyveleder og gift med Lissie Andersen.

Bosat: Platonvej 3, St. Magleby.

III. B. 2. c.

ALLIS JENSEN

er født den 24. december 1942 i Tårs. Hun er gift med en læge og bor i Mexico.

III. B. 2. d.

NORMANN JENSEN

er født den 21. august 1944 i Tårs. Han er telefonmontør og gift med Astrid.

Bosat: Sdr. Alle 41, Ålborg.

III. B. 3. EDIT FREDERIKSEN

er født den 14. august 1915 i Morild, Tårs sogn. Hun blev gift den 22. december 1938 i Århus med Jens Marius Foss Jensen, der er født den 8. januar 1913 i Fårup som søn af arbejdsmand Jens Frands Jensen og hustru Bolette Marie Krestine Foss Andersen.

Bosat: Guldbjergvej 9, Holme, Højbjerg.

Edit Frederiksen gik i skole i Morild. Hun tjente en tid som husassistent og var bl. a. stuepige i Sæby, og senere blev hun husbestyrerinde i Århus. Hun har senere fået ansættelse som rengøringsassistent ved Fjordsgades skole i Århus, hvor hun var til 1960, og derefter fik hun arbejde på Rundhøjskolen i Holme.

Jens Marius Foss Jensen gik i skole i Tilst og Mårslet. Han blev uddannet ved landbruget og arbejdede en tid som fodermeister, hvorefter han virkede et par år som reperatør i Århus. Senere fik han ansættelse i Sallings fjerrensereri og virkede derefter bl. a. som vinduespudder, ved autolakering og hos en brændselshandler, og siden 1949 har han været ansat ved Århus oliefabrik.

I ægteskabet er børnene: III. B. 3. a. -III. B. 3. e.

III. B. 3. a. KIRSTEN FOSS JENSEN

er født den 11. juli 1939 i Århus. Hun er gift med autolakerer Jørn Poulsen Nielsen.

Bosat: Rundhøjalle 62, Højbjerg.

III. B. 3. b. BIRGIT FOSS JENSEN

er født den 5. juni 1944 i Århus. Hun er gift med overmontør Poul Kandelndorf.

Bosat: Gyvelvej 76, Holstebro.

III. B. 3. c. LILLI FOSS JENSEN

er født den 12. maj 1947 i Århus. Hun blev gift den 15. februar 1969 i Højbjerg med Hamuad Abderrahman, der er født den 15. januar 1938 i Marokko.

Bosat: Søndervangen 15, Viby J.

Lilly Foss Jensen gik ud af 9. klasse fra Holme skole. Hun har været beskæftiget som ekspeditrice indtil giftermålet.

Hamuad Abderrahman er beskæftiget på Århus Oliefabrik.

I ægteskabet er børnene: III. B. 3. c. 1). -III. B. 3. c. 2).

III. B. 3. c. 1). **ALLAN FOSS ABDERRAHMAN**
er født den 19. september 1968 i Århus.

III. B. 3. c. 2). **NADJA FOSS ABDERRAHMAN**
er født den 8. marts 1970 i Viby.

III. B. 3. d. **KARIN FOSS JENSEN**
er født den 6. juli 1953 i Århus. Hun er gift med murer Peter Krabsen.
Bosat: Søndervangen II, Viby J.

III. B. 3. e. **SUSANNE FOSS JENSEN**
er født den 7. juli 1960 i Århus.

III. B. 4. **ODA FREDERIKSEN**
er født den 2. november 1916.
Bosat: Toftevej 62, Nørresundby.

III. B. 5. **ELLA FREDERIKSEN**
er født den 13. september 1920 i Morild, Tårs sogn.
Bosat: Niels Ebbesens Vej 14, København V.
Ella Frederiksen fik folkeskoleuddannelse og var senere elev på Halvorsminde ungdomsskole ved Hjørring. Hun fik senere undervisning på musikdramatiskskole i København og var i 3 sæsoner engageret i det nu nedlagte Slukefter i Tivoli i København. Senere begyndte hun som soigneringsdame.

III. B. 6. **ALICE FREDERIKSEN**
er født den 21. november 1921 i Morild, Tårs sogn. Hun blev gift den 28. december 1949 i Viborg med Theodor Roed Hansen, der er født den 14. april 1915 i Rodstedlund, Østet, søn af landmand Hans Peder Hansen og hustru Petrea Roed Pedersen.
Bosat: Parkvej 10, Egtved.

Alice Frederiksen gik i skole i Morild og Tårs. Hun tjente en tid som husassistent og blev senere syerske.

I ægteskabet er børnene: III. B. 6. a. -III. B. 6. b.

III. B. 6. a. **BØRGE ROED HANSEN**

er født den 22. marts 1945 i Tårs. Han er montør og gift med Kirsten Rasmussen. I ægteskabet er der 3 børn.

Bosat: Vester Ørum pr. Uldum.

III. B. 6. b. **INGEBORG ROED HANSEN**

er født den 31. juli 1953 i Rostedlund.

III. B. 7. **THORKILD FREDERIKSEN**

er født den 26. april 1923 i Morild, Tårs sogn. Han blev gift den 4. juni 1949 i Viborg med Inger Kirstine Nielsen, der er født den 10. maj 1928 på Mejlby Mark, Harridslev sogn, som datter af landmand Niels Nielsen og hustru Anne Hansen.

Bosat: Danmarksvej 54, Viborg.

Thorkild Frederiksen gik i skole i Morild og Tårs. Efter skolegangen blev han kolonialuddannet og aftjente derefter sin værnepligt i Viborg. I 1946 fik han ansættelse som bogholder på en kjolefabrik i Viborg og virkede her til 1951, hvorefter han blev ansat som bogholder ved firmaet Petersen & Pedersen A/S, hvor han nu er disponent.

Inger Kirstine Nielsen fik folkeskoleuddannelse i Randers. Hun er uddannet som ekspeditrice og har været i forskellige forretninger i Randers samt i Viborg.

I ægteskabet er børnene: III. B. 7. a. -III. B. 7. b.

III. B. 7. a. **JONNA FREDERIKSEN**

er født den 28. september 1949 i Randers.

Bosat: Sct. Mogensgade 64, Viborg.

Jonna Frederiksen var elev i Vestre skole i Viborg og udgik af 10. klasse. Hun var derefter elev på Vejle husholdningsskole. I 1967 kom hun i lære ved bygningsfirmaet Viggo Holm & Søn A/S, Viborg. Hun blev færdiguddannet 1969 og fortsatte derefter som kontorassistent samme sted. Hun var i 1965 elev på Martha-skolen i Viborg.

III. B. 7. b. TORBEN FREDERIKSEN

er født den 10. februar 1953 i Viborg.

Bosat: Danmarksvej 54, Viborg.

Torben Frederiksen bestod realeksamen fra Vestre skole i Viborg og blev derefter optaget på Viborg katedralskole.

III. B. 8. HARRIET FREDERIKSEN

er født den 20. maj 1926 i Morild, Tårs sogn. Hun er gift med Albert Henry Glaze, der er født den 26. juli 1921 i Kings Norton Birmingham, som søn af Albert Thomas Glaze og hustru Dorethy Cousens.

Bosat: 33 Walkers Heath Rd., Kings Norton, Birmingham, England.

Harriet Frederiksen fik folkeskoleuddannelse. Hun har i en årrække været bestyrer af den danske restaurant i Birmingham.

Albert Henry Glaze fik folkeskoleuddannelse. Han har desuden besøgt Danmarks højskole for legemsøvelser. Han driver selvstændig virksomhed indenfor autobranschen. Sin værnepligt aftjente han ved flåden.

I ægteskabet er børnene: III. B. 8. a. - III. B. 8. b.

III. B. 8. a. LISA ELIZABETH GLAZE

er født den 21. april 1955 i Birmingham.

III. B. 8. b. RICHARD PETER GLAZE

er født den 19. juni 1958 i Birmingham.

III. B. 9. HALFDAN FREDERIKSEN

er født den 26. oktober 1927 i Morild, Tårs sogn. Han blev gift den 10. juli 1955 i Silkeborg med Grethe Lund Sørensen, der er født den 23. marts 1934 i Silkeborg som datter af konditor Viggo Sørensen og hustru Asta Lund.

Bosat: Grøndalsvej 27, Silkeborg.

Halfdan Frederiksen gik i skole i Tårs og Morild. Han kom ud at tjene som 12-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Senere blev han kusk. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia og var bl. a. tjenestegørende som korporal i Tyskland. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse ved D. S. B. i Silkeborg og er nu overportør. Han har i en årrække været tillidsmand og er medlem af bestyrelsen for fælledsafdelingen, ligesom han er kasserer for jernbanens idrætsforening.

Grethe Lund Sørensen gik i skole i Silkeborg og bestod realeksamen. Hun fik derefter ansættelse på kontoret ved D. S. B., og senere fik hun ansættelse i en radioforretning.

I ægteskabet er børnene: III. B. 9. a. -III. B. 9. b.

III. B. 9. a. STEEN LUND FREDERIKSEN
er født den 19. februar 1957 i Silkeborg.

III. B. 9. b. MARIANN LUND FREDERIKSEN
er født den 13. juli 1960 i Silkeborg.

III. B. 10. ULLA FREDERIKSEN
er født den 7. maj 1929 i Morild, Tårs sogn. Hun er gift med Peter Daniel-
sen.

Bosat: Vadbro 64, Søborg

III. B. II. BODIL FREDERIKSEN
er født den 5. oktober 1930 i Morild, Tårs sogn. Hun blev gift den 6. maj
1951 i København med Godtfred Sorvad, der er født den 6. april 1928 i Ka-
rup som søn af boelsmand Rasmus Sorvad (Jensen) og hustru Dorthea Kris-
tensen.

Bosat: H. C. Andersens Vej 54, Viborg.

Bodil Frederiksen gik i skole i Morild og Tårs. Hun tjente en tid som husassistent og fik senere arbejde på statshospitalet i Viborg, hvor hun var 2 år, og derefter var hun en tid ansat på rigshospitalet i København.

Godtfred Sorvad gik i Østre skole i Viborg. Han tjente en tid ved landbruget og blev senere udlært som bager, hvorefter han tog ud at sejle $\frac{1}{2}$ års tid. Han aftjente derefter sin værnepligt ved søværnet og fortsatte som bagersvend indtil 1951, da han fik ansættelse ved postvæsenet, hvor han nu er overpakmester. Han har i en årrække været tillidsmand.

I ægteskabet er børnene: III. B. II. a. -III. B. II. d.

III. B. II. a. GRETHE SORVAD
er født den 4. februar 1952 i Hvidovre.

III. B. II. b. LONE SORVAD
er født den 8. august 1953 i København.

III. B. II. c. BRITTA SORVAD
er født den 14. marts 1959 i Valby.

III. B. II. d. ULLA SORVAD
er født den 25. december 1960 i Valby.

III. B. 12. ELLA FREDERIKSEN
døde som lille.

III. B. 13. AAGE FREDERIKSEN
døde som lille.

III. B. 14. JENS FREDERIKSEN
døde som lille.

III. C. ANE MARIE ELISABETH FRÉDERIKSEN
er født den 8. april 1884 i Mosegård, Viborg, og hun døde den 27. april 1933 i Meldgård, Fiskbæk. Han blev gift den 8. april 1912 i Fiskbæk med Chresten Laursen Meldgaard. Han er født den 5. november 1882 i Fiskbæk som søn af gårdejer Thomas Laursen Meldgaard og hustru Noline, og han døde den 20. juli 1962 i Fiskbæk.

Bosat: Meldgård, Fiskbæk pr. Løgstrup.

Chresten Laursen Meldgaard var ejer af Meldgård.

I ægteskabet er børnene: III. C. 1. -III. C. 5.

III. C. 1. JENS MELDGAARD
er født den 3. august 1912 i Meldgård. Han blev gift den 25. august 1935 i Smøllerup med Karen N. N.

Bosat: Mosegård, Viborg Nørreremark, Viborg.

Jens Meldgaard gik i skole i Fiskbæk og var senere elev på Salling ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og overtog som 21-årig Mosegård, som han siden har drevet. Siden 1962 har han desuden fungeret som ejendomsmægler.

Karen N. N. gik i skole i Lånum og var senere elev på Salling ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning.

I ægteskabet er børnene: III. C. I. a. - III. C. I. c.

III. C. I. a. **KNUD LAGNY MELDGAARD**

er født den 23. juli 1939 i Mosegård, Viborg domsogn. Han blev gift den 12. juni 1968 i Viborg med Hanne Lissi Petersen, der er født den 27. august 1944 i Søndre sogn, Viborg, som datter af gasværksarbejder Ejner Chresten Petersen og hustru Eva Kabel Christensen.

Bosat: Selsøvej 4, Randers.

Knud Lagny Meldgaard gik i skole i Engelsborg samt i Østre skole i Viborg. Han blev udlært som automekaniker ved firma Auto-Larsen, Viborg og læste senere til maskiningeniør på Odense teknikum. Sin værnepligt aftjente han i Jægerspris samt i Næstved og Holstebro. Han var i 3 år ansat ved A/S Vestjyden i Lemvig og fik derpå ansættelse ved Dronningborg maskinfabrik.

Hanne Lissi Petersen bestod realeksamen i Viborg og blev derefter uddannet på et sagførerkontor. Hun var i et par år ansat ved Cheminova i Lemvig og fik derefter ansættelse på centralsygehuset i Randers, hvor hun er lægesekretær.

I ægteskabet er sønnen: III. C. I. a. I).

III. C. I. a. I). **FLEMMING MELDGAARD**

er født den 18. marts 1970 i Randers.

III. C. I. b. **ARNE MOGENS MELDGAARD**

er født den 7. juni 1944 i Viborg domsogn. Han blev gift den 7. maj 1966 i Viborg med Anni Søndergaard Rasmussen, der er født den 27. januar 1947 i Viborg domsogn som datter af kaptajn Henning Søndergaard Rasmussen og hustru Elly Eriksen.

Bosat: Bondehaven 44, Skødstrup.

Arne Mogens Meldgaard gik i skole i Engelsborg samt i Østre skole i Viborg. Efter skolegangen blev han kontoruddannet på slagteriet i Viborg. Sin værnepligt aftjente han i Karup samt i Værløse og Ålborg. Senere var han på studieophold i England og fik derefter ansættelse på slagteriet Tulip i Vejle. Senere blev han disponent ved firma Viggo Østergaard, Århus.

Anni Søndergaard Rasmussen gik i skole i Gentofte og senere på Føns realskole i Viborg. Hun blev uddannet på slagteriet i Viborg og har senere bl. a. haft ansættelse ved Føtex i Viborg.

I ægteskabet er sønnen: III. C. 1. b. 1).

III. C. 1. b. 1). KIM MOGENS MELDGAARD
er født den 19. juli 1967 i Vejle.

III. C. 1. c. OLE FLEMMING MELDGAARD
er født den 12. august 1950 i Viborg domsogn.

III. C. 2. MAREN LAURA MELDGAARD
er født den 5. februar 1915 i Fiskbæk. Hun blev gift den 8. december 1962 i Lyngby med Henning Gustav Jensen, der er født i Magleby som søn af laboratorieassistent Gustav Jensen og hustru Jenny Marie Rasmussen.

Bosat: Hedemarksvænget 135A, Albertslund.

Maren Laura Meldgaard gik i skole i Fiskbæk og var senere elev på Salling ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning i forskellige pladser og har i en årrække hjulpet til hjemme.

Henning Gustav Jensen gik i skole i Tårnby. Han blev udlært som rør lægger og er maskinsmed ved Plumrose.

III. C. 3. LILLY KATRINE MELDGAARD
er gift med postbud Axel Nielsen.

Bosat: Nyvej 9, Mølholm pr. Vejle.

III. C. 4. THOMAS MELDGAARD
er født den 29. januar 1919 i Fiskbæk. Han blev gift den 15. november 1948 i Vorde med Anna Kirstine Sørensen, der er født den 23. december 1926 i Kølsten som datter af gårdejer Magnus Marinus Sørensen og hustru Kirstine Nielsine Olesen.

Bosat: Meldgård pr. Løgstrup.

Thomas Meldgaard gik i skole i Fiskbæk og var senere elev på Salling ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og var 1940 på landbrugsskole. Derefter var han ude at tjene 1 år og kom derefter hjem på Meldgård, som han senere overtog.

Anna Kirstine Sørensen gik i skole i Vorde og var senere elev på Snoghøj gymnastikhøjskole. Hun var elev på Haslev håndgerningsskole og tog eksamen som håndgerningslærerinde.

I ægteskabet er børnene: III. C. 4. a. -III. C. 4. c.

III. C. 4. a. ANE MARIE MELDGAARD
er født den 6. oktober 1949 i Meldgård.

III. C. 4. b. JOHN MELDGAARD
er født den 20. januar 1955 i Meldgård.

III. C. 4. c. PREBEN MAGNUS MELDGAARD
er født den 11. maj 1960 i Meldgård.

III. C. 5. INGER MARGRETHE MELDGAARD
er født den 28. november 1921 i Fiskbæk. Hun blev gift den 24. marts 1951 i Kolding med Karl Aage Karltoft, der er født den 5. august 1921 i Kolding som søn af målerflæser Niels Karltoft og hustru Bodil Marie Thy.

Bosat: Agtrupvej 56, Kolding.

Inger Margrethe Meldgaard gik i skole i Fiskbæk og var senere elev på Salling ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og har i nogle år virket som husbestyrerinde. Senere var hun på systue.

Karl Aage Karltoft gik i skole i Kolding. Han blev udlært som maler og arbejdede 1 år som svend i Schweiz. Senere etablerede han selvstændig virksomhed i compagni med Max Brandt. Han har været medlem af bestyrelsen for malerlauget.

I ægteskabet er børnene: III. C. 5. a. -III. C. 5. b.

III. C. 5. a. HENNING MELDGAARD KARLTOFT
er født den 11. september 1951 i Kolding.

III. C. 5. b. MARIANNE MELDGAARD KARLTOFT
er født den 4. februar 1955 i Kolding.

III. D. AMALIE FREDERIKSEN

der er død var gift med afdøde landmand Marius Jespersen.

III. E. MAREN FREDERIKSEN

er død.

III. F. KRISTINE FREDERIKSEN

der er død, var gift med portør Marius Kristensen.

III. G. KAROLINE FREDERIKSEN

er født den 5. juni 1893 i Viborg domsogn. Hun blev gift den 6. marts 1940 på Viborg rådhus med Axel Dam Nielsen, der er født den 21. februar 1890 i Viborg som søn af Laust Nielsen og hustru Marie Dam. Han døde 1972 i Viborg.

Bosat: Klostervænget 17, Viborg.

Karoline Frederiksen gik i skole i Loldrup samt i Engelsborg. Hun var hjemme på faderens gård indtil 1924, og derefter virkede hun et par år som husbestyrerinde.

Axel Dam Nielsen gik i Viborg Østre skole. Han blev udlært som sadelmager hos Andreas Mortensen i Viborg, og senere arbejdede han bl. a. en årrække i København. I 1940 begyndte han som sadelmager i Viborg og virkede som sådan indtil han blev pensioneret.

III. H. JENS CHRISTIAN FREDERIKSEN

er født den 5. juni 1893 i Viborg domsogn. Han var gift med Anne Marie Nielsen, der er født i Kølsten i Vorde sogn. Hun døde den 7. februar 1952 i Viborg.

Bosat: Reberbanen 7, Viborg.

Jens Christian Frederiksen gik i skole i Loldrup og Engelsborg. Han virkede en lang årrække som medhjælper på faderens gård, som han senere overtog og drev i 15 år. Senere blev han arbejdsmand ved Viborg kommune og virkede som sådan til han blev pensioneret.

I ægteskabet er børnene: III. H. 1. - III. H. 3.

III. H. 1. GUNNAR FREDERIKSEN

er gift med Ketty.

Bosat: Dalgas Avenue 35, Århus C.

III. H. 2. KAREN MARGRETHE FREDERIKSEN

er gift med kontorassistent Jørgen Larsen.

Bosat: Køge.

III. H. 3. VERA FREDERIKSEN

er gift med kæmner Hans Erik Christiansen.

III. J. DAGMAR HANSINE KIRSTINE FREDERIKSEN

er født den 13. juli 1896 i Viborg domsogn. Hun blev gift den 28. september 1918 i Thorning med Niels Severin Laursen Meldgaard. Han er født den 16. juli 1894 i Fiskbæk, Vorde sogn, som søn af gårdejer Thomas Laursen Meldgaard og hustru Nicoline Nielsen, og han døde den 29. januar 1970 i Ørum Sønderlyng.

Bosat: Degnevænget 1, Ørum Sønderlyng.

Dagmar Hansine Kirstine Frederiksen gik i skole i Hvam og blev efter skolegangen uddannet ved husgerning.

Niels Severin Laursen Meldgaard boede en årrække på Knudslund og havde senere en ejendom ved Hobro i en årrække.

I ægteskabet er børnene: III. J. 1. - III. J. 5.

III. J. 1. JENNY NICOLINE MELDGAARD

er født den 17. januar 1921 i Fiskbæk. Hun blev gift den 26. juli 1942 i Tjele med Niels Heinrich Christensen, der er født den 4. juni 1908 i Foulum, Tjele sogn, som søn af Frederik Christensen og hustru Johanne Marie Andersen.

Bosat: Borsons Vej 63, Herning.

Jenny Nicoline Meldgaard gik i skole i Fiskbæk. Hun blev uddannet ved husgerning og tjente bl. a. på Tjele Hedegård og senere på Viskum Hovedgård.

Niels Heinrich Christensen gik i skole i Foulum. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser, og sommeren 1928 af-tjente han sin værnepligt i Viborg. Efter hjemsendelsen fortsatte han ved landbruget og var bl. a. forkarl på Tjele Hedegård og senere staldkarl samme sted. Senere var han beskæftiget ved skovarbejde og var derpå i brunkulslejerne i Søbby, hvorefter han fik arbejde ved et entreprenørfirma.

I ægteskabet er børnene: III. J. 1. a. - III. J. 1. c.

III. J. I. a. **KNUD LUND MELDGAARD CHRISTENSEN**

er født den 25. april 1941 i København.

Bosat: Farimagsvej 21, Næstved.

Knud Lund Meldgaard Christensen gik i skole i Kølkkær. Han tjente et par år ved landbruget og blev derefter udlært som tømrer i Tjele. Sin værnepligt aftjente han som artillerist i Varde. Han har bl. a. arbejdet 3 år på Grønland og 1 år i Afrika.

III. J. I. b. **FRANK MELDGAARD CHRISTENSEN**

er født den 15. november 1942 i Tjele. Han blev gift den 21. august 1971 i Viborg med Aase Søndberg, der er født den 19. februar 1941 i Viborg som datter af frisørmester Sigurd Søndberg og hustru Synnøve Iversen.

Bosat: Kornvænget 6, Viborg.

Frank Meldgaard Christensen gik i skole i Kølkkær og blev derefter udlært som bager. I 1962 blev han indkaldt til militærtjeneste ved Dronningens livregiment i Nr. Uttrup, og 1963-1964 var han tjenestegørende ved F.N.-styrkerne i Gaza. Efter hjemsendelsen blev han tekstilarbejder på A/S Scanlace.

Aase Søndberg bestod realeksamen, hvorefter hun blev kontoruddannet ved Reffskiens Jernhandel A/S, Viborg. Hun har siden 1962 været ansat ved A/S Scanlace, hvor hun er leder af en kontorafdeling.

III. J. I. c. **BRITTA MELDGAARD CHRISTENSEN**

er født den 24. oktober 1944 i Søbby, Rind sogn. Hun blev gift den 26. august 1967 i Herning med Peter Andie Jensen, der er født den 15. august 1945 i Assens, Falslev sogn, som søn af Hasting Jensen og hustru Petra Andie Pedersen.

Bosat: Rumæniensgade 12, København S.

Britta Meldgaard Christensen gik i skole i Kølkkær og var sommeren 1961 elev på Vesterlund ungdomsskole. Hun er uddannet som barneplejerske.

Peter Andie Jensen er bygningsarbejder.

I ægteskabet er børnene: III. J. I. c. 1). -III. J. I. c. 2).

III. J. I. c. 1). **NIELS HENRIK ANDIE JENSEN**

er født den 10. juli 1968 i København.

III. J. 1. c. 2). THOMAS ANDIE JENSEN
er født den 17. april 1972 i København.

III. J. 2. AGNES MELDGAARD
er født den 12. april 1923 i Knudslund. Hun er gift med Jens Chr. Nielsen.
Bosat: Vingevej II, Ørum Sønderlyng.

III. J. 3. AGNER MARIUS MELDGAARD
er født den 8. januar 1925 i Fiskbæk. Han blev gift den 15. december 1954
i Hjermind med Elisabeth Marie Pedersen, der er født den 4. juni 1931 i
Nørup som datter af landmand Michael Pedersen og hustru Marie Frand-
sen.

Bosat: Vingevej 31, Ørum Sønderlyng.

Agner Marius Meldgaard gik i skole i Fiskbæk og Nr.
Vinge. Han tjente et par år på Tjele Hedegård og havde derefter plads i
Rødding et par år, hvorefter han var nogle år i Fiskbæk. Derefter vend-
te han tilbage til Tjele Hedegård, hvor han var 1 år, og derefter tjente
han 1 år på Sjælland, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Jydske
dragonregiment. Han var bl. a. tjenestegørende i Tyskland, og efter hjem-
sendelsen vendte han tilbage til Tjele Hedegård, hvor han siden har været,
bortset fra 2 år, da han tjente i Fiskbæk.

Elisabeth Marie Pedersen gik i skole i Hjorthede og
var senere elev på Klank efterskole. Hun er uddannet ved husgerning.

I ægteskabet er børnene: III. J. 3. a. -III. J. 3. c.

III. J. 3. a. BIRGIT MELDGAARD
er født den 13. april 1955 i Ørum Sønderlyng.

III. J. 3. b. BODIL MELDGAARD
er født den 4. august 1957 i Ørum Sønderlyng.

III. J. 3. c. ANNETTE MELDGAARD
er født den 13. august 1961 i Ørum Sønderlyng.

III. J. 4. LAURITS MELDGAARD
er født den 1. juli 1929 i Knudslund.

Bosat: Degnevænget I, Ørum Sønderlyng.

Laurits Meldgaard gik i skole i Fiskbæk og Nr. Vinge. Efter skolegangen tog han ud at tjene. Han aftjente sin værnepligt ved Kongens fodregiment i Fredericia, og efter hjemsendelsen fik han plads på Tjele, hvor han er traktorfører.

III. J. 5.

BIRTHA ELISABETH MELDGAARD

er født den 9. november 1935 i Fiskbæk. Hun blev gift den 14. juli 1961 i Tjele kirke med Kristen Abrahamsen, der er født den 20. august 1933 i Rødding som søn af gårdejer Anders Abrahamsen og hustru Agnes Valdborg Nielsen.

Bosat: Rødding pr. Viborg.

Birtha Elisabeth Meldgaard gik i skole i Nr. Vinge. Hun tjente en tid som husassistent og hjalp en tid til hjemme, hvorefter hun blev klipperske på Asani.

Kristen Abrahamsen gik i skole i Rødding. Han har arbejdet ved landbruget og begyndte senere som traktorentreprenør.

III. K.

AXEL FREDERIKSEN

er født den 26. januar 1899 i Viborg domsogn. Han blev gift den 27. januar 1925 i Viborg domkirke med Anna Petra Faarvang, der er født den 21. januar 1903 i Viborg domsogn som datter af landmand Niels Vejrum Faarvang og hustru Marie Kristine Nielsine Nielsen.

Bosat: Skivevej 98, Viborg.

Axel Frederiksen gik i skole i Engelsborg. Han arbejdede en årrække ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i 1920. Fra 1945 til 1964 virkede han som arbejdsmand ved Viborg kommune. Han har i en årrække været medlem af bestyrelsen for Engelsborg forsamlingshus.

Anna Petra Faarvang gik i skole i Engelsborg, og efter skolegangen havde hun forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene: III. K. 1. - III. K. 10.

III. K. 1.

JENS KRISTIAN FREDERIKSEN

er født den 5. februar 1925 på Viborg Nørreemark. Han blev gift den 31. maj 1952 i Arnborg med Ruth Kristensen, der er født den 17. januar 1931 i Arnborg sogn som datter af husmand Kristen Erik Kristensen og hustru Karla

Cecilie Pedersen.

Bosat: Markvænget 5, Kølkeær.

Jens Kristian Frederiksen gik i skole i Engelsborg og Sdr. Rind. Han kom ud at tjene som 12-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Værnepligten aftjente han 1947 i København, og 1950 var han elev på Askov højskole. I nogle år arbejdede han ved brun-kulsarbejde, og derefter var han ekstraarbejder ved statsbanerne i 3 år. Han blev derefter specialarbejder ved Jysk telefon. Han har været medlem af bestyrelsen for Socialistisk folkepartis Herning kreds, har været formand i nogle år og blev derefter amtsrådsformand.

Ruth Kristensen gik i skole i Damholt og var senere elev på Danebod højskole. Hun er uddannet ved husgerning og har senere været beskæftiget med rengøringsarbejde.

I ægteskabet er børnene: III.K.I.a. -III.K.I.h.

III.K.I.a. ANNA KARLA FREDERIKSEN
er født den 21. april 1953 i Stauning. Hun er husassistent.

III.K.I.b. LILLIAN FREDERIKSEN
er født den 4. september 1954 i Stauning.

III.K.I.c. GUDRUN FREDERIKSEN
er født den 6. januar 1956 i Søby.

III.K.I.d. JONNA FREDERIKSEN
er født den 18. juli 1957 i Søby.

III.K.I.e. JENS AXEL FREDERIKSEN
er født den 14. marts 1959 i Søby.

III.K.I.f. LISA FREDERIKSEN
er født den 14. marts 1959 i Søby, og hun døde i juni samme år.

III.K.I.g. INGER LISE FREDERIKSEN
er født den 2. juli 1960 i Søby.

III.K.I.h. BRITTA FREDERIKSEN
er født den 14. april 1962 på Herning sygehus.

III.K. 2. MARY FREDERIKSEN

er født den 19. april 1926 i Sparkær, og hun døde i marts 1933.

III.K. 3. THORKILD FREDERIKSEN

er født den 24. marts 1929 i Viborg. Han blev gift den 15. august 1970 i Skjern med Ruth Birkkjær Mortensen, der er født den 3. november 1933 i Aulum som datter af Martin Andreas Mortensen og hustru Anna Birkkjær.

Bosat: FASTER pr. Skjern.

Thorkild Frederiksen fik folkeskoleuddannelse, hvorefter han blev udlært som smed. Sin værnepligt aftjente han 1952-1953. Ægteparret købte 1970 en nedlagt landbrugsejendom.

Ruth Birkkjær Mortensen fik folkeskoleuddannelse, hvorefter hun blev udlært som syerske.

I ægteskabet er datteren: III.K. 3. a.

III.K. 3. a. BETTINA BIRKKJÆR FREDERIKSEN

er født den 18. februar 1972 i Tarm.

III.K. 4. EDITH FREDERIKSEN

er født den 10. december 1930 i Engelsborg. Hun blev gift den 26. marts 1955 i Viborg domkirke med Svend Christensen, der er født den 23. marts 1925 i Salten Skov, Them sogn, som søn af gårdejer Magnus Michael Christensen og hustru Petra Anine Jensen.

Bosat: Rodelundvej 62, Ry.

Edith Frederiksen gik i skole i Engelsborg samt i Viborg Østre skole og var senere elev på Danebod højskole. Hun tjente en tid som husassistent og var i 5 år som køkkenassistent på Himmelbjerggården. Hun har desuden været elev på Martha-skolen i Viborg i 2 vintre.

Svend Christensen gik i skole i Bakbjerg og var 1943-1944 elev på Danebod højskole. Han blev uddannet ved landbruget og virkede i nogle år som fodermester. Værnepligten aftjente han i Høveltelejren samt på Bornholm. Han har bl. a. været ansat på Himmelbjerggården og var senere på en maskinstation. Ved giftermålet forpagtede han en ejendom, der drives som landbrug og gartneri. Denne ejendom købte han i 1962. Han har siden 1964 været formand for vandværket og er desuden medlem af bestyrelsen for Glarbo forsamlingshus.

I ægteskabet er børnene: III. K. 4. a. - III. K. 4. e.

III. K. 4. a. BIRGIT CHRISTENSEN

er født den 19. juli 1955 i Glarbo.

III. K. 4. b. HANNE CHRISTENSEN

er født den 16. juli 1956 i Glarbo.

III. K. 4. c. ANNI CHRISTENSEN

er født den 10. marts 1961 i Glarbo.

III. K. 4. d. CARL-ERIK CHRISTENSEN

er født den 16. september 1962 i Glarbo.

III. K. 4. e. LENE CHRISTENSEN

er født den 16. oktober 1963 i Glarbo.

III. K. 5. NIELS CARLO FREDERIKSEN

døde 1934.

III. K. 6. JØRGEN FREDERIKSEN

er født den 4. juli 1935 i Engelsborg, og han døde i sommeren 1936.

III. K. 7. ELLEN FREDERIKSEN

er født den 13. juli 1938 i Engelsborg. Hun blev gift den 28. juli 1962 i Munkebo med Ib Nowack, navneændring fra Hansen, der er født den 28. marts 1934 i Esbjerg som søn af kommunalarbejdsmand Heinrich Peter Hansen og hustru Kari Adie Jensen.

Bosat: Engvej 13, Ullerslev.

Ellen Frederiksen bestod mellemskoleeksamen og var derefter beskæftiget ved husligt arbejde, hvorefter hun var elev på Børkop sygeplejehøjskole. Hun blev uddannet som sygeplejerske, hovedsagelig i Silkeborg, og efter endt uddannelse var hun ca. 1 år i Svendborg. Senere genoptog hun arbejdet som nattevagt på Nyborg sygehus.

Ib Nowack bestod præliminæreksamen og blev derefter udlært som maskinarbejder. Han aftjente sin værnepligt ved marinen. Sene-

re læste han til maskinmester og sejlede for Ø.K. og D.F.D.S., især på Østen. Han gik i land og blev ansat som maskinmester på Lindø-værftet, hvor han har beskæftiget sig med afprøvninger i maskinrummet samt prøve-sejllaser. Han er nu formand i reparationsafdelingen. Han har spillet meget håndbold og fodbold. Han er tropsfører for de gule spejdere i Ullerslev.

Børn: III.K. 7. a. - III.K. 7. d.

III.K. 7. a. MARIANNE FREDERIKSEN
er født den 24. juli 1956 i Engelsborg.

III.K. 7. b. LARS BO NOWACK
er født den 1. februar 1963 i Kerteminde.

III.K. 7. c. TOM NOWACK
er født den 31. marts 1965 i Nyborg.

III.K. 7. d. KASPER NOWACK
er født den 19. november 1966 i Nyborg.

III.K. 8. RITA FREDERIKSEN
er født den 29. april 1940 i Engelsborg. Hun blev gift den 19. maj 1966 i København med Arne Leo Andersen, der er født den 26. marts 1943 i København som søn af malermester Leo Andersen og hustru Allis.

Bosat: Svendborggade 14, København Ø.

Rita Frederiksen gik i den fri mellemskole, og som 14-årig fik hun plads som husassistent. Som 20-årig påbegyndte hun barneplejeuddannelse og blev statsautoriseret barneplejerske 1963. Hun har senere fået supplerende uddannelse. Hun er nu ansat på Kennedygårds vuggestue.

Arne Leo Andersen bestod realeksamen. Fra 1962 til 1964 var han ansat ved Revisions & Forvaltnings Institutet, og derefter virkede han som bogholder til 1968 da han fik ansættelse i et revisionsfirma.

I ægteskabet er sønnen: III.K. 8. a.

III.K. 8. a. HENRIK MOGENS ANDERSEN
er født den 23. november 1967 i København.

III.K. 9. FINN FREDERIKSEN

er født den 26. maj 1942 i Engelsborg.

Bosat: Skivevej 98, Viborg.

Finn Frederiksen bestod mellemskoleeksamen og kom 1959 i lære hos malermester Victor Nielsen, Viborg, og blev udlært 1963. Han aftjente da derefter sin værnepligt og hjemsendtes som korporal 1965.

III.K. lo. GERDA FREDERIKSEN

er født den 4. oktober 1945 i Engelsborg. Hun blev gift den 7. december 1968 i Viborg domkirke med Frank Mogens Jensen, der er født den 7. december 1945 i Teklaborg, Sindal sogn, som søn af fabriksarbejder Knud Tage Jensen og hustru Selma Christiansen.

Bosat: Skivevej 174, Løgstrup.

Gerda Frederiksen gik i skole i Engelsborg samt i Østre skole i Viborg. Hun virkede en tid som husassistent og var i nogle år beskæftiget som ægpakkerske i Viborg.

Frank Mogens Jensen fik folkeskoleuddannelse og virkede efter skolegangen som bud i et par år. Han aftjente sin værnepligt ved Prinsens livregiment i Viborg, hvor han har været tjenestegørende i 8 år, nu som sergent. Han er talsmand for compagniets sergenter.

I ægteskabet er børnene: III.K. lo. a. -III.K. lo. b.

III.K. lo. a. PIA JENSEN

er født den 26. april 1969 på Viborg sygehus.

III.K. lo. b. MOGENS JENSEN

er født den 5. august 1972 på Viborg sygehus.

IV. MAREN FREDERIKSEN

er født den 19. september 1851 i Rogenstrup, og hun døde samme sted den 16. februar 1859.

V. ELISABETH FREDERIKSEN

er født den 5. februar 1853 i Rogenstrup, og hun døde samme sted den 6. februar 1859.

VI. ANE MARIE FREDERIKSEN

er født den 27. oktober 1855 i Rogenstrup, og hun døde samme sted den 16. september 1856.

VII. HANS FREDERIKSEN

er født den 18. januar 1858 i Rogenstrup.

VIII. OLE FREDERIKSEN

er født den 10. juni 1860 i Rogenstrup, og han døde 1936. Han blev gift den 16. februar 1892 i Addit, Sdr. Vissing sogn, med Maren Olesen, der er født den 7. januar 1870 i Addit, Sdr. Vissing sogn, som datter af husmand Ole Peder Frederiksen og hustru Anne Andersen.

Bosat: Rogenstrup pr. Løgstrup.

Ole Frederiksen var husmand.

I ægteskabet er børnene: VIII. A. -VIII. D.

VIII. A. THORA FREDERIKSEN

er født 1888 og døbt Nielsen. Hun døde 1962. Hun var gift med landmand Peder Bach Pedersen.

Bosat: Batum pr. Viborg.

I ægteskabet er datteren: VIII. A. I.

VIII. A. I. MAREN MAGDALENE BACH PEDERSEN

er født den 21. april 1923 i Batum, Rødding sogn, og hun døde den 1. juli 1959 og blev begravet på Rødding kirkegård. Hun blev gift den 23. oktober 1942 i Rødding med Ole Vestergaard Mørup, der er født den 17. februar 1918 i Ingstrup Mølle som søn af møller Christen Pedersen Mørup og hustru Maren Vilhelmine (Vestergaard).

Bosat: Dalbergsgade 3, Viborg.

Maren Magdalene Bach Pedersen gik i skole i Rødding, og efter skolegangen kom hun ud at tjene og havde forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet.

Ole Vestergaard Mørup gik i skole i Ingstrup. Han blev uddannet ved landbruget hjemme og i forskellige pladser. Sin værnepligt aftjente han ved Jyske dragonregiment i Randers, og han hjemsendtes som korporal. Senere er han blevet gruppefører i hjemmeværnet. Han er medlem af bestyrelsen for mejeri og sygekasse. Han driver desuden fiskeri.

I ægteskabet er børnene: VIII. A. I. a. - VIII. A. I. d.

VIII. A. I. a. BØRGE VESTERGAARD MØRUP

er født den 26. april 1943 i Batum. Han er gift med Yrsa.

Bosat: Pælebo Dambrug, Vester Nebel.

VIII. A. I. b. SIGFRED VESTERGAARD MØRUP

er født den 6. september 1945 i Rødding sogn. Han blev gift den 9. september 1967 i Rødding med Esther Margrethe Lausten, der er født den 24. marts 1949 i Rødding som datter af gårdejer Hans Lausten og hustru Metha Bogø.

Bosat: Kastaniealle 54, Kolding.

Sigfred Vestergaard Mørup var elev på Gudenådalens ungdomsskole 1959-1960, var vinteren 1963-1964 på Støvring højskole og blev samme år optaget på Th. Langs seminarium i Silkeborg, hvorfra han dimitteredes 1969. Han har siden den 1. august 1969 været ansat ved Kolding kommunale skolevæsen ved Riis Toft skole. Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Herning og Haderslev 1970-1971.

I ægteskabet er børnene: VIII. A. I. b. 1). - VIII. A. I. b. 2).

VIII. A. I. b. 1). DORTHE MØRUP
er født den 6. oktober 1969 i Kolding.

VIII. A. I. b. 2). PIA MØRUP
er født den 29. marts 1972 i Kolding.

VIII. A. I. c. PEDER CHR. PEDERSEN MØRUP
er født den 23. juni 1949 i Batum.
Bosat: Vinkelalle 4, Ålborg.
Peder Chr. Pedersen Mørup er tømrer.

VIII. A. I. d. POUL VESTERGAARD MØRUP
er født den 23. juli 1951 i Ingstrup. Han er plejer.

VIII. B. ANNA FREDERIKSEN
er født den 27. marts 1894 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Hun blev gift
den 27. januar 1914 i Fiskbæk med Rasmus Nielsen Rasmussen, der er
født den 12. maj 1891 i Gullev som søn af landmand Peder Rasmussen og
hustru Kirsten Sørensen Laugesen.

Bosat: Rogenstrup pr. Løgstrup.

Anna Frederiksen gik i skole i Rogenstrup. Hun lærte husgerning hjemme og tjente et par år i Grundvad inden giftermålet.

Rasmus Nielsen Rasmussen gik i skole i Gullev og Øby. Han arbejdede ved landbruget til sit 17. år og havde derefter plads på mejeriet i nogle år. Ved giftermålet opførte han sin nuhavende gård. Sin værnepligt aftjente han i Viborg. Han har deltaget meget i det lokale arbejde og har således bl. a. været formand for menighedsrådet, distriktforstander for husmandbrandkassen og uddeler for foderstofforeningen.

I ægteskabet er børnene: VIII. B. 1. - VIII. B. 5.

VIII. B. 1. OLE ENNGAARD RASMUSSEN
er født den 12. juni 1914. Han er landmand og gift med Aase Randbøl Norvang.

Bosat: Rolfsted Mølle pr. Ferritslev.

VIII. B. 2. PEDER ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 28. oktober 1915 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Han blev gift den 4. marts 1949 i Fiskbæk med Esther Yelvar Andersen, der er født den 4. april 1927 i Rogenstrup som datter af landmand Frederik Andersen og hustru Marie Katrine Nielsen.

Bosat: Stensigvej 5, Rogenstrup pr. Løgstrup.

Peder Enggaard Rasmussen gik i skole i Rogenstrup og var senere elev på Levring efterskole. Han havde forskellige pladser ved landbruget og ved gartneri, afbrudt af militærtjeneste ved Jyske dragonregiment i Randers. Senere besøgte han Asmildkloster landbrugsskole og virkede $1\frac{1}{2}$ år som kontrolassistent i Romlund. Derefter fortsatte han ved landbruget og købte en ejendom i Navntoft, som han drev et par år, hvorefter han overtog gården i Rogenstrup.

I ægteskabet er børnene: VIII. B. 2. a. - VIII. B. 2. c.

VIII. B. 2. a. POUL ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 22. juli 1949 i Viborg.

VIII. B. 2. b. TOVE ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 30. november 1950 i Rogenstrup. Hun er gift med Finn Nørregaard.

VIII. B. 2. c. ARNE ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 6. juni 1954 i Rogenstrup.

VIII. B. 3. EDITH ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 15. juli 1917 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 2. juli 1937 i Fiskbæk kirke med Gunner Klausen, der er født den 4. november 1912 i Kvols som søn af gårdejer Jens Anton Klausen og hustru Gunhilde Lundsgaard.

Bosat: Kvolsvej 33, Løgstrup.

Edith Enggaard Rasmussen gik i skole i Rogenstrup og var sommeren 1933 elev på Levring efterskole. Hun er uddannet ved husgerning indtil giftermålet. Hun er medlem af Kvols menighedsråd.

Gunner Klausen gik i skole i Kvols. Han blev uddannet ved landbruget og var vinteren 1936-1937 elev på Asmildkloster landbrugsskole. Den 1. april 1937 overtog han en gård i Kvols, og den 1. april

1958 tilkøbte han yderligere en ejendom. Han har i en årrække været formand for Kvols menighedsråd, formand for Borrits-Tårup og Kvols sygekasse samt medlem af bestyrelsen for Asmildkloster landbrugsskole m. m.

I ægteskabet er børnene: VIII. B. 3. a. -VIII. B. 3. d.

VIII. B. 3. a. **BØRGE KLAUSEN**

er født den 7. juni 1939 i Kvols. Han blev gift den 6. juli 1968 i Fiskbæk med Alice Linderoth Torp, der er født den 29. januar 1949 i Skive som datter af købmand Vagn Norup Torp og hustru Gerda Irene Linderoth.

Bosat: Kvolsvej 24, Kvols pr. Løgstrup.

Børge Klausen gik i skole i Kvols og var som 15-årig elev på Haubro ungdomsskole. Han arbejdede en tid ved landbruget og indkaldtes som 19-årig til infanteriet og hjemsendtes som korporal. Han var elev på Asmildkloster landbrugsskole og var derefter på studierejse i England. Derefter arbejdede han en tid som chauffør, var bl. a. 5½ år på Fiskbæk mejeri, og som 31-årig købte han vognmandsforretning i Løgstrup. Han flyttede virksomheden til Kvols.

Alice Linderoth Torp gik i skole i Spøttrup, Fiskbæk og Løgstrup. Hun kom i lære i Løgstrup andelskasse og var der i 5 år, hvorefter hun var 1 år i Viborg sparekasse.

I ægteskabet er børnene: VIII. B. 3. a. 1). -VIII. B. 3. a. 2).

VIII. B. 3. a. 1). **HELLE KLAUSEN**

er født den 8. oktober 1969 i Viborg.

VIII. B. 3. a. 2). **VIBEKE KLAUSEN**

er født den 1. juni 1972 i Viborg.

VIII. B. 3. b. **INGRID KLAUSEN**

er født den 17. juli 1941 i Kvols. Hun blev gift den 7. august 1965 i Kvols med Kurt Møller Andersen, der er født den 14. januar 1937 i Hover som søn af karetmager Adolf Møller Andersen og hustru Ane Margrethe Christensen.

Bosat: Vestermøllevej 20, Viborg.

Ingrid Klausen gik i skole i Kvols og besøgte sommeren 1956 Haubro ungdomsskole. Hun blev uddannet i materialhandel, var 1 år i England og købte 1969 forretning i Viborg.

Kurt Møller Andersen fik folkeskoleuddannelse og blev derefter udlært som elektriker. Han aftjente sin værnepligt og fortsatte som elektriker indtil 1964, da han blev teletekniker ved Post- og telegrafvæsenet.

VIII. B. 3. c. JØRGEN KLAUSEN

er født den 24. december 1942 i Kvols. Han blev gift den 28. november 1964 i Feldingbjerg med Jette Thybo Nielsen, der er født den 27. januar 1943 i Skive som datter af vognmand Vagn Børge Thybo Nielsen og hustru Anna Sørine Jensen.

Bosat: Søndermarksvej 215, Billund.

Jørgen Klausen bestod præliminæreksamen fra Viborg realskole 1959 og kom derefter i lære ved Ø.K., hvor han var til 1962. Han aftjente derpå sin værnepligt ved flyvevåbnet og var herunder på flyvevåbnets sergentskole, hvorefter han var tjenestegørende som sergent. I oktober 1964 fik han ansættelse ved Nestlé Nordisk Akts. og var ansat her til juni 1970. Han fik derefter ansættelse ved Lego A/S og udnævntes den 1. februar 1973 til analysechef med ansvar for Lego's internationale analysefunktion. I juni 1972 bestod han H.O. i afsætningsøkonomi fra handelshøjskolen i Århus.

Jette Thybo Nielsen bestod præliminæreksamen fra Stoholm kommunale præliminærkursus 1959. Hun tog handelseksamen fra Viborg handelsskole i juni 1960 og blev derefter uddannet i manufakturfaget hos Højrup Johansen i Stoholm til 1963. Senere havde hun ansættelse ved H. Degn i Herning samt i Messen i København.

I ægteskabet er børnene: VIII. B. 3. c. 1). -VIII. B. 3. c. 2).

VIII. B. 3. c. 1). SØREN KLAUSEN

er født den 16. juni 1965 på Charlottenlund fødeklínik.

VIII. B. 3. c. 2). LARS KLAUSEN

er født den 2. maj 1969 på Charlottenlund fødeklínik.

VIII. B. 3. d. ANNA GUNHILDE KLAUSEN

er født den 6. december 1950 i Viborg søndre sogn. Hun blev gift den 22. juli 1972 i Kvols med Jørgen Bertelsen, der er født den 21. juni 1947 i Låstrup som søn af uddeler Harald Bertelsen og hustru Edith Jønna Sørensen.

Bosat: Neptunvej 99, Viby J.

Anna Gunhilde Klausen bestod realeksamen fra Løgstrup realskole 1968 og virkede derefter som husassistent til februar 1969, da hun blev forpraktikant i Red barnets børnehave i Viborg, hvor hun var til januar 1970. Hun var derefter forpraktikant i Vorrevangens børnehave i Århus og besøgte fra maj til august 1970 Hadsten højskole. Senere blev hun medhjælper på spædbørnehjemmet Riisvangen i Århus, og fra april til august 1971 var hun husassistent i Norge. I august 1971 begyndte hun uddannelse til børnehavepædagog på Jydsk børnehaveseminarium i Århus.

Jørgen Bertelsen bestod realeksamen i Skals 1964. Han kom i handelslære i Løgstrup brugsforening og blev udlært 1967. Han tog samtidig handelseksamen fra Skive handelsskole og bestod 1969 højere handelseksamen fra Århus handelsgymnasium. Han blev civiløkonom fra handelshøjskolen i Århus 1972 og begyndte derefter studie til cand.merc.

VIII. B. 4. TAGE ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 17. oktober 1919 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn.

Bosat: Rogenstrup pr. Løgstrup.

Tage Enggaard Rasmussen gik i skole i Rogenstrup og var vinteren 1936-1937 elev på Levring efterskole. Han tjente derefter kort tid ude og har siden været hjemme.

VIII. B. 5. BØRGE ENNGAARD RASMUSSEN

er født den 25. april 1921 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og han døde den 5. januar 1930.

VIII. C. MARTHA FREDERIKSEN

er født den 24. november 1900 i Sjørup, Vroue sogn, og hun døde den 7. januar 1969 på Viborg sygehus. Hun blev gift den 9. maj 1923 i Fiskbæk med Jens Kristian Dalsgaard, der er født den 7. januar 1890 i Dalsgård, Vroue sogn, som søn af gårdejer Jens Dalsgaard og hustru Mathilde Marie Paarup.

Bosat: Romlundvej 9, Løgstrup.

Martha Frederiksen gik i skole i Rogenstrup og var senere elev på Ollerup højskole. Hun havde forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet. Hun var i en årrække medlem af menighedsrådet.

Jens Kristian Dalsgaard fik folkeskoleuddannelse og var senere elev på Askov højskole. Han var ude at tjene en tid og aftjente derefter sin værnepligt som infanterist i Viborg, hvorefter han var hjemme til 1914. Han blev derefter genindkaldt til sikringsstyrken og var derefter på Asmildkloster landbrugsskole, hvorefter han var forkarl på Vordegård 1919-1921. I 1923 købte han Swottenborg i Fiskbæk, som han drev indtil denne blev overtaget af sønnen Jens Ole Dalsgaard. - Jens Kristian Dalsgaard har i over 25 år været formand for de radikale venstre i Løvel-kredsen.

I ægteskabet er børnene: VIII. C. 1. -VIII. C. 5.

VIII. C. 1.

SIGRID MATHILDE DALSGAARD

er født den 1. april 1924 i Swottenborg, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 5. august 1948 i Fiskbæk med Kresten Villumsen, der er født den 5. august 1921 i Vorde sogn som søn af gårdejer Valdemar Villumsen og hustru Dorthea Jensen.

Bosat: Nyrup, Års.

Sigrid Mathilde Dalsgaard gik i skole i Fiskbæk og var 1941 elev på Levring efterskole. Hun havde forskellige pladser som husassistent og var sommeren 1947 elev på Rødding højskole.

Kresten Villumsen gik i skole i Vorde og var senere elev på Levring efterskole. Han havde forskellige pladser ved landbruget, besøgte 1941 Ollerup gymnastikhøjskole og var vinteren 1943-1944 elev på Dalum landbrugsskole. Han drev i 21 år gården Fuglsang ved Års og afhændede ejendommen i 1969, hvorefter han købte et nedlagt landbrug i Års. Han virker som salgsleder ved kreaturopkøb. Han har været medlem af forskellige bestyrelser, bl. a. i kvægavlsforeningen, og i en årrække har han virket som sognefoged.

I ægteskabet er børnene: VIII. C. 1. a. -VIII. C. 1. c.

VIII. C. 1. a.

KIRSTEN VILLUMSEN

er født den 23. maj 1949 i Års. Hun er ekspeditrice.

VIII. C. 1. b.

JENS VALDEMAR VILLUMSEN

er født den 8. juli 1951 i Års. Han er landmand.

VIII. C. 1. c. HANS JØRGEN VILLUMSEN
er født den 26. juni 1955 i Års.

VIII. C. 2. HERDIS MARGRETHE DALSGAARD
er født den 15. september 1925 i Swottenborg, Fiskbæk sogn. Hun blev gift
den 8. december 1949 i Fiskbæk kirke med Jens Egon Tougaard, der er
født den 2. februar 1927 i Kirkebæk, Romlund sogn, som søn af gårdejer
Martin Tougaard og hustru Maren.

Bosat: Hjarbækvej 50, Løgstrup.

Herdis Margrethe Dalsgaard gik i skole i Fiskbæk,
var sommeren 1942 elev på Levring efterskole og frekventrede sommeren
1948 Rødding højskole. Hun er uddannet ved husgerning og havde forskel-
lige pladser indtil giftermålet. Hun er medlem af bestyrelsen for hushold-
ningssektionen.

Jens Egon Tougaard gik i skole i Rogenstrup og blev
derefter uddannet ved landbruget, afbrudt af ophold på Uldum højskole
vinteren 1946-1947 samt militærtjeneste i Viborg og på Bornholm 1948-
1949. Den 15. april 1949 købte han gården Over Løgstrup og tilkøbte des-
uden i 1966 en ejendom på 25 tdr. land. Han har i en årrække været med-
lem af bestyrelsen for mejeriet og har ligeledes siddet i menighedsrådet
i en årrække.

I ægteskabet er børnene: VIII. C. 2. a. -VIII. C. 2. c.

VIII. C. 2. a. INGERLISE TOUGAARD
er født den 14. april 1951 i Over Løgstrup, Fiskbæk sogn.

Bosat: Sognegårdsvej 7, Sjørsløv pr. Kjellerup.

Ingerlise Tougaard er teknisk assistent.

VIII. C. 2. b. AASE TOUGAARD
er født den 28. marts 1953 i Over Løgstrup, Fiskbæk sogn.

Bosat: Platanvej 14, Randers.

Aase Tougaard er teknisk assistent.

VIII. C. 1. c. OLE TOUGAARD
er født den 16. juni 1957 i Over Løgstrup.

VIII. C. 3. RAGNHILD DALSGAARD

er født den 22. november 1927 i Swottenborg, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 8. december 1949 i Fiskbæk med Marius Lykkegaard Jensen, der er født den 30. december 1923 i Gislum som søn af gårdejer Chresten Marinus Jensen og hustru Anna Laurine Hansine Kristensen.

Bosat: Ramsing pr. Balling.

Ragnhild Dalsgaard gik i skole i Fiskbæk og var sommeren 1944 elev på Levring efterskole. Hun tjente en tid som husassistent og arbejdede desuden hjemme, afbrudt af et ophold på Rødding højskole.

Marius Lykkegaard Jensen gik i skole i Vognsild. Han tjente $1\frac{1}{2}$ år ved landbruget og kom derefter i lære som mejerist, hvorefter han var beskæftiget ved faget til 1966. Han var en tid kasserer for sygekassen i Ravnbjerg kommune og har siden den 1. januar 1970 været forretningsfører for Spøttrup sygekasse.

I ægteskabet er børnene: VIII. C. 3. a. - VIII. C. 3. c.

VIII. C. 3. a. MONA LYKKEGAARD JENSEN

er født den 10. marts 1952 i Knudby.

VIII. C. 3. b. KAREN LYKKEGAARD JENSEN

er født den 13. november 1955 i Ravnstrup.

VIII. C. 3. c. JØRGEN LYKKEGAARD JENSEN

er født den 30. januar 1962 i Ravnstrup.

VIII. C. 4. ELLA DALSGAARD

er født den 12. september 1929 i Swottenborg, Fiskbæk sogn. Hun blev gift den 30. oktober 1951 i Fiskbæk med Sigvald Faurholdt Frederiksen, der er født den 4. oktober 1923 i Sparkær som søn af gårdejer Otto Thorup Frederiksen og hustru Johanne Faurholdt.

Bosat: Lille Tarup, Sparkær pr. Viborg.

Ella Dalsgaard gik i skole i Fiskbæk og var senere på ungdomsskolen Lægården ved Holstebro. Hun blev uddannet ved husgerning hjemme og havde forskellige pladser indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Rødding højskole.

Sigvald Faurholdt Frederiksen gik i skole i Sparkær. Han tjente en tid i Ørum og var derefter hjemme indtil militærtjenesten, som han aftjente i Viborg og Frederikshavn. Han havde derefter en enkelt plads og var derpå hjemme indtil giftermålet 1951, da han købte en ejendom på 24 tdr. land i Lånum. Denne havde han i 15 år, hvorefter han købte ejendommen i Sparkær.

I ægteskabet er børnene: VIII. C. 4. a. -VIII. C. 4. c.

VIII. C. 4. a. FLEMMING DALSGAARD FREDERIKSEN
er født den 7. marts 1954 i Lånum.

VIII. C. 4. b. MOGENS DALSGAARD FREDERIKSEN
er født den 22. september 1957 i Lånum.

VIII. C. 4. c. BIRGIT DALSGAARD FREDERIKSEN
er født den 12. november 1964 i Lånum.

VIII. C. 5. JENS OLE DALSGAARD
er født den 18. januar 1938 i Swottenborg, Fiskbæk sogn. Han blev gift den 22. oktober 1960 i Voldum kirke med Maren Kirstine Gade, der er født den 2. april 1937 i Karby som datter af gårdejer Thomas Dalgaard Gade og hustru Klara Kristine Hanggaard.

Bosat: Swottenborg, Fiskbæk Mark pr. Løgstrup.

Jens Ole Dalsgaard gik i skole i Fiskbæk og var senere elev på Himmerlands ungdomsskole. Han lærte landbruget hjemme og havde forskellige pladser afbrudt af militærtjeneste i Varde og Århus som artillerist. Han var derefter elev på Ry højskole, og 1962 overtog han Swottenborg efter faderen. Han har i flere år været formand for folkedanserforeningen, kasserer i kontrolforeningen samt medlem af bestyrelsen for mejeriet.

Maren Kirstine Gade fik folkeskoleuddannelse og var derefter på ungdomsskole, hvorefter hun lærte husgerning hjemme og i forskellige pladser indtil giftermålet. Hun har desuden været på Hadsten husholdningsskole. Hun er medlem af bestyrelsen for elevforeningen samt medlem af bestyrelsen for husholdningsforeningen.

I ægteskabet er børnene: VIII. C. 5. a. -VIII. C. 5. d.

VIII. C. 5. a. JENS DALSGAARD
er født den 3. september 1961 i Løgstrup.

VIII. C. 5. b. LARS DALSGAARD
er født den 3. februar 1963 i Løgstrup.

VIII. C. 5. c. HANS DALSGAARD
er født den 23. januar 1964 i Løgstrup.

VIII. C. 5. d. ELSE GADE DALSGAARD
er født den 4. april 1969 i Løgstrup.

VIII. D. OLGA PETREA FREDERIKSEN
er født den 25. oktober 1903 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Hun blev gift
den 22. maj 1941 i Fiskbæk med Thorvald Nergaard Jacobsen, der er født
den 15. september 1908 i Formyre, Tjele sogn, som søn af Søren Jacobsen
og hustru Jensine Jensen.

Bosat: Sejrsrosevej 5, Rogenstrup pr. Løgstrup.

Olga Petrea Frederiksen gik i skole i Rogenstrup, og
efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning indtil giftermålet.

Thorvald Nergaard Jacobsen gik i skole i Foulum.
Han kom ud at tjene ved landbruget og var bl. a. 12 år i Ørum, og ved gif-
termålet 1941 blev han selvstændig landmand i Rogenstrup.

IX. MARIE ELISABETH FREDERIKSEN
er født den 25. februar 1864 i Rogenstrup. Hun døde 1940.

X. MAREN FREDERIKSEN
er født den 20. januar 1868 i Rogenstrup, og hun døde samme sted den
15. maj 1869.

FREDERIK CHRISTENSEN

er født den 31. december 1815 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og han blev hjemmedøbt den 1. januar 1816. Hans dåb blev publiceret i kirken den 10. marts 1816; gudmor var Jens Hørrups kone i Lundsgård, og faddere var Jens Hørrup af Lundsgård, Jens Christian af Løxtrup, Søren Lauritsen af Fiskebech og Jens Christians kone af Løxtrup.

Frederik Christensen blev gift den 20. november 1844 i Fiskebech med

MAREN JENSDATTER

Hun er født den 29. juni 1824 i Løgstrup, Fiskbæk sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hendes dåb blev publiceret i kirken den 8. august; gudmor var Maren Moustdatter fra Kølsengård, og faddere var Jens Hørrup af Lundsgård, Christen Nielsen af Fiskbæk, Peder Jespersen og Christen Madsens kone af Rogenstrup.

ANETAVLE
for
FREDERIK CHRISTENSEN
født den 31. december 1815

Ane 2 CHRISTEN MADSEN

er født 1787 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og han døde samme sted den 1. juni 1876 og blev begravet den 8. juni.

Om hans dødb findes følgende indført i Fiskbæk sogns kirkebog:

"Dom. 2 Advent blev Mads Christensen af Rogenstrup hans søn Christen, som den 23de Octobris forhen var hiemdøbt frembåren til sin dåbs publication i Fiskbæk kirke af Jens Pedersens kone af Kølisen, faddere: Mads Andersen, Hans Pedersens søn Jesper, Anders Pedersens søn Peder og Søren Holtegaards datter."

Christen Madsen blev gift den 17. oktober 1810 i Fiskbæk kirke med

Ane 3 METTE MARIE FREDERIKSDATTER

der angives at være af Løgstrupgaard.

Hun er født 1781 i Løgstrupgaarden, og hun døde den 15. januar 1863 i Rogenstrup.

Om hendes dåb findes følgende indførsel i Romlund kirkebog:

"Dom. 2 p. Trinit. blev Frederik Jensens af Løxtrup hans datter Mette Marie, som tilforn var hiemdøbt frembåren i Fiskbæk kirke til sin dåbs publication af Christen Pedersens kone i Fiskbæk, Faddere: Mads Jespersen i Hjarbæk, Christen Vestergaard og Christen Meldgaard og Jens Christians kone af Vordegaard."

Christen Madsen fik i 1831 af faderen tilskødet denne selvejergaard, som han da formodentlig allerede havde drevet i nogle år. Han ses allerede i 1838 at have afstået gården til sin søn Mads Christensen. Christen Madsen, der var sognefoged, nævnes i folketællingen 1850 som aftægtsmand.

Skødet fra Mads Christensen til Christen Madsen findes indført i Fjends-Nørlyng Herreders skøde- og panteprotokol. Dokumentet har følgende ordlyd:

"Skjøde

Jeg underskrevne selvejergårdmand Mads Christensen af Rogenstrup, sælger, skjøder og aldeles fra mig og mine arvinger til Christen Madsen, følgende mig tilhørende i Rogenstrup by, Fiskbæk sogn, Viborg amt beliggende:

1. Min eiende og iboende gård af hartkorn 2 tdr. 2 skpr., som hiemles mig ved skiøde fra Vandborg Friis, tinglæst 27. juni 1797.

2. I skieppe hartkorn af Rogenstrup byes eiendomme,¹ som hiemles mig ved skiøde fra Christian Mortensen, tinglæst 5. februar 1805.

Og 3die konge - korn - tiende (hørretiende undtagen) samt kirke - korn og qvægtiende af foranførte to tønner og tre skæpper hartkorn, som hiemles mig ved skiøde fra Justitsråd Vissing, tinglæst 17. april 1810 og ved do fra Morten - - -, af 25. juni 1811, tinglæst - - -

Og da min søn Christen Madsen har fyldestgjort mig for den og for disse eiendomme mundtlig accorderede kjøbesumma, 500 rigsdaler sedler, skriver fem hundrede rigsbankdaler sedler så skal oftnævnte eiendomme, således som de mig efter fornævnte adkomst dokumenter har været eiet og besiddet, tilhøre kjøberens med fuldkommen eiendomsret.

Til bekræftelse under min hånd og vitterlighedsvidners overværelse.

Rogenstrup 24. marts 1831.

Mads Christensen

m. f. p.

Til vitterlighed Johan Klinge og Niels Mathiassen Bruun.

Læst ved Fjends - Nørlyng Herreders Ret tirsdagen den

29. marts 1831.

F. V. Bülow.

Anmærkning: I skiødet til Mads Christensen på den under nummer 2 solgte eiendom har ved tinglæsningen erholdt anmærkning om:

A At der efter kjøbekontrakten hviler adskillige forpligtelser på eiendommen, som ei er indført i skiødet.

B At den 11. januar 1803 er læst obligation fra sælgeren Christen Mortensen til Søren Jensen Vammen i Tiele, stor 48 rigsdaler, hvorved han pantsætter hans iboende huus med Kaalhauge m. v., hvilken obligation ey er udslettet.

2 På kirketiende haven ingen tinglæst adkomst.

3 Af den nye eier Christen Madsen er under 3. juli 1824, tinglæst 26. mai 1829, fol. 460, den her solgte kirke- og kongetiende, pantsat for 50 rigsdaler, til Jens Nielsen i Kjølisen.

5 Under 22. april 1830, tinglæst 18. mai 1830, fol. 26, er af Christen Madsen den her solgte gård pantsat for 175 rdlr. sedler til Jens Jensen i Navntoft.

F. V. Bülow.

Gebyr 3 rdlr. 5 mk. 7 skill., justitsfondet 4 mk. 11 skill.,
congn. 1 mk. 14 skill. - er fem rixdlr. sølv.

At ingen kjøbecontrakt eller noget andet dokument (skrift-
ligt) om overdragelsen af den ved hoshæftet skiøde, solgte gård med tiender
af 1 skæppe hartkorn i Rogenstrup, imellem os har været oprettet, bevidnes
herved af sælger og kjøber, under eeds anbud.

Dato som anført.

Mads Christensen

m. f. p.

Christen Madsen

m. f. p. "

Christen Madsens skiøde til sønnen Mads Christensen
er indført i Fjends- Nørlyng Herreders panteprotokol 1837 - 1842, fol. 44o,
og lyder således:

"Underskrevne gårdejer og sognefoged Christen Madsen af
Rogenstrup, sælger skiøder og herved fra mig og mine arvinger aldeles afhæn-
der og overdrager til min søn Mads Christensen min eiende og iboende gård i
Rogenstrup af hartkorn 2 tdr. 3 skp. med tilhørende konge - korn og qvægtien-
de, hauretiende undtagen samt følgende besætning, ind- og udboe, nemlig:
3 køer, 3 stude, 2 aaringskalve, 10 får, en beslagen vogn, hvilken han selv
synes, 2 trævogne, den bedste ploov med alt tilbehør, den bedste træharve, en
halv jernharve, 2 greve, een skovl, een spade, een hølee, een lynglee, 2 for-
ker, 4 river, 2 plejle, et nyt rindsesold, een hakkelseskiste, een nye slibesteen
med jernaxel, een lang huusstige, een jernkakkellovn, som er i stuen, 3/4 fjer-
dings kobbergrubekiedel, 3 sengesteder med omhæng for de to, een sengs klæder,
som består af een nye olmerdugsoverdyne, een vadmelsunderdyne, to korte og
een lang hovedpude, 3 lagener, 2 blaargarns og hørgarns, et bord med bænke,
een stol, et skab, to tinfade, 6 hvide porcelænstallerkener, een stentallerken,
een øltønde, et kar, een balie, een strippe og 6 hampesække.

Gården er af min søn taget i besiddelse den 1ste. mai d. a.
men svarer jeg alle skatter og afgifter af eiendommen første halvår 1838. Og da
min søn Mads Christensen har meddelt mig bevis for, at han til snapsting 1839
betaler mig den accorderede kjøbesum af 300 rdlr., er tre hundrede rigsbank-
daler sedler, så tilskiøder og overdrager jeg ham samtlige fornævnte og faste spe-
cificerede løse eiendele med samme ret og rettigheder hvormed jeg samme selv
har været eiende. "

Ane 4 MADS CHRISTENSEN

er født 1748 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og han døde samme sted den 27. marts 1833.

Han blev døbt den 1. december 1748; gudmor var Else Madsdatter, og faddere var Søren Melgaard, Niels Sørensen, Anders Madsen, Maren Hansdatter af Rogenstrup samt Maren Pedersdatter, ligeledes af Rogenstrup.

Mads Christensen blev trolovet den 29. april 1778 og gift den 10. november samme år i Vorde kirke med

Ane 5 ANNE JOHANSDATTER

der er født i december 1745 i Kølsen. Hun døde den 29. november 1818 i Rogenstrup.

Hendes dåb fandt sted dominica invocavit (den 7. marts 1746). Gudmor var Bolles kone i Vorde, og faddere var Hans Larsen, Kølsen, Peder Sørensen i Kistrup, Peder Jepsen af Havris, Christen Mouritsen af Kølsengaard og Anne Jespersdatter af Vorde.

I en jordebog i forbindelse med skøde på Boller gods i Fiskbæk sogn af 15. juni 1778 fra Jacob Rosborg til Hans Jensen Rosborg opføres iblandt det underlagte gods gården matrikel nr. 1 i Rogenstrup, som var fæstet af Mads Christensen. Gården stod for hartkorn 3 tdr. 2 skp. 2 fjdk. 1 alb., og heraf skulle der årlig svares i landgilde 8 rdir. Der skulle årligt gøres 3 dages hov arbejde i høsløttets tid, 3 dage i kornhøsten samt 3 pløjedage.

Mads Christensen købte sin gård til selveje i 1796, fremgår det af følgende købekontrakt, der er indført i Fjends- Nørlyng herreders skøde- og panteprotokol 1792-1799, fol. 317:

"Jeg underskrevne Lauers Vandborg Friis tilstår og hermed vitterliggør at have solgt og afhændet fra mig og mine arvinger, ligesom jeg hermed sælger skiøder og aldeles afhænder til velagte Mads Christensen og hans arvinger, en mig tilhørende gård beliggende i Fiskbæk sogn, Rogenstrup bye i Nørlyng Herret, Wiborg amt, som står for hartkorn nye matricul toe tdr. toe skp. for kiøbesumma 352 rigsdaler, og da kiøbesummen er mig betalt, så tilforpligter ieg mig og mine arvinger at være kiøberen og hans arvinger ansvarlig for vandhiemmel efter loven. Dette til bekræftelse under min hånd og hostrykte signete.

Lundgaard den 23. juni 1797.

Den herom tilforn passerede originale kjøbecontract, dateret 4. november 1796, af dette skiøde vedhæftet.

Lauers Vandborg Friis.

Til vitterlighed efter begæring underskriver og forseglers A. Peitersen, Wiborg, Rasmus Møller, Knapmager i Wiborg.

Kjøbecontract, oprettet imellem underskrevne Lars Wandborg Friis til Boller og fæsteren Mads Christensen af Rogenstrup, om hans ifæstehavende gård, beliggende i Fiskbæk sogn, Nørliung herred, den første som sælger og den sidste som kjøber af bemeldte gård, hvilken handel således er bestemt:

1 Sælger og afhænder ieg Lauers Wandborg Friis fra mig og mine arvinger til Mads Christensen og hans arvinger foreskrevne gård, der står for hartkorn ager og eng 2 tdr. 2 skp., hvis eiendomme allerede er udskiftet af jordfællesskabet, med bygning, besætning og de selv samme jordrettigheder, uden nogen forbeholdenhed ieg som sælger dette havt haver udi eie, til evindelig eiendom, imod at Mads Christensen betaler den accorderede kjøbesumma med 352 rdlr., skriver tre hundrede halvtresindstve og toe rigsdaler, inden Wiborg snapsting 1797, god betalingstid, imod dette mit skiødes udstedelse.

2 Kjøberen tager strax hartkorn, bygninger og alle eiendomme i besiddelse og på sin eien hazardt herefter, samt deraf betaler alle byrder med hvad navn nævnes kan.

3 Indtil snapsting 1797 betales skatterne til sælgeren.

4 Hvilke foreskrevne tre poster ieg Mads Christensen som kjøber forbinder mig til på min side at opfylde. Da originalkjøbecontracten forbliver udi sælgerens bevaring, endskønt kjøberen har betalt det stemplede papir, så meddeles kjøberen heraf gienpart og et skiøde.

Til bekræftelse under vores og undertegnede tvende vitterligsmænd hånd og segl.

Boller den 4. november 1796.

Lauers Wandborg Friis

Mads Christensen.

Efter begæring til vitterlighed underskriver og forseglers Anders Thomsen Holm, Niels Nielsen. "

Ane 6 FREDERIK JACOBSEN

er født 1724 i Løgstrupgård, Fiskbæk sogn, og han døde samme sted 1783 og blev begravet den 10. juli.

Han blev døbt "Fer. 2 natv." 1724 i Fiskbæk kirke. Gudmor var Rasmus Henriksens hustru i brohuset, og faddere var Rasmus Henriksen, Rasmus Lilletorup, Jens Agerskov, Niels Frederiksens hustru i Kistrup og Jacob Lykstrups steddatter i Viborg.

Frederik Jacobsen blev gift den 26. august 1765 i Vorde kirke med

Ane 7 MAREN PEDERSDATTER

der er født 1744 i Fiskbæk by.

Hun blev døbt "dmca. 9ma" 1744. Gudmor var mosteren i Borup, og faddere var Knud Jensen, Christen Snabe, Martin Møller, Jens Westergaards kone og Christen Melgaards kone.

Frederik Jacobsen var fæster i Løgstrupgård, som han overtog efter faderen. Fæstet blev efter ham overtaget af Ole Clemensen, der giftede sig med Maren Pedersdatter. Ole Clemensen nævnes som beboer af Løgstrupgård i folketælling 1787. Maren Pedersdatter siges her at være 43 år gammel, gift anden gang.

De øvrige beboer af gården var da:

"Kirstine Frederiksdatter 20 år.

Anne Frederiksdatter 16 år.

Lisbeth Frederiksdatter 8 år.

Mette Marie Frederiksdatter 6 år.

Maren Olesdatter 1 år.

Desuden var der en tjenestekarl, Rasmus Nielsen, der var 19 år gammel, samt en tjenestepige Anna Andersdatter, der var 23 år gammel. "

Ane 8 CHRISTEN MICHELSEN

er ifølge aldersangivelsen ved hans begravelse den 1. maj 1781 født 1701, men hvor vides ikke. Såvel hans død som begravelsen er forgæves søgt overalt i pastoratet.

Christen Michelsen var gift med

Ane 9 ANNE MADSDATTER

Hun er født 1718 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og hun døde samme sted 1802 og blev begravet den 26. januar.

Hendes dåb fandt sted den 6. marts 1718; gudmor var Dorthe i Lundsgård, og faddere var Ole Svensk og Søren Morsings søn af Rogenstrup, Anders Michelsens datter af Romlund, Ole Morsings datter af Fiskbæk og Lauers Morsings datter af Rogenstrup.

Ane I **JOHAN ABRAHAMSEN**

er født år 1700 men hvor vides ikke, og han døde 1774 i Kølsen, Vorde sogn, og blev begravet den 22. maj.

Johan Abrahamsen nævnes ofte med tilnavnet Skytte. Han var gift to gange, men navnet på hans første hustru kendes ikke. Det ses, at hun blev begravet den 2. maj 1740 i Løvel, og hun angives da at være 35 år gammel. I det første ægteskab var der datteren Maren, som blev døbt anden søndag efter Helligtrekonger 1737.

Den 28. juni 1740 blev Johan Abrahamsen trolovet og den 20. oktober samme år viet i Løvel kirke til

Ane II **SIDSEL JENSDATTER**

der er født omkring 1710 i Løvel sogn.

Efter giftermålet med Sidsel Jensdatter bosatte Johan Abrahamsen sig i Kølsen i Vorde sogn.

Ane 12 JACOB FREDERIKSEN

er født 1688 i Agerskov, Finderup sogn, og han døde 1769 i Løgstrupgård, Fiskbæk sogn, og blev begravet den 13. februar på Fiskbæk kirkegård.

Jacob Frederiksen blev trolovet 3die juledag 1714 og den 10. februar 1715 gift i Vorde kirke med

Ane 13 KIRSTEN JENSDATTER

der var enke efter Adolph Jensen, som hun var blevet gift med den 29. september 1708. Parret var forud blevet trolovet den 22. juni samme år i Brouhuset.

Denne Adolph Jensen var beboer af Løgstrupgård, som Jacob Frederiksen overtog ved sig giftermål med Kirsten Jensdatter.

Kirsten Jensdatter er født 1688 i Løvelbrogård, og hun døde 1760 i Løgstrupgård og blev begravet den 24. januar.

Om hendes dåb skriver præsten:

"Anno 1688 den 9. september Jens Poulsen Broemand 1 pigebarn ved Nafn Kirstine Holden ofver daaben af velbr. jomfru Barbara Wittrup Belou, faddere: Peder Christensen Taarup, Christen Andersen Kolkur, Laurits Lauritsen Meldgaard, Lisbeth Villadsdatter og Maren Christensdatter."

Ane 14 PETER CHRISTENSEN

der var bosat i Fiskbæk sogn, er antagelig født omkring 1710, men hvor vides ikke. Han døde 1758 i Fiskbæk og blev begravet den 30. april.

Den 26. september 1743 blev Peder Christensen gift med

Ane 15 JOHANNE MARIE JENSDATTER

som han var blevet trolovet til den 5. juli samme år.

Johanne Marie Jensdatter er født 1709 i Revn Mølle, Tårup sogn, og hun døde 1787 i Fiskbæk og blev begravet den 3. marts.

Efter Peder Christensens død giftede Johanne Marie Jensdatter sig anden gang den 9. november 1758 i Vorde kirke med Kaj Pedersen.

Johanne Marie Jensdatter er født 1709 i Tårup sogn, og hun blev døbt den 23. marts samme år i kirken. Gudmor var Maren Sørensdatter, og faddere var Jens Jensen i Riis mølle, Jens Michelsen af Kvols, Morten Pedersen af Borup, Anders Revn og Inger Poulsdatter.

Ane 18

MADS ANDERSEN

er født ca. 1685 i Romlund, og han døde 1746 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og blev begravet den 2. oktober.

Han blev trolovet den 4. august 1715 og den 20. oktober samme år viet i Fiskbæk kirke til

Ane 19

der angives at være datter af Søren Morsing af Rogenstrup.

Ane 24

FREDERIK PEDERSEN

der var bosat i Agerskov, Finderup sogn, er født omkring 1650, og han levede endnu 1711.

I matr. 1688 opføres Frederik Pedersen sammen med Christen Pedersen som fæster af Agerskovgård i Finderup. Denne Christen Pedersen er formodentlig hans broder. Gården ansattes for harkorn 6 tdr. 7 skp. 2 fjdk. Gården ejedes af magister Jens Clausen Reenberg. I samme gård boede ved matrikuleringen 1664 en Peder Basse, der formodentlig er Frederik Pedersens far.

Ane 26

JENS POULSEN

er født den 12. februar 1633, idet han ved sin begravelse den 12. august 1704 i Kvols angives at være 71 år, 5 måneder, 3 uger og 5 dage gammel.

Jens Poulsen var gift med

Ane 27

MAREN MORTENSDATTER

der er født 1644. Hun døde den 2. marts 1710 i Brohuset i Kvols sogn.

Jens Poulsen betegnes i arkivalierne som bromand og kroholder i Nybro kro i Kvols sogn. Ved matrikuleringen 1688 angives hartkornet at være 1 skp. Som ejer anføres "velbyrdige Tønne Juel."

En af Jens Poulsens døtre var Lisbeth Jensdatter, der den 1. november 1705 blev gift med Rasmus Henriksen, der blev kromand i Nybro kro. Deres søn var Jens Rasmussen Nybroe, som 1736 blev kaldet til sognepræst for Balling- Volling menigheder.

Ane 3o

JENS MØLLER

der var møller i Revn mølle i Tårup sogn, døde den 24. april 1714 i Revn mølle og angives da at være 59 år gammel. Hans moder må være den Johanne Jensdatter i Revn mølle, der er født 1638, og som døde 1700.

Jens Møller var formodentlig gift med den Kirsten Jensdatter, som døde 1748 i Borup, 68 år og 8 dage gammel.

Ane 36

ANDERS MICHELSEN

er født 1640, og han døde 1719 i Romlund og blev begravet den 29. januar. Kirkebogen fortæller, at han døde hos sønnen Mads. Navnet på Anders Michelsens kone kendes ikke, men det ses, at hun døde 1720 og blev begravet den 6. januar. Hun kaldes da Mads Andersens moder af Rogenstrup.

Anders Michelsen opføres i matriklen 1680 som fæster af en gård i Romlund. Medfæster var Niels Sørensen og Kirsten Madsdatter. Gårdens hærtekorn var 4 tdr. 6 skp. 1 fjdk. 2 alb. For halvparten af gårdens vedkommende henhørte denne under ryttergodset, medens den anden halvpart tilhørte magister Søren Løvel i Viborg.

Ane 38

SØREN CHRISTENSEN

der også kaldes Søren Morsing er født 1646, og han døde 1714 i Rogenstrup og blev begravet den 29. april.

Navnet på Søren Christensens hustru kendes ikke, men kirkebogen fortæller, at Søren Morsings enke af Rogenstrup blev begravet 1725, 73 år gammel.

I matriklen 1688 ses Søren Christensen opført som fæster og beboer af en gård i Rogenstrup sammen med Børjal Christensen og Oluf Christensens enke. Gården stod for hartkorn 3 tdr. 1 skp. 3 fjdk. 1 alb. Som ejer af gården opføres "Kgl. Majestæt".

ANETAVLE
for
MAREN JENSDATTER
født den 29. juni 1824.

Ane 2 JENS CHRISTIANSEN

er født 1771 i Vordegård, Vorde sogn, og han døde den 7. februar 1833 i Løgstrup, Fiskbæk sogn, og blev begravet den 17. februar.

Han blev døbt den 10. oktober 1771 og fremstilledes i kirken den 17. november samme år. Gudmor var Christen Præstgaards kone, og faddere var Friederich Christensen, Niels Bøjlesen, Niels Bech og Willum Jensen.

Jens Christiansen blev gift den 27. februar 1806 i Fiskbæk kirke med

Ane 3 MAREN OLESDATTER

Hun er født 1786 i Løgstrup, Fiskbæk sogn, og hun døde den 19. februar 1881 samme sted.

Hun blev hjemmedøbt den 31. august 1786 og fremstilledes i kirken den 1. oktober samme år. Ved fremstillingen i Fiskbæk kirke blev hun båret af Jens Michelsens kone i Navntoft, og faddere var Peder Bech af Kølisen, Christen Pedersen, Jens Væver af Fiskbæk og Christen Meldgaards kone.

Efter Jens Christiansens død giftede Maren Olesdatter sig anden gang den 30. juli 1834 med ungkarl Hans Nielsen, der var fra Kirkebæk og 27 år gammel. Han døde den 15. november 1879 i Løgstrup og nævnes da som aftægtsmand og dannebrogsmænd.

Den 23. oktober 1803 ses Jens Christiansen at udstede et dokument, hvorefter han havde modtaget alt hvad han kunne tilkomme i fædrene og mødrene arv, nemlig 65 rdlr. Han nævnes da som boende i Vordegård, men senere blev han gårdmand i Løgstrup.

Maren Olesdatters anden mand fik den 12. maj 1842 tilskødet gårdens anpart af kirketiende.

Hans Nielsen afstod i 1854 ejendommen til sin stedsøn Frederik Jensen. Ejendommen havde matrikel nr. 17A, og købesummen androg 500 rdlr., hvoraf der blev udbetalt kontant 100 rdlr. Den øvrige del af købesummen skulle udlignes med aftægt, og der blev i den anledning oprettet en aftægtskontrakt, hvorefter Hans Nielsen og Maren Olesdatter skulle have en aftægtsbolig bestående af 5 fag hus. Desuden skulle de have en del nærmere bestemte naturalier, bl. a. rug, byg, smør, æg, flæsk og kartofler m.m.

Ane 4 CHRISTIAN JENSEN

er født 1738 i Vordegård, Vorde sogn, og han døde samme sted 1779 og blev begravet den 20. oktober.

Han blev døbt den 12. januar 1738; gudmor var Jesper Matzens hustru i Vorre, og faddere var Kield Smed, Christen Nielsen i Vorre, Christen Thomasen i Vorregård, Christian Brohus's hustru og Bolle Nielsens hustru.

Christian Jensen var gift med

Ane 5 KIRSTEN MOGENSDATTER

der ikke ses født i Vorde eller omliggende sogne.

Hun giftede sig anden gang den 14. februar 1780 med Jens Christian Jacobsen af Agerskov, som hun var blevet trolovet med allerede den 17. december 1779. Jens Christian Jacobsen døde den 7. december 1814 i Vordegård og begravedes den 14. december. Han siges da at være 60 år gammel.

Kirsten Mogensdatter døde 1811 og blev begravet den 16. maj, 68 år gammel.

Ved folketællingen 1787 oplyses det, at Jens Christian Jacobsen var 30 år gammel, medens Kirsten Mogensdatter siges at være 42 år gammel. Det oplyses endvidere, at der af første ægteskab var sønnen Jens, datteren Kirsten og datteren Anne, der var 11 år gammel. Endvidere var der en søn Mogens, der var 1 år gammel, sønnen Christian Jensen, som opgives at være 2 år gammel, og endvidere var der i gården en tjenestekarl på 19 år samt en pige på 16 år. Den 9. december 1779 indfandt sig til skiftehold i Vorregård (Vordegård) på Hald gods ud i Hald amt på skifteforvalteren St. høj og velbårne hr. kammerherre landsdommer Schinkels vegne foruden Peder Dam ved Hald med tiltagende 2de vurderingsmænd, navnlig Niels Bertelsen og Niels Christensen her af Vorre bye, efter fæste bonden Christian Jensen imellem enken Kirstine Mogensdatter og deres i ægteskab samme afdøde 4re børn, 2de sønner og 2de døtre, navnlig Jens Christiansen, 8 år, Mogens Christiansen, 1 år, døtrene Kierstine og Anne Christiansdatter, den første 6 år og den sidste 4re år, alle hjemme i stervboen, hvor der udi alle vedkommendes overværelse blev begyndt med registrering og vordering som følger:

	Rdlr.	Mk.	Skill.
I stuen:			
I fyr bord på åben fod		3	
I do bænk		1	
I do			8

	Rdlr.	Mk.	Skill.
I pyramide (amagerhylde)			6
I fyr hængeskab med lås og nøgle		4	
I fyr sængested med blåt omhæng		2	
derpå en blå olmerdugsoverdyne	I		
I hvid olmerdugsdynne	I		
2 blåstribede hovedpuder			8
I do			8
I fyr hængeskab		2	
I do hjørneskab		3	
Den salig mands gangklæder:			
I blå kjole	I		
I blå vest		4	
et par skindbukser		3	
I stribet nattrøje		3	
I blå brystdug		2	
I jernkakkelovn	8		
nogle gamle gudelige bøger		2	
I gammel messiglysestage		3	
I vesterstuen:			
I fyr bord med fod			8
I gammelt hængeskab			12
I halvkiste med nøgle og lås		15	
I halv sængested af fyr		I	8
deri en blå og hvid olmerdugsoverdyne	I	I	
2 hvide olmerdugs halsklæder		4	
2 gamle olmerdugs hovedpuder		2	
I sort olmerdugspude		2	
2 blåstribede do		I	8
I liden fyrskrin		I	
I gammelt fyr sængested		4	
I et kammer:			
I balie		2	
I halmløb og et degnetrug			12
I salttrug og 2 fierdinger		I	

	Rdfr.	Mk.	Skill.
I kærne I selde		I	
I køkkenet:			
$\frac{1}{2}$ tøndes kobberkeddel	4		
2 gamle kar m. m.	2	4	
I jernildtang m. m.		I	
I træstol og en rist		2	
I loftsstige og 2 strygejern		I	Io
På loftet:			
I tønne byg, I tønne boghvede	2		
3 tønner rug	4	3	
I gården:			
I beslagen vogn med afsæt	Io		
$\frac{1}{2}$ do med træhjul	2	4	
I møgvogn med dræt	2		
I par do møgfiele		I	
I harve		4	
I ringe do		2	
I plov med 2 jern	2	4	
2de høeleer med tilbehør		5	
3 jerngrebe m. m.	I		
levende kreaturer:			
I sort hoppe Io år	7		
I do 8 år og en do 5 år	17		
I do 4 år	12		
I sort hesteplag	5		
I do hoppe I år	3		
I sorthjelmet koe 8 år	5	2	
I do 6 år	4	4	
I do 5 år	3	4	
I do 4 år	3		
2de sorthjelmede stude	Io	4	
2de sorte do 3 år	6	4	
I hjelmet kvie	I	I	
I rød studekalv	I	I	
2de do kvie kalve	I	2	

	Rdlr.	Mk.	Skill.
10 gamle får	6	4	
2de årings svin	2	2	
3 stk. bistader	1	3	
	<hr/>		
Summa indtægt	163	0	2

Da nu indtægten således var anført efter det forefindende både af ind- og udboe, hvortil vi, med forespørgsel til enken fandtes intet mere til indtægt end de foranførte 163 rdlr. 0 mk. 2 skill.

Hvorimod kommer boen til udgift og besværing bygfø-
dende på husene som følger:

Stuehuset 9 fag á 2 rdlr.	18		
Fæhuset 10 fag á 6 mk.	10		
Laden 13 fag á 2 rdlr.	26		
Vognhuset og laden 5 fag á 1 rdlr.	5		
Den salig mands begravelses bekostning	6	4	
Hustruen ligeledes derimod	6	4	
De kongelige skatter til årets udgang	5	2	
Kirkekorn som endnu er ubetalt	3	3	
Skiftets bekostning ialt	4		
Derforuden boets besætning:			
1 plov og 2 jernhaver	6		
4 bæster á 10 rdlr.	40		
Gæld som består på stervboen	16		
	<hr/>		
ialt udgifter	159	0	12
	<hr/>		
Overskud	3	5	2

Dermed sluttede skifteforretningen, og boet blev enken overdraget.

Jens Christian Jacobsens fæstebrev på gården har følgende ordlyd:

"Anno 1780 Friderich Schinkel til Hald, deris kongelige maystæts bestalter kammerherre og landsdommer i Nørrejylland: - gjør vittelig: At jeg hermed til land soldat Jens Christian Jacobsen af Aggerschou på Hald gods nu i ægteskab med afgangne Christian Jensens enke Kirstine Mogensdatter i Vorregård på do gods, steder og fæster Øster Vorregård hart-

korn 5 tdr. 3 skp. 3 fjdk. 2 alb. at nyde og bruge hans livstid på forsvarlig måde efter loven, når han straks svarer alle kongelige skatter og contributioner til sine bestemte tider og steder, samt u i landgildet lo rdlr. årligen til mortensdag, og allernådigst forretter de sædvanlige ægter af høbjergning lige med hans gård-mænd, samt gården i øvrigt forsvarligen vedligeholder og forbedre. Desligeste mod mig og beskikkede viser sig hørig og lydlig under fæstets fortabelse. Endelig er meddelt fæsteren med ufravigelig conditioner at fæsteren bliver stående som land-soldat endnu for 8 år og tillige forretter den forestående mønstring hvorefter han med tilkommende års session forventes at blive udløst, alt ifølge den udgangende kongelige allernådigste forordninger.

Hald, den 13. maj 1780

F. Schinkel (Is)

Ligelydende original fæstebrev haver jeg imodtaget til min vedbørlige efterretning.

Ut supra Jens Christian Jacobsen Aggerskov. "

Ane 6

OLE CLEMMENDSEN

der var gårdmand i Løgstrup, Fiskbæk sogn, er født 1750 i Kølsen, og han døde 1812 i Løgstrup og blev begravet den 21. maj.

Han dåb fandt sted den 1. februar 1750, og faddere ved dåben var Jens Larsen i Kølsen, Jens Bek, Kølsen, Anders Larsens datter Anne Kathrine og Mourits kone samt Anders Møllers kone og Boel Nielsdatter.

Ole Clemmendsen blev den 30. september 1783 trolovet med

Ane 7

MAREN PEDERSDATTER

Hun er født 1744 i Fiskbæk, og hun døde den 10. juni 1829 samme sted og blev begravet den 14. juni. Hun siges da at være almisselem i Fiskbæk.

Hendes dåb fandt sted den 2. august 1744; gudmor var mosteren fra Borup, og faddere var Knud Jensen, Christen Snave, Morten Møller, Jens Westergaards kone og Christen Meldgaards kone.

Maren Pedersdatter var blevet gift første gang den 26. august 1765 med Friderich Jacobsen af Løkkestrup. Han døde 1783 og blev begravet den 10. juli, 59 år gammel.

Den 4. august 1783 blev der afholdt skifte i boet efter Friderich Jacobsen i Løgstrup. Skiftet blev afholdt af fuldmægtig Bendix Kop fra Ørregård, der mødte med 2 vitterligheds- og vurderingsmænd, Jesper Jespersen og Niels Christensen. Den afdøde efterlod sig enken Maren Pedersdatter samt 5 børn:

Kirsten, 17 år,
Johanne, 12 år,
Anne Katrine, 7 år,
Elisabeth, 4 år, og
Mette Marie, 2 år gammel.

Som lavværge for Maren Pedersdatter blev antaget Mads Jespersen, gårdmand i Hjarbæk, og som nærmeste pårørende blev antaget som værge for de umyndige børn deres morbroder Christen Pedersen, gårdmand i Fiskbæk sogn samt Søren Nielsen i Kvols by.

Af boets værdier kan nævnes:

I fyrbord med åben fod, I gammelt 24 timers stueur, I dragkiste med skuffer, lås og nøgle, I lidet fyrehængeskab med lås og nøg-
le, en del tintallerkener, I pyramide, I seng med en rød og blåstribet olmer-
dugsoverdyne, I gråstribet olmerdugsunderdyne, uldne lagner, i en anden
alkove var der I rød og grønstribet olmerdugsoverdyne, I stribet olmerdugs-
underdyne, et fyrbord med åben fod, endnu I pyramide, I mindre kiste med
lås og nøgle, I lidet egebord, I sengestæd med sengeklæder, I balie med 2
jerngjorde, I kobberkeddel i grue, I messingkeddel m. m.

I gården stod der bl. a. en jernbeslagen vogn med til-
behør, som vurderedes til 15 rdlr., og desuden var der et par andre vogne
og en gammel ringere do uden hjul og drættetøj.

Besætningen bestod af I sort hoppe, 4 år, 18 rdlr., I
brun hest, 3 år, 16 rdlr., I do. hoppe, 9 år, 16 rdlr., I sort do, 12 år,
12 rdlr., I do, 20 år, 3 rdlr., I sort ko, 6 år, 6 rdlr., I do, 8 år, 5 rdlr.,
I do, 12 år, 3 rdlr., I sortbroget do, 8 år, 4 rdlr., I do kvie, 2 år, 3 rdlr.,
I grå do, 2 år, 3 rdlr., et par sorte stude, 3 år, 12 rdlr., I do, 2 år, 8 rdlr.,
32 stk. får og 16 lam.

Den samlede værdi af boet blev ansat til 237 rdlr. 3 mk.
2 skill., medens gæld og udgifter beløb sig til 247 rdlr. 4 mk. 8 skill.

Ane 8 JENS THOMASEN

der er i tidsrummet 1730-1750 fik flere børn døbt i Vorde sogn, var fæster af Vordegård.

Han blev trolovet den 13. april 1730 og den 1. oktober samme år viet til

Ane 9 ANNE ANDERSDATTER

Hun ses ikke født i Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne i tidsrummet 1701-1730. Hun døde 1777 i Vordegård og blev begravet den 28. april. Hun angives da at være 72 år og 2 måneder gammel.

Den 4. marts 1725 blev en Jens Thomasen trolovet til en Else Christensdatter, så der har åbenbart været 2 personer af samme navn i sognet.

Jens Thomasen havde bl. a. 2 sønner Villum og Christian Jensen, der omkring 1780 sad som boende på hver sin Vordegård. Sønnen Villum synes at have overtaget faderens Vordegård.

I haven til den vestlige Vordegård, nordvest for stuehuset, findes en anseelig forhøjning, der indgår i haveanlægget, og som er det sidste synlige minde om et voldsted. Voldbakken, der bestod af en rektangulær banke, 25 x 32 meter, omgivet af 10 meter brede grave. Der er på banken fundet munkesten, og sagnet lader ridderen og kongens marsk Rane Johnsen have ejet denne borg.

Vordegård findes iøvrigt også omtalt i skattemandtal fra år 1524. Den 25. juni 1546 udstedtes der et tingsvidne på Vorde ting om, at kannik hr. Jacob Hansen på tinget lod udvise nogle mænd i Pederstrup, og de fik et tingsvidne af 8 troværdige dannemænd, heri blandt Christen Mortensen i Vordegård, og de vidnede, at de så og hørte Las Petersen, Gårdsdal, på 3 tingdage og havde på nævnte kanniks vegne udvist 3 mænd fra Pederstrup by. Originalen, der opbevaredes i det gamle Viborg stiftsarkiv, var forsynet med påtrykt segl. I følge Viborg landstings dombog 1637 var skikket Christen Jensen i Vordegård på den ene og havde lid i rette stævnet Kirsten Madsdatter i Vordegård på den anden side for et vidne om, at hun for nogen tid siden fik udstedt et vidne af Vorde birketing angående, at Christen Jensen skulle have kaldt Christen Mouritsens kone for en tyv.

I sagen fremlægges et af Christen Mouritsen optagen vidne af 4 september 1635 på Vorde birketing, der siger, at Kirsten Madsdatter i Vordegård for 8 mænd havde vidnet, at hun hørte en onsdag i Vordegård, at Christen Jensen i Vordegård kalde Christen Mouritsens kone

Ellitz Nielsdatter en "tiuff oc bad hende tage kornvare hun hient i Kjølising på den crouen hest oc Christen Jensen at hafue stødt til hender".

Nogen tid efter genoptages sagen, og her fremkommer flere vidneudsagn angående Christen Jensens beskyldninger. Således at et tingsvidne udstedt 21. august 1635 på Vorde birketing, hvori Anders Sørensen, tjenende i Vorde, vidner for 8 mænd, at han sidste tirsdag hørte i Vordegårds halve gård, at Christen Mouritsens hustru kaldte Christen Jensen i Vordegård en gammel "tiuff oc en gammel skielb", men han så ikke noget til, at han forbrød sig imod med vold af nogen art. Det samme bevidner Thomas Christensen i Vordegård. Derimod fremstår Christen Jensen på Viborg landsting og vil sigte Ellitz Nielsdatter for at være en Iøgnerske.

Det ender dog med, at Ellitz Nielsdatter fremstår og ved sin "helgens eed oc Jesue salige ord, at hun aldrig har ment at have sagt de påståede ting om Christen Jensen, og at hun ey heller viste ham andet at beskylde for, end som en danne mand vil anstå i alle måder." Og dermed blev striden bilagt.

Viborg hospitals jordebog 1703 oplyser, at Vordegård havde 2 beboere:

Thomas Jensen og Christen Mortensen. Gårdens gamle hartkorn var 9 tdr. og 7 skp., og det nye hartkorn var 10 tdr. 7 skp. 3 fjdk. 1 alb.

Det næste vi hører om Vordegård er fra auktionsforretningen afholdt den 23. juli 1723 over Viborg hospitals jordegods. Heriblandt nævnes Vordegård med beboer Thomas Jensen og Christen Mortensen. Gården blev tislået præsten hr. Christian Neve, sognepræst til Vorde ect. menigheder som højstbydende for 14 rdlr. pr. tdr. hartkorn eller ialt 153 rdlr. 4 mk. 4 skill.

Præsten Christian Gerhardtsen Neve blev ordineret som præst i Vorde den 14. marts 1720, men allerede 1733 forflyttedes han til Rørmø i Vesterhavet, hvor han døde 1771. Han var født 1693 i København uden for ægteskab. Hans kone Sophie Albertsdatter Rold var præstedatter fra Nysted på Lolland.

Christian Gerhardtsen Neve afhændede Vordegård den 19. april 1751. Køberen var værdige og velfornemme hr. Mathias Bruun i Viborg. Det nævnes, at gården var beboet af Christen Thomsen, Jens Thomsen og Terkel Mortensen. Gårdens hartkorn angives efter den nye matrikel

at være 10 tdr. 7 skp. 3 fjdk. 1 alb., og købesummen androg 105 rdlr.

Ane 12 CLEMEN OLESEN

der var gårdfæster i Kølsen, Vorde sogn, døde 1758 i Kølsen og blev begravet den 5. marts. Alderen opgives ikke.

Han blev den 14. september 1748 trolovet og den 16. januar 1749 viet til

Ane 13 MAREN CHRISTENSDATTER

Hun er født 1726 i Kølsen og blev døbt den 19. maj samme år. Gudmor var Christen Timmers hustru, og faddere var Hans Jensen, Anders Pedersen, Christen Michelsen, Hans Larjens hustru og Lars Broks hustru.

Ane 14 PER CHRISTENSEN

er født 1709 i Fiskbæk, Vorde sogn, og han blev døbt den 13. oktober samme år. Christian Villatzøns kone Anne Pedersdatter var gudmor, og faddere var Søren Snabe, Søren Pedersen, Jespers datter, Chr. Morsings datter og Chr. Clemmensens søster.

Det er muligvis Per Christensen, som lode søndag efter trinitatis 1730 ses trolovet med salig Peder Andersens enke. Også i 1726, nemlig den 11 november blev en Peder Christensen trolovet til Anne Strangesdatter, men det kan næppe være vor Peder Christensen, der her er tale om.

Ane 16 THOMAS JENSEN

er født 1659, og han døde 1725 i Vordegård, Vorde sogn, og blev begravet den 25. november.

Ved matrikuleringen 1688 var Vordegård (her kaldet Worregård) en eneste gård, som var beboet af Søren Christensen og Niels Pedersen. Gårdens gamle hartkorn var 9 tdr. 7 skp. o fjdk. o alb., og det nye hartkorn ansattes til 10 tdr. 7 skp. 3 fjdk. 1 alb.

Som tidligere omtalt er Thomas Jensen sammen med Christen Mortensen beboer af Vordegård i 1703, hvilket oplyses i Viborg hospitals jordebog.

Ane 26 CHRISTEN NIELSEN SKRÆDDER

er født 1690, og han døde 1771 i Kølsengård og blev begravet den 23. juni.

Christen Nielsen Skrædder blev trolovet den 2. juni 1723 og gift den 29. september samme år med

Ane 27 KAREN PEDERSDATTER

der var fra Kølsen.

Ved matrikuleringen 1688 ses Kølsengård at være en enestegård med 2 beboere: Christen Mouritsen og Christen Andersen. Gårdens gamle hartkorn var 9 tdr. 7 skp. 2 fjdk. $2 \frac{4}{5}$ alb., og det nye hartkorn angives at været 11 tdr. o skp. o fjdk. 2 alb. Gården ejedes af magister Jens Clausen.

Ane 28 CHRISTEN CLEMENDSEN

kendes fra datterens dåb 1709. Han ses ikke gift i Fiskbæk-Vorde-Romlund og er forgæves søgt død i tidsrummet 1723-1800. Han ses heller ikke omtalt i matriklen 1688.

SUPPLEMENT

REGISTER

REGISTER

I registret er medtaget direkte efterkommere efter Frederik Christensen, født 1816.

<u>A:</u>	<u>Side:</u>		<u>Side:</u>
Abderrahman, Allan Foss	26	Dalsgaard, Hans	56
- , Nadja Foss	26	- , Herdis M.	53
Andersen, Anders	15	- , Jens	56
- , Esther Yelva	16	- , Jens Ole	55
- , Frederik	15	- , Lars	56
- , Henrik Mogens	42	- , Ragnhild	54
- , Inga	15	- , Sigrid M.	52
- , Inger Marie	17		
- , Maren	15	<u>F:</u>	
		Frederiksen, Aage	30
<u>B:</u>		- , Alice	26
Bech, Carl Emil	18	- , Amalie	34
- , Dagny	17	- , Ane Marie	44
- , Dorte	18	- , Ane M. E.	30
- , Lene	18	- , Anna	47
- , Rigmor	17	- , Anna K.	39
Braüner, Kaj Martin	20	- , Axel	38
- , Kaj T.	20	- , Bettina B.	40
		- , Birgit D.	55
<u>C:</u>		- , Bodil	29
Christensen, Anni	41	- , Britta	39
- , Birgit	41	- , Christen	22
- , Britta M.	36	- , Dagmar H. K.	35
- , Carl-Erik	41	- , Edit	25
- , Frank M.	36	- , Edith	40
- , Hanne	41	- , Elisabeth	43
- , Henry	23	- , Ella	26
- , Knud L. M.	36	- , Ella	30
- , Lene	41	- , Ellen	41
		- , Finn	43
<u>D:</u>		- , Flemming	55
Dalsgaard, Ella	54	- , Frederik	23
- , Else Gade	56		

Frederiksen, Gerda	43	Frederiksen, Ole S.	24
- , Gudrun	39	- , Olga P.	56
- , Gunnar	34	- , Rita	42
- , Halfdan	28	- , Steen L.	29
- , Hans	44	- , Thora	45
- , Harriet	28	- , Thorkild	27
- , Helle Steen	24	- , Thorkild	40
- , Inger Lise	39	- , Torben	28
- , Jens	23	- , Ulla	29
- , Jens	30	- , Vera	35
- , Jens Axel	39		
- , Jens Christian	34	<u>G:</u>	
- , Jens Christian	38	Glaze, Lisa E.	28
- , Jette Steen	24	- , Richard P.	28
- , Jonna	27		
- , Jonna	39	<u>H:</u>	
- , Jørgen	41	Hansen, Børge R.	27
- , Karen	23	- , Ingeborg R.	27
- , Karen M.	35		
- , Karoline	34	<u>J:</u>	
- , Kristine	34	Jacobsen, Birgit T.	21
- , Lillian	39	- , Solvejg T.	21
- , Lisa	39	- , Villy T.	21
- , Maren	34	Jensen, Allis	24
- , Maren	43	- , Birgit Foss	25
- , Maren	56	- , Jørgen L.	54
- , Mariann L.	29	- , Karen L.	54
- , Marianne	42	- , Karin F.	26
- , Marie	23	- , Kirsten F.	25
- , Marie E.	56	- , Lilli F.	25
- , Martha	51	- , Mogens	24
- , Mary	40	- , Mogens	43
- , Mette Marie	15	- , Mona L.	54
- , Mogens D.	55	- , Niels H. A.	36
- , Niels C.	41	- , Normann	24
- , Oda	26	- , Pia	43
- , Ole	45	- , Susanne F.	26

Jensen, Thomas Andie	37	Mørup, Dorthe	47
		- , Peder Chr. P.	47
<u>K:</u>		- , Pia	47
Karltoft, Henning K.	33	- , Poul V.	47
- , Marianne M.	33	- , Sigfred V.	46
Klausen, Anna G.	50		
- , Børge	49	<u>N:</u>	
- , Helle	49	Nowack, Kasper	42
- , Ingrid	49	- , Lars Bo	42
- , Jørgen	50	- , Tom	42
- , Lars	50		
- , Søren	50	<u>P:</u>	
		Pedersen, Aage M.	15
<u>M:</u>		- , Alma V.	15
Meldgaard, Agner M.	37	- , Maren M. B.	46
- , Agnes	37	- , Verner T.	21
- , Ane Marie	33		
- , Annette	37	<u>R:</u>	
- , Arne Mogens	31	Rasmussen, Arne E.	16
- , Birgit	37	- , Arne E.	48
- , Birtha E.	38	- , Børge E.	51
- , Bodil	37	- , Edith E.	48
- , Flemming	31	- , Ole E.	47
- , Jenny N.	35	- , Peder E.	48
- , Jens	30	- , Poul E.	16
- , John	33	- , Poul E.	48
- , Karen M.	33	- , Tage E.	51
- , Kim M.	32	- , Tove E.	16
- , Knud L.	31	- , Tove E.	48
- , Laurits	37		
- , Lilly K.	32	<u>S:</u>	
- , Maren L.	32	Sorvad, Britta	30
- , Ole F.	32	- , Grethe	29
- , Preben M.	33	- , Lone	30
- , Thomas	32	- , Ulla	30
Mørup, Børge V.	46		

T:

Tougaard, Aase	53
- , Ejnar J.	19
- , Elly A.	20
- , Esther B.	19
- , Esther J.	19
- , Hanne M.	19
- , Inge K. M.	22
- , Ingerlise	53
- , Jens Chr. J.	17
- , Jens E.	21
- , Johannes W. J.	22
- , Lars Kr.	19
- , Magda J.	17
- , Martin J.	18
- , Mette A. J.	21
- , Ole	53
- , Sven M.	22

V:

Villumssen, Hans J.	53
- , Jens V.	52
- ; Kirsten	52