



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele.

Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

En
Slægts Historie

fra 1792 til 1928.



En Slægts Historie

fra 1792 til 1928.

*Herren gør vel i Tusinde Led mod
den Slægt der elsker ham og holder hans Bud.*

Grunden til, at den Slægts Historie bliver nedskreven, er at een og andeu, som hører til Slægten, og endnu ikke har valgt at tjene Herren, ved at se tilbage paa Fædrene, derved kunde faa Lyst til at træde i deres Fodspor, — og de som vandrer der, stedse maatte hige efter at naa bedre frem paa den Vej, der fører til Livet. —

Niels Dinnesen ejede en Gaard i Sindbjerglund ved Vcjlø i Aaret 1792. Formodentlig er Gaarden bleven udskilt fra Herregaarden Hvolgaard i Langskov Sogn, da han svarede Afgift dertil fra 1792 til 1803. Da tilskødede han sin Svigersøn den, — *Jens Hansen Vonge* — der var gift med hans Datter, *Kirsten Hansdatter*, derefter fik han og hans Hustru saa Aftægt fra Gaarden. Han døde 11. Maj 1814; hans Hustru overlevede ham til den 1. Febr. 1830. De ligger begge to begravet paa Sindbjerg Kirkegaard.

Jens Hansen Vonge havde saa Gaarden fra 1803 til 1829, da solgte han den til sin Svigersøn, *Kristen Petersen*, der var gift med hans Datter, *Ane Lene Jensdatter*, men han døde allerede 2 Aar efter, den 17. April 1831, og blev begravet den 24. April paa Sindbjerg Kirkegaard. Hans Hustru levede til den 15. April 1842 og blev begravet samme Sted den 22. April, (de fik begge Aftægt fra Gaarden). — *Kristen Petersen* overtog altsaa Gaarden 1829, og 1832 ses den at være brandforsikret for 470 Rigsdaler, som var 940 Kr. Skønt Gaarden er bleven 29 Td. Land mindre, vilde Taksationsmændene nu have den forsikret for 30,000 Kr.

Kristen Petersen er født i Sindbjerglund 1799, konfirmeret i Ejstrup Kirke første Søndag efter Paaske 1814.

Derefter har han tjent paa *Hans Thomsens* Gaard i Sindbjerglund i 2 Aar et andet Sted i samme By i 2 Aar, derefter i Vejle i 2 Aar, hvor han (formodentlig) har lært Bødkerhaandværket; fra 1822 til 1829 vides ikke med Sikkerhed hans Opholdssted, men i 4 Aar var han Dragon i Randers, han var 63½ Tom. høj. (Det antages) at han den øvrige Tid har været Bødker paa Herregaarden, Hvolgaard, allesteder fra havde han godt Vidnesbyrd om Ærlighed og Flid.

I December 1829 blev han gift med *Ane Lene Jensdatter*, og fik saa hendes Fødeggaard i Sindbjerglund. Hun havde lært Væverhaandværket, og de tog nu begge fat med Mod og Energi for at skabe sig et Hjem. Han lejede sig en Karl til at passe Gaardens Bedrift, for at han bedre kunde ofre sig for sit Haandværk.

Denne Karl, *Søren Nielsen*, var født i Hollum, Grejs Sogn, den 9. September 1811, han var allerede forældreløs i 7 Aars Alderen, og maatte tjene for sit Brød, og derfor sluttede han sig helt til sit unge Herskab. Ved Troskab og Flid vandt han snart deres fulde Tillid og delte med dem baade Sorg og Glæde, han tjente dem i 8 Aar.

Den 5. Oktober 1830 fødtes dem en Datter. Da *Søren Nielsen* kom ind for at ønske dem til Lykke med den lille nyfødte, tog han hende paa sine Arme, dansede rundt med hende paa Gulvet og sagde: »Hun skal være min Kone«.

Imidlertid gik Tiden. Økonomisk Velstand var der ikke, snarere det modsatte, Tiderne var ugunstige, det ene Barn blev født efter det andet, Børneflokken blev snart stor, der blev ialt født 13 Børn i dette Ægteskab, hvoraf de 12 levede og blev voksne. Det kneb undertiden at faa Føde og Klæder til den store Familie, men Nøjsomhed og Flid kan gøre Underværker, og begge Dele var til Stede i dette Hjem. —

Nu blev der aandelig Røre i Sognet. Saavidt jeg ved, skete Begyndelsen til denne ved, at en ung Kapellan ved Navn *Mau* kom til Grejs (var Kapellan hos den gamle Pastor *Olesen*, der var svag og holdt Kapellan i flere Aar). Den unge Pastor *Mau* var en nidkær Herrens Tjener, der var greben af Kristus, og ved hans klare og afgjorte Forkyndelse blev mange vakt op til at se den store rationalistiske Fare, som de den Gang aandelig døde Sogne svævede i, og flere blev omvendte og kom til en

levende Tro paa Kristus — Blandt dem var ogsaa *Kr. Petersen*. Sammen med flere af de opvakte arbejdede han paa at faa den daarlige »Evangeliske« Salmebog ud af Kirken og erstatte den med Kingos. Efter megen Modstand lykkedes det endelig i 1845 at faa Kingos Salmebog indført, og glad var *Kr. Petersen*, han sang af Hjertens Lyst, for han var en god Sanger.

Skønt han stadig passede sit Haandværk, fik han dog ogsaa Tid til, sammen med Lægprædikanten *Peter Skræbenborg*, af og til at holde gudelige Forsamlinger omkring i Sognet, hvorved flere kom til en levende Tro paa Kristus.

De Troende, for hvem det var bleven en vigtig Opgave, at deres Børn blev oplærte i den sunde Lærdom, fik Tilladelse til af Skolekommissionen og den daværende Lærer *Bagerskov* i Sindbjerg at deres Børn maatte lære Pontoppidans Forklaring istedetfor Balles Lærebog, som de mente indeholdt falsk Lærdom.

Da indtraf en Begivenhed, der endte med Kamp for den lille Flok. Der kom en ny Kapellan til Grejs, saavidt jeg ved, en Pastor *Løve*, der sammen med Læreren arbejdede paa at faa de Børn, der lærte Pontoppidans Forklaring til igen at lære Balles Lærebog, fordi det var ubehageligt for Læreren at undervise i 2 Lærebøger.

Nu var gode Raad dyre. — De Troende vilde paa ingen Maade slippe Pontoppidans Forklaring og Luthers Katekismus, fordi de troede, at den anden Lærebog indeholdt Gift for Barnesjælen. Men nu var der kommen Bud om, at de maatte bøje sig; de raadslog da med hinanden og ønskede, bare de havde haft Raad til at bygge en Skole og selv holde en Lærer — men de var alle fattige. — *Kr. Petersen* var ikke raadvild, han tilbød selv at bygge en Skole, og hos ham var der ikke langt fra Tanke til Handling. Han havde ved Siden af Gaarden en stor Bakke, hvis ene Side stødte til Vejen, der gaar gennem Byen, desuden havde han en stor Del Kampesten samlet omkring paa Marken.

Han tog da fat paa at udhule Bakken og beklæde Væggene med Kampesten. I Forsiden ud mod Vejen satte han Bindingsværk, Stolperne tilhuggede han selv af Træer, der blev fældet i hans egen Skov. satte et Par Vinduer i, tilmurede Væggene, hængte en Dør, lagde Gulvet af Kampesten med en Rende langs Ydermuren for at holde

Vandet ude, det havde saa Udløb under Døren, og Skolen var færdig.

Det var den første Privatskole i Sindbjerglund, og den var meget tarvelig.

Saa tog de Troende deres Børn ud af Skolen, og den af dem (de Troende), der havde de bedste Evner, blev deres Lærer, men de maatte saa møde med dem en Gang aarlig til Eksamen i Hovedskolen. De døjede ikke saa lidt paa den Dag af Haan og Foragt, baade af Læreren og Kammeraterne, særlig var Pastor *Løve* meget skrap med Overhøring af disse Børn. Det var meget ubehagelig for dem, men ingen Ting kunde hindre dem i at være deres Overbevisning tro og værne om den sunde Lære for deres Børn.

Men denne Kamp blev ikke den sidste, nu kom Turen til Kingos Salmebog, som Præsten, Degnen og flere af Sognets Beboere vilde have afskaffet, og Konvent Salmebogen indsat i Stedet for. Nu var den Salmebog ikke saa lidt bedre end den, de havde været med til at afskaffe, da de fik Kingos indsat, men alligevel blev det tungt for den lille Flok, der havde kæmpet saa tappert for at faa den indført, og hvis dybe aandrige Salmer, nu var bleven dem saa kære. De styrkede sig i Gud og fattede Mod til at tage Kampen op for at beholde den kære Salmebog.

Kr. Petersen, der selv var en god Sanger, sammenkaldte alle de Venner, ca. 16, der kunde synge, og bad dem møde i Sindbjerg Kirke den Dag, den ny Salmebog skulde indføres, de valgte den samme Salme som Degnen og Præsten, men de sang efter Kingos. Det voldte en Del Forstyrrelse, fordi Versene var en Del forandret i den ny, men ved Slutningen blev det rent galt, for der var flere Vers i Kingos, og *Kr. Petersen* og hans Venner blev ved at synge uanfægtet, til Salmen var tilende. —

Degnen var fortvivlet, men der var ikke noget at gøre, Sangen var for kraftig til at kunne standses. Det gentog sig 3 Søndage i Træk, og saa maatte Præsten og Degnen give op, *Kr. Petersen* gik af med Sejren. De beholdt Kingos Salmebog, som de endnu har i 1928, skønt de senere, som de »stærke Jyder«, der tog Kampen op efter *Kr. Petersen*, har maattet opgive at have den hver Søndag, idet den nuværende Salmebog for Kirke og Hjem bruges

ved Siden af. Men »evangelisk Salmebog« og »Konvent-salmebogen« har aldrig været indført der i Kirken.

Søren Nielsen, der tjente hos *Kr. Petersen*, blev ogsaa greben af den aandelige Bevægelse og var med i Kampen for den. Han var bleven en levende, troende Kristen.

Nu tog han (efter at have tjent *Kr. Petersen* i 8 Aar) Plads som Kusk i *Grejs Præstegaard* hos den gamle Pastor *Olesen*. Der tjente han saa i 12 Aar. Der var i den Tid opstaaet et Kærlighedsforhold mellem ham og Præstens Datter *Kirstine*. Da Præsten opdagede det, blev han rasende, og da *S. N.* i al Ærbødighed bad om hans Samtykke, svarede han, at han hellere vilde bære hende til Kirkegaarden end se hende gift med en fattig Karl, (uagtet han havde tjent ham tro i 12 Aar). Dermed fik han sin Afsked og maatte rejse; sin Datter tvang han til at gifte sig med en rig Gaardmand, hun ikke brød sig om, og hun døde 2 Aar efter af Sorg og Græmmelse.

Søren Nielsen søgte da tilbage til *Kr. Petersen*, hvor han havde sit Hjem; der blev han venligt modtaget, og var der et Aars Tid.

Nu var *Kr. Petersens* ældste Datter, han havde danset rundt med som nyfødt, 20 Aar, og den gamle Ungersvend fattede Kærlighed til den unge Pige, skønt han jo var 20 Aar ældre end hun. Hans Kærlighed blev gengældt, og skønt hendes Forældre havde ondt ved at undvære hende, fordi hun var sin Moder en god Støtte blandt den store Børneflokk, gav de dog deres Samtykke til Ægteskabet. ---

Trods den store Aldersforskel levede de et lykkeligt Samliv. De begyndte i meget smaa Kaar. Interessant er det at tænke sig den Fordringsløshed, de dengang kunde begynde et Samliv med.

De købte en lille Ejendom paa *Lindved Mark*, hvor der kunde holdes en 3 a 4 Køer. *Indbo* havde de ikke noget af; der var *Lergulv* i *Dagligstuen*, og *S. N.* slog da 4 Pæle ned i Gulvet og slog der et Par Brædder paa, det var deres Bord, og ved Siden af et Par Pæle med et Brædt paa, det var deres Bænk. De købte nemlig Ejendommen i *Foraaret*, og da havde han nok at gøre med *Marken*, men da saa *Vinteren* kom, gav han sig til at lave baade *Stole* og *Borde* og andet, som de havde Brug for i *Huset*. Han havde ingen Ting lært af *Haandværk*, men han kunde næsten lave alt.

Ved Flid og Nøjsomhed bedredes deres Kaar efterhaanden, og Guds Velsignelse hvilede over al deres Gerning. —

I dette Ægteskab fødtes 10 Børn, der voksede op og kom alle i gode Kaar.

Søren Nielsen døde den 19. Oktober 1881, 71 Aar. Hans Hustru, *Mette Marie Kristensen*, døde 31. Okt. 1913 og var altsaa Enke i 32 Aar. Ved hendes Død var der født 60 Børnebørn og 12 Børnebørnsbørn.

— — —

De andre af *Kr. Petersens* store Børneflokk kom ogsaa alle i gode Stillinger. Sønnerne var Landmænd, og Døtrene blev gift med Landmænd. De havde alle mer eller mindre deres gode Udkomme.

En Søn døde 22 Aar gammel i Troen paa sin Frelser, og en Datter forblev ugift, men døde i en god Alder i barnlig Tro paa sin Frelser. De øvrige blev alle gift og havde Hjem og Børn.

Det er tydeligt at se, at Guds Velsignelse har fulgt denne Slægt, der er meget talrig, og tælles i Hundreder, da der, mens dette skrives, er Afkom i 6 Led, — og, saavidt jeg ved, er der ingen af Slægten, der er hensunken i grove Laster, Usædelighed eller Drukkenskab, men derimod en stor Del af dem levende Kristne, mer eller mindre afgjort, — saaledes skal den Mand velsignes, der frygter Herren. —

Hans Efterkommere har for en stor Del af dem været udstyret med mange rige og gode Evner baade paa legemlig og aandelig Omraade, og deri ser jeg et Bevis paa Guds Ords Sandhed, den Retfærdiges Slægt skal velsignes. Maatte blot alle, der stammer fra denne Slægt, følge Fædrenes Fodspor og søge Herren medens han findes, at der kunde blive en stor Hær af denne Slægt til at lovsynge Gud og Lammet, som er slagtet, og har købt os til Gud med sit Blod.

Kr. Petersens ældste Søn, *Jens Peter Kristensen*, fik Gaarden efter Faderens Død i August 1865 og blev samme Aar gift med *Magdalene* (31. Okt.), som stammer fra *Vonge*.

Han svarede saa Aftægt til sin Moder, der døde den 2. Novbr. 1880, (men boede paa Gaarden, til sin Død.) *J. P. Kristensen* havde saa Gaarden til 1904. I dette Ægteskab fødtes 5 Sønner. Den ene døde som mindre

aarig, een af dem fik saa Gaarden i 1904, og de andre 3 har alle en Ejendom i Nærheden af Barndomshjemmet.

J. P. Kristensen døde den 5. December 1922. Hans Hustru døde i Maj 1927.

*Det bør maaske nævnes, at *A. S. Nielsen* og Hustrus Slægt var ca. 70 samlet i Hammershus pr. Tørring St. 2. Pinsedag 1908, og at det haabes, at ogsaa de fleste af Slægten vil kunne samles samme Sted 2. Pinsedag 1928. « Det er i Korthed en Slægts Historie fra 1792 til 1926, og nu overlader jeg til Efterslægten at fortsætte. — —

Ane Marie Sørensen Magelund. 1928.



En Slægt, som tjener den Herre Gud,
som elsker, og følger hans Ord og Bud,
Forjættelsens Ord skal gælde,
Velsignelsens Fylde vil strømme ned
til deres Afkom, i tusinde Led,
derom vor Bibel os melder.

En Slægt, som ikke vil tjene Gud,
som vil foragte hans Ord og Bud
og gaa deres egne Veje,
Forbandelsen følger i deres Fjed,
og Efterslægten maa lide derved,
den „tungeste Arv“ at eje.

Saa lad os træde i Fædres Spor,
hvis Arvegods har været „Guds Ord“,
det skal og vor Afkoms være,
at naar vi lægger vor Vandringsstav,
det Eftermæle vor Slægt os gav,
det „fulgtes“ og „holdtes“ i „Ære“.

_____ . A. M. M.

Men Herren mig bevare,
jeg kan ej værne mig,
thi Farerne i Verden ere mange,
jeg er endnu ej hjemme
for evig Tid hos dig
saa lad blot intet tage mig til Fange.
Ak, lad mig aldrig synes,
at selv jeg noget er,
men i Udlændigheden
lad mig ej trives her
men vente glad i Tro dit kære Møde.



Slægtsregister No. 1

repræsenterer hans Efterkommere, der fik Fødegarden i Sindbjerglund. *Jens Peter Kristensens Børn og Børnebørn.*

Nr. 1 *Kr. Kristensen* f. 13. Jan. 1868. Gift 6. Juli

Død 1894 med *Maren Andersen*, Datter af Smed
24.-7.1910 *Andersen*, Sindbjerglund, (bosat der).

Børn:

1 *Jens P. Christensen*, f. 12. Juni 1895.

2 *Peder Kristensen*, f. 26. Jan. 1897. Gift 16.
Maj 1926 med *Kristine Kristensen*, Sjælland.
Datter *Grethe M.* f. 3. Marts 1927 (bosat i
Søllerød.)

3 *Martha Kristensen*, f. 23. Juni 1900. Sindbjergl.

4 *Magdalene* — f. 21. April 1903.

Nr. 2 *Mads Kristian Kristensen*, f. 20. Maj 1875.
Gift 15. Maj 1902, med *Bolette Madsen*, Born-
holm.

Børn:

1 *Anna Kristensen*, f. 28. April 1905.

2 *Jørgen P.* — f. 12. Decbr. 1909, (bosat
Sindbjerglund.)

Nr. 3 *Jens Peder Kristensen*, f. 5. Jan. 1878. (ejer
Fødegarden i Sindbjerglund.) Gift 13. Juli 1911
med *Madsine Kristensen*, fra Kragelund.

Børn:

1 *Peter Kristensen*, f. 16. Maj 1912.

2 *Magdalene* — f. 26. Juni 1916.

3 *Anna* — f. 5. - 1920.

4 *Thomas* — f. 27. August 1924.

Nr. 4 *Anton Kristensen*, f. 17. Sept. 1888. Gift 31.
Oktbr. 1912, med *Elisabeth Kristine Kristen-
sen*, bosat paa Hvolgaards Mark.

Børn:

1 *Peter Kristensen*, f. 30. Aug. 1915.

2 *Magdalene* — f. 17. Oktbr. 1918.

Da det er umuligt at samle Slægtsregister fra hele Slægten, der er udgaaet fra *Kr. Petersen*, har vi valgt at nedskrive Slægtsregister for de 2 Grene af Slægten: *Kr. Petersens Søn*, der ejer Fødegaarden, og saa hans ældste Datter, der var gift med *Søren Nielsen, Holtum*. —

Det er sket *efter Opfordring fra flere Sider*, og jeg haaber, at Efterkommerne vil blive glad for det. —

(*Jens Peter Kristensens Slægt, Sindbjerglund*).

Slægtsregister Nr. 2.

Kr. Petersens ældste Datter, *M. Marie* og *Søren Nielsen, Bodil Marie Sørensens* Børn og Børnebørn.

(Deres Børn og Børnebørn).

Død Nr. 1 *Bodil Marie Sørensen*, f. 4. Febr. 1853, gift 4.-6.1894 9. Sept. 1873 med *Kristian Madsen, Holtum*.
Død 28.-2. 1918.

1 Børn: *Elvine Madsen*, f. 1875, gift 15. April 1900 med *Henning Kristensen* i Hyrup, nu i Brædstrup.

Børn: *Kristian Kristensen*, f. 16. April 1901, nu Fuglebjerg, Sjælland.

Død *Bodil Kristensen*, f. 31. Decbr. 1902.

16-121920 *Vilhelm* — f. 31. Oktbr. 1904, nu Ejby, Fyn.

Mary — f. 25. Febr. 1906, nu Skanderborg

Kirstine — f. 22. Juli 1908, nu Østbirk.

Peter — f. 12. - 1909, nu Tønning.

Agnes — f. 12. Febr. 1911, Brædstrup.

Hans P. Dal Kristensen, f. 19. Febr. 1913 —

Vilhelmine — f. 28. - 1914 —

Svend Aage — f. 25. Decb. 1915 —

2 *Marie Madsen* f. 7. Febr. 1879. Gift 7. Juli 1909, med *Peter Kiær*, Søn af *Zakarias Kristensen*, Rask Mølle. bor nu i Tørring.

3 *Sørine Madsen*, f. 30. Sept. 1880. Gift 10. Nov.

Død 1911, med *Andreas Jensen*, Søn af *J. Jensen*,
20-121916 Hvejsel, Datter *Edith Jensen*, f. 9. Juni 1916.
Bosat Tørring. Død 16. Sept., samme Aar.

- 4 *Niels Madsen*, f. 23. Marts : Gift 19. Juli 1914, med *Frida Nielsen*, Datter af *Portør Nielsen*, Tørring St.

Børn:

Ellen f. 20. Juli 1916.

Edith f. 3. - 1917.

Tvillinger: *Inga & Asta* f. 28. Aug. 1927, bor nu i Billund.

- 5 *Maren Madsen*, f. 1883. Gift 8. Juni 1900, med *H. Ehlers*, Søn af *Henrik Ehlers*, Aale, nu i Bredstrup.

Børn: *Ane Kathrine Ehlers* f. 22. Decbr. 1900.

Henrik — f. 1. Oktbr. 1902.

Bodil Marie — f. 16. April 1905.

Helene — f. 7. Novmbr. 1906.

Kristian — f. 11. Aug. 1908.

Hartvig — f. 15. Oktbr. 1909.

Elna Kristine — f. 8. April 1911.

Kirstiane — f. 17. Decbr. 1913.

Johannes — f. 3. Aug. 1918.

Karl Evald — f. 17. Marts 1922.

I dette Ægteskab fødtes ialt 12 Børn. 2 Døtre: *Kirstine* og *Martine* er døde som voksne, de andre 5 døde som smaa.

(*Niels Sørensens* Børn og Børnebørn.)

- Nr. 2 *Niels Sørensen* f. 6. Novb. 1853 Lindved Mark. Gift 6. Novbr. 1877, med *Bennet Hansens* Datter, *Ringine*, *Karen Hansen*, død 24. Nov. 1897.

Søn: *Muds Kristian Sørensen*, f. 30. Septbr. 1879. Gift 8. Decbr 1899, med *Dorthea Hauschedt*. Datter af Pottemager *H. Kristian Hauschedt*, Vejen. (bosat i Vejen.)

Deres Børn:

- 1 *Karen Hanschedt Sørensen*, f. 30. April 1899. Gift 8. Decbr. 1924, med Elektriker *Erling Friis*, Vejen, nu i Amerika.

Søn: *Jakob Kristian Friis* f. 10. Novbr. 1925. bosat i Vejen.

- 2 *Marie H. Sørensen*, f. 11. Decbr. 1900. Gift

i Vejen 9. Juni 1926, med Lokomotivfyrbøder
Aage Kristian Olesen, nu bosat i Maribo.

3 *Augusta K. H. S.* f. 25. Aug. 1902, boende
i Vejen.

4 *Elly M. H. S.* f. 22. Decbr. 1903, nu i Maribo.

5 *Valborg K. H. S.* f. 27. Febr. 1905. Gift i Ve-
jen 9. Juni 1926, med Chauffør *E. Eriksborg*
f. i Københ. 9. Oktbr. 1901, nu bosat i Taar-
bæk.

6 *Niels K. H. S.* f. 28. Juli 1906, boende i Maribo.

7 *Valdemar R. H. S.*, født 27. Jan. 1909, bor i
Gamst.

8 *Oda H. S.*, f. 8. Sept. 1911, bor i Vejen.

Niels Sørensen, gift anden Gang med Marie Andersen.
Datter af Adolf Andersen, Holtum Mark, 23. Marts 1899,
Adoptivdatter Stine Sørensen, nu gift og bor i Vejle.
N. Sørensen har hele Tiden boet paa Sindbjerglund
Mark.

Nr. 3 *Ane Sørensen* f. 25. Juli 1856. Gift 13. Maj
1882, med Hans Sørensen, Holtum Mark. H.
S. død 11. Oktbr. 1916, hans Hustru 25. Febr.
1921.

Deres Børn og Børnebørn.

1 *Søren Peter Sørensen* f. 12. Jan. 1884. Gift 6.
Febr. 1911, med Kristine Petersen, Datter af
Roes Petersen, Hvolgaards Mark.

Børn:

Hans Sørensen f. 4. Marts. 1912.

Holger - f. 2. Aug. 1913.

Anne - død 3 Aar gl.

Johannes - f. 9. Sept. 1919.

Anne - f. 31. Maj 1916, bor i Fausing
pr. Tørring.

2 *Søren Johannes S.* f. 1. Febr. 1886. Død 19.
Decbr. 1916. Gift i Novbr. 1911, med Katri-
ne Mølgaard, (nu Lærerinde i Straassø, pr. Ulf-
borg) Datter af Mølgaard Nielsen, Aulum.

Børn:

Svend Mølgaard S. f. 14. Oktbr. 1912.

Anne - f. 8. Apr. 1914, død s. Aar.

- 3 Petrine M. Sørensen, f. 23. Marts 1888. Gift 13. Juli 1922 med Jens Kristensen, Søn af P. Kristensen, Malling.
Børn:
Gunnar Kristensen, f. 20. Juni 1926; en Søn f. 3. Decbr. 1927. (Navn vides ikke).
- 4 Mathilda Vilhelmne S., Sygeplejerske, Aarhus, f. 18. Febr. 1891.
- 5 og 6 Tvillinger. Nielsine, Kristine, (døde som smaa.)
(Kristine Sørensens Børn og Børnebørn.)
- Nr. 4 Kristine Sørensen, f. 26. Juli 1858, død 29. Juli 1893. Gift 1878 med Roes Petersen, Hvolgaards Mark. Død 17. Novbr. 1918
- 1 Marie Petersen, f. 23. Maj 1879. Gift 1. Marts 1906 med A. H. Ahrenfelt, Søn af O. Ahrenfelt, Skjern.
- Børn: Anna Rindom Ahrenfelt, f. 1. April 1907.
Oda — — f. 13. Maj 1909.
Rose K. — — f. 5. Okt. 1910.
Nina H. — — f. 2. Aug. 1912.
Niels Jul — — f. 24. Aug. 1914, bor i Langskov.
- 2 Niels Petersen, f. 29. Sep. 1880, gift 29. Okt. 1909 med Johanne Sørensen, Datter af J. Sørensen, Bredsten, bor nu Ildved Mark.
- Børn: Jørgen Petersen, f. 21. Febr. 1912, d. 9. Aar gl.
Kristine — f. 7. Sept. 1914.
Roes Peter — f. 12. Juli 1919.
Jørga — f. 29. April 1923.
- 3 Søren Petersen, f. 23. April 1882, død 21. Oktbr. 1904.
- 4 Thomas Petersen f. 21. Decbr. 1883. Gift 13. Maj 1909, med Dorthea Villadsen, Datter af Enkefru Ane Villadsen, Jegindø, bosat Helligkilde pr. Hvidbjerg.
- Børn: Villiam Petersen f. 7. Juli 1910.
Peter - f. 1. April 1912.
Arne - f. 14. - 1914.
Elly Margrethe Petersen f. i Oktbr. 1916.
Karl Emil - f. i Jan. 1919.
Gustav Herman - f. i Febr. 1921.

- Gunnar Holger - f. i - 1923.
Hans Aage - f. i Jan. 1925.
Johannes - f. 4. Juli 1927.
- 5 Mette Marie Petersen f. 2. Aug. 1885. Gift 20. Juni 1911, med K. Kristiansen, Søn af K. Kristiansen, Alsted Mark. Enke i April 1922. bosat Tørring Mark.
- Børn: Kirstejn Kristiansen f. 14. Juni 1912.
Kristen - f. 5. - 1913.
Peter - f. 4. Marts 1916.
Kristine - f. 28. Novbr. 1919.
Viggo - f. 6. Maj 1921. Død 1 Md. gl.
Vilhelmine - f. 24. Septbr. 1922.
- 6 Petrea Kristine Petersen, Gift med S. P. Sørensen, Fausing Skole.
- 7 Bergitte Marie Petersen f. 12. Decbr. 1888. Gift 7. Novbr. 1912, med Niels Andersen, Søn af A. J. Andersen, Vester Ørum, pr. Uldum. Bosat i Vester Ørum.
- Børn: Peter Andersen f. 9. Decbr. 1913.
Anders - f. 4. Marts. 1915. Død 5 Aar gl.
Sigurd - f. 9. Marts 1917.
Kristian - f. 9. Juli 1918.
Anna - f. 9. Septbr. 1920.
Arne - f. 30 Aug. 1922.
Dagny - f. 28. Novbr. 1925.
Dagmar - f. 4. April 1927.
- 8 Othilde Marie Petersen f. 28. Marts 1890. Ophold Sindssygehospitalet Middelfart. Gift 15 Febr. 1911, med Marius Petersen, Søn af A. J. Petersen Vester Ørum.
- Børn: Anders Andersen f. 31 Marts 1912.
Nielsine - f. i Febr. 1914.
Anne - f. i - 1916.
Metha - f. 16. Septbr. 1917.
- 9 Kristian Petersen f. 17. Septbr. 1891. Gift 24. Aug. 1923, med Elisa Petersen, Datter af P. J. Petersen, Hvejsel Sogn, bosat Vestbirk Efterskole.

Børn: Uffe Roes J. Petersen f. 13. Septbr. 1924.
Birgitte - f. 7. Aug. 1927.
Toke Roes - f. - - -
Død 4 Mdr. gl.

10 En lille Dreng dødfødt.

Kristen Sørensens Børn og Børnebørn:

Død Nr. 5 Kristen Sørensen, f. 29. April 1860. Gift 27.
16/11 1926 Okt. 1883 med Petrea Hansen, Datter af Hans
Madsen, Tørring Mark, nu Hammerhus.

Børn:

1 Sørine Sørensen, f. 7. Aug. 1884, gift 23. Juli
1915 med Thorvald Skov, Hvolgaards Mark,
Børn: f. 18. Juni 1885.

1 Marie Skov, f. 20. Maj 1906.
2 Aage - f. 10. Okt. 1907.
3 Emilie - f. 7. Sept. 1909.
4 Anne - f. 20. Marts 1911.
5 Evald - f. 29. Sept. 1912.
6 Kristian - f. 6. Sept. 1916.
7 Kristen - f. 4. Maj 1918.
8 Otto - f. 23. Novbr. 1919.
9 Ingeman - f. 25. Aug. 1922.
10 Ruth - f. 15. Juli 1924, bor Hammerhus.
(„Vibild“ Navnetilføjelse 1927.)

2 Hans Sørensen Vibild f. 28. Febr. 1886. Gift
28. Febr. 1916, med Anne Habekost, Gjesten.
Bor nu Klovborg.

Børn: Jens Thue Sørensen Vibild f. 2. Decbr. 1916.
Kristen — — f. 17. Novbr. 1918.
Arne — — f. 23. April. 1921.
Vagn — — f. 4. Juni 1923.
Petrea — — f. 22. Juli 1925.

Død 3 Anton P. Sørensen f. 1. Marts 1888.

16/10 4 Marie Sørensen f. 28. Maj 1890. Gift 31. Okt.
1894 1924 m. Forstander Sandbæk, Tømmerup Højsk.

Børn: Harald 6 - 1 — 04 Alfred 26 - 6 — 07
Agnes 13 - 12 — 08 Margrethe 2 - 1 — 11

5 Ane Sørensen f. 15. Juli 1892. Gift 27. Okt.
1917, med Jens Møller, Vindelev.

Børn:

Niels Hartvig Møller f. 17. Decbr. 1907.

Marie Møller, f. 17. Oktbr. 1909.

Navnet Vibild tilføjet 1927.

- Død* 6 Marius Kristian Sørensen f. 25. Aug, 1894.
7/10 7 Kristian Sørensen Vibild f. 19. Decbr. 1885..
-94 Gift 28. Marts 1918. m. Olivie Kristensen, Ikast
- Børn:
- Stenie S. Vibild f. 8. Marts 1920, (bor i Nyborg.)
 - Poul V. - f. 18. - 1924.
 - Osvald V. - f. 22. - 1926.
 - 8 Lydia Sørensen Vibild f. 26. Febr. 1898. Op-
hold, Hammerhus, pr. Tørring.
 - 9 Sara Sørensen Vibild. Navnet Vibild tilføjet 1927.
Ophold: Tommerup Højskole.
 - 10 Bodil Sørensen Vibild f. 5. Decb. 1900. Syge-
plejerske, Dreslette.
 - 11 Anton Sørensen Vibild f. 18. Oktbr. 1903.
Student i København.
(Nr. 12 En lille Dreng dødfødt.)
- Ane Marie Sørensens Børn og Børnebørn.
- Nr. 6 Ane Marie Sørensen, f. 26. Novbr. 1862, gift
15. Maj 1883 med Søren Nielsen Magelund.
Søn af Niels Magelund, Hjortsvang. Enke 31.
August 1906. bor nu i Bredsten.
- Børn: 1 Søren Nielsen Magelund, f. 24. Maj 1885. Gift
24. Sept. 1915 med Petra Nielsen, Datter af
M. Nielsen, Aarhus. Død 12. Decbr. 1924.
- Søn: Helge Magelund, f. 11. Aug. 1916 i Vorbasse.
Gift anden Gang 9. Maj 1926 med Mariane
Friis, Datter af Friis, Strib
- Datter: Tony Magelund, f. 14. Decbr. 1927.
S. N. M. bosat Kildebjerget, Stovby.
- 2 Sofie Magelund, f. 1. Juni 1881. Gift 24. Juni
1916 med Mejeribestyrer H. Pape. Bredsten.
- Børn: Villy Pape, f. 12. Sept. 1917.
Edna - f. 16. Okt. 1918.
Vera - f. 2. Novbr. 1919.
lille Bror, f. 24. Juni 1922 (dødfødt).
Ove Pape, f. 31. Decbr. 1923.
Elly - f. 25. Marts 1926.
Hilda - f. - - - (Tvillinger).

I dette Ægteskab fødtes ialt 9 Børn, de 7 er hjem-
me hos Gud, i det de døde som smaa.

Petrine Sørensens Børn og Børnebørn,

Nr. 7 Petrine Sørensen, f. 16. Jan. 1865. Gift 16. Novbr. 1886 med Poul Kristian Jensen, Thy.
Nu Ølholm.

Børn / Marius Jensen, f. 6. Marts 1893. Gift 8 Okt. 1920 med Kathrine Jensen, Datter af Skomager M. Jensen, Bedsted.

Datter: Pouline K. P. Jensen, f. 19. Sept. 1921, (bosat i Thy).

2 Anna Jensen, f. 18. Juli 1889, bosat i Ølholm.

Ane Kirstine Sørensens Børn og Børnebørn.

Nr. 8 Ane Kirstine Sørensen, f. 18. April 1868. Gift 5. Novbr. 1888 med Jens Jakob Sørensen, Tørring Mark. Død 25. April 1891, bor nu i Aale.

Datter: Marie Sørensen, f. 3. Marts 1890. Gift 6. Sept. 1912 med Karl Nielsen, Søn af A. Nielsen Næsby, Løgstør, nu bosat i Vejen.

Børn: Elna Nielsen, f. 17. Marts 1913.

Mary — f. 5. Maj 1916.

Anders — f. 22. Jan. 1918, død 5/5-23.

Frida — f. 20. Decbr. 1919.

Anders — f. 8. Juni 1924.

Svend — f. 10. Juli 1925.

Knud — f. 26. Novbr. 1926.

Gift anden Gang 29. Marts 1892 med Steffen Sørensen i Ring, død i Tørring 4. Sept. 1911.

Børn / Jens Jakob Sørensen, f. 7. Jan. 1895. Gift 14. Novbr. 1919 med Maren Steffensen, Datter af Niels Steffensen, Nortvig, har 3 Sønner, bor i Nortvig.

2 Ane Mette Sørensen, f. 7. Juli 1896. Gift 30. Aug. 1927 med Hans Kofoed, Bornholm, bosat i Smalaale pr. Aale.

3 Søren Sørensen, f. 30. Novbr. 1898, nu i Argentina.

4 Kristian Jul, f. 25. Decbr. 1901, gift 17. Okt. 1926 med Marie Jensen, Datter af I. P. Jensen, Sommersted, bor i Tyrsted; har en Søn.

- 5 Kristian Sørensen, f. 15. Okt. 1904, opholder sig for Tiden paa Langeland.
- 6 Marius, f. 6. Sept. 1906, død 19. Oktbr. samme Aar.
- Nr. 9 Niels Frederik Sørensen, f. 11. Maj 1870. Gift 5. Okt. 1900 med Jensine Skovgaard Møller, Datter af M. I. Sk. Møller, Bredal.
Lærer i Vinding Skole, pr. Brædstrup.
- Børn: Ingvar Skovgaard Sørensen, f. 15. Sept. 1901.
Mette Dagny - f. 7. Dec. 1903.
Ingvar er paa en Gaard i Nabosagnet.
Dagny, Musiklærerinde, er hjemme.

Martin Sørensens Børn og Børnebørn.

- Nr. 10 Martin Sørensen f. 24. Oktbr. 1872, Gift 3. Novbr. 1898, med Jakobine Madsen, Datter af Hans Madsen, Tørring Mark.
- Søn: Søren Sørensen f. 9. Aug. 1899. Gift 30. Aug. 1923, med Sine Olesen, Datter af Mads Olesen, Hjortsvang.
- Børn: Gudrun Sørensen f. 29. Juni 1923.
Freda - f. 5. Novbr. 1924.
Vagn - f. - - -
bosat i Hammer pr. Tørring.

Hermed slutter saa Slægtregistret fra Søren Nielsen og Hustru.

