



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægtsbog

over

Anders Christian Sørensen og hustru

Mettine Marie Andersen

fra Dronninglund sogn

forfædre og efterkommere



Nettine Marie Andersen med børn



Nettine Marie Andersen med voksne børn



"Store Bjørnlund"



"Bjørnlundhus"



Marie Kirstine Pedersen, Nettines mor

I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

1. Forord.
2. Arkivarbejdet, af genealog H.P.Aagaard.
3. Anmærkninger om de gamle betegnelser.
4. Anders Christian Sørensen og hans ægtefæller.
5. Orientering om anetavlens opbygning.
6. Anetavle for Anders Christian Sørensen.
7. Anetavle for Mettine Marie Andersen.
8. Efterkommere efter Anders Christian Sørensen og Mettine Marie Andersen.
9. Alfabetisk register.
10. Supplerende oplysninger

F O R O R D

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem Slægtshistorisk Institut og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde - og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger og skattemandtal m.m. samt en del personalhistorisk litteratur. Hvor der ikke er kildeangivelse i teksten, er kildens den naturlige for den pågældende oplysning; oplysning om fødsel og vielse er altid det pågældende sogns kirkebog, men når kilden er en anden, vil der blive givet oplysning herom.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt at komme ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt ses at have nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også omliggende sognes kirkebøger gennemgået.

Hvor gamle dokumenter citeres, gengives ordstilling og stavemåde korrekt, og de fejl m.v. der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at forsøge på identificering af hver enkelt fader eller forlover.

Efterkommeroversigten er for de nulevendes vedkommende hovedsagelig udarbejdet på grundlag af de pågældendes egne oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle medlemmer af slægten, som er over 21 år. Disse slægtsmedlemmer er blevet opfordret til at fortælle om deres personlige forhold og endvidere i flere tilfælde også om deres forældre og søskende. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved personligt besøg, men hvor dette ikke har været muligt, er der rettet skriftlig henvendelse. Hvor der er mangler, skyldes dette altså forkerte eller mangelfulde adresser og - desværre - nogle helt negative forespørgsler.

Navne og data er så vidt muligt anført efter de pågældendes egne oplysninger, og der kan derfor forekomme tilfælde, hvor f.eks. søsken-

des efternavn er stavet forskelligt.

Denne slægtsbog, som vi har haft den glæde at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan aldrig gøres færdig, så længe slægten lever. Man har derfor tænkt sig med tiden at foretage en ajourføring, og med dette formål for øje er der bag i bogen indsat et antal blanke sider, som er beregnet til notater, indklæbning af avisudklip og billeder m.m.

SLÆGTSHISTORISK INSTITUT

f Skole

A R K I V A R B E J D E T

Vi har bedt vor genealog H.P. Aagaard om at fortælle lidt om de problemer, forskeren møder i sit daglige arbejde, hvilket har resulteret i følgende indlæg, der er illustreret med foto fra Landsarkivet af forskellige arkivalier:

-oOo-

I det følgende vil jeg prøve at gøre rede for fremgangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslagt for en række nulevende personer.

Identificering og opstilling af forfædre for de første par generationers vedkommende skaffer sjældent større problemer, og det kan forklares derved, at kildematerialet tættere op mod vor tid er så fyldestgørende og giver forskeren de tilstrækkelige oplysninger for en nogenlunde hurtig udbygning af forslagten til tiden omkring 1820. Først omkring ved den tid dukker der normalt alvorligere problemer op for udforskeren.

For at illustrere periodens fortrinlige hjælpemidler, skal her fremføres følgende:

Har man eksempelvis til et udgangspunkt oplysninger om en persons fødeår, dato og sted, skal vi sige 1910, indleder man undersøgelsen med et opslag i det pågældende sogns kirkebog, man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af den pågældende dåbsindførsel, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver os en række vigtige oplysninger.

For det første får vi ved ovennævnte indførsel oplyst forældrenes navne, faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra omkring 1925 også faderens alder), samt i de fleste tilfælde hvor og hvornår forældrene er viet. Hvis sidstnævnte oplysning mangler, giver de opgivne fadders navne med bopæl som regel ved sammenhold med forældrenes navne os en ide om, hvor man skal søge forældrene gift, for derigennem at komme videre med udforskningen. Lad os til eksempel sige, at vi finder omtalte forældrepar viet i et nabosogn i året 1903. Vielsesindførelser på de tider (perioden efter 1891) vil under alle omstændigheder give os sikre oplysninger om brudens og brudgommens henholdsvis fødesteder, år og datoer, samt deres forældres navne, stilling, samt evt., hvor forældrene opholder sig ved vielsen, og ofte oplyses det, hvis et eller begge forældre er døde før børnenes giftermål. Ydermere får man navne på de to forlovere, de-

res stilling og bopæl, og da det som regel (især i landsognene) er to til brudeparret beslægtede personer, vi her får oplysning om, kan det ofte være til stor nytte i det videre efterforskningsarbejde.

Nu kan man som sagt med stor sikkerhed slå det opgivne forældrepars dåbsindførelser efter og herefter begynde med at indsamle de nødvendige oplysninger om udgangspersonens fire bedsteforældre.

Dersom man ved vielsesindførelsen 1903 får en sikker oplysning om de fire bedsteforældres opholdssteder, gør man som regel klogt i at gå i gang med de pågældende sognes kirkebøger med dødsindførelser og forsøge at finde de fire bedsteforældre døde. Og indførelserne, der alle falder i perioden efter 1891, giver en række såre vigtige oplysninger.

Man får her oplyst den afdødes fødested, år og dato samt den afdødes forældres navne. Som regel oplyses det også, hvorvidt afdødes ægtefælle lever eller forinden er død og oftest hvornår ægtefællen er død og deres sidste fælles bopæl.

Altså kan vi nu, efter en forholdsvis begrænset indsats opstille: To forældre - fire bedsteforældre - otte oldeforældre.

De otte oldeforældre vil skønsmæssigt være personer, der er født omkring 1820.

Man vil i mange tilfælde kunne sige, at indtil nu er alt gået glat, og det indtil nu præsterede vil enhver uden synderlig erfaring og forudsætning kunne finde frem til.

Men når man derefter forsøger at finde frem til de seksten tipoldeforældre, begynder vanskelighederne som regel at melde sig.

For det første er vi nu kommet tilbage til den tid, hvor alt opbevaret arkivmateriale er nedskrevet med gotiske bogstaver, hvilket kræver, at man først skal gøre sig fortrolig med denne for nutidsmennesker ulæselige skrifttype.

For det næste opstår der snart vanskeligheder derved, at primærkilden - kirkebøgerne - i datiden kun indeholder de mest elementære oplysninger om dåb, vielse og dødsfald - dog på undtagelser nær.

Ved dødsfald og vielser får man i al almindelighed ikke oplysninger om personens fødselsidentitet og herkomst.

Dog, er der tale om stavnsbundne personer, d.v.s. personer, der tilhører slægter, der i flere generationer har boet i det samme sogn, eller i alt fald på den samme egn, hvad man hyppigt konstaterer i landdistrikterne, og i særlig grad i forbindelse



1725
1. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
2. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
3. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
4. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
5. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
6. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
7. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
8. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
9. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael
10. Dom: 1. Oct: 1725. Michael Michael

1726
1. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
2. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
3. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
4. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
5. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
6. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
7. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
8. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
9. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael
10. Dom: 1. Oct: 1726. Michael Michael

1727
1. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
2. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
3. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
4. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
5. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
6. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
7. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
8. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
9. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael
10. Dom: 1. Oct: 1727. Michael Michael

1728
1. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
2. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
3. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
4. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
5. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
6. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
7. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
8. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
9. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael
10. Dom: 1. Oct: 1728. Michael Michael

Kirkebogsside fra Sdr. Feldings ældste kirkebog

med de gamle gårdmandsslægter (slægter, hvor man så vidt muligt har forsøgt at bevare gården i slægtens eje), bliver vanskelighederne ved udforskningen og identificeringen af personer næppe så store.

En langt større tendens til flytten omkring indenfor en række sogne finder man indenfor husmænd, daglejere og indsiddere (huslejere), og disse personer kan godt sætte slægtsforskeren grå hår i hovedet.

Men når man i forbindelse med en slægts udforskning er kommet tilbage til personer i første halvdel af 1800-tallet, man ikke med sikkerhed kan fastslå fødested og herkomst for, kan man i de fleste tilfælde skaffe sig fast grund under fødderne ved at gøre brug af en række sideløbende kilder til de obligatoriske kirkebogsundersøgelser.

I første række vil man skaffe sig den manglende dokumentation ved at gøre brug af de bevarede folketællingslister, der fra 1845 giver os oplysning om personens fødested (sognet).

I en række tilfælde kan man også ved hjælp af jurisdiktionsens skøde- og panteprotokol samt skifteprotokol skaffe sig den fødestedshjemmel, man har brug for.

Dette kræver dog, at man gør sig fortrolig med, hvad der findes bevaret af disse arkivalier; indtil 1850 vil man gang på gang konstatere, at en mængde af disse forskningskilder er gået tabt.

Men at man får noget ud af sidste gruppe kildestof, afhænger næsten udelukkende af, med hvilket miljø man har med at gøre, om det er den besiddende del af befolkningen eller ej. Den fattige del figurerer yderst sjældent her.

For halvdelen af befolkningen - "Mandkønnet" - mændene er der en kilde mere, der kommer forskeren til hjælp i flere tilfælde. Det er lægdsrullerne. De giver ofte de manglende fødesteder og oplysning om faderens navn. Lægdsrullerne er bevaret for samtlige lægds vedkommende fra og med 1790.

I denne kilde kan vi ydermere få oplyst et og andet om vore forfædres statur og udseende, og i hvert fald får man oplysning om den pågældendes højde, hår- og øjenfarve samt særlige kendetegn.

Men som sagt: Kirkebøgerne er stadig vor hovedkilde og vil for de fleste fastboende slægters vedkommende kunne føre disse med stor sikkerhed tilbage til i sidste halvdel af 1700-tallet.

Selvfølgelig kan et problem med flere personer af samme navn i samme sogn gøre identifikationen uhyre vanskelig og vil tvinn-

ge forskeren til at benytte ovenomtalte sideløbende kilder og endvidere til at sammenholde en lang række omstændigheder.

Og her, i den forbindelse, må man være fortrolig med datidens navne- og opkaldsesskik. Disse skikke eller regler har dog kun gyldighed inden for almuen; for datidens standspersoner, eller overklasse, kan man ikke iagttage nogen fast opkaldsesskik.

Al navngivning indenfor almuen i tiden indtil ca. 1855 kendetegnes derved, at man fik faderens fornavn omdannet til efternavn, hvis f. eks. faderen hed Mads, kom sønnen til at hedde Madsen, mens datteren kom til at hedde Madsdatter. Det skal bemærkes, at endelsen -datter forsvandt i tiden 1825-1830.

Og generelt med hensyn til opkaldelsen kan man sige, at den første søn fik farfaderens fornavn, næste søn fik morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrene: Første datter farmors og anden datter mormors navn. Længere hen i rækken af sønner eller døtre konstaterer man ofte afvigelser fra reglen, f.eks. den tredje søn får farfars fars navn og tredje datter farfars mors navn. Ofte ser man, at søn eller datter er opkaldt efter den senest afdøde indenfor den nærmeste slægtskreds.

I enkelte tilfælde ser man også, at almuens sønner eller døtre opkaldes efter den herremand eller frue, under hvem de pågældende er fæstere, i sjældnere tilfælde støder man på opkald efter stedets præst eller dennes kone, eller i andre tilfælde af andre folk af rang og stand, som nød stor yndest og var vel estimeret der på egnen.

Men selv om man er rustet med stor erfaring og viden om datidens forhold, så stilles man gang på gang overfor omstændigheder, der er komplet uløselige, f. eks. hvis en af forfædrene viser sig at være født udenfor ægteskabet og den udlagte barnefader opgives at være "en Kyrasserer Peder Sørensen af Det slesvigske Fodregiment", eller som ofte konstateret: "En Bissekræmmer fra Holsteen".

Ja, så siger det faktisk bum! Og der er i realiteten lagt bom for videre udforskning af i hvert fald barnefaderens slægt. De angivelser man støder på er ofte fuldstændig opdigtede identiteter.

Derimod lykkes det som regel at opspore pigens herkomst, forudsat man ikke er for langt tilbage i tiden. Men ikke sjældent ender det i fryd og gammen derved, at den udlagte barnefader viser sig at være ~~en~~ fra egnen, som nogle måneder efter barnets fødsel holder bryllup med pigen. Brylluppet holdes ikke altid

i pigens hjem, men snarere i hendes morbroders gård eller hus.

Når man er kommet tilbage i 1700-tallet med en række forslægtslinier på en sådan tavle, kan der hurtigt vise sig næsten uløselige problemer for den videre udforskning og af helt andre årsager, end skitseret i sidste afsnit. Og en af de hyppigste er, at kirkebøgerne for det pågældende sogn totalt mangler i tiden helt frem til 1814, men så at sige ikke længere frem i tiden, idet der fra dette år blev påbudt dobbelt kirkebogsføring i alle danske sogne.

Til belysning af, hvor ofte man kommer ud for dette problem, kan nævnes, at der alene i Nørrejylland er omkring 50 sogne, hvor kirkebøgerne er gået tabt til 1814.

Men i mange tilfælde er man selvfølgelig også heldig med at kirkebogen er bevaret helt fra det år, kirkebogsføring blev påbudt, nemlig år 1646. Ja, i en snes tilfælde kan den jyske halvø endda opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste i Sønderjylland, hvor Hjordkær kan opvise en kirkebog, som tager sin begyndelse 1573. I selve Nørrejylland (alt nord for Kongeåen) er de ældste fra 1611, nemlig Sønderho på Fanø, i 1618 har vi kirkebøger fra Sabro og Lading, i Aalborg fra 1624, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635, og i Janderup-Billum ved Varde fra og med 1638.

Ofte ser man, at en kirkebog er bevaret fra 1646 og til og med 1700 og at der så i en kortere eller længere årrække ingen kirkebog er bevaret. I sådanne tilfælde er spørgsmålet mange gange, hvordan man kan overvinde en sådan lakune, stor eller lille. Det kan være pokkers svært!

På samme måde som primærkilden, kirkebogen, svigter, forholder det sig også med en række andre arkivalier. Af andre arkivalier, der i tiden før 1800 i mange tilfælde helt eller delvis kan erstatte manglende kirkebøger, skal især nævnes godsarkiverne.

Og at godsarkiverne i særlig grad er blevet den kilde, hvormed man bedst belyser den store, brede landbefolknings livsvilkår og afstammingsforhold grunder sig på, at den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkr. 1800 var fæstere under en eller anden herregård, og da mange godsarkiver ligger inde med en række fæste- og skifteprotokoller, begyndende i første halvdel af 1700-tallet og i en række tilfælde fortsættende til helt hen midt i 1800-tallet, må denne forskerkilde selvfølgelig blive den vigtigste sideløbende kilde til de i tiden før 1814 mere eller mindre komplette kirkebøger.

1

Jeg underskriver hermed Jernlov Jernsølv til Rindögård
 Porsen og Jernsølv Jernsølv til Rindögård, som Jernsølv gaaes
 Land Jernsølv i Dals sogn og by, i Dals Jernsølv amt, og
 mig nu tilføjer; Loven nu Landmaalinges Matrikel under
 N. 1. - Jernsølv Jernsølv; Dals Jernsølv; Dals Jernsølv
 moderation paa Jernsølv Jernsølv; Dals Jernsølv; Dals Jernsølv
 Jernsølv Jernsølv, i det Lign, i gaar i Jernsølv gaaes Land
 Jernsølv Jernsølv til Jernsølv Jernsølv, Jernsølv maars, det Jernsølv
 Dals Jernsølv og Jernsølv Jernsølv i Jernsølv Jernsølv, og Jernsølv
 Jernsølv Martini-dag eller 11. November aarlig, af indalen, og
 gaaes nu ved Jernsølv, og i det Lign Jernsølv paa bogning
 eller noget af Jernsølv Jernsølv, Jernsølv, men ind alt Jernsølv
 Jernsølv Jernsølv Jernsølv, som Jernsølv, og Jernsølv Land
 Jernsølv, og Jernsølv Jernsølv og Jernsølv Jernsølv Jernsølv og Jernsølv
 Jernsølv, og Jernsølv Jernsølv Jernsølv og Jernsølv Jernsølv til
 Jernsølv Jernsølv. Dated Rindögård d. 31. November A. 1719.

H. S. Jernsølv

Jernsølv Kongelig Forordning af d. 27. Februar A. 1719. skal Jernsølv min
 Rindögård, paa Dals, som nu gaaes Jernsølv af mit til mig Jernsølv
 Oregard Jernsølv, Jernsølv mig og Jernsølv Jernsølv til Jernsølv
 Jernsølv i alle maars, og jeg Jernsølv Jernsølv mig Jernsølv
 Jernsølv Jernsølv, og Jernsølv Jernsølv, vil, at indalen alt Jernsølv mig
 til Jernsølv nu Jernsølv Jernsølv, Jernsølv for mig Jernsølv
 min Jernsølv, mig i det Lign Jernsølv Jernsølv-dag, for Jernsølv.
 Og Jernsølv mig ombesøgt Jernsølv Jernsølv af Dals Jernsølv og Jernsølv
 Jernsølv af Dals, Jernsølv mig til Jernsølv Jernsølv, at Jernsølv
 Dated Rindögård d. 27. Februar.

til Jernsølv Jernsølv

H. S.

Jernsølv Jernsølv. Jernsølv Jernsølv Jernsølv Jernsølv Jernsølv

2

Jeg underskriver hermed Jernlov Jernsølv til Rindögård
 Porsen og Jernsølv Jernsølv, til Jernsølv Jernsølv, som Jernsølv gaaes
 Land Jernsølv i Dals sogn og by, i Dals Jernsølv amt, og
 mig nu tilføjer; Loven nu Landmaalinges Matrikel under
 N. 1. - Jernsølv Jernsølv; Dals Jernsølv; Dals Jernsølv
 moderation paa Jernsølv Jernsølv; Dals Jernsølv; Dals Jernsølv
 Jernsølv Jernsølv, i det Lign, i gaar i Jernsølv gaaes Land
 Jernsølv Jernsølv til Jernsølv Jernsølv, Jernsølv maars, det Jernsølv
 Dals Jernsølv og Jernsølv Jernsølv i Jernsølv Jernsølv, og Jernsølv
 Jernsølv Martini-dag eller 11. November aarlig, af indalen, og
 gaaes nu ved Jernsølv, og i det Lign Jernsølv paa bogning
 eller noget af Jernsølv Jernsølv, Jernsølv, men ind alt Jernsølv
 Jernsølv Jernsølv Jernsølv, som Jernsølv, og Jernsølv Land
 Jernsølv, og Jernsølv Jernsølv og Jernsølv Jernsølv Jernsølv og Jernsølv
 Jernsølv, og Jernsølv Jernsølv Jernsølv og Jernsølv Jernsølv til
 Jernsølv Jernsølv. Dated Rindögård d. 31. November A. 1719.

Men ofte må man med sorg konstatere, at arkivalier fra det gods ens personer har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan vist generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er lidt småt med bevarede godsarkiver i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Arkivalier vedrørende selveje skal i tiden indtil ca. 1800 søges i de lokale herreders skøde- og panteprotokoller (Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738), hvorimod skifte- og arvegang skal søges i de såkaldte amtsskifteprotokoller.

En anden vigtig kilde til belysning af familieforhold i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet er fire - udover tidligere nævnte folketællingsliste - folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840. Men da disse intet har om personernes fødested, kun navn, alder og stilling, har de dog kun begrænset værdi for slægtsforskeren, men er som sagt alligevel et godt hjælpemiddel, dersom kirkebøgerne mangler indtil 1814.

Lykkedes det en ved hjælp af velbevarede kirkebøger, slægternes bestandighed i et sogn og en række gode sideløbende arkivalier at føre en eller flere forslægtslinier tilbage i 1600-tallet, kan man for almindelige almue- eller landboslægters vedkommende sige, at man har været heldig med at kunne føre slægten så langt tilbage.

Men anderledes stiller det sig, hvis man i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger udenfor den egentlige bondeatånd, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land. Hvis det er tilfældet, viser der sig for forskeren helt andre og større muligheder for udforskning af de pågældende personers afstamning.

Her skal man i særlig grad have opmærksomheden henledt på det til rådighed stående allerede trykte stof og kildemateriale.

Ofte antog folk af stand et slægtsnavn, hvilket gør det lettere at spore slægten og afstamningen, og i den forbindelse har der gennem tiderne været sat meget ind på at få udgivet trykte stamtavler for de faste slægtsnavne og slægter tilhørende aristokratiet i fortidens Danmark, hvorfor man ofte ved at kombine-

Zielmsloffberitt

Hies siungs Sogenn oes
Böe 10.

Lapmib Samfame mogetfame
 iß Ladnigs
 iß Romigföle
 iß Lamb
 iß gaab
 iß bome
 iß Saandman naan oedre rgr
 iß biffen
 iß goggetfame
 #ags
 iß gaanum

off Gouloff mans
 iß Ladnigs
 iß Romigföle
 woffman padenpant Botum
 iß Ladnig
 iß Romigföle
 iß Lamb
 iß gaab
 iß bome
 iß Saandman naan oedre rgr
 iß biffen

iß goggetfame
 #ags
 iß gaanum
 Lapmib padenpant oes Migele woffmanfame
 iß Ladnigs
 iß Romigföle
 iß Saandman naan oedre rgr
 iß Lamb
 iß gaab
 iß bome
 iß biffen
 iß goggetfame
 #ags
 iß gaanum

off Gouloff mans
 iß Ladnigs
 iß Romigföle
 iß all viel pannung
 Migele lapum oes Offer fofum
 iß Ladnigs
 iß Romigföle
 iß Saandman naan oedre rgr
 iß Lamb

re en række trykte stamtavler og andre trykte kilder, kan føre en sådan mere fornem afstamning tilbage i 1500-tallet. Ja, er der tale om afstamning fra en af de gamle adelsslægter, vil man ofte derigennem støde på afstamning til det gamle kongehus og kunne opregne utallige konger og fyrster over hele Europa blandt forfædrene.

Ja, ved hjælp af de tilgængelige trykte stamtavler over sidstnævnte slægter, kan man komme tilbage til personer, der har levet i det fjerde århundrede efter Kristi fødsel.

Udover de her nævnte kilder og hjælpemidler findes der på arkiver og biblioteker et stor antal sogne- og egnsbeskrivelser, der ofte er til uvurderlig hjælp i forskningsarbejdet, og her dykker man uvilkårligt ned, hvergang man har en anelse om, at der er noget at hente i det øjemed at få noget interessant at fortælle om hver enkelt af forfædrene på tavlen.

Under sogne- og egnsbeskrivelser må også henføres de forskellige historiske årbøger, som faktisk udgives for alle egne af landet. Der er også et væld af privat udarbejdede stamtavler og slægtsbøger, stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler o.m.a.

Det vil være umuligt at nævne alt, og det er ikke muligt for en forsker at vide alt, hvorfor han må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selvom det ofte intet resultat giver.

Jeg har i det foregående fortalt Dem lidt om, hvordan en undersøgelse foregår på arkiverne, men naturligvis kan der ikke her gøres rede for de utallige foreliggende muligheder, hvilket jo heller ikke var formålet, som blot var at give Dem et lille indtryk af de vanskeligheder, man støder på.

Af de hidtil ~~unævnte~~ kilder er der dog et par, som fortjener lidt ~~nærmere~~ omtale.

Den første er tingbøgerne, hvorigennem det ofte kan lykkes at føre en bondeslægt flere led længere tilbage - ofte til 1500-tallet. Det kan f.eks. ske på den måde, at der opstår en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet (i et endog meget snørklet sprog) i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som havde overtaget den fra hans far, der er vidnets "rette oldefar". Derved har man så yderligere et par generationer.

Men der kan opremses mange andre eksempler, så mange af forskellige art, at det vil være ugørligt at komme ind på dem her.

Den anden ikke tidligere nævnte kilde er jordebøgerne, som kan give interessante oplysninger. Også brandtaxationer kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Endelig er der også privatarkiverne. Det sker ofte, at en forsker - måske et helt liv igennem - foretager meget omfattende studier om denne eller hin slægt, uden at det nogensinde lykkes for ham at få resultatet af sit mangeårige arbejde udgivet. Sådanne private arkiver testamenteres almindeligvis til de offentlige arkiver og kan selvsagt give uvurderlige oplysninger, da en del af oplysningerne ofte vil være baseret på beretninger, som er afgivet af forlængst afdøde slægtsmedlemmer.

Hvis man selv ønsker at give sig i kast med arkivarbejde, bør man forinden sætte sig ret grundigt ind i mulighederne, hvilket der er givet begynderen mulighed for gennem frekventering af et af de talrige kommunale kurser, som gennem de senere år har set dagens lys. Undervisningen her gives almindeligvis af erfarne arkivfolk, som kan hjælpe begynderen gennem sin egen gennem år indhøstede erfaring.

H. P. Aagaard.

ANMÆRKNINGER VEDR. GAMLE BETEGNELSER

For alle jordbesiddere gælder det, at de skulle svare en vis afgift af deres ejendom, og disse afgifter baseredes efter gårdens hartkorn. Hartkorn var oprindeligt fællesbetegnelsen for de afgifter, bonderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt" korn.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1	td.	hartkorn.
1 - gryn eller hvedemel	2	-	-
1 - hvede eller ærter	1½	-	-
1 - havre	½	-	-
1 - humle	½	-	-
4 læs enghe	1	skp.	-
12 gæs	1	td.	-

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme - den såkaldte matrikel af 1664 - og heri skyld-sattes ejendommene i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, da ligheden på godserne som nævnt havde været noget forskellige, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed. Enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe: antal læs hø, græsning og svins-olden m.m. Også møllerier og enkelte andre erhverv blev medtaget og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn.

For Trøds mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i 150 år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boni-

teringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sættes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder skattedes 6 1/6 td. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn. Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårligste jorders værdi ved opdyrking, transportanlæg, mergling m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri". Betegnelsen dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian den Tredie, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet, pligten til at underholde hovheste, havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havre-ydelse.

Den i ældre dokumenter omtalte "herlighed" betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbytte af skov jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagesfald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret og patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vist nok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte go-

re sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret.

I jordebøgerne for tiden før 1700 angives de forskellige ydelser i ørtug, hvilket mål nærmest må angives at svare til 1 romersk unce.

Orfejde betød i det ældre sprog forlig, særlig et edeligt løfte af en dræbt persons frænder om ikke at tage hævn for drabet, altså det samme som i endnu tidligere tid betegnedes med ordet trygdeed. Et skriftligt dokument indeholdende en orfejde kaldtes orfejdebrev. Ordet, der var i brug i den senere middelalder og i det 16.- og 17. århundrede anvendtes især, hvor parterne i forliget var adelige.

Ordet vidisse kommer af det latinske video, jeg ser, og betyder at have set. Da i middelalderen vidnerne, som bekræftede genparter af originaldokumenter erklærede at have set det originale dokument, kaldtes genparterne efterhånden vidisse. Ordet anvendtes endnu i midten af det 18. århundrede.

Flere steder i forslægten forekommer betegnelsen trolovelse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582, bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "Thi visc Mestre og Lærere skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

.....

Anders Christian Sørensen

er født den 31. juli 1859 på Bjørnlund mark i Dronninglund sogn, og han døde den 15. oktober 1915.

Han blev hjemmedøbt den 4. august og fremstillet i kirken den 4. september. Faddere var: Madame Hoyer i Thorup skole, pigen Sine Jacobsen fra Vesterdorf, ungkarl Anders Chr. Jacobsen, samme sted, gårdmand Lars Christian Christensen, Lille Bjørnlund og gårdmand Michel Nielsen Krøg i Hellevad sogn.

Anders Christian Sørensen var gift første gang med Ane Marie Andersen, der døde 1894, hvorefter han den 12. januar 1897 blev gift i Dronninglund med

Mettine Marie Andersen

Forlovere ved brylluppet var gårdmand Christen Sørensen i St. Bjørnlund samt gårdmand Mikkel Andersen i Thorup.

Mettine Marie Andersen er født den 15. april 1876 i Thorup i Dronninglund sogn, og hun døde den 27. december 1948 i Krogshave.

Hun blev døbt den 2. juli 1876 i kirne, og faddere var: Ane Kirstine Jacobsen, Ellen Marie Jacobsen og Niels Kr. Andersen, alle af Gerå.

Anders Christian Sørensen overtog formodentlig et stykke jord fra faderens ejendom, idet han i arkivalierne betegnes som husmand på Bjørnlund mark.

Ved Anders Christian Sørensens første hustrus død står der følgende indførsel i kirkebogen:

"9. Februar 1894 død og den 18. Februar begravet Ane Marie Andersen, 33 Aar gl. Gift i St. Bjørnlundhus med Anders Kristian Sorensen, født i Helligum Sogn og Datter af Gmd. Mikkel P. Andersen og H. Kristine Jacobsen".

Medlemmer af slægten Krogshave samledes den 7. maj 1966 til en slægtsfest, hvorom en avis bl.a. skrev følgende:

"Der er nu om dage en vis tendens til at tale om opløsning af familielivet og det fællesskab, man tidligere kendte, især vel nok i de gamle danske bondeslægter, og der kan måske være noget om denne snak. Men også her gælder, at der er ingen regel uden undtagelse. Dette har f.eks. den gamle vendsysselslægt Krogshave på Den jyske ås leveret bevis for.

I denne slægt, hvis fædrengård var Store Bjørnholm, der nu er udstykket, hersker en stærk og fastsmeltet familiefølelse, der flere gange har givet sig stærkt udtryk. I slægten, der nu er spredt ud over hele landet, har man i mange år syslet med tanken om at samle alle, eller i hvert fald så mange som muligt til et slægtsstævne i Vendsyssel, men først i går kunne tanken realiseres, og det blev til gengæld gjort på en måde, der understreger slægtsfølelsen som noget meget værdifuldt i den danske kultur."

I slægtssammenkomsten deltog 160 personer, og familiefesten begyndte med en andagt i Hjallerup kirke, hvor pastor Porsborg bl.a. udtalte:

"Det løfte, Gud gav Abraham, er også givet os. Der er intet så værdifuldt som hjemmet, og intet betyder mere for et hjem end slægtsfællesskabet og det at høre til en bestemt slægt. Krogshaveslægten er en af de gamle jyske bondeslægter, der har forstået at værdsætte og videreføre de gamle bondedyder: Ærlighed og retskaffenhed og evne til at holde sammen i medgang og modgang. Slægten er bygget op på rige traditioner som trofasthed og kærlighed, og det vil her være på sin plads at mindes det gamle engelske ordsprog: "Al kærlighed, der er sand, begynder hjemmefra".

Ofte sker det, fortsatte præsten, at fædrenehjemmet lukkes med mors eller fars øjne. Men vi vil her i dag glædes over, at slægten har fået mange nye hjem, hvor ny kærlighed binder nye slægtled sammen".

Efter andagten samledes slægten på kirkegården, hvor man nedlagde kranse på familiegravstedet.

Festen sluttede med en sammenkomst, som blev afholdt på Klokkerholm kro.

Orientering om anetavlens opbygning.

I anetavlen er alle mandspersoner opført med lige numre, mens hustruen har det efterfølgende ulige nummer.

En persons far findes ved at gange denne persons nummer med 2, hvorved f.eks. ane nr. 4's far er ane nr. 8, moderen nr. 9 - ane nr. 8's forældre er nr. 16 og 17, ane nr 9's forældre er nr. 18 og 19 etc.

Hvis man omvendt f.eks. vil finde barnet af et ægtepar med nr. 66 og 67, så halverer man det lige nummer. Barnet er da i dette tilfælde en datter, nr. 33 gift med nr. 32, og deres barn er ane nr. 16, gift med nr. 17 etc.

Anetavle
for
Anders Christian Sørensen

Søren Christian Christensen

2

er født den 26. august 1821 i Dronninglund sogn i gården Store Bjørnlund.

Han blev hjemmedøbt den 27. august og fremstillet i kirken den 8. november 1821. Gudmoder var Johanne Marie Larsdatter fra Pinneberg, Maren Johanne Madsdatter fra Skjellet gik hos, og de øvrige faddere var: Mads Jensen fra Skjellet, Niels Jensen, Thorup Hede og Jens Sørensen Thorsholm.

Søren Christian Sørensen blev gift den 27. december 1850 i Dronninglund med

Karen Christine Jacobsen

3

Forlovere ved brylluppet var: Gårdmand Christen Larsen, St. Bjørnlund, og gårdmand Jacob Andersen af Vesterdorf.

Karen Christine Jacobsen er født den 28. januar 1830 i Vesterdorf, og hun døde den 15. september 1915 i St. Bjørnlund.

Hun blev døbt i kirken den 7. marts 1830. Gudmoder var konen Karen Nielsdatter fra St. Tranget, hos stod Pigen Johanne Andersdatter fra Vesterdorf, og faddere var: Niels Jacobsen, Dorfsgade, Peder Nielsen Mørk fra Kvisselholt og Jens Christensen fra Dorfs Mølle.

Søren Christian Christensen var ejer af gården Store Bjørnlund, so han overtog fra sin far. Jorden er formodentlig blevet delt mellem sønnerne; i hvert fald nævnes sønnen Anders Christian Sørensen som husmand på Bjørnlund mark.

Christen Larsen

4

er født 1791 i Gammelkirk i Dronninglund sogn, og han levede endnu 1850 i St. Bjørnlund.

Han blev døbt 12. søndag efter trinitatis 1791 i kirken, båret til dåben af Margrethe Christensdatter i St. Bjørnlund, og faddere var: Mariane Jensdatter i Stagsted, Terkel Jensen i St. Bjørnlund, Thomas Jensen fra Rosenly og dennes hustru Margrete Pedersdatter Blesbjerg.

Christen Larsen blev gift den 26. oktober 1817 i Dronninglund med

Kirsten Marie Sørensdatter

5

Forlovere ved brylluppet var: Selvejergårdmændene Jeppe Andersen af St. Bjørnlund og Søren Hansen af Thorsholm.

Kirsten Marie Sørensdatter er født 1788 i Thorsholm, og hun levede endnu 1845, da hun nævnes i folketællingen for St. Bjørnlund.

Om hendes dåb fortæller kirkebogen:

"9. Sønd. e. Trin. 1788 døbt Søren Hansen og H. Maren Andersdatter i Thorsholm, barnets Navn Kirsten Marie, Faddere: Anne Rasmusdatter, Dorfsgade, Maren Jacobsdatter Thorsholm, Poul Lorentzen sst., Anders Jensen Brønden og Christen Jensen af Thorup".

Christen Larsen betegnes i arkivalierne som gårdejer i Store Bjørnlund, og han omtales også som sognefoged.

Afskrift af folketællingen 1845 for St. Bjørnlund i Dronninglund sogn:

Christen Larsen, 56 Aar, Gmd., f. her i Sognet, Kirstine Marie Sørensdatter, , hs. Kone, 58 Aar, f. her i Sognet.

Deres	{	Lars Christian Christensen,	24	Aar
Børn	{	Mette Marie	" "	27 "
	{	Anne Margrete	" "	21 "

Jacob Andersen

6

er født 1805 i Albæk sogn, og han døde den 20. februar 1857 i Vesterdorf, Dronninglund sogn.

Albæk sogns kirkebog fortæller, at han blev døbt i Albæk kirke den 24. september 1805, men der nævnes ingen faddere.

Jacob Andersen var gift med

Ane Dorthe Christensdatter

7

der er født 1809 i Jerslev sogn, og som døde den 26. juli 1890 i Vesterdorf.

Hendes dåb fandt sted den 22. juni 1809 i Jerslev kirke, og faddere ved dåben var: Karen Bertelsdatter, Bertel Grydbæks datter, som bar, Anne Marie Jens Skolemesters datter fra Jerslev by, Anne Marie Jensdatter, Christen Ladefogeds hustru på Søheden og Jens Bak på Kronborg.

Jacob Andersen og Ane Dorthe Christensdatter blev gift den 6. november 1829 i Dronninglund, og forlovere ved deres vielse var gård-ejer Anders Madsen af Vesterdorf og Christen Jensen Holtet.

Afskrift af folketællingen 1845 for Vesterdorf:

Jacob Andersen, 40 år, gårdmand, født her i sognet.						
Ane Dorthe Christensdatter, hans kone, født i Jerslev sogn.						
Karen Christine Jacobsen, 16 år	}					
Mads Peder Christensen, 11 år		}				
Anders Christian Jacobsen, 14 år			}			
Ane Johanne Jacobsen, 7 år				}		
Jacob Jørgen Jacobsen, 6 år					}	
Jens Christian Jacobsen, 4 år						}
Mariane Jacobsen, 1 år						
Anders Madsen, mandens fader, 80 år, født her i sognet.						
Mariane Jacobsdatter, hans kone, 65 år, født her i sognet.						

Lars Larsen

8

er født 1755 i Gammelkirk, Dronninglund sogn, og han døde samme sted 1797 i blev begravet den 12. januar.

Hans dåb indføres således:

"2. Marts 1755 døbt Laurits Mogensen og H Johanne Nielsdatter fra Gl. Kirke en Søn Laurits. Faddere: P. Pedersen og Rasmus Knudsen fra Try, Michel Nielsen fra Ørsø Kro, Mette Bertelsdatter fra Stagsted og Anne Christensdatter fra Gl. Kirk".

Lars Larsen blev trolovet den 4. april 1780 og viet den 12. november samme år i Dronninglund kirke til

Mette Christensdatter

9

Forloverne var: Niels Christensen og Jens Pedersen af Daael.

Mette Christensdatter er født 1751 i Daael (Dahl) i Dronninglund sogn, og hun døde den 20. november 1825 i St. Bjørnholm.

Om hendes dåb hedder det i kirkebogen:

"Den 20. Marts 1751 døbt Christen Lauritsen i Daael og Johanne Christensdatters Datter Mette. Faddere: Oluf Sørensen i Dahl Mølle, Anders Jørgensen i Dahl, Jens Christensen i Hjallerup, Maren Sørensdatter i Ll. Kiærsgaard og Johanne Jensdatter i Colding".

I folketællingen 1787 for Gammelkirk opføres Lars Larsen som bonde og gårdbeboer. Her nævnes også hans kone Mette Christensdatter, 36 år, og ægteparrets børn: Maren, 6 år, Johanne, 4 år, og Johanne Marie, 1 år, samt mandens bror Michel Larsen, der var 17 år. Endvidere boede Lars Larsens mor hos dem: Johanne Nielsdatter, 60 år.

Søren Hansen

10

der var gårdmand i Thorsholm i Dronninglund sogn, er født 1739 i Lille Pallet, og han døde den 12. november 1819 i Thorsholm.

Dåben indføres således:

" 11. Febr. (39) døbt Hans Christensen og H. Kirsten Madsdatter af Ll. Pallet deres barn: Søren, testes: Lorentz Nicolajsen af Gl. Kirk, Niels Jensen, V. Pallet, Rasmuse Andersen v. Lille Pallet, Maren Poulsdatter v. Lunden og Maren Joensdatter i Gl. Kirk".

Søren Hansen var gift med

Maren Andersdatter

11

der er født 1752 i Åbenholt, og som døde den 13. maj 1828 i Thorsholm.

Hendes dåb fandt sted den 31. marts 1752, og faddere ved dåben var Jens Andersen i St. Bjørnlund, Christen Andersen, St. Bjørnlund, Ole Jensen i Try, Johanne Jensdatter i Brønden og Kirsten Jensdatter i Dorf Mølle.

Anders Madsen

12

der boede i Vesterdorf i Dronninglund sogn, opgives i folketællingen 1787 at være 24 år gammel og skal som følge heraf være født i året 1765. Han ses dog ikke født i Dronninglund. Han døde den 26. december 1845 i Vesterdorf og blev begravet den 2. januar 1846.

"Løverdagen d. 2. Febr. 1885 viet i Dronninglund Ungkarl Anders Madsen af Tveden i Albæk Sogn og Karen Jacobsdatter af Vesterdorf".

Karen Jacobsdatter

13

er født 1779 i Vesterdorf, og hun døde samme sted som aftægtsenke den 14. december 1864.

Ved hendes dåb skriver præsten i kirkebogen:

"1ste August 1779 døbt Jacob Jensen og Sire (Zire) Jensdatters i Vesterdorf deres Datter Karen, Faddere: Kirsten Jensdatter Krogen i Hellum Sogn, Anne Jespersdatter af Jespersgaard, Christen Jensen Tveden i Ørum Sogn, Rasmus Jensen Vesterdorf og Michel Jespersen i Jespersgaard".

Christen Sørensen

14

der var selvejergårdmand i Knasborg i Jerslev sogn, er født ca. 1770, idet han ved sin død den 24. november 1844 angives at være 74 år gl. Han kaldes ved sin død aftægtsmand.

Christen Sørensen blev trolovet den 28. december 1798 til

Anne Pedersdatter

15

der døde den 20. marts 1833 i Knasborg og opgives at være 60 år gl. Hun er altså være født ca. 1773, og hendes dåb findes indført i kirkebogen for Vrå sogn, hvor det hedder:

"Dom. 3tia post Tr. 1773 døbt Peder Nielsen og Dorte Mortensdatters af Borup deres Datter Anne, Faddere: Jens Bonsbæk, Anders Nielsen, Niels Olesen, Søren Pedersens H Maren Ankersdatter og Johanne Christensdatter, tjenende Christen Larsen Schiøtt, alle i Borup".

Christen Sørensen stammer lige som hans kone fra Borup i Vrå sogn, hvis kirkebog fortæller:

"Anno 1770, Dom. Oculi døbt et egte barn, kaldet Christen, Forældrene Søren Christensen og H. Anne Hansdatter i Borup, Faddere: Niels Jensen, Anders Nielsen, Jens Sørensen, Jens Jensens Hustru Johanne Christensdatter og Anders Nielsens Datter Mette, alle af Borup".

Lars Mogensen

16

der var bosat i Gammelkirk i Dronninglund sogn, blev gift "Løverdagen den 22. Januar 1752" i Dronninglund kirke med

Johanne Nielsdatter

17

der er født 1727, og om hvis dåb kirkebogen fortæller:

"Festo Epiph. 1727 Niels Mikkelsen og Kone Maren Rasmusdatter i Blæsbiørg deres Barn, nefnet Johanne døbt, Faddere: Heile Thomasen i Tolstrup, Jens Rasmussen sst, Knud Larsen i Try, Maren Pedersdatter og Kirsten Michelsdatter sst".

Lars Mogensen, der døde 1777 i Gammelkirk og blev begravet den 13. juli, 60 år gammel, omtales i Dronninglund Gods' jordebog 1753, hvor det hedder:

"Dorfs Fierding, Gammel Kierck Bye:

Lars Mogensen, 35 Aar, Johanne Nielsdatter, 32 Aar, Hs. Kone.

Gaardens Hartkorn: 2 Tdr. 7 Skpr. 3 Fjåk og 1¼ Alb.

Udsæd: 4 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg og 6 Tdr. Havre.

Der bjerges aarlig: 2o Læs Hø.

Landgilden er aarlig: 1 Td. og ½ Skp. Rug, 7¼ Skp. Byg, 1 Td. 6½ Skp. Havre samt 8 Skilling i Penge.

Besætningen bestaar af: 7 Heste, 4 Køer, 6 Ungdyr, 9 Faar, 3 Svin, 2 Gæs".

Jordebogen fortæller videre, at der var 2 vogne, 1 plov og 1 harve, og gårdens tilstand betegnes som værende lovlig.

Af inventar fandtes: 1 kobberbryggerkedel, og bygningerne anføres således: 2 længer på 14 fag, som var brøstfældige for 14 rdlr.

Det ses endvidere, at ægteparret havde en søn på under 6 år, og de havde endvidere en tjenestekarl og en tjenestepige.

Sluttelig anføres, at Lars Mogensen, der iøvrigt undertiden kaldes Laurs Mogensen, havde fået sit fæstebrev udstedt den 3. februar 1747. Han havde fået gården i fæste uden at betale indfæstning.

Christen Lauritsen

18

der var bosat i Dahl i Dronninglund sogn, døde før folketællingen begynder i året 1787. Han er imidlertid efter jordebogens aldersangivelse født 1713, men hvor vides ikke.

Han var gift med

Johanne Christensdatter

der er født 1726 og hvis dåbsindførelse lyder således:

"27 Marts 1726 døbt Christen Nielsen Colding og H. Anne Jensdatters værende til Oløe i Ringsted deres Barn Johanne, Faddere: Chr. Laurisen i Boller, Niels Jensen i Gl. Kirk, Jens Bertelsen v. Østerled, Birgitte Oles Kone og Maren Niels Skrædders Kone".

Christen Lauritsen, eller Christen Laursen, som han også kaldes, boede som nævnt i Dahl i Dronninglund sogn. Denne lokalitet kaldes snart det ene og snart det andet. I jordebogen 1753 kaldes stedet således for: Daael.

I nævnte jordebog opføres Christen Lauritsen, 40 år, sammen med sin kone, Johanne Christensdatter, 27 år.

Gårdens hartkorn opgives at være 1 td. 4 skp. 2 fj. 1 alb., og udsæden angives til: 1 td. byg, 2 td. havre, mens der på gården årligt blev bjerget 10 læs hø.

Landgilden var: 6 skpr.rug, 4 skpr. byg og 7 sk. i penge.

Besætningen bestod af: 4 heste, 2 køer, 3 stk. ungkvæg, 4 får, 4 svin og 2 gæs.

Der var 1 vogn, 1 plov og 1 harve, og gårdens bygning bestod af 3 længer med 16 fag hus, som var brøstfælding for 8 rdlr.

Ægteparret have en dreng og en pige, som begge var under 6 år, en pige der var mellem 6 og 12 år, og endvidere omfattede husholdningen 1 tjenestekarl.

Christen Lauritsen havde fået fæstebrev på sin gård den 7 oktober 1746, og han havde intet betalt i indfæstning.

Hans Christensen

20

der var fæster i Lille Pallet under Dronninglund gods, var født ca. 1693, fremgår det af jordebogen, ifølge hvis aldersangivelse Hans Christensens kone

Kirsten Madsdatter

21

er født ca. 1705.

Nævnte jordebog viser, at gårdens udsæd i 1753 var: 4 skpr. rug, 2 skpr. byg og 1 skp. havre, mens den årlige landgilde angives at være på 2 rdlr. 1 mk. 8 sk.

Besætningen bestod kun af een ko, og bygningerne, som bestod af 2 længer på 7 fag, var meget forfaldne.

Familien bestod af ægteparret og deres 2 døtre.

Anders Andersen

22

der var gårdfæster i Åbenholt under Dronninglund gods, er født 1713, idet han i jordebogen 1753 opgives at være 40 år gammel.

Han var gift med

Bodil Jensdatter

23

som efter jordebogens aldersangivelse er født 1713.

Jordebogen fortæller, at Anders Andersen den 26. marts 1742 fik fæstebrev på Åbenholt, der stod for hartkorn 3 tdr. 6 skp. 1 fjdk. Gårdens årlige udsæd angives at være: 4 tdr. rug, 2 tdr.byg og 6 tdr. havre. Det anføres, at der årligt kunne bjerges 16 læs hø.

I årlig landgilde svarede 1 td. 4 rug, 1 td. 4 skp. havre.

Besætningen var på: 7 heste, 5 køer, 1 stud, 8 stkr. ungvæg, 14 får og 6 svin.

Gårdens bygninger bestod af 5 længer med ialt 29 fag, som var brøstfalden for 10 rdlr.

Søren Christensen

28

der var bosat i Borup, Vrå sogn, er født 1721, idet kirkebogen ved hans død 1791 angiver hans alder til 70 år. Hans begravelse fandt sted den 29. maj.

Søren Christensen var gift med

Anne Hansdatter

29

hvis forhold er ukendte.

Peder Nielsen

30

der boede i Borup, Vrå sogn, døde 1785 i Borup og blev begravet den 22. juni. Han anvistes da at være 54 år gl.

Peder Nielsen var gift med

Dorthe Mortensdatter

31

som man intet ved om.

Mads Andersen

24

der var gårdfæster i Østerdorf under Dronninglund gods, er født ca. 1722 i Østerdorf, og han må være død noget før 1787, da hans kone nævnes i folketællingen sammen med en ny ægtefælle.

Mads Andersen blev ca. 1761 gift med

Dorthe Mogensdatter

25

der er født 1735 i Ørsogaard. Hendes dåb omtales således i kirkebogen:

"3. Sønd. e. Paaske 1735 døbt Mogens Jensen i Ørsogaard og Kone Maren Jensdatters Datter Dorthe, Faddere: Anders Poulsen i Ørsogaard, Mads Madsen i Blæsbiørg, Anders Jensen i Asaae, Ane Jensdatter og Johanne Jensdatter sst."

Som nævnt omtales Dorthe Mogensdatter 1787 med sin anden mand, Peder Nielsen, 31 år gl. Han havde overtaget fæstet på gården.

Jacob Jensen

26

er født 1742 i Tveden i Ørum sogn. Han var gift med

Ziire Jensdatter

27

der er født 1746 i Dronninglund sogn.

Jacob Jensen opføres i folketællingen 1787 for Vesterdorf som bonde og gårdbeboer samt præstens medhjælper.

Hans dåb indskrives således:

"24. Sønd. e. Tr. 1742 døbt Jens Jensen og Karin Christensdatters Søn Jacob af Tveden, Faddere: Maren Christensdatter af V. Kraghede, Mette Christensdatter, sst., Anders Jensens af Grd. Ravnstrup, Niels Christensen i Kraghede og Jens Christensen i V. Kraghede."

Om Ziire Jensdatter, hvis navn snart staves Zire og snart Sire, findes følgende dåbsindførsel:

"Onsdag efter Paaske 1746 døbt Jens Jensen og Hustrue sal. Ziire Joensdatters deres Barn, som tilforn var inddøbt og kaldet Ziire, Testes (faddere) Jens Olesen i Tveden, Christen i Trintved, Søren i Damsbogaard, Maren Jensdatter i Dorf Mølle og Maren Christensdatter i Damsbogaard".

Ved den før omtalte folketælling opgives Jacob Jensen og hustru at have følgende børn: Jens, 16 år, Christen, 14 år, Niels, 12 år, Johanne, 9 år, Karen, 7 år, og Jørgen, 1 år gammel.

Mogens Madsen

32

der var gårdfæster i Gammelkirk i Dronninglund sogn, er født 1657, og han døde 1721 samme sted.

Ved hans begravelse bringer præsten følgende ret indgående beskrivelse i Dronninglund kirkebog:

"Anno 1721, Tirsdagen d. 16. Decbr. begravet Mogens Madsen af Gammelkirk, fød ibm. af Mads Larsen og Maren Mogensdatter, været i Ægteskab første gang med Kirsten Christensdatter af Boilet ibm. i 20 Aar og aflet med hende 5 Sønner og 4re Døtre, anden Gang med Else Jensdatter af Tolstrup, uden Born, tredje Gang med Bodil Rasmusdatter af Dalen i 18 Aar og avled med hende 3 Sonner og 3 Døtre, død an ætat: 64 Aar og 5 Mdr."

Mogens Madsen blev altså gift 3. gang - vielsen fandt sted ca. 1703
- med

Bodil Rasmusdatter

33

fra Dalen i Dronninglund sogn. Hun er født ca. 1675, og hun levede endnu 1746, da hun nævnes som enke i Gammelkirk.

Niels Michelsen

34

der boede i Blæsbjerg i Dronninglund sogn, er født omkring 1690. Han synes at være død før 1753, idet han ikke omtales i jordebogen, der er ret udførlig 1753.

Niels Michelsen var gift med

Maren Rasmusdatter

35

der vist var fra Tolstrup sogn, hvilket imidlertid ikke kan verificeres.

En af dette ægtepars børn er åbenbart den Mikkelsen Nielsen, som 1753 opholdt sig i Ørsø kro.

Christen Nielsen Kolding

38

boede 1726 i Ringstedgaarden i Dronninglund sogn. Han døde antagelig før 1753, idet man intet har om ham i Dronninglund gods' jordebog for dette år. Han stammer rimeligvis fra stedet Kolding i Dronninglund sogn.

Christen Nielsen Kolding var gift med

Anne Jensdatter

39

der er født ca. 1704, men mærkeligt nok ikke i Dronninglund sogn, hvor

faderen var bosat. Faderen må altså være kommet udensojns fra, da han 1715 blev skovfoged.

Anders Madsen

48

der var skovfoged og gårdfæster i Østerdorf, Dronninglund sogn, er født ca. 1683, og han levede endnu 1753, da han nævnes i jordebogen.

Anders Madsen var gift med

Anne Larsdatter

49

der er født ca. 1692, og som nævnes endnu 1753.

I jordebogen for Dronninglund gods 1753 opføres Anders Madsen som fæster i Østerdorf, hvor han havde en gård med 2 tdr. 3 skp. $1\frac{1}{2}$ alb. hartkorn.

Gårdens udsæd var: 2 tdr. 4 skp. rug, 2 tdr. byg og 5 tdr. havre, og der kunne årlig bjerges 16 læs hø.

Den årlige landgilde var 1 td. rug, 1 td. byg og 6 skpr. havre samt 2 skilling i penge.

Gårdens besætning var på: 6 heste, 3 køer, 7 stkr. ungvæg, 14 får, 6 svin og 2 gæs.

I gården var der 2 vogne, 1 plov og 1 harve, og af inventarium nævnes 1 kobberbryggerkedel.

Bygningerne var: 3 længer med ialt 21 fag hus, som var brøstfældige for 21 rdlr.

Det anføres, at fæstebrevet på ejendommen var udstedt den 27. april 1747.

Mogens Jensen

50

der var gårdfæster i Ørsø under Dronninglund gods, er født ca. 1701.

Han var gift med

Maren Jensdatter

51

der er født ca. 1705.

I jordebogen opføres Mogens Jensen som fæster af en gård med hartkorn 2 tdr., hvoraf han årlig skulle svare i landgilde: 1 td. rug, 4 skp. byg, 4 skp. havre samt 12 skilling i penge.

Bygningerne bestod af 3 længer på ialt 23 fag, som var forfalden for 2 rigsdaler.

Fæstebrevet angives udstedt den 16. november 1744.

Jens Jensen

52

der var bosat i Tveden i Ørum sogn, er født 1695, idet han ved sin død 1756 opgives at være 61 år gammel. Hans begravelse fandt sted den 8. juni 1756. *Ses i hende døbt i Ørum.*

Jens Jensen var gift med

Karen Christensdatter

53

hvilket kirkebogen beskriver således:

"Anno 1736, Dom. 3 p. Pascha 1736 viet i Ørum Jens Jensen af Tveden med Karen Christensdatter af Kraghedegaard".

Karen Christensdatter er født 1712 i Kraghedegaard og blev døbt "Dom. Qvasimodigeniti". Faddere ved hendes dåb var: Lars Jensen af Kraghede, Otto Jensen af Aagaard, Anne Christensdatter af Ravnstrup og Karen Jacobsdatter.

Jens Jensen

54

i Vesterdorf, Dronninglund sogn, blev gift første gang 1737 med

Ziire Joensdatter

55

som døde 1746 og blev begravet den 20. april. I dette ægteskab var der 1 søn og 5 døtre.

Jens Jensen blev gift anden gang ca. 1746 med Johanne Christensdatter, der er født 1724 i Bjørnstrup som datter af Christen Pedersen og hustru Maren Larsdatter.

Jens Jensens gård i Vesterdorf var på 4 tdr. 3 fjdk. 2½ alb. hartkorn. Han kunne årligt udså: 6 tdr. rug, 3 tdr. byg, 5 tdr. havre, og hobjergningen gav årligt 16 læs.

I årlig landgilde svarede han: 2 tdr. 4 skpr. rug, 1 td. byg, 1 td. havre samt 14 skilling i penge.

Gårdens besætning var på 10 heste, 6 køer, 2 stude, 7 stkr. ungkvæg, 16 får, 13 svin og 3 gæs.

I gården var der 3 vogne, 1 plov og 1 harve.

Gården betegnes at være i "maadelig Stand", og af inventarium nævnes: 1 Jernkakkellovn samt 1 kobberkedel i gruen.

Bygningerne var på 5 længer med ialt 32 fag, som var brøstfælden for ialt 8 rdlr.

Fæstebrevet på gården var udstedt den 2. april 1735, og der var i indfæstning betalt 4 rdlr. 3 mk.

Mads Larsen

64

eller Laursen, der var bosat i Gammelkirk i Dronninglund sogn, er den ældst påviselige i denne slægts lige mandsstamme. Han må være født ca.1627, men hvor hans fader Laurs - eller Lars - boede, kan der intet siges om.

Matriklen 1664 - Danmarks første - siger intet om Mads Larsen, men han kan jo meget vel være død, da matriklen blev skrevet.

Mads Larsen var gift med

Maren Mogensdatter

65

om hvem man kun ved hendes navn. Hun kan tænkes at være fra det nærliggende Ørsø, hvor navnet Mogens siden havde stor udbredelse.

Rasmus Pedersen

66

der var bosat i Dalen i Dronninglund sogn, er født omkring 1630, og han døde 1688.

Han var gift med

Mette Jensdatter

67

om hvis død kirkebogen fortæller:

"Anno 1717 d. 29. Aug. begravet Mette Jensdatter i Dalen, fød i Trye af Jens Laursen og Karen Pedersdatter, var i Ægteskab med Rasmus Pedersen i 24 Aar, fød hannem 4 Sønner og 5 Dotre, Enke i 29 Aar, an æt.: 82 Aar".

Jens Bertelsen

78

der nævnes som bosat ved Østerled i Dronninglund sogn, er født 1668 i Ulsted sogn, og han døde 1749 i Østerled og begravedes den 4. september, hvor han angives at være 81 år gammel. Der blev holdt ligprædiken over ham efter teksten: "Psalm. 73, 20".

Jens Bertelsen var gift med

Margrete Nielsdatter

79

der opføres i Dronninglund Hovedgaard's jordebog som beboer af gården Østerled, der stod for hartkorn 1 td. 3. skp. 1 fjdk. 1 alb., og hvor den årlige udsæd angives at være: 2 tdr. rug, 1 td. 4 skp. byg og 4 td. havre.

Den årlige landgilde var på 1 td. rug og 3 skp.byg samt 2 mk. 10 sk. i penge

Gårdens besætning var: 7 heste, 5 koer, 2 stude, 4 stkr. ungvæg, 6 får, 10 svin og 2 gæs, mens redskaberne opgives at være: 2 vogne, 1 plov og 1 harve.

Man betegnede gårdens tilstand som god, og det opgives, at der til inventar fandtes 1 jernovn og 1 kobberbryggekedel.

Bygningerne bestod af 4 længer med ialt 39 fag.

I jordebogen fortælles videre, at enken var 69 år gammel og at hun havde en voksen søn samt en voksen datter som hjælp. Der var desuden en tjenestekarl.

Jens Bertelsen fik sit fæstebrev i 1715 og fik samtidig stillingen som skovfoged.

Jens Jensen

i Ørum sogn, Dronninglund (Lad. Hundslund) nr. 104

der boede i Sdr. Ravnstrup, er født 1670, idet han ved sin død i 1738 opgives at være 68 år gl.

Han var gift med den "Jens Jensen"s kone, som døde 1737 og blev begravet den 29. oktober, 64 år gl. Hendes navn nævnes ikke i de bevarede kilder. *Jø da, Ørum sogns kirkebog ved alle deres børns dåb: Anne Christensdatter.*

Men anv. nr. 52 og 53 viser at parret havde storsøtternes døtre (de to søstre) som børn.

Christen Jensen

106

der boede i Vester Kraghedegaard, er født 1679 i Ørum by, og han døde 1750 i V. Kraghedegaard og blev begravet den 19. juli.

Christen Jensen, der også betegnes som Christen Ladefoged, blev gift den 5. søndag efter trinitatis 1705 i Ørum med

Maren Christensdatter

107

der er født 1682 i Sdr. Ravnstrup, og som døde 1760 i V. Kraghedegaard.

Hendes dåb indføres således:

"5. Sønd. e. Tr. 1682 Christen Jensen og Karen Jacobsdatters Barn Maren af Sdr. Ravnstrup. Faddere: Jacob Pedersen i Kiertingbro, Niels Skrædder i Tærkinggaard, Jep Jakobsen i Kjællingbro, Cathrine Jensdatter i Ll. Kraghede og Bodil Nielsdatter i Sdr. Ravnstrup".

Jens Laursen

134

nævnes 1635 i Try i Dronninglund sogn som værende i ægteskab med

Karen Pedersdatter

135

der skønsmæssigt er født omkring 1600. Yderligere oplysninger kan ikke findes, da kirkebogen først begynder 1717, og de øvrige bevarede arkivalier heller intet fortæller om parret.

Bertel Mortensen

156

boede i Ø. Melholt i Ulsted sogn. Om hans død skriver præsten følgende i kirkebogen:

"D. 14. Juni ¹⁷⁰⁵ begr. sal. Bertel Mortensen af Meelholt, fød an 1630 i Dronninglund Sogn i Nørkiær, Faderen sal. Morten Bertelsen, Moderen Johanne Jensdatter, hjemme 23 Aar, i Ægteskab med sal. Kirsten Clemensdatter i 2 Aar, tilhobe 2 Børn, Eenlig $\frac{1}{2}$ Aar, i Ægteskab med Johanne Nielsdatter tilhobe i 20 Aar, 6 Børn tilhobe, Syg i 8 Uger, død den 10. Juni, al. 75 Aar".

1705

Johanne Nielsdatter

157

er født i Rottrup 1634, og hun døde 1685, fremgår det af Ulsted sogns kirkebog, hvor følgende indføres:

"Anno 1685 d. 2. April som var en Torsdag begravet Bertel Mortensens Hustrue, nafnl. Johanne Nielsdatter, som var barnføed i Rottrup 1634, været hjemme hos sine Forældre i Rottrup til 1665, da hun kom i Ægteskab m. forne Bertel Mortensen, lefde tilsammen i deres Ægteskab i 20 Aar, ringere 2 uger, blef begravet 27. Marty oc dode d. 20. Marty i hendes Alders 51. Aar".

Niels Christensen

158

nævnes 1731, da præsten ved hans begravelse anfører:

"Anno 1731 d. 9. Jan. begr. Niels Christensen, Jens Bertelsens Kones Fader v. Østerled, 2 Gange gift, lste Gang 1 3/4 Aar, anden Gang 26 Aar, og avled 7 Børn, døde i hans Alders 89 Aar, 5 Mdr., 2 Uger, var fød i Østergaard i Alstrup i Hørby Sogn 1640 den 10de Juli".

Jens Ottosen

212

der boede i Ørum, er født ca. 1634, og han døde 1700 på Aagaard og blev begravet den 20. maj, 66 år gl.

Han var gift med

Karen Christensdatter

213

der døde 1726 og blev begravet den 22. januar.

Christen Jensen

214

der opføres i matriklen 1664 som fæster af en gård kaldet Sdr. Ravnstrup med 10 tdr. hartkorn, var gift med

Karen Jacobsdatter

der er født ca. 1640 i Kjærlingbro, og som levede endnu 1688.

Morten Bertelsen

312

nævnes ved sønnens ^{død 71} ~~døb~~ døb 1705 og er åbenbart død kort forinden, idet han her benævnes "salig".

I samme kirkebog nævnes hans kone

Johanne Jensdatter

313

~~der opgives at være 23 år gammel og altså født i året 1682.~~

Jens Madsen Laursen (husker bilder nævner ham som far til 21?)

428

opgives i årene 1606 til 1655 at være bosat i Lille Kraghedegaard. Navnet på hans hustru kendes ikke.

Jacob Pedersen

430

der boede i Kjællingbro, er født 1613, og han døde 1696, da det i kirkebogen anføres: "Anno 1696 d. 21. Oktober en Onsdag begr. den gamle gode Dannamnd Jacob Pedersen af Kjærlingbro, ætat: 83 Aar".

Lars Ovesen Jensen

856

er født 1550, og han døde 1641.

Han var gift med

Anne Bertelsdatter Kjærulf

857

der er født 1556, og som døde 1641. Vielsen skete i året 1579.

Ægteparret havde boede i Norhalne i Biersted sogn. En af parrets døtre blev gift med Peder Laursen i Nr. Ravnstrup, og en af dette ægtepars børn, Maren Pedersdatter, blev gift med den bekendte bondefører Lars Pedersen Dyrskøt, der faldt i slaget ved Sundby d. 18. januar 1644. Hans søn igen var den lige så bekendte skribent Peder Dyrskjøt, hvem man formodentlig kan takke for de bevarede underretninger om Kjærulfernes historie i ældre tid.

Jens Madsen Kudsk

1712

eller Laursen, boede i Hvolgård på Øland. Han var gift med

Birgitte Jensdatter

1713

af Hvolgaard.

Bertel Andersen Kjærulf

1714

i Aslund er født 1528 og skal være død 1558 iflg. Dyrskøts optegnelser, men da han imidlertid fik livsbrev på Aslund i 1567, passer dette

altså ikke. Han var gift med

Gjertrud Pedersdatter Munk

1715

der er født 1530.

Ifølge Dyrskots optegnelser ejede Bertel Andersen Kjærulf Bjorum, Aslund og meget mere gods i Kjær herred. Den 10. december 1567 fik Bertel Kjærulf livsbrev på V. Aslund, efter at hans fader Anders Kjærulf havde fæstet den til ham, af lensmanden på Aalborghus Otto Brahe. Gården vedblev også i de følgende år at høre til Kronen indtil 1579, da den sammen med meget mere gods blev mageskiftet til Henrik Gyldenstjerne til Aagaard. I matriklen 1664 er gården anført for hartkorn 12 tdr., og det anføres, at der kunne udsås 12 tdr. rug, 6 tdr. byg og 6 tdr. havre, mens høavlen blev anslået til 90 læs. Gården var en såkaldt enestegård og havde altså ikke markfællesskab med andre. Den angives at være "vel ved magt".

Det skal anføres, at gården helt op til vore dage har være beboet af efterkommere efter Bertel Kjærulf.

Lars Ovesen

3424

der boede i Engesgaard i Hune sogn, var gift med

Anne Laursdatter (Munk)

3425

"Hr. Jens Madsen af Visborggaards Søsterdatter", som hun kaldes.

Jens Mork

3426

i Hvolgaard var gift med

Dorthe (N.N.)

3427

af Tanderupgaard.

Anders Andersen Kjærulf

3428

i Fogedgaard var gift med

Marie Bertelsdatter

3429

af Vesterbæk i Himmersyssel.

Karen Jensdatter (Udson) 6851
til Kollerup i Galten herred.

Anders Andersen Kjarulf 6856
omtales af Dyrskot, som angiver, at Anders Kjarulf 1470 "eigede
Aslund, fogetgaard och megit gods".

Han var gift med

Else Wogensdatter 6857
om hvem man intet ved.

Dyrskot omtaler ikke Anders Kjarulf som foged, men han anfores dog
som sådan 1485, da der tirsdag efter Sct. Knuds el. Kjelds dag blev
udstedt et tingsvidne om, at der denne dag af hr. Niels Pedersen, sog-
neprest i V. Hassing var blevet fremlagt og forlangt tinglæst et skel-
brev angående V. Hassing og Gandrup marker.

Jens Nielsen Munk 13700
i Laastrup udstedte 1379 med broderen Christian et brev til Viborg
kloster. Han nævnes endvidere den 1. september 1408, da han var nær-
værende på Viborg landsting.

Anders Andersen Kjarulf 13712
boede 1448 i Fogedgaard i Vadum sogn og var foged i Kjar herred.
Han nævnes også 1450 og 1454, men var vist død eller afgået som foged
1458, da Thord Nielsen dette år og 1460 nævnes som herredsfoged i Kjar
herred.

Niels Jensen Munk 27400
der skrev sig til "Keldebec" og Laastrup i Rinds herred, var gift med

Helene Olufsdatter Saltensee 27401
som var gift anden gang med Christoffer Eriksen.

Niels Jensen Munk fik 1340 gods i Gerrild i pant af Offe Andersen
Hvide og fik 1343 livsbrev på Nygaard m.m. gods i Hjelmslev herred.

Helene Olufsdatter Saltensee er datter af ridder Oluf Jensen Sal-
tensee til Tystofte. For hende kan man opstille omstående linie tilbage

til Gorm den Gamle.

5611744o
Gorm den Gamle

28o5872o
Toke Gormsen

14o2936o
Palnatoke

7o1468o
Toke, jarl af England

35o734o
Skjalm Hvide

175367o 1753671
Toke Skjalmsen Gyde

876834
Oluf Glug til Bavelse

438416 438417
Toke Saltense Margrethe Glug

2192o8 2192o9
Oluf Saltensee Christine

1o96o4
Johannes Olufsen Saltensee

548o2
Oluf Saltensee (til Tystofte)

274oo 274o1
Niels Jensen Munk Helene Olufsdatter Saltensee

Johannes Munk

54800

eller Jens Munk var gift med

Gunner Agesdatter

54801

til Sønder Elkjær.

Johannes Munk var 1327 ridder, da han på Vendsyssel ting fik udstedt et vidne om, at han aldrig havde bortskødet det gods i Elkjær, som han arvede efter sin hustrus bror Jon Aagesen, men at det var ham voldelig frataget.

Johannes Munks far var

Pålne Jonsen (Munk)

109600

der 1307 nævnes sammen med en Peder Munk i et vidne af Han herredsting. Han nævnes endvidere 1327, da han var medudsteder af et vidne om Johannes Munks ret til Elkjær. (Som ovenfor omtalt)

Hans far var:

Jon Munk

219200

der anses for at være stamfar til de Vinranke Munker

Jens Lavesson Udsen

54804

af Kollerup, der nævnes med tilnavnet den Sorte, nævnes 1378, da han på Hald herreds ting beseglede et af Peder Albertsen Eberstein udstedt gældsbrev, og 1388 ses han at tilskøde Jens Udsen sit gods i Sostrup. Han betegnes som bror til Marine Iversdatter, gift med Jens Gundesen til Tjele.

Jens Lavessen Udsen var gift med

Anne Rani

54805

til Rygaard i Sønderhald herred. Hun er datter af den fra Danmarkshistorien bekendte Rane Jonsen (Kongemordet i Finderup lade).

Anetavle
for
Mettine Marie Andersen

Mikkel Andersen

2

er født den 19. oktober 1841 på gården Thorsholm i Dronninglund sogn, og han døde efter 1901.

Han blev hjemmedøbt den 19. oktober 1841 og fremstillet i kirken den 1. januar 1842, båret til dåben af husmand Peder Nielsens kone Anne Marie Andersdatter af Brønderslev, pigen Anne Margrethe Andersendatter som boede hos faderen Anders Madsen i Vrangdrup, stod hos, og fadderne var: Anders Madsen i Vrangdrup samt Mads og Christen Andersen, begge hjemmевærende.

Mikkel Andersen blev gift den 23. juli 1866 i Dronninglund kirke med

Marie Kirstine Pedersen

3

Forlovere ved brylluppet var gårdmand Jens Peter Thomsen af Landvad og Christen Peder Andersen af Jerslev.

Marie Kirstine Pedersen er født den 6. juli 1834 på Voergård i Albæk sogn, og hun døde efter 1901.

Hendes forældre opgives at være: Ugift Avlskarl ^{Peder} Frederik Mikkelsen og Dorthe Marie Christensdatter fra Lyngsaa. Blandt fadderne ved hendes dåb nævnes husfæster Christen Nielsen Kold fra Lyngså.

Mikkel Andersen nævnes i kirkebøger og andre arkivalier som gårdmand i Thorup.

Anders Andersen

4

er født 1802 i Hedegaard, Dronninglund sogn, og han blev døbt den 12. december 1802 i Dronninglund kirke. Faddere ved hans dåb var: Inger Larsdatter Hedegaard, Kirsten Pedersdatter Rosenbye, Niels Jensen Hedegaard, Mogens Pedersen Rosenbye og Thomas Nielsen Hedegaard.

Anders Andersen, der var gårdmand i Linderup i Ø. Brønderslev sogn, blev gift den 6. oktober 1831 i Jerslev kirke med

Maren Mikkelsdatter

5

Forlovere ved brylluppet var gårdmand Michel Christensen i Svennum og gårdmand Anders Madsen i Vrangdrup.

Maren Mikkelsdatter er født 1806 i Jerslev sogn, og hun døde den 3. juni 1898 på Thorsholm.

Hendes dåb fandt sted den 24. maj 1806 i Jerslev kirke. Gudmoder var gårdmandskone Karen Andersdatter fra Jerslev, og faddere var: "Adskillige fra Præstegaarden" Karen Mathiasdatter, Chr. Pedersen, Hans Andersen og Peder Pedersen af Svennum.

Peder Mikkelsen

6

opgives ved Marie Kirstine Pedersens dåb 1834 at være avlskar^l på Voergaard i Albæk sogn. Om hans herkomst kan man intet sige med bestemthed, men han er sandsynligvis son af Michel Pedersen og hustru Maren Madsdatter og født 1798 i Kæret i Voer sogn. Dåben skete den 2. søndag efter Påske 1798, og faddere var Mette Laursdatter i Kæret, Anne Nielsdatter i Hald, Laurs Jensen i Vesterskov, Anders Jensen i Vesterskov og Hans i Kæret.

Michel Pedersen og hustru døde, mens Peder Mikkelsen var lille, og han kom derfor i pleje hos Christen Sørensen i Idskov mølle, hvor han ses at opholde sig ved sin konfirmation 1814.

Michel Pedersen og Maren Madsdatter var blevet gift den 21. oktober 1792 i Albæk, og begge angives da at være fra Vorså. Som forlovere optrådte skoleholder Chr. Nielsen i Vorså og Chr. Jacobsen i Faurholt.

Michel Pedersen døde den 30. august 1806, og den 15. september samme år døde Maren Madsdatter.

Man ved ikke noget om Peder Mikkelsens senere tilværelse og altså heller ikke noget om et evt. ægteskab. Hvad man efter datterens dåbsindforelse ved, er at han med nedennævnte Dorthe Marie Christensdatter fik datteren Marie Kirstine.

Dorthe Marie Christensdatter

7

Dorthe Marie Christensdatter er født 1808 i Lyngså i Albæk sogn, og hun blev døbt den 6. juni samme år i kirken. Faddere var: Kirsten Nielsdatter, Malene Jacobsdatter, Søren Christensen Dansk og Thomas Slott, alle af Lyngså.

Dorthe Marie Christensdatters skæbne ved man ikke meget om, men det er dog konstateret, at hun den 27. december 1837 blev gift i Albæk kirke med en Jens Jensen fra Hals.

Anders Nielsen

8

er født 1770 i V. Brønderslev, og han døde den 18. juni 1844 i Ø. Brønderslev og blev begravet den 22. juni. Om hans død skriver præsten:

"18. Juni 1844 død og 22. juni begr. Anders Nielsen (Siigen). Var forhen Gaardmand i Linderup, men nu i de sidste Aar, Enke og Aftægtsmand af sin forhen iboende Gaard, men i det sidste Aar opholdt han sig hos Hr. Cirsovius, Linderup, hvor han ogsaa døde, 76 Aar og 5 Mdr. gl."

Anders Nielsen fødtes som nævnt 1770, og han blev døbt den 28 januar samme år i V. Brønderslev. Faddere var: Chr. Nielsen, Simon Jacobsen, Jens Hyldsen, Anders Nielsens hustru i Hedegård og Anne Nielsdatter i Siigen.

Anders Nielsen var gift med

Anne Madsdatter

der er født 1774 i Vrangdrup, og som døde den 14. februar 1839 som aftægtskone hos sønnen i Linderup.

Hendes dåb fandt sted den 24. april 1774, og faddere var Niels Persen, And. Andersen, Anders Christensen samt Søren Nielsen og hustru Dorthe Sørensdatter, alle af Vrangdrup.

Mikkel Christensen

10

er født 1765 i Svennum, Jerslev sogn, og han døde samme sted den 30. november 1838.

Han blev døbt den 15. juni 1765, og faddere var Jens Jespersen af V. Møllerup, Niels Mikkelsen fra Boller, Just Pedersen fra Dronninglund kro, Peder Mikkelsens hustru i Oddensgård Mølle samt Lars Mikkelsens hustru af Hellum.

Mikkel Christensen, der var gårdmand i Bundgaard i Svennum, var gift med

Karen Pedersdatter

11

der er født 1767 i Aalstrup, Jerslev sogn. Hun døde den 12. november 1857 i Bundgaard.

Michel Pedersen

12

er formodentlig identisk med den Michel Pedersen, som fødtes den 12. september 1768 i Lyngså som søn af Peder Michelsen og hustru Anne Jeppesdatter. *Nej. Han er født 1768 i Voer, født i Vesterbo (Voer) af Peder Jensen og Maren Nielsen og er opvokset efter moderens første mand Michel Sindalen*

Michel Pedersen var gift med

Maren Madsdatter

13

der er født 1768 i Vorså, og som døde den 15. september 1806.

Michel Pedersen fik den 2. september 1793 udstedt et fæstebrev på et sted i Vorså by, som Niels Stephansen afstod, men senere kom han til at bo i Kæret i Voer sogn.

Den 18. september 1806 blev der påbegyndt skifteforretning efter Maren Madsdatter, som efterlod sig bornene: Mariane, 13 år, Maren, 11 år, Marie, 7 år, Peder (ane nr. 6), 8 år og Mette Kirstine, $\frac{1}{2}$ år gl. Som formynder for bornene optrådte Anders Christensen Striben fra Kæret, der var deres nærmeste slægting.

Da man havde foretaget registrering og vurdering af det fattige bo, viste det sig, at den samlede værdi kun beløb sig til 15 rdlr. 2 mk. 4 sk.

Christen Nielsen Kold

14

der var bosat i Lyngså i Albæk sogn, er født 1778 samme sted. Han døde den 18. september 1855.

Han blev døbt den 24. januar 1778, og faddere ved dåben var Chr. Poulsens hustru, Kirsten Andersdatter i Lyngså, Karen Jensdatter i Falden, Lars Pedersen i Lyngså, Soren Christensen, Lyngså og Morten Andersen i Albæk.

Christen Nielsen Kold var gift med

Anne Marie Thomasdatter

15

der døde den 23. december 1840 i Lyngså. Hun angives da at være 83 år gammel og er altså født 1757.

Niels Nielsen

16

i Siigen i V. Brønderslev sogn er formodentlig identisk med Niels Andersen og Johanne Andersdatters barn Niels af Vrangdrup, som blev døbt den 18. juli 1734 i V. Brønderslev.

Han var gift med

Maren Andersdatter

17

Hun er født 1738 i Brønderslev, og hun døde 1805 i V. Brønderslev og blev begravet den 21. juli.

Hun blev døbt den 27. juli 1738, og faddere var: Jens Laursen, Jens Jensen, Jens Jacobsen, Dorte Andersdatter og Hedvig Jensdatter.

Mads Christensen

18

der var gårdfæster i Vrangdrup under Nipstrup gods, er født 1731, idet han ved sin død 1810 opgives at være 79 år gl. Han blev begravet den 24. august.

Mads Christensen var gift med

Edel Andersdatter

19

der døde 1807 og blev begravet den 17. juli, 68 år gl og altså født 1739.

Christen Mikkelsen

20

der var gårdmand i Svennum i Jerslev sogn, skal iflg. aldersangivelsen i folketællingen 1787 være født ca. 1723, men han findes ikke indført i Jerslev og omliggende sognes kirkebøger, ligesom der heller ikke er indført noget om hans død.

Christen Mikkelsen var gift med

Anne Marie Pedersdatter

21

der er født 1743 i Kindrup, Horsens sogn, og som døde 1797 og blev begravet den 11. december.

Hun blev døbt den 29. september 1743, og faddere ved dåben var: Karen Justdatter, Maren Lauritsdatter, Jens Svendsen, Just Nielsen og Anders Lauritsen.

Som nævnt indeholder kirkebøgerne intet om Christen Mikkelsens fødsel, men noget kunne tyde på, at han er søn af gårdmand Michel Thomasen i Overgaard, Tårs sogn. Denne Michel Thomasen var gift med

Karen Pedersdatter, som er født 1691 i Svennum som datter af gårdfæster Peder Nielsen og hustru Anne Thøgersdatter. Om dette ægtepar fortæller kirkebogen:

"Anno 1684. En Karl Peder Nielson oc een Pige ved Nafn Anne Thøgersdatter, Forlofvere for dennem hafver verit Laurits Nielson oc Jens Nielson i Svennum d. 9 Octobr. viede i Jerslef Kirke".

Peder Christensen

22

er født 1729 i Ålstrup, Jerslev sogn, og han levede endnu ved folketællingen 1787. Hans død ses ikke indført i kirkebogen.

Han blev døbt den 24. juni 1729, og faddere, var: Niels Nielsen, Stephen Nielsen og Peder Knudsen, alle af Jerslev, samt Niels Jensens hustru i Ålstrup og Maren Pedersdatter, Ålstrup.

Peder Christensen blev den 3. juni 1768 trolovet og senere gift med

Anne Madsdatter

23

Forlovere var Jens Christensen Østergaard i Nr. Vrå og Anders Pedersen Molgaard af Tolstrup sogn. Vielsen fandt sted i Serridslev.

Peder Christensen opføres i folketællingen 1787 som gårdfæster i Ålstrup. Han opgives da at være 59 år, mens hans kone siges at være 46 år. Parret havde 2 hjemmeværende børn: Karen, 17 år, og Christen, 14 år.

Mads Jensen

26

der var bosat i Vorså, var gift med

Kirsten Jensdatter

27

som man intet ved om.

Niels Sørensen Kold

28

er født ca. 1740, og han døde den 27. november 1819 i Lyngså, Albæk sogn.

Han var gift med

Dorthe Madsdatter

29

der er født 1743 i Tranget, Albæk sogn. Hun døde 1791 i Albæk og blev

begravet den 15. september.

Niels Sorensen Kold var gift anden gang med Mette Christensdatter, fortæller kirkebogen, hvori det hedder:

"27. Decbr. 1791 trolovet Enkemand Niels Kold i Lyngsaae og Pigen Mette Christensdatter sst., Forlovere: Jens Andersen i Donsted og Peder Kold i Lyngsaae, viet 1ste Febr. 1792 efter kongelig Tilladelse".

Niels Sorensen Kold omtales i folketællingen 1787 som bonde og gårdbeboer. I tællingen opfores endvidere hans kone Dorthe Madsdatter, 43 år, Christen Nielsen, 9 år, Soren Nielsen, 5 år, Johanne Sorensdatter, 35 år, inderste samt hans far Soren Nielsen, 76 år.

Anders Andersen 34
og hans hustru

Maren Jensdatter 35
nævnes ved datterens dåb 1805.

Birgitte Nielsdatter 39
nævnes i folketællingen 1787, hvor hun opfores som boende hos sin svigerson Mads Christensen i Vrangdrup.

Peder Justesen 42
er født 1713 i Vodskov, Hammer sogn, og han levede endnu 1787. Hans død ses ikke indført i kirkebogen.

Han blev gift den 3. juli 1743 i Horsens med

Giertrud Larsdatter 43
der er født 1715 i Kinderup, Horsens sogn. Hun blev døbt den 10. april 1715, og faddere ved dåben var: Ove Lauritsen, Peder Poulsen, Maren Christensdatter og Maren Jensdatter.

Folketællingen 1787 fortæller, at Peder Justesen var privilligeret kromand i Hjallerup kr. I tællingen nævnes også hans kone som deres hjemmевærende og "medhjælpende" søn Peder, der var 36 år gl.

I den af grev Moltke ved sin tiltrædelse af Dronninglund hovedgård 1753 oprettede jordebog med alle dens fortrinlige oplysninger finder vi opført "Hjallerup Kroe" med kromand Peder Justesen, 40 år gl., hans kone Giertrud Larsdatter, 38 år.

Der var ingen hartkorn på kroen, men agerjord må der have hørt til, for den årlige udsæd opgives at være: 2 tdr. rug, 1 td. byg og 2 tdr. havre. Der bjerges årlig 6 læs hø. Landgilden af stedet udgjorde 14 rdlr. 8 sk. i penge.

Besætningen bestod af: 2 heste, 4 køer, 2 stk. ungkvæg, 14 får og 2 svin. Af redskaber var der 1 vogn, 1 plov og 1 harve. Af inventar nævnes 1 jernkakkellov og 1 kobberbryggerkedel.

Bygningerne bestod af 2 længer med ialt 23 fag.

Ægteparret opgives at have 2 drenge under 6 år samt en dreng og en pige i alderen 6-12 år. Af fremmed hjælp på kroen var der en pige.

Under rubrikken "Particulaire Oplysninger" hedder det:

"Dend eene af disse Sønner er hos hans Svigermoder Lars Thomsens Enke i Kinderup paa Langholts Gods, er nu kuns 5 Aar, men bør indføres paa Godset, at hand her kand fylde sine 9 Aar (af hensyn til Stavnsbåndet).

Til dette Stød er Frihed at brygge og brænde (øl og brændevin), beboeren har paa egen Bekostning opbygget Stødet og indtaget Jorden af Heede, derfor er Afgiften moderat. Fæst d. 17. Febr. 1744 og fri for Indfæstning".

Christen Nielsen

44

der var gårdmand i Ålstrup i Jerslev sogn, nævnes ved sønnens dåb 1729 sammen med sin kone

Karen Jensdatter

45

men herudover ved man intet om parret.

Mads Andersen Bollesen

46

der var bosat i Holt i Serridslev sogn, var gift første gang med Maren Christensdatter af Holt, som han var blevet trolovet til den 25. oktober 1736. Hun må være død kort efter, for "Fest. Purif." 1738 troloves Mads Andersen i Holt til pigen Johanne Christensdatter sst. Som forlovere var til stede Anders Bollesen og Mads Bollesen, begge af Holt.

Ifølge fadderlister m.m. ser det ud til, at Maren Christensdatter er født 1707 i Mejlsted i Tolstrup sogn som datter af Christen Christensen og hustru Anne Christensdatter. Når hun ved trolovelsen angives som værende fra Holt, så er grunden den, at hun ved trolovelsen sad som enke i Holt.

- Søren Nielsen Kold 56
der boede i Lyngså, Albæk sogn, er født 1712, idet han ved sin begravelse den 13. marts 1795 opgives at være 83 år gammel.
Han var gift med
- Karen Pedersdatter 57
- Mads Pedersen 58
der først boede i Tranget og senere i Porsmose i Albæk sogn, er født 1701, og han døde 1791 og blev begravet den 7. september.
- Just Jensen 84
i Vodskov er født 1667. Han var gift med
- Anne Jensdatter 85
som man intet ved om.
- Laurits Thomsen 86
er født 1687 i Grindsted, og han døde 1764 i Kindrup, Horsens sogn, og blev begravet den 24. november. Han blev døbt den 9 oktober 1687, og faddere ved dåben var: Mads Poulsen, P. Christensen og Else Jørgensdatter.
Laurits Thomsen blev gift den 26. oktober 1710 i Horsens med
- Maren Jensdatter 87
der blev døbt den 9. marts 1692 i Horsens. Hendes Jød er ikke fundet indført i kirkebogen.
- Jens Jensen 168
som man bortset fra navnet intet ved om, var bosat i Vodskov.
- Thomas Laursen 172
er født 1659, og han døde 1729 i Horsens sogn og blev begravet den 22. juni.
Han blev gift den 16. november 1684 i Horsens med

- Giertrud Jørgensdatter Kjærulf 173
der blev døbt 5. søndag i Fasten 1667 i Horsens.
- Jens Nielsen 174
nævnes ved datterens dåb 1692 sammen med sin kone
- Karen Christensdatter 175
men herudover ved man intet om ægteparret.
- Jørgen Pedersen Kjærulf 346
der var gårdmand i Kinderup i Horsens sogn, døde 1673 og blev begravet den 18. august.
Han var gift med
- Johanne Poulsdatter 347
der er født 1631, og som døde 1718 og blev begravet den 11. februar. Hun er måske datter af Poul Madsen i Grindsted.
Året efter Jørgen Pedersen Kjærulfs død giftede Johanne Poulsdatter sig 16. søndag efter Trinitatis med Peder Christensen i Kinderup.
- Peder Jørgensen Kjærulf 692
er født omkring 1578 i Østbjerg, og han døde 1659 på Agdrup i Sulsted sogn og blev begravet den 28. september.
Han var gift med
- Maren Pedersdatter (Mørk) 693
der er født ca. 1595, og som døde 1659 og blev begravet den 30. maj.
Agdrup i Sulsted sogn var 1589 forlenet til Gjertrud Reinholds i Aalborg, men blev den 6. juni samme år forlenet til Predbjørn Gyldenstjerne, lensmanden på Åstrup, og skulle bruges under Åstrup len.
I jordebogen over Aalborghus len 1631-1632 o.flg. står Peder Jørgensen Kjærulf som bruger af gården, der stod for en skyld af 2 tdr. byg, 1 fjdk. smør, 1 svin og 6 hestes gæsteri.
Peder Kjærulf nævnes også i Agdrup under Kejserkrigen, og 1645 omtales han som kirkeværge for Sulsted kirke. Af Jens Hog til Vang, der på sin egn synes at have organiseret modstanden mod Svenskerne i januar 1644, ses Peder Kjærulf da at have lånt en bosse, men om han

selv har deltaget i slaget ved Sundby, der endte med så stort et nederlag for de vendsysselske bønder, vides ikke.

Jorgen Jorgensen 1384

i Østbjerg i Hammer sogn, var gift med

Else Pedersdatter Kjærulf 1385

der døde omkring 1600, og som var gift anden gang med Niels Mogensen, der nævnes i Østbjerg 1608, 1617 og 1620.

Else Kjærulf skal ifølge Dyrskot have haft i alt 11 børn i sine to ægteskaber.

I 1670 lovbød og solgte Else Kjærulfs arvinger 1 td. bondeskyld i herredsfoged Morten Laursen Kjærulfs gård i Ø. Halne. Da nævnes der kun 10 børn.

Peder Jensen Mørk 1386

i Rogelhede var gift med

Gjertrud Sørensdatte Kjærulf 1387

der nævnes som enke 1640, da hun boede på Korslund.

Peder Jensen Mørk nævnes 1606 som besidder af Rogelhede og havde 1614 og 1618 tienden i fæste.

Peder Andersen Kjærulf 2770

der var bosat i Ø. Halne i Vadum sogn, var gift med

Karen Bertelsdatter 1388

af Vesterbæk.

Peder Kjærulf boede på samme gårdseje som sin bror Anders, og han nævnes lige som denne blandt sognet frie bønder i præsteindberetningen 1568, ligesom han anføres som ejer af 1 bol og 3 huse frit bondedods der i sognet. Bolet var vist den såkaldte Refsgaard, der var nabogård til Fogedgaarden og måske oprindeligt var afbyggersted fra denne. Fra ældre tid kaldes den ofte Refsbo.

Ifølge Dyrskot var Peder Andersen Kjærulf herredsfoges 1570, på hvilket tidspunkt han må have været en gammel mand, men antagelig har han kun midlertidigt "denne Dag" fungeret som foged, idet broderen

endnu 1577 nævnes som foged og da havde beklædt denne stilling i en årrække.

Karen Bertelsdatter er en søster til broderen Anders' hustru.

Der må her henvises til anetavlen for Anders Christian Sørensen, hvor broderen Anders er omtalt som ane nr. 3428 og hvorfra slægten føres længere tilbage.

Jens Pedersen

2772

i Røgelhede nævnes 1546 sammen med broderen Clemen Pedersen i Stagsted og omtales endvidere i 1550.

Søren Christensen

2774

der synes at være fra Himmerland, var gift med

Else Andersdatter Kjærulf

2775

der levede endnu 1620, der er søster til ane nr. 2770 Peder Andersen Kjærulf.

Søren Christensen var 1568 og 1572 herredsskriver i Kjær herred og var ligeledes herredsskriver i 1577, da han udstedte et tingsvidne om skellet mellem Horsens og Ørum sogne, og det er vel denne stilling, der gav anledning til, at han som regel nævnes med tilnavnet Skriver, et kendingsnavn, han beholdt hele sit liv.

I 1584 nævnes han som foged i Kjær herred, men det vides ikke, hvornår han har tiltrådt denne stilling, i hvilken hans svigerfar nævnes 1577, og som han vist har overtaget efter denne.

Svigerfaderen står i Aalborghus lens jordebog 1562 opført som bruger af gården Holtet i Ajstrup sogn sammen med mere gods der, men ved sit giftermål, der antagelig har fundet sted o. 1565, har Søren Christensen så fået disse ejendomme til brug. Mens svigerfaderen havde sin gård i Ø. Halne kvit og frit, så længe han var herredsfoged, fik Søren Christensen ved åbent brev af 2. juni 1586 bevilling til at måtte beholde Holtet eng, som er svaret og brugt til hans gård, men hvoraf hidtil er svaret nogen særskyld, uden afgift, så længe han var herredsfoged eller indtil videre, og af den eng havde hans svigerfar hidtil ydet en årlig afgift af 16 tdr. byg.

Kristi Himmelfartsdag 1595 indtrådte Søren Christensen som medlem af købmandsgildet "Guds Legems Lav" i Aalborg, hvor også flere af egens storbonder og talrige adelsmænd, præster o.fl. var gildebrødre.

Det følgende år afgang han vist som herredsfoged, hvilket embede derefter beklædtes af hans søn Anders, men han nævnes endnu i Holtet i jordebogen 1604-1605, hvorimod jordebogen 1606-1607 har hans hustru som bruger af gården.

Med sin hustru fik Søren Christensen en del af Fogedgård i Vadum sogn, hvilke parter hans arvinger senere solgte.

Peder Nielsen

5544

i Røgelhede nævnes regelmæssigt i årene 1500-1532. Han var antagelig gift med en datter af Clemen Slagi, der nævnes som bosat i samme gård i årene 1465-1494.

Gården Røgelhede og dens beboere er indgående beskrevet i en afhandling af postmester C. Klitgaard. Denne findes i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" 1942.

Efterkommere
efter
Anders Christian Sørensen
og
Ane Marie Andersen
samt
Mettine Marie Andersen

I Peder Hansen

er født den 27. juni 1877. Han udvandrede til Amerika 1914 og bosatte sig i Chicago, hvor han giftede sig og fik børn. Familien her har mistet forbindelsen med ham. Hans sidst kendte adresse opgives at være: So 7841 Wolcoll Ave, Chicago 20, U.S.A.

II Marie Andersen Krogshave

der er død, var gift med murermester Gerhard Pedersen, med hvem hun havde to døtre: Tine og Agnes, som begge er gift og har voksne børn. Bosat:Horsens pr. Langholt.

III Sofus Andersen Krogshave

var gift første gang med Ingeborg og anden gang med Helga. Han fik 2 børn, sønnen Ludvig og datteren Inger.

IV. Karoline Andersen Krogshave

er født den 1. november 1899 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn. Hun blev gift den 27. december 1918 i Voer kirke med Jens Peder Thomsen, der er født den 25. september 1889 i Brønden, og som døde den 13. juni 1947 i "Obenholt", Dronninglund sogn. Han var søn af gårdejer Lars Peder Thomsen og hustru Oline.

Bosat: Klokkerholm pr. Hjallerup.

Karoline Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund. Hun kom ud at tjene som 12-årig og fik plads hos gårdjer Niels Peder Christensen, Obenholt, hvor hun blev. Efter sit giftermål overtog hun sammen med manden gården.

Jens Peder Thomsen gik i skole i Bjørnlund. Han lærte landbruget hjemme og overtog ved giftermålet Obenholt, som han drev til 1949, da gården blev overtaget af sønnen Thomas. Jens Peder Thomasen var medlem af bestyrelsen for brugsforeningen.

A. Oline Thomsen døde ca. 9 mdr. gl.

B. Petra Oline Thomsen er født den 5. september 1921 i Obenholt, Dronninglund sogn, og hun blev gift den 25. september 1945 i Dorf kirke med Anders Ingemann Larsen, der er født den 21. juni 1918 i Thorup Hedegård, Dronninglund sogn, som søn af gårdejer Johannes Marthinus Larsen og hustru Anna Petra Olsen.

Bosat: St. Langhede, Klokkerholm pr. Hjallerup.

Petra Oline Thomsen gik i skole i Bjørnlund og var sommeren 1942 på Try højskole. Hun er uddannet ved husgerning hjemme.

Anders Ingemann Larsen gik i skole i Thorup og besøgte vinteren 1937-1938 Try højskole. Han blev uddannet ved landbruget og tjente bl.a. på Dronninglund hovedgård. Sin værnepligt af-tjente han i København 1939-1940. Han har siden den 1. april 1952 været ejer af "St. Langhede".

C. Thomas Thomsen, der er gårdejer, er gift med Dagny Jensen.

Bosat: Obenholt pr. Flauenskjold. Ægteparret har 1 barn.

D. Mettine Thomsen er født den 2. december 1926 i Obenholt, Dronninglund sogn, og hun blev gift den 2. april 1946 i Dorf kirke med Svend Holst Kristensen, der er født den 17. januar 1924 i "Bakkely", Klokkerholm, som søn af gårdejer Martinus Kristensen og hustru Georgine Holst.

Bosat: "Langbakke", Klokkerholm pr. Hjallerup.

Mettine Thomsen gik i skole i Bjørnlund. Hun lærte husgerning hjemme og tjente en tid på Østergård i Allerup, i Dybvad samt $\frac{1}{2}$ år på Karupgård, Sæby.

Svend Holst Kristensen gik i skole i Allerup. Han lærte landbruget og tjente bl.a. 1½ år hos gårdejer Søren Møller, Skinderhede pr. Flauenskjold, 2 år på Allerupgård, var desuden et par år på Dronninglund hovedgård og tjente endvidere et par år på "Rosenlund", Allerup. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus 1946-1947. Han er ejer af gården "Langbakke".

1. Jens Oluf Kristensen er født den 28. august 1946 i Obenholt. Han er mekaniker.
 2. Poul Erik Kristensen er født den 21. oktober 1956 i Langbakke.
- E. Marie Thomsen er født den 15. april 1933 i Obenholt, Dronninglund sogn, og hun blev gift den 24. juli 1954 i Hammarsö, Sverige, med Povl Christian Svendsen, der er født den 4. august 1928 i Valsø-lille som søn af Jakob Svendsen og hustru Karla.
Bosat: Östra Torp, Skåre, Vermland, Sverige.
1. Solvej Svendsen er født den 4. juni 1954 i Skoghall.
 2. Liss-Lotte Svendsen er født den 16. januar 1957 i Skoghall.
 3. Lisbeth Svendsen er født den 30. marts 1960 i Skoghall.
 4. Susanne Svendsen er født den 25. maj 1967 i Skåre.

V. Anna Margrethe Andersen Krogshave

er født den 30. august 1901 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn, og hun blev gift den 6. august 1920 i Dronninglund kirke med Jens Lassen Nielsen. Han er født den 21. juli 1887 i Ulsted som søn af gård-ejer Niels Peder Nielsen og hustru Kristine, og han døde den 8. april 1962 i Melholt, Aså-Melholt sogn.

Bosat: Melholt pr. Aså.

Anna Margrethe Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. hos gæstgiver Elsgaard, Dybvad, og på en gård i Røgelhede pr. Hjallerup. Hun har været medlem af bestyrelsen for husmoderforeningen.

Jens Lassen Nielsen gik i skole i Ulsted. Han lærte smedefaget hos smedemester Christensen i Ulsted og arbejdede derefter som svend til 1921, afbrudt af militærtjeneste ved Kystartilleriet i København 1917-1918. I 1921 byggede han smedeværksted og beboelse i Melholt og drev virksomheden til sin død. Han var medlem af bestyrelsen for borgerforeningen, lokalforeningen og jagtforeningen.

Petra Cecilie Nielsen er født den 16. april 1920 i Bjørnholthus, Dronninglund sogn, og hun døde den 7. juli 1934 i Melholt.

Niels Kirstein Nielsen er født den 30. august 1921 i Melholt, og han blev gift den 5. maj 1946 i Årup kirke med Ruth Aabro Jensen, der er født den 5. december 1920 i Horslunde sogn som datter af parcellist Laurits Emil Jensen og hustru Anna Dorteia Hansen.

Bosat: Teglgården 15, Korsør.

Niels Kirstein Nielsen gik i skole i Melholt. Han arbejdede ved landbruget fra sit 9. år og tjente bl.a. 3 år på Mellemkjær i Melholt, 1 år på Rørholtgård, stod i smedelære 1 år og tjente så som medhjælper på Fyn et par år. Han var 3 år på Solkærgård i Sdr. Stenderup og rejste så til Sverige, hvor han var i 4 år. I 1953 fik han arbejde på et cementstøberi i Høve, var her 1½ år og virkede derefter i ca. 5 år som havnearbejder i Korsør. Derefter arbejdede han 6 år i Frihavnen, hvorefter han vendte tilbage til Korsør, hvor han fik arbejde i sit gamle firma, Korn- og Foderstofkompagniet A/S. Han har siden 1960 været forvalter.

Ruth Aabro Jensen gik i skole i Halsted. Hun har lært husgerning og har bl.a. været 4 år i Søndergårde, Årup, 2½ år på Assens sygehus og 3 år på Kathrinebjerg, Sdr. Stenderup.

1. Jens Aabro Nielsen er født den 21. september 1947 i Kolding.

Han er gymnasiast.

2. Per Aabro Nielsen er født den 16. august 1951 i Sövestad, Ystad, Sverige.

Tage Bjørnlund Nielsen er maskinarbejder og gift med Ellen Jørgensen, med hvem han har 5 børn.

Bosat: Gammel Holeby pr. Holeby.

Kristine Nielsen er født den 6. september 1926 i Melholt, Dronninglund sogn, og hun blev gift den 6. september 1946 i Melholt med **Gunnar** Johannes Nielsen, der er født den 27. februar 1922 i Ørsø, Dronninglund sogn, som søn af gårdejer Christian Nielsen og hustru Petra Pedersen.

Bosat: Enghavevej 41, Aalborg.

Gunnar Johannes Nielsen kom som 15-årig i lære som møbelsnedker og tog svendeproeve med ros. Han aftjente sin værnepligt ved Søværnet 1943 og blev som de øvrige marinesoldater interneret af tyskerne. Han var genindkaldt efter krigens afslutning.

1. Leif Flemming Nielsen er født den 20. december 1946 i Ulsted. Han er rørlægger og gift med Annette Max Müller. Bosat: Danmarksgade 45, Aalborg.
 2. Benni Lassen Nielsen er født den 6. november 1948 i Gosmer-Halling. Han er snedker.
 3. Børge Christian Nielsen er født den 6. november 1948 i Gosmer-Halling. Han er murer.
 4. Karen-Margrethe Nielsen er født den 3. december 1952 i Hjallevrup.
 5. Dorthe Marie Nielsen er født den 22. februar 1956 i Aalborg.
- E. Kjeld Krogshave Nielsen er født den 6. juni 1937 i Melholt. Han gik først i skole i Melholt og derefter i Dronninglund, hvor han tog realeksamen. I 1954 var han på sømandsskolen i Frederikshavn. Han sejlede nogle måneder som kok og jungmænd, var bl.a. forhyret med Jutlandia i 9 mdr og med Cimbria ca 1 år, hvorefter han aftjente sin værnepligt 1957-1959. Han tog skibsførereksamen 1964 og sejler nu for rederiet Ø.K.

VI. Kresten Rasmus Andersen Krogshave

er født den 25. oktober 1902 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn, og han blev gift den 12. februar 1932 i Vokslev kirke med Anna Kirstine Andersen, der er født den 12. april 1911 i Klæstrup som datter af maler, gårdejer Søren Andersen og hustru Ane Kathrine Jensen. Bosat: "Grønslet", St. Restrup pr. Nibe.

Kresten Rasmus Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund, Ravnstrup, Han kom ud at tjene ved landbruget som 9-årig. Hans første plads var på "Skindbjerg", Bjørnlund. Senere havde han bl.a. plads hos gårdejer Martinus Jensen, Brøndens mark, hvor han var i 2 år, var desuden 2 år på Vestergården i Ørum og 4 år hos gårdejer Søren Sørensen i Tyrrestrup. Fra 1932 til 1935 havde han en ejendom i Sørup pr. Støvring, og da han solgte denne til søsteren Nilda, købte han en anden ejendom i Sørup og havde denne til 1937, da han overtog Blåkærsminde i Skivum, som han havde til 1942, da han købte Grønslet i St. Restrup. Han aftjente sin værnepligt i Aalborg og Christiansfeld 1923-1924.

Anna Kirstine Andersen gik i skole i Vokslev og Simested. Hun blev uddannet ved husgerning og tjente bl.a. hos gårdejer Jesper Jespersen, Løgstedgård, hos gårdejer Emil Hjede og på Afholdshotellet i Nibe.



Marius Krogshave lægger krans på faderens grav under slægtsfesten



V Anne Margrethe og Jens Lassen Nielsen



VB Ruth og Niels Lassen Nielsen



VD Kirstine og Gunnar Nielsen



VD Kirstine og Gunnar Nielsens børn



VE Kjeld Krogshave Nielsen

- A. Kaj Andersen Krogshave er født den 31. juli 1932 på Pandum mark, Vokslev sogn, og han blev gift den 24. januar 1959 i Gelsted kirke med Anny Rask Pedersen, der er født den 30. september 1937 i Gelsted som datter af værkfører Niels Werner Pedersen og hustru Mine Hansen Rask.

Bosat: Drosselvej 4, Kolding.

Kaj Andersen Krogshave var elev i Vægger kommuneskole 2 år og gik derefter 5 år i St. Restrup friskole. Han tjente 1 år hos gårdejer Chr. Poulsen, St. Restrup, var derefter 1 år på Opnæs-gården i Hørsholm og tjente desuden hos Anders Krogshave i Mullerup. Han aftjente sin værnepligt ved Luftværnsartilleriet i København 1952-1953. Vinteren 1953-1954 var han på Husmandsskolen i Odense, tjente 1½ år hos gårdejer Jørgen Andersen i Gelsted og var derefter 3 år ved landbruget under Odense kommunes børnehjem. Derefter blev han optaget på Kolding seminarium og dimitteredes 1964. Han har siden været lærer ved Aalykke skole

Anny Rask Pedersen gik i skole i Gelsted. Hun tjente 2½ år hos gårdejer Jørgen Andersen i Gelsted, 1½ år hos læge Thygesen, Gelsted og 3½ år på Odense kommunes børnehjem.

1. Helle Krogshave er født den 21. april 1963 i Kolding.
2. Hanne Krogshave er født den 9. december 1967 i Kolding.

- B. Rita Andersen Krogshave er født den 11. november 1935 i Hjedsbæk, Suldrup sogn. Hun blev gift i Sønderholm med Richard Kristian Bruun, der er født den 15. august 1925 i Klim som søn af landmand Laurits Chr. Jensen Bruun og hustru Magda Pedersen.

Bosat: Amagervej, Kvissel.

Rita Andersen Krogshave gik i alm. folkeskole og var senere elev på højskolen i St. Restrup.

Richard Kristian Bruun gik i alm. folkeskole og var senere elev på højskolen i St. Restrup. Han arbejdede ved landbruget til sit giftermål, afbrudt af militærtjeneste ved Luftværnet i Karup. Derefter virkede han i 3 år som fodermester på St. Håbendal i Åsted og fik derefter arbejde på en fiskehermetikfabrik i Frederikshavn.

1. Ib Bruun er født den 28. november 1958 i Åsted.
2. Lis Bruun er født den 9. juli 1960 i Åsted.
3. Ulla Bruun er født den 5. marts 1965 i Kvissel.

- C. Leif Andersen Krogshave er født den 10. februar 1947 i Grønslet,

St. Restrup.

Bosat: St. Restrup.

Leif Andersen Krogshave gik i St. Restrup friskole. Han er uddannet ved landbruget og har siden 1961 været hos gårdejer Ejnar Bjerring, St. Restrup.

D. Vagn Andersen Krogshave er født den 10. februar 1947 i Grønslet.

Bosat: Østervangen 21, Nibe.

Vagn Andersen Krogshave gik i St. Restrup friskole og blev efter skolegangen uddannet ved landbruget. Efter militærtjenesten, som han aftjente ved Civilforsvaret i Thisted, fik han arbejde på en stålwarefabrik i Godthåb.

E. Eva Andersen Krogshave er født den 13. juli 1948 i Grønslet. Hun er husassistent.

VII Bodil Andersen Krogshave

er gift med arbejdsmand Christian Peder Sørensen. I ægteskabet er der 9 børn.

VIII Sira Andersen Krogshave

er født den 11. maj 1905 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn. Hun blev gift den 28. november 1924 i Hjallerup kirke med Marius Karl Jensen, der er født den 27. oktober 1898 i Ranum som søn af træhandler Jakob Jensen og hustru Kristine Ulstrup.

Bosat: Dragsdalvej 32, Løgstør.

Sira Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund, Jørslev og Klokkerholm. Hun kom ud at tjene som 9-årig og var først hos gårdejer Anton Hollesen, Trøderup Hedegård. Senere tjente hun bl.a. 2 år hos gårdejer Alma Mølgaard Nielsen i Klokkerholm.

Marius Karl Jensen gik i skole i Ranum. Han kom ud at tjene som 10-årig og gik derfor også i skole i Sjørup. Efter konfirmationen fortsatte han ved landbruget og overtog 1925 en ejendom i Løgsted. Denne havde han til 1934, hvorefter han overtog ejendommen "Højvang" i Malle, som han drev til 1960, da han overdrog den til sønnen Martin. Sin værnepligt aftjente han i Fredericia 1920-1921. Marius Karl Jensen har været medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen og brugsforeningen.

A. Anna Kristine Jensen er født den 27. marts 1925 i Ranum. Hun er gift med Anker Hansen, der er født den 31. august 1924 i Løgstør som søn af fyrbøder Oluf Hansen og hustru Anna Katrine Larsen.

Bosat: Fischersgade 18, Løgstør.

Anna Kristine Jensen gik i skole i Malle og var senere elev på Haubro ungdomsskole.

Anker Hansen gik i skole i Løgstør. Han har i en halv snes år virket som assurandør og har i ca. 8 år haft depot for bryggeriet Urban. Siden 1967 har han haft ansættelse på skotøjsfabrikken "Jerno", Løgstør.

1. Kurt Bjørnlund Hansen er født den 2. november 1946 i Løgstør. Han er gift med Kirsten Christensen.

Bosat: Sct. Laurentiivej, Skagen.

2. Mona Bjørnlund Hansen er født den 22. juni 1951 i Løgstør.

3. Lena Bjørnlund Hansen er født den 6. april 1956 i Løgstør.

B. Jacob Bjørnlund Jensen er født den 1. april 1926 i Løgstør. Han blev gift den 6. april 1956 i Rise med Inger Jacobsen, der er født den 8. februar 1934 i Rise sogn som datter af landmand Peter Jacobsen og hustru Rosa Christine Kamma Kamilla Lydia Bitsch.

Bosat: Nystad pr. Tinglev.

Jacob Bjørnlund Jensen gik i skole i Løgsted og Malle. Han blev

uddannet ved landbruget og var 1951-1952 elev på Gråsten landbrugsskole. Indtil giftermålet virkede han som landbrugsmedhjælper, afbrudt af militærtjeneste i Vordingborg samt i Søgårdlejren. I 1956 forpagtede han en ejendom i Nystad.

Inger Jacobson gik i skole i Rise og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

1. Kirsten Bjørnlund Jensen er født den 7. marts 1957 i Nystad.
2. Flemming Bjørnlund Jensen er født den 13. juli 1958 i Nystad.
3. Jørgen Bjørnlund Jensen er født den 4. marts 1961 i Nystad
4. Margrethe Bjørnlund Jensen er født den 4. marts 1961 i Nystad.
5. Annette Bjørnlund Jensen er født den 20. april 1964 på Tønder sygehus.

Anders Bjørnlund Jensen er født den 19. november 1927 i Løgsted. Han blev gift den 6. juni 1957 i Aggersborg med Ingrid Marie Nørager, der er født den 6. juni 1936 i Aggersborg som datter af Peder Brix Nørager og hustru Mathilde Østergaard.

Bosat: Trengstrup pr. Suldrup.

Anders Bjørnlund Jensen blev uddannet ved landbruget og var på landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han i Viborg. I 1956 overtog han en ejendom på 16 tdr. land.

1. Poul Bjørnlund Jensen er født den 21. december 1958 i Nibe
2. Svend Bjørnlund Jensen er født den 4. november 1960 i Trengstrup.
3. Kaj Bjørnlund Jensen er født den 11. marts 1962 i Trengstrup.

Martin Bjørnlund Jensen er født den 16. maj 1934 i Løgsted, og han blev gift den 5. november 1960 i Malle kirke med Rita Madsen, der er født den 28. oktober 1938 i Næsby, Ranum sogn, som datter af landmand Chr. Nielsen Madsen og hustru Marie Christensen.

Bosat: Ranum.

Martin Bjørnlund Jensen blev uddannet ved landbruget og overtog den 1. november 1960 faderens ejendom, der er på 24 tdr. land. Han har desuden lejet 8 tdr. land.

Rita Madsen var sommeren 1954 elev på Haubro ungdomsskole og har

desuden været på håndarbejdsskole og er uddannet som håndarbejds lærerinde.

1. Hanne Bjørnlund Jensen er født den 3. april 1962 i Malle.

2. Per Bjørnlund Jensen er født den 1. august 1965 i Malle.

E. Børge Bjørnlund Jensen er født den 19. september 1952 i Næsby.

IX Nilda Andersen Krogshave

er født den 14. oktober 1906 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn. Hun blev gift den 18. oktober 1929 i Suldrup kirke med Peder Christian Johansen, der er født den 30. januar 1909 i Suldrup som søn af gård-ejer Marthinus Johansen og hustru Else Marie Bøndtsen.

Bosat: Sørup pr. Støvring.

Nilda Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund. Som 9-årig fik hun plads ude og fortsatte efter konfirmationen ved husgerning. Hun har tjent 4 år på Brøndum mølle, 2 år hos gårdejer Peder Elholm, en tid hos gårdejer Thomas Johansen, Trørup pr. Hjallerup og 3 år på Klestruplund pr. Nibe. Hun har været medlem af bestyrelsen for husmoderforeningen samt medlem af husholdningsudvalget indenfor husmandsforeningen.

Peder Christian Johansen gik i skole i Suldrup. Han kom ud at tjene, da han var 11 år gammel og har bl.a. været 5 år på Kirkensgård i Suldrup, 1 år hos gårdejer Søren Nørholm, Sørup, 1 år ved Knud Sørensens, Brunholm, samt 1 år hos gårdejer Chr. Søndergaard, Rodstrup pr. Nibe. Efter giftermålet virkede han ca. 4 år som arbejdsmand i Suldrup og overtog 1935 sin landejendom i Sørup. Han har i en årrække været medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen og har været formand i 5 år.

A. Kjeldgaard Johansen er født den 20. oktober 1929 i Suldrup. Han blev gift den 1. februar 1951 i Timotius kirke i Valby med Ingelis Jørgensen, der er født den 30. august 1930 i Valby som datter af galvanisør Anton Christian Jørgensen og hustru Margit Kirstine Solberg.

Bosat: Ramløsevej 11, København Ø.

Kjeldgaard Johansen gik i skole i Sørup. Han arbejdede ved landbruget til sit 20. år og fik derpå ansættelse ved Postvæsenet i København. De første 6 år var han afløser under overpostmesterens kontor, fungerede 3-4 år som overpakmester, blev derefter overpostbud og blev 1964 chauffør. Han er senere blevet overchauffør. Han har været medlem af bestyrelsen for idrætsforeningen "Posten", været formand for personaleforeningen ved Hvidovre postkontor, medlem af bestyrelsen for personaleforeningen ved omkarteringspostkontoret samt kasserer for idrætsforeningens økonomiudvalg.

Ingelis Jørgensen tog præliminæreksamen i Valby. Hun havde i ca.



VI Anna og Kristian Krogshave med børn



VI A Anny og Kaj Krogshave



VI Anna og Kristian Krogshaves gård "Grønslet"



VI C og E Leif og Eva Krogshave



VIII Sira og Marius Jørgensen



IX Hilda og Peder Johansen med børn

4 år ansættelse på Statistisk Departement, var 1963-1965 skolesekretær ved Valby skole og blev pr. 1 juni 1966 ansat i Landmandsbankens afdeling i Lersø Parkalle.

1. Anette Johansen er født den 25. oktober 1951 på Diakonissestiftelsen.
2. Maj-Britt Johansen er født den 28. december 1953 i København.
3. Charlotte Johansen er født den 11. februar 1965 i København.

B. Else Marie Johansen er født den 27. august 1931 i Suldrup, Sønderup sogn, og hun blev gift den 1. maj 1955 i Sørup kirke med Hans Erik Jørgensen, der er født den 21. marts 1931 som søn af gårdejer Svend Jørgensen og hustru Sonja Viola Jensen.

Bosat: Svalevej 13, Svendstrup pr. Korsør.

Else Marie Johansen gik i skole i Sørup. Hun tjente et par år som pige på en gård og var derefter 1 år som stuepige på Rønde højskole, hvorefter hun var ung pige hos sin tidligere lærerinde. Hun var derefter elev på Fårevejle højskole og fik derefter plads i Vallekilde præstegård, hvor hun var i 2 år. Hun havde plads som stuepige på Stranderholm gods $\frac{1}{2}$ år og blev derefter uddannet som håndarbejds lærerinde i Haslev. Efter endt uddannelse fik hun ansættelse i Maribo. Hun har siden 1967 været ansat ved Korsør kommunale fritidshjem.

Hans Erik Jørgensen blev efter skolegangen landbrugsmedhjælper på en gård i Holeby og tjente derefter en tid i V. Tirsted. Han aftjente sin værnepligt og vendte tilbage til sin gamle plads, hvor han var forkarl til sit giftermål. Han har arbejde ved fa. K.F.K., hvor han passer kornsiloerne.

1. Birgit Jørgensen er født den 18. marts 1956.
2. Povl Jørgensen er født den 28. november 1957.

C. Ejkind Johansen er født den 31. maj 1933 i Suldrup. Han blev gift den 1. december 1955 i Årdestrup med Bodil Byrresen, der er født den 14. september 1936 i Årdestrup som datter af gårdejer Hagbard Byrresen og hustru Merry Andersen.

Bosat: Bradsted pr. Suldrup.

Ejkind Johansen er gårdejer.

1. Merry Johansen er født den 2. august 1956 i Bradsted.
2. Bjarne Johansen er født den 1. november 1957 i Bradsted.

3. Steen Johansen er født den 18. december 1958 i Bradsted.

4. Karsten Johansen er født den 7. juni 1963 i Bradsted.

5. Anni Johansen er født den 1. december 1966 i Bradsted.

D. Bodil Johansen er født den 25. december 1935 i Sørup, Buderup sogn, og hun blev gift den 13. januar 1962 i Sørup med Olav Viggo Hansen, der er født den 7. februar 1928 i Sejlflod som søn af uddeler Svend Aage Hansen og hustru Sofie Amalie Sørensen.

Bosat: Sejlflod pr. Storvorde.

Bodil Johansen fik efter folkeskolen huslig uddannelse. Derefter blev hun ansat ved Jysk Telefon og har siden 1950 været telefonist på forskellige centraler.

Olav Viggo Hansen blev efter at have taget realeksamen handelsuddannet i brugsen. Han har siden den 1. december 1965 været ansat som kontorassistent på cementfabrikken Rørdal.

1. Jette Hansen er født den 15. marts 1963 i Sejlflod.

E. Bent Johansen er født den 6. april 1941 i Sørup, Buderup sogn. Han blev gift den 19. november 1960 i Vognsild med Grethe Mortensen, der er født den 15. august 1941 i Vognsild som datter af arbejdsmand Rudolf Valdemar Mortensen og hustru Erna Marie Markussen.

Bosat: Sønderholm pr. Nibe.

Bent Johansen gik i folkeskole og var senere på ungdomsskole, hvorefter han tog plads på landet. Han tog ud at sejle og var $\frac{1}{2}$ år på jordomsejling, hvorefter han aftjente sin værnepligt. I tjenestetiden blev han invalid, men han har dog arbejdet ved forskelligt, bl.a. som jord- og betonarbejder.

Grethe Mortensen blev efter skolegangen uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

1. Mona Johansen er født den 10. juni 1960 i Farsø.

2. Jan Johansen er født den 21. august 1961 i Farsø.

3. Sussi Johansen er født den 12. juni 1964 i Nibe.

4. Per Johansen er født den 23. oktober 1967 i Nibe.

F. Ronald Johansen er født den 7. marts 1943 i Sørup. Han blev gift den 27. juli 1963 i Sørup kirke med Lisbet Larsen, der er født den 7.

februar 1946 i Sørup som datter af snedkermester Niels Christian Larsen og hustru Marie Bothilde Kirkegaard.

Bosat: Fiskedamsgade 7, København Ø.

Ronald Johansen gik i skole i Sørup. Han arbejdede ved landbruget til 1958 og kom dernæst i lære i firmaet "Empire" radio, Aalborg, hvor han var ca. 3 år, hvorefter han var ved Mylunds radio i Aars. Han har siden 1962 været ansat ved Franks Radio i København (Øbro Radio). Ronald Johansen aftjente sin værnepligt i København og var 1965-1966 tjenestegørende på Cypern.

Lisbet Larsen gik i skole i Sørup og derefter i Støvring, hvor hun tog realeksamen 1962.

1. Susan Krogshave Johansen er født den 14. november 1962 på Rigshospitalet.
2. Tony Krogshave Johansen er født den 14. april 1964 i Birkerød.

X. Thilda Andersen Krogshave

der er død, var gift med gårdejer Søren Chr. Sørensen, med hvem hun havde 5 børn, heriblandt: Helmer, født den 23. marts 1928, Jytte, født den 19. september 1945, og Anne Mette Sørensen, født den 23. oktober 1947.

Bosat: Egelund pr. Flauenskjold.

XI Elman Andersen Krogshave

er født den 29. april 1909 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn, og han blev gift den 23. november 1941 i Gundested kirke med Dagny Pouline Jensen, der er født den 28. februar 1910 i Sondrupgård pr. Ulstrup som datter af gårdejer Niels Jensen og hustru Anna Kathrine Hansen. Bosat: Rundvejen 9, Aalborg.

Elman Andersen Krogshave gik i skole i Ravnstrup. Efter faderens død kom han som 5-årig til morbroderen Jakob Andersen i Ravnstrup, hvor han lærte landbrug. Han var 1933-1934 elev på Try højskole. I 1941 overtog han Mosegården i Hvorvang pr. Hvornum og havde denne til 1946, da han overtog Søndervang i Dræstrup, som han havde til 1948, da han flyttede til Frejlev, hvor han drev købmandsforretning i 9 år. I marts 1956 flyttede han til Rundvejen 9 i Aalborg, hvor hustruen driver mælkeudsalg, mens han har arbejde på Eternitfabrikken.

Dagny Pouline Jensen gik i Søttrup friskole og var sommeren 1932 elev på Vallekilde højskole. Hun er uddannet ved husgerning og har bl.a. tjent på forsøgsgården i Hornum.

- A. Dorit Krogshave er født den 6. september 1942 i Ulstrup. Hun blev gift den 6. maj 1964 i Vejgård med Jørgen Christian Lodberg, der er født den 11. oktober 1936 i Aalborg som søn af tjener Hans Simon Lodberg og hustru Alma Kristine Johansen.

Bosat: Klostergade 69, Fåborg.

Dorit Krogshave gik i skole i Frejlev og senere i Aalborg. I 1957 fik hun plads i en gartnerforretning og kom det følgende år i lære samme sted. Efter 5 års forløb blev hun ekspeditrice i en kaffeforretning og var her til giftermålet.

Jørgen Christian Lodberg gik i mellemskolen i Aalborg. Efter militærtjenesten ved Søværnet kom han 1958 i lære på kontoret i en byggematerialeforretning i Aalborg. Efter en kortere tid i Brønderslev, Fåborg og Aalborg vendte han tilbage til Fåborg for samme firma, i hvilket han 1965 udnævntes til disponent.

- B. Niels Erik Krogshave er født den 29. oktober 1943 i Ulstrup. Han blev gift den 28. maj 1966 i Vor Frelser kirke i Aalborg med Elsebeth Weinrich Jensen, der er født den..... i Aalborg som datter af salgschauffør Johannes Weinrich Jensen og hustru Olga Othilie Larsen.

Bosat: Vendsysselgade 20, Aalborg.

Niels Erik Krogshave kom efter endt skolegang i lære i et trælastfirma og efter udstået læretid 1962 indkaldtes han til militærtjeneste ved Dronningens Livregiment i Nr. Uttrup. Han hjemsendtes som sergent 1964. Efter hjemsendelsen virkede han 2 år som repræsentant i Nr. Sundby Tømmerhandel og fik derefter pr. 1. juli 1967 ansættelse som disponent i tømmerhandel og savværk i Dronninglund.

Elsebeth Weinrich Jensen (Weinrich tilføjet 1963) kom efter realeksamen i lære på et sagførerkontor. Hun er senere blevet bogholderske.

XII. Dusine Andersen Krogshave

er født den 17. juni 1910 i Dronninglund sogn. Hun blev gift den 29. november 1931 i Dronninglund med Niels Peter Christensen, der er født den 15. november 1906 i Væggerby.

Bosat: Holmager pr. Nibe.

Niels Peter Christensen er husmand.

A. Agnes Bjørnlund Christensen er født den 26. juni 1935 i Væggerby. Hun er gift med gårdejer Morten Christensen.

Bosat: Skørbæk pr. Nibe.

B. Nanna Bjørnlund Christensen er født den 6. december 1936 i Væggerby. Hun blev gift den 6. december 1954 i Bislev med Anders Binderup Christensen, der er født den 16. juni 1930 i Bislev som søn af gård-ejer Anton Christensen og hustru Emma Binderup.

Bosat: Krastrup pr. Løgstør.

Anders Binderup Christensen var vinteren 1945-1946 elev på Haubro ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget, var 1949-1950 på Lundbæk landbrugsskole og købte april 1955 sin ejendom i Krastrup.

1. Flemming Binderup Christensen er født den 27. april 1954 i Holmager.

2. Else Binderup Christensen er født den 8. november 1962 i Krastrup.

C. Poul Bjørnlund Christensen er født den 2. november 1940 i Væggerby.

XIII Anders Peter Andersen Krogshave

er født den 1. november 1911 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn. Han blev gift den 10. marts 1940 i Mou kirke med Elise Margrethe Møller, der er født den 14. april 1918 i Nr. Tranders som datter af vognmand Jakob Christian Sørensen Møller og hustru Sørine Kristine Sørensen. Bosat: Bjørnlundhus pr. Hjallerup.

Anders Peter Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund og var i



XI Dagny og Elmand Krogshave med børn



XI A Dorit og Jørgen Lodberg



XII C Inga og Arne Jensen



XI B Else og Niels Erik Krogshave



XII B og D Mettine Krogshave og Kirsten og Poul Jensen



XII Elise og Anders Peder Krogshave

1931 elev på Try højskole. Han lærte landbruget hjemme og i forskellige pladser. I 1939 overtog han Bjørnlundhus efter moderen. Elise Margrethe Møller gik i skole i Nr. Tranders, Allerup og Mou. Hun lærte husgerning, hovedsagelig hjemme. Hun har siden 1964 arbejdet på Forsorgsanstalten i Vodskov.

- A. Orla Møller Krogshave er født den 27. juni 1940 i Bjørnlund, Dronninglund sogn. Han er gift med Else Olsen, der er født den 10. juni 1942 i Gl. Holmstrup, Sct. Peders landsogn, som datter af savskærer Niels Christian Harald Olsen og hustru Ella Elalisabeth Henriksen.
Bosat: Nansensgade 10, Slagelse.
Orla Møller Krogshave er salgschauffør.
1. Erik Krogshave er født den 10. oktober 1964.
 2. Gitte Krogshave er født den 28. december 1966.
- B. Kirsten Møller Krogshave er født den Hun er gift med Poul Larsen.
Bosat: Ferslev pr. Svenstrup.
- C. Inga Møller Krogshave er født den i Bjørnlund, Dronninglund sogn. Hun er gift med mælkehandler Arne Jensen, der er født i V. Hassing sogn som søn af murér Anders Chr. Jensen og hustru Elly Nielsen.
Bosat: "Øster Nålebæk", Langholt.
1. Steen Krogshave Jensen er født den 25. august 1965 i Ø. Nålebæk.
 2. Jette Krogshave Jensen er født den 27. september 1966 i Ø. Nålebæk.
- D. Mettine Marie Møller Krogshave er født den 24. december 1948 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn.

XIV Marius Andersen Krogshave

er født den 28. juni 1913 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn. Han blev gift den 6. april 1944 i Hjallerup kirke med Irma Rasmussen, der er født den 11. april 1916 i Hjerring som datter af købmand Anders Chri-

stian Rasmussen og hustru Karoline Elsine Sørensen.

Bosat: Langemarksvej 1, Søborg.

Marius Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund. Han arbejdede ved landbruget til sit 32. år, dels hjemme og dels i forskellige pladser. Han bosatte sig da i København og virkede i 7 år som varmemester hos Fog & Mørup; han tog varmemestereksamen 1944. Han var i 2½ år chauffør på Reichardts chokoladefabrik, var 2½ år chauffør for grosserer Kaj Ottesen, Platanvej, København og var derefter et års tid som chauffør på kaffesurrogatfabrikken Danmark. Han blev chauffør hos Maizenakompagniet, hvor han fra 17. september 1964 har været forvalter. Han er medlem af chaufførernes sangkor og har været dets kasserer siden 1960.

Irma Rasmussen gik i privatskole i Try og blev derefter uddannet ved husgerning. Hun var på Testrup højskole sommeren 1937 og blev derefter sygeplejeuddannet på sygehuset i Hjørring. Siden 1942 har hun haft ansættelse på Rigshospitalet, fra 1961 som afdelingssygeplejerske. I 1961 fik hun tildelt legat for lang og tro tjeneste.

- A. Poul Bjørnlund Krogshave er født den 30. november 1944 på Sct. Josephs hospital. Han blev gift den 11. juni 1966 i Korskirken i Herlev med Anni Karen Lund, der er født den 13. maj 1943 i Brønshøj som datter af snedker Harry Peter Lund og hustru Grethe Ida Ruth Henriette Nielsen.

Bosat: Bangertsgade 4, København N.

Poul Bjørnlund Krogshave gik ud af skolen 1958 og var derefter ½ år hos en automekaniker. Derefter kom han i lære hos herreekviperingshandler Carl Nielsen, Godthåbsvej, hvor han blev udlært august 1964. Han aftjente derefter sin værnepligt i Tarm, Sønderborg og Høvelte. Han er ansat som ekspedient i Maizenakompagniet. Han har været formand for ungdomsforeningen i Herlev Baptistkirke.

Anni Karen Lund tog mellemskoleeksamen 1959 og kom derefter i lære hos A/S Holger Petersen, hvor hun blev udlært 1963. Hun var 1963-1964 på Baptisthøjskolen i Tølløse. Hun havde i 1 år ansættelse som kontorassistent i Nordisk Liv og Ulykke, hvorefter hun en tid havde ansættelse på overborgmesterens sekretariat. Hun var 1964-1965 formand for Herlev Baptistmenigheds ungdomsforening.

1. Jesper Lund Krogshave er født den 1. november 1966 på Sct. Josephs hospital.

- B. Gurli Merethe Krogshave er født den 7. april 1947 i København. Hun er spædbørnspædagog.

Bosat: Jansensvej 9, Gentofte.

- C. Kirsten Lizette Krogshave er født den 14. februar 1956 i København.

XV Eleonora Andersen Krogshave

er født den 8. september 1914 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn. Hun blev gift den 2. marts 1947 i Hellevad kirke med Niels Villadsen Christiansen, der er født den 7. juli 1910 i Alleruplund som søn af gård-ejer Anders Christiansen og hustru Marie Dorthea Andersen.

Bosat: Alleruplund, Allerup pr. Hjallerup.

Eleonora Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund. Hun har tjent 2 år på Teglgården i Sulsted, 2 år i Højen pr. Hjallerup, 1 år på Lykkensprøve, Melholt, og har desuden været på Møllergård i Lyngrup pr. Langholt. Hun har været i husholdningsudvalget 4 år, og hun har været formand i 2 år.

Niels Villadsen Christiansen gik i skole i Allerup. Han lærte landbruget, hovedsagelig hjemme, afbrudt af militærtjeneste i Aalborg 1931. Den 19. marts 1941 overtog han ejendommen efter faderen.

- A. Arne Krogshave er født den 27. juni 1935 i Dronninglund. Han blev gift den 21. oktober 1961 i Aalborg med Vibeke Viola Nielsen, der er født den 24. december 1935 i Nr. Kongerslev som datter af Kristian Nøhr Christensen og hustru Anna Elisabeth Nielsen.

Bosat: Dalby alle 16, Dall Villaby pr. Svenstrup J.

Efter skolegangen havde Arne Krogshave arbejde ved landbruget, indtil han 1955 indkaldtes til militærtjeneste ved artilleriet i Varde. Han hjemsendtes 1956 og havde derefter forskelligt arbejde, bl.a. 2½ år i Sverige. Siden 1963 har han været chauffør på et cementstøberi. Han har været medstifter af Dall Villabys grundejerforening og har siden 1966 været medlem af sognerådet.

Vibeke Viola Nielsen blev efter skolegangen uddannet ved husgering. Hun blev senere uddannet som strikkeske i Aalborg og har arbejdet 2½ år i Sverige.

1. Karsten Krogshave er født den 29. september 1963 i Dall sogn.
 2. Rene Krogshave er født den 7. april 1966 i Dall sogn.
- B. Egon Christiansen er født den 8. august 1947 i Alleruplund. Han er landbrugsmedhjælper.
- C. Harding Christiansen er født den 25. september 1948 i Alleruplund.
- D. Eva Christiansen er født den 6. februar 1951 i Alleruplund.

XVI Anders Bjørnlund Andersen Krogshave

er født den 27. februar 1916 i Bjørnlundhus, Dronninglund sogn. Han blev gift den 24. juli 1942 i Drøsselbjerg kirke med Emmy Kathrine Nielsen, der er født den 22. januar 1911 i Nordrup, Sønderup sogn, som datter af murermester og gårdejer Peder Nielsen og hustru Andrea Madsen.

Bosat: Langdyssegård, Mullerup pr. Slagelse.

Anders Bjørnlund Andersen Krogshave gik i skole i Bjørnlund. Han er landbrugsuddannet og har bl.a. tjent 1 år på Melgård i Lyngdrup, 1 år på Vestergård i Lyngdrup og 1 år på Langholt hovedgård. Han virkede $\frac{1}{2}$ år som skovarbejder i Næsbyholm skov, Glumsø, og var derefter $\frac{1}{2}$ år på Toftebjerg pr. Skelskør, hvorefter han var ca 4 år på Langholt hovedgård. Vinteren 1941-1942 var han elev på Kærehave landbrugsskole. Han har været medlem af bestyrelsen for kontrolforeningen, ventrevælgerforeningen og brugsforeningen.

Emmy Kathrine Nielsen gik i skole i Nordrup og Mullerup. Hun tjente 1 år hos gårdejer Aksel Hansen, Landsgrav, men var ellers hovedsagelig hjemme til sit giftermål, afbrudt af skoleophold. Hun var i 1926 elev på Vinde Helsingø efterskole, besøgte 1928-1929 Sorø husholdningsskole og var 1933 på delingsførerkursus på Rødding højskole. Hun har i en årrække ledet pigegymnastikken i Mullerup, har været medlem af bestyrelsen for ungdom- og gymnastikforeningen og var 1954-1957 medlem af sognerådet, som hun atter indvalgte i 1962. Hun er medlem af skolekommissionen og formand fra 1966 og er desuden formand for børneværnet.

A. Bodil Kirstine Krogshave er født den 15. juli 1943 i Gørlev. Hun blev gift den 29. januar 1966 i Drøsselbjerg med Jørgen Wandrup-Bendixen, der er født den 12. april 1939 på Frederiksberg som søn af bankfuldmægtig Hans Anker Thomas Bendixen og hustru Else Margrethe Wandrup.

Bosat: Mellemtoftevej 12, Valby.

Bodil Kirstine Krogshave er sygeplejerske, og hendes mand er ingeniør.

1. Karin Wandrup-Bendixen er født den 18. august 1967 i København.

B. Lars Peter Krogshave er født den 26. november 1945 i Rymark. Han er landbrugsmedhjælper.

C. Signe Andrea Krogshave er født den 8. november 1950 i Rymark.



XIII Irma og Marius Krogshave



XIV Vibeke og Arne Krogshave



XIV .Elionora og Niels Christiansen med børn



XV Emmy Nielsen



XIV Elionora og Niels Christiansens ejendom



XV Anders Krogshave

R E G I S T E R

over

direkte efterkommere efter Anders Christian Sørensen og hustru
Mettine Marie Andersen

Bruun Ib	VI A	Jørgensen Birgit	IX A
" Lis	VI A	" Povl	IX A
" Ulla	VI A	Kristensen Jens O.	IV D
Christensen Agnes B.	XI B	" Poul E.	IV D
" Else B.	XI B	Krogshave Anders B.A.	XVI
" Flemming	XI B	" Anders P.A.	XI B
" Nanna B.	XI B	" Anne Margr.	IV D
" Poul B.	XI B	" Arne	XV
Christiansen Egon	XV	" Bodil A.	VI C
" Eva	XV	" Bodil K.	XVI
" Harding	XV	" Dorit	XI
Hansen Jette	IX C	" Dusine A.	XI B
" Kurt B.	XIII	" Eleonora A.	XV
" Lena B.	XIII	" Elman A.	XI
" Mona B.	XIII	" Erik	XIII
" Peder	I	" Eva A.	VI C
Jensen Anders B.	VIII B	" Gitte	XIII
" Anna K.	VIII	" Gurli M.	XIV
" Annette B.	VIII B	" Hanne	VI A
" Børge B.	VIII D	" Helle	VI A
" Flemming B.	VIII B	" Inga M.	XIII
" Hanne B.	VIII D	" Jesper L.	XIV
" Jacob B.	VIII	" Kaj A.	VI A
" Jette K.	XIII	" Karoline	IV
" Jørgen B.	VIII B	" Karsten	XV
" Kaj B.	VIII B	" Kresten R.	V D 1
" Kirsten B.	VIII B	" Kirsten L.	XIV
" Margrethe B.	VIII B	" Kirsten M.	XIII
" Martin B.	VIII B	" Lars P.	XVI
" Per B.	VIII D	" Leif A.	VI A
" Poul B.	VIII B	" Marie	I
" Steen K.	XIII	" Marius A.	XIII
Johansen Anette	IX A	" Mettine M.M.	XIII
" Anni	IX C	" Niels Erik	XI
" Bent	IX C	" Nilda A.	VIII D
" Bjarne	IX A	" Orla M.	XIII
" Bodil	IX C	" Poul B.	XIV
" Charlotte	IX A	" René	XV
" Ejkind	IX A	" Rita A.	VI A
" Else Marie	IX A	" Sira A.	VIII
" Jan	IX C	" Signe A.	XVI
" Karsten	IX C	" Sofus	I
" Kjeldgård	VIII D	" Thilda	IX F
" Maj-Britt	IX A	" Vagn A.	VI C
" Merry	IX A	Nielsen Benny L.	V D 1
" Mona	IX C	" Børge C.	V D 1
" Per	IX C	" Dorthe M.	V D 1
" Ronald	IX C	" Jens A.	V A
" Steen	IX C	" Karen-Margr.	V D 1
" Susan K.	IX F	" Kjeld K.	V D 1
" Sussi	IX C	" Kristine	V A
" Tony K.	IX F	" Leif F.	V D 1

Nielsen Niels Kr.	V A	Svendsen Susanne	IV D
" Per Å.	V A	Thomsen Mettine	IV
" Petra C.	V A	" Oline	IV
" Tage B.	V A	" Petra	IV
Svendsen Lisbeth	IV D	" Thomas	IV
" Liss-Lotte	IV D	Wandrup-Bendixen Karin	XVI
" Solvej	IV D		

-----oOo-----