



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG



Slægtsbog

over

*Simon Holm og Johanne
Margrethe Pedersdatter*

fra Holm i Ulfborg sogn

forfædre og efterkommere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Forord	3
Hartkorn, landgilde, m.v.	5
Arkivarbejdet	8
Slægtens dybe rødder i Hardsyssel	13
Anetavle - skematisk	26
Anetavle for Simon Holm	27
Efterkommere efter Simon Holm	55
Navneregister	118
Supplementer m.v.	120

(Af hensyn til udarbejdelse af navneregister er sidenumrene skønsmæssigt ansat, hvorfor siderne 16 til 25 mangler.)

F O R O R D

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem slægtens nulevende medlemmer og SLÆGTSHISTORISK INSTITUT.

Forfædrenes historie er udarbejdet af genealog H.P.AAgård, Viborg, der har søgt at udnytte alle de muligheder, der findes i danske arkiver, navnlig landsarkivet i Viborg. Han har undersøgt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifte-, skøde- og panteprotokoller, fæste- og justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger, godsarkiver samt egns- og slægtslitteratur, hvor sådant findes.

Efterkommeroversigten er udarbejdet på grundlag af nulevendes egne oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle i slægten over 21 år - hovedsagelig ved personligt besøg af vor rejsesekretær G.Jeppesen, der er i slægt med Simon Holm Brøde. Mangler der oplysninger hos enkelte personer, skyldes det manglende svar på vor henvendelse.

Desværre har kun enkelte i slægten fulgt vor indtrængende opfordring - ikke mindst af hensyn til efterkommerne - til at nedskrive minder om afdøde forældre og barndomshjemmet. Den fine og detaillerede beretning Eva Holm-Rasmussen har givet efterverdenen om sine forældre og sit hjem, vil nok få nogle til at fortryde, at de ikke har gjort det samme; men ånden og miljøet har vel nok været lig, hvad man kunne finde også i hendes onkler og tanters hjem. Det er intet mindre end et stykke rendyrket typisk vestjysk kultur, som desværre er stærkt på retur-.

For at imødegå en eventuel vestjysk skepsis over for anetavlen, der føres tilbage til omkring år 600 efter Kr.fødsel, skal jeg referere en udtalelse af professor Vilhelm Marstrand under hans tiltrædelsesforelæsning på Københavns universitet 1936 om "Metoder for genealogisk forskning". Han siger bl.a.: " - stamtavler tilbage til Gorm den Gamle må i hovedsagen anses for korrekte - ". Han tillægger det store historiske materiale vore arkiver rummer videnskabelig historisk ægthed.

I.C.Christensen siger: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt."

Johannes V.Jensen siger: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid."

Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samlen, der kan egne sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser. Den trang der er forudsætningen for kunst og videnskab."

Vi håber, De må få glæde af slægtsbogen, som aldrig bør blive færdig. Den bør videreføres fra generation til generation af hensyn til kommende slægter.

Med venlig hilsen
SLÆGTSHISTORISK INSTITUT

ORINTERING OM BOGENS BRUG

I anetavlerne er alle mandspersoner opført med lige nummer, men hustruens nummer bliver det efterfølgende.

En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med 2, hvorefter f.eks. ane nr. 4's fader bliver ane nr. 8 og moderen nr. 9 - ane nr. 8's forældre bliver 16 og 17, ane nr. 9's forældre 18 og 19, o.s.v.

Hvis man omvendt vil finde barnet af et ægtepar med numrene 66 og 67, halverer man det lige nummer. Barnet er da i dette tilfælde en datter, ane nr. 33, gift med det foregående nummer, ane nr. 32, og deres barn er ane nr. 16 gift med ane nr. 17, o.s.v.

I efterkommeroversigten er registreringen følgende:

Børn af det ægtepar, som slægtsbogen både frem og tilbage går ud fra, betegnes med romertal efter alder I, II, III, o.s.v. Deres børn igen med store bogstaver A, B, C, o.s.v. Oldebørnene får arabertal 1. 2. 3. o.s.v. Tiptoldebørnene a, b, c, o.s.v. Tiptiptoldebørnene 1), 2), 3). Tiptiptiptoldebørnene a), b), c).

Enhver af efterkommerne får således en ganske bestemt betegnelse. Eksempel: IV.C.l.e. fortæller at vedkommende er: Den 5. ældste af den ældste af den 3. ældste af den 4. ældste søn eller datter af det ægtepar, slægtsbogen går ud fra.

Alle efterkommerne er understregede i bogen samt deres ægtefæller. Hvis nogen under "De har børnene" er understregede, betyder det, at de ikke forekommer senere i bogen. Det er som regel personer, der er døde som børn eller i hvert fald ugifte.

Hartkorn - landgilde m. v.

Hartkorn var oprindeligt fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg.....	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel.....	2 " "
1 " hvede eller ærter.....	1½ " "
1 " havre.....	½ " "
1 " humle.....	½ " "
4 læs enghø.....	1 skp. "
12 gæs.....	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne

gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ td. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri", hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian d. III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i gammel tid omtalte "herlighed", betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o. s. v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagefald m. m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret. I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig handling, der før

i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdte den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Åre fra Hjertet op til den fjerde Finger".

ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt vor genealog, H.P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer, forskerne møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer:

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt ikke volder forskerne større vanskeligheder med at finde de første slægtsled. Har man en nulevende persons fødested- og år indledes undersøgelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige oplysninger, nemlig: Faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca. 1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet. De opgivne fadders navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes vielsessted.

Når det er fundet, søger man at finde de fire bedsteforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer, lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række sideløbende kilder, f.eks. Folketællingslisterne, der fra 1845 kan give oplysning af fødested, samt Skøde- og panteprotokol-

lerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet, og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldelsesskik. Indtil ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca. 1830 datteren til at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredje søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter stedets præst eller andre af rang og stand.

Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med "udlagt barnefader", der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere gifter sig med pigen.

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde går kirkebøger tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en overvejende del af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller. Også her er meget gået tabt med årene mindre i Østjylland med de større godser end i Vestjylland, der til gengæld kan opvise en langt tidligere overgang til selveje.

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om navn, alder og stilling.

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man, hvis man støder på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsskrivelser og i de forskellige historiske årbøger, "Personalhistorisk Tidsskrift", "Jydske Samlinger" og utalligt anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler, stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og præstehistorier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detaillert og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaxationerne kan kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn med øer) og i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Aarhus, og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne.

H. P. Aagaard

Indkomstbøger af Skattebetæning for Aaret 1815

8. 3. 16. Januarius, indkomst bøger for Skattebetæning med 10 Rind
 og 1/2 Rind for Skattebetæning for 5 Rind med 1 Rind og 1/2 Rind
 og 1 Rind for Skattebetæning for 1 Rind med 1 Rind og 1/2 Rind
 og 1 Rind for Skattebetæning for 1 Rind med 1 Rind og 1/2 Rind
 og 1 Rind for Skattebetæning for 1 Rind med 1 Rind og 1/2 Rind

Indkomstbøger	Skattebetæning	Indkomstbøger	Skattebetæning
1. 1. 16.	1. 1. 16.	1. 1. 16.	1. 1. 16.
2. 1. 16.	2. 1. 16.	2. 1. 16.	2. 1. 16.
3. 1. 16.	3. 1. 16.	3. 1. 16.	3. 1. 16.
4. 1. 16.	4. 1. 16.	4. 1. 16.	4. 1. 16.
5. 1. 16.	5. 1. 16.	5. 1. 16.	5. 1. 16.
6. 1. 16.	6. 1. 16.	6. 1. 16.	6. 1. 16.
7. 1. 16.	7. 1. 16.	7. 1. 16.	7. 1. 16.
8. 1. 16.	8. 1. 16.	8. 1. 16.	8. 1. 16.
9. 1. 16.	9. 1. 16.	9. 1. 16.	9. 1. 16.
10. 1. 16.	10. 1. 16.	10. 1. 16.	10. 1. 16.
11. 1. 16.	11. 1. 16.	11. 1. 16.	11. 1. 16.
12. 1. 16.	12. 1. 16.	12. 1. 16.	12. 1. 16.
13. 1. 16.	13. 1. 16.	13. 1. 16.	13. 1. 16.
14. 1. 16.	14. 1. 16.	14. 1. 16.	14. 1. 16.
15. 1. 16.	15. 1. 16.	15. 1. 16.	15. 1. 16.
16. 1. 16.	16. 1. 16.	16. 1. 16.	16. 1. 16.
17. 1. 16.	17. 1. 16.	17. 1. 16.	17. 1. 16.
18. 1. 16.	18. 1. 16.	18. 1. 16.	18. 1. 16.
19. 1. 16.	19. 1. 16.	19. 1. 16.	19. 1. 16.
20. 1. 16.	20. 1. 16.	20. 1. 16.	20. 1. 16.
21. 1. 16.	21. 1. 16.	21. 1. 16.	21. 1. 16.
22. 1. 16.	22. 1. 16.	22. 1. 16.	22. 1. 16.
23. 1. 16.	23. 1. 16.	23. 1. 16.	23. 1. 16.
24. 1. 16.	24. 1. 16.	24. 1. 16.	24. 1. 16.
25. 1. 16.	25. 1. 16.	25. 1. 16.	25. 1. 16.
26. 1. 16.	26. 1. 16.	26. 1. 16.	26. 1. 16.
27. 1. 16.	27. 1. 16.	27. 1. 16.	27. 1. 16.
28. 1. 16.	28. 1. 16.	28. 1. 16.	28. 1. 16.
29. 1. 16.	29. 1. 16.	29. 1. 16.	29. 1. 16.
30. 1. 16.	30. 1. 16.	30. 1. 16.	30. 1. 16.
31. 1. 16.	31. 1. 16.	31. 1. 16.	31. 1. 16.
32. 1. 16.	32. 1. 16.	32. 1. 16.	32. 1. 16.
33. 1. 16.	33. 1. 16.	33. 1. 16.	33. 1. 16.
34. 1. 16.	34. 1. 16.	34. 1. 16.	34. 1. 16.
35. 1. 16.	35. 1. 16.	35. 1. 16.	35. 1. 16.
36. 1. 16.	36. 1. 16.	36. 1. 16.	36. 1. 16.
37. 1. 16.	37. 1. 16.	37. 1. 16.	37. 1. 16.
38. 1. 16.	38. 1. 16.	38. 1. 16.	38. 1. 16.
39. 1. 16.	39. 1. 16.	39. 1. 16.	39. 1. 16.
40. 1. 16.	40. 1. 16.	40. 1. 16.	40. 1. 16.
41. 1. 16.	41. 1. 16.	41. 1. 16.	41. 1. 16.
42. 1. 16.	42. 1. 16.	42. 1. 16.	42. 1. 16.
43. 1. 16.	43. 1. 16.	43. 1. 16.	43. 1. 16.
44. 1. 16.	44. 1. 16.	44. 1. 16.	44. 1. 16.
45. 1. 16.	45. 1. 16.	45. 1. 16.	45. 1. 16.
46. 1. 16.	46. 1. 16.	46. 1. 16.	46. 1. 16.
47. 1. 16.	47. 1. 16.	47. 1. 16.	47. 1. 16.
48. 1. 16.	48. 1. 16.	48. 1. 16.	48. 1. 16.
49. 1. 16.	49. 1. 16.	49. 1. 16.	49. 1. 16.
50. 1. 16.	50. 1. 16.	50. 1. 16.	50. 1. 16.

En vurdering fra en skifteprotokol fra 1815

OM SLÆGTENS DYBE RØDDER I HARDSYSSEL

Hardsyssel strækker sig fra Skjern å til Limfjorden og fra Vesterhavet til Jyllands højderyg, og dens beboere, harderne, nævnes mangfoldige steder i historieskrivningen og i sagaerne; og da denne bog kan bevise, at slægten Simon Holm kan føre sin stamtavle tilbage til disse hardere længe før GORM DEN GAMLE gennem dennes fader, HARDEKNUD, vil vi i det følgende fortælle lidt om hardernes meget interessante historie.

Romerske historieskrivere har flere gange omtalt hardernes folkestamme. Ligesom Cimbrerne (Himmerlændingerne) et århundrede før vor tidsregning gjorde sig kendte og frygtede af romerne ved deres indtrængen i Gallien, hvor de slog flere romerske hære - nævner JULIUS CÆSAR i sin bog om gallerkrigen også harderne, der ved år 57 før Kristi fødsel var på vandring og havde sluttet sig til germanernes konge ARIOVIST. Det fortælles, at den store skare hardere, der var på vandring, udgjorde 24.000 mennesker.

Den angelsaksiske krønike fortæller, at de første vikinger, der faldt ind i landet - i tiden før år 800, da kong Beorchtric styrede England - var hardere. Sakserkrøniken fortæller, at det omtrent udelukkende var vikinger fra Jylland, der bosatte sig i det engelske landskab Kent og på øen Whigt.

Den livlige forbindelse, der i oldtidens slutning var mellem Hardsyssel og det vestlige Norge, hvor Hødaland ligger ud til havet syd for Bergen, kunne godt tyde på et stammeslægtsskab. Ligesom den norske konge HARALD HAARDERADE sikkert har fået sit tilnavn efter sit herredømme over de norske hardere, således har også de danske hardere givet tilnavn til flere herskere, der stammer derfra. Den store danske slægt HARBOE har også fået sit slægtsnavn herfra.

Der har været adskillige småkonger i Hardsyssel. Sysselejerne udgjorde i ældre tid en sådan enhed, at en fraflytning til en anden jysk syssel blev betragtet som en udvandring.

Sagnet fortæller om en af Hardsyssels konger GORM HEIMSKE (den hjemmeboende), at nogle af hans trælle i skoven fandt et dejligt drengebarn indeknyttet i et lindug. Efter den knude, som var knyttet om drengen, gav kongen ham navnet KNUT. Siden optog Gorm drengen i søns sted og lod ham få riget efter sig. Med ham kom navnet KNUT senere KNUD ind i kongeslægten. Udenfor kongeslægten blev navnet ikke brugt førend hen i det 12. århundrede, da SVEND ESTRIDSENS søn Knud blev kanoniseret, og da KNUD LAVARD blev værnehelgen.

KNUT styrede sit rige i mange år, og han fik en søn, som han kaldte GORM efter sin fosterfader. Denne Gorm synes ikke at have haft børn, hvorfor han opfostrede en søn af SIGURD SNOGØJE, som han efter sin fader og sit folk kaldte HARDEKNUD (ane nr. 269002144). Hardeknud havde en søn, der hed GUDRØD, og som år 882 blev valgt til konge over et af de danske riger i England.

En anden søn "GORM DEN GAMLE" samlede ikke - som det fortælles - Danmarks rige, men underlagde sig store dele af Nørrejylland og det meste af Sønderjylland indtil Slien. Hans dronning THYRA DANEBOD fik æren for volden DANNEVIRKE som værn mod fjender sydfra, men omtrent samtidig blev der flere steder i hendes rige bygget lignende værn mod fjendtlige anfald, f.eks. RAMMEDIGE i Hardsyssel. Det er nu på sit bedst bevarede sted 5 fod høj og 20 fod bred ved foden. Mod syd i Ramme sogn findes ved gården "Volder" en anden vold, der ligeledes går i retning nord og syd. Også ved VORGOD sogn øst for byen Barde mellem Abild å og Vorgod å ligger en 2000 fod velbevaret jordvold. Begge voldens ender støtter sig til de to nævnte åløb og har således sammen med dem dannet et "godt værn", som navnet Vorgod sikkert er afledt af. (Vord = bevogtning, gårde, hegn eller værn.)

SAXO fortæller, at Hardeknud var en god og retskaffen konge, der desværre døde hedensk uden at have modtaget kristendommen, hvorimod hans søn FRODE med tilnavn HARDESKUDE blev omvendt, og han skulle have ladet kirken i Århus bygge i årene 913-936.

Det er øjensynligst, at Gorm den Gamles efterkommere i særlig grad har følt sig knyttet til hardernes folkestamme. Således bar Gorms mest elskede søn navnet Knud, et navn, der blandt harderne synes at have haft en særlig hellig betydning. KNUD DEN STORES søn, der var udset til hans efterfølger, optog det gamle slægtsnavn HARDEKNUD for ligesom at pege på den egn, hvorfra æten udledede sin byrd. Det var måske også denne stammefølelse, der gjorde sig gældende, da de norske hardere så villigt sluttede sig til Knud og gjorde opstand mod OLUF DEN DIGRE, der uden sværdslag måtte forlade Norge år 1028.

Kongeslægten har uden tvivl haft en del jordegods i Hardsyssel, der er gået i arv til kongesønner, der ikke kom på tronen. Prins BURIS f.eks. ejede de fire godser, som han 1162 skænkede til derpå at grunde det kloster, der byggedes i Tvis sogn. Af andet krongods kan nævnes: "Kongensgård" i Nørre Nissum, Lønborg og Hjerm sogne. I Sidstnævnte sogn nævntes endnu 1547 "Kongsskov". I Hanning sogn ligger gården "Kongensholm", og der har tidligere været en kongsgård på Holmsland, iflg. Eline Gøyes jordebog, side 188, en ret betydelig gård.

Gorm den Gamle omtales ofte i gamle skrifter som "Hardernes konge". Også på jellingestenen står: "Konungr Hørda -", Hardernes konge. I Hardsyssel findes også kæmpehøje, hvor konger måske har været jordede i meget gamle tider. I præsteindberetningen år 1638 beskrives den store "Kongens høj" ved Ringkøbing: "Dens omkreds var 88 skridt, dens højde 26 alen, den er grøn med græs bevokset. Højen har samme form, som den har haft fra Arilds tid, men et svært og velholdt dige omkring den er tid efter anden opløjet og bortkørt."

I Brejning sogn findes "Kongsbjerg", og i Torsted sogn fandtes 1638 nord for kirken "Kongenshøj". I 1638 nævnes også "Kongens led" i Engbjerg ved siden af "Dronningens høj", og samtidig nævnes "Dronningens dal" i Sale sogn.

Alle disse gamle navne viser sikkert nok tilbage til tider længe før Gorm den Gamle og dronning Thyra; tider hvor historiens lys ikke kan kastes med tilstrækkelig glans: Man kan dog formode, at den i oldtiden så hyppigt nævnte folkestamme "Harderne" har dannet grundlaget for den dygtige vestjyske befolkning. Det passer sikkert, hvad en historisk forfatter har skrevet: "Denne befolkning er begavet med lykkelige anlæg for fredelige idrætter -."

Det synes også, at stammeforskellen mellem den vestjyske befolkning og folk i det øvrige land kan spores gennem de ved sessionerne foretagne målinger, hvor det har vist sig, at beboerne i Ringkøbing amt er de højeste og beboerne på Lolland de laveste af vækst.

(En del af ovennævnte oplysninger er taget fra P.Storgård-Pedersens bog: "Hardsyssel", udgivet 1916.)

Navnet Jepsen og Jeppesen er meget almindelig i Ringkøbing-Ulfborg-egnen, og forekommer også i denne slægt. Disse navnes tilblivelse fremgår også af denne slægtsbog: Jacob Nielsen Gyldenstjernes søn fik navnet Niels IBSEN (eller JEPSEN) Gyldenstjerne. Navnet JACOB blev altså forkortet til IB og "forjysket" til JEP og senere til JEPPE og JEPPESEN.

-----oo0oo-----

Anetavle

for

SIMON HOLM (BRØDE)



- 26 - 17224137216

A N E T A V L E

for

SIMON HOLM (BRØDE).

34 generationer tilbage til
år ca. 600.

-----000-----

Ivar Vidfavne
8612068608 8612068609
Radbard - Aud Ivarsdatter
4306034304
Randver
2152017152 2152017153
Sigurd Ring - Alfild
1076008576 1076008577
Ragnar Lodbrok - Aslaug Sigurdsdatter

538004288
Sigurd Snogøje
269002144
Hardeknud
134501072 134501073
Gorm den Gamle - Thyra Danebod

67250536
Toke Gormsen
33625268
Palnetoke

8406316 8406317
Skjalm Hvide - Signe
4203158 4203159
Ebbe Skjalmsen - Rachanild
2101578 2101579
Oluf Glug - N.N.Ebbsdatter

1050788 1050789
Toke Nielsen - Margrethe Glug
525394
Oluf Tokesen

262696 Niels Eriksen Gyldenstjerne - Edel Saltensee 262697

131348
Jacob Nielsen Gyldenstjerne
65674 65675
Niels Jepsen Gyldenstjerne - Sophie N.N.

32836 32837
Niels Qvie - Inger Nielsdatter Gyldenstjerne

16418 16416
Poul Qvie Ib Hvid

8209 8208
N.N. Qvie - Christen Jepsen Hvid

4104 4106 4107 4108
Jep Christensen Christen Thygesen Barfoed ? Terkelsdatter Poul Byrialsen

2052 2053 2054
Anders Jensen Hvid Margrethe Christensdatter Barfoed Anders Poulsen Byrialsen

1024 1026 1027
Oluf Simonsen Niels Andersen - Karen Andersdatter

512 513
Simon Olufsen Karen Nielsdatter

256
Jens Simonsen

128
Simon Jensen

64 66 67 68 74 90
S.Simonsen J.Bertelsen A.Pedersdatter C.Sørensen Th.Christensen N.Miltersen

32 33 34 35 44 45
J.Simonsen M.Jensdatter C.Christensen S.Lauritsdatter O.N.Lægård K.Nielsdatter

16 17 18 19 22 23 24
S.Jensen K.Christensdatter B.Knudsen J.Jepsdatter I.O.Lægård K.A.Grummet M.Bg.

8 9 10 11 12 13 14-15
P.Simonsen A.Bertelsdatter H.Chr.Søe B.C.Lægård C.M.Feld M.Madsdatter J.& A.

4 5 6 7
Simon Pedersen Susanne Hansdatter Mads Christensen Anne Margr. Jacobsdatter

2 3
Hans Peter Simonsen Dorthe Madsdatter

S i m o n H o l m (B r ø d e)

Simon Holm (Brøde)

er født i Holm i Ulfborg sogn den 27. maj 1832, og han døde på Ringkøbing sygehus den 4. juli 1903.

Han blev gift første gang med enken på gården "Brøde" den 1. maj 1866:

Ida Margrethe Jensdatter

der var født i Flynder sogn den 29. november 1822.

Hun var gift første gang med gårdmand Jens Nielsen (Brøde), der var født 1793 og som døde den 18. marts 1863. Han igen var født i Ølstrup og Ida Margrethe Jensdatter var hans anden kone. Hun døde den 18. oktober 1870.

Simon Holm blev gift anden gang i Ulfborg kirke den 6. oktober 1871 med

Johanne Margrethe Pedersdatter

fra Smedegård i Ulfborg sogn.

Hun var født den 6. november 1842.

Gården BRØDE var den eneste af sognets gårde, der aldrig har ligget til nogen herregård.

"Brøde" betyder nybrudt jord eller "stug jord", som degnen Christen Madsen købte fri i 1683.



1. Sløtsgården "Frøde" i Ulfborg



10. Johanne Margrethe og Simon
Holm med familie



10. Johanne Margrethe Holm f.
Pedersen

"Anders Ewald Meinert Tang, Eier af Hovedgaarden Nørre Vosborg med underliggende Bøndergods samt Landvæsens commissio- nær i Ringkøbing Amt, gjør vitterlig at have stædet og fæ- stet til Christen Jepsen Holm den herunder Godset beliggen- de nordre Gaard i Holm af Hartkorn 7 tønder 2 Skpr. og 1 1/3 Alb. i Ulfborg Sogn i Ulfborg Herred med samtlige sine tilliggender saavel som med den hosjæftede og tilforsegledede Syns- og Taxationsforretning af Dags Datum specificerede Bygning- Besætning og Inventarium, hvilket Alt bemeldte Christen Holm og hans Kone om hun overlever ham og forbliver i Enkestanden skal nyde, bruge og beholde udi Fæste deres Livs tid paa følgende Vilkaar:

1. Svarer Fæsteren af Gaarden og dens Hartkorn alle kongelige Skatter og offentlige Paabud og Byrder af hvad Navn nævnes kan, Bankrenten alene undtagen til rette og anordningsmæssige Tider her paa Gaarden naar tilsagt vorder.
2. Svarer han i aarlig Landgilde til hvert Aars 1. ste No- vbr. ligeledes her paa Gaarden saalænge han svarer Aftægt til Susanne Hansdatter 36 rdr., siger sex og tre- dive Rigsbankdaler rede Sølv, og naar bemelte Aftægts- tager ved Døden afgaar, da 40 Rdr., siger fyrgetyve Rigsbankdaler rede Sølv.
3. Forretter han aarlig, naar tilsagt vorder, ligesom hans Formand 2, siger to Reiser hver paa fire Miil med fire Tønder Rug eller andre Varer derefter i Forhold.
4. Yder han under sit Fæstes Fortabelse den Aftægt til ovennævnte Susanne Hansdatter, som hende er akkorderet og til staaet af gaarden Holm ved Aftægtskontrakt af 20. Juni 1839.
5. Holder Fæsteren altid Bygninger og Besætningen i den Stand, hvori det ham nu er overleveret, hvorfor han til enhver Tiid er Godseieren ansvarlig paa den Maade og under de Betingelser, som Forordn. af 9. Marts 1838 fastsætter. Bygningerne holder han stedse forsikrede i Landets almindelige Brandcasse og betaler deraf den aar- lige Brandcontingent.
6. Gjøder, driver og dyrker Fæsteren vedbørlig sine Jor- der og lader aldeles intet deraf bortkomme til anden Eiendom det være sig Halm, Gjødning, Tørv, Lyng eller deslige uden Godseierens skriftlige Tilladelse. Til si- ne Jorders fornuftige og vedbørlige Drift skal han væ- re forbunden til at modtage Raad og Vejledning af Gods- eieren som dog ei maa sigte til noget der overstige hans Kræfter eller griber ind i alt det for frem og u- vante bearbejdsmaader.
7. Det paaligger Fæsteren ifølge Loven og senere Anord- ninger at vise Godseieren og dennes Udsendte Respekt, Agtelse og Høflighed, ligesom det er Fæsterens Pligt

at opfylde dette Lovbud, saa maa han og i alt hvad som ikke udtrykkelig blev ernævnt og bestemt rette sig efter de kongelige allernaadigste udgangne Love og Anordninger. Slutteligen tilføjes, at Gaarden har det samme Hartkorn og Tilliggende, som har tillagt der Formandens Tid ud, og at Christen Holm har betalt 120 Rdr., er et hundrede og tyve Rigsbankdaler rede Sølv i Indfæstning.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Nørre Wosborg den 29. Septbr. 1841.

A.E.M. Tang."

Den 30. Juni 1806 udsteder Mads Christensen Bundgaard i Madum Bundgaard et Skøde til Anders Pedersen i Nibholm i Madum sogn på Bundgaard huus, som er beboet af fæsteren Jens Jepsen, der årlig svarer heraf i landgilde 1 rdr., 4 mark og 10 dage, alt for en købesum af 100 rdr.

Den 28. november 1804 udsteder Christen Lauritsen Kirkebye et skøde til Christen Smedegaard i Husby og til Mads Bundgaard i Madum og deres Arvinger, paa et umatrikuleret hus, Langagerhuus kaldet, med tilhørende og ved huset beliggende kaalhaug, alt for en købesum af 24 rdr.

Den 2. juli 1806 udsteder Mads Christensen i Madum Bundgaard et gælds brev på 500 rdr. til Hr. Strandbygaard til Pallisbjerg og pantsætter til sikkerhed herfor Madum Bundgaard af hartkorn 3 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr., hvis bygninger er assureret i Brandkassen for en sum af 490 rdr.

Den 30. april 1805 opretter Mads Christensen Bundgaard en købekontrakt med Jørgen Rudolf Linnet til Staby Kiærgaard, der omfatter en afståelse og overdragelse fra sidstnævnte til førstnævnte på gården Madum Bundgård, hartkorn 3 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. tilligemed et på gårdens mark liggende hus, Buudgaardhus kaldet, hartkorn 2 alb., beboet af Jens Jepsen, der hidtil aarlig har svaret heraf i landgilde 1 rdr. og 4 mark. Den akkorderede købesum, for alle disse

herligheder er 825 rdr. Det pointeres i købekontrakten, at det bortsolgte ikke senere må bortsælges til nogen hovedgårds komplettering.

"Jeg Peder Tang til Nørrevosborg kiendes og hermed vitterliggiør at have stedet og fæstet, ligesom ieg og hermed stæder og fæster til Simon Pedersen Holm her af Godset den trediepart gaard af Holmgaard i Ulfborg Sogn, som hans fader Peder Simonsen hidtil har beboet og nu til denne sin Søn godvillig har opladt og afstanden, hvilken Gaard der udi nye Landmaalings Matricul er ansat for Htkr. 7 tdr. 2 skpr. 1 1/3 alb., fornævnte Simon Pedersen med alt det dertil liggende og af Arildstid tilhøre Eyendom samt Bygninger og Besætning ligesom det forefindes, strax antager og beholder udi fæste og Brug sin Livstiid, eller saalænge hand deraf udreder de kongelige Contributioner, som nu ere eller herefter vorder paabudet til anbefalede Tiider samt svarer sædvanlig Landgilde aarlig til Martini rede Penge 20 rdr., siger Tiuge Rigsdaler. Stædets Bygning og Besætning, som befindes og tiltrædes i forsvarlig Stand /: det hand uden nogen Taxation og Syn erklæret at antage :/. Holder han fremdeles ved Hæfd og Luge og sammeforbedrer, Jorden tilbørligen driver og dyrker og ey til nogen Upligt bruge, og ey heller lade det forvilde eller fra Stædet bortkomme. Sine Forældre giver hand tilbørlig Ophold med videre efter Loven efter den derom imellem Ham og dem under Dags Dato oprettede Contracts Formelding. Iøvrigt haver han sig efter Deres kongelige Mayestæts allernaadigste Lov og Anordninger at forholde, saaledes som det en Fæstebonde vel egner og anstaar. Til Bekræftelse under min Haand og Signete samt Fæsterens givne Revers.

Datum Nørre Vosborg d. 24 May 1788.

Peder Tang.

Ligelydende Originalfæstebrev haver ieg underskrevne rigtig modtaget som ieg forpligter mig i alle Maader at efterleve og opfylde, under dette mit Fæstes Forbrydelse tilstaar.

Datum ut Supra.

Simon Pedersen Holm."

"Kiendes jeg underskrevne Sophie Linde til Nørrevosborg at haver stød og fæst som jeg og hermed stæder og fæster til velagte unge Karl Hans Christensen Søe, een min Gaard i Buur Sogn, beliggende Buurgaard kaldet, som er ansat udi nye Matricul for 10 tønder, 4 skpr. 1 fjdkr. og 2 Alb. Hartkorn, hvilken Gaard velbemelte Hans Christensen Sin Livstiid maae nyde, bruge og beholde med ald dends tilligende Gaardes Ejendom, Agger og Eng, Fort og Fællig Drift og grøft samt tilhørende Eng Øgfællid kaldet og hvis ellers dertil ligger og af Alders Tiid tillagt haver, frie for Ægt og Arbejde samt Arbeidspenge og Alde Hoverie i alle optænkelige Maader, imod at han betaler af fornefnte gaard alle kongelige Contributioner, som nu ere eller herefter paabydendes vorder, Item yder mig aarligen ved hver Martinii Tiider her paa Børrevosborg til Skat og Landgilde = 30 Tdr., skriver tredive Rixdahler dansk Courant.

Sine Tjenestefolk, som hand fra andre Stæder bekommer maae igjen ubehindret frie for Tiltale maae passere, og ellers skal han være frie for Lægdsmandstjeneste, Desforuden lover jeg at i Fald aftmelte Hans Christensen Søe ved Ægteskab med Sønner af Gud skulle blive velsignet, De da ingensinde af mig til Hans Mayestæts Tjeneste skal vorde enroulleret.

Idet øfrige haver den fæstende sig efter Kongl. allernaadigste Lou og forordninger at rette. Dette til Bekræftelse under min Haand og hostrygte Signette.

N. Vosborg dend 2den Aprilis 1755.

Sal. H. Lethes Efterlatte Sophie Linde.

Ovenmelte Fæstebrevs ligelydende Indhold haver jeg I Dag i 2de Dannemænds nærværelse til mig annammet og lover at holde mig samme Efterretlig. Desforuden lover ieg engang hvert Aar paa beleilig tiid tillige med de andre frie Bønder at gjøre en Dag biergreise, hvilket uagtet det er blevet forglemt at indføres i fæstebrevet skal dog urygeligen af mig blive holdt saalænge jeg lever.

Nørrevosborg dend 2. Aprilis.
Hans Christensen Søe
Christen Thomsen Baastrup

Til Vitterlighed Mogens Larsen Brølling."

2.

Hans Peder Simonsen

gårdejer på gården "Nør Holm" i Ulfborg sogn, er født 3. oktober 1809 i Holm og han døde den 24. november 1839 samme sted. Han blev hjemmedøbt den 3. marts og fadderene ved dåben var: Else Pedersdatter Holm, Bertel Nørmarksgaard og hustru, Jens Chr. Damgaard og hustru samt Jeppe Jensen Holm.

Han blev gift den 20. maj 1832 i Ulfborg kirke med

3.

Dorthe Madsdatter

og forlovere ved brylluppet var Hans Børgaard og Peder Chr. Holm. Hun er født 1802 i Madum Bundgaard i Madum sogn v/ Ringkøbing, som datter af gårdejer Mads Christensen Bundgaard og hustru Anne Margrete Jacobsdatter, og hun døde den 27. juli 1887 i Brøde, Ulfborg sogn, værende på aftægt. Hun betegnedes da som enke efter gårdmand Christen Jepsen i Holm. Den 7. juni 1802 førtes hun til dåben i Madum kirke og fadderne var: Jacob Brink i Thim, Christen Moesby i Husby, Maren Vibholm, Margrete Sorgesig og Anne Jacobsdatter.

Hun giftede sig for anden gang den 8. juni 1840 med Christen Jepsen fra Vesterholm. Han var søn af Jeppe Pedersen og hustru Maren Christensdatter.

4.

Simon Pedersen

gårdejer i Nør Holm, Ulfborg sogn, er født 1766 på Nør Holm og døde samme sted den 18. juli 1830.

"Dom tretia p. Trinit. d. 27 Juli 1766 Peder Simonsen en Søn til Kirke, kaldet Simon, baaren af Jens Simonsens Hustru. Faddere: Jens Simonsen, Poul Svendsholm, Chr. Simonsen og Søster Karen, Jep Holms og Peder Jepsens hustruer".

Han var gift med

5.

Susanna Hansdatter (Søe),

der er født 1770 i Buurgaard, Buur sogn, som datter af fæster Hans Christensen Søe og hustru Bodil Cathrine Iversdatter. Hun døde 27. maj 1853 i Holm. Om vielsen ses intet hverken i Buur eller Ulfborg.

"Anno 1770 d. 1 Augustii. Hans Søe Buurgaard 1 Datter til Kirck, som tilforn var hjemmedøbt, kaldet Susanna, baaren af Christian Thomasens hustru fra Holstebro, Chr. Thomsen selv var Fadder. Christen Møller i Skiærum Mølle og hustru, Barnets Morbroder fra Lemvig og Christen Broes Hustrue."

6.

Mads Christensen

gårdejer i Madum Bundgaard, er født 1761 i Madum sogn og døde 7. marts 1845 i Bundgaard.

"Dom Qvasimod. 1761 døbt Christen Felds Søn kaldet Mads. Fadd: Bertel Christensen, Jens Vilholm, Niels Michelsen og Maren Nielsdatter."

Han blev gift før 1795, men ikke i Tim med

7.

Anne Margrete Jacobsdatter(Brink),

der er født 1758 i Tim sogn og som døde 21. oktober 1845 på Bundgaard.

"Die Viridium 1758 hafde Jacob Brinck een Datter til Daaben kaldet Anne Margrete, faddere: Peder Brink, Maren Dam, Anne Kirstine og Maren Andersdatter."

8. Peder Simonsen (Holm)

gårdmand (fæster u. Nr. Vosborg) i Nør Holm, Ulfborg sogn, er født 1734 i Nør Holm og døde ca. 1800 samme sted. Hans død og begravelse er forgæves søgt.

Dom Sexagesium 1734 blev han ført til Daaben i Ulfborg kirke baaret til Daaben af Lucretia - Faddere var Jep Holm, Søren Brock, Mads Husted, Laurits Tangis Kone og Else Meldgaard.

Han var gift med

9.

Anne Bertelsdatter

der er født 1736 på gården Svensholm i Staby sogn og som døde 25. september 1820 på gården Nørholm, ang. 84 år gl.

Af Staby ældste kirkebog fremgår det, at Peder Simonsens af Holm 13. september 1765 blev trolovet til Anne Bertelsdatter af Svensholm og at vielsen fandt sted den 18. søndag e. trinitatis samme år.

10.

Hans Christensen Søb

på Buurgaard, døde 28. februar 1795 og blev begravet den 7. marts, ang. 79 år og nogle måneder.

10.

"Anno 1795 den 17. April, som vedtagen Tredivte dag efter afgangne Hans Christensen Søe i Buurgaard under Nørre Vosborgs Gods i Buur Sogn, indfandt sig sammesteds i Stervboen paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Peder Taugs Vegne sammes Fuldmægtig Christen Steenum fra bemelte Nørre Vosborg, tilige med tiltagne 2de Vitterligheds mænd Sognefogden Poul Nielsen Pøtgaard og Christen Jensen Graalkiær her af Buur Sogn, for at holde lovlig Skifte og Deeling efter bemelte afdøde imellem hans efterladte Enke Anne Christensdatter og hans af sit første Ægteskab avlede og efterlevende Børn, hvilke ere to Sønner, som nu ere myndige, nemlig:

Iver Hansen, der har Stervboegaarden Buurgaard i Fæste og her i Dag tilstæde

Christen Hansen, 29 Aar gl. han var ey tilstæde, men tiener på Frøstrupgaard i Egnen ved Christiansfeldt, dog var han af Broderen bleven tilmeldt Dødsfaldet.

Else Cathrine Hansdatter, gift med Christen Mørk i Jørgensgaard udi Nees Sogn,

Anne Cathrine, i ægteskab med Christen Jensen Nørager i Nees Sogn, hvis Mænd var begge ved Forretningen her tilstæde,

Sophie Hansdatter, 31 Aar gl.

Anne Marie Hansdatter, 26 Aar gammel

Susanne Hansdatter, 24 Aar gammel, hvilke 3 sidstnævnte alle ere ugifte og opholder sig her hjemme i Buurgaard hos den ældste Broder. Som Formyndere for de ugifte Døtre vare af Salig Afdøde i levende Live beskikket og af Børnene antaget, neml. Christen Mørk af Nees for Sophie Hansdatter, Christen Jensen Nørager i bem. for Anne Marie Hansdatter og Christen Sand af Skiærum Mølle, Ulfborg for Susanne Hansdatter, af disse vare de 2de førstnævnte hertilstæde men Christen Sand havde ey kundet møde, formedelst han var syg, desaarsag forbemelte Christen Mørk ogsaa paatog sig Susanne Hansdatters Parter, for denne Siide paa Christen Sands Vegne at observere. Saa var og tilstæde Enken med antagne Laugværge velærværdige Hr. Steendorph, Sognepræst for Giørding, Vemb og Buur. I hvilke forbemeldtes Overværelse med Skiftes Behandling blev anfanget som følger:

Enken med Laugværge samt Fæsteren Iver Hansen foreviste derpaa at af den salig afdøde nogle Aar før sin Død og benævnte hans Kone med bemelte deres Søn Iver oprettet Kontrakt angaaende de gamles Ophold og Aftægt og Gaardens Overdragelse til Sønnen af Dato 18. May 1791, tilige en der hoshæftet skriftlig Forening af samme Dato, hvorved den afdødes øvrige Børns fædrene Arv findes bestemt, hvilke Dokumenter de bad maatte lægges til Grund for Skiftebehandlingen efter den afdøde, da baade Enken og den Afdødes samtlige Børn, saavel de myndige som de umyndige og disses antag-

nes Værger erklærede sig dermed i alle Maader tilfredse og fornøiede, tillige forsikrede, at Skifteretten ikke turde tage i Tvivl, at den fraværende Søn Christen Hansen jo ogsaa skulle vedtage slig Erklæring.

Af disse benævnte Dokumenter fremlagdes da bekræftede Gienparter, hvilke blev af Skifteretten conserveret med Originalerne, som efter at de vare i Skifteretten læste, blev med Paategning tilbageleveret og Gienparterne modtaget at følge Protocollen til Skifteaktens Indlemmelse og lyder disse under No. 1 og 2, Fol. 249 til 250.

I dessen Anledning maatte Skifteretten forespørge sig hos Fæsteren Iver Hansen og øvrige Vedkommende Om eller hvordvidt den myndige Søn Christen Hansen som de to gifte Døtre er bleven udbetalt, saavel deres mødrene Arv, der hos deres Fader her i Buurgaard har været indestaaende efter Skiftetbrevet af 25de Augustii 1770, som hvis de ved foranmeldte Forening af deres Fader er tillagt som fædrene Arv og - om der forbefandtes Afkaldskvitteringer her i Stervboen. 2det, Om den Capital, som de tre ugifte Døtre vedforbemeldte Forening er tillagt i fædrene Arv er udsat paa Rente, og imod hvad Sikkerhed, eller Pengene findes her i Boen til Udbetaling. Herpaa blev svaret paa første Spørgsmaal, at Christen Hansen havde modtaget og bekommet saavel sin mødrene som ommeldte Fædrene Arv og ladet samme udsætte for sin egen Regning, og ligeledes erklærede Christen Mørk og Christen Nørager paa deres Hustruers Vegne, at de rigtig var bleven udbetalt baade deres mødrene og fædrene Arv, saa de ej havde videre her i Boen at kræve, men ingen Afkalde vare af dem at afgive, ej heller fra Christen Hansen. Følgelig fandt Skifteretten sig beføjet at paalægge dem at afgive deres lovformelige Afkalde for et og alt uden Skiftets Slutning, til Skifteforvalterens Sikkerhed. Paa det andet Spørgsmaal svarede Iver Hansen og de myndige Formyndere, at Pengene ikke befandtes her i Boet, men vare udsatte paa Rente, dog kuns med simpel Forskrivning, og da Pengene ikke til dette Aars Anapsting, men først til Snapstinget 1796 kunde opsiges til Udbetaling for at udsættes mod Pant eller anordningsmæssig Sikkerhed, hvilket Skifteretten var beføjet at paa-see, saa blev saavel Iver Hansen som bemeldte umyndiges Værger hermed af Skifteretten paalagt, ligesom de og een for Alle og Alle for Een erklærede at være ansvarlig for, at bemelte 3de ugifte Døtres Capitaler, der er til hver - 175 Rdr. skulde blive til bemelte 1796 Aars Snapsting udbetalt for at udsættes med behørig Sikkerhed, hvorom de forbinder sig at meddele Skifteforvalteren eller Overformynderen deres skriftlige Forsikring imidlertid om han det forlanger, tillige bliver de den umyndige ansvarlig for Renten af Capitalen til bemelte 1796 Snapsting.

Om som dette Skifte ikke i Dag kunde blive sluttet formedelst Sønnen Christen Hansen er fraværende og hans Afkald for modtagne Arveparter erfordres inden Skiftets Slutning

paa det Overformynderen som Skifteforvalteren i den Henseende kan være betrygget i De tvende gifte Døtters Mænd ej heller havde stemplet Papir nu ved Haanden til Afkalde for deres udbetalte Arveparter, saa blev Skiftet i den Anledning udsat og optaget til endelig Slutning her i Buurgaard Fredagen d. 12. Juni næstkommende, til hvilken Tid Sønnen Christen Hansen indkaldes at give Møde for at meddele ommeldte Afkald, ligesom Christen Mørk og Christen Nørager forinden eller senest til den Tid meddeles lovformelige Afkalde for deres Koners modtagne Arveparter. At saaledes er passeret bekræftes med vores Hæders Underskrift.

Datum Buurgaard ut Supra

Paa Hr. Tangs Vegne som Skifteforvalter
Enken Anne Christensdatter, som Lavværge L. Steenum
Paa egne og min Broders Vegne - Iver Hansen

Paa min Kones samt hendes 2de Søsters Sophie og Susanne
Hansdøtters Vegne - Chr. Mørk

Paa min Hustrues og hendes Søsters Anne Marie Hansdatters
Vegne, - Christen Nørager

Som Vitterligheds mænd og Overværende - Poul Nielsen Pøtgaard
Christen Jensen."

I Guds Navn haver ieg underskrivne Hans Christensen Søeformedelst min Alderdoms- og Skrøbeligheds Skyld og med min Hustrues gode Villie og Samtykke, afstaaet og overladt ligesom vi og hermed afstaar og overlader vores ifæstehavende Gaard "Buurgaard" kaldet, under Nørre Vosborgs Gods i Buur'Sogn, til min ældste Søn Iver Hansen nu at antage udi Fæste Besiddelse, og det paa følgende Vilkaar. Gaarden overlades ham nu til Tiltrædelse (Antrædelse) efter det ham under 25. April 1780 af daværende Husbond meddelte Fæstebrev, tilligemed den derved befundne Besætning og Inventarium samt øvrige Ind- og Udboe i navnlige Maader, undtagen hvad herefter er reserveret og bestemt til vores Ophold med videre samt reserveret mine andre Børn til Udflyening, som baade han og de skal finde sig fornøjet med. Hvorimod han giver mig og min Hustru vores fornødne og tilbørlige Ophold med Opvartning, alt upaaklagelig, saalænge vi begge lever, da vi imidlertid og beholder vores Sovekammer. Derforuden skal der udsættes 200 Rdr., siger Toe Hundrede Rigsdaler paa Rente for min Hustrue, som hun aarlig nyder Renterne af, naar ieg ved Døden maatte afgaae, og dersom hun da efter min Død ej skulle finde sig fornøjet med at forblive hos sin Stedsøn, skaffer han hende et bekvemmelig Værelse i Gaarden med Seng og Kakkellovn udi, som og nyder alt det Husgeraad, hun behøver til eget Brug, og desuden giver han hende aarlig til Ophold 2½ tønne Rug og 2½ tønne Byg, af hvilket sidste gøres hende saameget i godt forsvarlig Malt, som hun behøver, og lader det altsammen male bage og brygge for hende eftersom hun det behøver, hun nyder og det fornød-

ne Ildebrænde, der indbæres hende, især om Vinterdage saa og daglig $1\frac{1}{2}$ potte sød Mælk fra Juel til Michelsdag og i den øvrige Tiid en Potte daglig samt aarlig 3 Snese Hvilling, 4 Torsk, 1 Lispund Smør, de 8 pund om Sommeren og de 8 pund om Vinteren, 8 pund Tællig og 1 Potte Brændolie til hendes Lampe, samt 4 Rdr. i Penge til andre smaa Ting. Hun nyder et stk. jord i Gaardens Hauge til de for hende fornødne Kaal og Kiøkkenurter samt frieholdes for Extraskat at svare, saa udtager hun og 2de gode Faar af Flokken, som hendes Stedsøn føder og græsser hende med hans egne. Og naar hun ved Døden afgaar da skal de halve Penge, som bliver i Behold af de formeldte 200 Rdr., deles mellem hendes Arvinger, men den øvrige halve Beholdning deraf skal tilfalde og deles imellem hendes Stedpigebørn. Hendes egne Arvinger nyder og hendes Gangklæder allene, mens alt andet, hvad hun havde, saa som Seng, Kakkellovn og andre Meubler, skal være hendes Stedsøn Iver Hansen tilhørende, imod at han forskaffer hende det istandsat hans egen Bekostning, ligesom han og forskaffer hende en hæderlig Begravelse.

Og da ovenanførte ikke bestemmer uden min Hustrus Aftægt, saa dersom det imod Formodning skulde Skee, at vor Søn Iver ved Døden skulde afgaae før os, da nyder ieg Hans Søe til Ophold af alle Slags, ligesom min Hustrue, der altsaa bliver dobbelt til os begge, imod hvad for hende alleene er bestemt, isaa fald bliver ieg og hans eeneste Arving, medmindre han skulle efterlade sig Hustrue eller Løsarvinger, i hvilken Fald ieg og Forlods nyder til Ophold 200 Rdr., og i Fald noget deraf bliver i Behold, deeles det iblandt mine Arvinger efter min Afgang.

Forestaaende forbinder ieg Iver Hansen mig paa min Siide at opfylde.

Og er denne Contract saaledes i al Kiærlighed imellem os indgaaet, og i alle Deelee skal holdes og efterkommes, hvilket med vore Hænders Underskrift og Forsegling bekræftes, som og med overværende Mændes Underskrift til Vitterlighed, tillige ombeder vi dette af vores gunstige Husbonde Hr. Peder Tang ratificeret.

Buurgaard den 18. Maji 1791.

Hans Søe (L.S.) Iver Hansen

Paa Hans Søe hans Hustrues Vegne og som Vitterlighed, Fr. Lyngbye (L.S.) Christen Jensen Nørager (L.S.) Christen Mørk(L.S.) til Vitterlighed som overværende, Christen Sand af Skiærm Mølle.

Denne Contract ratificerer Peder Tang."

I Guds Navn haver ieg besluttet at give mine Børn som følger:

Christen skal have 300 Tdr. og sit Chatolle -
Else Kirstine Jørgensgaard - 50 Rdr.
Anne Cathrine i Nørager - 50 Rdr.
foruden hvad de har faaet -
Sophie -150 Rdr.
Anne Marie -150 Rdr.
Susanne -150 Rdr.

Nok er hver af disse mine 3de Døtre endnu tillagt 25 Rdr.,
saa de faar hver 175 Rdr. - Af hvilke Penge de fra nærvæ-
rende Aars Snapsting nyder Renten og Capitalen, naar deres
Venner synes de har dem nødvendig, eller de bliver gift, og i-
midlertid de bliver hjemme skal klædes skikkelig ligesom
deres to Søstre var den Tiid de drog fra hiemme, foruden
deres Trolovelse og Brøllups Bekostning, samt Seng og an-
det Udflyening, ligesom deres 2de Søstre forhen haver faa-
et. Til dette at opfylde skal min ældste Søn i alle Maader
være forbunden, og fra enhver for sin Del i Tiiden gives
skriftlig Qvittering og Tilstaaelse for Annammelsens Rigtig-
hed.

Buurgaard den 18. Maii 1791.

Hans Christensen Søe

Iver Hansen

Christen Hansen.

Paa min Kones og hendes Søster Sophie Hansdatters Vegne
Christen Mørk

Paa min Kones og Anne Marie Hansdatters Vegne -
Christen Nørager

Paa Susanne Hansdatters Vegne -
Christen Sand."

"Anno 1770 25. Augusti som rette 3ote Dag var mødt udi Stervboet i Buurgaard, Skifteforvalteren Landsdommer Christen de Leth til Nørrevosborg med tiltagne 2de Mænd, navnlig Laurids Tang af Ulfborg og Niels Jensen Heedegaard af Vemb Sogn for at taxere og vurdere Boet til endelig Skifte og Deeling imellem Enkemanden Hans Christensen Søe og hans afdøde Hustrue Bodil Cathrine Iversdatter, Deres sammenavlede 7 Børn, Næmlig 1 Søn, navnlig Iver - 14 Aar gammel
2. 1 Søn, navnlig Christen, 4 Aar gl.
3. 1 Datter Else Kirstine 11 Aar
4. En Datter Maren Cathrine 9 Aar
5. En Datter, navnlig Sophie, 7 Aar,
6. En Datter, Anne Marië, 2 Aar.
7. En Datter, Susanne, 6 Uger gammel.

Sammetid var overværende Enkemanden Hans Christensen selv, samt paa Børnenes Vegne den afdøde Kones Plejefader Christen Thomsen fra Holstebro og hendes Broder agtbare Anders Iversen Borger og Negotiant i Lemvig, hvorefter blev foretaget som følger:

Men forinden med Boets Vurdering blev gjort begyndelse, proponerede tilstedeværende paa Børnenes Vegne, at de hellere ønskede at skride til Accord med de umyndige Børns Fader om en vis Summa i Arv for dem efter deres afgangne Moder, saafremt han dertil var at formaae, ved at love det ankomme paa Skiftets Udfald. Siden Boets tilstand var dem fuldkommen bekiendt og kunde geraade til Nackdeel for de umyndige, I fald Boet skulle udskilles og hver have sit. Hvorpaa Enkemanden for at vise ald dend Kiærlighed imod sine Børn, som hans Evne kunde tillade erklærede at ville give Dem til lige Deeling 200 Rdr., skriver Toe Hundrede Rigsdaler, for hvilke Penge han af Stødet ville meddele Overformynderen sin lovformelige Obligation med Forsikring, udi hans Boe og Effecter, indtil han kunde faae Leilighed til at udrede Capitalen. Som han alt til Formynderens Overveiende indstillede, tillige gav tilkiende, at om De dermed og syntes at være tiende, maatte det beroe af dem Selv, at afvarte, hvad Skiftets Udfald i Arf kunde bestemme.

Børnenes Formyndere erklærede, at de med Enkemandens Tilbud af 200 Rdr. til Børnene i Arf vare heel fornøiede og veltilfredse, dog skulle hand deraf ikke svare nogen Rente, Medens Capitalen hos hannem blev bestaaendes, Siden Boets Tilstand, som tilforn er meldt dennem allerede vare bevidst. Indstillede derfor til Skifteforvalteren, at Enkemandes gjorte Tilbud, som af dennem blev accepteret, maatte nyde Biefald og Approbation.

Skifteforvalteren billigede Parternes Forening, der med Samtykke og beste overlæg var indgaaet, særdelès da Enkemanden lover tillige, at forsyne Børnene med Klæde og Føde samt give dem en god Opdragelse, som han for Gud og Menneskene vil være bekiendt, Indtil de selv kunne fortiene deres Brød.

Han var gift første gang med:

11.

Bodil Cathrine Iversdatter (Lægård)

der er født den 19. januar 1732 i Stadil degnebolig, og som døde den 25. juli 1770 på "Buurgård".

12.

Christen Madsen Feld

i Madum by var fæster under Pallisbjerg. Han døde den 1. april 1767 i Madum by og blev gift ca. 1755 med

13.

Maren Madsdatter

der er født ca. 1725 og som døde efter 1767.

Den 1. maj 1767 var der skifte i boet efter Christen Feld i Madum by. Han efterlod sig enken Maren Madsdatter samt børnene:

Anne Christensdatter,	8 år
Johanne Christensdatter	1 år
Mads Christensen	6 år
Niels Christensen	4 år

Enkens lavværge var Chr. Lauritsen af Madum og for børnene antoges til formynder Christen Christensen i Madumgård. Boets værdi var 159 Rdl. 15 Sk. og gælden var 194 Rdl.

14.

Jacob Andersen

på Brink i Tim sogn (Se næste side!)

Han var gift med

15.

Anna Andersdatter (Se næste side!)

16.

Simon Jensen

i Holm i Ulfborg sogn. Han blev født 1696 i Holm og døde 1760 og blev begravet den 9. maj. Han blev gift ca. 1730 med

17.

Kirsten Christensdatter

der er født 1703 i den anden gård i Holm. Hun døde først i året 1796 i en alder af 93 år og blev begravet den 13. juni.

Den 9. juni 1760 var der skifte i boet efter afdøde Simon Jensen, som boede og døde i Holm, Ulfborg sogn. Han efterlod sig enken Kirsten Christensdatter og børnene:

1. Jens Simonsen, 31 år
2. Peder Simonsen, 26 år
3. Maren Simonsdatter gift med Peder Jepsen i Holm
4. Søren Simonsen, 23 år, svagelig og dårligt seende
5. Karen Simonsdatter, 18 år
6. Christen Simonsen, 15 år
7. Peder Simonsen, 11 år.

14.

"Anno 1798 den 29.de Febr. som 30.te Dagen hos Jacob Andersen paa Brink, Thim Sogn, hvis hustrue, navnlig Anne Andersdatter ved Døden var afgangen, indfandt sig paa Skifteforvalterens S.T. Hr. Hansens til Thinggaard hans Vegne, Fuldmægtigen Christen Sommer for at registrere og vurdere, hvad som forefandtes til videre paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden, og de med hans afdøde Hustrue udi Ægteskab sammenavlede Børn, som er en Søn Anders Jacobsen, 23 Aar, 3 Døtre, navnl. Anne Margrete, gift med velagtede Mads Christensen i Madum, Maren Jacobsdatter 37 Aar og Anne Jacobsdatter, 27 Aar, begge hjemme hos Faderen. For disse tvende sidstmelte Døtre, faderen ifølge Loven selv er Formyndet. Desuagtet var dog paa disse 2de umyndiges Vegne tilstede som Tilsynsværge Deres Morbroder velagte Simon Knudsgaard af Thim, for at beagte deres Tarv og beste. Som Vurderings- og Vitterligheds mænd var nærværende Sognefogden, velagte Christen Jensen Østerbye og Jens Madsen Brinck - begge i Thim Sogn. hvis samtlige tilstedeværendes Overværelse blev begyndt og foretaget saaledes: Men førend der begyndtes med Boens Registrering og Vurdering, meldte sig de myndige Arvinger samt paa de tvende ugifte Døtres Vegne deres Morbroder Simon Knudsgaard og samtlige tilkiendegav, at de meget vel var bekiendt boens tilstand, skiønnende og at samme ingenlunde kunde være tilstrækkelig til de prioriterede Fordringer, langt mindre noget at arve. - var dets aarsag af Skifteretten begiærende, at deres kiære faders boe maatte forskaanes for Registrering og Vurdering, som ville forsaarsage Vidtløftighed og bekostning, da de til Sikkerhed i sin tid for deres mødrene Arv her ved declarerede, at ville give fuldkommen Afkald. Desuden erklærede Arvingerne og Tilsynsværgeren paa de ugifte Døtres Vegne, at de baade nu og i sin Tid skulde holde Skifteforvalteren frie og kravesløs for alt hvad som dette Skifte kunde flyde og dependere, samt at levere de belovede Afkald, saasnart stemplet papir kunne faaes, som nu ikke var ved Haanden. Begiærede altsaa af Skifteretten at Deres giorte Forslag maatte approberes og denne Forretning sluttes.

Skifteretten der havde anført samtlige Arvingernes giorte Tilbud for at skaane deres gamle Fader for vidtløftig Skiftehold og Omkostning ansaa samme for Raisonabel tilbud, vilde heller ikke gjøre nogen Indvending, derimod var allerede tilholdt Dem, at levere de belovede Afkald, saasnart muligt, samt paalagde Enkemanden at bestyre alt saaledes ved Gaardens tal og Drift samt Besætning og Gaardens Bygning, at det ikke forringedes, men stedse at see samme forbedret, og til den ende bevilgede Skifteretten samtlige Arvingernes begiøring og i Anledning af ovenmelte deres giorte Tilbud og forlangende, hermed sluttede Dette Skifte, som bevidnes med samtliges Underskrift, Datum Sterfboen ut supra.

Paa Skifteforvalterens Vegne: C. Sommer."

Enken havde antaget som lavværge Poul Andersen af Stensholm i Staby sogn og som tilsynsværge for de umyndige børn mødte den afdødes broder Jens Jensen Meldgård.

Registrering og vurdering af besætningen:

1 sort-brun hoppe, 6 år	22	Rdl.
1 sort hoppe, 6 år	12	"
1 sort hoppe, 6 år	20	"
1 sort hoppe, 12 år	12	"
1 rød hest, 16 år	6	"

Fæhøveder:

1 sortbroget ko, fået tre kalve	6	Rdl.	
1 sortbroget ko, fået 6 kalve	5	"	
1 sortstjernet ko, fået 5 kalve	5	"	
1 sorthjelmet ko, fået 7 kalve	4	"	4 Mk.
1 sorthjelmet ko, fået 10 kalve	3	"	4 "
1 gråhjelmet ko, fået 1 kalv	3	"	
1 sorthjelmet ko, fået 2 kalve	3	"	
1 sorthjelmet ko, fået 3 kalve	3	"	
1 gråbroget ko, fået 4 kalve	2	"	4 "
3 stude	12	"	
2 kvier	4	"	
2 studekalve og 1 kviekalv	3	"	1 "
17 får med lam, og 5 får uden lam			
8 væddere samt 2 galtsvin			
1 vogn med 4 beslagne hjul, haver, skrav og leirer, puder, hønder m.m.	12	Rdl.	
1 vogn med 4 træhjul og 5 møgfjelle	6	"	
1 plov	4	"	
1 jernharve og 1 træharve.			

Indbo:

1 fyrretræsbord med åben fod og skuffe			4 Mk.
1 fodskammel og 1 bilægger kakkellovn	10	Rdl.	
1 8-dages stueur med hus	10	"	
1 4-lispunds bismær			
2 fyrrefade			
1 egetræslænestol			
4 messinglysestager			
1 lidet egetræsskab med nøgle, Lås og hængsler.			

På en seng:

1 stribet olmerdugsoverdyne med fyld			
1 gråstribet vadmels underdyne med fyld			
1 balsters- og 1 vadmels hovedpude, samt			
1 par blågarnslagner, alt sat til	10	Rdl.	

På en anden seng:

Ringere sengeklæder til	4	Rdl.	
-------------------------------	---	------	--

På en tredie seng:

Ringere sengeklæder til	6	"	
-------------------------------	---	---	--

Endvidere:

1 jernbilæggerkakkellovn			
1 gammel kiste			
11 tinfade			
12 tallerkener, der vig 1 lispund og 6 pund.			
1 tinskål			

4 gamle sølvskeer

1 Thepotte

1 stor regne- eller skrivetavle, der berettes at være givet til den yngste søn.

Boet havde 150 Rdl. tilgode hos Poul Andersen i Svendholm, og endvidere beretter enken, at boet har 70 Rdl. tilgode hos Søren Rasmus Ølgård i Varde og 30 Rdl. hos Søren Noe i Ringkøbing.

Videre angav enken, at der var gjort 1/4 del bekostning på laksefiskeriet ved Skjern bro, som hendes salig mand havde i forpagtning af velbr. Herr Leth på Nørre Vosborg, men da samme var i interesse-skab med flere, vidste enken ikke, hvad fra dødsboet er bekostet og overalt, siden deraf til forestående Michaeli skulle svares forpagtning - vidste hun ikke, om der kunne importeres så meget dette år, at bekostningen såvel som forpagtningen kunne til sin tid udredes.

Boets samlede værdi blev ansat til 565 Rdl.

Herimod opførtes der en lang række gældsposter, hvori blandt de største var herskabets protentioner i boet, nemlig på gården hartkorn af 7 tdr. 2 skpr. 2/3 alb.

7 bæster	140 Rdl.
1 arbejdsvogn med tilbehør	20 "
1 arbejdsvogn, ringere	10 "
1 plov	
1 harve	

endvidere bygningernes brystfæl - salshuset på 17 fag skal repareres for 29 Rdl., ladehuset på 27 fag skal repareres for 18 Rdl. stalden på 22 fag skal repareres for 22 Rdl.

De samlede gældsposter 333 Rdl. 3 Mk.

Igen til arv og deling til enken og børnene bliver 231 Rdl. 1 Mk.

- et efter datidens forhold ret anseligt beløb - .

Arvingen Maren Simonsdatter, Peder Jepsens hustru i Holm var mødt "udi hendes mands svaghed og med hans vilje, begæring og samtykke" og erklærede, at hendes mand tillige med hende var fornøjet med, hvad de allerede havde fået ud af boet og frasagde sig videre arveret efter den afdøde.

18.

Bertel Knudsen

i Svendsholm i Staby sogn er født ca. 1700 og døde 1745 i Svendsholm. Han var gift med

19.

Johanne Jepsdatter

der er født ca. 1700 på Nørgård i Staby. Hun døde efter 1745 og menes gift anden gang med Poul Andersen i Svendsholm, der levede 1766.

Den 1. april 1745 afholdtes skifte efter Bertel Knudsen, som boede og døde på Svendsholm og som efterlod sig børnene:

Maren Bertelsdatter, 10 år

Anne Bertelsdatter, 8 år

Else Marie Kirstine Bertelsdatter, 3 år.

Deres formyndere var farbrødrene: Thomas Knudsen af Ebbens-

gård i Ulfborg sogn samt Jørgen Knudsen af Svendsholm. Som lavværge antog enken stedfaderen Anders Pedersen af Nørsgaard i Staby. Enken fremstod på skiftet og tilbød af betale hver af døtrene 20 rdr. som deres fædrene arv, der indtil deres myndigheds alders opnåelse blev indestående i boet. Indtil da lovede enken at "forsyne dem med Klæde og Føde og oplære dem i deres Guds frygt".

Den 10. juli 1721 afholdtes der skifte i boet efter afdøde Jørgen Thomasen i Svendsholm, der efterlod sig enken Anne Pedersdatter samt følgende søskendebørn:

1 broder Jep Thomasens Børn af Nørsgaard: Peder Jepsen
Christen Jepsen
Maren Jepsdatter
Johanne Jepsdatter

Deres stedfader Anders Pedersen af Nørsgaard var deres lavværge.

1 søster Else Thomasdatter, gift med Kjeld Christensen i Sunds sogn,
1 søster Maren Thomasdatter, gift med Knud Michelsen på Svendsholm.

Hans halvsøskende var:

Christen Jepsen, boende i Aulum sogn
Anne Jepsdatter fra Tvis sogn, på hvis vegne sønnen Jep Christensen mødte

"Anders Pedersen i Nørsgaard formodede paa sin Stefdatter Johanne Jepsdatters Vegne, nu i 17de Aar som hafver været til sal. Jørgen Thomasens i Svensholm en 8te Aars Tid, at hun for de sidste to Aar maatte blive tillagt sin Løn af 4 Rdr." (Pallisbjerg skifteprotokol).

22.

Iver Olufsen Løgaard

sognedegn i Stadil, er født 1679, ant. i Holstebro og han døde 1745 og blev begravet 7. maj.

Han blev gift første gang med Bodil Jensdatter Hviid, der er født 1672 og som blev begravet 12. december 1729, og anden gang den 5. november 1730 med "Demoiselle"

23.

Kirsten Andersdatter Grummet ell. Grunde ell. Grundte, der er født ca. 1700, men hvor vides ikke. Hun giftede sig anden gang med Christen Thomasen, der omkring 1760 var borger i Holstebro.

(Se Viborg Amts Degnehistorie, side 618).

24.

Mads Bundgård

i Madum. Yderligere data er forgæves søgt.

"Dom. Jubilate 1727 blev Mads Bundsgårds søn Christens dåb confirmeret. Faddere var: Christen Smed, Ib Andersen, Mette Nørbye, Niels Leed og Elle Claus Tangs."

6. juni 1725 blev hans datter Else døbt.

32.

Jens Simonsen

i Holm (Nør Holm) fik fæstebrev udstedt på gården "Nørholm" i 1696 af general Schwanewede (ryttergodset). Han er født ca. 1667 på gården "Meldgård" i Ulfborg sogn, og han døde 1745 og blev begravet den 25. februar. Han var gift med

33.

Maren Jensdatter

fra gården "Vejlstrup" i Ulfborg sogn, født ca. 1680. Hun døde 1743 og blev begravet l. søndag i advent.

I 1721 klager Jens Simonsen sammen med svogeren Peder Jensen Vejlstrup i Meldgård over, at ridefogeden på Østertoft har holdt skifte efter Mads Bundsgårds kone i Madum - søster til Maren (Else Jensdatter) uden at tilkalde bondeskyldsejerne. Det ser ud til, at Peder Jensen Vejlstrup og hans søskende har arvet noget af madam Bundsgårds bondeskyld efter en af deres forældre, idet Jens Simonsen møder på sin kones vegne.

34.

Christen Christensen

i Holm (Øster Holm) er født 1674 og han døde 1728 og blev begravet den 7. søndag efter trinitatis. Han var gift med:

35.

Sidsel Lauritsdatter

Den 10. februar 1720 gav Poul Christensen i Kyttrup i Ulfborg sogn afkald på videre arv efter salig broder i Skejby i Staby sogn.

Den 22. maj 1720 er der skifte efter Niels Madsen i Ebbensgård, Ulfborg sogn, der efterlader sig enken Kirsten Larsdatter samt datteren Else Marie Nielsdatter, 9 år gammel. Enken antog til lavværge forpagter Jens Knudsen på Øgelstrup i Raastrup sogn og for barnet var Christen Christensen fra Holm, Ulfborg sogn, formynder - han kaldtes "velagtet D annemand."

Den 10. juli 1721 var der skifte efter Jørgen Thomasen, der boede og døde i Svendsholm i Staby sogn. Vurderingsmændene var Anders Knudsen i Lægård og Niels Thomasen på Toft. En broder: Jep Thomasen i Nørgård. Dennes børn: Peder, Christian, Maren, Johanne Jepsdatter med stedfader Anders Pedersen i Nørgård. En halvbroder: Christen Jepsen i Aulum. Else Thomasdatter gift med Kjeld Christensen i Sunds sogn, Maren Thomasdatter gift med Knud Michelsen i Svendsholm, en halvsøster Anne Jepsdatter i Tvis sogn gift med

Jep Christensen.

Om Christen Christensen i Holm (Østerholm) fortæller Alfred Kaae i "Ulfborg sogns historie" side 149, at Christen Christensen engang på en auktion på Timgård blev tilslået et stort messingfad for 14 mark. Det stod siden på hans kakkelovn. Hans svoger Jens Jensen i Meldgård gjorde siden påstand om, at fadet var erhvervet af ham for 15 mark og fik det virkeligt også tildømt under Christen Holms protest. Det kom siden til at stå på Jens Meldgård kakkelovn, for her at kaste glans over hans stue. Under den retssag, som de to svogre i Holm og Meldgård førte om messingfadet, oplystes det, at Mads Andersen Spend i Husted skulle være den egentlige ejer af fadet, og at det var ham, der havde købt det på auktionen. Da han i 1756 lå på sit sygeleje en tid før han døde, gav han sin søster Else, der var gift med Jens Jensen i Meldgård, dette pæne fad i overværelse af provt Lassen og provtinden, Jens Meldgård, Christen Holm og Christen Stephansen i Vester Tang, der var en bror til Mads's kone Maren Stephansdatter.

44.

Oluf Nielsen Løgaard

borger og broforpagter i Holstebrø er født ca. 1635, og han døde efter 1680. Han var gift med

45.

Karen Nielsdatter

hvis data forgæves er søgt.

64.

Simon Simonsen

i Meldgård i Ulfborg sogn er født ca. 1625 i Meldgård, som beboedes af faderen Simon Jensen. Han døde efter 1688 i Meldgård og beboer indtil da gården sammen med en Eskild Christensen. Gårdens hartkorn ansættes til 7 tdr. 6 skpr. og 1 alb.

Alfred Kaae skriver i Ulfborg sogns historie side 74 følgende:

"Der må have været krummer i Simon Simonsen, et talrigt afkom af herremænd, lærde mænd og bønder levede efter ham og hans to sønner Jens og Peder Simonsen."

I 1697 synes Simon Simonsen at have afstået sin gårdpart til sønnen Jens's kones bror Peder Jensen fra Vejlstrup.

66.

Jens Bertelsen

i Vejlstrup i Ulfborg sogn døde før 1708. Han blev gift 1657 i Vind kirke med

67.

Anne Pedersdatter

født i Gammelvind

"1721 Festo Viridium begravedes Jens Vejlstrups moder 86 år gammel."

68.

Christen Sørensen

i Holm i Ulfborg sogn, sidder allerede 1648 på gården sammen med Bertil Nielsen. Også 1664 og 1679 nævnes han.

74=76.

Thomas Christensen

i Svendholm i Staby sogn må være født ca. 1640 og død før 1720, hvfr. skifte efter sønnen Jørgen. Iøvrigt begyndte Staby kirkebog først i 1749.

Matr. 1688 for Svendholm i Staby sogn, baron Høgs arvingers ejendom:

<u>Suensholm</u>	<u>Gammel Matricul:</u>	<u>Ny Matricul:</u>
Thomas Christensen	9 tdr. 6 skpr. 2 fjdr. 2 alb.)	14 tdr.
och	Noch 2 stkr. eng 2-6-2-2- af)	2 skpr.
Knud Michelsen	3 Stkr. 5-2-2-2.)	3 fjdkr.
		2 alb.

90.

Niels Miltersen

borger og broforpagter i Holstebro. Han var antagelig gift med:

91.

? Iversdatter

en søster til den forrige broforpagters kone, Maren Iversdatter, der døde 28. april 1654.

Niels Miltersen må have været en holden mand, der foruden sin gård i Holstebro også ejede "Stagshede" (nu Felsingholm) i Nørre Felsing sogn.

Han blev den 8. december 1647 dømt for at have overfaldet og slået Niels Jensen Bødker og hans hustru.

Den 28. oktober 1661 fik han bevilling på at oppebære brokorn, der var lagt til broens vedlogeholdelse: 1 skp. korn af hver bonde i Hjerm og Ulfborg herreder, der holdt hest og vogn.

128.

Simon Jensen

i Meldgård i Ulfborg sogn. Han er født i sidste halvdel af 1500-tallet.

256.

Jens Simonsen

i Holm.

512.

Simon Olufsen

i Holm i Ulfborg sogn. Han var herredsfoged i Ulfborg herred og nævnes ca. 1550. Han døde 1587. Han var gift med

513.

Karen Nielsdatter

fra Trabjerggård i Borbjerg sogn.

Hun er af den adelige slægt fra Trabjerg, der kan føre sin stamtavle tilbage til Gorm Den Gamle og endnu længere.

Det vil føre for vidt at skrive alt, hvad der kan findes om alle hendes aner. Med enkelte undtagelser vil vi derfor nøjes med at nævne anernes navne for ikke at få for meget fyldstof.

1024.

Oluf Simonsen

i Holm var herredsfoged i Ulfborg herred.

1532 solgte han sammen med brødrene Niels og Milter gårdens herlighed til kongen foruden noget eng og noget ejendom, de havde købt i 1519.

Han var herredsfoged også under Grevens Fejde, da Rantzaus krigere kom som en sværm uvelkomne gæster. Han var dog ikke med bondehæren. Han havde i august måned været med til kongehyldingen i Kolding. På hjemturen var han så uheldig at brække sit ene ben, og det varede mange måneder, før han igen kunne sidde på en hest.

Mens bondeoprøret bredte sig over hans hjemegn, lå han i Skanderborg og "holdt sig troligen og vel" - som han selv har udtalt. Han vendte hjem efter bøndernes nederlag og måtte selv på tinget opløse de hårde straffe, regeringen lagde på bønderne i de 49 jyske herreder. Han havde sit bonde-eje forbrudt til kongen som andre selvejere og skulle som alle andre svare sin halsløsning. Som "jurist" søgte han selvfølgelig at klare sig fri for det værste - fortabelse af en ejendom - og det lykkedes for ham, thi i 1544 fik han kongens brev på, at han måtte beholde alt det bondegods, han havde i værge, dengang fejden begyndte, idet han havde bevist, at han under fejden lå på Skanderborg med sit brækkede ben.

At Oluf Simonsen havde nydt en vis gunst hos kongen kan skyldes hans stilling som herredsfoged; men den omstændighed at kongen på sine rejser ofte overnattede hos Oluf Simonsen har sikkert medvirket nok så meget til kongens gunst og nåde.

Oluf Simonsen ses endnu 1551 at bo på Holm, og omtrent på den tid overlod han gården til sine to sønner Simon og Niels.

1026.

Niels Andersen

Trabjerggård i Borbjerg sogn var gift med

1027.

Karen Andersdatter

der var datter af:

2052.

Anders Jepsen (Hvid)

i Trabjerg, Borbjerg sogn, er født ca. 1462, og han døde 1557. Han var gift med:

2053.

Margrethe Christensdatter Barfoed

døde ca. 1563.

Anders Jepsen Hvid var beboer af Trabjerg og ejer af en del jordegods der og i egnen omkring Holstebro. 1510 var han af Vestervig kloster forlenet med to gårde i Borbjerg, og 1514 lejede han og hustru på livstid af Gudumkloster en gård i Felde, Ryde sogn: 1524 fik han af Frederik den I for sig og sine arvinger til evig tid brev på Hodsagergård og Brogård i Hodsager sogn imod at give samme landgilde, som andre selvejere i Ginding herred plejede at yde. Desuden ejede han en gård - Hessellund - og en tredie del af Hoagergård i Borbjerg sogn. Han besad endvidere to gården i Haderup sogn og gården "Tinkerdal" i Borbjerg sogn samt nogle enge, der blev benyttet af Silkegård i Feldborg sogn.

Af nogle tingsvidner fra Karup birketing 1552 fremgår det, at han var delefoged eller ridefoged på Lundenæs slot ved Skjern; og i årene 1510-50 var han herredsfoged i Ginding herred.

Efter hans død i 1557 og senere hans hustrus død udbrød der alvorlige og langvarige stridigheder mellem kongen og arvingerne, på hvis vegne Peder Skriver påtrådte sammen med Jacob Bertelsen, der formodentlig var gift med Kirstine Andersdatter. Man skal langt tilbage i tiden for at finde årsagen til disse stridigheder. 1534 udbrød Grevens Fejde, hvor Christoffer af Oldenborg sammen med skipper Clement i spidsen for bønderne søgte at gøre den forfrevne Christian den II til konge efter Frederik den I, hvorimod adelsmændene samlede sig om dennes søn Christian den III, for under Johan Rantzais ledelse at knuse oprøret, hvilket skete ved Ålborgs erobring 1534, slaget ved Øksnebjerg 1535 og Københavns overgivelse 1536. Mange selvejerbønder mistede som straf deres selvejerrettigheder og blev almindelige fæstere, som dog - hvis de havde de fornødne midler - kunne købe deres gårde tilbage igen.

Blandt de selvejere, der deltog i oprøret, var også Anders Jepsen Hvid, der dog var så velhavende, at han kunne købe det hele tilbage, omend det blev en dyr historie for ham. Det lykkedes for han at holde en del gods skjult, men dette blev senere opdaget. Det pågældende gods var gården "Gråsand" i Haderup sogn, en gård i Høstrup, en gård i Simmelkjær, en gård i Kisum og nogle enge. Anders Jepsens ulovlige færd blev formodentlig opdaget ved skiftet.

2054.

Anders Poulsen Byrialsen

nævnes 1536.

4104.

Jep Christensen

ejede Trabjerg i Borbjerg sogn, og han blev født før 1450 og levede endnu 1517. Han nævnes første gang 1489, da han var foged i Ginning herredsting.

1492 nævnes han som dommer sammen med biskop Niels i Viborg, væbnerne Peder Nielsen i Tim, Albert Skeel i Hegnet, Oluf Pedersen i Spøttrup, Erik Juel i Svendstrup hovedgård, Ejler Tun i Galtrup, Christiern Hvas i Kaas, Jens Kaas i Voltrup, Peder Brokkenhus i Lerbæk og bønderne Nielsen Zahle i Nittrup og Svenning Thygesen i Trandum. Han nævnes endvidere i 1493, da han og broderen erklærede, at de ingen del havde i Qviesgård i Føjbjerg og en gård i Stauning.

Ved arveforliget mellem Jes Qvies enke, fru Margrethe Christiansdatter, og de øvrige arvinger oplyses det, at Peder Jensen Aal, og dennes søn Christen Pedersen Aal skyldte en del penge til deres medarvinger Jep Christensen og dennes broder Christen Christensen i Skave, hvilket de fik vederlag for i en gård i Stauning.

Jep Christensen nævnes endvidere i et vidne dateret på Viborg landsting den 2. juli 1496 og i et brev 1515 omtales han sammen med broderen Christen i Skave. I dette brev bekræftede kongen brødrenes ejendomsret til Trabjerg, Hogager i Borbjerg og en gård i Stendis i Ryde sogn. Han nævnes derpå for sidste gang i 1517, da han sammen med broderen i Skave lod læse lov-hævd på Trabjerggård, Gårdsted og Boelsted med tilliggende Marker.

4106.

Christen Thygesen Barfoed

til Bjødstrupgård i Gjellerup sogn er født ca. 1460, og han døde før 1537.

Han er sønnesøn af Jens Barfoed i Sædding ved Esbjerg, der blev adlet 1440. Dennes efterkommere optog Barfoed-navnet og førte et våben af samme udseende som Jens Barfoeds.

han var gift med:

4107.

? Terkelsdatter

en søster til den adelige kannik Thyge Terkelsen i Ribe, som var af slægten væbner fra Føvling.

4108.

Poul Byrialsen

der blev adlet i 1492.

8208.

Christen Jepsen Hvid

eller Christen Ibsen Hvid, der var bosat i Trabjerg er født før 1430. Han var gift med:

8209. N.N. Qvie

der var søster til adelsmanden Jes Qvie, der var lensmand på Riberhus.

Christen Jepsen Hvid nævnes 1464 som sandemand på Hjerm Herredsting, da han deltog i et sandemandstoug vedrørende Borbjerg præstegårds jorder. Han deltog også 6. maj 1486 i et sandemandstoug vedrørende Vejrum præstegårds ejendom. (Embedsindtægt).

16416.

Ib Hvid

er født 1390, og han boede i første halvdel af 1400-erne i Trabjerg. I forening med sin hustru - hvis navn ikke kendes - og søn Christen Jepsen Hvid gav han borbjerg kirke noget jord, hvoraf der årligt svaredes 1 ørtug korn i afgift.

16418.

Poul Qvie

var ejer og beboer af Qviesgård i Føjbjerg sogn. Han fik den 9. marts 1439 udstedt et vidne på Skodborg herredsting om, at han var 50 rhinske gylden skyldig til sin søstersøn Peder Astradsen i Ørsgård. (Eline Gøyes jordebog side 374.)

32836.

Niels Qvie

var adelsmand i Vestjylland og boede på Hanbjerg hovedgård. Han var gift med

32837.

Inger Nielsdatter Gyldenstjerne

der 1438 nævntes som enke i Hanbjerg hovedgård.

Niels Qvie førte et våben visende et tværdelt skjold, delt med en takket linie med to vesselhorn besat med tre påfuglelfjer ovenover. Den 6. juni 1392 beseglede han Mathias Torstensens skøde ril Hennike Limbæk på alt hans gods i Malt herred.

65674.

Niels Jepsen Gyldenstjerne

eller Niels Jacobsens Gyldenstjerne af Eskær i Salling døde 1407, og der blev afholdt skifte efter ham den 6. april 1407. Han var gift med:

65675.

Sophie N.N.

der endnu levede 1407.

Den 18. marts 1441 udstedte Niels Jepsen Gyldenstjernes fætter Niels Eriksen Gyldenstjerne at vidne på Hjerm herredsting, at salig herr Niels Jepsen til Elkær (Eskær) pantsatte Borbjerg mølle til Per Fønbo, herr Erland Kalf's foged i Vinderup for en hest, og at møllen var Niels Jepsens rette gods og aldrig var solgt eller skødet fra hans arvinger til denne sag.

131348.

Jacob Nielsen Gyldenstjerne

til Eskjær er formodentlig den Jacob Nicklesøn, der var medlover for kong Eriks fred med hertug Erik 1315 i Nyborg. Han skrev 1320 til vitterlighed på Viborg landsting.

Han nævnes endvidere 1323 som ridder til vitterlighed for Niels Brok på Viborg landsting og 1325 til vitterlighed for Stig Nielsen. 1326 beseglede han hertug Valdemars håndfæstning som den sidste i rækken af riddere og 1328 nævntes han til Eskjær, da han beseglede sammen med broderen. 1339 skrev han til vitterlighed for et på Haderslev herredsting afsluttet godskøb og forekom sidst den 14. juli 1341, da han omtaltes ved lejren ved Kærbylund ved Kalundborg, der belejredes af Kong Valdemar. Og han siges da at være medlover for den af kongen med Hansestæderne afsluttede fred.

262696.

Niels Eriksen Gyldenstjerne

til Agård og Restrup nævnes 1310 i provst Christian i Hardsysels testamente som havende gods i Nørre Bork. Han skal være begravet i Sønderholm kirke, hvor hans ligsten med fædrenes og mødrenes våben var anbragt. Han var gift med:

262697.

Edel Saltensee

der var ud af den på de tider kendte sjællandske stormandsæt af samme navn, hvis stamfader Toke Nielsen var gift med en sønnes datterdatter af Skjalm Hvide.

525394.

Oluf Tokesen

1050788.

Toke Nielsen

var gift med

1050789.

Margrethe Glug

2101578.

Oluf Glug

til Bavelse. Han var høvedsmand under vendertogterne og gift med

2101579.

N.N. Ebbesdatter

4203158.

Ebbe Skjalmsen

gift med

4203159.

Rachanild

8406316.

Skjalm Hvide

var høvedsmand på Sjælland og Rügen. Han blev såret og fanget 1062 i slaget ved Nisaa og døde omkring 1113. Han blev begravet i Fjenneslev kirke, men blev siden af biskop Absalon henført til Sorø. Han var kon Lavards fosterfader og var gift med:

8406317.

Signe

16812634.

Toke Jarl (eller Toke Trylle)

eller Toke Palnesen var jarl i England.

33625268.

Palne Tokesson eller Palnetoke

født ca. 960, død 1002, høvding i England.

67250536.

Toke Gormsen

var fader til nordens første biskop Odinkar den ældre. Over nævnte Toke Gormsen findes i skåne en runesten, hvorpå han nævnes "Jarl Vintlandensis", der er oversat til "Venden" af sagkyndige - det nuværende Rügen, hvor siden jomsvikingerne havde deres faste borge.

134501072.

Gorm den Gamle

født ca. 840 og død ca. 936. Han var Danmarks første egentlige konge fra 860 til 936, idet han samlede riget på samme måde som Harald Hårfager samlede Norge. Han var gift med:

134501073.
Thyra Danebod

269002144.
Hardeknud
død 850. Han var konge over en del af Danmark 803-820. Han blev kaldt Hardeknud, fordi han havde været opfostret af en underkonge Gorm i Hardsyssel i Vestjylland.

538004288.
Sigurd Snogøje
død 803. Han var konge i Danevelde mellem Sjælland, Skåne og Halland 794-803. Viking.

1076008576.
Ragnar Lodbrok
født ca. 735-740 og død 795 i England. Han var dansk hedensk søkonge, også svensk 750-795. Hans egentlige hovedland synes at have været Götland. De øvrige dele af riget beherskedes af underkonger. Han var gift med:

1076008577.
Aslaug Sigurdsdatter

2152017152.
Sigurd Ring
der døde 750. Han var konge af Sverige og Danmark fra 735 til 750. Han kæmpede med sin morbroder Harald Hildetand ved Bravallaheden, hvor denne blev slået og "fældet af Odin". Han var gift med:

2152017153.
Alfhild

4306034304.
Randver
blev dræbt i år 700. Han var underkonge i Sverige og angives at være halvbroder til Harald Hildetand.

8612068608.
Radbard
var konge i Gardarike. Han var gift med

8612068609.
Aud Ivarsdatter

17224137216.
Ivar Vidfavne, dræbt år 647, konge i Danmark og Sverige.

Efterkommere

efter

SIMON HOLM OG HANS 2. HUSTRU
JOHANNE MARGRETHE PEDERSDATTER

I. Jens Brøde Holm er født i Brøde den 12. november 1872 og døde i Lille Brøde den 16. september 1949. Han var gift med

Kristine Øllgaard og brylluppet fandt sted i Strellev kirke den 14. april 1904. Hun var født i Strellev den 8. september 1881 og døde i Ulfborg den 19. november 1970. Hun var datter af gårdejer Hans Øllgaard og hustru Enna Margrethe Olsen, Strellev.

Jens Brøde Holm gik i skole i Gl. Ulfborg Friskole og blev uddannet ved landbruget med ophold på Ryslinge Højskole 1900 og Dalum Landbrugsskole 1902. 1904 fik han skødet på gården i Brøde og denne drev han indtil 1942, hvorefter sønnen Hans overtog den. Tillidshverv: i Bestyrelsen for Ulfborg Mejeri, Landboforeningen samt i skolekommissionen.

Kristine Øllgaard gik i skole i Strellev og blev p.g. a. moderens tidlige død opdraget hos nogle ældre mennesker der boede nabo til fødehjemmet. Hun er uddannet ved husgerning og var 17 år gl. på kvindeskolen i Hoven, hvor hun blev uddannet forskolelærerinde. Hun har været i Menighedsrådet, skolekommissionen og børneværnet.

De har børnene:

- A. Johanne Margrethe Holm
- B. Anna Ølgård Holm
- C. Simon Brøde Holm
- D. Enna Margrethe Ølgaard Holm
- E. Hans Ølgaard Holm
- F. Peder Øllgaard
- G. Johanna Øllgaard Holm
- H. Marie Øllgaard Holm
- J. Jutta Ølgaard Holm

I.A. Johanne Margrethe Øllgaard Holm er født i Brøde den 12. juli 1905 og blev gift i Ulfborg kirke den 12. juli 1932 med

Peder Tang Nielsen, der er født i V. Tang den 13. marts 1900, som søn af gårdejer Niels Nielsen Klavstrup og hustru Henriette Poulsgaard, Ulfborg.

Bosat: Ullsgade 10, Ulfborg.

Johanne Margrethe Øllgaard Holm gik i skole i Ulfborg Kirkeby og er uddannet ved husgerning med ophold på Askov Højskole 1924/25.

Peder Tang Nielsen gik i skole i Ulfborg kirkeby og er uddannet ved landbruget. 1918 rejste han til Vefjen og 1920 tog han ophold på Roskilde Højskole. Efter en tid som fodermester på Rødding Højskole var han elev på Asmildkloster Landbrugsskole 1924-25. Han overtog i november 1929 fødegården, som han drev indtil 1968, hvorefter sønnen Jens overtog den.

De har børnene:

1. Anna Tang Nielsen
2. Kirstine Tang Nielsen
3. Niels Tang Nielsen
4. Jens Brøde Tang Nielsen
5. Knud Tang Nielsen
6. Per Tang Nielsen
7. Ove Tang Nielsen, født 20.10.1949 i Ulfborg og død ved en traktorulykke i april 1964.

I.A.1.

Anna Tang Nielsen er født i V. Tang den 12. december 1932 og blev gift i Ulfborg kirke den 24. oktober 1959 med

Svend Aage Hansen, der er født i Sallinge den 15. juni 1928, som søn af gårdejer Hans Laurids Hansen og hustru Inger Katrine Petersen, Sallinge.

Bosat:Hundstrup, V. Skerninge.

Anna Tang Nielsen gik i skole i Ulfborg kirkeby og var derefter elev på Staby Efterskole. Hun er uddannet ved husgerning og tog 1949 ophold på Ulfborg Sy- og Tilskærerskole. Hun har været elev på Uldum Højskole og har undervist i syning og spillet til gymnastikken på Staby Efterskole i 3 perioder. 1955 påbegyndte hun uddannelsen til småbørnslærerinde i Odense og siden har hun været ansat på Højmark skole v/Lem indtil giftermålet.

Svend Aage Hansen gik i skole i Hillerslev v/Faaborg og er uddannet møbelsnedker hos snedkermester H. Christensen i Gestelev v/Ringe. Efter nogle år ved landbruget tog han ophold på Hjemly Efterskole v/Hillerslev og efter endt læretid aftjente han sin værnepligt ved Garderhusarerne i Næstved. 1955 var han på teknologisk institut i København og 1960 købte han snedkerværksted i Hunstrup v/Vr. Skerninge på Fyn. 1962/63 udvidedes værkstedet med 200 m² og 1965/66 med 1000 m² samt sidst i 1970 blev det udvidet med 500 m². Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem af Midtjynsk Snedkermesterforening, mæglingmand samt bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Snedkermesterforeninger i Danmark.



Kristine og Jens Brøde Holm med familie



Johanne og Simon Holms døtre



L.A. Johanne og Peder Tang Nielsen m/børn



L.A. Anna og Svend Age Hansen



L.A.L. Susanne, Søren og Lars Hansen

De har børnene:

- a. Susanne Tang Hansen, født 13.11.1960 i Hundstrup
- b. Søren Peder Tang Hansen, født 10.11.1962 i Hundstrup
- c. Lars Tang Hansen, født 14.7.1965 i Hundstrup.

I.A.2.

Kirstine Tang Nielsen er født i V. Tang den 27. april 1934 og blev gift i Ulfborg kirke den 12. maj 1960 med

Jens Aage Preisler Pedersen, der er født i Skårup den 6. maj 1935, som søn af gårdejer Hans Pedersen og hustru Gudrun Nielsen, Skårup.

Bosat: Børsdamgård, Skårup, Svendborg.

Kirstine Tang Nielsen gik i skole i Ulfborg kirkeby og er uddannet ved husgerning afbrudt af et ophold på Staby Efterskole og Snoghøj Gymnastikhøjskole. Hun har lært vævning i Aarhus og har 1957/58 arbejdet som kokkepige på Ladelund Landbrugsskole.

Jens Aage Preisler Pedersen gik i skole i Ø. Aaby fri-skole og er uddannet ved landbruget. 1949/50 var han elev på Vejstrup Ungdomsskole og 1954/55 på Viborg Gymnastikhøjskole. 1956 aftjente han sin værnepligt ved D.K.L. og 1957 var han elev på Ladelund Landbrugs-skole. 1960/65 forpagtede han fødehjemmet, som han nu har skøde på.

De har børnene:

- a. Hanne Preisler Pedersen, født 3.2.1961 i Skårup
- b. Heidi Tang Preisler Pedersen, født 23.7.1963 i Svendborg,
- c. Annete Tang Preisler Pedersen, født 22.2.1966 i Skårup.

I.A.3.

Niels Jørgen Tang Nielsen er født i V. Tang den 20. oktober 1934.

Niels Jørgen Tang Nielsen var efter skolegangen elev på Staby Efterskole og Uldum Højskole og aftjente i 1959 sin værnepligt i Varde. Han er uddannet ved landbruget og begyndte 1964 som arbejdsleder for Hedeselskabet rundt om i landet. 1969 købte han Kyttrupgaard i Ulfborg.

I.A.4. Jens Brøde Tang Nielsen er født i V.Tang den 7. januar 1940 og blev gift i Ulfborg kirke den 29. december 1967 med

Ellen Arbjerg Kristensen, der er født i Kytterup den 24. juni 1944, som datter af gårdejer Niels Arbjerg Kristensen og hustru Esther Jensen, Kytterup, Ulfborg.

Bosat: V. Tang pr. Ulfborg.

Jens Brøde Tang Nielsen er født i V. Tang og gik i skole i Ulfborg. 1955/56 var han på Staby Efterskole og 1959/60 på Uldum Højskole. Han er uddannet ved landbruget og overtog 1968 fødegården i V. Tang, som han stadig driver.

Tillidshverv: I bestyrelsen for Ulfborg Skytte- og Gymnastikforening samt for Venstre Ungdomsforening i Ulfborg.

Ellen Arbjerg Kristensen gik i skole i Ulfborg og Måbjerg og er uddannet ved husgerning. 1959/60 var hun elev på Lægård Ungdomsskole og 1962 blev hun ansat som syerske i Holstebro.

De har børnene:

a. Bente Tang Nielsen, født 18.1.1969 i V. Tang.

I.A.5. Knud Tang Nielsen er født i V. Tang den 29. maj 1945 og gik i skole i Ulfborg kirkeby. Efter ophold på Staby Efterskole kom han i lære som møbelsnedker i Ulfborg og efter udstået læretid aftjente han sin værnepligt som garder i København. Han har siden arbejdet med forskelligt, bl.a. har han været et år i Amerika samt hos Bing og Grøndahl i København.

I.A.6. Per Tang Nielsen er født i V. Tang den 20. oktober 1949 og er udlært mekaniker. Han gik i skole i Ulfborg Kirkeby og var derefter elev på Staby Efterskole.

I.B. Anna Ølgaard Holm er født den 24. juni 1906 og blev gift den 22. maj 1928 i Ulfborg kirke med

Marius Jeppesen, der er født i Gl. Præstegaard, Ulfborg sogn, den 25. maj 1901, som søn af gårdejer Christen Simonsen Jeppesen og hustru Johanne Bisted Pedersen Høgsberg, Gl. Præstegaard, Ulfborg.

Bosat: Ullsgade 14, Ulfborg.

Anna Øllgaard Holm gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning med ophold på Ubberød Højskole 1926/1927.

Marius Jeppesen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved landbruget. 1920/21 var han elev på Ollerup Højskole og 1923 aftjente han sin værnepligt i Randers. 1924/25 havde han ophold på Dalum Landbrugsskole og 1927 købte han Lystlundgård i Ulfborg, som han 1966 solgte videre til sønnen Jens Brøde Jeppesen. 1936 byggede han nyt stuehus til gården.

De har børnene:

1. Johanne Holm Jeppesen
2. Jens Brøde Jeppesen
3. Kristen Holm Jeppesen.

I.B.1. Johanne Holm Jeppesen er født i Lystlundgård, Ulfborg sogn den 5. oktober 1929 og blev gift i Ulfborg kirke den 9. juli 1952 med

Svend Østergaard, der er født den 9. juli 1918, som søn af Mads Fastergård Østergaard og hustru Anna Graversen, gårdejer, Astrup.

Bosat: Astrup pr. Skjern.

Johanne Holm Jeppesen gik i skole i Lystlund og er uddannet ved husgerning. 15 år gl. var hun elev på Lægård Ungdomsskole og i 1949 var hun på Engelsholm Højskole. Efter dette ophold påbegyndte hun sygeplejeuddannelsen på Holstebro Sygehus.

Svend Østergaard gik i skole i Ejstrup og er uddannet ved landbruget. 1952 forpagtede han sin fødegård og 1962 fik han skødet på den. Tillidshverv: tillidsmand for MLU, sognebestyrer for Bølling Herreds Brandassurance og brandinspektør for samme m.fl.

De har børnene:

- a. Annette Holm Østergaard, født 27.5.1955 i Tarm
- b. Kurt Sand Østergaard, født 2.3.1958 i Astrup.



I.A. 1. Svend Åge Hansens fabrik i Hundstrup



I.A. 2. Kirstine og Jens Åge P. Pedersen



I.A. 2. Kirstine og Jens Åge P. Pedersens børn



I.A. 3. Niels Tang Nielsen



I.A. 4. Ellen og Jens Brøde Tang Nielsen



I.A. 5. Knud Tang Nielsen



I.A. 6. Per Tang Nielsen



I.A. 7. Ove Tang Nielsen



I.B. Anna Og Marius Jeppesen



I.B. "Lystlundgård"



I.B. 1. Johanne og Svend Østergård med børn

I.B.2. Jens Brøde Jeppesen er født den 3. februar 1932 i Lystlundgaard, Ulfborg sogn, og blev gift i Lemvig kirke den 9. maj 1959 med

Ingrid Birch, der er født den 7. juni 1933 i Houe, som datter af gårdejer Hans Birch og hustru Jenny Majlund, Søgård, Houe.

Bosat: Lystlundgård, Ulfborg.

Jens Brøde Jeppesen gik i skole i Lystlund og på Staby Efterskole og var 1953/54 elev på Løgård Landbrugsskole. 1956 var han på Malling Landbrugsskole, hvor han blev uddannet insiminør og 1959 købte han en ejendom i Hover, som han drev i 3 år, hvorefter han blev underforvalter på Gjesinggård v/Tvede. Han har siden været bestyrer for Sustanum Forsøgsgårde i Hjardemål klit indtil han 1966 overtog fødegården.

Ingrid Birch gik i skole i Houe og er uddannet ved husgerning. 1951/52 var hun elev på Rønshoved Højskole.

De har-børnene:

- a. Hans Brøde Jeppesen, født 4.3.1960 i Hover
- b. Lars Brøde Jeppesen, født 1.3.1964 i Tvede.

I.B.3. Kristen Holm Jeppesen er født den 16. juli 1940 i Holstebro og blev gift i Tamdrup kirke den 22. juli 1967 med

Gunver Maren Sofie Søgård, der er født den 26. april 1943 som datter af gårdejer Johannes Arnold Søgaard og hustru Gunhild Barbara Kjær, Horsens.

Bosat: Kraghsvej 25, Horsens.

Kristen Holm Jeppesen gik i skole i Lystlund og Ulfborg og på Staby Efterskole. Han er udlært mekaniker i Ulfborg og har aftjent sin værnepligt i Varde. Han har arbejdet en tid i Tyskland som autoopretter og er nu beskæftiget i Horsens.

Gunver Maren Sofie Søgaard gik i skole i Oøns v/Horsens og tog mellemskoleeksamen fra Horsens Private Realskole. Hun er udlært fotograf og har været i huset i Tyskland.

De har datteren:

- a. Susanne Holm Jeppesen, født 24.10.1970 i Horsens.

I.C. Simon Brøde Holm er født i Brøde den 25. november 1907 og blev gift i Ulfborg kirke den 3. juni 1938 med

Ellen Stenum Bertelsen, der er født i Ulfborg den 23. december 1915, som datter af gårdejer Peder Bertelsen og hustru Maren Stenum, Ulfborg.

Bosat: Rugskellet 9, Spjald.

Simon Brøde Holm gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved landbruget. 16 år gl. var han på Staby Efterskole og 1932/33 på Dalum Landbrugsskole. Efter bl.a. 2 år på fødegården i Ulfborg blev han 1935 kontrolassistent for Dybe-Ramme Kontrolforening og 1937 købte han Rudmosegården i Brejning v/Spjald, som han drev indtil 1968, hvorefter sønnen Peder overtog halvparten. 1951 brændte gården og nye bygninger blev opført.

Ellen Stenum Bertelsen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning med ophold 1936 på Hadsten Husholdningsskole.

De har børnene:

1. Peder Bertelsen Holm
2. Jens Brøde Holm
3. Bendt Brøde Holm
4. Karen Margrethe Brøde Holm
5. Poul Erik Brøde Holm

I.C.1. Peder Bertelsen Holm er født i Brejning den 25. december 1940 og blev gift i Brejning kirke den 12. oktober 1968 med

Nanna Pedersen, der er født i Odense den 24. november 1945 som datter af gårdejer Jens Pedersen og hustru Signe Pedersen, Brejning.

Bosat: Rudmose, Brejning pr. Spjald.

Peder Bertelsen Holm gik i skole i Brejning og er uddannet ved landbruget. 1960 aftjente han sin værnepligt i Holstebro og 1962/63 var han elev på Hadsten Højskole. 1964/65 tog han på Vejlbjby Landbrugsskole og 1969 overtog han halvparten af fødegården, som han nu driver sammen med faderens anden halvpart.

Nanna Pedersen gik i skole i Brejning og tog mellem-skoleeksamen fra SkjemByskole 1962. 1966 blev hun udlært indenfor manufakturbranchen i Spjald og indtil giftermålet har hun dels arbejdet ved husgerning og dels som ekspeditrice.

De har datteren:

a. Susanne Signe Brøde Holm, født 15.1.1970 i Brejning.

I.C.2. Jens Brøde Holm er født i Brejning den 6. april 1944 og er portier.

Bosat: Kystens Perle, Strandvejen 132, Snekkersten.

I.C.3. Bendt Brøde Holm er født i Brejning den 16. april 1945 og gik i skole i Brejning. Han er udlært tømrer hos tømrermester Ingeman Sørensen i Videbæk 1963 og aftjente dernæst sin værnepligt i Randers. Efter at have arbejdet forskellige steder, bl.a. i Brabrand er han nu bosat: Rugskellet 9, Spjald med arbejde i Kolding.

I.C.4. Karen Margrethe Brøde Holm er født i Brejning den 5. oktober 1948 og blev gift i Brejning kirke den 21. februar 1970 med

Oluf Jørgensen, der er født i Ny Sogn den 30. august 1947 som søn af gårdejer Vagn Jørgensen og hustru Ane Marie Pedersen, Brejning.

Bosat: Storegade 46, Tistrup.

Karen Margrethe Brøde Holm gik i skole i Brejning og tog 1969 studentereksamen fra Vestjydsk Gymnasium i Tarm. Hun er nu under uddannelse til 3-sproglig korrespondent i Varde.

Oluf Jørgensen gik i skole i Brejning og er udlært elektriker hos installatør H. Olsen i Spjald. Værnepligten aftjente han ved Flyvevåbnet i Karup og i Tune v/Roskilde og derefter har han været i Grindsted og hos V. Pallesen i Tistrup.

I.C.5. Poul Erik Brøde Holm er født i Brejning den 1. august 1950 og gik i skole i Brejning. Han har arbejdet ved landbruget hjemme på fødegården i 2 år og er derefter blevet ansat på PaaschMaskinfabrik, Brejning som specialarbejder.

I.D. Enna Margrethe Øllgaard Holm er født i Brøde, Ulfborg sogn, den 6. september 1909 og blev gift i Ulfborg kirke den 6. september 1934 med

Kresten Halkjær Jepsen Bennedsgaard, der er født i Nr. Felding den 16. april 1904, som søn af gårdejer Milter Jepsen Bennedsgaard og hustru Kirstine Halkjær, Smedegaarden, Vemb.

Bosat: Smedegård, Vemb.

Enna Marg. Øllgaard Holm gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning med ophold 1933 på Borris Hus-holdningsskole. 1930 var hun endvidere elev på Rødding Højskole.

Kresten Halkjær Jepsen Bennedsgaard gik i skole i Vemb og er uddannet ved landbruget. Han har været elev på Vejstrup Højskole, 1928/29 på Borris Landbrugsskole og fik 1934 skøde på faderens gård, som han stadig driver. 1941 byggedes ny stald, svinehus og lade. Tillidshverv: I bestyrelsen for samtlige lokale foreninger og formand for Vemb Menighedsråd.

De har børnene:

1. Kirstine Bennedsgaard
2. Inger Holm Bennedsgaard
3. Kaj Milter Holm Bennedsgaard
4. Anna Lise Holm Bennedsgaard.

I.D.1. Marie Kirstine Bennedsgaard er født i Smedegård, Vemb sogn, den 21. november 1935 og blev gift i Vemb kirke den 15. oktober 1960 med

Aage Andersen, der er født i Dybbøl den 20. februar 1933 som søn af Peder Holm Andersen og hustru jordemoder Sofie Christensen.

Bosat: Skovgårdsvej 7, Agerbæk.

Marie Kirstine Bennedsgaard gik i skole i Vemb og er uddannet ved husgerning. 1951 var hun på Staby Efterskole og efter forskellige pladser bl.a. som kokkepige og stuepige på Schackenborg slot tog hun til England, hvor hun var husassistent hos en diplomatfamilie i London. 1957 var hun elev på Silkeborg Husholdningsskole og 1958 påbegyndte hun uddannelsen til husholdningslærerinde med afsluttende eksamen 1961. Hun har været på lærerkursus på Askov Højskole og virker nu som familievejleder.



I. B. 2. Ingrid og Jens Brøde Jeppesen



I. B. 2. Jens og Lars Brøde Jeppesen



I. B. 3. Gunver og Kristen Holm Jeppesen



I. C. Ellen og Simon Brøde Holm med børn



I. C. "Rudmose"



I. C. 2. Jens Brøde Holm



I. C. 3. Bent og Poul Erik Brøde Holm



I. C. 4. Karen og Oluf Jørgensen



I. D. "Smedegård" i Vemb



I. D. Emma og Kresten Bennedsgård

Aage Andersen gik i skole i Øsby v/Haderslev og er udlært tømrer hos tømrermester Andreas Nielsen i Haderslev og tømrermester Karl Hansen i Skodsbøl v/Broager. 1950/51 var han på Håndværkerskolen i Sønderborg og 1955 dimitteredes han fra Odense Tekniske skole som ingeniør i husbygningsteknik, 1955/57 aftjente han sin værnepligt i Viborg og København bl. a. på skydeskolen for håndvåben, og derefter har han arbejdet bl.a. i Sorø, København, Ølgod og Vejen og siden 1966 i Helle kommune i Agerbæk som kommuneingeniør.

De har børnene:

- a. Lars Holm Andersen, født 8.7.1961 i Sønderborg
- b. Birgitte Holm Andersen, født 8.7.1961 i Sønderborg
- c. Anna Mette Holm Andersen, født 16.3.1970 i Agerbæk.

I.D.2.

Inger Holm Bennedsgaard er født i Smedegård den 22. marts 1938 og blev gift i Vemb kirke den 20. juli 1963 med

Gudmund Busk Jensen, der er født i Læborg den 2. april 1937, som søn af gårdejer Jens Busk Jensen og hustru Alfrida Bech, Nyby.

Bosat: Gammelgård, Kragelund, Bække.

Inger Holm Bennedsgaard gik i skole i Vemb og er uddannet ved husgerning. 16 år gl. var hun på Staby Efterskole og 18 år gl. på Sønderborg Idrætshøjskole. 1959/60 var hun endvidere elev på Uldum Højskole. Hun er nu uddannet sygehjælper på Lemvig Sygehus.

Gudmund Busk Jensen gik i skole i Læborg og Nyby v/Brørup og er uddannet ved landbruget. 1957/58 aftjente han sin værnepligt i Holstebro og i Gaza og 1959/60 var han på Uldum Højskole. Efter ophold på Ladelund Landbrugsskole arbejdede han en tid som forkarl og i 1963 købte han "Gammelgård" i Kragelund, som han stadig driver.

De har børnene:

- a. Jens Kristian Busk Jensen, født 20.9.1965 i Brørup
- b. Aase Busk Jensen, født 15.6.1964 i Brørup
- c. Anders Busk Jensen, født 16.8.1968 i Brørup.

I.D.3. Kaj Milter Holm Bennedsgaard er født i Smedegård, Vemb sogn, den 25. marts 1942. Han gik i skole i Vemb og var derefter elev på Staby Efterskole og Uldum Højskole. Han er landbrugsmedhjælper og bosat hjemme.

I.D.4. Anna-Lise Bennedsgaard er født i Vemb den 6. april 1946 og blev gift i Vemb kirke den 2. august 1969 med

Svend Aage Jespersen, der er født i Vemb den 13. september 1943, som søn af gårdejer Frode Jespersen og hustru Metha, Vemb.

Bosat: Højbo, Vemb.

Anna-Lise Bennedsgård gik i skole i Vemb og Holstebro hvorfra hun 1966 tog studentereksamen. Hun har været elev på Skals Håndarbejdsskole og blev 1967/70 uddannet lærerinde fra Hørning Seminarium. Hun har siden undervist på Vinding Centralskole i Sørvad og Ulfborg Hovedskole (samme sted som hendes bedstemor var vinterlærerinde).

Svend Aage Jespersen gik i skole i Gørding v/Vemb og arbejdede derefter ved landbruget og fiskeriet indtil han aftjente sin værnepligt ved Marinen. 1964 kom han i slagterlære hos slagter Mogens Lystbæk i Vemb og nu er han ansat på slagteriet i Holstebro.

I.E. Hans Øllgaard Holm er født i Brøde den 28. december 1911 og blev gift i Idum kirke den 11. november 1943 med

Asta Sigrid Andersen, der er født i Ø-Stroustrup den 28. februar 1922, som datter af gårdejer Kresten Andersen og hustru Katrine Lund Nielsen, Ø. Stroustrup, Idum.

Bosat: Brøde, Ulfborg.

Hans Øllgaard Holm gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved landbruget. 1926/27 var han på Staby Efterskole og 1936/37 på Dalum Landbrugsskole. Han overtog fødegården "Brøde" i Ulfborg i 1942 og har siden moderniseret bygningerne. Tillidshverv: I bestyrelsen for Holstebroegnens Kvægavlforening og formand for Tilsynsrådet for Ulfborg Sparekasse.

Asta Sigrid Andersen gik i skole i Idum v/Holstebro og er uddannet ved husgerning. 18 år gl. var hun på Gerlev Idrætshøjskole og 2 år efter på Ry Husholdningsskole.

De har børnene:

1. Jens Christian Holm, født i Brøde 26. september 1944.
2. Edel Øllgård Holm, født i Brøde 30. oktober 1945.
3. Gunhild Øllgård Holm, født i Brøde den 18. januar 1953.
4. Annette Øllgård Holm, født i Brøde den 16. oktober 1959.

I.E.1. Jens Christian Holm er født i Brøde i Ulfborg sogn den 26. september 1944.

Han gik i skole i Ulfborg og blev uddannet ved landbruget. 1960-61 besøgte han Staby Efterskole og fra 1963 aftjente han sin værnepligt i 16 måneder ved ingeniørtropperne i Randers. 1965-66 var han elev på Gerlev Idrætshøjskole og til november 1966 var han ansat på Kibæk Tømmerhandel. 1966-67 var han på Uldum Højskole og fortsatte her som lærer i svømning, gymnastik og maskinskrivning til april 1968. Fra 1. april 1968 har han været ansat ved politiet i Kastrup, fra 1. april 1970 som fastansat. Han har eget hus i Kastrup, og er forlovet med Inger Marie Schmidt, født den 4. marts 1949 i Vojens som datter af skolebetjent Johan Schmidt, Skolegade 2, Kolding.

Bosat: Hedegårdsvej 5A, Kastrup.

I.E.2. Edel Øllgård Holm er født i Ulfborg sogn den 30. oktober 1945.

Hun gik i skole i Ulfborg og var 1961 elev på Staby Efterskole. Efter ophold på Tilskærerskolen i Ulfborg besøgte hun Gerlev Idrætshøjskole 1963-64 og 1965-67 blev hun uddannet børnehavelærerinde på Holstebro Børnehaveseminarium.

Bosat: 238 Schleswig, Erdbeerenberg 30, Vest Tyskland.

I.F. Peder Øllgård Holm er født i Brøde i Ulfborg sogn den 16. februar 1915, og han blev gift i Idom kirke den 15. august 1944 med Gudrun Andersen, der er født i Idom Præstegård den 3. marts 1916 som datter af gårdejer Peder Andersen og hustru Karen Pedersen, Idom Præstegård.

Bosat: Sønder Bundgård, Gørding pr. Vemb.

Peder Øllgård Holm gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved landbruget. Efter ophold på Staby Efterskole arbejdede han dels hjemme dels ude. 1938-39 var han elev på Tune Landbrugsskole og 1944 overtog han "Sønder Bundgård". 1950 købte han yderligere 50 tdr. land hede til, så han nu har 125 tdr. Han er i bestyrelsen i Venstrevælgerforeningen og Planteavl-udvalget for Ulfborg og Omegns.

Gudrun Andersen gik i skole i Idom og arbejdede derefter ved husgerning. Hun har besøgt Jebjerg Ungdomsskole og Danebod Højskole.

De har børnene:

1. Jørgen Øllgård Holm, født den 31. oktober 1945 i Gørding.
Han er forpagter.



I. D. 1. Kirstine og Åge Andersen med børn



I. D. 2. Inger og Gudmund B. Jensen



I. D. 3. Inger og Gudmund B. Jensens børn



I. D. 4. Anna-Lise og Svend Åge Jespersen



I. E. 1. Asta og Hans Øllgård Holm



I. E. Slægtsgården "Brøde" idag



I. E. 1. Jens Chr. Holm



I. E. 1. Inger Marie Schmidt



I. E. 2. Edel Øllgård Holm

2. Karen Øllgaard Holm
3. Ellen Kirstine Øllgaard Holm, født 5.12.1951 i Gørding. Hun er sygehjælper på Bispebjerg Sygehus i København.
4. Inger Margrethe Øllgaard Holm, født 4.1.1955 i Gørding.

I.F.2. Karen Øllgaard Holm er født i Gørding den 10. august 1948 og blev gift i Gørding den 4. januar 1969 med

Bjarne Ørts, der er født i Grøding den 24. november 1947, som søn af landmand Verner Ørts og hustru Asta Husted Jensen, Vemb.

Bosat: Karl Jensensvej 7, Holstebro.

Karen Øllgaard Holm gik i skole i Gørding og var derefter elev på Salling Ungdomsskole. Hun er uddannet ekspeditrice og ansat i en hobbyforretning.

Bjarne Ørts kom efter alm. skolegang på Staby Efterskole og arbejdede derefter ved landbruget indtil han kom i murerlære.

De har sønnen:

a. Bent Ørts, født i Holstebro den 23.maj 1969.

I.G. Johanne Øllgaard Holm er født i Brøde, Ulfborg sogn, den 7. december 1916 og blev gift i Ulfborg kirke den 21. september 1938 med

Jens Marinus Nielsen, der er født i Nr. Nissum den 27. april 1913, som søn af gårdejer Anton Magnus Nielsen og hustru Jensine Thorsen, Nr. Nissum.

Bosat: Sdr. Grene, Sædding pr. Skjern.

Johanne Øllgaard Holm gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning med ophold på Hadsten Husholdningsskole som 19 årig.

Jens Marinus Nielsen gik i skole i Nr. Nissum og er uddannet ved landbruget med ophold 1937/38 på Dalum landbrugsskole. 1938 købte han "Sdr. Grene" i Sædding, som han stadig driver. 1963 brændte udbygningerne ned, men de blev bygget op igen samme år.

De har børnene:

1. Tage Øllgaard Holm Nielsen
2. Inger-Lise Holm Nielsen
3. Grethe Øllgaard Holm Nielsen
4. Arne Holm Nielsen

I.G.1. Tage Øllgaard Holm Nielsen er født i Sdr. Grene den 22. februar 1939 og blev gift i Hanning kirke den 28. marts 1964 med

Grethe Madsen, der er født i Lykkeby den 10. juni 1939, som datter af gårdejer Hans Madsen og hustru Ane Marie Sørensen, Lykkeby, Hanning.

Bosat: Lykkeby, Hanning pr. Skjern.

Tage Øllgaard Holm Nielsen gik i skole i Sædding og er uddannet ved landbruget. 16 år gl. var han på Staby Efterskole og efter nogle år ved landbruget sejlede han på Esbjerg som fisker i ca. 3 år, hvorefter han 1960 tog ansættelse på Hanning-Sædding Andelsmejeri, hvor han stadig er. 1964 købte han en ejendom i Lykkeby.

Grethe Madsen gik i skole i Hanning og på Brejninggård Efterskole. Hun er uddannet ved husgerning og har været elev på Uldum Højskole og har virket som telefonistinde.

De har børnene:

- a. Hans Øllgaard Nielsen, født i Lykkeby den 30.1.1965
- b. Per Øllgaard Nielsen, født i Lykkeby 7.8.1968.

I.G.2. Ingerlise Holm Nielsen er født i Sdr. Grene den 26. maj 1941 og blev gift i Sædding kirke den 13. juli 1961 med

Gunnar Clausager Sørensen, der er født i Sædding den 7. februar 1938, som søn af gårdejer Jens Chr. Sørensen og hustru Margrethe Clausager, Stensig, Sædding.

Bosat: Stensig, Sædding pr. Skjern.

Ingerlise Holm Nielsen gik i skole i Sædding og er uddannet ved husgerning. 1957 var hun elev på Staby Efterskole og 1960/61 på Vestbirk Højskole.

Gunnar Clausager Sørensen gik i skole i Sædding og er uddannet ved landbruget. Efter ophold på Staby Efterskole rejste han til England, hvor han arbejdede ved landbruget 1 år. 1960/61 tog han ophold på Lægård Land-



I. E. 3. Gunhild Øllgård Holm



I. E. 4. Annette Øllgård Holm



I. F. Gudrun og Peder Øllgård Holm med børn



I. G. Johanne og Jens Nielsen med børn



I. G. 1. Grete Madsen



I. G. 1. Tage Øllgård Holm Nielsen



I. G. 1. Hans og Per Øllgård Nielsen



I. G. 2. Ingerlise og Gunnar Clausager Sørensen



I. G. 2. Gunnar Sørensen's gård i Stensig



I. G. 2. a. Carsten Clausager Sørensen



I. G. 2. b. Christian Clausager Sørensen



I. G. 2. c. Claus Holm Sørensen

brugsskole v/Holstebro og derefter købte han en gård i Nr. Vium, som han drev indtil 1965, hvorefter han overtog fødehjemmet i Stensig, som han stadig driver.

De har børnene:

- a. Carsten Clausager Sørensen, født 12.12.1962 i Nr. Vium
- b. Christian Clausager Sørensen, født 26.2.1966 i Sædding
- c. Claus Holm Sørensen, født 29.8.1970 i Sædding.

I.G.3.

Grethe Øllgaard Holm Nielsen er født i Sdr. Grene den 21. maj 1945 og blev gift i Sædding kirke den 21. oktober 1967 med

Bent Edvard Kærgaard, født i Sdr. Nissum den 28. april 1943, som søn af gårdejer Ivar Kærgaard og hustru Anna Martha Nissen, Sdr. Nissum.

Bosat: Ulfborg.

Grethe Øllgaard Holm Nielsen gik i skole i Sædding og er uddannet ved husgerning. 18 år gl. kom hun på kontor hos Ringkøbing Husmandsforenings Regnskabskontor, hvor hun var 3½ år. 16 år gl. var hun elev på Staby Efterskole.

Bent Edvard Kærgaard gik i skole i Sdr. Nissum og er uddannet hos manufakturhandler Ludvig Hertz i Ringkøbing 1963. 1964 aftjente han sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Viborg og 1968 købte han en manufakturforretning i Ulfborg, som han stadig driver.

I.G.4.

Arne Holm Nielsen er født i Sdr. Grene den 16. november 1950 og gik i skole i Sædding. 16 år gl. var han på Staby Efterskole og 1970 arbejdede han som trailerfører indtil han skulle aftjene værnepligten ved Luftværnsartilleriet i Tønder.

I.H.

Maria Øllgaard Holm er født i Brøde den 18. juni 1918 og blev gift i Ulfborg kirke den 8. juli 1941 med

Ejnar Viggo Larsen, der er født i Bur den 20. januar 1915

som søn af gårdejer Jens Larsen og hustru Frederikke Amalie Nielsen, Vemb.

Bosat: Holstebro. Sdr. Lund, Idom.

Maria Øllgaard Holm gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning. Hun har været elev på Ryslinge Højskole og har været i huset hos biskop Rosendahl i Roskilde.

Ejnar Viggo Larsen gik i skole i Bur og er uddannet ved landbruget. 1930/31 var han på Staby Efterskole og 1935 arbejdede han for Jens Brøde Holm på "Brøde". 1936 aftjente han sin værnepligt ved Garnisionstroppe i Holbæk og 1938 var han elev på Tune Landbrugs-skole. 1941 købte han "Sønderlund" i Idom, som han stadig driver og 1960 byggedes nye avlsbygninger, samtidig med, at der yderligere indkøbtes 28 tdr. land, der bragte det samlede landbrugsareal op på 68 tdr. land. Desuden kan nævnes, at han som 17 årig var elev på Hadsten Gymnastikhøjskole og at han siden har ledet gymnastikken i Bur, Vemb, Gørding m.fl. steder. Tillidshverv: I bestyrelsen for lokale foreninger samt gruppefører og delingsfører indenfor Hjemmeværnet.

De har børnene:

1. Jens Holm Larsen
2. Inger Holm Larsen
3. Tove Holm Larsen
4. Jørn Holm Larsen, født 1.8.1951 i Idom.

I.H.1. Jens Holm Larsen er født i Idom den 14. maj 1942 og blev gift i Idom kirke den 22. august 1970 med

Bodil Skallebæk, der er født i Idom den 25. maj 1947, som datter af gårdejer Svend Jensen Skallebæk og hustru Anna Kirstine Pedersen, Idom.

Bosat: Nr. Feldingvej 2, Idom, Holstebro.

Jens Holm Larsen gik i skole i Idom og er uddannet ved landbruget. 1957/58 var han på Staby Efterskole og 1961 blev han foderelev på Eskildstrup v/Sneslev. Han aftjente sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i Aalborg og var 1963/64 elev på Ollerup Gymnastikhøjskole. Efter en tid i Sverige tog han ophold på Bygholm Landbrugsskole og 1966 købte han et stykke jord i Idom, hvor han 1970 byggede hus og herfra driver han nu pelsdyravl i en bygning på 270 m².

Bodil Skallebæk gik i skole i Idom og tog realeksamen 1964 fra Holstebro. 1966/70 blev hun uddannet økonoma fra Aarhus Kommunehospital og Herning Sygehus og hun er nu ansat som økonomaassistent på Holstebro Sygehus.

I.H.2. Inger Holm Larsen er født i Idom den 3. april 1945 og blev gift i Idom den 16. august 1969 med

Hans Bahnsen Larsen, født i Usserød den 21. november 1937, som søn af bagersvend Johannes Evald Larsen og hustru Ellen Clausen, Birkerød.

Bosat: "Meldgård", Sahl, Vinderup.

Inger Holm Larsen kom efter ophold på Staby Efterskole til Ollerup Gymnastikhøjskole og blev derefter uddannet ved husgerning bl.a. med ophold i England og Norge. Efter 2 mdr. på International Højskole i Tyskland påbegyndte hun uddannelsen til børnehavelærerinde i Holstebro, hvorfra hun dimitteredes 1969.

Hans Bahnsen Larsen tog mellemskoleeksamen og blev udlært klejnsmed. Efter 18 mdr. som korporal ved Sjæll. Trainregiment var han 2 år i Grønland på Thule-basen og herefter tog han ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. Efter 4 mdr. i Gaza har han arbejdet ved forskellige, bl.a. som taxachauffør og som murerarbejdsmand. Han er nu bosat på en nedlagt landejendom i Sahl.

De har sønnen:

a. Niels Holm Larsen, født i København 27.5.1970.

I.H.3. Tove Holm Larsen er født i Idum den 9. juni 1946 og blev gift i Idum den 2. maj 1969 med

Ole Henning Sommer, der er født i Skanderborg den 14. april 1944, som søn af gårdejer Karl Sommer og hustru Magdalene Magrethe Sørensen, Dybdalsgården, Mesing pr. Skanderborg.

Bosat: Møllegårdsparken 12, Solbjerg.

Tove Holm Larsen tog realeksamen 1963 og var dernæst elev på Uldum Højskole. Hun er uddannet teknisk assistent fra Horsens Tekniske Skole og har siden 1967 været ansat ved Ministeriet for off. arbejder i Viby.



I. G. 3. Grethe og Bent Kærgård



I. G. 3. a. Jan Ivar Kærgård



I. H. Marie og E. Viggo Larsen



I. H. "Sønderlund" i Idum



I. H. 1. Bodil og Jens Holm
Larsen



I. H. 1. Inger og Hans B. Larsen



I. H. 3. Tove og Ole Sommer

Ole Henning Sommer var 15 år gl. på Egå Ungdomsskole og arbejdede ved landbruget indtil han 20 år gl. af-tjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Thisted. 1964/65 var han elev på Uldum Højskole og 1968 blev han udlært murersvend. 1969 startede han som selvstæn-dig murermeister i Fastrup.

De har sønnen:

a. Iben Sommer, født i Skanderborg 18.9.1970.

I.J.

Jutta Øllgaard Holm er født i Brøde den 1. september 1920 og blev gift i Ulfborg kirke den 3. september 1943 med

Gunner Ejner Kirkegaard Nielsen, der er født i Vemb den 8. juni 1915, som søn af gårdejer Jens Kirkegaard Nielsen og hustru Ane Jakobsen, Vemb.

Bosat: Slumstrup mark pr. Skjern.

Jutta Øllgaard Holm gik i skole i Ulfborg og er ud-dannet ved husgerning. 1938 var hun elev på Ryslinge Højskole.

Gunner Ejner Kirkegaard Nielsen gik i skole i Vemb og er uddannet ved landbruget. Han har bl.a. arbejdet som fodermester i 2 år i Ulfborg og 1 år hos Jens Brøde Holm, Ulfborg. 1938/39 var han på Borris Landbrugssko-le og derefter arbejdede han 2 år i brunkulslejerne i Fiskbæk. 1943 overtog han fødegården i Vemb, som han solgte 1948 og købte en anden gård på Slumstrup mark v/Skjern, som han stadig driver. Han er i bestyrelsen for Bølling-Sædding Sygekasse.

De har børnene:

1. Jens Holm Kirkegaard Nielsen
2. Vagn Holm Nielsen
3. Hans Holm Kirkegaard Nielsen
4. Kaja Holm Kirkegaard Nielsen.

I.J.1.

Jens Holm Kirkegaard Nielsen er født i Vemb den 8. sep-tember 1944. Han er chauffør og bosat hjemme.

I.J.2.

Vagn Holm Nielsen er født den 25. september 1946 i Vemb. Han er fisker og bosat hjemme.



I.J. Jutta, Kaja og Gunnar Kirkegård



I.J. Jens, Vagn og Hans Kirkegård



I.J. Gunnar Kirkegårds gård i Slumstrup mærk

I.J.3. Hans Holm Kirkegaard Nielsen er født den 25. maj 1952 i Sædding pr. Skjern. Han er fisker og bosat hjemme.

I.J.4. Kaja Holm Kirkegaard Nielsen er født den 21. august 1957 i Sædding, Skjern.

II. Ida Margrethe Holm er født i Brøde den 2. december 1874 og døde i Hee, Hee sogn, den 25. september 1962. Hun blev gift i Ulfborg kirke den 26. marts 1897 med

Hans Mortensen, der er født på Drejø den 30. januar 1870 og som døde i Hee den 28. november 1953. Han var søn af fisker og træskomand Morten Rasmus Mortensen og hustru Maren Hansen.

Ida Margrethe Holm gik i pogeskole, dvs. en privat lærerinde underviste dem i en gård i sognet. Resten af tiden gik hun i Ulfborg kirkebys skole. 1895 kom hun på Ollerup Højskole.

Hans Mortensen voksede op på Drejø og er uddannet ved landbruget. Han tjente som 17-årig i Rindom og Ulfborg og var 1890 elev på Ollerup Højskole og 1895 på Tune Landbrugsskole. Ægteparret var forpagtere i Rindomgård i Rindom (Amtmandsgården) i 9 år og købte så nabogården Rindomkærgård, hvor de var i 8 år, indtil de flyttede til Hee. 1941 bosatte de sig i Hee stationsby, hvor Hans Mortensen døde 28. november 1953.

Hans Mortensen var først kasserer og siden formand i Ulfborg Hind Herreds Landboforening og Ida Holm var medstifter af den første husholdningsforening på egnen, hvor hun iøvrigt senere blev æresmedlem.

De har børnene:

- A. Margrethe Holm Mortensen
- B. Maren Holm Mortensen
- C. Gudrun Holm Mortensen
- D. Sigrid Holm Mortensen
- E. Asta Holm Mortensen
- F. Nanna Holm Mortensen
- G. Kirstine Holm Mortensen
- H. Vagn Holm Mortensen.

II.A.

Margrethe Holm Mortensen er født i Rindum den 2. september 1898 og blev gift i Hee kirke den 26. september 1930 med

Simon Holm Thorstensen, der er født i Ulfborg den 21. maj 1904, som søn af købmand Jens Thorsten Thorstensen og hustru Dorthea Kirstine Holm, Ulfborg.

Bosat: Bredgade 2, Ulfborg.

Margrethe Holm Mortensen gik i skole i Rindum og er uddannet ved husgerning. Efter en tid som husassistent i den gamle købmandsgård hos købmand Thorstensen tog hun 1920 ophold på Ryslinge Højskole, hvorefter hun vendte tilbage til købmandsgården. Tillidshverv: 16 år i menighedsrådet i Ulfborg og siden 1954 formand for Røde Kors afd. i Ulfborg.

Simon Thorsensen gik i skole i Ulfborg og er udlært købmand hos faderen 1922. 1925 aftjente han sin værnepligt i Tønder og derefter virkede han som 1. mand i forretningen hjemme indtil han 1936 blev bestyrer for moderen. I 1967 overtog han den sammen med broderen Hakon. 1961 byggede han og broderen et korntørreri som de siden solgte til Aarhus Korntørreri. Tillidshverv: Siden 1954 har han været bankbestyrer i Ringkøbing Landbobanks afd. i Ulfborg og desuden har han været 8 år i sognerådet. På hans 50 års fødselsdag skrev man bl.a.:

"Som næstformand i Skolekommissionen og en mindre år-række formand i Ulfborg Mandskor har han afsløret en interesse for det kulturelle liv, som mange har værdsat højt. Interessen for Folkets skole og sangen som en vigtig folkelig kulturfaktor, det er to ting, der med sandhed præger hjemmet og siger en hel del om livet i den gamle købmandsgård i byens hjerte. For hans indsats på disse felter og for hans solide arbejde for by og kommune hylder vi ham i dag og ønsker ham til lykke!"

De har børnene:

- 1: Jenny Dorthea Holm Thorstensen
2. Ida Holm Thorstensen.

II.A.1.

Jenny Dorthea Holm Thorstensen er født den 20. juli 1932 i Ulfborg og er gift i Ulfborg kirke den 16. august 1953 med

Aage Kristensen, købmand. Født i Tarm den 26. september 1901

Bosat: Jyllandsgade 61, Struer, med forretning i Ringgården
Jenny Thorstensen var elev på Vivild Ungdomsskole 1949, og udlært i manufaktur hos Ejner Pedersen, Ulfborg.

Aage Kristensen er kolonialuddannet hos købmand Hermann Christiansen, Tarm, 1941-45. Soldat ved Jydske Dragonregiment 1948-49. Kommis. hos Svend Christensen, Ulfborg, til han startede egen forretning 31. juli 1952 i Struer.



II. Ida og Hans Mortensen



II. "Rindomkjærgård"



II. "Rindomgård"



II. Ida og Hans Mortensen på "Rindomgård"



II. A. Margrethe og Simon Holm
Thorstensen

De har børnene:

- a. Jan Holm Kristensen, født i Struer 2. februar 1954.
- b. Hans Holm Kristensen, født i Struer 16. sept. 1958.

II.A.2. Ida Holm Thorstensen er født i Ulfkær den 3. august 1936 og blev gift i Ulfborg kirke den 29. juli 1961 med

Eigil Thusgaard Andersen, der er født i Aal, Aal sogn, den 28. januar 1936, som søn af klitplantør Marius Andersen og hustru Thora Marie Ørskov Nielsen, Husby, Ulfborg.

Bosat: Lodbjerg Klitplantage, Vestervig.

Ida Holm Thorstensen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning og som modist hos Carla Bech i Holstebro 1957. Desuden har hun været elev på Staby Efterskole.

Eigil Thusgaard Andersen gik i skole i Husby v/Ulfborg og tog preliminæreksamen fra Ulfborg i 1952. Efter at have arbejdet hos faderen påbegyndte han 1953 sin uddannelse til skovtekniker med ophold på Ulfborg Skovdistrikt, Asmildkloster Landbrugsskole, Budderupholm Skovdistrikt v/Rold, Langesø Skovdistrikt v/Odense, Farum Skovfogedskole v/København og 1957 tog han eksamen og blev ansat ved Husby klitplantage. 1959 aftjente han sin værnepligt ved Jydske Ingeniørregiment i Randers med 1 år som sergent og 1961 kom han til Tranum klitplantage v/Brovst, siden Lilleheden klitplantage v/Hirtshals, Skagens Klitplantage og fra februar 1971 Lodbjerg Klitplantage v/Vestervig som klitplantør.

De har børnene:

- a. Margrethe Holm Andersen, født 30.4.1962 i Tranum klit
- b. Karen Holm Andersen, født 7.8.1964 i Hirtshals
- c. Jørgen Thusgaard Andersen, født 6.10.1966 i Skagen.

II.B. Maren Holm Mortensen er født i Rindum den 21. august 1900 og blev gift i Hee kirke den 28. september 1927 med

Knud Høgsberg, der er født i St. Meldgård den 19. juni 1901, som søn af gårdejer Peder Kristian Pedersen Høgsberg og hustru Pouline Hansen, Ulfborg.

Bosat: Kloster, Ny sogn, Holmsland, Ringkøbing.

Maren Holm Mortensen gik i skole i Rindum og er uddannet ved husgerning med ophold på Ryslinge Højskole.

Knud Høgsberg gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved landbruget. 1921 aftjente han sin værnepligt i Aarhus og derefter tog han ophold på Askov Højskole. 1927

købte han en gård på Stadilø, og denne drev han indtil 1961, hvorefter han solgte den til sin datter. Han byggede ny kostald 1941. I perioden 1937-46 sad han i sognerådet i Stadil.

De har børnene:

1. Ida Høgsberg
2. Anna Høgsberg
3. Ingrid Høgsberg

II.B.1. Ida Høgsberg er født i Stadilø den 5. august 1928 og blev gift i Stadil kirke den 21. oktober 1950 med

Søren Bjerre Lambæk, der er født i Nr. Lem den 15. juli 1926, som søn af gårdejer Andreas Nygaard og hustru Sidsel Bjerre, Nr. Lem. -

Bosat: Lambæk pr. Lem.

Ida Høgsberg gik i skole i Stadilø og er uddannet ved husgerning. 15 år gl. var hun elev på Ølgod Ungdomsskole og 1950 på Frederiksborg Højskole.

Søren Bjerre Lambæk gik i skole i Højmark v/Lem og er uddannet ved landbruget. Han har været elev på Brejninggård Efterskole, 1947/48 på Frederiksborg Højskole og på Lægård Landbrugsskole, og har aftjent sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Randers. 1950 fik han skødet på gården, som han stadig driver.

II.B.2. Anna Høgsberg er født i Stadilø den 27. april 1931 og gik i skole på Stadilø. 1946 var hun elev på Ølgod Ungdomsskole og 1952 på Engelsholm Højskole. 1953 kom hun på Håndarbejdsskole og 1954/55 på Gymnastikhøjskolen ved Viborg. 1955/58 virkede hun som friskolelærerinde på Refsvindinge friskole og 1963 dimitteredes hun fra Silkeborg Seminarium. Hun er nu ansat på Silkeborgs Seminariums øvelsesskole.

Bosat: Ekkodalen 15, Silkeborg.

II.B.3. Ingrid Høgsberg er født i Stadilø den 1. november 1937 og blev gift i Stadil kirke den 2. april 1961 med

Bent Pedersen, der er født i Højmark den 11. oktober 1937 som søn af vognmand Kristian Pedersen og hustru Betty Kristensen, Stadil.

Bosat: Fjordvang, Stadilø, pr. Ringkøbing.

Ingrid Høgsberg gik i skole i Stadilø og var 17 år gl. på Ølgod Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og har haft ophold 1957 i Norge. 1957 var hun elev på Rødning Højskole og 1959/60 var hun husbestyrerinde i Stadil, hvor hun samtidig ledede gymnastikken.

Bent Pedersen gik i skole i Tim og Stadil og er uddannet ved landbruget. Han har været elev på Staby Efterskole og aftjente 1957 sin værnepligt ved Livgarden v/ København i Sandholmlejren. 1958/59 var han på Rødning Højskole, derefter på Lægård Landbrugsskole og 1961 overtog han sin kones fødehjem, som han stadig driver.

De har børnene:

- a. Ib Høgsberg Pedersen, født 22.1.1962 i Stadilø.
- b. Dan Høgsberg Pedersen, født 20.12.1963 i Stadilø
- c. Susanne Pedersen, født 2.6.1965 i Stadilø.

II.C. Gudrun Holm Mortensen er født i Rindum den 22. september 1902 og blev gift i Hee kirke den 13. marts 1938 med

Svend Aage Jensen, der er født i Astrup den 25. juli 1916 som søn af tækkemand Theodor Jensen og hustru Lydia Margrethe, Astrup.

Bosat: Bredgade 6, Hee.

Gudrun Holm Mortensen gik i skole i Rindum og Hee og er uddannet ved husgerning, afbrudt af et ophold på Antvorskov Højskole i 1924. Igennem 8 år virkede hun som kokkepige på Vallekilde Højskole.

Svend Aage Jensen gik i skole i Astrup og er uddannet ved landbruget, bl.a. med 3 år på Vallekilde Højskoles avlsgård. 1938 overtog han ejendom på Ø. Voldbjerg som Gudrun Holm Mortensen efter skilsmissen videreførte. Hun giftede sig anden gang 16. september 1969 med

Poul Buchholdt Kjeldsen, der er født i Velling den 20. marts 1903, som søn af Niels Kjeldsen og Karen Strandbygaard Nielsen, Velling.

Poul Buchholdt Kjeldsen gik i skole i Velling og er uddannet ved landbruget. 16 år gammel blev han bestyrer for moderen, da faderen døde. 1926-27 var han elev op Frederiksborg Højskole, og efter ophold på Ryslinge Højskole købte han 1927 en gård i Hanning, som han igen solgte 1963 og købte hus i Herborg. 1969 flyttede han til Hee. Han har i 17 år leder gymnastik, siddet i menighedsrådet i Hanning, hvor han også var brandfoged i ca. 30 år og er nu kasserer for pensionistforeningen i Hee.

De har datteren:

II.C.1. Lydia Margrethe Jensen er født i Voldbjerg mark i Hee sogn den 8. juli 1938, og hun blev gift i Hee kirke den 13. april 1960 med

Poul Hansen, der er født i Niløse sogn den 23. februar 1935 som søn af gårdejer Richardt Marius Hansen og hustru Ebba Marianne Jensen, Kirkebakkegården, Niløse pr. Dianalund.

Bosat: Niløse pr. Dianalund.

Lydia Margrethe Jensen gik i skole i Hee og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Borris Husholdningsskole 1957. Efter to år hos IRMA arbejdede hun fra november 1962 som rengøringsassistent på kolonien Filadelfia, og fra 1. december chef for festsalen hos Filadelfia.

Poul Hansen gik i skole i Kongsted og Stenlille og arbejdede derefter ni år ved landbruget og syv år som fabriksarbejder hos IRMA og derefter fire år som anlægsgartner ved kolonien Filadelfia.

De har datteren:

a. Jeanette Holm Hansen, født i Niløse den 8. september 1961.

II.D. Sigrid Holm Mortensen er født i Rindum den 6. marts 1905, og hun blev gift i Hee kirke den 28. december 1932 med

Niels Knudsen Galsgård, der er født i Gørding pr. Vemb den 4. november 1907 som søn af gårdejer Simon Jensen Galsgård og hustru Anna Marie Knudsen, Gørding pr. Vemb.

Bosat: Skråstrup pr. Ørnhøj.

Sigrid Holm Mortensen gik i skole i Rindum og Hee og er uddannet ved husgerning afbrudt af ophold på Ryslinge Højskole som 21-årig.

Niels Knudsen Galsgård gik i skole i Gørding og er uddannet ved landbruget. 1930-31 var han elev på Ollerup Folkehøjskole, og 1932 købte han "Bakkegård" i Skråstrup, som han drev indtil 1964, da sønnen Hans overtog den, hvorefter han selv købte mindre ejendom i Skråstrup. Han er bestyrelsesmedlem i Nørre Omme Sygekasse og Ørnhøj Mejeri.

De har børnene:

1. Simon Galsgård, født den 14. april 1934 i Skråstrup og død den 14. juli 1953 af børnelammelse.
2. Hans Galsgård
3. Ida Marie Galsgård
4. Jens Galsgård
5. Nanna Galsgård
6. Stinne Galsgård



H. B. Maren Holm Mortensen



H. B. Knud Høgsberg



H. B. Knud Høgsbergs gård i Nysogn



H. B. Anna Høgsberg



H. B. 3. Ingrid og Bent Pedersen



H. B. 3. Ib, Dan og Susanne Pedersen



H. C. Gudrun og Poul Kjeldsen



H. C. 1. Lydia og Poul Hansen



H. D. "Bakkegård" i Skråstrup



H. D. Sigrid og Niels K. Galsgård

II.D.2. Hans Galsgaard er født i Skråstrup, Nr. Omme sogn, den 23. m aj 1933, og blev gift i Videbæk kirke den 30. marts 1964 med

Helga Viftrup Andersen, der er født i Brejning den 23. marts 1942, som datter af gårdejer Anders Poulsen Andersen og hustru Else Mastrup, Spjald.

Bosat: Bakkegård Skråstrup, Ørnhøj.

Hans Galsgaard gik i skole i Nørhede v/Ørnhøj og var 17 år gl. elev på Staby Efterskole. Han er uddannet ved landbruget og har bl.a. været en tid i Norge og 1960/61 tog han ophold på Gråsten Landbrugsskole. 1964 overtog han skødet på fødegården, som han stadig driver.

Helga Viftrup Andersen gik i skole i Viftrup og er uddannet ved husgerning. 18 år gl. var hun på Hadsten Højskole og hun har desuden været ansat i 2½ år som syerske på en tekstilfabrik i Videbæk.

De har børnene:

- a. Ole Viftrup Galsgaard, født 8.10.1964 i Ringkøbing
- b. Per Viftrup Galsgaard, født 8.10.1964 i Ringkøbing
- c. Sigrid Birgitte Galsgaard, født 12.1.1969 i Ringkøbing
- d. Niels Viftrup Galsgaard, født 12.1.1969 i Ringkøbing

II.D.3. Ida Marie Galsgaard er født i Skråstrup den 28. april 1937 og blev gift i Ørnhøj kirke den 21. november 1959 med

Sigvald Bøndergaard, der er født i Staby den 19. august 1931, som søn af gårdejer Ejner Amandus Bøndergaard og hustru Signe Jensen, Ulfborg.

Bosat: Arnborg pr. Herning.

Ida Marie Galsgaard gik i skole i Nørhede v/Ørnhøj og er uddannet ved husgerning, afbrudt af ophold på Staby Efterskole 1952. 1955 tog hun kursus i sy- og tilskæring i Ulfborg.

Sigvald Bøndergaard gik i skole i Staby og på Staby Efterskole og er uddannet ved landbruget. 1952 aftjente han sin værnepligt i Aarhus og efter bl.a. et ophold i Sverige, hvor han arbejdede i skovene, købte han 1959 en gård i Stadil, som han drev i 9 år, hvorefter han flyttede til Arnborg, hvor han siden har været ansat på Arnborg Teglelementfabrik.

De har børnene:

- a. Knud Bøndergaard, født 22.4.1961 i Stadil
- b. Pia Bøndergaard, født 30.11.1964 i Stadil.

II.D.4. Jens Galsgaard er født i Skråstrup den 26. april 1939 og blev gift i Lunde kirke den 26. oktober 1963 med

Rigmor Rasmussen, der er født i Hyllebjerg den 13. oktober 1940, som datter af gårdejer Aage Laurids Rasmussen og hustru Marie Sørensen, Skovbjerggård Lunde v/Svendborg.

Bosat: Juulsgård, Kloster, Holmsland, Ringkøbing.

Jens Galsgaard gik i skole i Nørrehede v/Ørnhøj og er uddannet ved landbruget. 1955/56 var han på STaby Efterskole, 1959/60 på Rødding Højskole og 1962/63 på Bygholm Landbrugsskole. 1963 købte han Egesgård i Hee af mosteren Gudrun og 1969 købte han Juulsgård i Kloster, som han stadig driver.

Rigmor Rasmussen gik i skole i Hyllebjerg v/Farsø, i Skellerup v/Hobro og i Lunde v/Svendborg. Hun er uddannet ved husgerning og har haft ophold på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro v/Aars samt på Rødding Højskole 1959/60.

De har børnene:

- a. Torben Holm Galsgaard, født 18.3.1965 i Voldbjerg mark
- b. Peder Holm Galsgaard, født 12.1.1967 i Voldbjerg mark
- c. Simon Holm Galsgaard, født 1.3.1970 i Ringkøbing.

II.D.5. Nanna Galsgaard er født i Skråstrup den 4. november 1941 og blev gift i Ørnhøj kirke den 4. november 1961 med

Hans Jeppesen, der er født i V. Kloster 15. april 1937, som søn af gårdejer Harald Jeppesen og hustru Marie Kirkegaard Jensen, V. Kloster, Staby.

Bosat: Vester Kloster, Staby, Ulfborg.

Hans Jeppesen gik i skole i Staby og er uddannet ved landbruget. 15 år gl. var han elev på STaby Efterskole og 1956 aftjente han sin værnepligt i København v/Forsyningstropperne. 1959/60 var han på Løgård Landbrugsskole og derefter arbejdede han forskellige ste-

der, bl.a. på fødegården, som han 1965 fik skødet på.

Nanna Galsgaard gik i skole i Nørrehede v/Ørnhøj og på Staby Efterskole og er uddannet ved husgerning.

De har børnene:

- a. Bodil Jeppesen, født 5.3.1962 i Ulfborg
- b. Flemming Jeppesen, født 7.5.1967 i V. Kloster

II.D.6. Stinne Galsgaard er født i Skråstrup den 4. november 1946 og blev gift i Ørnhøj kirke den 8. december 1968 med

Asger Aabjerg Andersen, der er født i Abildå den 22. marts 1942, som søn af gårdejer Harald Andersen og hustru Helga Julsgaard Jensen, Abildå, Nr. Omme.

Bosat: Havrevænget 8, Spjald.

Stinne Galsgaard gik i skole i Nørhede v/Ørnhøj og er uddannet ved husgerning. 15 år gl. var hun på Staby Efterskole og derefter han hun bl.a. været 2 år hos Søs og Ib Drasbæk, modefabrikanter i Fredericia. Hun har yderligere været lo mdr. i Canada som kokkepige hos den danske Ambassade samt virket som klinik-assistent hos tandlæge Henning Nerstrøm i Holstebro.

Asger Aabjerg Andersen gik i skole i Abildå og på Brejninggård Efterskole. Han har haft ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole og aftjente 1961 sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Holstebro, Tønder og Padborg. 22 år gl. kom han i mejerilære på Abildå Andelsmejeri, Lindved mejeri og 1967/68 var han på Ladelund Mejeriskole. Han står nu for osteriet på Spjald Mejeri. Tillidshverv: bestyrelsesmedlem for Abildå Gymnastikforening, en tid kasserer og en tid formand.

De har datteren:

- a. Mette Aabjerg Andersen, født 24.6.1970 i Ringkøbing

II.E. Asta Holm Mortensen er født i Rindum den 7. februar 1908 og gik i skole i Hee. Hun er uddannet ved husgerning og arbejdede først 4 år hos morbroderen Peter Brøde. 1928 var hun elev på Vallekilde Højskole og 1932 rejste hun til Island i 1½ år. 1939 tog hun til Jebjerg Ungdomsskole som økonoma og 1941 til Vallekilde Højskole, ligeledes som økonoma, og her var hun til 1955, hvorefter hun



II. D. 2. Helga V. Andersen



II. D. 2. Hans Galsgård



II. D. 2. Helga og Hans Galsgårds børn



II. D. 3. Ida og Sigvald
Bøndergård



II. D. 3. Ida og Sigvald
Bøndergårds børn



II. D. 4. Jens Galsgård



II. D. 4. Rigmor Rasmussen



II. D. 4. Rigmor og Jens Galsgårds børn



II. D. 5. Nanna og Hans Jeppesen



II. D. 5. Nanna og Hans
Jeppesens børn



II. D. 6. Stinne og Asger Åbjerg
Andersen



II. E. Asta Holm Mortensen

sammen med frk. Lydersen overtog Højskolehjemmet på Svanholmsvej i København. 1968 rejste hun hjem til Hee, hvor hun nu er bosat i Bredgade 6.

II.F.

Nanna Holm Mortensen er født den 29. oktober 1909 i Rindum og blev gift i Hee kirke den 29. oktober 1936 med

Jens Morten Emil Kirketerp Rømer, der er født i Ø. Marie, Bornholm, den 17. januar 1909, som søn af Herman Koefod Rømer og hustru Ida Elisabeth Kirketerp, "Gyldengård", Ø. Marie, Bornholm.

Bosat: Sølyst, Holmsland, Ringkøbing.

Nanna Holm Mortensen gik i skole i Hee og er uddannet ved husgerning. 1926 var hun elev på Staby Efterskole og 1930 på Vallekilde Højskole. Hun har været et år i Island og 1 år på Bornholm og inden giftermålet var hun hos søsteren Margrethe i Ulfborg.

Jens Morten E. Kirketerp Rømer gik i skole på Bornholm og i Engestofte v/Maribo, hvorfra han 1923 tog mellem-skoleeksamen. 1931 aftjente han sin værnepligt i Værloselejren og 1930/31 var han elev på Korint Landbrugsskole, hvor han tog kontrolkursus. 1932 rejste han til Island, hvor han var fodermester på Hwanrey Landbrugsskole v/Borganæs, og dernæst var han 1 år kontrolassistent i Nr. Højrup og siden forvalter på Bornholm. I 1936 købte han "Sølyst" på Holmsland, som han stadig driver. Tillidshverv: I bestyrelsen for Ringkøbingegnens Landboforening, mejeriet, brugsforeningen samt i Holmslands sogneråd igennem 8 år. Desuden 16 år i Menighedsrådet og i repræsentantskabet for Ringkøbing Landbobank og R.A.G.

De har børnene:

1. Herdis Rømer
2. Inger Rømer
3. Hermann Rømer
4. Solveig Rømer
5. Ida Margrethe Rømer.

II.F.1.

Herdis Rømer er født i Røjklit den 31. oktober 1937 og blev gift i Ny Sogn kirke den 19. november 1960 med

Anders Susgaard Nielsen, der er født i Staby den 17. august 1932, som søn af gårdejer Niels Susgaard Nielsen og

hustru Ane Margrete Jensen, Staby.

Bosat: Hounsgård, Vedersø, Ulfborg.

Herdis Rømer gik i skole i Ny Sogn på Holmsland og er uddannet ved husgerning. 1954 var hun elev på Ølgod Ungdomsskole og 1957/58 på Rødding Højskole. Hun er i bestyrelsen for STadil-Vedersø skolenævn og for ha-vekredsen.

Anders Susgaard Nielsen gik i skole i Staby og på Sta-by Efterskole og er uddannet ved landbruget med ophold på Lægård Landbrugsskole v/Holstebro. 1960 købte han gården "Houndsgård" i Vedersø, som han stadig driver. Tillidsposter: bestyrelsesmedlem for Vedersø Venstre Vælgerforening, Transformatorforeningen, revisor i Vedersø Mejerikreds og sognekasserer i Ulfborg og Om-egns Landboforening.

De har børnene:

- a. Jette Rømer Nielsen, født 14.9.1961 i Vedersø
- b. Jørgen Susgaard Nielsen, født 6.7.1963 i Vedersø
- c. Nanna Susgaard Nielsen, født 6.10.1967 i Vedersø
- d. Jan Susgaard Nielsen, født 6.2.1971 i Vedersø.

II.F.2.

Inger Rømer er født i Ny Sogn den 15.febr. 1940 og blev gift i Ny Sogn kirke den 16. februar 1963 med

Sandfeld Pilgaard, der er født i Skarrild den 27. juli 1934, som søn af gårdejer Niels Pilgaard og hustru Anna Marie Sandfeld Pedersen, Skarrild.

Bosat: Skolevej 12, Rindum, Ringkøbing.

Inger Rømer gik i skole i Ny Sogn og er uddannet ved husgerning hjemme på fødegården. 1956 var hun elev på Ølgod Ungdomsskole og 1959 på Testrup Sygeplejerhøj-skole. 1962 fuldendte hun sin elevtid på Herning Cen-tralsygehus og siden har hun arbejdet på Viborg Amts-sygehus og Ringkøbing Sygehus.

Sandfeld Pilgaard gik i skole i Skarrild og er uddan-net ved landbruget. 1954 aftjente han sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i Aalborg samt i Itzehoe i Tyskland og 1957/58 var han elev på Rødding Højsko-le. Efter ophold på Viborg Gymnastikhøjskole arbej-de han forskellige steder indtil han 1960/61 var på Borris Landbrugsskole og 1963 købte han Bollerupgård

i Rindum, som han solgte efter 6 års forløb. Han er nu bosat i Rindum og virker som lagerarbejder ved Firma Ribo i Ringkøbing.

De har børnene:

- a. Niels Rømer Pilgaard, født 25.11.1963 i Rindum
- b. Palle Rømer Pilgaard, født 5.12.1965 i Rindum
- c. Kathe Rømer Pilgaard, født 6.10.1968 i Rindum.

II.F.3. Herman Rømer er født i Ny Sogn den 18. maj 1943 og blev gift i Viborg Domkirke den 16. oktober 1965 med

Karen Steenholt Madsen, der er født i Viborg den 16. oktober 1942, som datter af kriminalassistent Kristen Steenholt Madsen og hustru Gerda Hansen, Viborg.

Bosat: Østergade, Hvidbjerg.

Herman Rømer gik i skole i Ny Sogn og tog realeksamen fra Ringkøbing Realskole 1960. Efter en tid ved landbruget og en tid som vikar påbegyndte han 1962 læreruddannelsen på Silkeborg Seminarium og efter fuldført studium 1966 blev han indkaldt til militærtjeneste ved hjemmeværnet. Han er ansat ved Hvidbjerg Centralskole i Thy og sidder som sekretær/~~bestyrelses~~formand for lærerrådet ved Hvidbjerg Centralskole.

Karen Steenholt Madsen gik i skole i Viborg og tog 1959 realeksamen. Efter 1 år ved husgerning hos stiftprovst Højrup i Viborg begyndte hun på Silkeborg Seminarium i 1960 og hun dimitteredes 1965 og blev ansat ved Kjellerup Kommuneskole og siden Hvidbjerg Centralskole.

De har børnene:

- a. Jens Rømer, født 23.7.1966 i Hvidbjerg
- b. Klaus Rømer, født 10.5.1968 i Hvidbjerg.

II.F.4. Solveig Rømer er født i Ny Sogn den 18. juli 1944 og blev gift i Ny Sogn kirke den 16. september 1967 med

Anton Ruby Hansen, der er født i Ny Sogn den 28. februar 1941, som søn af gårdejer Frits Ruby Hansen og hustru Edith Dagny Søgaard, Hvingel, Hee.

Bosat: Præstevangen 11, Brøndum, Esbjerg.



II. F. Nanna Holm Mortensen



II. F. Jens Rømer



II. F. "Sølyst" i Holmsland



II. F. 1. Herdis og Anders Susgård Nielsen



II. F. 1. Herdis og Anders Susgård Nielsens børn



II. F. 2. Inger og Sandfeld Pilgård



II. F. 2. Inger og Sandfeld Pilgård's børn



II. F. 3. Hermann Rømer



II. F. 3. Karen S. Madsen



II. F. 3. a. Jens Rømer



II. F. 3. b. Klaus Rømer

Solveig Rømer gik i skole i Kloster i Ny Sogn og i Hvide Sande, hvorfra hun 1962 tog realeksamen. Hun blev uddannet ved husgerning og var 1964 elev på Testrup Sygeplejehøjskole og siden på Herning Central-sygehus, hvorfra hun dimitteredes 1967 som sygeplejerske. 1967/68 var hun på Spangsberg Hospital i Esbjerg og 1969/70 på De Gamles Hjem i Esbjerg.

Anton Ruby Hansen gik i skole i Hvingel ved Hee og var 1956/57 elev på Staby Efterskole. Han arbejdede ved landbruget indtil han 1959 begyndte at sejle på Esbjerg som partsfisker med kutteren Inge-Grethe. 1960 aftjente han sin værnepligt i Haderslev og derefter arbejdede han igen ved fiskeriet afbrudt af et ophold på Uldum Højskole, 1964/65. 1965 tog han på skipper-skole i Esbjerg og efter at have taget eksamen der, sejlede han 1 år med kutteren Tambjerg, hvorefter han købte halvpart i kutteren Mads Peder af Esbjerg på 50 tons.

De har børnene:

- a. Ida Ruby Hansen, født 7.9.1968 i Esbjerg
- b. Per Ruby Hansen, født 15.10.1970 i Esbjerg.

II.F.5. Ida Margrethe Rømer er født i Ny Sogn den 4. august 1947 og blev gift i Ny Sogn kirke den 18. juli 1970 med

Laust Nygaard Poulsen, der er født i Sevel den 2. september 1947, som søn af gårdejer Thorvald Poulsen og hustru Mary Kristine Nygaard, Vejerslev, Mors.

Bosat: Vorde pr. Løgstrup.

Ida Margrethe Rømer gik i skole i Ny Sogn og tog realeksamen i Hvide Sande 1965. Efter ophold på Sønderborg Idrætshøjskole begyndte hun 1966 på Silkeborg Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1970 og blev ansat ved Løgstrup Centralskole.

Laust Nygaard Poulsen gik i skole i Vejerslev på Mors og i Nykøbing, hvorfra han tog realeksamen 1965. Samme år begyndte han på Silkeborg Seminarium og 1970 dimitteredes han og blev ansat ved Løgstrup Centralskole som lærer.

II.G. Kirstine Holm Mortensen er født i Rindum den 1. februar 1913 og blev gift i Hee kirke den 2. september 1941 med

Søren Jensen, der er født i Lybæk, No sogn, den 31. august 1909, som søn af gårdejer Anders Jensen og hustru Ingeborg Lydersen, No.

Bosat: Nørreby, Velling pr. Lem.

Kirstine Holm Mortensen gik i skole i Hee og blev uddannet ved husgerning og som ekspeditrice. 1934 var hun elev på Vallekilde Højskole og efter et år som kokkepige på Fyn og 2 år i Ulfborg hos købmand Thorstensen var hun hjemme i 2 år, hvorpå hun 1940/41 tog ophold på Askov Højskole.

Søren Jensen gik i skole i No og er uddannet ved landbruget. Han har arbejdet hos farbroderen Carl Jensen, Voldbjerg mark i No og hos onklen Lyder Loftager Nørreby i Velling og var 1930/31 på Vallekilde Højskole. 1936/37 havde han ophold på Borris Landbrugsskole og 1938 købte han sin nuværende gård i Nørreby i Velling, som siden er blevet ombygget og moderniseret. 1954/62 sad han i sognerådet i Velling.

De har børnene:

1. Arne Jensen
2. Ingeborg Jensen
3. Johannes Jensen
4. Ida Margrethe Jensen.

II.G.1. Arne Jensen er født i Nørby den 30. september 1942 og gik i skole samme sted. 1958/59 var han elev på Staby Efterskole og 1962/63 på Viborg Gymnastikhøjskole. Efter 3½ år hos gårdejer Jens Bjerg Kjær i Velling tog han på Kjærgård Landbrugsskole 1966/67 og derefter arbejdede han en tid som traktorfører. 1969/70 var han pedel på Fjordvang Ungdomsskole og han er nu fodermester i Åsted v/Durup. Igennem 5 år har han ledet gymnastikken i Velling og han har desuden siddet som formand for Ungdoms- og Idrætsforeningen.

Bosat: c/o Søren Jensen, Nørby, Velling pr. Lem.

II.G.2. Ingeborg Jensen er født i Nørreby den 16. juni 1944 og gik i skole samme sted. 1959 var hun på Staby Efterskole og 1963 på Engelsholm Højskole og efter en tid i Kerteminde tog hun ophold på Tilskærerskolen i Skjern. Hun har nu været ansat 5 år på en kjolefabrik i Herning.

II.G.3. Johannes Jensen er født i Nørreby, Velling sogn, den 10. april 1946. Han gik i skole i Nørreby og var 1961/62 elev på Staby Efterskole. Efter 3½ år ved landbruget aftjente han sin værnepligt ved Forsyningstroppeerne i Vorup v/Aalborg og 1967/68 var han elev på Gerlev Idrætshøjskole. Han har siden arbejdet som maskinarbejder og etablerede 1969 sammen med 2 andre egen virksomhed i Højmark, hvor de fremstiller frontlæssere. Firmaet kaldes Hydroman.

Bosat: Nørreby, Velling pr. Lem.

II.G.4. Ida Margrethe Jensen er født i Nørreby den 21. november 1948 og blev gift i Velling kirke den 21. november 1970 med

Hans Hansen Klaaby, der er født i Sdr. Farupmark den 29. august 1944, som søn af gårdejer Søren Hansen Klaaby og hustru Ida Katrine Marie Nielsen, Sdr. Farup Mark, Ribe.

Bosat: Sønder Farup Mark, Hvidding.

Ida Margrethe Jensen gik i skole i Nørreby og Vesttarp v/Velling og var derefter elev på Staby Efterskole. Hun er uddannet ved husgerning og har bl.a. virket som smørrebrødselev, kokkepige og husassistent, sidst på Forsorgscentret Nørlund i Ribe.

Hans Hansen Klaaby gik i skole i Egebæk v/Hvidding og er uddannet ved landbruget. 16 år gl. var han på Skibelund Efterskole og 1963 aftjente han sin værnepligt ved Jydsk Trainregiment i Aalborg, samt i ½ år i Gaza. Han arbejdede derpå en tid ved landbruget samt en tid som murerarbejdsmand indtil han 1970 fik skødet på fødegården i Sdr. Farup v/Ribe, som han stadig driver.

II.H. Vagn Holm Mortensen er født i Nørrekær den 27. januar 1917 og blev gift i No kirke den 11. oktober 1940 med

Jenny Kirkegaard, der er født i No den 23. august 1916, som datter af gårdejer Anton Kirkegaard og hustru Jensine Kristine Jensen, No.

Bosat: Nørkær pr. Hee, Ringkøbing.

Vagn Holm Mortensen er uddannet ved landbruget og var 1935/36 elev på Vallekilde Højskole og 1938/39 på Borris Landbrugsskole. 1940 overtog han fødegården "Nør-



II. F. 4. Solveig og Anton Ruby Hansen



II. F. 4. Ruby Hansens kutter "Mads-Peder".



II. F. 5. Ida og Laust N. Poulsen



II. G. Kirstine og Søren Jensen



II. G. Søren Jensens gård i Nørreby



II. G. 1. Arne Jensen



II. G. 2. Ingeborg Jensen



II. G. 3. Johannes Jensen



II. G. 4. Ida og Hans Hansen Klaaby

kær". Tillidsposter: I bestyrelsen for Forsamlingshuset igennem 12 år, i Landboforeningens Ungdomsudvalg i 6 år og Kommunens Ungdomsudvalg 8 år. I skolekommissionen, Hee Plantelaug, Hee Vareindkøbsforening, Ringkøbing Kvægavlforening, revisor i Hee Mejeri, sognekasserer for Ulfborg Hind Herreders Mistforening, medlem af repræsentantskabet for Ringkøbing Mejeriselskab og kasserer i Ringkøbing- og Omegns Højskole m.m.

Jenny Kirkegaard er uddannet ved husgerning og har været elev på Vallekilde Højskole, samt på Borris Husholdningsskole. Hun har ligesom sin mand været meget interesseret i gymnastik og har ledet undervisningen i Hee i en periode. Tillidshverv: I bestyrelsen for No Gymnastikforening, Hee Husholdningsforening, 3 år som formand, kasserer for U.H.H. Husholdningsforening igennem 4 år samt i Sognerådet i Hee i 4 år.

De har børnene:

1. Hans Holm Mortensen
2. Aksel Holm Mortensen
3. Karen Holm Mortensen
4. Grethe Holm Mortensen, født 20.12.1953 i Nørkær.

II.H.1.

Hans Holm Mortensen er født i Nørkær den 19. juli 1941 og blev efter skolegang i Hee uddannet ved landbruget. 1956/57 var han på Staby Efterskole, 1959/60 på Viborg Gymnastikhøjskole og 1964/65 på Lyngby Landbrugsskole. 1960 arbejdede han i Island og 1960/61 var han lærer v/ Staby Efterskole, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Flyvevåbnet i Karup og Værløse, det sidste år som sergent i Karup. 1963/64 rejste han med Flensted Jensen i USA og Canada og 1966/67 var han igen lærer på Staby Efterskole. 1969 købte han gården "Sønderkær" i Hee.

II.H.2.

Aksel Holm Mortensen er født i Nørkær den 20. februar 1945 og blev gift i Krejbjerg kirke den 18. oktober 1969 med

Eli Møller, der er født i Krejbjerg den 9. april 1946, som datter af gårdejer Laurids Møller og hustru Karen Mortensen, Krejbjerg.

Bosat: Låstrup Præstegaard pr. Skals.

Aksel Holm Mortensen gik i skole i Hee og er uddannet

ved landbruget. 1960/61 var han på Staby Efterskole og 1962/63 på Viborg Gymnastikhøjskole. Han aftjente sin værnepligt 1964 ved infanteriet i Viborg og var dernæst lærer på Halvorsminde Ungdomsskole i Hjørring. 1966 tog han på Kalø Sprogskole og 1967 på Malling Landbrugsskole. Han er nu landbrugsmedhjælper på Låstrup Præstegård pr. Skals.

Eli Møller gik i skole i Krejbjerg, Salling og i Balling og blev 1965 student fra Viborg. Hun rejste derefter jorden rundt med Flensted Jensens gymnastikhold og begyndte 1966 på Silkeborg Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1969 og blev ansat ved Skals skole.

II.H.3. Karen Holm Mortensen er født i Hee den 23. september 1947 og blev gift i Hee kirke den 2. januar 1971 med

Hans Christian Hansen, der er født i Hejnsvig den 10. december 1943, som søn af kirkebetjent Karl Vagn Hansen og hustru Astrid Eleonora Smidt Pedersen, Hejnsvig.

Bosat: Skolevej 7, Hee, Ringkøbing.

Karen Holm Mortensen gik i skole i Hee og var 1963 elev på Staby Efterskole. Efter et år ved husgerning kom hun i købmandslære hos købmand Lauge Jørgensen i Mejrup, hvorfra hun blev udlært 1967. 1967/68 var hun på Viborg Gymnastikhøjskole og derefter var hun bl.a. $\frac{1}{2}$ år i London som au-pair pige. Siden har hun arbejdet som husassistent dels på plejehjemmet "Åhvile" og dels på alderdomshjemmet "Nissens Minde" i Hee.

Hans Chr. Hansen gik i skole i Hejnsvig og er uddannet ved landbruget. 1959/60 var han elev på Blåkilde Ungdomsskole og 1964/65 virkede han som vikar i Donslund skole. Han dimitteredes 1966 fra Nr. Nissum Seminarium og aftjente derpå sin værnepligt ved Jyske Telegrafregiment i Aarhus 1966/67. Han er nu lærer ved Hee skole og medlem af Hee menighedsråd.

II.H.4. Grethe Holm Mortensen er født i Nørkær den 20. december 1953 og gik i skole i Hee samt i Ringkøbing, hvor hun tog realeksamen 1970. 1970/71 har hun været på Skals Håndarbejdsskole.



II. H. Jenny og Vagn Holm
Mortensen



II. H. Vagn Mortensens gård i Nørkjær



II. H. I. Hans Holm Mortensen



II. H. 2. Eli og Aksel Holm
Mortensen



II. H. 3. Karen og Hans Chr.
Hansen



II. H. 4. Grethe Holm Mortensen

III. Peder Smedegaard Holm er født i Brøde, Ulfborg sogn, den 2. december 1877 og han døde i Holmsland den 4. maj 1968. Han blev gift den 21. november 1923 med

Abelone Jensen, der er født i Hee den 18. november 1879, og som døde i Ringkøbing den 1. september 1960.

Peder Smedegaard Holm, kaldet Peder Brøde gik i skole i Ulfborg kirkeby. Han var svag som barn og gik helst i køkkenet hos moderen, samtidig med, at han lærte at strikke og væve. Landbruget havde han ikke kræfter nok til. Han blev efterhånden en dygtig kok og gik ud og hjalp folk og 1903 kunne han købe en lille ejendom i Ulfborg kirkeby kaldet "Bilring". Her boede han indtil 1912 sammen med moderen og sine 2 yngste søstre og senere flyttede han til stationsbyen. Efter 1. verdenskrig rejste han til København for at lære mere i kokekunsten og i et år var han køkkenchef i Grundtvigs Hus.

Abelone Jensen havde en lille manufakturforretning, som hun passede mens Peder Brøde rejste rundt for at lave mad. I halvtredserne solgte de huset i Hee og købte i stedet et i Ringkøbing og her døde Abelone Jensen 1960. 1966 kom Peder Brøde på Holmsland Alderdomshjem, hvor han døde 1968.

Der var ingen børn i ægteskabet.

IV. Dorthea Kirstine Holm er født i Ulfborg den 26. marts 1879 og blev gift i Ulfborg kirke den 2. maj 1903 med

Jens Thorsten Thorstensen, der er født i Ulfborg den 15. maj 1863 og som døde i Ulfborg 1936.

Svigerdatteren Margrethe Thorstensen fortæller bl.a. følgende:

Dorthea Kirstine Holm gik i Ulfborg Kirkebys skole og tjente som ung pige flere steder. Hun har været på Sorø Husholdningsskole og har siddet i bestyrelsen for Hjælpekassen, Menighedsrådet og været i nævningetaget.

Jens Thorsten Thorstensen gik i Ulfborg kirkebys skole og er uddannet ved smedehåndværket. Efter en tid som landpost blev han af nogle af sognets mænd anmodet om at blive købmand, da man ville oprette en afdeling i Ulfborg under Ringkøbing Amts vareindkøbsforening. Dette blev realiseret 1892 i Bredgade, hvor han både fik forretning og lejlighed.

De har børnene:



III. Abelone og Peder Smødegård
Holm

- A. Simon Holm Thorstensen
- B. Kresten Thåning Holm Thorstensen
- C. Gunnar Holm Thorstensen
- D. Hakon Holm Thorstensen

IV.A. Simon Holm Thorstensen er identisk med II.A.

IV.B. Kresten Thåning Holm Thorstensen er født i Ulfborg den 9. oktober 1906, og han blev gift i Ulfborg kirke den 27. oktober 1935 med

Astrid Sindberg, der er født i Ølgod den 20. september 1905 som datter af tømmerhandler Hans Peder Sindberg og hustru Karen Tranberg, Ølgod.

Bosat: Jernbanegade 3, Ølgod.

Kresten Thåning Holm Thorstensen gik i skole i Ulfborg og tog preliminæreksamen i Ringkøbing 1923, hvorefter han blev uddannet boghandler i Ulfborg 1927. Han aftjente sin værnepligt i Tønder og arbejdede derefter en tid i Bogense og ~~Slagelse~~, indtil han 1931 købte egen forretning i Ølgod. 1952-53 byggedes en etage mere til ejendommen og butikken blev udvidet til det tredobbelte. Han har siddet i sognerådet 8 år og 10 år i Handelsstandsforeningen samt i El-værket som formand og kasserer.

Astrid Sindberg gik i skole i Ølgod og var derefter elev på Ølgod Ungdomsskole og 23 år gammel var hun på Ollerup Folkehøjskole.

De har børnene:

1. Ellen Sindberg Thorstensen
2. Karen Sindberg Thorstensen
3. Dorthea Sindberg Thorstensen

IV.B.1. Ellen Sindberg Thorstensen er født i Ølgod den 26. september 1936, og hun blev gift i Ølgod kirke den 26. september 1964 med

Tage Vejrup, der er født i Vittarp i Outrup sogn den 31. marts 1928 som søn af forfatter Peter Vejrup og hustru Karoline Marie Frandsen, Jannerup.

Bosat: Grønnevej 261, Virum.

Ellen Sindberg Thorstensen gik i skole i Ølgod og tog preliminæreksamen 1953. Fra 1953 blev hun uddannet boghandler hos Thorstensen i Ølgod. 1957 tog hun eksamen fra Provinsboghandlerfagskolen og var boghandlermedhjælper i Thems boghandel i Horsens. 1958 hos Eggers Hansens Boghandel i Esbjerg og 1959-1964 hos G.E.C. Gads Boghandel, København.

Tage Vejrup tog realeksamen i Varde og blev 1945 bank-elev i Varde Bank, Varde, og 1947 bankassistent i Skærbæk Bank. 1949-50 aftjente han sin værnepligt ved Forplejningskorpset og sluttede som reserveintendant. Han fortsatte indenfor hæren og blev 1951 forvaltningsinspektør i Civilforsvarskorpset, 1953 intendanturløjtnant, og regnskabsfører ved flyvestation Ålborg og 1955 tog han afgangseksamen fra Hærens Officersskole med ansættelse som officer af linien i Forsvarets Intendanturkorps. 1961 blev han kaptajnløjtnant og 1965 major. I tiden 1955-1970 gjorde han tjeneste ved Flyverkommandoen som chef for Intendantursektionen i Flyverstabens Økonomiafdeling fra 1965-1970. 1967-68 var han på stabskursus ved Forsvarsakademiet, og fra 1970 gjorde han tjeneste ved Forsvarskommandoen og er chef for Lønningssektionen i Forsvarsstabens Økonomistab.

De har børnene:

- a. Peter Vejrup, født i Virum den 11. februar 1966.
- b. Thomas Vejrup, født i Virum den 16. februar 1969.

IV.B.2. Karen Sindberg Thorstensen er født i Ølgod den 27. november 1939.

Hans Fjord-Larsen, der er født i Tarm den 31. marts 1945, som søn af købmand Aksel Fjord Larsen og hustru Karen Bjørnkjær, Tarm.

Bosat: Brovejen 53, Middelfart.

Dorthea Sindberg Thorstensen gik i skole i Ølgod og tog studentereksamen fra Tarm 1964. Hun arbejdede en tid i huset og som ekspeditrice indtil hun 1965 påbegyndte uddannelsen til lærer fra Marselisborg Seminarium og 1968 dimitteredes hun som lærerinde.

Hans Fjord-Larsen gik i skole i Tarm og tog 1964 studentereksamen. 1968 aftjente han sin værnepligt i Varde ved Lægekorpset og 1971 afsluttede han sit medicinske studium på Aarhus Universitet, hvorefter han blev ansat som læge på Middelfart Amts- og bys Sygehus.

De har datteren:

a. Lone Fjord-Larsen, født 18.7.1969 i Aarhus.

IV.C.

Gunnar Holm Thorstensen er født i Ulfborg den 14. december 1912 og blev gift i Hee kirke den 30. oktober 1938 med

Susanne Graversgaard, der er født i Hee den 23. december 1910, som datter af gårdejer Niels Pedersen Graversgaard og hustru Anna Kirstine Pedersen, Hee.

Bosat: Braarupgade 14, Skive.

Gunnar Holm Thorstensen gik i skole i Ulfborg og er udlært købmand i faderens forretning 1930. 16 år gl. var han elev på Staby Efterskole og 2 år senere var han på Købmandsskolen i Aarhus. 1936/37 var han kommis i Hee Vareindkøbsforretning og 1938 etablerede han egen forretning i Skive, som han stadig driver. Tillidshverv: 17 år i bestyrelsen for Skive Købmandsforening, heraf de 14 som formand, 10 år i bestyrelsen for Skive Handelsstandsforening og desuden er han i repræsentantskabet for Skive Discontobank.

Susanne Graversgaard gik i skole i Hee og er uddannet ved husgerning med ophold på Hadsten Husholdningsskole som 24-årig.

De har børnene:

1. Jens Holm Thorstensen, repræsentant, født 1.4.1940 i Skive. Bosat: Markvænget 15, Skive. (Dommerby). Han har mellemskole- og handelsskoleeksamen og er kontoruddannet. Soldat i Viborg, telefonsælger i Odense og nu repræsentant for Vestjydske Glasimport i Skive.



IV. Dorteia Kirstine Holm



IV. Jens Thorsten Thorstensen



IV. A. Købmandsforretningen i Ulfborg



IV. B. Astrid og Kristen Thorstensen



IV. C. Susanne og Gunnar Holm Thorstensen



IV. C. Gunnar Thorstensens Forretning i Skive

2. Niels Holm Thorstensen
3. Per Holm Thorstensen.
4. Hans Holm Thorstensen, født 10.8.1955 i Skive.

IV.C.2.

Niels Holm Thorstensen er født i Skive den 1. april 1940 og blev gift i Feldingbjerg kirke den 19. juni 1965 med

Jane Pedersen, der er født i Lysenvad, Feldingbjerg sogn, som datter af gårdejer Peter Pedersen og hustru Sigrid Vi-stisen, Lysenvad, Feldingbjerg. Hun blev født 29. april 1944.

Bosat: Brøndumsgade 13, Skive.

Niels Holm Thorstensen gik i skole i Skive og er udlært købmand hos faderen 1960. Han aftjente sin værnepligt i Nr. Uttrup v/Aalborg og arbejdede derefter 9 måneder i Brabrand, inden han tog på Handelshøjskolen i Aarhus. Efter 3 år som bogholder i Skive blev han 1966 ansat i Skive Discontobank som bankassistent. Tillidsposter: Formand for Skive Gymnastikforening samt kasserer, dommer for Skive Fodboldkommerklub m.m.

Jane Pedersen gik i skole i Feldingbjerg og var derefter elev på Salling Ungdomsskole. Efter at have arbejdet ved husgerning blev hun udlært ekspeditrice i Skive 1964.

De har børnene:

- a. Lene Holm Thorstensen, født 13.12.1965 i Skive
- b. Jørgen Holm Thorstensen, født 19.3.1967 i Skive.

IV.C.3.

Per Holm Thorstensen er født i Skive den 25. april 1943 og blev gift i Skive den 27. november 1966 med

Karen Kirk Andersen, der er født i Jennum, Skibet sogn, den 29. december 1940, som datter af gårdejer Asger Kirk Andersen og hustru Inger Andersen, Jennum, Skibet.

Bosat: Holstebrovej 56, Skive.

Per Holm Thorstensen gik i skole i Skive og tog 1960 re-aleksamen, hvorefter han blev elev på Skive Kommunekon-tor. 1963 var han udlært og derpå aftjente han sin vær-nepligt ved Prinsens Livregiment i Viborg. Siden 1968 har han været overassistent ved Skive Kommunes Skatte-kontor.

Karen Kirk Andersen gik i skole i Jennum v/Vejle og var dernæst elev på Bjerre Herreds Ungdomsskole ved Horsens. Hun har arbejdet ved husgerning og som ekspeditrice forskellige steder, sidst siden 1970 i Kvickly, Skive.

De har sønnen:

a. Jesper Holm Thorstensen, født 25.5.1969 i Skive.

IV.D. Hakon Holm Thorstensen er født i Ulfborg den 8. juni 1916 og blev gift i Ulfkær kirke den 20. oktober 1940 med

Alma Johanne Christensen, der er født i Ulfborg den 27. januar 1919, som datter af snedker Svend Rudolf Christensen og hustru Cecilie Christensen, Ulfborg.

Bosat: Stenildvej 13, Ulfborg.

Hakon Holm Thorstensen gik i skole i Ulfborg og er udlært købmand hos faderen 1934. 1937 var han på Handelskole i Aarhus og derefter arbejdede han $\frac{1}{2}$ år i Struer, indtil han igen kom hjem til faderens forretning, som han 1967 sammen med broderen Simon overtog.

Alma Johanne Christensen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning.

De har børnene:

1. Birte Holm Thorstensen
2. Hanne Cecilie Holm Thorstensen
3. Jens Thorsten Thorstensen
4. Lone Holm Thorstensen, født 6.9.1951 i Ulfborg.

IV.D.1. Birte Holm Thorstensen er født i Ulfborg den 10. august 1941 og blev gift i Ulfborg kirke den 31. juli 1965 med

Jørgen Pedersen, der er født i Aarhus den 26. februar 1942, som søn af skoleinspektør Hans Peter Pedersen og hustru Elida Marie Nielsen, Aarhus.

Bosat: Østerrisvej 48, Højslev.

Birte Holm Thorstensen blev 1960 student fra Struer Statsgymnasium og blev 1964 lærerinde fra Marselisborg Seminarium. Efter 1 år i huset i England blev hun ansat ved Højslev-Dommerby-Lundø skolevæsen 1965.

Hans Fjord-Larsen, der er født i Tarm den 31. marts 1945, som søn af købmand Aksel Fjord Larsen og hustru Karen Bjørnkjær, Tarm.

Bosat: Brovejen 53, Middelfart.

Dorthea Sindberg Thorstensen gik i skole i Ølgod og tog studentereksamen fra Tarm 1964. Hun arbejdede en tid i huset og som ekspeditrice indtil hun 1965 påbegyndte uddannelsen til lærer fra Marselisborg Seminarium og 1968 dimitteredes hun som lærerinde.

Hans Fjord-Larsen gik i skole i Tarm og tog 1964 studentereksamen. 1968 aftjente han sin værnepligt i Varde ved Lægekorpset og 1971 afsluttede han sit medicinske studium på Aarhus Universitet, hvorefter han blev ansat som læge på Middelfart Amts- og bys Sygehus.

De har datteren:

a. Lone Fjord-Larsen, født 18.7.1969 i Aarhus.

IV.C.

Gunnar Holm Thorstensen er født i Ulfborg den 14. december 1912 og blev gift i Hee kirke den 30. oktober 1938 med

Susanne Graversgaard, der er født i Hee den 23. december 1910, som datter af gårdejer Niels Pedersen Graversgaard og hustru Anna Kirstine Pedersen, Hee.

Bosat: Braarupgade 14, Skive.

Gunnar Holm Thorstensen gik i skole i Ulfborg og er udlært købmand i faderens forretning 1930. 16 år gl. var han elev på Staby Efterskole og 2 år senere var han på Købmandsskolen i Aarhus. 1936/37 var han kommis i Hee Vareindkøbsforretning og 1938 etablerede han egen forretning i Skive, som han stadig driver. Tillidshverv: 17 år i bestyrelsen for Skive Købmandsforening, heraf de 14 som formand, 10 år i bestyrelsen for Skive Handelsstandsforening og desuden er han i repræsentantskabet for Skive Discontobank.

Susanne Graversgaard gik i skole i Hee og er uddannet ved husgerning med ophold på Hadsten Husholdningsskole som 24-årig.

De har børnene:

1. Jens Holm Thorstensen, repræsentant, født 1.4.1940 i Skive. Bosat: Markvænget 15, Skive. (Dommerby). Han har mellemskole- og handelsskoleeksamen og er kontoruddannet. Soldat i Viborg, telefonsælger i Odense og nu repræsentant for Vestjydsk Glasimport i Skive.



IV. C. 2. Jane og Niels Holm Thorstensen



IV. C. 2. Jane og Niels Holm Thorstensens børn



IV. C. 3. Karen og Per Holm Thorstensen



IV. C. 4. Hans Holm Thorstensen



IV. D. Alma og Hakon Thorstensen



IV. D. 1. Birthe og Jørgen Pedersen



IV. D. 1. Carsten og Lene Pedersen



IV. D. 2. Hanne og Richardt Webb



IV. D. 3. Jens Thorstensen



IV. D. 4. Lone Holm Thorstensen

Jens Chr. Jørgensen Bukbjerg og Kirsten Holm Brøde fik hans fødegård af faderen, mod aftægt, hvis kapitalværdi sattes til 3.500 kroner. Gårdens værdi i handel og vandel sattes til 25.000 kr.

De havde børnene:

- A. Marie Bukbjerg
- B. Margrethe Holm Bukbjerg
- C. Signe Holm Bukbjerg, født 21.4.1910 og hun døde 7 år gl.
- D. Peder Bukbjerg
- E. Bertha Holm Bukbjerg
- F. Nanna Holm Bukbjerg
- G. Signe Holm Bukbjerg
- H. Dagmar Holm Bukbjerg.

V.A.

Petrea Marie Bukbjerg er født i Ø- Bukbjerg den 23. april 1906 og blev gift i Ulfborg kirke den 4. november 1926 med

Knud Kristian Kristensen, der er født i Ø. Damgård den 21. oktober 1900 og som døde i Holstebro den 13. juni 1949. Han var søn af gårdejer Søren Kristensen og hustru Katrine Knudsen, Ø. Damgård, Ulfborg.

Bosat: Ø. Damgård, Ulfborg.

Petrea Marie Bukbjerg gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning hjemme på fødegården, indtil hun 19 år gl. tog på Antvorskov Højskole på Sjælland. Det følgende halve år arbejdede hun samme sted som stuepige og kokkepige.

Hun giftede sig anden gang den 22. december 1954 med Herman Kristian Jensen, der er født den 26. marts 1919 i Bindslev v/Hjørring, som søn af Jens Kr. Jensen og hustru Petra Marie Andersen, Bindslev.

Knud Kr. Kristensen gik i skole i Ulfborg og blev uddannet ved landbruget hjemme på fødegården. Efter ophold på Staby Efterskole var han elev på Asmildkloster Landbrugsskole og dernæst aftjente han sin værnepligt i Viborg, en del af tiden som korpøral. 1925 fik han skøde på fødegården, som han drev til sin død 1949. Af tillidsposter kan nævnes: Bestyrelsesmedlem af bl.a. Mejeriet, Jagtforeningen m.fl.

Herman Kristian Jensen gik i skole i Tronsmark v/Bindslev og er uddannet ved landbruget. 1954 overtog han driften af Ø. Damgård i Ulfborg og 1959/60 byggede han ny stald og lade samt i 1970 ny stald til ung kreatur og silo.

De har børnene:

1. Tove Kristensen
2. Anna Kristensen
3. Kirsten Bukbjerg Kristensen.

V.A.1. Tove Kristensen er født i Ø- Damgård den 7. august 1927 og blev gift i Ulfborg kirke den 24. november 1951 med

Jens Martin Christiansen, der er født i Nr. Felding den 14. december 1919, som søn af gårdejer Jens Martin Emil Christiansen og hustru Dorthea Laursen, Nr. Felding.

Bosat: Dystrup pr. Ulfborg.

Tove Kristensen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning. Hun har arbejdet 2½ år hos gårdejer Chr. Poulsgård i Ulfborg og var 1947 elev på Vallekilde Højskole.

Jens Martin Christiansen gik i skole i Nr. Felding og er uddannet ved landbruget. Efter bl.a. 5 år som bestyrer i Ll. Tang for Sofie Sand købte han 1950 "Dystrup" i Ulfborg, som han stadig driver.

De har børnene:

- a. Knud Erik Christiansen, født 5.4.1956 i Dystrup
- b. Bente Christiansen, født 1.4.1957 i Dystrup.
- c. Dorthe Christiansen, født 26.1.1962 i Dystrup
- d. Øve Christiansen, født 13.11.1969 i Dystrup.

V.A.2. Anna Kristensen er født i Ø. Damgård den 17. januar 1931 og blev gift i Ulfborg kirke den 21. januar 1950 med

Markvard Christiansen, der er født i Naur den 29. september 1927, som søn af gårdejer Kristian Marius Christiansen og hustru Kristiane Sand Galsgaard, Naur.

Bosat: Vestergård, Naur pr. Holstebro.

Anna Kristensen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning.

Markvard Christiansen gik i skole i Naur og er uddannet ved landbruget. 1948/52 arbejdede han hos gdr. Iver Iversen i Naur og efter 6 år ved dræningsarbejde købte



V. Kirsten Holm



V. Jens Kr. Jørgensen



V. A. Petrea og Hermann K. Jensen



V. A. Knud Kristian Kristensen



V. A. 1. Tove og Martin Kristensen



V. A. 2. Anna og Markvard Christiansen

han 1959 "Vestergård" i Naur, som han stadig driver. Han er endvidere i bestyrelsen for Naur Husmandsforening.

De har børnene:

- a. Else Marie Christiansen
- b. Knud Christiansen, født 22.9.1951 i Naur.
- c. Jens Chr. Christiansen, født 17.11.1952 i Naur
- d. Bent Christiansen, født 12.4.1956 i Naur
- e. Ole Christiansen, født 12.4.1963 i Naur.

V.2.a. Else Marie Christiansen er født i Holstebro den 2. december 1949 og blev gift i Naur kirke den 24. oktober 1970 med

Niels Bjerregaard Kjælder, der er født i Holstebro den 6. januar 1948, som søn af gårdejer Kristian Særkjær Kjælder og hustru Emma Louise Bjerregaard, Trabjerg, Skave pr. Holstebro.

Bosat: Bjerrevej 105, Horsens.

Else Marie Christiansen gik i skole i Naur og Holstebro og er udlært hos købmand Knud Mernild i Holstebro. Hun er nu ansat som kassedame ved fa. Hansen og Nissen, Horsens.

Niels Bjerregaard Kjælder gik i skole i Trabjerg og Skave og tog 1965 realeksamen. 1965 var han på Rødding Højskole og derefter arbejdede han en tid som pedel på Rydhave Slots ungdomsskole, indtil han påbegyndte uddannelsen til Teknisk assistent i Horsens, som han afsluttede 1968. Efter et år i praksis tog han adgangskursus til teknikum i Horsens og 1970 påbegyndte han uddannelsen til ingeniør.

V.A.3. Kirsten Bukbjerg Kristensen er født i Ulfborg den 22. august 1932 og blev gift i Holstebro kirke den 21. oktober 1955 med

Tage Lindbjerg Kristensen, der er født i Tæbring den 5. oktober 1923, som søn af fisker Niels Lindbjerg Kristensen og hustru Maren Dam, Tæbring, Mors.

Bosat: Højgård, Resen pr. Struer.

Kirsten Bukbjerg Kristensen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning. 21 år gl. tog hun ophold på Rødding højskole og siden påbegyndte hun sygeplejeuddannelsen med ophold på Sygeplejeforskolen i Ubberup på Sjælland og fra 1954 på Holstebro Centralsygehus.

Tage Lindbjerg Kristensen gik i skole i Tæbring og er uddannet ved landbruget. Han arbejdede forskellige steder, bl.a. i Norge, indtil han 1955 købte gård i Tæbring, som han videresolgte 1959 og i stedet købte "Højgård" i Gimsing v/Struer. 1965 købte han "Højgård" i Resen, som han stadig driver. Denne gård er på 45 tdr. land.

De har børnene:

- a. Helen Marie Lindbjerg Kristensen, født 7.9.1956 i Tæbring
- b. Hanne Lindbjerg Kristensen, født 12.9.1957 i Tæbring
- c. Knud Tage Lindbjerg Kristensen, født 19.3.1960 i Gimsing
- d. Elsebeth Lindbjerg Kristensen, født 18.1.1965 i Gimsing

V.B. Margrethe Holm Bukbjerg er født i Ø. Bukbjerg den 9. juli 1908 og blev gift i Ulfborg den 29. maj 1936 med

Hans Nielsen Skovmose, der er født i Gadekær i Bøvling den 11. juli 1901, som søn af gårdejer Kristen Brunsgaard Nielsen Skovmose og hustru Mette Kirstine Pedersen (Herping), Bøvling.

Bosat: Vestergade 10, Bøvlingbjerg.

Margrethe Holm Bukbjerg gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning. 20 år gl. var hun på Antvorskov Højskole. Tillidshverv: i bestyrelsen for Bøvling Friskole, Bøvling Brugsforening, Haveforening og Husoldningsforening.

Hans Nielsen Skovmose gik i skole i Bøvling Friskole og er uddannet ved landbruget. 1923/24 var han elev på Askov Højskole og 1927/28 på Ladelund Landbrugsskole. Han arbejdede herefter 4 år på Borris Forsøgsstation og købte 1935 "Sandmandsgård" i Bøvling på 75 tdr. land. 1949 overtog han fødegården "Gadekær" i Bøvling, ligeledes på 75 tdr. land, som han 1962 videregav til sønnen Jens Kristian Skovmose. Tillidshverv: 1954/70 i Sognerådet, 12 år som formand, formand for Bøvling Elværk i 25 år, Bøvling Foderstofforening, Bøvling Friskole samt i bestyrelsen for Lemvig og Omegns Landboforening og Ligningskommissionen i Lemvig.

De har børnene:

1. Edith Skovmose
2. Jens Kristian Skovmose
3. Frode Skovmose.

V.B.1. Edith Skovmose er født i Bøvling den 12. marts 1937 og blev gift i Bøvling Valgmenighedskirke den 20. november 1965 med

Frede Bjerre Østergaard, der er født i V. Lillelund den 20. juli 1939, som søn af gårdejer Niels Nielsen Østergaard og hustru Anna Marie Bjerre, V. Lillelund, Ulfborg.

Bosat: V. Lillelund, Ulfborg.

Edith Skovmose gik i skole i Bøvling Friskole og var 1952 på Brejninggård Efterskole. 18 år gl. tog hun på Odense Fagskole, hvor hun lærte syning og tilskæring og derefter arbejdede hun igen ved husgerning indtil hun 24 år gl. tog ophold på Lemvig Sy- og tilskæreskole.

Frede Bjerre Østergaard gik i skole i Lillelund og Ulfborg og var 1953/54 elev på Staby Efterskole. 1958/59 var han på Uldum Højskole og 1960/61 på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog i 1966 fødegården i V. Lillelund og indkøbte yderligere "Ø. Lillelund" og hans samlede landbrugsareal er nu på 180 tdr. land. 1970 byggede han ny stald til ungkreaturerne. Tillidshverv: Formand for Husdyr Brugsudvalget for Ulfborg og Omegn, i bestyrelsen for Skjern Mejeri og Staby Efterskole m. fl. lokale foreninger.

De har sønnen:

a. Hans Bjerre Østergaard, født 25.10.1967 i Holstebro.

V.B.2. Jens Kristian Skovmose er født i Bøvling den 15. august 1939 og blev gift i Bøvling Valgmenighedskirke den 13. september 1958 med

Marthe Madsen, der er født i Tofthuse, Bøvling sogn, den 6. december 1940, som datter af arbejdsmand Hermod Madsen og hustru Elisabeth Marie Jensen, Bøvling.

Bosat: Gadekær, Bøvlingbjerg.



V. A. 2. Anna og Markvard Christiansens børn



V. A. 2. "Vestergård" i Naur



V. A. 2. a. Else Marie og Niels B. Kjelder



V. B. Margrethe og Hans Nielsen Skovmose



V. B. "Gadekær" i Bøvlingbjerg



V. B. 1. Edith og Frede B. Østergård



V. B. 2. Märthe og Jens Kr. Skovmose

Jens Kristian Skovmose gik i skole i Bøvling Friskole og var 1954/55 elev på Staby Efterskole. 1956/58 var han forkarl hos gårdejer Viggo Ovesen i Ilvad og derefter aftjente han sin værnepligt i Varde. 1962 fik han skødet på gården "Gadekær" i Bøvling, som han stadig driver. Han indkøbte 1966 nabogården og har nu et samlet areal på ca. 115 tdr. land.

Marthe Madsen gik i Bøvling Friskole og er uddannet ved husgerning. 1959 var hun elev på Søhus Husholdningsskole ved Odense.

De har børnene:

- a. Troels Skovmose, født 15.4.1960 i Bøvling
- b. Frank Skovmose, født 20.9.1961 i Bøvling
- c. Lene Skovmose, født 1.8.1965 i Bøvling.

V.B.3.

Frode Skovmose, tankforpagter, er født 4. august 1941 i Sandmandsgård og er gift med

Erna Christiansen.

Bosat: Vesterled 8, Holstebro.

V.C.

Peder Bukbjerg er født i Ø. Bukbjerg den 10. november 1911 og blev gift i Odense domkirke den 2. august 1945 med

Lydia Semine Ebbesen, der er født i Harte den 29. januar 1912, som datter af gårdejer Marius Ebbesen og hustru Semine Nielsen, Balslev, Ejby, Fyn.

Bosat: Ø. Bukbjerg, Ulfborg.

Peder Bukbjerg gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved landbruget hjemme på fødegården, indtil han 1932 aftjente sin værnepligt som oppasser ved trainafd. i Randers og Holbæk. 1935/36 var han på Dalum Landbrugsskole og 1942 overtog han skødet på fødegården i Ulfborg, som han stadig driver. Gårdens areal er på 100 tdr. land og 1969 byggede han ny kostald og lade.

Lydia Semine Ebbesen gik i skole i Balslev på Fyn og er uddannet ved husgerning. 1938/44 tjente hun som husassistent hos brugsuddeler Hansen på Tåsinge og det sidste år før giftermålet var hun husbestyrerinde på Ø. Bukbjerg i Ulfborg.

De har børnene:

1. Christian Ebbe Bukbjerg,
2. Palle Bukbjerg
3. Helen Kirsten Bukbjerg, født 9.7.1953 i Ø- Bukbjerg.

V.C.1. Christian Ebbe Bukbjerg er født i Ø. Bukbjerg den 1. september 1946 og gik i skole i Ulfborg. Han er uddannet ved landbruget og har været elev på Staby Efterskole og i 1968/69 på Gråsten Landbrugsskole. Værnepligten aftjente han i 1966/67 i Varde.

Bosat: Ø- Bukbjerg pr. Ulfborg.

V.C.2. Palle Bukbjerg er født i Ulfborg den 30. november 1947 og gik i skole i Ulfborg. Han er uddannet ved landbruget, afbrudt af et 9 mdr. langt ophold på sygehuset med brækkede arme og ben efter et ulykkestilfælde, har været elev på Staby Efterskole og på Gråsten Landbrugsskole.

Bosat: Ø. Bukbjerg pr. Ulfborg.

V.E. Bertha Holm Bukbjerg er født i Ø- Bukbjerg den 13. august 1915 og blev gift i Ulfborg kirke den 24. oktober 1940 med

Ingvard Tjelle Jensen Filsø, der er født i Lystbækkjær, Thorsted sogn, den 15. oktober 1910 og som døde i Viborg den 27. december 1968. Han var søn af gårdejer Jens Jensen Filsø og hustru Kirsten Marie Iversen, Lystbækkjær.

Bosat: Åkjær, Bøvlingbjerg.

Bertha Holm Bukbjerg gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning med ophold 1938 på Klejsgård Husholdningsskole.

Ingvard Tjelle Jensen Filsø gik i Kronhede skole v/Ulfborg og er uddannet ved landbruget. 17 år gl. var han på Staby Efterskole og 1938 købte han en gård i Ulfborg, som han drev i 4½ år, hvorefter han købte gården Åkjær i Bøvlingbjerg, som han drev til sin død.

De har børnene:

1. Esther Bukbjerg Filsø
2. Svend Bukbjerg Filsø
3. Egon Bukbjerg Filsø
4. Else Bukbjerg Filsø, født 30.3.1953 i Åkjær.
5. Jens Christian Bukbjerg Filsø, født 29.8.1954 i Åkjær
6. Arne Bukbjerg Filsø, født 6.4.1959 i Åkjær.

V.E.1. Esther Bukbjerg Filsø er født på Vium mark den 9. oktober 1941 og blev gift i Bøvlingbjerg den 28. september 1968 med

Hans Jørgen Kirkegaard Nielsen, født i Nyholm, Ulfborg sogn den 9. marts 1934, som søn af gårdejer Jens Nielsen og hustru Kirstine Karoline Kristensen Kirkegaard, Nyholm.

Bosat: Chr. Hansensvej 9, Skjern.

Esther Bukbjerg Filsø gik i skole i Bøvling Friskole og er uddannet ved husgerning, med ophold på Hadsten Husholdningsskole 1963. 1964 blev hun ansat som økonomaelev på Amtssygehuset i Lemvig og efter 1 år her kom hun til Højskolehjemmet i Ringkøbing en måned. 26 år gl. var hun elev på sy- og tilskærerskolen i Lemvig i 3 mdr.

Hans Jørgen Kirkegaard Nielsen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved landbruget. 1949/50 var han på Staby Efterskole og 1954 aftjente han sin værnepligt i Viborg. Efter soldatertiden var han $\frac{1}{2}$ år i England på et gartneri i Kent og 1957/58 var han på Lægårdens Landbrugsskole. 1958 var han $\frac{1}{2}$ år i Island og 1960/61 soldat i Gaza. Siden 1961 har han arbejdet som chauffør, fra 1968 for J.M. Jensen og Sønner i Skjern.

De har datteren:

- a. Tine Kirkegaard Nielsen, født 12.12.1969 i Tarm.

V.E.2. Svend Bukbjerg Filsø er født i Åkjær den 14. august 1944 og blev uddannet ved landbruget. Han gik i Bøvling Friskole og var 1959/60 elev på Staby Efterskole. 1963 aftjente han sin værnepligt i Tønder og 1966/67 var han på Lægård Landbrugsskole. 1970 overtog han fødegården i Bøvlingbjerg.



V.C. Lydia og Peder Bukbjerg



V.C. "Øster Bukbjerg" i Ulfborg



V.C. 1. Christian Ebbe Bukbjerg



V.C. 2. Palle Bukbjerg



V.C. 3. Helen Kirsten Bukbjerg



V.E. Bertha og Ingvård Filsø



V.E. Bertha Bukbjerg Filsø med børn



V.E. Åkjær pr. Bøvlingbjerg



V.E. 1. Esther og Hans K. Nielsen

V.E.3. Egon Bukbjerg Filsø er født i Åkjær den 11. februar 1947 og gik i Bøvling Friskole. Han er uddannet ved landbruget og aftjente 1970 sin værnepligt ved Civilforsvaret i Padborg.

V.F. Nanna Holm Bukbjerg er født i Ø- Bukbjerg den 20. maj 1917 og blev gift i Ulfborg kirke den 21. marts 1944, med Georg Chr. Møller, der er født i Thorsted den 21. marts 1916, som søn af gårdejer Laurids Kristiansen Møller og hustru Caroline Marie Madsen, Tim.

Bosat: Nr. Sirgård, Sir, Holstebro.

Nanna Holm Bukbjerg gik i skole i Ulfborg, og er uddannet ved husgerning. 1942 var hun elev på Ryslinge Højskole og indtil giftermålet var hun husbestyrerinde for broderen Peder hjemme på fødegården.

Georg Chr. Møller gik i skole i Thorsted og er uddannet ved landbruget. 1937 aftjente han sin værnepligt i Haderslev og 1939 blev han indkaldt til Sikringsstyrelsen. 1948 købte han Nr. Sirgård i Sir, som han stadig driver. Tillidshverv: I bestyrelsen for Andelsmejeriet Holmgård i Sir og for Sir Venstre Vælgerforening.

De har børnene:

1. Jytte Bukbjerg Møller,
2. Erik Bukbjerg Møller

V.F.1. Jytte Bukbjerg Møller er født i Thorsted den 26. juni 1946 og blev gift i Sir den 18. december 1967 med

Otto Fenger, der er født i Struer den 5. september 1942. Dette ægteskab er nu opløst.

Jytte Bukbjerg Møller gik i skole i Sir og tog realeksamen 1963 fra Holstebro. Hun er uddannet kontorassistent 1966.

De har børnene:

- a. Peter Fenger, født 3.7.1967 i København
- b. Ole Fenger, født 22.9.1970 i København.

V.F.2. Erik Bukbjerg Møller er født i Sir den 28. maj 1949 og gik i skole i Sir og Holstebro, hvor han 1966 tog real-eksamen og 1969 studentereksamen. Han er uddannet journalist ved Holstebro Dagblad og har virket som korrespondent ved Berlingske Tidende og Ritzaus Bureau.

Bosat: Nr. Sirgård, Sir, Holstebro.

V.G. Signe Holm Bukbjerg er født i Ulfborg den 16. juni 1920 og blev gift i Ulfborg kirke den 8. december 1940 med Jens Hugo Jensen, der er født i Tvis den 6. december 1913, som søn af centralbestyrer Niels Peder Jensen og hustru Annasine Petrine Laursen, Tvis.

Bosat: Naur, Holstebro.

Signe Holm Bukbjerg gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning med ophold på Borris Husholdningsskole som 20 årig.

Jens Hugo Jensen gik i skole i Tvis og kom 16 år gl. i købmandslære hos købmand Valdemar Nielsen i Ulfborg. 1934 blev han udlært og derefter aftjente han sin værnepligt i Haderslev med genindkaldelse til sikringsstyrken 1939. 1940 købte han egen forretning i Naur, som han stadig driver. Forretningen blev 1955 udvidet og moderniseret og 1959 blev der bygget nyt pakhús.

De har børnene:

1. Inger Bukbjerg Jensen
2. Poul Bukbjerg Jensen

V.G.1. Inger Bukbjerg Jensen er født i Naur den 22. december 1945 og blev gift i Naur kirke den 7. oktober 1967 med

Svend Kjørulf Gosvig, der er født i Struer den 29. oktober 1944, som søn af gårdejer Johannes Kjørulf Gosvig og hustru Jenny Bjerre, Hjerm.

Bosat: Balle Kirkevej 43, Silkeborg.

Inger Bukbjerg Jensen gik i skole i Naur og tog 1961 mellemskoleeksamen i Holstebro. 1962 var hun på sy- og tilskærerskole i Lemvig og derefter arbejdede hun som syerske i Herning. Efter ophold 1966 på Direktresseskole i Aarhus blev hun ansat som direktrice hos fa. Svolve



V. E. 2. Svend Bukbjerg Filsø



V. E. 3. Egon Bukbjerg Filsø



V. F. Nanna og Georg Chr. Møller



V. F. "Nørre Sirgård"



V. F. 1. Jytte Bukbjerg Møller



V. F. 2. Erik Bukbjerg Møller



V. G. Signe og Jens Hugo Jensen



V. G. Hugo Jensens forretning i Naur



V. G. Hugo Jensens forretning i Naur.



V. G. 1. Inger og Svend K. Gosvig

gaards Trikotage, hvor hun stadig er.

Svend Kjørulf Gosvig gik i skole i Struer og Hjern og tog 1961 realeksamen fra Struer. Han arbejdede 1 år ved landbruget hjemme hos faderen og blev derefter uddannet bankassistent i Andelsbanken A.m.b.A. i Struer 1965. 1965/66 aftjente han sin værnepligt i Holstebro og nu er han ansat ved Andelsbanken i Silkeborg.

De har børnene:

- a. Hanne Gosvig, født 30.10.1968 i Silkeborg
- b. Kirsten Gosvig, født 23.11.1970 i Silkeborg

V.G.2.

Poul Bukbjerg Jensen er født i Naur den 12. juli 1952 og tog 1969 realeksamen i Holstebro. 1970 tog han handelseksamen og er nu bankelev.

Bosat: Naur, Holstebro.

V.H.

Dagmar Holm Bukbjerg er født i Ulfborg den 13. januar 1926 og blev gift i Naur kirke den 19. maj 1946 med

Bjarne Fiedler, der er født i Højen den 22. oktober 1921, som søn af arbejdsmand Carl Andreas Marius Fiedler og hustru Thora Vilhelmine Nielsen, Resen.

Bosat: Vestermark, Naur pr. Holstebro.

Dagmar Holm Bukbjerg gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning.

Bjarne Fiedler gik i skole i Humlum og er uddannet ved landbruget. 1944/45 var han elev på Vallekilde Højskole og 1946 købte han gården "Vestermark" i Naur v/Holstebro, som han stadig driver. 1956 fik de ny svinestald og 1965 indkøbtes yderligere 19 tdr. land til gården, hvorefter der samlede areal kom op på 43 tdr. land. Desuden byggedes samme år ny kostald.

De har børnene:

- 1. Ejvind Bukbjerg Fiedler
- 2. Villy Bukbjerg Fiedler
- 3. Kurt Bukbjerg Fiedler



V. G. 2 Poul Bukbjerg Jensen



V. H. Dagmar og Bjarne Fiedler



V. H. "Vestermark" i Naur



V. H. I. Ejvind B. Fiedler



- V.H.1. Ejvind Bukbjerg Fiedler er født i Naur den 24. december 1946. 1962/63 var han elev på Staby Efterskole og derefter arbejdede han ved landbruget og som chauffør indtil han blev indkaldt til militæret med værnepligt i Karup. 1967/68 tog han på Rødding Højskole og efter 7 mdr. som sprøjtetekniker påbegyndte han uddannelsen til mekaniker i Holstebro og denne ventes fuldført 1.3.1972.
- V.H.2. Villy Bukbjerg Fiedler er født i Naur den 11. oktober 1951 og gik i skole i Naur/Sir Centralskole. 1966/67 var han elev på Brejninggård Efterskole og derefter arbejdede han en tid ved landbruget indtil han 1968 påbegyndte studiet til realeksamen på Røndé Kursus. 1970 tog han realeksamen og tager nu specialkursus i regnskabslinien på Struer Handelsskole.
- V.H.3. Kurt Bukbjerg Fiedler er født i Vestermark, Naur, den 11. juni 1953. Han gik i skole i Naur/Sir Centralskole og tog 1970 realeksamen fra Holstebro. Han er nu under uddannelse til mekaniker hos Oluf Østergård i Holstebro og forventes færdiguddannet 1975.
- VI. Hansine Kirstine Holm er født i Brøde, Ulfborg sogn, den 2. december 1885 og døde i Staby den 20. november 1963. Hun var gift med
- Rasmus Anton Johannes Rasmussen og brylluppet fandt sted i Ulfborg kirke den 6. oktober 1911. Han var født i Vestbjerg den 8. september 1883 og døde i Idom den 14. april 1942, og blev begravet sst. Han var søn af Lars og Katrine Pedersen.
- Datteren Eva Holm Rasmussen fortæller følgende om sine forældre:
- "I foråret 1911 blev far kaldet til Idom Hovedskole. 12 maj begyndte hans gerning der. Mor var den sommer på husholdningsskole, så brylluppet stod ikke før den 6. oktober i Ulfborg gamle kirke. Året efter - i julegave - fik far og mor en lille datter, som de selvfølgelig kaldte Margrethe. Som tiden gik, kom vi - trip, trap - Eva, Hans, Rie (Maria) og Simon ind i billedet.
- Idom var en god ramme om vort hjem, både i natur og de rare mennesker, som var og stadig er vore venner.



77. Hansine og Rasmus Rasmussen



78. Hansine og Rasmus Rasmussen med børn

Far og mor blev lærerfolk i en tid, hvor det næsten var en forpligtelse. Det var sikkert udviklende for et par unge mennesker, men der blev ofte trukket store vekslere på kræfter, tid og økonomi. Arbejdet i skolen, kirken, sognet - og for os, det primære: far og mor i hjemmet.

Æ Dejn å Hansine tog del i sognets liv i glæde og sorg. De snakkede ikke folk efter munden, men altid var de rede til hjælp - til at lytte og give - om nogen trængte til et godt råd eller kærligt ord. Vigtighed og snobberi kunne de ikke med. Uærlighed og sladder blev ikke tolereret. Mange mennesker kom der i vort hjem, forskellige i alder, væsen og stand, men de blev alle modtaget lige jævnt og lige hjerteligt.

Mor var en uvurderlig støtte for far, både i skolens gerning og udenfor. Med kærlig forståelse kunne hun trøste og opmuntre, men også neddæmpe, hvis fars vendelblod blev lidt for iltert. Sammen kunne de sørge og ærgres, men også skæmte og le.

Far var til gengæld altid parat til at give mor en hjælpende hånd med praktiske ting. Med fem livlige unger i huset har det måske skortet på ro nok til fars tænkearbejde, men far gjorde sig den vane både før og efter skoletid at gå sig en tur - med stok i hånden og iført sig sine spidssnude træske. Han var naturelsker og har her sikkert fået mange impulser til det daglige arbejde og de vers og artikler m.m., han skulle hjem og skrive. Far skrev en del og læste meget. Af alle de bøger, han ejede, var det "Bøgernes Bog" han satte højest. Allerede som dreng havde Anton fattet kærlighed og interesse for Bibelen, som han studerede nøje. Her var det ikke let at køre ham til vægs.

Ja, far læste meget, men skulle der læses op, ville han altid have mor til det. Mor var også hver uge inde i skolen og læste for børnene. Hun kunne lide det og fik mange beviser på, at børnene også kunne.

På skolehusets gavl stod 1877. Der var udbygninger til, hvoraf den ene længe forlængst var omdannet til kirkestald, så det på afstand lignede en lille gård. Hyggeligt men gammeldags og upraktisk. Det varede længe, inden vi fik elektricitet - altså, petroleumslamper over det hele. Komfur og kakkelovne: Brændsel ind og aske ud. Vaskebræt, ja, og pumpen der altid frøs om vinteren. Men sådan var det jo også i de andre huse. Det gav meget arbejde men også en egen hygge.

Først som voksen forstår man, at far og mor altid sagde, inden de gik fra os: Pas på lyset, børn! Vi syntes ikke, der var noget at være bange for.

I gamle dage var der ca. 97 tdr. land til skolen, en del agerjord men mest hede, mose og klæg. Da der sta-

dig var lidt jord til og plads til dyr i husene, var det jo spændende at forsøge med forskellig avl. Marken blev drænet, og en ko kom på stald samt et par grise. Far og mor lo, når de fortalte om det. Vore sorte høns var flinke til at lægge æg, men vi kendte skam også til kyllingesorger og glæder. Senere blev det til gedeavl, avlscenter for sångeder. Der udgik mange fine lam fra besætningen, og vi børn græd, når lammene skulle sælges - eller døde. Af og til var der nogle, der skulle have sutteflaske. I flere år var der held ved det, og far var på ungs-kue med flokken og kom hjem med pæne præmier. Bukken Max lugtede ækelt, og vi var meget bange for ham. Et stolt syn i vor kirkeby med sprelske gedder i fennen på den lille trekant - og flotte høstakke i engen, mens åen klukkende snoede sig hele vejen om bedriften.

En anden gang købte far et får, og skønt det stod i kløver til livet, må det have længtes, for som det dog brægede - og det utaknemlige bæst stak af hjem til Hedegård. Vi må have fået det tilbage, for det blev slagtet hjemme, og vi fik bl.a. pølser på rad.

Vi børn havde på skift kaniner, dværghøns og duer. Det var skønt med dyr, men engang blev vi i det gamle udhus hjem-søgt af rotter. Gru og rædsel! - Vi turde ikke gå ud i de ydre gemakker ubevæbnede. Hans har tit måttet høre for, at han gerne greb ildklemmen, som han kraftigt slog mod dørkarmen råbende himmelhøjt: Rot, rot, rot!!! - i håb om at få dem ned i hullerne. Vi lo ad ham og var endnu mere bange. De ville ikke udryddes. Vi prøvede mangt og meget. Bl.a. bagte vi en stor pandekage, som vi fyldte med gift, men rotterne smaskede og blev endnu federe. Men så fik vi en stor grævlingehund (uden stamtavle og nok lidt for stor). Den blev lige taget ud af et stort hvalpekuld, så det var naturligt, at den den første nat hos os hylede og jamrede så højt og inderligt, at ingen fik søvn i øjnene. Det var synd for "Dax" - men tænk: Rotterne forsvandt og kom aldrig tilbage - og der var glæde!

Så havde vi ingen dyr længere, men far sprudlede stadig af energi. Vi havde jo den såkaldte vestjydske skoleordning, d.v.s., at børnene gik om vinteren hver dag fra 9 til 3, men om sommeren 5 dages uge. De store børn gik en dag om ugen fra 7 til 12, de mindre fire dage, og de små fem. På den måde blev der foruden skolen også tid til praktiske ting.

En stor gammel have havde vi, skøn at lege "put" i, lidt mere træls at skulle skuffe og rive. Der var en del frugttræer, og far fik lyst til at omdanne marken til frugtplantage. Som sagt så gjort. Far ville bevise, at der kunne avles frugt i Vestjylland. Træerne voksede og blev passede efter alle kunstens regler - og blomstrede. Alle der kom måtte ned og se dem. Mor måtte daglig med ned og en lille tur rundt om træerne - Og se, hvor det tegner godt! Ja, og der kunne avles fin frugt, og det blev der mange gange - men

alt for tit hundrede nattefrosten os.

Et år f.eks. havde det tegnet så fint, og så kunne vi have hele høsten i mors hat. Det var jo næsten til både at le og græde over, men tænk om vi skulle have levet af det? Det var jo nu blevet lidt bedre økonomisk at være lærer. Far fik i 1911 i årsløn kr. 1100.00 kr., ja, for han var jo kirkebylærer, ellers var det kun 900.00 kr. (Men set udefra så " - ku æ dæjn jo sawtens, han wa jo fastlønne -") Nej, der var ikke meget at rutte med. Dog har vi aldrig sunnet noget, men det var nok også først os børn, der i alle måder blev tænkt på. Og det er ganske vist, at vort hjem var uendeligt rigt på det, som ikke kan købes for penge.

Noget af det vi også vil mindes er, når vi fejrede tipoldemors fødselsdag. Fars ide. Når der var for længe mellem vore egne fødselsdage, så kunne vi da fejre olde- eller tipoldemor. Datoen var underordnet - humøret højt. Der gik bud til præstegården, hvor der var seks børn på alder med os fem-. Alle kom, og vi drak chokolade med tilbehør - og bagefter legede vi så forskelligt, bl.a. ordsprogsleg. Senere spillede og sang vi. Det var hyggeligt og sjovt!

Der blev i det hele taget spillet og sunget meget i hjem og skole, ja, ud over sognet. Når far og mor skulle til en festlighed, så var det en selvfølge, at de travede, og at de havde den gamle kuffert med "de små sorte" med både frem og tilbage. (Sangbøger med udvalgte salmer og sange). Jeg mindes en aften, mor og far kom hjem fra et gilde henimod midnat. Deres håbefulde poder havde lovet at gå i seng i pæn tid. Men ~~men~~ fristelsen til at spille kort var for stor. De glemte tid og sted - indtil de hører yderdøren gå op - faste skridt i gangen og døren til stuen går op - ?? - to par øjne kontra fem par - stilhed - - . Far går hen til kakkellovnen, åbner lågen, går hen til bordet, samler kortene sammen og - kaster dem i ilden. (Fars egne kort fra seminarietiden). Godnat! - Vi listede af og gik i seng i fuldkommen tavshed.

Jeg er overbevist om, at far og mor har leet hjerteligt af deres dumme unger. Spilopper blev der lavet. Og skønt far og mor var gode opdragere, blev vi ikke dydsmønstre.

Vi boede ikke ved alfarvej men oppe på bakken med kirken som nærmeste nabo. Der skete ikke så meget til daglig. Når der så endelig var bryllup eller begravelse el.lign. hændte det, at vi troede os uset bag den høje tjørnehæk. Men mor opdagede de mistænkelige kulører og små nysgerri-ge hoveder. Mor forstod selv, selv om hun nok var lidt flov over os. Ligeså når der kom nogen og skulle tale med far. Så måtte vi ud i køkkenet og undertiden var der trængsel ved sprækken ved døren.

Så snart vi var store nok, fik vi også pligter. Vi piger skulle hjælpe mor og drengene arbejde i haven. Ja, var der ikke andet, så var der jo altid skuffejernet. Hans og jeg var sendt i haven en lørdag forud. Vi må have følt, at vi fortjente en belønning, blev enige om at holde en lille pause og gik om te æ kjø'mand og købte sodavand og vafler. Vi luskede ned ad stien, over broen og bagom præstegården. Om Thomas K. har skrevet det i bogen eller skænket os det,

ved vi ikke. Så vidt vi erindrer, blev det aldrig opdaget, men det smagte så sandelig af dårlig samvittighed.

Hvert år den 5. november, bedstemors fødselsdag, skulle mor og far til Ulfborg. En stor dag for bedstemor, hvor alle hendes børn kom. Bedstemor boede hos Dorthea og Jens Thorstensen, hvor hun havde det godt, og her var til alle tider åbent hus for os alle. Men 5. november var de voksnes dag, finfin middag m.m. - Der blev talt og sunget - og diskuteret. Ja, bølgerne gik tit højt. De svogre var forskellige og kunne blive ivrige og højroastede. De drillede - og respekterede hinanden. Vi børn ville gerne have været med, men vi glædede os til næste morgen, for det var stensikkert, at far og mor havde kransekage med hjem til os. Meget tidligt kunne vi stå op for at finde det i mors taske og smage det.

Tænk, at bedstemor og moster Dorthea altid huskede os. Vi siger også tak for det traditionelle kræmmerhus!

Når vi havde en familiefest eller anden festlighed, sendte vi bud efter morbror Peder. Iført stribet bluse, hvid kokkehue og hvidt forklæde kogte og regerede han alt imens, han fortalte historier og spredte hygge. Mens vi var små, gik familieturene til Ulfborg at besøge bedstemor. De små hjemlige ture til krattet og heden med kæmpehøje på rad. Om foråret fulgtes vi op for at se vårkobjelden, som var så sjælden, at vi ikke måtte plukke den.

Men tiden gik, og vi blev voksne. Vi var skiftevis hjemme og ude, var på skoler og under uddannelse. Vi voksede op i en lykkelig tid. Far og mor blev ældre, men var stadig unge i sind. De havde altid tid at høre på os. Vore venner var altid velkomne. Men ude i verden gærede det. Mørke skyer trak op og 2. verdenskrig blev en realitet. Meget forandrede. Der var to ting, som mor og far glædede sig meget til. De skulle for første gang være bedsteforældre, og Simon skulle have studentehuen. Det skulle far desværre ikke opleve. Ca. 14 dage efter fars død fik Margrethe og Vagn en dejlig dreng. Simon fik sin studentereksamen. (Mor oplevede heldigvis at blive både mormor og farmor).

Fars død og tiden, der fulgte, var en svær tid for mor, men hun var tapper og levede videre for sine børn. I seks år boede mor i Jelling, hvor hun også fandt sig venner.

Nu var vi tre ansat i skolens tjeneste. Rit var blevet lærerinde i Staby, og at hun bevarede sit humør og sin vestjydske lune, skal jeg give et bevis på til sidst:

Jeg skal til Staby at besøge mor og Rit og havde undervejs været i et hjem, hvor der blev pralet lovlig meget af børnene. Mens vi drak kaffe, fortalte jeg om det og sagde selvklog: "Så'en hober a no e't, du gor o praler a wås, mor, for de lød wål nok domt." - Mor sad lidt, så kom det prompte med det charmerende glimt i øjet: "Nej, da hår a æ jo så nem, når dæ no ét æ nøj o prål aw." - Den kunne vi have undgået. Men de wa så sand' som de wå så'j. - Og dog fik vi en hjertelig latter - .

De har børnene:

- A. Margrethe Holm Rasmussen
- B. Eva Holm Rasmussen
- C. Hans Holm Rasmussen
- D. Marie Holm Rasmussen
- E. Simon Holm Rasmussen

VI.A. Margrethe Holm Rasmussen er født i Idom skole den 25. december 1912, og hun blev gift i Idom kirke den 18. maj 1939 med

Vagn Juul Rasmussen, der er født i Herning den 22. januar 1909 som søn af assistent Jens Juul Rasmussen og hustru Marie Kirstine Kristensen, Herning.

Bosat: Holm pr. Lemming.

Margrethe Holm Rasmussen gik i skole i Idom og arbejdede derefter ved husgerning 2 år hjemme. Derefter var hun 1½ år hos købmand Jens Thorstensen, Hørborg. Efter endnu et års tid hjemme, havde hun plads hos sin morbror Peder og tante Abelone i Hee 1½ år. Efter 1934 at have besøgt Ryslinge Højskole, havde hun forskellige pladser bl.a. i København, og Herning.

Vagn Juul Rasmussen gik i skole i Herning og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. 1928-29 tog han delingsføreruddannelse på Ollerup Gymnastikhøjskole og 1933-34 var han elev på Tune Landbrugsskole. 1939 købte han gård i Holm pr. Lemming, som han stadig driver. 1951 byggede han ny lade. Han sidder i menighedsrådet for Serup-Lemming pastorat.

De har børnene:

- 1. Jens Juul Rasmussen
- 2. Hanne Marie Juul Rasmussen
- 3. Jørgen Juul Rasmussen

VI.A.1. Jens Juul Rasmussen er født i Serup den 29. april 1942, og han blev gift i Århus den 21. februar 1969 med

Lena Strandløv Nørgård, der er født i Brødstrup den 14. juni 1946 som datter af afdelingsleder Henning Nørgård og hustru Ruth Strandløv Kristoffersen, Haldrup.

Bosat: Frisenborgvej 41, Hammel.

Jens Juul Rasmussen gik i skole i Serup og er uddannet ved

landbruget bl.a. 2 år på Mausing Møllegård og 1½ år i Ebstrup. Han var 1956-57 elev på Levring Efterskole og 1961-62 aftjente han sin værnepligt ved Jydske Luftværnsartilleri i Hvorup ved Ålborg og 10 måneder i Tønder. Efter et ophold på Askov Højskole arbejdede han igen ved landbruget og var senere 9 måneder på Vejlbj Landbrugsskole. 1965-68 var han fodermester på Ødum Forsøgsstation ved Hadsten og derefter ½ år på Hadsten Mejeri. Efter ½ år i Saskatchewan I Canada fik han ansættelse på Hammel Mejeri.

Lena Strandløv Nørgård gik i skole i København og Horsens og arbejdede ved husgerning bl.a. som stuepige på Askov Højskole ½ år og 2 pladser i Århus. Efter i 1964 at have besøgt Odder Højskole blev hun ansat som sygeplejeelev på Kommunehospitalet i Århus og var færdiguddannet 1968. Efter 7 måneder på Børnepsykiatrisk Hospital i Risskov, arbejdede hun ½ år Lloydminster Hospitalet i staten Saskatchewan i Canada. Efter hjemkomsten til Danmark arbejdede hun 3 måneder på Hammel Sygehus, før hun blev ansat på Kommunehospitalet i Århus.

De har sønnen:

- a. Mads Strandløv Rasmussen, der er født i Silkeborg den 30. august 1970.

VI.A.2. Hanne Marie Juul Rasmussen er født i Holm i Serup sogn den 22. november 1945, og hun blev gift i Serup kirke den 13. januar 1968 med

Evan Mikkelsen, der er født i Mausing i Vinderslev sogn den 9. september 1941 som søn af snedkermester Hans Regner Mikkelsen og hustru Edith Mikkelsen, Mausing pr. Vinderslev.

Hanne Marie Juul Rasmussen gik i skole i Serup og tog realeksamen i Kjellerup 1961. Efter en tid ved husgerning, blev hun udlært defektrice på Kjellerup Apotek 1963-66. Efter 1½ år på Løveapoteket, Herning, og ½ år hos dyrlæge Aarre, Sunds, som kontordame, er hun nu hjemmegående husmoder.

Evan Mikkelsen gik i skole i Mausing og blev udlært tømrer hos faderen 1959. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Ingeniørtropperne i Randers arbejdede han hos "Almind Huse" i Almind, hvor han også var med til at bygge huse i Tyskland. 1964 arbejdede han hos tømrermester P. Knudsen, Sund, indtil han etablerede egen forretning i Sunds.

Bosat: Vibøvej 42, Sunds.

De har datteren:

- a. Jane Juul Mikkelsen, der er født i Sunds den 27. november 1968.

VI.A.3. Jørgen Juul Rasmussen er født i Holm i Serup sogn den 29.



VI. Idum skole



VI. A. Margrethe og Vagn Juul Rasmussen



VI. A. 1. Lena og Jens Juul Rasmussen



VI. A. 1. a. Mads S. Rasmussen



VI. A. 2. Hanne og Evan Mikkelsen



VI. A. 2. a. Jane Juul Mikkelsen



VI. B. Eva Holm Rasmussen



VI. C. Hans Holm Rasmussen



VI. D. Marie Holm Rasmussen

september 1949. Han gik i skole i Serup og tog realklassen i Kjellerup. 1969 tog han studentereksamen fra Th. Langs Gymnasium. Efter at have aftjent sin værnepligt i Holstebro, påbegyndte han august 1970 læreruddannelse på Herning Seminarium.

VI.B. Eva Holm-Rasmussen er født i Idom den 12. oktober 1914.

Bosat: Lindknud pr. Brørup.

Eva Holm-Rasmussen gik i skole i Idom, hvor hendes far var lærer og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. i Vedersø Præstegård, på Falster og i Sønderjylland. Som 18-årig besøgte hun Ryslinge Højskole og senere Børnehjemmet i Herning. 1943-46 læste hun på Odense Småbørnsseminarium og fik derefter ansættelse i Falsted ved Fåborg i 5 måneder. Efter et år i Stauning blev hun lærerinde i Staushede i Gesten sogn i 12½ år. Siden april 1959 har hun været ansat ved Lindknud Kommuneskole.

VI.C. Hans Holm Rasmussen gik i skole i Idom, hvor han blev født den 20. september 1916. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte som 16-årig Staby Efterskole. Efter ophold på Vinding Husmandsskole 1943-44 var han 15 år kontrolassistent ved Idom-Bur Kontrolforening. Siden 1960 har han arbejdet som lagerarbejder hos firma R.A.V. i Holstebro.

Bosat: Idom pr. Holstebro.

VI.D. Maria Holm-Rasmussen er født i Idom den 6. januar 1918.

Hun gik i skole hos faderen i Idom skole og var derefter på Staby Efterskole. Efter ½ år hjemme som suppleant for faderen arbejdede hun ved husgerning afbrudt af ophold på Ryslinge Højskole 1936. Hun var bl.a. 2 år hos sin moster Stinne og onkel P.Chr.Bollerup i Nørre Lem i Salling, ½ år hos sin moster Doethea i Ulfborg og et år på Bornholm. 1942-45 blev hun uddannet på Vejle Forskoleseminarium. Efter 3 måneder som vikar i Egholdt ved Kolding og 2 år som lærerinde i Kragelund har hun siden maj 1947 været ansat ved skolevæsnet i Staby. 1952 tog hun uddannelse som skolekøkkenlærerinde på Ankerhus Husholdningsseminarium og siden 1954 har hun været organist ved Vedersø kirke.

Bosat: Staby gamle skole pr. Ulfborg.

VI.E. Simon Holm-Rasmussen er født i Idom den 8. januar 1922, og

han blev gift i Sønderup kirke den 19. august 1947 med Asta Sørensen, der er født i Braulstrup i Sønderup sogn den 20. april 1913 som datter af gårdejer Kresten Sørensen og hustru Metha Resdal, Sønderup. Asta Sørensen døde i Tønder den 23. juli 1963.

Bosat: Tumbøl pr. Åbenrå.

Simon Holm-Rasmussen gik i skole i Idom hos faderen og tog preliminæreksamen 1939 fra kostskolen Kornmod i Silkeborg. 1942 tog han studentereksamen fra Struer Statsgymnasium, og 1946 demitteredes han fra Jelling Seminarium. Efter en tid som vikar i Gentofte var han to år på Trangisvåg Skole på Færøerne. Derefter var han 1½ år ved Brundby skole på Samsø, 3 år ved Tranekær skole på Langeland og 1953 ved Tumbøl skole som førstelærer. Siden 1963 har han været overlærer ved Felsted Centralskole og 1965 blev han ungdomsskoleinspektør ved Felsted Centralskole. 1959-60 var han på årskursus i matematik og fysik. Han har siddet som formand for Felsted Danskesamfund og har 1953-1963 været korleder for Tumbøl sangkor.

Asta Sørensen gik i skole i Sønderup og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. fra 1935 til 1942 barneplejerske hos amtmand Berner i Ålborg. 1945 demitteredes hun fra Vejle Småbørnsseminarium og blev derefter uddannet køkkenlærerinde på Ankerhus Husholdningsseminarium. Efter tre år som årsvikar på Haraldsted Skole ved Ringsted, og tre år som lærerinde på Tranekær skole, var hun 1959 til 1963 lærerinde ved Tumbøl skole.

De har børnene:

1. Søren Holm-Rasmussen, født i Suderø, Færøerne, den 5. november 1948. Han er revisorassistent og bor hjemme.
2. Lars Holm-Rasmussen, født i Brundby på Samsø den 19. august 1950.
3. Gjertrud Holm-Rasmussen, født i Tranekær den 2. november 1952.

VI.E.1.

Søren Holm-Rasmussen er født på Suderø på Færøerne den 5. november 1948.

Han gik i skole i Tumbøl og tog realeksamen fra Feldsted Centralskole. Derefter blev han udlært revisor hos Sønderjyllands' Revisionskontor i Åbenrå 1968, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Haderslev og Nørre Uttrup. Efter hjemsendelsen 1969 blev han ansat i sit gamle firma som revisorassistent.



VI. E. Simon Holm Rasmussen



VI. E. Asta Holm Rasmussen



VI. E. 1. Søren Holm Rasmussen



VI. E. 2. Lars Holm Rasmussen



VI. E. 3. Gjertrud Holm Rasmussen

VII.

Kristine Holm er født i Brøde i Ulfborg sogn den 11. Maj 1889, og hun døde i Skive den 28. maj 1962. Hun blev gift i Ulfborg kirke den 30. maj 1916 med

Poul Christian Bollerup, der er født i Hanning den 10. november 1888. Han døde i Skive den 18. september 1968.

Kristine Holm gik i Ulfborg Kirkeby skole og var hjemme, indtil hun i sommeren 1909 kom på Ryslinge Højskole for igen at tage hjem. Fra 1912 til hun giftede sig i 1916 opholdt hun sig sammen med sin mor hos Dorthea Thorstensen.

Poul Christian Bollerup var udgået fra Nørre Nisum Seminarium og var 1912 til 1916 lærer og kirkesanger ved Ulfborg Stationsbyskole, hvorefter han blev ansat som førstelærer og kirkesanger i Lem ved Skive, hvor de udøvede en stor og velsignelsesrig gerning. Omkring 1957 tog Bollerup sin afsked som lærer men vedblev dog at være kirkesanger til sin død også efter at være flyttet indtil Skive.

Egteskabet var barnløst-.



VII. Kirstine og Poul K. Døllerup

R E G I S T E R

over direkte efterkommere efter Simon Holm (Brøde) og Johanne Margrethe Pedersen fra Brøde i Ulfborg sogn.

Andersen Anna Mette Holm	64	Galsgård Stinne	81
" Birgitte Holm	64	" Torben Holm	80
" Jørgen Thüsgård	75	Gosvig Hanne	107
" Karen Holm	75	" Kirsten	107
" Lars Holm	64	Hansen Ida Ruby	85
" Margrethe Holm	75	" Jeanette Holm	78
" Mette Åbjerg	81	" Lars Tang	57
Benedsgård Anna-Lise	65	" Per Ruby	85
" Inger Holm	64	" Susanne Tang	57
" Kaj Milter Holm	65	" Søren Peter Tang	57
" Marie Kirstine	63	Holm Anna Øjgård	58
Bukbjerg Bertha Holm	103	" Annette Ølgård	66
" Christian Ebbe	103	" Bent Brøde	62
" Dagmar Holm	107	" Dorteia Kirstine	90
" Helen Kirsten	103	" Edel Ølgård	66
" Margrethe Holm	100	" Ellen Kirstine Øllgård	67
" Nanna Holm	105	" Enna Margrethe Øllgård	63
" Palle	103	" Gunhild Øllgård	66
" Peder	102	" Hans Øllgård	65
" Petrea Marie	97	" HANSine Kirstine	108
" Signe Holm	97	" Ida Margrethe	73
" Signe Holm	106	" Inger Margrethe Øllgård	67
Bøndergård Knud	80	" Jens Brøde	55
" Pia	80	" Jens Brøde	62
Christiansen Bent	99	" Jens Christian	66
" Bente	98	" Jørgen Øllgård	66
" Dorte	98	" Johanne Margr.Øllgård	55
" Else Marie	99	" Johanne Øllgård	67
" Jens Christian	99	" Jutta Øllgård	72
" Knud	99	" Karen Margrethe Brøde	62
" Knud Erik	98	" Karen Øllgård	67
" Ole	99	" Kirsten	96
" Ove	98	" Kirstine	117
Føenger Ole	105	" Marie Øllgård	69
" Peter	105	" Peder Smedegård	90
Fiedler Ejvind Bukbjerg	108	" Peder Øllgård	66
" Kurt Bukbjerg	108	" Peter Bertelsen	61
" Villy Bukbjerg	108	" Poul Erik Brøde	62
Filsø Arne Bukbjerg	104	" Simon Brøde	61
" Egon Bukbjerg	105	" Susanne Signe Brøde	62
" Else Bukbjerg	104	Holm-Rasmussen Eva	115
" Esther Bukbjerg	104	" Gjertrud	116
" Jens Chr.Bukbjerg	104	" Lars	116
" Svend Bukbjerg	104	" Maria	115
Fjord-Larsen Hans	93	" Simon	115
" Lone	93	" Søren	116
Galsgård Hans	79	Høgsberg Anna	76
" Ida Marie	79	" Ida	76
" Jens	80	" Ingrid	77
" Nanna	80	Jensen Arne	86
" Niels Viftrup	79	" Anders Busk	64
" Ole Viftrup	79	" Ida Margrethe	87
" Peder Holm	80	" Ingeborg	86
" Per Viftrup	79	" Inger Bukbjerg Jensen	106
" Sigrid Birgitte	79	" Jens Kristian Busk	64
" Simon	78	" Lydia Margrethe	78
" Simon Holm	80	" Johannes	87

Jensen Poul Bukbjerg	107	Nielsen Tine Kirkegård	104
" Åse Busk	64	" Vagn Holm	72
Jeppesen Bodil	81	Pedersen Annette Tang Preisl.	57
" Flemming	81	" Carsten Holm	96
" Hans Brøde	60	" Dan Høgsberg	77
" Jens Brøde	60	" Heidi Tang Preisler	57
" Johanne Holm	59	" Hanne Preisler	57
" Kristen Holm	60	" Ib Høgsberg	77
" Lars Brøde	60	" Lene Holm	96
" Susanne Holm	60	" Susanne	77
Kristensen Anna	98	Pilgård Kate Rømer	84
" Elsebeth Lindbjerg	100	" Niels Rømer	84
" Hanne Lindbjerg	100	" Palle Rømer	84
" Hans Holm	75	Rasmussen Hanne ?arie Juul	114
" Helen Marie Lindb.	100	" Hans Holm	115
" Jan Holm	75	" Jens Juul	113
" Kirsten Bukbjerg	99	" Jørgen Juul	114
" Knud Tage	100	" Mads Strandløv	114
" Tove	98	" Margrethe Holm	113
Larsen Inger Holm	71	Rømer Ida Margrethe	85
" Jens Holm	70	" Herdis	82
" Jørn Holm	70	" Hermann	84
" Niels Holm	71	" Inger	83
" Tove Holm	71	" Jens	84
Mikkelsen Jane Juul	114	" Klaus	84
Mortensen Anker Holm	88	" Solveig	84
" Asta Holm	81	Skovmose Edith	101
" Grethe	89	" Frank	102
" Grethe Holm	88	" Frode	102
" Gudrun Holm	77	" Jens	101
" Hans Holm	88	" Lene	102
" Karen Holm	89	" Troels	102
" Kirstine Holm	86	Sommer Iben	72
" Maren Holm	75	Sørensen Carsten Clausager	69
" Margrethe Holm	74	" Christian Clausager	69
" Nanna Holm	82	" Claus Holm	69
" Sigrid Holm	78	Thorstensen Birte Holm	95
" Vagn Holm	87	" Ellen Sindberg	91
Møller Erik Bukbjerg	106	" Gunnar Holm	93
" Jytte Bukbjerg	105	" Hakon Holm	95
Nielsen Anna Tang	56	" Hanne Cecilie Holm	96
" Arne Holm	69	" Hans Holm	94
" Bente Tang	58	" Ida Holm	75
" Grethe Øllg. Holm	69	" Jenny Dorthea Holm	74
" Hans Holm Kirkeg.	73	" Jens Holm	93
" Hans Øllgård	68	" Jens Thorsten	96
" Ingerlise Holm	68	" Jesper Holm	95
" Jan Susgård	83	" Jørgen Holm	94
" Jens Brøde Tang	58	" Karen Sindberg	92
" Jens Holm Kirkeg.	72	" Kresten Thåning H.	91
" Jeppe Rømer	83	" Lene Holm	94
" Jørgen Susgård	83	" Lone Holm	95
" Kaja Holm Kirkeg.	73	" Niels Holm	94
" Kirstine Tang	57	" Per Holm	94
" Knud Tang	58	" Simon Holm	91
" Nanna Susgård	83	Vejrup Peter	92
" Niels Jørgen Tang	57	" Thomas	92
" Ove Tang	56	Ørts Bent	67
" Per Tang	58	Østergård Annette Holm	59
" Per Øllgård	68	" Hans Bjerre	101
" Tage Øllgård Holm	68	" Kurt Sand	59