



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN ULRIKSEN

fra

HYLLERSLEV



om

Ulrich Adolph Beck Jensen, født 1824,

hans forfædre

og efterkommere

A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING
BREDEGAARD, SKALS

1969

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og rå,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du mit land, min stamme, frit må leve,
og skønne sange på den danske røst
må frie, stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blå sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J.C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt." Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?"; så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede forteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bog igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Hyllerslev, Rærup og Lydum, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som den ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generatio-

ner. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Skals, den 20. november 1969.

A/S Nordisk Slægtsforskning.

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler Ulrich Adolph Beck Jensen med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af samtlige efterkommere efter nævnte Ulrich Adolph Beck Jensen og dennes hustru.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld findes i vedlagte plasticlomme en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

I samme plasticlomme findes en sol, paa hvilken slægtens medlemmer ses opført. I solens midte staar ægteparret Ulrich Adolph Beck Jensen og Andrea Cathrine Hansdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver, og eventuelle tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i bogens tekst. Hvis man saaledes f.eks. paa

solen finder personen Ulrik Ulriksen; født 1958, vil man se, at han er mærket med a. Bevæger man sig nu fra solens midte i en lige linie ud til ham, vil man passere gennem tre rubriker, hvori staar navnene paa hans oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis II., C. og 3. Ulrik Ulriksen faar derfor registreringsnummeret II.C.3.a., under hvilket nummer han ses opført i selve teksten. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man "stedfæste" enhver person i oversigten i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 " "
1 " hvede eller ærter	1½ " "
1 " havre	½ " "
1 " humle	½ " "
4 læs enghø	1 skp. "
12 gæs	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunde frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m. m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m. m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td. land (à 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m. v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Anetavle

for

Ulrich Adolph Beck Jensen

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det, De har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at De er fuldt tilfreds og finder resultaterne både gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejds omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m. m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f. eks. landsarkivet i Viborg og her får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med håndskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille på alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, må De således huske på, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin rådighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgår af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned

til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegården. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklender, der som kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af lån etc. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori mod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f. eks. ske på den måde, at der opstår en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o. s. v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordbøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægts-

linie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, med det formaal at give Dem et indblik i arbejdets omfang, og bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1. GENERATION

Ane 1 Ulrich Adolph Beck Jensen

er født den 19. januar 1824 i Rærup, Lydum sogn, og han døde den 19. december 1918 i Hyllerslev, Janderup sogn.

Han blev hjemmedøbt den 20. januar 1824 og senere fremstillet i kirken; faddere var hr. Ulrich Adolph Beck, Laurits Jacobsen Oustrup, ungkarl Christen Beck fra Tarm mølle, pigen Christiane Jacobsdatter Lundager og møllerkonen Mette Beck fra Lydum mølle.

Ulrich Adolph Beck Jensen blev gift den 16. oktober 1852 i Janderup kirke med

Andrea Cathrine Hansdatter

Forlovere ved vielsen var Hans A. Friis af Hyllerslev (brudens morbroder) og ejeren af Lindbjerg mølle i Ølgod sogn Jacob Jensen (brudgommens broder).

Andrea Cathrine Hansdatter er født den 9. december 1827 i Janderup som datter af gaardmand Hans Nielsen og hustru Ane Andersdatter Friis, og hun døde den 22. marts 1918 i Hyllerslev.

Hun blev døbt den 9. december 1827; gaardmand Hans Friis' kone fra Hyllerslev bar hende til daaben, og faddere var Søren Friis fra Orten, gaardmand Jens Kjær fra Hyllerslev, ungkarl Peder Friis, ligeledes fra Hyllerslev, og pigen Ane Nielsdatter fra Janderup.

Andrea Cathrine Hansdatter var femte barn i en søskendeflok paa seks, alle piger. Nummer et hed Maren Cathrine og fødtes den 1. september 1817 i Janderup. Nummer to var Maren, der fødtes den 20. juli 1819 i Janderup. Hun blev gift første gang den 31. oktober 1846 i Janderup med enkemand Niels Christian Frandsen, der var gaardmand i Janderup. Med ham fik hun en flok børn, der alle bar navnet Frandsen, og efter hans død giftede hun sig anden gang den 19. november 1863 i Janderup med Bennet Nielsen, gaardejer i Janderup, med hvem hun fik en søn. Tredje barn af Hans Nielsen og Ane Andersdatter Friis var Christine, der fødtes den 23. oktober 1821 i Janderup. Hun blev gift den 31. oktober 1857 i Janderup med Bonde Nielsen, med hvem hun bl.a. havde datteren Ane Cathrine, der i 1884 blev gift med gaardmand Jacob Nielsen i Janderup, en søn af skipper Thue Nielsen. Det fjerde barn hed Nielsine Kjerstine og fødtes den 29. december 1823 i Janderup. Hun blev gift den 31. oktober 1857 med gaardejer i Janderup Niels Pedersen, med hvem hun bl.a. havde sønnen Hans og datteren Ane. Det femte barn var ovennævnte Andrea Cathrine, som blev gift med Ulrich Adolph Beck Jensen, og sjette barn var Ane Cathrine, der fødtes den 16. maj 1830 i Janderup og iøvrigt døde ugift.

Ulrich Adolph Beck Jensen var ejer af Hyllerslev Storgaard, som han drev indtil ca. 1880, da den afstodes til sønnen Hans Friis Ulriksen.

Ulrich Adolph Beck Jensen og Andrea Cathrine Hansdatter havde i deres ægteskab børnene I Ane Kirstine, født 1854, II Hans Friis, født 1857, og III Jens, født 1859. Angaaende disse børn og deres efterkommere se bogens andet afsnit.



Ane 1. Helbroderen Jacob Jensen og
dennes hustru



Hyllerslev Storgaard

2. GENERATION

Ane 2 Jens Jacobsen

er født 1797 i Lundager, Lunde sogn, og han døde den 9. februar 1853 i Rærup, Lydum sogn. Det har ikke været muligt at finde hans daab, da kirkebogen for Lunde sogn først begynder 1799.

Jens Jacobsen blev gift første gang den 30. september 1820 i Lydum med

Ane 3 Johanne Cathrine Beck

Forlovere ved vielsen var Ulrich Adolph Beck fra Lydum mølle og Jacob Lauritsen fra Lundager.

Johanne Cathrine Beck er født den 19. juli 1801 i Lydum mølle, og hun døde den 16. september 1826 i Rærup og blev begravet den 24. september.

Hun blev hjemmedøbt den 20. juli 1801 og derpaa fremstillet i kirken den 30. august samme aar; præstens hustru Mette Helene Høyer bar hende til daaben, og faddere var jomfru Kruse, sr. Jens Bæk, sr. Niels Hansen, Kirstine Bæk og Else Jensdatter fra Tarm mølle.

Efter Johanne Cathrine Becks død giftede Jens Jacobsen sig anden gang den 5. maj 1827 i Lydum med Kirstine Marie Kirkemann, der fødtes 1801 i Varde som datter af konsumptionsbetjent Niels Pedersen Kirkemann. Hun var ved vielsens indgaaelse enke efter Niels Olesen Birk, der døde den 4. januar 1826 i Rærup, 46 aar gammel, efter i fire aar at have været gift med Kirstine Marie Kirkemann.

I 1850 indgav Jens Jacobsens søn Niels en ansøgning til det kongelige landhusholdningsselskab, i hvilken ansøgning han redegjorde for sin faders fortjenester og anmodede om, at selskabet paa en eller anden maade ville premiere faderen for dennes indsats. Det skete ogsaa, idet Jens Jacobsen kort efter fik tildelt landhusholdningsselskabets sølvbæger for landboflid. Denne ansøgning opbevares stadig, og da den fortæller en hel del om Jens Jacobsen og hans virke som landmand, bringes den her i fuld afskrift:

"Til det kongelige Landhusholdningsselskab

Niels Jacobsen af Lyhne Krogaard, Lyhne Sogn, Ringkiøbing Amt, Nørre Herred, andrager underdanigst hos det høje Selskab om at min Fader Jens Jacobsen, boende i Rærup By, Lyhne Sogn Ribe Amt, Vester herred maatte forundes et af Selskabets Agtelsestegn for udvist Landboflid. Underdanigst conciperet af Supplicanten.

Med den Overbevisning at det kongelige Landhusholdningsselskab ikke overseer nogen som helst sandferdig Indberetning over de Fremskridt en driftig Landmand har gjort paa hans landøconomiske Bane, tør jeg fremkomme med en simpel Skildring af det, som jeg uden at kunne kaldes ubeskeden turde antage idetmindste at ligge temmelig nær de Bedrifter, for hvilke det høje Selskab forhen har uddelt og vist endnu uddeler opmuntrende Paaskjønnesbeviser.

Aar 1821 kom min Fader ved Kjøb i Besiddelse af en lille Bondegaard i Rærup by med et tilliggende af 24 Tdr. Land Agerland, 5 Tdr. Land Eng og 26 Tdr. Lande Heede,

som kostede 1000 Rdr. i S.v., hvorpaa dengang holdtes 5 sultforede Kreaturer og 2 daarlige Arbejdsheste, af hvis Kiøbesum hans pecuniære Evne ikke tillod at udbetale uden neppe Halvparten. Jorderne og Bygningerne vare i en sørgelig forfatning og trængte til større Grundforbedringer end Nogen, der kjendte Forholdene, troede han, som aldeles uformuende formaaede at gennemføre uden, som et gl. Mundheld siger, at lade Koen dø medens Græsset groer, dog uden synderlig Hielp lagde han Haand paa Verket, fik den sure og forvildede Agerjord, der kun bar lidt Korn paa Ryggen af Agrene, og i stedet for gode Græsarter nogle som egne sig for Jorden i en slig Tilstand, - lagt tør ved efterhaanden at grave 2-300 Favne smaa Grøfter imellem og tværs over Agrene og 900 Favne Afledningsgrøfter, der ogsaa for en Del bidrog til Engens Tørring. Den gode Jord, som næsten alt sammen var pløiet op til Agrenes Midte, blev succesive mere fordelt over det hele, ligesom og Marken blev inddelt i smaa ligestore Indtægter, der efter at være brakkede og paakjorte omtrent 140 Læs Mergel pr. Td. land, som for Størstedelen maatte kjøres $\frac{1}{2}$ Miil samt 25 Læs Gjødning pr. Td. Land, blev behandlet med et efter Forholdene afpasset Sædskifte. Engen i Nærheden af Gaarden blev indgrøftet og siden en Del deraf vandet af en tilgrænsende Aa ved Hjælp af en Pumpemølle, det øvrige blev taget under Ploven, eftersom Siv og Tuer i mange Aar aldeles havde kvalt Græsvegetationen.

Hedearealet havde han under Forbedringen af Mark og Eng ikke ladet ligge ubenyttet, men hvert Aar pløiet og merglet, et i Forhold til hans Drivskraft betydeligt Stykke, og efter faa Aars Forløb havde han ved sin i Sandhed utrættelige Stræbsomhed hele Stykket som før paa enkelte Steder nær (var) et Morads og paa andre bestod af Vandhuller og store Knolde udgrøvtet, indgravet og bragt under Dyrkning. - Mergel som fandtes i Nærheden paakjorte han i tilbørlig Mængde, ca. 140 Læs pr. Td. Land, og den Gjødning som ved det omhyggeligste Sammenhold og Iblandten af alt hvad der kunne tjene som saadant blev fra Gaarden hvortil allerede dengang avledes noget Kløverhø, mere Enghø og Straafoder end før, transporteret til den opdyrkede Lod, der ligger c. $\frac{1}{2}$ Miil fra Gaarden, og Mangelen paa Gjødning, som især i Førstningen fandt Sted blev afhjulpet ved Anlæg af smaa Compostdynger og ved Nedpløjning af grønne Væxter. I Hedeparcellen blev hvert Aar i det mindste kastet saamange Grøfter som gjordes nødvendige for det endnu ucultiverede Hedeland. Saaledes befindes nu omkring og inden Loddens Grænser foruden mange smaa Grøfter 2-350 Favne, 3 Alen brede Grøfter. Alt eftersom Avlen forøgedes blev det mere og mere besværligt for min Fader at faae Kornet og Kløveren kjørt den lange Vei hjem til Gaarden, som heller ikke uagtet Bygningerne ere udvidede kunne rumme hvad Ejendommen udbragte. For at afhjælpe den store Ulempe, som derved var forbunden, lod han bygge et Huus paa Parcellen, hvori der var indrettet Stald, Lade og et Kammer for et Menneske, som det første Aar passede 12 store Stude, der rigelig kunne ernæres af Avlen til Stedet - dog fandt min Fader for godt at ombytte noget Straafoder med Hø hjemme fra Gaarden, som nu nok kunne undværes. Senere havde han paa Stedet et lille Meieri, bestaaende af 10 Køer, som en Pige i et Et og alt passede. Samtidig hermed fodredes om Vinteren hjemme paa Gaarden 4 Heste, 10 Køer og 18 store Stude, hvortil imidlertid aarlig maatte kjøbes noget Hø. Jordernes tiltagende Kraft har gjort Hvede og Rugavl mulig, og den lykkedes ham vel.

Bygningerne (65 Fag) bleve opført med Grundmur og af nyt Tømmer. En temmelig stor Have anlagde han, hvori nu findes flere tusinde Træer, hvoriblandt en Del Frugttræer; paa Grund af dens lave Beliggenhed er den gennemskaaret af nogle Faskingrøfter.

Efter saaledes at have den lille Gaards Eiendom i een Drivt og Orden, der saa nær Vesterhavet (c. 1 Miil) vel neppe fandtes Mage til, afhændede han Hedeparcellen til en temmelig høi Priis efter i Forvejen at have kjøbt 28 Tdr. Land Hedejord, hvilken han troede i kort Tiid at kunne bringe til samme Grad af Cultur som den solgte, da Jorden var af en noget bedre Bomitet, hvortil endnu kom den meget forhøiede Drivtcapital. - 200 Læs Mergel lod han snarest muligt opkaste af 3 øvede Mergelkastere, som han maatte have flere Miil borte fra, da ingen i Omegnen hverken kjendte synderligt til dette Arbejde eller turde paatage sig det, da Jorden var noget vanskeligere at arbeide end paa de Steder, hvor han før havde kastet, og kjøre det af Graven var ikke at tænke paa, hvorfor han først maatte hente saadanne Folk langt borte og siden give dem den temmelig høje Betaling af 5 Rdr. for hver Kubikalen Mergel at kaste paa Brinken. - Jorden til at kaste Mergel paa maatte han desuden Kjøbe. 2 Plove arbejdede imidlertid paa at faae en Del af Heden pløjet, ligesom ogsaa en Mand var beskæftiget med Grøftkastning for at faa den sure Hedejord lagt tør, hvortil behøvedes mange Grøwter, da Stykket var noget ujævn og temmelig vandrig.

For at tilveiebringe tilstrækkelig Gjødning ansøgte han om en Bevilling til at maatte anlægge et Brændevinsbrænderi, hvilket blev ham bevilget. Efter saaledes at have faaet Størstedelen af Heden pløiet, Mergelen udkjørt, ca. 1500 Favne Grøft kastet og min Fader var kommen saavidt, at man saae hvor godt de 3 Aars Afgrøder, han hidtil havde høstet vare lykkedes, fandt han ogsaa til denne Parcel, hvorpaa foreløbig var bygget 14 Fag Huus, en Liebhaber til hvem han solgte samme tillige med Indretningen til Brændevinsbrænderi, idet han saae sin Bekostning og Umage saa rigelig lønnet, at han efter som han nok haabede igjen at faae nogle raee Jorder til kjøbs, ikke tog i Betænkning at overlade bemeldte opdyrkede Lod.

Kort efter kjøbte han en Gaard i Ølgod Sogn 3 Miil fra Rærup med et tilliggende af 125 Tdr. Land, hvoraf kun yderst lidt var opdyrket, som kostede 4100 Rdr. r. S., dertil var Bevilling paa at opføre en Vindmølle til Kornmaling, hvis Opførelse kostede ham 5000 Rdr.. Opdyrkningen af de Gaarden underliggende Mose og Hedejorder skete under min Faders Ledelse, af hans to voksne Sønner og ved Hjælp af en Brændevinsarbejder som kostede ham 3000 Rdr..

Nu er det bragt saavidt at der kan græsses og fodres 7 Heste, 20 Stude, 24 Køer og holdes ca. 50 Svin, hvor Besætningen da min Fader modtog Gaarden kun var 3 Heste, 6 Køer.

En Mærkelighed er det næsten at hvor Mølledammen til den gamle Vandmølle før var, findes nu en temmelig stor og frodig Have. Senere har han kjøbt Lyhne Krogaard i Lyhne Sogn, 1½ Miil fra Rærup, for 8000 Rdr., som har et Areal af 250 Tdr. Land, hvoraf de 170 Td. Land ere Mose og Hedejorder, der egner sig fortrinligt til Opdyrkning, paa hvilken jeg efter de Grundsætninger, der blev mig givet paa Institutet paa Haraldslund pr. Aarhus (som jeg i 2 Aar frekventerede) samt ogsaa under min Faders Vejledning, arbejder.

Ansøgning om Brændevinsbrænderi er indgivet og Bevilling derpaa forventes.

Af foranførte haaber jeg det kongelige Landhusholdningsselskab vil kunne danne sig et Begreb om hvad min Fader har virket for vore Jorders Opdyrkning, og derefter dømme om han er værdig til at bæres med et af Selskabets Agtelsestegn. Vel føler min Fader sin Flid lønnet ved hans Foretagenders heldige Udfald og ved den Overbevisning, at han har gavnet mange ved sit Exempel, men endnu yderligere Opmuntring for ham ville det være,

saavelksom for dem, der have taget hans Exempel til Mønster, om han maatte blive forundt et af det kongelige Landhusholdningsselskabs Agtelsestegn for udvist Landboflid.

Lyhne Krogaard d. 18 Decbr. 1850

Underdanigst

N. Jacobsen."

H. K. Kristensen citerer i sin bog om Nørre Nebel og Lydum sogne bl. a. følgende, skrevet af pastor Stampe i 1856: "I Rærup mergler de allerfleste deres mark og er nu bleven overbeviste om fordelene heraf, ihvorvel mergelen især i den første rotation fylder rugen med hvene. Den første i Rærup var Jens Jacobsen, og han blev derfor af Landhusholdningsselskabet i foråret 1851 hædret med det 3. sølvbæger for landboflid. Han har ikke sparet paa opmuntringen til at følge sit eksempel, og med tiden vil vistnok synet af hans jordbrug bære gode frugter."

Jens Jacobsen havde i første ægteskab børnene Jacob, født 1822, Ulrich Adolph, født 1824, og Carsten, født den 8. september 1826, død samme dag. I sit andet ægteskab havde Jens Jacobsen børnene Johanne Cathrine, født 1828, Niels, født 1830, og Christiane Kirstine Sophie født 1834.

Det ældste barn, Jacob Jensen, er født den 21. januar 1822 i Rærup, Lydum sogn, og han døde den 18. april 1909 i gaarden Ingersminde, Rindum sogn. Han var gift med Ane Cathrine Ebbesdatter. Hun er født den 17. februar 1823 i Ganer mølle, Skjern sogn, som datter af stænderdebuteret og ejer af Ganer mølle Ebbe Nielsen, og hun døde den 7. juli 1908 i Ingersminde.

Jacob Jensen var først ejer af Lindbjerg mølle i Ølgod og senere af Rækker mølle i Sædding, hvorpaa han ca. 1860 købte gaarden Ingersminde ved Rindum kirke. Han drev denne gaard i en aarrække, hvorefter den afstodes til sønnen Jens.

Jacob Jensen havde i sit ægteskab tre børn, nemlig Ebbe Jacobsen, født den 7. juni 1848, Cathrine Jacobsen, og Jens Jacobsen, født den 30. marts 1851.

Den ældste af børnene, Ebbe, udlærtes som kommis i Ringkøbing og etablerede ca. 1870 købmandsforretning i Ulfborg, hvor han desuden drev tømmerhandel. I sit ægteskab havde han 7 børn, 5 piger og 2 drenge. De to sidstnævnte emigrerede til U.S.A.

Jacob Jensens barn nummer to Cathrine Jacobsen blev gift med en lærer Jørgensen, med hvem hun fik to døtre og en søn. Sidstnævnte, der var officer, tog iøvrigt navneændring til Gerstofte.

Jacob Jensens tredje barn, Jens Jacobsen, overtog som tidligere nævnt Ingersminde efter faderen. Han havde iøvrigt ligesom sin ældre broder Ebbe flere tillidshverv og var sogneraadsformand i et par perioder samt sognefoged en tid. Han var gift to gange og havde i første ægteskab en datter, der døde kort efter at være blevet gift, samt i andet ægteskab to sønner og fire døtre. Den ene af disse sønner, Jens Jacob Jacobsen, født 1889, overtog i 1913 efter faderen gaarden Ingersminde, som han stadig beboer.

Jens Jacobsens andet barn Ulrich Adolph Beck Jensen er med samtligere efterkommere behandlet indgaaende i denne bog, og tredje barn, Carsten, døde som ovenfor nævnt faa timer gammel.

I Jens Jacobsens andet ægteskab fødtes først datteren Johanne Cathrine. Hun er født den 17. februar 1828 i Rærup, Lydum sogn. Hun blev gift den 14. april 1852 med Jacobus

Riis, der er født den 25. august 1824. Han var ejer af Lydumbaard, som efter ham overtoges af sønnen Jens.

I ægteskabet var en søn ved navn Jens Riis, der fødtes den 25. december 1852 og døde den 2. juli 1887 ugift.

Jens Jacobsens andet barn af andet ægteskab var Niels Jacobsen, der i 1850 indgav ansøgningen til det kongelige landhusholdningsselskab. Han er født den 26. januar 1830 i Rærup, Lydum sogn, og han døde den 25. juni 1859. Han var gift med Frederikke Pouline Emilie Thormann, med hvem han inden sin død naaede at faa en søn ved navn Søren og en datter ved navn Nathalia.

Niels Jacobsen overtog Lyhne Krogaard efter faderen, men maa kort efter have solgt den og være flyttet til Ribe, hvor han i 1858 nævnes som købmand.

Jens Jacobsens tredje (og yngste) barn af andet ægteskab var Christiane Kirstine Sophie Jacobsen, der fødtes den 18. januar 1834 i Rærup, Lydum sogn. Hun blev gift den 31. december 1856 i Lydum med Peter Høyberg, der var brændevinsbrænder i Ribe.

Det vides, at der i dette ægteskab var tre piger og fire drenge, hvoriblandt sønnen Hans Marcusen Høyberg, dyrlæge og redaktør, død ugift den 5. juli 1944 i København..

i følge FT. 1890

hjem s. en

Jens Riis levede

37 år gammel.

Født i hjem s. 27/12-1852

3. GENERATION

Ane 4 Jacob Lauritsen

er født 1765 i Præstbøl, Nr. Nebel sogn, og han døde den 23. januar 1838 i Lundager, Lunde sogn, af brystsyge og blev begravet den 1. februar.

Hans daab fandt sted den 17. november 1765, men ved daabsindførselen i kirkebogen er ikke nævnt nogen faddere.

Jacob Lauritsen blev gift den 24. oktober 1788 i Lunde med

Ane 5 Christiane Marie Christensdatter

Hun er født ca. 1753 i Lundager, Lunde sogn, hvis kirkebog imidlertid først begynder 1799, og hun døde 1803 i Lundager og blev begravet den 15. september. Hun var, da hun blev gift med Jacob Lauritsen, enke efter Knud Hansen i Lundager, der døde 1788 og blev begravet den 27. juli, 40 aar gammel.

Jacob Lauritsen var fæster af en større gaard i Lundager, der stod til hartkorn 5 tdr. 1 skp. 1 alb.. Den 23. juni 1800 ses han derpaa formedelst 700 rdlr. af biskoppen i Ribe Stephan Middelboe efter indhentet kongelig bevilling og approbation at have faaet skøde paa gaarden "af det Ribe Bispestol benificerede Gods". En maaned efter udstedte Jacob Lauritsen et gælds-brev til sin sognepræst, velærværdige hr. Wassard i Lunde, lydende paa 299 rdlr., hvilket beløb han givetvis havde laant til køb af gaarden. For beløbet gav han sognepræsten pant og sikkerhed i den købte gaard. (Vester Horne herreds skøde- og panteprotokol 1779-1801, folio 425)

Den 5. oktober 1803 blev der foretaget skifte i boet efter Jacob Lauritsens hustru, der efterlod sig enkemanden samt børnene Else, 14 aar, Laurits, 11 aar, Knud Christian, 9 aar, og Jens, 7 aar gammel, for hvilke børn faderen selv paatog sig værgemaalet. Desuden mødte paa skiftet "for at iagttage Børnenes Tarv og Bedste deres Søskendebarn Christen Jessen i Hyllerslev".

Af værdier i boet kan nævnes: et fyrretræs-bord med skuffe under, en jernkakkeldov, to lysestager og en strygejern, to forgyldte spejle, en bibel og en salmebog, en seng med en blaa og en rød overdyne, seks glasserede sætter, et blaat skab med laas, et par sølvskeer, tolv gamle træskeer, to par knive og gafler, to boutellier, fire glas, et fyrretræs-bord med fliser paa, en kaffekande, en flødebøtte, tolv hvide tallerkner, en tinskaal, en spinderok og et par karter samt en fyrretræsdragkiste, hvori den afdødes gangklæder laa, nemlig: "1 brun haandprikket Trøje og Skørt, 1 grøn og sortstr. Do., en gl. sort Damaskeskaabe, 1 blaa overlastes Do., 2 gl. røde Ryesskørter, 1 gl. trykket Skørt, 1 brun Stoffes Skørt og Trøje, 1 sort Kjole, 2 Par Strømper, 3 Særke, 1 gl. Trøje og 2 Livstykker, et Par Tøfler, 1 Manchesters Kyse, 4 Huer med Linnet, 2 Kartuns Forklæder, 2 hvide Do., 2 gl. Do., 1 brunt og 1 sort Tamisses Forklæde, 1 gl. lærreds Do., 1 Muffe og 1 Par Handsker".

Det kan ikke paastaas, at indboet bærer præg af velstand, men paa den anden side er flere af de nævnte effekter ret ualmindelige for jævne bondehjem, ligesom afdøde synes at have været ret velforsynet med tøj.

Gaardens besætning bestod af tre heste, seks køer, to kvier, to kalve, fire faar og en vædder, og af redskaber var bl. a. en hakkelseskiste med kniv, en brandhage, to tørvespader, to plejle, tre river, en skovl og et kornmaal.

Alt boets løsøre inclusive besætning og redskaber opgjordes til 307 rdlr. 5 mk. 4 sk., og herudover oplyses det, at enkemanden havde 14 rdlr. tilgode hos Jens Skomager i Lundager, 13 rdlr. 2 mk. hos Christian Madsen i Lundager og 5 rdlr. 2 mk. 6 sk. hos Thomas Pedersen i Skyhede. Selve gaarden blev med bygninger og jorder af et hartkorn paa 5 tdr. 1 skp. 1 11/12 alb. vurderet til 750 rdlr., og boets samlede værdi opgjordes herefter til ialt 1090 rdlr. 3 mk. og 10 sk., hvilket var et for den tid ret betragteligt beløb. Da det desuden viste sig, at enkemanden overhovedet ingen gæld havde, maa det fastslaas, at boet var ret velstaaende trods det forholdsvis spartanske indbo.

Fra boets samlede værdi blev trukket udgifterne til skiftets afholdelse, ialt 24 rdlr. 3 mk. 12 sk., og der blev herefter til deling arvingerne imellem 1065 rdlr. 5 mk. 14 sk.. Af kærlighed til sine børn tilbød enkemanden imidlertid fra sin egen arvelod at tillægge børnene lidt ekstra, saaledes at datteren Else fik 150 rdlr. i arv og hver af sønnerne 200 rdlr.. Endvidere forpligtede han sig til at "opdrage dem forsvarligen indtil de hver for sig ere 20 Aar gamle". Datteren ville han foruden de 150 rdlr. tillægge en seng og en dragkiste til en værdi af 20 rdlr., medens sønnerne hver skulle have en kiste eller et char-tol til en værdi af mindst 6 rdlr. samt "et Lag blaa Klædesklæder af anstændig finhed ved deres 20 Aars Alder". Endelig lod han datteren arve moderens klæder og lovede hende "Bryllupskost af Gaarden". Som sikkerhed for disse arvemidler gav han pant i gaarden med tilhørende jorder. (Vester og øster Horne herreders skifteprotokol 1801-1807, folio 218ff)

Ane 6 Ulrich Adolph Beck

er født 1773 i Lydum mølle, Lydum sogn, og han døde den 29. august 1852 samme sted.

Han blev døbt den 14. november 1773 i Lydum kirke; kapellanens hustru madame Holst bar ham til daaben, og faddere var jomfru Windfeld, hr. Windfeld, Stephan Kolding i Payberg og Morten Skrædder fra Varde.

Ulrich Adolph Beck blev gift første gang ca. 1800 i Vedersø med

Ane 7 Barbara Marie Clausdatter Beck

Hun er født 1775 i Vedersø mølle, Vedersø sogn, hvis kirkebog imidlertid først begynder 1814, og hun døde den 2. december 1816 i Lydum mølle, hvorefter Ulrich Adolph Beck sidst paa aaret 1817 giftede sig anden gang med Mette Johnsdatter, der døde den 14. oktober 1866 som aftægtskone i Lydum og blev begravet den 21. oktober, 72 aar, 2 maaneder og 6 dage gammel. Hun var fra Kolle i Nr. Nebel sogn og datter af gaardmand John Vidstesens og dennes hustru Sidsel Sørensdatter.

Ulrich Adolph Beck overtog ved faderens død i 1799 Lydum mølle med tilhørende møllegaard. Af folketællingen 1801 fremgaar det, at han da havde tre tjenestekarle og to piger, og foruden disse boede paa møllen hans moder, som var paa aftægt, samt en plejedatter ved navn Inger Marie Jensdatter og en plejesøn med navnet Niels Jensen.

Efter Barbara Marie Clausdatter Becks død indgav Ulrich Adolph Beck en ansøgning om at maatte blive siddende i uskiftet bo, hvilket den 21. juni 1817 besvaredes med følgende kongelige bevilling:

"Wi Frederik den Sjete af Guds Naade Konge til Danmark, de Wenders og de Gothers, Hertug i Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenberg og Oldenburg; Gjøre vitterligt: At vi efter Møller Ulrich Adolph Becks Hustru Barbara Marie Beck ved Døden er afgangen i Lydum Mølle, under Ribe Amt, hans herom allerunderdanigst gjorde Ansøgning og Begjæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at han efter benævnte afgangne hustrue maae foruden Rettens Middels Forsegling Registrering og Vurdering efter Loven med fælles Børn i uskiftet Boe blive hensiddende, saalænge han i eenlig Stand forbliver.

Og han imidlertid bliver til sinds at skifte og deele, maa han med Samfrænder slutte en Skifteforhandling om den Arv, som bemelte deres Børn efter hans afg. hustrue, børnenes Moder, kan tilkomme, saaledes som han med dem bedst kan forenes til Børnenes Gavn, foruden Rettens Middels Overværelse og videre Registrering og Vurdering efter Loven. Dog have bemeldte Samfrænder et skriftligt Document derover at forfatte, som billigt kan være og de i Fremtiden, naar Børnene kommer i myndig Stand eragte at kunne forsvare. Og ville vi herhos allernaadigst have befalet dem som dette Skifte i saa Maade forrette, at de i alle Maader holder sig loven og Anordningerne, samt i Særdeleshed Forordninger af 13 Aug. 1793 allerunderdanigst efterrettelige, hvilket og skal ske af den Øvrighed og Rettens Betjenter, som det ellers kunne tilkomme samme Skifte at forvalte, forsaavidt disse dem angaar i hvis Rettighed dog intet derfor skal afgaae. Forbydende alle og enhver imod det som forskrevet staar hinder at gjøre. Givet i vor kongelige Residentzstad Kjøbenhavn d. 21 Juni 1817.

Under vort kongelige Segl." (V.Ø. herreders skifte- og panteprotokol 1815-1823, folio 175)

Da Ulrich Adolph Beck imidlertid straks efter bestemte sig til at indgaa nyt ægteskab, lod han den 20. august 1817 afholde samfrændeskifte i møllen. De medvirkende samfrænder var Ole Jensen fra Rærup og Niels Tjællesen af Frøstrup, der sammen med enke- manden opstillede samfrændeskiftet. De arveberettigede børn var Christen, 14 aar, Johanne Cathrine, 16 aar, Anne, 12 aar, Anne Margrete, 10 aar, Anne Dorthea, 9 aar, og Claus, 7 aar gammel, hvilke børn alle opholdt sig hos faderen. Som tilsynsværger for børnene var mødt deres to morbrødre, møller Hans Beck i Faar mølle og examinatus juris Peder Schmidt Beck fra Hennegaard.

De tilstedeværende foretog nu en skønsmæssig vurdering af boets aktiver og opgjorde møllen med mølleværk og inventarium, staaende for mølleskyld og hartkorn 9 tdr. 4 skp. 2 fjdk., samt desuden mølleskyld fra Nr. Bork omtrent 6 skp. til ialt 5000 rdlr.. Møllegaarden med bygninger og jorder af et hartkorn paa 2 tdr. ager og 4 skp. eng sattes til 1200 rdlr., besætningen, som bestod af heste, køer og svin, vurderedes til 800 rdlr., og af redskaber var der for 200 rdlr., medens indboet skønsmæssigt sattes til 800 rdlr..

Man naaede herefter frem til en vurderingssum paa 8000 rdlr., som var boets samlede aktiver, idet der ingen gæld var. Af dette beløb beholdt enkemanden de 4000 rdlr., medens de resterende 4000 rdlr. deltes med 1000 rdlr. til hver af sønnerne og 500 rdlr. til hver af døtrene. Med overformynderiets tilladelse blev disse penge staaende hos faderen, indtil børnene fyldte 18 aar. Desforuden lovede faderen at give hver af sønnerne et chartol til 24 rdlr. samt en god sengs klæder, sat til 160 rdlr., medens han ville give hver af sine døtre et godt egetræschartol og en fyrretræskiste samt gratis bryllup, eller om de foretrak rede penge, hver 160 rdlr.. (Vester og øster Horne herreders skifteprotokol 1815-1823, folio 204)

Af folketællingen 1845 for Lydum mølle fremgaar det, at Ulrich Adolph Beck stadig havde tre tjenestekarle og to piger. Endvidere boede paa møllegaarden, foruden han selv og hans anden hustru, børnene af dette ægteskab, nemlig John, 23 aar, Jens, 23 aar, Hans, 19 aar, og Mette, 16 aar gammel, samt en plejedatter ved navn Hansine Frederikke Larsen og en plejesøn, som hed Jens Møller Nielsen. Som det fremgaar ovenfor, havde Ulrich Adolph Beck ogsaa ifølge folketællingen 1801 to plejebørn boende hos sig, men hvor disse plejebørn er kommet fra, og aarsagen til deres tilstedeværelse paa møllen, vides ikke.

I H. K. Kristensens bog om Nørre Nebel og Lydum sogne oplyses det, at Ulrich Adolph Beck allerede i 1809 havde opført et efter den tids forhold anseeligt stuehus, i hvis nordgavl han indsatte en marmorplade med følgende indskrift:

Ulrich Adolf Bech,
Barbere Maria Bech,
Vort hus og alt hvad er i
O, Herre, fra ulykke fri
Bygt atten hundrede og ni.

Pastor Stampe skriver 1856, at Lydum mølle var det første sted i pastoratet, han blev bedt ind og mødte velvilje. "Jeg maa tilstaa", skriver han, "at jeg, da det desuden var et saa pænt sted, fik ligesom en slags forkærlighed for mølleren med familie". Videre fortæller Stampe, at han i begyndelsen ofte aflagde besøg, men at det efterhaanden skete sjældnere - uden at dette dog skyldtes uoverensstemmelser af nogen art - og da den gamle møller i 1848 afstod møllen til sønnen John, havde pastor Stampe ikke været paa besøg i længere tid.

Ulrich Adolph Beck afstod ganske rigtigt i 1848 møllen til sønnen John, der da var 27 aar og gift med Marie Jacobsdatter fra Sdr. Bork. John Beck drev nu møllen til 1833, da hans svigersøn, Thue Hansen, overtog den. Han beholdt den til 1913, da den solgtes til en A. Andersen.

4. GENERATION

Ane 8 Laurids Jacobsen

er født ca. 1733, antagelig i Præstbøl, Nr. Nebel sogn, og han døde den 5. januar 1807 i Præstbøl og blev begravet den 11. januar.

Af folketællingen 1787 for Præstbøl fremgaar det, at Laurids Jacobsens hustru hed Margrete Hansdatter, og at hun det aar var 59 aar gammel. Det maa formodes, at hun er identisk med den Anne Margrete Hansdatter (Jensdatter), der døde den 29. december 1809 i Præstbøl.

I 1778 nævnes Laurids Jacobsen som fæster af en gaard i Præstbøl, der stod til hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fjdk., og som ejedes af Johan Simonsens enke. Den forrige fæster af gaarden hed Jacob Kolle og døde 1775, 71 aar, 3 maaneder og 9 dage gammel. Det maa formodes, at denne Jacob Kolle var far til Laurids Jacobsen, men bevises kan det ikke. Iøvrigt var Jacob Kolle søn af Peder Jacobsen, der i 1706 var bosat paa Kolle Østergaard, og Peder Jacobsen maa igen have været en søn af forgængeren i denne gaard, Jacob Pedersen, der i 1686 fik gaarden overladt efter en Jacob Christensen, der paa grund af misrøgt og forsømmelighed maatte gaa fra den.

Foruden at være fæster af ovennævnte gaard var Laurids Jacobsen selvejer. Han ses saaledes den 24. marts 1768 at have udstedt et gælds-brev til Johan Simonsen i Klinting paa 66 rdlr. og 4 mk., for hvilket beløb han pantsatte sin gaard i Præstbøl med tilhørende bygninger og besætning staaende for hartkorn 1 td. 4 skp.. (Vester Horne herreds skøde- og panteprotokol 1761-1779, folio 163)

Ane 10 Christen Jessen

der boede i Lundager, Lunde sogn, er født ca. 1727, hvor vides ikke, og han døde 1797 i Lundager og blev begravet den 19. marts.

Han var gift med

Ane 11 Birthe Pedersdatter

Hun er født omkring 1713, hvor vides ikke, og hun døde 1782 i Lundager og blev begravet den 24. november.

I et dokument dateret den 5. juni 1763 optræder Christen Jessen og Christen Christensen i Lundager som medunderskrivere af en afkaldskvittering fra Christen Pedersen i Kløvgaard og dennes søster Barbara Pedersdatter i Tønder for videre arv efter deres morbroder Peder Christensen Lønøe, som var død paa Batavia i Ostindien. I dokumentet betegnes Christen Jessen og Christen Christensen som velfornemme dannemænd.

Den 26. april 1766 ses Christen Christensen i Lundager at have udstedt et skøde til en Christen Thomsen i Sædding paa gaarden Hundhale for en sum af 200 rdlr. Den ene af medbeseglerne paa dokumentet er Christen Jessen.

Ane 12 Christen Christensen Beck

er født 1732 i Varde, hvis kirkebog imidlertid mangler for denne periode, og han døde den 9. maj 1799 i Lydum mølle.

Han blev gift den 27. november 1764 i Varde med

Ane 13 Erne Hansdatter Tranberg

Hun er født 1732 i Aarre, og hun døde den 19. marts 1811 som aftægtskone hos sønnen i Lydum mølle.

Hun blev døbt den 4. maj 1732; Jep Nielsens hustru fra Gunderup bar hende til daaben, og faddere var Niels Jensen fra Gunderup og Christen Sørensen fra Aarre.

Christen Christensen Beck overtog efter moderen fæstet paa Lydum mølle, som hørte under Lydumgaard. Den 30. april 1768 ses han af ejeren til Lydumgaard, oberstløjtnant Ulrich Adolph Trappaud, formedelst 100 rdlr. at have faaet skøde paa en ejendom paa Lydum hede, der stod til hartkorn 3 skp. 1 fjdk. 2 alb.. Samme dag udstedte han til von Albertin til Slumstrup et gældsbrev paa 53 rdlr. 2 mk. mod sikkerhed i ejendommen.

Endvidere udstedte Christen Christensen Beck samme dag et gældsbrev paa 800 rdlr., som var blevet leveret ham i 8 sk., 10 sk. og 24 sk. stykker, til "velagte og velforstandige" Peder Tranberg i Tranberg, Aarre sogn, for hvilket laan Christen Christensen Beck pantsatte sin ejende og iboende mølle, Lydum mølle kaldet, staaende for mølleskyld 9 tdr. 4 skp. 2 fjdk. samt jordskyld 4 skp. 3 fjdk.. Af dokumentet fremgaar det, at Lydum mølle var blevet ham tilskødet af oberstløjtnant Trappaud til Lydumgaard, hvilket maa antages ligeledes at være sket samme dag.

Den 13. juni 1794 solgte Christen Christensen Beck formedelst 150 rdlr. ejendommen paa Lydum hede, medens han beholdt møllen og møllegaarden, som efter hans død overtoges af sønnen Ulrich Adolph, som øjensynlig maa være opkaldt efter herremanden paa Lydumgaard, der saaledes blev den indirekte aarsag til, at en gren af efterslægten idag hedder Ulriksen.

I H. K. Kristensens bog om Nr. Nebel og Lydum sogne oplyses det, at Christen Christensen Beck havde to karle og to piger, og at han i 1774 havde et grubbeværk. I 1793 indgav han ansøgning om bevilling paa et pilleværk uden afgift, men maatte betale 2 rdlr. herfor aarligt.

Ane 14 Claus Christensen Beck

der var møller i Vedersø mølle er født ca. 1735 i Varde, hvis kirkebog imidlertid mangler, og han døde 1802 i Vedersø mølle, Vedersø sogn. Her mangler kirkebogen imidlertid ogsaa før 1814.

Claus Christensen Beck var gift første gang med

Hun er født den 20. marts 1739 i Ringkøbing, og hun døde 1785 i Vedersø mølle, idet der det aar afholdtes skifte efter hende.

Hun blev døbt den 23. marts 1739; byskriver Biergs hustru bar hende til daaben, og faddere var Niels Baadfører, Christen Nielsen, Iver Postes hustru, Mads Justesens hustru og Maren Lauritsdatter Nou.

Efter Johanne Cathrine Pedersdatters død blev Claus Christensen Beck gift anden gang ca. 1788 med Anna Christensdatter Østers, der døde efter 1802.

Efter Claus Christensens Becks første hustrus død indsendte han en ansøgning om bevilling til at maatte blive siddende i uskiftet bo, hvilket blev imødekommet og meddelt ham et af kong Christian den VII, den 17. juni 1785, udstedt dokument. Da han imidlertid aaret efter bestemte sig til at indgaa nyt ægteskab, maatte han afholde samfrændeskifte af hensyn til børnene af første ægteskab. Som følge deraf oprettede han nedenstaaende dokument og lod dette tilføre skifteprotokollen:

"Ifølge den mig forundte kongelige Bevilling af Dato 17. Juni hvorefter jeg med Samfrænder maa skifte min Boe med mine i mit forrige Ægteskab avlede Børn, haver jeg Dags Dato, da jeg nu agter at indlade mig i et nyt Ægteskab, indkaldet mine Børns Morfader Sr. Peder Nielsen, Degn for Gjørding-Vemb og Buur Menigheder som deres fødte Værge efter Loven saa og mine tvende Brødre Jens Christensen Beck Færgemand paa Holmsland og Christian Peder Hansen Kragh, Møller i Thiim Mølle, tillige med Overformynderens Fuldmægtig Sr. Jens Vedersøe fra Aaberg for at holde efter mine Omstændigheder og Boets Formue en efter vor Samvittighed lovlig Samfrændeskifte, og efter at jeg saaledes som jeg for Guds Ansigt vil forsvare det havde angivet min Boes Gæld og Besværing bleve vi saaledes forenede at uagtet jeg efter min Formue ej kunne tilkomme at give saa meget - skulle give hver af mine fem Børn nemlig en Søn og fire Døtre, nemlig Sønnen Hans Clausen Beck, 19 Aar, en Daater Mette Marie Clausdatter 17 Aar, Karen Clausdatter, 15 Aar, Anne Marie Clausdatter, 14 Aar, Barbara Marie Clausdatter, 13 Aar gammel - hver en god Seng og en Egedragkiste med Beslag eller i det sted for hver Seng 20 Rdr. skriver Tyve Rigsdaler og for hver Dragkiste 10 Rdr. skriver Tie Rigsdaler naar de bliver fuldvoksne og behøver den eller kommer i Mands Værge og derforuden forsørge mine Døtre med alt behørende indtil de naar den Alder at de paa en skikkelig Maade selv kunne forhverve deres Brød. Dernæst anmeldte jeg at jeg over en Aar haver holdt min Daater Anne Maria i Ringkjøbing for at lære at sye og andre Netterier som havde kostet mig anseeligt, hvorimod mine andre Børn ingen Vederlag havde faaet og paastod derfor, at den Capital 49 Rdr. skriver Nye og Fyrgetyve Rixdaler som hende er given efter afgangne Christen Nielsen Post og Hustrue Anne Marie Christensdatter i Ringkjøbing (aabentbart nære slægtninge). Til nogenledes Vederlag for samme Udgift maatte imod Obligation blive staaende hos mig uden at deraf skulle svares nogen Rente indtil hun kom i Mands Værge heller i den Omstændighed at hun var den højstbehøvende, hvilket blev af de tilstedeværende fundet billig og aproberet, hvorefter dette Skifte blev sluttet og underskrevet af benævnte paarørende samt ratificeret af Overformynderen Hr. Oberstleutenant de Hoffmann paa Aaberg.

Vedersø Mølle d. 5 September 1786

Claus Christensen Beck

Som Værg for Børnene

Peder Nielsen Degn

Som myndig underskriver at jeg med dette Skifte er fornøyet

Hans Clausen Beck

Som Curator underskriver

Jens Beck C. L. Kragh

Ovenanførte Samfrændeskifte efter Claus Christensen Becks
Hustru er mig som Oberformynder forevist og har jeg paa
samme intet at udsætte

Aaberg den 5. September 1786

E. H. Hoffmann."

Efter Claus Christensen Becks død blev der den 2. november 1802 afholdt skifte mellem enken Anna Christensdatter Østers og børnene af afdødes første ægteskab, nemlig Hans Clausen Beck fra Faar mølle, Mette Marie Clausdatter, gift med Niels Christiansen Lundsbye fra Dover mølle i Thy, Karen Clausdatter, gift med Christen Volffram fra Lemvig, Anne Marie Clausdatter, gift med Jens Mortensen, glarmester i Varde, og Barbara Marie Clausdatter, gift med Ulrich Adolph Beck fra Lydum mølle, samt børnene af afdødes andet ægteskab med Anna Christensdatter Østers, nemlig Peder Smith Clausen, 11 aar, Christen Clausen, 9 aar, Frederikke Kristiane Clausdatter, 15 aar, og Johanne Cathrine Clausdatter, 13 aar gammel. Enken antog som lavværg Jens Beck fra Klaks mølle, medens den ældste af børnene, Hans Clausen Beck, var formynder for sine umyndige halvsøskende.

Af værdier i boet kan nævnes: et stueur med hus, en jernbilæggerkakkelovn, en taburet med tekopper og to tedaaser, en dragkiste med skab, to messinglysestager, fem sølvspiseskeer, en sølvsukkerklemme, seks tintallerkner, et dørslog, et jern- og et messingstrygejern, to ankre, to stenkrukker, et bord med fod og skuffe under samt forskammel, tre stole, to smaa skamler, en kaffekværn, to stenborde, seks stole, endnu en jernbilæggerkakkelovn, en egetræsdragkiste med skab, et klædeskab, to spejle, et dusin smaa skillerier, fire tekedler og en kaffekande af kobber, et dusin røde pletter, en terne, to smaa kobberkedler, en krumkniv og et hakkebræt.

Af besætning ved møllen var der: seks køer og en kalv, ti faar samt seks svin. Endvidere ønskede enken boet ført til indtægt, at hendes afdøde mand havde ladet opføre og bekoste grubbeværket i Vedersø mølle med ialt 150 rdlr.. Afdødes efterladte regnskabsbog viste desuden, at forskellige personer skyldte boet 201 rdlr. 2 mk. 4 sk., og af andre uvisse tilgodehavender var der 138 rdlr. 1 mk. 9 sk.. Endelig skyldte degnen Nicolaj Jacobsen i Hee boet 166 rdlr.. Boets samlede værdi blev herefter opgjort til 931 rdlr. 2 mk. 14 sk., medens en fortegnelse over gældsposterne udviste en samlet gæld paa 1394 rdlr. 4 mk.. Selve skifteslutning lyder saaledes: Enken bad skiftet tilført, "at hun i øm Erindring af hendes sal. Mand vilde unde hendes Børn en lige Arvelod med den hendes Stedbørn forhen har faaet efter deres Moder, i hvilken Henseende hun herved bestemte, at bemelte hendes Børn, nemlig Sønnerne Peter Schmidt Clausen og Christen Clausen samt Døtrene Frederica Christiana og Johanne Cathrine Clausdøtre hver skulle nyde en god Seng og en nye Egedragkiste, eller isteden derfor 20 Rdr., og forhver Dragkiste 10 Rdr., hvoraf Børnene selv vælger, hvad de helst ønske sig enten Dragkisten eller Sengen, eller 30 Rdr. hver, som udleveres paa forlangende til Børnene enhver for sig efter som de fylder deres 20^{de} Aar,

og skulle Døtrene forinden bleve givte, da har de Ret til at fordre samme eftersom de indtræde i Ægteskab, men da de af Enken tilbudne Arvedele efter hendes Omstændigheder muligt i Tiden ville blive byrdefuld for hende at udrede, har merbemelte hendes Lavværge af broderlig Kiærlighed disse uforsørgede Børn lovet i saa fald at tilsvare samme og hvortil han herved tillige forbinder sig. Endelig lovede Enken der herved overdrages Boet, at sørge som hidtil for hendes Børns anstændige Opdragelse og Undervisning saavel i Religionen som i det hvormed de i Tiden kan ernære dem samt og om de efter at de er blevne myndige skulle ved Svaghed blive uskikket til at forhverve deres Brød, da at nyde Tilhold hos hende, der dog alene gjælder forsaavidt de ere uforsørget, og da ingen ved dette Skifte havde videre at erindre, blev samme hermed saaledes sluttet og med Underskrift bekræftet

Wedersøe Mølle d. bemelte 2^{den} Novbr. 1802." (Aabjerg skifteprotokol 1723-1811, folio 406ff)

5. GENERATION

Ane 24 Christen Beck

er født omkring 1700, og han døde 1745 i Varde og blev begravet den 17. september.
Han var gift med

Ane 25 Mette Christensdatter

der døde 1761 og blev begravet den 12. oktober. Hun blev efter Christen Becks død gift anden gang den 27. februar 1748 i Varde med Hans Pedersen Krag, der var møller i Lydum mølle og døde her ca. 1749.

Christen Beck boede i Varde, men det har ikke været muligt at finde hverken borgerskabsbrev for ham eller skifte afholdt efter hans død, hvorfor hans bestilling ikke kendes.

Som nævnt døde Hans Pedersen Krag kort efter at være blevet gift med Mette Christensdatter, og hun overtog nu fæstet paa Lydum mølle, hvor hun i 1750 nævnes som enke. I afgift skulle hun aarlig svare 30 tdr. rug, og desuden skulle hun male herregaardens korn uden beregning samt holde møllen vedlige. Hun drev nu Lydum mølle indtil sin død, da fæstet overgik til sønnen af første ægteskab, Christen Christensen Beck (ane 12).

Ane 26 Hans Hansen Tranberg

der var gaardmand i Aarre, er født 1695 i Tranbjerg, Aarre sogn, og han døde den 18. april 1748 i Aarre.

Han blev døbt den 12. maj 1695, og faddere var P. Hansen samt P. Olufsen.
Hans Hansen Tranberg blev gift den 20. april 1724 i Aarre med

Ane 27 Margrete Nielsdatter

Hun er født 1694 i Gunderup, Aarre sogn, og hun døde 1768 i Aarre og blev begravet den 7. juli.

Hendes daab fandt sted den 29. juli 1694; Hans Knudsens datter fra Gunderup bar hende til daaben, men hvem der var faddere, fremgaar ikke af kirkebogen.

Efter Margrete Nielsdatters død i 1768 blev der afholdt skifte mellem børnene Hans, 36 aar, opholdende sig hjemme, Niels, 33 aar, værende i København, Jørgen, 31 aar, tjenende syd for Tønder, Margrete, gift med Christen Knudsen i Faaborg, Erne, gift med Christen Christensen Beck, møller i Lydum mølle, og Maren, 30 aar, værende hjemme. Som formynder for hende blev antaget farbroderen Peder Hansen i Tranberg.

Af værdier i boet kan nævnes: et fyrretræsbord med skab under, en stol med halm-sæde, en jernkakkellovn, to sølvskeer, et sølvbæger og et egetræsbord paa aaben fod. Gaar-

dens besætning bestod af tre heste, fem køer, en kvie, to stude, fjorten gamle faar, elleve lam og en galtgris. Ved gaarden stod tre gamle bistader samt tre sværmestader, og af redskaber fandtes en beslagen vogn med "leirer", en trævogn med "leirer", hamler, puder og andet tilbehør, en plov med tilbehør, en harve med jernrand, en gammel træharve, to høleer med skaft, en lyngle, en trillebør, to plejle, fire river, en gammel skovl, en hakkelseskiste med kniv, et stykke "hartøj", en økse, en hammer, en sav og en naver.

Boets løsøre opgjordes til 167 rdlr. 1 mk., og hertil kom en fjerdepart af en gaard i Aarre, hvilken part stod til hartkorn 4 skp. 1 fjdk. 1 alb., og som vurderedes til 30 rdlr.. Boets samlede værdi blev herefter 197 rdlr. 1 mk..

Ane 30 Peder Nielsen (Skrædder)

er født den 22. februar 1715 i Ringkøbing, og han døde 1793 i Gørding og blev begravet den 25. maj.

Han blev døbt den 27. februar 1715 sammen med tvillingebroderen Christen; magister Johans Mette og Gunder Boesdatter bar børnene til daaben, og faddere var raadmand Jens Michelsen, Laurits Nyland, Jens Bølling, Anders Andersen, Hylleborre Fleury Margrete Lannerts, Anders Rindum, Christen Jensens hustru Mallene Ferbers og Ellen Rejnholtzdatter.

Peder Nielsen (Skrædder) blev trolovet første gang den 6. marts 1738 og derpaa gift den 3. oktober samme aar i Ringkøbing med

Ane 31 Maren Justdatter

Hun døde imidlertid allerede den 24. marts 1739, fire dage efter at have født en datter, og blev begravet den 28. marts, hvorpaa Peder Nielsen (Skrædder) giftede sig anden gang den 11. december 1739 i Ringkøbing med Karen Larsdatter. Hun er født den 20. december 1709, og hun døde ved udgangen af aaret 1789 i Gørding og blev begravet den 4. januar 1790.

Peder Nielsen (Skrædder) ses i 1768 at være blevet degn for menighederne i Gørding, Vemb og Buur sogne.

6. GENERATION

Ane 52 Hans Hansen

der var gaardmand i Tranbjerggaard, Aarre sogn, er født 1665 i Tranbjerg, og han døde 1725 samme sted og blev begravet den 25. marts, 59 aar, 8 maaneder, 2 uger og 6 dage gammel.

Han blev døbt den 18. juni 1665, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Hans Hansen blev gift den 1. juli 1694 i Grimstrup kirke med

Ane 53 Anna Nielsdatter

Hun er født 1668 i Roust, Grimstrup sogn, hendes daab fandt sted den 18. oktober samme aar, og hun døde 1751 i Tranbjerg og blev begravet den 9. maj.

Ane 54 Niels Nielsen

blev gift den 12. november 1682 i Aarre med

Ane 55 Margrete Hansdatter

Hun er født 1656 i Tude, Skads sogn, og hun døde 1746 i Gunderup, Aarre sogn, og blev begravet den 24. april.

Niels Nielsen, hvis død ikke har kunnet findes i kirkebogen, ses i matriklen 1688 opført som fæster af en gaard i Gunderup sammen med en Mads Sørensen. Gaarden stod til hartkorn 5 tdr. 3 skp. 1 fjdk. 2 alb. og tilhørte ryttergodset.

Ane 60 Niels Nielsen

ogsaa kaldet Niels Post boede i Ringkøbing, hvor han den 9. februar 1714 ses at have taget borgerskab.

Han blev trolovet den 10. september 1713 og gift den 29. oktober samme aar i Ringkøbing med

Ane 61 Karen Christensdatter

der muligvis er en datter af den Christen Jensen, hvis hustru i 1715 stod fadder ved hendes første børns daab. Denne formodede fader til Karen Christensdatter, Christen Jensen, er utvivlsomt identisk med Christen Jensen substitut for Ringkøbing skole i aarene 1698-1739

samt degn og skoleholder i Brejning, hvor han boede med kone og børn. I 1719 siges han at have en gammel kone og to skrøbelige børn, og i 1720, hvor han endnu boede i Brejning, havde han en kone og en vanfør søn hos sig. Denne Christen Jensen er utvivlsomt en søn af den forrige substitut i Brejning, Jens Nielsen Ringkøbing, der var i Brejning 1669 og afgik fra bestillingen 1698.

Hvem Niels Nielsen eller Niels Post var søn af, vides ikke. Kirkebogen for Ringkøbing er meget daarlig, og det har ikke været muligt at finde ham død her. Han er dog muligvis en søn af Niels Færgemand i Ringkøbing, der i 1692 fik en søn døbt med navnet Peder. Denne Niels Færgemand er vel igen identisk med Niels Baadfører, der optraadte 1739 ved Peder Nielsen (Skrædder)s datter Johanne Cathrines daab.

7. GENERATION

Ane 104 Hans Knudsen

er født ca. 1630, og han døde 1688 i Tranbjerg, Aarre sogn, og blev begravet den 4. april.

Han blev gift første gang den 7. juni 1657 i Aarre med Mette, der antagelig var enke efter en Peder Jepsen Tranis i Tranbjerg. Hun døde imidlertid 1659, og Hans Knudsen blev derpaa gift anden gang den 15. juli 1660 med

Ane 105 Erne Hansdatter

Hun er født ca. 1635 i Faaborg sogn, og hun døde 1725 i Tranbjerg og blev begravet den 3. april.

I Hans Knudsens ægteskab med Erne Hansdatter var børnene Knud, født 1661, Peder, født 1663, Hans, født 1665, Peder, født 1667, Niels, født 1669, Anne, født 1671, Mette, født 1673, Niels, født 1776, Hans, født 1678, og Jørgen, født 1682.

Hans Knudsen ses i matriklen 1664 for Riberhus amt opført som delefoged og fæster af Tranbjerggaard, der ejedes af Erick Krag til Enderupholm og stod til hartkorn 12 tdr. 4 skp.. I aarlig landgilde svarede Hans Knudsen 2 ørtug rug, 2 ørtug byg og 4 tdr. smør. I matriklen 1688 er han atter nævnt som fæster af Tranbjerggaard, der da ejedes af fru Wivecke Rosenkrantz. Det oplyses da om gaarden, at halvdelen blev drevet af Hans Knudsen og stod til hartkorn 4 tdr. 4 skp. 2 fjdk., medens den anden halvdel laa øde.

O. Nielsen oplyser i sin "Skads herreds beskrivelse", at der i Aarre kirke findes en gravsten over Hans Knudsen og dennes anden hustru.

Hans Knudsen var muligvis søn af Knud Nielsen i Roust, der i 1639 flere gange optraadte paa Skads herredsting, og som vist var gift med en søster til Ingeborg Jørgensdatter fra Grimstrup præstegaard. Formodningen grunder sig bl.a. paa, at nævnte Ingeborg Jørgensdatter, der døde 1659, havde været gift med de to forrige delefogder og fæstere af Tranbjerggaard, nemlig Jep Olufsen og Niels Lauritsen. Naar dertil kommer den omstændighed, at Hans Knudsens yngste søn fik navnet Jørgen, maa det antages for værende sandsynligt, at hans mor har været en Jørgensdatter og dermed søster til Ingeborg Jørgensdatter i Tranbjerggaard. Sidstnævnte var iøvrigt datter af præsten Jørgen Jørgensen i Grimstrup og Aarre sogne og dennes hustru Geertrud Lauritsdatter Barfoed. Desværre lader det sig imidlertid ikke bevise, at dette ægtepar var Hans Knudsens morfar og mormoder.

Ane 106 Niels Nielsen

boede i Roust, Grimstrup sogn, hvor han imidlertid forgæves er søgt død.

I Riberhus amts matrikel 1664 er han opført som fæster af en gaard i Gl. Roust sammen med en Hans Hansen. Gaarden ejedes af Erik Krag og havde et hartkorn paa 4 tdr. 5 skp.. I matriklen 1688 optræder Niels Nielsen atter, dennegang sammen med unge Niels

Nielsen som fæster af gaarden nr. 1 i Roust, der tilhørte Ribe domkirke og stod til hartkorn 6 tdr..

Ane 108 Niels Nielsen

er født omkring 1620, antagelig i Gunderup, Aarre sogn, og han døde efter 1696 samme sted, men hans død og begravelse er forgæves søgt i kirkebogen.

Navnet paa hans hustru kendes ikke, men det vides, at hun døde 1696 i Gunderup og blev begravet den 18. oktober, 79 aar gammel.

Niels Nielsen ses i matriklen 1664 sammen med Sillus Jensen og Jep Nielsen opført som fæster af en gaard i Gunderup, der tilhørte kongelig majestæt og stod til hartkorn 5 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 1 alb.. I aarlig landgilde skulle de tre svare 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 15 pund smør, 1 svin, 2 faar, 1 fødenød og 1 dalers gæsteri.

Niels Nielsen er givetvis søn af den Niels Nielsen i Gunderup, der den 9. august 1635 til Jens Christensen i Gunderup pantsatte en del af sin gaard mod et laan paa 60 daler.

Ane 110 Hans Frandsen

er født omkring 1625 i Tude, Skads sogn, og han døde antagelig efter 1688.

Ifølge matriklen 1665 var han fæster af gaarden Tude i Skads sogn, der stod til hartkorn 3 tdr. 3 skp. 1 fjdk. 1 alb.. I aarlig landgilde skulle han af gaarden svare 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 faar, 1 lam, 1 gaas og 2 høns.

Den 19. februar 1661 ses Hans Frandsen i Tude at have faaet udstedt et vidne paa Skads herredsting, hvori nogle mænd vidnede, at de den 4. februar samme aar havde overværet en skifteforretning i boet efter afdøde Bodil Nielsdatter, sal. Jacobs i Tude. Paa skiftet var hendes børn og arvinger blevet opgivet at være, foruden ovennævnte Hans Frandsen, Niels Frandsen i Brixbøl, Maren Frandsdatter i Tude, Anne Frandsdatter, gift med Frands Lambertsen i Skads, Mette Frandsdatter, gift med Mourits Sørensen i Skads, og Else Frandsdatter i Solbjerg. Paa skiftet var boets samlede værdier blevet opgjort til 169 rdlr. 1 mk., medens gældsposterne beløb sig til 167 rdlr. 3 mk. 4 sk.. (Skads herredstingbog 1661, folio 20)

8. GENERATION

Ane 220 Frands Jensen

der boede i Tude, Skads sogn, er født omkring 1590, antagelig i Tjæreborg, og han døde vistnok i april 1636, og ihvertfald før den 7. februar 1637.

Han var gift med

Ane 221 Bodil Nielsdatter

der efter hans død giftede sig anden gang med en Jacob N.N. og derpaa levede indtil 1661, da hun maa være død, idet hendes børn med Frands Jensen det aar ses at have udstedt et afkald for al arvepart, lod og del der ydermere kunne tilkomme dem efter deres afdøde moder Bodil Nielsdatter. (Skads herreds tingbog 1661, folio 20)

Tirsdag den 5. april 1636 fremstod Frands Jensen paa Skads herredsting sammen med tre vitterlighedsvidner, som alle vidnede, at de den 18. december 1634 saa "dend schade bemelte Frands Jensen i Tude hafde fanget udi dend Bordag om dagen tilforn med Jep Jensen i Faaborg". Det havde da været ganske klart for dem, at Frands Jensen var blevet stukket med en kniv i brystet, og at der var sket en farlig skade med blad m.m., der var trængt baade gennem klæder og skjorte, og de havde hørt, at Frands Jensen udtalte, at Jep Jensen i Faaborg havde stukket ham uden al skyld og aarsag.

Endvidere fremkom som vidne i sagen Erik Hansen Bartskeerer i Tjæreborg, der vidnede og fortalte, at han havde været hos Frands Jensen og forbundet hans saar og da set, "at den Sting, som var stukken med en Kniv var stor og farlig og havde ramt og beskadiget Brystbenet og endvidere at det var nær ved at have været et Hjertestik". De to førstnævnte tingsvidner meddelte endvidere, at de 14 dage forinden havde været i Faaborg for at tale med enken til den Jep Jensen, der havde ført kniven, men som imellemtiden var død. De to vidner havde ved denne lejlighed meddelt enken Anne, hendes lavværge og børn, at de maatte give møde paa tinget, saafremt de havde noget at svare til det fremførte. Sagens endelige udfald fremgaar desværre ikke af tingbøgerne.

9. GENERATION

Ane 440 Jens Nielsen

der boede i Tjæreborg, er antagelig født omkring 1560, og han døde før 1637.

Han var gift med

Ane 441 Anne Jenskoene

der døde omkring den 1. januar 1637.

Den 7. februar 1637 mødte paa Skads herredsting Gravers Jørgensen fra St. Darum paa sin hustru Anne Jensdatters vegne og Bodil Nielsdatter, enke efter Frands Jensen, paa sine børns vegne for at give deres svoger Niels Jensen "en evig, fri, fuld og fast Afkald for alt, hvad Gravers Jørgensen paa sin Kones og for alt hvad Frants Jensens Børn kunne tilfalde i Arv efter sal. Jens Nielsen og nu sal. Anne Jenskoene i Tjæreborg.

Ane 442 Niels Sørensen

der maa antages at være fader til Bodil Nielsdatter i Tude og dennes broder Niels Nielsen i Sadderup, ses i Riberhus lehnsjordebog 1608 opført som beboer af gaarden Tude i Skads sogn. I aarlig landgilde skulle Niels Sørensen svare 1 ørtug rug, 2 gæsteriheste, 14 sk. og 1 alb. i penge samt 5 skp. havre.

Efterkommere

efter

Ulrich Adolph Beck Jensen

I. Ane Kirstine Ulriksen

er født den 28. februar 1854 i Hyllerslev, Janderup sogn. Hun blev gift den 4. november 1879 i Janderup med Carsten Clausen, der er født den 7. juli 1853 i Hyllerslev som søn af Claus Johnsen og hustru Christiane Marie Carstensen.

Carsten Clausen var gaardejer i Hyllerslev.

I ægteskabet er børnene I.A.-I.B.

I.A.

Claus Johnsen Clausen er født den 16. oktober 1880 i Hyllerslev, Janderup sogn, og han døde den 9. maj 1954 i Varde. Han blev gift i Janderup med Martha Kirstine Werenberg. Hun er født den 23. september 1878 i Arrild som datter af møller Christian Werenberg og hustru Andrea, og hun døde den 13. juni 1937 i Hyllerslev, Janderup sogn.

Bosat: Hyllerslev Østergaard.

Claus Johnsen Clausen lærte landbruget og overtog faderens gaard. Denne drev han i en aarrække, hvorefter han solgte den og flyttede til Varde.

I ægteskabet er datteren I.A.1.

I.A.1.

Rigmor Clausen er født den 4. januar 1910 i Hyllerslev, Janderup sogn. Hun blev gift den 24. maj 1940 i Varde med Arne Bastholm, der er født den 27. juli 1913 i Roust, Grimstrup sogn, som søn af lærer Jacob Bastholm og hustru Ingeborg Møller Petersen.

Bosat: Solsortvej 9, Bramminge.

Rigmor Clausen gik i skole i Hyllerslev. Hun lærte husgerning hjemme og havde et sommerophold paa Skibelund efterskole, ligesom hun var elev paa frk. Sahls husholdnings-skole paa Frederiksberg i 1929. Indtil giftermålet arbejdede hun som husassistent, bl.a. i Esbjerg og Varde.

Arne Bastholm gik i skole i Roust og var desuden elev paa Bramminge efterskole. Han lærte landbruget og havde vinteren 1934-1935 et ophold paa Vallekilde højskole. Efter at have haft forskellige pladser, bl.a. i Vendsyssel samt paa sin tilkommende svigerfaders gaard, købte han i 1940 en gaard i Orten paa 32 tdr. land, som han drev indtil 1966. Han har siden arbejdet paa cementstøberiet i Bramminge.

I ægteskabet er børnene I.A.1.a.-I.A.1.c.

I.A.1.a.

Olav Bastholm er født den 28. marts 1941 i Orten, Varde sogn. Han blev gift den 11. november 1967 i Esbjerg med Marie Jeppesen, der er født den 25. marts 1939 som datter af gaardejer Simon Jeppesen.

Bosat: Framlev pr. Harlev J.

Olav Bastholm er udlært maskinarbejder og er beskæftiget som saadan i Aarhus.

I.A.1.a.1) Marianne Bastholm er født den 31. januar 1969 i Aarhus.

I.A.1.b.

Knud Bastholm er født den 22. september 1942 i Orten, Varde sogn. Han blev gift den 13. maj 1967 i Grøndalskirken i København med Britta Stenstrup, der er født den 9. marts 1944 som datter af Helge Stenstrup.

Bosat: Æblets Kvarter 4 b, Albertslund.

Knud Bastholm er beskæftiget som kontorassistent i et firma i København.

I.A.1.b.1) Jes Bastholm er født den 4. maj 1968 i Glostrup.

I.A.1.c.

Martha Bastholm er født den 25. december 1944 i Orten, Varde sogn.

Bosat: Holbæk.

Martha Bastholm, der er uddannet barneplejerske, er sygeplejeelev i Holbæk.

I.B.

Ulrik Adolph Bech Clausen er født den 15. marts 1889 i Hyllerslev, Janderup sogn, og han døde den 12. maj 1929 i Varde. Han blev gift den 26. oktober 1918 i Vejle med Ida Kristine Kristensen, der er født den 29. april 1892 i Lund, Ansager sogn, som datter af gaardejer Kristen Hansen Kristensen og hustru Dorthea Nielsen.

Bosat: Nørrevold 3, Varde.

Ulrik Adolph Bech Clausen lærte landbruget og var desuden elev paa Haslev højskole. I $\frac{1}{2}$ aar havde han en ejendom i Hodde, og i 1915 købte han en gaard i Blaksmark ved Varde, som han drev indtil 1928, samtidig med at han handlede med kreaturer. Han flyttede derpaa til Varde, hvor han døde aaret efter.

Ida Kristine Kristensen gik i skole i Skovlund. Hun arbejdede ved husgerning hjemme indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Frederiksberg højskole i 1912 samt 1 aar som husassistent i Hyllerslev.

I ægteskabet er børnene I.B.1.-I.B.5.

I.B.1.

Carsten Clausen er født den 26. juli 1919 i Blaksmark, Varde sogn.

Bosat: Rosenvænget 12, Frederikssund.

Carsten Clausen er socialinspektør.

I.B.2.

Erna Clausen er født den 10. september 1920 i Blaksmark, Varde sogn. Hun er gift med Jens Ibsen.

Bosat: Kongebrovej 51, Sorø.
Jens Ibsen er autoforhandler.

I.B.2.a. Marianne Ibsen er født den 7. marts 1950.

I.B.2.b. Flemming Ibsen er født den 18. august 1959.

I.B.3.

Christian Clausen er født den 28. november 1921 i Blaksmark, Varde sogn. Han er gift med Birgit Jensen.

Bosat: Varde Vestermark.
Christian Clausen er fabrikant.

I.B.3.a. Susanne Clausen er født den 8. februar 1958.

I.B.3.b. Gitte Clausen er født den 22. august 1962.

I.B.3.c. Lone Clausen er født den 22. august 1963.

I.B.3.d. Ulrik Clausen er født den 30. marts 1968.

I.B.4.

Ejnar Clausen er født den 27. december 1922 i Blaksmark, Varde sogn.

Bosat: Brampton, Ontario, Canada.
Ejnar Clausen fabrikkerer drivhuse.

I.B.5.

Ulla Bech Clausen er født den 28. december 1929 i Varde.

Bosat: Los Angeles, California, U.S.A.
Ulla Bech Clausen er beskæftiget paa et kontor.

II. Hans Friis Ulriksen

er født den 18. januar 1857 i Hyllerslev, Janderup sogn, og han døde den 13. marts 1946 i Hebo Nygaard, Janderup sogn. Han blev gift den 22. oktober 1882 i Janderup med Margrethe Magdalene Andersen. Hun er født den 13. august 1855 i Faaborg som datter af gaardmand Hans Christian Knudsen Andersen og hustru Ane Sine Margrete Nielsen, og hun døde den 10. september 1935 i Hebo Nygaard, Janderup sogn.

Bosat: Hebo Nygaard pr. Janderup.

Hans Friis Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Han lærte landbruget og overtog omkring 1882 fødegaarden Hyllerslev Storgaard, som han drev indtil ca. 1917, da han afstod den til sin ældste søn og i stedet overtog hustruens plejefar S.M. Sørensen's gaard St. Hebo, der da var paa ca. 150 tdr. land. I 1922 opførte han paa en udstykket parcel Hebo Nygaard, hvor han derpaa flyttede ind, mens St. Hebo afstodes til sønnen Søren. Han drev nu Hebo Nygaard indtil ca. 1944, da ogsaa den afstodes til sønnen Søren, hos hvem han boede indtil sin død. - Hans Friis Ulriksen var sognefoged og sparekassedirektør og blev hædret med dannebrogssordenen.

Margrethe Magdalene Andersen gik i skole i Hyllerslev. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II. A. - II. F.

II. A.

Andrea Ulriksen er født den 18. september 1883 i Hyllerslev, Janderup sogn. Hun blev gift den 6. november 1906 i Janderup med Jens Lygum. Han er født den 20. oktober 1879 i Ødis som søn af gaardejer Mathias Lygum og hustru Kathrine Damborg, og han døde den 15. oktober 1955 i Varde.

Bosat: Vestergade 21, Varde.

Andrea Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftermålet.

Jens Lygum gik i skole i Ødis. Han arbejdede ved landbruget og aftjente ca. 1900 sin værnepligt ved Garden. I 1909 købte han en gaard paa Varde Vestermark, som han drev indtil 1922, hvorefter han en tid kørte mælketur samt havde en isforretning i Vejers. Han flyttede til Varde, hvor han havde en bilforretning og desuden arbejdede ved forskelligt.

I ægteskabet er datteren II. A. 1.

II. A. 1.

Dagny Ulriksen Lygum er født den 24. september 1907 i Ødis-Bramdrup, Ødis sogn. Hun blev gift den 15. maj 1930 i Varde med Jens Nørgaard, der er født den 11. oktober 1901 i Hjerm som søn af overbaneformand Jens Peder Nørgaard og hustru Ane Andersen.

Bosat: Kærvej 2 a, Varde.

Dagny Ulriksen Lygum gik i skole i Varde. Hun arbejdede som husassistent indtil giftermålet. I de sidste ca. 25 aar har hun været beskæftiget som gardinsyerske. - Dagny Ulriksen Lygum er kassererske i Varde husholdningsforening.

Jens Nørgaard gik i skole i Jebjerg. Han arbejdede en tid ved landbruget og var derpaa beskæftiget som rutebilchauffør. I 3 aar havde han egen lillebilforretning, i 9 aar var han lagerarbejder paa Ford Motor Compagni, og han er nu kommunal arbejder ved Varde kommune. - Jens Nørgaard har i ca. 20 aar været brandmand.

I ægteskabet er børnene II.A.1.a.-II.A.1.b.

II.A.1.a.

Lilly Nørgaard er født den 1. marts 1932 i Varde. Hun blev gift den 5. marts 1955 i Varde med Leif Møller Pedersen, der er født den 19. november 1928 i Thisted som søn af maskinsnedker Peder Pedersen og hustru Mariane Sørensen.

Bosat: Vestergade 21, Varde.

Lilly Nørgaard gik i skole i Varde, hvorfra hun bestod realeksamen i 1949. Hun gennemgik derpaa uddannelse indenfor bankfaget og blev bankassistent i 1953. Hun er nu handelslærer paa Varde handelsskole, hvor hun bl.a. underviser i maskinskrivning og kontorlag.

Leif Møller Pedersen gik i skole i Randers, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes indenfor herreekviperingsbranchen i Randers og tog handelsmedhjælpereksamen i 1948, og efter at have arbejdet som dekoratør i Herning og Varde samt været selvstændig dekoratør i 8 aar fik han ansættelse som handelsskolelærer i Varde.

II.A.1.a.1) Per Møller Pedersen er født den 20. maj 1956 i Varde.

II.A.1.a.2) Lone Møller Pedersen er født den 6. september 1959 i Varde.

II.A.1.a.3) Jane Møller Pedersen er født den 7. marts 1968 i Varde.

II.A.1.b.

Alice Nørgaard er født den 17. juni 1935 i Varde. Hun blev gift den 18. juni 1960 i Varde med Bengt Olsen, der er født den 29. november 1926 i København, og opvokset hos arbejdsmænd Rasmus Christiansen og hustru Louise Olsen.

Bosat: Fanøvej 5, Frederikshavn.

Alice Nørgaard gik i skole i Varde. Hun var indtil 1953 beskæftiget ved husgering og gennemgik derefter barneplejeuddannelse, hvor hun i 1957 bestod eksamen. I 1½ aar havde hun derpaa ansættelse som barneplejerske i Schweitz, og hun virker nu som vikar i Frederikshavn.

Bengt Olsen gik i skole i Lundby. Han arbejdede en tid ved landbruget og stod derefter i smedelære paa Lolland samt i Hasselø by paa Falster, hvor han udlærtes. Sin værnepligt aftjente han 1948-1949 i Ringsted, og efter at have kørt som langturchauffør 6-7 aar begyndte han at læse til maskinmester og bestod eksamen i 1958. I nogle aar var han til søs, først 2 aar paa langfart og dernæst en tid paa ruten Gedser-Travemünde, og siden 1965 har han

haft ansættelse som maskinchef ved Statens Istjeneste i Frederikshavn. \

II.A.1.b.1) Palle Nørgaard Olsen er født den 4. marts 1961 i Varde.

II.A.1.b.2) Dorte Nørgaard Olsen er født den 4. september 1964 i Nykøbing Falster.

II.B.

Ulrik Jensen Ulriksen er født den 10. juni 1885 i Hyllerslev, Janderup sogn, og han døde den 11. juni samme aar.

II.C.

Hans Christian Ulrik Ulriksen er født den 22. oktober 1886 i Hyllerslev, Janderup sogn, og han døde den 9. juni 1949 i Hyllerslev. Han blev gift den 11. oktober 1918 i Janderup med Anna Kathrine Bøgh Sørensen, der er født den 4. august 1891 i Mølt som datter af vejmand Søren Hansen Sørensen og hustru Kirstine.

Bosat: Hyllerslev Storgaard pr. Janderup.

Hans Christian Ulrik Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Han uddannedes ved landbruget og havde et ophold paa Janderup højskole. Ca. 1917 overtog han slægtsgaarden Hyllerslev Storgaard, som han drev indtil sin død. I 1952 overtoges den af sønnen Regner.

Anna Kathrine Bøgh Sørensen gik i skole i Estrupmark. Hun lærte husgerning hjemme og havde sommeren 1915 et ophold paa Vallekilde højskole. Senere gennemgik hun uddannelse som menighedssygeplejerske og virkede som saadan i Janderup, Billum og Aal sogne. Siden 1956 har hun boet i eget hus i Janderup.

I ægteskabet er børnene II.C.1.-II.C.5.

II.C.1.

Grethe Bøgh Ulriksen er født den 7. november 1919 i Hyllerslev, Janderup sogn.

Bosat: Torvegade 49 st., Esbjerg.

Grethe Bøgh Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i en aarrække. I 1958 begyndte hun som servitrice paa missionshotellet "Ansgar" i Esbjerg, og hun har siden været beskæftiget her.

II.C.2.

Hans Ulrik Ulriksen er født den 9. marts 1923 i Hyllerslev, Janderup sogn. Han blev gift den 28. september 1949 i Skovlund med Martha Kruse, der er født den 16. januar 1927 i Aalling, Ansager sogn, som datter af gaardejer Niels Sigurd Kruse og hustru Nicoline Lauritsen.

Bosat: Ø. Kirkegaard, Sædding pr. Skjern.

Hans Ulrik Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Han lærte landbruget og tjente bl.a. hos sin tilkommende svigerfader samt paa en gaard i Skovlund. Vinteren 1943-1944 var han elev paa Tommerup højskole, i 1945 aftjente han sin værnepligt i Odense, og i 1949 overtog han derpaa den ca. 40 tdr. land store Ø. Kirkegaard, som han siden har drevet. - Hans Ulrik Ulriksen har været formand for KFUM i Sædding og er nu kredsformand for KFUM og K's Skjern-kreds.

Martha Kruse gik i skole i Kærbæk. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. hos en farbroder i Skovlund samt to steder i Varde. Sommeren 1946 var hun elev paa Tommerup højskole.

II.C.2.a. Ellen Margrethe Ulriksen er født den 2. november 1950 i Ø. Kirkegaard, Sædding sogn.

Hun er kontorelev i Herning.

II.C.2.b. Ulrik Ulriksen er født den 19. februar 1952 i Ø. Kirkegaard.

Han er i mekanikerlære i Ringkøbing.

II.C.2.c. Niels Christian Ulriksen er født den 2. marts 1954 i Ø. Kirkegaard.

II.C.2.d. Torben Kruse Ulriksen er født den 9. juni 1957 i Ø. Kirkegaard.

II.C.2.e. Sigurd Bøgh Ulriksen er født den 6. september 1958 i Ø. Kirkegaard.

II.C.2.f. Anette Kirstine Ulriksen er født den 5. december 1961 i Ø. Kirkegaard.

II.C.2.g. Bjarne Kruse Ulriksen er født den 17. juli 1963 i Ø. Kirkegaard.

II.C.2.h. Margit Kruse Ulriksen er født den 16. marts 1966 i Ø. Kirkegaard.

II.C.3.

Regner Bøgh Ulriksen er født den 5. juni 1924 i Hyllerslev, Janderup sogn. Han blev gift den 25. august 1956 i Skovlund med Karen Krestine Andersen, der er født den 2. september 1926 i Kærbæk, Ansager sogn, som datter af gaardejer Ole Andersen og hustru Abelone Rasmussen.

Bosat: Hyllerslev Storgaard pr. Janderup.

Regner Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Han uddannedes ved landbruget og var vinteren 1946-1947 elev paa Tommerup højskole. I 1952 overtog han slægtsgaarden Hyllerslev Storgaard efter faderen og han har siden overtaget en del ombygninger, bl.a. af svinehuset i 1955 samt af kostalden i 1960. Gaarden blev i 1957 udvidet med 20 tdr. land, saa den nu er paa ialt 90 tdr. land. - Regner Ulriksen er formand for transformerforeningen i Janderup og medlem af skolekommissionen samt af menighedsraadet. Han har desuden i en aarrække været formand for KFUM i Kærup-Janderup, og han er nu medarbejder i søndagsskolen.

Karen Krestine Andersen gik i skole i Skovlund. Hun lærte husgerning og var i 1947 elev paa Tommerup højskole, hvorpaa hun begyndte at arbejde for børneforsorgen i Vejle, og havde senere et ophold paa en forsorgsskole. - Karen Krestine Andersen er medlem af bestyrelsen for Indre Missions Samfund og har i nogle aar været medlem af bestyrelsen for KFUK, ligesom hun igennem aarene har gjort en stor indsats for KFUK spejderne i Skovlund.

II.C.3.a. Ulrik Ulriksen er født den 6. september 1958 i Hyllerslev, Janderup sogn.

II.C.3.b. Ole Bøgh Ulriksen er født den 30. oktober 1959 i Hyllerslev.

II.C.3.c. Hans Bøgh Ulriksen er født den 2. november 1961 i Hyllerslev.

II.C.3.d. Anders Bøgh Ulriksen er født den 14. juni 1964 i Hyllerslev.

II.C.4.

Anna Lise Ulriksen er født den 9. marts 1929 i Hyllerslev, Janderup sogn. Hun blev gift den 3. februar 1951 i Janderup med Peter Johannes Poulsen, der er født den 9. januar 1919 i Hyllerslev, Janderup sogn, som søn af lærer Johannes Poulsen og hustru Helene Nielsen.

Bosat: Gormsvej 22, Kolding.

Anna Lise Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftermålet.

Peter Johannes Poulsen gik i skole i Hyllerslev samt i Esbjerg. Han uddannedes indenfor manufakturbranchen i Esbjerg, og efter at have virket i forretning indtil 1959 blev han repræsentant i samme branche. Han er nu repræsentant for en trikotagefabrik i Ikast.

II.C.4.a. Poul Bøgh Poulsen er født den 7. april 1952 i Sdr. Felding.

II.C.4.b. Helene Poulsen er født den 9. januar 1955 i Kolding.

II.C.5.

Inger Bøgh Ulriksen er født den 8. marts 1932 i Hyllerslev, Janderup sogn. Hun blev gift den 3. maj 1952 i Janderup med Hans Ejner Baun, der er født den 26. november 1925 i Kærup, Janderup sogn, som søn af gaardejer Thøste Jensen Baun og hustru Krestine Simonsen.

Bosat: Baunsminde, Kærup pr. Janderup.

Inger Bøgh Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Hun uddannedes ved husgerning og var i 1951 elev paa Tommerup højskole. - Inger Bøgh Ulriksen er kasserer i Janderup hus-holdningsforening og har været medlem af bestyrelsen for K.F.U.K.

Hans Ejner Baun gik i skole i Kærup. Han uddannedes ved landbruget og havde vinteren 1947-1948 et ophold paa Hammerum landbrugsskole. Samme aar overtog han føde-gaarden Baunsminde, der er paa 50 tdr. land, og denne driver han stadig. - Hans Ejner Baun er formand for Skolekommissionen og medlem af bestyrelsen for Indre Missions Samfund. Han har desuden været formand for Kærup brugsforening og for K.F.U.M. i Janderup sogn samt kredsformand for K.F.U.M. og K. i Varde-Esbjerg kredsen. I mange aar var han leder af søndagsskolen i Kærup.

II.C.5.a. Anne Kathrine Baun er født den 3. november 1953 i Kærup, Janderup sogn.

II.C.5.b. Inge-Lise Baun er født den 9. oktober 1955 i Kærup.

II.C.5.c. Tøste Ulrik Baun er født den 10. april 1960 i Kærup.

II.D.

Søren Marinus Ulriksen er født den 12. december 1888 i Hyllerslev, Janderup sogn, og han døde den 21. maj 1889.

II.E.

Søren Marinus Ulriksen er født den 9. marts 1892 i Hyllerslev, Janderup sogn, og han døde den 16. april 1965 i Esbjerg. Han blev gift den 15. maj 1926 i Janderup med Mary Sofie Henningsen, der er født den 20. november 1899 i Nr. Farup, Farup sogn, som datter af gaardejer Hans Christian Henningsen og hustru Ane Nielsen.

Bosat: Kronprinsensgade 21¹, Esbjerg.

Søren Marinus Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Han uddannedes ved landbruget og havde desuden et ophold paa Janderup højskole. Efter at have aftjent sin værnepligt i København købte han ca. 1922 gaarden St. Hebo, som han drev til ca. 1944. Han overtog derpaa Hebo Nygaard, som han havde indtil 1949, da han flyttede til Sædding ved Esbjerg og blev forhandler af landbrugsmaskiner samt af malkeanlæg. - Søren Marinus Ulriksen

var gennem aarene som gaardejer ivrig hingsteopdrætter, og han har for dette arbejde modtaget mange præmier.

Mary Sofie Henningsen gik i skole i Nr. Farup. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II. E. 1. - II. E. 4.

II. E. 1.

Anne Margrethe Ulriksen er født den 1. oktober 1930 i Hyllerslev, Janderup sogn, og hun døde den 5. oktober 1961. Hun blev gift i 1950 med Marquard Nicolaisen, der er fra Ellum ved Løgumkloster.

Bosat: Herning.

Anne Margrethe Ulriksen gik i skole i Hyllerslev, Varde samt i Nr. Nebel, hvor hun bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som damefrisør i Varde, og efter at have været bestyrerinde af en salon i Silkeborg etablerede hun egen salon, som hun 3 aar senere afhændede, hvorpaa hun købte en større salon i Herning. Denne drev hun indtil sin død.

II. E. 2.

Agnethe Ulriksen er født den 4. oktober 1933 i Hyllerslev, Janderup sogn. Hun blev gift den 11. januar 1958 i Esbjerg med Christian Hedehus Herlufsen, der er født den 11. juni 1934 i Grynderup som søn af Villiam Herlufsen og hustru Helga Kristine Hedehus.

Bosat: Banehus 17 a, Rindsholm pr. Viborg.

Agnethe Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Hun arbejdede en tid ved husgerning, var derefter bagerekspeditrice i Esbjerg, og hun har siden 1951 været beskæftiget som servitrice forskellige steder. Hun arbejder nu som saadan paa Rødkjærsbro kro.

Christian Hedehus Herlufsen gik i skole i Rørbæk. Han var først ved landbruget, afbrudt af et ophold paa Himmerlands ungdomsskole, Haubro, vinteren 1950 - 1951, og aftjeneste fra 1954 til 1956 sin værnepligt i København. Han kom til DSB som ekstraarbejder, blev i 1957 aspirant og fik derpaa fast ansættelse som banearbejder i 1959.

II. E. 2. a. Torben Hedehus Herlufsen er født den 20. oktober 1958 i Rødkjærsbro.

II. E. 2. b. Gitte Herlufsen er født den 5. september 1960 i Rødkjærsbro.

II. E. 3.

Dora Ulriksen er født den 26. februar 1937 i Hyllerslev, Janderup sogn. Hun blev gift den 8. november 1958 i Lønne med Aage Nielsen, der er født den 18. november 1931 i Tarm, Egvad sogn, som søn af tekniker Hans Aksel Nielsen og hustru Anna Kathrine Jensen.

Bosat: Gyvelvej 76, Tarm.

Dora Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Hun arbejdede en tid ved husgerning og var derefter telefonist paa Skjern central fra 1957 til 1959 og i Tarm fra 1962 til 1967.

Aage Nielsen gik i skole i Tarm. Han var en tid beskæftiget ved have- og landbrug og gennemgik derefter kontoruddannelse paa et sagførerkontor, hvor han udlærtes i 1951. Han har siden 1962 virket som bogholder.

II.E.3.a. Else Brink Nielsen er født den 24. maj 1959 i Tarm, Egvad sogn.

II.E.3.b. Lene Brink Nielsen er født den 15. juli 1963 i Tarm.

II.E.4.

Aase Ulriksen er født den 15. juli 1940 i Hyllerslev, Janderup sogn. Hun blev gift den 11. december 1960 i Aarhus med Bent Christian Thomsen Petersen, der er født den 7. maj 1939 i Odense som søn af møbelhandler Niels Thomsen Petersen og hustru Solvej Signe Kristensen.

Bosat: Strandbygade 51, Esbjerg.

Aase Ulriksen gik i skole i Hyllerslev, Sædding og Esbjerg. Hun gennemgik uddannelse indenfor kontorfaget og udlærtes som kontorassistent i 1958, hvorefter hun var beskæftiget som saadan indtil giftermålet. - Aase Ulriksen har deltaget paa eliteholdet i Esbjerg gymnastikforening.

Bent Christian Thomsen Petersen gik i skole i Esbjerg og stod derefter i lære indenfor manufakturbranchen. I 1958 aftjente han sin værnepligt, bl.a. som elev paa sergentskolen, og efter at have haft ansættelse nogle aar i sin faders møbelforretning købte han i 1966 møbelforretningen Tidens Møbler i Esbjerg, som han siden har drevet. - Bent Christian Thomsen Petersen er landsdommer i brevduesportsforeningen samt i bestyrelsen for samme.

II.E.4.a. Helle Thomsen Petersen er født den 26. april 1961 i Aarhus.

II.E.4.b. Solvejg Thomsen Petersen er født den 6. juni 1962 i Esbjerg.

II.E.4.c. Mette Thomsen Petersen er født den 2. november 1965 i Esbjerg.

II.E.4.d. Niels Thomsen Petersen er født den 8. maj 1969 i Esbjerg.

II.F.

Hans Christian Ulriksen er født den 30. august 1895 i Hyllerslev, Janderup sogn. Han blev gift den 28. april 1928 i Sdr. Bork med Marie Nilsine Pedersen, der er født den 14. august 1900 i Sdr. Bork som datter af gaardejer Peder O. Pedersen og hustru Hansine.

Bosat: Gl. Møllevej, Oksbøl.

Hans Christian Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Han lærte landbruget og aftjente 1916-1918 sin værnepligt i Viborg og København. I 1926 købte han gaarden Kidholm, og denne drev han indtil 1956, da den blev overtaget af sønnen Børge, hvorefter han flyttede til Oksbøl. - Hans Christian Ulriksen har været næstformand i Husmandsforeningen.

Marie Nilsine Pedersen gik i skole i Sdr. Bork. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II.F.1.-II.F.5.

II.F.1.

Hans Friis Ulriksen er født den 8. maj 1927 i Oksbøl, Aal sogn.

Bosat: Nørrebrogade 62, Esbjerg.

Hans Friis Ulriksen gik i skole i Oksbøl. Han arbejdede først en tid ved landbruget og stod derefter i lære som bager i Oksbøl samt i Esbjerg, hvor han udlærtes i 1946 og siden har været beskæftiget som svend.

II.F.2.

Børge Peder Ulriksen er født den 9. oktober 1928 i Oksbøl, Aal sogn. Han blev gift den 22. november 1957 i Aal med Gerda Viola Pedersen, der er født den 12. januar 1938 i Billum som datter af arbejdsmand Nikolai Junker Pedersen og hustru Gunette Andreasen.

Bosat: Kidholm, Oksbøl.

Børge Peder Ulriksen gik i skole i Oksbøl. Han gennemgik uddannelse ved landbruget, afbrudt af et ophold paa Uldum højskole vinteren 1947-1948 samt af militærtjeneste i Haderslev 1949-1950, og var vinteren 1950-1951 elev paa Kærgaard landbrugsskole. I 2 aar virkede han bl.a. som fodermester paa Tandrupgaard, og i 1955 overtog han derpaa fødegaarden Kidholm, som han siden har drevet, samtidig med at han kører mælketur.

Gerda Viola Pedersen gik i skole i Nordenskov samt i Vrøgum og var desuden elev paa Brejninggaard efterskole. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II.F.2.a. Hanne Signe Ulriksen er født den 2. november 1958 i Kidholm, Aal sogn.

II.F.2.b. Knud Kidholm Ulriksen er født den 6. maj 1961 i Kidholm, Aal sogn.

II.F.3.

Grethe Ulriksen er født den 12. maj 1931 i Oksbøl, Aal sogn. Hun blev gift den 12. maj 1961 i Brøndum med Kristian Markussen Jensen, der er født den 16. maj 1917 i Lunde som søn af gaardejer Peder Christian Jensen og hustru Marie Mathilde Pedersen.

Bosat: "Frøstrupgaard", Lunde J.

Grethe Ulriksen gik i skole i Oksbøl. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftermålet. Hun er nu udlært syerske.

Kristian Markussen Jensen gik i skole i Frøstrup. Han lærte landbruget og overtog i 1957 den ca. 150 tdr. land store fødegaard Frøstrupgaard, hvor han i 1965 byggede en ny stald.

II.F.3.a. Inger Marie Jensen er født den 29. marts 1962 i Lunde.

II.F.3.b. Doris Jensen er født den 11. januar 1965 i Lunde.

II. F. 4.

Inga Hansine Ulriksen er født den 1. september 1932 i Oksbøl, Aal sogn. Hun blev gift den 14. juni 1958 i Aal med Søren Hansen, der er født den 21. juni 1924 i Horne som søn af gaardejer Hans Jes Hansen og hustru Else Marie Jensen.

Bosat: "Kildegaard", Billum.

Inga Hansine Ulriksen gik i skole i Oksbøl. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Viborg gymnastikhøjskole i 1952. - Inga Hansine Ulriksen har været gymnastikleder for børn, voksne og hovedkredshold, der har givet opvisning mange steder.

Søren Hansen gik i skole i Horne og var desuden elev paa Staby efterskole 1940-1941. Han uddannedes ved landbruget og havde et ophold paa Ryslinge højskole vinteren 1944-1945 ligesom han var elev paa Lægaard landbrugsskole 1948-1949. En tid havde han ophold paa Vestbirk højskole, hvor han var gymnastikleder, og i 1958 købte han Kildegaard, som han stadig driver. - Søren Hansen har været medstifter af Billum foderstofforening.

II. F. 4. a. Jes Christian Hansen er født den 22. februar 1960 i Billum.

II. F. 4. b. Else Marie Hansen er født den 14. april 1964 i Billum.

II. F. 5.

Svend Aage Ulriksen er født den 4. august 1934 i Oksbøl, Aal sogn. Han blev gift den 11. maj 1963 i Aal med Inger Jensen, der er født den 4. oktober 1940 i Aal.

Bosat: Stundsigt pr. Varde.

Svend Aage Ulriksen er arbejdsmand.

II. F. 5. a. Bodil Ulriksen er født den 19. august 1963 i Aal.

II. F. 5. b. Henning Ulriksen er født den 22. maj 1965 i Horne.

II. F. 5. c. Ulla Ulriksen er født den 13. maj 1967 i Horne.



II. Hans Friis Ulriksen og Margrethe M. Andersen



II.A. Andrea Ulriksen og Jens Lygum



II.A.1. Dagny Ulriksen Lygum og Jens Nørgaard



II.C. Hans Chr. U. Ulriksen og Anna K. Bøgh Sørensen med datteren Anna Lise



II.C.3. Regner B. Ulriksen og Karen K. Andersen



II.C.4. Anna Lise Ulriksen og Peter Johs. Poulsen



II.C.5. Inger B. Ulriksen og Hans
Ejner Baun



II.E. Søren M. Ulriksen og Mary S.
Henningsen med børn



II.E.1. Anne M.
Ulriksen



II.E.2. Agnetha Ulriksen og Chr. H.
Herlufsen



II.E.3. Dora Ulriksen og Aage Nielsen



II.E.4. Aase Ulriksen
og Bent Chr. T. Peter-
sen



II. F. Hans Chr. Ulriksen og Marie N. Pedersen med børn



II. F. 1. Hans Friis Ulriksen



II. F. 2. Børge P. Ulriksen og Gerda Viola Pedersen



II. F. 3. Grethe Ulriksen og Kristian M. Jensen



II. F. 4. Inga H. Ulriksen og Søren Hansen



II. F. 5. Svend Åge Ulriksen og Inger Jensen

III. Jens Jacobsen Ulriksen

er født den 8. september 1859 i Hyllerslev, Janderup sogn. Han var gift med Marie Sørensen.

Bosat: Hyllerslev Nygaard, Janderup.

Jens Jacobsen Ulriksen var gaardejer.

Ægteparret havde en plejedatter Agnes, der døde ung. Hun var gift med Ejner Brun fra Billum, der overtog svigerfaderens gaard.



III. Jens Jacobsen Ulriksen og Marie
Sørensen



II. og III. Hans Friis Ulriksen og broderen Jens J. Ulriksen med ægtefæller
(øvrige personer hører ikke til slægten)

Supplement
til bogens
efterkommeroversigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, så længe slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da også kun ført up-to-date og vil i løbet af få år blive mangelfuld, såfremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhånden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke så meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens tekst.