



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Idrætten i Gladsaxe gennem 75 år



Å R B O G 1 9 9 8

24. ÅRGANG



Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Også udsendt med titlen: Idrætten i Gladsaxe gennem 75 år.

Sponsorer: F.I.G. takker nedennævnte økonomiske bidragydere for deres tilskud. Denne økonomiske støtte har været forudsætningen for dette jubilæumsskrifts udgivelse.

* Gladsaxe Kommune, v/Folkeoplysnings udvalget.
* Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Kommune's Biblioteks- og Kulturudvalg.
* Københavns Amt v/Undervisnings- og Kulturudvalget. * Metro-Schrøder-Fonden. * Unibank. * Novo-Nordisk * Den Danske Bank.

Omslagsbillede: Et kig over Gladsaxe Sportscenter, hvor AB spiller hjemmekamp mod FCK. Grusbanerne benyttes den dag til parkeringsplads. I forgrunden ses tennisbanerne, de to badmintonhaller, Gladsaxe Hero Boldklub og Boldklubben Femina's klubhus samt restauranten. Midt i billedet fra venstre: Skøjtehallen, sportshal 2, sportshal 1 og svømmehallen.

Redaktion: *F.I.G.: Bent Thøger Andersen, Svend Breum Petersen og Solveig Koustrup*

*Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune:
Arne J. Hermann, Ebbe Fels og Erik Starup*

Grafisk tilrettelæggelse: *Erik Starup*

Grafisk produktion: *Grafia Tryk ApS*

ISSN 0440-9809

Indhold

Redaktionens bemærkninger	5
En jubilæumshilsen fra Gladsaxe Byråd	7
En hilsen fra udvalgsformanden	9
Idrætten før 1923	11
Vinteridræt i Bagsværd	13
Vinteridræt i Søborg	14
1920-30	15
1930-40	17
1940-50	19
1950-60	21
1960-70	26
1970-80	29
1980-90	31
1990-98	32
F.I.G.'s jubilæumsbog 1923-1973	35
Supplement til F.I.G.'s jubilæumsbog 1923-1973	75
De seneste 25 år	81
Bagsværd Stadion	85
Skovdiget	90
Gladsaxe Idrætspark Marielyst	93
Bagsværd sø	98
Øvrige stadions	100
Klubber og foreninger	101
Formandens bemærkninger til de 25 år	124
F.I.G.'s bestyrelse og sekretariat	126
Priser til idrætten	129
Store idrætsbegivenheder i Gladsaxe	132
F.I.G.'s tilsluttede foreninger	137

SELSKABETS PUBLIKATIONER

Gladsaxebogen 1. Af C.L.B. Cramer. 2. oplag 1979.
Gladsaxebogen 2. Af Mogens Lebech. 1. oplag 1971.
Gladsaxebogen 3. Red. af Ebbe Fels m.fl. 1. oplag 1991.

Medlemspris:

Gladsaxebogen 1: kr. 60,00
Gladsaxebogen 2: kr. 60,00
Gladsaxebogen 3: kr.150,00
Årsskrift 1968: kr. 11,50
1969: kr. 11,50
1970: kr. 11,50
1971: kr. 11,50
1972: kr. 14,00
1973: kr. 18,00
1974: kr. 18,00
1975: kr. 21,00
1976: kr. 29,00 (for medlemmer kr. 22,00)
1977: kr. 32,00 (for medlemmer kr. 24,00)
1978: kr. 36,00 (for medlemmer kr. 27,00)
1979: kr. 48,00 (for medlemmer kr. 36,00)
1980: kr. 48,00 (for medlemmer kr. 36,00)
1981: kr. 56,00 (for medlemmer kr. 42,00)
1982: kr. 56,00 (for medlemmer kr. 42,00)
1983: kr. 56,00 (for medlemmer kr. 42,00)
1984: kr. 80,00 (for medlemmer kr. 60,00)
1985-86: kr. 80,00 (for medlemmer kr. 60,00)
1987-88: kr. 80,00 (for medlemmer kr. 60,00)
1989-91: kr. 80,00 (for medlemmer kr. 60,00)
1992-93: kr. 80,00 (for medlemmer kr. 60,00)
1995: kr. 95,00 (for medlemmer kr. 70,00)
1996-97: kr. 66,00 (for medlemmer kr. 50,00)

Register til Årsskrifter/Årbøger 1968-1995: kr. 66,00 (for medlemmer kr. 50,00)

Folketællingen 1787: kr.60,00 (for medlemmer kr.45,00)

Postkort: 1 sæt enkelte kr. 18,00 (for medl. kr. 11,00)
1 sæt dobbelte kr. 32,00 (for medl. kr. 18,00)

Kontingent:

Enkeltmedlemmer: kr. 70,00

Husstande: kr. 90,00

Foreningen, firmaer og institutioner: kr. 180,00

For pensionister og unge under uddannelse ydes en nedsættelse på kr. 10,00 i ovennævnte beløb.

Kontingent og betaling for publikationer sendes til:

Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, girokonto 6 48 34 37,
kasserer Birte Madsen, Buegården 19, 2. tv., 2880 Bagsværd. Tlf. 39 54 77 21

Selskabet er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening.

Redaktionens bemærkninger

I forbindelse med planlægningen af denne jubilæumsbog, der skulle dække F.I.G.'s 75 års historie som interesseorganisation for idrætten i Gladsaxe Kommune, gjorde redaktionen sig mange tanker om, hvad indholdet skulle være, og hvordan vi kunne præsentere de mange spændende og begivenhedsrige år.

Mange informationer var umiddelbart tilgængelige, men vi skulle også ud til mange foreninger/klubber for at kunne give et alsidigt billede af idrætten og foreningslivet.

Det har været vanskeligt at få alt det med, vi gerne ville. Mange foreninger har ikke oplysninger om deres egen historie, og meget er uden tvivl gået tabt ved skiftende bestyrelser.

Et samarbejde med Historisk-Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune har været en god hjælp for også at få tilføjet generelle tidsbilleder fra Gladsaxe Kommune i samme åremål.

Vi fandt det rigtigt at tage begivenheder, der blev omtalt i F.I.G.'s 50 års jubilæumsskrift med ubeskåret, og så supplere med de oplysninger, vi har kunnet få fra nye "kilder". Derfor må læserne bladre rundt i bogen, hvis man vil have begivenhederne i kronologisk orden.

De seneste 25 år er herefter beskrevet så godt, det har været os muligt at få informationer frem.

Havde vi haft informationer om alle begivenheder fra de meget aktive idrætsår i Gladsaxe, var denne jubilæumsbog blevet meget omfangsrig. Den er således "kun" et "beskedent" bidrag til Gladsaxe Kommunes historie i dette århundrede.

Vi takker alle bidragyderne til dette jubilæumsskrift. Såvel foreninger/klubber som enkelt personer, og ikke mindst de sponsorer, der med deres økonomiske hjælp har gjort det muligt at producere skriftet.

*Hilsen og tak
Redaktionen*

En jubilæumshilsen fra Gladsaxe Byråd



*Af Ole Andersen
Borgmester*

De forholdsvis få idrætsforeninger, der fandtes i Gladsaxe i de første årtier af dette århundrede, indså allerede på et tidligt tidspunkt, at de burde stå sammen for at lægge størst mulig vægt bag deres ord over for offentlige myndigheder og andre, som idrætten havde behov for at hævde sig overfor.

F.I.G. - Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune - blev stiftet i 1923 og nu ved 75 års jubilæet er det til fulde bevist, at pionererne dengang i 20'ernes begyndelse så rigtigt. F.I.G. er blevet en magtfuld sammenslutning. Der sker ikke meget inden for idrætten i Gladsaxe, uden at F.I.G. er blevet spurgt, men sammen med F.I.G. er grundlaget for det hele - klubber og foreninger - også vokset. Idrætten er i høj grad en faktor, der regnes med i lokalsamfundet, og det sociale engagement, som idrætten og dens klubliv er udtryk for, kan slet ikke overvurderes.

Her ved 75 års jubilæet tæller F.I.G. ikke færre end 48 idrætsgrene fra aerobic over holdsport som fodbold og håndbold til vægtløftning. Magen til succes er jeg sikker på, at man ikke havde forestillet sig i den beskedne begyndelse og slet ikke hvilke resultater, der i årenes løb er opnået på eliteplan samtidig med, at bredden er blevet stadig bredere. Nu er det jo ikke blot de unge, der dyrker idræt. Det er alle aldersgrupper - og med lige stor lyst til at være med.

F.I.G. har gennem alle årene først og fremmest været en værdifuld samarbejdspartner for Gladsaxe Byråd og de forskellige kommunale instanser. Men når det en sjælden gang er gået lidt for langsomt med den kommunale beslutningsproces, har F.I.G. også vist sig som en særdeles effektiv repræsentant for det samlede idrætsliv - en pressionsgruppe kaldes det en gang imellem. Derfor fremstår Gladsaxe Kommune i dag med en kæde af idrætsanlæg indendørs som udendørs, til lands og til vands - og æren for det tilkommer i høj grad F.I.G., som selvfølgelig også har kunnet drage fordel af, at der gennem årene har været stor

forståelse i byrådet for, at det svarer sig at investere i idrætsanlæg. Det var penge, der betalte sig hjem med renter og renters rente. Senest er det jo blevet til endnu en stor hal på det centrale idrætsanlæg mellem Vandtårnsvej og Gladsaxevej - men der har også været stor forståelse for, at det gjaldt om at få spredt faciliteterne ud over hele kommunen.

Markante F.I.G.-formænd som Martin Jensen, Jens Kurt Petersen og Leif Hansen har i årenes løb været med til at sætte dagsordenen for idrætten i Gladsaxe - og de har gjort det så dygtigt, at Gladsaxe i dag hævder sig som en af landets bedste idrætskommuner. Også jubilæumsårets F.I.G.-bestyrelse med formanden Bent Thøger Andersen i spidsen har fulgt den linje, og jeg er glad for at kunne skrive i denne jubilæumshilsen, at samarbejdet mellem byrådet og F.I.G. er eksemplarisk.

I jubilæumsåret kan F.I.G. og bestyrelsen konstatere, at stort set alle ønsker fra idrætten er blevet gennemført. Men tiden står jo ikke stille. Nye behov, nye problemer dukker op. Derfor har idrætten - og kommunen - stadig brug for F.I.G.

Hjertelig tillykke med de første 75 år.

Ole Andersen
Borgmester

En hilsen fra udvalgsformanden



*Af Peter Nielsen
Udvalgsformand*

Som formand for Gladsaxe Kommunes idrætsudvalg i perioden 1986 - 1997 vil jeg gerne knytte nogle ord ved F.I.G.'s 75 års jubilæum. Disse ord tager først og fremmest udgangspunkt i det samarbejde, som har fundet sted mellem F.I.G. og idrætsudvalget i den forløbne tid.

Jeg kan ikke skrive om F.I.G. uden at tænke på Leif Hansen, som desværre døde alt for tidligt i 1997. I Leif havde F.I.G. en dygtig formand, der på sin meget kontante facon var en fremragende og effektiv forkæmper for idrætten i Gladsaxe.

Jeg har gennem alle årene oplevet F.I.G. som en velfungerende og stærk interesseorganisation for den samlede idræt i Gladsaxe, og den har som sådan kæmpet meget målbevidst for idrættens vilkår.

Det ligger selvfølgelig i sagens natur, at en god interesseorganisation skal kunne gå på barrikaderne og kæmpe, men også, at den skal kunne udvise samarbejdsvilje og mod til at gå nye veje.

Dette har F.I.G. gjort på mange felter, hvoraf jeg her vil nævne:

- I samspillet med byrådet omkring arbejdet med sektorplaner for idrætten i Gladsaxe.
- I fastholdelse af byrådet i kravet om at få udbygget idrætsfaciliteterne, senest ved færdiggørelsen af tartanbanerne til atletik på Bagsværd Stadion og opførelsen af Gladsaxe Sportshal 2 på Vandtårnsvej til volleyball, basketball og håndbold.
- I arbejdet med at forstærke det forpligtende fællesskab, der består mellem F.I.G., den kommunale administration og byrådet, og som dermed er blevet det stærke fundament, som idrætten i dag befinder sig godt på i Gladsaxe.

Der skal lyde en tak til bestyrelsen for F.I.G. for godt samarbejde i de forløbne år, og også en stor tak til den daglige leder af F.I.G.'s sekretariat Solveig Koustrup for en altid tilstedeværende beredvillighed til at engagere sig i idrætslige spørgsmål, store såvel som små.

Fra 1. januar 1998 er den kommunale struktur ændret, så idrættens udvalg fremover bliver Kultur, fritids- og idrætsudvalget.

Jeg er dog sikker på, at F.I.G. og det nye udvalg i fællesskab vil arbejde for at fastholde og udvikle de vilkår, der foreløbig er opnået for idrætten i Gladsaxe.

Til sidst et stort tillykke til F.I.G. med de første 75 år og et tilsagn om fortsat godt og konstruktivt samarbejde i fremtiden.

Peter Nielsen

Formand for Kultur, fritids- og idrætsudvalget

Idrætten før 1923

Op til år 1900 var Gladsaxe Kommune næsten rent landbrugsland, centreret om de fire oprindelige landsbyer: Kirkebyen Gladsaxe, Buddinge, Mørkhøj og Bagsværd. Det hårde arbejde på markerne og de fire byers afsondrede beliggenhed gav ikke store muligheder for idræt og lignende fritidssysler - der var for de fleste slet ingen fritid!

Efterhånden kom den bymæssige udvikling i gang - i Søborg med villaudstykningerne langs Hovedgaden og Gladsaxevej - og i Bagsværd ved Højgården og Aldershvile bl.a. tilskyndet af Slangstrupbanens åbning i 1906. I 1900-tallets første tiår kom der gang i tingene. "Nybyggerne" i Søborg var jævne folk, håndværkere, funktionærer og tjenestemænd fra Postvæsenet, Jernbanerne og Sporvejene, som alle kom til Søborg fra indeklemte kår i Københavns brokvarterer. "Herude" i Søborg var der plads og frisk luft, hvilket naturligt nok førte til, at mange unge fik lyst til at dyrke idræt. Traditionelt havde man i landdistrikterne overvejende dyrket gymnastik, men nu omkring århundredeskiftet er det den engelsk-inspirerede konkurrence-idræt, der vinder frem.

Første eksempel på dette berettes der om i Søborg Idrætsforenings 50-års jubilæumsskrift fra 1966. Det var nogle unge mennesker, der i 1916 samledes i Søborg for at spille fodbold på engarealerne ved Kjærs Allé (i dag: den lille rækkehusvej, der hedder Magledalen - fra midt i 1960'erne). Blandt de aktive her var den 18-årige typograflærling Martin Jensen, der boede på hjørnet af Lauggårds Allé (nr. 34) og Kjærs Allé til sin død i 1991. Han var medstifter af Gladsaxe Kommunes første idrætsforening i sommeren 1916 - Søborg (senere Gladsaxe) Idrætsforening. Han var aktiv gennem et langt liv, modtog mange hædersbevisninger - og omtales med rette som "Gladsaxe Idrættens Grand Old Man".

Det var ikke let at være idrætsudøver dengang, hvor der var masser af jomfruelig jord, men ingen egentlige faciliteter. Man fik dog lov til at benytte boldbanen ved Søborg Skole, mellem Frødings Allé og Wergelands Allé. Men det gik ikke stille af, når de unge idrætsfolk dystede på banen. Således klagede nogle af beboerne i de omkringliggende villaer til Sognerådet over fodboldspillernes uhøviske optræden, hvor det bl.a. hed: "Råben, piben og skrigen, blandet med eder, skældsord og med hentydninger til det seksuelle spørgsmål hører til dagens orden, og tit er tonen af en sådan karakter, at man uden at være sner-



Det ser primitivt ud - og det var det også - da Søborgungdommen spillede fodbold på nogle ubebyggede grunde ved Søborg Skole. Engagementet lyser ud af de unge spillere, selvom de mest elementære faciliteter savnes. På vil-lavejene omkring "boldbanen" ses de første villaer fra pionertiden. Udstyk-ningen af Søborggårds jorder begyndte ved århundredeskiftet, og så gik det stærkt med den bymæssige udvikling i de følgende årtier. Foto 1917

pet, må fortrække fra sin have", ja, man påstod, "at de spillende i stedet for at benytte nødtørftshuset stillede sig med front mod naboerne, uanset om der var nogen til stede i dem".

Man fik lov at benytte frie arealer ved hjørnet af Christianehøj og Hovedgaden (hvor der nu er skole) og en mark ved gården "Herbertslyst" (ved krydset Ring III - Gladsaxe Møllevvej). Men idrætsanlæggene var fortsat interimistiske, indtil Sognerådet gav efter for idrætsfolkernes pres midt i 1930'erne.

Vinteridræt i Bagsværd

Hareskoven med Højnæsbjerg og Bagsværd Sø blev med Slingerup banens åbning i 1906 hurtigt et yndet udflugtsmål - især naturligvis i perioder med sne og is.

Det var ikke mindst takket være Sophus Falck - grundlæggeren af Falcks Redningskorps - at kælkning på Højnæsbjerg og skøjteløb på Kobberdammene og Bagsværd Sø blev målet for mange københavnere på vintersøndage.

Det var i årene lige før første verdenskrig, og Slingerupbanen var oppe på at sende ikke mindre end 24 gennemkørende ekstratog i hver retning på de store dage.

Skovløberen i "Krathuset" sørgede for det materielle, mens Falck sørgede for afspærring og samarittertjenesten. Tilstrømningen var enorm - op til 25.000 personer på en enkelt søndag.



En vinteroplevelse på Højnæsbjerg ved Bagsværd Sø. Læg mærke til de mange tilskuere. Man kunne køre fra toppen af Højnæsbjerg og næsten tværs over søen!

Blandt de mere kuriøse udfoldelser var skøjteløb med sejl, sejlads med sejlbehængte isbåde, is-cykelløb, iskarrusel og "bandy-spil" (en slags ishockey).

I 1914 tog motorsportsmanden Alfred Nervø, der var sportsjournalist ved Dagbladet Politiken, endnu et usædvanligt initiativ - isbaneløb på Bagsværd Sø, også i samarbejde med Falck.

Politiken kunne prale med, at det var det første danske hastighedsløb på is. Selve løbet gik over en kilometer med én kilometers tilløb. Man startede ved Nybrogård og kunne nå op på 100 km i timen, hvilket i hine tider var enormt i betragtning af, at den almindelige hastighedsgrænse var på 50 km. Succesen var en kendsgerning - folk valfartede til Bagsværd, når isen holdt, og begejstringen var stor for den nye sportsgren.

Men så kom første verdenskrig, og man måtte indstille. I 1922 og årene derefter tog man fat igen. Og nu kom man op på 115 km i timen - i åben sportsvogn og i isnende kulde.

Her var elever fra Bagsværd Kostskole og Bagsværd Vinteridrætsforening med i det praktiske arrangement. Sit højdepunkt nåede foreningen under besættelsestiden, hvor dels de strenge vintre og dels stoppet for rejsemuligheder udenlands bevirkede en enorm tilstrømning til Hareskoven og Højnæsbjerg.

Vinteridrætsforeningen, hvis formand var Kostskolens rektor Sv. Haderup, ophørte i 1962 af mangel på interesse, og de før så flotte baner er efterhånden groet til.

Vinteridræt i Søborg

I 1930 startede Søborg Vinteridræts forening, og allerede året efter arrangerede foreningen sit første stævne på kælkebakken ved Mose-skrænten. Det var en rigtig kælkekonkurrence med 7 løb - 3 for børn og 4 for voksne, og hvert løb var på 10-15 starter.

Der var et stort antal deltagere, og foreningen havde meget arbejde med at holde kælkebakken vedlige, fordi den skrånede mod syd ned mod mosen.

Ved én af konkurrencerne blev Hans Hinsch nr. 1 på 175 m distancen i tiden 18,1 sek. (Hans Hinsch er i dag 80 år og modtog i 1979 Idrætslederprisen).

Også spejderne var meget aktive ved konkurrencerne - især med at holde de mange tilskuere væk fra "kørebanen".

1920-30

I 1920'erne kom der voldsomt gang i Gladsaxe Kommunes udvikling. Det skyldtes især to ting: At Københavns Sporveje lod linje 16 køre til en ny sløjfe ved Åkjærs Alle i Søborg, og at Københavns Amt i 1924 åbnede en ny amtsvej fra Buddinge Torv til Bagsværd ved Gammel-mosevej. Det skabte forøget bebyggelse både i Søborg og i "mellem-



Den gamle Frederiksborg Landevej slog et gevaldigt knæk i retning af Lyngby på strækningen mellem Buddinge og Bagsværd. Man skulle ad Buddingevej og Gammelmossevej. Den „nye Amtsvej“ (Buddinge Hovedgade) blev vedtaget i 1919 og åbnet i 1924 - samme år som sporvognsline 16 kom til Søborg. Her er anlægsarbejderne igang med den nye vej. Det ser primitivt ud med hakke, skovel, spade - og hestetrukne tipvogne.

Villaen i baggrunden lå ved hjørnet af nuværende Gammelmossevej og Buddinge Hovedgade, med adresse på Gammelmossevej 333-39, hvor der senere kom boligblokke og en benzintank.

Foto 1923

stykket” mellem Buddinge og Bagsværd. Vejen (= Buddinge Hovedgade) blev vedtaget af Amtsrådet i 1919, og lynhurtigt reagerede “gårds-lagterne”, så 1919 blev det helt store udstykningsår i Gladsaxes historie (Lynggård, Gladsaxegård, Espegård, Haspegård og Christianslyst).

Det var beskedne kår dengang. De mange nye grundejere blev så småt husejere, men mange havde det trangt. Størstedelen af villaerne beboedes af to familier. De trange kår afspejledes også i idrættens verden, hvor begrebet offentlige tilskud var en ukendt ting. De aktive folk måtte selv skaffe penge, og det gjorde de ved arrangementer på f.eks. Søborghus Kro og i det lille anlæg ved oldtidshøjen “Garhøj” på Holmevej. At bitterheden over for Sognerådet var stor, kan ikke undre. Således hed det i en vise, der indgik i en revy på Søborghus Kro i 1920:

Vort sogneråd os lovede en sportsplads ganske ny,
som skulle kunne hædre vores kære lille by,
men da det kom til stykket, så gik den op i røg,
thi summen, som den kostede var lovlig høj.
Ih, hvor de ku’ løbe,
Ih, hvor de ku’ løbe,
Ih, hvor de ku’ løbe
fra det hele a’.

I 1922 måtte man ikke mere bruge skolebanen i Wergelands Allé, så man blev nødt til at flytte til Østerbros Stadion, hvilket selvfølgelig gik ud over det lokale arbejde. I 1923 skilte fodbolden sig ud som en selvstændig forening og lånte et græsstykke af gartner Kallerup ved den nuværende sidevej til Søborg Hovedgade, Grøntofte. Medlemmerne stillede selv med skovle og trillebørene for at planere jorden, men det gik kun i 2 år, så skulle jorden bruges til byggeri. Heldigvis fik man tilbudt bane, og ikke mindst omklædningsrum på Gladsaxe Skole.

De vanskelige arbejdsvilkår resulterede i, at man i 1923 stiftede F.I.G. for at stå stærkere i forhold til myndighederne. Det var Søborg Idrætsforening, Søborg Boldklub, DUI og Spejderforbundet, der var med fra starten som initiativtagere.

1930-40

I 1930'erne fortsatte væksten - stadig med hovedvægten på parcelhuse. I 30'erne var det især den indisk inspirerede "bungalow" i ét-plan med høj kælder, der blev populær. Det mest brændende problem for Gladsaxe Kommune var, hvorledes man kunne klare den voldsomme bymæssige udvikling med alle de krav, den stillede til udbygning af veje, kloaker, skoler, socialforsorg osv. Derfor gik man i forhandling med Københavns Kommune om indlemmelse allerede i slutningen af 1920'erne. I samme forbindelse opkøbte Københavns Kommune en



Gladsaxe fik sit første egentlige rådhus i 1937. Her er det under opførelse - set i retning tværs over Hovedgaden, hvor der endnu er noget af Buddinges landsbyidyl bevaret. Rådhuset blev bygget af den kendte arkitekt Vilhelm Lauritzen i modereret funkis-stil, som har bevist sin tidløshed og funktionsdygtighed siden da. På den anden side af Hovedgaden forsvandt de mange mindre huse i 1960'erne til fordel for højhuse og Buddinge Centret.

Foto 1936

række store gårde i Gladsaxe Kommune. På denne baggrund kan det forekomme ulogisk, at Gladsaxe Kommune i 1937 fik sit - efter forholdene - store og flotte nye rådhus i Buddinge. Og selv om indlemmelsesplanerne spøjte også i efterkrigstiden, blev der aldrig nogen bukser af det skind.

Det var også i 1930'erne, at Gladsaxe Sogneråd efter mange års pres fra idrætsfolkene erhvervede en del arealer fra gården "Marielyst" på Gladsaxevej. Det var det moderne Gladsaxe, der her marcherede frem. Dels den - efter tiden - meget store og flotte Marielyst Skole, bygget efter aula-princippet og dels begyndelsen til Marielyst Stadion, Badmintonhallen. Begge var tegnet af den fremtrædende arkitekt Vilh. Lauritzen (der også stod for Gladsaxe Rådhus) - og alle tre bygninger stod færdige i 1938 - ligesom de i efterkrigstiden er blevet væsentligt udvidede. Det store anlæg ved Marielyst Stadion var ellers startet på privat initiativ, da idrætsfolkene var blevet trætte af at vente på kommunen. De gik selv i gang i 1933 ved Marielyst med at lave et idrætsanlæg. Det medførte, at 80 arbejdsløse mødte op og protesterede mod det frivillige arbejde - og så følte de engagerede idrætsfolk sig i en alvorlig klemme. Sognerådet *ville* ikke, og de frivillige *måtte* ikke! Men så begyndte det midt i 1930'erne at lysne - i det mindste for den sydlige del af kommunen.

1940-50

1940'erne falder i to helt adskilte afsnit: Besættelsen 1940-45 og efterkrigstiden. Gladsaxe Kommune oplevede i de første krigsår ikke de store forandringer bortset fra rationeringer, dyrtid, restriktioner af forskellig art, mørkelægning, opførelse af beskyttelsesrum osv. Men efterhånden som det strammede til på fronterne, kom krigen også til Gladsaxe Kommune. Selv om det var beskedent, hvad der var af industri, oplevede man en række sabotagehandlinger mod virksomheder, der arbejdede for (eller mentes at arbejde for) tyskerne. Ligesom tyskerne svarede igen med Schalburgtage.



I besættelstidens første år var det den nationale samling og den "passive modstand", der stod på dagsordenen. Siden blev konfrontationen med besættelsesmagten barskere. Et af de karakteristiske træk ved den nationale "oprustning" var de store alsangstævner, der afholdtes overalt i landet med bred tilslutning. Her er det i Aldershvileparken ved Bagsværd Sø med den maleriske slotsruin i baggrunden, hvor flere tusinde samledes og sang med på fædrelandssange - uden besættelsesmagts indblanding. Foto 1942

Det, der var startet med "passiv" modstand (alsange, folkelige og nationale møder, udstillinger, kongemærker osv.), blev hurtigt til "aktiv" modstand. Der var stadig store ubebyggede arealer, hvor der blev drevet landbrug og gartneri. Desuden var der en række grusgrave, og mange af de gamle gårdes hoved-og udbygninger blev benyttet af f.eks. maskinsnedkerier. Gladsaxe Mejeri (grundlagt 1916) kom i 1941 i hele landets søgelys, da mælk herfra blev årsag til en uhyggelig epidemi, der kom til at koste mange mennesker livet. Mens de første besættelsesår var relativt fredsommelige, tog modstandskampen til i de sidste år med sabotage, Schalburgtage, stikker-likvideringer og clearingdrab etc. I modstandsbevægelsen så man mange unge, som havde deres udgangspunkt netop som idrætsudøvere.

Den helt store begivenhed for idrætten var absolut fredelig - og det skete da også umiddelbart efter, at tyskerne havde besat Danmark. Badmintonhallen blev åbnet allerede i 1938 - og samme år stiftedes "Husmødrenes Badminton Klub" (HBK). Det var bl.a. HBK's fortjeneste, at Marielyst Idrætspark fik sin flagstang og sit flag, men det var først i 1942 - og altså på privat initiativ.

Det blev en af Gladsaxe-idrættens helt store dage, da Marielyst Stadion blev officielt indviet den 26. maj 1940. Selv om det var lidt af en tilfældighed, blev højtideligheden til en klar national manifestation, hvor der ikke blev sparet på det retoriske. Således udtalte generalmajor Castenskjold bl.a. om idrættens betydning: "Det giver ranke rygge og frejdigt sind, og det er, hvad vi har brug for i de tider, der kommer".

I krigens sidste fase kom der tyske flygtninge til Danmark. Det mærkedes også i Gladsaxe, hvor badmintonhallen fra november 1945 til juli 1946 blev omdannet til flygtningelejr, hvilket naturligvis skabte store problemer. Det var et trøstesløst syn, og hele anlægget kom til at se noget forsømt ud. For at skaffe penge fik man den ide, at man kunne afholde motorløb på Marielyst Stadion - også en slags sport, men ikke helt det, de lokale idrætsfolk havde tænkt sig. Således skabte man i 1947 "Gladsaxe Speedway", hvor ikke mindst den legendariske "Morian" Hansen blev stjernen. Der kom op til 25.000 tilskuere, og trafikken blev svær at styre - ligesom de omkringboende ikke var glade for den støj, der fulgte med. Da motorløbene holdt op efter nogle år, forsøgte man sig med stockcarløb - også til fornøjelse for mange - og irritation for - vist nok - endnu flere. Men den slags skæppede godt i kassen.

1950-60

1950'erne præges af de mange store samlede byggerier - især opført af de sociale boligselskaber. Alle endnu ledige grunde blev opkøbt med henblik på boligbyggeri (og industri) - og tilsvarende steg befolkningstallet med eksplosiv hast.

Der blev bygget højt og lavt - mest lavt - rækkehuse og mindre boligblokke som Marielyst, Søndergård Park, Søgård og Kongshvileparken.



Da boligbyggeriet tog fart efter anden verdenskrigs stilstand, blev billedet i Gladsaxe Kommune præget af de store samlede byggerier, der blev forestået af de sociale boligselskaber. Her ses et godt eksempel: Søndergård Park i Bagssværd. Det er lavt murstensbyggeri med store grønninger imellem. Byggeriet, der blev opført i 1950'erne af Dansk Almennyttigt Boligselskab, er af kyn-dige folk karakteriseret som "simpelthen den smukkeste bebyggelse i Danmark." Som det ses i baggrunden, er stuehuset og en af længerne bevaret - med stråtag i den gamle landsby-stil - som beboerhus (ud mod Frodesvej).

Foto 1951

Samfundet var ved at komme sig efter krigstidens restriktioner og befolkningstilvæksten, og beskæftigelsen tog fart.

Foruden de store boligbyggerier kom der også gang i industribyggeriet. Det var begrænset hvad Gladsaxe Kommune rummede af industri før Anden Verdenskrig, men der var allerede i 1930'erne udlagt store områder til industriformål.

Det kom så for alvor i gang, først i området fra Buddinge i retning mod Mørkhøj og Gladsaxe og senere på Mørkhøjgårds jorder og i Bagsværd (ved Krogshøjvej/Lauretsvej).

Dyrup var mest markant før krigen, og i tiden derefter kom kendte virksomheder som American Tobacco, Ferrosan og Novo hertil.

Efterkrigstiden bragte også nye vejanlæg, som skar kommunen i stykker. Allerede før krigen var Hareskovejen (Hillerødmotorvejen) anlagt, men ikke udført og under krigen fik vi den "nye" Bagsværdvej = Ring IV langs Bagsværd Sø. Hareskovvej blev gennemført til Mørkhøj i 1949 og videre i 1971.

Under krigen tvang tyskerne Danmark til at anlægge det, der nu kendes som Ringmotorvejen, som dog lå ufærdig hen i mange år og først åbnedes i slutningen af 1960'erne.

Ringvej III (Gladsaxe Ringvej) og Gladsaxe Trafikplads blev anlagt i 1950'erne, men den planlagte videreførelse hen over Rådhusområdet blev aldrig udført.

Det store vendepunkt for Gladsaxe Kommune kom i 1958, da Erhard Jacobsen blev valgt til borgmester. Han var den første akademiker på posten (cand. polit.), han var folketingsmedlem, og han havde en enestående evne for "public relations", dvs at komme i mediernes søgelys.

Erhard Jacobsen gjorde Gladsaxe Kommune landskendt, og han fik meget karakteristisk sin debut - kun godt en måned efter sin tiltrædelse - ved at åbne Gladsaxe Friluftsbad med stort hurlumhej i forsommeren 1958.

Han startede med at "gå i vandet" - dvs han åbnede Friluftsbadet ved at springe i fra en helikopter. Det talte man meget om den gang.

Nu skulle Gladsaxe Kommune i front - helst forrest i medierne hver dag - på godt og ondt. Det gjaldt naturligvis også sportens område.

Erhard Jacobsen fortæller i sin erindringsbog "Politik blandt mennesker" om de tanker, han gjorde sig, da han blev borgmester. Han skriver således bl.a.:

"Uanset hvor megen kontakt jeg kunne opnå ved personlige samtaler på rådhuset, stod det mig dog klart, at jeg ikke skulle tilbringe hele min tid på kontoret. Jeg måtte ud i kommunen - ud, hvor der skete noget. Og der var nok at tage fat på.

Et stort antal foreninger udfoldede en livlig aktivitet på mange områder, og jeg lærte snart, at der her var en speciel god anledning til at få en snak med borgerne. Det gjaldt for foreninger med faglig karakter - grundejer-, håndværker - og handelsforeninger - såvel som for de mange fritidsorganisationer.

Fra første færd satte jeg mig for at være med så tit som muligt, hvor der foregik et og andet. Min beredvillighed til at komme til stede blev snart erkendt og opfattet positivt. I løbet af de første par år blev det fast tradition i næsten alle foreninger, at jeg fik invitation, når der foregik begivenheder, som man fandt lidt ud over det almindelige. Mine mange års virksomhed som taler kom mig her til gode. Det voldte mig aldrig besvær at finde et par gode ord i dagens anledning.

Til trods for, at der fra kommunens side var ofret ret så mange penge på sportsanlæg, var stemningen i *idrætsskredse* absolut ikke venlig overfor kommunalbestyrelsen. Jeg fandt snart ud af, at der i første række manglede *personlig kontakt*. Jeg bad om at måtte få lov at være formand for Kommunens Idrætsudvalg, og derefter tog jeg systematisk fat på at opbygge forståelse og samarbejde mellem idrætsledere og kommunalbestyrelsens medlemmer.

Jeg havde i dette arbejde den fordel, at jeg i mine ungdomsår havde deltaget aktivt i foreningsarbejde i Gladsaxe. Næsten alle kendte idrætsfolk var også kendte for mig. Vi sagde "du" og kunne tale rent ud om tingene. Mit lokale kendskab til forholdene gjorde det muligt for mig at se problemer, hvor der på overfladen ingen problemer var - f.eks. de problemer, som sognegrænserne skaber på en række områder. Fra min tid i DSU og partiet huskede jeg tydeligt de stærke modsætningsforhold mellem borgere i henholdsvis Søborg, Buddinge og Bagsværd. Ved opstillingsmøder til kommunevalg havde jeg for eksempel gang på gang set modsætningerne antage så voldsomme dimensioner, at man havde svært ved at forestille sig, at man havde med folk at gøre, som stod i samme parti og skulle søge at vinde et valg for *partiets liste*.

Med disse erfaringer i tankerne var det for mig ikke overraskende at se idrætsfolk tørne sammen med stor voldsomhed - og meget lidt sportsligt! - når det gjaldt fordeling af baner og lokaler til boldspil og gymnastik. Jeg ærgrede mig, men jeg undrede mig ikke, når jeg noterede det lidet opmuntrende fænomen, at en idrætsforening nogenlunde tålmodigt affandt sig med, at man selv havde utilstrækkelige boldbaner eller omklædningsforhold, men at klubbens ledere harmfuldt protesterede, hvis en anden klub i kommunen fik sine forhold forbedret.

Jalousi mellem klubberne

Som jalousien var stor mellem klubber i forskellige lokale områder, var den det, når det gjaldt klubber med forskellige idrætsformål.

Kommunens bestræbelser for at skabe og udvikle Gladsaxe Bad fremkaldte megen surhed hos sportsfolk udenfor svømmeidrætten. De fandt en idrætshal mere påkrævet.

Da kommunen iværksatte omfattende foranstaltninger for at indrette Bagsværd Rostadion til at danne rammen om europa-mesterskaberne i kaproning i 1963 - bl.a. skulle der i skovarealet indrettes fornøden parkeringsplads - rejste voldsomme protester af beboerne i kvarteret, der udfoldedes en vældig aktivitet med indsamling af protester, der blev skrevet harmdirrende læserbreve; man mobiliserede "Politiken" til at beskrive den "ødelæggelse af naturen", som fandt sted. Mest foretagsom blandt alle protestanter var et par *fremtrædende idrætsledere!* Kaproning var jo ikke *deres* sport!

En samtale med en FDF-leder gav mig ideen til en form for støtte til organisationerne, som hidtil ikke havde været brugt i kommunerne. "Når lærerne kan få tilskud til børns rejseudgifter i udlandet, kan vi så ikke lige så godt få det i FDF?" spurgte han. Jeg måtte indrømme, at jeg fandt en rejse med FDF lige så nyttig som en rejse med skolen. Jeg bad ham sende en ansøgning, som jeg derefter støttede kraftigt i kommunens kasse- og regnskabsudvalg. En bevilling blev givet. Kort tid efter søgte også DUI, og en ny bevilling blev givet - de konservative ømmede sig lidt, men da de nu engang havde stemt for penge til FDF, kunne de jo dårlig stemme mod støtte til DUI. På den måde indledede Gladsaxe Kommune en ny praksis; i dag ydes der støtte til alle foreningsrejser for børn og unge.

Ungdomsforeningernes utilfredsstillende lokaleforhold var et problem, som jeg jævnligt blev præsenteret for. Her lykkedes det at få kommunalbestyrelsens tilslutning til en støtteordning, som i princippet gik ud på, at kommunen skænkede foreningerne en grund samt ydede et rente- og afdragsfrit lån på 20.000-30.000 kr. Resultatet blev i de følgende år omkring en halv snes ungdomshuse, opført rundt om i kommunen ved medlemmers, ledes og forældres forenede anstrengelser. Jeg fik travlt med at nedlægge grundstene og holde indvielsestaler - en ny anledning til at træffe en kreds af borgere, som aktivt var med til at forme dagliglivet i kommunen.

Min nære kontakt med lederne af idrætsvirksomhed og af børne- og ungdomsarbejde skabte en klar fornemmelse af, hvor betydningsfuld denne frivillige indsats var. Det var med denne indsats i tankerne, at jeg ved talrige lejligheder slog til lyd for en ny holdning

hos de kommunale myndigheder overfor foreningerne: "Det er ikke kommunen, der yder tilskud til de frivillige ledere i vore foreninger - det er lederne, der med deres ulønnede indsats for vore børn og unge yder et tilskud til kommunen," gentog jeg ved møde efter møde rundt i landet.

Dette synspunkt blev hurtigt knæsat i Gladsaxe, og vi har med glæde set det vinde indpas flere og flere steder i landet," - skriver Erhard Jacobsen i sin erindringsbog.

Blandt de mange nye initiativer, der så dagens lys i hans "regeringstid", kan nævnes:

Gladsaxe Friluftsbad (1958), Gladsaxe Skøjtehal (1960), AB's idrætsanlæg ved Skovdiget (1965), Tribunen i Idrætspark Marielyst (1971) og Sportshallen på Vandtårnsvej (1972).

1960-70

1960'erne med Erhard Jacobsen i spidsen blev en livlig tid i Gladsaxe Kommune - på godt og ondt. Der var gang i den, hu-hej hvor det gik!

Mest markante er vel de store betonbyggerier, som kom til at præge billedet. Midt i 1960'erne byggedes højhusene på Gladsaxevej, "Høje Gladsaxe" - lige overfor Marielyst Stadion.

Hurtigt efter opførtes så Værebros Park, som oprindeligt hed Skovbrynet - nu nabo til AB's anlæg.

Næsten alt større byggeri i Gladsaxe Kommune er opført af de sociale boligselskaber. Men der er dog undtagelser: Mest iøjnefaldende er de højhuse i Bagsværd, der opførtes sidst i 60'erne, og Buddinge Centret fra først i 60'erne, - over for Rådhuset.

Mens udviklingen således gik frem med stormskridt, forsvandt ligeså hurtigt en stor del af Kommunens "arv", mindelserne fra de fire landsby-samfund og deres kultur - intet måtte spærre for fremskridtet!

Det siger sig selv, at med det store antal nye boliger, steg også indbyggerantallet. Tallene taler for sig selv (i runde tal):

1930:	13.000
1940:	23.000
1950:	40.000
1960:	64.000 indbyggere

I slutningen af 1960'erne nåedes højdepunktet - kulminationen var 75.000 indbyggere i 1969, hvor kommunen 70 år før ved århundredets begyndelse havde 1.700 beboere i de fire små landsbysamfund.

Men i 1970'erne gik det så nedad igen. Og det på trods af, at man i fuldt alvor havde diskuteret, om kommunens vækst skulle stoppe ved 100.000 eller 125.000 indbyggere.

Det var på en måde et velfærdstegn, idet befolkningstallet bl.a. blev forsat af, at de mange små lejligheder ikke mere fungerede som familieboliger. Folk har fået lidt mere plads hver især.

De "glade tressere", så meget nyt byggeri og mange nye initiativer. Med befolkningsvæksten fulgte naturligt nok et voldsomt behov for folkeskoler, institutioner for ældre og yngre, kirker osv.

Som eksempel kan nævnes fra denne vækstperiode: Stengård skole



Efterhånden som befolkningsvæksten eksploderede i efterkrigsårene, steg også behovet for bl.a. skoler. Først i 1950'erne opførtes et stort skolekompleks, der oprindeligt rummede Gladsaxe Gymnasium og Buddinge Skole, hvortil så kom Gladsaxe Teater. Her ses det store - endnu ikke fuldt færdige byggeri ud til den nyanlagte Ring III. Øverst ses den ligeledes nyopførte tobaksfabrik, og villaerne på græsmarken.

Foto 1955

1950, Vadgård skole 1954, Buddinge skole (ved Ring 3) 1955, Mørkhøj skole 1956, Egegård skole 1957, Enghavegård skole 1963, Kennedy skole 1965, Værebroskole 1968, Søndergård skole 1970 og Dag Hammarskjöld skole i 1972.

Der var mange børn, og tilmed var et flertal af skolerne voldsomt overbelagte i perioder.

På kirkernes område kunne Erhard Jacobsen prale med at være "Danmarks største kirkebygger siden Absalon"! Således ikke mindre end fem kirker i løbet af få år i 1960'erne: Mørkhøj Kirke 1960, Stengård Kirke 1962, Haralds Kirke 1967, Buddinge Kirke 1968 og Søborgmagle Kirke 1968.

Også sporten fik sin del: Skøjtebanen på Isbanevej, der blev overdækket og således en hal i 1962, og året efter afholdtes EM i roning på Bagsværd Sø, hvilket medførte stor udvidelse af faciliteterne, bl.a. som følge af, at Gladsaxe Kommune i 1962 købte Bagsværd Sø af greven på Frederiksdal Slot.

Til den nye "lokale" klub, der fremstod af sammenslutningen mellem københavnerklubben AB og Bagsværd Idrætsforening, opførtes et stort nyt stadion ved Skovdiget - op til Hillerødmotorvejen. Herved forsvandt bebyggelsen Stralsund, der lå langs den gamle Frederiksborg Landevej over for "Højgård". Det nye anlæg indviedes i 1965.

Rent politisk var 1960'erne et spændende årti, idet oppositionen forsøgte at vælte den socialdemokratiske ledelse (- uafbrudt siden 1913). Det var den unge advokat og konservative folketingsmedlem Poul Schlüter, der stillede op mod Erhard Jacobsen. Det var i 1966, hvor konservative og socialdemokrater hver fik ni mandater med en enlig SF'er som udslaggivende.

Men kan man ikke blive borgmester i Gladsaxe, viser historien, at man kan blive statsminister i Danmark Og det i godt en halv snes år, som Poul Schlüter viste ved sit "come-back" på den landspolitiske scene i 1980'erne.

1970-80

Hvis man kaldte 1960'erne "glade", må 1970'erne betegnes som "magre". Festen var forbi!

Erhard Jacobsen trak sig ud af kommunalpolitik i 1974, og efterfulgtes af Tove Smidth, som fik en barsk debut med et broget politisk billede, oliekrise og nedskæringer på alle felter. Samtidig faldt befolkningstallet, mens borgernes krav til det offentlige øgedes.

Nu stod der stagnation og nul-vækst på dagsordenen.



Slangerupbanen blev åbnet i 1906 - og i mange år var det en yndet udflugtsbane til Hareskoven. Der kom stationer fra starten i Buddinge og Bagsværd, hvor banen satte skub i udviklingen. Men alle drømte om en elektrisk bane, som man imidlertid måtte vente på lige til 1977. Her ses det festligt udsmykkede S-tog på Bagsværd station ved indvielsen i september 1977.

Men der blev trods alt råd til nye initiativer. Af blivende værdi kom f.eks. det nye Hovedbibliotek ved Rådhuset (1979), omsorgscentret Møllegården ved Bagsværdvej (1977) og Gladsaxe Bio (tidligere Bagsværd Bio) som kommunen erhvervede og derved reddede biograflivet i Gladsaxe Kommune.

På sportens område kom der ny tribune og nye omklædningsrum på Marielyst Idrætspark, og i 1978 åbnedes den nye svømmehal på Vandtårnsvej.

I slutningen af 1970'erne åbnedes den gamle Slangerupbane som S-bane til Farum. Banen blev åbnet i 1906, og det satte vældigt skub i udviklingen i Bagsværd.

De første planer om electricering forelå i 1917, men det udviklede sig til at være en problembane. Den startede som et rent privat foretagende, men blev overtaget af kommunerne i 1929, og af DSB i 1948, hvorefter den afkortes til Farum.

Da den endelig kunne åbnes som S-bane i september 1977 med direkte forbindelse til Hovedbanegården, gik de sidste rester af Bagsværd By med i købet. DSB, amtet og kommunen forlangte i forbindelse med den nye station ved Bindeleddet, at den gamle kro og købmandsgård skulle fjernes.

Menige borgere prøvede gennem en bevaringsaktion og alternative udkast at gentage succesen fra Aldershvile Slotsruin (der blev fredet først i 1970'erne af borgerne på trods af kommunen), men forgæves, der skulle lægges en stenørken midt i Bagsværd.

1980-90

I 1980'erne kom der lidt mere ro over feltet i Gladsaxe Kommune, som nu var fuldt udbygget, så nye initiativer måtte ske på gamle præmisser.

Det var også perioden, hvor det politiske billede stabiliserede sig, bl.a. ved at det ledende parti, socialdemokratiets stemmeandel var næsten konstant, i 1981: 44%, 1985: 41%, 1989: 41%, 1993: 40% og 1997: 41%.

I 1983 blev Ole Andersen borgmester og har været det siden. I modsætning til sine to forgængere er han mere den stille slider, der får tingene gjort på de indre linjer.



Det hyggelige gamle landsbymiljø omkring branddammen i Gladsaxe måtte vige for moderne tæt-lav bebyggelse midt i 1980'erne. Med til byggeriet gik bl.a. Gladsaxe Mejeri og den gamle degnegård, der betegnedes som kommunens ældste bygning. Men branddammen blev bevaret (og kirken ligeså!)

Foto 1984

I 1980'erne blev "byfornyelse" et nøgleord. Ud fra den eksisterende bebyggelse kunne man fortsætte, eller helt ændre fra industri til beboelse.

Det så man f.eks. først i 1980'erne med det store tæt-lave byggeri ved Gladsaxe Mejeri, Branddammen og Gladsaxe Kirke. Her forsvandt de sidste rester af landsbymiljøet ved Middelalder-kirken (- som man dog ikke antastede)!

Tilsvarende udvikling sås, hvor boligselskaber overtog de gamle industriområder ved Gladsaxevej/Søborg Hovedgade (Jeppesens Savværk) blev til Moseparken, og Levin-grundene (tidl. Dano) ved Buddinge Station blev til Vadgårdsparken.

Samtidig så man de nyere industriområder udvikle sig til kontorbebyggelse (den såkaldte "kontorisering"), mens en sideløbende udvikling i form af opdagelse af jordforurening tog uhyggelig fart. Overalt i Gladsaxe Kommune trues grundvandet - og bebyggelser - af farlige affaldsstoffer, som tankeløst er efterladt af industri, private og offentlige - bl.a. i forbindelse med lossepladser, anlagt i tidligere grusgrave og vådområder.

1990-98

I 1990'erne måtte det erkendes, at somme tider går udviklingen for stærkt. Derfor kom "renovering" til at præge tiden.

Både private og offentlige bygninger måtte holde for, og det var dels alder og slidtage, dels sjuksk og manglende vedligeholdelse, der bar skylden.

Mest iøjnefaldende var Høje Gladsaxe komplekset, som 25 år efter fuldførelsen skulle gennem en årelang fornyelsesproces til stor gene for beboerne.

Det var næsten tragikomisk at erkende, at renoveringen i 90'erne kostede op mod 500 mill. kr. - ca. det dobbelte af, hvad byggeriet havde kostet i 60'erne!

Det var ved at blive småt med nybyggerier, - et lyspunkt til glæde for sportens verden var det dog, at kommunen i 1997 kunne indvie "sports-hal 2", i Gladsaxe Sportscenter.



I 1960'erne skulle alt være stort og rationelt - således også Høje Gladsaxe. Der var megen diskussion om højhuse var lykken, men på det store område blev der bevaret store friarealer og en pragtfuld udsigt fra lejlighederne. Det moderne elementbyggeri viste sig mindre holdbart end forventet, så der i 1990'erne måtte ofres uhyre summer på renovering af betonen. Foto 1991

Gengivelse af F.I.G.s 50 års jubilæumsbog

FIGs

50 ARS JUBILÆUM

DEN 8. APRIL 1973



INDHOLD

FORORD: ERH. JACOBSEN

FORMÅL: SV. E. HARDERS

FIG – OG FORTIDEN: FRANCK B. SCHÄCHTER

50 ÅR MED FIG: MARTIN JENSEN

FIG – NETOP NU!: JENS KURT PETERSEN

FIG – OG FREMTIDEN: JØRGEN LUNDE

FIGs BESTYRELSE

FORENINGER TILSLUTTET FIG

UDGIVET AF:

FÆLLESREPRÆSENTATIONEN

AF IDRÆTSFORENINGER I

GLADSAXE KOMMUNE

TRYKT I: BERNH. HANSENS BOGTRYKKERI



Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune, forkortet til FIG, har siden sin start den 8. april 1923 vist, at idrætslivet har haft glæde af at man optrådte i fællesskab.

FIG blev startet på initiativ af blandt andre det daværende sogneråd sammen med 4 idrætsforeninger, for ved sin medvirken at bistå de kommunale myndigheder med idrætslige opgaver.

Samme opgave bidrager FIG stadig til og medvirker igennem idrætsudvalget til Gladsaxe Kommunes store udvikling indenfor idrætten.

Mange store opgaver foreligger endnu fremover, men det skal være mit ønske til FIG, at vi sammen må være i stand til at løse disse til glæde for kommunen og idrætten.

Erhard Jacobsen.



FIG fylder 50 år. Derfor er jeg som formand for kommunens idrætsudvalg blevet bedt om at bringe et indlæg i jubilæumsskriftet for Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune, som bogstaverne FIG jo står for.

Man taler så meget i denne tid om decentralisering. Jeg tror ikke, dette begreb er bragt til en lykkeligere realisering nogen steder end på det idrætslige område i Gladsaxe kommune. Enhver må kunne forstå, at det er en umulig opgave for et kommunalt idrætsudvalg at koordinere 80 idrætsorganisationer, omfattende 12.000 til 13.000 medlemmer, hvis ingen giver en hånd med.

Det er mægtig rart for mig at kunne sige, at vel ingen anden kommune har et så velkvalificeret organ til at løse idrætsforeningernes problemer, som vi har i Gladsaxe – og så er det skönt at kunne sige det helt ærligt!

Den væsentligste bestanddel af et samarbejde består af tillid. Jeg har naturligvis kun siddet i idrætsudvalget i 7 år, men i samtlige 7 år har jeg haft tillid til FIG. Vi har jævnligt i idrætsudvalget haft møder med FIGs bestyrelse, og disse møder er foregået i samarbejdets ånd og i et virkeligt godt klima. Dette er baggrunden for at opnå resultater. Må jeg gratulere de tilsluttede klubber med deres bestyrelse, mon I aner, hvilket arbejde der gøres?

Til lykke, FIG, med de 50! Må det være Gladsaxe kommunes ønske, at vi kan fortsætte vort forbilledlige samarbejde fremover.

Bevar jeres gejst !!!

Svend E. Harders

FIG - og fortiden

Omkring 1920 bestod den nuværende Gladsaxe Kommune af spredte landsbyer – Gladsaxe, Buddinge, Mørkhøj og Bagsværd. Landsbypræget er nu forsvundet og navnene betegner nu bebyggede forstads kvarterer.

Vejene var mere eller mindre som hjulspor med undtagelse af Søborg Hovedgade, hvor man fik sporvogne i 1924.

Idrætslivet, som vel nu er den største folkebevægelse herhjemme, havde endnu ikke overvundet sine børnesygdomme. Sporten var ikke populær i alle kredse. Ved gennemlæsning af protokollen får man det indtryk, at i hvert fald de første svære år har været en kamp med tilstødende naboer, der klagede over støj og råben, samt ødelæggelse af buske, når bolden skulle hentes tilbage på banen.

Der er grund til at takke personer, indenfor ledernes række, som ved deres idealisme har ført denne kamp for anerkendelse af idrætten mod myndighedernes, dengang ringe forståelse af sundt sportsliv og dets betydning.

FIG's primære opgave er nu – som tidligere – fordeling af sale og idrætspladser, forelæggelse af ønsker overfor myndighederne, at bistå disse med vejledninger desangående, fastlæggelse af idrætsarrangementer m. m.

Men lad os blade lidt og få et uddrag af FIG's forhandlingsprotokol.



Afdøde H. HANSEN Formand 1923—1925

UDDRAG AF FIGs FORHANDLINGSPROTOKOL

Den 8. april 1923 – ca. 4½ år efter 1. verdenskrig og 17 år før den skæbnesvangre besættelse af Danmark i den 2. verdenskrig – samledes en lille kreds af idrætsfolk med det formål at stifte en repræsentation af idrætsforeninger i Gladsaxe, som i forhandlinger med det daværende sogneråd, med større vægt kunne fremføre foreningernes ønske.

Forud for dette stiftende møde var foregået nogle forhandlinger mellem følgende foreninger: Søborg Boldklub, KFUM-spejderne, DUI, Søborg Idrætsforening og Spejderforbundet.

Fra disse foreninger nedsattes et 4-mandsudvalg bestående af:

- H. Hansen, DUI
- C. Beck, Søborg Idrætsforening
- H. Nielsen, Søborg Boldklub
- K. Schelbeck, Spejderforbundet.

Udvalgets formål var at fremlægge udkast til sammenslutningens vedtægter. På et sidste udvalgsmøde i februar 1923 vedtog man at indkalde til stiftende møde den 8. april 1923 på det daværende afholds-hotel.

Dette møde blev afholdt på den berammede dato, hvor sammenslutningens navn, Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune (i daglig tale forkortet til FIG) blev vedtaget.

På et senere afholdt bestyrelsesmøde den 16. april 1923 konstituerede bestyrelsen sig med H. Hansen som FIGs første formand. Man vedtog



endvidere at indvie sportspladsen med et stævne, hvor entreen blev sat til 25 ore, et for disse tider stort beløb.

FIGs arbejde var fordeling af banerne på sportspladsen, senere kom fordeling af gymnastiksalene ind i billedet.

- 1924 I 1924 fremkom regning til FIG fra sognerådet for vedligeholdelse af banerne. Beløbet, kr. 48,80, skulle betales inden 1. juni 1924. Under en flytning i 1924 bortkom forhandlingsprotokollen. Man bemyndigede herefter 3 medlemmer til at rekonstruere denne. Rekonstruktionen blev godkendt på et senere repræsentantskabsmøde. Samme år fik man lov til (på en regning fra kommunen) at fradrage et beløb på kr. 2,50 for køb af en rive.
- Der afholdtes samme år et sportsstævne, hvor udgifterne incl. ballet om aftenen på afholdshotellet, ansloges til kr. 350,-. Stævnet blev desværre ødelagt af regn og gav et underskud på kr. 107,-, som det voldte besvær at få afviklet.
- FIG optog i årets løb et par foreninger. Mellem ansøgningerne forelå en fra Bagsværd Idrætsforening.
- De foreninger, som benyttede gymnastiksalene om vinteren, foreslog man fra FIGs side, skulle betale 2 kr. pr. medlem pr. måned, min. antal sattes til 27 deltagere.
- Man ansøgte Søborg Biografteater om at få en forestilling overladt, hvor overskuddet tilfaldt FIG.
- Af protokollen fremgår, at denne forestilling, som blev bevilget af biografdirektør Petersen, gav et overskud på kr. 117,-.

Den 11. nov. 1924 ansøgte man fra FIGs side sognerådet, om banerne ikke kunne blive tilsået med græs.

- 1925 I 1925 påtaler FIG over for Søborg Boldklub, at den ikke må optræde som enerådende på fodboldbanen. Man foreslår, til fordeling af vedligeholdelsesudgifter ved fodboldbanen, at Søborg Boldklub betaler 3/5, Søborg IF 1/5 og DSU 1/5.
- FIG omfattede nu 6 foreninger. Man havde på det årlige repræsentantskabsmøde et forslag om at bruge pressen som pression mod sognerådet, da der ikke fra sognerådet var fremkommet svar på nogle forespørgsler.
- De i årets løb afholdte sportsstævner havde givet underskud og var ingen succes.
- Vedligeholdelsesudgifterne for 1925 androg kr. 375,-, som fordeltes efter det engang vedtagne system.
- H. Hansen afgår som formand den 5. maj 1925, og E. W. Kronkvist bliver formand.
- 1926 I året 1926 vedtager man en resolution til sognerådet, hvori man fremfører, at ungdommen måtte have krav på at få idrætsfaciliteter stillet gratis til rådighed. Sognerådet tager denne til efterretning.
- FIG modtager meddelelse fra sognerådet om, at der foreligger et tilbud fra Gentofte kommune på kr. 500,-, såfremt man ville flytte banen fra Kallerups jord.
- Søborg Boldklub protesterer og anfører som begrundelse medlemstab og ekstra udgifter, desuden var SBs lejemål en direkte kontrakt med hr. Kallerup.
- Ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. september 1926 ordnes sagen ved at tildele Søborg Boldklub 350 kr. til fuld afgørelse for flytning.
- 1927 Den 14. marts 1927 forelå tilladelse til at benytte sportspladserne i Søborg og Gladsaxe.
- FIG får tildelt kr. 50,- fra Oberst Hoskjær's legat.
- Man får dette år tilladelse til at benytte gymnastiksalene til håndbold.
- For benyttelse af salene betales kr. 55,92.
- Boksning tillades ligeledes i salene fremover.
- 1928 I 1928 meddeler sognerådet, at Gladsaxe og Bagsværd gymnastikforeninger havde fået tilladelse til at benytte to af gymnastiksalene på sædvanlige betingelser, nemlig indmeldelse i FIG og betaling af 2 kr. pr. medlem. Foreningerne nægter grundet økonomiske forhold.
- På repræsentantskabsmødet den 14. maj 1928 påtales forholdet. Der var givet tilsagn om et møde med skoleudvalget.

Årskontingentet fastsættes til kr. 5,-.

Mødet med skoleudvalget afholdes i juli måned. FIG fastholdt, at foreninger skal være medlemmer af FIG.

Skoleudvalgets formand udtalte som sit ønske, at Gladsaxe indmeldte sig.

- 1929 1929-1930 skete intet af betydning, men banemanglen gør sig gældende.
- 1931 I 1931 gør FIG sognerådet opmærksom på, at man med de faciliteter, som i øjeblikket er til stede, ikke kan tilfredsstille foreningernes pladsbehov, og anmoder sognerådet om at leje et stykke jord til sportsplads. Som omklædningsrum kunne benyttes et lejet sommerhus.
Banen på Wergelands Allé er overbelastet.
Sognerådets svar var negativt.
Der var tilsluttet 10 foreninger til FIG og endvidere ansøger Bagsværd Kvindelige Gymnastikforening og Bagsværd Boldklub om optagelse, som det besluttes at optage, uanset medlemstal.
- 1932 På et bestyrelsesmøde i februar 1932 foreslås ændring til vedtægterne, om at optagelse af nye medlemmer kun kan ske, såfremt der kan anvises baner.
Repræsentantskabsmøde afholdes den 19. maj.
Af beretningen fremgik, at idrætslivet vokser, navnlig i Bagsværd. Sognerådet lover yderligere en sportsplads til benyttelse i 1933 (Marielyst).
Kronkvist fortsætter som formand endnu i to år.
Badminton trænger sig på.
Der tales om konkurrenceforslag til et nyt sportsanlæg på Marielyst's jord.
- 1933 Ved et bestyrelsesmøde den 21. marts 1933 blev man enige om at indsende FIGs forslag over sportsanlægget på Marielyst. Forslaget var udarbejdet af Westerlund.
I april måned møder en deputation af 80 arbejdsløse op på Marielyst's jorder og protesterer imod, at baneanlægget, som nu var påbegyndt, udføres ad frivillighedens vej, når der var så mange arbejdsløse.
Efter en redegørelse af formanden fra FIG, som forklarede, at arbejdet kun var midlertidigt, blev problemet løst. Sportsanlægget ville til sin tid blive udbudt.
Ved repræsentantskabsmødet den 15. maj 1933 opgøres foreningens medlemstal til 14 foreninger.
Der klages – som sædvanligt – over fordeling af gymnastiksalene. Ved et senere møde med sognerådet, som kom i stand efter klage fra AIK,



pointerede sognerådet, at det først og fremmest var foreninger, som primært har gymnastik på programmet, der har 1. prioritet på salene. Efter dette møde foretages ny fordeling af salene.

1934 I 1934 fordeles træningen om sommeren på tre baner: Wergelands Allé, Ny bane, Gladsaxe skole.

Fra foreningernes side klages stadig over, at vedligeholdelsen af banerne er for dårlig.

På repræsentantskabsmødet den 7. maj 1934 valgtes ny formand. Tre kandidater foreslås. Valget blev H. W. Larsen. Den afgæede formand Kronkvist fik hyldest for sit arbejde i FIG.

I årets løb søger KU om optagelse; dette nægtes, da lovene kun omfatter idrætsforeninger.

Fra sognerådet indløber en skrivelse, der forlanger, at KU optages, såfremt betingelserne for medlemstallet er i orden.

Alle bestyrelsesmedlemmer stemmer imod optagelsen.

Ny skrivelse fra sognerådet dateret den 3. oktober 1934 forlanger optagelse af KU.

FIG stemmer fortsat imod.

1935 Uoverensstemmelsen udglattes i januar 1935, hvor sognerådet efter et møde frafalder kravet om KU.

Ved et møde med sognerådet oplyser dette, at der godt kan gå et år, inden anlægget på Gladsaxevej ville komme. Prisen for anlægget ville andrage ca. 80.000 kr., som skulle tages over skatterne, men beløbet kunne ikke skaffes, som forholdene i øjeblikket var.

- 1936 I året 1936 anmoder sognerådet FIG om at opkræve betaling for rengøring af gymnastiksalene. FIG afslår.
- 1937 I 1937 begynder håndbold at røre på sig. Foreningerne mener ikke, FIG udretter meget. FIG imødegår kritikken med en henvisning til, at arbejdet på den nye sportshal er i sigte.
- 1938 På repræsentantskabsmødet den 3. maj 1938 mener man, at den nye hal er færdig til brug næste år. Formanden omtalte et møde med sognerådet, hvor dette foreslog, at alle foreninger svarede afgift på 25 øre pr. medlem om måneden, hele året igennem. FIG svarede sognerådet, at en sådan ordning ikke kunne lade sig gøre.
- 1939 Spørgsmålet blev gennemdrøftet i foråret 1939. Sognerådet ønskede betaling hele året af alle foreninger. FIG kun når f. eks. salene blev benyttet. Sognerådet ønsker spørgsmålet drøftet på deres første møde, fordi der var kommet nye oplysninger frem. Det nye sportsanlæg ventes at kunne tages i brug i 1940. FIG forbereder.
- 1940 I 1940 modtages en indbydelse fra inspektør Lymark om deltagelse i en indvielsesfest i maj måned ,sammen med de to badmintonklubber, til fordel for juleindsamlingen. Fra FIGs side mente man, at et stævne med dette formål og på dette tidspunkt var en utopi. FIG ville selv forberede et indvielsesstævne. Udvalget nedsættes. Af repræsentantskabsmødet den 31. maj 1940 fremgik, at stævnet havde været vellykket. Datoen angives ikke i protokollen, men det var den 26. maj 1940.
- 1941 1941 var året, hvor de lokale blade i artikler rejste spørgsmålet: »Er der for mange sportsforeninger i Gladsaxe kommune?« FIG anmodes om at betale for mørklægning af gymnastiksalene. Dette afslås.
- 1943 I 1943 begynder firmaklubberne at anmode om optagelse i FIG. Dette afslås. Et femmandsudvalg nedsættes til at behandle spørgsmålet. Et idrætsudvalg nedsættes af sognerådet.
- 1944 Dette bydes velkommen på et møde i februar 1944, med håb om et godt samarbejde. På repræsentantskabsmødet afgår som formand H. W. Larsen, der ikke



ønskede genvalg. Martin Jensen vælges derefter enstemmigt som ny formand.

En ny forening, Bagsværd Idrætsforening, ønskede optagelse i FIG.

1947 I 1947 begynder motorløbet på Gladsaxe Stadion.

1948 I 1948 sluttet to badmintonklubber sammen til én.

1949 1949 er FIGs standpunkt med hensyn til firmaklubberne uændret!
De kan ikke optages i FIG.

Gladsaxe Kulturcenter omtales for første gang. Dette skulle omhandle biograf, badeanstalt, børnehave og sportsanlæg. Omkostninger 8 mill. kr. Der afsættes datoer på Gladsaxe Stadion til 5 motorløb.

1955 Vi springer frem til 1955. De mellemliggende år har ikke givet stof til særlige bemærkninger.

FIG består nu af 20 foreninger.

Der arbejdes på anlæg af et friluftsbad.

Man havde deltaget i et fakkeltog den 4. maj. Spørgsmål om håndbold i Gladsaxe Hallen drøftes. Skrivelse er afsendt til kommunen. Påtale af de såkaldte »Skrammeløb« på stadion skulle ligeledes omtales.

Den 8. december 1955 afholdes møde med idrætsudvalget, hvor forskellige klager og ønsker fremføres: Friluftsbad, idrætshallen, nye fodboldbaner, idrætsanlæg i Bagsværd, håndbold samt »stockcarløbene«.

Idrætsudvalget oplyste, at alt foreløbig strandede på økonomien, men man ville arbejde videre med planlægningen.

- 1956 1956–1957 nedsættes et udvalg for at revidere vedtægterne for FIG. Spørgsmål om håndbold i badmintonhallen spøger igen.
- 1958 I 1958 ønskede man en repræsentant fra FIG placeret i idrætsudvalget. Spørgsmålet om håndbold i badmintonhallen udvikler sig til et stort møde i oktober måned i Gladsaxe Idrætspark.
Bagsværd Idrætsforenings ansøgning til kommunalbestyrelsen om tilladelse til at spille håndbold i badmintonhallen behandledes. Til stede var også repræsentanter for DIF og DHF. Efter langvarige meningsudvekslinger vedtog mødet, at badmintonhallen ikke måtte benyttes til håndbold.
- 1959 På repræsentantskabsmødet i juni 1959 meddeles det, at campingpladsen åbnes den 7. juni, at idrætshallen påbegyndes til efteråret, og at der kommer nye omklædningsrum i Gladsaxe Idrætspark.
Der blev forelagt et nyt lovforslag vedrørende FIG, og samtidig oplystes det ved forelæggelsen, at det havde været under udarbejdelse i 13 år. Da der ved gennemgangen kom forslag om forskellige ændringer, udsattes forslaget til november måned.
Den 26. november 1959 vedtages nye love for FIG, og samtidig vælges helt ny bestyrelse.
- 1960 I februar 1960 får FIG et møde med idrætsudvalget, hvor man ønskede at blive orienteret om ABs udflytning til Bagsværd, udvidelse af Gladsaxe og Bagsværd Idrætspark m. m. Idrætsudvalget svarede, at vedr. AB havde man lovet en velvillig behandling.
Udvidelse af Gladsaxe Idrætspark ventede på byggetilladelse, udvidelse af Bagsværd Idrætspark drøftede man med ejeren af »Dana« Cementfabrik.
Ved et bestyrelsesmøde i april 1960 får firmaklubberne tildelt baner. Anmodning fra Stengårdens Boldklub om optagelse i FIG afslås. På parkeringspladsen ved Gladsaxe Idrætspark ønskes to græsbaner og én grusbane.
- 1961 Banerne lukkes på Bagsværd Idrætspark 1960–61.
I begyndelsen af 1961 spilles turneringskampe for BIF på skolebanerne. Udflytning af AB til Skovbrynet er en intern sag mellem kommunalbestyrelsen og AB.
Inden for FIG arbejdes med nye omklædningsrum og grusbaner.
Man anker endvidere over, at kommunalbestyrelsen ikke respekterer FIGs love vedr. benyttelse af banerne. Nyt skitseforslag til idrætshallen diskuteres ligeledes ved møder med idrætsudvalget.
- 1962 På mødet i foråret 1962 meddeler Martin Jensen, at han ikke ønsker



GLADSAXE SKØJTEHAL (ISSTADION) I 1961



GLADSAXE ROKLUBS NYE BAD I 1961 DØBES KOBBERDAM



genvalg. Endvidere oplyser han, at der var nægtet byggetilladelse til omklædningslokalerne i idrætsparken. Stengårdens Boldklub får overdraget et areal ved Hareskovejen.

Til ny formand valgtes Frank B. Schächter; Martin Jensen takkes for sin indsats i alle årene inden for FIG, hvor han har været aktiv siden starten.

I årets løb foreslås opstillet »Jeppesens Huse« som midlertidig omklædningsrum.

Grusbanerne indvies om efteråret.

Program for benyttelse af grusbanerne udarbejdes.

1963 Søborg Boldklub holder jubilæum, FIG skænker pokal. FIG tager initiativet til en drøftelse af forholdet FIG ctr. firmaklubberne med idrætsudvalg og kulturel forvaltning.

Fordelingsmøder søges afskaffet, og fremover ønskes fordelingen foretaget af bestyrelsen efter ansøgning. Dette vedtages på repræsentantskabsmødet i april. Stengårdens Boldklub optages.

Der anlægges asfaltbaner på forskellige anlæg. Der afholdes nordisk uge fra 10.-16. juni. Underskud kr. 10.000,-.

Ændringer ønskes i mødelokalet og opsætning af præmieskåbe. FIG udarbejder forslag.

1964 FIG fremsatte i 1964 et forslag om tribuneoverdækning på Gladsaxe Idrætspark, udført på frivillighedens basis.

På repræsentantskabsmødet i april opstår kritik over, at FIGs fremsatte ønsker over for kommunen ikke var opfyldt.

Det gælder mødelokaler, asfaltbanerne og omklædningsrummene.

Fra FIGs side beklagede man sig over, at klubberne gik uden om FIG ved skrivelser til kommunen.

På et møde med idrætsudvalget fremsattes en ønskeseddel på 15 punkter.

FIG omfatter nu 32 foreninger.

Kommunen ansætter ungdomskonsulent.

Der udarbejdes nyt skitæforslag vedr. nye omklædningsrum bag badmintonhallen.

- 1965 1965 blev året, hvor FIG gik i rette med kommunalbestyrelsen, grundet en skrivelse fra denne, hvori man ikke ønskede at underrette FIG om skrivelser fra foreninger direkte til kommunalbestyrelsen. FIG svarede kommunalbestyrelsen, at såfremt denne ikke ønskede at overholde FIGs vedtægter, som tidligere var konfirmeret af kommunen, stillede FIGs bestyrelse sine mandater til rådighed. I anledning af Gladsaxe Idrætspark's 25 års jubilæum afholdes idrætsarrangement over en uge. På repræsentantskabsmødet i april blev det oplyst, at der anlægges to fodboldbaner på »Høje Gladsaxe« grundareal, at kommunen – som svar på FIGs protestskrivelse – ikke ville behandle skrivelser, som var sendt direkte til kommunen, uden først at have indhentet oplysninger fra FIG, at byggetilladelse til tribune var nægtet af boligministeriet.
- 1966 I begyndelsen af 1966 fremsender F. B. Schächter til samtlige bestyrelsesmedlemmer en skrivelse, hvori han ønsker at fratæde, grundet nogle avisartikler fra foreninger, som beklagede sig over kommunens holdning. Artiklerne havde bevirket et møde mellem foreningernes formænd og idrætsudvalget. Ved et møde i februar måned med bestyrelsen lovede formanden at fortsætte. Idrætsudvalget arbejdede med et nyt forslag til et færdigt projekt af Gladsaxe Idrætspark. Terrapinhuse foreslås som midlertidig erstatning i stedet for FIGs forslag. Inspektør Lymarks bolig skal omdannes til kontorer for idrætsforeningerne. Fra Teen-klubbens lørdagsarrangementer havde FIG modtaget et beløb, som klubberne kunne ansøge om at få del i.
- 1967 I 1967 indvies Terrapinhusene som omklædningsrum. Det nye store idrætsanlæg, som forelå færdigskitseret fra stadsarkitekt Nilssons side, skulle færdiggøres over 10 år. Da formanden F. B. Schächter ikke ønskede genvalg, blev Jens Kurt



Petersen valgt til formand. Den tidligere formand fortsatte som bestyrelsesmedlem.

- 1968 I 1968 blev udbygning af Gladsaxe Idrætspark indtil videre henlagt, økonomien angivet som årsag.
- 1969 I 1969 ændres planerne for udbygningen af idrætsparken. Gladsaxe sportshal tilknyttes nu friluftsbadet.
- 1970 Byggeriet påbegyndes i 1970. Samme år arbejder FIG på frigivelse af campingpladsen og ønsker denne udbygget til fodboldbaner. Firmaklubberne, der tidligere har været optaget som én union, med fast bidrag pr. klub, ønskes nu optaget som enkelte medlemmer.
- 1971 I 1971 standser entreprenørfirmaet, som havde påbegyndt byggeriet af Gladsaxe Sportshal, sine betalinger. Kommunen træder hjælpende til og får senere arbejdet overdraget til et nyt entreprenørfirma. Gladsaxe Idræts Forenings Atletik-afdeling slås sammen med afdelingen fra Bagsværd Idrætsforening, med det formål at få udbygget et rigtigt atletikstadion på Bagsværd Stadion. Dette var lovet færdig med de mest nødvendige atletikredskaber til foråret 1972. Disse løfter blev desværre ikke opfyldt, grundet forskellige omstændigheder. Hermed slutter protokollen.



TILSKUERTRIBUNEN I GLADSAXE
IDRÆTSPARK UNDER OPFØRELSEN I 1971

FIG har nu fået regelmæssige møder med idrætsudvalget, hvor alle ønsker gennem en saglig og positiv behandling søges løst.

Når man fra den nuværende FIG ledelse har cpholdt sig så meget ved de to første svære begyndelsesår, er det for at påvise, at de problemer, man arbejdede med for 50 år siden, praktisk talt er de samme som nu. Vanskeligheder som banefordeling, gymnastiksalenes behandling, barnernes vedligeholdelse, græsproblemet, påtalelse over for foreningerne vedr. kontingentrestance, benyttelse af omklædningsrummene, brusebadenes benyttelse osv., samme problemer, blot i en forstørret nutids-målestok.

Igennem de 50 år, FIG har eksisteret, er der i kommunen sket en kolossal udvikling. Forståelsen for idrætten, som en fornøjelig og gavnlig ting, er blevet rodfæstet, og dette skyldes ikke mindst disse ledere, som for 50 år siden begyndte et pionerarbejde, som siden da har gavnet sporten.

50 år med FIG

FIGs arbejde gennem 50 år rummer så meget og så mange minder, at det ikke er muligt at give en fyldestgørende beskrivelse. Dog håber jeg, at mit bidrag - som det nu står for mig - må have nogen betydning nu og i FIGs fremtid.

Martin Jensen.

1916 var året, hvor organiseret idræt kom til Gladsaxe. Søborg Idrætsforening stiftedes og fik tilladelse til at benytte Søborg skoles gymnastiksal og den lille skolebane på Wergelands Allé. Dengang kommunens eneste skole og eneste boldbane.

Der var stor interesse for sagen blandt den ungdom, der indmeldte sig – så idrætslivet voksede stærkt allerede i de første år, på trods af de meget primitive træningsmuligheder – således klædte de fleste sig i idrætstøjet hjemme, tog en frakke over sig og gik til træning – og bagefter gik turen hjem til badet. Lobetræningen foregik på landevejene og sprinterløbene på fortovene, som var uden fliser.

Men der var mange andre problemer for den begyndende idrætsungdom. Det var i virkeligheden sådan, at det først var i de år, der rigtig blev skred i idrætsbevægelsen. Københavns Idrætspark, der blev indviet i 1914, var vel det første tegn for offentlig investering i idrætsanlæg. Generationen før os – forældrene – havde kun ringe forståelse for det, vi løb og lavede. – Hvad sku' der blive af os. Dog var der enkelte, som omkring århundredskiftet deltog i de populære distancemarcher hver søndag. Det var som regel 50 km kapgang på landevejene. Ja, vi gik og løb lige godt, som de sagde med et smil – og de havde det rart. De var få, men det kom alligevel til at få betydning for os.

I Gladsaxe sogneråd havde man også kun ringe kendskab til idrætten og dens betydning.



Træning på Wergelandsbanen i 1917



I idrætsstøjet 1917

Der var altså ikke megen hjælp og ikke mange goder for idrætsudøverne – men interessen var vakt gennem idrætsglæden – og man holdt ud – og godt var det, kan man se af det store idrætsliv, der er i Gladsaxe i dag.

Men til 1923. Fællesrepræsentationen stiftes. En idrætsorganisation kunne nu medvirke til at varetage idrættens interesser i Gladsaxe kommune. At denne sammenslutning kunne gennemføres allerede i 1923, var en begivenhed. Det blev den helt rigtige ordning for Gladsaxe, til uvurderlig gavn for idrættens fremme, men også til fordel for kommunen som helhed, bl. a. ved de økonomiske besparelser, kommunen har haft igennem 50 år ved idrætsledernes arbejde.

Det skal nævnes meget klart, at skiftende kommunalbestyrelser var lydøre over for vore ønsker og råd og gerne ville hjælpe, men ikke altid kunne, grundet økonomi og manglende byggetilladelser.

Idrættens ordning med Gladsaxe kommune rygtedes. Rundt om forsøgte idrætsforeninger at opnå lignende overenskomster.

Forud for FIGs tilblivelse sendte foreningerne, der var Søborg Boldklub, Søborg Idrætsforening, De Unges Idræt og Spejderforbundet, deres ansøgninger direkte til sognerådet, og da kun Wergelands-banen og Søborg skole var til rådighed for fordeling, var det svært for sognerådet at skønne en hel retfærdig fordeling. Derved kom de forhandlinger i gang, der vedtog FIG, som herefter selv kunne fordele og indsende planen til sognerådet til godkendelse.

Som før nævnt var der mænd, der fik betydning for os. Det var gørtler H. Hansen og E. W. Kronkvist. Begge medlemmer af Old Boys i København. Altså rigtige idrætsfolk. De boede begge i Søborg og videreførte deres idrætsinteresse i lederarbejdet for De Unges Idræt, og det var egentlig ikke så mærkeligt. DUIs arbejde var dem meget nær, for det var folketingsmand A. C. Meyer, der efter århundredskiftet stiftede DUI. A. C. Meyer agiterede stærkt over hele landet for at hente sundhed ved traveture. Det blev populært, og DUI vandt stor udbredelse. I dag er det igen populært, men af en anden grund.

Som en selvfølge valgtes gørtler *H. Hansen*. DUI, som FIGs første formand.

I 1925 valgtes *E. W. Kronkvist*, DUI, som formand – og FIG fik ved disse to valg en god start.

Tiden 1925–1940 var en svær tid. Gladsaxe skoles opførelse i 1921 hjalp lidt på den øjeblikkelige mangel på gymnastiksale. Men disse år prægedes også af store økonomiske vanskeligheder. FIG så det som sin første og største opgave at sætte al sin autoritet og energi ind på, at vi kunne få den idrætspark, vi drømte om, så hurtigt som muligt, men det blev trangt, for også Gladsaxe kommune fattedes penge. Godt at idrætslederne var nogle trofaste sjæle, der ikke gav op – men energisk fortsatte arbejdet. Det var økonomien, der var skyld i, at der gik 17 år, før Gladsaxe Idrætspark kunne indvies.

Også foreningernes økonomi var elendig, alligevel påtog man sig den samfundsmæssige opgave at arrangere gratis konditionstræning for de mange arbejdsløse – også uden offentlige tilskud.

Også at få græsset slået på de to fodboldbaner, var et problem. Ved en lejlighed bad vi sognerådsmedlemmer se på banerne. Vi var fuldkommen uenige om, hvor højt græsset måtte være. Vi kunne ikke gå med til 10 cm.

Det stadig større indpas, idrætten fik i begyndelsen af 30'erne, førte til, at DSU og KU tillige ville dyrke idræt. Sognerådet anbefalede. *FIG gik stærkt imod.* Så stiftede man Arbejdernes Idrætsforbund, og DSU stiftede AIK, Søborg, som vi så måtte optage. Forud var store FIG-møder, hvor vi diskuterede arbejderidræt i den nye skikkelse. Man forsøgte at forhindre denne splittelse i idrætsbevægelsen.

Året efter var den nyoptagne AIK, Søborg, ikke tilfreds med FIGs fordeling af gymnastiksalene – og klagede til sognerådet, der gav AIK medhold, og SIs boksere måtte ud, efter i årevis at have haft tilladelsen. SI gik til Dansk Idræts Forbund. DIFs formand tog ud og forhandlede med sognerådet – og SI kom tilbage i gymnastiksalene.

I 1934 fik FIG ny formand. Det var H. W. Larsen, skolebetjent i Søborg skole. Tidligere formand for DUI, Søborg, og inden valget kasserer i FIG.

FIG blev ledet på en fortræffelig og myndig måde af H. W. Larsen. Hans forhandlinger med sognerådet om fuldførelsen af Gladsaxe Idrætspark – som han ved indvielsen modtog og takkede for ved overrækkelsen – fortjener at nævnes med megen ros.

Gladsaxe Idrætspark indvies ved et stort idrætsstævne søndag den 26. maj 1940. En meget, meget stor dag for os. Badmintonhallen blev taget i brug året før. Stævnet over 3 dage bod på konkurrencer i badminton og tennis, håndbold- og fodboldkampe og et stort atletikstævne med mange udenbys deltagere. Det blev en god start med et pænt besøg.

Betalingen for at træne i idrætsparken fastsattes til 2 kr. årlig for alle over 15 år og 1 kr. årlig, når det kun var til gymnastiksalene i vinterhalvåret. Det var en populær pris, ja, meget billige betingelser, som desværre alligevel ikke virkede tilfredsstillende. Det burde være lavet om meget for. Meget mistillid kunne være undgået.

Idrætsfondet. Pengene var stadig små. Sku' der ske noget nu, skulle der penge til. Lymark fik den idé at starte et idrætsfond til økonomisk hjælp for idrætten. Det blev virkelighed i 1942. Handelsforeningen, Håndværkerforeningen, Søborg Ugeblad, Folkebladet, Idrætsparken og FIG blev fondets første medlemmer – og alle uden at vakle. Assurandør I. C. Larsen valgtes til formand. Et arbejdsudvalg nedsattes, hertil valgtes Jul. W. Hedegaard, Johs. Lymark og Martin Jensen.

I løbet af de 5 år, Fondet arbejdede, modtog idrætsforeningerne ca. 35.000 kr. til anvendelse for indkøb af idrætsudstyr og som hjælp til ansættelse af kvalificerede trænere. Pengene fremkom ved overskud på arrangementer i idrætsparken, som »Fagenes Fest«, og ved afholdelse af byfester foran pladsen på Gladsaxe rådhus. Idrætsfondets arrangementer havde et stort publikum. Når jeg her fremhæver Fondet, skyldes det særlig det loyale samarbejde, der var blandt Fondets medlemmer. Man var glad ved arbejdet, så der blev udrettet noget, det mærkede publikum, og derfor blev hjælpen til idrætten så stor.

Sognerådsformand Fr. Willumsen skriver i stævnets program:



Afdøde sognerådsformand
FR. WILLUMSEN

Søndag den 26. maj 1940 er dagen, hvor Gladsaxe kommunes ungdom samles til en opvisning af al slags idræt i Gladsaxe kommunes idrætspark.

Ved denne lejlighed vil idrætsfolkene både prøve og nærmere bese hele idrætsparken.

Andre - unge som ældre - af kommunens beboere vil den nævnte dag samles i idrætsparken som tilskuere både til idrætsskampene og til idrætsanlægget.

Hvis vejret bliver godt - hvad vi håber - vil det sikkert blive det hidtil største stævne i Gladsaxe kommune, og det vil efterfølges af mange andre stævner og turneringer, idet hele anlægget er beregnet ikke alene for yngre men for at alle - unge som ældre - uanset alder kan dyrke den gren af idrætten, som passer for den pågældendes alder og interesse.

Jeg byder herved alle hjertelig velkommen til indvielsesstævnet i Gladsaxe kommunes idrætspark søndag den 26. maj.

I talen ved stævnet udtalte Fr. Willumsen bl. a.:

»Jeg overdrager herved idrætsparken til idrætten og beder jer betragte den som jeres egen«.

Sognerådet nedsætter et idrætsudvalg med Carl Jørgensen som formand. Næsten samtidig begynder min formandstid i FIG. Derom vil jeg nøjes med at notere lidt i flæng, som det nu står for mig.

Der er ingen tvivl om, at Carl Jørgensen sætter meget ind på at få udrettet noget. Det var begyndt at bedres lidt med kommunens økonomi - men ikke nok til at sætte byggeri i gang. Der var i 1940 udfærdiget en perspektivplan for opførelsen af en idrætshal, der havde prioritet som det næste til idrætten.



DET VAR UDE PÅ LANDET, DA GLADSAXE IDRÆTSPARK BLEV INDVIET



SITUATIONER FRA INDVIELSESSTÆVNET DEN 26. MAJ 1940



GLADSAXE KOMMUNES NYE, MODERNE SPORTSHAL

Foto fra indvielsesdagen 17. september 1972

Vi drøftede det meget. I dag ved vi jo, at det ikke blev det næste. Man løfter jo lidt på skuldrene, når kommunen i dag også er blevet kritiseret for sportshallens bygning. Hallen, som har været så stort et afsavn gennem 30 år.

Kommunens idrætsudvalg går i 1947 ind for afholdelse af motorløb i idrætsparken. Det skaber bestyrtelse i FIG. Carl Jørgensen svarer, at formålet er at skaffe penge til nye idrætsanlæg, og at banerne vil blive sat i stand efter hvert motorløb, så det ikke bliver til nogen gene. Det blev ikke overholdt, og efterhånden oparbejdedes en sådan harme blandt idrætsfolk, at FIG tager sagen op for at få stoppet motorløbene. Det samme gjorde den lokale presse.

Samarbejdet var dog stadig fint og forstående. Der var så meget, der trængte sig på. Stadig idrætshallen, friluftsbadet, nye fodboldbaner, idrætsanlæg i Bagsværd, grusbaner med lysanlæg, og håndboldbaner var noget af det.

Kommunen beslutter nu, at friluftsbadet skal komme først – og arbejdet går i gang. Jeg rykker her lidt frem i tiden. Efter Carl Jørgensens død, overtager A. K. Jørgensen pladsen som formand for kommunens idrætsudvalg. Dette samarbejde går også fint.

I sommeren 1958 kan friluftsbadet på Vandtårnsvej indvies. Det sker på værdig måde ved svømmekonkurrencer. Redning med helikopter af forulykkede i svømmebadet. Stor succes.

FIGs bestyrelse bestod i mange år af formand, kasserer og sekretær. Der

I GLADSAXE BAD VED
DEN STORE
INDVIELSE I 1958



afholdtes 2 fordelingsmøder hvert år, hvortil foreningerne kunne deltage med 1 repræsentant hver. En gang årligt afholdtes repræsentantskabsmødet, hvor 3 repræsentanter fra hver forening havde stemmeret. Det var i de år – af mangel på gymnastiksale og baner – tit svært at blive enige om fordelingen. Afstemning har nogle gange været nødvendig, når 2 foreninger kæmpede om det samme – og det var hen ad lukketid, uden enighed var nået. Det var dog den sidste – og dårligste udvej.

Møderne afholdtes som regel i lærerværelset på Søborg skole, som vi meget velvilligt fik stillet til rådighed. Fordelingsplan for gymnastiksale og skolebaner skulle godkendes af skolevæsenet. Vi mødte stor velvilje og forståelse hos *skoledirektør Thorkild Hansen*, der tit – ved dispensation – tildelte os timer uden for de fastsatte tider for benyttelsen. Altid er FIGs afgørelse bakket op af skoledirektøren. Det har været stærkt medvirkende til, at samarbejdet holdt videre frem i tiden.

Tidlig i FIGs historie godkendte sognerådet os en meget nødvendig tilføjelse til lovene, der gik ud på, at nye foreninger ikke kunne optages, når det ikke var muligt at tildele baner. Det fik stor betydning for den idrætslige udvikling. Efter krigen og i 50'erne var det helt tosset, at så mange nye foreninger søgte optagelse. Vi fortalte og fortalte, at det eneste rigtige var at styrke de bestående foreninger ved sammenslutning – alene af den grund, at alle ellers blev forarmede, at det ville blive trange forhold at arbejde under, og at FIGs mål var en stærk idrætsbevægelse i Gladsaxe. Vi var nodsaget til at holde fast ved det – og indtil mit slut i 1962 havde det ikke været muligt at give efter for optagelse af nye foreninger i FIG. Godt for det – ellers ville det i dag være nødvendigt med mange flere forenings-sammenslutninger.

FIGs foreninger stod enige i den sag, som i så mange andre. Samarbejdet med foreningerne var tilfredsstillende. Villige var man også til at medvirke ved forskellige lejligheder.

Fakkeltoget den 4. maj 1955 på 10 års dagen for Danmarks befrielse var det største bevis herpå. Et fakkeltog udgik fra Soborghus og et fra Bagsværd, for at mødes på pladsen ved Gladsaxe rådhus. Det blev en meget stor tilkendegivelse. Et stort opbud af faner og idrætsfolk med fakler. Overalt langs ruterne stod mange tilskuere, og det hele kulminerede i et mægtigt skue ved rådhuset, der ved denne lejlighed knapt kunne rumme deltagerne. Initiativet til afholdelsen var taget af den lokale presse og FIG.

Uenighed har FIG selvfølgelig også været ude for, som dog – som regel – let blev afværget. En gang gik bolgerne højt, men det var også en stor principsag. Bagsværd Idrætsforening havde søgt kommunalbestyrelsen om tilladelse til at spille håndbold om lordagen i badmintonhallen i Gladsaxe Idrætspark. Kommunalbestyrelsen indkaldte til mode herom i idrætsparken. Det var sprængstof – desværre. Det var helt umuligt for FIG at gå med til at tage



FRA AKADEMISK BOLDKLUBS MODERNE IDRÆTSANLÆG



Skitse — udført i februar 1960 — til
nyt idrætshus i Gladsaxe idrætspark

noget fra badmintonspillerne, de ikke kunne undvære. Det forbad sammenholdet – og så var der jo det, at KFUM og Soborg Idrætsforening var på stedet med 20 år mere på bagen – og selv ofte i tankerne havde ønsket sig sådan et sted. Det var med tungt hjerte, vi måtte tage dette standpunkt. Borgmesteren var jo nylig trådt til, og han – vidste vi – var idrættens mand. Der var nogle efterdønninger med BIF, som dog sluttede på den eneste rigtige idrætslige måde.

Omklædningsrummene i Gladsaxe Idrætspark var for små. Midt i 50'erne retter FIG henvendelse til kommunalbestyrelsen, for om muligt at få opført en bygning, der kan løse alle problemerne nu og i fremtiden. I 1959 fik vi anmodning om at komme med forslag. Det gjorde vi i december 1959. I februar 1960 udfærdiger arkitekterne tegninger og perspektiver til et nyt idrætshus, og kommunalbestyrelsen vedtog opførelsen. Det trak ud med byggetilladelsen. Omklædningsrummene var 5–6 år efter meget forfaldne. Der fremkom kritik heraf i middagsbladene. Vi blev indbudt til møde med kommunalbestyrelsen. Det var ikke et af de venligste mod os. Modet vedtog at opføre 2 terrapinhuse. De blev færdige i 1967. Det var en nødsløsning.





LYSET ER TÆNDT OVER GLADSAXE IDRÆTSPARKS STADION
- NU OPVISNINGSBANE FOR FODBOLD

Den nyere tid står jo ganske klar. En stor idrætslig standard er skabt gennem de sidste 10 år, med nye idrætsanlæg og med gode udvidelser af de gamle anlæg, som grusbaner, lysanlæg, tilskuertribune og hjerterum til Akademisk Boldklub, for at nævne noget. Alt sammen et gode til gavn for hele Gladsaxe kommune.

Selv om mulighederne for udvidelser var til stede, er det Erh. Jacobsens fortjeneste og ham til ære. I hans formandstid i kommunens idrætsudvalg – fra 1958–1966 – skete det og blev tilrettelagt meget forudseende. I dag følges det godt op af Sv. E. Harders.

Der har tit i de 50 år været stærke divergerende meninger mellem kommunen og os – der har været optræk til kamp – men det holdt, fordi begge parter vidste, det var det bedste.

For os – der begyndte – har det været en stor belønning, at det vi satte i gang lykkedes så godt. Nok troede vi fuldt og fast på idrættens idé og FIG – men alligevel.

FIG - netop nu!

I sommeren 1972 oprettede FIG sit sekretariat med hjemsted i Gladsaxe Sportshal. Vi har med oprettelsen af dette sekretariat fået en kæmpehjælp fra kommunen. Vi er nu blevet i stand til, meget bedre end før, at gøre noget for vore foreninger og – det måske vigtigste – meget hurtigere!

Sekretariatet er opnået ved, at man har et virkelig godt samarbejde med kommunalbestyrelsens idrætsudvalg, selv om nogle måske synes, at det går lovlig langsomt med nogle af de opgaver, som trænger sig på, og som er FIGs. Men jeg kan da godt betro vore medlemmer, at hvad vi kommer med til vort idrætsudvalg, bliver virkelig positivt modtaget, men mange af vore ønsker stoppes af den økonomiske situation, der er opstået i kommunen, ved at staten har lagt bånd på kommunernes forbrug og mulighed for lån. Jeg må tilstå, at jeg mener, det er sørgeligt, at idrætten – som er en så glimrende social samfundsnyttig ting – skal berøres. Man må håbe på, at det snart går op for vore store politikere, at det er en billig investering, når der opføres idrætsanlæg af enhver art.

Oprettelsen af sekretariatet har allerede vist sig nyttigt. Vi har afholdt inde-fodbold-stævne for vore klubber med overordentlig stor tilslutning, hvor vore idrætsudøvere var vældig glade for at møde hinanden og slå en sludder af.

Vi havde i skolernes efterårsferie arrangeret en indefodboldturnering for skolerne. Tilslutningen var måske ikke så god som ventet, men vi beskæftigede da en masse skoleelever i de tre dage, stævnet varede.

Vi har fået vores nye kontaktblad »FIG-NYT«, som vel nok er det allervigtigste, et organ, hvor meddelelserne hurtigt kommer ud til alle medlemmerne.

Vort forhold til den lokale presse er også inde i en kraftig forbedring med mere omtale af vore lokale idrætsudøvere og mere stof om kommende begiven-

heder, noget som altsammen vil gavne klubberne, og især de klubber, som ikke tager entré til deres arrangementer, der på denne måde kan få omtalt arrangementerne.

Også med hensyn til udbygning af idrætsanlæggene er FIG med i billedet. Vi er i gang med en større moderniseringsproces i Bagsværd Idrætspark, således at der inden alt for længe skulle stå et moderne atletik-stadion til rådighed for vore atletikudøvere.

Vi har for nylig fået tilsagn fra kommunalbestyrelsen om fodboldbaner på campingpladsen, og vi håber, at der inden alt for lang tid fremover bliver økonomiske midler til færdiggørelsen af tribunen i Gladsaxe Idrætspark.

Vi har også med glæde konstateret, at den kontakt, som FIG formidler mellem Gladsaxes venskabsbyer og vore klubber, har skabt en del samarbejde.

Som man vil kunne se, sker der næsten daglig en masse ting i FIG, men når



FORHALLEN I GLADSAXE SPORTSHAL
ER DEJLIG INDBYDENDE



**SPORTSHALLENS TRIBUNER HAR 1000
SIDDEPLADSER**

det nu også er blevet en organisation med 80 tilknyttede foreninger med et samlet medlemstal på 12–13.000, så vil det jo betyde et kolossalt arbejde at få det hele til at harmonere, men med en kraftig opbakning fra vore klubber skal det nok lykkes at få problemerne ryddet af vejen, så idrætten her i Gladsaxe fortsætter sin sunde udvikling.

Et af vore jubilæumsønsker er, at man kan få en boldfællel til vore mange firmaklubber, og derved skaffe disse mange medlemmer betydelig bedre forhold at dyrke idræt under.

Med håbet om et fortsat godt samarbejde med kommunens idrætsudvalg, den lokale presse samt vore klubber, ønsker jeg alt muligt godt for FIGs fremtid

FIG - og fremtiden

I en TV-udsendelse i november sidste år – en udsendelse man kaldte »Statsidræt – eller andespil« – berørte man idrættens situation rent økonomisk og idrættens placering som en vigtig faktor i fritidssamfundet.

Man har drøftet oprettelse af et særligt »Sportsministerium«, som det dog har vist sig, at hverken politikere eller idrætsledere er interesseret i.

Man arbejder – i skrivende stund – på en revision af fritidsloven, således at idrætten og idébetonet fritidsarbejde bliver økonomisk ligestillet med fritidsundervisningen for såvel børn som voksne.

Man har fra idrættens side foreslået og anbefalet, at der oprettes regionale service-kontorer, hvis opgave bl. a. skulle være at hjælpe foreningerne med kursusvirksomhed, administrativt arbejde, arrangementer o. m. a. Disse kontorer kunne oprettes på amtsplan – eller i kommuner med mange indbyggere.

Midt i al denne debat fejrer FIG 50 års jubilæum, og som en førtids-jubilæumsgave har vor kommunalbestyrelse lagt grunden til, at FIG kan blive til et serviceorgan – noget i stil med ovennævnte – på lidt længere sigt.

Der ligger vide perspektiver i FIGs fremtid. Vi har visse visioner og ønsker for de kommende år, selv om vi måske i det følgende lader fantasien råde. Men hvad var livet værd, hvis man ikke kunne lade sin fantasi arbejde og drømme skønne fremtidsdrømme.

En af de faktorer, der vil være et stigende behov for, er ledere og medarbejdere. Det har i mange år været et problem for mange foreninger, og med den udvikling, vi er inde i med mere og mere fritid, vil behovet være stadigt stigende. Her må ligge en åbenlys opgave for FIG, dels i form af en fornuftig orientering om problemet, en orientering om ledergerningens art og omfang til interesserede

mennesker og dels en fast løbende lederkursus-virksomhed. Denne lederkursus-virksomhed skal bygge på Dansk Idræts-Forbunds grundkurser, som dækker – eller i alle tilfælde berører – de mest elementære emner inden for lederarbejdet. Hertil kommer specialkurserne – DIFs særkurser – der giver en mere specifik ledertræning inden for såvel leder- som instruktør-emnerne. Ønsket er, at der bliver fastlagt helt faste terminer fra sæson til sæson for disse kursers afholdelse – altså et helt reelt program for den årligt tilbagevendende kursusvirksomhed.

Selvfølgelig ligger der problemer i et sådant kursusprogram. Hvor får vi tilstrækkeligt og interesserede instruktører fra? Hvordan med de økonomiske problemer i forbindelse med kursusvirksomheden? Med hensyn til sidstnævnte kan aftenskoleloven udnyttes, og der kan vise sig mulighed ved en lovrevision, at der kan ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, og det vil straks skabe en ny situation.

Vi er overbeviste om, at FIG netop på dette felt har en stor opgave i fremtiden, en opgave, som vi håber at få kræfter og midler til at løse.

Med hensyn til idrættens repræsentation udadtil tror vi også at have en stor opgave. Vi ved alle, at »idræt« er godt stof i presse, radio og TV, men vi ved også, at den del af idrætten, man hovedsagelig beskæftiger sig med i disse medier, er konkurrence-idrætten, topidrætten, det ypperste af dansk idræt, som man så smukt siger. Og så er billedet egentlig det, at den overvejende del af idrætsudøverne dyrker idræt for motionens og for samværrets skyld, altså den store majoritet af dansk idræt, som man uhyre sjældent hører noget om.

Der kan uden tvivl gøres meget for at orientere om idrætten og dens arbejde, både for at orientere om det daglige arbejde, men også for at skabe debat om idrættens vilkår. Med hensyn til dette må først og fremmest foreningerne udnytte pressen i langt højere grad end tilfældet er. FIG kan meget vel tænkes at være koordinator af kontakten mellem de lokale blades redaktioner og foreningernes kontaktmænd, selv om det må være hver enkelt forenings opgave at varetage referaterne af idrætsbegivenhederne fra uge til uge. Vær sikker på, at også pressen betragter idræt som godt stof.

Det, vi først og fremmest tænker på, er oplysning og orientering om kommende arrangementer, selv om disse ikke er arrangementer med topidrætsfolk. Arrangementer som fodbold-, håndbold- og atletik-turneringer f. eks. mellem skolerne, skole-roning, gymnastikopvisninger osv. er godt bladstof. Sportsudveksling med venskabsbyer og andre klubber, både når de er på besøg her, og når vore foreninger rejser til udlandet, er også relevant stof. Orientering om standerhejsninger i rokлубberne og kano- og kajakkлубberne, om sæsonafslut-

ninger med præmieuddeling for de forskellige sommer- og vinter-idrætter, om princip-debatter ved generalforsamlinger o. l. er også velkomment stof. Alle disse ting er med til at afspejle det rige og omfattende liv, der rører sig i vort idrætsarbejde, ting som alt for ofte bliver tiet ihjel.

FIG kunne sikkert gøre en stor indsats på dette område, dels gennem kursusvirksomhed og dels som »pressekontor«, der på foreningernes vegne står som kontakten til pressen. Der må ligge store perspektiver i dette, som trænger til at blive drøftet og behandlet, så vi i højere grad kan udnytte propagandaen i idrættens tjeneste.

Der ligger også idrætslige opgaver og venter – opgaver som i nogen grad er blevet varetaget af de enkelte foreninger, men som kunne få et mere »officielt« tilsnit, ved at FIG kom med ind i billedet på arrangørplan. Der må ganske givet ligge en propagandamæssig værdi i, at der arrangeres »Gladsaxe-mesterskaber« for skolehold i fodbold, håndbold, volleyball, indfodbold, bordtennis osv. Det er helt åbenlyst, at FIG ikke kan magte dette alene, også al den stund, at vi mangler ekspertice i de forskellige idrætsgrene, men vi er overbeviste om, at der kan laves et fornuftigt samarbejde mellem FIG og klubberne, så vi udnyttede disse muligheder.

Også specielle arrangementer for vore tilsluttede firmaidræts-klubber har vi i tankerne.

Vi er overbeviste om, at der kunne skabes et bedre samarbejde mellem vore forskellige idrætsgrene, f. eks. på den måde, at de store idrætsgrene hjælper de små. Man kunne tænke sig, at der i pausen ved f. eks. en fodboldkamp kunne arrangeres en eller flere opvisninger af de små idrætsgrenes program. Der kunne godt i en halvlegspause præsenteres noget atletik, bueskydning, folkedans, gymnastik eller vægtløftning, der ved hjælp af en god kommentator kan blive løftestang og en god propaganda for den pågældende idrætsgren, udover at der også bliver noget for publikum at se på i pausen.

Et samarbejde om noget sådant synes os indlysende! FIG skal gerne være formidler.

.. På det administrative område ligger der også mange muligheder for en rationel hjælp til foreningerne. Vi skal tage i betragtning, at der er tale om administration af mere end 12.000 medlemmers forhold til hver deres forening, og det kan godt give sved på panden, når man tænker på, hvor meget og hvor mange timers arbejde der ligger i en sådan administration.

Tager man en så vital ting som kontingentopkrævning, så er der tale om udsendelse af 12.000 opkrævninger med varierende kontingentsatser. Ser man ud i fremtiden, så tænker man uvilkårligt på, hvad EDB-styret opkrævning af kontingenter vil betyde af lettelse af administrationen. Opkrævning af kontingent via EDB er ikke en utopi. Vi har foreløbig set ét firma, der gennem annoncer tilbyder sig til foreningerne med denne opkrævningsform, men det er vel ikke noget fantasifoster på denne baggrund at tænke sig, at FIG en dag står som formidler af denne form for opkrævning for de tilsluttede foreninger.

Vi må også se på den store opgave, der ligger i kommunikationen mellem forening og medlemmer. Mange af vore foreninger udsender små eller store blade i vidt forskellig kvalitet. Fra nydelige bogtrykte blade med mange sider til små nyttige dupliserede blade med få sider. Vi er mange, der tror på værdien af denne regelmæssige kommunikation med medlemmerne, og et af vore store ønsker er, at FIG også på dette felt kan gøre en indsats. Vi håber at få mulighed for anskaffelse af en virkelig god duplikator eller en mindre kontoroffset-maskine, så foreningerne kan få mulighed for til en rimelig pris at lave deres blade selv. Denne mulighed skal naturligvis følges op med nogle kurser om redigering, om lay-out, fremstilling af stencils eller offsetplade og så selve trykningen af bladet.

Videre kunne man tænke sig en form for adresserings-system, så foreninger, der ikke har eget anlæg, kunne blive aflastet med skrivning af hundredvis af kuverter til udsendelse af månedsblade, tryksager m. v., forstået på den måde, at foreningerne havde et medlemskartotek i form af adresseplader, som passede til en fælles adresseringsmaskine, hvor man så på en let måde kunne fremstille de nødvendige adresserede kuverter.

Der kunne sikkert nævnes mange flere ting, som ville være til fælles glæde for foreningerne. Vi kan i flæng nævne: Udlån af film- og lysbilledapparat til brug ved klub-, medlems- og instruktionsaftener, fælles annoncekontakter med påfølgende rabatter, fælles indkøb af sportspræmier, billet-service til sportsrejser osv.

Fremtiden vil også stille stadigt stigende krav til FIGs forhandlingsevne. Vi har i de senere år haft et stigende godt samarbejde med kommunalbestyrelsens idrætsudvalg, og vi er overbeviste om, at samarbejdet kan og vil blive endnu bedre. Vi kunne ønske os en bedre kontakt med kommunens skoleforvaltning, som vi naturligt har forbindelse med ved benyttelsen af skolernes gymnastiksale m. v. til idrætsudøvelse. Vi vil meget gerne være med til at skabe et sam-

arbejde mellem skoleforvaltningen, idrætsudvalget og FIG med henblik på gymnastiksalenes udstyr og indretning til brug for netop de idrætsaktiviteter, der er størst behov for. Her kunne gøres meget ved et tættere samarbejde.

Vi vil også gerne ind i en analyse af de kommende års udbygning af kommunens idrætsanlæg. Vel er vi i Gladsaxe kommune ganske godt med, når det drejer sig om idrætsfaciliteter, men vi må da erkende, at der ligger mange uløste opgaver og venter. Vi må hertil lægge, at der også er et udækket behov. Vi vil derfor i samråd med de tilsluttede foreninger prøve at lave en behovs-analyse, der kan være en god hjælp for politikerne ved planlægning af fremtiden. Vi er overbeviste om, at der på en »ønskeseddel« i den forbindelse bl. a. vil stå færdiggørelse af tribunen i Gladsaxe Idrætspark, Marielyst, svømmehal, badmintonhal i Bagsværd-området, boldfælle til firmaklubberne, færdiggørelse af atletikstadion i Bagsværd, samling og bedring af forholdene for vore kano- og kajakklubber osv. Der kommer sikkert flere ønsker fra foreningerne i samme retning, men herefter ligger det op til politikerne at afgøre, om ønskerne er relevante og bagefter – i samråd med FIG – at lave en prioritetsrækkefølge for opfyldelsen af ønskerne.

Alle de i det foregående nævnte muligheder – og flere til – skal nok kunne holde FIG til ilden i de kommende år. Hvordan forholdene er, når FIG i år 2023 fylder 100 år, tør vi ikke spå om. Vi er næsten sikre på, at de nævnte forslag er bragt til udførelse. Begrebet »statsidræt« skal også nok være en realitet.

Men vi vil realistisk holde os til hverdagen, som den er i dag, med dens problemer i det daglige idrætsarbejde, men vi vil naturligvis også se nogle år frem i tiden og prøve at få FIG til at blive en væsentlig faktor i udviklingen inden for vor kommunes idrætsliv.



Jens Kurt Petersen



Frank B. Schächter



Leif Hansen



Jørgen Lunde



Leif Nielsen

FIGs BESTYRELSE

I JUBILÆUMSÅRET 1973

FORTEGNELSE OVER FIG'S TILSLUTTEDE FORENINGER



IDRÆTSFORENINGER:

AKADEMISK BOLDKLUB (AB).
BAGSVÆRD ATLETIK CLUB (BAC).
BAGSVÆRD BOLDKLUB.
BAGSVÆRD IDRÆTSFORENING, vægtløftningsafdelingen.
BAGSVÆRD KVINDELIGE GYMNASTIKFORENING.
BAGSVÆRD ROKLUB.
CLUBBEN CYKLISTEN GLADSAXE (CC Gladsaxe).
FORENINGEN »DELFIN«.
BOLDKLUBBEN »FEMINA«.
FOLKEDANSERFORENINGEN FOR GLADSAXE OG OMEGN.
GLADSAXE BASKETBALL KLUB.
GLADSAXE BILLARD KLUB.
GLADSAXE BOLDKLUB.
GLADSAXE BORDTENNISKLUB.
GLADSAXE BUESKYTTE KLUB.
GLADSAXE GYMNASIUMS VOLLEYBALL KLUB.
GLADSAXE GYMNASTIKFORENING.
GLADSAXE IDRÆTS FORENING (GIF), bokseafdelingen.
GLADSAXE IDRÆTS FORENING (GIF), gymnastikafdelingen.
GLADSAXE IDRÆTS FORENING (GIF), håndbold afdelingen.
GLADSAXE IDRÆTS FORENING (GIF), svømmeafdelingen.
GLADSAXE KANO- OG KAJAKKLUB.
GLADSAXE ROKLUB.
GLADSAXE SKYTTEFORENING.
GLADSAXE SKØJTELØBER FORENING, ishockeysektionen.
GLADSAXE-SØBORG BADMINTONKLUB.
BOLDKLUBBEN »HERO«
SPORTSKLUBBEN »HJALTE«.
HØJE GLADSAXE IDRÆTSFORENING.
KANO- OG KAJAKKLUBBEN »FURÅ«.
LYNGBY GYMNASSTERNE.
MØRKHØJ GYMNASTIKFORENING.
SPORTSDYKKERKLUBBEN »NASO«.
I. F. NORDVAD.
NYBRO KANO- OG KAJAKKLUB.
SØBORG KFUM's IDRÆTSFORENING.
VKV GLADSAXE.
VÆREBRO BOLDKLUB.
VÆREBRO FOLKEDANSER KLUB.
VÆREBROPARKENS BADMINTON KLUB.

IDRÆTSUDØVENDE FORENINGER:

DUI - LEG OG VIRKE, Buddinge

DUI - LEG OG VIRKE, Mørkhøj.

FDF, Stengård kreds.

FDF, Gladsaxe kreds.

FIRMAKLUBBER:

AKVADAN IDRÆT.

GNT AUTOMATIC.

BATEG BOLDKLUB. (Bang & Tegner A/S).

BIAS IDRÆT

CCC-KLUBBEN. (C. C. Christensens Eftf. A/S).

DANMARKS RADIOS IDRÆTSFORENING.

IDRÆTSFORENINGEN DYP. (S. DYRUP & CO. A/S).

BOLDKLUBBEN »ERA«.

EVERS BOLDKLUB.

BOLDKLUBBEN »FALCK«.

FERROSAN SPORT.

FORENEDE RUTEBILER I. F.

GLADSAXE KOMMUNALE IDRÆTSFORENING.

I. K. HANS LEHRMANN.

BOLDKLUBBEN »H. C. - B. C.«.

IDRÆTSFORENINGEN »IRON«.

J. C. & SØN I. F. (Johan Christensen

& Søn A/S.

I. F. MIKROVÆRK.

KEDELFORENINGENS FRITIDSKLUB.

MONBERG & THORSEN SPORTSKLUB.

NORDISK B.A.T. I. F.

OLUF SVENDSEN SPORT.

PEERLESS I. F.

S.A.G. IDRÆTSKLUB.

S. O. SPORT. (Sygekassernes Optik).

B. K. »SVALEN«. (Gladsaxe Kommune).

TEMPO-PLAST I. F.

I. F. TITAN.

TS' IDRÆT (Thomas Schmidt A/S).

VALDEMAR HENRIKSEN I. F.

B. K. VELUX

VANDKVALITETSINSTITUTTETS I. F.

I. K. VOLVO DK.

B. K. B. W. WERNERFELT.

Supplement til F.I.G.'s jubilæumsbog 1923-1973

I forbindelse med udgivelsen af denne jubilæumsbog fandt vi, at det kunne være af interesse at genoptrykke den første jubilæumsbog, der dækkede årene 1923-1973.

Men først lidt om markante begivenheder, før F.I.G. blev stiftet i 1923.

1906 Bagsværd skole bygges.

1908 Søborg skole bygges.

1916 Fodboldspillere stifter Søborg Idrætsforening som den første organiserede idrætsforening i Gladsaxe.

1917 Søborg Idrætsforening tager atletik og boksning på programmet.

1921 Gladsaxe skole bygges.

Vi har samtidig fundet en del materiale, der har givet os mulighed for et væsentligt supplement til den første jubilæumsbog.

1923 Søborg Boldklub stiftes den 11. januar af nogle utilfredse fodboldspillere fra Søborg Idrætsforening. Fodboldbanen på Gladsaxe skole indvies.

1930 Der gives mulighed for fodboldspil på forskellige friarealer i Bagsværd - bl.a. på arealer der nu er bebygget af NOVO NOR-DISK, på den vestlige side af Krogshøjvej, omkring udmundingen af den nuværende Frodesvej. På en 1700 m lang bane afvikles den 1. internationale roregatta på Bagsværd Sø.

- 1932 Arbejdernes Idræts Klub (AIK) stiftes, med fodbold på programmet.
- 1933 Bagsværd Tennisklub stiftes (her er dog visse uoverensstemmelser i kildematerialet, idet der er udsagn om, at stiftelsen var i 1931). Primus motor i projektet var ritmester von Bülow. Fabrikant Lillelund stillede jord til rådighed for banerne mellem jernbanen og Aldershvilevej.
- 1935 Robanerne på Bagsværd Sø forlænges.
- 1936 Arbejdernes Idrætsklub (A.I.K.) udvider med badminton.
- 1937 Første gang der afholdes Nordiske Mesterskaber i roning på Bagsværd Sø.
- 1938 Man begynder på Marielyst Idrætspark, der skal omfatte badmintonhal, omklædnings- bygning, 3 fodboldbaner, 5 tennisbaner, atletikstadion og håndboldarealer.
Der stiftes følgende klubber:
Gladsaxe Kommunes Badmintonklub, Husmødrenes Badmintonklub samt Søborg Tennisklub.
- 1939 Gladsaxe Gymnastikforening stiftes.
- 1940 Gladsaxe Idrætspark Marielyst indvies officielt.
Billardklubben Søborg stiftes.
Kommunen erhverver arealer til Bagsværd Idrætspark for ca. 42.000 kr. ved gården "Frydensgave" (tidligere grusgrav).
Badmintonspillerne melder sig ud af AIK og stifter BK Søborg.
Søborg Idrætsforening opretter dameafdeling for atletik og gymnastik.
- 1941 Skolernes første idrætsdag finder sted på Marielyst Idrætspark.
Gymnastik i Søborg Idrætsforening får sin egen afdeling.
- 1942 A.I.K. ændrer navn til Boldklubben HERO.
Fagenes Fest afholdes for første gang på Marielyst Idrætspark, hvor arrangøren er en nystiftet fond - Idrætsfondet.

- 1943 Bagsværd Roklub stiftes.
Banerne i Bagsværd Idrætspark anlægges som led i et arbejdsløshedsprojekt. I årene 1941 - 1943 anvender man ca. 236.000 kr. på anlægget i Bagsværd.
- 1944 Sports Motorklubben Gladsaxe stiftes.
Bagsværd Idrætsforening stiftes den 15. august med fodbold, gymnastik, brydning og vægtløftning. Banerne i Bagsværd tilsås, så de kan være klar fra foråret 1945.
I perioden 1944 - 1946 anvender man ca. 68.000 kr. til etablering af anlægget.
- 1945 Der indlogeres 540 flygtninge fra Østpreussen på Idrætspark Marielyst.
Bagsværd Idrætspark tages i brug.
Bagsværd Idrætsforening tager håndbold og atletik på programmet.
- 1946 NM i roning på Bagsværd Sø.
- 1947 Der anlægges løbebane i Bagsværd Idrætspark for ca. 102.000 kr.
- 1948 Bagsværd Tennisklub flytter til Bagsværd Idrætspark - syd for jernbanen - og får klubhus og 4 "røde" baner i årene 1948 - 1950. Senere i 50'erne udvides med endnu 2 baner, idet en privatdrevet minigolfklub nedlægges.
Badmintonklubben Søborg og Gladsaxe Kommunes Badminton klub sammensluttet til: Gladsaxe Søborg Badmintonklub.
Gladsaxe Kano- og Kajakklub stiftes.
- 1949 Svømning i Søborg Idrætsforening får sin egen afdeling.
Buddinge Kegleklub stiftes.
- 1950 VM i kano- og kajak på Bagsværd Sø.
- 1951 Bagsværd Søvavillon - ejet af Københavns Roforbund nedbrænder. Genopbygges senere som Regattavavillon.
Faciliteterne ved Bagsværd Sø udbygges af Københavns Idrætspark med hjælp fra Gladsaxe og Københavns Kommune.
Gladsaxe Minigolf stiftes. Kanoklubben "361" stiftes.

- 1952 Stengård Skole indvies.
- 1953 Håndbold i Søborg Idrætsforening får sin egen afdeling.
Gladsaxe Basketball Klub stiftes.
Første gang der holdes EM i roning på Bagsværd Sø.
- 1956 Første etape af klubhuset på Bagsværd Idrætspark påbegyndes
og afsluttes i 1957.
- 1957 Gladsaxe Bordtennis Klub stiftes.
- 1958 Friluftbadet på Vandtårnsvej åbnes.
- 1959 Gladsaxe Billardklub stiftes.
Mørkhøj Gymnastikforening stiftes af udbrydere fra Søborg
Idrætsforening.
Stengård Boldklub stiftes.
- 1960 Mørkhøj Håndboldklub stiftes.
Skøjtebanen indvies.
Buddinge Kegleklub skifter navn til Bowling- og Kegleklubben af
1949 (BK-49).
- 1961 Gladsaxe Skøjteløber Forening stiftes med kunsthøb og ishockey
på programmet.
BK-49 skifter navn til Gladsaxe Bowling- og Kegleklub.
Torveparkens Sportsklub stiftes.
Gladsaxe Kommune erhverver ca. 12 hektar land ved Skovbry-
net i Hareskoven og udlægger det til idrætsformål.
NM i roning på Bagsværd Sø.
- 1962 Bagsværd Idrætsforening's fodboldafdeling sammensluttes med
Akademisk Boldklub (stiftet 1889).
Skøjtebanen overdækkes.
Vægtsalen i Idrætspark Bagsværd påbegyndes ved frivillig arbejds-
kraft.
Gladsaxe Kommune køber Bagsværd Sø.
- 1963 EM i roning medfører udvidelse af faciliteterne ved Bagsværd Sø.
- 1964 Vægtsalen i Idrætspark Bagsværd indvies.

- 1965 Idrætspark Skovdiget bygges med indendørs baner til håndbold og tennis.
Udendørs anlægges baner til fodbold og cricket.
Bagsværd Idrætsforening's håndboldafdeling sammensluttes med Akademisk Boldklub.
Akademisk Boldklub (Bagsværd) flytter fra Idrætspark Bagsværd til Idrætspark Skovdiget,
ligesom Akademisk Boldklub (Nørre Alle) flytter ud til Idrætspark Skovdiget.
Stengårdens Boldklub flytter ind på Idrætspark Bagsværd.
Bondehuset på Nybrovej 361 stilles til rådighed som klubhus for Kanoklubben "361".
- 1966 Høje Gladsaxe Idrætsforening stiftes.
Clubben Cyklisten (stiftet i 1909) flytter til Gladsaxe, og tager navnet C.C. Gladsaxe.
- 1967 Boldklubben Femina (stiftet 1959) flytter fra Valby til Idrætspark Bagsværd.
- 1968 Søborg Idrætsforening ændrer navn til Gladsaxe Idræts Forening.
Kennedy Skolen bygges, og Kennedy-Hallen tages i brug til håndbold, basketball m.v.
Værebroskole bygges.
Gladsaxe Bueskytteklub stiftes.
Værebros Badmintonklub stiftes.
Værebros Boldklub stiftes.
Søborg Boldklub ændrer navn til Gladsaxe Boldklub.
- 1969 Søndergård skole bygges.
Gladsaxe Boldklub bliver den første klub, der får besøg af en venskabsbyklub.
NM i roning på Bagsværd Sø.
- 1970 VM i kano og kajak på Bagsværd Sø.
Volleyballklubben Vognmandsmarken (stiftet 1954) flytter fra Østerbro til Gladsaxe og ændrer navn til VKV Gladsaxe.
- 1971 Robanerne på Bagsværd Sø udvides fra fem til seks baner, og EM i roning afholdes.
Tribunen i Idrætspark Marielyst tages i brug.

- 1972 Gladsaxe Sportshal indvies, som den første hal i Gladsaxe Kommune med håndboldbane med internationale mål.
F.I.G. opretter sekretariat i Gladsaxe Sportshal.
Bagsværd Atletik Club dannes af atletikafdelingerne fra Gladsaxe Idræts Forening og Bagsværd Idræts Forening.
Gladsaxe Idræts Forening optager Mørkhøj Håndboldklub i håndboldafdelingen.
Boldklubben Femina flytter fra Idrætspark Bagsværd til Idrætspark Marielyst.
Stengårdens Boldklub ændrer navn til Bagsværd Boldklub.
KFUM-spejderne opretter en selvstændig sportsafdeling under navnet Søborg KFUM.
Gladsaxe Skytteforening stiftes.
Sportsdykkerklubben Naso stiftes.
- 1973 Bagsværd Roklub påbegynder byggeri af eget klubhus og både hal, indvielse i maj 1974.
IF Bytoften stiftes.
Bagsværd Vægtløftningsklub stiftes.
Orienteringsklubben OK af 1973 stiftes.
AB bygger mindre ungdomsrestaurant.

De seneste 25 år

F.I.G. og Idrætten for årene 1973 - 1998

Som overskriften i dette afsnit indikerer, er redaktionen nu mere på "hjemmebane". Dels har vi begge været ledere i vore respektive klubber i disse år, og dels har vi siddet i F.I.G.'s bestyrelse en del af tiden, og med andre ord intenst fulgt idrætten i Gladsaxe Kommune.

Da vi herudover har haft et væsentligt bedre kildemateriale til vor rådighed, føler vi, at vor efterstående korte gennemgang af det sidste kvarte århundredes hændelser i den idrætslige sektor, er rimeligt be-lyst.

1974 Bordtennisklubben Mørkhøj stiftes.

Nybro Furå Kano-og Kajakklub stiftes.

1975 Gladsaxe Gangsport stiftes.

Gladsaxe Judo Klub stiftes.

Gladsaxe Sportsdykkerklub stiftes.

1977 Søborg KFUM ændrer navn til Søborg Håndboldklub.

Gladsaxe Svømmehal indvies.

Bokserne i Gladsaxe Idræts Forening bryder ud og stifter

Gladsaxe Bokse Klub.

1978 Omklædningsbygningen fra 1938 i Idrætspark Marielyst nedrives, og ny bygning med omklædningsrum og klublokaler indvies.

Gladsaxe Taekwon-do Klub stiftes.

Gladsaxe Basketball Klub sluttet sammen med Efterslægten under navnet Gladsaxe/Efterslægten Basketballklub.

VM i junior- og letvægtsroning på Bagsværd Sø.

1979 Der bygges en badmintonhal mere i Idrætspark Marielyst, og bowlinghal med 14 baner bygges under de to badmintonhaller.

Gladsaxe Idræts Forenings håndboldafdeling optager

Københavnklubben Handelstandens gymnastikforening håndbold/HG (stiftet 1880) og tager kaldenavnet Gladsaxe/HG.

- I Gladsaxe Sportshal får Gladsaxe Idræts Forening sine første klublokaler.
Gladsaxe Boldklub og Boldklubben Hero slås sammen under navnet Gladsaxe-Hero Boldklub.
- 1980 I Idrætspark Bagsværd rives den gamle barak ned og erstattes af den nye hovedbygning.
Ny bådehal ved Bagsværd Sø indvies.
Den nye Buddinge skole bygges.
Gladsaxe Handicap Idræt stiftes.
Fair Play Dartklub stiftes.
Gladsaxe Minigolfklub får areal ved Egegården.
- 1981 Gladsaxe Tennisklub stiftes af udbrydere fra Bagsværd Tennis Klub.
- 1982 EM i roning på Bagsværd Sø.
Bowlingklubben Kvik stiftes.
Kildebakkens Skiklub stiftes.
Søborg Bowlingklub stiftes.
Idrætssklinikken NORD startes af Københavns Amt samt kommunerne Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Tårnby og Søllerød.
- 1983 Gladsaxe Bordtennisklub får klublokale på Gladsaxe skole.
Gladsaxe Atlet Klub stiftes.
- 1984 Institutionernes første idrætsdag finder sted i Idrætspark Bagsværd.
Kondibowlerne stiftes.
- 1985 1. sal i tribunen i Idrætspark Marielyst ombygges, og overnatningslokaler etableres.
Atlas Motionsklub stiftes.
- 1986 Gladsaxe Minigolfklub flytter til areal ved Bagsværd Gamle Station.
Søborg Håndboldklub ændrer navn til Boldklubben Søborg.
AB bygger ungdomsrestaurant/lokale til 80 personer.
- 1987 VM i roning på Bagsværd Sø.
Søen udbygges, og I/S Rostadion bliver navnet på hele anlægget.
Team Danmark opretter hovedcenter i kunstløb i Gladsaxe Skøjtehal.

Akademisk Boldklub indgår ny driftsaftale med kommunen, hvor efter anlægget økonomisk er sidestillet med de øvrige kommunale anlæg.

Radio Gladsaxe går i æteren, og F.I.G. får eget program.

- 1988 Gladsaxe Softballklub stiftes.
Bagsværd Taekwon-do Klub stiftes.
- 1989 Friluftsbadet nedlægges og erstattes af et legebassin.
Terapinbygningerne fra 1966 i Idrætspark Marielyst nedrives.
Gladsaxe Tennis Klub opfører klubhus, der finanseres af klubben og Gladsaxe Kommune.
Team Danmark opretter hovedcenter i roning og kano- og kajakeroning på Bagsværd Sø.
Gladsaxe Skøjtehal renoveres.
Søborg Petanqueklub stiftes.
Skolerne idrætsdag afholdes for første gang i nyere tid med aktiviteter på alle idrætsanlæg.
Gladsaxe Bokse Klub bliver igen en afdeling under Gladsaxe Idræts Forening.
- 1990 Indgangspartiet i Gladsaxe svømmehal ombygges.
Team Danmark opretter regionalcenter i bowling i Idrætspark Marielyst.
Team Danmark opretter regionalcenter i svømning i Gladsaxe Svømmehal.
VM i kano- og kajak på marathondistancen på Bagsværd Sø.
- 1991 C.C. Gladsaxe renoverer "Gartnerhuset" i Idrætspark Bagsværd.
Gladsaxe Kommune betaler en sum penge, og klubben ombygger huset.
Gladsaxe Kommune indgår aftale med Atlas Motionsklub om drift af motionscenter i Gladsaxe Sportscenter.
Team Danmark nedlægger hovedcenter i kunstløb og opretter regionalcenter i kunstløb.
Forsøg med brugerbestyrelser på idrætsanlæg sættes i gang. Forsøget afløses af en permanent ordning fra den 1. januar 1994.
Bagsværd Triathlon stiftes.

- 1992 Petanquebane anlægges i Idrætspark Marielyst.
En gymnastiksal på Høje Gladsaxe skole ombygges til trænings-
sal og klublokale for Gladsaxe Taekwon-do Klub.
Kanoklubben 361 renoverer klubhus på Nybrovej. Renoverin-
gen finansieres af klubben, Friluftsrådet og Gladsaxe Kommune.
Arbejdet udføres på frivillig basis.
Skøjtehallens indgangsparti renoveres.
F.I.G. har nu 94 medlemsforeninger med idræt som formål.
Nybro-Furå Kano-og kajakklub igangsætter 1. fase af nybyggeri
af bådehaller og klubhus. Byggeriet finansieres af Klubben, fonde
og Gladsaxe Kommune samt lån fra Gladsaxe Kommune. Indvi-
elsen foretages i maj 1993.
- 1993 VM i kano og kajak på Bagsværd Sø.
AB foretager renovering af hallen, med bl.a. ny moderne gulv-
belægning. Totalpris 1,8 mill. betales af klubben over en 4-årig
periode.
- 1994 Vægtløftningssalen på Bagsværd Stadion renoveres og udbygges.
- 1995 Kunststofbanerne på Bagsværd Stadion indvies.
Scoringsanlæg i bowlinghallen på Gladsaxe Stadion.
Udvidelse af petanquebanen på Gladsaxe Stadion.
Rulleskøjtehockeybane indvies på Gladsaxe Stadion.
- 1996 Renoveringsarbejder på tribunen på Gladsaxe Stadion påbegyn-
des.
Glasvæg i bowlinghallen på Gladsaxe Stadion opsættes.
Renovering af hæve/sænkebund i Gladsaxe Svømmehal.
Bokserne melder sig - igen - ud af Gladsaxe Idræts Forening, og
Gladsaxe Bokse Klub genopstår.
- 1997 Gladsaxe Sportshal 2 indvies.
I/S Rostadion fortsætter opretningsopgaverne.
Anlæg af beachbaner ved Gladsaxe Sportshal.
- 1998 I skrivende stund fortsætter renoveringsarbejderne på hhv. Bag-
sværd Sø og tribunen på Gladsaxe Stadion.
På Gladsaxe Stadion påbegyndes installering af lys på tennisba-
nerne samt terrasse ved Gladsaxe Hero's klublokale.

Bagsværd Stadion

Den bymæssige udvikling i Gladsaxe Kommune havde sit tyngdepunkt i Søborg-Buddinge i århundredets første år. Derfor følte f.eks. borgerne i Bagsværd sig noget forfordelt. På den anden side regnedes nybyggerne i Bagsværd for lidt "finere", idet de første udstykninger fra Aldershvile Slotspark og Højgård - det, der i dag kaldes "Regattakvarteret" - var af mere eksklusiv karakter end i de øvrige dele af kommunen.

Desuden var Bagsværd fra naturens hånd begunstiget med skov og sø, hvilket ikke mindst Slangstrupbanen forstod at udnytte fra åbningen i 1906.

Hareskoven med Højnæsbjerg og Bagsværd Sø blev et populært vintersportssted, mens det ellers kneb med faciliteterne for idrætten i almindelighed i Bagsværd. Her så man med misundelse på, hvad Sognerådet havde skabt ved Marielyst i Søborg.

Måske mest karakteristisk for miljøet i Bagsværd var, at en af de første lokale idrætsforeninger var Bagsværd Tennisklub, der blev stiftet i 1931.

Man fik et areal stillet til rådighed af ejeren af gården "Bondehave", Hans B. Lillelund, som selv var med i foreningens bestyrelse fra starten. Gården var på dette tidspunkt gået fra landbrug til grusgravdrift. De grusbaner, der spillede på, var anlagt af medlemmerne selv.

Det var udpræget Bagsværds "upper ten", der stod bag tennisklubben - den første formand var ritmester von Bülow, siden politiassistent Klein og læge Kaj Jørgensen.

I 1932 så Bagsværd Boldklub, - ikke at forveksle med den nuværende Bagsværd Boldklub - dagens lys, men man havde kun nogle marker, hvor Novo nu ligger, til rådighed. Af ukendte årsager lukkede klubben omkring krigsudbruddet i 1940.

Medens tennisklubben havde baner ved "Bondehaves grusgrav" op til Slangstrupbanens skinnelegeme, overtog Gladsaxe Kommune grusgraven på den anden side af banen ud mod Bagsværd Hovedgade.

Her i "Frydensgave grusgrav" kom man langsomt i gang med et idrætsanlæg lige efter krigen, men forholdene her var meget primitive. Man skulle helt op i 1950'erne, før der kom blot nogenlunde faciliteter i form af omklædningsrum, klublokaler osv.

Tennisklubben holdt også "flyttedag", idet man ligeledes rykkede over på den anden side af jernbanen og i årene 1948 - 50 får ét klubhus og 4 "røde" baner. Senere i 50'erne udvides med endnu 2 baner, idet man nedlægger en privatdrevet minigolfbane, der grænsede til det øvrige tennisanlæg.



Bagsværd Stadion - Kamp i Sjællandsserien - Efteråret 1964

I Frydengaves grusgrav

Med det nye Bagsværd Stadion i den gamle grusgrav med indkørsel fra Bagsværd Hovedgade, havde Bagsværd Idrætsforening - stiftet 15.08.1944 - fået et hjemsted.

Foreningen havde ved starten fodbold, gymnastik, brydning og vægtløftning på programmet, og udvidede i 1945 aktiviteterne med håndbold og atletik, for endelig i 1956 også at starte med bordtennis under fodboldafdelingens "vinger".

Klubbens udendørsaktiviteter foregik de første år alene på Bagsværd Stadion, senere måtte man flytte træning og kampe til forskellige skolebaner, idet medlemstallet voksede meget voldsomt i starten af 50'erne.

Klubbens indendørs aktiviteter foregik fra starten på Bagsværd skole og stævner blev henlagt til Bagsværd Kro og senere til Stengård skoles aula.

I de første år var forholdene på Bagsværd Stadion årsag til megen kritik blandt idrætsudøverne, der i en halv snes år lå i næsten konstant krig med de kommunale myndigheder.

Der var dengang meget små og beskedne faciliteter til disposition, bl.a. foregik al omklædning på Stadion i 2 små kælderlokaler under boligblokken mellem Stadion og Hovedgaden, og efter kampe og træning var der kun valg mellem koldt og iskoldt vand.

I 1954 lovede Gladsaxe Kommune imidlertid officielt at opføre en klub- og omklædningsbygning på Bagsværd Stadion til supplerung af de håbløst ringe faciliteter til de mange sportsudøvere. Der blev afsat 300.000 kr. på kommunens budget til dette formål, hvortil Bagsværd Idrætsforening så bidrog med et fuldt udarbejdet forslag og tegninger, men intet skete, før idrætsforeningen i sit medlemsblad rykkede kraftigt samt oprettede en byggefond ved hjælp af overskud fra store sommerfester og arrangementer.

Endelig - i oktober 1956, vedtog kommunalbestyrelsen at bruge 100.000 kr. af årets anlægsbudget til en bygning med 5 omklædningsrum, kontor/mødelokale og massagerum samt fyrrum. Der blev midlertidigt opsat et lille træklubhus med møde- og kontorfaciliteter på Stadion - og sidst på året 1956 kom arbejdet i gang med udgravning til kælder og fundament. Et kælderrum projekteredes her til vægtløftningsafdelingens brug.

Det færdige byggeri blev taget i brug foråret 1957, hvor Bagsværd IF efter aftale med kommunens idrætsudvalg kom til at forestå den daglige drift og administration mod et årligt kommunalt drifttilskud. I begyndelsen af 60'erne blev der som det første sted i landet anlagt først én, senere yderligere en asfaltbane til håndbold på Bagsværd Stadion som en slags kompensation for manglende indendørs faciliteter i kommunen til denne sportsgren. Stort anlagte forhandlinger om indretning af badmintonhallen ved Marielyst - også til håndbold - var samtidig faldet til jorden, trods borgmester Erhard Jacobsens meget store støtte. Sidst i 1963 blev et gammelt lys-anlæg fra AB's baner i Nørre Alle opsat om den ene asfaltbane på Bagsværd Stadion, hvilket forlængede håndbold-sæsonen noget.

- Så var det omsider lysnet i Bagsværd, men få år efter skete der noget, som totalt ændrede billedet af sporten i Bagsværd: Københavnerklubben AB kom ind på scenen - .

Det var en af Erhard Jacobsens mange visioner, at dels skulle lokale klubber sammensluttet, og dels skulle man prøve at få en landskendt klub i Gladsaxe Kommune.

Efter lange og til tider besværlige forhandlinger lykkedes det at få Akademisk Boldklub (AB) til Bagsværd, og få sammenlagt Københavnerklubben med den lokale klub.

Billedet ændredes også radikalt, da AB fik sit nye, store anlæg ved Skovdiget midt i 1960'erne.

Bagsværd Idrætsforenings fodboldafdeling blev i 1962 sammensluttet med AB, men trænede og spillede fortsat på Bagsværd Stadion, indtil det nye sportsanlæg ved Skovbrynet blev bygget færdigt. Bagsværd IF

og AB dannede i fællesskab et overordnet organ, Bagsværd Idræts Union, der forestod driften af Bagsværd Stadion i hele overgangsfasen, indtil AB's nye anlæg kunne tages endeligt i brug i 1964/65.

I slutningen af 1963 påbegyndtes byggeriet af et større lokale i forbindelse med de eksisterende omklædningsbygninger på Bagsværd Stadion, bl.a. til vægtløftningsbrug (men også som et meget benyttet festlokale). Det foregik primært ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra vægtløftnings- og håndboldafdelingerne, og lokalet blev taget i brug i 1964.

I efteråret 1965 blev håndboldafdelingen nedlagt i Bagsværd IF og indgik som ny afdeling i AB, hvor der i den nye AB-hal var afgørende bedre muligheder for at dyrke sporten indendørs, hvilken vej udviklingen for håndboldspil allerede dengang klart gik frem imod. Udendørs håndbold fortsattes dog på Bagsværd Stadion i en del år endnu under en nyoprettet gymnastikafdeling i Bagsværd IF.

I begyndelsen af 1967 kom der igen fodbold på Bagsværd Stadion, efter at de sidste AB-hold i 1966 var flyttet ud til anlægget ved Skovbrynet, idet Stengårdens Boldklub forlod banerne på bl.a. Stengårdskolen og gik ind i Bagsværd IF som en ny fodboldafdeling og med sæde i Bagsværd Idræts Union. Denne fodboldafdeling skilte sig, ligesom de øvrige afdelinger i Bagsværd IF, nogle år senere ud som en selvstændig fodboldklub under navnet Bagsværd Boldklub, og således sluttedes rin-



Bagsværd Stadion med den nye tartanbane (1995).

gen med Bagsværd-fodbold efter den oprindelige Bagsværd Boldklub fra 30'erne. I nogle år var der etableret en underafdeling for kvindelige fodboldspillere, hvor en af landets største fodboldklubber, Femina, udgjorde grundstammen.

I 1980 skulle der atter bygges, idet den gamle træpavillon, der havde tjent foreningerne i ca. 25 år var nedslidt og måtte nedrives. Der udvidedes med stadion- og stævnelederkontor, mødelokaler, cafeteria og omklædningsrum.

Cykelklubben C.C. Gladsaxe blev "hjemløs" i Søborg, og det gamle "Gartnerhus" ved parkeringspladsen på Bagsværd Stadion blev ombygget i 1991. Medlemmerne udførte arbejdet, og Gladsaxe Kommune betalte materialerne.

I 1994 skete der atter noget. Vægtløftningssalen var blevet for lille, og der blev foretaget en gennemgribende renovering, modernisering og udbygning, således at lokalerne fik en standard, som kunne godkendes til et Team Danmark Regionalcenter for vægtløftning.

1995 blev året, hvor alle, som kunne huske forhandlingerne mellem B.I.F.'s og G.I.F.'s atletikafdelinger i 1972, endelig fik deres ønske opfyldt - Gladsaxe Kommune indfriele nemlig det 23 årige løfte - tartanbanerne blev indviet. Bagsværd Atletik Club skal nu ikke længere træne og konkurrere på nogle håbløst forældede atletikbaner.



De unges cykelløb: Københavnske bude og lærlinge fra 14-18 år kører en søndag væddeløb på landevejen mod Søborg.

Fra Universitetsparken i Nørre Alle - til Skovdiget i Bagsværd

Akademisk Boldklub (stiftet 1889) havde siden 1920'erne haft sit anlæg på Nørre Fælled ved den nuværende "Universitetspark" i Nørre Alle.

Man havde en lejekontrakt med Undervisningsministeriet, og i tillid til at den ville blive prolongeret foretog AB i 1949 en udvidelse af klubhuset og en forbedring af anlægget, således at klubbens samlede investering var ca. 700.000 kr - et meget betragteligt beløb på daværende tidspunkt.

Men i 1959 skulle universitetet selv bruge arealet, og klubben blev opsagt til fraflytning i 1962. Man indledte straks forhandlinger med Københavns Kommune og nogle af omegnskommunerne, men kun i Gladsaxe Kommune blev klubben mødt med velvilje og realitet.

Projektet fik vind i sejlene, ved at Bagsværd Idrætsforening's fodboldafdeling tilbød sammenslutning med AB, og da gladsaxepolitikerne med borgmester Erhard Jacobsen i spidsen, samt embedsmændene med ildhu gik ind for sagen, kom man i 1960 i realitetsforhandlinger.

Det var i første omgang Gladsaxe Kommunes tanke at tilbyde en væsentlig udbygning af Bagsværd Stadion, men dette projekt kvittedes senere til fordel for en plan om at erhverve et ca. 12 hektar stort areal ved Skovbrynet i Bagsværd og udlægge dette til sportsanlæg.

I maj 1961 vedtog Gladsaxe Kommunalbestyrelse at købe dette store og meget smukt beliggende areal.

Det blev af kommunen understreget, at projektet til det nye anlæg var udarbejdet og tiltrådt under forudsætning af, at AB og BIF's fodboldafdeling sammensluttedes og at en fremskyndelse af alliancen derfor ville fremme projektets virkeliggørelse. Også BIF's fodboldafdeling ytrede ønske om en tidlig sammenslutning allerede fra 1. januar 1962, selvom det måtte påregnes, at den endelige udflytning til det nye anlæg næppe ville finde sted før 1964-65.

I betragtning af at lejemålet i Nørre Alle var opsagt til 1. april 1962, stillede man sig i AB også velvillig overfor anmodningerne om en tidlig sammenslutning, og i forventning om en sådan påbegyndtes planeringsarbejdet ved Skovbrynet i sommeren 1961 - et arbejde, der i øvrigt på grund af elendige vejrforhold forsinkedes så meget, at der først kunne foretages græssåning i 1963.

Da ønsket om en hal havde stået øverst på AB's ønskeseddel i mange år, tilrettelagde man i første omgang byggeprojektet således, at det kom til at omfatte 2 tennisbaner. Man var imidlertid interesseret i at få antallet af indendørsbaner udvidet til 3 for derigennem at skabe mulighed for at spille indendørs fodbold og håndbold, og da kommunalbestyrelsen var interesseret i denne udvidelse af projektet og kunne godkende planerne, udvirkedes det, at boligministeriets igangsætningstiladelse blev udvidet til 2,5 mill. kr.

I forståelse for, at AB ikke magtede dette byggeprojekt uden støtte udefra, indgik kommunen i juni 1963 en tillægsaftale med AB, hvorefter kommunen afgav kaution for lån til byggeriet i det omfang, det blev nødvendig for at sikre finansieringen, medens AB forpligtede sig til at indgå i byggeriet med sin likvide formue på flyttetidspunktet med undtagelse af en nødvendig kassebeholdning, der blev sat til minimum 75.000 kr.

Det blev ved en supplerende tillægsaftale fastsat, at det var en forudsætning for kommunens deltagelse i finansieringen, at der også blev adgang til i rimeligt omfang at dyrke håndbold.

Herefter blev håndbold optaget som en ny afdeling i AB. I øvrigt bør bemærkes, at aftalen mellem AB og Gladsaxe Kommune er blevet justeret adskillige gange.

1965-66 blev alle tre afdelinger (fodbold, cricket og tennis) flyttet ud fra Nørre Alle til Skovdiget, og fra Bagsværd Stadion kom AB's Bagsværdafdeling - såvel ungdom som seniorer, ligesom også håndboldspillerne, der nu udgjorde en afdeling i AB, forlagde residensen til Skovdiget, hvor de fik fantastiske gode forhold med 3 indendørsbaner. Det eneste AB nu havde "ude i byen" var udendørshåndbold på asfaltbanerne på Bagsværd Stadion.

Den meget smukke hal, der er tegnet af arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen, var/er en pryd for området ved Hareskoven, og tiden har vist, at bygningens meget rustikke udførelse har kunne klare det store slid, der er på en bygning, der benyttes så meget som AB-hallen. Man har gennem mere end de 30 år, der er gået siden opførelsen, haft almindelig vedligeholdelsesarbejde. Men i 1993 besluttede bestyrelsen, at nu var tiden inde til at erstatte den gamle trægulvbelægning i den ca. 3000 kvm store hal med en ny kunststofbelægning. Samtidig benyttede man lejligheden til at ændre farver og opstregede gulvet, således at der nu enten kan spilles 3 håndboldkampe samtidig eller 4 tenniskampe - en investering der androg ca. 1,8 mill kr.

Hallen var en succes - hvilket desværre ikke kan siges om fodboldbanerne -, idet de fra start var anlagt forkert, hvilket medførte idelige problemer, når det havde regnet. Først fra starten af 1980'erne er forholdene blevet tålelige, men kampaflysninger sker stadig hyppigere på AB end andre steder. Tennisbanerne havde/har nogenlunde samme standard som fodboldbanerne, til gengæld anses grusbanerne for at være nogle af landets bedste.



AB's anlæg med den særegne tagkonstruktion.

Som nævnt har det ikke været de større ombygninger og reparationsarbejder, der har været påkrævet. Man var dog nødt til at bygge maskinhus i 1960'erne, samt at nedrive den gamle ejendom, der var placeret på det grønne areal ved parkeringspladsen. Ejendommen havde tjent klubben som bolig for en opsynsmand og som festlokaler, ligesom man havde indrettet omklædningsrum med bad, idet grusbanerne kunne benyttes længe før hallens færdiggørelse og den endelige udflytning. I slutningen af 1980'erne udbyggede man restaurationsfaciliteterne med i alt 80 pladser, ligesom køkkenet moderniseredes.

Gladsaxe Idrætspark Marielyst

Efter Gladsaxe Idrætspark's officielle indvielse i 1940 kom der rigtig gang i idrætten i Gladsaxe. Søborg Idrætsforening startede således en *dameafdeling* for atletik og gymnastik.

Det voksende sammenhold, der blev skabt på grund af krigen, forstærkede foreningslivet. Der blev dannet en Idrætsfond, der bl.a. arrangerede Fagenes Fest i Gladsaxe Idrætspark med rigtig mange tilskuere.

Det var der også i starten til mange af de Sct.Hans fester, som Søborg Idrætsforening afholdt i Idrætsparken for at samle og underholde kommunens borgere. Et andet formål var naturligvis helst at tjene lidt til foreningens arbejde. Disse Sct. Hans fester var en tradition helt op til midten af 70'erne, hvor Lions Clubbernes arrangement på Bagsværd Sø blev en for stor konkurrent.

Efter krigen var Gladsaxe Idrætspark rammen om de meget populære dirt track motorcykel-løb, hvor navne som "Morian" Hansen, Erhard Fisker, Kiel Berthelsen var blandt de populære danske navne i konkurrencerne mod svenske, norske og engelske kørere. Disse motorløb har været de hidtil største tilskuermagneter til sport i Gladsaxe med op til 20.000 tilskuere.



Gladsaxe Idrætspark.

Efterhånden faldt interessen for den tids speedwayløb, og der blev i stedet arrangeret stock-carløb, hvor det gik ud på at smadre så mange gamle biler som muligt. Disse skrammelbilløb ødelagde imidlertid atletikbanerne og fodboldbanen på stadion, og FIG, idrætsforeningerne og kommunen fik i fællesskab stoppet disse arrangementer.

Anlægget på Gladsaxevej forblev hjemsted for fodbold, atletik, tennis, badminton og udendørs håndbold indtil 1971, hvor den nye tilskuertribune blev færdig. Da ønskede kommunen, at stadion skulle være et "rent" fodboldstadion uden omkransende atletikbaner, og GIFs atletikafdeling blev forvist til Bagsværd Stadion, hvor kommunen lovede at etablere et fuldt moderne atletikstadion.

Denne placering af atletikken i Bagsværd var baggrunden for, at atletikafdelingerne i Bagsværd IF og Gladsaxe IF fusioneredes til Bagsværd Atletik Club i 1972.

I 60'erne blev der anlagt 2 asfaltbaner i Gladsaxe Idrætspark Marielyst til håndboldafdelingen i Søborg Idrætsforening (fra 1968: Gladsaxe Idræts Forening). Her blev der trænet og spillet turneringskampe i Københavns Håndbold Forbunds sommerturnering helt frem til 1983, hvor der nu endelig var bygget så mange idrætshaller i Københavns-



Luftfoto af Gladsaxe Sportscenter.

området, at håndboldspillet definitivt blev en indendørs idræt. Gladsaxe Idrætspark Marielyst og Genforeningspladsen ved Bellahøj var de sidste udendørs håndboldbaner, hvor der blev afviklet turneringskampe.

Om vinteren havde håndboldspillerne i GIF meget vanskelige lokale betingelser. Fra midt i 50'erne var det gymnastiksalene på Marielyst skole, der måtte lægge husrum til, senere blev det Egegård skoles aula, Blågård Seminariums boldhal i Mørkhøj og endelig fra 1968 Kennedyskolens boldhal (nu: Høje Gladsaxe skole), der stadig benyttes flittigt til bl.a. håndbold.

Først ved Gladsaxe Sportshals indvielse i 1972 fik håndbolden en bane i Søborg-området med internationale mål.

Svømmernes betingelser for at dyrke deres idræt i egen kommune kom rigtigt i gang i 1958, da Gladsaxe Friluftsbad blev åbnet med et 25 m bassin, 1 m og 3 m vipper og 10 m udspringstårn. Dette anlæg var uhyre populært på de varme sommerdage med gæster i lange køer ned ad Vandtårnsvej ventende på at få en afsvælende dukkert.

Senere kom et 50 m konkurrencebassin, og flere danske mesterskabsstævner er afviklet i Gladsaxe.



Gladsaxe Idrætspark.

Friluftsbad

Indendørs svømning foregik på Egegård skole, og siden blev der også mulighed for at bruge hallen på Blågård Seminarium. GIFs svømmefdeling voksede stærkt i de år, men det helt store boom kom, da Gladsaxe Svømmehal blev indviet i 1977 - og den store interesse for svømningen er ikke mindsket siden - tværtimod !

Desværre forfaldt de udendørs svømmefaciliteter p.g.a. dårligt byggeri og manglende vedligeholdelse. Først blev konkurrencebassinet sløjet, og i 1989 blev friluftsbadet endeligt nedlagt og erstattet af et legebassin med en mindre vandruksjebane.

Gladsaxe Idrætspark Marielyst - nu Gladsaxe Sportscenter - har fra slutningen af 50'erne og til nutiden gennemgået store udvidelser. Det er dog især fra starten af 70'erne, at de store nybyggerier satte ind.

Byrådet og de politiske partier har altid set et godt formål i at skabe gode rammer for idrætten - godt hjulpet af FIGs bestyrelse, der altid har haft mange ideer og forslag liggende på kommunens bord. Klubberne, deres ledere og medlemmer syntes ikke altid, det gik hurtigt nok, men når man i rækkefølge nævner bygningsudvidelserne i Gladsaxe Idrætspark Marielyst, så er der trods alt sket meget. Hertil skal så lægges udvidelserne på anlæggene i Bagsværd-området og på kommunens skoler.

De store bygningsanlæg i Gladsaxe Idrætspark Marielyst med årstal for deres færdiggørelse:

- 1940: Fodboldstadion, badmintonhal og tennisbaner
- 1958: Gladsaxe Friluftsbad
- 1962: Gladsaxe Skøjtehal
- 1971: Ny tilskuertribune på fodboldstadion
- 1972: Gladsaxe Sportshal
- 1977: Gladsaxe Svømmehal
- 1978: Ny omklædningsbygning m/klublokaler
- 1980: Ny badmintonhal og bowlinghal
- 1989: Tennisklubbens klubhus
- 1997: Gladsaxe Sportshal - hal 2.



Det sidste foto af Leif Hansen, FIG's mangeårige formand. Billedet er taget i forbindelse med indvielsen af sportshal 2 søndag den 9. marts 1997.

Bagsværd sø

Bagsværd sø og dens omgivelser anses med rette for at være en af "perlerne" i København og omegn. Da Slangerupbanen åbnede i 1906, fik endnu flere øjnene op for dette smukke område. Det kunne bruges selvfølgelig til skovture med familien - men så sandelig da også til sport. Der fandtes ikke lokale klubber indenfor "søsporten" før omkring 1940, så indtil da, var det de københavnske roklubber, der prægede den organiserede idræt. De første regattaer på søen blev afholdt omkring 1930, og de første nordiske mesterskaber i 1937. Siden er det gået stærkt.



Nederst i billedet startsted ved Nybrogård. Øverst langs søkanten er målområdet med dommertårn og tilskuerpladser.

Søen har lagt vand til alle slags mesterskaber - og mange gange - dog med undtagelse af OL. Seneste store arrangement var VM i kano- og kajak i 1993.

Der er stiftet mange nye klubber, hvis beliggenhed er koncentreret i 4 områder:

Ved Regattapavillonen:	Bagsværd Roklub
Ved Nybro:	Nybro-Furå Kano-og Kajakklub og Kanoklubben "361"
Ved Kongshvilebakken:	Gladsaxe Kano & Kajakklub
Ved Radiomarken, et lille udpluk:	Bagsværd Kanoklub, Kano klubben Pust og Frederiksdal Kano-og Kajakklub.

Søen er blevet base for Team Danmark's Elitecenter.

Der er dannet et selskab - I/S Rostadion - interessenterne er Københavns Amt, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner. De har aftalt en fordelingsnøgle for den økonomiske drift af selskabet. Gladsaxe Kommune står for udførelsen af de praktiske opgaver.

Der er gennem årene foretaget mange forbedringer af søen og dens faciliteter, til gavn og glæde for udøverne. Desværre har man et meget stort og presserende problem, såfremt Gladsaxe Kommune fortsat skal huse det DANSKE NATIONALSTADION, nemlig

udbygning og oprensning af Bagsværd Sø.

De første indledende undersøgelser er netop sat i gang, og alle venter spændt på forløbet - og ikke mindst, - det anslåede beløb, og hvor pengene skal komme fra.

Øvrige stadions

Øvrige idrætsanlæg

Det er ikke kun på de helt store idrætsanlæg i kommunen, der har været dyrket topidræt. Således har Søborg Billardklub holdt til i deres hus på Tolstojs Alle i rigtig mange år, og dér spillet i den danske elite på det grønne klæde.

Ud over de store idrætsanlæg er også kommunens gymnastiksale, haller og udendørs anlæg væsentlige for de mange klubbers aktiviteter. Uden skolebaner og haller så det ikke godt ud for de mange borgere, der dyrker idrættens glæder for motionens skyld. Det gælder inden for gymnastik, fodbold, badminton, indendørs boldspil mv. Gennem F.I.G.s 75 årige historie har disse faciliteter været væsentlige for at imødekomme klubbernes ønsker om plads til medlemmernes aktiviteter.

Gladsaxe skole har været hjemsted for Gladsaxe Bordtennisklub gennem hele klubbens eksistens, og mange spændende kampe har været spillet, bl.a. i klubbens glansperioder i 1. division for herrer i 70erne og for damerne i 90erne.

På Søndergård skole holder Gladsaxe Handicap Idræt til, og her er indrettet specielle faciliteter, således at også vore handicappede medborgere kan få del i idrættens glæder. Flere af GHI's medlemmer har deltaget i handicap-OL og ved andre store internationale stævner med store resultater og medaljer tilføje.

Klubber og foreninger

Akademisk Boldklub

Akademisk Boldklub blev stiftet i 1889 som resultat af en fusion mellem Fredericia-Studenternes Kricketklub og Polyteknisk Boldklub.

Fra starten var det med cricket og fodbold på programmet, og man blev hurtigt én af Københavns - og dermed landets stærkeste klubber indenfor disse idrætsgrene.

Omkring år 1900 startede man også med tennis, og anlagde i 1903 11 baner på et areal ved Tagensvej.

I 1922/23 blev AB tvunget til at flytte til Nørre Alle, hvor man anlagde baner og klubhus. Her havde man hjemsted, indtil udflytningen til Skovdiget i 1965.

Forinden udflytningen var der indgået en fusion mellem AB og BIF's fodboldafdeling pr. 1.1.1962. Senere blev BIF's håndboldafdeling optaget som ny afdeling i AB.

Det er altid svært at fusionere klubber med så forskellige kulturer som AB's og BIF's, men det lykkedes, og nok på væsentlig kortere tid end de fleste havde spået. Klubbens største problem havde nok mere at gøre med de skandaløse udendørsbaner - fodbold, cricket og tennis



AB-kamp på Gladsaxe Stadion.

end med "kulturen". Banerne egnede sig nemlig efter regnvejr mere til roning, end til de idrætsgrene AB havde.

Sportsligt har der som i alle andre klubber været op- og nedture, men det er da gennem årene blevet til en ganske flot samling af danske mesterskaber. Her er en oversigt, der dog kun omfatter senior-DM:

Fodbold	6 DBU-mesterskaber	før DM blev indført
	9 DM- mesterskaber	heraf 1 i Bagsværd
Cricket	6 DM-mesterskaber	heraf 1 i Bagsværd (herrer)
	7 DM-mesterskaber	alle i Bagsværd (damer)
Tennis	12 DM-mesterskaber	heraf 8 i Bagsværd (herrer/damer)
Bordtennis	9 DM mesterskaber	alle i København i 1940/50'erne (herrer/damer)
Håndbold	1 Pokalmesterskab	Bagsværd (herrer).

Klubben har nu 109 år "på bagen", men er stadig frisk og rask, og markerer sig blandt landets bedste i fodbold og tennis.

Ashihara Karate

Ashihara Karate stiftet den 1.januar1992. Klubben har ca. 40 medlemmer og har aktiviteterne på Værebroskole.

Bagsværd Atletik Club

Bagsværd Atletik Club blev stiftet i 1972 ved en sammenslutning mellem Bagsværd Idrætsforenings atletikafdeling, hjemmehørende på Bagsværd Stadion, og Gladsaxe Idræts Forenings Atletikafdeling (stiftet 1916) som Søborg Idrætsforening, hjemmehørende på Marielyst Stadion.

Sammenslutningen forløb ganske uddramatisk, mens det varede mange år, før de faciliteter på Bagsværd Stadion, kommunen havde stillet i udsigt, blev realiseret.

Bagsværd Boldklub

Bagsværd Boldklub startede som et gadehold kaldet "Brasilien", der spillede ved Stengård Skole i 1958. Året efter blev det til "Stengården Boldklub", der spillede bag Gladsaxe Kirke, dengang kaldte man stedet "Prærien", og omklædningen foregik i to skurvogne (der hvor Provst Benzons Vej nu ligger).

Da Bagsværd Idrætsforening blev sammensluttet med AB i Skovdiget, fik Stengården Boldklub stillet Bagsværd Stadion til rådighed i 1965.

I 1972 ændrede man navn til Bagsværd Boldklub.

Bagsværd Gymnastikforening

Bagsværd Gymnastikforening blev stiftet den 2. marts 1931, og under navnet Bagsværd Kvindelige Gymnastikforening - og optaget af F.I.G. som medlem nr. 11.

Foreningen er still going strong, og har i dag 70 medlemmer som dyrker motionsgymnastik på Bagsværd skole, som den har gjort siden start.

Bagsværd Roklub

Bagsværd Roklub blev stiftet den 4. juni 1943 på Aldershvilepavillonen. Selvom klubben ikke er en af de ældste i Gladsaxe-idrætten, er den absolut en af de mest aktive, med mængder af flotte mesterskaber - såvel nationalt som internationalt. Klubben har desuden bevist, at roning også er en god motionsidræt, som med stort udbytte kan dyrkes selv i en meget høj alder.

F.I.G. har også haft godt øje for klubbens høje niveau, idet klubben i alt 5 gange har fået tildelt Gladsaxe Kommunes idrætsleder- og idrætspriser.

Fra starten var forholdene i klubben ret så primitive. Man lånte først et telt på Aldershvilepynten, som fungerede som omklædningsrum. Et års tid senere skulle Lyngby Roklub bygge nyt klubhus, og efter svære forhandlinger med mange instanser, lykkedes det at erhverve "stumperne" af Lyngby Roklubs gamle bygning, som genopbyggedes på Aldershvilepynten, og dér tjene klubben i mere end 25 år.

Endelig, i 1974, kunne man indvi den nye flotte bådhal med klubhus, i alt 1300 kvm, med adresse på Skovalleen. En perfekt beliggenhed ved Bagsværd sø.

Bagsværd Skiklub

Bagsværd Skiklub opstod i 1951 som en udløber af Bagsværd Roklub. Her mente man, at der ikke findes bedre idrætter som supplement til roning end orientering og skisport.

I Hareskoven havde man lige uden for døren et af Danmarks bedste skiterræner. Men da det jo kan knibe med skivejr herhjemme, satsede klubben på skirejser til udlandet.

Det fortøner sig i det uviste, hvornår klubben nedlagdes.

Bagsværd Taekwon-do Klub

Taekwon-do er en over 2000 år gammel kampsport.

Klubben blev stiftet i 1988, som en klub for alle uanset alder, hudfarve og fysik - altså ikke en vind eller forsvind klub.

Foreningen kan opvise mange eksempler på, at familiemedlemmer fra flere generationer deltager aktivt - medlemmernes alder strækker sig fra 7 til 48 år.

Foreningen arrangerer også overlevelsesejre i Hareskoven, hvor der trænes under primitive forhold.



Nogle af klubbens medlemmer samlet før en turnering.

Bagsværd Tennisklub

Bagsværd Tennisklub stiftedes i henhold til de mere officielle kanaler i 1933, men andet kildemateriale nævner 1931 som stiftelsesår.

Indtil 1948 spillede man på en grund lejet af fabrikant Lillelund ved Aldershvilevej. I 1948 flyttede man til Bagsværd Idrætspark, og fik 4 "røde" baner og klubhus. Senere, i 50'erne, yderligere 2 baner, - anlægget frem-træder i dag stort set som for 40 år siden.

Bagsværd Vægtløftningsklub

Bagsværd Vægtløftningsklub blev startet den 1. februar 1973, men er i realiteten en fortsættelse af Bagsværd Idrætsforenings vægtløftningsafdeling.

Trods mange års kummerlige faciliteter i kælderen på Bagsværd Station, lykkedes det at holde liv i den "gamle" vægtløftningsafdeling!

Først og fremmest ved ihærdig indsats af brødrene Carl og Niels Alstrup, som foruden at tage sig af det organisatoriske og træningsmæssige, også formåede at være blandt Danmarks bedste vægtløftere i en lang årrække.

Efter til- og ombygning i henholdsvis 1964 og i 1994, har klubben i dag virkelig gode forhold.

C.C. Gladsaxe

Clubben Cyklisten blev stiftet i 1909 efter initiativ af cykelhandler Ferdinand Madsen. Noget utraditionelt holdt man allerede på stiftelsesdagen cykelløb. Selvfølgelig var cykelsporten klubbens samlingspunkt, men man havde også god gang i det sociale med klubaftener og fester.

Da man ikke havde klublokale, måtte man tage til takke med cafeer og kroer.

Man arrangerede hvert år større løb, som f.eks. Storstrømsløbet og Gedserløbet. I 1930'erne havde København efterhånden fået en halv snes klubber, som fik større og større tilslutning fra ungdommen.



Gladsaxeløbet 1970: Fedor den Hertog og Jørgen Emil Hansen.

Omkring 1940 fandt flere klubber sammen om at leje et industrilokale på Jagtvejen til klublokale, her havde C.C. til huse indtil 1963. Sportsligt gik det fremad med såvel nationale - som internationale sejre, med "Kokken" Knud E. Andreasen's verdensmesterskab i 1949 i 4 km forfølgelsesløb som det helt "store".

Man indførte cykelbold og afholdt det første VM, som blev vundet af C.C. Cykelbold har dog aldrig fået den store udbredelse i Danmark.

Man startede også en bordtennisafdeling, så antallet af medlemmer steg betydeligt. Man kunne i jubilæumsåret 1959 konstatere, at ca. 150 ryttere havde løst cykellicens.

Men selvom det gik godt, følte man, at man måtte til Omegnen, og det blev Gladsaxe i 1966, hvor man først fik hjemsted på Grønnegården, senere gik turen til Vandtårnsvej, Gladsaxevej, Runebergs Alle, og i 1991 renoverede man "Gartnerhuset" i Bagsværd Idrætspark. Gladsaxe Kommune betalte materialer og klubbens medlemmer ombyggede huset.

Klubbens kendte navne i Gladsaxe-tiden har bl.a. været Jørgen Emil Hansen, Leif Mortensen, Kenneth Røpke og senest Rikke Sandhøj Olsen.

Boldklubben Femina

Boldklubben Femina blev stiftet i 1959, hvor den holdt til i Valby Idrætspark.

Men senere flyttede man til Bagsværd Stadion. Her blev pladsforholdene hurtigt for små takket være foreningens vækst, så i 1972 kom klubben til Marielyst Idrætspark, hvor man fik egne klublokaler.

Klubben vandt det uofficielle verdensmesterskab i 1970. Klubben kan også prale af at være den første damefodboldklub herhjemme - oprindeligt inspireret og sponseret af ugebladet "Femina".

Gladsaxe Billard Klub

Klubben opstod, da nogle elskere af billardspillet, som holdt til i Restaurant Centrum på hjørnet af Buddinge Hovedgade og Stengårds Alle, stiftede foreningen i 1959.

Klubben fik lokaler i kælderen under "Centrum", men flyttede senere til Bagsværd Kro og derfra igen til en nedlagt chokoladefabrik på Christianehøj. Nu holder klubben til i den tidligere restaurant i Skøjtehallen.

Gladsaxe Basketball Klub

Gladsaxe Basketball Klub blev stiftet i 1953. Oprindelsen var en firma-klub på telefonfabrikken "Automatic", der indførte basketball i Gladsaxe Kommune. Kort efter blev det en almindelig klub - inspireret af lærere og elever på Gladsaxe skole.

Klubben har været danske mestre og repræsenteret Danmark ved Europa Cup kampe.

I 1978 blev klubben sammensluttet med Efterslægten Boldklub's basketballafdeling under navnet Gladsaxe Efterslægten Basketballklub. Siden er navnet igen ændret til Gladsaxe Basketball Klub.

Gladsaxe Bokse Klub

Boksningen i Gladsaxe blev organiseret allerede i 1917 i Søborg Idrætsforening (nu: Gladsaxe Idræts Forening), men efter 60 år som en del af denne forening brød bokserne ud og dannede Gladsaxe Bokse Klub i 1977. Efter atter 12 år som selvstændig forening anmodede bokserne i 1989 igen om at måtte blive en afdeling under GIF. Denne status holdt indtil 1996, hvor bokserne meddelte GIFs hovedbestyrelse, at Gladsaxe Bokse Klub ville være en forening uden tilknytning til fælleskabet under Gladsaxe IF.

GBK havde fra starten i 1977 træningslokaler i Gladsaxe Sportshal, men for få år siden flyttede bokserne til kælderen i den "nye" omklædningsbygning ved badmintonhallen på Gladsaxevej.

Foreningen holdt især i de første år mange stævner i Gladsaxe Sports-hal. "Gladsaxe Box Cup" var forløberen for det nuværende traditionsrige "Copenhagen Box Cup".

Gladsaxe Bordtennis Klub

Gladsaxe Bordtennis Klub blev stiftet i 1957 af en kreds af elever på Gladsaxe Skole, hvor man fik lokaler.

Drenge fra klubben vandt i 1969 foreningens første danmarksmesterskab.

Gladsaxe Bowling Klub

Gladsaxe Bowling Klub startede i 1949 som kegleklub med spillested i Borgerklubben på Søborg Torv.

I 1961 kom bowling med, og man måtte rykke udensogns for en tid, men vendte tilbage til Gladsaxe Kommune i 1982, hvor der var bygget bowlinghal med 14 baner under den nye badmintonhal på Marielyst Stadion.

Foreningen har vundet adskillige danske mesterskaber.

Gladsaxe Bueskytte Klub

Gladsaxe Bueskytte Klub stiftedes i 1968. Bueskydning er nok en af de allerældste idrætter, og der har helt sikkert altid været konkurrence om, hvem der var bedst til at ramme plet - om end det nok for vore forfædre var mere på jagt efter føde end skydning mod skiver, der var drivkraften.

Bueskydning som idræt i Gladsaxe er startet langt tidligere. Flere af klubbens medlemmer var også skytter for firmaidrætsklubben Automatic. Det var i Gladsaxe en udendørs idræt fra starten, og man holdt til i Marielyst Idrætspark. Mere permanente baner fik klubben, da campingpladsen mellem Isbanevej og Dyrup blev nedlagt. Da Gladsaxe Sportshal blev færdigbygget fik bueskytterne indendørs træningsbaner i underetagen.

Jagt- og feltskydning foregår efter skiver placeret i naturskove.

Foreningen har haft flere danske mestre bl.a. Annelise Rogaard, der fik Gladsaxe Kommunes Idrætspris i 1981, seneste stortalent er Camilla Søemod. Herudover fik Churt Rogaard GLadsaxe Kommunes Idrætslederpris i 1991.

Gladsaxe Gangsport

Gladsaxe Gangsport blev stiftet i 1975 under civilforsvarets marchforening, men siden 1981 udtrådt og nu en selvstændig motionsgangforening, der er tilsluttet Dansk Gangforbund.

Foreningen, der har fast tilholdssted på Gladsaxe Stadion, står for en række march- og motionsarrangementer, f.eks. Øresundsmarchen, Mors Dag Vandring, Naturvandring i Gladsaxe Kommune og Søborg Hjertes Diplømmarch.

Gladsaxe Gymnastikforening

Gladsaxe Gymnastikforening blev stiftet i 1939 under navnet Gladsaxe Kvindelige Gymnastikforening, der var en udløber fra Søborg Gymnastikforening.

Foreningen fik sit nuværende navn i 1948, da man med held havde startet et herrehold.

Det har alle dage været en decideret motionsklub, der ikke dyrker elitegymnastik.

Man har også taget aerobic og "Hurlumleg" på programmet, dvs. uforpligtende leg i gymnastikmiljø for børn på 3 - 6 år med forældre og/eller bedsteforældre.

Gladsaxe Gymnasiums Volleyballklub

Gladsaxe Gymnasiums Volleyballklub blev stiftet i 1969. Denne forening har altid haft sit tilholdssted og primært rekrutteret medlemmerne fra gymnaset. Helt i toppen af dansk volleyball har foreningen aldrig været, men dog blandt de bedste med deres placering i divisionerne. I klubbens bedste år, alle på herresiden, blev de fleste hjemmekampe spillet i Gladsaxe Sportshal.

Gladsaxe Handicap Idræt

Gladsaxe Handicap Idræt blev stiftet i 1980 som noget helt nyt, og straks fra starten slog foreningen sit navn fast som en forening, der skulle regnes med indenfor handicapidrætten.

Allerede inden for de første fem år kunne man præstere: verdensmestre, olympiske mestre og endda en tredobbelt olympisk mester.

De første år holdt foreningen til på Mørkhøj skole, men kom i 1982 til den nye hal på Søndergård skole, hvor der blev indrettet en række handicapvenlige faciliteter.

Gladsaxe-Hero Boldklub

Sammenslutningen af de to fodboldklubber i Marielyst Idrætspark, Gladsaxe Boldklub (tidl. Søborg Boldklub) og Boldklubben Hero (tidl. Arbejdernes Idræts Klub, Søborg) blev en realitet i 1980. Søborg Boldklub udsprang i 1923 fra Søborg Idrætsforening, og var således "fodboldklubben" i Gladsaxe Kommune indtil 1932, hvor AIK blev stiftet af medlemmer fra de socialdemokratiske ungdomsforeninger DUI og DsU.

Begge klubber havde meget dårlige bane- og omklædningsforhold, indtil Marielyst Idrætspark blev indviet i 1940. Da denne var eneste mulighed for gode baneforhold, fik både "de røde" (Søborg) og "de blå" (Hero) hjemsted der. I 1941 tvang KBU AIK til at skifte navn, og det blev "Boldklubben Hero".

Placeringen på det samme baneanlæg på Gladsaxevej gav konkurrence om de nye fodboldinteresserede tilflytteres gunst. Konkurrencen blev hård, ikke mindst, fordi klubberne var på nogenlunde kvalitetsmæssigt samme niveau. Et enkelt sæson spillede klubberne oven i købet mod hinanden i 3. division. Det var i 1968.

Indtil dette år havde de gamle Gladsaxe-klubber ikke markeret sig væsentligt i dansk fodbold, måske fordi rivaliseringen i Marielyst Idrætspark gjorde, at de største talenter søgte andre græsange.

På ungdomssiden har klubberne altid klaret sig godt, medens det kneb på seniorplan indtil 1967, hvor begge klubber kvalificerede sig, samme dag, til 3. division. Gladsaxe Boldklub holdt kun en enkelt sæ-

son, hvorefter der kom en lang nedtur. Hero havde indtil sammenslutningen i 1980 skiftende ophold i 3. division og danmarksserien.

Gladsaxe-Hero startede sin tilværelse som divisionsklub, men efter skiftende held og placeringer sluttede divisions-tilværelsen i 1988. Herefter oplevede klubben en af de nedture der uundgåeligt rammer alle klubber, men som godt ungdomsarbejde og handlekraftige ledere fik rettet op på.

Klubbens store ønske for deres jubilæumsår er selvfølgelig oprykning til Danmarksserien.

Gladsaxe Idræts Forening

I 1916 var der nogle unge mennesker i Søborg-området, som gerne ville lave en forening for at få organiseret deres fodboldtræning og kampe. Det var starten til Gladsaxe Kommunes første organiserede idrætsforening, der blev stiftet den 21. juni 1916 med navnet Søborg Idrætsforening.

Meget hurtigt fandt fodboldspillerne under deres træning på villa-vejene i Søborg ud af, at de var gode til løb, og så opstod tanken om også at dyrke atletik. Samtidig meldte nogle boksere sig under Søborg IFs faner, og året efter stiftelsen var der således allerede mange medlemmer til de tre idrætsgrene.

I 1923 blev fodboldspillerne bl.a. utilfredse over, at atletikudøverne fik så mange præmier, når de deltog i stævner, så fodbolden trådte ud af SI og startede Søborg Boldklub (senere Gladsaxe Boldklub, nu: Gladsaxe-Hero Boldklub).

Efterhånden blev vintertræningen i Søborg IF udvidet med gymnastik, og allerede i starten af 30'erne begyndte medlemmerne også at spille bold med hænderne. Foreningen var altså blandt de første, der spillede indendørs håndbold - om end det kun var i de små gymnastiksale på Søborg skole.

I 1940 oprettede Søborg Idrætsforening en *dameafdeling* for atletik og gymnastik, og året efter fik gymnastikken sin afdeling. Det samme gjorde svømningen i 1949 og håndbolden i 1953.

I midten af 60'erne havde Søborg IF en kort overgang også en volleyball-afdeling.

Under Erhard Jakobsens borgmestertid skulle alt i Gladsaxe helst have kommunens navn, og Søborg Idrætsforenings repræsentantskab vedtog i 1968 efter nogen debat, men dog énsstemmigt, at ændre navn til Gladsaxe Idræts Forening.

Da kommunen i 1972 lovede alle atletikudøvere i Gladsaxe Kommune et moderne atletikanlæg, forlod atletikken Gladsaxe IF og slog sig sammen med Bagsværd IFs atletikafdeling til Bagsværd Atletik Club. I foreningens over 80 årige historie har den kun haft 6 hovedformænd.

Navnkundige Martin Jensen, der var blandt stifterne af foreningen, sad i bestyrelsen i 54 år - heraf de 40 år som formand. Den nuværende hovedformand, Svend Breum Petersen, har beklædt formandsposten i 17 år, mens Leif Hansen havde hvervet i 8 år. Alle tre har siddet i F.I.G.s bestyrelse i mange år.

Fodbold

Fodbolden blev kortvarig under Søborg Idrætsforening's navn, men grundlaget var lagt for en anden stor forening, der i 1980 sluttede sig sammen med naboerne til den store fodboldklub i Marielyst Idrætspark, Gladsaxe-Hero Boldklub.

Boksning

Boksning blev en organiseret idræt i Gladsaxe allerede i 1917, da Søborg Idrætsforening (nu: Gladsaxe Idræts Forening) tog denne hårdtslående idræt på programmet.

Træningen foregik på Søborg skole, mens stævner blev afholdt på den gamle Søborghus Kro, i "Emdruplund" og senere også i Borgernes Hus ved siden af det gamle Søborg Posthus.

Fra starten og indtil 1980'erne havde Gladsaxe-boksere været så godt som faste vindere af danske mesterskaber og nationale og internationale kampe. Især fra slutningen af 30'erne (første DM til SI i 1939 til Kaj Frederiksen i fluevægt) og op til 50'erne havde foreningen mange fremragende boksere, og det gav materiale til afholdelse af store stævner i KB-hallen og Idrætshuset med rigtig mange tilskuere og god økonomisk gevinst.

På dommer- og kampladdersiden havde Søborg IF en af de mest anerkendte personligheder. Det var Helge Nielsen, der også opnåede international status som dommer og kamplæder, og på foreningsplan markerede han sig som aktiv, mangeårig formand og bestyrelsesmedlem. Helge Nielsen fik Gladsaxe Kommunes idrætslederpris i 1975.

Boksningen i GIF sluttede reelt i 1977, men var dog igen med i en kort periode 1989-96.

Atletik

Atletikudøverne markede også foreningens navn, bl.a. med det første DM allerede i 1924, da Christian "Svir" Sørensen vandt 20 km løb, og de sidste mesterskaber vandt Kirsten Halner i 400 m. løb i 1968 og i længdespring i 1969.

I Søborg Idrætsforenings første år markerede især løberne sig flot med flere københavns-mesterskaber og sejre i traditionsrige løb i Københavnsområdet og i Skåne.

Mange stævner blev afholdt i Marielyst Idrætspark, men en stor sats-

ning midt i 60'erne med bl.a. et stort hold sovjetiske atletikfolk havde nær ruineret hele foreningen.

Gymnastik

Gymnastikken har altid været en meget stor afdeling i Gladsaxe IF. En afdeling med aktiviteter omkring alle former for gymnastik og altid med evner til at forsøge med nye muligheder for motionister i alle aldre, inden for rytme, grand prix og idrætsgymnastikken og ikke mindst inden for springgymnastik, som har haft en meget stor tilslutning de senere år.

Gladsaxe IF havde den første danske mester i redskabsgymnastik for kvinder, Ingerlise de Blanck, i 1960. Hanne Thorup Pedersen vandt DM i 1971 øvelser på bom. Efter deltagelsen i EM i England i 1973 og i VM i Bulgarien i 1974 fik Hanne Thorup tildelt Gladsaxe Kommunes idrætspris i 1975.

En meget stor del af kommunens skoler lægger gulv til aktiv gymnastik under GIFs ledelse. Hvert år, når afdelingen holder sin store opvisning i Gladsaxe Sportshal, viser de mange medlemmer deres færdigheder for en fyldt sportshal.

Håndbold

Håndbold har siden starten af 30'erne været spillet i Gladsaxe IF, men først i 1953 fik denne boldsport sin egen afdeling. I midten af 50'erne trænede håndboldspillerne i Marielyst skoles gymnastiksale og fik også træningstimer på Voldparken skole lørdag aften og på Rødkilde skole søndag formiddag. Da turnerings-hjemmekampe dengang ikke kunne spilles inden for kommunens grænser p.g.a. manglende indendørs hal, måtte man altid spille på "udebane" i københavnske haller.

Siden fik håndbolden træningstimer i aulaen i Egegård skole, senere på Blågård Seminarium, og da Kennedyskolen stod færdig i 1968-



Gladsaxe HG i aktion i Gladsaxe Sportshal.

69 kunne de tålmodige håndboldspillere og -ledere for første gang spille kampe på hjemmebane, selv om banen i hallen ikke opfylder de rigtige mål for en håndboldbane.

Den store glæde kom til GIFs håndbold, da Gladsaxe Sportshal stod færdig i 1972, og straks startede foreningen med arrangementet Gladsaxe Cup, der siden har været spillet hvert år i dagene mellem jul og nytår. Tidligere havde foreningen "kun" arrangeret store udendørs sommer-håndboldstævner i Marielyst Idrætspark og på arealerne bag Høje Gladsaxe.

I forbindelse med Gladsaxe Sportshal's færdiggørelse besluttede GIFs håndboldafdeling og Mørkhøj Håndboldklub en sammenslutning, og i 1975 blev GIF for første gang divisionsklub, da damerne rykkede op i 3. division. I 1980 anmodede 1. divisions-klubben HG om samarbejde med GIF. Resultatet blev, at GIFs håndboldafdeling tog kaldenavnet Gladsaxe/HG, og straks kom håndboldspillet i såvel den nationale som internationale elite, der kulminerede med DM, pokalfinalesejr og Europa Cup finale-deltagelse.

Svømning

Gladsaxe IFs største afdeling er svømmeafdelingen, der i skrivende stund tæller ca. 1800 medlemmer, og mange flere ville gerne være medlem, hvis der kunne skaffes mere plads.

Denne idrætsgren havde p.g.a. manglende faciliteter inden for kommunegrænsen meget vanskelige vilkår indtil friluftsbadets indvielse i 1958. Alligevel startede SI-gymnaster en svømmeafdeling i 1949 og havde Østerbro Svømmehal som træningssted. Trods disse vanskeligheder vandt foreningen flere mesterskaber, og det første DM vandt Nini Henriksen i 100 m butterfly i 1957 - året før Gladsaxe Friluftsbad blev indviet.

I midten af 70-erne havde GIF en meget stærk elite, som vandt mange DM og satte flere danske rekorder. Topnavnet var Lene Rasmussen. Da Gladsaxe Svømmehal blev færdig i 1977, fik GIF for alvor stor medlemsstilslutning i såvel elite som bredde - en udvikling, der ikke er mindsket.

Gladsaxe Judo Klub

Gladsaxe Judo Klub blev stiftet i 1975 med træningssted på Mørkhøj Skole. Klubben blev i 1980 slået sammen med Kano Judoklub, men man fortsatte med det oprindelige navn.

I dag trænes der både Judo og Ju-Jutsu (selvforsvar). Klubben har nu egne lokaler i Gladsaxe Sportshal.

Gladsaxe Kano- & Kajakklub

Gladsaxe Kano- & Kajakklub har rødder helt tilbage i 1948, hvor kano-klubben "Hobby" så dagens lys. Et par år senere blev "Hobby" slået sammen med "Skovhuskoloniens Kanoklub", og igen nogle år senere tog man navneforandring til Gladsaxe Kano & Kajakklub.

Klubbens grundstamme er turkanoer, men allerede i 1950'erne fik kaproning fodfæste, da to af klubbens medlemmer vandt guld i toerkano ved de Olympiske Lege i 1952. Siden da har klubbens medlemmer vundet mange andre fornemme medaljer, lige fra et utal af Danske Mesterskaber til VM sølv- og bronzemedaljer.

Gennem alle årene har klubben søgt at være samlingssted for såvel kaproere som tur- og hyggeroere, enten i kajak, kaproningskano eller turkano. Og det er kendetegnede for klubben, at man hjælper hinanden på tværs af individuelle interesser. Der skal løftes i flok, hvis en bred klub, som Gladsaxe Kano & Kajakklub, skal fungere optimalt.

Et godt eksempel på dette er, at alle klubbens bygninger er opført af frivillige og ulønnede medlemmer. De fleste bygninger blev bygget i perioden 1965-68, og i 1991 blev den nyeste tilbygning taget i brug. Det er også klubbens medlemmer, der sørger for den væsentligste vedligeholdelse af bygningerne m.v.

Et andet eksempel er, når klubben afholder sine årlige internationale eller nationale regattaer på Rostadion Bagsværd Sø. Her hjælper unge som ældre, børn og forældre, turkanoroere som kaproere o.s.v.

Gladsaxe Kano & Kajakklub fejrer 50 års jubilæum den 22. maj 1998, og afholder World Cup/Copenhagen Olympic Open den 5. - 7. juni 1998.

Gladsaxe Karate Klub

Gladsaxe Karate Klub er nystiftet, idet den er fra den 15. april 1995. Klubben har ca. 90 medlemmer hvoraf 2/3 er under 18 år. Aktivitetesstedet er Stengård skole.

Gladsaxe Minigolf Klub

Gladsaxe Minigolf Klub blev stiftet i 1951 og var i 1954 medstifter af Dansk Minigolf Union, som nu hedder Dansk Banegolf Union.

Klubbens første anlæg var på Gladsaxe Møllevej ved indkørslen til Haveforeningen Carl Nielsens Minde. I 1964 flyttede den over vejen, bag den nedrevne 200 år gamle "Rytterskole". Her lå den til 1982, da det nye byggeri ved Branddammen opførtes.

Siden kom man til Signalvej for i 1986 at slutte (foreløbigt) ved den gamle Station i Bagsværd, Til Jernbanen 20 B.

Klubbens spillere har vundet en række danmarksmesterskaber og tillige haft mange landsholdspillere.



Minigolfen trives. Her ved EM i 1972.

Gladsaxe Minisport

Gladsaxe IFs tre afdelinger - gymnastik, håndbold og svømning - var blandt de første initiativtagere til Gladsaxe Minisport her midt i 90'erne. Sammen med Gladsaxe-Søborg Badmintonklub, Gladsaxe-Hero Boldklub og Gladsaxe Skøjtøber Forening kunne man nu tilbyde seks forskellige idrætsgrene.

Senere er der byttet lidt inden for idrætsgrenene, men formålet var og er stadig at aktivere de alleryngste borgere i alderen 5-8 år og give dem valgmuligheder mellem flere idrætsgrene i kortere perioder gennem sæsonen.

Derved motiveres børnene til at bevæge sig gennem leg og få muligheden for at afprøve mangeartede aktiviteter i en "tværfaglig" forening, før der vælges idrætsgren.

Gladsaxe Minisport har været en meget stor succes, og alt tyder på, at denne form for idrætsleg bliver udbygget i de kommende år.

Gladsaxe Skytteforening

Klubben blev stiftet i 1972, men måtte de første år holde til på en "uden-bys" skole. Siden fik man et sikringsrum under Høje Gladsaxe, hvor man selv byggede skydebaner. Foreningens medlemmer spænder vidt - fra 6 til 87 år.

Foreningen deltager i Skytteorganisationernes Skoleskydning.

Gladsaxe Skøjteløber Forening

I 1959 etableres af en af Danmarks første kunstige isbaner i Gladsaxe, og i 1960 stiftedes GSF med såvel kunstskejteløb som ishockey. Da banen blev overdækket et par år senere fik foreningen stor tilslutning, og mange hårde ishockeykampe er siden udkæmpet i hallen, og mange yndefulde kunsløbere har vist deres færdigheder på isen i Gladsaxe Skøjtehal.

Hos kunsløberne har GSF haft mange topløbere, og mange DM er vundet på såvel herre- som damesiden. GSF har helt klart været den dominerende forening inden for dansk kunsløb, og allerede i 60'erne viste mange helt unge talenter, at der skulle kunstisbaner til for at få træning nok.

Gladsaxe Skøjtehal var i 1964 rammen om et stortstævne med den hol-



Da GSF var i toppen af dansk ishockey.

landske isdronning Sjoukje Dijkstra som det store navn, og også Dansk Skøjte Unions 50 års jubilæumsstævne lagde Gladsaxe is til.

Et stort træningscenter for skøjteløb blev i 1983 etableret i Gladsaxe Kommune med Skøjtehallen som midtpunkt og en villa på Højvangen som bosted for de danske talenter. Træningscentret blev i 1987 omlagt til Team Danmarks Center - og det er Gladsaxe Skøjtehal fortsat.

GSFs medlemmer har vundet mange danske mesterskaber, og mange løbere har deltaget i internationale mesterskaber. Bedst huskes Jeanette Mignon, Arne Hoffmann, Lars Dresler og senest Michael Tyllesen.



Skøjteprinsesserne i flot opvisningsstil - inden banen blev overløkket.

Det er foreløbig kulmineret her ved OL i Nagano/Japan, hvor Michael Tyllesen placerede sig på en imponerende 9. plads i det stærke verdensfelt - den hidtil bedste placering for nogen dansk kunstskøjteløber ved OL. Tidligere har han haft flotte placeringer i top-10 ved EM og i top-15 ved VM.

Ishockeyspillerne fra GSF havde deres store glansperiode i 60'erne og starten af 70'erne, hvor det blev til flere danske mesterskaber og medaljer, ligesom mange af klubbens spillere var på landsholdet. I de senere år har det været lige ved, og vi venter stadig på, at GSF skal spille sig tilbage i landets fineste ishockey-række.

Gladsaxe Softball Klub

Gladsaxe Softball Klub stiftet i 1988. Først afviklede klubben både træning og kampe på Blaagaard Seminarium, men er nu hjemmehørende i Gladsaxe Idrætspark. Klubben er en af vore mindste, med ca 25 medlemmer.

Gladsaxe Sportsdykkerklub

Gladsaxe Sportsdykkerklub blev stiftet i 1975 af en lille kreds unge mennesker med eventyrlyst i blodet - de fleste inspireret af Jacques Cousteau's TV-udsendelser om havene omkring os.

Når "almindelige" mennesker tager på skovtur, tager sportsdykkerne på "havtur". Man har også fejret fastelavn ved at hugge hul i isen og slået katten af tøndens på Mølleåen - iført sorte gummidragter.

Det er en action-krævende sport, og klubben "syder og bobler" da også med entusiasme for en aktiv fritid.

Gladsaxe Søborg

Badmintonklub

Klubben stiftedes i 1936 af badmintoninteresserede under AIK (Arbejdernes Idræts Klub).

Man fik hurtigt glæde af den nye badmintonhal i Marielyst Idrætspark i 1938, og i 1940 gik man ud af AIK og dannede "BK Søborg". Denne bliver i 1948 til GSB ved sammenslutning med GKB.

Med indvielsen af den nye badmintonhal i 1981 udvidedes aktiviteterne med mange store turneringer og gode placeringer i Danmarksturneringen.



Badmintonspil med koncentration.

Gladsaxe Taekwon-do Klub

Klubben startede i 1978 på Vand-tårnsvej, men flyttede siden først til Gladsaxe Sportshal og herefter til Høje Gladsaxe skole. Klubben har markeret sig stærkt - både internationalt og på det hjemlige plan. Josef Salim vandt i 1987 World Cup og ved EM i 1990 fik klubben 5 guld- og 2 sølvmedaljer.

Siden har klubben vundet mange nationale og europæiske mesterskaber, samt et verdensmesterskab og en olympisk medalje.

Gladsaxe Tai-Chi

Gladsaxe Tai-Chi er stiftet i 1992. Tai-Chi er en kinesisk bevægelses- og kampdisciplin bygget op af naturlige harmoniske bevægelser. Klubben har ca. 10 medlemmer og har aktivitetssted i Gladsaxe Sportscenter.

Gladsaxe Tennis Klub

Gladsaxe Tennis Klub blev stiftet i 1981 med hjemsted på Marielyst Stadion, hvor tennisanlægget tidligere havde været administreret af Bagsværd Tennis Klub.

Der har dog været spillet tennis i Gladsaxe Idrætspark siden dens indvielse.

Husmødrenes Badmintonklub

Klubben blev stiftet i 1938 - i forbindelse med at Gladsaxe fik sin flotte badmintonhal i Marielyst Idrætspark. Hallen skulle naturligvis bruges også i dagtimerne, og dengang havde husmødrene netop tid om dagen - ind imellem de hjemlige sysler.

Det er stadig en formiddagsklub, som har markeret sig smukt. Foreningen tog i 1942 initiativ til anskaffelse af et Dannebrogflag til Marielyst Idrætspark. Det høstede badminton-damerne megen ære af i den mørke besættelsestid!

Høje Gladsaxe IF

Høje Gladsaxe IF blev stiftet 1966, som en beboerklub der kom til at nyde godt af faciliteterne på Høje Gladsaxes friarealer og ved Høje Gladsaxe skolerne. Foreningen har været aktiv på alle alderstrin.

I klubbens 25 års jubilæumsskrift fra 1991 bemærker man en lille lyshåret dreng på minipuslinge-holdet i sæson 1973/74: Han omtales i billedteksten som "Schmeichel - et navn, der senere har bidraget til at kaste glans over Gladsaxe-idrætten".

IF Bytoften

IF Bytoften blev stiftet i 1973. Klubbens aktivitet er fodbold, ca. 150 medlemmer og de er hjemmehørende på Egegård skole.

Kanoklubben “ 361 ”

Kanoklubben “ 361 ” holdt stiftende generalforsamling den 17. juni 1951, og fik hjemsted på Nybrovej 361. Her lejede man et mindre område i en privathave, og opførte et par skure og nogle bådstativer.

Medlemsskabet det første år kostede hele 5 kr., - men så fik man også i tilgift en “361” vimpel - herudover skulle man dog betale pladsleje for kanoen.

I 1954 blev et vaskehus indrettet til klublokale. I 1961 blev det private lejemål opsagt. Gladsaxe Kommune overtog ejendommen og nabo-ejendommen, og klubben fik mere faste og stabile rammer.

Klubben lægger stor vægt på medlemmernes engagement i den daglige drift, f.eks. ved pligtarbejde. Siden erhvervelsen af ejendommen, er der til stadighed foretaget renoveringer, ud- og ombygninger.

Klubben har fra begyndelsen prioriteret turroningen højt - også udlandsture - ligesom motionsroning og kaproning også har deres store plads i klublivet.

Kildebakkens Skiklub

Kildebakkens Skiklub blev stiftet i 1982 med basis i Kildebakkens Fritidsklub, hvor forældrene blev lidt misundelige på børnenes skitur med Fritidsklubben og derfor startede deres egen skiklub.

Kvik Bowlingklub

Kvik Bowlingklub er stiftet i 1982. Klubben har ca. 50 medlemmer og er hjemmehørende i Gladsaxe Bowlinghal.

Sportsdykkerklubben Naso

Sportsdykkerklubben Naso stiftet i 1972. Hovedaktiviteten er undervandsrugby. Klubben har en snes medlemmer og er hjemmehørende på Blaagaard Seminarium.

Mørkhøj Gymnastikforening

Klubben blev stiftet i 1959 af medlemmer fra Søborg Idrætsforenings Mørkhøj afdeling. Foreningen holder til på Mørkhøj skole.

Klubbens medlemmer har givet opvisning i bl.a. Kildeskovshallen i Gentoft, Herlevhallen og Lyngby Hallen.

Alle aldersklasser er engageret, og der bliver afholdt kombinerede kondi- og skovture.

Nybro-Furå Kano-og Kajakklub

Nybro-Furå Kano-og Kajakklub er stiftet ved en sammenlægning af klubberne "Nybro" og "Furå", den 27. oktober 1974.

Klubben er usædvanligt smukt beliggende ved Nybro - stedet hvor Bagsværd sø, Lyngby sø og Mølleåen mødes.

Klubben har i sin relative korte levetid fostret mange store kano-og kajakroere. Bedst kendte er vel Arne Nielsson, Christian Frederiksen, Henning Lyng Jacobsen, og seneste skud på stammen, Carsten Scales. Gladsaxe Kommunes idrætspris og F.I.G.'s talentpris er i alt tilfaldet klubben 6 gange.

I 1980'erne var klubbens lokaler meget nedslidte, og store dele af bådhusene - der husede ca. 300 både - var i umiddelbar fare for at synke i vandet. Bestyrelsen besluttede derfor i 1986 at få løst problemet, - at få bygget noget nyt.

Efter et meget, meget langt og sejt forhandlingsforløb med en mængde involverede instanser, lykkedes det i oktober 1992 at starte 1. etape af arkitekt Kim Utzons udarbejdede projekt - bådehallen.

I maj 1993 fandt indvielsen sted, og forhåbningerne var store, til snart at kunne realisere 2. fase af projektet - klubhuset. Desværre - i øjeblikket ses der ingen løsning på de finansielle problemer.

For at gøre ondt værre, blev det gamle nedslidte klubhus på Nybrovej nedrevet i forsommeren 1997. Derfor står klubben i dag uden direkte klubfaciliteter, men vanskeligheder er før blevet overvundet, og gør det forhåbentlig igen.



Arne & Christian

OK 73

Klubben blev stiftet i 1973 på Hagavej 3 i Søborg. Siden da har foreningen hævdet sig smukt i dansk orienteringsidræt og vundet ikke færre end 70 danmarksmesterskaber.

Foreningens flagskib er sæsonafslutningsløbet, og inden for klubbens rammer er der dannet en ski-afdeling, som dyrker langrend - fortrinsvis i Norge og Sverige.

Sports Motor Klubben Gladsaxe

Klubben blev stiftet i 1944 - lidt uforståeligt måske midt i krigens mørke, hvor mulighederne for at dyrke motorsport var lig nul.

Men man havde jo lov til at håbe på bedre tider, hvilket man gjorde og stiftede foreningen under navnet "Sports Motor Klubben, København". Foreningen kom til Gladsaxe i 1972, hvor man bl.a. fik rådighed over knallertbanen ved Grønnegården.

Billardklubben Søborg

Klubben stiftedes i 1940 af nogle unge mennesker, som i slutningen af 30'erne havde snuset til spillets mange spændende facetter i en kælder på Christianehøj.

Man dannede en klub for at få det hele struktureret, og blev medlem af Københavns Billard Union, samt fik bedre pladsmuligheder på Christianehøj.

Klubben fik senere til huse i egen ejendom på Tolstojs Allé 1.

Boldklubben Søborg

Klubben startede så tidligt som i 1912 som en afdeling under KFUM - med Søborg Kirkes første sognepræst, pastor Th. Leth som formand.

Senere løsnedes båndene til det kirkelige og spejderne. Fra 1972 er den kendt som Søborg KFUM, Søborg Håndbold Klub og fra 1986 "Boldklubben Søborg". Flere kendte navne har været aktive i klubben, f.eks. kommunalbestyrelsesmedlem og fritidsklubleder Peter Nielsen, fritidskonsulent Ivan Klitte og Jørgen Lunde.

Søborg Bowling Klub

Klubben er stiftet den 29. september 1982. Klubben har ca. 40 medlemmer og er hjemmehørende i Gladsaxe Bowlinghal.

Toitsu -Ki og Aikido Dojo, Gladsaxe

Klubben blev stiftet i 1996 og er altså et af vore seneste medlemmer. Klubben har ca. 25 medlemmer og aktivitetssted i Gladsaxe Sportscenter.

Søborg Petanque Klub

Klubben er en af vore yngste idrætsklubber, idet den er stiftet i 1989 med det formål at dyrke og udbrede spillet petanque.

Klubben, der har spillested på Gladsaxe Stadion, deltager i turneringer under Dansk Petanque Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

VKV Gladsaxe

Volleyballklubben Vognmandsmarken flyttede fra Østerbro til Gladsaxe Kommune i 1970, og foreningen skiftede navn til VKV Gladsaxe. I de første år blev der trænet og spillet kampe på Blågård Seminarium i Mørkhøj, men da Gladsaxe Sportshal blev indviet, blev den VKV'ernes hjemmebane.

Indtil midten af 80'erne var VKV Gladsaxe den dominerende volleyballklub i Danmark, og såvel damer som herrer vandt mange danske mesterskaber og DM-medaljer. Volleyball var den idrætsgren i Gladsaxe, der først kvalificerede sig til kampe i Europa Cup turneringer. De kampe blev spillet i sportshallen.

Foreningens største navn gennem tiderne er Søren Skov, der blev den første dansker med 100 spillede volleyball-landskampe, og han fik Gladsaxe Kommunes Idrætspris i 1980 som den første, - og hidtil eneste holdspiller.

Værebros Badminton Klub

Klubben blev stiftet i 1968 som Værebroparkens Badmintonklub med spillested på Værebros skole og salen ved indkøbscentret, Værebros Park.

Hovedparten af medlemmerne er motionister, og klubben er stærkest på veteranniveau.

Da sportshallen ved Værebros skole blev bygget i 1981, kunne klubben udvide sine aktiviteter - også uden for Værebroparkens område.

Værebros Boldklub

Klubben er stiftet i 1968. I forbindelse med opførelse af det store beboelsesprojekt Værebros Park, blev der dannet en fodboldklub, som for tiden har ca 100 medlemmer.

Formandens bemærkninger til de 25 år



Af *Bent Thøger Andersen*

I forbindelse med research til dette jubilæumsskrift har jeg gennemlæst en mængde både nyt og gammelt idrætsstof, og derigennem har jeg bemærket, hvor markant forskel der er på de problemer idrættens pionerer havde - og dem vi har i dag.

Det er begrænset hvad der har været af formænd i F.I.G. igennem tiderne - faktisk kun 8! Heraf dækker Martin Jensen en periode på 18 år fra 1944 - 1962.

Leif Hansen's formandsperiode faldt i årene 1979 - til hans alt for tidlige bortgang i 1997. Hans 18 formandsår - han sad i mere end 25 år i bestyrelsen - var præget af både hårde tider - 80'ernes manglende vedligeholdelse af vore idrætsanlæg, hvilket indebar mængder af møder med politikere og embedsmænd, de fleste i dagtimerne, andre om aftenen - men også mange positive ting skete i denne periode, bl.a.: badminton-og bowlinghallen, tartanbanerne og, kort før hans død, indvielsen af sportshal 2.

Gennem forskellige udvalgsarbejder i 80'erne med bl.a. Leif Hansen fra F.I.G. og Gladsaxe Idræts Forening, Erik Hansen fra Gladsaxe Hero Boldklub og undertegnede fra Akademisk Boldklub, fik vi lejlighed til at lære hinanden at kende, "at føle hinanden på tænderne", og vi fandt ud af, at vor kemi passede - selvom mange havde tvivlet på det. Samarbejdet medførte, at jeg blev anmodet om at opstille til F.I.G.'s bestyrelse, hvortil jeg blev valgt i 1986.

Det er med den største glæde, at jeg kan konstatere, at det samarbejde, jeg havde med netop disse to, var utroligt positivt og spændende.

Det, der bl.a. gør bestyrelsesarbejdet i F.I.G. til noget særligt, er, at medlemmerne kommer fra vidt forskellige klubber og idrætsgrene. Det er samspillet på tværs af interesser, der gør det spændende.

Den voldsomme udvikling har selvfølgelig medført, at F.I.G.'s daglige virke har ændret sig ganske radikalt. Fra at være en "dagligstue-organi-

sation" er vi i dag hjemmehørende i Gladsaxe Sportscenter med eget kontor/sekretariat. Desværre, på grund af pladsmangel i Sportscentret, er det uden det fornødne bestyrelseslokale, således at vi til stadighed må afholde vore møder andetsteds.

Arbejdsområderne for sekretariatet har gennem årene udviklet sig fra stort set blot at være banefordeling, til i dag, hvor vi desuden bl.a. også udarbejder og administrerer tilskudsordninger, sikrer tilskudspuljernes korrekte fordeling, afvikler kursus- og idrætsarrangementer, samt har et positivt og konstruktivt samarbejde med idrætskonsulent og forvaltningerne.

Bestyrelsens arbejde har selvfølgelig også ændret sig. Fra starten har det været de første bestyrelses opgave at lære sognerådspolitikerne, at der overhovedet var noget, der hed idræt. Denne "øvelse" sluttede - det tog godt nok mange år - men det lykkedes.

Da politikere og embedsmænd først havde fået øjnene op for de modydelser, idrætten gav kommunen, begyndte der for alvor at ske noget. Vi blev sparringspartnere - til gavn og glæde for idrætten - og for Gladsaxes borgere. Dette forhold giver sig udtryk i, at F.I.G.'s bestyrelse er at finde i de udvalg og bestyrelser, der varetager idrættens interesser, f.eks. Gladsaxe Kommunes folkeoplysning udvalg, Radio Gladsaxe's bestyrelse og -nævn, samt i brugerbestyrelser. Herudover er bestyrelsen også repræsenteret i Idrætsklinikken Nord og Københavns Amts Idrætssammenslutninger (KAI).

I tiden fremover vil jeg ride mine to "kæpheste":

Vedligeholdelse af idrætsanlæg og lokaler til alle klubber.

Med hensyn til vedligeholdelse så vi jo i 70'erne og 80'erne, hvad undladelsessynderne kostede. Et eksempel herpå er skøjtehallen.

I jubilæumsåret kan jeg konstatere, at vi stadig har ønsker - et af de største er en ny svømmehal, gerne beliggende i Bagsværdområdet - idet borgernes ønske om at gå til svømning nu er så stort, at Gladsaxe Svømmehal ikke har kapacitet til efterspørgslen..

Visioner mangler heller ikke, og vi har også en tro på, at vi i et nært samarbejde med politikere og kommunale myndigheder skal nå målene.

Bent Thøger Andersen
Formand

F.I.G.'s bestyrelse og sekretariat

Gennem 75 år har F.I.G. været interesseorganisation for idrætten i Gladsaxe Kommune og forsøgt at varetage alle klubbers interesser på bedste vis.

De siddende bestyrelser har altid kæmpet for at få bedre vilkår - og det synes vi er lykkedes. Forhandlingerne med Gladsaxe Kommunes politikere og embedsmænd har været hårde og undertiden vanskelige. F.I.G. har altid mødt forståelse for sine ønsker, men desværre har politikerne ikke altid kunnet honorere dem i den takt, F.I.G. og brugerne havde behov for.

Mange mål er nået - flere ligger forude !

I de første mange år kæmpede F.I.G. for udbygning af idrætsfaciliteterne, og i takt med at de er blevet opfyldt, har ønskesedlen ændret sig til at indeholde forbedrede tilskudsformer til trænere, administration og ledelse af klubbernes værdifulde arbejde. De seneste år er det glædeligvis også lykkedes at skaffe økonomiske tilskudsmidler til eliteidrættens meget høje transportudgifter, som eliteklubberne har i forbindelse med deltagelsen i landsdækkende turneringer og stævner.

Fordelingen af faciliteterne - haller, baner og gymnastiksale m.v. har altid været en betydelig og højt prioriteret opgave for F.I.G. I praksis foregår det ved, at det er F.I.G.'s sekretær der foretager fordelingen, og kun i helt specielle "politiske" tilfælde kan fordelingen havne på bestyrelsens bord.

Andre af sekretærens opgaver er eksempelvis tilskudsfordelingen, serviceringen af medlemsklubberne, kursusarrangementer, medlemsmøder og konferencer, kort sagt, være bindeled mellem F.I.G.'s bestyrelse, Gladsaxe Kommune og det øvrige idrætsliv.

F.I.G.s bestyrelse og sekretariat er parat til at være på forkant med udviklingen, og vi håber på fortsat opbakning fra vore medlemsforeninger på den ene side og det kommunale "system" på den anden side. Til lykke til os alle med 75 års jubilæet.

F.I.G.s bestyrelse og sekretariat



Bent Thøger Andersen



Lars Lundov



Svend Breum Petersen



Arne Schøller Larsen



Ole Lindskov



Solweig Koustrup



Et kig ind på sekretariatet i Gladsaxe Sportscenter

Formænd for Fællesrepræsentationen af Ildrætsforeninger i Gladsaxe Kommune.



1923 - 1925:
H. Hansen



1925 - 1934:
E.W. Kronkvist



1934 - 1944:
H.W. Larsen



1944 - 1962:
Martin Jensen



1962 - 1967:
Frank B. Schächter



1967 - 1979:
Jens Kurt Petersen



1979 - 1997:
Leif Hansen



1997 - :
Bent Thøger Andersen

Idrætslederprisen

I 1973 og 1974 var der kun en pris med navnet Gladsaxe Idrætspris.

1973:	Martin Jensen Gladsaxe Idræts- Forening	1985:	Helge "Krølle" Nielsen Gladsaxe-Hero Boldklub
1974:	Jens Kurt Petersen Gladsaxe Boldklub	1986:	Helga Rasmussen Gladsaxe Handicap Idræt
1975:	Helge Nielsen Gladsaxe Idræts For- ening - Boksning	1987:	Erik Alslund Gladsaxe Idræts For- ening - Gymnastik
1976:	Axel Poulsen Idrætsforeningen GNT Automatic	1988:	Nels Jørgen Hansen Gladsaxe-Hero Boldklub
1977:	Svend Aage Hansen Boldklubben Hero	1989:	Peter Hargreaves Akademisk Boldklub - Cricket
1978:	Jørgen Lund Pedersen Gladsaxe Idræts Fore- ning - Håndbold	1990:	Churt Rogaard Gladsaxe Bueskytte Klub
1979:	Hans Hinsch Gladsaxe Idræts For- ening - Gymnastik	1991:	Leif Larsen Gladsaxe Idræts Forening - Håndbold Gladsaxe/HG
1980:	Erik Hansen Gladsaxe-Hero Bold- klub	1992:	Leif Hansen F.I.G.
1981:	Else Olsen Boldklubben Femina	1993:	Hans Jensen Møller Bagsværd Roklub
1982:	Ib Olsen Gladsaxe Bordtennis Klub	1994:	Allan Melchior Petersen Høje Gladsaxe IF
1983:	Leif Nielsen Bagsværd Atletik Club	1995:	Bent Thøger Andersen Akademisk Boldklub
1984:	Steen Johannessen Gladsaxe Idræts For- ening - Håndbold Gladsaxe/HG	1996:	Frans Hansen Gladsaxe Bordtennis Klub
		1997:	Nina Bundgaard Gladsaxe Idræts Forening - Gymnastik

Idrætsprisen

- | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1975: | Hanne Thorup
Gladsaxe Idræts Forening
- Gymnastik | 1987: | Yvonne Knudsen
Gladsaxe Kano & Kajakklub |
| 1976: | Jørgen Emil Hansen
C.C. Gladsaxe | 1988: | Arne Nielsson
Nybro-Furå Kano-og Kajak-
klub |
| 1977: | Morten Espersen
Bagsværd Roklub | 1989: | Tonny Sørensen
Gladsaxe Taekwon-do Klub |
| 1978: | Jørgen Lassen
Nybro-Furå Kano-og Ka-
jakklub | 1990: | Arne Nielsson og
Christian Frederiksen
Nybro-Furå Kano-og Kajak-
klub |
| 1979: | Erling Johansen
Bagsværd Vægtløftnings-
klub | 1991: | Josef Salim
Gladsaxe Taekwon-do Klub |
| 1980: | Søren Skov
VKV Gladsaxe | 1992: | Gergely Salim
Gladsaxe Taekwon-do Klub |
| 1981: | Annelise Rogaard
Gladsaxe Bueskytte Klub | 1993: | Lisbeth Nielsen
Gladsaxe Judo Klub |
| 1982: | Mikael Espersen, Iver
Mølgård og Peter Klug
Andersen
Bagsværd Roklub | 1994: | Arne Nielsson og
Christian Frederiksen
Nybro-Furå Kano-og
Kajakklub |
| 1983: | Gladsaxe Idræts Forening
- Håndbold
Gladsaxe HG's 1. herrehold | 1995: | Victor Feddersen
Bagsværd Roklub |
| 1984: | Kenneth Røpke
C.C. Gladsaxe | 1996: | Rikke Sandhøj Olsen
C.C. Gladsaxe |
| 1985: | Henning Lyng Jacobsen
Nybro-Furå Kano-og Kajak-
klub | 1997: | Victor Feddersen
Bagsværd Roklub |
| 1986: | Lars Dresler
Gladsaxe Skøjtøløber For-
ening - Kunstløb | | |

Talentprisen

- | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1990: | Rikke Sandhøj Olsen
C.C. Gladsaxe | 1994: | Jens Romlund Nielsen
Gladsaxe Idræts Forening -
Håndbold
Gladsaxe HG |
| 1991: | Jan Bielecki
Bagsværd Atletik Club | 1995: | Carsten Scales
Nybro-Furå Kano-og
Kajakklub |
| 1992: | Peter Kreutzfeld
Akademisk Boldklub
- Tennis | 1996: | Herdís Preil
Gladsaxe Kano & Kajakklub |
| 1993: | Janne Jensen
Gladsaxe Bordtennis Klub | 1997: | Anne Munch Larsen
Akademisk Boldklub - Tennis |

Store idrætsbegivenheder i Gladsaxe



Arne Nielsson og Christian Frederiksen bliver hyldet på borgmesterkontoret.

Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune har gennem årene været rammen om mange store idrætsbegivenheder. Det har helt bestemt ikke været muligt for FIGs jubilæums-redaktion at "støve alt op", men vi har søgt efter bedste evne gennem foreningerne og i egen hukommelse.

Gladsaxe Idrætspark Marielyst / Gladsaxe Sportscenter

På fodboldens opvisningsbane har de lokale klubber, Søborg Boldklub (senere Gladsaxe Boldklub) og Boldklubben Hero, der nu er sammensluttet til Gladsaxe Hero Boldklub, altid spillet deres hjemmekampe, og de har begge på et tidspunkt været placeret i 3. division. Højest placeret på herresiden har AB altid været. Tidligere i 1., 2., og 3. division, men i de seneste par år igen i landets fornemste række Superligaen.

På damesiden var Boldklubben Femina blandt de dominerende klubber på øverste eliteplan i mange år, men frister i disse år en tilværelse på lavere niveau.

Græstæppet på opvisningsbanen har også været brugt til enkelte internationale kampe for AB i EC- og toto-turneringerne. DBU har arrangeret ungdomslandskampe, ligesom der blev spillet flere kampe under døde-OL i 1997.

Før atletikbanerne blev nedlagt, blev de som tidligere nævnt også brugt til speedway-løb, og mens de endnu holdt den almindelig kendte standard for tidens atletikbaner, arrangerede Søborg Idrætsforening (nu: Gladsaxe IF) flere stævner. Midt i 60'erne var et stort hold atletikfolk fra Sovjetunionen blandt gæsterne ved et stort anlagt stævne, som blev en økonomisk fiasko for Søborg IF p.g.a. dårligt vejr og dermed svigtende tilskuerinteresse.

Opvisningsbanen med tilskuerpladserne er også brugt flittigt i forbindelse med f.eks. skoleidrætsdage.

Græsarealerne i Gladsaxe Idrætspark Marielyst har ud over at være trænings- og turneringsbaner for fodboldspillerne også været brugt til Gladsaxe IFs udendørs håndboldstævner i 60'erne og 70'erne, og bueskytterne har haft deres faste udendørs tilholdssted for foden af TV-masten, efter at campingpladsen blev nedlagt.

Gladsaxe Tennisklub og Søborg Petanque Klub har baner ved badmintonhallerne. På de tidligere udendørs asfaltbaner til håndbold er der nu etableret en rulleskøjte-hockeybane.

Gladsaxe Skøjtehal var en af de første overdækkede baner i Danmark, og den blev derfor meget brugt til stævner i kunstskejteløb. Banelegemet er stadig et af de bedste i landet, og efter hallens renovering for nogle år siden har den fået en rimelig standard for tilskuerne. Dem kommer der desværre ikke så mange af lige nu, men i Gladsaxe Skøjteløber Forening's store glansperiode blev der kæmpet mange hårde ishockeykampe, og GSF vandt flere DM-titler. De seneste år har det kun været "lige ved" med hensyn til GSFs avancement til den bedste række.

Ishockeylandskampe for både senior og ungdom har Gladsaxe Skøjtehal også adskillige gange lagt is til.

I forbygningen til Gladsaxe Skøjtehal lå der i de første mange år restaurant Skøjtepavillionen på førstesalen, men da den ikke længere kunne klare sig økonomisk, blev der indrettet lokaler til Gladsaxe Billardklub. Her holder klubben stadig til med gode faciliteter og mange borde.

Gladsaxe Sportshal er hjemmebane for håndbold og volleyball - og efter hal 2's færdiggørelse også for basketball.

Siden indvielsen af sportshallen i 1972 har det mest traditionsrige arrangement været Gladsaxe Cup i håndbold, som hvert år lige siden

har haft Gladsaxe IFs håndboldafdeling, Gladsaxe/HG, som arrangerer i dagene mellem jul og nytår. Mange tusinde spillere har tryllet med bolden i Sportshallen - og på alle øvrige baner i hele Gladsaxe Kommune under Gladsaxe Cup'en, der har været deltagende klubber fra hele landet. Håndboldspillere fra Gladsaxe Kommunes mange venskabsbyer har også været flittige gæster og er nok dem, der oftest har gjort brug af idræts-samkvemmet under Gladsaxe Kommunes udstrakte venskabsbysamarbejde.

Håndbold på højeste internationale plan har også været spillet i Gladsaxe Sportshal. Flere landskampe har været afviklet med Gladsaxe-klubben som medarrangør - bl.a. Ungdoms-VM-kampe for herrer i 1979.

Efter sammenslutningen af GIFs håndboldafdeling og HG i 1980 havde håndbolden i Gladsaxe en række gyldne år. I 80'erne og starten af 90'erne spillede Gladsaxe/HG 1. divisionskampe om DM-medaljer, landspokal-kampe, internationale kampe i de europæiske cup-turneringer med Europa-Cup finalekampen Gladsaxe/HG mod Grosswallstadt fra Tyskland som højdepunktet i 1984. Gladsaxe-mandskabet tabte med blot et enkelt mål på såvel hjemme- som udebane, så det var tæt på den helt store succes. I de år vandt Gladsaxe/HGs herrer mange guld-, sølv- og bronzemedaljer i DM, også en enkelt pokaltriumf var der blandt flere års finaledeltagelse.

Danske mesterskabs-stævner i håndbold for juniorer og flere gange for oldies har Gladsaxe Sportshal også lagt gulv til - og med succes og DM-guld for spillerne fra Gladsaxe/HG.

ABs herrehåndboldspillere havde i en kort årrække divisionsstatus, og den kulminerede med placering i 2. division, landspokalsejr og efterfølgende Europa Cup kamp for pokalvindere mod et hold fra Gladsaxe Kommunes venskabsby Minden i Tyskland.

Volleyball var i 70'erne en succesrig idrætsgren i Gladsaxe. Vognmands-markens Volleyballklub flyttede til kommunen og tog navnet VKV Gladsaxe. Det var datidens helt suveræne topklub i Danmark på såvel dame- som herresiden. Mange danske mesterskaber blev vundet, og derpå fulgte en del internationale kampe i bl.a. Europa Cup'en i Gladsaxe Sportshal. Der er p.t. ikke helt den samme spillemæssige standard over volleyballspillet i VKV Gladsaxe, der har såvel damer som herrer placeret i de lavere divisioner.

Gennem årene har der været afviklet flere volleyball-landskampe i Gladsaxe Sportshal, og i sommeren 1997 blev der også spillet landskamp på den nyanlagte beachbane på det udendørs areal. Gladsaxe Basketball Klub har "i nyere tid" kun været på 1. divisionsniveau i sæsonen 1996-97, og da blev hjemmekampene spillet i Sports-

hallen. Tidligere blev basketball-divisionskampene spillet i Kennedyhallen, hvor GBK vandt flere DM-medaljer, og på Buddinge skole.

I kælderen i Gladsaxe Sportshal holder flere idrætsgrene til: Gladsaxe Kommunes motionscenter, Atlas Motionsklub samt Gladsaxe Judo Klub og Gladsaxe Bueskytte Klub.

Gladsaxe Idræts Forenings gymnastikafdeling afholder også sin årlige forårsopvisning i Gladsaxe Sportshal, hvor der denne dag er mange gymnaster i alle aldre på gulvet og mange gæster på tilskuerpladserne.

Danmarksmesterskaber og landskampe i badminton har også været spillet i Gladsaxe Sportshal, og mange store stævner i bordtennis, bueskydning, judo, karate, teakwon-do, boksning, indendørs fodbold m.v. har været afholdt.

Herudover har hallen gennem årene også været anvendt til mange andre formål end idræt, f. eks. afdansningsballer, modeopvisninger, fritidsmesser, hundestillinger m.v.

Gladsaxe Svømmehal er en af de få haller øst for Storebælt, hvor der kan afvikles konkurrencer i 50 m bassin, og det betyder naturligvis, at mange DM-stævner og svømmekonkurrencer i øvrigt bliver placeret i denne meget smukke svømmehal. Også konkurrencerne om EM me-



Stævne i vor smukke svømmehal.

daljer for juniorer og konkurrencerne ved døve-OL har været afholdt i svømmehallen, hvor Gladsaxe IFs meget store svømmeafdelings medlemmer og øvrige svømmegæster har megen glæde af faciliteterne. Svømmebassinet med hæve/sænkebund er også en fordel for de forskellige brugere af hallen.

Ikke alene vor egen kommunes borgere, men også mange fra omegnskommunerne har stor glæde af Gladsaxe Svømmehal, der forhåbentlig snart får udvidet og forbedret de længe ønskede omklædningsforhold.

En ny svømmehal placeret i Bagsværd-området er et af de højt placerede ønsker for fremtidige idrætsbyggerier i Gladsaxe Kommune. Kapaciteten i de nuværende svømmehaller og -sale på Vandtårnsvej, på Egegård skole og Blågård Seminarium er mere end fuldt udnyttet.

I slutningen af 70'erne havde badmintonspillerne alt for lidt plads til de mange interesserede, og kommunen byggede en ekstra badmintonhal i forlængelse af den gamle hal fra 1940.

Da der samtidig opstod stor interesse for bowlingspillet, fik man den gode ide at anlægge en bowlinghal med 14 baner under den nye badmintonhal. Såvel badmintonhaller som bowlingbaner er fuldt udnyttede, og bowlingmulighederne gav anledning til stiftelse af mange nye foreninger.

AB's anlæg og Bagsværd Idrætspark

Til idrætsanlæggene i Bagsværd-området har der også været henlagt mange stævner. På ABs anlæg har der således flere gange været spillet om DM i såvel tennis som cricket, og i 1996 blev der spillet EM-kampe i cricket for old-boys.

Vægtløftningssalen på Bagsværd Stadion har lagt gulv til de stærke atleters anstrengelser med at løfte jern, specielt efter at stedet er blevet et Team Danmark Regionscenter. Bagsværd Vægtløftningsklub har haft flere danske mestre.

Gladsaxe Rostadion

Ved Bagsværd Sø ligger Gladsaxe Kommunes pendant til "Parken" i København - Gladsaxe Rostadion.

I denne omtale af idrætsbegivenheder i Gladsaxe Kommune kan man vel konstatere - uden at skulle gøre sig til dommer over de enkelte sportsgrenes valør - at på dette Nationalstadion har, først rosporten og senere også kano- og kajaksporten sat deres helt enestående præg på

dansk idræt. Med undtagelse af OL har alle andre slags mesterskaber: VM, EM, NM, DM samt World Cup været afholdt, - mange gange.

De danske resultater har næsten altid været fremragende, ligesom arrangementerne, uanset hvem der har stået som arrangør, har været af høj karat, og givet Gladsaxe Kommune en strålende PR.



F.I.G.'s tilsluttede foreninger

Idrætsforeninger

Akademisk Boldklub
Bagsværd Atletik Club
Bagsværd Boldklub
Bagsværd Kvindelige Gymnastikforening
Bagsværd Roklub

Bagsværd Rullehockey Klub
Bagsværd Taekwon-do Klub
Bagsværd Tennis Klub
Bagsværd Vægtløftningsklub
Billardklubben Søborg

Boldklubben Femina
Boldklubben Søborg
Clubben Cyklisten Gladsaxe
Gladsaxe Billard Klub
Gladsaxe Bokse Klub

Gladsaxe Bordtennis Klub
Gladsaxe Bowling Klub
Gladsaxe Bueskytte Klub
Gladsaxe Gangsport
Gladsaxe Softball Klub

Gladsaxe Basketball Klub
Gladsaxe Gymnasiums Volleyballklub
Gladsaxe Gymnastik Forening
Gladsaxe Handicap Idræt
Gladsaxe-Hero Boldklub

Gladsaxe Idræts Forening, gymnastik
Gladsaxe Idræts Forening,
håndbold - Gladsaxe/HG
Gladsaxe Idræts Forening, svømning
Gladsaxe Judo Klub
Gladsaxe Kano & Kajakklub

Gladsaxe Karate Klub
Gladsaxe Minigolf Klub
Gladsaxe Minisport
Gladsaxe Skytteforening
Gladsaxe Skøjteløber Forening, ishockey

Gladsaxe Skøjteløber Forening, kunstløb
Gladsaxe Sportsdykkerklub
Gladsaxe Søborg Badmintonklub
Gladsaxe Taekwon-do Klub
Gladsaxe Tai-Chi

Gladsaxe Tennis Klub
Husmødrenes Badminton Klub
Høje Gladsaxe IF
I.F. Bytoften
Kanoklubben 361

Ki og Akido Dojo
Kildebakkens Skiklub
Bowlingklubben Kvik
Mørkhøj Gymnastikforening
Nybro-Furå Kano-og Kajakklub

Orienteringsklubben 1973
Sportsdykkerklubben Naso
Sports Motor Klubben Gladsaxe
Søborg Bowlingklub
Søborg Petanque Klub

VKV Gladsaxe
Værebros Badminton Klub
Værebros Boldklub

Idrætsudøvende foreninger:

Bella
Familie Bowling
Gyngemosebowlerne
4. Juli
Bowlingklubben Jyden
Kondibowlerne
Bowlingklubben Pondus

Torveparkens Sportsklub
Boldklubben Svalen
TUK Apaches

Firmaklubber:

Alfa-Laval A/S
Fa. Anhydro
BBI A/S
Børneinstitutionerne i Gladsaxe
Dansk Kedelforening

Danmarks Radio
Datamann A/S
S. Dyrup A/S
Falcks Redningskorps
Ferrosan A/S

Gladsaxe Kommunale Idrætsforening
HC - BC
HNG I/S
Valdemar Henriksen. A/S
Iron Maskinfabrik A/S
Krüger A/S
Peter Mathiesen A/S

Niro A/S
Novo-Nordisk A/S
Thomas Schmidt A/S

Skanto A/S
Søborg Postkontor
Thrane og Thrane A/S

Illustrationer

Gladsaxe lokalhistorisk Arkiv:	side	12, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 89, 115, 116, 117
Mortensen, Kaj Bonne:	side	93, 95, 124, 127, 135
Gladsaxe Bladet:	side	97, 101, 121, 132
Bonde, Søren	side	105
Bagsværd Taekwondo Klub	side	104
AB'S Jubilærumsbog	side	86

For enkelte illustrationer i dette bind har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Redaktionen tager forbehold for evt. tidshistoriske data og beklager, hvis der er væsentlige mangler.

F.I.G. vil sætte stor pris på, at modtage supplerende oplysninger.

Velkommen til Danske PC

Med Danske PC kan De ordne mange af Deres banksager derhjemme, når det passer Dem, langt uden for de daglige åbningstider. Og i weekenden med.

Kom ind og få oprettet en bankforbindelse derhjemme med det samme.



DEN DANSKE BANK



JARDEX ERHVERV/PROFIL TØJ

Jardex
YNGBY

Jardex
HILLERØD

Jardex
RØDOVRE

Jardex
ROSKILDE

Jardex
AMAGER

Jardex
BALLERUP

