



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Graves Andersen Slægten fra Assenbæk

om

**Graves Andersen**

**og hustru**

**deres forfædre og**

**efterkommere**

**Sydjysk Slægtsforskning**

**Vejlevej 57 . Kolding**

**1975**

## FORORD.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J. C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?", så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede forteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved Deres tanker ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i forskellige sogne, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som den ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes, måske ikke så meget i

det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet lige gyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Sydjysk Slægtsforskning  
Kolding.

### Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit, første afsnit, anetavlen, omhandler Graves Andersen og hans kone Ane Jepsdatter, med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af de efterkommere efter nævnte ægtepar, det er lykkedes at finde.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde også omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, medens ane nr. 8's foreldre er nr. 16 og 17. Hvis man omvendt vil finde barnet af f.eks. ægteparret nr. 22 og 23, så halverer man det lige nummer. Barnet er altså nr. 11, gift med nr. 10, deres barn er nr. 5, gift med nr. 4, og deres barn igen er nr. 2, gift med nr. 3.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Når stoffet således visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

## Hartkorn - Landgilde.

Hartkorn var oprindeligt fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - Landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt" korn.

Forholdene på forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg .....	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel.....	2 " "
1 " hvede eller ærter.....	1½" "
1 " havre .....	½ " "
1 " humle .....	½ " "
4 læs enghø .....	1 skp. "
12 gæs .....	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td. land (af 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg

stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det, De har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at De er fuldt tilfreds og finder resultaterne både gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydligere øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Åbenrå (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f.eks. landsarkivet i Viborg og her får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder, fyldt med håndskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I Tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille på alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, må De således huske på, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin rådighed.



Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgår af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i et eksemplar, der som regel opbevarede i præstegården. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpemidler, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendoms-handeler og optagelser af lån etc. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem.

I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske på den måde, at der opstår en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, med det formål at give Dem et indblik i arbejdets omfang, og bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

Anetavle

over

Graves Andersen

og

Ane Jepsdatter

## 1. Generation.

### Ane 2. Graves Andersen

Fæstebonde på Assenbæk Stampemølle i Hodde Thistrup sogn. Han er født den 14 - 4 1782 i Eistrup sogn Hee og døde den 13 - 6 - 1831 i Assenbæk Mølle Tistrup sogn, blev døbt i Hee Kirke, Faddere var Maren Knudsdatter i Eistrup, Anders Østergaard ibid, Chresten Melgaard ibid, Kirsten Knudsdatter fra Sønderkjær, og Kirsten Marie Knudsdatter fra Nørkier, hans konfirmation foregik ligeledes i Hee Kirke 1 ste Søndag efter paaske.

Han blev gift den 11 - 11 - 1810 i Hodde Kirke med Pige af Hodde

Ane 3. Anna Jepsdatter født den 1- 7 - 1787 i Hodde Faddere : baaren af Karen Jensdatter Letbæk Mølle Niels Hansen af Letbæk, Laust Jørgensen fra Andsagger Aaling, Morten Knudsen fra Ouød , Laust Jessen og Mads Jessen fra Letbæk Mølle, Maren Jesdatter af Letbæk Mølle, Kirstine Madsdatter af Hoddeskov, Karen Christensd. af Hodde.

Hun døde den 4 - 8 - 1875 i Assenbæk Mølle 88 aar gammel døds - aarsag angives som Alderdom.

Ved folketællingen 1834 i Thistrup sogn, Assenbæk Mølle

Ane Jepsdatter	47 aar	enke	besidder Møllen
Anders Gravesen	24 aar		hendes søn bestyrer af Møllen
Jeppe Gravesen	18 aar		
Nielsine Gravesen	15 aar		
Marie Kierstine Gravesen	13 aar		
Mads Christian Gravesen	9 aar		
Laust J. Gravesen	6 aar		

Fæstebrev for Graves Andersen.

Jeg Kammerherreinde Christine Marie Wormskjold, enke af Rosenørn Teilmann, Stamherreinde til Nørholm gjør vitterligt, at jeg til Graves Andersen, boende ved Assenbæk Stampemølle, har stedd og fæstet, ligesom jeg herved til ham stæder og fæster det vaaningshus ved bemelte Mølle, med derved liggende umatriculerede jorder af ager eng hede Mosø som han altid har havt i forpagtning, og ellers ligesom Møllen, hører under Aggerkrogs fri hovedsgaardstædt. Thi skal fornævnte Graves Andersen sin liivstiid beholde foreskrevne hus og ejendomme i fæste paa vilkaar, at han deraf svarer aarlig landgilde 3 tdr. rug, som skal være rent og godt forsvarlig, samt betaler de aarlige ordinaire og extraordinaire brandcontigenter af forannævnte huus, holder huset i god stand og eindommen i forsvarlig drivt. Intet derfra, være sig høe, halm, brændsel eller ejendom, sælger, leier eller lader bortkomme, er mig eller ordre efter lovene hørig og lydig, og forresten i et og alt

som en fæstebonde, retter sig efter anordningerne. Alt under husets og fæsterettighedens fortabelse, og anden lovlig erstatning og straf herforuden skal fæsteren og have tilbørlig opsigt med Stampemøllen, Møllehuset, broen, bagslusen og dæmningen, i den tid feldberederne, som have samme i forpagtning, ere fraværende, at intet deraf sker nogen uskejl, og i saa fald straks underrette disse, samt foruden deres sædvanlige tørreplads norden for Møllehuset, anvise dem et belejligt sted til at sætte en tørreklod. Huset er modtaget i den stand vedhæftede syns og taxationsforretning udviser, hvorefter det og i sin tid ved fæsteledighed bliver at aflevere. Udi indfæstning er betalt 13 rdr. 2 mk. rede sølv.

Til vitterlighed under min haand og segl den 10 juni 1815  
paa Stamherreinden min moders vegne C. Rosenørn.

#### Udtog af Øster herreds Justitsprotokol

For Retten mødte jordbrugerne Jens Pedersen Vestergaard af Horne Kirkegaard, og Palle Nissen af Hornelund, hvilke ifølge rettens udmeldelse af 10 dennes, fremlagte af en af dem den 13 may sidst holdte syns taxationsforretning over Graves Andersens tiltrædende fæstehus ved Assenbæk Stampemølle, Thistrup sogn, Stamhuset Nørholm tilhørende, der blev læst og lyder saaledes :  
Ifølge Rettens Udmeldelse af 10 may 1815, indfandt vi os den 13 næst-  
efter i Graves Andersens fæstehus ved Assenbæk Mølle under Agger-  
krog fri hovedgaardstart, for at holde en lovlig syns og taxations -  
forretning, over derpaa værende bygning og befandttes, den stam -  
husets ejernes tilhørende bygning, kuns at bestaa af 3 fag grund-  
mur, fyrrøvertømmer, tagtækning, længden 7 alen 3 gv. 2 tm, ind-  
rettes til stueværelse med loftskud, skorsten, 2 karm vinduer og  
3 døre, disse 3 fag, har samme høide som fæsterens eget hus der  
er tilbygt, dog var afhuset med 1 fag i overdelen, sa at naar denne  
fæste ere udløben, og de senere skulle blive til sinds at flytte  
med deres, skal være pligtig at lukke disse 3 fag, ligesom de modtog  
dem, i god stand forresten, da fæsteren hidtil har havt avlingen i  
forpagtning, og imidlertid selv tillagt sæde og fødekornet, og han  
ønskede at beholde det fremdeles, paa samme maade, saa har han intet  
ved tiltrædelsen imodtaget, hvilket vi finder foruden ved denne for-  
retning at anmelde.  
At denne forretning er gjort efter samvittighed og bedste overbevis-  
ning, det ville vi vi til næste ting med eed bekræfte.

Assenbæk Stampemølle den 13 May 1815  
Jens Pedersen Vestergaard af Horne Kirkegaard  
Palle Nissen af Hornelund  
Tilstaaes og hermed fornøyet Graves Andersen

Da vi har modtaget 2 nye bøge hamre paa Nørholm til Assenbæk Stamp  
mølle, hver lang 3 3/4, bred 1/2 alen tyk, 8 tommer, og lover at for  
skaffe Stamhusejerne, 2 ligesaa gode bøgehamre i stedet, eller en  
bøgeblok, saa stor, at de deraf kan blive vedstaaes.

Varde den 12 juni 1815 paa egne og øvrige forpagteres vegne  
Søren Andersen Feldbereder.

## Afstaaelse af Stampemøllen til Svigersønnen.

Frk. Ingeborg Christiane Rosenørn Teilmann, Stamherreinde til Nørholm, Lunderup og Aggerkrog, gjør vittetlig : at jeg til Niels Horsbøl barneføed i Thistrup har stød og fæsted, ligesom jeg til ham støder og fæster det sted i Assenbæk Mølle kaldet i Thistrup sogn, som afdøde Graves Andersen sidst har haft i fæste, hvilket sted efter den nye matricuel anført uden nummer, næsefter nr, 2 Letbæk Mølle ikke har noget gammel skat, men er ansat for hartkorn, 1 tdr. o skp. 3 fdr. o alb. Alle privilegeret etc. skal forannævnte Niels Horsbøl beholde forskrevne sted i fæste paa livstid, paa efternævnte vilkaar; at han deraf til behørig tid og sted, svarer aarligen alle kongelige skatter og paalæg, sædvanlige og usædvanlige, som nu ere eller herefter paabudes vores, tilligemed de sædvanlige forepenge og brandkontigenterne af stedets assurancesum, saavel som og landgilde 3 tdr rug og penge 16 rbd. rede sølv, for hvilket afgift saavel korn som penge fæsteren er fritaget i 10 aar, eller saaledes at afgiften svarer 1 ste gang til Mortensdag 1857. Herforuden svarer den til formandens enke udleverede aftægt, og er mig eller ordre efter loven hørig og lydig.

Intet fra stedet være sig høe, halm, brændsel, eller ejendom sælger, leier eller lader bortkomme, holder stedet vedlige paa drift, og bygninger i god stand og samme forbedre, og forresten i eet og altsom en fæstebonde retter sig efter loven og anordningerne, alt under stedets og fæsterettighederne fortabelse, og al anden lovlig erstatning, og straf desuden. Landgildekornet skal være rent, godt og forsvarlig og saaledes det til sæd kan bruges, samt leveres inden hvert aars 15 september. Stedet ermodtaget i saadan stand, som vedhæftede syns og taxationsforretning udviser.

Til bekræftelse under min haand og segl Nørholm 31 dec. 1847  
Foranstaaende fæstebrev hvoraf jeg har modtaget gjenpart og indgaaet

Niels Horsbøl.

Ved overtagelse af Stampemøllen blev der holdt syns og Taxationsforretning den 12 oktober 1847 i afdøde Graves Andersens fæstested Assenbæk Mølle, holdt en lovlig syn af stedet over bemeldte sted, bygning, samt føde og sædekorn, til overleverelse til nye fæster Niels Horsbøl. Stedet staar for hartkorn 1 tdr. 3 fdr. 1 alb. forretningen blev foretaget i overværelse af nye fæster, og foretog vi besigtelsen over bygninger som fandtes saaledes :

A. stuehuset norden, de 8 fag 9 alen 1 gv 3 tommer vid, 6 fag ti alen 1 gv viid bygget af, underdelen grundmur, overdelen af fyrstømmer, tækket med straa og lyng og er indrettet, fra den østre ende 3 fag til aftægtsværelse, 3 fag stueværelse, med kammer og køkken, og skorsten, og forstue, 3 fag storstue, er forsynet med loftskud, vinduer og døre med beslag i god stand. Nok 5 fag til korn og tærskeloe, er forsynet med luer og døre med beslag i god stand

B. Det venstre hus 7 fag lang 9 alen og 11 tommer viid, bygget af grundmur i underdelen, overdelen af fyrstømmer, tækket med straae og lyng, og er indrettet fra den nordre ende 2 fag koestald, 2 fag høegulv, 1 fag til faarestie, 2 fag til vognport, er forsynet med luger og døre med beslag i god stand.

C. Eet huus sønden, bruges til stampeværk, 5 fag lang 7 alen 3 gv 7 tommer viid, bygget af, underdelen grundmur, overdelen fyrstømmer tækket med straae og lyng, er forsynet med vinduer og døre.

i god stand. Stedets aarlige udsæd blev angivet at være 4 tdr. rug, 1 tdr. byg, 1 tdr. boghvede, 1 tdr. havre, hvilken vi skjønnede at være passende med hensyn til stedets areal, af fødekorn til næste indavlings tid vil behøves 6 tdr. og 4 skp. rug, 3 tdr. byg, 3 tdr. boghvede. hvilket tilligemed det behøvende sædekorn forefandtes og blev den nye fæster overleveret.

At denne forretning er afholdt efter bedste skjønnende og overbevisning, det vi med eed for retten vil bekræfte.

Jens Hansen Ounbøl - Niels Madsen Ouenbøl

For ombygningen af Assenbæk Mølle, som ifior blev ødelagt af ildsvaade, og som jeg haver i fæste fra stamhuset nørholm, har jeg af Hr. Stamhusbesidder, Rosenørn Teilmann modtaget en erstatning af ialt 800 rd. hvoraf 200 er mig udbetalt den 18 september 1872, de øvrige 600 rd. er i dag betalt mig her paa Assenbæk Mølle.

Den 6 januar 1873 - Niels Horsbøl.

Efter at Assensbæks Møllens bygninger i vinteren 1871 - 72 for største delens vare nedbrændte ved ildsvaade, forenes besidderen af Stamhuset Nørholm og fæsteren Niels Horsbøl om at sidstnævnte for forsikringssummen med tilskud fra Stamhusbesidderen af 800 rdr. foruden adskillige bygningsmaterialer, selv skulle gjenopføre bygningerne, og i det hele sætte disse i forsvarlig stand, imod at samtlige bygninger paa ejendommen kom til at tilhøre Stamhuset, og af fæsteren ved nyt syn overtager til fremtidig vedligeholdelse, og eventuel aflevering ved fæstest ophør i samme gode stand.

Efter at gjenopførelsen og istandsættelsen i aaret 1872, have Stamhuset og fæsteren i henhold til loven af 19 februar 1861 valgt Sognefoged Pontoppidan af Alling i Thorstrup sogn og Amtraadsmedlem Niels Møller af Letbæk Mølle i Thistrup sogn til at afholde det nye syn.

Aar 1873 den 25 juli afholdt de ovennævnte mænd skjønnsforretning over Mølle:

1. Vaaningshuset 12 fag i syd og nord 11 1/4 alen dyb 32 alen lang, og 3 1/2 alen høi, 8 fag fra den søndre ende til indværelse med loftskud, vinduer og døre, inddelt i 2 stuer, 2 kamre, kjøkken, mælkestue og forstue, begge stuer og de 2 kamre med brædegulve, resten med murstensgulve, i de øvrige 4 fag bruges 2 til lo og 2 til vognport og foderloe. Murene ere opførte af brændte steen med fyrre overtømmer, og straatag, alt i god stand.

2. 1 huus tilbygget vaaningshuset i øst 11 fag 29 1/4 alen lang 10 1/4 dyb og 3 alen høi, inddelt fra den venstre ende saaledes : 6 fag til koe og hestestald, samt karlekammer. 1 fag til faare og gaasestie, og 1 fag til brændsel, 3 fag til beboelse med loftskud, vinduer og døre, inddelt inddelt i een stue, 1 mindre kammer, kjøkken og forstue, leer og murstensgulve, grundmur og fyrre overtømmer, blandingstag over, 6 fag fra østre ende, de øvrige 5 fag med stentag ligeledes i god stand.

3. 1 huus syd for vaaningshuset 4 fag 11 3/4 alen lang 9 1/4 alen dyb og 3 alen høi, det nordligste fag til karlekammer, det næste fag til bageovn og de 2 sydligste fag til kartoffelmelstørring med skorsten og tørreindretning, grundmur, fyrre overtømmer og straatag, i god stand.

4. 1 huus sydøst for nr. 3 6 fag 14 1/4 alen lang 7 3/4 alen dyb høide i søndre side 3 1/4 alen og i den norlige side 2 3/4 alen

der benyttes til stampe og kartoffelmølle, 1 1/2 fag med loftskud grundmur, fyrrevertømmer, og spaantag, ogsaa i god stand. Efter forevist brandpolice af 17 november 1872 ere foranførte bygninger uden fundamenter indtegnede til forsikring for nr. 1. 920 rd. nr. 2. 540 rd. nr. 3. 265 rd. nr. 4. med værker 550 rd. til sammen 2275 rd.

I overværelse af stamherren og fæsteren ere denne forretning afviklet efter vores bedste overbevisninger.

Pontoppidan      Møller      Rosenørn Teilmann      Niels Horsbøl

Overslaget til opførelsen lød saaledes :

Det tilkjøbte huus og øvrige materialer	1,025 rd. 2 sk.
Haandlangere og tækkearbejde	47 "
Murerlønnig	30 "
Tømmer og snedkerarbejde	50 "
Smederegning	10 " 2 "
Nedbrydelse af bemeldte huus	5 "
90 kostdage til haandlangere	37 " 3 "
Snedker og tømmermesters kostpenge i 100 dage	41 " 4 "
for materialer at befordre	75 "
Kost til murermesteren	20 "
Taxations og brandforsikring	7 "
	-----
I alt	1,348 rd. 5 sk.



Vedrørende Assenbæk Vandmølle.

Thistreup sogn, øster Horne herred. Den har faaet vandet fra Assenbæk der løber ud i Varde Aa.

Assenbæk Mølle er nedlagt, men Møllegaarden eksestirer. Paa Møllestedet ses det tydeligt, at den gamle vej, har været en mølledæmning. Der findes rester af Møllerenden syd for vejen, Møllesøen er udtørret, den laa nord for vejen. Der er rigelig vand i bakken, faldet har været paa ca. 2 meter. Ved Møllen fandtes en stor oversten fra 1845, hvilket maaske kan tyde paa, at Møllen har været Kornmølle foruden Stampemølle. Den omtales i en indberetning fra Ribe stifts Præster i 1638. I 1668 omtales Møllen i skøde paa Agerkrog Hovedgaard og takseres sammen med denne under Hovedgaardens Taxt. I 1683 endnu øde og ganske afbrudt Mølle, hvorpaa ganske ingen bygninger findes videre end et huus, hvor udi Mølleren har sit Qvæg og en liden jorhytte, hvor udi han selv boer. Mølledammen er ganske ubrudt, hvor til ellers af naturen er et temmeligt godt vandfald. Der er jor til Møllen, fædrift haves til bemeldte Mølle paa heden, lider skade af Ulvr. I 1688 ny matr. Mølleskyld 4 - 0 - 2 - 0 gl. hartkorn, angives forskelligt, Ribe amts Aarvog udgave har 9 tdr. Landsarkivet i Viborg har 12 tdr. Det dyrkede areal var i 1688 8,7 tdr land taxeret til 1,06 tdr. hrkt. I 1743. A. L. i Assenbæk Mølle, fæstebonde, men Møllen er bortfæstet til nogle feldberedere, ganske fattig og har ingen næring. 1747 Assenbæk Stampemølle svarer aarlig afgift til herregaarden paa ialt 29 rd. I 1752 et skifte efter daværende ejer eller beboer af møllen: han havde 5 køer, 1 kalv, 7 faaer og 2 grise, det hele udgør iøvrigt et relativt fattigt indtryk. I 1777 hører Møllen som det ses af fæste under nr. 14 under godset Nørholm, men er bortfæstet til Jes Madsens enke. I 1791 da godset søger oplysning om Møllen, faar den svaret, hvori markbog og modelbog citeres: fra sidstnævnte er følgende oplysning: har sit tilløb af et væld. Eragtes god for tre tdr, i 1792 ligger Møllen ved Møllesøens sydøstlige afløb syd for vejen. Friseslusen i søens sydlige hjørne ifølge matricelkort over Thistrup sogn.

1836 : Stampemølle, vandet maa benyttes hel til alle aarstider. 1838 valkes 3000 alen vadmæl og klæde.

1841 er hrkt. 1 - 0 - 3 - 1. Mølleskat 4 - 0 - 2 - 0.

## 2. Generation.

### Ane 4. Anders Christensen Vestergaard

Han er født 19 juli 1733 dom. VII eft. trini i Bratbjerg Hee sogn ingen faddere skrevet moderen introduceret. Han blev trolovet 15 juni 1773 og gift 18 post trinitatis 1773 i Hee Kirke som er 10 oktober , han døde den 15 - 4 - 1810 Eistrup Hee hvor han ogsaa boede.

Ane 5. Maren Andersdatter af Nørkier i Hee er født 10 - 8 - 1755 i Vestergaard Eistrup Hee sogn, faddere var Bodil Christensdatter bar barnet, Chresten Pedersen, Ib Jensen, Lars Jensen i Meldgaard Maren Nielsdatter og Anne Nielsdatter. Hun døde den 12 - 2 - 1797 i Eistrup Hee sogn

### Folketælling 1787 Noe Hee sogn Hindherred Bouling Amt

Anders Christensen	53 aar	Bonde og Gaardmand
Maren Andersdatter	33 "	Hustru
Anders Andersen	11 "	
Christen Andersen	8 "	
Graves Andersen	6 "	
Niels Andersen	3 "	
Morten Andersen	1 "	
Maren Madsdatter	23 "	Tjenestepige

Anders Christensen Vestergaard sælger i 1799 gaarden Vestergaard til sønnen Anders for 499 rdl., han skal give sin svagelige broder Christen føde og klæder i Gaarden og ligeledes til sin søster Anna Margrete til hendes konfirmation.

### Folketælling 1801 Hee sogn.

Anders Christensen	65	Aar	Enkemand 1 ægteskab	Gaardbeboer
Christen Andersen	22	"		
Graves Andersen	19	"		
Niels Andersen	17	"		
Anna Margrethe Andersd.	10	"		
Mariane Andersdatter	42	"	Husholder	
Mariane Christensdatter	20	"	Tjenestepige	

Skøde til Ane 4 Anders Christensen.

Underskrevne Kammerraad Mathias Fischer til Voldberg gjør vitterlig, at ieg ligesom kjøbe contract af 15 jini og 10 oktober 1792 der er skjødte paa Voldberg Hovedgaard vedhæftet har solgt bemeldte Voldberg Gods Hovedgaard og tiende til fæstebønderne, saa i videre føle af bemeldte kjøbekontrakter, og i strid henhold til samme, samt paa grund af hans Kongelige Majestæts allernaadigste resolution bekendtgøres fra rentekammeret den 8 oktober 1792, hvor ved det blandt andet allernaadigst ere tilladt at separere bøndergodset fra Hoved - gaarden, uden at denne herved skal tabe sin skatteret, frihed, eller andre rettigheder, og at afhænde Hee og Noe Kirkekorn og qvægtiende til fæsterne eller beboerne selv, item at det under en og anden fæstegaards værende Hee og Noe Kirke hartkorn, maae sælges med steder - ne til eindom, og bemeldte contract, iøvrigt i heensende kiøbet og salget allernaadigst er appoberet. Sælger og skøder og ganske afhænder jeg nu herved fra mig og arvinger til forrige Fæster af Voldberg Gods, Anders Christensen i Eistrup udi Hee sogn, hans før i fæste -- havende gaard, der af hartkorn ager, eng og hede nye matrikuel 2 tdr og 6 skip. 1 fjdr. og 1/2 alb. item bemeldte gaards part i Hee sogns Kirke korn og Qvægtiendes hartkorn er 41 tdr, og med kirkens er jus. patronatus et oca. thi skal bemeldte gaard som er tilkjøbt i brand - kassen forsikret for 300 rd., og dens anpart i Kirke, korn og Qvægtiende med paastaaende bygninger og besætning, samt tilliggende ein - domme, i mark og eng, og andre steder, rettigheder og rette tilleg - gelser og som der tillige i følge hans fæstecontract med rette til - lagt haver, maa herefter følgerigt tilhøre Anders Christensen og ar - vinger, med fuldkommen eindomsret efter loven og forordningerne . Dog skal han og arvingerne i alle maader følge anførte Høykongelige resolution være under tilpligtelse, at udskifte sin gaards jorder af fællesskab inden anden a tredie fra dato videre maae ikke bemeld - te gaards jorder hartkorn eller noget deraf komme i betragtning, til nogen Hovedgaards completering, for eftertiden, og endelig saa som al forbindelse imellem kiøberens gaard og Voldberg nu ophører, saa er ogsaa hans fæstebrev paa gaarden herved casseret, og ude af al for - bindelse. Og da Anders Christensen har betalt mig kiøbesummen for bemeldte gaard og dens anpart, Kirke korn og qvægtiende, saaledes som det i kontrakten ere bestemt nemlig for gaarden: 400 rd.

for gaardens egen anpart i korn og qvægtiende 59 2 mk. 8 sk.  
og for gaardens anpart af bemeldte tiender efter  
contracten 25 og 31 derudi og af de bøndersteder  
i Hee og Noe sogn som var uden for Voldberg Gods  
i handelen

	<u>12</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
Til bekræftelse under min haand og segl ialt	472	rd 1 mk	12 sk.

Voldberg den 13 juni 1793

M. Richter

Til vitterlighed

J. Mulvad

J. C. Frøk.

Skiftebrev efter Anders Vestergaards kone i Eistrup Ane 5. begyndt og sluttet den 24 juli 1797.

Aar 1797 den 24 juli indfandt sig i Eistrup i Hee sogn paa Skifteforvalterens Hr. Etatsraad og Amtmand Hansens vegne Procurator - Timmernann af Ringkjøbing, med tiltagende Vitterligheds mænd Sognefogden Laurs Olesen og Laurs Johnsen paa Nørkier, for at foretage og fremme et lovligt skifte efter Anders Christensen Vestergaard hans Hustrue Maren Andersdatter der ved Døden var afgangen, enke - manden tilkjendegav, at han med den afdøde har avlet følgende børn der endnu lever, 1 Anders 20 aar gammel som personlig var tilstæde 2 Christen 17 aar gammel, 3 Graves 15 aar gammel, 4 Niels 12 aar gammel og 1 datter Ane Margrethe 5 aar gammel. Som formynder og Curator for den ældste søn og som formynder for Graves og Niels var tilstæde Christen Nielsen fra Hvingel, og som formynder for sønnen Christen og Datteren Ane Margrethe var mødt Anders Østergaard, i hvis overværelse passeret som følger: Enkemanden og den ældste Søn med Curator, samt formyndere for de umyndige gjorde med Vurderingsmændene paa det nøyagtigste overslag paa ind og udboes sande værdi der blev med alles samtykke ansat til 200 rd.

dersfter blev gaarden som staar for hartkorn 2 - 6 - 1 - 1/2 med tilhørende Kirke, Korn, Qvægtiende med alles samtykke vurderet for 472 "

Videre viste ingen af tilstedeværende i nogen maader at angive til indtægt der saaledes bliver 672 "

Derefter blev at anføre til udgift:

Til den Kongelige Kreditkasse med 1 priortets panteret i Garden med tiender, som alle vedgik at være rigtigt	344	"		
2 Til Kammerraad Richter mod den 2 Prioritet i gaarden samt ind og udboe	100	"		
3 Hæfter paa boen en byrde efter skiftebrev af 29 april 1773 hvorved Enkemanden er forbunden til, at give hans salig kones søster Mariane Andersdatter, der i Stervbogaarden 1 god seng, samt i tilfælde bekoste hendes trolovelse og Bryllup, hvilket med fælles samtykke blev ansat til	40	"		
4 Enkemanden angav til en og anden at være skyldig, dels i anledning af den afdødes begravelse, og dels i andet. Skiftets bekostning.	18	"	3	8
Skiftesalarium, diætpenge, Stemplet papir	3	"	4	
Revisionscontoret, beskrivelse af 4 ark	2	"	3	8
Sognefogden- vitterlighedsvidner	1	"	1	
	-----			

Udgiften ialt: 510 Rd.

Bliver igien i behold

162 Rd.

<i>Hvor af Enkemanden beholder det halve</i>	<i>81 Rd.</i>
<i>Sønnen Anders Andersen</i>	<i>18 "</i>
<i>" Christen Andersen</i>	<i>18 "</i>
<i>" Graves Andersen</i>	<i>18 "</i>
<i>" Niels Andersen</i>	<i>18 "</i>
<i>Datteren Ane Margrethe</i>	<i>9 "</i>
<i>som udgjør beholdningen</i>	<i>162 Rd.</i>

*Og da Enkemanden af kjærlighed til sin datter tillagde af sin lod hende 9 rd., saa hun faar lige med sønnerne nemlig 18 rd. i betragtning af at hun i henseende til hendes barnlige alder, kunde behøve mest understøttelse, hun blev og tillagt hendes mors gangklæder, formynderen haver iøvrigt opsyn med at disse børnene tillagte penge, vorder til deres bedste, at de alle de forsynes med nye klæder til næste Michaelisdag, men fra den tid af nyder han aarlig løn 10 Rd. dette gælder for den ældste søn Anders, de øvrige lover faderen til efter pligt at holde til ære og værdighed og lære, samt at forsyne dem med alt det fornødne, saaledes som han selv vil være det bekjent, han forbandt sig ogsaa til at betale alle omkostninger ved dette skifte.*

*Saaledes sluttede skiftet i al venlighed den 24 juli 1797.*

Ane 6. Jeppe Nielsen er født i Hodde 1747 og viet ca. 1767 eller 1768. Hodde Kirkebøger begynder først i 1777. Han døde den 10 feb. 1825 i Hodde. Præsten ved hans død, var efter de tider meget vel lærd, besad endnu i hans gamle dage, en udmærket hukommelse, og havde været Lægdsmand samt Sognefoged i Hodde sogn omtrent 30 aar.

Ane 7. Kirstine Marie Jesdatter født 1750 og død i Hodde den 13 11 - 1839 som aftægtskone.

Folketællingen 1787 i Hodde By Øster Horne Herred.

Jeppe Nielsen	45	aar	Husbonde	Gaardmand	2.ægteskb.
Kirsten Marie Jesdatter	35	"	Hustru		1. "
Kirsten Jepsdatter	19	"			
Anna	17	"			
Karen	14	"			
Jes Jepsen	12	"			
Niels Jepsen	9				
Maren Jepsen	7				
Anne Jepsen	1				

Folketællingen i 1801 Hodde.

Jep Nielsen	59	Aar	Bonde	Gaardmand,	Sognefoged
Kirsten Marie Jesdatter	49	"	Hustru		
Jes Jepsen	27	"			
Maren Jepsen	21	"			
Anne Jepsen	13	"			

Ane. 6 Jeppe Nielsens Afstaaelse af Fæste og Aftægtscontract.

Den 14 februar 1806 overgiver Jeppe Nielsen sin ifæste havende gaard til sønnen Jess Jepsen, gaarden der er under Godset Nørholm staar for hartkorn 2 tdr. 4 skip. 2 6/11 alb. beliggende udi Hodde Bye, imod at sønnen til behørlig tid og sted svarer aarligen alle Kongeligen skatter og paalæg sædvanlige og usædvanlige, som er eller vorder, saavel som og landgilde, rug 1 tdr. og penge 2 rdr. samt Hoverie, 5 pløje, 17 spænd og 44 gangdage efter vedhæftede fortegnelse. Herforuden svarer sine forældre den dem under dags dato udlovede aftægt. Som indfæstning betales 25 rdr.

Denne gaard som i Matriculen er nr. 6 i Hodde har nu gammel skat 17 rd. 25 sk. og nyt hartkorn 3 tdr. 3 skp. 3 fdr. 2 3/4 alb.

Efter rettens udmeldelse af Øster Herreds Ting af Onsdagen 5 februar 1806, blev der den 9 s.m. holdt lovlig syns og Taxationsforretning paa Jeppe Nielsens Fratrædende gaard, med besætning og Inventarium af Plove, Harver og Vogne.

1. Vaaningshuset 21 fag i længden, 8 alen og 2 gv 3 tommer i vidden og bruges fra den søndre ende, 7 fag til stuerne, godt forsynet med alt, 1 fag til foderloe, 6 til Koe og Hestestald, 4 til Høegulv, 1 til Vognport, 1 til Faarestie alt grundmuret, 1 fag til Svinestie alt tømmer er fyr, for det meste tagdækning af straae, alt i god stand.

Ladehuset 10 fag længde 8 alen 1 gv. i vidde, bygget af samme materialer som før nævnt, og bruges fra østre ende, 5 fag til Korngulv, 2 til Loe, og 3 igjen til Korngulv.

Vesterhuset 9 fag længde 6 alen 1 gv i vidde, ligeledes af samme materialer, bruges fra nordre ende 2 fag til vognport, 3 til bryg og Bagehus og 4 fag til aftægtsvaanings, i god stand.

2. Stedets hartkorn 2 tdr. 4 skp. 2 6/11 alb. og dertil hørende besætning og inventarium:

1 brun Hest 5 aar af værdi	25 rd.
1 do. 6 "	20 "
1 gl. sort Hoppe	16 "
1 beslagen vogn med tilbehør	30 "
1 do Trævogn	8 "
1 Ploug	4 "
1 harve med jerntønder	2 "

og skjønner vi anførte besætning og Inventarium at være tilstrækkelig baade til gaardens egen dyrkning og til det bonden paalignede Hoverie.

At Gaarden er modtaget som ovenfor beskrevet bekræfter jeg med min underskrift paa Nørholm den 14 februar 1806.

Jess Jepsen.

Fortegnelse over det Hoveri som Jeppe Nielsen og nu hans søn Jess maa overtage med gaarden i Hodde:

1 Ved en pløjning forstaaes, at en Karl og dreng møder med en tjene- stedygtig ploug forspændt med 4 tjenestedygtige heste, ved en spænd- dag at en kjøresvend møder en vogn eller harve forspændt med 2 gode Heste, ved en gangdag, at en forsvarlig Karl eller Pige, ligesom arbejdet udfordrer og tilsagt bliver møde til Hoveriet.

2. Det forbeholdes mig efter omstændighederne, tage 2 mand, eller 4 gangdage, for en pløjedag, eller 2 gangdage for en spænddag, eller omvendt, 1 pløjedag for 2 spænd eller 4 gangdage, eller et spænd for 2 gangdage, ligesom maatte fornødes og tilsiges.

3. Foruden nogen godtgørelse i de aarlige indgaaende og herovenfor anførte hoveridage skal fæsteren: a. om ildebrand skulde paakomme Hovedgaarden Nørholm, eller en anden Bondegaard paa Godset, møder for saa vidt muligt at redde og bjerge, samt ilden at slukke, og tillige med de hans øvrige medtjenerre, efter omgang, pladsen der efter at rydde, b. ved skadens istandsættelse forrette 4 spænddage og 4 gangdage, om ulykker sker paa Hovedgaarden, men kun halv saa meget om sker paa en Bondegaard. c. klappe til Jagt, om forlanges, 1 eller 2 dage om aaret, d. efter omgang med sine Bymænd, skaffe hovbud til nærmeste bye eller gaard naar bud kommer og saa forlangt bliver.

4. En Ploug skal a. dagen forsvarligen fælde eller pløje 10,500 quartratalen, den karl der Pløjer skal tillige saae om forlanges, dobbelt saa meget skal a. dagen harves, men af opbrudt Kjær og mose- jord, ( hvorunder dog ikke forstaaes i de ordentlige tægter ) kuns 10,500 quartratalen., for at hjemage til Nørholm, 2 læs tørv fra Svinmose og 1 læs fra Hjemheden, eller 2 læs af Vikjær hede og 2 læs af hjemheden, eller 6 læs af hjem eller saakaldte Toppehøishede, godtgjøres en spænddag, for en spænddag skal paa Nørholm eller et andet sted ligesaa belejligt, leveres 2 læs broe eller Kampesteen. Naar vejen med Høe eller Korn i Straae er under 1000 alen ages a. dagen 8 læs Høe eller 10 læs Korn ( dog af Mærsk Høe her ved gaarden kuns 6 læs, item af Boghvede kuns 8 læs ) over 1000 men under 2000 alen vejen er længere, afkortes indtil en 1/2 mil, 1 læs om dagen . o paa en vej af indtil 5 fjerdinger ages a. dagen 2 læs. I alle andre tilfælde, saavel som og med Møg, naar veien er under 1000 alen ages a. dagen 16 læs, er vejen 1000 alen lang 12 læs, for hver 500 alen vejen er længere afkortes 1 læs a. dagen, og det indtil 5500 alen, fra 5500 indtil 3/4 mil. ages a. dagen 3 læs fra 3/4 til 1 1/2 ages a. dagen 2 læs, en rejse af 1 1/2 til 3 mile hen og lige saa langt tilbage, anses for en spænddag, over 3 indtil 6 mile for 2 spænddage. Over 6 til 9 mil. for 3 spænddage. Længere reise maa ikke forlanges , milene beregnes fra Hovedgaarden. Naar reise sker med Korn Bygningsmaterialer, Fedevarer, eller andet deslige, er fæsteren ikke pligtig til at tage læs paa tilbage, naar han har ført læs ud. Naar en vei med Møg, Korn i straae, eller Høe, skal males, tages maalet efter det sted, som anses for det midterse i tægten eller engen, lig- ger tægten adskilt paa flere end et sted, maales efter det midderste i hver fald agre. Vognen hvorpaa gjødning ages skal være 3 alen lang med fjel af 3/4 alens høide. I bunden skal vognen være bred 1/2 alen, oven 1 1/8 alen. Paa saadan vogn bør læsses, saa meget der kan ligge. Dog om Møgen i et usædvanligt vaadt aar, var usædvanlig tung, da skal et læs Møg anses for lidet, naar det indholder , mindre end 2 skp. under, og for stort , naar det holder mere end 2 1/2. Ellers anses for 1 læs af rug, eller hvede og Ærter, 3 tdr. af byg eller Boghvede



4 tdr af Havre, 5 tdr. af Ost Smør eller andre varer, som handles eller sælges efter vægt, eller naar først er under 2 1/2 skp. af de sædvanlige mursten 150, af fejl, eller dele 2 Tylter, eller naar de nyligen er kommen af vandet, 1 1/2 Tylt. Af Brænde eller Bødkertræ 1 alen lang, 1/3 del faun. I alle øvrige tilfælde, skal det i paakommende tilfælde af tvist, komme an paa uvillige mænds sigelse, og skjønsomhed, hvad der efter viens og varernes beskaffenhed, samt efter bondens skik og brug, naar han ager i sit eget ærinde, for at forsvarligt læs bør anses.

5 For een gangdag anses: at høste eller afmeje afgrøden af 1 tdr. korns udsæd, hvorved forstaaes 19000 qvradtalen land, eller det samme at opbinde, samme rive og sammensætte, med hvis videre der til hører. Eller afgrøden af en skjippes Korn udsæd eller 1750 qvradtalen med segl at afskjære, rive, opbinde og sammensætte, med hvis videre dertil hører, eller en forsvarlig dags engslet behørigen at slaae. Eller afgrøden deraf at rive og behørigen opstakke eller 1600 klyne eller 8 læs Tørv, at kaste eller skjære, begge dele af forsvarlig størrelse og dannelse, efter denne egns skik, og saaledes som Bønderne det for sig selv bruge og age, eller at slaae eller plukke læs Lyng.

6. Hvad iøvrigt være sig, spænd eller haandarbejde, som forfalder saasom: dags agen, og dags gavn, med videre, og her ikke ere bestemt, skal ved arbejdets anvisning blive det, saavidt gjørligt og muligt og billigt paa begge sider kan eragtes.

7. Houbudet skal møde ved arbejdet i November, December, Januar, og Februar maaned, Kl. 8 om morgenen og drage bort kl. 4 om Aftenen. I marti, April, September og Oktober maaneder kl. 7 om morgenen, kan drage fra om aftenen kl. 6. I maj, Juni, Juli og August maaneder, møder paabudet kl. 6 om morgenen, og drager bort kl. 7 om aftenen. Om middagen hviles i de fire sommermaaneder 2 timer, men kuns 1 time det øvrige tid af aaret. Heraf undtages et Houbud til at Tæske, skal møde og forlade Laden til de i forordningerne af 25 Marti 1791 befalede tider, og i dette mellemrum tærskes, ligemed Gaardens Ladekarle, er bonden forsømmelig, Tæskes efter de i forordning af 20 Februar 1771 bestemte maal, ellers ikke. b. Naar Houbudet skal i arbejde med mine Tjenestekarle, da det tillige med disse møder paa Pladsen, og med dem tager del i arbejdet til aften. Eet Houbud til at tjene Tækkemand eller andre Haandsværksfolk, skal om morgenen tillige møde med dem paa pladsen, og der ligesaa længe ud paa aftenen, som disse vedbliver arbejdet, ligeledes skal et Houbud: d. til Høe, Tiende eller andet Korn at fratage, eller som ved agning i andre maader behøver, vedblive arbejdet ligesaa længe ud paa aftenen, som Vognene vedblive at age.

8. I hvilestunden skal saa længe Græsning findes paa marken, paa et belejligt sted blive, ligesom sædvanlig anvist græsning for de Heste som Fæsterne behøver, at bruge efter tilsigelse ved Hoveriet.

9. Naar dags arbejde, være sig spænd eller haandarbejde, hvortil Houbudet har været tilsagt, saasom til at age Møg, Tørv Høe eller Korn, med videre eller til at læsse, klode rive, fratage, med hvis videre det saa maatte være, er til ende, anses dagen som afgivet og ikke før, thi paakommer uvejrlig eller andre tilfælde, der ikke staar i min magt at afværge eller forebygge, og hænder at det fulde Dagværk, ikke den kan blive tilendebragt, godtgjøres ikke videre, end forsaavidt forrettet ere, det manglende maae, saa snart hindringen ere forbie, fulføres, forinden dagen bliver godtgjort, dog dersom de tilsammen arbejdede mødte kjørende Houbude ere fra anden Bye, gjælder det ikke for de gaaende Houbude fra denne Gaard.

10. Hoveridagene være sig pløje, spænd eller gangdage, kunne fordres og bruges, naar og til hvilket arbejde behøves og tilsiges, dog maa i een og samme uge, ikke paastaaes mere af denne gaard, hvorved tillige erindres a. at i det fald anses en rejse kun for een spænds dags seddel, b. at disse ugentlige fordres og bruges paa 3 naturlige dage.

11. Fæsteren skal ligesom af Arilds tid brugt være haver, medtage de Redskaber, som bruges og behøves til Hoveriets bestridelse, og han sit eget arbejde, selv bruger og behøver, hvorunder forstaaes sække til Kornets rensning, udsaaning i marken, rejser med videre. Saa skal fæsteren selv uden godtgjørelse, gjøre paa Gaarden de baand som behøves til at binde det Houkorn med som af ham indages, men Halmen dertil leveres af Gaardens Lade.

12. I. Almindelighed skal Fæsteren om Hourie arbejdet faae aftenens varsel, naar dette ikke sker, eller formedelst en eller anden omstændighed ikke skee, er Houbudet ikke bundet til nogen bestemmelse. Og i saa fald maae ei fordres videre, end at det møder saa snart ordre kommer og ske kan, samt vedbliver arbejdet saa længe udpaa aftenen forlanges.

13. Hoverie aaret beregnes fra hvert aars første April, naar samme ere udrundet, anses alle Houveridagene for aftjente, og for følgende aar, ei maae skrives til restance, med mindre Fæsteren vel har været tilsagt, men efterladt at møde og arbejdet eller rejsen forrette.

14. Fæsteren møder herpaa gaarden efter nærmere tilsigelse 4 gange om aaret med sine Hoverisedler, og sin qviteringsbog, saasom først i April, Juli, Oktober og Januar maaneder, for i bogen kvartaliteter at faae aftjente Hoverie dage afskrevne.

15. Dersom Fæsteren findes modvillig eller forsømmelig til sit Hoveri arbejde at efterkomme, skal han ikke alene erstatte den skade eller tab, som mig derved forvoldes, men endog gjøre 2 dages for hvert forsømt dags Hoverie, skeer dette heller ikke efter tilsigelse, tiltales han paa lovlig maade, og lider efter de gjældende anordninger Kgl.

16. Dersom Fæsteren formener sig udi et eller anden maade fornærmet ved Hoveriens arbejde, som han efter tilsigelse og ordre, har forrettet, skal han straks eller senest 8 dage næst melde mig det, og saafremt jeg da ikke giver hans paastand bifald, være forbunden, sagen videre lovligt at paatale inden 14 dage, hvis ikke, har han sin tiltale derudi forspildt, ligesom ogsaa jeg paa min side, har min tiltale forspildt, saafremt jeg inden 14 dage, efter at sagen er mig vitterlig, tiltaler Fæsteren for den fornærmelse, som jeg maatte for-mene mig ved ham, under Hoveriet, i een eller anden maade at være vederfaret.

Nørholm den 14 Februar 1806

Paa Stamhusejerens min kones vegne

Rosenørn Teilmann.

### 3. Generation.

Ane 8. Chresten Danielsen født i 1695 i Bratbjerg Hee sogn.  
3 Oktober 1730 bekom Chr. Danielsen af Bratbjerg sin Ægte -  
skabsseddel, Hustruens navn nævnes aldrig. Han døde den 24 -  
3 - 1745 i Hee, og boede paa dette tidspunkt i Bratbjerg.

Ane 10. Anders Christensen Vestergaard blev født den 15 - 2 - 1713 i Hee, faddere ved Daaben var, Poul Andersens hustrue bar den, Michel Andersen i Volborg Mølle , Nicolai Christensen ved Hebroe, Peder Jensen og Mette Poulsen tjennende i Præstegaarden, Knud Eskildsens hustrue i Frisbech. Han døde den 4 - 4 - 1773 i Eistrup. Han blev gift den 12 - 10 - 1749 , 19 trini 1749 i Hee Kirke med Pigen.

Ane. 11. Maren Andersdatter Agger født den 3 - 3 - 1728. i Hee ingen faddere staar skrevet.

Ane 12. Niels Jepsen.

I Nørholm og Lunderup Godser udi Lunderis Amt staar Niels Jepsen i 1764 og 1733 og 42 for hartkornsstørrelse af Gaarden i Hodde. 2 tdr. og 4 skp. o fdr. og 2 6/11 alb. han er maaske død i 1767 eller 1768 da sønnen Jeppe har Gaarden i 1768.

Ane 13. N. N. født 1705

Mariæ Bebudelsesdag dag, 5 - 4 - 1778 i Hodde, Jeppe Nielsens moder af Hoddebye jordet.

Ane 14. Jes Madsen Møller, ingen fødselsdato da Kirkebøgerne først begynder 1777, han døde den 25 - 9 - 1773 i Letbæk Mølle Hodde.

Ane .15. Anne Lauridsdatter født 1729, og døde i Letbæk Mølle den 29 - 5 - 1819, blev begravet den 6 - 6 - 1819 i Thistrup.

Ane 14 Fæste for Jes Madsen Møller.

Andreas Carl Teilmann til Nørholm og Lunderup, gjør vitterlig at jeg til Jes Madsen Møller i Letbæk Mølle, hans livstid har bort - fæstet stampningen i Assenbæk Mølle, paa foranskrevne maade, stampemøllen er allerede bortfæstet, til Farverner i Varde, sr. Lars Bager gir aarlig 3 rd. og 4 mk., og sr. Hans Loft, for aarlig af - gift 5 rd, saavel som til Mads Feldbereder i Siig, for aarlig 8 rd, for saa vidt deres egen brug udfordres og ej videre, hvilke afgifter betales til hvert aars sct. Johannis, disse fæstebreve, skal fremdeles i de fæstendes livstid, staae ved magt. Men hvis videre paae Møllen kan stampe, og værket bruges, bliver Jes Madsen til bedste, ligesom han selv bedst for godt befinder, og kan bortaccordere, som er mig i alle maader uvedkommende, imod at Jes Madsen foruden foreskrevne 16 rd. 2 mk. betaler mig aarlig 10 rd. som til hobe er 26 rd. og 2 mk. som Jes Madsen indkræver, for saavidt af ham selv ei svares, og i samlet sum til hvert aars cst. Hansdag til mig betaler. Herimod skal og Jes Madsen paa sin egen bekostning, i alle maader vedligeholde alt Stampemøllens værket inde i huset, undtaget i ærlet, truget og bielken over virket, hvilket saavel som det øvrige værk, jeg selv skal vedligeholde, saa snart efterretning mig gives om dets brøstfældighed. Naar nye hamre behøves, skal jeg selv lade dem hente, dog ikke over 6 mile borte, men betales saavel som det øvrige og foreskrevne træ og jernværk af Jes Madsen. Desuden forbeholder mig værket frie brug foruden, betaling, til at lade stampe hvis tøj jeg maatte bruge og behøve, til min egen husholdning. Naar enten alle eller nogle af foreskrevne farvere og feldberedere, som tildeels har møllen i fæste, fragaar deres fæsterettighed ved døden eller i anden maade, indtræder Jes Madsen i den afgaaendes sted og svarer saa meget ligefuldt, som den afgaaende ellers skulde have svaret, saa at jeg altid faar den fulde summa, nemlig 26 rd. 2 mk. derimod Jes Madsen er værket raadig i alle maader i den afgaaendes sted, og samme kan bortaccordere, til hvem hand for bedst befinder.

Nørholm den 16 Marti 1759:

A. C. Teilmann.

Jes Madsen.

I forestaaende accord ere gjort denne forandring, 1. at Jes Madsen selv skal vedligeholde alt Stampværket ude og inde, broen og alt iberegnet, intet undtaget, saa nær som stampetruget og Axelen, imod at han af Møllen svarer aarlig 23 rd. 2 mk. til hvert aars sct. Hansdag, dog skal jeg selv holde vedlige, undtagen klædningen paa væggen ved Axelen, ligesom og forskaaffe foruden vogne og pligtfolk til dæmningen i fornøden tilfælde at vedligeholde, og jorden ved huset og maalerinden at bortrydde, som og at lade de nye Hamre hente efter ovenstaaende formelding. 2. Naar 10 aare ere forbie som ere til Sct. Hansdag 1768, skal det paa begge sider staae ved og os frit for, at opsig hinanden denne accord, om vi saaledes skulde blive sindede. Sker det ikke til den tid, skal denne accord, hermed ellers staae ved magt Jes Madsens livstid, men bliver denne accord til den tid paa en af siderne opsagt, skal Jes Madsen levere fra sig nyt og godt, hvad som ere nyt og godt nu, som ere vandhjulet, vandtruget, og det ene top-lad, af lige bonitz og slags træ som det gamle har været af.

Nørholm den 7 Marti 1759

Jes Madsen.





Ane 14. Skifte efter Jes Madsen.

Andreas Charles Teilmann til Nørholm og Lunderup, gjør vitterlig at 1773 den 25 Oktober ere skifte foretaget efter afgangne Jes Madsen Møller i Letbæk Mølle, foruden hans efterladte Enke Anna Lauridsdatter, ere arfvingerne, tvende sønner og 5 døttre, saasom: Laust 9 aar gl, Mads 4 aar gl, Anne Marie 22 aar gl, Kirstine Marie 21 aar gl, Maren 18 aar gl, Karen 14 aar gl, Anne Catrine 12 aar gl. tillige med enken med lauværgen Søren Galthoe af Tistrup, vari ved skiftet overværende børnenes farbror og lovlige formynder Mikkel Madsen af Skrarup. Desuden var til stede, til vitterlighed overværende Christen Knudsen og Laurs Pedersen begge af Krarup. Efter at en beregning med minde og samtykke fra alle sider, var gjort over Stervboens indtægt og udgift, befandtes beholdningen at være: 360 rd.

Deraf tilkommer enken det halve, den øvrige halve del, skiftes imellem børnene saaledes: at hver af sønner faar 40 rd. og hver af døttrene nyder 20 rd.

Her foruden skjænkede enchen, af sin lod til hver af sine sønner, 3 dusin Sølfknapper eller 3 rd. i rede penge, og til hver af sine døttre 6 rd og 4 mk. og desuden lovede ikke aleneste, at afgifve hver af sine døttre naar de blive gifte, en seng, der skulde blive god som 10 rd. Men endog bekoste deres Trolovelse og Bryllup, ialt og uden afkastning, i forskrefne deres arfvelodder. For resten beholder enchen foreskrevne deres arfvelodder, foruden rente deraf at svare, saalænge til sønnerne blive myndige, og døttrene kommer i mands værg. Dog at hun naar forlanges, herfor skulle formynderne nøjagtig forsikre. Endelig lovede Enchen, foruden nogen afkortning i arvelodderne, at forsyne hendes børn, med fornøden ophold og skoelegang, saalænge til de selv kunne tjene brødet, ligesom og at afbetale den gjæld og udgift, der maatte hæfte paa Stervboen, foruden mindste udgift eller præ. for børnene, og tilligemed formynderen forcikrede saavel herudi, som i hvis videre af dette skiftebrev maatte despendere, at holde Skifteforvalteren frie, kraves og angersløs i alle optænkelige maader.

Saaledes blev skiftet efter at ingen havde noget videre at erindre, sluttet og tilendebragt.

Letbæk Mølle den 25 Oktober 1773

A. C. Teilmann

Enchen med lauværgen  
Anna Lauridsdatter

Søren Galthoe

Som formynder for børnene  
Michel Madsen

Som overværende til vitterlighed  
Christen Knudsen

Lars Pedersen

Ane 20 Chresten Refs var først gift med Johanne Jensdatter som blev begravet 1 søndag i Advent 1711 i Hee sogn 37 aar gammel, den 2 - 12 - 1711

Ane .22 Anders Christensen.

Ane 30 Laurids Christensen, død før 1752 i Letbæk Mølle Hode Er værge i 1743 ved hans fætter Laurids Thomsen i Sækbæk død , for dennes umyndige børn, han boede den gang i Letbæk Mølle.

Efterkommere

efter

Graves Andersen

og

Ane Jepsdatter

## I. Anders Gravesen.

-----

Anders Gravesen var født den 4. oktober 1810, og døde den 9. november 1898.

11.

Kirsten Marie Gravesen var født den 30. juli 1812, gift første gang 27. november 1836 med Kjeld Rasmussen, som var født den 23. august 1807, og døde den 20. december 1838, i ægteskabet var der 2 døtre. Gift anden gang 12. oktober 1839 med Ole Pedersen, som var født den 27. januar 1805, og døde 21. april 1862.

11.A.

Ane Marie Rasmussen var født den 7. august 1836, og døde 26. juli 1837.

11.B.

Kjeldine Marie Rasmussen var født den 25. juli 1839 i Yderik, og døde i 1933 i Yderik, hun var gift med Chr. K. Kristensen født den 21. september 1836 i Sig, og døde den 6. november 1918.

Kjeldine Marie Rasmussen gik i skole i Yderik.

Chr. K. Kristensen gik i skole i Sig, han havde en gård i Yderik Thorstrup sogn, det var en fæstegård købt ud fra Nørholm.

I ægteskabet er der børnene: 11.B.1. - 11.B.8.

11.B.1..

Kirsten Marie Kristensen var født den 7. august 1862 i Yderik, og døde den 29. januar 1946 i Yderik, blev gift 20. oktober 1885 med landmand Laurits Lauridsen, som var født den 2. august 1861 i Yderik, og døde 29. juli 1929 i Yderik.

I ægteskabet er der børnene: 11.B.1.a. - 11.B.1.e.

11.B.1.a.

Peder Kr. Lauridsen var født den 7. august 1886, han rejste til Argentina hvor han var landmand. Han var ugift.

11.B.1.b.

Kristian Karl Lauridsen var født den 20. juli 1888 i Yderik, og døde den 10. marts 1975 i Sig, som ugift. Han gik i Yderik skole, var senere på Ry Højskole som led i uddannelsen, han var landbrugsuddannet, og havde pladser forskellige steder ved landbruget, som daglejer, en del på hjemegnen. Arbejdede en tid ved banen. Drev så fødegården en del år,

som fortsat ejes, men jorden er forpagtet ud.

11.B.1.c.

Martin Marius Lauridsen er født den 20. januar 1890 i Yderik Thorstrup sogn, og gift i Thorstrup kirke med Kirstine Kristensen født i Yderik, som datter af gårdejer Ole Kristensen og hustru Marie Larsen.

Bosat: F.C.N. G. Roca Argentina.

Martin Marinus Lauridsen rejste i 1910, som lige udlært tømrersvend, 20 år gammel og med 20 danske kroner på lommen til Buenos Aires, her fik han arbejde hos en storfarmer, en dansker, der var han i 6 år. Arbejdede så som smed, han var meget håndsnild, tjente selv til at leje jord i Orense, som han havde sammen med en anden. I 1922 rejste han sammen med 3 andre danskere hjem, for at finde en kone, der er ingen kvinder uden de spanske i Argentina. Han købte straks en bil, og som en kongekom kom han hjem til det lille vestjyske.

Kirstine Kristensen gik som pige på faderens gård, 24 år og uforlovet, så holdt der en bil for døren hver gang hun skulle i marken, og den 17. oktober rejste hun med som kone, til Argentina. De flyttede så fra Orense til Copetomas, i 1938 købte han selv jord i S.F. Bellog, han blev en meget velhavende mand, i 1972 afstod han jorden til sønnerne, men boer stadig sammen med hustruen i deres gamle hjem.

I ægteskabet er der 2 sønner begge født i Argentina.

11.B.1.c.1).

Ove Lauridsen er født den 28. december i 1925.

11.B.1.c.2).

Poul Lauridsen er født den 22. oktober 1942, og gift med Norma Carlsen. Han er farmer, og bosat S.F. Bellog, Argentina.

11.B.1.d.

Karl Thomsen Lauridsen er født den 26. april 1893, han er landmand, og bosat Argentina.

11.B.1.e.

Aksel Lauridsen er født den 2. november 1901, og døde den 24. december 1927, han var gift med Johanne Marie Sørensen. Aksel Lauridsen var landmand.

Bosat: Krusbjerg v/ Ølgod.

11.B.2.

Ole Kristensen er født den 27. oktober 1864 i Yderik, og døde den 15. februar 1950, han blev den 16. november 1894, gift

med Abelone Marie Larsen som er født den 26. januar 1870, og døde den 3. marts 1940 i Yderik.

I ægteskabet er der børnene: 11.B.2.a. - 11.B.2.j.

11.B.2.a.

Kjeldsine Marie Kristensen er født den 2. september 1895 i Yderik, og gift i Thorstrup kirke den 3. juni 1921 med Johannes Mønster født den 7. oktober 1892 i Varde, og døde den 17. september 1965 i Varde, som søn af arbejdsmand Martin Mønster og hustru Inger Marie Nissen.

Bosat: Nørregade 9 Varde.

Kjeldsine Marie Kristensen gik i Yderik skole, hun har også været på gymnastikkursus i Hadsten.

Johannes Mønster gik i Borgerskolen i Varde. Han var soldat ved Infanteriet, og arbejdede ved landbruget fra sit 7. år til sit 25. år, kom derefter indved D.S.B., hvor han var signalarbejder.

I ægteskabet er der børnene: 11.B.2.a.1. - 11.B.2.a.2.

11.B.2.a.1.

Ruth Mønster er født den 31. juni 1923 i Silkeborg sogn, og gift med tømrermester Jørgen Urup, der har boet 17 år i Amerika.

Bosat: Varde.

I ægteskabet er der 2 børn.

11.B.2.a.1.a). Niels Urup er født den 8. oktober 1951.

11.B.2.a.1.b). Merete Urup er født den 5. august 1953.

11.B.2.a.2.

Noomi Mønster er født den 21. august 1935 i Skjern sogn, og gift med Aage Højbjerg født den 19. september 1932 i Vorgod, som søn af smed Marius Højbjerg og hustru Helga Pedersen, Vorgod.

Bosat: Søvej 37 Søllerød, Holte.

Noomi Mønster har taget Handelsskole-eksamen, og hun har været elev og ekspeditrice 15 år, i samme trikotageforretning i Varde, og senere husmoder i et stort hus i Holte, en tid var hun i forretning i Lyngby, er nu hjemme og passer mand og barn.

Aage Højbjerg er udlært købmand, han blev senere glad for Militæret, og gik på Officerskolen, har været løjtnant, premierløjtnant, kaptajn, og er nu major, han har været på alle tænkelige kurser, både i ind- og udlandet, og hans flytning her til Varde, fra Forsvarsministerens 1. kontor, er et led, i videre uddannelse.

I ægteskabet er der en datter.

11.B.2.a.2.1). Vibeke Højbjerg er født den 24. marts 1969,

## Kingsten Canada.

### II.B.2.b.

Bodil Kirstine Kristensen er født den 10. november 1897 i Yderik, gift med Martin Lauridsen født den 20. januar 1890 i Yderik, som søn af gårdejer Laurids Lauridsen, og hustru Kirsten Marie Kristensen, Yderik.

Bosat: F.C.N. G. Roca Argentina.

Bodil Kirstine Kristensen er en god og dygtig hustru, hun levede i en tid, hvor en husmoder havde få hjælpemidler, og mange folk at lave mad til i høstens tid, det var ikke hvad man kunne kalde nem mad, masser af kød, al bagning måtte hun forestå.

Martin Lauridsen har boet i Argentina siden 1910, der er det at fortælle, at han ikke selv var nogen egentlig slider, men snild på fingrene, og god til at få andre til at arbejde, og vidste lige præcis den rette dag hvor høsten skulle begynde, i 1964 vidste han ikke hvor mange kreaturer og får han ejede, kornmarkerne vidste han.

I ægteskabet er der 2 sønner begge født i Argentina.

### 11.B.2.b.1).

Ove Lauridsen er født den 28. december 1925 i Argentina.

### 11.B.2.b.2).

Poul Lauridsen er født den 22. oktober 1942 i Argentina.

### 11.B.2.c.

Kr. Karl Kristensen er født den 31. maj 1899 i Yderik, og døde den 21. juni 1967 i Yderik, han var gift med Ida Sofie Søndergård Kristensen født den 18. maj 1910 i Snorup, som datter af Jens Vilhelm Kristensen landmand, og hustru Kirsten Marie Søndergård, Snorup.

Bosat: Yderik.

Kr. Karl Kristensen gik i Yderik skole, var senere på Vestbirk Højskole, og uddannet ved landbruget, arbejdede en tid hjemme hos forældrene, købte så selv landejendom i Yderik 1927, og drev den til 1962, hvorefter jorden blev forpagtet ud.

Ida Sofie Søndergård Kristensen gik i Tistrup skole, hun har en huslig uddannelse, og har haft plads på hjemegnen indenfor husgerning.

I ægteskabet er der børnene: II.B.2.c.1. - II.B.2.c.6.

### II.B.2.c.1.

Ole Kristensen er født den 22. februar 1928 i Yderik, gift i Vildbjerg den 23. marts 1963 med Nancy Vorup født den 12. marts 1924 i Assing, som datter af skovløber Peder Vorup og hustru Marie Pedersen, Haltrup, Nordenskov.

Bosat: Burregårdsvej 8 Vildbjerg.

Ole Kristensen er uddannet som kontrolassistent, han har været

mejeriarbejder, og haft konfekturforretning, han er nu pedel ved Vildbjerg - Hallen.

I ægteskabet er der 2 sønner.

II.B.2.c.1.a). Tommy Kristensen født den 2. oktober 1964 i Vildbjerg.

II.B.2.c.1.b). Ivan Kristensen født den 12. februar 1959 i Bagsværd.

II.B.2.c.2.

Edith Marie Kristensen er født den 9. september 1931 i Yderik, og gift den 28. marts 1953 i Thorstrup med landmand Aage Jensen født den 7. marts 1928 i Bøvling.

Bosat: Hemmet.

I ægteskabet er der børnene: II.B.2.c.2.a. - II.B.2.c.2.d.

II.B.2.c.2.a). Bjarne Søndergaard Jensen født den 22. april 1956 i Hemmet.

II.B.2.c.2.b). Karin Søndergaard Jensen er født den 6. januar 1960 i Hemmet.

II.B.2.c.2.c). Birgit Jensen er født den 19. september 1963 i Tarm.

II.B.2.c.2.d). Birthe Jensen er født den 19. september 1963 i Tarm.

II.B.2.c.3.

Gunnar Kristensen er født den 6. februar 1935 i Yderik, og gift den 28. marts i Torstrup 1963 med Gerda Johnsen født den 7. april i Fruerlund Horne sogn, som datter af landmand Viggo Johnsen og hustru Anna Margrethe Debel, Fruerlund.

Bosat: Fouerlund v/Horne.

Gunnar Kristensen gik i Torstrup skole, og var i 1952 på Århus-egnens ungdomsskole. Han var soldat i Tønder-Haderslev-Fredericia. Er uddannet ved landbruget, og har haft pladser i Hoven-Strellev, var en overgang i Norge ved landbruget, og kom derefter til Tinghøj-Vittarp og i Sig, han overtog i 1963 konens fødegård.

Gerda Johnsen gik i Horne skole, og senere var hun på Øl-god ungdomsskole. Er uddannet telefonistinde, hun har haft pladser på forskellige centraler i Janderup-Lyne-Horne og Gårde.

I ægteskabet er der 2 døtre begge født i Fruerlund.



II.B.2.c.3.a). Ulla Kristensen er født den 18. august 1966.

II.B.2.c.3.b). Linda Kristensen er født den 16. marts 1969.

II.B.2.c.4.

Lilly Kristensen er født den 27. juni 1940 i Yderik, og gift den 20. juli 1968 i Thorstrup med Reidar Ruteig født den 1. juni 1940 i Tønsberg, Vestfald, Norge.

Bosat: Solvejen 9 B Tønsberg, Norge.

Lilly Kristensen gik i Thorstrup folkeskole, og var derefter på handelsskole, hun var senere på Staby Efterskole og Sønderborg Idrætshøjskole. Er uddannet kontorassistent.

Reidar Ruteig gik i Nøtterby folkeskole, Norge, og af andre skoler gik han i Framholdsskole, Yrkesskole, teknisk skole og realskolen. Han var sergent i Luftforsvaret, og er uddannet elektriker, er nu elektroingeniør.

I ægteskabet er der en datter.

II.B.2.c.4.a). Hanne Ruteig er født den 28. juli 1972 i Tønsberg.

II.B.2.c.5.

Ejlif Kristensen er født den 27. juni 1940 i Yderik, og gift den 6. april 1968 med Jenny Ejnersen, han er foderstof medhjælper, og bosat Rugvænget 8 Grinsted.

I ægteskabet er der et barn.

II.B.2.c.6.

Kirstine Søndergård Kristensen er født den 25. september 1950 i Yderik, hun er bankassistent.

II.B.2.d.

Peder Larsen Kristensen er født den 24. november 1901 i Yderik.

Bosat: Sig Alderdomshjem.

Peder Larsen Kristensen gik i Yderik skole, og var på Danebod højskole fra 1924-25. Er uddannet ved landbruget, og har haft pladser på Sig egnen og ved landbruget på Sjælland, han arbejdede også en del hjemme. Han rejste til Argentina i 1930, og kom hjem i 1934, han arbejdede på en farm derover dels som daglejer. I 1939 arbejdede han i brunkulslejerne i Fiskbæk. Arbejdede så i Spjald ved El-masterne, dels løst arbejde.

II.B.2.e.

Jens Albert Kristensen er født den 10. marts 1904 i Yderik, og gift den 15. december 1933 i Torstrup med Kirstine Hansen født den 16. april 1909 i Sig, som datter af Jens

Hansen landmand, og hustru Maren Rasksen, Sig.

Bosat: Askevangen 3 Sig.

Jens Albert Kristensen gik i Yderik skole, var senere på Vestbirk højskole. Er uddannet ved landbruget, har haft en del pladser på hjemegnen, det meste af tiden arbejdede han hjemme hos forældrene, overtog så fødegården i 1933, og afstod den til sønnen i 1972.

Kirstine Hansen gik i Tirstrup skole, har en huslig uddannelse, og haft pladser ved husgerning.

I ægteskabet er der børnene: II.B.2.e.1. - II.B.2.e.5.

#### II.B.2.e.1.

Ingrid Kristensen er født den 29. marts 1935 i Thorstrup, og gift den 30. november 1957 i Thorstrup med Knud Jørgensen født den 21. februar 1932 i Rutsker, som søn af forh. landmand Ludvig Jørgensen, og hustru Ellen Julie Grønbech, Rutsker, Hasle.

Bosat: Arnager Rønne.

Ingrid Kristensen gik i Yderik børneskole i 7 år, var derefter på Uldum højskole, samme tid som hendes mand også var der. Hun var i forskellige huslige pladser på landet, og hos en doktor, på et mejeri, og på et elværk, og i brugsen i Sig. Hun er en ivrig gymnast.

Knud Jørgensen gik i Rutsker børneskole i 7 år, derefter var han på Osted efterskole i et  $\frac{1}{2}$  år, var siden på Uldum højskole i 5 måneder, som led i sin uddannelse var han på Ladélund Landbrugsskole i 9 måneder, han var ved militæret på Bornholm i 18 måneder. Havde derefter forskellige pladser på landet. Købte så Pilegård i 1957 for 150,000kr., der var 40 td. land, 12 køer + opdræt af lidt grise og en hest. I 1974 var den kommet op på 60 td. land + 60 td. land i forpagtning, ca. 500 grise, og 1 ko, avler korn, luzerne og kartofler.

I ægteskabet er der 4 børn som er født i Nylars.

II.B.2.e.1.a). Preben Jørgensen er født den 12. december 1958.

II.B.2.e.1.b). Morten Jørgensen er født den 1. maj 1961.

II.B.2.e.1.c). Anders Jørgensen er født den 17. april 1965.

II.B.2.e.1.d). Karen Jørgensen er født den 17. juni 1968.

#### II.B.2.e.2.

Arne Kristensen er født den 15. marts 1937 i Yderik, og gift med Lis Jakobsen.

Bosat: Tanderupkær Studsgård, Herning.

Arne Kristensen er fabriksarbejder. I ægteskabet er der 3 børn.

II.B.2.e.3.

Kirsten Kristensen er født den 6. august 1941 i Yderik, og gift med fabriksarbejder Erik Tarp, bosat Vestermarken, Varde. I ægteskabet er der 2 børn.

II.B.2.e.4.

Ole Kristensen er født den 25. februar 1944 i Yderik, han er landmand, og bor i Yderik.

II.B.2.e.5.

Knud Erik Kristensen er født den 29. april 1954 i Yderik.

II.B.2.f.

Edgar Kristensen er født den 29. september 1907 i Yderik, og gift den 1. januar 1934 med Gerda Christensen født den 15. maj 1907 Skovlund, som datter af uddeler Niels Christensen, og hustru Marie Rasmussen, Skovlund.

Bosat: Spjald.

Edgar Kristensen gik i Yderik skole, var derefter på Vinding højskole, og Lyngby landbrugsskole. Han var soldat i Sønderborg, er uddannet ved landbruget, har haft en del pladser på hjemegnen. Købte selv gård i Brejning ved Spjald i 1933, og drev den til 1969. Flyttede siden i hus i Spjald.

Gerda Christensen gik i Skovlund skole, og har været på Vinding højskole, Ry husholdningsskole, og fotograffagskolen i København. Hun er uddannet fotograf i København, og har nu hjemmearbejde som fotograf.

I ægteskabet er der børnene: II.B.2.f.1.-II.B.2.f.3.

II.B.2.f.1.

Birte Kristensen er født den 13. januar i 1935 i Brejning, og gift den 7. september 1958 i Brejning med Vagn Aage Zielke født den 11. oktober 1933 i Varde, som søn af sadelmager Hans Otto Zielke og hustru Karla Termansen, Arnbjerggade 5 Varde.

Bosat: Slotsvangen 7 Varde.

Birte Kristensen tog realeksamen fra V.G.T. i 1950. Kom på kontor hos Landinspektør L. Edens, Ringkøbing fra den 1. februar 1951 - 1. februar 1954, og var på Amtstuen i Ringkøbing fra 1. februar 1954 - 1. maj 1958, og på Amtstuen i Varde fra 1. maj 1958 - 1. oktober 1970.

Vagn Aage Zielke tog mellemskoleeksamen i 1949. Han blev udlært sadelmager 1. april 1953, var i militærtjeneste fra 11. november 1953. - 23. april 1955. Derefter var han postbud fra 1. maj 1956 - 1. april 1969, er nu bankbetjent i A/S Varde Bank, Varde hvor han har været fra 1. april 1969.

I ægteskabet er der 2 døtre begge født i Varde.

II.B.2.f.1.a). Ingelise Zielke er født den 18. juni 1959.

II.B.2.f.1.b). Annette Zielke er født den 5. april 1964.

II.B.2.f.2.

Kjeld Kristensen er født den 22. april 1937 i Brejning, han er lærer, og bor Aals-gårde v/ Helsingør.

II.B.2.f.3.

Marie Kristensen er født den 12. april 1943 i Brejning, og gift med fodermester Hans Schaaf.

Bosat: Brejnholdt pr. Varde.

I ægteskabet er der 2 børn.

II.B.2.g.

Henny Kristensen er født den 20. december 1909 i Yderik, og gift den 9. september 1934 i Torstrup med Kr. Anthonsen født den 25. april 1907 i Tistrup, som søn af Peter Anthonsen og hustru Katrine Jensen, Gødsvang.

Bosat: Yderik.

Henny Kristensen gik i Yderik skole, hun har en huslig uddannelse.

Kr. Anthonsen gik i Yderik skole, han var soldat i Sønderborg. Er landbrugsuddannet, og arbejdede det meste af tiden hjemme hos forældrene, overtog så selv fødegården i 1934.

I ægteskabet er der børnene: II.B.2.g.1. - II.B.2.g.5.

II.B.2.g.1.

Niels Sørensen Anthonsen er født den 11. maj 1935 i Yderik, og gift den 8. februar 1964 i Thorstrup med Inga Andreassen født den 19. november 1944 i Glejbjerg, Åstrup sogn, som datter af specialarbejder Alfred Andreasen og hustru Kirstine Mortensen, Bakkevej 1 Varde.

Niels Sørensen Anthonsen er formand. Bosat: Kibæk.

I ægteskabet er der 2 døtre.

II.B.2.g.1.a). Connie Sørensen Anthonsen er født den 19. juni i 1964 i Varde.

II.B.2.g.1.b). Jette Sørensen Anthonsen er født den 12. marts i 1967 i Kibæk.

II.B.2.g.2.

Dagny Anthonsen er født den 31. august 1938 i Yderik, og gift med gårdejer Erling Kristensen .

Bosat: Dyrby V/ Henne.

II.B.2.g.3.

Kaj Anthonsen er født den 13. maj 1940 i Yderik, og gift med

Jenny. Han er fabriksarbejder, og bosat Drosselvej 3 Hammerum.

II.B.2.g.4.

Villy Anthonsen er født den 24. maj 1949 i Yderik.

II.B.2.g.5.

Karl Anthonsen er født den 19. oktober 1950 i Yderik.

II.B.2.h.

Ejler Kristensen er født den 8. januar 1912 i Yderik, og døde den 30. august 1972 i Yderik. Han gik i Yderik landsby-skole, var senere på landbrugsskole. Uddannet kontrolassistent var en tid kontrolassistent i Lunde i Jylland, fik siden en ejendom i Olling Thorstrup.

II.B.2.j. Ernst Olaf Kristensen døde ca. 2 måneder gammel.

II.B.3.

Kristen Vilhelm Kristensen er født den 18. august 1867 i Yderik, og døde den 28. august 1960 i Bjeremose, han blev gift den 29. maj 1894 i Horne med Marie Uhre Thomsen, født den 10. februar 1868 i Bjeremose, og døde den 19. februar 1964 i Bjeremose.

Kristen Vilhelm Kristensen gik i Yderik skole, var derefter på Vinding Landbrugsskole. Han var soldat i Fredericia. Var uddannet landmand, og byggede selv gård i Bjeremose 1895, og afstod den senere til sin datter og svigersøn i 1926.

Marie Uhre Thomsen havde skolegang i Horne, og senere på Ollerup Højskole. Hun havde husligt arbejde, og tjente hos familie på Uhregård i Tistrup. Hun hjalp også en tid hjemme inden sit giftermål.

Bosat: Bjeremose.

I ægteskabet er der børnene: II.B.3.a. - II.B.3.c.

II.B.3.a.

Signe Kristensen er født den 17. juli 1898 i Bjerremose, og gift den 25. maj 1923 i Horne med Niels Sørensen Nielsen født den 27. juli 1898 i Strellev, som søn af gårdejer Søren Lauridsen Nielsen og hustru Ane Pedersen, Gunderup.

Bosat: Horne.

Signe Kristensen gik i Horne skole, derefter var hun på Vestbirk Højskole i 1918. Er husligt uddannet, og havde plads i Horne sogn i 2 år, derefter et ½ år i Løvet v/ Silkeborg, en tid hjalp hun også hjemme hos forældrene.

Niels Sørensen Nielsen gik i Horne-skole, og derefter på Vestbirk Højskole. Han var soldat i Århus i 1919. Er uddannet ved landbruget, han tjente så et ½ år i Gunderup, derefter hjemme hos forældrene. Han overtog fødegården i 1923, og drev

den til 1960, flyttede derefter til Horne i eget hus. Af tillids-  
hverv er han i Mejeribestyrelsen, Vurderingsmand i Ejendomskyld,  
i El-bestyrelsen i Horne m. fl.

I ægteskabet er der børnene: II.B.3.a.1. - II.B.3.a.3.

#### II.B.3.a.1.

Anna Uhre Nielsen er født den 7. august 1925 i Gunderup, og  
gift den 27. september 1951 i Horne med Jes Dygård Schmidt født  
den 10. februar 1920 i Mosgård, Horne sogn, som søn af gårdejer  
Holger Sigfred Schmidt og hustru Maren Kristensen, Mosgård Hor-  
ne.

Bosat: Horne.

Anna Uhre Nielsen gik i Horne skole, derefter var hun på Vester-  
lund Ungdomsskole, Askov Højskole, og Rødding Højskole. Har en  
huslig uddannelse. Havde pladser i hjemsognet inden giftermå-  
let.

Jes Dygård Schmidt gik i Horne skole, var siden på Dalum  
Landbrugsskole fra 1945-46, og Rødding Højskole fra 1942-43.  
Han var soldat i Randers. Er uddannet ved landbruget, og haft  
enkelte pladser i hjemsognet, inden giftermålet, dels hjemme,  
overtog så fødegården i 1951.

I ægteskabet er der 6 børn som alle er født i Horne.

II.B.3.a.1.a). Kirsten Uhre Schmidt er født den 1. februar i  
1953. Hun er lærerinde, bor i Horne.

II.B.3.a.1.b). Birtha Uhre Schmidt er født den 28. november i  
1955.

II.B.3.a.1.c). Bodil Uhre Schmidt er født den 13. august i  
1957.

II.B.3.a.1.d). Inga Uhre Schmidt er født den 5. december i  
1958.

II.B.3.a.1.e). Gerda Uhre Schmidt er født den 24. oktober i  
1960.

II.B.3.a.1.f). Holger Dygård Schmidt er født den 8. oktober  
i 1963.

#### II.B.3.a.2.

Marie Uhre Nielsen er født den 14. marts 1928 i Gunde-  
rup, og gift med Jørgen Kristensen født den 14. september i  
1923 i Bjalderup, Horne sogn, som søn af landmand Kr. Jørgen  
Kristensen og hustru Signe Pedersen.

Bosat: Enghavevej 8 Brødstrup.

I ægteskabet er der 3 børn alle født i Ølgod.

II.B.3.a.2.a.

Hanne Uhre Kristensen er født den 11. november 1947, og gift med depotindehaver Børge Verstergård.

Bosat: Reberbanen 6 Ringkøbing.

Hanne Uhre Kristensen har haft et ophold på Ølgod Ungdomsskole, er nu hjemmegående husmor, de har datteren Heidi på 3½ år.

II.B.3.a.2.b.

Aage Uhre Kristensen er født den 15. maj 1949, og gift med Kathy. Han var på Esbjerg Sømandsskole, er uddannet Matros. De bor i New Zealand.

II.B.3.a.2.c.

Frede Uhre Kristensen er født den 21. juli 1956. Han har taget realeksamen, er nu i lære som mekaniker.

II.B.3.a.3.

Ingrid Sørine Nielsen er født den 11. april 1935 i Gunderup, og gift den 19. november i Horne med Bent Kristian Kristensen født den 7. september 1932 i Thorstrup, som søn af gårdejer Jes Kristensen og hustru Mathilde Marie Terkildsens, Thorstrup Sig.

Bosat: Gunderup Varde.

Ingrid Sørine Nielsen gik i sommeren 1950 på Brejninggård Efterskole, derefter var hun på Ollerup Gymnastikhøjskole, og vinteren 1957-58 på Vestbirk Højskole, ellers havde hun forskellige pladser, hendes hobby er gymnastik.

I ægteskabet er der 2 børn begge født i Gunderup.

II.B.3.a.3.a). Niels Aage Kristensen er født den 21. juli i 1963.

II.B.3.a.3.b). Anne Marie Kristensen er født den 5. november i 1971.

II.B.3.b.

Maren Uhre Kristensen er født den 23. maj 1904 i Bjermose, og gift den 10. september 1926 i Horne med Jeppe Mortensen født den 31. august 1898 i Gørding, og døde den 23. september 1942 i Bjermose, som søn af landmand Niels Mortensen og hustru Marie Jensen, Gørding.

Bosat: Bjermose.

Maren Uhre Kristensen gik i Horne skole, var siden på Danebod Højskole i 1925, derefter på Pensionisthøjskolen ved Rude Strand. ER huslig uddannet, har haft plads i Oksbøl, og centraldame hos fasteren i Yderik.

Jeppe Mortensen gik i Horne skole, derefter var han på Holsted Efterskole. Var landbrugsuddannet, og haft plads hos hos morbroder i Bjerlose, havde senere haft plads i Lunde - Hoven m. v. Overtog konens fødegård i 1926, og afstod den til sønnen i 1960.

I ægteskabet er der børnen: II.B.3.b.1. - II.B.3.b.3.

#### II.B.3.b.1.

Niels Kristian Mortensen er født den 18. august 1927 i Bjerlose, og gift den 23. juli 1960 i Yding, Østbirk med Bodil Hovgaard Jørgensen født den 1. april i Yding, Østbirk i 1933, som datter af gårdejer Jens Peter Jørgensen og hustru Karen Hovgaard Jensen, Yding, Østbirk.

Bosat: Borgergade 20, Grinsted.

Niels Kristian Mortensen tog realeksamen i 1946 fra Nr. Nebel Realskole, er uddannet i journalistfaget blandt andet ved Vestkysten, Varde, og Ølgod, og siden 1962 lokalredaktør for Vejle Amts Folkeblad i Grindsted.

Bodil Hovgaard Jørgensen var på Uldum Højskole fra 1956-57, og havde derefter forskellige pladser indtil giftermålet i 1960.

#### II.B.3.b.2.

Vagn Uhre Mortensen er født den 1. september i 1935 i Bjerlose, og gift den 23. januar 1960 i Nr. Lyndelse med Else Johansen født den 16. marts 1934 i Jordløse, Svenborg amt, som datter af, gårdejer Otto Johansen og hustru Maren Kirstine Erlangsen, Dømmestrup.

Bosat: Brylle.

Vagn Uhre Mortensen havde efter skolen skiftevis pladser ved landbruget, og hjemme. Var soldat i Varde fra 1955-56. Kom på Kjærgård Landbrugsskole fra 1956-57. Var derefter hjemme indtil han december termin 1959 overtog gården "Ertebjerg" i Brylle, på 30 tdr. land som han havde købt for 173,000 kr., det var en ældre, men godt vedligeholdt gård, næsten uden besætning. Siden er der købt 9 tdr. land til, og bygningerne er efterhånden udvidet, og forbedret, og besætningen er nu på 35 malkekøer + opdræt, og lidt fedesvin.

Else Johansen havde efter skolen forskellige pladser i huset. I 1953 var hun på Ubberup Højskole, og 1956 uddannet som sygeplejerske, på Svendborg sygehus. Vinteren 1956-57, var hun på sindsygehospitalet i V. Vedsted, og derefter ansat på Tarm sygehus indtil 1. januar 1960.

I ægteskabet er der en datter.

II.B.3.b.2.a). Marianne Uhre Mortensen er født den 22. januar 1964 i Brylle sogn.

#### II.B.3.b.3.

Arne Uhre Mortensen er født den 1. september 1935 i Bjerlose, og gift den 2. juli 1937 i Lyhne, med Else Marie



Mortensen født den 24. april 1937 i Lyhne, som datter af Landmand Chresten Mortensen og hustru Nelly Hansen. Lyhne pr. Tarm.  
Bosat: Bjerremose, Varde.

I ægteskabet er der 3 børn, som er født i Bjerremose, Horne.

II.B.3.b.3.a). Linda Uhre Mortensen er født den 25. februar i 1962.

II.B.3.b.3.b). Jeppe Uhre Mortensen er født den 2. januar i 1965.

II.B.3.b.3.c). Jens Chr. Mortensen er født den 31. marts i 1971.

II.B.3.c.

Marie Uhre Kristensen er født den 2. september 1910 i Bjerremose, og gift den 16. maj 1946 i Horne med Peter Jensen Vestergård født den 5. april 1905 i Adsbøl, Strellev sogn, som søn af landmand Peder Vestergård og hustru Elise Jensen, Adsbøl.

Bosat: Adsbøl, Strellev.

Marie Uhre Kristensen gik i Horne skole, var siden på Uldum Højskole i 1931, er huslig uddannet. Hun har haft forskellige pladser i huset., en del på hjemegnen - Billum - Strellev, m. fl.

Peter Jensen Vestergård gik i Strellev skole, var derefter på Ryslinge Højskole, er uddannet ved landbruget. Han har haft plads i Havrebjerg på Sjælland i 3 år, siden en del pladser på hjemegnen, til han selv byggede gård i Adsbøl i 1931.

I ægteskabet er der 2 børn begge født i Adsbøl.

II.B.3.c.1).

Kr. Uhre Vestergård er født den 10. maj 1947, han er ovenbygger, bosat i Adsbøl, Strellev.

II.B.3.c.2).

Karen Margrethe Vestergård er født den 8. juli 1952, hun er kontorassistent, og bor Baldursgade 82, Esbjerg.

II.B.4.

Kjeld Anton Kristensen født den 16. januar 1870.

II.B.5.

Kristen Anton Kristensen er født 12. juli 1872 i Yderik, og døde den 2. januar 1953 i Krarup, Tistrup sogn, han blev gift den 16. december 1898 i Torstrup med Mette Bennetsen født den 12. februar 1877 i Firhøje, Torstrup sogn, og døde

den 18. juli i 1965 i Tistrup. Kristen Anton Kristensen havde selv en gård, fra 1898 til 1936, hvor han afstod den til sønnen og svigerdatter.

I ægteskabet er der børnene: II.B.5.a. - II.B.5.k.

#### II.B.5.a.

Helga Kristensen er født den 16. maj 1900 i Krarup, hun gik i Bredho skole, var senere på Roskilde Højskole fra 1921-1922, har en huslig uddannelse, og bosat ved Jens Jessen Gunderup, hvor hun er husbestyreinde.

#### II.B.5.b.

Kr. Karl Kristensen er født den 23. december 1901 i Krarup, og gift den 18. august 1926 i Tistrup med Kristine Andersen født den 15. juli 1901 i Tistrup, som datter af Pilegård Andersen og hustru Mette Johansen Pedersen, Gødsvang.

Bosat: Tistrup.

Kr. Karl Kristensen gik i Bredho Skole i 7 år, var siden på landbrugsskole, og er landbrugsuddannet, han boede på en gård fra 1926 til 36, hvor han overtog fødegården, han er i bestyrelsen for mejeriet.

Kristine Andersen gik Hauge skole i 7 år, hvorefter hun var på Kalundborg Højskole, har en huslig uddannelse.

I ægteskabet er 3 børn: II.B.5.b.1. - II.B.5.b.3.

#### II.B.5.b.1)

Kr. Pilgård Kristensen er født den 12 april 1930 i Strellev, og gift den 1. september 1962 i Varde med Ulla Tonnesen født den 2. februar 1938 i Hodde, som datter af gårdejer Thorvald Tonnesen og hustru Mette, Hodde.

Bosat: Kærbæk.

Kr. Pilgård Kristensen gik i Bredho skole, var siden på Borris Landbrugsskole, Ryslunge Højskole, og Brejninggård Efterskole, er landsbrugsuddannet, og haft plads ved landbruget på hjemegnen, en tid hjalp han til hjemme, købte så gård i Kærbæk i 1958, arbejder sideordnet på Grinstedværket.

Ulla Tonnesen gik i Hodde skole, har en huslig uddannelse, og havde en del pladser på vesteregnet som husassistent.

I ægteskabet er der 2 børn.

II.B.5.b.1.a). Kurt Pilgård Kristensen er født den 8. maj 1958 i København.

II.B.5.b.1 (b) Benny Pilgård Kristensen er født den 12. august i Hodde.

#### II.B.5.b.2)

Ove Kristensen er fabriksarbejder, og gift med Elly.

Bosat: Tingparken 18 Grinsted.

II.B.5.b.3)

Metha Kristensen er født den 4. februar 1934 i Adsbøl Strellev sogn, og gift den 2. april 1955 i Tistrup Kirke med Jakob Mortensen født den 24. juni 1931 i Sdr. Vium, som søn af forhenværende gårdejer Hans Mortensen og hustru Maria Kjær, "Hjørnebo", Sdr. Vium, Hemmet.

Bosat: Højbyvej 15, Skjern.

Metha Kristensen blev konfirmeret i 1948, var siden på Brejninggård Efterskole i 1949. Hun kom ud at tjene på gårde i Norden-skov, Tåstrup, Øtofte, og Fakse Ladeplads. Var på Ry Højskole i sommeren 1953. Derefter på Tilskøreskole i Skjern, og tjente i Sødding i 1954. Hun er i bestyrelsen for Borris Brugsforening, og Samfundet i Borris.

Jakob Mortensen blev konfirmeret i 1945, kom derefter ud at tjene ved landbruget, flere steder i Sdr. Vium, Tistrup, Hodde, og Sødding. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden fra 1951-52. Var på Hammerum Landbrugsskole fra 1952-53. Købte så gård i Højby, Borris sogn 1955. Der drives alsidig landbrug. Har været i bestyrelsen for Mejeri- Foderstof. Elektrisitets m.m.

Ægteparret har datteren Sonja Mortensen født den 19. oktober 1963.

II.B.5.c.

Anna Kristensen er født den 4. april 1904 i Krarup Sogn, og gift den 14. maj 1926 i Tistrup Kirke med Laurits Alfred Pedersen født på Fyn den 31. august 1900 og død i Nymindegab den 15. oktober 1971. Hun har haft sin skolegang i Bredho og er uddannet ved husgerning og bl. a. haft pladser i Sig og Hæsmark på Fyn.

Laurits Alfred Pedersen har haft sin skolegang på Fyn, ligesom sin uddannelse ved landbruget. Købte senere i 1927 en landejendom i Gårde, som han drev til 1941, hvorefter han købte ejendom i Frøstrup 1941. Denne ejendom havde han til 1965 og familien bosatte sig da i Nymindegab.

Ætteskabet var barnløst.

II.B.5.d.

Marie Kristensen er født den 15. februar 1906 i Krarup, Tistrup Sogn, og gift den 5. januar 1934 i Varde med Martin Madsen, søn af ~~Martin~~ Madsen og Ellen Jørgensen, Hodde. Marie Kristensens skolegang fandt sted i Bredho og derefter uddannelse indenfor husgerning med forskellige pladser på Tistrup egnen.

Martin Madsen har haft sin skolegang i Tistrup-Hodde og uddannet ved landbruget og haft forskellige pladser herindenfor. Soldatertiden foregik i Aarhus. Ligeledes har han kørt mælk for Hodde Mejeri gennem 11 år.

I ægteparret er der børnene : II.B.5.d.1 og II.B.5.d.2.

II.B.5.d.1)

Jørgen Madsen født den 30.maj 1934 i Assenbæk, Tistrup Sogn, gift med Maren Hansen, født den 14 april 1933 i Lindeballe Sogn. Jørgen Madsen er landmand og bosat i Bjerremose.

I ægteskabet er der fire børn:

Jens Madsen	født i Bjerremose	den 8.november	1958
Henry Madsen	" " "	" 31.december	1962
Grethe Madsen	" " "	" 25.maj	1965.

II.B.5.d.2)

Hans Verner Madsen født den 15.april 1943, der er ugift og bosiddende i V.Skjerninge som fodermester.

II.B.5.e.

Eskild Bennesen Kristensen er født den 11.marts 1908 i Krarup Sogn og gift den 1-december 1931 i Skovlund med Ane Petrea Kristine Kristensen født den 18.maj 1906 i Starup som datter af Peter Finsen Kristensen og Johanne Knudsen. Han er uddannet ved landbrug og haft forskellige pladser i Galtho og Hodde. Herefter købte han ejendom i Skuderup, som han drev fra 1934 til 1940. Derefter arbejdede han ved kommunen og dels ved tørvemosen.

Ane Petrea Kristine Kristensen har haft sin skolegang i Ansager og er uddannet ved husgerning på landet og haft flere pladser på Ansager og Aalling egnen.

I ægteskabet er der børnene II.B.5.e.1 - II.B.5.e.4

II.B.5.1

Bødil Kristensen født den 27.april i Borris, der er gift med Aksel Eskildsen og bosat i Grindsted.

II.B.5.e.2)

Kristian Kristensen født den 26.oktober 1933 i Ansager og gift den 5. oktober 1957 i Tistrup Sig med Elly Marie Jessen født den 18. marts 1934 i Firehøje Tostrup, som datter af Aksel Jessen og Anne Marie Tarp, Sig. Han er uddannet som frisør i Nordenskov og har aftjent sin værnepligt i Aalborg, Hjørring og Tyskland. Har haft egen salon i Aadum fra 1956-1970 og er nu ansat hos F.D.B. på møbelfabrikken i Tarm.

Elly Marie Jessen har haft sin skolegang i Yderik og er uddannet ved husgerning og senere været på Ryslinge Højskole

I ægteskabet er der to børn:

Torben Kristensen født den 24.august 1960

Lars Kristensen født den 14. april 1969.

II.B.5.e.3)

Metha Kristensen født den 15.april 1935 i Stenderup

er ugift og uddannet ved husgerning og har siden haft forskellige husbestyrerindepladser bl. a. i Hodde og Hodde Mark og har gennem de sidste 13 år været i Forum.

#### II.B.5.e.4)

Niels Peter Kristensen er født den 16. april 1940 i Stenderup Ansager Sogn og gift den 2. juni 1962 med Karla Jensen født den 25. februar 1944 i Skarrild som datter af Sigurd Jensen og Metha Jensen Skarrild.

Niels Peter Kristensens skolegang har fundet sted i Ansager og han er udlært som maler i Skjern og arbejder nu som malersvend og har bopæl i Tarm.

Karla Jensen er efter skolegangen i Rondum uddannet syerske.

I ægteskabet er der tre børn:

Susanne Kristensen er født den 14. januar 1965

Mikael Kristensen er født den 23. oktober 1966

Annette Kristensen er født den 6. marts 1969

#### II.B.5.e.5)

Anna Grethe Kristensen er født den 19. marts 1944 og afgået ved døden som 2-årig.

#### II.B.5.f.

Emma Kristensen er født den 14. juni 1910 i Tistrup og gift den 23. maj 1932 med Gravers Nielsen, der er født den 17. september 1907. Viet i Tistrup Sogn. Skolegangen fandt sted i Bredho og hun er senere uddannet indenfor husgerning og har haft flere pladser på Tistrup egnen og i Horne.

Gravers Nielsens skolegang har fundet sted i Horne og er senere uddannet indenfor landbrug, hvor han havde flere pladser på Horne egnen. Han byggede gård i Tarp 1936 og afstod den til sønnen i 1962. Købte derefter nabogården. Har været i mejeribestyrelsen og hesteforsikringen.

I ægteskabet er der børnene II.B.5.f.1) - II.b. 5.f.3)

#### II.B.5.f.1)

Esther Nielsen er født den 19. november 1932 i Tarp og gift i Lunde den 5. februar 1955 med Verner Jensen, der er født den 26. februar 1926 i Outrup som søn af Kristiane Hansine Jensen og Jens Chr. Jensen Outrup. Skolegangen fandt sted i Lydum og er senere suppleret med ophold på Vallekilde Højskole.

Verner Jensen har ligeledes gået i skole i Lydum og er siden uddannet ved landbruget. Værnepligten aftjentes i 1946-47. Har gennem de sidste 18 år selv haft ejendom i Vittarp.

I ægteskabet er der børnene II.B.5.f.1)(a)-II.B.5.f.1)(c)

II.B.5.f.3)(a)

Flemming Vejlgård er født den 10. august i Herning

II.B.5.f.3)(b)

Henrik Vejlgård er født den 21. oktober i Herning

II.B.5.f.3)(c)

Helle Vejlgård er født den 1. marts i Herning

II.B.5.g.

Agnes Kristensen er født den 27. april 1912 i Krarup og gift den 21. september 1933 i Tistrup med Niels Ole Christensen; der er søn af Chr. B. Christensen og Ane Hansen, Stauskær. Skolegangen fandt sted i Bredho og senere uddannelse ved husgerning. Desuden arbejdet som filetskærer i Esbjerg i 15 år.

Niels Ove Kristensen er født den 4. oktober 1908 i Horne. Skolegangen fandt sted i Stunsig og har senere arbejdet på Esbjerg Havn fra 1938 til 1969.

Bopæl: Hans Tavsensvej 13, Esbjerg.

I ægteskabet er der børnene II.B.5.g.1) - II.B.5.g.5)

II.B.5.g.1)

Anne Birgit Christensen er født den 7. juli 1939 i Esbjerg og gift med fisker Tage Mikkelsen.

Bopæl: Gasværksvej 50 Gilleleje.

II.B.5.g.2)

Tove Christensen er født den 8. august 1940 og gift den 3. december 1966 i Simeons Kirken i København med maler vagn Corfitz, søn af Alfred Andreas Corfitz og Ingeborg Johanne Jensen, København.

Vagn Corfitz er født den 14. juli 1942 og arbejder som maler i København.

Bopæl: Lavgaardsalle 8 Søborg.

II.B.5.g.3)

Villy Christensen er født den 22. februar 1943 i Esbjerg og gift med Hanne Lise. Han arbejder som fisker.

Bopæl: Lindevangen 15 Esbjerg.

II.B.5.g.4)

Kurt Christensen er født den 13. oktober 1945 i Esbjerg og er gift med Inger. Han arbejder som fabriksarbejder i Esbjerg og har bopæl Nygaardsvej 56.

II.B.5.g.5)

Hardy Christensen er født den 28. juli 1950 i Esbjerg.

II.B.5.h.

Godtfred Kristensen er født den 17. januar 1914 i Krarup og gift den 31. oktober 1942 i Brejning med Rosa Troelsen, der er datter af Jens Troelsen og Inger Kristine Kristensen, Ringkøbing. Skolegangen har fundet sted i Bredho og senere uddannelse ved landbruget. Ophold på Borris Landbrugsskole 1937-1938 og har haft flere pladser på hjemegnen. Har siden 1958 arbejdet som vejmand ved Videbæk Kommune.

Rosa Troelsen der er født den 6. april 1921 har gået i skole i Brejning. Siden uddannet ved husgerning og haft flere pladser på Tistrup og Ølgod egnen.

I ægteskabet er der børnene: II.B.5.h.1) - II.B.5.h.4)

II.B.5.h.1)

Villy Kristensen er født den 20. juli 1944 i Løndborg og gift med Else Lis Bjerggaard Svendsen. Han har gået på Efterskole og har efter militærtjenesten arbejdet som chauffør.

Else Lis Bjerggaard Svendsen er født den 23. august i Aars og arbejder som specialarbejder.

II.B.5.h.1)(a)

Kent Henning Bjerggaard Kristensen der er født den 9. juli 1969.

II.B.5.h.2)

Harry Kristensen er født den 18. september 1946 i Hover og gift med Anne Pedersen. Arbejder nu som smører i Herning.

II.B.5.h.3)

Jens Emil Kristensen er født den 3. december 1949 i Spjald og er ugift.

II.B.5.h.4)

Anne Marie Kristensen er født den 28. november 1953 i Spjald og arbejder nu som fotograf.

II.B.5.j.

Tage Kristensen er født den 8. marts 1915 i Krarup og afgået ved døden den 27. september 1972. Han blev gift den 28. januar 1939 i Kvong med Anna Marie Kristine Jensen, der

er datter af Peter Jensen og Ane Augusta Andersen, Kvong. Efter skoletiden i Bredho er han uddannet ved landbruget med bl. a. ophold på Borris Landbrugsskole. Han har haft flere pladser på hjemegnen. Soldatertiden aftjentes i Sønderjylland. Købte "Østerbygaard" i Nr. Vium 1939 og solgte den i 1950 og købte derefter ejendom i Vorgod. Denne ejendom drev han til 1971, og købte herefter hus i Videbæk.

Anna Marie Kristine Jensen der er født den 5. april 1912 har gået til skole i Kvong. Senere uddannet ved husgerning med forskellige pladser på hjemegnen indtil giftermålet. I ægteskabet er der børnene II.B.5.j.1)-II.B.5.j.5)

II.B.5.j.1)

Sylvia Kristensen er født den 8. juli 1939 og død 8 måneder gammel i 1940.

II.B.5.j.2)

Peter Kr. Kristensen er født den 28. august 1941 i Nr. Vium og gift med Anna. Han er nu tømrermester i Videbæk.

II.B.5.j.3)

Svend Aage Kristensen er født den 6. juni 1945 i Nr. Vium. Han er uddannet tømrer og ugift.

II.B.5.j.4)

Kurt Kristensen er født den 18. august 1948 i Nr. Vium og er gift med Gerda Jensen. I ægteskabet er der døtrene Dorte og Susanne.

II.B.5.j.5)

Sylvia Kristensen er født den 23. august 1950 i Vorgod og gift den 11. september 1971 i Videbæk med Henning Ostensen, der er søn af Aksel og Anna Maria Ostensen, Skjern. Hun har taget realeksamen i Videbæk og har senere haft ophold på Vejle Husholdningsskole. Uddannet som barneplejerske.

Henning Ostensen der er født den 7. januar 1948 i Skjern er efter skoletiden uddannet ved landbruget. Han har haft ophold på Blåkilde Ungdomsskole og Hammerum Landbrugsskole. Pladser på Herning og Jelling egnen. Soldat i Skive og Ringsted. Købte gård i Debel Mose 1971.

I ægteskabet er der børnene II.B.5.j.5)(a) og II.B.5.j.5)(b)

II.B.5.j.5)(a)

Heidi Ostensen der er født den 23. marts i Skjern.

II.B.5.j.5)(b)

Alex Ostensen der er født den 27. juni 1973 i Skjern.



II.B.5.k.

Herluf Kristensen er født den 10. april 1916 i Krarup og gift den 16. november 1941 i Nr. Virum med Kirstine Lauridsen, datter af Niels Lauridsen og Marie Jensen, Skærbæk Nr. Virum. Han har gået til skole i Bredho og har derefter arbejdet ved landbrug,brunkul,fiskeri og mejeri. Nu er han ansat som mejerist på Nr, Virum Mejeri.

Kirstine Lauridsen, der er født den 19. marts 1918 i Nr, Virum har efter skolegangen i Nr. Virum haft forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der børnene II.B.5.k.1) - II.B.5.k.3)

II.B.5.k.1)

Kaj Kristensen er født den 1. april 1942 i Nr. Vium og gift den 7. november 1970 i Brejning med Ellen Bækdal Jensen, datter af Valdemar Bækdal Jensen og Marie Andersen, Videbæk. Efter skoletiden har han arbejdet som møllersvend og været soldat i Varde. Derefter uddannet som smedesvend og er nu siden 1971 selvstændig bygmester.

Ellen Bækdal Jensen der er født den 11. september 1948 i Brejning har taget realeksamen i 1966 og er derefter uddannet som defektrice. Arbejder som sådan på Videbæk Apotek.

I ægteskabet er barnet II.B.5.k.1)(a)

II.B.5.k.1)(a)

Gitte Bækdal Kristensen er født i Tarm den 10. marts 1974.

II.B.5.k.2)

Lis Kristensen er født den 21. januar 1945 i Nr. Vium og gift med Frank Jensen, der er søn af Aage Alexander Jensen og Anna Smed Bjerg Videbæk. Efter skolegangen uddannet som syerske og er ansat som hjælpevagt på Centralsygehuset i Herning.

Frank Jensen der er født den 29. marts 1945 i Nr. Vium er uddannet som kolonialkommis med handelsskoleeksamen. Arbejdede derefter indenfor radio og TV 7 år. Militærtjenesten foregik ved Dronningens Livregiment i Aalborg, Nr. Sundby. Er nu ansat på tekstilfabrik og passer lager og regnskab.

I ægteskabet er der børnene II.B.5.k.2)(a)-II.B.5.k.2)(c)

II.B.5.k.2)(a)

Diana Søndergaard Jensen der er født den 17. juli 1966 i Snejbjerg.

II.B.5.k.2)(b)

Dennis Søndergaard Jensen der er født den 5. august 1969 i Snejbjerg.

II.B.5.k.2)(c)

Ann-Christina Søndergaard Jensen er født den 21. marts 1971 i Snejbjerg.

II.B.5.k.3)

Ole Kristensen er født den 5. juni 1947 i Nr. Virum og er gift med Jytte. Han arbejder nu som smed i Søften.

II.B.6.

Peter Larsen Kristensen er født den 18. februar 1875 i Yderik Torstrup Sogn og blev i 1905 gift med Johanne Jensigne Jensen i Horne. Han overtog ved giftermålet hustruens fødegård, som han siden forbedrede og byggede til på. Han blev uddannet som kontrolassistent og havde ophold på landbrugsskole. I en årrække var han sognerådsformand, ligesom han havde en lang række tillidsposter indenfor sognet og landbrugsforeningerne, bl. a. var han kasserer i Andelskassen. Han er afgået ved døden 11. oktober 1939.

Johanne Jensigne Jensen er født i Hornelund den 12. marts 1885, som datter af Jørgen og Mette Marie Jensen. Da hun var ret svagelig og led af en rygskade var hun indtil giftermålet hjemme og fik sin uddannelse der. Hun døde 14. maj 1939.

I ægteskabet var der ingen børn.

II.B.7.

Kristian Marius Kristensen er født den 16. august 1877 i Yderik Sogn og gift den 4. oktober 1908 i Torstrup med Martha Jensen. Han er uddannet ved landbruget og har været på Ollerup Højskole. I 1908 byggede han gården "Fredlykke" i Lykkebjerg. Gården drev han til 1940, da den blev overladt til svigersønnen Godtfred Nielsen og datteren Dagny. Han var en årrække i sognerådet, ligesom han gik stærkt ind for Afholdsforeningen. Kr. M. Kristensen døde den 6. april 1963 i Lykkebjerg.

Martha Jensen der født den 23. september 1884 i Lykkebjerg Torstrup er uddannet indenfor husgerning og havde flere pladser på egnen indtil giftermålet. Hun har ligeledes været på Ollerup Højskole. Hun døde den 3. maj 1963 i Lykkebjerg.

Ægteparret tilbragte deres otium hos datteren og svigersønnen.

I ægteskabet er der børnene II.B.7.a.- II.B.7.c.

II.B.7.a.

Anna Kjeldine Kristensen er født den 25. juli 1911 i Torstrup Sogn og blev gift den 19. februar 1933 i Torstrup med Alfred Pedersen, søn af Alfred og Marie Pedersen, Næsbjerg. Efter skolegangen i Torstrup fulgte ophold på Øl-god Efterskole 1926-27 og Kerteminde Højskole 1930-31. Uddannet indenfor husgerning og haft plads i Mejls og det meste af tiden hjemme indtil giftermålet.

Alfred Pedersen der er født den 17. november 1911 i Næsbjerg er efter skolen, uddannet indenfor landbrug og mejeri. Har indtil ægteskabet haft forskellige pladser på Torstrup egnen. Købte landejendom i 1933, som han drev til 1949. Har arbejdet på Hodde Mejeri fra 1952 til 1971.

I ægteskabet er der børnene II.B.7.a.1)-II.B.7.a.5)

II.B.7. a. 1)

Tage Pedersen der er født den 23. juli 1933 i Hodde er gift med Bodil. Han er uddannet som inseminør og arbejder nu i Saksborg ved Tønder. I ægteskabet er der to børn.

II.B.7.a.2)

Inga Pedersen der er født den 27. august 1938 blev gift den 19. februar 1958 med Gunner Hansen, der er søn af Ludvig og Birthe Kathrine Hansen, Bilstoft, Næsbjerg.

Gunner Hansen der er født den 25. november 1933 er uddannet ved landbrug og købte i 1959 gården på 58 tdr. land i Stokbæk.

I ægteskabet er der børnene II.B.7.a.2)(a)-II.B.7.a.2)(c)

II.B.7.a.2)(a)

Lillian Mølholm Hansen der er født den 28. marts 1959 i Stokbæk Sig.

II.B.7.a.2)(b)

Carsten Mølholm Hansen der er født den 8. august 1961 i Stokbæk Sig.

II.B.7.a.2)(c)

Heino Mølholm Hansen der er født den 28. november 1966 i Stokbæk Sig.

II.B.7.a.3)

Kresten Marius Pedersen der er født den 20. marts 1945 i Hodde blev gift med Edith Maren Jørgensen, der er datter af Alfred Viggo Jørgensen og Erna Thøgersen, Esbjerg. Han er efter skolen uddannet handelsmedhjælper og arbejder nu som kommis. Værnepligten er aftjent ved marinen.

Edith Maren Jørgensen der er født den 6. maj 1947 i Grimstrup er uddannet som kontorassistent og arbejder nu som sådan.

I ægteskabet er der barnet II.B.7.a.3)(a)

II.B.7.a.3)(a)

Lars Pedersen der er født den 26. februar 1973 i Esbjerg.

II.B.7.a.4)

Gudrun Pedersen der er født den 19. juni 1948 i Hodde blev gift den 28. januar 1967 i Hodde med Laurids Lauridsen, der er søn af Hans Lauridsen og Erna Madsen, Grydevad. Hun har efter skoletiden i Hodde været på Staby Efterskole og er uddannet indenfor forretning og husgerning.

Laurids Lauridsen der er født den 21. april 1946 i Grydevad, Janderup, er uddannet ved landbrug og har aftjent sin værnepligt ved CF i Middelfart. Efter at have haft for-

skellige pladser købte han gården i Snorup 1967.

I ægteskabet er børnene II.B.7.a.4)(a)-II.B.7.a.4)(c)

II.B.7.a.4)(a)

Gitte Larsen der er født den 28. juni 1967 i Snorup.

II.B.7.a.4)(b)

Jan Larsen der er født den 22. maj 1969 i Snorup.

II.B.7.a.4)(c)

Majbrit Larsen der er født den 1. juli 1970 i Snorup.

II.B.7.a.5)

Erik Pedersen der er født den 15. oktober 1952 i Hodde er efter uddannelse indenfor landbruget hjemme.

II.B.7.b.

Dagny Kristensen der er født den 8. september 1918 i Lykkebjerg blev den 17. maj 1940 gift i Torstrup med Godtfred Nielsen, der er søn af Niels Chr. og Hanne Nielsen, Malle. Efter skolegang i Torstrup er hun uddannet ved husgerning og har haft ophold på Danebod Højskole 1938. Har haft pladser på Bjermose og Vejleegnen.

Godtfred Nielsen der er født den 5. januar 1911 i Horne har gået til skole i Malle og er derefter uddannet ved landbruget. Han har været soldat i Sønderborg. Højskoleophold i Rødding 1935 og Borris Landbrugsskole i 1939. Efter forskellige pladser på Transbøl og Vejleegnen overtog han konens fødegård, som han drev til sin død den 31. august 1969. Han har været i sognerådet i en årrække og medlem af flere bestyrelser bl. a. Fredensberg Mejeri.

I ægteskabet er der børnene II.B.7.b.1)-II.B.7.b.5)

II.B.7.b.1)

Erling Marinus Nielsen der er født den 1. juni 1942 i Lykkebjerg er gift med Gudrun og arbejder som mekaniker i Tjæreborg.

II.B.7.b.2)

Niels Christian Nielsen der er født den 19. maj 1946 i Lykkebjerg er uddannet gartner og bor hjemme.

II.B.7.b.3)

Sigurd Nielsen er født den 6. marts 1950 i Lykkebjerg og er uddannet landmand og bor hjemme.

II.B.7.b.4)

Hanne Krogh Nielsen der er født den 17. juli 1960 i Lykkebjerg er uddannet som damefrisør og har bopæl hos broderen i Tjæreborg.

II.B.7.b.5)

Anne Marie Nielsen der er født den 17. juli 1960 i Lykkebjerg er skoleelev og bor hjemme.

II.B.7.c.

Eva Kristensen der er født i Fredlykke Thorstrup den 8. september 1918 blev gift den 10. november 1939 i Torstrup med Thomas William Hedevang Kristensen, der er søn af Christian Peder Christensen og Anne Christine Villasen, Tastrup Sig. Hun er uddannet ved husligt arbejde og har gået på Danebod Højskole 1938.

Thomas William Hedevang Kristensen der er født den 2. august 1911 i Tastrup, Thorstrup er efter skolegangen i Sig uddannet ved landbrug. Han havde forskellige pladser indtil han overtog fødegården i 1939 og drev denne gennem en snes år. Han har været formand i sygekassen og haft bestyrelsesposter i bl. a. i andelskassen og foderstofforeningen. Afgået ved døden 8. oktober 1971 i Tastrup, Thorstrup.

I ægteskabet er der børnene II.B.7.c.1)-II.B.7.c.2)

II.B.7.c.1)

Kirsten Hedevang Kristensen er født den 15. oktober 1943 i Tastrup og er gift med Knud Erik Termansen, der er søn af Svend Termansen og Kirstine Lund, Næsbjerg. Hun har taget realeksamen fra Sct. Jacobi Skole i Varde. Derefter en kort tid i huset og aspirant på Varde Posthus. Derefter læreruddannelse fra Ribe Statsseminarium 1966. Lærer ved Ansager Folke- og Realskole til 1969 og er nu ved Næsbjerg Skole.

Knud Erik Termansen er født den 15. maj 1944 i Næsbjerg. Efter skoletiden arbejdede han som medhjælper ved landbruget og senere i faderens vognmandsforretning. Soldat i 1963. Derefter forskellige pladser som chauffør og senere i faderens forretning som han nu har halvpant i.

I ægteskabet er der børnene II.B.7.c.1)(a)-II.B.7.c.1)(b)

II.B.7.c.1)(a)

Pernille Hedevang Termansen er født den 20. august 1970 i Næsbjerg.

II.B.7.c.1)(b)

Lene Hedevang Termansen er født den 13. marts 1973 i Næsbjerg.

II.B.7.c.2)

Kaj Hedevang Kristensen er født den 21. juni 1948 i Tastrup og blev gift den 29. juli 1972 i Øse med Inge Sofie Skærbæk Green, der er datter af Hans Green og Lydia Valborg Skærbæk Sørensen, Varde. Han har taget realeksamen fra Varde Skole i 1965 og er derefter uddannet som radiomekaniker. Militærtjeneste i Nymindegab og arbejder nu som fællesantennetekniker i Varde.

Inge Sofie Skærbæk Green har haft efterskoleophold på Brejninggård og senere arbejdet som husassistent. 4 år i

textilforretning og i fritiden deltaget i modeopvisninger i Varde og Herning. Arbejder nu gennem flere år som børnehavevikar.

I ægteskabet er der barnet II.B.7.c.2)(a)

II,B.7.c.2)(a)

Louise Hedevang Kristensen er født den 15. april 1973 i Tastrup.

II.B.8.

Johannes Kristensen er født den 15. april 1880 i Yderik og blev gift den 27. november 1903 i Torstrup med Mette Knudsen. Han havde en overgang en gård og flyttede derefter til Kjersing. Her drev han en gård til kort før 2. verdenskrig. Gården overlod han til sønnen Thormod Kristensen og flyttede derefter til Boldesager, hvor han døde i 1959.

Mette Knudsen der er født den 9. januar 1883 i Ovnbøl havde efter skolegangen forskellige pladser indtil giftermålet. Hun døde den 10 marts 1951 i Esbjerg.

I ægteskabet er børnene II.B.8.a. - II.B.8.k.

II.B.8.a.

Kristian Charles Kristensen er født den 30. november 1905 i Ovnbøl og blev gift den 28. oktober 1931 i Folding med Ingeborg Kathrine Lund, der er datter af Johannes Lund og Marine Jacobsen, Nørbølling. Efter skoletiden i Tirstrup Gjesing uddannet ved landbruget. Ophold på Klank Landbrugsskole 1926-27. Kontrolkurser. Arbejdede derefter som medhjælper og kontrolassistent ved landbruget gennem en årække. Overtog konens fødegård i 1946 og driver denne fortsat. I bestyrelsen for Brørup Eksportmarked, Folding Sygekasse, Brugsforeningen gennem 26 år, Venstreforeningen m.v.

Ingeborg Kathrine Lund er født den 7. januar 1911 i Nørbølling er efter skolen i Nørbølling uddannet ved husgerning hos forældrene. Hun er i bestyrelsen for Malt Herreds Husholdningsforening.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.a.1) - II.B.8.a.2)

II.B.8.a.1)

Minna Kristensen der er født den 23. januar 1932 blev gift den 27. juni 1952 i Folding med Hans Augustinus Hansen, der er søn af Petrea og Bennet Hansen, som begge er afgået ved døden. Hun er efter Skanderup Skole uddannet indenfor husholdning rundt på større gårde. Ry Husholdningsskole 1950.

Hans Augustnus Hansen der er født den 29. maj 1925 er uddannet ved landbruget og overtog gården "Frueholm" Ammitsbøl i 1952. Han har gået på Uldum Højskole.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.a.1)(a)-II.B.8.a.1)(c)

II.B.8.a.1)(a)

Hanne Lund Hansen der født den 22. august 1953 blev gift den 11. april 1974 med Erik Sørensen. Hun er uddannet fra Kolding Handelshøjskole og arbejder nu som Kontorassistent.

Erik Sørensen er uddannet som malersvend og arbejder som sådan i Aagaard.

II.B.8.a.1)(b)

Bent Lund Hansen der er født den 6. oktober 1954 er under uddannelse som klejnsmed og snart færdiguddannet. Han er ivrig hjemmeværnsmand.

II.B.8.a.1)(c)

Bodil Lund Hansen er født den 10. september 1961.

II.B.8.a.2)

Gerda Mette Kristensen der er født den 9. maj 1938 i Nørbølling blev gift den 9. maj 1959 i Folding med Juul Lyngby, der er søn af Carl Lyngby og Edel Grøn Pedersen, Nr. Vissing. Hun er efter skolen i Nørbølling uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser bl. a. på Sønderborgegnen. Ophold på Askov Højskole.

Juul Lyngby der er født den 20. december 1934 er uddannet ved landbruget. Ophold på Danebod Højskole og Malling Landbrugsskole. Har haft gård i Nørbølling fra 1960 og nu desuden overtaget konens fødegård fra 1974.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.a.2)(a)-II.B.8.a.2)(d)

II.B.8.a.2)(a)

Elisabeth Lyngby er født den 13. februar 1962 i Folding.

II.B.8.a.2)(b)

Vibeke Lyngby er født den 24. august 1963 i Folding.

II.B.8.a.2)(c)

Esben Lyngby er født den 6. oktober 1964 i Folding.

II.B.8.a.2)(d)

Inge Lyngby er født den 19. april 1967 i Folding.

II.B.8.b.

Jens Knudsen Kristensen er født den 27. september 1907 i Ovnbøl. Torstrup. Han har gået til skole i Torstrup og Gjesing. Uddannet ved landbruget og har gået på Vestsjællands Landbrugsskole 1932-33. Haft plads i 8 år forskellige steder på Sjælland og på hjemegnen. Arbejder nu på Svaningen Cementfabrik. Han er ugift.

Bopæl: Vestergade 23, Fåborg.

II.B.8.c.

Thormod Kristensen er født den 4. september 1909 i Ovnbøl Torstrup. Han blev gift den 2. november 1941 i Esbjerg med Berta Solvej Villadsen, der er datter af Villads Villadsen og Else Sillersens, Kragelund. Efter skolegangen i Gjesing-Torstrup er han uddannet ved landbruget og har gået på Ladelund Landbrugsskole 1936-37. Efter at have tjent hjemme hos for-

ældrene har han haft gårde i Kjersing og Brøndum. Købte derefter gård i Grimstrup, denne brændte, men blev genopbygget i 1951.

Berta Solvej Villadsen er født den 26. september 1916 i Kvaglund og har gået til skole i Boldesager. Hun er uddannet ved husgerning og i forretning. Har gået på ungdomsskole i Holsted og været på Askov Højskole.

Bopæl: Grimstrup.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.c.1)-II.B.8.c.4)

II.B.8.c.1)

Johannes Kristensen er født den 19.marts 1942 i Kjersing og gift med Lis Jørgensen. Efter Grimstrup Skole har han taget studentereksamen i Esbjerg og senere læst til læge i Aarhus. Derefter hospitalstjeneste i Brødstrup og Aarhus. For tiden er han under uddannelse som hudspecialist i København.

Lis Jørgensen har læst ved Aarhus Universitet og er nu leder af Fiolteatret i København.

Bopæl: Admiralgade 22, 1066 København.

II.B.8.c.2)

Else Kristensen er født den 2. juni 1943 i Kjersing og gift med Erik Hansen. Hun er uddannet fodplejerske i Aarhus og har arbejdet som sådan gennem flere år i Odense.

Erik Hansen er uddannet som klejnsmed og arbejder nu som værktøjer i Odense.

Bopæl: Bystævnevej 37, Odense.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.c.2)(a)-II.B.8.c.2)(b)

II.B.8.c.2)(a)

Kim Hansen er født den 5. januar 1965 i Odense.

II.B.8.c.2)(b)

Jan Hansen er født den 15. december 1968 i Odense.

II.B.8.c.3)

Annette Kristensen er født den 23. juli 1944 i Kjersing og gift med Karl Johan Feddersen, der er søn af Jens Karl Feddersen og Anna Marie Hansen. Hun er efter skoletiden i Grimstrup uddannet syerske i Esbjerg. Har arbejdet på trikotagefabrik i Herning. Hun har været på Sundeved Ungdomsskole i 1959. Efter en kontoruddannelse passer hun nu kontoret i forretningen.

Karl Johan Feddersen har gået til skole i Ringkøbing og er uddannet som blikkenslager i faderens forretning i Skagen, hvor han blev udlært i 1960. Har været på Krabbesholm Håndværkerskole og har senere arbejdet som værktøjer i faderens forretning, som han nu har overtaget.

Bopæl: Vestre Strandgade 18, Ringkøbing.

II.B.8.c.4)

Aase Mette Kristensen er født den 9. januar 1956 i Grimstrup. Hun er skolesøgende og bor hjemme.



II.B.8.d.

Maren Margrethe Kristensen er født den 11. september 1911 i Ovnbøl og blev gift den 25. oktober 1932 i Esbjerg med Hans Uglvig Christiansen, der er søn af Marius Christiansen og Anne Marie Sørensen, Fourfeldt. Efter skolen i Gjesing har hun været på Køng Højskole 1930. Hun er uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser, med det meste af tiden hjemme.

Hans Uglvig Christiansen er født den 16. januar 1907 i Toftnæs, Varde. Han har gået til skole i Sædding og er derefter uddannet ved landbruget, hvor han har haft forskellige pladser, dels ude og dels hjemme. Overtog fødegården i 1932 og drev denne til 1966. Da blev gården solgt til et byggefirma, der udstykkede den til byggegrunde. Han har ligeledes været på Køng Højskole. I tidens løb har han haft sæde i flere bestyrelser, bl. a. Brugsforeningen, Venstrevælgerforeningen og Mejeribestyrelsen.

Bopæl: Parkvej 107, Sædding.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.d.1)-II.B.8.d.3)

II.B.8.d.1)

Vagner Abel Christiansen er født den 24. februar 1934 i Fourfeldt, Guldager, og han blev gift den 25. maj 1963 i Skærup med Lise Påske Schmidt, der er datter af Bertel Schmidt og Gudrun Påskesen, Skærup Skov, pr. Vejle. Han er efter at have gået i skole i Sædding uddannet som elektriker i 1953. Efter soldatertiden ved Sjællandske Trainregiment 1954, blev han elektroingeniør fra Aarhus Elektroteknikum 1959. Har derefter været ansat som elektroingeniør ved TO-R, Siemens og arbejder nu ved Storne A/S.

Lis Påske Schmidt er født den 1. juli 1936 i Skærup. Hun er efter skolen og ungdomsskolen uddannet som sygeplejerske på Amts- og Bysygehuset i Fredericia fra 1955-58. Herefter har hun arbejdet som sygeplejerske i Vejle, Frederiksberg og Glostrup. Hun har også arbejdet på Drammen Sygehus i Norge. Arbejder nu på et plejehjem for yngre handikappede.

Bopæl: Niels Frederiksens Alle 17, Brønshøj.

I ægteskabet er børnene II.B.8.d.1)(a)-II.B.8.d.1)(c)

II.B.8.d.1)(a)

Anette Påske Christiansen er født den 26. december 1964.

II.B.8.d.1)(b)

Jesper Abel Christiansen er født den 7. juli 1966 i Rødovre.

II.B.8.d.1)(c)

Casper Abel Christiansen er født den 13. april 1971 i Rødovre.

II.B.8.d.2)

Eva Uglvig Christiansen er født den 14. august 1936 i Fourfeldt, Guldager. Hun blev gift den 1. juni 1957 i Guldager med Verner Olesen, der er søn af Niels Knudsen Olesen og Else Marie Lindballe, Tobøl pr. Guldager. Hun har efter skolegangen været på Ølgod Ungdomsskole i 1952. Blev derefter

ter uddannet ved husgerning og senere på tilskærerskole i Skjern 1956.

Verner Olesen der født den 3. januar 1934 i Tobøl, Guldager er uddannet ved landbruget indtil soldatertjenesten i Jægerspris. Han har været på Dalum Landbrugsskole og købte i 1957 gården i Skovlund.

Bopæl: "Østergård" Skovlund, 6823 Ansager.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.d.2)(a)-II.B.8.d.2)(c)

II.B.8.d.2)(a)

Gitte Olesen er født den 23. november 1957 i Skovlund.

II.B.8.d.2)(b)

Hanne Merete Olesen er født den 7. december 1961 i Skovlund.

II.B.8.d.2)(c)

Karsten Uglvig Olesen er født den 31. marts 1968 i Skovlund.

II.B.8.d.3)

John Marius Christiansen der er født den 24. marts 1941 i Fourfeldt, Guldager, blev gift den 29. juli 1962 i Tjærborg Kirke med Jette Provstgård Sørensen, der er datter af Harry Provstgård Sørensen og Mary Marie Magdalene Lauridsen, Holbæk. Han er nu fiskeskipper i Esbjerg.

Jette Provstgård Sørensen, der er født den 29. oktober på Rigshospitalet i København er nu hjemmegående husmoder.

Bopæl: Enggårdsvej 83, Sædding, 6700 Esbjerg.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.d.3)(a)-II.B.8.d.3)

(c)

II.B.8.d.3)(a)

Sonne Provstgård er født den 2. januar 1963 i Fourfeldt.

II.B.8.d.3)(b)

Lene Provstgård er født den 21. februar 1966 i Esbjerg.

II.B.8.d.3)(c)

Jannie Provstgård er født den 1. april 1973 i Esbjerg.

II.B.8.e.

Gudrun Rigmor Kristensen der er født den 21. marts 1915 i Ovnbøl blev gift den 21. april 1937 i Bryndum med Jens Hedegård Jørgensen, der er søn af Thomas Vestergård Jørgensen Anna Kathrine Hedegård, Hallum. Hun har efter skolen i Gjesing været på Klejsgård Husholdningsskole 1932-33. Hun er uddannet indenfor husholdning og har haft forskellige pladser i Esbjerg og Brejning.

Jens Hedegård Jørgensen er født den 3. april 1911 i Hallum, Kvong har gået til skole i Forum og siden uddannet ved landbruget hvor han har haft forskellige pladser bl. a. på Forumgård og i Hallum. Bestyrede fødegården fra 1932-37.

Bopæl: Bryndum.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.e.1)-II.B.8.e.4)

II.B.8.e.1)

Thomas Vestergård Jørgensen der er født den 18. januar 1938 blev gift i Jerne Kirke, Esbjerg, den 27. juli 1963 med Anny Kirstine Marie Nissen, der er datter af Julius Nissen og Lilly Laurine Petersen, Esbjerg. Han er nu minkfarmer.

Anny Kirstine Marie Nissen er født den 25. juni 1943 i Jerne, Esbjerg. Hun er uddannet husassistent.

Bopæl: Bryndumsvej 119, Bryndum, 6732 Guldager.

I ægteskabet er børnene II.B.8.e.1)(a)-II.B.8.e.1)(b)

II.B.8.e.1)(a)

Kendt Vestergård Jørgensen er født den 2. oktober 1964 i Jerne Sogn.

II.B.8.e.1)(b)

Lilian Vestergård Jørgensen er født den 5. februar 1967 i Bryndum.

II.B.8.e.2)

Jørgen Vestergård Jørgensen er født den 19. marts 1940 i Astrup, Bryndum og han blev gift den 26. januar 1963 i Hostrup med Mona Doris Christensen, der er datter af Verner Christensen og Kristine Jepsen, Hostrup. Han har gået til skole i Forum og er derefter uddannet ved landbruget indtil værnepligten ved Sydjyske CF-kolonne i Haderslev. I 1962 købte han gård i Forumlund, som han drev til 1972. Har derefter arbejdet som chauffør.

Mona Doris Christensen er født den 30. oktober 1944 i Hostrup og har gået til skole samme sted. Hun har taget handelsskoleeksamen i 1962 og blev udlært som ekspeditrice i 1963. Hun er nu hjemmegående.

Bopæl: Krogen 10, Tarp, 6732 Guldager.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.e.2)(a)-II.B.8.e.2)

(c)

II.B.8.e.2)(a)

Laila Vestergård Jørgensen er født den 18. april 1964 i Forumlund.

II.B.8.e.2)(b)

Lis Vestergård Jørgensen er født den 1. juni 1966 i Forumlund.

II.B.8.e.2)(c)

Katrin Vestergård Jørgensen er født den 25. januar 1973 i Tarp.

II.B.8.e.3)

Svend Hedegård Jørgensen er født den 31. marts 1949 i Astrup, Bryndum og blev gift i Grinsted den 21. marts 1971,

med Krista Karlsen, der er datter af Peter Karlsen og Marie Christensen, Grinsted. Han har efter folkeskolen taget handelskoleeksamen i 1967 og er uddannet indenfor spedition i firmaet P.C. Terling & Co., Esbjerg. Han har senere videreuddannet sig på sproghøjskole og har taget diplom i afsætningslære(merconom) gennem aftenskole 1971-73. Arbejder nu ved firmaet Dan-Transport i Fredericia.

Krista Karlsen er født den 22. august 1950 i Nollund, Grinsted. Hun har taget realeksamen i 1968 og er derefter uddannet som omsorgsassistent ved forsorgscentret i Ribe og D.K.T. forsorgscenter i Brejning 1970. Hun har siden virket ved centret i Brejning.

Bopæl: Plutovej 14, 7090 Brejning.

I ægteskabet er der barnet:

#### II.B.8.e.3)(a)

Louise Hedegård Jørgensen er født den 8. oktober 1971 i Brejning.

#### II.B.8.e.4)

Poul Hedegård Jørgensen er født den 31. marts 1949 i Bryndum og blev den 6. oktober 1973 gift i Vinding med Anette Lund Antonsen, der er datter af Herluf Antonsen og Lisa Eva Jørgensen, V. Vedsted. Efter skolen er han uddannet ved landbruget hjemme hos forældrene indtil soldatertjenesten i 1969. Derefter arbejdede han hjemme igen indtil han overtog gården i 1973.

Anette Lund Antonsen er født den 21. november 1951 i Vinding. Hun begyndte efter skolen en uddannelse indenfor butikslinien på handelsskolen, men brød af og tog i stedet for på Grindsted Husholdningsskole og fandt her interesse for en uddannelse som køkkenleder. Var herefter på Brandbjerg Højskole og Ankershus. Har derefter arbejdet på et plejehjem og på hospital i Esbjerg.

Bopæl: Enghavegård, Astrup, 6700 Esbjerg.

I ægteskabet er der barnet:

#### II.B.8.e.4)(a)

Henriette Hedegård Jørgensen er født den 14. juli 1974 i Astrup.

#### II.B.8.f.

Tora Kristensen er født den 9. april 1917 i Ovnbøl, Thorstrup. Hun blev gift i Jesuskirken i Valby den 21 december 1946 med Gøsta Rosén, der er søn Karl Møller Rosén og Kristina Maria Jönsson, Lund, Sverige. Hun er hjemmegående husmoder.

Gøsta Rosén der er født den 19. februar 1910 i Lund er uddannet malersvend og har siden sin militærtjeneste i Sverige haft selvstændig virksomhed som malermester.

Bopæl: Johan Krohnsvej 2, 2500 Valby.

I ægteskabet er der barnet:

#### II.B.8.f.1)

Susanne Rosén er født den 30. november 1949 i København og hun blev den 16. august 1969 gift med Lars Bønnelycke i Tåstrup. Han er søn af afdøde Erik N. M. Bønnelycke, Horsens. Efter 10 års skolegang på Skt. Joseph skole er hun uddannet som dekoratør fra Bergenholz. Hun har taget handelseksamen og har arbejdet som dekoratør i Valby.

Lars Bønnelycke der er født den 30. april 1950 i Horsens er efter skolegang på Skt. Knuds Skole i København uddannet som tømrer.

Bopæl: Nørrekær 103, 2610 Rødovre.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.f.1)(a)-II.B.8.f.1)(b)

II,B.8.f.1)(a)

Lene Maria Rosén er født den 15. december 1969 i København.

II.B.8.f.1)(b)

Claus Rosén er født den 30. maj 1972 i København.

II.B.8.g.

Verner Bjerggård Kristensen er født den 11. januar 1919 i Kjersing og blev den 19. maj 1956 gift i Klakring med Anna Buhl, der er datter af Martin Buhl og Johanne Nissen, Klakring. Han er efter skolen i Gjesing uddannet ved landbruget og har haft forskellige pladser på Fyn og hjemegnen. Købte gård i Katstrup 1956 og driver denne fortsat. Han har været i bestyrelsen for Brugsforeningen.

Anna Buhl der er født den 3. april 1932 i Klakring har gået til skole samme sted og er herefter uddannet ved husgerning. Hun har haft pladser på Fyn og i Sønderjylland, ligesom hun har været på højskole i 1952.

Bopæl: Hovedgård, Katstrup.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.g.1)-II.B.8.g.2)

II.B.8.g.1)

Peter Bjerggård Kristensen er født den 20. oktober 1957 i Katstrup.

II.B.8.g.2)

Elsø Bjerggård Kristensen er født den 13. maj 1960 i Katstrup.

II.B.8.h.

Hilda Kristensen der er født den 22. november 1920 i Kjersing blev gift den 12. november 1940 i Brøndum med Ove Anton Lygum Pedersen, der er søn af Otto Pedersen og Sidde Lygum, Solbjerg. Efter skolegangen i Gjesing er hun uddannet ved husgerning.

Ove Anton Lygum Pedersen der er født den 15. januar 1915 i Solbjerg har gået til skole i Lunde og er derefter uddannet som maskinarbejder. Han tog senere maskinisteksamen fra Esbjerg og arbejder nu som værkfører på Andels Sildeolie Fabriken i Esbjerg.

Bopæl: Krogvej 21, Esbjerg.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.h.1)-II.B.8.h.4)

II.B.8.h.1)

Otto Lygum Pedersen er født den 17. januar 1942 i Jerne. Han er udlært maskinarbejder og aftjente sin værnepligt ved marinestation Grønnedal på Grønland. Har sejlet gennem fem år efter sin maskinisteksamen med rederiet J. Lauritzen og arbejder nu på Cocio i Esbjerg.

Bopæl: Hasselvangen 10, Gesing, 6700 Esbjerg.

II.B.8.h.2)

Erling Lygum Pedersen er født den 21. marts 1945 i Jerne. Han er uddannet maskinarbejder.

Bopæl: Krogvej 21, 6700 Esbjerg.

II.B.8.h.3)

Anni Lygum Pedersen er født den 10. august 1954 i Jerne. Hun er under uddannelse som kontorist.

Bopæl: Nygårdsvej 139, 6700 Esbjerg.

II.B.8.h.4)

Jens Lygum Pedersen er født den 18. maj 1962 i Esbjerg. Han er skoleelev og hjemmeboende.

II.B.8.j.

Kjeld Kristensen er født den 22. april 1923 i Kjersing og blev gift den 10. maj 1947 i Husby med Johanne Katrine Rasmussen, der er datter af Niels Rasmussen og Maren Eriksen, Sdr. Aaby. Efter skoletiden i Gjesing er han uddannet ved landbruget, hvor han arbejdede hjemme til han var 20 år. Derefter havde han forskellige pladser på Fyn, indtil han overtog konens fødegård i 1947.

Johanne Katrine Rasmussen der er født den 31. maj 1924 i Sdr. Aaby er uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser og dels været hjemme. Hun har været på Ryslinge Højskole i 1943.

Bopæl: Sdr. Aaby, Fyn.

I ægteskabet er der børnene II.B.8.j.1)-II.B.8.j.2)

II.B.8.j.1)

Ingrid Birgit Kristensen er født den 17. februar 1948 i Sdr. Aaby og blev gift den 1. maj 1969 med Andreas Clausen, der er søn af Christian Clausen og Anne Lorentsen, Tirslund, Bevtoft. Hun har gået i skole i Husby og senere på efterskole i Nr. Aaby. Udlært indenfor kolonialfaget og handelskole i 1967. Hun har desuden været på Vejle Husholdningskole. Arbejder nu som kassedame i et supermarked i Odense.

Andreas Clausen der er født den 8. december 1946 i Tirslund har gået i Toftlund Skole og senere på Vojens Ungdomsskole. Han er udlært indenfor kolonialbranchen og har taget handelskoleeksamen 1967. Han har været ved civilforsvaret i Hobro. Senere videreuddannelse indenfor kontorfaget og er nu disponent i en større virksomhed i Odense.

Bopæl: Pederstrupvænget 1, Søhus.  
I ægteskabet er der barnet:

II.B.8.j.1)(a)

Henrik Clausen er født den 17. maj 1973 i Søhus.

II.B.8.j.2)

Niels Erik Kristensen er født den 15. april 1952 i Sdr. Aaby. Han arbejder som landbrugstekniker og bor hjemme.

II.B.8.k.

Edith Kristensen er født den 14. december 1925 i Kjersing og blev gift den 15. september 1951 i Jerne med Bent Rasmussen, der er søn af Jens Peter Rasmussen og Jenny Nielsen, Anholdt. Hun har gået i Skole i Gjesing og er uddannet i forretning.

Bent Rasmussen er født den 3. maj 1927 i Aarhus og skolegangen fandt sted i Anholdt. Senere er han uddannet som fisker og har været på søfartsskole i Grenå, ligesom han har været soldat ved marinen. Siden 1959 har han haft sin egen kutter.

Bopæl: Nørrebrogade 51, Esbjerg.

I ægteskabet er der børnene: II.B.8.k.1)-II.B.8.k.2)

II.B.8.k.1)

Bjarne Rasmussen er født den 1. august 1957 i Esbjerg

II.B.8.k.2)

Anne Birgitte Rasmussen er født den 13. juni 1963 i Esbjerg.

III.

Maren Gravesen er født den 23. august 1814 i Assenbæk og blev gift i Tistrup Kirke den 12. oktober 1839 med Niels Chr. Rasmussen. Hun er død i 1869.

Niels Christian Rasmussen er født i Transbøl, Horne, i 1814 og død i 1872. Han var gårdejer.

I ægteskabet var børnene: III.A.-III.B.

III.A.

Niels Rasmussen er født 1843 og havde bopæl i U S A.

III.B.

Gravers Rasmussen er født i 1845. Han var gift tre gange. Navnet på hans første kone kendes ikke. Der var ingen børn i første ægteskab. Hans anden kone var Kirstine Marie Poulsen.

I ægteskabet var børnene III.B.1.-III.B.7.

III.B.1.

Niels Christian Anthon Rasmussen er født i Connecticut U S A og blev gift med Inger Brink.

I ægteskabet er der børnene: III.B.1.a.-III.B.1.c.

III.B.1.a.

*Sofie Rasmussen*

III.B.1.b.

*Marie Rasmussen*

III.B.1.c.

*Helen Rasmussen*

III.B.2.

*Mette Vilhelmine Rasmussen er født i Transbøl og blev gift med Christian Sørensen, der er født den 12. juli 1873. I ægteskabet er der børnene III.B.2.a.-III.B.2.g.*

III.B.2.a.

*Christian Sørensen er født den 1. februar 1901 i Gunderup, Horne og blev gift den 21. september 1937 i Give med Marie Johansen Lundtoft, der er datter af Anders Johansen Lundtoft og Anna Hanssine Lauridsen, Give. Han har gået til skole i Horne og har senere været på kontrolskole i Viby. Arbejdede derefter flere steder som kontrolassistent bl. a. i Give. Købte gård ved Sdr. Omme i 1937 og drev denne til 1953. Han er afgået ved døden den 1. september 1953.*

*Marie Johansen Lundtoft er født den 13. juli 1905 i Give og har gået i skole i Hedegård. Hun er uddannet ved husgerning og har haft flere pladser på Giveegnen.*

*Bopæl: Kirkeby Mark, Sdr. Omme.*

*I ægteskabet er der børnene: III.B.2.a.1)-III.B.2.a.2)*

III.B.2.a.1)

*Hardy Sørensen er født den 29. maj 1941 i Sdr. Omme og er gift med Birgit Sørensen. Han arbejder som slagteri-arbejder.*

*Bopæl: Fyrvænget 302, Billund.*

III.B.2.a.2)

*Børge Sørensen er født den 31. august 1944 i Sdr. Omme og er gift med Jonna Sørensen. Han er arbejdsmand.*

*Bopæl: Nørhoved, 8766 Nr. Snede.*

III.B.2.b.

*Graves Sørensen er født den 23. maj 1902 i Gunderup og blev gift den 24. marts 1926 i Ølgod med Anna Maria Rasmussen. Efter skolegangen i Horne er han uddannet ved landbruget og har haft flere pladser i Horne. Soldat i Tønder 1924. Købte gård i Rotbøl ved Horne i 1925 og drev denne til 1971 og flyttede derefter til Tistrup. Han har været i bestyrelsen for Hesteforsikringen som takseringsmand.*

*Anna Maria Sørensen har gået i skole i Ølgod og er derefter uddannet ved husgerning. Hun har været på Ker-teminde Ungdomsskole og Højskole.*

*I ægteskabet er der børnene: III.B.2.b.1)-III.B.2.b.3)*



III.B.2.b.1)

Svend Lars Sørensen er født den 17. januar 1927 i Rotbøl, Horne, og blev gift den 28. april 1957 i Aadum med Inger Julie Iversen. Efter skolen har han gået på Spjald Efterskole 1945. Han har været soldat i Tønder 1948, hvor han ligeledes var korporal. Han er uddannet ved landbruget og har senere været på fabrik, bl. a. i Sverige. Han har nu gennem 10 år været ansat på Tarm Kedelfabrik.

Inger Julie Iversen er født den 21. december 1934 i Aadum som datter af Søren Christian Iversen og Else Katrine Jørgensen. Hun er efter skolen i Aadum uddannet servitrice og har gået på Hadsten Husholdningsskole 1956-57. Er nu ansat hos D O M I i Varde ved klargøring af nye biler.

Bopæl: Bjeremose Horne.

I ægteskabet er der børnene: III.B.2.b.1)(a)-III.B.2.b.1)(d).

III.B.2.b.1)(a)

Torben Smedegård Sørensen er født den 1. oktober 1954 i Sdr. Vium.

III.B.2.b.1)(b)

Torsten Smedegård Sørensen er født den 23. februar 1958 i Sverige.

III.B.2.b.1)(c)

Sven Erik Smedegård Sørensen er født den 12. januar 1960 i Sverige.

III.B.2.b.1)(d)

Eva Mariann Smedegård Sørensen er født den 8. oktober 1961 i Bjeremose.

III.B.2.b.2)

Kristian Sørensen er født i Horne og er gift med Sigrid. Han arbejder som kloakmester.

III.B.2.b.3)

Aage Sørensen er født i Horne og gift med Kirsten. Han er slagteriarbejder.

Bopæl: Florasvej 17, Harlev ved Aarhus.

III.B.2.c.

Marie Sørensen haves der ingen oplysninger om.

III.B.2.d.

Martin Sørensen haves der ingen oplysninger om.

III.B.2.e.

Marinus Sørensen er født den 21. august 1907 i Horne og

han blev gift den 26. november 1945 i Horne med Marie Nissen, der er datter af Peter Nissen og Ane Nielsen, Dejgård. Han har gået i skole i Horne og er senere uddannet ved landbruget. Han har haft flere pladser i Horne, Sig og Lyne. Overtog fødegården 1945.

Marie Nissen er født den 11. februar 1911 i Dejgård, Horne. Hun er efter skoletiden uddannet ved husgerning og har haft flere pladser som husassistent på hjemegnen.

Bopæl: Horne.

### III.B.2.f.

Magda Kirstine Sørensen er født den 5. november 1908 i Transbøl, Horne. Efter skolen i Horne er hun uddannet ved husgerning og har haft flere pladser på Tistrup og Horneegnen.

Bopæl: Gellerupvej 80, Varde.

### III.B.2.g.

Mette Marie Sørensen er født den 22. september 1910 og blev gift den 19. september 1933 med med Christian Pedersen, der er født den 10. februar 1902.

Bopæl: Bøgevej 12, Give.

I ægteskabet er børnene: III.B.2.g.1)-III.B.2.g.2)

### III.B.2.g.1)

Om barnet haves ingen oplysninger.

### III.B.2.g.2)

Karl Møller Pedersen er født den 7. februar 1938 og blev gift den 26. marts med Annelise Ludvig, der er født den 2. maj 1943.

### III. B. 3.

Niels Poulinus Rasmussen er født den 15. april 1872 i Trambøl, Horne sogn og blev gift den 9. november 1897 i Kvong. Efter skolen i Horne blev han uddannet tømrer og rejste i 1893 til U S A, hvorfra han kom hjem igen 1896. I 1897 overtager han ved giftermålet konens fødegård, som han drev til 1924, da han byggede hus i Kvong. Samtidig med at han drev gården drev han virksomhed som tømrer og fortsatte dermed fra huset i Kvong. Han døde den 9. marts 1951 i Kvong. Han blev gift med

Anna Margrethe Marie Thomsen, der er født den 15 maj 1868 i Kvong og død samme sted den 29. maj 1941. Hun er datter af Hans Thomsen og Anna Marie Christensen, Aasted Kvong. Efter skolegangen i Kvong er hun uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser, dog har hun mest været hjemme.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. a. - III.B.3.e.

III. B. 3. a.

Hans Langsig Rasmussen er født den 4. juli 1898 i Aasted, Kvong og blev gift den 25. september 1923 i Skrydstrup med Kirsten Marie Hedegaard, f. Mikkelsen. Hun er datter af Ole Hedegaard født Mikkelsen, og Anne Sørensen fra Bjerremose, Horne. Han har gået i Kvong skole og var senere soldat ved 18. Bat. 1918-19, infanteriet. På højskole i Roskilde vinteren 1920-21. Drev egen virksomhed, Tistrup Afholdshotel fra 1924-46. Har haft mange tillidshverv og var bl. a. i Tistrup sogneråd 1946-58, pantefoged i samme kommune 1947-66 og kasserer ved Tistrup Sygekasse 1958-69.

Kirsten Marie Hedegaard, f. Mikkelsen, er født den 29. juni 1899 i Bjerremose, Horne. Hun har gået til skole i Horne, og er uddannet syerske.

Bopæl: Søndergade 15, Tistrup.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. a. 1) - III. B. 3. a. 8)

III. B. 3. a. 1)

Børge Hedegaard Rasmussen er født den 26. februar 1921 i Horne og blev gift den 24. maj 1947 i Darum med Marie Tang Mortensen, der er datter af Hans Mortensen og Margrethe Kirstine Nissen fra St. Darum. De er begge afgået ved døden. Efter skolen blev han uddannet som tømrer i Outrup 1941. Værnepligten aftjentes ved C B U i Haderslev. Har arbejdet i Tistrup og været selvstændig i Bonnet, flyttede til Grindsted og arbejdede bl. a. gennem 16 år på Grindstedværket. I 1969 flyttede han til Varde og arbejder nu i et firma der. Han har været i bestyrelsen for tømrernes fagforening i Grindsted, heraf 10 år som formand. Endvidere med i bestyrelsen for Ribe Amts Svendeprovekommission.

Marie Tang Mortensen er født den 2. december 1924 i Darum, hvor hun også har gået i skole. Højskoleophold 1944. Ansat ved Jydsk Telefon 1953 i Grindsted som telefonist og senere kontorassistent. Afdelingen flyttedes senere til Varde, hvortil hun nu er overflyttet siden 1970.

Bopæl: Ringkøbingvej 22, 6800 Varde.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. a. 1) (a) - III. B. 3. a. 1) (b)

III. B. 3. a. 1) (a)

Hans Kurt Langsig Rasmussen er født i Tistrup den 25. oktober 1948 og gift med Hanne Grethe Nielsen. Han er uddannet konstruktør.

Bopæl: Nikolajkirkestræde 11, 6800 Varde.

III. B. 3. a. 1) (b)

Preben Tang Rasmussen er født i Bonnet den 5. september 1951. Han er uddannet radiotekniker og bor hjemme.

III. B. 3. a. 2)

Anne Grethe Rasmussen er født i Tistrup den 25. marts 1926 og gift den 19. maj 1962 i Skanderup med Kristian Holger Jochumsen, der er søn af Peder Christian Jochumsen og Kirstine Marie Pedersen, Krogager. De er begge afdøde. Efter skolegan-

gen, 5 måneder på Jebjerg Ungdomsskole og 5 måneder på Testrup Sygeplejehøjskole. Hun er uddannet som sygeplejerske på Varde Sygehus 1951. Derefter ansat som hjemmesygeplejerske og arbejder nu som sådan.

Kristian Holger Jochumsen er født den 9. januar 1922 og har efter skolen medvirket som hjælper på faderens gård, kun afbrudt af soldatertjeneste i 1943. Han overtog slægtsgården i 1959 og drev den til 1961, da den blev solgt. Han arbejder nu som specialarbejder i Tistrup.

Bopæl: Møllegade 10 6862 Tistrup.

I ægteskabet er der ingen børn.

### III. B. 3. a. 3)

Tove Rasmussen er født den 16. juni 1927 i Tistrup og gift den 17. juli 1949 i Tistrup Kirke med Niels Urup Pedersen, der er søn af Niels Urup Pedersen og Marie Oline Kristiansen. Hun har gået til skole i Tistrup og derefter i en del år arbejdet som syerske og er nu ekspeditrice i en forretning.

Niels Urup Pedersen er født den 7. november 1923 i Tistrup, hvor han også har gået i skole. Efter skolegangen har han arbejdet i nogle år ved landbruget og blev efter soldatertiden ansat ved Jydsk Telefon. Her har han været gennem mere end 25 år og arbejder her stadig som overmontør.

Bopæl: Jagtvej 16 Grindsted.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. a. 3) (a) - III. B. 3. a. 3) (c)

### III. B. 3. a. 3) (a)

Henning Urup Pedersen er født den 23. marts 1951 i Grindsted.

### III. B. 3. a. 3) (b)

Thomas Urup Pedersen er født den 27. juni 1954 i Grindsted.

### III. B. 3. a. 3) (c)

Ole Urup Pedersen er født den 5. april 1968 i Grindsted.

### III. B. 3. a. 4)

Anna Rasmussen er født den 16. februar 1929 i Tistrup og blev gift den 19. januar 1952 i Tistrup. Efter skolegangen har hun haft forskellige pladser og arbejder nu som bagerimedhjælper. Hun er gift med Kristian Thøgersen, der er søn af Karl Thøgersen og Anine Jensen, Tistrup.

Kristian Thøgersen er født den 16. august 1922 i Tistrup, og er søn af vognmand Karl Thøgersen og Anine Jensen, Tistrup. Han er afgået ved døden i Krogager den 12. august 1972. Kristian Thøgersen arbejdede som frisør.

Bopæl: Storegade, Krogager, 7200 Grindsted.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. a. 4) (a) og III. B. 3. a. 4) (b)

### III. B. 3. a. 4) (a)

Karl Thøgersen er født den 17. februar 1952 i Grindsted og er nu mekaniker.

III. B. 3. a. 4) (b)

Kirsten Marie Thøgersen er født den 8. november 1957 i Krogager, hun er skolesøgende.

III. B. 3. a. 5)

Kirsten Rasmussen er født den 30. november 1930 i Tistrup og blev gift den 20. oktober 1956 med Henning Brolin Thomsen, der er søn af stationsmester Ejnar Karl Thomsen og Ottomine Andreassen, Sulsted.

Henning Brolin Thomsen er født den 14. marts 1924 i Hvorupgaard, Hvorup. Han er uddannet mejerist.

Bopæl: Bøgevej 8, 6862 Tistrup.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. a. 5) (a) og III. B. 3. a. 5) (b)

III. B. 3. a. 5) (a)

Lene Brolin Thomsen er født den 6. december 1957 i Lunderskov, hun er skoleelev.

III. B. 3. a. 5) (b)

Søren Brolin Thomsen er født den 2. marts 1962 i Kolding og er ligeledes skoleelev.

III. B. 3. a. 6)

Else Rasmussen er født den 14. november 1935 i Tistrup. Hun har taget mellemskoleeksamen fra Esbjerg Statsskole 1952 og været på Rødkilde Højskole i 1954. Derefter uddannelse som sygeplejerske på Varde Sygehus 1955-58. Har blandt andet været på Rigshospitalet, Maria Sygehus Helsingfors og siden 1963 på Centralsygehuset i Esbjerg, hvor hun nu arbejder som afdelingssygeplejerske.

III. B. 3. a. 7)

Poul Langsig Rasmussen er født den 9. januar 1937 og gift den 3. januar 1960 i Øse med Elly Solvejg Nielsen, der er datter af Kristian Nielsen og Ane Jebbine Marie Kirstine Jepsen, Øse. Efter skolen i Tistrup er han uddannet som tømrer i Lindbjerg 1956. Efter soldatertiden ved Jydske Ingeniørregiment i 1957 har han arbejdet ved firmaet S. Sørensen og Søn i Varde.

Elly Solvejg Nielsen er født den 15. april 1937 i Øse, hvor hun også har gået i skole. Efter 4 år i huset påbegyndte hun en uddannelse som sygeplejerske, men måtte opgive denne på grund af sygdom. Arbejdede indtil giftermålet som ekspeditrice i en slagterforretning.

Bopæl: Møllegade 15, 6862 Tistrup.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. a. 7) (a) - III. B. 3. a. 7) (c)

III. B. 3. a. 7) (a)

Hans Langsig Rasmussen er født den 2. juni 1960 i Tistrup.

III. B. 3. a. 7. (b)

Per Langsig Rasmussen er født den 14. maj 1962 i Tistrup.

III. B. 3. a. 7) (c)

Søren Langsig Rasmussen er født den 2. september 1963 i Tistrup.

III. B. 3. a. 8)

Ole Hedegaard Rasmussen er født den 17. januar 1944 i Tistrup og blev gift den 4. januar 1969 i Thorstrup med Dagmar Haslund Hansen, der er datter af landmand Frede Haslund Hansen og Lovise Kirstine Jørgensen, Olling, Sig. Han har efter skolen været på efterskole og på Askov Sløjdscole. Derefter uddannet som murer. Militærtjeneste i Varde og ved F N på Cypern. Byggede eget hus i 1969 og begyndt som selvstændig i 1973.

Dagmar Haslund Hansen er født den 17. maj 1950 i Olling. Hun har taget realeksamen og handelseksamen og arbejder nu ved Ribe Amts Nordre Landbrugsregnskabskontor, Varde.

Bopæl: Agerskovvej 6862 Tistrup.

I ægteskabet er der barnet III. B. 3. a. 8) (a)

III. B. 3. a. 8) (a)

Pernille Haslund Rasmussen er født den 15. juni 1969 i Tistrup.

III. B. 3. b.

Gravers Rasmussen er født den 9. august 1900. Efter skolen arbejdede han nogle år ved landbruget indtil 1924, da han fik kørekort, arbejdede derefter nogle år som chauffør, sidst som privatchauffør for en kunsthandler. I 1933 gik han ind i hotel-faget, og var blandt andet portier på Bornholm gennem 12 sæsoner. Den store hobby er at rejse og opsøge nye rejsemål, det er indtil nu blevet til 24 lande, og håbet er at nå mange endnu.

Bopæl: Guldbergshave 3, 2200 København N.

III. B. 3. c.

Kirstine Marie Rasmussen er født den 29. juli 1902 i Kvong og blev gift samme sted den 30. november 1937 med Morten Refstrup Jensen, der søn af Kresten Jensen og Maren Refstrup fra "Kjærgaard" Videbæk. Efter skoletiden forskellige pladser og ophold på Roskilde Højskole 1925. Uddannet damefrisør med arbejde i København, Møn og Tjereborg. Selvstændig i Videbæk fra 1932-37 og derefter husmoder på gården.

Morten Refstrup Jensen er født den 1. november 1909 i Videbæk og død i Nr. Vium den 8. november 1963. Efter skolen blev han uddannet ved landbruget og var på landbrugsskole i Ladelund. Soldatertid ved 6. bataillon i Viborg, hvorfra han blev hjemsendt som korporal. Bestyrer på "Ottinggaard" 1936 og købte i 1937 selv gård i Sønderup, Nr. Vium. Gården nedbrændte halvt i 1945, men blev genopbygget, og han passede den mønsterværdigt til sin død i 1963.

Bopæl: Sandbækalle 2, 6920 Videbæk.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. c. 1) - III. B. 3. c. 5)

III. B. 3. c. 3) (d)

Michael Langsig Jensen er født i Barde den 19. januar 1974.

III. B. 3. c. 4)

Grethe Langsig er født den 10. december 1942 i Tarm, Eg-vad, og blev gift i Videbæk den 27. januar 1973 med Steffen Holm, der er søn af handelsgartner Erik Holm og Alma Jensen, Holstebro. Efter skolen lærte hun husholdning og var bl. a. i England 1 år. Derefter uddannet tilskærer på Københavns Tilskærerakademi og arbejdede som tilskærer i Herning. Igen til København og blev uddannet sygehjælper på Bispebjerg Hos-pital og var der i 2 år og senere på Centralsygehuset i Es-bjerg. Steffen Holm er født den 20. april 1944 i Holstebro og er efter skolen uddannet som elektriker i 1966. Efter solda-tertiden i 1967 er han uddannet elkraftmekaniker ved flyve-våbnet og har været på Grønland i to år. Arbejdede derefter som skibselektriker i Esbjerg og arbejder nu på en mælkekon-denseringsfabrik i Holstebro, hvor familien købte hus i 1974.

Bopæl: Baunevej 2, Hornshøj, 7500 Holstebro.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 3. c. 4) (a) og

III. B. 3. c. 4) (b)

III. B. 3. c. 4) (a)

Peter Holm er født den 9. maj 1973 i Holstebro.

III. B. 3. c. 4) (b)

Lars Holm er født den 8. maj 1974 i Holstebro.

III. B. 3. c. 5)

Arne Refstrup Jensen er født i Nr. Vium den 6. oktober 1945. Han er uddannet rørsmed.

Bopæl: Solsøhedevej, Videbæk.

III. B. 3. d.

Anna Marie Rasmussen er født i Aasted, Kvong, den 10. a-pril 1906 og blev gift i København med Erik Rasmussen, der er søn af postpakmester Rasmus Vilhelm Rasmussen og Marie Nicoline Sørensen, Stubbekøbing. Efter skolen har hun haft ophold på Roskilde Højskole og er uddannet sygeplejerske på Stubbekøbing Sygehus.

Erik Rasmussen er født den 11. september 1908 i Stubbe-købing og død samme sted den 12. april 1974. Efter skolen er han uddannet som blikkenslager. Han har en kort overgang haft købmandsforretning i København og senere tobaksforretning i Esbjerg. Efter 1936 har han arbejdet som metalsliber og ke-delsmed i Stubbekøbing.

Bopæl: Vestergade 45, 4850 Stubbekøbing.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 3. d. 1) og III. B. 3. d. 2)

III. B. 3. d. 1)

Lis Langsig er født i København den 21. april 1933 i Kø-benhavn og blev gift den 26. december 1952 med finmekaniker Palle Ørby Rasmussen. Skilt i oktober 1957. Gift anden gang med sporvejsfunktionær Ove Jensen, der er født den 15. april

1930 i Ansager. Efter realeksamen i Stubbekøbing Skole er hun uddannet indenfor manufaktur og har taget handelsskoleeksamen. Siden 1955 ansat ved Toldvæsenet, hvor hun nu har en tjenestemandsstilling som kontorassistent.

Bopæl: Randkløve Alle 152, II, 2770 Kastrup.

I første ægteskab er der børnene III. B. 3. d. 1) (a) og III. B. 3. d. 1) (b)

III. B. 3. d. 1) (a)

Anne-Marie Langsig Jensen er født den 5. juni 1953 i Stubbekøbing. Hun er nu biblioteksstuderende.

Bopæl: Augustagade 30, st. th., 2300 København S.

III. B. 3. d. 1) (b)

Peer Ørby Jensen er født den 17. august i Stubbekøbing. Efter studentereksamen i 1974 blev han indkaldt til marinen.

III. B. 3. d. 2)

Poul Langsig er født i Stubbekøbing den 10. august 1940 og blev gift samme sted den 28. marts 1964 med Annelise Nilsson, der er datter af rigger Karl Nilsson og Emly Mellon Hansen, København. Efter mellemskoleeksamen er han udlært typograf og har desuden haft ophold på Esbjerg Højskole.

Annelise Nilsson er født den 22. april 1942 i Taarnby. Hun har efter mellemskoleeksamen taget handelsmedhjælpereksamen og været på Esbjerg Højskole. Arbejder nu som skolesekretær.

Bopæl: Hjortespringparken, 2730 Herlev.

I ægteskabet er der barnet:

III. B. 3. d. 2) (a)

Mette Langsig er født den 29. september 1964 i København.

III. B. 3. e.

Thomas Langsig er født i Kvong den 28. august 1911 og blev gift den 30. november 1935 i Århus med Sonja Erena Sørensen, der er datter af former S. P. J. N. Sørensen og Marie Kirstine Nielsine Mortensen. Efter skoletiden udlært som automekaniker hos Nafta Bencinkompagni i Esbjerg og fra 1934 hos samme firma i Århus. Fra 1943 sprøjtemester på Carl Flachs Garverier, Århus gennem 24 år, indtil garverierne flyttede til Ebeltoft. Siden 1967 hos X-ophan, plast emballage, hvor han stadig arbejder som trykker.

Sonja Erena Sørensen er født den 17. juni 1915 i St. Pauls sogn, Århus. Efter skolegangen er hun uddannet ved husligt arbejde, og havde flere pladser indtil giftermålet.

Bopæl: Horsensgade 15, III, 8000 Århus C.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 3. e. 1) - III. B. 3. e. 4)

III. B. 3. e. 1)

Ilona Langsig er født den 25. august 1936 i Århus og blev gift den 24. marts 1956 i Århus Domkirke med Henning Mølgaard, der er søn af Peter Christian Mølgaard og Erna Josefsen, Århus. Efter mellemskoleeksamen påbegyndt uddannelse som modist, men



afbrød uddannelsen ved giftermålet. Fra 1962-65 ansat i Restaurant "Søsporten" ved lystbådehavnen i Århus. Fra 1965-66 i Århus Bowlinghal som receptionist og omstillingsdame og igen fra 1967-72 i restaurant "Søsporten". Siden 1972 ansat i restaurant "Greven og Baronen" i Århus.

Henning Mølgaard er født den 14. marts 1935 i Århus. Efter mellemskoleeksamen arbejdet på Carl Flachs Garverier. Værnepligtig 1955 og sergentskole i Ringsted. Sergent 1955-56 på Hvorup kaserne ved Nr. Sundby. 1964 formand for Garvernes Fagforening. Siden 1965 ansat hos Aarhus Stifts Bogtrykkeri, Holme afdelingen. Bestyrelsesmedlem i Stiftsbogtrykkeriets Idrætsafdeling. Indenfor de senere år har han erhvervet flere jyske og danske mesterskaber i bowling.

Bopæl: Rundhøjalle 103, II, Holme, 8270 Højbjerg.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 3. e. 1) (a) og III. B. 3. e. 1) (b)

III. B. 3. e. 1) (a)

Mariann Langsig Mølgaard er født i Viby J. den 27. september 1956. Hun arbejder nu som pædagogisk forpraktikant.

III. B. 3. e. 1) (b)

Henrik Mølgaard er født den 8. september 1962 i Århus og er skolesøgende.

III. B. 3. e. 2)

Eva Langsig er født den 3. juli 1944 og er gift med kommunalarbejder Carlo Betti.

Bopæl: Frydenlundsalle 45, II, Århus V. 8210.

I ægteskabet er der to børn.

III. B. 3. e. 3)

John Langsig er født den 18. februar 1946 i Sct. Lukas sogn, Århus. Efter skolen blev han ansat på Århus Slagtehus som slagteriarbejder i tre år og arbejder nu som driftsleder. Han var soldat i Fredericia i 1966.

III. B. 3. e. 4)

Per Langsig er født den 18. juli 1947 i Århus og blev gift med Elisabeth Margrethe Hededal, der er datter af Folmer Hededal og Petra Marie Margrethe Jæger, Viby J. Skolegang i Læssøesgades Skole i Århus. Militærtjeneste ved Jydsk Telegrafregiment i Århus og derefter ansættelse ved Århus offentlige Slagtehus som slagteriarbejder.

Elisabeth Margrethe Hededal er født den 26. februar 1948.

Bopæl: Moltkesvej 5, st., 8260 Viby J.

I ægteskabet er der børnene III. B. 3. e. 4) (a) -

III. B. 3. e. 4) (c)

III. B. 3. e. 4) (a)

Vibeke Margrethe Langsig er født den 20. august 1965 i Århus.

III. B. 3. e. 4) (b)

Charlotte Langsig er født den 8. december 1969 i Århus.

III. B. 3. e. 4) (c)

Pernille Langsig er født den 10. oktober 1972 i Århus.

III. B. 4.

Maren Rasmussen er født 1874 i Transbøl, Horne sogn. Hun blev gift i Horne Kirke 1898 med Bennet Eskesen Nielsen, der er søn af Kristian Eskesen Nielsen og Mette Marie Linding, Horne. Hun blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet. Hun døde i 1951.

Bennet Eskesen Nielsen er født den 7. marts 1872 i Hornelund. Han er uddannet indenfor landbruget og ved giftermålet købte han en ejendom i Hornelund, som han havde i nogle år, indtil han overtog hustruens fødegård i Transbøl. Her var han i en årrække revisor ved mejeriet. Værnepligten aftjente han i Fredericia. Deres sidste leveår tilbragte ægteparret i Horne By. Bennet Eskesen Nielsen døde i maj 1952.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. a. - III. B. 4. j.

III. B. 4. a.

Kristian Nielsen er født i 1899 og død i 1902.

III. B. 4. b.

Kirstine Marie Nielsen er født den 8. februar 1903 i Hornelund, Horne, og blev gift i Aarre den 30. november 1934 med Niels K. Therkildsen, der er søn af Johannes Godtfred Therkildsen og Marie Nielsen, Næsbjerg. Efter skolegangen i Horne er hun uddannet ved husgerning og har bl. a. været husassistent og kokkepige i Varde inden giftermålet.

Niels K. Therkildsen er født den 9. juli 1885 i Biltoft og død i Aarre den 10. maj 1963. Han har gået i skole i Næsbjerg og er derefter uddannet ved landbruget, det meste af tiden hjemme hos forældrene. Han købte gård i Aarre omkring 1920 og drev denne til 1959.

Bopæl: Elmegade 15, Aarre.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. b. 1) - III. B. 4. b. 4)

III. B. 4. b. 1)

Erik Bennet Therkildsen er født den 20. januar 1935 i Aarre og blev gift den 5. november 1955 i Skads med Birthe Jensen, der er datter af Jens-Christian Jensen og Sigrild Jensen. Han har gået i skole i Aarre og aftjent sin værnepligt i Varde. Familien er udvandret til Canada, hvor han nu har sin egen virksomhed som landbrugsmaskinforhandler.

Birthe Jensen er født den 7. januar 1937 i Skads og har gået i skole i Skads Brixbøl.

Bopæl: Post. Bøx 254, Russell Ontario, Canada.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. b. 1) (a) - III. B. 4. b. 1) (e)

III. B. 4. b. 1) (a)

Niels-Christian Therkelsen er født den 22. februar 1956 i Aarre.

III. B. 4. b. 1) (b)

Sigrid Marie Therkelsen er født den 2. april 1957 i Aarre.

III. B. 4. b. 1) (c)

Johnny Bennet Therkelsen er født den 19. juni 1961 i Russell Ontario, Canada.

III. B. 4. b. 1) (d)

Magrethe-Elisebeth Therkelsen er født den 2. oktober 1962 i Winchester, Canada.

III. B. 4. b. 1) (e)

Annette Therkelsen er født den 11. januar 1967 i Winchester, Canada.

III. B. 4. b. 2)

Hilda Marie Therkildsen er født den 22. juni 1937 i Aarre og blev gift samme sted den 17. september 1960 med Flemming Ib Hansen. Efter skolegangen i Aarre er hun uddannet servitrice og arbejder som sådan på "Proppen" i Esbjerg.

Flemming Ib Hansen er født den 3. april 1937 i Blaahøj og er uddannet mejerist.

Bopæl: Fyrparken 38, Esbjerg.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. b. 2) (a) og

III. B. 4. b. 2) (b)

III. B. 4. b. 2) (a)

Arvid Hansen er født den 16. januar 1961 i Fredericia.

III. B. 4. b. 2) (b)

Benny Hansen er født den 16. januar 1961 i Fredericia.

III. B. 4. b. 3)

Helga Therkildsen er født den 22. juni 1937 i Aarre og gift samme sted den 9. april 1957 med Evald Hansen, der er søn af Johannes og Anna Marie Hansen, Fåborg, Varde. Hun leder køkkenet på Tofterup Hotel og serverer ligeledes.

Evald Hansen er født den 6. august 1926 i Fåborg, Varde. Han er uddannet ved landbruget og købte ejendom i 1956, men denne blev nedlagt i 1966 og han arbejder nu på en møbelfabrik i Tofterup.

Bopæl: Poulund, 7200 Grindsted.

I ægteskabet er der børnene III. B. 4. b. 3) (a) -

III. B. 4. b. 3) (f)

III. B. 4. b. 3) (a)

Niels Therkelsen Hansen er født den 15. april 1956. Han er i lære som tømmer.

III. B. 4. b. 3) (b)

Erik Therkelsen Hansen er født den 15. april 1956 i Esbjerg. Han er nu murerlærling.

III. B. 4. b. 3) (c)

Johannes Hansen er født den 14. juni 1957 i Starup og er nu i lære som elektriker.

III. B. 4. b. 3) (d)

Preben Hansen er født i Starup den 18. juni 1958.

III. B. 4. b. 3) (e)

Marianne Hansen er født den 2. maj 1962 i Starup og er skolesøgende.

III. B. 4. b. 3) (f)

Elin Hansen er født den 2. juli 1967 i Starup og er ligeledes skolesøgende.

III. B. 4. b. 4)

Ella Therkildsen er født den 16. juni 1939 i Aarre og blev gift samme sted med Niels E. Pagård, der er søn af husmand Ole Pagård og Anna Marie Knudsen, Roust, Varde.

Niels E. Pagård er født den 17. april 1936 i Roust. Han er nu gårdejer.

Bopæl: Kvong, 6800 Varde.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. b. 4) (a) -

III. B. 4. b. 4) (c)

III. B. 4. b. 4) (a)

Magne Henning Pagård er født i Lifstrup den 6. november 1960.

III. B. 4. b. 4) (b)

Anna Marie Pagård er født den 3. december 1962 i Lifstrup.

III. B. 4. b. 4) (c)

Brian Pagård er født den 12. april 1966 i Kvong.

III. B. 4. c.

Mette Kristine Nielsen er født den 31. oktober 1904 i Horne og blev gift den 31. oktober 1937 samme sted med Kristian Magnus Nielsen, der er søn af landmand Niels Peter Nielsen og hustru Anne-Marie, Skanderborg. Efter skolen i Horne har hun været på Borris Husholdningskole. Uddannet indenfor husgerning og har haft forskellige pladser som husassistent i Frisvad og Horne.

Kristian Magnus Nielsen er født den 27. juni 1905 i Skanderborg. Han har gået i skole i Skanderborg og senere været på højskole. Han har arbejdet med dræning og på fabrik, sidst på Varde Stålværk. En kort overgang havde han en landejendom i Harkes. Han døde i november 1969.

Bopæl: Viaduktvej 3, Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. c. 1) - III. B. 4. c. 5)

III. B. 4. c. 1)

Niels Peter Nielsen er født den 20. maj 1938 i Horne og blev gift den 30. marts 1963 i Nordborg med Gerda R. Jørgensen, der er datter af gårdejer Hans Jørgensen, Nordborg. Han er nu postbud.

Gerda R. Jørgensen er født den 5. juli 1942 i Nordborg og er hjemmegående husmoder.

Bopæl: Drejøvej 2, 6430 Nordborg.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. c. 1) (a) - III. B. 4. c. 1) (c)

III. B. 4. c. 1) (a)

Torben Nielsen er født i Nordborg den 20. august 1963.

III. B. 4. c. 1) (b)

Flemming Nielsen er født i Nordborg den 12. maj 1966.

III. B. 4. c. 1) (c)

Anette Nielsen er født i Nordborg den 26. maj 1968.

III. B. 4. c. 2)

Bennet Nielsen er født den 13. oktober 1939 i Harkes og blev gift den 13. juli 1963 i Tandslet med Inger Marie Kyhn, der er datter af fabriksarbejder Hans Peter Kyhn og Marie Margrethe Bladt, Tandselle, Tandslet. Han har gået til skole i Ølgod Byskole og var samtidig mælkedreng før og efter skoletid. Om sommeren var han ude at tjene, med skolegang onsdag og lørdag formiddag. Efter skoletiden havde han forskellige pladser på landet indtil sin soldatertid. Efter denne tog han til Danfoss, hvor han har arbejdet siden 1960.

Inger Marie Kyhn er født den 9. december 1941 i Mommark, Lysabild. Efter skoletiden kom hun ud at tjene som 14 årig, og havde forskellige pladser i huset, bl. a. i Jestrup, Mindebjerg, Kirke-Hørup og Fynshav. Endvidere har hun arbejdet som servitricer og været i kantinen på Danfoss. Efter giftermålet er hun hjemmegående husmoder.

Bopæl: Gyvelvej, Launsby, 6430 Nordborg.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. c. 2) (a) - III. B. 4. c. 2) (c)

III. B. 4. c. 2) (a)

Anna Mette Marie Nielsen er født i Sønderborg den 7. oktober 1964.

III. B. 4. c. 2) (b)

Kirsten Margrethe Nielsen er født i Sønderborg den 12. februar 1966.

III. B. 4. c. 2) (c)

Hans Kristian Nielsen er født i Sønderborg den 1. januar 1972.

III. B. 4. c. 3)

Anne Marie Nielsen er født den 23. september 1940 i

Ølgod og blev gift samme sted den 25. august 1962 med Søren P. Sørensen, der er søn af bedemand og tidligere gårdejer Hans Kr. Sørensen og Dagny Andersen, Ølgod. Efter skolen har hun været i huset og haft plads på landet. Siden været 4 år på cigarfabrik i Holstebro. Ved giftermålet hjemmegående husmoder og videreuddannet sig på aftenskole med statskontrolleret fagprøve i kontorbogføring for at kunne hjælpe i forretningen.

Søren P. Sørensen er født den 10. juni 1939 i Hejbøl, Ølgod. Han har gået til skole i Hejbøl og derefter været karl på gården hos sin fader, samt haft plads ude 1 år. Værnepligten var som dragon i Holstebro. Efter denne var han i tømrerlære og blev svend i 1964. Købte hus i Krusbjerg 1964. Dette hus har tidligere været beboet af Niels Kr. Graversen, som havde testamenteret det til Ølgod Kommune, såvidt vides som legat. Siden november 1969 har han været selvstændig tømrermester.

Bopæl: Krusbjerg, 6870 Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. c. 3) (a) -  
III. B. 4. c. 3) (c)

III. B. 4. c. 3) (a)

Pia Sørensen er født den 19. marts 1963 i Ølgod.

III. B. 4. c. 3) (b)

Hans Kristian Sørensen er født den 30. maj 1964 i Krusbjerg, Ølgod.

III. B. 4. c. 3) (c)

Anni Sørensen er født den 27. december 1966 i Krusbjerg, Ølgod.

III. B. 4. c. 4)

Johannes Nielsen er født den 30. marts 1943 i Ølgod og er nu oversergent.

Bopæl: Viaduktvej 3, Ølgod.

III. B. 4. c. 5)

Maren Nielsen er født den 28. januar 1948 i Ølgod og blev gift her den 28. maj 1966 med Erik E. Noesgaard, der er søn af Vagn Noesgaard og Valborg Rasmussen, Ringkøbing. Efter skolen uddannet indenfor forretning, trikotage og kolonial, ligesom hun også har været i huset og arbejdet på Danfoss. Efter købet af forretningen har hun arbejdet i messen i Borrislejren.

Erik E. Noesgaard er født den 26. marts 1942 i Holbæk. Efter skolen blev han uddannet som frisør i 1962. Derefter bager i Ringkøbing fra 1962-66 og siden fabriksarbejder hos Danfoss, hvor han blev uddannet som maskinarbejder og tog teknisk forberedelseseksamen. I 1973 købte han møbelforretning i Borris og nedsatte sig som møbelhandler.

Bopæl: Storegade 12, 6931 Borris

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. c. 5) (a) og  
III. B. 4. c. 5) (b)

III. B. 4. c. 5) (a)

Susanne Noesgaard er født den 20. november 1966 i Sønderborg.

III. B. 4. c. 5) (b)

Michael Noesgaard er født i Sønderborg den 31. marts 1971.

III. B. 4. d.

Kristian Linding Nielsen er født den 13. januar 1906 i Transbøl, Horne, og blev gift den 18. oktober 1929 i Horne med Karen Marie Jensen, der er datter af Maren og Bertram Jensen, Malle. Efter skolegangen i Horne er han uddannet ved landbruget og havde forskellige pladser i Ølgod og Malle. Han overtog fødegården i 1945 og drev denne til 1969. Gennem 23 år havde han vognmandsforretning i Horne.

Karen Marie Jensen er født i Malle, Horne, den 13. juli 1905. Hun har gået til skole i Bovnum og er derefter uddannet ved husgerning i forskellige pladser på hjemegnen.

Bopæl: Horne.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. d. 1) - III. B. 4. d. 5)

III. B. 4. d. 1)

Vera Linding Nielsen er født i Horne den 18. juli 1930 og blev gift samme sted den 17. oktober 1954 med Hans Kristian Lauridsen, der er søn af slagtermester Magdal Lauridsen og Alfrida Pedersen, Horne. Hun har gået til skole i Horne og endvidere været på Brejninggård Efterskole i 1946 og Rønshoved Højskole i 1951. Uddannet som husassistent.

Hans Kristian Lauridsen er født den 15. april 1929 i Horne. Efter skolen i Horne tog han preliminæreksamen i Nr. Nebel. Derefter kom han i tømrerlære og gik på konstruktørskolen ved Den jyske Håndværkerskole i Hadsten i 1949-50 og aflagde her svendep prøve. Fra 1950-53 gik han på Ingeniørskolen i Horsens med afgangseksamen som bygningsingeniør. Værnepligten aftjentes ved Livgarden. Arbejdede herefter som assistent ved rådgivende ingeniørvirksomhed i Hillerød fra 1954-59. Siden har han haft selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniør i Varde.

Bopæl: Drosselvej 3, 6800 Varde.

I ægteskabet er der børnene III. B. 4. d. 1) (a) - III. B. 4. d. 1) (c)

III. B. 4. d. 1) (a)

Tove Linding Lauridsen er født den 8. februar 1958 i Frederiksborg Slotssogn og er nu gymnasieelev.

III. B. 4. d. 1) (b)

Torben Linding Lauridsen er født den 25. december 1960 i Varde og er skolesøgende.

III. B. 4. d. 1) (c)

Carsten Linding Lauridsen er født den 15. marts 1966 i Varde.

III. B. 4. d. 2)

Betty Linding Nielsen er født den 26. februar 1932 i Horne. Efter at have taget realeksamen fra Nr. Nebel Skole er hun uddannet fra Silkeborg Seminarium og er nu ansat ved Horsens Skolevæsen.

Bopæl: Apollovej 97, 8700 Horsens.

III. B. 4. d. 3)

Bennet Eskesen Nielsen er født den 4. marts 1934 i Horne og blev gift den 1. maj 1971 i Hjerm med Emma Cecilie Nielsen, der er datter af fhv. landmand Mads Nielsen og Alma Margrethe Kibsgaard, Holstebro. Efter skolen har han arbejdet ved landbruget og været på Sønderborg Idrætshøjskole og senere på landbrugs-skole. I 1966 påbegyndt studie ved Landbohøjskolen og siden 1970 ansat ved Salling Landboforening. Købte i 1971 landejendom, som drives i fritiden.

Emma Cecilie Nielsen er født den 2. november 1938 i Hjerm. Hun er uddannet ved husvæsen.

Bopæl: Haasum, 7861 Balling.

I ægteskabet er der børnene III. B. 4. d. 3) (a) og III. B. 4. d. 3) (b)

III. B. 4. d. 3) (a)

Bo Eskesen Nielsen er født i Haasum den 30. april 1972.

III. B. 4. d. 3) (b)

Birger Eskesen Nielsen er født i Haasum den 3. maj 1974.

III. B. 4. d. 4)

Maja Linding Nielsen er født den 15. juni 1936 i Horne og er gift med lærer Erik Aagaard.

Bopæl: Lundvej 59, 6800 Varde.

III. B. 4. d. 5)

Alice Linding Nielsen er født den 6. juli 1938 og er gift i Horne med Søren Nielsen. Hun har gået til skole i Horne og taget realeksamen fra Nr. Nebel Skole. Derefter uddannet ved bogholderi og er nu hjemmegående husmor.

Søren Nielsen er født den 12. april 1937 i Orten. Efter skolen i Orten er han uddannet murer og har gået på Håndværkerhøjskolen. Vernepligten aftjentes i Tønder. En af de store interesser har været gymnastik og håndbold. Siden 1972 har han været selvstændig murermester

Bopæl: Havbakken 155, Hjerting.

I ægteskabet er der børnene III. B. 4. d. 5) (a) og III. B. 4. d. 5) (b)

III. B. 4. d. 5) (a)

Susanne Linding Nielsen er født den 3. august 1970.

III. B. 4. d. 5) (b)

Gitte Linding Nielsen er født den 28. juli 1973.



III. B. 4. e.

Graves Nielsen er født den 17. september 1907 i Horne og blev gift den 23. maj 1932 i Tistrup med Emma Christensen, der er datter af Christian Christensen og Mette Bennetsen, Tistrup. Han har gået til skole i Horne og derefter haft forskellige pladser ved landbruget, mest i Horne sogn. I 1936 byggede han gård i Tarp og drev denne til 1962, da den blev afstået til sønnen. Derefter købte han nabogården. Han har været i mejeribestyrelsen og været med ved Hesteforsikringen.

Emma Christensen er født den 14. juni 1910 i Tistrup. Efter skolen i Bredho er hun uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser på Tistrup Horne egnen.

Bopæl: Skolegade 21, Lunde, 6830 Nr. Nebel.

I ægteskabet er der børnene III. B. 4. e. 1) - III. B. 4. 3)

III. B. 4. e. 1)

Esther Nielsen er født den 19. november 1932 i Tarp og blev gift i Lunde den 5. februar 1955 med Verner Jensen, der er søn af Jens Chr. Jensen og Kristiane Hansigne Jensen, Outtrup. Hun har gået i skole i Lydum og derefter uddannet ved husgerning. I 1953 var hun på Vallekilde Højskole. Hun arbejder nu som hjemmehjælper.

Verner Jensen er født den 26. februar 1925. Efter skolegangen i Outtrup er han uddannet landmand og har haft forskellige pladser, indtil han overtog gården i 1954. Vernepligten aftjente han ved Telegraftropperne i Værløse.

Bopæl: 6855 Outtrup.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. e. 1). (a) - III. B. 4. e. 1) (c)

III. B. 4. e. 1). (a)

Sonja Jensen er født i Outtrup den 17. april 1956.

III. B. 4. e. 1) (b)

Jens Christian Jensen er født i Outtrup den 13. juni 1958.

III. B. 4. e. 1). (c)

Gert Jensen er født i Outtrup den 16. november 1962.

III. B. 4. e. 2)

Bennet Nielsen er født den 12. november 1936 i Tarp, Lunde, og blev gift den 20. maj 1961 i Flensted, Låsby, med Karen Elisabeth Johansen, der er datter af træskohandler Søren Peder Johansen og Gerda Smith, Skanderborg. Han har gået til skole i Lydum og været på Ry Højskole. Uddannet ved landbrug og aftjent vernepligt ved Jydske Trænregiment i Padborg. Endvidere har han været fabriksarbejder og driver et landbrug.

Karen Elisabeth Johansen er født den 13. marts 1940 i Tustrup, Skanderborg. Skolegangen fandt sted i Flensted, Låsby. Hun er uddannet ved husgerning og har været på Als Husholdningsskole.

Bopæl: Tarp, Nr. Nebel.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. e. 2) (a) - III. B. 4. e. 2) (c)

III. B. 4. e. 2) (a)

Ulla Nielsen er født i Tarp, Lunde J., den 22. september 1963.

III. B. 4. e. 2) (b)

Lone Nielsen er født i Tarp, Lunde J., den 16. november 1965

III. B. 4. e. 2) (c)

Kurt Nielsen er født i Tarp, Lunde J., den 15. august 1970.

III. B. 4. e. 3)

Gurli Nielsen er født i Tarp den 28. oktober 1939 og er gift med smed Jørgen Vejlgaard, der er søn af handelsmand Conrad Vejlgaard, Videbæk. Efter skolen er hun uddannet ved husgerning og arbejder nu som sygemedhjælper på Spjald Plejehjem.

Jørgen Vejlgaard er uddannet smed og arbejder som såden i Videbæk.

Bopæl: Ryesmindevej 8, Videbæk.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. e. 3) (a) - III. B. 4. e. 3) (c)

III. B. 4. e. 3) (a)

Flemming Vejlgaard er født den 10. august 1965 i Herning.

III. B. 4. e. 3) (b)

Henrik Vejlgaard er født den 21. oktober 1967 i Videbæk.

III. B. 4. e. 3) (c)

Helle Vejlgaard er født den 1. marts 1972 i Videbæk.

III. B. 4. f.

Holger Christian Nielsen er født den 30. april 1909 i Transbøl, Horne og blev gift samme sted den 24. november 1932 med Kamilla Madsen, Bjermose. Han har gået i Horne Skole og er siden uddannet ved landbruget. Gennem en årrække var han gårdejer i Bjermose, han døde i Horne den 22. december 1972.

Kamilla Madsen er født den 25. juni 1909 i Bjermose og død samme sted den 17. juli 1969. Hun har ligeledes gået i skole i Horne og var uddannet ved husgerning.

I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. f. 1) - III. B. 4. f. 5)

III. B. 4. f. 1)

Sonja Nielsen er født den 26. maj 1933 i Horne og blev gift den 15. juli 1956 i Horne med Karl Johan Sørensen, der er søn af Jes Sørensen og Maren Pedersen, Horne. Efter skolen har hun været på Idræts højskolen i Gerlev, og er uddannet indenfor husgerning med forskellige pladser bl. a. i Norge. Ved giftermålet med til at overtage en B P tank i Varde, hvor hun nu passer tank og regnskab.

Karl Johan Sørensen er født i Horne den 29. maj 1931 og arbejdede efter skolen ved landbruget, indtil han kom i lære som mekaniker og blev udlært i 1953. Efter militærtjenesten, hvorfra han blev hjemsendt som korporal arbejdede han i Norge. Senere arbejdede han i Aalborg gennem 7 år og efter en kortere tid at have bestyret en servicestation overtog han i 1965 stationen i Varde.

Bopæl: Ndr. Boulevard 89, 6800 Varde.  
I ægteskabet er der børnene: III. B. 4. f. 1) (a) og  
III. B. 4. f. 1) (b)

III. B. 4. f. 1) (a)  
Jette Sørensen er født den 21. november 1958 i Aalborg.

III. B. 4. f. 1) (b)  
Kim Sørensen er født den 7. april 1962 i Aalborg.

III. B. 4. f. 2)  
Aase Nielsen er født i Horne den 30. april 1937. Efter skolen er hun uddannet indenfor kolonial og har taget handelskoleeksamen. Arbejdede herefter i et varehus gennem 14 år og havde stillinger som kasserer- og bogholderske samt afdelingschef. Har nu selvstændig virksomhed " Moni Design " i Esbjerg.

Bopæl: Muslingevej 9, 6700 Esbjerg.  
Aase Nielsen har børnene: III. B. 4. f. 2) (a) - III. B. 4. f. 2) (c)

III. B. 4. f. 2) (a)  
Heidi Nielsen er født den 31. januar 1963 i Esbjerg.

III. B. 4. f. 2) (b)  
Laila Nielsen er født den 31. januar 1963 i Esbjerg.

III. B. 4. f. 2) (c)  
Michael Mortensen er født den 14. august 1972 i Esbjerg.

III. B. 4. f. 3)  
Irma Nielsen er født den 16. juni 1939 i Bjerremose. Efter skolen i Horne har hun det meste af tiden arbejdet som receptions dame og indenfor forretning. Har nu egen modehandel i København.

Bopæl: Havretoften 17, Lyngby.  
Irma Nielsen har barnet :

III. B. 4. f. 3) (a)  
Jesper Gottschalk der er født i København den 17. april 1974.

III. B. 4. f. 4)  
Jytte Nielsen er født den 14. oktober 1941 i Bjerremose. Efter skolen blev hun uddannet indenfor husgerning hjemme på gården. Senere kom hun til København, hvor hun nu arbejder som ekspeditrice i større varehus.  
Jytte Nielsen har barnet:

III. B. 4. f. 4) (a)  
Claus Holger Nielsen.

III. B. 4. f. 5)

Kaj Nielsen er født den 17. december 1948 i Horne og blev gift den 31. marts 1973 i Horne med Anna Marie Bækby Sørensen, der er datter af Jørgen Sørensen og Maja Møller, Horne. Han er efter skolen uddannet ved landbruget og driver nu gården i Bjerlose.

Anna Marie Bækby Sørensen er født den 21. marts 1950 og er uddannet kontorassistent.

Bopæl: Bjerlose, Horne.

III. B. 4. g.

Agnethe Nielsen er født i 1911 og død 1912.

III. B. 4. h.

Agathe Nielsen er født i 1911 og død 1912.

III. B. 4. j.

Agnethe Nielsen er død som lille.

III. B. 5.

Ane Kristine Rasmussen er født i 1878. Hun udvandrede til U S A. hvor hun arbejdede som oversygeplejerske. Blev gift to gange, sidst som 80-årig, den første mand, der var læge omkom ved en ulykke, kort efter brylluppet.

III. B. 6.

Pouline Rasmussen er født i 1879 og blev gift med gårdejer Kristian Plouborg Jensen. Der var ingen børn i ægteskabet.

III. B. 7.

Agnethe Rasmussen er født 1880 og død som lille.

III. B. 8.

Marinus Rasmussen er født den 22. juni 1888 i Horne og blev gift den 2. juli 1940 i Struer med Anna Marie Nielsen. Efter skolen var han på Ryslinge Højskole. Blev uddannet som fotograf i Ølgod og erhvervede i 1922 Give Bio. Han døde den 11. december 1969 i Give.

Anna Marie Nielsen er født den 30. januar 1895.

III. B. 9.

Agnethe Rasmussen er født den 17. april 1890 i Horne. Hun hjalp til hjemme, da hun var færdig med skolen og var det meste af tiden hjemme, bortset fra et ophold på Frederiksborg Højskole. Hun døde i Transbøl, Horne, i 1972.

III. B. 8. og III. B. 9. er børn i Gravers Rasmussens tredje ægteskab med Mette Marie Clausen.

IV.

Jeppes Gravesen er født den 6. september 1816 i Assenbæk, Tistrup og er død den 16. januar 1898 i Hedehusene, Ølgod. Han ernærede sig som husmand og var gift to gange. Hans første hustru hed Christiane Berg fra Skærbæk i Sønderjylland. Hun døde den 17. november 1874. Andet ægteskab fandt sted den 15. juni 1875 med enke Dorthea Christensen, der er født i Grindsted sogn 1819. Hun døde den 29. oktober 1903.

I første ægteskab er der børnene: IV. A. - IV. C.

IV. A.

Ane Jepsen er født den 7. december 1851 i Hedehusene, Ølgod. Hun er død ugift og der er ingen efterkommere.

IV. B.

Gravers Jepsen er født den 31. oktober 1854 og død den 22. januar 1936 i Henne. Han har været husmand i Hedehusene og Uhrup, Grindsted. Gravers Jepsen blev gift i 1875 med Ané Kathrine Jørgensdatter, der er fra Lund, Ansager.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. - IV. B. 3.

IV. B. 1.

Christiane Berg Jepsen er født den 19. november 1880 og blev gift den 17. maj 1906 med landmand Martin Eriksen fra Vognslund, Ølgod.

Martin Eriksen er født den 4. juli 1875, og han er søn af Ane Krestine og Kresten Eriksen, Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. a. - IV. B. 1. c.

IV. B. 1. a.

Krista Eriksen er født den 31. marts 1907 i Strellev, Ribe amt, og blev gift den 24. januar 1929 i Vorgod med Mads Bækgaard Sørensen, der er søn af gårdejer Laurits Sørensen og Ingeborg Kristensen, Bækgaard, Brejning, Spjald. Hun døde i Brejning den 28. december 1959.

Mads Bækgaard Sørensen er født den 16. juli 1900 i Brejning. Han har arbejdet som landmand og er æresmedlem af husmandsforeningen. Er altid blevet kaldet Bækgaard grundet sit fødested, Bækgaard, Spjald.

Bopæl: Brejninggårde 6971 Spjald.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. a. 1) - IV. B. 1. a. 3)

IV. B. 1. a. 1)

Ingeborg Bækgaard Sørensen er født den 23. april 1930 i Brejning og er gift med Verner Pedersen. Hun er uddannet ved husvæsen og har gået på Tommerup Højskole. Nu virker hun som husmor på et plejehjem.

Verner Pedersen er født den 30. august 1925 i Møborg. Han har ligeledes gået på Tommerup Højskole. Sin uddannelse som diakon fik han ved Kolonien Filadelfias Diakonskole. Vernepligten blev aftjent ved Livgarden. Fra 1954-68 var han leder

af Lind Alderdomshjem og fra 1968 leder af plejehjemmet "Stormly", Juelsminde. Han er formand i Diakonforbundet.

Bopæl: Plejehjemmet "Stormly" 7130 Juelsminde.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. a. 1) (a) og IV. B. 1. a. 1) (b)

IV. B. 1. a. 1) (a)

Erling Bækgaard Pedersen er født den 10. juni 1963 i Vodskov, og er nu under uddannelse som handelsmedhjælper.

IV. B. 1. a. 1) (b)

Connie Bækgaard Pedersen er født den 24. november 1959.

IV. B. 1. a. 2)

Martin Bækgaard Sørensen er født den 13. august 1934 i Brejning og blev gift den 9. november 1957 med Betty Mortensen, der er datter af lagermedhjælper Ejnar Mortensen og Marie Elisabeth Jepsen, Odense. Han har arbejdet ved landbruget til 1954 med ophold på Tommerup Højskole. Værnepligten blev aftjent ved artilleriet og fortsat som frivillig oversergent i 10 år. Derefter arbejde som redder ved Falck-Zonen i Odense i 3 ½ år og fra 1969 har han været på plejehjemmet "Rødegård" Resenbro ved Silkeborg. I sin fritid er han kørelærer.

Betty Mortensen er født den 15. juli 1936 i Odense. Hun er kontoruddannet hos Thomas B. Thrige i Odense.

Bopæl: Skærbækvej 13, 8600 Silkeborg.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. a. 2) (a) - IV. B. 1. a. 2) (c)

IV. B. 1. a. 2) (a)

Rene Bækgaard Sørensen er født i Århus den 25. april 1958.

IV. B. 1. a. 2) (b)

John Bækgaard Sørensen er født i Odense den 5. september 1960

IV. B. 1. a. 2) (c)

Kristen Bækgaard Sørensen er født i Varde den 9. februar 1964.

IV. B. 1. a. 3)

Evan Bækgaard Sørensen er født den 14. juni 1944 i Brejning og arbejder nu som salgschauffør.

Bopæl: Brejninggårde, 6971 Spjald.

IV. B. 1. b.

Gravers Ingvar Eriksen er født den 10. april 1909 i Vogns-  
lund, Ølgod og har nu selvstændigt landbrug.

Bopæl: Abildstrup, Barde, 7400 Herning.

IV. B. 1. c.

Ole Vagner Eriksen er født den 21. august 1912 i Stellev, Ølgod og blev gift den 16. september 1943 med Agnes Mathilde

Pedersen, der er datter af Maren og Morten Overkær Pedersen, Overkær, Vildbjerg. Han er gårdejer i Barde.

Agnes Mathilde Pedersen er født den 22. april 1921 og er husmoder på gården.

Bopæl: Herningvej 34, Barde, 6920 Videbæk.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. c. 1) og IV. B. 1. c. 2)

IV. B. 1. c. 1)

Gerda Berg Eriksen er født den 29. august 1945 i Abildtrup og gift med svejser Bent Mølgård Christensen.

Bopæl: Dagmarvej 12, Snejbjerg, 7400 Herning.

IV. B. 1. c. 2)

Anna Birthe Eriksen er født den 24. april 1954 i Abildtrup.

IV. B. 1. d.

Arne Eriksen er født den 23. april 1918 i Brejning og blev gift i Vorgod den 22. november 1942 med Anine Grønbæk, der er datter af Johannes Grønbæk og Andrea Lund Andersen, Barde. Han har gået til skole i Vesterbæk og er uddannet smed. Værnepligten aftjentes i Tønder og siden har han haft smedeforretning. Nu er han fabrikant og indehaver af en plastikfabrik.

Bopæl: Egernvej 13, Vorgod, Barde, 6920 Videbæk.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. d. 1) - IV. B. 1. d. 4)

IV. B. 1. d. 1)

Bente Eriksen er født den 9. maj 1943 i Videbæk og blev gift den 3. maj 1970 med Viggo Bank Olesen, der er søn af Alfred Bank Olesen og Mariane Lauridsen.

Viggo Bank Olesen er født den 9. september 1927 i Nr. Vi-um og er nu vognmand i Rimmerhus.

Bopæl: Rimmerhus, 6920 Varde.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. d. 1) (a) og IV. B. 1. d. 1) (b)

IV. B. 1. d. 1) (a)

Alfred Bank Olesen er født i Rimmerhus den 30. december 1971.

IV. B. 1. d. 1) (b)

Per Bank Olesen er født i Rimmerhus den 19. april 1973.

IV. B. 1. d. 2)

Svend Eriksen er født i Videbæk den 9. april 1944 og blev gift den 18. november 1968 med Anne Berit Floreholm i Oslo, Norge. Han arbejder som pladesmed i Norge.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 1. d. 2) (a) - IV. B. 1. d. 2) (c)

IV. B. 1. d. 2) (a)

Jan Arild Eriksen er født i Norge den 18. april 1968.

IV. B. 1. d. 2) (b)

Erik Eriksen er født i Norge den 23. oktober 1969.

IV. B. 1. d. 2) (c)

Allan Eriksen er født i Norge den 18. april 1971.

IV. B. 1. d. 3)

Viggo Eriksen er født den 23. maj 1948 i Videbæk og blev gift samme sted den 10. april 1971 med Tove Lauridsen, der er datter af Børge Chr. Lauridsen og Esther Skov Carlsen, Videbæk. Han arbejder nu som salgschauffør.

Tove Lauridsen er født den 17. september 1948 og er nu kontorassistent.

Bopæl: Kirkevej 4, Vorgod, 6920 Videbæk.

I ægteskabet er der barnet:

IV. B. 1. d. 3) (a)

Lone Eriksen er født i Herning den 12. maj 1972.

IV. B. 1. d. 4)

Margit Eriksen er født i Rimmerhus den 31. januar 1957.

IV. B. 2.

Jens Uhd Jepsen er født den 2. april 1882 i Ølgod og blev gift den 27. maj 1913 i Hodde med Johanne Møller, der er datter af gårdejer Jens Nielsen Møller og hustru Karen Pedersen, Hedegaard, Hodde. Jens Uhd Jepsen havde en ejendom i Løbæk få år inden han omkring 1917 købte ejendom i Stausø. Han var soldat ved sikringsstyrken under første verdenskrig. Ejendommen i Stausø drev han gennem mere end 25 år og flyttede derefter til Kirkeby, hvor han købte hus. Han var kasserer for brugsforeningen i Stausø ligesom han var meget interesseret i biavl. I sine unge dage havde han været på Ollerup Højskole. Han døde i maj 1965.

Johanne Møller er født den 22. januar 1890 og død den 26. juni 1974.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. a. - IV. B. 2. e.

IV. B. 2. a.

Svend Uhd Jepsen er født den 19. marts 1914 i Krarup, Tistrup, og blev gift den 29. december 1939 i Esbjerg med Rigmor Enkegaard, der er datter af kommunelærer Rasmus Enkegaard og Isa Marie Langvad, Esbjerg. Han har taget preliminæreksamen fra Tarm Kostskole og fagprøve ved Post og Telegrafvæsenet. Værnepligten blev aftjent som telegrafist i marinen. Han er død den 20. oktober 1974 i Varde. Ved sin død var han ansat ved Blaavand Radio.

Rigmor Enkegaard er født den 10. december 1912 i Esbjerg, og har taget realeksamen samme sted. Hun er nu kontorist i Post og Telegrafvæsenet.



Bopæl: Blaavand Radio. 6857 Blaavand.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. a. 1) - IV. B. 2. a. 5)

IV. B. 2. a. 1)

Palle Uhd Jepsen er født den 24. april 1941 i Skagen og blev gift den 12. oktober 1968 i Vejlbjerg med Ingeborg Merete Thaarup, der er datter af klitdirektør Poul Thaarup og Benedikte Siegumfeldt, Hammel. Han har taget præliminæreksamen og er derefter uddannet som skovfoged. Værnepligt ved Jyske Telegrafregiment fra 1963-65 og hjemsendt som premierløjtnant af reserven. Ansat på Vildtbiologisk Station og her beskæftiget med ande- og vadefuglsundersøgelser samt biotopanalyser. Har gennemgået forskellige vildtbiologiske kurser, ligesom han er forfatter af flere afhandlinger til Vildtbiologisk Stations publikationer og diverse jagtblade.

Ingeborg Merete Thaarup er født den 31. december 1934 i Varde. Hun er efter mellemskoleeksamen uddannet som portrætfotograf og siden 1964 ansat som fotograf på Naturhistorisk Museum i Århus. Bopæl: Hovmosegård Egens, 8410 Rønde.

I ægteskabet er der barnet:

IV. B. 2. a. 1) (a)

Ida Thaarup Uhd Jepsen er født i Århus den 31. marts 1971.

IV. B. 2. a. 2)

Jens Jøgen Uhd Jepsen er født den 21. oktober 1942 i Esbjerg og gift med Ruth Nielsen. Han er nu kommunebogholder.  
Bopæl: Rypevej 11, 7680 Thyborøn.

IV. B. 2. a. 3)

Henrik Uhd Jepsen er født den 13. marts 1946 i Blåvand og gift med Gerda Christiansen. Han er nu lærer.  
Bopæl: Grønningen 11, 6630 Rødding.

IV. B. 2. a. 4)

Asgar Uhd Jepsen er født den 7. juli 1951 i Blåvand og er nu stud. mag.  
Bopæl: Heibergsvej 47, 8230 Åbyhøj.

IV. B. 2. a. 5)

Isa Marie Uhd Jepsen er født den 9. marts 1953 og er nu biblioteksstuderende.  
Bopæl: Eriksvej 16, 9000 Ålborg.

IV. B. 2. b.

Roberth Uhd Jepsen er født den 12. december 1915 i Krarup, Tistrup og blev gift med Anna Kirstine Poulsen, der er datter af stenhugger Jørgen Christian Poulsen og Hansigne Kristine Andersen, Svendborg. Han har gået i skole i Klinting og siden været på Ollerup Gymnastikhøjskole 1936 og Korinth Landbrugsskole 1939. Han arbejder nu som Brolægger.

Anna Kirstine Poulsen er født den 1. juni 1922 og gift den 29. august 1942 i Brahe Trolleborg, Korinth. Hun har gået i Bernstoffsminde Friskole og senere på Hadsten Hus-

holdningsskole i 1942. Hun arbejder nu som hjemmehjælper.

Bopæl: Hennebjerg, 6830 Nr. Nebel.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. b. 1) - IV. B. 2. b. 7)

IV. B. 2. b. 1)

Mogens Uhd Jepsen er født den 11. januar 1943 i Klinting.

Han er nu narkoseassistent.

Bopæl: Sct. Annagade 11 I tv 3000 Helsingør.

IV. B. 2. b. 2)

Hanne Uhd Jepsen er født den 6. juni 1944 i Klinting, Henne, og blev gift i Henne Kirke den 7. september 1963 med Agner Marinus Wulff, der er søn af landmand Johan Friedrich Wulff og Meta Kirstine Nielsen. Efter skolen i Klinting har hun haft ophold på Askov Sløjdscole og arbejdede derefter som husassistent. Som hjemmegående husmor har hun påbegyndt et realkursus på Skjern Kirkeskole.

Agner Marinus Wolff er født den 20. august 1939 i Lyne Husted, Kvong. Han har gået til skole i Hallum og Kvong og været på Brejninggård Efterskole 1954. Efter at have arbejdet ved landbruget nogle år, aftjente han sin værnepligt ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev 1959. Indtil 1962 kørte han som lastbilchauffør og derefter som rutebilchauffør ved Nr. Nebel-Tarm - Skjern Rutebiler, hvor han stadig er ansat.

Bopæl: Vinkelvej 3, 6830 Nr. Nebel.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. b. 2) (a) og IV. B. 2. b. 2) (b)

IV. B. 2. b. 2) (a)

Jan Wulff er født den 19. januar 1964 i Nr. Nebel.

IV. B. 2. b. 2) (b)

Morten Wulff er født den 21. marts 1969 i Nr. Nebel.

IV. B. 2. b. 3)

Jørgen Uhd Jepsen er født den 6. oktober 1945 i Klinting og gift med Gerda. Han er nu filialbestyrer .

Bopæl: Smedevej 13, 6700 Esbjerg.

IV. B. 2. b. 4)

Tonnes Uhd Jepsen er født den 5. marts 1950 i Stausø, Henne, og blev gift med Gerda Bjerrum den 12. oktober 1969 samme sted. Han har gået i skole i Klinting og Stausø og senere i Nr. Nebel. Efter skolen blev han uddannet som tømrer med ophold på fagskolen senere. Værnepligten aftjentes ved Lægekorpsset på Jægersborg Kaserne. Han arbejder nu som tømrer og de store fritidsinteresser er fodbold og badminton.

Gerda Bjerrum er født den 11. marts 1940. Efter skolen har hun haft ophold på Sommersted Ungdomskole, Haslev Højskole og tog i 1966 lærereksamen fra Haslev Seminarium og er nu ansat ved Stausø Skole.

Bopæl: Skoldborg 6855 Outrup.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. b. 4) (a) og

IV. B. 2. b. 4) (b)

IV. B. 2. b. 4) (a)

Hasse Bjerrum Uhd Jepsen er født den 14. december 1969 i Esbjerg.

IV. B. 2. b. 4) (b)

Heidi Bjerrum Uhd Jepsen er født den 22. december 1972 i Esbjerg.

IV. B. 2. b. 5)

Kristine Uhd Jepsen er født den 29. september 1951 i Stausø, Henne og blev gift den 8. september 1973 i Nr. Nebel med Tommy Jensen, der er søn af Jens Henning Jensen og France Evie Rita Andreassen, Nr. Nebel. Efter realeksamen er hun uddannet som boghandlermedhjælper med handelskoleeksamen. Hun arbejder stadig ved faget.

Tommy Jensen er født den 6. december 1949 i Esbjerg og arbejdede efter skolen nogle år ved landbruget. Han gik senere over til fiskeriet, først i Esbjerg, og er nu fisker i Hvide Sande.

Bopæl: Præsteby, 6830 Nr. Nebel.

I ægteskabet er der barnet:

IV. B. 2. b. 5) (a)

René Uhd Jensen er født den 2. juni 1973 i Præsteby, Nr. Nebel.

IV. B. 2. b. 6)

Torkild Uhd Jepsen er født den 14. december 1953 i Stausø og arbejder nu som smelter.

Bopæl: Hennebjerg, 6830 Nr. Nebel.

IV. B. 2. b. 7)

Ingeborg Uhd Jepsen er født den 10. marts 1956 i Stausø og arbejder nu som vuggestuemedhjælper.

Bopæl: Hjortehuset, Blaabjerg Klitplantage, 6830 Nr. Nebel.

IV. B. 2. c.

Esther Uhd Jepsen er født den 24. juni 1918 i Stausø og blev gift i Henne den 27. oktober 1944 med Ejnar Hansen, der er søn af stationsmester Holger Marius Hansen og Rovina Frederikke Christensen, Billund. Hun har taget eksamen fra Den danske Andelskole i Middelfart og arbejdet som ekspeditrice i en Brugsforening. Arbejder nu som privatmedhjælper ved Post og Telegrafvæsenet.

Ejnar Hansen er født i Billund, Grene, den 3. december 1918. Han har taget realeksamen fra Grindsted Realskole og er senere handelsuddannet indenfor kolonial i Billund. Selvstændig købmand i Strandhuse fra 1944-70. Derefter postekspeditør i Lunderskov.

Bopæl: Frederiksberggade 4, Lunderskov.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. c. 1) - IV. B. 2. c.

IV. B. 2. c. 1)

Holger Marius Uhd Hansen er født den 25. maj 1946 i Strandhuse, Nr. Bjært og gift med Annette Lorentzen, der er datter af politiassistent Anton Lorentzen og Anni Bossen, Kolding. Han arbejder nu som salgskonsulent.

Bopæl: Skovly 48, 6000 Kolding.

I ægteskabet er der barnet:

IV. B. 2. c. 1) (a)

Morten Hansen er født den 25. december 1972 i Vejle.

IV. B. 2. c. 2)

Kjeld Møller Uhd Hansen er født den 2. februar 1949 i Strandhuse og gift med Kirsten Thyssen Eriksen. Han arbejder nu som disponent.

Bopæl: Skovly 15 Kolding.

IV. B. 2. c. 3)

Ellen Margrethe Uhd Hansen er født den 26. august 1960 i Strandhuse.

IV. B. 2. d.

Graves Møller Uhd Jepsen er født den 6. april 1923 i Stausø, Henne og blev gift den 1. oktober 1944 i Henne med Emmy Vestergaard, der er datter af forhenværende mejeribestyrer Søren Peter Vestergaard og Marie Jensine Vestergaard. Han har gået i skole i Klinting og er senere uddannet ved landbruget, ligesom han har været på Ollerup Gymnastikhøjskole. Nu driver han en Campingplads og er stationsleder ved redningsstationen "Hennegård".

Emmy Vestergaard er født den 11. august 1924 i Grærup, Ål. Hun har haft sin skolegang i Børsmose og senere på Bramminge Efterskole.

Bopæl: Møllers Camping, Henneby, 6854 Henne.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. d. 1) - IV. B. 2. d. 6)

IV. B. 2. d. 1)

Margit Uhd Jepsen er født den 19. februar 1945 og blev gift i 1963 med Hans Christian Jacobsen, der er søn af Martinus Jacobsen og Signe Bonde Madsen. Hun har gået i skole i Sædding og senere på Nr. Nebel Realskole. Efter skolen blev hun uddannet som kontorassistent med handelsskole i Skjern. Hun har været ansat på Skjern Kommunekontor.

Hans Christian Jacobsen er født den 23. februar 1937 i Sædding. Han har ligeledes gået i skole i Sædding og blev uddannet smed og har blandt andet arbejdet på en vognfabrik i Lem. Siden 1965 har han været selvstændig.

Bopæl: Stausø

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. d. 1) (a) - IV. B. 2. d. 1) (d)

IV. B. 2. d. 1) (a)

Martin Uhd Jacobsen er født den 24. november 1963 i Skjern.

IV. B. 2. d. 1) (b)

Michael Uhd Jacobsen er født den 11. marts 1965 i Skjern.

IV. B. 2. d. 1) (c)

Hans Uhd Jacobsen er født 12. juni 1967 i Stausø.

IV. B. 2. d. 1) (d)

Helle Uhd Jacobsen er født den 4. december 1972 i Stausø.

IV. B. 2. d. 2)

Jens Uhd Jepsen er født den 10. maj 1946 i Henneby, Henne og gift i Lemvig den 4. november 1972 med Marie Kvist, der er datter af Torvald Kvist og Anna Magrethe Kristensen, fra gården "Skidenvad" Engbjerg, Lemvig. Skolegang i Henne Kirkeby og Klinting og derefter i lære som blikkenslager i Oksbøl. Soldatertiden aftjentes ved Livgarden. Efter gennem 5 år at have arbejdet som svend i Oksbøl, arbejder han nu i Gimsing.

Marie Kvist er født den 29. december 1948 i Engbjerg. Hun har gået til skole i Lemvig og derefter Grindsted Kost- og Realskole og Holstebro Gymnasium. Fra 1970-71 var hun forpraktikant i ergoterapien på Centralsygehuset i Holstebro, og fra 1971-72 ved skolen for beskæftigelseshjælpere i Århus.

Bopæl: "Hedehuset" Asp, 7600 Struer.

IV. B. 2. d. 3)

Søren Uhd Jepsen er født den 25. maj 1948 i Henne og gift med Merete Andersen. Han arbejder nu som bagersvend.

Merete Andersen er født den 1. juli 1953 i Brundby Tranebjerg.

Bopæl: Brundby, 8791 Tranebjerg, Samsø.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 2. d. 3) (a) og IV: B. 2. d. 3) (b)

IV. B. 2. d. 3) (a)

Flemming Møller Jepsen er født den 17. juli 1970 i Brundby.

IV. B. 2. d. 3) (b)

Carsten Møller Jepsen er født den 19. juli 1974 i Brundby.

IV. B. 2. d. 4)

Claus Uhd Jepsen er født den 21. november 1949 i Henneby og blev gift den 25. september 1974 med Jytte Olesen, der er datter af mekaniker Svend Olesen og Åse Houberg Nielsen, Oksbøl. Han har gået i skole i Stausø og derefter Nr. Nebel Realskole. Efter skolen blev han uddannet som blikkenslager og kom efter værnepligten på Esbjerg Byggetekniske Skole og blev uddannet som byggetekniker. Han er meget interesseret i hundedressur, jagt og fiskeri. Nu arbejder han ved et ingeniørfirma i Ribe.

Jytte Olesen er født den 9. maj 1951 og har gået i skole i Oksbøl og derefter uddannet i huset. Ophold på Vejle Hus-holdningsskole. Senere uddannelse på Vedsted Statshospital, hvor hun nu arbejder.

Bopæl: Hviding, 6760 Ribe.

I ægteskabet er der et barn, født 5. november 1974, som ikke er døbt endnu.

IV. B. 2. d. 5)

Susanne Uhd Jepsen er født den 19. juni 1951 i Henneby og blev gift den 5. februar 1972 med Erik Steen Eliassen, der er søn af Jørgen Peter Eliassen og Anne Elise Christensen, Langå. Hun har gået i skole i Stausø og Nr. Nebel. Efter skolen er hun uddannet maler i Henne og arbejder nu som ren-gøringsassistent på Statshospitalet i Vester Vedsted.

Erik Steen Eliassen er født den 8. juni 1945. Han er ud-dannet maler og har aftjent sin værnepligt i Nymindegab. Han driver nu selvstændig malerforretning.

Bopæl: Hviding 6760 Ribe.

I ægteskabet er der barnet

IV. B. 2. d. 5) (a)

Mette Steen Eliassen er født den 3. juli 1972 i Henne Kirkeby.

IV. B. 2. d. 6)

Karen Johanne Uhd Jepsen er født den 31. maj 1953 i Henne-by, Henne. Efter realeksamen tog hun sproglig handeleksamen og blev uddannet kontorassistent på Esbjerg Erhvervs- og Turist-kontor. Hun læser nu til korrespondent.

IV. B. 2. e.

Bodil Møller Uhd er født den 28. december 1933.

Bopæl: Dannersvej 21, Kolding.

IV. B. 3.

Jeppe Uhd Jepsen er født den 2. april 1882 i Grindsted og død den 1. juni 1975 i Nymindegab. Han blev gift den 23. sep-tember 1919 i Henne med Alma Marie Rotbøl. Han var slagtermester.

Alma Marie Rotbøl er født den 31. juli 1895 i Stausø, Henne.

I ægteskabet er der børnene IV. B. 3. a. - IV. B. 3. c.

IV. B. 3. a.

Anna Jepsen er født den 10. juni 1920 i Stausø og blev gift i Henne Kirke den 23. september 1944 med Anton Andreassen, der er søn af maskinhandler Laurits Andreassen og hustru Ane Louise Elise Marie Torstensen, Bording.

Anton Andreassen er født den 19. marts 1915 i Ravnholtlund, Bording. Han er radioforhandler.

Bopæl: Torvet Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 3. a. 1) - IV. B. 3. a. 4)

IV. B. 3. a. 1)

Torsten Andreassen er født den 9. juni 1945 i Ølgod.

IV. B. 3. a. 2)

Bent Andreasen er født den 17. december 1946 i Ølgod.

IV. B. 3. a. 3)

Lisbeth Andreasen er født den 9. september 1958 i Ølgod.

IV. B. 3. a. 4)

Anne Marie Andreasen er født den 16. juli 1964 i Ølgod.

IV. B. 3. b.

Graves Børge Jepsen er født den 6. maj 1928 i Stausø, Henne og blev gift i Lønne den 15. marts 1953 med Marie Deleuran Hansen, der er datter af Svend Åge Deleuran Hansen og Mette Magda Mathiasen, Frederiksberg, Henne. Han er uddannet maler.

Marie Deleuran Hansen er født den 8. januar 1936 i Vittarp, Outrup og er fabriksarbejderske.

Bopæl: Villavej Henne

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 3. b. 1) og IV. B. 3. b. 2)

IV. B. 3. b. 1)

Svend Deleuran Jepsen er født i Henne den 26. juli 1953.

IV. B. 3. b. 2)

Mona Lisa Deleuran Jepsen er født den 20. marts 1959 i Henne.

IV. B. 3. c.

Gunnar Rotbøl Jepsen er født den 23. december 1936 i Henne og blev gift den 30. august 1964 i Lønne med Hanne Marie Lillebæk Lauridsen, der er datter af kasernearbejder Anders Lillebæk Lauridsen og hustru Anne Lise, Nymindegab. Han er bagermester.

Hanne Marie Lillebæk Lauridsen er født den 9. oktober 1943 i Nymindegab.

Bopæl: Vesterhavsvej, Nymindegab, 6830 Nr, Nebel.

I ægteskabet er der børnene: IV. B. 3. c. 1) og IV. B. 3. c. 2)

IV. B. 3. c. 1)

Karsten Lillebæk Jepsen er født den 1. marts 1965 i Nymindegab.

IV. B. 3. c. 2)

Søren Rotbøl Jepsen er født den 13. februar 1968 i Nymindegab.

IV. C. 3

Johanne Jepsen er født den 1. februar 1859 og død den 17. februar 1865.

V. Nielsine Gravesen er født den 14. december 1818 i Assenbæk og død i Hedehusene den 2. juni. 1852. Hun blev gift den 25. februar 1849 i Hodde Kirke med husmand Andreas Andersen, der er født den 30. januar 1819 i Burkal. Han var husmand i Hedehusene, hvor han døde den 4. december 1896.

I ægteskabet var der barnet

V. A.

Gravers Andreassen der er født den 14. august 1848 i Assenbæk og han døde i Hedehusene den 15. februar 1927. Han var ugift og ernærede sig som biavler.



VI. Marie Kirstine Gravesen er født i Assenbæk den 11. August 1821 og død i Hedehusene den 31. juli 1899. Hun blev gift med enkemand Andreas Andersen der er født i Burkal den 30. januar 1819 og død i Hedehusene den 4. december 1896. Han var husmand samme sted.

I ægteskabet var der børnene: VI. A. - VI. C.

VI. A.

Niels Christian Andreassen er født den 14. april 1855 i Hedehusene. Han døde som lille.

VI. B.

Ane Sine Andreassen er født i Hedehusene den 17. juni 1857. Hun blev gift den 9. december 1879 i Ølgod med husmand Kristen Pedersen, der er født den 28. maj 1854 i Hedehusene og død samme sted den 15. marts 1909.

I ægteskabet er der børnene : VI. B. 1. - VI. B. 7.

Her foreligger en beretning om livet som det formede sig i datiden, nedskrevet af en af efterkommerne VI. B. 1. a. Den gives her:

Omkring århundredeskiftet var den østlige del af Ølgod sogn dækket af heder og moser. På et højdedrag ligger Bejsnap Kirke og ud mod øst strakte hede og mosestrækningerne sig. I hederanden lå dengang nogle små "Vaanger" og i et af dem boede Ane Sine og Kristen Pedersen, "Kræ Pejser" kaldet i daglig tale. Huset var tækket med lyng og murene var af ler og sandsten. Besætningen var 2 eller tre magre køer og en fedegrís, der blev slagtet til jul, tillige med nogle høns, der bidrog til familiens føde. Mejeri fandtes ikke dengang og Ane Sine kærnedede selv mælken til smør. Om sommeren arbejdede Kristen på en større gård "Kist Kold" kaldet. Datteren Else blev senere gift med sønnen Peder, kaldet "Præst". Daglønnen var kun nogle få ører, lidt korn og lignende. Desuden skulle husbonden pløje de sandede jorder, da Kristen ingen heste havde.

Oppe i storstuen "æ Sals" kaldet, stod en væv, og her sad de i de mørke vinterdage og vævede tøj, som Kristen så senere fik solgt på de store gårde for at få penge til den store børneflokk, der voksede op. I dagligstuen samledes naboerne en gang om ugen. Her stod der langs væggen i den ene halvdel på det stampede lergulv faste bænke, der var fastgjort til væggen. Disse bænke kunne lukkes op og heri sov børnene om natten. Om aftenen når der var fremmede satte konerne sig på de hårde stole og fik strikkepindene frem. Mændene satte sig på langbænkene og fik trøpiberne frem og så skiftedes de til at fortælle historier, det var mest spøgelseshistorier. Om aftenen sad man ved en telleprås, som de selv lavede af fåretæller. Man dyppede nogle tråde i fåretæller, der så blev spændt over et kar. Mergel og gødning kendtes ikke, udover det man havde fra dyrene, ellers skar man lyngtørv der blev brændt og asken herfra hældtes ud over jorden.

Af de spøgelseshistorier der fortaltes var foreksempel historier om "Vaageblus" over en gård, det betød, at gården snart brænd-

te. Andre havde set en ligskare passere fordi en mørk nat, hvilket varslende dødsfald. Aviser fandtes ikke dengang, derfor fortalte folk historien fra hus til hus, og når den nåede rundt, var den næsten helt ukendelig.

Læger brugtes ikke, så levealderen var lille. Den fattige kost og boligens sanitære forhold bidrog til at de fleste døde af tuberkulose ( tuberkler kaldet ). Ane Sine døde af tuberkulose den 9. januar 1900, ligesom hendes mand blev ramt af samme sygdom.

Disse oplysninger stammer fra hvad min mor har fortalt mig om min mormor og morfar og tildels hvad jeg selv kan huske, jeg var jo ikke så gammel dengang.

VI. B. 1.

Marie Kirstine Pedersen <sup>† 29-1-1880</sup> fødselsdato og år har ikke kunnet efterforskes, men hun døde i 1916 i Hjortlund, Filskov. Hun blev gift i 1901 med gårdejer Mads Hansen Madsen, der er født den 31. maj 1872 i Hjortlund, Filskov. Han døde i Sdr. Omme den 2. december 1954.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 1. a. - VI. B. 1. e.

VI. B. 1. a.

Jens Madsen er født den 11. august 1902 i Hjortlund, Filskov og blev gift den 15. november 1947 med Sigrid Marie Margrethe Sørensen, der er datter af blikkenslager Eduard K. A. Sørensen og hustru Kirstine, Horsens. Han har gået i skole i Hjortlund og siden arbejdet som arbejdsmand, ligesom han har været på Børkop Højskole. Ved militærtjenesten var han arbejdsoldat. Han er sparebud og formand for en havekoloni og er i bestyrelsen for pensionistforeningen.

Sigrid Marie Margrethe Sørensen er født den 30. januar 1902 i Viborg. Hun er efter skolegangen i Horsens uddannet ved husligt arbejde.

Bopæl: Østre Alle 23, Horsens.

VI. B. 1. b.

Kristian Madsen er født den 4. september 1904 og gift med Anna. I ægteskabet er der 3 børn.

Bopæl: Nollundsvej 55, Grindsted.

VI. B. 1. c.

Anna Signe Madsen er født den 2. oktober 1906 og død den 27. april 1974. Hun blev gift den 27. september 1927 i Sdr. Omme med Kristoffer Pedersen, der er søn af Martin Stoffer Pedersen og hustru Karoline, Simmel. Hun har gået i skole i Sdr. Omme, derefter uddannet ved husgerning og haft flere pladser på hjemegnen.

Kristoffer Pedersen er født den 20. februar 1900 i Nollund og død den 5. november 1972 i Sdr. Omme. Efter skolen i Nollund blev han uddannet ved landbruget. Soldatertiden fandt sted i Haderslev. I 1927 købte han landejendom i Sdr. Omme og denne drev han til 1965, da han flyttede til et hus i Sdr. Omme.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 1. c. 1) - VI. B. 1. c. 6)

VI. B. 1. c. 1)

Ester Pedersen er født den 19. april 1928 i Sdr. Omme og blev gift den 23. maj 1949 samme sted med Svend Aage Pedersen, der søn af Peder Pedersen og hustru Dorteia, Snurom Vittarp Outrup. Hun har gået i skole i Sdr. Omme og er derefter uddannet ved husgerning med ophold på Vejle Husholdningskole. Afløser nu som servitrice.

Svend Aage Pedersen er født den 26. marts 1914 i Outrup. Efter skolen i Vittarp har han været lagerarbejder og uddeler ved Foderstofhandelen i Filskov. Han er nu fabriksarbejder ved Grindstedværket. Han har været på Rødding Højskole.

Bopæl: Møllevej 12, Filskov, 7200 Grindsted.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 1. c. 1) (a) - VI. B. 1. c. 1) (c)

VI. B. 1. c. 1) (a)

Jonna Pedersen er født den 3. december 1949 i Sdr. Omme. Hun har efter skolen arbejdet som kassedame indenfor kolonial i Silkeborg og Herning.

VI. B. 1. c. 1) (b)

Bodil Pedersen er født i Filskov den 16. august 1952 og er efter skolen uddannet bankassistent i Gjellerup.

VI. B. 1. c. 1) (c)

Bent Pedersen er født den 29. juni 1956. Han er maskinlærling og bor hjemme.

VI. B. 1. c. 2)

Anna Lise Pedersen er født den 6. september 1930 i Sdr. Omme og blev gift den 24. september 1955 med Niels Johansen, der er søn af fiskerifoged Peter Johansen og Mathilde Jakobsen, Munkebo. Efter skolen var hun på Ølgod Ungdomsskole og Ry Højskole. Derefter påbegyndte hun en uddannelse til barneplejerske i 1951 og blev statsautoriseret barneplejerske i 1955.

Niels Besserman Johansen er født i Munkebo den 7. april 1929. Han har efter skolegangen aftjent værnepligten i søværnet 1950. Ophold på Fiskerihøjskolen i Esbjerg 1952-53 og samme år ansat som fiskeribetjent under fiskeriministeriet, hvor han stadig er ansat.

Bopæl: Ved Gruben 5, 6340 Kruså.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 1. c. 2) (a) - VI. B. 1. c. 2) (c)

VI. B. 1. c. 2) (a)

Peter Bessermann Johansen er født den 23. juni i Kruså og er nu gymnasiast.

VI. B. 1. c. 2) (b)

Kirsten Bessermann Johansen er født den 30. marts 1959 i Kruså og er skolesøgende.

VI. B. 1. c. 2) (c)

Tina Bessermann Johansen er født den 9. december 1964 i Kruså og er ligeledes skolesøgende.

VI. B. 1. c. 3)

Svend Aage Pedersen er født den 13. december 1932 i Sdr. Omme og blev gift samme sted den 17. maj 1960 med Lis Karen Thomsen, der er datter af landmand Frederik Thomsen og Katinka Knudsen, Sdr. Omme. Han har gået til skole i Sdr. Omme og er uddannet ved landbruget. Ophold på Fjordvang Landboskole 1951 og soldat ved Livgarden 1953. Han har haft plads på Sjælland og hjemme, købte gård i Vester Starup 1960 og drev denne til 1965, da han overtog fødegården.

Lis Karen Thomsen er født den 7. juni 1940 i Sdr. Omme. Efter skolen er hun uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser på hjemegnen. Ophold på Uldum Højskole 1958.

Bopæl: Østerby Mark, Sdr. Omme.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 1. c. 3) (a) - VI. B. 1. c. 3) (c)

VI. B. 1. c. 3) (a)

Hanne Pedersen er født i V Starup den 21. februar 1961.

VI. B. 1. c. 3) (b)

Fin Pedersen er født i V. Starup den 23. juni 1963.

VI. B. 1. c. 3) (c)

Ole Pedersen er født i Sdr. Omme den 19. januar 1967.

VI. B. 1. c. 4)

Martin Pedersen er født den 19. oktober 1934 i Sdr. Omme og blev gift den 14. december 1960 i Herning med Ingrid Mortensen, der er datter af dræningsmester Marius Mortensen og Nielsine Haue, Herning. Efter sin skolegang i Sdr. Omme er han uddannet ved landbruget og har været på Vandel Ungdomsskole og Borris Landbrugsskole. Havde derefter forskellige pladser i Borris, Skarrild og Lind indtil han selv købte landejendom i Drungstrup 1960.

Ingrid Mortensen er født den 16. januar 1930 i Kolkær, Rind. Realeksamen fra Herning Skole og derefter Handelseksamen og uddannelse til apoteksassistent på Østergades Apotek i Herning. Ophold på Skårup Husholdningsskole.

Bopæl: Drungstrup, Sdr. Felding.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 1. c. 4) (a) - VI. B. 1. c. 4) (d)

VI. B. 1. c. 4) (a)

Morten Haue Pedersen er født den 7. februar 1962 i Sdr. Felding.

VI. B. 1. c. 4) (b)

Jørgen Haue Pedersen er født den 19. juli 1965 i Sdr. Felding.

VI. B. 1. c. 4) (c)

Bente Haue Pedersen er født den 13. marts 1967 i Sdr. Felding.

VI. B. 1. c. 4) (d)

Lars Haue Pedersen er født den 17. april 1969 i Sdr. Felding.

VI. B. 1. c. 5)

Henning Pedersen er født den 4. oktober 1936 i Sdr. Omme og blev gift den 22. juli 1967 i Grindsted med Gerda Andreassen, der er datter af gårdejer Peder Tolvard Andreassen og Sigrid Margrethe Jørgensen. Han er uddannet kleinsmed.

Gerda Andreassen er født den 24. september 1944 i Grindsted og uddannet damefrisør.

Bopæl: Tyttebærvej 3, 7200 Grindsted.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 1. c. 5) (a) og VI. B. 1. c. 5) (b)

VI. B. 1. c. 5) (a)

Michael Tolvard Pedersen er født den 6. december 1968 i Grindsted.

VI. B. 1. c. 5) (b)

Allan Tolvard Pedersen er født den 11. maj 1973 i Grindsted.

VI. B. 1. c. 6)

Gerda Pedersen er født den 8. oktober 1946 i Sdr. Omme og blev gift samme sted den 3. juni 1967 med Erik Hansen, der er søn af planteskoleejer Erling Hansen og Kirsten Bach, Grindsted. Hun er hjemmegående husmoder.

Erik Hansen er født den 10. februar 1946 i Grindsted og er uddannet gartner.

Bopæl: Lyngvang 7260 Sdr. Omme.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 1. c. 6) (a) og VI. B. 1. c. 6) (b)

VI. B. 1. c. 6) (a)

Steen Bach Hansen er født den 24. januar 1970 i Herning.

VI. B. 1. c. 6) (b)

Bjarne Bach Hansen er født den 13. november 1973 i Grindsted.

VI. B. 1. d.

Holger Madsen er født den 24. april 1909 i Hjortlund, Filskov og blev gift i Sdr. Omme Kirke den 12. maj 1935 Elna Viola Kristensen, der er datter af husmand Peder Jensen Kristensen og Johanne Knudsen, Lauborg Ansager. Han havde forskellige pladser ved landbruget indtil giftermålet, da han sammen med hustruen var fodermester i Ørbæk et par år. I 1937 købte han et husmandsbrug, som han drev indtil 1968. Da købte ægteparret hus i Ørbæk. Han har været kasserer i Sdr. Omme Ungdomsforening og været med i bestyrelsen for Husmandsforeningen.

Elna Viola Kristensen er født den 26. februar 1914 i Lauborg Ansager og kom allerede som 10 årig ud at tjene på landet, hvilket hun vedblev med indtil giftermålet.

Bopæl: Ørbæk 6880 Tarm.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 1. d. 1) - VI. B. 1. d. 6)

VI. B. 1. d. 1)

Else K. Madsen er født 18. november 1935 i Hoven.

VI. B. 1. d. 2)

Tove Emilie Madsen er født den 21. april 1939 i Skovsønde Sdr. Omme og blev gift den 2. december 1958 i Sdr. Omme med Verner Andersen, der er søn af fhv. gårdejer Jens Andersen og Petrea Mary Jensen, Lindved. Hun er uddannet ved husgerning.

Verner Andersen er født den 10. april 1930 i Vejle. Efter skolen var han på Vesterlund Ungdomsskole. Han er uddannet ved landbruget og har aftjent sin værnepligt ved Jydske Trainregiment i Viborg 1951-52. Ved giftermålet overtog han gården Hyldegård i Uhre ved Vejle.

Bopæl: Uhre 7100 Vejle.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 1. d. 2) (a) - VI. B. 1. d. 2) (c)

VI. B. 1. d. 2) (a)

Martha Maria Andersen er født i Vejle den 15. november 1959.

VI. B. 1. d. 2) (b)

Leif Andersen er født i Uhre den 20. marts 1961.

VI. B. 1. d. 2) (c)

Susanne Andersen er født den 3. november 1962 i Uhre.

VI. B. 1. d. 3)

Gerda Johanne Madsen er født den 20. juni 1942 i Sdr. Omme og blev gift samme sted den 29. december 1960 med Erik Hansen, der er søn af fhv. gårdejer Thomas Pedersen Hansen og Dagny Kathrine Kristiansen, Nimtofte. Efter skolen blev hun uddannet ved husligt arbejde og arbejdede ved dette indtil giftermålet. Siden 1970 har hun været udearbejdende igen.

Erik Hansen er født i Nørager den 29. maj 1940. Efter skolen er han uddannet ved landbruget. Ved giftermålet arbejdede han som fodermester og købte i 1962 et mindre landbrug. Senere købte han en gård ved Attrup, som han forpagtede jord ind til, og driver stadig denne.

Bopæl: Attrup 8550 Ryumgård.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 1. d. 3) (a) - VI. B. 1. d. 3) (d)

VI. B. 1. d. 3) (a)

Henning Hansen er født i Tøstrup den 1. maj 1961.

VI. B. 1. d. 3) (b)

Solvejg Hansen er født i Gjerrild den 13. juni 1962.

VI. B. 1. d. 3) (c)

Jette Hansen er født i Grenå den 4. april 1964.

VI. B. 1. d. 3) (d)

Jan Hansen er født i Vejlbj den 29. september 1965.

VI. B. 1. d. 4)

Inger Lise Madsen er født den 6. november 1946 i Sdr. Omme. Hun har taget realeksamen i 1964 og blev derefter kolonialuddannet i 1967. Arbejder stadig indenfor faget i Sdr. Omme.

VI. B. 1. d. 5)

Grethe Madsen er født den 10. september 1949 i Sdr. Omme og gift med Gert Falkner, der er søn af fhv. malermester Peder Chr. Ibsen og Irena Hjorth Falkner, Sdr. Omme. Hun er handelsuddannet.

Gert Falkner er født den 21. september i Sdr. Omme og virker nu som salgskonsulent.

Bopæl: Kystparkvej 33 8850 Egå.

I ægteskabet er der barnet:

VI. B. 1. d. 5) (a)

Pia Falkner er født i Egå den 25. januar 1973.

VI. B. 1. d. 6)

Signe Elisabeth Madsen er født den 16. juli 1957 i Sdr. Omme.

VI. B. 1. e.

Dagmar Madsen er født i Hjortlund den 12. november 1911 og blev gift med Oluf Nielsen. Hun blev som følge af at hun var døvstum uddannet ved Døvstummeskolerne i Fredericia og Nyborg. Hun arbejdede gennem mange år på en papirfabrik i Næstved.

Oluf Nielsen er født den 28. november 1904 og er uddannet skomager. Han er ligeledes døvstum og arbejdede til sin pension på et større værksted i Næstved.

Bopæl: Østre Ringvej 66, 4700 Næstved.

VI. B. 2.

Else Pedersen er født den 8. december 1882 i Hedehusene og blev gift med Peder Pedersen, Langhedegaard, den 29. marts 1912. Hun døde i Krusbjerg den 29. februar 1948.

Peder Pedersen er født i Strellev den 17. februar 1873 og døde den 16. december 1945 i Krusbjerg. Han var landmand på Langhedegaard i Lindbjerg.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 2. a. - VI. B. 2. c.

VI. B. 2. a.

Mathilde Kathrine Pedersen er født den 28. januar 1913 i Ølgod og blev gift den 18. maj 1945 i Ansager med Laurits Søberg Nielsen, der er søn af Karl Emil Nielsen og Dorthea Kristine Mortensen, Tjæreby Roskilde. Efter skolen i Krusbjerg er hun uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser på Fyn og Ølgodeggen, ligesom hun har haft ophold på Ollerup Højskole.

Laurits Søberg Nielsen er født i Ølsemagle den 18. august 1914. Efter skolen har han været på Ollerup Højskole og på Husmandsskolen i Odense. Han er uddannet kontrolassistent og han har arbejdet på Fyn men det meste af tiden i Tistrup, hvor han er formand for Brugsforeningen, ligesom han har været formand for Sygekassen fra 1961-69.

Bopæl: Tistrup.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 2. a. 1) og VI. B. 2. a.

2)

VI. B. 2. a. 1)

Knud Søberg Nielsen er født den 29. september 1948 i Tistrup og blev gift i Odense den 16. oktober 1971 med Ulla Dalvad, der er datter af direktør cand. polyt Willy Erik Kurt Dalvad og Grete Larsen, Hjallesø. Han er student fra Esbjerg Statsskole 1968 og har været ved Jydske Ingeniørregiment, hvorfra han blev hjemsendt som sergent. Derefter var han på værkstedsskole og i praktik på maskinfabrikken "OPTICO" i Hjallesø og læser nu til produktionsingeniør og forventer uddannelsen afsluttet i 1976.

Ulla Dalvad er født den 8. oktober 1949 i Varde og er student fra Esbjerg. Påbegyndte studie ved Aarhus Universitet som mediciner og flyttede derefter til Odense Universitet og forventer at afslutte uddannelsen som læge i 1976.

Bopæl: Røjlevej 34 5652 Nørre-Søby.

VI. B. 2. a. 2)

Else Søberg Nielsen er født den 14. juli 1951 og blev gift den 13. juli 1974 med Keld Jochumsen, der er søn af fhv. mejeribestyrer Axel Jochumsen og Ethel Østergaard Madsen, Horne, Varde. Hun har gået til skole i Tistrup hvor hun sluttede af med realexamen i 1969. Tog derefter studentereksamen fra Varde Gymnasium i 1972. Læser nu til lærer på Esbjerg Seminarium.

Keld Jochumsen er født den 28. oktober 1951. Efter at have taget realeksamen i Tistrup 1969 tog han studentereksamen fra Varde Gymnasium i 1972. Fra 1972 til 1974 var han indkaldt med tjeneste ved Jydske Dragonregiment og Panserskolen. Hjemsendt som sergent. Han er nu lærerstuderende på Esbjerg Seminarium.

Bopæl: Slotsgade 23, 6800 Varde.

VI. B. 2. b.

Kristian Pedersen er født den 24. september 1914 og gift med Else. Han er opsynsmand i St. Spjellerup ved Karise.

VI. B. 2. c.

Signe Pedersen er født i Ølgod, Langhede, den 7. maj 1920 og blev gift den 2. november 1945 i Ansager med Klemen Nielsen, der er søn af Jørgen Nielsen og Matilde Thomsen, Aalling. Hun gik i skole i Krusbjerg og blev derefter uddannet ved husgerning, hvor hun bl. a. havde pladser i Skovlund, Varde og dels hjemme. Ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole i 1942.

Klemen Nielsen er født den 23. oktober 1921 i Aalling. Efter skolegang i Lund blev han uddannet ved landbrug og havde tre pladser på Skovlundegnen. Købte gård i 1945 og driver den fortsat.

Bopæl: V. Ansager.

I ægteskabet er der børnene: VI. B. 2. c. 1) og VI. B. 2. c. 2)

VI. B. 2. c. 1)

Jørgen Peter Nielsen er født den 11. april 1949 i Ansager og arbejder nu som kontorassistent.



VI. B. 2. c. 2)

Poul Erik Nielsen er født den 25. juli 1952 i Ansager og arbejder nu som tømrer.

VI. B. 3.

Peder Christian Pedersen er født i Hedehusene Ølgod den 7. september 1886. Han udvandrede til U S A og hans sidst kendte adresse er 70-40 Manse St. Forest Hills 75 New York. Så vidt vides har han en søn i sit ægteskab.

VI. B. 4.

Astrid Pedersen er født den 27. december 1888 i Hedehusene og død på Bornholm den 29. februar 1919. Hun var uddannet sygeplejerske.

VI. B. 5.

Ejner Marinus Pedersen er født i Lindbjerg, Ølgod den 25. oktober 1891 og blev gift den 23. juli 1923 i Bedsted med Pouline Poulsen, der er datter af Christian Poulsen og Kirstine Kristensen, Bedsted. Efter skolen i Krusbjerg er han uddannet dræningsmester og har haft egen virksomhed i ca. 20 år.

Pouline Poulsen er født den 23. juli 1899 i Bedsted, Thy. Hun har gået i skole i Bedsted og er uddannet ved husgerning samt arbejdet på centralen i Krusbjerg.

Bopæl: Hedehusene Ølgod.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 5. a. - VI. B. 5. c.

VI. B. 5. a.

Christian Arthur Pedersen er født den 20. december 1923 i Hedehusene Ølgod og blev gift i Egvad den 14. juni 1953 med Hansine Elisabeth Nielsen, der er datter af gårdejer Knud Nielsen og Mariane Rahbek, Forsum. Skolegang i Krusbjerg og derefter arbejde ved landbruget og på fabrik. Er nu ansat på H S kedelfabrik i Tarm siden 1953.

Hansine Elisabeth Nielsen er født den 16. februar 1926 i Forsum, Tarm. Hun har gået i skole i Forsum og er derefter uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser som husassistent på Tarmegnen.

Bopæl: Teglværksvej, Forsum, Tarm.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 5. a. 1) - VI. B. 5. a. 3)

VI. B. 5. a. 1)

Randi Pedersen er født den 6. oktober 1954 i Forsum.

VI. B. 5. a. 2)

Poul Erik Pedersen er født den 30. september 1957 i Forsum.

VI. B. 5. a. 3)

Linda Pedersen er født den 23. juli 1959 i Forsum.

VI. B. 5. b.

Poul Egon Pedersen er født den 24. november 1924 i Krusbjerg og blev gift i Mou den 13. september 1952 med Else Sørensen, der er datter af entrepenør Søren M. Sørensen og Ida Petersen, Skellet pr. Mau. Efter endt skolegang i Krusbjerg arbejdede

derefter ved landbruget indtil 1946, da han søgte ind til Statens Andsvageforsorgsom plejer. Efter endt uddannelse blev han ansat i en tjenestemandstilling som plejer ved "Rødbygaard" Rødbyhavn, senere som værkstedsleder og beskæftigelsesleder samme sted.

Else Sørensen er født den 7. februar 1929 i Kristrup og er efter skolen uddannet som husassistent. Søgte i 1947 til "Rødbygaard", hvor hun nu arbejder som sanitør.

Bopæl: Havnegade 96, Rødbyhavn 4970 Rødby.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 5. b. 1) og VI. B. 5. b. 2)

VI. B. 5. b. 1)

Jesper Pedersen er født i Rødby den 13. maj 1954 og er nu kemilaborantstuderende.

VI. B. 5. b. 2)

Eva Lis Pedersen er født den 28. august 1957 i Rødby og er ligeledes studerende.

VI. B. 5. c.

Arne Pedersen er født den 10. oktober 1935 i Krusbjerg og blev gift i Ansager den 20. oktober 1956 med Tove Jakobsen, der er datter af Harry Jakobsen og Marie Knudsen Ansager. Efter Krusbjerg Skole blev han uddannet som frisør og har haft selvstændig forretning i Ølgod og Vejle. Siden 1971 har han virket som plejer i Brejning.

Tove Jakobsen er født den 27. december 1936 i Ansager, hvor hun også har gået i skole. Efter denne er hun uddannet ved husgerning og virker nu som køkkenassistent på "Bakkegaarden" i Vejle. Har været på Højskolen i Rønshoved.

Bopæl: Irisvej 40, 7100 Vejle.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 5. c. 1) og VI. B. 5. c. 2)

VI. B. 5. c. 1)

Susanne Marie Pedersen er født i Ølgod den 14. oktober 1959.

VI. B. 5. c. 2)

Solvejg Pedersen er født den 9. marts 1964 i Ølgod.

VI. B. 6.

Abelone Thomasine Pedersen er født den 21. januar 1894 i Lindbjerg og blev gift den 11. november 1919 i Øse med Jannik Nielsen, der er søn af Maren og Niels Jensen Nielsen, Varde. Efter skolen blev hun uddannet ved husgerning, dels som pige i huset og som husholderske. Hun døde den 18. marts 1973 i Vesterbæk.

Jannik Nielsen er født den 19. maj 1898 på Varde Søndermark. Han har gået til skole i Vesterbæk og blev derefter uddannet ved landbruget med pladser bl. a. i Hodde og Øse. Købte landejendom i Vesterbæk 1919 og drev denne til 1958, da ægteparret flyttede til et hus i Vesterbæk.

Bopæl: Vesterbæk

I ægteskabet er der børnene VI. B. 6. a. - VI. B. 6. d.

VI. B. 6. a.

Niels Jensen Nielsen er født den 6. september 1921 i Vesterbæk, Øse og blev gift den 3. december 1948 i Skads med Crista Anna Hansen, der er datter af Georg Hansen og Thora Pedersen, Andrup. Han har gået til skole i Vesterbæk og er uddannet ved landbruget med bl. a. kontrolkursus på Djursland og ophold på Husmandsskolen. Efter at have haft forskellige pladser, deraf 5 år i Skamstrup købte han en ejendom i Tjæreborg 1948. Han har været i Brugsforeningens bestyrelse og formand for Husmandsforeningen.

Crista Anna Hansen er født den 20. oktober 1924 i Esbjerg og har efter skolen fået en uddannelse ved husgerning, dels hjemme hos forældrene og dels ude.

Bopæl: Tjæreborgvad, Tjæreborg.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 6. a. 1) og VI. B. 6. a. 2)

VI. B. 6. a. 1)

Alice Lone Nielsen er født den 7. december 1952 i Tjæreborg og er nu stud. med.

Bopæl: Sejrhøgade 12, Aarhus.

VI. B. 6. a. 2)

Flemming Jannik Nielsen er født den 8. april 1957 i Tjæreborg og er skolesøgende.

VI. B. 6. b.

Vagn Aage Nielsen er født den 9. marts 1924 i Vesterbæk og blev gift den 17. marts 1953 i Øse med Inger Marie Mortensen, der er datter af Frederik Mortensen og Hanssine Nielsen, Kolding. Efter skolen i Vesterbæk har han haft forskellige pladser og været soldat i Aarhus 1945-46. Han har været på Blandeskole i Hoverdal og er nu ansat som blandemester på "Rotor" i Varde.

Inger Marie Mortensen er født den 30. august 1933 i Varde, hvor hun også har gået i skole. Efter denne er hun uddannet porcelænsmalerinde og underviser i Ølgod, Blåvand, V. Nebel, Skjern og Krusbjerg.

Bopæl: Sig

I ægteskabet er der børnene VI. B. 6. b. 1) og VI. B. 6. b. 2)

VI. B. 6. b. 1)

Hans Jørgen Nielsen er født den 6. maj 1955 i Sig og er nu tømrerlærling.

VI. B. 6. b. 2)

Jon Martin Nielsen er født den 3. maj 1960 og er skolesøgende.

VI. B. 6. c.

Astrid Kirstine Nielsen er født den 23. juni 1925 i Vesterbæk og blev gift den 15. juni 1951 i Øse med Frederik Mygind Mortensen, der er søn af landmand Anders Marinus Mortensen og Sofie Jakobsen, Gl. Tistrup. Hun har gået til skole i Vesterbæk.

Frederik Mygind Mortensen er født den 17. september 1914 i Gl. Tistrup og er efter skolen i Aarre og Tistrup uddannet ved landbruget. Overtog fødegården 1950 og drev denne til 1954, da

han startede som fabrikant med et mørtelværk, som fortsat drives.

Bopæl: Gl Tistrup

I ægteskabet er der børnene VI. B. 6. c. 1) - VI. B. 6. c. 3)

VI. B. 6. c. 1)

Else Kristiane Mortensen er født den 19. november 1953 i Tistrup, og er nu lærling.

VI. B. 6. c. 2)

Mette Jenssine Mortensen er født den 16. juni i Tistrup og er nu apoteksassistent i Nr. Nebel.

VI. B. 6. c. 3)

Anders Mortensen er født den 4. februar 1960 i Tistrup.

VI. B. 6. d.

Harry Kresten Nielsen er født den 7. juni 1928 i Vesterbæk og blev gift den 30. oktober 1953 i Varde med Gerda Marie Julius, der er datter af Hans Chr. Hansen Julius og Laurine Mortensen, V. Ny Kirke. Efter skolen i Vesterbæk havde han forskellige pladser og var soldat i Haderslev. Derefter 7 år ved Sig fiskeri og sidst ved Ribe Amt som amtsvejmand, hvor han fortsat arbejder.

Gerda Marie Julius er født den 30. marts 1931 V. Ny Kirke og har gået til skole i Varde. Derefter er hun uddannet ved husligt arbejde og har haft pladser i København, Alslev, Vesterbæk og Varde Sygehus.

Bopæl: Egevangen 22, Sig.

I ægteskabet er der børnene VI. B. 6. d. 1) og VI. B. 6. d. 2)

VI. B. 6. d. 1)

Eva Laurine Nielsen er født den 1. juni 1956 i Sig. Hun er nu elev ved en børnehave.

VI. B. 6. d. 2)

Leif Julius Nielsen er født den 8. oktober 1960 i Sig.

VI. B. 7.

Anne Nielsine Pedersen er født den 24. september 1896 i Hedehusene og død den 26. marts 1964 i Augustenborg. Hun blev gift i 1926 med Viggo Weile, der er søn af skrædder Thomas Christian Weile og Anne Dorthea Eriksen, Hassing Thy.

Viggo Weile er født den 23. juni 1901 i Hassing og var murermester i Augustenborg. Han døde den 24. januar 1971 i Augustenborg.

I ægteskabet er der barnet

VI. B. 7. a.

Thorvald Weile er født den 5. september 1927 i Letbæk, Tistrup, og blev gift den 28. juli 1951 i Slotskirken i Augustenborg med Inga Skou. Efter skolen i Augustenborg blev han uddannet elektriker og videreuddannet som instrumenttekniker. Han har været soldat i Århus og ved Brigaden i Tyskland. Han er nu instrumenttekniker på Dänfoss i Nordborg.

Inga Skou er født den 23. oktober 1926 i Ringkøbing og har

*gået til skole i Grenå, Ringkøbing og Viborg. Efter ophold på Rødkilde Sygeplejeforskele er hun uddannet sygeplejerske og er nu bedriftssygeplejerske på Danfoss.*

*Bopæl: Helved, 6440 Augustenborg.*

*I ægteskabet er der børnene VI. B. 7. a. 1) og VI. B. 7. a. 2)*

*VI. B. 7. a. 1)*

*Steen Weile er født den 16. marts 1953 i Grindsted og er eletronikmekaniker i Norge.*

*VI. B. 7. a. 2)*

*Doris Weile er født den 4. april 1955 i Grindsted og er omsorgsassistentelev i Løgumkloster.*

VI. C.

Jens Christoffer Andreasen er født den 1. marts 1860 i Hedehusene, Ølgod, og blev gift den 23. november 1883 i Ølgod med Magdalene Hansen. Efter udstået læretid i Bekskov nedsatte han sig som skomager i Krusbjerg, Ølgod, med bopæl hos landmand Peter Medum Nielsen og var her til giftermålet i 1883. Han købte da en lille hedejendom på Salling Mark for 400 rigsdaler. Det var i Ansager sogn. Her på ejendommen tog han sin morbroder handelsmand Anders Graversen i pleje til dennes død. Han døde selv i Aalling 1938.

Magdalene Hansen er født den 19. januar 1860 i Krusbjerg og døde den 15. juni 1938 i Aalling. Hun tjente på Bejsnapgård, Ølgod, som mejerske i mejeriet og derefter på Lindbjerg Møllegård til 1879 og var derefter i hjemmet til hun blev gift.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 1. - VI. C. 7.

Af Magdalene Hansens skudsmålsbog fremgår at hun er hjemmedøbt, samt at hun er datter af Hans Jensen og hustru Ane Jensdatter af Listmark. Endvidere at hun er vaccineret 28. juni 1866 samt konfirmeret 12. april 1874.

Af Jens Christoffer Andreasens skudsmålsbog fremgår at han er døbt den 9. april 1860 i Ølgod kirke, samt at han er konfirmeret samme sted den 12. april 1874. Endvidere kan vi af de gamle papirer se, at han er optaget i lægdsrullen den 1. januar 1878

Til deres bryllup fik de følgende vers:

Her æde vi vort brød.  
Her tage vi den lykke.  
Som os undes vil.  
Er efter himlens tykke.  
Fik huus ved herrens hjælp.  
Agt ingen misunte øie.  
Thi den misunte jord.  
Lad sig som lykken pløie.  
Gud bevar vort huus og bolig.  
Fra ulykke sorg og nød.  
Lad os leve tryg og rolig.  
Og til sidst en salig død

Følge jer i hvor i gaaer.  
Gud vær stedse for jer øie.  
Det nye indgangne aar.  
Og de følgende herefter.  
Ledsage jer paa dydens vei.  
Hvi af alder magt og kræfter.  
Baner gud jer livets vei.

VI. C. 1.

Andreas Andersen Andreassen er født den 27. juli 1884 i Lindbjerg, Ølgod, og blev gift den 9. september 1909 i Ansager med Karen Jensen, der er datter af Laurits Jensen og Mette Hansdatter, Skovlund. Han har gået til skole i Lund, Skovlund og er derefter uddannet ved landbruget idet han allerede kom ud at tjene som 9 årig. Han var soldat i Fredericia 1907. Efter at have tjent forskellige steder i Ansager sogn overtog han hustruens fødegård i 1909 og drev denne til 1922. Derefter havde han en mindre landejendom i Skovlund, som han drev til 1947. Han døde den 25. juli 1974.

Karen Jensen er født den 5. februar 1866 i Skovlund, hvor hun også havde sin skolegang. Hun blev uddannet ved husgerning og havde blandt andet plads i Hodde Præstegaard. Hun døde den 27. april 1935 i Skovlund.

I ægteskabet er der ingen børn.

VI. C. 2.

Ane Jensine Andreassen er født den 10. september 1886 i Lindbjerg, Ølgod.

VI. C. 3.

Hans J. Andreassen er født den 15. maj 1889 og død den 2. august 1961. Han var husmand.

VI. C. 4.

Niels Christian Andreassen er født den 2. marts 1892 i Aalling, Skovlund og blev gift den 19. november 1918 i Grindsted med Jørgine Vidstesen, der er datter af gårdejer Iver Vidstesen og Gertrud Madsen, Mousbøl. Efter skolen i Skovlund blev han uddannet ved landbruget og var på Borris Landbrugsskole 1913-14. Efter at have haft forskellige pladser overtog han fødegården i 1918 og drev denne til 1954. Han døde den 11. marts 1954.

Jørgine Vidstesen er født den 13. februar 1899 i Mousbøl, Grindsted. Hun har gået til skole i Skovlund, Stenderup og er uddannet ved husgerning, hvor hun har haft forskellige pladser dels hos familie og dels hjemme.

Bopæl: Skovlund.

I ægteskabet er der børnene VI. C. 4. a. - VI. C. 4. h.

VI. C. 4. a.

Jenny Magdalene Andreassen er født den 22. august 1919 i Aalling og blev gift den 27. maj 1939 med Anders Nielsen. Efter sko-

len i Lund er hun uddannet ved husligt arbejde og er nu ansat som husassistent på Esbjerg Centralsygehus.

Anders Nielsen er født den 17. september 1914.

Bopæl: Blichers Alle 40, Esbjerg.

I ægteskabet er der børnene VI. C. 4. a. 1) og VI. C. 4. a. 2)

VI. C. 4. a. 1)

Niels Christian Nielsen er født den 8. august 1941 i Skovlund. Han arbejder som chauffør og er gift.

Bopæl: Jernbanegade 4, Esbjerg.

VI. C. 4. a. 2)

Svend Jørgen Nielsen er født den 11. december 1942 i Skovlund. Han er uddannet smed og gift.

Bopæl: Peter Fabersvej 4, Esbjerg.

VI. C. 4. b.

Ingrid Gertrud Andreasen er født den 10. maj 1921 i Aalling og blev gift den 10. juni 1944 i Esbjerg med Johann Olson, der er søn af slagter Johann Olson og Botille Æbelø, Hønsnap. Hun har gået til skole i Lund og er derefter uddannet som husassistent.

Johan Olson er født den 8. juli 1909 i Hønsnap og døde den 8. september 1961 i Assens. Han er efter skolen uddannet slagter hos faderen og havde en overgang efter sin militærtjeneste selv slagterforretning i Starup. Derefter var han til sin død handelsmand på Fyn.

Bopæl: Bystævnevej 21, Lundager, Assens.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 4. b. 1) - VI. C. 4. b. 3)

VI. C. 4. b. 1)

Holger Olson er født den 7. februar 1945 i Skovlund og er nu sekondløjtnant.

VI. C. 4. b. 2)

Henning Olson er født den 24. oktober 1946 i Starup og arbejder nu som matros.

VI. C. 4. b. 3)

Hald Olson er født den 24. august 1949 i 1949 i Lundager. Han er uddannet slagter.

VI. C. 4. c

Jens Chr. Andreasen er født den 17. august 1923 i Aalling og blev gift den 20. november 1954 i Skovlund Jytte Marie Askur Larsen, der er datter af Aksel Larsen og Jenny Mikkelsen, Skovlund. Han har gået til skole i Lund og er uddannet ved landbruget. Ophold på Kærhave Landbrugsskole 1943-44. Haft forskellige pladser på Skovlundegnen og på Sjælland, ligesom han har arbejdet på fabrik. Overtog fødegården 1954.

Jytte Marie Askur Larsen er født den 4. august 1930 i Skovlund. Hun er uddannet ved husgerning og har været på Ølgod Ungdomsskole og Tommerup Højskole 1950.

Bopæl: Aalling.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 4. c. 1) - VI. C. 4. c. 9)



VI. C. 4. c. 1)

Jenny Andreassen er født den 25. marts 1956 i Aalling.

VI. C. 4. c. 2)

Britta Andreassen er født den 14. februar 1958 i Aalling.

VI. C. 4. c. 3)

Bent Andreassen er født den 28. august 1959 i Aalling.

VI. C. 4. c. 4)

Jørgen Andreassen er født den 13. juni 1962 i Aalling.

VI. C. 4. c. 5)

Erik Andreassen er født den 3. juli 1963 i Aalling.

VI. C. 4. c. 6)

Anna Marie Andreassen er født den 21. juni 1966 i Aalling.

VI. C. 4. c. 7)

Gert Andreassen er født den 8. januar 1968 i Aalling.

VI. C. 4. c. 8)

Bjarne Andreassen er født den 27. december 1968 i Aalling.

VI. C. 4. c. 9)

Birgit Lisbeth Andreassen er født den 2. februar 1974 i Aalling.

VI. C. 4. d.

Gerda Helga Andreassen er født den 6. april 1925 i Aalling og blev gift den 4. september 1947 i Skovlund med Ejlf Lyhne, der er søn af tømrermester Christian Lyhne og Maren Pedersen Tistrup. Efter skolen i Lund er hun uddannet ved husligt arbejde, dels ude og dels hjemme. Ophold på Borris Husholdningsskole 1943. Er nu ansat på en systue i Outrup.

Ejlf Lyhne er født den 2. april 1911 i Tistrup, hvor han også gik til skole. Derefter er han uddannet ved landbruget. Har været på Ølgod Ungdomsskole 1926 og Ry Højskole 1931-32. Soldat i Sønderborg 1932. Efter at have haft forskellige pladser på Tistrup og Herning egnen byggede han gård i Frøstrup 1938. Han har været i Lunde Sogneråd i 9 år, ligesom han har været i bestyrelsen for Brugsforeningen og Husmandsforeningen.

Bopæl: Frøstrup, Varde

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 4. d. 1) - VI. C. 4. d. 3)

VI. C. 4. d. 1)

Krista Lyhne er født den 27. juni 1948 i Lunde. Hun er gift med stuteriejer Hans Christian Riis.

Bopæl: Beder ved Aarhus.

I ægteskabet er der et barn.

VI. C. 4. d. 2)

Niels Jørn Lyhne er født den 30. maj 1952 i Lunde og er nu tømrerlærling.

VI. C. 4. d. 3)

Astrid Lyhne er født den 28. marts 1956 i Lunde og er husassistent.

VI. C. 4. e.

Anna Johanne Andreassen er født den 20. april 1929 i Lyhne og blev gift den 6. august 1955 i Skovlund med Christian Peder Lauridsen, der er søn af Martin Lauridsen og Mette Gohr, Lyhne. Efter skolegangen i Lund er hun uddannet ved husligt arbejde og har været på Vejle Husholdningsskole 1948-49. Derefter havde hun forskellige pladser indtil giftermålet.

Kristian Peder Lauridsen er født den 17. marts 1918 i Lyhne. Efter skolen er han uddannet ved landbruget og har været på Vallekilde Højskole, Tune Landbrugsskole og Staby Efterskole. I 1948 købte han gården i Lyhne som han fortsat driver.

Bopæl: Lyhne.

I ægteskabet er der barnet

VI. c. 4. e. 1)

Karen Lauridsen er født den 12. april 1957 i Lyhne.

VI. C. 4. f.

Berna Frida Andreassen er født den 25. januar 1931 i Aalling og blev gift den 2. maj i Skovlund med Kristian Bernhardt Pedersen, der er søn af gårdejer Søren Peder Pedersen og Gøtha Petersen, Eg. Hun har gået til skole i Lund og er derefter uddannet ved husligt arbejde og på Central. Ophold på Vejle Husholdningsskole 1948-49. Hun har arbejdet på Krusbjerg, Hodde og Eg Central.

Kristian Bernhardt Pedersen er født den 23. december 1925 i Eg. Efter skolen er han uddannet ved landbruget og har været på Borris Landbrugsskole 1949-50. Efter soldatertiden i Aarhus 1946-47 havde han forskellige pladser ved landbruget bl. a. i Lund og Eg indtil han overtog fødegården i 1956. Han har været i flere bestyrelser bl. a. Eg Brugsforening.

Bopæl: Varde Landevej 98, Eg.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 4. f. 1) - VI. C. 4. f. 3)

VI. C. 4. f. 1)

Niels Christian Pedersen er født den 27. februar 1954 i Eg. Han arbejder nu som chauffør.

VI. C. 4. f. 2)

Bente Solveig Pedersen er født den 14. februar 1958 i Eg.

VI. C. 4. f. 3)

Gert Emil Pedersen er født den 5. marts 1960 i Eg.

VI. C. 4. g.

Hilma Irene Andreassen er født den 30 september 1932 i Aalling og blev gift den 10. december 1952 i Skovlund med Niels Edvard Levinsen, der er søn af landmand Rasmus Peter Levinsen og Ane Marie Pedersen, Sall. Efter skolen i Lund er hun uddannet ved husgerning med ophold på Hadsten Husholdningsskole 1951-52 og har haft forskellige pladser på hjemegnen.

Niels Edvard Levinsen er født den 13. juli 1926 i Kousted, Bjerggrav, Randers. Han har gået til skole i Sall og er derefter uddannet ved landbruget. Soldatertiden var i Fredericia og Tyskland 1947-48. Han købte gård på Iller Mark i 1952 og driver fortsat denne. Desuden er han ansat på Grundfos Pumpefabrik i Bjerringbro.

Bopæl: Iller Mark, Ans.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 4. g. 1) - VI. C. 4. g. 3)

VI. C. 4. g. 1)

Marie Levinsen er født den 13. oktober 1954 i Grønbæk.

VI. C. 4. g. 2)

Kristian Levinsen er født den 30. juni 1956 i Grønbæk og er nu snedkerlærling.

VI. C. 4. g. 3)

Peter Levinsen er født den 27. februar 1964 i Grønbæk.

VI. C. 4. h.

Rita Emilie Andreassen er født den 24. marts 1937 i Aalling og blev gift den 8. maj 1955 i Ribe med Henning Valdemar Rasmussen, der er søn af Jørgen Daniel Rasmussen og Ane Sofie Jensen, Sigersted. Efter skolegangen i Lund er hun uddannet ved husligt arbejde og har bl. a. gået på husholdningskursus. Indtil giftermålet havde hun forskellige pladser.

Henning Valdemar Rasmussen er født den 29. oktober 1919 i Sigersted. Han er uddannet ved landbruget efter at have gået til skole i Holtug. Desuden er han uddannet kontrolassistent og har været på Kærhave Landbrugsskole og Haslev Regnskabsskole. Han har arbejdet som kontrolassistent i Skovlund, Bramming og Darum. Købte landbrug i 1958 i Bramming og arbejder ved siden af på teglværket.

Bopæl: "Smedegård", Bramming.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 4. h. 1) - VI. C. 4. h. 6)

VI. C. 4. h. 1)

Inge Merethe Rasmussen er født den 27. januar 1955 i Ribe.

VI. C. 4. h. 2)

Mona Elise Rasmussen er født den 14. januar 1956 i Darum.

VI. C. 4. h. 3)

Jørgen Christian Rasmussen er født den 6. januar 1959 i Bramminge.

VI. C. 4. h. 4)

Per Evald Rasmussen er født den 2. september 1960 i Darum.

VI. C. 4. h. 5)

Kim Irving Rasmussen er født den 9. juni 1963 i Darum.

VI. C. 4. h. 6)

Jens Karsten Rasmussen er født den 15. marts 1966 i Darum.

VI. C. 5.

Marie Kirstine Andreassen er født den 14. juli 1894 i Aalling og blev gift den 22. juni 1925 i Morsbøl med Arrild Andersen, der er søn af Bertil og Kirstine Andersen, Urup. Efter skolegang i Lund er hun uddannet ved husligt arbejde og har haft forskellige pladser

på Grindsted egnen og hjemme.

Arrild Andersen er født den 6. november 1896 i Urup. Han har gået til skole i Lamborg og kom derefter til landbruget, hvor han havde forskellige pladser. Han var soldat ved Rytteriet i Værløse. I 1923 overtog han fødegården.

Bopæl: Eg Grindsted.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 5. a. - VI. C. 5. c.

VI. C. 5. a.

Jens Christian Andersen er født den 29. september 1925 i Urup. Han er uddannet landmand og udvandrede til Australien.

Bopæl: Cairns G P O Quinsland, Australien.

VI. C. 5. b.

Magdalene Kirstine Andreassen er født den 31. oktober 1927 i Urup og gift med Poul Musza. I ægteskabet er der et barn.

Bopæl: Ejgilsgade 7, København K.

VI. C. 5. c.

Kirstine Andreassen er født den 12. august 1930 i Urup. Hun er uddannet læge.

Bopæl: Bredekildevej 21, Kalundborg.

VI. C. 6.

Loise Kristine Andreassen er født den 31. oktober 1897 i Aalling og blev gift den 7. april 1934 i Vesterhede med Kristian Engelbrekt Kristiansen. Hun døde den 18. november 1958.

Kr. Engelbrekt Kristiansen er født den 14. januar 1886 i Vesterhede og døde samme sted den 14. januar 1958. Han var gårdejer.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 6. a. og VI. C. 6. b.

VI. C. 6. a.

Jens Vermund Uffe Andreassen er født den 20. april 1922 i Skovlund og blev gift den 5. maj 1948 i Grindsted med Alice Ingeborg Jakobsen, hvis forældre stammer fra Grindsted. Efter skolegang i Lund havde han forskelligt arbejde ved landbruget. En overgang var han tørvemester ved lejerne i Søby og er nu gravemester ved et firma i Alslev.

Alice Ingeborg Jakobsen er født den 13. januar 1925 i Billund. Hun har gået til skole i Hejnsvig og Grindsted. Efter skolen er hun uddannet ved husgerning og har været på Randbøldal Ungdomsskole.

Bopæl: Neptunvej 23, Alslev.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 6. a. 1) - VI. C. 6. a. 3)

VI. C. 6. a. 1)

Jytte Andreassen er født den 31. august 1949 i Gridsted og blev gift med Erik Donner. Hun har taget realeksamen og handelskoleeksamen. Derefter uddannet som kontorassistent og er nu ansat på dommerkontoret i Varde.

Erik Donner er født den 8. marts 1943 i Varde. Han har gået i Jacobi Skole i Varde og er derefter uddannet som elektriker. Soldat i Holstebro og hjemsendt som sergent. Søjlede som elektriker fra 1964-66. Forpagtede derefter en servicestation, som han drev gennem 5 år. Arbejder nu som konsulent ved en trådvarefabrik.

VI. C. 6. a. 2)

Bjarne Andreassen er født den 28. november 1955 i Alslev og er uddannet gulvlægger.

VI. C. 6. a. 3)

Lene Andreassen er født den 12. april 1957 og er skolesøgende.

VI. C. 6. b.

Karl Otto E. Kristiansen er født den 15. september 1936 i Vesterhede og blev gift samme sted den 18. november 1964 med Anna Kristine Andersen, der er datter af Mads Andersen og Kristiane Vestergaard Nielsen, Krogager. Efter skolegangen i Vesterhede blev han uddannet ved landbruget og var soldat i Skrydstrup, ligesom han var på højskole. Overtog foreldrenes gård i 1957 og er tillige chauffør ved Krogager Mejeri.

Anna Kristine Andersen er født den 2. januar 1943 i Ansager og har gået til skole i Hæskær. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Esbjerg Landevej 31, Krogager.

I ægteskabet er der børnene: VI. C. 6. b. 1) - VI. C. 6. b. 3)

VI. C. 6. b. 1)

Kristian Engelbrekt Kristiansen er født den 19. februar 1965 i Vesterhede.

VI. C. 6. b. 2)

Kurt Engelbrekt Kristiansen er født den 27. januar 1966 i Vesterhede.

VI. C. 6. b. 3)

Kim Engelbrekt Kristiansen er født den 27. november 1971 i Vesterhede.

VI. C. 7.

Arne Sigurd Andreassen er født den 27. juli 1900 i Aalling. Han har gået til skole i Skovlund og er derefter uddannet som tømrer og snedker og rejst som bygningsnedker over det meste af landet. Eget tømrer og snedkerværksted fra 1926 i Vilslev. Derefter flyttede han til Ribe og startede egen forretning som han drev til 1965.

Bopæl: Idrætsvej 2, Ribe.

VII.

Mads Christian Gravesen er født den 29. september 1825 i Assenbæk og han døde den 7. august 1916 i Krusbjerg. Han blev gift den 18. november 1860 i Ølgod med Ane Kirstine Kjeldsdatter. Han var gårdejer.

Ane Kirstine Kjeldsdatter er født den 7. januar 1838 i Krusbjerg og død den 24. juni 1916.

I ægteskabet er der børnene: VII. A. - VI. H.

VII. A.

Ane Signe Gravesen er født den 12. juli 1861 i Krusbjerg og død samme sted den 12. marts 1920. Hun var ugift.

VII. B.

Kjeld Nielsen Gravesen er født den 24. december 1863 i Krusbjerg, Ølgod. og død i Hesselho, Tistrup i august 1946. Han blev gift med Kirstine Sørensen den 20. oktober 1896 i Hennebjerg, Henne. Han var gårdejer.

Kirstine Sørensen er født den 29. juni 1867 i Hennebjerg, Henne og døde den 12. juli 1927 i Hesselho.

I ægteskabet var der børnene: VII. B. 1. og VII. B. 2.

VII. B. 1.

Peder Søndergård Gravesen er født den 27. september 1898 i Hesselho og død samme sted den 4. februar 1958. Han blev gift den 14. maj 1929 i Skovlund med Jenny Hansen, der er datter af lærer Jes Peter Hansen og Abelone Jensen Kristensen, Skovlund. Han har gået til skole i Hesselho-Hauge. Efter denne blev han uddannet ved landbruget og var på Askov Højskole, hvis Sløjds-skole han også var på i to vintre. Efter at have haft forskellige pladser på Fyn og Ølgodeggen overtog han fødegården, som han drev til sin død.

Jenny Hansen er født den 2. marts 1903 i Skovlund, hvor hun også gik til skole. Hun er uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser i Gråsten, Vinding, Kibæk og Lunderskov, ligesom hun har været på Vinding Højskole.

Bopæl: Hesselho.

I ægteskabet er der børnene: VII. B. 1. a. - VII. B. 1. c.

VII. B. 1. a.

Krista Eg Gravesen er født den 1. april 1931 i Hesselho og gift med Knud Rønnov Nielsen. Ægteparret er udvandret til Canada hvor manden er formand.

Bopæl: Atikokan, Box 1095, Ontario, Canada.

I ægteskabet er der to børn.

VII. B. 1. b.

Anne Solvejg Gravesen er født den 3. februar 1933 i Hesselho, Tistrup og blev gift den 4. november 1956 med Mogens Yhr, der er søn af læge Viggo C. Yhr og hustru sygeplejerske Gudrun Yhr. Efter skolen uddannet som sygeplejerske. Elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Sygeplejerskolen i Ubberup. Sygeplejeelev på Centralsygehuset i Herning 1952-55 med supplerende uddannelse på Statshospitalet i Augustenborg og Fødselsstiftelsen i Århus.

Ansættelse som sygeplejerske ved Skørping Sanatorium, Brande Sygehus, Varde Sygehus, hudspecialist, G. Schæffer Viborg, hjemmesygeplejen i Faxe og Vemmetofte kommuner- herunder Vemmetofte Adelige Jomfrukloster- og Centralsygehuset i Holbæk. I 1967 uddannet som familievejleder og ansat i Jernløse kommune og siden 1969 ansat som dagplejeleder i samme kommune. Tilsynsførende for Børne- og Ungdomsforsorgen, formand for kolleger i Roskilde, Vestsjælland og Storstrøms Amter og sekretær for landsforeningen.

Mogens Theodor Yhr er født den 22. februar 1932 i Hvidbjerg sogn, Thisted amt. Efter at have taget realeksamen fra Viborg Katedralskole i 1949 blev han uddannet som skovfoged på Viborg, Kalø, Gl. Køgegård og Silkeborg skovdistrikter med eksamen i 1954. Efter værnepligten hjemsendt som efterretningsbefalingsmand i 1956. Ansat som skovfogedaspirant på Buderupholm, Randbøl og Viborg Statsskovdistrikter. Assistent på Vemmetoft Skovdistrikt 1960-64. I 1964 skovbestyrer på Løvenborg Skovdistrikt, der omfatter 7 skove. I 1970 yderligere ansættelse som bestyrer af Hjortholm skov og landbrug (Langeland) hos samme ejer, Christian, Greve Ahlefeldt-Laurvig. I 1965 ansat som distriktslærer for skovtekniker-elever fra Nøddebo Skovskole.

Bopæl: Svendeskovvej 43, Østrup, 4350 Ugerløse.

VII. B. 1. c.

Aase Gunhild Gravesen er født den 1935 i Hesselho, Tistrup og blev gift i Køge den 11. november 1962 med Ole Anslev, søn af translator Aksel Ambrosius Anslev og Kirstine Marie Andersen, Virum. Hun er uddannet apoteksdefektrice.

Ole Anslev er født den 16. marts 1937 i København. Han er kriminaloverbetjent.

Bopæl: Steffens Landevej 81, 5486 Grindløse.

I ægteskabet er der barnet

VII. B. 1. c. 1)

Peter Michael Anslev er født i Winnipeg, Manitoba, Canada, den 14. november 1960.

VII. B. 2.

Mads Christian Gravesen er født den 9. juli 1901 i Hesselho og blev gift den 12. december 1936 i Tulstrup, Ry med Erna Jakobsen, der er datter af Jakob Jakobsen og Ingeborg Pedersen, Tørring. Han har gået til skole i Hauge og er derefter uddannet ved landbruget. Har været på Lyngby Landbrugsskole og Rødning Højskole. Efter at have haft forskellige pladser i Tistrup sogn, købte han gården Løvborg i Tistrup i 1929. I 1972 blev den afstået til datteren og svigersønnen. Han døde i september 1973.

Erna Jakobsen er født den 22. november 1904 i Tørring hvor hun også har gået til skole. Efter skolen blev hun uddannet sygeplejerske og har arbejdet på forskellige sygehuse i København og Norge. Hun har været på Haslev Højskole 1925-26.

Bopæl: "Løvborg" Tistrup.

I ægteskabet er der børnene: VII. B. 2. a. - VII. B. 2. c.

VII. B. 2. a.

Inger Løvborg Gravesen er født den 9. februar 1938 i Løvborg, Tistrup og blev gift samme sted den 8. juli 1961 med Jørgen Slivsgaard, der er søn af avlsbruger Svend Thorvald Slivsgaard og Dusi-  
ne Kardine Oster, Nørremarken, Varde. Efter skolen i 1952 ophold på Ølgod Ungdomsskole og uddannelse i huset. I 1956 preliminæreksamen. Derefter uddannet som defektrice på Varde Apotek og senere da familien flyttede til Tarp, medhjælper på Esbjerg Centralbibliotek. I 1972 købte de fødegården, som fortsat drives.

Jørgen Slivsgaard er født den 13. april 1933 Nørremarken, Varde. Studentereksamen fra Esbjerg Stasskole 1953. Påbegyndte dyrlægestudium, men afbrød dette og tog lærereksamen fra Esbjerg Seminarium 1963. Ansat som lærer ved Bryndum skole samme år og blev viceskoleinspektør samme sted 1969. Udnævnt til skoleinspektør ved Tistrup folke- og realskole 1974.

Boæl: "Løvborg" 6862 Tistrup.

I ægteskabet er der børnene: VII. B. 2. a. 1) - VII. B. 2. a. 4)

VII. B. 2. a. 1)

Mette Løvborg Slivsgaard er født i Varde den 24. juli 1958

VII. B. 2. a. 2)

Mads Thorvald Slivsgaard er født i Varde den 19. august 1962

VII. B. 2. a. 3)

Kjeld Oster Slivsgaard er født i Tarp, Guldager den 9. oktober 1964.

VII. B. 2. a. 4)

Rikke Løvborg Slivsgaard er født i Varde den 7. december 1966.

VII. B. 2. b.

Kjeld Løvborg Gravesen er født den 4. maj 1939 i Tistrup.

VII. B. 2. c.

Hilde Kirstine Gravesen er født den 11. juni 1941 i Tistrup.

VII. C.

Marie Kirstine Gravesen er født den 24. juni 1867 i Krusbjerg, Ølgod og gift med husmand Poul Thomsen. Hun døde den 30. august 1944.

Poul Thomsen er født den 30. april 1877 i Egvad og døde den 5. maj 1959.

Ægteskabet var barnløst.

VII. D.

Mette Nielsen Gravesen er født den 2. juli 1871 og død samme år.

VII. E.

Gravers Andersen Gravesen er født den 5. oktober 1872 og død den 3. december 1960. Han var ugift og ernærede sig som husmand.



VII. F.

Anders Gravesen er født den 21. marts 1875 i Krusbjerg og blev gift med Sigrød Thorsen. Han var lærer ved Fiskbæk Skole fra 1910-1940. Læreruddannelse fik han på Jelling Seminarium. Han døde den 15. april 1950 i Fiskbæk.

Sigrød Thorsen er født den 27. juni 1882 i Hundstrup, hvor faderen var lærer. Uddannet ved husgerning med ophold på Sorø Højskole. Hun døde den 10. februar 1965 i Fiskbæk.

I ægteskabet er der børnene: VII. F. 1. - VII. F. 6.

VII. F. 1.

Christian Schmidt Gravesen er født i 1907. Han er nu pensioneret søkaptajn i Florida, U. S. A. Han har sejlet under både 1. og 2. verdenskrig. Han er gift og i ægteskabet er der to døtre.

VII. F. 2.

Arne Thorvald Gravesen er født den 31. december 1908 i Vind, Ringkøbing og blev gift den 22. juli 1942 på Femø, Maribo med Erna Knudsen, der er datter af gårdejer Kristian Kjeldgaard Knudsen og Kirsten Nielsen, Skovby, Videbæk. Efter skolen i Fiskbæk er han uddannet landmand med ophold på Krabbesholm Højskole og Borris Landbrugsskole. Han var gårdejer og døde den 4. oktober 1956 i Skovby, Nr. Vium.

Erna Knudsen er født den 2. marts 1911 i Skovby og har ligeledes gået til skole i Fiskbæk. Hun er uddannet i huset og har været på Vallekilde Højskole.

Bopæl: Videbæk.

I ægteskabet er der børnene: VII. F. 2. a. og VII. F. b.

VII. F. 2. a.

Kirsten Gravesen er født den 7. april 1943 i Skovby. Hun er nu sekretær på Fødselsstiftelsen i Aarhus.

Bopæl: Nørrebrogade 37, 8000 Aarhus C.

VII. F. 2. b.

Kristian Kjeldgaard Gravesen er født den 13. november 1944 i Skovby. Han er nu repræsentant for Nestle chokolade.

Bopæl: Køgevej 138, 4000 Roskilde.

VII. F. 3.

Irene Gudrun Gravesen er født i 1910 og gift med Anton Jensen. Hun er tandtekniker.

Bopæl: Torvegade 10, Skive.

VII. F. 4.

Viggo Gravesen er død som spædbarn.

VII. F. 5.

Sigfred Vagner Gravesen er født den 17. februar 1921 i Fiskbæk, Nørre Vium og blev gift i Jebjerg, Lyby, den 10. april 1952 med Ytta Kristensen, der er datter af Niels Peter Marius Kristensen og Jenny Marie Sørensen, Jebjerg. Efter skolen i Fiskbæk var

han en overgang ved landbruget med højskoleophold og tog derefter handels- og kontoruddannet med handelseksamen i Århus. Han havde flere stillinger indenfor faget bl. a. på skofabriken i Hørve på Sjælland. Senere var han på en maskinfabrik i Holbæk, hvor han var bogholder til sin død i Vallekilde den 12. maj 1973.

Ytta Kristensen er født den 2. august 1926 i Sæsing, Tårs. Hun har gået til skole i Jebjerg og blev derefter uddannet ved husligt arbejde. Ophold på ungdomsskolen. Havde forskellige pladser bl. a. på hotel "Heron" i København. Efter mandens død flyttede hun til Sønderborg, hvor hun har familie.

Bopæl: Rådmandsløkken 16 B, Sønderborg.

I ægteskabet er der børnene: VII. F. 5. a. og VII. F. 5. b.

VII. F. 5. a.

Anette Gudrun Gravesen er født den 1. januar 1953 i Vallekilde.

VII. F. 5. b.

Bente Gravesen er født den 22. april 1957 i Nykøbing Sj.

VII. F. 6.

Herluf Gravesen er død som lille.

VII. G.

Niels Christian Gravesen er født den 6. november 1877 i Krusbjerg, Ølgod. Han var husmand og døde den 24. juli 1963.

VII. H.

Mette Marie Gravesen er født den 16. januar 1881 i Krusbjerg, Ølgod. Hun døde i Bejsnap den 5. december 1966.

VIII.

Laurids Jessen Gravesen er født den 16. december 1828 i Assenbæk og blev gift den 28. maj 1860 i Ølgod med Kirsten Marie Hansdatter. Han var gårdejer og døde den 21. januar 1925.

Kirsten Marie Hansdatter er født den 16. september 1835 i Vognslund og døde den 2. juni 1912.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. VIII. H.

VIII. A.

Hans Peder Gravesen er født den 19. april 1861 i Vognslund og blev gift den 29. april 1911 i Ølgod med Ane Katrine Hansdatter. Han var snedkermester og musiker og døde den 20. maj 1941 i Ølgod.

Ane Katrine Hansdatter er født den 14. november 1855 og død i 1936.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. 1. - VIII. A. 3.

VIII. A. 1.

Hansine Gravesen er født den 16. februar 1888 og døde den 8. september 1920.

VIII. A. 2.

Kirsten Marie Gravesen er født den 28. juli 1889 i Ølgod og blev gift den 7. september 1908 med Christian Nielsen, der er søn af landmand Peder Nielsen og hustru, Ølgod. Hun døde den 19. november 1942 i Ølgod.

Christian Nielsen er født den 14. august 1881 i Haulund, Ølgod og døde den 5. november 1944 i Ølgod. Han var skræddermester.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. 2. a. - VIII. A. 2. d.

VIII. A. 2. a.

Holger Nielsen er født den 20. marts 1911 i Ølgod og blev gift den 14. november 1937 samme sted med Helene Katrine Kristensen, der er datter af Kristian Møller Kristensen og Kirsten Marie Mikkelsen. Han var skræddermester og døde i Ølgod den 28. august 1972.

Helene Katrine Kristensen er født i Hjeddning den 20. december 1915.

Bopæl: Vestergade 1, Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. 2. a. 1) - VIII. A. 2. 3)

VIII. A. 2. a. 1)

Marie Nielsen er født den 1. marts 1940 i Ølgod og er gift med kontorist J. P. F. Petersen.

Bopæl: Kastanjevej 3, Ringkøbing.

VIII. A. 2. a. 2)

Kristian Møller Nielsen er født den 17. maj 1943 i Ølgod og er gift med Bente Dybdahl.

Bopæl: Blåbærvej 23, Ølgod.

VIII. A. 2. a. 3)

Birgitte Nielsen er født den 4. februar 1949 i Ølgod og blev gift samme sted den 14. november 1970 med Svend Pedersen, der er søn af bestyrer Ejnar Viggo Pedersen og Anna Madsen, Strellev. Efter realeksamen elev i Varde Bank, Ølgod afdeling, med handels-skoleeksamen og uddannelse som assistent. Har taget banksolens 1. del.

Svend Pedersen er født den 24. maj 1948 i Strellev. Efter realeksamen blev han elev i Ølgod Sparekasse og tog handelskoleeksamen. Han har været soldat i Århus og Randers 1969-70. Derefter assistent i Ølgod Sparekasse. Har taget sparekasseskolens 1. og 2. del samt forskellige kurser og er nu udnævnt til overassistent. Desuden har han været kasserer i Ølgod Idrætsforening.

Bopæl: Søndergade 68, Ølgod.

I ægteskabet er der et barn.

VIII. A. 2. b.

Kirstine Marie Nielsen er født den 3. marts 1913 i Ølgod og blev gift den 18. maj 1939 samme sted med Gunner Herman Nielsen, der er søn af Niels Peter Nielsen og Karen Marie Pedersen, Ølgod. Hun har gået til skole i Ølgod og er uddannet i huset, hvor hun dels har været hjemme og dels haft forskellige pladser. Ophold på Danebod Højskole og Silkeborg Husholdningsskole.

Gunner Herman Nielsen er født den 1. juni 1913 i Kalundborg og døde den 26. januar 1972 i Ølgod. Efter skolegang i Kalundborg og Ølgod blev han uddannet som garver hos faderen, efter hvem han overtog garveriet.

Bopæl: Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. 2. b. 1) - VIII. A. 2. b. 3)

VIII. A. 2. b. 1)

Karen Marie Nielsen er født den 11. marts 1940 i Ølgod og er gift med farbikant Poul Tranberg, Garverivej 4, Ølgod.

I ægteskabet er der to børn.

VIII. A. 2. b. 2)

Niels Christian Nielsen er født den 24. maj 1945 i Ølgod og er gift med Ninna. Han er ingeniør.

Bopæl: Valmuevej 88, Tyrsted.

I ægteskabet er der et barn.

VIII. A. 2. b. 3)

Henning Nielsen er født den 6. oktober 1949 i Ølgod og er nu maskinarbejder.

Bopæl: Garverivej 2, 6870 Ølgod.

VIII. A. 2. c.

Edith Nielsen er født den 12. juli 1915 og død den 13. juni 1957. Hun arbejdede som syerske.

VIII. A. 2. d.

Hans Erik Nielsen er født den 8. april 1921 i Ølgod og

blev gift i Tårs den 19. april 1946 med Else Helena Worm Larsen, der er datter af landmand Ludvig Larsen og Sigrid Larsen, Hjørring. Efter skolen blev han udlært som tømrer og bygnings-snedker med videreuddannelse på Håndværkerskole i 2 år. Endvidere to semestre på Teknologisk Institut i København. Har arbejdet som svend og mester på værksteder og fabrikker. Fik efter ansøgning stilling som faglærer på Teknisk Skole i Hjørring 1960 og tog derefter statskontrolleret eksamen i pædagogik og psykologi.

Else Helena Worm Larsen er født den 9. juni 1919 i Tårs.

Bopæl: Vesterhedevej 2, Skibsbj, 9800 Hjørring.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. 2. d. 1) - VIII. A. 2 d. 2)

VIII. A. 2. d. 1)

Bente Marie Nielsen er født den 20. november 1946 i Ølgod og blev gift i Hørby med Frank Brühl, der er søn af Walter og Edith Brühl, Berlin. Efter studentereksamen tog hun tresproglig korrespondenteksamen. Efter tre års praktik har hun påbegyndt et studie til magister ved Københavns Universitet.

Frank Brühl er født den 23. juni 1943 i Berlin, Tyskland. Han har taget realeksamen og derefter uddannet som ingeniør. Har haft selvstændig virksomhed men arbejder nu igen som ingeniør. Har boet her i Danmark siden færsiggørelsen af sin uddannelse. Endnu har han ikke opnået dansk statsborgerskab, hvorfor barnet er tysk statsborger.

Bopæl: Åkandehaven 74, Smørum-nedre, 2760 Måløv.

I ægteskabet er der barnet:

VIII. A. 2. d. 1) (a)

Mie Brühl er født den 4. januar 1972 i Gentofte.

VIII. A. 2. d. 2)

Jørn Worm Nielsen er født den 13. november 1950 i Hjørring og blev gift den 2. november 1974 med Tove Agnethe Kærsgaard Svendsen, der er datter af tropehandler Alfred Ingemann Svendsen og Karen Margrethe Kærsgaard, Hjørring. Efter skolen kom han i lære som bager, men måtte opgive dette efter 1½ års forløb grundet eksem. Tog derefter på ungdomsskole og fik den statskontrollerede prøve for 9. klasse. Derefter udlært som lagerekspedient med handelseksamen og efter militærtjenesten tilbage til samme firma i 9 mdr. Har i dag stilling som lagerforvalter i et andet firma.

Tove Agnethe Kærsgaard Svendsen er født den 8. december 1952 på Guldager Mark, Vrejlev. Efter 9. klasse var hun et år i forretning og tog derefter realeksamen på et to-årigt kursus. Efter dette blev hun elev i en bank, hvor hun nu er ansat som bankassistent.

Bopæl: Mejsevej 26, 9800 Hjørring.

VIII. A. 3.

Laura Gravesen er født den 19. juni 1891 i Ølgod og blev gift den 29. marts 1923 samme sted med Christian Eriksen, der er søn af Lorens Eriksen og Trine Rasmussen, Kauslunde.

efter skolen i Ølgod blev hun uddannet som herreskrædder hos svogeren i Ølgod, hvor hun arbejdede gennem 13 år.

Christian Eriksen er født den 5. april 1896 i Kauslunde, hvor han også gik i skole. Her blev han udlært hos faderen som tømrer og snedker. Højskoleophold på Fyn. Startede senere egen forretning i Ølgod, hvor han døde den 23. marts 1968.

Bopæl: Bøgevej, Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. 3. a. - VIII. A. 3. c.

VIII. A. 3. a.

Hans Henning Eriksen er født den 24. september 1923 i Ølgod og er gift med Esther Alice Danielsen, der er datter af portner Johannes Danielsen og Ingeborg Hansen, Glostrup. Han er uddannet indenfor isenkram, jern og stål samt bygningsartikler og har taget handelseksamen fra Købmandsskolen i København. Er nu ansat ved Socialstyrelsen i København som overassistent i økonomiafdelingen.

Esther Alice Danielsen er født den 29. november 1924 i Bovense. Hun er uddannet ved husgerning og har haft deltidsansættelse hos magasin Illum.

Bopæl: Nordal Griegsvej 29, 2860 Søborg.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. 3. a. 1) og VIII. A. 3. a. 2)

VIII A. 3. a. 1)

Hans Henrik Eriksen er født i Glostrup den 20. maj 1953.

VIII.A. 3. a. 2)

Peter Eriksen er født i Søborg den 11. januar 1958.

VIII. A. 3. b.

Ebba Eriksen er født den 5. december 1926 i Ølgod og blev gift samme sted med Hans Aspelin, der er søn af hovmester Thorolv Aspelin og Maren Therese Nyborg, Norge. Hun fik svendebrev i damefrisørfaget i 1946 sammen med handelsskoleeksamen. Drev egen salon i Ølgod i 7 år og solgte denne i 1957. Flyttede derefter til Oslo, hvor hun arbejdede i 3 år og er nu hjemmegående husmor.

Hans Aspelien er født den 13. august 1920 i Oslo, Norge. Han har taget realeksamen og handelseksamen. Derefter fik han en uddannelse indenfor finmekanik og er nu ansat ved Elektrisk Bureau i Oslo. Ligeledes har han gennemgået en højere arbejdslederskole og haft mange tillidshverv indenfor fagbevægelsen og i firmaet gennem de sidste 15 år. En gren af hans familie kom fra England og var med til at bygge Norges første jernbane.

Bopæl: Brunsebrogade 13, Oslo, Norge.

I ægteskabet er der børnene: VIII. A. 3. b. 1) og VIII. 3. b. 2)

VIII. A. 3. b. 1)

Morten Aspelin er født den 24. januar 1960 i Oslo.

VIII. A. 3. b. 2)

Per Erling Aspelin er født den 10. september 1963 i Oslo.

VIII. A. 3. c.

Inge Eriksen er født den 10. februar 1928 i Ølgod og blev gift i Ølgod den 30. december 1950 med Mogens Danielsen, der er søn af portner Johannes Danielsen og Ingeborg Hansen. Hun arbejder nu som sekretær.

Mogens Danielsen er født den 18. juni 1926 i Langeskov. Han er tømrermester.

Bopæl: Blommevej 9, 6870 Ølgod.

I ægteskabet er der børnene VIII. A. 3. c. 1) og VIII. A. 3. c. 2)

VIII. A. 3. c. 1)

Bo Danielsen er født den 3. juli 1952 i Ølgod og gift med Lissy. Han arbejder som tømrer.

Bopæl: Skovbrynet 17 B, Brørup.

VIII. A. 3. c. 2)

Lone Danielsen er født den 2. maj 1955 i Aarhus. Hun er Klinikassistent.

Bopæl: Engelsborgvej 7, Lyngby.

VIII. B.

Gravers Andersen Gravesen er født den 5. oktober 1862 i Vognslund og blev gift med Sofie Jepsdatter. Han har været købmand i Esbjerg. Der foreligger ikke mange oplysninger om ægparret, kun at Sofie Jepsdatter stammer fra Hodde, hvor de også blev gift. Der var ingen børn i ægteskabet.

VIII. C.

Ole Martin Gravesen er født den 25. februar 1865 i Vognslund og blev gift med Kirsten Jensen, Veddinge. Han var manufakturhandler i Tarm og døde den 13. april 1917 samme sted. Forretningen overlod han til sønnen Hartvig i 1915.

Kirsten Jensen er født den 4. juli 1856 i Veddinge, Kalundborg. Hun døde den 24. september 1938 i Tarm, Egvad sogn.

I ægteskabet er der børnene VIII. C. 1. og VIII. C. 2.

VIII. C. 1.

Holger Frederik Gravesen er født i Tarm, Egvad den 20. marts 1888 og død i Odense den 25. juni 1907. Han var kommis.

VIII. C. 2.

Hartvig Gravesen er født i København den 20. marts 1890 og blev gift den 8. september 1915 i Skive med Marie Jensen Brunsgaard, der er datter af hotelejer Carl Andreas Jensen og Mette Jensen. Han var købmand i Tarm og var sognerådsformand i Egvad Kommune fra 1933-46. Han døde den 19. oktober 1953 i Tarm.

Marie Jensen Brunsgaard er født den 20. februar 1894 i Vinderup, Sahl, og død den 12. august 1973 i Tarm.

I ægteskabet er der børnene: VIII. C. 2. a. - VIII. C. 2. b.

VIII. C. 2. a.

Holger Gravesen er født den 24. oktober 1918 i Tarm, Egvad.

Han blev gift den 14. maj 1947 i Oslo, Frogner sogn, med Randi Solheim, der er datter af departementchef Einar Solheim og Asta Ottilia Vold, Oslo. Efter studentereksamen fra Vestjysk Gymnasium i Tarm tog han eksamen som tandlæge fra Tandlægehøjskolen i København 1942. Oprettede privatpraxis Vestervoldgade 10 Kbhvn 1947.

Randi Solheim er født den 7. januar 1924 i Oslo, Markus sogn. Hun tog studentereksamen fra Oslo Kathedralskole 1944.

I ægteskabet er der børnene: VIII. C. 2. a. 1) og VIII. C. 2. a. 2)

VIII. C. 2. a. 1)

Jan Gravesen er født den 23. januar 1948 i København og er nu stud. jur.

VIII. C. 2. a. 2)

Kirsten Gravesen er født den 16. juli 1951 i København og læser til cand. mag.

VIII. C. 2. b.

Jørgen Gravesen er født den 30. november 1926 i Tarm, Egvad og blev gift den 8. februar 1958 samme sted med Birthe Brabrand Christensen, der er datter af fhv. postmester K. Brabrand Christensen og Elise M. Brabrand Christensen, Tarm. Efter realeksamen i lære i faderens forretning. I 1945 var han et år på Handelskole i København og afsluttede derefter læretiden i Kolding. Værnepligten blev aftjent 1948-49. Ophold på Handelskolen i England efterfulgt af flere stillinger i udlandet bl. a. i U S A. Hjem ved faderens død i 1953 og blev direktør for H. Gravesen A/S fra 1954-1974, da firmaet ophørte. Han er nu revisor i Tarm. Har gennem 18 år været NK og KC i Hjemmeværnet.

Birthe Brabrand Christensen er født den 12. september 1931 i Frederikssund og er uddannet kontorassistent.

VIII. D.

Birgitte Kirstine Gravesen er født den 6. juni 1868 i Vognslund og blev gift den 15. oktober 1887 med Jørgen Filskov Jensen, der er født den 8. november 1866 i Grindsted. Ægteparret udvandrede til U S A, men der savnes oplysninger om deres levned der.

VIII. E.

Anders Anton Gravesen er født den 15. september 1870 i Vognslund, Ølgod, og blev gift den 5. maj 1905 i Ølgod med Bodil Kristine Kristiansen. Efter at have gået i Grønfeldd skole blev han uddannet ved landbruget hvor han havde forskellige pladser bl. a. i Assenbæk og Galt. Derefter overtog han fødegården. Han har været i sognerådet og Brugsforeningsbestyrelsen. Han døde den 7. oktober 1945 i Ølgod.

Bodil Kristine Kristiansen er født den 17. maj 1877 i Vallund Ølgod. Hun er uddannet ved husligt arbejde og havde forskellige pladser og var også husbestyrerinde ved ægtemanden indtil giftermålet. Hun døde den 22. april 1969 i Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: VIII. E. 1. - VII. E. 4.

VIII. E. 1.

Marie Gravesen er født den 14. februar 1906 i Vognslund og



blev gift den 11. oktober 1935 i Ølgod med Mads Peder Kristiansen. Efter skolen i Grønfelddt er hun uddannet i huset og har haft forskellige pladser på hjemegnen, Borris og på Fyn. Ophold på Ryslinge Højskole 1926.

Mads Peder Kristiansen er født den 29. juni 1908 i Brejning, hvor han også har gået til skole. Derefter er han uddannet ved landbruget hvor han har haft flere pladser på Ølgodeggen. Han var soldat i Sønderborg 1926. I 1935 købte han gården i Vognslund. Han har været medlem af bestyrelsen i Foderstofforeningen og Brugsen.

Bopæl: Vognslund.

I ægteskabet er der børnene VIII. E. 1. a. - VIII. E. 1. c.

VIII. E. 1. a.

Arne Kristiansen er født den 28. oktober 1937 i Vognslund. Skolegang i Grønfelddt og derefter uddannet som mejerist. Han har været på Staby Ungdomsskole og to gange på Dalum Mejeriskole. Soldat i Hvorup og Borris. Haft plads på Andst og Darum Mejerier og er nu ansat på Brørup Mejeri.

Bopæl: Ravnholdt, Verst.

VIII. E. 1. b.

Emmy Kristiansen er født den 17. oktober 1940 i Vognslund og gift med faglærer Carlo Nielsen.

Bopæl: Havbakken 178, Hjerting.

VIII. E. 1. c.

Hans Jørgen Kristiansen er født den 15. august 1943 i Vesterlund, Ølgod. Efter skolen har han arbejdet ved landbruget afbrudt af ophold på efterskole. Han har været på landbrugsskole og afsluttede med agronomeksamen fra Den kgl. Vetr. og Landbohøjskole. Derefter var han forvalter og de sidste år bestyrer af en gård på Sjælland.

Bopæl: "Solrødgård" 4622 Havdrup.

VIII. E. 2.

Magda Gravesen er født den 9. oktober 1907 i Vognslund og blev gift den 28. november 1948 i Ølgod med Laurids Peder Andersen, der er søn af landmand Anders Andersen og Marie Hahr Ibsen, Agersnap. Hun har gået til skole i Grønfelddt og er uddannet ved husgerning, hvor hun har haft forskellige pladser dels hjemme hos forældrene og dels på Ølgodeggen. Ophold på Rødding Højskole 1927.

Laurids Peder Andersen er født den 22. november 1914 i Agersnap. Skolegang i Hejbøl og derefter uddannet ved landbruget, hvor han har haft plads på Sjælland og på Ølgodeggen. Ophold på LMH Højskolen i Hillerød. I 1948 købte han gård i Agersnap og drev denne til 1950, da han købte gården i Mejlvang, som fortsat drives.

Bopæl: Mejlvang, Ølgod.

I ægteskabet er der barnet

VIII. E. 2. a.

Hans Erik Andersen er født den 5. april 1949 i Aarhus. Han er uddannet kontorassistent.

Bopæl: Storegade 20 Varde.

VIII. E. 3.

Laurits Holger Gravesen er født den 5. juni 1910 i Vogns-  
lund og blev gift den 8. november 1939 i Sdr. Nissum, Ulfborg,  
med Anna Olesen, der er datter af landmand Ole Christian Ole-  
sen og Anna Marie Sand, Sdr. Nissum. Han er efter skolen i Grøn-  
feldt uddannet ved landbruget med ophold på Borris Landbrugssko-  
le. Efter at have haft forskellige pladser dels hjemme hos for-  
ældrene og dels ude ude overtog han fødegården. Han har været  
med i bestyrelsen for Landboforeningen.

Anna Olesen er født den 23. februar 1912 i Sdr. Nissum, Ulf-  
borg, hvor hun også har gået til skole. Efter skolen blev hun  
uddannet ved husgerning og var det meste af tiden hjemme hos  
foreldrene indtil giftermålet. Ophold på Ryslinge Højskole.

Bo æl: Vognslund.

I ægteskabet er der børnene: VIII. E. 3. a. - VIII. E. 3. d.

VIII. E. 3. a.

Inger Gravesen er født den 1. december 1941 i Ølgod og blev  
gift samme sted den 9. september 1961 med Verner Sørensen, der  
er søn af Mads Peder Sørensen og Magny Nielsine Kirstine Niel-  
sen. Efter skolegangen i Grønfeldt og ophold på Staby Eftersko-  
le er hun uddannet ved husgerning.

Verner Sørensen er født den 4. marts 1937 i Agersnap og har  
gået til skole i Hejbøl. Derefter er han uddannet ved landbruget  
og har været på Hammerum Landbrugsskole. I 1961 købte han gård  
i Borris som han fortsat driver.

Bopæl: "Ll Grønborg" Borris.

I ægteskabet er der børnene: VIII. E. 3. a. 1.-VIII. E. 3. a. 3

VIII. E. 3. a. 1.

Annette Sørensen er født den 24. december 1961 i Borris.

VIII. E. 3. <sup>u</sup>b. 2.

Ulla Sørensen er født den 21. juli 1963 i Borris.

VIII. E. 3. <sup>u</sup>c. 3.

Laila Sørensen er født den 27. marts 1970 i Borris.

VIII. E. 3. b.

Ove Gravesen er født den 29. september 1943 i Vognslund,  
Ølgod, og blev gift samme sted den 4. oktober 1969 med Anna So-  
fie Nielsen, der er datter af landmand Ove Nielsen og Kirstine  
Kristiansen, Hjedding, Ølgod. Efter skolen blev han uddannet som  
automekaniker og har arbejdet som dette tillige med at han har  
været traktormekaniker og opretter med pladearbejde i Ølgod Au-  
to A/S siden 1960.

Anna Sofie Nielsen er født den 22. april 1943 i Hjedding,  
Ølgod. Hun er uddannet kontorassistent.

Bopæl: Skrønten Ølgod.

I ægteskabet er der børnene: VIII. E. 3. b. 1. og VIII. E. 3.  
b. 2.

VIII. E. 3. b. 1.

Gitte Gravesen er født den 19. november 1970 i Varde.

VIII. E. 3. b. 2.

Torben Gravesen er født den 27. januar 1974 i Varde.

VIII. E. 3. c.

Gerda Gravesen er født den 1. juni 1947 i Grindsted og blev gift den 29. marts 1969 i Ølgod med Henry Brogård, der søn af Kristian Brogård og Mary Andersen, Kisum, Skive. Efter folkeskolen har hun været på Staby Efterskole i 1962 og havde derefter forskellige pladser. Hun arbejder nu hos Bang og Olufsen i Skive.

Henry Brogård er født den 21. maj 1946 i Estvad. Han har efter skolegangen haft forskellige pladser ved landbruget og af tjent sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Holstebro 1966-67 og er nu chauffør ved HOKI i Skive.

Bopæl: Fly, Skive.

I ægteskabet er der barnet:

VIII. E. 3. c. 1.

Lone Brogård er født den 29. april 1971 i Skive.

VIII. E. 3. d.

Tage Gravesen er født den 9. december 1953 i Ølgod. Han er mekaniker.

VIII. E. 4.

Jenny Gravesen er født den 30. december 1916 i Vognslund og blev gift første gang med landmand Jens Horsbøl Rasmussen, der døde den 21. marts 1939 i Grønfeltdt. Hun blev gift anden gang med gårdejer Arne Gydesen. Hun har gået til skole i Grønfeltdt og haft ophold på Ryslinge Højskole. Hun har haft plads på Fyn i 4½ år og hjemme indtil giftermålet.

Arne Gydesen er født den 23. november 1917 i Varde, hvor han også har gået til skole. Derefter er han uddannet ved landbruget med ophold på Borris Landbrugsskole. I 1943 købte han gården i Asp og drev denne til 1973, da den blev afstået til den yngste søn.

Bopæl: Horne

I ægteskabene er der børnene: VIII. E. 4. a. - VIII. E. d.

VIII. E. 4. a.

Else Rasmussen er født den 10. maj 1939 i Grønfeltdt og blev gift den 21. maj i Horne med Frede Petersen, der er søn af Jens og Katrine Petersen, Frisvad.

Frede Petersen er født den 1. juni 1936 i Frisvad og er uddannet tømrer.

Bopæl: Sig, Varde.

I ægteskabet er der børnene: VIII. E. 4. a. 1) - VIII. E. 4. a. 2)

VIII. E. 4. a. 1)

Hanne Merete Petersen er født den 15. april 1961 i Varde.

VIII. E. 4. a. 2)

Inge Irene Petersen er født den 30. juni 1964 i Varde.

VIII. E. 4. b.

Ingrid Høj Gydesen er født den 30. marts 1944 i Asp, Horne, og blev gift den 14. februar 1965 samme sted med Svend Aage Sørensen, der er datter af postbud Jens Sørensen og Maren Pedersen, Horne. Efter skolen var hun et år i huset og på efterskole. Efter at have været i huset igen i 2 år var hun på tilskærerkursus. Derefter har hun arbejdet i en kaffeforretning og i Brugsen.

Svend Aage Sørensen er født den 24. juli 1940 i Horne. Efter skolegangen tog han på efterskole og blev derefter uddannet som elektriker efter først at have været ved landbruget. Efter soldatertiden fik han arbejde i Tistrup hos en el-installatør, hvor han har været i mere end 10 år.

Bopæl: Tistrup.

I ægteskabet er der børnene: VIII. E. 4. b. 1) og VIII. E. 4. b. 2)

VIII. E. 4. b. 1)

Vennie Elise Sørensen er født den 4. april 1967.

VIII. E. 4. b. 2)

Mogens Høj Sørensen er født den 28. maj 1970.

VIII. E. 4. c.

Vera Høj Gydesen er født den 12. november 1947 i Asp, Horne, og blev gift den 15. marts 1968 i Horne med Jørgen Østergaard Christensen, der er søn af graver Erik Østergård Christensen og Mariane Vårning, Gauerslund, Børkop. Hun er opvokset i Asp og var efter skolen på Skanderup Ungdomsskole. Derefter var hun i huset og blev senere uddannet i Guldager Brugsforening. Gået på Handelsskole i Varde. Arbejdede derefter i forskellige forretninger i Fredericia og Børkop.

Jørgen Østergaard Christensen er født den 12. juni 1944 i Gjellerup, Varde. Han har taget realeksamen og er derefter uddannet på kontor ved Ansager Slagteri. Gået på Varde Handelsskole og militærtjeneste samme sted. Han er nu ansat som bogholder ved forsorgscentret i Brejning.

Bopæl: Dortheasvej 22, 7080 Børkop.

I ægteskabet er der børnene: VIII. E. 4. c. 1) og VIII. E. 4. c. 2)

VIII. E. 4. c. 1)

Allan Østergaard Christensen er født den 1. december 1969 i Fredericia.

Christina Østergaard Christensen er født den 29. marts 1973 i Vejle.

VIII. E. 4. d.

Jens Høj Gydesen er født den 7. december 1948 i Asp, Horne. Han har efter skolen været på ungdomsskole og er derefter uddannet ved landbruget. Ophold på Højskole og Landbrugsskole. I forbindelse med værnepligten i Fredericia har han været soldat på Cypern, ligesom han også har arbejdet i Sverige. Han har nu overtaget fødegården.

Bopæl: Asp, Varde.

VIII. F.

*Ane Marie Gravesen er født den 21. oktober 1872 i Vognslund, Ølgod. Hun er udvandret til Amerika og der savnes yderligere oplysninger om hende.*

VIII. G.

*Niels Christian Otte Gravesen er født den 22. juli 1874 i Vognslund, Ølgod. Han er ligeledes udvandret til Amerika og der savnes yderligere oplysninger om ham.*

VIII. H.

*Anton Marinus August Gravesen er født den 19. august 1881 i Vognslund, Ølgod. Han er formentlig død som barn.*



II. B. Kjeldine Marie Rasmussen og Chr. K. Kristensen



II. B. Kjeldine Marie Rasmussen m/børn



II. B. 1. 1. række t. h. Kirsten Marie Kristensen og Laurits Lauridsen midtfor Kirstine Kristensen og Martin Marinus Lauridsen (II. B. 1. c.) t. v. II. B. 2. Ole Kristensen og Abelone Marie Larsen



II. B. 1. a. Peder Kristen Lauridsen og II. B. 1. d. Karl Thomsen Lauridsen



II. B. 1. b. Kristian Karl Lauridsen



II. B. 1. c. Martin Marinus Lauridsen



II. B. 3. Kristen Vilhelm Kristensen og Marie Uhre Thomsen



II. B. 2. Ole Kristensen og Abelone Marie Larsens børn



II. B. 3. Børn



II. B. 5. Kr. Anthon Kristensen og Mette Bennetsen



II. B. 5. Kr. Anthon Kristensen og Mette Bennetsen m/børn



II. B. 7. Kristian Marius Kristensen og Marta Jensen m/børn og svigersønnen Albert



II. B. 8. Johannes Kristensen og Mette Knudsen



II. B. 8. Johannes Kristensen og Mette Knudsen's børn



**III. B. Graves Rasmussen og  
Kirstine Marie Poulsen**



**III. B. 2. Mette Vilhelmine Rasmussen og  
Christian Sørensen**



**III. B. 2. Mette Vilhelmine Rasmus-  
sen og Christian Sørensen m/børn**



**III. B. 3.  
Niels P. Rasmussen og  
Anna Margrethe Marie  
Thomsen m/III. B. 3. a.**



**III. B. 3. a. Hans Langsig Rasmussen og  
Kirsten Marie Hedegaard**



**III. B. 4. Maren Rasmussen og Bennet Eskesen  
Nielsen**



**III. B. 8. Marinus Rasmussen og Anna Marie  
Nielsen**





**IV. Jeppe Gravesen og Dorthea Christensen m/Graves Jepsen og Ane Kathrine Jørgensdatter og Christiane Jepsen og Martin Eriksen**



**IV. B. Ane Kathrine Jørgensdatter, Christiane Jepsen, Krista Eriksen, Ingeborg Bækgaard**



**IV. B. 1. Christiane Jepsen og Martin Eriksen**



**IV. B. 1. a. Krista Eriksen og Mads Bækgaard Sørensen m/børn**



**IV. B. 2. Jens Uhd Jepsen og Johanne Møller**



**IV. B. 3. Jeppe Uhd Jepsen Alma Rottbøl**



VI. Marie Kirstine Gravesen og Andreas Andersen



VI. B. Christian Pedersen gift med Ane Sine Andreasen



VI. B. Christian Pedersen m/børn



VI. B. 1. Kirstine Pedersen og Mads Madsen



VI. B. 2. Else og Peder Pedersen



VI. B. 4. Astrid Pedersen



VI. B. 5. Ejnar Marinus Pedersen og Pauline Poulsen m/sønnen Arne



VI. B. 6. Abelone Thomasine Pedersen og Jannik Nielsen m/børn



VI. B. 7. Anne Nielsine Pedersen og Viggo Weile



**VI. C. Jens Christian Andreassen og Magdalene Hansen**



**VI. C. Jens Christian Andreassen og Magdalene Hansen m/børn og svigerbørn**



**VI. C. 2. Ane Jensine Andreassen**



**VI. C. 3. Hans Jensen Andreassen**



**VI. C. 4. Niels Christian Andreassen og Jørgine Vidstesen**



**VI. C. 5. Marie Kirstine Andreassen**



**VI. C. 6. Loise Kristine Andreassen og Kristian Engelbrekt Kristiansen**



**VI. C. 7. Arne Sigurd Andreassen**



VII. Mads Christian  
Gravesen



VII. Ane Kirstine  
Kjeldsdatter



VII. B. Kjeld Nielsen Gravesen og  
Kirstine Sørensen m/barn



VII. B. 1. Peder Søndergaard Gravesen  
og Jenny Hansen



VII. B. 2. Mads Christian  
Gravesen



VII. B. 2. Erna Jakobsen



VII. C. Marie Kirstine Gravesen og Poul Thomsen



VII. E. Gravers Andersen  
Gravesen



VII. F. Anders Gravesen og Sigrid Thorsen



VII. H. Mette Marie Gravesen



VIII. E. Anders Anton Gravesen



VIII. E. Bodil Kristine Kristiansen



VIII. E. Anders Anton Gravesen og Bodil Kristine Kristiansens børn



VIII. E. 1. Marie og Niels Kristiansen



VIII. E. 3. Laurits Holger Gravesen og Anna Olesen



VIII. Laurids Jessen Gravesen og Kirsten Marie Hansdatter

VIII. Laurids Jessen Gravesen m/Anders Gravesens familie foran gården



VIII. A. Hans Peter Gravesen og Ane Kathrine Louise Hansdatter

VIII. A. Ane Kathrine Louise Hansdatter m/børn

VIII. A. 2. Kirsten Marie Gravesen og Chr. Nielsen



VIII. A. 2. Kirsten Marie Gravesen og Chr. Nielsen m/børn

VIII. C. Ole Martin Gravesen og Kirsten Jensen

VIII. C. 2. Hartvig Gravesen

*Supplement*  
*til bogens*  
*efterkommeroversigt*

