



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægten Rudebeck

fra

Blankenhoff i Bevtoft sogn



Slægten Rudebeck

fra

Blankenhoff i Bevtoft sogn

Udarbejdet i 1968-69

SLÆGTSHISTORISK INSTITUT, VIBORG

Orientering om bogens brug

I anetavlen er alle mandspersoner opført med lige numre, mens hustruens nummer bliver det efterfølgende.

En persons far findes ved at gange denne persons nummer med 2, hvorefter f.eks. ane nr. 4's far bliver ane nummer 8 og moderen nummer 9. Ane nr. 8's forældre bliver 16 og 17, ane nr. 9's forældre 18 og 19, etc.

Hvis man omvendt vil finde barnet af et ægtepar med nr. 66 og 67, halverer man det lige nummer. Barnet er da i dette tilfælde en datter, ane nr. 33, gift med foregående lige nummer, ane nr. 32. Og deres barn er ane nr. 16 gift med ane nr. 17, etc.

I efterkommeroversigten er registreringen følgende:

Enhver søskendeflok er registreret med den ældste først og ældste generation får betegnelserne I, II, III, o.s.v.

næste generation	"	"	A, B, C, o.s.v.
"	"	"	1, 2, 3, o.s.v.
"	"	"	a, b, c, o.s.v.
"	"	"	1), 2), 3), o.s.v.
"	"	"	a), b), c), o.s.v.

Enhver af slægtens medlemmer har altså en ganske bestemt betegnelse. Eksempel: IV C 1 e fortæller, at vedkommende er den 5. ældste af den ældste af den 3. ældste af den 4. ældste søn eller datter af den, efterkommeroversigten begynder med.

F O R O R D

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem Slægtshistorisk Institut, Viborg, og en del af slægtens medlemmer. Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger og skattemantalslister samt gammelt litteratur, hvis sådant findes.

Hver slægtslinie i anetavlen er ført så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ikke ses døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Hvor gamle dokumenter citeres gengives ordstilling og stavemåde korrekt, og de fejl m.v. der forekommer i originalen vil altså også forekomme i afskriften. I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at forsøge at identificere hver enkelt fader og forlover.

Efterkommeroversigten er for de nulevende hovedsagelig udarbejdet på grundlag af de pågældendes egne oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle medlemmer af slægten, der er over 21 år. Disse slægtsmedlemmer er blevet opfordret til at fortælle om deres personlige forhold og endvidere i flere tilfælde om deres forældre, bedsteforældre og søskende. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved personligt besøg, men hvor dette ikke har været muligt, hvor vi f.eks. ikke har truffet nogen hjemme, er der rettet skriftlig henvendelse. Hvor der er mangler, kan det skyldes forkerte adresser og - desværre - nogle helt negative forespørgsler.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der forekommer derfor tilfælde, hvor søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Denne slægtsbog er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan aldrig gøres færdig, så længe slægten lever, men bør videreføres fra generation til generation. Derfor har vi bagest i bogen indsat en del blanke blade til videreførelse, indklæbning af fotografier, avisudklip, m.m., alt hvad man mener kan have interesse for kommende generationer.

SLÆGTSHISTORISK INSTITUT

A. Skole

ARKIVARBEJDET

Vi har bedt vor genealog, H.P.Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer, forskeren møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer:

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt ikke volder forskeren større vanskeligheder med at finde de første slægtsled. Har man en nulevende persons fødested- og år indledes undersøgelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige oplysninger, nemlig: faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca. 1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet. De opgivne fadderens navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes vielsessted.

Når det er fundet, søger man at finde de fire bedsteforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer, lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række sideløbende kilder, f.eks. Folketællingslisterne, der fra 1845 kan give oplysning af fødested, samt Skøde- og panteprotokollerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet, og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldelsesskik. Indtil ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed faderen Mads, kom sønnen til at hede Madsen og indtil ca. 1830 datteren til at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredie søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere tilfælde opkald efter herremænd og frue, under hvem de var fæstede, efter stedets præst eller andre af rang og stand.

Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med "udlagt barnefader", der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere gifter sig med pigen.

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde går kirkebøger tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en overvejende del af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller. Også her er meget gået tabt med årene mindre i Østjylland med de større godser end i Vestjylland, der til gengæld kan opvise en langt tidligere overgang til selveje.

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om navn, alder og stilling.

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må det absolut siges at være heldigt. Støre muligheder har man, hvis man støder på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbeskrivelser og i de forskellige historiske årbøger, "Personalhistorisk Tidsskrift", "Jydske Samlinger" og utalligt anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler, stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og præstehistorier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detaljeret og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og jordbøger og brandtaxationerne kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn med øer) og i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Århus, og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne.

H. P. Aagaard

Nis Jessen Wind Rudebeck

2.

der var gårdejer i Blankenhoff i Bevtoft sogn, er født den 18. oktober 1850 i Strandelhjørn i Bevtoft sogn, og han døde den 8. marts 1934 på Blankenhoff. Han var søn af "Gaardfolk Jes Nissen Rudebeck og hustru Hanne Marie Wind, Blankenhoff i Strandelhjørn".

Den 30. oktober 1850 fremførtes han til dåben i Bevtoft kirke, og til stede som faddere var gårdmand Niels Villadsen Bruun af Horskær, gårdmand Mathias P. Abkjer i Strandelhjørn student A. Matzen i Tornumgaard, ungkarl Peder Rossen i Strandelhjørn fru pastorinde Randbøl i Bevtoft, jomfru Agnes Hatz i Bevtoft mølle og pigen Elisabeth Marie Grejsen i Strandelhjørn.

Den 21. september 1875 blev Nis Jessen Wind Rudebeck viet i Bevtoft kirke til

Marie Cathrine Lang

3.

Hun er født den 3. juni 1851 i Strandelhjørn som datter af gårdmand Andreas Lang og hustru Ingeborg Thomsen, og hun døde d. 16. november 1930 i Blankenhoff.

Hun blev ført til dåben den 15. juni 1851 i Bevtoft kirke; Christian Fabricius' frue Margrete i Hønkys holdt hende over dåben, pigen Marie Lene Andersen i Vollerup stod hos, og de øvrige faddere var: Marie Chathrine Bruun i Strandelhjørn, indsidder Hans Haugaard, Strandelhjørn og husmand Jørgen Iversen fra Hønkys

Nis Jessen Wind Rudebeck og hustru havde følgende børn, der i efterslægtstavlen er betegnet med romertal:

I. Hanne Marie Rudebeck.

II. Nicolaj Rudebeck.

III. Jes Nissen Rudebeck, gift med Marie Håkonsdatter med hvem han havde datteren Marie, gift med Jørgen Bagge Jørgensen.

IV. Andreas Pedersen Rudebeck.

V. Hans Rudebeck.

VI. Jens Rudebeck.

VII. Thomas Rudebeck.

VIII. Marie Rudebeck.

IX. Kjerstine Rudebeck.

X. Nis Rudebeck.

XI. Peder Rudebeck.

XII. Lauris Rudebeck.

XIII. Metto Rudebeck

Nis Jessen Wind Rudebeck overtog gården Blankenhoff efter sin far og havde gården til 1908, da han afstod den til sønnen Nis Rudebeck.

Nis Rudebeck var en meget kendt og anset mand på egnen. Foruden at være ejer af Blankenhoff virkede han som skovfoged over Bevtoft plantage, forøvrigt en stilling han 1885 arvede efter sin far, og denne stilling beklædte han i 40 år, indtil 1. maj 1925. Han var den eneste skovfoged i Sønderjylland, som ved Genforeningen gik over fra tysk til dansk tjeneste.

Blankenhoff var kendt for sine sjældne fremmede dyr og fugle. Der hørte krovirksomhed til gården, og den var i mange år et yndet udflugtssted. Valgene til Landdagen afholdtes i Blankenhoff, og når "Dansken havde sejr vundet", gik det lystigt til i gårdens stuer, fortælles det i en avisartikel i et af de lokale blade.

er født den 6. april 1818 i Blankenhoff, Strandelhjørn i Bevtoft sogn som søn af Nis Jessen Rudebeck og hustru Marie Dorthe Thomasdatter, og han blev hjemmedøbt den 8. april samme år. Han fremstilledes i kirken Trinitatis søndag, og faddere var: Gårdmand Mathias Matiasens datter Anne Marie, tjenestepige Katrine Marie Dam, Chr. Thomsen Dam, skoleholder i Spandet, og Henning Mathiasen, smed i Strandelhjørn.

Jes Nissen Rudebeck blev gift den 18. oktober 1842 i Bevtoft med

Hanne Marie Wind

der ved vielsen opgives at være fra Horskær. Forlovere ved vielsen var: Kirkesanger Frank og urmager Thielsen i Bevtoft.

Hanne Marie Wind er født den 17. februar 1818 i Hønning i Arrild sogn som datter af husmand Jens Svennesen Wind og hustru, og hun blev hjemmedøbt den 17. februar og fremstillet i kirken den 23. marts. Faddere var: Anne Marie Thiset, Kirsten Hansdatter, Maren Arrilds, Jørgen Andresen og Anders Svennesen, alle af Hønning.

Jes Nissen Rudebeck overtog efter faderen gården Blankenhoff. Om ham fortælles i Dannevirke d. 17. marts 1855 i en artikel om hedeopdyrking: "Foruden kammerherre Riegels har også den gode Jes N. Rudebeck på Blankenhof sin lod og del i den omtalte forskønnelse. En mand som kammerherre Riegels måtte, skønt hans skueplads for plantning var de jyske heder, nødvendigvis finde bonden J.N. Rudebeck i Bevtoft sogn. Han har også fundet ham; de har allieret sig, og hele egnen er spændt på resultatet."

Det hedder videre: "Omtalte herr Rudebeck lever på heden, og at han for mange år siden, ved utrættelig plantning og havekultur, har vist at gøre sin ejendom til et yndigt sted, så den om sommeren gæstes af fremmede fra fjern og nær. Og disse valfarter tog ikke af, dels fordi denne mand stadig forskønnede den plet af jord, han bor på, og dels fordi pletten er gæstfrihedens hjem. Man overraskes bogstavelig talt ved de mange forskellige træer, planter og blomster i frodig vækst og i den smukkeste orden, trods udsat for den skarpeste vestenvind og på let, sandet jord..

Jorden i haven er underlagt den hårde al; denne skorpe har han med utrættelig møje og bekostning ophugget for at skaffe træer og planter rodfæste. Det er her, man finder en dejlig

have og planteskole på 6-7 tdr. land med langt over 1000 planter af forskellige arter, fordelt i det smukke anlæg.

Det er lige i nærheden af denne mand, at regeringen besluttede, at der af den kgl. hede, som hørte til Bevtoft mølle, et areal på 130 tdr. land, skulle forvandles til skov, og skovens plantning overdroges til kammerherre Riegels og Rudebeck. Og samtidig overdroges kultivering af et andet stykke jord ved siden af det omtalte til Haderslev l. skovdistrikt, og nu kappes både den examinerede forstmand og de andre omtalte med hinanden om at forskønne vor egn. Den uexamineredes (Rudebecks) arbejde har allerede vundet bifald hos regeringen."

Der fortsættes:"At Rudebecks træplanteskole er i fuld vækst og at han af skolen årligt afhænder partier på 100 tusinder til de kgl. forstmænd og overlader bønderne, hvad de ønsker af buskresten, frugt eller lætræer til meget billige priser, ja hvad mere er, han bortskænker årlig 1000 af træplanter til dem, som har lyst til at plante og ikke har råd til at købe dem".

Artiklen slutter med meddelelsen om, at Rudebeck den 8. oktober - på kongens fødselsdag - i 1856 blev dekoreret med Dannebrogsmøndenes hæderstegn.

Andreas Pedersen Lang

6.

der var gårdejer i Strandelhjørn i Bevtoft sogn, er født den 20. februar 1816 i Strandelhjørn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han fremstilledes i Bevtoft kirke Palmesøndag, og faddere var: Gårdmand Mathias Mathiasens datter Anne Marie, Peder Langes kone, begge fra Strandelhjørn, gårdmand Laurits Lang fra Abkjer og Carsten Hansen i Strandelhjørn.

Andreas Pedersen Lang blev gift den 14. juni 1844 i Bevtoft kirke med

Ingeborg Thomasen

7.

Forlovere ved brylluppet var: Thomas Thomasen og Jørgen L Møller i Strandelhjørn.

Ingeborg Thomasen er født den 13. februar 1818 i Hellevad sogn, og hun blev døbt den 15. februar samme år i Hellevad kirke. Faddere ved hendes dåb var: Maren Kristians i Hellevad, Hans Pedersen i Fouderup og Anna Christine Terps i Hellevad.

Nis Jessen Rudebeck

8.

der var gårdmand i Blankenhoff, Strandelhjørn i Bevtoft sogn, er født 1776 samme sted, og han døde den 29. november 1855 som aftægtsmand på gården og blev begravet den 8. december.

Om hans dåb fortæller kirkebogen: "Dom. post Fest. Nativit Christi den 29. December døbt Jess Nissens og Gunder Jesses Søn af Blankenhoff Niss Rudebeck. Test. (Faddere): Jørgen Clausen af Hjertbro og Lela Christians af Strandelhjørn".

Nis Jessen Rudebeck var gift med

Marie Dorthe Thomasdatter

9.

som er født 1787 i Strandelhjørn, og som blev døbt den 15. marts 1787 i Bevtoft kirke. Hun blev båret til dåben af Anne Fabricius i Møllen, og de øvrige faddere var: Merret Pers, Jes Rudebeck og Rasmus Henningsen af Strandelhjørn.

Jens Svendsen Vind

10.

er født 1794 og blev døbt "Dom. V Gesima". Faddere ved hans dåb var: Jep Pedersen i Hønning, Peder Sørensen i Arild, Chr. Jensen Enemark, Kirsten Pederskone i Roest, Ingeborg Rasmusdatter i Arild og Maren, Hans Jensens datter i Hønning.

Jens Svendsen Vind blev gift den 25. maj 1816 med

Marthe Hansdatter

11.

der også kaldes Merret Hansdatter. Forlovere ved deres vielse var: Jørgen Jendriksen i Hønning og "afgangne Degn" Chr. Schmidt i Arrild.

Marthe eller Merret Hansdatter er født den 19. februar 1776 i Hønning, og hun blev døbt "Dom. Invocavit" samme år. Faddere var: Merret Jensdatter, Merret Nielsdatter, Bodil Marie Tøggers, Anne Volles, Laus Thomsen, Laus Pedersen og Peder Jensen.

Ved Jens Svendsens Vinds død fortæller kirkebogen:

"7. November 1871 død og 14. November begravet Jens Svendsen Vind i Horsbyg. Han var en Søn af Svenne Svennesen og Hustru Hanne i Hønning, Arild Sogn, og født samme Sted om Sommeren 1794, døbt den 9. Søndag e. Trinitatis . . . Aar. 1816 i Mai giftede han sig med Merret Hansdatter, Datter af afdøde Hans Arrild og Hustru Maren. Med hende avlede han tre Døtre, af hvilke kun den ene Hanne Marie, gift med Rudebeck i Blankenhoff er i live. Den ældste Datter var dødfødt, og den yngste, som var gift med Niels Villadsen Bruun, er, efterladende sig flere Børn, afgaaet ved Døden, tilligemed Manden. Den afdødes Hustru døde den 20. Mai 1844, siden hvilken Tid han levede som Enkemand, og i de sidste tre Aar som Aftægtsmand paa sin Gaard i Hosbyg. Han blev i de sidste Aar mere og mere affældig og døde i en Alder af 77½ Aar".

Hans Lorentzen Lang

12.

der var gårdmand i Strandelhjørn i Bevtoft sogn, døde den 19. juni 1830 og blev begravet den 24. juni, 51 år gl.

Om hans dåb fortæller kirkebogen: "Dom. 1 ma. Trinitatis døbt Andreas Hansens og Kirsten Andreses Søn af Strandelhjørn. Faddere: Provstinde Gutfeldt, Lars Larsen, Peder Hansen, Anna Hanses, alle af Strandelhjørn".

Hans Lorentzen Lang blev den 14. september 1810 indskrevet

til lysning og vielse i Bevtoft kirke til

Inger Pedersdatter

13.

der ifølge aldersangivelsen ved hendes død er født 1779. Hun døde den 12. september 1846 i Strandelhjørn og blev begravet den 17. september og angives her at være 67 år gammel.

Inger Pedersdatter ses ikke født i Bevtoft sogn, og hendes fødsel er forgæves eftersøgt i midtjyske sogne; Hun fortalte selv til sine efterkommere, at hun stammede et sted fra den jyske hede.

Thomas Thomasen Kock

14

der betegnes som tjenestekarl i Hellevad, er født den 22. april 1792 i Bedsted og døbt den 24. april. Faddere ved han dåb var: Johannes Clausen i Bedsted, Christian Carlsen i Skrydstrup og Anna Hansdatter af Bedsted.

Thomas Thomasen Kock blev gift den 6. december 1817 med

Maren Poulsdatter

15.

der er født ca. 1792. Hendes fødsel og død er forgæves søgt i alle omliggende sogne.

Om parrets vielse hedder det i kirkebogen: "Die 6. Decebr. 1817 verheiratede der Junggeselle Thomas Thomsen aus Bedstedt, ein ehel. Sohn des Hauserlings daselbst Christian Thomsen und dessen verstorbenen Ehefrau Ingeborg, geb. Carls - mit dem Mädschen Maren Pouls in Heldevadt, des verstorbene Boelsmann daselbst Poul Hansen und seiner Frau Gunder, geb. Martens ehel. Tochter."

Jes Nissen Kock

16.

der var gårdmand i Blankenhoff i Strandelhjørn, døde 1810, fortæller kirkebogen: "Fredagen den 26 Mai døde Jes Nissen Kock paa Blankenhoff under Apenrade og blev begravet Christi Himmelfartsdag, 62, Aar gammel."

Ifølge kirkebogen blev Jes Nissen den 1. juli 1775 viet til

Gunder Rudebeck

17.

der er født ca. 1755 på Blankenhoff, og som døde samme sted den 23. marts 1843. Hun opgives her at være 87½ år gammel.

Thomas Christensen Dam

18.

der var bosat i Strandelhjørn i Bevtoft sogn, døde "Torsdagen den 6. Januar 1803" og opgives da at være 49 år og 6 dage gammel. Han omtales den 23. januar 1782 som medudsteder af en kontrakt.

Thomas Christensen Dam var gift med

Ellen Marie

19.

hvis efternavn ikke kendes. Hun var gift anden gang med Villads Iversen i Strandelhjørn.

Svend Andersen (Vind)

20

er født 1757 i Gonsåger, og han døde den 18. september 1827. Han var gift med

Hanna Andersen

21.

der døde den 10. februar 1837. Ved hendes død fortæller præsten, at hun var født i december 1754 i Hønning. I ægteskabet var der 9 børn, hvoraf kun de to var sønner. Før sin død havde hun været syg i 5 dage.

Hans Arrild

22.

i Hønning er født den 25. november 1729 i Hønning og døbt 1. søndag i Advent samme År. Gudmoder var Johanne Lovise Slange.

Hans Arrild var gift med

Maren Thomasdatter

23.

der er født 1745 i Hønning, og som døde samme sted den 4. april 1815.

Andreas Hansen

24.

1747

der var gårdmand i Strandelhjørn, er født samme sted ~~1729~~, og han døde der den 2. marts 1819. Han døbttes "fest. Visit. Maria" 1747, og faddere ved dåben var Ridefoged Oluf Hansen, "Simons Kone af Gammeskof førte det", og de øvrige faddere var Rasmus Nissen og Niels Tiellefsen.

Den 6. august 1778 blev Andreas Hansen viet til

Kirsten Nissdatter

25.

der antagelig er født ca. 1750 i Strandelhjørn, og som døde den 5. januar 1823?

Christian Thomassen

28.

er født den 15. marts 1766 i Bedsted og døbttes den 22. marts samme år i Bedsted kirke.

Han blev den 21. januar 1792 viet til

Ingeborg Carlsdatter

29.

der er født i juni 1767 i Skrydstrup. Hun døde den 6. marts 1808 i Bedsted.

Poul Hansen

30.

der var boelsmand i Hellevad, er født ca. 1749 i Fogderup i Ravsted sogn, og han døde den 27. april 1807 i Hellevad.

Han var gift første gang med Maren Hanses fra Fogderup og giftede sig efter hendes død med

Gunder Mortensdatter

31.

som man intet ved om. I dette ægteskab var der to døtre.

Nis Simonsen

32.

er født 1703, idet han ved sin død 1768 opgives at være 65 år gammel.

Han var gift med

Dorthea "Nisses"

33.

der døde 1783 i Blankenhoff og blev begravet den 9. juni.
Hun siges da at være 75 år gammel.

Hans Jørgensen Rudbeck

34.

i Blankenhoff døde der den 18. september 1810 og blev begravet den 23. september. Han siges da at være 84 $\frac{3}{4}$ år gammel og ses da også døbt "Dom. 1. p. Epiphania" 1726 i Bevtoft.

Navnet på hans kone kendes ikke.

Christen Thomasen

36.

der var gårdmand i Strandelhjørn, er født 1721 samme sted og døbt den 24. søndag efter Trinitatis. Han døde der den 22. maj 1802 og begravedes samme sted, 82 år og 6 måneder gl.

Christen Thomasen var gift med

Kirsten "Thomases"

37.

som døde den 24. april 1798 i Strandelhjørn, 72 år gammel.

Christen Thomasen i Strandelhjørn udstedte den 23. november 1757 et dokument, hvori han sikrede sine børn: Rasmus, Ellen, Maren, Christian og Thomase en arv på hver 10 rigsmark.

Anders Svendsen

40.

der først var bosat i Vodder, men senere blev hyrde i Hønning, var gift med

Mette "Anderskoene"

41.

som døde 54 år gammel "Dom. 2 post Epiphania 1777"

Niels Hansen Arrild

42.

der var bosat i Hønning, døde 1792 og angives da at være 64 år gammel.

Niels Hansen Arrild blev den 16. februar 1754 gift i Arrild med

Kirsten Christiansdatter 43.

som man intet ved om

Hans Arrild 44.

der nævnes med tilnavnet den ældre, er født 1694, idet han ved sin død 1788 siges at være 94 år gammel.

Han blev 12. søndag efter Trinitatis 1717 gift med

Merret Nielsdatter 45.

der er født 1692 i Rurup i Branderup sogn. Hun døde 1768 i Hønning og begravedes 3. søndag i Advent. Hun opgives da at være 76 år gammel.

Thomas Lauritsen 46.

i Hønning er født 1714, og han døde 1792.

Han blev gift den 8. november 1743 i Arrild med

Anne Marie Jensdatter 47.

som blev begravet 2. Juledag 1780, 66 år og 2 mdr. gammel.

Hans Lauritsen 1712 - 1762 48

eller Lorentzen, i Strandelhjørn, var gift med

Kirsten "Hanses" 49.

som man intet ved om. † 1768

Thomas Clausen 56.

der var husinderste i Bedsted, er født omkring 1740, og han døde før 1803 i Bedsted.

Han var gift med

Maren Christiansdatter

57.

der er født 1735 i Nr. Hostrup. Hun døde den 24. september 1802 i Bedsted.

Carl Jespersen

58.

der betegnes som husinderste i Skrydstrup, var gift med

Cathrine Marie Keysdatter

59.

der var fra Halk. Parret kaldes ved datterens vielse 1792: "Fattigt Husfolk".

Hans Poulsen

60.

der er født ca. 1. maj 1711 og antagelig i Ravsted sogn, betegnes i arkivalierne som gårdmand i Fogderup, Ravsted sogn, hvor han døde den 10. april 1776, efterladende sig 3 sønner: Poul, Thøger og Nis.

Hans Poulsen var gift med

Cathrine Thøgesdatter

61.

der er født i januar 1723 i Fogderup, og som døde samme sted den 2. maj 1772.

Jørgen Rudbeck

68

var gift med

Anna "Jørgens"

69

der er født ca. 1700 og som døde 1762.

Ifølge registret til skyldprotokollen for Aabenraa amt fik Jørgen Rudbeck - her kaldet Jørgen Jørgensen Rudebeck - den 3. maj 1727 protokolleret et dokument gående ud på, at Christina Martens med kurator monsr. Jørgen Lorentzen Hederider udsteder en obligation på 100 mark lybsk, der skal forrentes med 5 pct. årligt og kunne opsiges med et halvt års varsel.

Thomas Christensen

72.

i Strandelhjørn er født i slutningen af 1600-tallet.

Laurits Thomassen

92.

i Hønning er født 1680, idet han ved sin begravelse 2. pinse-
dag 1773 opgives at være 93 år gammel.

Claus Sørensen

var indsidder i Bedsted, var gift anden gang med

Christin Bertrumsdatter

112.

Om hans død fortæller kirkebogen: "8. May 1771 døde Claus Sørensen, Enkemand og Aftægtsmand paa et Inderstested paa Nikolaj Ratenborgs Grund i Bedsted, barnefødt i Lycumkloster Anno 1692 den 29. Oktober; da hans Fader har været af Jarup By ved Kolding, og Moederen Anne Margrete Clausdatter sst. I første Ægteskab med Birtha Andersdatter af Høxbroe og af samme Ægteskab efterlod sig en Søn ved Navn Søren Clausen, Smaamand i Bedsted, i Ægteskab med Maren Andersdatter af Jegerup og har Børn.

I andet Ægteskab med Christin Bertrumsdatter, en Datter af Bertrum Bertrumsen forhen Herredsfoged over Sønder Rangstrup Herred, Apenrade Amt, og Moederen Christin Thomasdatter af Ulstrup, og af samme Ægteskab efterlod han sig tvende Sønner, Bertrum, Inderste paa Nikolaj Ratenborgs Grund, i Ægteskab med Johan Simonsens Datter af Skovby og har Børn. Thomas, Smaamand i Bedsted, i Ægteskab med Maren Christensdatter af Hostrup i Echvad Sogn og har Børn. Hans Alder var 79 Aar, mindre 25 Uger. Udtale min Siel, v. Herre, befaler jeg dig etc. Liigpr. Joh. 11-11v."

Christian Godsk 114

der var boelsmand i Nr. Hostrup, er født omkring 1700. Han var gift med

Ingeborg Jørgensdatter 115.

som man intet ved om.

Tøge Andersen 122.

der også kaldes Tøg Holmer, er født 1701, og han døde den 23. december 1768 og kaldes da "Boehlsbebesitzer".

ThøgeAndersen var gift med

Ann Pedersdatter 123.

der er født ca. 1701, og som døde 1768.

Søren Madsen 224.

omtales ved sønnens begravelse 1771. Efter sønnens aldersangivelse må han være født ca. 1662.

Søren Madsen var gift med

Anne Margrethe Clausdatter 225.

der var fra Høgsbro.

Efterkommere
efter
Nis Jessen Wind Rudebeck
og hustru
Marie Cathrine Lang

I. Hanne Marie Rudebeck er født i Blankenhoff den 8. maj 1877 og hun døde i Flovt den 27. juni 1953. Hun blev gift i Bevtøft kirke den 11. oktober 1905 med Peter Nissen Rudbeck, gårdejer på "Dalagergaard", der er født i Flovt, Øsby sogn, den 4. maj 1877 og døde samme sted den 27. december 1963. Han var søn af gårdejer Jørgen Rudbeck, født i Flovt i 1838 og død sst. 1923, og hustru Anna Cathrine Petersen, født i Hyrup i 1844 og død i Flovt 1931.

A. Jørgen Rudbeck er født i Flovt den 22. januar 1907 og blev gift i Øsby kirke den 16. november 1934 med Marie Emilie Jessen, der er født i Stenderup den 3. april 1914, som datter af gårdejer i Stenderup Laue Jessen, født i Ndr.Vilstrup den 10. maj 1877, død i Øsby den 11. marts 1946 og hustru Magdalene Marie Schmidt, født i Ndr. Vilstrup 27. januar 1880 og død i Stenderup den 10. januar 1951.

Jørgen Rudbeck gik i skole i Øsby og på Agerskov Efterskole 1921/22. 1929/30 havde han ophold på Gråsten Landbrugsskole og 1933 forpagtede han fødegården Dalagergaard, som han overtog 1947.

Marie Emilie Jessen gik i skole i Øsby og er uddannet ved husgerning. Hun har gennem 25 år været medlem af Haderslev Amts Landbohusmoderforening.

De har børnene:

1. Peter Jessen Rudbeck
2. Hanne Marie Rudbeck, gift med overfendrik Børge Råsthøj.

1. Peter Jessen Rudbeck er født i Flovt den 8. oktober 1935 og han blev gift i Hjerndrup kirke den 29. oktober 1958 med

Elna Maria Grau, der er født i Hjerndrup den 11. marts 1935, som datter af gårdejer Jes Eriksen Grau og hustru Anna Kirstine Ravn.

Peter Jessen Rudbeck gik i skole i Øsby og havde 1950/51 ophold på Vojens Ungdomsskole, 1955/56 på Gråsten Landbrugsskole og 1957 på Venstre Ungdomsskole "Breiblik" i Holte. 1964 overtog han slægtsgården.

Elna Maria Grau gik i Hjerndrup skole og er uddannet indenfor husgerning, med ophold på Ankerhus Husholdningsskole i Sorø i 1954.

De har børnene:

- a. Jørgen Dalager Rudbeck, født 18. august 1959
- b. Marianne Grau Rudbeck, født 4. febr. 1962.

B. Anna Marie Rudbeck er født i Flovt, Øsby sogn, den 16. juli 1917 og blev gift i Rise kirke den 12. november 1947 med Jørgen Hybschmann, der er født i Skrydstrup den 19. marts 1912, som søn af gårdejer Mads Hansen Hybsmand og hustru Elisabeth Petersen, Skrydstrup.

Bosat: Rise pr. Rødekro.

Anna Marie Rudbeck gik i skole i Øsby og er uddannet ved husgerning med ophold på Landbokvindernes Fagskole, Gramrode 1936.

Jørgen Hybschmann gik i skole i Skrydstrup og på Skanderup Efterskole i 1927/28. 1931/32 var han på Rødding Højskole og 1943/44 på Dalum Landbrugsskole. I 1947 overtog han fødegården "Bordinggaard" i Rise på 100 tdr. land.

De har datteren:

1. Karin Hybschmann, der er født 5. oktober 1948 i Rise.

II. Nicolaj Rudebeck

er født i Flovt den 1. november 1874 og døde samme sted den 10. april 1951. Han blev gift i Øsby kirke den 23. juni 1905 med Cathrine Jessie Caroline Kraack, der er født i Råde den 26. august 1884, som datter af gårdejer Hans Kraack og hustru Anne Marie Cathrine Dahlmann, Flovt.

Nicolaj Rudebeck gik i skole i Øsby og er uddannet ved landbruget med ophold på Dalum Landbrugsskole 1891/92. Kort efter at han havde overtaget slægtsgården blev han indkaldt til krigstjeneste i Rusland 1916/18, og i dette tidsrum blev gården passet af en ældre mand fra sognet samt af 2 russiske krigsfanger. Han var meget musikinteresseret og spillede klaver. Desuden var han medlem af Menighedsrådet.

Cathrine Jessie Caroline Kraack gik i Hajstrup skole samt Øsby skole og er uddannet ved husgerning.

De har børnene:

- A. Anne Marie Cathrine Rudbeck
- B. Anne Cathrine Rudbeck
- C. Jørgen Rudbeck
- D. Bothilde Caroline Rudbeck
- E. Edel Cathrine Rudbæk
- F. Gudrun Elfride Rudbeck
- G. Hans Rudbeck
- H. Karen-Margrethe Rudbeck
- J. Vagn Olaf Rudbeck.

A. Anne Marie Cathrine Rudbeck er født i Flovt den 24. september 1905 og blev gift i Vedsted kirke den 17. oktober 1930 med Thomas Thomsen Brink, der er født i Kastrup den 10. november 1901, som søn af gårdejer Hans Chr. Brink og hustru Ingeborg Sofie Thomsen.

Anne Marie Cathrine Rudbeck gik i Øsby skole samt på Alexandrineskolen i Haderslev og er uddannet ved husgerning.

Thomas Thomsen Brink gik i Gabøl skole og er uddannet ved landbruget. Værnepligten aftjente han i København og på Kronborg. 1930 købte han gården i Skovby, som han solgte og købte istedet gården i Kær Hestehave ved Sønderborg.

Thomas Thomsen Brink er formand i Skolekommissionen og -nævn.

De har børnene:

1. Inger Brink
2. Helga Rudbeck
3. Hans Chr. Brink
4. Ragnhild Brink, født 20. maj 1935, omkom ved færdsulykke den 24. april 1954.
5. Merete Rudbeck Brink, født 14. marts 1945 i Skovby,
6. Einer Rudbeck Brink, født 21. marts 1949 i Skovby og
7. Gunnar Rudbeck Brink, født 21. marts 1949 i Skovby.

1. Inger Rudbeck Brink er født i Skovby den 15. februar 1931 og hun blev gift i Gauerslund den 31. marts 1956 med Chr. Martin Hansen Gubi, der er født i Rangstrup den 30. marts 1927, som søn af landpostbud Markus Gubi og hustru Maria Kjestine Brydebøll.

Inger Rudbeck Brink gik i skole i Skovby og er uddannet ved husgerning. 1952 blev hun økonomaelev på Gram Sygehus og 1954 blev hun udlært økonomaassistent ved den "Kellerske Anstalt" i Brejninge.

Chr. Martin Hansen Gubi gik i Nustrup skole og er uddannet landmand. 1948 aftjente han sin værnepligt i Høveltelejren i 4 mdr. og i Almindelejren på Bornholm i 6 mdr. 1953 blev han ansat ved Midt Sønderjyllands Elforsyning i Nustrup, hvor han stadig er, og 1964 overtog han moderens ejendom i Ll. Nustrup.

De har børnene:

- a. Hanna Gubi, født 22. maj 1957 i Gram
- b. Tove Gubi, født 31. maj 1961 i Nustrup.

2. Helga Rudbeck Brink er født i Skovby den 26. marts 1932 og blev gift i Augustenborg den 28. april 1956 med Svend Åge Sørensen, der er født i Sdr. Omme den 19. september 1928, som søn af pensionist Jens Frederik Sørensen og hustru Clara Elfride Rosalia Petersen.

Helga Rudbeck Brink gik i Skovby skole og er uddannet sygeplejerske på Haderslev Amtssygehus 1956.

Svend Åge Sørensen gik i skole i Herning og er uddannet væver 1947. Efter 2 år i Norge aftjente han sin værnepligt i Sønderborg og derefter arbejdede han ved landbruget, indtil han 1954 kom til Danfoss, hvor han var i 1½ år. Han er nu lagerforvalter i Augustenborg.

Bosat: Nørregade 4, Augustenborg.

De har børnene:

- a. Jens Ingolf Sørensen, født 17. januar 1953 i Esbjerg
- b. Ragnhild Brink Sørensen, født 16. november 1957 i Sønderborg,
- c. Vibeke Brink Sørensen, født 18. januar 1959 i Sønderborg.

3. Hans Chr. Brink er født i Skovby den 14. februar 1934 og blev gift i Hoptrup kirke den 2. november 1957 med Bodil Marie Sørensen, der er født i Bjerndrup den 4. juni

1936, som datter af gårdejer Hans Hansen Sørensen og hustru Mathilde Sofie Grau, Mastrup Vestermark, Hoptrup.

Hans Chr. Brink gik i Skovby skole og er uddannet ved landbruget. 1954 blev han indkaldt til militæret og derefter arbejdede han en tid som chauffør. Efter 5 år ved Danfoss købte han ejendom, som han driver samtidig med, at han kører for F.A.F. i Augustenborg.

Bodil Marie Sørensen gik i Bjerndrup skole samt i Mastrup skole og havde 1952 ophold på Vojens Ungdomsskole. Hun er uddannet indenfor husgerning.

Bosat: Kær Hestehave, Ulkebøl pr. Sønderborg.

De har børnene:

- a. Bente Sørensen Brink, født 6. februar 1959 i Sønderborg
- b. Alice Sørensen Brink, født 1. marts 1961 i Sønderborg.

B. Anne Cathrine Rudbeck er født i Flovt den 23. december 1907.

Hun er uddannet ved husgerning og bor i Fredericia.

C. Jørgen Rudbeck er født i Flovt pr. Øsby den 21. april 1909 og er gift med

Marie Cathrine Thomsen, der er født i Roost, Arrild sogn, den 16. januar 1911.

De har børnene:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Børge Rudbeck | 5. Svend Erik Rudbeck |
| 2. Anne Margrethe Rudbeck | 6. Anne Rudbeck |
| 3. Kirsten Rudbeck. | 7. Ester Rudbeck |
| 4. Signe Rudbeck | 8. Hans Rudbeck |
| | 9. Grete Rudbeck. |

1. Børge Rudbeck er født i Flovt den 22. juli 1931 og blev gift i Hoptrup kirke den 24. oktober 1959 med

Kirsten Iversen, der er født i Notmark den 14. januar 1937, som datter af gårdejer Andreas Iversen og hustru Christine Marie Lund.

Børge Rudbeck gik i Øsby skole og er uddannet ved landbruget. 1952/53 var han elev på Nordborg Slots Efterskole og 1956/57 på Dalum Landbrugsskole. Værnepligten aftjente han i Nymindegab. 1959 forpagtede han "Nygård" i Sønderballe.

Kirsten Iversen gik i Notmark og Sønderballe skole samt i Haderslev Realskole. 1952 havde hun ophold på Vojens Ungdomsskole og 1954 på Vejle Husholdningsskole. Hun arbej-

dede derefter i huset forskellige steder og havde ophold i England. Efter at have været elev på Kerteminde Husflidsskole blev hun hjælpelærerinde på Frederiksberg Højskole og senere Sønderborg Fagskole og 1959 blev hun lærerinde på Genner Ungdomshjem.

De har datteren:

a. Grethe Iversen Rudbeck er født 18. oktober 1963 i Haderslev.

2- Anne-Margrethe Rudbeck er gift med forpagter Jessen i Skovbølling pr. Haderslev. Hun er født den 28. december 1933.

3. Kirsten Rudbeck er født i Flovt den 26. april 1936 og blev gift i Øsby kirke den 7. juli 1960 med Hans Lauritzen Schmidt, der er født i Lambjerg den 6. september 1935, som søn af gårdejer Hans Lauritzen Schmidt og hustru Anne Cathrine Christine Davidsen, Lambjerg.

Kirsten Rudbeck gik i skole i Øsby og på Nordborg Slots Efterskole 1951. Efter en tid ved husgerning blev hun elev på Børnehjemmet "Lyshøj" i Sønderborg, hvor hun blev uddannet barneplejerske.

Hans Lauritzen Schmidt gik i skole i Kirke-Hørup og på Nordborg Slots Efterskole 1950/51. Han er uddannet ved landbruget og værnepligten aftjente han ved Garderhusarregimentet i Næstved. 1967 overtog han slægtsgården i Lambjerg.

De har børnene:

a. Hans Davidsen Schmidt, født 30. marts 1962 i Sønderborg.
b. Henrik Lauritzen Schmidt, født 9. sep. 1965 samme sted.

4. Signe Rudbeck er født i Flovt den 3. april 1937 og blev gift i Øsby kirke den 30. juni 1962 med Gert Ring Ibsen, der er født i København den 2. oktober 1936, som søn af portør Kristian Ibsen og hustru Gerda Ring Hansen, Brønshøj.

Signe Rudbeck tog realeksamen fra Haderslev og var derefter elev på Håndarbejdsskolen i Haslev. Hun er uddannet indenfor Statens Åndsvageforsorg.

Gert Ring Ibsen gik i skole i København og er udlært ma-

ler med ophold på Håndværkernes Højskole i Brandbjerg.
Værnepligten aftjente han i Marinen.

Bosat: Tværbommen 11, Gentofte.

De har børnene:

- a. Klaus Ring Ibsen, født den 5. juli 1963 i Vangede sogn.
- b. Trine Ring Ibsen, født den 3. juli 1965 i Vangede sogn,
- c. Søren Ring Ibsen, født den 28. febr. 1968 i Vangede sogn.

5. Svend Erik Rudbeck er født i Flovt den 15. februar 1940 og blev gift i Hoptrup kirke den 15. september 1962 med Christa Kragh, der er født i Kirkeby-Hoptrup den 4. juni 1940, som datter af gårdejer Knud Olufsen Kragh og hustru Jørgine Margrethe Roun, Hoptrup.

Svend Erik Rudbeck er uddannet ved landbruget med ophold på Gråsten Landbrugsskole. Siden 1965 har han været bestyrer hos politimester Lønborg, "Gammelgaard", Assens. Værnepligten aftjentes i Næstved.

Christa Kragh tog realeksamen fra Haderslev og er uddannet kontorassistent.

De har børnene:

- a. Lene Rudbeck, født 1. april 1963
- b. Gitte Rudbeck
- c. Inge Rudbeck.

6. Arne Rudbeck er født 5. april 1941. Han er fodermester og bosat: Hoffmannsgave, Rost, Brandrup.

7. Ester Rudbeck er født den 10. juli 1942. Hun er gift med John Johannsen, typograf og bosat: Overby mark, Sdr. Bjerger, Dalmose.

8. Hans Rudbeck

8. Grete Rudbeck.

D. Bothilde Caroline Rudbeck er født i Flovt den 29. august 1912 og blev gift i Haderslev den 30. juli 1939 med Mads Thomads Ejnar Yde, der er født i Uglev, Odby sogn, den 21. oktober 1898, som søn af hotelejer Lars Madsen Yde og hustru Maren Poulsen, Lemvig.

Mads Thomads Ejnar Yde er restauratør og de bor i Sommersted.

De har børnene:

1. Thilde Yde, født i Aarøsund den 26. maj 1942 og gift med Svend Høj, murer. Bosat: Højen.
2. Margit Yde, født i Aarøsund den 4. september 1943 og gift med Paul Rosenkilde-Hansen, installatør. Bosat: Vojens.
3. Lars Yde, født i Aarøsund den 22. september 1944 og gift med Lykke Fredsted Jensen, kontorassistent. Bosat: Odense.

E. Edel Cathrine Rudbeck er født i Flovt den 1. april 1915 og blev gift i Øsby kirke den 31. januar 1936 med Hans Kraack, der er født i Flovt den 21. april 1911, som søn af gårdejer Nicolaj Jørgen Kraack og hustru Valborg Hansen.

Edel Cathrine Rudbeck gik i Øsby skole og tog studentereksamen fra Haderslev Kathedralskole 1934. Hun er uddannet ved husgerning.

Hans Kraack gik i Øsby skole og på Hoptrup Efterskole i 1925/26. Han er uddannet ved landbruget med ophold på Gråsten Landbrugsskole 1931/32. 1927 overtog han "Dalmannsminde" i Flovt pr. Øsby.

De har børnene:

1. Birthe Rudbeck Kraack, født 4. juli 1940 i Flovt. Gift med gårdejer Knud Jacobsen, Vonsild.
2. Nicolaj Dalmann Kraack,
3. Hans-Henning Kraack, født 2. juli 1957 i Flovt.

2. Nicolaj Dahlmann Kraack er født i Flovt den 18. januar 1945.

Han gik i skole i Øsby og havde 1960/61 ophold på Vojens Ungdomsskole. Han er uddannet ved landbruget med ophold på Gråsten Landbrugsskole. Værnepligten aftjente han som garder.

F. Guðrund Elfride Rudbeck er født i Flovt den 5. april 1917 og blev gift i Gl. Haderslev den 28. september 1941 med Friderick Wilh. Zickert, der er født i Nordborg den 3. august 1911, som søn af smedemester Friderick Wilh. Zickert og hustru Anna Frederikke Luise Rømien, Nordborg.

Guðrund Elfride Rudbeck gik i Øsby skole og er uddannet ved husgerning.

Friderick Wilh. Zickert gik i Nordborg skole og er udlært smed 1929 hos faderen, med ophold på Beslagskole i Gråsten. Værnepligten aftjente han i Aarhus 1932, og 1941 overtog han faderens forretning.

Bosat: Kirkegade 9, Nordborg, Als.

De har børnene:

1. Olaf Zickert, født 11. marts 1943 i Nordborg
2. Svend Zickert, født 17. maj 1945 i Nordborg
3. Willy Zickert, født 3. febr. 1948 i Nordborg.

G. Hans Rudbeck er født i Flovt den 19. januar 1919 og blev gift i Havnbjerg den 23. marts 1941 med Dorthea Marie Cords, der er født i Havnbjerg den 29. januar 1920, som datter af fabriksarbejder Georg Otto Cords og hustru Anna Petri Paulsen, Havnbjerg, Als.

Hans Rudbeck gik i Øsby skole og arbejdede indtil 1942 ved landbruget, hvorefter han begyndte som specialarbejder på Danfoss. Efter 7 år blev han udlært maskinarbejder og 1955 blev han forfremmet til værkfører og 1965 til overværkfører.

Dorthea Marie Cords gik i Havnbjerg skole og er uddannet ved husgerning. 1954 åbnede ægteparret et tatoludsalg i Lavensby, som Dorthea Marie Cords drev i 4 år.

Bosat: Tjørnevæget 15, Havnbjerg.

De har børnene:

1. Tove Rudbeck
2. Erik Rudbeck, født 2. november 1945 i Havnbjerg, er stud. tech.
3. Helge Rudbeck, født 8. januar 1956 i Sønderborg.

1. Tove Rudbeck er født i Sønderborg den 27. juni 1941 og blev gift i Lausanne, Schweiz, den 1. maj 1965 med Alain Maurice Lovey, der er født i Lausanne den 21. juli 1937, som søn af receptionschef Maurice Lovey og hustru

Irene Gottreaux, Lausanne.

Tove Rudbeck gik i Havnbjerg skole og på Nordborg real-skole, hvor hun gik ud af 4. mellem. 1961 blev hun udlært teknisk tegner på Danfoss og oktober s.å. rejste hun til Schweitz.

Alain Maurice Lovey gik i skole i Lausanne og blev 1957 udlært elektromekaniker. Efter at have aftjent sin værnepligt i Biere begyndte han på teknikum, hvor han blev uddannet elektro ingeniør.

IV. Andreas Pedersen Rudebeck er født i Blankenhoff den 26. februar 1881 og han blev gift i Broager kirke den 12. oktober 1906 med

Anna Marie Christine Schmytsch, der er født i Skodsbøl den 27. oktober 1883 og døde i Sønderborg den 21. december 1962. Hun var datter af skibskaptajn Hermann Schmytsch og hustru Mari Jensen.

Bosat: Ringridervej 12, Sønderborg.

Andreas Pedersen Rudebeck gik i skole i Strandelhjørn skole og kom derefter i 1895/96 på Holsted Efterskole. Efter at have stået i købmandslære i Flensborg blev han uddannet kommis 1899, hvorefter han kom til Sønderborg, hvor han arbejdede forskellige steder, bl.a. hos fa. C.H.Schättiger, Korn og Foderstoffer samt Melassefabrik, hvor han gennem 18 år virkede som bogholder. 1922 startede han sammen med en anden firmaet "Rudebeck og Johansen", Korn- og Foderstof, og 1956 trak han sig tilbage fra firmaet, 75 år gammel.

Anna Marie Christine Schmytsch gik i Skodsbøl skole og er uddannet ved husgerning.

De har børnene:

- A. Nis Hermann Rudebeck
- B. Marie Rudebeck
- C. Anni Rudebeck
- D. Henni Rudebeck.

A. Nis Hermann Rudebeck er født i Sønderborg den 7. juli 1907 og han blev gift i London den 11. juli 1931 med Muriel Annie, der er født i London den 21. september 1908. som datter af Ernest Gidley Lake.

Nis Hermann Rudebeck er uddannet købmand og er bosat i Sussex, England.

De har børnene:

1. Susan Ann, født 16. september 1936 i Surrey, gift med John Woodward Parker, direktør.
2. Tessa Veronica, født 1. august 1939, gift med bestyrer Clive Ryder Runlon
4. Howard Alan, født 27. september 1947.
3. Andrew Edward Gidley, født 21. oktober 1944.

B. Marie Rudebeck er født i Sønderborg den 25. august 1908 og hun blev gift i Sønderborg den 18. juni 1927 med Karl Albin Wolff, der er født i Sønderborg den 13. marts 1902, som søn af snedkermester Jens Wolff og hustru Emma

Schneider, Humletorvet 5, Sønderborg.

Bosat: Kongevej 94, Sønderborg.

Marie Rudebeck gik i den tyske mellemskole i Sønderborg og havde derefter ophold på Husholdningsskole i Flensborg. Hun har lært syning og er lidenskabelig bridgespiller.

Karl Albin Wolff gik i skole i Sønderborg, tog realeksamen og blev uddannet bankassistent i Landmandsbanken i Sønderborg. Efter en tid som bogholder startede han 1924 egen købmandsforretning. Værnepligten aftjente han som marinesoldat på den danske krydser "Gejsen", der 1922 var ude for en meget alvorlig eksplosion i Smålandsfarvandet.

De har børnene:

1. Erik Wolff, der er født 12. januar 1933 i Sønderborg,
2. Margit Wolff.

1. Erik Wolff, født 12. januar 1933 i Sønderborg er uddannet ingeniør, er gift med Minna Møller og bosat: Aldershvilevej 118, Bagsværd.
De har børnene Karin og Carsten.

2. Margit Wolff er født den 24. juli 1939 i Sønderborg og blev gift med Olindo Giorgi, der er født i Bologna, Italien, den 1. december 1922 og som døde samme sted den 21. juli 1965. Han var søn af Luigi Giorgi og hustru Adele Fanti, Bologna, Italien.
Der er ingen børn i ægteskabet.
Margit Wolff er bosat: Gernersegade 3 a, København.

C. Anni Rudebeck er født i Sønderborg den 23. oktober 1909 og blev gift i Mariekirken, Sønderborg, den 18. maj 1929 med Kaj Thorkild Andersen, der er født på Frederiksberg den 30. oktober 1904, som søn af Charles Adolph Andersen, leder af kriminalpolitiet og Marie Kierstine Lindhardsen.
Bosat: Holger Drachmannsgade 10, Sønderborg.

Anni Rudebeck gik i Reimersskolen i Sønderborg indtil genforeningen 1920, hvorefter hun kom i Statsskolen sst. Hun er uddannet ved husgerning med ophold på husholdningsskole i Flensborg.

Kaj Thorkild Andersen gik i skole forskellige steder og

er uddannet på Dommerkontoret i Sønderborg, hvor han 4. maj 1956 blev overassistent. 1966 modtog han den kongl. fortjenstmedalje i sølv.

De har datteren:

1. Ingerlise Andersen, født i Sønderborg den 26. februar 1935 og gift i Sønderborg den 12. oktober 1957 med Bent Jessen Gustenhoff, der er født i Ulkebølskov, Ulkebøl sogn, Als, den 15. august 1933, som søn af forretningsfører Chr. Jessen Gustenhoff, født i Augustenhoff den 25. oktober 1885 og død i Sønderborg den 16. november 1951 - og hustru Christine Andresen Schmidt, født i Sebbelev den 30. juli 1894, bosat i Ulkebølskov, Als.

Ingerlise Andersen gik i skole i Sønderborg og tog studentereksamen 1954 fra Sønderborg Statsskole. Efter ophold på Holte Husholdningsskole 1954/55 blev hun ansat ved K.T.A.S. i København, hvor hun arbejdede indtil 1957. Hun har siden 1966 været medlem af Rebekka Logen i Vejle og er aktiv spejder.

Bent Jessen Gustenhoff gik i Kær skole i Ulkebøl sogn og tog derefter studentereksamen fra Sønderborg Statsskole 1952. 1957 blev han tandlæge fra Københavns Tandlægehøjskole og værnepligten aftjente han som militærtandlæge. Efter at have arbejdet hos forskellige tandlæger i Kolding nedsatte han sig 1960 som selvstændig praktiserende tandlæge i Grindsted. Siden 1964 har han været medlem af Odd Fellow Logen og siden 1962 virket som kasserer for Teater- og Musikforeningen for Grindsted og Omegn. Endvidere er han medlem af Historisk Samfund.

Bosat: Brinken 19, Grindsted.

De har børnene:

- a. Gitte Gustenhoff, født 4. februar 1959 i Kolding
- b. Peter Gustenhoff, født 15. marts 1963 i Grindsted.

- D. Henni Rudebeck er født i Sønderborg den 8. maj 1914 og blev gift i Sønderborg den 16. juli 1932, med Johannes Eriksen, der er født i Sønderborg den 25. august 1901, som søn af direktør Andreas Eriksen og hustru Meta Marie Christensen.

Bosat: Kongevej 82, Sønderborg.

Henni Rudebeck gik på Sønderborg Statsskole og tog realeksamen. Efter ophold i 8 mdr. på Spejderskole i Korinth var hun på Gentofte Husholdningsskole "Vallegård".

Johannes Eriksen gik i skole i Sønderborg og kom derefter

hos Skibsreder H.C. Horn i Slesvig indtil 1919, hvorpå han kom til København hos skibsreder Albert Jensen A/S. Værnepligten aftjente han ved Livgarden og 1923 rejste han til Leith i Skotland, hvor han arbejdede i et Kul- og Shipping-firma i ca. 5 år. Han er nu direktør i A/S Sønderborg Kulhandel og Kulimport samt norsk konsul.

Ægtefællerne er begge tilsluttet Dansk Samfund og Historisk Samfund og har igennem mange år været medlem af forskellige foreninger.

De har børnene:

1. Kirsten Eriksen
2. Karen Eriksen
3. Margrethe Eriksen.

1. Kirsten Eriksen er født i Sønderborg den 11. juni 1935 og blev gift den 20. oktober 1956 med Mogens Ralph Hansen, der er født i Kerteminde den 18. april 1932, som søn af manufakturhandler Hans Hansen og hustru Valberg Nielsen, Kerteminde.

Bosat: Hindsholmvej 32, Kerteminde.

Kirsten Eriksen tog studentereksamen 1954 og kom efter et ophold på "Den Suhrske Husmoderskole" på Sagførerkontor.

Mogens Ralph Hansen er uddannet indenfor manufakturbranchen med ophold på college i England. 1959 blev han optaget i faderens forretning.

De har børnene:

- a. Lars Hans Hansen, født i Næstved 24. maj 1958
- b. Helle Lise Hansen, født i Kerteminde 14. jan. 1961.

2. Karen Eriksen er født i Sønderborg den 14. januar 1939 og blev gift samme sted den 8. juli 1961 med Flemming Thorsøe, der er født i Sønderborg den 15. april 1938, som søn af købmand Holger Thorsøe og hustru Katarine Harboe, St. Croix.

Bosat: Vibevej 21, Augustenborg.

Karen Eriksen er uddannet bankassistent.

Flemming Thorsøe er student og blev 1963 færdig som civilingeniør. Siden 1965 har han været ansat på Danfoss.

De har børnene:

- a. Lisbeth Thorsøe, født 14. november 1963 i Sønderborg
- b. Hans Thorsøe, født 26. februar 1966 i Sønderborg.

3. Margrethe Eriksen er født i Sønderborg den 11. marts 1946 og hun blev gift samme sted den 26. november 1966 med Jørgen Hylche Ranum, der er født i Sønderborg den 4. juli 1941, som søn af grosserer Oluf Andreas Ranum og hustru Thora Cecillie Hylche, Sønderborg.

Margrethe Eriksen tog realeksamen i Sønderborg og var derefter $\frac{1}{2}$ år på "Den Suhrske Husmoderskole" og $\frac{1}{2}$ år i huset. 1964 begyndte hun som elev på børnehjemmet "Lys-høj" og 1965 blev hun optaget på Bagsværd Børneforsorgs-seminarium.

Jørgen Hylche Ranum tog realeksamen fra Sønderborg Stats-skole 1958 og blev 1963 udlært reservedelsassistent. Efter endt værnepligt som sergent kom han 1965 til General Motors som assistent.

V. Hans Rudebeck

er født i Blankenhoff den 13. april 1882 og døde i O. Jerstal den 18. september 1966 og blev begravet i Vedsted kirke den 21. september 1966.

Han blev gift i Hamborg den 21. april 1909 med Emma Bøch, der er født i Hamborg den 15. marts 1884 og som døde i Haderslev den 12. november 1951. Hun var adoptivbarn hos familien Funke i Hamborg.

De har børnene:

- I. Nis Rudebeck
- II. Jes Rudebeck
- III. Hansine Rudebeck.

I. Nis Rudebeck er født i Hamborg den 6. december 1909 og blev gift i Hoptrup kirke den 2. september 1934 med Agnes Marie Boisen, der er født i Skrydstrup den 13. oktober 1906, som datter af gårdejer og hestehandler Jes Nielsen Boisen, født i Grønnebæk v/Jels den 11. marts 1876 og død i Marstrup 26. januar 1944 - og hustru Kjestine Berthelsen, født i Halk den 18. februar 1874 og død i Marstrup 13. oktober 1949.

Nis Rudebeck tog studentereksamen i Haderslev i 1930 og af-tjente derefter sin værnepligt i Haderslev ved 3. batt. 2. kompagni, og senere ved fodfolkets Kornetskole på Kronborg. Efter militærtjenesten kom han til Sallsgiten-Bad i Tyskland, hvor han arbejdede som funktionær i en bjergværksindustri (det, der senere blev kaldt Krupp Koncernen.) 1945 kom han tilbage til Danmark som bogholder i Vejen og 1949

startede han egen eksport og import forretning, som han drev, indtil han 1954 blev korrespondent i Landbrugsmaskinfirmaet Ole Sørensen og Co. A/S, Kolding.

Agnes Marie Boisen gik i Marstrup skole og er uddannet indenfor husgerning.

De har børnene:

1. Vibeke Boisen Rudebeck, født 3. juni 1937 i O. Jerstal, gift med Hans Fabricius, afdelingsleder, bosat i Munchen.
2. Regner Rudebeck.

2. Regner Rudebeck er født i Salzgitten Bad den 16. juni 1943 og blev student fra Haderslev Kathedralskole 1962. Han af-tjente sin militærtjeneste i Fredericia og blev derefter assistent ved Åbenrå Højspændingsværk i 6 mdr. 1964 fik han flyvercertifikat og 1966 aflagde han teoretisk og praktisk prøve i København, hvorved han erhvervede det store trafikflyvercertifikat. Han driver nu sit eget flyveselskab "Kley aviation" fra Vamdrup Flyveplads, både med indenrigs- og udenrigsfart.

B. Jes Rudebeck er født den 28. april 1911 og er uddannet tape-serer. Han er gift med Petra Petersen, og bosat: Prinsessevej 56, Fredericia.

C. Hansine Marie Rudebeck er født i Haderslev den 2. september 1914 og blev gift første gang i Vedsted kirke den 4. december 1935 med

Frits Alsgren (navneforandring 1940), der er født i Ulkebøl den 29. april 1913, som søn af fodermester August Brodalski, der blev meldt savnet under 1. Verdenskrig, og hustru Augusta Wilhelmine, der døde i V. Vedsted og blev begravet den 3. december 1935.

Hansine Marie Rudebeck blev skilt fra Frits Alsgren og gift anden gang i Vedsted den 30. december 1960 med

Andreas Theodor Chr. Johannes Rosendahl, der er født i Haderslev den 25. januar 1926, som søn af Theodor Rosendal og hustru Anne Eline Søgård.

Hansine Marie Rudebeck blev ligeledes skilt fra Andreas T. Chr. Johannes Rosendahl.

Hansine Marie Rudebeck gik i Anitlund skole og kom derefter på Skanderup Efterskole 1930. Hun er uddannet ved husgerning og har arbejdet forskellige steder.

Hun har børnene:

1. Hans Rudebeck, født 24. april 1936 og død i januar 1937.
2. Vera Rudebeck Alsgren, født 24. juli 1937.

2. Vera Rudebeck Alsgren er født i Ø. Lindet den 24. juli 1937 og blev gift i Århus den 16. maj 1959 med Ib Stengård Alsgren (tog navneforandring i 1962), der er født i Hørning den 8. januar 1937, som søn af cykelhandler Johannes Rasmussen, født i Rye pr. Ry den 29. november 1898 og hustru Else Methilde Kirstine Johansen, født i Ørre. pr. Herning den 29. april 1904 og død i Hørning den 4. februar 1957.

Bosat: Kroghs Kobbøl 47, Haderslev.

Vera Rudebeck Alsgren gik i skole i Annitlund og er uddannet indenfor husgerning. Hun har arbejdet både i huset, i forretning, på cafe samt på fabrik som syerske. Hun er medlem af Historisk Samfund og af Haderslev Amts Arkiv og Museumsforening.

Ib Stengård Alsgren tog realeksamen i Skanderborg og derpå i lære hos Poul Lehmann, Spedition og Shipping, i Aarhus. Værnepligten aftjente han ved Flyvevåbnet med ophold på sergentskolen i Værløse og efter at have arbejdet forskellige steder som henholdsvis assistent, bogholder og eksportassistent begyndte han på Aarhus Handelshøjskole med H.D. i udenrigshandel. 1965 blev han ansat som eksportchef i Dansk Andels Ørredekspor i Brande og 1966 blev han Erhvervschef under Haderslev Erhvervsråd. Han er bestyrelsesmedlem i forskellige foreninger bl.a. Sønderjydsk Universitetsforening, ang. planen om universitet i Haderslev.

De har børnene:

- a. Jan Alsgren, født 26. oktober 1959 i Kolding
- b. Lene Alsgren, født 24. maj 1962 i Bjerringbro
- c. Finn Alsgren, født 23. maj 1965 i Brande.

VI. Jens Rudebeck

er født i Blankenhoff den 3. juni 1883 og blev gift i Ravsted kirke den 15. juni 1907 med Ingeborg Cathrine Petersen, der er født i Ravsted den 16. juni 1887 og døde samme sted den 14. oktober 1966. Hun var datter af gårdejer Peter Petersen Ravsted, født i Sønderballe, og hustru Mathilde Johanne Hansen, født på "Hyndingdam" i Ravsted den 30. november 1860 og død 8. september 1933.

Bosat: Ravsted.

Jens Rudebeck gik i Strandelhjørn skole og kom derefter i smedelære hos smedemester Carl Møller i Skrydstrup. Efter at have arbejdet forskellige steder som svend blev han soldat og lå ved Garderfodartilleriets 1. kompagni i Spandau i Tyskland. 1906 var han på beslagskole i Slesvig og 1907 købte han en smedie i Ravsted for 9900 Mark. 1914 byggede han nyt værksted. Under 1. Verdenskrig var han i krigstjeneste bl.a. i Frankrig som underofficer og korporal og som fahnsmed for hele bataljonen. Efter en tid som tjenestegørende Feltwebel blev han hjemsendt 1918, og derefter fortsatte han sin forretning, som han drev indtil han 1936 solgte den p.g.a. invaliditet. Det kan i øvrigt nævnes, at Jens Rudebeck igennem mange år har siddet i adskillige bestyrelser og at han var den første smed i Tønder Amt, der tog Mesterprøve i Flensborg i 1909.

Ingeborg Cathrine Petersen gik i Ravsted skole og er uddannet ved husgerning.

Deres børn:

- A. Marie Cathrine Rudebeck, født 26. august 1908, død 15.3.1909.
- B. Jørgen Peter Rudebeck, født 6. marts 1910,
- C. Marie Mathilde Rudebeck, født 25. maj 1912,
- D. Mathilde Johanne Rudebeck, født 13. aug. 1915.

B. Jørgen Peter Rudebeck er født i Ravsted den 6. marts 1910 og han blev gift i Grindsted den 9. august 1936 med Mette Engelbrecht, der er født i Grindsted den 31. maj 1912, som datter af elværksassistent chr. Engelbrecht Kristiansen, der er født i Horsbøl den 18. december 1883 og døde i Grindsted 7. november 1963 - og hustru Emma Viktoria Sørensen Kristensen, født i Langkær v/Brande den 12. marts 1886 og død i Juelsminde den 17. oktober 1955.

Jørgen Peter Rudebeck gik i den tyske skole i Ravsted og er uddannet indenfor manufakturbranchen i Tinglev. Derefter var han på den tyske Fortsættelsesskole i 3 år, hvorpå han kom på dekorationsskole i Silkeborg. Efter en tid som førstemand, dekoratør og gardinekspert i et firma i Fredericia startede han sammen med sin hustru en manufakturforretning

i Ravsted, som han drev indtil 1963, hvorefter han blev kommunesekretær. Jøren Peter Rudebeck er bestyrelsesmedlem i flere foreninger og har virket som kommunesekretær siden 1950.

Mette Engelbrecht gik i Grindsted skole og er uddannet indenfor husgerning forskellige steder. Hun var meget kunstinteresset og malede selv en del. Hun døde kun 55 år gammel på Tønder Sygehus den 28. marts 1968.

Bosat: Ravsted Kommunekontor, Ravsted.

De har sønnen:

1. Jens Ole Engelbrecht Rudebeck, der er født i Ravsted den 16. marts 1943. Han er kommuneassistent og bosat: Kommunekontoret, Skærbæk.

- C. Marie Mathilde Rudebeck er født i Ravsted den 25. maj 1912 og blev gift i Ravsted kirke den 29. marts 1936 med Nis Nansen Petersen, der er født i Ndr. Budsholm, Ø. Højst sogn, den 20. januar 1906, som søn af gårdejer Chr. Petersen og hustru Louise Christine Nansen, "Ndr. Budsholm".

Marie Mathilde Rudebeck gik i Ravsted skole og kom 1929 på Sorø Husholdningsskole. Hun er uddannet ved husgerning forskellige steder.

Nis Nansen Petersen gik i Alslev skole og på Holsted Efterskole 1920/21. Han er uddannet ved landbruget og sidder i adskillige bestyrelser.

Bosat: "Ny Budsholm", Ø. Højst, Sdr. Jylland.

De har børnene:

1. Ingeborg Louise Petersen, født 27. januar 1937, gift med købmand Einer Hansen Schmidt, Sdr. Bjert.
2. Ulla Rudebeck Petersen.

2. Ulla Rudebeck Petersen er født i Ø. Højst den 2. oktober 1943 og blev gift i Ø. Højst kirke den 31. januar 1965 med Tage Nikolaj Schack, der er født i Ravsted den 14. april 1939, som søn af gårdejer Hans Schack og hustru Sigrid Ludvigsen, Ravsted.

Ulla Rudebeck Petersen gik i Alslev skole og havde ophold på Skamlingsbanke Ungdomsskole 1958. Hun er uddannet ved husgerning.

Tage Nikolaj Schack gik i Ravsted skole og var 1953/54 på Vojens Ungdomsskole. Han er uddannet ved landbruget med ophold på Gråsten Landbrugsskole 1961/62. Værnepligten aftjente han ved Transportkompagniet i Padborg-

lejren. 1964 byggede han selv en gård i Kisbæk pr. Bedsted.

Bosat: Kisbæk pr. Bedsted Lø.

- D. Mathilde Johanne Rudebeck er født i Ravsted den 13. august 1915 og blev gift i Ravsted kirke den 13. december 1937 med Hermann Szidat, der er født i Sønderborg den 16. december 1912, som søn af Elisabeth Szidat, der døde i Flensborg.

Mathilde Johanne Rudebeck gik i Ravsted skole og var 1929 på Skanderborg Efterskole. Hun er uddannet indenfor husgering forskellige steder og er bl.a. medlem af Dansk Samfund.

Hermann Szidat gik i Ulkebøl skole og er uddannet frisør i Sønderborg. 1936 startede han sin egen salon i Aabenraa. Det kan iøvrigt nævnes, at Hermann Szidat er plejebarn hos August Neumann, Augustenborg Landevej ved Ulkebøl.

De har børnene:

1. Ingeborg Rudebeck Szidat
2. Kirsten Rudebeck Szidat.

1. Ingeborg Rudebeck Szidat er født i Aabenraa den 19. januar 1938 og hun blev gift samme sted den 1. september 1962 med Friedrich Günther Jensen, der er født i Aabenraa den 22. oktober 1933, som søn af August Friedrich Johannes Jensen, handelsgartner, og hustru Christine Barsøe, Aabenraa.

Ingeborg Rudebeck Szidat gik i skole i Aabenraa og er uddannet kontorassistent i Aabenraa hos Landsretssagfører Hammerich. Efter at have arbejdet forskellige steder blev hun bogholderske i sin mands firma og tog statskontrolleret prøve i Bogføring.

Friedrich Günther Jensen gik i skole i Aabenraa og er uddannet hos købmand Hans L. Hansen i Aabenraa. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Flyvevåbnet forskellige steder bl.a. som befalingsmand, blev han ansat som repræsentant hos "Ford" i Aabenraa og senere hos Aabenraa Automobilhandel, der senere åbnede en filial i Sønderborg, hvor han nu er forretningsfører.

Bosat: Krog Meyersvej 32, Ulkebøl pr. Sønderborg.

2. Kirsten Rudebeck Szidat er født i Aabenraa den 14. januar 1939 og hun blev gift samme sted den 13. december 1961 med Gynther Dominicussen, der er født i Sønderborg den 19. august 1936, som søn af chauffør Jørgen Dominicussen og hustru Cecilie Sivertsen, Engvej 1, Aabenraa.

Kirsten Rudebeck Szidat gik i Aabenraa Borgerskole, hvor hun tog realeksamen. Hun er uddannet kontorassistent i Aabenraa Kooperative Andelsboligforening i 1958 og kom dernæst til Landshospitalet i Sønderborg som sekretær. Hun har nu i ca. 7 år været ansat på Sønderborg Rådhus hos Stadsingeniøren.

Bosat: Dybbølgade 37, Sønderborg.

De har børnene:

- a. Lars Dominicussen, født 9. december 1962 i Sønderborg
- b. Jens Dominicussen, født 22. oktober 1966 i Sønderborg.

VII. Thomas Rudebeck

er født i Blankenhoff den 5. februar 1885 og blev gift i Lysabild kirke den 20. maj 1910 med Cecilie Kathrine Hansen, der er født i Mindebjerg den 19. oktober 1888 og som døde i Tandslet i januar 1933. Hun var datter af gårdejer Jørgen Hansen og hustru Anne Marie Hansen, i Mindebjerg.

Thomas Rudebeck gik i Strandelhjørn skole og er uddannet karetmager hos Kristoffer Sørensen i Hellevad i 1902. Han arbejdede herefter forskellige steder som svend i Jylland, Sjælland og Lolland og startede i 1910 egen karetmagervirksomhed i Tandslet på Als. 1914 aftjente han sin værnepligt som infanterist, men blev hjemsendt en måned efter på grund af manglende arbejdskraft. 1916 blev han atter indkaldt, denne gang til artilleriet i Itzehoe, Tyskland og Frankrig og senere i Mekklenborg. Efter hjemsendelsen 1918 fortsatte han sin virksomhed, som han stadig driver, dog i mindre målestok.

Cecilie Kathrine Hansen gik i Lysabild skole og er uddannet ved husgerning forskellige steder.

De har børnene:

- A. Anna Marie Rudebeck, født 6. sept. 1910 i Tandslet,
død i juni 1934 i Tandslet.
- B. Marie Kathrine Rudebeck, født 18. august 1913 i Tandslet,
død 10. august 1931 i Tandslet.
- C. Nis Jensen Rudebeck
- D. Jørgen Hansen Rudebeck.

C. Nis Jensen Rudebeck er født i Tandslet den 19. januar 1915 og blev gift i Tandslet kirke den 10. april 1941 med Hilda Keldorff, der er født i Mjels Als, Oksbøl sogn, den 8. juni 1916, som datter af Jens Keldorff og hustru Anne Petersen.

Nis Jensen Rudebeck gik i skole i Tandslet og i Sønderborg

hvor han tog realeksamen. 1931 kom han i lære hos Gross. Nis Sønnichsen i Sønderborg, kolonial en gross, og blev udlært 1934. Efter at have aftjent sin soldatertid kom han tilbage til firmaet, hvor han 1935 blev bogholder og 1944 prokurist. Efter at have haft 25 års jubilæum forlod han i 1957 firmaet og blev forretningsfører i "Bolette", Sønderborg. Han er medlem af adskillige foreninger, bl.a. har han gennem 25 år været medlem af Dansk Samfund.

Hilda Keldorff gik i Mjels skole i Oksbøl sogn på Als og blev derpå ansat ved Mjels Telefoncentral, hvor hun var i 2 år og senere på Lysabild Telefoncentral, hvor hun var i 3 år. Hun har arbejdet som husassistent og hjælper nu sin mand i forretningen.

Bosat: Ørstedsgade 64, Sønderborg.

De har børnene:

1. Lis Keldorff Rudebeck
2. Leif Keldorff Rudebeck, født 3. november 1948 i Sønderborg.

1. Lis Keldorff Rudebeck er født i Sønderborg den 17. april 1944 og hun blev gift i Chr. kirken, Sønderborg den 7. maj 1966 med

Jürgen Sahlmann, der er født i Hamburg den 16. september 1941, som søn af prokurist Theodor Sahlmann og hustru Gertrud Meyer, Hamburg.

Lis Keldorff Rudebeck gik i skole i Ahlmannsskolen og tog realeksamen fra Statsskolen i Sønderborg. Hun er uddannet kontorassistent i København og har været 1 år i huset i England. 1964/65 tog hun handelseksamen i Sønderborg, hvorefter hun blev ansat på Danfoss som sekretær for den ledende direktør. Hun har endvidere haft arbejde i Hamborg.

Jürgen Sahlmann gik i skole i Hamborg og tog realeksamen 1957. Han er uddannet hos speditør Bernhagen og Riege i Hamborg og aftjente sin værnepligt 1962/64, en del af tiden som løjtnant. 1967 kom han til Sønderborg for at videreuddanne sig på Handelshøjskolen.

Bosat: Ørstedsgade 64, Sønderborg.

- D. Jørgen Hansen Rudebeck er født i Tandslet den 2. september 1916 og blev gift i Tandslet kirke den 27. oktober 1944 med Marie Skovmand, der er født i Humbæk, Lysabild sogn, som datter af mølleriejer Hans Petersen Skovmand og hustru Cathrine Marie Lassen, Humbæk.

Jørgen Hansen Rudebeck gik i Tandslet skole og på Nordborg Slots Efterskole 1932/33. Han var på Gråsten Landbrugsskole 1940/41 og 1948 købte han sin nuværende ejendom. Han har endvidere virket som fængelsbetjent i Fårhuslejren.

Marie Skovmand gik i skole i Lysabild og er uddannet ved husgerning.

Bosat: Tovrup pr. Augustenborg, Als.

VIII. Marie Rudebeck

er født i Blankenhoff den 15. juli 1886 og hun døde i Rangstrup den 21. december 1953. Hun blev gift i Agerskov kirke den 18. oktober 1907 med Christian Peder Toft, gårdejer i Østergård, der er født i Rangstrup den 23. juni 1878 og som døde samme sted 14. december 1930. Han var søn af gårdejer Peder Chr. Toft og hustru Marie Skau.

Marie Rudebeck er uddannet ved husgerning og drev efter sin mands død gården sammen med sin ældste søn.

Chr. Peder Toft er uddannet ved landbruget med ophold på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog slægtsgården Østergaard i Rangstrup ved sit giftermål 1907 og drev denne indtil sin død. Under 1. verdenskrig var han bl.a. i Rusland og efter genforeningen 1920 var han formand for den første danske skolekommission samt med til at stifte det danske Forsamlingshus. Han døde af kronisk nyrebetændelse kun 52 år gl.

De har børnene:

- A. Maren Toft
- B. Peder Christensen Toft
- C. Marie Kathrine Toft
- D. Nis Rudebeck Toft
- E. Dagny Toft.

A. Maren Toft er født i Rangstrup den 13. juli 1908.

Hun gik i skole i Agerskov Privatskole og på Rangstrup skole og arbejdede derefter ved husgerning, indtil hun 1935/36 havde ophold på Testrup Højskole og derefter blev sygeplejeelev ved Landshospitalet i Sønderborg, hvor hun blev sygeplejerske i 1939. Efter supplerende uddannelse i psykiatri og epidemi arbejdede hun i ca. 5 år på Landshospitalet i Sønderborg og derpå kom hun som hjemmesygeplejerske til Dansk Sundhedstjenestes Hospital i Sdr. Brarup, hvor hun senere blev afdelingssygeplejerske. 1955 kom hun som afdelingssygeplejerske til Aabenraa Amtssygehus, hvor hun har arbejdet i 12 år. 1960 tog hun et års orlov for at rejse til San-Francisco og pleje en syg slægtning. Maren Toft er bl. andre ting tilsluttet Dansk Samfund.

Bosat: Jernbanegade 21, Aabenraa.

B. Peder Christensen Toft er født i Rangstrup den 15. april 1910 og han blev gift i Agerskov kirke den 29. oktober 1939 med Anne Marie Jensine Østergård, der er født i Gabøl den 2. marts 1913, som ~~datter af~~ gårdejer Ludvig Hansen Østergård og hustru Louise Hansine Lund.

Peder Christensen Toft gik i skole i Agerskov Privatskole samt Rangstrup skole og er uddannet ved landbruget med ophold på Gråsten Landbrugsskole 1934/35. 1932 overtog han slægtsgården. Peder Christensen Toft er medlem af adskillige foreninger.

Anne Marie Jensine Østergård gik i Gabøl skole og er uddannet indenfor husgerning.

De har børnene:

1. Marie Toft
2. Chr. Peder Toft
3. Jens Jørn Toft, født 26. december 1946.

1. Marie Toft er født i Rangstrup den 3. maj 1940 og blev gift i Agerskov kirke den 11. november 1961 med Peter Thorvald Kolmos, der er født i Asserballe den 23. maj 1932, som søn af gårdejer i Fynshav Jacob Kolmos og hustru Cecilie Hansen.

Marie Toft gik i Rangstrup skole, er uddannet indenfor husgerning og har arbejdet på telefoncentral og i forretning.

Peter Thorvald Kolmos gik i Fynshav skole og er uddannet i Fynshav Brugsforening 1951. Værnepligten aftjente han ved Det Sjællandske Lægekorps Depot i Jægersborg samt i Sønderborg ved Garnisionskommandanturens infirmeri 1953/54. Han virker nu som disponent ved Langesø Brugsforening på Als.

Bosat: Nordborg, Als.

De har børnene:

- a. Per Toft Kolmos, født 17. januar 1963 i Sønderborg
- b. Helle Toft Kolmos, født 31. aug. 1965 i Sønderborg.

2. Chr. Peder Toft er født i Rangstrup den 21. august 1941.

Han gik i skole i Rangstrup og i Agerskov og aftjente sin værnepligt i Fredericia. 1963 kom han i mekaniklære i Toftlund og 1967 var han udlært. Han studerer nu på Sønderborg Teknikum.

C. Marie Cathrine Toft er født i Rangstrup den 31. december 1911 og hun blev gift i Agerskov den 27. november 1939 med Hans Reimer Post, der er født i "Revbjerg" den 7. april 1913, som søn af gårdejer i "Revbjerg", Johan Reimer Post og hustru Margrethe Gådigsen.

Marie Cathrine Toft gik i skole i Rangstrup og er uddannet ved husgerning. 1936 havde hun ophold på Ryslinge Højskole og derefter har hun i 3 år studeret musik.

Hans Reimer Post gik i skole i Agerskov og på Agerskov Ungdomsskole 1927/28. Han er uddannet ved landbruget hjemme på fødegården og værnepligten aftjente han i Haderslev. 1942 overtog han fødegården i Agerskov.

De har børnene:

1. Johan Reimer Post, fdt. 11. september 1940. Bosat hjemme.
2. Margrethe Post, født 15. oktober 1941, død 9. november 1965.
3. Chr. Peter Post
4. Reimer Post, født 13. november 1947 i "Revbjerg". Bosat hjemme.
5. Gunnar Frede Post, født 18. november 1949. Bosat hjemme.

3. Chr. Peter Post er født i "Revbjerg", Agerskov, den 21. marts 1943 og blev gift i Agerskov kirke den 28. august 1966 med

Anelise Sørensen, der er født i Ø. Skerninge den 11. maj 1945, som datter af skovløber Harald Sørensen og hustru Tyra Margrethe Tygesen.

Chr. Peter Post gik i skole i Agerskov og tog realeksamen 1959. Han er uddannet ved landbruget med en tid som elev på Christianslund Forsøgsstation i Gestrup og derefter meldte han sig frivilligt til militæret, hvor han nu er oversergent i Oksbøl.

Anelise Sørensen gik i Ø. Skerninge skole og er uddannet ved husgerning.

Bosat: Nørregade 31, Oksbøl.

De har datteren:

- a. Grethe Post, født 8. januar 1967 i Varde.

D. Nis Rudebeck Toft er født i Østergård, Agerskov sogn, den 27. november 1915 og han blev gift i Tinglev kirke den 13. februar 1948 med

Anne Cecilie Jensen, der er født i Tønder den 30. januar 1923, som datter af bagermester Thomas Jensen og hustru Anne Marie Jørgensen.

Nis Rudebeck Toft gik i skole i Rangstrup og er uddannet købmand i 1935 i Toftlund. Værnepligten aftjente han ved Artillerikassernen på Amager i 1937, og 1940/41 var han på Askov Højskole. 1941/46 arbejdede han som bogholder og derefter forpagtede han en købmandsforretning i Fårhus indtil 1959, da han af helbredsmæssige grunde igen begyndte som bogholder i Holbi, til 1965. Han har i 6 år været formand og kasserer for Fårhus Ungdomsforening samt været medlem af forskellige bestyrelser.

Anne Cecilie Jensen gik i Bajstrup skole og på Tinglev Borger og Realskole. Hun er uddannet indenfor husgerning og har arbejdede som ekspeditrice samt som kogerske ved Civilforsvarets Tekniske skole i Tinglev.

Bosat: Hovedgaden 71, Tinglev.

De har børnene:

1. Anne Marie Toft, født 27. november 1948 i Aabenraa. Hun er apotekerassistent og bor hjemme.
2. Solvej Toft, født 12. december 1949 i Aabenraa.
3. Chr. Peter Toft, født 10. oktober 1955 i Aabenraa.

E. Dagny Toft er født i Østergaard, Rangstrup, den 5. juni 1924, og blev gift i Agerskov kirke den 15. juli 1946 med Otto Kjergård, der er født i Bjørnskov den 30. august 1918, som søn af gårdejer Paul Jepsen Kjergård og hustru Corelie Caroline Petersen.

Dagny Toft gik i skole i Rangstrup og var 1939/40 på Vojens Ungdomsskole - som skolens første elev. Hun er uddannet ved husgerning.

Otto Kjergård gik i skole i Rangstrup og er uddannet ved landbruget. 1946 overtog han fødegården.

Bosat: Bjørnskov pr. Agerskov. Sdr. Jylland.

De har børnene:

1. Caroline Marie Kjergård, født 21. februar 1949 i Gram,
2. Marie Toft Kjergård, født 27. maj 1952 i Bjørnskov,
3. Paul Chr. Kjergård, født 26. januar 1954 i Bjørnskov,
4. Merete Kjergård, født 22. december 1956 i Bjørnskov,
5. Kurt Kjergård, født 1. december 1958 i Bjørnskov.

IX. Kjerstine Rudebeck

er født i Blankenhof den 10. december 1887 og hun blev gift i Agerskov kirke den 28. april 1909 med Laurids Jessen Enemark, der er født i Gammelshov den 2. marts 1883 og død i Agerskov den 1. februar 1963. Han var søn af gårdejer Jøns Peder Enemark og hustru Ingeborg Marie Gårde, Gammelshov.

Kjerstine Rudebeck gik i skole i Strandelhjørn og er uddannet ved husgerning. Hun har bl.a. arbejdet som husbestyrerinde for broderen på "Blankenhof".

Laurids Jessen Enemark gik i skole i Gammelshov og på Hejls Efterskole 1898/99 og 1901 overtog han fødegården efter faderen. 1914/16 deltog han i 1. Verdenskrig i Rensborg og Neumünster.

Bosat: Agerskov, Sdr. Jylland.

De har børnene:

- A. Jens Peter Enemark
- B. Nis Jensen Enemark
- C. Herløv Enemark
- D. Ingeborg Enemark.

A. Jens Peter Enemark er født i Gammelshov den 9. september 1911 og blev gift i Agerskov kirke den 30. marts 1946 med Kjerstine Marie Enemark, der er født i Gestrup den 27. juni 1922 som datter af gårdejer Hans Jessen Enemark og hustru Ingeborg Paulsen.

Jens Peter Enemark gik i skole i Agerskov og er uddannet ved landbruget. Han havde ophold på Agerskov Ungdomsskole og overtog 1946 fødegården.

Kjerstine Marie Enemark gik i Gestrup skole og er uddannet ved husgerning og har bl.a. arbejdet som servitricer.

Bosat: Gammelshov pr. Agerskov, Sdr. Jylland.

De har børnene:

1. Hans Jessen Enemark, født 18. februar 1946 i Gammelshov.
2. Inge Kjerstine Enemark, født 27. marts 1947 i Gammelshov.
3. Laurids Jessen Enemark, født 24. april 1957 i Gammelshov.

B. Nis Jensen Enemark er født i Gammelshov den 27. maj 1913 og blev gift i Kolding den 11. oktober 1941 med Gerda Elisabeth Buck Tjagvad, der er født i Hjørring den 13. februar 1917, som datter af sognepræst Chr. Tjagvad og hustru Valborg Christine Frederikke Johanne Buck, Aabenraa.

Nis Jensen Enemark gik i skole i Agerskov og i Toftlund og tog 1929 præliminæreksamen. 1932 blev han udlært bankassistent i Den Nordslesvigske Folkebank i Aabenraa, hvor han fortsatte indtil 1944, hvorpå han blev inspektør ved Nordisk Brand og senere Filialbestyrer. Han er medlem af Aabenraa Ligningskommission 1950/58 og aktionærvalgt revisor for Den Nordslesvigske Folkebank i 14 år. Foruden at være medlem af adskillige bestyrelser i Aabenraa har han gennem 25 år været medlem af Dansk Samfund.

Gerda Elisabeth Buck Tjagvad gik i skole i Kolding og blev nysproglig student 1934. 1935 tog hun højere handelseksamen fra Niels Brocks Handelshøjskole og 1937 blev hun bankkorrespondent ved Den Nordslesvigske Folkebank i Aabenraa, hvor hun var indtil 1941. Hun blev for 6 år siden udnævnt af Aabenraa Byråd til tilforordnet og valgstyrelse.

Bosat: "Hjalmgården", Tøndervej 107, Aabenraa.

De har datteren:

1. Kirsten Enemark, der er født den 2. marts 1942 i Aabenraa og gift med adjunkt Børge Petersen.

Bosat: Skausbovænget 42, Odense.

- C. Herløv Ingemann Enemark er født i Gammelskov den 8. august 1915 og blev gift i Haderslev den 26. september 1954 med Kathrine Foged, der er født i Ejstrup, Ejstrupholm sogn, den 23. november 1922, som datter af børstenbinder Ole Frands Olesen Foged og hustru Severine Sørensen, Haslev.

Herløv Ingemann Enemark gik i Agerskov skole og er uddannet slagter hos slagtermester Ludvig Wollstedt i Haderslev i 1935. Han arbejdede forskellige steder, bl.a. 5 år i København, hvorefter han startede selvstændig slagterforretning på Storegade 45, Haderslev, som han dog senere solgte og i stedet kom som bestyrer til Fru Nielsen's slagterforretning, Gravene 3, Haderslev. Han har siden været selvstændig slagter.

Kathrine Foged gik i Ejstrupholm skole og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder, indtil hun 1944/45 havde ophold på Børkop Højskole og derefter kom som elev på Haderslev Amtssygehus, hvor hun var indtil 1948. Hun har arbejdet på forskellige hospitaler, Horsens Kommunehospital, Aabenraa Tuberkulosehospital, Statshospitalet i Viborg, Radiumstationen i Aarhus samt Tønder Amtssygehus og har siden 1952 virket som hjemmesygeplejerske.

Bosat: Over Åstrup pr. Haderslev.

- D. Ingeborg Enemark

X. Nis Rudebeck

er født i Blankenhoff den 27. april 1889 og blev gift i Bevtoft kirke den 14. oktober 1916 med Marie Christine Christensen, der er født i Hjortbro den 27. juni 1894 og døde i Strandelhjørn den 17. marts 1953. Hun var datter af gårdejer på "Skovgaard" Rasmus Hansen Christensen og hustru Cathrine Boysen, Hjortbro.

Nis Rudebeck gik i Strandelhjørn skole og er uddannet ved Landbruget med ophold på Haderslev Landbrugsskole 1908/09. Han arbejdede på forskellige godser og købte 1918 sin moders fødegård "Langegaard" i Strandelhjørn, der nu drives af den yngste søn. Han har været medlem af adskillige bestyrelser og har siddet som formand for bl.a. Bevtoft Sogns Landbo- og Husmandsforening siden 1938.

Marie Christine Christensen gik i skole i Bevtoft og er uddannet indenfor husgerning.

Bosat: "Langegaarden", Strandelhjørn pr. Bevtoft.

De har børnene:

- A. Hans Nissen Rudebeck
- B. Ingeborg Kathrine Rudebeck
- C. Maren Cathrine Rudebeck
- D. Nis Peder Lange Rudebeck.

A. Hans Nissen Rudebeck er født i Bevtoft den 11. marts 1917 og han blev gift med Esther Hansen, der er født i Sørslev den 16. august 1919, som datter af gårdejer Johan Chr. Hansen og hustru Martha Jensen, Hemmerslev mark pr. Sørslev.

Hans Nissen Rudebeck gik i skole i 8 år og har haft ophold på højskole og Landbrugsskole. 1942 var han landbrugsleder og siden 1946 har han været ansat ved fængselsvæsenet.

Esther Hansen er uddannet indenfor husgerning med ophold på Gymnastikhøjskole i 3 mdr.

De har børnene:

- 1. Kaj Henning Rudebeck, født i Tarm 27. april 1945
- 2. Bent Erik Rudebeck, født i Tarm 28. sept. 1946
- 3. Hans Ove Rudebeck, født i Tarm 20. febr. 1953.

B. Ingeborg Kathrine Rudebeck er født i Strandelhjørn den 19. oktober 1920 og hun døde den 12. november 1921 samme sted.

C. Maren Cathrine Rudebeck er født i Strandelhjørn den 28. oktober 1923 og blev gift i Bevtoft kirke den 10. december 1944 med

Hans Jensen, der er født i Neder Jerstal den 19. februar 1920, som søn af gårdejer og handelsmand Nis Jensen og hustru Antoine Jepsilie Kjer, N. Jerstal.

Marie Cathrine Rudebeck gik i Strandelhjørn skole og er uddannet ved husgerning.

Hans Jensen gik i skole i Neder Jerstal og på Skanderup Efterskole i 1934/35 og kom derefter i købmandslære i Toftlund. 1945 startede han egen forretning i N. Jerstal som han solgte 1950 og blev handelsmand, indtil han 1954 begyndte som vognmand. Bosat: Strandelhjørn pr. Bevtoft.

De har børnene:

1. Eigil Jensen, født 22. januar 1945 i N. Jerstal. Han er udlært slagter.
2. Nis Rudebeck Jensen, født 22. juni 1949 i N. Jerstal,
3. Karen Marie Jensen, født 4. december 1954 i Strandelhjørn.

D. Nis Peder Lange Rudebeck er født i Strandelhjørn den 1. december 1932 og blev gift i Bevtoft kirke den 1. december 1956 med

Helga Schmidt, der er født i Skrydstrup den 29. januar 1936, som datter af arbejdsmand Marius Hansen Schmidt og hustru Lydia Lang, Hjortbro pr. Bevtoft.

Nis Peder Lange Rudebeck gik i skole i Strandelhjørn og er uddannet ved landbruget med ophold på Gråsten Landbrugs-skole 1955/56. 1956 overtog han faderens gård.

Helga Schmidt gik i Bevtoft skole og er uddannet kontorassistent 1955.

Bosat: Strandelhjørn pr. Bevtoft.

De har børnene:

1. Conni Rudebeck, født 6. januar 1958 i Strandelhjørn
2. Mona Rudebeck, født 9. febr. 1961 i Strandelhjørn
3. Tina Rudebeck, født 29. jan. 1967 i Strandelhjørn.

XI. Peder Rudebeck

er født i Blankenhoff d. 9. juni 1890 og blev gift i Agerskov kirke den 24. oktober 1924 med Inger Marie Haulrig, der er født i Bovlund den 14. april 1900, som datter af gårdejer Thomas Petersen Haulrig og hustru Maren Thomsen, Agerskov.

Peder Rudebeck gik i Strandelhjørn skole og blev udlært murer i Agerskov november 1907. Efter at have arbejdet som murer forskellige steder aftjente han sin værnepligt i Deutsch Eytau i Vest Preussen, med en tid i Rusland og Frankrig. 1919/20 havde han ophold på Vallekilde Højskole og 1920/21 på Danebod Højskole på Als og derpå startede han selvstændig byggeforretning i Agerskov, som han stadig driver i mindre målestok. Han har iøvrigt igennem en årrække virket som brandfoged i Agerskov.

Inger Marie Haulrig gik i skole i Bovlund og er uddannet ved husgerning.

Bosat: Søndergade 21, Agerskov.

De har børnene:

- A. Nis Jensen Haulrig Rudebeck
- B. Maren Marie Rudebeck.

A. Nis Jensen Haulrig Rudebeck er født i Agerskov den 27. november 1925 og han døde i Sønderborg den 30. november 1963. Han blev gift i Vellerup 3. maj 1953 med Ragnhild Nielsen, der er født i Vemb den 21. juni 1930.

Nis Jensen Haulrig Rudebeck blev efter skolegangen udlært pølsemaker og arbejdede derefter i ca. 15 år på Vojens Slagteri. Han var bestyrelsesmedlem af flere foreninger og medlem af sognerådet.

De har datteren:

1. Annali Rudebeck, der er født i Vojens den 2. september 1953.

B. Maren Marie Rudebeck er født i Agerskov den 23. maj 1928 og gik i skole i Agerskov. Hun er uddannet indenfor husgerning forskellige steder og havde 1947 ophold på Køng Højskole. Hun arbejdede en tid som kokkepige på Sønderborg Vuggestue og blev derefter i 1949 ansat ved Sønderborg Kamgarnsspinderi.
Bosat: Kongevej 10", Sønderborg.

XII. Laurids Rudebeck

er født i Blankenhoff den 30. august 1891 og blev gift i Agerskov kirke den 2. september 1923 med Ellen Frost, der er født i Jonsborg den 2. februar 1901, som datter af gårdejer Johan Johansen og hustru Lene Christine Christensen.

Laurids Rudebeck gik i Strandelhjørn skole og blev 1909 udlært smed. Han arbejdede som smed forskellige steder, indtil han i 1913 blev indkaldt som soldat ved "Deutsch Ejlau". Da krigen udbrød blev han sendt til Belgien, hvor han blev såret i hovedet af en granatsplint og december 1914 kom han til Rusland, derfra til Frankrig, Polen, til Littauen, Rusland, Galisien i Østrig og senere igen til Frankrig. 1910 blev han hjemsendt og 1922 overtog han sin fødegård i N. Jerstal, som han 1956 solgte til sin søn. Blandt flere andre ting har han været brandfoged igennem 30 år.

Ellen Frost gik i Rangstrup skole samt i Agerskov skole og er uddannet indenfor husgerning forskellige steder. Hun har bl.a. siddet i N. Jerstal skolenævn i 15 år og hendes store fritidsinteresse er hækling.

Bosat: Mellemgade, O. Jerstal.

De har børnene:

- A. Marie Cathrine Rudebeck
- B. Helene Christine Rudebeck
- C. Nis Jensen Rudebeck
- D. Johan Frost Rudebeck
- E. Elga Rudebeck
- F. Birgit Rudebeck
- G. Jessi Frost Rudebeck
- H. Jes Peder Frost Rudebeck
- J. Hanne Marie Rudebeck.

- A. Marie Cathrine Rudebeck er født i N. Jerstal den 1. juni 1924 og blev gift i Bevtoft den 14. december 1946 med Egon Nielsen Nørgård, der er født i Toldstrup den 18. maj 1921, som søn af gårdejer Kresten Gregersen Nørgård og hustru Anna Jørgensen, bosat Fredensgade 3, Løgstør.

Marie Cathrine Rudebeck gik i skole i N. Jerstal og er uddannet ved husgerning. Efter at have arbejdet forskellige steder blev hun 1953 ansat som assistent i kostforplejningen ved Flyvestation Skrydstrup.

Egon Nielsen Nørgård gik i Toldstrup skole og er uddannet ved landbruget. 1943 havde han ophold på Skanderborg Højskole, og han arbejdede derefter som kontrolassistent i 1½ år. 1946 købte han købmandsforretning, som han drev i 3 år, hvorefter han drev mælkeforretning i Esbjerg, indtil han 1950 købte en gård i Skrydstrup. Han bortforpagtede jorden og blev ansat ved flyvestationen.

Bosat: Amtsvejen 15, Skrydstrup.

Datteren:

1. Anna Margrethe Nørgård, er født i Haderslev den 24. december 1946.

Hun gik i Skrydstrup skole og tog mellemskoleeksamen fra Vojens, hvorefter hun begyndte ved husgerning. 1965/66 havde hun ophold på Hoptrup Højskole og derefter kom hun til Haderslev Amtssygehus. Hun er F.D.P. medlem i Skrydstrup gennem 5 år og medlem af Skrydstrup Ungdomsforening i 7 år.

Bosat: Haderslev Amtssygehus, Storegade, Haderslev.

- B. Helene Christine Rudebeck er født i N. Jerstal den 23. april 1927.

Hun gik i skole i N. Jerstal og havde 1942 ophold på Vojens Ungdomsskole. Hun er uddannet indenfor husgerning, har arbejdet som væverske på Gram Tæppefabrik og er nu ansat som assistent på Haderslev Sygehus.

Bosat: Haderslev Amtssygehus, Haderslev.

- C. Nis Jensen Rudebeck er født i N. Jerstal den 18. oktober 1929 og blev gift i Haderslev den 11. juli 1959 med Grete Schmidt, der er født i Ustrup den 5. oktober 1946, som datter af gårdejer Henrik Schmidt og hustru Sofie Helene Christiansen.

Nis Jensen Rudebeck gik i skole i N. Jerstal og arbejdede derefter ved landbruget forskellige steder, bl.a. var han 2 år hjemme på slægtsgården. Militærtjenesten aftjente han i Søgårdslejren 1950/51, hvor han gennemgik Panserværnets Skytteskole og derefter kom han til gårdejer Peter Andresen Strandelhjørn (Maskinstation) som traktorfører. Efter at have arbejdet som lastbilchauffør i 6 år og langturschauffør ligeledes i 6 år kom han som svejser til Brdr. Gram A/S i Vojens, hvor han nu er afdelingstillidsmand.

Grete Schmidt gik i Annitlund skole og er uddannet ved husgerning.

De har børnene:

1. Laurids Rudebeck, født 6. april 1960 i O. Jerstal og
2. Leni Rudebeck, født 9. juni 1962 i O. Jerstal.

D. Johan Frost Rudebeck er født i N. Jerstal den 18. oktober 1929 og blev gift i Bevtoft kirke den 26. marts 1959 med Anna Møller, der er født i Strandelhjørn den 18. januar 1929 som datter af fhv. førstelærer Niels Hartvig Møller og hustru Helga Hansine Pedersen, Strandelhjørn pr. Bevtoft.

Johan Frost Rudebeck gik i skole i N. Jerstal og er uddannet ved landbruget. Militærtjenesten aftjente han i Haderslev 1950/51 og 1956 overtog han slægtsgården i N. Jerstal. Han har igennem 8 år virket som brandfoged, et hverv, han overtog efter faderen.

~~Anna Møller~~ gik i Strandelhjørn skole og på Hoptrup Efterskole 1945. Efter en tid ved husgerning kom hun på kontoret i Forsikringsselskabet Kgl. Brand og derfra til Åge Havemanns Eftf., hvor hun var i ca. 10 år.

Bosat: N. Jerstal pr. O. Jerstal.

De har børnene:

1. Niels Erik Rudebeck, født 19. februar 1960 i Haderslev
2. Carsten Rudebeck, født 14. februar 1963 i Haderslev.

E. Elga Rudebeck er født i N. Jerstal den 17. februar 1935 og blev gift i Bevtoft kirke den 24. marts 1957 med Arne Jensen, der er født i Jegerup den 20. august 1931, som søn af tømrer Harald Chr. Jensen og hustru Christine Nissen, Kolding.

Elga Rudebeck gik i skole i N. Jerstal og er uddannet ved husgerning.

Arne Jensen gik i skole i Jegerup skole og er uddannet bager 1949. Værnepligten aftjente han 1951/52 og 1957 købte han brødudsalg i Fredericia, som han solgte igen 1962. Han er nu ansat i Dansk Kraftemballage og bosat: Seest Bakke 4, Kolding.

De har børnene:

1. Ellen Christine Jensen, født 24. september 1957 i Fredericia
2. Harald Jensen, født 28. maj 1962 i Kolding
3. Lone Rudebeck Jensen, født 13. juni 1963 i Kolding.

F. Birgit Rudebeck er født i N. Jerstal den 3. marts 1939 og blev gift i Haderslev den 26. marts 1960 med Svend Preben Letager Nielsen, der er født i Seest den 18. oktober 1931, som søn af murer Niels Jensen Nielsen og hustru Ane Nielsen,

Birgit Rudebeck gik i skole i N. Jerstal og er uddannet ved husgerning.

Svend Preben Letager Nielsen gik i Seest skole og er udlært maskinarbejder i Kolding 1951. Værnepligten aftjente han 1952/53, bl.a. som korporal ved Flyvestation Karup. Efter at have arbejdet som værktøjsmager sejler han nu for rederiet Dansk-Fransk.

Bosat: Bredevej 11, Seest pr. Kolding.

De har børnene:

1. Helle Rudebeck Nielsen, født 14. juni 1960 i Haderslev
2. Pia Rudebeck Nielsen, født 22. aug. 1961 i Fredericia.

- G. Jessi Frost Rudebeck er født i N. Jerstal den 30. april 1940 og blev gift i Vedsted kirke den 25. februar 1967 med Åge Henriksen, der er født i Middelfart 13. oktober 1941, som søn af lagerarbejder Sigurd Henriksen og hustru Valborg Vida Anna Jensen, Fredericia.

Jessi Frost Rudebeck gik i Jerstal skole og tog mellemskoleeksamen fra Vojens i 1956. Hun er uddannet kontorassistent i Aabenraa 1959 og har siden arbejdet forskellige steder, sidst ved Fyns Stiftstidende.

Åge Henriksen gik i skole i Middelfart og Fredericia, hvor han tog realeksamen. 1963 blev han udlært maskinarbejder og begyndte derpå ved Odense Teknikum. Værnepligten aftjentes på Hærens Tekniske Korps i København.

Bosat: Elmevej 8, Fredericia.

- H. Jes Peder Frost Rudebeck er født den 14. marts 1943 i N. Jerstal. Han er slagtersvend og bor hjemme.

- J. Hanne Marie Rudebeck er født i Bevtoft den 14. marts 1943 og blev gift i Vedsted den 20. april 1968 med Christian Peder Brodersen, der er født i Gaurslund den 16. november 1946, som søn af revisor Hans Broder Brodersen og hustru Anna Westergaard, Kronvej 4, Tarup, Odense.

Hanne Marie Rudebeck gik i almindelig folkeskole og arbejder som ekspeditrice.

Chr. Peder Brodersen tog mellemskoleeksamen og er udlært

automekaniker. Han leder nu nyvognsafdelingen for Ford i i Vejle.

Bosat: Nygade 21, Middelfart.

De har sønnen:

1. Kim Rudebeck Brodersen født i Middelfart den 19. oktober 1966.

XIII. Metto Rudebeck

er født i Blankenhoff den 15. august 1896 og hun blev gift i Bevtoft kirke den 3. marts 1922 med Hans Chr. Jæger, der er født i Lerte, Sommersted sogn, den 6. marts 1891 og som døde i Hoptrup den 13. marts 1939. Han var søn af gårdejer Johan Chr. Jæger og hustru Ida Margretha Hansen, Vejbøl, Vedsted sogn. Johan Chr. Jæger giftede sig igen med Botilde Kirstine Bogø, der døde 1940.

Metto Rudebeck gik i Strandelhjørn skole og i N. Jerstal skole, og havde ophold på Grundtvigs Højskole i Lyngby i 1919. Hun er uddannet ved husgerning.

Hans Chr. Jæger gik i Lerte skole og blev uddannet ved landbruget. 1905 blev han indkaldt til krigstjeneste og under første verdenskrig lå han i Frankrig, hvor han blev udsat for et gasangreb, der blev årsag til hans altfor tidlige død. 1922 købte han en gård i Skovby og 1925 overtog han istedet faderens gård, som han dog igen solgte i 1928. På grund af svigtende helbred måtte han sælge sin sidst ejede gård "Travsted" og købe hus i Hoptrup, som nu ejes af hans kone.

De har børnene:

- A. Anna Elisabeth Jæger
- B. Marie Cathrine Jæger
- C. Johannis Rudebeck Jæger, født 10. marts 1931, død 27. januar 1951 i Hoptrup.
- D. Ida Margrethe Jæger,
- E. Jenny Rudebeck Jæger.

- A. Anna Elisabeth Jæger er født i Skovby den 7. juni 1924 og blev gift i Hoptrup kirke den 23. oktober 1945 med Søren Hansen, der er født i Flovt den 2. april 1922, som søn af fiskeskipper Peter Iver Hansen og hustru Anne Kirstine Lausen Juhl, Øsby.

Anna Elisabeth Jæger gik i skole i Vennemose og Hoptrup og er uddannet ved husgerning.

Søren Hansen gik i Hajstrup skole og begyndte derefter som fisker. 1943 gik han i kompagniskab og 1945 havde han selv hele båden og har siden været selvstændig skipper.

De har børnene:

1. Peter Jæger Hansen, født 7. marts 1950 i Haderslev.
2. Annette Jæger Hansen, født 10. februar 1954 i Årø sund.

B. Marie Cathrine Jæger er født i Abkjær den 18. marts 1930 og blev gift i Hoptrup kirke den 18. april 1959 med Hans Chr. Levsen Paulsen, der er født i Ndr. Vilstrup, den 22. September 1929, som søn af gårdejer Marius Chr. Paulsen og hustru Sofie Kristine Levsen.

Marie Cathrine Jæger gik i Hoptrup skole samt på Hoptrup Efterskole og er uddannet ved husgerning. Hun har bl.a. arbejdet som kokkepige i 3 år hos forstander Simon Nielsen, Hoptrup. Hun har gennem en årrække været medlem af husmoderforeningen.

Hans Chr. Levsen Paulsen gik i Ndr. Vilstrup skole og er uddannet ved landbruget med ophold på Borris Landbrugsskole 1950/51. Størstedelen af tiden arbejdede han hjemme på gården, der har været i slægtens eje i 200 år. Den er på ca. 100 tdr. land. Hans Chr. Levsen Paulsen sidder i forskellige foreninger og er bl.a. medlem af skolekommissionen.

Bosat: Nr. Vilstrup pr. Sdr. Vilstrup.

De har børnene:

1. Nis Peder Paulsen, født 8. februar 1962 i Haderslev
2. Jette Jæger Paulsen, født 8. januar 1966 i Haderslev.

D. Ida Margrethe Jæger er født i Travsted den 13. august 1934 og blev gift i Hoptrup den 23. oktober 1954 med Træsten Hendriksen Riis, der er født i Vestenskov den 11. august 1927, som søn af gårdejer Chr. Hendriksen Riis og hustru Margrethe Ida Georgine Kloth, der døde 2. oktober 1953 og blev begravet i Tyrstrup.

Ida Margrethe Jæger gik i Hoptrup skole og er uddannet ved husgerning.

Træsten Hendriksen Riis gik i Bøgeskov skole og er uddannet ved landbruget. Værnepligten aftjente han ved Garderhusar Regimentet i Næstved i 1949 og han blev hjemsendt i 1950 som korporal. 1955 overtog han fødegården.

De har datteren:

1. Bente Jæger Riis, der er født den 16. juni 1959 i Haderslev.

E. Jenny Rudebeck Jæger er født i Travsted, Abild sogn, den 18. marts 1936 og blev gift i Hoptrup med Hans Peter Kjær, cykelhandler, der er født i Rangstrup den 11. juni 1931,

De har børnene:

1. Metto Rudebeck Kjær, født 22. juli 1957 i Hoptrup
2. Hanne Rudebeck Kjær, født 4. okt. 1959 i Odense.



Jøe Nissen Rudabeck



Hanne Marie Wind



Nis Jessen Wind Rudebeck
og hustru



Nis Jessen Wind Rudebeck



Ved Nis Jessen Wind Rudebeck og hustrus guldbryllup



Hilsen fra Blankenhof.



Fra Blankenhoff-slægtens årlige sammenkomst.
Taget på 100 års dagen for Marie Cathrine
Langs fødsel.



II. Nicolaj Rudebeck og hustru



II. Nicolaj Rudebecks gård i Flovt



II.A. Thomas Thomsen Brinks gård "Vestergaard" i Hovslund



II A.1. Inger Rudebeck
Drink



II.A.1. Chr. Martin Hansen
Gubi



II.C.1. Børge og Kirsten
Rudebeck



II.C.4. Signe og Gert Ring Ibsen



II.C.4. Klaus, Trine og Søren Ring Ibsen



II.E. Dahlmannsminde



Andreas Pedersen Rudebeck m/familie



Andreas P. Rudebeck m/hustru og døtre på guldbrillupdagen (Sønnen Billedet på vægen)



IV.A. Nis Hermann Rudebeck og hustru ved datteren Susans bryllup



IV.C. Anni og Kaj Thorkild Andersen



IV.C.1. Ingerlise Andersen



IV.C.1. Bent Jessen Guatenhof



IV.C.1.a. Gitte og Peter Guatenhof



IV.C. Ved Gittes barnedåb - 4 generationer



IV.D. Henni og Johanne Eriksen



IV.D.1. Kiratan Eriksen



V. Hans Rudebeck m/familie



VI. Jens Rudebeck m/familie



VI. Smedien i Ravsted



VI. Familiefest på Blankenhoff



VI.C. Marie og Nia Hansen Pedersen m/børn



VI. Ny Budsholm



VI.C. Ulla Rudebeck
Pedersen



VI.C.2. Ulla Rudebeck
Pedersen



VI.C.2. Tage Nikolaj Scheck



VI.D. Mathilde Johanne Rudebeck



VI.D. Hermann Szidat



VII. Thomas Rudebeck



VII. Cecilie Kathrine Hansen



VII.C. Nis Jensen Rudebeck m/hustru og børn



VII.C.1. Lis Keldorff Rudebeck og Jürgen Shalmann



VIII.A. Maren Toft



VIII. Marie og Chr. Peter Toft



Børnene fra Medstedgaard



VIII.C. Marie Cathrine og Hans Reimer Post



VIII.C. Revbjerg



VIII.D. Nis Rudebeck Toft m/hustru og børn



VIII.E. Dagny og Otto Kjergaard m/børn



IX.A. Jens Peter Enemark m/hustru og børn



IX.A. Slægtgården i Gammelev



X. Nis Rudebeck og hustru



XI. Peder Rudebeck og hustru



XII. Laurids Rudebeck og hustru



XII.A. Marie Cath. Rudebeck og Egon Nielsen
Nørgaard



XII.C. Niå Jensen Rudebeck



XII.C. Grete Schmidt



XII.D. Johan Frost
Rudebeck



XII.D. Anna Møller



XII.D. Slægtaården i N. Jerstal (Nederst)



XII.E.1 og 2. Niels Eril og
Carsten Rudebeck



XII.E. Elga Rudebeck



XII.E. Arne Jensen



XII.E.1., 2 og 3. Ellen Christine, Harald og Lone
Rudebeck Jensen



XII.F. Birgit Rudebeck



XII.F. Sv. Preben Letager
Nielsen



XII.F.1. og 2. Helle og Pia
Rudebeck Nielsen



XIII.B. Marie Cathr. og Hans Chr. Paulsen



XIII.B. Hans Chr. Paulsens slægtsgaard



XIII.D. Tøsten Hendrikaen Riis m/hustru og datter



XIII.D. Tøsten Hendrikaens gård