



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG OVER SLÆGTEN

HOLM POULSEN.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem en del af slægtens medlemmer og Dansk Slægtshistorie, Kjellerup.

Vedrørende arkivundersøgelser vil man næppe kunne komme videre. Vi har gengivet alt, hvad vi skønnede var af interesse. Det kan maaske i flere tilfælde virke som gentagelser, men stort set er alt jo gentagelser, men hver generation lever ikke livet som en gentagelse, det er kun på os, det ved et tilbageblik kan virke saaledes. Dog, for den, der forstår at læse en slægtsbog, bliver det ikke gentagelse, men genoplevelse.

Løb bogen igennem, og tag den så frem, når der er god tid, man skal fordybe sig i den. Mange af de mennesker, der er omtalt og beskrevet, er forlængst døde og begravede, men du har et fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, ogsaa gennem det du oplever i dag. Færdes man ad veje og stier, så er det de samme veje og stier og på de samme marker, slægternes gamle har gået og virket, selvom et vejsving her er rettet og en ny hist er anlagt. Når slægten i dag stævner sammen, er det i de samme stuer hvor tidligere generationer har bænket sig. Snakken er den samme; om liv og død, forlovelser, giftermal og fødsler. Man drøfter gaardene og deres bedrift og vejret, og om, hvordan det går den og den. Mæden spises og roses nu som tidligere, og husmoderen forsikrer stadig, at det nu ikke var blevet så godt o. s. v.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen at udarbejde, er ikke afsluttet. En slægtsbog kan faktisk ikke gøres færdig, så længe slægten lever. Derfor er bogen indrettet således, at den stadig kan forøges med nye oplysninger, der kan skrives og indsættes på deres naturlige plads i bogen.

Ved udarbejdelsen er der foruden kirkebøger anvendt folketællinger, lægdsruller, skøde- og panteprotokoller, skifteprotokoller og de ældste arkivregistraturer samt trykte kilder.

Hver linie er fulgt så langt tilbage, det har været muligt at

komme, ved hjælp af de opbevarede kilder, og når derfor en linie standser op, må det forstås således, at enten har kilderne svigtet eller de pågældende personer ses ikke at være døbt i det sogn, hvor de har levet. Ofte er også omliggende kirkebøger eftersat.

Udarbejdet 1961 - 1962.

DANSK SLÆGTSHISTORIE, Kjellerup.

A N E T A V L E

over

N I E L S H O L M P O U L S E N

og

I N G E R J E N S D A T T E R T H O R S T E D .

Niels Holm Poulsen

2.

gaardejer i Gersbøl, Snedsted sogn, blev født 1803 i Gersbøl, som søn af gaardejer Poul Nielsen Holm og hustru Inger Christensdatter Bech, og han blev døbt d. 13. februar 1803 i kirken, faddere ved daaben var: Jens Christensens kone, Kirstine Pedersdatter, Poul Christensen, Christen Poulsen og Niels Poulsen af Gersbøl.

Niels Holm Poulsen døde d. 30. september 1864 i Gersbøl.

Den 18. december 1836 viedes i Snedsted kirke Niels Holm Poulsen til

Inger Jensdatter Thorsted

3.

forlovere ved brylluppet var: Jens Jensen Kaagaard og Peder Andersen af Gersbøl.

Inger Jensdatter Thorsted blev født d. 5. december 1806 i Gersbøl, Snedsted sogn, som datter af husmand Jens Jensen Thorsted og hustru Ane Pedersdatter Borggaard, og hun blev døbt d. 7. december samme aar i kirken, baaret til faaben af Christen Pedersens kone, og faddere var: Peder Andersens kone, Maren Pedersdatter hos deggen, Christen Pedersen og Peder Thorsted, alle af Gersbøl.

Inger Jensdatter Thorsted døde d. 15. november 1888 i Gersbøl.

Niels Holm Poulsen overtog ved skøde af 12. juli 1835 gaarden i Gersbøl efter sin stedfader, skødet er indført i Hassing - Refs herreder, skøde- og panteprotokol 1836-39, fol. 180, og lyder som følger:

"Skøde.

Underskrevne Jens Jensen Kaagaard, selveiergaardmand, boende i Gjersbøl bye, Snedsted sogn, gjør vitterligt at have solgt og afhændet ligesom jeg herved uden skriftelig kjøbecontract sælger, skjøder og med fuldkommen eiendomsret overdrager fra mig og mine arvinger til min stedsøn Niels Holm Poulsen og hans arvinger følgende mig tilhørende eiendomme, nemlig:

a, Parcellen no. 3, 4, 5, 6 og 11 af min ved ægteskab med afdøde Poul Nielsen Holms enke Inger Christensdatter erhvervede Anders Clausens forrige gaard i Gjersbøll, hartkorn ialt 2 tdr. 7 skp. 1 fjdk. 2 alb., som jeg eier efter skjøde udstedt til min formand i ægteskabet den 16. junij 1801.

b. Korn- kirke og qvægtiende af bemeldte eiendom som jeg eier efter skjøde af 17de junij 1807.

c. Parcellen no. 2 udstykket af parcellen no. 2 af Anders Clausens forrige gaard hartkorn 0 tdr. 1 skp. 3 fjdk. 1 1/3 alb.

d. En parcel paa Gjersbøll mark, kjøbt af Jørgen Andreas Caspersen efter skjøde 22. junij 1824 hartkorn 1 td. 5 skp. 2 fjdk. 2/3 alb.

Tilsammen 4 tdr. 6 skp. 3 fjdk. 1 alb., samt konge korntiende af 4 tdr. 3 fjdk. 1½ alb., med tiendeydende hartkorn som jeg eier efter skjøde af 18. september 1811, saa og den mig efter skjøde af 30. december 1825 tilhørende andeel i parcellen no. 16 af Christen Poulsens forrige gaard, som i det hele er ansat til hartkorn 1 skp. 1 fjdk. 2 alb. tilligemed den i samtlige mine eiendomme nedlagte sæd og endelig den i gaarden værende og mig tilhørende besætning og boehave af levende og døde ting intet i navnlig maade undtagen for kjøbesum 800 rdlr., skriver otte hundrede rigsbankdaler selv, og da kjøbereren som allerede har taget eiendommen i besiddelse nu dels ved at have indfriet den paa samme hvilende prioritets gæld og dels paa anden maade har tilfredsstillende fyldestgjort og betalt mig kjøbesummen, og han iøvrigt har forbundet sig, hvilket han ogsaa herved forpligtes til i alle dele at opfylde den af ham med mig under dags dato oprettede aftægtscontract, saa skal fornævnte samtlige specificerede eiendomme med paastaaende bygninger, tiender, avl og besætning herefter tilhøre ham og arvinger med samme ret og rettigheder, byrder og forpligtelser som jeg hidtil har eiet samme efter formeldte skjøder og senere erhvervet vielses attest med dette mit skjøde tinglæses, alt mod at han fra 1ste juni d. aa. og fremdeles tilsvare og udreder alle af bemeldte eiendomme paa bydende kongelige skatter og andre samme vedkommende afgifter, forhæftelsen til Nationalbanken og dens forrentelse desuden indbefattet,

For vanhjemmel indestaar jeg efter loven - .

Til bekræftelse under mit navn og segl i 2de vidners overværelse. -
Gjersbøll den 12. julij 1835.

J. J. Kaagaard.

Niels Holm Poulsen.

til vitterlighed: Søren Iversen. P. Wibberstoft."

Samtidig med Niels Holm Poulsens overtagelse af gaarden i Gersbøl,
er der indført følgende aftægtskontrakt i Hassing-Refs herreders skøde
og panteprotokol, 1836-39, fol. 181, og lyder som følger:

" Aftægtskontrakt .

Da jeg underskrevne Jens Jensen Kaagaard ved skjøde af dags dato
har overdraget min hidtil eiende gaard i Gjersbøll til min stedsøn Niels
Holm Poulsen, saa forbindes han og arvinger samt bemeldte min gaards
efterkommende eiere til nøiagtig i alle dele at opfylde nærværende:

1. Forsyner han mig og hustrue Inger Christensdatter vores levetid
med fornøden huusværelse, føde, klæde, lys, varme og i sygdoms-
eller skrøbeligheds tilfælde med den behøvende pleie og opvartning,
men skulle vi imod formodning ei finde os tilfredse med at boe i værel-
se hos ham og familie og spise ved deres bord, da forbindes han til
aarlig at yde os følgende naturalpræstationer, nemlig:

a. Efter et halvt aars varsel til beboelse for os vores levetid i eller
ved gaardens bygninger, at lade bygge eller indrette værelser bestaa-
ende af, stue hvori opføres et sengested, kammer, kjøkken, hvori op-
føres skorsteen, samt fornøden plads til ildebrændsel, hvilke værelser
forsynes med fornøden loft, vinduer og døre og aarlig vedligeholdes af
gaardens eier. - Loftet over disse værelser forbeholder vi os til brug
og om de tilbygges gaardens bygninger afsættes loftet ved et skillerum.
b. Til vores underholdning leverer han os aarligt 3 tdr. rug, 4 tdr. byg,
godt forsvarligt korn og maal vel tørret, 1 rbdlr. rede sølv i penge, som
alt ydes kvartalsvis hver gang med 1/4 deel. Hvert efteraar leveres
1 td. kartofler, 24 pund flæsk, 1½ pund humle, 1 skp. salt og 10 pund
godt hør, 2 pund smør hver maaned, 20 pund ost, 1 lispund torsk hver

sommer og daglig leverer os 1 potte nymalket mælk om vinteren og 2 pottes af samme slags om sommeren, for os føde 4 faar om vinteren og græsse sammen med yngel om sommeren, hvilke vi udtage af gaardens faareflok, samt hver sommer levere os 5 læs æltede og 5 læs bløde tørv frit gravede, røgtede og tørre, hjemførte i rette bjergningstid, og endelig aarlig 4 pottes godt dansk brændeviin.

c. Naar vi indflytte i de til os indrettede værelser for at holde vores egen huusholdning forbeholder vi os - foruden vores kister og gangklæder at udtage af gaardens boehave til brug vores levetid, en god forsvarlig sengs klæder, 1 bord, 2 stoele, 1 skippund (16 lispund) - jern kakkelovn, 2 kar, 1 saltfjerding, 1 spand, 1 messing strygejern med bolter, 2 messing lysestager med sax, samt de fornødne kjøkken- og bryggers redskaber som vi til vores særskilte huusholdningsdrift nødvendig maatte behøve, hvilket alt ved den sidstes dødelige afgang skal tilhøre bemeldte vores søn og arvinger eller gaardens paa den tid værende eiere, imod at han eller de bekoster os anstændig og hæderlig begravede.

d. Vores brød besørger han os bagt og vores øl brygget ved sit eget ildebrand, og vores korn besørger han os ført til og fra mølle, samt levere os det fornødne strøesand og vi forbeholder os frie adgang til gaardens brønd, kjøkken, kjedel i grube og qværn samt plads i gaardens hauge til de behøvende kaal og kjøkkenurter. - Han vedligeholder os med klæder og fodtøi og i sygdoms eller skrøbeligheds tilfælde skaffer han os en pige til vores opvartning, hvilken han giver kost og løn.

e. Naar een af os ved døden afgaaer bortfalder den halve aftægt med undtagelse af huusværelse og ildebrændsel.

f. Desuden skal han være forbunden til at forsyne vores 2de døvstumme børn, Peder Jensen og Inger Marie Jensdatter deres levetid med fornøden huusleilighed, føde, klæde, lys, varme og opvartning, samt til Peder indrette en ordentlig væverstue med væv, som han maa afbenytte og de penge han derved fortjener beholder han de halve og den halve deel tilfalder gaardens eier. - Væven med tilhørende redskaber forbliver Peders eiendom, og hvad bemeldte 2de døvstumme ved deres død maatte efterlade dem tilfalder gaardens paa den tid værende eiere imod at denne bekoster disse anstændige og hæderlige begravede. -

g. Dersom Niels Holm før vores død ved døden skulle afgaa, eller han skulle sælge gaarden til fremmede, da skal den tilkommende eier være forbunden til i alle dele at opfylde de af ham efter foranførte indgaaede forpligtelser, og skulle de døvstumme efter uvillige mænds skjøn ikke være tjent med at nyde den dem betingede ophold, da skal de efter vores død have ret til at beholde og under deres formynders tilsyn oppebære den for os vores levetid bestemte aftægt i alle dele.

Nærværende aftægt, som efter nutids prisen i kjøb og salg, anslaaes til aarlig værdie 80 rbdlr., som 5 gange sammenlagt er 400 rbdlr. hvortil kommer huusværelsernes indretninger 50 rbdlr. og alle 4re begravelses bekostninger 50 rbdlr. tilsammen 500 rbdlr., skriver fem hundrede rigsbankdaler sølv, skal stedsé, saa længe vi og vores 2de døvstumme børn leve hæfte paa den i dag afhændede gaard med eiendomme, tiender, avl og besætning med prioritet næst efter 750 rbdl. rede sølv, til hvilken ende denne kontrakt bedes tinglæst tillige som panteobligation. -

2. Jeg Niels Holm Poulsen tilstaar herved at have indgaaet nuværende kontrakt saaledes som anført og forbinder mig og arvinger samt min nu tilskjødede gaards efterkommende eiere til at opfylde samme i alle dele forsaavidt den for mig og dem er forbindende og til sikkerhed for opfyldelsen af de mig herved paadragne forpligtelser, skal den mig i dag tilskjødede gaard og eiendomme i Gjersbøll, hartkorn 4 tdr., 6 skp., 3 fjdk. og 1 alb. med tiender, avl og besætning hæfte med prioritetsret - næstefter 750 rbdlr. sølv, saalænge aftægtstagerne leve. - Til bekræftelse under mit navn og segl i 2de vidners overværelse.

Gjersbøll den 12. julij 1835.

J. Kaagaard.

Niels Holm Poulsen.

Til vitterlighed: Søren Iversen. P. W. Wibberstoff.

Tinglæst 27. julij 1837."

Uddrag af realregister for Snedsted sogn 1831, fol. 20."

"Skjøde fra P. Knudsen til Niels Holm Poulsen paa konge- kirke- og kvægtienden af matr. nr. 5 b, hartkorn 0 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 1 alb. og matr. nr. 15, hartkorn 2 tdr. 1 skp. 1 fjdk. dateret 17. juli 1857

læst 28. juni 1859.

(Skyldbyg bemærket)

Skjøde fra Niels Holm Poulsen til Søren Christensen Batum paa matr. nr. 5 b, hartkorn 0 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 1 alb., matr. nr. 6a, hartkorn 1 td. 6 skp. 3 fjdk. 1½ alb., med kirke og kvægtiende til gl. hartkorn 2 tdr. 7 skp. 1 fjdk. 2 alb. og til gl. hartkorn 4 tdr. 0 skp. 3 fjdk. 1½ alb. og besætning, ind og udbo, kreaturer og avlsredskaber, for købesum 50 rdlr. og aftægten til Inger Christensdatter efter kontrakt af 12. juli 1835 m.v., samt aftægt til sælgeren og hustru Inger Jensdatter med prioritet i det solgte næstefter aftægten til Inger Christensdatter m.v. - dateret 24. juni 1859, læst 28. samme maa-
ned.

1873, den 3. juni, udslettet aftægt til Niels Holm Poulsen samt 825 rdlr. og naturalier til Poul, Jens og Ane Holm Nielsen."

Poul Nielsen Holm

4.

først gaardfæster senere gaarejer i Gersbøl, Snedsted sogn, blev født 1774 i Gersbøl, som søn af gaardfæster Niels Christensen Holm og hustru Maren Christensdatter, og han blev døbt d. 28. september 1774, faddere ved daaben var: Madam Kiær, madam Svang af Snedsted, Christen Nielsen, Niels Christensen og Christen Christensen af Kallerup.

Poul Nielsen Holm døde 1804 i Gersbøl og blev begravet d. 6. januar.

Den 1. november 1800 blev Poul Nielsen Holm viet i Snedsted kirke til

Inger Christensdatter Bech

5.

forlovere ved brylluppet var: Christen Poulsen og Simon Skjoldborg.

Inger Christensdatter Bech blev født 1772 i Gersbøl, som datter af gaardmand Christen Sørensen Bech og hustru Mette Cathrine Christensdatter, og hun blev døbt d. 28. juni 1772, faddere ved daaben var: Else Nielsdatter, Maren Christensdatter af Snedsted, Anders Jensen, Christen Stagsted og Jens Bundgaard af Gersbøl.

Inger Christensdatter Bech døde d. 16. april 1861 i Gersbøl og blev begravet d. 26. april.

Efter Poul Nielsen Holms død giftede Inger Christensdatter Bech sig den 12. maj 1804 i Snedsted kirke med Jens Jensen Kaagaard, forlovere ved brylluppet var: Christen Poulsen og Niels Møller.

Jens Jensen Kaagaard udvidede gaardens areal ved køb af nye parceller.

Poul Nielsen Holms skøde paa gaarden i Gersbøl er indført i skøde- og panteprotokol no. 4 for Hassing-Refs herreder 1799-1806, fol. 235b, og lyder som følger:

"S k ø d e .

Underskrevne Christen Poulsen boende her i Giersbøll, Snedsted sogn, gjør vitterligt, at have solgt og skiødt og aldeles afhændet fra mig og arvinger til Poul Nielsen Holm og hans arvinger, den gaard her

1 Giersbøll bye, som Anders Clausen sidst iboede med sine paastaaende bygninger, samt efterskrevne parceller i nr. 3, Haldtoft og Festoft, hartkorn 5 skp. 2 fjdk. 1 1/5 alb., nr. 4 Kling kiær ager etc. hartkorn 7 skp. 1 fjdk. 2 5/6 alb., nr. 5 af Langkiær ager hartkorn 4 skp. 1 fjdk. 1 1/2 alb., af nr. 6 og 7 hvedejord hartkorn 1 skp. 1 1/3 alb., nr. 8 Sønder Horsbjere, hartkorn 3 skp. 1 1/6 alb. nr. 11 Harkiær etc. 4 skp. 2 fjdk. 1 5/6 alb., nr. 12 Grønskiver, hartkorn 4 skp. 1/2 alb., nr. 14 Poul Nielsens haue og det vesterste af Anders Clausens haue, 1 skp. 1 fjdk. 2/3 alb., nr. 15, den østre side af Anders Clausens haue, hartkorn 1 skp. 2 2/3 alb.,

Tilsammen: 4 tønder, 3 fjerdingkar og 2 album, med dets tilhørende jorder og eiendomme, samt ermeldte gaards bygninger, for efterdags eene og allene skal tilhøre forberørte Poul Nielsen Holm og arvinger, som et frit, frelst tilkøbt eiendom, eftersom han derfor haver mig fornøielig betalt med 499 rdlr., skriver fire hundrede nie og halvfemsindstyre rigsdaler, og lige med samme ret og rettigheder som jeg ifølge min skiøde af dato 11. juni 1798 mig tilkøbt haver, sælger og hiemler jeg herved kiøberen forbenævnte gaard, med de dertil forberørte parceller jorder og tilhørende eiendomme. - Dets til stadfæstelse, haver jeg det mit udgivne skiøde selv egenhændig underskrevet og forseglet, i undertegnede vitterligheds vidners overværelse.

Giersbøll d. 16de juni 1801.

Christen Poulsen.

til vitterlighed underskriver: I. Kier Poul Nielsen."

Efter Poul Nielsen Holms død blev der afholdt skifte, dette er indført i Hassing-Refs herreders skifteprotokol, 1795-1804, fol. 537 b, og lyder som følger:

"S k i f t e .

Aar 1804, mandagen den 16de april, tog møde i Giersbøll bye, Snedsted sogn, hos afgangne Poul Nielsen Holm hans enke Inger Christensdatter, i den kompetente skifteforvalter herredsfoged Laurits Høyers forfald hans constituerede fuldmægtig Hans Kjer for paa begjæring af enken at holde skifte imellem hende og hendes med sin afdøde

mand i ægteskab sammenavlede 2de umyndige børn en søn Niels Poulsen, 1 aar og 1 datter Maren Poulsdatter, 2 aar, begge hjemmeværende hos enken, alt ifølge den hende under 13te januar d. aar forundte kongelige allernaadigste bevilling til at skifte med stamfrænder og af hvilken bevilling blev leveret en ligelydende gjenpart som med originalen blev confereret og copien lyder no. 1. Ved skiftet var nærværende enken Inger Christensdatter med laugværge degnen Claus Madsen af Willerslev og for de 2de umyndige børn og arvinger blev beskikket værger, nemlig: for sønnen Niels Poulsen, Jens Christensen af Snedsted, som er morbroder til den afdøde, og for datteren Maren Poulsdatter, hendes morbroder Laurs Christensen af Giersbøll, hvilke værger var nærværende. Saa var og tilstæde 2de tiltagne vurderings og vitterligheds mænd sognefoged Jens Boesen af Beersted og Christen Poulsen af Giersbøll i hvis overværelse blev forrettet somfølger - boets løsøre - ind- og udboe blev paa det nøjeste giennemgaaet anført af værdie 100 rdlr. 0 mark 0 skl.

Hvormed alle vedkommende var vel tilfredse.

Dernæst blev fremlagt skjøde paa gaarden af 4 tdr. 0 skp. 3 fjdk. 2 alb. hartkorn, tinglæst 4. februar 1802, og protocolleret fol. 235, hvilket skjøde lyder no. 2. -gaarden med tilliggende eiendomme blev dernæst med alle vedkommende villie og samtykke anført til værdie 550 rdlr. 0 mark 0

Videre var ikke at beregne boet til indtægt undtagen 24 rdlr., som enken angav at have tilgode hos Knud Nicolajsen i Giersbøll og altså her anføre til indtægt med

24 "

Tilsammen indtægten

674 rdlr.

skriver indtægten sex hundrede halvfierdsindstyre og fiire rigsdaler.

Dernæst blev udfigten opgivet at være følgende:

Efter panteobligation af 4de januar 1802 er stervboet

skyldig kapital

499 rdlr. 0 mark 0sk.

og et aars rente til terminen 1804 afkortet 1/4%

18 " 4 " 7 "

Obligationen herom lyder nr. 3.

Enken angav dernæst at hun var i suaren gæld

til een og anden her i egnen

232 " 1 mark 12 "

Videre gæld vides enken ikke boet at paahæfte uden alleene den afdøedes be- gravelse som blev angivet at have kostet	<u>20 rdlr.</u>
Tilsammen udgiælden	770 rdlr. 0 mark 3 sk.
Dernæst bliver skiftets bekostning at paa-føre saaledes:	
Stemplet papir til skiftebrevet	0 rdlr. 5 mark 10 sk.
Til revisionskontoret 1/3 % ifølge fr. 13. januar 1792	2 " 1 " 8 "
Forhøyelse efter forordningen 21de oc- tober 1803	0 " 1 " 11 "
Vurderings- og vitterlighedsmændene til begge	0 " 4 " 0 "
Skifte forvalterens sallarum a 1%	6 " 4 " 8 "
Skiftebrevets beskrivelse 6 ark a 3 mark	<u>3 "</u>
Altsaa skifteforvalterens tilkommende	9 " 4 mark 8 sk.
derfra drages rekognitionen som ved den producerede allernaadigste bevillings fore- viisning er betalt	<u>6 " 0 " 0 "</u>
Igien skifterettens tilkommende	3 rdlr. 4 mark 4 skl.
Skiftets bekostning ialt	7 " 5 " 8 "
Altsaa bliver boets hele udgift	777 " 5 " 11 "

skriver syv hundrede halv fierdsindstve syv rigsdaler, fem mark og elleve skilling. - Naar nu stervboets indtægt med udgiften sammenholdes, sees at udgiælden overstiger indtægten 103 rdlr. 4 mark og 11 skilling, altsaa boet fallit, saa intet kan blive til arv eller deeling imellem enken og den afdøedes børn. - Enken anmeldte at hun ey alleene af kjerlighed til hendes æfdøde mand og de med ham i ægteskab sammenavlede børn, vilde efter den pligt der paaligger hende som moder, klæde, føde og opdrage dem samt holde dem i ære og lære efter stand, evne og vilkaar, men endog give dem som en kjendelse i arv 40 rdlr., nemlig 20 rdlr. til hver, som hos hende forbliver indestaaende under værgernes opsig, uden overformynderiets ansvar, da det er under den sum at samme under overformynderiets skal andrages i følge resc. 10. julij 1789. Det er en følge af formeldte allernaadigste rescript at enken ikke deraf svarer nogen renter førend sønnen opnaar lovalders termiinen og

og datteren i ægteskab skulle blive forset eller paa anden maade myndig - ligesaa tilpligtede enken sig at tilsvare og betale stervboets giæld baade hvad i dag anmeldt er, og hvad der i tiden maatte kunne opdages, uden noget ansvar for skifteretten eller andre vedkommende. - Videre bad enken protocollen tilført: at hun ville unde sin søn Niels Poulsen hans afdøde faders chatoll som er fyrr - rød mahlet med 3 store skuffer og mæssing beslag samt een med sølv beslagen spanskrør stok hvilket skal som meldt forblive sønnen Niels Poulsens eiendom, og maae ikke sælges eller afhændes af enken eller andre. - Datteren Maren Poulsdatter ville enken, naar hun fra boet udtræder eller bliver gift, unde en skikkelig god sengs klæder som hun - enken forbeholder sig efter eget godtbefindende at levere, men i tilfælde enken skulle døe, førend denne hendes datter enten udtræder fra boet eller bliver gift, og hun (nemligdatteren) med hendes medarvinger ikke kan komme overens om sengens udlevering in natura da skal hende af moderens boe forlods udtages førend samme maa skiftes eller deeles, istæden for sengeklæder penge 16 rdlr. - Og naar sønnen bliver 18 aar og datteren enten fra boet udtræder eller bliver i ægteskab forset, da staaer det disse børn frit for om de længere vil lade deres arv forblive i boet indestaaende efter fordrø dem udbetalt - Som ingen havde videre at anmelde, blev denne skifte-afhandling sluttet. -

Datum ut supra.

Kjer.

Enken: Inger Christensdatter.

Som laugværge: C. Madsen.

Som beskikket værge for de umyndige børn: Jens Christensen.

Laust Christensen.

Som vurderings- og vitterligheds mænd: I. Boesen. Christen Poulsen."

Hassing-Refs herreder, skøde og panteprotokol 1836-1839, fol. 179 b.

(I realregisteret for Snedsted sogn: Pastor Brammers attest af 30. januar 1837 hvorved Jens Jensen Kaagaard bevises at være ægteviet til Poul Holms enke).

I overensstemmelse med Snedsted kirkes ældre ministerialbog bevidnes herved

a. at Poul Nielsen Holm, gaardmand i Gjersbøll døde den 27. december 1803 og blev begravet den 6. januar 1804.

b. at ovennævnte enke Inger Christensdatter Bech blev den 12te may 1804 ægteviet til Jens Jensen Sperring, kaldet Jens Kaagaard.

Snedsted præstegaard, den 30. januar 1837.

Brammer sognepræst.

Ovenstaaende attest bedes læst inden retten som hjemmel for mig, paa de min formand i ægteskabet Poul Nielsen Holm tilhørende eiendomme i Snedsted sogn, hvilke sidst har været solgte for 1200 rbdlr. sølv.

Snedsted den 1. julij 1837.

Jens Jensen Kaagaard.

m. f. pen.

Jens Jensen Thorsted

6.

husmand i Gersbøl, Snedsted sogn, blev født ca. 1773, men hvor vides ikke, han var søn af Jens Pedersen Thorsted.

Jens Jensen Thorsted døde d. 1. november 1835 i Gersbøl, og blev begravet d. 9. november, 62 aar gammel.

"Den 15. november 1800 blev ægteviede i Snedsted kirke Jens Jensen Thorsted og

Ane Pedersdatter Borregaard

7.

forlovere var: Jens Thorsted den ældre og Mads Nielsen af Snedsted.

Ane Pedersdatter Borregaard blev født 1775 i Hundborg, Hundborg sogn, som datter af Peder Christensen Borregaard og hustru Inger Madsdatter Bach, og hun blev døbt d. 22. marts 1775 i Hundborg kirke, baaret til daaben af Else Kirstine Andersdatter af Faddersbøl mølle og faddere var: Hans Mogensen, Jens Danielsen, Christen Haurgaard, Karen Jeppesdatter og Sidsel Salomonsdatter.

Ane Pedersdatter Borregaard døde d. 27. juni 1858 i Gersbøl og blev begravet d. 4. juli, 83 aar gammel.

Niels Christensen Holm

8.

gaardfæster i Gersbøl, Snedsted sogn, blev født 1737 i Styvel, Hvidbjerg sogn, som søn af Christen Christensen (Hindsels) og hustru Edel Nielsdatter, og han blev døbt Dom. purificationis 1737 - 2. februar, i Hvidbjerg kirke, faddere ved daaben var: Anders Hindsels, Anders Christensen, Peder Nielsen, Else Nielsdatter og Maren Nielsdatter af Styvel.

Niels Christensen Holm blev begravet d. 13. december 1776 i Snedsted.

"Den 15. oktober 1771 havde Niels Christensen Holm og

Maren Christensdatter

9.

bryllup, forlovere var: Christen Pedersen af Hørdum og Niels Christensen af Kallerup."

Maren Christensdatter blev født 1732 i Snedsted, og hun døde 1812 i Gersbøl og blev begravet d. 31. juli, 80 aar gammel.

Efter Niels Christensen Holms død giftede Maren Christensdatter sig igen d. 10. oktober 1777 i Snedsted kirke med Poul Christensen, forlovere var: Poul Nielsen og Marie Smid i Snedsted.

Christen Sørensen Bech

10.

gaardmand i Gersbøl, Snedsted sogn, blev født 1733 i Harring, Harring sogn, som søn af Søren Christensen Bech og hustru Inger Christensdatter, og han blev døbt dominica invocavit 1733 - 1. søndag i fasten, baaret til daaben af mademoiselle Martha Schmidt og faddere var: Jens Pedersen, Thomas Pilegaard, Jens Jensen og Anne Pedersdatter, alle af Harring.

Christen Sørensen Bech, døde 1801 i Gersbøl og blev begravet d. 3. januar 1802, 69 aar gammel.

Den 10. februar 1756 viedes i Harring kirke Christen Sørensen Bech og

Mette Cathrine Christensdatter

11.

der blev født ca. 1735, men hvor vides ikke, og hun døde 1812 i Gers-

bøl og blev begravet d. 7. maj.

Skøde- og panteprotokol for Hassing-Refs herreder 1792-1799.

" k ø b e k o n t r a k t ,

I den hellige trefoldigheds navn er imellem os underskrevne følgende contract sluttet og indgaaet.

Jeg Niels Thomsen Møller boende i Gjersbøll bye, Snedsted sogn sælger til velagte Christen Sørensen Bech af bemeldte Gjersbøll af min eiende gaards jorder, et stykke haverland bestaaende af 2de ager og en stump gaaende imod bemelte Christen Bechs jord i Reen imod hans udgang paa sønder side og Christen Poulsens paa nørre side, en liden ager norden for i Reen mod Christen Poulsens paa sønder side og Inge Bondgaards paa nørre side, alle strækker sig øster og vester. Dernæst et engskifte Ormrøgel kaldet, løber sønder og nør lige imod de andre i Reen med Anders Clausens paa øster og Christen Poulsens paa vester side, hvilke fornævnte jorder ieg Niels Thomsen Møller sælger og afhænder til Christen Sørensen Bech eller hands arvinger, imod at han for dette aars snapsting 1794 betaler mig 100 rdlr., siger ethundrede rigsdaler. Dersom udskiftning i sognet skulle i fremtiden ske, skal Christen Bech i udskiftning beholde den engskifte i Ormrøgel, da skal hand eller hands arvinger betale mig endnu 25 rdlr., siger fem og tyve rigsdaler, men saafremt han ei beholder ovenbemeldte engskifte, men skulle antage markjord eller anden engskifte derfor, da skal hand være pligtig at have mindste skilling af de førstmeldte 25 rdlr. Jeg skal skifte bemeldte ager og engskifte adskilt fra min gaard og anføre efter løvlig omgang i hartkorn, saasnart mig muligt skal kand, imidlertid maa køberen Christen Bech antage og tiltræde samme til brugelighed. Da til mig som føranmeldt, pengene til førstkommende aars snapsting skal betales, og ieg til den tid neppe kand vente at faa disse jorder fraskilte og matriculerede, følgelig ei heller kand udstæde skøde. Saa skal denne contract fra mig og mine arvinger for hand og hands arvinger være ligesaa fuldkommen bindende som om ieg haver udstædt skøde hvilket sin tid, af mig eller dend uværlig skal vorde udstædet, og da køberen betaler papiret til denne contract, saa betaler ieg eller arvinger papiret til skødet.

Paa fornævnte vilkaar forbinder ieg Christen Sørensen Bech mig til næstkommende snapsting 1794 at betale for ommeldte og her optegnede ager og engskifte til velagte Niels Thomsen Møller i Gjersbøll dend summa et hundrede rigsdaler som ieg og haver formaaet min kones broder Niels Svolgaard af Willerslev at indestaae og betale, bemelte kjøbesumma imod at Niels Møller som sælger stiller antagelig caution indtil skjødets lovlige udstødelse.

Til bekræftelse ved den in duplo forfattede contract med hænders underskrift, forsejling og stadfæstelse.

Datum Gjersbøll, d. 29. marti 1794.

Niels Thomsen Møller.

Christen Sørensen Bech.

Til vitterlighed efter begiering underskriver

Niels Christensen Svolgaard og Claus Madsen."

Skøde- og panteprotokol for Hassing-Refs herreder 1792-1799.

" S k ø d e .

Underskrevne Niels Thomsen Møller boende i Gjersbøll gjør herved vitterligt at have efter kgl. majestæts allernaadigste bevilling solgt fra min iboende gaard fra mig og mine arvinger til velagte Christen Sørensen Bech boende her i bemeldte Gjersbøll og hans arvinger efter afskrivne agre og engskifte, nemlig 3 agre næst norden for bemeldte Christen Bechs iboende huus af tilhørende jord, løber øster og vester fra Thisted og til Beersted og en stump ager løber imod benævnte Christen Bechs jord fra vester ende og ligedes løber øster og vester, nok en hoved ager for øst, løber sønder for øster ende af berørte huus tilhørende nordligste ager samt en engskifte i Ormrøgel løber sønden og nør, Christen Poulsens ligger paa vester side og Niels Møllers paa øster side, tillige med en fælling lod som ligger i en fjerde ransted stykke og gaar til Fodbøll Spred stæd mod nørside og Anders Clausens fællig lod paa sønder side, samme forbemeldte ager og engjorder med tillagte fællig lod er ialt ansat af hr. landmaaler Seip med udparcellering for hartkorn 2 skp. 2½ alb., hvilke forberørte ager og eng jord, med tildelte fællig lod, alt i alt for eftertiden, er og allerede skal tilhøre forbenævnte Christen Sørensen Bech og hands arvinger som et

frit valgt og tilkøbt eiendom eftersom hand mig derfor fornøielig
haver betalt med denne summa 125 rdlr., skriver ethundrede og fem
og tyve rigsdaler.

Dets til bekræftelse, Gjersbøll d. 2. januar 1797.

Tinglæst d. 21. december 1797."

Jens Pedersen Thorsted 12.

bosat i Snedsted, blev født 1743, antagelig i Thorsted, og han døde
i Snedsted og blev begravet d. 13. august, 66 aar gammel.

Peder Christensen Borregaard 14.

gaardmand i Hundborg, Hundborg sogn, blev født ca. 1735-45.

Peder Christensen Borregaard døde maaske før maaske efter
1824, hvilket aar det oplyses at han er bortrømt fra Stavnen. Han
var søn af gaardmand Christen Pedersen Borregaard og hustru Kir-
sten Pedersdatter.

Peder Christensen Borregaard var gift med

Inger Madsdatter Bach, 15.

"Den 14. september 1824 døde i Gersbøl Inger Madsdatter Bach, enke
efter bortrømte gaardmand Peder Borregaard i Hundborg, hun blev
begravet d. 23. september, 79 aar gammel." (Snedsted kirkebog).

Christen Christensen (Hindsels)

16.

bosat, først i Styvel, Hvidbjerg sogn siden i Hvidbjerg by.

Christen Christensen (Hindsels) blev født d. 20. april 1703 paa "Hindsels" Hvidbjerg sogn paa Thyholm, som søn af Christen Christensen og hustru Øllegaard Budde.

Christen Christensen (Hindsels) døde d. 22. juli 1760 i Hvidbjerg by.

Han blev gift første gang 2, søndag efter paaske 1735 - d. 24. april i Hvidbjerg kirke med

Edel Nielsdatter

17.

af Styvel, Hvidbjerg sogn.

Edel Nielsdatter blev født 1710 i Styvel, og er antagelig datter af Niels Knudsen i Styvel og sønne datter af Knud Lauritsen i Styvel, der 1682 antages som formynder for broderen hr. Mads Lauritsen Hvidbjergs børn.

Edel Nielsdatter døde 1755 og blev begravet d. 9. april, 45 aar gammel.

Christen Christensen (Hindsels) var gift anden gang med

Mette Kirstine Andersdatter.

Skøde og panteprotokol no. 1 for Hassing-Refs herreder 1738-73, fol. 12.

'Kiendes jeg underskrefne Jørgen Jacobsen paa Wester Hindsels ret vitterlig giæld skyldig at være til Christen Christensen af Styvel reede penge fierdsindstiuge rixdaller, hvilken fornefnte 80 rixdaller hand af mig villie og venskab i grov courant myndt laandt og med forstragt haver, og skal samme summa ey længere af mig til laands vorde begiært end til førstkommende snapsting 1740, da pengene ham eller hands arvinger med paa voxende rente skadisløs uden videre opsigelse skal vorde betalt, imidlertid at ovenbemelte Christen Christensen og hands arvinger kand vide sig des tryggere forsickred om skadesløs

holdelse, pandtsetter jer hermed fra mig og mine arvinger efter følgende boehave som specificere anføres neml.

Een stor nye kaaber keddel paa halfanden tønne, med kaaber hat samt kaaber loog og piber.

Een kaaber keddel paa een half tønne, ligeledes med kaaber hat, loog og biber.

Een nye jern kachelovn.

Een nye messing stue uhr.

Tvende nye messing keddeler paa 8 pund.

Tvende nye kaaber keddeler paa 12 pund

Tvende lister: Nye tin forarbejdet i fade og tallerchener.

Een nye malet og beslagen draug kiste.

Een nye seng bestaaende af 3de nye blaar baalster dyner og 3de puder samt een rød olmerdugs overdyne, at dette anførte boehave skal være og blive Christen Christensen og hans arvinger et frit frelst underpant og til første namb, indtil dend sidste skilling med dend første af hans mig betroede capital til den ansatte tiid bliver betalt, icke alleeneste tilstaar ieg med denne min egenhændige skrevne og underskrevne obligation, men endog til bekræftelse beder velærværdige og meget høylærde hr. magister Rogert at hand dette til vitterlighed underskriver.

Hindsels d. 4. november 1739.

Jørgen Jacobsen.

Efter begiering som til vitterlighed underskriver og forsegler

Vilhelm Rogert.

Læst for retten paa Hassing-Refs herreds ting torsdagen d. 26. november 1739.

N. Winther.

Og samme dag protocolleret af Lars Homb."

Efter Edel Nielsdatters død blev der afholdt skifte, dette er indført i Tandrup skifteprotokol, side 170 f, og lyder som følger:

"13.juni 1755 paa rette 30te dag, afholdtes der skifte efter Edel Nielsdatter i Styvel, der efterlader sig manden Christen Christensen og børnene: Christen Christensen, 18 aar, Niels Christensen, 16 aar, Peder Christensen, 5 aar, Dorthe Christensdatter, 13 aar og Kirsten Christensdatter, 11 aar. Som tilsynsværge for børnene blev antaget

farbroderen Anders Hindsels af Hvidbjerg. Af boets værdier kan nævnes:

1 fyrre bord med skuffe,
Rostock huspostil
1 bibel
1 gl. bog kaldet Kors og trøste skade
1 salmebog
"Den bedendes kiæde"
1 sort vadmels kjole
1 do skørt
1 brunt do
1 grønt do
1 brun vadmels kjole
1 stribet skørt
1 gl. brunt do
1 brun klædestrøje
1 brun kirsei (klædeagtig stof af grov uld, løst vævet og stærkt opkradset)
1 brun vadmels do
1 graat do livstykke
1 blaat snøreliv
1 stribet livstykke
5 hvide kramlærredstørklæder
5 lin og et par ærmer
4 huer
1 pandepude samt 1 par handsker og 2 baand.

Boets samlede værdi opgjordes til ialt 55 rdlr. 4 mark og 5 skilling, hvorimod udgifterne beløb sig til 58 rdlr. 2 mark og 8 skilling.

Efter Christen Christensen (Hindsels) død blev der afholdt skifte, dette er indført i Tandrup gods skifteprotokol 1728-74, fol. 276 a, og lyder som følger:

"S k i f t e.

Anno 1760 d. 15. december indfandt sig til afgangne Christen Christensen Hindsels i Hvidbjerg sogn paa Thyeholm paa herskabet højædle og velbaarne hr. major Poul von Klingenberg til Wolstrup, Tandrup og Koustrup hans vegne fuldmægtigen Christian Gudichsen fra Koustrup, med 2de tiltagne mænd Niels Christensen og Peder Larsen

begge af Hvidbjerggaard, for at holde registrering og vurdering over forberørte sal. mands tilhørende efterladenskab til skifte og deeling imellem hans efterladte enke Mette Kirstine Andersdatter paa den eene side, og den sal. mands efterladte børn nemlig:

En søn Christen Christensen, 24 aar

en dito Niels, 22 aar,

en dito Peder, 10 aar,

en dito Anders, 1 aar,

en datter Dorthe, 19 aar og

en datter Kirsten, 16 aar, alle paa den anden siide, og da var tilstæde, ermeldte børns farbroder Anders Hindsels her af Hvidbjerg paa deres vegne som formyndere, saa og paa enkens vegne som lauværge Niels Led af Hvidbjerggaard, hvorpaa er forefundet og passeret, som følger:

I STUEN:

	Rdlr.	mark	skilling
2 stoele		1	8
1 messing lysestage		1	8
1 jern fyrfad			8
4 træ tallerkener			4
4 hornskeer			8
2 potter og 2 fade			8
2 huus knive			8
1 liden speil			4
1 liden sax			4
1 liden skammel			2
1 tabulet med noget istykker stentøj			8

I FREMMERSET:

2 kar		1	10
1 dejnekar			6
2 ølankre		1	8
1 spand			6
2 løbe			8
1 sælde			6
2 solde			10

	Rdlr.	mark	skilling
1 driftetrug			4
2 par qværne	1	2	
1 jerngreb og 1 spade		1	8
2 faar	1		

DEN SAL. MANDS KLÆDER:

1 lædder væst og 1 par dito buxer	2		
1 blaae vadmels trøje		3	
1 rød vadmels dito		1	8
1 blaae vadmels brøstdug		1	8
1 striibet nattrøje		2	
1 gl. nattrøje		1	
1 par gl. lædder buxer			10
1 par skoe		1	
1 par træskoe			8
1 par handsker		1	
2 par vandter			14
2 hatte		1	
1 hætte			6
4 skiorter		3	
1 sæt smaae lintø y		9	
1 hue			6
1 kartouens hals klud			10
1 stk. bruun tøj 10 alen a 1 m	2		8

Derefter skifte rätten tilspurte alle nærværende, om her var mere som til indtægt kand og bør beregnes, men de svarede nej, der var intet mere. Altsaa er indtægten den summa 11 rdlr. 5 mark 4 skl., siger elleve rixdaler, fem mark og fiire skilling.

Derimod er udgiften som følger:

Enken angav at være bortskyldig, til Christen Rocjier 2 rdlr. 4 m. 0 skl.

Christen Møller i Øster Mølle

1 rdlr. 4 "

til Lars Jørgensen i Vester mølle

2 " 2 " 12 sk.

Ialt

6 rdlr. 4 m 12 sk.

Enken angav at hendes sl. mands begravelse kostede	7 rdlr.
og ventede at hende ligesaa meget til frie begravelse maatte udlægges, som blev bevilget i fald boen kand tilstrække, og her anføres med	4 " 4 m.
Huuset befandtes i forsvarlig stand. Men rester landgilde til matrikøj	4 "
Stemplet papir til skiftebrevet	1 " 8 sk.
For dets beskrivelse	3 "
Wurderingsmændene	1 "
Summa udgivet	13 rdlr. 11 mark 4 skl.
Derimod er indtægten ikkun	11 " 5 " 4 "
Følgelig til rest paa stærvboen	1 rdlr. 1 mark

Deraf ses da, at intet kand blive til deeling, men det vurderede og anførte blev overleveret, enken til beste brug og behandling da hun forsikrede at efterleve hendes sal. mands fæstebrev, og betale eenhver hvis hun bør, samt vedbørlig opføde og forsørge hendes umyndige børn baade med ære og lære, efter hendes stand og vilkaar og altsaa er dette skifte hermed sluttet og tilendebragt, som med vore hænders underskrift stadfæstes.

Datum skiftestædet i Hvidbjerg ut supra.

Paa velbaarne herskabets vegne: Chr. Gudiksen.

Som formynder: Anders Christensen.

Som laugværge: Niels Christensen.

Som overværende: Niels Christensen og Peder Larsen."

Søren Christensen Bech

20.

bosat i Haring by, Haring sogn, blev født ca. 1695 i Ørum, Ørum sogn, som søn af billedskærer Christen Nielsen Bech.

Søren Christensen Bech døde 1768 i Haring og blev begravet d. 18. december, 73 aar gammel.

Den 13. oktober 1726 blev Søren Christensen Bech viet i Skyum til

Inger Christensdatter 21.

der blev født ca. 1701, antagelig i Skyum sogn, og hun døde 1759 i Haring.

Christen Pedersen Borregaard 28.

gaardmand i Borregaard, Hundborg sogn.

"Den 1. december 1740 er Christen Pedersen Borregaard og

Kirsten Pedersdatter 29.

i Krogsgaard trolovede og derefter ægteviede i Hundborg kirke d. 13. juni 1741.

Kirsten Pedersdatter døde 1744, og blev begravet d. 8. oktober, 34 aar og 5 maaneder gammel.

Christen Pedersen Borregaard var gift anden gang med

Anna Andersdatter

der døde 1773, og blev begravet d. 6. december, 73 aar, 8 maaneder, 2 uger og 5 dage gammel.

Mads Andersen Bach 30.

gaardmand i Hundborg.

Den 30. oktober 1767 blev Mads Andersen Bach begravet paa Hundborg kirkegaard, 59 aar gammel.

beboer og ejer af Halve Hindsels, Hvidbjerg sogn paa Thyholm.

Christen Christensen blev født d. 22. marts 1667 i Søndbjerg sogn, og han døde d. 20. december 1733 paa Hindsels.

Christen Christensen blev gift antagelig i sommeren 1699 i Hvidbjerg kirke med

Øllegaard Budde

der blev født 1666 paa Hindsels, som datter af Mathias Budde og hendes hustru Elisabeth Gersdorff Casparsdatter.

Øllegaard Budde døde 1736 i Hvidbjerg by, og blev begravet d. 11. maj, 71 aar gammel.

Øllegaard Budde blev gift første gang 1686 med Anders Pedersen, besidder af Halve Hindsels. Han blev født d. 29. juli 1646 i Neesum sogn, og han døde d. 16. februar 1699 paa Hindsels.

(Forslægt se Øllegaard Budde).

Uddrag af værket "Danmarks kirker", Thisted amt, side 746-748, vedr. gaarden Hindsels i Hvidbjerg sogn.

"Under gravstene i kirken nævnes paa side 747, en sten sat over Anders Pedersen født i Neesum sogn d. 29. juli 1646 og død paa Hindsels d. 16. februar 1699 i hans alders 52 aar, 6 maaneder, og Øllegaard Budde, født paa Hindsels 1666, i ægteskab 13 aar (3 sønner og 4 døtre). Graa ølandsk kalksten 150 gange 82 cm., med fordybet kursiv. Foroven I. H. S., forneden kranie og timeglas, hjørnecirkler med evangelistfigurer."

"Endvidere en sten sat over Christen Christensen, født i Søndbjerg sogn 22. marts 1667, død paa Hindsels 20. december 1733 i hans alders 67 aar, 9 maaneder og 2 dage og Øllegaard Budde, født paa Hindsels, i ægteskab 34 aar (2 sønner og 2 døtre). Rød ølandsk kalksten, 153 gange 94 cm., med fordybet kursiv i felt med for forkrøppet bueslag omgivet af akantusbladværk, forneden basunengel i hjørnerne cirkler med evangelister."

Efter Christen Christensens død blev der afholdt skifte, dette er indført i Dueholm-Ørum og Vestervig amters skifteprotokol 1728 - 1739, folio 259 a - 268 b, og lyder som følger:

"S k i f t e .

Anno 1734 d. 21. januarii indfandt sig efter skriftlig begiæring udi steryboen efter sahl. Christen Christensen, som boede og sidst forleden d. 20. december 1733 døde paa Halve Hindsels for at foretage registrering og vurdering samt skifte og deling imellem bem. sahl. mands og efterladte hustru Øllegaard Budde og begge deris børn, som ere 3de nafnl. Anders Christensen, 34 aar, Christensen Christensen, 30 aar og Maren Christensdatter, som har til ægte Lars Poulsen af Fløvlev som da saaledes alle ere myndige. Kongl. mayst. amtmand over Dueholm, Ørum og Vestervig amter jeg underskrevne Claus Christian Schinchel med til mig tagne 2de dannemænd Christen Andersen af Barslef og Mogens Nielsen af Hellerøe saa hafde og enken bem. Øllegaard Budde til hendes værge og forsvar antaget velærværdige hr. magister Wilhelm Rogert sognepræst til Hvidbjerg og Lyngs menigheder paa Thyeholm. Saa var og paa bem. Laurs Poulsens vegne tilstæde hans herskabs fuldmægtig msr. Ove Andersen Schierner og da blev med loulig registrering og vurdering udi samtlig myndige arvingers og velbemeldte enkes værges overværelse foretaget som følger:

LEVENDE CRÆATURER:

	Rdlr.	mark	skilling
1 brun sort hoppe, i 3die aar	26		
1 do sortstjernet hoppe, 13 aar	22		
1 sortblisset hest, i 4die aar	19		
1 sortvrinsk plag, i 2det aar	14		
1 do sortbrun	14		
1 brun hoppe, i 8de aar	12		
1 sortstjernet hoppe, i 14de aar	15		
1 sortbrun vrinsk hest, i 2det aar	3		
1 sortbrun hoppe, i 13de aar	5		
1 brun hesteføl	9		

	Rdlr.	mark	skilling
1 rafnsort mærføl	4		
1 sortbrun mærføl	4		

FÆET:

4 store stude	40		
4 noget mindre	31		
4 stude ung nøder	16		
2de kalv ung nøder	4		
1 sort hielmet koe, 11 aar	4		
1 sort broget koe, 8 aar	5	2	
1 ditto sort, 5 aar har kielled	4	4	
1 ditto sort hilmed qvie, 4 aar	4		
1 ditto sort broget qvie, 3 aar	4	4	
24 faar 16 rdlr., 4 vedere 2 rdlr.	18		
2 galt svin, 1 soesvin	2	2	
1 hund med jernstang og leeder	1	2	

GAARDENS REDSKABER:

1 gammel kurve vogn med 4 beslagne hiul og noget gl. dræt	4		
1 god stærk arbejdsvogn med ald sin behør og dræt samt lejrer og korn- stenger er beslagen med 4re hiul	8		
1 ditto træ vogn	1	2	
1 ditto med 4re træ hiul og møgfiel	2	2	
1 sadel 1 rdlr., 1 ditto 4 mark, 1 bid- sel 12 skl., 1 trense 8 skl., 1 kops..			
6 skl., 2 sadelgiorde 1 mark, 8 skl.	2	1	2
3 vandspande med jernbøjler og giorde		3	8
1 aag 4 skl., 1 skrabe 4 skl. 3 tiære kander 8 skl. 1 stoer sælde 1 mark		4	
1 liden ditto 1 mark, 1 kiepstok 6 skl.,			
1 bur med reb til 4 skl.		1	10
3 bur reebe 6 skl., 3 mede kroge 3 skl.,			
3 vindues karmar 4 skl.			13

1 sandvaad	rldr.	2 mark	skl.
1 ruuse liden			5
2 plouge med behørig dræt og jern	3	3	
1 bag ploug		5	
3 harver med jerntænder	3	3	
4 høeleer med skæft og kroge	2	4	
10 riber		1	14
5 forker		5	
2 lyng leer		4	
2 pleijle			4
3 halmtræer			6
2 par håndtøj		4	
2 lange stier		4	
3 smaa stier		1	
1 krat			4
1 læder naal og "bræg"			12
2 hugge skamler			12
1 staal stang		1	
2 skierkister med knive	1		8
1 hiulbør		1	
1 styrt baar		2	
1 skibesteen med trug		4	
12 sækker	3	2	
32 tyvre	3	2	
3 øxer, 2 hugjern		5	
2 hamre og hugtang		1	10
1 saug, 1 baandkniv og tællekniv			8
1 høvl			2
4 naur med skafter		4	
2 speger borr skafter			4
8 speger aader			8
1 spærhag	1		
2 fiele			2
4 jern greebe	3		
4 træ greebe		1	
7 skoule			7

	Rdlr.	mark	skilling
5 spader med skafter		5	
1 hæng laas og 1 dørlaas		1	
1 fold leed		3	
1 eege planke		1	
4 eegtræer	5		
1 høvlbænk			6
1 ditto			4
een 18 alen træ		4	
7 dobbelt alen 12	1	5	8
7 enkel ditto		5	4
3de 10 alens		2	2
2de 7 alens			8
2 nye fiel			12
4 tylt legter		7	14
2 føl krybber			8
1 half krybbe			6
1 faar krybbe			8
3 svinetruge			12
1 gaasetrug			4
7 solde		4	8
2 store selder		2	
1 liden ditto		1	
8 løbe		2	
2 lange løbe			4
4 rygte løbe			8
7 smaa løbe			14
10 bie kubber		2	8
2 kubber med log til		1	
1 melmad kurf			2
1 skieppe		2	
1 driftetrug			10
1 liden trug			4
1 asketrug			4
1 ildtang		1	
1 ildfork			4

	Rdlr.	mark	skilling
1 jern rist		1	
1 jern pande		4	
2 jerngryder		8	
1 træfoed		2	
1 lejel med jernbaand		1	
1 haspetræ			4
1 garnvindel			4
1 tabulet (d. v. s. en lille reol)			2
3 træskaaler			12
1 træfad			6
3 lange træ tallerkener			6
7 trinde ditto			7
3 steentallerkener			6
2 smør bakker			4
11 store steenfade		2	1
14 smaa stenfade		1	6
6 smaa hollandske			12
3 sten kruse		1	10
1 steen ostkar			4
4 steen kopper			8
1 smør kande af træ			2
1 rive jern			2
1 træ lysestage			2
1 lyseplade			2
2 biestader	1		
7 bøger		8	8
1 beslagen eege kiste	1	4	
1 ditto	1		
1 fur kiste		4	
1 lidet beslagen skriin		4	
1 lyseskrin		2	
1 flaskefod			8
2 stoere skabe		4	8
4 høje stoele		4	

	Rdlr.	mark	skilling
2 smaa stoele		1	4
2 lange skamler			10
1 liden skammel			2
3 borde med foed	1	1	6
1 ditto uden foed		6	
1 maltbiug	5		
1 par qværnsten med behør		5	
1 fløde bønne			6
2 kierner		1	
2 par kander		2	8
2 humle rokker	1		
1 jern fyrfad		1	4
2 boutellier			12
2 skrivertafler		1	
3 træ kander		1	2
6 glase			14
1 heggel og 1 blye blekhorn		1	
2 sorte hynder		4	
2 duge			8
2 haandklæder			8
5 hornskeer			10
10 skeer af træ og 1 lygte		1	6
4 kurve og 1 uld sax		1	
1 mangielfiel og trælle			8
1 stolpe seng med ald sin behør	5	2	
1 ditto	2		
Pigernis seng	1		
Stald kammer senge	2		
Drengenes seng		4	
Synder cammer sengen		4	

DEN SAHL. MANDS KLÆDER.

1 graae klæde kiortel			4
1 bruun væst med sølv knapper udi		6	5

	Rdlr.	mark	skilling
1 vadmels kiortel	1		
1 ditto		5	
1 ditto		4	
1 ditto		3	
2 leedertrøjer	1	4	
3 par leeder buxer		5	
2 leeder brøstduge		2	
4 par hoser		1	
1 blaa 4 selled brøstdug		1	8
2 par handsker		1	10
2 par vandter			8
2de hatter		1	4
1 kabushue		1	
1 refskindshue		1	
1 bunden hue		1	
4re skiorter	1	1	
3 hals klæder		1	8
1 tørklæde			8
2 par skoe		4	
2 par tøfler			12
1 spansk rør		1	8

UDI BRYGGERHUUSET.

1 stoer ølkar	2	4	
1 ditto	2		
1 ditto	1		
1 ditto		3	
7 smaa kar		3	14
50 storkar	1	5	4
1 drejekar		2	
3 store spande		1	2
2 smaae ditto			5
2 store ditto		2	8
4 øltønder		3	8

	Rdlr.	Mark	Skilling
2 anchere		1	
1 bimpel			6
11 salttønder		5	4
7 halfetønder		1	12
9 fjerdinger		2	4
2 ottinger			6
½ otting			2
1 par vægtskaaler		1	
1 fem fjerdingsskiedel	3		15
1 liden ditto, 1 mindre ditto		5	10
2 messing stager		4	
1 lysesax			12
1 messing bechen		1	
1 messing pose			8
1 pibe huus			12
2 tin flasker		5	8
3 tintallerkener		2	4
2 tin salsirken			12
1 tin smør kande			8
1 par hauger		2	
1 vogn kurv			6
2 par stang tømmer		2	

Paa gaarden Halfve Hindsels foregaf enken og begge sønnerne at de ikke vidste meere af løsøre eller nogen ting som sterfboen vedkommen-
dis kunde vorde, opført blev da gaarden som bestod af 14 tdr. 6 skpr.
1 fjdk. taxeret for tøndens 50 rdlr. og det tilhørende bøndergods 9 tdr.
1 skp., 2 fjdk., 1 alb., a td. 20 rdlr., hvorpaa laugværgen paa enkens
veigne erklærede at hun icke var i dend stand til lengere selv at kunde
besidde hendis til dags paaboende gaard icke heller nogen af hendis i
sidste ægteskab auflede børn sig turde dertil udlade tvungen derfra ved
samme ulejligheder som tilforn hafde bragt hendis sahl. mand og deris
fader for hans død i de tanker paa bæste maade derfra at kunde retlee-
diges hvilket og som begge sønner for skifte retten selv erklærede, hvor
fore samptlige obermelte besluttede at lade gaarden med tilhørende bøn-

dergods og neele besætning, saavel af creaturer som inden dørs boeskab gaa til offentlig auction, hvilken efter enken hendis laugværges og børnenis samtykke blev af velb. hr. amptmand Schinkel berammet at skulde holdis her paa Hindsels d. 24. februar 1734. Da til samme tid hvis besværinger stervboen kand være behæftet med, mere end det som i dag ere fremviiste ventis at fremkommme, kand vorde efterseet til skiftets videre fremgang og ventelig slutning, imidlertid beroer denne foretagne skiftehandel paa hvad som fremdehlis kand vorde foretaget.

Actum skiftestædet ut supra.

Ole Schinkel.

Efter begiæring som enkens laugvæрге: Sr. Rogert.

Anders Christensen

Christen Christensen.

Paa mit velbaarne herskabs tienere Laurids Poulsens veigne underskriver dettesaf O. Andersen Schierner.

Aar 1734 dj. 24. februarii indfandt sig her udi sahl. Christen Christensens efterladte sterfboe udi Hindsels saa højjædle og velbaarne hr. amptmand Schinkels veigne sr. Laurids Nielsen Bugge, boende i Ejstrup paa Morsøe efter velbemte. hr. amptmandens hannem tilstillede miski-ve og fuldmagt af dato 19. februar sidst tillige med kongl. mayst. herrets foget, udi Hassing-Refs herreder Niels Winther i Willerslef og herritz skriveren Lars Hamle sammesteds for auction at foretage over Halfve Hindsels hovedgaard at foretage med vidner hvis derudi findes efter placaternis formelding, som paa behørige stæder er bleven publiceret, conditionerne bliver da til dend kiøbendes efterretning saaledis, som følger af enken og sin laugvæрге bekiendtgiorde:

1. Gaarden med ald sin paastaaende bygning saaledis som det nu forefindes og staaendis med ald tilliggende mark, eng og eiendomb efter dend skik og brug som det af vedkommende af alders tid har varen brugt under samme kiøb og med gaarden følger dend kiøberen ald forringen af høe og halmsom derudi nu forefindes mens i steden for kornet leveris dend kiøbende af enken 2 tdr. vaar rug, 10 tdr. byg, med strøgen tønne maal og 20 tdr. haure med tønne maal top og sæld af besætningen eller gaards redskab følger intet videre end som meldet er icke heller af inventarium uden hvis som er nagelfast, saa og hvis kand finde op-

lagt til foer i udhusene hvorimod dend kiøbende selv besørger vaar sæden og gaarden strax tiltræder. Dog at værende enke med børn og folk bliver i gaarden til Philippi Jacobi og i dend tid nyeder huusværelse og ilding af det som nu forefindes, resten af ildingen følger dend kiøbende.

2. Kiøbe summen bethalis dend $\frac{1}{2}$ deel til førstkommende snapsting og dend anden halve deel til omslag 1735 imod vedbørlig rente og gaarden i den tid til under pandt, dog hvis dend kiøbende skulde ville betahle dend heele kiøbesum vorder dend modtagit saafremt dend kiøbende sig inden 3 uger fra dato som er inden dend 17. martii sig dertil ved skrivelse erklærer gaarden sælges til dend højstbydende ved hammerslag, dog saa at vedkommende arfvinger advahris førend tilslaget skeer, skulde og nogen bud skee som ikke kiendes eller af vedkommende agtes vederhæftig bliver det ej anseet uden tilstrækkelig forlofning.

4. Gaarden leveris dend kiøbende frie for alle skatter til Philippi Jacobi, hvor imod dend kiøbende selv gjør skødets omkostninger.

Paa Mathias Andersen af Brøndum sogn, Grove bye i Salling hans veigne var tilstæde sr. Bertel Mogensen af Schive, saavel Hans Hølgersen af Snedsted hans veigne hvilke selv begge er tilstæde og ved Mogens tilkiendegav auction betienterne, at ved een efter deris sahl. fader Anders Pedersen boende paa Hindsels sluttede skifte forretning ad dato 10. july 1699 som af daværende øfrighed og deris moder med laugværge tillige med formynderne paa deris veigne sluttede og fuldførte udi samme udtog siden de ei originalen han kundet til eftersyn bekommen ved 30te dagen saa kaldet dens holdelse blev begieret, saa dog af denne udtog pag. 125 dend derudi satte 2den post begieres eller tjenstligt maatte blive ved denne forretning læst og protocolleret saavidt indzinglet og lyder saaledis: 2. og som enken Øllegaard Budde udi et nyt egteskab skal være inclineret til sig at inlade, saa er derfor saaledis slut sluttet at hvis hun udi Hindsels hovedgaard og andet jordegods efter denne forretnings indhold kand være berettiget nyder sahl. Anders Pedersn børn alleene efter loven efter hendes dødelige afgang og ei hendis declinant nogen lod, deel eller rettighed derudi skal hafve, dog hvis børn deris moder med hendis kiæreste maatte aufle sammen udi egteskab herefter nyder efter hendis død lige lod efter loven med sahl. Anders Pedersens børn og skal det icke være enken Øllegaard Budde eller hendis mand tilladeligen enten at sælge, gifve, transportere eller

pantsætte dend andeel udi Hindsels hovedgaard eller anden jordegods at fravende hendis børn, hvis de efter hendis dødelig afgang skulde kunne tilfalde uden øvrighedens og formyndernes consentz og villie i nogen maade. - Af dette tilførte seels klarlig efter dend protocollede skiftebrev at dend anpart af Hindsels hovedgaard som mad. Øllegaard Budde efter hendis første sahl. mand var tilfalden, burde først, førend det kunde stilles til auction, anbuddet hendis børn efter dend producerede posts formelding udi skiftebrevet, hvilken deris paatakling reserveris til vedkommende i fremtiden og i øfrigt overlod alting til rettens lovlig omgang. -

Paa fornefnte tid og sted nemlig i sahl. Christen Christensen paa Østre Hindsels hans sterfboe, mødte sr. Jørgen Jacobsen paa Vester Hindsels og af et documente, som for mange aar siden imellem 2de svogere nemlig velbete. Melchjior Juul og Mathias Buude i ald venlighed var sluttet og afhandlet og siden dend tiid ei tinglyst har i mange aar været i Østre Hindsels ejerens giemme, var da Jørgen Jacobsen af samme documente højlig anbediget at gjøre een liden erindring førend gaarden ved offemtlig auction blev bortsoldt af baade de selgende og kjøbende derefter i sin tiid kunde tage deris meshcurer det er mine af samme documente som Jørgen Jacobsen efter documentets destingve oplysning mener at være ham til fornærmelse er af følgende indhold neml. : Hvad huusene angaar da viiser documentet keldit deels brev, ~~at~~ dend søndreste ende af det vestreste huus med tilliggende hauge tilhører Vester Hindsels desligeste og et vognhuus. Endnu melder dette brevet at een gl. Sørboe (vistnok en søndre længe) af 9 bindinger skulde Vester Hindsels eier halvdelen ved rigtig lod tilfalden, men Jørgen Jacobsen finder sig foruden anden tidskrift huus og rum andensteds derfra at være udstukt, deele brefved taler og om et Kølvehuus, bestaaende af 14 bindinger hvoraf de 7 bindinger skulde tilhøre Vester Hindsels, mens sees hverken huus eller huusede Vester Hindsels til nytte, Endnu meldis om et gl. Lynghuus norden for dend Øster ende af Vester Hindsels lade, at huuset er forfalden tilskriver Jørgen Jacobsen de forrige eieres mislighed, men vil formee- ne at grunden maa hannem uprajuducerlig tilhøre, hvad gaardens mark og eiendomb er angaaende da om aldrig noget deele brev var besluttet skulde vel ethvert gemytte som af et fast principium deeler rette fra

urett, holder det for een sansibel ting at stæderne som ere deelte i republicqens lige ting skal yde, og af gaardens marck og eiendomb have lige kræfter til sammen at bære under dessen finder jeg at et stk. jord kaldet Bondehauge findes u-lige deelt, saa at Øster Hindsels part deraf er visse faune evnligrere end den part som er Vester Hindsels tilhørende, desligeste og paa et stk. jord kaldit Vandkier Vang, finder Jørgen Jacobsen ikke en delig saa stoer u-rimmelighed til een hedens agger, som skulde tilhøre Øster Hindsels eier, men af skielsteenene finder hand paa dend eene reen ligen endesteen, og dend anden steen, som skal udlukke ham fra deel i hedens agger finder hand kast løs oven paa jorden. Deelee brevet melder og at bag dend østreste huus skulde saa vel være opkast og indgiæret, et fællid for dend eene eier som dend anden, at folden icke er der, holder Jørgen Jacobsen for ene ting som baade kand rejses og fældes i tiden, men at det hidindtil haver været reignet for fællits græsning seer hand efter deels ere dets indhold at være u-ret, endnu har Øster Hindsels eier een stoer hauge østen for backen indheignet sig midt i dend fællits græsning, da dog deelee brevet tydelig melder, at ald dend eiendom som icke derud inden findes in corporeret og nogen hvis eiere tillagt skulde kaldes og være fællid, deelee brevet tahler og om ræe-(tang) stranden hvor af eenhver skulde bierge ræe for sin grund, men det som indblæser for fælliden deeles i 2de parter, nemlig det sønderste til Vester Hindsels eiere og det nordreset til Øster Hindsels, deraf siges dog Vester Hindsels icke i lang tiid at have haft nogen deel, endnu sluttelig erindrede Jørgen Jacobsen til sin præservasjon for efterkommere at endskiønt deelee brevet udviiser rigtignok en reen vej med hvilken begge eiere skulde fahre af og i marken, saa har dog sahl. Christen Christensen hans tyende og børn lagt een slagen vej over Jørgen Jacobsens østre toft og haureland det andre i sin tiid tillige med meere maa skiønne paa, dette har da Jørgen Jacobsen upassioneret af synderlig modsigelse seet paa, stedse haabendes det mand(man) med ham som ere fremmet, skulde gaae dend mildeste vej, men forgieves, maa derfor i fremtiden see sig fra visse svarligheder ved fornuftige mænds afsigt entleediget, og haaber at de sælgende som rettsindige christen førende reent skilles ved gaarden gjør ham rett, skulde der være nogen ting hvorudi Jørgen Jacobsen af ukyndighed har kundet løbe an, lader

hand sig af bedre skiønnende gierne rette. - Imod ovenmelte svarede sognepræsten velærværdige hr. mag. Wilhelm Rogert, som for een tiid hafde lofvet enken at være hende behjielpelig i raad og daad saavidt andre forretninger tillod at hand icke vidste meere af denne sterfboes tilstand og beskaffenhed end hvis enken med hendis myndige børn ham hafde forklaret maatte nu fornemmes at hendis i første ægteskab auflede børn ved et udtog skifteforretning dens slutnings 2den post søgte indgang i denne sterfboe, serdehlis for det første at have anmerkninger over auctions-conditionerne ved gaarden, saa vilde mag. Rogert paa enkens veigne i denne auctions forretning icke indlade sig med nogen undersøgning om dend anførte posts rette grundforklaring og hensigt, over ladende det til dend tiid om bemte. første kuld børn sig ved samme post trøster til nogen anden adgang, imidlertid maatte dette forværende tid udbedis af deris fuldmægtig sr. Mogensen om de ved dend Amførte grund agtede denne heræmmende auction at ophæfves, eller og derved gaarden paa nogen anden måde ser hand hafvet, at saavel retten som vedkommende arfvinger og liebhavere kunde derved sættes i en fast tanke og efter retning. - Sr. Mogensen gaf allertienstligt til besvarelse paa hr. mag. Rogertz tilførte det hand forhen hafver ladit tilføre hvis hand for denne tid ved auctionen paa anpart gaard kunde hafve at erindre og derved tillige overladt alting under rettens lovforsvarlig administration. -

Lauritz Bugge paa rettens veigne foregav at have ført og erfahret partnernes forebringende, ja endog at enken tillige med hendis 2de myndige sønner ved skiftets begyndelse d. 21. januar sidst for visse aarsager gaarden og ald eiende til offentlig auction, nembl. fordi de ei kiendte sig god for samme at besidde og i stand holde; thi hand vilde fornemme hos de 2de persohner, nembl. Mathias Andersen af Grove i Salling og sr. Hans Holgersen af Snedsted, tillige med mr. Bertel Mogensen af Schive som deris fuldmægtig om de vilde skaffe fornøjelig caution for enken og hendis 2de sønner af sidste ægteskab saaledis at enken med sin laugværges raad dermed kand være benøjed, i dessen mangel faaer skifte retten være betenkt paa de midler som kand være enken og alle hendis børn til gafn og nytte i sin tiid, hvorpaa de vilde behage at give et cattogorisk svar. - Sr. Mogensen i overværelse af de 2de mentionerede gav til erklæring at hvis de for

denne tiid ved auctionen kunde have at erindre er ofte forhen tilført og som skifte retten finder for sig selv ansvarlig, beroer det til auctionens fremmelse thi dend ommelte cautionsstillelse kand ikke vides i hvad henseende dend prætenderes; thi de er ikke til nogen rett i dag indkaldet for deris erklæring enten udi een eller anden maade og naar de til deris forum bliver indkaldt skeer dend vel og.

Torsdagen d. 25. februar indfandt sig igien auctions rettens deputerede, hvor da Laurids Bugge paa velbaarne hr. amptmandens veigne fandt nødvendig at anmode sr. Bertel Mogensen om et udførlig endelig svar enten hand paa sine principalers veigne vilde forbyde auctionens fremgang eller forklare hvad hinder kand der udi med billighed hand have, saasom det er skifteretten indifferent enten auctionen gaar for sig eller ei, ihenseende velbaarne hr. amptmanden alleene er begiert i denne sterfboe hvor alle arvingerne ere myndige for at see alting tilbørlig og retfærdelig sluttet og afgjort og sig ei des angaaende videre herudi at engassere;

Mens efter alle uparthiske rettsskiønnende judicium er det vist og venteligt at auctionens ophævelse meest vilde sigte til alle børnenis de første med de sidste deris skade i sin tiid sr. Bertel Mogensen paa Mathias Andersen af Greve og Hans Holgersen af Snedsted som begge her for retten var tilstæde og gav til kende at som deris moder haver begiert af dennem siden i gaar at de icke vilde paastaae hvis forhen allegeret er, hvilket de og herved declarerede for deris anpart ikke nogen prætension paa gaardens anpart Hindsels og tilhørende gods at have dets jord ved auctionen maa bortsælges hvorimod enken Øllegaard Budde med hendis laugværge tilstoed herved at hvis capital som enken kunde tilfalde ved denne skiftes slutning skal blive udsat paa rente til samptlig hendis børns nøtte ved hendis dødelig afgang, og hun der af til sin ophold at nyde renterne, mens icke noget af capitalen, med mindre hun der til høj nødtrængende skulde foraarsages, da dog hun forud slig hendis rang til børnene der tilkiendegive ligeledis tilstoed enken med ved Christen Christensen auflede børn at forlods ud af dette skifte rette betahlis af sterfboens midler til sr. Hans Holgersen penge 15 rdlr. for dend udtag skifteforretning efter hendis første sahl. mand Anders Pedersen med videre depencer som er anvendt,

og saaledis som tilførst er og af dennem tilstaaet og kierligen indgaaet, og sammen udtagne gienpart skiftebrev forbliver i enkens giemmer til alles efterretning og til dend ende strax blev lefveret, belangende monsr. Jørgen Jacobsen i gaar frembragte andragende, da hvis hand sig i saa maade kand hafve at besværgе vil nok ankomme paa dend som hand sin gaard hafvir tilforhandlet hvilket icke ved kommer denne sterfboe mens henhører til andet rette forum ifald hand skulde have noget sig i saa maade at besværgе, helst her ved auctionen ei bliver soldt uden Øster Hindsels med all tilliggende eiendom og paastaaende huuse, som for meere end 30 aar siden udi et lovlig skifte er deelit og sahl. Christen Christensen lige saa lenge har beholdt og brugt uden nogen dispute i ringeste maade, hvorpaa enken nu med sine 2de myndige sønner vare som tilforne begierndis at gaarden, som før er meldit maatte opraabes til auction efter de conditioner som før meldit, kiøbesummen bethalis her paa gaarden til enken eller beskikkede laugværge - hvorpaa auctionen gik for sig, og gaarden saavel som godset og andre løsøre som foran specificeret udi alt bortsoldt for dend summa som herefter findes anteignet.

Fredagen d. 26. februar møtte atter i sterfboen Claus Christian Schinkel for at fornemme om nogit videre i sterfboen var at foretage, derpaa møtte for retten Christen Mogensen af Flouleuf som hafde i sterfboen at kræve dend til ham af sahl. Christen Christensen bortskyldige giæld, som var i reede penge 5 rdlr., for et par stude 19 rdlr., nok for et par stude 18 rdlr., tilhobe 87 rdlr. Ligeledis blev angifven af enken og arvingerne at sterfboen var skyldig til Ole Pedersen af Seerup for 3 stude 25 rdlr., 2 mark. Videre skyldig til Niels Jensen som tiener enken 10 rdlr. 3 mark. Nok til Christen Raakier 2 rdlr., tjeneste pigen Edel Nielsdatter 2 rdlr. 2 mark, endnu dend anden tjeneste pige 2 rdlr., fremdehlis fremlagde enkens søn een regning anvendt paa hans sahl. faders begravelse hvorefter sterfboen blev skyldig til Claus Schive 22 rdlr. 5 mark 4 skilling, hvilken anførte reigning under Claus Schives haand blev udgifven - dernæst fremlagde dend ældste af sønnerne een forskrifning til skifteactens indlemmelse som var saaledis lydende som følger:

Kiendes vi os underskrevne Christen Christensen paa Hindsels og Øllegaard Budde og herved vitterliggiør at vi af rett vitterlig giæld skyldig ere til voris søn Anders Christensen, dend summa reede penge 51 rdlr., siger halvtredsindstyve og een rixdahler, hver rdlr. til 96 skilling danske bereignet, hvilke forbemelte penge rejser sig deraf da bemte, voris søn fra hand var 18 aar gammel kunde hos fremmede have tient for kost og løn, er hand hos os efter vor begiering og villie forbleven at tiene i een fremmedis sted til gaardens nødvendige drift, imod at vi ham hafver lofvet aarlig (for uden kost og nødtørfdig klæder af vadmæl og skind med linned og hvad meere til skikkelig og ham anstaaelig klæde kand høre bereignet til 3 rdlr. 2 mark aarlig) reede penge til løn 4 rdlr. i de 4re første aar fra bemelte tid hver aar og siden derefter udi hver aar saa længe hand os at tiene forblev, til løn reede penge 5 rdlr. 2 mark, foruden ommelte klæder og kost, og som da nu bemelte vor søn Anders Christensen har fra hans 18de aar nu til nuværende mikkelsdag tient os, som een lydig troe og flittig søn udi 12 fulde aar og hand imidlertid intet har nødt af den hans lovede løn aarlig udi reede penge (undtagen hand af os har faaet een kiste bereigned for 7 rdlr. 4 mark) da vi i disse besværlige tider ei har kundet afsted komme at betale hannem aarlig dend behøfvede løn og hand desaarsag har forlanget sin løn og begiert at drage anden steds til at kunne tiene og forhverve sig nogit til nødtørfdig fremtarv. Saa har vi derimod formaaet bemelte vor søn til icke alleene bemelte sin fortiente løn staaende hos os, men endog at hand selv nogen tiid forbliver hos os efter som vi nu selv ere saa gamle og behøfver folk icke heller kand vente dend tilliid, redebonhed og troeskab af fremmede, som vi tildags har haft af vore egne, hvorimod at bemelte vor søn kand være fast og fuldkommen forsikret at hand ei skal have tient os for intet eller have forslidt siin beste tiid forgieves, saa forbinder vi os herved og vore arvinger een for alle og alle foreen reedelig og vel at betahle til bemelte vor søn ovenmelte summa 51 rdlr. dend sidste skilling med dend første uden skadis lidelse i alle optenkelige maader, og er her ved aftalt at bemelte capital 51 rdlr. bliver hos os staaende uden rente, indtil vi enten kand selge voris iboende gaard og penge ihænde faae eller og een af os dør eller det første skifte skeer endnu i levende eller efter een af voris død da bemelte vor søn skal nyde for

denne sin fordring forlods ud som een vitterlig og rettimæssig creditor efter denne vor forskrifning førend enten hand eller andre vore arvinger nogit arve kand, og da efter denne sin lovlige fordrings betaling, tager sin arv efter loven med de andre om nogit bliver, her for uden forbinde vi os og arvinger som meldt er at bemelte vor søn skal af os betalis for hver aar hand derefter fra denne Michalij at reigne forbliver hos os udi tjeneste aarlig ligesom i de næstforrige 8 aar løn udi reede penge hver aar 5 rdlr. 2 mark, hvilken aarlig løn bliver staaendis hos os tillige med ommelte sr. paa lige vilkaar og desuden nyder hand foruden kost aarlig klæder og linned som i de forrige aar hver aar for 3 rdlr. 2 mark som aarlig svaris ligesom forhen efter hans stand. Skulle og Gud spare os saa lenge i live ved gaarden og hand hos os bliver til hans løn skulle løbe til 100 rdlr. skal derpaa skrives anden forskrifning efter forordningen.

Imidlertid skal denne vor forskrifning være benælte vor søn en fuld og tryk forsikring saavel for de allerede tiende 51 rdlr., som for hvis hand fra dato fremdehlis som een lydig og troe søn kand tiene hver aar bereignet 5 rdlr. 2 mark Saa han derfor skal nyde og faae hos os eller vore arvinger efter vor død fuldkommen fyldest og betahling og derfor ingen skade eller afgang liide eller tage under hvad navn eller aarsag nefnis kand. Denne voris udgifne forskrivning at dend af os oprigtig eller vore arvinger efter kommis skal, haver vi dend med egne hænder underskrevet og forseiglet, saavel og tjenstlig ombedet Jens Knudsen og Niels Pedersen Hvidbjerg her paa Hindsels med os til vitterlighed at underskrive og forseigle.

Datum Hindsels den 2. october 1731.

Christen Christensen.

Øllegaard Budde.

Efter begiering til vitterlighed underskriver:

Jens Knudtzen.

N. Hvidberg.

Ligeledis fremlagde sønnen Christen Christensen een forskrivning saaledis lydende som efterfølger.

I denne forskrivning er næsten ord til andet enslydende med den foregaaende til forskel er blot, at sønnen Christens tilgodehavende er

mindre end broderens, nemlig 41 rdlr., grundet færre aars tjeneste efter det fyldte atten aar.

Skiftebrevet fortsætter:

Endnu tilstoed samptlige arvinger at være skyldige til velærværdige hr. mag. Rogert i reede penge 20 rdlr. efter enkens udgifne seddel, videre for denne sinde vidstes ick; Men hvis andre udgifter sterfboen til tyng af vedkommende arvinger til fællitz husholdnings brug ere giorte saavel af nogen sterfboens indtægt, som ellers laan lofvede de 2de sønner i boen som samme til dags har forstaaed at giøre rigtig forklaring om til værgen, da hand igien een rigtig husholdnings reigning in forma retten nu lefverer, og til denne gangs slutning blev af alle vedkommende for skifte retten vedtaget at i dend fembte uge efter auctionen lader enkens laugværge skifte forvalteren viide hvor mange auctions penge maatte være indkommen og hvor mange rester, paa det restancen til een tiid maatte være indrevet til een vis bereigning af sterfboens midler, derefter at det er minere een vis tid til skiftets videre foretagende. Imidlertid har enkens laugværge velærværdige hr. mag. Rogert efter hans her for retten giorte løfte forsikret at hand pengene for auctionens vahre vil indløse her.

Actum ut supra.

C. C. Schinkel.

Paa enkens veigne som værge underskriver:

Rogert.

Anders Christensen og Christen Christensen.

Formedelst auctions pengene mod formodning saa lenge er henstaaen og udeblefne, har skifte retten ei førend i dag d. 13. october igien kundet sig indfinde i denne sterfboe, hvorda udi overværelse af alle forhen bemelte vedkommende er foretaget med skiftetz afgiørelse og til eende bringelse alleene som skifte forvalteren velbaarne hr. amptmand Schinkel formedelst een hannem paakommen uformodetlig anden embeds forretning ei kunde saae leilighed i skifte retten at continuere, saa befuldmægtigede hand Ove Andersen Schierner paa hans veigne, skiftet lovligen og forsvarligen at til ende bringe og dermed om muligt nu for

haande uden videre ophold at fortfare hvor da blev foretagen, til følgende skifte og deeling at eftersee som følger:

Boens indgiæld.

1. Bestaaende af hovedgaardens kjøbesumma	1093 rdlr. 4 m. 14 sk.
2. Bønder godsets auctionsbeløb	256 " 4 " 8 "
3. Løssørets auctions beløb	436 " 3 " 0 "
4. Reede penge i sterfboen efter dend sahl. mands død	8 " 1 " 12 "
5. Penge for een hoppe, solgt strax efter dend sahl. mands død	31 "
6. Efter huusholdnings reigningen føris sterfboen til indtægt, korn saavit som er blevet til overs saavel fra huusholdningens fortæring, som det der efter auction conditio- nerne skulde følge gaarden til i sæd nemlig: Rug 16 tdr. a 9 mark er	24 "
3 tdr. 4 skp. byg a 8 mark, 12 tdr. 4 skp. haure a 6 mark	. 17 " 1 "
	<hr/>
	1867 rdlr. 3 m. 2 sk.

Udgiæld.

Kongl. skatter januarij kvartal og kornskattens heele beløb for aar 1734	21 rdlr. 0 m. 12 sk.
Familie januarij kvartal efter forhen gjorde accort	9 "
April kvartal samme aar	4 " 5 " 9 "
Til de fattige i sognet udlovet efter forordningen	1 " 2 "
Til dend sahl. mands begravelse bekostning an- før is først monsr. Claus Schives reigning	22 " 5 " 4 sk.
her foruden til kiste, liig prædiken, degn og andet nødvendigt	10 "
Folkeløn	16 " 5 "
Hr. cammer raad Caspergaard efter obligation	100 "
rente deraf til dato efter paaskrift	3 " 4 " 8 sk.
Dend ældste søn Anders efter obligation af dato 2. october 1731 indført fol. 264	67 " 4 "

Dend anden søn Christen efter obligation af samme dato indført folio 265	56 rdlr. 3 mark 0 sk.
Christen Mogensen i Floulef efter dend sahl. mands udgifne haand, kommer tilgode som efter enkens og arvingernis tilstaaelse befindes rigtig	89 " 3 "
Oluf Pedersen i Serup tilgode for Til dend sahl. mand solgte stude som ligeledis befindes rigtig	3 " 25 " 2 "
Præsten velærværdige sr. mag. Wilhelm Rogert kommer tilgode for til dend sahl. mand laante penge som befindes rigtig og derfor boen til udgiæld anføris	20 "
Efter enkens og børnenis tilstaaelse be- thalis sogne degnen sr. Hans Holgersen i Snedsted	15 "
Efter udgifne huusholdnings reigning er udgift	35 " 7 "
Enkens begravelses bekostning	26 " 4 "
Incassations penge af Sterfboens midler	18 "
Skifte forvalterens salarium af beholdne midler	12 "
Til skriveren for skiftebrevet at skrive som eragtis at blive paa 34 ark a 3 mark er for gienpart deraf at skrive	17 " 8 "
til skrive materialer anføris	2 "
Dernæst forestillede skifteforvalteren at som hand hafde gjort een deel reiser herud i egen persohn med egen vogn og forspand saavel fra Thisted som fra Morsøe over 6 miile, saa indstillede hand til vedkom- mende arfvingers gottbefindende hvad de ham derfor vilde tilligge - hvorpaa enken og vedkommende nærværende arfvinger er- klærede sig at vilde tilligge skifte forvalteren for hafte besværlige reiser og stoer umage	26 "

dermed skifteforvalteren var megit
vel fornøjet og derfor samme boen
til udgiæld anførte.

Auctions gebühr af gaard, gods og løsøre	32 rdlr. 0 mark 12 skilling
Et stk. stemplet papier til skiftebrevet	4 "
Vurderings mændene	2 "
Enken og arfvingerne forestillede at over den sahl. mand skulle leggis een liigsteen ligesom over dend første som de agtede af fællitz boe til	<hr/> 26 "
Udgiæld	666 rdlr. 4 mark 4 skilling

Førend videre skifte og deeling skeede erklærede enken, at hun som hun efter hendis første sahl, mand ingen broder lod hafde tagit, saa vilde hun og nu i henseende til disse sidste børn afstaae sin broder lod, hende kunde efter loven tilfalde i haab til at nærværende hendis børn blandt hvilke hun nu lefvede i sin sidste alderdomb derimod beviiser hende dend kierlighed og omgang hun sig til dem forseer heldst om yderligere alderdom og skrøbelighed skulde falde hende paa, da hun kunde see sig meere tient med bemeldte hendis børns kierlige omhu og tilsyn som og ærbødig omgang, hvilket hun saa megit mindre maatte tvifle om, som saavel de sidste børn nu, som de forrige forhen hafde og kunne fornemme hendis moderlig hierte for dem. Dernæst som hun i forrige henseende til saavel de første som sidste børn hafde indgaaet at lade sin tilfaldne deel staae paa rente og leve af renten uden at bryde capitalen med mindre hun dertil skulde blive trengende, saa ville og maatte hun hafve sig dette ved dend post reserverit at som hun nu af høj alder og skrøbelighed icke kunde fortiene nogit til sit ophold og i saa maade icke hafde andet næst gud at opholde sin alderdomb med end bemelte deel og dens rente. Da al ting kom hende an

paa reede penge, saavel huusværelse til sig og een pige, som hvad meere dertil udfordris, heldst om hun som Gud eene var bevidst skulde nogen tiid blive sengeliggende, saa i fald renten ei til hendis nødtørft kunde strække; men hun skulde trænge til nogit af capitalen at det da hende ved første bud fra dend capitalen staaer hos vorder leveret, efter at hafve kundgiort det ved samtale eller andet bud med nærværende børn, paa det hun icke i saadan fald ved forlang ophold og omgang skulde lide mangel og nød eller fattis sit eget - 3 die som eenhver saavel skifte retten som hendis børn saae at hun til sin forestaaende begravelse ei nær hafde udtagit eller forlangit det som var anvendt paa hendis sahl. mands henfard, saa vilde hun derimod hafve sig dette betinget, heldst da hun ei ventede sin lefnets tid lang, og hun nu af det øfrige intet forlangede heller i vorden end eene skikkelig og hæderlig begravelse at da dend udtagne summa 26 rdlr., 4 mark vorder ved hendes død leverit til dend som hun før sin død beskikker til at besørge sig een hæderlig færd forlods ud af de midler hun efterlader sig.

Enkens laugværge fremviiste i retten beviis og qvitteringer paa dend fordrede og allerede udbetalte giæld, som forhen er anført, hvilken samptlig giæld arvingerne icke hafde nogit at desputere, men til stode det i alt. Efter at skifteretten hafde tilspurt enken og øvrige vedkommende om de videre var vidende som denne sterfboe, enten til indtægt eller udgift burde bereignes, de da sligt vilde anmelde, hvortil de samptlige svarede at dem ei viidere var bevidst i nogen maade end som forbemelt er som til sterfboens indtegt eller udgift kunde henhøre. Saa blev da skiftet og deelt som følger:

Lignet og lagt

Boens midier og indgiæld	1867 rdlr. 3 mark 2 sk.
imod	
boens udgiæld og udgift	666 " 4 " 4 "
	<hr/>
Bliver igien til behold og deeling	1200 rdlr. 4 mark 14 sk.

siger tolv hundrede rixdahler, fire mark og fiorten skilling.

Deelis først i tvende hovedlodder, hvoraf enken nyder dend eene hovedlod

som gjør 600 rdlr. 2 mark 7 skilling

Dend anden hovedlod 600 rdlr.

2 mark og 7 skilling, deelt udi

5 systerlodder gjør paa hver

systerlod 120 rdlr. 7 4/6 skilling,

hvoraf dend eene søn Anders nyder

2 systerlodder er 240 " 15 3/5 "

Dend anden søn Christen nyder

2 systerlodder 240 " 15 3/5 "

Datteren Maren Christensdatter

som har Lars Poulsen i Floulef

til ægte nyder een systerlod som er 120 " 7 4/5 "

Hvilke bemelte 5 systerlodder der med

dend eene hovedlod udgjør dend summa 1200 rdlr. 4 mark 14 skilling.

Hvor med da dette skifte saaledis er sluttet og tilendebragt, tilstaa-
is med samptlige vore hænderssunderskrift

Datum skiftestedit ut supra

.På højjædle og velbte. hr. Amtmand Schinkels vegne udi hans
lovlige absence efter givne fuldmagt, underskriver O. Andersen
Schierner.

Øllegaard Budde.

Som laugværge: Rogert.

Anders Christensen Hindsels.

Christen Christensen Hindsels.

Lars Poulsens nafn. !"

billedskærer i Ørum by, Ørum sogn, Hassing herred, blev født ca. 1650 og han døde efter 1717.

I værket "Danmarks kirker", Thisetd amt, side 1083 omtales Christen Nielsen Bech og forfatteren skriver:

"En saare flittig landsbykunstner var Christen Nielsen Bech i Ørum, der udførte en række arbejder baade i Thy og paa Mors. Blandt de naiveste snitværker kan nævnes de nu udrangerede altertavler i Hillerslev og Vesløs 1701, som røber landhaandværkerens uformuenhed over for figurproblemerne. Fra denne regel gives der kun een undtagelse, det fantasifulde krucifiks i Karby, hvis forbillede må være en bloddrøppende gotisk kristusskikkelse."

I dag findes der værker fra hans haand i 9 forskellige kirker og de daterer sig fra 1680, 1697, 1699, 1701, 1707 og 1717.

Maren Nielsdatter

Uddrag af Haring kirkebog:

"Onsdag d. 30. maj 1736 begravet Maren Nielsdatter, som var Søren Bechis hustrus moder i Haring i hendes alders 73de aar."

E F T E R K O M M E R E E F T E R

Niels Holm Poulsen

født 1803 i Gersbøl, døbt den 13. februar 1803.

Død d. 30. september 1864 i Gersbøl, Snedsted sogn.

Inger Jensdatter Thorsted

født d. 5. december 1806 i Gersbøl, Snedsted sogn.

Død d. 15. november 1888 i Gersbøl, Snedsted sogn.

Niels Holm Poulsen og Inger Jensdatter Thorsted's børn:

- I. Jens Thorsted Nielsen (Holm)
- II. Maren Nielsen Holm
- III. Poul Holm Nielsen
- IV. Anne Nielsen Holm
- V. Jens Peder Nielsen Holm

I. Jens Thorsted Nielsen (Holm)

er født d. 16. juni 1837 i Gersbøl, Snedsted sogn, som søn af Niels Holm Poulsen og hustru Inger Jensdatter Thorsted.

Jens Thorsted Nielsen blev døbt i hjemmet d. 29. juni og blev fremstillet i kirken d. 23. juli 1837. Faddere var: Anders Svendsens kone Ane Kirstine Christensen i Beersted, Inger Pedersdatter i Beersted, Inger Christensdatter, Jens Jensen Kaagaard, Christen Jensen Kaagaard og Jens Jensen Thorsted, alle i Gersbøl,

Jens Thorsted Nielsen var 1897 husmand i Gersbøl. Han er senere fraflyttet Gersbøl, men hvorhen vides ikke.

Jens Thorsted Nielsen blev d. 15. november 1861 viet i Snedsted kirke til

Johanne Pedersen

der er født d. 5. november 1840 i Gersbøl, som datter af gaardmand Peder Knudsen og hustru Marianne Pedersen.

Forlovere ved brylluppet var: Niels Holm Poulsen og Peder Knudsen af Gersbøl.

Johanne Pedersen blev døbt i hjemmet d. 6. november og blev fremstillet i kirken d. 26. december 1840. Faddere var: Pigen Karen Knudsdatter, Peder Lausgaard Laugesens kone, Helvig Hansdatter, Ludvig Jensen og Christen Damsgaard, alle af Gersbøl og boelsmand Christen Svendsen fra Snedsted.

Johanne Pedersen døde d. 22. maj 1904 i Gersbøl og blev begravet samme sted d. 27. maj 1904.

II. Maren Nielsen Holm

er født d. 24. november 1839 i Gersbøl, Snedsted sogn, som datter af Niels Holm Poulsen og hustru Inger Jensdatter Thorsted.

Maren Nielsen Holm blev døbt i kirken d. 22. december 1839, faddere var: Thomas Nielsen Hersing's hustru Mette Jensdatter i Snedsted, Christian Nielsen's hustru Anne Kirstine Jensdatter, Jens Jensen Kaagaard, Poul Jensen Kaagaard og Jens Jensen Thorsted alle fra Gersbøl.

Maren Nielsen Holm døde d. 9. maj 1873 og blev begravet d. 18. maj 1873.

Maren Nielsen Holm blev d. 8. marts 1859 viet i Snedsted kirke til

Søren Christensen Bathum

forlovere var: Niels Holm Poulsen og Jacob Andersen Christensen af Gersbøl.

Søren Christensen Bathum er født d. 2. marts 1837 i Gersbøl, som søn af gaardmand Christen Nielsen Bathum og hustru Margrete Jensdatter.

Han blev døbt i kirken d. 12. marts 1837, og faddere var: Mariane Nielsen Grønnegaard, Giertrud Pedersen, Jens Neergaard, Poul Laugesen og Anders Dolleriis, alle af Gersbøl.

Efter Maren Nielsen Holm's død blev Søren Christensen Bathum gift anden gang d. 21. september 1873 i Snedsted kirke med Maren Jensen Kaagaard, der er født d. 30. august 1851 i Gersbøl, som datter og teglbrænder Jens Jensen Kaagaard og hustru Mette Cathrine Jensdatter.

Søren Christensen Bathum døde d. 4. juli 1910 i Gersbøl.

Maren Nielsen Holm og Søren Christensen Bathum har børnene:

- A. Niels Holm Sørensen Bathum.
- B. Inger Thorsted Sørensen Bathum.
- C. Christen Sørensen Bathum.
- D. Inger Thorsted Sørensen Bathum.
- E. Margrete Sørensen Bathum.
- F. Maren Sørensen Bathum.

II. A. Niels Holm Sørensen Bathum

er født d. 7. december 1859 i Gersbøl, som søn af Søren Christensen Bathum og hustru Maren Nielsen Holm. Niels Holm Sørensen blev døbt i hjemmet d. 10. december og blev fremstillet i kirken d. 30. december 1859. Faddere var: Aftægtsmand Niels Holm Poulsens kone Inger Jensdatter, ungkarl Jens Thorsted Nielsen, gaardmand Anders Jacob Christensen, husmand Poul Laugesen, alle i Gersbøl, samt ungkarl

Christen Christensen paa Todbøl.

Niels Holm Sørensen er rejst til Amerika, hvor han har giftet sig.
Han har to børn.

II. B. Inger Thorsted Sørensen Bathum

er født d. 9. november 1861 i Gersbøl, som datter af Søren Christensen Bathum og hustru Maren Nielsen Holm.

Hun blev døbt i kirken d. 24. november 1861. Faddere var: Pigen Anne Holm Nielsen af Gersbøl, skrædderske Dorthe Pedersen i Beersted, skomager Anders Christensen, gaardmand Anders Jacob Christensen, og tømrer Jens Thorsted Nielsen, alle af Gersbøl.

Inger Thorsted Sørensen Bathum døde som lille i Gersbøl d. 26. maj 1862 og blev begravet d. 1. juni.

II. C. Christen Sørensen Bathum

er født d. 28. maj 1865 i Gersbøl, som søn af Søren Christensen Bathum og hustru Maren Nielsen Holm.

Christen Sørensen Bathum blev døbt i kirken d. 30. juni 1865. Faddere var: Gaardmand Anders Jacob Christensens kone Else Poulsen, husmand Jens Thorsted Niensens kone Hanne Pedersen, gaardmand Anders Jacob Christensen, skomager Anders Christensen og ungkarl Peder Holm Nielsen, alle af Gersbøl.

Christen Sørensen Bathum var husmand i Hundborg by og sogn, men er senere emigreret til Amerika.

Christen Sørensen Bathum blev d. 7. februar 1890 gift i Hillerslev kirke med

Ane Larsen

Forlovere var: Gaardmand Lars Nielsen i Kjelstrup og gaardmand Søren Christensen Bathum i Gersbøl.

Ane Larsen er født d. 26. juni 1862 i Kjelstrup, som datter af gaardmand Lars Nielsen og hustru Ane Michelsdatter.

Ane Larsen blev døbt i hjemmet d. 4. august og blev fremstillet i kirken d. 19. oktober 1862. Faddere var: Gaardmand Peder Christian Michelsens kone Dorthe Marie Michelsen af Sennels, Stephan Overgaards kone Bodil Michelsen af Kjelstrup, gaardmand Peder Michelsen af

Lille Hillerslev og gaardmand Peder Andersen Hundal i Kjelstrup.

Christen Sørensen Bathum og Ane Larsen har børnene:

- II. C. 1. Anna Sørensen Bathum, født d. 22. oktober 1893.
- II. C. 2. Maren Sørensen Bathum, født d. 22. oktober 1893.
- II. C. 3. Jensine Nicoline Bathum, født d. 5. maj 1899,
- II. C. 4. Søren Kristensen Bathum, født d. 7. september 1907.

(Alle er emigreret til Amerika og det har ikke været muligt at skaffe oplysninger om dem).

II. D. Inger Thorsted Sørensen Bathum

er født d. 9. maj 1867 i Gersbøl, som datter af gaardejer Søren Christensen Bathum og hustru Maren Nielsen Holm.

Inger Thorsted Sørensen Bathum blev døbt i kirken d. 21. maj 1867, og faddere var: Husmand og tømmærmand Jens Nielsen Thorsteds kone Johanne Pedersen af Gersbøl, pigen Dorthe Pedersen i Beersted, husmand Jens Bunk, ungkarl Poul Laugesen Andersen og Peter Holm Nielsen alle af Gersbøl.

Inger Thorsted Sørensen Bathum døde d. 30. juni 1920 i Hundborg.

Inger Thorsted Sørensen Bathum viedes d. 21. april 1896 i Snedsted kirke til

Jens Kristian Jensen

forlovere var: Gaardmand Søren Christensen Bathum af Gersbøl og husmand Jens Nicolaj Jensen af Beersted.

Jens Kristian Jensen er født d. 24. oktober 1846 i Gersbøl, Snedsted sogn som søn af husmand og teglbrænder Jens Jensen Kaagaard og hustru Mette Cathrine Jensdatter.

Jens Kristian Jensen blev døbt d. 26. december 1846 i kirken, og faddere var: Gaardmand Jens Christian Nørgaard og sammes kone Trine Jensdatter fra Næsgaard, teglbrænder Frits Westphals kone Ane Kirstine Hansdatter, gaardmændene Niels Holm Poulsen og Niels Jensen Bundgaard, alle af Gersbøl.

Jens Kristian Jensen var husmand i Snedsted. Han var gift første gang med Inger Kathrine Madsen, der døde d. 21. januar 1890.

Jens Kristian Jensen og Inger Thorsted Sørensen Bathum har børnene:

II. D. 1. Inger Kathrine Jensen, født d. 19. maj 1897 i Snedsted, konfirmeret d. 9. april 1911 samme sted. Bosat i Amerika.

II. D. 2. Maren Jensen, født d. 29. april 1899 i Snedsted. Bosat: Snedsted alderdomshjem.

II. E. Margrete Sørensen Bathum

er født d. 8. oktober 1869 i Gersbøl, som datter af gaardejer Søren Christensen Bathum og hustru Maren Nielsen Holm.

Margrete Sørensen Bathum blev døbt i hjemmet d. 21. oktober og blev fremstillet i kirken d. 25. decem-

ber 1869. Faddere var: Pigen Dorthe Pedersen af Beersted og Ellen Marie Christensdatter af Gersbøl, husmand Jens Thorsted Nielsen, Lars Nielsen Hørsted og gaardmand Niels Pedersen Grønnegaard, alle af Gersbøl.

Margrete Sørensen Bathum blev konfirmeret 1883 i Snedsted. Hun er gift med

Peter Nielsen.

Familien er emigreret til Amerika.



II. F. Maren Sørensen Bathum

er født d. 1. maj 1873 i Gersbøl, som datter af gaardejer Søren Christensen Bathum og hustru Maren Nielsen Holm.

Maren Sørensen Bathum blev døbt i kirken d. 18. maj 1873, og faddere var: Pigen Dusine Hove og Maren Kathrine Larsen, husmand Niels Christean Andersen, gaardmand Christian Nielsen Rytter og husmand Johannes Dolleriis, alle af Gersbøl.

Maren Sørensen Bathum døde d. 26. november 1933 i Villerslev.

Hun blev d. 11. december
1896 viet i Snedsted kirke
til

Niels Peter Pedersen

forlover var: Gaardejer
Søren Christensen Bathum
af Gersbøl og gaardejer
Lars Christian Pedersen af
Gjærup.



Niels Peter Pedersen er født d. 11. december 1870 i Gjærup,
Stagstrup sogn, som søn af gaardejer Lars Christian Pedersen og
hustru Ane Johanne Jensen.

Niels Peter Pedersen blev døbt i hjemmet d. 13. december 1870
og blev fremstillet i kirken d. 1. januar 1871. Faddere var: Ungkarl
Peder Christensen Bak i Gjærup, gaardmand Christen Jensen Terkel-
sen samme sted, husmand Christen Jensen Toftdal af Stagstrup, gaard-
mand Jens Mathias Mortensens hustru og Dorthe Poulsen samme sted.

Niels Peter Pedersen døde i december 1938 i Villerslev.

Niels Peter Pedersen og Maren Sørensen Bathum har børnene:

- II. F. 1. Lars Christian Pedersen
- II. F. 2. Søren Bathum Pedersen
- II. F. 3. Maren Holm Pedersen
- II. F. 4. Jens Kristian Pedersen
- II. F. 5. Karl Marius Pedersen
- II. F. 6. Johanne Pedersen
- II. F. 7. Marie Pedersen.

II. F. 1. Lars Christian Pedersen

er født d. 12. december 1897 i Tøttrup, Hørdum sogn, som søn af
gaardejer Niels Peter Pedersen og hustru Maren Sørensen Bathum.

Lars Christian Pedersen har gået i skole i Koldby. Efter endt
skolegang var han hjemme i ca. 1 år og kom derefter ud at tjene ved
landbruget forskellige steder i Thy. I 1932 købte han en landejendom
i Gjærup og drev denne i 3 ½ aar. Derefter havde han forskellige
ejendomme i Thy, indtil han i 1942 købte den 100 tdr. land store Gund-

gaard i Villerslev. Denne gaard driver han stadig.

Lars Christian Pedersen blev d. 12. april 1932 gift i Hørdum med

Christine Jensen

der er født d. 2. august 1899 i Skyum, som datter af gaardejer Jens Jensen og hustru Andersine Thomsen.

Christine Jensen har gaaet i skole i Skyum, og var herefter hjemme hos forældrene til sit giftermaal med Lars Christian Pedersen

Adr. "Gundgaard", Villerslev pr. Hassing Thy.

I ægteskabet er der sønnen:

a. Niels Peter Pedersen.

II. F. 1. a. Niels Peter Pedersen

er født d. 27. juli 1939 i Sønderhå, Sønderhå sogn, som søn af gaardejer Lars Christian Pedersen og hustru Christine Jensen.

Niels Peter Pedersen har gaaet i skole i Villerslev og var efter sin skolegang hjemme hos forældrene til sit 16. aar. En kort tid var han nu hos sin farbroder i Beersted, men kom saa atter hjem. Han er landbrugsmedhjælper og var i 1955-56 paa Thylands ungdomsskole og i 1960-61 paa Malling landbrugsskole.

Adr. "Gundgaard", Villerslev pr. Hassing, Thy.

II. F. 2. Søren Bathum Pedersen

er født d. 14. marts 1899 i Skyum, Hørdum sogn, som søn af gaardejer Niels Peter Pedersen og hustru Maren Sørensen Bathum.

Søren Bathum Pedersen har gaaet i Koldby skole. I 1934 købte han en landejendom i Haring-Stagstrup kommune. Denne solgte han i 1957 og flyttede da til Sundby, hvor han siden har boet som rentier.

Adr. Sundby pr. Thy.

Søren Bathum Pedersen blev d. 30. maj 1935 gift i Skyum med

Karen Amalie Uhrbrand

der er født d. 21. januar 1899 i Skyum, som datter af landmand Kristian Uhrbrand og hustru Ane Marie Harbo Pedersen.

Karen Amalie Uhrbrand har gået i Skyum skole og var som ung pige husassistent.

Søren Bathum Pedersen og Karen Amalie Uhrbrand har en adoptiv-
søn:

a. Preben Bathum Pedersen.

II. F. 2. a. Preben Bathum Pedersen

er født d. 5. december 1939 i København.

Preben Bathum Pedersen er mekaniker.

Adr. Sundby, Thy pr. Snedsted.

II. F. 3. Maren Holm Pedersen

er født d. 9. maj 1901 i Tøttrup, Hørdum sogn, som datter af gaard-
ejer Niels Peter Pedersen og hustru Maren Sørensen Bathum.

Maren Holm Pedersen har gået i Koldby skole. Herefter var hun
hjemme hos forældrene og virkede efter sin moders død som hushol-
der i hjemmet. Da hendes broder Karl Marius Pedersen overtog gaar-
den efter faderens død, virkede hun som husholder for denne og flytte-
de med ham, da han købte hus i Hurup, de er nu bosat i Hørdum.

Adr. Hørdum.

II. F. 4. Jens Kristian Pedersen

er født d. 29. september 1906 i Tøttrup, Hørdum sogn, som søn af
gaardejer Niels Peter Pedersen og hustru Maren Sørensen Bathum.

Jens Kristian Pedersen har gaaet i skole i Koldby og i Villerslev.
Efter endt skolegang var han et par aar hjemme, hvorefter han som
16-årig kom i bagerlære. Senere virkede han i 3½ aar som bagersvend
i Thy. Derefter kom han tilbage til landbruget og havde arbejde forskel-
lige steder bl. a. i Salling og paa Sjælland. I 1938 købte han "Krogsgaard"
i Sennels og drev denne til 1942. Nytåret 1943 købte han "Højbjerggaard"
i Beersted, som han stadig driver.

Jens Kristian Pedersen er i tilsynsrådet for Snedsted Sparekasse,
og har i 12 aar været medlem af skolekommissionen.

Adr. "Højbjerggaard", Beersted pr. Snedsted.

Jens Kristian Pedersen blev d. 21. oktober 1938 viet i Villerslev
til

Anne Marie Søgaard

der er født d. 20. april 1910 i Gudnæs, Villerslev sogn, som datter af gaardejer Kristian Jacobsen Søgaard og hustru Else Kristine.

Anne Marie Søgaard har gaaet i skole i Villerslev,. Efter i kort tid at have været i hjemmet kom hun ud at tjene som husassistent og husbestyrerinde forskellige steder i Thy indtil sit giftermaal.

I ægteskabet er der børnene:

- a. Eva Søgaard Pedersen
- b. Tove Kristine Pedersen
- c. Aase Grethe Bathum Pedersen
- d. Niels Peter Pedersen.

II. F. 4. a. Eva Søgaard Pedersen

er født d. 6. september 1939 i Sennels, Sennels sogn, som datter af gaardejer Jens Kristian Pedersen og hustru Anne Marie Søgaard.

Eva Søgaard Pedersen har gaaet i skole i Gelsted. Herefter var hun hjemme indtil 1955, da hun kom paa Thylands ungdomsskole i Hundberg. Siden da har hun været henholdsvis hjemme og på De gamles Hjem i Sundby, og de sidste par aar har hun været servitrice ved Vildsund strand. I 1960 var hun paa Rye højskole.

Adr. "Højbjerggaard", Beersted pr. Snedsted.

II. F. 4. b. Tove Kristine Pedersen

er født d. 18. marts 1944 i Snedsted, som datter af gaardejer Jens Kristian Pedersen og hustru Anne Marie Søgaard.

Tove Kristine Pedersen er bankelev.

Adr. "Højbjerggaard", Beersted pr. Snedsted.

II. F. 4. c. Aase Grethe Bathum Pedersen

er født d. 25. januar 1946 i Snedsted, som datter af gaardejer Jens Kristian Pedersen og hustru Anne Marie Søgaard.

Aase Grethe Bathum Pedersen er telefonistinde.

Adr. Centralen, Sundby Thy.

II. F. 4. d. Niels Peter Pedersen

er født d. 16. november 1947 i Snedsted, som søn af gaardejer Jens

Kristian Pedersen og hustru Anne Marie Søgaaard.
Niels Peter Pedersen er landbrugsmedhjælper.
"Adr. "Højbjerggaard", Beersted pr. Snedsted.

II. F. 5. Karl Marius Pedersen

er født d. 28. april 1908 i Tøttrup, Hørdum sogn, som søn af gaardejer Niels Peter Pedersen og hustru Maren Sørensen Bathum.

Karl Marius Pedersen har gået i skole i Villerslev. Derefter var han hjemme hos forældrene indtil 1928, da han vinteren 1928-29 var paa Ry højskole. Herefter havde han i ½ aar plads ved landbruget samme sted. Derefter kom han atter hjem og virkede her til november 1932, da han flyttede til Skyum og virkede som bestyrer her indtil november 1939. Efter faderens død overtog han gaarden og drev denne indtil august 1961, da han købte hus i Hurup, er nu bosat i Hørdum.

Adr. Hørdum.

II. F. 6. Johanne Pedersen

er født d. 29. november 1904 i Tøttrup, Hørdum sogn, som datter af gaardejer Niels Peter Pedersen og hustru Maren Sørensen Bathum.

Johanne Pedersen er bestyrerinde.

Adr. Bøvlingbjerg alderdomshjem, Bøvlingbjerg.

II. F. 7. Marie Pedersen

er født d. 19. januar 1911 i Tøttrup, Hørdum sogn, som datter af gaardejer Niels Peter Pedersen og hustru Maren Sørensen Bathum.

Marie Pedersen blev døbt i Hørdum kirke d. 19. februar 1911 og konfirmeret i Villerslev kirke d. 19. april 1925 af pastor Barnhøj Hassing, hos hvem hun som 16-årig blev husassistent, her var hun i 3½ aar, derefter havde hun et ophold paa Haslev husholdningsskole. Efter moderens død i 1933 rejste Marie Pedersen til København.

Virker nu som stuepige paa K. F. U. K., hvor hun har virket de sidste 12 aar.

Adr. K. F. U. K., Store Kannikkestræde 19, København K.

III. Poul Holm Nielsen

er født d. 8. maj 1842 i Gersbøl, Snedsted sogn, som søn af Niels Holm Poulsen og hustru Inger Jensdatter Thorsted.

Poul Holm Nielsen blev døbt i kirken d. 22. maj 1842, og faddere var: Pigen Inger Marie Christensdatter, pigen Helvig Jensdatter, husmand Christen Simonsen, husmand og ungarl Jens Jensen Thorsted og ungarl Jens Jensen Kaagaard, alle af Gersbøl.

Poul Holm Nielsen rejste i 1869 til Thisted.

Han er død efter 1871.

IV. Anne Nielsen Holm

er født d. 12. januar 1845 i Gersbøl, Snedsted sogn, som datter af Niesl Holm Poulsen og hustru Inger Jensdatter Thorsted.

Anne Nielsen Holm blev døbt i kirken d. 16. maj 1845, og faddere var: Husmand Jens Jensen Thorsteds kone Mette Andersdatter af Skjoldborg, teglbrænder Jens Jensen Kaagaard og sønnens kone Trine Jensdatter, smeden Jens Simonsen og ungarl Peder Jensen Kaagaard, alle af Gersbøl.

Anne Nielsen Holm døde efter 1915, antagelig i Hundborg.

Anne Nielsen Holm blev d. 27. oktober 1863 viet i Snedsted kirke til

Anders Larsen

der var ungarl i Hundborg. Forlovere var: Lars Salomon Ovesen af Hundborg og Søren Bathum af Gersbøl.

Anders Larsen er født d. 24. november 1835 i Hundborg by og sogn, som søn af gaardmand Lars Salomon Ovesen og hustru Ingeborg Jensdatter.

Anders Larsen blev døbt i hjemmet d. 29. november og blev fremstillet i kirken d. 20. december 1835, og faddere var: Maren Salomons-



datter, Ane Marie Thøgersdatter, Christen Christensen Svendsen, Hans Jepsen og Ludvig Svendsen.

Anders Larsen var husmand i Hundborg.

Anders Larsen og Anne Nielsen Holm har børnene:

- A. Ingeborg Larsen
- B. Inger Larsen
- C. Lars Larsen
- D. Mette Cathrine Larsen
- E. Niels Hom Larsen
- F. Salomon Ovesen Larsen
- G. Jens Stensgaard Larsen
- H. Inger Larsen
- J. Maren Holm Larsen
- K. Nielsine Larsen.

IV. A. Ingeborg Larsen

er født d. 22. februar 1864 i Hundborg, Hundborg sogn, som datter af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Ingeborg Larsen blev døbt i hjemmet d. 4. marts og blev fremstillet i kirken d. 17. april 1864. Faddere var: husmand Jens Balle Larsens hustru Margrete Christensen af Hundborg, husmand Jens Thørsteds hustru Johanne Pedersen af Gersbøl, forpagter Salomon Pedersen ad Hundborg, samt ungarlene Poul Holm Nielsen og Peder Nielsen af Gersbøl.

Ingeborg Larsen blev d. 15. maj 1891 gift i Hundborg med

Jens Andersen

der var husmand og tømrer i Torsted, Torsted sogn, Forlovere var: Husmændene Anders Larsen og Anders Andersen (Kjær) begge af Hundborg.

Jens Andersen er født d. 26. april 1865 i Hundborg, som søn af



husmand Anders Andersen (Kjær) og hustru Maren Kristine Christensen.

Han blev døbt d. 5. juni 1865 i kirken, og faddere var: Christen Søes datter Karen Marie Christensen, Peder Christian Nielsens datter Mariane Pedersen, gaardmændene Christen Kobberø, Jens Møller og Anders Søndergaard, alle af Hundborg.

Jens Andersen og Ingeborg Larsen har børnene:

1. Anders Christian Andersen
2. Alfred Andersen.

IV. A. 1. Anders Christian Andersen

er født d. 17. november 1895 i Torsted, Torsted sogn, som søn af husmand og tømrer Jens Andersen og hustru Ingeborg Larsen.

Anders Christian Andersen har gået i skole i Torsted og er senere udgået fra Thisted realskole i 1912 med realeksamen. I 1913 kom han paa Den Danske Realskoles Seminarium i København og demitterede herfra i 1916. Derefter læste han til studentereksamen paa Døckers kursus i København. I 1917 fik han stilling ved Hammel private Realskole og virkede her til 1921. Herfra kom han til realskolen i Aarup, hvor han var fra 1921-26, og siden 1926 har han været ansat ved Stubbekøbing kommunale skole, fra 1952 som viceskoleinspektør.

Anders Christian Andersen har været lærer ved handelskolen i Stubbekøbing fra 1935, og siden 1951 virket som forstander for sammme. Han er medlem af menighedsraadet og er kirkeværge. Han har været medlem af byrådet 1 periode og har ligeledes fra ca. 1930-52 været forstander for teknisk skole.

Anders Christian Andersen underviser udelukkende i regning og matematik og har af Undervisningsministeriet siden 1939 været beskikket som censor i matematik ved realeksamen.

Adr. Alslevvej 36, Stubbekøbing.

Anders Christian Andersen blev d. 13. oktober 1929 viet i Egense til

Edel Marie Hansen

der er født d. 1. april 1899 i Egense, som datter af gaardejer Hans Hansen og hustru Karoline Jensen.

Edel Marie Hansen har gået i skole i Egense. Herefter lærte hun at sy i Svendborg, og virkede senere som direktrice forskellige steder indtil sit giftermål, bl. a. i Jylland og på Langeland, i Ringe og Ringsted.

Edel Marie Hansen er domsmand ved Nykøbing F. 's retskreds.

I ægteskabet er der børnene:

a. Svend Mogens Andersen

b. Lisbeth Andersen.

IV. A. 1. a. Svend Mogens Andersen

er født d. 13. juli 1932 som søn af lærer Anders Christian Andersen og hustru Edel Marie Hansen.

Svend Mogens Andersen har gået i skole i Stubbekøbing og har taget realeksamen. Herefter har han i tre år været elev i Nordfalsters Bank i Stubbekøbing. I 1951 kom han på Vordingborg Seminarium og demiterede herfra i 1956. Siden har han virket som lærer, dels i Nykøbing F. i 2 år, og siden ved Tingsted centralskole. Svend Mogens Andersen er i 1962 på tunghøre- og talepædagogisk kursus på Københavns lærerhøjskole.

Adr. Tingsted Centralskole, Tingsted.

Svend Mogens Andersen blev d. 8. november 1958 gift i Rødby med

Ulla Mathiesen

der er født d. 1. maj 1935 i Rødby, som datter af regnskabsfører Svend Aage Mathiesen og hustru Erna.

Ulla Mathiesen har gået i skole i Rødby, og er siden uddannet som sygeplejerske ved Nykøbing F. centralsygehus. Hun har virket som sygeplejerske indtil 1. marts 1962.

Svend Mogens Andersen og Ulla Mathiesen har en datter, der er født d. 20. juli 1962.

IV. A. 1. b. Lisbeth Andersen

er født d. 6. maj 1935 i Nyborg, som datter af lærer Anders Christian Andersen og hustru Edel Marie Hansen.

Lisbeth Andersen er udlært boghandlermedhjælper.

Hun blev d. 31. oktober 1954 gift i Stubbekøbing med

Christian Guldberg Haar

der er født d. 9. februar 1928 i Nakskov, som søn af cigarhandler Thorvald Haar og hustru Margrethe Sørensen.

Christian Guldberg Haar er cigarhandler.

Adr. Rødbyvej 129, Nakskov.

I ægteskabet er der børnene:

IV. A. 1. b. 1) Anders Lars Christian Haar, født d. 30. marts 1955 i Nakskov.

IV. A. 1. b. 2) Ole Guldberg Haar, født d. 25. april 1959 i Nakskov.

IV. A. 2. Alfred Andersen

er født d. 19. april 1903 i Torsted, Torsted sogn, som søn af husmand og tømrer Jens Andersen og hustru Ingeborg Larsen.

Alfred Andersen har gået i skole i Thisted. Efter endt skolegang kom han d. 6. september 1919 til D. S. B. som trafikelev i Sjørring. Siden har han arbejdet ved D. S. B., og har fra 1948 virket som overtrafikassistent i Struer. Han blev i 1924 indkaldt til militærtjeneste ved infanteriet i Viborg og blev hjemsendt d. 8. maj 1925 som secondløjtnant.

Adr. Jyllandsgade 6, Struer.

Alfred Andersen blev d. 24. juni 1928 viet i Odby til

Helga Ketty Hansen

der er født d. 8. marts 1906 i Sahl, Sahl sogn, som datter af fisker Mads Emanuel Hansen og hustru Maren Hauballe Knudsen.

Helga Ketty Hansen har gået i skole i Oddesund. Herefter kom hun ud at tjene som husassistent forskellige steder paa Struer egnen indtil sit giftermål.

Alfred Andersen og Helga Ketty Hansen har børnene:

a. Aase Kirsten Andersen

b. Jørgen Andersen.

IV. A. 2. a. Aase Kirsten Andersen

er født d. 3. februar 1932 i Oddesund, Odby sogn, som datter af overtrafikassistent Alfred Andersen og hustru Helga Ketty Hansen.

Aase Kirsten Andersen blev d. 12. februar 1955 viet i Struer til

Leo Madsen

der er født d. 1. oktober 1931 i Veggørslev, Veggørslev sogn, som søn af husmand Niels Christian Stokholm Madsen og hustru Birthe Marie Bech.

Leo Madsen er trafikassistent.

Adr. Johs. Buchholtz vej 5, Struer.

Leo Madsen og Aase Kirsten Andersen har børnene:

IV. A. 2. a. 1) Arne Bech Madsen, født d. 10. maj 1957 i Vemb.

IV. A. 2. a. 2) Søren Bech Madsen, født d. 26. oktober 1960 i Struer.

IV. A. 2. b. Jørgen Andersen

er født d. 22. november 1937 i Struer, som søn af overtrafikassistent Alfred Andersen og hustru Helga Ketty Hansen.

Jørgen Andersen har gået i skole i Struer. Herefter kom han i lære som maskinarbejder i Struer, og har siden virket som saadan, afbrudt af sin militærtid ved livgarden.

Adr. Thorsvej 34, Holstebro.

Jørgen Andersen blev d. 12. august 1961 viet i Maabjerg kirke til

Kirsten Marie Holm

der er født d. 13. marts 1939 i København, som datter af finmekaniker Ernardt Valdemar Thomsen Holm og hustru Rigmor Sofie Jensen.

Kirsten Marie Holm har gået i skole i Holstebro, og kom herefter ud at tjene som husassistent forskellige steder. I 1957 rejste hun til Stockholm og fik stilling som vognvasker på Fiat-fabrikernes samlefabrik. Senere blev hun overflyttet til kantinen som kassererske. I 1959 fik hun så stilling på Færchs tobaksfabriker i Holstebro som kassererske.

IV. B. Inger Larsen

er født d. 18. oktober 1865 i Hundborg, som datter af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Inger Larsen blev døbt d. 12. november 1865 i kirken, og faddere var: Husmand Jens Thorsteds kone Johanne Pedersen af Gersbøl, indsidders Mads Christian Jensens kone Mariane Christensen, gårdmand Anders Søndergaard og husmændene Christoffer Steensgaard og Jens

Rysgaard, alle af Hundborg.

Inger Larsen døde d. 27. november 1874 i Hundborg, 9 år gammel.

IV. C. Lars Larsen

er født d. 25. februar 1867 i Hundborg, som søn af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Lars Larsen blev døbt i kirken d. 3. marts 1867, og faddere var: Christoffer Steensgaards hustru Kirstine Christensen, gårdmand Anders Søndergaards hustru Ane Nielsen, husmand Jens Rysgaard og indsidder Mads Christian Jensen, alle af Hundborg, samt ungarl Poul Jensen Kaagaard af Snedsted.

Lars Larsen blev konfirmæret 1881 i Hundborg.

Lars Larsen blev gift, og hans hustru hed Margrete. De har tre børn og er emigreret til Amerika.

IV. D. Mette Cathrine Larsen

er født d. 24. juni 1869 i Hundborg, som datter af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Mette Cathrine Larsen blev døbt d. 10. august i kirken, og faddere var: Pigen Mette Marie Jensen af Gersbøl, Anders Christian Ramsgaards hustru Mariane Pedersen, gårdmand Jens Balle Larsen, husmand Jens Christensen Rysgaard og Christoffer Steensgaard, alle af Hundborg.

Mette Cathrine Larsen blev d. 17. maj 1892 gift i Hundborg med

Martin Andersen

der er født d. 19. april 1864 i Aarup, Snedsted sogn, som søn af husmand Anders Christian Andersen og hustru Else Marie Christensen.

Martin Andersen blev døbt i kirken d. 29. maj 1864, og faddere var: gårdmand Anders Søndergaards kone Ane Nielsdatter og husmand Anders Andersens kone Maren Kirstine Christensen af Hundborg, husmand Niels Poulsen, Peiter Andersen og Jens Christian Knudsen af Aarup.

Martin Andersen tjente som ung på Ulstrup og blev senere husmand i Hundborg.

Martin Andersen og Mette Cathrine Larsen har børnene:

1. Anders Andersen
2. Nicolaj Andersen.

IV. D. 1. Anders Andersen

er født d. 28. september 1893 i Hundborg, som søn af husmand Martin Andersen og hustru Mette Cathrine Larsen.

Anders Andersen har gået i skole i Hundborg. Herefter kom han ud at tjene forskellige steder på egnen ved landbruget, men da han havde stor interesse for arbejde med cykler, reparerede han sådanne i sin fritid. I 1922 købte han hus i Snedsted og byggede sammen med sin broder cykelværksted i gården. Dette drev han til sin død i 1941.

Anders Andersen døde d. 30. juni 1941 i Snedsted.

Anders Andersen blev gift i Snedsted med

Maren Kirstine Hyldahl

der er født d. 5. maj 1900 i Nørhå, som datter af gårdejer Kristoffer Hyldahl og hustru Kirsten Marie Christensen.

Maren Kirstine Hyldahl har gået i skole i Nørhå. Herefter kom hun fra sit 13. år ud at tjene som husassistent forskellige steder i Thy indtil sit giftermål. I foråret 1942 startede hun efter mandens død, trods de vanskelige forhold under krigen, en trikotageforretning, som hun stadig driver.

Adr. Vestergade 52, Snedsted.

Anders Andersen og Maren Kirstine Hyldahl har børnene:

- a. Esther Hyldahl Andersen.
- b. Erik Hyldahl Andersen.

V. D. 1. a. Esther Hyldahl Andersen

er født d. 6. juli 1930 i Snedsted, som datter af cykelmekaniker Anders Andersen og hustru Maren Kirstine Hyldahl.

Esther Hyldahl Andersen er gift med

Jens Kristian Uhrbrand

der er portør.

Adr. Fredensgade 9, Struer.

IV. D. 1. b. Erik Hyldahl Andersen

er født d. 16. juni 1938 i Snedsted, som søn af cykelmekaniker Anders Andersen og hustru Maren Kirstine Hyldahl.

Erik Hyldahl Andersen har gået i skole i Snedsted. Herefter var han arbejdsdreng på trykkeriet i Snedsted. D. 11. september 1953 kom han i lære som typograf på Thisted amts avis i Thisted, hvor han var til han d. 1. marts 1958 blev indkaldt til flyvevåbnet. I oktober 1959 begyndte han som typograf i Videbæk, hvor han stadig er.

Adr. Hulkesvej 5, Videbæk.

IV. D. 2. Nicolaj Andersen

er født d. 10. juli 1898 i Hundborg, som søn af husmand Martin Andersen og hustru Mette Cathrine Larsen.

Nicolaj Andersen bor i Hundborg.

IV. E. Niels Holm Larsen

er født d. 27. marts 1872 i Hundborg, som søn af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Niels Holm Larsen blev døbt i kirken d. 28. april 1872, faddere var: Husmand Anders Christian Ramsgaards kone Mariane Pedersen, husmand Christoffer Steensgaards kone Kirsten Christensen, gaardmand Jens Balle Larsen, husmand Jens Christensen Rysgaard og husmand Peder Nielsen Kjærgaard, alle af Hundborg.

Niels Holm Larsen døde d. 24. januar 1882 i Hundborg og blev begravet samme sted d. 31. januar 1882, 10 år gammel.

IV. F. Salomon Ovesen Larsen

er født d. 15. juni 1874 i Hundborg, som søn af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Salomon Ovesen Larsen blev døbt d. 2. august 1874 i kirken og faddere var: Ingeborg, Jens Balle Larsens datter i Hundborg, Christine Christoffersen, Christoffer Steensgaards datter i Hundborg, husmændene Jens Christensen Rysgaard og Peder Kjærgaard, begge af Hundborg, samt ungkarl Peder Nielsen Holm i Snedsted.

Salomon Ovesen Larsen bosatte sig i Helsingør. Han var lokomotivfører.

Salomon Ovesen Larsen døde d. 20. august 1946 i Helsingør.

Salomon Ovesen Larsen var gift første gang med

Marie Holm.

Hans kone af andet ægteskab hedder

Karen.

Karen Larsen bor Tordenskjoldsgade 23, Helsingør.

IV.G. Jens Stensgaard Larsen

er født d. 28. marts 1876 i Hundborg, som søn af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Jens Stensgaard Larsen blev døbt d. 13. april 1876 i kirken, og faddere var: Pigen Kristine Kristoffersen og pigen Ingeborg Larsen, begge af Hundborg, gårdmand Mads Jensen Agerholm, husmand Jens Kristensen Rysgaard og husmand Anders Kristian Ramsgaard, alle af Hundborg.

Jens Stensgaard Larsen var højskolelærer. Bosat i Galtrup, Tødsø.

Jens Stensgaard Larsen blev d. 13. august 1912 viet i Kallerup til

Ane Jensen

forlovere var: Partikulier Christen Jensen (Skriver) af Kallerup og husejer Anders Larsen af Hundborg.

Ane Jensen er født d. 6. marts 1886 i Kallerup, som datter af gaardejer Christen Jensen (Skriver) og hustru Else Jensen.

Ane Jensen blev døbt d. 11. april 1886 i kirken, og faddere var: Pigen Ane Kristensen af Kallerup, pigen Kirsten Poulsen i Skjoldborg, gaardmand Klemmen Kristensen, gaardmand Svend Christensen og husmand Lars Støvring, alle af Kallerup.

Jens Stensgaard Larsen og Ane Jensen har børnene:

1. Else Kristine Stensgaard Larsen



2. Dagmar Stensgaard Larsen

3. Arne Stensgaard Larsen.

IV. G. 1. Else Kristine Stensgaard Larsen

er født d. 5. juli 1916 i Galtrup, som datter af højskolelærer Jens Stensgaard og hustru Ane Jensen.

Else Kristine Stensgaard Larsen har gået i skole i Galtrup. Efter endt skolegang kom hun ud at tjene, en kort tid på Mors, senere i Thy, på Kolding-egnen og på Sjælland. Senere har hun været hjemme hos faderen i ca. 10 aar efter moderens død.

Else Kristine Stensgaard Larsen har været på Galtrup efterskole i sommeren 1931 og på Vallekilde højskole i 1936.

Else Kristine Stensgaard Larsen blev d. 12. september 1952 viet i Ø. Jølby til

Karsten Povlsen

der er født d. 24. september 1909 i Skallerup, som søn af gaardejer Povl Hansen Povlsen og hustru Maren Søndergaard.

Karsten Povlsen har gået i skole i Solbjerg friskole. Herefter kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder på Mors, Sønderjylland og Sjælland. I november 1946 købte han en 7 tdr. land stor ejendom i Erslev, Mors, hvortil han siden har tilkøbt ca. 4 tdr. land.

Karsten Povlsen var i 1930-31 på Rødding højskole.

Adr. Erslev pr. Erslev.

Karsten Povlsen og Else Kristine Stensgaard Larsen har børnene:

IV. G. 1. a. Ole Stensgaard Povlsen, født d. 22. maj 1953 i Erslev.

IV. G. 1. b. Jens Stensgaard Povlsen, født d. 17. juni 1955 i Erslev.

IV. G. 2. Dagmar Stensgaard Larsen

er født d. 22. juni 1919 i Galtrup, som datter af højskolelærer Jens Stensgaard Larsen og hustru Ane Jensen.

Dagmar Stensgaard Larsen har gået i skole i Galtrup og i Ø. Jølby friskole. Herefter kom hun ud at tjene som husassistent forskellige steder på Mors samt i Kolding, indtil sit giftermål.

Dagmar Stensgaard Larsen har været på Galtrup efterskole i sommeren 1934, og på Vallekilde højskole i 1939.

Dagmar Stensgaard Larsen blev d. 27. november 1942 viet i Ø.
Jølby til

Johannes Poulsen Nørgaard

der er født d. 9. marts 1914 i Solbjerg, som søn af gaardejer Mads Poulsen Nørgaard og hustru Kristine Sørensen.

Johannes Poulsen Nørgaard har gået i skole i Solbjerg. Herefter kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder på Mors, Fyn og i Thy. Siden 1942 har han været bestyrer på tyrestationen i Tødsø.

Adr. Tyrestationen, Tødsø pr. Nykøbing M.

Johannes Poulsen Nørgaard og Dagmar Stensgaard Larsen har børnene:

IV.G. 2. a. Jens Poulsen Nørgaard, født d. 13. februar 1945 i Nykøbing M.

IV.G. 2. b. Bodil Poulsen Nørgaard, født d. 13. april 1947 i Nykøbing M.

IV.G. 2. c. Inger Poulsen Nørgaard, født d. 13. april 1947 i Nykøbing M.

IV.G. 3. Arne Stensgaard Larsen

er født d. 19. marts 1925 i Galtrup, som søn af højskolelærer Jens Stensgaard Larsen og hustru Ane Jensen.

Arne Stensgaard Larsen har gået i skole i Ø. Jølby friskole. Efter endt skolegang kom han ud at tjene forskellige steder på Mors og 2 år på Horsens-egnen. I 1958 begyndte han som radiomekaniker og reparatør, og i 1960 startede han et udsalg med chocolate, is og deslige. I vinteren 1941-42 var han på Galtrup efterskole, i vinteren 1950-51 på Rye højskole.

Arne Stensgaard Larsen er opkræver for Morsø elektricitetsværk, et job som faderen også havde.

Adr. Galtrup pr. Erslev.

Arne Stensgaard Larsen blev d. 2. august 1958 gift i Frøslev med

Ruth Lønborg Vestergaard Hansen

der er født d. 22. marts 1928 i Frøslev, som datter af boelsmand Hans Vestergaard Hansen og hustru Ane Bak Lønborg.

Ruth Lønborg Vestergaard Hansen har gået i skole i Frøslev. Herefter var hun hjemme til sit 15. aar, da hun kom på Galtrup efterskole. Siden havde hun forskellige pladser på Mors indtil sit giftermål.

IV.H. Inger Larsen

er født d. 7. november 1878 i Hundborg, som datter af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Inger Larsen blev døbt i hjemmet d. 27. november og blev fremstillet i kirken d. 23. december 1878. Faddere var: husmand Peder Holms kone og husmand Jens Thorsteds kone, begge af Gersbøl, gaardmand Jens Balle Larsen, husmændene Jens Christensen Rysgaard og Christen Stensgaard, alle af Hundborg.

Inger Larsen blev viet d. 23. maj 1904 i Hundborg til

Thomas Nielsen Møller

forlovere var: husmand Anders Thomsen Møller og husmand Anders Larsen af Hundborg.

Thomas Nielsen Møller er født d. 14. februar 1875 i Jannerup by og sogn, som søn af husmand Anders Thomsen Møller og hustru Else Marie Pedersen.

Thomas Nielsen Møller blev døbt i hjemmet d. 1. marts og blev fremstillet i kirken d. 11. april 1875. Faddere var: Smed Lars Hansen og sammes kone Else Thomsen af Snedstrup, gaardmand Jesper Andersens enke Anne Salomonsen, gaardmand Peder Østergaard og husmand Ville Salomonsen, alle af Jannerup.

Thomas Nielsen Møller var gaardmand i Kjallerup, Hvidbjerg sogn.

Thomas Nielsen Møller døde i Thisted.

Thomas Nielsen Møller og Inger Larsen har børnene:

1. Anders Thomsen Møller
2. Adolf Larsen Møller
3. Martin Sigfred Møller.



IV.H. 1. Anders Thomsen Møller

er født d. 2. oktober 1906 i Kjallerup, Hvidbjerg sogn, som søn af gaardmand Thomas Nielsen Møller og hustru Inger Larsen.

Anders Thomsen Møller har gået i skole i Istrup. Herefter var han hjemme til sit 17. aar, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget forskellige steder i Thy. I 1932 forpagtede han en gaard i Ørum og drev denne i 5 år til 1937, da han selv købte ejendom i Ørum. Denne driver han stadig.

Anders Thomsen Møller har været i sognerådet i 2 perioder. Han har siden 1938 været medlem af menighedsrådet, de sidste 12 år som formand. I vinteren 1927-28 var han på Haslev landbrugsskole.

Adr. Ørum pr. Bedsted.

Anders Thomsen Møller blev gift i Hvidbjerg d. 5. maj 1932 med

Anna Kristine Jensen

der er født d. 17. juli 1906 i Bedsted, Bedsted sogn, som datter af gaardejer Laust Klausen Jensen og hustru Sidsel Marie Pedersen.

Anna Kristine Jensen har gået i skole i Hvidbjerg. Herefter har hun været hjemme som husassistent. Tillige har hun haft forskellige pladser, bl. a. på Sjælland og på Missionshotellet i Hurup. Hun har været medlem af skolekommissionen.

Anders Thomsen Møller og Anna Kristine Jensen har børnene:

- a. Jørgen Jensen Møller
- b. Evan Jensen Møller
- c. Robert Jensen Møller.

IV.H.1.a. Jørgen Jensen Møller

er født d. 24. maj 1938 i Sjails, Hvidbjerg sogn, som søn af gaardejer Anders Thomsen Møller og hustru Anna Kristine Jensen.

Jørgen Jensen Møller er gårdejer.

"Adr. "Sandholdt", Svankjær pr. Bedsted.

Jørgen Jensen Møller blev d. 27. maj 1961 viet i Gettrup kirke til

Vera Sand Jensen

der er født d. 7. maj 1940 i Gettrup, som datter af gaardejer Jens Larsen Jensen og hustru Karen Marie Sand.

Jørgen Jensen Møller og Vera Sand Jensen har en datter, der er født d. 26. oktober 1962.

IV.H.1.b. Evan Jensen Møller

er født d. 9. april 1942 i Ørum, som søn af gaardejer Anders Thomsen Møller og hustru Anna Kristine Jensen.

Evan Jensen Møller har taget studentereksamen. Han går for tiden på Haslev seminarium.

Adr. p.t. Haslev seminarium.

IV.H.1.c. Robert Jensen Møller

er født d. 12. juni 1946 i Ørum, som søn af gaardejer Anders Thomsen Møller og hustru Anna Kristine Jensen.

Robert Jensen Møller er landbrugsmedhjælper.

Adr. Ørum pr. Bedsted.

IV.H.2. Adolf Larsen Møller

er født d. 18. februar 1910 i Hvidbjerg, som søn af gaardejer Thomas Nielsen Møller og hustru Inger Larsen.

Adolf Møller har gået i skole i Istrup pr. Bedsted, hvorefter han var hjemme hos faderen og hjalp til ved landbruget til sit 17. år. I 1927 kom han i gartnerlære i Snedsted. I de næste 5 år har han bl. a. også været i Herning og Bedsted. Han har i denne tid gået på aftenskole i Snedsted og Herning, og fra november 1932 til april 1933 har han været på havebrugshøjskolen "Vilvorde". Efter sin uddannelse har han haft forskellige stillinger, bl. a. som førstemand hos Theodor Nielsen, Bedsted. I 1941 købte han et gartneri i Koldby, som han drev til november 1947, da han købte gartneriet i Nykøbing. Dette drev han indtil 1. marts 1962, hvor han solgte det på grund af svigtende helbred.

Adolf Larsen Møller har hovedsagelig beskæftiget sig med blomstergartneri. Han har været formand for K. F. U. M. i Hørdum.

Adr. Tårup pr. Nykøbing M.

Adolf Larsen Møller blev d. 26. juli 1942 gift i Lodbjerg med

Stine Nielsen

der er født d. 26. juli 1917 i Lodbjerg, som datter af gaardejer Kresten Nielsen (Therjildsen) og hustru Grethe Kristine Kristensen.

Stine Nielsen har gået i skole i Lodbjerg. Herefter kom hun ud at

tjene som husassistent forskellige steder i Thy, indtil sit giftermål. Stine Nielsen har været i bestyrelsen for K. F. U. K. i Hørdum.

Adolf Larsen Møller og Stine Nielsen har børnene:

- III.H. 2. a. Kjeld Therkild Møller, født d. 7. juni 1945 i Koldby, Hørdum sogn.
- IV.H. 2. b. Rudolf Thomas Møller, født d. 9. september 1946 i Koldby, Hørdum sogn.
- IV.H. 2. c. Svend Larsen Møller, født d. 21. februar 1950 i Nykøbing M.
- IV.H. 2. d. Børge Nielsen Møller, født d. 31. januar 1952 i Nykøbing M.

IV.H. 3. Martin Sigfred Møller

er født d. 23. juni 1912 i Hvidbjerg, som søn af gaardejer Thomas Nielsen Møller og hustru Inger Larsen.

Martin Sigfred Møller har gået i skole i Istrup, hvorefter han tjente ved landbruget til sit 18. år. Herefter kom han i koloniallære i Bedsted og virkede derefter som kommis i Koldby og Øster Jølby. I 1937 købte han selvstændig forretning i Nykøbing M., og denne drev han i 5 år, indtil han blev ansat i Sparekassen på Kirketorvet i Nykøbing. Her var han i ca. 10 år. Fra 1952 til 1960 havde han forskellige stillinger i Nykøbing M. Siden 1960 har han været ansat på Morsø Folkeblad.

Martin Sigfred Møller har i en kort periode været i bestyrelsen for K. F. U. M.

Adr. Klingenbergsgade 5, Nykøbing Mors.

Martin Sigfred Møller blev gift d. 24. oktober 1937 i Mollerup med

Jenny Elisabeth Lundorff

der er født d. 19. juni 1911 i Nykøbing M., som datter af lærer Jens Andreasen Lundorff og hustru Sidsel Kathrine Haaning.

Jenny Elisabeth Lundorff har gået i skole i Nautrup, B Vejrum og Mollerup. Herefter var hun hjemme hos forældrene i ca. 3 år. Jenny Elisabeth Lundorff var i sommeren 1930 på Haslev højskole. Hun har bestået organisteksamen paa seminariet i Haslev, og virkede som organist i Mollerup kirke i 10 år indtil sit giftermål. I 1932 var hun på Haslev husholdningsskole.

Jenny Elisabeth Lundorff var i en periode formand for K. F. U. K.

i Frøslev - Møllerup.

Martin Sigfred Møller og Jenny Elisabeth Lundorff har børnene:

IV.H. 3. a. Mogens Lundorff Møller, født d. 18. maj 1942 i Nørre Nissum.

IV.H. 3. b. Torben Lundorff Møller, født d. 12. juni 1946 i Fredsø, Lødderup sogn.

IV. J. Maren Holm Larsen

er født d. 28. september 1881 i Hundborg, som datter af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Maren Holm Larsen blev døbt d. 23. oktober 1881 i kirken, og faddere var: Anders Larsens datter Ingeborg Larsen af Hundborg, Jens Balle Larsens datter Ane Marie Larsen, husmand Jens Christiaan Rysgaard af Hundborg, husmændene Anders Kri-



stian Ramsgaard og Kristoffer Stensgaard ligeledes af Hundborg.

Maren Holm Larsen har gået i skole i Hundborg. Herefter kom hun ud at tjene forskellige steder i Thy, indtil sit giftermål.

Adr. Skjoldborg pr. Sjørring.

Maren Holm Larsen blev gift d. 12. maj 1903 i Hundborg med

Christian Christensen

forlovere var: husmand Mads Christian Christensen af Hvidbjerg og husmand Anders Larsen af Hundborg.

Christian Christensen er født d. 25. januar 1880 i Istrup, Hvidbjerg sogn, som søn af husmand Mads Christian Christensen og hustru Maren Salomonsen.

Christian Christensen blev døbt d. 29. marts 1880 i kirken, og faddere var: pigerne Anne Marie Nielsen og Jогanne Pedersen, begge i Istrup, ungkarl Kristoffer Christensen i Nørrehå, samt husmændene Peder Christian Jensen og Niels Jensen, begge i Istrup.

Christian Christensen har gået i skole i Istrup. Herefter kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder i Thy. I 1909 bygge-

de han et statshusmandssted i Jannerup og havde dette til sin død i 1950. Han har været indkaldt til infanteriet i Viborg.

Christian Christensen døde d. 23. januar 1950 i Hundborg.

Christian Christensen og Maren Holm Larsen har børnene:

1. Anders Christian Christensen
2. Ane Marie Christensen.
3. Marius Christian Christensen
4. Niels Holm Christensen
5. Nielsine Christensen
6. Dorthea Marie Christensen
7. Ejnar Emil Christensen
8. Dagmar Cecilie Christensen
9. Jens Holm Christensen
10. Karen Margrethe Christensen
11. Anne Holm Christensen.

IV. J. 1. Anders Christian Christensen

er født d. 13. august 1903 i Tørby, Hundborg sogn, som søn af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Anders Christian Christensen har gået i skole Jannerup. Derefter kom han som 10-årig ud at tjene forskellige steder i Thy, samt på Fyn og Sjælland. Efter sit giftermål købte han i 1929 en landejendom i Villerup, og denne driver han stadig.

Adr. Villerup pr. Bedsted.

Anders Christian Christensen blev gift i Sønderhå d. 4. september 1927 med

Magda Carlsen

der er født d. 27. oktober 1903 i Sønderhå, som datter af boelsmand Christian Carlsen og hustru Else Jensen.

Magda Carlsen har gået i skole i Sønderhå. Herefter var hun hjemme hos forældrene til sit 16. år. Derefter kom hun ud at tjene som husassistent forskellige steder. Hun har bl. a. været 1½ år på Thisted sygehjem og 1½ år hos en købmand i Hørdum. Derefter var hun atter hjemme indtil sit giftermål.

Anders Christian Christensen og Magda Carlsen har børnene:

- a. Mary Christensen
- b. Else Kristine Christensen
- c. Elly Christensen.

V.J. 1. a. Mary Christensen

er født d. 25. september 1927 i Sønderhå, Sønderhå sogn, som datter af boelsmand Anders Christian Christensen og hustru Magda Carlsen.

Mary Christensen har gået i skole i Villerup. Herefter kom hun ud at tjene som husassistent forskellige steder i Thy til sit 19. år. Derefter flyttede hun til København og virkede her som husassistent i ca. 1½ år. I 1947 kom hun ind til restaurationsfaget, først som privatstuepige og senere som 2. jomfru på et missionshotel. Senere arbejdede hun på en fabrik på Amager indtil 1950, da hun sammen med sin mand startede en grøntforretning på Amger. Denne drives stadig.

Mary Christensen blev d. 22. marts 1961 gift i København med

Kjeld Verner Jørgensen

der er født d. 31. maj 1917 i København, som søn af smed Lars Johan Jørgensen og hustru Dagmar Albertine Nielsen.

Kjeld Verner Jørgensen har virket som specialarbejder forskellige steder i København indtil 1950, da grøntforretningen startedes.

Adr. Røde Mellemevej 119, København S.

V.J. 1. b. Else Kristine Christensen

er født d. 13. marts 1929 i Snedsted, som datter af boelsmand Anders Christian Christensen og hustru Magda Carlsen.

Else Kristine Christensen har gået i skole i Villerup. Herefter kom hun ud at tjene forskellige steder på egnen omkring Bedsted som husassistent. Derefter var hun 4 år i lære på et herreskrædderi i Bedsted, og arbejdede så som skrædder i Thisted. Senere har hun været på en fabrik i Hammerum indtil sit giftermål.

Else Kristine Christensen blev d. 22. juli 1954 viet i Vestervig til

Ivan Nygaard Nielsen

der er født d. 19. september 1930 i Gerlev, som søn af gaardejer Richardt Nielsen og hustru Kristine Kristensen.

Ivan Nygaard Nielsen har gået i skole i Blendstrup. I 2½ år herefter tjente han ved landbruget på egnen. Herefter kom han i koloniallære i Ø, Tørslev, og her var han i 4½ år, det sidste ½ år som kommis. Derfra kom han til Mariager i ½ år, hvorefter han blev indkaldt til C. F. i Thisted i 1951. Fra d. 1. april 1953 til d. 1. februar 1956 var han kommis i Gjellerup. I 1956 købte han da Brande Mølle, som han stadig driver med salg af foderstoffer og gødning.

Adr. Storegade 60, Brande.

Ivan Nygaard Nielsen og Else Kristine Christensen har børnene:

IV.J. 1. b. 1) Susanne Nygaard Nielsen, født d. 15. februar 1955 i Gjellerup.

IV.J. 1. b. 2) Gitte Nygaard Nielsen, født d. 25. april 1957 i Brande.

IV.J. 1. c. Elly Christensen

er født d. 24. august 1931 i Villerup, Vestervig sogn, som datter af boelsmand Anders Christian Christensen og hustru Magda Carlsen.

Elly Christensen har gået i skole i Vestervig centralskole. Herefter kom hun ud at tjene forskellige steder som husassistent bl. a. på De gamles Hjem i Vestervig. I 1956 kom hun i skrædderlære i Thisted i ca. 2 år, senere et andet sted i ½ år, men stoppede så på grund af sygdom. Derefter begyndte hun på Stefanshjemmet i Aarhus som plejerske, og kom i 1959 på sygeplejeskolen i Mårslet, og var færdig her i 1960. I september begyndte hun som elev på Thisted sygehus, og kom senere på Rigshospitalet, og var her i 2½ år, de sidste 1½ år som sygeplejerske. Derefter virkede hun i 2½ år på Rigshospitalet i Oslo og har siden været afløser på Herning sygehus.

Elly Christensen blev gift i Uhre d. 6. december 1959 med

Niels Oddershede

der er født d. 3. juli 1929 i Vester Vandet, som søn af tømremester Kristian Jensen og hustru Marie.

Niels Oddershede har gået i skole i Vester Vandet. Herefter kom han i lære i Koldby brugsforening og virkede senere som kommis forskellige steder bl. a. i København. Efter 2. verdenskrig var han 2 år menig soldat i den engelske hær, og havde derefter i 2 år arbejde i en forretning i Kristianssand. Derefter havde han stillinger som kontorist dels i Sundby, Thy og i Nykøbing M. I øjeblikket virker han som revi-

sor assistent og læser til statsautoriseret revisor. Han har været i sit sidste firma i 8 år.

Adr. Brorsonsvej 17, Herning.

IV. J. 2. Ane Marie Christensen

er født d. 26. august 1905 i Tørby, Hundborg sogn, som datter af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Ane Marie Christensen har gået i skole i Jannerup, og kom herefter ud at tjene som husassistent forskellige steder paa Snedstedegnen indtil sit giftermål.

Ane Marie Christensen blev d. 24. februar 1931 viet i Jannerup til

Christian Christensen

der er født d. 23. august 1901 i Gersbøl, Snedsted sogn, som søn af husmand Niels Christian Christensen og hustru Maren Kirstine Stefensen.

Christian Christensen har gået i skole i Snedsted. Han kom herefter ud at tjene ved landbruget og arbejdede om sommeren i tørvemosen forskellige steder på Snedsted-egnen, indtil sit giftermål. Han har siden ernæret sig som arbejdsmand i Snedsted.

Christian Christensen har siden 1943 været medlem af Snedsted sogneråd, med undtagelse af 1 periode. Han har været medlem af menighedsrådet i 7 år, og har været i skolekommissionen i 11 aar. Desuden har han været fagforeningsformand i 10 år, og han er regnskabsfører for spareforeningen "Julens Glæde".

Adr. Kolonihavevej 16, Snedsted.

Christian Christensen og Ane Marie Christensen har børnene:

- a. Sigrid Annelise Christensen
- b. Poul Erik Christensen.

IV. J. 2. a. Sigrid Annelise Christensen

er født d. 6. juni 1931 i Snedsted, som datter af arbejdsmand Christian Christensen og hustru Ane Marie Christensené

Sigrid Annelise Christensen har gået i skole i Snedsted. Herefter havde hun plads som husassistent forskellige steder i Thy, indtil hun

i 1950 begyndte som bagerimedhjælper i Aarhus. Dette job havde hun til sit giftermål. Siden har hun haft forskellige stillinger, bl. a. på fabrik.

Sigrid Annelise Christensen blev d. 27. september 1952 viet i Snedsted kirke til

Ejgil Martinus Kristensen

der er født d. 26. november 1929 i Vester Vildsund, som søn af fisker Jens Sørensen Kristensen og hustru Esther Kirstine Jensen.

Ejgil Martinus Kristensen har gået i skole i Sundby, Thy. Herefter kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder i Thy, indtil han i 1950 blev indkaldt til artilleriet i Aarhus. Efter sin hjemsendelse fik han stilling som bagerikarl, og har siden haft forskellige pladser, bl. a. på Midtkraft, og de sidste 5 år på Termo Elektronisk Industri.

Adr. Sankt Pauls Gade 8 B, Aarhus C.

Ejgil Martinus Kristensen og Sigrid Annelise Christensen har børnene:

IV.J. 2. a. 1) Annette Sperring Kristensen, født d. 7. juni 1954 i Aarhus.

IV.J. 2. a. 2) Bente Sperring Kristensen, født d. 17. august 1958 i Aarhus.

IV.J. 2. b. Poul Erik Christensen

er født d. 19. juli 1942 i Snedsted, som søn af arbejdsmand Christian Christensen og hustru Ane Marie Christensen.

Poul Erik Christensen har gået i skole i Snedsted, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget i 2½ år. Herefter kom han i koloniallære i Snedsted brugsforening. Den 1. maj 1961 begyndte han på Termo Elektronisk Industri i Aarhus, og virkede her til sin indkaldelse d. 1. april 1962.

IV.J. 3. Marius Christian Christensen

er født d. 14. marts 1908 i Jannerup, Jannerup sogn, som søn af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Marius Christian Christensen har gået i skole i Jannerup, hvorefter han kom ud at tjene 3 forskellige steder ved landbruget, bl. a. på Øland. I 1929 nedsatte han sig d. 11. februar som vognmand i Snedsted, og denne forretning drev han til 1942. Herefter havde han forskelligt

arbejde, bl. a. som rutebilchauffør indtil 1956. Derefter flyttede han til Aarhus og fik arbejde på en marmeladefabrik, hvor han siden har været.

Han har været i bestyrelsen for Snedsted fagforening.

Adr. Præstemarksvej 9, Brabrand.

Marius Christian Christensen blev gift første gang d. 1. december 1929 i Haring med

Kirstine Møller Østergaard

der er født d. 24. august 1910 i Haring, som datter af gårdejer Jens Christian Østergaard og hustru Marie Møller.

Marius Christian Christensen blev gift anden gang d. 2. november 1957 i Aabyhøj med

Erna Johansen

der er født d. 23. juni 1911 i Aarhus, som datter af pensionist Johannes Johansen og hustru Kristine Christensen.

Erna Johansen har gået i skole i Aarhus, afsluttet med realeksamen. Herefter kom hun i lære på kontor, og har siden haft beskæftigelse som kontorassistent på ingeniørkontoret i Brabrand.

Marius Christian Christensen og Kirstine Møller Østergaard har børnene:

- a. Gunnar Østergaard Christensen
- b. Villy Østergaard Christensen
- c. Leif Østergaard Christensen.

IV. J. 3. a. Gunnar Østergaard Christensen

er født d. 25. februar 1930 i Snedsted, som søn af lagerforvalter Marius Christian Christensen og hustru Kirstine Møller Østergaard.

Gunnar Østergaard Christensen døde d. 19. marts 1952 og blev begravet i Snedsted.

IV. J. 3. b. Villy Østergaard Christensen

er født d. 19. december 1936 i Snedsted, som søn af lagerforvalter Marius Christian Christensen og hustru Kirstine Møller Østergaard.

Villy Østergaard Christensen er slagter.

Adr. Spangsbjergvej 39, Thisted.

Villy Østergaard Christensen blev gift d. 19. juli 1958 i Hvidbjerg

med

Ingrid Margrethe Damsgaard

der er født d. 26. september 1937 i Bodum, som datter af boelsmand Salomon Marius Nielsen Damsgaard og hustru Møtte Marie Moldrup Kappel.

I ægteskabet er datteren:

IV. J. 3. b. 1) Annette Østergaard Kristensen, født d. 29. januar 1959 i Stovby.

IV. J. 3. c. Leif Østergaard Christensen

er født d. 14. august 1945 i Snedsted, som søn af lagerforvalter Marius Christian Christensen og hustru Kirstine Møller Østergaard.

Leif Østergaard Christensen er pølseemagerlærling.

Adr. Snedsted.

IV. J. 4. Niels Holm Christensen

er født d. 20. marts 1910 i Jannerup, Jannerup sogn, som søn af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Niels Holm Christensen har gået i skole i Jannerup, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget forskellige steder på egnen omkring Thisted, indtil han i 1931 blev indkaldt til Dragonerne i Randers. Herefter blev han gift og virkede nu som arbejdsmand på egnen indtil 1947, da han købte en ejendom i Hundborg, som stadig drives.

Niels Holm Christensen har været i bestyrelsen for den lokale afdeling af D. A. F., og i bestyrelsen for den lokale husmandsforening.

Adr. Hundborg pr. Sjørring.

Niels Holm Christensen blev d. 27. marts 1932 viet i Hundborg til

Else Kristine Nielsen

der er født d. 27. juni 1914 i Hundborg, som datter af boelsmand Peder Kristian Nielsen og hustru Karen Marie Larsen.

Else Kristine Nielsen har gået i skole i Hundborg, hvorefter hun var ude at tjene som husassistent forskellige steder på egnen, indtil sit giftermål.

Niels Holm Christensen og Else Kristine Nielsen har børnene:

- a. Elise Holm Christensen
- b. Erik Holm Christensen.

IV.J. 4. a. Elise Holm Christensen

er født d. 29. maj 1932 i Hundborg, som datter af boelsmand Niels Holm Christensen og hustru Else Kristine Nielsen.

Elise Holm Christensen har gået i skole i Hundborg, hvorefter hun kom ud at tjene forskellige steder på hjemegnen indtil sit giftermål.

Elise Holm Christensen blev d. 19. juni 1951 viet i Thisted til

Ricard Ettrup Andersen

der er født d. 10. juni 1930 i Villerslev, som søn af gaardejer Jens Ettrup Andersen og hustru Nielsine Kristine Nielsen.

Ricard Ettrup Andersen har gået i skole i Villerslev. Herefter kom han ud at tjene forskellige steder ved landbruget i Thy, indtil 1950, da han blev indkaldt til Dragonregimentet i Randers. Herefter flyttede han til Hundborg, hvor han siden har virket som arbejdsmand.

Adr. Hundborg pr. Sjørring.

Ricard Ettrup Andersen og Elise Holm Christensen har børnene:

IV.J. 4. a. 1) Tove Holm Andersen, født d. 29. juli 1951 i Hundborg.

IV.J. 4. a. 2) Bente Holm Andersen, født d. 12. maj 1956 i Hundborg.

IV.J. 4. b. Erik Holm Kristensen

er født d. 27. juni 1938 i Hundborg, som søn af boelsmand Niels Holm Christensen og hustru Else Kristine Nielsen.

Erik Holm Kristensen har gået i skole i Hundborg, hvorefter han kom i lære i Hundborg brugsforening. I 1957 blev han indkaldt som soldat i Karup. Derefter var han til 1. april 1959 kommis i Arnborg brugsforening, fra 1. april 1959 til 1. marts 1961 i Sjørring brugsforening og i Hundborg igen fra 1. marts 1961 til 1. januar 1962, herfra kom han på Andelsskolen i Middelfart indtil juni 1962. Siden har han atter været i Hundborg brugsforening.

Adr. Hundborg pr. Sjørring.

IV. J. 5. Nielsine Christensen

er født d. 15. januar 1912 i Jannerup, Jannerup sogn, som datter af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Nielsine Christensen har gået i skole i Jannerup, hvorefter hun var ude at tjene forskellige steder i Thy, indtil sit giftermål.

Nielsine Christensen blev d. 18. april 1946 gift i Snedsted med

Jens Christian Andersen

der er født d. 30. september 1910 i Gersbøl, Snedsted sogn, som søn af boelsmand Jens Mathias Andersen og hustru Kensine Kathrine Andersen.

Jens Christian Andersen har gået i skole i Snedsted, hvorefter han kom ud at tjene forskellige steder ved landbruget i Thy, senere i Hastrup på Fyn, hvor han var i 8 år. I dette tidsrum var han i vinteren 1935-36 på husmandsskolen i Høng. I 1939 rejste han til Rødding i Sønderjylland, og her var han i 2½ år, hvorefter han rejste tilbage til Thy, hvor han havde løst arbejde, indtil han d. 24. marts 1948 købte en landejendom i Beersted. Denne driver han stadig.

Adr. Beersted pr. Vildsund.

Jens Christian Andersen og Nielsine Christensen har sønnen:

IV. J. 5. a. Jørn Ivan Andersen, født d. 17. juni 1948 i Snedsted.

IV. J. 6. Dorthea Marie Christensen

er født d. 27. juni 1913 i Jannerup, Jannerup sogn, som datter af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Dorthea Marie Christensen har gået i skole i Jannerup. Herefter var hun ude at tjene som husassistent forskellige steder i Thy, indtil sit giftermål.

Dorthea Marie Christensen blev viet d. 14. december 1938 i Jannerup til

Christian Immersen

der er født d. 22. august 1896 i Skjoldborg, Skjoldborg sogn, som søn af boelsmand Jens Kristian Kristoffer Immersen og hustru Karen Marie Madsen.

Christian Immersen har gået i skole i Skjoldborg. Fra sit 10. år

kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder i Thy. I 1926 købte han en landejendom i Jannerup. Denne drives stadig. Christian Immersen var fra 1917-19 indkaldt til Infanteriet i Aarhus.

Adr. Jannerup pr. Sjørring.

Christian Immersen og Dorthea Marie Christensen har børnene:

- a. Karen Irene Immersen
- b. Bent Christian Immersen
- c. Grethe Elisabeth Immersen
- d. Hans Jørgen Immersen
- e. Svend Mogens Immersen
- f. Eva Lis Immersen.

IV. J. 6. a. Karen Irene Immersen

er født d. 1. juni 1939 i Jannerup, Jannerup sogn, som datter af husmand Christian Immersen og hustru Dorthea Marie Christensen.

Karen Irene Immersen har gået i skole i Jannerup, hvorefter hun kom ud at tjene som husassistent forskellige steder i Thy, indtil, sit giftermål. I 1957 var hun på Haslev højskole.

Karen Irene Immersen blev viet d. 20. august 1959 i Jannerup kirke til

Carl Guld Fuglsang

der er født d. 17. november 1926 i Hundborg, som søn af rentier Peder Fuglsang og hustru Mette Marie Guld Nielsen.

Carl Guld Fuglsang har gået i skole i Hundborg, hvorefter han var ude at tjene ved landbruget forskellige steder i Thy. Han har været soldat ved Bornholms værn, og han har været på Rønshoved højskole. Carl Guld Fuglsang er husmand.

Adr. Hundborg Mose pr. Hundborg.

Carl Guld Fuglsang og Karen Irene Immersen har datteren:

IV. J. 6. a. 1) Helle Guld Fuglsang, født d. 27. juli 1961 i Hundborg.

IV. J. 6. b. Bent Christian Immersen

er født d. 5. marts 1941 i Jannerup, Jannerup sogn, som søn af husmand Christian Immersen og hustru Dorthea Marie Christensen.

Bent Christian Immersen har gået i skole i Jannerup. Herefter var han ude at tjene forskellige steder ved landbruget bl. a. i Bredebro

i Sønderjylland. I 1960 blev han indkaldt til 3. regiment i Viborg. Efter hjemsendelsen har han virket som traktorfører i Kjeldstrup.

Adr. Kelstrup pr. Thisted.

IV.J. 6. c. Grethe Elisabeth Immersen

er født d. 15. april 1943 i Jannerup, Jannerup sogn, som datter af husmand Christian Immersen og hustru Dorthea Marie Christensen.

Grethe Elisabeth Immersen har gået i skole i Jannerup. Herefter har hun forskellige steder i Thy tjent som husassistent.

Grethe Elisabeth Immersen blev d. 14. juni 1962 gift i Doverodde med

Harald Fuglsang Andersen

der er født d. 1. november 1939 i Gersbøl, som søn af arbejdsmand Børge Fuglsang Andersen og hustru Martha Margrethe Poulsen.

Harald Fuglsang Andersen har arbejdet ved landbruget til sit 17. år. Herefter kom han i lære som mejerist i 3½ år + ½ år på mejeriskole. Siden har han været første mejerist på Hvorslev andelsmejeri pr. Ulstrup St. i ca. 7½ måned. Siden 1. april 1962 har han været første-mejerist på Doverodde andelsmejeri pr. Hurup.

Adr. Doverodde andelsmejeri pr. Hurup Thy.

Harald Fuglsang Andersen og Grethe Elisabeth Immersen har datteren:

IV.J. 6. c. 1) Inga Margrethe Fuglsang Andersen, født d. 13. marts 1962 i Urlev, Erlev sogn.

IV.J. 6. d. Hans Jørgen Immersen

er født d. 12. oktober 1945 i Jannerup, Jannerup sogn, som søn af husmand Christian Immersen og hustru Dorthea Marie Christensen.

Hans Jørgen Immersen er fodermester.

Adr. Jannerup pr. Sjørring.

IV.J. 6. e. Svend Mogens Immersen

er født d. 2. maj 1948 i Jannerup, Jannerup sogn, som søn af husmand Christian Immersen og hustru Dorthea Marie Christensen.

Svend Mogens Immersen er elev.

Adr. Hundborg pr. Sjørring.

IV.J.6.f. Eva Lis Immersen

er født d. 25. april 1957 i Jannerup, Jannerup sogn, som datter af husmand Christian Immersen og hustru Dorthea Marie Christensen.

Adr. Hundborg pr. Sjørring.

IV.J.7. Ejnar Emil Christensen

er født d. 20. maj 1915 i Jannerup, Jannerup sogn, som søn af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Ejnar Emil Christensen har gået i skole i Jannerup, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget forskellige steder i Thy, indtil sit 18. aar. Herefter blev han lastbilchauffør og arbejdede ind imellem på Sundby teglværk. I 1951 startede han selvstændig vognmandsforretning i Sundby - Thy. Denne driver han stadig, nu med to vogne.

Ejnar Emil Christensen har i 1 periode været i Halling-Stagstrup sogneråd.

Adr. Sundby Thy.

Ejnar Emil Christensen blev d. 19. november 1939 gift i Sundby med

Anna Johansen

der er født d. 6. september 1914 i Sundby, som datter af teglværksejer Martin Johansen og hustru Nielsine Kristensen.

Anna Johansen har gået i skole i Sundby Thy, hvorefter hun var hjemme en tid. Senere kom hun ud at tjene forskellige steder i Thy, indtil sit giftermål.

Ejnar Emil Christensen og Anna Johansen har datteren!

IV.J.7.a. Sonja Elisabeth Christensen, født d. 12. april 1947 i Skjoldborg.

IV.J.8. Dagmar Cecilie Christensen

er født d. 9. januar 1917 i Jannerup, Jannerup sogn, som datter af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Dagmar Cecilie Christensen har gået i skole i Jannerup, hvorefter hun kom ud at tjene forskellige steder på Hundborg egnen, indtil sit

giftermål.

Dagmar Cecilie Christensen blev viet d. 26. oktober 1939 i Jænerup til

Karl Kristian Immersen

der er født d. 16. maj 1914 i Skjoldborg, Skjoldborg sogn, som søn af boelsmand Jens Kristian Kristoffer Immersen og hustru Karen Marie Madsen.

Karl Kristian Immersen har gået i skole i Skjoldborg, hvorefter han var hjemme hos faderen som medhjælper, indtil han d. 1. august 1938 overtog ejendommen. Denne driver han stadig.

Adr. Skjoldborg pr. Sjørring.

Karl Kristian Immersen og Dagmar Cecilie Christensen har børnene:

- a. Harly Kristian Immersen
- b. Esther Solvejg Immersen.

IV. J. 8. a. Harly Kristian Immersen

er født d. 26. marts 1941 i Skjoldborg, Skjoldborg sogn, som søn af boelsmand Karl Kristian Immersen og hustru Dagmar Cecilie Christensen.

Harly Kristian Immersen har gået i skole i Skjoldborg, hvorefter han kom i lære i Skjoldborg brugsforening, hvor han blev til 1 år efter sin uddannelse. Herefter blev han indkaldt til marinen og gjorde tjeneste på Middelgrundsfortet. Herefter virkede han atter som kommis i Ydby fra d. 1. september til d. 1. december 1961, da han fik arbejde som juleassistance i HB. Den 15. januar 1962 kom han til A. W. Kirkebye i Thisted som salgsschauffør, og her virker han stadig.

Adr. Jyllandsallé 14, Thisted.

IV. J. 8. b. Esther Solvejg Immersen

er født d. 10. august 1943 i Skjoldborg, Skjoldborg sogn, som datter af boelsmand Karl Kristian Immersen og hustru Dagmar Cecilie Christensen.

Esther Solveig Immersen har gået i skole i Skjoldborg, hvorefter hun var hjemme hos forældrene. I 1960 kom hun på systue i Thi-

sted, hvor hun virkede indtil sit giftermål.

Esther Solveig Immersen blev d. 12. februar 1961 viet i Skjoldborg til

Anders Christian Sørensen

der er født d. 12. april 1935 i Møgelvang, som søn af husmand Otto Sørensen og hustru Magda.

Anders Kristian Sørensen har gået i skole i Skjoldborg, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget forskellige steder i Thy. Siden 1961 har han virket som murerarbejdsmand.

Adr. Skjoldborg pr. Vildsund V.

Anders Kristian Sørensen og Esther Solvejg Immersen har datteren:

IV. J. 8. b. 1) Dorrit Holm Sørensen, født d. 31. juli 1961 i Skjoldborg.

IV. J. 9. Jens Holm Christensen

er født d. 12. januar 1920 i Jannerup, Jannerup sogn, som søn af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Jens Holm Christensen har gået i skole i Jannerup, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget i Thy indtil sit 20. år. Herefter virkede han som arbejdsmand i Snedsted i ca. 10 år, om sommeren ved at grave tørv, og om vinteren ved landbruget. Herefter begyndte han som chauffør i Sundby, først på teglværket og senere hos sin broder. Her er han stadig.

Jens Holm Christensen har været formand for D. S. U. i Snedsted.

Adr. Sundby Thy.

Jens Holm Christensen blev d. 27. januar 1952 viet i Stagstrup til

Ellen Margrethe Christensen

der er født d. 2. august 1930 i Sundby, som datter af murer Jens Torsted Christensen og hustru Ane Kirstine.

Ellen Margrethe Christensen har gået i skole i Sundby. Herefter kom hun ud at tjene som husassistent forskellige steder i Thy, indtil sit giftermål, afbrudt af et højskoleophold i Haslev.

Jens Holm Christensen og Ellen Margrethe Christensen har børnene:

IV. J. 9. a. Allan Holm Christensen, født d. 27. juni 1952 i Sundby.

IV. J. 9. b. Aino Liliane Holm Christensen, født d. 4. december 1959 i Sundby.

IV. J. 10. Karen Margrethe Christensen

er født d. 17. marts 1922 i Jannerup, Jannerup sogn, som datter af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Karen Margrethe Christensen har gået i skole i Jannerup, hvorefter hun kom ud at tjene forskellige steder i Thy, indtil sit giftermål.

Karen Margrethe Christensen blev d. 22. maj 1949 viet i Stagstrup til

Poul Christian Jensen

der er født d. 26. juli 1916 i Sjørring, som søn af arbejdsmand Anders Smed Jensen og hustru Mariane Sørensen.

Poul Christian Jensen har gået i skole i Sjørring, hvorefter han havde arbejde ved landbruget forskellige steder. Senere har han virket som arbejdsmand i Sjørring.

Adr. Møllevej 2, Sjørring.

Poul Christian Jensen og Karen Margrethe Christensen har børnene:

IV. J. 10. a. Anders Holm Jensen, født d. 2. februar 1952 i Sjørring.

IV. J. 10. b. Ruth Holm Jensen, født d. 8. august 1954 i Sjørring.

IV. J. 10. c. Gitte Holm Jensen, født d. 12. september 1957 i Sjørring.

IV. J. 11. Anne Holm Christensen

er født d. 1. september 1924 i Jannerup, Jannerup sogn, som datter af husmand Christian Christensen og hustru Maren Holm Larsen.

Anne Holm Christensen har gået i skole i Jannerup, hvorefter hun kom ud at tjene forskellige steder i Thy og på Sjælland som husassistent indtil sit giftermål.

Anne Holm Christensen blev viet d. 18. juli 1948 i Jannerup til

Jens Kristian Daniel Nielsen

der er født d. 9. maj 1921 i Vestervig, som søn af gårdejer Kristian Daniel Nielsen og hustru Karen Marie.

Jens Kristian Daniel Nielsen har gået i skole i Vestervig, hvorefter han en tid var hjemme hos forældrene. Senere kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder, bl. a. på Aarhus-egnen. I 1948 købte han

en ejendom i Hundborg, som han stadig driver, mens han ved siden af virker som forkarl på gården "Ulstrup".

Adr. Hundborg.

Jens Kristian Daniel Nielsen og Anne Holm Christensen har børne-
ne:

IV.J. 11. a. Jytte Holm Nielsen, født d. 8. juni 1950 i Hundborg.

IV.J. 11. b. Mona Holm Nielsen, født d. 14. juni 1951 i Hundborg.

IV.J. 11. c. Hanne Merete Nielsen, født d. 28. august 1955 i Hundborg.

IV.J. 11. d. Jonna Holm Nielsen, født d. 21. marts 1960 i Hundborg.

IV.K. Nielsine Larsen

er født d. 19. marts 1885 i Hundborg, som datter af husmand Anders Larsen og hustru Anne Nielsen Holm.

Nielsine Larsen blev døbt i hjemmet d. 26. marts og blev fremstillet i kirken d. 5. juli 1885, og faddere var: Gaardmand Mads Agerholms kone, husmand Anders Kristian Ramsgaards kone, gaardmand Jens Balle Larsen, husmand Kristen Kristoffersen Stensgaard og arbejdsmand Peder Rygaard Kristoffersen, alle af Hundborg.

V. Jens Peter Nielsen Holm

er født d. 23. januar 1849 i Gersbøl, Snedsted sogn, som søn af Niels Holm Poulsen og hustru Inger Jensdatter Thorsted.

Jens Peter Nielsen Holm blev døbt i hjemmet d. 25. januar og blev fremstillet i kirken d. 9. april 1849. Faddere var: husmand og skomager Anders Christensens kone Mariane Pedersdatter af Gersbøl, husmand Jens Jensens Thorsteds kone Mette Pedersdatter af Møgelvang, husmand Jens Jensen Kaagaard, boelsmand Poul Laugesen og gaardmand Anders Jacobsen Christensen, alle af Gersbøl.

Jens Peter Nielsen Holm var først fattiggaardsforstander i Snedsted. Siden var han husmand i Refs by, Hurup sogn.

Jens Peter Nielsen Holm døde d. 7. januar 1926 i Refs by, Hurup sogn.

Jens Peter Nielsen Holm blev gift d. 9. maj 1876 i Snedsted kirke med

Ane Marie Andersen

forlovere var: Anders Nordentoft og Søren Christensen Bathum af Gersbøl.

Ane Marie Andersen er født d. 19. december 1850 i Hundborg, som datter af gaardejer Anders Christian Pedersen og hustru Ane Christensdatter.

Ane Marie Andersen døde d. 14. september 1927 i Refs.

Jens Peter Nielsen Holm og Ane Marie Andersen har børnene:

- A. Ane Jensen Holm
- B. Niels Jensen Holm
- C. Anders Christian Jensen Holm
- D. Inger Kirstine Jensen Holm.

V. A. Ane Jensen Holm

er født d. 24. juli 1877 i Gersbøl, som datter af husmand Jens Peter Nielsen Holm og hustru Ane Marie Andersen.

Ane Jensen Holm blev døbt i hjemmet d. 28. juli og blev fremstillet i kirken d. 26. oktober 1877. Faddere var: husmand Lars Peder Pedersens kone Else Marie Andersen i Aarup, husmand Niels Larsen Raadenbjergs kone Martine Marie Mikkelsen, husmand og enkemand Anders Nordentoft, husmand Lars Horsted og husmand Søren Jensen, alle af Gersbøl.

Ane Jensen Holm, der var ugift, døde d. 22. juli 1917 i Refs, Ydby sogn.

V. B. Niels Jensen Holm

er født d. 21. maj 1886 i Elsted, som søn af husmand Jens Peter Nielsen Holm og hustru Ane Marie Andersen.

Niels Jensen Holm blev døbt d. 20. juni 1886 i kirken, og faddere var: barnets moder Ane Marie Andersen, husmand Christen Fæds kone, husmand og tømrer Jens Kjeldgaard, ungkarl Anders Søndergaard af Elsted og gaardmand Søren Bathum af Gersbøl.

Niels Jensen Holm har gået i skole i Hurup, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget til sit 17. år. Herefter kom han i murerlære og virkede som murer i 7 år. 1. maj 1911 blev han ansat ved DSB



som ekstraarbejder i Thisted. Fra 1915 blev han fast ansat som bane-
mand og virkede som sådan forskellige steder, og senere som næst-
formand. Fra 1. september 1935 var han baneformand i Humlum, et
job som han beklædte til han d. 1. november 1951 blev pensioneret
og flyttede til Struer.

Niels Jensen Holm var med i bestyrelsen for Socialdemokratisk
forening i Snedsted, da denne blev startet i 1917. Han har altid inter-
esseret sig for politik.

Adr. Ringgaden 75, Struer.

Niels Jensen Holm blev d. 17. november 1911 gift i Sjørring kirke
med

Marie Andersen

forlovere var: baneformand Christen Andersen af Sjørring og husmand
Jens Peter Nielsen Holm af Hurup.

Marie Andersen er født d. 1. august 1890 i Hørdum, som datter
af baneformand Christen Andersen og hustru Anne Kirstine Gade Helle-
berg.

Marie Andersen blev døbt i kirken d. 26. oktober 1890, og fadde-
re var: pigen Vilhelmine Lytke i Hørdum, pigen Mette Marie Bertelsen
i Hørdum, landpostbud Peder Hove i Hørdum og aftægtsmand Peder
Jensen af Tingstrup.

Marie Andersen har gået i skole i Sjørring. Herefter var hun hjemme hos forældrene, og kom ud at tjene en kort tid inden sit giftermål.

Marie Andersen døde d. 4. april 1952 i Struer.

Niels Jensen Holm og Marie Andersen har sønnen:

1. Børge Holm.

V. B. 1. Børge Holm

er født d. 19. juli 1913 i Thisted, som søn af baneformand Niels Jensen Holm og hustru Marie Andersen.

Børge Holm har gået i skole i Snedsted, hvorefter han kom i lære som maskinarbejder. Herfra kom han ind som soldat ved marinen i København. Efter endt militærtjeneste virkede han som maskinarbejder forskellige steder i Thy. I 1935 kom han ind til statsbanerne som lokomotivføreraspirant. Her virker han stadig, nu som lokomotivfører.

Adr. Rosenvænget 31, Struer.

Børge Holm blev d. 3. maj 1936 gift i Mariager med

Else Elisabeth Winther

der er født d. 1. juni 1915 i Ørsted, som datter af ejendomshandler Jørgen Christensen Winther og hustru Ida Margrethe Kathrine Sørensen.

Else Elisabeth Winther har gået i skole i Mariager, hvorefter hun kom i manufaktur lære i Snedsted. Senere blev hun husassistent og virkede som sådan indtil sit giftermål.

Børge Holm og Else Elisabeth Winther har børnene:

a. Keld Holm

b. Bente Holm.

V. B. 1. a. Keld Holm

er født d. 11. januar 1938 i Korsør, som søn af lokomotivfører Børge Holm og hustru Else Elisabeth Winther.

Keld Holm har gået i skole i Struer, hvorefter han kom i lære som værktøjsmager. Efter endt militærtjeneste ved marinen i København, virker han nu atter som værktøjsmager.

Adr. Vestergade 48, Struer.

Keld Holm blev d. 11. marts 1961 gift i Sir med

Inger Marie Bjerre

der er født d. 13. februar 1941 i Borbjerg, som datter af centralbestyrer Sigurd Bjerre og hustru Åse Nielsen.

Inger Marie Bjerre har gået i skole i Sir, hvorefter hun kom ud at tjene som husassistent forskellige steder. Hun har desuden haft pladser i forretninger og på B. & O.

Keld Holm og Inger Marie Bjerre har børnene:

V. B. 1. a. 1) Tom Bjerre Holm, født d. 17. juli 1960 i Sir, Sir sogn.

V. B. 1. a. 2) Helle Bjerre Holm, født d. 27. september 1961 i Struer.

V. B. 1. b. Bente Holm

er født d. 2. juli 1943 i Struer, som datter af lokomotivfører Børge Holm og hustru Else Elisabeth Winther.

Bente Holm har gået i skole i Struer. Siden er hun kommet i lære som damefrisørinde, og virker stadig som sådan.

Bente Holm blev d. 31. maj 1962 viet i Struer til

Benny Emil Jensen

der er født d. 22. juli 1942 i Gern, som søn af repræsentant Erik Jensen og hustru Helga Persson.

Benny Emil Jensen er uddannet indenfor handelen, og virker som kommis i Struer.

Adr. Rosenvænget 31, Struer.

Benny Emil Jensen og Bente Holm har datteren:

V. B. 1. b. 1) Susanne Holm Jensen, født d. 18. juli 1962 i Struer.

V. C. Anders Christian Jensen Holm

er født d. 22. oktober 1888 på Elsted fattiggaard, Snedsted sogn, som søn af husmand Jens Peter Nielsen Holm og hustru Ane Marie Andersen.

Anders Christian Jensen Holm blev døbt i hjemmet d. 15. november 1888, og blev fremstillet i kirken d. 13. januar 1889. Faddere var: moderen Ane Marie Andersen, pigen Kirstene Madsen i Elsted, faderen Jens Peter Nielsen Holm, indsidder Anders Christian Pedersen



i Snedsted og gårdmand Søren Christensen Bathum i Gersbøl.

Anders Christian Jensen Holm har gået i skole i Hurup, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget forskellige steder på egnen omkring Hurup, indtil sit giftermål. I 1918 købte han en lille landejendom i Thy, men flyttede senere til Ulsted. I 1926 flyttede han til Barslev og virkede her til sin død.

Anders Christian Jensen Holm døde d. 19. december 1932 i Barslev.

Han blev gift d. 12. marts 1918 i Helligsø med

Marie Kathrine Christensen

forlovere var: gaardejer Christen Larsen Hundskjær af Gjettrup og brudgommens fader.

Marie Kathrine Christensen er født d. 11. marts 1897 i Helligsø, som datter af husmand Johannes Christensen og hustru Ane Foged Larsen.

Marie Kathrine Christensen blev døbt i kirken d. 15. marts 1897, og faddere var: pigen Mette Marie Madsen af Helligsø, murer Jens Christian Jensen i Helligsø, boelsmand Christen Larsen af Gjettrup og husmand Daniel Christensen af Helligsø, samt indsidder Bindergaards hustru Maren Christensen.

Marie Kathrine Christensen har gået i skole i Helligsø. Herefter kom hun ud at tjene som husassistent forskellige steder på egnen, indtil sit giftermål.

Adr. Barslev pr. Hvidbjerg.

Anders Kristian Jensen Holm og Marie Kathrine Christensen har børnene:

1. Johannes Holm
2. Jens Peter Holm
3. Ellen Margrethe Holm.

V. C. 1. Johannes Holm

er født d. 5. februar 1919 i Ulsted, som søn af husmand Anders Christian Jensen Holm og hustru Marie Kathrine Christensen.

Johannes Holm har gået i skole i Barslev, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget forskellige steder på egnen til sit 23. år. Under og lige efter krigen arbejdede han i brunkulslejerne i Søby. Siden 1951 har han arbejdet på Herning svineslagteri og virker stadig her som slagteriarbejder.

Adr. Bethaniagade 34, Herning.

V. C. 2. Jens Peter Holm

er født d. 25. august 1924 i Barslev, som søn af husmand Anders Christian Jensen Holm og hustru Marie Kathrine Christensen.

Jens Peter Holm er slagteriarbejder.

Adr. Bethaniagade 34, Herning.

V. C. 3. Ellen Margrethe Holm

er født d. 1. april 1932 i Barslev, som datter af husmand Anders Christian Jensen Holm og hustru Marie Kathrine Christensen.

Ellen Margrethe Holm har gået i skole i Barslev, hvorefter hun har tjent som husassistent indtil sit giftermål.

Ellen Margrethe Holm blev d. 22. oktober 1955 viet i Thisted til

Christian Petersen

der er født d. 30. marts 1932 i Villerslev, som søn af sadelmager Peter Kristian Petersen og hustru Karen Madsen.

Christian Petersen har gået i skole i Thisted. Herefter kom han i sadelmagerlære og har siden virket som sådan, i øjeblikket hos faderen.

Adr. Vestergade 48, Thisted.

Christian Petersen og Ellen Margrethe Holm har børnene:

V. C. 3. a. Erik Holm Petersen, født d. 4. maj 1957 i Thisted.

V. C. 3. b. Inger Holm Petersen, født d. 17. marts 1960 i Thisted.

V. D. Inger Kirstine Jensen Holm

er født d. 18. maj 1890 i Refs, Hurup sogn, som datter af husmand Jens Peter Nielsen Holm og hustru Ane Marie Andersen.

Inger Kirstine Jensen Holm blev døbt d. 15. juni 1890 i kirken, og faddere var: Moderen Ane Marie Andersen, formand Niels Mikkelsens hustru i Hurup, husmand Peder Andersen Degn og tømrer Kristen Kristensen af Refs.

Inger Kirstine Jensen Holm blev d. 10. oktober 1916 viet i Hurup sogn til

Iver Amby

forlovere var: husmand Jens Peder Nielsen Holm i Refs og gaardejer Anders Amby i Lyngs.

Iver Amby er født d. 29. april 1887 i Lyngs, som søn af gårdmand Peder Christian Amby Andersen og hustru Kirsten Lyngs Pedersen Dam.

Iver Amby var boelsmand i Lyngs.

Han døde d. 18. januar 1944 i Skinnerup.

Inger Kirstine Jensen Holms adr. er : c/o P. Søe Pedersen, Bjerre pr. Thisted.

Inger Kirstine Jensen Holm og Iver Amby har børnene:

1. Kirsten Lydia Holm Amby
2. Anne Marie Amby.



V. D. 1. Kirsten Lydia Holm Amby

er født d. 31. oktober 1917 i Lyngs, som datter af boelsmand Iver Amby og hustru Inger Kirstine Jensen Holm.

Kirsten Lydia Holm Amby blev døbt d. 18. november 1917 i Lyngs kirke, faddere var: husbestyrerinde Marie Amby, Barslev, pige Maren Jensen Holm, Hurup, gaardejer Anders Amby, Lyngs, banearbejder Niels Jensen Holm, Snedsted, samt faderen Iver Amby.

Kirsten Lydia Holm Amby har gået i skole i Skinnerup, hvorefter hun var hjemme hos forældrene til sit 17. år. Herefter kom hun ud at tjene som husassistent, og senere som syerske, indtil sit giftermål.

Kirsten Lydia Holm Amby blev d. 23. november 1937 gift i Skinnerup med

Peter Søe Pedersen

der er født d. 8. januar 1913 i Hansted, som: søn af missionær Laurits Søe Pedersen og hustru Karen.

Peter Søe Pedersen har gået i skole i Vigsø, hvorefter han kom ud at tjene ved landbruget. I 1937 købte han en landejendom i Bjerre og denne drev han i ca. 10 år, hvorefter han købte sin nuhavende gård samme sted.

Adr. Bjerre pr. Thisted.

Peder Søe Pedersen og Kirsten Lydia Holm Amby har børnene:

- a. Ella Søe Pedersen
- b. Grethe Amby Søe Pedersen
- c. Egon Amby Søe Pedersen.

V. D. 1. a. Ella Søe Pedersen

er født d. 11. august 1939 i Bjerre, som datter af gårdejer Peter Søe Pedersen og hustru Kirsten Lydia Holm Amby.

Ella Søe Pedersen blev gift d. 22. oktober 1961 i Vigsø med Jens Otto Gertsen

der er født d. 21. maj 1938 i Sjørring, som søn af gaardejer Sevrin Gertsen og hustru Dorthea Pedersen.

Jens Otto Gertsen er arbejdsmand.

Adr. Tved, Thy.

V.D. 1. b.

Grethe Amby Søe Pedersen

er født d. 29. november 1942 i Bjerre, som datter af gaardejer Peter Søe Pedersen og hustru Kirsten Lydia Holm Amby.

Grethe Amby Søe Pedersen har gået i skole i Vigsø, hvorefter hun var hjemme en tid. Senere kom hun til Thisted og virkede forskellige steder, bl. a. som indpakkerske hos Fa. Valdemar Smidt, og som hus-assistent hos arretsforvareren i Thisted.

Grethe Amby Søe Pedersen blev gift d. 30. marts 1961 i Vigsø med

Ole Odgaard

der er født d. 23. august 1931 i Bjerre, som søn af gaardejer Peder Odgaard og hustru Olga.

Ole Odgaard har gået i skole i Vigsø, hvorefter han var hjemme en kort tid. Senere kom han ud at tjene ved landbruget i Thy forskellige steder. Han har været bestyrer på en landejendom i Faartoft i 1 år. Den 1. juni 1962 overtog han egen ejendom i Skjoldborg.

Adr. Skjoldborg pr. Vildsund V.

V.D. 1. c.

Egon Amby Søe Pedersen

er født d. 4. september 1952 i Bjerre, som søn af gaardejer Peter Søe Pedersen og hustru Kirsten Lydia Holm Amby.

V.D. 2.

Anne Marie Amby

er født d. 14. februar 1924 i Skinnerup, som datter af boelsmand Iver Amby og hustru Inger Kirstine Jensen Holm.

Anne Marie Amby blev gift d. 25. marts 1948 i Vigsø med

Hans Rasmus Pedersen Jensen

der er født d. 6. april 1921 i Braaby, som søn af tømrermester Christian Jensen og hustru Petrine Pedersen.

Hans Rasmus Pedersen Jensen er tømrermester.

Adr. Hammersmølle pr. Fuglebjerg.

Hans Rasmus Pedersen Jensen og Anne Marie Amby har børnene:

V.D. 2. a. Kirsten Amby Jensen, født d. 12. maj 1949 i Fuglebjerg.

V.D. 2. b. Annelise Amby Jensen, født d. 10. april 1952 i Fuglebjerg.

V.D. 2. c. Inger Amby Jensen, født d. 24. august 1954 i Hammersmølle.

Brønshøj d. 20. Maj 2002

Til dem der måtte læse denne bog.

Det er med stor fornøjelse jeg har læst bogen om slægten Holm-Poulsen, det var yderst spændende og interessant læsning

Jeg lånte bogen i håbet om at jeg her igennem kunne få nogle oplysninger om Inger Jensdatter Thorsteds slægt, hvilket jeg også gjorde, lidt af den fik jeg da, men, det var forkert idet:

Inger Jensdatter Thorsted, ganske rigtigt er datter af Jens Jensen Thorsted og Anne Pedersdatter Borregaard.

Anne Pedersdatter havde en søster Maren Kirstine Pedersdatter Borregaard, som er min ane. Disse to søstre var ganske rigtigt døtre af Peder Christensen Borregaard og Inger Madsdatter Bach.

Men Peder Christensen Borregaard er ikke søn af Christen Pedersen Borregaard der ifølge bogen 2den gang var gift med Anna Andersdatter, han er ganske rigtigt 1ste gang gift med Kirsten Pedersdatter, der dør ca. 1745 men Christen Pedersen Borregaard dør ganske kort tid efter.

Peder Christensen Borregaard var gift med Anna Andersdatter (~ ca. 1745-1774) og de skrev i sept.1767 testamente, da de ingen livsarvinger havde fået. Peder Christensen Borregaard gifter sig 1774 med Inger Madsdatter Bach i Hundborg, efter Anna Andersdatters død.

Peder Christensen Borregaard og Inger Madsdatter får 4 børn: Anna, f. 1775, Zidsel, f. 1777, Niels Christian, f. 1779, og Maren Kirstine, f. 1781, alle i Hundborg.

Peder Christensen Borregaard dør 1785 i Hundborg. Den borttrømte person der nævnes i folketællingen 1787 og 1801, er altså ikke P.C.B. for han er jo død. Altså må det være en anden, hvem kan jeg desværre ikke komme frem med, da jeg ikke har kunnet finde et ny vielse for Inger Madsdatter Bach, men iflg. folketællingen 1801, var hun gift med en gevorben soldat der er stukket af til Rensburg.

Da de 4 børn bliver konfirmeret står de som værende Inger Borregaards børn, faderen ikke nævnt. Hun dør i 1824 i Snedsted, hvor hun beboede en lille Selvejergård.

Altså Peder Christensen er ikke født på Borregård, men har giftet sig ind på den. Han er født ca. 1710, og da kirkebogen først er bevaret fra 1715, har det ikke været muligt at finde ham født.

Med venlig hilsen
Lis Borgaard
Ved Bellahøj 2, 3 th.
2700 Brønshøj

Forslægt:
Se aretavlen for
Øllegaard Bude.

32. Christen Christensen f. 1667. d. 1733.	33. Øllegaard Bude f. 1666. d. 1736.	40. Christen Nielsen Bech f. ca. 1650. d. ef. 1717.	43. Maren Nielsdatter f. ca. 1663. d. 1736.	28. Christen Pederson Borregaard	29. Kirsten Pedersdatter f. ca. 1710. d. 1744.	30. Mads Andersen Bach f. ca. 1708. d. 1767.
16. Christen Christensen (Hindsels) f. 1703. d. 1760.	17. Edel Nielsdatter f. 1710. d. 1755.	20. Søren Christensen Bech f. ca. 1695. d. 1768.	21. Inger Christensdatter f. ca. 1701. d. 1759.	12. Jens Pedersen Thorsted f. 1743. d. 1809.	14. Peder Christensen Borregaard f. ca. 1735-45. d.	15. Inger Madsdatter Bach f. ca. 1745. d. 1824.
8. Niels Christensen Holm f. 1737 d. 1776.	9. Maren Christensdatter f. 1732. d. 1812.	10. Christen Sørensen Bech f. 1733. d. 1801.	11. Mette Cathrine Christensdatter f. ca. 1735. d. 1812.	6. Jens Jensen Thorsted f. ca. 1773. d. 1835.	7. Ane Pedersdatter Borregaard f. 1775. d. 1858.	
4. Poul Nielsen Holm f. 1774. d. 1804.	5. Inger Christensdatter Bech f. 1772. d. 1861.	3. Inger Jensdatter Thorsted f. 1806. d. 1888.				
2. Niels Holm Poulsen f. 1803. d. 1864.						