



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

over slægten

JUNCKER



UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP
1963-1964

Forord.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m. m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m. v., der forekommer i originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stave- maade, som er benyttet i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Der gøres opmærksom paa, at slægtsnavnet Juncker i efterkommeroversigten konsekvent er stavet med ck, skønt en del nulevende efterkommere staver navnet med k.

Denne slægtsbog som vi har haft fornøjelsen af at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægts- bog kan ikke gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt- ogsaa én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk paa, hvad dette egent- lig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede og rodløse tid at finde et staaested. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de perso- ner, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et

meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Stenderup, Gørding eller Føvling, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som denne kan sætte præg paa den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæde for saavel nulevende som kommende generationer.

Kjellerup i december 1964.

DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til den rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hverts skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

**Indholdsfortegnelse: Anetavle for Niels Nissen Juncker og
 hustru Maren Jensdatter.**

**Efterkommere efter Niels Nissen Juncker
og hustru Maren Jensdatter.**

Orientering om bogens brug:

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt f. eks. vil finde barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer men det lige nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens andet afsnit - er indsat nogle sole, paa hvilke samtlige slægtens medlemmer ses opført. I solens midte staar ægteparret Niels Nissen Juncker og Maren Jensdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver og tipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes f. eks. paa en af solene finder personen Inge Vibeke Larsen, født 1964, vil man se, at hun er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til hende, vil man passere gennem fire rubrikker, hvori staar navnene paa hendes tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis I., A., 1. og a. Inge Vibeke Larsen faar derfor registreringsnummeret I. A. 1. a. 1) under hvilket nummer hun ses opført i selve teksten.

Anetavle

for

Niels Nissen Juncher

og hustru

Maren Jensdatter

456.
Hans Poulsen

198. Mads Andersen
d. før 1733

199. Maren Sørensdtr.
d. 1733

216. Søren Nissen
f. ca 1662
d. 1725

217. Karen Lauritsdtr.
d. 1735

228. Hans Hansen
f. 1632
d. 1706

88. Poul Lauritsen
f. ca 1627
d. 1701

89. Barbara Andersdtr.
d. ca 1713

90. Anders Nielsen

98. Hans Nielsen
d. e 1731

99. Maren Madsdtr.
f. 1668
d. 1745

104. Bertel Sørensen
d. 1733

105. Maren Jønedtr.
d. 1735

106. Otto N.N.

107. Giertrud Pedersdtr.
f. 1736
d. 1736

108. Nis Sørensen
f. 1687
d. 1753

109. Lene Andersdtr.
d. 1734

114. Hans Hansen
d. 1720

115. Maren Rasmusdtr.

44. Laurits Poulsen
f. 1670
d. 1751

45. Dorthe A (Røjbel) Andersen
f. ca 1682
d. f 1733

48. Jens Andersen
d. 1721

49. Maren Hansdtr.
f. ca 1695
d. 1726

52. Søren Bertelsen

53. Else Ottoedtr.
f. ca 1693
d. 1757

54. Søren Nissen
f. 1714
d. e 1771

55. Mette Jønedtr.
f. ca 1710
d. e 1771

56. Peder Jacobsen
f. ca 1691
d. 1736

57. Mørrøt Hansdtr.
f. 1696
d. 1772

20. Jens Juncker

22. Andreas Lauritsen
d. 1788

23. Anne Marie Pedersdtr.

24. Anders Jensen
f. 1720
d. før 1784

26. Otto Sørensen
f. 1736
d. 1773

27. Lene Sørensdtr.
f. 1738
d. 1783

28. Hans Pedersen
f. 1721
d. 1786

29. Anne Andersdtr.
f. ca 1722
d. 1790

30. Anders Nielsen
f. ca 1725
d. 1773

31. Heilvig M Christensdtr.

8. Nis Nissen
f. ca 1759
d. 1835

10. Niels Jensen Juncker
f. 1748
d. 1806

11. Inger Marie Andreasdtr.
f. 1772
d. 1838

12. Mads Andersen
f. 1760
d. 1814

13. Else Ottoedtr.
f. 1760
d. 1827

14. Peder Hansen Gram
f. 1748
d. 1813

15. Kirsten Andersdtr.
f. 1764
d. 1850

4. Peder Nissen
f. ca 1789
d. 1835

5. Anne Marie Juncker
f. ca 1794
d. 1857

6. Jens Madsen
f. 1801
d. 1877

7. Anne Marie Pedersdatter Gram
f. 1800
d. 1865

2. Niels Nissen Juncker
f. 1827
d. 1909

3. Maren Jønedatter
f. 1834
d. 1908

Niels Nissen Juncker

2.

er født d. 21. september 1827 paa Rødding Østermark, Rødding sogn, og han døde d. 19. august 1909 i Stenderup, Føvling sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 21. september 1827 og fremstillet i kirken d. 4. november samme aar; faddere var Niels Kustru Mette, ungkarl Andreas Juncker og pigen Trine Juncker af Rødding.

Niels Nissen Juncker blev gift d. 30. juni 1855 i Folding med



Maren Jensdatter

3.

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Jens Madsen og Christen Hansen fra Nørbølling. Maren Jensdatter er født d. 19. februar 1834 i Eskelund, Brørup sogn, og hun døde d. 24. december 1908 i Stenderup.

Hendes daab fandt sted d. 20. marts 1834, og faddere var forligelseskommissær Jensens hustru Christiane Høi, Hans Grams hustru i Maltbæk, Andreas Gram i Kjøbenhoved, Anders Jensen i Maltbæk, Mads Christensen, Poul Madsen og Kirsten Jensdatter fra Eskelund.

Niels Nissen Juncker blev konfirmeret d. 3. april 1842 i Føvling kirke og fik karaktererne godt og meget godt.

I 1847 overtog han stedfaderen Niels Sørensens husmandssted paa Nørbølling Mark, Folding sogn, som stod til hartkorn gl. matr. 2 skp. 1 fjdk. og 2 3/4 alb. og ny matr. 2 Skp. 3 fjdk. 1 3/4 alb. Købesummen var paa 700 rdlr., hvoraf de 400 rdlr. skulle udredes paa følgende maa-
de:

"Kjøberen Niels Nissen Juncker med Courator skal derfor svare og betale som Kjøbesum Penge:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Han overtager og tilsvare den paa Stedet heftende 1ste Prioritetsgiæld til Ribe Stift med Capital | 150 rdlr. |
| b) Sælgerens Sønnestøn Niels Sørensen paa Nørbølling Mark udbetaler han naar denne bliver myndig | 27 " 1 mk. 3/5 sk. |
| c) Sælgerens Datter Ane Cathrine udbetales 1/2 Aar efter at Kjøberen har tiltraadt Stedet den Capital | 80 " |
| d) Sælgerens Steddatter Inger Marie Svendsen (Juncker) gift med Lars Mortensen udbetales ligesaa | 27 " 1 " 3/5 " |
| e) Sælgerens Steddatter Christiane, ugift, udbetales ligesaa | 27 " 1 " 3/5 " |
| f) Løs Giæld betales strax ved Tiltrædelsen med | 9 " 3 " 9 3/5 " |
| g) Kjøberen kvitterer sit hos Sælgeren Tilgodehavende, der er | 78 " 4 " 12 3/5 " |

De resterende 300 rdlr. af købesummen skulle udredes paa den maade, at Niels Nissen Juncker skulle svare sin mor og sin stedfar følgende aftægt:

- A. 4 Fag grundmuret tæt og godt Huus forsynet med Vinduer, Dørre, Sengesteder, en Skorsteen og en Jernkakkellovn samt helt Loft, der stedse holdes godt og forsvarligen ved lige med alt uden og inden Døre af Stedets Eier; I disse 4 Fag huus opføres en Bagerovn, som bruges af Parterne i fællig.
- B. Halvdelen af Stedets indhegnede Kaalhaug med den helst ønskede Side beholder Aftægtsfolkene, som Stedets Eier holder forsvarligen indhegnet og gjødsker vel aarligt.
- C. Af Kornvarer og Penge ydes Aftægtsfolkene aarlig 12 Skp. Rug, 6 Skp., der skal være Boghvedegryn, om Stedets Boghvedeavl kan afgive samme, ellers maa de 2/3 deraf være halv Byggryn, og maae 1 Skp. nævner een Skæppe hele Byggryn og 1 Skp. siger een Skæppe halve Byggryn, gjerne leveres af bemeldte 6 Skp. Gryn; ifald Aftægtsfolkene helst vil have det og Boghvedeavlen ikke er mislykket, have Aftægtsfolkene ret til at fordre bemeldte 6 Skp. Gryn leverede med 4/6 Boghvede, 1/6 hele og 1/6 halve Byggryn; 2 Skp. Frenimer Byg og 5 Skp. Malt, hver Skæppe halvtoppet, Penge 2 Rdlr. C. eller 3 Rdlr. 1 Mk. og 3 1/5 Sk. i Sedler, hvoraf Halvdelen leveres og betales hver 1ste May og ligesaa 1ste Novbr., første Gang.
- D. Hver Kyndelmisse leveres Aftægtsfolkene 12 Pund tørsaltede benfrie Torsk.
- E. Aarligt lægges Aftægtsfolkene i Stedets godt gjødskede og velbehandlede Jord 4 Skp. Kartofler, som hyppes, naar det er passende. Første Gang tillægges Sædekartofler af Yderen, siden af Aftægtsfolkene.
- F. For Aftægtsfolkene underholdes om vinteren paa Foder, om Sommeren paa Græs med Lam 3 Faar med Stedets egne de bedste Faar paa Stedets egen Mark.
- G. Aftægtsfolkene leveres om Sommeren i rette Brændselsbjergningstid 10.000 gode forsvarlige tørre Klyne af Tislund Mose og 6 Læs Hedetørv som strax i Stok sættes paa et passende Sted ved Aftægtshuset eller indsættes i det, saaledes som Aftægtsfolkene vil have det; ifald de købe selv Kratriis og Bagelyng, hjemkjøres 3 Læs for dem passende Tid naar forlanges.
- H. Hvis Aftægtsyderen holder Heste beforders Aftægtsfolkene belejlig Tid til og fra Kjøbstad aarlig een Gang naar forlanges med et lidet Læs til en af de nærmeste Kjøbstæder; Præstens Befordring til deres Betjening i Sygdoms Forfald præsteres ligesaa og deres Korns Mølletransport, naar forlanges.
- I. I fællig med Stedets Eier benyttes Stedets Brønd, Brygge- Bage- og Vaskeredskaber og til Haande gaas Aftægtsfolkene stedse med al ønskende og behøvende Pleie og Opvartning.
- J. Offer til Præst og Degn betales for Aftægtstagerne.
- K. Hver Morgen i Tiden fra 14. May til 1ste Novbr. leveres Aftægtsfolkene 2 1/2 Potte eller 10 Pægle nymalket Mælk og den øvrige Tid af Aaret 7 Pægler eller 1 3/4 Potte nymalket Mælk.
- L. 3 Høns maae Aftægtsfolkene altid have gaaende ved Stedets Høns.
- M. Saalænge Aftægtsfolkene begge lever betales dem ingen Haandpenge.
- N. Naar Aftægtskonen er død og Manden lever faar han 2 Skpr. Rug og 4 Lispund Flæsk, ligesaa aarlig en god nye Blaarlærreds Skjorte med Hørgarns Ærmer og 3 Pd. Tobak, leveret af 2 Gange aarlig, og i Stedet for Høns ydes ham 100 Hønseæg aarlig efterhaanden passende Tider; naar en af Aftægtsfolkene dør, uanset hvem, underholdes kun 2 Faar aarlig med Lam om Sommeren; naar Aftægtsmanden er død og Konen efterlever ophører Aftægten ganske forstaaende (hvad) Korn, Varer og Penge angaar, men vedbliver ellers og forøvrigt til hun ved Døden afgaar. Naar begge Aftægtsfolkene ved Døden afgaar ophører

Aftægten selvfølgelig uden ganske. Ved hvert Dødsfald bekostes Begravelsen hæderlig af Stedets Eier, imod at Stedets Eier erholder ved den længstlevendes Død det til Aftægtsfolkene udtagne Tøy. Aftægtsmandens Klæder kan han siden bestemme for hvem han vil; Konens Gangklæder og tilfalder hendes Døtre.

- O. Naar Aftægtsfolkene drager paa Aftægt medtager de af Stedets nuhavende Bohave de Sengeklæder som anvendes til en god Seng, 1 Væv, 1 Bord, 2 Stole, 1 Dragkiste, 1 anden Kiste, 1 Spand, 1 Thekjedel og af hvad de maatte behøve og rimeligt kan være, saaledes 3 Faar og hvis Aftægten begynder til Efteraar da 3 Lam, samt Bistaderne, forsaavidt deres egen Part angaar."

Endelig fremgaar det, at Niels Nissen Juncker skulle udrede alle omkostninger i forbindelse med oprettelse af skøde og aftægtskontrakten, samt at han først skulle tiltræde det købte, naar sælgeren ikke selv kunne forestaa dets drift længere, eller naar enten han eller hans hustru var afgaaet ved døden.

(Gørding-Malt herreders skøde- og panteprotokol 1847-1850, fol. 92 ff)

Niels Nissen Juncker drev nu dette husmandssted et stykke tid, hvorefter han flyttede til Skodborg. Her boede han indtil 1861, da han overtog et husmandssted i Rebelsig, Vejrup sogn. I 1866 flyttede han imidlertid til Stenderup i Føvling sogn, hvor han aaret før havde købt en jordparcel. Her opførte han et hus, og han drev nu denne ejendom indtil 1882, da han solgte den. Han fortsatte dog som lejer af et stykke mosejord, der tilhørte ejendommen, indtil 1897.

Imidlertid havde han i 1873 købt et hus med tilliggende "Gadejordsejendom", som stod til hartkorn 1 fjd. 2½ alb. Denne ejendom solgte han dog atter i 1875, og i 1876 købte han derpaa nogle jordparceller. Senere opkøbte han flere jordparceller, og i 1894 tilbagekøbte han huset med tilliggende "Gadejordsejendom", hvorpaa han fra 1896 og til 1904 efterhaanden afstod det hele til svigersønnen Niels Laugesen, hos hvem han og hans hustru i 1900 gik paa aftægt.

En sønnesøn af Niels Nissen Juncker fortæller, at denne, mens han boede i Rebelsig, drev kro i forbindelse med gaarden. Desuden startede han der et teglværk og opførte huse paa jorden til sine arbejdere. Da han senere overtog gaarden i Stenderup, drev han desuden en omfattende handel med kreaturer og ejendomme. Det fortælles endvidere, at han var den første bonde i sognet, som købte sig en fjedervogn, som han iøvrigt elskede at køre meget stærkt med. Som ældre var han sammen med et par andre den drivende kraft, da Stenderup skulle have en annekskirke. Hans og hans hustru's navne ses endnu paa nogle lysestager, som han forærede til kirkens alterbord.

Om Maren Jensdatter fortæller sønnesønnen, at hun var en baade dygtig og energisk kvinde, som havde meget at se til, da hendes mand ofte foretog handelsrejser langt op i Jylland. Hun førte streng justits i sit hus og havde desværre ikke som sin mand evnen til at tage livet fra den lyse side.

Peder Nissen

4.

er født ca. 1770, og han døde d. 30. januar 1835 i Astofte, Føvling sogn.

Han blev gift d. 23. maj 1817 i Rødding med

Anne Marie Juncker

5.

Forlovere ved vielsen var Søren Truelson fra Rødding og Jens Juncker fra Langetved.

Anne Marie Juncker er født ca. 1794, antagelig i Rødding, og hun døde d. 7. april 1857 paa Nørbølling Mark, Folding sogn.

Hun flyttede nogle aar efter Peder Nissens død, nemlig i september 1843, til Nørbølling og blev d. 26. november samme aar gift med enkemand Niels Sørensen, der havde et husmandssted paa Nørbølling Mark, som 4 aar senere afstodes til Anne Marie Junckers søn af første ægteskab Niels.

Det har desværre ikke været muligt at finde Peder Nissens daab. Ved hans dødsindførelse i kirkebogen ses anført, at han skulle være født i Hygum sogn, men i dette sogns kirkebog fra 1782 til 1795 ses han ikke opført. Imidlertid blev han i 1808 konfirmeret i Hygum kirke, og det fremgaar heraf, hvem der var hans far.

Peder Nissen var gaardmand og snedker i Rødding sogn indtil 1829, da han flyttede til Astofte i Føvling sogn, hvor han derpaa drev en ejendom med dertil hørende snedkerværksted indtil sin død.

Efter hans død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Niels, 7½ aar, Mette Kirstine, 15½ aar, Inger Marie, 13½ aar, Christiane, 11 aar, og Mette Marie, ½ aar gammel. Af boets effekter kan nævnes: 1 bord, 1 dragkiste 1 stueur, 3 stole, 4 par thekopper, 1 lille spejl, 4 kister, 1 seng, yderligere 3 borde, 1 bæk, 1 jernkakkellovn, 1 vugge, 1 spinderok, 1 flaske og 1 glas, 1 gammelt chatol, 1 øltønde, 1 høvlebæk og noget værktøj samt 1 vogn med tilbehør. Besætningen bestod af 3 køer, 1 kalv, 1 hoppe, 1 svin samt 3 Faar, og selve gaarden, som Peder Nissen havde erhvervet i 1830, stod til hartkorn 1 td. 1 45/64 alb. Boets samlede værdi opgjordes til 471 rdlr. 10 sk., mens den paa boet heftende gæld beløb sig til 781 rdlr. 4 mk. 1 3/5 sk., hvorfor der intet blev til deling arvingerne imellem. Ved de afsluttende skifteforhandlinger fik enken imidlertid henstand med betaling af gælden for derved at give hende mulighed for at forsørge børnene og forestaa deres opdragelse.

(Gørding-Malt herreders skifteprotokol 1831-1838, fol. 217 ff)

Jens Madsen

6.

er født 1801 i Agersbøl, Føvling sogn, og han døde d. 6. juni 1877 i Nørbølling, Folding sogn.

Hans daab fandt sted d. 15. marts 1801; Søren Jespersen fra Mejlby i Lintrup sogn bar ham, pigen Maren Knudsdatter fra Maltbæk stod hos, og faddere var Søren Ottesens hustru Maren Eskildsdatter fra Nørbølling, Hans Pedersen fra Agersbøl og Peder Christensen Feuling fra Bobøl.

Jens Madsen blev gift d. 3. november 1827 i Malt med

Anne Marie Pedersdatter Gram

7.

Forlovere ved vielsen var Anders Madsen fra Agersbøl og Søren Schytz fra Føvling.

Anne Marie Pedersdatter Gram er født d. 19. februar 1800 i Københoved, Skrave sogn, og

hun døde d. 12. januar 1865 i Nørbølling. -

Hun blev døbt d. 13. april 1800; Laurits Svendsens datter Bodil bar hende, og faddere var: Mads Nielsen, Laur. Nielsen, Maren Terkelsdatter, Ole Bennedsen og Christen Lund, alle fra Københoved.

Jens Madsen købte i 1827 ifølge nedenstaaende skøde et husmandssted i Eskelund, Brørup sogn:

"Hans Nielsen af Eskelund, Brørup sogn, Malt Herred, Veile Amt gjør vitterligt at have solgt uden oprettet Kjøbekontrakt, ligesom jeg herved skjøder og overdrager et mig efter Skiøde af 16. April 1827 tilhørende Sted, beliggende i Eskelund Kjær med paastaaende Husbygning og tilliggende Jordeiendomme, staaende for Hartkorn 3 Skp. 1 Fjdk. og 1 1/24 Alb., der oprindelig er en Parcel fra Iver Pedersens Gaard i Eskelund og bestaar af en Strækning i Ager, Eng og Heede; med i Kjøbet følger det indavlede Høe og Korn samt Gjødning og i Bygningen alle mur- og nagelfaste Ting, til Jens Madsen i Agersbøl, Feuling, som strax imodtager Stedet og følgelig fra Dato af svarer og betaler af samme alle kongelige Skatter og andre Afgifter, ordinaire og extraordinare.

Kjøbesummen for denne Eiendom er 550 Rbdlr. r.S., siger fem hundrede og halvtredie sindtyve Rigsbankdaler rede Sølv, som Kjøbereren har berigtiget ved at paatage sig at tilsvare den Sum, der hefter i 1ste Prioritet til Gaardmand Mads Iversen i Eskelund, enten contant eller ved Panteobligation. Kjøbereren maa finde sig i, at denne Eiendom i Forening med Mads Iversens Gaard er pantsat i 1ste Prioritet for 630 Rdlr. S. W., 270 Rdlr. S. W. i 2den og 100 Rdlr. S. W. i 3die Prioritet; naar forbemeldte Summa 550 Rdlr. S. W. er betalt, deraf 300 Rdlr. S. til Mads Iversen eller Efterkommere, skal han eller disse være pligtig at skaffe denne Eiendom ud af foranmeldte Forhæftelse.

Forhæftelsen til Nationalbanken hæfter paa den solgte Eiendom.

Iøvrigt forbinder Sælgeren sig til at hjemle Kjøbereren og hans Arvinger de solgte Eiendomme skadesløs efter Loven. De solgte Eiendomme maa ikke afhændes til en Hovedgaards Complettering og Bygningerne skal stedse i Brandcassen forblive assurerede.

Med Stedet ernholder Kjøbereren en Trævogn med 2 Leirer og en Andersæd.

Omkostningerne ved dette Skjøde, saavel Papir, Expedition 1/2 pc. og protocollation betaler Kjøber og Sælger hver med det halve.

Saaledes udstedes dette Skjøde vidnesfast med mit Navns Underskrift.

Eskelund den 8. Oktober 1827."

(Gørding-Malt herreders skøde- og panteprotokol 1824-1828, fol. 451 b.)

Jens Madsen drev nu dette husmandssted en tid, hvorpaa han købte en gaard i Nørbølling. Denne gaard drev han indtil 1860, da den afstodes til sønnen Mads Jensen, hos hvem han og hans hustru gik paa aftægt. I den anledning ses oprettet følgende aftægtskontrakt parterne imellem:

1. "Til Beboelse, Nytte og Brug baade oven og under Bjælkerne for os Aftægtstagere Jens Madsen og Hustru Ane Marie Pedersdatter skal vi have de 4 østre Fag af Gaardens Stuehus, som Aftægts giveren efter vores Anmodning forsyner med Ovn, Skorsten, Sengekælder, gjort tæt, sammenføiet, Loftskud, Vinduer, Døre, Gulve og Skjærvægge (tillige imellem vores og Aftægts giverens Loftsrum) alt af saadan Beskaffenhed, som vi med Rimelighed forlange. Aftægtshuset holder Gaardens Beboere vedlige, baade udvendig og indvendig, saavel paa Tag som Fag og navnlig kliner og kalker indvendig aarlig til den Tid vi forlange.

2. Den gamle nuværende Kaalhaage skal vi have til Havejord, hvilken Gaardens Beboere gjøder, indhegner, vedligeholder Hegnet, forsyner den med en Indgangslaage hvor vi bestemme, samt naar vi ej selv kan, dyrker Haven for os efter vores Anvisning. Det bemærkes, at dersom Gaardens Beboere flytter det gamle eller opfører et nyt Vaaningshuus andetsteds hen paa Marken, da skal de der i det opførende Vaaningshuus skaffe os Aftægtsbolig og derved Have og Brønd af ligesaa god og beqvem Beskaffenhed og Indretning som det vi da fraflytte.
3. Aarlig i rette Brændselsbjergningstid skal Gaardens Beboere levere os 16000 strøgne Klyne af almindelig Størrelse af Gaardens egen Klynejord. Det hjemføres saa tørt som muligt og Gaardens Beboere skal enten sætte det i Stak paa et for os beqvemt Sted ved Aftægtshuset og strax tildække det med Dæksadler, som de ogsaa forskaffer, - eller og i det hele eller for en Deel sætte det i Aftægtshuset, alt saaledes som vi bestemmer og anviser.
4. Til Aftægt og Ophold skal Gaardens Beboere levere os aarlig 4 Tdr. Rug, 15 Skpr. Bygmalt, 1 Td. Byg, 2 Skpr. friske tørre Boghvedegryn samt i Haandpenge 8 Rdlr. Dette skal leveres os to gange Aarligt, med hver det halve til 1ste Maj og 1ste Novbr. endvidere 1 Pd. god Humle og 8 Pd. god Hør, disse Ting leveret 1ste Novbr. hvert Aar. Endvidere 6 Pd. frisk middelsaltet Smør, leveres i Sommerens Løb med ½ eller helt Pd. hver halve eller hele Maaned, som vi forlanger. 2 fede Oste, hver paa 5 Pund, i Tiden fra 20. Juni til 20. Juli, 2 Lispund tørsaltet Flæsk fra Bovenden os leveret til Kyndelmisse. Og dersom Gaarden overgaar i Fremmedes Eie leveres os endvidere aarlig 4 Pd. Hør hver 1ste Novbr. og 4 Pd. Kaffe, 4 Pd. brun Sukker, 4 Pd. Cikorie, nemlig Halvdelen hver 1ste Mai og Halvdelen hver 1ste Novbr., samt 3 Kander Kornbrændevin, nemlig 1 Kande til hver Jul, hver Paaske og hver Pintse.
5. Vi udvælge ved Mortensdagstid en af Gaardens Køer der fornylig har kælvet, hvilken vi maler indtil den ikkuns giver 1 Kande Mælk i Døgnet, thi saasnart den ikke giver dette Kvantum i hvert Døgn skal Gaardens Beboere levere os daglig hver Morgen 1 Kande nymalket Mælk af sunde Køer, imod at de da selv maler Koen, men naar den atter har kælvet i November Maaned, da maler vi den igen og Mælkeleverancen ophører saalænge Koen giver 1 Kande Mælk i Døgnet og ellers fortares som tilforn. Dersom enten vi eller Gaardens Beboere ønske Aftægtskoen omvekslet, skal det ske saaledes, efter at Gaardens Beboere først har udtaget 1, udtager vi dernæst hvilken af Gaardens Kælvekøer vi vil til Aftægtsko, og i den Henseende skal Gaardens Beboere være forpligtede at have flere Køer, der kælver om Efteraaret. Aftægtskoen skal Gaardens Beboere stedse fodre, gresse, vande, passe og i enhver Henseende røgte ved siden af paa samme Stald og ligesaa godt som Eierens bedste Malkekøer uden nogen som helst Udgift for os. Kalven af Aftægtskoen tilhører os.
6. Gaardens Eier skal stedse fodre for os 2 Faar om Vinteren og græsse dem tilligemed Yngel om Sommeren forsvarlig og godt paa Gaardens egen Mark og under Forudsætning at Gaardens Eier stedse holder Faar paa vores egen Mark, da bestandig ved Siden af ligesaa godt som Gaardeierens bedste Faar og Lam.
7. Boens Aftægtskorn skal Gaardens Beboere stedse besørge kjørt til Mølle og efter at det er malet hjem igjen saa ofte behøves. Vores Høtidsoffer betaler Gaardens Beboere. Fornøden og rimelig Haugeplads reserverer vi os nærved Huset.
8. Gaardens Eier skal med anstændige Heste og Vogn forsynet med bekvemme Agestole og Kudsk befordre os til Kirke og efter endt Gudstjeneste hjem igjen, 2 Gange aarlig, naar vi forlange samt ligeledes 1 gang aarlig, dog ikke i Sæd eller Høsttid til Ribe og igjen efter rimelig Ophold tilbage, og endelig 1 gang om Aaret til vores Slægt eller Venner og til-

- bage, hvilken Tur der ei maa være over 3 Miil herfra, og ikke maa medtage over 2 Dage. Paa disse tvende aarlige Ture maa vi medføre Gods efter Rimelighed. Sluttelig skal Gaardens Eier hente og hjemføre Præsten naar han besøger os paa vort Sygeleie.
9. Vi har Ret til aarlig at faa 4 Skpr. Kartoffler lagt eller sat i bestemt veldyrket og gjødet Jord, ligesaa godt som og ved Siden af Gaardens Kartoffelsæd, og vi skal stedse tillægge Sættekartoflerne. 3 Høns maa vi have gaaende i, ved og omkring Gaarden.
 10. I Sygdoms- og Alderdomstilfælde skal Gaardens Beboere forrette vores nødvendige Husgerning for os pleie og oppasning og oppasse os med Omhyggelighed, saaledes som de kan være bekendt og agte at forsvare for Gud og Mennesker.
Det er os uforment at have een eller to af vores ugifte Børn paa Aftægten.
 11. Naar vi udflytte paa Aftægt medtage vi til vores Brug det fornødne Boskab. Derimod bruge vi i fællig med Gaardens Beboere deres Ovn, Brønd, Brygger-, Bage- og Vaskeredskaber samt Kjærnen, hvilket alt stedse skal holdes i forsvarlig Stand. Vi har Ret til at faa 2 a 3 Brød bagt med, naar Gaardens Beboere bager uden at vi skal give Brændsel dertil.
 12. Naar en af os ved Døden afgaar bortfalder aarlig 1 Tj. 4 Skpr. Rug, 2 Skpr. Malt, 2 Skpr. Byg, 3 Skpr. Gryn, 2 Rdlr., 2 Pd. Smør, 8 Pd. Flæsk og samtlige 6 Pd. ... Alt iøvrigt svares uforandret indtil den længstlevendes Død.
 13. Vi eller den længstlevende har Ret til at flytte andetsteds hen tillige med det udtagne Boskab og i saa fald skal Gaardens Beboere levere os paa vores nye Opholdssted eller i det højeste 3 Mile herfra Alt hvad 4de Post bestemmer til de bestemte Tider, dog skal Smøret leveres halvt 1ste Maj og halvt naar Ostene leveres og fremdeles præstere efter 6te Post. Præstationerne efter 1ste, 2den, 3die, 5te, 7de, 8de, 9de, 10de og 11te Poster bortfalder da, imod at Gaardens Beboere derfor skal betale os aarlig 20 Rdlr. Rmt., men saafremt Gaarden er i fremmedes Eie, da 30 Rdlr. Rmt., saa betales os hver 1ste Mai og 1ste Novbr. hver gang med det halve og ligesaa Aftægten halvaarlig forud. Ønske vi at flytte tilbage er det os tilladt til hvilken 1ste Mai eller 1ste Novbr. vi med ½ Aars Varsel bestemmer og nyde Aftægten som tilforn. Flytningen maa ske og gjentages hvis vi vil flere Gange og uden Hensyn til enten vi begge eller den ene af os er i live samt uden Forskjel i det ovenfor bestemte Vederlag. Aarlig leveres os frisk Rughalm til vore Senge og almindelig Gulvsand saameget og til de Tider, som vi med Rimelighed forlange men i Flytningstilfælde bortfalder begge Dele.
 14. Aftægten tager sin Begyndelse naar vi bestemme, og da leveres os hvad den Tid forfalder til Leverance. Af hvad som forfalder til andre Tider leveres en forholdsmæssig Andel.
 15. Naar vi ved Døden afgaar lader Gaardens Beboere os hæderlig begrave efter Sognets Skik og Brug. Aftægten ophører ved den længstlevendes Død og Hus og Kaalhøge samt det udtagne Boskab falder tilbage til Gaarden, dog undtages derfra.
 - a. min Hustrus Dragkiste og de Sengeklæder som hun i Forvejen bestemmer, hvilke tvende Dele skal tilhøre vor Datter Kirsten Magdalene Jensdatter,
 - b. min Hustrus Liv- og Gangklæder tilfalder vore tre Døtre og
 - c. mine Liv- og Gangklæder tilfalder vore Sønner.
 16. Alle præstationer af hvad Navn være maa efter denne Contract skal være forsvarlige Varer, sunde, gode og veirensede i enhver Henseende og saavidt muligt leveres efter justeret dansk Maal og Vægt.
 17. Denne Aftægt som paa anordnet Maade for 5 Aar er anslaaet til 600 Rdlr. og som jeg Mads Jensen forbinder mig og Efterkommere til at præstere nøiagtig, gives herved Prioritet i

den mig ifgl. Skjøde af D. D. tilhørende Gaard i Nørbølling med paastaaende Bygninger og tilliggende Ejendomme af Htk. 1 Td. 5 Skpr. 1 Fjdk. med Avl, Fourage, Brændsel og Gjødskes samt Gaardens Konge- Kirke- Korn- og Qvægtiende næstefter 600 Rdlr. Dateret Nørbølling d. 27de Octobr. 1860."

(Gørding-Malt herreders skøde- og panteprotokol 1873-1875, fol. 209)

der var boelsmand paa Rødding Østermark, Rødding sogn, er født ca. 1759, og han døde d. 6. februar 1835 paa Rødding Østermark.

Han var antagelig gift med Christiane Svendsdatter fra Stens i Hjortlund sogn, som var en datter af Svend Johansen, sammesteds.

I 1815 købte Nis Nissen af Enevold Andersen en del af dennes gaard, nemlig "Toften ved Huset, Kaalhaugen, Byggestedet og Gaardspladsen udtil Gaden tilligemed 7 Fag Hus fra den Østerende af de derpaa staaende Husbygninger med Vinduer og Døre, Sengestæder og Loftskud samt den østre Skorsten og den derved staaende Kakkellovn og den liden Tørvehuus med alle de Træer som staar ved Huset og Brønden med sin Tilbehør, hvortil medfølger . . . skiftet ved Aaen og Tørveskiftet ved den søndre Mose og Moseskiftet i Stakkeskrog; maatte tillige aarlig 1 Læs Riis til at hegne Kaalhaugen med, som af Kiøberen hugges og af Sælgeren hjemkøres, hvorimod Kiøberen leverer 2 Par Træsko aarlig saalænge de begge lever."

Niels Jensen Juncker

10.

er født 1748 i Ll. Anst, Anst sogn, og han døde d. 11. maj 1806 paa Rødding Østermark, Rødding sogn.

Hans daab fandt sted d. 28. juli 1748, og faddere var Hans Carstensen, Karen Michels, Iver Hansen, Anne Leyersdatter og Frands Danielsen.

Niels Jensen Juncker blev gift d. 6. juli 1763 i Rødding med

Inger Marie Andreasdatter

11.

Hun er født d. 7. maj 1772 i Skodborg, og hun døde d. 14. maj 1838 paa Rødding Østermark.

Hendes daab fandt sted d. 10. maj 1772, og faddere var Claus Jespersens hustru, Claus Enevoldsens hustru og Andreas Lydicksen, alle fra Skodborg.

Efter Niels Jensen Junckers død blev Inger Marie Andreasdatter gift anden gang d. 17. oktober 1807 i Rødding med Hans Christian Lautrup. Han er født ca. 1775, og han døde d. 31. maj 1834 som aftægtsmand paa Rødding Østermark.

I 1806 købte Niels Jensen Juncker af Peder Andreasen en del af en gaard, som denne kort forinden havde erhvervet paa en auktion over et konkursbo. Købekontrakten paa denne gaardspart indeholder bl. a. følgende betingelser:

- "2. Forbeholder Sælgeren Peder Andreasen sig et Stykke af Fællesskoven med Rentekammerets Bevilling af d. 8 febr. 1806, nemlig den resterende fra Niels Junckers fælledsstykke af og til hans Engeled, nemlig den Træ, som staar i den østen Side paa den, ogsaa den Eegetræ, som der staar over ved den Synderside paa hvilken der er huggen Mærker udi, og er en lige Skiæll, hvor begge Contrahenter skal rette sig efter - forbemeldte stk. Skov med Træ og Grund tilhører altsammen Sælger og hans Arvinger.
3. Skal Peder Andreasen lukke Halvparten af Hegnene, saavidt bem. hans Grund og Skov naar Sælgeren lukker for den vestre Ende allene, som ham igien godtgøres for, ved Siden imellem ham og Niels Iversens Fællesskov, dersom ialt tager kuns det halve Hegn. Ledet holdes forsvarlig vedlige ind ad Skoven, nemlig den vester Led af Niels Juncker eller Gaardens Besidder uden nogen Godtgørelse derfor men Hegnen ved den østre Ende af Skoven tager enhver af dem det halve, men Leddene forskaffes og holdes af Kiøberen allene.

4. Udlover Peder Andreasen som bern. Skovs Eyer at forskaffe Niels Jensen Juncker eller Gaardens Besidder en Vey ved en af Siderne til hans eget Grund at kiøre Høe samt at trække og ride men ikke i Hegningstiden at drive med løse Creaturer og ey heller andre Tiider, naar det er Sælger imod og til Skade, men til Bestandighed følger Kiøberen Veyen.
5. Skal Niels Jensen Juncker eller Gaardens Besiddere forskaffe Peder Andreasen en Vey over hans Hedelykke at hvor han Niels Jensen Juncker selv kiører naar Peder Andreasen og kiører uden nogen Godtgørelse derfor.
6. Da Peder Andreasen kiøbte Gaarden paa Auctionen for 1105 Rdlr. holst. cour., saa bliver Niels Jensen Juncker udi Gaarden Penge til Afdrag for Skoven, 205 Rigsdaler, godtgiort i Kiøbesummen, som er allerede betalt, hvorfor herved forsvarlig qvitteres, altsaa modtager Kiøberen Niels Jensen Juncker Gaarden for 900 Rdlr. holst. Courant samt Renter og Agio, som er udenved, som forhen er afgjort af hvilken Kiøbesummen er 400 Rdlr. forhen betalt, hvorfor ligeledes in optima forma joris qvitteres."

Mads Andersen

12.

er født 1760 i Agersbøl, Føvling sogn, og han døde d. 19. maj 1814 samme sted.

Han blev døbt d. 13. april 1760, og faddere var Niels Madsen fra Aatte, Jørgen Jensen fra Bobøl, Søren Nielsen fra Aatte, Adser Mortensens datter fra Tyslund og Hans Bechis' hustru fra Agersbøl.

Mads Andersen blev gift d. 22. oktober 1784 med

Else Ottosdatter

13.

Hun er født 1760 i Aatte, Føvling sogn, og hun døde d. 16. september 1827 i Agersbøl.

Hun blev døbt d. 9. marts 1760, og faddere var Christen Jensen, Bertel Sørensen, Søren Bertelsens hustru af Tobøl, Thomas Pedersens hustru og Søren Ollings datter fra Aatte.

Mads Andersen fik i 1783 fæste paa den gaard i Agersbøl, Føvling sogn, som hans fader indtil da havde været fæster af. Fæstebrevet, der er indført i Sønderskov fæsteprotokol, fol. 462, lyder saaledes:

"Søren Bering og Michel Müller til Sønderskov gjør vitterlig at have stød og fæst ligesom vi og hermed stæder og fæster til Mads Andersen af Aagesbøl nu staaende Landsoldat, for Læget No. .. under det Slesvigske Infanteriregiment, den os tilhørende Gaard smst., som hans Fader Anders Jensen hidtil har beboet og formedelst Alderdom og Svaghed til denne sin Søn har afstaaet og overladt, hvilken Gaard som i Landmaalingens Matricul er anslagen for Hartkorn Ager og Eng 2 Tdr. 5 Skpr. 1 Fjdr. og 1 Alb., bemeldte Mads Andersen nu straks tiltræder og sin Livstiid maae nyde, bruge og i fæste beholde paa følgende Conditioner, at han deraf til rette Tider og paa behørlige Steder svarer og udreder de kongelige Skatter, som enten er eller herefter bliver paabudne, betaler aarlig til hver Martinii den sædvanlige Landgilde Rug 1 Td. 2 Skpr., Byg 6 Skpr. og Penge 1 Rdlr. 1 Mark, holder Stedet paa Bygning, Forfatning, Sæd, Avl og Drift vel og forsvarlig vedlige og Magt, intet deraf til Upligt bruger, forvilder eller bortlejer, forretter Hoverie, Ægt og Arbejde til Sønderschou, naar han derom vorder tilsagt og altid at søge Sønderschou Mølle med sit Møllekorn. Iøvrigt retter Fæsteren sig efter hans kongelig Mayestæts allernaadigste Lov og Forordninger, alt under dette Fæstes Fortabelse og anden vilkaarlig Straf.

Til Bekræftelse under vores Hænder Sønderschou den 24. Martii 1783."

Han blev født d. 9. marts 1748 i Aalkær, Nustrup sogn, og han døde 1813 i Københoved, Skrave sogn, og blev begravet d. 31. januar.

Han blev gift første gang d. 23. november 1771 i Skrave med Else Juulsdatter. Hun er født 1733 i Københoved som datter af gaardmand Juul Jensen og hustru Anna Pedersdatter, og hun døde 1790 samme sted og blev begravet d. 14. maj. I ægteskabet var 2 sønner, hvoraf kun den ene, Juhl Pedersen Gram, blev voksen. Han fik i arv efter sin moder 400 rdlr.

Peder Hansen Gram blev derpaa gift anden gang d. 17. juni 1791 i Skrave med

Kirsten Andersdatter

15.

Hun er født 1764 i Langetved, Skrave sogn, hendes daab fandt sted d. 22. juli samme aar, og hun døde d. 26. maj 1850 i Københoved. I dette ægteskab var 9 børn, 5 piger og 4 drenge.

Om Peder Hansen Gram fortælles i bogen "Gram-Slægten fra Blaagaard" bl. a. følgende:

"Den 29. Juni 1770 købte han paa offentlig Auktion for 322 Rigsdaler Kurant en halv Ejendomsgaard (3 Ottinger) i Langetved, og den 28. November 1771 fik han og Kancelliraad Daue i Hygum, der var Herredsfoged og Auktionsdirektør, Skøde paa Gaarden. Det hedder, at det er for hans kjære Forældres samlede Midler, han har købt Gaarden, men i Forbindelse med Købet staar dog sikkert ogsaa et Par Obligationer paa 70 Rd. og 30 Rd., som han i 1771 udstedte til henholdsvis Simon Jensen i Langetved og (sin Hustrus Stedfader) Christen Christensen af Københoved. Den 28. Novbr. 1771 sluttede han endvidere Aftægtskontrakt med sine Forældre. Kontrakten har følgende Indhold: Naar Hans Pedersen og Hustru ikke længere ønsker at forblive hos mig (H. P. G.) paa Mad og Maal, skal de have et Hus Vesten for Gaarden eller en anden bekvem Lejlighed - 6 Fag stor - med Ovn, Skorsten o. s. v. - i Byen, indtil de nuværende Aftægtstagere paa Gaarden, Hans Jensen og Hustru dør. De skal da ved den første af de nævnte Aftægtsfolks Død have Halvdelen af det dem tilskrevne Aftægt og ved den sidste Død hele Aftægtet. Naar Aftægtsfolkene drager paa Aftægt, maa de tage med sig fra Gaarden: 1 Ko, 2 Senge fra Dønset, 1 stort Fyrreskab, 1 Messing Haandkedel, 1 Jerngryde, 2 Fyrre Halvkister, 1 liden Halvtønde, 2 smaa Standtønder, 5 Stole, 1 lille Skrin, 1 Hængeskab, 2 Smaaborde, 1 Kjeldske, 1 Ildklemme, 2 Solde, 1 Spand samt noget lidet Husgeraad.

Den 16. August 1794 solgte Peder Gram Gaarden i Langetved med 2 Huse i Skoven "Krybily" og "Pagtstol" samt en Eng, "Nedereng", der var købt fra Hans Sørensen's Gaard i Rødding, til Enke Anna Jakobs i Langetved for 2225 Rd. 12 Skilling Slesvig Holstensk Kurant. Med i Købet fulgte en Besætning af 2 Køer, 3 Kvier, 2 Stude og 1 etaars sortebrun Hesteplag samt 1 gl. Trævogn, 1 Jernharve, 1 Eegeslæde, 2 Eegeborde, 1 Jernkakkellovn og Brændevinstøje. Derimod skulde Peder Gram have 2 Vandtrug, 3 Td. Boghvede samt Slyd og Jold. Denne Gaard har senere været i Chr. Krag's og er nu i J. Chr. Holm's Eje.

Kort Tid i Forvejen - den 7. April 1794 - havde Peder Gram i Ribe afgjort Købet af en Ejendom i Københoved. Det var 2 Gaarde paa ialt 3 5/6 Ottinger (Opr. en Sjettedel af Skyttegaard og Halvdelen af Thuesgaard) samt en Eng "Munkeeng" nord for Kongeaaen. Disse Ejendomme havde Søren Ottesen Bjerrum i 1793 solgt til Truels Andersen af Okholm, og som denne nu solgte til Peder Gram for 1740 Rd. Slesvig Holstensk Kurant + Aftægt til en tidligere Ejer Peder Pedersen Thol. Med i Købet fulgte en Besætning af 6 Køer, 3 Kalve, 4 Faar samt 10 Td. Havre, 1 Slæde, 1 Vandtrug og Slyd og Jold. Den største af Gaardene (2 Ottinger) afstod Peder Gram i 1802 til sin ældre Søn Juhl P. Gram for en Købesum af 1400 Rd. Slesv.

Holstensk Kurant, mens den mindre Gaard senere overtoges af en Søn af anden Ægteskab, Anders P. Gram.

Hele Peder Hansen Gram's Færd tyder paa, at der har været Ungdomsmod og Foretagsomhed i Manden. Hvorfor han fik Forældrene til at sælge Gaarden i Gramby og flytte med til Langetved fortæller de gamle Dokumenter intet om, men man har maaske Lov til at formode, at det er sket, fordi Gaarden i Gram trods Betegnelsen "Smaa Fribønder" alligevel var Fæstegaard under Gram Gods, hvorfor der efter Protokollen af 1761 foruden Afgifter i Vænge og Penge skulde ydes Arbejde for Godset baade hjemme og paa Godsets Marker. Dette Fæstehold har nok ikke passet den unge Mand, hvorfor han har foretrukket at blive Selvejer i det Sogn, hvor hans Kæreste var fra. Da han senere solgte Gaarden i Langetved og købte i Københoved, ser det ud til, at han har gjort en god Handel, idet han fik mere og vel ogsaa bedre Jord, en større Besætning og endda for en noget mindre Købesum.

Efter Overleveringen skal Peder Hansen Gram have været en retsindig Mand, der imidlertid ogsaa holdt paa sin Ret. Han kom vel til Københoved paa det Tidspunkt, da Folkeviddet sagde, at den, der kunne komme igennem Københoved uskændt, kunne ogsaa komme igennem Helvede ubrændt. Som ny Mand i Byen skal han have haft en Strid med Bymændene, og ved Lejlighed øvede disse Vold mod Peder Gram ude i Skoven, idet de tog og satte ham haardt ned paa en Træstub. Nogle spidse Fliser paa denne Stub trængte op i Sædet paa ham, og dette skal have forvoldt hans Død i 1813."

Peder Hansen Gram var den første i slægten, der førte navnet Gram. Herom fortælles i ovennævnte bog:

"Han har antagelig taget dette Navn efter den By, hvor han har levet den største Del af sin Barndom og Ungdom, fordi der, da han kom til Langetved, var en anden Peder Hansen i Byen. Maaske staar antagelsen af Navnet ogsaa i Forbindelse med den Forordning om Antagelse af faste og uforanderlige Slægtsnavne, som Struense udstedte i November 1771. I Skødet af 28. November 1771 kaldes han Peder Hansen den Yngre fra Gramby, men i Aftægtskontrakten, der er sluttet samme Dag, underskriver han sig "Peder Hansen Gram" i modsætning til Faderen, der blot underskriver "Hans Pedersen". Ogsaa alle Peder Gram's Børn er døbt med Navnet Gram.

Den Slægt, der nedstammer fra Peder Hansen Gram, er ikke i Familie med Slægten Gram i Nustrup Sogn, idet denne Slægt nedstammer fra Jørgen Pedersen (1712-1759) fra Uldal, der i 1749 overtog en Farbroders Gaard i Skjoldager, Gram Sogn, og hvis Søn, Peder Jørgensen Gram (1753-1832), giftede sig ind paa en Gaard i Nustrup."

Om Peder Hansen Gram's anden Hustru Kirsten Andersdatter fortæller Overleveringen, at hun skal have været saa stærk, at hun kunde staa i et Skæppemaal og lægge 1 Td. Rug paa Ryggen. Ligeledes skal hun have været særdeles kyndig med Hensyn til Benbrud, Saar og bulne Fingre.

der nævnes d. 28. juli 1748 ved sønnen Niels' daab som værende bosat i Ll. Anst, var antagelig gift med Anne Andersdatter.

Jens Juncker er sikkert identisk med den Jens Nielsen, der døde 1788 i St. Anst og blev begravet d. 25. juli, 62 aar gammel. Denne var antagelig igen søn af Niels Juncker af Gamst, der døde 1776 og blev begravet d. 22. september, 70 aar gammel. Sidstnævnte, der muligvis var gift med en Pedersdatter, var sikkert broder til Michel Juncker og Søren Juncker, der begge boede i Ll. Anst, hvor de fik børn døbt henholdsvis 1728 og 1730.

Andreas Lauritsen

22.

der var hus- og landboelsmand i Skodborg, døde d. 29. februar 1788 i Skodborg, 74 aar gammel.

Han var gift første gang med Maren Hansdatter' fra Uge, og efter hendes død blev han trolovet anden gang d. 25. april 1761 og gift d. 11. juni samme aar i Skodborg med

Anne Marie Pedersdatter

23.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede Personer at søge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I aaret 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn paa trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt paa fjerde finger. "thi vilse Mestre og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Ved Andreas Lauritsens død opgives det, at hans anden hustru Anne Marie Pedersdatter var fra Nr. Snede, og at han med hende havde 2 børn, nemlig sønnen Peder og datteren Inger Marie.

I 1777 ses Andreas Lauritsen at have udstedt følgende panteobligation til Mathias Schulz i Skodborg, som han skyldte 30 rdlr.:

"Kiendes jeg underskrevne Andreas Lauritsen boende i Skodborg og hermed for alle vitterliggiør at jeg er ret vitterlig Giæld skyldig til Sr. Mathias Schultz i bem. Skodborg Capital 30 Rdlr. Courant, som han mig efter Begiering rede laant haver og altsaa udi min sande Nøtte og Gavn er forbrugt og anvendt.

Anlover og forpligter mig derfor herved i Kraft dette bemeldte Capital, de 30 Rdlr., ej alleneste aarlig efter 4 p. c. at forrente, mens endog efter ½ Aars forngaaende Opsigelse som begge Parter at gjøre igien med alle resterende Renter og imod Forhaabning anfordrede Omkostninger den sidste med den første Skilling, til velbem. Mathias Schulz i Skodborg og

hans Arvinger eller hvem denne min udgivne Obligation formedelst en lovlig Overdragelse med Rette ihændeaves skadesløs at betale og afdrage og det ved speciel Forpantelse som første Hypothec min paaboende Huus og tilkjøbte Landerie udi Skodborg Sogn og Bye under Frøs Herred beliggende samt saameget af mit Gods som til fuldkommen Betaling fornøden gløres, saa at mig og mine Arvinger ikke skal fri eller frelse nogen Rettergang, Rettens Velgierninger, Mandater eller Forordninger som enten er heller kommer Ildsnød, Krig eller Fjenders Indfald, mens allene den fulde sunde og bare Betaling og forskriver altsammen med Hæder og Æres Fortabelse uden nogen List og Svig. Dette til Stadfæstelse under min Haand og consenteret protocollation.

Datum Hygum Tinghuus d. 20. Martii 1777."

(Frøs-Kalslund herreders skyld- og pantebog 1768- 1787, fol. 299)

Anders Jensen

24.

er født 1720 i Aatte, Føvling sogn, og han døde før 1784 i Agersbøl, Føvling sogn. Hans død har imidlertid ikke kunnet findes, da der i kirkebogen er en lakune.

Han blev døbt d. 21. juli 1720, og faddere var Peder Beck, Thomas Paulsen og Knud Malthesens hustru fra Foldingbrø samt Simon Bertelsen og Simon Kræmmers hustruer fra Aatte.

Anders Jensen fik d. 10. december 1755 fæste paa en halvgaard i Agersbøl, der stod til hartkorn 2 tdr. 5 skp. 1 fjdk. 1 alb., og hvoraf han i aarlig landgilde skulle yde 1 ørtug Rug, 1 ørtug Byg, ½ svin samt ½ rdlr. gæsteripenge. Desuden skulle han være til raadighed med det sædvanlige hoveriarbejde "lige med hans øvrige medtjenere".

Otto Sørensen

26.

der var fæstegaardmand i Aatte, Føvling sogn, er født 1736 i Tobøl, Føvling sogn, og han døde i december 1773 i Aatte. Hans nøjagtige dødsdato har imidlertid ikke kunnet findes, da kirkebogen fra perioden 1771-1784 mangler.

Han blev døbt d. 25. november 1736, og faddere var Jens Bertelsen af Aatte, Jens Hau-bech, Christen Sandals søn fra Tobøl, Niels Bertelsens hustru fra Bækbølling og Søren Andersens datter fra Tobøl.

Otto Sørensen blev gift ca. 1759 med

Lene Sørensdatter

27.

Hun er født 1738 i Aatte, og hun døde 1783 samme sted, idet der d. 8. juli dette aar holdtes skifte efter hende.

Hun blev døbt d. 13. april 1738, og faddere var Hans Tuck fra Agersbøl, Jens Larsen, li-geledes fra Agersbøl, Nis Sørensens hustru fra Lykkeskær, Hans Møllers hustru og Peder Lecks datter fra Aatte.

Efter Otto Sørensens død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Else, 14 aar, Mette, 12 aar, Søren, 9 aar, Søren, 7 aar, Anne, 3 aar, og Knud, 1 aar gammel. Som lavværgen for enken mødte Søren Knudsen fra Aatte, medens børnenes farbroder Bertel Sørensen fra Tobøl var formynder for dem. Der synes at have været tale om et ret fattigt bo, for efter at enkens lavværgen, formynderen og skifteforvalterens fuldmægtig havde foretaget en hurtig kalkulation over indtægter og udgifter, "befandtes at ikke noget for de Umyndige kand blive at arve, men snarere at Udgiften overstiger Indtægten". Ikke desto mindre erklærede enken

med lavværgen, "at naar Boen hende uden Registrering og Vurdering maatte vende overleveret, vilde hun ikke allene betale ald den retmæssige Giæld, som paa Stervboen maatte hæfte, saavel til hosbonden som andre, saa at Skifteforvalteren derfor i Fremtiden skulde være angerløs i alle Maader, medens endog desuden til en Kiendelse at give enhver af sine 3 Sønner til Arv efter deres sal. Fader 2 Rdlr. og enhver af de 3 Døtre 1 Rdlr. og 2 Mark, tilsammen ialt 10 Rdlr., og derfor uden at lade sine Børn christelig opdrage og forsyne med fornøden Klæde, Føde og Skolegang, indtil de bliver saa gamle, at de selv Brødet kan fortjene, som regnes indtil de fylder deres 18. Aar, hvorimod bemeldte ringe Arveposter indtil den Tiid uden Rente i Boen skulde blive bestaaende paa hvilken Maade Enken og hendes Lavværgen saavel som den tilstedeværende Formynder begjærede Skiftet sluttet og tilendebragt". Iøvrigt erklærede enken med lavværgen, "at enhver som havde noget til Gode i Sterfboen derfor skulde vende fornyet og til Takke betalt".

(Sønderskov skifteprotokol 1767-1804, fol. 74 ff)

Hans Pedersen

28.

er født 1721 i Stenderup, Toftlund sogn, hans daab fandt sted d. 24. juni samme aar, og han døde 1786 i Langetved, Skræve sogn, og blev begravet d. 8. december.

Han blev trolovet d. 29. oktober 1744 og gift d. 23. april 1745 i Gram med

Anne Andersdatter

29.

Hun er født ca. 1722 i Kastrup, Gram sogn, og hun døde 1790 i Langetved og blev begravet d. 9. april.

Hans Pedersen var først ejer af 1/9 af 8 Ottinger i Aalkær by, Nustrup sogn, men solgte denne gaardspart og købte en halvgaard i Gramby. Om ham og hans forhold hedder det i en protokol fra 1761 vedrørende en revision over Gram og Nybøl godser.

"Gramby Nr. 4.

1. Hans Pedersen, 1/2 Gaard, gammel Gram, smaa Fribønder, kan Skrædderhaandværket, men nu ei bruger det, 40 Aar.
2. Hustru, Anna Andersdatter, 35 Aar.
4. Børn: Christence, 15 Aar, Peder, 13 Aar, Margrethe, 10 Aar, Anna Catrine, 8 Aar, Ellen Marie, 5 Aar, Voldborg Marie, 2 Aar.
5. Tidligere Besidder: Peter Mechlenborg, død, ingen Børn.
6. Har intet Fæstebrev, men betalt Fæsten d. 31. Oktbr. 1752 med 10 Rdlr.
7. Restancer og Afgifter. Rester intet, betaler i Afgift Aarlig 9 Rdlr. og for en Kirkeager 1 Skp. Rug, spinder 2 Pd. Hør eller 4 Pd. Blaar og giver Aarlig 1 Høne og 1 Snes Æg.
11. Bygninger. 16 Fag Huus Bindingsværk og Tavlmur.
12. Bygning med Besætning og Sæd tilhører Beboeren efter Afskrivningsbogen.
15. Gør Skiftarbejde, som er visse Agre og Enge at drive og indavle, har en vis Del Gærde at hegne, reparere Veje for Hovedgaarden, slaar en Dag i Lunden og en Dag i "Juels Eng-gaard", er fri for Ægter, dog gør Kornægter.
16. Har en Hauge til Kaal, deri nogle Frugttræer.
18. Udsæd. Rug 4 Td., Byg 1 Td. 4 Skp., Havre 2 Td., Boghvede 2 Td.
19. Kand ei mere blive besaaet Aarlig.
20. Aarlig Avl i Traver: Rug 32 Traver a 4 Skp., Byg 10 Traver, Havre 13 Traver, Boghvede 5 Td.

21. Høavl: 11 Læs Hø.
 22. Besætning. 4 Heste, 4 Køer, 9 Qvier, 6 Faar, 1 Svin, 6 Bistader.
 23. Vogne og Redskaber. 1 beslaaet Vogn, 2 Trævogne, 1 Plov, 1 Jernharve, 1 Træharve.
 24. Bryggekedel. 1 Kobber Fjerdingskjedel.
 25. 1 Jern Bilæggerovn.
 26. Har alene Tørvegrøft paa Gram Hede, men har leiet Klynegrøft i Kastrup."

Da sønnen Peder Hansen Gram i 1771 hævdede, at det var for sine forældres sammensparede penge, at han havde købt sin gaard i Langetved, kan man vel heraf udlede, at Hans Peder sen nok har solgt sin gaard i Gramby for at skaffe penge til sønnens gaardkøb, og at han og hans hustru derpaa er fulgt med sønnen til Langetved, hvor de sikkert har boet som aftægtsfolk, (Gram-Slægten fra Blaagaard)

Anders Nielsen

30.

der var skrædder i Langetved, Skrave sogn, er født ca. 1725, og han døde 1773 i Langetved og blev begravet d. 31. marts.

Han blev gift d. 5. juli 1760 i Skrave med

Heilvig Marie Christensdatter

31.

der efter hans død giftede sig anden gang i april 1779 med Jep Thomsen, der var husmand i Asbo, Bække sogn.

Laurits (Lauge) Poulsen

44.

der var gaardmand i Skodborg, er født 1670 i Skodborg, og han døde 1751 samme sted og blev begravet d. 21. november.

Hans daab fandt sted d. 4. maj 1670, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Laurits (Lauge) Poulsen blev trolovet d. 9. april 1706 og gift d. 2. juli samme aar i Skodborg med

Dorthe Andersdatter (Røjbøl)

45.

Hun er født ca. 1682 i Røjbøl, Ø. Lindet sogn, og hun døde før 1733 i Skodborg. Hendes dødsdato har imidlertid ikke kunnet findes, idet der i kirkebogen er en lakune.

Jens Andersen

48.

der var fæstegaardmand i Aatte, Føvling sogn, døde 1721 i Aatte og blev begravet d. 14. september, knap 30 aar gammel.

Han blev trolovet d. 10. november 1717 og senere gift med

Maren Hansdatter

49.

Forlovere ved vielsen var Simon Malthesen fra Nielsbygaard og Knud Malthesen fra Foldingbro.

Maren Hansdatter er født ca. 1695 i Aatte, og hun døde 1726 samme sted og blev begravet d. 9. januar.

Hun blev efter Jens Andersens død gift anden gang d. 6. februar 1724 med Jens Bendixen.

Søren Bertelsen

52.

der var fæstegaardmand i Tobøl, Føvling sogn, ses ikke at være død før 1772, og umiddelbart efter det aar er i kirkebogen en lakune, saaledes at hans død ikke her har kunnet findes.

Han var gift med

Else Ottosdatter

53.

Hun er født ca. 1693, og hun døde 1757 i Tobøl og blev begravet d. 21. august.

Søren Nissen

54.

der var fæstegaardmand i Aatte, Føvling sogn, er født 1714 i Lykkeskær, Føvling sogn, og han døde efter 1771 i Aatte.

Hans daab fandt sted d. 18. februar 1714, og faddere var: Anders Jespersen fra Hulvad i Brørup sogn, Peder Andersen fra Føvling, Poul Laugesen fra Aatte, Anders Malthesens hustru fra Agersbøl og Peder Lecks hustru fra Aatte.

Søren Nissen blev gift d. 2. april 1736 i Føvling med

Mette Jensdatter

55.

Hun er født ca. 1710, men ikke i Føvling sogn, og hun døde efter 1771, men før 1784 i Aatte.

Peder Jacobsen

56.

der var skrædder i Stenderup, Toftlund sogn, er født ca. 1691, men hvor vides ikke, og han døde 1736 i Stenderup og blev begravet d. 2. februar.

Han blev gift d. 29. september 1716 i Toftlund med

Merret Hansdatter

57.

Hun er født 1696 i Stenderup, hendes daab fandt sted d. 26. april samme aar, og hun døde 1772 i Stenderup og blev begravet d. 10. maj.

Poul Lauritsen

88.

er født ca. 1627, antagelig i Skodborg, og han døde 1701 i Skodborg og blev begravet d. 28. juni.

Han blev gift d. 9. februar 1664 med

Barbara Andersdatter

89.

der døde ca. 1713 i Skodborg.

Poul Lauritsen ses i Haderslev Vesteramts jordebog fra 1690 opført som besidder af en gaard i Skodborg sammen med Jens Petersen. I aarlige ydelser skulle de to tilsammen svare 3 slettedaler i penge, 1 gaas, 8 skilling, 2 høns, 1 fjdk. smør, 1 svin, 2 fødenød og 13 rdlr. tjenesteydelser.

Barbara Andersdatter er sikkert enten datter af den Anders Gødesen i Skodborg, der i 1666 svarede 2 daler i kvægtiende, eller af den i 1661 i Skodborg nævnte Anders Olufsen.

Anders Nielsen

90.

var gaardmand i Røjbøl, Ø. Lindet sogn.

I Haderslev vesteramts jordebog fra 1690 nævnes det, at gaard nr. 1 i Røjbøl var beboet af Anders Nielsen og en Niels Hansen. De to skulle i aarlig landgilde til amtmanden svare 42 skilling i rede penge, ½ td. smør, vurderet til 8 rdlr., 2 svin, vurderet til 2 rdlr. og for 5 rdlr. 24 skilling tjenesteydelser.

Hans Nielsen

98.

der var fæstegaardmand i Aatte, Føvling sogn, døde efter 1731, idet han det aar overlod fæstet af gaarden til sønnen Mads.

Han var gift med

Maren Madsdatter

99.

Hun er født 1668 i Agersbøl, Føvling sogn, og hun døde 1745 i Aatte og blev begravet d. 7. juni.

Bertel Sørensen

104.

der var fæstegaardmand i Tobøl, Føvling sogn, døde 1733 i Tobøl og blev begravet d. 29. november, 82 aar gammel.

Han var gift med

Maren Jensdatter

105.

der døde 1735 i Tobøl og blev begravet d. 24. april, 73½ aar gammel.

Otto N. N.

106.

hvis fulde navn ikke kendes, var gift med

Giertrud Pedersdatter

107.

der døde 1736 i Tobøl, Føvling sogn, og blev begravet d. 6. maj, 82 aar gammel.

Nis Sørensen

108.

er født i december 1687, og han døde 1753 i Lykkeskær, Føvling sogn, og blev begravet d. 20. februar.

Han var gift første gang med

Lene Andersdatter

109.

der døde 1734 i Lykkeskær og blev begravet d. 23. maj, 42 aar og 5 maaneder gammel.

Nis Sørensen blev derpaa gift anden gang med Dorthe Jepsdatter. Hun er født ca. 1698, og hun døde 1753 i Lykkeskær og blev begravet d. 11. marts, 3 uger efter hendes mands begravelse.

Nis Sørensen var fæster af en gaard i Lykkeskær. Den 28. marts 1750 indgik han en overdragelsesforening med sønnen Anders, saaledes at fæstegaarden blev delt de to imellem. Selve gaardens hartkorn stod da til 4 td. 3 skp. 2 alb., og i aarlig landgilde skulle svares ½ td. smør, 1 svin, 1 fodernød og 1 rdlr. gæsteripenge.

(Sønderskov fæsteprotokol, fol. 260)

Fælles for selvejer og fæstebonde var dengang det saakaldte gæsteri, som oprindeligt bestod i pligten til at modtage husbondens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem, men som senere, da dette blev uden interesse for godsejerne, afløstes af en aarlig pengeafgift.

Hans Hansen

114.

der var tømmer i Stenderup, Toftlund sogn, døde d. 2. april 1720 i Stenderup.

Han blev gift d. 12. juni 1692 i Toftlund med

Maren Rasmusdatter

115.

om hvem intet vides.

Mada Andersen

198.

der var gaardmand i Agersbøl, Føvling sogn, døde før 1733.

Han var gift med

Maren Sørensdatter

199.

der døde 1733 i Agersbøl og blev begravet d. 7. juni, 88 aar gammel.

Søren Nissen

216.

der var fæstegaardmand i Aatte, Føvling sogn, er født ca. 1662, og han døde 1725 i Aatte og blev begravet d. 22. april.

Han var gift med

Karen Lauritsdatter

217.

der døde 1735 i Aatte og blev begravet d. 3. april, 76 aar gammel.

Hans Hansen

228.

der var sandemand i Stenderup, Toftlund sogn, er født 1632 i Stenderup, og han døde 1706 samme sted og blev begravet d. 13. maj.

Hans daab fandt sted d. 16. december 1632, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Der skulle dengang i hvert herred være 8 sandemænd, som udnævntes for livstid af kongen, og til hvem afgørelsen af en række grovere sager var henlagt, paa den maade at de i sagen afgav en udtalelse (kaldet et tov), som tinget lagde til grund for dommen.

nævnes 1632 ved sønnen Hans' daab og boede da i Stenderup, Toftlund sogn.

Efterkommere

efter

Niels Nissen Juncher

og hustru

Maren Jensdatter

I.

Anna Marie Juncker

er født d. 14. juli 1857 i Skodborg.

Hun blev gift d. 28. december 1877 i Føvling med

Hans Peder Larsen

Han er født d. 24. maj 1848 i Gørding, og han døde d. 4. september 1914 samme sted.

Bosat: Gørding.

Hans Peder Larsen var gaardejer i Gørding og virkede desuden som smed.

I. A.

Laurits Mortensen Larsen

er født d. 3. marts 1880 i Gørding, og han døde d. 3. oktober 1950 i Holsted St., Føvling sogn.

Han blev gift d. 28. januar 1903 i Stenderup, Føvling sogn, med

Kirsten Marie Sørensen

Hun er født d. 17. juni 1881 i Stenderup som datter af husmand Christian Jesper Sørensen og hustru Else Marie Jensen, og hun døde d. 18. december 1949 i Holsted St.

Bosat: Stenderup pr. Føvling.

Laurits Mortensen Larsen gik i skole i Gørding. Han lærte først smedefaget og aftjente derpaa sin værnepligt ved Hærens tekniske Korps i København. Senere arbejdede han som svend i Askov samt i Vejen, og i 1903 startede han egen smedeforretning i Stenderup, hvilken han drev indtil 1945, da han afhændede den og flyttede til Holsted St.

Kirsten Marie Sørensen gik i skole i Stenderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.



I. A. 1.

Hans Peter Larsen

er født d. 17. juli 1903 i Stenderup, Føvling sogn.

Han blev gift d. 2. februar 1930 i Føvling med

Jenny Kirstine Nielsine Thomsen

der er født d. 4. juli 1907 i Føvling som datter af gaardejer Jens Christian Thomsen og hustru Karen Nielsen.

Bosat: Tuesbøl pr. Brørup.

Hans Peter Larsen gik i skole i Stenderup. Han udlærtes i 1921 som smed hos faderen og aftjente i 1924 sin værnepligt i København. I 1929 startede han egen smedeforretning i Tuesbøl, som han siden har drevet.

Jenny Kirstine Nielsine Thomsen gik i skole i Tobøl samt i Føvling. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I. A. 1. a.

Laurids Larsen

er født d. 4. februar 1931 i Brørup.

Han blev gift d. 3. marts 1957 i Folding med

Annelise Christensen

der er født d. 9. februar 1937 i Folding som datter af gaardejer Christen Christensen og hustru Marie Jensen.

Bosat: Egebjerg pr. Horsens.

Laurids Larsen gik i skole i Eskelund. Han udlærtes som mekaniker i Brørup og arbejdede derefter som svend i Odense, afbrudt af militærtjeneste. I 1956 overtog han et automobilværksted med benzinsalg, som han siden har drevet.

Annelise Christensen gik i skole i Folding samt i Brørup, hvor hun i 1953 bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse i Banken for Brørup og Omegn og havde derefter et ophold paa Klejsgaard husholdningsskole i Strib.

I. A. 1. a. 1)

Hans Larsen

er født d. 29. marts 1958 i Egebjerg, Hansted sogn.

I. A. 1. a. 2)

Christen Larsen

er født d. 1. november 1959 i Egebjerg.

I. A. 1. a. 3)

Inge Vibeke Larsen

er født d. 3. marts 1964 i Egebjerg.

I. A. 1. b.

Jens Christian Larsen

er født d. 30. januar 1944 i Brørup.

Han gennemgik uddannelse som mekaniker og har derpaa aftjent sin værnepligt.

I. A. 2.

Christian Grejsen Larsen

er født d. 3. oktober 1905 i Stenderup, Føvling sogn.

Han blev gift d. 11. april 1930 i Føvling med

Ellen Marie Espensen

der er født d. 22. oktober 1908 i Føvling som datter af gaardejer Hans Espensen og hustru Signe Madsen.

Bosat: Skolegade 25, Vejen.

Christian Grejsen Larsen gik i skole i Stenderup. Han udlærtes i 1923 som smed og arbejdede derpaa 16 aar hos maskinhandler Holst i Hølsted. I 8 aar havde han nu forretning i Hol-

sted St., og i 1961 begyndte han forretning i Vejen.

Ellen Marie Espensen gik i skole i Føvling og lærte derefter husgerning.

I. A. 2. a.

Kirsten Grejsen Larsen

er født d. 19. september 1931.

Hun er gift med

Robert Green Olesen

der virker som musiker.

Bosat: Holbergsvej 21-23, Fredericia.

I ægteskabet er 3 børn.

I. A. 2. b.

Hans E. Larsen

er født d. 9. maj 1934.

Han er gift med

Birgit Andreasen

med hvem han har 1 barn.

Bosat: Holsted By.

Hans E. Larsen er beskæftiget som mekaniker.

I. A. 2. c.

Tonny Larsen

er født d. 9. maj 1936.

Han er gift med

Tove Illum Pedersen

med hvem han har 1 barn.

Bosat: Skolegade 25, Vejen.

Tonny Larsen virker som mekaniker.

I. A. 2. d.

Bente Larsen

er gift med

Erik Sørensen

der er chauffør.

Bosat: Solbakken, Fredericia.

I. A. 3.

Arthur M. Larsen

der driver egen smedeforretning, er gift med

Inge N. N.

Bosat: Holsted St.

I ægteskabet er ingen børn.

I. B.

Niels Juncker Larsen

er født d. 14. august 1882 i Gørding.

I. C.

Inger Marie Larsen

er født d. 28. februar 1887 i Gørding.

Hun blev gift d. 26. oktober 1909 i Sdr. Gørding med

Niels Therkeldsen Nielsen

der er født d. 30. juli 1882 i Føvling som søn af husmand og møllebygger Johan Nielsen og hustru Anna Petrea Pedersen.

Bosat: 312 E. 29. St., Vancouver, Washington, U.S.A.

Niels Therkeldsen Nielsen og hustru emigrerede i 1912 til U.S.A. og bosatte sig i South Dakota, hvor han i en aarrække var beskæftiget ved landbrug og desuden virkede som tømrer. I 1936 opgav han landbruget, og han var derefter tømrer og bygmester indtil 1943, da han trak sig tilbage og med sin hustru flyttede til Vancouver.

I. C. 1.

Anna Marie Nelson

er født d. 31. marts 1910 i Gørding.

Hun blev gift i 1929 i U.S.A. med

Harry E. Johnson

der er beskæftiget som metalarbejder.

Bosat: 5512 W. 64. St. Chicago 38, Illinois, U.S.A.

I ægteskabet er børnene Donna, Jeannæ, Robert Edward, Gary Le Roy og Dianne Lynn.

I. C. 2.

Thyra Nelson

er født d. 13. juli 1911 i Gørding.

Hun blev gift i 1931 i U.S.A. med

Roy A. Hanson

der er beskæftiget som farmer.

Adresse: R. I. D., Wakonda, South Dakota, U.S.A.

I ægteskabet er børnene Shirley Ann og Janice Marlene.

I. C. 3.

Alice Johanna Nelson

er født d. 27. august 1912 i nærheden af byen Wakonda, South Dakota, og hun døde d. 28. no-

vember 1938.

Hun blev gift i 1933 med

Edwin Anderson

men i ægteskabet var ingen børn.

I. C. 4.

Violet Magdalene Nelson

er født d. 9. februar 1914 i nærheden af Wakonda, South Dakota.

Hun er gift med

Jay V. Palmer

der er mælkeforhandler.

Bosat: 64 E. 56. St., No. Long Beach, California, U.S.A.

I ægteskabet er sønnen Richard Lee.

I. C. 5.

John Nelson

er født d. 27. november 1916 i nærheden af Wakonda, South Dakota.

Han blev gift i 1940 med

Gladys Oursland

med hvem han har datteren Julie Elaine.

Adresse: Thunderbird Trailer Ct., 1212 W. 9. St., Yankton, South Dakota, U.S.A.

John Nelson er beskæftiget som tømrer.

I. C. 6.

Harold Peter Nelson

er født d. 27. februar 1919 i Viborg, South Dakota.

Bosat: 312 E. 29. St., Vancouver, Washington, U.S.A.

Harold Peter Nelson bestod eksamen fra Wakonda High School og tog senere sin bachelor of arts degree (mindre universitetsuddannelse) fra The University of Washington, hvorpaa han studerede statsvidenskab og sprog ved Stanford Universitetet. Han har siden 1954 været ansat som statstjenestemand ved The U.S. Social Security Administration's distriktskontorer i Portland, Oregon. - Harold Peter Nelson aftjente fra 1942 til 1946 sin værnepligt i den amerikanske hær og var med under den anden verdenskrig i Frankrig, Tyskland og Østrig.

I. C. 7.

Lorraine Louise Nelson

er født d. 21. august 1927 i Wakonda, South Dakota.

Hun blev gift i 1954 med

James Kelly

der er beskæftiget som tandlæge.

Adresse: Rt. 3, Box 602, Anacortes, Washington 98221, U.S.A.

Lorraine Louise Nelson bestod eksamen fra Vancouver High School og tog senere bachelor of science degree (mindre universitetsuddannelse) fra The University of Washington. Hun gennemgik derpaa videreuddannelse indenfor regnskabsvæsen.

I ægteskabet er sønnen Sean Kevin.

II.

Anna Kirstine Juncker

er født d. 2. marts 1859 i Skodborg, og hun døde d. 30. maj 1939 i Gørding.

Hun blev gift d. 12. november 1886 i Gørding med



Conrad Albert Christian Schmidt

Han er født d. 29. september 1860 i Tiset, Gram sogn, og han døde d. 21. december 1945 i Gørding.

Bosat: Gørding.

Conrad Albert Christian Schmidt var beskæftiget som gaardejer.

II. A.

Maren Marie Schmidt

er født d. 21. april 1895 i Jernved.

Hun blev gift d. 8. oktober 1919 i Gørding med

Martin Kjær

der er født d. 22. juli 1894 i Bjerndrup, Gørding sogn, som søn af Peter Jensen Kjær og hustru Mathilde Nielsen.

Bosat: Esbjerg.

Martin Kjær har tidligere virket som portør, men er nu pensioneret.

I ægteskabet er 3 børn.

II. B.

Niels Terkel Schmidt

er født d. 3. januar 1897 i Jernved.

Han blev gift d. 6. september 1925 i Gørding med

Anna Magdalene Fogtmann

der er født d. 22. marts 1899 i Okslund, Lindknud sogn, som datter af husmand Thomas Pedersen Fogtmann og hustru Ane Dorthea Magdalene Hansen.

Bosat: Brørup.

Niels Terkel Schmidt har tidligere været beskæftiget som slagter.

I ægteskabet er 3 børn.

II. C.

Helga Dorthea Schmidt

er født d. 14. november 1898 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 17. marts 1923 i Gørding med

Christian Pedersen Bjerrum

Han er født d. 18. maj 1895 i Lintrup som søn af gaardejer Frederik Bjerrum og hustru Anna Magdalene Pedersen, og han døde d. 2. december 1963 i Ribe.

Bosat: Jernbanegade 30, Bramminge.

Helga Dorthea Schmidt gik i skole i Stenderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.



II. C. 1.

Anna Kirstine Schmidt Bjerrum

er født d. 9. juni 1920.

Hun er gift med

Peter Jensen

der er beskæftiget som snedker.

Bosat: Sdr. Stenderup pr. Varmark.

I ægteskabet er 1 barn.

II. C. 2.

Conrad Schmidt Bjerrum

er født d. 20. november 1923 i Gørding.

Han blev gift d. 30. marts 1955 i Esbjerg med

Ingrid Madsen

der er født d. 11. januar 1929 i Nr. Nebel som datter af Marius Madsen og hustru Martha

Christensen.

Bosat: Rolighedsvej 7, Grindsted.

Conrad Schmidt Bjerrum gik i skole i Nstet. Han udlærtes som bager ca. 1944 og arbejdede derpaa som svend i 12 aar. I 1958 startede han eget vaskeri i Grindsted, som han siden har drevet.

Ingrid Madsen gik i skole i Nr. Nebel. Hun gennemgik efter skolegangen sygeplejeuddannelse, som afsluttedes i 1953.

II. C. 2. a.

Steen Schmidt Bjerrum

er født d. 6. juni 1955 i Esbjerg.

II. C. 2. b.

Hanne Schmidt Bjerrum

er født d. 29. september 1958 i Esbjerg.

II. C. 3.

Frida Magdalene Schmidt Bjerrum

er født d. 24. januar 1926 i Gørding.

Hun blev gift d. 22. maj 1948 i Esbjerg med

Willy Aarestrup

der er født d. 15. juni 1914 i Esbjerg.

Bosat: Gabelsvej, Bramminge.

Willy Aarestrup er beskæftiget som arbejdsmand.

II. C. 3. a.

René Aarestrup

er født d. 19. januar 1949 i Esbjerg.

II. C. 3. b.

Elga Aarestrup

er født d. 11. juni 1950 i Gørding.

II. C. 3. c.

Käte Konstance Aarestrup

er født d. 30. september 1951 i Gørding.

II. C. 3. d.

Ryan Aarestrup

er født d. 13. juli 1953 i Gørding.

II. C. 3. e.

Brian Bøje Aarestrup

er født d. 25. september 1957 i Gørding.

II. C. 4.

Ove Schmidt Bjerrum

er født d. 30. marts 1929 i Gørding.

Han blev gift d. 30. maj 1955 i Varde med

Kirstine Tommesen

der er født d. 7. oktober 1929 i Ansager som datter af Helga Tommesen.

Bosat: Storegade 36, Varde.

Ove Schmidt Bjerrum gik i skole i Gørding. I 1949 udlærtes han som slagter, og siden 1955 har han drevet egen forretning i Varde.

Kirstine Tommesen gik i skole i Varde. Hun stod efter skolegangen i lære som damefrisør og udlærtes ca. 1948.

II. C. 4. a.

Elsie Schmidt Bjerrum

er født d. 28. december 1959 i Varde.

II. C. 4. b.

Ole Schmidt Bjerrum

er født d. 12. januar 1962 i Varde.

II. C. 5.

Lilly Schmidt Bjerrum

er født d. 22. september 1931.

Hun er gift med

N. N. Christensen

der er beskæftiget som produkthandler.

Bosat: Storegade 53, Bramminge.

I ægteskabet er 4 børn.

II. C. 6.

Bent Schmidt Bjerrum

er født d. 3. marts 1942.

Bosat: Jernbanegade 30, Bramminge.

Bent Schmidt Bjerrum er udlært bager og arbejder nu som svend.

II. D.

Kirstine Schmidt

er født d. 29. juli 1900 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 14. september 1921 i Gørding med

Anton Magnus Bjerrum

der er født d. 3. februar 1900 i Lintrup som søn af gaardejer Frederik Bjerrum og hustru Anna Magdalene Pedersen.

Bosat: Nørregade 37, Brørup.

Kirstine Schmidt gik i skole i Stenderup samt i Gørding. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og havde desuden plads i 2 aar ude.

Anton Magnus Bjerrum gik i skole i Gammelby. Som 14-aarig kom han i snedkerlære, og efter at være blevet udlært arbejdede han som svend. I 1929 startede han egen forretning som møbelsnedker, og denne har han siden drevet, sidst sammen med sønnen Kaj.



II. D. 1.

Kaj Viberg Bjerrum

er født d. 4. februar 1923 i Brørup.

Han er gift med

Torsil Lillian Tveiten

Bosat: Brørup.

Kaj Viberg Bjerrum er udlært møbelsnedker og driver forretning i Brørup sammen med faderen.

II. D. 1. a.

Anton Bjerrum

er født d. 1. januar 1950.

II. E.

Dagny Emilie Schmidt

er født d. 17. september 1902 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 24. juni 1928 i Gørding med

Nissen Knudsen

Han er født d. 3. november 1905 i Gørding som søn af gaardejer Hans Nielsen Knudsen og hustru Margrethe Holdensen, og han døde i december 1947 i Esbjerg.

Bosat: Finlandsgade 11, Esbjerg.

Dagny Emilie Schmidt gik i skole i Stenderup samt i Gørding. Hun lærte efter skolegangen husgerning og har derpaa været beskæftiget som syerske i Kolding samt i Aarhus.

Nissen Knudsen virkede som vognmand indtil sin død.

II. F.

Bothilde Hansine Schmidt

er født d. 14. september 1904 i Stenderup, Føvling sogn.

Bosat: Nørregade 29, Gørding.

Bothilde Hansine Schmidt gik i skole i Gørding. Hun arbejdede indenfor restaurationsbranchen i 12-14 aar og overtog derpaa i 1938 en trikotageforretning i Gørding, som hun siden har drevet.



III.

Peter Nissen Juncker

er født d. 10. marts 1862 i Rebelsig, Vejrup sogn, og han døde i november 1939 i Brørup.

Han blev gift d. 29. december 1885 i Gørding med Mathilde Frederikke Schjødt

Hun er født d. 2. juli 1866 i Fole, og hun døde d. 14. juli 1937 i Brørup.

Bosat: Stenderup pr. Føvling.

Peter Nissen Juncker gik i skole i Stenderup. Han lærte landbruget hjemme og aftjente som 19-årig sin værnepligt ved rytteriet i Aarhus. Derefter havde han forskellige pladser indtil giftermålet, da han købte en mindre ejendom i Gørding sogn. Efterhaanden blev den ombygget og jordtilliggendet forøget, og han drev nu gaarden indtil ca. 1911, da han købte en større gård i Stenderup. Denne havde han indtil ca. 1920, da han solgte den og flyttede til Gørding. Den sidste tid inden sin død boede han i Brørup.

Mathilde Frederikke Schjødt havde flere pladser inden konfirmationen og kom derpaa som 16-årig til Ballum, hvor hun i nogle aar tjente paa forskellige gaarde.

Om forældrene fortæller sønnen Otto Marthinus Juncker bl. a. følgende:

"Far var i besiddelse af en stor og meget udholdende arbejdsevne, ligesom han var sparsommelig i al sin færd. Hans maal var at kunne forsørge sig selv i sin alderdom, for han vilde hverken modtage aldersrente eller være medlem af nogen sygekasse.

Mormor var fynbo, og mor havde arvet noget af det sind, som præger de folk, der lever i denne landsdel. Paa grund af Sønderjyllands afstaaelse til Tyskland i 1864 flyttede mors forældre over grænsen til Danmark og bosatte sig i Føvling. Her gik mor i skole, og hun fik tidlig lært, hvad det vil sige, at være fra et smaakaarshaandværkerhjem. Hendes far var skrædder og havde som underofficer været med i slaget ved Dybbøl i 1864. Her blev han imidlertid haardt saaret, hvilket han aldrig forvandt, og han døde i en ung alder. Mor selv havde en poetisk aare, og hun var i det hele taget en vaagen og intelligent kvinde, ligesom hun var en god kristen og bevarede sin barnetro indtil sin død. Hendes største oplevelse var, da hun i 1920 var med til at stemme Sønderjylland tilbage til Danmark."

III. A.

Niels Nissen Juncker

er født d. 9. november 1886 i Tange, Gørding sogn, og han døde d. 15. februar 1951 i Bryrup.

Han blev gift d. 11. maj 1912 i Them med

Eva Olivia Kirstine Nielsen

Hun er født d. 7. oktober 1889 i Them som datter af murer Christen



Nielsen og hustru Ane Rasmussen, og hun døde d. 6. maj 1959 i Aarhus.

Bosat: Bryrup.

Niels Nissen Juncker gik i skole i Starup samt i Gørding og havde fra sit 10. aar forskellige sommerpladser, bl. a. hos fabroderen Jens i Starup. Efter konfirmationen tjente han bl. a. i Hjortlund, Bevtoft og Starup, og vinteren 1906-1907 havde han et ophold paa højskolen Løvenholt i Salten. Han tjente nu atter paa sin hjemegn samt en tid paa Als og i Christiansfeld, som dengang hørte til Tyskland. Fra 1909 til 1910 aftjente han sin værnepligt som reservehornblæser ved 12. bataljons 1. kompagni, og ved giftermålet i 1912 flyttede han til Velling, hvor han virkede som murerarbejdsmand og skovarbejder. I 1914 blev han bestyrer af turisthotellet Velling Koller, og her var han i et par aar, afbrudt af 4 genindkaldelser til militæret, indtil han i 1917 overtog et bageri i Bryrup med tilhørende konditori og pensionat. Dette drev han i et par aar, og i 1919 købte han derpaa et husmandssted paa ca. 5 tdr. land i Bryrup, som han drev samtidig med, at han var daglig leder af det dengang nyoprettede Bryrup Elværk. I 1920 blev husmandsstedet imidlertid solgt, og familien flyttede nu ind i et hus i Brørup, idet det viste sig, at arbejdet paa elektricitetsværket tog mere tid end beregnet. Naar han imidlertid fik tid tilovers, tog han arbejde og hjalp til, hvor der var noget at faa. Saaledes slagtede han grise for landmændene til jul og spillede til bal viden om, idet han mestrede saavel violin som fløjte og trompet. I september 1923 fik Niels Nissen Juncker og hustru nu ansættelse som bestyrerpar paa Bryrup Alderdomshjem, hvor familien flyttede ind. Niels Nissen Juncker passede dog stadig Elværket, og i 1925 købte han en bil og begyndte vognmandsforretning. Da Elværket i 1927 blev nedlagt købte han endnu en bil, i 1948 holdt ægteparret jubilæum som bestyrerpar paa Alderdomshjemmet, og i 1950 kunne Niels Nissen Juncker fejre sit 25-aars jubilæum som vognmand. - Niels Nissen Juncker var fra 1922 til 1933 kasserer for Kommunens Hjælpkasse samt fra 1927 og indtil sin død maaler aflæser og inkassator for Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg. Han var desuden fra ca. 1940 skatteopkræver for Bryrup kommune og i ca. 30 aar kasserer i den lokale Haandværker- og Borgerforening.

Eva Olivia Kirstine Nielsen gik i Bakbjerg skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Funder og Engesvang. Fra 1906 til 1907 var hun kokkepige paa Løvenholt højskole, og efter en kort tid at have været hos nogle englændere paa Fuglsang ved Vinding tog hun med dem til England og tjente her 1 aar. Sommeren 1909 var hun elev paa Løvenholt højskole, og hun var derefter bl. a. kokkepige paa et hotel i Lemvig. Efter mandens død fortsatte hun en kort tid alene arbejdet som bestyrer paa alderdomshjemmet, og i 1953 flyttede hun derpaa til sønnen Holger i Aarhus, hvor hun boede indtil sin død.

III. A. 1.

Holger Nissen Juncker

er født d. 1. august 1913 i Bryrup.

Han blev gift d. 23. august 1936 i Vrads med

Gerda Nielsen

der er født d. 18. februar 1912 i Vrads som datter af gaardejer Poul Nielsen og hustru Maræn Nielsen.

Bosat: Nordvestpassagen 76, Aarhus N.

Holger Nissen Juncker gik i skole i Velling. Han arbejdede ved lundbruget indtil 1933 og aftjente derpaa sin værnepligt i Aarhus, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Fra 1936 til 1940 var han ansat ved Postvæsenet, og han fik derefter ansættelse ved Politiet, hvor han si-

den har virket, sidst som politiassistent.

Gerda Nielsen gik i skole i Vrads. Hun var efter skolegangen husassistent og ekspederede bl. a. ogsaa i en brugsforening, hvorefter hun lærte at sy.

III. A. 1. a.

Thorkild Nissen Juncker

er født d. 12. maj 1939 i Sankt Pouls sogn, Aarhus.

Han blev gift d. 10. marts 1962 i Viby J. med

Johnny Rafn Jensen

der er født d. 3. oktober 1941 i Viby J. som datter af arbejdsmand Richard Jensen og hustru Elly.

Bosat: Trøjborgvej 8 c, Aarhus N.

Thorkild Nissen Juncker gik i skole i Aarhus og bestod i 1956 realeksamen. I 1 aar var han under uddannelse som trafikekspedient ved DSB, og han kom derefter i lære som kontorassistent hos I/S Jydsk Fourage, Aarhus, hvor han udlærtes i 1960. Fra 1960 til 1961 aftjente han sin værnepligt ved Infanteriet i Fredericia, og han fik derpaa ansættelse i sin tidligere læreplads, hvor han nu er disponent.

Johnny Rafn Jensen var efter skolegangen børnehavemedhjælper i Risskov i 3 aar og stod derpaa i lære hos A/S Salling, Aarhus, hvor hun udlærtes som ekspeditrice i 1961, og derpaa virkede 1 aar som saadan.

III. A. 1. a. 1)

Kim Nissen Juncker

er født d. 11. november 1962 i Aarhus.

III. A. 1. b.

Dagmar Mona Juncker

er født d. 15. januar 1941 i Sankt Pouls sogn, Aarhus.

Hun blev gift d. 31. oktober 1964 i Aarhus med

Kurt Bach Jensen

der er født d. 13. juni 1939 i Sankt Johannes sogn, Aarhus, som søn af repræsentant Jens Christian Jensen og hustru Margrethe Marie Møller Jensen Aaen.

Bosat: Christian X's Allé 113, Kgs. Lyngby.

Dagmar Mona Juncker gik i skole i Aarhus, hvor hun bestod realeksamen. I 1 aar havde hun plads i huset, og hun kom derpaa i lære i en forretning i Aarhus, hvor hun udlærtes. Senere fik hun ansættelse i Fona's hovedforretnings grammofoonafdeling, København, og her virkede hun som afdelingsleder den sidste tid inden giftermålet.

Kurt Bach Jensen gik i skole i Aaby, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes indenfor shippingbranchen i Aarhus, aftjente derpaa sin værnepligt i Fredericia og fik efter hjemsendelsen ansættelse som speditør ved et firma i København, hvor han siden har virket.

III. A. 2.

Gunnar Engberg Juncker

er født d. 21. april 1915 i Bryrup.

Han blev gift d. 21. marts 1943 i Bedsted Lø. med

Maren Magdalene Hybschmann

der er født d. 5. marts 1912 i Løgumkloster som datter af postekspedient Ernst Hybschmann og hustru Bothilde Hansen.

Bosat: Visbjerg pr. Løgumkloster.

Gunnar Engberg Juncker gik i skole i Velling. Han lærte efter skolegangen landbruget og virkede bl. a. som forvalter samt som bestyrer. Fra 1948 til 1955 var han forpagter af en ejendom i Visbjerg, og han købte derefter 30 tdr. land samme sted og opførte en ejendom, som han siden har drevet, samtidig med at han er forpagter af 60 tdr. land jord. - Gunnar Engberg Juncker er halvsektionsfører i Flyvehjemmeværnet.

Maren Magdalene Hybschmann gik i skole i Bedsted Lø og var desuden elev paa Bramminge efterskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var desuden en tid paa postkontor og telefoncentral hjemme hos faderen.

III. A. 3.

Anna Mathilde Juncker

er født d. 4. juli 1916 i Bryrup.

Hun blev gift d. 11. juni 1944 i Vanløse med

Johannes Falch Mose

der er født d. 28. november 1913 i Lemvig som søn af forvalter Jens Mose og hustru Anna Nielsen. - Egteskabet er siden blevet ophævet.

Bosat: Visbygade 3, Aarhus N.

Anna Mathilde Juncker gik i skole i Velling. Hun lærte efter skolegangen husgerning og kom derpaa til København, hvor hun i 1937 bestod præliminæreksamen. I 1941 afsluttede hun uddannelsen som sygeplejerske paa Gentofte Amtssygehus og hun virkede derefter som saadan indtil 1949. I 1952 genoptog hun sygeplejergerningen og fik ansættelse ved Aarhus Kommunehospital, hvor hun nu er afdelingssygeplejerske paa skadestuen.

III. A. 3. a.

Jens Jørgen Falch Mose

er født d. 14. juli 1949 i København.

III. A. 4.

Inga Juncker

er født d. 9. februar 1919 i Bryrup.

Hun blev gift d. 27. juli 1940 i Vrads med

Børge Jensen

der er født d. 13. august 1910 i Bryrup som søn af savværksejer Jens Christian Jensen og hustru Anne Kathrine B. Pedersen.

Bosat: Rønninge pr. Langeskov.

Inga Juncker gik i skole i Velling. Hun lærte derefter husgerning, og var hovedsagelig beskæftiget hjemme indtil giftermålet.

Børge Jensen gik i skole i Velling. Han udlærtes som tømrer i 1930 og aftjente i 1932 sin værnepligt i Sønderborg. I 1935 bestod han bygmestereksamen i Horsens, og i 1938 startede han en trævarefabrik i Rønninge, som han siden har drevet.

III. A. 4. a.

Ole Juncker Jensen

er født d. 9. august 1941 i Rønninge.

Han er udlært maskinarbejder og har derpaa aftjent sin værnepligt.

III. A. 4. b.

Kurt Juncker Jensen

er født d. 24. november 1943 i Rønninge.

III. A. 5.

Elna Juncker

er født d. 28. januar 1920 i Bryrup.

Hun blev gift d. 29. juni 1941 i Bryrup med

James Henrik Kjestrup

der er født d. 13. januar 1914 i Sommersted som søn af købmand Hendrik Andreassen Kjestrup og hustru Margrethe Grundahl.

Bosat: Ormslevvej 14, Viby J.

Elna Juncker gik i skole i Velling. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermaalet.

James Henrik Kjestrup bestod i 1932 studentereksamen og dimitteredes i 1936 fra Haderslev seminarium. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden, og i 1939 blev han derpaa lærer i Vojens, hvor han virkede indtil 1949, afbrudt af en kort tid som faglærer paa et gymnastikinstitut i København. Han har siden været ansat ved Munkegades skole i Aarhus, sidst som overlærer.

III. A. 5. a.

Mogens Juncker Kjestrup

er født d. 18. juni 1943 i Vojens.

III. A. 5. b.

Niels Henrik Juncker Kjestrup

er født d. 11. april 1946 i Vojens.

III. A. 5. c.

Keld Juncker Kjestrup

er født d. 2. februar 1948 i Vojens.

III. A. 6.

Greta Juncker

er født d. 12. marts 1922 i Bryrup.

Hun blev gift d. 24. oktober 1943 i Bryrup med

Hans Peter Asmussen

der er født d. 31. august 1918 i Hørby ved Hobro som søn af overportør Hans Peter Asmussen og hustru Nielsine Poulsen.

Bosat: Havepladsvej 125, Fredericia.

Greta Juncker gik i skole i Bryrup. Hun gennemgik uddannelse paa musikkonservatoriet i København og har siden givet undervisning i klaverspil.

Hans Peter Asmussen gik i skole i Hobro. Han gennemgik uddannelse som frisør og har de sidste 3-4 aar virket som inspektør ved Det gjensidige Forsikringselskab Danmark og Forsikringsaktieselskabet Norden.

III. A. 6. a.

Hans Peter Juncker Asmussen

er født d. 13. januar 1951 i Nakskov.

III. A. 6. b.

Eva Juncker Asmussen

er født d. 2. november 1955 i Kerteminde.

III. A. 7.

Peter Nissen Juncker

er født d. 19. marts 1926 i Bryrup.

Han blev gift d. 6. november 1949 i Løsning med

Jenny Damgaard

der er født d. 24. juli 1922 i Tørring som datter af husmand Christian Damgaard og hustru Maren Larsen.

Bosat: Fulby pr. Sorø.

Peter Nissen Juncker gik i skole i Bryrup og var desuden vinteren 1940-1941 elev paa Vojens ungdomsskole. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1947 til 1948 sin værnepligt i Aarhus, hvorefter han virkede som forvalter paa bl. a. Borksminde og Kongens Hørgaard samt paa Sofieholm ved Tølløse. I 1961 startede han eget hønseri i Fulby, og han er nu formand ved entreprenørfirmaet S. A. Nielsen, København.

Jenny Damgaard gik i skole i Tørring. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

III. A. 7. a.

Inger Jannie Juncker

er født d. 14. juli 1953 i Hornsyld, Nebsager sogn, og hun døde d. 27. april 1955.

III. A. 7. b.

Frits Nissen Juncker

er født d. 9. januar 1955 i Bække.

III. A. 7. c.

Ninna Juncker

er født d. 21. maj 1959 i Tølløse.

III. A. 7. d.

Erik Damgaard Juncker

er født d. 14. juli 1963 i Fulby, Bjernede sogn.

III. B.

Christian Frederik Juncker

er født d. 4. juni 1888 i Tange, Gørding sogn, og han døde d. 21. marts 1950 i Brørup.

Han blev gift d. 26. juli 1914 i Kolding med



Mary Birgitte Hansine Ingelanda Felsted

der er født d. 1. april 1889 i Kolding som datter af uldspinder Hans Felsted og hustru Anna Kristine Juhl.

Bosat: Brørup.

Christian Frederik Juncker gik i skole i Gørding og havde allerede fra sit 10. aar forskellige pladser. Efter konfirmationen stod han i møllerlære, og han aftjente derpaa sin værnepligt ved Fæstningsartilleriet og genindkaldtes til Sikringsstyrken under 1. verdenskrig. Efter soldatertjenesten fik han ansættelse som lagerforvalter i et korn-, foderstof- og trælastfirma, hvor han virkede i ca. 40 aar. - Christian Frederik Juncker var i en aarrække formand for Brørup Sang- og Musikforening.

Mary Birgitte Hansine Ingelanda Felsted gik i skole i Kolding. Hun kom efter skolegangen i lære som modist i en mode- og broderiforretning og var derpaa beskæftiget ved dette fag samt som ekspeditrice i en manufakturforretning indtil giftemålet.

III. B. 1.

Svend Felsted Juncker

er født d. 6. oktober 1914 i Kolding.

Han blev gift d. 9. april 1952 i Vejle med

Johanne Sommer

der er født d. 10. juni 1915 i Hern som datter af arbejdsmand Anton Emil Sommer og hustru Ane Johanne Jensen.

Bosat: Brejning.

Svend Felsted Juncker gik i skole i Brørup. Han udlærtes i 1932 indenfor kolonialbranchen og virkede derpaa som kommis indtil 1947, afbrudt af militærtjeneste i Roskilde 1935. Han har siden 1950 været ansat som slagteriarbejder paa Vejle og Omegns Svineslagteri.

Johanne Sommer gik i skole i Hadsund Syd. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

III. B. 1. a.

Svend Erik Juncker

er født d. 11. februar 1953 i Brejning, Gauerlund sogn.

III. B. 2.

Inger Felsted Juncker

er født d. 29. august 1916 i Brørup.

Bosat: Utzonsgade 38, Kolding.

Inger Felsted Juncker gik i skole i Brørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme samt 1 aar i København og gennemgik derpaa sygeplejeuddannelse paa Amtssygehuset i Gentofte, hvor hun virkede indtil 1943. Hun har siden haft ansættelse ved Kolding sygehus.

III. B. 3.

Erik Felsted Juncker

er født d. 30. juni 1918 i Brørup.

Han blev gift d. 19. december 1943 i Brørup med

Ritcy Sydbøge

der er født d. 12. februar 1922 i Esbjerg som datter af møller H. Sydbøge og hustru Anna.

Bosat: Brørup.

Erik Felsted Juncker gik i skole i Brørup. Han udlærtes som frisør i 1936 og arbejdede derefter som svend i København indtil 1940. I 1941 startede han frisørsalon i Brørup, som han siden har drevet. - Erik Felsted Juncker er oldemand for Sydjysk Frisørlaug.

Ritcy Sydbøge er uddannet damefrisør.

III. B. 3. a.

Kirsten Juncker

er født d. 26. marts 1944 i Brørup.

Hun blev gift med

Flemming Poulsen

der er beskæftiget som mejerist.

Bosat: Klank Mejeri pr. Galten.

III. B. 3. b.

Hans Ulrik Felsted Juncker

er født d. 11. september 1950 i Brørup.

III. B. 4.

Grethe Felsted Juncker

er født d. 9. juni 1923 i Brørup.

Hun blev gift d. 2. april 1944 i Brørup med

Tage Petersen

der er født d. 29. maj 1922 i Fredericia som søn af formand Christen Petersen og hustru Kristine Larsen.

Bosat: Stadionvej 30, Odense.

Grethe Felsted Juncker gik i skole i Brørup samt i Vejen, hvor hun bestod præliminæreksamen. Hun lærte efter skolegangen husgerning 1 aar hjemme samt 1 aar ude og var derefter elev i Schous udsalg i Brørup.

Tage Petersen gik i skole i Fredericia, hvor han bestod præliminæreksamen. Han fik derefter ansættelse ved DSB og er nu avanceret til overassistent.

III. B. 4. a.

Bodil Juncker Petersen

er født d. 25. august 1944 i Brørup.

Hun er under uddannelse som apoteksassistent.

III. B. 4. b.

Mariane Juncker Petersen

er født d. 6. maj 1948 i Brørup.

III. B. 5.

Arne Felsted Juncker

er født d. 6. november 1924 i Brørup.

Han blev gift d. 5. juli 1952 i Aarhus med

Grethe Rita Nielsen

der er født d. 11. november 1933 i Sankt Johannes sogn, Aarhus, som datter af arbejdsmand Thorvald Nielsen og hustru Asta Rebekka Hansen.

Bosat: Frederiks Allé 174, Aarhus C.

Arne Felsted Juncker gik i skole i Brørup. Han udlærtes i 1943 i en boghandel og aftjente fra 1945 til 1946 sin værnepligt i Haderslev. Han har siden været ansat som medhjælper hos Gyldendal i Aarhus.

Grethe Rita Nielsen gik i skole i Aarhus, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun havde

først plads 1 aar i huset i Norge og var derefter ekspeditrice. I 3-4 aar har hun desuden virket som husmoderafløser.

III. B. 5. a.

Else Felsted Juncker

er født d. 25. januar 1954 i Aarhus.

III. B. 5. b.

Eva Felsted Juncker

er født d. 29. marts 1956 i Aarhus.

III. B. 6.

Hans Felsted Juncker

er født d. 16. september 1928 i Brørup.

Han blev gift d. 11. februar 1956 i Kolding med

Mathilde Knudsen.

der er født d. 17. april 1934 i Abild som datter af landmand Christian Lausten Knudsen og hustru Marie Svane.

Bosat: Grundtvigsvej 26, Kolding.

Hans Felsted Juncker gik i skole i Brørup. Han udlærtes som frisør i 1947 og aftjente fra 1949 til 1950 sin værnepligt ved Marinen, heraf en tid ombord i en torpedobaad. I 1955 købte han en frisørsalon i Kolding, som han siden har drevet.

Mathilde Knudsen gik i skole i Abild. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

III. B. 6. a.

Hans Christian Juncker

er født d. 31. december 1956 i Kolding.

III. B. 6. b.

Dorthe Felsted Juncker

er født d. 22. juli 1959 i Kolding.

III. C.

Maren Kirstine Juncker

er født d. 1. september 1889 i Tange, Gørding sogn, og hun døde d. 14. november 1952 i Arnum, Højrup sogn.

Hun blev gift d. 31. oktober 1920 i Føvling med

Ejnar Viggo Ingvar Clausen

der er født d. 13. december 1897 i



Taagerup som søn af indsidder Hans Jørgen Clausen og hustru Malvine Jørgensen.

Bosat: Arnum.

III. C. 1.

Olga Emilie Juncker

er født d. 13. januar 1912 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 23. juli 1939 i Branderup med

Anton Marius Bekke

der er født d. 7. marts 1913 i Tirslund som søn af arbejdsmand Christian Hansen Bekke og hustru Jacobine Desler.

Bosat: Ørderup pr. Toftlund.

Olga Emilie Juncker gik i skole i Stenderup og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Anton Marius Bekke gik i skole i Aabøl samt i Tirslund og var desuden vinteren 1928-1929 elev paa Bramminge efterskole. Han gennemgik uddannelse ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste 1933-1934 i Haderslev samt i Søgaard-lejren, og overtog i 1945 sin nuhavende ejendom, der er paa 26 tdr. land.

III. C. 1. a.

Inger Bekke

er født d. 20. marts 1941 i Toftlund.

Hun blev gift d. 13. oktober 1960 i Toftlund med

Tage Bonde

der er født d. 29. juni 1936 i Toftlund som søn af arbejdsmand Martin Nissen Bonde og hustru Frederikke Margaretha Bryhl.

Bosat: Jegerup pr. Vojens.

Inger Bekke gik i skole i Ørderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente fem forskellige steder inden giftermålet.

Tage Bonde gik i skole i Ørderup samt i Hyrup. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og aftjente fra 1956 til 1957 sin værnepligt i Tønder og Haderslev samt ved Det danske Kommando i Tyskland. Efter giftermålet var han 3½ aar hos Brdr. Gram A/S, Vojens, og han har siden været arbejdsmand ved entreprenørfirmaet Arnkil, Vojens.

III. C. 1. a. 1)

Dorte Marie Bonde

er født d. 28. januar 1961 i Ørderup, Toftlund sogn.

III. C. 1. a. 2)

Preben Bonde

er født d. 21. november 1962 i Moltrup.

III. C. 2.

Hans Ejler Juncker Clausen

er født d. 20. januar 1922.

Han er gift med

Ketty

med hvem han har 3 børn.

Bosat: Niels Juels Gade 4, Aarhus N.

Hans Ejler Juncker Clausen er beskæftiget som chauffør.

III. C. 3.

Peter Ingvar Juncker Clausen

er født d. 27. maj 1923 i Vejen.

Han blev gift d. 11. maj 1946 i Branderup med

Ingeborg Kathrine Lisbjerg

der er født d. 11. september 1927 i Spandet som datter af Otto Christensen Lisbjerg og hustru Kathrine Johansen.

Bosat: Arnum.

Peter Ingvar Juncker Clausen gik i skole i Rurup. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1946 til 1947 sin værnepligt i Søgaard-lejren samt i Rinkenæs. Derefter havde han forskelligt arbejde indtil 1957, da han startede egen produktion, som han siden har drevet. Han er desuden frivillig brandmand.

Ingeborg Kathrine Lisbjerg gik i skole i Arnum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemålet.

III. C. 3. a.

Solveig Elisabeth Juncker Clausen

er født d. 8. maj 1947 i Arnum, Højrup sogn.

III. C. 3. b.

Ingelise Aldonna Juncker Clausen

er født d. 8. april 1950 i Arnum.

III. C. 3. c.

Helle Juncker Clausen

er født d. 18. april 1960 i Arnum.

III. C. 3. d.

Bodil Juncker Clausen

er født d. 29. maj 1963 i Arnum.

III. C. 4.

Poul Viggo Juncker Clausen

er født d. 20. september 1924 i Vejen.

Han blev gift d. 24. oktober 1947 i Uge med

Betty Petersen

der er født d. 24. november 1923 i Uge som datter af Heinrich Petersen og hustru Marie.

Bosat: Arnum.

Poul Viggo Juncker Clausen gik i skole i Rurup. Han gennemgik efter skolegangen uddannelse ved landbruget og aftjente i 1946 sin værnepligt ved Søværnet. Derefter havde han forskelligt arbejde, bl. a. i 15 sæsoner paa kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland, og fra 1959 til 1961 drev han egen produktion. Han har siden virket som arbejdsmand.

Betty Petersen gik i skole i Uge. Hun lærte efter skolegangen husgerning og virkede derpaa som stuepige og som servitrice indtil giftermålet.

III. C. 4. a.

Rosemari Juncker Clausen

er født d. 10. november 1948 i Aabøl, Tislund sogn.

III. C. 4. b.

Cornie Juncker Clausen

er født d. 27. december 1949 i Uge.

III. C. 5.

Edmund Louis Juncker Clausen

er født d. 28. april 1926 i Branderup.

Han blev gift d. 23. maj 1953 i Mørke med

Inger Skriver

der er født d. 15. november 1926 i Bale, Mørke sogn, som datter af maskinhandler Marius Skriver og hustru Marie Jensen.

Bosat: Ommestrup pr. Mørke.

Edmund Louis Juncker Clausen gik i skole i Rurup. Han lærte efter skolegangen landbruget og var beskæftiget ved dette indtil 1947, hvorpaa han havde forskelligt arbejde, bl. a. som murer. I 1954 fik han svendebrev, fra 1957 til 1960 opholdt han sig i Vancouver, Canada, og han har siden drevet egen forretning som murermester i Ommestrup.

Inger Skriver gik i skole i Mørke samt i Hornstrup. Hun var først elev paa et kontor og fik derefter ansættelse paa Jydsk Telefon-Aktieselskab, Aarhus.

III. C. 5. a.

Marian Juncker Clausen

er født d. 1. november 1953 i Aarhus.

III. C. 5. b.

Marius Skriver Juncker Clausen

er født d. 8. oktober 1956 i Ommestrup, Mørke sogn.

III. C. 6.

Børge Vagner Juncker Clausen

er født d. 3. maj 1930 i Branderup.

Han er gift med

Karen Marie Paulsen

der er født d. 31. januar 1939 i Holbøl som datter af arbejdsmand Paul J. Paulsen og hustru Elise Katrine Hansen.

Bosat: Arnum.

Børge Vagner Juncker Clausen gik i skole i Rurup. Han var efter skolegangen beskæftiget ved landbruget samt ved gartneri og indkaldtes i 1951 til militærtjeneste ved 9. Regiment. I 1952 blev han math, og han virkede nu som saadan indtil 1958. I 1 aar arbejdede han i Graasten statskov, i 2 aar havde han ansættelse ved Dansk Esso i Krusaa, og han er nu arbejdsmand ved Lindet statskovdistrikt.

III. C. 6. a.

Kim Vagner Juncker Clausen

er født d. 12. november 1958 paa Hønsnapmark, Holbøl sogn.

III. C. 6. b.

Eva Marie Juncker Clausen

er født d. 28. oktober 1959 i Sønderborg.

III. C. 6. c.

Vivi Margrete Juncker Clausen

er født d. 16. december 1963 i Arnum, Højrup sogn.

III. D.

Marie Therese Juncker

er født d. 14. april 1891 i Tange, Gørding sogn, og hun døde d. 16. februar 1946 i Gørding.

Hun blev gift d. 13. oktober 1911 i Gørding med

Jepp Lassen Møller

der er født d. 7. december 1878 i Stenderup, Føvling sogn, som søn af gaardejer Mads Kristensen Møller og hustru Cecilie Jepsen.

Bosat: Gørding.

Jepp Lassen Møller er uddannet ved landbruget og har haft en gaard i Gørding.



Jeppé Lassen Møller og hustru.

III. D. 1.

Christian Møller

er født d. 12. august 1912 i Gørding.

Han blev gift d. 17. december 1936 i Varde med

Bodil Johanne Sørensen

der er født d. 5. februar 1913 i Faaborg som datter af slagter Søren Thomsen Sørensen og hustru Ane.

Bosat: Østergade 21, Gørding.

Christian Møller gik i skole i Gørding. Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1936 og arbejdede derefter ved forskelligt. Han gennemgik derpaa et specialkursus og har de sidste 17 aar virket som murerarbejdsmand.

Bodil Johanne Sørensen gik i skole i Agerbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

III. D. 1. a.

Børge Møller

er født 1936.

Han er gift med

Edde N.N.

Bosat: Kærdals Allé 17, Vanløse.

Børge Møller er beskæftiget som lagerarbejder.

III. D. 1. b.

Anna Margrethe Møller

er født d. 18. juni 1945.

Hun er i manufaktur-lære.

III. D. 2.

Anna Cecilie Møller

er født d. 11. oktober 1913 i Gørding.

Hun blev gift d. 26. marts 1932 i Varde med

Theodor Skau

der er født d. 5. januar 1905 i Aastrup som søn af handelsmand Christian Jessen Skau og hustru Hanne Marie Slajkjær.

Bosat: Vejrup.

Theodor Skau er beskæftiget som snedker.

III. D. 2. a.

Harald Skau

er født d. 25. september 1932 i Faaborg.

Han er gift med

Rita N. N.

Bosat: København.

Harald Skau er uddannet bager.

III. D. 2. b.

Grethe Marie Skau

er født d. 1. februar 1934 i Vejrup.

Hun er gift med

Vagn Riddersholm

der er murermester.

Bosat: Hjerting pr. Esbjerg.

III. D. 2. c.

Olav Skau

er født d. 20. juni 1936 i Vejrup.

Han er gift med

Hanne N. N.

Bosat: Nyborg.

Olav Skau virker som politibetjent.

III. D. 2. d.

Henning Skau

er født d. 7. juni 1947 i Vejrup.

Han er mekaniker.

III. D. 3.

Peder Juncker Møller

er født d. 10. marts 1916 i Gørding.

Han blev gift d. 23. november 1949 i Blaaahøj med

Gerda Elisabeth Jørgensen

der er født d. 28. juli 1928 i Blaaahøj som datter af arbejdsmand Hans Jørgensen og hustru Nora Madsen.

Bosat: Blaaahøj.

Peder Juncker Møller gik i skole i Gørding. Han gennemgik efter skolegangen uddannelse ved landbruget og arbejdede ved dette indtil 1940., afbrudt af militærtjeneste i København 1937. Han har siden haft forskelligt arbejde.

Gerda Elisabeth Jørgensen gik i skole i Blaaahøj og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

III. D. 3. a.

Gurli Therese Møller

er født d. 17. marts 1953 i Blaaahøj.

III. D. 3. b.

John Juncker Møller

er født d. 16. november 1955 i Blaaahøj.

III. D. 3. c.

Anette Juncker Møller

er født d. 29. september 1957 i Blaaahøj.

III. D. 3. d.

Inge Bente Juncker Møller

er født d. 28. juli 1960 i Blaaahøj.

III. D. 4.

Mads Møller

er født d. 1. januar 1921 i Gørding.

Han blev gift d. 20. april 1947 i Blaaahøj med

Methy Marie Nielsen

der er født d. 24. marts 1928 i Blaaahøj som datter af smed Peter Kierstein Nielsen og hustru Karen Hedvig Petersen.

Bosat: Bredsten.

Mads Møller gik i skole i Gørding. Han gennemgik efter skolegangen uddannelse ved land-

bruget og var beskæftiget ved dette indtil 1944, hvorefter han havde forskelligt arbejde. Han har siden 1949 været støberiarbejder ved C.M. Hess, Vejle.

Methy Marie Nielsen gik i skole i Blaaahøj. Hun lærte først husgerning og var derpaa en tid sygeplejeelev. Efter giftermålet kom hun i damefrisørlære, og hun har nu siden 1958 drevet egen salon.

III. D. 4. a.

Orla Lindv Møller

er født d. 22. juni 1947 i Blaaahøj.

Han er i lære som kok.

III. D. 5.

Ellen Juncker Møller

er født d. 31. marts 1923 i Gørding.

Hun blev gift d. 11. maj 1946 i Gørding med

Jens Peter Graff Jørgensen

der er født d. 8. marts 1921 i Holsted som søn af sadelmager Otto Jørgensen og hustru Anna. Bosat: Bramminge.

Ellen Juncker Møller gik i skole i Gørding. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden en tid beskæftiget som servitrice.

Jens Peter Graff Jørgensen arbejdede efter skolegangen ved landbruget og blev derpaa bybud i København. Senere var han chauffør forskellige steder i Jylland, og efter giftermålet drev han en flaskegasforretning i 7 aar, hvorpaa han købte sin nuhavende gaard i Bramminge.

III. D. 5. a.

Erik Jørgensen

er født d. 25. april 1947 i Bramminge.

III. D. 5. b.

Inge Marie Jørgensen

er født d. 22. januar 1951 i Bramminge.

III. D. 5. c.

Svend Graff Jørgensen

er født d. 30. december 1953 i Bramminge.

III. D. 6.

Dagmar Møller

er født 1926 i Gørding.

Hun er gift med

Kristen Mortensen

med hvem hun har 1 barn.

Bosat: Havnbjerg pr. Nordborg.

Kristen Mortensen er beskæftiget som arbejdsmand paa Danfoss.

III. E.

Dagmar Juncker

er født d. 27. juli 1894 i Tange, Gørding sogn, og hun døde i efteraaret 1937.

Hun blev gift d. 14. maj 1920 i Føvling med

Sigvald Nielsen

der er født d. 26. februar 1891 i Velling, Bryrup sogn, som søn af skomager Søren Nielsen og hustru Ane Marie.

Bosat: Bryrup.

Dagmar Juncker lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, ligesom hun en tid stod i forretning. Efter giftermålet drev hun en overgang egen damefrisørsalon.

Sigvald Nielsen havde en skotøjsforretning, som han drev ved hustruens hjælp, samtidig med at han var landpostbud.



III. F.

Marthinus Juncker

er født d. 7. august 1896 i Gørding, og han døde d. 11. august samme aar.

III. G.

Valdemar Emil Juncker

er født d. 14. juli 1898 i Gørding, og han døde d. 10. januar 1953 i Kettinge.

Han blev gift i Holeby med

Anna Cecilie Rasmussen

der er født d. 1. marts 1903 i Maribo.

Bosat: Kettinge, Lolland.

Valdemar Emil Juncker havde fra sit 10. aar plads om sommeren som hjorddreng. Efter konfirmationen gennemgik han uddannelse ved landbruget hjemme samt hos fremmede, og fra sit 18. aar havde han derpaa forskelligt løst arbejde, bl. a. paa et teglværk. Sin værnepligt af-tjente han umiddelbart efter den 1. verdenskrig ved Kystartilleriet paa Middelgrundsfortet, og senere arbejdede han forskellige steder paa Lolland. I 1930 købte han en baad og begyndte grusfiskeri fra Errindlev havn. I 1946 solgte han imidlertid baaden og købte en landejendom paa ca. 12 tdr. land i Kettinge, hvilken han drev indtil 1952, da han afhændede den og købte hus i Kettinge by.

Anna Cecilie Rasmussen gik i skole i Holeby. Hun lærte efter skolegangen husgerning paa forskellige gaarde, og var den sidste tid inden giftermålet husholdningslev paa Binnitse ved Holeby.



Valdemar Emil Juncker og hustru.

III. G. 1.

Ove Juncker

er født d. 6. oktober 1924 i Holeby.

Han blev gift d. 12. maj 1948 i Torslunde med

Elsa Laura Marie Rasmussen.

der er født d. 10. april 1925 i Tingsted som datter af statshusmand Peter Rasmussen og hustru Emma Steffensen.

Bosat: Kettinge, Lolland.

Ove Juncker gik i skole i Errindlev. Efter skolegangen sejlede han om sommeren med fadere ns stenfisker og arbejdede om vinteren ved landbruget. Fra 1945 til 1946 aftjente han sin værnepligt i Vordingborg, og i 1949 startede han derpaa en cykelforretning i Kettinge, som han siden har drevet. - Ove Juncker har bl. a. været formand for Kettinge Boldklub.

Elsa Laura Marie Rasmussen gik i skole i Torslunde og var derpaa beskæftiget ved husgering indtil giftermålet.

III. G. 1. a.

Frank Juncker

er født d. 26. juni 1951 i Kettinge.

III. G. 1. b.

Yrsa Juncker

er født d. 6. april 1955 i Kettinge.

III. H.

Otto Marthinus Juncker

er født d. 26. oktober 1900 i Gørding.

Han blev gift d. 26. juli 1924 i
Torkilstrup med

Agnes Christine Boline Petersen

der er født d. 7. august 1898 i Stub-
bekøbing som datter af arbejdsmand
Christian Petersen og hustru Bodil
Dorthea Andersen.



Bosat: Hellevad Vandmølle pr. Hellevad.

Hellevad.

Otto Marthinus Juncker gik i skole i Stenderup samt i Holsted. Han gennemgik efter skole-
gangen uddannelse ved landbruget hjemme og tjente desuden en tid ude. Vinteren 1922-1923
var han elev paa Ladelund landbrugsskole, i 1924 overtog han sin første ejendom, som han
havde i 3 aar, hvorpaa han startede vognmandsforretning i Arrild. I 1937 afhændede han imid-
lertid denne, og efter i 15 aar at have haft en gaard paa 50 tdr. land i Bedsted overtog han der-
paa i 1952 sammen med sønnen Peter den 132 tdr. land store Hellevad Vandmølle. - Otto Mar-
thinus Juncker er halvdelingsfører i Flyvehjemmeværnet.

Agnes Christine Boline Petersen gik i skole i Torkilstrup. Hun lærte efter skolegangen hus-
gerning hjemme og besøgte Roskilde højskole sommeren 1917. Desuden havde hun to ophold paa
Hadsten gymnastikhøjskole.

III. H. 1.

Peter Nissen Juncker

er født d. 13. februar 1925 i Vodder.

Han er gift med

Annelise Mosbøl

med hvem han har børnene Otto, Elsebeth og Agnes Merethe.

Bosat: Hellevad Vandmølle, pr. Hellevad.

Peter Nissen Juncker gik i skole i Arrild samt i Løgumkloster. Han gennemgik efter skole-
gangen uddannelse ved landbruget og besøgte vinteren 1944-1945 Rødding højskole samt vintere-
ren 1945-1946 Graasten landbrugsskole, hvorefter han en tid virkede som forkarl sidstnævnte
sted. Han blev nu indkaldt til militærtjeneste, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant af reser-
ven, og i 1952 købte han sammen med faderen Hellevad Vandmølle.

III. H. 2.

Bodil Elisabeth Juncker

er født d. 31. januar 1929 i Arrild.

Hun blev gift d. 25. september 1953 i Hellevad med

Anton Rindom

der er født d. 22. oktober 1926 i Lambæk, Lem sogn, som søn af gaardejer Jens Laurits Rin-
dom og hustru Ane Marie Christensen Halkjær.

Bosat: Tinglev.

Bodil Elisabeth Juncker gik i skole i Arrild samt i Bedsted. Hun opholdt sig efter skolegangen hjemme og besøgte vinteren 1946-1947 Snoghøj gymnastikhøjskole. I ½ aar virkede hun som lærerinde paa Agerskov ungdomsskole, og efter vinteren 1950-1951 at have været elev paa Graasten husholdningsskole havde hun plads ½ aar i køkkenet paa Fredensborg samt paa Amalienborg slot.

Anton Rindom gik i skole i Højmark. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte vinteren 1946-1947 Rønshoved højskole. Fra 1948 til 1949 aftjente han sin værnepligt i Viborg samt i Aalborg, vinteren 1951-1952 var han elev paa Graasten landbrugsskole, og i 1953 blev han forpagter af den ca. 80 tdr. land store Tinglevgaard, som han derpaa i 1961 overtog.

III. H. 2. a.

Henrik Juncker Rindom

er født d. 5. september 1954 i Tinglev.

III. H. 2. b.

Karsten Juncker Rindom

er født d. 24. juli 1957 i Tinglev.

IV.

Jens Nielsen Juncker

er født d. 25. januar 1865 i Rebelsig, Vejrup sogn.

Han var gift med

Mette Eskesen Bentzen

om hvem intet vides.

Jens Nielsen Juncker var beskæftiget som smed.

IV. A.

Martha Marie Magdalene Juncker

er født d. 27. april 1885 i V. Nebel.

Hun blev gift første gang d. 29. april 1905 i Starup med

Mads Madsen Søndengaard

der er født d. 12. oktober 1870 i Bregning sogn som søn af indsider Niels Madsen (Søndengaard) og hustru Ida Malene Lauridsen.

Martha Marie Magdalene Juncker blev derpaa gift anden gang d. 27. april 1928 i Horsens med

Anton Iversen

der er født d. 17. oktober 1885 i As, Klakring sogn.

Martha Marie Magdalene Juncker gik i skole i Starup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og besøgte Kærhave højskole. I København gennemgik hun et tilskærerkursus, og i en periode rejste hun rundt i Jylland og afholdt kurser i tilskæring. Derefter var hun en tid direktrice, hvorpaa hun startede egen systue, som hun drev indtil ca. 1958.



IV. A. 1.

Ida Søndengaard

er født ca. 1905, og hun døde i 1920.

IV. A. 2.

Metha Jenny Søndengaard

er født d. 10. oktober 1906 i Starup, V. Starup sogn.

Hun var gift med

Holger Nielsen

der er afgaaet ved døden.

Bosat: Torvet 4, Varde.

Metha Jenny Søndergaard virker som fotograf.

IV. A. 3.

Astrid Søndengaard

er født d. 25. december 1909 i Starup.

Hun er gift med

Ernst Christensen

der er uddannet bager.

Bosat: Marselisborg Allé 6, Aarhus C.

IV. A. 4.

Gerda Valborg Søndengaard

er født d. 29. februar 1912 i Starup.

Hun er gift med

Anker Iversen

der er beskæftiget som smed.

Bosat: Martin Vahls Vej 16, Aarhus C.

IV. A. 5.

Harriet Leonia Søndengaard

er født d. 28. august 1913 i Starup.

Hun blev gift første gang 1932 med

Alfred Søndergaard

men ægteskabet ophævedes i 1938, og Harriet Leonia Søndengaard blev derpaa gift anden gang d. 6. maj 1948 med

Holger Enevold Nørgaard

der er født d. 19. oktober 1918 i Horsens som søn af smed Niels Nørgaard og hustru Kristine.

Bosat: Andreas Flensborgs Gade 12, Horsens.

Harriet Leonia Søndengaard gik i skole i Hedensted, Nr. Aaby samt Horsens. Hun stod efter skolegangen i lære som damefrisør og har siden ca. 1934 drevet egen salon.

Holger Enevold Nørgaard gik i skole i Horsens. Han stod i lære som stentrykker og virker nu som kopist.

IV. A. 5. a.

Jørgen Preben Nørgaard

er født d. 22. maj 1932 i Horsens.

Han er gift med

Bocil Schmidt

Bosat: Doktorvænget 6, Holstebro.

Jørgen Preben Nørgaard virker som reklameassistent.

IV. A. 5. b.

Bente Nørgaard

er født d. 21. januar 1936 i Herning.

Hun er gift med

Leif Kragekjær

der er beskæftiget som kranfører.

Bosat: Worsøhus 26, Horsens.

IV. A. 5. c.

Erik Juncker Nørgaard

er født d. 24. januar 1938 i Horsens.

Bosat: Andreas Flensborgs Gade 12, Horsens.

Erik Juncker Nørgaard er uddannet typograf.

IV. B.

Niels Eskesen Juncker

er født d. 2. juli 1888 i Vilslev, og han døde antagelig som lille.

IV. C.

Aksel Marinus Juncker

er født d. 13. april 1892 i Starup, V. Starup sogn.

Han blev gift d. 14. november 1923 i Hovborg, Lindknud sogn, med

Johanne Jørgine Kolbech

der er født d. 10. januar 1903 i Hovborg som datter af smed Søren Johansen Kolbech og hustru Birthe Marie Christensen.

Bosat: Hejnsvig.

Aksel Marinus Juncker har været beskæftiget som slagter.



IV. C. 1.

Jens Kolbech Juncker

er født d. 10. december 1923.

Han er gift med

Dagny Jørgensen

med hvem han har 3 børn.

Bosat: Hejnsvig.

Jens Kolbech Juncker virker som vognmand.

IV. C. 2.

Birthe Marie Kolbech Juncker

er født d. 22. august 1925 i Hejnsvig.

Hun blev gift d. 19. august 1945 i Hejnsvig med

Vilhelm Sindberg Gunderlund

der er født d. 10. juni 1925 i Hejnsvig som søn af installatør Albert Gunderlund og hustru Kirstine Martinsen.

Bosat: Kølskevad Dambrug pr. Krogager.

Birthe Marie Kolbech Juncker gik i skole i Hejnsvig. Hun lærte efter skolegangen husgering hjemme og havde desuden plads en tid ude.

Vilhelm Sindberg Gunderlund gik i skole i Hejnsvig. I 1944 udlærtes han som elektriker, i 1946 aftjente han sin værnepligt i Randers, og fra 1944 til 1960 arbejdede han derpaa med tørve- og forbrændselsfabrikation. I 1949 begyndte han en maskinhandel, og i 1953 byggede han forretning, som han imidlertid atter solgte i 1963. I mellemtiden havde han i 1956 startet Aadal Dambrug ved Randbøl, og i 1959 anlagde han desuden Kølskevad Dambrug. Han driver nu begge, samtidig med at han har halvpart i Gødding Mølle Dambrug.

IV. C. 2. a.

Aksel Juncker Gunderlund

er født d. 24. oktober 1945 i Hejnsvig.

Han er medhjælper hjemme.

IV. C. 2. b.

Jørn Juncker Gunderlund

er født d. 3. marts 1951 i Hejnsvig.

IV. C. 3.

Søren Kolbech Juncker

er født d. 22. august 1925 i Hejnsvig, og han døde dagen efter.

IV. C. 4.

Jørgen Kolbech Juncker

er født i 1928.

Han er gift med

Ruth Pagaard

med hvem han har 3 børn.

Bosat: Hejnsvig.

Jørgen Kolbech Juncker er beskæftiget som vognmand.

IV. C. 5.

Vinnie Juncker

er født d. 25. august 1931.

Hun er gift med

Jens Nielsen

med hvem hun har 3 børn.

Bosat: 6. Roderich Street, Ipswich, Queensland, Australien.

Jens Nielsen er uddannet som snedker og virker som saadan i Australien.

IV. C. 6.

Knud Kolbech Juncker

er gift med

Gudrun Egsgaard Petersen

med hvem han har 1 barn.

Bosat: Hejnsvig.

IV. C. 7.

Inger Kolbech Juncker

er gift med

Poul Petersen

der er uddannet mekaniker.

Bosat: Thingvej, Grindsted.

V.

Margdalene Kirstine Juncker

er født d. 28. februar 1868 i Stenderup, Føvling sogn, og hun døde antagelig som lille.

VI.

Mette Kirstine Juncker

er født d. 18. august 1870 i Stenderup, Føvling sogn, og hun døde ca. 1934 samme sted.

Hun blev gift d. 3. december 1892 i Føvling med

Hans Andersen Jessen

Han er født d. 19. august 1868 i Lindberg, Ølgod sogn, som søn af husmand Thomas Jessen og hustru Ane Susanne Hansen, og han døde i december 1931 i Stenderup.

Bosat: Stenderup pr. Føvling.

Hans Andersen Jessen var beskæftiget som arbejdsmand.



VI. A.

Thomas Emiel Jessen

er født d. 30. juni 1898 i Stenderup, Føvling sogn, og han døde d. 19. december 1944 i Neuen-gamme, Tyskland.

Han blev gift d. 12. december 1923 i Holme med



Maren Mikkelsen

der er født d. 8. februar 1900 i Holme som datter af husmand Mikkil Mikkelsen og hustru Ane Cecilie Sørensen.

Bosat: Skelde.

Thomas Emiel Jessen fik i 1920 ansættelse ved Toldgrænsekorpset og avancerede senere til overgendarm. Den 19. september 1944 blev han imidlertid afhentet af tyskerne og ført til Frøs-

levlejren. Herfra flyttedes han kort efter til koncentrationslejren Neuengamme, hvor han døde af tyfus. I Krusaa samt i Broager er rejst mindesten over ham, medens der i Graasten findes en mindeplade.

VI. A. 1.

Ib Viggo Richardt Jessen

er født d. 22. november 1936 i Sønderborg.

Han blev gift d. 9. juni 1962 i Jerlev med

Else Lund

der er født d. 7. maj 1937 i Jerlev som datter af gaardejer Christian Lund og hustru Anna Jensen.

Bosat: Kollund Skole, Kollund, Sønderj.

Ib Viggo Richardt Jessen gik i skole i Skelde. I 1957 udlærtes han som maskinarbejder, fra 1957 til 1959 aftjente han sin værnepligt i Aalborg, København samt Holstebro, og i 1960 fik han derpaa ansættelse som betjent ved Toldgrænsekorpset.

Else Lund dimitteredes i 1960 fra Kolding seminarium. En kort tid var hun lærervikar i Skelde, og hun har siden haft ansættelse ved Kollund skole.

VI. A. 1. a.

Lisbeth Lund Jessen

er født d. 11. april 1963 i Kollund, Bov sogn.

VI. B.

Magda Marie Jessen

er født d. 11. september 1899 i Stenderup, Føvling sogn.

Bosat: Stenderup pr. Føvling.

Magda Marie Jessen gik i skole i Stenderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og har de sidste 30 aar virket som kokekone.



VI. B. 1.

Harald Juncker Christensen

er født d. 12. juni 1919.

Han er gift med

Elvira

Bosat: Oksbøl.

Harald Juncker Christensen er beskæftiget ved jernbanen.

VI. B. 2.

Harry Gjerluf Jessen

er født d. 4. juli 1923.

Han er gift med

Gerda

Bosat: Colbjørnsensgade 3, København V.
Harry Gjerluf Jessen virker som portner.

VI. C.

Alma Susanne Jessen

er født d. 19. december 1900 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift første gang d. 26. maj 1922 i Aabenraa med

Jens Peter Petersen

der er født d. 16. oktober 1898 i Grumstrup, Vedslet sogn. Dette ægteskab blev imidlertid opløst, og hun giftede sig derpaa anden gang d. 10. september 1955 i Tofterup, V. Starup sogn, med

Jens Peter Horsted Petersen

Bosat: Tofterup.

Alma Susanne Jessen gik i skole i Stenderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

VI. C. 1.

Oda Petersen

er født d. 31. august 1922 i Aabenraa.

Hun er gift med

Bertram Jensen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Tavlov.

Bertram Jensen er beskæftiget som tømrer.

VI. C. 2.

Ruth Petersen

er født d. 4. januar 1930 i Starup.

Hun er gift med

Fritz Wynche

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Kielsberg, Zürich, Schweiz.

Fritz Wynche er maskinist.

VI. D.

Maren Hilde Jessen

er født d. 23. juni 1903 i Stenderup, Føvling sogn, og hun døde i 1937.

Hun blev gift d. 10. maj 1924 i Aabanraa med

Arne Wedderkopp

der er født d. 30. december 1900 i Struer som søn af murermester August Johan Ludvig Wedderkopp og hustru Marie Kirstine Ida Jensen Krogh.

Bosat: Lavgade 1, Aabenraa.

Arne Wedderkopp er beskæftiget som tømrer.



VI. D. 1.

Ludvig Wedderkopp

er født d. 13. juni 1925 i Aabenraa.

Han blev gift d. 25. maj 1953 i V. Nebel med

Ester Mouridsen

der er født d. 25. august 1928 i Varde som datter af cykelsmed Anders Christian Mouridsen og hustru Anna Laustsen.

Bosat: Callesensgade 23, Aabenraa.

Ludvig Wedderkopp gik i skole i Aabenraa. Han tjente ved landbruget indtil 1945 og aftjente fra 1946 til 1947 sin værnepligt ved Livgarden i Sandholm-lejren. I 1948 blev han slagteri-arbejder, og han virkede nu som saadan i en aarrække, afbrudt af 3 aar i Sverige. Han har siden 1960 haft ansættelse som montør ved Dansk Esso.

Ester Mouridsen gik i skole i Forum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var den sidste tid inden giftemålet beskæftiget som servitrice.

VI. D. 1. a.

Aase Wedderkopp

er født d. 7. oktober 1955 i Aabenraa.

VI. D. 1. b.

Bjarne Wedderkopp

er født d. 25. januar 1958 i Aabenraa.

VI. D. 2.

Hans Juncker Wedderkopp

er født d. 4. august 1927 i Aabenraa.

Han er gift med

Edith

med hvem han har 1 barn, som imidlertid døde som lille.

Bosat: Vesterport 2, Slagelse.

Hans Juncker Wedderkopp er bestyrer af et slagteriudsalg.

VI. D. 3.

Ingelise Wedderkopp

er født d. 30. september 1933 i Aabenraa.

Hun er gift med

Helge Therkelsen

der virker som typograf.

Bosat: Nilensvej 44, Kastrup.

VI. E.

Niels Richardt Jessen

er født d. 17. april 1905 i Stenderup, Føvling sogn.

Bosat: Canrichs, Alberta, Canada.

Niels Richardt Jessen, der er ugift, virker ved landbruget.

VI. F.

Dagmar Jensephine Jessen

er født d. 26. november 1906 i Stenderup, Føvling sogn, og hun døde d. 6. februar 1948 i Aarhus.

Hun var gift med

Alfred Christian Jensen

der er født d. 3. april 1906 i Hobro.

- Han blev gift anden gang i 1950 med Clara Hansen Blaahøj, der ved giftermålets indgåelse var enke.

Bosat: Solbakken, Fredericia.

Dagmar Jensephine Jessen gik i skole i Stenderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Senere virkede hun en del som kokekone.

Alfred Christian Jensen gik i skole i Stakroge. Han aftjente ca. 1927 sin værnepligt ved Rytteriet i København, og efter giftermålet var han beskæftiget ved landbruget samt ved cementstøberi og entreprenørarbejde. I perioder ind imellem huggede han sten om vinteren og arbejdede i tørvemoser om sommeren. Han er nu beskæftiget som arbejdsmand ved et entreprenørfirma.



VI. F. 1.

Willy Juncker Jensen

er født d. 11. februar 1927 i Stakroge, Sdr. Omme sogn.

Han blev gift d. 6. juni 1950 i Vorbasse med

Jenny Catrine Weitling Grøn

der er født d. 18. maj 1932 i Skjoldbjerg, Vorbasse sogn, som datter af brøndborer Søren Grøn og hustru Kathrine Marie Weitling.

Bosat: Egely pr. Viuf.

Willy Juncker Jensen gik i skole i Stakroge. Han lærte efter skolegangen landbruget og af-tjente i 1947 sin værnepligt i Fredericia. Siden har han virket ved forskelligt, og han er nu be-skæftiget som fabriksarbejder.

Jenny Catrina Weitling Grøn gik i skole i Skjoldbjerg. Hun gennemgik uddannelse ved hus-gering og virkede som husassistent indtil giftermålet.

VI. F. 1. a.

Steen Weitling Jensen

er født d. 14. juni 1950 i Skjoldbjerg, Vorbasse sogn.

VI. F. 1. b.

Jan Juncker Jensen

er født d. 22. juni 1952 i Fredericia.

VI. F. 1. c.

John Juncker Jensen

er født d. 8. januar 1954 i Fredericia.

VI. F. 1. d.

Conni Juncker Jensen

er født d. 10. marts 1956 i Fredericia.

VI. F. 2.

Frank Juncker Jensen

er født d. 11. maj 1929 i Stakroge, Sdr. Felding sogn.

Han blev gift d. 21. oktober 1950 i Vildbjerg med

Lissi Hellekov Madsen

der er født d. 21. oktober 1929 i Vildbjerg som datter af cementstøber Christian Vilhelm Mad-sen og hustru Margrethe Hellekov.

Bosat: Søndre Allé 5, Videbæk.

Harry Juncker Jensen gik i skole i Stakroge. Han arbejdede først en tid ved landbruget og gennemgik derpaa uddannelse som mejerist, hvorefter han virkede som saadan forskellige steder. I 1950 fik han ansættelse ved mejeriet i Videbæk, og her har han siden været, fra 1956 som førstemejerist. I 1960 startede han desuden eget mejeriudsalg i Videbæk.

Lissi Hellekov Madsen gik i skole i Vildbjerg. Hun arbejdede ved husgering indtil sit 17. aar og stod derefter den sidste tid inden giftermålet i forretning i Herning.

VI. F. 2. a.

Frank Juncker Jensen

er født d. 31. januar 1951 i Videbæk.

VI. F. 2. b.

Anette Juncker Jensen

er født d. 13. februar 1952 i Videbæk.

VI. F. 2. c.

Bjørn Juncker Jensen

er født d. 2. marts 1957 i Videbæk.

VI. F. 3.

Ketty Juncker Jensen

er født d. 14. november 1931 i Stakroge, Sdr. Omme sogn.

Hun blev gift d. 16. september 1950 i Fredericia med

Vagn Aage Thomsen

der er født d. 13. april 1928 i Fredericia som søn af kusk Jens Thomsen og hustru Andrea Pedersen.

Bosat: Kongensstræde 83, Fredericia.

Ketty Juncker Jensen gik i skole i Stakroge. Hun lærte efter skolegangen husgerning og virkede derpaa en tid som sygemedhjælper. Senere arbejdede hun indenfor hotelbranchen, og hun er nu ekspeditrice i en konfektionsforretning.

Vagn Aage Thomsen gik i skole i Fredericia. Han arbejdede hos forskellige vognmænd, afbrudt af militærtjeneste paa Dragørfortet 1949-1950, og har de sidste 13 aar været chauffør hos J. & O. Fournaise, Fredericia.

VI. F. 4.

Arly Juncker Jensen

er født d. 20. oktober 1943 i Stakroge, Sdr. Omme sogn.

Han blev gift d. 7. november 1964 i Fredericia med

Ruth Andersen

der er født d. 17. maj 1943 i Fredericia som datter af signalarbejder Kaj Sixtus Andersen og hustru Sigrid Dinesen.

Bosat: Danmarksstræde 52, Fredericia.

Arly Juncker Jensen gik i skole i Fredericia. I 4 aar arbejdede han som kobber- og sølvsmed, fra 1962 til 1963 aftjente han sin værnepligt i Aarhus samt i Nymindegab, og han har nu arbejdet som svejser paa Skærbæk-værket.

Ruth Andersen gik i skole i Fredericia. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden beskæftiget en tid i tekstilbranchen.

VI. G.

Kathrine Kirstine Jessen

er født d. 10. juni 1908 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 7. marts 1928 i Faaborg ved Varde med

Elner Sørensen

Han er født d. 8. februar 1905 i Skads som søn af bødker Georg Hansen Sørensen og hustru Ane Kirstine Hansen, og han døde d. 14. februar 1959 i Esbjerg.

Bosat: Vendersgade 48, Fredericia.

Kathrine Kirstine Jessen gik i skole i Stenderup og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Einer Sørensen gik i skole i Agerbæk samt i Omme. Han udlærtes som mekaniker og aftjente i 1926 sin værnepligt i Sandholm-lejren, hvorpaa han havde forskelligt arbejde, indtil han fik selvstændig cykleforretning i Agerbæk. Desuden havde han en tid cykleforretning i Skodborg, og denne afstod han i 1957 til sønnen Hans.



VI.G. 1.

Tage Juncker Sørensen

er født d. 8. september 1928 i Agerbæk, Faaborg sogn.

Han blev gift d. 2. august 1950 i Jever, Tyskland, med

Kete Margot Erika Eggerichs

der er født d. 9. maj 1923 i Jever som datter af husmand Bernhard Eggerichs og hustru Johanne Katherina Schoone.

Bosat: Enighedsvej 3, Helsingør.

Tage Juncker Sørensen gik i skole i Agerbæk. Han aftjente fra 1949 til 1950 sin værnepligt i Haderslev samt ved Den danske Brigade i Jever og udlærtes i 1951 som maskinarbejder. Han har derefter arbejdet som saadan forskellige steder og desuden sejlet i 7 aar som maskinmester. I 1960 fik han ansættelse paa Helsingør Skibsværft, hvor han siden har virket som maskinarbejder.

VI.G. 2.

Erling Juncker Sørensen

er født d. 27. januar 1931 i Agerbæk, Faaborg sogn.

Bosat: Vendersgade 48, Fredericia.

VI.G. 3.

Hans Juncker Sørensen

er født d. 6. august 1934 i Agerbæk, Faaborg sogn.

Han blev gift d. 10. november 1956 i Herborg med

Daymar Petrea Nielsen

der er født d. 29. juli 1937 i Nr. Vium som datter af arbejdsmand Niels Christian Nielsen og hustru Margrethe Jessen.

Bosat: Skodborg J.

Hans Juncker Sørensen gik i skole i Agerbæk. Han udlærtes i 1953 som cyklesmed og arbejdede derefter forskellige steder, bl. a. i Sverige. I 1957 overtog han faderens forretning i Skodborg, som han siden har drevet.

Dagmar Petrea Nielsen gik i skole i Herborg. Hun lærte først husgerning og virkede derpaa som syerske den sidste tid inden giftermålet.

VI. G. 3. a.

Jan Juncker Sørensen

er født d. 16. april 1957 i Skodborg.

VI. G. 3. b.

Annette Sørensen

er født d. 24. januar 1959 i Skodborg.

VI. G. 3. c.

Flemming Juncker Sørensen

er født d. 17. maj 1961 i Skodborg.

VII.

Kirstine Kathrine Juncker

er født d. 9. oktober 1872 i Stenderup, Føvling sogn, og hun døde d. 1. februar 1908 samme sted og blev begravet d. 8. februar.

Hun blev gift d. 30. november 1894 i Føvling med

Niels Laugesen

Han er født d. 29. april 1868 paa Sellerup Mark, Gauerlund sogn, som søn af arbejdsmand, tidligere husmand Christen Laugesen og hustru Ane Marie Terkildsen, og han døde d. 29. november 1935 i Stenderup og blev begravet d. 5. december.

Bosat: Stenderup pr. Føvling.

Niels Laugesen lærte efter skolegangen landbruget og overtog i perioden 1896-1904 gradvis svigerfaderens ejendomme i Stenderup.

VII. A.

Anna Marie Laugesen

er født d. 20. august 1895 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 23. november 1924 i Malt med

Hans Christian Knudsen

der er født d. 24. december 1895 i Tirslund, Brørup sogn, som søn af arbejdsmand, tidligere husmand Bertel Knudsen og hustru Ane Metthea Hansen.

Bosat: V. Gesten pr. Gesten.

Anna Marie Laugesen gik i skole i Stenderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemaalet.

Hans Christian Knudsen gik i skole i Tirslund. Han blev uddannet ved landbruget og aftjente fra 1916 til 1918 sin værnepligt paa Sjælland. De sidste 18 aar har han haft arbejde paa Bække Savværk.



VII. A. 1.

Katrine Juncker Knudsen

er født d. 20. december 1924.

Hun er gift med

Carlo Jensen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Vejengaard, Vejen.

Carlo Jensen arbejder som taxachauffør.

VII. A. 2.

Ove Knudsen

er født d. 16. september 1934 i Malt.

Han blev gift d. 19. november 1955 i Vejen med

Birgit Hvalsøe Jensen

der er født d. 11. december 1935 i København som datter af konservesmester Edmund Jensen og hustru Minna Hvalsøe Leifeldt.

Bosat: Vamdrupvej, Jels.

Ove Knudsen var fra sit 12. aar arbejdsdreng hos en gartner og kom derpaa efter konfirmationen selv i gartnerlære. Senere indkaldtes han til militærtjeneste ved Flyvevaabenet, hvor han blev math ved militærpolitiet. Efter at have gennemgaaet sergentskolen udnævntes han til sergent, og han har nu rang af oversergent ved militærpolitiet. Under militærtjenesten har han gennemgaaet et tropslederkursus paa forsvarets gymnastikskole og desuden bestaaet eksamen i dekoration og skilteskrivning fra Svendborg handelshøjskole.

Birgit Hvalsøe Jensen gik i skole indtil sit 16. aar og var derefter husholdningselev ved Fredericia, hvorpaa hun besøgte Rødkilde sygeplejehøjskole. Den sidste tid inden giftermålet havde hun ansættelse paa et hvilehjem.

VII. A. 2. a.

Aymy Dorit Hvalsøe Knudsen

er født d. 24. marts 1956 i Vejen.

VII. A. 2. b.

Helle Hvalsøe Knudsen

er født ca. 1957, og hun døde i 1961 paa Gram sygehus.

VII. A. 2. c.

Sanne Hvalsøe Knudsen

er født d. 12. december 1959 i Vejen.

VII. A. 2. d.

Heidi Hvalsøe Knudsen

er født d. 15. oktober 1963 i Jels.

VII. B.

Maren Jensine Laugesen

er født d. 22. december 1896 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 23. juni 1920 i Aarhus med

Carl Christensen

der er født d. 2. august 1891 i Bække.

Bosat: Banegaardsgade 1, Aarhus C.



Maren Jensine Laugesen gik i skole i Stenderup. Hun udlærtes indenfor kolonialbranchen og har de sidste 15 aar været økonoma ved Aarhus kommune.

VII. B. 1.

Edvard Christensen

er født d. 18. juli 1918.

Han er gift med

Henny N. N.

med hvem han har 3 børn.

Bosat: St. Magleby.

VII. B. 2.

Villy Christensen

er født d. 6. september 1921 i Vor Frue sogn, Aarhus.

Han blev gift d. 15. september 1951 i Thisted med

Inge Christoffersen

der er født d. 6. februar 1925 i Hobro som datter af bagermester Thorvald Christoffersen og hustru Kirstine Jakobsen.

Bosat: Louis Hammerichs Vej 5, Aarhus N.

Villy Christensen gik i skole i Aarhus. Han udlærtes i 1943 som klejnsmed og aftjente derpaa sin værnepligt ved Civilbeskyttelsestjenesten, hvorefter han arbejdede nogle aar som svend. I 1951 startede han egen forretning som gas- og vandmester, og denne har han siden drevet.

Inge Christoffersen gik i skole i Nykøbing M. Hun virkede derefter som ekspeditrice til giftermålet.

VII. B. 2. a.

Hanne Christensen

er født d. 7. april 1953 i Aarhus.

VII. B. 2. b.

Anni Christensen

er født d. 8. november 1958 i Aarhus.

VII. B. 3.

Inga Christensen

er født d. 6. november 1922.

Hun er gift med

Gunner Lind

der er beskæftiget som værksfører.

Bosat: Louis Hammerichs Vej 17, Aarhus N.

VII. B. 4.

Jytte Christensen

er født ca. 1926.

Hun har været gift Holst, men hendes mand er død.

Bosat: Vestre Ringgade 74, Aarhus C.

I ægteskabet er 1 barn.

VII. B. 5.

Ninna Christensen

er født ca. 1927.

Hun er gift med

Yagn Gammelgaard

der er statsautoriseret revisor.

Bosat: Cedervænget 43, Virum.

I ægteskabet er 3 børn.

VII. C.

Niels Christian Laugesen

er født d. 2. maj 1898 i Stenderup, Føvling sogn.

Han blev gift d. 29. oktober 1925 i Folding med

Else Marie Knudsen

der er født d. 12. april 1900 i Tirslund, Brørup sogn, som datter af arbejdsmand, tidl. husmand Bertel Knudsen og hustru Anne Metthea Hansen.

Bosat: Dover pr. Lintrup.

Niels Christian Laugesen gik i skole i Stenderup samt i Holsted. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1917 til 1918 sin værnepligt i Randers. I 1933 købte han 16 ha jord og opførte herpaa sin nuhavende ejendom.

Else Marie Knudsen gik i skole i Tirslund og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

VII. C. 1.

Frode Juncker Laugesen

er født d. 19. december 1927 i Skodborg.

Bosat: Dover pr. Lintrup.

Frode Juncker Laugesen er beskæftiget som landbrugsmedhjælper hjemme.

VII. C. 2.

Jenny Laugesen

er født d. 8. januar 1934 i Dover, Lintrup sogn.

Hun er gift med

Peter Knudsen

med hvem hun har 1 barn.

Bosat: Nørbølling pr. Brørup.
Peter Knudsen er gaardejer i Nørbølling.

VII. D.

Jens Laugesen

er født d. 10. juni 1900 i Stenderup,
Føvling sogn.

Han blev gift d. 25. april 1926 i
Bramminge med

Karoline Elisabeth Nielsen

der er født d. 30. maj 1901 i Vejrup
som datter af gaardejer Martin Mejer
Nielsen og hustru Marie Jørgensen.

Bosat: V. Gesten pr. Gesten.

Jens Laugesen gik i skole i Stende-
rup. Han lærte efter skolegangen landbruget og driver nu et husmandssted i V. Gesten.

Karoline Elisabeth Nielsen gik i skole i Nøraa. Hun lærte efter skolegangen husgerning
hjemme og havde desuden forskellige pladser ude indtil giftermålet.



VII. D. 1.

Nanna Laugesen

er født 1924.

Hun er gift med

Harald Villumsen

der er beskæftiget som husmand.

Bosat: Verst.

I ægteskabet er 3 børn.

VII. D. 2.

Svend Aage Laugesen

er født 1927.

Han er gift med

Margrethe Lillelund

med hvem han har 1 barn.

Bosat: Kragelund pr. Bække.

Svend Aage Laugesen er arbejdsmand.

VII. D. 3.

Ella Laugesen

er født i 1928.

Hun har været gift med

Svend Aage Kusk

men ægteskabet er ophævet.

Bosat: Ø. Gesten pr. Gesten.

Ella Laugesen er nu husbestyrerinde.

VII. D. 4.

Lilly Laugesen

er født 1930.

Hun er gift med

Aage Georg Pedersen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Smedegade 59, Horsens.

Aage Georg Pedersen er mælkehandler.

VII. D. 5.

Egon Laugesen

er født d. 29. juli 1931, og han døde samme aar.

VII. D. 6.

Eva Laugesen

er født i 1932.

Hun er gift med

Henning Folmer Christensen

der er beskæftiget som mekaniker.

Bosat: Rørbyvej 8, Frederikshavn.

I ægteskabet er 3 børn.

VII. D. 7.

Helge Laugesen

er født 1. 1933.

Han har været gift, men ægteskabet, i hvilket der er 2 børn, er blevet ophævet.

Bosat: Gesten.

Helge Laugesen er beskæftiget ved landbruget.

VII. D. 8.

Dagny Laugesen

er født i 1935.

Bosat: Fredericiagade 49, København K.

Dagny Laugesen, der er fabriksarbejderske, har 2 børn.

VII. D. 9.

Alfred N. Laugesen

er født i 1936.

Han er gift med

Ulla Pedersen

med hvem han har 2 børn.

Bosat: Frydsvej 50, Kolding.

Alfred N. Laugesen er repræsentant for et smaaekagefirma.

VII. D. 10.

Ingrid Gertrud Laugesen

er født d. 20. december 1942 i Gesten.

Bosat: Fjelstrup.

Ingrid Gertrud Laugesen gik i skole i Stavshede og havde desuden sommeren 1959 et ophold paa en efterskole. Hun blev uddannet ved husgerning og er nu beskæftiget som telefonist ved Fjelstrup central.

VII. E.

Carl Laugesen

er født d. 29. januar 1902 i Stenderup, Føvling sogn, og han døde d. 26. maj samme aar.

VII. F.

Line Magdalene Laugesen

er født d. 19. februar 1903 i Stenderup, Føvling sogn, og hun døde faa dage efter.

VII. G.

Carl Laugesen

er født d. 2. april 1904 i Stenderup, Føvling sogn, og han døde d. 9. september 1960 i Canada.

Han blev gift d. 29. marts 1949 i Vejen med

Louise Jensen

der er født d. 26. maj 1924 i Malt.

Bosat: 69 Oliver St. Apt. 1, London, Ontario, Canada.

Carl Laugesen var indtil sin død beskæftiget som murerarbejdsmand.

VII. H.

Hans Laugesen

er født d. 18. marts 1905 i Stenderup, Føvling sogn, og han døde samme dag.

VII. J.

Magdalene Laugesen

er født d. 10. august 1906 i Stenderup, Føvling sogn, og hun døde samme dag.

VII. K.

Marie Magdalene Laugesen

er født d. 15. september 1907 i Stenderup, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 19. november 1928 i Kliplev med

Hans Christian Einer Pedersen

der er født d. 15. oktober 1902 i Slemminge som søn af mejerist Pedersen og hustru Margrethe Hansen.

Bosat: Nygade 18, Graasten.

Marie Magdalene Laugesen gik i skole i Stenderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente dels hjemme og dels hos familien.

Hans Christian Einer Pedersen gik i skole paa Lolland. Han har siden 1935 drevet egen forretning som gas- og vandmester i Graasten.

VII. K. 1.

Tove Else Pedersen

er født d. 22. januar 1928 i Sankt Johannes sogn, Aarhus.

Hun blev gift d. 3. juli 1954 i Graasten med

Egon Bjarne Brylle Petersen

der er født d. 28. april 1928 paa Rigshospitalet i København som søn af gas- og vandmester Kristen Bianco Rudolf Petersen og hustru Kristine Margrete Christiansen.

Bosat: Hededammen 25, Herlev.

Tove Else Pedersen gik i skole i Graasten. Hun udlærtes i en manufakturforretning samme sted og arbejdede derpaa i sin tidligere læreplads i 2 aar, hvorefter hun havde ansættelse i en større forretning i Helsingør.

Egon Bjarne Brylle Petersen gik i skole i København, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som smed og dimitteredes senere som ingeniør fra Maskinteknikum. Han blev derpaa indkaldt til militærtjeneste, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant af reserven, og han virker nu som tegnesteuechef paa en større vaskemaskinefabrik i København.

VII. K. 1. a.

Bo Brylle Petersen

er født d. 19. april 1957 i København.

VII. K. 2.

Bendt Pedersen

er født 1932 i Graasten.

Han er gift med

Edel Jensen

med hvem han har 1 barn.

Bosat: Havnegade 7, Graasten.

Bendt Pedersen er beskæftiget som installatør.

VII. K. 3.

Gert Pedersen

er født i 1940.

Han er gift med

Hjørdis Gormsen

Bosat: Alnor pr. Graasten.

Gert Pedersen er uddannet maskinarbejder.

