



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægtsbog

over

Niels Christian Nielsen og hustru

Ane Christensdatter

fra Skovsende i Sdr. Omme sogn

forfædre og efterkommere



Ane Christensdatter og Niels Christian Nielsen

F O R O R D

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem Slægtshistorisk Institut, Viborg, og den del af slægtens medlemmer. Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger og skattemandshandel m.fl.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Hvor gamle dokumenter citeres, gengives ordstilling og stavemåde korrekt, og de fejl m.v. der forekommer i originalen vil altså også forekomme i afskriften. I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at forsøge på identificering af hver enkelt fadder og forlover.

Efterkommeroversigten er for de nulevendes vedkommende hovedsagelig udarbejdet på grundlag af de pågældendes egne oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle medlemmer af slægten, der er over 21 år. Disse slægtsmedlemmer er blevet opfordret til at fortælle om deres personlige forhold og endvidere i flere tilfælde om deres forældre og søskende. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved personligt besøg, men hvor dette ikke har været muligt, er der rettet skriftlig henvendelse. Hvor der er mangler, skyldes dette altså forkerte eller mangelfulde adresser og - desværre - nogle helt negative forespørgsler.

Navn og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der forekommer derfor tilfælde, hvor søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Denne slægtsbog, som vi har haft den store glæde at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan aldrig gøres færdig, så længe slægten lever. Derfor er bogen indrettet således, at den med tiden kan a-jourføres, og af samme grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

SLÆGTSHISTORISK INSTITUT

F. Skole

Orientering om bogens brug.

I anetavlerne er alle mandspersoner opført med lige numre, mens hustruens nummer er det efterfølgende ulige nummer. En persons far findes ved at gange denne persons nummer med 2, hvorved f.eks. ane nr. 4's far er ane nr. 8, moderen nr. 9 - ane nr. 8's forældre er nr. 16 og 17, ane nr.9's forældre er nr. 18 og 19 etc.

Hvis man omvendt f.eks. vil finde barnet af et ægtepar med nr. 66 og 67, så halverer man det lige nummer. Barnet er da i dette tilfælde en datter, ane nr. 33 gift med ane nr. 32, og deres barn er ane nr. 16 gift med nr. 17 etc.

ANMÆRKNINGER VEDR. GAMLE BETEGNELSER

For alle jordbesiddere gælder det, at de skulle svare en vis afgift af deres ejendom, og disse afgifter baseredes efter gårdens hartkorn. Hartkorn var oprindeligt fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt" korn.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1	td.	hartkorn.
1 - gryn eller hvedemel	2	-	-
1 - hvede eller ærter	1 $\frac{1}{2}$	-	-
1 - havre	$\frac{1}{2}$	-	-
1 - humle	$\frac{1}{2}$	-	-
4 læs enghø	1	skp.	-
12 gæs	1	td.	-

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme - den såkaldte matrikel af 1664 - og heri skyldattes ejendommene i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, da ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellige, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed. Enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe: antal læs hø, græsning og svins-olden m.m. Også møllerier og enkelte andre erhverv blev medtaget og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn.

Trøds mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i 150 år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boni-

teringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder skattedes 6 1/6 td. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn. Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårligste jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg, mergling m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri". Betegnelsen dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian den Tredie, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet, pligten til at underholde hovheste, havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havre-ydelse.

Den i ældre dokumenter omtalte "herlighed" betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbytte af skovjagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hoveriaflosning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagsfald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret og patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vist nok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte go-

re sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret.

I jordebøgerne for tiden før 1700 angives de forskellige ydelser i ortug, hvilket mål nærmest må angives at svare til 1 romersk unce.

Orfejde betød i det ældre sprog forlig, særlig et edeligt løfte af en dræbt persons frænder om ikke at tage hævn for drabet, altså det samme som i endnu tidligere tid betegnede med ordet trygdeed. Et skriftligt dokument indeholdende en orfejde kaldtes orfejdebrev. Ordet, der var i brug i den senere middelalder og i det 16.- og 17. århundrede anvendtes især, hvor parterne i forliget var adelige.

Ordet vidisse kommer af det latinske video, jeg ser, og betyder at have set. Da i middelalderen vidnerne, som bekræftede genparter af originaldokumenter erklærede at have set det originale dokument, kaldtes genparterne efterhånden vidisse. Ordet anvendtes endnu i midten af det 18. århundrede.

Flere steder i forslægten forekommer betegnelsen trolovelse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582, bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "Thi vise Mestre og Lærere skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

.....

A N E T A V L E

for

gårdmand NIELS CHRISTIAN NIELSEN og **hustru**
ANE CHRISTENS DATTER

Skovsønde i Sønder Omme sogn



Niels Christian Nielsen,

2.

gårdmand i Skovsende er født den 14. juli 1824 i Kvie by og han døde den 13. december 1858 i Skovsende og blev begravet den 19. december s.å.

-D. 14 Juli døbt Niels Nielsen og Hustrue Kirsten Sorensdatter af Ølgod Sogn, deres Søn Niels Christian Nielsen. Manden tjener i Agersnap i Ølgod Sogn og Moderen er hos sine Forældre i Kvie By. Baaret til Daaben af Enken Karen Nielsdatter af Odderup i Oddum Sogn, Faddere: Aftægtsmand Soren Sorensen, Gmd. Peder Knudsen, Peder Christensens Kone og Bertel Jensens Kone, alle af Kvie."

"- 26. Decbr. 1844 viet i Sdr. Omme Kirke Ungk. Niels Christian Nielsen, 21 Aar, Bestyrer af sin Moders Gaard, Skovsende - og Enken Ane Christensdatter, 31½ Aar, hjemme hos Moderen i Skovsende. Forlovere Gmd. Peder Offersen i Skovsende og Gmd. Poul Christensen i Drantum i Brande Sogn."

Ane Christensdatter

3.

er født den 6. februar 1815 i Skovsende.

"- Døbt. 24. marts 1815 i Kirken, Faddere: Christen Jensen, Christen Olesen, Jens Christian Pedersen, Bondemand af Skovsende, Peder Nielsens Hustru Laurits Ovesens Hustru, Bondekoner af Skovsende, Mette Pedersdatter, Bondepige af Skovsende, frembaaret af Ane Christensdatter Bondepige af Skovsende."

Ane Christensdatter var gift første gang i Sdr. Omme den 3. november 1833 med Christen Andersen, der tjente i Skovsende. Han var søn af gårdejer Anders Nielsen og hustru Johanne Christensdatter og var født 1812 på Baggessgård og døde den 19. april 1837 ang. 24½ år gl.

Ved en skæbnes tilskikkelse kom det til at gå sådan, at Niels Chr. Nielsen, der var ud af gamle gårdmandsslægter i Ølgod og Ansager sogne, i sin tidligste ungdom sammen med forældrene rejste til Skovsende i Sdr. Omme sogn, hvor faderen havde købt gården matr. 9 sst. af ejerinden, enken Dorthe Poulsdatter. Denne havde indtil da klaret gårdens drift ved hjælp af de to halvvoxsne sønner Peder og Jens samt en datter Ane, der i mange år havde levet som enke efter et kort ægteskab med Christen Andersen fra Baggisgård. 1841 ønskede Dorthe Poulsdatter at sælge gården

men ingen af sønnerne havde råd til at købe den. Om det er et tilfælde, at det blev familien fra Kvie, der købte gården, vides ikke, ial fald kan hverken direkte eller indirekte slægtsskab på vises. Utvivlsomt har de gensidigt tilhørt hinandens bekendtskabskreds, hvilket har gjort det mere naturligt, at enken har betinget sig aftægt og ophold på gården resten af sin levetid. Enkens datter Ane blev på gården som medhjælp, og trods aldersforskellen på 9 år, opstod der snart et forhold, der gjorde det naturligt, at de to sammen skulle føre slægten videre på gården. Den omstændighed at faderen allerede døde 1843 i en ret ung alder, har sikkert været medvirkende årsag til, at de allerede et år efter indgik ægteskab. Af følgende skode fremgår det, at faderen ca. 4 uger før sin død tilskødde sønnen gården:

"- Jeg underskrevne Selvejergaardmand Niels Nielsen i Skovsende gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger skiøder og aldeles fra mig og mine øvrige Arvinger til min Søn Niels Christian Nielsen den mig ifølge Skiøde af 1ste Juni 1841, tinglæst 20de Aug. s.Aa. tilhørende Gaard i Skovsende Bye, Sønder Omme Sogn, med paastaaende Bygninger og underliggende Ejendomme, der skylder af Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 2 Alb. tilligemed sammes tilhørende Anpart i Sognets Konge- Kirke- Korn- og Quægtiende, saavel som al min eiende Bohave, Inventarium Besætning, Avlsredskaber, alene med den Forbeholdelse, jeg ved den d.d. oprettede Aftægtscontract har gjort mig.

Da nu Kjøberen har berigtiget den accorderede Kjobesumma 600 Rdr. skriver Sex Hundrede Rigsbankdaler rede Solv, samt derfor ved Contract af d.d. forpligter sig at yde mig og Hustrue Aftægt for Livstid, saa erklærer jeg herved for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi benævnte Eiendom m.v., hvilket alt derimod skal følge og tilhøre Kjøberen med de samme Rettigheder, Herligheder og Byrder under sig selv ifølge min paaberaabte Adkomst har eiet samme og hvilket jeg forøvrigt skal være pligtig at hjemle efter Loven, dog skal Kjøberen være pligtig i et og alt at opfylde og efterkomme den imellem mig og Dorte Poulsdatter under 1. Juni 1841 oprettede Aftægtskontrakt.

Kjøbesummen er berigtiget, dels derved, at Kjøberen har overtaget at udrede den paa Gaarden hvilende Gjæld og Resten paa anden Maade, og bemærkes med Hensyn til Bankhæftelsen, at denne,

der er indfriet, men ey udslettet af Pantebogen skal være Kjøberens uvedkommende.

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnesfast

Schousende d. 2den Novbr. 1843.

(Norvang Torrild Herreders Skode- og Panteprotokol 1852-1954).

At Niels Chr. Nielsen ved overtagelsen af gården i Skovsende er kommet i bekneb for et større pengebeløb, bl.a. til udredelse af fædrearven til hans søskende, giver de gamle skoder og pantebøger os flere beviser for:

I protokollen Nr. 19 finder vi indført et dokument om, at gårdmand Niels Chr. Nielsen den 11. juni 1849 har udstedt en obligation til ungkarlen Jens Chr. Hansen og pigen Karen Hansdatter i Morsbøl, lydende på 640 rdr., fordelt med 320 Rdr. til hver.

I protokollen Nr. 21 finder vi at Niels Chr. Nielsen den 11. januar 1854 har udstedt en obligation til gårdmand Hans Hansen i St. Karlskov og Christen Hansen i Vindborg, lydende på 800 Rdr. med 1ste prioritets panteret i gården, nu på hartkorn 1 Td. 2 skpr. $1\frac{1}{4}$ alb. Herunder har myndighederne noteret:

"Gaardens Hartkorn er efter Skjødet og Matr. Udskriften 3 Tdr. $\frac{3}{4}$ Alb. Adkomst ikke berigtiget - og efter Pantsetterens Skjøde Aftægt paa Stedet. Det Forlig om 100 Rdr. til Kjøbmand Gluchstadt i Weile staar undslettet".

Nævnte forlig er indgået 17. marts 1853 på Vejle Amtshus og er læst på herredstinget den 17. juni 1853.

Endelig ses Niels Chr. Nielsen også at have indgået forlig med Gravers Christensen, Kjærbolling, ang. 83 Rdr. 4 Mk. og 8 Skill. som Niels Chr. Nielsen skylder sidstnævnte.

Forliget er indgået den 19. juni 1853 i Skovsende og det ses indført i Vejle Amts Vestre Distrikts Forligelsesprotokol den 19. juli s.å.

Niels Nielsen

4.

Gårdejær i Skovsende, Sdr. Omme sogn, er født den 17. april 1792, som søn af Niels Clemmensen og hustru Karen Nielsdatter fra Odderup. Faddere ved dåben var: Jacob Christensen, Lars Christensen, Kirsten Nielsdatter fra Odderup og degnens datter. Kirsten Nielsdatter fra Vestergaard bar barnet.

Niels Nielsen døde den 26. december 1843 i Skovsende og blev begravet den 7. januar 1844.

"- 9/5 1824 viet i Ølgod Ungkarl Niels Nielsen fra Odderup, 28 Aar, tjenende i Agersnap og Pigen Kirsten Sorensdatter fra Ansager Sogn, 20 Aar tjenende i Agersnap. Forlovere: Boelsm. Niels Olesen i Agersnap og Aftægtsm. Christen Hansen sst.

Kirsten Sorensdatter

5.

er født i Hundstoft i Lunde sogn 1804, og hun blev døbt den 22. januar 1804. Hun er datter af gårdmand Soren Sorensen og hustru Dorteia Christensdatter af Qvie.

Christen Christensen (Bjorslev)

6.

gårdejer i Skovsende, Sdr. Omme sogn, er født i Skovsende 1780, og han døde den 8. april 1827 sst. og blev begravet den 16. april 1827, ang. 47 år gammel.

Han blev gift den 22. november 1811 med

Dorthe Christine Poulsdatter

7.

der er datter af Poul Christiansen og hustru Else Pedersdatter i Hovborg. Hun blev båret til dåben af Anne Henning Hansens kone og Maren Jens datter gik hos. Forlovere var: Jens Pedersen, Soren Andersen og Gravers Iversen, alle af Hovborg.

Hun døde den 21. juni 1848 i Skovsende og blev begravet den 28. juni.

Den 20. februar 1800 udsteder Christen Christensen i Skovsende et afkald til hans fader Christen Jensen sst. for videre arv efter hans sal. moder end de 70 rdr., han allerede har modtaget. (Norvang-Torrild Herreders Skøde og Panteprotokol Nr. 4.)

"- Underskrevne Christen Jensen, boende i Skovsende gjør hermed vitterligt, at jeg haver solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger og skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Son Christen Christensen og hans arvinger min hidtil i-boende og selvejende Gaard i Skovsende, der skatter af Hartkorn 2 Tdr. og 1 Skp. 2 Fjdkr., hvilken Gaard er beliggende i Skovsende By, Omme Sogn, Norvangs Herred, Vejle Ant. Denne Gaard tilskjødes herved fornævnte Kjøber og hans Arvinger med Bygning og Besætning samt ogsaa dets tilhørende Matriculerede Ejendomme, Aager og Eng, Hede og Mose, Vaadt og thort, og endelig ogsaa dette Steds Anpart af Konge og Kirke-Korn og Qvægtiende, intet i nogen Maade undtagen, men altsammen til skjødes herved fornævnte

min Son Christen Christensen med alle dets lovlige Rettigheder, Herligheder og Byrder. Og den Kjøbesummen er mig betalt og gjort Rigtighed for med 400 Rdr., er 400 Rdr., og at han opfylder min med ham oprettede Aftægtscontract af Dags Dato. Saa kjendes jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi fornævnte Gaard og Besætning, men samme skal tilhøre fornævnte min Son og hans Arvinger, som et uigenkaldelig Kiøbt kiøb og tilskodes ham herved med samme Ret og Rettighed, som jeg det selv ejet og havt haver, og lover jeg ogsaa herved at være Kjøberens lovlige Hjemmelsmand, alt i Henhold til min lovlige Adkomst, nemlig et Skjøde, udgiven af min sal.Fader Jens Christensen, dateret 4. Marts 1780, tinglæst 30/1 1807 og en Do. udgivet af sal. Christen Gregersen, dateret 8/5 1782, tinglæst ligeledes 30te Januar 1807. Og maa dette mit udgivne Skjøde ogsaa tinglæses uden nogen Varsel derom at give. Dette bekræftes med min Haand og Segl og Vitterlighedsvidners Underskrift.

Schousende den 5te Marts 1811.

Til Vitterlighed:

Christen Jensen.

Ove Nielsen Jens Jensen

23. oktober 1827 var der skiftesamling i boet efter afdøde selvejergårdmand Christen Christensen (Bjorslev) i Skovsende, der efterlader sig enken Dorthe Poulsdatter samt børnene:

Poul Christensen, 15 år.

Christen Christensen, 14 år.

- formynder for disse blev faderens halvbroder Christen Christensen i Vrenderup Mølle, Ødis sogn.

Anne Christensdatter, 12 år,

Jens Christensen, 7 år

Peder Christensen, 3 år.

- formynder for disse blev faderens anden halvbroder skolelærer Jens Baggesgaard i Sindbjerg.

En registrerings- og vurderingsforretning i gården gav, at boets aktiver var 538 Rdr., mens passiverne var 453 Rdr. 4 mk. Herudover gjorde tjenestekarlen Thomas Christensen krav om 4 års tilgodehavende løn, 55 Rdr, courant eller 88 Rdr. i solv. Endvidere gør John Hansen på Jyllingsholm krav på 17 Rdr. og 11 Skilling. Hvis disse krav skal honoreres, kan der altså intet blive til børnene i fædrene arv.

En ekstrakt af skifteforretningen blev siden læst som adkomst for enken Dorthe Poulsdatter på gården, matr. nr. 9, i Skovsende af Hartkorn 3 tdr. og 3 Alb. (nyt Htk.) gl. Hartkorn, 2 tdr. 1 sk.

og 2 alb. Men ved skode afløst den 20. august 1841 overdrog hun gården til Niels Nielsen, hvis søn N.Chr. Nielsen gifter sig med datteren og overtager den gamle slægtsgård, således at der blev tale om en ubrudt kontinuitet, der sikrede, at gården forblev i samme slægtseje i 200 år.

Niels Clemmensen

8.

gårdejer i Odderup, blev begravet den 21. marts 1813, 51 år gl. Han var gift første gang med Karen Nielsdatter, der druknede i gadekæret 1792, 31 år gl.

"- Anno 1793 d. 14 Febr. Enkemd. Niels Clemmensen fra Odderup og Pigen Karen Nielsdatter fra Odderup forlovet og d. 1 April copulerede".

Karen Nielsdatter

9.

er født den 21. juni 1766 i Odderup og hun døde den 18. december 1833 sst. og blev begravet den 27. december.

Den 14. juni 1787 får Niels Clemmensen skode af Niels Christensen i Filskov på en gård i Odderup, hartkorn 4 tdr. 1 fjdk. 2 alb. for en sum af 1100 rdr. At han også har ejet en engparcel ved Skjern å, frengår af at han den 20. april 1793 bortskoder samme til Hans Chr. Andersen og Peder Kalstrup i Odderup sogn. Hartkorn 1 skp. 3 fjdkr. og 1½ alb. for en sum af 190 Rdr.

Skiftet efter gårdejer Niels Clemmensen i Odderup afholdtes den 24. august 1813. I boet var enken Karen Nielsdatter samt børnene: Karen Nielsdatter, 18 år.

Mette Nielsdatter, 24 år og enke.

Clemens Nielsen, 17 år.

Niels Nielsen 16 år,

Nicolaj Nielsen, 14 år,

- enkens lavværge var Niels Jensen af Neder by, og bornenes var Gravers Hansen af Tarm og Søren Anker Jensen af Skjærbæk Mølle. Boets indhold blev registreret og vurderet. Man begyndte med besætningen, bestående af:

4 heste, sat til 70 Rdr., 1 gl. mager ko, der har fået 11 kalve, 6 andre koer, 1 sortbroget kvie, en sortbroget stud, 4 ungstude, 1 grå tyr og 2 små tyrekalve. Af andre værdifulde ting kan nævnes:

1 jernkakkellovn - 10 Rdr. 1 beslagen vogn med tilbehør - 30 Rdr.
en kobberkedel - 12 Rdr.

Selve gården af hartkorn 3 tdr. 6 skp. og 2 alb. blev takseret til en værdi af 1250 Rdr. Den samlede værdi udgjorde derpå 1645 Rdr. 4 mk. og 4 skilling.

Store gældsposter hvilede dog også på gården; således havde den ældste datter Mette Nielsdatter 100 Rdr. tilgode iflg. skifte afh. 8. august 1792 efter hendes afdøde moder, den ældste søn Niels Nielsen er ved samme skifte tillagt 133 Rdr. 2 Mk. og disse penge er endnu i boet. Jens Pedersen Vestergaard v. Horne Kirke fordrede 300 Rdr. efter obligation af 24. juni. Hr. Bollerup af Janderup havde en fordring på et tilsvarende beløb efter obligation af 26. juni 1809. Desuden havde Jens Pedersen Vestergaard også en revers, dateret 12. juni 1811, hvorefter han har 109 Rdr. 1 Mk og 3 Skill. tilgode.

Efter gældens fradrag i boets aktiver blev der til rest til deling mellem enken og børnene: 300 Rdr., hvoraf hun fik det halve, hver søn 100 Rdr. og hver datter 50 Rdr. tillagt.

(Nr. Horne Herreds Skifteprotokol 1806.1830.)

Soren Sorensen

10.

gårdmand i Kvie, Ansager sogn, er født 1766 og han døde i Kvie den 9. juni 1851. Han var søn af Soren Hansen, Kvie, og faddere ved dåben var: Simon Christensen, Bunde Christensen, Peder Christensen og Jens Nielsen af Kvie, samt Soren Christensen d. ældres hustru af Ansager.

"- 6/12 1793 blev Soren Sorensen, tjenende på Frostrup og Dorthe Christensdatter fra Hundstoft viet i Lunde Kirke.

Dorthe Christensdatter

11.

er født 1770 i Hallum og ved hendes død står der: 21. august 1844 død og 23. august begravet. Dorthea Christensdatter, Almissalem, Soren Sorensen Rytters Hustru af Kvie, efter Mandens angivende født i Hallum i Kvong Sogn, af Jhs. Eskesen og Anne Sorensdatter.- Drukne sig."

Soren Sorensen står opført i folketælling 1845 som værende indsidder, enkemand og almissalem i Kvie by hos gårdejer Peder Christensen, ang. at være 79 år gl. og født der i sognet.

Faderen ane nr. 20. Soren Hansen ejede og beboede en af slægtens gårde i Kvie, Ansager sogn. Bestemt hvilket år han erhvervede

skøde på gården kan ikke siges, idet skodet forgaves er søgt. Af skøde, udstedt til sønnen Sylvester Sørensen den 10. marts 1805 frengår det, at gården var på 2 tdr. 5 skpr. og 1 fjdr. hartkorn og at den da var 300 Rdr. værd. Sylvester sad ikke længe med gården, for allerede den 9. januar 1809 udsteder han et skøde til broderen Søren Sørensen, der hidtil havde ejet og beboet stedet Hundstoft i Lunde sogn.

Christen Jensen

12.

gårdejer i Skovsende, Sdr. Omme sogn, er født 1749 i Skovsende, og han døde den 26. januar 1831 sst., ang. 82 år gl. Han blev trolovet den 11. marts og viet den 6. juni 1779 i Sdr. Omme kirke til

Kirstine Christensdatter

13.

der er født 1760 i Hvelplund og som døde den 26. december 1803 i Skovsende. Faddere ved dåben var: Johanne Nielsdatter i Brande, Niels Jensen ibid, Gregers Hvelplund, Mads Christensen i Bovl, Apollone Kircheby, Karen Lachenborg.

"- Aftægtscontract imellem Christen Jensen i Schousende som Aftægtstager og hans Son Christen Christensen, ligeledes af Schousende som Aftægtsvarer.

Da jeg Christen Jensen af Dags Dato tilskjøder min Son Christen Christensen min iboende og selveigende Gaard i Schousende af Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. og 2 Fjdr. med Besætning og alt, ligesom det nu findes, saa udtager jeg til min Aftægt og Opholdsmiddel, saa længe jeg lever følgende, nemlig dersom jeg bliver gaaende hos fornte min Son uden at uddrage paa Aftægt, saa giver han mig fornøden Føde og Klæde og Opvartning, bestandig efter mit Forlangende til min Død, og derefter lader mig christelig begrave, men bliver jeg saaledes hengaaende uden at udtage Aftægt, da skal mine øvrige Born, saalænge de ere ugifte have Tilholdssted og Hjen her paa Fodegaarden, saaledes at om en af dem blev syg eller kom til Vanheld, da skal de have Lov til at komme Hjem, og især have Husly og Varme og for en kort Tid ogsaa Føden, men kan det anses for nogen Byrde af nogen Betydning for fornævnte min Son, da skal han enten godtgjøres - eller han skal blive fri derfor.

nemlig de to Fag med Fælleloft, Vinduer og Dørre, Sengested og Teglsteens Kakkelovn og den 3die Fag med Skorsteen udi indrettes til et lille Kydken og Forstue, med Lægter og Leerloft, dertil udtager jeg ogsaa at bruge paa Aftægt saalænge jeg lever 1 Seng med Tilbehør, som udtages næst den bedste af de Senge her nu er, en Egekiste og mine Gangklæder, 1 liden Fyrbord og to Stole, 1 Messing lysestage, 1 Øltonde m.m., lidt Husgeraad, hvilket igjen tilfalder Aftægtssvareren efter min Død, men Huset m.m. vedligeholder Aftægtssvareren, saalænge jeg lever, og forbeholder jeg meg Fad og fælles Brug iøvrigt, hvad jeg behøver.

Dertil skal Aftægtssvareren aarlig skaffe mig fornøden Ildebrændsel, Torv og Klyne, hjemkort, for forsvarlig og vel lukket, sat nær mit Huus, og aarlig vil jeg have Lov ved Mikkelsdagstider at faae afskiftet 1/4 Deel af Kaalen i Aftægtssvarerens Kaalauge.

Endnu skal Aftægtssvareren aarlig give mig 2 Tdr. 6 Skpr. tor Rug, 1 Td. tor Byg og 1 Skp. Boghvedegryn, 12 pd. tor Flæsk og 12 pd. Smør, $\frac{1}{2}$ Skp. god Humle og $\frac{1}{2}$ Skp. Salt, 60 Æg og 12 pd. sod Ost, dette alt skal leveres mig 2 gange om Aaret, nemlig det halve hvert Aars første Novbr. , og det andet halvè hvert Aars 1ste Majdag og 2 Rdr i Penge, som betales hvert Aars Nyt-aarsdag.

Dertil skal Aftægtssvareren ogsaa daglig give mig en Pot sod nymalket Mælk, men dersom en af mine Born skulle i Sygdomsdage trænge til at ty til mig, da skal Aftægtssvareren give mig daglig en halv Pot mere, saa daglig $1\frac{1}{2}$ Pot, naar saadant skulle indtræffe.

Naar jeg vil ud paa min Aftægt, saa udtager jeg fire Faar, saaledes at Aftægtssvareren tager først, dernæst jeg et, og saa hveranden, indtil jeg faar de fire. Disse fire Faar skal Aftægtssvareren aarlig fode og grasse for mig, og jeg selv nyder Yngel og Uld deraf.

Naar jeg det behøver eller forlanger skal Aftægtssvareren daglig gjøre mig al mulig Tilsyn og Opvartning og især gjøre min bryggen og bagen, Vask og mere, alt hvad jeg forlanger og behøver til min Husholdnings fremme, og især i Sygdomstilfælde, maa jeg have al den Tilsyn og Opvartning jeg behøver og forlanger.

Dersom jeg i sin Tid blev tilsinds at flytte andetsteds hen, da skal Aftagtssvareren skaffe mig mit Aftægtskorn, Flæsk, Smør, Ost, Æg, Penge og Ulden af mine Faar tilført, hvor jeg flytter hen, ligeledes nedtager jeg ogsaa mine udtagne Aftægtsmøbler, men jeg skal ei forlange det tilført længere end 2 a 3 Mile.

Dersom min Son som Aftagtssvarer enten ved Døden skulle afgaa, eller ogsaa sælger sin gaard, saa at jeg skulle tage min Aftagt ved fremmede, da skal min Sons Arvinger eller Efterkommere, hvad det end er, ei allene give mig alt hvad forskrevet er, men endogsaa derforuden give mig aarlig 2 Skpr. Rug og 4 Pd. Smør og 4 Pd. Flæsk.

Dersom jeg i sin Tid hellere skulle ønske min Aftagt udbetalt i Penge, da skal min Son eller Arvinger aarlig give mig 40 Rdr. i 2 Terminer, men det staar til mig som Aftagtstageren og ey til Aftagtssvareren at vælge hvad enten jeg vil have de 40 Rdr. aarlig eller ogsaa jeg vil have min Aftagt in Natura, som for ermeldt.

Naar jeg ved Døden afgaar, skal Aftagtssvareren gjøre min christesommelige Jordefar, og da tilfalder Aftagtssvareren mine Senge og Gangklæder, Kiste, Faar og Boskab, alt hvad jeg har udtaget til min Aftægtsbolig.

Denne Aftægtskontrakt lover jeg Christen Christensen som Aftagtssvarer for mig og Arvinger eller Efterkommere at holde uryggelig i alle sine Ord og Puncter og opfylde den til rette Tider og Steder. Saaledes er denne Aftægtscontract oprettet i Vidners Overværelse og bekræftes med begge vore Hænders Underskrift.

Schousende den 5te Martii 1811.

(Nørvang Torrild Herreders Skøde og Panteprotokol 1808-1812)

Poul Christiansen

14.

er født 1754 i Silkeborggaard og han døde 1809 i Hovborg og blev begravet den 29. januar samme år. (Kirkebogen for Grene sogn begynder først 1756).

"-Anno 1783 den 6. Juni bleve Poul Christiansen af Silkeborg i Grene Sogn og Else Pedersdatter af Hovborg trolovede, hans forlovere var Christian Christiansen af Silkeborg og Christen Pedersen af Sønderbye. Hendes ~~vare~~ Peder Christensen af Hovborg

og Peder Pedersen af Ansager: Copulerede d.1. Juli 1783 i Lindknud".

Else Pedersdatter

15.

er født i Hovborg i 1751 og er døbt i Hovborg kirke.

I Slougs m.fl. Herreders Skifte. og Panteprotokol af 1803-1809 er indført følgende skifte efter Poul Christiansen:

"-Anno 1809 Torsdagen den 9. Marts indfandt sig i Vacancen constituerede Herredsfoged for Aanst og Slougs Herreder Cancelliraad Abell af Kolding og hans constituerede Fuldmægtig Jantzen udi Selvejergaardmand Poul Christiansen af Hovborg Bye i Vorbasse Sogn fradode Gaard samme sted, for at foretage en lovlig Registrerings- og Vurderingsforretning i Boet til paafølgende Skifte og Deeling mellem Enken og den afdodes efterladte med Enken Else Pedersdatter sammenavlede Born, hvor da i Overværelse af Vitterlighedsvidnerne og Vurderingsmændene Sognefoged Gaardejer Hans Christian Hansen af Vorbasse og Selvejergaardmand Peder Jensen af Hovborg passerede saaledes: Derefter blev frenlagt Sognefogden Hans Christian Hansen af Vorbasse hans Anmeldelse til den constituerede Herredsfoged Cancelliraad Abell af Kolding af 23. Januar d.Aa. indbemeldte Dodsfalld betræffende, hvilken Anmeldelse blev læst paategnet og lyder saaledes. Af forestaaende Anmeldelse sees at bemeldte Poul Christiansen af Hovborg ved Døden afgaaet 18. Januar d.Aa. Ved Forretningen var nærværende Enken Else Pedersdatter med hendes antagne Laugsværge, selvejergaardmand Christen Jørgensen af Risbøl i Vorbasse Sogn. Forstnævnte nemlig Enken tilkiendegav at hun i Ægteskab med bemeldte hendes afdøde Mand Poul Christiansen har avlet følgende Born og Arvinger, nemlig en Son Christian Poulsen, 18 Aar, for hvem blev indsat som og antaget som Curator Hr. Pastor Wandal af Vorbasse, der og i saahenseende var tilstede og paatog sig samme. 2. En Son Peder Poulsen, 14 Aar gammel, for hvilken blev indsat og antaget som Formynders Selvejergaardmand Laurs Jensen af Klelund i Lindknud Sogn, der har den afdodes Søster til Ægte. 3. En Son Hans Christian Poulsen i 11. Aar, for denne blev indsat og antaget hans Farbror Selvejergaardmand Peder Christiansen af Silkeborg i Grene Sogn som Formynders. 4. En Datter Dorthea Poulsdatter, 20 Aar, ugift, og opholder sig hjemme hos Moderen tillige med forbemeldte 3de Son. For sidstnævnte Datter Dorthea Poulsdatter blev antaget som Værge hendes Sosters Mand forbemeldte

Iver Christensen, der som tilstedeværende erklærede sig villig til samme. Flere Born eller Arvinger end her anmeldt havde den afdøde ikke efterladt sig. Derefter blev i Overværelse af alle forbenævnte Boets faste og løse Ejendele registreret og vurderet saaledes:

I det nordre Kammer i den østre ende:

1 Seng med 2 Dyner, 1 lang Pude, 2 Hoveddyner og et par Blaa-garnslagner, 16 Rdr., 1 Seng med Dyner, Puder og Lagner, 14 Rdr.
1 Jernkækelovn, 5 Rdr., 1 par beskadigede Træstole, 2 Rdr.

I Storstuen:

1 Bilægger kækelovn 8 Rdr.
1 gammel Egebord 1 Rdr. og 3 Mark.
1 Lidet Do. - 2 -
2 Egekiste 4 -
1 Egedragkiste uden Beslag 6 -
1 Kaffekande, 1 Tepotte og 1 par beskadigede Thekopper 3 Rdr.
2 Messinglysestager, 1 lidet Spejl, 4 gamle Træstole, 1 Skaal 4 Rdr. 4 Mark.

I Dagligstuen:

1 Fyrbord m/Fod, 1 Stueuhr m. Fouteral, 4 Rdr.
1 gammel Egekiste 3 Mark
1 Skiankeskab 1 - 3 -
derudi: 2 Flasker og 2 Glas 2 -
1 Tinrække med 6 Tinfade og 6 Tintall. 1 - 3 -
2 Tinkrus, 3 store Fade, 3 stenfade og 4 beskadigede Tallerkener 2 -
1 Jernbismer 4 -
1 jernpande, 1 Rist, 1 Trefod, Thekedel 4 -
2 Pottelaag og 1 Ildklemme 3 Sk.
1 Seng med 2 Dyner, 1 lang Pude, 2 Hoveddyner og et par Blaa-garnslagner... 16 -
1 lidet Skrivechartol 5 -
1 Hængeskab, 1 Slagbænk 5 -
1 Jernplade indmuret i Væggen 5 -
1 Øltonde og en gammel Stol 2 - 4 -
Gamle Bøger, Ostesække 1 - 8 -

I et lidet Kammer:

1 Folkeseng med tvende Dyner og en lang Pude ... 6 Rdr.
1 Do. ringere 4 -

I Kiokkenet:

1 Malkespand og 1 Strippe, 1 Kiærne med Tilbehør - 4 Mk.3 Sk.

I Bryggerset:

1 lidet Kobberbryggerkedel 4 Rdr.
1 mindre Do. 2 -

1 Bryggerkar, 1 Ballie, 1 Spand,
1 Dejgtrug, 1 Melling, 1 Messing-
haandkedel, 1 mindre Do. 1 Jerngry-
de,

I et lidet Rum ved Kiokkenet nogle
gamle Mælkesætter 2 Mark.4 Skill.

I Stalden:

1 brun Hest 6 Aar 30 Rdr.
1 brun Hoppe 18 Aar 16 -
1 Sortebrun Dito 12 Aar 22 -
1 Graa Hest 10 -
1 par røde Stude 32 -
1 sortbroget og en rød Stud 28 -
1 par sortbrogede Do. 24 -
1 sortbroget og 1 graa hjelmet Stud 20 -
1 sort og en rød Kvie 16 -
graa og sorte Ungstude 20 -
1 lidet sortbroget Kvie 4 -
4 Kalve 9 -

I Kostalden:

2 graa Kior 20 -
4 Do. 40 -
2 sorte Do. 16 -
1 sort og en graa Do. 12 -
20 Faar 16 -
1 liden Svin 5 -

I Gaarden:

1 beslagen Vogn med Drættetøj og Tilbehør 20 Rdr.
1 gammel beslagen Arbejdsvogn 10 -
1 gammel Trævogn, 1 Plov n/Tilbehør 9 -
1 Jernharve, 2 Høleer, 2 Spader, 3 Høforke,
2 Grebe og 2 Skovle 4 - 6 Mark.

I Smedehuset:

1 beskadiget Jernambolt	6 Rdr.
1 Smedebælg	7 -
1 Stor Slibesten m/Jernvinde	2 -
1 deel Smederedskaber bestaaende af Hamre m.v.	9 -

Den afdødes Sengeklæder:

1 gammel blaa Vadmelsskiol	1 Rdr.	1 Mark.
1 blaa Kofte, 1 Stribet Trøje	9 -	
1 par Skrudboxer, 1 Hat, 2 Hørgarnsskjorter	2 -	2 -
2 Blaaagarns Do.	4 -	
1 par gamle Støvler, 2 par Uldstrømper, 2 par hvide Do. 2 Halstørklæder, 1 Solet ..	4 -	

Videre af løse ting forfandtes ikke og erklærede Enken at hun og ej heller videre var vidne af samme. Derefter blev Stervboet af Hartkorn Ager og Eng 3 Tdr, 6 Skpr. og 2 Fjdkr. og 2 Alb. af Vurderingsmændene efter bedste Indsigt og Skjønsonhed og efter nærværende Tidens Priser vurderet for den Summa 1000 Rdr. Skiodet paa formeldte Gaard var Enken forkommet, men skal være tinglæst. Derimod blev frenlagt en lovlig oprettet Kiobecontract mellem den afdøde Poul Christiansen og Peder Christensen om bemeldte Gaard i Hovborg, hvorhos Enken anmærkede, at den bemeldte Kiobecontractes 2den Post benævnte halve Gaard af Ager og Eng Hartkorn 1 Td. 7 Skpr. $\frac{1}{2}$ Alb. er bortsolgt fra Gaarden. Bemeldte Kiobecontract, dat. 13. Juni 1783 og læst 20. Juni 1784 blev læst og paategnet. Dernæst blev ligeledes af Vurderingsmændene efter deres bedste Indsigt og Skjønsonhed vurderet en til bemeldte Gaard indkøbt Parcel fra Morten Christensens Gaard i Klelund. for den Summa 98 Rdr. Det derpaa havende Skiode af 2. September 1797 blev læst og paategnet. Derefter blev i Boet forefunden en Deel Dokumenter, hvorefter Boet har Tilgode:

Summa 3119 Rdr. 1 Mark 8 Skill.

Gælden findes i skodet opgjort til 1344 Rdr, hvorved resten bliver: 1775 Rdr. 1 Mark og 8 Skill. Begravelsen 40 Rdr. plus sagsomkostninger 55 Rdr. 2 Mark 11 Skill fratrækkes herfra, hvorefter der bliver til deling mellem arvingerne:

Summa 1679 Rdr. 4 Mark 13 Skill.

Heraf -

Enken - halvdelen 839 Rdr. 5 Mark 6 1/2 Skill.

Sonnerne - hver 209 Rdr. 5 Mark 13 5/8 Skill.

Dotrene - hver 104 Rdr. 5 Mark 14 13/16 Skill.

Clemmen Gregersen

16.

gårdejer i Vallund, Ølgod Sogn, er født 1736 i Vallund og han døde 1809 i Odderup og blev begravet den 23. april, ang. 75 år gammel.

"- Anno 1760 d. 19 Septembris trolovet Clemend Gregersen og Enken Mette Lasdatter i Vallund, Gregers Thomsen fra Østergaard og Las Meedom cavrede for Slægtskab, Deres Husbonde Gr. Christen Hansen forsikrede at Skiftet efter hendes første Mand er lovlige tilendebragt."

Mette Lasdatter

17.

var gift første gang med Niels Jespersen, også kaldet Niels Frandsen. Vielsen fandt sted den 10. november 1742, og Niels Jespersen døde 1760 og blev begravet den 4. april.

Mette Lasdatter er sandsynligvis født i Bindesbøl i Oddum sogn, som datter af Las Christensen og hustru Karen Jensdatter. Fødslen fandt sted i november 1720.

Mette Lasdatter var gift med Clemmen Gregersens faders nabo, og da denne døde, giftede Clemmen Gregersen sig med enken, hvorved han automatisk kunne overtage fæstebrevet på gården, lydende: "-Jeg Christen Hansen til Lønborggaard og Schrumssager, bortfæster herved til erlige og velagte unge Mand Clemmen Gregersen, barnfødt i Vallund det Sted i bemelte Vallund, som Niels Jespersen før beboede og fradøde, hvis Hartkorn er 2 Tdr. 5 Skpr. 3 Fjdr., saa at han fra samme Dag af med Enkens Samtycke som han ægter antager sig bemelte efter Registrering og den 28. Aug. sist sluttede Skifteforretning, Stødet med den derhosværende Besætning og Indboe til Beboelse og samme sin Livstid med ald dets rette tilliggende i Mark og Bye brugen, og beholder sin Livstid mod Forord og Vilkaar at hand rigtig betaller alle kongl. Skatter i rette Tid svarer aarl. til hvert Aars Martini Dag udi Landgilde og Frihedspenge /: Saalænge han for Frihed forundes ;/ reede Penge 7 Rdr. og 7 Mark. Dyrker og Driver Jorden forsvarligen, sætter Bygningen i fuldkommen Stand og samme derefter saaledes vedligeholder, Retter sig iøvrigt efter hans kongl. Mayst.s aller naadigste Lov og Forordninger. Forbliver mig og efterkommende Ejere som Husbonde horig og lydige. Forretter lige Villigheds Arbeide og Kiørsel med mine andre hovfrie Bønder, og samme bør

altsammen og enhver især at efterkommes, under dette Fæstes Forbrydelse.

Lønborregaard d. 5te September Anno 1760.

Ligelydende Fæstebrev bekommet huilken ieg mig herved forpligter i alle Poster at efterave og fyldest giøre dette forndte Fæstes Forbrydelse.

Clemend Gregersen"

(Lønborggaards Fæsteprotokol, s. 36)

Clemmend Gregersen i Vallund købte omkring 1780 gården til selveje fra Christen Hansen, ejer af Lønborggaard, men allerede den 7. juli 1783 bortsåbte han den til en Jens Pedersen Hejbol, for en sum af 990 Rdr., hvoraf han fik udbetalt ca. 500 Rdr. kontant. Resten fik han på en panteobligation dækkende gårdens hartkorn 1 Td. 6 Skpr. og 1 Fjdk. Omtrent samtidig erhvervede han en ejendom kaldet Pugelund i Oddum sogn, som han igen solgte den 4. juni 1787 til en Christen Sorensen for 350 Rdr. -hartkorn 2 Tdr. 2 Fjdkr. og 1 Alb.

Niels Jensen Kolstrup

18.

er født 1720 i Odderup, Oddum sogn, og han døde i 1770 og blev begravet den 17. juni. Han var gift med

Maren Pedersdatter

19.

der er født i 1727 i Odderup - dåben fandt sted den 2. februar 1727 i kirken.

I Lundenæs-Bovling amters Skifteprotokol 1761-1772 findes side 394b et skifte efter Niels Jensen Kolstrup.

Soren Hansen

20.

gårdmand i Kvie, er født den 14. april 1732 i Kvie og han døde den 10. september 1818 sst.

"- 1 Sond.e.Paaske blev Hans Sorensens Son af Kvie døbt og kaldet Soren. Jens Pedersens Datter Karen af Stenderup bar ham til Daaben, Hans Pedersens Fæstenoe af Ansager svarede ved Daaben, Faddere: Hans Mortensen, Chr. Byrgesen af Kvie, Hans Persen af Ansager, Niels Lauridsens Hustrue og Niels Klenckes Hustrue sst."

Karen Sorensdatter

21.

"- Anno 1761 d. 19. Novbr. bleve Soren Hansen og Karen Sorensdatter af Ansager trolovede og d. 13de Decbr. blev de aegtevie-de".

"- Dom. 22.p.Trin. 1788 blev Soren Hansens Hustrue, salig Karen Sorensdatter af Qvie begravet, gl. 50 Aar".

Om Soren Hansens ejendomsforhold - se sønnen ane nr. 10.

Christen Eskesen

22.

bosat i Hundstoft, Lunde sogn, er født i 1735 og han døde 1798 i Hundstoft og blev begravet den 9. september.

H.L.Kristensen oplyser i sin bog om Lunde sogn følgende om Hundstoft: Antagelig i første halvdel af det 18. århundrede lod Frostrupgaard bygge et hus til en ugedagstjener på Hundstoft. Noget af jorden horte under hovedgården og det nedlagte lille Frostrup. 1766 hedder fæsteren Hans Lønne. "Danske Atlas" nævner: Hundstoft et hus, 1797 er der to beboere, som købte deres ejendomme hver for 330 daler. Ved auktionen var ejendommene udskiftede og afpælede i marken. 1803 ejes Hundstofthusene af Soren Sorensen og Thomas Lønne".

Christen Eskesen var gift med

Ane Sorensdatter

23.

"- Anno 1814 d. 19. Decbr. blev Ane Sorensdatter, Soren Sorensens Kones Moder af Qvie begravet gl. 92 Aar".

Jens Christensen

24.

gårdejer i Skovsende er født 1722 i Baggisgaard og han døde i 1810 i Skovsende, og blev begravet den 23. august.

"- 30. Sept. 1722 blef Christen Baggisgaards Barn døbt og kaldet Jens, Testes: Hilleborg i Norbjerg, Niels S., Soren Baggisgaard, Christen af Juellingsholm og Maren af Nodbjerg."

Han blev gift den 7. oktober 1747 i Sdr. Omme med

Kirsten Thomasdatter

25.

der er født i Dyrvig, Hoven sogn, 1728, som datter af gårdejer Thomas Pedersen og hustru.

Christen Gregersen

26.

selvejergårdmand i Hvelplund i Sdr. Omme sogn, er født 1729 i Skovsende og han blev begravet den 22. januar 1797.

"- (1729)d. 24de Juni blef Gregers Jensens Barn af Skovsende detz Daab confirmeret, Kaldet Christen, Testes: Peder Klinck hans Hustru, Svend Gaasvig i Felding, Michel Baggesgaard, Mette Vestergaard, Maren Christensdatter i Skovsende."

Han blev gift den 31. maj 1757 i Sdr. Omme kirke med

Anne Nielsdatter

27.

er født 1732 og hun blev begravet den 23. februar 1794 i Hvelplund.

"-D. 4 May 1732 blef Niels Jensens Barn af Brande dets Daab confirmeret, Kaldet Anne, Testes Maren Lasdatter i Brande, Schwitzer på Juellingsholm, Christen Præstbroe, Niels Christensen i Omvraa, Maren Christensdatter ibiden. og Kirsten Terkelsdatter ibid."

Christen Gregersen får 6. juni 1759 auktionsskode på en gård i Hvelplund, Hartkorn 2 Tdr. 2 Fjdkr. og 2 Alb.

(Norvang-Torrild Herreders Skifte- og Panteprotokol I.)

4. juni 1780 modtager Christen Gregersen afkald fra svigersønnen Christen Jensen på sin hustrus vegne på videre arv end de 184 rdr. 5 mk. og 3 2/3 skill. han allerede har modtaget som sin mødrene arvelod.

(Norvang-Torrild Herreders Skifte- og Panteprotokol II)

13. juni 1787 udsteder han en obligation til Christen Joensen på Juellingsholm på 99 Rdr. og med 1ste Prioritets panteret.

(Protokol III)

4. juni 1792 udsteder han en obligation til Thomas Jacobsen i Skovsende på 98 Rdr. og 4. juni 1785 en obligation til Jens Lassen i Ll. Brande på 198 Rdr. med prioritet efter 133 rdr. og 2 mk. til Hr. Bang, Sdr. Omme. Gårdens hartkorn 2 Tdr. 2 Fjdkr. og 1 Alb.

Christian Christensen Laursen ell. Lassen

28.

Gårdmand i Silkeborggaard, Grene sogn, kaldes også Christian Hovborg, er født i Hovborg 1714 og han blev døbt i Hovborg kirke den 8. juli 1714. I Lindknud kirkebog står kun, at han havde 5 faddere.

Han blev gift med

Maren Hansdatter

29.

der er født på Silkeborggaard, Grene sogn 1722 og som døde på Silkeborggaard 1767 og blev begravet den 18. oktober 1767.

Peder Christensen

30.

Gårdmand i Hovborg, Lindknud sogn, er født 1707 og han døde den 2. juli 1786 i Hovborg.

Han blev gift ca. 1742 (kirkebogen mangler) i Vorbasse med

Else Christensdatter

31.

der er født i 1711 i Donslund i Vorbasse sogn. Hun døde 1751 i barselsseng efter at have født datteren Else.

Gregers Thomsen

32.

i Vallund, er født ca. 1693 og han døde i 1767 i Østergaard i Kvong og blev begravet den 29. november.

Karen Hansdatter

33.

"- Anno 1775 d. 14de Maj begravet i Lyne gl. Karen Hansdatter, Niels Gregersens Moder af Østergaard 33 Aar gl."

(Kvong-Lyne kirkebog.)

Gregers Thomsen var i mange år fæster af en lonborggård - tilhørende gård i Vallund. Da han blev noget til års, og hans 3 sønner forlængst var blevet voksne, besluttede han sig til at afstå hovedparten af fæstegården i Vallund til sønnen Niels, men denne havde den 29. april 1756 sammen med broderen Thomas taget fæste på gården Østergaard i Kvong sogn og efter forlig indgået med faderen, havde man overført en del af besætningen på gården i Vallund til Østergaard.

Gregers Thomsen var dog ikke mere affældig, end at han stadig var arbejdsdygtig og da han gerne ville have lidt jord at sysle med fik han af godsejeren overdraget en lille jordlod, udtaget af sønnernes jord, og han bosatte sig på Østergaard. Dokumentet herom findes i Lonborggaards Fæsteprotokol 1732 side 30.

Las Christensen

34.

i Bindesbol var gift med

Karen Jensdatter

35.

af Agersnap. Vielsen fandt sted den 3. juli 1718 i Ølgod.

Om Las Christensen og hustru virkelig er forældre til Mette Lasdatter (ane nr. 17) kan ikke siges med bestemthed, men sandsynligheden taler derfor.

Jens Jensen Kolstrup

36.

i Odderup er født ca. 1680 i Varde og han døde før 1755. Hans moder er den Maren Jens Kolstrups enke i Varde, der 1696 fik udstedt et dokument på Viborg Landsting.

"- Anno 1714 d. 29. May blev Jens Jensen Kolstrup af Aadderup og Mette Jensdatter af Lildbrand trolovede, sammenviede den 1. Juli."

Mette Jensdatter

37.

blev begravet den 11. marts 1781 på Oddum kirkegård.

Peder Ebbesen

38.

i Odderup døde før 1755 (kirkebogen over døde begynder først 1755). Han var gift med

Kirsten Ovesdatter

39.

der er født ca. 1695 og som døde i Odderup 1782 og blev begravet den 16. juni.

Kirsten Ovesdatter er sandsynligvis datter af Ove Christensen i Vinding i Oddum sogn, der 1697 får en datter Anne.

Hans Sorensen

40.

gårdmand i Kvie, Ansager sogn, er født ca. 1698 i Kvie og han blev begravet 1788.

"- 17. Sond. e. Trin. 1729 blev Hans Sorensen af Kvie gift i Ansager Kirke med Jens Pedersens Datter Anne Jensdatter af Stenderup."

Anne Jensdatter

41.

Faderen Jens Pedersen af Stenderup begravedes den 23. marts 1740 på Ansager kirkegård, 73 år og nogle uger gammel.

Soren Christensen

42.

i Ansager er født 1702 og han blev begravet 1789 i Ansager.

"- Don. 1 ma. Adventus 1732 blef Soren Christensen af Stenderup og Enken Maren Jeppesdatter i Ansager copulerede."

Maren Jeppesdatter

43.

"- Paa alm. Bededag 1765 begravet Maren Jeppesdatter, Soren Christensens Hustru af Ansager, gl. 63 Aar og derover."

Maren Jeppesdatter var gift første gang med Rask Jensen, Ansager, der blev begravet 1731, 29 år gammel.

Eske Christensen

44.

Hallum er født den 25. marts 1694 i Hallum og han døde sst. 1748 og blev begravet den 25. februar. Dåben fandt sted den 13. maj 1694 i kirken (tvill.) Faddere: Berreth Jepsdatter, Niels Sorensen, Peder Husted, Christen Hisselhoe, Barbara Nielsdatter, Chr. Viborgs Hustru.

Han blev gift den 8. november 1733 i Kvong med

Mette Pedersdatter

45.

af Hallum, der er født den 16. maj 1701 i Hallum og som blev døbt den 26. juni 1701. Faddere: Peder Madsen, Peder Jessen, Christen Østergaard, Jorgen Pedersens hustru og Peder Østergaards datter.

Christen Jensen

48.

var en tid bosat i Baggsgaard i Sdr. Omme sogn. Han er født ca. 1690 og han døde ca. 1787 i Skovsende. Han blev trolovet den 19. september og viet den 24. oktober 1717 i Sdr. Omme kirke med

Maren Sorensdatter

49.

af Baggsgaard.

"- Anno 1696 d. 12. Januar blef Soren Baggisgaards Barn døbt og kaldet Maren Faddere: Elle Mortensdatter i Brand, Laurits Nielsen Moller, Peder Nielsen Skovsende, Niels Baggisgaard, Sophie Pedersdatter, Karen Kirkeby."

28. december 1781 udsteder Christen Jensen Baggisgaard i Skovsende en obligation til sønnen Christen Christensen på hans moderne arv og lydende 90 rdr., med 1ste Prioritets panteret i gården i Skovsende af hartkorn 1 td. 6 skpr.

Thomas Pedersen

50.

i Dyrvig, Hoven sogn, er født 1702 i Dyrvig og han blev begravet

den 15. februar 1777.

Den 12. februar 1702 fremfortes han til dåben i Hoven kirke. Jens Espensens hustru holdt ham over dåben.

Anne Jacobsdatter

51.

er født 1701 i Ørbæk, Hoven sogn, som datter af Jacob Bertelsen og hustru. Hun blev begravet den 18. november 1764.

Gregers Jensen

52.

i Skovsende er født 1698 og han blev døbt den 31. juli s.å. Faddere ved dåben: "Ingeborg Hr. Sorens, Peder Mogensen i Stakroge, Niels Christensen, Mads Jensen, Maren Mouritsdatter og Anne Pedersdatter i Skovsende .

N.N.

53.

"- Anno 1780 d. 3 Januar dode sal. Gregers Jensens Enke af Skovsende, 88 Aar gammel."

Niels Jensen

54.

er ejer og beboer af gården kaldet Ll. Brande i Sdr. Omme sogn. "-Anno 1702 d. 17. Decbr. blef Jens Jensens Barn i Omvraa døbt, kaldet Niels, Faddere: Kirsten Nielsdatter i Omvraa, Niels Olufsen og Ebbe Pedersen ibid. Laurits Hvelplund, Inger Lauritsdatter, Maren Hvelplund."

I en alder af 80 år blev han den 5. november 1783 begravet på Sdr. Omme kirkegård. Han var gift med

Anne Christensdatter (Rabæk)

55.

der er født ca. 10. november 1703 på gården kaldet Rabæk, Oddun sogn og hvis dåb fandt sted den 14. november s.å. i kirken. Hun dode 1796 og blev begravet den 24. januar på Sdr. Omme kirkegård, i en alder af 87 år.

Hans Poulsen

58.

ejer af den ene halvpartgård af Silkeborggaard, Grene sogn, er født ca. 1680 og er død før 1755.

Emerentze Hansdatter

59.

er født 1686 og hun dode på Silkeborggaard 1767 og blev begravet den 11. januar.

Christen Pedersen

60.

er gårdmand i Hovborg, og er født i Hovborg ca. 1666, og han døde i Hovborg 1750 og blev begravet den 30. juni.

Han var gift med

Maren Christensdatter

61.

fra Moesgaard i Vorbasse sogn, der døde i Hovborg 1738 og blev begravet den 12. februar, 50 år gammel.

Christen Pedersen (Thorsen)

62.

Fæster på gården Donslund i Hegnsvig sogn.

Han fødsels- og dødsdag kan ikke fastslås med sikkerhed, men han må være død for 1722. Hans enke

Kirsten Hansdatter

63.

optræder sammen med svogeren Anders Larsen og sønnen Niels Christensen i en klageskrivelse de sender til Amtmanden i anledning af deres nabo Christen Jensen i Sogaard har ladet 10 indkøbte stude græsse på fællesgræsningen til stor skade og fortræd for Donslunds Lodsejere. Skrivelsen er dateret den 22. januar 1734, og er en af de få efterretninger vi har om Donslund i de år Christen Pedersen sad som fæster. Gården var lagt under Koldinghus Rytterdistrikt, efter at den i året 1637 var tildømt kronen på grund af skatterestancer.

I præsteberetningen fra 1711 i anledning af den forordnede ekstra skat oplyses det, at Donslundgaard er beboet af fæsterne Laurits Nielsen og Christen Pedersen, "der bruger alleneste Avlingen uden nogen Haandværk ej heller har nogen Inderste".

I Koldinghus Antsregnskaber findes Donslund atter fra 1722:

Bilag Litra C. nævnes Donslund (Fæsterne Niels Nielsen og Christen Pedersens enke) med tilføjelsen: 1ste Oktober 1721 lagt til Antsstuen at svare fra Regimentsskriver. Gaarden er altså ikke gået med ind i det nye rytterdistrikt som oprettedes 1720. 1733 blev landgildet af Donslund ansat til 9 Rdr. og 9 Skill. (Bønderne ville hellere svare deres landgilde i penge end i korn).

Christen Pedersens kone og senere enke ses begravet den 20. februar 1760, altså 32 år gammel.

Thomas Gregersen

64.

i Vallund er født ca. 1660 og han døde 1741 i Vallund og blev begravet 24.s.c. Trin.

- N.N. 65.
blev begravet den 2. søndag i advent 1754.
- Jens Kolstrup 72.
var gift med
- Maren Jens Kolstrup 73.
der 1696 i Varde fik udstedt et dokument på Viborg Landsting.
- Jens Lassen 74.
i Lildbrand var en rig mand, der omkring 1700 ses at have fået udstedt skoder på to gårde i Sdr. Omme sogn.
Han var gift med
- Margrete Nielsdatter 75.
der nævnes i 1702. Hun var fra Baggisgård og er søster til ane nr. 99 Kirsten Nielsdatter.
- Soren Pedersen 80.
i Kvie, blev begravet den 2. søndag i påske 1730 i Ansager og han opgives at være 80 år minus 2 ndr. gammel. Han må altså være født ca. 1650. Han var gift med
- Mette Wifs ell. Viufs 81.
der er født 1669 og som dode 1739.
"- Anno 1739 d. 28. jan. blef Hans Sorensens Moder Mette Viufs af Kvie begrafvet, 70 Aar gl."
- Christen Nielsen Vestergaard 88.
gårdmand i Aasted, Kvong sogn, er født 1653 og han dode sst. og blev begravet den 20. januar 1723, ang. 69 Aar, nogle ndr. og nogle dage gl. Han blev gift i Kvong den 3. juni 1683 med
- Valdborg Nielsdatter 89.
fra Aasted, der er født 1662 i Aasted og som dode den 20. marts 1704 sst.
- Peder Christensen Smed 90.
i Hallum er født 1663 og han dode 1715 og blev begravet den 23. juni, ang. 52 år gammel. Den 22. april 1683 blev han gift i Kvong med

Johanne Christensdatter

91.

Soren Mikkelsen

98.

i Baggessaard i Sdr. Omme sogn er født ca. 1660 og han døde 1730 i Skovsende og blev begravet den 22. oktober.

Soren Mikkelsen er sandsynligvis søn af Michel Lassen i Ll. Brand der blev begravet den 19. januar 1692.

Kirsten Nielsdatter

99.

er født 1660 og hun døde 1741 i Bovl, og begravelsen fandt sted den 14. maj.

Peder Thomsen

100.

i Dyrvig, Hoven sogn, er født ca. 1677 og han døde 1753 i Dyrvig og blev begravet den 23. maj. Han var gift med

Anne Hansdatter

101.

og vielsen fandt sted 1703.

Jacob Bertelsen

102.

i Ørbæk, er født 1669 og han døde 1734 sst. og blev begravet den 3. december. Han var gift med

Kirsten Hansdatter

103.

der er født ca. 1678 i Hejbøl, Ølgod sogn, og som døde 1748 i Ørbæk. Begravelsen fandt sted den 17. februar 1748.

Jens Hiulund

104.

stammer sikkert fra Hiulund i Ølgod sogn, men er forgæves søgt. Han var gift med

Apollone Christensdatter

105.

der blev begravet den 20. marts 1721 i Skovsende.

Jens Jensen Karstoft

108.

i Omvraa, er født 1648 på Karstoft, som søn af Jens Jacobsen.

"- Anno 1714 d. 18. Januar blev Jens Jensen Karstoft og hans Søns Eske Jensen af Omvraa begravne."

Johanne Jensdatter

109.

af Omvraa, blev begravet den 30. marts 1747, 86 år gl. Hun var gift anden gang med Jens Knudsen, Sdr. Omme. - den 7. juli 1716.

Christen Jensen

110.

Rabæk, Oddum sogn, er født ca. 1665 i Rabæk og han døde før 1754 sst. (Kirkebogens begyndelse over døde).

Hans Mortensen

118.

Hans Mortensens fødsel og død kendes ikke nøjagtigt, men af forskellige dokumenter fremgår det, at han var død inden 6. april 1722 i en alder af ca. 52 år.

Han nævnes først som forpagter af Hammergaard i Hammer sogn, og siden som ejer af Silkeborggaard i Grene sogn. Han var gift med

Christine Norby

119.

som er født omkring 1665 på Lunderup i Varde landsogn og som døde ca. 1745.

Hun var gift anden gang med Mads Jensen Dal.

Peder Thorsen

124.

er født ca. 1630 i Donslund, Vorbasse sogn, og han døde den 14. februar 1681. Han kaldes Peder Thorsen den Ældre til forskel fra hans broder Peder Thorsen den Yngre, som boede i St.Tønding, Tistrup sogn og var herredsskriver.

Han var gift med

Else Christensdatter

125.

der er født ca. 1640 i Grindsted Dal og som døde omkring år 1700. Hun giftede sig hurtigt efter Peder Thorsens død med Laurits Nielsen fra Søgaard, der døde i sit tredje ægteskab med Kirsten Christensdatter Wad, et ægteskab han indgik i en alder af 80 år.

Peder Thorsen skal ifølge overleveringen i slægten i sine unge år have været berider hos kongen, og han nævnes første gang i et dokument, dateret 17. august 1660, hvori han og hans bror, Peder Thorsen den Yngre, får tilstillet et skadesløsbrev af deres fætter Peder Norby til Urup. I nogle år var Peder Thorsen forpagter på Houmgaard i Sdr.Vium sogn og her finder vi ham opført i Ilsted- og Kvægskattemandtallet for 1677. Her står at læse i Houmgaard, Peder Thorsen:

4 ildsteder, femtten Øxsen, fiire Køer, tou Heste, 9 Rdr. 2 Mk. Kop- og Qvægskat.

I året 1679 indtræffer den begivenhed, som bevirker, at han kan overtage fødegården Donslund i Vorbasse sogn.

De nære slægtninge af Norbyslægten, der i en årrække har stået

som ejer af Donslund, er på grund af tidernes ugunst og vel også udygtighed kommet så langt ned i armod og elendighed, at de har været nødsaget til at sælge eller pantsætte næsten alt det jordergods, slægten i århundreder har haft i besiddelse. Således endte det også med hovedgården Donslund, der i årene 1663 til 1679 var ejet af Peder Thorsens fætter Peder Norby.

Denne har forlængst pantsat eller frasolgt de til Donslund hørende fæstegårde, på nær en gård i Eeg, og endelig den 8. november 1678 pantsatte han for 800 rigsdaler sin hovedgård, Donslund, med en bolig på gårdens mark "til min kjære fætter, ærlig og velfornemme Mand Peder Thorsen den Ældre". Pengene skulle betales til førstkommende St. Pedersdag, skete dette ikke, skulle den til pant stillede ejendom tilhøre Peder Thorsen. Samme dag pantsatte han for 100 Rdl. en gård i Eg til Peder Thorsen, forpagter af Houemgaard. De 800 Rdl. blev ikke betalt til St. Pedersdag, hvorfor Peder Thorsen i 1679 blev ejer af Donslund og fætteren Peder Norby, som ikke kunne betale sin fornævnte år resterende Krigsskat (7 Rdl. 3 Mk. og 12 Sk.) kom samme år til at bo i et hus på gårdens mark. "Eh fisker Huus paa samme grund bygt, oc Peder Norby beboer sin Lifstiid, oc staar under gaardens Taxt", hedder det i en markbog fra 1682.

Peder Thorsen som ifølge traditionen var en dygtig mand havde ikke Donslund ret længe. Han ønskede at få et embede og rejste derfor til øvrigheden i Fredericia, men på hjemvejen døde han for bordenden i en gård i Bølling.

Ovennævnte registreringsforretning i boet efter han findes indført i en fra de tider bevaret tingbog for Slaugs Herred. På grund af at nævnte bog er stærkt beskadiget og skriften noget utydelig, kan indførslen kun bringes med huller i teksten, som er at finde i J.M.Møllers bog: Slaugs Herreds beskrivelse, side 148.

Niels Nielsen 198.

Baggisgaard, døde før kirkebogens begyndelse 1684.

Han var gift med

Maren Baggisgaard 199.

der blev begravet den 11. januar 1694.

Niels Nielsen finder vi opført i matriklen 1664 som fæster og bruger af Baggisgaard, sammen med Oluf Frandsen. Halvparten af gården var øde, på grund af svenskekrigen og den ejedes af jomfru Margrethe Friis. Hartkornet var 8 Tdr. og landgilden var: 1 Td. snør, 1 Fodenød, 1 Brensvin, 1 Gaas, 2 Høns, 20 Æg, 4 Traver Tag og 1 Rdl. i Gæsteri.

Jens Pedersen

218.

i Omvraa, Sdr.Omme sogn, er født ca. 1620 og døde ca. 1682.

Han var gift med

Mette Jensen

219-

der levede 1662.

Om Jens Pedersen og hans slægt kan berettes følgende:

Gården Omvraa, der i ca. 200 år var ejet og beboet af medlemmer af en og samme slægt, havde på de tider et jordtilliggende på 4370 Tdr. land. Den strakte sig i syd til Grindsted og i nord til Brande og Skarrild sogneskel. Mod øst og vest til Filskov, Lille Brande og Nødbjerg markskel. Dens hartkorn blev i 1844 sat til 18 Tdr. 5 Skpr. og 13/4 Fjdkr.

Jens Pedersen

220.

Rabæk, var bosat i 1664 og 1680. Han var gift med

Maren Vistisdatter

221.

der var datter af gårdens tidligere ejer.

Christen Thorsen

248.

Bosat på Donslund i Vorbasse sogn. Han er født ca. 1590, men hvor vides ikke. Han døde mellem 27. april 1640 og 11. april 1649 på Donslund. Han synes beslægtet med borgnester i Vejle, Mads Jensen Thordsen, der døde 1633 og som angives født i Solskov i Øster Snede sogn.

For Christen Thorsen gælder den særlige opmærksomhed, at han som ufri mand præsterede at få ægteskab i stand med den adelige jomfru

Maren Norby

249.

fra herregården Urup i Grindsted sogn, noget ret uhørt på de tider. Christen Thorsen må have haft nogle særdeles gode kørt på hånden, må man tro, ellers ville et sådant forehavende have vakt stor modstand hos de nære slægtninge, der den gang jo havde en hel del at skulle have sagt i de sager.

Giftermålet må antages at have fundet sted i året 1625 på slutningen eller begyndelsen af 1626.

Inden giftermålet har Maren Norby nok haft et opgør med familien i anledning af den for hendes stand og byrd så upassende forbindelse, men en arvesum har hun åbenbart fået udbetalt, thi den 10. november 1625 ser vi, at jomfru Maren Norby får skøde på Dons-

lund hovedgård med tilhørende gods af gårdens daværende ejer Christoffer Gersdorf. Om hendes øvrige transaktioner giver Viborg Landstings Skifte- og Panteprotokoller flere oplysninger: 1625 fik hun af Christian Grubbe og fru Jytte Gyldenstjerne gavebrev på noget gods i Skads herred. 1627 skødede hun til sin broder Bendix Norby en gård og part i en gård i Eg, og den 28. oktober 1629 skødede hun til samme Donslund hovedgård, Donslund mølle, et gadehus i Hegnsvig, fire huse på Donslund hede samt gårdene Boldersbæk og Risbøl. Til broderen Oluf Norby solgte hun samtidig to gårde i Hegnsvig by, gårdene Søgaard og Lundgaard samt Moesgaard i Vorbasse sogn. Året efter, 1630, får hun gavebrev af sidstnævnte broder på en gård og en odegård i Skarrild by. Forholdet mellem Maren og hendes broder er åbenbart ikke blevet ringere med årene, thi i 1637 er han der igen med et gavebrev til hende på gården Søgaard i Hegnsvig samt en bolig i Vorbasse sogn. At forholdet til den anden broder ikke har været overvældende godt kommer til udtryk i følgende:

Maren Norby og hendes mand Christen Thorsen indsende 31. oktober 1639 fra Donslund en skrivelse lydende: "Eftersom Gud allermægtigste nogen tid forleden ved den timelige død har bortkaldt min kjære bror, sal. ærlig velbyrd. Mand Oluf Norby i Skovgaarde i Fyn, og der gives nogen Tvist imellem min kjære Bror, ærlig og velbyrdig Mand Bendix Norby til Urup, og mig over bemeldte vores sal. Broders efterladte Arv og Gjæld" - saa bede de om kongelig befaling til fire gode mænd om at forene dem til mindelighed.

Den videre udvikling i sagen fremgår af en skrivelse, Christen Thorsen den 27. april 1640 sender fra Donslund, lydende:

Der er udstedt kongelig befaling til fire gode mænd om at være kommisærer mellem Bendix Norby og mig på min hustru Maren Norbys vegne angående arv efter Oluf Norby og uagtet Bendix Norby er indstævnet to gange, er hverken han eller nogen på hans vegne modt. Christen Thorsen ansøger derfor om, at kommissionen må få en ny befaling.

Den 25. juni 1640 udstedes brev med befaling til kommissionen, om at den for tredje gang må stævne parterne og sørge for skiftets afslutning, uanset om Bendix Norby giver møde eller ej. Nogle år herefter døde Christen Thorsen, og den 11. april 1649 bortskøder fru Maren nogle gårde i Søby på Fyn.

Visti Lassen

442.

var tillige herredsfoged. Hans hustru var

Karen Dahl

443.

Visti Lassen er født i Bindsbol 1575 og han døde 1651. Han var herredsfoged i Horne. .

Las Nielsen

884.

er født i Obling 1545 og han døde i Bindsbol 1625. Han var herredsfoged i Nr. Horne herred.

Niels Lassen

1768.

er født i Obling 1525 og han døde sst. i 1600. Også Niels Lassen var herredsfoged i Nr. Horne herred. Han var gift med

Maren N.N.

1769.

Las Michelsen

3536.

er født i Obling 1475 og han døde sst. 1556. Han var herredsfoged i Nr. Horne Herred.

Ancerne nr. 442, 884, 1768 og 3536 - den kendte og meget velhavende herredsfogedslægt er udførligt omtalt i bogen:

"Slægten Abildtrup II", udgivet af Jens Abildtrup 1951. Denne slægt er desuden stamfædre til den meget store Rabek-slægt.

82304 82305

val- De- demar ren-

Sejr garia

41152 41153

Abel Mech- tilde

20576 20577

Erik Mar- I grethe

10272 10288

Johan Val- van demar Gartz IV

5136 5144 5145

Eggert Abel Ce- van Valde- ci- Gartzemarsen Lie

2568 2572 2573 2576 2577 2578 2579 2580

Mark-Erik Ca- vard Abelsen trine Jver- Niels- Timme- Anders- Esge- Le- Garez Rund Urne- sen- datter- sen- datter- sen- Dora

1280 1284 1286 1287 1288 1289 1408 1408 1440 1478

Thomas Eg- Jver- gerd Erik- Ser- sen- farse- sen- lin- sen- datter- gesen- datter- Dora- sen-

576

Erik Niel- sen

280 288

Espern Peder Toge- Erik- sen- sen-

140 144 145

Lyder Jver Anne Espern- Peder- Siverts- sen- sen- datter-

64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 84 85 88 89 90 91 92 93 94 95

Peder- Verner- Kirsten- Christen- N.N. Albr- Ingeb- Erik- Ka- Paul- Margr- Hans- Ma- Hen- An- Claus- Karine- Claus- Anne- Pe- Sofie- Jens- Jole- Niel- Peder- Jans- Ander- Sand- Lyder- Dy- Jver- ren- Timme- Ahle- Niel- ren- rik- ne- Stran- Peder- Dora- Peder- der- Sand- Spend- Juul- sen- sen- datter- sen- berg- sen- re- sen- Holck- sen- felst- sen- Spend- Vind- Steel- gesen- datter- datter- Skram- berg-

32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Laurits N.N. Henrik Birte Jver Agnete Cor- Anne- Niels- Jver- Anne- Otto- Dor- Jver- EL- Peder- Verner- sch- Christen- Ennrik- sen- Erik- sen- gerd- Grib- felst- sen- datter- sen- Dora- le- Skram- len- Spend-

16 17 18 19 20 21 22 23

Oluf Norby Peder- Verner- sch- Christen- Ennrik- sen- Erik- sen- gerd- Grib- felst- sen- datter- sen- Dora- le- Skram- len- Spend-

8 9 10 11

Peder- Verner- sch- Christen- Ennrik- sen- Erik- sen- gerd- Grib- felst- sen- datter- sen- Dora- le- Skram- len- Spend-

4 5

Bendix- Norby Dorte- Rosenkrantz Hans- Lange Karen- Strangesen

2

Christen- Norby

1

Christine- Norby

51522

Ebbe Sune- sen

25760 25761

Jon- Cecilie Reumat- Ebbes- sen- datter-

12880 12881

Jon- Jr- Lit- ge- le- fred-

51552 51553

Valde- He- mar- le- Sejr- ne-

25776 25777 25784 25788 25789

Krud- Hede- Johan- Take- Mar- Valde- Vig- nas- NN- grethe- marsen- Grube- Glug-

12888 12889 12892 12894 12895

Erik- Eli- Peder- Oluf- Christine- Krud- sa- Grub- Take- Niels- sen- be- th- be- sen- datter-

51570 51579

Oluf- Gyde- Glug- Ebbes- datter-

51540

Ludolfus Scharpen- berg-

7824 7832

Marquardus- Niels- de- Schar- Bugge- pen- berg-

3220 3221 3222 3223 3600

Peder- Gyde- Erik- Gjer- Anders- Torbern- Lage- Bornum- Irud- Nielsen- sen- datter- sen- Grubbe- datter-

1610 1611 1800

Torbern- Christine- Niels- Peder- Eriks- Ander- sen- datter- sen-

800 801 804 805 806 807 900 901

Nico- Margr- Bent- Jeger- Gert- Helle- Truid- Ellen- Loue- Lages- Bil- Torbern- Minck- Oluf- Niel- Ser- Urne- datter- le- datter- vitz- datter- sen- lin-

944 945 960 976 977 978 979 982 983

Gert- Helle- Jens- Peder- Chri- Godvold- Elisa- Hans- Margr- Minck- Oluf- Niel- Flem- sll- Scharpen- be- th- Pars- von- witz- datter- sen- ming- ne- berg- Bugge- berg- Euberg-

400 401 402 403 448 449 450 451 456 457 464 465 472 473 480 481 488 489 496 497

Lage- Alhad- Erik- Elac- Henrik- Helle- Jens- Ingeft- An- Ger- Erik- Ger- Henrik- Kir- Jep- Inge- Hermon- Jeger- Verner- Margr- Nielsen- Brel- Bil- Jens- Gert- Oves- Truid- Peder- ders- Irud- Niel- val- Gert- sten- Jen- borg- Flem- Skar- Pars- Sch- von- Urne- de- le- datter- sen- datter- sen- datter- Hak- Mundsen- Lunse- sen- Due- sen- Steel- ming- pen- berg- berg- Reichneck-

200 201 208 209 224 225 228 229 232 233 236 237 240 241 244 245 248 249

Jerges- Mar- Johan- Margr- Jep- Kirsten- Mo- Lene- Niels- Matte- Holger- Birgt- Jes- Kristen- Joachim- Karen- Verner- Anne- Urne- grethe- Johan- Emmis- Henrik- Jens- gens- Ran- Erik- Dan- Henrik- Jens- Jep- Claus- Flem- Erlers- Pars- Ran- Bille- sen- datter- sen- datter- Hak- row- sen- nar- sen- datter- sen- datter- ming- datter- berg- row-

96 97 100 101 104 105 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Mogens- Ka- Lage- Sidel- Hans- Beret- Gregers- Else- Niels- Jaha- Peder- Regitze- Jens- Margr- Jep- Ka- Hermon- Anne- Tanne- Ingeb- Peder- ri- Ur- Rib- Johan- Eriks- Jep- Bil- Hak- Bro- Niel- Bil- Ulf- Trol- Jen- ren- Flem- Eriks- Pars- Pade- sen- ne- ne- ling- sen- datter- sen- la- strup- sen- la- stand- le- sen- Dora- ming- datter- berg- busk-

48 49 50 51 52 53 56 57 58 59 60 61 62 63

Erik- Marine- Claus- Margr- Chri- Anne- Holger- Helle- Krud- Sidel- Jerges- Anne- Verner- Anne- Mogen- Re- Urne- Trol- stoffer- Bjarn- Ulf- Hak- Gylde- Ulf- sen- berg- le- Lindenov- stand- Niels- stjerne- stand- gaard- ming- berg- Holck-

24 25 26 27 28 29 30 31

Chri- Kir- Chri- Sophie- Jens- Liabet- Hans- Anne- stoffer- sten- stoffer- Pless- Ulf- Gylde- skov- Pars- Eriksen- Urne- Lindenov- stand- stjerne- gaard- ming- berg-

12 13 14 15

Erik- Mormand- Anne- Lindenov- Holger- Ulfstand- Anne- Skovgaard-

6 7

Christoffar- Mormand- Else- Ulfstand-

3

Helle- Mormand-



Abildgaard



Dyre



Emmiksen



Holck



*Norby
af Skovgaard*



Rosenkrantz



Strangesen.



Saltensee af Tystoft.



Fleming.



Bild.



Gyldenstjerne.



Grubbe.



Vendelbo.



Saltense af Linde.



*Skarpenberg
el. Scharffenberg.*



Hvide.



Abildgaard.



Hak.

nævnes allerede 1660 som ejer af herregården Lunderup i Varde Landsogn. Han døde ret ung i 1667, og han enke

skrev kort efter følgende brev til kongen:

"Stoermegtigste Høybaarne Første allernaadigste arffue Herre och Konge.

Jegh Fattige Høybedrøffuede Encke aarsages for eders Kongl. Maytz weemoedeligen ath dragge Epter som Min Kiere Sallig Hosbund Christen Norbye til Lunderup mig fattig Encke med trej Smaa u - opdraggen børn epter latt Haffuer Der til Meggen gjeldzbesuerlighed Och Jeg den Sallig Mandz Creditorer Med Reede penge at Contentere Icke formaar. Indfalder derforre Min Allerunderdanigste bøn och Begiering eders Kongl. Maytz Aff Kongelig Mildhed Naadigst wille tillforordne tvende Goede Mend Nemblig Christian Wind till Nørhollmb och Christoffer Phillip Kürtzer till Møllbyegaard Att de giørter Creditorerne fyldest och udleegh udi dend Sallig Mandz Jorder goedz Saa till ehn huer Retmessig Creditorrer Fuldkommen Betalling kand worde udlagt Paa det ieg fattig Encke med mine uopføde Smaa børn kunde En gangh for gielden worde Endtlediget Huor paa ieg udi ald Underdanighed et Naadigt Suar ehr forwendtendis. Dend Allmechtige goede Gud som loffer sig at verre Alle Encker och faderløsses patron wille det igien beløhne och ieg i Mienne Bønner Dauligen wille i Huekomme, Huilchengoede Gud eders Kong. Maytz Sambt gandske Kongelig Huus udi ald Welstand med Fredelig løchsallig Regimenndte Lenge och well opholde och beuahre.

Lunderup Dend 17 Junny Anno 1667.

Min naadige Arue Heres Underdanie och wellige tiener, Sl.Christen Norbys Høybedrøvede Effterlate

Helle Mormand."

Den 3. juli 1667 skrev kongen til de to nævnte mænd:"....er vor Vilje, at I alle Helle Mormands Creditorer indstævner, saa vel de som hende allerede med Retten søgt haver, som de, hvilke med hende i proces ere, eller og hun nogen Gjæld efter Obligat. kan skyldig være, ingen aldeles undtagen, dog enhver sin Ret forbeholden gjorendis eders Flid enhver af dem at overtale, at de sig godviligen ville bekvemme til Jordegods udi deres Betaling af hende at antage, førendis och dennem derhos til gemyt, at hun offuerbødig er enhver, med hvis hun i disse Tider hafuer, tilbørligen at contentere."

1679 solgte Helle Mormand Lunderup, der da var på 31 tdr. Hartkorn, til Provstskriver Peder Nielsen, og den 28. februar 1685 fik hun skøde på gården Silkeborg i Grene, hvor hun derefter tog bolig. 1686 pantsatte hun for 100 slettedaler en gård i Eg til Peder Clemendsen på Viungård, og året efter pantsatte hun for 120 slettedaler gården Silkeborg til samme. 1689 kaldes Helle Mormand tjener til Horsens og 1696 tjener til Preben Brahe på Engelholm, men 1695 pantsatte hun til sin "kiære Søn (svigerson) Hans Martensen, Forpagter paa Hammergaard", Silkeborggård, hvis hartkorn var 3 tdr. 3 skp. 3 fjdk. 2 alb.

I en beretning over krigsskat og krigsstyr 1717 hedder det:

"Fru Helle Mormand i Silkeborg var forhen meget fattig og nu mere, saasom nu ved Martinii Tider næst afvigte Aar en ved u-locheligg Ildsvaade afbrent hvad hun hafde, (her) under blifver ey videre beregnet end for krigsstyren af tilhørende Hartkorn bestaaende udi bem. Silkeborggaard 3 Tdr. 3 Skp. 1 Fjdk. og 2 Alb. En Gaard udi Eeg og et Boel udi Hejnsvig med ialt 7 Tdr. 1 Skp. 1 Fjdk. og 1 Alb. Hartkorn, hvilket giver i Skat 3 Rdr. og 56 Skill."

Bendix Norby

4.

til Urup, Grindsted sogn, førte 1610 sammen med broderen Oluf Norby en trætte mod stedfaderen Chr. Munk og skrev sig da til Skovgaarde i Søby sogn på Fyn. I 1625 skrev han sig til Urup og i 1629 til Donslund i Vorbasse sogn. Han siges da at være ejer af 314 tdr. hartkorn, men i 1638 af Urup og Donslund alene til 144½ td. hartkorn. I 1642 var Bendix Norby blandt de 12 adelsmænd, der på Viborg Landsting svor Niels Arenfeldt til Ullerup fri i anledning af den sag, hans frue havde anlagt mod ham, fordi han havde villet forgive hende. Arenfeldt kendtes imidlertid skyldig, og de 12 adelsmænd blev landsforviste på 20 år. Allerede 1645 fik Norby dog tilladelse til at vende tilbage mod at give 2000 rdlr. til Børnehuset i Viborg. Under krigen 1657-1659 blev han fuldstændigt ruineret, men boede endnu 1678 på Donslund, skønt han allerede 1660 havde solgt denne gård. Han var gift med

Dorthea Hansdatter Lange

5.

der var død i 1643.

Christoffer Mormand

6.

Han fik 1634 bestalling som skibsløjtnant, deltog 1637 i togtet til Rusland efter Hertug Hans' lig og udnævntes 1640 til kaptajn- deltog i slaget på Kolberg Heide og stod endnu i 1647 i søkrigs- tjeneste. Han døde den 15. juni 1659. Han blev gift 1627 med

Else Holgersdatter Ulfstand.

7.

der er født 1602 på herregården "Hikkebjerg" i Skåne. hun levede endnu 1655.

Peder Norby

8.

nævnes 1583 som ejer af Urup sammen med brødrene Detlef og Hen- rik Norby. Senere blev Peder Norby eneejer af Urup. Han var gift med

Dorthe Bendixdatter Rosenkrantz

9.

som efter hans død blev gift anden gang med Christen Munk til Ørnhoved.

Peder Norby blev halshugget udenfor Københavns slot den 23. ju- li 1595, fordi han under en tumult i Odense havde dræbt sin tje- ner, en Peder Holst, som var dømt fredløs i Holsted efter at have begået mord. - I foråret 1595 var Peder Norby sammen med et par mænd fra Urup og Peder Holst på besøg i Odense. Her deltog de lørdag før Påske i et drikkegilde hos stiftsskriver Christoffer Bang, og under dette provokerede Peder Holst sin husbond til slagsmål, ligesom Peder Norby beskyldte tjeneren for at have stjålet en bøsse. Det kom dog ikke i første omgang til håndgri- beligheder, men Peder Holst knuste lysestagerne og porselænet, hvorefter han døddrukken blev bragt til leje på en bæk i sit værelse. Senere på aftenen sendte Peder Norby bud efter sin tje- ner, men fik den besked, at denne ikke var i stand til at stå op på grund af sin tilstand. Norby blev meget opbragt og gik selv ned til værelset for at hente ham. Her kom det til et dra- beligt slagsmål med daggertter, og under kampen greb den stærkt berusede Peder Norby en bøsse og skød tjeneren.

To uger senere blev Peder Norby efter kongelig befaling ført til Koldinghus og sat under bevogtning. Under forsæde af kongen selv blev retten sat den 18. juli. Under retssagen vidnede stifts- skriver Christoffer Bang, at Peder Norby "udi hans fraværelse hafde stillet sig selsom an, så hans hustru hafde tit forvist hannom husit." Johan Norby forklarede i et indlæg, at "en mand

udi Eg skulde have lovet Peder Norby en uløcke, hvilket hannom skulde och være holden, saa hand en tid lang icke skulde været ved sin fornuft och udi gallenskab begangit dette drab paa sin egen karl, hvilken han viste var slig en underlig compan, at hand bar en elandskuds brystdug paa sig bestuckit med snørehul, saa ingen kunde stick der igjennem, disligiste skulde være en mand mand(d)rabere och en bandsat menniske ..."

Peder Norby anmodede om at få rettertinget udsat for at skaffe nye vidner, men anmodningen blev ikke taget til følge, og retten afsagde den dom, at Peder Norby skulle "straffis paa lifvit och miste sin hals". Kun 5 dage efter dommens afsigelse fuldbyrdedes den.

Hans Lange

10.

til Lunderup, Varde landssogn, kom 1587 i Sorø skole, blev 1601 immatrikuleret ved universitetet i Leyden, solgte 1608 Brandholm i Brande sogn til Bendix Ramtzw, blev 1625 sammen med en borger i Viborg takseret til 600 tdr. hartkorn, men 1638 alene til 2002 tdr. 1625 pantsatte han Nørholm til Christensen Krag og Lunderup til Iver og Christen Lange. 1631 solgtes Nørholm til Iver Vind. Hans Lange, som døde før den 25. maj 1549 var gift med

Karen Clausdatter Strangesen (Bild)

11.

der "skikkede sig ilde". Hun døde den 14. april 1607.

Erik Christoffersen Mormand

12.

til Eskerod i Hornslet sogn nævnes ved Hyldingen 1608 og skrev sig 1617 til Sæddinge. Han blev gift den 25. juni 1598 i København med

Anne Christoffersdatter Lindenov

13.

Holger Ulfstand

14.

er født 1565 og han døde 1609. Han var herremand på Hikkebjerg, Skåne, og blev gift den 23. august 1590 i Malmø med

Anne Hansdatter Skovgaard

15.

som 1525 takseredes til 541 tdr. hartkorn. Hun døde den 21. juli 1645 i Malmø og bisattes den 1. september i Sct. Peders kirke samme sted.

- Oluf Norby 16.
til Skovgaarde i Søby sogn på Fyn nævnes 1526 som udsteder af et vidne af Baag Herredsting. Han var blandt de herremænd, der 1528 skulle følge kongen ud af landet, og besejlede 1550 Fyns vedtægt. 1551 ejede han hovedgården Kragemose i Bølling herred, og han levede endnu den 4. juli 1561. Hans hustru
- Maren Henriksdatter(Sandberg) 17.
døde den 14. april 1585 på Skovgaarde.
- Bendix Iversen Rosenkranz 18.
til Kogsbøl og Gribsgaard i Emmerlev sogn nævnes 1536 sammen med broderen Timme og 1543 i Lands- og Plovskatsregistrene. Han var gift med
- Anne Carstensdatter Grib 19.
der 1582 var enke.
- Christen Lange 20.
en uægte søn af Hr. Niels Lange til Kjærgaard, døde den 3. juni 1604 i Ribe. Han studerede i Wittenberg og Paris, var 1561 sekretær i Kancelliet, samme år Kannik i Ribe, 1565 kantor og 1569 stiftsskriver i Ribe stift. 1563 fik han skøde på Helligåndsgård i Ribe. Han giftede sig den 5. november 1570 med
- Barbara Iversdatter Vind 21.
der døde den 4. december 1609.
Christen Lange optoges den 17. juni 1572 i adelsstanden og erhvervede samtidig kronens ret til 4 selvejergårde i Bramminge by, hvorefter han oprettede hovedgården Bramminge. Slægten uddøde vistnok på mandslinien 1697.
- Claus Strangesen 22.
til Nørholm i Torstrup sogn forsejlede Hyldingen 1580 og blev 1596 forskrevet til kroningen. Han døde den 9. marts 1596 som slægtens sidste mand i linien Strangesen. Han var gift med
- Anne Iversdatter Skram (Fasti) 23.
der endnu levede 1632.
- Christoffer Eriksen (Mormand) 24.
til Eskerod, Hornslet sogn, kaldte sig 1554 medarving til Løvested og skrev sig endnu ved hyldingen 1580 til Løvested. Han nævnes sidste gang 1598. Han var gift med

Kirsten Clausdatter Urne

25.

der nævnes første gang 1563 og endnu levede 1591.

Christoffer Lindenov

26.

til Valbygaard (nu: Juellinge) og Lindersvold på Sjælland immatrikuleredes 1573 ved universitetet i Leipzig. 1592 sad han i fængsel for overfald og optøjer, begået i København, og den 28. februar 1593 døde han i Køge. Han var gift med

Sophie Hartvigsdatter Pless

27.

som bisattes den 31. maj 1602 i Køge kirke.

Jens Holgersen Ulfstand

28.

var endnu barn, da hans far døde 1542 og han fik da herregården Skabersø i Skåne i fædrearv. Fra 1554 til 1562 var han hofsinde, og 1561 blev han kongens skænk og fik vor Frue Kloster i forlening. 1562 blev han lensmand på Bahus i Skåne, og i årene derefter tillagde han sig megen hæder ved gang på gang at modstå kong Erik's rasende angreb på Bahus.

Jens Ulfstand døde den 21. september 1566 og kongen gav ham det vidnesbyrd, at han havde ført et mandhaftigt og ærligt navn med sig i sin grav, og at hans tapre manddom lovedes og berømmedes af hver ærlig mand. Han var gift med

Lisbet Knudsdatter Gyldenstjerne

29.

der døde i september 1566 på Bahus, formentlig kort tid for sin ægtefælle.

Hans Skovgaard

30.

er født ca. 1526 og han døde den 18. juli 1580 på Helsingborg og blev begravet den 24. august i Helsingborg kirke. Som 6-årig sendtes han til farbroderen, ærkedegn Anders Skovgaard i Viborg, hvor han gik i skole. Siden opholdt han sig bl.a. 4 år i Nürnberg, og på grund af sine gode kundskaber i tysk anbragtes han omkring 1548 i tyske Kancelli, hvorfra han dog allerede efter 1 års forløb flyttedes over i danske Kancelli. 1553-1554 var han forlenet med Magleby Len i Skåne, og han blev derefter kongelig sekretær og ærkedegn i Viborg. Fra 1558 til 1559 var han hofsinde, derefter øverste sekretær og domprovst i Roskilde. 1563 forlenedes han med Thyholm Provsti, og 1567 skrev han sig til Skovgaard. 1573 trak han sig tilbage som øverste sekretær, 1574 optoges han i Rigsrådet, og 1576 fik han Helsingborg Len.

1577 fungerede Hans Skovgaard som Landsdommer i Skåne på den syge Steen Billes vegne, og 2 år efter gjordes han til medlem af det regeringsråd i København, som under kongens fravær skulle lede forretningerne hjemme. Fra sit dødsleje sendte han kong Frederik en sidste hilsen med bøn om at tage sig af hans hustru og børn, og denne bøn opfyldtes. Hans Skovgaard var gift den 10. januar 1574 på Københavns Slot med

Anne Vernalsdatter Parsberg.

31.

som 2 år efter Hans Skovgaards død ægtede den ansete Rigsråd Hak Ulfstand til Hikkebjerg. Anne Vernalsdatter Parsberg døde den 5. august 1592 på Hikkebjerg og begravedes den 13. september i Gennerup kirke.

Laurits Pedersen

32.

nævnes 1496-1523 som herremand på Hovedgården Skovgaarde i Soby sogn. Fra 1496 til 1500 nævnes han som hofsinde, og han optræder flere gange som tingsvidne. Han var gift med

N.N. Vernalsdatter Pil

33.

Henrik Christensen

34.

nævnes 1486-1511 som herremand på den adelige sædegård Højrup, Herslev sogn, Vejle amt. Han var gift med

Birte Albrektsdatter Emmiksen

35.

Iver Eriksen (Rosenkrantz)

36.

til Kogsbøl Ladegård i Emmerlev sogn optræder 1489 som medudsteder af et vidne i Møgeltønder. 1493 førte han en strid med Ribe Domkirke om noget jord på Bovlund mark. Han døde før 1505 Han var gift med

Agnete Poulsdatter Abildgaard

37.

Carsten Grib

38.

nævnes 1539 som foged på Ærø. 1567 boede han i Kiel. Han var gift med

Anne Ahlefeldt

39.

af Haselau.

Niels Lange

40.

til Kjærsgaard, Bølling Herred, var i 1532 lensmand på Bøvling og 1536 på Visselbjerg, hvilken sidste gård han beholdt til sin død. Efter slaget ved Øksnebjerg (1535) synes han at være blevet lensmand på Nyborg slot. 1539 fik han Dueholm kloster i pant, var 1554-1558 lensmand på Trøjborg, 1559-1565 på Riberhus, havde 1562-1564 Møgeltonder, 1562-1565 Hundsbæk og fra 1564 Lundenes Len i pant. Ved Frederik II's kroning 1559 blev han slået til ridder og fik omtrent samtidig Birkeret til sin gård Kjærsgaard, ligesom kongen samme år betroede ham at optage lån hos adelen til den forestående krig. Niels Lange døde den 11. juni 1565. Hans enke, Abel Skeel (datter af Søren Skeel til Holmgaard og Kirsten Juel), som han ægtede 1535, døde den 7. februar 1585. Ægteskabet var barnløst.

Iver Vind

42.

som levede fra 1502 til 1586 var ejer af hovedgården Starup i Ø.Starup sogn, hvilken han bortbyttede til kronen mod Hovedgården Grundet. Han nævnes i Recessen 1536 og ved Hyldingen 1580. Han var gift med

Anne Henriksdatter (Sandberg)

43.

som levede 1516-1579. Begge ægtefællerne begravedes i Hornstrup kirke.

Otto Clausen (Strangesen)

44.

til Nørholm, Torstrup sogn, nævnes 1536 i Recessen og takseredes 1558 til at stille otte karle. 1563 klagede han over, at hans hustru og børn var forgjorte. Han døde den 7. september 1571 i Ribe og begravedes i Tistrup kirke. Han var gift med

Dorte Clausdatter Daa

45.

som begravedes den 27. april 1600 på Brande kirkegård.

Iver Skram

46.

nævnes 1548-1580 som ejer af hovedgården Voldbjerg i Hee sogn, Ringkøbing amt. Ved sit giftermål med

Ellen Jensdatter Spend

47.

blev han tillige ejer af hovedgården Rammegaard i Ramme sogn.

Erik Mogensen

48.

bortforlenede Hundsløv i Kolstrup sogn, Odense amt, skrev sig i

1520 til Bramslykke i Musse herred, Maribo amt, beseglede 1536 som en af den smålandske adels fuldmægtige den store Reces i København. Han levede den 28. februar 1545. Han var gift med Marie Clausdatter Reberg 49.

til Bramslykke og Thybjerg. Efter hendes død giftede han sig igen med Else Madsdatter (Gøye) til Sæddinge på Lolland.

Claus Urne 50.

blev 1520 immatrikuleret ved universitetet i Wittenberg, blev før 1526 domprovst i Lund og var 1529 rektor ved Københavns Universitet. 1549 blev han landsdommer i Skåne og rigsråd, men synes at have taget sin afsked fra rigsrådet 1559. Claus Urne, der berømmes for sin lærdom, døde vist mellem den 30. juni og den 4. juli 1561. Han var gift første gang med

Margrethe Jakobsdatter Trolle 51.

født den 22. september 1511 på Herlev, død 1551. Claus Urne blev gift anden gang med en af dronningens jomfruer, Anne Sivertsdatter Grubbe, den 28. juni 1556.

Christoffer Johansen Lindenov 52.

nævnes fra 1536 til sin død den 11. april 1585. Han skrev sig til forskellige hovedgårde, bl.a. Fovslet og Brænderup i Jylland, Østrupgaard på Fyn, Valbygaard på Sjælland og Ørtofte i Skåne. Han synes efter sine forældre at have arvet stor rigdom i rede penge og forstrakte gentagne gange kongen med store summer. Han var første gang gift med Margrethe Bille, født 28. februar 1525, som datter af Claus Bille, anden gang med Ide Rantzau og tredje gang med

Anne Johansdatter Bjørn 53.

enke efter Henrik Bjørnsen.

Holger Gregersen Ulfstand 56.

nævnes 1516 som hofsinde. 1518 foretog han sammen med Hr. Johan Oxe en rejse til det hellige land. 1519-1522 var han hovedsmand på Varberg og 1519-1543 på Laholm. 1523 svor han påny kongen, Christian II troskab, men sluttede sig dog hurtigt til kong Frederik. 1523 blev han ridder og samme år rigsråd. 1531 var han blandt de fire rigsråder, som skulle varetage lov og ret i Skåne, og 1542 var han blandt anførerne under Malmøs belejring. Holger

Gregersen Ulfstand begravedes den 20. december 1542 i Lund Domkirke. Han var gift første gang med Anne Podebusk Predbjørnsdatter, som døde 1521 på Varberg. Hans anden hustru var Helle Hak Nielsdatter 57.
til Hikkebjerg, som døde kort før den 28. januar 1550.

Knud Pedersen Gyldenstjerne 58.
er født omkring 1480 og han døde den 20. juni 1552 på Kalundborg, hvor han havde tilsyn med den fangne konge. Knud Gyldenstjerne immatrikuleredes 1498 ved Københavns Universitet, deltog 1502 som hofsinde i Christian II's tog mod Elfsborg og blev 1517 lensmand på Aalholm. 1523 var han lensmand på Vordingborg, 1525 på Kalundborg og 1529 optoges han i rigsrådet. Han var gift med

Sidsel Ulfstand 59.
som 1552-1574 havde Villands herred i forlening. Hun døde omkring 1575 og blev begravet med sin ægtefælle i Kalundborg kirke.

Jørgen Skovgaard 60.
nævnes fra 1511 til sin død 1557 som ejer af gården Skovgaard i Ø.Starup sogn, Vejle amt. Han var gift med

Anne Hermansdatter Flemming 61.
der døde den 5. december 1530.

Verner Parsberg 62.
til Harrested og Sandbygaard nævnes 1536 og 1538 som hofsinde, blev 1550 udnævnt til rigsråd og modtog ved kroningen 1559 ridderlaget. Han døde den 31. januar 1567. Verner Parsbergs hustru

Anne Manderupsdatter Holck 63.
døde den 26. maj 1591.

Peder Nielsen 64.
levede omkring 1500 og var herremand på Aagerup, Skyts herred. Han var gift to gange, anden gang med Margrete Manderupsdatter.

Verner Pedersen (pil) 66.
til Skovgaarde nævnes som tingsvidne den 21. marts 1466. Han var gift med

- Kirsten Jensdatter 67.
- Christen Andersen 68.
nævnes som herremand i 1436 på den adelige sædegård Højrup i Herslev sogn. Han var gift med
- N.N. Henriksdatter Sandberg 69.
- Albrecht Lydersen 70.
nævnes 1494 og 1511 som ejer af hovedgården Damsgaard i Ø.Starup sogn, Vejle amt. Han var gift med
- Ingeborg Clausdatter Dyre 71.
- Erik Iversen 72.
nævnes 1479 som ejer af Kogsbøl Ladegaard i Emmerlev sogn. Han var gift med
- Karen (Dorthea) Bertelsdatter Holck 73.
- Poul Timmesen (Abildgaard) 74.
levede omkring 1450 og var gift med
- Margrete Ahlefeldt 75.
- Hans Nielsen 80.
skrev sig 1504 til Lydomgaard i Lydom sogn. Ved sin død den 10. februar 1535 nævnes han som ejer af Kjærgaard i Bolling herred. Han var gift med
- Maren Spend 81.
som døde 1562.
- Henrik Vind 84.
til Rønshave og 1548 til Vellinggaard, begge i Holmans herred, nævnes 1536 i Recessen og var 1550 nærværende på Kongens Rette-
texting i Odense. Han var gift første gang med
- Anne Skeel (Dyre) 85.
enke efter Christen Glambek til Starup, anden gang med Barbara Pedersdatter(Rali) til Vellinggaard og tredje gang med Birgitte

Olufsdatter (Gyrstinge)

Claus Strangesen

88.

til Nørholm og Holm i Bølling herred nævnes 1497. 1509 pantsatte han gods i Rugsø herred og 1510 holdt han skifte med sin hustrus søskende. Han var gift med

Karine Pedersdatter (Væbner)

89.

der 1513 som enke tilskødede kongen gods i Skjern og Bølling sogne. 1522 blev Nørholm af ukendt årsag fradømt hende, men hun fik af kongen tilladelse til at beholde gården mod at betale 1000 gylden. 1524 fik hun sammen med sine sønner ved mageskifte med kronen al kirkens rettighed i Nørholm.

Claus Daa

90.

til Raunstrup og Holmegaard nævnes 1519-1525 som hofsinde. 1532-1537 var han lensmand på Skodsborg og Hundsbæk og 1535-37 på Næsbyhoved. 1551 blev han landsdommer i Sjælland, men frasagde sig stillingen året efter. Han levede endnu 1574, men var død 1575. Han blev gift første gang for 1528 med

Anne Lykke Pedersdatter

91.

anden gang med Hilleborg Tinhuus Lauridsdatter, der nævnes som enke 1575.

Peder Skram

92.

til Voldbjerg i Hee sogn, Ringkøbing amt, nævnes 1484-1539. Han var gift med

Sofie Sandberg

93.

Jens Spend

94.

til Rammegaard i Ramme sogn, Ringkøbing amt, nævnes 1535 som Ridemand og 1536 i den store Roces. 1572 beseglede han den jyske adels vedtægt om afholdelse af et årligt landemøde. Han var gift med

Idé Mogensdatter Juel

95.

Mogens Pedersen

96.

i Rundslev, Bjerre herred, beseglede 1494 et vidne af Fynbo Landsting og nævnes 1511 blandt adelen i Fyns Stfit. Han var

gift med

Karine

97.

Lage Urne

100.

til Boserup blev efter sin mors død "skaaren ud af hendes Side og mistede derved sit ene Øie". Han deltog 1500 sammen med sin hustru, sine børn, sin hustrus mor og dennes brødre og mange andre danske i en pilgrimsrejse til Rom. 1509 nævnes han som landsdommer i Skåne. Han døde den 9. oktober 1530 i Roskilde og begravedes i Domkirken, hvor han på gravstenen kaldes Ridder, hvad han dog først kan være blevet samme år, i al fald efter 3. juni 1530.

Sidsel Jensdatter Ribbing

101.

til Boserup. Lage Urne var halvbroder til den berømte Roskilde-bisp af samme navn.

Hans Johansen(Lindenov)

104.

til Fovslet i Ødis sogn, Vejle amt, var 1486 hofsinde, 1493 amtmand på Flensborg og 1506-1510 på Sønderborg. 1518 nævnes han atter som amtmand på Flensborg og 1519 på Hundsbæk. Han beseglede 1533 Forbundet i Rendsborg, men var vist død den 7. februar 1536. Han var gift med

Berete Eriksdatter (Rosenkrantz)

105.

der vistnok døde før den 15. oktober 1537.

Gregers Jepsen (Ulfstand)

112.

til Torup og Toftholm i Tudse herred, beseglede 1487 hyldingen i Lund og var 1502-1506 lensmand på Asnæs. Han døde efter den 2. november 1510 og begravedes i Lund Domkirke. Han var gift første gang med

Else Bille Torbernsdatter

113.

anden gang med Johanne Brahe Pedersdatter.

Niels Hak

114.

til Hikkebjerg var 1481 nærværende ved mødet i Kalundborg. 1487 var han rigsråd, 1497 førte han en stor fejde mod ærkebispem i Lund, og 1502 nævnes han som lensmand på Holbæk og på Børringe Kloster. Han deltog i Kalmarmødet 1505 og dræbtes den 8. januar 1508 på Helsingborg Slot af Hr. Anders Bille, som derfor måtte betale en meget stor mandebod. Niels Hak var gift med

Tale Brostrup Hansdatter

115.

som nævnes 1503.

Peder Nielsen (Gyldenstjerne)

116.

var lensmand på Holbæk. Han skrives 1492 til hovedgården Tim i Tim sogn, Ringkøbing amt og døde samme år før maj. Han var gift med

Regitze Bille

117.

for hvem der 1497 stiftedes en sjælemesse.

Jens Holgersen Ulfstand

118.

til Glimminge og Lyngbygaard var 1487-1509 lensmand på Gulland og nævnes 1505 som rigsråd. Han førte sammen med Anders Bille den danske flåde og var 1511 anfører for den flåde, der hærgede Wismar, Wardemünde og Rügen, ligesom han kæmpede hæderligt mod den Lübske flåde ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af kongen og sin samtid høstede stor ros. 1518 nævnes han som ridder. Han døde den 6. februar 1523 på Høgby, hvor han var lensmand og begravedes i Valby kirke. Jens Holgersen Ulfstand var gift med Holger Axelsdatter Brahe, der døde den 18. november 1495 på Visborg og begravedes i Tommerup kloster. Jens Holgersen Ulfstand blev derefter gift anden gang den 29. juli 1498 på Visborg med

Margrethe Arvidsdatter Trolle

119.

der er født den 21. maj 1475 på Ed og døde 1522 på Glimminge.

Jep Jensen (Skovgaard)

120.

i Skovgaard, Ø.Starup sogn, Vejle amt, købte 1490 2 gårde i Borlev af Herman Flemming og hans søster, hvilke gårde han 1495 indhvervede med lovhævd. Han var gift med

Karen Lauridsdatter Daa

121.

Herman Flemming

122.

til Knudstrup og Bavelse, Tybjerg herred, var endnu umyndig 1458. Han skiftede 1492 med sin svoger Bjørn Andersen, men var død 1509. Han var gift første gang med Sophie Andersdatter (Bjørn), anden gang med

Anne Eriksdatter (Thott)

123.

til Bavelse. Hun holdt 1509 skifte med kong Hans om sin broder Tønnes danske gods og nævnes endnu 1528.

Tønne Vernersen Parsberg 124.

til Harrested og Ørtofte var 1487 ridder og rigsråd, 1502 og 1504 lensmand på Varbjerg og siden forlenet med Gaardstange. Han levede den 21. juli 1520, men var død den 13. januar 1522. Han var gift første gang med Maren Knudsdatter (Has) til Ørtofte og anden gang med

Ingeborg Predbjørnsdatter Pødebusk 125.

som døde ved påsketid 1542 og begravedes i Århus Domkirke.

Lyder Esbernsen 140.

var ejer af den adelige sædegård Spangsbjerg i Jerne sogn. 1427 pantsatte han gården, og 1429 solgte han og en broder den. Lyder Esbernsen levede endnu i 1455.

Iver Pedersen (Rosenkrantz) 144.

til Kogsbøl, Emmerlev sogn, skal have været amtmand i Tønder. 1436 skødede han med Godske Eriksen (Rosenkrantz) gods til Haderslev Kapitel, og 1446 beseglede han til vitterlighed med væbneren Steenfeldt. Han var gift med

Anne Sivertsdatter (Lauerkoch) 145.

Niels Gundesen (Lange) 160.

til Lydum og Hennegaard i V. Horne Herred var 1467 ridder, siden rigsråd. Han døde den 28. oktober 1511 og begravedes i Graabrødre kirken i Ribe. Han var gift med

Anne Nielsdatter (Rosenkrantz) 161.

som døde 1535, 92 år gammel, og begravedes i Varde kirke.

Strange Nielsen (Bild) 176.

til Nørholm, Ø. Horne herred, var lensmand på Ørum. 1449 deltog han i Gullandstoget og var da rigsråd og ridder. 1474 var han lensmand i Thy og 1480 rigshovmester.

Han var gift med

- Anne Clausdatter (Lange) 177.
til Nørholm.
- Peder Terkelsen 178.
til Føvling, senere kaldet Væbnerholm, nævnes første gang 1458
og levede endnu 1502.
Han var gift med
Anne Skale 179.
til Ørumgaard.
- Oluf Daa 180.
til Ravnstrup, Herlufmagle sogn i Præstø amt, nævnes første
gang 1489. 1507 var han bispelig lensmand på Hjortholm og ca.
1513-1525 lensmand på Gurre. Han var gift med
Gundel Joachimsdatter Griis 181.
der endnu levede 1535. Begge ægtefæller blev begravet i Her-
lufmagle kirke.
- Erik Christiensen (Fasti) 184.
nævnes første gang 1454. 1460 og 1470 var han lensmand på Sil-
keborg og 1479 skrev han sig til Voldbjerg i Hind herred. Han
levede endnu 1487. Han var gift første gang med N.N. Siverts-
datter (Blaa) og anden gang med
Ellen Pedersdatter Skram 185.
til Voldbjerg.
- Anders Spend 188.
til Rammegaard i Vandfuld herred blev 1511 takseret til første
skytte blandt adelen i Ribe stift. Han var gift med
Mette Godskedatter Friis 189.
af Vadskjærgaard. Hun var gift anden gang med Mogens Kaas til
Ørndrup.
- Jørgen Urne 200.
til Brolykke i Bjerre herred, Rygaard og Søbysogaard i Aasum

herred, Hindema i Vinding herred og Bondemosegaard i Salling herred, var væbner 1438 og ridder i 1458. Han skal 1462 have været landstingsfører på Fyn. 1472 havde han Kerteminde By i pant. Handøde den 21. maj 1480 i Odense og begravedes i Sortebrødre kloster, men førtes vistnok siden til Søbykirke, hvor hans gravsten findes. Han siges at have været en lærd mand. Han var gift første gang med Sidsel Folmersdatter Knob eller Rignstrup fra Veilegaard, anden gang med

Margrethe Eriksdatter Bille

201.

der døde i barselsseng ved sønnen Lages Fødsel. Tredie gang ægtede han Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegaard. Hun døde 1518, vistnok i Roskilde hos sin søn bispen, og begravedes i Roskilde Domkirke.

Johan Johansen (Lindenov)

208.

nævnes 1460 som ejer af Fovslet i Ødis sogn, Vejle amt. Han var gift med

Margrethe Emmiksdatter (Emmiksen)

209.

der 1477 som enke skødede gods i Tyrstrup herred til kapitlet i Haderslev.

Jep Henriksen (Ulfstand)

224.

skrives 1445 til Skabersø og Torup. 1451 indsattes han med hustru og børn til arvinger til en gård i Malmo. Han var gift med

Kirsten Jensdatter(Due)

225.

der 1471 var enke.

Mogens Hak

228.

til Hikkebjerg kom 1456 løs af svensk fangenskab. 1464 var han hovedsmand på Falsterbo, 1465 rigsråd og året efter et af sendebudene til fredsforhandlingerne i Jönköping. Han levede endnu 1486. Mogens Hak var gift med

Lene Eilersdatter Rønnow.

229.

Niels Eriksen (Gyldenstjerne)

232.

beseglede 1432 kong Eriks fredslutning med Hansestederne. 1453-1456 var han hofmester og 1466-1469 kammermester. 1461 tilskøde-

des han gården Brødbek i Hjerm herred af Claus Podebusk, og 1467 fik han hovedgården Tim i Tim sogn. Han døde 1484. Hans hustru

Mette Banner

233.

døde ligeledes 1484, og ægtefællerne begravedes i Tim kirke.

Holger Henriksen (Ulfstand)

236.

til Glimminge nævnes første gang 1435. Han var rigsråd 1470 og 1473-74 høvedsmand på Varberg. Den 23. oktober 1485 gav han sjælegave til Tommerup kloster, og samme år døde han og begravedes i Valby kirke. Han var gift første gang med Sidsel Pedersdatter Flemming, anden gang med Ellen Saxtrup Axelsdatter og tredje gang med

Birgitte Jensdatter (Rosensparre)

237.

som ligeledes begravedes i Valby kirke.

Jes Jepsen (Skovgaard)

240.

mageskiftede 1449 gods i Velling sogn og Hind herred til Ribe kapitel. 1459 beboede han Skovgaard i Ø.Starup sogn, Vejle amt. Han var medudsteder af et vidne af Brusk herredsting. Han var gift med

Kirsten Clausdatter Tun

241.

Joachim Flemming

244.

til Knudstrup var 1435 væbner og forlover for kongen ved forliget i Stockholm. 1440 var han ridder, 1444-1445 lensmand på Kalundborg og 1450 lensmand på Helsingborg. 1451 nævnes han som rigsråd. - han var gift første gang med Inger Andersdatter (Hvide) til Møllerup og Bjørnholm på Mols, anden gang med

Karen Eilersdatter (Rantzau)

245.

der mødte på skiftet i Horsens efter ægtefællens død 1458.

Verner Parsberg

248.

tysk adelsmand, ejede godset Stirberg i Tyskland. Han kom fra Tyskland til sin farbror i Danmark og var 1443 ridder og høvedsmand på Holbæk. Han skal 1474-1475 have ledsaget kongen på rejse til Rom. Han var gift med

Anne Tønnesdatter Rønnow

249.

der ligesom sin mand blev begravet i Holbæk kirke, hvor deres ligsten endnu findes.

Esbern Thygesen (Emmiksen) 280.

beseglede 1387 til vitterlighed et pantebrev på Hovedgården Kjeldkær. Han var 1397 endnu kun væbner, men blev ridder før han døde ca. 1412.

Peder Eriksen (Rosenkrantz) 288.

til Kogsbøl, Emmerlev sogn, nævnes første gang 1393. 1415 beseglede han til vitterlighed med Hr. Erik Krummedige, men 1418 siges han at være død.

Gunde Nielsen (Lange) 320.

til Lydum hovedgård i Lydum sogn blev 1442 af biskop Christiern af Ribe forlenet med Trøiborg slot. Den 31. marts 1443 var han ridder og vistnok siden hovedsmand på Riberhus, men 1460 og 1470 biskop Jens Iversens Hovedsmand på Aakjær. 1468 nævnes Gunde Nielsen, der havde Varde og Vester herred i pant for livstid, som rigsråd. Han døde 1477 og blev begravet i Varde kirke. Han var gift med

Bege Madsdatter Gjordsen 321.

Niels Nielsen (Rosenkrantz) 322.

til Tange var 1447 ridder og afstod da med sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg Bispestol. Under Elfsborgs belejring blev han såret i hovedet af en pil og begav sin til København. Her sørgede han for sjælemesser og sit gravsted i Sct. Nicolai kirke, lod så pilen trække ud og døde deraf (før 25. april 1452).

Han var gift med

Ide Nielsdatter (Banner) 323.

Niels Strangesen (Bild) 352.

til Nordentoft i Sjørring sogn, Thisted amt, nævnes første gang 1389. Han gav 1395 gods til Vestervig kloster og fik 1406 Hillerslev i Thy, som et pantelen af kronen. 1408 nævnes han som ridder, og 1411 forseglede han våbenstilstanden i Kolding. 1418

var han en af de rigsråder, der sendtes til det med Holstenerne berammede møde i Slesvig og endnu 1424 forseglede han vitterlighed. Han døde 1424 og begravedes i Vestervig kirke, hvor hans ligsten med slægtsvåbenet endnu findes. Niels Strangesen (Bild) var gift første gang med

Barbara Bosdatter Høeg 353.

anden gang med Mette Pedersdatter til Smerup i Refs herred og tredie gang med Ingeborg Follertsdatter (Dosenrode), enke efter Henrik Qvitzov og Follert Stampe.

Claus Daa 360.

nævnes 1464 som ejer af Raunstrup hovedgård i Tybjerg herred. Han beseglede Hyldingen 1467, var 1469 endnu væbner, men året efter ridder. 1487 beseglede han Hyldingen i Lund, og 1492 boede han i Næstved. Han døde omkring 1496. Han blev gift før 1454 med

Dorte Herlufsdatter (Snekken) 361.

der første gang var gift med Hr. Niels Skave til Eskildstrup. Claus Daa og hans hustru begravedes begge i Herlufmagle kirke under en gravsten med årstallet 1486.

Christiern Pedersen (Fasti) 368.

til Ørregaard i Ørre sogn beseglede 1416 et vidne af Vardsysselting. Han var gift med

Johanne Gundesdatter (Lange) 369.

Peder Skram 370.

til Voldbjerg, Urup (Voer herred), Stovgaard og Hammergaard (Vrads herred) samt Riisager nævnes første gang 1423. 1435 optrådte han som forlover i forliget i Vordingborg, og 1439 deltog han i opsigelsen af kong Erik af Pommern. Peder Skram siges at have dræbt Ebbe Mogensen (Galt) ved Handsted Hule på vejen fra Horsens til Urup, hvorfor han måtte rømme landet. Imidlertid kom han som fører for nogle landsknægte ukendt tilbage i Kong Christoffer af Bayerns følge, reddede ved landstigningen i Gedser kongen fra at drukne og blev derfor benådet. 1443 var han ridder, og 1463 skal han have været marsk. Han levede den 28. juli 1465, men var død 1473. Peder Skram var gift første gang med

- Ellen Iversdatter Krag 371.
og anden gang med Anne Nielsdatter Banner, som 1494 pantsatte 6 gårde i Næraa og Ryslingen til sønnen Christiern.
- Jens Spend 376.
til Rammegaard, Vandfuld herred, nævnes fra 1491 til 1506. Han var gift med
Ide Eskildsdatter Høg (Banner) 377.
- Lage Nielsen Urne 400.
til Hørby i Tudse herred på Sjælland nævnes første gang 1335. Han blev ridder ved kroningsfestlighederne i Kalmar 1397 og tilskødede 1411 Ribe Kapitel sit gods i Hind herred. Han var vistnok gift første gang med en datter af Hr. Ture Knudsen (Dyre), anden gang med
Alhed Breide (Serlin) 401.
- Erik Bille 402.
til Solbjerg nævnes første gang 1434. Han var hofsinde 1439 og ridder 1452. Han levede endnu den 11. oktober 1455, men var død den 3. februar 1456. Han var gift med
Else Jensdatter (Glob) 403.
der vistnok var død før Erik Bille.
- Henrik Gertsen (Ulfstand) 448.
til Glimminge nævnes første gang 1396. 1401 var han ridder og beseglede da Kong Eriks stadfæstelse af Dronning Margrethes testamente. Han var gift med
Helle (Ovesdatter Hase?). 449.
Anden gang var han gift med Kirsten Due (Glob) til Skabersø, Bare herred.
- Jens (Niels) Truidsen (Due) 450.
til Svendstrup, Torne herred, beseglede 1394 til vitterlighed og kaldtes da Johannes i brevet, men Nicholas i seglet. 1395 var han endnu kun væbner, men i 1402 var han ridder. Han levede endnu 1417. Han var gift med

Ingefred Pedersdatter (Urup?) 451.

som første gang var gift med Tue Galen til Næsbyholm.

Anders Hak 456.

til Mogenstrup og Hikkebjerg nævnes første gang 1421. Han var rigsråd, besøgte 1439 i Lübeck opsigelsesbrevet til Kong Erik og 1440 i Kolding det hertug Adolf givne lensbrev på Slesvig. 1443 var Anders Hak ridder, og 1450 var han med kongen på kroningsrejse i Norge. Han var gift med "den ildonde"

Gertrud Mogensdatter Munk 457.

der første gang var gift med Claus Jonsen (Lange) til Nørholm.

Erik Nielsen (Gyldenstjerne) 464.

nævnes første gang 1400. Han fik 1415 (af Aarhus stift) sammen med sin hustru Gørvel af Paven tilladelse til at have et rejsealter, skrives 1416 til Demstruplund og var 1417 medlover for Kong Eriks fred med hertug Henrik og Grev Henrik. 1419 var han lensmand i Ribe og på Brønlund, og 1433 fik han sammen med hustruen pavens tilladelse til at vælge en skriftefader. 1434 nævnes han som hovedsmand på Riberhus og 1441-1442 var han hofmester hos kongen. 1444 optræder han som hovedsmand på Aalborghus og skrives der til Tim, men samme år blev han sat i band af biskoppen i Ribe. Han levede endnu 1448, men var død før den 13. juni 1455 i en meget høj alder. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) var første gang gift med N.N. Stormvasa, anden gang før 1415 med

Gørvel Andersdatter Lunge 465.

der var død i 1467, da skifte holdtes efter hendes ægtefælle.

Henrik Gertsen (Ulfstand) 472.

er identisk med ane nr. 448. Han var gift anden gang med

Kirsten Due (Glob) 473.

til Skabersø, Bare herred.

Jep Jensen (Skovgaard) 480.

boede i Varde, hvor han døde før 1427. Han var gift med

Ingeborg Albretsdatter Skeel 481.

der endnu 1445 nævnes i et vidne af Jerlev Herredsting.

Herman Flemming

488.

til Knudstrup blev gift før 1396 med

Inger Henningsdatter Skarpenberg

489.

Herman Hlemming beseglede 1387 til vitterlighed med hr. Claus Flemming. Han havde til 1396 Abrahamstrup og Horns Herred i pant af Dronning Margrethe, 1395 var han forlover ved forliget på Lindholm, var 1397 foged på Kalundborg, og 1401 beseglede han Kong Eriks stadfæstelse af Dronning Margrethes testamente. Han var da endnu kun væbner, men 1407 var han ridder og hofmester hos Kong Erik.

Verner Parsberg

496.

var hovedsmand i Nürnberg, hvor han døde den 2. november 1455. Han var gift med

Margrethe Schenck von Reicheneck

497.

Mette Olufsdatter (Glob)

705.

Strange Ebbesen (Bild) nævnes 1340 i den efter Grev Gerts drab afsluttede forhandling i Sønderborg mellem grevens sønnen og Hertug Valdemar, hvor det blev fastsat, at Hertug Albert af Sachsen skulle afgøre, om Strange Ebbesen (Bild) skulle have sit gods tilbage. Han forseglede 1360 håndfæstningen i Kalundborg og var da væbner.

Christiern Daa

720.

nævnes 1439 sammen med broderen Palle. Ifølge en gammel slægtsbog skal Christiern Daa være blevet landsdommer i Sjælland og lensmand på Kalundborg. 1443 var han bosat på Lolland og 1446 beseglede han de såkaldte "Laalands Vilkaar". Han var gift med en Rantzow eller Rønnow.

Peder Christiernsen (Fasti)

736.

til Ørregaard levede omkring år 1400.

Christiern Skram

740.

til Mattrup i Tyrsting herred var gift med

Kirsten Jespersdatter Raasted

741.

til Nørholm, den sidste af sin slægt. Christiern Skram blev 1388 betænkt med en jernkiste i biskop Johannes' testamente. 1399 var han ridder og nærværende på Kongens retterting i Holbæk. 1411 nævnes han som forlover ved forliget i Kolding, men har ikke beseglet det.

Anders Spend

752.

til Rammegaard, Vandfuld herred, beseglede 1440 til vitterlighed med Jes Persen Hjul af Tangsgaard. Anders Spend var gift med

Marie Christiernsdatter

753.

der 1501 som enke pantsatte en gård i Sønderlund til Niels Clementssen.

Nicolaus Urne

800.

fik 1360 gården Stenbjerg i Gudme herred i pant. Han var gift med

Margrethe Lagesdatter 801.

med hvem han formodentlig fik Rygaard.

Bent Jonsen Bille 804.

der nævnes første gang 1392, var gift med

Inger Torbernsdatter (Galen) 805.

der var død som enke før 1456. Bent Jonsen Bille var 1395 bispelig lensmand på Dragsholm Slot og skrev sig samme år til Bro-rup, Slagelse herred, der også var et bispeligt len. 1401 skrev han sig til Solbjerg, og 1418 havde han Bøvling slot i forle-ning af sin broder, bispen Peder Lykke (Bille) i Ribe. Bent Jonsen Bille levede endnu 1440, da han trættede med Claus Hen-riksen (Gade).

Gert Minckwitz 896.

levede omkring 1350. Han var gift første gang med

Helle Olufsdatter (Bjørn) 897.

anden gang med Christence Jensdatter (Urup) til Glimminge.

Truid Nielsen (Due) 900.

besejlede 1339 til vitterlighed med Peder Nielsen af Barsebæk.

Truid Nielsen (Due) var gift med

Ellen Serlin 901.

Gert Minckwitz 944.

identisk med ane nr. 896.

Helle Olufsdatter (Bjørn) 945.

identisk med ane nr. 897.

Jens Nielsen (Skovgaard) 960.

levede omkring midten af det 14. århundrede.

Peder Flemming

976.

levede endnu 1406. Han var gift med

Christine

977.

Peder Flemming var måske 1366 bispelig lensmand på Huseby i Aker og ridder. Han nævnes 1395 i forliget på Lindholm og 1396 i forliget på Nyköping og 1396 beseglede han sammen med Herman Flemming til Vitterlighed med fru Gese Olufsdatter(Bjørn).

Godscalk Scharpenbergh

978.

døde før 1387. Han var gift med

Elisabeth Nielsdatter Bugge

979.

til Hald. Godscalk Scharpenbergh nævnes 1350 og 1359 sammen med sin far og bror. 1360 stod han i den svenske kongMagnus' tjeneste, 1362 var han vidne i Ratzeburg med Hertug Erik af Sachsen, 1363 hovedsmand på Bahus og 1364 plyndrede han Lübeckerne i Kaluesunde. Endnu 1367 og 1370 nævnes han som hovedsmand på Bahus, og i 1368 beseglede han den jyske adels forbund med de holstenske grever mod Kong Valdemar og var da endnu væbner. 1370 klagede stænderne til Kong Haakon over Godscalk Scharpenberghs plyndringer mod de Stralsunder, i 1371 var han forlover for Drost van Stoue og han deltog 1375 i den i Lyby kirke indgåede forpligtelse til at holde gejstligheden i ære, og han er formodentlig den "Scharpenbergh", hovedsmand på Høneborg, der 1377 med andre slotshovedsmænd blev indstævnet for kejserretten af Kong Albrecht. Godscalk Scharpenbergh solgte Hald til Kong Valdemar, men købesummen blev først af Dronning Margrethe erlagt til fru Elisabeth og hendes søn Henneke Scharpenbergh. Hun solgte 1387 gods til Hr. Jens Andersen(Brok). 1391 gjorde hun testamente og gav da Medelhedegård til Viborg Domkirke. 1402 afhændede hun Roldstrupgård til fru Elne, Hr. Ebbe Strangesens hustru.

Hans Parsberg

992.

tysk adelsmand, død 1408. Han var gift med

Margrethe von Eichberg

993.

Thomas Iversen (Lange)

1280.

købte 1371 gods i Skads herred af Botilda Esge Eskildsens. 1377 var han nærværende på Varde Sysselting og 1378 i Ribe Domkirke,

hvor han optrådte som voldgiftmand.

Eggerd Gorse 1284.

nævnes 1397 og var 1411 nærværende ved forliget i Kolding. Han levede 1424 og havde da sammen med broderen Henneke i 9 år oppebåret skatten af Aarhus by.

Peder Eriksen (Sappi) 1286.

til Solvig, Hostrup sogn, var gift med

Sophie Henriksdatter Serlin 1287.

Han fik 1395 skode af Bo Toep på dennes gods "to Zewanghe dat Puekholm het" og 1397 gods i Ravit, Bjolderup sogn af Peder Pors. Sidstnævnte år beseglede Peder Eriksen (Sappi) et vidne af Urnehoved Landsting.

Jens Nielsen (Rosenkrantz) 1288.

til Hevringholm, var gift med

Margrethe Timmesdatter (Abildgaard) 1289.

Jens Nielsen (Rosenkrantz) var 1341 i Helsingborg forlover ved forliget med Kong Magnus, nævnes 1355 som ridder og bosat i Aarhus Stift, beseglede 1360 recessen i Kalundborg, og 1361 var han i Tonder medudsteder af et vidne om et skode til Ribe Donkirke. Han beseglede 1362 overenskomsten mellem Hr. Stig Andersen Hvide og Hr. Claus Limbæk, 1368 oprørsforbundet mod Kong Valdemar, og 1369 beseglede han sin broders Hr. Iver Nielsens pantebrev til Henrik Lunov. Han var 1373 forlover for Hr. Niels Eriksen Gyldenstjerne og 1377 beseglede han til vitterlighed med Albert Andersen Eberstein.

Ebbe Strangesen (Bild) 1408.

Bege Buggesdatter 1409.

Claus Daa 1440.

beseglede 1397 vidnesbyrd på Urnehoved ting. Han var en af de adelsmænd, som 1421 vidnede, at Sonderjylland horte til Danmark, og nævnes 1424 i Kong Eriks klagemål, hvor han udtrykkelig kal-

des Kongens tjener. Claus Daa var gift med en Breide.

Christiern Arnestson (Fasti)

1472.

besegelede 1361 et vidne om, at Hertug Valdemar gav gods i Tønder til Ribe Domkirke.

Torbern Pedersen (Galen)

1610.

til Lyngbygaard var gift med

Christine Eriksdatter

1611.

af Skarsholm-slægten. Torbern Pedersen (Galen) nævnes 1364 som ridder, besegelede 1377 Kong Oluf's håndfæstning og lovede endnu 1379.

Niels Andersen (Due)

1800.

er sandsynligvis identisk med den Niels Andersen af Tubetorp på Sjælland, som 1326 besegelede et lensbrev på Almindsyssel og da horte til Kong Valdemars parti, men 1328 sluttede sig til Kong Christoffer, som han atter nå have forladt, idet han ved forliget i Kiel 1332 nævnes på Grev Gerts side.

Johan Scarpenberg

1956.

kaldes 1332 Henekinus Scarpenberg og var forlover ved Hertug Valdemars, greverne Gert og Johans forlig med Kong Magnus, var 1334 ridder, var forlover for Hertug Albrecht af Sachsen, 1337 for Detlef Zule, og 1350 udstedte han med sine sønner Orfeide for den af staden Lübecks tjenere i Bonninkstede dræbte Henneke Scharpenberg. 1359 nævnes han sammen med sine sønner i anledning af en strid, som disse havde med rådet i Lübeck om et odelagt hus i Nennendorp.

Niels Bugge

1958.

til Vosborg i Ulfborg Herred, Hald i Nørlyng herred, Stovringgaard i Stovringherred, Estrup i Hellum herred, Aastrup i Vennebjerg herred, Spottrup i Rodding herred, Roldstrup på Mors samt Lundholm ved Skagen, var muligvis gift første gang med en datter

af Palne Jonsen (Juul) til Stovringgaard, og anden gang var han gift med Ingeborg Pedersdatter (Vendelbo), der nævnes 1388 ved skiftet efter ham. Niels Bugge nævnes 1333 i et vidne på Viborg Landsting. Han var da endnu ikke ridder, men var det måske 1342. 1345 fik han Hald i pant af Peder Ludvigsen (Eberstein), og året efter fik han skode på gården. Han var 1350 med Kong Valdemar i Tyskland, men sluttede sig snart efter til kongens modstandere, og kongen søgte forgæves året efter i Kalundborg at komme i forlig med ham. Han beseglede 1355 til vitterlighed med svogeren Erik Nielsen Gyldenstjerne. Niels Bugge blev 1359 på hjemrejsen fra herredagen myrdet i Middelfart, hvorfor denne by til straf fik pålagt en årlig afgift som først blev ophævet i 1874.

Markvard Goreze

2568.

Forseglede 1358 som forlover for hertuginde Rikarda forliget om Als med Kong Valdemar.

Erik Abelsen Rynd (Sappi)

2572.

pantsatte 1349 Tjorneskovgaard m.m. til Hennikinus Barnfatther og tilskodede 1364 broderen Valdemar Sappi forskelligt gods. Han var død 1381, da hans enke

Cathrine Eriksdatter Urne

2573.

pantsatte Urnegaard i Gaarslev sogn.

Niels Iversen (Rosenkrantz)

2576.

der nævnes som ridder, var gift med

Susanne Nielsdatter (Gyldenstjerne)

2577.

Niels Iversen (Rosenkrantz) er sikkert den Niels "Ingvordsen", som 1341 i Roskilde beseglede Kong Valdemars forpligtelse til adelen og den "Nicolaus Iwærss" som 1348 var nedarving efter Niels Glob af Todbøl. Niels Iversen var død den 7. september 1355, da hans enke med sine 3 sønner fik pavelig bevilling til selv at vælge en skriftefader, som skulle give dem absolution i deres dødsstund. Susanne Nielsdatter (Gyldenstjerne) boede da i Odense stift. Niels Iversens fader er muligvis den Drost Iver, hvis hustru nævnes 1308 i Hr. Jakob Blaaafods enkes testamente. Slægten Rosenkrantz er vel nok den slægt i den danske adel, der forholds-

vis har frembragt det største antal af berømte mænd. Slægten stammer fra Jylland, måske fra Sdr. Jylland og den har sikkert fælles oprindelse med Friiserne fra Haraldskjær, der førte nøjagtig det samme våben, som Rosenkrantzernes oprindelig førte. Slægtsnavnet er formentlig første gang brugt i 1524 af Henrik Nielsen Rosenkrantz, og dets antagelse synes derfor at stå i en vis forbindelse med Kong Frederik I's henstilling til den danske adel om antagelse af faste slægtsnavne. Omtrent samtidig optog slægten i sit våben slægten Ebersteins kronede solvlove i blått felt, hvilket utvivlsomt skyldtes traditionen i slægten om, at den nedstammede fra de tyske grever af Eberstein, idet Otto Nielsen Rosenkrantz og hans brødre skulle være sønnesøns sønner af marsken Ludvig Albertsen Eberstein. Denne traditions rigtighed står dog ikke for en nøjere prøvelse, men fornavnet Ludvigs forekomst i Rosenkrantzernes ældste slægtsled tyder på, at et slægtskab, måske på modrenes side, har været til stede.

Timme Timmesen (Abildgaard)

2578.

til Torbenfeldt, det senere Frydendal på Sjælland, var gift med Sophie Andersdatter (Hvide)

2579.

der angives at være enke efter rigsmarsken Peder Vendelbo, hvilket imidlertid ikke kan være rigtigt, da dennes enke Arine nævnes 1437. Timme Timmesen (Abildgaard) nævnes 1318 ved forliget i Slagelse mellem Kong Erik og Hertug Erik, 1322 ved forliget i Kiel mellem Kong Christoffer og Greve Gert. Han nævnes 1333 sammen med farbroderen Laurids Lauridsen, og 1342 nævnes han som ridder.

Strange Esgesen (Bild)

2816.

var 1314 på Viborg Landsting med til at domme de oprørske adelsmænd, og 1316 var han nærværende i Nykøbing, da kongen sluttede forbund med de holstenske grever. Han var 1326 nærværende ved Danehoffet i Nyborg og forseglede her Kong Valdemars håndfæstning. Ifølge slægtsbogsangivelser var Strange Esgesen (Bild) gift med Ellen Limbek Henriksdatter.

Palle Daa

2880.

besegelede 1358 som forlover for Hertuginde Rikarda hendes forlig med kongen.

Peder Torbernsen (Galen) 3220.

nævnes første gang 1316. 1326 besegelede han et lensbrev i Roskilde og 1343 nævnes han sidste gang. Han var gift med

Gyde Lagesdatter 3221.

som døde før 1379.

Erik Barnumsen 3222.

til Skarsholm, Skippinge Herred, var gift med

Gjertrud Pedersdatter Grubbe 3223.

til Tybjerg og Horsetofte, Ringsted herred. Erik Barnumsen besegelede 1343 forliget i Helsingborg mellem kongerne Valdemar og Magnus, betegnes 1354 som Domicellus, men 1355 kun som væbner. 1359 var han ridder og 1360 nærværende hos kongen på Kalundborg slot. 1364 nævnes Erik Barnumsen som hovedsmand på Korsør slot og han var nærværende ved forliget med de holstenske grever i Kolding 1365. Der holdtes skifte efter ham den 7. august 1369.

Anders Nielsen 3600.

"af Sjælland" kaldes 1267 Dominus og besegelede 1279 til vitterlighed i Roskilde. 1285 besegelede han det bekendte vidnesbyrd om Als.

Johannes de Scharpenbergh 3912.

var 1320 ridder og vidne med Fyrst Heinrich af Mecklenburg. 1325 besegelede han til vitterlighed med Conrad Wackerbart, og 1336 nævnes han som vidne med Hertug Albrecht af Sachsen.

Bugge Nielsen 3916.

af Hegnet i Harre herred skal være blevet dræbt ved Lyby kirke af Erik Brune (Banner) til Elkær. Bugge Nielsen var 1332 på Holstens side nærværende ved forliget med Grev Gert i Kiel.

Eggert van Gortze 5136.
nævnes i Holsten 1343 og 1344.

Abel Valdemarsen 5144.
var 1330 ridder og beseglede Hertug Valdemars og Grev Gerts privilegier for Kannikerne i Ribe. 1331 skulle han være voldgiftmand i Trætten mellem Hertug Valdemar og Grev Gert om Langeland m.m. og 1332 fik han pavelig tilladelse til selv at måtte vælge en skriftefader til at give ham absolution i hans dødsstund. Abel Valdemarsen var gift med

Cicilie 5145.

Niels Eriksen (Gyldenstjerne) 5154.
er måske den Hr. Niels Eriksen, der nævnes 1310 som havende ejt godset i Norre Bork. Niels Eriksen (Gyldenstjerne) skal være begravet i Sonderholm kirke, og han angives at have været gift med Edel Saltensee.

Timme Lauridsen (Abildgaard) 5156.
til Margaard i Skovby herred var 1307-08 den danske konges befalingsmand i Rostock, og han beseglede forliget i Kalmar mellem hertug Christoffer, ærkebisp Esger og de svenske hertuginder.

Anders Stigsen (Hvide) 5158.
til Tygestrup, Møllerup og Bjørnholm var gift med

Margrethe Nielsdatter (Løndi) 5159.
Anders Stigsen (Hvide) afstod 1304 til Aarhus Kapitel sine besiddelser i Skramholm mark, var 1314 medarving med brodrene Johannes og Henrik Offesen (Neb) og må vel derfor være dattersøn af Offe Nielsen. Han var 1318 ridder og beseglede da forbundet mellem Hertug Christoffer og de svenske hertuginder.

Esge Udsen(Bild) 5632.

Torbern Jonsen (Galen) 6440.
ejede indtil 1306 gods i Vindinge, Hammer herred. Han var gift med en datter af Niels Peck første gang, og anden gang med Christine Jensdatter (Sjællandsfar) 6441.
som 1316 gav sit gods i Vindinge til Sct. Agnete Kloster i Roskilde og siden selv indgav sig i dette kloster.

Lage Jonsen 6442.
skånsk adelsmand, nævnes 1280.

Barnum Eriksen 6444.
til Skarsholm i Bjerrested sogn, Holbæk amt, kaldes 1326 og 1328 domicellus. Han nævnes efter ridderne men forrest blandt væbnerne og var død 1329, da hans enke og Ingvar Hjort havde taget Knarstrup Kloster i besiddelse.

Peder Grubbe 6446.
beseglede 1296 et gavebrev til Sct. Clare kloster i Roskilde og var 1313 sammen med Iver Grubbe og Johannes Grubbe blandt dommerne over de oprørske bønder. 1315 var han forlover for kongen ved forliget i Nyborg og samme år forstander for Sct. Clare kloster. Han var ridder 1322. 1328 rigsråd og 1333 solgte han gods til Clare kloster. Han nævnes endnu 1338. Peder Grubbe var gift første gang med en datterdatter af Oluf Flemming, anden gang med Arine Olufsdatter (Saltensee) 6447.
der 1344 som enke pantsatte gods til Sct. Clare Kloster.

Marquardus de Scharpenberch 7824.
var 1290 vidne ved et af hertugerne Albrecht, Johan og Albrecht af Sachsen til Reinbek Kloster udstedt skøde, og 1291 var han forlover ved et i Dützow mellem Fyrsten af Werle og andre nordtyske fyrster og riddere sluttet forlig.

Niels Bugge 7832.
nævnes 1302 blandt vidnerne i Kong Eriks gælds brev til byen Rostock.

Johan von Gortz

10272.

der var ridder, optrådte 1314 som vidne ved delingen mellem greverne Adolf, Gert og Henneke. Han nævnes atter 1318 og levede endnu 1320.

Valdemar IV

10288.

der var hertug af Sønderjylland fra 1283 til sin død 1312, optrådte under Erik Klipping som tilhænger af de urolige stormænd og beskyldtes for at have del i kongens død. Han lå ligeledes i strid med Erik Menved, indtil der omkring år 1300 indtrådte en forsoning. Endnu 1311 deltog Valdemar IV i den praagtfulde turnering, Erik Menved afholdt i Rostock, men det følgende år døde han. Hertug Valdemar var gift to gange. Hans første hustru Elisabeth var en datter af hertug Johan af Sachsen-Lauenburg og hans anden hustru Annastasia, var fra Mecklenburg.

Ud Ebbesen (Bild)

11264.

til Norringtoft.

Jon Litle

12880.

til Tommerup i Skåne og Hørningholm på Sjælland var 1262 hertug Albrecht af Brunsvig's fornemmeste rådgiver som rigsforstander i Danmark og 1264 Gjældker i Lund. 1275 sendtes han til paven for at udvirke rigets løsning i band, og 1278 nævnes han som ridder. 1285 beseglede Jon Litle vidnesbyrdet om, at Als hørte til Danmark og 1298 var han Drost. Året efter gav han sammen med sin hustru gods i Langerød til Esrums Kloster, og 1303 var han påny i Rom. 1306 gav han atter gods til Esrums Kloster og endnu 1307 samtykkede han i hertug Christoffers forlening med Sønderhalland. Han døde den 4. august 1307 på Hørningholm og begravedes i Esrums Kloster. Jon Litle var gift med

Ingefred

12881.

som nævnes 1299.

Erik Knudson

12888.

kaldes 1277 domicellus. 1279 førte han forsædet på Sjællands

Landsting, 1283-84 var han Drost og sidstnævnte år hertug af Sonderhalland. 1285 blev han slået til ridder af den svenske konge, og 1295 fik han tilsikret sit gods ved forliget på Hindsgavl mellem den danske og den norske konge. 1302 var han en af kongens forlovere overfor Rostockerne. Han døde 1304 og begravedes i Ringsted. Han var gift med

Elisabeth

12889.

der 1317 kaldes forud Hertuginde af Halland, Hertug Eriks enke.

Peder Grubbe

12892.

synes at have været bosiddende på Sjælland, hvor han 1296 beseglede et gave-brev til Sct. Clare Kloster i Roskilde. Han nævnes atter 1298.

Oluf Tokesen (Saltensee)

12894.

tilskodede 1266 sammen med grev Ernst, Andreas Pincerna og Anders Nielsen en gård i Næsby til Sorø Kloster. 1279 nævnes han som ridder og 1285 var han en af de 10 herremænd, der udstedte vidnesbyrd om, at Als hørte til Danmarks Rige. 1293 beseglede han i Næstved sammen med kongen og 1295 i Roskilde og 1298 var han sammen med Anders Tokesen forlover for kongen til erkebisp Jens Grand. 1310 testamenterede Oluf Tokesen (Saltensee) sit gods i Stenkelstrup til Sorø Kloster og samme år døde han.

Han var gift med

Christine Nielsdatter

12895.

der angives at være datter af en Niels Tokesen og Christine Jensdatter.

Ludulfus Scharpenberch

15648.

er måske den Scharpenberch, som 1259 var vidne ved den holstenske greves fredslutning med Otto von Bramstede. Ludolfus Scharpenberch var 1272 ridder og vidne ved hertugerne af Sachsens gavebrev til kirken i Ratzeburg, vidnede 1277 ved et af grev Gerhard af Holsten udstedt brev og 1278 med hertug Johan af Sachsen. 1282 fejdede han sammen med hertug Johan af Mecklenburg mod bispen af Ratzeburg.

Erik I

20576

var hertug af Sønderjylland fra 1260 til 1272. Han krævede Sønderjylland efter sin broder Valdemars død 1257. Da Christoffer I nægtede ham det, forbandt han sig med Jarimar af Rügen (hans senere svigerfar) og biskop Peder Bang og slog den danske hær ved Næstved 1259, hvorefter han fik lenet. Under en ny strid slog han 1261 danskerne på Lohede. 1262 indgik han endeligt forlig. Erik I erhvervede bispeborgen Gottorp ved mageskifte. Erik I var gift med Jarimars datter

Margrethe

20577.

der døde 1272, samme år som hendes mand.

Ebbe Skammelsen (Bild)

22528

til Norringtoft i Thy skal ifølge kæmpeviserne have dræbt sin fæstemo og broderen Peder Skammelsen, fordi de i hans fravær havde ægtet hinanden.

Jon Reinatsen

25760.

var død 1275. Han var gift med

Cecilie Ebbesdatter

25761.

der døde før 1248, da sønnen skænkede noget efter hende arvet gods til Esrum kloster.

Knud Valdemarson

25776.

der er født ca. 1205 blev 1216 hertug af Lolland og 1219 af Estland. Han blev fordrevet fra Estland 1227, var 1232 hertug af Blekinge og deltog 1246 i oprøret mod kong Erik Plovpenning. 1247 blev han sat i fængsel på Stegehus, men befriedes året efter af Lübeckerne. Han ombyttede atter sit blekingske hertugkønnen med Lolland og døde den 15. oktober 1260. Knud Valdemarson var gift med

Hedevig

25777.

Hertug Svantepolk af Pommern's datter.

Johannes Grubbe

25784.

nævnes 1280 som medudsteder at et vidne om en gave til Lygumklo-

ster. 1284 beseglede han en mellem kongen og kong Erik Plovpenning's dotre afsagt dom, og han var nærværende, da hertug Valdemar samme år stadfæstede Flensborg bys privelegier.

Toke N.N.(Saltensee) 25788.

var gift med

Margrethe Olufsdatter Glug 25789.

der første gang var gift med Do N.N. og anden gang med Ernst Greve af Gleichen. Hun begravedes i Sorø Klosterkirke.

Abel 41152.

der levede fra omkring 1218 til den 29. juni 1252 var konge af Danmark fra 1250 til sin død. Han indsattes af faderen til hertug i Sønderjylland, 1232. Efter faderens død 1241 kom han hurtigt i strid med broderen Erik Plovpenning, og under et besøg, som Erik 1250 aflagde hos Abel, lod denne ham fængsle og i en båd fore ud på Slien, hvor han blev halshugget af en af Abels mænd, Lave Gudmundssen. Sammen med 24 mededsmænd svor Abel, at han var uskyldig i broderens død, og han valgtes derpå til konge. Abel synes at have været en begavet mand, men hans politik var stærkt tyskpræget. Han faldt i kampen mod Strandfriserne 1252. Abel var gift med

Mechtilde 41153.

af Holsten.

Ebbe Sunesen 51522.

fik efter sin far gården Knardrup i Nordsjælland, hvortil der horte meget andet gods. Han var en af Danmarks mest ansete mænd. Ebbe Sunesen faldt i slaget ved Lena i Sverige den 31. januar 1208, da den danske stormandshær, der var sendt Ebbe Sunesens svigersøn kong Sverker II til hjælp, led nederlag. Ebbe Sunesens bror Laurens faldt ligeledes i dette slag.

Valdemar Sejr 51552.

er født 1170 og han døde den 28. marts 1241 i Vordingborg. Han blev gift 1205 med Dagmar af Bohmen, der døde 1212 og han blev i 1214 gift med Berengaria af Portugal(se ane nr. 82305).

1204 eller 1205 fik Valdemar Sejr en søn, Knud med

Helene

51553

datter af den svenske jarl Guttorm og enke efter Esbern Snare. Efter Valdemar Sejrs ægteskab med Dagmar (1205) synes hun at have forladt landet.

Valdemar Sejr blev 1188 hertug i Sønderjylland, han erobrede Holsted 1201, og efter at være blevet konge 1202, fortsatte han erobringerne i Nordtyskland og fik hele landet nord for Elben overdraget af kejseren. Estland erobredes 1219. Valdemar Sejr blev taget til fange af Henrik af Schwerin på Lyø 1223 og blev først fri efter 2½ års forløb. Han led nederlag ved Bornhoved 1227, dahan ville forsøge at tilbageerobre de nordtyske lande, som havde løsrevet sig under fangenskab.

Valdemar Sejrs navn er ikke blot knyttet til krigsbedrifter, men også til den rige indre samfundsudvikling, som fandt sted i hans regeringstid.

Oluf Glug

51578.

levede omkring 1150. Han var gift med

Gyde Ebbesdatter

51579.

hvis fader, Ebbe Skjalmsen, var søn af Skjalm Hvide.

Valdemar Sejr

82304.

er identisk med ane nr. 51552.

Berengaria af Portugal

82305.

var yngste datter af kong Sancho I med tilnavnet bondevennen og Dronning Dulcia af Aragonien. Berengarias bedsteforældre var Kong Alfons I af Portugal, Dronning Mathilde af Savoyen, Kong Raimond Berengar IV med tilnavnet den Hellige af Aragonien og Petronella af Aragonien. For såvel Valdemar Sejr som Dronning Berengaria gælder det, at deres slægter forgrener sig gennem de gamle fyrstehuse og helt tilbage til den burgundiske kong Gibica, der er født ca. 325 e.kr.

Det vil være ret uoverkommeligt i denne forbindelse at opstille en fuldstændig anetavle for Valdemar Sejr og Berengaria, da en sådan tavle vil komme til at omfatte adskillige tusinde personer,

men der skal i det følgende gøres rede for forbindelsen til Gibica og enkelte andre interessante slægtsforbindelser:

Valdemar Sejr's mor Sophie 164609.
datter af Vladimir af Halicz og Richeza af Polen, gift med Valdemar den Store.

Richeza af Polen 329219.
gift med Vladimir af Halicz.

Boleslav III 658438.
konge i Polen 1102-1138. Han tvang indbyggerne i Pommern til at underkaste sig og udbredte kristendommen iblandt dem. Han var gift med Salome af Berg-Schelklingen.

Vladislav I, Herman 1316876.
født 1040, døde den 5. juni 1102, konge i Polen 1080-1102. Han overtog regeringen i 1080, efter broderen Boleslav II, der blev forjaget. Han blev 1083 gift med Judith af Böhmen, der er født 1056-1058 og som døde den 25. december 1085-86.

Casimir Carol 2633752.
født den 5. juni 1015, død den 28. november 1058. Konge i Polen 1041-1058. Han blev konge ved tysk hjælp 1040 eller 1041. Han støttede sig til præstevældet, som han selv på alle måder styrkede, bl.a. ved at oprette bispedømmet. Han blev 1039 gift med Dobroniega-Marie af Kiev, der døde 1087.

Richza af Saalfeld 5267505.
blev 1013 gift med Mieszko II, der var polsk konge 1025-1034. I hans regeringstid brød riget sammen og landet mistede flere af sine provinser, bl.a. Pommern, som blev erobret af Danmark.

Mathilde af Tyskland 10535011.
født ca. 981, død 1025. Nævnes som abedisse 997. Hun blev gift ca. 10 år gammel ca. 991 med Ezzo eller Ehrenfried, pfalzgreve af Lothringen. Han havde besiddelser i Thüringen og Østfranken

Burchard

337120380.

markgreve af Rhätien og greve af Berchtoldsbaar, født ca. 865, død 911. Han forsøgte at svinge sig op til hertug, men netop da han skulle gennemføre anerkendelsen af sin nye værdighed, blev han dræbt under en folketumult.

Judith af Friaul

674240761.

gift med Adalbert II med tilnavnet "der Erlauchte", greve af den Rhätiske mark, død 903-06, omtales 850 og 889.

Gisela af Franken

1348481522.

født ca. 820 levede endnu den 1. juli 874, gift 836-40 med Eberhard, markgreve eller hertug af Friaul, død 865-866. Han forvaltede som Lothars vasal markgrevsområdet Friaul og havde store godser i områderne Maas og i Flandern. Han stiftede 854 klosteret Cyssoing ved Rüssel i Flandern, hvor han fik sit sidste hvilested. Han hørte til rigets mest ansete mænd og var kendt for sin gæstfrihed. Han var frankernes sejrige fører i kampene mod slaverne og saracenerne. Han holdt hof i Cividale og i sit slot Moustre, hvor han havde samlet tidens lærde mænd.

Ludvig den Fromme

2696963046.

konge af Aquatanien, født i august 778, død den 20. juni 840. Han blev som 3-årig kronet i Rom som konge af Aquatanien, og 813 blev han af faderen antaget som medkejser i det Frankiske rige. Ved faderens død den 28. februar 814 efterfulgte han ham på tronen. Ludvig den Fromme karakteriseres som stærkt religiøs. Han blev 816 kronet af paven i Reims. Han blev gift i februar 819 i Aachen med Judith, der døde den 19. april 843 i Tours.

Karl den Store

5393926092.

født den 2. april 747, død den 29. januar 814, i Aachen, konge i Frankrig fra 768, romersk kejser 800-814. Han regerede først sammen med broderen Karloman, og efter dennes død 771 var han enekersker. Han førte mange krige og juledag 800 blev han af pave Leo III kronet som romersk kejser. Historien fortæller, at han havde mange konkubiner. Hans dronning var Hildegard, der er født 758 og døde den 30. april 784. Hun tilhørte igennem sin mor Irma de gamle Schwabiske hertugers hus og var en søster til en bayersk markgreve Gerold, som nød stor og velfortjent anseelse hos Karl den Store m.fl.

Pipin den Lille

10787852184.

majordomus over Neüstrien, Burgund og Provence, født 714, død den 24. september 768 ved Paris. Han blev 741 majordomus over nævnte områder sammen med broderen Karlomann. Han indsatte 742 Childerich III og blev 747 enekerre, da Karlomann gik i kloster. Han afsatte 752 med pavens samtykke den sidste merovinger og lod sig krone til konge på en rigsforsamling i Soissons og blev senere salvet af Bonifacius. Han fravristede 756 Longobarderkongen et landområde, som han gav til paven. Det blev grundlaget for den senere kirkestat. Pipin blev patricius og derved Roms skytsherre. Hans krige lagde grunden til Karl den Stores herredømme i Italien. Pipin den Lille var gift med Bertrade af Laon. Hun døde den 13. juli 783 og blev bisat i kirken i St. Dennis.

Karl Martel

21575704368.

Frankisk hersker, født ca. 690, død den 22. oktober 741. Han havde som majordomus den virkelige magt i Austrasien og Neüstrien, de to vigtigste provinser, hvori det merovingiske rige da var delt 717 sejrede han over Neüstrierne og da disse 719 gentog deres angreb i alliance med Akvitanerne besejrede han dem igen. Ved sine krige 717-719 samlede han hele Frankrig. Ved sine sejre ved Tours og Poitiers i oktober 732 og ved Berre 737 standsede han de spanske maureres fremtrængen. Efter at have erobret Provence beredte han sig til at drage over alperne for at værne paven mod Longobarderne, men døde forinden.

Pipin af Heristal

43151408736.

med tilnavnet den Yngre, majordomus over Austrasien under Theodorich III, Clodvech III og Childebert III. Efter sejren ved Testri 687 vandt han også magten i Neüstrien og Burgund. Han havde langt mere magt end de svage merovinger og kæmpede med held mod de tyske folk. Hans elskerinde Alpais var mor til Karl Martel.

Ansegis af Metz

86302817472.

majordomus i Austrasien, blev myrdet 685. Han var gift med Begga den Hellige, der blev kanoniseret - hendes helgendag er den 17. december.

Arnulf den Hellige

172605634944.

født ca. 582, død den 16. august 640 som munk i Remiremont. Arnulf den Hellige var i sine yngre år ved Theodebert II af Austrasiens hof og blev her forberedt til statstjeneste under ledelse af major domus Gundulf. Han erhvervede sig snart kongens tillid i så høj grad, at han fik forvaltningen over et område 6 gange så stort, som det almindeligvis blev tildelt en major domus. Han var en af det austrasiske riges dygtigste statsmænd, men han ønskede at trække sig tilbage fra verdenen og blev 612 biskop i Metz. Her levede han til 627. Han hævdede bispedømmet meget og fik samtidig stor indflydelse på statsregeringen. Metz var dengang residentsby for de austrasiske konger. Han svingede sig op til spidsen af de austrasiske adelsmænd og dermed til den overste i staten sammen med sin ven Pipin af Landen. Tanken om at gennemføre en verdensforsagelse fik imidlertid større og større magt og ofte trak han sig tilbage til et stille eneboerliv i Vogeserne. Til sidst opgav han bispedømmet for at blive i sit landlige skjul som eneboer. Allerede en samtidig skrev en lovprisning af hans munkeagtige liv, og snart blev han almindelig æret som helgen. Domkirken i Metz, hvori han blev begravet, blev indviet til hans ære. Han var gift med Doda af Sachsen, der blev nonne ved Treves.

Arnold

344211269889.

markgreve af Schelde, døde 601. Han var gift med Oda af Schwaben, der døde den 28. oktober 640. Hun blev begravet i St. Quen og blev æret som helgen.

Blitilde af Franken

688422539777.

var gift med Austirtius.

Clotar I

1376845079554.

Frankisk konge, født 500, død 561. Clotar I var den yngste søn og fik ved delingen efter faderens død 511 rigets nordligste del med Soissons til hovedstad. Han og broderen Childebert ombragte deres afdøde brors sønner og delte deres land mellem sig. De delte også Burgund, da de havde erobret dette rige i 532. Da brorsønnen Theudebald døde 555 og broderen Childebert 558, fik Clotar I også deres land og havde således atter hele Frankrig under sig til sin død 561, da det blev delt mellem hans fire sønner.

Clotilde

2653690159109.

der døde 548, var kristen, og hun var gift med Clodovek I, Frankisk konge, født 466, død 511. Han fulgte sin far som konge over en del af de Saliske franker i 481 med hovedsæde i Doornik. Da han 496 havde sejret over Alemannerne, lod han sig med tre tusinde frankere døbe i Reims af biskop Remigius. 507 slog han de ariiske vestgoters konge Alarik og erobrede Akvitanien. Han lod ved list og vold de andre frankerstammers konger rydde af vejen og lod de erhvervede landområder styre ved hjælp af grever.

Chilperik, burgundisk konge 5307380318218.
blev af broderen Gundobad overrumplet ved Vienne og dræbt. Han var gift med Agrippina.

Gundioc, burgundisk konge 10614770636436.
død 473. Han var den første konge over burgunderne og blev konge mellem 420-430, efter at burgunderne havde erobret den nederste del af Frankrig. Han blev imidlertid slået af Hunnerne 451 (ell. 437). Efter hans død 473 deltes riget mellem hans 3 sønner.

Gundehair, konge af Burgunden 21229541272872.
døde 440. Han dannede et rige på Rhinens venstre bred med Worms som hovedstad.

Gislahaire 42459082545744.
konge af Burgunden.

Godomar 84918165191488.
konge af Burgunden født ca. 350.

Gibica 169836330282576.
konge af Burgunden, født ca. 325.

Valdemar Sejr's forfædre tæller som for nævnt mange interessante personer. Den mest interessante slægts linie er vel nok linien tilbage til Gorm den Gamle, den første historiske konge i verdens ældste kongerige:

Valdemar den Store.

konge 1157-1182, født den 14. januar 1131, død den 12. maj 1182 i Vordingborg, opdroges hos Asser Rig og sluttede et nært venskab med dennes sønner Absalon og Esbern Snare. 1148 blev han hertug i Sønderjylland, og ved rigets deling 1157 fik han Jylland. Kort efter undslap han fra blodgildet i Roskilde og blev efter slaget på Grædhede konge over det igen forenede Danmark. Han har sammen med biskop Absalon æren for en strålende opgangstid for riget.

Valdemar den Store blev gift 1157 med Sophie, datter af fyrst Vladimir af Halicz og Richeza af Polen. Sophie er født ca. 1140 og hun døde den 5. maj 1198 og begravedes i Ringsted.

Knud Lavard

329216.

dansk hertug, født 1096, død den 7. januar 1131, opfostredes hos Skjalm Hvide og senere hos hertug Lothar af Sachsen. Han fik stillingen som grænsejarl i Sønderjylland og forsvarede med kraft og klogskab grænselandet mod Venderne, hvorved han nåede en magtsstilling, som gjorde ham farlig for det øvrige kongehus. Under et besøg i Haraldsted ved Ringsted blev han myrdet af kong Niels's søn Magnus. 1169 blev han kanoniseret og 1170 skrinlagt i Ringsted. - Knud Lavard blev gift 1116 med Ingeborg af Rusland.

Erik Ejegod

658432.

konge 1095-1103, sluttede sig nøje til broderen Knud den Hellige og levede i landflygtighed under Oluf Hunger. Han udvirkede en rejse til Paven, Knuds kanonisering og oprettelsen af et ærkebispedømme i Lund. Han var tapper og veltalende og elsket af sit folk. Under en bodsrejse til Jerusalem døde Erik Ejegod den 10. juli 1103 på Cypern. Han blev gift før 1086 med Bodil, der døde på Oliebjerget ved Jerusalem.

Svend Estridsen

1316864.

dansk konge 1047-76, var født og opdraget i England, tjente senere i Sverige og blev derefter Jarl i Danmark. Han var besiddende megen dannelse og viden og fremmede den danske kirkes organisation.

Han var første gang gift med sin slægtning Gunhild, datter af Svend Haakonsen: jarl af Norge og Holmfred, anden gang med Gyda og tredje gang med Thora. Svend Estridsen efterlod ingen ægtefødte børn, men ca. 20 børn udenfor ægteskabet, hvoraf 4 blev konge.

Estrid

2633729.

der var vanfor nåede en høj alder. Hun ligger begravet i Roskilde Domkirke og var gift første gang med Ulf Jarl, som hendes bror Knud den Store 1026 lod dræbe. Derefter ægtede hun hertug Robert le Diable af Normandiet, som snart forskød hende.

Svend Tveskæg

5267458.

Konge ca. 985-1014, foretog flere togter til England og synes at have været en udpræget krigerskikkelse. Dod den 3. februar 1014. Gift med Gunhild af Polen og senere vist nok med Sigrid Storraade.

Harald Blaatand

10534916.

Konge fra ca. 940 til ca. 985, bragte hele Danmark i sin magt og synes at have været en fremragende regent. Døde ca. 985 på Jomsborg ved Oderen. Gift med Gunhild, siden med Tove.

Gorm den Gamle

21069832.

dansk konge, død ca. 950, gift med Thyra Danebod.

Hvis man tager sagnkongerne med, ville hans slægt bl.a. kunne føres tilbage til Bjorn Jernside, der døde 803. Han blev konge i Upsala 794. Han fik tilnavnet Jernside, fordi han ikke blev såret i en kamp mellem hans far Ragnar med 3 sønner og bersærken Skarde med 7 sønner. Ved delingen af faderens rige fik Bjorn Jernside ifølge sagaerne herredømme over Upsala, hele Svitjod, Øster- og Vester Gotland med tilliggende land. En anden fra sagaerne kendt fyrste er Øystein Halvdansson, der også kaldes den Gautske fyrste. Han levede i tiden 710-780 og var konge i Vestfold. Det fortælles at han sejlede med et skib over fjorden til Varne og hærgede her, men at han på tilbagevejen blev slået over bord af sejlbommen på et andet af hans skibe.

Blandt Valdemar Sejr's forfædre er også grev Warin af Althof, der nævnes 754-775 som greve i Thurgau og 764 som greve i Linzgau. Han siges at være en efterkommer af den Ansebert, herre til Moseln, der døde 570.

En af Valdemar Sejr's Sachsiske forfædre var Widukind, som Hüb-
ner i en af sine tabeller angiver at stamme fra Harderik, der var
konge i Saxon i år 90 f. kr.

Også hans dronning, Berengaria's stamtavle kan gennem Ludvig den
Fromme føres tilbage til kong Gibica:

Berengaria 82305.
gift med Valdemar Sejr.

Sancho I 164610.
Konge af Portugal 1185, var landbruget en ivrig hjælper og fik
tilnavnet Bondevennen - gift 1174 med Dulcia af Aragon.

Alfons I 329220.
Den første konge af Portugal (Portucalia), flyttede hovedstaden
til Lisboa (Lissabon). Han var gift ca. 1145 med Mathilde.

Henrik 658440.
Greve af Burgund, fik af sin svigerfar landet mellem Minho og Mon-
dego som len under navnet Portucalia, udvidede besiddelserne ved
erobringer fra Araberne og løsrev sig. Gift med Teresa.

Henrik 1316880.
Hertug af Burgund, født ca. 1035, døde efter 1070. Han var gift
med Sibille af Burgund ca. 1055.

Robert I 2644760.
Hertug af Burgund 1032, død den 21. marts 1076. Han var gift ca.
1033 med Helie af Semur. Hun blev forstødt ca. 1055.

Robert II (Den Hellige) 5267520.
Konge af Frankrig 996, død den 20. juli 1031.
Han var gift med grevinde Constance af Provence.

Hugo Capet 10535040.
Konge af Frankrig 987-96, tidligere hertug af France, Burgund og
Aquitanien - gift med Adelheid af Poitou.

- Hedvig 21070081.
nævnes den 14. maj 965, gift med Hugo den Store, Hertug af Frankrig. Hugo den Store var rigets mægtigste mand, men ville ikke bære kongenavn.
- Henrik I (Fuglefænger) 42140162.
Stifter af det Sachsiske Hus, Hertug i Sachsen efter faderens død 912. Tysk konge 919-36. Henrik I var gift med Mathilde.
- Hadwig 84280325.
født ca. 850, gift ca. 869 med Otto, Greve i Sydthyringen. Fra 880 Hertug af Sachsen.
- Baba af Spoleto 168560651.
Gift med Henrik af Babenberg, den første Markgreve af den Bayriske Østmark. Faldt ved Paris den 28. december 886.
- Helletrude 237121303.
Søster til Lothar II, gift med Berengar, der nævnes 850 i Camerino (Spoleto) med broderen Ildebert, muligvis greve af Camerino.
- Lothar I 474242606.
Tysk kejser, kronet 823, gift med Irmengard af Tours.
- Ludvig den Fromme 948485212.
Faderens medkejser 813, enekejser i Frankerriget 814.

E F T E R K O M M E R E

efter

gårdmand NIELS CHRISTIAN NIELSEN og hustru

ANE CHRISTENSDATTER

Skovsønde i Sønder Omme sogn

S U P L E M E N T

Oplysninger indgået under redigeringen

I E: Marianne Nielsen er født i Hulmose den 7. april 1884 og hun døde i Ølgod den 11. oktober 1957.

Hendes mand Jens Ingvard Hansen er født i Odderup den 23. maj 1883 og han døde i Ølgod den 14. april 1950.

I E 1 b: Arne Birkebæk er født i Sdr.Felding den 18. august 1940 og han blev gift i Brande kirke den 20. oktober 1962 med Alice Ingrid Rasmussen, der er født i Salten pr. Them den 8. april 1944 som datter af automekaniker Svend Th. Rasmussen og hustru Erna Petrea Jensen.

Arne Birkebæk er udlært automekaniker hos svigerfaderen og har aftjent sin værnepligt i H.T.K. i Varde og Holstebro. Fra 1. juni 1964 er han kompagnon med svigerfaderen og er bosat: Jernbanegade 15, Sdr.Felding.

Alice Ingrid Rasmussen tog realeksamen fra Grindsted i 1961.

I E 1 d: Jytte Birkebæk er født den 14. september 1944 i Sdr. Felding og hun blev gift den 29. juni 1963 i Sdr.Felding kirke med gårdejer Bent Aage Møller, der er født i Karstoft den 17. februar 1930 som søn af rentier Anders Møller og hustru Ane Petrea Madsen

Bent Aage Møller gik i Karstoft friskole og har været elev på Vesterlund efterskole, Vestbirk højskole og Ribe Kærgård landbrugsskole. I 1960 overtog han "Bakkely", Tarp pr. Sdr. Felding.

Jytte Birkebæk har taget mellemskoleeksamen og gik 1 år på gymnasiet.

a) Marianne Birkebæk Møller er født den 28. april 1964 i Tarp pr. Sdr.Felding.

VII D 3: Johannes Martin Degn Hansen er født i Nollund den 13. april 1921 og han døde på Grindsted sygehus den 12. februar 1932.

VII D 6: Gustav Degn Hansen er født i Nollund den 25. maj 1926 og han døde på Grindsted sygehus den 7. januar 1931.

I. Kristian Andersen Nielsen

er født i Skovsende, Sdr.Omme sogn, den 26. marts 1845, og han døde i Hoven i 1933. Han blev gift i Hoven kirke med Johanne Jakobsen, der er født i Sdr.Felding den 1. oktober 1855.

A. Ane Kathrine Nielsen er født på Hulmose mark den 19. februar 1876, og hun blev gift i Hoven kirke den 7. februar 1906 med Mads Peder Christensen, der er født den 2. april 1863 i Påbol, Hoven sogn, Han var gift første gang i Hoven med Andrea Jensen den 21. november 1893. Hun var født den 22. juni 1866 i Vedersø sogn som datter af Jens Peder Andersen og Ane Margrethe Jensen, og hun døde den 31. maj 1904 i Hoven.

Mads Peder Christensen, der var en bror til konseilspræsident I.C.Christensen, virkede som landpost i Hoven i årene 1900-1928, og havde fire børn i sit ~~første~~^{andte} ægteskab.

1. Andrea Christensen er født den 24. maj 1907 i Sdr.Grene, Hoven sogn.
2. Christen Arne Christensen er født den 10. februar 1912 i Sdr.Grene, Hoven sogn.
3. Harald Christensen er født den 19. januar 1915 i Sdr.Grene, Hoven sogn, og han blev gift i Horup i 1946 med Minni Dorthea Thomsen, der er født den 20. oktober 1915 på Vandel mark som datter af Thomas Peder Thomsen og hustru Maren Pedersen, Randboldal.

Harald Christensen er uddannet ved landbruget hovedsagelig hjemme. Han var elev på Rødding højskole i 1934/35 og overtog faderens ejendom i Sdr.Grene i 1946. Han har været formand i ungdomsforeningen.

Minni Dorthea Thomsen gik i skole i Vandel og var i 1941 elev på Ry husholdningsskole og har virket som damefrisørinde i Vejle og Hoven.

a. Jorgen Christensen er født i juni 1948 i Sdr.Grene.

b. Bodil Christensen er født den 1. august 1951 i Sdr.Grene

B. Ane Nielsen blev gift ret sent med gårdejer Thorvald Pedersen. De var barnløse og boede i Kvong pr. Nr.Nebel men flyttede senere til Lyne, hvor de begge døde.

C. Maren Kirstine Nielsen er født i Hulmose den 24. juli 1881 og hun døde i No den 28. februar 1959. Hun blev gift i Hoven kirke den 25. oktober 1912 med Marinus Jensen, der er født i Dyve den 4. april 1883 og som døde i No den 12. december 1965.

Marinus Jensen gik i skole i Dyve og er uddannet ved landbruget forskellige steder. 20 år gl. aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Holbæk, Viborg samt var 4 gange indkaldt til sikringsstyrkerne. 1912 købte han ejendom ved No, 1941 solgte han den til sønnen og herefter virkede han som vært for No forsamlingshus i 11 år, hvorpå han købte hus i No.

Maren Nielsen gik i skole i Hoven og er uddannet ved husgerning.

1. Arne Jensen er født i No Kjær den 12. maj 1916 og han blev gift i Nr. Omme kirke den 15. november 1941 med Krista Kirk Madsen, der er født i Skrustrup den 26. februar 1920, som datter af gårdejer Mads Chr. Madsen og hustru Sidsel Marie Madsen, Ørnhoj.

Bosat: No Kjær pr. Ringkøbing.

Arne Jensen gik i skole i No og er uddannet ved landbruget. 1941 overtog han fodegården og i 1947 lagde han yderligere 4 tdr. land til ejendommen. 1966 købte han en ejendom på 13 tdr. land, som han solgte til sønnen Vagn.

Krista Madsen gik i skole i Nørrehede ved Ørnhoj og er uddannet indenfor husgerning.

a. Vagn Jensen er født i Nokjær den 16. februar 1943 og han blev gift i Ny sogns kirke den 16. maj 1954 med Elisabeth Vestergård, der er født i Kloster, Ny Sogn, den 27. juni 1944, som datter af arbejdsmand Karl Eigil Vestergård og hustru Esther Margrethe Nielsen, Norreby.

Bosat: Nokjær pr. Ringkøbing.

Vagn Jensen gik i skole i No og er uddannet ved landbruget. 1962 aftjente han sin værnepligt ved Garnisionstropperne i Haderslev og Oksbøl. Han arbejdede herefter igen ved landbruget forskellige steder og købte derpå ejendom uden jord. Han virker nu som lagerarbejder hos Niels Jensens Korn- og Foderstofforretning i Ringkøbing.

Elisabeth Vestergård gik i skole i Ny sogn på Holmsland

og hun er uddannet indenfor husgerning.

1) Flemming Vestergaard Jensen er født i Årup Thorsted den 11. oktober 1964.

2) Hannah Vestergaard Jensen er født i Hoven den 22. november 1965.

b. Verner Jensen er født i No den 26. maj 1945. Han er gift med Laila Damgård Etmand.

Bosat: Sct.Hansgade 5A, Aalborg.

c. Nanna Jensen er født i No den 19. maj 1948. Er syerske.

d. Ruth Kirk Jensen er født i No den 24. januar 1952.

e. Bjarne Kirk Jensen er født i No den 30. marts 1963.

D. Petra Nielsen er født i Hulmose, Hoven sogn, den 21. januar 1883 og hun døde i Holstebro den 29. september 1950. Hun blev gift i Hoven kirke med husmand Hans Christian Hansen, der er født i Hvingel den 6. maj 1884 og som døde i Ringkøbing den 24. Januar 1938.

1. Sigvald Jensen er født i Nokjær den 12. august 1912 og han blev gift i Stadil kirke den 7. april 1938 med Amalie Husted Holgersen, der er født i Alrum den 30. december 1910 som datter af gårdejer Christian Holgersen og hustru Jensine Larsen, Stadil.

Bosat: No pr. Ringkøbing.

Sigvald Hansen gik i skole i No og er uddannet ved landbruget bl.a. hos Chr.Sinkjær i No. I 1938 overtog han fodegården, som han drev indtil 1959, hvorefter han arbejdede som fodermester. I 1962-65 arbejdede han på Lem savværk og har siden arbejdet hos A/S Phonix, Vejen.

Amalie Holgersen gik i skole i Alrum og er uddannet ved husgerning.

a. Erna Birthe Hansen er født i No den 7. oktober 1941, og gik i skole i No. Hun har arbejdet som husassistent hos bl.a. sagfører Asmussen, Ringkøbing. 19 år gammel kom hun på syskole i Ulfborg og er nu ansat på fabriken Siki som syerske.

2. Kristen Arne Hansen er født i Nokjær den 4. juli 1914 og han blev gift i Tim kirke den 26. april 1939 med Sofie Pedersen Garde, der er født i Vester Tim den 21. januar 1910, som datter af gårdejer Peder Pedersen Garde og hustru Maren Jeppesen, Tim.

Bosat: Refstrup pr. Lem.

Kristen Hansen gik i skole i No og er uddannet ved landbruget. 1939 overtog han en ejendom i Refstrup.

Sofie Pedersen Garde gik i skole i Tim og hun er uddannet ved husgerning.

a. Edith Hansen er født i Refstrup den 31. juli 1940 og hun blev gift i Lem kirke den 9. november 1961 med Jens Jakob Linding, der er født i Egknud den 9. oktober 1937, som søn af gårdejer Jens Hedegård Linding og hustru Margrethe Jacobsen, Egknud pr. Ølgod.

Bosat: Sdr. Felding.

Jens Linding gik i skole i Lindbjerg og er uddannet ved landbruget forskellige steder. Han har haft ophold på Staby Efterskole og på Borris Landbrugsskole og værnepligten aftjente han ved Luftværnstropperne i Avedøre og Hvorup. 1962 købte han gård i Sdr. Felding.

Edith Hansen gik i skole i Lem og er uddannet indenfor husgerning. 21 år gl. havde hun ophold på Rodding Højskole.

1) Jorgen Linding er født i Sdr. Felding den 12. juli 1963.

b. Ove Hansen er født i Refstrup den 16. september 1945 og han er uddannet ved landbruget. 1965 aftjente han sin værnepligt ved Civil Forsvaret i Thisted og herefter var han igen ved landbruget bl.a. en tid i Sverige.

E. Marianne Nielsen er født i Hulmose, Hoven sogn og hun blev gift med Jens Ingvard Hansen, der er født i Odderup den 23. maj ? og som døde i Ølgod. (Se under: Suplenenter)

1. Johanne Hansen er født i Ådum pr. Tarm den 5. maj 1914 og hun blev gift i Ådum kirke den 5. maj 1935 med Niels Birke-

bæk, der er født i Holtum, Arnborg den 6. juli 1905, som søn af gårdejer Niels Holtum Birkebæk og hustru Mette Mathrine Madsen, Sdr. Felding. Drongstrupgaard.

Bosat: Ågade 11, Sdr. Felding.

Niels Birkebæk gik i skole i Damholt og Sdr. Felding. Han har haft ophold på Ladelund Landbrugsskole og er uddannet ved landbruget. 1934-1965 drev han gård, hvorefter han flyttede til Sdr. Felding.

Johanne Hansen gik i skole i Rosendal og har haft ophold på Rødding Højskole 1934.

a. Frede Birkebæk er født i Sdr. Felding den 14. maj 1939 og han blev gift i Vorgod den 5. august 1961 med Gerda Østergård, der er født i Vorgod den 26. november 1941, som datter af slagtermester Hans Ahle Østergård og hustru Hele-
ne, Barde pr. Herning.

Bosat: Mejsevej 17, Bramminge.

Frede Birkebæk gik i skole i Sdr. Felding og er kolonial-uddannet. Han arbejder ved trælastbranchen og er nu disponant i Niels Thorsens Trælasthandel, Bramminge.

1) Jørgen Birkebæk er født i Bramminge den 13. december 1966.

b. Arne Birkebæk er født i Sdr. Felding og er gift med Alice Rasmussen. Han er uddannet mekaniker og bosat:
Jernbanegade 15, Sdr. Felding.

c. Helge Birkebæk er født i Overby den 24. november 1941 og han blev gift i Mejlby kirke den 13. november 1965 med Lis Sørensen, der er født den 4. august 1941, som datter af gårdejer Juul Sørensen og hustru Dortehea Kirstine, Mejlby pr. Hjortshøj.

Bosat: Overby pr. Sdr. Felding.

Helge Birkebæk gik i skole i Sdr. Felding og er uddannet ved landbruget. Han var på Eriksminde Efterskole 1958-59 og på Vejlby Landbrugsskole 1964-65. 1965 overtog han ejendommen i Overby.

Lis Sørensen gik i skole i Mejlby og har arbejdet i huset og som ekspeditrice hos Salling, Århus.

1) Steen Birkebæk er født i Overby den 5. juli 1967.

d. Jytte Birkebæk er gift med gårdejer Bent Møller og bor: "Granly", Tarp pr. Sdr. Felding.

e. Grethe Birkebæk er født i Sdr. Felding den 7. november 1945 og hun blev gift i Herning den 22. marts 1967 med Erling Ecklon, der er født i Helsingør den 18. december 1942, som søn af undermester Gottfried Jürgen Ecklon og hustru Elfrida Jepsen, Helsingør.

Bosat: Hedebygade 28, København V.

Erling Ecklon blev student fra Helsingør 1961 og har påbegyndt studiet ved Danmarks Tekniske Højskole.

Grethe Birkebæk blev studine fra Herning Gymnasium 1964. Hun har påbegyndt uddannelsen ved Københavns Tandlægehøjskole 1965.

f. Anny Birkebæk er gift med Erling Hansen Baun, der er forpagter. Bosat: Gulf St. Vestergade 44, Herning.

g. Lilly Birkebæk er født i Sdr. Felding den 15. februar 1949. Hun er sygeplejeelev på Obberup Sygeplejehøjskole.

h. Villy Birkebæk er født den 22. februar 1952 i Sdr. Felding.

2. Christian Egebjerg Hansen er gift med Nelly Kristensen. Han er vognmand og bosat: Gellerupvej 23, Varde.

3. Maren Hansen er født i Odderup den 1. juli 1921 og hun blev gift i Ølgod kirke den 1. juli 1942 med Emil Andersen, der er født i Ølgod den 21. april 1916, som søn af landmand Anders Kristian Andersen og hustru Kristiane Jensen, Ølgod. Bosat: Odderup Ådum pr. Tarm.

Emil Andersen gik i skole i Ølgod og er uddannet indenfor landbruget. 22 år gl. havde han ophold på Borris Landbrugsskole og 1942 overtog han svigerfaderens gård i Odderup.

Maren Hansen gik i Rosendal skole ved Ådum og er uddannet indenfor husgerning og har siddet i bestyrelsen for Ådum Husholdningsforening.

a. Sonja Andersen er født i Odderup. Hun er uddannet syerske og bor Gormsgade 124, Esbjerg.

- b. Karen Andersen er født i Ådum den 29. marts 1945 og hun blev gift med Marinus Lebech Sparvath, der er født i Ringive den 27. august 1940, som søn af gårdejer Jørgen Chr. Jensen Sparvath og hustru Marie Pedersen, "Mariesminde", Hogelund pr. Farre St.

Marinus Lebech Sparvath har haft ophold på Vandel Ungdomsskole og er uddannet kommis hos købmand Chr. Lind, Ådum pr. Tarm. Han har arbejdet som repræsentant for Esso, for en grosserer i chokolade m.m. samt som telefonsælger hos kolonialfirmaet T.C.O. Grindsted.

Karen Andersen kom efter skoletiden på Staby Ungdomsskole og har arbejdet ved husgerning forskellige steder.

- c. Tove Andersen er født i Odderup den 24. marts 1952.

- F. Nilsine Kirstine Nielsen er født i Hulmose den 27. april 1891 og hun døde i Ådum den 29. august 1960. Hun blev gift i Hoven kirke den 25. oktober 1912 med dræningsmester Jens Peder Mortensen, der er født i Krageris den 21. oktober 1892 og som døde i Ådum den 13. juli 1945.

1. Karen Mortensen er født i Ådum den 5. september 1913 og hun blev gift 1. gang med Carl Aksel Pedersen, der er født i Ådum den 6. juli 1913, som søn af amtrådsmedlem Hans Peder Pedersen og hustru Maren Nielsen, Ølgod.

Karen Mortensen blev skilt fra Carl A. Pedersen 1956 og hun blev gift anden gang den 17. december 1960 med murermester Thorvald Jensen, der er født den 10. december 1911, som søn af landmand Niels Jensen og hustru Kirstine, Ådum.

Dosat: Ådum pr. Tarm.

Carl A. Pedersen gik i skole i Ådum og blev uddannet tømrer i Lindbjerg og Ølgod, og var derefter på Haslev Håndværkerskole i 2 år.

Thorvald Jensen gik i skole i Stoustrup og blev uddannet murer. Han startede egen virksomhed efter krigen.

Karen Mortensen gik i skole i Ådum og er uddannet ved husgerning.

- a. Hans Erik Pedersen er født i Hoven pr. Tarm den 7. september 1939. Han er uddannet elektriker og bor i Helsingø.

- b. Jens Peder Steen Pedersen er født i København den 23. december 1941. Han er uddannet kok og bosat: Tranebjerg.
- c. Maren Kirstine Pedersen er født i Ådum den 1. maj 1945. Hun er uddannet børnehjemsassistent og bor Plantagevej, Bramminge.
- d. Christian Morten Pedersen er født i Ådum den 8. marts 1953.

- 2. Krista Johanne Mortensen er født i Odderup den 17. maj 1916 og hun blev gift i Rindum kirke den 20. juli 1953 med Niels Guldager Pedersen, der er født i Lindbjerg den 15. juli 1904 og som døde i Ådum pr. Ølgod den 12. oktober 1966. Han var søn af Peder Ekknud Pedersen og hustru Ellen Kirstine Larsen, Lindbjerg pr. Ølgod.
Bosat: Ådum pr. Tarm.

Niels Guldager Pedersen gik i skole i Lindbjerg og blev uddannet smed i Ådum. 1943 købte han cykleforretning i Ådum, og drev den til 1953, hvor han købte hus og lavede formbrændsel i 4 år. Siden arbejdede han som svejser, samtidig med at han drev lillebilforretning. Værnepligten aftjente han i Sønderborg.

Krista Mortensen gik i skole i Ådum og er uddannet ved husgerning. I 20 år kørte hun som chauffør for manden og i 8 år kørte hun skolebussen.

- a. Ulla Mortensen er født i Ådum den 21. maj 1936 og hun blev gift i Hovborg kirke den 5. april 1959 med vognmand Jorgen Frederiksen Nielsen.

Jorgen Nielsen aftjente sin værnepligt i Sogaard, Fredericia og Itzehoe (Tyskland) 1953-54 .

Ulla Mortensen gik i skole i Ådum, tog mellemskolceksamen fra Tarm 1951 og har bl.a. været på Hedensted Central i 6 år.

- 1) Torben Asbjørn Nielsen er født i Hedensted den 20. september 1959.
- 2) Palle Nielsen er født i Hedensted den 10. marts 1963.
- b. Jorn Guldager Pedersen er født i Ådum den 14. maj 1957.



I.C. Maren og Marinus Jensen



I.C.1. Krista og Arne Jensen



I.C.1.a. Elisabeth og Vagn Jensen



I.D. Petra og Hans Chr. Hansens gård i No



I.E.1. Johanne og Niels Birkebæk



I.E.3. Maren og Emil Andersen



I.E. Marianne og Jens Ingv. Hansen



I.F. Nielsine og J. P. Mortensen



I.F.2. Krista og Niels Pedersen

3. Thora Petra Mortensen er født i Kragøris den 3. oktober 1920 og hun blev gift i Ådum kirke den 24. maj 1942 med Svend Carlo Pedersen, der er født i Tarm den 2. august 1919, som søn af tømrer Hans Pedersen og hustru Otilia Nielsen, Grindsted.

Bosat: Vostrup.

Thora Petra Mortensen og Svend Carlo Pedersen er identiske med - V H 2.

Svend Carlo Pedersen gik i skole i Nollund og Grindsted og arbejdede derefter ved landbruget, indtil han 15 år gl. kom i murerlære i Grindsted. Efter at have arbejdet forskellige steder begyndte han for sig selv og har som murermester virket i 21 år. 1967 flyttede han til Vostrup.

Thora Petra Mortensen gik i skole i Ådum og er uddannet indenfor husgerning. Hun har bl.a. arbejdet hos Agner Kristensen i Lundsby ved Ådum og i Molby Kro som serveringsdame.

- G. Kristian Hulmose Nielsen er født i Hulmose den 16. februar 1892 og han blev gift i Borris kirke den 3. november 1918 med Ane Margrethe Jensen, der er født i Vesterby den 16. juni 1890 som datter af bygningsnedker Jens Chr. Jensen og hustru Karen Nielsen, Borris.

Bosat: Hoven pr. Tarm.

Kristian Hulmose Nielsen gik i skole i Hoven og er uddannet ved landbruget. 26 år gl. overtog han fodegården, som han drev i 40 år, hvorefter han flyttede til Hoven by. Kristian Nielsen har bl.a. siddet i bestyrelsen for Mejeriet, Sygekassen og Transformatorforeningen og har ydermere været medlem af sognerådet.

Ane Margrethe Jensen gik i skole i Borris og er uddannet indenfor husgerning. Hun har haft ophold på Borris Husholdningsskole.

1. Jens Christian Hulmose Nielsen er født i Hulmose den 4. aug. 1919 og han blev gift i Varde den 12. november 1956 med Margit Fromberg Hansen, der er født i Kyvling pr. Tarm den 12. november 1934, som datter af arbejdsmand Johannes Chr. Fromberg Hansen og hustru Ane Marie Kloster, Tarm.

Bosat: V. Grene, Hoven pr. Tarm.

Jens Christian Hulmose Nielsen gik i skole i Hoven og er uddannet ved landbruget. 1954 overtog han statshusmandsbrug i Grene og har iøvrigt siddet i forskellige bestyrelser.

Margit Fromberg Hansen gik i skole i Tarm og Nr. Nebel og er uddannet indenfor husgerning.

- a. Anne Margrethe Hulmose Nielsen er født i V. Grene den 18. juni 1957 og hun døde i Ribe den 12. oktober 1967.
- b. Kirsten Hulmose Nielsen er født den 17. oktober 1959 i V. Grene.
- c. Per Hulmose Nielsen er født i V. Grene den 14. november 1961.
- d. Flemming Hulmose Nielsen er født den 7. marts 1964 i V. Grene.
- e. Mogens Hulmose Nielsen er født den 22. april 1965 i V. Grene.

2. Johannes Hulmose Nielsen er født i Hulmose den 14. oktober 1922 og han blev gift i Sennels kirke den 8. december 1957 med Metha Dahlgård, der er født i Sennels den 15. maj 1932, som datter af gårdejer Jens Hundahl Dahlgård og hustru Maren Sørensen Bak, Sendels.

Bosat: Hulmose Hoven pr. Tarm.

Johannes Nielsen gik i skole i Hoven og er uddannet ved landbruget. 1957 købte han et stykke jord fra fødegården, hvorpå han byggede ejendom i 1958.

Metha Dahlgård gik i skole i Sennels og er uddannet indenfor husgerning. 19 år gl. havde hun ophold på Ryslinge Højskole.

- a. Susanne Hulmose Nielsen er født i Hulmose den 23. februar 1959.
- b. Mona Hulmose Nielsen er født i Tarm den 30. november 1963.

3. Karen Inga Nielsen er født i Hulmose den 26. februar 1927 og hun blev gift i Varde den 1. december 1954 med Harry Arnold Møller, der er født i Lydumgård den 18. april 1915, som søn af gårdejer Niels Hansen Møller og hustru Laugette Laustsen, Lydum.

Bosat: Ådum pr. Tarm.

Karen Inga Nielsen gik i skole i Hoven og er uddannet ved husgerning. 19 år gl. havde hun ophold på Borrehus Husholdningsskole.

H. Eleonora Nielsen er født i Hulmose den 16. maj 1893 og hun døde i København den 13. februar 1961. Hun blev gift i Ådum kirke den 27. februar 1922 med mejerist Gebhardt Cramon, der er født i Tistrup den 10. august 1895, og som døde i København den 13. februar 1953.

1. Anna Elisabeth Cramon er født i Odderup den 30. marts 1922 og hun blev gift i Sundby kirke den 5. juni 1948 med Jorgen Ove Rasmussen, der er født i København den 21. januar 1923, som søn af møllebygger Carl Chr. Rasmussen og hustru Justa Rasmine Hansen, København.

Bosat: Helmer Sogårdsalle 6, Kastrup.

J. O. Rasmussen gik i skole i København og tog mellemskoleeksamen. Han blev i 1947 uddannet elektro-ingeniør og har arbejdet forskellige steder - for tiden er han ansat hos A/S Danfoss i København.

Anna Cramon gik i skole i København og i Tistrup og er uddannet damefrisør. 1948 startede hun sin egen salon i Kastrup, som hun drev indtil 1954.

a. Steffen Cramon Rasmussen er født i København den 3. marts 1954.

b. Jesper Cramon Rasmussen er født i København den 23. maj 1961.

2. Ditlev Cramon er gift med Lillian Gade og de er bosat i Vordingborg Nyrod.

3. Kirsten Johanne Cramon er født i København den 9. juli 1925 og hun blev gift i Sundby kirke den 6. oktober 1945 med Curt Jørgensen, der er født i København den 3. december 1924, som søn af klejnsmed Hans Peter Jørgensen og hustru Thora Christense Petersen, København.

Bosat: Valhøjsalle 85, Rodovre.

Curt Jørgensen gik i skole i København, tog realeksamen og kom derefter i kontorlære. Værnepligten aftjente han ved in-

fanteriet i Hovelte og på Bornholm. 1949 blev han prokurist i et Automobilfirma, hvorefter han i 1955 begyndte hos Divus Vægte som bogholder.

Kirsten Johanne Cramon gik i skole i København og har arbejdet forskellige steder bl.a. 5 år på et papir en-gros lager.

- a. Rene Cramon Jørgensen er født i København den 10. marts 1946. Han er murer og bor hjemme.
- b. Torben Cramon Jørgensen er født i København den 4. juni 1947. Han er automaler og bor hjemme.
- c. Anette Cramon Jørgensen er født i København den 16. juli 1949. Hun er gift med Allan Due, der er uddannet blikkenslager og bosat i København.
- d. Carsten Cramon Jørgensen er født i København den 10. juni 1953.
- e. Steen Peter Cramon Jørgensen er født i København den 5. april 1958.

II. Kirsten Nielsen

er født i Skovsende den 18. juni 1846 og hun døde i Ll. Brande den 23. januar 1935. Hun blev gift i Sdr. Omme kirke den 10. november 1874 med gårdejer Peder Jansen, der er født i Ll. Brande den 26. nov. 1839, og som døde sst. den 19. april 1923.

A. Jan Peder Jansen er født i Ll. Brande den 23. november 1875, og han døde i Gadbjerg den 9. november 1957. Han blev gift i Sdr. Omme kirke den 31. januar 1899 med Kirsten Marie Bernthsen, der er født i Gammelager den 12. maj 1873 og som døde i Give den 24. oktober 1956.

Jan Peder Jansen gik i skole i Sdr. Omme og er uddannet ved landbruget. 1898 overtog han "Østervang" i Gadbjerg, som han drev indtil sønnen Ansgar overtog den. Han aftjente sin værnepligt i Livgarden, og tjente derefter $\frac{1}{2}$ år hos konens broder, gårdejer Christian Barentsen, Ll. Brande, hvor han traf sin kone. Jan Peder Jansen har været medlem af sognerådet i 12 år og været formand i 4 år. Han har ført folkeregister i 25 år og har desuden været i bestyrelsen for mejeriet, brugsen m.fl.

Kirsten Marie Bernthsen gik i skole i Hoven og er uddannet ved husgerning.

1. Signe Kirstine Jansen er født den 6. marts 1900 og er uddannet ekspeditrice. Bosat: Jystrup Brugsforening.

2. Petrea Birgitte Jansen er født i Gadbjerg den 21. december 1901. Hun gik i skole i Gadbjerg og lærte derefter husgerning, indtil hun som 20-årig rejste til Odense på kursus i syning og tilskøring. Hun arbejdede i 4 år i Filskov hos Maren Petersen og rejste derefter til København, hvor hun fik plads som husbestyrerinde i ca. 2 år. Efter at have været hjemme i $\frac{1}{2}$ år kom hun til Lemvig og blev uddannet sygeplejerske. Hun har siden arbejdet på fødselsanstalten i Århus, samt på Middelfart Sindsygehospital, hvor hun nu har virket i 33 år.

Bosat: Brovejen 71, Middelfart.

3. Clara Augusta Jansen er født i Østervang den 24. juli 1903 og hun blev gift i Gadbjerg kirke den 3. juli 1936

med Peder Thorvald Madsen, der er født i Skovsende den 6. september 1889, som søn af gårdejer Jens Kristian Madsen og hustru Anne Kirstine Hansen, Skovsende pr. Sdr. Omme. Bosat: "Rosengården", Skovsende pr. Sdr. Omme.

Peder Madsen gik i skole i Skovsende og er uddannet ved landbruget. Han har haft ophold på Vestbirk Højskole og i 1936 overtog han fødegården, som han stadig driver.

Clara Jansen gik i skole i Gadbjerg og er uddannet lærerinde. 19 år gammel tog hun 1 års kursus og har siden undervist forskellige steder.

4. Thorvald Åge Jansen er født i Gadbjerg den 25. januar 1906. Han gik i skole i Gadbjerg og er uddannet ved landbruget. Han har arbejdet forskellige steder, sidst i 8 år hos svogeren Thorvald Madsen.

5. Johannes Emanuel Jansen er født i Østervang den 22. oktober 1908 og han blev gift i Lyby kirke den 18. april 1946 med Sigrid Nielsen, der er født i Skive den 6. januar 1918, som datter af arbejdsmand Jens Nielsen og hustru Frederikke Petrea Laustsen, Lyby. Bosat: Norregården, Sunds.

Johannes Jansen gik i skole i Gadbjerg og er uddannet ved landbruget. 23 år gammel havde han ophold på Odder Højskole, og efter at have arbejdet forskellige steder kom han på Borris Landbrugsskole. Derefter arbejdede han igen ved landbruget i Brøndsted ved Fredericia og senere på Fyn. I perioden 1946-1951 var han fængselsbetjent, dels i Nyborg, St. Grundet lejren, ved Vejle (hvor han boede i 6 år), samt i Ungdomsfængslet Søby-Søgård på Fyn. 1951 forpagtede han Nygård i Filskov, og efter 8 år her flyttede han til Sunds, hvor han købte Norregård på 100 tdr. land.

Sigrid Nielsen gik i skole i Lyby og har lært husgerning forskellige steder bl.a. hos slagter Clausen i Ronbjerg og lærer Funk, sst. 18 år gammel tog hun et sykursus og 1938-41 var hun husassistent hos isenkræmmer Ladefoged i Skive. 1941 flyttede hun til Brøndsted ved Fredericia, hvor hun var husbestyrerinde på Stenhøjgård, men rejste senere tilbage til Skive.

- a. Lise Merete Jansen er født den 27. juli 1947 i Vejle. Hun er kontorelev og bor hjemme.
 - b. Kirsten Dorit Jansen er født den 6. september 1948 i Hover. Hun er klinikelev og bor hjemme.
 - c. Peder Jansen er født den 13. november 1950 i Hover.
 - d. Jens Ole Jansen er født den 28. april 1953 i Filskov.
 - e. Karsten Jansen er født den 20. maj 1954 i Filskov.
 - f. Eva Jansen er født den 6. juni 1957 i Filskov.
 - g. Åse Jansen er født den 20. februar 1960 i Sunds.
6. Svend Valdemar Jansen er født i Gadbjerg den 27. april 1914 og han blev gift i Herning den 19. marts 1944 med Margit Karoline Viinberg, der er født i Herning den 5. august 1920, som datter af Villads Viinberg og hustru Nielsine Kirstine Eriksen, Herning.
Bosat: Horreby Mejeri pr. Nykøbing F.
- Svend Jensen gik i skole i Gadbjerg og er uddannet ved landbruget, indtil han 17 år gl. kom i mejerilære i Farre, Langelund pr. Filskov og som udlært kom til Horreby på Falster, hvor han var indtil 1937. Herefter aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Vordingborg og i 1939 blev han genindkaldt. Han har haft ophold på Askov Højskole og på Dalum Mejeriskole og har arbejdet rundt om i landet på forskellige mejerier. 1948 blev han mejeribestyrer på Horrelev Andelsmejeri og 1957 på Horreby Mejeri.
- Margit Viinberg gik i skole i Herning og kom derefter i kontorlære på Herning Avis. 19 år gl. havde hun ophold på Askov Højskole og derpå kom hun til Herning Svineslagteri som kontorassistent. Hun gik senere over til halvdagsbeskæftigelse her, samtidig med at hun så arbejdede om eftermiddagen som klinikdame. 1942-43 har hun desuden haft ophold på Elisabeth Vestergårds Husholdningsskole i Sorø.
- b. Nils Viinberg Jansen er født den 27. marts 1950 i Nykøbing.
 - c. Olav Viinberg Jansen er født den 13. august 1952 i Nykøbing.

a. Jan Viinberg Jansen er født den 6. juni 1946 i Nykøbing F og han døde den 5. december 1950.

7. Ansgar Emil Jansen er født den 6. juli 1919 i Østervang, og han blev gift i Norup kirke den 1. november 1958, med Dagny Petersen, der er født i Vejle den 30. marts 1906, som datter af Martinus Petersen og hustru Marie Kirstine, Norup.

Bosat: "Østervang", Gadbjerg.

Ansgar Jensen gik i skole i Gadbjerg, er uddannet ved landbruget og havde som 21-årig ophold på Uldum Højskole. 1953 overtog han fødegården.

Dagny Petersen gik i skole i Morup og er uddannet indenfor husgerning.

B. Niels Kristian Jansen

C. Anton Marius Jansen er født i Ll. Brande, Sdr. Omme sogn, den 13. maj 1880. Han gik i skole i Ll. Brande og er uddannet ved landbruget. 1903 aftjente han værnepligten som infanterist i Fredericia. 1928 overtog han 250 tdr. land af faderens 1400, og byggede Højgården derpå, men ret kort tid derefter solgte han ca. 200 tdr. land til Statens Arbejdshus i Sdr. Omme. 1938 solgte han gården og flyttede til Sdr. Omme by.

D. Alfred Marius Jansen er født i Ll. Brande den 24. juni 1889, og han blev gift i Sdr. Omme kirke den 3. maj 1919 med Anna Margrethe Jensen, der er født i Hesselho, Tistrup sogn, den 18. oktober 1901, og som døde i Ll. Brande den 9. december 1941. Hun var datter af gårdejer Jens Kr. Karl Jensen og hustru Ane Kirstine, Skarrild.

Bosat: Ll. Brande pr. Sdr. Omme.

Alfred Jansen gik i skole i Ll. Brande og arbejdede derefter hjemme hos faderen, indtil han skulle aftjene sin værnepligt ved infanteriet i København. Han blev siden indkaldt til sikringsstyrken 3 gange. 1920 overtog han Østergård i Ll. Brande efter faderen, og 1954 overdrog han den til sønnen Jens Arne.

II D.

Det kan i denne forbindelse bemærkes, at Alfred Jansen de første 10 år havde skode på gården sammen med brodrene Niels Christian og Anton Marius. Alfred Jansen har været i bestyrelsen for mejeriet i Sdr. Omme samt i Borgerforeningen og Landboforeningen.

Anna Margrethe Jensen gik i skole i Skarrild og er uddannet ved husgerning.

1. Peder Østergård Jansen er født i Ll. Brande den 2. august 1919 og han blev gift i Hoven kirke den 7. november 1948 med Inga Thomsen, der er født i Herborg den 21. september 1926, som datter af gårdejer Mads Peter Thomsen og hustru Maren Hoher, Herborg.

Bosat: Grindstedvej 10, Sdr. Omme.

Peder Jansen gik i skole i Sdr. Omme og har arbejdet ved landbruget, indtil han i 1946 begyndte ved fængselsvæsenet i Sdr. Omme.

Inga Thomsen gik i skole i Herborg, var 1 år i huset og blev derefter udlært danefrisorinde hos Fru Esther Agger i Videbæk. Efter et ophold i Ringkøbing blev hun bestyrer for forretningen i Videbæk, indtil hun startede egen salon i Sdr. Omme, som hun stadig driver.

- a. Ulla Jansen er født i Århus den 4. november 1946 og hun blev gift i Sdr. Omme kirke den 7. april 1966 med Rolf Lentfer, der er født i Ulzburg-Süd, Tyskland, den 27. april 1944, som søn af skomagermester Ernst Lentfer og hustru Edith Augusta Vöbke, Ulzburg-Süd.

Bosat: Granvej 4, Billund.

Rolf Lentfer tog mellemskoleeksamen og kom derefter i lære som værktøjsmager. Efter endt uddannelse aftjente han sin værnepligt som flyvemekaniker indenfor jetfly. Han arbejder nu ved A/S Lego System i Billund.

Ulla Jansen tog realeksamen fra Sdr. Omme og kom derpå til landinspektør L.Hjort Gregersen som tegner og kontordame. Hun er nu ansat hos A/S Lego System som tegnelev og er færdiguddannet den 1. februar 1968.

- b. Jette Jansen er født i Sdr. Omme den 10. april 1949.



I.F.3. Thora og Sv. Carlo Pedersen



I.G. Ane Marg. og Kr. Hulmose Nielsen



I.H. Elinora og Gebhardt Cramon



II.A. Kirsten og Jan P. Jensens guldbrillup



II.A.2. Petrea Jansen



II.A.3. Clara og Thorv. Madsen



II.A.5. Sigrid og Johs. Jansen



II.A.6. Margit og Sv. Jansen



II.C. Anton Marius Jansen



II.D. Alfred Mar. Jansen

2. Agnes Kirstine Jansen er født i Ll. Brande den 7. april 1922 og hun blev gift i Sdr. Omme kirke den 16. april 1944 med Hans Jørgen Petersen, der er født i Kirsebøl, den 26. september 1920, som søn af banearbejder Ole Kristian Petersen og hustru Meta Marie Dam, Trolldhede.

Bosat: Hovedgaden, Gesten.

Hans Petersen gik i skole i Vraa ved Lejrskov, hvorefter han arbejdede ved landbruget, indtil han som 20-årig begyndte ved DSB i Thisted. Efter 10 år her flyttede han i 1961 til Gesten, hvor han nu arbejder som snedker.

Agnes Jansen gik i skole i Sdr. Omme og har arbejdet ved husgerning hjemme indtil giftermålet.

a. Ole Østergård Petersen er født i Skjoldborg den 12. marts 1945 og han blev gift i Frederiksberg den 23. maj 1964 med Karin Bech Petersen, der er født i Randers den 2. februar 1945, som datter af repræsentant Harry Bech Petersen og hustru Merry Bay Jacobsen, Kalundborg.

Bosat: Knapmagerstien 38, København S.

Ole Petersen gik i skole i Thisted, Tilsted, Sdr. Omme og Christiansfeldt og han tog preliminæreksamen i København. 1964 kom han i lære som hulkortoperator og efter udstået læretid på 3 år, fortsætter han i firmaet.

Karin Petersen gik i skole i Randers, Kalundborg og København og er uddannet indenfor husgerning.

1) Freddy Østergård Petersen er født i Kalundborg den 20. juli 1964.

2) John Østergård Petersen er født i København den 30. oktober 1966.

b. Jan Østergård Petersen er født i Tilsted den 9. marts 1947. Han er snedker og bor hjemme.

c. Kaj Østergård Petersen er født i Tilsted den 20. april 1951.

d. Åge Østergård Petersen er født i Tilsted den 26. september 1954.

e. Kim Allan Petersen er født i Gesten den 14. september 1963.

3. Hedvig Kirsten Jansen er født i Ll. Brande den 22. august 1926 og hun blev gift i Sdr. Omme kirke den 21. oktober 1947 med mælkehandler Agner Leon Møller, der er født i Sdr. Omme den 24. december 1921, som søn af bogholder Niels Marius Møller og hustru Marie Elisabeth Højsgård, Bække.

Bosat: Nørregade 21, Grindsted.

Agner Møller gik i skole i Stakroge Privatskole og kom derefter i lære på Stakroge Mejeri. Efter endt læretid rejste han 1940 til Ødis og derpå til Bogballe pr. Uldum. I sommeren 1941 virkede han som formand i en torvenose tilhørende faderen og efteråret 1941 begyndte han som vikar på Sdr. Omme Mejeri m.fl. 1944 havde han ophold på Ladelund Mejeriskole, og efter en tid på St. Anst Mejeri kom han igen til Sdr. Omme Mejeri, hvor han virkede i 19 år, de sidste 10 år som mejerist og regnskabsfører. 1965 forpagtede han mejerietsudsalg i Grindsted.

Hedvig Jansen gik i skole i Sdr. Omme og derefter hjalp hun faderen hjemme, idet moderen var død medens børnene var små. Hedvig Jansen forestår nu udsalget i Grindsted, der omfatter udlevering af mejeriprodukter til mejeriets ca. 300 leverandører samt salg til bykunderne.

a. Anna-Grethe Højsgård Møller er født i Sdr. Omme den 7. december 1948 og hun blev gift den 15. december 1966 med landmand Bjarne Voss Jensen, der er født i Hejnsvig den 11. oktober 1946.

Bopæl: Svinget 1, Hejnsvig.

1) Marianne Jensen er født den 15. juli 1967.

- b. Else Jena Højsgård Møller er født i Sdr. Omme den 21. oktober 1950. Hun er ekspeditrice og hjemmeboende.
- c. Bitten Vibeke Højsgård Møller er født i Sdr. Omme den 21. april 1955.
- d. Lise-Lotte Højsgård Møller er født i Sdr. Omme den 20. maj 1962.

4. Jens Arne Østergård Jansen er født i Ll. Brande den 16. april 1929 og han blev gift i Varde den 17. oktober 1950 med Ketty Irene Ravn Pedersen, der er født i Vesterhede, Hegnsvig sogn, den 14. maj 1923, som datter af arbejdsmænd Kristian Mathis Pedersen og hustru Nielsine Jensen, Hodde.

Bosat: Ll. Brande, Sdr. Omme.

Jens Arne Jansen gik i skole i Sdr. Omme og er uddannet indenfor landbruget. 1950 aftjente han sin værnepligt ved telegraftropperne i Viborg og i 1954 overtog han fodegården i Ll. Brande.

Ketty Ravn Pedersen gik i skole i Hodde og har lært husgerning forskellige steder.

- a. Tove Jansen er født i Ll. Brande den 19. december 1952.
- b. Susanne Østergård Jansen er født den 20. juni 1963 i Give.
- c. Allan Østergård Jansen er født i Give den 5. maj 1965.

5. Emma Elisabeth Jansen er født i Ll. Brande den 5. oktober 1930 og hun blev gift i Sdr. Omme kirke den 1. december 1951 med Knud Erik Simonsen, der er født i Sdr. Omme den 10. oktober 1925, som søn af cykelhandler Anders Marinus Simonsen og hustru Anna Katrine Laursen, Sdr. Omme.

Bosat: Hovedgaden 41, Sdr. Omme.

Knud Erik Simonsen gik i skole i Sdr. Omme og har arbejdet ved landbruget og i tørvemoser indtil han i 1947 aftjente sin værnepligt ved 1. regiment 15. batalion 2. kompagni i Hovelte. Efter soldatertiden arbejdede han som skorstensmurer i 2 år, hvorefter han begyndte sammen med faderen i dennes cykelforretning.

Emma Jansen gik i skole i Sdr. Omme, hvorefter hun arbejdede hjemme på fødegården.

- a. Mona Simonsen er født i Sdr. Omme den 30. august 1953.
- b. Tom Simonsen er født i Sdr. Omme den 17. oktober 1955.
- c. Alf Simonsen er født i Sdr. Omme den 8. september 1963.



II.D. Anna Margrethe Jansen



II.D.1. Familien P. Østergaard Jansen



II.D.1.a. Ulla og Rolf Lentfer



II.D.2. Agnes og H. J. Pedersen



II.D.2.a. Ole Østergaard Pedersen



II.D.2.b. Karen Bech Pedersen



II.D.3. Hedvig og Agner Møller



II.D.4. Ketty og Jens A. Ø. Jansen



II.D.5. Emma og Kn. E. Simonsen



III. And. Chr. Jensens ejendom

III. Dortehea Nielsen

er født den 7. maj 1848 og hun blev gift den 24. juni 1873 med Anders Christian Jensen.

A. Niels Christian Jensen er født i Baggesgård, Sdr. Omme sogn, den 19. marts 1875 og han døde i Grindsted den 4. august 1963. Han blev gift i Grindsted den 2. november 1899 med Anna Loise Nielsen (identisk med: V A), der er født i Urup den 30. maj 1877, og som døde i Grindsted den 14. juli 1951.

Niels Chr. Jensen gik i skole i Grindsted og er uddannet ved landbruget. Han overtog gården i Nollund pr. Grindsted på et tidspunkt, hvor den nærmest var en odegård. Han udvidede stuehuset og byggede ny stald og 1938 overdrog han den til sønnen Kristian og flyttede selv hen i et lille hus, han havde bygget et stykke fra gården.

Anna Loise Nielsen gik i skole i Lamborg og er uddannet ved husgerning.

1. Julius Jensen er født i Nollund den 28. december 1900 og han blev gift i Tistrup kirke den 4. november 1926 med Marie Kristensen, der er født i Snorup den 3. maj 1904 og som døde i Grindsted den 9. marts 1958. Hun var datter af gårdejer Anders Kristensen og hustru Kirsten Marie Sørensen, Tistrup.

Bosat: Nollund pr. Grindsted.

Julius Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 1922 havde han ophold på Haslev Højskole og derefter arbejdede han forskellige steder ved landbruget, bl.a. hos Anders Kristensen, Snorup pr. Tistrup, hvor han var i 2 år. 1926 købte han ejendom i Nollund, som han drev i 33 år, inden han solgte den til sønnen Ernst Jensen.

Marie Kristensen gik i skole i Tistrup og er uddannet ved husgerning, afbrudt af et ophold på Haslev Højskole.

I ægteskabet var der 4 børn:

a. Johannes Jensen der er født i Nollund den 7. marts 1927 og som blev gift i Grindsted den 10. maj 1952 med Esther Maria Jakobsen, der er født i Jerrig den 4. februar 1930 som datter af gårdejer Niels Hansen Jakobsen og hustru

Dagmar Otilie Pedersen, Jerrig.

Bosat: Nollund pr. Grindsted.

Johannes Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 20 år gammel tog han ophold på Tommerup Højskole og 2 år efter aftjente han sin værnepligt ved Civilforsvaret i Haderslev. 1954 byggede han en ejendom i Nollund og 1963 udvidede han den med en svinstald. Johannes Jensen driver sammen med broderen Ove et areal på 10. tdr. land og han sidder desuden i sognerådet.

Esther Jakobsen gik i skole i Lamborg, har arbejdet ved husgerning og har haft ophold på Haslev Højskole samt på en Sy- og Tilskærerskole i Skjern. 1947 bestod hun orgelprøven på Ribe seminarium og siden 1962 har hun virket som organist i Nollund og Urup kirker.

- 1) Lisbeth Maria Jensen er født i Nollund den 3. januar 1953.
- 2) Niels-Christian Jensen er født i Nollund den 31. juli 1954.
- 3) Marie Jul Jensen er født i Nollund den 12. september 1958.
- 4) Regnar Lykke Jensen er født i Nollund den 2. marts 1961.
- 5) Henriette Lærke Jensen er født i Nollund den 26. juli 1966.

- b. Ove Jensen er født i Nollund den 17. februar 1929 og han blev gift i Grindsted den 9. oktober 1954 med Elna Martha Jakobsen, der er født i Jerrig den 6. september 1931, som datter af gårdejer Niels Hansen Jakobsen og hustru Dagmar Otilie Pedersen, Jerrig.

Bosat: Nollund pr. Grindsted.

Ove Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 19 år gl. havde han ophold på Haslev Højskole, og 21 år gl. aftjente han sin værnepligt ved 2. Regiment i Sogårdslejren ved Åbenrå. Efter en tid som fodermester i Skøjby ved Århus rejste han hjem til Nollund, 1954 overtog han halvdelen af faderens jord og byggede en e-

jendom. 1963 udvidede han med en svinestald.

Elna Jakobsen gik i skole i Lamborg, havde ophold på Ølgod Ungdomsskole og er uddannet indenfor husgerning. Hun har bl.a. arbejdet hos baron Schilling i Århus.

- 1) Henning Nyvang Jensen er født i Nollund den 14. juli 1955.
- 2) Carsten Nyvang Jensen er født i Nollund den 21. april 1959.
- 3) Annette Nyvang Jensen er født i Nollund den 28. maj 1962.

- c. Ernst Jensen er født i Nollund den 26. november 1934 og han blev gift i Nollund kirke den 8. december 1959 med Ruth Vinifred Jakobsen, der er født i Grindsted den 3. juli 1939, som datter af gårdejer Niels Hansen Jakobsen og hustru Dagmar Otilie Pedersen, Jerrig.
Bosat: Nollund pr. Grindsted.

Ernst Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 1954 aftjente han sin værnepligt ved 2. regiment, tung kompagni, 3batalion. 1958 havde han ophold på Haslev Højskole og 1959 overtog han sit fødehjem.

Ruth Vinefred Jakobsen gik i skole i Grindsted og er uddannet ved husgerning. Hun har haft ophold på Blåkilde Ungdomsskole og har arbejdet forskellige steder som husassistent.

- 1) Birgit Majbrit Jensen er født i Nollund den 2. maj 1961.
- 2) Jørgen Jul Jensen er født i Nollund den 29. august 1963.

- d. Ejner Jensen er født i Nollund den 1. februar 1938 og han blev gift i Grindsted kirke den 22. juli 1961 med Erna Margrethe Thomsen, der er født i Horsbøl den 19. januar 1940, som datter af gårdejer Jens Thomsen og hustru Andrea Kristiansen, Horsbøl.
Bosat: Nollund Maskinstation pr. Grindsted.

Ejner Jensen gik i skole i Nollund og har arbejdet ved landbruget forskellige steder, indtil han i 1957 aftjen-

te sin værnepligt ved 2. Regiment 3. Batalion i Haderslev. 1960 startede han sammen med Sigvald Borg Kristensen Nollund Maskinstation, og de har desuden købt en gård på 65 tdr. land.

Erna Margrethe Thomsen gik i skole i Morsbøl og havde i 1955 ophold på Ølgod Ungdomsskole, hvorefter hun arbejdede i huset forskellige steder bl.a. hos læge Müller Larsen i Grindsted.

- 1) Claus Skovbo Jensen er født i Nollund den 12. december 1961.
- 2) Anita Skovbo Jensen er født i Nollund den 22. september 1963.

2. Christian Jensen er født i Nollund den 22. april 1905 og han blev gift i Ørnhøj kirke, Nr. Omme sogn, den 3. august 1930 med Gerda Lauridsen, der er født i Ørnhøj den 17. oktober 1907, som datter af gårdejer Hans Olevarius Lauridsen og hustru Else Marie Lauridsen, Askov pr. Ørnhøj.
Bosat: Nollund.

Christian Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 23 år gl. havde han ophold på Haslev Landbrugsskole og i 1930 købte han et stykke jord fra fødegården og byggede en ejendom, som han drev, indtil han i 1938 overtog fødegården. Der er foretaget adskillige forbedringer på gården og i 1961 blev der anskaffet et markvandingsanlæg.

Christian Jensen har haft forskellige tillidshverv, bl.a. i Grindsted Mejeri, hvor han har været i bestyrelsen i 10 år, D.L.K., Midjysk afd., ligelædes ca. 10 år samt i Transformatorforeningen, hvor han virkede som revisor gennem 23 år.

Gerda Lauridsen gik i skole i Askov ved Ørnhøj og har arbejdet forskellige steder i huset, bl.a. hos Niels Chr. Jensen i Nollund i 4 år. Hun har desuden deltaget i Sy- og tilskærerkursus i Skjern.

- a. Elsa Marie Nørbo Jensen er født i Nollund den 5. maj 1931 og hun blev gift i Nollund kirke den 29. maj 1954 med Kristian Jacob Kjærgård Knudsen, der er født i Sdr. Omme den 16. januar 1925, som søn af gårdejer Knud Nielsen

Knudsen, og hustru Kirsten Lauridsen, Sdr. Omme.
Bosat: Ny Østergård, Krogager.

Kristian Kjærgård Knudsen gik i skole i Sdr. Omme og har haft ophold på Borkop Efterskole. 1947 aftjente han sin værnepligt i Fredericia og 25 år gl. var han på Haslev Landbrugsskole. Efter et år i Sverige købte han i 1950 gården i Krogager, som han stadig driver.

Elsa Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor husgerning, bl.a. har hun været køkkenpige på Askov Højskole. 20 år gl. havde hun ophold på Haslev Højskole.

- 1) Knud Erik Nørbo Knudsen er født i Krogager den 18. april 1955.
- 2) Hanna Kjærgård Knudsen er født i Krogager den 9. august 1959.
- 3) Per Kjærgård Knudsen er født i Krogager den 4. marts 1962.
- 4) Ole Kjærgård Knudsen er født i Krogager den 4. marts 1962.

- b. Anna Loise Nørbo Jensen er født i Nollund den 6. februar 1933 og hun blev gift i Nollund den 22. november 1958 med Jens Madsen, der er født i Nr. Kollund den 23. januar 1922 som søn af gårdejer Knud Mogens Madsen og hustru Elvira Faurby Merrild.

Bosat: Lamborg pr. Grindsted.

Jens Madsen gik i skole i Hammerum og er uddannet ved landbruget. 19 år gl. tog han plads i Kalundborg og som 24-årig havde han ophold på Tommerup Højskole, hvorefter han arbejdede som fodermester på en gård i Brobyværk. Efter et ophold i Sverige på 1½ år blev han 1949-51 bestyrer i Skovlund og i 1952 købte han ejendom i Lamborg, som siden er moderniseret væsentligt.

Anna Loise Nørbo Jensen gik i skole i Nollund og har arbejdet ved husgerning bl.a. hos Lars Brun Jensen i Nollund i 1 år, i Århus og i Herning. 1957 havde hun ophold på Haslev Højskole.

- 1) Gerda Nørbo Madsen er født den 6. oktober 1959 i Lamborg.

- 2) Knud Nørbo Madsen er født i Lamborg den 20. august 1963.

- c. Holger Nørbo Jensen er født i Nollund den 20. januar 1935 og han blev gift i Grindsted den 25. april 1964 med Britta Jørgensen, der er født i Filskov den 21. august 1944, som datter af Jens Harald Jørgensen og hustru Katrine Marie Pedersen, Grindsted.

Bosat: Ildved Nørregård, Tørring.

Holger Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 20 år gammel aftjente han sin værnepligt ved Civilforsvaret i Haderslev og efter yderligere 2 år ved landbruget, havde han ophold på Hammerum Landbrugsskole. Han har arbejdet på Mors som fodermester samt været slagteriarbejder i Grindsted i 2½ år. Efter ½ år på Fyn samt en tid hjemme på fødegården virker han nu som fodermester på Ildved Nørregård.

Britta Jørgensen gik i skole i Grindsted og er uddannet indenfor husgerning. Hun har bl.a. arbejdet hos slagter Holger Moustgård i Filskov samt på Alderdomshjemmet sst.

- 1) Henrik Nørbo Jensen er født i Vejle den 18. januar 1965.
2) Carsten Nørbo Jensen er født i Ildved den 4. februar 1967.

- d. Ingrid Nørbo Jensen er født i Nollund den 27. november 1941. Hun gik i skole i Nollund, arbejdede en tid ved husgerning og kom 22 år gammel på Haslev Håndarbejdsskole, for at uddanne sig til lærerinde. Hun underviser om aftenen i håndgerning og arbejder om dagen som husassistent hjemme på gården.

- e. Hans Olivarius Nørbo Jensen er født i Nollund den 15. september 1943. Han er landmand og bor hjemme.



III.A. Niels Chr. Jensens ejendom



III.A. Anna og Niels Chr. Jensen



III.A.1. Marie og Julius Jensen



III.A.1.a. Esther og Johannes Jensen



III.A.1.b. Elna og Ove Jensen



III.A.1.c. Ruth og Ernst Jensen



III.A.2. Gerda og Jens Chr. Jensen



III.A.2.b. Anna og Jens Madsen



III.A.2.b. Jens Madsens ejendom



III.A.2.d.og e. Ingrid og Hans Jensen
Hans Jensen



IV. Lise og Niels Nielsen m/børn

IV. Niels Nielsen

er født i Skovsende den 24. august 1849 og han døde i Nr.Urup i marts 1926. Han blev gift i Sdr.Omme den 26. oktober 1875 med Lise Kirstine Johanne Bang Kristensen, født i Møbjerg den 24. sept. 1857, død i Nr. Urup i juni 1911.

Niels Nielsen har arbejdet ved landbruget fra sit 6. år. Ved giftermålet overtog han Bakkesgård og 1900 overtog han ejendommen i Nr. Urup.

A. Ane Birthe Kirstine Nielsen er født i Baggsgård den 3. november 1876 og hun døde i Ikast den 15. september 1960. Hun blev gift den 17. november 1899 med Karsten Karstensen Haubjerg, der er født i Blåhøj den 19. oktober 1875 og som døde i Ikast den 23. juli 1952.

Bosat: Blåhøj som gårdejer.

1. Emilie Marie Haubjerg er født i Møbjerg den 2. oktober 1900 og hun blev gift i Blåhøj kirke den 27. maj 1928 med Valdemar Christensen, - der er født i Foldby den 27. november 1903, som søn af smed Mathinus Christensen og hustru Andrea Martine Hansen, Foldby.

Bosat: Krogsbækalle 9, Sundet Horsens.

Valdemar Christensen gik i skole i Horsens og er uddannet elektriker. Han bestod installatøreksamen i Århus og nedsatte sig derefter i 1928 i Søvind ved Horsens som installatør. 1954 blev han prøvemester ved de gensidige Brandforsikringer.

Emilie Marie Haubjerg gik i skole i Blåhøj og Nordby og har arbejdet ved husgerning. 17 år gl. kom hun i skrædderlære og har derefter arbejdet forskellige steder bl.a. på en konfektionsfabrik.

2. Peter Karstensen Haubjerg døde den 7. august 1951. Han var gift med Ninna Myrholm og var uddannet købmand.

Bosat: Lille Peters Strædet 12, Viborg.

3. Mette Elise Haubjerg er født i Møbjerg den 15. juli 1905 og hun blev gift i Ejstrupholm den 1. december 1940 med Kristen Mikael Nielsen Vestergård, der er født i Bording den 8.marts 1898, som søn af husmand Niels Nielsen Vestergård og hustru Mette Marie Christensen, Bording.

Bosat: Sportsvej 16, Ikast.

Kristen Vestergård gik i skole i Bording og er uddannet ved landbruget. 1917 aftjente han sin værnepligt ved Infanteriet i Århus og siden har han arbejdet med forskellige ting.

Mette Elise Haubjerg gik i skole i Blåhøj og er uddannet ved husgerning. 32 år gl. blev hun ansat som telefondame på Funder central, hvor hun var indtil giftermålet.

a. Carsten Preben Haubjerg er født i Århus den 2. juni 1933 og han er gift med Marie Kristensen. Han virker som værkerfører og bor i Rå pr. Maribo.

4. Niels Robert Haubjerg er født i Blåhøj den 16. august 1909 og han døde i København den 4. juni 1940. Han blev gift i Blåhøj kirke den 24. november 1933 med Marie Pedersen, der er født i Blåhøj den 23. oktober 1915, som datter af gård-ejer Møller Laj Pedersen og hustru Maren Laustsen, Blåhøj.

Niels Haubjerg gik i skole i Nordby ved Blåhøj og er uddannet ved landbruget. 1933 købte han ejendom i Flo ved Brande som han drev til han døde.

Marie Pedersen gik i skole i Blåhøj og er uddannet ved husgerning.

a. Grethe Haubjerg er født i Brande den 13. maj 1934 og hun blev gift i Brande kirke den 4. april 1954 med Jens Valentin Olsen, der er født i Uhre den 13. februar 1924, som søn af Christian Olsen og hustru Anne Mette Ostensen.
Bosat: Nygade 26, Videbæk.

Jens Olsen har virket som teglværksarbejder i mange år, bl.a. på Brande Teglværk og nu Trostrup Teglværk ved Videbæk.

Grethe Olsen har efter endt skoleuddannelse tjent på Uhre Central m.fl.

- 1) Marianne Valentin Olsen er født i Trostrup den 5. juni 1955.
- 2) Annette Valentin Olsen er født i Trostrup den 16. februar 1959.

3) Carsten Valentin Olsen er født i Trostrup den 29. marts 1964.

b. Erling Haubjerg er født i Flo, Brande sogn, den 13. august 1937.

Efter endt skoletid arbejdede han ved landbruget, afbrudt af militærtjenesten 1957-58 ved Det danske Flyvevåben i København og Karup. 1960 havde han ophold på Lægård Landbrugsskole, som han afbrød for at begynde på Herning Seminarium. Han dimitterede 1967 og er ansat som lærer ved Herning Friskole.

c. Niels Robert Haubjerg er født den 4. juni 1940 og han blev gift i Brande kirke den 17. juli 1965 med Birthe Aaby Larsen, der er født i Skærlund den 21. marts 1943, som datter af vinduespudser Emil Aaby Larsen og hustru Sigrid Eriksen, Holte.

Bosat: Viborgvej 58, Herning.

Niels Haubjerg aftjente sin værnepligt ved Artilleriet i Holbæk 1959-60 og han har haft ophold på Roskilde Højskole 1966 og på Herning Højskole 1967. Han læser på Fritidsseminarium i Ikast for tiden.

Birthe Aaby Larsen har haft ophold på Husholdningsskolen i Holbæk 1960 og er uddannet barneplejeske 1963.

1) Helle Aaby Haubjerg er født i Århus den 1. april 1967.

5. Hans Adolf Haubjerg er født i Blåhøj den 13. september 1913 og han blev gift i Hundslund den 15. september 1946 med Ellen Vase Petersen, der er født i Hundslund den 6. februar 1924, som datter af skræddermester Poul Vase Petersen og hustru Kirsten Marie Nielsen, Hundslund.

Bosat: Sønderbrogade 66, Horsens

Hans Haubjerg gik i skole i Nordby og Blåhøj og er uddannet kommis i Sønderborg. Han har arbejdet forskellige steder og blev 1943 buffist på Lunden i Silkeborg og natportier på Jørgensens Hotel i Horsens. 1945 startede han som bogholder i et firma i Horsens og siden 1952 har han arbejdet hos M. Linneberg, Horsens.

Ellen Vase Petersen gik i skole i Hundslund og er uddannet indenfor husgerning, indtil hun 16 år gl. begyndte som ekspeditrice hos bager Madsen i Bjerre. Hun har siden arbejdet forskellige steder bl.a. på Rachmans Papirfabrik i Horsens.

- a. Peter Vase Haubjerg er født i Horsens den 2. maj 1951.
- b. Poul Vase Haubjerg er født i Horsens den 11. januar 1955.

- B. Ane Marie Nielsen er født i Baggesgård den 10. april 1879 og hun døde i Give den 8. februar 1961. Hun blev gift den 2. juni 1906 med Soren Petersen, der er født i Ringive den 3. januar 1875 og som døde i Give den 24. januar 1958.

Bosat: Blåhøj.

Soren Petersen gik i skole i Ringive og er uddannet ved landbruget. Han har haft ophold på Give Højskole og har ejet forskellige ejendomme, men har dog mest arbejdet på møller.

Soren Petersen har af tillidshverv været medlem af sognerådet, formand for Blåhøj Andelskasse m.m.

Ane Marie Nielsen gik i skole i Baggesgård ved Skovsende ved Sdr. Omme og er uddannet indenfor husgerning.

1. Maren Elise Petersen er født i Skarrild Mølle den 9. april 1907 og hun blev gift i Skærlund kirke den 7. august 1929, med Hans Damkjær Kjeldsen, der er født i Skærlund den 29. september 1906, som søn af gårdejer Keld Th. Kjelsen og hustru Ane Kirstine Marie Pedersen, Skærlund.

Bosat: Blåhøj.

Hans Damkjær Kjeldsen gik i skole i Skærlund og er uddannet ved landbruget. Værnepligten aftjentes ved Infanteriet i Sønderborg og 1929 købte han Enghavegård i Hallundbæk ved Blåhøj. Hans Kjeldsen har desuden bl.a. været sognerådsmedlem i 11 år.

Maren Elise Petersen gik i skole i Nordby og er uddannet ved husgerning.

- a. Vera Kjeldsen er født i Blåhøj den 19. december 1933 og hun blev gift i Blåhøj den 20. december 1958 med Arne Madsen, der er født i Pårup den 15. februar 1932.

Vera Kjeldsen gik i skole i Blåhøj og er uddannet sygeplejerske.

1) Dorte Madsen er født i Ålborg den 30. oktober 1960.

b. Henning Kjeldsen er født i Hallundbæk den 2. februar 1936 og han blev gift i Ovsted kirke, Snetrup sogn, den 7. august 1964 med Tove Sørensen, der er født i Skærbæk, den 10. maj 1945, som datter af entreprenør Søren Chr. Sørensen og hustru Elna Kirstine Nielsen, Hornsyld.

Bosat: Finlandsvej 2e, Vejle.

Henning Kjeldsen gik i skole i Blåhøj og arbejdede ved landbruget, indtil han 20 år gl. aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia. Han har siden arbejdet på slagterier i Grindsted og Vejle.

Tove Sørensen gik i skole i Hornsyld og på Bjerre Ungdomsskole. Hun har taget kursus i syning og tilskæring i Århus og arbejder på en strikvarefabrik som syerske.

1) Anette Kjeldsen er født i Vejle den 22. august 1966.

2. Evald Pedersen er født i Blåhøj den 21. maj 1912 og han blev gift i Blåhøj kirke den 8. maj 1933 med Elise Kristiane Mortensen, der er født i Rind, Lind sogn, den 15. juli 1912, som datter af gårdejer Mads Mortensen og hustru Anna Kristine Jensen, Brande.

Bosat: Strandvej 24, Seden pr. Odense.

Evald Pedersen gik i skole i Nordby og Skærlund og er uddannet ved landbruget. 19 år gammel havde han ophold på Ryslinge Højskole og 1933 overtog han faderens gård "Højgård" i Blåhøj, som han solgte 2 år efter. Efter at have haft forskellige ejendomme flyttede han 1944 til Odense og 1946-55 virkede han som chauffør, derefter arbejdede han ved Thrige i Odense og siden 1965 har han været chauffør for Odense Sækkekompani.

Elise Mortensen gik i skole i Havnstrup og i Troldhede og arbejdede ved husgerning, indtil hun 18 år gl. tog et kursus i syning og tilskæring i Grindsted. 19 år gl. åbnede hun en sytue i Stakroge, som hun drev indtil $\frac{1}{2}$ år før giftermålet.

a. Vibeke Pedersen er født i Skærlund/Blåhøj den 15. april 1935 og hun blev gift i Odense den 28. november 1953 med Bent Nielsen, der er født i Langeskov den 7. juli 1931, som

son af Anna Egiedia Henriksen.

Bosat: Ivarsvej 2, Odense.

Bent Nielsen er uddannet automekaniker forskellige steder i Odense 1950. Han aftjente sin værnepligt som korporal i Esbjerg, Skrydstrup og Odense og har siden arbejdet forskellige steder som mekaniker.

Vibeke Pedersen er uddannet ved husgerning og har arbejdet en tid i en pålægsforretning. 1961 blev hun marketen-der ved Micro Matic og er desuden medlem af bestyrelsen for Dansk Markेतenderforening.

1) Keld Nielsen er født i Ringe den 27. januar 1957.

b. Bent Pedersen er født i Hvidbjerg den 17. februar 1937 og han blev gift i Sørslev den 13. juli 1963 med Tove Nielsen, der er født i Sørslev den 19. oktober 1937, som datter af gårdejer Chr. Johannes Nielsen og hustru Eva Gerda Margrethe Pedersen, Toderup pr. Sørslev.

Bosat: Byvænget 19, Grundfør, Hinnerup.

Bent Pedersen blev efter endt skoletid uddannet tømrer og har siden 1967 drevet egen virksomhed. Han har desuden opholdt sig i Canada i ca. 1 år som tømrer.

Tove Nielsen er efter endt skoleuddannelse husassistent.

1) Mogens Allan Pedersen er født i Seden den 10. oktober 1964.

2) Tommy Pedersen er født i Korup den 17. oktober 1966.

3. Harald Petersen er født den 9. august ? Som ung rejste han til Sverige og ingen har haft kontakt med ham siden.

C. Hanne Mobjerg Nielsen er født i Baggessgård den 12. oktober 1881 og hun blev gift i Hoven kirke den 23. maj 1902 med Peder Pedersen (Klokrose), der er født i Østerbjerge den 29. september 1875, som søn af arbejdsmand Jens Chr. Pedersen og hustru Ane Marie Stephensen, Hoven.

Hanne Mobjerg Nielsen døde i Brande den 9. juli 1943 og blev begravet i Sdr. Omme.

Bosat: Skolegade 23, Grindsted.

Peder Pedersen(Klokbose) blev som barn tinget ud blandt fremmede mennesker, først til en mand i Knaplund med tilnavnet "store Niels", hvor han var i 6 år og dernæst til Jens Klokbose sst. og der havde han sit egentlige hjem. 1898 aftjente han sin værnepligt ved 3. dragonregiment 2. eskadron i Århus og han var der regimentets reservespillemand. Peder Pedersen købte 12 tdr. land i Kirkeby og byggede en ejendom. Senere udvidede han til ialt 33 tdr. land og 1945 afstod han den til sønnen Vagn og flyttede til Grindsted. På hans 90 års fødselsdag blev der i avisen skrevet om ham: - bl.a.

" Nu fylder den gamle stridsmand og hædersmand saa 90, men det er der ingen, der kan se eller høre paa ham, han færdes og cykler omkring som nogen ung mand, og ikke mange har længere arbejdsdag end ham. Klokbose passer haver, han maler og kalder for folk, ja, han er for mange en uundværlig altnuligmand. Der er næsten ikke den ting, han ikke kan klare. Herom kan den, der skriver disse linier, ogsaa tale med. P. Klokbose er en venlig og afholdt mand, og han har kun godt at sige om andre mennesker. Man er glad for at have truffet ham paa sin livsvej."

Hanne Mobjerg Nielsen gik i skole i Skovsende ved Sdr. Omme og er uddannet ved husgerning.

1. Åge Marinus Pedersen er født i Sdr. Omme den 10. juni 1909 og han blev gift i Sdr. Omme kirke den 26. maj 1935 med Jenny Anine Madsen, født i Østerby den 3. marts 1910, som datter af gårdejer Mikkel Madsen og hustru Kirstine Graversen, Lille Kærgård, Sdr. Omme.

Bosat: Engebæk pr. Sdr. Omme.

Åge Marinus Pedersen gik i skole i Bovl og er uddannet ved landbruget. 1930 aftjente han sin værnepligt som trainkonstabel på Bådsmannestredets kaserne i København. Efter forskellige landbrugskursus købte han gård i 1935 i Engebæk, og denne har han forbedret med nyt stuehus og ny stald.

Jenny Anine Madsen gik i skole i Vorgod og i Sdr. Omme og hun er uddannet ved landbruget. Hun har iøvrigt siddet i Skolekommissionen i Sdr. Omme.



IV.A. Ane og Karsten Haubjerg



IV.A.1. Emilie og Vald. Krogsbæk



IV.A.3. Kristen Vestergaard



IV.A.3. Mette Elise Haubjerg



IV.A.5. Ellen og Hans A. Haubjerg



IV.B. Ane Marie og Søren Pedersen



IV.B.2. Lis og Evald Pedersen



IV.C. Hanne og Peder P. Klokmose



IV.C. "Granhegn"

- a. Gunnar Engberg Pedersen er født i Engebæk den 15. marts 1937 og han blev gift i Grene kirke den 26. maj 1962 med Else Møller, der er født i Billund den 19. februar 1940, som datter af savskærer Elias Sorensen Møller og hustru Anna Kristine Margrethe Flojstrup, Billund.
Bosat: Kærhavegård, Kærbæk pr. Ansager.

Gunnar Engberg Pedersen gik i skole i Bovl og er uddannet ved landbruget. Han havde ophold på Rinkenæs Ungdomsskole og aftjente 1957 sin værnepligt ved Forsyningstropperne i Padborg, Århus og Oksbøl. Efter et ophold på Hammerum Landbrugsskole købte han i 1962 Kærhavegård.

Else Møller gik i skole i Billund og kom 19 år gl. til A/S Lego og har iøvrigt arbejdet forskellige steder.

- b. Hans Peder Klokmose Pedersen er født i Engebæk den 11. november 1943 og gik i skole i Bovl samt på Rinkenæs Ungdomsskole. Efter en tid ved landbruget blev han handelslærling i Tofterup. Han arbejder nu som kommis i Tranebjerg på Samsø.

- c. Lilly Edith Pedersen er født i Engebæk den 8. juni 1946 og hun blev gift i Sdr. Omme kirke den 25. november 1967 med Peter Rabjerg Nielsen, der er født den 1. september 1942, som søn af Laurits Nielsen og hustru Pouline Kirstine Christensen, Skjoldbjerg pr. Vorbasse.
Bosat: Kirkebakken 18, Bredballe pr. Vejle.

Lilly Pedersen gik i skole i Bovl samt på Rinkenæs Ungdomsskole og Tommerup Højskole. 1967 blev hun normeret indenfor børneforsorgen og har arbejdet på "Sundshøj" Børnehjem i Årup.

2. Vagn Pedersen er født i Sdr. Omme den 26. januar 1918 og han blev gift i Sdr. Omme kirke den 9. december 1945 med Grethe Nielsen, der er født i Nollund den 7. oktober 1927, som datter af skovarbejder Jens Nielsen og hustru Anna Marie Ølgod.
Bosat: Ørum pr. Daugård.

Vagn Pedersen gik i skole i Sdr. Omme og er uddannet ved landbruget indtil han 1945 overtog fodegården. Denne drev han i 9 år, hvorefter han solgte den og flyttede til Ørum pr.

Daugård. 1961 blev der åbnet en grusgrav, hvorfra der er store leverancer af sand og sten til Vejle og Horsens, og 1967 blev der bygget ny kostald på ca. 170 m². Vagn Pedersen har siddet i bestyrelsen for Vejle og Omegns Jerseyforening og Ørum Daugård Kontrolforening.

Grethe Nielsen gik i skole i Sdr. Omme og er uddannet ved husgerning. Hun har bl.a. arbejdet hos Peder Pedersen Klokmose og Chr. Søndergård i Bøvl.

- a. Hanne Marie Pedersen er født i Sdr. Omme den 5. november 1949.
- b. Birgit Mobjerg Pedersen er født i Sdr. Omme den 23. september 1953.

D. Niels Kristian Nielsen er født i Sdr. Omme den 27. maj 1884 og han døde samme sted den 10. januar 1888.

E. Hans Mobjerg Nielsen døde af TB 22 år gammel. Han var født den 29. november 1887. Han døde i Urup den 4. december 1909.

F. Mette Mobjerg Nielsen er født den 24. december 1890 og hun døde 14 år gammel af TB, den 24. maj 1905.

G. Niels Christian Nielsen er identisk med VII C.

Han er født i Baggessgård den 19. februar 1894 og han blev gift i Nollund kirke den 30. juni 1916 med Kirstine Hansen, der er født i Nollund den 22. august 1891 og som døde i Grindsted den 6. februar 1964 og blev begravet den 12. februar i Grindsted. Hun var datter af gårdejer Peter Hansen og hustru Margrethe Nielsen, Nollund.

Bosat: Rolighedsvej 8, Grindsted.

Niels Chr. Nielsen gik i skole i Nollund og overtog faderens gård 1912, som han drev til 1946. Han flyttede da til Grindsted og virkede som regnskabsfører for Midtjydske Bogtrykkeri.

Kirstine Hansen gik i skole i Nollund og er uddannet ved husgerning.

1. Eva Alice Nielsen er født i Urup den 5. januar 1920 og hun blev gift i Brylle kirke den 14. november 1943 med Rasmus Karl Rasmussen, der er født i Render mark den 3. december

1909, som søn af husmand Jens Rasmussen og hustru Anna Elisabeth Andersen, Brylle.

Bosat: Norregade 29b, Grindsted.

Eva Alice Nielsen blev gift anden gang med Viggo Peder Nielsen, der er født den 21. december 1906 i Klarup, som søn af Niels Chr. Nielsen og Line Jønsson i Klarup. Dette ægteskab blev indgået den 17. juli 1957.

Eva Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved husgerning.

a. Kaj Bent Rasmussen er født den 7. september 1944 i Kværndrup. Han er uddannet finmekaniker og bor Vejrup pr. Blommenslyst, Fyn.

b. Arne Leif Rasmussen er født den 3. september 1948 i Odense. Han er handelslærling og bor hjemme.

c. Carsten Nielsen er født den 3. april 1958 og bor hjemme.

2. Svend Åge Nielsen er født i Nr. Urup den 17. juni 1921 og han blev gift i Nollund kirke den 19. juni 1946 med Anna Elisabeth Lauridsen, der er født i Ørnhoj den 11. juni 1924, som datter af gårdejer Hans Olivarius Lauridsen og hustru Maren Jensen.

Bosat: Nr. Urup, Grindsted.

Svend Åge Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 1946 overtog han fodegården, som han stadig driver.

Elisabeth Lauridsen gik i skole i Askov og er uddannet indenfor husgerning.

a. Karen Marie Nielsen er født i Grindsted den 17. december 1946 og hun blev gift den 17. september 1966 i Nollund med Jørgen Jensen, der er født i Ølgod den 1. september 1941, som søn af vognmand Martin Jensen og hustru Nielsine Elise Simonsen, Ølgod.

Bosat: Grindsted.

Jørgen Jensen gik i skole i Ølgod og er uddannet slagter.

Karen Marie Nielsen gik i skole i Nollund og Grindsted og hun er uddannet indenfor husgerning.

- 1) Majbrit Isabella Jensen er født i Grindsted den 21. januar 1967.
- b. Kristian Olivarius Nielsen er født i Nr. Urup den 1. oktober 1948. Han er maskinlærling og bor hjemme.
- c. Johannes Olivarius Nielsen er født i Nr. Urup den 23. januar 1950. Han er landbrugsmedhjælper og bor hjemme.
- d. Esther Kirstine Nielsen er født i Nr. Urup den 5. december 1951. Hun er husassistent og bosat i Vorbasse.
- e. Inger Mathilde Nielsen er født i Nr. Urup den 26. juni 1953.
- f. Margit Solveig Nielsen er født i Nr. Urup den 14. juli 1954.
- g. Henning Olivarius Nielsen er født i Nr. Urup den 3. december 1958.
- h. Erik Olivarius Nielsen er født i Grindsted den 7. august 1961.
- i. Børge Olivarius Nielsen er født i Nr. Urup den 31. december 1966.
3. Anna Margrethe Nielsen er født i Nr. Urup den 12. marts 1923 og hun blev gift i Nollund den 9. december 1944 med Viggo Hedegård Pedersen, der er født i Hinnum den 13. maj 1918, som søn af gårdejer Søren Larsen Pedersen og hustru Karen Kirstine, Hinnum pr. Grindsted.
Bosat: Granvej 1, Grindsted.
- Viggo Pedersen gik i skole i Hinnum og er uddannet ved landbruget. Efter at have arbejdet forskellige steder blev han 1946 ansat på slagteriet i Grindsted, hvor han stadig er.
- Anna Margrethe Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor husgerning.
- a. Lindy Hedegård Pedersen er født den 3. juni 1946 i Grindsted og han døde 3 mdr. gammel.
- b. Erik Hedegård Pedersen er født i Grindsted den 16. januar 1948. Han er isenkræmmer og bor hjemme.
- c. Søren Hedegård Pedersen er født i Grindsted den 24. april 1951.



IV.C.1. Jenny og Aage M. Pedersen



IV.C.1.a. Else og Gunnar Pedersen



IV.C.1.b. Hans P. Klokmose



IV.C.1.c. Lilly E. Pedersen



IV.C.2. Grethe og Vagn Pedersen



IV.H. Ingeborg og Herm. Madsen



IV.G. Kirstine og Niels Chr. Nielsen



IV.G.1. Eva Nielsen



IV.G.2. Anna og Sv. Aa. Nielsen

4. Ruth Elisabeth Nielsen er født i Urup den 3. februar 1925 og hun blev gift i Nollund kirke den 18. april 1946 med Poul Andersen, der er født i Sandager den 15. februar 1922, som søn af landmand Jens Chr. Andersen og hustru Jenny Sofie Kattrine Nielsen, Sandager mark pr. Gislev.

Bosat: Mellemevej 24, Svendborg.

Poul Andersen gik i skole i Sandager og arbejdede ved landbruget indtil han 1943 blev indkaldt som trainkonstabel ved 9. regiment i Svendborg. Efter et ophold på Haslev Landbrugsskole blev han igen indkaldt og 1946 overtog han fodegården i Sandager, som han drev i 5 år, samtidig med at han arbejdede på Trunderup Mejeri. 1951 solgte han gården og købte mælkeforretning i Svendborg.

Ruth Elisabeth Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor husgerning. Hun har bl.a. arbejdet som stuepige på alderdomshjemmet i Valby, København, og på en gård i Ryslinge.

- a. Birgit Margrethe Andersen er født i Gislev den 21. marts 1947. Hun er sygeplejeclev.
- b. Henning Jørn Andersen er født i Gislev den 17. november 1948. Han er mekanikerlærling.
- c. Hans Ulrik Andersen er født i Svendborg den 16. december 1955.
- d. Poul Erik Andersen er født i Svendborg den 2. marts 1958.
- e. Jens Christian Andersen er født i Svendborg den 20. februar 1960.
- f. Kurt Thorvald Andersen er født i Svendborg den 18. oktober 1961.

5. Peder Norlund Nielsen er født i Nr. Urup den 27. februar 1926 og han blev gift i Nollund kirke den 16. juni 1956 med Edith Mikkelsen, der er født i Hofmansfeldt den 12. januar 1936, som datter af gårdejer Hans Marius Mikkelsen og hustru Erna Madsen, Grindsted.

Bosat: Krogen 8, Grindsted.

nalarbejder i Grindsted.

Edith Mikkelsen gik i skole i Vandel og Nollund og er uddannet indenfor husgerning.

- a. Hans Christian Norlund Nielsen er født i Lamborg den 2. maj 1957.
 - b. Hanne Norlund Nielsen er født i Loft den 28. januar 1960.
6. Hedvig Elionora Nielsen er født i Nr. Urup den 22. juni 1931 og hun blev gift i Grindsted kirke den 6. januar 1951 med Hans Hjortlund Gregersen, der er født i Oved den 17. oktober 1929, som søn af Andreas Gregersen, gårdejer, og hustru Anna Marie Kirstine Nielsen, Oved pr. Øse.
Bosat: Tingparken 79, Grindsted.

Hans Gregersen gik i skole i Oved og Øse og han arbejdede ved landbruget, indtil han 17 år gl. begyndte på slagteriet i Grindsted. 1950 aftjente han værnepligten i Haderslev og Næstved, hvorefter han igen kom til slagteriet, hvor han har været i ca. 20 år.

Hedvig Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved husgerning. 1960 tog hun kursus i sygemedhjælp og har siden virket på Grindsted Sygehus.

- a. Heine Hjortlund Gregersen er født i Grindsted den 31. marts 1951.
- b. Hakon Hjortlund Gregersen er født i Grindsted den 31. marts 1953.
- c. Ingvard Hjortlund Gregersen er født i Grindsted den 10. juli 1954.

- H. Ingeborg Mary Nielsen er født i Baggessgård den 11. november 1896 og hun døde i Grindsted i december 1958. Hun var gift med Herman Madsen, der døde 1954.

Ingeborg Mary Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor husgerning.

- J. Anton Mobjerg Nielsen er født i Baggessgård den 14. januar 1900 og han blev gift første gang i Kalundborg den 22. juni 1925 med Karen Marie Jensen, der er født i Føllenslev den 19. august

1898 og som døde i Grindsted 1933. Hun var datter af gartner Niels Peter Jensen, Follenslev. Han anden hustru Ane Kirstine Hansen, er født i Urup den 30. marts 1913, som datter af Niels Kristian Hansen og hustru Nilsine Jensen.

I ægteskab I er der 5 børn, II 10 børn.

Anton Møbjerg Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 1925 bosatte han sig på Grindsted mark og drev lidt landbrug, samtidig med, at han var arbejdsmand og 1933 vejmand for Grindsted kommune. Han har desuden boet i Nollund, Ll.Brande, Thøstrup og siden 1959 i Ådum.

Ane Kirstine Hansen gik i skole i Lamborg og er uddannet ved husgerning.

1. Anna Lise Møbjerg Nielsen er født på Grindsted mark. Hun er gift med Ray Henrich og bosat: 34. Hollis Court Concord, Ca. 94520, USA.
2. Gerda Irene Møbjerg Nielsen er født i Grindsted mark den 25. april 1927 og hun blev gift i Ålborg den 8. september 1951 med Jens Christian Jensen, der er født i Vokslev den 14. september 1928, som søn af gårdejer Valdemar Jensen og hustru Mary Knudsen.

Bosat: Holmelundsvej 49, Hvidovre.

Jens Chr. Jensen gik i skole i Vokslev og er uddannet indenfor landbruget, indtil han kom i slagterlære hos slagtermester Jens Peter Jensen i Brovst. Han aftjente sin værnepligt som sygepasser i Jægersborg og Viborg og efter en tid som slagtersvend i Ålborg, købte han en forretning i Ranum, som han drev i 7 år, hvorefter han rejste til København. 1965 blev han bestyrer for Thyrring Johansen i København, og 1967 startede han egen forretning i Islev.

Gerda Møbjerg Nielsen gik i skole i Grindsted og er uddannet indenfor husgerning, indtil hun kom 2 år på Bibelskolen i Brovst. Hun blev herefter uddannet sygeplejerske på Brovst Sygehus, hvorefter hun flyttede til Ålborg, hvor hun arbejdede på Ålborg Kommunehospital indtil giftermålet.

- a. Jens Christian Jensen er født i Ondsild den 16. juni 1952.
- b. Jette Marie Jensen er født i Ranum den 10. oktober 1954.
- c. Anna Mary Jensen er født i Ranum den 2. maj 1957.



IV.G.3. Anna og Viggo H. Pedersen



IV.G.4. Ruth og Poul Andersen



IV.G.5. Edith og P.
Nørlund Nielsen



IV.G.6. Hedvig og Hans
Jørgensen



IV.J. Ane og Anton Møbjerg Nielsen m/familie

- d. Hanne Birgitte Jensen er født i Ranum den 24. juli 1959.
3. Niels Johannes Møbjerg Nielsen er født i Grindsted mark den 13. januar 1929. Efter endt skoleuddannelse arbejdede han i 3 år ved landbruget, hvorefter han kom på Somandshøjskolen i Svendborg. Værnepligten aftjente han ved Infanteriet i Odense. Han har sejlet i 14 år for forskellige rederier og er nu ansat ved Københavns Havnevesen.
4. Borge Møbjerg Nielsen er født på Grindsted mark den 15. juni 1931 og han blev gift i Gentofte den 30. maj 1953 med Henny Emilie Kramer Christiansen, der er født i Århus den 10. december 1930, som datter af radiotelegrafist Alfred Christiansen og hustru Anna Ellonora Kramer, Århus.
Bosat: Tårnbyhøjalle 31, Kastrup.
- Borge Møbjerg Nielsen gik i skole i Grindsted og Nollund og de sidste 2 år i Filskov. Han arbejdede ved landbruget indtil han 1947 begyndte på Somandshøjskolen i Svendborg, hvor han var i 5 mdr. og derefter kom ud at sejle udenrigsfart. Siden har han arbejdet som matros, ved Falcks Redningskorps og som fængselsbetjent, hvorfor han har gennemgået fængselsvæsenets Betjentskole.
- Henny Kramer Christiansen gik i skole i Århus og har desuden haft ophold på Hadsten Højskole. Hun er uddannet sygemedhjælper på Sundby Hospital og har siden virket her.
- a. Rita Anna Møbjerg Nielsen er født i København den 11. januar 1955.
- b. Brian Borge Møbjerg Nielsen er født i Helsingør den 14. juni 1958.
- c. Connie Majken Møbjerg Nielsen er født i Gentofte den 5. maj 1964.
5. Marie Lundsgaard Nielsen er født i Esbjerg den 5. januar 1933. Hun har arbejdet ved husgerning samt på forskellige fabrikker, sidst A/S Lego i Billund.
6. Esther Møbjerg Nielsen er født i Grindsted den 15. juni 1940 og hun blev gift i Ådum kirke den 19. maj 1962 med Finn Jakobsen, der er født i Skjern den 12. juni 1939, som søn af

lagerarbejder Soren Peter Jakobsen og hustru Klara Adoline Olesen, Skjern.

Bosat: Soften pr. Hinnerup.

Finn Jakobsen gik i skole i Skjern, arbejdede ved landbruget og kom 17 år gammel i lære hos cykelsmed Johannes Mikkelsen i Skjern. Værnepligten aftjente han ved Prinsens Livregiment i Viborg og herefter har han arbejdet med forskelligt, sidst på Jydsk Bremse og Koblingservice.

Esther Mobjerg Nielsen gik i skole i Nollund og i Ådum og arbejdede ved husgerning, indtil hun 1961 flyttede til Århus og blev gangpige på Fødselsstiftelsen. Hun har siden arbejdet forskellige steder bl.a. på Vanggårds fabrik i Århus.

- a. Bettina Mobjerg Jakobsen er født i Århus den 22. januar 1964.
- b. Charlotte Mobjerg Jakobsen er født i Soften den 23. januar 1967.

7. Kurt Mobjerg Nielsen er født i Grindsted den 16. juni 1941 og han blev gift i Eva kirke den 11. april 1966 med Ellen Marie Nielsen, der er født i Videbæk den 13. august 1946, som datter af ejendomsmægler Bertram Toft Nielsen og hustru Erna Randeris, Tarm.

Bosat: Skjernvej 2, Tarm.

Kurt Mobjerg Nielsen gik i skole i Filskov og Ådum og aftjente værnepligten ved marinen. Han har haft ophold på Tommerup Højskole og har derefter arbejdet forskellige steder bl.a. ved landbruget i Sverige. 1965 arbejdede han på Lonborggård i Lonborg og siden januar 1967 har han arbejdet for kommunen i Tarm.

Ellen Marie Nielsen gik i skole i Tarm og er uddannet hos købmand Thomsen, Tarm. Hun driver købmandsforretning i Tarm.

- a. Kirsten Mobjerg Nielsen er født i Tarm den 24. september 1966.

8. Vagn Mobjerg Nielsen er gift med Minna Jorgensen og er teglværksarbejder. Bosat: Det Gule Hus, Dagelokke pr. Hunlebæk.

9. Arne Mobjerg Nielsen er uddannet tømrer og bor hjemme.
10. Sonja Mobjerg Nielsen er født i Ll. Brande den 13. juni 1945 og hun blev gift i Ådum kirke den 12. marts 1966 med Laust Søgård Jakobsen, der er født i Tøndering den 7. januar 1945, som søn af gårdejer J. Marinus Jakobsen og hustru Anna Kirstine Søgård, Tøndering.
Bosat: Stationsgade 16, Risskov.
- Laust Jakobsen gik i skole i Tøndering og er uddannet elektriker hos Meiner Mikkelsen i Durup. De driver en konfektureforretning i Risskov, som Sonja Nielsen passer, imens Laust Jakobsen arbejder hos Leif Due, Risskov.
- Sonja Mobjerg Nielsen gik i skole i Ådum og er uddannet ved husgerning. 19 år gl. havde hun ophold på Hadsten Højskole.
- a. Lene Mobjerg Jakobsen er født i Tøndering den 4. september 1966.
11. Gert Mobjerg Nielsen er født den 18. januar 1947 i Sdr. Omme.
12. Åse Mobjerg Nielsen er født den 14. maj 1948 i Sdr. Omme.
13. Jorn Mobjerg Nielsen er født den 14. maj 1948 i Sdr. Omme.
14. Niels Kristian Mobjerg Nielsen er født den 2. februar 1950 i Ådum.
15. Heine Mobjerg Nielsen er født den 30. januar 1954 i Ådum.



IV.J.2. Gerda og Jens Chr. Jensen



IV.J.4. Henny Christiansen



IV.J.4. Børge Møbj. Nielsen
Nielsen



IV.J.4. Henny og Børge M. Nielsens børn



IV.J.6. Esther og Finn Jacobsen



IV.J.7. Ellen og Kurt Møbj. Nielsen



IV.J.10. Sonja og Iøust S. Jacobsen



V. Kirsten og Kr. Nielsen (Bjerslev)



V.A.1.d. Erna og Ejner Jensen



V. Kirsten og Chr. Nielsens hus i Grindsted



V.B. Karen og Lars Eskildsen



IV.B.2.b. Tove og Bent Pedersen

V. Kristian Nielsen

er født i Skovsende den 17. maj 1851 og han døde i Grindsted den 10. januar 1943. Han blev gift i Grindsted kirke den 17. april 1876 med Kirsten Marie Nørgård, der er født i Rue den 17. februar 1854 og som døde i Grindsted den 10. marts 1937.

A. Anna Loise Nielsen og Niels Christian Jensen med efterkommere se under III A.

B. Karen Katrine Kirstine Nielsen er født i Urup den 3. februar 1880 og hun døde i Grindsted den 12. juli 1956. Hun blev gift i Grindsted den 27. juni 1905 med Lars Eskildsen, der er født i Utoft den 23. juli 1876, og som døde i Grindsted i september 1965.

1. Niels Christian Eskildsen er født i Grindsted den 2. april 1907 og han blev gift i Give kirke den 7. marts 1937 med Agnes Nielsen, der er født i Dalbo, Give, den 29. juni 1913, som datter af gårdejer Johannes Nielsen og hustru, "Dalbo", pr. Give.

Bosat: Jyllandsgade 5, Grindsted.

Niels Chr. Eskildsen gik i skole i Grindsted og er uddannet snedker 1926. 1939 startede han sammen med broderen Johannes eget værksted.

Agnes Nielsen gik i skole i Give og har virket som plejerske på De Källerske Anstalter i Bregning i 4 år.

a. Lars Ole Eskildsen er født i Gauerslund pr. Borkop og han er gift med Käthe André. Han er uddannet bogholder og bor Lindevej 5, Grindsted.

b. Johannes Eskildsen er født i Sellerup den 24. juni 1938. 1954 tog han realeksamen og 1957 handelsmedhjælpereksamen. Militærtjenesten aftjente han 1958-60 og afsluttede som løjtnant. Han er ansat ved Vejlby-Risskov kommune og blev 1965 udnævnt til overassistent. Siden 1964 har han desuden studeret på Handelshøjskolen.

c. Inge Eskildsen er født den 27. marts 1948 i Grindsted.
Hun er bankassistent og bor hjemme.

2. Johannes Martinus Eskildsen er født i Grindsted den 22. november 1908 og han blev gift i Grindsted den 24. marts 1932, med Valborg Christensen, der er født i Ulfborg den 21. april 1911, som datter af direktør Chr. Svendsen Christensen og hustru, Grindsted.

Bosat: Nørregade 41, Grindsted.

Johannes M. Eskildsen gik i skole i Grindsted og er uddannet snedker 1928. Sammen med broderen Christian startede han eget værksted 1939.

Valborg Christensen gik i skole i Ulfborg og er uddannet ved husgerning.

a. Karen Ingrid Eskildsen er født i Grindsted og er gift med Aksel Sonderby, der er uddannet maskiningeniør og bosat: Ane Mariesvej 4, Tønder.

b. Per Eskildsen er født i Grindsted den 9. november 1946.
Han er snedkerlærling og bor hjemme.

3. Aksel Villiam Eskildsen er født i Grindsted den 14. juli 1910 og han blev gift i Kolt kirke den 2. august 1931 med Elna Mikkelsen, der er født i Århus den 28. august 1910 og som døde sst. den 18. marts 1956. Hun var datter af tarmrenser Anton Mikkelsen og hustru, Århus.

Bosat: Nørregade 42, Grindsted.

Aksel Eskildsen gik i skole i Grindsted og er uddannet frisør i Grindsted. Efter 2 år i Århus aftjente han sin værnepligt ved marinen i København. Han drev en salon i Hoven indtil 1947, hvorefter han flyttede til Grindsted, og drev salon i Borgergade. 1955 flyttedes forretningen til Birketorvet 7.

Aksel Eskildsen er gift anden gang med Bodil Johanne Kristensen, der er født den 28. april 1929 i Borris, som datter af arbejdsmand Eskild Kristensen og hustru Ane Petrea Kristensen, Ansager og vielsen fandt sted den 15. februar 1958 i Grindsted.

a. Leif Eskildsen er født i Århus den 6. maj 1931 og han blev gift med Inge Tuborg Jensen.
Leif Eskildsen gik i skole i Hoven og er uddannet bygningsnedker. Han aftjente værnepligten ved Flyvevåbnet i Karup.

Bosat: Saralystparken 30, Højbjerg.

1) Lene Tuborg Eskildsen er født den 20. april 1960 i Thorsted.

2) Kirsten Tuborg Eskildsen er født i Brabrand den 19. marts 1964.

b. Ulla Eskildsen er født i Hoven den 18. maj 1935 og hun er gift med Finn Schakmann, der er bogholder. bosat: Egevang, Sdr. Omme.

4. Ejner Emil Eskildsen er født i Grindsted den 24. december 1912 og han blev gift i Outrup kirke den 16. januar 1938 med Jensine Jocumsen, der er født i Outrup den 19. august 1914, som datter af murer Kresten Jocumsen og hustru Karen Nielsen, Outrup.

Bosat: Jyllandsgade 3, Grindsted.

Ejner Eskildsen gik i skole i Grindsted og er uddannet frisør i Grindsted. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev og købte 1936 forretning.

Jensine Jocumsen gik i skole i Outrup og er uddannet indenfor husgerning. 19 år gl. havde hun ophold på Bramminge Efterskole.

a. Karen Eskildsen er født i Grindsted den 6. oktober 1940 og er uddannet lærerinde. Hun bor Saxogade 67, Odense.

b. Hans Jorgen Eskildsen er født i Grindsted den 12. juli 1945. Han er radiomekaniker og bor hjemme.

C. Marie Nielsen er gift med Johan Kruse Pedersen, der er gård-ejer.

D. Kristine Nielsen er gift med Chr. A. Christensen, der er gård-ejer. I ægteskabet er der ingen børn.

E. Nielsine Nielsen er født i Urup den 11. oktober 1883 og hun

døde i Grindsted den 11. januar 1957. Hun var gift med Kristian Knudsen, der er født i Morsbolgård og som døde i Jerrig.

Kristian Knudsen gik i skole i Morsbol og er uddannet ved landbruget. Han overtog "Morsbolgård" ved giftermålet og kom derefter i 1922 til "Jerriggaard". Han døde af lungebetændelse.

Nielsine Nielsen solgte efter mandens død gården og overtog gården i Grindsted mark, indtil datteren Signe overtog den ved giftermålet. Hun flyttede til Grindsted, hvor hun blev dræbt i en rutebil, der blev påkørt af en lastbil.

1. Ingeborg Margrethe Knudsen er født i Morsbol den 29. januar 1908 og hun blev gift i Grindsted kirke den 6. april 1938 med Peder Andreas Pedersen, der er født i Odderbæk den 3. oktober 1903, som søn af gårdejer Jens Pedersen og hustru Kirstine Smedegård, Thyregod.

Bosat: Egeskovvej 4, Thyregod.

Peder Andreas Pedersen gik i skole i Thyregod og er uddannet ved landbruget. Efter ophold på Borris Landbrugsskole flyttede han til Thyregod 1933, hvor han bl.a. arbejdede som murerarbejdsmand.

Ingeborg Knudsen gik i skole i Morsbol og er uddannet indenfor husgerning.

- a. Leif Bjørslev Pedersen er født i Thyregod den 14. august 1936 og han blev gift i Nr. Snede kirke den 6. september 1957 med Grethe Irma Hansen, der er født i Nr. Snede den 13. august 1939, som datter af vejmand Martin Hansen og hustru Gerda Sørensen, Nr. Snede.

Bosat: Vandværksvej, Ejstrupholm.

Leif Bjørslev Pedersen gik i skole i Thyregod og er uddannet som murer, hvorefter han aftjente værnepligten ved Kongens Fodregiment i Tønder. Efter at have arbejdet forskellige steder etablerede han 1965 et murerfirma i Ejstrupholm.

Grethe Hansen gik i skole i Nr. Snede og er uddannet indenfor husgerning.

- 1) Randi Bjørslev Pedersen er født i Nr. Snede den 5. februar 1958.
- 2) Tommy Bjørslev Pedersen er født i Brødstrup den 29. juni 1960.

3) Gitte Bjørslev Pedersen er født i Ejstrupholm den 11. oktober 1966.

b. Bent Bjørslev Pedersen er født i Thyregod den 29. december 1941 og han blev gift i Thyregod kirke den 11. april 1963 med Jytte Bjørnskov, der er født i Vejle den 29. juni 1941, som datter af gårdejer Thomas Bjørnskov og hustru Karen Margrethe Møller Hansen, Dørken pr. Thyregod. Bosat: Griegsvej 9, Lind pr. Herning.

Bent Pedersen gik i skole i Thyregod og er uddannet maler i Brande. Han er ansat ved Knygberg & Hattens, Herning.

Jytte Bjørnskov gik i skole i Vejle og Give og er uddannet kommis. Hun arbejder nu som bogholderske på Herning Beholderfabrik A/S.

1) Henrik Bjørslev Pedersen er født i Lind den 16. december 1965.

c. Pouli Bjørslev Pedersen er født i Thyregod den 18. august 1947. Han er uddannet rørlægger og bor hjemme.

2. Krista Marie Knudsen er født i Morsbøl den 10. maj 1910 og hun blev gift i Grindsted den 5. april 1931 med Frederik Magnus Christensen, der er født i Skovlund den 10. juli 1902 og som døde i Grindsted den 3. juli 1961. Han var søn af gårdejer Thomas Christensen og hustru Johanne Nielsen, Skovlund. Bosat: Åkjørsvej 6, Grindsted.

Frederik Christensen gik i skole i Lund og er uddannet ved landbruget. Efter at have ejet en ejendom i Krogager i 18 år overtog han fodegården i Skovlund, som han drev i 12 år, hvorpå han flyttede til Grindsted.

Krista Knudsen gik i skole i Morsbøl og Nollund og er uddannet indenfor husgerning.

a. Ruth Christensen er født den 10. oktober 1931 i Krogager og hun er gift med Kristian Nielsen, der er uddannet elektriker. bosat: Skovlund.

b. Benny Kristian Christensen er født i Krogager den 21. maj 1935 og han blev gift i Grindsted den 26. oktober 1963

med Anna Mathilde Andersen, der er født i Vingborg den 22. september 1938, som datter af arbejdsmand Anders Andersen og hustru Johanne Margrethe Thorstensen, Hegnsvig. Bosat: Fyensgade 38, Grindsted.

Benny Christensen gik i skole i Hestkær og er uddannet ved landbruget. 1955 aftjente han værnepligten i Fredericia og 1959 begyndte han på Grindsted Andelsslagteri.

Anna Andersen gik i skole i Hegnsvig og har gennemgået en uddannelse som frivillig sygehjælper på Grindsted Sygehus.

- 1) Pia Christensen er født i Grindsted den 7. april 1963.
- 2) Klaus Christensen er født i Grindsted den 8. juli 1965.
- 3) Helle Christensen er født i Grindsted den 28. december 1960.

c. Tove Johanne Christensen er født i Stenderup den 1. juni 1942 og hun blev gift i Grindsted den 15. februar 1964 med Hans Karlo Hansen, der er født i Hoddeskov den 8. oktober 1938, som søn af gårdejer Tinus Hansen og hustru Gertrud Lauridsen, Hodde. Bosat: Pilevej 3, Grindsted.

Hans Karlo Hansen gik i skole i Hodde og aftjente sin værnepligt i Århus, hvorefter han blev uddannet blikkenslager og rørlægger.

Tove Christensen gik i skole i Lund og Staby Efterskole. Hun er uddannet indenfor husgerning.

- 1) Gitte Hansen er født i Esbjerg den 28. juni 1961.
- 2) Lisa Hansen er født i Grindsted den 30. april 1964.

d. Kristian Christensen er født i Krogager den 26. januar 1948 og han er traktorfører og bor hjemme.

3. Signe Knudsen er født i Morsbøl den 29. juni 1912 og hun blev gift i Grindsted den 5. november 1944 med Karl Marinus Knudsen, der er født i Hegnsvig den 22. august 1915, som søn af gårdejer Knud Kristian Knudsen og hustru Birte Margrethe Mortensen, Hegnsvig.

Bosat: Grindsted mark.

Karl Knudsen gik i skole i Hegnsvig og arbejdede ved landbruget, indtil han 1937 aftjente sin værnepligt ved Haderslev. Han arbejdede derefter igen ved landbruget og overtog 1944 sin hustrus fødegård på Grindsted mark, som de stadig driver.

Signe Knudsen gik i skole i Morsbøl og Nollund og er uddannet indenfor husgerning hjemme på gården.

- a. Gunnar Knudsen er født i Grindsted mark den 8. februar 1945. Efter skolegangen arbejdede han ved landbruget, indtil han var 18 år, hvorefter han tog realeksamen og derefter begyndte på Grindsted Gymnasium.

4. Erna Knudsen er født i Grindsted og hun er gift med arbejdsmænd Edvard Bjerre. Der er 4 børn i ægteskabet.

5. Clara Knudsen er født i Morsbøl den 3. november 1920 og er gift i Thyregod den 9. februar 1941 med Svend Åge Jonassen, der er søn af bagermester Magnus Jonassen og hustru Magdalene Christensen, Thyregod. Han er født i Thyregod den 4. juni 1920.

Bosat: Thyregod.

Svend Åge Jonassen gik i skole i Thyregod og er uddannet bager, dels hos faderen og dels hos bagermester Simon Jacobsen i Vejle. 1952 overtog han faderens forretning og har drevet den siden. Svend Åge Jonassen sidder i bestyrelsen for Landbagerforeningen.

Clara Knudsen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor husgerning. Efter giftermålet har hun passet butikken.

- a. Vera Charlotte Jonassen er født i Thyregod den 30. juni 1941 og hun blev gift i Thyregod den 28. juli 1962, med Evald Stoltenborg, der er født i Brande den 14. februar



V.B.3. Elna og Aksel V. Eskildsen



V.B.3. Bodil og Aksel B. Eskildsen



V.E.1.a. Grethe og Leif Bj. Pedersen



V.E.1.b. Jytte og Bent Bj. Pedersen



V.E.1. Ingeborg og Peder Pedersen



V.E.1.c. Pouli Pedersen



V.E.2. Krista og Magnus Kristensen



V.E.3. Signe og Karl Knudsen



V.E.3.a. Gunnar Knudsen



V.E.5. Clara og Sv. Jonassen



V.E.5.a. Vera og Evald Stoltenberg

1938, som søn af murermester Peter Stoltenborg og hustru Emilie Hermann, Brande.

Bosat: Porsvænget 56, Herning.

Evald Stoltenborg gik i skole i Brande og i Kokborg og er uddannet mekaniker hos E. Lorentzen i Brande. Han aftjente værnepligten ved flyvertropperne i Karup og i Ålborg og har derefter arbejdet i Herning, sidst for firmaet Ørum Petersen, Herning.

Vera Jonassen gik i skole i Thyregod og er uddannet ved husgerning, indtil hun 18 år gl. rejste til København, hvor hun blev uddannet barneplejerske.

- 1) Gitte Stoltenborg er født i Herning den 30. maj 1963.
- 2) Claus Stoltenborg er født i Herning den 14. december 1964.

- b. Jytte Magdalene Jonassen er født i Thyregod den 15. november 1942 og hun blev gift i Thyregod kirke den 5. januar 1963 med Mads Eigil Junker, der er født i Starup den 29. oktober 1942, som søn af pedel Chr. Junker og hustru Dagny Jørgensen, Glejbjerg.

Bosat: Olgasvej 5, Vejle.

Mads Junker gik i skole i Åstrup og er uddannet bager i Glejbjerg. Han aftjente værnepligten ved kongens fodregiment i Fredericia og har siden arbejdet forskellige steder.

Jytte Jonassen gik i skole i Thyregod og tog preliminæreksamen fra Give, hvorefter hun blev uddannet kontorassistent.

- 1) Jan Svend Junker er født i Vejle den 18. maj 1963.
- 2) Helle Junker er født i Bjerlev den 18. juni 1965.

- c. Ebba Sine Jonassen er født i Thyregod den 11. november 1945. Hun har været elev på Vejle Doveskole og er uddannet bager. Hun har deltaget i undervisningen på Vejle Tekniske Skole, hvor hun klarede sig meget fint. -Hun skal være specialist i at lave lagkager.

- d. Finn Magnus Jonassen er født i Thyregod den 18. juli 1955.

F. Chresten Norgård Nielsen er født i Urup den 5. marts 1889 og han blev gift i Grindsted kirke den 27. marts 1912 med Hansine Kirstine Vedstesen, der er født i Morsbøl den 9. september 1890 som datter af gårdejer Iver Vedstesen og hustru Gertrud Madsen, Morsbøl pr. Grindsted.

Bosat: Østergade 9, Grindsted

Chresten Nielsen gik i skole i Lamborg og Nollund og har arbejdet ved landbruget siden sit 9. år. 1909 købte han en ejendom i Urup på 76 tdr. land. Det var meget små bygninger på uopdyrket hede, men i perioden 1910-1930 byggede han nye og tidssvarende bygninger og fik jorden opdyrket og i 1951 solgte han den til en datter og svigerson, og købte selv hus i Grindsted, hvor han stadig bor.

Hansine Vedstesen gik i skole i Kærbæk og Hinum og er uddannet indenfor husgerning bl.a. har hun arbejdet på Missionshotellet i Esbjerg.

I ægteskabet er der 9 børn:

1. Emil Nielsen er født i Urup den 21. maj 1912 og han blev gift i Thorstrup kirke den 22. juni 1939 med Dagny Otilia Christensen, der er født i Ovnbøl den 13. april 1909, som datter af gårdejer Rask Christensen og hustru Christiane Kristensen, Ovnbøl pr. Sig.

Bosat: Ovnbøl pr. Sig.

Emil Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 26 år gl. havde han ophold på Borris Landbrugsskole og 1939 overtog han sin kones fødegård i Ovnbøl, og denne driver han stadig.

Dagny Christensen gik i skole i Yderik ved Sig og er uddannet indenfor husgerning.

a. Kristian Rask Nielsen er født i Varde den 13. november 1943. Han gik i Yderik skole, på Vandel Ungdomsskole og havde ophold på Landbrugsskole i Grindsted. Værnepligten aftjente han i Varde og siden har han arbejdet forskellige steder.

Bosat: Ovnbøl pr. Sig.

b. Hans Norgård Nielsen er født i Ovnbøl den 15. november 1945. Han gik i skole i Yderik, på Ungdomsskole i Vandel og har derefter arbejdet forskellige steder, bl.a. hjemme

c. Anne Mette Nielsen er født i Ovnbold den 15. august 1949 og hun bor hjemme.

2. Sigfred Nielsen er født i Urup den 23. juni 1913 og han blev gift i Vesterhede den 13. juni 1946 med Alma Katrine Kristensen, der er født i Kvie 5. marts 1921, som datter af gårdejer Kristian Peter Kristensen og hustru Ane Katrine Madsen, Kvie.

Bosat: Nollundvej 13, Grindsted.

Sigfred Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget, indtil han 1934 aftjente sin værnepligt. 1938 købte han jord og byggede en statsejendom, som han drev til 1945, hvorefter han flyttede til Sdr. Omme som reservebetjent ved Statens Arbejdshus i Sdr. Omme. Siden har han arbejdet for Grindstedværket i 8 år.

Alma Kristensen gik i skole i Vesterhede og er uddannet ved husgerning.

- a. Karen Kristine Nielsen er født i Nollund den 7. maj 1939 og hun gik i skole i Sdr. Omme og Blåhøj samt i Grindsted. 23 år gl. havde hun ophold på Midtjyllands Husholdningsskole i Grindsted og hun er nu ansat på A/S Lego, Billund.

- b. Irna Nielsen er født i Blåhøj den 8. april 1947 og hun gik i skole i Grindsted. 1. september 1967 afsluttede hun sin uddannelse hos Dansk Beklædningsmagasin, Grindsted.

- c. Kurt Nielsen er født i Grindsted den 25. april 1951.

3. Erna Nielsen er født i Urup den 16. marts 1915 og hun blev gift i Nollund den 18. december 1938 med Hans Frederik Jensen, der er født i Ålborg den 18. november 1911, som søn af arbejdsmand Sophus Jensen og hustru Ane Kirstine Møller, Ålborg.

Bosat: Solsortevej 9, Grindsted.

Hans Jensen gik i skole i Skelund ved Hadsund og arbejdede ved landbruget, indtil han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Ålborg og Odense. 1941 flyttede de til Urup, hvor han drev en ejendom i 7 år, og derefter flyttede til Bovl, hvor han i 15 år drev en større ejendom. Han har nu købt

hus i Grindsted og arbejder på Grindstedværket.

Erna Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved husgerning. 24 år gl. arbejdede hun på en systue i Hadsund.

- a. Hanne Bjørslev Jensen er født i Urup den 18. juni 1943 og hun blev gift i Sdr. Omme kirke den 8. september 1963 med Henry Hedegård Pedersen, der er født i Hinnum den 4. januar 1939, som søn af gårdejer Jørgen Kristian Egsgård Pedersen, og hustru Elna Marie Eskildsen, Dal pr. Grindsted.

Bosat: Hinnum pr. Grindsted

Henry Pedersen gik i skole i Hinnum og er uddannet ved landbruget. 20 år gl. aftjente han sin værnepligt i Søgårdslejren som chauffør og herefter arbejdede ved forskelligt, indtil han i 1963 overtog sit fødehjem, som han stadig driver.

Hanne Jensen gik i skole i Bovl og er uddannet ved husgerning. Hun har haft ophold på Øresund Ungdomsskole og derefter arbejdet forskellige steder.

- 1) Peder Hedegård Pedersen er født i Grindsted den 24. november 1965.

- b. Martha Bjørslev Jensen er født i Bovl, den 15. oktober 1948.

4. Erika Nielsen er født i Urup den 26. juni 1916 og hun blev gift i Nollund kirke den 18. december 1938 med Gustav Vestergård Jensen, der er født i Bovl mark den 29. september 1911, som søn af gårdejer Laurids Kristian Jensen og hustru Mette Kirstine Therkelsen, Bovl.

Bosat: Bovl pr. Stakroge.

Gustav Vestergård Jensen gik i skole i Bovl og er uddannet indenfor landbruget. 1938 overtog han fødegården i Bovl.

Erika Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor husgerning.

- a. Ingolf Henning Jensen er født i Sdr. Omme den 17. marts 1943 og han blev gift i Skelby den 3. juli 1965 med Elinor Vibeke Roland Hansen, der er født Næstved den 30. november 1941, som datter af Evald Roland Hansen og hustru Marie Jepsen, Bakkegården, Mosby pr. Glumso.



V.E.5.c. Ebba Jonassen



V.F. Hansine og Chr. Nørg. Nielsen



V.F. "Bjerslevgaard", Urup



V.F.1. Dagny og Emil Nielsen



V.F.2. Alma og Sigfred Nielsen



V.F.3. Erna og Hans P. Jensen



V.F.4. Erika og Gustav Jensen



V.E.5. Elfrida og Henry Nielsen

Ingolf Jensen gik i skole indtil 1957, hvorefter han havde ophold på Ungdomsskole. 1963 blev han uddannet snedker og 1967 ingeniør. Han er ansat ved Præsto Amts Vejvæsen.

Elinor Roland Hansen gik i skole og tog mellemskoleeksamen 1957. 1960 blev hun student fra Sorø Akademi og hun er uddannet sygeplejerske.

b. Orla Frido Jensen er født i Bovl den 12. maj 1945.

c. John Lindy Jensen er født den 21. april 1948.

d. Gunni Ervin Jensen er født i Bovl den 7. april 1957.

5. Henry Nielsen er født i Urup den 19. januar 1918 og han blev gift i Toftlund kirke den 22. oktober 1944 med Elfriede Marie Fritzemeier, der er født i Toftlund den 25. august 1919, som datter af postbud Peter Mathias Fritzemeier og hustru Margrethe Marie Hansen, Toftlund.

Bosat: Hvilehjemmet, Rodekro.

Henry Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor landbruget, indtil han aftjente sin værnepligt i Kolding og i Grindsted. 1944 blev han bestyrer for en diakon, der havde et hvilehjem i Farsø, og 1945 købte han ejendom i V. Hornum, som han byggede om til hvilehjem. 1947 flyttede han til Åbenrå, hvor han var i 4 mdr. og derefter købte hvilehjemmet i Rodekro. 20 år gammel var han på ungdomsskole i Grindsted og 25 år gl. på Højskoleophold i Hillerød.

Elfriede Marie Fritzemeier gik i skole i Toftlund og er uddannet ved husgerning. Efter en tid ved forskellige jobs blev hun uddannet sygeplejerske 1943. Hun arbejdede derefter i Grindsted indtil giftermålet.

a. Inger Fritzemeier Nielsen er født i V. Hornum den 4. august 1945. Hun gik i skole i Rodkroskole og har haft ophold på Ungdomsskolen i Espergårde 1960. Efter at have arbejdet i forretning til 1967, tog hun ophold i Schweiz på et feriehjem som stuepige.

b. Bodil Nørgård Nielsen er født den 19. august 1946 i V. Horne.

c. Margit Bjørslev Nielsen er født den 19. november 1948 i Rodekro.

d. Elin Bjørslev Nielsen er født i Rodekro den 15. september 1956.

e. Morten Nørgård Nielsen er født i Rodekro den 22. april 1962.

6. Irene Nielsen er født i Urup den 5. juli 1920 og hun blev gift i Urup kirke den 30. oktober 1940 med Jakob Albinus Jakobsen, der er født i Jerrig den 15. marts 1901, som søn af gårdejer Hans Jakobsen og hustru Marie Kirstine Hansen, Jerrig.

Bosat: Lamborggård, Grindsted.

Jakob Jakobsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget, indtil han 1922 aftjente værnepligten ved arbejdstropperne i Avedørelejren ved København. 1940 købte han Lamborggård i Urup, som han stadig driver.

Irene Nielsen gik i skole i Nollund og er uddannet ved husgerning forskellige steder.

a. Ulla Borg Jakobsen er født 1948 i Sdr. Omme. Hun er ekspeditrice og bor hjemme.

7. Gerald Nielsen er født i Urup den 31. januar 1925 og han blev gift i Nykøbing M. den 14. oktober 1950 med Vera Kirstine Vigso, der er født i Karby den 22. februar 1930, som datter af gårdejer Niels Kristian Nielsen Vigso og hustru Marie Jensen, Karby.

Bosat: Parkvej 16, Ribe.

Gerald Nielsen gik i skole i Lamborg og er uddannet indenfor landbruget, indtil han i maj 1947 aftjente sin værnepligt ved 14. Artelleriafd. 1 batteri i Esbjerg. 1949 blev han ansat ved Statens Forsorg i Logumkloster og 1956 blev han forflyttet til Ribe, hvor han virkede som plejer. 1963 blev han ansat som værkstedsleder af samme.

Vera Vigso er uddannet ved husgerning og 19 år gammel begyndte hun at arbejde for Statens Forsorg dels i Logumgård og dels i Ribe, hvor hun stadig er.

a. Flemming Vigso Nielsen er født i Logum Kloster den 10. februar 1951.

b. Anette Vigso Nielsen er født i Ribe den 26. august 1958.

c. Finn Vigsø Nielsen er født i Ribe den 15. september 1962.

8. Elof Nielsen er født i Urup den 20. april 1928 og han blev gift i Hegnsvig kirke den 15. august 1953 med Karen Nielsine Ebbesen, der er født i Dal den 23. november 1932, som datter af gårdejer Villads Thomas Ebbesen og hustru Andrea Pouline Poulsen, Nebel pr. Vorbasse.

Bosat: Spurvevej 19, Grindsted.

Elof Nielsen gik i skole i Lamborg og arbejdede ved landbruget, indtil han i 1951 aftjente værnepligten ved Civilforsvaret i Haderslev. 1953 fik han ansættelse på mejeriet i Grindsted som mejeriarbejder og blev siden tillært mejerist og arbejder nu på 15. år på mejeriet. Elof Nielsen er meget interesseret i jagt og fiskeri.

Karen Nielsine Ebbesen er uddannet ved husgerning forskellige steder. 1949 blev hun ansat på Grindsted Sygehus som sygeplejemedhjælper og her arbejdede hun indtil giftermålet.

a. Birgit Bjørslev Nielsen er født i Grindsted den 2. maj 1956.

2. Torben Bjørslev Nielsen er født i Grindsted den 30. december 1960.

9. Gudrun Nielsen er født i Urup den 4. september 1930 og hun blev gift i Urup kirke den 10. februar 1951 med Anders Horsbol Lauridsen, der er født i Jerrig den 8. juli 1922, som søn af gårdejer Laust Horsbol Lauridsen og hustru Jensine Jensen, Jerrig pr. Grindsted.

Bosat: Bjørslevgård, Urup pr. Grindsted.

Anders Lauridsen gik i skole i Lamborg og er uddannet ved landbruget. 1951 overtog han Bjørslevgård i Urup, hans kones fødegård.

Gudrun Nielsen gik i skole i Lamborg og havde som 18-årig ophold på Vejle Husholdningsskole. Hun er uddannet indenfor husgerning og har arbejdet forskellige steder.

a. Gert Horsbol Lauridsen er født i Urup den 17. oktober 1952.

b. Bente Kirstine Lauridsen er født i Urup den 4. august 1956.

G. Gertrud Karoline Nielsen er født i Urup den 1. juni 1891 og hun blev gift i Grindsted kirke den 29. september 1911 med Christian Jensen, der er født i Morsbøl den 26. november 1887.

Bosat: Jyllandsgade 21, Grindsted.

Christian Jensen gik i skole i Morsbøl og har arbejdet ved landbruget siden han var 6 år. Fra han var 8 år til han blev 19 år var han hos Niels Laursen i Utoft ved Grindsted, og herefter arbejdede han forskellige steder, indtil han 1910 byggede ejendomme lige udenfor Grindsted. Efter 15 år her byttede han den med svigerinden Nielsine Knudsen, og fik hendes ejendom, der lå i Nollund, som han drev til 1947, hvorefter han flyttede til Grindsted.

Gertrud Nielsen gik i skole i Lamborg og Nollund og er uddannet ved husgerning.

1. Svend Verner Jensen er født i Grindsted mark den 24. februar 1913 og han blev gift i Nollund kirke den 18. december 1932 med Anna Maria Paulus, der er født i Mainz den 8. august 1912, som datter af maler Hermann Paulus og hustru Gertrude Datz, Budenheim pr. Mainz.

Bosat: Jernbanegade 8, Fredericia.

Svend Jensen gik i skole i Grindsted og Nollund og er uddannet indenfor landbruget forskellige steder, indtil han 1934 aftjente værnepligten ved Feltartilleriet i Århus, hvorefter han blev ansat ved Postvæsenet i Grindsted, indtil han 1942 blev flyttet til Vejle, hvor han var post. Siden 1948 har han været overpostpakkemester i Fredericia.

Anna Maria Paulus gik i skole i Mainz-kastel og kom derefter i huset. 12 år gl. var hun i Danmark første gang på ferieophold hos svigerforældrene og hun kom tilbage, da hun var 19 år.

a. Hermann Jensen er født i Grindsted den 26. maj 1933. Han blev gift i Vejle kirke den 21. juli 1961 med Tove Rasmussen, der er født i Vejle den 15. maj 1933, som datter af chauffør Anders Rasmussen og hustru Maren Dorothea Jensen, Vejle.

Bosat: Jupitervej 9, Vejle.

Hermann Jensen gik i skole i Grindsted og i Vejle, hvorfra han tog mellemskoleeksamen og studentereksamen 1952.

Fra 1952 til 1961 var han ansat ved DSB i Padborg og Esbjerg og i perioden 1961-64 på Gedved Seminarium, hvorefter han kom til Vejle Skolevæsen.

Tove Rasmussen gik i skole i Vejle, tog mellemskoleeksamen 1949, studentereksamen 1952, blev lærerinde fra Gedved Seminarium 1958 og har siden 1958 været ansat ved Vejle skolevæsen.

1) Anne-Dorthe Jensen er født i Vejle den 3. maj 1962.

2. Svend Åge Jensen er født i Vejle den 24. april 1964.

b. Kurt Jensen er født den 4. april 1942 i Grindsted og han er gift med Agnes ?. Han virker som postmedhjælper i Godthåb, Grønland.

c. Gerda Jensen er født i Vejle den 21. april 1944 og hun blev gift i Fredericia den 23. maj 1964 med Jørgen Johan Ebbesen, der er født i Esbjerg, den 11. maj 1940, som søn af overpakkemester Oskar Herman Johan Ebbesen og hustru Grethe Julie Jørgensen, Fredericia.

Bosat: Jernbanegade 8, Fredericia.

Jørgen Ebbesen gik i skole i Fredericia og begyndte ved postvæsenet som cyklebud. 1958 aftjente han sin værnepligt i Odense og 1962 blev han ansat som postbud ved Fredericia Postkontor. 1965 blev han valgt ind som tilidsmand for personalet på Fredericia Postkontor.

Gerda Jensen gik i skole i Vejle og Fredericia og har lært husgerning forskellige steder. Efter et ophold på Tommerup Højskole og på Borkop Sygeplejehøjskole rejste hun til København, hvor hun arbejdede som sygehjælper. Hun har siden 1964 været ansat på Fredericia By og Amts Sygehus.

1) Lene Ebbesen er født i Fredericia den 4. april 1965.

d. Christian Jensen er født i Vejle den 4. april 1950.

2. Meta Krestense Jensen er født i Grindsted mark den 2. august 1914 og hun blev gift i Grindsted kirke den 17. april 1935 med Villy Andreas Nielsen, der er født i Plantagegården, Grindsted sogn, den 2. juli 1912, som søn af gård-

ejer Morten Nielsen og hustru Ane Marie, Grindsted.

Bosat: Plantagegården, Grindsted.

Villy Nielsen gik i skole i Grindsted og har arbejdet ved landbruget, indtil han 1933 aftjente sin værnepligt i Haderslev. 1941 overtog han fødegården og driver den stadig.

Meta Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor husgerning forskellige steder.

a. Lillian Marie Nielsen er født i Grindsted mark den 22. januar 1936 og hun blev gift i Grindsted kirke den 27. juni 1959 med Mogens Peter Christensen, der er født i Modvig den 27. november 1931, som søn af gårdejer Ejner Christensen og hustru Asta Helene Kolbæk, Grindsted.

Bosat: Solbakken 10, Varde.

Mogens Christensen gik i skole i Grindsted og på Nordborg Efterskole samt Borris Landbrugsskole. Han arbejdede forskellige steder og kom så i 1958 på Malling Landbrugsskole, hvor han blev uddannet insimior.

Lillian Nielsen gik i skole i Grindsted og er uddannet defektrice på Grindsted Apotek.

1) Gitte Christensen er født i Grindsted den 19. december 1959.

2) Jørgen Ejner Christensen er født i Grindsted den 23. november 1961.

b. Conny Morten Nielsen er født i Grindsted den 16. marts 1937 og han blev gift i Grejsdal kirke den 2. januar 1965 med Tove Kristine Skyt, der er født i Ikast den 20. maj 1945, som datter af strikker Henry Skyt og hustru Karen Agerbo, Grejsdal.

Bosat: Ahornvej 10, Grindsted.

Conny Nielsen gik i skole i Grindsted og arbejdede ved landbruget, indtil han aftjente sin værnepligt ved Kongens Fodregiment i Odense og Haderslev samt Itzehoe. Han er nu ansat ved Postvæsenet.

Tove Skyt gik i skole i Grejsdalen og tog realexamen fra Damhaveskolen i Vejle. Hun er uddannet indenfor postvæsenet i Grindsted og Herning.

1) Annette Nielsen er født den 16. marts 1966 i Grindsted.

c. Svend Erik Nielsen er født i Grindsted mark den 25. april 1940 og han blev gift i Lemvig den 15. april 1965 med Åse Munk Hansen, der er født i Lemvig den 29. oktober 1941, som datter af arbejdsmand Karl Erik Hansen og hustru Kristine Munk Skåning, Lemvig.

Bosat: Tyttebærvej 7, Grindsted.

Svend Erik Nielsen gik i skole i Grindsted, er uddannet ved landbruget og har haft ophold på Landbrugsskolen "Midtjylland". 1964 flyttede han til Grindsted, hvor han nu arbejder på Grindstedværket.

Åse Munk Hansen gik i skole i Lemvig, tog mellemskolceksamen og kom i lære ved Lemvig Trælasthanandel. Hun er nu ansat på Grindstedværkets kontor.

1) Allan Munk Nielsen er født i Grindsted den 24. april 1967.

d. Erling Benny Nielsen er født i Grindsted den 7. november 1942. Han er landmand og bor hjemme.

e. Kent Kristian Plagborg Nielsen er født i Grindsted den 24. august 1947. Han er traktorfører og bor hjemme.

f. Gertrud Susanne Plagborg Nielsen er født i Grindsted den 26. januar 1952.

3. Ketty Marie Jensen er født i Grindsted mark den 5. marts 1917, og hun blev gift i Nollund kirke den 29. september 1945 med Mads Kristian Nielsen, der er født i Hvidmose den 21. januar 1912, som søn af arbejdsmand Hans Nielsen og hustru Vilhelmine Kristensen, Grindsted.

Bosat: Vestergade 79, Grindsted.

Mads Nielsen gik i skole i Hegnsvig og Lemborg og er uddannet ved landbruget forskellige steder, bl.a. hos Chr. Christensen Vesterbæk ved Grindsted, hvor han var i 7 år. Han har siden 1945 arbejdet på Grindstedværket og på Slagteriet.

Ketty Jensen gik i skole i Nollund og er uddannet indenfor husgerning.

a. Svenning Nielsen er født i Nollund den 14. oktober 1937

og han blev gift i Filskov kirke den 25. marts 1959 med Kirsten Thomsen, der er født i Hjortlund den 4. januar 1936, som datter af gårdejer Johannes Thomsen og hustru Clara Hansen, Filskov.

Bosat: Hovedgade 28, Sdr. Omme.

Svenning Nielsen gik i skole i Nollund, er uddannet smed og aftjente sin værnepligt i Randers og Itzehoe i Tyskland. Siden 1962 har han været beskæftiget på A/S Lego, Billund.

Kirsten Thomsen gik i skole i Hjortlund og arbejdede forskellige steder i huset. 1961 købte ægteparret en trikotageforretning, som de senere byggede om 1967.

1) Joe Frank Nielsen er født i Grindsted den 23. juni 1959.

2) Kim Frank Nielsen er født i Give den 14. april 1962.

b. Gurli Marete Nielsen er født i Grindsted og tog realeksamen 1964. Hun har arbejdet i forskellige børnehaver og går for tiden på Kolding Børnehaveseminarium.

c. Winny Viola Nielsen er født i Nollund den 1. februar 1950.

4. Borge Jensen er født i Grindsted mark den 30. december 1919 og han blev gift i Grindsted kirke den 9. maj 1943 med Dorthea Vestergård Jensen, der er født i Morsbol den 1. juni 1922, som datter af gårdejer Peder Chr. Vestergård og hustru Kristine Markussen, Grindsted.

Bosat: Herningvej 9, Sdr. Omme.

Borge Jensen gik i skole i Nollund og blev som 20-årig ansat ved postvæsenet i Grindsted. 1946 blev han landpost i Sdr. Omme.

Dorthea Vestergård Jensen gik i skole i Morsbol og på Grindsted Ungdomsskole og var derefter på Uldum Højskole. Hun har lært tilskæring i Ølgod og har ellers arbejdet ved husgerning.

a. Bent Lykke Jensen er født i Grindsted den 13. april 1946.

b. Conny Vestergård Jensen er født i Brande den 9. juli 1949.

c. Rita Vestergård Jensen er født i Brande den 23. januar 1955.

5. Martha Jensen er født i Nollund den 27. maj 1933 og hun blev gift i Grindsted den 18. maj 1957 med Valther Villy Petersen der er født i København den 31. januar 1928, som søn af sten-



V.F.6. Irene og Albinus Jacobsen



V.F.7. Vera og Gerald Nielsen



V.F.8. Karen og Elof Nielsen



V.G. Gertrud og Chr. Jensen



V.G.1. Anna og Sv. V. Jensen



V.G.3. Ketty og Mads Nielsen



V.G.3.a. Kirsten og Svenning Nielsen



V.G.4. Dorthe og Børge Jensen

hugger Hans Gudmund Petersen og hustru Therese Elisabeth Nordendorff, København.

Bosat: Valby Langgade 21, København.

Valther Petersen gik i skole i København og blev uddannet elektromekaniker. Herefter tog han real- og studentereksamen og startede 1952 på Tandlægehojskolen i København og blev senere tandtekniker og har drevet egen praksis siden 1959.

Martha Jensen gik i skole i Nollund og arbejdede ved husgerning. Hun er uddannet barneplejerske, 2 år i Århus og 1 i København, og har bl.a. arbejdet på Børnegården i Sundby.

a. Jesper Gudmund Petersen er født i København den 18. december 1957.

b. Henrik Christian Petersen er født i København den 29. juli 1963.

H. Ottillie Nielsen er født i Urup den 18. juni 1896 og hun blev gift i Grindsted den 16. august 1917 med Hans Petersen, der er født i Uhe, Ringive sogn, den 20. juli 1895 og som døde i Grindsted den 11. februar 1967. han var søn af husmand Mathias Kristian Petersen og hustru Petrea Kristensen, Uhe mark.

Bosat: Nygade 22, Grindsted.

Hans Petersen gik i skole i Uhe og er uddannet tomrer i Grindsted. Værnepligten aftjente han i København og derefter købte han sin kones fødehjem i Urup, som han drev ved siden af. 1929 flyttede de til Grindsted og her boede de i ca. 30 år.

Ottillie Nielsen gik i skole i Lamborg og er uddannet ved husgerning.

1. Tekla Pedersen er født i Urup den 4. december 1917 og hun blev gift i Grindsted den 22. december 1939 med Niels Peter Jensen, der er født i Morsbøl den 15. juni 1914, som søn af snedker Karl Kristian Jensen og hustru Laura Karlsen, Morsbøl.

Bosat: Jørgen Glavindsvej 15, Grindsted.

Niels Peter Jensen gik i skole i Grindsted og blev 1939 ansat i Grindsted som autosmører. 1945 købte han en vulkaniseringsanstalt som han drev i 2 år, hvorefter han igen arbejdede forskellige steder, sidst ved Hedegård og Hansen i Grindsted, og her har han været i 19 år.

Tekla Pedersen gik i skole Lamborg og har bl.a. arbejdet ved husgerning.

a. Rita Jensen er født i Grindsted den 24. april 1940 og hun blev gift i Kolding den 13. februar 1959 med Hans Jørgen Hansen, der er født i Århus den 19. februar 1934, som søn af arbejdsmand Anker E. Hansen og hustru Rigmor Amalie Rasmussen, Århus.

Bosat: Fyensgade 10, Grindsted.

Hans Jørgen Hansen gik i skole i Hadsten og blev 1952 uddannet baker. Værnepligten aftjente han i Varde, på skole i Ringsted og sidst som korporal i Århus.

Rita Jensen gik i skole i Grindsted og har arbejdet forskellige steder, bl.a. i huset.

1) Susanne Hansen er født i Grindsted den 24. juli 1960.

2) Annette Hansen er født i Grindsted den 23. september 1963.

3) Peter Hansen er født i Grindsted den 18. august 1966.

b. Henning Jensen er født i Grindsted den 9. august 1949.

c. Karl Jensen er født i Grindsted den 12. maj 1954.

d. Jytte Jensen er født i Grindsted den 25. november 1955.

2. Svend Carlo Pedersen og hustru Thora Petra Mortensen
se I F 3.

3. Edith Pedersen er født i Urup den 20. december 1921 og hun blev gift i Grindsted den 27. marts 1948 med Arne Madsen, der er født i Grene den 4. september 1919, som søn af gårdejer Karl Madsen og hustru Maren Katrine Madsen, Grene.

Bosat: Nørreskov pr. Farre.

Arne Madsen gik i skole i Billund og Bindeballe og er uddannet ved landbruget. 1963 købte han ejendom i Nørreskov.

Edith Pedersen gik i skole i Urup og Grindsted og har arbejdet forskellige steder ved husgerning.

a. Anna-Grethe Madsen er født i Grindsted den 28. april 1945 og hun blev gift i Vejle den 28. juni 1963 med Ejner Evald Madsen, der er født i Grene den 31. august 1930, som søn af kirkebetjent Karl Madsen og hustru Katrine Madsen, Randbøl.

Bosat: Mørup pr. Randbøl.

Anna-Grothe Madsen gik i skole i Vandøl og er uddannet indenfor husgerning forskellige steder, bl.a. på Randbøl Kro.

1) Karl Madsen er født i Give den 13. januar 1964.

2) Niels Madsen er født i Give den 10. maj 1967.

- b. Sanne Kathrine Madsen er født i Hofmandsfeldt den 17. oktober 1948 og hun blev gift i Randbøl kirke den 25. marts 1967 med John Vincent Dyrendal Rosenlund, der er født i Randbøl den 20. oktober 1946, som søn af murerarbejdsmand Niels Jul Dyrendal Rosenlund og hustru Ellen Ingrid Pedersen, Randbøl.

Bosat: Randbøldal.

John Rosenlund gik i skole i St. Lihme, hvorefter han arbejdede hos købmand Følsborg i ca. 2 år. Han har arbejdet forskellige steder siden, bl.a. hos R. Færch i Vejle og har siden 1964 været ansat på Bindeballe Møbelfabrik.

Sanne Madsen gik i skole i Vandøl og har arbejdet som telefonistinde på Lindeballe central i 2 år og hos bagermester Lyng i Randbøl. Fra sit 18.år har hun arbejdet på A/S Lego i Billund.

- c. Kirsten Ottilie Madsen er født i Vandøl den 23. juli 1951.
d. Hans Erik Madsen er født i Vandøl den 26. september 1952.
e. Jørgen Madsen er født i Vandøl den 19. januar 1960.

4. Kristian Egil Pedersen er født i Urup den 27. maj 1923 og han blev gift i Ry kirke den 10. oktober 1945 med Lily Margrethe Hansen, der er født i Alling den 7. april 1924, som datter af arbejdsmand Mads Chr. Hansen og hustru Ellevine Christensen, Ry St.

Bosat: Granvej 12, Grindsted.

Kristian Pedersen gik i skole i Grindsted og er uddannet indenfor landbruget forskellige steder. Værnepligten aftjente han ved C.B. i Grindsted og 1946 begyndte han at arbejde som murerarbejdsmand hos K.G. Hansen & Sonner, hvor han var i 11 år. Han har nu arbejdet ca. 10 år ved Grindstedværket.

Lily Hansen gik i skole i Ry og er uddannet indenfor husger-

ning, bl.a. på Plejehjemmet i Ry. Hun har efter giftermålet arbejdet en tid på Kartoffelcentralen og på Grindstedværket.

- a. Kurt Freddy Pedersen er født i Ry den 5. februar 1946 og han blev gift i Assing kirke den 11. februar 1967 med Karen Margrethe Jensen, der er født i Kibæk den 9. februar 1948, som datter af ekstraarbejder Jorgen Anton Jensen og hustru Thyra Pedersen, Kibæk.

Bosat: Solbakken 4a, Kibæk.

Kurt Pedersen gik i skole i Grindsted og er uddannet slagter i Kibæk. Værnepligten aftjente han i Viborg ved Prinsens Livregiment, en del af tiden som korporal. Han er nu igen ved slagteriudsalget i Kibæk.

Karen Margrethe Jensen gik i skole i Kibæk og har bl.a. arbejdet indenfor husgerning.

- 1) Randi Pedersen er født i Kibæk den 12. juli 1967.

- b. Henning Pedersen er født i Grindsted den 8. maj 1947. Han er bager og bor hjemme.

- c. Gudmund Pedersen er født i Grindsted den 7. marts 1949.

- d. Bitten Elisabeth Pedersen er født i Grindsted den 20. juni 1952.

- e. Vivi Pedersen er født i Grindsted den 17. december 1954.

5. Vagner Johannes Pedersen er født i Urup den 23. marts 1925 og han blev gift i Grindsted den 23. marts 1948 med Ingrid Annalise Schou, der er født i Ølgod den 2. november 1928, som datter af arbejdsmand Henry Schou og hustru Jensine Kristine Iversen, Ølgod.

Bosat:Elmevangen 2, Grindsted.

Vagner Pedersen gik i skole i Nollund og Grindsted. Han har arbejdet med forskelligt, og er nu ansat på Grindstedværket.

Ingrid Annalise Schou gik i skole i Ølgod, hvorefter hun lærte husgerning, indtil hun 17 år gl. kom i skrædderlære hos Alfred Christiansen i Bækmarkbro. Hun har herefter arbejdet forskellige steder i Grindsted, sidst hos skræddermester Lind, Grindsted.

- a. Ulla Schou Pedersen er født i Grindsted den 18. august

1948, og virker som vaskerimedhjælper.

Bosat: Elmevangen 2, Grindsted.

- 1) Susan Schou Pedersen er født i Grindsted den 3. juni 1967.
 - b. Tove Schou Pedersen er født i Grindsted den 10. marts 1950.
 - c. Anni Schou Pedersen er født i Grindsted den 23. marts 1956.
 - d. Svend Carlo Schou Pedersen er født i Grindsted den 4. marts 1962.
6. Elly Pedersen er født i Urup den 12. februar 1927 og hun blev gift i Grindsted den 12. maj 1951 med Poul Johannes Kristensen, der er født i Billund den 28. september 1926, som søn af gårdejer Jes Kristensen og hustru Kristiane Sorine Jensen, Billund.
Bosat: Fyensgade 12, Grindsted.
- Poul Kristensen gik i skole i Billund og begyndte 18 år gammel på Grindsted Planteskole hos gartner Petersen. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev og i Jever. (ved den Hollandske grænse). Han har nu i 18 år arbejdet på Grindsted Kartoffelcentral.
- Elly Pedersen gik i skole i Grindsted og har arbejdet med forskelligt, bl.a. har hun været stuepige og på vaskeri.
- a. Ingerlise Kristensen er født i Grindsted den 20. februar 1954.
 - b. Torben Kristensen er født i Grindsted den 24. maj 1963.
7. Niels Egon Pedersen er født i Urup den 20. december 1928 og han blev gift i Kolding den 20. december 1952 med Gerda Trane, der er født i Grindsted den 23. august 1931, som datter af arbejdsmand Laurids Hansen Trane og hustru Nora Hede Jensen, Grindsted.
Bosat: Nørrekær 34, Rodovre.
- Niels Pedersen gik i skole i Grindsted og kom 18 år gammel i lære hos bagermester A. Poulsen, Grindsted. 1950 aftjente han sin værnepligt ved 13. batalion 2. regiment i Haderslev og herefter arbejdede han forskellige steder, indtil han i



V.G.5. Martha og Valther Petersen



V.H. Otilie og Hans Pedersen



V.H.3. Edith og Arne Madsen Madsen



V.H.3.a. Anna-Grethe og Ejner Madsen



V.H.3.b. Sanne og John Rosenlund



V.H.4. Lily Og Kr. Pedersen



V.H.4.a. Karen og Kurt Pedersen



V.H.5. Ingrid og Vagner Pedersen



V.H.6. Elly og Poul Kristensen



V.H.7. Gerda og Niels E. Pedersen

1958 rejste til København og blev mestersvend hos J. Påske-
sen.

Gerda Trane gik i skole i Grindsted og er uddannet defektri-
ce på Grindsted Apotek.

- a. Bodil Pedersen er født i Grindsted den 14. juli 1952.
- b. Nora Pedersen er født i Grindsted den 30. september 1953.
- c. Hanne Pedersen er født i Grindsted den 19. juni 1957.

8. Leif Pedersen er født i Grindsted den 27. marts 1932 og han blev gift i Sdr. Omme kirke den 13. november 1954 med Metha Marie Andersen, der er født i Sdr. Omme den 20. januar 1934, som datter af murermester Anders Andersen og hustru Olivia Jensen, Sdr. Omme.

Bosat: Fyensgade 28, Grindsted.

Leif Pedersen gik i skole i Grindsted og er uddannet maler. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i København og har startet sin egen malervirksomhed 1960.

Metha Andersen gik i skole i Sdr. Omme og er uddannet inden-
for husgerning.

- a. Anders Pedersen er født i Sdr. Omme den 17. maj 1955.
- b. Flemming Pedersen er født i Grindsted den 2. november 1960.
- c. Erling Pedersen er født i Grindsted den 26. juli 1966.

- J. Laura Nielsen er født i Urup den 13. oktober 1899 og hun døde i Grindsted den 30. juni 1925. Hun var gift med arbejdsmand Mads Skovbjerg Kristensen.

1. Kirstine Skovbjerg Kristensen er født i Urup den 19. oktober 1919 og hun blev gift i Grindsted den 23. juli 1946 med Gerhard Brorson Lück, der er født i Skjern den 27. maj 1914 som søn af fabrikant Karl Adolf Brorson Lück og hustru Rasmine Rasmussen, Herning.

Bosat: Vejlevej 36, Herning.

Gerhard Brorson Lück gik i skole i Herning og har sideløbende med teknisk- og sproglig undervisning stået i lære på faderens ketcherfabrik, der er landet første. 1953 overtog han selv fabrikken og har øget kapaciteten væsentligt.

V J a.

Kirstine Skovbjerg Kristensen gik i skole i Grindsted og belv 1945 uddannet sygeplejerske på Centralsygehuset i Herning.

- a. Karl Erik Brorson Lück er født i Herning den 21. juli 1949.
- b. Hanne Elisabeth Lück er født i Herning den 7. april 1952.

VI. Nicolaj Nielsen

er født i Skovsende, Hoven sogn, den 4. september 1853.
Han var uddannet ved landbruget og tjente næsten hele sit liv på en gård i Skovsende. Mens han aftjente sin værnepligt døde hans forlovede og han forblev ugift.

VII. Margrethe Nielsen

er født i Skovsende, Hoven sogn, den 4. maj 1855 og hun døde den 28. oktober 1937. Hun blev gift den 14. november 1887 med Peder Hansen Degn, der er født i Hinnum den 19. september 1856. Hans første hustru var fra Kokborg og døde i barselsseng.

Peder Hansen, kaldet Peder Degn, gik i skole i Hinnum og har arbejdet ved landbruget i Nollund det meste af sin tid. Han opdyrkede store stykker af heden, der lå op til gården og endte med at få en ret stor gård ud af det. Under krigen afstod han den til sønnen Christian og byggede selv en mindre gård i udmarken, som han senere overdrog sønnen Søren, hvorefter han sammen med sin hustru levede på aftøgt på den første gård. I en mindeartikel i Grindsted Dagblad skriver man: "Trods sygdom bevarede Peder Den det tilfredse, glade og ydmyge sind og med lune kunne han fortælle om svundne tider. Han havde en god hukommelse og ville gerne fortælle. Forrige søndag blev han for alvor syg. Han anede nok, det bar mod døden men tog også dette med sindsro. Dodsårsagen var Uræmi."

- A. Anna Hansen Degn er født i Nollund i 1888 og hun døde i 1897.
- B. Anna Marie Hansen Degn er født i Nollund og rejste som 18. årig til Amerika, hvor hun blev gift med en amerikaner med hvem hun har to børn.
- C. Kirstine Hansen Degn gift med Niels Kristian Nielsen
(Se under: IV G.)

D. Niels Kristian Hansen (kaldet Degn) er født i Nollund den 3. marts 1893 og han døde i Grindsted den 1. marts 1961. Han blev gift i Nollund kirke den 25. maj 1917 med Katrine Marie Pedersen, der er født i Saxmose den 21. december 1893 og som døde i Grindsted den 28. december 1963. Hun var datter af husmand Martin Pedersen og hustru Sorine Kristine Poulsen.
Bosat: Nollund pr. Grindsted.

1. Erna Margrethe Hansen er født i Nollund den 19. september 1917 og hun blev gift i Nollund kirke den 19. september 1943 med Erling Moesgård, der er født i Grindsted den 12. april 1917, som søn af landpost Laurids Peter Moesgård og hustru Julie Marie Andersen, Grindsted.
Bosat: Rugvænget 21, Grindsted.

Erling Moesgård gik i skole i Grindsted og arbejdede derefter ved landbruget forskellige steder. Fra 1939 har han været ansat ved postvæsenet, først i Hegnsvig i 7 år, og dernæst i Grindsted, hvor han i 21 år har haft samme poststrøte.

Erna Hansen gik i skole i Nollund og har arbejdet ved husgerning, indtil hun 18 år gl. kom på Den Nye Ungdomsskole i Grindsted. Hun har siden arbejdet i huset forskellige steder.

- a. Johannes Moesgård er født i Hegnsvig den 30. marts 1944 og han gik i skole i Grindsted, hvor han tog realeksamen. Han er uddannet kontorassistent og har aftjent sin værnepligt ved Kongens Fodregiment i Fredericia.
 - b. Lene Moesgård er født i Grindsted den 31. juli 1948. Hun er laborant og bor hjemme.
2. Gunnar Peder Degn Hansen er født i Nollund den 22. maj 1919 og han blev gift i Nollund kirke den 22. september 1944 med Evalyn Brodsgård Jensen, der er født i Lyngby den 21. april 1925, som datter af gårdejer Jens Poulsen Jensen og hustru Johanne Brodsgård, Sdr. Omme.
Bosat: Koldkaadvej 13, Løgumkloster.

Gunnar Peder Degn Hansen gik i skole i Nollund og arbejdede derefter ved landbruget, indtil han 16 år gl. kom på Den nye Ungdomsskole i Grindsted og derefter aftjente værne-

pligten ved 3. Batalion, 2. Regiment i Haderslev, hvorfra han p.g.a. tyskerne blev hjemsendt i oktober 1940. Indtil 1944 stod han for tørveproduktionen hjemme og derefter købte han selv en ejendom i Urup ved Grindsted, som han i 3 år drev, dels med landbrug og dels med tørveproduktion. I 1948 flyttede han til Arrild, hvor han drev en busrute i 16 år, og siden har han kort for Nordisk Bustrafik i Tjæreborg i 3 år som chauffør, bl.a. til Italien i 2 år og Jugoslavien et år.

Evalyn Jensen gik i skole i Donslund og Nollund og er uddannet indenfor husgerning, bl.a. Hos Bennesen Hansen i Nollund.

- a. Ole Degn Hansen er født i Urup den 2. august 1946 og han er stud. Scient. bosat: Hoegh Guldbergsgade 101, Århus.
- b. Inger Degn Hansen er født den 3. oktober 1951 i Arrild.
- c. Hans Degn Hansen er født den 5. jan. 1956 i Logunkloster.
- d. Jorn Gunnar Degn Hansen er født i Logunkloster den 26. november 1964.

3. Johannes Martin Degn Hansen
(Se: Supplement)

4. Henning Degn Hansen er født i Nollund den 25. oktober 1922 og han blev gift i Vesterhede den 19. december 1944 med Gerda Olivia Kristensen, der er født i Lauborg den 20. april 1922, som datter af gårdejer Kristian Peter Kristensen og hustru Ane Katrine Madsen, Vesterhede.
Bosat: Poppelvej 3, Grindsted.

Henning Degn Hansen gik i skole i Nollund, arbejdede ved landbruget og kom 18 år gl. på Den ny Ungdomsskole i Grindsted. Siden hjalp han hjemme med landbruget, tørvemosen og handel med kreaturer. Han aftjente værnepligten i C.B.U. i København, Tinglev og Haderslev. Han købte hus i Grindsted og handlede med smågrise. 1962-63 gik han sammen med handelsmanden Willy Jensen i Skovlund og siden har han været chauffør for Grindsted Ægpakkeri.

Gerda Kristensen gik i skole i Vesterhede og er uddannet ved husgerning.

- a. Jørn Kristian Degn Hansen er født i Nollund den 29. maj 1945. Han er bankassistent og bor hjemme.
- b. Alice Degn Hansen er født i Nollund den 3. oktober 1947. Hun er student og bor hjemme.
- c. Kristian Degn Hansen er født i Grindsted den 27. november 1953.

5. Borge Degn Hansen er født i Nollund den 8. november 1924 og han blev gift i Nollund kirke den 4. december 1954 med Ida Marie Nielsen, der er født i Sdr. Felding den 30. oktober 1936, som datter af arbejdsmand Helge Nielsen, og hustru Emma Elise Kristensen, Silkeborg.

Bosat: Sdr. Omme.

Borge Degn Hansen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. Han har haft ophold på Borris Landbrugsskole og aftjente sin værnepligt ved Artilleriet, dels i Århus og dels i Oksbøl. Han købte ejendommen i 1954.

Ida Marie Nielsen gik i skole i Sandet ved Sdr. Felding og er uddannet ved husgerning.

- a. Keld Degn Hansen er født i Sdr. Omme den 29. maj 1955.
- b. Anna Katrine Degn Hansen er født i Sdr. Omme den 12. juli 1957.
- c. Niels Kristian Degn Hansen er født i Sdr. Omme den 29. juli 1961.

6. Gustav Degn Hansen

(Se: Supplement)

7. Anna Kirstine Hansen er født i Nollund, Grindsted sogn, 18. marts 1928 og hun blev gift i Nollund kirke den 15. september 1951 med bankfuldmægtig Erik Børge Larsen, der er født i Grindsted den 12. december 1923 som søn af sygehusinspektør H.C.Larsen og hustru Mette Jensen. Erik Børge Larsen tog præliminæreksamen fra Grindsted i 1939 og var fra 1940 til 1943 ansat i Københavns Handelsbank, fra 1943 til 1952 i Handelsbanken i Grindsted og fra 1952 i Handelsbanken i Odense. Anna Kirstine Hansen har været elev på Snoghøj Gymnastikhøjskole og uddannet modist
- a. Mette Degn Larsen er født i Odense den 5. august 1959.

E. Petrea Hansen(Degn) er født i Nollund den 21. oktober 1894 og hun blev gift i Nollund kirke den 30. oktober 1917 med Ole Kristian Olesen, der er født i Thorup den 12. april 1891, som søn af Søren Olesen og hustru Johanne Kirstine Enevoldsen, Thorup. Bosat: Lösningvej 14, Hedensted.

Ole Kr.Olesen gik i skole i Hedensted og er uddannet ved landbruget. 21 år gl. var han på Borkop Højskole og værnepligten aftjente han ved Infanteriet i København. Desuden blev han indkaldt til sikringsstyrkerne 3 gange. 1917 købte han en gård i Lindved, Sindbjerg sogn, som han snart solgte igen. Han har haft gård i Sinbjerg i 5 år, i Holtum i Grejs sogn i 15 år og i Spettrup indtil han flyttede til Hedensted, hvor han købte hus på Lösningvej. Ole Kristian Olesen har haft forskellige tillidshverv, bl.a. i sognerådet.

Petrea Hansen gik i skole i Varde, Nollund, Skovlund og Grindsted, da hun allerede 7 år gl. kom ud at tjene. Hun arbejdede forskellige steder, indtil hun 21 år gammel tog ophold på Borkop Højskole. Hun arbejdede i huset bl.a. hos proprietær Theisen, Frederikssund, indtil hun blev gift.

1. Elna Margrethe Olesen er født i Låge Mark den 27. juli 1918 og hun blev gift i Urlev kirke den 19. september 1940 med Alfred Steffensen, der er født i Lundbjerg den 9. september 1915, som søn af gårdejer Rasmus Steffensen og hustru Marie Jensen, Gårslev.

Bosat: Lundbjerg pr. Borkop.

Alfred Steffensen gik i skole i Gårslev og er uddannet ved landbruget. 19 år gl. havde han ophold på Tommerup Højskole og året efter aftjente han sin værnepligt i København som garder. 1940 købte han gård, som han drev i 5 år, indtil han overtog fødegården.

Elna Olesen gik i skole i Holtum ved Vejle og er uddannet indenfor husgerning.

a. Bodil Marie Steffensen er født i Vrigsted den 16. juni 1942 og hun blev gift i Gårslev kirke den 17. oktober 1964 med Henning Holt Clemmensen, der er født i Pederstrup, den 25. oktober 1935, som søn af gårdejer Jens Holt Klemmensen og hustru Jensine Andrea Lauritsen, Gårslev.



VII. Magrethe og Peder Hansen Degn m/familie



VII.D.2 Evalyn og Gunnar D. Hansen



VII.D.5. Ida og Berge D. Hansen



VII.E. Petra og Ole Olesen



VII.E.1. Elna og Alfr. Steffensen

Henning Holt Clemmensen gik i skole i Gårslev og tog realeksamen fra Borkop Realskole 1952. 1955 aftjente han sin værnepligt ved Infanteriet i Nr. Utrup ved Ålborg og 1961 kom han på Landbohøjskolen, hvorfra han var færdiguddannet 1967 som agronom.

Bodil Marie Steffensen gik i skole i Gårslev og tog realeksamen fra Borkop Realskole 1958. 1961 blev hun student fra Fredericia og efter et ophold i England blev hun uddannet bankassistent. Hun er nu ansat i Landmandsbanken i København.

1) Hanne Holt Clemmensen er født i København den 22. september 1967.

b. Ole Rasmus Steffensen er født i Vrigsted den 5. december 1944. Han gik i skole i Gårslev og har haft ophold på Hellebjerg Idrætsungdomsskole. Han aftjente værnepligten i Thisted ved Civilforsvaret.

c. Arne Steffensen er født i Lundbjerg den 9. januar 1949.

d. Henning Steffensen er født i Lundbjerg den 9. januar 1949

e. Annette Steffensen er født i Lundbjerg den 24. marts 1956

f. Gunnar Steffensen er født i Lundbjerg den 24. marts 1956.

2. Johanne Kirstine Olesen er født i Sindbjerg den 28. oktober 1919 og hun er gift med maskinhandler Hans Schmidt.
Bopæl: Damkoppel pr. Kegnæs.

3. Karen Elisabeth Olesen er født i Låge mark den 11. april 1923 og hun blev gift i Urlev kirke den 31. juli 1947 med Niels Pedersen, der er født i Merring den 16. december 1918 som søn af husmand Peder Therkelsen Pedersen og hustru Susanne Pedersen, Merring.
Bosat: Tingvej 20, Hasle.

Niels Pedersen gik i skole i Løsning og er uddannet ved landbruget. 25 år gl. havde han ophold på Sydsjællands Landbrugsskole, hvorefter han i 3 år læste på Landbohøjskolen i København. 1947 blev han assistent ved Skanderborg Amts og Bjerre Herreds Husmandsforening, derpå planteavlskon-sulent i 8 år. I 12 år har han nu virket som planteavlskon-sulent for De samvirkende Jydske Husmandsforeninger.

Karen Olesen gik i skole i Holtum og er uddannet indenfor husgerning. 20 år gl. havde hun ophold på Tommerup Højskole.

- a. Elsebeth Pedersen er født i Bækkelund den 1. maj 1948.
- b. Birgit Lillian Pedersen er født i Hornsyld den 28. april 1950.
- c. Sonja Petrea Pedersen er født i Bækkelund den 7. juni 1954.
- d. Niels Ole Pedersen er født i Hasle den 19. marts 1960.

4. Soren William Olesen er født i Holtum den 25. maj 1925 og han blev gift i Hegnsvig kirke den 31. juli 1951 med Inga Katrine Karstensen, der er født i Hegnsvig den 11. februar 1929, som datter af gårdejer Karsten Thomsen Karstensen og hustru Marie Kirstine Johansen, Hegnsvig.

Bosat: Hegnsvig.

Soren Olesen gik i skole i Holtum pr. Vejle og er uddannet indenfor landbruget. 19 år gl. havde han ophold på Hoptrup Højskole og han aftjente værnepligten ved 3. feltartilleri-regiment i Århus. 1951 købte han Pilegården i Hegnsvig, som han moderniserede 1963.

Inga Karstensen gik i skole i Hegnsvig og har lært husger-ning forskellige steder, bl.a. var hun husassistent på Pi-legården.

- a. Britta Marie Olesen er født i Hegnsvig den 15. juni 1952.
 - b. Jonna Olesen er født i Hegnsvig den 5. september 1954.
 - c. Tove Olesen er født i Hegnsvig den 10. november 1956.
 - d. Birte Olesen er født i Hegnsvig den 28. februar 1962.
5. Inga Lydia Olesen er født i Holtum, Grejs sogn, den 27. oktober 1927 og hun blev gift i Spettrup den 4. februar 1950 med lagerchef Rasmus Haugård Petersen, der er født i Gedsberg, Ullerslev sogn, den 7. januar 1922 som søn af rentier Poul Petersen og hustru Mathilde Haugård Rasmussen, Tarup pr. Aarslev.
- Rasmus Haugård Petersen gik i skole i Sdr. Næraa fri- og efterskole, hvorefter han blev udlært bager. Han har aftjent sin værnepligt ved 6. regiment i Odense og var fra 1943 i renseribranchen. Selvstændig renseriejer fra 1/3 1951 til 1/11 1961, fra 1954 i egen ejendom, der solgtes 1/2 1962. Siden 1/4 1962 har han været lagerchef i Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S. Byggede eget hus i Augustenborg i 1963. Inga Lydia Olesen tog realeksamen i 1945. Efter et år i huset blev hun kontoruddannet på mødrehjælpens kontor i Sønderborg. Efter giftemålet mest hjemmegående husmoder.
- a. Lene Haugård Petersen er født i Sønderborg den 15. juli 1950.
 - b. Poul Haugård Petersen er født i Nordborg den 11. januar 1952.
 - c. Birte Haugård Petersen er født i Sønderborg den 21. oktober 1954.
 - d. Hanne Haugård Petersen er født i Nordborg den 19. oktober 1956.
 - e. Liss Haugård Petersen er født i Nordborg den 14. januar 1959.

6. Peter Robert Olesen er født i Holtum den 13. februar 1931 og han blev gift i Notmark kirke den 19. september 1954 med Marie Bonde, der er født i Frydendal den 5. oktober 1927, som datter af gæstgiver Peter Bonde og hustru Christine Johansen, Frydendal, Sønderborg amt.
Bosat: Frydendal.

Peter Olesen gik i skole i Spettrup og i Horsens og han er uddannet indenfor handelsbranchen. Han aftjente værnepligten ved dragonregimentet i Randers, i Næstved og sidst i Holstebro som sergent. Derpå var han repræsentant for svogeren Hans Schmidt, maskinbranchen, i 4 år og 1954 overtog han svigerforældrenes gæstgivergård i Frydendal ved Fynshav. Efter en del restaurering og nybygning, har kroen nu en kapacitet på 25 værelser.

Marie Bonde gik i skole i Helved ved Fynshav, samt i Fynshav, var på Nordborg Efterskole og er uddannet indenfor restaurationsfaget forskellige steder, bl.a. National Scala, København.

- a. Torben Olesen er født i Frydendal den 7. maj 1966.

7. Anna Rigmor Olesen er født i Holtum den 1. januar 1934 og hun blev gift i Stenderup den 1. april 1958 med Aksel Hansen Varming, der er født i Obbekjær den 2. juli 1928, som søn af gårdejer Knud Knudsen Varming og hustru Bothilde Hansen, Obbekjær, Ribe amt.

Aksel Hansen Varming gik i skole i Obbekjær, tog studentereksamen fra Ribe Cathedral i 1948 og begyndte på Danmarks Tekniske Højskole i København. Siden 1956 har han været ansat ved Københavns Vandforsyning og derefter ved Arbejdstilsynet.

Anna Olesen gik i skole i Spettrup og tog realeksamen fra Horsens Private Realskole. 18 år gl. blev hun sygeplejerske i Vejle og 1955 blev hun sygeplejerske. Hun har arbejdet på forskellige hospitaler i København, indtil 2 år efter giftermålet.

- a. Jytte Varming er født på Frederiksberg den 5. juni 1960.
b. Lars Varming er født på Frederiksborg den 19. marts 1962.

c. Poul Varming er født i Rodovre den 27. oktober 1966.

8. Vagn Egon Olesen er født i Holtum den 2. september 1937 og han blev gift i Stenderup kirke den 13. november 1959 med Ruth Clausen, der er født i Stenderup, Vejle amt, den 21. juni 1939, som datter af arbejdsmand Peter Heinrich Ludvig Clausen og hustru Ester Sofie Pedersen, Stenderup.
Bosat: Engvangård, Grindsted.

Vagn Olesen gik i skole i Spettrup ved Hedensted og er uddannet ved landbruget. 20 år gl. aftjente han sin værnepligt ved Flyvervåbnet i Skrydstrup og efter ophold på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens, samt nogle år hjemme på gården, købte han i 1960 en gård ved Filskov, som han igen solgte 5 år efter, for at købe gården i Nollund ved Grindsted.

Ruth Clausen gik i skole i Brå, gik på Daghandelsskolen i Horsens og har siden arbejdet på kontor forskellige steder.

a. Ole Olesen er født i V. Karlskov den 8. januar 1961.

b. Gert Olesen er født i V. Karlskov den 20. januar 1964.

F. Soren Andreas Hansen er født i Nollund den 15. maj 1896 og han døde i Grindsted den 24. august 1963. Han blev gift i Grindsted den 14. november 1923 med Ingeborg Kristiane Hansen, der er født i Morsbøl, Grindsted sogn, den 10. juni 1903, som datter af gårdejer Knud Hansen og hustru BIRTHA Christensen, Morsbøl.
Bosat: Havrevænget 30, Grindsted.

Soren Andreas Hansen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 1917 aftjente han sin værnepligt ved 17. batalion i Viborg og derefter arbejdede han hjemme på gården, indtil han i 1923 selv overtog den og drev den til han i 1959 overlod den til sønnen Verner. Han købte derefter en lille ejendom i Nollund, hvor han boede indtil sin død.

Ingeborg Kristiane Hansen gik i skole i Morsbøl og er uddannet indenfor husgerning forskellige steder i Grindsted sogn. 1964 byttede hun ejendommen i Nollund bort og fik et hus i Grindsted.

I ægteskabet vander 10 børn:

1. Peder Degn Hansen er født i Nollund den 25. august 1924 og han blev gift i Give kirke den 5. december 1948 med Agnes Olivia Andersen, der er født i Hedegård, Give sogn, den 27. november 1927, som datter af vejmand Laurids Sigvald Andersen og hustru Sorine Kjærsgård Kristensen, Hedegård.
Bosat: Nollund pr. Grindsted.

Peder Degn Hansen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 1951 købte han et stykke jord på 31 tdr. land, hvorpå han samme år byggede ejendom. Ved siden af driften af gården, har han arbejdet på eksportstalden i Grindsted og på Lovlund Molle.

Agnes Andersen gik i skole i Hedegård og har været ude at tjene siden sit 9. år. Hun arbejdede forskellige steder indtil giftermålet.

- a. Svend Erik Degn Hansen er født i Jerrig den 14. april 1949. Han er slagteriarbejder og bor i Ansager.
b. Egon Degn Hansen er født i Grindsted 1. august 1950.
c. Karen Hansen er født i Grindsted den 3. oktober 1952.

2. Birtha Elisabeth Hansen er født i Nollund den 7. februar 1926 og hun blev gift i Nollund den 22. juni 1950 med Eduard Jensen Thomsen, der er født i Solderup den 23. januar 1921, som søn af fodermester Hans Chr. Thomsen og hustru Marie Augusta Gläser, Solderup.
Bosat: Jejsing St.

Eduard Jensen Thomsen gik i skole i Solderup og Tønder og er uddannet mekaniker. Han har arbejdet som chauffør forskellige steder, sidst i Tyskland indtil 1942, da han kom indenfor militæret med rekruttid i Breslau. Efter at have kæmpet på østfronten indtil kapitulationen blev han taget til fange af russerne, men flygtede og måtte gå til Flensborg. Gennem det danske konsulat kom han til Danmark, hvor han måtte afsone fængselsstraf, for at have været i tysk krigstjeneste. Ved kongelig resolution blev han løsladt for tiden og han virker nu som mekaniker og har siden 1961 været selvstændig.

Birtha Hansen gik i skole i Nollund og er uddannet ved husgerning. Hun har desuden arbejdet forskellige steder på fabrik.



VII.E.4. Inge og Søren
V. Olesen



VII.E.7. Rigmor og Aksel Varming



VII.F. Ingeborg og Søren Hansen Degn m/børn



VII.F. Ingeborg og Søren Hansen Degn



VII.F.1. Agnes og Peder D. Hansen

- a. Else Thomsen er født i Haderslev den 26. august 1951.
- b. Lissi Thomsen er født i Haderslev den 17. april 1954.

3. Margrethe Hansen er født i Nollund den 12. januar 1928 og hun blev gift i Nollund kirke den 14. november 1948 med Hans Jensen, der er født i Århus, den 6. oktober 1922.
Bosat: Jorden Rundt 11, Grindsted.

Hans Jensen gik i skole i Gimsing ved Struer, arbejdede 2 år ved landbruget og kom derpå i smedelære hos smedemester Højlund Knap i Resen. Han har arbejdet forskellige steder og er nu ansat som værkfører ved Grindstedværket.

Margrethe Hansen gik i skole i Nollund og hun er uddannet indenfor husgerning.

- a. Margit Jensen er født i Nollund den 28. marts 1949. Hun er handelslærling og bor hjemme.
- b. Bente Jensen er født i Nollund den 25. november 1951.

4. Knud Degn Hansen er født i Nollund den 3. januar 1930 og han blev gift i Herning den 5. juli 1963 med Henny Astrup Nielsen der er født i Tarm den 2. april 1940, som datter af arbejdsmand Soren Christian Nielsen og hustru Elna Mariane Petersen, Tarm.

Bosat: Ahornvej 15, Herning.

Knud Degn Hansen gik i skole i Nollund og er uddannet ved J. Kroll, Grindsted. Han aftjente sin værnepligt 1951 i Sogård og blev senere overført til Hærens Tekniske skole i København. Tjenesten endte han som korporal hos G.H.R. Næstved og siden har han arbejdet forskellige steder, bl.a. 5 år i Tarm. Han arbejder nu hos G. Meier Jæger, Kedelfabrik, Herning.

Henny Nielsen gik i skole i Tarm og er uddannet ved husgerning.

- a. Soren Astrup Hansen er født i København den 19. september 1958.
 - b. Lars Degn Hansen er født i Herning den 17. december 1963.
 - c. Susanne Degn Hansen er født i Herning den 11. januar 1966.
5. Verner Degn Hansen er født i Nollund den 19. august 1931 og han blev gift i Grindsted kirke den 16. maj 1959 med Esther

Rasmussen, der er født i Grindsted den 1. december 1938, som datter af gårdejer Niels Rasmussen og hustru Kristine Hjort, Grindsted mark.

Bosat: Nollund pr. Grindsted.

Verner Degn Hansen gik i skole i Nollund og er uddannet ved landbruget. 25 år gl. havde han ophold på Hammerum Landbrugsskole og 1959 overtog han fødegården i Nollund, som han stadig driver.

Esther Rasmussen gik i skole i Grindsted og tog realeksamen. Hun er uddannet bankassistent fra Grindsted Sparekasse.

- a. Lone Degn Hansen er født i Nollund den 11. november 1959.
 - b. Søren Degn Hansen er født i Nollund den 3. juni 1961.
 - c. Henrik Degn Hansen er født i Nollund den 2. februar 1964.
 - d. Gitte Degn Hansen er født i Nollund den 9. juni 1965.
6. Viggo Hansen er født i Nollund den 25. november 1932. Han gik i skole i Nollund og er uddannet snedker i Grindsted. 20 år gammel aftjente han sin værnepligt ved flyvevåbnet i Karup og derefter arbejdede han forskellige steder bl.a. i Norge. Han er nu ansat hos møbelfabrikant Matthisen i Hadsten.
7. Kaje Elisa Hansen er født i Nollund den 2. januar 1937 og hun blev gift i Nollund den 11. februar 1956 med Johannes Abrahamsen, der er født i Vejle den 24. august 1930, som søn af gårdejer Ejner Thorvald Abrahamsen og hustru Emma Rasmussen, Bredstedlund pr. Bredsten.

Bosat: Skovlund pr. Molby.

Johannes Abrahamsen gik i skole i Bredsten og er uddannet snedker i Bredsten. Han har haft ophold på Branbjerg Håndværkerhøjskole og 1952 aftjente han sin værnepligt ved Infanteriet i Århus samt i Itzehoe i Tyskland. Han har siden soldatertiden arbejdet i sin gamle plads i Bredsten.

Kaje Hansen gik i skole i Nollund og er uddannet ved husgerning. Hun har arbejdet forskellige steder bl.a. på Alderdomshjemmet i Grindsted og på Skovlund Hotel.

- a. Hanne Abrahamsen er født i Grindsted den 29. juni 1956.

- b. Klaus Abrahamsen er født i Skovlund den 5. august 1958.
- c. Jesper Abrahamsen er født i Skovlund den 13. april 1963.
8. Egon Degn Hansen er født i Nollund den 9. marts 1939 og han døde den 20. oktober 1940.
9. Inge Hansen er født i Nollund den 23. august 1943. Hun gik i skole i Nollund samt på Grindsted Handelsskole. Hun har været kontorelev hos Palner Lundgård i Grindsted, hvor hun nu har arbejdet i 7 år. Hun har desuden bestået statskontrolleret prøve i Bogholderi.
10. Bent Degn Hansen er født den 25. august 1945 i Nollund og han døde den 25. december 1945.



VII.F.9. Inge Hansen



VII.F.2. Bertha og Edv. Thomsen



VII.F.3. Magrethe og Hans Jensen



VII.F.4. Henny og Knud D. Hansen



VII.F.4.a,b,c. Henny og
Kn. D. Hansens børn



VII.E.5. Esther og Verner
D. Hansen



VII.F.6. Viggo D. Hansen



VII.F.7. Kaja og Johs.
Abrahamsen

Register over direkte efterkommere efter Niels Christian

Nielsen og Ane Christensdatter:

Abrahamsen Hanne	VII F 5	Gregersen Hakon	IV G 5
" Jesper	VII F 5	" Heine	IV G 5
" Klaus	VII F 5	" Ingvardt	IV G 5
Andersen Birgit M.	IV G 4	Hansen Alice D.	VII D 5
" Hans U.	IV G 4	" Anna D.	VII D 5
" Henning J.	IV G 4	" Anna D.	VII D 5
" Jens C.	IV G 4	" Annette	V H 1
" Karen	I E 3 b	" Bent D.	VII F 7
" Kurt	IV G 4	" Birthe E.	VII F 1
" Poul E.	IV G 4	" Borge D.	VII D 4
" Sonja	I E 1 c 1)	" Chr.E.	I E 1 c 1)
" Tove	I E 3 b	" Edith	I D 2
Birkebak Anny	I E 1 c 1)	" Egon D.	VII F 1
" Arne	I E 1	" Erna B.	I C 1 a
" Frede	I E 1	" Erna M.	VII D 1
" Grethe	I E 1 c 1)	" Gitte D.	VII F 5
" Helge	I E 1	" Gunnar D.	VII D 1
" Jytte	I E 1 c 1)	" Gustav D.	VII D 4
" Jorgen	I E 1	" Hans D.	VII D 2
" Lilly	I E 1 c 1)	" Henning D.	VII D 2
" Steen	I E 1 c 1)	" Henrik D.	VII F 5
" Villy	I E 1 c 1)	" Inge	VII F 7
Degn Anna Hansen	VII	" Inger D.	VII D 2
" Anna Marie H.	VII	" Johanne	I D 2
" Kirstine H.	VII	" Johs. D.	VII D 2
Christensen Andrea	I	" Jorgen D.	VII D 2
" Benny	V E 1 a 2)	" Jorgen K.D.	VII D 4
" Bodil	I	" Kaja E.	VII F 5
" Chr.A.	I	" Karen	VII F 1
" Gitte	V G 2	" Keld D.	VII D 4
" Harald	I	" Knud D.	VII F 2 a
" Helle	V E 2 b	" Kristen	I D 2
" Jorgen	V G 2	" Kr.D.	VII D 4
" Jorgen	I	" Lars D.	VII F 2 a
" Klaus	V E 2 b	" Lone D.	VII F 5
" Kristian	V E 2 b	" Maren	I E 1 c 1)
" Pia	V E 2 b	" Margrethe	VII F 2 a
" Ruth	V E 1 a 2)	" Niels D.	VII D 4
" Tove J.	V E 2 b	" Niels K.	VII D 1
Clemmensen Hanne	VII E 1 a	" Ole D.	VII D 2
Cramon Anna E.	I G 3	" Ove	I D 2
" Ditlev	I G 3	" Peder	VII
" Kirsten	I G 3	" Peder D.	VII F 1
Ebbesen Lene	V G 1 a	" Peder D.	VII F 1
Eskildsen Aksel V.	V B 1 c	" Peder	V H 1
" Ejner E.	V B 3	" Petrea	VII E
" Hans J.	V B 3	" Sigvald	I C 1 a
" Inge	V B 1 c	" Susanne	V H 1
" Johannes	V	" Susanne D.	VII F 2 a
" Johs.M.	V B 1 c	" Svend D.	VII F 1
" Karen I.	V B 1 c	" Soren A.	VII F 1
" Karen	V B 3	" Soren A.	VII F 2 a
" Kirsten	V B 3	" Soren D.	VII F 5
" Lars O.	V	" Verner D.	VII F 2 a
" Leif	V B 3	" Viggo	VII F 5
" Lene T.	V B 3	Haubjerg Carsten	IV A 3
" Niels C.	V	" Emilie M.	IV
" Per	V B 1 c	" Erling	IV A 4 a 3)
" Ulla	V B 3	" Grethe	IV A 3

Haubjerg	Hans A.	IV A 4 a 3)	Jensen	Hanne B.	IV J 2 d
"	Helle Å.	IV A 4 a 3)	"	Hans B.	V F 3
"	Mette E.	IV	"	Hans O.N.	III A 2 b 1)
"	Niels R.	IV A 3	"	Henning	V F 4 a
"	Niels R.	IV a 4 a 3)	"	Henriette	III A 1 a
"	Peder K.	IV	"	Henrik N.	III A 2 b 1)
"	Peder V.	IV A 5	"	Henry	V F 4 a
"	Poul V.	IV A 5	"	Hermann	V G
Jakobsen	Bettine	IV J 6	"	Holger N.	III A 2 b 2)
"	Charlot.	IV J 6	"	Inger F.	V F 4 a
"	Lene	IV J 9	"	Jens C.	IV J
"	Ulla B.	V F 5 d	"	Jette M.	IV J
Jansen	Agnes K.	II D	"	Johannes	III
"	Alfred M.	II A 6 c	"	John L.	IV F 4 a
"	Ansgar E.	II A 6 c	"	Julius	III
"	Anton M.	II A 6 c	"	Jytte	V H 1
"	Clara A.	II	"	Jorgen K.	III A 1 b
"	Eva	II A 5 a	"	Karl	V H 1
"	Jan P.	II	"	Ketty M.	V G 2 b 1)
"	Jan V.	II A 6 c	"	Kurt	V G 1 a
"	Jens O.	II A 5 a	"	Lisbeth M.	III A 1 a
"	Jette	II D	"	Majbritt	IV G 1 a 1)
"	Johs. E.	II A 3	"	Margit B.	V F 4 a
"	Karsten	II A 5 a	"	Margit	VII F 2 a
"	Kirsten D.	II A 5 a	"	Marie J.R.	III A 1 a
"	Lise M.	II A 5 a	"	Martha	V G 3 a
"	Niels K.	II A 6 c	"	Martha B.	V F 3
"	Niels V.	II A 5 a	"	Metha K.	V G 1 a
"	Olav V.	II A 5 a	"	Morten N.	V F 5 d
"	Peder	II A 5 a	"	Niels C.	III
"	Petrea B.	II	"	Niels-Chr.	III A 1 a
"	Signe K.	II	"	Orla F.	V F 4 a
"	Svend V.	II A 5 a	"	Ove	III A 1 a
"	Thorvald	II A 3	"	Rita	V H 1
"	Ulla	II D	"	Rita V.	V G 1 a
"	Åse	II A 5 a	"	Ruth	I C 1 a
Jensen	Anita S.	III A 1 d	"	Svend Å.	V G 1 a
"	Anna L.N.	III A 2 a	"	Svend V.	V G
"	Anna N.	IV J	"	Vagn	I C
"	Anna-Dorthe	V G 1 a	Kjeldsen	Anette	IV B 1 a 1)
"	Bent L.	V G 3 a	"	Henning	IV B 1 a 1)
"	Bente	VII F 2 a	"	Vera	IV A 5
"	Birgit M.	III A 1 b	Knudsen	Clara	V E 3
"	Bjarne	I C 1 a	"	Erna	V E 3
"	Borge	V G 3 a	"	Gunna	V E 3
"	Annette N.	III A 1 b	"	Hanna K.	III A 2 a
"	Arne	I C	"	Ingeborg	V E
"	Carsten N.	III A 1 c	"	Knud E.N.	III A 2 a
"	Carsten	III A 2 b 2)	"	Krista	V E 1 a 2)
"	Christian	V G 1 a	"	Ole K.	III A 2 a
"	Christian	III A 1 d	"	Per K.	III A 2 a
"	Claus S.	III A 1 d	"	Signe	V E 3
"	Conny V.	V G 3 a	Kristensen	Ingelise	V H 5 a
"	Ejner	III A 1 b	"	Kirstine	V H 7
"	Elin B.	V F 5 d	"	Torben	V H 5 a
"	Else M.N.	III A 1 d	Lauridsen	Bente	V F 7 c
"	Ernst	III A 1 b	"	Gert H.	V F 7 c
"	Flemming	I C 1 a	Linding	Jorgen	I D 2
"	Gerda	V G 1 a	Lück	Hanne	V J a
"	Gunni E.	V F 4 a	"	Karl E.	V J a
"	Hanna	I C 1 a			

Madsen Anna Gr.	V H 1	Nielsen Gertrud K.	V G
" Dorte	V B 1 a 1)	" Gertrud S.P.	V G 2 b 1)
" Gerda N.	III A 2 a	" Gudrun	V F 7 c
" Hans E,	V H 3 a	" Gurli M.	V G 3 a
" Karl	V H 3 a	" Hanne M.	IV B 2 a
" Kirsten	V H 3 a	" Hanna N.	IV G 5
" Knud N.	III A 2 a	" Hans C.N.	IV G 5
" Niels	V H 3 a	" Hans M.	IV C 2
" Sanne	V H 3 a	" Hans N.	V F
Moesgaard Johannes	VII D a	" Hedvig E.	IV G 5
" Lene	VII D 1	" Heine M.	IV J 9
Mortensen Karen	I E 3 b	" Henning	IV G 1 a 1)
" Krista	I F 1 b	" Ingeborg	IV G 5
" Thora	I F 3	" Inger M.	IV G 1 a 1)
" Ulla	I F 1 b	" Irma	V F 1 c
Moller Allan	II D 3 b	" Jens C.	I F 3
" Anna Grethe	II D 2 c	" Joe F.	V G 3 a
" Bitten	II D 3 b	" Johannes H.	I G 1
" Else	II D 3 b	" Johannes O.	IV G 1 a 1)
" Emma	II D 3 b	" Jorn M.	IV J 9
" Jens	II D 3 b	" Karen	V
" Lise Lotte	II D 3 b	" Karen I.	I G 1
" Susanne	II D 3 b	" Karen M.	IV G 1
" Tove	II D 3 b	" Keld	IV B 2 a
Nielsen Allan M.	V G 2 b 1)	" Kent K.P.	V G 2 b 1)
" Ane K.	I	" Kim F.	V G 3 a
" Ane B.K.	IV	" Kirsten	II
" Ane	I	" Kirsten H.	I G 1
" Ane M.	IV A 5	" Kirsten M.	IV J 6
" Anna H.	I G 1	" Kirstine	V B 3
" Anna Lise	IV J	" Kristian	V
" Anna M.	IV G 1 a 1)	" Kristian A.	I
" Anne M.	V F 1 c	" Kristian H.	I F 3
" Annette	V G 2 b 1)	" Kristian O.	IV G 1 a 1)
" Annette V.	V F 5 d	" Kristian R.	V F
" Anton M.	IV G 5	" Kurt	V F 1 c
" Arne M.	IV J 9	" Kurt M.	IV J 6
" Birgit B.	V F 7 c	" Laura	V H 7
" Brian B.M.	IV J 2 d	" Lillian	V G 2
" Borge M.	IV J 2 d	" Maren K.	I C
" Borge O.	IV G 1 a 1)	" Margit S.	IV G 1 a 1)
" Carsten	IV G 1	" Marianne	I D 2
" Chresten	V G 2	" Marie	V B 3
" Christian	IV C 2	" Marie L.	IV J 2 d
" Connie M.	IV J 2 d	" Mette M.	IV C 2
" Conny M.	V G 2	" Mogens H.	I G 1
" Dorthea	III	" Mona H.	I G 1
" Eleonora	I G 3	" Niels	IV
" Elof	V F 7 c	" Niels C.	IV C 2
" Erika	V F 3	" Niels J.M.	IV J 2 d
" Erling B.	V G 2 b 1)	" Niels Kr.	IV J 9
" Erna	V F 1 c	" Nielsine	I E 3 b
" Esther K.	IV G 1 a 1)	" Nielsine	V B 3
" Esther M.	IV J 2 d	" Ottilie	V G 5
" Eva A.	IV C 2	" Palle	I F 1 b
" Finn V.	V F 7 c	" Peder N.	IV G 4
" Flemming	V F 5 d	" Per H.	I G 1
" Flemming H.	I G 1	" Petra	I C 1 a
" Gerald	V F 5 d	" Rita A.M.	IV J 2 d
" Gerda I.M.	IV J	" Ruth E.	IV G 4
" Gert M.	IV J 9	" Sigfred	V F 1 c

Nielsen Sonja	IV J 9	Pedersen Peder H.	V F 3
" Susanne	I G 1	og Poul H.	VII E 4 a
" Svend E.	V G 2 b 1)	Petersen Poulin	V E 1 a 2)
" Svend A.	IV G 1	" Randi	V E
" Svenning	V G 2 b 1)	" Randi	V H 4
" Torben	I F 1 b	" Sonja	VII E 3
" Torben B.	V F 7 c	" Susan	V H 5 a
" Vagn M.	IV J 6	" Svend C.	V H 1
" Winny	V G 2 a	" Svend	V H 5 a
" Åse M.	IV J 9	" Soren	IV G 1 a 1)
Olesen Anna	VII E 4 a	" Tekla	V G 5
" Birte	VII E 4 a	" Tommy	IV B 2 a
" Britta	VII E 4 a	" Tommy	V E
" Elna	VII E	" Tove	V H 5 a
" Gert	VII E 7 c	" Ulla	V H 4
" Inga	VII E 4 a	" Vagn	IV C 1 a
" Jonna	VII E 4 a	" Vagner	V H 4
" Karin	VII E 3	" Vibeke	V B 1 a 1)
" Ole	VII E 7 c	" Vivi	V H 4
" Peter	VII E 4 a	" Åge Ø.	II D 2
" Soren	VII E 3	" Åge	IV C
" Torben	VII E 4 a	Rasmussen Arne L.	IV G 1
" Tove	VII E 4 a	" Jesper	I G 3
" Vagn	VII E 7 c	" Kaj B.	IV G 1
Olsen Anette	IV A 3	" Steffen	I G 3
" Carsten	IV A 4 a 3)	Simonsen Alf	II D 5
" Marianne	IV A 3	" Mona	II D 5
Pedersen Anders	V H 7	" Tom	II D 5
og Anni	V H 5 a	Steffensen Annette	VII E 1 a
Petersen Birgit	VII E 3	" Arne	VII E 1 a
" Bent	V E 1 a 2)	" Bodil	VII E
" Birte	IV C 2	" Gunnar	VII E 1 a
" Birte	VII E 4 a	" Henning	VII E 1 a
" Hans E.	I E 3 b	" Ole	VII E 1 a
" Hans	IV C 1 a	Stoltenberg Claus	V E 5 a
" Harald	IV B 2 a	" Gitte	V E 5 a
" Henning	V H 4	Thomsen Else	VII F 2 a
" Henrik	V G 5	" Lissi	VII F 2 a
" Henrik	V E 1 a 2)	Varming Jytte	VII E 6
" Jan Ø.	II D 2	" Lars	VII E 6
" Jers P.	I E 3 b	" Poul	VII E 7 c
" Jesper	V G 5		
" John Ø.	II D 2		
" Jørn G.	I F 1 b		
" Kaj Ø.	II D 2		
" Kim A.	II D 2		
" Kristian	V H 3 a		
" Kristian N.	I E 3 b		
" Kurt	V H 4		
" Leif	V E		
" Leif	V H 7		
" Lene H.	VII E 4 a		
" Lilly	IV C 1 a		
" Lindy	IV G 1 a		
" Liss	VII E 4 a		
" Maren K.	I E 3 b		
" Mogens	IV B 2 a		
" Niels	V H 5 a		
" Niels	VII E 3		
" Nora	V H 7		
" Ole Ø.	II D 2		