



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



ADSLEV SLÆGTEN

1981

Dansk Slægtsforskning
Fredericia

ADSLEV-SLÆGTEN

1981

SLÆGTSBOG

FOR EFTERKOMMERE AF

GÅRDEJER PEDER JENSEN

OG HUSTRU

MARGRETHE RASMUSDATTER

AF ADSLEV



3. udgave

Redigeret og udgivet af

DANSK SLÆGTSFORSKNING, FREDERICIA

I SAMARBEJDE MED DEN SIDDENDE SLÆGTSBESTYRELSE

ADSLEV-SLÆGTEN 1981

Udarbejdet af Dansk Slægtsforskning

Sats og tryk: Trekantens Reproservice ApS. Taulov

© Copyright Dansk Slægtsforskning

ISBN NR. 87-7363-001-4

Forord

Slægtsbogen bliver til og slægtsarbejdet begynder.

Slægtsarbejdet tog sin begyndelse i al stilhed. Uden at en større kreds havde kendskab til det, sad lærer *Thøger Jensen*, Følle, fra Thøger-slægten og redte slægtens tråde ud. Da han var ved at have klarhed over dens forgreninger, hovedsagelig gennem arkivstudier, henvendte han sig til redaktør *Østergaard*, Brabrand, og satte ham ind i planerne om, under forudsætning af fornøden tilslutning, i fællesskab at udgive en slægtsbog. De to mænd fortsatte nu i forening de videre slægtsstudier og delte arbejdet imellem sig på den måde, at Thøger Jensen fortsatte sine arkivstudier, mens redaktør Østergaard gik i gang med at fremdrage gamle slægtsminder, dels gennem Statens Avissamling i Århus og dels gennem samtaler med de gamle i slægten.

1925 var arbejdet så langt fremskredet, at de to initiativtagere sammen med herreekvi-peringshandler Jens Overgaard, Skanderborg, kunne kalde sammen til et første forberedende slægtsmøde på forsamlingsbygningen i Skanderborg den 15. oktober. Her forelagdes de hidtidige resultater af arbejdet og planerne om udgivelse af en slægtsbog, hvis der kunne opnås fornøden tilslutning, da man ikke turde gå i gang med dens trykning, hvis der ikke var interesse for sagen, og sikkerhed for, at bogen kunne afsættes i rimeligt omfang. Den fremmødte forsamling gik enstemmig ind for sagen og tilsagde sin fulde støtte, ligesom der blev rettet en tak til Thøger Jensen for hans initiativ.

Ved mødet i Skanderborg tegnede 200 sig som abonnenter; for at skaffe yderligere interesse for sagen og flere bestillinger på bogen udsendte initiativtagerne 20. november samme år en »indbydelse til subscriptions tegning« på slægtsbogen. Med den tilslutning, som sagen allerede havde opnået, gik Thøger Jensen og redaktør Østergaard så i vintrens løb i gang med indsamling af yderligere materiale og billeder. Det var oprindelig tanken, at bogen skulle omfatte ca. 200 sider, men materialet svulmede op, så det blev til en bog på mere end 300 sider. Den fik overalt en god modtagelse og god omtale i pressen. Havde der været betænkeligheder ved at sætte bogen i tryk, blev de gjort til skamme, da bogen nu gennem mange år har været udsolgt.

De tre indbydere til mødet den 15. oktober blev opfordret til at fortsætte arbejdet som stående udvalg, og dette udvalg kunne indbyde til nyt slægtsmøde 28. juni 1926, denne gang i Skanderborg dyrehave. På det møde blev slægtsbogen fremlagt.

Det første slægtsmøde i Skanderborg var præget af forventning om den kommende slægtsbog. Nogle af de ældre deltagere fremdrog minder fra slægten, f. eks. fhv. lærer Schou, Storning, og fru Dorthea Stevns, Voldby Højskole, hvorved træk fra livet i de gamle gårde blev trukket frem. Et medlem af slægten, koncertsanger Thøger Rasmussen, Århus, sang under stort bifald flere sange. Ved det andet slægtsmøde holdtes fest-talen af lærer Gunnar Rasmussen, Gentofte, der også fremdrog betydningen af slægtsfølelse og slægtsminder. Friskolelærer Hans Rasmussen, Ellede, fremdrog træk fra sin farbror, friskolelæreren i Ulstrup ved Kalundborg, Søren Rasmussens liv. Også ved den lejlighed underholdt koncertsanger Thøger Rasmussen med sang, og flere havde ordet for at kalde slægtsfølelsen frem.

Inspireret af den fremvoksende slægtsinteresse i Jylland kaldte slægtsmedlemmer i København den 23. oktober 1927 sammen til et møde for derboende slægtsmedlemmer. Den ledende kraft var frøken Stine Sørensen, bistået af frøken Anna Haugaard, lærer Gunnar Rasmussen, Gentofte, og kæmner Thøger Rasmussen, Tåstrup. Deltagerne i mødet ønskede at give udtryk for taknemmelighed for slægtsbogen og overrakte hver af slægtsbogens udgivere en pokal af hamret sølv, forsynet med inskription og ledsaget af en smuk kaligraferet adresse med givernes navne.

De følgende slægtsmøder.

Det næste slægtsmøde afholdtes i Skanderborg dyrehave 17. september 1934. Fest-talen holdtes denne gang af førstelærer, Bent Rasmussen, Tranebjerg, der omtalte, hvordan en rejse gennem egnene omkring slægtens hjemstavn kalder tankerne tilbage til forfædrene. »Her har far færdedes i sin barndom – hvordan så der ud i hans tid eller i vore oldeforældres tid«, sagde han blandt andet, og fremdrog derefter minder fra livet, som det levedes i de gamle gårde.

Ved dette møde undergik udvalget en ændring, idet herreekviperingshandler Overgaard 1933 var afgået ved døden og blev afløst af fru Susanne Dam, Virring Mosegaard. Samtidig blev der givet bestyrelsen, som udvalget fra nu af kaldtes, ret til at supplere sig selv i tilfælde af dødsfald.

På forslag af malermester Jensen, Harlev, blev det vedtaget at vælge et repræsentantskab foruden bestyrelsen, dels til at bistå denne, og dels til at virke som mellemed mellem bestyrelsen og medlemmerne. Repræsentantskabet fik følgende sammensætning: Overgaard-slægten: tømremester Frederik Overgaard, Skanderborg. Melballe-slægten: malermester Jensen, Harlev, og gårdejer Jens Melballe, Mesing. Thøger-slægten: soldaterhjemleder Anton Jensen, Viborg. Jensen-slægten: gårdejer Alfred Ditlevsen, Fruering. Rasmussen-slægten: mølleejner Johannes Rasmussen, Ålsø. Pedersen-slægten: kommunelærerinde Jutta Jørgensen, Århus. Munch-slægten udsatte valget og valgte senere: Erik Munch, Bering. Melballe-slægten fik to repræsentanter, da Sørensen-slægten ikke var repræsenteret på mødet, og skulle så tillige repræsentere denne slægt.

Anton Jensen, Viborg, foreslog, at en sten fra slægtsgårdens mark i Adslev blev rejst på den gamle slægtsgårds tomt som mindsten for slægten og forsynet med en passende inskription, og at næste slægtsmøde blev afholdt i Adslev i forbindelse med stenens afsløring. En afstemning om, hvornår dette skulle finde sted, gav til resultat, at der kun skulle hengå 2 år.

Det var således bestemt, at næste slægtsfest skulle afholdes i Adslev, og den blev fastlagt til søndagen den 14. juni 1936. Festen var anlagt efter de store rammer, og rammerne blev fyldt; på slægtsgårdens mark var rejst telt, og om eftermiddagen var ca. 500 af slægtens medlemmer samlede. Foruden mindstensafsløringen, der blev mødets kulmination, var det 150 året for stamforældrenes overtagelse af slægtsgården.

Festen indledtes med en gudstjeneste i kirken, hvor et medlem af slægten, pastor Jens Jelsbak, prædikede. Som kirkesanger fungerede også et medlem af slægten, førstelærer Bent Rasmussen. Adslev Kirke kunne ved den lejlighed langt fra rumme de mange

slægtsmedlemmer, der havde sat hinanden stævne den dag.

Efter gudstjenesten samledes man i teltet, hvor den medbragte frokost blev fortæret, og om eftermiddagen fandt den egentlige mindstensafsløring sted. Denne indledtes med, at Thøger Jensen bød velkommen og rettede en tak til slægtsgårdens ejer, sognefoged Christian Mølgaard, fordi han havde stillet pladsen for mindestenen til rådighed. Fru Dorthea Stevns reciterede derefter første del af en kantate, der i dagens anledning var skrevet af hendes søn, Aage Stevns.

Redaktør Østergaard talte om den gamle gård, og godsejer Niels Møller, Borupgaard, fremdrog minder fra slægtsgården i 1870'erne. Sognerådsformand Rasmus Andersen, Hørning, talte om kronens bønder, der var friere stillet end andre. Stud. polit. Svend Stubbe Østergaard, Brabrand, talte om slægtens betydning for de unge. Dorthea Stevns reciterede nu anden del af kantaten og holdt den egentlige afsløringstale, hvori hun blandt andet sagde: »Vi må føle os i taknemmelighed til vore fædre, fordi de har givet os resultatet af deres arbejde, både åndeligt og materielt. De gav os indtryk af dygtighed, sandhed og ret, og de forstod at vælge de livsværdier, der er gået i arv til os. Vi må bøje os i ærbødighed for de åndelige livsværdier, vi har modtaget, og som lever i langt højere grad, end vi tror«. Til slut udtalte Dorthea Stevns: »Jeg beder slægten modtage denne sten, som udadtil er med til at skabe det, der kan bygges videre på, og som skal minde os om, at vi har forpligtelse til ikke at svigte det, som fædrene kæmpede og stred for«.

Mindestenen står på det sted, hvor stuehuset til den gamle gård lå. Den bærer følgende inskription, der er forfattet af Svend Stubbe Østergaard:

For fælles sag, for fælles blod,
for varigt tegn om slægtens rod
vi rejste sten, hvor gården stod.

Ved foden af mindestenen ligger en mindre, der har tjent som hjørnestein i det gamle stuehus, hvis billede er indridset på den.

Slægtsarbejdet og slægtsammenkomsterne er, som det kunne ventes, også blevet set fra den humoristiske side. I anledning af festen i Adslev havde »Dagens Nyheder« 16. juni 1936 under overskriften: »Familieharmonik« følgende »digt«, hvor de to sidste linier hentyder til en i de år kendt melodi:

I søndags »Adslev-slægten«,
som alt i alt består
af femogtyve hundred',
ved slægtens gamle gård
til mindefest var samlet;
familien fejred' sin
halvandet hundred' årsdag,
og stemningen var fin.
De femogtyve hundred'
sa' pænt »Goddag og tak

for sidst«, hvorpå in pleno
et mindeglass de drak.
En times tid de drøfted'
familiens fælles kår,
så klinked' de: »På gensyn
om femogtyve år!«
og sang, mens der blev taget
et gruppefoto: »
»Jo mer vi kommer sammen,
jo mere sympati!«

På grund af de usikre tider og den vanskelige rejsesituation, som besættelsestiden førte med sig, blev næste slægtsmøde først afholdt 12. juni 1948, denne gang på Forsamlingsbygningen i Århus. Som flere andre slægtsfester indledtes også denne med en køretur i omegnen, hvor man passerede flere af de steder, slægten er eller har været knyttet

til, og med et kort ophold i Adslev, hvor en lille højtidelighed fandt sted ved mindestenen. Ved sammenkomsten på Forsamlingsbygningen mindedes redaktør Østergaard blandt andet de af slægtens medlemmer, der faldt som ofre for besættelsestiden. Ved dette møde blev det også bragt på tale at ændre mindestenens omgivelser og skaffe bedre adgang til den.

Og da man næste gang samledes til slægtsfest, lørdag den 3. juni 1950, var omgivelserne fuldstændig ændrede. Et medlem af slægten, proprietær Beck, »Petersminde«, havde købt arealet, stenen står på, frilagt den, og skænket den til slægten.

Mødet 1950, der formede sig som en mindefest i anledning af hundredåret for Peder Jensens død, blev iøvrigt indledt med en mindehøjtidelighed om formiddagen ved mindestenen i Adslev. Her blev der først budt velkommen af redaktør Østergaard, som gav en orientering om slægtens historie og dens tilknytning til stedet. Derefter talte et medlem af slægten, sognepræst Gunnar Haugaard, der dvælede ved minderne, der knyttede slægten sammen, og omtalte den store udvikling, der har fundet sted siden stamforældrenes tid. Om eftermiddagen var festen henlagt til Skanderborg dyrehave, hvor redaktør Østergaard til indledning mindedes Thøger Jensen, der kort tid forinden var afgået ved døden. Derefter fik daværende kirkeminister Frede Nielsen, der stammer fra Ålsø Mølle, ordet; han hæftede sig ved de gamle slægters enkle og usammensatte, men rige liv i en verden, der var mere tryk end den, vi kender, og omtalte, hvordan de havde en livsanskuelse, som vi ofte mangler i vor på mange måder så splittede tid. Førstelærer Bent Rasmussen, Tranebjerg, fortalte træk fra sin far, friskolelærer Søren Rasmussens liv og virke.

Ved dette møde udkastedes for første gang tanken om en ny slægtsbog, og tegningslister, der cirkulerede for at undersøge, om der var interesse for den, viste, at den ville udfylde et savn.

5. maj 1956 afholdtes påny slægtsmøde. Det var denne dag 100 år siden slægtens stammoder, Margrethe Rasmusdatter, afgik ved døden. Som i 1950 begyndte man også denne gang ved mindestenen i Adslev, hvor redaktør Østergaard gav en skildring af slægtens historie. Derefter samledes man i kirken, hvor pastor Gunnar Haugaard prædikede, og førstelærer Viggo Skou, fungerede som kirkesanger. Om eftermiddagen var sammenkomsten henlagt til Hørning Kro. Her gav forfatteren Arne Stevns en skildring af sine forældre, højskoleforstander Ole Stevns og hustru Dorteas bevægede liv. Det lykkedes ikke alene Arne Stevns at tegne et smukt billede af forældrene, men også samtidig at give en kulturhistorisk skildring af tiden omkring og efter århundredskiftet.

Slægtsudvalget havde gennemgået en ændring, idet fru Susanne Dam var blevet afløst af pastor Gunnar Haugaard. Da der imidlertid foruden slægtsudvalget også sad repræsentantskabet fra 1936, og i de senere år tillige var dannet et såkaldt økonomiudvalg, der skulle stå bag finansieringen af en eventuel ny slægtsbog, foreslog man fra slægtsudvalgets side at afskaffe samtlige bestående udvalg og i stedet vælge et nyt, der fik benævnelsen bestyrelse. Denne bestyrelse skulle bestå af et medlem fra hver slægtsgren. Samtidig vedtog man at oprette foreningen »Adslev-slægten«, der skulle have til formål at virke for bevarelsen af de gamle slægtsminder. Forslaget blev vedtaget, og den nye bestyrelse kom til at bestå af følgende: Overgaard-slægten: montør Gunnar Overgaard, Århus. Melballe-slægten: proprietær P. Møller Sørensen, »Nølevgaard« pr. Odder. Thø-

ger-slægten: pastor Dørup Jensen, Århus. Jensen-slægten: pastor Gunnar Haugaard, Harridslev pr. Hjørring. Rasmussen-slægten: bagermester Arne Rasmussen, Ålsø. Munch-slægten: fru Ulla Thorn, Dagnæs pr. Horsens. Pedersen-slægten: proprietær Beck, »Petersminde« pr. Odder. Redaktør Østergaard valgtes med akklamation til æresmedlem af bestyrelsen, mens Sørensen-slægten ikke fik nogen repræsentant, da denne slægtsgren ikke var repræsenteret ved mødet.

Denne bestyrelse samledes første gang i slutningen af maj samme år og valgte redaktør Østergaard til sin formand. Bestyrelsen anså det som sin første og fornemste opgave at få den nye slægtsbog udgivet.

Der blev nedsat et udvalg til at tage sig af sagen, og dette udvalg kom til at bestå af redaktør Østergaard som formand og præsterne Dørup Jensen og Haugaard.

I efteråret 1957 trak redaktør Østergaard, på grund af sygdom i hjemmet og svigtende helbred, sig tilbage fra formandsposten og afløstes af sidstnævnte, men beholdt fremdeles sit sæde i udvalget. I januar 1959 trak redaktør Østergaard sig helt ud af udvalget og foreslog som sin afløser pens. førstelærer Bent Rasmussen, Tranebjerg, et forslag, der blev tiltrådt fra alle sider.

Da arbejdet var ved at tage form, meldte nye medarbejdere sig. Den nye slægtsbog var således ikke – som den gamle – een eller to mands arbejde, men manges, og det var bl. a. redaktionsudvalgets opgave at give de mange enkeltbidrag et helhedspræg. De enkelte slægtsgrene behandledes af følgende: Indledningen af pastor Haugaard. Overgaard-slægten af overmontør Overgaard, Århus, under medvirken af gårdejer Danius Danielsen, Ajstrup, for Danielsen-grenens vedkommende. Indenfor den store Melballe-slægt tog pastor Haugaard og fru Thorn, Horsens, i fællesskab sig af P. Kristensen-grenen. Rasmussen-grenen fra Jeksen, Pedersen-grenen fra Dørup og Melballe-grenen udarbejdedes af redaktør Østergaard, Brabrand. Mikkelsen-grenen af J. Chr. Mikkelsen, Auto-centralen, Skanderborg, mens pastor Haugaard tog sig af den lille Schou-gren. Thøgerslægten udarbejdedes af pastor Dørup Jensen, Århus. Jensen-slægten fra Dørup af pastor Haugaard. Indenfor Rasmussen-slægten tog fhv. mejeribestyrer Jelsbak, Strib, sig af Peder Rasmussen-grenen fra Jeksen. Fru Kjærulf, Åbyhøj, af Ålsrode-grenen. Ålsø-grenen blev i fællesskab behandlet af Arne Rasmussen, Ålsø Mølle, og førstelærer Viggo Skou, Ruds Vedby. Ulstrup-grenen tog pens. førstelærer Bent Rasmussen, Tranebjerg, sig af Sørensen-slægten udarbejdedes af pastor Haugaard. Munch-slægten af fru Thorn, Horsens, og endelig blev Pedersen-slægten behandlet af proprietær Beck, Petersminde.

Slægtsbog nr. 2 udkom i 1959, og den udfyldte et stort savn.

Siden har der været holdt adskillige slægtsmøder, siden 1962 hvert andet år.

Sammenkomsten begynder ved mindstenen i Adslev, hvor der bliver budt velkommen og sunget et par sange, hvorefter forsamlingen følges ad til gudstjeneste i Adslev Kirke. Det er en stor omend lidt vemodig oplevelse af sidde i denne kirke, hvor vore stamforældre har siddet og hørt på det samme budskab, som vi nu samles om.

Efter gudstjenesten køres der til Veng til kaffe og hyggeligt samvær. Desuden får vi en snak om foreningens arbejde i de forløbne to år. De seneste møder er sluttet af med middag og en lille dans.

Det har været en glæde, at der er kommet så mange til slægtsfesterne. Vi vil gerne opfordre de unge til at møde talrigt op, så der stadig vil være nogen der holder sammen på Adslev-slægten.

På møderne har der de sidste år været mange opfordringer til at få endnu en slægtsbog, da også 1959-udgaven nu er udsolgt.

Vi arbejdede længe med tanken om ved hjælp af andre slægtninge at samle oplysninger om, hvad der er sket i slægten siden 1959.

Mange meldte sig og gjorde et stort arbejde med indsamling af oplysninger på skemaer, som Søren Sørensen fra Alling havde fremstillet, men alligevel måtte vi konstatere, at der var alt for mange huller, og at det ville blive et uoverkommeligt arbejde for os selv at redigere og udgive bogen.

Vi henvendte os derfor til »Dansk Slægtsforskning« i Fredericia og bad dem hjælpe os med at ajourføre den gamle slægtsbog og udgive en ny bog.

»Dansk Slægtsforskning« har arbejdet hurtigt og grundigt, og slægtsudvalget siger tak for samarbejdet og glæder os over, vi nu har fået slægtsbog nr. 3.



Deltagerne i slægtsmødet i Adslev 1936.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord	5
Redegørelse for slægtsbogens opbygning	16
Indledning	17
Forfædre til Peder Jensen og Margrethe Rasmusdatter	24
Slægtsgården, Dortheasminde, matr. nr. 3 ^a m.fl. i Adslev	47
Oversigt over slægterne	54
Overgaard-slægten	55
Rasmussen-grenen	55
Overgaard-grenen	70
Danielsen-grenen fra Elmose	90
Melballe-slægten	105
P. Kristensen-grenen	105
Rasmussen-grenen fra Jeksen Kro	134
Mikkelsen-grenen fra Tåstrup	177
Jensen-grenen fra Hårby	202
Pedersen-grenen fra Dørup	203
Melballe-grenen	224
Schou-grenen fra Jeksen	248
Thøger-slægten	279
Pedersen-grenen fra Mesing	279
Jensen-grenen fra Veng	284
Rasmussen-grenen fra Hårby	286
Pedersen-grenen fra Tåstrup	290
Christensen-grenen fra Bering	294
Jensen-grenen fra Gram	296
Overgaard-grenen fra Ingerslev	312
Jensen-slægten fra Dørup	324
Haugaard-grenen	324
Rasmussen-grenen	355
Ditlevsen-grenen	366
Rasmussen-slægten	391
Peder Rasmussen-grenen fra Jeksen	391
Ålsrode-grenen	425
Ålsø-grenen	453
Ulstrup-grenen	473

Sørensen-slægten	500
Stjær-grenen	500
Tåstrup-grenen	501
Knudstrup-grenen	505
Munch-slægten	510
Martha Munch-grenen fra Stilling	510
Peder Munck-grenen fra Bering	536
Munch Hansen-grenen	540
Niels Munk-grenen fra Bering	540
Pedersen-slægten fra Adslev	550
Jensen-grenen fra Adslev	550
Jørgensen-grenen fra Bjertrup	559
Møller-grenen	560
Schou-grenen	563
Bilag	573
Navneregister	743



Ved Adslev-slægtens Mindesten

5. maj 1956

Tilegnet mindet om min far!

Melodi: Nu tak for alt ifra vi var små.

Vi står på stedet, hvor fædre gik
til dagens gerning med bøn på læben
de fulgte gerne den fromme skik,
og deres liv var en stræben.

Ved skæbnens gunst fik de frie kår,
og egen jord kom de til at dyrke,
mens år blev føjet til nye år,
gav den bevidsthed dem styrke.

Og guds frygt var nok et kendetegn,
som nøjsomhed holdtes den i ære,
mens dagen veksled med sol og regn,
og lyse tider med svære.

Den slægt, der pløjer på egen muld,
får mange glæder og mindre smerte,
den efterlod os en arv af guld,
det gemmes dybt i vort hjerte.

Der er jo stedet, hvor gården stod,
og tiden synes med eet så rolig,
her havde slægter før os sin rod,
i haven lå deres bolig.

En søn af disse drog videnom,
det vågne sind var hans vuggegave,
han er kun een af de mange, som
har elsket barndommens have.

Men liv er andet end barneleg,
og idealer skal være høje,
den søn gik siden sin egen vej,
og livet faldt ham til føje.

Det skyldtes vist denne dybe tro,
det lyse syn og den klare hjerne,
hvad mer' kan siges om far, åh jo
han fulgte ungdommens stjerne.

Og givet er det, at denne pagt,
indgået talrige år tilbage,
var grunden til det, han tit har sagt
om kristnes kronede dage.

Misse Beck f. Møller

Redegørelse for slægtsbogens opbygning

Denne slægtsbog er en ajourføring af de to tidligere udgivne slægtsbøger fra 1926 og 1959. Efterslægtens data bygger dels på de data, der forelå i de gamle bøger og dels på de oplysninger, der er indkommet gennem de til slægtens medlemmer udsendte spørgeskemaer. I en bog med så mange data kan det ikke undgås, at der vil være fejl, men vi håber, at de er få og ubetydelige. Der har været flere eksempler, hvor oplysningerne i de gamle bøger ikke har været identiske med oplysningerne på de modtagne skemaer, og som hovedregel har vi der rettet os efter oplysningerne på skemaerne. Endvidere er der benyttet oplysninger fra de siden 1959 udgivne slægtsårboøger.

Af hensyn til bogens omfang har det været nødvendigt at beskære i stoffet fra de tidligere udgaver, men det er sket med nænsom hånd og i samråd med slægtsbestyrelsen.

Bogen indledes med en beskrivelse af hjemstavnen samt en karakteristik af slægten, hovedsageligt sammendrag fra de gamle bøger, og desuden en orientering om Det skanderborske Rytterdistrikt, under hvilket en del af slægtens forfædre har været fæstere.

For at give et mere fyldigt billede af slægtens herkomst er bogen udvidet med en gennemarbejdet anetavle for Peder Jensen og hustru, Margrethe Rasmusdatter, fra hvem alle efterkommerne nedstammer, og denne er afsluttet med en skematisk oversigt over anerne.

Efter anetavlen følger en historisk beskrivelse af slægtsgården, Dortheasminde, i Adslev.

Efterslægtstavlen er på samme måde som i 1959-udgaven opdelt i otte slægter, en for hver af de otte af stamforældrenes tolv børn, der efterlod sig efterkommere, og hver af slægterne er igen opdelt i grene. Personerne er registreret på den måde, at stamforældrenes børn er betegnet med et arabertal, børnebørn med arabertal og stort bogstav, tredje generation med romertal, fjerde generation med stort bogstav, femte generation med arabertal, sjette generation med lille bogstav, syvende generation med arabertal efterfulgt af en parentes og ottende generation med lille bogstav efterfulgt af en parentes. Man kan således altid følge en nulevende persons afstamning gennem generationerne ved at gå baglæns gennem registreringen. 2.B.IV.A.2. er således barn af 2.B.IV.A., barnebarn af 2.B.IV., oldebarn af 2.B. og tipoldebarn af 2.. For yderligere at overskueliggøre det, er der inden for de enkelte grene foretaget indrykning for hver generation.

For at gøre det endnu nemmere at finde rundt i bogen, findes bagest i bogen et alfabetisk register omfattende alle slægtsmedlemmer og ægtefæller født før 1970.

Bogen er illustreret med billeder fra de to tidligere udgaver suppleret med billeder af senere afdøde slægtsmedlemmer og evt. ægtefæller i den udstrækning, disse er kommet os i hænde.

Bogen afsluttes med et afsnit indeholdende større relevante levnedsskildringer, dels genoptryk fra de tidligere udgaver og dels nyindkomne skildringer. Til disse skildringer findes en henvisning i efterslægtstavlen under de pågældende.

I øvrigt har vi bestræbt os på at gøre arbejdet så grundigt som muligt, men trods både skriftlige og telefoniske rykkere er ikke alle de udsendte spørgeskemaer blevet besvaret, og der vil derfor forekomme enkelte »huller« i bogen, huller vi så kan håbe på at få udfyldt, når bogen ad åre igen skal ajourføres.

Det har været en stor, men spændende og interessant opgave at udarbejde denne nye udgave af Adslev-slægten, og vi vil gerne her bringe en varm tak til slægtsbestyrelsen for udvist tillid og godt samarbejde, ligesom vi bringer en hilsen og tak til de mange slægtsmedlemmer, vi har haft kontakt med under arbejdet med bogen.

*Dansk Slægtsforskning
Fredericia*

Indledning

Skanderborgegnen.

Egnen nordøst for Skanderborg i ca. 1½ mils udstrækning danner en bakkeø, der mod nord begrænses af Århus Ådal med Tåstrup Sø og længere mod vest Pittersø, Vængsø, Ravnsø og Knudsø. Den vestlige grænse dannes af sødraget ved Ry Mølle og Gudensø. Mod syd dannes grænsen af Mossø, Skanderborg Sø og Stilling-Solbjerg Sø, hvis bugtede afløb, Århus Å, danner østgrænsen. »Øen« er i det hele taget ret frugtbar og rig på afveksling, bogstavelig »bugter den sig i bakke, dal«. Der findes høje bakker med vide udsyn og en rigdom af dybe dale med prægtige fremspringende bakkepartier, klædte med dejlige bøgeskove, og i de mindre dale risler bækkene sagte og klukkende gennem de grønne enge. Mølledammene, hvori de gamle, hyggelige møllehuse spejler sig, danner idylliske pletter, og også i skovene og ved søerne er der mange idylliske pletter, der bidrager til, at denne »ø« bliver en af de skønneste egne i Jylland.

Hele »øen« m.m. var i sin tid ryttergods under Det skanderborgske Rytterdistrikt. Mange af bønderne var selvejere, resten fæstere direkte under kronen. Der var på denne egn langt flere selvejere end noget andet sted i landet, og blandt disse også en del af denne slægt, bl.a. Rasmus Rasmussen Overgaard i Mesing. Ved Christian IV's død 1648 var der i Danmark kun 5000 selvejerbønder, deraf 3400 i Jylland, af hvilke de 2200 var i Skanderborg Len.

Den skønne egn med de vide udsigter og de frugtbare marker, samt den forholdsvis fri og selvstændige stilling, bønderne indtog – der har aldrig været egentlig hoveri på kronens gods – har sat sit præg på befolkningen, som altid har været i besiddelse af en vis selvstændighed og stovthed og stedse været i forreste række, når det gjaldt om at værne ret og frihed. Det var vel derfor ikke et rent tilfælde, at det blev en mand fra denne egn, der blev ordfører for den deputation, som overbragte kong Christian IX bøndernes tak for regeringsskiftet 1901.

Det skanderborgske Rytterdistrikt.

Rytterdistrikterne opstod i 1670erne, idet en stor mængde jordegods rundt om i landet blev indlagt til underhold for rytteriet. 1. august 1670 udnævntes rytterregimenternes øverste officerer, og denne dag betragter man som den, på hvilken rytterdistrikterne blev oprettet. Efterhånden blev ryttergodset afrundet ved gods- og mageskifter, og ca. 1695 havde man 10 ryttergodsdistrikter og fra ca. 1720 12 distrikter; disse opkaldtes efter det amt eller den landsdel, hvori de lå, således bl.a. Det skanderborgske Rytterdistrikt. Dette distrikts gods lå i Hids, Hasle, Framlev, Ning, Hads, Hjelmlev, Gjern, Tyrsting, Vrads, Voer, Nim, Bjerge, Hatting, Nørvang og Tørrild herreder.

De rytterlæg, som dannedes, blev på 8 tdr. hartkorn og bestod enten af en enkelt gård eller 2 eller flere mindre gårde og de største gårdes overskydende hartkorn. Enten skulle en bonde i hvert læg være rytter, eller også skulle lægdet skaffe en karl eller sta-

ten en hvervet rytter, som skulle ride for lægdet på dets bekostning. Rytteren skulle, hvis han var hvervet, hvad der efterhånden blev meget almindeligt, have sin egen stue hos bonden, egen stald til hesten, og ofte byggede bonden et særligt hus til sin rytter og hesten. Det var nøje bestemt, hvad rytteren skulle have i fødevarer og rede penge, hvad hesten skulle have, og hvad hver enkelt lægdsbroder skulle yde heraf. Til gengæld for ydelserne var rytterbønderne så fri for landgilde, udskrivning, hoveri m.m.

Man så helst, at bonden selv »red for gården«, altså selv blev rytter, eller stillede en søn eller en anden slægtning dertil, hvorved man opnåede, at pengene blev hos bonden selv – samt at regimentet fik én under alle forhold pålidelig mand.

Disse rytterbønders militære udstyr kunne nok vække opsigt – udstyret som de var med gul læderkøllert, rød kappe, gule skindbukser og mægtige støvler med tilsvarende sporer, jernkyrads osv. På hovedet havde de en filthat med en jernpotte indeni, den skulle fungere som hjelm. Af våben havde de pistoler og pallask. Alt dette udstyr til mand og hest blev opbevaret på gården.

Henimod slutningen af den store nordiske krig (1709-1721), Frederik IV's kamp for at vinde det tabte tilbage, skete der en overordentlig betydningsfuld omordning af det nationale rytteri, en omordning, som også her på egnen fik stor betydning. Dels af militære, dels af landsøkonomiske hensyn bestemte kongen sig til at bortsælge det spredte krongods og til gengæld ved køb, mageskifte m.m. at danne samlede områder, hvori rytterregimenterne kunne henlægges, således at indkvarteringen, forplejningen og tilsynet for rytterne lettedes.

I de år, i hvilke omordningen af krongodset stod på, besluttede kongen sig til, at rytterne fremtidigt skulle indkvarteres på kronens ladegårde, hvad han også skønnede var mest tjenligt for rytterbønderne.

Bønderne i de nye rytterdistrikter slap altså for at have rytterne boende hos sig, og i stedet skulle de svare rytterholdpenge eller portionspenge i mønt, naturalier eller hoveri. Ved rytterdistrikternes ophævelse fra omkring 1765 kunne bønderne købe gården til selveje, men det var ikke lige let for alle at skaffe den fornødne kapital, så i mange tilfælde benyttede de omkringboende herremænd sig af denne lejlighed til på en billig måde at supplere deres jordtilliggender. Således blev hele Adslev By købt af konferensråd Carisius, Constantinsborg, i 1767, men samme år solgte han til bønderne.

Adslev.

Adslev-slægten har navn efter landsbyen, den er udgået fra, Adslev. Det navn siger for mange ikke meget, men det er Adslev-slægtens samlingsmærke.

Byen ligger omtrent midtvejs mellem Århus og Skanderborg, lidt gemt bort fra alfarvej. Den omgives af Stjær, Harlev, Kolt, Hørning, Mesing og Veng sogne samt Skanderborg Købstad og gennemskæres af den smukke, fredede Jeksen Dal.

Bebyggelsen i Adslev er af gammel dato. Byens navn skrives 1295 Addæsleff, 1409 Aisleff og 1544 Atzløff. Bynavnet hører til den store gruppe med endelsen -lev, hvor man formoder, at forleddet angiver navnet på en høvding, og selve endelsen -lev betegner stedet som overladt til den, der er omtalt i forleddet.

Lidt om gilderne i det gamle Adslev.

Adslev var i gamle dage kendt for sine villele gilder. »Sikke gilder, de kunne lave i Adslev, nu er der ikke meget ved dem«, sagde den Jeksen degn for en snes år siden. Gårdmændene i Adslev sad jo gennemgående lunt inden døre, og selv om byen ikke var særlig stor, var det ikke ualmindeligt at se 100 gæster og derover til et bryllup.

Otte dage før brylluppet blev bydemanden sendt ud for at byde til gilde, og medens man i bryllupsgården fik travlt med at brygge og bage og slagte, skulle de indbudte til at tænke på »send« til gildesgården. I Jens Pedersens gård – slægtens stamgård – bestod dette »send« ved en sådan lejlighed som regel af: 8 pund smør, en høne, en kok eller en and, en snes æg, en malkespand nymalket mælk, en spand skummet og et par potter fløde. Den, der kom med »send«, fik en sigtekage og en hvedekage med hjem.

Forud for gildeforberedelserne var gået et jagilde, som endnu først i 1860erne fejredes med en munter scene. En af tjenestepigerne blev pyntet og klædt ud og tilsyneladende under megen stritten trukket ind i stuen, hvor de fremmede med den vordende brudgom sad ved bordet, og skafferen spurgte ham så, om det var hende, han ville have. Nej, det var det jo ikke, og karlene måtte ud at se, om de kunne finde en anden, alt sammen naturligvis under megen latter og lystighed, og brudgommen blev jo så ved at kassere, indtil »den rigtige« kom.

Bryllupsfestlighederne strakte sig over 2-3 dage, og selv om der kom rigeligt med »send«, måtte der foretages betydelige indkøb, ligesom der skulle sørges for brygning af øl – en tønde malt gik gerne til – og slagting af kvæg samt bagning. Der haves ingen oplysning om, hvad der købtes ind til et stort bondebryllup, men til et beskedent barselgilde hos gårdejer Niels Jensens i Bering den 23. november 1845 foretoges i Århus indkøb af: 15 potter brændevin, 13 pund bergfisk, 8 pund ris, 3 pund kaffe, 3 pund candis, 2 pund puddersukker, 1 pund cikorie, 4 pund tobak, $\frac{1}{2}$ pund melis, $\frac{1}{4}$ pund allehånde, canel, en pægl sennep, 1 lod the og 3 pægle rom. Alt dette kostede 8 rigsdaler, 3 mark og 2 skilling; men det var som sagt til et lille gilde. Når talen var om bryllup, skulle der straks meget mere til. Ved et lille bryllup i 1840erne i samme gård løb brændevinsforbruget alene op til 68 potter.

I Adslev begyndte bryllupsdagen med, at mændene indfandt sig ved 7-tiden om morgenen for at indtage en lille foreløbig frokost – varm steg krydret med dramme – og når den efter 2-3 timers forløb var sat til livs, gik man hjem for at pyntes og hente konerne. Til den egentlige frokost mødte man i fuld stads: Kvinderne i raslende silkekjoler og fine kapper over hovedet, broche af guld og hovedvandsæg af sølv, mændene prynskede med deres sølvbeslagne merskummere. Musikken stod opstillet udenfor overstuedøren og spillede for hvert par, der kom, og var det kørende, så man hestene danse til tonerne. Klokken blev gerne 1 a 2, inden det 30-40 vogne store brudetog satte sig i bevægelse til kirken. Forridere brugtes ikke i Adslev, men derimod brudepiger i et antal af 2-6. I kirken skulle der ofres, og et stort bryllup betød i mere end en henseende en festlig dag for præst og degn. Ved Peder Jensens (8.A.) bryllup 1864 ofredes så meget til læreren, at denne måtte have en dreng til at bære posen med de klingende sølvmonter.

Når vielsen havde fundet sted, og man var kommen hjem og skulle til bords, forestod der skafferen en vanskelig opgave. Der skulle passes nøje på med rangen, når gæsterne

skulle bringes til sæde, og det ansås ikke for passende at tage plads efter første bud. Skafferen måtte rykke og slide for at få dem til bords, og så nøje kendte man rangen, at enhver af byens folk i forvejen vidste, hvor han eller hun skulle sidde. Degnen læste bordbøn, og man sang en salme, hvorpå skafferen bad folk forsyne sig. Bryllupsmiddagen bestod af oksekødssuppe, oksesteg, hønse- eller andesteg og flæskesteg, og så naturligvis kage og vin. Under spisningen spillede musikken, og når middagen efter 2-3 timers forløb var overstået, blev salen ryddet, og dansen begyndte med, at skafferen dansede bruden ud og afleverede hende til brudgommen.

Gildet sluttede i dagningen med en varm frokost, ved hvilken der serveredes pluksteg, en meget yndet ret, bestående af forskellig slags steg.

2. dags gildet begyndte lidt over middag. Der serveredes suppe og steg. Dansen denne dag var særlig bestemt for de unge, og gildelaugets tjenestefolk var også med. Til 3. dags gildet indfandt byens mænd og kvinder sig til en splendid frokost, og denne dag blev der ikke danset.

Bryllupsgildet var selvsagt det største og festligste; derefter kom barselgilderne og endelig de mindre gilder til jul, kjørmes og fastelavn.

Slægten.

Slægten, hvis medlemmer er optegnet i denne bog, er knyttet til den omtalte egn. Her færdedes forfædrene, mændene i deres lange, sribede veste med toplue på hovedet, kvinderne i deres svære, folderige skørter med sæt eller lin over håret. På marken trak 4 å 6 små, magre heste møjsommeligt den dårlige hjulplov, og når høsten kom, kørte mænd og kvinder med fryd og under glade sange den sparsomme afgrøde i hus på de klodsede vogne. – Om aftenen samledes hele familien i den lave stue ved den tarvelige belysning af tranlampen eller tællepråsen. Til den gamle, ærværdige kirke bragtes børnene umiddelbart efter fødslen for at modtage den hellige dåb. I denne viedes mand og hustru og lovede hinanden troskab til døden, et løfte, der meget sjældent brødes, uagtet det jo i almindelighed var forældrene, der stiftede partiet. Til kirken bares de, mens kirkeklokken for sidste gang sendte sine dybe toner ud over byen for deres støv, »skønt det ej hørte dem«. Så stedtes de til hvile i deres fædres gravsted, hvor de flestes grave rigtig nok forlængst er glemte, men kirken står som fælles mindesmærke for de henfarne slægter.

I reglen var mand og hustru fra samme egn, tit i slægt med hinanden, man rejste ikke langt i de tider. Dog er der også i denne slægt enkelte eksempler på, at en mand eller hustru er kommet langvejs fra, uden at det sikkert kan påvises, hvordan forbindelsen er kommet i stand. I tvillinggårdene var det ret almindeligt, at beboerne var i familie.

Karakteristik af slægten.

Hvis man skal forsøge at give en karakteristik af slægten, kan udgangspunktet passende tages i Kaalunds ord: På det jævne! På det jævne! – Ikke i det himmelblå, dér har livet

sat dig stævne, dér skal du din prøve stå! Ikke uden grund er denne sang blevet sunget til mange slægtsfester. I slægten kan der ikke påvises særlig fremtrædende medlemmer, men den bærer i høj grad præg af hæderlighed, ærlighed og arbejdsomhed. Kun enkelte af dens medlemmer har hævet sig op over folkets store flertal og gjort sig bekendt i større kredse, men her er ikke stedet at nævne dem.

På det jævne, det er slægtens karakteristik, men den har heller aldrig givet sig ud for at være andet. Det, der har præget slægten i store træk, er mennesker, der gjorde dagens gerning, som ikke gjorde sig bemærket, hverken i særlig god eller i særlig dårlig henseende, men som hver på sin plads har røgtet dagligdagens gerning og levet et jævnt og muntert, virksomt liv. Slægten har udgjort en del af den store gruppe af vort folk, som trofast øver deres gerning uden altid at få den påskønnelse, den har fortjent, fordi intet levedygtigt samfund kan undvære den; men som i og for sig ikke ønsker nogen påskønnelse, blot dette at få lov til at røgte dagens opgaver.

Den er i udpræget grad en bondeslægt, og aldrig har den søgt at løbe fra sin oprindelse i den jyske muld i Adslev. I tidens løb har det jo ikke kunnet undgås, at mange er gået over i andre erhverv; det er jo kun et tidens tegn; men alligevel må slægten, ikke alene i sin oprindelse, men også fremdeles, karakteriseres som bondeslægt. De 7 døtre fra det gamle hjem i Adslev blev alle gift til gårde i sognet eller nabosognene, og flere af disse gårde forblev gennem generationer i slægtens eje.

Det fortælles, at stammoderen var meget religiøs; hvis det er en arv, børnene har taget med fra det gamle hjem i Adslev, er det vel kun naturligt, at slægten blev ret stærkt drevet af den religiøse vækkelse, der i sidste halvdel af det nittende århundrede gik hen over Danmark, vel nok især i dennes grundtvigske form. Flere af de gamle slægtsgårde ligger inden for rækkevidden af den grundtvigske vækkelses centre på Århusegnen, Bering Valgmenighed med pastor Teilmann og Testrup Højskole med Jens Nørregaard, og har modtaget ikke ringe påvirkning herfra. Herom vidner det også, at der i slægten findes mange, der i de unge år har været på højskole. Og går man i enkeltheder, vil man bemærke, at det, naturligt nok for egnen, især er de grundtvigske højskoler, slægtens unge har besøgt. Enkelte har også været på Bjørnbaks Højskole i Viby. Men også Indre Mission har fået tag i mange inden for slægten, og mange unge har besøgt Indre Missions højskoler.

Et andet karakteristisk træk ved slægten er flid og nøjsomhed. Læser man de gamles minder og beretninger igennem, støder man gang på gang på ord som: flid, nøjsomhed og gudsfrygt. Slægten har ikke fostret mange, der kunne skaffe sig det daglige brød uden gennem arbejde; men det er jo også kun et sundhedstegn for et folk. »Hvor få har for meget og færre for lidt«, passer på slægten; den store rigdom og den udtalte fattigdom hører begge i lige høj grad til undtagelserne. En arv er gået igen i slægten, overleveret fra slægtled til slægtled: arbejdets glæde. Og det folk og den slægt, der kender til det, har altid en fremtid.

Men når det er sagt, at slægten ikke har fostret de store navne, må det heller ikke glemmes, at mange dygtige mænd, og foregangsmænd inden for deres område, er udgået fra den. Mange har udvist initiativ og syn for det nye, der trængte sig frem. Og da der i en skæbnestund i Danmarks historie i begyndelsen af 1940'erne blev kaldt på Danmarks ungdom, meldte mange af slægtens unge sig til tjenesten, og nogle af dem gav deres liv i Danmarks frihedskamp.





Skanderborg Slot, omkring 1745.



Adslev Kirke ca. 1910.

Forfædre til Peder Jensen og Margrethe Rasmusdatter

Peder Jensen

2

er født 1766 i Adslev, og han døde den 14. marts 1850 samme sted og blev begravet den 23. marts.

Hans dåb er indført i Adslev sogns kirkebog således: »1766 Dom. 1mo adventus (30. november) blev Jens Pedersens barn af Adtzlev hiemdøbt og kaldet Peder. Jordemoderen Maren Jensdatter af Biertrup tillige med Peder Hansen Basse og Peder Pedersen var overværende og vidnede at Barnet ei var frisk. Den 2den Søndag i Advent blev det confirmeret i sin Hiemdaab og frembaaren af sin Moster Karen tienende i Hasselager. Mandsfadderne ware Mr. Grauer, Johan Andersen af Coldens Mølle, Jens Skoufoged, Rasmus Ebbesen af Stiær. Kvindefadderne ware Anders Johansens Hustru og Datter af Stiær og Karen Madsdatter af Jexen.«

Peder Jensen blev trolovet den 19. januar 1787 og gift den 30. marts samme år i Mesing med

Margrethe Rasmusdatter

3

Forlovere var Niels Høeberg i Coldens Mølle og Lars Andersen i Mesing.

Trolovelser kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne »alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, førend de i kirken retteligen blive samlede«, men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog – uden at være ægteskabsstiftende – og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede – i hvert fald hvis det var en mere fornem person – en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, »thi vise mestre og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger«.

Margrethe Rasmusdatter er født 1768 i Overgård, Mesing Sogn, og hun døde den 5. maj 1856 i Adslev og blev begravet den 14. maj.

Hendes dåb er indført i Mesing Sogns kirkebog således: »Dom. 4de Adventus blev Rasmus Rasmussens datter fød om Aftenen og Tiersdagen derpaa hiemdøbt og kaldet Margrethe. 2den Jule-Dag blev hun confirmeret i sin hiemmedaab og blev baaret af sin Moster Ane Christensdatter. Mandsfaddere var Niels Pedersen af Framlev, Ole og

Laurs Rasmussen af Galten, saa og Niels Jensen ibidem., samt byemændene.«

Peder Jensen overtog 1786 eller 1787 sin fødegård, og noget før sin død i 1850 overdrog han den til sin eneste overlevende søn, Jens Pedersen.

Hjemmet i Adslevgården var velstillet, og Peder Jensen var en efter sin tid veloplyst mand, en hel del over det gængse. Han skildres som en mand af middelhøjde, af karakter noget streng, og i sin optræden meget bestemt. Han var en dygtig landmand, en ivrig og sikker jæger, en mand med sans for hygge, og en mand, der gerne så det gro om sig. Bl.a. plantede han en del frugttræer i haven; og i gården foran stuehuset plantede han i sine unge dage tre linde, hvis kroner, da de voksede op, omhyggeligt blev klippet hvert år; de blev fæddet i sønnens tid, da de skyggede for meget i de lave stuer. Ind i rækken af lindetræer plantede han et æbletræ, der ses på billedet af det gamle stuehus, og som blev stående, også efter at gården var flyttet ud på marken; det havde den ejendommelighed, at det på den ene side bar søde æbler, og på den anden sure.

Et minde om jægeren og friluftsmennesket Peder Jensen har man i hans sølvspor, der endnu er i famliens eje, og man husker, at han havde støvler, der var så lange, at de gik op over knæene. Hans jagtgevær opbevaredes i gården længe efter hans død.

Mere interesse knytter sig imidlertid til hans chifferbog, et tommetykt værk, indbundet i træbind med læderryg og forsynet med skindbånd. I en alder af 16 år har han begyndt at indføre sine regneopgaver i denne bog, på hvis første blad han har skrevet: Peder Jensen, Adtzlew den 12de Marty anno 1783. De nye blade er afstregede med synlig omhu, og halvdelen af de ru sider er beskrevet med regneopgaver, resten er hvide og ubenyttede. Skriften på de gulfede blade i den gamle bog fortæller, at Peder Jensen har fået en god undervisning. Håndskriften er smuk og ensartet, og bogen er fra først til sidst præget af en sjælden orden.

Margrethe Rasmusdatter, der skildres som en meget religiøs og god kvinde, var meget afholdt. Om et af hendes smukke karaktertræk fortælles der, at hun var godlidende og gerne stak noget til side til småfolk; men for at manden ikke skulle se det, måtte hun stundom putte det et eller andet sted. Da hun døde, skrev Aarhus Stiftstidende for 4. juni 1856 bl.a.: »Den afdøde afgav et sjældent eksempel paa et frugtbart afkom; hun havde nemlig haft 12 børn, af hvilke 8 endnu lever, 70 børnebørn, 200 børnebørnsbørn og 3 børnebørns-børnebørn, tilsammen 285; hvor mange af disse, der endnu lever, er os ikke meddelt«.

Nota Bene I de Fierre
 Species i Lærdum Ene
 & Forandringar i Multi-
 plicatio, og i Divisio-
 hviilken seer her dæres
 Ord, og Regler i R. D. Tri.
 i Lærdum Ene. man
 seer man her Ene
 med Brøken for sig som
 et Giørn, som den suaa
 og seer den. Et Brøken
 seer den seer seer
 seer den seer seer,
 nemlig seer alle det
 seer den seer, som
 seer den i en Brøken
 Form —

Multiplications
Regel

Håndskriftprøve fra Peder Jensens chifferbog.
 Fuld størrelse.

N^o

iudi Brüdne Fall

45

5
 her Vjær Lommen at & die at Lof Mær 328¹/₁₆tt
 Lof Mær 511¹/₁₆tt = 3¹/₁₆ 130 8¹/₇8 = L. Mær = 302⁸⁹/₂₂₄8
 328¹/₁₆tt ————— 511¹/₁₆tt = 3¹/₁₆ 130 8¹/₇8 ————— 108
 8) 4) 630¹/₁₆tt = 3¹/₁₆ 150 8¹/₇8 ————— 168
 150¹/₁₆tt = 3¹/₁₆ 150 11¹/₇8 ————— 20
 +
 20) 63 Mark
 16) 3¹/₁₆ 302⁸⁹/₂₂₄8
 Fac = 302⁸⁹/₂₂₄8

46

3¹/₁₆ Brüd For og Midt
 5¹/₁₆ tt For 2¹/₁₆tt = 4 7¹/₂tt, 1/2 Midt Lof Mær da 1tt
 L. Mær = 7¹/₁₆ 11 1¹/₃tt
 5¹/₁₆tt ————— 2¹/₁₆tt = 4 7¹/₂tt ————— 18
 5tt ————— 8¹/₁₆tt = 5 14¹/₁₆tt ————— 16tt
 3) 35¹/₁₆tt = 3 8¹/₁₆tt ————— 4 gang
 Fac = 7¹/₁₆tt = 11 1¹/₃tt

En side af Peder Jensens chifferbog, lidt formindsket.



Sølvbæger, der har tilhørt Peder Jensen.
Bærer inskriptionen: P. J. A. – M. R. 1797.

Peder Jensen
Sotlevs-den 12 Martij
Anno. 1783

Peder Jensens navnetræk, som han – 16 år gammel – har skrevet det i sin chifferbog.

er født 1732 i Stjær, og han døde pludseligt den 5. maj 1797 efter at have set og overværet en ildebrand i Jeksen og blev begravet den 13. maj i Adslev.

Han blev døbt den 24. juni 1732, båret til dåben af Hans Bleginds kone i Århus, og faddere var Niels Jensen, Hans Madsen, Rasmus Knudsen, Anne Nielsdatter og Anna Jensdatter.

Jens Pedersen blev trolovet den 26. november 1760 og gift den 19. december samme år i Adslev med

Karen Thøgersdatter

der var enke efter Rasmus Stephansen, som døde 1760 i Adslev og blev begravet den 7. april, 65 år gammel.

Karen Thøgersdatter er født 1734, i Bering, Kolt Sogn, og hun døde den 14. juni 1798 i Adslev og blev begravet den 20. juni.

Hun blev døbt den 5. december 1734, båret til dåben af Michel Olesens hustru fra Enslev, og faddere var Niels Olesen fra Hørning, Peder Tøgersens fra Lemming, Tøger Pedersen fra Ormslev, Jens Rasmussens hustru fra Bering og Peder Andersens hustru fra Edslev.

Jens Pedersen overtog ved sit giftermål med Karen Thøgersdatter fæstet af hendes første mands fradøde fæstegård i Adslev under Det skanderborgske Rytterdistrikt, men i 1767 købte han gården til selveje. I 1786 eller 1787 afstod han gården til sit eneste barn, sønnen Peder Jensen.

Rasmus Rasmussen Overgaard

er født 1744 i Overgaard, Mesing Sogn, og han døde den 21. maj 1796 samme sted og blev begravet den 28. maj.

Han blev døbt den 10. april 1744, og faddere ved dåben var Peder Olesen i Nygård, Søren Olsen i Tåstrup, og Michel Olesen i Stjær.

Rasmus Rasmussen Overgaard blev trolovet den 20. december 1765 og gift den 31. januar 1766 i Mesing med

Ane Catrina Christensdatter

Ane Catrina Christensdatter er født 1746 i Mesing, og hun døde den 18. marts 1821 samme sted og blev begravet den 26. marts.

Hun blev døbt den 27. februar 1746 båret til dåben af Jens Jensens hustru i Skibby, og faddere var Rasmus Larsen, Niels Pedersen og Jacob Pedersen, alle af Mesing.

Rasmus Rasmussen Overgaard overtog i 1766 sin fødegård, Overgård i Mesing og den 22. april 1766 fik han af ryttersessionen på Skanderborg Slot udstedt husbondholds-brev på gården. Husbondhold var noget selvejere skulle yde til kronen som anerkendelse af dens herlighed, når de ved arv eller køb overtog deres gårde. Husbondhold

blev oprindelig betalt i varer og var ofte, især i Jylland, en fast størrelse på en okse, men afløstes i 1600-årene med penge.

Rasmus Rasmussen Overgaards husbondholds brev gengives her efter Det skanderborgske Rytterdistrikts fæsteprotokol:

»Mjesing Sogn og By. Rasmus Rasmussen melder sig som Husbondholdsnydelse paa hans Faders afgangne Rasmus Laursens for 11 Aar siden fradøede Selv Eier gaard, som Enken formedelst alderdoms skrøbelighed nu ei længere kand forestaae, og derfor til hannem overladt, Bygningen er 48 fag huus, Besætning 6 Bester, 5 Kiør, 4 Ungnød og 16 Faar. Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. » Fdkr. 2 Alb. Skovsk. 1 Skp. » Fdkr. 1 Alb.

Rasmus Rasmussen erlægger udi Husbondhold 6 Rdl.

Paa Deris Kongelige Mayst. Voris Allernaadigste Arve Konge og Herres veigne have vi meddelt ligesom vi og herved meddeler Rasmus Rasmussen Hosbondhold paa hans fader afgd. Rasmus Laursens fradøede Selv Eier gaard i Miesing som Enken til hannem har overladt, Svarer af Hartkorn agger og Eng 4 Tdr. 3 Skp. 2 Alb., Skovsk. 1 Skp. 1 Alb., udi Hosbondholdskiendelse erlægges 6 Rdl., som Deres Kongelig Mayst. allerunderdanigst til Indtægt beregnes, Bygningen er 48 fag Huus, annammer til Besætning 6 Bæster, 5 Kiør, 4 Ungnød og 16 Faar, vogn Ploug, Harve og behør, som til ligemed behøvende Sædekorn stedse ved gaarden til Inventarium skal forblive, og Rasmus Rasmussen med alt hvis viedere til sammes conservation udkræves er pligtig at tilsvare, Bygningen at forbedre og altid udi forsvarlig Stand vedligeholde, avlingen lovlig at dørke og drive, Skatter og udgifter som nu er eller herefter paabudet vorder rigtig i rette tide og paa sine tilbørlige Steder erlægge og clarere, viese sig hørig og lydlig imod alle de som paa hans Mayt. vegne over hannem kand have at befale, samt rette sig efter loven og Forordningerne, Saa maa atter bemeldte Rasmus Rasmussen omrørte Selveiergaard med dens rette tilliggende, nyde, bruge og til sin livs tiid beholde eller saa lunge hand foreskrevne i alle maader efterkommer.

Ryttersessionen paa Schanderborg Slot den 22. April 1766.

Woyda.

Falsen.

N. Moldrup.«

Efter Rasmus Rasmussen Overgaards død arvede sønnen af samme navn gården.



Overgård i Mesing, nu kaldet Mesinggård; nyere bygninger med undtagelse af den store lade, som Peder Overgaard lod opføre og hvis høje kampestensgavl ses til venstre.

er født 1690 i Søballe, Veng Sogn, hvis kirkebøger først begynder 1692, og han døde 1734 i Stjær og blev begravet den 12. september.

Han blev trolovet den 12. maj 1720 og gift den 20. oktober samme år i Vitved med

Anne Christensdatter**9**

Hun er født 1701 i Fastrup, Vitved Sogn, og hun døde 1765 i Stjær og blev begravet den 14. december.

Hun blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i kirken den 14. august 1701. Faddere var Jens Poulsen fra Gram, Søren Knudsen fra Vitved og Peder Jensen fra Fastrup.

Anne Christensdatter blev gift 2. gang den 1. maj 1735 i Stjær med Anders Johansen.

Peder Jensen Søballe var fæster af gård nr. 1 i Stjær af hartkorn 4 tdr. 3 skp. 2 fdk. 2 alb. under Det skanderborgske Rytterdistrikt. Efter hans død blev gården overtaget af hans efterfølger i ægteskabet, Anders Johansen, og af hans fæstebrev fremgår det, at bygningerne var på 34 fag hus, og besætningen bestod af 4 heste, 3 køer, 3 ungnød og 4 får. Efter Anders Johansens død fik hans søn Rasmus Andersen gården, og i 1844 matrikuleredes gården under nr. 12^a. Ved folketællingen 1845 er den overtaget af Rasmus Andersens søn, Mathias Rasmussen, far til Karen Mathiasen, født den 16. april 1853, der blev gift ind i Adslev-slægten. (*se 4.D.III.*)

Thøger Olufsen**10**

er født 1691 i Bering, Kolt Sogn, og han døde 1770 samme sted og blev begravet den 2. juli.

Han blev døbt den 5. juli 1691, men der nævnes ingen faddere.

Thøger Olufsen blev efter forudgående trolovelse gift 1. gang den 2. oktober 1718 i Kolt med Gertrud Andersdatter.

Hun er født ca. 1689, og hun døde 1725 i Bering og blev begravet den 11. juni.

Thøger Olufsen blev trolovet den 17. oktober 1725 og gift 2. gang den 20. januar 1726 i Kolt med

Inger Andersdatter**11**

Hun er født 1694 i Edslev, Kolt Sogn, og hun døde 1741 i Bering og blev begravet den 20. juli.

Hun blev døbt den 26. december 1694, men der nævnes ingen faddere.

Thøger Olufsen var gift 3. gang med Maren Pedersdatter, der overlevede ham.

Thøger Olufsen fæstede i 1718 sin fødegård, halvdelen af gården, gl. nr. 2 i Bering, nu matrikel nr. 2, og gav 4 Rdl. i indfæstning. Bygningene var da i alt 31 fag, »slet ved magt«. Besætningen var 4 bæster, 2 køer, 2 ungnød og 5 får. Gården hørte da under Det skanderborgske Rytterdistrikt, men kom i 1720 under Constantinsborg Gods.

Efter Inger Andersdatters død blev der afholdt følgende skifte:

»Anno 1741 Torsdagen d. 12. Augusty er indfunden sig paa Højædle og velbyrdige Hr. Justitz-Raad Carisius til Constantinsborg Hans Weigne Ridefogden Peder Thomsen fra bemeldte Gaard i Stærboen udi Berring By efter Thøger Olufsens Begering med udtagne 2de Worderingsmænd Nafnlig Jens Jensen og Rasmus Nielsen begge her af Berring for at forrette Registrering og Wordering Sampt Skifte og Deling efter Hans Kone Slg. Inger Andersdatter mellem hendes efterladte Mand paa den ene side og deres i Ægteskab sammen auflede Børn som er en Datter Giertrud Thøgersdatter 13 aar og for Rum tid siden i Herren er Hensoved, En Datter Maren Thøgersdatter 11 Aar. Paa hendes Weigne som Wærge og formynder indfandt sig hendes Slg. Moders Broder Rasmus Andersen af Edslef. Nok en Datter Karen Thøgersdatter 7 Aar. Paa hendes Weigne som Wærge og Formynder mødte Hendes Moders Broder Michel Andersen Her af Byen, blev saa foretagen Registrering og Wordering udi deres her nævnedes overværelse som følger.

I den væstere Stue.

	Rdl.	Mrk.	Sk.
1 fur bordblad med Eege foed	1	2	0
1 aatte kandtet Eske Bord	0	3	0
6 Træstole	0	4	0
1 gl. fur Skab med Nøgel og Laas	1	4	0
1 gl. Eege Kiste med Nøgel og Laas	1	2	0
1 fur kiste med Nøgel og Laas	3	0	0
1 fur Sænge Stæd med Himmel til	2	4	0
1 blaa Stribet omhæng til samme Seng	1	2	0
1 Hvid Stribet aalmerdugs Overdyne t.s. Seng	3	2	0
1 par Blaarlærreds Lagner	0	4	0
2 Hovedpuder	1	0	0
1 Baalster underdyne	2	0	0
2 tiin fade	0	3	0
2 talerkener	0	1	0
6 sten talerkener	0	0	6
1 gl. hjul Rok	0	2	8

I den lille Stue.

1 gl. fur Bord	0	2	8
2 gl. furbenke	0	0	12
1 fur Skab med Nøgel og Laas	1	0	0
1 heng Skab	1	2	0
1 fast Senge Stæd	0	0	8
1 gl. aalmerdugs Overdyne	1	0	0
1 paar blaarlærreds Lagner	0	3	0
3 Hovedpuder Worderet for	1	0	0
1 bolster underdyne	1	2	0
1 linned dito	1	0	0
1 fast Sengestæd	0	0	8
1 bolster overdyne	1	0	0

	Rdl.	Mrk.	Sk.
1 par blaarlærreds Lagner	0	2	0
1 bolster Hovedpude	0	2	0
1 linned underdyne	1	2	0
1 dito Ringere	1	0	0
11 træ tallerkener	0	0	10
1 par Messing Lyse Stager	0	1	4
1 træ lyse Stage	0	0	2
1 Jernpande	0	1	0
1 træ Lægen	0	0	8
1 Jern gryde	0	5	0
1 gl. fur kandbenk	0	1	8
4 smaa Glasse	0	0	4
1 gl. Ryst	0	0	2
1 gl. Kaaber-für fad	0	0	4
1 Ildtang	0	0	6
2 Skaarstens Kraage	0	1	4
1 haalandsk Kruus m. tiinlaag	0	1	8
1 træ Kande	0	0	4
1 Kaaber Kiedel i grue	9	2	0
1 mindre dito	2	0	0
1 dito nok mindre	1	4	0
1 Messing Kiedel	0	1	4
1 Mindre dito	0	1	0
1 lidet Eege brøgkar	0	2	0
1 Eege Saae	0	2	0
1 stor Eege brøgkar	0	3	0
1 Handkværen med sit behør	0	4	0
1 bag Trug	0	0	6
1 hell Tønde bruges til øll	0	2	0
1 dito mindre	0	0	8
1 liden Træbøtte	0	0	4
2 løbe bruges til Meel og gryn	0	0	12
3 Solle og en Selle	0	1	0
2 lin Sække	0	1	0
2 dito bedre	0	1	14
2 læreds Sække	0	2	0
1 spade til at grave med	0	1	0
1 hache	0	0	10
2 tørre Jern	0	2	0
12 Mielk bøtter	0	2	0
1 liden ballie	0	0	6
2 grønne Hynder	0	1	0
1 Salmebog	0	0	12
1 bedendes Kiæde	0	1	0

	Rdl.	Mrk.	Sk.
1 liden dito bog	0	0	8
2 øxer	0	1	0
1 mindre dito	0	0	4
Bæster.			
1 Brun Hæst 17 Aar	8	0	0
1 dito brun blæset 13 Aar	11	0	0
1 dito rød Hæst 9 Aar	12	0	0
1 sort blæset Hoppe m. føll 18 Aar	4	0	0
1 brun blæset dito 3 Aar	4	4	0
1 dito 2 Aar	5	2	0
Fæ Creaturer.			
1 Hvid blakt Koe 12 Aar	4	3	0
1 Sort hielmed dito 11 Aar	4	3	0
1 blakt dito 5 Aar	5	2	0
1 Sort hielmed Koe 9 Aar	5	0	0
1 Sort hielmed Kvie 2 Aar	3	2	0
1 Sorthjelmed Stud Nød 3 Aar	4	0	0
1 dito Stud nød 2 Aar	2	2	0
1 blakt hielmed dito 2 Aar	1	2	0
1 Kall	0	4	0
8 faar a St. 3 Mrk. 8 Sk. er	4	4	0
5 lam a St. 1 Mrk. 8 Sk. er	1	1	8
1 Soe med fire grise	1	2	0
4 smaa Polte	2	0	0
14 Grise a Stk. 12 Sk. er	1	4	8
1 baand Knif	0	1	0
1 Stoer Nauer	0	0	8
1 mindre dito	0	0	4
1 Skier Knif og Kiste	0	3	0
1 Hæfork	0	0	6
Wogn Redskab.			
1 Wogn med haufiel leyer og aldt andet sit behør	6	0	0
1 dito Ringere	5	0	0
1 Plou med drættetøj, Ploujern, Seyler og ald sit behør	1	2	0
1 gl. bag Plou med Jern til	0	4	0
1 nye Harve	1	0	0
1 gl. dito Harve	0	2	8
1 gl. Slæde	0	1	8
2 bistader Worderet for	0	1	8

Blev saa Thøger Olufsen samt Børnenes Formyndere bespurdt om noget mere var som Boen til Indtægt kunde bereignes, hvortil de alle svarede ney de ey vidste mere end hvad som nu er angiven og i pænnen anført Boen til Indtægt. Summa Boens hele indtægt bedrager sig ialt 155 Rdlr. 2 Mrk. 10 Sk. Følger nu dend på Boen hæftede Be-

sværing og udgift. Efter den Kogl. Mayst. Allernaadigste Lov og Forordning udtages til Gaardens Besætning og Auflingsdriften.

Fiir Bæster a Stk. 10 Rdlr. er	40 Rdlr.
I Wogn med Seele tøj og alt andet sit fulde behør	10 Rdlr.
I Plow m. Jern og alt sit fulde Behør	5 Rdlr.
I Harve	1 Rdlr.
Husenes Brøstfældighed som af Worderingsmændene blev efterset, siunet og taxeret at Reparationen som de paabehøves vil koste i nøyeste	24 Rdlr.

Siden hen i Boen er bestaaende 100 Rdlr. Boens Penge som Skiftebrevet af Dato 14 Juli 1725 næuner om formelder, og ikke endnu er gjort nogen Rigtighed for, da bliver Skiftet opsadt til dend 28. September førstkommende. Da Thøger Olufsen Skal være betænkt paa inden forbemeldte Tid Skiftet her i Stærboen igen skal foretages, at gøre Welbaarne Herskabet /: Som oberformynder /: Rede og Rigtighed for samme Boens Penge, At saalunde i Dag er passeret og tilgaaed bekræftes af os underskrefne.

Datum Skifte Stædet ut Supra.

Peder Thomsen

Som Formynder underskriver

Som Worderingsmænd

Rasmus Andersen, Michel Andersen.

Jens Jensen, Rasmus Nielsen.

Anno 1741 Torsdagen d. 28. September er Skiftet igen foretagen i Stærboen i Berring efter Thøger Olufsens Kone Slg. Inger Andersdatter. Hvor da indfandt sig paa Højædle og Welbaarne Hr. Justitz-Raad Charisius til Constantinsborg Hans Weigne Riedefogden Peder Thomsen fra bemeldte Gaard tilligemed de foransatte tvende Worderingsmænd Naunflig Jens Jensen og Rasmus Nielsen begge her af Berring, Samme Dag og til bemeldte Tid mødte i Stærboen paa Maren Thøgersdatters Weigne hendes foransatte Morbroder Rasmus Andersen af Edslef som Wærg og formynder efter Loven og Karen Thøgersdatter Weigne som Wærg og formynder ligeledes hendes foransatte Morbroder Michel Andersen her af Byen, Blev saa Thøger Olufsen samt Børnenes formyndere tilspurd, om der endnu noget meere er som hendes Boe til Indtægt kunde bereignes Som hand ved den første forretning ikke just kunde Observere og uforvarende bleven forbigaaend hvortil Thøger Olufsen saa vel som de tilstæde værende Børn og formyndere Svarede ney de ikke vidste rettere end hvad som ved den første Dagsforretning blev angiven og udi Pænnen anført Boen til Indtægt. Endvidere blev Thøger Olufsen af Retten tilspurd om hand er nogen Reede Penge bortskyldig til een eller anden som her udi Skiftebrevet af de beholdne Midler frit til udgift kan bereignes end som de 80 Rdlr. som er tilgaaend paa Gaardens Brøstfældighed og dends Besætning, hvortil hand svarede at der ikke er nogen giæld som hand forlanger at Skal bereignes Boen til Udgift ikke heller nogen Mødte der noget hafde at fordre eller giælde. Alleene Thøger Olufsen fordrede sine Omkostninger at bereigne til Udgift som var tilgaaet paa hans Sl. Kones Ligfærd og Begravelse som kostet ialt 16 Rdlr. Hvad viedere Omkostninger med Papier til Skifte Brevet og dets Salarium, Tjenestefolkenes Løn som nu Strax paa kom samt October Qvartal med viedere var Thøger Olsen begiendes at ikke af hans Boes Midler til udgift Skulle bereignes Men love og sig til forpligtede at sligt i alle Maader Rigtig og Reedelig Skal vorde afgivet og betalt uden paa

Anke, Summa Boens Udgift tildrager sig ialt 96 Rixdaler Leqvidation. Blev saa til Deeling mellem Thøger Olesen og hans 2de Børn 59 Rdlr. 2 Mrk. 10 Sk., hvoraf hand Self tilkommer efter Loven dend halve part som er 29 Rdlr. 4 Mk. 5 Sk., og Børnene den Anden halve part, Bliver paa Maren Thøgersdatters part 14 Rdlr. 5 Mk. 2½ Sk. og paa Karen Thøgersdatters part 14 Rdlr. 5 Mk. 2½ Sk. Som de Saaledes arfveligen efter deres Sl. Moders Død bliver tilfalden. Hvilke Børne Penge Peder Thomsen Resolverede til sit Høyvelbaarne Herskabs Approbation til viedere uden udlæg i Boen at blive Bestaaende, der til og Formynderne Blev tilholdt at have flittig indseende med saaledes som de i frem Tiden der for vil være ansvarlig, at Boen alle Tiide bliver holdt udi Goed og forsvarlig Stand, Blev saa Thøger Olesen Tilspurdt om hand ved Gaarden vilde forblive og holde dend udi forsvarlig Stand samt svare og betale angivne Rigtig Reedlig som noget kunde have at fordre, forsiune sine Smaa U-Myndige Børn med Skiklig og Christelig opdragelse i alle Maader Hvorimod Børne Pengene til viedere Welbaarne Herskabets Approbation uden Rente bliver bestaaende, Paa Tilspurdt svarede Thøger Olesen, at han ved Gaarden vilde forblive og handle saaledes med dend og sine umyndige Børn at Gunstig Hosbunden ikke nogen paa Anke af alt hvad som er tilførdt skal have eller efter Dags faae, idet øvrige lover Thøger Olesen sampt Børnenes formyndere at holde Welbaarne Herskabet sampt Peder Thomsen som Skiftet har forrettet for dette Skifte og alt hvad deraf kan dependere uden Kaus og Skadslidelse i alle optænkelige Maader, At dette Skifte Saaledes i ald Wenlighed paa alle Sider er Sluttet og tilendebragt bekræftes af underskrefne Datum Skiftetødet i Berring ut supra.

Peder Thomsen.

Som Formyndere

Rasmus Andersen, Michel Andersen.

Som Worderingsmænd

Jens Jensen, Rasmus Nielsen.«

(Skifteprotokol for Constantinsborg Gods 1741-1762, fol. 1)

Efter Thøger Olufsens død gav arvingerne følgende afkald:

»Underskrevne Børn og Arvinger efter afgangne Thøger Olufsen i Berring nemlig en Søn Oluf Thøgersen paa egne Veigne, Jens Pedersen af Adslev paa sin Hustru Karen Thøgersdatters Veigne, Søren Mikkelsen i Kolt paa sin Hustrues Maren Thøgersdatters Veigne og Rasmus Ebbesen i Stier paa sin umyndige Datter Kirsten Rasmusdatters Veigne. Bekiender og tilstaar herved, at vi er venlig og vel forligte med hans efterladte Enke Maren Pedersdatter om dend Arv vi efter bemelte Thøger Olufsen kunde tilkomme saa vi herved een for alle og alle for een erklærer, at vi ei har vidre her fra Stedet enten i Fæderne eller Møderne Arv at Pretendere i nogen Maade men herved meddeler Enken og Stedets ny Fæstere hendes Søn Peder Thøgersen fuldkommen afkald og Qvittering. Ligesaa erklærer jeg Peder Thøgersen at være fornøjet for Fæderne Arv med Stedet og hvis jeg derved haver bekommet, ligesom og at give min yngste Broder Niels Thøgersen efter min Salig Faders Villie hvis Jeg ved Opholds Contract haver Lovet nemlig 80 Slettedaler med Seng og Kiste i sin Tid at Udrede.

Hvorned Enken med Børn og alle foranførte i alle Maader var fornøyet og saaledes Bliver dette med samtlige vore Hænders underskrift bekræftet, og som Stempeld Papier nu ei er ved Haanden bliver dette dermed Bilagt, som derefter hvor og naar for-

langes, til Tinge maa læses og Protocolleres uden os nogen Varsel herfor at Give.

Berring Dend 23de Augusty 1770.

Paa egne Veigne
Oluf Thøgersen.

Paa min Hustrus Viegne
Jens Pedersen.

Paa min Hustrus Veigne
Søren Michelsen.

Paa min Datters Veigne
Rasmus Ebbesen.

Som Curator for den ældste og Formynder for den yngste Søn
Niels Nielsen.

Enken med Lavvæрге
Maren Pedersdatter, Niels Andersen af Edslef.

Til Vitterlighed efter Begæring underskriver
Ove Jensen, Jens I. R. S. Rasmussen.»

I Adslev-slægtens 2. tillæg, slægts-årbog, 1934, findes en interessant skildring af Bering by.

Rasmus Laursen

12

er født 1699 i Tåstrup, Harlev Sogn, og han døde 1755 i Overgård, Mesing Sogn, og blev begravet den 25. februar.

Han blev døbt den 8. oktober 1699, båret til dåben af Anders Jensens kone Kirsten Jensdatter, og faddere var Rasmus Jensen fra Adslev samt Jacob Jensen, Søren Jensen, Mette Jørgensdatter, Michel Rasmussens hustru, Kirsten Jensdatter og Jens Jensens hustru, alle af Tåstrup.

Rasmus Laursen blev trolovet den 23. oktober 1725 og gift den 9. december samme år i Mesing med

Johanne Olufsdatter

13

Hun er født 1703 i Mesing, og hun døde 1766 samme sted og blev begravet den 29. maj.

Hun blev døbt den 23. december 1703 og faddere var Store Peder og Jens Pedersen.

Johanne Olufsdatter var gift 1. gang med Peder Sørensen.

Rasmus Laursen fik i 1725 husbondeholdsbrev på Johanne Olufsdatters første mands fradøde selvejergård, Overgård, i Mesing af hartkorn 4 tdr. 3 skp. 2 alb., skovskyld 1 skp. 1 alb., der hørte under Det skanderborgske Rytterdistrikt, og denne drev han indtil sin død, hvorefter enken videreførte den til 1766, da sønnen Rasmus Rasmussen Overgaard fik den.

er født 1720 i Mesing, og han døde 1782 samme sted og blev begravet den 19. juli.

Han blev døbt den 1. september 1720, båret til dåben af Karen Jensdatter fra Bjertrup, og faddere var Rasmus Jensen fra Hasle og Mads Jensen fra Bjertrup.

Christen Jensen blev trolovet den 16. oktober 1742 i Skanderup til

Margrethe Nielsdatter

men deres vielse er forgæves søgt fundet.

Margrethe Nielsdatter er født 1721 i Forlev, Skanderup Sogn, men hendes dåb kan ikke findes, da Skanderup Sogns kirkebøger først begynder 1723; hun døde 1765 i Mesing og blev begravet den 19. januar.

Christen Jensen fæstede i 1739 efter sin bror, Jens Jensen, fødegården, gård nr. 6 i Mesing, af hartkorn 3 tdr. 4 skp. 2 fdk., der hørte under Det skanderborgske Rytterdistrikt, og i 1750 fæstede han en anden gård i Mesing under Rytterdistriktet af hartkorn 2 tdr. 1 fdk. 1 alb., således at den samlede gård var skyldsæt for hartkorn 5 tdr. 4 skp. 3 fdk. 1 alb.

I boet efter Margrethe Nielsdatter fandtes flere sølvgenstande. Et sølvbæger med initialerne N. J. S. F. (Niels Jens Søn Forlev) og K. P. D. (Karen Peders Datter) samt årstallet 1739, et mindre sølvbæger med initialerne C. J. S. (Christen Jens Søn) og M. G. M. (skal være N.) D. (Mar Grethe Niels Datter) samt årstallet 1742, et mindre sølvbæger med samme initialer og årstallet 1743, fire sølvskeer med initialerne C. J. S. og M. G. N. D. samt årstallet 1742 og endelig fire sølvskeer med initialerne N. J. F. (Niels Jensen Forlev) og K. P. D. F. (Karen Peders Datter Forlev) samt årstallet 1740.

er født ca. 1658 i Stjær, hvis kirkebøger først begynder 1691, og han døde 1704 i Søballe, Veng Sogn, og blev begravet den 9. november.

Han blev gift med

Anne Pedersdatter**17**

Hun er født ca. 1658 i Søballe, og hun døde 1731 samme sted og blev begravet den 29. juni.

Hun blev gift 2. gang den 24. juni 1705 i Veng med Søren Rasmussen fra Snestrup, der døde 1753 i Søballe, 85 år gammel.

Jens Sørensen Borum overtog efter sin svigerfar fæstet af hustruens fødegård, gård nr. 4 i Søballe af hartkorn 4 tdr. 3 skp. 3 fdk. 0 alb. under Det skanderborgske Rytterdistrikt.

Christen Knudsen**18**

er født ca. 1668 i Fastrup, Vitved Sogn, og han døde mellem 1744 og 1758 samme sted, men hans dødsindførelse kan ikke findes, da der er en lakune i Vitved Sogns kirkebøger på det pågældende tidspunkt. Han blev gift omkring 1697 med

Kirsten Jensdatter**19**

Hun er født ca. 1676 i Gram, Skanderup Sogn, og hun døde 1760 i Fastrup og blev begravet den 1. juni.

Christen Knudsen fæstede i 1697 gård nr. 1 i Fastrup af hartkorn 4 tdr. 2 skp. 0 fdk. 2 alb. under Det skanderborgske Rytterdistrikt.

Oluf Mikkelsen**20**

er født ca. 1643, og han døde 1717 i Bering, Kolt Sogn, og blev begravet den 16. oktober.

Han blev trolovet den 2. februar 1686 og gift den 25. april samme år i Kolt med

Maren Pedersdatter**21**

Hun er født 1657 i Bering, og hun døde 1733 samme sted og blev begravet den 18. november.

Oluf Mikkelsen overtog ved sit giftermål med Maren Pedersdatter fæstet af hendes fødegård, halvdelen af gården gl. nr. 2 i Bering, og denne drev han indtil sin død, hvorefter sønnen Thøger Olufsen fik den.

Oluf Mikkelsen er ifølge fæstebrevet til ham fra Overby i Voer Herred, antagelig Overby i Katstrup Sogn, hvis kirkebøger først begynder 1743.

Anders Sørensen **22**

er født ca. 1652, og han døde 1724 i Edslev, Kolt Sogn, og blev begravet den 14. juni.
Han blev gift 1. gang omkring 1687 med

Karen Rasmusdatter **23**

Hun er født ca. 1663, og hun døde 1719 i Edslev og blev begravet den 1. marts.
Anders Sørensen blev gift 2. gang den 17. november 1720 i Kolt med Zidsele Jensdatter.

Anders Sørensen står i matriklen 1688 sammen med en Peder Jensen opført som fæster af en gård i Edslev af hartkorn ny matrikul 14 tdr. 1 skp. 3 fdk. 1 alb. under baroniet Marselis.

Laurs Rasmussen **24**

er født ca. 1659, og han døde 1735 i Tåstrup, Harlev Sogn, og blev begravet den 17. juni.

Han var gift med

Anne Jensdatter **25**

der døde 1746 i Tåstrup og blev begravet den 13. december, 81 år gammel.

Laurs Rasmussen overtog efter sin svigerfar fæstet af gård nr. 3 i Tåstrup af hartkorn 4 tdr. 3 skp. 3 fdk. 1 alb. under Det skanderborgske Rytterdistrikt.

Oluf Pedersen **26**

er født ca. 1669 i Skanderborg Ladegårde, Skanderup Sogn, og han døde 1729 i Mesing og blev begravet den 18. maj.

Han blev gift den 10. juni 1690 med

Anne Pedersdatter **27**

der var enke efter Rasmus Rasmussen i Mesing.

Anne Pedersdatter er født ca. 1662, og hun døde 1745 i Mesing og blev begravet den 8. juni.

Oluf Pedersen overtog ved giftermålet med Anne Pedersdatter hendes første mands

fradøde gård, gård nr. 4 i Mesing, og denne drev han antagelig indtil sin død, hvorefter sønnen Peder Olufsen overtog den.

Jens Christensen

28

er født ca. 1674 i Mesing, og han døde 1747 samme sted og blev begravet den 2. maj.
Han blev trolovet den 22. april 1708 og gift den 29. maj samme år i Hørning med

Anne Jensdatter

29

Hun er født 1682 i Bjertrup, Hørning Sogn, og hun døde 1748 i Mesing og blev begravet den 26. maj.

Hun blev døbt den 12. marts 1682, båret til dåben af Thomas Rasmussens hustru, og faddere var Peder Pedersen i Hørning og Peder Michelsens datter i Bjertrup.

Jens Christensen overtog i 1703 efter sin bror, Michel Christensen, fæstet af fødegården, gård nr. 6 i Mesing under Det skanderborgske Rytterdistrikt, og denne drev han en lang årrække, hvorefter sønnen Jens Jensen overtog den.

Niels Jensen

30

er født ca. 1691, og han døde 1760 i Forlev, Skanderup Sogn, og blev begravet den 24. oktober.

Han var gift med

Karen Pedersdatter

31

Hun er født ca. 1695, men hendes død er forgæves søgt fundet.

Niels Jensen overtog ved sit giftermål med Karen Pedersdatter hendes fødegård, gård nr. 6 i Forlev af hartkorn 2 tdr. 1 skp. 3 fdk. 2 alb., der hørte under Det skanderborgske Rytterdistrikt, og denne drev han indtil sin død.

Søren Borum**32**

boede i Stjær.

Peder Nielsen**34**

står i matriklen 1688 opført som fæster af gård nr. 4 i Søballe, Veng Sogn, under Det skanderborgske Rytterdistrikt; senere fik svigersønnen Jens Sørensen Borum gården.

Knud Sørensen**36**

er født ca. 1619, og han døde 1696 i Fastrup, Vitved Sogn, og blev begravet den 25. marts.

Han var gift med

Maren N.N.**37**

der døde 1703 i Fastrup og blev begravet den 28. oktober, 60 år gammel.

Knud Sørensen står i matriklen 1688 sammen med en Claus Jørgensen opført som fæster af gård nr. 3 i Fastrup under Det skanderborgske Rytterdistrikt.

Jens Poulsen**38**

var fæster af gård nr. 2 i Gram, Skanderup Sogn. I 1667 skulle han ifølge Skanderborg Amtstues jordebog i årlig landgilde svare 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre og 1 svin »når olden er«. Han døde ca. 1714.

Peder Jensen**42**

er født ca. 1629, og han døde 1702 i Bering, Kolt Sogn.

Han var gift, og hans kone, hvis navn ikke kendes, døde 1699 i Bering, 67 år gammel. Hun er muligvis datter af den Thøger Pedersen, der beboede den anden halvdel af gården.

Peder Jensen står i matriklerne 1662 og 1664 sammen med Thøger Pedersen opført som fæstere af gården gl. nr. 2 i Bering af hartkorn 9 tdr. 1 skp. 2 fdk. 2 alb.

Jens Knudsen**50**

var fæster af gård nr. 3 i Tåstrup, Harlev Sogn af hartkorn ny matrikul 4 tdr. 3 skp. 3 fdk. 1. alb. I 1667 betalte han i årlig landgilde bl.a. en ørte rug, en ørte byg, en ørte havre, et svin, et lam, en gås og 2 høns.

nævnes 1662 og 1664 som beboer af gård nr. 1 i Skanderborg Ladegårde, der kort efter krigen 1643-1645 opstod ved deling af den under Skanderborg Slot hørende ladegårdsjorde. I årlig landgilde svarede han bl.a. 2½ rug, 2½ ørte byg, 2½ havre, ¾ fr. smør, ¾ brændsvin, ¾ fodernød, ¾ lam, ¾ gås og 3 høns. I 1688 boede hans 2 sønner Jens og Niels i gården.

Christen Michelsen**56**

er født omkring 1613, og han døde 1708 i Mesing og blev begravet den 4. marts.

Christen Michelsen var fæster af gård nr. 6 i Mesing under Det skanderborgske Rytterdistrikt, og denne drev han indtil 1694, da han oplod den for sønnen Michel Christensen. Denne afstod imidlertid i 1703 gården til broderen Jens Christensen.

Jens Pedersen**58**

der nævnes med tilnavnet den ældre, fordi der var to af samme navn i Bjertrup, er født ca. 1636, og han døde 1708 i Bjertrup, Hørning Sogn og blev begravet den 4. marts.

Han blev trolovet den 27. februar 1676 og gift den 4. juni samme år i Hørning med

Anne Thomasdatter**59**

der overlevede ham.

Jens Pedersen står i matriklen 1688 sammen med unge Jens Pedersen opført som fæstere af gård nr. 2 i Bjertrup under Det skanderborgske Rytterdistrikt. I 1708 bestod besætningen af: 1 brun hest, 14 år, 1 sortskimlet hest, 13 år, 1 sort hoppe, 7 år, 1 sort hoppe, 5 år, 1 sortblakket hoppe, 7 år, 2 blakkede hjelmede stude, 4 år, 1 sorthjelmet stud, 2 år, 1 blakket hjelmet stud, 2 år, 1 sort hjelmet ko, 12 år, 1 ditto, 5 år, 1 blakket hjelmet ungnøds kalv, 1 sort hjelmet ungnøds kvie, 1 blakket hjelmet kvie, 3 år, 13 gamle får, 4 unge får, 3 væddere, 1 galt, 2 gamle sosvin, 2 ungsvin, 2 gæs og 2 bistader.

Peder Kragstrup**62**

står i matriklen 1688 opført som fæster af gård nr. 6 i Forlev, Skanderup Sogn. Gården blev senere overtaget af sønnen Rasmus Pedersen, som igen afstod til svogeren Niels Jensen.

Peder Kragstrup var gift med

N.N.**63**

der døde 1736 i Forlev og blev begravet den 17. december, 90 år gammel, men hendes navn nævnes ikke; ved dødsindførelsen er blot anført »Niels Jensens kones moder fra Forlev«.

Peder Michelsen

116

står sammen med en Jens Lauridsen i matriklen 1662 opført som fæster af gård nr. 1 i Bjertrup, Hørning Sogn. Han døde ca. 1690.

Thomas Rasmussen

118

døde i 1704 i Bjertrup, Hørning sogn, og blev begravet den 19. marts.
Han var gift med

Karen Sørensdatter

119

der døde i 1687 i Bjertrup.

Thomas Rasmussen står i matriklen 1664 opført som fæster af en gård i Bjertrup under Det skanderbogske Rytterdistrikt af hartkorn 2 tdr. 1 skp. 3 fdk. 0 alb. I 1688 er gården overtaget af sønnen Rasmus.

116 118 119
 Peder Thomas Karen
 Michel-Rasmus-Sørensen
 sen sen datter

32 34 36 37 38 42 50 52 56 58 59 62 63
 Søren Peder Knud Maren Jens Peder Jens Peder Christen Jens Anne Peder N.N.
 Borum Niel- Søren- N.N. Poul- Jen- Knud- Jen- Michel- Peder- Thomas- Krag-
 rum sen sen sen sen sen sen sen sen sen datter strup

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 Jens Anne Christen Kirsten Oluf Maren Anders Karen Laurs Anne Oluf Anne Jens Anne Niels Karen
 Sørensen Peders- Knud- Jens- Mikkel- Peders- Søren- Rasmus- Rasmus- Jens- Peder- Anne Peders- Christen- Jens- Niels- Karen
 Borum datter sen datter sen datter sen datter sen datter sen datter sen datter sen datter sen datter sen datter

8 9 10 11 12 13 14 15
 Peder Anne Thøger Inger Rasmus Johanne Christen Margrethe
 Jensen Christens- Oluf- Anders- Laur- Olufs- Jen- Niels-
 Søballe datter sen datter sen datter sen datter sen datter

4 5
 Jens Pedersen Karen Thøgersdatter

6 7
 Rasmus Rasmussen Overgaard Ane Catrina Christensdatter

2
 Peder Jensen

3
 Margrethe Rasmusdatter

Slægtsgården, Dortheasminde, matr.nr. 3^a m.fl. af Adslev

Det er først fra reformationstiden, man har nærmere underretning om bebyggelsen i Adslev; der var på det tidspunkt 8 gårde, hvoraf de to var selvejergårde, 4 tilhørte adelige, 1 kapitlet i Århus, og endelig var der præstegården. Det er den ene af de to oprindelige selvejergårde, der er Adslev-slægtens slægtsgård.

1574 overdrog den daværende ejer, Per Skriver, den til kronen, hvorefter den blev fæstegård under denne. Fæsteafgiften var den gang (forstå det, hvem der kan): 9 alb. leding, 8 skp. (senere 6 skp., 1 alb.) sildepenge, 2 kongstød à 3 skp. havre, 1 brændevin, når der var olden, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 20 æg, 1 mark gavn, 2 ørter byg og andel i sammelskatten, de ydelser, selvejerne betalte i fællesskab, desuden skulle gården en vis tid underholde 10 hovheste og 4 jægerheste.

Som fæster af gården nævnes 1604 og 1609 Poul Jensen, der var præst i Adslev. 1616 og 1630 beboedes gården af Jens Jensen Basse; derefter havde Niels Jensen Basse den 1649 og 1664 og muligvis endnu 1680, men da i forening med Søren Andersen. Gården kom nu under Det skanderborgske Rytterdistrikt, og som fæstere nævnes 1683 Søren Andersen og Stephan Nielsen, ja, Stephan Nielsen endda allerede i 1682.

Ved matriklen 1688 blev gården, der lå syd for bygaden og fik nr. 3, skyldsats for 4 tdr. 5 skp. 2 fdk. 2 alb. og var stadig beboet af Stephan Nielsen. I 1715 oplod han gården for sønnen, Rasmus Stephansen. Herom meddeler rytterdistriktets sessionsprotokol 1714-1726:

»**Adslev By og Sogn. Rasmus Stephansen** begiær Fæste paa hans Fader Stephan Niensens Gaard som han formedelst Alderdom og Svaghed afstaar. Møder begge for Sessionen, Bygningen bestaar af 20 Fag Huus Slet ved Magt, til besætning findes 3 Bæster, 2 Kiør, 1 ungnød, 6 Faar, vogn og ploug Redskab samt Sæde Korn, Staaende i Land-Maal-Matricul for 2 Tdr. 2 Skp. 3 Fdk. 1 alb, reducerit til 1 Td. 7¹/₂ Skp. Samt af Boerup ødegaards Jord 4 Skp. reduceret Hartkorn.

Resolution: Stedet er ikkun ringe og i en slet Eign beliggende, tilmed Faderen og Moderen nyder Ophold ved Stedet, altsaa kand Sønnen ey give mere i Fæste end 4 Rdlr.«

Derefter udstedtes følgende Fæstebrev til Rasmus Stephansen:

»Paa Hans Kongelig mayst Voris allernaadigste arve Konge og Heris Vegne have vi sted og fæst, saasom vi og hermed Stæder og fæster til Rasmus Stephansen hans faders Stephan Niensens gaard i Adslef som hand formedelst alderdom og Svaghed til ham afstanden haver. Staar i Landmaaling for 2 Tdr. 2 Skp. 3 Fdk. 1 alb. og i Krigsjordebogen reduceret til . . . Hartkorn samt af Boerup ødegaard jord 4 Skp. reduceret Hartkorn Hvoraf han til indfæstning betaler formedelst Stedets Ringhed og at hand hans Forældre med lifs ophold ved stedet skal forsyne ikkun fire Rigsdaler, som Regiments-

skriver Christian Gyberg oppebærer og hans Kongl. mayst. allerunderdanigst till indtægt beregner. Bygningen bestaar af 20 fag huus Slet ved magt, og til Besætning findes 3 Bæster, 2 Kiør, 1 ungnød, 6 faar, vogn og ploug Redskab samt Sædekorn, som Stedse till Inventarium ved Stedet forbliver, og Rasmus Stephansen til sig annammer mod Vilkor ey alene dertil at være ansvarlig mens endog biugningen at forbedre og Besætningen i forsvarlig stand Vedligeholde, Skatter og udgifter i Rette tiide og paa tilbørlige Steder at Erlægge og Clarere. Bevise sig hørig og lydig imod alle dem som paa hans Kongl. mayst. Vegne over hannem haver at befale, samt rette sig efter lovene og forordningerne, saa maa atter bemeldte Rasmus Stephansen omrørte niyde, bruge og i fæste beholde hans lifs tiid, om han forskrifne i alle maader efterkommer.

Datum Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot 19 Juny 1715.

Jürgen Grabow.

N. Nissen

C. K. Gyberg.«

Rasmus Stephansen er født ca. 1695, og han døde 1760 og blev begravet 7. april. Han menes først at have været gift med Maren Rasmusdatter, der døde 1750. Derefter giftede han sig 1751 (?) med Karen Thøgersdatter, datter af Thøger Olufsen i Bering. I Rasmus Stephansens ægteskab med Maren Rasmusdatter var en søn, Stephan Rasmussen, født 1750, død 1766. I ægteskabet med Karen Thøgersdatter var der to børn; en søn, Thøger Rasmussen, født 2. februar 1752, død 28. december 1832, og en datter Giertrud Rasmusdatter, født 1758, død 1760.

På den tid var det jo almindeligt, at den længst levende ægtefælle giftede sig hurtigt igen for på den måde at kunne bevare fæstet. Af den grund opstod der ofte indviklede familieforhold i ældre tid, som vi også i Adslev-slægten møder eksempler på, men som for Adslev-slægtens vedkommende bliver grunden til, at slægten knyttes til gården. Karen Thøgersdatter giftede sig nemlig hurtigt efter sin første mands død, idet hun kun sad enke i 8 måneder. 19. december 1760 giftede hun sig med Jens Pedersen fra Stjær, og ved fæstebrev af 25. april 1761 fik han gården i fæste.

Ved auktion over ryttergodset i 1767 købtes Adslev By under et af konferensråd Carisius, Constansborg, for 85 rdlr. pr. td. hartkorn, men samme år blev Adslev-mændene selvejere. Jens Pedersens skøde er således udstedt 24. september 1767.

I 1786 el. 1787 blev gården overtaget af sønnen Peder Jensen, Adslev-slægtens stamfader. Noget før sin død i 1850 overdrog han den til sin eneste overlevende søn, Jens Pedersen. Fra ham gik gården 1877 i arv til hans ældste datter af andet ægteskab, Dorthea Jensen, der først var gift med Anders Jørgensen, og efter hans død med Lars Christian Mølgaard. Lars Christian Mølgaard flyttede 1908 gården ud på marken, og den hedder nu Dortheasminde. I 1926 forøgede han gårdens tilliggende betydeligt, idet der købtes 70 tdr. land skov, overvejende bøgeskov, ved Koldens Mølle. Efter Lars Christian Mølgaard havde en brodersøn af ham, Martin Mølgaard den først nogle år i forpagtning og overtog den senere; dermed gled gården efter de mange års forløb ud af slægtens eje.

Før udskiftningen var Adslev Bys jorder delt i 3 vange, der blev dyrket i 2 år og hvi-

lede i 1 år; jorden blev besået med byg, rug, boghvede, havre og blandkorn. Udskiftningen menes for præstegården og 3 andre gårdes vedkommende at have fundet sted 1775; blandt de 3 gårde var matrikelsnummer 3, der fik sin jord sydøst for byen. I regelen havde hver gård en indlod, en udlod og en skovlod. 1816 havde den et tilliggende på ca. 75½ tdr. land, hvoraf ca. 43 faldt på indlodder, 18 på udlodder og 14½ på skovlodder.

En forfatter (Schythe) meddeler 1843, at man i Adslev Sogn som flere andre steder i herredet holdt stærkt på det gamle; dog var man godt i gang med mergling, men kun få brugte brak, og kun enkelte afvekslede med ærter, vikker, kartofler og deslige i sædskiftet, som bestod i den almindelige 4-5 års kornafgrøde, hvorefter marken 4-5 år udlagdes med græs. Da kløveren et år mislykkedes i sognet, fortæller han, såede man i stedet for timotheum og rajræs. På den umerglede udmark og hedelodderne såedes ikke byg, men boghvede, rug og havre. Endnu var der på det tidspunkt lidt hede tilbage, men den forsvandt mere og mere. Næsten overalt i herredet anvendtes hjælploven. Om byens enge, der ligger ved åen, skriver Schythe, at de var fulde af vældgynger, så de afgav en dårlig hø, som kun hestene ville æde. Tidligere fandtes der som regel kun kålhaver og nogle steder humlehaver på landet; men Schythe skriver udtrykkelig om Adslev By, at den har tåleligt gode frugthaver.

I en fortegnelse over gårdens udnyttelse fra 1866 siges der, at gårdens daværende ejer, Jens Pedersen, (Pedersen-slægtens stamfader) havde besået 6 skp. land med 7 skp. hvede, 7 tdr. land med 8 tdr. rug, 9 tdr. land med 10 tdr. byg, og 11 tdr. land med 22 tdr. havre. Desuden var henved 2 tdr. land tilsået med ærter, vikker, kartofler og hør. Med kløver og græsfrø var 7 tdr. land besået. Til afgræsning henlå 28 tdr. land, som rent brak 7 tdr. og som eng 3 tdr.

1682 var der på gården en besætning på 3 bæster, 2 køer, 1 ungnød, 1 kvie, 7 får, 2 grise og 1 bistok. Ved Jens Pedersens indfæstning 1761 var besætningen 4 bæster, 2 køer, 1 ungnød, men ingen får. Til sammenligning tjener, at Jens Pedersen knap hundrede år senere, 1856, havde en besætning på 6 heste, hvoraf 5 var over to år, 14 køer og 4 stykker ungvæg, 18 får og 17 lam, 1 svin og 5 grise.

Den gamle gård.

Peder Jensens gård bestod af fire længer og var byens største og stateligste bondegård, den første gård til venstre ved vejen fra Hørning med stuehus ud mod gaden, venligt indbydende med en forhave og det hyggelige bindingsværk med mørkebrune stolper mellem de røde felter. – Stuehuset, der vistnok var opført af Peder Jensens far i lighed med præstegårdens stuehus, var opført af egebindingsværk 1762. Det var ca. 40 alen langt og 12 alen bredt og ikke bygget sammen med udhusene, stenbroen pikket af smukt formede sten i lange, lige rækker, som gik diagonalt på huset.

Så vidt Peder Jensens sønneatter, Dorthea, erindrede, var der oprindelig tre døre i stuehuset ud til gården. Ved indkørslen fra venstre – husets vestlige ende – fandtes en dør, bestående af to halvdøre – øverst og nederst – som førte ind til bryggerset, hvor gulvet bestod af toppede kampsten. Her var opgang til loftet, og her fandtes en åben skorsten samt bageovn. Ud til haven var der et lille kammer, som måske oprindelig

havde været forrådskammer af en eller anden art, men nu gik under navnet »Det gamle kammer« og senere omdannedes til pige-kammer.

Næste yderdør førte umiddelbart – uden nogen gang – ind til folkestuen eller yderstuen. Denne gik ud i et med køkkenet, hele huset igennem. Midt i stuen til højre fandtes en åben skorsten med ildsted, der var forsynet med drejelige jernstænger, hvori var fastgjort kæder til at bære gryderne. Gulvet bestod af murstensfliser, som var fornyet ikke så få gange. Væggen til gårdsiden var forsynet med panel, rester af gamle kirkestole, på hvilke man endnu kunne tyde numrene 4 og 5. Op til panelet stod en solid egetræsbænk, bestående af een stor egeplanke og uden rygstød, slidt af generationers skiftende ungdom; den havde form af en vinkelbænk og fortsatte om bordenden langs væggen til dagligstuen hen mod kaminen. Over husfaderens plads for bordenden stod følgende vers:

Ved dette bord
tal sandheds ord
lad dennem vær'
som borte er.

Et par alkover for pigerne og nogle stole fuldendte møblementet. Væggene var gulkalkede, og mod gård og have var to fag vinduer til hver side.

En dør førte ind til »Stadsstuen«, den 3 fag store dagligstue, der udmærkede sig ved bræddegulv – store, brede brædder på indtil 10-12 tommer i bredden, ved husets nedbrydning næsten slidt op, men ellers friske. Her fandtes chatol, hjørneskab og bornholmerur samt en smuk kanapé. De læderbetrukne stole med høje bagslag og svejfede ben (»Rokoko«) var rimeligvis kommet til gården efter auktionen på Skanderborg Slot 1767. Stoleryggen var smykket med billedskærerarbejde og foran på nogle lignende stole i nabogården var indgraveret: »Sid på mig, Jeg bæ'r dig« og »Her jeg staar, Hvo mig naar«.

Fra stadsstuen, som opvarmedes ved bilægger, kom man ind i sovekammeret, der vendte mod nord, ud mod haven, og hvortil der også var indgang fra køkkenet. Senere deltes sovekammeret, ved at der indrettedes et lille kammer op til køkkenet.

Fra stadsstuen førte endvidere en dør ud til »den store gang«, til hvilken der også var indgang ude fra gården, og på den anden side af gangen fandtes »salen«, som den hed, en rummelig stue på fire fag i hele husets bredde. Når der skulle holdes gilde og danses, ryddedes salen for sit bohavede af standkister, dragkister, skabe og himmelsenge. Ved en senere tilbygning i øst indrettedes gæsteværelser oven for salen, som samtidig måtte afstå et fag til disse.

Stuehuset havde oprindelig blyvinduer, og 4-5 af dørene har præg af at være kommet sammesteds fra, som de læderbetrukne stole; et par af dem findes nu på »Borgmestergaarden« i Århus.

Alle gårdens bygninger var oprindelig bindingsværk. Staldbygningen og mejerihuset ombyggedes af Peder Jensens søn, Jens Pedersen, medens laden fik lov at stå til gården flyttedes ud 1908, og en del af bindingsværket fandt anvendelse i den nye lade.

Den gamle lade mindede med sine 60 alen i længden næsten om en herregårdslade. Den var ganske vist noget snæver efter vor tids begreber, idet den målte knap 11 alen i bredden, men til gengæld var »overet« meget højt, ikke mindre end 25 lægter, og gen-

nem umindelige tider formåede den at rumme gårdens høst. I vort århundrede kunne den dog ikke rumme stort mere end vintersæden.

Den store gårdsplads, som målte omkring 40 gange 40 alen, fejedes regelmæssigt hver søndag morgen.

Flytningen af gården 1908 forløb ikke uden vanskeligheder. En af de første vanskeligheder, man stod over for i forbindelse med flytningen, var, at brønden, der blev gravet ved gården, ikke gav vand nok, så man måtte hente det inde i byen. Når så gårdens folk havde travlt i marken, afstedkom det ofte vrøvl med murerne, der stod og manglede vand. Der var også vanskeligheder med stenene til udhusene, der blev opført af gule sten. De skulle leveres fra Beringbro Teglværk, som imidlertid standsede midt under byggeriet. Da der var stærk aftræk på teglværkets restbeholdning af sten, satte mange af de Adslev-gårdmænd deres befordring ind for at hjælpe at hjemføre så mange sten som muligt fra det nærliggende teglværk. Et andet teglværk, som skulle levere de manglende sten, havde ikke nok, og de sidste måtte hentes fra Fyn.

Det var kun udlængerne, der blev brudt ned 1908. Det anselige stuehus blev stående på den gamle gårdsplads i adskillige år og blev bl. a. en tid benyttet af Adslev Brugsforening.



Dagligstue i slægtsgårdens gamle bindingsværks-stuehus.

Bemærk loftsbjælkerne. Fotografiet er taget kort før gården flyttedes ud på marken.



Den gamle gård i Adsløv, hvor slægtens stamfader, Peder Jensen, blev født, og som han 22 år gammel overtog, og hvor han døde.
Fotograferet få dage før nedbrydningen.



Laden til Peder Jensens gård i Adslev.



Dortheasminde i Adslev.



Grundplan af slægtsgården i Adslev, som den så ud i 1908, inden den blev flyttet ud på marken af Anna Dorthea og Chr. Mølgaard. Den nye gård fik navnet Dortheasminde. (Skitsen er udarbejdet af Søren Chr. Sørensen, Alling).

Efterkommere efter Peder Jensen og Margrethe Rasmusdatter

De otte slægter

I Peder Jensen og Margrethe Rasmusdatters ægteskab fødtes 12 børn, hvoraf de 4 døde som små. De 12 børn er:

- 1 **Ane Marie Pedersdatter**, født 3. december 1787, død ca. 1855, gift med *Rasmus Rasmussen Overgaard* af Mesing. Stammoder til *Overgaard-slægten* – (se 1.).
- 2 **Ane Kathrine Pedersdatter**, født 3. januar 1790, død 17. februar 1874, gift med *Søren Rasmussen* af Melballe, Jeksen. Stammoder til *Melballe-slægten* – (se 2.).
- 3 **Karen Pedersdatter**, født 25. marts 1792, død 29. april samme år.
- 4 **Karen Pedersdatter**, født 26. november 1793, død 29. november 1873, gift med *Thøger Pedersen* i Bering. Stammoder til *Thøger-slægten* – (se 3.).
- 5 **Ane Johanne Pedersdatter**, født 28. maj 1796, død 27. juni 1878, gift med *Jens Bærnsen* af Dørup. Stammoder til *Jensen-slægten* – (se 4.).
- 6 **Ane Pedersdatter**, født 23. marts 1799, død 25. juni 1881, gift med *Rasmus Pedersen* af Jeksen. Stammoder til *Rasmussen-slægten* – (se 5.).
- 7 **Voldborg Pedersdatter**, født 29. december 1801, død 20. april 1866, gift med *Peder Sørensen* af Stjær. Stammoder til *Sørensen-slægten* – (se 6.).
- 8 **Jens Pedersen**, født 28. juni 1804, død 14. februar 1805.
- 9-10 Tvillingerne **Jens Pedersen** og **Ane Margrethe Pedersdatter**, født 22. december 1805 og begge begravet 1. januar 1806.
- 11 **Maren Pedersdatter**, født 14. maj 1807, død 8. december 1892, gift 1. gang med *Jens Christian Munch* af Bering, gift 2. gang med *Erik Hansen* af Hørning. Stammoder til *Munch-slægten* – (se 7.).
- 12 **Jens Pedersen**, født 16. december 1809, død 8. januar 1888, gift 1. gang med *Dorthe Kirstine Mikkelsdatter* af Adslev, gift 2. gang med *Maren Rasmussen Møller* af Hørning. Stamfader til *Pedersen-slægten* – (se 8.).

Overgaard-slægten

1. Ane Marie Pedersdatter, født 3. december 1787 i Adslev, død ca. 1855, gift 10. december 1814 med sin morbroder *Rasmus Rasmussen Overgaard*, gårdejer, født ? i Overgård, Mesing, død ca. 1853.

A.M.P. lignede sin søster Ane Johanne i Dørup, under middelhøjde og temmelig trind, noget bøjet af alderen.

R.R.O. overtog efter sin fars død fødegården og drev denne indtil 1850, da sønnen Peder Rasmussen Overgaard fik den. Han var en anset landmand, og flere af slægtens unge karle har tjent ham. Karen Albrechtsen i Adslev husker fra sin barndom i Mesing i 1840'erne og 1850'erne meget godt Rasmus Rasmussen Overgaard. Ligesom så mange andre gamle folk dengang, gik han med rød tophue, og han kom tit ind i værkstedet til hendes far, der var hjulmand, for at sidde og snakke lidt. »Hvissomstid du har noget, du skal have vugget«, kunne han sige til hendes moder, »så kan du sætte mig til det«. Og var der så en lille, der skulle vugges, blev Rasmus anbragt ved vuggen; det var sådan et godt tidsfordriv. – R.R.O. blev gift 1. gang 28. november 1801 med Ane Kristine Danielsen og havde i dette ægteskab sønnen Rasmus Rasmussen Overgaard (se 2.A. VII.).

Børn:

Ane Kirstine Rasmusdatter (se 1.A. Rasmussen-grenen fra Galten)

Ane Margrethe Rasmusdatter (se 1.B.)

Peder Rasmussen Overgaard (se 1.C. Overgaard-grenen)

Christen Rasmussen Overgaard (se 1.D.)

Daniel Rasmussen Overgaard (se 1.E. Danielsen-grenen fra Ellose)

Rasmussen-grenen fra Galten

1.A. Ane Kirstine Rasmusdatter, født 14. november 1814 i Overgård, Mesing, død 20. marts 1873, gift med *Rasmus Jensen Krogh*, gårdejer, født 10. december 1804, død 15. juni 1870.

Ved A.K.R.'s dåb var fadderne: Peder Jensen af Adslev, »Thøgger« af Dørup og Søren Rasmussen af Jeksen. Altså slægtens gamle. Ved hendes bryllup var Peder Jensen forlover.

R.J.K. var ejer af gården Foldbjerglund i Galten.

I. Ane Johanne Rasmussen, født 16. november 1849, død 13. maj 1924, gift 29. december 1870 med *Niels Thomsen*, gårdejer, født 29. oktober 1846, død 4. maj 1926.

N.T. havde 1871-1898 en gård i Jeksen, købte derefter en mindre gård i Vitved og opholdt sig her indtil 1916, da de solgte gården for at tilbringe deres livsaften i Stilling. (Se endvidere bilag 1).

A. Thomas Mikkil Thomsen, født 19. februar 1871, død i august 1919, gift 10. december 1894 med *Kirstine Pedersen* fra Stjær, født 30. juni 1873, død i april 1904.

1. Astrid Pederine Thomsen, født 28. april 1895, død 26. maj 1969, gift 27. maj 1923 med *Jens Christian Nielsen*, gårdejer, født 11. april 1899.

Bosat: Østervold 46, Randers.

J.C.N. havde en gård i Åstrup, som sønnen Tage overtog 1962.

a. **Tage Michael Nielsen**, gårdejer, født 22. februar 1924 i Åstrup, Støvring, gift 9. november 1948 med *Elly Søndergaard Jensen*, født 29. januar 1928 i Sdr. Kastrup, Hvilsager.

Bosat: Koldbakken 34, Åstrup pr. Randers.

T.M.N. havde 1948-1962 en ejendom på Tårup Mark ved Auning og overtog derefter faderens gård i Åstrup.

1) **Inge Nielsen**, lærer, født 13. september 1949 på Tårup Mark, gift 22. november 1969 med *Hardy John Mikkelsen*, kartonnagearbejder, født 18. juni 1947 i København.

Bosat: Parkvænget 3, Hornbæk pr. Randers.

I.N. dimitteredes 1972 fra Silkeborg Seminarium og har siden været ansat på Østervangsskolen i Randers.

H.J.M. har fra 1967 arbejdet ved Neo Pac A/S, Randers.

a) **Bettina Mikkelsen**, født 14. juli 1972 i Randers.

b) **Monica Mikkelsen**, født 13. november 1974 i Randers.

2) **Lars Søndergaard Nielsen**, kartonnagearbejder, født 16. november 1950 på Tårup Mark.

Bosat: Koldbakken 34, Åstrup pr. Randers.

3) **Else Nielsen**, hospitalslaborant, født 24. oktober 1955 på Tårup Mark, gift den 8. marts 1980 med *Niels Otzen*, specialarbejder, født 2. december 1950 i Randers.

Bosat: Kastanievej 34, Harridslev pr. Randers.

b. **Mary Nielsen**, født 8. oktober 1927 i Åstrup, gift 15. juni 1955 med *Knud Harbo*, gårdejer, født 28. september 1926 i Stovby, Hald.

Bosat: Randersvej 53, Hammershøj.

1) **Karin Harbo**, smørrebrødsjomfru, født 2. april 1958 i Hammershøj, gift 14. april 1979 med *Bjarne Skjøttgaard Laursen*, automekaniker, født 3. juli 1955 i Hammershøj.

Bosat: Møller Andersens Vej 5 A, Hammershøj.

2) **Niels Christian Harbo**, automekaniker, født 8. april 1960 i Hammershøj.

Bosat: Mariagervej 60 A, Randers.

2. **Helga Kirstine Thomsen**, født 7. november 1903 i Århus, gift 4. juni 1922 med *Laurits Marinus Christensen*, arbejdsmand, født 1. december 1901 i Pindstrup, død 17. august 1979.

Bosat: Plejehjemmet Bakkely, Auningvej 8, Auning.

a. **Knud Erik Christensen**, specialarbejder, født 23. november 1928 i Hørning ved Randers, gift med *Nanny Dahl*; ægteskabet opløst 1973.

Bosat: Borgmestervangen 8, Randers.

1) **Mona Elisabeth Christensen**, født 16. oktober 1952 i Nimtofte.

2) **Bente Christensen**, født 19. maj 1955 i Nimtofte.

b. **Herdis Lissy Christensen**, født 6. april 1930 i Hørning, gift 23. november 1948 med *Niels-Christian Laursen Nielsen*, arbejdsmand, født 4. december 1924 i Søften.

Bosat: Bakkelyvej 9, Virring pr. Randers.

- 1) **Elin Laursen Nielsen**, født 3. marts 1949 i Ørsted, gift 20. maj 1972 med *Poul Erik Nielsen Nørgaard*, vognmand, født 7. marts 1948 i Dollerup.
Bosat: Karuphøjvej 7, Skelhøje pr. Viborg.
E.L.N. arbejdede i 1970-1972 som stuepige på et plejehjem og er nu medhjælpende hustru.
P.E.N.N. driver vognmandsforretning og overtog 1980 forældrenes ejendom på 20 tdr. land.
 - a) **Lena Laursen Nørgaard**, født 12. oktober 1972 i Viborg.
 - b) **Bent Laursen Nørgaard**, født 20. oktober 1976 i Viborg.
- 2) **Irma Laursen Nielsen**, socialpædagog, født 26. oktober 1952 i Oustrup, Ø. Alling.
Bosat: Adelgade 47 A, Skanderborg.
- 3) **Kurt Laursen Nielsen**, tømrer, født 11. januar 1958 i Virring.
Bosat: Fredensgade 10, Randers.
- c. **Ejner Michael Christensen**, gårdejer, født 12. juni 1931 i Hørning, gift 25. november 1961 med *Lis Tove Olsen*, født 21. november 1943 i Ginnerup.
Bosat: Tingshøjvej 3, Albøge Mark pr. Trustrup.
 - 1) **Bjarne Christensen**, født 24. december 1962 i Lyngby.
 - 2) **Jan Christensen**, født 29. april 1966 i Grenå.
 - 3) **John Michael Christensen**, født 24. maj 1968 i Grenå.
 - 4) **Ib Michael Christensen**, født 8. september 1972 i Grenå.
- d. **Eva Christensen**, født 14. december 1937 i Vitten, gift med *Niels Jakob Nielsen*, murermester, født 20. januar 1933 i Gjesing.
Bosat: Løvenholmvej 39, Gjesing pr. Auning.
E.C. har i alle år ført murerforretningens regnskaber.
N.J.N. overtog 1960 faderens murerforretning og drev denne indtil 1981, da han måtte holde op på grund af sygdom.
 - 1) **Conni Nielsen**, pædagogmedhjælper, født 23. december 1958 i Gjesing, gift med *Karsten Kvist Jørgensen*, snedker.
Bosat: Kristrupvej 96, Randers.
 - 2) **Jakob Nielsen**, rørsmedlærling, født 12. juli 1963 i Gjesing.
Bosat: Løvenholmvej 39, Gjesing pr. Auning.
- B. Ane Marie Thomsen**, født 23. april 1875 i Jeksen, død 19. januar 1951, gift 25. januar 1899 med *Jens Peter Sørensen*, landmand, født 22. oktober 1867 i Fruering, død 18. april 1945.
 1. **Rasmus Sørensen**, fabriksarbejder, født 24. marts 1899 i Fruering, død 16. oktober 1976, gift 23. maj 1931 med *Dora Alvine Laursen*, syerske, født 27. august 1895 i Århus.
Bosat: Christiansmindevej 14, København Ø.
 - a. **Grethe Helene Sørensen**, kontorassistent, født den 10. april 1934 i København, gift 1. juni 1957 med *Erling Deth Lydersen*, salgschef, født 21. december 1936 i Hellerup; ægteskabet opløst 1964.
Bosat: Lundbjerggårdsvej 122, Skovlunde.
 - 1) **Per Deth Lydersen**, født 13. juni 1961 i Tåstrup.
Bosat: Lundbjerggårdsvej 122, Skovlunde.

2. **Ellen Kathrine Sørensen**, født 13. juni 1903 i Fruering, gift 12. maj 1933 med *Anders Kristensen*, gårdejer, født 16. april 1902 i Sall, død 5. januar 1978.
Bosat: Anlægsvej 50, Ringsted.
E.K.S. og A.K. var i ungdomsårene begge beskæftiget på flere store gårde, henholdsvis som husjomfru og forvalter, bl.a. også fem år på deres senere gård Slangerupgård, blev 1933 bestyrere på avlsgården på Trelde Næs ved Fredericia og købte 1952 hovedparcellen af Slangerupgård, smukt beliggende med den store have lige ned til Haraldsted Langesø.
- a. **Inga Britta Kristensen**, husholdningslærer, født 2. marts 1937 på Trelde Næs, gift 21. oktober 1962 med *Niels Rørbech*, bygningskonsulent, født 22. marts 1937.
Bosat: Fjordbakken 3, Næstved.
- 1) **Jes Rørbech**, født 12. januar 1965.
2) **Karin Rørbech**, født 10. oktober 1967.
- C. **Andreas Thomsen**, født 10. oktober 1876, død 6. oktober 1959, gift 30. december 1900 med *Sofie Jensen* af Hinnerup, født 27. september 1877, død 24. marts 1956.
1. **Niels Oscar Thomsen**, født 5. april 1901, død 6. maj 1976, gift 29. oktober 1926 med *Karoline Margrethe Møllerup*, født 24. oktober 1906.
Bosat: Søborg Hovedgade 119, Søborg.
- a. **Ingerlise Thomsen**, født 4. marts 1929, gift 28. oktober 1948 med *Eiler Harding Hermansen*, født 17. oktober 1928.
- 1) **Ole Harding Hermansen**, født 31. marts 1948.
2) **Marianne Harding Hermansen**, født 16. januar 1950.
3) **Annette Harding Hermansen**, født 28. juni 1955.
- b. **Per Ancher Thomsen**, klejnsmed, født 13. marts 1939, gift 19. marts 1960 med *Birgit Bak Jensen*, født 8. april 1939.
- 1) **Renè Bak Thomsen**, født 6. september 1960.
- c. **Finn Andreas Thomsen**, filmfotograf, født 24. september 1946, gift 9. september 1967 med *Rita Vang Jensen*, kontorassistent, født 15. juni 1945.
Bosat: Fuglevangsvej 16, København V.
- 1) **Rikke Vang Thomsen**, født 24. juli 1970.
2) **Jakob Andreas Vang Thomsen**, født 18. maj 1974.
2. **Ane Kristine Thomsen**, født 3. oktober 1904, gift 21. marts 1931 med *Ancher Mørk Henriksen*, murer, født 28. september 1905.
Bosat: 1660 Viktoria Avenue, Lake Wood, Ohio, USA.
Ingen børn.
3. **Aksel Sofus Thomsen**, overpostbud, født 13. oktober 1906, gift 7. december 1930 med *Sigrid Møllerup*, født 12. juli 1909. (Søster til Karoline Margrethe, se I.A.I.C.1.).
Ingen børn.
4. **Godrun Jensine Thomsen**, født 7. maj 1912, gift 9. juni 1936 med *Gunner Jensen*, vognmand, født 24. december 1907.
Bosat: Nyringen 3, Risskov.
- a. **Erik Henning Jensen**, født 21. april 1938.

- b. **Paul Walther Højager Jensen**, født 24. juli 1946.
- 5. **Henry Gunnar Thomsen**, stukkatør, født 25. marts 1915, gift 14. april 1938 med *Tove Ruth Stella Nielsen*, født 26. maj 1916.
Bosat: Birkebakken 50, Birkerød.
H.G.T. har en årrække virket som stukmester med tilknytning til Nationalmuseet og Boligministeriets særlige bygningstilsyn for fredede bygninger.
 - a. **Bente Thomsen**, cand.pharm., født 3. juli 1939 i Århus, gift 18. januar 1964 med *Jørgen Eskil Madsen*, civilingeniør, født 5. september 1934 i Vig.
Bosat: Abildlunden 26, Birkerød.
 - 1) **Merete Madsen**, født 14. marts 1967 i København.
 - 2) **Helene Madsen**, født 20. maj 1969 i København.
 - b. **Lene Thomsen**, forskningsassistent, født 25. september 1943, gift 16. juni 1973 med *Flemming Mogens Spindler*, stud.jur., født 23. november 1948.
Bosat: Stubmarken 32, Søborg.
 - 1) **Henriette Spindler**, født 3. maj 1974.
- 6. **Knud-Erik Thomsen**, faglærer, født 9. juni 1921 i Århus, gift 11. november 1951 med *Annelise Petersen*, kontorassistent, født 10. marts 1928 i Spørring.
Bosat: Holmparken 5, Herning.
 - a. **Allan Richter Thomsen**, salgschauffør, født 20. februar 1954 i Århus.
Bosat: Thunøgade 24, Århus C.
A.R.T. bestod 1973 studentereksamen, var militærnægter og har fra 1977 virket som salgschauffør indenfor blomster.
- D. **Rasmine Thomsen**, født 28. maj 1881, gift 19. oktober 1907 med *Peder Emil Abildgaard*, købmand i Horsens, født 2. januar 1860.
 - 1. **Gerda Abildgaard**, født 29. maj 1908, død ung, gift med *Rasmussen*, tjener, død.
 - a. **Peter Abildgaard Rasmussen**.
 - b. **Jens Abildgaard**.
Bosat: Teglstrupvej 7, København Ø.
- E. **Margrethe Thomsen**, født 19. marts 1883 i Neder Jeksen, død 2. juli 1916, gift 9. september 1906 med *Jeppe Nielsen Hyllested*, øhandler i Allingåbro, født 24. januar 1880 i Nørager, død 1. december 1946.
 - 1. **Mary Nielsen Hyllested**, født 31. januar 1907 i Allingåbro, gift 7. juli 1935 med *Søren Kjær-Pedersen*, prøvemester, født 13. november 1899 i Vejlbj ved Grenå.
Bosat: Harsdorffsvej 7, København V.
 - a. **Lis Kjær-Pedersen**, bankassistent, født 8. juli 1938 i København, gift 7. april 1962 med *Bent Hansen*, bankbestyrer, født 3. februar 1937 i København.
Bosat: Teglkær 10, Måløv.
 - 1) **Kim Kjær Hansen**, født 7. maj 1964 i København.
 - 2) **Bo Kjær Hansen**, født 25. november 1965 i København.
 - 3) **Tom Kjær Hansen**, født 18. juni 1969 i København.
 - 2. **Anna Johanne Nielsen Hyllested**, født 26. september 1908 i Allingåbro, gift 1. maj 1938 med *Kristian Peter Georg Bastrup*, lagerforvalter, født 11. april

1905 i Århus.

Bosat: Carl Jensens Vej 25, Viby J.

Ingen børn.

F. Rasmus Peter Thomsen, murer, født 10. december 1884 i Neder Jeksen, død 1. september 1949, gift 26. december 1921 med *Jensy Petra Baastrup*, født 23. marts 1892 i Spørring, død 30. april 1970.

Bosat: Ingerslevs Boulevard 16, Århus C.

Ingen børn.

G. Mikael Thomsen, gårdejer, senere arbejdsmand, født 21. maj 1886 i Neder Jeksen, død 4. oktober 1964, gift 21. maj 1913 med *Ane Charlotte Andersen*, født 9. november 1888 i Arensborg, Udbyneder, død 16. december 1950 i Gylling.

M.T. drev ejendom i Vitved og Falling, virkede fra ca. 1928 som arbejdsmand og handlede tillige med fisk.

1. Jenny Thomsen, født 25. marts 1914 i Vitved, gift 28. oktober 1934 med *Aage Christensen*, landmand, født 27. april 1910 på Vissing Mark, Vissing.

Bosat: Gl. Randersvej 23, Skanderborg.

a. Poul Roland Christensen, landmand, født 4. maj 1935 i Tvenstrup, Odder, gift 24. november med *Anne Grethe Steffensen Kristensen*, født 25. januar 1937 på Stilling Mark, Stilling.

Bosat: Gramvej 48, Gram pr. Skanderborg.

1) Jytte Steffensen Christensen, smørrebrødsjomfru, født 28. april 1958 i Bjertrup, Hørning.

Bosat: Rude Havvej 140, Rude pr. Odder.

2) Aksel Steffensen Christensen, født 2. december 1959 i Skanderborg.

Bosat: Gramvej 48, Gram pr. Skanderborg.

3) Lars Michael Christensen, landmand, født 10. februar 1961 i Gram.

Bosat: Gramvej 48, Gram pr. Skanderborg.

4) Lone Christensen, født 21. oktober 1966 i Skanderborg.

b. Niels Erik Christensen, arbejdsmand, født 16. juni 1937 i Randlev, gift med *Lis Thyra Christiansen*, født 5. februar 1940 i Adslev.

Bosat: Mesingvej 59, Stilling pr. Skanderborg.

1) Lene Christensen, kontorassistent, født 22. april 1960 i Stilling.

Bosat: Mesingvej 59, Stilling pr. Skanderborg.

2) Jette Christensen, gartnermedhjælper, født 24. juni 1961 i Stilling, samlever med *Johan Lykkebjerg Jensen*, gartner, født 29. februar 1960 på Gedved Mark, Tolstrup.

Bosat: Gludvej 72, Glud pr. Horsens.

J.C. var efter skolegangen beskæftiget bl.a. som rengøringsassistent og virker nu som gartnermedhjælper hos Brdr. Nielsen.

J.L.J. tog realeksamen, udlærtes som gartner hos Brdr. Nielsen, Horsens, og driver nu en afdeling under dette firma.

3) Liselotte Christensen, født 12. marts 1964 i Stilling.

4) Klaus Christensen, født 27. februar 1965 i Stilling.

c. Villy Thorkil Christensen, anlægsgartner, født 22. juli 1941 i Gosmer, gift 1. august 1964 med *Karen Margrethe Nielsen*, assistent, født 3. juli 1943

i Galten.

Bosat: Ørnevej 4, Hørning.

V.T.C. har fra 1969 virket som selvstændig anlægsgartner.

1) **Susanne Christensen**, født 10. oktober 1965 i Højbjerg.

2) **Henrik Thorkil Christensen**, født 19. marts 1968 i Hørning.

- d. **Signe Charlotte Christensen**, servitrice, født 8. april 1943 på Fensten Mark, Gosmer, gift 20. februar 1965 med *Poul-Erik Mangor Lassen*, elektriker, født 18. maj 1944 i Århus.

Bosat: Vroldvej 55, Skanderborg.

1) **Jonna Lassen**, født 31. december 1962 i Århus.

2) **Michael Mangor Lassen**, født 31. juli 1965 i Århus.

2. **Ejnar Emil Thomsen**, avlsbruger, født 7. marts 1916 i Vitved, gift 13. maj 1940 med *Dagmar Randi Jensen*, født 4. januar 1921 i Klemensker, død ved en trafikulykke 1. december 1969.

Bosat: Værmlandsvej 25, Rønne.

E.E.T. uddannedes ved landbruget og har i 33 år drevet selvstændigt landbrug.

- a. **Kaj Flemming Thomsen**, arbejdsmand, født 8. april 1940 i Klemensker, gift 22. marts 1968 med *Keiko Ito*, født 7. november 1945 i Japan.

Bosat: Møllevænget 64, Hørning.

1) **Lone Juki Thomsen**, født 2. februar 1970.

2) **Mikael Flemming Thomsen**, født 15. september 1972.

- b. **Aase Laila Thomsen**, rengøringsassistent, født 24. september 1942 i Nylars, gift 9. januar 1966 med *Henning Ringling Jacobsen*, blikkenslager, født 6. november 1942 på Frederiksberg.

Bosat: Bogtrykkervej 41, København NV.

1) **Marianne Ringling Jacobsen**, født 1. april 1966 i København.

2) **Tommy Ringling Jacobsen**, født 4. april 1970 i København.

- c. **Else Charlotte Thomsen**, født 6. marts 1944 i Rønne, død 1976, gift 6. maj 1961 med *Bent Norli Hansen*, maskinarbejder, født 19. september 1942.

Bosat: Sorthatvej 27, Rønne.

1) **Gitte Hansen**, født 3. oktober 1960.

2) **Dorthe Marianne Hansen**, født 9. januar 1962.

3) **Betina Anette Hansen**, født 11. april 1966.

- d. **Inger Yvonne Thomsen**, sygeplejer, født 1. oktober 1945 i Rønne, gift 1. juli 1967 med *Vagn Petersen*, arbejdsmand, født 10. juni 1942.

Bosat: Ole Suhrs Gade 8, København K.

1) **Charlotte Petersen**, født 30. april 1967.

2) **Tina Marie Petersen**, født 9. december 1968.

- e. **Ruth Lilian Thomsen**, født 19. november 1946 i Rønne, gift med *Freddy Viggo Vorgaard Andersen*, montør, født 9. juni 1943.

Bosat: Hellestedvej 20, Brønshøj.

1) **Thomas Vorgaard Andersen**, født 8. august 1972.

2) **Lena Vorgaard Andersen**, født 15. oktober 1974.

- f. **Finn Thomsen**, ledningsarbejder, født 2. juli 1951 i Rønne, gift 26. november 1977 med *Britta Haakansson*, kontorassistent, født 31. maj 1956 i Rønne.

- Bosat: Ny Østergade 54, Rønne.
- 1) **Rikke Thomsen**, født 8. april 1972 i Rønne.
 - 2) **Kim Christian Thomsen**, født 26. juni 1979 i Rønne.
- g. **Kurt Thomsen**, lagerarbejder, født 6. november 1953 i Rønne.
Bosat: Rødovrevej 67, Rødovre.
- h. **Hanne Elisabet Thomsen**, klinikassistent, født 1. december 1962 i Rønne.
Bosat: Houmålsvej 76, København S.
3. **Gunnar Thomsen**, ekspedient, født 13. december 1921 i Falling, gift 27. juli 1957 med *Allis Agathe Amalie Erna Christensen*, født 15. november 1916 i Høng.
Bosat: Buntmagervej 14, København NV.
G.T. lærte landbrug, arbejdede herefter ved forskelligt, bl.a. som skovarbejder i Sverige, og har siden ca. 1970 virket som ekspedient.
A.A.A.E.C. udlærtes som skotøjsekspeditrice og har i de senere år virket som hjemmehjælper.
- a. **Liza Yvonne Thomsen**, kontorassistent, født 8. august 1944 i København, gift 15. januar 1966 med *Kurt Petersen*, varmemester, født 21. november 1943 i København.
Bosat: Beringgårdsvej 59, Hvidovre.
K.P. er uddannet metalsliber, men har fra 1972 virket som varmemester.
 - 1) **Annette Petersen**, født 25. december 1966 i København.
 - 2) **Susanne Petersen**, født 11. oktober 1970 i København.
4. **Oda Thomsen**, født 20. marts 1925 i Gylling, gift 15. september 1945 med *Holger Nielsen Kjøller*, landpostbud, født 22. marts 1919 i Vestermarie.
Bosat: Søndergade 6, Klemensker.
- a. **Birthe Kjøller**, assistent, født 22. marts 1946 i Vestermarie, gift 1. gang *Nielsen*; ægteskabet opløst 1974; gift 2. gang med *Jørn Ole Hansen*, reparatør, født 19. december 1936 i Knudsker.
Bosat: Harbostræde 1, Rønne.
 - 1) **Bo Kjøller Hansen**, født 17. april 1978 i Rønne.
 - 2) **Pige**, født 30. august 1981 i Rønne.
 - b. **Gert Kjøller**, elektronikmekaniker, født 31. august 1950 i Klemensker, gift 21. maj 1977 med *Birgit Merete Brun Hansen*, bogholder, født 14. februar 1949 i Toreby.
Bosat: Birkedalshusene 7, Værløse.
 - 1) **Heidi Kjøller**, født 1. februar 1979 i Værløse.
 - 2) **Steffen Kjøller**, født 4. oktober 1981 i Værløse.
5. **Anne Johanne Thomsen**, hjemmehjælper, født 27. juli 1926 i Ålstrup, Falling, gift 31. marts 1950 med *Helge Sivebæk Mikkelsen*, arbejdsmand, født 23. februar 1923 i Salten Skov, Them.
Bosat: Ikastvej 9, Ejstrupholm.
- a. **Tommy Børge Mikkelsen**, vognmand, født 21. april 1948 i Århus, gift 19. september 1970 med *Grethe Annette Sundahl*, servitrice, født 21. december 1939.
Bosat: Vestergade 46, Ejstrupholm.

- 1) **Gitte Mikkelsen**, født 31. marts 1970.
- b. **Herdis Sivebæk Mikkelsen**, kantinemedhjælper, født 25. februar 1952 i Malskær, Gosmer, gift 5. maj 1979 med *Ejner Christensen*, slaggevagter, født 12. december 1938 i Haderslev.
Bosat: Kolstrup 27, Åbenrå.
- 1) **Anja Sivebæk Christensen**, født 27. marts 1976 i Åbenrå.
- c. **Irma Sivebæk Mikkelsen**, født 19. januar 1954 i Gosmer, gift 7. april 1977 med *Peter Koefoed Arnoldus*, slagteriarbejder, født 4. juli 1952 i Østermarie.
Bosat: Engtoftevej 2, Lindved pr. Vejle.
P.K.A. har gennemgået uddannelse til arbejdsstudietekniker og arbejder ved Tulip i Vejle.
- 1) **Helle Sivebæk Arnoldus**, født 7. august 1978 i Lindved.
- d. **Ole Sivebæk Mikkelsen**, specialarbejder, født 5. september 1960 i Ejstrupholm.
Bosat: Ikastvej 9, Ejstrupholm.
6. **Niels Arne Thomsen**, fabriksarbejder, født 17. juli 1931, død 20. februar 1978, gift 28. august 1971 med *Else Marie Dahlin Nielsen*, født 19. november 1932 i Helsingør, død 20. februar 1978.
Ingen børn.
- H. Ane Marie Dusine Thomsen**, født 12. december 1887 i Neder Jeksen, død 24. februar 1971, gift 29. oktober 1909 med *Anders Jørgen Nielsen*, gårdejer, født 17. februar 1879 i Vestbirk, død 2. marts 1956.
A.J.N. havde forskellige ejendomme, købte 1920 Børup Østergård med et tilliggende på 29 tdr. land, drev denne indtil 1946 og afstod den derpå til sønnen Hilmer.
1. **Lilly Nielsen**, født 15. juni 1910 i Vitved, gift 1. gang 9. april 1932 med *Holger Ebbesen Rasmussen*, landmand og gartner, født 4. september 1903 i Malling, død 19. januar 1972, gift 2. gang med *Gerald Benjaminsen*, ringer og graver.
Bosat: Gåskærvej 4, Vandborg pr. Lemvig.
L.N. var i mange år medhjælpende hustru, arbejdede senere bl.a. i kantine ved Jydsk Telefon-Aktieselskab og har desuden haft rulleforretning.
H.E.R. lærte landbrug, købte senere en ejendom, drev denne nogle år, omdannede den derefter til gartneri og drev i 26 år med bær og træfrugt, flyttede 1957 til Århus og fik beskæftigelse ved MH Jæger Århus Pengeselskab, Malling afdeling; var tillige varmemester i Våbenbrødrenes ejendom.
- a. **Arne Rasmussen**, forvalter, født 27. november 1930 i Borup, gift 25. juni 1955 med *Tove Bøgfeldt*, bryggeriarbejder, født 30. maj 1934 i København.
Bosat: Petersmindevej 116, Holme-Olstrup.
A.R. lærte landbrug, rejste 1954 til København, fik beskæftigelse ved Burmaister & Wain A/S, skibsværft, virkede her i 21 år, sidst som værkfører, og har siden 1978 været ansat som forvalter ved FDBs centralafdeling i Albertslund.
T.B. har siden 1968 arbejdet ved Tuborg Bryggerierne.
- 1) **Irene Lissie Rasmussen**, butiksassistent, født 7. december 1955 i København, gift 7. august 1976 med *Dan Erling Hansen*, kontorassistent, født

17. oktober 1953 i København.
 Bosat: Møllegårdsvej 4 C, Holme-Olstrup.
 I.L.R. udlærtes 1974 som butiksassistent ved DB Brugsen, og er stadig beskæftiget som sådan.
 D.E.H. stod 1972-1975 i lære ved Bang & Pingel A/S, København, og fik 1979 ansættelse som kontorassistent ved Falcks Redningskorps.
- a) **Renè Hansen**, født 30. april 1976 på Frederiksberg.
 - b) **Helle Hansen**, født 10. maj 1978 i København.
 - c) **Dødfødt pige**, 18. september 1980 i Næstved.
- 2) **Kate Rasmussen**, assistent, født 11. februar 1957 i København.
 Bosat: Petersmindevej 116, Holme-Olstrup.
 K.R. bestod den 1-årige handelseksamen, blev kontoruddannet og har fra 1977 været ansat i miljøministeriet.
- 3) **Allan Holger Rasmussen**, overkonstabel, født 17. februar 1958 i København.
 Bosat: Petersmindevej 116, Holme-Olstrup.
- 4) **Kjeld Rasmussen**, kommis, født 25. oktober 1959 i København.
 Bosat: Lyngbyvej 32 C, København Ø.
 K.R. er uddannet som kommis i Vime.
- b. **Inga Rasmussen**, født 9. juli 1932, gift 15. juli 1952 med *K. E. Rasmussen*, født 7. oktober 1930 på Rigshospitalet i København.
 Bosat: Trillegårdsvej 158, Århus V.
- 1) **Jette Rasmussen**, født 27. december 1952 i Odder, gift med *Gerd J. Maier*, styrmand.
 Bosat: Postdammerstrasse 14, Burg, Femern.
 - 2) **Gitte M. Rasmussen**, kontorassistent, født 11. december 1955 i Århus.
 Bosat: Trillegårdsvej 8, Århus V.
 - 3) **Jeannette T. Rasmussen**, født 27. september 1968 i Århus.
- c. **Anders Rasmussen**.
 Bosat: Klokkervangen 12, Ålborg.
2. **Ester Alise Nielsen**, født 6. august 1911 i Vitved, død 29. maj 1971, gift 12. december 1933 med *Johan Borghjerg*, handelsmand, født 24. april 1910 i Blegind.
 Bosat: Kærvej 2, Hørning.
 Ingen børn.
3. **Hilmer Nielsen**, født 11. februar 1919 i Hørning, gift 24. maj 1946 med *Anna Skouslund Nielsen*, født 9. februar 1924 i Over Hadsten.
 Bosat: Langskovvej 1, Hadbjerg pr. Hadsten.
 H.N. overtog 1946 efter faderen Børup Østergård.
- a. **Kaj Nielsen**, murer, født 25. maj 1947 i Tranbjerg, gift 17. november 1967 med *Dorith Bendsen*, kontorassistent, født 4. marts 1948 i Skjød.
 Bosat: Erslevvej 29, Galten pr. Hadsten.
 K.N. havde en tid plads ved landbruget men kom 1964 i murerlære.
 - 1) **Per Nielsen**, født 15. marts 1968 i Hammel.
 - 2) **Jan Nielsen**, født 8. august 1971 i Silkeborg.

- b. **Ole Nielsen**, malermester, født 29. maj 1950 i Tranbjerg, gift med *Birthe Holst Andersen*, børnepædagog.
Bosat: Elmelundsvej 45, Hadsten.
- c. **Lis Skouslund Nielsen**, kontorassistent, født 29. november 1955 på Hadbjerg Mark, Hadbjerg, gift 7. maj 1977 med *Jørgen Ole Holst Andersen*, assurandør, født 23. februar 1952 i Neder Hadsten.
Bosat: Duevænget 1, Assens.
L.S.N. er kontoruddannet og har arbejdet på forskellige kontorer, bl.a. inden for landbruget og kirken.
J.O.H.A. stod i lære som reservedelsekspedient, arbejdede derefter inden for el-branchen, først på kontor og senere som repræsentant, og påbegyndte derefter uddannelse til assurandør.
1) **Thomas Holst Andersen**, født 17. oktober 1977 i Randers.
2) **Tina Skouslund Andersen**, født 3. april 1981 i Assens.
- J. **Dagmar Thomsen**, født 25. september 1890 i Neder Jeksen, død 22. november 1966, gift 29. oktober 1918 med sin afdøde søster Margrethes tidligere mand *Jeppe Nielsen Hyllested* (se I.A.I.E.).
1. **Niels Anker Nielsen Hyllested**, malermester, født 30. januar 1920 i Allingåbro, gift 21. januar 1945 med *Ellen Plougstrup Rasmussen*, født 20. december 1920 i Tarm.
Bosat: Skovgade 4, Thisted.
N.A.N.H. uddannedes som maler i Allingåbro og har siden 1944 drevet selvstændig malerforretning i Thisted samt fra 1960 selvstændig farvehandel samme sted.
E.P.R. uddannedes som ekspeditrice i Tarm.
- a. **Jeppe Hyllested**, direktør, født 17. april 1949 i Thisted, gift 14. april 1979 med *Annette Engelstoft Nielsen*, født 27. februar 1958 i Løgstør.
Bosat: Troldeborgevej 4, Tved pr. Thisted.
J.H. bestod 1966 realeksamen, stod en kort i mekanikerlære, havde 1967 ophold på Bornholms Højskole, var derefter beskæftiget ved forskelligt, etablerede 1973 sammen med 2 kompagnoner virksomheden Almue-Byg A/S, specialfabrik for sprossevinduer, og har fra 1976 været eneindehaver; overtog 1976 25 tdr. land landbrugsjord, der dyrkes økologisk med hestekraft.
A.E.N. bestod 1977 HF-eksamen og var derefter elev på Skals Håndarbejdsskole.
1) **Ditte Engelstoft Hyllested**, født 27. august 1980 i Thisted.
- b. **Karen Hyllested**, tandplejer, født 20. april 1954 i Thisted, gift med *Søren Chr. Hansen*, bibliotekar.
Bosat: Kirkegade 49, Esbjerg.
- c. **Hanne Hyllested**, født 12. december 1962 i Thisted.
Bosat: Sct. Hansgade 10 A, Viborg.
2. **Gunnar Nielsen Hyllested**, tapetserer, født 6. juni 1924 i Allingåbro, gift 1. januar 1959 med *Johanna Emelia Ingeborg Nilsson*, tandplejer, født 7. september 1920 i Grebbestad, Sverige.

Bosat: Skäpplandsgatan 4, Göteborg V, Sverige.

a. **Eva Marianne Hyllested**, studerende, født 1. maj 1959 i Göteborg.

Bosat: Linnégatan 56, Göteborg, Sverige.

3. **Anna Margrethe Nielsen Hyllested**, kontorassistent, født 11. januar 1926 i Allingåbro, gift 14. april 1949 med *Ulrik Bach-Nielsen*, repræsentant, født 10. juni 1921 i Brande.

Bosat: Nordborggade 43, Århus C.

a. **Jens Bach**, navneændring fra Jens Bach-Nielsen, gårdejer, født 18. september 1952 i Århus.

Bosat: Elstrupgård, Stillingvej 509, Harlev J.

J.B. er p.t. u-landsfrivillig i Zimbabwe, Afrika.

b. **Erik Bach**, navneændring fra Erik Bach-Nielsen, kommuneassistent, født 1. maj 1955 i Århus.

Bosat: Heibergsgade 22, Århus C.

E.B. blev, efter at have taget realeksamen, uddannet ved søværnet, og er nu ansat ved Århus kommune.

4. **Else Nielsen Hyllested**, kontorassistent, født 12. december 1936 i Ørsted, gift 25. maj 1958 med *Søren Krogh Andersen*, skiltemaler, født 28. september 1931 i Esbjerg.

Bosat: Frilandsvej 102, Hjørring.

E.N.H. uddannedes som kontorassistent ved DSB og har fra 1965 været medhjælpende hustru.

S.K.A. udlærtes 1953 som skiltemaler og har fra 1958 været selvstændig.

a. **Mogens Krogh Andersen**, født 23. december 1960 i Hjørring.

Bosat: Frilandsvej 102, Hjørring.

b. **Inge Krogh Andersen**, født 1. juni 1963 i Hjørring.

c. **Niels Krogh Andersen**, født 29. oktober 1969 i Hjørring.

II. **Ane Marie Rasmussen**, født 29. februar 1852 i Foldbjerglund, Galten, død 22. april 1872, gift 18. juli 1871 med *Niels Sørensen Gammelgaard*, gårdejer, født 24. november 1844 i Galten Nørregård, død 14. februar 1907 (*se Melballe-slægten, 2.B. VIII.*).

A.M.R. var i 1868-1869 elev på Klank Højskole.

N.S.G. overtog ved sit giftermål efter sin svigerfar Foldbjerglund i Galten med et tilliggende på 38 tdr. land, fik i 1884 fødegården Galten Nørregård, afstod Foldbjerglund til broderen Marius og drev Galten Nørregaard indtil død.

A. **Ane Marie Rasmine Kirstine Sørensen Gammelgaard**, født 25. februar 1872 i Foldbjerglund, død 2. september 1951, gift 20. maj 1892 med *Jens Hansen*, gård-ejer, hotelforpagter, født 9. januar 1856 i Tokkerup, Fakse, død 28. januar 1936.

A.M.R.K.S.G. lærte husgerning, bl.a. i Vallekilde på Sjælland, og fortsatte efter mandens død indtil 1941 driften af Højskolehjemmet i Kjellerup.

J.H. lærte landbrug, besøgte 1882-1883 Vallekilde Højskole samt 1891-1892 Dalum Landbrugsskole, købte 1892 gården Strandlund i Skødstrup med et tilliggende på 28 tdr. land, ombyggede den helt samtidig med at der anlagdes en meget stor prydhave, oprettede her badepensionat, som hver sommer besøgtes af et betydeligt antal badegæster, undertiden 30-40, solgte 1913 Strandlund, havde derefter i

10 år Århus Højskolehjem i forpagtning, byggede 1923 villa i Åbyhøj, etablerede her pensionat og overtog 1931 Højskolehjemmet i Kjellerup.

1. Holger Gammelgaard Hansen, gårdejer, født 21. maj 1893 i Strandlund, Skødstrup, død 6. juli 1960, gift 30. november 1923 med *Kirsten Lillemose Nielsen*, født 22. november 1900 i Bovlstrup, Bjerager, død 1. januar 1947 i Hammel.

H.G.H. lærte landbrug, besøgte vinteren 1908-1909 Skibelund Efterskole, vinteren 1911-1912 Klank Højskole og 1920-21 Ladelund Landbrugsskole, og var derefter indtil 1929 staldforpagter på Århus Højskolehjem, købte så den 112 tdr. land store gård, Ovstrupgård i Røgen, afhændende denne 1951, havde så en tid Enghavegård i True ved Århus og boede den sidste tid på rekreativhjemmet Fibron i Randers. – H.G.H. var bl.a. medlem af bestyrelsen for Hammelegnens Kvægavlforening samt af Landboforeningens Ungdomsskoleudvalg.

a. Niels Gammelgaard Hansen, gårdejer, født 8. januar 1926 i Århus, gift 28. december 1950 med *Anna Jensen*, født 12. januar 1930 på Røgen Mark.

Bosat: Marielyst, Søballevej 13, Søballe pr. Skanderborg.

N.G.H. var vinteren 1940-1941 elev på Levring Efterskole, vinteren 1945-1946 på Rødding Højskole og 1949-1950 på Ladelund Landbrugsskole, drev 1950-1968 Elstrupgård på Tåstrup Mark, Harlev, med et tilliggende på 34 tdr. land, og købte derefter Marielyst i Søballe, der har et tilliggende på 52 ha.

A.J. havde ophold 1946 på Egå Efterskole samt 1949 på Rønshoved Højskole.

1) Holger Gammelgaard Hansen, gårdejer, født 28. november 1951 i Elstrupgård, gift 15. maj 1976 med *Bodil Margrethe Skafte Skov*, sygehjælper, født 18. marts 1954 i Dover.

Bosat: Pengehøj 1, Bording.

H.G.H. besøgte vinteren 1966-67 Klank Efterskole, uddannedes ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Varde, var 1974 elev på Bygholm Landbrugsskole og købte 1976 sin nuhavende gård.

B.M.S.S. uddannedes som sygehjælper, og er nu beskæftiget på Bording Plejehjem.

a) Louise Gammelgaard Hansen, født 14. november 1977 på sygehuset i Silkeborg.

b) Christina Gammelgaard Hansen, født 3. juni 1979 på sygehuset i Silkeborg.

2) Aage Gammelgaard Hansen, forpagter, født 13. december 1952 i Elstrupgård, gift med *Karen Bækgaard Rasmussen*.

Bosat: Højlund, Emborgvej 93, Skanderborg.

3) Knud Gammelgaard Hansen, forpagter, født 15. november 1953 i Elstrupgård, samlever med *Birthe Rasmussen*, laborant, født 21. maj 1957 på Søballe Mark, Veng.

Bosat: Gl. Skolevej 11, Veng pr. Skanderborg.

K.G.H. var elev på Borris Landbrugsskole, aftjente sin værnepligt i Varde, var 1976 elev på Bygholm Landbrugsskole og har siden 1980 haft

gården Vengelund i forpagtning.

B.R. uddannedes som laborant på A/S Grindstedværket, Brabrand, og er nu på studenterkursus ved Århus Akademi.

- 4) **Jørgen Gammelgaard Hansen**, født 11. november 1956 i Elstrupgård.
Bosat: Adelgade 118, Skanderborg.
J.G.H. tog HF-eksamen, har bl.a. arbejdet på forskellige institutioner for børn og unge og har nu beskæftigelse i en ungdomsklub.
- 5) **Inger Gammelgaard Hansen**, HF-studerende, født 19. juni 1961 i Elstrupgaard.
Bosat: Nørregade 6, Skanderborg.
I.G.H. har været på husholdningsskole samt i kibbutz i Israel, og læser nu til HF-eksamen.
- b. **Svend Gammelgaard Hansen**, født 11. november 1928 i Århus, død 17. februar 1930.
- c. **Birgit Gammelgaard Hansen**, født 18. februar 1931 i Ovstrupgård, gift 1. gang 3. maj 1952 i Brabrand med *Ib Nissen*, forpagter, født 8. august 1925 i Iowa, USA, død 12. juni 1954, gift 2. gang 23. juli 1955 med *Søren Tolstrup Andersen*, gårdejer, født 20. april 1928 i Gramsgård, Gjerlev.
Bosat: Krogen, Hovbro 9, Aidt pr. Thorsø.
B.G.H. var 1946 på Egå Efterskole samt 1950 på Grundtvigs Højskole ved Frederiksborg.
I.N. lærte landbrug, besøgte 1943-1944 Grundtvigs Højskole ved Frederiksborg, samt 1946-1947 Tune Landbrugsskole og aftjente 1947-1948 sin værnepligt ved Livgarden; virkede som gymnastikleder flere steder på Sjælland.
S.T.A. besøgte Vivild Ungdomsskole vinteren 1943-1944, lærte landbrug, aftjente sin værnepligt i Næstved og Holbæk, havde et ophold på Malling Landbrugsskole vinteren 1953-54, drev 1955-1963 Stavnagergård på 36 tdr. land i Stevnstrup og købte derefter sin nuhavende gård, der har et tilliggende på 60 tdr. land.
- 1) **Jens Ole Nissen**, elektriker, født 1. februar 1953 i Ferslev.
- 2) **Kirsten Tolstrup Andersen**, født 15. februar 1956 i Stavnagergård.
- d. **Jens Lilmoose Hansen**, planteavlskonsulent, født 1. marts 1938 i Ovstrupgård, gift 19. august 1961 med *Aase Mølgaard*, børnehavelærer, født 19. april 1938 i Hørup.
Bosat: Fjordvej 5, Nykøbing M.
J.L.H. lærte landbrug, besøgte vinteren 1952-1953 Egå Efterskole samt vinteren 1956-1957 Ry Højskole, var en tid fodermester i Island, aftjente sin værnepligt i Århus samt ved det danske FN-kontingent i Gaza, havde 1959-1960 ophold på Malling Landbrugsskole, dimitteredes 1965 som agronom fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, og har fra 1978 været ansat som planteavlskonsulent i Morsø Landboforening.
Aa.M. tog mellemskoleeksamen og handelseksamen, besøgte 1956-1957 Gymnastikhøjskolen ved Viborg, var et halvt år i Island, dimitteredes 1961 fra Jydsk Børnehavese-minarium i Århus, var 1962-1971 ansat i Nykøbing

Mors Børnehave og fik derefter ansættelse ved undervisningscentret for de handicappede på Folke- og Realskolen i Nykøbing M.

1) **Kim Lillose Hansen**, født 31. oktober 1962 i Brøndbyøster.

2) **Dorte Lillose Hansen**, født 5. marts 1966 i Nykøbing M.

2. **Regner Hansen**, gårdejer, født 19. februar 1896 i Strandlund, gift 14. maj 1927 med *Ingrid Holm-Jørgensen*, født 10. november 1900 i Ø. Tørslev.

Bosat: Middelbovej 19, Krstrup pr. Randers.

R.H. lærte landbrug, besøgte 1910-1911 Skibelund Efterskole, 1913-1914 Elbæk Højskole, 1916-1917 Ryslinge Højskole, 1919-1920 Høng Landbrugsskole, 1921-1922 Askov Højskole, drev 1923-1945 Rosengården i Tovstrup med et tilliggende på 110 tdr. land, købte derefter den 154 tdr. land store gård Engelsholm i Haslund og havde denne indtil 1970, da sønnen Tyge overtog den.

- a. **Jens Jørgen Hansen**, lagerarbejder, født 19. februar 1928 i Rosengården i Tovstrup.

Bosat: Middelbovej 19, Krstrup pr. Randers.

J.J.H. besøgte 1943-1944 Egå Efterskole, lærte landbrug, havde 1949 et ophold på Vallekilde Højskole, aftjente sin værnepligt, bl.a. ved den danske brigade i Itzehoe, Tyskland, besøgte 1954 Vejlbj Landbrugsskole samt 1956 Askov Højskole og har fra 1971 haft beskæftigelse ved Royal System A/S, Randers.

- b. **Tyge Hansen**, gårdejer, født 4. maj 1931 i Rosengården i Tovstrup, gift 24. april 1954 med *Anne-Marie Holm*, født 2. oktober 1932 i Bevtøft.

Bosat: Engelsholm, Haslund pr. Randers.

T.H. lærte landbrug, blandt andet i England, besøgte Egå Efterskole, 1950-1951 Rødding Højskole samt 1952-1953 Gråsten Landbrugsskole. Havde 1954-1961 Elkjærsholm ved Rygård Strand samt 1961-1970 Engdal ved Odder og overtog derpå efter faderen Engelsholm.

A.-M.H. tog realeksamen, besøgte 1950-1951 Snoghøj Gymnastikhøjskole samt 1951 Als Husholdningsskole og var 1953 i ca. 3 måneder på sy- og tilskærerskole i Sønderborg.

- 1) **Helga Holm Hansen**, gartner, født 26. januar 1955 i Elkjærsholm, gift 6. oktober 1977 med *Niels Erik Jørgensen*, gartner, født 6. oktober 1954 i Hemmed.

Bosat: Kantatevej 39, Randers.

H.H.H. udlærtes 1976 som gartner og har siden været ansat ved Randers Kommunale Parkvæsen.

N.E.J. udlærtes ligeledes 1976 som gartner og har siden, bortset fra 3 måneder, arbejdet ved Randers Kommunale Parkvæsen.

- 2) **Regner Hansen**, journalistelev, født 5. december 1958 i Elkjærsholm, samlever med *Inger Kappel Schmidt*, lærerstuderende, født 29. marts 1958 i Randers.

Bosat: Tousvej 97, Åbyhøj.

R.H. bestod 1977 studentereksamen og blev 1979 optaget på Danmarks Journalisthøjskole.

I.K.S. bestod 1977 studentereksamen og blev 1978 optaget på Århus Seminarium.

3) **Ole Hansen**, født 11. juni 1965 i Engdal.

c. **Troels Bidstrup Hansen**, advokat, født 24. juli 1938 i Rosengården i Tovstrup, gift 29. december 1962 med *Ulla Kirketerp Nielsen*, ergoterapeut, født 15. juli 1938 i Arden.

Bosat: Heimdalsvej 18, Hjørring.

T.B.H. tog 1957 studentereksamen samt 1963 juridisk embedseksamen, af-tjente sin værnepligt, blev 1964 advokatfuldmægtig hos højesteretssagfører Helge Ugilt, Hjørring, indgik 1968 kompagniskab med denne og har fra 1976 været eneindehaver. – T.B.H. er bl.a. formand for Hjørring Kunstmuseum.

U.K.N. tog 1957 studentereksamen, færdiguddannedes efter ophold i England og Skotland som ergoterapeut i Århus 1962 og er nu ansat på Hjørring Sygehus.

1) **Lars Bidstrup Hansen**, født 4. marts 1966 i Hjørring.

2) **Søren Nikolaj Bidstrup Hansen**, født 3. april 1970 i Hjørring.

d. **Pige**, født 17. maj 1941 i Rosengården i Tovstrup, død 25. maj samme år.

I.B. Ane Margrethe Rasmusdatter, født 1. december 1822 i Overgård, Mesing, død 18. august 1902, gift 1. gang 8. oktober 1842 med enkemand, gårdmand *Peder Sørensen* i Adslev, født 1802, død 18. august 1868, gift anden gang 25. maj 1870 med *Jens Rasmussen* i Kolt, født 7. juli 1822 i Høver, død 6. marts 1877.

A.M.R. omtales som en rigtig rar, godgørende gammel kone, der var agtet og afholdt af alle i byen. Hun har sat sig et smukt minde ved at stifte et legat til fordel for trængende i Adslev.

Ingen børn.

Overgaard-grenen

I.C. Peder Rasmussen Overgaard, født 18. august 1823 i Overgård, Mesing, død 12. maj 1873, gift 15. november 1850 med sin kusine *Mariane Sørensen*, født 23. september 1830 i Melballegård i Jeksen, død 30. juli 1892 (*se 2.J.*).

P.R.O. overtog ved sit giftermål fødegården, Overgård i Mesing, i 1852 lod han opføre to nye anselige staldbygninger og 1860 den store lade. Han var en dygtig landmand, som forbedrede marken ved dræning og mergling samt nyplantning i skoven; besætningen af heste, kreaturer, svin og fjerkræ var både stor og god, og foruden den almindelige afgrøde dyrkedes altid et stort stykke hør. Han var i flere år medlem af sognerådet og var i det hele afholdt for sin venlighed og tjenstvillighed.

M.S. beholdt efter sin mands død gården i 6 år. Hun var ualmindelig flittig og dygtig, efter gårdens salg fik hun aftægt og boede i mange år i huset ved siden af. I sine sidste leveår var hun meget svag og døde under et ophold hos sin yngste datter, Karen Marie.

I. Søren Rasmus Pedersen Overgaard, født 22. juni 1852 i Overgård, Mesing, død 4.

september 1919, gift 1. gang 1878 med *Frederikke Hansen* af Vrold, født 1856, død 21. december 1879, gift 2. gang 30. juli 1880 med *Karen Marie Kirstine Hansine Frederikke Hansen* af Tåning, født 2. juni 1859, død 7. april 1927.

S.R.P.O. udlærtes som tømrer, var elev på Testrup Højskole, arbejdede derefter en tid i København og etablerede sig 1882 som selvstændig tømrermester i Skanderborg. Han var virksom deltager i skyttebevægelsen, medstifter af Good Temp-lar Logen »De ti Brødre« i Århus og af Skanderborg Afholdsforening, af hvilken han var medlem fra dens stiftelse 1880 til sin død, en tid i bestyrelsen og til sidst æresmedlem. Både han og Karen Marie var i over 40 år trofaste og virksomme medlemmer af N.I.O.G.T.

A. Petrea Abelone Overgaard, født 3. december 1879 i Skanderborg, død ca. 1906, gift 7. juni 1901 med *Marius Laursen Brandt*, gårdejer, født 11. marts 1877 i Herskind, død ca. 1933.

P.A.O. blev på grund af moderens tidlige død opdraget hos farmoderen i Mesing.

1. Ejnar Laursen Brandt, statshusmand, født 4. februar 1902 i Herskind, død 15. juli 1962, gift 24. august 1926 med *Karmin Jensen Busk*, født 2. oktober 1902 i Haurum.

Bosat: Mindevej 8, Hammel.

E.L.B. drev i 7 år en statsejendom på Søbygårds Mark, havde så nogle år en mindre ejendom på Voldby Mark, flyttede derefter til Hammel og arbejdede en tid i skoven ved herregården Frijsenborg og handlede sine sidste år med heste og kreaturer.

a. Egon Brandt, disponent, født 4. februar 1927 i Søby, gift 1. gang 27. februar 1953 med *Anne Dorthea Sørensen*, født 24. december 1930 i Søby, død 10. december 1969 i Langeskov, gift 2. gang 26. oktober 1974 med *Lis Birgit Andersen*, sygehjælper, født 6. juni 1945 i Bovense.

Bosat: Tranevænget 12, Langeskov.

E.B. uddannedes ved landbruget, har været forvalter og driftsleder på forskellige herregårde på Sjælland samt i Jylland og har fra 1966 været beskæftiget som disponent i landbrugsmaskinbranchen.

1) Ingelise Brandt, sygehjælper, født 22. november 1953 i Roskilde, gift 1. gang 6. januar 1973 med *Knud Erik Nielsen*; ægteskabet opløst 1976; gift 2. gang 19. maj 1979 med *Knud Bjarne Rasmussen*, driftsplanlægger, født 24. marts 1953 i Anbæk ved Hammel.

Bosat: Præstemarksvej 29, Hammel.

I.B. bestod i 1970 realeksamen og gennemgik 1977 uddannelse til sygehjælper på Århus Kommunehospital.

K.B.R. bestod 1973 studentereksamen og har siden arbejdet med edb.

a) Allan Brandt, født 28. maj 1973 i Silkeborg.

b) Steffen Brandt, født 8. marts 1979 i Silkeborg.

2) Poul Ejner Brandt, ingeniørstuderende, født 27. juni 1958 i Korsør.

Bosat: Tranevænget 12, Langeskov.

b. Dagny Petrea Brandt, født 30. august 1928 i Søby, gift 2. marts 1947 med *Knud Bruun Hovgaard*, autosadelmager, født 26. juli 1921 i Ålsø.

Bosat: Damhaven 23, Vejle.

D.P.B. havde inden giftermålet plads ved husgerning.

K.B.H. udlærtes som møbelpolstrer og autosadelmager og har fra 1949 drevet egen forretning, Vejle Autosadelmageri.

1) **Liselotte Brandt Hovgaard**, ekspeditrice, født 2. september 1947 i Vejle, gift med *Ole Seemann*, repræsentant.

Bosat: Astridsvej 3, Brabrand.

2) **Anne Grethe Brandt Hovgaard**, stewardesse, født 30. maj 1955 i Vejle.

Bosat: Ålandsgade 49, København S.

3) **Claus Bruun Hovgaard**, født 10. marts 1969 i Vejle.

2. **Peter Laursen Brandt**, født 1904, død 1906.

B. Jens Frederik Pedersen Overgaard, tømrermester, født 29. juni 1881 i Skanderborg, død 11. december 1945, gift 4. maj 1906 med *Anna Bolette Christensen*, født 22. marts 1882 i Hjørring, død 29. januar 1966.

J.F.P.O. lærte tømrerfaget hos faderen, etablerede sig 1910 som selvstændig tømrermester i Skanderborg og optog senere sønnen Hugo i forretningen. (*Se endvidere bilag 2*).

1. **Ella Overgaard**, født 20. oktober 1906 i Skanderborg, gift 17. maj 1928 med *Edvard Axel Nielsen*, lagerforvalter, født 16. april 1903 i Mejlby, død 25. marts 1980.

Bosat: Vorregårds Allè 96, Århus N.

a. **Birgit Overgaard Nielsen**, født 2. august 1928 i Randers, gift 5. juli 1947 med *Arne Kristjansen*, guldsmedemester, født 7. december 1921 i Brønderslev.

Bosat: Harewood Park, R.R. 3, Bath, Kingston, Ontario, Canada.

A.K. drev 1947-1957 selvstændig forretning i Danmark, rejste derefter til Canada, og har her siden 1965 drevet selvstændig guldsmedeforretning i Kingston.

1) **Erik Bilhage Kristjansen**, værktøjsmager, født 31. december 1947.

Bosat: Harewood Park, R.R. 3, Bath, Kingston, Ontario, Canada.

2) **Annette Kristjansen**, født 10. december 1949, gift *Saunders*, men ægteskabet opløst.

Bosat: 1356 Waverly Cr., Collins Bay, Kingston, Ontario, Canada.

A.K. er beskæftiget med regnskab, ekspedition og dekoration i faderens forretning.

a) **Deanne Saunders**, født 1968.

b) **Jeffy Saunders**, født 1970.

c) **Charles Edward Saunders**, født 1972.

b. **Lissi Overgaard Nielsen**, født 7. februar 1930 i Århus, gift 1. april 1953 med *Leif Søegaard Obel*, grosserer, født 31. maj 1929 i V. Hjermitslev.

Bosat: Tjørnevej 6, Odder.

1) **Inge Obel**, sygeplejerske, født 10. juni 1955 i Torsted ved Horsens.

Bosat: Adelgade 25 A, Skanderborg.

I.O. uddannedes som sygeplejerske i Silkeborg og arbejder nu på Skanderborg Sygehus samt på et plejehjem i Tebstrup.

a) **Louise Obel Bank**, født 14. oktober 1978 i Skanderborg.

- 2) **Helle Obel**, sygeplejerske, født 10. juni 1955 i Torsted, gift 9. december 1978 med *Jan Hansen*, advokat, født 20. april 1953 i Horsens.
Bosat: Elisabethsvej 9, Tønder.
H.O. tog realeksamen, var 1 år i huset, heraf 1/2 år i England og færdiguddannedes 1977 som sygeplejerske.
- a) **Thomas Obel Hansen**, født 28. juni 1979 i Sønderborg.
- 3) **Susanne Obel**, studerende, født 21. marts 1961 i Horsens.
- c. **Anna-Lene Overgaard Nielsen**, født 19. marts 1945 i Århus, gift med *Jens Schandorff Nielsen*, skovarbejder, født 19. november 1942 i Århus.
Bosat: Stabyvej 77, Ulfborg.
- 1) **Annette Schandorff Nielsen**, født 19. september 1966 i Århus.
- 2) **Kirsten Schandorff Nielsen**, født 21. september 1968 i Ringkøbing.
2. **Hugo Overgaard**, arkitekt, født 27. juli 1911 i Skanderborg, gift 30. december 1943 med *Karin Cilja Irene Knudsen*, født 24. marts 1911 i København.
Bosat: Bakken 2, Skanderborg.
H.O. viderefører efter faderens død tømmerforretningen.
- a. **Jens Frederik Overgaard**, født 2. oktober 1944.
Bosat: Emilievej 2, Skanderborg.
- b. **Karin Overgaard**, født 8. maj 1947.
- C. **Peter Rasmus Pedersen Overgaard**, tømmermester, født 10. marts 1883 i Skanderborg, død 20. september 1953, gift 25. maj 1906 med *Ellen Nora Kirstine Gerda Ernstsen*, født 9. august 1887, død 2. december 1948.
P.R.P.O lærte tømmerfaget hos faderen, arbejdede nogle år som snedkermester ved A. Blom & Søns Maskinfabrik, Skanderborg, blev 1918 sammen med broderen Simon optaget som kompagnon i faderens forretning, som de videreførte efter dennes død, blev senere eneindehaver og havde forretningen indtil sin død. (*Se endvidere bilag 3*).
1. **Gunnar Rikardt Overgaard**, arbejdsleder, født 18. august 1907 i Skanderborg, gift 27. oktober 1937 med *Herdis Rosendal* af Vrold, født 2. juni 1914.
Bosat: Katrinebjergvej 103, Århus N.
G.R.O. rejste efter overstået lærertid til Canada og oplevede en del og lidt af hvert, kom hjem i 1931 og fik ansættelse ved A/S Expanko i Århus, fra 1940 som overmontør.
- a. **Børge Rosendal Overgaard**, radioforhandler, født 1. juni 1942 i Århus, gift 6. marts 1965 med *Karin Merete Munk*, født 18. maj 1945 i Århus.
Bosat: Almindingen 5, Århus V.
- 1) **Tony Rosendal Overgaard**, født 15. april 1968 i København.
- 2) **Peter Rosendal Overgaard**, født 1. maj 1976 i Århus.
- b. **Ingerlise Rosendal Overgaard**, født 5. august 1945 i Århus, gift 4. marts 1967 med *Poul Erik Sørensen*, maler, født 6. maj 1944 i Århus.
Bosat: Dueodde 6, Århus V.
- 1) **Per Rosendal Sørensen**, født 2. september 1967 i Århus.
- 2) **Tim Rosendal Sørensen**, født 11. november 1968 i Århus.
- 3) **Lars Rosendal Sørensen**, født 14. februar 1972 i Århus.
- 4) **Bo Rosendal Sørensen**, født 12. april 1975 i Århus.

- c. **Erik Rosendall Overgaard**, chauffør, født 2. oktober 1950 i Århus, gift 25. marts 1978 med *Inge Jørgensen*, husassistent, født 2. oktober 1950 i Køng. Bosat: Bispehavevej 95, Århus V.
- 1) **Henrik Rosendall Overgaard**, født 5. januar 1979 i Århus.
2. **Debora Overgaard**, født 30. maj 1909 i Skanderborg, død, gift 31. marts 1945 med *Villy Harry Rasmussen*, tømrermester i Skanderborg, født 6. april 1915 i Horsens.
- a. **Jette Aase Overgaard Rasmussen**, født 5. august 1945, gift *Damm*. Bosat: Gyldenløvevej 9, Horsens.
3. **Erik Verner Overgaard**, landpostbud, født 8. juni 1915 i Skanderborg, gift 5. januar 1947 med *Carla Viola Andersen*, født 9. maj 1919 i Lem ved Skive. Bosat: Møllegade 38, Skanderborg. E.V.O. købte efter faderens død ejendommen.
- a. **Peter Overgaard**, lærer, født 11. maj 1956 i Skanderborg. Bosat: Møllebakken 16, Skanderborg.
4. **Børge Villy Overgaard**, født 14. november 1919, død 27. oktober 1921.
5. **Carlo Frederik Overgaard**, tømrer, født 12. april 1925 i Skanderborg, gift 28. august 1948 med *Helen Hansen*, født 30. december 1925 i Kolding. Bosat: Fjeldstedsvej 33, Ry.
6. **Gerda Elly Overgaard**, født 9. februar 1927 i Skanderborg, gift 24. december 1951 med *Erik Jürgensen*, guldsmedemester, født 30. oktober 1926 i Århus. Bosat: Brendstrupvej 17, Århus N. E.J. har fra 1961 drevet selvstændigt guldsmedeværksted og -forretning.
- a. **Jeanet Jürgensen**, husassistent, født 16. august 1954 i Århus, gift 19. juli 1975 med *John Larsen*, salgschauffør, født 22. februar 1952 i Århus. Bosat: Farøvænget 44, True pr. Mundelstrup.
- 1) **Jesper Larsen**, født 24. juni 1977.
- D. **Simon Pedersen Overgaard**, tømrermester, født 25. marts 1885 i Skanderborg, død 6. februar 1944, gift 10. december 1909 med *Anne Johanne Daugaard Madsen* af Alken, født 11. september 1888. S.P.O. lærte tømrerfaget hjemme, blev 1918 optaget som kompagnon i faderens forretning, videreførte denne efter faderens død sammen broderen Peter, men på grund af tidernes ugunst ophævede de kompagniskabet. Arbejdede derefter mange år som snedker på Bloms Maskinfabrik. (*Se endvidere bilag 4*).
1. **Peter Overgaard**, tømrer, født 2. januar 1911 i Skanderborg, gift 20. februar 1937 med *Karen Viola Leth Andersen*, født 10. januar 1913 i Nr. Vissing. Bosat: Ndr. Fasanvej 132 B, København F.
- a. **Villy Overgaard**, snedker, født 1. januar 1939 i København, gift 10. december med *Birthe Plambech*, bogbinder, født 23. juni 1940 i Vanløse. Bosat: Rolfsvej 7, København F.
- 1) **Lone Plambech Overgaard**, født 1. marts 1961 i Glostrup.
- 2) **Helle Plambech Overgaard**, født 31. juli 1962 på Frederiksberg.
- 3) **Per Plambech Overgaard**, født 1. august 1964 på Frederiksberg.
- 4) **Tommy Plambech Overgaard**, født 15. december 1966 på Frederiksberg.
- b. **Jens Simon Overgaard**, murer, født 25. marts 1946 i København, gift med

Hanne Lilly Jensen; ægteskabet opløst.

Bosat: Mariendalsvej 61, København F.

2. **Ejgild Søren Overgaard**, født 20. november 1912, død 16. juni 1913.
3. **Ejvind Overgaard**, snedkermester, født 15. maj 1914 i Skanderborg, gift 26. oktober 1942 med *Käthe Grimm*, korrespondent, født 25. september 1906 i Halver, Tyskland.
Bosat: Ærenprisvej 18, Gentofte.
 - a. **Elke Kirsten Overgaard**, født 11. juni 1944 i København, gift med *Poul Lauritsen*, edb-chef.
Bosat: Østerkildevej 8, Gentofte.
4. **Grethe Overgaard**, født 21. december 1921, død, gift med *Niels Aage Petersen*, gårdejer, født 8. april 1923.
 - a. **Birthe Hanne Petersen**, født 24. februar 1943, gift *Sørensen*.
Bosat: Tornbjerg 33, Hovedgård.
 - b. **Liselotte Petersen**, født 31. august 1951.
5. **Villy Simon Overgaard**, salgskonsulent, født 11. august 1923 i Skanderborg, gift 5. oktober 1947 med *Ella Nora Nielsen*, født 2. maj 1927 i Skanderborg.
Bosat: Nyvej 8 A, København V.
 - a. **Lilian Overgaard**, laborant, født 21. maj 1949 i Silkeborg, gift 1. gang 1. november 1969 med *Henrik Phaff Mørck*; ægteskabet opløst 1974; gift 2. gang 2. august 1980 med *Claus Bundgaard Petersen*, cand.pharm., født 22. november 1949 i Slagelse.
Bosat: Nyvej 10 A, København V.
L.O. uddannedes som kemilaborant, var 1/2 år i USA og har fra 1971 været ansat på Rigshospitalets vævstypelaboratorium.
C.B.P. blev 1969 student samt 1977 cand.pharm. og har siden været ansat ved Løvens Kemiske Fabrik, nu som afdelingsleder.
 - b. **Susan Overgaard**, bankassistent, født 8. juni 1958 i Brøndbyvester, gift med *Lars Walter Sørensen*, salgskonsulent.
Bosat: Mosedraget 17 A, Herlev.
- E. **Mary Ane Kirstine Pedersen Overgaard**, født 17. juni 1887 i Skanderborg, død 3. februar 1953, gift 6. december 1912 med *Henry Johan Ulstrup*, snedkermester i Skanderborg, født 24. august 1884, død 30. december 1967.
 1. **Liddi Frederikke Ulstrup**, født 15. februar 1913 i Varde, gift 10. juli 1938 med *Camillo Hansen Thiim*, ingeniør, født 3. juli 1906 i Esbjerg.
Bosat: Bjerrelide 7, Charlottenlund.
C.H.T. har fra 1940 drevet selvstændig ingeniørvirksomhed.
 - a. **Søren Thiim**, civilingeniør, født 25. februar 1942, samlever med *Marianne Mulvad*, fuldmægtig, cand.jur., født 10. december 1943.
Bosat: Ådalen 26, Hørsholm.
S.T. har fra ca. 1971 været ansat i faderens firma.
 - b. **Marianne Thiim**, fysioterapeut, født 17. december 1946 i København, gift 14. juni 1980 med *Jørgen Lamp*, kontorchef, født 3. april 1947 på Frederiksberg.
Bosat: Ystadvej 16, Nærum.
M.T. tog 1965 studentereksamen samt 1969 eksamen som fysioterapeut og var

bl.a. 1971-1980 ansat som afdelingsfysioterapeut på det geriatriske behandlingscenter Tranehaven i Gentofte kommune.

J.L. bestod i 1963 realeksamen, blev handelsuddannet ved Aage Hempel A/S, bestod handelshøjskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen 1973 samt i kreditvæsen og finansiering 1976 og har fra 1979 været ansat som kontorchef ved F.L.S. Overseas A/S.

1) **Michael Lamp**, født 19. november 1977 på sygehuset i Gentofte.

2) **Christian Lamp**, født 20. august 1979 på sygehuset i Gentofte.

F. Louise Margrethe Augusta Pedersen Overgaard, født 28. august 1889 i Skanderborg, død 14. november 1965, gift 19. december 1917 med *Jens Julius Hansen*, maler i København, født 24. december 1880, død 16. juni 1945.

1. **Søren Finn Overgaard Hansen**, forvalter, født 12. juli 1918 i København, gift 9. oktober 1948 med *Inger Gudrun Balling Petersen*, assistent, født 7. august 1918 i København.

Bosat: Nyelandsvej 33, København F.

S.F.O.H. bestod realeksamen, blev kontoruddannet og har i 32 år været forvalter ved Evers & Co., Søborg.

I.G.B.P. bestod mellemskoleeksamen og har haft beskæftigelse bl.a. 7 år på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt i 14 år på Handelshøjskolen i København.

a. **Birgit Balling Overgaard Hansen**, sygehjælper, født 26. september 1954 på Frederiksberg, samlever med *Peter Vejen Sørensen*, programmør, født 27. september 1953 i Frederikshavn.

Bosat: Vinkelager 23, Vanløse.

b. **Karin Balling Overgaard Hansen**, studerende, født 15. december 1957 i København.

Bosat: Nyelandsvej 33, København F.

2. **Kitti Alice Overgaard Hansen**, født 3. oktober 1919 på Frederiksberg, gift 1. oktober 1944 med *Svend Eduard Carl Petersen*, bogholder, født 6. august 1918 på Frederiksberg.

Bosat: Asmussens Allé 2, København V.

a. **Jørgen Overgaard Petersen**, fysiker, født 22. februar 1945 i København, gift 2. maj 1970 med *Hilke Meier*, laborant, født 16. maj 1942 i Golzwarden, Wesermarsch, Tyskland.

Bosat: 4, Cheminode Pré-de-Lug, 1258 Perly, Genève, Schweiz.

J.O.P. tog 1963 studentereksamen, studerede derefter matematik og fysik ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, var 1968-1971 stipendiat ved Cern, Genève (intern. org. for forskning inden for elementærpartikelfysik), blev cand.scient. i fysik fra Københavns Universitet, aftjente sin værnepligt i Farum, var 1973-1978 stipendiat ved Niels Bohr Institutet med udstationering ved Cern i Schweiz og har fra 1978 haft ansættelse som fysiker ved Cern.

H.M. gennemgik laborantuddannelse i Oldenburg og Lübeck, havde i 6 år ansættelse ved hospitaler og klinikker i Freiburg, Zürich og Genève, var i 1 år laborant ved Roskilde Amtssygehus samt på Rigshospitalet i København, og har siden 1973 været ansat som laborant på universitetet i Genève med speciale i diabetes forskning.

b. **Henning Overgaard**, navneændring fra Henning Overgaard Petersen, læge, født 20. juni 1946 i København.

Bosat: Skt. Annæ Gade 1 A, København K.

c. **Niels Overgaard Petersen**, postarbejder, født 12. maj 1953 på Frederiksberg, gift med *Elisabeth Juhl*, sygeplejerske, født 10. juli 1953 i Hvidovre.

Bosat: Ragnhildgade 32, København Ø.

1) **Mira Juhl Petersen**, født 1. juli 1977 i København.

G. Ragnhild Edith Sørine Pedersen Overgaard, født 28. juni 1892 i Skanderborg, gift 26. maj 1917 med *Frederik Stenstrup Jensen* af Skanderborg, postbud, tobakshandler, født 21. maj 1889, død 16. maj 1959.

1. **Kaja Lise Stenstrup Jensen**, født 17. maj 1919, gift 18. maj 1952 med *Knud Tage Holm*, styrmand, født 29. juli 1917.

Bosat: Banegårdsvej 34, Skanderborg.

a. **Peter Stenstrup Holm**, født 16. juli 1953.

2. **Anna Margrethe Stenstrup Jensen**, født 27. september 1924, gift 12. december 1948 med *Wictor Emanuel Mathiesen*, muremester, født 15. september 1922.

Bosat: Næsset 22, Skanderborg.

a. **Hanne Dorte Mathiesen**, født den 20. juni 1949, gift Carlsson.

Bosat: Chr. Kolds Vej 40, Skanderborg.

H. Ane Marie Frandsine Pedersen Overgaard, født 11. juni 1896 i Skanderborg, død 6. april 1956, gift 21. januar 1917 med *Hjalmar Oscar Randa*, malermester, født 23. april 1889 i Randers, død i april 1972.

A.M.F.P.O. flyttede efter giftermålet sammen med sin mand til København, hvor hun boede til sin død. Hun var en slider alle sine dage, selv om hun i de senere år blev hæmmet af sygdom. Hun var elsket af mange og havde venner langt ud over familiens kreds. Under 2. verdenskrig ydede hun sit beskedne bidrag til modstandskampen, sådan som forholdene tillod hende det, med at hjælpe modstandsfolk og medvirke ved udsendelse af illegale skrifter. I de senere år holdt Marie meget af at komme sammen med sine bekendte i Skanderborg Hjemstavnsforening, hvor hun havde været bestyrelsesmedlem.

1. **Charly Egon Randa**, statsaut. revisor, født 1. juni 1919 på Frederiksberg, gift 6. juni 1946 med *Edith Henriksen*, født 4. maj 1921 i Føvling ved Brødstrup.

Bosat: Blichersvej 10, Tåstrup.

a. **Kirsten Randa**, sekretær, født 22. november 1952 i Brødstrup, gift med *Svend Erik Christensen*, cand. merc.

Bosat: Søhøj 304, Karlslunde.

b. **Michael Randa**, assistent, født 14. marts 1957 i Århus.

Bosat: Nyvej 83, Albertslund.

2. **Inge Vibeke Randa**, født 16. april 1923, gift 8. april 1955 med *Niels Erik Knudsen*, født 27. august 1926 i Vrejlev.

Bosat: Hvidovrevej 230, Hvidovre.

a. **Merete Marie Randa Knudsen**, født 27. september 1955.

II. Ane Marie Pedersen Overgaard, født 5. november 1853 i Overgård, Mesing, død ugift 11. juni 1925 i Århus.

A.M.P.O. var i 36 år husbestyrerinde hos Rasmus Pedersen i Hemstok. Hun var en god og kærlig søster, og efter moderens død blev hun næsten som en moder for sine mange søskende. – Da hendes søster Ane Kathrine døde, fik hun hendes søn Anton med hjem og blev ham siden en god og kærlig plejemor. Hun var den, der vidste bedst rede på slægten.

III. Rasmus Pedersen Overgaard, købmand, født 29. december 1855 i Overgård, Mesing, død 12. februar 1908, gift 12. december 1883 med *Ane Kirstine Jensen* af Forlev, født 29. august 1855, død 29. oktober 1920.

R.P.O. var elev på Ask Højskole og købmand i Århus fra 1881 til sin død. Drev en betydelig købmandshandel i Mejlgade og en gros forretning med frø og oste. I flere år medlem af ligningskommissionen og bestyrelsesmedlem af flere foreninger. Ingen børn.

IV. Peder Jensen Pedersen Overgaard, født 30. juli 1858 i Overgård, Mesing, død 5. maj 1935, gift 24. november 1896 med *Mette Mathiasen* af Svejstrup, født 30. august 1855, død 23. juli 1927.

P.J.P.O. var elev på Ask Højskole, købte 1882 eller 1883 en gård på Herskind Mark, afhændede denne 1892 til søsteren og svogeren Karen Marie og Søren Hansen, var derefter i 4 år hos Rasmus Pedersen i Hemstok og købte efter giftermålet påny ejendom på Herskind Mark. (*Se endvidere bilag 5*). Ingen børn.

V. Ane Kathrine Pedersen Overgaard, født 13. marts 1861 i Overgård, Mesing, død 1902, gift 1891 med *Jens Nielsen*, landmand, født 6. december 1855 i Brund, død 4. november 1917.

J.N. havde en ejendom på Skivholme Mark og var kasserer i sygekassen.

A. Søren Niels Peter Nielsen, tømrer, født 11. september 1893, død 3. august 1976, gift 15. april 1919 med *Ida Kathrine Nielsen* af Ans, født 21. november 1891, død 9. december 1967.

S.N.P.N. fik sin uddannelse hos tømrermester Overgaard i Skanderborg, var derefter »på valsen« og senere i en lang årrække ansat som arbejdsformand ved et større tømrerfirma i Århus; boede de sidste år hos plejedatteren, Karen Lundgaard, i Amstrup ved Hørting.

B. Niels Peter Nielsen, savskærer, født 5. maj 1895 i Brundt, Skjød, gift 12. november 1920 med *Johanna Andrea Nielsen*, født 24. oktober 1895 i Hugdrup, død 24. november 1967.

Bosat: Galten Plejehjem, Søndergade 31, Galten.

N.P.N. overtog 1917 faderens ejendom på Skivholme Mark, flyttede 1934 til Skivholme By, fik da beskæftigelse som savskærer på Fuglsang Savværk, mistede i 1935 i en rundsav 4 fingre på højre hånd, men fortsatte trods handicappet som savskærer. Fik 1978 ophold på Galten Plejehjem.

1. Jens Nielsen, trælstarbejder, født 1. februar 1921 i Skivholme, gift 10. juli 1952 med *Ellen Andrea Jensen*, cafeteriahjælper, født 7. juli 1926 i Østerlars.

Bosat: Bogøvænget 31, True pr. Mundelstrup.

J.N. lærte landbrug, arbejdede fra 1948 som savskærer på forskellige savværker og har fra 1978 haft beskæftigelse på Brabrand Ny Trælshandel.

- E.A.J. lærte husgerning og har fra 1972 arbejdet i cafeteriet ved Bilka i Tilst.
- a. **Niels Nielsen**, kontorassistent, født 18. februar 1953 i Give.
Bosat: Åbyvej 27, Åbyhøj.
N.N. uddannedes inden for trælastbranchen ved Brabrand Byggecenter, havde derefter 2 måneders ophold på et savværk i Finland, havde så ansættelse bl.a. 2 år på Hasle Trælasthandel og har fra 1977 været ansat ved Collstrop-Dansk Træimprægnering, Brabrand.
 - b. **Jytte Nielsen**, montrice, født 27. september 1960 i Hornsyld.
Bosat: Bogøvænget 31, True pr. Mundelstrup.
J.N. uddannedes som ekspedient ved Kaabers Musikforlag i Århus og har siden virket som montrice ved Rauff & Sørensen, skibsradioer, først i Svenstrup ved Ålborg og derefter i Støvring.
2. **Gudrun Jensine Kathrine Nielsen**, født 3. juli 1925 i Skivholme, død 26. oktober 1963, gift 29. juni 1947 med *Erik Mondrup Christensen*, rutebilchauffør ved DSB, født 20. juli 1923 i Thorsø.
Bosat: Langenæs Allè 70, Århus C.
- a. **Mona Mondrup Christensen**, salgsassistent, født 18. januar 1953, gift 19. juni 1971 med *Bernd Jürgen Peters*, værkfører, født 15. marts 1950 i Dramfeld, Tyskland.
Bosat: Møllekæret 23, Hørning.
 - 1) **Oliver Mondrup Peters**, født 28. september 1971 i Århus.
 - 2) **Mads Mondrup Peters**, født 28. marts 1979 i Skanderborg.
3. **Henning Overgaard Nielsen**, malermester, født 14. maj 1932 i Skivholme.
Bosat: Terpvej 6, Skivholme pr. Galten.
H.O.N. udlærtes 1952 som tømrer, kom alvorligt til skade ved en motorcykelulykke 1954, idet højre arm blev lammet, uddannedes derefter som maler i København og har siden virket som sådan, samtidig med at han driver lidt gartneri.
4. **Ketty Overgaard Nielsen**, ekspeditrice, født 23. juli 1937 i Skivholme, gift 27. oktober 1956 med *Frank Brogaard*, arbejdsmand, født 10. december 1933 i Tim.
Bosat: Jadevej 44, Skødstrup.
- a. **Birgit Brogaard**, ekspeditrice, født 13. marts 1957 i Skødstrup.
Bosat: Grenåvej 657, Skødstrup.
 - b. **Bent Brogaard**, anlægsgartner, født 17. april 1961 i Skødstrup.
Bosat: Jadevej 44, Skødstrup.
 - c. **Lis Brogaard**, født 28. september 1964 i Skødstrup.
- C. **Martinus Nielsen**, gårdejer, født 31. august 1897 på Skivholme Mark, gift 17. december 1920 med *Frida Kirstine Hugaard*, født 18. november 1898 i Sjelle.
Bosat: Skørringvej 6, Galten.
M.N. drev 1922-1961 en ejendom på Skivholme Præstemark.
1. **Frederik Hugaard Nielsen**, landmand, født 23. december 1922 i Skivholme, gift 13. maj 1950 med *Rigmor Andersen*, født 11. januar 1930 i Ormslev.
Bosat: Præstevej 2, Jeksen pr. Hørning.
F.H.N. købte 1950 Fredenshjem i Jeksen med et tilliggende på 18 tdr. land, har

siden drevet denne og har desuden 12 tdr. land i forpagtning.

a. **Hanne Haugaard Nielsen**, rengøringsassistent, født 25. oktober 1951 i Jeksen, gift 11. januar 1969 med *Niels Ernst Jochumsen*, specialarbejder, født 29. juni 1949 i Stilling.

Bosat: Åkandevej 19, Stilling pr. Skanderborg.

1) **Brian Haugaard Jochumsen**, født 14. februar 1969 i Skanderborg.

2) **Claus Haugaard Jochumsen**, født 26. juli 1972 i Skanderborg.

3) **Freddy Haugaard Jochumsen**, født 17. juli 1974 i Skanderborg.

b. **Peder Haugaard Nielsen**, værkfører, født 21. juni 1954 i Jeksen, gift 26. marts 1977 med *Marianne Trosborg Brandt*, sygehjælper, født 24. maj 1956 i Bagsværd.

Bosat: Bakkelyparken 28, Ry.

1) **Renè Haugaard Nielsen**, født 11. august 1977 i Ry.

c. **Jette Haugaard Nielsen**, husassistent, født 6. november 1959 i Jeksen, gift 9. august 1980 med *Bent Lykke Sørensen*, automekaniker, født 10. april 1958 i Søvind.

Bosat: Eskebækparken 39, Skanderborg.

J.H.N. havde et år plads i huset og har siden været husassistent på Skanderborg Sygehus.

B.L.S. udlærtes som mekaniker, aftjente sin værnepligt og har siden virket ved sit fag.

1) **Thomas Lykke Sørensen**, født 2. juni 1980 i Skanderborg.

2. **Anna Kathrine Nielsen**, medhjælper, født 30. november 1928 i Skivholme, gift 23. juli 1949 med *Bengt Karlsson*, overmontør, født 27. juni 1925 i Hvilsted.

Bosat: Langtoftevej 22, Viby J.

A.K.N. er beskæftiget med rengøring i en sportshal i Viby.

B.K. er ansat ved BP i Århus.

a. **Torsten Karlsson**, cand. oecoon, født 14. januar 1952 i Århus, samlever med *Susanne Bjørnholt Gustafsen*, programmør, født 6. december 1954 i Viby J.

Bosat: Haraldsgade 15, København N.

b. **Asbjørn Karlsson**, civiløkonom, født 1. marts 1954 i Brabrand, gift 11. juni 1977 med *Helle Foged*, født 15. januar 1956 i Århus.

Bosat: Farre Hedevej 36, Sporup.

1) **Stellan David Karlsson**, født 11. april 1974 i Århus.

2) **Tinne Maria Karlsson**, født 17. august 1977 i Silkeborg.

c. **Maj-Britt Karlsson**, født 30. marts 1965 i Viby J.

3. **Juul Nielsen**, landarbejder, født 10. oktober 1932 i Skivholme.

Bosat: Tegldamgyden 7, Allested pr. Broby.

J.N. har været elev på Nordisk Landboskole ved Odense samt på Askov Højskole, har arbejdet på forskellige gårde og gartnerier og de senere år i en frugtplantage.

D. **Anton Nielsen**, husmand, født 1. oktober 1900 på Skivholme Mark, død 13. april 1976, gift 16. juli 1924 med *Alma Marie Jakobsen*, født 25. juni 1902 i Svejstrup.

Bosat: Markusvej 11, Sabro.

A.N. lærte landbrug, købte 1924 en ejendom i Markusminde og frasolgte i 1962, da gården brændte, jorden; var tillige i 25 år kontingentopkræver for Lading Sygekasse samt vurderingsmand for Gl. Skanderborg Amts Brandforsikring og tillidsmand for Hagl- og Stormskadeforsikringen.

A.M.J. har arbejdet på et vaskeri i Århus.

- 1. Anna Marie Overgaard Nielsen**, født 18. juli 1925 i Markusminde, Lading, gift 27. februar 1954 med *Aage Rasmussen*, forpagter, født 3. maj 1926 i Holme, død 25. august 1980.

Bosat: Kvædevej 16, Højbjerg.

Aa.R. var i mange år forpagter af Holme Østergård og senere ansat på rensningsanlægget i Holme.

- 2. Herdis Sofie Overgaard Nielsen**, født 13. april 1930 i Markusminde, Lading, gift 28. maj 1952 med *Søren Frede Jønsson*, bolsmand, født 21. september 1929 i Herskind.

Bosat: Langelinie 86, Herskind pr. Galten.

- a. Flemming Anton Overgaard Jønsson**, arbejdsmand, født 31. december 1952 i Herskind, samlever med *Hanne Jørgensen*, kontormedhjælper, født 6. oktober 1959 i Vejlbj-Risskov.

Bosat: Viborgvej 761 A, Sabro.

F.A.O.J. arbejder som rendegraverfører for en maskinstation.

- b. John Georg Overgaard Jønsson**, traktormekaniker, født 15. november 1958 i Herskind, samlever med *Jette Vestergaard Davidsen*, væver, født 24. juni 1959 i Århus.

Bosat: Engvej 1, Herskind pr. Galten.

J.G.O.J. er uddannet som mekaniker ved Brdr. Toft, Skovby Landbrugsmaskinimport, virkede en tid som rejsemontør samme sted og arbejder nu som truckmekaniker og landbrugsmedhjælper.

J.V.D. har beskæftigelse på en tekstilfabrik.

- c. Joan Lisbeth Overgaard Jønsson**, født 7. april 1961 i Herskind, samlever med *Bent Jensen*, gartner, født 20. december 1955 i Skårup, Fruering.

Bosat: Engvej 3, Herskind pr. Galten.

1) Margrethe Overgaard Jønsson, født 28. marts 1981 i Herskind.

- 3. Tove Kathrine Overgaard Nielsen**, sygeplejerske, født 20. februar 1937 i Markusminde, Lading, gift 7. oktober 1961 med *Jens Kristian Aarosin Madsen*, kedelpasser, født 11. januar 1932 i Strandby, Hårby.

Bosat: Lærkevangen 13, Ballerup.

T.K.O.N. var 1955 på Ry Husholdningsskole samt vinteren 1957-1958 på Borup Højskole, uddannedes derefter som sygeplejerske på Køge Sygehus, er nu ansat på plejehjemmet Sønderød i Ballerup.

J.K.Aa.M. uddannedes som mejerist, besøgte vinteren 1953-1954 Askov Højskole samt vinteren 1955-1956 Ladelund Mejeriskole og har siden 1957 været ansat ved medicinalfabrikken Novo, først som maskinmester på Frederiksberg og senere som kedelpasser i Gladsaxe.

- a. Poul Overgaard Madsen**, svagstrømsmeknikerelev, født 13. juli 1962 på Fre-

deriksberg.

b. **Jørgen Overgaard Madsen**, født 25. maj 1966 på Frederiksberg.

4. **Asta Overgaard Nielsen**, butiksassistent, født 2. juli 1943 i Markusminde, Lading, gift 16. maj 1964 med *Herman Overgaard*, navneændring 1969 fra Herman Theodor Hansen, kriminalassistent, født 14. januar 1945 i Ø. Tobøl, Føvling.

Bosat: Krokusvej 124, Horsens.

A.O.N. var 1959 elev på Ask Højskole, uddannedes som smørrebrødsjomfru og var senere en tid butiksassistent i Brugsen, Viby S. samt i varehuset Schou-Epa i Horsens.

H.O. udlærtes 1964 som maskinarbejder, aftjente sin værnepligt ved Livgarden og har fra 1967 været ansat ved politiet, siden 1978 ved kriminalpolitiet i Horsens.

a. **Marianne Overgaard**, født 17. september 1964 i Århus.

b. **Henrik Overgaard**, født 23. november 1966 i Astrup.

c. **Thomas Overgaard**, født 28. juli 1971 i Roskilde.

VI. **Johannes Petersen Overgaard**, farmer, født 16. juli 1863 i Overgård, Mesing, død 26. februar 1947, gift 2. maj 1902 med *Jensena Jonassen* født 25. februar 1865 i Moselund, Bording, død 1. juni 1945.

J.P.O. lærte møllerfaget, men rejste i 1884 til Amerika, hvor han i flere år arbejdede ved landbruget. Efter at have rejst meget omkring, købte han en farm i North Dakota, og da han var blevet gift, solgte han denne og rejste til Californien, hvor han købte en frugtfarm og avlede vindruer, der tørredes til rosiner.

A. **Mariana Marie Overgaard**, født 25. januar 1903 i Kenmare, North Dakota, gift 10. januar 1927 med *Arthur Bauer Christensen*, opsynsmand ved High School, født 20. december 1900 i Providence, Rhode Island.

Bosat: 68 W. Willamette, Fresno, California, USA.

1. **Emmet Howard Christensen**, født 16. september 1934 i Fowler, Californien, gift med *Lavon Baldwin*, sekretær.

Bosat: 6087 Scipps Street, San Diego, California, USA.

E.H.C. har i 25 år været ansat ved NASA (National Aeronautic and Space Administration).

2. **Rhoda Christensen**, født 9. september 1942 i Fowler, gift med *Elmer Metz*.

Bosat: 5661 Waverly, Lane Sunnyside, Fresno, California, USA.

B. **Exza Evelius Overgaard**, født 1907.

VII. **Jens Sørensen Pedersen Overgaard**, herreekviperingshandler, født 2. maj 1867 i Overgård, Mesing, død 2. juli 1933, gift 31. august 1894 med *Marie Birgitte Knudsen* af Mesing, født 26. februar 1869, død.

J.S.P.O. var i 4 år bestyrer af Holmbom & Thomsens forretning i Skanderborg, overtog den for egen regning i 1893 og oparbejdede den til at være en af Jyllands største herreekviperingsforretninger; var medlem af ligningskommissionen og byrådet samt flere foreningsbestyrelser. (*Se endvidere bilag 6*).

A. **Jean Knudsen Overgaard**, fabriksinspektør, født 27. august 1895 i Skanderborg, død 16. juli 1960.

J.K.O. blev student 1913 og cand. polyt. 1919, var ca. 1 år ansat ved A/S Køben-

havns Sukkerraffinaderi i Valby og fra 1921 til sin død ansat ved Arbejdstilsynet i København, fra 1927 som fabriksinspektør; dekoreredes med Ridder af Dannebrogordenen.

B. Tage Knudsen Overgaard, født 3. maj 1902, død.

T.K.O. tog realeksamen 1917, handelsuddannedes hos Frølund-Thomsen, Århus, samt hos klædefirmaet A. Lehmann, Hamborg, var i 2 år bestyrer af A. Møller Petersens forretning i Odder og overtog i 1926 Anthon Risoms Herreekvi-peringsforretning i Ålborg.

VIII. Karen Marie Pedersen Overgaard, født 6. november 1869 i Overgård, Mesing, død 29. maj 1945, gift 27. november 1892 med *Søren Hansen*, gårdejer, født 1. september 1861 i Skellerup, død 24. februar 1931

K.M.P.O. var en sjælden god og kærlig moder og bedstemoder og tillige meget afholdt af venner og bekendte for sin hjælpsomhed og godhed.

S.H. overtog 1892 svogeren Peder Jensen Pedersen Overgaards gård på Herskind Mark og denne drev han indtil sin død, hvorefter enken videreførte den til 1939 ved hjælp af sønnen Peter, som så overtog den. – S.H. var medlem af sogneråd og menighedsråd.

A. Marianne Hansen, født 11. august 1893, død 4. maj 1975.

M.H. var elev på Hadsten Højskole 1914. I 21 år boede hun sammen med søsterdatteren Gerda.

B. Petra Marie Hansen, født 23. april 1899 på Herskind Mark, død 20. august 1974, gift 27. maj 1932 med *Søren Andreas Rasmussen*, gårdejer, født 5. september 1895.

Bosat: Møllevej 14, Hørning.

P.M.R. var elev på Ollerup Højskole 1923; deltog i arbejdet inden for omsorgen i sognet.

S.A.R. drev indtil 1963 en ejendom i Markusminde, Lading.

1. Anna Rasmussen, født 23. februar 1933 i Markusminde, gift 5. maj 1954 med *Søren Lindholt Kristensen*, landmand, født 14. juli 1916 i Mosbjerg.

Bosat: Hovvejen 69, Enslev pr. Hørning.

a. Inger Kristensen, sygeplejerske, født 21. november 1954 i Hårby, Veng.

Bosat: Schneggenstrasse 44, Wetzikon, Schweiz.

I.K. har siden 1974 opholdt sig i Schweiz, har her uddannet sig til sygeplejerske og arbejder på et sygehus i nærheden af Zürich.

b. Else Kristensen, sygehjælper, født 29. februar 1956 i Hårby, gift 9. august 1980 med *Peter Johannes Christian Brodersen*, maskinfører, født 7. august 1953 i Avnbøl.

Bosat: Kirkevej 7, Øsby pr. Haderslev.

E.K. har i 5 år arbejdet som uuddannet sygehjælper.

P.J.C.B. lærte landbrug og har fra 1975 arbejdet som maskinfører ved vejvæsenet.

1) Anita Brodersen, født 24. februar 1981 i Sønderborg.

c. Arne Lindholt Kristensen, landbrugsmedhjælper, født 5. oktober 1958 i Hårby.

2. Aage Rasmussen, gårdejer, født 10. februar 1934 i Markusminde, gift 27. janu-

- ar 1962 med *Birgit Marie Hansen*, født 18. april 1938 i Barløse.
 Bosat: Lindehusvej 12, Sallinge pr. Ringe.
- a. **Finn Rasmussen**, født 29. oktober 1962 i Birkende.
 - b. **Pia Rasmussen**, født 4. april 1967 i Middelfart.
3. **Niels Rasmussen**, værkfører, født 17. december 1935 i Markusminde.
 Bosat: Asselsvej 135, Storup pr. Ø. Assels.
- C. **Marie Hansine Hansen**, født 23. april 1901 på Herskind Mark, død 24. august 1968, gift 8. april 1927 med *Jens Jensen Bøgeskov*, statshusmand, født 11. oktober 1898 på Herskind Mark, død 5. september 1964 ved en traktorulykke.
 M.H.H. var elev på Ollerup Højskole 1923.
 J.J.B. var elev på Grejsdal Højskole, gennemgik et kontrolkursus, virkede som kontrolassistent bl.a. på Lolland, byggede senere en statsejendom på Sjelle Mark og drev denne indtil sin død, hvorefter hustruen afhændede den.
1. **Christian Bøgeskov**, gårdejer, født 20. marts 1929 i Sjelle, gift 8. november 1952 med *Tove Grund Pedersen*, født 29. april 1928 i Sall.
 Bosat: Torshøjvej 81, Edslev pr. Hørning.
 - a. **Jens Jørn Bøgeskov**, tømrer, født den 2. oktober 1953 i Årslev, gift med *Linda Kåe Hansen*, ridelærer, født 20. maj 1956 i Hørning.
 Bosat: Blegindvej 33, Hørning.
 - 1) **Betina Bøgeskov**, født 5. juli 1979 i Hørning.
 - b. **Sven Erik Bøgeskov**, smed, født 27. september 1955 i Årslev.
 Bosat: Martsvej 3, Århus N.
 - c. **Torben Bøgeskov**, født 8. januar 1967 i Edslev.
 2. **Søren Bøgeskov**, lagerarbejder, født 20. marts 1929 i Sjelle, gift 1. september 1951 med *Ira Jensen Due*, født 1. maj 1931 i Skibby, Harlev.
 Bosat: Engdalsvej 43, Brabrand.
 - a. **Jonna Bøgeskov**, sekretær, født 13. maj 1952 i Brabrand, gift 17. september 1977 med *Poul Jørgen Johansen*, tegner, født 30. november 1950.
 Bosat: Ørvadsvej 12, Brabrand.
 - b. **Kirsten Bøgeskov**, regnskabsassistent, født 12. juni 1955 i Brabrand.
 Bosat: Hovgårdsvej 46, Brabrand.
 3. **Aage Bøgeskov**, født den 14. februar 1938 i Sjelle.
 Bosat: Vesterbrogade 94, København V.
- D. **Hans Peter Hansen**, farmer, født 24. maj 1903, gift 1. gang 16. februar 1957 med *Gertrude Constance Cork*, født 10. juli 1910 i Chamberlain, Saskatchewan, død 14. september 1974, gift 2. gang 20. maj 1979 med *Magdalene*.
 Bosat: R. R. 1 Charles Avenu, Summerland, British Columbia, Canada.
 H.P.H. rejste i 1923 til Canada, arbejdede ca. 17 år som landarbejder, forpagtede en del år en farm i Findlater, Saskatchewan, men købte så senere selv en farm på 480 acres i Montario, Saskatchewan.
- E. **Peter Hansen**, gårdejer, født 24. januar 1905 på Herskind Mark, død 19. juli 1979, gift 11. december 1939 med *Marie Hansen*, født 26. december 1919 i Herskind.
 Bosat: Elværksvej 24, Galten.
 P.H. var 1925-1926 elev på Antvorskov Højskole og bestyrede nogle år sammen

med moderen fødegården, overtog den i 1939 og drev den indtil sin død. Den yngste søn, Henry, har nu overtaget hjemmet, men kun husene med ca. 1 td. land jord, resten er solgt fra til en nabo.

1. **Søren Hansen**, lagerarbejder, født 12. februar 1941 på Herskind Mark, gift 1. november 1969 med *Inger Pedersen*, ekspeditrice, født 2. marts 1944.

Bosat: Blåbærvej 24, Sabro.

a. **Jeanet Hansen**, født 16. august 1970.

2. **Mette Hansen**, født 21. maj 1942 på Herskind Mark, gift 4. juni 1966 med *Jørgen Peter Jørgensen*, gårdejer, født 22. september 1940 på Farre Hede.

Bosat: Skørringvej 85, Farre Hede pr. Sporup.

M.H. er uddannet som barneplejerske.

J.P.J. lærte landbrug, var elev på Ryslinge Højskole samt på Vejlbj Landbrugs-skole og overtog 1967 sin fødegård.

a. **Hanne Jørgensen**, født 20. oktober 1971 på Farre Hede.

b. **Karin Jørgensen**, født 2. oktober 1972 på Farre Hede.

c. **Lisbeth Jørgensen**, født 7. oktober 1977 på Farre Hede.

3. **Hans Peter Hansen**, kriminalassistent, født 5. september 1943 på Herskind Mark, gift 6. april 1968 med *Jytte Kirsten Mikkelsen*, assurandør, cand. jur., født 9. februar 1946 i Grundfør.

Bosat: Bygvænget 5, Virring pr. Skanderborg.

H.P.H. lærte landbrug og har siden 1967 været ansat ved politiet, fra 1973 ved kriminalpolitiet i Århus.

J.K.M. blev 1966 student og 1972 cand. jur., fik 1976 ansættelse ved forsikringsselskabet Tryg i Horsens og gennemgik derefter uddannelse til assurandør på Forsikringshøjskolen Rungstedlund.

a. **Helle Lho Hansen**, født 2. maj 1970 i København.

b. **Lone Bjørg Hansen**, født 7. november 1973 i Virring.

4. **Jørgen Hansen**, hortonom, født 22. marts 1945 på Herskind Mark.

Bosat: Ligustervej 27, Skovby pr. Galten.

J.H. tog præliminæreksamen, uddannedes som gartner, var 1966 elev på Beder Gartnerskole, aftjente sin værnepligt, dimitteredes 1973 som hortonom fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København og arbejdede derefter ved forskellige gartnerier, men har fra 1979 haft beskæftigelse uden for gartnerierhvervet.

5. **Henry Hansen**, maskinsnedker, født 21. september 1947 på Herskind Mark, gift 16. juni 1973 med *Elise Mortensen*, dagplejer, født 11. juli 1954 i Låsby.

Bosat: Hedevej 26, Herskind pr. Galten.

a. **Pernille Hansen**, født 11. maj 1974 i Silkeborg.

b. **Anders Hansen**, født 30. august 1975 i Silkeborg.

c. **Søren Hansen**, født 14. februar 1977 i Silkeborg.

F. **Mette Hansen**, født 21. december 1906 på Herskind Mark, gift 3. august 1926 med *Niels Peter Viggo Sørensen*, bolsmand, født 13. november 1899 i Halling, død 29. august 1968.

Bosat: Nylandsvej 44, Fårvang.

N.P.V.S købte ved giftermålet en ejendom på Lading Mark, arbejdede desuden på

Fuglsang, der hørte under Frijsenborg Gods, afhændede 1948 ejendommen på Lading Mark, købte derefter en større ejendom på Gjern Østre Mark og drev den indtil 1965.

1. **Karen Marie Jensen**, rengøringsassistent, født 6. marts 1928 på Lading Mark, gift 26. juni 1947 med *Knud Jensen*, arbejdsmand, født 19. februar 1928 i Søften.

Bosat: Gedebjergvej 8, Tåstrup pr. Rønde.

- a. **Bithen Jensen**, sekretær, født 14. november 1947 i Århus, gift 10. august 1968 med *Bruno Rasmussen*, direktør, født 28. oktober 1946 i Århus.

Bosat: Fyrrehøjen 3, Munkebo.

B.J. udlærtes inden for handel og kontor og er nu medhjælpende hustru.

B.R. udlærtes ved Korn- og Foderstof Kompagniet i Viby J., arbejdede en årrække inden for oliebranchen og har fra 1981 drevet selvstændig oliehandel.

1) **Bo Overgaard Rasmussen**, født 3. oktober 1971 i Århus.

2) **Kim Overgaard Rasmussen**, født 23. november 1976 i Århus.

- b. **John Jensen**, portør, født 27. februar 1949 i Bjødstrup, Feldballe, gift 14. juli 1973 med *Lis Larsen*, kontorassistent, født 18. maj 1953 i Nr. Tranders.

Bosat: Bygmarken 83, Kolind.

1) **Jan Heinrich Overgaard Jensen**, født 19. oktober 1974 i Tåstrup.

2) **Trine Maria Overgaard Jensen**, født 17. april 1978 i Feldballe.

- c. **Anna-Margrethe Jensen**, fabriksarbejder, født 15. juli 1950 i Bjødstrup, gift 7. juli 1973 med *Gert Kjellerup Andersen*, tømrer, født 31. juli 1946 i Knebel.

Bosat: Drosselvej 6, Rønde.

1) **Rene Kjellerup Andersen**, født 8. oktober 1971 i Århus.

2) **Anja Kjellerup Andersen**, født 7. januar 1975 i Ebeltoft.

- d. **Hanne Jensen**, født 5. april 1952 i Bjødstrup, gift 27. maj 1972 med *Jens-Erik Larsen*, traktorfører, født 28. juni 1950 i Helgenæs.

Bosat: Ebeltoftvej 7, Tåstrup pr. Rønde.

1) **Tanja Heidi Larsen**, født 13. november 1972 i Odense.

2) **Diana Gry Larsen**, født 27. juni 1974 i Odense.

- e. **Ivan Jensen**, tømrer, født 29. april 1956 i Bjødstrup, gift 1. december 1979 med *Helle Blegvad*, sygehjælper, født 5. april 1957 i Århus.

Bosat: Nybyggervej 5, Tåstrup pr. Rønde.

I.J. udlærtes 1980 som tømrer og har fra 1981 været kontraktansat som konstabel i Flyvevåbnet.

H.B. bestod realeksamen, havde derefter forskelligt arbejde og er nu sygehjælper på Rønde Plejehjem.

1) **Rasmus Blegvad**, født 24. april 1980 i Tåstrup.

2. **Gerda Jensine Sørensen**, syerske, født 28. december 1930 på Lading Mark.

Bosat: Schleppegrellsgade 12, Århus C.

G.J.S. har siden 1953 arbejdet ved Tage Vanggaard i Århus.

3. **Elly Elisabeth Sørensen**, hjemmehjælper, født 17. februar 1934 på Lading Mark, gift 24. juni 1956 med *Verner Stegger Jensen*, smed, født 18. april 1932

i Havndal.

Bosat: Drosselvej 12, Assens pr. Mariager.

- a. **Kirsten Stegger Jensen**, kontorassistent, født 21. november 1956 i Norup, samlever med *Jan Nissen Levring*, maskinarbejder, født 31. juli 1957 i Mariager.

Bosat: Møllevænget 13, Mariager.

K.S.J. blev kontoruddannet ved Dansk Salt I/S og er stadig ansat her.

J.N.L. uddannedes som maskinarbejder på cementfabrikken Dania, aftjente sin værnepligt i Fredericia og arbejder nu ved F. Rosenlind A/S, Spånsugningsanlæg, Hadsund.

- 1) **Frank Stegger Levring**, født 14. januar 1981 på Hobro Sygehus.

- b. **Alice Stegger Jensen**, socialrådgiver-studerende, født 9. februar 1959 i Dania.

Bosat: Parkvej 82, Esbjerg.

A.S.J. havde et år plads i huset i Grønland, bestod i 1979 HF-eksamen og blev i 1981 optaget på Den sociale Højskole i Esbjerg.

- c. **Dorte Stegger Jensen**, HF-studerende, født 7. maj 1962 i Assens.

4. **Birgit Johanne Sørensen**, sygehjælper, født 11. november 1944 på Lading Mark, gift 14. november 1964 med *Børge Skov Pedersen*, smed, født 29. april 1943 i Stilling.

Bopæl: Baldersvej 31, Stilling pr. Skanderborg.

- a. **Jan Skov Pedersen**, født 14. november 1965 i Stilling.

5. **Lis Marie Sørensen**, dagplejer, født 8. juli 1946 på Lading Mark, gift 14. november 1970 med *Knud Alfred Jørgensen*, portør, født 24. april 1945 på Farre Hede.

Bosat: Solsortevej 3, Hammel.

L.M.S. var oldfruelev på Amtssygehuset i Århus, virkede som assistent, bl.a. på Brædstrup Sygehus og har fra 1971 haft børn i dagpleje.

K.A.J. lærte landbrug, aftjente sin værnepligt i Viborg, blev derefter uddannet som mekaniker i Hammel, virkede i samme firma i 11 år og har fra 1976 været ansat som portør på Århus Kommunehospital.

- a. **Flemming Overgaard Jørgensen**, født 4. august 1971 i Århus.

- b. **Marianne Overgaard Jørgensen**, født 20. november 1974 i Silkeborg.

- c. **Mogens Overgaard Jørgensen**, født 16. oktober 1979 i Hammel.

6. **Ingrid Margrethe Sørensen**, postassistent, født 22. februar 1948 på Gjern Østre Mark, gift 16. august 1969 med *Finn Olaf Holmark*, mejerist, født 1. juli 1946 i Randers.

Bosat: Lars Nielsens Vej 40, Brande.

I.M.S. var postelev i Hammel, Horsens og København, afsluttede uddannelsen 1968, var derefter deltidsbeskæftiget i København til 1977 og flyttede derpå til Brande.

F.O.H. uddannedes som mejerist, aftjente sin værnepligt, arbejdede som mejerist til 1971 og fik derefter beskæftigelse ved et vejlaboratorium.

- a. **Susanne Maibritt Holmark**, født 3. august 1972 i Tåstrup.

- b. **Lars Christian Holmark**, født 22. januar 1976 i Tåstrup.

G. Rasmus Overgaard Hansen, statshusmand, født 12. juni 1908 på Herskind Mark, død 7. november 1963, gift 23. maj 1937 med *Esther Nielsen*, født 22. november 1917 i Herskind.

Bosat: Hedehusvej 16, Svenstrup pr. Hammel.

R.O.H. overtog 1937 en statsejendom i Kvottrup og drev denne indtil sin død, hvorefter enken videreførte den med hjælp af svogeren Johannes Overgaard Hansen. – R.O.H. var medlem af menighedsrådet samt en lang årrække bestyrelsesmedlem i Mundelstrup Andelsmejeri.

1. **Inger Overgaard Hansen**, ekspeditrice, født 12. februar 1938 i Kvottrup, gift 4. november 1961 med *Jørgen Kristensen*, lagerarbejder, født 2. oktober 1936 i Skivholme.

Bosat: Borumvej 18, Skivholme pr. Galten.

a. **Birgit Overgaard Kristensen**, køkkenlederelev, født 9. september 1962 i Skivholme.

b. **Ove Overgaard Kristensen**, murerlærling, født 10. juni 1965 i Skivholme.

c. **Lars Overgaard Kristensen**, født 21. oktober 1967 i Skivholme.

d. **Bent Overgaard Kristensen**, født 17. december 1971 i Skivholme.

2. **Metha Overgaard Hansen**, dagplejer, født 12. juli 1939 i Kvottrup, gift 26. september 1959 med *Erik Eriksen*, arbejdsmand, født 2. marts 1938 i Søballe, Veng.

Bosat: Jeksenvej 14, Stjær pr. Galten.

a. **Inge Lise Eriksen**, stud. mag., født 13. januar 1960 i Århus.

b. **Peter Eriksen**, født 15. oktober 1964, død 13. november 1965.

c. **Hans Eriksen**, født 14. november 1966 i Århus.

3. **Annelise Overgaard Hansen**, hjemmesygeplejerske, født 26. april 1943 i Kvottrup, gift 11. april 1964 med *Egon Poulsen*, bankprokurist, født 20. september 1941 i Tilst.

Bosat: Kileparken 28, Tilst pr. Mundelstrup.

A.O.H. uddannedes som sygeplejerske på Amtssygehuset i Århus og har fra 1975 været hjemmesygeplejerske ved Brabrand Områdekantor.

E.P. blev bankuddannet i Århus Privatbank, nu Den Danske Provinsbank, og er stadig ansat her, nu som personalechef i bankens tekniske center i Brabrand.

a. **Claus Overgaard Poulsen**, født 19. september 1964 i Århus.

b. **Morten Overgaard Poulsen**, født 26. marts 1968 i Århus.

4. **Karen Marie Overgaard Hansen**, teknisk tegner, født 7. oktober 1953 i Århus, samlever med *Niels Lauritsen*, overkonstabel, født 25. marts 1953 i Glostrup.

Bosat: Bysmedevej 28, Tilst pr. Mundelstrup.

a. **Maja Overgaard Lauritsen**, født 7. maj 1977 i Århus.

b. **Esben Overgaard Lauritsen**, født 7. marts 1981 i Århus.

5. **Anette Overgaard Hansen**, sygehjælper, født 28. juni 1958 i Kvottrup, samlever med *Poul Flemming Stausholm Jensen*, mekaniker, født 16. september 1956 i Sall.

Bosat: Nyvej 5, Anbæk pr. Hammel.

a. **Kim Stausholm Jensen**, født 11. august 1978 i Århus.

b. **Pia Stausholm Jensen**, født 5. marts 1981 i Århus.

H. Johannes Overgaard Hansen, gårdejer, født 6. juli 1910 på Herskind Mark.

Bosat: Præstbrovej 3, Herskind pr. Galten.

J.O.H. havde fra 1946 nogle år en ejendom på Voldby Mark.

J. Anna Margrethe Hansen, født 27. februar 1913 på Herskind Mark, død 15. november 1977, gift 10. marts 1935 med *Hans Peter Poulsen*, bolsmand, født 1. november 1909 i Sabro.

H.P.P. har haft en ejendom i Markusminde.

1. Hardy Overgaard Poulsen, inspektør, civiløkonom, født 10. februar 1938 i Århus, gift 23. december 1959 med *Joan Wendeltorp Hansen*, laborant, født 19. juli 1938 i Odense.

Bosat: Stadion Allè 20, Gesten.

H.O.P. uddannedes inden for en gros handel, tog 1965 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen samt 1969 handelsfaglærereksamen og har fra 1968 været ansat ved Vejen Handelsskole, først som lærer og nu som inspektør; er forfatter til flere skolebøger samt medindehaver af et bogforlag.

a. Bjarne Overgaard Poulsen, født 29. marts 1962 i Glostrup.

b. Birgit Overgaard Poulsen, født 23. juni 1966 i Middelfart.

2. Ejvind Overgaard Poulsen, fabrikant, født 1. april 1940 i Sorring, gift 12. august 1967 med *Lene Sahl Rasmussen*, født 31. december 1946 i Fredericia.

Bosat: Tranbjerg Hovedgade 44, Tranbjerg.

E.O.P. driver firmaet Ara-skilte.

a. Linda Poulsen, født 15. april 1969 i Århus.

b. Lisa Poulsen, født 13. september 1974 i Tranbjerg.

3. Svend Overgaard Poulsen, chauffør, født 20. november 1944 i Markusminde, gift 21. september 1968 med *Kirsten Due Laursen*, bogholder, født 26. april 1947 i Hagsholm.

Bosat: Fårupvej 74, Mundelstrup.

a. Niels Poulsen, født 6. december 1969 i Århus.

b. Bente Poulsen, født 31. august 1975 i Århus.

4. Tage Overgaard Poulsen, bogholder, født 26. maj 1950 i Markusminde, gift 19. marts 1976 med *Ulla Thorn*, pædagog, født 25. maj 1951 i Vinderup. (*Se 7.A.IV.C.1.c.*)

Bosat: Kærvej 13, Termestrup pr. Mørke.

a. Kristoffer Thorn Poulsen, født 28. november 1976 i Termestrup.

b. Nanna Thorn Poulsen, født 21. oktober 1979 i Termestrup.

1.D. Christen Rasmussen Overgaard, gårdejer, født 13. november 1825 i Overgård, Mesing, død 8. december 1903, gift 27. september 1859 med enke efter gårdmand Jens Sørensen Iversen, *Maren Rasmusdatter* af Borum, født 1821, død 5. november 1885.

C.R.O. var invalid fra Treårskrigen, idet han blev såret i den ene skulder i slaget ved Isted 1850. Gårdejer i Borum. Foruden sit gårdbrug drev han betydelig kreaturhandel. Sognerådsmedlem i en tid.

Danielsen-grenen fra Elmore

I.E. Daniel Rasmussen Overgaard, gårdejer, født 27. december 1830, død 24. november 1901, gift med *Ane Elisebeth Sørensdatte* af Dyngby, født 2. marts 1823, død 4. marts 1894.

D.R.O. overtog 1860 Øksnebjerggård i Elmore, Malling, og drev denne indtil 1886, da sønnen Erik overtog den. – D.R.O. blev i en forholdsvis ung alder angrebet af en uhelbredelig sygdom.

I. Erik Danielsen, gårdejer, født 14. august 1861 i Øksnebjerggård, død 22. marts 1937, gift med *Birthe Marie Pedersen* af Ajstrup, født 25. august 1858, død 13. december 1928.

E.D. var elev på Ask Højskole 1881-1882, overtog 1886 fødegården og drev denne indtil 1927, da svigersønnen Søren Sørensen overtog den. – E.D. var medlem af Beder-Malling sogneråd 1894-1900, medlem af det første menighedsråd i 6 år, medlem af hjælpekasen i 3 år, atter medlem af sognerådet 1908-1920, og i 22 år bestyrelsesmedlem i mejeriet Korskilde, dels som formand og sidst som kasserer.

A. Jensine Elisabeth Danielsen, født 24. oktober 1887 i Øksnebjerggård, død 26. december 1950, gift med *Peder Emdal*, gårdejer, født 19. januar 1883 i Emdalgård i Snovdrup, Malling, død 8. maj 1975.

P.E. overtog 1917 efter sin far fødegården og drev denne en lang årrække, hvorefter sønnen Finn overtog den.

1. Rasmus Peter Emdal, gårdejer, født 20. marts 1918 i Emdalgård, gift 16. maj 1946 med *Bennet Pedersen*, født 16. maj 1923 i Seldrup, Beder.

Bosat: Låge Hovedgård, Viborg Hovedvej 55, Vejle.

a. Per Silius Emdal, fuldmægtig, gårdejer, født 24. april 1947 på Låge Hovedgård, gift 10. august 1969 med *Birthe Lilian Schulz*, lærer, født 2. marts 1947 i Lundfod, Brande.

Bosat: Gormsgade 7, København N.

P.S.E. aftjente sin værnepligt ved Livgarden, havde et ophold på Bygholm Landbrugsskole, bestod 1971 HF-eksamen, dimitteredes 1975 som cand. agro. fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, og har fra 1978 været ansat som fuldmægtig i Statsskattedirektoratet; overtog 1977 fødegården.

B.L.S. tog 1967 studentereksamen samt 1970 lærerksamen, har fra 1973 været ansat ved Stevnsgades Skole i København og har samtidig studeret biologi ved Københavns Universitet.

b. Anne-Elisebeth Emdal, sygeplejerske, født 4. juli 1950 på Låge Hovedgård.

Bosat: Viemosevej 4, Bredballe pr. Vejle.

2. Erik Arne Emdal, gårdejer, født 31. december 1919 i Emdalgård, gift med *Anna Rigmor Loft* fra Fløjstrup, født 10. marts 1923.

Bosat: Fløjstrup Mark 5, Beder.

a. Per Bent Emdal, født 19. juni 1941.

b. Else Inge Emdal, født 9. november 1942.

c. Birthe Marie Emdal, født 9. november 1946.

d. Inger Lise Emdal, født 2. juli 1948.

- e. **Hans Ellis Emdal**, født 8. juni 1953.
3. **Mary Emdal**, født 10. juni 1921 i Emdalgård, gift 18. januar 1948 med *Niels Chr. Nielsen*, gårdejer, født 6. maj 1921 i Flensted, Låsby.
Bosat: Hovedvejen 25, Låsby.
- a. **Jens Christian Nielsen**, maskinfører, født 11. marts 1949 i Voervadsbro, gift 15. oktober 1977 med *Kirsten Rasmussen*, ekspeditrice, født 4. juli 1952 i Søballe, Veng.
Bosat: Bakkelyparken 21, Ry.
J.C.N. har i 12 været beskæftiget ved en entreprenør.
K.R. er uddannet ekspeditrice og virker stadig som sådan.
- 1) **Charlotte Nielsen**, født 18. juni 1975 i Skanderborg.
2) **Brian Nielsen**, født 18. juni 1979 i Skanderborg.
- b. **Gunnar Emdahl Nielsen**, tømrermester, født 26. marts 1951 i Voervadsbro.
Bosat: Strandbakkevej 3, Egå.
G.E.N. har fra 1976 drevet selvstændig tømrerforretning.
- c. **Elise Gunild Nielsen**, født 7. november 1953 i Flensted, gift med *Birk Haarup*, mekaniker.
Bosat: Stenholtvej 3, Kragelund pr. Silkeborg.
- d. **Knud Emdal Nielsen**, murer, født 19. december 1955 i Flensted.
Bosat: Egevej 42, Ry.
4. **Finn Vagn Emdal**, gårdejer, født 1. maj 1925 i Emdalgård, gift 4. april 1953 med *Grete Sørensen*, født 17. juli 1929.
Bosat: Emdalgård, Elmosevej 86, Snovdrup pr. Beder.
F.V.E. har overtaget fødegården.
- a. **Niels Peter Emdal**, lagerarbejder, født 29. april 1956 i Malling, samlever med *Anne-Mette Jensen*, pakkedame, født 11. juli 1959 i Hvidding, Vorning.
Bosat: Rådhusgade 57, Odder.
N.P.E. tog i 1973 realeksamen, fik derefter ansættelse ved Malling Foderstofforretning, virkede fra 1974 til nedlæggelsen 1979 som bestyrer af Mårslet-afdelingen og derefter igen i hovedafdelingen.
- b. **Karen Margrethe Emdal**, køkkenlederelev, født 2. oktober 1960.
- B. Danius Peter Danielsen**, gårdejer, født 11. februar 1890 i Øksnebjerggård i Elmose, død 27. februar 1974, gift 7. maj 1918 med *Laura Jensen*, født 20. maj 1893 i Fløjstrup, død 11. maj 1979.
D.P.D. overtog 1916 en gård i Ajstrup med et tilliggende på 42 tdr. land og drev denne indtil 1956, da datteren og svigersønnen Erna og Christian Thomsen overtog den. – D.P.D. var medlem af Beder-Malling sogneråd, formand for Andelsmejeriet Korskilde samt for Malling Foderstofforening, vurderingsmand, og medstifter af Andelsfryseriet i Malling.
- * 1. **Erna Danielsen**, født 27. juli 1920 i Ajstrup, gift 7. september 1945 med *Christian Jørgen Thomsen*, gårdejer, født 3. marts 1920 i Nr. Hjarup, Ø. Løgum.
Bosat: Norsmindevej 35, Ajstrup pr. Malling.
C.J.T. overtog 1956 hustruens fødegård.
- a. **Peter Thomsen**, mekaniker, født 3. juli 1947 i Århus, gift 20. juni 1970 med

Else Marie Rasmussen, medhjælper, født 25. november 1947 i Gosmer.

Bosat: Stationsvej 12, Beder.

P.T. udlærtes som mekaniker i Malling, aftjente sin værnepligt ved Flyvevåbnet og har siden 1978 arbejdet på værkstedet ved Falcks Redningskorps i Århus.

E.M.R. var efter skolegangen i 7 år beskæftiget i Tatol i Malling og har de sidste 10 år været medhjælper i en børnehave i Beder.

1) **Mette Thomsen**, født 24. juli 1973 i Odder.

2) **Morten Thomsen**, født 2. juli 1976 i Odder.

- b. **Hans-Ole Thomsen**, landbrugsmedhjælper, født 25. november 1950 i Århus, gift 13. november 1975 med *Anne Birthe Andersen*, bankassistent, født 10. oktober 1955 i Malling.

Bosat: Norsmindevej 34, Ajstrup pr. Malling.

1) **Lone Thomsen**, født 19. maj 1976 i Odder.

2) **Jesper Thomsen**, født 14. maj 1979 i Odder.

- c. **Lars Thomsen**, landbrugsmedhjælper, født 30. april 1962 i Ajstrup.

2. **Anna Danielsen**, født 11. februar 1925 i Ajstrup, gift 28. november 1947 med *Jens Bærnthsen*, tømrermester, født 6. juni 1923 i Beder.

Bosat: Strandvejen 133, Rørth pr. Odder.

- a. **Jørn Bærnthsen**, tømrermester, født 31. december 1948 i Odder, gift 22. april 1972 med *Aase Friis Dam*, født 24. december 1950 i Halling.

Bosat: Strandvejen 128, Rørth pr. Odder.

J.B. udlærtes som tømrer og snedker, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, gennemgik bygmester-uddannelse på Byggeteknisk Skole i Sønderborg, blev optaget i faderens forretning og har fra 1974 drevet produktion af kunststofvinduer og -døre.

1) **Allan Bærnthsen**, født 20. oktober 1972 i Odder.

2) **Anders Bærnthsen**, født 20. februar 1975 i Odder.

- b. **Birgitte Bærnthsen**, rengøringsassistent, født 31. juli 1950 i Rørth, gift 10. juni 1972 med *Poul Rikard Jensen*, politiassistent, født 13. september 1949 i Odder.

Bosat: Banevolden 30, Malling.

1) **Flemming Michael Jensen**, født 16. maj 1973 i Tåstrup.

2) **Susanne Jensen**, født 29. juni 1977 i Odder.

- c. **Bodil Bærnthsen**, sygehjælper, født 3. maj 1957 i Rørth, gift 11. oktober 1980 med *Torben Kemp Rasmussen*, bygningskonstruktør, født 9. marts 1954 i Odder.

Bosat: Rådhusgade 80, Odder.

B.B. er uddannet som sygehjælper på Odder Sygehus og er stadig ansat her.

T.K.R. udlærtes som murer, tog bygningskonstruktøreksamen fra Byggeteknisk Højskole i Horsens, og er desuden brandmand ved Odder kommunale brandvæsen.

- C. **Elisa Margrethe Danielsen**, født 10. august 1896 i Øksnebjerggård i Ellose, død 20. maj 1971, gift 16. april 1924 med *Søren Sørensen* af Christianseje, gårdejer, født 22. juni 1898, død 1. april 1979.

S.S. overtog 1927 efter svigerfaderen Øksnebjerggård i Elmore og drev denne indtil 1964, da han afstod den til sønnen Erik Peter.

1. **Erik Peter Sørensen**, gårdejer, født 3. marts 1925 i Øksnebjerggård, gift 29. marts 1951 med *Dagmar Marie Pedersen*, født 23. oktober 1927 i Kasted, Tilst.

Bosat: Øksnebjerggård, Ajstrup Strandvej 16, Elmore pr. Malling.

E.P.S. overtog 1964 efter faderen fødegården.

a. **Hanne Lisbet Sørensen**, kontorassistent, født 10. januar 1953 i Elmore, samlever med *Kim Leth Jensen*, tømrer, født 23. september 1953 i Århus.

Bosat: Eghovedvej 41, Malling.

1) **Torben Leth Jensen**, født 12. marts 1978 i Århus.

b. **Arne Gert Sørensen**, tømrer, født 15. februar 1955 i Elmore.

Bosat: Regenburgsgade 6, Århus C.

A.G.S. udlærtes som tømrer, aftjente sin værnepligt ved Jyske Ingeniørregiment og har siden været beskæftiget ved sit fag.

c. **Peter Henrik Sørensen**, født 22. marts 1965 i Elmore.

2. **Tage Rikard Sørensen**, chauffør, født 2. oktober 1929 i Århus, gift 1. gang med *Vita Pedersen*, født 31. januar 1935; ægteskabet opløst 1960; gift 2. gang 2. juli 1966 med *Inger Elisabeth Solgaard*, laborant, født 16. oktober 1932 i Odder.

Bosat: Lundshøjgårdsvej 2, Malling.

3. **Ernst Leo Sørensen**, driftsleder, født 22. marts 1934 i Århus, gift med *Anna Lisa Sørensen*, hjemmehjælper, født 3. februar 1934 i Ajstrup.

Bosat: Strandvejen 2, Saksild pr. Odder.

E.L.S. har været installatør i Århus og fra 1966 driftsleder ved Boulstrup & Omegns Elektricitetsselskab.

a. **Poul Sørensen**, elektriker, født 26. juli 1959 i Århus.

Bosat: Strandvejen 2, Saksild pr. Odder.

b. **Bent Sørensen**, typograflærling, født 25. marts 1962 i Odder.

II. **Ane Marie Danielsen**, født 1863 i Øksnebjerggård, død ugift 1889.

III. **Rasmus Danielsen**, gårdejer, født 27. maj 1865 i Øksnebjerggård, død 31. marts 1946, gift 12. oktober 1904 med *Johanne Simonsen*, født 20. april 1881 i Blegind.

R.D. var 1884 på Ask Højskole, overtog 1897 ejendommen Frederikshøj på Storenor Mark, Malling, og drev denne indtil sin død, hvorefter enken videreførte den med sønnen Anker som bestyrer.

A. **Anna Elisabeth Danielsen**, født 7. januar 1905 i Frederikshøj på Storenor Mark, gift 24. august 1924 med *Karl Peter Madsen Pedersen*, savskærer, født 10. januar 1899 på Alrø, død 16. december 1974.

Bosat: Tværgade 67, Malling.

1. **Johanne Pedersen**, født 13. juli 1924 i Malling, død 24. januar 1967, gift 1. gang 14. maj 1944 med *Villy Smedegaard Nielsen*, fotograf, lotterikollektør, født 24. januar 1914; ægteskabet opløst; gift 2. gang med *Hans Riis*, slagter, død; samlevede derefter med *Hans Jørgen Jepsen*, født 31. oktober 1915.

a. **Eva Smedegaard Nielsen**, dagplejemoder, født 26. februar 1946 i Malling, gift 16. februar 1974 med *Jess Søgaard Bengisen*, postbud, født 6. august 1948 i Rold.

Bosat: Farvervænget 62, Hobro.

1) **Peter Smedegaard Bengtsen**, født 24. august 1977 i Hobro.

2) **Søren Smedegaard Bengtsen**, født 23. februar 1980 i Hobro.

b. **Hans Jørgen Riis**, født 6. juni 1950 i Randers.

Bosat: Fælledvej 15 B, København N.

c. **Lars Jepsen**, kartonnagearbejder, født 25. februar 1958 i Randers, gift 24. november 1979 med *Lone Thulstrup Nielsen*, født 18. januar 1960 i Randers.

Bosat: Anemonevej 32, Randers.

L.J. tog 1978 studentereksamen, har siden arbejdet som kartonnagearbejder, studerer samtidig til højere handelseksamen samt gennemgår på aftenkursus uddannelse til edb-assistent.

L.T.N. er uddannet ved husgerning.

2. **Niels Rasmus Pedersen**, født 14. september 1927 i Beder, død 4. februar 1932.

3. **Niels Mikael Pedersen**, smed, født 9. maj 1933 i Beder, gift 23. december 1957 med *Kirsten Hansine Jørgensen*, født 8. marts 1939 i Andebølle; ægteskabet opløst 1967.

Bosat: Vejlgårdsvej 4, Malling.

B. Martin Overgaard Danielsen, født 11. april 1906 i Frederikshøj på Storenor Mark, gift 30. oktober 1932 med *Bodil Tagebo Johansen*, født 30. juni 1911 i Pillemark på Samsø.

Bosat: Åparken 6, Odder.

1. **Aase Margrethe Danielsen**, økonomaassistent, født 13. februar 1933 i Kolt, gift 30. juni 1956 med *Sven Gunner Clausen*, specialarbejder, født 12. maj 1930 i Halling.

Bosat: Blegevej 39, Odder.

a. **Stig Rud Clausen**, portør, født 23. april 1957 i Odder.

b. **Kenneth Rud Clausen**, født 30. juli 1964 i Odder.

2. **Freddy Overgaard Danielsen**, slagteriarbejder, født 25. maj 1936 på Thomasminde Mark, Trige, gift 18. august 1957 med *Nanna Gade*, født 3. august 1938 i Tødsø.

Bosat: Blommevænget 352, Saksild pr. Odder.

a. **Dorte Danielsen**, sygeplejerske, født 23. november 1957 i Kysing, samlever med *Lars Erik Berglund*, biologistuderende, født 13. juli 1956 i Århus.

Bosat: Katrineholms Allé 39 C, Odder.

D.D. færdiguddannedes som sygeplejerske 1980.

L.E.B. tog 1976 studentereksamen, arbejdede 2 år ved landbruget og har siden 1978 studeret biologi ved Århus Universitet.

1) **Kirstine Berglund**, født 17. august 1979 i Odder.

b. **Lars Martin Overgaard Danielsen**, arbejdsmand, født 4. oktober 1959 i Kysing.

Bosat: Blommevænget 352, Saksild pr. Odder.

3. **Sonja Johanne Danielsen**, ekspeditrice, født 14. marts 1939 i Trige, gift 11. maj 1961 med *Erik Damgaard Laursen*, konsulent, født 24. maj 1935 i Søvind.

Bosat: Slåenvej 54, Esbjerg.

S.J.D. er uddannet som damefrisør og virker nu som ekspeditrice.

E.D.L. er handelsuddannet og virker nu som salgskonsulent.

a) **Morten Damgaard Laursen**, født 15. december 1964 i Nykøbing M.

C. **Sørene Petrea Danielsen**, født 18. juni 1907 i Frederikshøj på Storenor Mark, død 9. april 1979, gift 17. april 1930 med *Rasmus Hørdum*, statshusmand, født 11. juli 1897 i Bjødstrup, Bregnet, død 9. januar 1964.

R.H. drev fra 1929 til sin død en ejendom i Krakær ved Femmøller.

1. **Inger Valborg Hørdum**, født 17. marts 1928 i Århus, død 1974, gift med *Bunde Hansen*, snedker.

Bosat: Strandvej 15, Bådsbøl-Ballum pr. Skærbæk.

2. **Einar Johannes Hørdum**, statsskovfoged, født 17. august 1930 i Krakær, gift 3. november 1956 med *Annelise Bujaciewicz*, født 6. oktober 1935 i Bov.

Bosat: Østkystvejen 14, Asserballeskov pr. Augustenborg.

a. **Birgit Hørdum**, edb-operatør, født 24. januar 1959 i Nykøbing S.

Bosat: Østkystvejen 14, Asserballeskov pr. Augustenborg.

3. **Ivar Hørdum**, teknisk assistent, født 9. februar 1945 i Krakær.

Bosat: Tingshøjvej 7, Handrup pr. Ebeltoft.

4. **Ove Hørdum**, bygningsingeniør, født 11. august 1946 i Ebeltoft.

Bosat: Drengs Vei 64, Asker, Norge.

O.H. er ansat ved et rådgivende ingeniørfirma i Sandvika, Norge.

D. **Anker Overgaard Danielsen**, gårdejer, født 11. juli 1909 i Frederikshøj på Storenor Mark, gift 15. april 1954 med *Astrid Henriette Olsen*, født 15. april 1911 i Vinding ved Vejle, død 25. november 1968.

Bosat: Plejehjemmet Tranbjergvænge, Tranbjerg.

A.O.D. var en tid bestyrer for moderen, men købte 1949 gården Elmelund i Balle ved Odder.

1. **Laura Danielsen**, sygehjælper, født 22. august 1947 i Århus, gift 12. august 1967 med *Lars Andersen*, tømrer, født 16. april 1946 i Sjelle.

Bosat: Skovbrynet 21, Låsby.

a. **Henrik Andersen**, født 2. januar 1968 i Århus.

b. **Renè Andersen**, født 16. august 1970 i Silkeborg.

c. **Henriette Andersen**, født 13. marts 1975 i Silkeborg.

E. **Laura Kirstine Overgaard Danielsen**, født 16. november 1911 i Frederikshøj på Storenor Mark, gift med *Axel Eskildsen*, gårdejer.

Bosat: Bilsbækvej 50, Ørting pr. Odder.

Ingen børn.

F. **Alma Margrethe Danielsen**, født 10. november 1912 i Frederikshøj på Storenor Mark, gift 11. maj 1941 med *Aage Hansen*, husmand, født 13. marts 1909 i Søvind, død 20. september 1960.

Bosat: Alrøvej 364, Alrø pr. Odder.

A.M.D. videreførte efter mandens død ejendommen med hjælp af sønnen, bortforpagtede 1968 jorden og virkede derefter som medhjælper i en købmandsforretning indtil 1980; afhændede 1977 ejendommen til sønnen.

Aa.H. overtog efter sin far ejendommen Gammel Færgested på Alrø.

1. **Edel Margrethe Danielsen**, født 20. januar 1932 i Norsminde, gift 21. oktober 1951 med *Thomas Kristen Dalsgaard*, chauffør, født 20. august 1925 i Bjerregrav.

Bosat: Vestergade 54, Møldrup.

- a. **Flemming Dalsgaard**, oversergent, teknisk assistent, født 19. maj 1953 i Møldrup, gift 8. juli 1978 med *Karen Petersen*, korporal, ekspeditrice, født 30. oktober 1955 i Nykøbing F.

Bosat: 428 Chemin de la Procession, Mons, Belgien.

F.D. bestod 1970 realeksamen, uddannedes som teknisk assistent, indkaldtes 1974 til aftjening af værnepligt ved Jyske Telegrafregiment, blev senere sergent og har fra 1979 forrettet tjeneste ved Nato-hovedkvarteret i Belgien.

K.P. uddannedes som ekspeditrice, påbegyndte 1974 konstabeluddannelse og har fra 1978 forrettet tjeneste ved Nato-hovedkvarteret i Belgien.

1) **Michael Dalsgaard**, født 24. september 1979 i Mons, Belgien.

- b. **Gordon Dalsgaard**, overpakmester, født 19. januar 1959 i Møldrup, samlever med *Anne Lise Pedersen*, postbud, født 20. januar 1957 i Skive.

Bosat: Sjøllandsgade 16, Viborg.

- c. **Heine Dalsgaard**, født 3. juni 1971 i Møldrup.

2. **Villy Hansen**, chauffør, født 24. oktober 1948 på Alrø, gift 1. juli 1978 med *Jonna Cecilie Tønder*, kontorassistent, født 1. november 1954 i Vejle.

Bosat: Gammel Færgested, Strelvelshovedvej 10, Alrø pr. Odder.

V.H. hjalp efter faderens død moderen med driften af ejendommen, fik senere beskæftigelse som medhjælper og chauffør hos en lokal vognmand, aftjente 1969-1970 sin værnepligt, var derefter beskæftiget ved forskelligt bl.a. som selvstændig erhvervsfisker og siden som fragtchauffør hos en vognmand i Horsens; overtog 1977 fødehjemmet.

J.C.T. bestod 1971 realeksamen, blev kontoruddannet i Odder og er stadig ansat i samme firma.

- a. **Katrine Hansen**, født 9. januar 1980 på Alrø.

- G. **Marie Kathinka Danielsen**, født 14. oktober 1914 i Frederikshøj på Storenor Mark, død 21. juni 1979, gift 28. april 1940 med *Niels Vilhelm Nielsen Kruse*, gårdejer, født 1. oktober 1916 i Torup, Tved.

Bosat: Åparken 11, Odder.

M.K.D. lærte husgerning og var elev på Hadsten Højskole.

N.V.N.K. lærte landbrug, købte 1946 ejendommen Rudekærsvæk på Rude Mark, drev denne indtil 1967 og arbejdede derefter i 12 år på en møbelfabrik.

1. **Ida Danielsen Kruse**, sygehjælper, født 18. juli 1948 i Odder, gift 9. juni 1973 med *Leif Hansen Juul*, autolakerer, født 16. april 1948 i Ørrikslev.

Bosat: Blegevej 13, Odder.

I.D.K. er uddannet som sygehjælper og arbejder på Odder Sygehus.

L.H.J. er uddannet som autolakerer, men er nu beskæftiget med maling af møbler hos firma R. Randers i Odder.

- a. **Morten Kruse Juul**, født 10. november 1973 i Odder.

- b. **Carina Kruse Juul**, født 12. februar 1978 i Odder.

- H. **Elly Augusta Overgaard Danielsen**, født 13. august 1916 i Frederikshøj på Store-

nor Mark, gift med *Harald Hougaard Jensen*, skovarbejder.

Bosat: Bomholtvej 10, Laven pr. Ry.

1. **Anny Margrethe Jensen**, født 6. april 1940.
2. **Henning Hougaard Jensen**, født 12. november 1941.
3. **Ove Hougaard Jensen**, født 17. december 1942.
4. **Lilly Johanne Jensen**, født 7. marts 1945.

- J. **Johanne Mathilde Overgaard Danielsen**, født 1. februar 1918 i Frederikshøj på Storenor Mark, gift med *Rasmus Henry Rasmussen*, født 23. januar 1911 i Fløjstrup, død 8. december 1963.

Bosat: Søndervangen 9, Viby J.

1. **Irma Birgit Rasmussen**, født 9. marts 1941 i Norsminde.
Bosat: Gudrunsvej 2, Brabrand.
2. **Lis Inga Rasmussen**, født 25. februar 1942 i Norsminde, gift 13. april 1963 med *Erling Højriis Christensen*, maskinarbejder, født 11. maj 1942 i Vejle.
Bosat: Elmosevej 76, Beder.
L.I.R. har børn i dagpleje.
L.H.C. udlærtes som maskinarbejder og virker nu som reparatør ved Purups Grafiske Hus i Viby J.
 - a. **Susanne Højriis Christensen**, kontorelev, født 17. juli 1963 i Solbjerg.
 - b. **Bjarne Højriis Christensen**, født 26. januar 1966 i Vindelev.
 - c. **Brian Højriis Christensen**, født 26. juni 1971 i Fløjstrup.
 - d. **Martin Højriis Christensen**, født 7. september 1979 i Fløjstrup.
3. **Connie Kirsten Rasmussen**, født 20. juli 1943 i Storenor, gift 22. april 1967 med *Kai Howard Bertelsen*, ingeniør, født 2. februar 1943 i Åbyhøj.
Bosat: Møllebakken 3, Hinnerup.
 - a. **Marika Amara Malkanthi Bertelsen**, født 25. august 1975 i Kurunogala, Sri Lanka.
 - b. **Tania Kumudini Bertelsen**, født 7. maj 1978 i Ratnapura, Sri Lanka.
4. **Kurt Ejvind Rasmussen**, afdelingsdirektør, født 18. januar 1945 i Norsminde, gift 5. november 1966 med *Ingrid Jensen*, kontorassistent, født 13. maj 1948 i Holstebro.
Bosat: Præstevej 3, Hjørring.
K.E.R. bestod 1961 realeksamen, blev bankuddannet i Odder Bank, aftjente sin værnepligt ved Jyske Trænregiment i Ålborg, var 1969-1976 ansat i Jyske Bank, Viborg, og har siden været afdelingsdirektør ved Provinsbanken, Hjørring.
I.J. har fra 1977 været ansat ved Topsisikring, Hjørring.
 - a. **Mette Sig Rasmussen**, født 13. marts 1967 i Odder.
 - b. **Mads Sig Rasmussen**, født 15. juni 1971 i Århus.
5. **Kirsten Johanne Rasmussen**, født 8. juni 1947 i Storenor, gift med *Kurt Clemen Stuckert*, født 3. maj 1942 på Omø.
Bosat: Baunevænget 6, Snoghøj pr. Fredericia.
 - a. **Pia Stuckert**, født 4. januar 1966 i Bredballe.
 - b. **Renè Stuckert**, født 7. april 1969 i Åbenrå.
 - c. **Tina Stuckert**, født 18. september 1971 i Erritsø.

IV. Søren Danielsen, malermester, født 20. maj 1867 i Øksnebjerggård i Ellose, død 12. juni 1934, gift 25. oktober 1896 med *Anna Caroline Axelsen* fra Odder, født 29. december 1874, død 25. januar 1951.

S.D. rejste i Tyskland, Schweiz og Italien 1888-1892, etablerede sig som malermester i Århus 1895, og rejste i Argentina og Chile 1913-1923. Har udført betydelige arbejder ved det kongelige slot i Berlin og dekoreret den tyske katolske kirke i Santiago de Chile.

A. Erik Danielsen, revisionschef, født 28. august 1899 i Århus, gift 3. april 1928 med *Gudrun Christensen*, født 17. juni 1906 i København.

Bosat: Ved Lindevangen 6, København F.

E.D. er bankuddannet i Odder Bank og var 1919-1968 ansat i Privatbanken i København, sidst som revisionschef.

1. Svend Danielsen, udviklingschef, civilingeniør, født 6. juni 1936 i København, gift 22. september 1962 med *Helle Pedersen*, kontorassistent, født 16. juli 1940 i Næstved.

Bosat: Stjernerødalen 9, Fløng pr. Hedehusene.

S.D. blev cand.polyt. 1961, var løjtnant i Marinen 1962-1963, var i 12 år ansat i A/S Dansk Gærings-Industri og har siden 1975 haft ansættelse ved Niro Atomizer A/S, fra 1978 som udviklingschef. – S.D. har fra 1981 været medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

a. Ane Karoline Danielsen, født 28. marts 1963 i København.

b. Hanne Pernille Danielsen, født 10. oktober 1966 i København.

c. Mads Erik Danielsen, født 15. juni 1971 i Glostrup.

B. Jens Emil Danielsen, gartner, født 23. januar 1901 i Århus, død 2. marts 1958, gift 10. maj 1925 med *Mette Kirstine Karoline Pedersen*, blomsterhandler, født 13. maj 1902 i Ørting, død 18. juni 1965.

J.E.D. drev i flere år indtil omkring 1950 gartneri på Randlevvej i Odder.

M.K.K.P. var elev på Beder Gartnerskole og drev ca. 1933-1965 blomsterforretningen Flora på Randlevvej i Odder.

1. Eva Danielsen, født 1. september 1925 i Odder, gift 9. juni 1946 med *Hans Andersen*, biavler, født 19. juni 1927 i Odder.

Bosat: Rørthvej 86, Odder.

E.D. er kontoruddannet, har en årrække været ansat på kontoret ved slagteriet i Odder og er nu medhjælpende hustru.

H.A. var 1946-1975 ansat på tarmrenseriet i Odder og gjorde derefter en mangeårig hobby, biavl, til sit erhverv.

a. Kirsten Elisabeth Andersen, født 29. november 1946 i Odder, gift med *Kaj Møller Jensen*, truckfører, født 7. maj 1935 i Hundslund.

Bosat: Trustrupvej 20, Trustrup pr. Hundslund.

1) Kim Andersen, født 25. januar 1968 i Århus.

2) Pia Elisabeth Møller Jensen, født 27. juni 1972 i Århus.

3) Charlotte Møller Jensen, født 6. januar 1975 i Århus.

b. Jens Ole Andersen, maskinmester, født 5. august 1950 i Odder, gift 26. maj 1979 med *Aase Helle Olsen*, ekspeditrice, født 8. december 1942 i Århus.

Bosat: Askehøjvej 7, Skåde pr. Højbjerg.

J.O.A. udlærtes som maskinarbejder i Odder, aftjente sin værnepligt, tog 1975 udvidet maskinmestereksamen fra Århus Maskinmesterskole, sejlede derefter ca. 4 år for rederiet Ove Skou og har fra 1978 været ansat på Århus Oliefabrik. Aa.H.O. uddannedes som skotøjsekspeditrice og var derefter i 17 år ansat i skotøjsafdelingen ved F. Salling, Århus.

1) **Jette Andersen**, født 26. april 1980 i Århus.

C. Svend Overgaard Danielsen, farmer, født 9. august 1903, gift med *Helga Mikkelsen*, født i Newell, Iowa, USA.

Bosat: 4215 E. Waverly Street, Tucson, Arizona, USA.

S.O.D. har drevet farm i Newell, Iowa, men flyttede ca. 1958 til Tucson.

1. **Elsa Ann Danielsen**, født 5. maj 1940, gift med *Daniel Warren Ridley*, ingeniør, født 9. marts 1939.

Bosat: 4215 E. Waverly Street, Tucson, Arizona, USA.

a. **Felicia Ann Ridley**, født 6. maj 1962.

D. Ane Elisabeth Danielsen, afdelingssygeplejerske, født 23. april 1908 i Århus, gift 3. maj 1940 med *Viggo Mejdahl*, ingeniør, født 3. februar 1904 i Åkirkeby, død 10. juli 1960.

Bosat: Hovmestervej 39, København NV.

A.E.D. har været sygeplejerske på Bispebjerg Hospital i København.

V.M. dimitteredes 1939 fra Københavns Maskin-Teknikum.



I.A. – Ane K. Rasmusdatter
og Rasmus J. Krogh



I.A.I. – Ane J. Rasmussen
og Niels Thomsen



I.A.I.B. – Ane M. Thomsen og Jens P. Sørensen
med familie



I.A.I.E. – Margrethe Thomsen
og Jeppe N. Hyllested



I.A.I.H. – Ane M. D. Thomsen
og Anders J. Nielsen



I.A.II
Ane M. Rasmussen



I.B.
Ane M. Rasmusdatter



I.C. – Peder Rasmussen Overgaards enke og børn, 1874



I.C.I. – Søren R. P. Overgaard og familie



**I.C.I.C. – Peter R. P. Overgaard
og Ellen N. K. G. Ernsten**



**I.C.I.D.
Simon P. Overgaard**



**I.C.I.E.
Mary A.K.P. Overgaard**



**I.C.I.F.
Jens Julius Hansen**



**I.C.II.
Ane M.P. Overgaard**



**I.C.III. – Rasmus P. Overgaard
og Ane K. Jensen**



**I.C.IV. – Peder J.P. Overgaard
og Mette Mathiasen**



**I.C.V. – Ane K.P. Overgaard
og Jens Nielsen**



**I.C.VI. – Johannes P. Overgaard
og Jensena Jonassen med børn**



**I.C.VII. – Jens S.P. Overgaard
og Marie B. Knudsen med børn**



I.C.VIII – Karen M.P. Overgaard
og Søren Hansen med børn



I.C.VIII.J. – Anne M. Hansen
og Hans P. Poulsen med børn



I.D.
Christen R. Overgaard



I.E.
Anc E. Sørensdatter



I.E.I. – Erik Danielsen
og Birthe M. Pedersen



I.E.I.A. – Jensine E. Danielsen
og Peder Emdal



I.E.I.B. – Danius P. Danielsen
og Laura Jensen



I.E.III.
Rasmus Danielsen



I.E.IV. – Soren Danielsen
og Anna C. Axelsen med børn

Melballe-slægten

2. Ane Kathrine Pedersdatter, født 3. januar 1790 i Adslev, død 17. februar 1874, gift 8. februar 1810 med *Søren Rasmussen*, gårdejer, født 10. november 1776 i Melballegård i Jeksen, Adslev (i kirkebogen anføres 2. november som hans fødselsdag, på gravstenen står 10. november), død 18. august 1835.

S.R. overtog efter sin far fødegården og drev denne indtil sin død, hvorefter enken videreførte den, indtil sønnen Jens overtog den. (*Se endvidere bilag 7*).

Børn (er ikke anført kronologisk, men medtaget i samme rækkefølge som i tidligere udgaver):

Ane Johanne Sørensen (se 2.A. P. Kristensen-grenen).

Rasmus Sørensen (se 2.B. Rasmussen-grenen fra Jeksen Kro).

Ane Stine Sørensen (se 2.C. Mikkelsen-grenen fra Tåstrup).

Ane Margrethe Sørensen (se 2.D. Jensen-grenen fra Hårby).

Peder Sørensen (se 2.E. Pedersen-grenen fra Dørup).

Jens Sørensen (Melballe) (se 2.F. Melballe-grenen).

Ane Kathrine Sørensen (se 2.G. Schou-grenen fra Jeksen).

Karen Marie Sørensen (se 2.H.)

Mariane Sørensen (se 2.J.)

P. Kristensen-grenen

2.A. Ane Johanne Sørensen, født 30. juli 1811 i Melballegård, død 19. juli 1853, gift 18. januar 1834 med *Peder Kristensen*, født 1. april 1807 i Jeksen, død 25. januar 1878. Der var bestilt lysning i 1832, men dette blev efter indsigelse af brudens far tilbagekaldt, og hun erklærede i vidners overværelse, at hun ikke ville ægte Peder Kristensen, fordi det var hendes forældre så hårdt imod. (*Adslev sogns kirkebog*). – P.K. giftede sig 2. gang 8. november 1853 med Ane Kirstine Hansen fra Jeksen, med hvem han havde fire børn.

P.K. var først gårdbestyrer i Jeksen, men flyttede en tid efter brylluppet til Horn ved Silkeborg, hvorfra han vendte tilbage til Jeksen i sommeren 1837 og overtog en lille gård. Senere solgte han denne, købte et stykke jord, hvorpå han byggede et bolssted. 1857 flyttede han til Skanderborg, hvor han var slagtermester et par år, og derefter købte han en lille ejendom i Ellerne på Tåstrup Mark i nærheden af Fusvad. – Der er slægtsskab mellem P. Kristensen-grenen af Melballe-slægten og Stjær-grenen af Sørensen-slægten, idet Søren Pedersens kone, Kirstine, var broderdatter af Peder Kristensen, (*se 6.A*). (*Se endvidere bilag 8*).

I. Maren Pedersdatter, født 16. december 1830, død 1908, gift 16. marts 1850 med *Thomas Larsen* af Jeksen, gårdejer, født 30. november 1821, død 27. maj 1871.

M.P. tilbragte sin alderdom hos datteren og svigersønnen Ane Johanne og Jens Pedersen Holm.

T.L. var gårdejer på Jeksen Mark.

A. Lars Thomsen, slagtermester, født 12. februar 1851, død 30. november 1892, gift med *Bodil Marie Hansen*, født 18. juni 1854, død 3. april 1911.

L.T. var slagtermester i Hadsund indtil sin død.

B.M.H. flyttede i 1899 til Århus, hvor det var lettere for hende at forsørge børnene, og ca. 1910 rejste hun til sønnen Marius i Amerika, men døde året efter. – Havde foruden nedennævnte børn 6, der døde som små.

1. **Thomas Marius Thomsen**, kreaturhandler, født 7. oktober 1878 i Hadsund, død 26. november 1918, gift 4. maj 1915 med *Minnie Agnes Miller*. – Ingen børn.

T.M.T. drev kreaturhandel i Wakefield, Nebraska.

2. **Martha Hansine Thomsen**, født 10. januar 1880, død 12. november 1961, gift 9. maj 1906 med *Jens Folden* (i USA James Fullen) bygmester, født 2. november 1880.

J.F. kom fra det nordlige Jylland til Omaha, Nebraska. Han var oprindelig murer og tilmed en dygtig forretningsmand. Han var indehaver af James Fullen Construction Company i Scottsbluff, Nebraska, og har bl.a. bygget mange store skoler og varehuse. Efter at han havde trukket sig tilbage, blev forretningen bestyret af de 3 sønner med Norman som forretningsfører, Charles som tilsynsførende og Woodrow som arkitekt.

a. **Helene Marian Fullen**, født 22. februar 1907. Ugift.

H.M.F. har været sekretær ved et assuranceselskab i Omaha.

b. **Norman Thomas Fullen**, forretningsfører, født 23. april 1908, gift 25. december 1934 med *Alice Mae Martin*, lærer, født 10. november 1912.

Bosat: Scottsbluff, Nebraska, USA.

N.T.F. forrettede under 2. verdenskrig tjeneste i den amerikanske flåde i Stillehavet i 4¹/₂ år og blev senere forretningsfører i faderens forretning.

2 adoptivbørn:

1) **James Norman Fullen**, født 25. juni 1946 i Scottsbluff.

2) **Judith Alice Fullen**, født 24. juni 1950 i Scottsbluff.

c. **Minnie Hansine Fullen**, lærer, født 25. april 1913. Ugift.

Bosat: 21 West 21st Street, Scottsbluff, Nebraska, USA.

d. **Charles Arthur Fullen**, født 15. september 1915. Ugift.

C.A.F. er tilsynsførende i familieforetningen.

e. **Woodrow Wilson Fullen**, arkitekt, født 6. maj 1917, gift 19. marts 1949 med *Elsie Jayne Bradshy*, født 1. oktober 1927 i Scottsbluff.

Bosat: Scottsbluff, Nebraska, USA.

W.W.F. deltog ca. 4 år i 2. verdenskrig og er ligeledes med i familievirksomheden.

1) **Gregory Alan Fullen**, født 25. oktober 1949 i Scottsbluff.

2) **Sandra Jo Fullen**, født 31. januar 1951 i Scottsbluff.

3) **Ruth Ann Fullen**, født 29. august 1955 i Scottsbluff.

f. **Vera Ruth Fullen**, født 29. august 1918, gift 30. juni 1946 med *Paul Becker Cochran*, født 14. oktober 1919.

Bosat: Watertown, New York, USA.

V.R.F. udgik som den bedste student fra Gering Nebraska Highschool og fik som følge deraf fri undervisning ved Nebraska State lærer College; gjorde under 2. verdenskrig tjeneste i hjemmefronten i Denver, Colorado, og tager

nu aktiv del i velfærds- og civiltjenesten i Watertown.

P.B.C. forrettede 3½ år under 2. verdenskrig tjeneste i det amerikanske luftvåben, var et år ansat ved radartjenesten og fik senere beskæftigelse inden for mine- og bygningsindustrien.

1) **Constance Helene Cochran**, født 25. april 1948 i Watertown.

2) **Tracy Paulette Cochran**, født 15. februar 1955 i Watertown.

3) **Stephen James Cochran**, født 15. februar 19.. i Watertown.

3. **Rasmine Thomsen**, født 8. august 1882, gift 29. juli 1923 med *Peter Hansen Møller*, stabssergent i artilleriet, dannebrogsmænd, født 19. december 1859 i Nordborg, død 20. juli 1932. Boede i København.

a. **Ellen Møller**, født 4. december 1903. Ugift.

4. **Christen Peter Thomsen**, revisor, født 11. november 1883, død 14. marts 1964, gift 14. juli 1914 med *Helena K.O.M. Jensen*, født 1. juli 1887 i Hvirring ved Nim.

Bosat: 710 East 2nd. South, Salt Lake City, Utah, USA.

C.P.T. rejste fra Danmark til Omaha, Nebraska, 1903, havde ingen uddannelse, men arbejdede sig frem og endte som revisor, indtil han i 1952 tog sin afsked.

H.K.O.M.J. rejste til Salt Lake City, Utah, i 1907. Under krigen tog hun aktiv del i Røde Kors's arbejde og fik en anerkendelse fra USA's regering for at have givet 1000 timers fri arbejde. Fra den danske regering har hun som anerkendelse for sit arbejde for danskernes sag modtaget en friheds-sølvmedalje.

a. **Walter Christian Thomsen**, født 15. juli 1915, gift 25. juli 1938 med *Majorie June White*, født 2. juli 1916 i Salt Lake City.

Bosat: 2436 Emerson Avenue, Salt Lake City, Utah, USA.

W.C.T. deltog 4½ år i 2. verdenskrig som kaptajn ved »The amphibious service« i Stillehavet og var indtil 1977 ansat ved Standard Oil of Indiana.

1) **Roger Walter Thomsen**, adm. direktør, født 14. april 1939 i Salt Lake City, gift 19. maj 1960 med *Claudia Ann Springman*, født 13. april 1940 i Salt Lake City.

Bosat: 320 Cedar Court, Grand Junction, Colorado, USA.

R.W.T. er uddannet som kemisk ingeniør, fik 1966 ansættelse ved Coors porcelænsvirksomhed og har fra 1977 været adm. direktør i Coors nye keramiske og kemiske porcelænsvirksomhed.

a) **Catherine Thomsen**, født 11. juli 1962 i Salt Lake City.

b) **Michael Roger Thomsen**, født 31. oktober 1964 i Willoughby, Ohio.

c) **David Roger Thomsen**, født 29. juli 1970 i Denver, Colorado.

d) **Rebecca Ann Thomsen**, født 13. september 1974 i Portland, Oregon.

2) **Richard Walter Thomsen**, direktør, født 13. maj 1950 i Salt Lake City, gift 8. juni 1973 med *Marilyn Gladys Breinholt*, født 29. april 1953 i Murray, Utah.

Bosat: 4187 Alice Way, West Valley, Utah, USA.

R.W.T. er uddannet inden for økonomi og bankvæsen og er nu direktør for Valley Bank & Trust; var 1969-1971 missionær for Mormonkirken i Danmark.

- a) **Michelle Helena Thomsen**, født 22. juli 1974 i Salt Lake City.
- b) **Christian Peter Thomsen**, født 28. januar 1976 i Salt Lake City.
- c) **Danielle Mary Corybelle Thomsen**, født 15. september 1977 i Salt Lake City.
- d) **Elizabeth Anne Thomsen**, født 30. december 1979 i Salt Lake City.

B. Ane Johanne Thomsen, født 18. april 1852, død 29. juli 1854.

C. Peder Thomsen, bagermester, født 29. juni 1854, død 16. september 1943, gift 23. december 1876 med sin moders kusine *Anne Kathrine Johanne Schou*, født 8. juni 1857, død 26. april 1936. (*Se 2.G.IV.*)

P.T. havde først en ejendom i Fastrup, købte 1880 en ejendom i Jeksen, byttede et par år senere med en ejendom på Tåstrup Mark, flyttede 1901 til Århus, overtog 1909 et bageri på Christiansbjerg og drev dette til omkring 1925. – P.T. var i 6 år medlem af Adslev-Mesing sogneråd.

Deres bryllup måtte opsættes 3 dage på grund af en forrygende snestorm med fog og knog, så ingen kunne komme uden for en dør. På vejen til kirken kørte brude-toget fast i en snedrive, men det lykkedes dog at komme igennem.

1. Anna Kathrine Thomsen, født 22. maj 1877 i Jeksen, død 8. juli 1946, gift 10. maj 1899 med *Christian Ditlev Andersen*, repræsentant, død 23. marts 1939. Boede i Århus.

a. **Magdalene Andersen**, født 25. februar 1900 i Århus, gift 27. april 1918 med *Bernhard Eduard Dollerup*, snedker, født 6. december 1894 i Viborg, død 31. oktober 1979.

Bosat: Vilh. Bergsøes Vej 41, Århus V.

1) Ritta Dollerup, cand.phil., født 27. september 1918, gift 1. juni 1941 med *Johannes Fenger Guld*, læge, født 26. maj 1918 i Høng.

Bosat: Kuhlausgade 35, København Ø.

a) **Jens Guld**, bibliotekar, født 27. december 1941 i København.

Bosat: Havnegade 25 B, Esbjerg.

J.G. tog 1961 studentereksamen samt 1973 eksamen fra Danmarks Biblioteksskole og har siden været ansat på Centralbiblioteket for Sydvestjylland i Esbjerg.

b) **Lene Guld**, bibliotekar, født 14. oktober 1945 i København, gift 26. maj 1977 med *Peter Juul Christensen*, socialarbejder, født 17. marts 1944 i Gentofte.

Bosat: Eriksensvej 41, Esbjerg.

1)) Laus Juul Christensen, født 6. april 1975 i København.

c) **Niels Kristian Guld**, født 5. september 1950, død.

2) Preben Edvard Dollerup, lektor, mag.art., født 2. august 1927 i Århus, gift 1. gang 27. august 1954 med *Ida Paving*, gift 2. gang 1. september 1962 med *Gerd Strange Petersen*, socialrådgiver, født 8. maj 1937 i Århus.

Bosat: Korshøjen 105, Risskov.

P.E.D. uddannedes som journalist ved forskellige dagblade, blev senere student og 1960 mag. art. i historie, var en tid udenrigspolitisk medarbejder ved Danmarks Radio og har siden været lektor ved Danmarks Jour-

nalisthøjskole i Århus.

G.S.P. tog 1962 eksamen som socialrådgiver og har fra 1971 været ansat ved Århus kommunes socialforvaltning.

a) **Katrine Dollerup**, født 23. juli 1964 i Slangerup.

b) **Pernille Dollerup**, født 25. november 1966 i Århus.

3) **Norbert Edvard Dollerup**, ingeniør, født 22. juli 1933 i Århus, gift 5. september 1959 med *Inge Strøgaard*, født 1. august 1930 i Nyborg.

Bosat: Hovmarken 89, Fløng pr. Hedehusene.

N.E.D. tog ingeniørekksamen 1958, var bl.a. 2 år ansat ved Danmarks Radio og har fra 1969 haft ansættelse ved Ministeriet for offentlige arbejder, Vejdirektoratet.– N.E.D. har bl.a. fra 1975 været formand for Hedehusene Idræts Klubs badmintonafdeling.

I.S. blev kontoruddannet og var den sidste tid inden giftermålet ansat ved DSB's Rejsebureau i København.

a) **Bjarne Breitenstein Dollerup**, bankelev, født 23. april 1960 i Struer.

b) **Mette Breitenstein Dollerup**, født 11. juli 1962 i Fløng.

c) **Lise Breitenstein Dollerup**, født 29. maj 1967 i Fløng.

b. **Ester Andersen**, født 27. september 1901, gift med *Carl Loch*, maskinarbejder.

Bosat: Plejehjemmet, Thunøgade, Århus C.

Ingen børn.

c. **Mary Andersen**, sygeplejerske, født 1. februar 1903, død, gift 2. september 1950 med *Peter Jensen*, forvalter, født 23. juni 1905 i Egense ved Svendborg, død. Ingen børn.

d. **Svend Christian Andersen**, mekaniker, født 4. april 1908, død 18. oktober 1952, gift 5. februar 1933 med *Mary Fulendorff Feldvoss*, født 3. februar 1915.

S.C.A. var mekaniker i Kongsvang ved Århus.

1) **Annelise Andersen**, født 6. april 1933.

2. **Thomasine Thomsen**, født 10. november 1878, gift 1. gang 10. april 1901 med *Søren Madsen*, gårdejer og sognefoged, født 10. oktober 1868, død 24. september 1929, gift 2. gang med *Johan Møller Danielsen*, slagtermester, født 16. november 1874 i Nyborg.

S.M. var gårdejer og sognefoged i Stjær.

Ingen børn.

3. **Emil Thomsen**, vognmand i Århus, født 13. februar 1880, gift 1. gang 6. juni 1905 med *Laura Laursen*, død 1916, gift 2. gang 8. december 1918 med *Anine Jensen*, født 8. januar 1885.

a. **Esther Thomsen**, født 14. oktober 1905 i Århus, gift 4. september 1928 med *Henry Georg Brask*, motorforhandler, født 5. december 1900 i Komdrup, død 7. juni 1954.

Bosat: Ålborggade 15 A, Århus C.

1) **Sven Erik Brask**, rådg. ingeniør, født 27. november 1928 i Århus, gift 22. juni 1954 med *Grethe Nielsen*, født 6. september 1929 i Odense.

Bosat: Nederbyvej 8, Skovlunde.

S.E.B. bestod 1945 realeksamen, udlærtes som elektriker, dimitteredes 1952 som elektroingeniør, drev 1966-1980 selvstændig rådg. ingeniørvirksomhed i København og sammensluttede 1980 virksomheden med rådg. ingeniørfirma Johs. Jørgensen, København.

a) **Vibeke Brask**, salgsassistent, født 1. juli 1956 i Søborg.

Bosat: Rolighedsvej 10, Ballerup.

b) **Henrik Brask**, ingeniørstuderende, født 22. juni 1959 i Søborg.

Bosat: Nederbyvej 8, Skovlunde.

2) **Kirsten Brask**, født 12. august 1931 i Århus, gift 22. oktober 1955 med *Thomas Morten Ahler Jessen*, godschef ved DSB, født 18. juli 1926 i Nr. Nebel.

Bosat: Gartnervænget 24, Hillerød.

a) **Merete Jessen**, født 24. december 1965 i Århus.

b. **Helga Thomsen**, født 14. oktober 1908, gift 24. maj 1939 med *Carlos Grønfeldt Jensen*, gartner, født 5. april 1909 i Argentina.

Bosat: Grenåvej 726, Løgten pr. Skødstrup.

1) **Knud Erik Grønfeldt Jensen**, født 11. oktober 1941.

Bosat: Rønde.

2) **Henning Grønfeldt Jensen**, konsulent, født 14. januar 1943.

Bosat: Vintergækvej 3, Skødstrup.

c. **Hilmar Anton Peter Thomsen**, kleinsmed, født 19. april 1910 i Århus, død 13. oktober 1977, gift 16. maj 1931 med *Hilma Augusta Rasmussen*, født 11. oktober 1910 i Vejlbj ved Århus, død 10. juli 1971.

H.A.P.T. arbejdede i 40 år på Wittenborgs Automatfabrikker, Odense.

1) **Ruth Thomsen**, født 26. marts 1931 i Århus, gift 27. januar 1951 med *Frode Wermund Andersen*, forretningsindehaver, født 4. december 1929 i Odense.

Bosat: Niels Ebbesens Vej 42, Vejle.

R.T. er kontoruddannet og begyndte 1963 kaffe- og theforretning i Vejle, fortsatte sammen med sin mand fra 1972 og har udvidet med helse- og naturkost.

F.W.A. arbejdede i flere år som dekoratør, ophørte med dette 1972 og har siden drevet forretning sammen med hustruen.

a) **Joan Andersen**, sekretær, født 16. juni 1951 i Odense, gift med *Kaj Harald Alsted Larsen*, restauratør, født 12. december 1949 i Hover.

Bosat: Horsevænget 13, Tranbjerg.

J.A. blev kontoruddannet, opholdt sig 3 år i USA og Canada og har fra 1976 virket som sekretær.

K.H.A.L. uddannedes som tjener, opholdt sig 5 år i USA og Canada og har fra 1978 været selvstændig inden for restaurationsbranchen.

1) **Thinne Alsted Larsen**, født 23. marts 1978 i Tranbjerg.

b) **Pia Andersen**, børnehavepædagog, født 17. februar 1955 i Odense.

Bosat: Ågade 69, Vejle.

P.A. dimitteredes 1979 fra Kolding Børnehaveseminarium og har siden arbejdet i en børnehave i udkanten af Vejle.

- c) **Vivi Andersen**, ekspedient, født 2. februar 1957 i Odense, gift 26. maj 1979 med *Henri Christianus Hansen*, speditør, født 8. juli 1957 i Amsterdam, Holland.
 Bosat: Horsevænget 13, Tranbjerg.
 V.A. er uddannet som ekspedient inden for lingeri.
 H.C.H. er uddannet shippingmand og har bl.a. opholdt sig 2 år i Sverige.
- 1)) **Michael Christianus Hansen**, født 31. januar 1981.
- 2) **Inge Thomsen**, prokurist, født 1. april 1933 i Århus, gift 26. marts 1955 med *Kaj Egon Andersen*, fabrikant, født 6. juni 1933 i Odense.
 Bosat: Munkersvej 42, Odense M.
 I.T. er prokurist i familiefirmaet.
 K.E.A. etablerede 1964 selvstændig maskinfabrik i Odense med fremstilling af maskinpark til destruktionsanstalter, startede 1971 tillige en fabrik ved Nürnberg, Tyskland, og har nu omdannet firmaet til familieaktieselskab.
- a) **Britta Andersen**, kemilaborant, født 3. februar 1955 i Odense, gift 6. december 1980 med *Alvin Lissau Petersen*, bankassistent, født 17. august 1954 i Odense.
 Bosat: Sleppevangen 9, Odense N.
 B.A. bestod 1975 studentereksamen og er nu ansat som kemilaborant på Dalum Papirfabrik.
 A.L.P. bestod 1971 realeksamen samt 1974 højere handelseksamen, bankuddannedes og er ansat i Handelsbanken i Odense.
- b) **Anita Andersen**, kontorassistent, født 19. maj 1956 i Odense, gift 6. december 1980 med *Palle Venzel Pedersen*, kreditforeningsassistent, født 15. juni 1955 i Otterup.
 Bosat: Annelisevænget 14, Odense N.
 A.A. bestod studentereksamen, blev kontoruddannet i familievirksomheden og er stadig ansat her.
 B.V.P. er uddannet i Forenede Kreditforeninger i Odense og er stadig ansat her.
- c) **Bjørn Andersen**, født 21. august 1964 i Odense.
- 3) **Lis Thomsen**, sekretær, født 8. juli 1944 i Odense, gift 6. juli 1968 med *Lars Thomasen*, smed, født 19. august 1941 i Budapest, Ungarn.
 Bosat: Søgårdsvej 57, Odense N.
 L.T. uddannedes på kontor og har i de sidste 9 år været deltidsbeskæftiget på et revisionskontor.
 L.T. gik i skole i Budapest, flygtede derfra via Østrig til Danmark, fik herfra ophold hos familie i Holland, udlærtes som automekaniker, emigrerede 1960 til Danmark og har fra 1968 været beskæftiget som smed.
- a) **Kent Thomasen**, født 11. november 1969 i Odense.
- b) **Tina Thomasen**, født 8. juli 1974 i Odense.
- d. **Aage Johannes Thomasen**, politiassistent, født 23. maj 1920 i Århus, gift 14. september 1946 med *Anna Inge Jensen*, sygehjælper, født 31. januar

1924 i Gårslev.

Bosat: Møllestien 102, Gårslev pr. Børkop.

Aa.J.T. stod i lære, først som bager og derefter på kontor, aftjente sin værnepligt og fik derefter ansættelse ved politiet; forrettede 1970-1971 tjeneste ved FN's danske politikontingent på Cypern. – Aa.J.T. deltog 1944-1945 aktivt i modstandsbevægelsen.

A.I.J. tog realeksamen, uddannedes som sygehjælper og er nu ansat på Fredericia Sygehus.

1) **Birgit Thomsen**, stud.mag., født 16. december 1947 i Fredericia, død 10. januar 1978, gift med *Arne Rindom*, stud. mag.

2) **Mogens Thomsen**, ejendomshandler, født 19. marts 1951 i Fredericia, gift 11. august 1972 med *Inge Pia Pherson*, kontormedhjælper, født 27. september 1952 i Fredericia.

Bosat: Spicavænget 4, Fredericia.

M.T. var efter skolegangen bl.a. et år ude at sejle, etablerede 1972 selvstændig rengøringselskab og 1976 tillige ejendomshandlervirksomhed.

I.P.P. arbejdede nogle år som kontormedhjælper, blev derefter uddannet som sygehjælper og er nu beskæftiget i deres egne virksomheder.

a) **Anja Thomsen**, født 12. oktober 1972.

b) **Lea Thomsen**, født 21. august 1980.

e. **Margit Thomsen**, sygeplejerske, født 1. februar 1922. Ugift.

Bosat: Tjørnegade 42, Århus N.

4. **Thomas Thomsen**, lagerforvalter, født 4. januar 1883 i Jeksen, død 1. december 1918, gift 3. november 1905 med *Mette Kirstine Christensen*, født 9. maj 1881, død 21. maj 1943.

T.T. var lagerforvalter hos Magnus Nielsen i Århus.

M.K.C. drev et mejeriudsalg i Århus.

a. **Arne Thomsen**, repræsentant, født 29. april 1906, død, gift 8. juli 1934 med *Elna Christence Lauritsen*, født 17. november 1907.

Bosat: Stadion Allè 14, Århus C.

1) **Knud Rolf Thomsen**, adm. direktør, konsul, født 8. oktober 1937 i Århus, gift 21. august 1965 med *Ingrid Lainka*, født 1. januar 1938 i Oppeln, Polen.

Bosat: Venkendam Strasse 76, Riehen, Schweiz.

K.R.T. uddannedes ved Oversøisk Træhandel-Århus Savværk A/S, tog engelsk korrespondenteksamen fra Den jyske Handelshøjskole i Århus, aftjente sin værnepligt ved Jyske Telegrafregiment i Århus, hjemsendtes som sergent, gennemgik videreuddannelse i England, var en årrække beskæftiget i Afrika og har fra 1969 været direktør for Tropical Timber AG i Basel, Schweiz; har fra 1980 været dansk honorarkonsul i Basel, Basel-land og Solothurn.

I.L. flygtede under krigen fra Oppeln i Polen til Nordtyskland.

a) **Dennis Thomsen**, født 14. februar 1967 i Pointe Noire, Congo Brazzaville.

2) **Solveig Louise Thomsen**, født 12. juni 1941, gift med *Erik Bøye*.

Bosat: Langenæs Allé 64, Århus C.

- 3) **Thorkil Bavnehøj Thomsen**, trafikkontrollør, født 2. april 1946 i Århus, gift 23. december 1966 med *Esther Margrethe Martinsen*, kontorfunktionær, født 12. april 1946 i Tersløse.

Bosat: Gyvelkæden 22, Greve Strand.

T.B.T. bestod 1963 realeksamen, blev derefter ansat som trafikelev ved DSB og har siden virket her, kun afbrudt af værnepligt ved Jyske Telegrafregiment i Århus, hvorfra han hjemsendtes som sergent; har taget merkonomeksamen i indkøb.

E.M.M. tog realeksamen 1963 og blev derefter ansat ved Post- & Telegrafvæsenet.

a) **Bjørn Bavnehøj Thomsen**, født 17. marts 1968 i Århus.

b) **Catrine Bavnehøj Thomsen**, født 25. juni 1970 i Tåstrup.

- b. **Iris Gunhilde Thomsen**, født 26. september 1911, gift 22. oktober 1933 med *Børge Rasmussen*, kriminalassistent, født 16. januar 1907.

1) **Inger Rasmussen**, kontorassistent, født 3. november 1936.

5. **Martinus Thomsen**, bagermester, født 2. august 1885 i Jeksen, død 8. august 1966, gift 17. oktober 1913 med *Sigrid Mastrup*, født 25. januar 1887, død 14. marts 1974.

M.T. etablerede sig 1909 som bagermester på Randersvej i Århus, købte en halv snes år senere Thomashus på hjørnet af Vestergade og Grønnegade og drev forretning der en lang årrække. – M.T. var i 8 år oldermænd for Århus Bagerlaug, samt en årrække medlem af repræsentantskabet for Centralforeningen af Bager- og Konditormestre i Jylland og af bestyrelsen for Bagermestrenes Rugbrødsfabrik. – Ingen børn.

6. **Marie Thomsen**, født 11. april 1887 i Jeksen, død 27. juni 1981, gift 14. august 1914 med *Johannes Kruse*, tøffelmager, født 4. august 1878 i Nr. Nebel, død 7. februar 1954.

J.K. var oprindelig inspektør ved forsikringsselskabet Hafnia, indtil han havde det uheld at styrte med cyklen og forslog sig så alvorligt, at han måtte opgive denne virksomhed, flyttede 1923 fra Århus til Roskilde og fik her arbejde på FDB's trækofabrik. – J.K. var formand for træindustriarbejdernes fagforening samt medlem af ligningskommissionen, valgt af Socialdemokratiet. Som ældre passede han en tid cykelparkeringen »Fjordvilla«. I 1948 blev han rosildemester i skak.

- a. **Erik Peter Thomsen Kruse**, slagtermester, født 7. november 1912 i Århus, gift 2. juni 1942 med *Minna Skytte*, født 3. april 1916 i Hvorslev.

Bosat: Slotsgade 52, Nykøbing F.

1) **Kirsten Skytte Kruse**, eksportassistent, født 30. marts 1943 i Roskilde, gift 12. april 1969 med *Claus Hertz*, ingeniør, født 28. september 1940 i København.

Bosat: Mørdrupvej 118, Espergærde.

a) **Henriette Hertz**, født 12. november 1971 i Glostrup.

b) **Susanne Hertz**, født 29. december 1975 i Glostrup.

2) **Ruth Kruse**, født 1945, død ved en trafikulykke 17. august 1950.

- 3) **Lykke Skytte Kruse**, sygeplejerske, født 4. juni 1951 i Hedehusene, gift med *Anker Møller*, salgschef.
Bosat: Højager 78, Hillerød.
- b. **Knud Thomsen Kruse**, blikkenslager, født 7. oktober 1914 i Århus, gift 10. juni 1939 med *Else Iversen*, født 29. november 1912.
Bosat: Mørkhøjvej 138 F, Herlev.
- 1) **Hanne Kruse**, født 21. juli 1940, gift *Høver*.
Bosat: Mørkhøjvej 169, Herlev.
- 2) **Gert Kruse**, født 23. juli 1946.
Bosat: Pilegårdsvej 35, Herlev.
7. **Johanne Thomsen**, født 18. marts 1889, død samme år.
8. **Johannes Thomsen**, bagermester i Chicago, født 8. september 1890 i Jeksen, gift med *Jensine Christensen* fra Ålborg.
J.T. udvandrede 1921 til Amerika.
- a. **Arvid Thomsen**, født 1. december 1912.
9. **Margrethe Thomsen**, født 23. januar 1892 i Jeksen, død 17. december 1968, gift 9. juni 1918 med *Johannes Heinrich Børlum*, kirkebetjent, født 9. februar 1893 i Sønderballe, Hoptrup, død 18. marts 1974.
J.H.B. udlærtes som skomager og blev 1940 ansat som kirkebetjent ved Århus Domkirke. – J.H.B. var i nogle år formand for skotøjsarbejdernes fagforening.
- a. **Carl Heinrich Børlum**, født 8. april 1919, død 25. januar 1928.
- b. **Paul Andre Børlum**, togfører, født 17. juni 1920 i Århus, gift 27. november 1945 med *Lene Hedvig Andersen*, født 8. september 1922.
Bosat: Langenæs Allè 24, Århus C.
- 1) **Karl Gerhard Børlum**, født 25. juli 1948.
- c. **Lydia Børlum**, lønningsbogholder, født 2. maj 1922 i Århus, gift 24. marts 1945 med *Knud Lassen Sørensen*, født 25. marts 1917; ægteskabet opløst 1947.
Bosat: Langenæs Allè 58, Århus C.
- 1) **Knud Lassen Børlum**, institutionsleder, født 20. juni 1945 i Århus, gift 1. gang 10. juli 1966 med *Anny Hansen*; ægteskabet opløst 1972; gift 2. gang 13. maj 1978 med *Lis Kirstine Jakobsen*, sygeplejerske, født 24. juli 1959 i Odense.
Bosat: Enghavevej 12, Skanderborg.
K.L.B. uddannedes som elektroinstallatør, forestod indtil 1979 en større elektroteknisk virksomhed ved Århus og har siden været ansat som institutionsleder inden for særforsorgen.
L.K.J. uddannedes som sygeplejerske og har fra 1977 været ansat på Skanderborg Sygehus.
- a) **Lars Børlum**, født 19. juni 1967 i Århus.
- b) **Heidi Børlum**, født 27. juli 1968 i Århus.
- c) **Mads Knud Børlum**, født 14. oktober 1978 i Skanderborg.
- d. **Jonna Børlum**, født 24. juni 1928 i Århus, gift 24. februar 1951 med *Bent Schlein Jensen*, vognfører, født 5. februar 1928 i Århus.
Bosat: Fyrkatvej 4, Århus N.

- 1) **Kirsten Schlein Jensen**, født 10. januar 1952 i Århus.
 - 2) **Inger Schlein Jensen**, assistent, født 15. november 1955 i Århus, gift 6. marts 1976 med *Ivan Skødt Andersen*, maskinarbejder, født 6. marts 1956 i Århus.
Bosat: Bavnegårdsvej 17, Kolt pr. Hasselager.
I.S.J. er ansat ved Jydsk Telefon-Aktieselskab i Århus.
I.S.A. uddannedes som maskinarbejder ved DSB's centralværksted i Århus og er stadig ansat ved DSB.
 - 3) **Grethe Schlein Jensen**, boghandlermedhjælper, født 6. oktober 1961 i Århus.
- 10. Karoline Thomsen**, født 31. maj 1894 i Jeksen, gift 8. maj 1917 med *Niels Robertus Hansen*, kontorchef, født 11. august 1891 i Århus, død 24. november 1972.
Bosat: Søren Norbys Allé 2 A, København S.
- a. **Niels Robert Hansen**, bogholder, født 13. oktober 1917 i Århus, gift 27. juli 1951 med *Else Ruth Henrichsen*, født 30. januar 1913 i Nykøbing F.
Bosat: Centrumgaden 33, Ballerup.
Ingen børn.
- 11. Valdemar Thomsen**, bagermester, født 4. april 1897 i Jeksen, død 1. maj 1957, gift 16. maj 1920 med *Johanne Jacobsen*, født 10. januar 1902 i Ask.
Bosat: Ringkøbingvej 22, Århus C.
V.T. drev bagerier i Århus, Brabrand og Hasle, sidst Hasle hjemmebageri, som han solgte for at overtage et landbageri i Aidt, købte 1956 hjemmebageriet tilbage men afhændede det igen i marts 1957.
- a. **Yrsa Thomsen**, født 7. juli 1921, gift 13. juni 1943 med *Frank Øyvind Hansen*, fabrikant, født 20. maj 1914.
Bosat: Rødkælkevej 16, Skelhøje Bakker pr. Ebeltoft.
 - 1) **Jan Hansen**, født 20. november 1943.
 - 2) **Vibeke Hansen**, født 14. april 1947.
 - b. **Bent Thomsen**, tanktekniker, født 16. november 1924 i Århus, død 11. marts 1965, gift 26. marts 1949 med *Emma Kristensen*, laboratorieassistent, født 31. december 1924 i Århus.
Bosat: Sædding Strandvej 204, Esbjerg.
B.T. uddannedes som tandtekniker på Jacobsens Dentallaboratorium i Århus, aftjente sin værnepligt, etablerede 1949 selvstændigt dentallaboratorium i Esbjerg og drev dette indtil sin død. – B.T. var formand for Esbjerg og Omegns Rideklub.
E.K. uddannedes som laboratorieassistent og viderefører efter mandens død Esbjerg Dentallaboratorium sammen med sønnen Thomas Bent Thomsen.
 - 1) **Thomas Bent Thomsen**, tandtekniker, født 25. juni 1953 i Esbjerg, gift 6. april 1979 med *Hanne Lilholt Behrens*, født 5. december 1957 i Esbjerg.
Bosat: Islandsgade 17 A, 6700 Esbjerg.
T.B.T. uddannedes som tandtekniker på Århus Tandlægehøjskole, arbejdede derefter 2 år i Tyskland og driver nu sammen med moderen Esbjerg Dentallaboratorium.

- 2) **Jørgen Bent Thomsen**, stud.jur., født 15. maj 1958 i Esbjerg.
Bosat: Sædding Strandvej 204, Esbjerg.
- 3) **Birgitte Thomsen**, HH-studerende, født 30. august 1959 i Esbjerg.
Bosat: Sædding Strandvej 204, Esbjerg.
- c. **Jytte Mary Thomsen**, barneplejerske, født 16. juli 1936, gift med *Jens Bugge Nielsen*, kontorassistent
12. **Lydia Thomsen**, født 2. maj 1900 i Tåstrup, død 23. november 1979, gift 20. november 1925 med *Valdemar Christensen*, snedker, født 3. april 1894.
Ingen børn.
- D. Johannes Thomsen**, født 18. oktober 1857, død i København, gift med *Johanne*, død.
J.T. drev en tid herreekviperingsforretning i Århus og var senere ejendomsmægler i København. – Ingen børn.
- E. Ane Johanne Thomsen**, født 11. januar 1864, død 8. juni 1904, gift i maj 1882 med *Jens Pedersen Holm*, entreprenør, født 4. juli 1855, død 1. juni 1936. – (Se bilag 9).
1. **Karen Marie Pedersen Holm**, født 3. juni 1883, død 1. april 1981, gift med *Alfred B. Knudsen*, stationsforstander, født 21. april 1879, død 10. oktober 1949.
A.B.K. begyndte som trafikkontrollør i Korsør og var derefter stationsforstander, først i Avnbøl i Sønderjylland og fra 1933 til 1946 i Glyngøre.
- a. **Johan Knudsen**, uddeler, født 18. august 1904, død 24. januar 1964, gift 13. september 1931 med *Ellen Christine Hansen*, født 1. januar 1908, død 5. marts 1962.
J.K. var uddeler i St. Merløse.
- 1) **Mogens Knudsen**, skoledirektør, født 18. juli 1934 i Tyvelse, gift 14. oktober 1956 med *Inge Wesenberg-Lund*, lærer.
Bosat: Mosebølle pr. Fakse.
M.K. tog lærereksamen, var en tid lærer i Kongsted ved Rønnede og blev senere først viceskoledirektør og derefter skoledirektør i Næstved.
- a) **Teis Knudsen**, født 16. maj 1961.
b) **Kaare Knudsen**, født 5. marts 1966.
- 2) **Henning Knudsen**, uddeler, født 1. marts 1940 i Tyvelse, gift 22. august 1964 med *Inger Marie Dybdahl Petersen*, defektrice, født 19. marts 1942 i Rødovre.
Bosat: Drosselvej 2, St. Merløse.
H.K. har fra 1964 været uddeler i St. Merløse.
- a) **Klaus Dybdahl Knudsen**, født 23. maj 1965 i Sæby.
b) **Mark Dybdahl Knudsen**, født 27. februar 1968.
- b. **Ellen Margrethe Knudsen**, kontorassistent ved DSB, født 29. juli 1908.
Ugift.
Bosat: Kongensvej 9, København F.
2. **Thomas Pedersen Holm**, født 14. juni 1885, død 1905.
3. **Peder Pedersen Holm**, født 21. august 1886, død i efteråret 1906.
4. **Anton Pedersen Holm**, født 22. april 1888, død i september 1939, gift 1. gang 1912 med *Mabel Jensen*, født ca. 1890 i Omaha, Nebraska; ægteskabet opløst

1919; gift 2. gang 26. august 1926 med *Isabella Cheatwood*.

A.P.H. udvandrede 1906 til Amerika, arbejdede først nogle år for sin onkel Anton Thomsen, der havde en kødforretning i Omaha, og var senere beskæftiget med samme arbejde i Seattle, Washington.

M.J. blev senere gift med Marvin E. Burns, der døde i december 1957.

a. **Dora Leona Holm**, født 24. september 1913, gift 19. oktober 1943 med *Alex Arndt*.

5. **Johanne Pedersen Holm**, født 24. januar 1892 i Århus, gift 10. juni 1939 med *Axel Johan Svensson*, snedkermester, født 1. november 1888 i Kyrkbacken på Hven, død 21. april 1963.

Bosat: Onsjögatan 1 B, Landskrona, Sverige.

A.J.S. var i Amerika indtil 1931 og drev derefter selvstændig snedkerforretning på Hven; flyttede herfra til Landskrona 1959.

Ingen børn.

6. **Maren Pedersen Holm**, født 22. marts 1894, død 14. september 1914.

7. **Elna Pedersen Holm**, født 28. april 1897, død 18. november 1955, gift 1923 med *Kaj Hansen* fra Svendborg, tjener.

Ingen børn.

F. **Anton Thomsen**, født 15. januar 1867, død 2. december 1948, gift 1. gang 6. september 1888 med *Karen Mortensen*, født 24. januar 1866 i Danmark, død 8. januar 1943, gift 2. gang med *Alice Smith*.

A.T. rejste til Amerika omkring 1890 og havde i mange år kødforretning i Omaha. – Da hans broders, Lars Thomsens børn efter faderens død kom til Amerika, åbnede han sit hjem for dem, og de unge emigranter påskønnede det i høj grad.

1. **Anna Thomsen**, født 19. marts 1890, gift 5. januar 1933 med *Dee Lance*, død 12. september 1962. – Ingen børn.

2. **Martha Thomsen**, født 27. november 1891 i Manilla, Iowa, død 24. juli 1956, gift 8. oktober 1913 med *Leo Ray Diers*, født 12. november 1893 i Logan, Iowa. – L.R.D. blev gift igen.

L.R.D. oparbejdede et bogtrykkeri i Seattle, Washington, hvor han bl.a. lavede tryksager for forretninger o.lign.

a. **Leo Ray Diers**, bogbinder, født 5. januar 1915 i Omaha, gift 10. maj 1935 med *Margaret Louise Taggart*, født 30. oktober 1917 i Seattle, Washington. Bosat: 75 E. Lynn, Seattle, Washington, USA.

L.R.D. deltog i 2. verdenskrig og driver nu bogbinderforretning sammen med broderen Glenn.

1) **Marne Lee Diers**, født 21. september 1938 i Seattle, Washington, gift 16. august 1957 med *John Reamer Ihrig*, assurandør, født 8. august 1937 i Seattle, Washington.

J.R.I. er indehaver af en servicestation i San Diego, Californien.

a) **Tami Lee Ihrig**, født 16. januar 1959.

b) **Melanie Lynn Ihrig**, født 15. juli 1960.

2) **Beverly Diers**, født 16. maj 1941 i Seattle, gift med *Gary Wassel*.

b. **Paul A. Diers**, revisor, født 27. juli 1917 i Omaha, gift 1. juni 1945 med *Ivy Willis*.

P.A.D. deltog i 2. verdenskrig og blev senere revisor i en tømmerhandel i Seattle.

1) **Lynette Ann Diers**, født 22. februar 1948.

2) **Gregory Willis Diers**, født 5. april 1949.

c. **Glenn A. Diers**, født 25. januar 1920 i Omaha, gift 21. september 1941 med *Ruth Olsen*.

G.A.D. deltog i 2. verdenskrig og driver nu bogbinderforretning sammen med broderen Leo.

1) **Thomas Bruce Diers**, født 22. september 1947.

2) **Donald Glenn Diers**, født 22. april 1952.

3) **Frederick C. Diers**, født 14. august 1953.

d. **Helen Irene Diers**, født 21. februar 1922 i Seattle, Washington, gift 14. december 1946 med *Vernon R. Mick*.

1) **Marilyn Jean Mick**, født 26. december 1947.

2) **Patricia Lynn Mick**, født 2. november 1949.

3. **Elna Thomsen**, født 1. juni 1893, død 11. december 1962, gift 5. januar 1922 med *Harry S. Pickard*, født 13. marts 1889. – Ingen børn.

H.S.P. var med i 1. verdenskrig og blev hårdt såret i Frankrig. Lange hospitalsophold fulgte efter, og i mange år kørte han i rullestol. Var senere regnskabsfører for 2 bygmestre. Trods den hårde skæbne havde både han og hans kone en evne til at se livet fra den lyse side, så de var afholdte af både familie og andre, der kendte dem, fordi alle kunne lære noget af dem – fortælles der i en omtale af dem.

4. **Verna Thomsen**, født 15. maj 1901, død ugift 14. november 1949.

II. **Søren Pedersen**, født 7. maj 1834, død 17. marts 1837 hos bedstemoderen i Melballe.

III. **Christen Pedersen**, slagtermester i Hobro, født 1836, død, gift med *Jensigne*, død.

IV. **Anne Kathrine Pedersen**, født 4. maj 1837, død 22. januar 1919, gift 9. juni 1859 med *Andreas Laursen*, træskomand, født 18. november 1828, død 17. maj 1916.

A.L. overtog efter sine forældre ejendommen Kragelund på Stjær Mark med et tilliggende på 6 tdr. land, og drev denne indtil 1905. (*Se endvidere bilag 10*).

A. **Ane Marie Laursen**, født 24. maj 1861 i Stjær, død 18. juli 1941, gift 21. november 1890 med *Hans Rasmussen*, arbejdsmand i Århus, født 24. maj 1862 i Maderup på Fyn, død 7. maj 1941. (*Se bilag 11*).

1. **Clara Andrea Cathrine Rasmussen**, født 29. november 1891 i Århus, død 27. april 1948, gift 22. august 1920 med *Axel Peder Pedersen*, præst, født 3. maj 1888 i Glesborg, død 26. juni 1973. (*Se bilag 12*).

Ingen børn.

2. **Charles Andreas Rasmussen**, overpostbud, født 5. januar 1894 i Århus, død 30. december 1951, gift med *Anna Theodora Kruuse*, født 15. april 1897 i Århus, død 15. juni 1967.

a. **Knud Axel Kruuse Rasmussen**, ekspedient, født 23. december 1920 i Århus, gift 1. gang 27. juli 1944 med *Edith Rasmussen*, født 14. oktober 1919; ægteskabet opløst 1961; gift 2. gang 2. september 1961 med *Tove Marie Larsen*, bogbinder, født 11. september 1937 i Århus.

Bosat: Ryhaven 72, Århus V.

- 1) **Ole Kruise Rasmussen**, hospitalsportør, født 18. maj 1945 i Århus, gift med *Anni Rosenberg Madsen*, sygehjælper, født 13. maj 1944 i Århus.
Bosat: Marsvej 12, Hadsten.
O.K.R. sejlede efter skolegangen i 6 år, aftjente sin værnepligt ved Marinen samt ved Slesvigske Fodregiment og har fra 1970 været portør på Århus Kommunehospital; har fra 1978 været instruktør vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen.
A.R.M. havde 1 år plads i huset i England, uddannedes som sygehjælper og har beskæftigelse på Hadsten Plejehjem.
 - a) **Trine Rosenberg Rasmussen**, født 20. august 1973 i Randers.
 - b) **Jesper Rosenberg Rasmussen**, født 21. april 1975 i Randers.
- 2) **Alice Christa Kruise Rasmussen**, rengøringsassistent, født 2. marts 1947 i Århus, gift med *Jørgen Ibsen*, asfaltarbejder, født 27. december 1944 i Århus.
Bosat: Finsensgade 53, Århus N.
 - a) **Brian Ibsen**, født 13. juni 1966 i Århus.
 - b) **Tina Ibsen**, født 14. juli 1969 i Århus.
- 3) **Per Axel Kruise Meineche**, navneændring 1981 fra Rasmussen, tagdækker, født 23. april 1948 i Århus, gift 14. februar 1981 med *Kirsten Meineche*, sygehjælper, født 2. juli 1954 i Balle, Rosmus.
Bosat: Nørregade 55, Århus C.
 - a. **Mie Kruise Meineche**, født 15. oktober 1980 i Århus.
- 4) **Karin Kruise Rasmussen**, kantinehjælper, født 28. juli 1959 i Århus.
Bosat: Rydevænget 9, Århus V.
 - a) **Steffen Kruise Rasmussen**, født 6. juli 1979 i Århus.
- 5) **Anni Kruise Rasmussen**, født 4. juli 1962 i Århus.
- 6) **Lone Kruise Rasmussen**, født 27. oktober 1965 i Århus.
- b. **Clara Elisabeth Kruise Rasmussen**, født 15. april 1922 i Århus, død 5. september 1972, gift 13. december 1947 med *Marius Pleman*, ingeniør, født 30. marts 1924.
 - 1) **Frank Erling Pleman**, børneforsorgspædagog, født 3. marts 1949 i Århus, gift med *Marianne Evelyn Jensen*, studerende, født 8. december 1952 i Århus.
Bosat: Hovedgaden 46, Ø. Alling pr. Auning.
 - a) **Carsten Pleman**, født 9. februar 1972 i Århus.
 - b) **Tina Pleman**, født 17. april 1975 i Århus.
 - 2) **Jonna Pleman**, pædagog, født 21. maj 1953 på Frederiksberg, samlever med *Tom Troensegaard Jensen*, pædagog, født 5. januar 1951 i Rønne på Bornholm.
Bosat: Næsbyvej 9, Rødovre.
 - 3) **Torben Pleman**, rørsmed, født 15. maj 1960 i Risskov.
Bosat: Ny Sperrestrupvej 3, Sperrestrup pr. Ølstykke.
 - 4) **Allan Pleman**, født 15. august 1963 i Risskov.
Bosat: Kirsebærhaven 34, Solrød Strand.

- c. **Tove Kruuse Rasmussen**, tilskærer, født 13. februar 1929 i Århus.
Bosat: Olaf Rudes Vej 25, Højbjerg.
3. **Marie Magdalene Rasmussen**, født 20. juni 1896 i Århus, gift med *Ejnar Kjær*, købmand.
Bosat: Plejehjemmet Caritas, Graham Bells Vej, Århus N.
4. **Anna Cathrine Rasmussen**, født 28. marts 1898 i Århus, død efter et trafikuheld 20. november 1963, gift 20. august 1922 med *Peter Jacob Koch Lauritzen*, snedkermester, født 28. februar 1892 i Århus, død efter et trafikuheld 20. oktober 1963.
A.C.R. gjorde et stort arbejde inden for Sudanmissionen.
P.J.K.L. drev i mange år snedker- og begravelsesforretning og forestod bl.a. flere restaureringsopgaver i Domkirken og Vor Frue Kirke i Århus. – P.J.K.L. var bl.a. søndagsskolelærer og senere leder af bibelkredse og Sudan-kredse.
- a. **Anna Marie Koch Lauritzen**, født 9. september 1924 i Århus, gift 29. marts 1947 med *Christian Sørensen*, pædagog, født 10. januar 1920 i FASTER.
Bosat: Rundgården 40, Søborg.
- 1) **Jørgen Peter Koch Sørensen**, skoleassistent, født 16. december 1948 i Søborg, gift 6. november 1970 med *Kirsten Jensen*, sygehjælper, født 22. januar 1951 i Gentofte.
Bosat: Kildebakkegårds Allè 223, Søborg.
- a) **Christian Peter Koch Sørensen**, født 15. maj 1973 i Søborg.
- b) **Jacob Peter Koch Sørensen**, født 17. juli 1974 i Søborg.
- 2) **Claus Christian Koch Sørensen**, afdelingssygeplejerske, født 4. december 1950 i Søborg, gift 9. februar 1980 med *Annemette Nielsen*, sygeplejerske, født 13. juli 1954 i Brønderslev.
Bosat: Koldmosevej 9, Klithuse pr. Brovst.
C.C.K.S. tog 1970 studentereksamen, uddannedes som sygeplejerske på Bispebjerg Sygeplejeskole, arbejdede 2 år som u-landsfrivillig i Zambia, Afrika, og er nu afdelingssygeplejerske på Brovst Sygehus.
A.N. tog 1974 studentereksamen, uddannedes ligeledes som sygeplejerske på Bispebjerg Sygeplejeskole, arbejdede 1977-1978 som u-landsfrivillig i Botswana og er nu sygeplejerske på Brovst Sygehus.
- a) **Anne Cathrine Koch Sørensen**, født 8. oktober 1980 i Tranum.
- B. **Johannes Laursen**, tømrerformand, født 24. april 1867 i Stjær, død 2. oktober 1942, gift 15. maj 1891 med *Anne Mette Enevoldsen*, født 17. juni 1866, død 25. maj 1924.
J.L. var i 50 år tømrerformand hos tømrermester Arnof Thomsen i Århus samt i 35 år formand for Det danske Missionsforbund i Århus.
1. **Debora Kathrine Laursen**, født 30. april 1892, død 13. maj 1908.
2. **Lydia Andrea Laursen**, født 8. juni 1894 i Århus, død 5. februar 1981, gift 2. juli 1917 med *Richard Petersen*, hotelforpagter, født 25. maj 1891 i Vejle, død 15. oktober 1979.
R.P. var 1932-1947 forpagter af Hotel Aalborg i Thisted og havde derefter i 5 år Hotel Skandinavien i Århus i forpagtning.
- a. **Ruth Petersen**, født 28. maj 1919 i Århus, gift 30. december 1944 med *Erik*

Axel Kjær, civilingeniør, født 13. august 1915 i Viborg.

Bosat: Tårupvej 12, Taulov pr. Fredericia.

E.A.K. drev en årrække selvstændig entreprenørforretning i Taulov og har fra 1974 været ansat ved stads- og havneingeniøren i Fredericia.

1) **Sven Richard Kjær**, civilingeniør, født 20. februar 1946 i Århus, gift 27. juni 1970 med *Jette Glenni Garset*, korrespondent, født 7. juli 1946 i København.

Bosat: Årøvænget 9, Skærbæk pr. Fredericia.

a) **Kirsten Kjær**, født 12. september 1973 i Baden, Schweiz.

b) **Marianne Kjær**, født 14. juli 1976 i Heidelberg, Tyskland.

3. **Anna Laursen**, bogholder, født 10. september 1897 i Århus, død 26. juli 1972, gift 18. november 1933 med *Johannes Thomas Carl Martinus Thomsen*, maskinarbejder, født 8. juli 1886 i Randers, død 21. marts 1957.

A.L. havde i 30 år halvdagskontorarbejde på en fabrik i Randers og var derefter indtil kort før sin død ansat på et fagforeningskontor. – A.L. var hele sit liv tilknyttet Dansk Missionsforbund.

J.T.C.M.T. arbejdede i 48 år på den samme fabrik som sin hustru.

a. **Lydia Ploug Thomsen**, født 18. december 1934 i Århus, gift 20. april 1957 med *Johannes Bruhn Jensen*, bogholder, født 17. februar 1934 i Grindsted, død 5. april 1976.

Bosat: Abelsvej 6, Randers.

L.P.T. tog realeksamen samt højere handelseksamen, fik derefter ansættelse som korrespondent ved Chr. Løgstrup i Randers, havde et år plads i huset i London, og var de sidste ca. 2 år indtil giftermålet korrespondent ved Wittenborgs Automatfabrikker i Odense.

J.B.J. uddannedes inden for kolonial, arbejdede bl.a. 7 år ved Brugsens hovedkontor i Randers og havde derefter indtil sin død ansættelse som bogholder ved Randers Omnibusser A/S. – J.B.J. var nogle år formand for Missionsforbundets menighed, senere kaldet Den evangeliske Frikirke.

1) **Thorkild Bruhn Jensen**, isenkramekspedient, født 10. august 1958 i Randers.

Bosat: Abelsvej 6, Randers.

T.B.J. tog realeksamen, uddannedes som isenkramekspedient, aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret og efter et ophold i Indien blev han optaget på Handelsgymnasiet i Randers.

2) **Allan Bruhn Jensen**, ekspedient, født 21. august 1959 i Randers, gift 1. september 1979 med *Eva Birgitte Søndergaard*, kontorassistent, født 26. april 1958 i Søborg.

Bosat: Engboulevarden 19, Randers.

A.B.J. tog realeksamen, uddannedes som herreekviperingsekspedient og aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret.

E.B.S. tog studentereksamen og var derefter på bibelskole.

a) **Sarah Louise Bruhn Jensen**, født 15. august 1980 i Randers.

3) **Marianne Bruhn Jensen**, født 20. november 1962 i Randers.

4) **Peter Bruhn Jensen**, født 19. februar 1966 i Randers.

5) **Jakob Bruhn Jensen**, født 29. september 1970 i Randers.

V. **Hanne Frederikke Pedersen**, født 10. marts 1839 i Jeksen, død 11. april 1916, gift med *Rasmus Jensen*, møbelhandler, født 14. maj 1834, død 17. august 1893.

R.J. drev i en årrække restauration på hjørnet af Frederiksgade og Østergade i Århus og havde senere en møbelforretning på Volden, ligeledes i Århus.

A. **Kirsten Jensen**, født 3. november 1860, død 21. oktober 1921, gift med *Thorvald Christian Hansen*, overbanemester, født 27. juni 1850, død ca. 1931.

T.C.H. var ansat ved DSB, sidst som overbanemester i Århus indtil 1921.

Ingen børn.

B. **Jens Peter Jensen**, født 4. august 1862, død 22. maj 1928, gift 1888 med *Ella Heüer*, født 31. december 1868, død 26. august 1951.

J.P.J. udvandrede til Californien ca. 18 år gammel, indtrådte i armeen og avancerede til premierløjtnant, rejste til Århus 1902 og grundlagde Århus By- og Landmandskontor, der blev en stor og velanskreven virksomhed. Ejede ejendommen Rymsgade 18 og senere herregården Voergård i Bælum.

1. **Herman Cleveland Jensen**, født 1888 i Californien, død 21. februar 1958.

H.C.J. blev som veteran fra 1. verdenskrig begravet med »Military honors« af »the Funeral home«. Kisten var draperet med »Stars and Stripes«, og 6 soldater affyrede 3 skud over graven på kirkegården, der kun er beregnet for veteraner og deres enker. – Efter 1. verdenskrig var H.C.J. funktionær ved Columbia Universitet i New York, og han havde før krigen forskellige stillinger ved skibsfarten og havde besøgt så godt som alle verdensdele. Har børn, der er bosat i USA.

2. **Harry Grovers**, navneændring fra Harry Grovers Jensen, født 1891 i Californien, død 22. august 1960.

H.G. opholdt sig nogle år i USA, bl.a. som grænsegendarm, etablerede sig 1918 som ejendomsmægler i Århus og oparbejdede her en betydelig og landskendt forretning. – H.G. var medstifter af Aarhus og Skanderborg amters Ejendomsmæglerforening og kendt blandt fagfolk som en højtanskrevet organisationsmand. Var indehaver af forlaget for Faglitteratur for Ejendomsmæglere og forfatter til mange af artiklerne i fagbladet, bestyrelsesmedlem i Dansk Amerikansk Klub, Århus, og sideordnet hermed leder og grundlægger af arbejdet for Dansk Presse- og Litteraturspredning i Udlandet, specielt i Canada og USA, et arbejde, der sigtede mod bevarelsen af det danske sprog blandt udvandrede. Boede Klostergade 23, Århus.

a. **Preben Gross**, navneændring fra Grovers, tegner, født 29. august 1920, gift 1. gang med *Ely Gross*, tegner, født 24. september 1919, gift 2. gang med *Inge Andersen*, født 28. juli 1936.

Bosat: Høegh Guldbergs Gade 105, Århus C.

P.G. har været ansat som tegner på Naturhistorisk Museum i Århus.

1) **Benno Gross**, reproduktionsfotograf, født 18. december 1940.

2) **Steffen Gross**, født 23. februar 1956.

b. **Lillian Grovers**, fotograf, født 29. juni 1942.

3. **Thorvald Jensen**, født 1894, udvandrede.

4. **Olga Jensen**, gift *Ritter*, dr.dent., bosiddende i USA.

5. **Ellida Jensen**, bor hos søsteren Olga Ritter.
- C. **Robert Jensen**, udvandrede i en ung alder til Amerika, hvor han havde skotøjsforretning i Californien. Gift. En søn, Raymond, bor i Amerika.
- D. **Johannes Jensen**, skibstømrer, død i San Francisco 1938.
- E. **Emil Jensen**, død.
- F. **Augusta Jensen**, udvandrede i en ung alder til Amerika, gift med *Meiner*, ansat ved et filmselskab, bosiddende i Los Angeles, Californien. To sønner er ingeniører.
- G. **Olga Frederikke Jensen**, født 20. december 1878 i Århus, død 1951, gift 18. februar 1905 med *Otto Allin*, orgelfabrikant, født 18. februar 1878 i Rønne, død 1956.

O.A. var orgelfabrikant i København.

1. **Arthur Frederik Allin**, pianoinstrumentmager, født 10. maj 1912 i Odense, gift 21. oktober 1944 med *Minna Francke*, ekspeditrice, født 9. marts 1915 i København.

Bosat: Gl. Kongevej 49, København V.

- a. **John Arthur Allin**, ingeniør, født 30. marts 1945 i Frederikshavn, gift med *Gitte Bender*, født 4. februar 1946.

Bosat: Bringekrogen 41, Ballerup.

- 1) **Peter Allin**, født 11. august 1974.

- b. **Hanna Merete Allin**, født 17. april 1948 i Frederikshavn, gift med *Harald Christensen*, farmer, født 11. september 1935.

Bosat: Gonzales Chaves, C. Correa 63, Provins d. Buenos Aires, Argentina.

- 1) **Josè Allin Christensen**, født 29. april 1966.

- 2) **Otto Ringo Theodor Allin Christensen**, født 16. august 1969.

- 3) **Carolina Allin Christensen**, født 28. juli 1973.

- c. **Otto Per Allin**, elektroniktekniker, født 17. marts 1952 i Frederikshavn, samlever med *Ulla Christiansen*, sygeplejerske, født 4. januar 1955 i Virum. Bosat: Thorsgade 53, København N.

- d. **Eva Dorte Allin**, kontorassistent, født 3. september 1956 i København.

Bosat: Gl. Kongevej 35 F, København V.

2. **Else Johanne Allin**, rejseleder, født 26. juli 1913 i Odense, død 26. juli 1967, gift med *Ejnar Kipling*, navneændring fra Jensen; ægteskabet opløst ca. 1946.

E.J.A. bestod realeksamen, var elev på en handelsskole i Berlin, virkede senere bl.a. 7 år som rejseleder på Mallorca og var så bestyrer af Jægerkroen i Hundige.

- a. **Henning Lanz Kipling**, bankbetjent, født 19. august 1939, gift 16. september 1961 med *Karen Lagoni Holk*, kontorassistent, født 11. juli 1940.

Bosat: Knudsvej 1, Roskilde.

H.L.K. uddannedes som tjener, aftjente sin værnepligt ved Søværnet, var i 3 år havnebetjent i Kastrup Lufthavn og har fra 1965 været bankbetjent i Handelsbanken.

K.L.H. bestod realeksamen, var elev i Københavns Skattevæsen, havde den sidste tid inden giftermålet ansættelse i privat firma og har nu deltidsbeskæftigelse i Forstædernes Bank.

- 1) **Helle Lagoni Kipling**, født 24. oktober 1962 i Hvidovre.
H.L.K. bestod 1981 studentereksamen.
 - 2) **Søren Lanz Kipling**, født 20. juli 1966 i Hvidovre.
 - 3) **Thomas Lanz Kipling**, født 8. november 1971 i Glostrup.
 - 4) **Anders Lanz Kipling**, født 8. juli 1973 i Glostrup.
3. **Otto Alfred Georg Allin**, fabrikant, født 21. juli 1916 i København, gift 1. gang med *Alive Hinrichsen*, død 1967, gift 2. gang med *Agnes Irene Kenny*, født 11. oktober 1921 i Rio Grande, Alberta, Canada.
Bosat: 16201 Beach Rd., Surrey, British Columbia, Canada.
O.A.G.A. var elev i Erik Kjærs Tømmerhandel, virkede derefter som radiotekniker forskellige steder, drev en tid selvstændig høreapparatforretning i København, emigrerede 1956 til Canada, solgte høreapparater i Toronto og Vancouver, virkede 1970-1975 som missionær i Ny Guinea og har fra 1976 haft egen fremstilling af individuelt tilpassede hørebeskyttere.
- a. **Freddy Dam Allin**, direktør, arkitekt, født 12. februar 1938 i København, gift med *Shirley Telford*, sekretær.
Bosat: 44 Harjelyn Drive, Islington, Ontario, Canada.
 - b. **Birgit Allin**, født 25. august 1940 i København, gift med *Torben Klüwer*, skovfoged.
Bosat: Birkemosen 3, Ørding pr. Ø. Assels.
 - c. **Flemming Allin**, født 24. november 1943 i Kalundborg, gift med *Ruby Funk*.
Bosat: 5004 Scotts Valley, Dr. Scotts Valley, California, USA.
 - d. **Vibeke Allin**, født 11. december 1947 i København, gift *Penney*; ægteskabet opløst.
Bosat: 1790 King George's Highway, Surrey, British Columbia, Canada.
4. **Erik Thorvald Bent Allin**, pianostemmer, født 3. december 1918 i København.
Bosat: 11 Crown Hill Pl., Toronto, Canada.
- H. **Carl Georg Hersing**, navneændring fra Jensen, agent, født 23. februar 1883, gift 7. februar 1911 med *Birgitte Bøgendal*, født 28. juni 1887.
C.G.H. drev agenturforretning indenfor kontormaskiner.
1. **Knud Hersing**, kontorchef, født 6. juni 1911.
Bosat: Godthåbsvej 20 C, København F.
- a. **Svend Georg Hersing**, lærer, født 27. september 1938 i Skive, gift 28. september 1963 med *Kirsten Hanne Kristoffersen*, ekspedient, født 22. april 1939 i Køge.
Bosat: Violvej 5, Breum pr. Roslev.
S.G.H. uddannedes som automekaniker, aftjente sin værnepligt, opholdt sig et år i Schweiz, dimitteredes 1970 fra Skive Seminarium og har siden været ansat ved Breum Skole.
K.H.K. uddannedes om ekspedient hos sin far og opholdt sig 1962-1963 i Schweiz.
- 1) **Maria Elizabeth Hersing**, født 1. december 1965 i Jebjerg.
 - b. **Ellen Birgitte Hersing**, ekspeditrice, født 18. juli 1947 i Skive, gift 15. februar 1969 med *Viktor Storgaard Jensen*, mekaniker, født 28. december

1944 i Skive.

Bosat: Dølbyvej 151, Skive.

1) **Niels Storgaard Jensen**, født 22. februar 1971 i Skive.

2) **Knud Storgaard Jensen**, født 10. august 1972 i Skive.

c. Bente Hersing.

2. **Lilly Hersing**, født 9. juni 1912, gift *Olesen*.

Bosat: Hans Broges Gade 49, Århus C.

3. **Grethe Thyra Hersing**, født 6. marts 1915 i Århus, gift 21. august 1936 med *Erik Ib-Larsen*, assurandør, født 12. april 1911 i Fårevejle, død 5. april 1980.

Bosat: Voldgade 13, Skive.

Ingen børn.

VI. Else Kristine Pedersen, født 25. juni 1840 i Jeksen, død 1923, gift *Larsen*. Havde 4 børn, hvoraf en søn i 1926, da den første slægtsbog udkom, boede i Frederikshavn, og en datter i Amerika. Boede i Seest ved Kolding.

VII. Ane Margrethe Pedersen, født 14. januar 1842 i Jeksen, død 17. januar 1910, gift 28. marts 1866 med *Rasmus Rasmussen Overgaard*, født 13. maj 1838 i Mesing, død 27. maj 1891.

A.M.P. skildres som et lille, mørkt og livligt menneske, der i meget lignede sin fader. Hun var meget godgørende og når småfolk kom med deres spand, fik de gerne en stor klump smør.

R.R.O. havde en gård i Flensted, men rejste 1887 til USA og drev her en farm i Enumclaw i staten Washington.

A. Ane Johanne Rasmussen, født 13. februar 1867 i Flensted, død i september 1887, gift med *Knud Christian Pedersen*, født 1864 i Sorring, død i november 1932.

A.J.R. og K.C.P. kom til USA før hendes forældre.

1. **Secord Petersen**, født 8. februar 1886 i Danmark, død i september 1945, gift med *Myrtle Jones*.

2. **John Peterson**, født 9. juli 1887 i North Dakota, død 8. oktober 1961, gift med *Elenora Vogel*.

B. Rasmus Rasmussen, født 19. april 1868 i Flensted, død 13. juni 1875.

C. Ane Rasmussen, født 12. december 1870 i Flensted, død 12. maj 1950, gift med *Jens Charles Jensen*, født 1854 i Flensted, død 1936.

Boede i Enumclaw, Washington.

1. **Jeanette Jensen**, død 1965, gift med *William Schomburg*.

2. **Karen Jensen**, gift med *Wallace Meloy*.

3. **Rasmina Jensen**, gift med *Henry Sedges*.

4. **Margreta Jensen**, gift med *Gladstone Toman*.

5. **Sena Jensen**, gift med *Einer Nielsen*.

6. **Anna Jensen**, gift med *Elmer Hanson*.

7. **Carl Jensen**, født 1906, død 1974, gift med *Grace Drake*.

8. **Marie Jensen**, gift med *Edward Chase*.

9. **Matilda Jensen**, gift med *Bridgewood*.

D. Peder Rasmussen, født 10. juli 1873 i Flensted, død 22. april 1947, gift 8. september 1909 med *Flora Kinkade*, født 2. juli 1884, død juli 1961.

Boede i Seattle, Washington.

1. **James Peter Rasmussen**, født 3. juli 1910, død 30. maj 1976, gift med *Mildred Phyllis Ford*.
 2. **Russell Allen Rasmussen**, født 2. juni 1912, gift med *Betty Jane Good*.
Bosat: 10726 Alton NE, Seattle, Washington, USA.
 3. **Jon Wallace Rasmussen**, født 19. oktober 1913, gift med *Ruth Templeton*.
Bosat: 5035 NE 178th, Seattle, Washington, USA.
 4. **Gordon K. Rasmussen**, født 27. september 1915, gift 1. gang med *Evelyn Thiele*, gift 2. gang med *Helen Sevy*.
Bosat: Bremerton, Washington, USA.
 5. **Margaret Mae Rasmussen**, født 9. maj 1919, gift med *Myron Doxon*.
Bosat: Tacoma, Washington, USA.
- E. Rasmus Rasmussen**, født 2. juli 1876 i Flensted, død 10. december 1924, gift med *Clara Edelmann*, født 1891, død 12. december 1918.
1. **John Francis Rasmussen**, lærer, født 18. september 1918 i Seattle, gift 1. gang 5. juli 1946 med *Isobel Grann*, gift 2. gang 25. marts 1961 med *Elizabeth Ann Colwell*.
Bosat: Edmonds, Washington, USA.
J.F.R. deltog som officer i 2. verdenskrig og har været lærer ved skolevæsenet i Seattle.
- F. Thomas Rasmussen**, født 15. marts 1879 i Flensted, død 20. marts 1948 i Seattle.
- G. Karl Martin Rasmussen**, født 20. oktober 1881 i Flensted, død 25. august 1960 i Enumclaw. Ugift.
- H. Kresten Einer Rasmussen**, købmand, født 7. juli 1886 i Flensted, død 29. december 1955, gift 1. gang 24. december 1910 med *Ella Marie Anderson*, født 28. juli 1891 i Marion, Iowa, død 21. marts 1939, gift 2. gang 7. marts 1941 med *Bessie Helen Huddle*, født 28. maj 1900 i Holton, Kansas, død 29. januar 1966.
K.E.R. arbejdede først på et savværk i Enumclaw og drev derefter købmandsforretning, først i Enumclaw og senere i Seattle.
1. **Basil Devere Rasmussen**, retsstenograf, født 13. april 1912 i Enumclaw, gift 15. februar 1936 med *Rosina Nanette Spadafore*.
Bosat: 2700 Eldridge, Bellingham, Washington, USA.
 - a. **Gail Suzanne Rasmussen**, født 4. august 1940.
 - b. **Leah Kresten Rasmussen**, født 2. februar 1945.
Bosat: Olympia, Washington, USA.
 2. **Lowell Einer Rasmussen**, forsikringsagent, født 1. marts 1914 i Enumclaw, død 11. marts 1977, gift 3. juli 1936 med *Mae Lorraine Wark*, født 6. juni 1918 i Atchison, Kansas.
Bosat: 2501 Portola Way, Modesto, California, USA.
 - a. **Lowell Allan Rasmussen**, gletcherforsker, født 4. juni 1937 i Enumclaw, gift 1. gang 30. juni 1961 med *Judith Ann Kennedy*, født 15. februar 1940 i Los Angeles, gift 2. gang 6. april 1963 med *Beverly Maru Osgood*, født 29. december 1937 i Portland, Oregon.
Bosat: 7544 20th Avenue NE, Seattle, Washington, USA.
 - 1) **William Kennedy Rasmussen**, født 9. marts 1962 i Seattle.
 - 2) **John Karl Rasmussen**, født 30. januar 1964 i Renton, Washington.

- 3) **Pete Kresten Rasmussen**, født 7. februar 1966 i Renton.
- 4) **Robert Grant Rasmussen**, født 3. juli 1967 i Renton.
- b. **James Lloyd Rasmussen**, født 24. september 1939 i Enumclaw, gift i december 1965 med *Isabell Galan*, født 24. juli 1943.
Bosat: 1016 Athens, Modesto, California, USA.
J.L.R. er indehaver af en svejseartikelforretning.
- 1) **Katherine Laura Rasmussen**, født 11. februar 1970 i Modesto.
- 2) **Gerlad Lee Rasmussen**, født 12. april 1973 i Modesto.
- c. **Diana Lee Rasmussen**, født 1. marts 1947 i Albuquerque, New Mexico, gift 20. august 1971 med *Floyd Ray Dollerhide*, civilingeniør, født 6. juli 1939 i Salem, Illinois.
Adresse: Box 879, Wasilla, Alaska, USA.
D.L.R. har arbejdet dels som sekretær og dels som lærer.
- 1) **Brian Ray Dollerhide**, født 10. maj 1974 i Anchorage, Alaska.
- 2) **Craig Kresten Dollerhide**, født 18. maj 1976 i Anchorage.
- 3) **Johanne Lee Dollerhide**, født 19. september 1979 i Anchorage.
- d. **Donald Kresten Rasmussen**, født 2. august 1956 i Anchorage.
Bosat: 2501 Portola Way, Modesto, California, USA.
- e. **Karen Mae Rasmussen**, født 25. oktober 1958 i Anchorage, gift i marts 1980 med *Mark Starr*.
Bosat: Anchorage, Alaska, USA.
- 1) **Douglas Lee Starr**, født 10. november 1980.
- f. **Kresten Erik Rasmussen**, født 12. marts 1964 i Anchorage.
3. **Gerald Lee Rasmussen**, flyverofficer, født 28. november 1927 i Enumclaw, død 15. februar 1955. Ugift.
- VIII. Søren Pedersen**, bådudlejer, født 29. april 1843, død ca. 1910, gift med *Rasmine Frederikke Prip*, født 12. marts 1842, død.
S.P. deltog som dragon i krigen 1864, var oprindelig fiskehandler i Århus, senere vognmand og droschekusk, købte derefter ejendommen Åhuset i nærheden af Hammelbanegården og drev her udlejning af både.
R.F.P. boede som enke i Metodistmenighedens alderdomshjem i Thunøgade.
- A. Jutta Pedersen**, gift med *Niels Mønsted* af Århus, købmand; ægteskabet opløst.
1. **Ulf Mønsted**, marineflyver. Udvandret til Amerika.
2. **Harriet Mønsted**.
3. **Gudrun Mønsted**.
- IX. Karen Marie Pedersen**, født 19. december 1844, død 14. august 1869.
- X. Rasmus Pedersen**, født 29. juni 1846, død 5. juli samme år.
- XI. Mariane Pedersen**, født 16. juli 1847, død 19. maj 1909, gift 1. gang 10. august 1874 med *Peder Sørensen* af Katstrup, født 28. december 1845, død 29. april 1901, gift 2. gang med *Christian Malling Møller*, Hvilsted. – Boede forskellige steder, den seneste tid i Låsby.
P.S. var arbejdsmand, ihærdig og arbejdsom, men i flere år svagelig og døde af en kræftsygdom. Det kneb stundom med udkommet, men Mariane var altid ved godt mod og i besiddelse af et sjældent humør; hun kunne underholde et helt selskab. Mens de boede i Låsby, assisterede hun kokekønen ved gilder.

- A. Hansine Kathrine Sørensen**, direkttrice, født 9. februar 1875 i Katstrup, død 11. november 1944.
H.K.S. var i 30 år direkttrice hos Crome & Goldschmidt, Horsens.
- 1. Mathilde Sørensen**, trikotagevæver, født 5. september 1899 i Horsens.
- B. Anne Johanne Margrethe Sørensen**, født 15. juni 1877 i Tåstrup, død 5. juni 1937.
A.J.M.S. var husholder hos søsteren Hansine.
- C. Petra Sørensen**, født 15. april 1880 i Adslev, død 29. februar 1952, gift 21. november 1909 med *Frederik Laurids Blach* fra Helgenæs, arbejdsmand, født 9. januar 1877, død 15. november 1930.
- 1. Zippora Blach**, født 5. februar 1911, død 17. december 1923.
- D. Karen Marie Sørensen**, født 18. juli 1882 i Adslev, død 2. juli 1947, gift 1. gang med *Christen Hansen*, arbejdsmand, født 26. juli 1875 i Otterup på Fyn, død 18. januar 1917, gift 2. gang med *Mads Hansen Bech*, arbejdsmand, født 4. april 1877. Boede først i Horsens og senere i Odense.
- 1. Helga Hansen**, sygeplejerske, født 12. februar 1902 i Tarm, død i august 1947.
H.H. opvoksede hos overbanemester Hansen i Århus (*se 2.A.V.A.*).
- 2. Hans Jørgen Hansen**, maskinarbejder, født 13. oktober 1904 i Horsens, gift 1. oktober 1930 med *Ketty Hansen*, født 25. oktober 1906.
H.J.H. uddannedes som maskinarbejder ved Thomas B. Thrige i Odense og var ansat her en årrække.
- a. Anthony Finn Hansen**, født 3. december 1937.
A.F.H. uddannedes som kolonialkommis og forrettede tjeneste ved det danske FN-kontingent i Gaza.
- E. Peder Ole Sørensen**, født 28. januar 1886 i Låsby, død 21. august 1912.
- F. Rasmus Overgaard Sørensen**, født 27. juni 1891 i Skovby, død ugift 27. november 1921.
- XII. Dorthe Kirstine Pedersen**, født 15. september 1849, død 13. februar 1908, gift 9. marts 1873 med *Peder Johan Christensen Tolboe* af Mariager, lagerassistent, født 18. september 1849, død 1902.
- A. Inger Johanne Thomassine Christensen Tolboe**, født 17. april 1873 i Jeksen, død 16. april 1960, gift med *Theodor Markus Wilhelm Jensen*, portner, født 5. juli 1871 i Odense, død 30. maj 1946.
I.J.T.C.T. boede som enke hos sin datter Eleonora i Brabrand.
T.M.W.J. var portner på Frichs Fabrikker i Århus.
- 1. Eleonora Theodora Gunhilda Dorthea Jensen**, født 20. august 1897 i Århus, gift 7. oktober 1917 med *Alfred Jensen*, grosserer, født 5. marts 1892 i Sejlstруп, død 6. juli 1964.
Bosat: Hovedgaden 37 A, Brabrand.
A.J. var løjtnant, boede fra 1918 i Brabrand og drev her cykle- og radioforretning en gros.
- a. Alf Tolboe Jensen**, forlagsrepræsentant, født 14. september 1918 i Ålborg, død 29. december 1943.
A.T.J. tog realeksamen 1934 samt handelseksamen 1937, udlærtes som boghandlermedhjælper, indkaldtes til aftjening af værnepligt efter kort an-

sættelse som boghandlermedhjælper i Randers, blev kornet 1940, hjemsendtes 1941 fra 6. batl. i Viborg og virkede som forlagsrepræsentant, til han 13. oktober 1943 blev taget af Gestapo. Blev henrettet 29. december 1943 efter at have afvist tilbud om at træde i tysk tjeneste. (*Se endvidere bilag 13*).

B. Peter Christensen Tolboe, handelsgartner, født 29. april 1876 i Århus, død 30. august 1946, gift 12. oktober 1899 med *Gunhilde Johansen*, født 12. oktober 1876 i Porsgrunn, Norge.

P.C.T. uddannedes som gartner, rejste 1895 til Norge, blev efter forskellige stillinger hos private ansat ved Oslo kommune 1921 og købte gården Svenskerud ved Oslo, hvor han drev handelsgartneri. Begravedes på Nordstrand Kirkegård, som han selv havde anlagt.

1. Rudolf Johan Christensen Tolboe, kontorchef, født 27. september 1900 i Porsgrunn, gift 4. oktober 1947 med *Erikka Lie*, født 23. november 1899.

R.J.C.T. bestod handelsskoleeksamen og var senere kontorchef ved Dalen-Portlands Cementkontor, Oslo. – Ingen børn.

2. Agnes Kathinka Christensen Tolboe, født 10. marts 1904 i Porsgrunn, gift 17. juli 1939 med *Knud Franck*, tjener, født 1. april 1902 i København. Ingen børn.

3. Valdemar Christensen Tolboe, ekspeditør i Oslo, født 9. oktober 1905 i Porsgrunn, gift 18. april 1936 med *Astrid Thoresen*, født 2. marts 1908.

a. Petter Tolboe, født 22. december 1944 i Oslo.

Bosat: Svenskerud, Oslo, Norge.

C. Ane Johanne Petrine Christensen Tolboe, født 28. marts 1878 i Århus, død 28. marts 1954, gift 12. august 1900 med *Axel Steen Blicher Pedersen*, skomager, født 27. januar 1877 i Ormslev, død 28. april 1948.

A.S.B.P. uddannedes som skomager, drev eget værksted i Århus 1893-1908 og derefter i Stilling, var i 33 år ansat ved Århus Belysningsvæsen, først som lygte-tænder, men avancerede hurtigt på grund af sin tilforladelighed og pligttroskab. Købte 1908 huset Randersvej 84. – A.S.B.P. beklædte flere tillidshverv inden for fagforening, grundejerforening og afholdsbevægelsen.

1. Axel Børge Falck Pedersen, kommunalarbejder, født 11. december 1899 i Århus, død 24. februar 1975, gift 4. august 1924 med *Gerda Marie Rasmussen*, født 30. december 1898.

Bosat: Randersvej 84, Århus N.

A.B.F.P. var ansat ved Århus Belysningsvæsen fra 1927.

a. Edith Gurli Pedersen, født 28. december 1925 i Århus, gift 25. marts 1950 med *Torben Jørgen Emil Lund Jørgensen*, buntmager, født 3. marts 1923 i Vejle.

Bosat: Gl. Landevej 36, Vejle.

1) Jørgen Lund Jørgensen, værktøjsmager, født 23. marts 1951 i Vejle, samlever med *Britta Ena Mikkelsen*, bankassistent, født 3. juni 1956 i Fredericia.

Bosat: Sellerup Skovvej 120, Børkop.

a) Lene Lund Jørgensen, født 23. juli 1980 i Fredericia.

2) Karsten Lund Jørgensen, konsulent, født 14. februar 1956 i Vejle.

Bosat: Bjerrevænget 9, Brejning pr. Vejle.

2. **Elvira Cathinka Fransiska Pedersen**, damefrisør, født 10. januar 1902 i Århus, død 20. februar 1960, gift med *Henry Alexius Kondrup*, elektriker, født 11. november 1903 i Århus, død 4. august 1941.

Bosat: Randersvej 3, Århus N.

E.C.F.P. uddannedes som damefrisør og drev selvstændig salon en lang år-række.

- a. **Lissie Inger Johanne Kondrup**, født 29. maj 1921 i Århus, gift med *Kjeld Møller*, assurandør, født 22. oktober 1922 i Viborg, død 13. januar 1967.

Bosat: Vilhelm Becks Vej 75, Viby J.

K.M. deltog aktivt i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig.

- 1) **Birger Møller**, fotohandler, født 17. marts 1945 i Århus, gift 14. oktober 1967 med *Inge-Bente Skødt*, klinikassistent, født 14. november 1948 i Århus.

Bosat: L.P. Becks Vej 3, Risskov.

a) **Torben Møller**, født 25. juli 1969 i Århus.

b) **Claus Møller**, født 22. juli 1971 i Århus.

c) **Thomas Møller**, født 29. juni 1972 i Århus.

3. **Kaj Steen Blicher Pedersen**, skolebetjent, født 5. september 1904 i Århus, gift 1926 med *Jenny Marie Sophie Jensen*, født 12. marts 1905 i Århus.

Bosat: C.F. Jessens Vej 3, Århus N.

K.S.B.P. udlærtes 1923 som former, aftjente sin værnepligt, havde i 10 år beskæftigelse ved Århus Belysningsvæsen, var 1937-1971 ansat som skolebetjent ved Skovvangsskolen i Århus og virkede så i 3 år som vagtmand hos F.Salling, Århus.

J.M.S.J. uddannedes som syerske, virkede som sådan indtil 1933 og forestod 1937-1950 skolebespisningen på Skovvangsskolen.

- a. **Werner Steen Blicher Pedersen**, fuldmægtig, født 11. juli 1933 i Århus, gift med *Elisa Alexandra Rasmussen*, sekretær, født 21. november 1934.

Bosat: Skolevej 102, Egå.

- 1) **Helle Blicher Pedersen**, født 7. september 1957.

4. **Lilly Thora Miranda Pedersen**, født 18. september 1906 i Århus, gift 27. oktober 1929 med *Villy Frank Søgaard Rasmussen*, elektriker, født 1. marts 1905 i København.

Bosat: Frederikshaldsgade 9, Århus N.

V.F.S.R. har været elektriker ved DSB.

- a. **Henning Søgaard Rasmussen**, repræsentant, født 7. juni 1937 i Fredericia, gift med *Ingrid Ørts*, sygeplejerske.

Bosat: Præstekravevej 6, Skødstrup.

H.S.R. er uddannet som værktøjsmager, men virker nu som repræsentant.

5. **Ninna Kirstine Pedersen**, født 25. marts 1909 i Århus, død 8. september 1955, gift 1. gang med *Bruno Jensen*, kommunalarbejder, død, gift 2. gang med *Niels Anton Frahmé*.

- a. **Henny Jonna Frahmé**, født 22. august 1934, gift med *Poul Fritz Jensen*, arbejdsmand, født 23. marts 1935. – Bosiddende i København.

- 1) **Niels Heinrich Jensen**, født 28. maj 1957.
6. **Rudolf Steen Blicher Pedersen**, kirkebetjent, født 28. juli 1912 i Århus, død 1. december 1973, gift 1. december 1934 med *Annemarie Gatz*, født 28. august 1912 i Flensborg.
Bosat: Ny Tjørnegade 36, Århus N.
R.S.B.P. var ansat som kirkebetjent ved Christianskirken i Århus fra 1938 til sin død i 1973.
- a. **Arne Steen Blicher Pedersen**, elektriker, født 1. juni 1941 i Århus, gift 12. september 1970 med *Eva Jensen*, kontorassistent, født 28. februar 1947 i Århus.
Bosat: Jeppe Åkjærs Vej 23, Åbyhøj.
- 1) **Marianne Blicher Pedersen**, født 6. september 1972 i Århus.
- b. **Jette Birgit Pedersen**, defektrice, født 29. juni 1944 i Århus, gift 15. juni 1968 med *Jens Christian Højmark*, elektriker, født 29. juli 1945 i Bogense.
Bosat: Solbakken 28, Hammel.
- 1) **Annemarie Højmark**, født 27. november 1969 i Århus.
7. **Johannes Steen Blicher Pedersen**, kommunalarbejder, født 17. januar 1915 i Århus, gift 6. november 1937 med *Karen Marie Søndergaard Rasmussen*, født 10. august 1917 i Vejle.
Bosat: Kastaniegade 9, Århus N.
J.S.B.P. var fra 1946 til pensionsalderen ansat ved belysningsvæsenet i Århus.
- a. **Leif Steen Blicher Pedersen**, politiassistent, født 13. januar 1941 i Århus, gift 6. august 1965 med *Jette Bentsen*, født 12. juni 1944 i Hørsholm.
Bosat: Sct. Jørgens Parken 3, Børkop.
L.S.B.P. udlærtes 1963 som autoelektromekaniker, aftjente derpå sin værnepligt ved flyvevåbnet og har fra 1966 været ansat ved politiet.
- 1) **Annette Blicher Pedersen**, født 22. november 1965 i Århus.
- 2) **Susanne Blicher Pedersen**, født 3. september 1968 i København.
8. **Leo Arne Steen Blicher Pedersen**, elektriker, født 31. maj 1917 i Århus, gift 2. december 1939 med *Jonna Edith Pedersen*, født 7. oktober 1919 i Århus, død 6. oktober 1975.
Bosat: Langelandsgade 219, Århus N.
L.A.S.B.P. har arbejdet på Frichs Fabrikker samt på bryggeriet Ceres i Århus og fik i 1949 ansættelse som montør ved belysningsvæsenet i Århus.
- a. **Birthe Joan Pedersen**, født 30. november 1944 i Århus, gift 13. august 1968 med *Karsten Høgh Pedersen*, ledende faglærer, født 17. november 1942 i Knebel Bro.
Bosat: Keravavej 6, Hjørring.
B.J.P. er beskæftiget på Hjørring Bibliotek.
K.H.P. er ansat ved Hjørring tekniske Skole.
- 1) **Dorthe Høgh Pedersen**, født 4. december 1969 i Hjørring.
- D. Valdemar Christensen Tolboe**, tapetserer og dekoratør, født 20. maj 1880 i Århus, død 23. maj 1951, gift med *Inger Helen Josefine Christine Marie Jensen*, født 31. august 1878 i Århus, død 15. december 1934.
V.C.T. var tapetserer og dekoratør i Århus. Opfinder af lyssignaler og nødbremse

for automobiler. (Patent udtaget 1917).

- 1. Ludvig Ingemann Christensen Toldbo**, montør, født 16. januar 1898 i Århus, død 18. april 1955, gift 22. marts 1921 med *Marie Chatrine Poulsen*, født 26. august 1901 i Århus.

Bosat: Randersvej 69, Århus N.

L.I.C.T. var maskinarbejder ved DSB i Århus.

- a. Knud Freddy Christensen Toldbo**, direktør, født 27. maj 1924 i Århus, gift 5. marts 1949 med *Erna Christiansen*, prokurist, født 16. december 1924 i Ebberup.

Bosat: Skt. Klemens Vej 54, Odense S.

K.F.C.T. uddannedes som reklametegner, aftjente 1943-1945 sin værnepligt ved Civilforsvaret, fortsatte ved militæret, hjemsendtes 1949 som løjtnant af reserven, var reklamechef, bl.a. ved Sylvester Hvids Reklamebureau A/S, København, 1973-1975 direktør for Lyngby Storcenter, Lyngby, og har fra 1975 drevet selvstændigt firma, Forma Fyn Kontorcenter ApS., Odense.

E.C. er uddannet som kosmetolog og er nu prokurist og indretningskonsulent i deres eget firma.

- 1) Lars Christensen Toldbo**, civiløkonom, HD, født 12. juli 1951 i Odense.

Bosat: Nordens Plads 4, København F.

- 2) Michael Christensen Toldbo**, civiløkonom, HA, født 13. juli 1954 i Rødovre.

Bosat: Zenithgatan 11, Malmö, Sverige.

- 2. Chatinka Sylvia Tolboe**, født 21. februar 1915 i Århus, gift 1. gang 29. april 1937 med *Herman Karl Kasper Nielsen*, mekaniker, født 13. april 1899, død 29. juni 1956, gift 2. gang 10. juli 1971 med *Karl Prusse Sørensen*, chauffør, født 28. april 1914 i Læborg.

Bosat: Havesangervej 19, Kolding.

- a. Werner Tolboe**, navneændring fra Werner Herman Nielsen, faktor, født 15. marts 1938 i København, gift 1. gang med *Hanne Lis Hansen*, gift 2. gang med *Birgit Irene Hansen*, født 20. juni 1939 i København.

Bosat: Aprilvej 19, Herlev.

W.T. uddannedes som typograf, arbejdede et halvt år som sådan i Stockholm, Sverige, og har fra 1959 været ansat ved dagbladet Politiken, fra 1978 som faktor; har i flere år taget sangundervisning og deltaget i film samt sunget på Scala Teatret.

B.I.H. var på husholdningsskole, uddannedes som blomsterdekoratør og senere som sygehjælper.

- 1) Stig Tolboe**, mekanikerlærling, født 1. august 1961 i Søborg.

Bosat: Rævens Kvarter 26, Ballerup.

- 2) Maiken Tolboe**, ekspedientelev, født 19. april 1965 i København.

- 3) Lea Tolboe**, født 14. maj 1975 i Charlottenlund.

- b. Grethe Elisabeth Nielsen**, chauffør, født 22. september 1939 i Århus, gift med *Vagn Aage Hansen*, matros, født 14. oktober 1935.

Bosat: Frydsvej 15, Kolding.

- 1) **Susanne Elisabeth Hansen**, født 15. juni 1958 i Kolding, gift 25. oktober 1980 med *Max Dittmann*, slagter, født 28. marts 1960 i Kolding.
Bosat: Stejlbjergvej 27, Kolding.
S.E.H. har virket som pakkerske og chauffør.
a) **Kenneth Dittmann**, født 22. september 1980 i Kolding.
- 2) **Yvonne Andersen**, født 25. januar 1968 i Kolding.
- 3) **Jeanette Andersen**, født 28. februar 1972 i Kolding.
- c. **Inger Sylvia Nielsen**, chauffør, født 16. marts 1941 i Århus, gift 9. juni 1962 med *Bent Rosendahl Hansen*, taxavognmand, født 25. februar 1933 i Kolding.
Bosat: Slagelsevej 22, Kolding.
B.R.H. etablerede 1971 selvstændig taxavognmandsforretning.
1) **Freddy Rosendahl Hansen**, født 25. oktober 1966 i Kolding.
- d. **Elinor Nielsen**, født 21. oktober 1942 i Århus.
- e. **Lisbeth Nielsen**, syerske, født 5. oktober 1945 i Kolding, gift 13. januar 1962 med *Karl-Heins Salech*, maler, født 16. september 1942 i Kolding.
Bosat: Brandorffsvej 4, Kolding.
1) **Maybritt Salech**, født 7. marts 1962 i Kolding.
Bosat: A.L. Johansens Vej 17, Kolding.
2) **Karina Salech**, født 22. maj 1967 i Kolding.
3) **Johnny Salech**, født 1. november 1971 i Kolding.
- f. **Preben Ejnar Tolboe**, vognmand, født 12. april 1948 i Kolding, gift med *Kirsten Eriksen*, kontorassistent.
Bosat: Stejlbjergvej 28 C, Kolding.
- E. Rudolf Helenius Christensen Tolboe**, tapetserer og dekoratør i Århus, født 30. oktober 1883 i Vejlbj ved Århus, gift 1905 med *Anna Marie Andersen*, født 30. juni 1887.
1. **Rudolf Enrico Mylius Christensen Tolboe**, født 20. oktober 1905.
2. **Børge Helenius Christensen Tolboe**, født 21. marts 1909.
- XIII. Ane Marie Pedersen**, født 19. april 1851, død 28. november 1852.
- XIV. Johannes Pedersen**, slagtermester og kreaturkommissionær, født 24. maj 1853, død ca. 1904, gift med *Dorthea Elisabeth Andersen* af Krstrup, født 11. marts 1850.
J.P. arbejdede en årrække ved slagterfaget i Århus, nedsatte sig derefter som slagtermester i Randers, flyttede senere til København og drev her foruden slagterforretning tillige en betydelig virksomhed som kreaturkommissionær.
D.E.A. boede som enke i Beckers Jubilæumsstiftelse i København. – Af deres 11 børn nåede kun 4 den voksne alder.
- A. Johannes Georg Valdemar Pedersen**, slagtermester i København, født 19. juni 1876, gift 24. april 1904 med *Jensine Kjølhede*, født 10. november 1880.
1. **Else Kjølhede Pedersen**, født 14. januar 1907, gift 14. juni 1931 med *Carl Vilhelm Hansen*, disponent.
2. **Gudrun Kjølhede Pedersen**, født 11. november 1911.
- B. Agnes Cornelia Elisabeth Pedersen**, født 28. juli 1881 i Århus, gift 11. november 1901 med *Valdemar Harden*, sagfører; ægteskabet opløst 1919. Boede i Århus.
1. **Knud Bernhard Harden**, født 11. november 1902 i Nykøbing F.

K.B.H. blev handelsuddannet.

2. Aage Ludvig Harden, født 31. oktober 1904 i Odense.

Bosat: Horsensgade 11, København Ø.

Aa.L.H. er uddannet som radiotelegrafist og driver nu Aage Hardens Specialmaskiner, København.

C. Alma Clothilda Pedersen, født 29. marts 1884, gift 1902 med *Bech Mikkelsen*, sporvognskonduktør, København; ægteskabet opløst.

1. Hedvig Johanne Elisabeth Mikkelsen, gift 13. november 1925 med *Vilhelm Jensen*, repræsentant, København, født 27. juli 1898.

a. Jørgen Vilhelm Jensen, født 19. oktober 1924.

D. Othenius Wilfred Pedersen, arkitekt, født 15. december 1886, gift med *Astrid Mathiesen*.

O.W.P. rejste til Buenos Aires og senere til Paraguai, og da man i mange år intet hørte fra ham, blev ægteskabet opløst.

A.M. var skuespillerinde og boede i København.

1. Iris Pedersen, født 19. september 1909.

I.P. gennemgik balletskolen.

Rasmussen-grenen fra Jeksen Kro

2.B. Rasmus Sørensen, kroejer, født 23. november 1814 i Melballegård i Jeksen, død 9. januar 1865, gift 1. gang i foråret 1840 med enke *Ane Marie Andersdatter* af Jeksen, død 1842, gift 2. gang i oktober 1842 med *Ane Kathrine Pedersdatter* af Fregerslev, født 25. marts 1822, død 22. februar 1906.

R.S. ejede fra 1840 en gård i Stilling, mageskiftede 1846 med Jeksen Kro, der dengang ejedes af Rasmus Pedersen (*se 5. Rasmussen-slægten*), drev denne indtil sin død, hvorefter hustruen videreførte den med hjælp af sønnen Søren, der så overtog den 1869. – R.S. var i en årrække medlem af sogneforstanderskabet. – (*Se endvidere bilag 14*).

I. Rasmine Rasmussen, født 11. august 1841 i Stilling, død 24. maj 1891, gift 29. februar 1864 med *Mads Nielsen*, gårdejer, født 22. maj 1841 i Haldum, død 18. februar 1890.

M.N. overtog sin fødegård, der var på 60 tdr. land god jord, men sad noget hårdt ved det. Det var i krisetiden med overgang fra kornavl til mejeridrift og derunder blev ejendommen så forgældet, at ingen af børnene kunne overtage den. I 1885 afhændede de den og flyttede til Århus, hvor de levede i små kår.

A. Niels Balle Madsen, født 3. februar 1865 i Haldum, død 1943, gift ca. 1891 med *Anina Storm*, død ved en gadeulykke i marts 1928.

N.B.M. var elev på Viby Højskole ca. 1885, rejste ca. 1888 til Amerika og bosatte sig i Chicago, hvor han beskæftigede sig med bygningsarbejde og gadeanlæg (cementbeton).

1. Minnie Madsen, missionær, født 30. august 1892.

Bosat: 233 E. Norton, Springfield, Montana, USA.

M.M. uddannedes som missionær og virkede som sådan 1926-1958 i Venezue-

- la, Columbia og Bolivia i Sydamerika.
2. **Martin Balle Madsen**, snedker, født 10. februar 1894, gift 1919 med *May Jacobsen*, født 2. september 1896. Boede mange år i Miami og senere i Chicago.
 - a. **Majorie Madsen**, født 1. september 1924, gift med *Lawrence Vander Schaaf*, født 17. september 1927. Har boet i St. Petersburg, Florida.
 - 1) **Lawrence Vander Schaaf**, født 13. august 1949.
 - 2) **Candace Lynn Vander Schaaf**, født 4. januar 1953.
 - 3) **Freddy Martin Vander Schaaf**, født 26. december 1955.
 - b. **Martin Robert Madsen**, statsaut. revisor, født 30. december 1926, gift med *Lillabelle Peterson*, født 9. december 1927. Har boet i Evanston, Illinois.
 - 1) **Linda Jane Madsen**, født 19. marts 1954.
 3. **Carrie (Karen) Madsen**, født 31. januar 1896, gift med *Charles George Agnos*, født 27. marts 1892. – Bor i nærheden af Chicago og drev konfekturforretning.
 - a. **Dorothy Mae Agnos**, født 27. april 1923, gift med *Albert William Keaton*, født 13. januar 1923.
 - 1) **William Richard Keaton**, født 29. september 1955.
 - b. **Marian Phoebe Agnos**, født 5. marts 1927, gift 7. juni 1958 med *Theodore A. Skowronek*.
 - c. **Charles George Agnos**, født 24. juni 1929.
 4. **Frank Balle Madsen**, født 17. september 1897, gift 1946 med *Kathleen Hamilton*, født 5. oktober 1901. – Har boet i Nassau på Bahama øerne og beskæftiget sig med entreprenørarbejde, husbygning, havnebygning, vejbygning, bølgebrydere m.m.
- B. Inger Madsen**, født 9. maj 1867 i Haldum, død i juni 1940, gift ca. 1894 med *Jens Christian Petersen* fra Vendsyssel, farmer, død i oktober 1927. I.M. uddannedes som lærer, rejste ca. 1891 til Amerika og boede til sin død i Chicago.
1. **Walter Petersen**, deltog i 1. verdenskrig som amerikansk marinesoldat og gjorde som sådan 3 ture til Europa. Gift og bosiddende i Chicago.
 2. **Ellen Petersen**, død som 18-årig af spansk syge.
 3. **Minnie Petersen**, maler, født 16. juli 1899, gift med *Arthur Uhrhammer*. A.U. var en tid ved det amerikanske luftvåben og var tillige leder af Greers tekniske Institut i Chicago.
 - a. **Marilyn Anne Uhrhammer**, født 15. marts 1931, lærer ved Chicagos skolevæsen, gift i april 1956 med *Jay Christ Erzberger*, ansat ved USA's Stålcorporation. Bosiddende i Chicago.
 4. **Mary Petersen**, født 25. marts 1902, lærer ved Chicagos skolevæsen, gift 7. oktober 1932 med *Carl Harold Peterson*, forstander for en offentlig skole i Chicago samt oberst ved den amerikanske hærs ingeniørtropper.
 - a. **Carol Linnea Peterson**, født 1. december 1939. Har lærereksamen fra Northwestern University, Evanston, Illinois.
 5. **Anna Kathrine Petersen**, født 6. april 1904. Lærer ved Chicagos skolevæsen en lang årrække.
 6. **Olga Marie Petersen**, født 18. marts 1906, lærer ved Chicagos skolevæsen fra 1927, gift i april 1934 med *E. Franklyn Rowe*, som har været ansat ved USA's

postvæsen fra 1924. Bosiddende i Chicago.

a. **Robert David Rowe**, født 28. december 1936. Civilingeniøreksamen fra Illinois' teknologiske Institut.

b. **James Franklin Rowe**, født 26. januar 1939. Lærereksamen fra Wilson Junior College i Chicago.

C. **Ane Marie Madsen**, født 28. april 1869 i Haldum, død 26. august 1933, gift 8. juli 1892 med *Hans Christian Lauesen*, mejeribestyrer, født 7. maj 1866 i Haldum, død 28. august 1937.

A.M.M. uddannedes som meyerske Framlev Mejeri, var meyerske på Møns Andelsmejeri og i 1891 elev på Mellerup Højskole.

H.C.L. udlærtes som mejerist på Framlev Mejeri, var elev på Mellerup Højskole 1887-1888 og derefter bestyrer af Madebjerggård Fællesmejeri på Samsø for den kendte Mikkel Søren Holm, købte sammen med denne i 1894 Læsø Fællesmejeri, som han overtog helt i 1909 og drev for egen regning indtil 1925, havde desuden i nogle år ølbryggeri og maltgøring, solgte 1925 mejeriet til leverandørerne, men fortsatte som bestyrer indtil 1927. (*Se endvidere bilag 15*).

1. **Laurids Lauesen**, født 11. august 1893, død.

2. **Rasmine Kathrine Lauesen**, født 2. maj 1895 i Byrum på Læsø, død 20. juni 1975, gift 28. april 1925 med *Hakon Nielsen*, gårdejer, født 13. juli 1892 i Egetoft, Kolt, død 19. september 1966.

H.N. havde en tid sin fødegård i forpagtning, overtog den senere og havde den indtil 1958, da sønnen fik den.

a. **Svend Erik Nielsen**, gårdejer, født 25. december 1927 i Egetoft, Kolt, gift 18. maj 1974 med *Inger Jensen*, bibliotekar, født 19. april 1929 i Ålborg.

Bosat: Egetoft, Kunnerupvej 149, Kolt pr. Hasselager.

S.E.N. besøgte 1948-1949 Rødding Højskole samt 1950-1951 Korinth Landbrugsskole, overtog 1958 fødegården og har siden desuden haft udearbejde på deltid.

I.J. tog 1948 studentereksamen samt 1953 eksamen fra Danmarks Biblioteksskole og har siden virket som bibliotekar, bl.a. 18 år ved Nordjyske Landsbibliotek i Ålborg og fra 1977 som afdelingsbibliotekar ved Århus kommunes biblioteker.

Adoptiv søn:

1) **Lars Bornæs**, bibliotekarstuderende, født 25. oktober 1957 i Hellerup.

Bosat: Danmarksgade 51, Ålborg.

b. **Karen Margrethe Nielsen**, født 22. februar 1930 i Egetoft, Kolt, gift 4. juli 1953 med *Peter Skov Poulsen*, gårdejer, født 13. august 1929 i Sdr. Vilstrup.

Bosat: Sdr. Vilstrupvej 88, Sdr. Vilstrup pr. Kolding.

1) **Poul Hakon Poulsen**, arkitektstuderende, født 6. april 1957 i Sdr. Vilstrup.

Bosat: Hans Broges Gade 19, Århus C.

P.H.P. var i 3 år beskæftiget ved landbruget, tog 1979 HF-eksamen og blev derefter optaget på Århus Arkitektskole.

2) **Svend Skov Poulsen**, landbrugsmedhjælper, født 15. januar 1959 i Sdr. Vilstrup.

- 3) **Morten Skov Poulsen**, studerende, født 9. februar 1960 i Sdr. Vilstrup.
3. **Karen Marie Lauesen**, født 28. marts 1897 i Byrum, død 9. april 1961, gift 25. oktober 1921 med *L. Johannes Olsen*, mejeribestyrer, født 15. august 1897 i Gøderup ved Roskilde, død 5. marts 1962.
L.J.O. var mejeribestyrer på andelsmejeriet Hamlet i Skjold ved Horsens.
- a. **Arne Max Olsen**, el-installatør, født 21. juli 1922 i Skjold, gift 3. juli 1948 med *Kirstine Poulsen*, født 11. januar 1924 i Haverslev.
Bosat: Vistoft pr. Knebel.
A.M.O. bestod realeksamen samt installatøreksamen og har fra 1949 drevet egen forretning i Vistoft.
- 1) **Britta Irene Olsen**, lærer, født 17. september 1951 i Vistoft, gift med *Erik Frostholt Jeppesen*, lærer, født 7. juni 1950 i Bedsted Thy.
Bosat: Bjerrevænget 18, Brejning pr. Børkop.
B.I.O. tog 1977 lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium og har siden været ansat ved Gauerslund Skole.
E.F.J. tog ligeledes 1977 lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium og har også siden været ansat ved Gauerslund Skole.
- a) **Tilde Frostholt Jeppesen**, født 27. juli 1974 i Lemvig.
b) **Thea Frostholt Jeppesen**, født 1. august 1978 i Fredericia.
- 2) **Erik Max Olsen**, el-installatør, født 19. juni 1955 i Vistoft.
Bosat: Bykrogen 3, Knebel.
E.M.O. uddannedes som elektriker, bestod 1979 installatøreksamen og påbegyndte 1980 et 2-årigt job som ulandsfrivillig i Botswana.
- b. **Aage Bent Olsen**, bankfuldmægtig, født 6. maj 1931 i Skjold, gift 31. marts 1957 med *Gerda Gottfredsen*, født 9. januar 1931 i Hovedgård.
Bosat: Horsens.
Aa.B.O. bestod realeksamen, uddannedes i Handelsbanken i Horsens og er stadig ansat her, fra 1963 som fuldmægtig.
G.G. blev ligeledes uddannet i Handelsbanken.
4. **Aage Lauesen**, stads- og havneingeniør, født 19. juni 1899 i Byrum, død 28. juni 1972, gift 1. gang 26. juli 1925 med *Martha Marie Johanne Madsen*, født 4. december 1900 i København; ægteskabet opløst 1932; gift 2. gang 23. oktober 1932 med *Tony Olga Marie Louise Müller*, født 26. september 1904 på Frederiksberg.
Bosat: Goldschmidtsvej 2 A, Vordingborg.
Aa.L. blev 1920 student og 1925 cand. polyt., var 1927-1937 beskæftiget ved ingeniørarbejder i Tyrkiet og Iran og var fra 1938 stads- og havneingeniør samt bygningsinspektør i Vordingborg.
- a. **Bente Nimet Lauesen**, født 31. august 1930, død.
5. **Inga Margrethe Lauesen**, overlærer, født 22. december 1908 i Byrum, gift 17. oktober 1942 med *Niels Ditlev Christensen*, maskinarbejder, født 28. januar 1904 i Byrum.
Bosat: Sønderkovvej 21, Lystrup.
I.M.L. tog 1924 præliminæreksamen samt 1933 lærereksamen fra Århus Seminarium, var på Haraldsborg Husholdningsskole samt Ankerhus Hushold-

ningsseminarium, virkede derefter som lærer, 4 år ved Bagterp Skole ved Hjørring, 6 år ved Nonbo Skole ved Viborg, 21 år ved Trige Skole og 4 år ved Bakkegårdsskolen i Trige.

N.D.C. var fra 1947 til 1970 maskinarbejder ved Thomas Ths. Sabroe & Co. A/S, Århus.

a. **Inger Margrethe Christensen**, blodbankslaborant, født 14. januar 1944 i Hald Ege, gift 24. maj 1968 med *Mogens Otto Christensen*, marketingchef, født 3. april 1941 i Hobro.

Bosat: Tybjergvej 20, Hinnerup.

I.M.C. tog realeksamen, uddannedes som apoteksassistent i Randers, blev 1972 aut. hospitalslaborant og har siden arbejdet som blodbankslaborant i Vejle og Århus.

M.O.C. udlærtes 1962 som boghandlermedhjælper, havde et års volontør-ophold i New York, USA, bestod højere handelseksamen 1967 samt 1973 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i afsætningsøkonomi og har fra 1974 været ansat ved Mejeriselskabet Danmark, først som produktchef og nu som marketingchef.

1) **Rikke Camilla Christensen**, født 2. marts 1970 i Århus.

2) **Lotte Christensen**, født 19. marts 1972 i Århus.

b. **Flemming Juul Christensen**, elektronikmekaniker, født 2. april 1947 i Viborg.

6. **Folmer Lauesen**, mejerist, født 20. oktober 1911 i Byrum, gift 29. maj 1938 med *Elisabeth Mikkelsen*, født 15. oktober 1913 i Skjold.

Bosat: Munkesøvej 6, Roskilde.

F.L. udlærtes som mejerist, var elev på Antvorskov Højskole samt Dalum Mejeriskole, drev i nogle år ismejeri i Roskilde, var ansat på forskellige mejerier og virkede 1962-1979 som vaskemester på Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg Risø, Roskilde.

a. **Inga Birgit Lauesen**, rengøringsassistent, født 1. november 1936 i København, gift 13. september 1958 med *Erling Nielsen*, entreprenør, født 27. oktober 1930 i København.

Bosat: Astofte 12, Svogerslev pr. Roskilde.

I.B.L. uddannedes som damefrisør og har fra 1970 haft beskæftigelse ved rengøring.

E.N. havde en tid plads ved landbruget, virkede derefter som murerarbejdsmand, var 1950-1951 elev på Gerlev Idrætshøjskole og har fra 1968 drevet selvstændig entreprenørvirksomhed.

1) **Mette Nielsen**, sygeplejerske, født 3. februar 1959 i Roskilde.

Bosat: Ved Egedam I, Hillerød.

2) **Morten Nielsen**, traktormekanikerlærling, født 29. april 1961 i Roskilde.

b. **Ulla Marie Lauesen**, ekspeditrice, født 12. maj 1939 i Tybjerglille, gift 13. oktober 1962 med *Henning Andersen*, programmør, født 30. september 1937 i Ålestrup.

Bosat: Brattingsborgvej 35, Kastrup.

c. **Kaj Christian Lauesen**, disponent, født 18. marts 1944 i Næstved, gift 18.

oktober 1969 med *Grethe Holmetoft Hansen*, montrice, født 9. januar 1943 i Højbjerg på Fyn.

Bosat: Nymarksvænge 30, Roskilde.

K.C.L. uddannedes inden for herreekvipering og er nu beskæftiget med indkøb af reservedele til kontormaskiner, dataanlæg m.m.

G.H.H. uddannedes som kolonialekspeditrice og er nu beskæftiget på fabrik.

1) **Claus Holmetoft Lauesen**, født 28. maj 1972 i Roskilde.

2) **Jimmy Holmetoft Lauesen**, født 13. august 1974 i Roskilde.

d. **Per John Lauesen**, fuldmægtig, født 25. juni 1946 i Roskilde, gift 1971, men ægteskabet opløst 1978.

Bosat: Sofienhøjvej 11, København S.

P.J.L. bestod 1963 realeksamen, blev handelsuddannet og har fra 1970 været ansat ved SAS Catering, København.

D. Rasmine Kathrine Madsen, født 16. april 1871 i Haldum, død 5. maj 1938.

R.K.M. lærte mejerivæsen på mejeriet Mosevang i Framlev. Den daværende mejeribestyrer Laust Andersen og hustru, som senere købte gården Skovlide i Edslev, tog sig meget af Kathrine og hendes søskende, da disses hjem opløstes, og var siden deres trofaste venner; deres hjem var som et andet hjem for dem. Elev på Testrup Højskole 1894 og på Askov Højskole vinteren 1894-1895 og 1896 lærer ved friskolen i Hejls, hvor hun virkede indtil 1928, da hun trak sig tilbage og flyttede ind til Kolding. Her boede hun i en årrække, indtil helbredet begyndte at svinge. Atter var det familien på Skovlide, nu Laust Andersens søn, Bent Andersen, som tog sig af Kathrine. Hos dem boede hun en tid, indtil det lykkedes at komme ind på Bethaniahjemmet i Århus, hvor hun boede til sin død. Hendes urne er hensat på Bering Kirkegård i Bent Andersens familiegravsted.

E. Anne Madsen, født 12. august 1873 i Haldum, død 23. september 1939, gift 2. august 1898 med *Frederik Emil Poulsen*, gårdejer, født 9. februar 1862 i Byrum, død 15. januar 1933.

F.E.P. hjalp i nogle år sin svoger Hans Christian Lauesen i ølbryggeriet og maltgøreriet, indtil han selv overtog det og drev det videre for egen regning, mageskiftede senere bryggeriet med tilhørende beboelse med gården Nygård i Byrum og drev denne indtil sin død, hvorefter sønnen Frederik Christian overtog den.

1. **Else Kristine Poulsen**, født 19. juli 1899 i Byrum, død 25. marts 1980, gift 21. december 1924 med *Laurids Bernhard Svendsen*, gårdejer, født 30. september 1893 i Klitten, Hals, død 23. februar 1968.

L.B.S. overtog 1925 en lille husmandslod i Bangsbo på Læsø med gamle bygninger, ingen besætning og kun lidt jord, drev ved køb og opdyrkning af hede-lodder og enestående flid ejendommen frem til at blive en af øens bedste gårde med 16-18 malkekøer, traktor og andre moderne maskiner, tildeltes 1952 Det danske Hedeselskabs sølvbæger for hedeopdyrkning og landboflid, overdrog 1955 gården til sønnen Ingemann, købte samtidig en lille ejendom, som igennem ny hedeopdyrkning blev drevet frem til et nyt mønsterbrug.

a. **Ingemann Svendsen**, gårdejer, født 21. maj 1925 i Bangsbo, gift 14. maj 1955 med *Anne Kathrine Hansen*, født 27. august 1931 i Bangsbo.

Bosat: Bodilsgård, Østerbyvej 43, Byrum, Læsø.

I.S. var vinteren 1945-46 elev på Kærehave Landbrugsskole og overtog 1955 fødegården.

1) **Inge-Lise Svendsen**, stud.mag, født 13. maj 1956 i Bodilsgård.

Bosat: Petersborgvej 61, Ålborg.

2) **Jørn-Ole Svendsen**, traktorfører, født 30. april 1958 i Bodilsgård.

Bosat: Bodilsgård, Østerbyvej 43, Byrum, Læsø.

3) **Jens-Erik Svendsen**, født 26. april 1966 i Bodilsgård.

4) **Hans-Peder Svendsen**, født 28. november 1971 i Bodilsgård.

b. **Gunnar Svendsen**, arbejdsmand, født 12. juni 1928 i Bangsbo, gift 5. september 1953 med *Gytte Johanne Johansen*, født 20. maj 1932 i Byrum.

Bosat: Kromarksvej 4, Byrum, Læsø.

G.S. uddannedes ved landbruget, aftjente sin værnepligt, var en tid chauffør og virker nu som arbejdsmand.

1) **Arne Svendsen**, født 18. december 1953 i Byrum, død 30. marts 1956.

2) **Bjarne Svendsen**, kommis, født 4. oktober 1955 i Byrum.

Bosat: N.P. Nielsens Vej 2, Byrum, Læsø.

3) **Dorthe Svendsen**, født 10. marts 1965 i Byrum.

2. **Anne Rasmine Poulsen (kaldet Minna)**, født 14. april 1901 i Byrum, gift 1. april 1931 med *Jens Christian Andersen*, skolepedel, født 3. marts 1886 i Jetsmark, død 20. december 1957.

Bosat: Ryttervej 3, Skagen.

A.R.P. var 1922 elev på Ryslinge Højskole og drev en tid kiosk ved stranden på Gl. Skagen.

J.C.A., der ejede nogle ejendomme i Ø. Vrå, var oprindelig uddannet som smed, men måtte opgive dette erhverv, da hans øjne ikke tålte varmen, kom 1917 til Skagen, hvor han levede af fiskeri – sejlede en tid med lodsdamperen – og kommunalt arbejde, beklædte 1927-1963 stillingen som pedel ved Teknisk Skole. – J.C.A. var i 20 år formand for fællesorganisationen og arbejdsmændenes fagforening, udnævntes senere til æresmedlem af begge foreninger og var i 12 år medlem af Skagen Byråd.

Ingen børn.

3. **Kristine Pouline Poulsen**, født 20. september 1903 i Byrum, død 26. juni 1975.

K.P.P. var husbestyrerinde for broderen Frederik Christian Poulsen.

4. **Frederik Christian Poulsen**, gårdejer, født 29. april 1911 i Byrum, død ugift 11. maj 1970.

F.C.P. overtog efter forældrene Nygård i Byrum.

F. **Rasmus Sørensen Madsen**, mejeribestyrer, født 12. juli 1878 i Haldum, død 28. august 1933, gift 14. august 1903 med *Karen Elisabeth Hansen*, født 16. april 1882 i Høsten ved Haslev, død 11. maj 1965.

R.S.M. var efter forældrenes død et halvt år hos morbroderen, Rasmus Rasmussen i Århus, uddannedes som mejerist, bl.a. på Læsø, var elev på Frederiksborg Højskole samt på Ladelund Landbrugsskole og virkede 1902-1932 som mejeribestyrer på andelsmejeriet Druebro ved Haslev. – R.S.M. var fra 1910 medlem af

menighedsrådet, sidst som formand og fra 1902 til sin død regnskabsfører i brugsforeningen.

1. **Esther Julie Madsen**, født 26. september 1904 i Drustrup, død 29. marts 1977, gift 6. juli 1928 med *Jens Chr. Christensen*, parcellist, født 18. april 1903 i Gørding, død 9. oktober 1978.

a. **Rasmus Christensen**, forstander, født 25. juli 1930 i Fakse, gift 17. oktober 1954 med *Tove Petersen*, overlærer, født 10. oktober 1931 i Lundby på Sjælland.

Bosat: Klintevej 21, Fakse Ladeplads.

R.C. tog 1952 lærereksamen fra Vordingborg Seminarium, virkede en årrække som viceinspektør ved Hylleholt Skole og har siden været forstander ved voksenundervisningen i Fakse-regionen.

1) **Lisbet Christensen**, født 25. november 1957 i Systofte.

Bosat: Irisvej 12, Køge.

2) **Jens Christensen**, født 12. maj 1962 i Lumby.

b. **Jørgen Christensen**, adm. direktør, født 5. februar 1940 i Fakse, gift 19. oktober 1963 med *Inger Hjort Kristensen*, korrespondent, født 15. september 1940.

Bosat: N.V.E. 1, Svinninge.

J.C. tog 1964 eksamen som civilingeniør, aftjente derpå sin værnepligt ved Søværnet, havde bl.a. 1968-1973 ansættelse ved Brown Boverie & Cie, Schweiz, og har siden 1976 været ansat ved andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk, Svinninge, først som handelschef og fra 1980 som adm. direktør.

I.H.K. tog 1960 studentereksamen samt 1962 korrespondenteksamen i engelsk og tysk, har fra 1977 undervist i engelsk og tysk på aftenskole og fra 1979 virket som vikar i folkeskolen.

1) **Lone Hjort Christensen**, født 27. april 1964 i København.

2) **Annette Hjort Christensen**, født 4. august 1965 i København.

3) **Pia Hjort Christensen**, født 3. september 1969 i Schweiz.

4) **Gitte Hjort Christensen**, født 1. februar 1971 i Schweiz.

5) **Karin Hjort Christensen**, født 3. april 1976 i Odense.

2. **Knud Magnus Madsen**, tømrermester, født 7. marts 1906 i Drustrup, død 9. september 1968, gift 9. maj 1936 med *Mary Bertha Christoffersen*, født 28. juli 1909 i Gummersmarke, Bjæverskov.

Bosat: Snedkærgårdsvej 4, Tureby.

K.M.M. drev i en lang årrække tømrer- og snedkervirksomhed i Drustrup, var tillige ca. 4 år kontorbestyrer i Sparekassen Sjællands Dalby-afdeling, samtidig med at han virkede som vurderingsmand i Østifternes Kreditforening, ligesom han var knyttet til Den alm. Brandkasse og medlem af Dalby Menighedsråd.

a. **Birthe Elisabeth Madsen**, assistent, født 25. juli 1937 i Drustrup, gift 27. december 1961 med *Jørgen Keld Sørensen*, møbelsnedker, født 5. februar 1939 i Nr. Dalby.

Bosat: Mosevang 15, Haslev.

1) **Helle Elisabeth Sørensen**, født 19. februar 1966 i Haslev, død 23. februar samme år.

- 2) **Lone Elisabeth Sørensen**, født 24. maj 1973 i Glostrup.
- b. **Jens Frede Madsen**, civilingeniør, født 22. januar 1942 i Drustrup, gift 9. maj 1972 med *Ulla Petersen*, husholdningslærer, født 6. april 1948 på Frederiksberg.
Bosat: Hans Bruuns Vej 18, Charlottenlund.
J.F.M. bestod i 1959 præliminæreksamen samt 1966 civilingeniøreksamen, aftjente derpå sin værnepligt i Flyvevåbnet og har fra 1971 været ansat ved LK-NES A/S; tildelt 1973 den tekniske licentiatgrad.
U.P. bestod 1965 realeksamen samt 1970 eksamen som husholdningslærer fra Suhrs Seminarium, var i 7 år ansat ved Lundtofte Skole og har fra 1977 haft ansættelse ved Lyngby private Skole.
- 1) **Christian Madsen**, født 17. april 1974 i Charlottenlund.
2) **Svend Madsen**, født 8. maj 1976 i Charlottenlund.
- c. **Inge Margrethe Madsen**, hospitalslaborant, født 16. februar 1946 i Drustrup, gift 9. maj 1969 med *Niels Hylleholt Kjeldsen*, prokurist, født 3. november 1942.
Bosat: Annegårdsvej 75, Rødovre.
1) **Signe Hylleholt Kjeldsen**, født 17. marts 1972.
2) **Nanna Hylleholt Kjeldsen**, født 3. januar 1976.
3. **Karen Ingeborg Madsen**, født 14. februar 1907 i Drustrup, gift 8. august 1930 med *Niels Thorhauge*, parcellist, født 31. juli 1906 i Haverslev.
Bosat: Kirkedal, Fjerritslev.
- a. **Otto Thorhauge**, afdelingsleder, født 30. juli 1931 i Kirkedal, gift 3. april 1958 med *Lissen Gertie Brink*, født 8. januar 1924, død 4. maj 1977.
Bosat: Ane Katrines Vej 10, København F.
1) **Susanne Thorhauge**, født 26. februar 1959.
- b. **Knud Madsen Thorhauge**, maskinmester, født 18. maj 1934 i Kirkedal, gift 29. oktober 1966 med *Anna Kirstine Ester Sørensen*, født 29. december 1928 i Vejlbj.
- c. **Elisabeth Thorhauge**, husassistent, født 31. januar 1941 i Kirkedal.
Bosat: Kirkedal pr. Fjerritslev.
4. **Helga Madsen**, født 1. september 1908 i Drustrup, gift 22. juli 1932 med *Harry Charles Pedersen*, repræsentant, født 24. juli 1905 i Ø. Egede; ægteskabet opløst 1960.
Bosat: Svenskelejren 4, Brønshøj.
- a. **Elly Rita Pedersen**, kontorassistent, født 11. januar 1934.
Bosat: Blistrup pr. Græsted.
- b. **Kjeld Erik Pedersen**, systemkonsulent, født 4. april 1944 i Klippinge, gift 10. april 1965 med *Inger Muusmann*, født 7. juli 1944.
Bosat: Paukevej 30, Herlev.
1) **Hasse Martin Pedersen**, født 21. juli 1969.
2) **Maria Helene Pedersen**, født 30. oktober 1975.
5. **Aage Olav Madsen**, gårdejer, født 11. november 1912 i Drustrup, gift 11. september 1937 med *Else Margrete Hemmingsen*, født 20. april 1918 i Hårlev.
Bosat: Langekærvej 5, Hellested pr. Hårlev.

Aa.O.M. drev 1943-1972 gården Tuekær i Hellested, hvorefter sønnen Jens Ole overtog den.

a. **Sigrid Elisabeth Madsen**, sygeplejerske, født 8. juni 1938 i Ll. Heddinge, gift 15. juli 1967 med *Jørgen Arnam-Olsen*, gårdejer, født 10. maj 1942 i Badstrup, Årby.

Bosat: Roligheden 10, Svallerup pr. Kalundborg.

S.E.M. lærte husgerning, havde ophold på Brøderup Ungdomsskole, Haslev Håndarbejdsskole, Rødding Højskole og Borup Sygeplejehøjskole, uddannedes som sygeplejerske, arbejdede bl.a. 1/2 år i Sverige og var 1967-1978 ansat på sygehuset i Kalundborg.

J.A.-O. var elev på Udby Efterskole, lærte landvæsen, aftjente sin værnepligt ved Sjællandske Artilleriregiment, var elev på Lyngbo Landbrugsskole, bestyrede 1962-1972 barndomshjemmet, overtog 1972 halvparten og 1976 resten. – J.A.-O. har fra 1974 været medlem af Gørlev kommunalbestyrelse.

1) **Mette Arnam-Olsen**, født 29. april 1969 i Kalundborg.

2) **Trine Arnam-Olsen**, født 4. maj 1972 i Kalundborg.

b. **Niels Hemming Madsen**, gårdejer, født 31. januar 1940 i Ll. Heddinge, gift 22. marts 1967 med *Grethe Iversen*, født 3. februar 1943 i St. Heddinge.

Bosat: Salsbjerggård, Togårdsvej 17, Køng pr. Lundby.

N.H.M. købte sin nuhavende gård 1967.

1) **Anders Hemming Madsen**, født 13. juni 1971 i Næstved.

2) **Søren Hemming Madsen**, født 15. juli 1974 i Næstved.

c. **Poul Erik Madsen**, gårdejer, født 12. maj 1943 i Hellested, gift 9. september 1967 med *Liselot Christensen*, født 25. juni 1944 i St. Heddinge.

Bosat: Engmark, Engmarksvej 4, Bjælkerup pr. St. Heddinge.

P.E.M. lærte landbrug, var på ungdomsskole, Rødding Højskole samt Bygholm Landbrugsskole, arbejdede 1/2 år på en farm i England, fik 1969 beskæftigelse som redder ved Falck, købte 1970 sin nuhavende gård, men beholdt jobbet som redder i to år.

L.C. tog realeksamen 1960, blev kontoruddannet ved forsikringsselskabet Baltica, besøgte 1964 Langelands Husholdnings-skole, var 1/2 år i kibbutz i Israel og var 1970-1974 ansat i St. Heddinge Bank.

1) **Sine Marie Madsen**, født 29. november 1972 i Fakse.

2) **Mads Peter Madsen**, født 17. august 1974 i Fakse.

3) **Svend Rasmus Madsen**, født 26. juli 1976 i Fakse.

d. **Jens Ole Madsen**, gårdejer, født 12. september 1944 i Hellested.

Bosat: Tuekær, Hellested pr. Hårlev.

J.O.M. overtog 1972 efter faderen fødegården.

e. **Karen Inger Madsen**, sygeplejerske, født 17. maj 1946 i Hellested, gift 17. maj 1969 med *Hans Jørgensen*, gårdejer, født 12. marts 1942 i Fåborg.

Bosat: Tornehøjgård, Præstebrovej 20, Fåborg pr. Varde.

K.I.M. uddannedes som sygeplejerske i Roskilde og virkede som sådan i Esbjerg og Varde til 1974.

H.J. overtog 1972 efter sin mor Tornehøjgård i Fåborg.

1) **Lars Hemming Jørgensen**, født 24. august 1971 i Esbjerg.

2) **Jakob Hemming Jørgensen**, født 14. december 1974 i Esbjerg.

3) **Jens Hemming Jørgensen**, født 22. marts 1977 i Esbjerg.

II. Søren Rasmussen, født 9. oktober 1843 i Stilling, død 22. februar 1920, gift 28. juni 1870 med *Karen Marie Block*, født 17. november 1849, død 28. oktober 1926.

S.R. overtog i maj 1869 Jeksen Kro efter at have bestyret den i 4-5 år, først under faderens sygdom og derefter for sin mor, solgte kroen 1906 og købte en villa i nærheden. – S.R. var bl.a. i en årrække medlem af sognerådet, heraf 1876-1882 som formand og i 44 år vurderingsmand i Landbygningernes alm. Brandforsikring. (*Se endvidere bilag 16*).

A. Karoline Annine Rasmussen, født 21. august 1871 i Jeksen Kro, død 3. januar 1953, gift 28. juni 1893 med *Anders Chr. Hauberg*, gårdejer, født 28. december 1862, død i juni 1961.

K.A.R. var 1889 elev på Odder Højskole.

A.C.H. besøgte 1889-1890 Tune Landbrugsskole, købte 1893 en gård i Mesing, drev denne indtil 1925, bortforpagtede den derefter til sønnen Søren, der senere overtog den, og flyttede til Jeksen; boede sidst hos sønnen Søren. – A.C.H. beklædte flere tillidshverv, var bl.a. medlem af sparekassens bestyrelse, af skolekommissionen samt vurderingsmand til ejendomsskyld og overtog 1926 hvervet som folkeregisterfører.

1. **Edel Hauberg**, født 9. maj 1894 i Mesing, død 20. marts 1907.

2. **Anna Hauberg**, født 15. december 1896 i Mesing, død 19. december 1980, gift 28. oktober 1919 med *Aksel Peter Kjær*, gårdejer, født 12. oktober 1891 i Horndrup.

A.H. var elev på Elbæk og Askov højskoler.

A.P.K. drev 1919-1922 Gantrupgård i Hylke, boede derefter bl.a. i Mesing, købte så en gård i Skørring og bortforpagtede senere denne til sønnen.

a. **Anders Holger Kjær**, gårdejer, født 20. marts 1921 i Hylke, gift 17. november 1949 med *Alice Hellemann Laursen*, født 21. maj 1923 i Sindbjerg. Bosat: Skørringvej 104, Galten.

1) **Karl Aksel Hellemann Kjær**, automekaniker, født 26. januar 1951 i Skørring, gift med *Birthe Christensen*, køkkenassistent, født 4. februar 1954 i Sorring.

Bosat: Røddikvej 36, Galten.

a) **Dorthe Kjær**, født 27. januar 1975 i Galten.

b) **Helle Kjær**, født 16. oktober 1978 i Galten.

2) **Flemming Hellemann Kjær**, VVS-montør, født 1. marts 1955 i Skørring, gift, men ægteskabet opløst.

Bosat: Thorsvej 6, Galten.

a) **Sarah Hellemann Kjær**, født 25. maj 1977 i Galten.

3. **Søren Hauberg**, gårdejer, født 26. juli 1900 i Mesing, død 4. april 1979, gift 4. november 1925 med *Elna Petrea Nielsen*, født 4. november 1903.

Bosat: Forlev Møllevej 27, Mesing pr. Skanderborg.

S.H. var elev på Vestbirk Efterskole samt på Malling Landbrugsskole, forpagtede 1925 fødegården, overtog den senere og drev den indtil sin død, hvorefter enken videreførte den med hjælp af sønnen Anders.

- a. **Anders Hauberg**, landmand, født 2. juni 1929 i Mesing. Ugift.
Bosat: Forlev Møllevej 27, Mesing pr. Skanderborg.
A.H. var 1952-1953 elev på gymnastikhøjskolen ved Viborg og er nu beskæftiget ved landbruget hjemme.
- b. **Anna Margrethe Hauberg**, født 31. august 1930 i Mesing. Ugift.
Bosat: Forlev Møllevej, Mesing pr. Skanderborg.
A.M.H. var elev på Egå Efterskole 1947, Frk. Kjærs Tilskærerskole i Århus 1952, på gymnastikhøjskolen ved Viborg 1953 samt på Århus Husmoderskole 1964 og er uddannet som dameskrædder.
- c. **Jens Nielsen Hauberg**, skoleinspektør, født 24. juli 1933 i Mesing, gift 3. august 1961 med *Solvejg Børgesen*, husholdningslærer, født 2. maj 1936 i Nebel, Rårup.

Bosat: Tinbækparken 31, Skovby pr. Galten.

J.N.H. tog 1961 lærereksamen fra Gedved Statsseminarium, virkede 9 år som lærer ved Ørting-Falling Centralskole og har siden været ansat som skoleinspektør, først 4 år ved Verninge Centralskole og fra 1974 ved Skovbyskolen, Skovby.

S.B. dimitteredes som husholdningslærer fra Ankerhus Husholdningsseminarium 1959 og har bl.a. undervist ved Ørting-Falling Centralskole samt ved Skovbyskolen i faget hjemkundskab og har desuden i en periode været ungdomsskolekonsulent i Horsensegnens husholdningsforening, samt virket som konsulent i Hads Herreds husholdningsforening.

1) **Margrethe Hauberg**, født 17. januar 1966 i Ørting.

2) **Christina Hauberg**, født 13. maj 1970 i Ørting.

- 4. **Kristen Hauberg**, gårdejer, født 19. marts 1903 i Mesing, gift 9. maj med *Bertha Pedersen*, født 29. april 1906 i Vitved.

Bosat: H.C.Andersens Gade 12, Horsens.

K.H. overtog 1930 efter svigerforældrene Gjesinggård i Fruering og drev denne en årrække.

a. **Anders Hauberg**, født 7. april 1933.

b. **Alice Hauberg**, overassistent, født 22. september 1940 i Gjesing, Fruering, gift 8. maj 1964 med *Jørgen Aagaard Jensen*, teknisk direktør, født 10. februar 1940 i Horsens.

Bosat: Tulipanvej 9, Kolding.

A.H. udlærtes som kontorassistent, var 1962-1966 ansat på borgmesterkontoret i Horsens og har siden haft ansættelse på borgmesterkontoret i Kolding.

J.Aa.J. dimitteredes 1964 fra Odense Teknikum, aftjente sin værnepligt, hjemsendtes som løjtnant og har fra 1974 været teknisk direktør ved Gori A/S.

- III. **Ane Marie Rasmussen**, født 10. december 1845 i Stilling, død 24. april 1925, gift 3. april 1868 med *Jens Jensen*, født 1. december 1841 i Mesing, død 8. juni 1924.

J.J. deltog i slaget ved Dybbøl 18. april 1864, havde en tid Koldens Mølle i forpagtning, men boede senere forskellige steder, inden familien flyttede til Jeksen, hvor de

boede det meste af deres tid. Arbejdede ca. 1880-1883 i Nebraska, USA. (Se endvidere bilag 17).

A. Jens Jørgen Jensen, havnearbejder, født 14. februar 1869 i Koldens Mølle, død 23. juli 1948, gift 19. januar 1893 med *Sorine Jensen* af Bisholt, født 6. februar 1867, død i juli 1936.

J.J.J. uddannedes ved landbruget og blev senere havnearbejder i Horsens. (Se endvidere bilag 18).

1. **Amalie Jensen**, født 28. marts 1893 i Bisholt, død 9. marts 1912.

2. **Jens Magnus Jensen**, husmand, født 25. september 1895 i Bisholt, død 20. marts 1976, gift 15. marts 1918 med *Jensine Cecilie Jensen*, født 1. februar 1889 i Vrå, Pederstrup.

Bosat: Laurbjerg.

a. **Søren Marinus Brodorff**, navneændring fra Søren Marinus Jensen, arbejdsmand, født 19. januar 1918 i Tapdrup, død 17. august 1978, gift 18. april 1946 med *Else Irene Nielsen*, født 24. oktober 1920 i Skellerup.

Bosat: Vibevej 13, Langeskov.

1) **Conny Brodorff**, sygehjælper, født 6. april 1951 i Rønninge, gift med *Egon Rasmussen*, købmand.

Bosat: Industrivej 19, Langeskov.

b. **Arne Jensen**, chauffør, født 5. december 1919 i Gl. Asmild, gift 8. november 1944 med *Ebba Marie Nielsen*, født 7. september 1922 i Skellerup.

Bosat: Kappendrupvej 1, Langeskov.

A.J. lærte landbrug, men har fra 20 års alderen hovedsagelig været beskæftiget som lastvognschauffør.

1) **Inge Jensen**, født 30. januar 1944 i Kappendrup, gift 3. april 1965 med *Knud Kristian Knudsen*, murer, født 3. december 1941 i Skellerup.

Bosat: Kirkevænget 2, Rolfsted pr. Ferritslev.

a) **Michael Knudsen**, specialarbejder, født 24. maj 1963 i Kappendrup.

b) **Torben Knudsen**, født 5. juli 1966 i Rolfsted.

c) **Thomas Knudsen**, født 21. marts 1970 i Odense.

d) **Lene Knudsen**, født 16. september 1974 i Nyborg.

2) **Birte Jensen**, sygehjælper, født 21. oktober 1945 i Kappendrup, gift 6. april 1966 med *Preben Rasmussen*, lagerarbejder, født 5. april 1941 i Seden.

Bosat: Åvænget 8, Ferritslev, Fyn.

a) **Anni Rasmussen**, født 8. oktober 1969 i Ringe.

b) **Mette Rasmussen**, født 4. november 1973 i Nyborg.

3) **Jørgen Jensen**, specialarbejder, født 13. juli 1956 i Rolfsted, gift 22. august 1981 med *Anne Marie West Jacobsen*, assistentaspirant, født 17. oktober 1960 i Fraugde.

Bosat: Falkevænget 5, Langeskov.

3. **Jens Jacob Richardt Jensen**, havnearbejder, født 17. juni 1897 i Skjold, død 22. marts 1975, gift 7. august 1926 med *Thyra Carlsen*, død 6. april 1955.

J.J.R.J. var først beskæftiget ved landbruget og senere som havnearbejder.

a. **Jørgen Edvard Jensen**, fiskepakker, født 16. april 1927 i Horsens, gift 14. marts 1953 med *Inge Birte Bjerregaard*, født 30. oktober 1935 i Ringsted.

- Bosat: Hølleskovvej 11, Spandet pr. Ribe.
 J.E.J. lærte landbrug, aftjente sin værnepligt, arbejdede bl.a. 2 år ved Volvo i Sverige, drev i ca. 12 år selvstændig lillebilvognmandsforretning og har siden virket som fiskepakker på Esbjerg havn.
- 1) **Brian Bjerregaard Jensen**, handelsassistent, født 13. december 1956 i Esbjerg.
 Bosat: Frederikshåb, Grønland.
 B.B.J. uddannedes på kontor og lager, aftjente sin værnepligt, hjemsendtes som sergent og er nu ansat ved Kgl. grønlandske Handel.
 - 2) **Richard Reymond Bjerregaard**, mekaniker, født 31. maj 1958 i Esbjerg.
 Bosat: Enebærvej 26, Esbjerg.
 - 3) **Michael Asbjørn Bjerregaard**, teknisk assistent, født 22. december 1959 i Esbjerg.
 Bosat: Storegade 211, Esbjerg.
- b. **Erna Amalie Jensen**, født 15. marts 1928 i Horsens, gift 29. september 1952 med *Harry Axel Emanuel Lööf*, socialsekretær, født 4. april 1920 i Sverige.
 Bosat: Hagagatan 7 A, Lidköping, Sverige.
- 1) **Sven Erik Lööf**, kontorist, født 25. august 1950 i Stockholm, Sverige, gift med *Viola Astrid Margareta Karlsson*.
 Bosat: Ladugatan 14, Lidköping, Sverige.
 - 2) **Kristina Birgitta Lööf**, socionom, født 16. juli 1953 i Skövde, Sverige, gift, men ægteskabet opløst.
 Bosat: Västra Rönneholmsvägen, Malmö, Sverige..
 - 3) **Gunvor Elisabeth Lööf**, født 16. marts 1956 i Skövde, gift med *Bengt Enar Ingemar Jonsson*, serviceingeniør.
 Bosat: Källaregatan 44, Lidköping, Sverige.
 - 4) **Lars Gunnar Micael Lööf**, studerende, født 2. april 1965 i Lidköping.
- c. **Harald Richard Jensen**, arbejdsmand, født 2. april 1929 i Horsens, gift 1. september 1956 med *Ruth Sonja Jeppesen*, bogholder, født 12. juli 1938 i Horsens.
 Bosat: Elmegårdsvej 2, Ølsted pr. Løsning.
- 1) **Steen Jensen**, mekaniker, født 8. februar 1957 i Horsens.
 Bosat: Sejet Bygade 34, Sejet pr. Horsens.
 - 2) **Marianne Jensen**, kontorassistent, født 14. juli 1958 i Horsens, samlever med *Hans Erik Nielsen*, chauffør, født 25. august 1953 i Fjerritslev.
 Bosat: Anemonevej 74, Horsens.
 - a) **Kenneth Nielsen**, født 1. juni 1981 i Horsens.
 - 3) **Hanne Jensen**, kontorassistent, født 31. januar 1961 i Horsens, samlever med *Erik Rasmussen*, chauffør, født 21. oktober 1960 i Vejle.
 Bosat: Ølstedbrovej 2, Ølsted pr. Løsning.
 H.J. uddannedes som kontorassistent ved Dieselhuset A/S, Horsens.
 E.R. stod en tid i lære som mekaniker ved Bredal Auto og virker nu som chauffør.
- d. **Thorkild Jensen**, arbejdsmand, født 17. juni 1932, gift med *Lilly*.
 Bosat: Coldbjørnsensgade 25, København V.

- e. **Inge Margrethe Jensen**, sygehjælper, født 24. marts 1935 i Horsens, gift 5. marts 1955 med *Peter Jørgensen*, cykelhandler, født 23. januar 1930 på Vilsbæk Mark, Holbøl.

Bosat: Harevej 37, Egebæk pr. Ribe.

I.M.J. har beskæftigelse på et plejehjem i Gredstedbro.

- 1) **Anni Jørgensen**, smørrebrødsjomfru, født 21. september 1956 i Spandet, gift 5. april 1980 med *Lars Victor Jensen*, kok og tjener, født 12. november 1956 i Esbjerg.

Bosat: Sydbakken 61, Harlev J.

A.J. var elev på Agerskov Ungdomsskole, uddannedes som smørrebrødsjomfru på Hotel Dagmar i Ribe, arbejdede 4 måneder i Paris og har nu beskæftigelse som smørrebrødsjomfru på deltid ved Årslev Kro.

L.V.J. tog realeksamen, uddannedes som kok på Hotel Dagmar i Ribe samt som tjener på Hotel Marselis i Århus, arbejdede 4 måneder i Paris og er nu tjener på Årslev Kro.

- a) **Maria Jensen**, født 21. april 1981 i Århus.

- 2) **Mona Jørgensen**, lagerekspedient, født 24. marts 1960 i Spandet, samlever med *Peder Bonnichsen*, chauffør, født 23. august 1960 i V. Vedsted. Bosat: Ribevej 72, Hviding pr. Ribe.

M.J. er uddannet som lagerekspedient ved Saab i Ribe.

P.B. er uddannet som VVS-montør, men arbejder nu som chauffør i Esbjerg.

- 3) **Benny Jørgensen**, arbejdsmand, født 4. december 1961 i Spandet, samlever med *Bente Brun Sørensen*, bagerekspeditrice, født 19. december 1960 i Bramming.

Bosat: Ribevej 7, Egebæk pr. Ribe.

- f. **Doris Jensen**, sygehjælper, født 5. august 1939 i Horsens, gift 4. juli 1964 med *Niels Ebbesen Nielsen*, snedker, født 6. august 1937 i Tobøl, Føvling.

Bosat: Søndermarken 21, Esbjerg.

D.J. uddannedes som sygehjælper på Amtssygehuset i Gentofte og har nu beskæftigelse på Centralsygehuset i Esbjerg.

N.E.N. havde 1½ år plads ved landbruget, udlærtes som snedker og har siden virket ved sit fag.

- 1) **Claus Ebbesen Nielsen**, født 30. marts 1965.

- 2) **Torben Ebbesen Nielsen**, født 11. december 1966.

- g. **Keld Jensen**, født 7. november 1943.

Bosat i København.

4. **Harald Jensen**, født 27. januar 1901 i Bisholt, gift 6. juni 1931 med *Petrea Jensen*, født 27. august 1892 i Horsens.

- B. Rasmus Søren Jensen**, født 8. oktober 1870 på Stjær Mark, død ved en vådeskudsulykke 15. august 1925, gift 17. januar 1893 med *Anna Christine Jørgensen*, født 29. december 1873 i Ålborg, død 31. oktober 1962.

R.S.J. uddannedes ved landbruget, rejste 1888 til Amerika, arbejdede her ved forskelligt, lærte senere bagerfaget, drev en del år bagerforretning og etaberede derefter forretning i Omaha, hvor han plastrede (pudsede) huse. (*Se endvidere bilag 19*).

1. **Robert Jensen**, født 1893, død 1894.
2. **Raymond William Jensen**, født 14. april 1895 i Omaha, død 5. oktober 1925. Sømand. Marinesoldat under 1. verdenskrig. Døde ved et ulykkestilfælde, idet han under en storm sammen med flere andre blev skyllet over bord og druknede.
3. **Arthur Lewis Jensen**, født 30. juli 1897 i Houston, Texas, gift 1. gang 1921 med *Veca Marie Craiger*, født 1901 i Omaha, død 1925, gift 2. gang 1928 med *Bernice Ziegmund*.
A.L.J. var soldat under 1. verdenskrig.
 - a. **Dorothy Marie Jensen**, direktør, født 2. januar 1922 i Omaha, gift 10. oktober 1942 med *Herbert Glen Andrews*, direktør, født 30. september 1920. Bosat: 11217 No 61 Street, Omaha, Nebraska, USA.
D.M.J. har haft forskellige jobs inden for public relations ved radio, kongresser m.m. – D.M.J. har været medlem af en professionel sangkvartet.
H.G.A. er direktør for et leasing-firma.
 - 1) **Roberta Marsh Andrews**, sekretær, født 17. oktober 1944 i Omaha, gift 7. september 1963 med *Terry LeRoy Turner*, lærer, født 31. januar 1940 i Omaha.
Bosat: 9352 Redwood Street, Cypress, California, USA.
 - a) **Dale Scott Turner**, født 5. juni 1965 i Omaha.
 - b) **Leslie Marie Turner**, født 26. november 1968 i Long Beach, Californien.
 - 2) **Donna Lynn Andrews**, instruktør og lærer, født 11. november 1946 i Omaha, gift, men ægteskabet opløst.
Bosat: Rt.1 – Box 184, Escondido, California, USA.
D.L.A. tog 1969 eksamen fra University of Nebraska, Lincoln, med engelsk som hovedfag, virkede derpå som lærer, 1969-1971 ved Robin Mickle Junior High School i Lincoln samt 1972-1979 ved San Dieguito School District, har samtidig hermed været beskæftiget inden for bl.a. voksenundervisning, er nu ansat som instruktør ved Palomar College og er tillige salgsrepræsentant for Merchants' Exchange, Solana Beach. – D.L.A. har produceret forskellige videoprogrammer.
 - 3) **Douglas Glen Andrews**, regnskabschef, født 12. november 1949 i Omaha, gift, men ægteskabet opløst.
Bosat: 11217 No 61 Street, Omaha, Nebraska, USA.
 - 4) **Curtis Kent Andrews**, havearkitekt, født 18. april 1952 i Omaha.
Bosat: 424 Texas, San Francisco, California, USA.
C.K.A. tog eksamen i psykologi og sociologi fra University of Nebraska i Lincoln og er nu medejer af et havearkitektfirma.
4. **Alma Margaret Jensen**, akkvisitør, født 2. august 1899 i Omaha, død 7. december 1968, gift 1. gang 25. august 1917 med *Harold Edward Garrison*, født 10. maj 1897, gift 2. gang 26. oktober 1927 med *John James Gaskill*, pladesmed, født 13. september 1901 i Massena, Iowa.
 - a. **Betty Jayne Garrison**, rationaliseringseksper, født 15. august 1920 i Omaha, gift 24. december 1941 med *Robert William Ohlin*, beregner, født 25.

oktober 1916 i Omaha.

Bosat: 4162 Caflur Avenue, San Diego, California, USA.

1) **Bret Arthur Ohlin**, født 1. december 1958 i Omaha.

- b. **Jacqueline Lea Gaskill**, lærer, født 10. august 1933 i Omaha, gift 3. september 1955 med *Jack Lee Peterson*, farmaceut, salgsleder, født 25. januar 1932 i Omaha.

Bosat: 7230 Kingman Circle, Indianapolis, Indiana, USA.

J.L.G. tog lærereksamen 1955 og virkede derefter 6 år som lærer.

J.L.P. er for tiden leder af salgstræningen ved firmaet Eli Lilly & Co.

1) **Kyle Lee Peterson**, født 26. november 1959 i Sedalia, Missouri.

2) **Kristen Lea Peterson**, født 30. december 1961 i Kansas City, Missouri, død 10. april 1962.

3) **John Lee Peterson**, født 26. januar 1963 i Kansas City.

4) **Wayne Lee Peterson**, født 1. juli 1964 i Kansas City, død 26. september 1964.

5) **Andrew Lee Peterson**, født 16. februar 1967 i Kansas City.

5. **Otto Herman Jensen**, født 10. juli 1902 i Omaha, død 27. november 1958, gift 1. gang med *Luella Olesen*, død, gift 2. gang med *Ann Jensen*.

O.H.J. arbejdede for et telefonselskab.

a. **Lavonne Jensen**, født i Omaha, gift *Shippy*.

6. **Alice Eleanore Jensen**, født 4. februar 1905 i Omaha, gift 25. april 1928 med *Nels A. Lang*, maskinist, født 10. december 1901 i Wisner, Nebraska, død 10. februar 1963.

Bosat: 4508 S 46, Omaha, Nebraska, USA.

a. **Robert Eugene Lang**, vicedirektør, født 25. marts 1930 i Omaha, gift 1. gang med *Rosanne Frederikson*, født 29. maj 1933, gift 2. gang 5. januar 1973 med *Shirley E. Johnson*, sekretær, født 18. februar 1926 i Grand Rapids, Minnesota.

Bosat: 977 Welch Ct., Golden, Colorado, USA.

R.E.L. er vicedirektør for Interstate Financier Investments Inc.

1) **Steven Allen Lang**, pladesmed, født 31. januar 1955 i Des Moines, Iowa.

Bosat: Lakewood, Colorado, USA.

2) **Bruce Edwin Lang**, truckfører, født 17. juni 1958 i Omaha, gift med *Karen Joy*, kontormedhjælper.

Bosat: 85 Quay, Lakewood, Colorado, USA.

- b. **Duane Eldon Lang**, apoteker, født 13. august 1936 i Omaha, gift 31. december 1962 med *Mary Jean Ackerman*, sekretær, født 16. januar 1944 i Burchard, Nebraska.

Bosat: 1040 North 74 Avenue, Omaha, Nebraska, USA.

1) **Niles Lynn Lang**, født 8. juni 1963 i Omaha.

2) **Lori Doreen Lang**, født 14. juli 1964 i Omaha.

3) **Michael Allen Lang**, født 12. juni 1966 i Omaha.

- C. **Frederikke Jensen**, født 7. februar 1873 i Stjær, død 29. marts 1960, gift 15. december 1897 med *Laurs Pedersen Veng*, uddeler, født 1. april 1873 i Høver, død 21. oktober 1953.

L.P.V. var elev på Klank Højskole 1895, virkede fra 1901 til 1936 som uddeler i Høver Brugsforening og byggede derefter en villa ved siden af brugsforeningen. – L.P.V. var 1906-1945 medlem af Storrिंग-Stjør-Galten sogneråd. Ved Laurs Vengs jordefærd sluttede pastor Dyreborg sin tale i Storrिंग Kirke med at sige: Man kan sige om Laurs Veng, som man har sagt om en anden gammel dansk mand: »En gammel dansker af gammel æt med danskens bedste dyder«.

1. **Emilie Marie Pedersen Veng**, født 15. december 1898 i Høver, død 26. september 1973, gift 1. maj 1937 med *Rasmus Hugo Rikard Andersen*, vognmand, født 18. maj 1902 i Århus, død 27. juni 1965. – R.H.R.A. havde i et tidligere ægteskab børnene Tage, Grethe og Svend Aage.

E.M.P.V. var elev på Børkop Højskole 1922.

R.H.R.A. drev vognsmandsforretning i Virring til 1961, da sønnen Svend Aage overtog den.

- a. **Ove Veng Andersen**, lagerassistent, født 18. november 1937 i Virring, Fruering, død ved et trafikuheld 18. november 1968, gift 18. juli 1964 med *Lisbet Margit Rasmussen*, overassistent, født 5. september 1942 i Hvolbæk, Fruering. (Se 4.F.I.A.2.b.)

Bosat: Agertoften 15, Virring pr. Skanderborg.

O.V.A. arbejdede som lagerassistent på Weston Tæppefabrik i Hørning.

L.M.R. tog realeksamen, var elev på Amtsstuen i Skanderborg, og blev, da denne nedlagdes, overflyttet til Amtsskatteinspektoratet i Skanderborg. – L.M.R. er håndboldtræner.

- 1) **Lone Veng Andersen**, født 12. april 1969 i Skanderborg.

- b. **Annelise Veng Andersen**, født 14. september 1939 i Virring, gift 29. september 1962 med *Kjeld Jørgensen*, gårdejer, født 14. april 1938 i Tingskoven, Tiset.

Bosat: Påsgård, Hvilstedvej 15, Hvilsted pr. Ny Solbjerg.

K.S. driver Påsgård i Hvilsted med et tilliggende på 60 tdr. land.

- 1) **Nancy Veng Sørensen**, født 25. september 1963 i Hvilsted.

- 2) **John Veng Sørensen**, født 21. februar 1966 i Hvilsted.

- c. **Per Veng Andersen**, trafikmester, født 20. september 1942 i Virring, gift 23. januar 1965 med *Agneth Dam Sørensen*, satsfabrikant, født 5. april 1943 i Bjødstrup ved Rønde.

Bosat: Manbjergvej 102, Løgten pr. Skødstrup.

- 1) **Susanne Dam Veng Andersen**, født 24. juli 1965 i Rønde.

- 2) **Henning Dam Veng Andersen**, født 12. august 1969 i Bjødstrup.

2. **Ane Margrethe Pedersen Veng**, født 17. august 1901 i Høver, gift 24. maj 1927 med *Andreas Marius Fiirgaard*, gårdejer, sognefoged, Ridder af Dannebrog, født 19. april 1896 i Mariesminde i Høver.

Bosat: Mariesminde, Høvervej 36, Høver pr. Galten.

A.M.P.V. var elev på Børkop Højskole 1921.

A.M.F. var elev på Roskilde Højskole samt på Malling Landbrugsskole, overtog 1925 fødegården og drev denne indtil 1978, da sønnerne overtog den. – A.M.F. afløste sin far som sognefoged 1929 og virkede som sådan indtil 1973; dekoreredes 1966 med Ridder af Dannebrogordenen.

- a. **Gunnar Laurits Rasmus Fiirgaard**, gårdejer, født 1. april 1929 i Mariesminde i Høver.
Bosat: Mariesminde, Høvervej 36, Høver pr. Galten.
G.L.R.F. uddannedes ved landbruget, besøgte Klank Efterskole, Ry Højskole og Fjordvang Landboskole og overtog 1978 sammen med broderen fødegården.
- b. **Dagny Marie Fiirgaard**, forbrugerkonsulent, født 2. oktober 1931 i Mariesminde i Høver.
Bosat: Pile Allè 52, Holstebro.
D.M.F. var elev på Klank Efterskole samt på Uldum Højskole, dimitteredes 1957 som husholdningslærer fra Ankerhus Husholdningsseminarium og har siden 1963 været ansat som forbrugerkonsulent ved FDB i Holstebro.
- c. **Poul Frede Veng Fiirgaard**, gårdejer, født 5. november 1937 i Mariesminde i Høver.
Bosat: Mariesminde, Høvervej 36, Høver pr. Galten.
P.F.V.F. uddannedes ved landbruget, var elev på Klank Efterskole samt på Ry Højskole og overtog 1978 sammen med broderen fødehjemmet.
3. **Kristian Pedersen Veng**, gårdejer, født 17. maj 1904 i Høver, død 10. juni 1976, gift med *Elna Bach*, født 2. december 1899 i Vesløs, død 12. februar 1967.
K.P.V. var elev på Klank Efterskole samt på Hadsten Højskole 1925 og drev i en årrække en ejendom i Skjolddelev.
- a. **Anne Aase Veng**, født 15. august 1928 i Skjolddelev, gift 28. februar 1953 med *Jørgen Jensen*, møbelsnedker, født 4. maj 1927 i Fulden, Beder.
Bosat: Kastanievej 7, Tisvilde pr. Tisvildeleje.
A.Aa.V. har efter giftermålet haft forskelligt udearbejde, sidst som kasserer i officersmessen på Høvelte Kaserne.
J.J. har siden 1950 været ansat på erhvervsskolen Godhavn.
- 1) **Per Veng Jensen**, sygeplejeelev, født 18. februar 1954 i Tibirke, samlever med *Birthe Laila Rasmussen*, bibliotekar, født 8. november 1952 i Vordingborg.
Bosat: Randersgade 27, København Ø.
P.V.J. tog 1976 HF eksamen, læste en tid til agronom på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København og er nu sygeplejeelev.
- 2) **Jonna Veng Jensen**, studerende, født 9. august 1957 i Tisvilde.
Bosat: Jagtvej 120, København N.
J.V.J. bestod 1977 HF-eksamen og blev derefter optaget på Skolen for Fysioterapeuter i København.
- 3) **Gert Veng Jensen**, født 11. oktober 1958 i Tisvilde.
- b. **Erik Laurs Veng**, el-montør, født 15. marts 1931 i Skjolddelev.
Bosat: Skørringvej 4, Galten.
E.L.V. udlærtes 1951 som elektriker, var i 22 år ansat ved ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen i Århus og har nu beskæftigelse ved fa. Semco.
4. **Viggo Pedersen Veng**, regnskabsassistent, født 19. januar 1910 i Høver, død

16. november 1977, gift 2. april 1945 med *Inge-Agnete Sørensen*, født 25. december 1912 i Ålborg.

Bosat: Silkeborgvej 292, Åbyhøj.

V.P.V. var 1925 elev på Klank Efterskole, stod i lære i Veng Brugsforening, tog handelseksamen fra Den jydsk Handelshøjskole i Århus, og var 1936-1975 ansat ved FDB i Århus.

I-A.S. tog studentereksamen, uddannedes som laborant og var en tid laboratorieforsøger ved Superfos i Ålborg.

a. **Ole Veng**, kommuneassistent, født 25. marts 1948 i Århus.

Bosat: Silkeborgvej 292, Åbyhøj.

O.V. bestod realeksamen 1965 samt handelseksamen 1967 og er assistent ved Århus kommune.

D. Niels Anton Jensen, murer, født 5. februar 1878 i Skjoldlev, død 1. juni 1943, gift 6. november 1906 med *Ottolie Louise Marie Berngruber*, født 18. december 1880 i Flensborg, død 19. juli 1946.

N.A.J. udlærtes som murer, var elev på Århus tekniske Skole, rejste og arbejdede forskellige steder i Danmark og Nordtyskland, boede i 20 år i Flensborg, men kom efter 1. verdenskrig tilbage til Danmark og bosatte sig i Jeksen. (*Se endvidere bilag 20*).

1. **Jens Wilhelm Jensen**, maskinarbejder, født 24. januar 1908 i Flensborg, gift 16. maj 1942 med *Edith Anna Marie Christensen*, født 20. august 1913 i Kolding.

Bosat: Olaf Ryes Gade 12, Kolding.

J.W.J. havde en tid plads ved landbruget, udlærtes 1929 som smed, var elev på Skanderborg tekniske Skole, blev i 1933 exam. beslagssmed fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, har arbejdet som montør på sukkerfabrikkerne i Assens og Kolding og var derefter i 35 år ansat på N.B. Hansens Maskinfabrik i Kolding. – J.W.J. var bl.a. i 25 år kasserer i Smedenens Hjælpesfond under Dansk Metal, Kolding afd.

E.A.M.C. var i sine unge år tekstilarbejder på virksomheder i Kolding. – Ingen børn.

2. **Christian Jensen**, specialarbejder, født 8. marts 1910 i Flensborg, død 31. december 1965, gift 6. oktober 1940 med *Dagmar Marie Andersen*, født 17. april 1915 i Hasselager.

Bosat: Jeksen Dalvej 52, Jeksen pr. Hørning.

C.J. havde i 6 år en ejendom på ca. 2 1/2 tdr. land i Gram ved Stilling, overtog 1946 barndomshjemmet i Jeksen og købte senere en større ejendom, lammedes i sin normale aktive tilværelse i en alder af 41 år, idet han ramtes af sygdommen sclerose og tilbragte de sidste 2 1/2 år på syge- og plejehjemmet Kærsholm i Hørning.

a. **Orla Jensen**, født 27. august 1942 i Gram, gift med *Evy Dørge*, laborant, født 26. september 1946 i Gislev.

Bosat: Janesvej 45, Brabrand.

1) **Jesper Dørge Jensen**, født 3. maj 1971 i Århus.

2) **Klaus Dørge Jensen**, født 25. marts 1975 i Århus.

b. **Egon Berngruber**, navneændring fra Egon Berngruber Jensen, salgsinspek-

tør, født 31. maj 1946 i Gram, samlever med *Tove Koue*, sekretær, født 3. juni 1951 i Voldum-Rud.

Bosat: Vestre Strandallé 66, Risskov.

E.B. udlærtes 1966 som maskinarbejder, aftjente sin værnepligt i Søværnet, bestod 1974 studentereksamen, virkede 4 år som ejendomsmægler, blev 1977 statsaut. ejendomsmægler, fik 1978 ansættelse som salgsinspektør ved BP Olie-Kompagniet A/S, og driver desuden handel med fast ejendom gennem interesser i flere ejendomsselskaber, hvoraf han har bestyrelsesposter i 2 af selskaberne, og har fra 1978 læst til handelshøjskolens diplomprøve (HD) i afsætningsøkonomi.

1) **Christian Woller Berngruber**, født 23. juli 1974 i Århus.

- c. **Erwin Berngruber**, navneændring fra Erwin Berngruber Jensen, værkstedsassistent, født 1. april 1950 i Jeksen, gift 11. januar 1975 med *Jonna Haugaard*, kontorassistent, født 12. august 1952 i Århus.

Bosat: Rugmarken 103, Lystryp St.

E.B. udlærtes som automekaniker og fik senere ansættelse som værkstedsassistent inden for åndssvageforsorgen i Århus amt.

1) **Thomas Berngruber**, født 21. november 1980 i Århus.

3. **Alfred Peder Jensen**, kroejer, født 29. april 1912 på Harreslev Mark ved Flensborg, gift 9. juni 1940 med *Asta Herdis Jensen*, kroleder, født 1. august 1918 i Forlev.

Bosat: Venge Klosterkro, Låsbyvej 80, Veng pr. Skanderborg.

A.P.J. drev 1940-1949 en ejendom på 13 tdr. land på Høver Mark, købte derefter Venge Cafe, som hustruen drev, virkede nogle år som tromlefører ved Skanderborg amt, opgav senere sit arbejde her, nedrev de fleste af Venge Cafes gamle bygninger og byggede 3 nye selskabslokaler samt et stort moderne køkken, således at Venge Klosterkro, som den nu hedder, er en af de smukkeste og mest kendte i Jylland.

- a. **Ruth Berngruber Jensen**, født 12. marts 1944 på Høver Mark, gift 8. juni 1963 med *Kaj Aage Axelsen*, telefonmontør, født 26. december 1937 i Veng.

Bosat: Græsballen 18, Søballe pr. Skanderborg.

1) **Bo Berngruber Axelsen**, lærling, født 11. juli 1965 i Veng.

2) **Henrik Berngruber Axelsen**, født 24. november 1968 i Veng.

- b. **Kjeld Berngruber Jensen**, overmontør, født 2. juni 1948 på Høver Mark, gift 9. november 1974 med *Kirsten Mortensen*, født 2. juni 1956 i Stilling.

Bosat: Vengevej 1, Veng pr. Skanderborg.

K.B.J. er overmontør ved Jydsk Telefon-Aktieselskab.

1) **Michael Berngruber Jensen**, født 6. maj 1975 i Veng.

2) **Peter Berngruber Jensen**, født 16. november 1978 i Veng.

- E. **Ane Nielsine Jensen**, født 5. oktober 1880 i Jeksen, død 23. februar 1962, gift 27. november 1907 med *Nisse Hansen*, farmer, født 1. december 1878 på Ærø, død 11. oktober 1974.

A.N.J. rejste til Amerika i august 1905. De ejede en stor farm ved Omaha.

1. **Christine Marie Elisabeth Hansen**, født 2. september 1908 i Omaha, gift 11.

- oktober 1932 med *William Poul Sloan*, navneændring fra Slobodnik, født 5. oktober 1905 i Kansas City, Kansas.
 Bosat: 5032 Poppleton Avenue, Omaha, Nebraska.
 C.M.E.H. havde i mange år pensionat.
 W.P.S. har i 30 år arbejdet for et oliefirma.
- a. **William Thomas Sloan**, ekspedient, født 8. november 1934 i Omaha, gift 9. maj 1958 med *Barbara Lee Bittle*, født 24. marts 1939 i Eugene, Missouri.
 Bosat: 3509 South 52nd Street, Omaha, Nebraska, USA.
 W.T.S. har fra ca. 1955 været ansat ved Union Pacific Railroad.
 - 1) **Kathleen Ann Sloan**, sygeplejerske, født 7. januar 1959 i Omaha.
 Bosat: 5031 »A« Street, Omaha, Nebraska, USA.
 - 2) **Karen Kay Sloan**, sygeplejeelev, født 1. september 1961 i Omaha, gift med *Max Charles Loetscher*, farmer.
 Bosat: RR 1 Allen, Nebraska, USA.
 - 3) **Kristi Lee Sloan**, lærerstuderende, født 1. september 1961 i Omaha.
 2. **Raymond Christian Hansen**, farmer, født 29. november 1909 i Omaha, død 26. juni 1976, gift 1. gang 23. maj 1933 med *Laura Jensen*, født 22. maj 1914 i Ralston, Nebraska; ægteskabet opløst, gift 2. gang med *Thelma Johnson*.
 Bosat: Route 3, Papillion, Nebraska, USA.
 - a. **Delores Lorraine Hansen**, kosmetolog, født 24. august 1935 i Omaha, gift 6. marts 1954 med *Lester Joseph Kush*, kosmetolog, født 15. april 1930 i Omaha.
 Bosat: 12603 Westridge Rd., Gretna, Nebraska, USA.
 D.L.H. og L.J.K. har drevet flere skønhedssaloner, afhændede disse, havde så en tid bar og restaurant, afhændede ligeledes disse og driver nu 3 special-restauranter.
 - 1) **Leslie J. Kush**, født 5. marts 1955 i Omaha, gift med *Kim Lindhall*.
 Bosat: 7 T Bragg, North Carolina, USA
 - 2) **Rodney R. Kush**, prof. fodboldspiller, født 29. december 1957 i Omaha.
 Bosat: Buffalo, New York, USA.
 - 3) **Robin Wayne Kush**, født 16. juni 1959 i Omaha, død 3. oktober 1975.
 - 4) **Raymond L. Kush**, født 13. august 1961 i Omaha.
 - 5) **Lisa L. Kush**, født 6. juli 1962 i Omaha.
 - 6) **Laniece A. Kush**, født 13. oktober 1966 i Omaha.
 - b. **Leonard Ray Hansen**, kvægavler, født 14. maj 1937 i Papillion, Nebraska, gift med *Linda Malm*.
 Bosat: Falcon, Missouri, USA.
 - c. **Nancy Arlene Hansen**, født 8. maj 1942 i Omaha, gift 1. gang 30. november 1959 med *Jerry Lavern Stratton*, hestetræner, født 28. januar 1937 i Weeping Water, Nebraska; ægteskabet opløst 1970, gift 2. gang 1971 med *Alvin Harold Andersen*.
 Bosat: 4490 »H« Street, Omaha, Nebraska, USA.
 - 1) **Jerry Laverne Stratton**, født 16. juni 1961 i Omaha, død 17. juni samme år.
 - 2) **Kevin Dee Stratton**, født 16. juni 1961 i Omaha, død 17. juni samme år.
 - 3) **Kimberley Josephine Stratton**, født 11. juni 1962 i Omaha.

- 4) **Stephanie Patricia Stratton**, født 13. juni 1966 i Omaha.
- 5) **Michelle Rene Stratton**, født 23. september 1967 i Omaha.
- 6) **Susan Kay Stratton**, født 21. oktober 1970 i Omaha.
3. **Mildred Marie Hansen**, født 9. juli 1916 i Omaha.
Bosat: Imperial Manor, Imperial, Nebraska, USA.
4. **Margaret Odell Hansen**, bogsælger, født 23. juni 1922 i Omaha, gift 19. april 1949 med *George Robert Perlinger*, farmer, født 28. september 1923 i Elsie, Nebraska.
Adresse: Box 11, Elsie, Nebraska, USA.
M.O.H. arbejdede 5 år ved Live Stock National Bank i Omaha og er nu bogsælger.
G.R.P. driver farm og entreprenørvirksomhed.
- a. **Ronald Eugene Perlinger**, født 7. december 1949 i North Platte, Nebraska.
Bosat: 222 West 8th Street, apt. 3, Grand Island, Nebraska, USA.
R.E.P. har siden skolegangen været beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som dataoperatør, tæpperenser og plakاتبærer og har de sidste 5 år været deltidsbeskæftiget som sælger af forskellige produkter til bl.a. landmænd og restauratører.
- b. **Glenn Raymond Perlinger**, kontorassistent, født 23. april 1955 i Grant, Nebraska, gift 23. februar 1979 med *Laura Jean Newman*, sygeplejerske, født 3. april 1958 i Texas.
Bosat: 5348 S. Huron St., Littleton, Colorado, USA.
G.R.P. har været beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som sikkerhedsvagt ved U.S. Federal Reserve Bank, som ejendomshandler og som landbrugsmedhjælper og er nu kontorassistent.
- F. **Peder Jensen**, malermester, født 27. november 1884 i Jeksen, død 4. september 1958, gift 3. maj 1913 med *Mette Laurine Nielsen*, født 13. juni 1891 på Flensted Mark, død 22. december 1959.
P.J. besøgte sommeren 1910 Elbæk Højskole, lærte malerfaget i Skanderborg, var i 5 år elev på Skanderborg tekniske Skole samt i 1907 på malerskole i Århus, rejste og arbejdede i Nordtyskland og Norge, drev selvstændig malerforretning 1907-1909 i Stjær samt 1909-1940 i Harlev og boede derefter indtil sin død i Århus. – P.J. var bl.a. en tid medlem af Harlev-Framlev sogneråd, formand for Blå Kors' lokalafdeling i Stjær samt i 12 år formand for Det danske Missionsforbunds ungdomsforenings lokalafdeling i Stjær. (*Se endvidere bilag 21*).
1. **Evan Robert Jensen**, malermester, aftenskolelærer, født 31. januar 1914 i Harlev, gift 29. april 1939 med *Esther Nørgaard Andersen*, født 30. september 1915 i Spørring.
Bosat: Gl. Stillingvej 455, Harlev J.
E.R.J. stod i lære som bygningsmaler hos faderen samt som skilte- og dekorationsmaler i Århus, var elev på Galten tekniske Skole, drev 1935-1940 skiltefabrikken Vikan i Århus, overtog derefter faderens malerforretning i Harlev, drev desuden en årrække kunsthandel og farvehandel, som hustruen passede, begyndte 1966 undervisning i tegning og kunstmaling i aftenskolen, ophørte 1979 med at drive forretning og er nu udelukkende beskæftiget som aftenskole-

lærer. – E.R.J. har været medlem af bestyrelsen for Århus og Omegns Malerforening samt været tropfører og rådsmedlem i Missionsforbundets spejderkorps.

E.N.A. var elev på Hadsten Husholdningsskole og arbejdede inden giftermålet på Randers Amtssygehus samt på De gamles Hjem og Ortopædisk Hospital i Århus.

- a. **Margrethe Nørgaard Jensen**, sygehjælper, født 21. juli 1947 i Harlev, gift 27. januar 1968 med *Hans Asbjørn Skajem*, arkitekt, født 11. juli 1941 i Oslo, Norge; ægteskabet opløst 1978.
Bosat: Skt. Anna Gade 45 A, Århus C.
M.N.J. var 1966 elev på Ry Højskole, rejste derefter til Norge, havde her forskellige jobs, uddannedes senere som sygehjælper og har nu påbegyndt handelsskoleuddannelse. – M.N.J. fører nu navnet Margrethe Nørgaard.
 - 1) **John Asbjørn Skajem**, født 27. oktober 1969 i Oslo.
 - 2) **Maria Nørgaard Skajem**, født 11. oktober 1976 i Århus.
 - b. **Ingerlise Nørgaard Jensen**, pædagog, født 30. december 1948 i Harlev.
Bosat: Sjællandsgade 92 A, Århus C.
 - c. **Marianne Jensen**, født 2. december 1951 i Århus, gift med *Poul Juul*, skibsbygger, født 31. marts 1949 i Ry.
Bosat: Kjærgårdsvej 3, Sunds.
 - 1) **Morten Juul**, født 21. januar 1977 i Holstebro.
 - d. **Kirsten Nørgaard Jensen**, bibliotekarstuderende, født 22. juli 1956 i Harlev, gift 20. november 1976 med *Thomas Nygaard Bech Pedersen*, arkitekt, født 22. april 1953 i Odense.
Bosat: Kirkebyvej 5, Hvam pr. Ålestrup.
2. **Hildur Jensen**, født 26. april 1915 i Harlev, gift 2. februar 1957 med *Emil Pedersen*, maler, født 19. februar 1891 i Enslev.
Bosat: Kettingvej 34, Harlev J.
H.J. var 1935-1936 elev på Ry Husholdningsskole og virkede en lang årrække som privatsygeplejerske.
E.P. havde en tid plads ved landbruget, stod 1909-1912 i malerlære, aftjente 1913-1914 sin værnepligt ved Kystartilleriet, var indkaldt til sikringsstyrken under 1. verdenskrig og fortsatte derefter ved sit fag.
Ingen børn.
 3. **Eline Jensen**, født 2. november 1916 i Harlev, død 6. februar 1959, gift 7. juni 1940 med *Ejner Peder Madsen*, kontrolassistent, født 24. november 1912 i Forlev, død 3. juli 1968.
E.J. var elev på Ry Husholdningsskole 1935-1936.
E.P.M. var elev på Ry Højskole samt på Vejlbj Landbrugsskole, havde en ejendom på Hår Mark ved Hinnerup, flyttede 1955 til Århus og købte ejendommen Niels Juels Gade 79.
 - a. **Mette Hagen Madsen**, født 30. december 1940 i Århus, gift 15. maj 1964 med *Bent Nielsen*, maler, født 17. februar 1940 i Fruering.
Bosat: Langkærvej 12, Tilst pr. Mundelstrup.
 - 1) **Anne-Marie Hagen Nielsen**, født 21. oktober 1964.

- 2) **Lars Hagen Nielsen**, født 19. november 1966.
- 3) **Per Hagen Nielsen**, født 2. marts 1971.
- b. **Johanne Marie Hagen Madsen**, kontorassistent, født 4. september 1943 i Århus, gift 19. maj 1962 med *Ernst Villy Gregersen*, chauffør, født 13. maj 1936 i Ålum.
Bosat: Langelandsgade 27, Århus C.
E.V.G. udlærtes som bager, men virker nu som chauffør.
- 1) **Flemming Hagen Gregersen**, født 4. marts 1963 i Århus.
- 2) **Poul Ivan Hagen Gregersen**, født 19. marts 1974 i Århus.
- c. **Else Hagen Madsen**, født 4. april 1943 i Århus, død 7. september samme år.
- d. **Søren Peder Hagen Madsen**, født 23. juni 1956 i Århus, død 30. oktober 1971 samme sted. (*Se bilag 22*).
- e. **Dreng**, født 6. februar 1959, død spæd.
4. **Irene Jensen**, født 10. maj 1918 i Harlev, gift 25. september 1941 med *Arne Viggo Jensen*, bagermester, født 14. februar 1918; ægteskabet opløst 1958.
Bosat: Torstilgårdsvej 54, Tilst pr. Mundelstrup.
I.J. var elev på Ry Husholdnings-skole 1935-1936.
- a. **Irene Seiglin Jensen**, født 23. september 1943 i Mundelstrup, gift 12. juli 1963 med *Peter Steen Larsen*, jernbanearbejder, født 4. marts 1942 i København.
Bosat: Torstilgårdsvej 62, Tilst pr. Mundelstrup.
P.S.L. var fra sit 14. til sit 21. år beskæftiget som fisker på Bornholm, kom derefter til Jylland, virkede nogle år som jord- og betonarbejder og har fra 1976 haft beskæftigelse ved DSB.
- 1) **Karin Anette Larsen**, født 7. august 1963 i Århus.
- 2) **Charlotte Larsen**, født 11. august 1967 i Århus.
- 3) **Kurt Larsen**, født 19. april 1973 i Århus.
- b. **Ruben Sighart Jensen**, invalidepensionist, født 26. juni 1946 i Århus.
Bosat: Torstilgårdsvej 54, Tilst pr. Mundelstrup.
- G. Kristian Jensen**, født 2. april 1887 i Adslev, død 13. juli 1892.
- IV. **Peder Rasmussen**, møllejer, født 5. marts 1848 i Jeksen Kro, død 26. februar 1882, gift 2. juli 1873 med enke *Gertrud Pedersen*, Koldens Mølle, død 10. maj 1877.
P.R. uddannedes ved landbruget, var elev på Testrup Højskole og blev ved sit giftermål med enken i Koldens Mølle ejer af både møllen og gården. (*Se endvidere bilag 23*).
- A. **Niels Rasmussen**, født 12. november 1874 i Koldens Mølle, død 1908.
- B. **Ane Rasmussen**, født 12. november 1874 i Koldens Mølle, død 1876.
- V. **Rasmus Rasmussen**, fyrbøder, født 16. august 1850 i Jeksen Kro, død 30. marts 1924, gift 1. gang 1886 med *Magdalene Caspersen*, født 23. marts 1849, død 14. januar 1898, gift 2. gang 10. juli 1899 med *Maren Jensen*.
R.R. var fyrbøder ved DSB's centralværksted i Århus i næsten 35 år.
- A. **Alfred Charles Rasmussen**, overvicevært, født 4. november 1887, død, gift 14. juni 1916 med *Edith Horn Olsen*, født 2. januar 1898, død 11. februar 1944. Boede Eckersbergsgade 35, Århus.
1. **Hugo Johannes Horn Rasmussen**, murer, født 18. december 1916 i Århus, død

9. juli 1978, gift 28. oktober 1942 med *Lilli Nielsen*, født 24. august 1918 i Århus, død 15. april 1981.

H.J.H.R. var murerformand i Esbjerg, boede Strandvejen 108.

a. **Lone Horn Rasmussen**, apoteksassistent, født 10. april 1945 i Århus.

Bosat: Thulevej 73, Gesing pr. Esbjerg.

1) **Anette Horn Rasmussen**, født 4. marts 1965 i Esbjerg.

VI. **Jens Rasmussen**, gårdejer, født 7. december 1852 i Jeksen Kro, død 23. april 1940, gift 15. oktober 1875 med *Maren Kathrine Jensen*, født 6. august 1852, død 18. september 1918.

J.R. havde 1875-1902 en gård på Veng Mark. Var medlem af Dover-Veng sogneråd i en valgperiode og efter kommunens deling medlem af Veng sogneråd samt i en år-række formand for Hesteforsikringsforeningen.

A. **Rasmus Rasmussen**, gårdejer, født 5. februar 1878, død 1. november 1962, gift med *Mette Kathrine Nielsen*, født 1875, død 1. april 1940.

R.R. havde 1906-1936 en gård i Jeksen og flyttede derefter til Skanderborg. – Ingen børn.

B. **Ane Rasmussen**, født 8. august 1881 i Veng, død 6. maj 1950, gift 19. december 1908 med *Niels Jørgensen*, politibetjent, senere bogholder, født 5. februar 1853 i Kerte, død 17. april 1936.

1. **Marie Kathrine Jørgensen**, født 25. oktober 1909, død 11. februar 1976, gift 8. juli 1956 med *Hans Jacob Madsen*, stationsformand, født 28. august 1891 i Assens.

M.K.J. var forskolelærerinde ved Barløse Forskole på Fyn. – Ingen børn.

2. **Henry Vilhelm Jørgensen**, direktør, cand.mag., født 15. april 1912 i Nyborg, gift 1. februar 1936 med *Elise Ammentorp*, født 22. marts 1912 i Århus.

Bosat: Virumbakken 9, Virum.

H.V.J. tog 1931 studentereksamen, 1934 højere handelseksamen, 1938 skoleembedseksamen og 1940 handelsfaglærereksamen, fik 1938 ansættelse ved Købmandsskolen og Niels Brocks Handelsskole, blev 1940 adjunkt, 1953 lektor samt 1955 tillige inspektør, var 1959-1972 forstander for Niels Brocks Handelsskole samt 1959-1966 tillige forstander for Købmandsskolens Medhjælper-skole og har fra 1972 beklædt stillingen som direktør for den selvejende institution Købmandsskolen. – H.V.J. er bl.a. formand for pensionskassen for tekn. undervirksomheder og handelsskoler m.v., medlem af bestyrelsen for Foreningen Niels Brock og for Otto Mønstedts Kollegium samt medforfatter af lærerbogsystemet »Deutschland von heute«.

a. **Hanne Jørgensen**, assistent, født 25. april 1939 i Virum, gift 24. maj 1958 med *Henning Jørgensen*, kolonnechef, født 25. januar 1933 i Svendborg.

Bosat: Vestervej 90, Frederikssund.

H.J. uddannedes som lægesekretær og har fra 1975 været ansat på Statens institut for Talelidende.

H.J. tog 1957 styrmandseksamen samt skibsførereksamen, blev 1958 søløjtnant af reserven, fik 1961 ansættelse i Civilforsvarskorpset, tog 1964 afgangseksamen fra korpsets befalingsmandsskole, udnævntes 1973 til sektionschef, var bl.a. 1972-1981 ansat i civilforsvarsstyrelsen, udnævntes 1981

til kolonnechef og har siden været chef for Nordjydske CF-kolonne i Thisted; blev 1976 cand.pæd.

1) **Helle Jørgensen**, stud.mag., født 12. november 1958 i Virum.

Bosat: Suensonsgade 18, København K.

H.J. tog studentereksamen og har siden studeret til cand.mag. på Københavns Universitet med historie som hovedfag.

2) **Erik Jørgensen**, født 26. marts 1961 i Virum.

3) **Lise Jørgensen**, født 12. januar 1966 i Svendborg.

b. **Niels Ammentorp Jørgensen**, lærer, født 15. juni 1942 i Virum, gift 21. april 1967 med *Sonja Østerbol Lauridsen*, lærer, født 29. april 1945 i Ørsted.

Bosat: Vestergade 65 B, Ålestrup.

1) **Anne Ammentorp Jørgensen**, født 24. oktober 1967 i Vestrup.

2) **Lars Ammentorp Jørgensen**, født 30. april 1970 i Vestrup.

c. **Claus Henrik Ammentorp Jørgensen**, adjunkt, født 15. april 1947 i Virum, gift 5. juni 1971 med *Bente Brynnum Ørngreen*, børnehavepædagog, født 15. juni 1950 i Ordrup.

Bosat: Færgevej 30, Svendborg.

1) **Jacob Ørngreen Jørgensen**, født 22. september 1974 i Hørsholm.

C. **Jens Rasmussen**, født 18. september 1883, død i juli 1903.

VII. **Johannes Rasmussen**, husmand, født 7. februar 1855 i Jeksen Kro, død 15. november 1930, gift 13. marts 1889 med *Kirstine Pedersen*, død 13. maj 1920.

J.R. havde en mindre ejendom på Jeksen Mark, var i 8 år taksationsmand i Adslev-Jeksen og Mesing Sparekasse, og i 20 år medlem af bestyrelsen for Den fri Forening i Adslev-Mesing. Denne forening, der stiftedes af pastor Borch, Adslev, og bestod fra 1881 til 1901, arbejdede i tilslutning til Den fri Fattigkasse. I disse år var der ingen i kommunen, der kom på fattigvæsenet, hvad der dengang var ret sjældent.

VIII. **Ane Kathrine Rasmussen**, født 24. marts 1857 i Jeksen Kro, død 23. marts 1934, gift 30. oktober 1877 med *Niels Sørensen Gammelgaard*, gårdejer, født 24. november 1844 i Galten Nørregård, død 14. februar 1907. (*Se Overgaard-slægten I.A.II.*)

A.K.R. fortsatte efter mandens død driften af Galten Nørregård med hjælp af sønnerne, afstod 1913 gården og byggede ejendommen Solvang på jord, udstykket fra Galten Nørregård, havde denne indtil 1928, da hun afhændede den, men blev boende i den øverste etage.

N.S.G. overtog ved sit første giftermål efter sin svigerfar Foldbjerglund i Galten med et tilliggende på 38 tdr. land, fik i 1884 fødegården Galten Nørregård, afstod Foldbjerglund til broderen Marius og drev Galten Nørregård indtil sin død. (*Se endvidere bilag 24*).

A. **Ane Marie Kirstine Sørensen Gammelgaard**, født 9. januar 1879 i Foldbjerglund, død 22. september 1933, gift 23. september 1898 med *Niels Pedersen Schriver Jørgensen*, muremester, født 25. december 1875 i Galten, død 25. februar 1903.

A.M.K.S.G. drev efter mandens død i ca. 5 år mejeriudsalg i Århus og derefter i ca. 4 år en legetøjsforretning, var en kort tid husbestyrerinde, blev så uddannet som sygeplejerske på Ørsted Amtssygehus og var sygeplejerske 1912-1920 i Harlev-Framlev og derefter i Galten; fik 1932 af dronningen overrakt fortjenstmedaljen i sølv. Efter hendes jordefærd skrev et af de lokale blade bl.a.: »Vi mindes

hende fra spansk-sygeperioden, hvor hun satte alle kræfter ind. Hun var utrættelig i sin gerning og faldt på sin post. Vi tænker på et andet ord, som lyder: Hun gjorde, hvad hun kunne og vandt også det, der skal vindes – sig selv for evigheden.»

N.P.S.J. tjente nogle år ved landbruget, var 1892 og 1894 elev på Klank Højskole, uddannedes som murer og etablerede selvstændig murerforretning i Århus.

1. Viggo Niels Gammelgaard Schriver, overbanemester, født 24. november 1898 i Århus, død 21. maj 1974, gift 30. december 1920 med *Petra Jensen*, født 8. marts 1899 i Tåstrup, Harlev.

Bosat: Hestehaven 9, Fredericia.

V.N.G.S. kom i murerlære, læste senere til konstruktør på Århus tekniske Skole, aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne og var fra 1920 til 1966 ansat ved DSB, indtil 1930 som tegner, derefter som konstruktør og fra 1945 som overbanemester; forrettede tjeneste i Århus, Fredericia, Horsens, Langå, Tommerup og Lunderskov.

a. Niels Vagn Schriver, overmontør, født 27. juli 1921 i Harlev, gift 13. maj 1944 med *Ketty Pedersen*, født 20. februar 1922 i Århus, død 5. oktober 1973, samlever fra 1974 med *Anna Margrethe Mikkelsen*, klinikassistent, født 12. oktober 1929 i Århus.

Bosat: Fuglsangs Allè 106, Århus V.

N.V.S. udlærtes 1941 som maskinarbejder ved Frichs A/S, bestod 1943 maskinisteksamen, aftjente derpå sin værnepligt ved Marinen, deltog under 2. verdenskrig i modstandsbevægelsen, sad den sidste del af krigen i Frøslevlejren, var senere en tid ude at sejle og har fra 1949 haft ansættelse ved Kamstrup-Metro A/S, ingeniør- og handelsselskab, Åbyhøj, nu som overmontør. K.P. arbejdede indtil sit giftermål på en papirfabrik.

A.M.M. uddannedes som dameskrædder, arbejdede nogle år som sådan og er nu klinikassistent. – A.M.M. var gift 1. gang med Søren Gunner Nielsen, død 1964 og har i dette ægteskab 2 børn.

1) Helle Schriver, sekretær, født 23. september 1944 i Århus, gift 28. december 1974 med *Mogens Torp*, forvalter, født 22. maj 1940 i Brønderslev.

Bosat: Stadion Allè 22, Århus C.

2) Renie Schriver, bogholder, født 8. august 1947 i Århus, gift 6. april 1968 med *Kaj Ole Bahn*, direktør, født 21. januar 1945 i Århus.

Bosat: Kalendervej 5, Århus V.

R.S. blev kontoruddannet, var en tid ansat som assistent ved Mejeriernes Fællesindkøb i Stilling og har de senere år virket som bogholder i mandens virksomhed.

K.O.B. bestod realeksamen, blev handelsuddannet, tog højere handelseksamen, indtrådte derefter i faderens forretning, Olaf Bahn, isoleringsforretning, i Århus, etablerede 1972 et datterselskab, A/S Olaf Bahn jun., isolering, men omdannede senere firmaet til et anpartsselskab under navnet Pur-Bahn ApS.

a) Sussie Bahn, født 12. august 1969 i Stilling.

b) Mette Bahn, født 18. juli 1971 i Stilling.

- 3) **Evy Schriver**, fysioterapeut, født 22. april 1955 i Århus, gift 9. maj 1975 med *Jan Unger*, fotograf, født 4. februar 1946.
Bosat: Clausholmsvej 38, Vanløse.
- 4) **Bo Schriver**, journalistelev, født 22. april 1955 i Århus.
Bosat: Clausholmsvej 38, Vanløse.
- b. **Ellen Kristine Schriver**, kontorfunktionær, født 13. marts 1923 i Harlev, gift 9. januar 1948 med *Knud Jensen*, murer, født 15. november 1917 i Stenagergård i Javngyde.
Bosat: Mariehøjvej 11, Silkeborg.
E.K.S. bestod 1938 realeksamen, blev kontoruddannet og har fra 1955 været ansat ved Silkeborg Postkontor.
K.J. havde en tid plads ved landbruget, stod 1936-1940 i murerlære i Silkeborg, havde et ophold på Håndværkerhøjskolen i Haslev, aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret og er nu efterlønsmodtager.
- 1) **Lisbeth Schriver Jensen**, lærer, født 2. december 1951 i Silkeborg.
Bosat: Reberbanen 28, Viborg.
L.S.J. bestod 1970 HF-eksamen, havde en tid plads ved husgerning i USA, dimitteredes 1975 fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg og har siden været ansat ved Viborg kommunale Skolevæsen.
- c. **Inger Marie Schriver**, sygeplejerske, født 6. maj 1928 i Hasle, gift 29. december 1955 med *Reidar Følkner*, afdelingsleder, født 14. december 1923 i Stabekk ved Oslo, Norge.
Bosat: Fossveien 2, Høvik, Norge.
I.M.S. er uddannet som sygeplejerske.
R.F. uddannedes som kemigrafiker i Oslo, var elev på Den grafiske Højskole i København og har siden 1940 været ansat i samme firma.
- 1) **Anne Mette Følkner**, ergoterapeutstuderende, født 16. december 1957 i Oslo.
Bosat: Prinsensgatan 8 B, Trondheim, Norge.
A.M.F. tog studentereksamen og er nu elev på ergoterapiskolen i Trondheim.
- d. **Ole Schriver**, overstyrmand, født 3. oktober 1931 i Fredericia, gift 1. gang 22. januar 1955 med *Birgit Jensen*, kontorassistent, født 7. april 1934 i Langå; ægteskabet opløst 1971; gift 2. gang 2. august 1972 med *Vivian Marling*, damefrisør, født 29. august 1941 i Ålborg.
Bosat: Matildelundsvej 13, Viby J.
O.S. bestod 1948 realeksamen, var derefter elev på J. Lauritzens Søfartsskole, Kogtved ved Svendborg, blev så optaget som aspirant i rederiet, tog styrmands- og skibsførereksamen, sejlede nogle år for samme rederi og har siden 1959 været ansat ved DSB, først ved Storebæltsoverfarten, en kort periode ved Samsørutten og ellers ved Hurtigruten Århus-Kalundborg.
V.M. blev efter at have taget realeksamen uddannet som damefrisør og virkede som sådan indtil 1965.– Har været gift før.
- 1) **Ann-Britt Schriver**, lærerstuderende, født 18. oktober 1955 i Tommerup, samlever med *Claus Christensen*, sekretær, cand.jur., født 22. februar 1951 i Næstved.
Bosat: Lundbyesgade 11, Århus C.

A-B.S. tog 1975 studentereksamen, 1979 bifagseksamen i legemsøvelser på Odense Universitet og har siden læst til lærer.

C.C. tog 1969 studentereksamen, aftjente sin værnepligt ved Flyvevåbnet, hjemsendtes som sergent, tog 1977 juridisk embedseksamen fra Århus Universitet, fik 1980 advokatbestalling og har siden været ansat i Landbrugets og Gartnerbrugets Arbejdsgiverforeninger.

2) **Aino Berit Schriver**, født 12. april 1958 i Odense.

Bosat: Kringelvej 10 E, Egå.

3) **Ane Birgitte Frey**, navneændring 1975 fra Schriver, HF-studerende, født 15. november 1962 i Åbyhøj.

Bosat: Haslegårdsvej 45, Århus V.

4) **Jeanette Schriver**, født 24. juni 1965 i Randers.

5) **Nicolai Schriver**, født 4. maj 1975 i Århus.

6) **Michael Schriver**, født 19. april 1979 i Århus.

e. **Per Schriver**, ingeniør, født 3. oktober 1931 i Fredericia, gift 2. august 1958 med *Lissy Baden Madsen*, kontorassistent, født 31. maj 1938 i Vejle.

Bosat: Stendyssevej 28, Lyngø.

P.S. bestod 1948 realeksamen, udlærtes som maskinarbejder, aftjente sin værnepligt ved Søværnet, hjemsendtes 1954 som korporal, sejlede 2 år som maskinist og maskinmester, dimitteredes 1959 fra Århus Elektroteknikum og er nu ansat som teknisk chef for Skandinavien for en amerikansk virksomhed.

L.B.M. bestod 1955 realeksamen og uddannedes som kontorassistent ved Post- og Telegrafvæsenet.

1) **Søren Schriver**, trafikassistent ved SAS, født 30. juni 1961 i Dalum.

2) **Kirsten Marie Schriver**, født 12. maj 1964 i Hjallesø.

3) **Anne Kathrine Schriver**, født 15. september 1969 i Hjallesø.

B. Søren Sørensen Gammelgaard, født 26. juni 1880 i Foldbjerglund, død 27. november 1914. Ugift.

S.S.G. blev invalid under soldatertjenesten omkring 20-års alderen og blev indtil sin død passet af søsteren Rasmine.

C. Anina Rasmine Sørensen Gammelgaard, født 27. juli 1881 i Foldbjerglund, død 10. oktober 1959, gift 4. juni 1909 med *Jens Marius Bertelsen*, gårdejer, født 17. juni 1868 i Monbjerg, Østbirk, død 8. februar 1929.

A.R.S.G. var 1900 elev på Klank Højskole og var den sidste tid inden giftermålet husbestyrerinde for sin senere mand, fortsatte efter dennes død driften af Jørgensminde med hjælp af sønnen Søren, som så overtog den 1942.

J.M.B. kom i pleje hos gårdejer Søren Jørgensen og hustru Mette i Låsby, uddannedes ved landbruget, aftjente sin værnepligt i København, overtog omkring århundredskiftet efter plejeforældrene Jørgensminde med et tilliggende på 60 tdr. land og drev denne indtil sin død.

1. **Mette Katrine Gammelgaard Bertelsen**, født 28. juli 1910 i Jørgensminde, gift 25. november 1930 med *Carl Læssøe Thøgersen*, gårdejer, født 4. marts 1903 i Skannerup. Bosat: Skovbrynet 56, Låsby.

M.K.G.B. uddannedes ved husgerning, dels hjemme og dels ude, og var 1928 elev på Ry Husholdningsskole.

C.L.T. lærte landbrug, fik ved giftermålet ca. 27 tdr. land fra hustruens føde-gård, byggede her gården Brunballegård og drev denne indtil 1976, da sønnen Poul overtog den. – C.L.T. var 1943-1954 medlem af Låsby Sogneråd.

- a. **Tove Thøgersen**, født 12. december 1932 i Låsby, gift 13. november 1954 med *Tage Møller*, mekaniker, født 24. marts 1929 i Skovby.

Bosat: Elmsager 34, Risskov.

T.T. besøgte 1948 Egå Efterskole, blev kontoruddannet og virkede som kontorassistent indtil 1964, de sidste ca. 3 år ved Den danske Provinsbank i Åbyhøj.

T.M. besøgte vinteren 1944-1945 Egå Efterskole, udlærtes som mekaniker, aftjente 1951-1952 sin værnepligt i Fredericia, havde i 1954-1963 beskæftigelse ved A/S Niels Andersen, Automobilhuset, Århus, og har siden været ansat som mekaniker ved Århus kommunale Trambusser.

- 1) **Ole Møller**, født 25. september 1964 i Åbyhøj

- b. **Ruth Thøgersen**, født 2. maj 1934 i Låsby, gift 16. maj 1959 med *Jens Pentti Tella Jensen*, gårdejer, født 5. juni 1932 i Finland.

Bosat: Skæringvej 121, Lystrup.

R.T. var i sommeren 1949 på Egå Efterskole, uddannedes ved husgerning og var 1954 elev på Grundtvigs Højskole ved Frederiksborg.

J.P.T.J. kom 1942 i pleje hos Maren og Jens Jensen i Lystrup, var vintrene 1947-1948 samt 1948-1949 elev på Egå Efterskole, uddannedes ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Roskilde og Vordingborg, overtog 1959 adoptivforældrenes ejendom med et tilliggende på ca. 18 tdr. land og har fra 1963 tillige været beskæftiget ved anlægs- og bygningsarbejder.

- 1) **Bente Tella Jensen**, pædagogmedhjælper, født 12. februar 1960 i Lystrup.

- 2) **Mette Tella Jensen**, født 11. september 1971 i Lystrup.

- c. **Ninna Thøgersen**, født 2. januar 1936 i Låsby, gift 8. juli 1961 med *Vagn Palk Andersen*, centralovermekaniker, født 29. august 1934 i Mesing.

Bosat: Rødkløvervej 47, Randers.

N.T. besøgte 1951 Egå Efterskole samt 1954 Grundtvigs Højskole ved Frederiksborg og virkede fra 1956 til 1961 som skotøjsekspeditrice.

V.P.A. udlærtes som elektromekaniker, aftjente 1955-1956 sin værnepligt i Vordingborg og har fra 1962 været ansat ved Jydsk Telefon-Aktieselskab.

- 1) **Hanne Palk Andersen**, født 21. december 1961 i Åbyhøj.

- 2) **Sten Palk Andersen**, født 20. marts 1967 i Randers.

- d. **Poul Læssøe Thøgersen**, gårdejer, født 24. januar 1944 i Låsby, gift 31. juli 1971 med *Marianne Olsen*, født 1. august 1950 i Borre, Vejerslev.

Bosat: Brunballegård, Østerskovvej 30, Låsby.

P.L.T. var elev på Egå Efterskole 1959-1960, uddannedes ved landbruget og aftjente 1963-1964 sin værnepligt ved Kongens jyske Fodregiment i Fredericia, havde 1965-1966 et ophold på Vejlbys Landsbrugsskole, købte 1971 naboejendommen til fødehjemmet, overtog 1976 fødehjemmet, men beholdt jorden fra naboejendommen og driver nu i alt 42 tdr. land.

M.O. har haft plads dels ved husgerning og dels som kolonialekspeditrice.

- 1) **Brian Læssøe Thøgersen**, født 13. september 1972 i Låsby.
- 2) **Heidi Læssøe Thøgersen**, født 19. maj 1978 i Låsby.
- e. **Leo Læssøe Thøgersen**, automekaniker, født 3. december 1945 i Låsby, gift 24. juli 1970 med *Aase Hultquist Nielsen*, født 27. august 1946 i Silkeborg. Bosat: Smedegade 13, Voel pr. Silkeborg. L.L.T. stod 1961-1965 i lære som mekaniker, aftjente 1966-1967 sin værnepligt ved Flyvevåbnet, arbejdede 3 år ved Ford i Hammel og etablerede 1970 selvstændig mekanikerværksted og automobilforretning i Voel. Aa.H.N. tog mellemskoleeksamen, havde en tid plads ved husgerning og var fra 1962 til 1970 beskæftiget som syerske på Jydsk Trikotagefabrik A/S, Silkeborg.
- 1) **Gitte Hultquist Thøgersen**, født 25. oktober 1970 i Voel.
- 2) **Claus Thøgersen**, født 9. marts 1976 i Voel.
- 3) **Tina Hultquist Thøgersen**, født 21. maj 1979 i Voel.
2. **Søren Jørgen Gammelgaard Bertelsen**, gårdejer, født 1. september 1911 i Jørgensminde, gift 14. november 1942 med *Hjørdis Gotholdt Hermansen*, født 3. juni 1917 i Låsby. Bosat: Nørregade 11, Låsby. S.J.G.B. hjalp efter faderens død moderen med driften af fødegården, overtog denne 1942 og har senere afstået den til sønnen, Søren.
- a. **Jens Marius Bertelsen**, mekaniker, født 6. maj 1944 i Jørgensminde, gift 26. juli 1969 med *Inger Bredahl Bertelsen*, født 1. december 1945 i Værum. Bosat: Langelinie 49, Sjelle pr. Galten. J.M.B. besøgte Egå Efterskole, udlærtes 1966 som mekaniker, aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Haderslev og etablerede 1970 selvstændig autoværksted og BP servicestation i Sjelle. I.B.B. havde efter skolegang plads, bl.a. på Molger Kro, virkede derefter som syerske i Ry og Silkeborg og forestår nu regnskabet i mandens forretning.
- 1) **Jan Bertelsen**, født 17. december 1969 i Skanderborg.
- 2) **Per Bertelsen**, født 17. december 1969 i Skanderborg.
- 3) **Ole Bertelsen**, født 18. september 1974 i Skanderborg.
- b. **Søren Herman Bertelsen**, gårdejer, født 3. juni 1948 i Låsby, gift 5. august 1978 med *Gerda Agnes Krog*, kontorassistent, født 20. november 1949 i Sperring, Sjørring. Bosat: Jørgensminde, Elleskovvej 2, Låsby. S.H.B. var elev på Hammerum Landbrugsskole, var en tid beskæftiget ved landbruget hjemme og har nu overtaget fødegården.
- 1) **Jørgen Krog Bertelsen**, født 11. februar 1979 i Skanderborg.
- 2) **Anne Krog Bertelsen**, født 4. november 1980 i Skanderborg.
3. **Magda Helene Gammelgaard Bertelsen**, født 27. januar 1917 i Jørgensminde, gift 12. april 1935 med *Theodor Knudsen*, bolsmand, født 26. februar 1913 på Ringkloster Mark, Hylke. Bosat: Århusvej 4, Galten. M.H.G.B. uddannedes ved husgerning hjemme.

T.K. lærte landbrug, aftjente 1934 i 4 måneder sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia og købte 1935 sin nuhavende ejendom med et tilliggende på 9 tdr. land.

a. **Finn Knudsen**, holdleder, født 27. juni 1935 i Låsby, gift 7. december 1963 med *Ulla Ruth Nielsen*, dagplejemor, født 8. maj 1942 i Vissing.
Bosat: Solsortevej 4, Hadsten.

F.K. besøgte 1951 Klank Efterskole, lærte landbrug, aftjente 1955-1956 sin værnepligt ved infanteriet i Odense og Fredericia, havde 1959-1960 ophold på Vejlbjby Landbrugsskole og har fra 1967 været ansat ved Randers amts vejvæsen, først som vejmand og fra 1978 som holdleder.

U.R.N. besøgte 1958 Mellerup Ungdomsskole, arbejdede i 8 år på systue i Hadsten og har fra 1979 virket som dagplejemor.

1) **Torben Kjær Knudsen**, født 6. april 1967 i Hadsten.

2) **Karsten Kjær Knudsen**, født 12. maj 1972 i Hadsten.

b. **Svend Gammelgaard Knudsen**, automekaniker, født 16. maj 1947 i Galten.

Bosat: H.C. Andersens Vej 34, Skanderborg.

S.G.K. udlærtes 1967 som mekaniker og aftjente derpå sin værnepligt ved civilforsvaret i Thisted.

4. **Niels Gammelgaard Bertelsen**, frugtavlser, født 3. maj 1919 i Jørgensminde, gift 28. marts 1953 med *Agnete Carstensen*, født 1. februar 1923 i Bakkebølle, Vordingborg.

Bosat: Østersøvej 38, Ulslev pr. Idestrup.

N.G.B. havde en tid plads ved landbruget hjemme, var så frugtavlerelev hos Hardy Hansen i Fredensborg, virkede 1946-1957 som bestyrer af frugtplantagen Hibex i Ballerup og overtog 1957 Falster Frugtplantage med et tilliggende på 31 tdr. land, der nu drives under navnet Frugtplantagen i Ulslev.

A.C. havde plads ved husgerning, dels hjemme og dels ude, bl.a. 5 år i København.

a. **Mikael Gammelgaard Bertelsen**, frugtavlser, født 31. maj 1957 i Nykøbing F.

Bosat: Østersøvej 38, Ulslev pr. Idestrup.

b. **Marianne Gammelgaard Bertelsen**, født 14. december 1963 i Nykøbing F.

D. Rasmine Sørensen Gammelgaard, født 29. august 1882 i Foldbjerglund, død ugift 13. marts 1964 i Århus.

R.S.G. besøgte 1901 Klank Højskole, passede efter faderens død i mange år hus og moderen og flyttede efter dennes død til Århus og boede først i Ole Rømers Gade og de sidste år i aldersrenteboligen på Skovvangsvej. I det daglige var Rasmine meget nøjsom, men et lyspunkt i hendes tilværelse var, når familien kom på besøg, det så hun gerne, og så vidste hun ikke alt det gode, hun kunne gøre.

E. Rasmus Sørensen Gammelgaard, født 24. december 1883 i Foldbjerglund, død 12. april 1884.

F. Rasmus Sørensen Gammelgaard, født 12. december 1884 i Galten Nørregård, død 11. februar 1885.

G. Peter Sørensen Gammelgaard, snedkermester, født 16. januar 1886 i Galten Nørregård, død 4. april 1970, gift 6. december 1908 med *Marie Kirstine Bønneland Larsen*, født 11. november 1880 i Skårup, død 15. december 1934.

P.S.G. udlærtes som snedker i Århus, aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Odense og Ålborg, var »på valsen« i Tyskland, etablerede sig som selvstændig snedkermester i Århus og lavede fra 1942 inventar til Post- og Telegrafvæsenet, optog i 1947 sønnen Aksel og 1955 sønnen Leo i forretningen, som nu videreføres af disse.

M.K.B.L. kom i pleje på Petersminde i Holmdrup, Skårup sogn ved Svendborg. Hos hende gik man aldrig forgæves om et godt råd og en bestemt meningstilkendegivelse.

1. **Aksel Gammelgaard**, snedkermester, født 24. marts 1910 i Århus, gift 24. marts 1934 med *Agnete Olsen*, født 17. august 1912 i Århus.

Bosat: Baneleddet 10, Mårslet.

A.G. stod 1924-1929 i snedkerlære hos faderen, aftjente 1931 sin værnepligt som sygepasser i København og Århus, blev 1947 optaget i faderens snedkerforretning, overtog senere denne sammen med broderen Leo, opførte 1964 en ny virksomhed på A. Kiers Vej i Højbjerg, men afhændede denne 1980. – A.G. var 1957-1971 medlem af bestyrelsen for Århus Snedkerlaug.

A.O. uddannedes som væver hos N. Chr. Jensen i Århus.

a. **Else Gammelgaard**, ekspeditrice, født 4. juli 1934 i Århus, gift 16. april 1960 med *Poul Christen Christensen*, møbelhandler, født 29. maj 1937 i Bramming.

Bosat: Granlunden 73, Esbjerg.

E.G. var elev på Tårupgård Kostskole 1952.

P.C.C. har fra 1965 drevet møbelforretning, Det nye Bolighus, i Esbjerg.

1) **Lars Christensen**, født 16. maj 1962 i Esbjerg.

2) **Bo Christensen**, født 8. april 1964 i Esbjerg.

b. **Leo Gammelgaard**, tømrmester, født 15. november 1935 i Århus, gift 28. april 1962 med *Helle Strange Laursen*, født 10. juli 1940 i Århus.

Bosat: Mejløvænget 19, True pr. Mundelstrup.

L.G. udlærtes som tømrer i Århus, aftjente 1955-1957 sin værnepligt ved Jyske Ingeniørregiment i Randers, arbejdede en tid som tømrer i Schweiz, var en tid ansat som tømmerformand ved firma K.E. Nielsen i Århus og er nu selvstændig tømrmester.

1) **Jan Børge Gammelgaard**, født 7. december 1962 i Århus.

2) **Gitte Gammelgaard**, født 3. oktober 1970 i Århus.

c. **Erik Gammelgaard**, tømrer, født 20. december 1936 i Århus, gift 1. gang 3. september 1960 med *Birthe Sørensen*, bogholder, født 21. juli 1940 i Århus, gift 2. gang 15. maj 1980 med *Conny Tove Rathcke*, defektrice, født 30. april 1941 i Århus.

Bosat: Skarøvænget 20, True pr. Mundelstrup.

E.G. udlærtes 1957 som tømrer, aftjente 1958-1959 sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia og har siden arbejdet ved sit fag.

1) **Steen Gammelgaard**, VVS-lærling, født 15. november 1961 i Århus.

Bosat: Kantorparken 75, Risskov.

2) **Peter Gammelgaard**, født 10. september 1980 i True.

2. **Frode Gammelgaard**, født 4. februar 1914 i Århus.

3. **Leo Gammelgaard**, snedkermester, født 22. marts 1922 i Århus, gift 12. november 1949 med *Annelise Helga Jensen*, født 10. februar 1927 i Århus.

Bosat: Baneleddet 3, Mårslet.

L.G. stod 1936-1940 i snedkerlære hos faderen, arbejdede derefter bl.a. i Norge og Sverige, blev 1955 optaget i faderens virksomhed og overtog senere denne sammen med broderen Aksel.

a. **Lis Gammelgaard**, kontorassistent, født 29. oktober 1950 i Århus.

Bosat: Bedervej 44, Mårslet.

L.G. udlærtes som ekspeditrice i en konfektionsforretning i Århus, var i ca. 3 år førstedame ved A. Lyhne Niensens Eftf. A/S, damekonfektion, Århus, og fik derefter ansættelse som salgsassistent ved Tjæreborg Rejser i Århus.

H. Else Marie Helene Sørensen Gammelgaard, født 19. juni 1887 i Galten Nørregård, død 17. januar 1897.

J. Aage Peder Sørensen Gammelgaard, gårdejer, født 8. juli 1889 i Galten Nørregård, død 13. januar 1979, gift 21. april 1920 med *Bodil Pedersen Wissing*, født 1. december 1897 i Galten.

Bosat: Lilleringvej 16, Storning pr. Galten.

Aa.P.S.G. lærte landbrug, var nogle år bestyrer for moderen på Galten Nørregård, overtog 1920 Engvangsgård i Storning med et tilliggende på 22 tdr. land og drev denne indtil 1972, da sønnen Rasmus overtog den.

B.P.W. var sommeren 1918 elev på Ry Højskole.

1. Niels Wissing Gammelgaard, gårdejer, født 25. juni 1921 i Engvangsgård, gift 13. november 1945 med *Elna Marie Sørensen*, født 22. december 1919 på Skovby Mark.

Bosat: Mikkalballe, Dalvej 9, Søballe pr. Skanderborg.

N.W.G. lærte landbrug, var 1943 elev på Vejlbj Landbrugsskole, men blev, da tyskerne overtog skolen, flyttet til Boris Landbrugsskole, drev 1945-1956 en ejendom på 16 tdr. land i Stjær og købte derefter sin nuhavende gård, der har et tilliggende på 39 tdr. land.

E.M.S. var elev på Klank Efterskole 1936, på Uldum Højskole 1940 samt på Ry Husholdningsskole 1943-1944.

a. **Aage Sørensen Gammelgaard**, maskinfører, født 21. november 1947 i Stjær.

Bosat: Mikkalballe, Dalvej 9, Søballe pr. Skanderborg.

Aa.S.G. lærte landbrug, var elev på Klank Efterskole, og fik 1971 beskæftigelse som maskinfører ved Aage Wegener & Søn A/S, Skanderborg.

b. **Else Martha Gammelgaard**, ekspeditrice, født 2. oktober 1950 i Stjær, gift 29. september 1973 med *Jan Preben Bertelsen*, rutebilchauffør, født 26. juni 1951 i Ry.

Bosat: Stejlhøjvej 6, Gl. Rye pr. Ry.

E.M.G. lærte husgerning og har fra 1969 været ansat som ekspeditrice hos købmand P. Brøndum i Gl. Rye.

J.P.B. udlærtes 1972 som mekaniker, var 1 måned indkaldt til Civilforsvaret i Padborg og er nu ansat hos sin far med rute- og turistikørsel.

1) **Hanne-Mette Bertelsen**, født 11. juli 1976 i Skanderborg.

2) **Louise Bertelsen**, født 20. maj 1980 i Skanderborg.

2. **Arne Wissing Gammelgaard**, gårdejer, født 9. november 1922 i Engvangsgård. Bosat: Trehøjgård, Madikrogsvej 25, Gylling pr. Odder.
A.W.G. lærte landbrug, var elev på Klank Efterskole, virkede 1951-1971 som bestyrer af Trehøjgård i Gylling og overtog den derpå.
3. **Rasmus Wissing Gammelgaard**, gårdejer, født 19. august 1926 i Engvangsgård. Bosat: Engvangsgård, Lilleringvej 16, Storning pr. Galten.
R.W.G. lærte landbrug, var elev på Klank Efterskole, aftjente sin værnepligt i Fredericia samt ved Den danske Brigade i Tyskland, besøgte Korinth Landbrugsskole og overtog 1972 fødegården.
4. **Viggo Wissing Gammelgaard**, rutebilchauffør, født 14. juli 1931 i Engvangsgård, gift 12. september 1954 med *Jonna Sylvia Sønderskov Nielsen*, født 27. marts 1933 i Århus.
Bosat: Frejasvej 3, Galten.
V.W.G. lærte landbrug, besøgte Klank Efterskole, aftjente sin værnepligt i Haderslev, drev 1954-1960 ejendommen Lerhøj i Søballe og har fra 1965 været rutebilchauffør ved DSB på ruten Århus-Ebeltoft.
J.S.S.N. var elev på Hadsten Højskole og virkede derefter ved forskelligt, bl.a. som ekspeditrice.
 - a. **Bodil Ane-Mette Gammelgaard**, plejehjemsassistent, født 12. januar 1956 i Lerhøj i Søballe, Veng.
Bosat: Lønborgvej 37, Tarm.
B.A-M.G. udlærtes 1979 som plejehjemsassistent.
 - b. **Ingrid Gammelgaard**, ekspeditrice, født 20. maj 1960 i Lerhøj i Søballe, gift 23. maj 1980 med *John Engbjerg Christiansen*, chauffør, født 18. april 1958 i Gjerlev.
Bosat: Rugårdsvej 342, Odense MV.
I.G. udlærtes som ekspeditrice og er stadig beskæftiget som sådan.
J.E.C. udlærtes som lastvognsmekaniker og er nu chauffør ved DSB's gods-transport i Odense.
 - c. **Birte Gammelgaard**, født 23. november 1963 i Hadsten.
5. **Gunnar Vissing Gammelgaard**, arbejdsmand, født 24. december 1936 i Engvangsgård, gift 24. september 1960 med *Jonna Hjortshøj Jacobsen*, født 13. december 1938 i Skæring, Egå.
Bosat: Århusvej 242, Skovby pr. Galten.
G.V.G. lærte landbrug, besøgte Klank Efterskole, aftjente 1955-1957 sin værnepligt ved Jyske Dragonregiment i Holstebro, havde 1958-1959 et ophold på Kalø Landbrugsskole og har siden 1960 været ansat ved DSB's centralværksted i Århus.
 - a. **Steen Hjortshøj Gammelgaard**, mekanikerlærling, født 17. juli 1962 i Brand.
 - b. **Jørn Hjortshøj Gammelgaard**, født 13. april 1965 i Skovby.
 - c. **Erik Hjortshøj Gammelgaard**, født 6. maj 1968 i Skovby.
- K. **Anna Sørensen Gammelgaard**, født 28. maj 1890 i Galten Nørregård, død 13. juni 1962, gift 23. maj 1911 med *Hans Rasmussen*, tømremester, født 16. august 1882 i Galten, død 14. april 1956.

A.S.G. har været elev på Vallekilde Højskole.

H.R. uddannedes som tømrer hos faderen, var vinteren 1903-1904 elev på Vallekilde Højskole, samt 1905-1906 på Teknisk Skole i Galten, overtog 1908 faderens forretning i Galten, frekventerede 1924 Teknologisk Institut i Århus, flyttede senere til Hammel, blev her branddirektør og virkede som sådan til 1954, da han blev afløst i stillingen af sønnen Knud. – H.R. var fra 1912 sognevurderingsmand i Den alm. Brandforsikring for Landbygninger, fra 1923 medlem af repræsentantskabet for samme og fra 1929 af tilsynsrådet, var fra 1924 formand for Galten Håndværker- og Borgerforening, fra 1929 formand for Galten Vandværk, medlem af bestyrelsen for Akts. Galten Afholdshotel, samt fra 1929 medlem af Storing-Stjær-Galten sogneråd, valgt af Det radikale Venstre.

1. **Kathrine Gammelgaard Rasmussen**, født 29. marts 1917 i Galten, død 5. juli 1918.

2. **Helene Gammelgaard Rasmussen**, født 29. oktober 1918 i Galten, gift 18. oktober 1941 med *Svend Aage Hansen*, depotformand ved DSB, født 17. september 1914 i Mariager.

Bosat: Sandøgade 18, Århus N.

a. **Ole Gammelgaard**, navneændring fra Ole Gammelgaard Hansen, ingeniør, født 26. juni 1944 i Århus, gift 2. marts 1974 med *Ester Margrethe Pedersen*, sygeplejerske, født 18. februar 1949 i Gudum.

Bosat: Tryggevej 40, Vanløse.

O.G. udlærtes som elektriker i Århus, besøgte 1965-1966 Grundtvigs Højskole ved Frederiksborg, dimitteredes 1971 fra Århus Teknikum, aftjente sin værnepligt i Århus og fik 1973 ansættelse ved A/S H. Nielsen & Søn Maskinfabrik, Herlev.

E.M.P. bestod 1968 studentereksamen, var 1/2 år au-pair pige i England, gennemgik 1970-1974 sygeplejeuddannelse og fik derefter ansættelse som sygeplejerske på Finsen instituttet i København.

1) **Troels Gammelgaard**, født 25. april 1975 i København.

2) **Ulrik Gammelgaard**, født 25. maj 1978 i København.

b. **Annelise Gammelgaard Hansen**, lærerstuderende, født 9. august 1957 i Åby.

Bosat: Balagervej 31, Viby J.

3. **Poul Gammelgaard Rasmussen**, kommunaldirektør, født 12. marts 1922 i Galten, gift 11. marts 1945 med *Elin Jespersen*, kontorassistent, født 18. november 1919 i Hammel.

Bosat: Kløervej 16, Hammel.

P.G.R. bestod realeksamen 1939, var i 2 år elev i Sparekassen i Hammel og har fra 1941 været ansat ved Hammel kommune, kun afbrudt af militærtjeneste i Livgarden 1943 og 1945, blev 1949 fuldmægtig, 1957 kærner og 1970 kommunaldirektør.

E.J. bestod 1937 realeksamen, besøgte Hadsten Husholdningsskole, blev kontoruddannet på Hammel kommunekontor og fik 1973 deltidsbeskæftigelse ved Aarhus Stiftstidendes redaktion i Hammel.

a. **Stig Gammelgaard Rasmussen**, født 27. marts 1947 i Hammel.

Bosat: Gustav Wieds Vej 1, Århus C.

S.G.R. bestod 1966 studentereksamen og påbegyndte derefter jurastudiet ved Århus Universitet.

1) **Jacob Gammelgaard Reinholdt**, født 6. oktober 1973 i Århus.

b. **Inge Gammelgaard Rasmussen**, sygeplejerske, født 13. februar 1952 i Hammel, gift med *Torben Døssing Knudsen*, sygeplejeassistent.

Bosat: Holbergsvej 10, Viborg.

4. **Knud Gammelgaard Rasmussen**, branddirektør, født 10. september 1929 i Galten, gift 1. gang 5. april 1953 med *Hilda Rasmussen*, gift 2. gang 29. september 1960 med *Anni Caroline Sørensen*, født 14. juni 1932 i Tinglev.

Bosat: Frederiksberggade 63, Silkeborg.

K.G.R. bestod realeksamen og handelseksamen, uddannedes hos faderen i Den alm. Brandforsikring for Landbygninger, fik efteruddannelse på brandforsikringens hovedkontor og afløste 1954 faderen som branddirektør i Hammel, overtog 1956 tillige forsikringsselskabet Danmark's hovedagentur i Hammel, blev 1957 branddirektør i Silkeborg samt fra 1965 tillige i Skanderborg og Hammel branddirektorater og overtog senere stillingen som branddirektør for de under Tryg Forsikring hørende selskaber. – K.G.R. er bl.a. medlem af bestyrelsen for Branddirektørforeningen i Danmark under Tryg Forsikring, næstformand i Silkeborg Turistforening samt medlem af bestyrelsen for Midtjyske Turistkredse.

a. **Hans Gammelgaard Rasmussen**, maskinarbejderlærling, født 24. maj 1961 i Silkeborg.

b. **Anette Gammelgaard Rasmussen**, født 26. juni 1962 i Silkeborg.

c. **Knud Henrik Gammelgaard Rasmussen**, født 21. maj 1967 i Silkeborg.

L. **Marinus Sørensen Gammelgaard**, snedker, født 11. marts 1894 i Galten Nørregård, død 16. juni 1972, gift 22. september 1918 med *Elna Jensine van der Sterren Enevoldsen*, født 18. august 1895 i Herskind, død 1. marts 1968.

M.S.G. udlærtes som snedker hos svogeren i Galten, var 1915 og 1916 elev på Hørby Håndværkerskole og var fra 1923-1958 ansat som snedker på DSB's centralværksted i Århus.

E.J.v.d.S.E. uddannedes ved husgerning og besøgte 1917 Hadsten Højskole.

1. **Edel Enevoldsen Gammelgaard**, født 20. september 1919 i Århus, død 15. februar 1980, gift 6. oktober 1940 med *Karl Viggo Reinhold Mikkelsen*, humorist, født 4. april 1911 i Århus.

Bosat: Kantorparken 18, Risskov.

E.E.G. bestod 1936 realeksamen, blev forretningsuddannet, bl.a. ved Aarhus Stiftstidendes bladcentral, og var derefter en tid beskæftiget ved syning.

K.V.R.M. udlærtes som gartner i Århus, virkede som sådan indtil 1939 og var derefter til 1974 ansat som specialarbejder på DSB's centralværksted i Århus; har deltaget i gartnerrevyer, blev senere professionel humorist og har optrådt som sådan over hele landet.

a. **Elin Reinhold Mikkelsen**, bogholder, født 18. juni 1943 i Århus, gift 1. gang 29. oktober 1966 med *Torben Seier Petersen*, radiomekaniker, født 21. februar 1946 i Århus; ægteskabet opløst 1973; gift 2. gang 6. oktober 1973

med *Bent Reinhold Nielsen*, navneændring 1974 fra Bent Marinus Nielsen, typograf, født 11. maj 1943 i Assing.

Bosat: Elmsager 22, Risskov.

E.R.M. bestod 1960 realeksamen, blev derefter kontoruddannet, virkede bl.a. 5 år som bogholderiassistent ved Aarhus Stiftstidende, og fik 1973 ansættelse som bogholder ved C.E. Juhl-Sørensen, instrumentmager, Århus.

B.R.N. udlærtes 1961 som typograf, uddannedes senere som maskinsætter og har siden virket ved sit fag, fra 1970 ved Aarhus Stiftstidende. – B.R.N. var i en årrække kasserer for Dansk Typografforbund i Herning.

1) **Regitze Reinhold Nielsen**, født 15. december 1970 i Århus.

2) **Jakob Reinhold Nielsen**, født 16. januar 1974 i Århus.

3) **Kasper Reinhold Nielsen**, født 24. april 1976 i Århus.

IX. **Niels Møller Rasmussen**, født 18. juni 1859 i Jeksen Kro, død som spæd.

X. **Ane Birgitte Rasmussen**, født 28. januar 1861 i Jeksen Kro, død 17. december 1920, gift 1. april 1880 med *Peder Sørensen* af Herskind, gårdejer, født 13. maj 1852, død 16. september 1921.

A.B.R. var i hjemmet den tilskyndende og i besiddelse af en sjælden karakterstyrke, gudfrygtig og af et lyst sind. Under sit 3-4 måneder lange sygeleje før hun døde, var hun meget tålmodig og beklagede den ulejlighed, hun gjorde sine omgivelser, skønt det var hende, der led.

P.S. havde først en mindre gård på Stjær Mark, men købte 1898 en noget større gård, Kirkely, i Stjær by, som sønnen Peder senere overtog. – P.S. havde oprindelig tænkt på at tage lærereksamen, men opgav det; var en påpassende og økonomisk landmand; i en årrække formand for hesteforsikringsforeningen for Stjær. Sluttede sig de senere år til Indre Mission.

A. **Andrea Sørensen**, født 30. januar 1881, død 27. februar 1901.

B. **Marie Sørensen**, født 1884, død 1889.

C. **Rasmus Søren Aksel Sørensen**, født 4. april 1886, død ved en bilulykke 3. april 1954, gift 27. februar 1913 med *Hulda Schmidt*, død.

R.S.A.S. rejste 18 år gammel til Minnesota, rejste 2 år efter til Wetaskiwin, Alberta, Canada, fik her af regeringen overladt 120 tdr. land, begyndte 40 år gammel som murer, etablerede senere selvstændig entreprenørforretning, Sørensen & Sons, og startede 1948 forretning med salg af bygningsartikler i Edmonton. (*Se endvidere bilag 25*).

1. **Margaret Sørensen**, født 31. oktober 1913, gift 4. august 1936 med *Charles Treleaven*, bestyrer af en trælasthandel i Lacombe.

a. **Norman Treleaven**, født 1. oktober 19....

b. **Ferrence Treleaven**, født 16. august 1939.

c. **Richard Treleaven**, født 24. november 1943.

d. **Allan Treleaven**, født 18. september 1945.

2. **Norman Sørensen**, født 21. april 1916, død 23. august 1937.

3. **Melburne Sørensen**, medindehaver af entreprenørfirmaet Sørensen & Sons, Wetaskiwin, født 31. juli 1917, gift 13. oktober 1940 med *Lois Gillespie*.

a. **Gail Sørensen**, født 7. november 1943.

4. **Lorraine Sørensen**, født 31. juli 1917, gift i oktober 1937 med *Arthur Treleaven*, motelindehaver.
 - a. **Patricia Treleaven**, født 1. december 1938.
 - b. **Wesley Treleaven**, født 27. november 1939.
 - c. **Dale Treleaven**, født 28. december 1940.
 - d. **Lynn Treleaven**, født 11. december 1941.
 - e. **Donna Treleaven**, født 8. marts 1943.
 - f. **Ronald Treleaven**, født 24. september 1944.
 - g. **Arlin Treleaven**, født 14. februar 1946.
5. **Elsceta Sørensen**, født 29. oktober 1920, gift 19. juli 1942 med *Norman Hladik*, farmer i Wetaskiwin.
 - a. **Maurice Hladik**, født 29. december 1943.
 - b. **Maureen Hladik**, født 13. april 1947.
6. **Alistair Sørensen**, medindehaver af Sorensen & Sons, født 29. februar 1924, gift 9. juni 1945 med *Norma Begg*.
 - a. **Sharron Sørensen**, født 21. maj 1946.
 - b. **Gary Sørensen**, født 19. januar 1949.
 - c. **Lloyd Sørensen**, født 20. november 1951.
7. **Rass Sørensen**, født 6. maj 1926, død 16. maj samme år.
- D. **Sørine Sofie Sørensen**, født 23. juni 1888 i Stjær, død 21. januar 1966, gift 30. april 1909 med *Rasmus Christian Jensen*, gårdejer, født 12. oktober 1883 i Stjær, død 10. april 1969.
 S.S.S. var 1908 elev på Haslev Højskole.
 R.C.J. var elev på Haslev Højskole 1907-1908, og var ejer af Søndergård i Stjær indtil 1946, da sønnen Anton Søndergaard Jensen overtog den. – R.C.J. var bl.a. medlem af skolekommissionen samt formand for Stjær lokalforening og afholdsforeningen Det blå Kors siden 1910.
1. **Esther Birgitte Jensen**, født 28. januar 1910 i Stjær, gift 20. oktober 1932 med *Knud Thorlund Haahr*, gårdejer, født 20. marts 1907 i Stjær, død 17. august 1980.
 E.B.J. har i 12 år været medlem af Nølev menighedsråd.
 K.T.H. overtog 1932 efter sin fader Toftkjærgård i Stjær, havde denne indtil 1947, købte derefter Nølev Østergård og drev denne indtil 1972, da sønnen Flemming overtog den. – K.T.H. var 1950-1958 sognefoged i Nølev.
 - a. **Niels Peter Thorlund Haahr**, gårdejer i Hvilsted, født 23. september 1933 i Stjær, død ugift 23. februar 1973.
 - b. **Erling Carsten Haahr**, taksator, født 25. november 1936 i Stjær, gift 3. april 1965 med *Birgit Elin Jakobsen*, sygeplejerske, født 21. januar 1940 i Hørning.
 Bosat: Nordvejen 10, Hvilsted pr. Ny Solbjerg.
 E.C.H. udlærtes som automekaniker, arbejdede bl.a. nogle år som værkfører og har siden 1970 været autoskadetaksator. Købte 1973 en gård på 35 tdr. land i Hvilsted.
 B.E.J. er deltidsbeskæftiget som sygeplejerske på Skanderborg Sygehus.
 - 1) **Dorthe Thorlund Haahr**, født 5. marts 1968 i Skanderborg.
 - 2) **Peter Thorlund Haahr**, født 29. december 1972 i Skanderborg.

- 3) **Mette Thorlund Haahr**, født 5. marts 1975 i Skanderborg.
- c. **Birgit Haahr**, født 4. marts 1939 i Stjær, gift 16. april 1959 med *Henning Poulsen*, gårdejer, født 26. december 1933 i Kysing, Saksild.
Bosat: Helenesminde, Kystvejen 215, Kysing pr. Odder.
- 1) **Lars Haahr Poulsen**, født 6. november 1962 i Kysing.
 - 2) **Niels Haahr Poulsen**, født 9. november 1964 i Kysing.
- d. **Flemming Haahr**, gårdejer, født 3. april 1947 i Stjær, gift 8. maj 1975 med *Bente Halling Nielsen*, sygehjælper, født 6. august 1954 i Odder.
Bosat: Nølev Østergård, Rude Havvej 55, Odder.
F.H. uddannedes ved landbrug, overtog 1972 efter faderen Nølev Østergård, og købte 1975 tillige tilliggendet fra en nabogård.
- 1) **Ole Haahr**, født 21. marts 1975 i Odder.
2. **Edel Natalie Jensen**, født 20. marts 1912 i Stjær, gift 29. juli 1933 med *Svend Nielsen*, gårdejer, født 28. august 1907 i Sorring.
Bosat: Tåstrupvej 25, Stjær pr. Galten.
S.N. havde 1933-1939 en gård i Hvidsten nær kroen, 1939-1958 Pebbelgård i Stjær og 1958-1970 en gård i Bredal ved Vejle. – S.N. var i 3 perioder medlem af sognerådet samt i bestyrelsen for den lokale sparekasse, mejeri og brugsforening.
- a. **Halvor Steiniche Nielsen**, født 18. september 1934, død 29. december 1966.
 - b. **Erik Steiniche Nielsen**, mekaniker, født 1. maj 1936 i Hvidsten.
Bosat: Tåstrupvej 25, Stjær pr. Galten.
E.S.N. var vinteren 1952-1953 elev på Brande Efterskole, uddannedes som mekaniker, aftjente sin værnepligt, var vinteren 1961-1962 elev på Haslev udvidede Højskole, tog senere eksamen som maskinmester, sejlede i 1½ år for rederiet A.P. Møller og har fra 1974 været selvstændig mekaniker i Stjær.
 - c. **Kristian Steinecke Nielsen**, soldaterhjemsleder, født 25. januar 1938 i Hvidsten, gift 1970 med *Bodil Elisa Kristiansen*, født 11. juli 1946 i Stjær.
Bosat: KFUM's soldaterhjem, Lejrvej 7, Værløse.
K.S.N. lærte landbrug, var 1953-1954 elev på Rønde Efterskole, aftjente 1957-1959 sin værnepligt, havde ophold 1959-1960 på Haslev udvidede Højskole samt 1961-1962 på Haslev Landbrugsskole, drev 1968-1972 sammen med en bror Trøllundgård i Hejnsvig og har siden været leder af KFUM's soldaterhjem i Værløse.
B.E.K. tog realeksamen og var derefter beskæftiget ved husgerning, bl.a. 1 år i Schweiz, og var 1968-1971 sygehjælper på Give Sygehus afbrudt af et ophold på Løgumkloster Højskole 1969.
 - 1) **Henrik Steinecke Nielsen**, født 10. marts 1971 i Hejnsvig.
 - 2) **Inga Steinecke Nielsen**, født 25. januar 1973 i Virum.
 - 3) **Anette Steinecke Nielsen**, født 27. februar 1974 i Virum.
 - 4) **Karina Steinecke Nielsen**, født 11. juli 1975 i Virum. - d. **Jens Jørn Steiniche Nielsen**, laboratoriechef, født 2. august 1941 i Stjær, gift med *Karen Degnbol Christensen*, lærer, født 6. september 1946 i Århus.
Bosat: Lemmestrupvej 22, Højby pr. Odder.

- 1) **Martin Steiniche Nielsen**, født 9. december 1967 i Bredballe.
 - 2) **Thomas Steiniche Nielsen**, født 18. januar 1970 i Ny Solbjerg.
 - 3) **Jakob Degnbol Nielsen**, født 26. september 1977 i Højby.
- e. **Ernst Steiniche Nielsen**, landbrugstekniker, født 29. oktober 1944 i Århus, gift 22. september 1979 med *Anny Hankelbjerg Mortensen*, lærer, født 29. juli 1955 i Brejning ved Ringkøbing.
Bosat: Hedevangsvej 8, Fiskbæk pr. Videbæk.
- f. **Else Sofie Steiniche Nielsen**, laborant, født 8. juni 1948 i Århus, gift 23. maj 1970 med *Folmer Kjær Petersen*, afdelingsleder, født 11. juni 1948 i Stjær.
Bosat: Vårkjærvej 54, Viby J.
- 1) **Sune Steiniche Petersen**, født 2. december 1971 i Århus.
 - 2) **Simon Steiniche Petersen**, født 29. september 1975 i Århus.
3. **Mette Agnete Jensen**, sygeplejerske, født 25. november 1913 i Stjær, død ved en trafikulykke 14. februar 1977.
M.A.J. uddannedes som sygeplejerske på Diakonissestiftelsen i København, arbejdede 1 år på et hospital i Ontario, Canada, derefter nogle år ved Frederiksberg Menighedspleje og var de sidste 11 år ansat på Sofie Amaliegårds Plejehjem.
4. **Karen Margrethe Jensen**, født 17. juni 1915 i Stjær, gift 11. november 1940 med *Henry Henriksen*, gårdejer, født 17. april 1916.
Bosat: Nygårdsparken 28, Galten.
H.H. havde 1940-1949 en gård i Sorring, overtog derpå efter svogeren Søndergård i Stjær og drev denne indtil 1980, da datteren og svigersønnen Inger og Knud Andersen overtog den.
- a. **Inger Søndergaard Henriksen**, gårdejer, født 26. maj 1942 i Sorring, gift 1965 med *Knud Urup Andersen*, redningsfører, født 15. april 1942 i Sorring.
Bosat: Søndergård, Jeksensvej 100, Stjær pr. Galten.
I.S.H. overtog 1980 fødegården.
K.U.A. har forrettet tjeneste ved militæret, fik ca. 1965 ansættelse ved Falck, er stadig ansat her, nu som redningsfører, og driver samtidig hustruens fødegård.
- 1) **Britta Urup Andersen**, født 18. september 1966 i Haslev.
 - 2) **Anette Urup Andersen**, født 9. december 1968 i Haslev.
 - 3) **Henrik Urup Krukov Andersen**, født 13. marts 1974 i Viborg.
- b. **Ellen Søndergaard Henriksen**, sygehjælper, født 21. marts 1945 i Sorring, gift 14. juli 1978 med *Bruno Børsting Knudsen*, født 2. august 1949 i Albæk, Havnstrup.
Bosat: Gefionsvej 4, Viborg
- c. **Niels Christian Søndergaard Henriksen**, murer, født 29. januar 1947 i Sorring, gift 6. november 1971 med *Karen Nordby Tode*, kontorassistent, født 19. januar 1948 i Kragelund, Ø. Snede.
Bosat: Mejsevej 3, Ø. Snede pr. Løsning.
- 1) **Jette Søndergaard Henriksen**, født 9. marts 1973 i Vejle.

- 2) **Bjarne Søndergaard Henriksen**, født 2. januar 1975 i Vejle.
- 3) **Erik Søndergaard Henriksen**, født 27. maj 1977 i Vejle.
5. **Anna Elfrida Søndergaard Jensen**, født 1919 i Stjær, død 1920.
6. **Anton Søndergaard Jensen**, gartneriejer, født 4. april 1922 i Stjær, gift 2. februar 1962 med *Anna Mogensen*, født 7. december 1931 i Århus.
Bosat: RR 4, Niagara on the Lake, Ontario, Canada.
A.S.J. lærte landvæsen, overtog 1946 efter faderen Søndergård i Stjær, afhændede denne 1949 til svogeren Henry Henriksen, emigrerede derpå til Canada, købte 1962 jord i Niagara on the Lake og etablerede 1973 Danbrook gartneri.
- a. **Niels Christian Jensen**, født 5. december 1962 i Canada.
- b. **Ruth Kathleen Jensen**, født 13. marts 1964 i Canada..
7. **Petra Marie Jensen**, sygeplejerske, født 15. april 1926 i Stjær, gift 30. december 1956 med *Mogens Ebert Christensen*, typograf, født 24. januar 1922 i Ålborg.
Bosat: Middelbovej 7, Kristrup pr. Randers.
P.M.J. er uddannet som sygeplejerske på Sct. Lucas Stiftelsen i København og har nu en årrække været beskæftiget på Centralsygehuset i Randers.
M.E.C. har været ansat ved Socialdemokraten i Randers og arbejder nu på Jyllands-Posten i Viby J. – Ingen børn.
- E. **Marie Sørensen**, født 1891 i Stjær, død 1893.
- F. **Peder Møller Sørensen**, gårdejer, født 8. marts 1893 i Stjær, død, gift 1. gang 26. september 1916 med *Elfrida Marie Rasmussen*, født 25. februar 1895, død 12. juli 1926, gift 2. gang 10. oktober 1928 med *Metha Kirstine Haahr*, født 20. oktober 1899 i Stjær.
P.M.S. var 1912-1913 elev på Haslev Landbrugsskole, overtog efter faderen Kirkely i Stjær og købte 1928 Nølevgård. – P.M.S. var bl.a. fra 1917 nogle år formand for KFUM i Stjær.
E.M.R. var elev på Rønde Højskole 1915; var leder af børnegudstjenesterne i Stjær og fra 1917 en tid formand for KFUK i Stjær.
1. **Henning Peter Haahr Sørensen**, kontorchef, cand.merc., født 16. april 1930 i Nølevgård, gift 16. april 1957 med *Agnete Helene Bald*, fysioterapeut, født 16. marts 1936 i København.
Bosat: Birkehaven 411, Kokkedal.
H.P.H.S. blev 1950 student og 1960 cand.merc. og har siden 1969 været ansat ved ØK, fra 1977 som kontorchef.
A.H.B. er privatpraktiserende fysioterapeut.
- a. **Helle Haahr Sørensen**, HA-studerende, født 7. januar 1961 i Søborg.
- b. **Henrik Haahr Sørensen**, født 23. maj 1963 i Søborg.
- c. **Peter Axel Haahr Sørensen**, født 1. april 1974 i Kokkedal.
2. **Bent Møller Sørensen**, lærer, født 11. juni 1933 i Nølevgård, gift med *Anne Petersen*, lærer, født 13. januar 1934 i Rødovre.
Bosat: Vestervang 10, Århus C.
B.M.S. tog 1949 realeksamen, stod derefter i lære som herreekviperingssekspedient, var 1 år ansat i Imperial Bank of Canada i Wetaskiwin og Boyle og tog senere lærereksamen.

- a. **Nina Møller Sørensen**, født 17. november 1967 i Mejlbj.
- b. **Astrid Møller Sørensen**, født 1. marts 1971 i Mejlbj.
- 3. **Hugo Møller Sørensen**, gårdejer, født 11. juni 1933 i Nølevgård.
Bosat: Nølevgård, Astrupvej 100, Nølev pr. Odder.
H.M.S. bestod 1948 mellemskoleeksamen, besøgte 1952-1953 Vejlbj Landbrugsskole, havde en tid en gård i Driften ved Odder og overtog senere fødegården.
- 4. **Bjarne Haahr**, navneændring 1963 fra Bjarne Haahr Sørensen, lærer, cand. pæd., født 4. juni 1937 i Nølevgård, gift 1. juni 1963 med *Astrid Laursen*, lærer, født 24. december 1937 i Risegård, V. Hornum.
Bosat: Nim Gl. Skole, Nim pr. Horsens.
B.H. tog 1953 realeksamen samt 1955 lærereksamen fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg, aftjente sin værnepligt og har siden virket som lærer, fra 1968 i Nim; blev 1975 cand.pæd.. Har i de senere år forsøgt sig som komponist, hvilket indtil dato har resulteret i et par udgivelser, sidst »Kor satser også på Kanons«.
- a. **Anne Birgitte Haahr**, født 13. juli 1965 i Odder.
- b. **Jakob Haahr**, født 6. marts 1967 i Odder.
- c. **Kirsten Haahr**, født 16. februar 1970 i Brødstrup.
- G. **Agnes Marie Sørensen**, født 29. september 1900 i Stjær, gift 1932 med *Niels Iversen*, død. 5. juni 1943.
Bosat: Chr. Wærums Gade 8, Århus C.
A.M.S. var elev på Børkop Højskole 1920 samt på Haslev Husholdningsskole 1923.
- H. **Andrea Marie Sørensen**, født 24. oktober 1901 i Stjær, død 12. marts 1914.

Mikkelsen-grenen fra Tåstrup

- 2.C. **Ane Stine Sørensen**, født 12. februar 1813 i Melballegård i Jeksen, død 21. februar 1863, gift ca. 1. november 1829 med enkemand *Michel Laursen*, gårdejer i Tåstrup, født 9. august 1793 i Ingerslev, død 23. marts 1862. I Harlev sogns kirkebog er Michel Laursens navn stavet med ch indtil 1835, derefter med kk. Familien er nu helt gået over til at stave det med kk. (*Se bilag nr. 26*).
- I. **Anne Oline Michelsdatter**, født 11. maj 1831 i Tåstrup, død 1. maj 1903, gift med *Jens Peter Madsen (Brandbjerg)*, dræningsmester og bolsmand, født 1. februar 1834, død 25. juni 1918.
A.O.M. havde som ung pige lært modesyning i Århus og havde, før hun blev gift, en lille modehandel i fødegården i Tåstrup.
J.P.M.(B.) var velkendt som dræningsmester og kom i sine yngre år vidt omkring. Når han var borte fra hjemmet, undertiden i ugevis, passede Anne Oline ejendommen, som de overtog et par år efter deres bryllup, og som var på 8 tdr. land. Han var stærk af helbred og så at sige aldrig syg.
- A. **Mikkel Laursen Madsen Brandt**, navneændring 1905 fra Mikkel Laursen Mad-

sen, snedkermester, født 24. januar 1864 i Tåstrup, død 7. december 1920, gift 25. april 1890 med *Karen Marie Andersen*, født 22. november 1869 i Langballe, Mårslet, død 22. oktober 1955.

M.L.M.B. blev 1878-1882 uddannet som snedker hos Søren Overgaard i Skanderborg, arbejdede til 1889 som svend, etablerede sig derpå som selvstændig snedkermester i Århus og drev fra 1889 indtil sin død møbelforretning og snedkerværksted Frederiksgade 73 i Århus. – M.B.M.B. var bl.a. en årrække medlem af ligningskommissionen.

1. Ove Peter Madsen Brandt, snedker, født 20. juni 1890 i Århus, død i december 1952, gift med *Martha*, født af norske immigranter.

O.P.M.B. rejste efter en del år »på valsen« i Tyskland og Schweiz til USA, hvor han blev til sin død; var veteran fra 1. verdenskrig. – Ingen børn.

2. Alfred Madsen Brandt, isenkræmmer, født 9. marts 1892 i Århus, død ugift 1963.

A.M.B. uddannedes som isenkræmmer, rejste 1909 til USA og deltog i 1. verdenskrig. Levede i 1959 som rentier ved White Bear Lake, Minnesota.

3. Georg Marinus Madsen Brandt, født 25. april 1894 i Århus, død 27. oktober 1908 som følge af et vådeskud på Søndergade i Århus.

4. Clara Kirstine Madsen Brandt, født 16. august 1896 i Århus, død 29. juni 1964, gift 17. januar 1936 med *Matthes Nørgaard*, købmand, født 3. juli 1896, død 24. maj 1976.

M.N. drev købmandsforretning i Tiset ved Gram i Sønderjylland.

a. Peter Brandt Nørgaard, statsaut. revisor, født 9. maj 1937, gift 19. juni 1970 med *Margrethe Hjerting*, født 1. april 1948.

Bosat: Skrejrupvej, Bannislund pr. Rønde.

1) **Michael Matthes Nørgaard**, født 9. januar 1973.

2) **Christian Matthes Nørgaard**, født 21. juni 1977.

5. Magnus Madsen Brandt, møbelsnedker, født 10. juli 1898 i Århus, død ugift 22. december 1951.

6. Carlo Madsen Brandt, maskinmester, født 23. december 1899 i Århus, død 23. februar 1957, gift 26. september 1927 med *Mary Kirstine Laursen*, født 13. december 1899 i Hørning.

Bosat: Drejøgade 15, København Ø.

C.M.B. lærte maskinfaget hos fabrikant Amstrup i Århus, læste til maskinist, sejlede bl.a. i 3 år med belgiske skibe på Congo-floden, og sejlede fra 1927 for rederiet DFDS, de sidste 4 år som maskinchef.

M.K.L. lærte husholdning.

a. Ove Brandt, ingeniør, født 2. marts 1931 i København, gift 1. februar 1953 med *Birthe Lissi Thomsen*, konsulent og sagsbehandler, født 19. august 1928 i København.

Bosat: Krogholmgårdsvej 75, Trørød pr. Vedbæk.

O.B. udlærtes 1949 som tømrer, dimitteredes 1954 som teknikumingeniør, aftjente sin værnepligt ved 4. regiment i Roskilde, hjemsendtes 1956 som befalingsmand og har siden været ansat ved Dansk Spændbeton A/S.

B.L.T. blev handelsuddannet, var efter giftermålet en del år hjemmearbej-

dende, virkede derefter 3 år som forstander for et pleje- og dagcenter for pensionister og er nu ansat som konsulent og sagsbehandler i social- og sundhedsforvaltningen i Københavns kommune.

1) **Leif Brandt**, økonomichef, HD, født 2. marts 1955 i København.

Bosat: Ydunsvej 12, Sønderborg.

L.B. tog 1974 studentereksamen, studerede videre ved Handelshøjskolen i København, bestod 1977 HA samt 1979 HD, var under studierne ansat som revisor, fik 1978 ansættelse i Dansk Unilever i København og har fra 1980 været økonomichef for Unilevers margarinefabrik, Solofabriken, i Sønderborg.

2) **Arne Brandt**, advokatfuldmægtig, cand. jur., født 2. marts 1955 i København.

Bosat: Krogholmgårdsvej 75, Trørød pr. Vedbæk.

A.B. blev 1974 student samt 1979 cand. jur., fik derefter ansættelse ved et større advokatfirma i København, aftjente 1979-1980 sin værnepligt hos auditøren i København og har siden 1981 haft ansættelse i justitsministeriet.

7. **Aage Madsen Brandt**, møbelsnedker, født 2. september 1901 i Århus, død ugift 7. juni 1924.

8. **Ellen Madsen Brandt**, født 15. december 1902 i Århus, død 19. september 1903.

9. **Martha Madsen Brandt**, født 15. december 1902 i Århus, død 15. december 1971, gift 16. januar 1943 med *William Olsen*, maskinfabrikant, født 24. september 1894, død 30. oktober 1973.

W.O. drev forretning i Marstrandsgade i Århus, hvor han handlede med centrifuger.

a. **Karsten Brandt**, blomsterhandler, født 31. marts 1924 i Mårslet, gift 19. december 1964 med *Kirsten Hansen*, bladudgiver, født 19. december 1941 i Århus.

Bosat: Tønningvej 13, Brædstrup.

K.B. udlærtes 1944 som pølsemaker, virkede en del år dels herhjemme og dels i udlandet, var en tid selvstændig slagtermester, har fra 1964 handlet med blomster og driver nu engros og torvehandel i hele Midtjylland.

1) **Linda Brandt**, født 31. marts 1966 i Århus.

2) **Thomas Brandt**, født 28. september 1967 i Århus.

10. **Volmer Madsen Brandt**, billedskærer, født 6. oktober 1904 i Århus, død 3. maj 1963.

11. **Elna Madsen Brandt**, født 27. april 1907 i Århus. Ugift.

Bosat: Illerupvej 2, Århus.

E.M.B. lærte husgering, virkede 1930-1955 som slagterekspeditrice hos Magnus Nielsen & Søn, Århus, og arbejdede 1963-1973 i kantinen på Aarhus Stiftstidende, Århus. – E.M.B. overtog sammen med broderen Volmer det gamle hjem i Frederiksgade i Århus og det blev, som det altid havde været, samlingssted for familien.

12. Georg Marinus Madsen Brandt, møbelpolstrer, født 15. august 1908 i Århus, død ugift 1. december 1967.

B. Anne Else Marie Madsen, født 10. januar 1867, død 20. april 1889.

C. Anne Stine Madsen, født 24. april 1869 i Framlev, død 6. december 1894, gift med *Lars Rasmussen*, handelsagent, Randers. Et barn døde i den spæde alder.

D. Mads Jensen Madsen, født 18. april 1871, død 12. juli 1898.

II. Karen Michelsen, født 17. marts 1834 i Tåstrup, død 13. december 1902, gift 1. februar 1861 med *Niels Mortensen*, skræddermester, født 4. maj 1834, død 26. februar 1912.

N.M. nedsatte sig som skræddermester i Kolt på det sted, hvor der nu er friskole, gik ud og syede for folk, drev tillige høkerhandel og havde under jernbaneanlægget sidst i 1860'erne en ikke ubetydelig forretning, deltog i krigen 1864 som infanterist, flyttede 1873 til Århus, drev her i over 23 år forretning Søndergade 26, hvorefter han flyttede til Frederiksgade 28 og boede der til 1899, da han afstod forretningen til sønnen Anders Peter for siden at leve som particulier. Han var en af byens kendte borgere, en dygtig og stræbsom håndværker, der var meget afholdt både i by og på land.

A. Morten Mortensen, skræddermester, født 10. oktober 1861 i Årslev, død i efteråret 1932, gift 6. november 1885 med *Kirstine Christoffersen*, født 30. oktober 1865, død 13. januar 1925.

M.M., der drev skrædderforretning i København, havde et sjældent humør, han levede et lykkeligt familieliv og var en god fader for sine børn. Sin gode forretning afstod han efter at være blevet ramt af en lammelse i venstre side. Blandt slægten i København var han meget afholdt, og trods sin sygdom havde han altid en spøg på læben. Sin lidelse bar han med sjældent tålmodighed.

1. Niels Jacob Ingvor Ferdinand Lassalle Mortved, navneændring fra Mortensen, urmager og fotograf, født 4. juli 1886, død 18. november 1962, gift 1. gang med *Ida Menes* af Riga, Letland; ægteskabet opløst; gift 2. gang 26. november 1930 med *Anne Marie Sindkjær Thomsen*, født 3. november 1899 i Århus.

Bosat: Skovgårdsgade 2 B, Århus C.

Ingen børn.

2. Ane Kirstine Nielsine Mortensen, guldsmed i Århus, født 19. december 1887 i Århus, død, gift 4. december 1914 med *Henrik Vilhelm Rasmussen*, bogholder i Landbosparekassen i Århus, født 20. juli 1880 i Århus.

3. Karen Mortensen, født 13. marts 1890, gift 1. gang 20. januar 1916 med *H. Rasmussen*, overretssagfører i Århus; ægteskabet opløst; gift 2. gang med afdelingschef *Cederquist*, København.

a. Jørgen Cederquist, navneændring fra Jørgen Rasmussen, født 18. januar 1917.

Bosat: Strandvejen 16 B, København Ø.

B. Mikkil Anton Mortensen, restauratør i Århus, født 6. april 1863, død 31. maj 1913, gift med *Frederikke Møller*.

M.A.M. overtog restauration efter svigerfaderen.

Ingen børn.

C. Mariane Mortensen, født 18. februar 1865 (?), død 1892, gift med *Carl Grann*, malermester, Ebeltoft. Ingen børn.

- D. Mette Mortensen**, født 30. maj 1869, gift 31. oktober 1899 med *Karl Peter Rudolf Rasmussen*, kirkegårdsinspektør i Århus fra 1906, født 9. december 1874.
1. **Karen Petrea Rasmussen**, født 1. december 1901, død ugift 26. juli 1972.
K.P.R. tog handelsskoleeksamen og var ansat på Århus skattekontor.
- E. Anders Peter Mortensen**, skræddermester, født 15. oktober 1870 i Kolt, død 14. januar 1933, gift 9. november 1898 med *Ane Johanne Madsen*, født 28. juli 1867, død 1944.
- A.P.M. overtog faderens skrædderforretning i Århus. (*Se endvidere bilag 27*).
1. **Carl-Johan Elias Mortensen**, repræsentant, født 16. august 1899 i Århus, død 19. januar 1953, gift 6. december 1935 med *Inge Dalgaard*, telefonist, født 15. februar 1906 i Fredericia, død 18. oktober 1975.
C-J.E.M. uddannedes som frisør, rejste som ung med teater, arbejdede efter giftermålet som repræsentant inden for kolonialvarebranchen og var fra 1942 til sin død ansat ved Horsens Folkeblad med annoncetegning som arbejdsområde; måtte under 2. verdenskrig »gå under jorden«.
- a. **Hanne Dalgaard Mortensen**, født 3. juni 1936 i Vejle, gift 27. september 1958 med *Mogens Peter Andersen*, ingeniør, født 22. januar 1932 i Hillerød.
Bosat: Bag Vænget 12, Hillerød.
H.D.M. uddannedes inden for kontorfaget og havde inden giftermålet et ophold i England.
- 1) **Lene Andersen**, studerende, født 16. juli 1959 i Hillerød.
Bosat: Viborggade 63, København Ø.
- 2) **Peter Dalgaard Andersen**, studerende, født 19. september 1961 i Esbønderup.
- b. **Flemming Dalgaard Mortensen**, kontorchef, født 12. november 1938 i Vejle, gift 7. maj 1966 med *Lissi Ruth Pedersen*, kasserer, født 2. maj 1938 i Hølkerup, Egebjerg.
Bosat: Mosebakken 12, Virum.
F.D.M. uddannedes som TV-tekniker, aftjente sin værnepligt og har fra 1961 været ansat ved Danmarks Radio, nu som souschef i den tekniske produktionsafdeling.
- 1) **Carl-Johan Lars Dalgaard Mortensen**, født 12. januar 1971 i Virum.
2. **Gerda Elisabeth Mortensen**, telefonist, født 6. november 1902, død 29. august 1972, gift 26. april 1929 med *Christian Vesterby Mikkelsen*, bogholder, født 23. januar 1902 i Brabrand, død 14. november 1972.
G.E.M. virkede som telefonist ved Jydsk Telefon-Aktieselskab indtil 1935.
C.V.M. bestod præliminæreksamen, blev handels- og kontoruddannet og var i over 40 år ansat som bogholder ved Århus Dampmølle.
- a. **Else Vesterby Mikkelsen**, statsaut. fodterapeut, født 28. december 1935 i Århus, gift 16. februar 1957 med *Richardt Stenshøj*, bankbestyrer; ægteskabet opløst 1971.
Bosat: Kaserneboulevarden 16, Århus C.
E.V.M. blev kontoruddannet, læste senere til statsaut. fodterapeut i Køben-

havn og arbejder nu som sådan i egen klinik. – E.V.M. fører fra 1975 sit ungpigenavn.

1) **Ole Mikkil Stenshøj**, konstabel, født 8. februar 1963 i Århus.

Bosat: Kasernen, Ryttervej 1, Randers.

2) **Kirsten Stenshøj**, født 11. december 1964 i Århus.

Bosat: Kildevangs Alle 15, Viby J.

b. **Niels Vesterby Mikkelsen**, telefonovermekaniker, født 19. april 1942 i Århus, gift 19. oktober 1963 med *Edith Nielsen*, assistent, født 27. maj 1940 i Hylke.

Bosat: Kirkevænget 253, Tranbjerg J.

N.V.M. tog realeksamen, uddannedes som tekniker ved Jydsk Telefon-Aktieselskab og er stadig ansat her.

1) **Helle Vesterby Mikkelsen**, født 7. februar 1966 i Århus.

2) **Thomas Vesterby Mikkelsen**, født 30. august 1974 i Århus.

3. **Niels Aksel Mortensen**, redaktør, født 6. november 1902, død ugift 20. april 1928.

N.A.M. var oprindelig kleinsmed, men efter en lang cykeltur til udlandet, hvor han bl.a. besøgte Rom, vendte han hjem og blev knyttet som medarbejder til Skive Venstreblad, flyttedes senere til Vestkysten og blev i 1926 lokalredaktør i Bramming. – Af interesser, der lå ham på hjerte, nævnes især afholdssagen og spejderbevægelsen. En af hans gamle medarbejdere ved spejdertroppen i Skive, red. Leif B. Hendil skrev bl.a.: »Hans død betyder en oprigtig sorg for alle os gamle Skive-spejdere. Han var en prægtig kammerat, et fint og retlinet menneske, hvis hjælpsomhed og opofrelse var uden grænse. Jeg husker ham slæbende af sted på de smås rygsække. Jeg mindes ham som den, der altid var parat til det drøjeste arbejde – som den, der satte humør i hele flokken, når regn og kulde var ved at slå surhed i rækkerne«.

III. **Søren Michelsen**, født 22. november 1836 i Tåstrup, død 4. februar 1916, gift 12. juni 1866 med *Maren Christensen*, født 21. november 1842, død 20. december 1873.

A. **Ane Stine Sørensen**, født 1. juli 1869 i Borum, død ugift 21. juni 1939. (*Se bilag 28*).

B. **Christian Michael Sørensen Voss**, arbejdsmand i Århus, født 29. august 1873, gift 2. juni 1898 med *Birgitte Laursen*, født 11. december 1876. Ingen børn.

IV. **Peder Michelsen**, født 14. maj 1839 i Tåstrup, død 25. februar 1888, gift 15. december 1866 med *Anna Kathrine Thomsen*, født 5. oktober 1844, død 12. september 1911.

P.M. bestyrede gården i Tåstrup for sin mor efter faderens død. Efter at være blevet gift købte han et lille sted, Ingerslyst på Mollerup Mark, Linå sogn, hvor der kunne holdes 3-4 køer. Det meste af sommeren var Peder Michelsen beskæftiget i tørve-mosen i Bjarup; han var en rigtig morgenmand og tidligt ved arbejdet. Ved sit uopslidelige humør var han godt lidt, hvor han kom. Når smeden skulle sko heste i nabogården, blev der gerne sendt bud efter Peder Michelsen; thi han var stærk og kunne holde hesten. Han var en stærk natur, en rask fodgænger og aldrig syg. Ofte udtalte han, at det måtte være strengt at ligge til sengs i mere end 8 dage, og han håbede ikke, den skæbne måtte ramme ham. Han fik sit ønske opfyldt; en heftig lungebetændelse gjorde ende på hans liv på 9 dage.

A. **Anne Stine Mikkelsen**, født 10. maj 1868, gift 27. maj 1888 med *Søren Rasmussen (Vinding)*, arbejdsmand, født 24. februar 1866.

S.R.(V.) boede først i Mollerup, derefter 8 år i Mundelstrup og fra 1900 i Geding. Tilnavnet Vinding skyldes, at Søren Rasmussens far en tid tjente i landsbyen Vinding ved Vejle.

1. **Rasmus Sørensen Vinding**, banebetjent, født 26. april 1888 i Mollerup, gift 17. september 1917 med *Bolette Marie Andersen*, født 24. september 1892 i Viby J., død 30. april 1937.

Bosat: Plejehjemmet, Borgvold 12, Viby J.

a. **Helga Vinding**, født 31. august 1918 i Århus, gift 5. marts 1938 med *Søren Boye Jønsson*, togfører, født 4. januar 1916 i Århus.

Bosat: De Mezas Vej 28, Århus C.

1) **Knud Jønsson**, stationsbetjent, født 18. juni 1938 i Århus, gift 11. juli 1964 med *Grethe Friis Bendixen*, damefrisør, født 28. maj 1942 i Århus.

Bosat: Neptunvej 64, Viby J.

a) **Henrik Jønsson**, født 13. maj 1967 i Viby J.

b) **Helle Jønsson**, født 31. marts 1970 i Viby J.

2) **Ole Jønsson**, kemigraf, født 12. november 1945 i Århus, gift 22. april 1972 med *Inger Lise Kobber Larsen*, journalist, født 24. maj 1951 i Hjørring.

Bosat: Heimdalsvej 2, Brønderslev.

a) **Mille Kobber Jønsson**, født 1. april 1973 i Århus.

b) **Lasse Kobber Jønsson**, født 8. januar 1978 i Hjørring.

3) **Kirsten Jønsson**, kontorassistent, født 5. juli 1948 i Århus, gift 20. september 1969 med *Kjeld John Andersen*, fabriksarbejder, født 31. juli 1944 i Spørring.

Bosat: Kalkærparken 110, Højbjerg.

K.J. uddannedes på et forsikringskontor og er stadig ansat her.

K.J.A. virkede en tid som chauffør og har fra 1972 arbejdet på FDB's margarinefabrik i Viby J.

a) **Susanne Andersen**, født 10. marts 1970 i Århus.

b) **Mette Andersen**, født 13. december 1974 i Århus.

b. **Anders Vinding**, lokomotivfører, født 16. januar 1923 i Århus, gift 5. maj 1973 med *Anna Lise Jessen Brande*, sygehjælper, født 29. januar 1927 i Hørretløkken, Mårslet.

Bosat: Uffesvej 16, Viby J.

1) **Jørgen Vinding**, depotbestyrer, født 13. december 1950 i Viby J., gift 5. maj 1973 med *Anette Bucktrup Laursen*, blomsterdekoratør, født 2. oktober 1949.

Bosat: Munkegade 21, Århus C.

J.V. blev handelsuddannet og er nu depotbestyrer for Faxe Bryggeri.

A.B.L. uddannedes som blomsterdekoratør ved Århus Blomster, Nørre Allè og overtog 1976 forretningen.

a) **René B. Vinding**, født 23. oktober 1975 i Århus.

2) **Kai Vinding**, edb-programmør, født 11. februar 1952 i Viby J., gift 15.

- april 1978 med *Mona Rita Munk Nielsen*, født 3. marts 1952 i Århus.
Bosat: Sneglebakken 2, Vrold pr. Skanderborg.
- a) **Stinne Vinding**, født 8. marts 1978 i Skanderborg.
- c. **Ellen Vinding**, køkkenassistent, født 4. januar 1925 i Århus, gift 1. gang 11. marts 1950 med *Gunnar Kirkemann Nielsen*, gift 2. gang med *Karlo Rikard Vinding*, navneændring fra Pedersen, civilarbejder, født 31. maj 1918 i Århus.
Bosat: Bauneporten 25, Lyngby.
- 1) **Benny Kirkemann Vinding**, elektriker, født 16. maj 1951 i Lyngby, gift 8. september 1973 med *Anette Them Nielsen*, kontorassistent, født 26. marts 1953 i Kalundborg.
Bosat: Kvædevej 3, Virum.
- a) **Mads Kirkemann Vinding**, født 15. september 1975 i Hillerød.
- b) **Magnus Kirkemann Vinding**, født 23. august 1979 i København.
- 2) **Anni Kirkemann Vinding**, kontorassistent, født 23. maj 1954 i Lyngby.
Bosat: Havdrupvej 98, Vanløse.
A.K.V. blev kontoruddannet inden for værktøj engros og har læst til merkonomeksamen.
2. **Peder Sørensen Vinding**, overbetjent i Århus, født 27. april 1889 i Mollerup, død i september 1971, gift 25. oktober 1914 med *Martha Steffensen*, født 18. januar 1890.
- a. **Alice Vinding**, født 2. juli 1924, gift med *Henry Valter Christensen*, blikkenslager ved DSB, født 16. juni 1924.
Bosat: V. Ringgade 122, Århus C.
3. **Mary Sørensen Vinding**, født 17. maj 1891 i Mollerup, død 7. december 1973, gift 9. april 1916 med *Niels Andersen*, statshusmand, født 8. januar 1891 i Viby J., død 6. november 1972.
N.A. var elev på Vejlbj Højskole samt på Malling Landbrugsskole og opførte 1928 en ejendom på Geding Mark på 10 1/2 tdr. jord udstykket fra Gedinggård.
- a. **Gudrun Vinding Andersen**, født 8. december 1916 i Fårup, gift 11. maj 1940 med *Carl Emil Adamsen*, bankprokurist, født 30. april 1914 i Århus.
Bosat: Kraghsvej 27, Horsens.
C.E.A. tog 1931 realeksamen, blev bankuddannet i Århus Discontobank og har fra 1946 været ansat i Horsens Bank, nu Aktivbanken, Horsens, fra 1968 som prokurist.
- 1) **Erik Vinding Adamsen**, født 3. december 1942 i Århus, død 15. november 1972.
- 2) **Niels Christian Vinding Adamsen**, husholdningslærer, født 31. juli 1953 i Horsens, samlever med *Birgitte Lund*, husholdningslærer, født 23. maj 1954 i Østrup Bæk, Kirkerup.
Bosat: Hørmarksvej 38, Glostrup.
N.C.V.A. bestod 1970 realeksamen, udlærtes som kok, dimitteredes 1975 som husholdningslærer fra Ankerhus Husholdningsseminarium, Sorø, aftjente sin værnepligt og har siden været ansat i Statens Husholdningsråd, København.

- B.L. bestod 1974 studentereksamen, dimitteredes 1978 som husholdningslærer fra Ankerhus Husholdningsseminarium og har fra 1980 været ansat ved Metalindustriens Fagskole i Ishøj.
- b. **Edith Vinding**, født 24. februar 1920, gift med *Gustav Hansen*, ansat ved Vagervæsenet, født 22. januar 1922.
Bosat: Elbagade 9, København S.
4. **Niels Sørensen Vinding**, overportør, født 26. juli 1893 i Mundelstrup, gift i februar 1922 med enke *Marie Bruun*, død.
Bosat: Vestre Allè 24, Ålborg.
Ingen børn.
5. **Alfred Sørensen Vinding**, kommunalarbejder, født 30. april 1896 i Mundelstrup, død i november 1948, gift 16. maj 1920 med *Sara Olivia Hansen*, født 2. august 1898 i Århus, død i januar 1965.
- a. **Esther Marie Vinding**, født 7. juli 1920 i Århus, gift 31. maj 1941 med *Søren Brokdorff Therkildsen*, varmemester, født 19. oktober 1915 i True.
Bosat: Riishøjsvej 29, Ålborg.
- 1) **Ove Brokdorff Therkildsen**, opmålerkonsulent, født 27. februar 1943 i Ålborg, gift 26. oktober 1963 med *Birthe Uggerby*, født 13. marts 1945 i Årup, Vrejlev.
Bosat: Umanakvej 40, Ålborg SØ.
O.B.T. udlærtes som blikkenslager, arbejdede ved faget i 13 år og fik derefter ansættelse ved fagforeningen.
- a) **Tom Brokdorff Therkildsen**, lærling, født 3. maj 1965 i Ålborg.
b) **Jette Ann Therkildsen**, født 8. marts 1967 i Ålborg.
c) **Dan Therkildsen**, født 31. januar 1972 i Ålborg.
- 2) **Villy Brokdorff Therkildsen**, speditør, født 24. juli 1945 i Ålborg, gift 1. juni 1974 med *Grethe Hanne Madsen*, programmør, født 10. oktober 1942 i Nibe.
Bosat: Godske Lindenovs Vej 107, Ålborg SØ.
- a) **Peter Therkildsen**, født 21. maj 1975 i Ålborg.
b) **Lene Therkildsen**, født 28. juni 1978 i Ålborg.
- 3) **Joan Brokdorff Therkildsen**, hjemmehjælper, født 20. april 1948 i Ålborg, gift 4. september 1967 med *Ove Pedersen*, konsulent, født 23. september 1945 i Ålborg.
Bosat: Godske Lindenovs Vej 153, Ålborg SØ.
- a) **Troels Pedersen**, født 3. april 1968 i Ålborg.
b) **Karina Pedersen**, født 24. juli 1971 i Ålborg.
- 4) **Karl Brokdorff Therkildsen**, overmontør, født 18. februar 1953 i Ålborg, samlever med *Lona Dengler Jensen*, sekretær, født 18. juni 1956 i Victoria, British Columbia, Canada.
Bosat: Gravenstenvvej 7, Ålborg.
- b. **Gunnar Martin Vinding**, kleinsmed, født 28. september 1924 i Århus, død 6. maj 1976, gift 24. maj 1952 med *Alice Lilli Christensen*, født 1. juni 1931 i Viby J.
Bosat: Nordbyvej 22, Viby J.

G.M.V. uddannedes som kleinsmed ved M.H. Jægers Pengeskabsfabrik i Århus og var ansat her i ca. 32 år.

- 1) **Mariann Vinding**, sekretær, født 29. november 1963 i Viby J., samlever med *Erling Stephansen*, faglig sekretær, født 3. marts 1940 i Århus.
Bosat: L.A. Rings Vej 59, Højbjerg.
 - a) **Anne Vinding Stephansen**, født 22. september 1979 i Århus.
- c. **Ulla Mathilda Vinding**, født 3. juli 1939 i Århus, gift med *Eigil Breuning Pedersen*, lagerarbejder.
Bosat: Fuglebakkevej 118, Århus V.
6. **Ane Kathrine Sørensen Vinding**, født 8. maj 1898 i Mundelstrup, død, gift 25. november 1917 med *Rasmus Jensen*, arbejdsmand i Tilst, født 12. december 1891, død.
 - a. **Klara Vinding Jensen**, født 22. februar 1917 i Geding, Tilst, gift 1. gang 7. juli 1935 med *Chr. Peter Hansen*, arbejdsmand, født 16. april 1907 i Albæk, død 11. marts 1961, gift 2. gang 25. april 1963 med *Jens Karl Jensen*, født 18. august 1912 i Alsted, Ø. Nykirke.
Bosat: J.P. Niensens Vej 12, Tørring.
 - 1) **Erna Vinding Hansen**, hjemmehjælper, født 16. april 1934 i Geding, gift 22. juni 1952 med *Svend Aage Storm Nielsen*, chauffør, født 5. januar 1932 i Flensted, Låsby.
Bosat: Buskelundvej 9, Silkeborg.
 - a) **Margit Vinding Storm Nielsen**, født 1. juli 1952 i Galten, gift 10. september 1977 med *Poul Lykke Christensen*, specialarbejder, født 28. juli 1950 i Ålborg.
Bosat: Tuenvej 224, Ø. Holmen pr. Frederikshavn.
M.V.S.N. har bestået real- og handelskoleeksamen.
P.L.C. er uddannet som kontorassistent og er nu specialarbejder i Frederikshavn.
 - 1)) **Peter Vinding Christensen**, født 16. maj 1976 i Frederikshavn.
 - 2)) **Morten Vinding Christensen**, født 4. august 1978 i Frederikshavn.
 - b) **Niels Kristian Vinding Storm Nielsen**, specialarbejder, født 28. december 1953 i Galten, gift 13. april 1973 med *Gurli Petersson*, navneændring fra Jensen, født 23. oktober 1953 i Horsens.
Bosat: Axelborg 3 B, Horsens.
 - 1)) **Leif Ingvar Vinding Storm Nielsen**, født 3. september 1970 i Horsens.
 - 2)) **Connie Vinding Storm Nielsen**, født 12. august 1972 i Horsens.
 - 3)) **Martin Vinding Storm Nielsen**, født 16. december 1975 i Horsens.
 - 4)) **Susanne Kirstine Vinding Storm Nielsen**, født 26. april 1979 i Horsens.
 - c) **Bjarne Vinding Storm Nielsen**, tømrer, født 7. februar 1955 i Silkeborg.
Bosat: Holmmøllevej 11, Lemming.
 - 1)) **Birgitte Clausen**, født 14. december 1972 i Silkeborg.
 - 2)) **Benjamin Clausen**, født 12. november 1977 i Silkeborg.

- d) **Marianne Vinding Storm Nielsen**, syerske, født 18. februar 1957 i Låsby.
Bosat: Skolegade 30 C, Silkeborg.
- e) **Jan Vinding Storm Nielsen**, arbejdsmand, født 26. april 1958 i Storing, samlever med *Inger Thomassen*, pædagogmedhjælper, født 12. december 1958 i Ebeltoft.
Bosat: Ørevadbrovej 20, Serup pr. Silkeborg.
- 1)) **Ivan Storm Thomassen**, født 28. september 1979 i Silkeborg.
- 2) **Tove Vinding Hansen**, hjemmehjælper, født 23. august 1936 i Kvottrup, Fårup, gift 15. maj 1955 med *Hans Vilhelm Jøhnke*, lagerarbejder, født 27. juli 1934 i Tvenstrup, Odder.
Bosat: Langelinie 26, Silkeborg.
T.V.H. har fra 1964 været hjemmehjælper ved Silkeborg kommune.
H.V.J. drev en tid selvstændig trævarefabrik, *Bjælkebo Træindustri* og er nu ansat ved Finerkompagniet af 1957 A/S, Silkeborg.
- a) **Preben Vinding Jøhnke**, lagerekspedient, født 16. oktober 1955 i Viby J.
Bosat: Østergade 18, Esbjerg.
P.V.J. er uddannet i et trælastfirma og har fra 1978 været ansat ved Asea-Skandia A/S, Esbjerg.
- b) **Torben Vinding Jøhnke**, direktør, født 6. juli 1957 i Låsby, samlever med *Kamma Kristensen*, pædagog, født 24. august 1957 i Svostrup.
Bosat: Silkeborgvej 162, Århus C.
T.V.J. uddannedes som reservedelsekspedient, fik senere beskæftigelse i en grafisk virksomhed i Århus og er nu medejer af denne.
K.K. tog HF-eksamen og dimiteredes senere fra Jydsk Børnehaveseminarium i Århus.
- c) **Mona Vinding Jøhnke**, handelselev, født 22. januar 1963 i Silkeborg.
Bosat: Møllegade 30, Ikast.
- 3) **John Vinding Hansen**, tekstilarbejder, født 22. december 1941 i Kvottrup, gift 17. november 1962 med *Karen Margrethe Jensen*, hjemmehjælper, født 22. juni 1945 i Tulstrup.
Bosat: Langelinie 16, Silkeborg.
- a) **Henrik Vinding Hansen**, konstabel, født 23. august 1962 i Tulstrup.
- b) **Helle Vinding Hansen**, født 27. oktober 1964 i Silkeborg.
- b. **Rasmus Vinding Jensen**, chauffør, født 4. marts 1918, gift med *Kirstine Tønnesen*.
Bosat: Torstilgårdsvej 96, Tilst pr. Mundelstrup.
- 1) **Erik Vinding Jensen**, maler, født 14. april 1940.
- 2) **Kurt Vinding Jensen**, født 28. november 1943.
- 3) **Sonja Vinding Jensen**, født 5. december 1946.
- 4) **Hans Vinding Jensen**, født 11. november 1950.
- c. **Ida Vinding Jensen**, født 26. marts 1921, gift 15. december 1945 med *Jens Steen Kaae Jensen*, født 2. september 1921.
Bosat: Fortevej 12, Stensballe pr. Horsens.

- 1) **Anna Vinding Jensen**, født 6. juni 1944.
- 2) **Herdis Vinding Kaae Jensen**, født 12. marts 1947.
- 3) **Jørgen Vinding Kaae Jensen**, født 30. august 1949.
- d. **Søren Vinding Jensen**, født 5. marts 1923.
Bosat: Tilst Vestervej 49, Mundelstrup.
- e. **Sigrid Vinding Jensen**, født 28. februar 1925 i Kvottrup, død 23. august 1977, gift 26. december 1943 med *Martin Pedersen*, autoopretter, født 17. januar 1920 i Hasselager, død 4. august 1964.
M.P. drev indtil sin død Viby Autoopretning.
 - 1) **Margit Vinding Pedersen**, født 15. marts 1946 i Århus.
Bosat: Sølund, Skanderborg.
 - 2) **Anne Lise Vinding Pedersen**, kontorassistent, født 19. januar 1952 i Viby J., gift 3. maj 1975 med *Svend Erik Normand*, smed, født 3. marts 1952 i Århus.
Bosat: Bjørnøvænget 26, True pr. Mundelstrup.
 - a) **Rasmus Vinding Normand**, født 2. februar 1977 i Århus.
 - b) **Anders Vinding Normand**, født 20. september 1981 i Århus.
 - 3) **Birthe Vinding Pedersen**, hjemmehjælper, født 16. oktober 1958 i Viby J., gift med *Niels Jul Sørensen*, kontorassistent, født 6. august 1957 i Viby J.
Bosat: Kjærslund 14, Viby J.
 - a) **Nicolai Vinding Jul Sørensen**, født 15. april 1980 i Viby J.
- f. **Inger Vinding Jensen**, født 23. december 1931, gift med *Peder Vagn Pedersen*, elektriker.
Bosat: Høvænget 30, Viby J.
 - 1) **Inge-Marie Vinding Pedersen**, født 19. november 1953.
 - 2) **Bjarne Vinding Pedersen**, født 13. februar 1956.
7. **Ejnar Sørensen Vinding**, født 10. juli 1900 i Geding, død, gift 15. december 1922 med *Petra Knudsine Marie Jensen*, født 1. december 1898. Ingen børn.
8. **Astrid Sørensen Vinding**, født 7. juni 1902 i Geding, gift 27. marts 1948 med *Niels Loumann*.
Bosat: Skovvangsvej 145, Århus N.
 - a. **Børge Vinding**, kommunalarbejder, født 25. oktober 1921 i Århus, gift 3. maj 1947 med *Inga Lissi Andersen*, rengøringsassistent, født 11. februar 1927 i Todbjerg.
Bosat: Tilst Vestervej 36, Mundelstrup.
 - 1) **Ejner Vinding**, født 20. september 1947 i Grundfør, død 29. juni 1950.
 - 2) **Kirsten Vinding**, rengøringsassistent, født 29. marts 1953 i Århus, gift 5. februar 1972 med *Palle Rødkjær*, postbud, født 27. april 1951 i Kolding.
Bosat: Ny Munkegade 75, Århus C.
 - a) **Anne Marie Rødkjær**, født 26. juni 1975 i Århus.
 - b) **Hans Christian Rødkjær**, født 24. april 1981 i Århus.
 - 3) **Poul Vinding**, kommunalarbejder, født 25. april 1956 i Århus.
Bosat: Sejrgade 13, Århus C.
9. **Aksel Thorvald Sørensen Vinding**, arbejdsmand, født 2. januar 1905 i Geding,

- død 10. januar 1974, gift 3. august 1928 med *Anna Margrethe Nielsen*, født 18. oktober 1905 i Asferg.
- a. **Sigrid Nanna Vinding**, født 28. august 1928 i Harlev, gift 27. maj 1947 med *Ernst Kristian Peter Jensen*, skolepedel, født 27. maj 1924 i Brabrand.
Bosat: Grønhøjvej 38, Harlev J.
- 1) **Finn Vinding Jensen**, edb-operatør, født 26. august 1947, gift 19. juli 1975 med *Margrethe Jensen*, medhjælper, født 24. januar 1949 i Århus.
Bosat: Kettingvej 20, Harlev J.
F.V.J. er uddannet som elektriker, men har fra 1972 arbejdet inden for edb-branchen.
M.J. er uddannet som materialist.
- a) **Majbritt Vinding Jensen**, født 31. december 1972 i Århus.
b) **Jacob Vinding Jensen**, født 26. september 1977 i Århus.
- 2) **Jan Vinding**, navneændring fra Jan Vinding Jensen, edb-assistent, født 28. april 1953 i Framlev, gift 9. januar 1981 med *Jette Sloth*, apoteks-assistent, født 15. januar 1954 i Odense.
Bosat: Vestervej 36, Harlev J.
- a) **Mads Sloth Vinding**, født 13. maj 1981 i Skanderborg.
- b. **Pauli Arne Vinding**, mekaniker, født 19. juli 1930 i Framlev, gift 26. juli 1955 med *Ellen Kaiser*, født 24. januar 1928.
Bosat: Aldersrovej 5, Århus N.
- 1) **Birthe Kaiser Vinding**, født 18. juli 1956.
2) **Lars Kaiser Vinding**, født 13. maj 1958.
- c. **Allis Benthe Vinding**, født 19. juli 1932 i Framlev, gift med *Bent Ove Agner Nielsen*, direktør.
Bosat: Woodland Road, Bedford, New York, USA.
A.B.V. var en tid overbogholder i Kgl. Grønlandske Handel, København.
10. **Jacobine Marie Sørensen Vinding**, født 22. februar 1906 i Geding, gift 8. maj 1928 med *Johan Petersen*, gårdejer, født 6. februar 1904 i Lerbjerg.
Bosat: Rosenvangs Allé 210 B, Højbjerg.
J.P. drev 1928-1934 ejendommen Skovvang på 12 tdr. land i Svejstrup ved Lerbjerg, overtog derefter faderens gård, Langager, ligeledes i Svejstrup, med et tilliggende på 24 tdr. land, virkede tillige som mælkekusk, kørte også en overgang rundt og solgte fisk på egnen, afhændede 1950 gården og drev derefter nogle år rulleforretning i Højbjerg ved Århus.
- a. **Kaj Vinding Pedersen**, overpostbud, født 16. august 1928 i Lerbjerg, gift 23. februar 1952 med *Inga Pedersen*, inspektør, født 23. juli 1931 i Skanderborg.
Bosat: Maglekær 18, Rødovre.
- 1) **Frank Vinding**, navneændring 1980 fra Frank Vinding Pedersen, postarbejder, født 19. juli 1952 i København, gift 17. juli 1979 med *Ulla Dorte Guldhammer Kristensen*, pædagog, født 11. november 1953 i Odense.
Bosat: Viktoriagade 6, København V.
- a) **Mathilde Guldhammer Vinding**, født 1. januar 1980 i København.

- 2) **Linda Vinding Pedersen**, bibliotekar, født 30. december 1954 i København, gift med *Stig Helbæk Thomsen*, smed, født 29. november 1954 i Hvidovre.
Bosat: Tårnvej 249, Rødovre.
- a) **Jonas Vinding Thomsen**, født 5. november 1975 i Glostrup.
- b) **Julie Vinding Thomsen**, født 12. december 1980 i Herlev.
- b. **Ketty Viktoria Petersen**, ekspeditrice, født 6. januar 1935 i Svejstrup, gift 16. marts 1957 med *Verner Mousing*, forretningsfører, født 11. november 1935 i Borum.
Bosat: Rønvangen 6, Hinnerup.
- 1) **Jan Mousing**, dyrlægestuderende, født 15. september 1957 i Århus.
Bosat: H.C. Ørstedes Vej 18, København V.
J.M. tog studentereksamen, aftjente sin værnepligt og blev derefter optaget på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København.
- 2) **Helle Mousing**, biblioteksmedhjælper, født 20. juli 1961 i Århus, samlever med *Steen Grønning Sørensen*, stud.oecon.
Bosat: Augustenborggade 19, Århus C.
11. **Anton Sørensen Vinding**, født 11. januar 1908 i Geding, gift 17. november 1931 med *Henny Elvine Christiansen*, født 2. september 1911 i Døstrup ved Hobro.
Bosat: Tovhøjvej 5, Geding pr. Mundelstrup.
- a. **Karen Sørensen Vinding**, født 16. april 1934 i Lyngå, gift 5. januar 1952 med *Jens Peter Nymann*, vicevært, født 11. november 1928 i Linå.
Bosat: Christiansberg 21, Fredericia.
- 1) **Birgit Vinding Nymann**, husassistent, født 26. september 1951 i Geding, gift 24. november 1973 med *Hilding Borgstrøm Andersson*, opmåler, født 1. marts 1948 i Varde.
Bosat: Agertoften 7, Fredericia.
- a) **Heidi Nymann Andersson**, født 6. januar 1975 i Fredericia.
- b) **Renè Andersson**, født 9. juli 1976 i Fredericia.
- c) **Annette Borgstrøm Andersson**, født 6. november 1979 i Fredericia.
- 2) **Doris Nymann**, sekretær, født 8. marts 1955 i Fredericia, gift 24. november 1973 med *Flemming Jørgensen*, truckfører, født 12. oktober 1949 i Harte.
Bosat: Magnoliavænget 9, Egeskov pr. Fredericia.
- a) **Dorthe Nymann Jørgensen**, født 22. marts 1974 i Fredericia.
- b) **Anja Nymann Jørgensen**, født 5. januar 1977 i Fredericia.
- b. **Ane Kirstine Sørensen Vinding**, født 9. maj 1938 i Geding, gift 31. oktober 1954 med *Vagner Møller Pedersen*, arbejdsmand, født 25. maj 1935 i Lemming, Kolt.
Bosat: Viborgvej 514, Tilst pr. Mundelstrup.
- 1) **Lillian Vinding Pedersen**, operatør, født 30. april 1955 i Sandby, Haldum, gift 24. april 1976 med *Steen Søgaard Knudsen*, specialarbejder, født 10. maj 1953 i Træholt, Høbjerg.
Bosat: Ternevej 18, Ans By.

- a) **Kim Knudsen**, født 20. april 1979 i Kjellerup.
- 2) **Frank Møller Pedersen**, arbejdsmand, født 11. august 1958 i Mundelstrup, samlever med *Hanne Højsø*, syerske, født 6. februar 1961 i Århus.
Bosat: Torstilgårdsvej 74, Tilst pr. Mundelstrup.
- a) **Maria Højsø Pedersen**, født 14. marts 1981 i Århus.
- 3) **Solveig Møller Pedersen**, født 26. oktober 1963 i Mundelstrup.
- c. **Bent Sørensen Vinding**, kleinsmed, født 12. oktober 1948 i Geding, gift 18. juli 1970 med *Rita Stokholm Jørgensen*, født 2. februar 1957 i Mundelstrup.
Bosat: Smedestien 1, Ugelbølle pr. Rønde.
- 1) **Tina Stokholm Vinding**, født 6. april 1974 i Ugelbølle.
- 2) **Henrik Stokholm Vinding**, født 6. november 1976 i Ugelbølle.
- B. Karen Mikkelsen**, født 13. oktober 1871 i Mollerup, død 18. marts 1925, gift med *Hans Peter Jensen*, husejer og pakhuskarl, Sorring.
- 1. **Anton Jensen**, statshusmand i Mollerup, født 25. september 1897, gift med *Ella Jensen* fra Linå, født 26. november 1896.
- a. **Emma Jensen**, født 24. juli 1922.
- 2. **Ane Jensen**, født 7. august 1900 i Sorring.
- 3. **Katrine Jensen**, født 23. januar 1902 i Sorring, gift 12. november 1923 med *Peter Marinus Sørensen*, kurvemager, Hobro.
- a. **Kristian Sørensen**, født 19. december 1923.
- 4. **Peder Michael Jensen**, født 4. marts 1906 i Sorring.
- 5. **Jørgine Jensen**, født 24. december 1909, gift *Nielsen*.
Bosat: Flintebakken 68, Horsens.
- C. Søren Mikkelsen**, gårdejer, født 12. april 1873 i Mollerup, død 22. februar 1954, gift 1. gang 5. november 1899 med *Jensine Rasmine Mikkelsen*, født 14. marts 1877 i Gram, gift 2. gang 30. januar 1914 med *Marie Elisabeth Schiøtt Pedersen*, født 29. april 1878 i Hørret, Mårslet, død 10. august 1938.
S.M. var ejer af gården Granly på Malling Mark.
- 1. **Signe Marie Mikkelsen**, kantinemedhjælper ved Jydsk Telefon-Aktieselskab, født 23. september 1920 i Århus, gift 1940 med *Hans J. Pedersen*, automobilhandler, født 1919 i Århus.
Bosat: Norsgade 26-28, Århus C.
- a. **Inger Marie Pedersen**, parykmager, født 28. maj 1946 i Århus, gift med *Kjeld Krogh Hansen*, montagechef, født 2. januar 1941 i København.
Bosat: Violvej 19, Risskov.
I.M.P. udlærtes som damefrisør og har fra 1967 været beskæftiget som parykmager.
- 1) **Martin Krogh Hansen**, født 28. september 1979 i Århus.
- 2) **Thomas Krogh Hansen**, født 6. juni 1981 i Århus.
- b. **Knud Erik Pedersen**, mekaniker, født 28. oktober 1941 i Århus.
Bosat: Borups Allé 272, København NV.
- c. **Bent Preben Pedersen**, automekaniker, født 14. marts 1945 i Århus, gift 14. marts 1981 med *Conni Elmsrøm Larsen*, afdelingsleder, født 12. juni 1948 i Århus.

Bosat: Aksel Møllers Have 16, København F.

1) **Jørgen Elmstrøm Pedersen**, født 30. juli 1970 i København.

D. Mariane Mikkelsen, født 14. november 1877 i Mollerup, død 6. marts 1965, gift 13. april 1902 med *Rasmus Peter Sørensen*, inkassator i Århus, født 10. april 1880 i Galten, død 1. april 1972.

1. **Rasmus Peter Sørensen**, mekaniker, født 13. august 1902 i Århus, gift 15. maj 1937 med *Mary Mogensen*, født 11. marts 1911 i Århus.

Bosat: Otto Ruds Gade 90, Århus N.

a. **Inge Sørensen**, kontorassistent, født 28. september 1942 i Århus, gift 7. november 1964 med *Gert A. Jakobsen*, laboratoriebetjent, født 14. juni 1938 i Århus.

Bosat: Poul Helgesens Vej 13, Viby J.

1) **Niels Jørgen Jakobsen**, født 21. marts 1970 i Århus.

2) **Jens Christian Jakobsen**, født 10. juli 1972 i Århus.

V. Jens Michelsen, født 28. april 1841, død 5. februar 1843.

VI. Ane Cathrine Michelsen, født 28. december 1843 i Tåstrup, død 3. marts 1893, gift 8. april 1868 med *Peder Jensen Leth*, gårdejer, død 9. november 1899.

A.C.M. uddannedes 1861-1864 som mejerske på hovedgården Stenalt i Ørsted.

P.J.L. arvede fødegården i Framlev, flyttede senere til Klank og boede til sidst i Århus.

A. Jens Pedersen Leth, maskinsmed, født 5. marts 1869 i Framlev, død ugift 8. marts 1956.

J.P.L. opholdt sig 1890-1919 i Schweiz og Tyskland og boede senere i Århus.

B. Søren Michael Pedersen Leth, skomager, født 20. maj 1870 i Framlev, død ugift 22. februar 1916.

S.M.P.L. var skomager i København.

C. Niels Marius Pedersen Leth, typograf, født 13. april 1872 i Framlev, død ugift 1908 i Århus.

D. Ane Marie Pedersen Leth, født 26. marts 1877 i Framlev, gift med *Felix Georg Valdemar Hansen*, handelsrejsende, København, født 27. juli 1873, død i september 1916.

1. **Georg Valdemar Hansen**, født 27. august 1900.

VII. Jens Michelsen, kasserer, født 21. april 1846 i Tåstrup, død 19. marts 1895, gift 1. gang 3. marts 1875 med *Ane Christensen*, født 9. august 1853 i Veng, død 23. september 1882, gift 2. gang 5. maj 1883 med *Karoline Marie Larsen*, født 16. december 1856 i Viby J., død 31. oktober 1921.

J.M. tjente ved sin konfirmation i Harlev Præstegård, var som ung møllekusk i Kollens Mølle og Tarskov Mølle, havde senere i mange år fast arbejde ved et kornfirma i Århus, men fik i 1884 sin afsked, da han var virksom for venstremanden dr. Pingels valg til folketingsmand, var i flere år kasserer i arbejdsmændenes fagforening, og socialdemokratiske førere som Harald Jensen og P. Sabroe kom ofte i hans hjem.

A.C. havde en modeforretning i Frederiksgade i Århus.

A. Anna Kirstine Mikkeline Mikkelsen, født 24. december 1875, død ugift 4. januar 1896.

B. Carl Marius Mikkelsen, smed, født 5. april 1878 i Århus, død 10. marts 1951, gift

24. november 1899 med *Ine Katrine Lemming*, født 6. januar 1878, død 20. september 1945.

C.M.M. udlærtes som smed og var indehaver af Hemstok Smede- og Maskinværksted på Svejstrup Mark. – C.M.M. var bl.a. fra 1905 kommunal maskintilsynsmand og fra 1914 medlem af bestyrelsen for Østjyllands Smedemesterforening. (*Se endvidere bilag 29*).

1. **Jens Christian Mikkelsen**, mekanikermester, født 17. juli 1900 på Svejstrup Mark, gift 27. oktober 1934 med *Rigmor Jørgine Pedersen*, født 15. juli 1910 i Skanderborg.

Bosat: Adelgade 26, Skanderborg.

J.C.M. udlærtes som maskinarbejder og 1928 som automekaniker og etablerede 1930 selvstændig forretning, Auto-Centralen i Skanderborg. – J.C.M. var medstifter af Auto-Industriforeningen for Skanderborg-Odder og omegn, heraf 25 år som formand og nu æresmedlem, æresmedlem af Centralforeningen af Auto-Reparatører i Danmark, og fra 1971 æresmedlem af Skanderborg Industri- og Håndværkerforening.

R.J.P. tog handelsskoleeksamen og udlærtes som damefrisør.

a. **Carl Christian Mikkelsen**, automekaniker, født 16. maj 1939 i Skanderborg, gift 27. december 1963 med *Inger Grethe Hansen*, advokatsekretær, født 16. december 1942 i Egebjerg, Hansted.

Bosat: Villavej 30, Skanderborg.

1) **Jens Christian Mikkelsen**, født 7. juli 1967 i København.

2) **Martin Mikkelsen**, født 20. april 1971 i Skanderborg.

b. **Edel Ina Mikkelsen**, født 4. maj 1942 i Skanderborg, gift med *Christian Tranholm Jensen*, vognmand.

Bosat: Vestergade 33, Skanderborg.

E.I.M. var 1958 elev på Egå Efterskole.

2. **Vilhelm Lemming Mikkelsen**, gårdejer, født 31. maj 1902 på Svejstrup Mark, gift 4. april 1930 med *Elisabeth Hansen*, født 15. oktober 1905 i Sageby, Mern. Bosat: Bygårdsvej 6, Tappernøje.

V.L.M. har fra 1942 drevet gård og maskinstation i Nybo, Snesere.

E.H. var elev på Ry Højskole 1924.

a. **Bent Lemming Mikkelsen**, landmand, født 13. november 1935 i Snesere, gift 30. maj 1959 med *Mona Elise Kegel Petersen*, født 1. november 1939 i København.

Bosat: Askovvej 7, Snesere pr. Tappernøje.

1) **Svend-Erik Lemming Mikkelsen**, landbrugsmedhjælper, født 1. september 1963 i Fakse.

3. **Anker Carlo Mikkelsen**, smed, født 23. december 1903 på Svejstrup Mark, død 21. juni 1963, gift 26. september 1931 med *Dagny Gunhilda Domino*, født 28. august 1907.

Bosat: Teglvvej 24, Dronningborg pr. Randers.

a. **Inger Domino Mikkelsen**, kontorassistent, født 1. marts 1934 i Firgårde, Dover, gift 8. september 1956 med *Stefan V. S. Jensen*, disponent, født 8. december 1934 i Dronningborg.

Bosat: Sortsøvej 25, Herlev.

I.D.M. er kontoruddannet og har deltidsbeskæftigelse på Novo Industri i Bagsværd.

1) **John Stokholm Jensen**, gartner, født 1. juli 1957 i Herlev.

Bosat: Peberhaven 9, Herlev.

J.S.J. er uddannet som væksthushavsgartner, men arbejder nu som anlægsgartner ved Bispebjerg Hospitals gartneri.

2) **Connie Monica Stokholm Jensen**, laborant, født 24. januar 1961 i Herlev.

Bosat: Sortsøvej 25, Herlev.

b. **Margit Domino Mikkelsen**, kontorassistent, født 13. september 1937 i Dronningborg, gift 30. august 1958 med *Martin Johnsen*, urmager og optiker, født 11. januar 1935 i Thorsø.

Bosat: Tangesøvej 47, Tange pr. Bjerringbro.

M.D.M. udlærtes som kontorassistent, men har fra 1960 været medhjælpende hustru.

M.J. overtog 1960 faderens urmagerforretning i Thorsø, havde den indtil 1964 og har siden drevet forretning, 6 år i Bjerringbro og fra 1971 i Rødkjærbro.

1) **Heidi Domino Johnsen**, studerende, født 3. juni 1962 i Thorsø.

2) **Berit Domino Johnsen**, studerende, født 9. oktober 1963 i Thorsø.

3) **Christian Domino Johnsen**, født 10. marts 1968 i Bjerringbro.

4. **Christian Henning Mikkelsen**, smedemester, født 4. marts 1906 på Svejstrup Mark, død 6. august 1967, gift 15. oktober 1944 med *Dagmar Margrethe Pedersen*, født 7. december 1914, død 6. april 1977.

C.H.M. udlærtes som cykelmekaniker og overtog senere faderens forretning.

a. **Leif Lemming Mikkelsen**, født 21. marts 1945, død 8. januar 1976, gift med *Jytte Andersen*.

1) **Laila Mikkelsen**, født 23. august 1963.

2) **Karin Mikkelsen**, født 9. marts 1966, død 3. oktober 1967.

3) **Henning Mikkelsen**, født 27. juli 1969.

4) **Heidi Mikkelsen**, født 21. maj 1973.

b. **Ralf Lemming Mikkelsen**, mekaniker, født 10. marts 1948 i Sejs, gift, men ægteskabet opløst.

Bosat: Hemstokvej 17, Ry.

1) **Mona Margrethe Hjorth Mikkelsen**, født 4. juli 1974.

2) **June Hjorth Mikkelsen**, født 13. september 1976.

5. **Esther Sofie Mikkelsen**, syerske, født 27. august 1907 på Svejstrup Mark.

Bosat: Skanderborgvej 29, Ry.

E.S.M. var elev på Den jyske Handelshøjskole i Århus, førte hus for sin far og har tillige været syerske.

6. **Henry Emil Mikkelsen**, smedemester, født 3. februar 1909 på Svejstrup Mark, gift 23. oktober 1941 med *Anny Lemming*.

Bosat: Tinningvej 47, Tinning pr. Hinnerup.

H.E.M. udlærtes som smed, var på beslagskole på Den kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole i København og overtog senere Tinning smedie.

A.L. var elev på Flemming Efterskole.

a. **Inga Mikkelsen**, fritidspædagog, født 6. september 1943 i Horndrup, Tåning.

Bosat: Langkærvej 26, Tilst pr. Mundelstrup

1) **Henrik Mikkelsen**, født 10. august 1967.

2) **Susanne Mikkelsen**, født 11. december 1968.

b. **Kurt Mikkelsen**, født 6. juni 1947.

c. **Ester Mikkelsen**, ekspeditrice, født 19. august 1949 i Tinning, gift 16. januar 1971 med *Ivan Bødker Kristensen*, født 7. januar 1950 i Langå.

Bosat: Stokbrovej 108, Elev pr. Lystrup.

1) **Michael Bødker Kristensen**, født 8. juni 1972.

2) **Birgitte Bødker Kristensen**, født 18. februar 1977.

7. **Gunnar Mikkelsen**, født 24. april 1911 på Svejstrup Mark, død 27. januar 1912.

C. **Christian Andreas Mikkelsen**, født 11. februar 1884 i Århus, død 27. oktober 1953, gift 5. maj 1907 med *Johanne Voigt*, født 5. august 1884.

C.A.M. begyndte 1906 som bysmed i Gl. Åby og byggede værksted på Gjellerupvej i 1912. Han gik op i sin forretning i høj grad og drev den op til den største i branchen. Han var en håndværker, der skabte respekt om sit fag med sit altid veludførte arbejde, og han var et menneske af sjælden karakter, som man lærte at sætte stor pris på gennem hans ligefremme og gemytlige væsen. Han var meget benyttet i kommunen, ikke mindst ved de kommunale byggeforetagender.

1. **Laurits Mikkelsen**, smedemester, aut. gas- og vandmester, født 17. juni 1909, død 20. august 1963, gift 14. juni 1936 med *Dagny Helene Madsen*, født 29. december 1914 i Brabrand.

L.M. drev forretning i Åbyhøj og var fra 1951 medlem af bestyrelsen for Århus Gas- og Vandmesterforening.

a. **Elisabeth Mikkelsen**, født 28. september 1946.

2. **Jens Christian Michael Mikkelsen**, smedemester, aut. gas- og vandmester i Hasle ved Århus, født 1. november 1910, gift 8. december 1935 med *Klara Petersen*, født 22. februar 1916 i Råby.

a. **Jens Christian Mikkelsen**, født 21. oktober 1942.

3. **Harry Mikkelsen**, smedemester, aut. gas- og vandmester i Åbyhøj, født 15. januar 1914, gift 19. oktober 1940 med *Olga Vera Ruth Hansen*, født 23. august 1915 i Århus, død 14. december 1951.

a. **Pia Tonni Voigt Mikkelsen**, født 10. juni 1944.

D. **Lars Peter Mikkelsen**, født 11. marts 1886 i Århus, død 10. maj 1888.

E. **Petra Mikkelsen**, født 10. februar 1890 i Århus, død 9. juni 1980, gift 14. november 1915 med *Peter Valdemar Jensen*, overpostbud, født 21. september 1889 i Skanderborg, død 7. januar 1964.

P.M. tog handelsskoleeksamen og var 1905-1915 ekspeditrice hos trikotagehandler Thomsen i Skanderborg.

1. **Edith Johanne Jensen**, født 4. marts 1918 i Skanderborg, gift 25. november

1939 med *Ove Røjgaard*, snedkermester, født 22. juli 1912 i Løjenkær, Astrup.
Bosat: Rosensgade 56, Odder.

O.R. har fra 1937 drevet Odder Møbelfabrik.

a. **Lars Røjgaard**, civilingeniør, født 3. juni 1941 i Odder, gift 18. marts 1967 med *Lis Sørensen*, teknisk tegner, født 13. december 1945 i Virum.

Bosat: Lellinge Alle 12, Hvidovre.

L.R. tog 1961 studentereksamen samt 1966 eksamen som civilingeniør og har siden været beskæftiget inden for farve- og lakindustrien.

1) **Lene Røjgaard**, født 16. maj 1968 i Glostrup.

2) **Peter Røjgaard**, født 19. oktober 1970 i Oslo.

b. **Jane Lis Røjgaard**, assistent, født 10. april 1947 i Odder, gift 24. april 1970 med *Ole Zeemann Frederiksen*, vingrosserer, født 5. december 1946 i Randers.

Bosat: Agernvej 105, Beder.

J.L.R. er uddannet på revisionskontor og er nu deltidsbeskæftiget som kontorassistent ved Århus amtskommune.

O.Z.F. uddannedes inden for herreekvipering, virkede senere først som repræsentant og derefter som salgschef inden for vin en gros, og driver nu sammen med en kompagnon egen virksomhed, vin og spiritus en gros, i Viby J.

2. **Richard Walter Jensen**, maskinarbejder, født 30. november 1927 i Skanderborg, gift 19. august 1956 med *Birgit Marie Nygaard Pedersen*, kontorassistent, født 19. august 1931 i Skanderborg.

Bosat: Enebærvej 9, Sejs pr. Silkeborg.

a. **Allan Nygaard Jensen**, radio- og tv-tekniker, født 28. maj 1957 i Tårnby.

Bosat: Grøndalsvej 25, Silkeborg.

b. **Steen Nygaard Jensen**, kleinsmed, født 10. marts 1960 i Tårnby.

Bosat: Enebærvej 9, Sejs pr. Silkeborg.

c. **Tina Nygaard Jensen**, født 24. november 1962 i Tårnby.

VIII. **Poul Martin Michelsen**, opsynsmand, født 30. oktober 1848 i Tåstrup, død 29. maj 1925, gift ca. 1875 med *Ane Kirstine Knudsen*, død 26. april 1921.

P.M.M. bestyrede i nogle år gård for sin moster, P. Overgaards enke i Mesing, drev efter giftermålet i flere år et bolssted i Framlev, men flyttede senere på grund af hustruens sygdom til Århus, hvor han de senere år var opsynsmand på den gamle kirkegård. – Ingen børn.

IX. **Mariane Michelsen**, døde kort efter moderen.

X. **Ane Jensine Marie Michelsen**, født 3. april 1853 i Tåstrup, død 4. maj 1882, gift med *Peder Nielsen*, ølkusk, død nogle år efter hustruen.

P.N. havde først en ejendom på Sabro Mark, men flyttede senere til Århus, hvor han var ølkusk på bryggeriet Ceres.

A. **Ane Stine Nielsen**, død 30. april 1901, gift med *Johannes Magnus Frandsen*, arbejdsmand.

1. **Anna Augusta Jensine Marie Frandsen**, født 6. oktober 1897, død i Århus 6. november 1901.

2. **Sara Kathrine Frandsen**, født 20. maj 1899, gift med *Carl Albert Johansen*; ægteskabet opløst; boede i Horsens.

3. **Anders Anton Henry Frandsen**, sømand, født 30. juli 1900.
- XI. Anne Johanne Mikkelsen**, født 23. november 1855 i Tåstrup, død, gift med *Jens Nielsen Leth*, arbejdsmand i Århus, født 15. juni 1855, død.
A.J.M. blev opdraget hos farbroderen, gårdejer Morten Laursen i Ingerslev.
- A. Ane Stine Leth**, født 27. september 1876, død ugift 1959.
- B. Christian Michael Leth**, født 22. april 1878, død i oktober 1953, gift 8. november 1903 med *Maren Theilgaard*, født 2. april 1876, død i april 1953.
C.M.L. var arbejdsmand i Charlottenlund samt sekretær i Arbejdsmændenes Forbund og Arbejdsløshedskasse for Gentofte, Lyngby og Gladsaxe sogne.
- 1. Holger Johannes Theilgaard Leth**, tjener i Charlottenlund Palmehave, født 5. april 1904, død, gift 8. maj 1925 med *Emma Gebhardt*, født 21. december 1905.
- a. Robert Holger Christian Leth**, født 15. marts 1925.
b. Annalise Leth, født 7. august 1927.
- 2. Sigrid Theilgaard Leth**, født 2. januar 1906, gift 6. februar 1926 med *Anker Mortensen*, montør, født 26. august 1901.
a. Vivi Buer Mortensen, født 13. september 1930.
- 3. Else Jenny Theilgaard Leth**, født 7. februar 1907 i Gentofte, gift 8. juli 1929 med *Erik Villy Nicolaj Jensen*, fabriksarbejder, født 6. januar 1904, død 1961.
Bosat: Stolpehøj 66, Gentofte.
- a. Nina Aase Jensen**, sygehusassistent, født 4. maj 1930 i København, gift med *Henry Hansen*, anlægsgartner.
Bosat: Anemonevej 7, København S.
- b. John Kaare Jensen**, amtkredssekretær, født 24. marts 1932 i København, samlever med *Agnete Christensen*, fuldmægtig.
Bosat: Højkær 11, Rødovre.
- c. Christian Mogens Leth**, navneændring fra Jensen, kaptajn, født 23. august 1939 i Gentofte, gift 17. marts 1978 med *Elisabeth Maria Schmidt*, jordemoder, født 24. marts 1953 i Helleruplund.
Bosat: Hjortevænget 159, Nyborg.
C.M.L. er uddannet som smed, gennemgik senere officersuddannelse og har taget merkonomeksamen.
E.M.S. tog realeksamen, var på studieophold i USA, Schweiz og Sverige, uddannedes som jordemoder og virker nu som sådan i Nyborg.
- 1) Henrik Leth**, studerende, født 10. juni 1959 i Hellerup.
Bosat: Broergade 4, København V.
- 2) Morten Leth**, født 19. januar 1967 i Esbjerg.
- 3) Christopher Leth**, født 18. december 1979 i Nyborg.
- 4. Leo Martin Theilgaard Leth**, født 18. april 1908, død 12. december 1910.
- 5. Georg Reinholdt Theilgaard Leth**, født 15. oktober 1909.
G.R.T.L. er uddannet konditor.
- 6. Aage Christian Theilgaard Leth**, murer, født 30. oktober 1910, død, gift 8. november 1931 med *Carla Inger Hanssine Møller*, født 8. april 1906.
Bosat: Frederikssundsvej 94 C, Brønshøj.
- 7. Christian Michael Theilgaard Leth**, født 26. januar 1912.

8. Marna Johanne Theilgaard Leth, født 11. december 1913.

9. Anna Johanne Theilgaard Leth, født 25. december 1914, død 11. december 1920.

10. Martin Erik Theilgaard Leth, født 9. juli 1917, død 14. marts 1918.

C. Ane Marie Leth, født 26. november 1880 i Århus, død, gift 9. november 1901 med *Valdemar Søe-Jensen*, civilingeniør, født 20. april 1876 i København.

V.S.-J. blev cand. polyt. 1899, var 1900-1916 indehaver af firmaet *Søe-Jensen & Beyer*, fabrik for bygningsbeslag, København, (til 1903 sammen med C.M. Beyer), 1916-1925 formand i bestyrelsen og direktør for A/S *Søe-Jensen & Co.*, København, og fra 1936 repræsentant ved Københavns Brandforsikring.

1. Knud Søe-Jensen, civilingeniør, født 1. august 1902 i København, gift 9. oktober 1940 med *Rigmor Tevik*, født 22. marts 1918 i Trondheim, Norge.

K.S.-J. blev 1920 student og 1928 cand. polyt., tog 1932 kystskippereksamen samt 1939 flyvercertifikat som privatflyver, stiftede 1929 Københavns Betonfabrik, og blev 1931, da virksomheden omdannedes til aktieselskab, direktør for samme.

2. Svend Søe-Jensen, civilingeniør, født 9. maj 1905 i København, gift 15. april 1932 med *Dagny Wulff Jensen*, født 11. marts 1902 i Nakskov.

S.S.-J. blev 1923 student og 1930 cand. polyt., var i 4 år ansat ved Københavns Betonfabrik A/S og fik 1935 ansættelse ved Maccaronifabrikken Norden A/S.

3. Poul Søe-Jensen, født 26. november 1918.

4. Karen Margrethe Søe-Jensen, født 6. oktober 1924.

D. Niels Leth, cigarmager i København, født 12. december 1882, død marts 1932, gift 10. november 1907 med *Esther Ulrika Hartelius*, født 9. april 1887, død 10. september 1927.

1. Evy Viola Leth, født 3. juli 1907 i Landskrona, Sverige, død 4. september 1965, gift 1. oktober 1930 med *Georg Aksel Schuster*, arbejdsmand, født 14. juni 1899 i København.

Bosat: Bramsløkkevej 49, Valby.

a. Birthe Ruth Schuster, født 2. april 1929 i København, gift 2. juli 1950 med *Gunner Herbert Danielson*, forsyningschef, født 6. juli 1930 i Proctor, Vermont, USA.

Bosat: 9805 Oak Street, NE St. Petersburg, Florida, USA.

B.R.S. arbejdede som kunstner indtil giftermålet.

G.H.D. forrettede i 2 år tjeneste ved US Air Force, sidst som chief master, pensioneredes 1973 og fik derefter arbejde for staten som forsyningschef ved luftvåbenet. Har taget Masters Degree i management samt Bachelor of Art Degree i statsvidenskab.

1) Maj-Britt Evy Danielson, dataoperatør, født 4. september 1949 i Malmö, Sverige, gift 3. september 1972 med *Edward Woodward*; ægteskabet opløst 1978.

Bosat: Rt. 1, Box 179, Port Townsend, Washington, USA.

2) Anita Siri Danielson, edb-chef, født 18. juni 1953 i Massachusetts, USA, gift med *Charles Eadie*.

Bosat: Austin, Texas, USA.

- a) **Charlie Danielson Eadie**, født 31. august 1981 i Santa Cruz, Californien.
- 3) **Desiree Ann Danielson**, studerende, født 11. april 1960 i Morocco.
Bosat: 511 Washington St., Santa Cruz, California, USA.
- 4) **Curtis Gunnar Danielson**, født 25. februar 1964 i Sacramento, Californien.
- b. **Kirsten Henny Schuster**, født 20. februar 1931 i København, gift 21. april 1951 med *John Leif Jacobsen*, tømrermester, født 19. oktober 1929 i København.
Bosat: Bjergagervej 30, Hvidovre.
 - 1) **Poul Allan Jacobsen**, tømrer, født 13. oktober 1959 i København.
Bosat: Bjergagervej 30, Hvidovre.
 - 2) **Erik Leif Jacobsen**, blikkenslager, født 4. marts 1963 i København.
Bosat: Bjergagervej 30, Hvidovre.
 - 3) **Leif John Jacobsen**, født 23. februar 1966 i København.
- c. **Rita Gulli Schuster**, hospitalsmedhjælper, født 25. august 1934 i København, gift 1. oktober 1955 med *Flemming Vistisen*, møbelsnedker, født 22. oktober 1933 i København.
Bosat: Ørager 3 A, Hvidovre.
R.G.S. arbejdede inden giftermålet på fabrik, havde senere i 7 år beskæftigelse som kantineleder ved A.P. Radiotelefon og har siden været medhjælper i personalekantinen på Hvidovre Hospital.
F.V. udlærtes som møbelsnedker, aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne, bl.a. i Tyskland, og har siden hjemsendelsen arbejdet ved sit fag.
 - 1) **Sussi Vistisen**, laborant, født 10. april 1956 i Lyngby, gift 11. marts 1978 med *Ole Egeskov Nielsen*, specialarbejder, født 12. december 1954 i Vordingborg.
Bosat: Brostykkevej 30, Hvidovre.
S.V. bestod 1973 realeksamen, uddannedes om laborant og har fra 1976 været ansat ved medicinalfirmaet Dumex.
O.E.N. var efter skolegangen beskæftiget ved forskelligt og har fra 1974 arbejdet ved A.P. Radiotelefon.
 - 2) **Linda Vistisen**, kontorassistent, født 9. august 1962 i Kastrup.
Bosat: Ørager 3 A, Hvidovre.
- d. **Bent Schuster**.
Bosat: Bavnehøj Alle 13, København SV.
- 2. **Gulli Rosa Elisabeth Leth**, cigarmager, født 19. juli 1909 i Landskrona, Sverige.
Bosat: Kommenhaven 31 BB 397, Herlev.
 - a. **Lillian Elin Leth**, født 14. januar 1926, død 21. februar 1963, gift med *Arvid Christian Schmeling Larson*.
Bosat: Bremensgade 73, København S.
 - 1) **Susan Schmeling Larson**, født 21. august 1953, gift med *Christian Desufeux*, teknisk tegner.
Bosat: Almegårds Allé 17, Kastrup.
 - a) **Sebastian Desufeux**.
 - 2) **John Schmeling Larson**, født 21. februar 1960.

- b. **Liss Esther Leth**, ekspeditrice, født 4. oktober 1929 i København, gift 6. februar 1957 med *Egon Flemming Flemang*, musiker, født 2. april 1922 i København.
Bosat: Gladsaksevej 152, Gladsakse.
- 1) **Michael Flemming Flemang**, automekaniker, født 13. marts 1959 i Gladsakse.
Bosat: Gladsaksevej 152, Gladsakse.
3. **Gøsta Holger Leth**, vognmand, født 21. oktober 1911 i Landskrona, død 30. januar 1974, gift 23. maj 1931 med *Alice Emilie Victoria Rossil*, født 15. november 1911 i København, død 8. marts 1977.
- a. **Annalisa Gørli Leth**, født 17. oktober 1931 i København, gift 26. marts 1951 med *Henning Buch*, slagtermester, født 2. juni 1930 i København.
Bosat: Stenager 163, Glostrup.
- 1) **Frank Buch**, overpakmester, født 3. oktober 1953 i Søborg, gift med *Hanne Dammüller*, støttepædagog.
Bosat: Ellebjergvej 20, Jyderup.
- 2) **Claus Buch**, varmemester, født 11. januar 1955 i Søborg, gift 29. november 1975 med *Maj-Britt Nielsen*, født 11. januar 1957 i Søborg.
Bosat: Høje Gladsakse 29, Søborg.
- a) **Thomas Buch**, født 30. oktober 1975 i Gentofte.
- b) **Pernille Buch**, født 12. december 1978 i Gladsakse.
- 3) **Peter Leth Buch**, salgschauffør, født 3. maj 1958 i Køge, gift 30. maj 1981 med *Randi Nielsen*, født 12. september 1962 i Padborg.
Bosat: Kratager 35, Albertslund.
- 4) **Mette Buch**, maler, født 19. august 1961 i Søborg.
Bosat: Kanalens Kvarter 130, Albertslund.
- b. **Tove Leth**, født 6. august 1933 i København, død 9. november 1969, gift 25. august 1951 med *Henning Niebling*, typograf, født 19. april 1931 i København.
Bosat: Blågårdsgade 41, København N.
- 1) **Mai Brit Niebling**, rengøringsassistent, født 2. december 1951 i København, gift 6. december 1969 med *Benny Anker Balling*, redningsfører, født 7. januar 1948 i København.
Bosat: Knastebakken 185, Ballerup.
- a) **Irene Balling**, født 12. juli 1971 i Glostrup.
- b) **Thomas Balling**, født 15. maj 1973 i Virum.
- c) **Trine Balling**, født 11. juli 1978 i Måløv.
- 2) **Bruno Gösta Niebling**, typograf, født 17. april 1954 i København, gift 26. maj 1973 med *Annika Christina Hawor*, dagplejer, født 24. januar 1955 i Stockholm, Sverige.
Bosat: Skovfogedengen 74, Frederiksværk.
- a) **Pernille Maria Niebling**, født 11. september 1974 i Værløse.
- b) **Sara Camilla Niebling**, født 13. juni 1978 i Kregme.
- 3) **John Axel Niebling**, valser, født 1. april 1958 i København, samlever med *Pia Rønne*, sygehjælper, født 12. november 1958 på Frederiksberg.

Bosat: Skovfogedengen 66 B, Frederiksværk.

J.A.N. uddannedes som typograf og har fra 1977 været valser på Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk.

P.R. bestod studentereksamen og har fra 1977 været sygehjælper på plejehjemmet Bauneparken i Skævinge.

a) **Simon Rønne Niebling**, født 22. januar 1981 i Kregme.

4) **Berit Niebling**, født 3. maj 1964.

E. **Agnes Jenny Leth**, syerske, født 21. september 1885 i Århus, død 12. januar 1976, gift 13. oktober 1910 med *Herman Wessel Martin Bjørn Grevlund*, typograf, født 9. marts 1880, død.

1. **Henning Grevlund**, født 28. februar 1908, død 19. juli 1969, gift med *Kamma*.

Bosat: Mariendalsvej 63, København F.

a. **Merete Grevlund**, universitetslektor.

Bosat: Ingemanns Vej 2, København V.

b. **Erik Grevlund**.

2. **Minna Harda Ida Grevlund**, kontorassistent, født 12. oktober 1909 i København, gift i april 1945 med *Ivan Kristofferson*, kontorchef, født 27. juli 1912 i København, død 23. juni 1973.

Bosat: Kongevejen 185, Virum.

a. **Susanne Marianne Kristofferson**, stud.mag., født 28. juli 1945 i København, gift 1. gang 26. april 1964 med *Bent Christian Franz Schubart*, tilskærer, født 20. august 1943 i Ordrup; ægteskabet opløst 1971; gift 2. gang 29. januar 1977 med *Ian Ross Warren*, civilingeniør, født 10. juni 1946 i Brisbane, Australien.

Bosat: Skovsvinget 4, Fredensborg.

S.M.K. er uddannet bygningstekniker, men læser nu til cand.mag. i historie.

I.R.W. arbejder som eftertragtet ekspert både i Amerika, Europa og Australien med sit speciale, hydrauliske matematiske modeller, og leder ligeledes et projekt for EF.

1) **Lise Charlotte Schubart**, født 6. oktober 1964 i København.

2) **Rikke Christina Schubart**, født 16. november 1966 i København.

3) **Nicolai Tomas Schubart**, født 11. november 1972 i København.

4) **Katrine Louise Warren**, født 24. oktober 1977 i Hørsholm.

F. **Alma Elisabeth Leth**, født 17. juni 1888, død, gift 12. februar 1912 med *Martin Madsen*, barbermester i København, født 22. oktober 1886, død 5. marts 1915.

1. **Grethe Inger Leth Madsen**, født 12. marts 1913 i København, død 1942, gift 6. oktober 1935 med *Børge Just Madsen*, prokurist, født 25. marts 1910 i København, død 1. juli 1955.

a. **Gitte Just Madsen**, lærer i porcelænsdekoration, født 8. juni 1937 i København, gift 26. maj 1956 med *Per Torben Kornum Larsen*, købmand, født 27. november 1928 i Århus.

Bosat: Vintappervej 11, Lyngby.

P.T.K.L. var i ca. 25 år officer i flyvevåbenet, sidst som major, og har fra ca. 1970 drevet selvstændig forretning.

1) **Susanne Kornum Larsen**, stud.med., født 25. juni 1958 i Lyngby.

Bosat: Vintappervej 11, Lyngby.

2) **Henrik Kornum Larsen**, HH-studerende, født 17. december 1961 i Gentofte.

3) **Thomas Kornum Larsen**, født 18. november 1966 i Gentofte.

b. **Lone Just Madsen**, født 18. august 1940 på Frederiksberg, gift 25. november 1960 med *Larry Lee Kunkle*, farmer, født 22. april 1940 i Madison, Indiana.

Bosat: R 3, Fort Recovery, Ohio, USA.

1) **Kim Annette Kunkle**, født 8. april 1962.

2) **Lori Katharine Kunkle**, født 2. juli 1963.

3) **Michael Lee Kunkle**, født 3. maj 1966.

G. **Rosa Katharina Leth**, født 13. september 1890 i Århus, død 1963, gift 2. december 1916 med *Marinus Salomon Bengtson*, dropsmester, født 22. februar 1885 i Århus, død februar 1949. – Boede på Amager.

1. **Inger Johanna Bengtson**, født 15. november 1917 på Frederiksberg, gift *Krogh*.
Bosat: Flakholmen 13, Vanløse.

2. **Annalise Mathilde Bengtson**, født 11. juli 1921 på Frederiksberg, død 5. marts 1974, gift med *Jørgen Egholm Jensen*.

Bosat: Slotsherrens Have 81, Rødovre.

Jensen-grenen fra Hårby

2.D. **Ane Margrethe Sørensen**, født 5. februar 1822 i Melballegård i Jeksen, død 21. april 1863, gift 28. marts 1840 med *Jens Sørensen*, gårdejer og sognefoged, født 8. maj 1811 i Stilling, død 7. marts 1891. – J.S. blev gift igen.

Oplysningerne om denne slægtsgren er en gengivelse af den gamle slægtsbog, da det ikke har været muligt at få nye.

J.S. overtog sine forældres gård i Neder Jeksen, men solgte den senere og købte en mindre gård på ca. 30 tdr. land på Hårby Mark ved Søballevej. Mens han boede her, var han sognefoged, måske var han det også i Jeksen. Efter Margrethes død afhændede han gården i Hårby og købte et bolssted på ca. 10 tdr land på Forlev Mark. Senere flyttede han til Stilling og derefter til Mesing. Han skildres som en velbegavet mand, djærv og gemytlig, og i sine senere år beskæftigede han sig meget med husflid. Han var bekendt viden om for de fint forarbejdede spiseskeer, ofte kunstfærdigt udskårne, han leverede til gode venner og bekendte. – J.S. var af »de Horsens kyradserer«.

I. **Søren Rasmussen Jensen**, urmager i København, født 1842 i Jeksen, død 4. december 1898 (påkørt af en sporvogn).

II. **Anders Jensen**, arbejdsmand, født i Jeksen, gift med *Anette*. Agtede sig omkring 1870 til Amerika, men betænkte sig og slog sig i stedet ned i København.

A. **Jens Jakob Martin Jensen**, født 17. marts 1877.

B. **Ane Margrethe Jensen**, født 17. september 1879.

C. **Anette Marie Jensen**, født 13. december 1881.

D. **Johannes Jensen**, født 27. juni 1884.

E. **Kristian Jensen**, født 22. august 1887.

- III. **Niels Jensen**, rejste vist nok til København, formenes død ugift.
- IV. **Kathrine Jensen**, død af tuberkulose få år efter sin konfirmation.
- V. **Søren Peter Jensen**, død som ung.
- VI. **Maren Jensen**, født 10. marts 1854 i Hårby, gift 14. oktober 1881 med *Anders Peter Hansen*, væver i Mesing, født 15. januar 1853 i Virring.
- A. **Jens Søren Hansen**, fyrbøder ved Århus Belysningsvæsen, født 19. februar 1883, gift 30. april 1909 med *Karen Marie Dahlgaard* af Fjallerslev på Mors, født 7. juli 1881.
1. **Aksel Peter Hansen**, født 15. april 1913.
 2. **Ejnar Kristian Hansen**, født 22. november 1915.

Pedersen-grenen fra Dørup

2.E. **Peder Sørensen**, gårdejer, født 19. april 1817 i Melballegård i Jeksen, død 24. august 1872, gift 1. gang 23. oktober 1847 med sin kusine *Mette Marie Jensdatter*, født 25. januar 1828 i Dørup, død 3. december 1857, (*se 4.H.*), gift 2. gang ca. 1860 med *Ane Margrethe Jensdatter* af Hvolbæk, født 29. marts 1829, død 29. juni 1900. – A.M.J. giftede sig efter Peder Sørensens død med Mikkel Laursen fra Dørup.

P.S. overtog sin første hustrus fødegård i Dørup, senere kaldet Dørup Østergård, og denne drev han indtil sin død. I 1895 blev gården overtaget af sønnen Rasmus Jensen Pedersen. (*Se endvidere bilag 30*).

I. **Søren Rasmussen Pedersen**, gårdejer, født 10. september 1848 i Dørup, død 28. januar 1930, gift 6. november 1877 med *Maren Nielsen Østergaard*, født 20. december 1847 i Bering Østergård, død 7. september 1929.

S.R.P. uddannedes ved landbruget hjemme, var 1875-1876 elev på Gedved Højskole, var en tid bestyrer af Melballegård i Jeksen samt af Overgårds gård i Mesing, overtog ved giftermålet hustruens fødegård, Bering Østergård, byggede 1885 et nyt, smukt, teglhængt stuehus og kort efter en ny staldbygning, ombyggede i 1893 og 1895 gårdens vestre længe, i hvilken der indrettedes hestegang og møddingssted og drev gården indtil 1919, da han afhændede den og fik ophold hos sønnen – S.R.P. brød sig ikke om offentlige tillidshverv, han var en hjemmets og arbejdets mand, sanddru, retskaffen og gudfrygtig, og lige som sin hustru, der var god og kærlig, holdt han ikke af at være ledig ret længe ad gangen.

A. **Niels Peter Sørensen Østergaard**, redaktør, født 8. april 1885 i Bering Østergård, død 15. maj 1964, gift 6. november 1914 med *Rasmine Christine Stubbe Teglbjærg*, født 20. maj 1889, død 3. maj 1963.

N.P.S.Ø. bestod 1903 præliminæreksamen og gennemgik forskellige kurser i København, kastedes sig over journalistik og studiet af sociale spørgsmål, var efter ansættelse ved forskellige blade udsendt korrespondent til en række større danske venstreblade i London under den engelske forfatningskamp, var redaktionssekretær ved Sorø Folketidende og Bornholms Tidende indtil han 1912 overtog stillingen som ansvarshavende redaktør af Randers Venstreblad, hvilken stilling han beklædte indtil 1914, da han overtog ugebladet Landet og ledelsen af Danmarks studerende Ungdoms Afholdsforbunds pressebureau, som han ledede til 1919, var

1936-1957 redaktør af Østjydske Hjemstavn, og redaktør af Adsløvslægtens årbøger 1933-35 og 1958. Medstifter af Østjydske Hjemstavnsforening 1936, medlem af bestyrelsen siden foreningens oprettelse, dens sekretær 1936-1955, formand for foreningen Adsløvslægten, redaktør og udgiver af Danmarks kommunale Efterretninger, redaktør af Dansk-historisk Pressebureau. Udgav 1945: Priselønnede Landbrugere i Østjylland 1774-1799. 1950: Rejsningen af den folkelige forsamlingsbygning i Århus. Medudgiver af Adsløvslægten 1926.

R.C.S.T. tog 1910 lærereksamen fra Odense Seminarium og var lærer ved Gelsted Skole på Fyn indtil sit giftermål og var senere i en længere årrække vikar ved Brabrand Realskole og senere ved kommuneskolen. – R.C.S.T. var bl.a. en periode medlem af Brabrand-Årslev sogneråd samt en årrække sekretær i Brabrand Husmoderforening.

1. Anne Margrethe Østergaard, laboratorieassistent, født 3. november 1915 i Bering, gift 4. april 1942 med *Herluf Solgaard Sørensen*, kontorchef, født 27. maj 1916 i Mørke.

Bosat: Romerparken 25, Kolding.

A.M.Ø. tog studentereksamen 1934 samt medicinsk forberedelseseksamen 1935 og var 1937-1942 ansat på FDB's laboratorium i Viby J.

H.S.S. tog præliminæreksamen og fik 1932 ansættelse ved FDB, blev bogholder ved FDB i 1945 og kontorchef 1954.

a. Niels Stubbe Solgaard, adjunkt, født 16. juli 1943 i Århus, gift 17. juni 1967 med *Kirsten Mandsberg*, lærer, født 23. juni 1944 i Bramming.

Bosat: Åbakken 22, Rebæk pr. Kolding.

N.S.S. blev 1962 student og senere cand.scient fra Århus Universitet.

1) **Lars Christian Stubbe Solgaard**, født 22. august 1968 i Kolding.

2) **Niels Peter Stubbe Solgaard**, født 5. januar 1970 i Kolding.

3) **Jens Jørgen Stubbe Solgaard**, født 26. juni 1973 i Kolding.

4) **Hans Erik Stubbe Solgaard**, født 23. september 1975 i Kolding.

b. Hans Stubbe Solgaard, lektor, PH.D., M.Sc., født 18. oktober 1945 i Kolding.

Bosat: Gelskovvænget 31, Odense M.

H.S.S. blev cand.oecon fra Århus Universitet, aftjente 1971-1972 sin værnepligt, fik derefter ansættelse ved Odense Universitet, var 1973-1977 på studieophold i USA, tog master of science samt doctor of philosophy og har fra 1976 været lektor ved Erhvervsøkonomisk Institut på Odense Universitet.

c. Hanne Stubbe Solgaard, korrespondent, født 18. april 1949 i Kolding, gift 28. december 1972 med *Tonny Knud Hansen*, teknisk assistent, født 16. juni 1946 i Odense.

Bosat: Rismarken 49, Solrød Strand.

1) **Rikke Stubbe Hansen**, født 12. maj 1973 i Tåstrup.

2) **Rasmus Stubbe Hansen**, født 22. juni 1977 i Køge.

2. Svend Stubbe Østergaard, kultur- og presseråd, Ridder af Dannebrog, født 18. oktober 1917 i Bering, gift 31. maj 1939 med *Marie-Louise Bull Paludan*, journalist, mag.art., født 13. september 1917 i Hjørring.

Bosat: L. Petersens Vej 1, Rungsted Kyst.

S.S.Ø. blev 1935 student og 1942 cand.polit., var bl.a. 1951-1952 udenrigskorrespondent i London, en årrække kultur- og presseattaché ved ambassaden i London samt 1967-1970 kultur- og presseråd ved ambassaden i Bonn og har fra 1970 forrettet tjeneste i udenrigsministeriet. – S.S.Ø. var bl.a. 1952-1958 medlem af Dansk Journalistforenings hovedbestyrelse, heraf 2 år som næstformand; var dekoreret med Norske St. Olavs Orden samt Tyske Forbundsrepublikks Fortjenstordens store Fortjenstkors.

M-L.B.P. blev student 1936 samt mag.art. 1943, blev 1943 journalist ved Søro Amtstidende samt 1956 litteraturkritiker ved Berlingste Tidende og Søro Amtstidende. Udgav 1944: Kvinden som medborger; 1951: Ti unge lyrikere; 1953: Danske lyriske digte (Red.).

a. **Clemens Stubbe Østergaard**, forskningsrådsstipendiat, cand.scient.pol., født 4. juli 1946 i Slagelse, gift 30. november 1974 med *Anne Benedicte Wedell-Wedellsborg*, undervisningsassistent, cand.phil., født 31. januar 1947 i København.

Bosat: Vester Allè 18, Århus C.

C.S.Ø. blev 1965 student samt 1979 cand.scient.pol. og har fra 1979 været adjunktvikar på Institut for Statskundskab ved Århus Universitet. Har udgivet: Kina efter Mao, 1976; Folkekommunerne i Kina, 1979; Kinas internationale økonomiske politik, 1981; har desuden redigeret diverse bøger og undervisningsmaterialer.

A.B.W-W. blev 1965 student og 1976 cand.phil., var 1971-1977 undervisningsassistent ved Århus Universitet, studieophold i Peking 1977-1978, kandidatstipendiat 1978-1980 og fra 1981 igen undervisningsassistent ved Århus Universitet. Har udgivet: Kinesisk litteraturdebat 1949-1965, 1977, samt redigeret bøger og tidsskriftartikler om moderne kinesisk litteratur og samfund.

1) **Johan Niklas Stubbe Østergaard**, født 1. juni 1975 i Århus.

b. **Jan Francis Stubbe Østergaard**, født 28. juli 1948.

c. **Bernt Edvard Stubbe Østergaard**, født 27. oktober 1950.

d. **Esbén Stubbe Østergaard**, født 16. februar 1955.

3. **Niels Thøger Stubbe Østergaard**, direktør, født 12. juni 1928 i Brabrand, gift 29. august 1956 med *Alice Wagenblast*.

Bosat: Sct. Ibs Vej 3, Roskilde.

N.T.S.Ø. tog 1946 studentereksamen, var samme år censor ved den engelske besættelsesmagt i Hamborg, studerede økonomi ved Århus Universitet, har rejst i de fleste vesteuropæiske lande samt Jugoslavien og var fra 1950 nogle år leder af Akademisk Boghandel ved Århus Universitet.

a. **Tine Elisabeth Stubbe Østergaard**, født 2. september 1957 i Århus.

b. **Jens Wagenblast Stubbe Østergaard**, født 10. marts 1960.

c. **Søren Wagenblast Stubbe Østergaard**, født 22. november 1961.

4. **Jens Bernt Stubbe Østergaard**, lærer, født 20. august 1930 i Brabrand, gift 21. oktober 1961 med *Hanne Langaa Jensen*, dameskrædder, født 20. august 1941 i Fåborg.

Bosat: Grønnegade 53, Fåborg.

J.B.S.Ø. tog 1949 studentereksamen, studerede økonomi, har rejst i de fleste vesteuropæiske lande, tog 1958 lærereksamen fra Århus Seminarium og har siden været ansat ved Fåborg Sundskole.

a. **Line Barbara Stubbe Østergaard**, født 22. marts 1962 i Fåborg.

b. **Marie Louise Stubbe Østergaard**, født 21. maj 1963 i Fåborg.

c. **Anne Katrine Stubbe Østergaard**, født 4. marts 1966 i Fåborg.

d. **Rikke Christine Stubbe Østergaard**, født 20. marts 1969 i Fåborg.

II. Ane Kathrine Pedersen, født 15. juni 1850 i Dørup, død ugift 3. november 1914.

A.K.P. havde i flere år pensionat i København og syede de senere år.

III. Jens Pedersen, snedkermester, født 15. januar 1852 i Dørup, død 4. juli 1923, gift 3. juli 1887 med *Dorthea Frederikke Jensen*, født 30. juni 1861, død 12. februar 1918.

J.P. lærte snedkerhåndværket hos Rs. Kold i Jeksen, arbejdede som svend i København og var snedkermester i Vesterbrogade, først i nr. 12 og sidst i nr. 43, fra 1884 til sin død. I deres jævne og hyggelige hjem kom ofte andre af slægtens medlemmer i hovedstaden. Om vinteraftnerne spillede man gerne en lille whist, hvis formål var at samle en beholdning til en skovtur. J.P. var uadskillelig fra sin høvl og blev ved at passe sit værksted indtil få måneder før sin død. Hans hustru gav i flere år undervisning i knipling.

Ingen børn.

IV. Johannes Pedersen, gårdejer, senere kusk, født 22. januar 1854 i Dørup, død 20. juni 1922, gift i efteråret 1882 med *Anne Christensen Hauberg*, død foråret 1883.

J.P. besøgte 1876-1877 Gedved Højskole, var en tid gårdejer i Javngyde og senere i mange år kusk hos skovridder Bryndum i Silkeborg.

A. Anton Hauberg Pedersen, gårdejer, født 17. marts 1883 i Javngyde, død 3. september 1962, gift 9. maj 1911 med *Anna Nielsen*, født 1. november 1886 i Nebel ved Horsens, død 1955.

A.H.P. drev gård i Møballe, Nebel og Hygum og havde fra 1949 til sin død ophold på Hansted Hospital. Var 1921-1925 medlem af Væhr-Nebel sogneråd.

1. Frede Hauberg, navneændring 1962 fra Hauberg Pedersen, fængselsoverlærer, født 9. maj 1919 i Nebel, gift 9. maj 1946 med *Ruth Almose*, født 9. februar 1925 i Albæk.

Bosat: Møgelkærsvinget 1, Horsens.

F.H. havde en tid plads ved landbruget, var elev på Rytteriets Befalingsmandsskole i 1940 samt på Gerlev Idrætshøjskole 1941-1942, virkede derefter i 4 år som amtsinstruktør i gymnastik og idræt i Vejle amt, havde 1946-1962 ansættelse først som fængselsbetjent og senere som fængselsoverbetjent ved statsfængslet Møgelkær, virkede 1963-1969 som fængselslærer på statsfængslet Kærshovedgård ved Ikast og har siden været ansat ved statsfængslet Møgelkær, fra 1978 som fængselsoverlærer. – F.H. var bl.a. 1974-1978 formand for Rårup skolenævn.

R.A. har været assistent ved Rårup legestue samt kirkesanger ved Hjarnø Kirke og er medlem af Rårup menighedsråd.

a. **Torben Almose Hauberg**, lærer, født 16. marts 1947 i Hornsyld.

Bosat: Nedrevej 58, Albæk pr. Randers.

T.A.H. tog 1970 lærereksamen fra Jelling Statsseminarium, aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret og har fra 1974 været lærer på Korshøjskolen i Harridslev ved Randers.

1) **Lotte Garsdal**, født 4. april 1974 i Horsens.

2) **Ulla Garsdal**, født 6. september 1976 i Randers.

b. **Peder Almose Hauberg**, bryggeriarbejder, født 25. oktober 1949 i Tyrsted.

Bosat: Vestergade 4, Viborg.

P.A.H. var elev på Kornmod Realskole i Silkeborg, uddannedes som kommis, aftjente sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Viborg, var bl.a. en tid forpagter af en restauration i Randers og fik 1980 beskæftigelse på bryggeriet Odin i Viborg.

c. **Lene Almose Hauberg**, lærerstuderende, født 1. maj 1957 i Torsted.

Bosat: Karensvej 5, Valby.

L.A.H. var i 2 somre aupair-pige i London, England, tog 1976 studentereksamen, havde 7 måneder ophold i Canada og USA og blev 1978 optaget på Københavns dag- og aftenseminarium i Skovlunde. Var i 1981 med Horsens Klosterkirkes kor i Japan.

d. **Martin Almose Hauberg**, født 5. oktober 1962 i Kjellerup.

2. **Anker Hauberg Pedersen**, malerformand, født 7. januar 1922 i Nebel.

Bosat: St.1605-9500 Erickson Drive, Burnaby, British Columbia, Canada.

A.H.P. var elev på Gerlev Idrætshøjskole samt på Odder Højskole, emigrerede 1948 til Canada, var en tid fyrmester ved en skole i Winnipeg og er nu malerformand ved Burrard Skibsværft i Vancouver. Ugift.

3. **Otto Hauberg Pedersen**, arbejdsmand, født 11. marts 1923 i Nebel, død 6. marts 1968, gift 10. maj 1952 med *Betty Jensen*, tekstilarbejder, født 1. maj 1931 i Råsted. – B.J. er gift 2. gang med Svend Jensen, postbud.

Bosat: Sigridsvej 55, Brabrand.

O.H.P. lærte landbrug, var så bestyrer på henholdsvis Nebel Østergård og Gjesinggård og havde derefter indtil sin død beskæftigelse som bogbinder på Århus Papirværk.

a. **Anna Hauberg Pedersen**, klinikassistent, født 16. juni 1954 i Nebel, gift 26. januar 1974 med *Søren Andreas Jørgensen*, kleinsmed, født 16. marts 1952 i Galten.

Bosat: Melgårdsparken 2, Fårvang.

A.H.P. bestod 1971 realeksamen, uddannedes som klinikassistent og er nu deltidsbeskæftiget ved Gjern kommunale tandpleje.

S.A.J. udlærtes 1972 som kleinsmed, virkede 3 år som rejsemontør og har fra 1980 haft arbejde på boreplatforme i Nordsøen.

1) **Karsten Hauberg Jørgensen**, født 29. juni 1974 i Højbjerg.

2) **Kristina Hauberg Jørgensen**, født 7. maj 1978 i Højbjerg.

b. **Lis Hauberg Pedersen**, industrilaborant, født 21. april 1957 i Brendstrup, Tilst, samlever med *Per Lykke Rasmussen*, maskinarbejder, født 24. februar 1947 i Vistoft.

Bosat: Torstilgårdsvej 40, Tilst pr. Mundelstrup.

L.H.P. bestod 1974 realeksamen, uddannedes som industrilaborant og er ansat på Århus Oliefabrik.

V. **Thøger Pedersen**, født 22. januar 1854 i Dørup, død nogle uger gammel.

VI. **Kristian Munk Pedersen**, gårdejer, født 16. juni 1855 i Dørup, død 20. oktober 1932, gift 1. juli 1876 med *Ane Marie Thomsen* af Skovby, født 15. september 1850, død 9. december 1924.

K.M.P. var gårdejer i Firgårde og boede på sine ældre dage som rentier i Svejstrup. –

K.M.P. var 1889-1900 medlem af Dover-Veng sogneråd, deraf 3 år som formand.

A. **Mette Marie Dorte Pedersen**, født 24. juli 1876 i Firgårde, død 16. oktober 1952, gift 4. december 1906 med *Niels Sofus Knudsen*, gårdejer, født 17. marts 1879 i Gjesing, Fruering, død 4. december 1963.

N.S.K. havde først en gård i Stilling, men købte 1910 Båstrup Skovgård i Hylke, var meget interesseret i plantningssagen og tilplantede selv betydelige arealer, drev gården indtil 1959 og afstod den derpå til dattersønnen Valther Pedersen. – N.S.K. var i mange år medlem af Skanderborg Plantningsforenings bestyrelse.

1. **Ester Karoline Knudsen**, født 11. april 1908 i Stilling, gift 23. december 1965 med *Karl Højbak Rasmussen*, litograf, født 1. januar 1908 i Horsens.

Bosat: Fyensgade 20, Horsens.

E.K.K. lærte husholdning og køkkenledelse på sygehuset i Skanderborg samt på Skodsborg Badesanatorium og var bl.a. i 2 år køkkenleder på Vejlefjord højere Skole ved Daugård samt en tid køkkenassistent på Hultafors Sanatorium i Borås, Sverige.

K.H.R. uddannedes som litograf ved Brdr. Schur i Horsens, virkede her i 31 år og havde så i 22 år beskæftigelse som litograf ved August Laursen, ligeledes i Horsens.

2. **Ellen Marie Knudsen**, født 21. oktober 1909 i Stilling, død 1. juli 1969, gift med *Marius Pedersen*, gårdejer, født i Virup Skov, Hjortshøj.

Bosat: Virupvej 85, Hjortshøj.

M.P. overtog sin fødegård.

a. **Valther Pedersen**, gårdejer, født 20. marts 1935 i Hornslet, gift 29. december 1959 med *Elly Madsen*, født 19. juli 1937 i Sønderbæk.

Bosat: Båstrup Skovgård, Båstrupvej 8, Hylke pr. Skanderborg.

V.P. overtog 1959 efter morfaderen Båstrup Skovgård.

1) **Nina Valther Pedersen**, født 27. april 1965 i Torsted.

2) **Jan Valther Pedersen**, født 6. august 1972 i Skanderborg.

b. **Marie Munch Pedersen**, økonoma, født 21. november 1938 i Kradsbjerg, Hornslet, gift 17. marts 1958 med *Lauge Laugesen*, gårdejer, født 23. november 1932 i Tornemark.

Bosat: Nyrupvej 7, Nyrup pr. Næstved.

M.M.P. er beskæftiget som økonoma på plejehjemmet Skovridergården ved Skælskør.

1) **Hanne Munch Laugesen**, medhjælper, født 14. maj 1958 i Næstved, samlever med *Jan Jakobsen*, bankassistent, født 22. maj 1956 i Skælskør.

Bosat: Sandageren 44, Næstved.

- 2) **Dorte Munch Laugesen**, frisørelev, født 7. december 1960 i Rude.
3. **Olga Margrethe Knudsen**, født 8. september 1912 i Båstrup Skovgård.
Bosat: Hylkevej 81, Hylke pr. Skanderborg.
4. **Jens Jørgen Knudsen**, født 6. september 1915 i Båstrup Skovgård.
Bosat: Hylkevej 81, Hylke pr. Skanderborg.
Olga og Jens Jørgen var i mange år hjemme på Båstrup Skovgård, hvor Olga styrede huset og Jens Jørgen gårdens drift, flyttede 1959 med faderen til Hylke, men hjælper stadig på gården.
- B. Thomas Rasmussen Munk Pedersen**, gårdejer, født 26. september 1878 i Firgårde, død 23. november 1950, gift 30. januar 1904 med *Jacobine Madssine Margrethe Jørgensen*, født 17. oktober 1884 i Svejstrup, død 9. juli 1939.
T.R.M.P. var gårdejer i Svejstrup. Efter at have afhændet sin ejendom tog han ophold hos datteren og svigersønnen i Kongensbro, hvor han boede i 6 år, indtil han kort før sin død flyttede til det nærliggende Ans Hvilehjem.
Efter Jacobine Pedersens begravelse fra Dover Kirke skrev Århus Amtstidende bl.a., at pastor Meincke i sin tale mindedes hende som den brave, dygtige og opofrende moder, hun var, og fremhævede hendes lyse og frimodige sind og hendes store hjælpsomhed, der havde gjort hende skattet i vide kredse.
1. **Rasmus Peder Pedersen**, porcelæsarbejder, født 25. juni 1904 i Svejstrup, død 18. februar 1980, gift 15. december 1936 med *Danna Lia Rosendahl*, født 12. december 1907 i Kastrup, Gram.
Bosat: Durosvej 16, Lyngby.
2. **Søren Jørgen Pedersen**, tømrer, født 21. august 1906 i Svejstrup, gift med *Marta Haabegaard*.
Bosat: Hovedgaden 92, Nordby, Fanø
S.J.P. udlærtes som tømrer og snedker, arbejdede en tid ved FDB i Esbjerg, havde en tid tømrerforretning på Fanø og arbejdede sidst på Den kgl. Porcelænsfabrik.
3. **Kristian Munk Pedersen**, bagermester, født 12. december 1908 i Svejstrup, gift 5. juni 1942 med *Mary Karoline Lindskov*, født 25. januar 1912 i Vonsild.
Bosat: Blichersvej 115, Helsingør.
K.M.P. udlærtes som bager hos sin onkel A.S. Andersen i Hylke, arbejdede nogle år i København samt 15 år i Poggenborgs bageri i Helsingør, og virkede derefter nogle år ved A/S Arbejdernes Fællesbageri, først som svend og senere som mester i afdelingen på Esrumvej i Helsingør. – K.M.P. var i nogle år formand for bagernes forbund, Helsingør afdeling.
- a. **Bente Munk Pedersen**, født 31. juli 1945 i Helsingør, død 13. juli 1964, gift 17. august 1963 med *Knud Erik Andersen*, murer, vicevært, født 24. marts 1939 i Brænøre, Taps.
Bosat: Hesteskoen 9, Helsingør.
- b. **Aage Lindskov Munk Pedersen**, el-installatør, født 7. oktober 1947 i Helsingør, gift 21. juni 1975 med *Inge Lisbeth Selmann*, montrice, født 6. maj 1951 i Helsingør.
Bosat: Mjølnersvej 5 B, Helsingør.
- 1) **Erik Allan Munk Pedersen**, født 17. april 1969 i Helsingør.

- 2) **Bente Zenia Munk Pedersen**, født 18. september 1976 i Hillerød.
4. **Svend Arnold Pedersen**, købmand, født 13. marts 1911 i Svejstrup, gift 1933 med *Jenny Sofie Amalie Andersen*, født 3. november 1907 i Fårbæk, Haderup.
Bosat: Randersvej 333, Århus N.
S.A.P. uddannedes som frisør, etablerede 1933 selvstændig salon i Lisbjerg, arbejdede ved faget i ca. 25 år og drev derefter til 1978 forretning med bl.a. kolonial, vin, tobak og isenkram.
- a. **John Alvin Munch Pedersen**, dyrlæge, født 20. oktober 1933 i Lisbjerg, gift 1. juni 1957 med *Birthe Hansen*, hospitalslaborant, født 19. april 1937 i Helsingør.
Bosat: Mammen Byvej 52, Mammen pr. Bjerringbro.
J.A.M.P. bestod 1950 præliminæreksamen, blev handelsuddannet, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, hjemsendtes som løjtnant af reserven, dimitteredes 1965 som dyrlæge fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, indgik senere kompagniskab med dyrlæge Aa. Jørgensen, Mammen, og overtog praksisen 1977.
B.H. er uddannet som hospitalslaborant på Bispebjerg Hospital.
- 1) **Jan Arne Munch Pedersen**, stud. scient., født 22. november 1957 i Helsingør.
- 2) **Henrik Munch Pedersen**, født 26. november 1965 i Gram.
5. **Karen Marie Pedersen**, født 20. marts 1913 i Svejstrup, gift 23. oktober 1934 med *Helge Olsen*, buschauffør, født 14. maj 1906 i Illerhuse, Grønbæk, død 15. februar 1978.
Bosat: Vinhaven 11, Valby.
- a. **Grethe Olsen**, kontorassistent, født 8. juni 1934 i Århus, gift 1. gang 3. februar 1957 med *Johannes Warncke*, chauffør, gift 2. gang 14. august 1976 med *Henning Erik Larsen*, overpostbud, født 1. maj 1931 i København.
Bosat: Borgerdiget 58 A, Herlev.
- 1) **Susanne Lisbeth Warncke**, pædagogmedhjælper, født 14. august 1957 i København.
Bosat: Fynslundvej 18, Højrup pr. Kolding.
- 2) **Johnny Peter Warncke**, specialarbejder, født 9. maj 1960 i København.
Bosat: Borgerdiget 58 A, Herlev.
- b. **Ingrid Kirstine Olsen**, kontorassistent, født 15. maj 1937 i Silkeborg, gift 17. maj 1958 med *Helge Søndergaard*, navneændring 1958 fra *Helge Søndergaard Nielsen*, repræsentant, født 4. december 1934 i Ravnholt, Gesten.
Bosat: Folehaven 75, Valby.
I.K.O. uddannedes som ekspeditrice i Havemann's magasin, drev i 2 år selvstændig forretning med gaveartikler og bijouteri og har fra 1976 været beskæftiget på kontor.
H.S. tog 1950-1955 undervisning i contrabas hos kgl. solobasist Oskar Hegner, virkede 1955-1977 som professionel musiker og har fra 1977 ernæret sig som repræsentant.
- 1) **Tina Søndergaard**, født 30. august 1962 i København.
- 2) **Lene Søndergaard**, født 24. februar 1967 i København.

- c. **Ole Peter Olsen**, tømrer, født 14. august 1941 i Gjern, gift 4. oktober 1965 med *Anni Volder*, bogbinderske, født 1. februar 1942 i København.
Bosat: Pilegårdsvej 131, Ishøj.
O.P.O. udlærtes 1963 som tømrer, aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne og har siden virket ved sit fag, både i ind- og udland.
- 1) **Henrik Olsen**, født 17. juni 1963 i København.
 - 2) **Jesper Olsen**, født 20. april 1966 i København.
6. **Jens Ejner Pedersen**, bestyrer, født 5. september 1914 i Svejstrup, død 22. december 1978, gift 1. april 1942 med *Anna Larsen*, født 1. december 1918 i Restrup Enge.
Bosat: Sejrøgade 4, Ålborg.
J.E.P. havde en tid plads ved landbruget, virkede som hotelkarl bl.a. på Ludvigslyst i Svejlbæk samt i Ålborg, var nogle år betonarbejder for Ålborg kommune og havde så i 19 år sammen med hustruen plads som bestyrer af Dyrenes Dags Internat i Hasseris.
A.L. havde en tid plads ved husgerning, uddannedes derefter som koge- og smørrebrødsjomfru i Ålborg og arbejdede efter giftermålet bl.a. som kogekone.
- a. **Else Pedersen**, født 21. august 1942 i Ålborg, gift 24. august 1968 med *Ernst Vedsted*, maskinarbejder, født 7. november 1934 i Ranum.
Bosat: Jens Thises Vej 14, Tylstrup.
 - 1) **Michael Vedsted**, født 30. maj 1969 i Hjørring.
 - 2) **Flemming Vedsted**, født 7. marts 1972 i Ålborg.
 - b. **Sonja Pedersen**, født 5. april 1944 i Ålborg, gift 20. juni 1964 med *Kjeld Boddum Jensen*, murer, født 11. januar 1941 i Ålborg.
Bosat: Istedgade 15, Ålborg.
S.P. lærte husgerning og gennemgik senere uddannelse til sygehjælper.
K.B.J. udlærtes 1960 som murer og drev 1964-1970 selvstændig murervirksomhed.
 - 1) **Dorte Boddum Jensen**, født 11. december 1964 i Ålborg.
 - 2) **Henrik Boddum Jensen**, født 23. juli 1966 i Ålborg.
 - 3) **René Boddum Jensen**, født 14. september 1971 i Ålborg.
 - c. **Minna Pedersen**, syerske, født 13. januar 1946 i Ålborg, gift 27. juni 1964 med *John Ove Berthelsen*, undervisningsleder, født 9. marts 1943 i Vejgård.
Bosat: Grønvang 12, Sdr. Omme.
M.P. bestod 1963 realeksamen, arbejdede senere bl.a. ca. 3 1/2 år på Lego System A/S i Billund og er nu beskæftiget som syerske på en virksomhed i Sdr. Omme.
J.O.B. bestod 1965 lærereksamen fra Ålborg Seminarium og har siden 1971 været ansat ved kriminalforsorgen, først 9 år som fængselslærer ved statsfængslet i Sdr. Omme og fra 1980 som undervisningsleder ved statsfængslet Kærshovedgård ved Ikast.
 - 1) **Jeannette Berthelsen**, født 5. februar 1967 i Ålborg.
 - 2) **Charlotte Berthelsen**, født 11. november 1971 i Grindsted.
7. **Anna Margrethe Pedersen**, født 14. februar 1917 i Svejstrup, gift 12. juli 1939

med *Agner Henry Johansen*, købmand, født 11. juni 1909 i Grauballe, død 20. marts 1967.

Bosat: Vestre Langgade 10, Ans By.

A.H.J. drev købmandsforretning i Kongensbro til sin død.

a. **Lis Munk Johansen**, dagplejemoder, født 25. november 1937 i Svejstrup, gift 2. oktober 1955 med *Ejvind Munk Holk*, murer, født 2. februar 1929.

Bosat: Rosengården, Harsvæg 69, Malmö, Sverige.

1) **Birger Normand Munk Holk**, montør, født 8. oktober 1955 i Kjellerup.

Bosat: Von Rosenvæg 74, Malmö, Sverige.

2) **Åke Munk Holk**, murer, født 27. oktober 1957 i Hällefors, Sverige.

Å.M.H. var 3 år i træk skånsk mester i brydning.

3) **Inger Munk Holk**, født 9. september 1962.

4) **Lena Margrethe Holk**, født 28. januar 1964.

5) **Jonas Munk Holk**, født 13. januar 1972.

6) **Kimm Munk Holk**, født 14. april 1977.

b. **Tove Bine Johansen**, ekspeditrice, født 2. juni 1940 i Kongensbro, gift 6. juli 1963 med *Erik Sander Hansen*, installationsmester, født 6. november 1938 i Slagelse.

Bosat: Karavelvej 23, Jyllinge.

T.B.J. var 1959 elev på Odder Højskole, havde derefter 1 år plads i huset i England, uddannedes senere som telefonist ved KTAS og er nu ekspeditrice i Jyllinge Center.

E.S.H. udlærtes 1959 som elektriker, tog 1963 installatørexamen fra Københavns Maskinskole og har siden 1965 været ansat som installationsmester ved elforsyningsselskabet NESA A/S.

1) **Finn Sander Hansen**, født 7. januar 1967 i Tåstrup.

2) **Steen Sander Hansen**, født 24. juli 1968 i Tåstrup.

c. **Ib Kurt Johansen**, afdelingsforstander, født 28. juni 1946 i Kongensbro.

Bosat: Sandslet 29, Angered, Sverige.

d. **Rita Munk Johansen**, husassistent, født 29. marts 1950 i Kongensbro, gift 2. december 1967 med *Leo Østergaard*, mekaniker; ægteskabet opløst 1977; samlever med *Henning Møller Thomsen*, smed, født 11. april 1953 i Grønbæk.

Bosat: Kærsangervej 27, Ans By.

1) **Bo Munk Østergaard**, født 31. marts 1968 i Ans.

2) **Kent Munk Østergaard**, født 7. januar 1974.

3) **Michael Munk Thomsen**, født 15. august 1979.

8. **Peder Pedersen**, bager, født 30. juli 1919 i Svejstrup, gift 24. december 1949 med *Vera Høj Madsen*, født 30. august 1920 i Århus.

Bosat: Vårkjærvej 28, Viby J.

a. **Margrethe Munk Pedersen**, klinikassistent, født 19. oktober 1952 i Århus, gift 4. januar 1975 med *Gert Leon Christensen*, oliearbejder, født 2. marts 1953 i Århus.

Bosat: Vidtskuevej 20, Viby J.

M.M.P. uddannedes som klinikassistent og er stadig ansat samme sted.

G.L.C. udlærtes som blikkenslager og rør lægger, aftjente sin værnepligt,

arbejdede bl.a. en tid i Norge og har fra 1976 haft beskæftigelse på Århus Oliefabrik.

1) **Rikke Munk Christensen**, født 18. juni 1975 i Århus.

2) **Janne Munk Christensen**, født 12. september 1979 i Århus.

9. **Jørgen Østergaard Pedersen**, hospitalsportør, født 11. oktober 1921 i Svejstrup, gift 20. januar 1967 med *Grethe Viola Mortensen*, sygehjælper, født 10. april 1922 i Ålborg.

Bosat: Horsedammen 5, Helsingør.

J.Ø.P. var en årrække fodermester på Svejstrup Østergård, blev på grund af dårlig ryg under revalideringen udlært som skomager i Odense og er nu ansat som portør på Frederiksborg Amts Sygehus i Helsingør.

10. **Erik Jul Pedersen**, sygehusportør, født 28. december 1923 i Svejstrup, gift 23. februar 1946 med *Henny Pedersen*, født 14. juni 1922 i Ålborg.

Bosat: Sjællandsgade 8, Ålborg.

E.J.P. har fra 1944 været portør på Ålborg Sygehus Nord.

- a. **Birgit Jul Pedersen**, assistent, født 26. maj 1946 i Ålborg, gift 15. marts 1969 med *Poul Behrendt*, institutionsleder, født 11. september 1944 i Ålborg.

Bosat: Golfparken 57, Ålborg.

- 1) **Charlotte Behrendt**, født 11. oktober 1969 i Ålborg.

11. **Aage Pedersen**, født 1925, død 1933.

- C. **Peder Sørensen Munk Pedersen**, født 24. januar 1882 i Firgårde, død 13. november 1963, gift 1. gang 17. juni 1913 med *Vilhelmine Amalie Andersen*, død 29. september 1918, gift 2. gang 23. september 1920 med *Mariane Maigaard* fra Tæbring, Mors.

P.S.M.P. lærte tømmerhåndværket, aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne, udvandrede 1904 til Amerika, bosatte sig i Des Moines, blev efter 1. verdenskrig, under hvilken han medvirkede ved anlæg og opførelse af store militærlejre, knyttet til centraladministrationen i Washington som ingeniør og arkitekt, og under 2. verdenskrig indgik han i en ledende stilling som overingeniør i forbindelse med hærens bygningsvæsen og forsyningsdepartement. Efter krigen fik han bl.a. tilsyn med statens soldaterkirkegårde. Da han 1952 fyldte 70 år og således ville være faldet for aldersgrænsen, bevilgede præsidenten ham udsættelse i 2 år, hvorefter han 1954 fratrådte sit embede med pension. – P.S.M.P. var bl.a. en årrække formand for den dansk-grundtvigske menighed, Sct. Johannes menighed, i Des Moines.

1. **Frederik Munk Pedersen**, født 29. august 1914 i Des Moines, gift 1. august 1938 med *Karen Poulsen*, født 27. december 1914 i Dagmar, Montana.

Bosat: 1707 West 7th St., Waterloo, Iowa, USA.

F.M.P. lærte tømmerfaget, arbejdede senere bl.a. 12 år for en bygningsentreprenør i Waterloo, sidst som tilsynsførende, og var 1957-1977 fuldtids repræsentant for det lokale tømmerforbund bortset fra 5 år, hvor han virkede ved hovedforbundet.

- a. **Eva Marie Munk Pedersen**, sygeplejerske, født 13. maj 1939 i Glendive, Montana, gift med *Terence John Nelson*, fysiker, født 12. maj 1939 i Sioux City, Iowa.

- Bosat: 167 Maple St., New Providence, New Jersey, USA.
T.J.N. er fysiker ved Bell Laboratoriet i Murrey Hill.
- 1) **David Erik Nelson**, født 29. december 1964 i Ames, Iowa.
 - 2) **Steven Michael Nelson**, født 11. juli 1967 i Ames.
- b. **Michael Frederik Munk Pedersen**, advokat, født 23. marts 1943 i Williston, gift 20. februar 1976 med *Mary Hansen*,
Bosat: 2415 West 4th St., Waterloo, Iowa, USA.
- c. **Karol Ann Munk Pedersen**, født 30. november 1952 i Waterloo, gift *Sole*,
men ægteskabet opløst.
Bosat: 1707 West 7th St., Waterloo, Iowa, USA.
- 1) **Sebastian S. Sole**, født 17. december 1971.
2. **Elsa Kathrine Munk Pedersen**, født 12. december 1915 i Des Moines, gift 3. september 1940 med *Hans Jørgensen*, født 1. september 1906 i København.
Bosat: 1003 Cassandra Lane, Lakeland, Florida, USA.
E.K.M.P arbejdede på kontor indtil sit giftermål.
H.J. uddannedes som gartner, aftjente sin værnepligt, emigrerede derefter til USA og fik her arbejde ved sit fag, først ved Det Hvide Hus i Washington, senere bl.a. ved Goddard Space Center og som formand i Greenbelt og sidst ved Poca Garden i Annapolis.
- a. **Karen Inge Munk Jørgensen**, husholdningslærer, født 3. december 1941 i Charleston, South Carolina, gift 1961 med *David Edward Stockman*, direktør, født 28. juni 1935 i Detroit, Michigan.
Bosat: 5447 Castle Knoll Rd., La Canada, Californien, USA.
D.E.S. forrettede 4 år tjeneste i Hæren og har de sidste 17 år været beskæftiget inden for restaurationsbranchen, nu som direktør for Lawry Restaurants.
 - 1) **Lori Katrina Stockman**, født 14. oktober 1961.
 - 2) **Lea Anna Stockman**, født 18. juli 1964.
- b. **Hans Eric Munk Jørgensen**, økonom, født 24. september 1944 i Greenbelt, Maryland, gift 16. november 1968 med *Constance Jean Hundelt*, laboratorietekniker, født 20. januar 1947 i Lincoln, Nebraska.
Bosat: 7230 Mandan Road, Greenbelt, Maryland, USA.
H.E.M.J. er ansat ved arbejdsministeriet.
- 1) **Eric Anton Jørgensen**, født 7. august 1977.
- c. **Carl Olaf Munk Jørgensen**, installatør, født 19. oktober 1947 i Greenbelt, gift med *Adeline Louise Grigsby*.
Bosat: 1724 Shadyside Drive, Edgewater, Maryland, USA.
- 1) **Christopher Hans Jørgensen**, født 30. maj 1973.
 - 2) **Karen May Jørgensen**, født 8. august 1975.
- d. **Clara Betty Munk Jørgensen**, født 21. september 1952 i Greenbelt, gift 2. oktober 1976 med *Frederick Mitchell Adams*, tekniker.
Bosat: 1335 79th Ave., N. St. Petersburg, Florida, USA.
3. **Karen Margrethe Munk Pedersen**, typograf, født 3. oktober 1917 i Des Moines, gift 27. august 1939 med *Kurt Samann*, snedker, født 31. oktober 1905 i Altleiningen, Tyskland.

Bosat: 919 Cohasset Ave., Lake Wales, Florida, USA.

- a. **Ellen Helga Samann**, bibliotekar, født 2. juni 1940 i Washington, gift 26. august 1961 med *James A. Reneke*, professor, dr.phil., født 1937.

Bosat: 212 Mulberry, Clemson, South Carolina, USA.

1) **Paul Albert Reneke**, født 1962.

2) **Margaret Elizabeth Reneke**, født 1964.

3) **Stephen Edward Reneke**, født 1966.

4) **Laura Katharine Reneke**, født 1969.

- b. **Elsa Anne Marie Samann**, lærer, født 7. august 1942 i Washington, gift 4. september 1964 med *Charles Clayton Barefoot*; ægteskabet opløst 1980.

Bosat: 1802 Hinckley Rd., Orlando, Florida, USA.

1) **Michael Clayton Barefoot**, født 10. februar 1965 i Orlando.

2) **Kurt Allen Barefoot**, født 2. oktober 1969 i Orlando.

3) **Eric Samann Barefoot**, født 15. januar 1972 i Orlando.

- c. **Annelisa Samann**, socialrådgiver, født 12. juni 1946 i Washington, gift 9. september 1972 med *John Thomas Clark*, socialrådgiver, født 20. august 1945 i Bartow, Florida.

Bosat: 4814 Betty Sue Terr., Orlando, Florida, USA.

1) **Karen Grace Clark**, født 15. februar 1975 i Orlando.

2) **Karl Samann Clark**, født 23. januar 1981 i Orlando.

4. **Ingrid Marie Munk Pedersen**, født 20. februar 1924 i Des Moines, gift 14. juli 1945 med *Russell A. Nielsen*, død.

Bosat: 3610 35th St. NW, Washington D.C., USA.

a. **Peter Christian Munk Nielsen**, født 16. maj 1946.

b. **Kai Arne Munk Nielsen**, født 4. april 1949, gift med *Marcia*.

5. **Arne Bengt Maigaard Munk Pedersen**, assurandør, født 18. februar 1931 i Des Moines, gift 5. december 1958 med *Joan Elizabeth Smart*.

Bosat: 908 N., Jacksonville, Arlington, Virginia, USA.

a. **Tove Kristine Munk Pedersen**, født 1963.

b. **Andrew Munk Pedersen**, født 1967.

c. **Benjamin August Munk Pedersen**, født 1970.

- D. **Karen Munk Pedersen**, født 3. april 1884 i Firgårde, død 26. februar 1960, gift 1. oktober 1904 med *Anders Simonsen Andersen*, bagermester i Hylke, født 2. marts 1878 i Boes, død 17. maj 1959.

1. **Agnes Marie Andersen**, født 5. december 1904 i Veng, gift 5. februar 1933 med *Jeff Michael Jensen*, mejeribestyrer, født 24. maj 1903 på Mandø, død 5. april 1976.

Bosat: Gl. Vardevej 90, Esbjerg.

J.M.J. var mejeribestyrer på Roust Andelsmejeri ved Varde.

- a. **Ruth Ellinor Jeff Jensen**, født 17. januar 1935 i Tvingstrup, gift 21. juli 1962 med *Knud Erich Pedersen*, tekniker, født 11. december 1932 i Skærbæk.

Bosat: Agernvej 85, Beder.

R.E.J.J. bestod 1956 lærereksamen fra Ribe Statsseminarium og virkede derefter som lærer indtil 1965, seks år ved Grindsted kommuneskole samt 3

år ved Parkskolen i Tåstrup.

K.E.P. udlærtes som elektriker, var en tid ansat som telefonmontør ved Post- og Telegrafvæsenet i Haderslev og har fra 1959 haft ansættelse som tekniker ved IBM, først i København og fra 1966 i Århus.

1) **Karsten Pedersen**, født 14. august 1965 i Rødovre.

2) **Karin Pedersen**, født 31. januar 1967 i Odder.

- b. **Gurli Solveig Jeff Jensen**, kontorfunktionær, født 10. august 1937 i Tvingstrup, gift 26. maj 1962 med *Finn Dabelstein Hansen*, toldkontrollør, født 4. december 1939 i Holstebro.

Bosat: Krebseparken 4, Esbjerg.

1) **Susanne Dabelstein Hansen**, født 18. oktober 1964 i Esbjerg.

2. **Viggo Andersen**, bagermester, født 2. maj 1906 i Hylke, død 21. juli 1945, gift 28. august 1931 med *Lily Benedicta Svensson*, født 10. april 1904 i Skanderborg.

Bosat: Ellebakken 24, Ballerup.

V.A. uddannedes som bager, drev forskellige forretninger i København og derefter Ringkøbing Rugbrødsfabrik med konditori.

L.B.S. var medhjælpende hustru og senere i 30 år telefonist ved KTAS.

- a. **Pehr Simon Andersen**, arbejdsformidler, født 11. juli 1933 i København, gift 16. juli 1975 med *Johanne Poulsen*, organist, cand.phil., født 21. april 1936 i København.

Bosat: Vestavej 19, Jyllinge.

P.S.A. blev handelsuddannet inden for manufaktur en gros, tog HF-eksamen, var derefter bl.a. i 20 år selverhvervende og har fra 1979 været ansat som arbejdsformidler. Har fra 1974 studeret engelsk og pædagogik ved Københavns Universitet.

J.P. blev cand.phil. i musik fra Københavns Universitet samt organist fra Det kgl. Musikkonservatorium og virker nu ved Karlebo og Nivå kirker.

- b. **Steen Andersen**, frisørmester, født 14. januar 1944 i København.

Bosat: Byvej 34, Stenløse.

3. **Kirstine Andersen**, sygeplejerske, født 30. august 1907 i Hylke. Ugift.

Bosat: Charlottenlundvej 8, Hellerup.

4. **Herdis Andersen**, kasserer for Horsens Andelsmejeri, født 24. oktober 1908, gift 26. september 1937 med *A.C. Rasmussen*, født 23. august 1910 i Barløse.

Bosat: Kongensgade 8, Horsens.

Ingen børn.

5. **Astrid Andersen**, født 1. maj 1910 i Hylke, gift 19. oktober 1930 med *Arne Rasmussen*, skomagermester, født 10. november 1906 i Ry.

Bosat: Fredensvej 20, Ry.

- a. **Norma Rasmussen**, bestyrer, født 12. oktober 1935 i Horsens, gift 30. juni 1962 med *Jørgen Drost*, produktmanager, født 28. november 1936 i Ydby.

Bosat: Hjortsholmsvej 13, Hillerød.

1) **Katja Drost**, født 8. oktober 1963 i Århus.

2) **Tine Drost**, født 22. december 1964 i Randers.

- b. **Knud Munk Rasmussen**, tømrer, født 23. december 1943 i Horsens, gift 12.

marts 1976 med *Lisbet Dagmar Follin Larsen*, sygehjælper, født 15. juli 1944 i København.

Bosat: Søbyvej 2, Gylling pr. Odder.

K.M.R. udlærtes som tømrer 1968.

1) **Pernille Follin Larsen**, født 13. juni 1973 i Århus.

6. **Kirsten Andersen**, født 8. juli 1911 i Hylke, gift 25. maj 1930 med *Peter Andreas Nielsen*, portør ved DSB, født 14. august 1902 i Mygdal.

Bosat: Hviidsvej 5, Vorup pr. Randers.

- a. **Svend Aage Nielsen**, repræsentant, født 24. august 1930 i Hylke, gift 2. maj 1952 med *Marie Hemmingsen*, købmand, født 12. november 1935 i Smøl, Broager.

Bosat: Frederiksdal Alle 44 A, Skive.

1) **Bo Nielsen**, tømrer, født 26. juli 1952 i Sønderborg, gift med *Birgit Hagbart Dalgaard*, klinikassistent, født 21. august 1956 i Skive.

Bosat: Hybenvej 6, Skive.

a) **Line Dalgaard Nielsen**, født 17. august 1979 i Skive.

2) **Bitten Nielsen**, frisør, født 10. april 1954 i Skive, gift med *Poul Albertsen*, fuldmægtig, født 18. marts 1953 i Randers.

Bosat: Brogårdvej 28, Tjørring pr. Herning.

B.N. uddannedes 1974 som frisør i Skive, flyttede 1975 til Herning og har siden været beskæftiget i samme arbejdsplads, nu på deltid.

P.A. udlærtes som teknisk assistent og har nu ansættelse ved Kreditforeningen Danmark i Holstebro.

a) **Rikke Albertsen**, født 8. maj 1979 i Herning.

- b. **Else Nielsen**, hjemmehjælper, født 23. december 1931 i Langkastrup, gift 30. marts 1954 med *Jack Anthonsen*, banebetjent, født 9. februar 1930 i Floes.

Bosat: Fruerbakken 5, Vorup pr. Randers.

E.N. har fra 1978 været hjemmehjælper ved Randers kommune.

J.A. havde en tid plads ved landbruget og har fra 1954 været ansat ved DSB.

1) **Kurt Anthonsen**, værkfører, født 11. oktober 1954 i Randers, gift med *Birthe Storm Rasmussen*, sygehjælper.

Bosat: Thyvej 16, Vorup pr. Randers.

2) **Joan Anthonsen**, sygehjælpererelev, født 29. maj 1959 i Randers.

Bosat: Fruerbakken 5, Vorup pr. Randers.

- c. **Karen Nielsen**, kontorassistent, født 6. april 1934 i Langkastrup, gift 27. april 1957 med *Martin Kurt Elfving*, overassistent, født 9. maj 1934 i Randers.

Bosat: Ligustervænget 11, Ringsted.

K.N. har fra 1979 været deltidsbeskæftiget på kontor.

M.K.E. har siden 1964 været ansat ved Statens Vejlaboratorium i Roskilde.

1) **Kim Elfving**, tømrer, født 1. november 1957 i København.

Bosat: Benløse By 20 A, Ringsted.

2) **Karsten Elfving**, født 17. juli 1967 i Ringsted.

- d. **Verner Nielsen**, bygningskonstruktør, født 13. juli 1935 i Langkastrup.

- Bosat: Seminarievej 62 A, Ribe.
- e. **Henning Nielsen**, kedelpasser, født 8. december 1936 i Langkastrup.
Bosat: Østervang 24, Spørring pr. Trige.
H.N. udlærtes som bager hos morbroderen Svend Aage Andersen i Hylke, sejlede i 4 år som bager ved rederiet A.P. Møller, aftjente 1957-1958 sin værnepligt i Århus, drev 1961-1967 bagerforretning i Risskov og har siden 1970 været beskæftiget som kedelpasser hos I/S Midtkraft, Århus.
- f. **Inger Marie Nielsen**, kontorassistent, født 2. maj 1940 i Volk Mølle, Essenbæk, gift 23. juli 1961 med *Kaj Ove Sørensen*, værktøjsmager, født 28. november 1938; ægteskabet opløst.
Bosat: Hovedvejen 140, Lejl. E., Glostrup.
- 1) **Birgitte Sørensen**, butiksassistent, født 6. februar 1963 i København.
- g. **Anny Nielsen**, afdelingsleder, født 28. juni 1945 i Volk Mølle, Essenbæk, gift *Thorsen*, men ægteskabet opløst.
Bosat: Vingetoften 120, Herlev.
- h. **Birthe Nielsen**, født 28. juni 1945 i Volk Mølle, Essenbæk, gift 19. april 1969 med *Flemming Sørensen*, salgschef, født 29. september 1944 i Korsør.
Bosat: Rødkløvervej 8, Stilling pr. Skanderborg.
- 1) **Peter Sørensen**, født 7. september 1973 i Skanderborg.
- 2) **Lonni Sørensen**, født 17. juni 1977 i Skanderborg.
- 3) **Conni Sørensen**, født 17. juni 1977 i Skanderborg.
7. **Henry Andersen**, ingeniør, født 10. marts 1914 i Hylke, gift 29. oktober 1944 med *Karen Margrethe Jensen*, født 20. juni 1919.
Bosat: V. Allè 19, Skive.
- a. **Inger Andersen**, født 6. november 1945.
- b. **Lars Andersen**, født 23. april 1949.
- c. **Morten Andersen**, født 4. maj 1952.
8. **Svend Aage Andersen**, bagermester, født 1. oktober 1915 i Hylke, gift 8. november 1942 med *Inger Thora Støy*, født 11. september 1922 i Århus.
Bosat: Stenløkkeparken 31, Hylke pr. Skanderborg.
S.Aa.A. overtog 1942 efter faderen Hylke Bageri og drev dette indtil 1980, da sønnen Anders Christian overtog det.
- a. **Birthe Støy Andersen**, født 2. september 1943 i Hylke, gift 30. december 1967 med *Leo Andersen*, repræsentant, født 17. januar 1946 i Tebstrup.
Bosat: Albert Dams Vej 7, Silkeborg.
B.S.A. uddannedes inden for damekonfektion og havde bl.a. en tid ansættelse ved Harald Rix, Horsens.
L.A. uddannedes inden for herreekvipering, aftjente 1965-1967 sin værnepligt ved infanteriet, hjemsendtes som sergent, var i 7 år ansat ved E.B.M., Silkeborg, sidst som prokurist, og har fra 1975 været repræsentant ved Webmore Konfektion, Ry.
- 1) **Charlotte Støy Andersen**, født 12. september 1968 i Silkeborg.
- 2) **Christina Støy Andersen**, født 7. november 1972 i Silkeborg.
- b. **Fritz Støy Andersen**, ekspedient, født 11. august 1945 i Hylke.
Bosat: Sankt Annæ Gade 20, København K.

- c. **Anders Christian Støy Andersen**, bagermester, født 22. april 1951 i Hylke, gift med *Kirsten Iversen*.
Bosat: Hylkevej 96, Skanderborg.
A.C.S.A. overtog 1980 efter faderen Hylke Bageri.
- d. **Torben Støy Andersen**, forretningsbestyrer, født 18. juni 1952 i Hylke, gift 26. august 1978 med *Annemette Boisen*, sygeplejeelev, født 31. december 1956 i Rødding.
Bosat: Gudumvej 100, Vårst pr. Gistrup.
T.S.A. uddannedes indenfor herreekvipering, aftjente 1972 sin værnepligt og har fra 1978 været bestyrer af Butler Herremagasin, Ålborg.
A.B. uddannedes som laborant, var elev på gymnastikhøjskolen ved Viborg og påbegyndte 1981 sygeplejeuddannelsen.
1) **Jakob Støy Andersen**, født 1. juni 1981 i Ålborg.
- e. **Ida Margrethe Støy Andersen**, HF-studerende, født 18. oktober 1963 i Hylke.
9. **Simon Andersen**, født 16. juli 1917 i Hylke, gift 3. marts 1940 med *Ingrid Margrethe Schwabe Munck*, født 29. juni 1920 i Ringkøbing.
Bosat: Fasanvænget 20, Brøderup pr. Tappernøje.
S.A. uddannedes som bager og konditor og virkede som sådan en lang årrække. I.M.S.M var i mange år bagerekspeditrice.
- a. **Kurt Munk Andersen**, lektor, født 3. marts 1941 i København.
Bosat: Hiort Lorenzens Gade 2, København N.
K.M.A. blev 1959 student, 1965 mag.scient og cand.mag., og har siden 1966 været ansat ved Danmarks tekniske Højskole, fra 1972 som lektor.
- b. **Stig Munk Andersen**, adjunkt, født 22. marts 1947 i København, gift 17. maj 1981 med *Anna Lise Jacobsen*, lagerassistent, født 24. juni 1950 i København.
Bosat: Thorsgade 72, København N.
S.M.A. tog 1966 studentereksamen, studerede derefter matematik og fysik, færdiguddannedes 1977, tog 1978 pædagogikum og har fra 1978 været ansat som adjunkt på Rungsted Statsskole.
10. **Børge Andersen**, ingeniør, født 19. oktober 1919 i Hylke, gift 3. marts 1960 med *Edit Westergaard*, født 13. juli 1923 i Ålborg.
Bosat: Kærlundevej 59, Herlev.
- a. **Anders Westergaard Andersen**, født 2. februar 1961 i København.
11. **Anny Andersen**, født 8. januar 1922 i Hylke, gift 19. februar 1944 med *Niels Peter Skov*, chauffør, født 8. juli 1921 i Sadderup.
Bosat: Æblevej 24, Esbjerg.
- a. **Bent Skov**, overtelegrafist, født 30. januar 1944 i Sadderup, gift med *Sonja Hilda List*, kontorassistent, født 27. december 1943 i Esbjerg.
Bosat: Solsikkevej 7, Sdr. Felding.
1) **Søren List Skov**, født 16. august 1968 i Esbjerg.
- b. **Rita Skov**, smørrebrødsjomfru, født 21. maj 1945 i Sadderup, gift 20. juni 1964 med *Iver Ellerbæk Thuesen*, kranfører, født 1. juli 1939 i Varde.
Bosat: Kjersingvej 8, Esbjerg.

R.S. havde en tid beskæftigelse som rengøringsassistent på Esbjerg Seminarium og har fra 1978 været ansat i Føtex, Esbjerg.

I.E.T. stod i lære som tarmrenser på Varde Slakteri, aftjente sin værnepligt, gennemgik senere uddannelse til kranfører på Specialarbejderskolen i Esbjerg og er nu beskæftiget som sådan ved et Esbjerg-firma.

1) **Kim Ellerbæk Thuesen**, født 23. januar 1965 i Esbjerg.

2) **Michael Ellerbæk Thuesen**, født 1. november 1966 i Esbjerg.

3) **Gitte Skov Thuesen**, født 8. februar 1969 i Esbjerg.

c. **Theodor Skov**, civiløkonom, født 26. april 1947 i Sadderup, gift med *Grethe Winther*, pædagog.

Bosat: Kong Kristians Alle 8, Ålborg.

d. **Niels Henning Skov**, speditør, født 29. august 1951 i Sadderup, samlever med *Inge Skovbjerg Hansen*, speditør, født 2. juli 1953 i Lervad.

Bosat: Birketinget 14, København S.

N.H.S. tog realeksamen samt den 1-årige handelseksamen, uddannedes som speditør og har siden virket som sådan, heraf ca. 4 år i England; læser desuden til handelshøjskolens diplomprøve (HD) i udenrigshandel.

I.S.H. tog ligeledes realeksamen samt den 1-årige handelseksamen og er også uddannet som speditør med ca. 4 års ophold i England.

e. **Finn Skov**, flyveleder, født 22. januar 1956 i Sadderup.

Bosat: Jansvej 22, København S.

F.S. bestod 1975 studentereksamen, fik derefter ansættelse i Statens Luftfartsvæsen, udnævntes 1978 til flyveleder, aftjente derpå sin værnepligt ved Flyvevåbnet og har fra 1979 været ansat som flyveleder i København.

g. **Flemming Skov**, født 15. august 1965 i Esbjerg.

12. **Mary Andersen**, forretningsindehaver, født 10. april 1923 i Hylke, gift 17. september 1944 med *Emil Frede Gerner Eierstrand*, bagermester, født 5. april 1923 i Slagelse, død 10. februar 1974.

Bosat: Frederiksborggade 50, København K.

a. **Marian Wraae Eierstrand**, sygehjælper, født 8. marts 1945 i Kalundborg, gift 5. november 1967 med *Per Ravnborg*, lærer, født 9. juli 1945.

Bosat: Åkandehaven 34, Måløv.

1) **Lars Ravnborg**, født 29. april 1968 i Glostrup.

2) **Sussi Ravnborg**, født 26. juni 1970 i København.

3) **Martin Ravnborg**, født 28. juli 1972 i Glostrup.

4) **Sofie Ravnborg**, født 13. juni 1981 i Herlev.

b. **Jonna Kirsten Wraae Eierstrand**, frisør, født 2. september 1946 i København, gift 11. juni 1967 med *Jan Gaardsøe*, direktør, født 4. juni 1946 i Hadsund.

Bosat: Hasselvej 21, Ølstykke.

J.G. driver tøjbutikker.

1) **Nicky Jimmy Gaardsøe**, født 7. oktober 1968 i København.

2) **Johnnie Jim Gaardsøe**, født 24. august 1971 i København.

3) **Henriette Pauline Gaardsøe**, født 26. august 1973 i København.

c. **Anders Simon Eierstrand**, bager, født 4. oktober 1951 i København.

Bosat: Vesterbrogade 114, København V.

- d. **Karin Eierstrand**, ekspeditrice, født 21. januar 1955 i København, gift 14. februar 1981 med *Jens Larsen*, kuskmedhjælper, født 6. november 1949 i Nyborg.

Bosat: Elmehusene 79, Glostrup.

1) **Frederikke Carina Eierstrand**, født 20. januar 1976 på Frederiksberg.

2) **Cecilie Malene Eierstrand**, født 13. oktober 1980 i Herstedøster.

- e. **Søren Michael Eierstrand**, butikselev, født 27. februar 1961 i København.

Bosat: Frederiksborggade 50, København K.

13. **Ingerlise Andersen**, født 30. september 1926 i Hylke, gift 14. juni 1947 med *Holger Sofus Nielsen*, ingeniør, født 19. juli 1920 i Kalundborg.

Bosat: Rødovre Centrum 423, Rødovre.

- a. **Torsten Sofus Nielsen**, arkitekt, født 7. oktober 1947 i Slagelse, gift 18. januar 1979 med *Inge Andersen*, arkitekt, født 12. februar 1946 i Viborg.

Bosat: Bogholder Alle 57, Vanløse.

T.S.N. bestod 1965 realeksamen, udlærtes som murer, dimitteredes 1976 fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og har siden været ansat ved Københavns Boligkommission.

I.A. tog 1965 studentereksamen, studerede 2½ år i USA, tog 1976 afgangseksamen som arkitekt og har siden været ansat ved Københavns kommune.

– I.A. var gift 1. gang Kalish og bærer dette navn.

1) **Pia Nielsen**, født 4. maj 1980 i Vanløse.

- b. **Niels-Holger Nielsen**, stud.mag., født 29. november 1951 i Kalundborg, gift 16. april 1977 med *Judith Katz*, typograf, født 11. august 1955 på i København.

Bosat: Haraldsgade 37, København N.

N-H.N. bestod 1972 studentereksamen, virkede derefter ved forskelligt og har fra 1980 studeret historie ved Københavns Universitet.

J.K. udlærtes 1979 som typograf.

1) **Magnus Nielsen**, født 20. september 1979 i København.

- c. **Gunner Rasmus Nielsen**, murer, født 13. maj 1955 i Kalundborg, gift 16. september 1978 med *Inge Jensen*, laborant, født 10. maj 1954 i København.

Bosat: Carl Bernhards Vej 13 A, København V.

1) **Henriette Kristine Nielsen**, født 29. januar 1978 på Frederiksberg.

- d. **Lars Bo Nielsen**, elektriker, født 3. oktober 1956 i Kalundborg, gift 3. marts 1979 med *Vibeke Olesen*, født 3. november 1958 i Nørresundby.

Bosat: Valhøjsalle 125 E, Rødovre.

1) **Nikolaj Nis Nielsen**, født 17. november 1979 i Rødovre.

- E. **Kirstine Margrethe Munk Pedersen**, født 6. september 1886 i Firgaarde. Ugift.

K.M.M.P. var elev på Ry Højskole.

- VII. **Rasmus Jensen Pedersen**, gårdejer, født 25. maj 1864 i Dørup, død 6. marts 1942, gift 1. gang 25. april 1888 med *Johanne Pedersen af Bering*, født 9. marts 1865, død 1. februar 1893, gift 2. gang 24. maj 1895 med *Petrine Ditlevsen*, født 23. maj 1862 i Fruering, død 19. december 1937. (Se 4.G.V.).

R.J.P. var elev på Ask og Ormslev højskoler, overtog 1895 fødegården i Dørup, afhændede denne i begyndelsen af århundredet, havde derefter forskellige gårde, bl.a. Hørninggård, Skovsgård i Hørning, Adamsgave i Jeksen og Dørup Mølle, hvilken afhændedes i foråret 1926, drev derefter en mindre ejendom på Stilling Mark, boede de senere år i Fruering og fik derefter ophold på hvilehjemmet i Hørning. – R.J.P. var bl.a. medlem af Blegind-Hørning sogneråd 1900-1912, de sidste 10 år som kasserer. Han var en flink, flittig og hjælpsom mand, der var afholdt, hvor han kom frem. (*Se endvidere bilag 31*).

A. Petrea Margrethe Pedersen, født 9. juni 1888 i Dørup, død 17. september 1969, gift 4. november 1910 med *Rasmus Leth Pedersen Møller*, møller, født 22. januar 1883 i Veng, død 31. marts 1950.

R.L.P.M. havde i nogle år Virring Mølle og blev senere møller på Århus Dampmølle.

1. **Mary Leth Møller**, født 10. august 1911 i Virring, gift 26. oktober 1945 med *Kristian Wilhelm Pedersen*, belysningsarbejder, født 8. april 1913 i Løgstør.

Bosat: Rosenvængets Alle 27 E, København Ø.

K.W.P. arbejdede ved Ørstedværket i København.

a. **Inga Marie Pedersen**, kontorassistent, født 3. april 1946 i København, gift 19. december 1964 med *Erling Ottosen*, kontorassistent, født 18. februar 1943 i Skanderborg.

Bosat: Egedalsvænge 18, Kokkedal.

1) **Bettina Ottosen**, født 22. oktober 1966.

2) **Allan Ottosen**, født 17. april 1973.

b. **Elly Margrethe Pedersen**, sygehjælper, født 16. maj 1951 på Frederiksberg, gift 24. marts 1976 med *Ole Carl Reiersen*, maler, født 23. maj 1949 i København.

Bosat: Snæbumvej 22, Snæbum pr. Hobro.

1) **Sigrid Reiersen**, født 3. august 1975 i København.

2) **Rasmus Reiersen**, født 11. januar 1979 i København.

2. **Gerda Leth Møller**, født 8. maj 1913 i Virring, død 10. oktober 1939.

3. **Anna Margrethe Leth Møller**, født 15. februar 1915 i Århus, gift 18. maj 1941 med *Ole Johannes Sørensen*, cykelhandler, født 17. oktober 1907 i Gilbjerg, Hejnsvig.

Bosat: Louisevej 30, Brabrand.

a. **Bente Sørensen**, afdelingssygeplejerske, født 3. marts 1942 i Hejnsvig, gift med *Erik Bjerre Dalum*, direktør, født 12. oktober 1944 på Venø.

Bosat: Parcelvej 11, Odder.

B.S. uddannedes som sygeplejerske på Århus Amtssygehus og har fra 1980 været afdelingssygeplejerske på korttidsplejehjemmet Saksild Strand.

E.B.D. uddannedes som speditør, har haft forskellige ansættelser i ind- og udland og er nu direktør i et større speditørfirma.

1) **Torben Dalum**, født 22. november 1964 i Århus.

2) **Flemming Dalum**, født 5. april 1966 i Århus.

b. **Erik Sørensen**, kabelassistent, født 16. august 1943 i Hejnsvig, samlevede til 1977 med *Birthe Sletting*; samlever fra 1977 med *Inge Christiansen*, korre-

spondent, født 12. september 1955 i Skjern.

Bosat: Armvangvej 54, Varde.

E.S. bestod realeksamen, udlærtes som elektriker, tog videreuddannelse til elektroinstallatør og har fra 1976 været beskæftiget som kabelassistent på Varde Elværk.

1) **Kenneth Sletting**, født 18. februar 1972 i Århus.

2) **Katrine Sletting**, født 19. april 1976 i Århus.

c. **Arne Sørensen**, pædagog, født 9. december 1949 i Århus, samlever med *Grete Knakkegaard Møller*, pædagog, født 11. november 1952 i Thisted.

Bosat: Humlebivænget 109, Odense S.

1) **Martin Møller Sørensen**, født 2. august 1978 i Odense.

4. **Helmuth Leth Møller**, overbetjent, født 16. september 1916 i Århus, gift 8. december 1945 med *Erna Astrid Rigmor Andersen*, født 7. marts 1919 i Vamdrup.

Bosat: Ringgade 10, Padborg.

a. **Svend Erik Møller**, født 30. oktober 1943 i København, gift 21. januar 1967 med *Ritta Madsen*, damefrisør, født 6. december 1945.

5. **Henning Leth Møller**, tapetserer, født 1. juli 1921 i Århus, gift 23. december 1952 med *Edith Astrid Bjerke*, født 18. december 1919 i Oslo, Norge.

Bosat: Øster Alle 36, Viby J.

6. **Edmund Leth Møller**, bryggeriarbejder, født 18. oktober 1923 i Århus, gift 18. juli 1953 med *Agnes Elisabeth Eskildsen*, hjemmehjælper, født 9. oktober 1929 i Åstruplund, Føvling.

Bosat: Åstruplundvej 35, Åstruplund pr. Brædstrup.

E.L.M. uddannedes som mejerist og arbejder nu på bryggeriet Ceres i Århus.

A.E.E. udlærtes som syerske og er nu ansat som hjemmehjælper ved Brædstrup kommune.

a. **Karin Leth Møller**, klinikassistent, født 13. september 1962 i Brædstrup, gift 14. februar 1981 med *Kaj Børg Andreassen*, maskinarbejder, født 20. november 1956 i Troelstrup, Tønning.

Bosat: Burgårdevej 7, Vinding pr. Bryrup.

b. **Carsten Leth Møller**, født 17. februar 1965 i Brædstrup.

7. **Esther Leth Møller**, ekspeditrice, født 15. januar 1928 i Århus, gift 16. december 1962 med *Aksel Magnus Huno Eskildsen*, chauffør, født 5. februar 1926 i Åstruplund.

Bosat: Byagervej 93, Birkerød.

E.L.M. var som ung ekspeditrice i Århus, var en lang årrække hjemmearbejdende og har fra 1981 virket som ekspeditrice i lædervareafdelingen ved Birkerød Boghandel.

A.M.H.E. startede i 1956 som chauffør ved De gule Busser i Hørsholm, som et år efter blev overtaget af DSB og fortsatte her til 1974, da ruterne blev overtaget af Hovedstadens Trafikselskab, under hvilket han nu er ansat.

a. **Bjarne Leth Eskildsen**, boghandlermedhjælper, født 23. oktober 1958 i Århus, samlever med *Hanne Svendsen*, født 30. oktober 1960 i Hillerød.

Bosat: Hovedgaden 31 B, Birkerød.

B.L.E. blev efter endt læretid i Hillerød ansat i Birkerød Boghandel, hvor han nu er leder af papirafdelingen; driver desuden sammen med 2 andre et musik-lydfirma.

b. **Lotte Leth Eskildsen**, født 14. januar 1964 i Birkerød.

Melballe-grenen

2.F. Jens Sørensen (Melballe), gårdejer og sognefoged, født 14. oktober 1819 i Melballegård i Jeksen, død 17. marts 1866, gift 20. november 1847 med *Mette Marie Nielsen* af Nørre Snede, født 4. oktober 1822, død 28. februar 1895.

J.S. (M.) overtog fødegården, Melballegård i Jeksen, og drev denne indtil sin død, hvorefter enken videreførte den til 1882, da sønnen Niels overtog den. – J.S. var sognefoged de sidste 12-13 år, han levede. (*Se endvidere bilag 32*).

I. Ane Kathrine Jensen, født 1848 i Melballegård i Jeksen, død 1872, gift med *Hans Leth*, gårdejer, født 29. juni 1845 i Blegind, død 11. marts 1913. – H.L. blev senere gift 2. gang med *Christine Amalia Lauritzen*, født 24. august 1844, død 7. januar 1924.

H.L. overtog sin fødegård i Blegind.

A. Niels Leth, født 10. juli 1870, død 6. januar 1945, gift 1. gang 4. juni 1897 med *Sorine Pedersen*, død, gift 2. gang 17. november 1905 med en søster til sin første hustru *Mariane Pedersen*, født 3. februar 1879, død 27. februar 1955.

1. Viktor Leth, lillebilvognmand, født 25. oktober 1914, gift 24. oktober 1937 med *Maja Jensen*, født 3. maj 1914.

Bosat: Smedebakken 5, Hadbjerg pr. Hadsten.

a. **Aase Leth**, født 7. februar 1942.

b. **Tove Leth**, født 29. april 1945.

II. Søren Rasmussen Jensen, gårdejer og sognefoged, født 28. juni 1850 i Melballegård i Jeksen, død 12. juli 1911, gift 29. maj 1874 med *Mette Kirstine Pedersen* af Hemstok, født 29. august 1849, død 12. april 1915.

S.R.J. købte 1874 gården Egelund i Mesing og drev denne indtil 1902, da han bortforpagtede den til sønnen Jens. – S.R.J. var bl.a. i 12 år medlem af sognerådet, hovedparten af tiden som formand. (*Se endvidere bilag 33*).

A. Kathrine Sørensdatter Melballe, født 1874, død 1880.

B. Jens Sørensen Melballe, gårdejer, født 16. januar 1877 i Egelund, død 13. februar 1960, gift 14. november 1908 med *Marie Jensen*, født 6. august 1880 i Mesing, død 3. januar 1963.

J.S.M. var elev på Testrup Højskole samt på Dalum Landbrugsskole, fik 1902 fødegården i forpagtning, og overtog den 1908, flyttede den ud på marken og afstod den 1956 til sønnen Søren. – J.S.M. var bl.a. medlem af Adslev-Mesing sogneråd.

1. Søren Melballe, gårdejer, født 23. februar 1914 i Egelund.

Bosat: Egelund, Mesing pr. Skanderborg.

S.M. lærte landbrug, var elev på Ry højskole og overtog 1956 fødegården.

C. Laura Sørensdatter Melballe, født 21. marts 1881 i Egelund, død 11. juli 1942,

gift 11. april 1902 med *Erik Lund Christiansen*, gårdejer og sognefoged, født 23. september 1876 i Mesing, død 8. oktober 1958.

L.S.M. var elev på Testrup Højskole i 1898.

E.L.C. overtog 1893 sin fødegård, besøgte 1895-1896 Testrup Højskole samt 1897-1898 Dalum Landbrugsskole, uddannedes senere som gymnastiklærer ved et kursus på Vallekilde Højskole og var i nogle år gymnastiklærer for den mandlige ungdom i Mesing. Afstod senere gården til sønnen Knud. – E.L.C. var fra 1914 sognefoged samt fra 1916 medlem af bestyrelsen for Skanderborg Landbosparekasse.

1. **Svend Lund Christiansen**, skovrider, født 23. august 1903 i Mesing, død 12. april 1957, gift 20. maj 1933 med *Gyrithe Gytkjær*, født 14. marts 1905 i Holstebro.

Bosat: Buegade 10, Haderslev.

Ingen børn.

2. **Jens Lund Christiansen**, født 1. juni 1906 i Mesing, død 16. januar 1907.

3. **Kirstine Lund Christiansen**, kontorist, senere gartner, født 1. juni 1906 i Mesing.

Bosat: EGV, Breettevej 1, Hørsholm.

K.L.C. har bl.a. været assistent på Statens Haveforsøgslaboratorium i Lyngby.

4. **Søren Lund Christiansen**, gårdejer, født 5. april 1909 i Mesing, død 31. marts 1978, gift 9. juni 1934 med *Johanne Cathrine Knudsen Sørensen*, født 21. juli 1910 i Hørslevbol, Framlev.

Bosat: Forlev Møllevej 29, Mesing pr. Skanderborg.

S.L.C. havde først 2 år en ejendom i Blegind, købte 1936 Forlev Østergård og drev denne indtil 1971. (*Se endvidere bilag 34*).

a. **Erik Lund Christiansen**, lærer, født 7. december 1936 i Århus, gift 6. juli 1968 med *Lis Thrane*, lærer, født 3. april 1944 i Horbelev.

Bosat: Hovbygade 17, Fakse.

E.L.C. udlærtes 1956 som brugsforeningskommis, aftjente sin værnepligt ved Jyske Telegrafregiment i Århus, var 1959-1960 elev på Den danske Andelsskole i Middelfart, havde derefter bl.a. i 9 år ansættelse ved byggefirmaet Tectum, sidst som afdelingsleder, bestod 1972 HF-eksamen, dimitteredes 1976 fra Haslev Seminarium og har siden været ansat som lærer ved Bavneskolen, Dalby.

L.T. lærte husgerning, var elev på Haslev Højskole, dimitteredes 1967 fra Haslev Seminarium, var bl.a. i 6 år lærer ved Skovboskolen og har siden 1976 haft ansættelse ved Bavneskolen i Dalby.

1) **Søren Lund Christiansen**, født 5. oktober 1969 i Køge.

2) **Peter Lund Christiansen**, født 15. september 1973 i Køge.

b. **Jørgen Lund Christiansen**, redaktør, født 21. januar 1942 i Skanderborg, gift med *Anna Uhrskov*, pædagog, født 11. juni 1946 i Horsens.

Bosat: Gyldenmuld 11, Gram pr. Skanderborg.

J.L.C. bestod 1958 realeksamen, arbejdede en tid ved landbruget, var 1961-1962 elev på Rødding Højskole, arbejdede en tid i Sverige, gennemgik 1962-1963 driftslederuddannelse på Kalø Landboskole, var så en tid ansat

som bogholder, sekretær og timelærer ved Kalø Landboskole samt Sprog-højskolen på Kalø, havde ophold i Ægypten og Canada, uddannedes der-efter som journalist på Vejle Amts Folkeblad, var derefter ansat samme sted som redaktionssekretær indtil 1971 og har siden været ansat ved Danmarks Uddelerforenings kontor i Viby J. som redaktør af bladene Brugslederen, Grovvarelederen og Nyt fra den lokale andel; har tillige fra 1975 været leder af Landsforeningen af Andels-Grovvareforeningers sekretariat. – J.L.C. var fra 1967-1981 medlem af bestyrelsen for Kalø Landboskole og Sproghøj-skolen på Kalø og har fra 1980 været medlem af bestyrelsen for ATV-instituttet Biotechnisk Institut i Kolding.

1) **Morten Uhrskov**, født 4. februar 1970 i Horsens.

2) **Trine Lund Christiansen**, født 1. november 1971 i Skanderborg.

- c. **Aase Lund Christiansen**, lærer, født 17. november 1945 i Skanderborg, gift 10. august 1974 med *Henning Hjortshøj*, lærer, født 13. februar 1943 i Åby. Bosat: Kohavevej 1, Ollerup pr. V. Skerninge.

Aa.L.C. blev kontoruddannet, var elev på Engelsholm Højskole 1965-1966 samt elev, håndarbejds lærer og sekretær på gymnastikhøjskolen ved Viborg 1966-1968, dimitteredes 1973 som lærer fra Den frie Lærerskole i Ollerup og har fra 1975 været ansat på Haahrs Skole i Svendborg.

H.H. udlærtes 1964 som maskinarbejder og aftjente sin værnepligt, forrette-de i 2 år tjeneste ved det danske FN-kontingent på Cypern, dimitteredes fra Den frie Lærerskole, videreuddannedes på Institut for Legemsøvelser i Odense og har fra 1974 været ansat ved gymnastikhøjskolen i Ollerup.

1) **Rasmus Lund Hjortshøj**, født 26. april 1975 i Svendborg.

2) **Ane Lund Hjortshøj**, født 19. maj 1977 i Svendborg.

5. **Knud Lund Christiansen**, gårdejer, født 30. juni 1911 i Mesing, død 26. juni 1951, gift 28. april 1936 med *Anny Brendstrup*, født 18. juli 1912 i Hår, Haldum.

Bosat: Mesinggade 1, Mesing pr. Skanderborg.

K.L.C. overtog fødegården.

- a. **Jens Ole Lund Christiansen**, gårdejer, født 1. maj 1938 i Mesing, gift med *Agnete Munk Nielsen*, sygeplejerske, født 6. januar 1947 i Bobjerg, Lunde. Bosat: Ny Stillingvej 2, Mesing pr. Skanderborg.

1) **Jesper Lund Christiansen**, født 18. august 1973 i Skanderborg.

2) **Kirstine Lund Christiansen**, født 6. juli 1979 i Skanderborg.

- b. **Anders Lund Christiansen**, værkfører, født 26. september 1941 i Århus, gift 23. november 1968 med *Inge Pedersen*, kontorassistent, født 3. marts 1943 i Århus.

Bosat: Svalevej 7, Års.

A.L.C. udlærtes som finmekaniker og er nu ansat som værkfører ved elek-tronikfirmaet Søren T. Lyngsø A/S, Års.

1) **Søren Lund Christiansen**, født 27. juni 1967 i Århus.

2) **Morten Lund Christiansen**, født 27. juni 1970 i Løgstør.

3) **Anne Mette Lund Christiansen**, født 1. juli 1972 i Farsø.

- c. **Karen Lund Christiansen**, sygeplejerske, født 5. april 1946 i Mesing, gift 24.

juni 1967 med *Lars Meldgaard Pedersen*, journalist, født 21. januar 1946 i Århus.

Bosat: Agernevej 21, Beder.

1) **Mads Meldgaard Pedersen**, født 2. august 1969 i Århus.

2) **Mikkel Andreas Meldgaard Pedersen**, født 25. maj 1973 i Horsens.

3) **Caroline Meldgaard Pedersen**, født 1. december 1975 i Horsens.

D. Maria Sørensdatter Melballe, født 25. oktober 1882 i Egelund i Mesing, død 16. oktober 1966, gift 9. oktober 1903 med *Severin Hasselbalch*, gårdejer, født 10. december 1876 i Frederikshvile, Hjallerup, død 23. december 1966.

1. **Henning Melballe Hasselbalch**, civilingeniør, født 30. september 1904 i Hemstok, død 16. december 1965, gift 13. september 1936 med *Anna Elisabeth Nissen*, sygeplejerske, født 9. februar 1909 i Skovsgård, Ø. Svenstrup.

Bosat: Nyborggade 2, Århus C.

a. **Helene Hasselbalch**, intern revisor, født 30. juli 1945 i København.

Bosat: 10 Waterside Plaza 34, New York, USA.

H.H. tog 1963 studentereksamen, startede 1965 som revisor i Revisions- og Forvaltningsinstituttet, har bestået handelshøjskolens diplomprøve (HD), var 1973-1979 ansat ved Standard Electric A/S, Horsens, og har siden arbejdet som intern revisor for UNICEF.

2. **Søren Melballe Hasselbalch**, født 1. april 1906 i Hemstok, død ugift 15. august 1952.

3. **Mette Kirstine Melballe Hasselbalch**, sygeplejerske, født 27. marts 1909 i Dover, gift 2. oktober 1938 med *Ove Hove*, arkitekt, født 17. maj 1914 i Skive.

Bosat: Amalievej 19, København V.

M.K.M.H. uddannedes som sygeplejerske og virkede som assistent indtil 1944, bl.a. en tid som afdelingsleder på Sct. Hans kvindehospital samt ca. 2 år som afløser ved hjemmesygeplejen i Skive.

O.H. bestod 1930 realeksamen, udlærtes som murer, dimitteredes 1941 fra Kunstakademiets Arkitektskole, drev 1946-1958 selvstændig arkitektvirksomhed og var fra 1961 til 1981 direktør for Byggecentrum, bortset fra perioden som boligminister. – O.H. var bl.a. 1965-1977 mæglingmand ved Statens Forligsinstitution, 1971-1977 medlem af Byggeriets Udvalgsråd, 1971-1977 medlem af repræsentantskabet for Byggeriet Realkreditfond og 1973-1977 medlem af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

a. **Svend Hasselbalch Hove**, kontorchef, født 14. marts 1944 i Skive, gift med *Unn Kristoffersen*, reklametegner, født 4. juli 1944 i Furnes, Norge.

Bosat: MacGregor Alle 17, Ballerup.

1) **Mikkel Hasselbalch Hove**, født 15. juni 1974 i Gentofte.

2) **Karoline Hove**, født 4. september 1977 i Herlev.

b. **Hanne Hasselbalch Hove**, sekretær, født 7. april 1946 i Skive, gift 1967 med *James Leong*, født 1940 i Singapore; ægteskabet opløst 1971.

Bosat: Helmer Søgårds Alle 14, Kastrup.

H.H.H. havde i 3 år beskæftigelse ved husligt arbejde samt på kontor i England, boede efter giftermålet 3 år i Singapore og har fra 1970 været ansat ved SAS.

- 1) **Steven Leong**, født i juni 1969, død i august samme år.
4. **Rasmus Melballe Hasselbalch**, maskinmester, født 17. september 1912 i Dover, gift 1. september 1939 med *Ingrid Mikkelsen*, sygeplejerske, født 24. oktober 1909 i Vestervig.
 Bosat: Juelsmindevej 22, Rødovre.
 R.M.H. bestod 1930 realeksamen, udlærtes som mejerimontør, tog 1938 maskinmestereksamen, sejlede i 3 år for rederiet DFDS, havde derefter forskelligt arbejde, bl.a. på Ørstedværket og var 1950-1979 montør for LK-NES.
 I.M. uddannedes som sygeplejerske og virkede som assistent indtil 1942.
- a. **Torben Melballe Hasselbalch**, maskintekniker, født 27. september 1942 i København.
 Bosat: Helgebakken 92, Roskilde.
 T.M.H. har fra 1970 været ansat ved F.L. Smidth A/S, København.
- b. **Birgit Melballe Hasselbalch**, klinikassistent, født 16. november 1943 i Glostrup.
 B.M.H. er ansat ved Rødovre kommune.
5. **Frederik Melballe Hasselbalch**, født 30. november 1913. Ugift.
 Bosat: Niløse Plejehjem, Dianalund.
- E. **Margrethe Sørensdatter Melballe**, født 10. september 1884 i Egelund i Mesing, død 13. januar 1964, gift 5. maj 1909 med *Jens Peter Jensen*, gårdejer, født 24. august 1883 i Mesing, død. 16. januar 1967.
 M.S.M. var elev på Frederiksborg Højskole 1902.
 J.P.J. var elev på Roskilde Højskole 1907-1908, overtog Kathrines Minde i Hemstok og drev denne indtil 1946, da sønnen Ole overtog den. – J.P.J. var bl.a. medlem af menighedsrådet.
1. **Dorthea Melballe Jensen**, født 24. april 1910 i Svejstrup, gift 13. oktober 1944 med *Tage Bomholt*, gårdejer, født 27. februar 1908 i Egå, død 21. november 1972.
 Bosat: Ved Stranden 101, Egå.
 D.M.J. var elev på gymnastikhøjskolen i Ollerup samt på Askov Højskole, uddannedes som sygeplejerske, virkede sommeren 1937 som sådan i Finland og var så 1939-1944 sundhedsplejerske.
 T.B. lærte landbrug, var elev på Egå Efterskole, Ollerup Højskole, Ladelund Landbrugsskole samt Askov Højskole, drev 1950-1975 sit fødehjem, Birkelund i Egå, med et tilliggende på 62 tdr. land, og overdrog det så til svigersønnen.
- a. **Anna Margrethe Bomholt**, sygeplejerske, født 26. april 1947 i Århus, gift 25. september 1971 med *Morten Yding*, navneændring fra Mikkelsen, civilingeniør, født 18. oktober 1942 i Århus.
 Bosat: Eghøjvej 23, Egå.
 A.M.B. færdiguddannedes 1970 som sygeplejerske.
 M.Y. tog 1968 ingeniøreksamen fra Danmarks tekniske Højskole og har fra 1975 undervist inden for bygge- og anlægssektoren; overtog 1975 svigerfaderens gård i Egå.
- 1) **Anders Bomholt Yding**, født 27. december 1971 i Hørnholm.
 2) **Birgitte Bomholt Yding**, 22. november 1973 i Hørsholm.

3) **Cecilie Bomholt Yding**, født 25. maj 1976 i Århus.

b. **Johanne Marie Bomholt**, socialpædagog, født 20. september 1948 i Århus.
Bosat: Saturnvej 22, Vejle.

2. **Søren Melballe**, navneændring fra Søren Melballe Jensen, forpagter, født 15. juni 1912 i Svejstrup, gift 22. oktober 1942 med *Esther Hansen*, født 23. august 1915 i Ll. Næstved, død 31. oktober 1976.

Bosat: Terslev Bygade 8, Haslev.

S.M. lærte landbrug, var elev på Antvorskov Højskole samt på Sydsjællands Landbrugsskole og var senere forpagter af et par gårde under Bregentved Gods. E.H. var elev på Ryslinge Højskole samt Vordingborg Husmoderskole.

a. **Jens Melballe**, elektriker, født 2. juli 1944 i Næstved, gift 10. december 1966 med *Elli Marie Jensen*, ekspeditrice, født 22. december 1945 i Sonnerup, Sædder.

Bosat: Agertoften 15, Alkestrup pr. Tureby.

J.M. var vinteren 1959-1960 elev på Brøderup Ungdomsskole, uddannedes som elektriker og har siden været ansat i lærepladsen.

1) **Jeanette Melballe**, født 27. december 1966 i Køge.

b. **Jørgen Melballe**, prokurist, født 13. april 1947 i Haslev, gift 24. maj 1975 med *Bente Hasselberg*, planlægger, født 28. september 1947 i Gentofte.

Bosat: Egelundsvej 31, Strøby Egede pr. Køge.

J.M. blev handelsuddannet, aftjente sin værnepligt i Næstved, bestod merkonomeksamen og er nu ansat ved De danske Løgfabriker A/S.

B.H. virker som planlægger ved Codan Gummi A/S, Køge.

1) **Charlotte Hasselberg Melballe**, født 2. juli 1970 i Glostrup.

2) **Rikke Hasselberg Melballe**, født 27. november 1975 i Køge.

3. **Ole Melballe Jensen**, specialarbejder, født 19. maj 1917 i Hemstok, gift 15. november 1946 med *Inger Juul Thomsen*, syerske, født 25. februar 1926 i Kalhave, Hornborg.

Bosat: Lundhøjvej 10, Siim pr. Ry.

O.M.J. lærte landbrug, var elev på Rødding Højskole samt på Malling Landbrugsskole, overtog 1946 fødegården Katrines Minde i Hemstok og er nu specialarbejder.

a. **Søren Melballe Jensen**, repræsentant, født 10. april 1947 i Hemstok, gift med *Marian Rasmussen*, tekstilassistent, født 30. maj 1949 i Odder.

Bosat: Bisgårdsvej 21, Odder.

S.M.J. blev kolonialuddannet og er nu repræsentant for Beauvais-Felix.

1) **Nicolaj Melballe Jensen**, født 19. maj 1976 i Odder.

2) **Christian Melballe Jensen**, født 2. juli 1980 i Odder.

b. **Peter Melballe Jensen**, chauffør, født 23. april 1950 i Hemstok.

Bosat: Bakkelyparken 26, Ry.

III. **Niels Melballe**, født 19. juni 1853 i Melballegård i Jeksen, død 23. maj 1928, gift 30. maj 1883 med *Karen Marie Pedersen* af Enslev, født 19. februar 1862, død 25. juni 1949.

N.M. var elev på Testrup Højskole 1876, overtog 1882 fødegården og drev denne indtil 1926, da sønnen Peter overtog den. – N.M. var bl.a. i 6 år medlem af Adslev-

Mesing sogneråd. Han var en kendt, agtet og afholdt mand samt en i kirkelige, politiske og mange andre spørgsmål meget interesseret mand, og da han tillige var en dygtig jordbruger, hørte han i mange år til egnens mere fremtrædende landmænd. Han havde et overordentligt vindende og elskværdigt væsen, som skaffede ham venner overalt, hvor han kom frem. Han blev syg ude i skoven og døde, inden man fik ham bragt hjem.

A. Ane Melballe, født 28. august 1884 i Melballegård i Jeksen, død 28. marts 1885.

B. Ane Kathrine Melballe, født 7. september 1885 i Melballegård i Jeksen, død 17. marts 1891.

C. Jens Sørensen Melballe, gårdejer, født 4. december 1886 i Melballegård i Jeksen, død 10. april 1958, gift 2. april 1918 med *Elisabeth Krogsdal*, født 6. august 1895, død 12. februar 1958.

J.S.M. besøgte 1908-1909 Vejstrup Højskole og var gårdejer i Årslev ved Brand. (*Se endvidere bilag 35*).

1. Niels Krogsdahl Melballe, postbudformand, født 16. januar 1919 i Årslev, gift 1. gang 9. april 1942 med *Else Margit Johanne Christensen*, født 26. marts 1921 i København, død 2. marts 1944, gift 2. gang 6. maj 1945 med *Liza Tita Christensen*, født 30. oktober 1924 i Søllested på Lolland.

Bosat: Ved Vandløbet 19, Rødovre.

N.K.M. havde plads ved landbruget hjemme til 1938, aftjente derpå sin værnepligt i Fredericia, hjemsendtes som oversergent og fik efter 2. verdenskrig ansættelse ved postvæsenet i København.

a. Poul Verner Melballe, kleinsmed, født 25. januar 1943 i Ordrup, gift 3. juli 1965 med *Hanne Connie Hansen*, sygehjælper, født 19. februar 1944 i Holbæk.

Bosat: Raunstrupvej 2, Vanløse.

1) Allan Verner Melballe, født 6. december 1966 i København.

2) Birger Niels Melballe, født 4. juli 1970 i København.

b. Maud Elisabeth Krogsdahl Melballe, sygehjælper, født 5. november 1945 i København, gift 8. december 1963 med *Ejner Strauss*, overpakmester, født 25. december 1940; ægteskabet opløst 1978; samlever med *Otto Esten Hylleholt Christensen*, automekaniker, født 1. marts 1939 i København.

Bosat: Vestergade 9 B, Skuldelev pr. Skibby.

M.E.K.M. var en tid ansat ved Post- og Telegrafvæsenet, uddannedes 1975 som sygehjælper og arbejder nu på et plejehjem i Skibby.

O.E.H.C. har fra 1962 drevet selvstændigt autoværksted i Skuldelev.

1) Dennis Krogsdahl Strauss, født 24. juni 1964 i Skovlunde.

2) Johnny Krogsdahl Strauss, født 21. oktober 1966 i København.

D. Martin Melballe, født 23. januar 1888 i Melballegård i Jeksen, død 23. maj 1888.

E. Peter Melballe, gårdejer, født 23. juni 1890 i Melballegård i Jeksen, død 30. november 1969, gift 31. oktober 1916 med *Alma Nielsen*, født 26. maj 1896 i Stjær, død 30. marts 1968.

P.M. overtog 1926 efter sin far fødegården, Melballegård i Jeksen, og drev denne indtil 1946, da sønnen Jens Vagn forpagtede den.

1. Karen Margrethe Melballe, født 21. februar 1917 i Melballegård i Jeksen, gift

29. oktober 1937 med *Peter Poulsen Leth*, gårdejer, født 15. juni 1913 i Mesing.
 Bosat: Vestermarken 10, Mesing pr. Skanderborg.
 P.P.L. overtog 1937 sin fødegård.
- a. **Grethe Melballe Leth**, født 27. oktober 1941 i Mesing, gift 13. april 1963 med *Carl-Bernhard Lage*, personalechef, født 22. december 1936 i København.
 Bosat: Hegnstofte 26, Tåstrup.
 - 1) **Claus Lage**, født 3. februar 1967 i Rødovre.
 - 2) **Jacob Lage**, født 27. juli 1970 i Glostrup.
 - b. **Rasmus Melballe Leth**, murermester, født 18. november 1946 i Mesing, samlever med *Lisbeth Basse*, bankassistent, født 27. august 1955 i Nr. Visning.
 Bosat: Søparken 17, Stilling pr. Skanderborg.
2. **Jens Vagn Melballe**, gårdejer, født 8. august 1918 i Melballegård i Jeksen, gift 13. maj 1946 med *Elin Sørensen*, født 27. februar 1922 i Trige; ægteskabet opløst 1966.
 Bosat: Folehaven 122, Valby.
 J.V.M. fik 1946 fødegården i forpagtning, købte den 1960 og afhændede den 1966.
- a. **Peter Melballe**, direktør, født 23. maj 1947 i Melballegård i Jeksen, gift 27. februar 1971 med *Lene Sommer*, kommuneassistent, født 25. oktober 1948 i Skanderborg.
 Bosat: Oddervej 86, Skanderborg.
 P.M. bestod 1964 realeksamen, udlærtes 1968 som elektriker, aftjente sin værnepligt ved Flyvevåbnet, tog installatøreksamen, var 1976-1981 ansat som sagsbehandler i svagstrømsafdelingen ved Bruun & Sørensen, overtog derefter denne afdeling og dannede med 10 medarbejdere firmaet B & S Svagstrømsgruppen A/S.
 L.S. bestod 1966 realeksamen, var elev ved Skanderborg kommune og er stadig ansat her, nu som deltidsbeskæftiget på skattekontoret.
 - 1) **Morten Melballe**, født 11. august 1971 i Skanderborg.
 - 2) **Jesper Melballe**, født 11. august 1971 i Skanderborg.
 - 3) **Gitte Melballe**, født 11. juni 1975 i Skanderborg.
 - b. **Ruth Melballe**, sygeplejerske, født 17. december 1948 i Melballegård i Jeksen, samlever med *Richard Madsen*, politibetjent, født 4. juli 1945.
 Bosat: Asylgade 7 B, Skanderborg.
 - c. **Ole Melballe**, ingeniørstuderende, født 20. september 1950 i Melballegård i Jeksen, samlever med *Susanne Lebeck Jensen*, ingeniørstuderende, født 22. maj 1958 på Frederiksberg.
 Bosat: Dalslandsgade 8, M 201, København S.
3. **Anne Lise Melballe**, født 2. februar 1920 i Melballegård i Jeksen, død 24. maj samme år.
4. **Meta Kjerstine Melballe**, født 11. juni 1922 i Melballegård i Jeksen, gift 30.

maj 1943 med *Svend Thomsen*, født 20. september 1915 i Hårby, død 1. september 1964.

Bosat: Orionsvej 9, Højbjerg.

S.T. tog 1942 maskinisteksamen i København og fik samme år ansættelse ved DSB i Århus.

a. **Peter Melballe Thomsen**, maskintekniker, født 24. marts 1944 i Viby J., gift 22. juli 1971 med *Lena Marie Marcussen*, teatermaler, født 5. februar 1947 i Århus.

Bosat: Ahornvej 8, Skanderborg.

1) **Peter Nicolaj Melballe Thomsen**, født 11. september 1971 i Skanderborg.

2) **Christian Melballe Thomsen**, født 16. marts 1973 i Skanderborg.

3) **Mads Ole Melballe Thomsen**, født 30. juli 1975 i Skanderborg.

4) **Anne Kathrine Melballe Thomsen**, født 26. december 1977 i Skanderborg.

b. **Anne Marie Melballe Thomsen**, sygehjælper, født 10. november 1946 i Viby J., gift med *Otto Verner Würtz*, lærer, født 18. juni 1946 i Roskilde.

Bosat: Svinballevej 45, Sondrup pr. Hundslund.

A.M.M.T. besøgte 1964-1965 Snoghøj Folkehøjskole, uddannedes som sygehjælper i Holbæk, virkede 1969-1979 som dagplejemor og har fra 1980 haft beskæftigelse som sygehjælper på Århus Amts plejehjem i Odder.

O.V.W. var ligeledes elev på Snoghøj Folkehøjskole 1964-1965, dimitteredes 1969 fra Holbæk Seminarium og har siden virket som lærer, 11 år på Kirke Såby Skole og fra 1980 ved Elbæk Efterskole.

1) **Christina Würtz**, født 22. september 1968 i Holbæk.

2) **Pernille Würtz**, født 23. marts 1971 i Roskilde.

IV. **Marie Jensen**, født 25. november 1855 i Melballegård i Jeksen, død 14. juni 1939, gift 1. august 1877 med *Niels Jensen af Stjær*, født 14. september 1853, død 9. marts 1928.

M.J. var elev på Testrup Højskole 1875.

N.J. havde først en lille gård på Skårup Mark og dernæst Fredenshjem på Jeksen Mark, indtil han 1897 blev vejassistent i Silkeborg, en stilling, han beklædte til han 1926 trak sig tilbage på grund af alder. – N.J. var bl.a. 1894-1897 medlem af Adslev-Mesing sogneråd samt 1909-1912 medlem af Silkeborg byråd. (*Se endvidere bilag 36*).

A. **Anna Kathrine Nielsdatter Melballe**, født 12. november 1877 i Århus, død 30. august 1960, gift 21. maj 1901 med *Holger Edvard Laursen*, overportør, født 26. december 1876 i Mellerup, død 19. november 1966.

1. **Anna Melballe Laursen**, født 16. juni 1905 i Frederikshavn, gift 6. februar 1926 med *Jens Holger Riis*, snedkermester, født 1. juni 1901 i Frederikshavn, død 20. juli 1970.

Bosat: Rosevej 17, Frederikshavn.

a. **Kai Holger Riis**, manufakturhandler, født 4. januar 1931 i Frederikshavn, gift 23. juli 1960 med *Maila Owokki Silan*, født 6. november 1933 i Lavia, Finland.

Bosat: Skov Allè 26, Frederikshavn.

1) **Christian Holger Riis**, født 20. juli 1961.

2) **Britta Johanne Riis**, født 27. maj 1963.

B. Jens Nielsen Melballe, født 10. august 1879, død samme år.

C. Agnethe Nielsdatter Melballe, født 19. oktober 1880 i Skårup, død 23. januar 1954, gift 3. juli 1900 med *Christian Dyrmann Kristensen*, overpakkemester i Ålborg, født 19. december 1878, død 22. juni 1952.

1. **Svend Aage Christensen**, stationsforstander, født 2. september 1900 i Ålborg, død 13. marts 1968, gift 1. gang 4. april 1921 med *Martha Andrea Jensen*, født 7. september 1895 i København, død 21. marts 1980; ægteskabet opløst 1949; gift 2. gang 13. maj 1949 med *Clara Vejnøe*, født 27. september 1921, død.

S.Aa.C. fik 1918 ansættelse ved DSB på Fyn, var senere bl.a. i Hjørring, blev 1954 trafikkontrollør i Fredericia og 1958 stationsforstander i Svenstrup J.

a. **Inger Birgit Christensen**, født 21. juni 1921, død 1. november 1947.

b. **Erling Høgsaa**, navneændring 1951 fra Erling Christensen, bankdirektør, cand. jur., født 14. marts 1925 i Hjørring, gift 30. juni 1951 med *Magda Uhrenholt*, født 24. oktober 1923 i Nim.

Bosat: Fjordbakken 5, Horsens.

E.H. blev 1943 student og 1953 cand. jur., var bl.a. 1956-1963 ansat i Den sjællandske Bondestands Sparekasse, sidst som kontorchef, fik 1963 ansættelse som kontorchef ved Horsens Bank, blev 1968 direktør og har fra 1971 været direktør for Aktivbanken, Horsens, samt tillige fra 1979 formand for bestyrelsen for Aktivbank International, Luxembourg.

1) **Henrik Uhrenholt Høgsaa**, konsulent, født 29. september 1952 i København, gift 23. juli 1977 med *Hanne Skov*, designer, født 3. januar 1954 i Åbyhøj.

Bosat: Hindbærhaven 47, Lystrup St.

H.U.H. blev 1971 student samt 1980 cand. oecon. fra Århus Universitet og har fra 1978 været ansat som systemkonsulent ved Landbrugets edb-center.

H.S. bestod 1971 realeksamen, udgik 1976 som væver fra Århus Kunstakademi, var 1977-1978 designer i Ikast og er nu leder af et tekstilværksted.

a) **Louise Høgsaa**, født 20. januar 1978 i Ikast.

b) **Malene Høgsaa**, født 11. januar 1980 i Århus.

2) **Birger Uhrenholt Høgsaa**, stud.med. født 2. april 1956 i København, samlever med *Anni Nielsen*, stud.med., født 30. oktober 1955 i Overlade.

Bosat: Edouard Suensons Gade 6, Århus N.

B.U.H. tog 1975 studentereksamen og har siden studeret medicin ved Århus Universitet.

3) **Merete Uhrenholt Høgsaa**, født 20. maj 1961 i København.

c. **Jørgen Dyrmann Leser**, navneændring 1979 fra Jørgen Dyrmann Christensen, ekspeditionssekretær, født 2. april 1928 i Hjørring, gift 17. juli 1954 med *Inge Hasselbalch Leser*, født 16. december 1923 i København.

Bosat: Rolighedsvej 4, København V.

J.D.L. fik i 1947 ansættelse i Sparekassen SDS, dengang Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn og er stadig ansat der.

I.H.L. er uddannet på advokatkontor og var senere indtil 1979 ansat ved Københavns Byret samt ved retten i Tåstrup.

1) **Thomas Dyrmann Leser**, stud.scient, født 4. marts 1956 i København, samlever med *Birgitte Friis*, lærer, født 23. august 1956 i København.

Bosat: Ålstrupvej 33, Valby.

T.D.L. har fra 1975 studeret biologi ved Københavns Universitet.

2) **Charlotte Dyrmann Leser**, håndarbejdsstuderende, født 20. november 1960 i København.

Bosat: Roarsvej 32, København F.

C.D.L. bestod 1977 realeksamen, arbejdede 1 år i huset i England og er nu elev på Håndarbejdets Fremmes Seminarium.

d. **Agnete Dyrmann Christensen**, født 11. juni 1952.

e. **Lars Dyrmann Christensen**, født 12. juni 1956.

2. **Elly Marie Christensen**, født 3. marts 1903, død 20. marts 1976, gift 13. maj 1927 med *Zacharias Kristian Zachariassen*, arkitekt i Hobro, født 15. maj 1898, død 27. maj 1956. (*Se bilag 37*).

a. **Niels Erik Zachariassen**, overassistent, født 13. februar 1930 i Hobro, gift 14. januar 1956 med *Bibs Gerda Elise-Marie Hesselvig Petersen*, klubpædagog, født 10. januar 1934 i Vejle.

Bosat: Ørstedsgade 64, Vejle.

1) **Lene Zachariassen**, født 28. april 1957 i Vejle, samlever med *Lars Bo Pedersen*, elektriker, født 23. oktober 1955 i Odense.

Bosat: Brydevej 7, Svendborg.

2) **Peter Boje Zachariassen**, omsorgsmedhjælper, født 4. november 1959 i Vejle.

Bosat: Ørstedsgade 64, Vejle.

P.B.Z. bestod 1979 studentereksamen og har siden arbejdet ved forskelligt, sidst på forsorgscentret i Brejning.

b. **Lis Zachariassen**, født 26. februar 1933 i Hobro, gift 15. marts 1958 med *Werner Helge Sørensen*, socialinspektør, født 1. april 1927 i Dollerup.

Bosat: Hvedevej 6, Rødkærsgade.

1) **Jette Sørensen**, kontorelev, født 12. marts 1960 i Viborg.

2) **Torben Sørensen**, født 21. juli 1964 i Viborg.

3) **Henrik Sørensen**, født 23. oktober 1970 i Viborg.

c. **Hans Kristian Zachariassen**, ingeniør, født 12. maj 1944 i Hobro, gift 31. januar 1970 med *Anette Rytter*, født 12. juli 1949.

Bosat: Absalonsgade 12, Århus C.

1) **Kristine Zachariassen**, født 29. januar 1972.

2) **Eva Zachariassen**, født 17. august 1974.

3. **Niels Kristensen**, lokomotivfører, født 2. juni 1905 i Silkeborg, gift 6. juli 1930 med *Ella Løvaa*, født 9. april 1908, død 30. januar 1971.

Bosat: Nydamsvej 13, Nyborg.

a. **Bente Dyrmann Kristensen**, sygeplejerske, født 19. april 1933 i Kolding, gift

22. oktober 1954 med *Arne Jensen Winkel*, maskinmester, født 17. september 1926 i Aså.

Bosat: Ørtoftvej 129, Sæby.

B.D.K. er ansat som sygeplejerske ved Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

A.J.W. var en tid smedemester i Aså og er nu ansat ved Ammunitionsarsenalet i Elling.

1) **Peter Dyrmann Winkel**, maskinarbejder, født 23. marts 1955 i Aså.

Bosat: Søgade 31, Aså.

2) **Søren Dyrmann Winkel**, mekaniker, født 23. januar 1958 i Aså.

Bosat: Nørregade 2, Christiansfeld.

3) **Margrete Dyrmann Winkel**, køkkenlederelev, født 23. oktober 1959 i Dronninglund.

Bosat: Ørtoftvej 129, Sæby.

b. **Ole Dyrmann Kristensen**, overassistent, født 23. august 1939 i Ålborg, gift med *Birthe Schioldan Mattesen*, kontorassistent, født 14. august 1947.

Bosat: Egebæksvej 8, København Ø.

4. **Ingeborg Kristensen**, født 20. september 1909 i Silkeborg, død 22. juli 1970, gift 6. juni 1931 med *Aage Julius Johan Gregersen*, musiker, født 9. juli 1905 i Nørresundby, død 12. juli 1973.

a. **Kurt Dyrmann Gregersen**, rangerformand, født 18. juni 1934 i Ålborg, gift 29. marts 1958 med *Tove Jensen*, modist, født 4. juni 1937 i Ålborg.

Bosat: Ternevej 5, Odense NV.

K.D.G. er uddannet som sadelmager og tapetserer, men er nu rangerformand.

1) **Jan Dyrmann Gregersen**, studerende, født 2. marts 1959 i Ålborg.

2) **Lene Dyrmann Gregersen**, født 24. november 1963 i Ålborg.

b. **Annie Dyrmann Gregersen**, modist, født 22. februar 1938 i Ålborg, gift 13. januar 1962 med *Bent Villadsen*, smed, født 15. august 1932 i Ålborg.

Bosat: Dalstrøget 11, Sønderholm pr. Nibe.

1) **Klaus Dyrmann Villadsen**, maskinlærling, født 5. november 1964 i Ålborg.

2) **Dorte Dyrmann Villadsen**, født 26. oktober 1968 i Ålborg.

c. **Per Dyrmann Merrild**, navneændring 1970 fra Per Dyrmann Gregersen, maskinmester, født 21. januar 1946 i Ålborg, gift 26. december 1969 med *Jytte Merrild*, damefrisør, født 24. december 1945 i Snebjerg.

Bosat: Kingosvej 89, Pandrup.

P.D.M. uddannedes som maskinarbejder og har fra 1965 sejlet, nu som maskinmester for Ålborg Portland.

J.M. udlærtes 1966 som damefrisør og har siden 1968 drevet selvstændig salon.

1) **Casper Dyrmann Merrild**, født 25. april 1972 i Ålborg.

2) **Mikkel Dyrmann Merrild**, født 7. marts 1977 i Ålborg.

D. **Jens Melballe**, handelsgartner, født 7. december 1881 i Skårup, død 4. november 1966, gift 25. februar 1914 med *Mette Hansen*, født 4. marts 1886, død 28. november 1948.

J.M. havde en tid plads ved landbruget, uddannedes senere som gartner, etablere-

de 1910 selvstændigt gartneri i Gørding og drev dette indtil 1947, da sønnen overtog det. – J.M. var æresmedlem af Gørding Borgerforening.

1. **Arne Jensen Melballe**, gartner, født 11. august 1914 i Gørding, gift 10. januar 1943 med *Marie Alvilda Pedersen*, beskæftigelsesvejleder, født 12. februar 1920 i St. Darum.

Bosat: Nørregade 10, Gørding.

A.J.M. udlærtes 1932 som gartner hos faderen, besøgte Beder Gartnerskole, overtog 1947 faderens gartneri, afhændede dette 1967 og har siden virket som anlægs-og freelance-gartner.

M.A.P. var efter skolegangen beskæftiget ved husgerning samt i forretning, drev 1947-1967 den til gartneriet hørende grøntforretning, gennemgik 1973-1974 kursus for beskæftigelsesvejledere og har siden 1977 været ansat ved Gørding Plejehjem; underviser tillige i blomsterbinding på aftenskole.

- a. **Birgit Kathrine Melballe**, født 5. juli 1944 i Gørding, gift 11. februar 1967 med *Mogens Krogh*, forretningsdrivende, født 5. januar 1944 i Ribe.

Bosat: Skæring Hedevej 6, Egå.

B.K.M. blev handelsuddannet og er nu medhjælpende hustru.

M.K. er uddannet som arkitekt, men driver nu Jagtstuen, Parkalle 15, Århus.

- 1) **Morten Krogh**, født 16. september 1972 i Århus.

- 2) **Mette Krogh**, født 8. juni 1977 i Århus.

- b. **Jens Arne Melballe**, chefkonsulent, født 2. juni 1947 i Gørding, gift 25. marts 1972 med *Anette Bergstrøm Hansen*, sygeplejeassistent, født 20. juni 1951 i Valby.

Bosat: Vejrmosegårds Alle 48, Snoghøj pr. Fredericia.

J.A.M. udlærtes 1968 som manufaktur ekspedient, havde et ophold i England og er nu ansat ved edb-firmaet Tidana; har taget merkonomeksamen.

A.B.H. bestod 1968 realeksamen, havde et år plads i huset, uddannedes som sygeplejerske på Rigshospitalet i København og er nu ansat i dialyseafdelingen på Fredericia Sygehus.

- 1) **Thomas Melballe**, født 13. august 1973 i København.

- E. **Halvor Nielsen Melballe**, murermester i Viborg, født 30. august 1883 i Jeksen, død 29. december 1953, gift 28. oktober 1905 med *Dorthea Andersen*, født 27. december 1886, død 2. marts 1950.

1. **Frejvill Halvor Melballe**, urmager, født 17. januar 1906 i Viborg, død 24. december 1973, gift 3. juni 1928 med *Olga Marie Olesen*, født 10. november 1908 i Viborg.

Bosat: Storegade 41, Tarm.

F.H.M. uddannedes som urmager og guldsmed i henholdsvis Viborg og København, etablerede 1928 selvstændig forretning i Tarm og drev denne indtil sin død, hvorefter sønnen overtog den. – F.H.M. var bl.a. medlem af tilsynsrådet for Tarm og Omegns Sparekasse.

- a. **Ejner Jensen Melballe**, urmager, født 14. oktober 1934 i Tarm, gift 1. december 1979 med *Karen Margrethe Majgaard*, ekspeditrice, født 21. juli 1938 i Skallerup.

Bosat: Storegade 41, Tarm.

E.J.M. uddannedes 1955 som urmager på Urmagerskolen i København og overtog 1973 efter faderen dennes forretning.

1) **Lone Høster Melballe**, fabriksarbejder, født 28. marts 1958 i Tarm, gift 15. juli 1978 med *Jan Munksgaard*, elektriker, født 10. juli 1958 i Videbæk.

Bosat: Skolebakken 28 B, Herborg pr. Videbæk.

L.H.M. har beskæftigelse på Videbæk Højtalerfabrik.

J.M. udlærtes som elektriker i Videbæk og arbejder nu på Videbæk Elværk.

a) **Rikke Munksgaard**, født 8. maj 1978.

b) **Carsten Munksgaard**, født 31. juli 1980.

2) **Jette Høster Melballe**, ekspeditrice, født 10. august 1960 i Tarm.

Bosat: Bredgade, Skjern.

3) **Henrik Høster Melballe**, født 15. januar 1968 i Tarm.

b. **Inger Jensen Melballe**, klinikassistent, født 11. september 1939 i Tarm, gift med *Kenneth Morrow*, salgschef.

Bosat: 8009 Limevick Lane, Smithfield, Texas, USA.

2. **Herluf Jensen Melballe**, amtsinspektør, født 24. oktober 1908 i Viborg, gift 1. gang 5. oktober 1935 med *Metha Asmussen*, født 12. september 1915, gift 2. gang 20. juli 1945 med *Gerda Nahrstedt*, født 25. februar 1920.

Bosat: Nyvej 12 B, København V.

H.J.M. blev isenkramuddannet og var 1938-1973 ansat ved forsikringsselskabet Baltica, først som assurandør og fra 1942 som amtsinspektør for Præstø Amt.

a. **Halvor Jensen Melballe**, regnskabschef, født 24. juni 1937 i Haderslev, gift 25. juni 1961 med *Kirsten Margrete Friis*, bankassistent, født 5. januar 1938 i Sønderborg.

Bosat: Nøddehaven 10, Allerød.

1) **Anders Melballe**, født 20. november 1976 i Allerød.

b. **Adolf Asmussen Melballe**, exam. assurandør, født 24. juni 1937 i Haderslev, gift 9. september 1961 med *Lillian Inger-Lise Hansen*, biblioteks-overassistent, født 30. oktober 1941 i Næstved.

Bosat: MacDonald Allè 12, Ballerup.

A.A.M. er uddannet som bankassistent, men overgik senere til forsikringsbranchen.

c. **Pia Nahrstedt**, navneændring 1974 fra Pia Melballe, stud.jur., født 2. maj 1946 i Næstved, gift 4. september 1977 med *Carl Permin Günther Petersen*, kontorchef, cand.jur., født 12. december 1943 i Hellerup.

Bosat: Lindevangen 89 B, Virum.

P.N. bestod 1963 realeksamen, havde et år ophold i England, tog 1966 engelsk korrespondenteksamen samt 1972 studentereksamen fra Akademisk Studenterkursus i København og har siden studeret jura.

C.P.G.P. tog 1962 studentereksamen og senere juridisk embedseksamen, havde 1975-1976 et ophold på EF-Kollegiet, Brügge, Belgien, og har siden

1977 været ansat ved F.L. Smidth & Co A/S, København, fra 1981 som kontorchef.

1) **Adam Carl Günther Petersen**, født 23. februar 1978 i København.

3. **Willy William Melballe**, montør, født 17. juni 1911 i Viborg, gift 4. juni 1933 med *Alfa Rosa Jensen*, født 10. februar 1914 i København.

Bosat: Skibelundvej 24, Vanløse.

a. **Jørgen Sigurd Melballe**, elektriker, født 4. oktober 1930 i Århus, gift 26. juli 1958 med *Jytte Helen Christiansen*, sekretær, født 8. juli 1937 i O. Dråby.

Bosat: Langstrupvej 10, Hvidovre.

J.S.M. uddannedes først som geologisk laborant og derefter som elektriker, aftjente sin værnepligt ved Militærpolitiet i Tyskland og har nu beskæftigelse på Ørstedværket i København.

J.H.C. bestod realeksamen, blev kontoruddannet og er nu ansat som sekretær i Danmarks Naturfredningsforening.

1) **Ole Melballe**, elektriker, født 14. juli 1960 i København.

F. **Aage Nielsen Melballe**, født 3. november 1884, død 22. februar 1886.

G. **Marie Melballe Jensen**, født 22. februar 1886 i Jeksen, død 24. juni 1966, gift 15. april 1908 med *Jens William Olsen*, muremester, født 31. december 1884 i Tølløse, død 1. marts 1968.

J.W.O. drev 1922-1959 selvstændig murerforretning i Kalundborg.

1. **Tekla Marie Melballe Olsen**, kasserer, født 10. oktober 1908 i Viborg, død ugift 23. april 1980.

T.M.M.O. tog handelseksamen, var 1922-1958 ansat på Kalundborg Andels Svineslagteri, de sidste 16 år som kasserer og var derefter i 10 år kasserer i Den sjællandske Bondestands Sparekasse.

2. **Lars Egon Melballe Olsen**, arkitekt, branddirektør, født 7. august 1910 i Silkeborg, gift 11. april 1936 med *Grethe Frandsen*, født 26. december 1914 i Holbæk.

Bosat: Selskovvej 30, Hillerød.

L.E.M.O. udlærtes 1930 som murer, tog 1934 bygningskonstruktøreksamen, var bl.a. 3 år ansat ved Hærens Bygningstjeneste i Kolding og Haderslev, drev 1943-1957 selvstændig arkitektvirksomhed og var tillige branddirektør i Høng 1943-1957 og derefter i Hillerød 1957-1975 for Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. – L.E.M.O. var forstander for Teknisk Skole i Høng samt formand for Handels- og Håndværkerforeningen i Høng 1947-1957.

a. **Knud Melballe Olsen**, ingeniør, født 1. januar 1937 i København, gift 1. gang 13. september 1963 med *Karin Else Christina Lindstrøm*, født 27. august 1942; ægteskabet opløst 1977; gift 2. gang 29. april 1981 med *Annelise Christine Palle*, overassistent, født 26. juni 1936 i København.

Bosat: Smedievej 39, Hillerød.

K.M.O. bestod 1953 realeksamen, udlærtes 1957 som tømrer, dimitteredes 1962 som bygningsingeniør fra Københavns Teknikum, var ansat i rådgivende virksomheder i Sverige samt i Grønland og har fra 1964 haft ansættelse i entreprenørvirksomheder i det Storkøbenhavnske område.

- 1) **Lars Melballe Olsen**, født 19. august 1965 i Humlebæk.
- 2) **Peter Melballe Olsen**, født 31. december 1970 i Tåstrup.
- b. **Flemming Melballe Olsen**, født 15. december 1941 i Kalundborg, død 28. december 1945.
- c. **Ulla Grete Melballe Olsen**, beskæftigelsesvejleder, født 1. februar 1947 i Høng, gift 10. januar 1976 med *Renè Davidoff*, maskinarbejder, født 1. december 1951 i København.
- Bosat: Sverigesvej 10, Sorø.
- O.G.M.O. er uddannet som beskæftigelsesvejleder og arbejder på Slagelse Centralsygehus.
- R.D. udlærtes som maskinarbejder ved DSB's centralværksted og er nu ansat på depotværkstedet samme sted. – R.D. er tilknyttet DSB's hjemmevern.
- 1) **Pierre Melballe Davidoff**, født 19. april 1967 i Gentofte.
- 2) **Michael Melballe Davidoff**, født 5. juni 1969 i København.
- 3) **Jeanne Renée Melballe Davidoff**, født 24. april 1977 i Sorø.
3. **Katrine Melballe Olsen**, husholdningslærer, født 21. september 1911 i Silkeborg, gift 18. oktober 1936 med *Poul Erling Ravn-Nielsen*, skolebestyrer, født 3. marts 1908 i Uggerløse.
- Bosat: Egensevej 9, Svendborg.
- K.M.O. uddannedes som håndarbejds- og husholdningslærer på Birgitte Berg-Nielsens Husholdningsseminarium.
- P.E.R.-N. dimitteredes 1931 fra Blågårds Seminarium, virkede som realskolelærer i Tølløse til 1945 og var 1945-1969 ejer og leder af Ida Holst's Realskole i Svendborg. – P.E.R.-N. var til 1945 medlem af Tølløse sogneråd, 1949-1957 medlem af Sct.Nicolai Kirkes menighedsråd samt 1959-1979 medlem af tilsynsrådet og senere bestyrelsen i Sparekassen for Svendborg og Omegn.
- a. **Jens Ole Ravn-Nielsen**, lærer, født 21. januar 1944 i Roskilde, gift 26. juli 1975 med *Bodil Juel Sørensen*, lærer, født 15. juni 1952 i Østrup, Glud.
- Bosat: Musvitvej 2, Hammel.
- J.O.R.-N. tog 1961 realeksamen samt 1968 lærereksamen, virkede 7 år som lærer ved Glud Hoved- og Realskole og har fra 1975 været ansat ved Skovvangskolen i Hammel. – J.O.R.-N. har fra 1977 været redaktør af det biologiske tidsskrift Kaskelot og fra 1978 leder af Biologforbundets Forlag; har illustreret biologibøger og skrevet biologisk/pædagogiske artikler.
- B.J.S. tog 1971 studentereksamen samt 1975 lærereksamen og har siden været ansat på Skovvangskolen i Hammel.
- 1) **Søren Ravn-Nielsen**, født 12. januar 1977 i Silkeborg.
- 2) **Troels Ravn-Nielsen**, født 13. september 1979 i Silkeborg.
- b. **Niels Arne Ravn-Nielsen**, læge, født 28. juli 1945 på Frederiksberg, gift 5. december 1970 med *Else Birgit Sibast*, korrespondent, født 8. august 1945 i Stenstrup; ægteskabet opløst; samlever med *Anne-Marie Leth*, lægesekretær, født 24. februar 1948 i København.
- Bosat: Hegelsvej 9, Charlottenlund.
- N.A.R.-N. tog 1965 studentereksamen samt 1974 medicinsk embedseksa-

men, forrettede hospitalstjeneste i bl.a. Sverige og har fra 1978 drevet egen praksis i Hedehusene.

A-M.L. bestod 1965 realeksamen, blev kontoruddannet ved forsikrings-selskabet Hafnia, dimitteredes 1974 fra Seminariet for Fritidspædagoger i Vanløse, var ansat på Artillerivejens Vuggestue til 1979, bestod 1980 læge-sekretæreksamen og har siden været ansat på Københavns Kommunehospitals skadestue.

- c. **Anne Marie Ravn-Nielsen**, urmager, født 4. januar 1947 i Svendborg, gift 19. juli 1975 med *Hans-Jørn Bergmann*, lærer, født 29. november 1949 i Viborg.

Bosat: Teglmarken 235, Viborg.

A.M.R.-N. udlærtes 1968 som urmager.

H.-J.B. tog 1969 studentereksamen samt 1974 lærereksamen fra Jelling Statsseminarium, virkede som lærer på Vojens Ungdomsskole til 1981 og har siden været ansat ved Bjergsnæsskolen i Viborg.

1) **Anne Mette Bergmann**, født 25. maj 1978 i Over Jerstal.

2) **Anne Lise Bergmann**, født 1. juni 1981 i Vojens.

4. **Gunner Melballe Olsen**, guldsmed, født 2. december 1913 i Nykøbing S., død 29. maj 1978, gift 2. december 1956 med *Valborg Victoria Olsen*, guldsmed, født 3. september 1914 i Kalundborg, død 10. januar 1969.

G.M.O. uddannedes som murer, drev en del år selvstændig murerforretning, måtte 1958 opgive dette på grund af sygdom, indtrådte derefter i guldsmedeforretningen, videreførte den efter hustruens død og afstod den 1978 til datteren. – G.M.O. var medstifter af Sct. Georgsgildet i Kalundborg og en del år medlem af bestyrelsen for Kalundborg Sejlklub.

V.V.O. overtog 1943 moderens guldsmedeforretning og drev denne indtil sin død. – V.V.O. var bl.a. i mange år tropfører for KFUK-spejderne i Kalundborg.

- a. **Nelly Melballe Olsen**, guldsmed, født 17. november 1958 i Kalundborg, samlever med *Kim Tonny Greve Bonde*, HF-studerende, født 24. september 1960 i Kalundborg.

Bosat: Kordilgade 57, Kalundborg.

N.M.O. bestod 1975 realeksamen, 1976 handelsskoleeksamen samt 1978 HF-eksamen og overtog så efter sin far guldsmedeforretningen. – N.M.O. har fra 1977 været tropfører for KFUK-spejderne.

5. **Hanne Margrethe Melballe Olsen**, født 8. februar 1922 i Kalundborg, gift 23. juni 1946 med *Arne Aage Olander*, rejseinspektør, født 9. februar 1922 på Frederiksberg.

Bosat: Kiplings Alle 24, Søborg.

A.Aa.O. bestod realeksamen, uddannedes som mekaniker på motorfabrikken Bukh i Kalundborg, var ansat som flyvemaskinist ved SAS indtil 1962 og har siden haft ansættelse ved Sterling Airways, først som flyvemaskinist og fra 1972 som rejseinspektør.

- a. **Inge Olander**, sekretær, født 21. marts 1947 i København, gift 1. gang 12. oktober 1968 med *Flemming Nørregaard Larsen*, programmør, født 19. au-

gust 1944; ægteskabet opløst 1975; gift 2. gang 1980 med *Christian Legind Larsen*, kartograf, født 29. oktober 1940 i Randers.

Bosat: Søndertoften 118, Tåstrup.

1) **Britt Nørregaard Larsen**, født 24. juni 1973 i Rødovre.

- b. **Per Olander**, bygningsingeniør, født 15. marts 1952 i København, gift 23. juni 1976 med *Henny Andrea Joensen*, sygeplejerske, født 6. april 1949 i Vaag, Færøerne.

Bosat: Granen 6, Svogerslev pr. Roskilde.

P.O. dimitteredes 1977 som bygningsingeniør fra Københavns Teknikum og har siden været ansat ved miljøafdelingen i Vestsjællands Amtskommune.

H.A.J. uddannedes som sygeplejerske på Sct. Lukas Stiftelsen, var i 5 år ansat ved Amtssygehuset i Glostrup og har fra 1980 haft ansættelse ved Amtssygehuset i Roskilde.

1) **Carsten Olander**, født 9. april 1978 i Roskilde.

6. **Ejner Melballe Olsen**, fuldmægtig, født 2. februar 1925 i Kalundborg, gift 3. juni 1950 med *Else Tove Melitta Bentzen*, kontorassistent, født 2. oktober 1919 i København.

Bosat: Kåsvænget 8, Strib pr. Middelfart.

E.M.O. bestod real- og handelsskoleeksamen, udlærtes på motorfabrikken Bukh, Kalundborg, og har fra 1946 været ansat ved Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, først ved hovedkontoret i København, derefter ved Det danske Gødnings-Kompagni, først i København og derefter 7 år i Odense og fra 1967 på Superfos' fabrik i Fredericia.

E.T.M.B. bestod realeksamen, blev kontoruddannet ved forsikringselskabet Baltica, var 1943-1954 ansat ved Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik i København og har fra 1973 haft ansættelse på Middelfart Postkontor.

- a. **Bent Melballe Olsen**, edb-tekniker, født 16. marts 1952 på Frederiksberg.

Bosat: Sønderport 3, Åbenrå.

B.M.O. bestod 1970 realeksamen, uddannedes som radio- og tv-tekniker og har siden 1976 været ansat ved IBM.

- b. **Vagn Melballe Olsen**, bankassistent, født 5. september 1956 på Frederiksberg.

Bosat: Agtrupvej 7, Kolding.

V.M.O. bestod 1973 realeksamen, blev bankuddannet i Den danske Bank i Fredericia og har siden virket som assistent, først i København og fra 1978 i Kolding.

H. Agnes Nielsen Melballe, født 21. august 1887, død samme år.

J. Dagny Jensen Melballe, direktrice, født 3. juli 1889, død ugift 29. august 1970.

D.J.M. var elev på Ollerup Højskole og fra 1919-1959 ansat ved A/S Peter Jessen, Silkeborg.

K. Signe Jensen Melballe, født 31. august 1890, død 6. januar 1974, gift 28. september 1919 med *Carl Jensen*, mekaniker, senere tobakshandler, født 9. maj 1891, død 8. oktober 1942.

C.J. var først mekaniker, men drev senere tobakshandel i Vanløse, som blev videreført af hustruen. – Ingen børn.

L. Margrethe Jensen Melballe, fotograf i Silkeborg, født 7. februar 1892, død 17. marts 1932.

M. Thorvald Jensen Melballe, ingeniør, født 29. marts 1893 i Jeksen, død 6. februar 1970, gift 20. marts 1924 med *Anna Marie Camilla Jørgensen*, født 5. juli 1898 i Århus, død 19. juli 1976.

T.J.M. blev ingeniør 1916, var 1936 til sin afsked ansat ved Århus Oliefabrik, var leder af havnefabrikkens værksted og forestod i en årrække uddannelsen af fabrikkens maskinlærlinge, både i praksis og som lærer på Teknisk Skole. – T.J.M. var i sine unge år en kendt roer, vinder af 5 Danmarksmesterskaber og i 29 år medlem af Århus Roklubs bestyrelse, deraf 5 år som formand.

1. **Inger Melballe**, født 13. juli 1925 i Århus, gift 24. maj 1952 med *Knud Heinrich Vallentin Hetebrügge*, slagtermester, født 20. januar 1927 i Randers, død 18. november 1979.

Bosat: Pontoppidansgade 10, Randers.

a. **Hans Jørgen Hetebrügge**, født 8. september 1965 i Århus.

N. Gudrun Melballe Jensen, født 30. juni 1894, død 3. september 1979, gift 8. februar 1920 med *Laurits Th. Larsen*, smed, født 15. maj 1894 i Løgstør, død 21. januar 1966.

1. **Kirsten Melballe Larsen**, assistent, født 20. juni 1927 i Ålborg, gift 21. juli 1951 med *Knud Emil Andersen*, afdelingsarkitekt, født 25. marts 1926 i Ålborg.

Bosat: Nordtoft 21, Ålborg.

K.M.L. har fra 1946 været ansat ved retten i Ålborg.

K.E.A. tog ingeniøreksamen 1955 og har siden 1959 været ansat ved bygningsinspektoratet ved Ålborg kommune, fra 1980 som afdelingsarkitekt.

a. **Henrik Melballe Andersen**, elektriker, født 28. juni 1958 i Ålborg.

Bosat: Nordtoft 21, Ålborg.

O. Ejnar Jensen Melballe, født 19. februar 1898, død 11. november 1918.

V. Petrea Cecilie Jensen, født 21. juni 1862 i Melballegård i Jeksen, død 27. september 1945, gift 27. marts 1885 med *Jens Rasmussen*, gårdejer, født 4. december 1861, død 30. maj 1948.

J.R. havde i 30 år Hedeagergård. Petrea og Jens Rasmussen var meget levende mennesker, deres børn var ivrige gymnaster og gymnastikledere, sønnen Jens var aktiv gymnast til han var 82 år, og de fleste af børnebørnene har været og er med i gymnastikarbejdet. Utallige er de unge, som i årenes løb har fået et skub i den rigtige retning af de to gamle, men i sindet så unge mennesker. Petrea og Jens Rasmussen var med til at oprette Mellerup Valgmenighed og bygge kirke, de støttede friskolen økonomisk, skønt børnene aldrig blev elever der. J.R. var i 1898 med til at stifte Støvring-Mellerup mandskor og var et meget aktivt medlem i mange år. Han havde sin store andel i, at koret, som havde ligget stille i mange år på grund af dirigentmangel, atter kom i gang, denne gang som blandet kor. J.R. var da 85 år.

A. Jens Kristian Rasmussen, forpagter, født 25. februar 1887 i Støvring, død 7. juli

1973, gift 29. juni 1912 med *Karen Christensen*, født 13. september 1885 i Lund ved Horsens, død 22. december 1963.

J.K.R. var i 2 vintre elev på Mellerup Højskole, ledede gymnastik der i 2 vintre, var på gymnastikkursus på Hadsten og Ryslinge og 1910-1911 elev og leder af gymnastik på Kærhave Landbrugsskole, var 1911-1951 forpagter af Lindbjerg Skovridergård og boede derefter som rentier på Dyrlægøgården i Støvring. – J.K.R. var medlem af bestyrelsen for Lindbjerg foredragsforening, forsamlingshus og brugsforening, af skolekommissionen, samt af Randers amts Gymnastikforenings første hovedkreds (formand i over 25 år) og Borup-kredsens venstreforening.

K.C. uddannedes på Brøderup Højskole, var i 3 år lærerinde i håndarbejde og gymnastik på Mellerup Højskole, var i flere år medlem af bestyrelsen for Mellerup Valgmenighed, Harridslev-Albæk Sygeplejeforening samt Randers amts Husholdningsforening. (*Se endvidere bilag 38*).

1. Inge Holm Rasmussen, født 3. juli 1913 i Lindbjerg, gift 18. september 1937 med *Sigurd Bonde Jensen*, gårdejer, født 10. november 1907 i Stovby, Hald.

Bosat: Lindbjergvej 18, Støvring pr. Randers.

I.H.R. begyndte at lede gymnastik som 16-årig, var i 3 somre gymnastikleder på Ask Højskole, har gennem årene ledet folkedans for unge og ældre i Støvring, var medlem af Støvring sangkor samt elev på Uldum, Hadsten og Snoghøj gymnastikhøjskoler.

S.B.J. var på realskole samt Hadsten Gymnastikhøjskole, overtog 1939 hjemmet, Støvring Vestergård, og drev dette indtil 1970. – S.B.J. var bl.a. i 16 år medlem af bestyrelsen for brugsforeningen, medlem af sognerådet og kommunekasserer og nogle år formand samt fra 1968 forretningsfører for andelskassen Kronjyden; har været gymnastikleder og ivrig fodboldspiller og i 1926 sammen med flere unge med til at nystarte det gamle sangkor.

Ingen børn.

2. Jens Carl Holm Rasmussen, gårdejer, født 14. august 1916 i Lindbjerg, gift 30. september 1953 med *Kirsten Eilersen*, bankassistent, født 23. maj 1921 i Nykøbing S.

Bosat: Kraggårdsvej 19, Åstrup, Tvede pr. Randers.

J.C.H.R. udlærtes ved landbruget, dels hjemme og dels ude, var elev på Frederiksborg Højskole samt Vejlbj Landbrugsskole, forpagtede Hedagergård i Støvring og overtog den senere.

K.E. tog præliminæreksamen og blev derefter bankuddannet.

a. Jens-Peder Eilersen Rasmussen, elektriker, født 27. august 1947 i Nykøbing S., gift 15. november 1975 med *Inger Lise Levinsen*, dagplejemor, født 22. februar 1953 i Ø. Alling.

Bosat: Kronjydevej 26, Støvring pr. Randers.

I.L.L. uddannedes som ekspeditrice i en skotøjsforretning, var en tid beskæftiget på kontor og har nu børn i dagpleje.

1) Renè Levinsen Rasmussen, født 2. maj 1976 i Randers.

2) Lotte Eilersen Rasmussen, født 26. april 1978 i Randers.

b. Niels Holm Rasmussen, svinefodermester, født 15. januar 1957 i Åstrup.

Bosat: Kraggårdsvej 19, Åstrup, Tvede pr. Randers.

- N.H.R. uddannedes ved landbruget, gennemgik driftslederkursus, købte 1977 en gård, som er bortforpagtet, og virker nu som svinefodermester.
3. **Else Holm Rasmussen**, født 2. juli 1920 i Lindbjerg, gift 3. september 1941 med *Henry Timm*, gårdejer, født 13. februar 1913 i Assentoft.
Bosat: Åstrupvej 50, Lindbjerg, Tvede pr. Randers.
E.H.R. var elev på Ask og Snoghøj højskoler.
H.T. uddannedes ved landbruget, var 1932 elev på Vejlbjby Landbrugsskole, virkede derefter 3 år som kontrolassistent og købte 1938 gård i Lindbjerg. – H.T. har været medlem af Harridslev-Albæk sogneråd, er medlem af bestyrelsen for Dansk Landbrugs Grovvarereselskab og kasserer i menighedsrådet.
- a. **Jens Ole Timm**, gårdejer, født 24. maj 1942 i Lindbjerg, gift 8. januar 1966 med *Anna Petrine Christensen*, født 21. oktober 1946 på Kølsten Mark.
Bosat: Koldbakken 1, Lindbjerg pr. Randers.
J.O.T. var elev på Vivild Ungdomsskole og uddannedes ved landbruget.
- 1) **Gert Timm**, født 11. juni 1966 i Lindbjerg.
2) **Mikael Timm**, født 27. september 1970 i Lindbjerg.
- b. **Knud Kristian Timm**, fuldmægtig, født 15. juni 1944 i Lindbjerg, gift 15. oktober 1966 med *Eva Brøndbjerg*, hjemmehjælper, født 9. august 1943 i Støvring.
Bosat: Nr. Boulevard 23, Randers.
K.K.T. stod i lære i Mellerup Brugsforening, aftjente sin værnepligt ved Marinen, hjemsendtes som militærpolitikorporal, virkede bl.a. 5 år som uddeler i Fjellerad Lokalforening og er nu ansat ved Dansk Landbrugs Grovvarereselskab i Randers.
E.B. lærte husgerning, havde bl.a. en tid beskæftigelse på Asferg Plejehjem og er nu hjemmehjælper ved Randers kommune.
- 1) **Anni Timm**, født 23. februar 1968 i Asferg.
2) **Steen Timm**, født 5. oktober 1969 i Asferg.
3) **Heidi Timm**, født 23. februar 1973 i Ålborg.
- c. **Karen Margrethe Timm**, afdelingssygeplejerske, født 14. marts 1948 i Lindbjerg, gift 19. oktober 1974 med *Thorkild Christensen*, bankfuldmægtig, født 29. juni 1950 i Frederikshavn.
Bosat: Rønvangen 154, Hinnerup.
K.M.T. bestod 1965 realeksamen, var elev på Skals Håndarbejdsskole samt Vestbirk Højskole, uddannedes som sygeplejerske på Århus Kommunehospital, var i 2 år assistent på Grenå Sygehus og har fra 1974 haft ansættelse på Århus Kommunehospital, fra 1980 som afdelingssygeplejerske.
T.C. bestod 1967 realeksamen, var elev på ungdomshøjskolen ved Ribe, blev bankuddannet i Randers, aftjente sin værnepligt ved Jyske Telegrafregiment og har fra 1974 været ansat ved Handelsbanken i Århus, Hasle afdeling.
- 1) **Anders Timm Christensen**, født 7. marts 1975 i Århus.
2) **Søren Timm Christensen**, født 29. december 1976 i Århus.
- d. **Johannes Holm Timm**, ekspedient, født 4. december 1951 i Lindbjerg, gift

med *Gitte Marianne Jensen*, fabriksarbejder, født 31. januar 1953 i O. Holluf, Fraugde.

Bosat: Svendborgvej 1, Randers.

J.H.T. bestod realeksamen, var 2½ år beskæftiget ved landbruget, havde et højskoleophold, virkede ca. 3 år som musiker, bl.a. i Norge og Sverige, og er nu ekspedient i en en gros virksomhed inden for el-artikler.

G.M.J. tog ligeledes realeksamen, arbejdede ca. 5 år på Roulunds Fabrikker i Odense og havde så i 3 år beskæftigelse ved Royal System, Randers.

1) **Helle Timm**, født 1. december 1979 i Randers.

B. Karen Rasmussen, født 12. juli 1888 i Støvring, død 4. november 1968, gift 1939 med *Peder Jensen Pedersen*, gårdejer, født 29. november 1891 i Hald, død 8. oktober 1957.

K.R. var elev på Mellerup og Ryslinge højskoler samt Snoghøj og Hadsten gymnastikhøjskoler, drev en tid fransk vaskeri i Mellerup og var i mange år leder af gymnastik og folkedans.

P.J.P. drev i tidens løb flere landejendomme på Randers-egnen og var i nogle år mælkekusk ved andelsmejeriet Kronjyden i Støvring. (*Se endvidere bilag 39*).

Ingen børn.

C. Kathrine Rasmussen, født 17. februar 1891, død 27. marts 1948, gift 25. juli 1916 med *Anders Emil Andersen*, gårdejer, født 17. november 1887 i Fausing, død 22. maj 1979.

K.R. var elev på Mellerup og Ryslinge højskoler samt på Hadsten Delingsfører-skole, tjente som ung pige i Kolt Friskole, Hadsten og Ryslinge højskoler og ledede i de unge år gymnastik for småpiger.

A.E.A. lærte landbrug, var elev på Ollerup Højskole 1908-1909, på Tune Landboskole 1913-1914 samt på Hadsten og Ryslinge delingsførerskoler, købte 1916 en ejendom på Lindbjerg Mark, drev denne indtil 1957, boede derefter hos sønnen Villum indtil 1967 og fik så ophold på Dronningborg Alderdomshjem. (*Se endvidere bilag 40*).

1. **Jens Andersen**, politiassistent, født 6. maj 1917 i Lindbjerg, gift 2. maj 1943 med *Gudrun Mogensen*, født 29. marts 1919 i Knebel.

Bosat: Ahornvej 3, Auning.

J.A. uddannedes ved landbruget, var elev på Mellerup Friskole samt 1936-1937 på Kerteminde Højskole og var 1941-1980 ansat ved politiet, først i Århus og fra 1966 i Auning. – J.A. har fra 1962 været kasserer og bestyrelses-medlem i foreningen Adslev-slægten.

G.M. var elev ved postvæsenet i Rønde og Århus, en årrække ansat ved post-huset i Viby J. og havde 1966-1974 ansættelse i Auning Sparekasse. – G.M. er kasserer for Kor 72, en sammenslutning af amatørkor.

a. **Torkil Birkefeldt Andersen**, mekaniker, født 25. juli 1944 i Århus, gift 19. september 1964 med *Hanne-Lone Krista Damgaard*, født 3. juli 1944 i Århus.

Bosat: Kjærslund 16, Viby J.

1) **Flemming Birkefeldt Andersen**, født 2. september 1964 i Århus.

2) **Birte Birkefeldt Andersen**, født 6. april 1967 i Viby J.

b. **Grete Birkefeldt Andersen**, laborant, født 24. juli 1946 i Århus, gift 1. juni

1968 med *Holger Timmann*, radiotekniker, født 10. november 1946 i Hamborg.

Bosat: Dalvej 21, Viby J.

1) **Karsten Birkefeldt Timmann**, født 1. august 1971 i Århus.

2) **Anne Birkefeldt Timmann**, født 7. november 1977 i Århus.

- c. **Jan Birkefeldt Andersen**, grafiker, født 3. september 1948 i Århus, samlever med *Kirsten Luplau*, dekoratør, født 12. august 1942 i København.

Bosat: Carl Bernhards Vej 3, København V.

J.B.A. udlærtes 1968 som typograf, aftjente sin værnepligt, gennemgik specialstudium i grafisk formgivning på Den grafiske Højskole, var bl.a. 1975-1977 grafisk formgiver på et skolebogsforlag i Lund, Sverige, og har fra 1980 drevet selvstændig tegnestue i København.

1) **Emilie Birkefeldt Luplau**, født 22. september 1980 på Frederiksberg.

2. **Bent Andersen**, chauffør, født 3. juli 1920 i Lindbjerg, gift 19. maj 1951 med *Sigrid Havelund*, køkkenassistent, født 15. maj 1925 i Revninge.

Bosat: Hovedvejen 35, Nr. Åby.

B.A. var elev på Rødding Højskole 1939-1940 samt på Korinth Landbrugs-skole 1944-1945, drev 1948-1952 en ejendom ved Lindbjerg Skov samt 1952-1959 en ejendom i Drantum ved Brande og købte derefter sin nuhavende ejendom; har tillige fra 1969 været chauffør ved Elias B. Muus. – B.A. er bl.a. medlem af Båring sangkor.

S.H. var elev på Krabbesholm Højskole 1944, tog 1948 eksamen som laboratorieassistent og virker nu som køkkenassistent.

- a. **Karen Havelund Andersen**, lærer, født 26. februar 1952 i Drantum.

Bosat: Nyhøjen 105, Munkebo.

K.H.A. bestod studentereksamen samt lærereksamen og har fra 1977 været ansat ved Agedrup Skole.

- b. **Jørgen Havelund Andersen**, chauffør, født 10. december 1953 i Drantum, samlever med *Ulla Rasmussen*, stud.psyk., født 17. oktober 1956 i Middelfart.

Bosat: Trige Centervej 74, Trige.

J.H.A. tog 1974 studentereksamen og er nu chauffør.

1) **Ann-Birgitte Andersen**, født 11. august 1977 i Århus.

2) **Henriette Andersen**, født 2. februar 1981 i Århus.

- c. **Tove Havelund Andersen**, leder, født 10. december 1953 i Drantum, samlever med *Bruno Finnedal Pedersen*, lærer, født 3. december 1950 i Harnstrup.

Bosat: Søndergade 7, Nr. Åby.

T.H.A. tog 1974 studentereksamen, var den følgende vinter elev på Askov Højskole, færdiguddannedes 1978 som socialpædagog og er nu leder af en daginstitution i Ejby.

B.F.P. bestod 1971 studentereksamen samt 1976 lærereksamen og har siden været ansat som lærer ved Brenderup skole.

- d. **Sven Havelund Andersen**, født 15. juli 1961 i Nr. Åby.

3. **Signe Andersen**, født 23. april 1924 i Lindbjerg, gift 10. december 1949 med

Niels Johnsen Ahm, gårdejer, født 13. marts 1917 i Gjerlev.

Bosat: Østermarksvej 57, Gjerlev.

S.A. lærte husgerning og besøgte sommeren 1946 Rødding Højskole. Har i mange år dyrket gymnastik og var bl.a. deltager ved Lingiaden i Stockholm 1949.

N.J.A. lærte landbrug, besøgte Ladelund Landbrugsskole og overtog sin fødegård. – N.J.A. har i mange år dyrket gymnastik og var ligesom sin hustru deltager ved Lingiaden i Stockholm 1949.

a. **Søren Ahm**, specialarbejder, født 24. december 1950 i Gjerlev.

Bosat: Østermarksvej 57, Gjerlev.

b. **Rigmor Kathrine Ahm**, lærer, født 26. marts 1953 i Gjerlev, gift 28. februar 1981 med *Kjeld Anthon Hansen*, smed, født 30. april 1946 i Stovby, Hald.

Bosat: Højgårdsvej 29, Gjerlev.

1) **Martin Ahm Hansen**, født 13. december 1980 i Gjerlev.

c. **Jens Ahm**, bryggeriarbejder, født 29. maj 1957 i Gjerlev, samlever med *Joan Kristoffersen*, ekspeditrice, født 13. december 1959 i Randers.

Bosat: Højvangsvej 10, Randers.

4. **Knud Andersen**, specialarbejder, født 24. juli 1926 i Lindbjerg, død 6. november 1976. Ugift.

K.A. var elev på Krabbesholm Højskole 1947-1948, uddannedes ved landbruget og virkede senere som specialarbejder.

5. **Villum Andersen**, specialarbejder, født 9. november 1930 i Lindbjerg, gift 24. september 1955 med *Bodil Pedersen*, født 12. januar 1934 i Århus.

Bosat: Sparrehusvej 15, Tvede pr. Randers.

V.A. var elev på Vivild Ungdomsskole, uddannedes ved landbruget, var en tid forpagter på Tvede Mark og er nu specialarbejder.

B.P. er uddannet som barneplejerske samt ved husgerning.

a. **Finn Andersen**, skorstensfejer, født 6. marts 1956 i Lindbjerg, gift 29. september 1979 med *Helle Vibeke Salling*, assistent, født 16. november 1955 i Tvede.

Bosat: Bavnevej 30, Tvede pr. Randers.

1) **Kim Salling Andersen**, født 20. juli 1979 i Randers.

b. **Ove Andersen**, l. assistent, født 23. juli 1957 i Tvede, samlever med *Vibeke Wenderby Christensen*, født 7. september 1959 i Hornbæk.

Bosat: Grøfthøjparken 165, Viby J.

O.A. er uddannet som brugsforeningskommis.

c. **Tinne Andersen**, kontorassistent, født 16. september 1959 i Tvede, samlever med *Per Johansen*, konstabel, født 24. februar 1958 i Lyngby ved Århus.

Bosat: Ivarsminde 23, Romalt pr. Randers.

T.A. bestod 1976 realeksamen samt 1978 handelseksamen og udlærtes som kontorassistent.

P.J. er konstabel ved Søværnet.

1) **Mona Johansen**, født 27. december 1976 i Randers.

d. **Kirsten Andersen**, buntmagersyerske, født 18. december 1961 i Tvede.

e. **Lars Andersen**, skorstensfejerlærling, født 7. oktober 1963 i Tvede.

D. Marie Cecilie Rasmussen, født 12. marts 1893 i Støvring, gift 10. oktober 1919 med *Viggo Kargard*, født Kærgaard, farmer, født 28. februar 1894 i Mellerup, død 23. december 1980.

Adresse: Box 216 Bassano, Alberta, Canada.

M.C.R. var elev på Ryslinge Højskole samt på Hadsten Gymnastikhøjskole.

V.K. var elev på Galtrup Højskole, emigrerede 1926 til Canada, drev farm i Cluny, Alberta og afstod senere denne til svigersønnen.

1. **Svend Kargard**, farmer, født 1. oktober 1921 i Støvring, gift med *Ella Ager-skov*, født 11. april 1925.

Bosat: R.R.1, Cluny, Alberta, Canada.

a. **Karen Hovaldt Kargard**, født 15. april 1952 i Bassano.

b. **Randolph Wayne Kargard**, født 19. maj 1954 i Bassano.

c. **Loren Timothy Kargard**, født 5. april 1958 i Bassano.

d. **Linda Ann Kargard**, født 7. december 1961.

2. **Cecilia Kargard**, født 8. juni 1924 i Støvring, gift 9. december 1950 med *Søren Lassen Nielsen*, farmer, født 8. maj 1924 på Hellum Hede, Skørping.

Bosat: R.R.1 Cluny, Alberta, Canada.

C.K. forrettede under 2. verdenskrig i 2½ år tjeneste i Royal Canadian Air Force.

S.L.N. emigrerede 1949 til Canada og overtog senere svigerfaderens farm.

a. **Eric Lassen Nielsen**, landbrugsmedhjælper, født 8. september 1953 i Bassano.

E.L.N. uddannedes inden for telekommunikation, arbejdede 5 år ved The Canadian Telephone and Supply Company samt i 2 år ved Alberta Government Telephones og er nu beskæftiget ved landbruget hjemme.

b. **Melvin Robert Nielsen**, landbrugsmedhjælper, født 20. marts 1957 i Bassano.

M.R.N. har lært svejsning og landbrugsmekanik og har ellers hjulpet til hjemme.

Schou-grenen fra Jeksen

2.G. Ane Kathrine Sørensen, født 1. december 1824 i Melballegård i Jeksen, død 14. januar 1892, gift 26. juni 1845 med *Otto Emil Schou*, født 16. maj 1823, død 25. marts 1899.

O.E.S. overtog 1845 efter sin far Adamsgave på Jeksen Mark og drev denne indtil 1879, da han afstod den til sønnen Søren. – O.E.S. var i en periode medlem af Adslev-Mesing sogneråd og var desuden bl.a. lægdsmand og kirkevæрге. (*Se endv. bilag 41*).

I. Karl Frederik Schou, født 1. maj 1852 i Adamsgave, død ugift 21. oktober 1891.

II. Ane Louise Schou, født 1. september 1854 i Adamsgave, død 1944, gift 6. november 1877 med slagtermester *Bech*, Århus, død.

A. Agnes Bech, født 26. juli 1879, gift 1904 med *Jørgen Martin Thomsen*, arbejdsmand, Skanderborg, født 18. juni 1875 i Stilling, død 1956.

1. **Olga Marie Thomsen**, født 10. juli 1904, gift *Jungdorf*.
2. **Kathrine Thomsen**, født 18. december 1905, gift *Sørensen*, Skanderborg.
3. **Holger Julius Thomsen**, født 16. april 1909.
4. **Gerda Thomsen**, født 1. august 1910, gift *Nielsen*, Skanderborg.
5. **Else Marie Thomsen**, født 7. september 1911, gift *Hansen*, Skanderborg.
6. **Alma Louise Thomsen**, født 8. juli 1914, gift *Olsen*, Skanderborg.
7. **Tage Emil Thomsen**, født 16. april 1917.

Bosat: Vestergade 59, Skanderborg.

B. Kathrine Bech, født 4. november 1882, død i 12 års alderen.

III. Søren Sørensen Schou, gårdejer og sognefoged, født 13. november 1855 i Adams-gave, død 18. marts 1932, gift 9. december 1879 med *Birgitte Kathrine Sejersen*, født 16. oktober 1857, død 15. marts 1934.

S.S.S. overtog 1879 fødegården og drev denne indtil 1908, da han afhændede den til svigersønnen Niels Michael Sørensen. Var 1893-1913 sognefoged og havde flere til-lidshverv. Han skildres som en retlinet karakter, var reel helt igennem.

A. Kirstine Schou, født 26. november 1880 i Adams-gave, død 24. januar 1962, gift 19. maj 1901 med *Mikkkel Peter Nielsen*, gartner, født 23. november 1863 i Gram, Skanderup, død 1. juli 1931.

M.P.N. havde frugt- og blomsterforretning i Hellerup fra 1898 til sin død 1931, hvorefter sønnen Søren Schou Nielsen videreførte den som ren blomsterforret-ning.

1. **Anders Emil Schou-Nielsen**, boghandler, født 28. februar 1902 i Hellerup, gift 1. gang med *Margaretha Tuma*, født 4. april 1898 i Priethal, Østrig, død 15. ju-ni 1970, gift 2. gang 12. maj 1951 med *Agnete Gislason*, født 17. august 1919 på Frederiksberg.

Bosat: Vester Søgade 76, København V.

a. **Jørgen Peter Schou-Nielsen**, direktør, født 1. april 1927 i Hellerup, gift 1. marts 1952 med *Lise Hjordt*, født 14. januar 1930 i København.

Bosat: Hestehaven 7, Rungsted Kyst.

J.P.S.-N. bestod i 1959 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i afsætnings-økonomi og har siden virket inden for reklamebureau-virksomhed og eks-port, bl.a. 20 år på Gutenberghus.

1) **Henrik Schou-Nielsen**, arkitektstuderende, født 23. januar 1958 i København.

Bosat: Hestehaven 7, Rungsted Kyst.

2) **Pernille Kirstine Schou-Nielsen**, født 13. oktober 1960 i København.

2. **Søren Otto Schou-Nielsen**, blomsterhandler, født 8. april 1904 i Hellerup, død 8. juli 1974, gift 20. oktober 1935 med *Poula Edith Kristiansen*, født 6. juni 1906 i Avnede.

Bosat: Hellerupvej 7, Hellerup.

S.O.S.-N. videreførte faderens forretning som ren blomsterforretning indtil sin død, hvorefter sønnen overtog den.

a. **Poul Otto Schou-Nielsen**, blomsterhandler, født 14. november 1936 i Hel-lerup, gift med *Anne Helga Christensen*, født 4. juni 1939 på Frederiksberg.

Bosat: Gardes Allè 7, Hellerup.

- 1) **Michael Schou-Nielsen**, blomsterhandler, født 24. marts 1963 i Hellerup.
- 2) **Søren Schou-Nielsen**, født 20. april 1966 i Hellerup.
3. **Karen Birgitte Schou Nielsen**, født 6. juni 1907 i Hellerup, død 4. maj 1953, gift 6. maj 1947 med *Thomas Muurmann*, inspektør, død.
Ingen Børn.
4. **Birgitte Margrethe Schou Nielsen**, født 28. oktober 1918 i Gentofte, gift 14. juni 1947 med *Svend Erik Jacobsen*, kasserer, født 20. november 1916 i København.
Bosat: Hellerupvej 8, Hellerup.
- a. **Birgit Lindschou Jacobsen**, afdelingsergoterapeut, født 1. juni 1951 i Søborggård, gift 26. august 1978 med *Evald Hansen*, ingeniør, født 5. december 1951 i København.
Bosat: Cedervangen 78, Allerød.
- 1) **Jane Lindschou Hansen**, født 5. marts 1980 i Allerød.
- b. **Niels Lindschou Jacobsen**, vognmand, født 5. marts 1955 i København, samlever med *Kirsten Kristiansen*, kontorassistent, født 11. november 1952 i Charlottenlund.
Bosat: Dyssevænget 44, Brønshøj.
N.L.J. bestod 1971 realeksamen, udlærtes 1975 som automekaniker og har fra 1981 drevet selvstændig vognmandsforretning.
K.K. udlærtes 1974 som blomsterdekoratør og har siden været kontorassistent på postgirokontoret.
- B. Kathrine Schou**, født 26. august 1882 i Adams gave, død 2. juni 1972, gift 28. marts 1906 med *Emil Mikkelsen*, død 28. august 1963.
E.M. drev 1906-1914 en ejendom i Hørning, købte derefter en gård i Stavtrup, blev handelsmand, solgte senere gården, flyttede til Århus og arbejdede flere år ved kommunen.
1. **Sigrid Mikkelsen**, født 11. december 1906. Ugift.
Bosat: Kirkegårdsvej 9, Århus C.
- C. Emilie Schou**, født 19. februar 1887 i Adams gave, død 27. januar 1972, gift 3. maj 1905 med *Søren Sørensen*, vognmand, født 20. august 1878, død 22. juli 1952.
S.S. var forpagter af faderens gård, Klosterlund, i Jeksen til 1907 og drev derefter vognmandsforretning i København til 1947.
1. **Karl Otto Schou Sørensen**, vinhandler, født 4. maj 1908 i København, gift 24. marts 1932 med *Else Mary Palm Møllerup*, født 21. september 1909 i København, død 20. oktober 1974.
Bosat: Kathrinevej 22, Hellerup.
K.O.S.S. uddannedes inden for kolonial og vin, fik 1930 ansættelse i firmaet I.C. Teilmann & Co. Eftf., udnævntes 1942 til prokurist og var fra 1963 til 1973 medindehaver af firmaet. – K.O.S.S. er bestyrelsesmedlem af stiftelsen Kong Frederik den Ottendes Minde.
- a. **Kurt Schou**, navneændring fra Kurt Schou Sørensen, belysningsmester, født 1. april 1936 på Frederiksberg, gift 5. november 1962 med *Irene Mikkelsen*, guldsmedekspeditrice, født 15. juni 1938 i Ø. Gesten.

Bosat: Zinniavej 21, Kastrup.

K.S. er belyningsmester på Det kongelige Teater.

1) **Yvonne Schou**, født 17. december 1965 i Kastrup.

2) **Rune Schou**, født 9. februar 1974 i Kastrup.

b. **Dorrit Schou**, navneændring 1976 fra Dorrit Schou Sørensen, overassistent i SAS, født 19. februar 1948 på Frederiksberg, gift med *Peter Pontoppidan Møller*, edb-konsulent, født 9. marts 1945.

Bosat: Domus Vista, Nordens Plads 4 19/03, Valby.

2. **Inger Margrethe Schou Sørensen**, født 7. december 1910 i København, gift 20. december 1936 med *Roald Ammonsens*, vognmand, født 10. januar 1913 i København.

Bosat: Langs Sletten 3, Lyngby.

a. **Gerdi Margrethe Ammonsens**, sygeplejerske, født 28. januar 1944 i København, gift 24. maj 1973 med *Kay Ole Larsen*, læge, født 24. november 1943 i Sønderborg.

Bosat: Langs Sletten 3, Lyngby.

1) **Lars Ammonsens**, født 12. marts 1974 i København.

2) **Poul Asger Larsen Ammonsens**, født 7. januar 1977 i København.

b. **Moni Lissette Ammonsens**, sygeplejerske, født 8. marts 1950 i Hellerup, gift med *Stephen Smith*, sygeplejer.

Bosat: 13037-107 A Avenue, Surrey, British Columbia, Canada.

D. **Cecilie Schou**, født 11. februar 1890 i Adamsgave, død 3. juli 1926, gift 22. juli 1908 med *Niels Michael Sørensen*.

N.M.S. overtog 1908 hustruens fødegård, afhændede denne 1912, drev derefter vognmandsforretning i Stilling til 1915 og flyttede så til København.

1. **Søren Otto Schou Sørensen**, født 27. oktober 1908.

2. **Valdemar Schou Sørensen**, født 30. marts 1912.

3. **Sigrid Schou Sørensen**, født 31. marts 1914.

4. **Aage Schou Sørensen**, født 3. oktober 1917.

IV. **Anne Kathrine Johanne Schou**, født 8. juni 1857 i Adamsgave, død 26. april 1936, gift 23. december 1876 med *Peder Thomsen*, bagermester, født 29. juni 1854, død 16. september 1943. (Se 2.A.I.C.)

V. **Mette Marie Sofie Schou**, født 29. juli 1859 i Adamsgave, død 11. december 1898, gift 6. december 1879 med *Jens Jensen*, købmand, født 7. marts 1857 i Dejret, død 20. marts 1941.

J.J. udlærtes som bager, rejste 1885 til Nebraska, USA, og oprettede senere købmandsforretning i Kenmare, North Dakota.

A. **Emil Karl Jensen**, (efternavnet i Amerika forandret til Jenison), født 13. november 1880 i Skanderborg, død 11. april 1971, gift 1. gang 2. oktober 1907 med *Jennie Rosamond Solbeck*, som efter 10 års ægteskab forlod hjemmet, E.K.J. tilkendtes ved dom retten til børnene, gift 2. gang 17. april 1929 med *Nellie Theresa Johnson*, født 10. januar 1896.

E.K.J. indtrådte i faderens forretning og omdannede denne til både detail og en gros, forlod efter første ægteskabs opløsning North Dakota og rejste til Los Angeles, oprettede senere påny detailkøbmandsforretning, nu i Escondido i Califor-

nien under navnet E. K. Jenison, Jenisons Market, solgte efter nogle års forløb forretningen i Escondido og flyttede til Tucson i Arizona og åbnede her en ny forretning under navnet Jenisons Complete Market, som han drev til 1947.

1. Mildred Myrtle Jenison, født 29. april 1909, gift 20. marts 1933 med *Albert Drummond*, skibsbygningshåndværker, Los Angeles, født 19. marts 1909 i Iowa.

a. Craig Gordon Drummond, født 19. marts 1934 i Seattle, Washington, gift 27. oktober 1957 med *Judith Ann Craig*, født 2. april 1940 i Brawley, Californien.

Bosat: 6251 Hedda Street, Lakewood, California, USA.

1) Michael Craig Drummond, født 15. november 1958.

2) Brian Carl Drummond, født 26. oktober 1960.

b. Douglas Stuart Drummond, født 6. maj 1937 i Californien, gift 14. april 1962 med *Carol Clarke*.

D.S.D. har gjort tjeneste i den amerikanske hær i Tyskland og studerede handelsvidenskab ved universitetet i Long Beach.

2. Rollin Bradley Jenison, forretningsmand i Phoenix, Arizona, født 10. september 1914, gift 9. september 1937 med *Irene Beatrice Schultz*.

a. Ronelle June Jenison, født 26. oktober 1941.

B. Dora Jensen, født i Skanderborg, død i Omaha, Nebraska.

C. Dora Marie Jensen, født 8. maj 1891 i Omaha, gift 15. marts 1921 med *Andrew F. Russell*, isenkræmmer.

A.F.R. har drevet isenkramforretning i Glendive, Montana.

1. Milton Craig Russell, gift 1957 med *Margaret Elizabeth Steeves*.

D. Ralph Otto Jensen, født 2. januar 1895 i Omaha, gift med *Mount Carmel Vetsch*, født 23. oktober 1896 i South Dakota.

R.O.J. var før 2. verdenskrig knyttet til jernbaneselskabet the Soo Line; blev som sagkyndig på jernbanetransportens område indkaldt til hærens transportafdeling under krigen og gjorde hele felttoget med. Deltog i den første invasion af engelske og amerikanske tropper i Normandiet, og har senere gjort tjeneste ved det militære hovedkvarter i Paris, Brüssel og Frankfurt, var medvirkende ved genåbningen af jernbanerne fra Rhinen og Weser til Münster og Hannover. Udnævnt til oberst på grund af sine fortjenester. Efter krigen vendt tilbage til sin stilling ved the Soo Line og udnævnt til direktør. Boede i Des Plaines, Illinois.

1. Ralph Otto Jensen, født 2. maj 1919 i North Dakota.

2. Austin Anthony Jensen, ingeniør, født 2. oktober 1925 i North Dakota, gift 7. maj 1949 med *Darlene Marie DeJarlis* fra Illinois.

a. Thomas Michael Jensen, født 19. april 1950.

b. Donna Marie Jensen, født 22. juni 1951.

c. Mark Austin Jensen, født 16. juli 1952.

d. Christopher Francis Jensen, født 18. december 1957.

2.H. Karen Marie Sørensen, født 1837 i Melballegård i Jeksen, død 4. oktober 1867, gift med *Peder J. Nørgaard*, gårdejer i Stilling.

K.M.S. var kendt for sin skønhed. »Du klæder dig da også på, som om du var en ung tøs«, sagde hendes far ofte til hende. Hun var meget afholdt i Stilling, og småfolk ville gerne have hende til at bære deres børn i kirke; de vidste, der vankede en pæn dåbsgave. Hun blev 40 år gammel og døde efter længere tids svagelighed og sygeleje.

2.J. Mariane Sørensen, født 23. september 1830 i Melballegård i Jeksen, død 30. juli 1892, gift 15. november 1850 med sin fætter *Peder Rasmussen Overgaard*, født 18. august 1823 i Overgård, Mesing, død 12. maj 1873. (*Se I.C.*).



2. – Ane K. Pedersdatter



Melballegård i Jeksen



Et selskab af 2.A. P. Kristensens børn, børnebørn og børnebørnsbørn. Fotograferet i Sommeren 1900 på J.P. Holms dav. ejendom »Alderslyst« ved Silkeborg ved en festlighed i anledning af, at Anton Thomsen fra Amerika var på besøg herhjemme. Personerne er, idet der begyndes fra venstre (de to småpiger er Holms døtre): Karen M.P. Holm, Ane Johanne Thomsen, Hanne F. Pedersen, Maren Pedersdatter, ukendt, ikke af familien, Thomas P. Holm, Anton Thomsen fra Omaha i Amerika, Peder Thomsen fra Jeksen, senere Århus, C.D. Andersen, gift m. Anna K. Thomsen. C. Georg Jensen, nu Hersing, dattersøn af P. Kristensen. Jens P. Holm, Peder R. Holm.



2.A.I.
Maren Pedersdatter



2.A.I.A.I.
Thomas M. Thomsen



2.A.I.A.3. – Rasmine Thomsen
og Peter H. Møller



2.A.I.A.4. – Christen P. Thomsen
og Helena K.O.M. Jensen



2.A.I.C. – Peder Thomsen
og Anne K.J. Schou



2.A.I.C. – Peder Thomsen og Anne K.J. Schou med børn og svigerbørn på guldbryllupsdagen. Siddende fra venstre: Mette K. Christensen. Marie Thomsen. Thomasine Thomsen. Guldbruden Anne J. Schou. Guldbrudgommen Peder Thomsen. Anna K. Thomsen. Christian D. Andersen. Margrethe Thomsen.

Stående fra venstre: Johannes Krusc. Arne Thomsen. Lydia Thomsen. Valdemar Christensen. Søren Madsen. Anine Jensen. Emil Thomsen. Sigrild Mastrup. Martinus Thomsen. Karoline Thomsen. Valdemar Thomsen. Niels R. Hansen. Johanne Jacobsen. Johannes H. Borlum.



2.A.I.C.3
Laura Laursen



2.A.I.C.4.
Thomas Thomsen



**2.A.I.C.9. – Margrethe Thomsen
og Johannes H. Børlum**



2.A.I.C.11.
Valdemar Thomsen



2.A.I.C.11.b.
Bent Thomsen



**2.A.I.E. – Ane J. Thomsen
og Jens P. Holm**



**2.A.I.E.1. – Karen M.P. Holm
og Alfred B. Knudsen**



2.A.I.E.7.
Elna P. Holm



**2.A.I.F. – Anton Thomsen
og Alice Smith**



**2.A.I.F.2. – Martha Thomsen
og Leo R. Diers med datteren**



2.A.III. – Christen Pedersen
og Jensigne



2.A.IV. – Anne K. Pedersen og Andreas Laursen
med datteren og børnebørn



2.A.IV.A. – Ane M. Laursen
og Hans Rasmussen



2.A.IV.A.I. – Clara A.C. Rasmussen
og Axel P. Pedersen



**2.A.IV.B. – Johannes Laursen
og Anne M. Enevoldsen**



**2.A.V. – Hanne F. Pedersen
og Rasmus Jensen**



**2.A.V.B. – Jens P. Jensen
og Ella Heüer**



**2.A.V.B.I.
Herman C. Jensen**



**2.A.VII.
Ane M. Pedersen**



**2.A.VIII. – Søren Pedersen
og Rasmine F. Prip**



**2.A.XI.A.,B.,C. og D. – Fra venstre: Hansine K.,
Anne J.M., Petra og Karen M. Sørensen**



**2.A.XII.
Dorthe K. Pedersen**



**Dorthe K. Pedersen og
Peder J.C. Tolboe's børn**



**2.A.XII.A. – Inger J.T.C. Tolboe
og Theodor M.W. Jensen**



**2.A.XII.A.1.a.
Alf T. Jensen**



**2.A.XII.B. – Peter C. Tolboe
og Gunhilde Johansen**



**2.A.XII.C. – Ane J.P.C. Tolboe
og Axel S.B. Pedersen**



**2.A.XII.C.2. – Elvira C.F. Pedersen
og Henry A. Kondrup**



**2.A.XII.C.2.a.
Kjeld Møller**



**2.A.XII.C.5.
Ninna K. Pedersen**



**2.A.XII.C.6.
Rudolf S.B. Pedersen**



**2.A.XII.D. –
Valdemar C. Tolboe**



**2.A.XIV. – Johannes Pedersen
og Dorthea E. Andersen**





2.B.
Ane K. Pedersdatter



2.B.I. – Rasmine Rasmussen
og Mads Nielsen



2.B.I.A. – Niels B. Madsen
og Anina Storm med børn



2.B.I.B.
Inger Madsen



2.B.I.C. – Ane M. Madsen
og Hans C. Lauesen



2.B.I.D.
Rasmine K. Madsen



2.B.I.E. – Anne Madsen
og Frederik E. Poulsen



2.B.I.E.I. – Else K. Poulsen
og Laurids B. Svendsen

2.B.I.F. – Rasmus S. Madsen
og Karen E. Hansen



2.B.II. – Søren Rasmussen
og Karen M. Block

2.B.III. – Ane M. Rasmussen
og Jens Jensen



2.B.III.A.3. – Jens J.R. Jensen
og Thyra Carlsen

2.B.III.C. – Frederikke Jensen
og Laurs P. Veng



2.B.III.C.I. Emilie M.P. Veng
og Rasmus H.R. Andersen

2.B.III.C.4.
Viggo P. Veng

2.B.III.D. – Niels A. Jensen
og Otilie L.M. Berngruber



2.B.III.E. – Ane N. Jensen
og Nisse Hansen med børn



2.B.III.F. – Peder Jensen
og Mette L. Nielsen med børn



2.B.III.F.3. – Eline Jensen
og Ejner P. Madsen



2.B.III.F.3.d.
Søren P.H. Madsen



2.B.IV.
Peder Rasmussen



2.B.V. – Rasmus Rasmussen
og Magdalene Caspersen med sønnen



2.B.V.A.1.
Hugo J.H. Rasmussen



2.B.VI. – Jens Rasmussen
og Maren K. Jensen



2.B.VI.A. – Rasmus Rasmussen
og Mette K. Nielsen



2.B.VI.B. – Ane Rasmussen
og Niels Jørgensen



2.B.VIII. – Ane K. Rasmussen
og Niels S. Gammelgaard



2.B.VIII.A.I.
Viggo N.G. Schriver

2.B.VIII.K.
Hans Rasmussen



2.B.X. – Ane B. Rasmussen
og Peder Sørensen



2.B.X.C. – Rasmus S.A. Sørensen
og Hulda Schmidt



2.B.X.D. – Sørine S. Sørensen
og Rasmus C. Jensen



2.B.X.D.I. – Esther B. Jensen
og Knud T. Haahr



2.B.X.D.I.a.
Niels P.T. Haahr



2.B.X.G. – Agnes M. Sorensen
og Niels Iversen



2.C.I. – Anne O. Michelsdatter
og Jens P. Madsen (Brandbjerg)



2.C.I.A. – Mikkel L.M. Brandt
og Karen M. Andersen



2.C.I.A.6. – Carlo M. Brandt
og Mary K. Laursen



2.C.II. – Karen Michelsen
og Niels Mortensen



2.C.II.E. – Anders P. Mortensen
og Ane J. Madsen



2.C.II.E.1. – Carl-Johan E. Mortensen
og Inge Dalgaard



2.C.II.E.2 – Gerda E. Mortensen
og Christian V. Mikkelsen med børn



2.C. – En kreds af Michel Laursen og Ane Stines børnebørn og oldebørn m.fl., samlede ved Poul Martin Mikkelsens begravelse (den længstlevende af Michel Laursens store børneflokk) i Århus i juni 1925.

Øverste række: Carl M. Mikkelsen. Chr. M.S. Foss. Chr. A. Mikkelsen. Søren Mikkelsen. Rasmus P. Sørensen. Jens Overgaard, Skanderborg. K.P. Rud. Rasmussen. 8-10 ukendte. Magnus M. Brandt.

Midtrækken: Ukendt. Gerda E. Mortensen. A.P. Mortensen. Karen Mortensen. Marie Overgaard, Skanderborg. Ukendt. Petra Mikkelsen. Ukendt. Mariane Mikkelsen. Anne S. Mikkelsen. Johanne Voigt. Ukendt. Hans P. Jensen.

Nederste række: Anne Kathrine, f. Schou. Ane J. Madsen. Ukendt. Mette Mortensen. Birgitte Laursen. Karen Marie Andersen. 7-8 ukendte. Ine Katri-
ne Lemming. (Ukendte = ikke afslægtet).



2.C.III.
Maren Christensen



2.C.IV.
Anna Kathrine Thomsen



2.C.IV.A. – Anne S. Mikkelsen
og Søren Rasmussen (Vinding)



2.C.IV.A.3. – Mary S. Vinding
og Niels Andersen



2.C.IV.A.6.a. – Klara V. Jensen
og Chr. P. Hansen



2.C.IV.A.6.e. – Sigrid V. Jensen
og Martin Pedersen



2.C.IV.D. – Mariane Mikkelsen
og Rasmus P. Sørensen



2.C.VI.
Ane C. Michelsen



2.C.VII. – Jens Michelsen
og Ane Christensen

2.C.VII.
Karoline M. Larsen



2.C.VII.B. – Carl M. Mikkelsen
med børn, svigerbørn og børnebørn



2.C.VII.B.
Ine K. Lemming



2.C.VII.C. – Christian A. Mikkelsen
og Johanne Voigt



2.C.VII.E.
Petra Mikkelsen



2.C.VIII. – Poul M. Michelsen
og Ane K. Knudsen



**2.C.X. – Ane J.M. Michelsen
og Peder Nielsen**



**2.C.XI.
Anne J. Mikkelsen**



**2.C.XI.E.
Agnes J. Leth**



**2.D.I.
Søren R. Jensen**



**2.D.II.
Anders Jensen og Anette**



**2.E. – Peder Sørensen
og Ane M. Jensdatter**



**2.E.I. – Søren R. Pedersen
og Maren N. Østergaard**



**2.E.I.A. – Niels P.S. Østergaard
og Rasmine C.S. Teglbjærg**



**2.E.II.
Ane K. Pedersen**



**2.E.III. – Jens Pedersen
og Dorthea F. Jensen**



Københavnsk kaffeselskab fra 1885

Inden for slægten har vi af genrebilleder fra forrige århundrede kun kunnet opdrive dette ene, der viser et fornøjeligt kaffeselskab en sommersøndag i en privat have. Det var inden de idylliske gamle huse måtte vige for vort århundredes 4 etagers kaserner og stammer fra 1884 eller 1885. I halvfjerdserne »udvandrede« en del af de unge i slægten til København, og på billedet ses længst til venstre værtinden *Kathrine Pedersen* fra Dørup, stående i baggrunden (med høj hat) urmager *Jens Sørensen* fra Hårby, og længst til højre snedkermester *Jens Pedersen* fra Dørup sammen med sin forlovede *Dorthea Jensen*. I forgrunden sidder den for sine selskabelige talenter velkendte drejermester *Jens Haugaard* fra Bjertrup, og ved siden af ham står hans lille datter Rudolphine, hvis bror Christian ses foran ved den anden ende af bordet sammen med søsteren Anna. De øvrige på billedet er venner og bekendte af familien.



2.E.VI. – Kristian M. Pedersen
og Ane M. Thomsen



2.E.VI.A. – Mette M.D. Pedersen
og Niels S. Knudsen



2.E.VI.B. – Thomas R.M. Pedersen
og Jacobine M.M. Jørgensen



2.E.VI.B.6. – Jens E. Pedersen
og Anna Larsen



2.E.VI.C. – Peder S.M. Pedersen
og Mariane Maigaard



2.E.VII. – Rasmus J. Pedersen
og Petrine Ditlevsen



2.E.VII.
Johanne Pedersen



2.E.VII.A. – Petra M. Pedersen
og Rasmus L.P. Møller



2.E.VII.A.2.
Gerda L. Møller



2.F.
Mette M. Nielsen



2.F.I.
Ane K. Jensen



2.F.I.A. – Niels Leth
og Mariane Pedersen



**2.F.II. – Søren R. Jensen
og Mette K. Pedersen**



**2.F.II.C. – Laura S. Melballe
og Erik L. Christiansen**



**2.F.III. – Niels Melballe
og Karen M. Pedersen**



**2.F.III.C. – Jens S. Melballe
og Elisabeth Krogsdal**



**2.F.III.E. – Peter Melballe
og Alma Nielsen**



2.F.IV. – Marie Jensen og Niels Jensen
med børn samt et barnebarn



**2.F.IV.C. – Agnethe N. Melballe
og Christian D. Kristensen**



**2.F.IV.C.1.
Svend Aa. Christensen**



**2.F.IV.C.1.a.
Inger B. Christensen**



**2.F.IV.C.2.
Zacharias K. Zachariassen**



**2.F.IV.C.4. – Ingeborg Kristensen
og Aage J.J. Gregersen**



**2.F.IV.D. – Jens Melballe
og Mette Hansen**



**2.F.IV.E. – Halvor N. Melballe
og Dorthea Andersen**



**2.F.IV.G.
Marie M. Jensen**



**2.F.IV.L.
Margrethe J. Melballe**



2.F.V. – Petrea C. Jensen
og Jens Rasmussen



2.F.V.A. – Jens K. Rasmussen
og Karen Christensen



2.F.V. – Bornene i forgrunden fra venstre: Karen Pedersen. Rigmor Pedersen. Torkil Birkefeldt Andersen (på oldclåderens skød). Anna Pedersen.

Siddende fra venstre: Kathrine Rasmussen. Marie C. Rasmussen. Jens Rasmussen. Karen Rasmussen. Dagny J. Melballe.

Stående fra venstre: Ukendt. Ukendt. Viggo Kargaard. Ukendt. Signe Andersen. Jens Andersen med datteren Grete. Gudrun Mogensen. Ukendt. Ukendt. Ukendt. Anders E. Andersen.

Bageste række fra venstre: Peder J. Pedersen. Ukendt. Bent Andersen. Villum Andersen. Knud Andersen. (Ukendt = ikke af familien).



**2.F.V.D. – Marie C. Rasmussen
og Viggo Kargaard**



**2.G. – Ane K. Sørensen
og Otto E. Schou med børn**



**2.G.II.
Ane L. Schou**



**2.G.II.A. – Agnes Bech
og Jørgen M. Thomsen**



2.G.III. – Søren S. Schou
med familie



2.G.III.A. – Kirstine Schou
og Mikkel P. Nielsen



2.G.III.C. – Emilie Schou
og Søren Sørensen



2.G.V
Mette M.S. Schou



2.H. – Karen M. Sørensen
og Peder J. Nørgaard

Thøger-slægten

3. Karen Pedersdatter, født 26. november 1793 i Adslev, død 29. november 1873, gift 16. juni 1815 med *Thøger Pedersen*, gårdejer, født 24. januar 1790 i Bering, Kolt, død 1. september 1869.

T.P. overtog fødegården, matr. 1^a og drev denne en årrække, hvorefter sønnen Christen overtog den.

Børn:

Peder Thøgersen (se 3.A. Pedersen-grenen fra Mesing)

Jens Peter Thøgersen (se 3.B.)

Jens Thøgersen (se 3.C. Jensen-grenen fra Veng)

Rasmus Thøgersen (se 3.D. Rasmussen-grenen fra Hårby)

Karen Thøgersdatter (se 3.E. Pedersen-grenen fra Tåstrup)

Ane Margrethe Thøgersdatter (se 3.F.)

Christen Thøgersen (se 3.G. Christensen-grenen fra Bering)

Søren Thøgersen (se 3.H.)

Ane Marie Thøgersdatter (se 3.J. Jensen-grenen fra Gram)

Erik Thøgersen (se 3.K. Overgaard-grenen fra Ingerslev)

Peder Thøger Pedersen (se 3.L.)

Pedersen-grenen fra Mesing

3.A. Peder Thøgersen, gårdejer, født 12. januar 1816 i Bering, død 16. februar 1896, gift 29. maj 1845 med *Ane Johanne Rasmusdatter* af Hedelund, Mesing, født 12. september 1825, død 11. marts 1899.

P.T. havde en lille gård, Hedelund, beliggende hyggeligt i skovkrogen mellem Borgmesterskoven og Dybdal på Mesing Mark; afstod senere gården til svigersønnen, Niels Andersen.

I. Karen Pedersen, født 20. marts 1849, død 19. november 1915, gift 4. september 1877 med *Søren Jakobsen* af Østerby, lærer, død 1937.

K.P. var uddannet som lærer hos Lars Bjørnbak i Viby J., dimitteredes 1876 og var derefter privatlærer i Javngyde.

S.J. dimitteredes fra Ranum Statsseminarium og var lærer i bl.a. Sorring og på Frederiksberg.

A. Jakob Bendiks Jakobsen, overtelegrafist, født 17. maj 1879 i St. Lihme, Nørup, død ved en bilulykke 7. februar 1922, gift 1903 med *Marie Elisabeth Junkuhn*, født 27. januar 1876 i Libau, død 6. marts 1966.

J.B.J. var overtelegrafist ved Store Nordiske Telegrafelskab og var ansat i Newcastle, Nystad, Petersborg, Calais, København og Göteborg. Han omkom på en inspektionsrejse til Marstrand, idet han og telegrafist Skarboe i automobil kørte på isen, som ellers var sikker nok, men uden at de vidste det, havde en damper fornylig passeret, så den på det sted var tynd, og bilen gik under. Chaufføren og en

mand, der sad hos ham, reddede sig, men Jakobsen og Skarboe, der sad inde i bilen, druknede.

1. **Sigrid Jakobsen**, født 1904, død i marts 1907.
2. **Walter Richard Jakobsen**, født 8. juli 1906, gift i juni 1934 med *Zulema Leonilda Wenk*.

Bosat: Avda. Santa Fé 1760, Martinez, Buenos Aires, Argentina.

- a. **Roberto Jakobsen**, født i september 1940, gift 23. januar 1970.
 - 1) **Claudia Mariana Jakobsen**, født 29. oktober 1970.
 - 2) **Paula Veronica Jakobsen**, født 1972.
 - 3) **Roberto Jorge Jakobsen**, født 1973.
- b. **Alicia Jakobsen**, født 1943, gift 5. december 1964 med *Oscar Ortigosa*.
 - 1) **Pablo Horacio Ortigosa**, født 7. november 1965.
 - 2) **Viviana Alicia Ortigosa**, født 1967.
 - 3) **Cocilia Mariana Ortigosa**, født 22. juni 1977.
3. **Holger Peter Jakobsen**, administrationschef, født 3. august 1908 i Nystad, død 17. juni 1980, gift 29. juni 1941 med *Grethe Johanne Kalmar*, født 12. december 1918 på Frederiksberg.
Bosat: Elmevang 35, Virum.
H.P.J. blev handels- og kontoruddannet, tog eksamen fra Niels Brocks Handelshøjskole samt handelshøjskolens diplomprøve (HD) og var i 40 år ansat ved A/S C. Schous Fabrikker, først som kontorassistent og senere som prokurist og administrationschef.
G.J.K. er kontoruddannet.

- a. **Peter Jakobsen**, matrikeldirektør, født 14. maj 1942 i København, gift med *Anne-Lise Olsen*, stewardesse, født 23. juli 1946 i København.

Bosat: Nymøllevej 37, Lyngby.

P.J. tog 1961 studentereksamen samt 1968 statsvidenskabelig embedseksamen, fik 1968 ansættelse i Landbrugsministeriet, blev 1978 kontorchef og har fra 1980 været direktør for Matrikeldirektoratet.

A-L.O. tog 1965 studentereksamen og har fra 1969 været ansat som stewardesse i SAS.

- 1) **Helge Serge Michael Jakobsen**, født 26. januar 1965 i København.

- b. **Palle Jakobsen**, lektor, født 15. marts 1945 i København, gift med *Dorte Rolandsen*, tandlæge, født 7. marts 1945 i København.

Bosat: Langkær Vænge 14, Værløse.

P.J. blev 1970 cand.scient. i organisk kemi og har fra 1971 været ansat ved Københavns Universitet; er premierløjtnant af reserven i Garderhusarregimentet.

D.R. blev 1969 cand.odont. og fik derefter ansættelse ved den kommunale skoletandpleje, først i Hvidovre og senere i Farum.

- 1) **Susanne Jakobsen**, født 8. marts 1971 i Glostrup.
- 2) **Malene Jakobsen**, født 22. januar 1973 i Glostrup.

- c. **Tom Jakobsen**, akademiingeniør, født 22. marts 1948 i Virum, gift 7. juni 1969 med *Elise Bojer*, overassistent, født 18. juli 1946 i Hellerup.

Bosat: Julmosevej 12, Birkerød.

- 1) **Tine Jakobsen**, født 27. december 1974 i Hørsholm.

2) **Lotte Jakobsen**, født 15. april 1979 i Hørsholm.

d. **Eva Margit Jakobsen**, børnehavepædagog, født 2. juni 1952 i Virum, gift 18. juli 1970 med *Kenth Bruun*, glarmester, født 11. oktober 1947 i Virum. Bosat: Ved Klædebo 13 B, Hørsholm.

E.M.J. har været på børnehaveseminarium, er deltidsbeskæftiget i en børnehave og passer desuden glarmesterforretningen.

K.B. udlærtes først som bager og senere som glarmester og driver nu selvstændig glarmesterforretning.

1) **Mette Bruun**, født 17. juni 1972 i Hørsholm.

2) **Jakob Bruun**, født 20. januar 1978 i Hørsholm.

B. Agnes Petra Jakobsen, født 20. december 1880, død som student 21. april 1900.

C. Olga Andrea Jakobsen, adjunkt, født 24. september 1884, død 21. oktober 1918.

O.A.J. blev cand.mag. og var ansat ved Esbjerg Realskole, Frederiksberg skolevæsen, Th. Langs Semenarium i Silkeborg og Katedralskolen i Nykøbing F.

D. Karl Peter Jakobsen, overlærer, født 26. maj 1885, død 17. april 1959, gift 1. gang 9. maj 1913 med *Ellen Jørgensen*, død 16. maj 1934 i Tåstrup, gift 2. gang 15. juli 1934 med *Christiane Agger*, tandlæge.

K.P.J. var ansat på skolen på Duevej på Frederiksberg.

E. Karl Jakobsen, født 15. august 1887, død 26. juli 1899.

F. Benny Johanne Jakobsen, læge, født 4. juni 1889 på Frederiksberg, død i januar 1966, gift 1. februar 1921 med *Evald Julius Kauffeldt*, kredslege, født 12. april 1889 i Nørresundby, død i januar 1949.

B.J.J. bestod 1908 studentereksamen samt 1915 medicinsk embedseksamen, var ansat ved forskellige hospitaler og nedsatte sig 1922 som praktiserende læge i Nørresundby.

E.J.K. tog 1908 studentereksamen samt 1920 lægevidenskabelig embedseksamen, forrettede tjeneste ved forskellige hospitaler og var fra 1922 kredslege i Nørresundby.

1. **Jørgen Kauffeldt**, regnskabschef, født 8. juli 1924, gift med *Joan*.

Bosat: Cerros del Aguila 401, Fuengirola, Spanien.

2. **Niels Kauffeldt**, advokat, født 27. februar 1929 i Hørup, gift 25. marts 1964 med *Aase Schomburg Christensen*, født 28. januar 1934 i Århus.

Bosat: Cerros del Aguila 531, Fuengirola, Spanien.

N.K. tog 1947 studentereksamen samt 1954 juridisk embedseksamen, aftjente 1954-1956 sin værnepligt og drev 1961-1979 selvstændig advokatforretning i Nørresundby.

II. Thøger Pedersen, død i 6-7 års alderen.

III. Karen Marie Pedersen, født 18. august 1862, død 27. maj 1939, gift 21. september 1883 med *Niels Andersen*, smed, født 19. september 1857 i Stilling, død 11. november 1928.

N.A. overtog Hedelund i Mesing efter svigerforældrene, drev desuden smedehåndværket og lavede navnlig en mængde jernpumper; afhændede gården 1917.

A. Karen Annine Andersen, født 18. december 1885, død ugift 2. juni 1967.

K.A.A. uddannedes som forskolelærerinde på Ringe Uddannelsesskole og var 1932-1951 ansat som plejemor på Stærgården, en afdeling under Frederik VII's

(Grevinde Danners) Stiftelse.

B. Anton Peter Andersen, tømrermester, født 3. februar 1888, død 6. september 1966, gift 21. september 1916 med *Hulda Skog* fra Skoghem, Skåne, død 12. oktober 1972.

A.P.A. drev tømrerforretning indtil 1954, først i Liseleje og senere i Beder.

1. Niels Hedelund Andersen, maskinmester, født 8. marts 1918 i Liseleje, gift 17. februar 1946 med *Inger Margrethe Christensen*, født 7. januar 1920 i Århus.
Bosat: Bjerringbrovej 48, Tange pr. Bjerringbro.

N.H.A. tog 1942 maskinmestereksamen fra Århus Maskinskole og har fra 1946 været ansat ved Gudenåcentralen, Tange.

a. Mogens Hedelund Andersen, civilingeniør, født 9. maj 1947 i Kjellerup.
Bosat: Højenhald 8, Brønshøj.

M.H.A. tog 1966 studentereksamen samt senere eksamen som civilingeniør fra Danmarks tekniske Højskole, aftjente sin værnepligt, arbejdede 1½ år ved Brown Boveri & Cie, Schweiz, og har siden 1976 haft beskæftigelse som systemkonsulent i edb-branchen.

b. Jørgen Hedelund Andersen, maskiningeniør, født 28. september 1949 i Kjellerup.

Bosat: Højenhald 8, Brønshøj.

J.H.A. bestod 1966 realeksamen, uddannedes som maskinarbejder ved Grundfos A/S, Bjerringbro, aftjente sin værnepligt, dimitteredes 1977 fra Århus Teknikum og er nu ansat ved Bing & Grøndahl.

2. Karl Hedelund Andersen, afdelingsingeniør, født 15. marts 1922 i Liseleje, gift 2. april 1953 med *Esther Arnskov Jensen*, født 17. august 1927 i Blenstrup, Gjerlev.

Bosat: Lærkevej 10, Randers.

K.H.A. dimitterede 1945 fra Horsens Bygningsteknikum og har siden 1947 været ansat ved Randers kommunes tekniske forvaltning.

E.A.J. arbejdede 1946-1953 på kontor i Randers.

a. Bent Hedelund Andersen, lærer, født 26. december 1955 i Randers.

Bosat: Grønvang 15, Randers.

B.H.A. tog 1974 studentereksamen samt 1978 lærereksamen og har siden været ansat ved Allingåbro skolen, er tillige rejseleder og underviser i aftenskolen.

C. Rasmine Kristine Andersen, født 20. september 1889 i Mesing, gift 20. september 1925 med *Jens Drasbech Brødsted*, handeleggartner, født 21. april 1889 i Overby, Kattrup, død 8. oktober 1979.

Bosat: Plejehjemmet Kildevang, Langå.

R.K.A. drev nogle år indtil 1949 først trikotageforretning og senere tillige gartnerforretning i Stilling.

J.D.B. drev gartneri, især drivhusgartneri.

1. Anna Marie Drasbech Brødsted, født 25. juni 1926 i Stilling, gift 20. november 1948 med *Poul Ejner Christensen*, arbejdsmand, født 29. januar 1924 i Dråby på Sjælland.

Bosat: Landerslevvej 69, Landerslev pr. Jægerspris.

A.M.D.B. var sommeren 1943 elev på Egå Efterskole og havde derefter bl.a. plads hos mosteren, Karen Annine Andersen, på Stærgården.

P.E.C. har arbejdet ved forskelligt og har i flere år været kommunalt ansat.

- a. **Mona Elisabeth Drasbech Christensen**, kontorassistent, født 18. juli 1949 i Dråby, gift 5. juni 1971 med *Lars Sørensen*, tømrer, født 28. oktober 1949 i Skibby på Sjælland.

Bosat: Bøgevej 2, Skuldelev pr. Skibby.

M.E.D.C. er kontoruddannet, er deltidsbeskæftiget hos en el-installatør og forestår desuden kontorarbejdet i deres eget firma.

L.S. udlærtes som tømrer, aftjente 1969-1970 sin værnepligt ved Danske Livregiment og har fra 1980 drevet selvstændig tømrer- og snedkerforretning.

1) **Winnie Drasbech Sørensen**, født 11. august 1973 i Frederikssund.

2) **Carina Drasbech Sørensen**, født 23. januar 1977 i Frederikssund.

- b. **Allan Flemming Drasbech Christensen**, værkfører, født 13. november 1955 i Frederikssund.

Bosat: Vestergårdsvej 9, Gerlev pr. Jægerspris.

A.F.D.C. bestod realeksamen 1972, uddannedes som værktøjsmager, aftjente sin værnepligt ved Søværnet og er nu ansat som værkfører ved Japanica A/S.

2. **Helga Drasbech Brødsted**, født 26. oktober 1927 i Stilling, gift 7. marts 1948 med *Egon Hansen*, gårdejer, født 26. maj 1925 i Jeksen.

Bosat: Dejhøjvej 5, Tostrup pr. Ulstrup.

H.D.B. var elev på Egå Efterskole sommeren 1944.

E.H. købte ved giftermålet en ejendom i Favrskov ved Hadsten og overtog 1962 sin nuhavende gård med et tilliggende på 28 tdr. land.

- a. **Steffen Drasbech Hansen**, smed, født 3. oktober 1951 i Århus, samlever med *Hanne Rungø*, teknisk assistent, født 9. marts 1960 i Ålborg.

Bosat: Bøgedal 17, Ans By.

S.D.H. udlærtes 1971 som smed, aftjente sin værnepligt, forrettede en tid tjeneste ved det danske FN-kontingent på Cypern og har siden arbejdet ved sit fag.

H.R. bestod realeksamen og uddannedes herefter som teknisk assistent.

- b. **Lisbeth Drasbech Hansen**, stud.scient., født 27. december 1956 i Århus, samlever med *Steen Justus Salomonsen*, specialarbejder, født 6. marts 1954 i V. Velling.

Bosat: Trige Centervej 58, Trige.

L.D.H. bestod HF-eksamen og har fra 1978 studeret biologi ved Århus Universitet.

S.J.S. arbejder på en maskinfabrik.

- D. Sofie Frederikke Andersen**, født 14. november 1895 i Mesing.

Bosat: De Gamles By, afd. C, Nørre Allé 41, København N.

S.F.A. plejede sin mor i 16 år og flyttede i 1940 til København.

- E. Alma Augusta Andersen**, født 30. august 1897 i Mesing, død 16. april 1898.

3.B. Jens Peter Thøgersen, født 20. oktober 1818, død under et besøg hos sin søster i Gram 5. januar 1861, gift med *Kirsten* i Ingerslev, der overlevede ham i mange år og blev gift igen. Boede på Ingerslev Mark. – Ingen børn.

Jensen-grenen fra Veng

3.C. Jens Thøgersen, født 28. november 1819 i Bering, død, gift 1. gang med *Kirsten Jensen* af Holmskov, Veng, død i maj 1873, gift 2. gang med *Cecilie Thorup Petersen*, født 15. april 1838 i Gram, død 9. december 1907. – Boede i Holmskov. Havde flere børn, der døde i den spæde alder.

I. Jens Jensen, død i 10 års alderen.

II. Thøger Jensen, gårdejer, født 30. april 1857, død 28. oktober 1920, gift 27. november 1885 med *Mette Marine Bertelsen*, født 18. januar 1848 i Hjortlund ved Ribe, død 30. juli 1936.

T.J. overtog sin morbroders gård i Ormslev.

A. Marie Jensen, født 4. januar 1887, død 13. januar samme år.

B. Marie Kirstine Jensen, født 6. juli 1888, død 20. marts 1975.

M.K.J. var 1907 elev på Testrup Højskole samt 1911 på Ryslinge Højskole, boede i Englyst ved Ormslev St., drev hønseri og havebrug og hjemførte i den forbindelse adskillige præmier fra forskellige konkurrencer; var mangeårig bestyrelsesmedlem og kasserer i Århusegnens Ungdomsforening.

III. Karl Jensen, død i 16 års alderen.

IV. Ane Kathrine Jensen, født 30. april 1869, død 7. maj 1951, gift 16. oktober 1891 med *Niels Nielsen Brok* af Bøgild, født 22. februar 1864, død 13. august 1932.

A.K.J. solgte efter sin mands død ejendommen i Bøgild og flyttede til Kjellerup.

N.N.B. overtog faderens høkerhandel og landbrug i Bøgild, nedlagde senere høkerhandelen og købte mere jord til.

A. Karla Rasmine Kirstine Nielsen Brok, født 15. juli 1892, gift 17. marts 1922 med *Aage Søvang* af Sunds, gårdejer, død 27. marts 1953.

Aa.S. drev en tid en gård på Kjellerup Mark, men flyttede 1926 til Randers og overtog der et pensionat. – Ingen børn.

B. Jens Christian Nielsen Brok, født 11. juni 1893, død som soldat i Odense 5. januar 1916.

C. Ingeborg Nielsen Brock, født 28. juni 1894 i Torning, død 11. maj 1954, gift 22. juni 1917 med *Martin Kristoffer Kristensen Dyhr*, postbud, født 23. maj 1888 i Haderup, død 10. april 1969.

M.K.K.D. uddannedes ved landbruget, blev 1911 reservepostbud i Kjellerup, indtrådte i postvæsenet 1916 som landpostbud i Kjellerup og fik 1943 ansættelse som postbud ved Kjellerup postkontor.

1. Kristian Emanuel Kristensen Dyhr, landpostbud, født 3. maj 1919 i Sjørslev, gift 8. marts 1942 med *Edith Dahl Hansen*, sygeplejerske, født 6. april 1918 i Viborg.

Bosat: Bangshåbsvej 17, Kjellerup.

K.E.K.D. indtrådte i postvæsenet som 18-årig.

E.D.H. uddannedes som sygeplejerske på Kjellerup Sygehus og har siden virket som sådan.

a. **Arne Dyhr**, mejerist, født 29. marts 1944 i Hinge, gift med *Anna Marie*, hjemmehjælper.

Bosat: Bangshåbsvej 17, Kjellerup.

2. **Karen Margrethe Kristensen Dyhr**, født 4. august 1923 i Sjørsløv, gift 30. september 1950 med *Osvald Tapdrup Hansen*, vognmand, født 11. marts 1919 i Rødkærsgade.

Bosat: Lejrvejen 4, Padborg.

O.T.H. indtrådte 1941 i faderens vognmandsforretning i Rødkærsgade, udvidede 1958 firmaet til også at omfatte eksportforretning, flyttede efter faderens død firmaet til Padborg og optog 1976 sønnen Hardy som medejer.

a. **Hardy Hansen**, speditør, født 12. juni 1953 i Rødkærsgade, gift 1. juli 1978 med *Marianne Boesen Jeppesen*, speditør, født 22. marts 1956 i København.

Bosat: Lejrvejen 4, Padborg.

3. **Niels Olaf Christensen Dyhr**, vognmand, født 5. juli 1927 i Silkeborg, gift 15. juli 1951 med *Gudrun Annelise Lindberg*, født 15. juli 1929 i Duellund, Sjørsløv.

Bosat: Grønningen 1, Kjellerup.

a. **Inge Dyhr**, ekspeditrice, født 21. april 1954 i Kjellerup, gift 23. august 1980 med *Orla Munk*, automekaniker, født 3. december 1953 i Kjellerup.

Bosat: Skovfyrren 7, Kjellerup.

b. **Margit Dyhr**, frisør, født 18. juli 1955 i Kjellerup, samlever med *Erik Nielsen*, knallertmekaniker, født 26. april 1956 i Torning.

Bosat: Sandgårdsvej 10, Kjellerup.

M.D. uddannedes som frisør og har fra 1979 drevet selvstændig salon i Viborg.

c. **Hanne Dyhr**, ekspeditrice, født 12. marts 1957 i Kjellerup, samlever med *Uffe Tvermose*, chauffør, født 19. maj 1957 i Levring.

Bosat: Skovfyrren 12, Kjellerup.

d. **Bente Dyhr**, ekspeditrice, født 12. marts 1957 i Kjellerup, samlever med *Svend Rhiger Andreassen*, mekaniker, født 13. august 1957 i Hørup.

Bosat: Rønnebakken 8, Kjellerup.

D. **Kirstine Nielsen Brok**, født 16. januar 1897 i Bøgild, død, gift med *Niels Kristen Nielsen*, portør, født 6. september 1896 i Trædholm, Thy, død 1. juni 1975.

Bosat: Nørregade 14, Rødkærsgade.

1. **Ester Marie Brok Nielsen**, født 24. juli 1925 i Rødkærsgade, gift 16. oktober 1947 med *Karl-Johan Bloch Rasmussen*, kommunalarbejder, født 25. juli 1914 i Silkeborg, død 8. december 1979.

Bosat: Lupinvej 50, Silkeborg.

K-J.B.R. boede 1949-1970 i København, arbejde her som autolakerer og fik derefter ansættelse ved Silkeborg Kommune.

a. **Niels Kristian Bloch Rasmussen**, autolakerer, født 11. december 1947 i Rødkærsgade, gift 11. juli 1970 med *Yvonne Egeberg Larsen*, tasteoperatør,

født 18. maj 1952 i København.

Bosat: Bergensvej 29, Silkeborg.

N.K.B.R. udlærtes som maler, aftjente sin værnepligt og virker ved sit fag.

Y.E.L. virkede en tid inden for fakturering i København og har fra 1972 haft beskæftigelse som tasteoperatør ved Datacentralen i Silkeborg.

1) **Dennis Rasmussen**, født 11. marts 1977 i Silkeborg.

- b. **Else Marie Bloch Rasmussen**, hjemmehjælper, født 23. september 1951 i København, gift 15. januar 1972 med *Birgir Hansen*, salgschauffør, født 30. november 1949 i Klaksvig Bygd, Færøerne.

Bosat: Muskathaven 23, Herlev.

E.M.B.R. bestod 1972 realeksamen, havde et par år plads på kontor og har fra 1979 været hjemmehjælper.

B.H. kom som 10 årig til Danmark, bestod 1967 realeksamen, havde derefter beskæftigelse ved forskelligt, indkaldtes 1971 til aftjening af værnepligt og har fra 1976 været salgschauffør ved Tuborg Bryggerierne.

1) **Ronnie Bloch Hansen**, født 20. november 1971 i København.

2) **Ragnar Bloch Hansen**, født 10. april 1975 i København.

- c. **Jannie Bloch Rasmussen**, født 15. juli 1965 i Silkeborg.

2. **Kristian Brok Nielsen**, typograf, født 10. september 1929, død 8. juli 1961, gift 26. februar 1956 med *Kirsten Elfrida Brynaa*, røntgenfotograf.

Bosat: Landskronagade 5 A, København Ø.

- a. **Kim Brynaa**, stud.mag., født 19. april 1957 i Esbjerg, samlever med *Anne Mette Hansen*, stud.mag., født 30. september 1959.

Bosat: Godthåbsvej 198, Vanløse.

K.B. bestod 1976 studentereksamen og har siden studeret historie og kristendomskundskab ved Københavns Universitet.

- b. **Finn Brynaa**, postarbejder, født 13. juli 1958 i Esbjerg, gift med *Susanne Berglund*, bogholderiassistent, født 25. juli 1957 i København.

Bosat: Valbygårdsvej 29 B, Valby.

1. **Mikkel Brynaa**, født 7. november 1980 i København.

Rasmussen-grenen fra Hårby

3.D. Rasmus Thøgersen, gårdejer, født 5. marts 1822 i Bering, død 22. november 1905, gift 1. gang 1845 med enke *Maren Jakobsen* af Hårby, død 1848, gift 2. gang 1849 med *Ane Andersdatter* af Hårby, født 20. august 1823, død 19. marts 1906.

R.T. var gårdejer på Hårby Mark. – 4 børn døde spæde.

I. **Karen Rasmussen**, død 24 år gammel.

II. **Søren Rasmussen**, væver og havemand, født 31. januar 1847, død 14. februar 1906, gift 29. maj 1873 med *Ellen Marie Rasmussen* af Bøgedal, Ry, født 18. december 1848, død 16. juli 1933 i Følle.

S.R. boede i Svejstrup og på Skanderborg Mark, og havde sidst en landejendom på Vitved Mark.

- A. Maren Cathrine Rasmussen**, husbestyrerinde, født 22. juli 1874, død ugift 2. december 1957.
M.C.R. var husbestyrerinde for lærer Thøger Jensen (*se 3.J.IV.*) fra 4. maj 1906 til dennes død 5. maj 1950; ligeledes boede hendes mor der fra 4. maj 1906 indtil sin død. Efter Th. J.'s død flyttede M.C.R. til en ejendom, og boede fra 1951 til sin død på De gamles Hjem i Rønde.
- III. Maren Rasmussen**, født 14. februar 1850, død 24. marts 1926, gift 30. maj 1876 med *Niels Sørensen*, gårdejer i Lillering, født 20. august 1851, død 8. september 1910.
Begge har været på højskole, Maren i Gram 1869. Efter N.S.'s død boede »Gamle Maren« ved Harlev St.. Ingen børn; – men Maren havde en tid en plejedatter, Helga, der døde af spansk syge 1918.
- IV. Thøger Rasmussen**, gårdejer, født 9. marts 1855, død 10. september 1928, gift 30. oktober 1906 med *Ane Kirstine Jørgine Laursen*, født 2. september 1866 i Låsby, død 6. juni 1935 i Mesing.
T.R. var elev på Testrup Højskole, overtog efter forældrene gården på Hårby Mark, bortforpagtede den en tid til søstersønnen, Martin Søgaard, boede i den tid i Tåstrup, men flyttede så tilbage til gården. – Ingen børn.
- V. Karen Marie Rasmussen**, født 3. august 1857 i Veng Sogn, død 10. januar 1936, gift 30. november 1883 med *Christen Sørensen Nielsen*, gårdejer, født 17. februar 1855 i Hårby, død 15. marts 1932.
K.M.R. var elev på Vallekilde Højskole 1883.
C.S.N. havde en tid en gård på Hårby Mark, derefter Søgården i Stilling og boede senere i Toftlund, Harlev St.
- A. Martin Christensen Søgaard**, gårdejer, født 21. september 1884, død 1936, gift i november 1910 med *Marie Simonsen* af Stilling, født 28. december 1887.
M.C.S. var elev på Testrup Højskole, en tid forpagter af morbroderen, Thøger Rasmussen's gård på Hårby Mark, og derefter gårdejer i Firgårde.
1. Karen Elise Søgaard, født 18. september 1911, gift med *Arbit Pedersen*, maler; boede 1959 i København.
- VI. Andrea Rasmussen**, syerske, født 23. november 1861 i Veng Sogn, død ugift 25. januar 1936.
A.R. var 1883 elev på Vallekilde Højskole og senere syerske i København.
- VII. Anders Christensen Rasmussen**, gårdejer, født 7. oktober 1866 i Hårby, død 28. august 1939, gift 13. juni 1899 med *Ane Kirstine Pedersen*, født 23. november 1877 i Herskind, død 30. april 1942.
A.C.R. var elev på Mellerup Højskole, en tid staldforpagter ved Århus Højskolehjem og har ejet Stallinggård samt Tåstrupgård i Harlev sogn og Gimminggård ved Randers.
- A. Arne Thøger Rasmussen**, chauffør, født 3. juni 1900 i Harlev, gift 12. marts 1927 med *Anna Eleonora Kirstine Schalech*, født 22. august 1906.
A.T.R. lærte landbrug, var elev på Ry Højskole og fik senere beskæftigelse som chauffør i Kolding.
1. Knud Rasmussen, overpostbud, født 19. maj 1933, gift 8. september 1956 med *Esther Hansen*, født 29. september 1935 i Kolding.

Bosat: Stejlbjerg Allè 2, Kolding.

2. **Verner Rasmussen**, postbud, født 11. maj 1944.

Bosat: Ndr. Ringvej 110, Kolding.

- B. Karen Rasmussen**, født 9. marts 1902, gift 25. februar 1934 med *Axel Christensen*, gårdejer, født 21. marts 1906 i Harlevgård.

Bosat: Nyvangsvej 22, Harlev J.

K.R. var elev på Rønshoved Højskole 1925.

A.C. var elev på Vallekilde Højskole 1925-1926, Ladelund Landbrugsskole 1929-1930 samt gymnastikhøjskolen i Ollerup 1931-1932, overtog 1933 Haldgården i Skibby og drev denne indtil 1971, da sønnerne overtog den.

1. **Aage Christensen**, gårdejer, født 24. august 1938 i Århus, gift 26. juni 1971 med *Henriette Panduro*, bankassistent, født 23. juni 1950 i Århus.

Bosat: Haldgården, Skibbyvej 69, Harlev J.

Aa.C. uddannedes ved landbruget hjemme og ude, afbrudt af et ophold på Egå Efterskole vinteren 1954-1955, samt på gymnastikhøjskolen i Ollerup 1957-1958, aftjente sin værnepligt i Karup, Værløse og Jonstrup, havde 1960-1961 ophold på Dalum Landbrugsskole, virkede 1962-1963 som gymnastiklærer på Skanderup Ungdomsskole samt 1965-1969 på Egå Efterskole og overtog 1971 sammen med broderen Haldgården. Var i 6 år medlem af eliteholdet ved gymnastikhøjskolen i Ollerup og har deltaget i opvisninger i mange lande, bl.a. Tyrkiet, Grækenland og Amerika.

H.P. tog 1957 realeksamen, blev bankuddannet i Provinsbanken i Århus og var 1977-1978 ansat i et reklamebureau.

a. **Runa Panduro Christensen**, født 22. februar 1972 i Århus.

b. **Randi Panduro Christensen**, født 19. juli 1974 i Århus.

c. **Rita Panduro Christensen**, født 16. juni 1978 i Århus.

d. **Sara Panduro Christensen**, født 9. marts 1980 i Århus.

2. **Gudrun Christensen**, sygeplejerske, født 15. januar 1941 i Århus, gift med *Ole Grost*, viceforstander, født 24. april 1941 i Odense.

Bosat: Solsiden 8, Veflinge.

G.C. var elev på Vallekilde Højskole 1958-1959 samt på gymnastikhøjskolen i Ollerup 1959-1960, uddannedes som sygeplejerske, var i 3 år assistent i København og har fra 1968 været ansat på Odense Sygehus, bortset fra perioden 1970-1972.

O.G. bestod 1958 realeksamen og 1964 lærereksamen fra Odense Seminarium, aftjente sin værnepligt, var bl.a. 1 år ved UNEF-Hospital i Gaza, virkede som lærer bl.a. i 1970-1972 i Holsteinsborg, Grønland, samt 1972-1981 ved Særlev Skole og har siden været viceforstander ved Nordfyns Forberedelseskursus.

a. **Karina Grost**, født 14. august 1968 i Bogense.

b. **Thorbjørn Grost**, født 7. november 1970 i Holsteinsborg.

c. **Maiken Grost**, født 3. juni 1976 i Odense.

3. **Anders Christensen**, gårdejer, født 2. september 1942.

Bosat: Haldgården, Skibbyvej 69, Harlev J.

A.C. overtog 1971 sammen med broderen Aage Haldgården i Skibby.

- C. Alfred Bak Rasmussen**, lærer, født 6. maj 1906 i Tåstrup, Harlev, gift 25. oktober

1931 med *Hedvig Frederikke Hald Pedersen*, forfatter, født 22. december 1905 i Sindal.

Bosat: Dalvænget 7, Bjergby pr. Hjørring.

A.B.R. tog præliminæreksamen samt 1928 lærereksamen fra Gedved Statsseminarium, virkede som 1. lærer forskellige steder, bl.a. 1931-1943 i Klæstrup, fra 1953 ved Lund Centralskole og senere i Snevre ved Hjørring.

H.F.H.P. har i en årrække skrevet eventyr, noveller og føljetoner til aviser, julebøger og ugeblade og udgivet flere ungdomsbøger.

1. **Hans Henrik Bak Rasmussen**, automobilhandler, født 2. juni 1933 i Brønderslev, gift 20. juni 1961 med *Vita Jensen*, født 11. juli 1937 i Kongerslev.

Bosat: Hobrovej 796, Svenstrup.

a. **Søren Bak Rasmussen**, maskinassistent, født 17. november 1961 i Nørresundby.

b. **Anders Bak Rasmussen**, født 5. marts 1965 i Ålborg.

c. **Mette Bak Rasmussen**, født 25. maj 1970 i Nibe.

2. **Kirsten Gunda Bak Rasmussen**, ekspeditrice, født 19. september 1942 i Tømmerby, død 11. februar 1973, gift 13. januar 1962 med *Ove Finn Jensen*, bagermester, født 10. marts 1940 i Tolne; ægteskabet opløst.

Bosat: Barfredsvej 76, Frederikshavn.

a. **Lone Jensen**, født 10. december 1964 i Frederikshavn.

b. **Claus Jensen**, født 11. april 1967 i Frederikshavn.

3. **Ane Marie Bak Rasmussen**, konsulent, cand.theol., født 3. september 1946 i Flauenskjold, gift med *Joseph Wasike Mululu*, lærer, født 1. januar 1931 i Elgon Nyanza, Kenya.

Bosat: Rydevænget 15, Århus V.

a. **Hans Peter Bak Wasike Mululu**, født 6. juni 1979 i Århus.

4. **Rigmor Bak Rasmussen**, lærer og maler, født 24. april 1948 i Flauenskjold, gift 26. januar 1974 med *Preben Frederiksen*, ungdomsskoleinspektør, født 30. august 1946 i Århus.

Bosat: Futting Tværvej 1, Thorsø.

R.B.R. bestod 1964 realeksamen, uddannedes som ekspeditrice i en skotøjsforretning, dimitteredes 1972 fra Silkeborg Seminarium, var 1973-1977, afbrudt af et års orlov, elev på Det jyske Kunstakademi, har siden haft flere løse vikariater på Fårvang Skole og virker desuden som tegner og maler; har deltaget i forskellige udstillinger.

P.F. bestod 1965 studentereksamen, var 1 år elev på Det jyske Kunstakademi, dimitteredes 1969 fra Århus Seminarium, fik derefter ansættelse ved Fårvang Skole, og har fra 1971 været leder af den kommunale ungdomsskole i Gjern; har sideløbende arbejdet som tegner og maler og deltaget i forskellige udstillinger.

a. **Malene Frederiksen**, født 7. juli 1968 i Tørring ved Ry.

b. **Morten Frederiksen**, født 31. oktober 1969 i Silkeborg.

c. **Anne Mette Frederiksen**, født 4. marts 1975 i Futting.

D. **Gudrun Rasmussen**, husbestyrerinde, født 27. april 1907 i Harlev, død 19. februar 1940.

G.R. var husbestyrerinde på en gård ved Brovst.

E. Agner Rasmussen, landmand, skovarbejder, født 30. juni 1909 i Tåstrup, gift med *Hertha*, men ægteskabet opløst.

Adresse: Larsbo P.L. 3244, Fredriksberg, Sverige.

A.R. uddannedes ved landbruget, var elev på Ryslinge Højskole, havde i nogle år efter faderen Gimminggård ved Randers, fik senere arbejde som skovarbejder i Drosfen Gravendal i Sverige og blev ca. 1975 svensk statsborger.

F. Aage Rasmussen, født 20. april 1911 i Tåstrup, død 1973.

Aa.R. blev handelsuddannet, rejste først i 1930'erne til Amerika, virkede i 18 år som liniemand ved et elektricitetsselskab i Canada og døde i Toronto.

Pedersen-grenen fra Tåstrup

3.E. Karen Thøgersdatter, født 19. april 1824 i Bering, død 1865, gift med *Peder Laur- sen*, gårdejer, født 28. februar 1800 i Stjær, død 3. maj 1874.

K.T. var P.L.'s 4. hustru.

P.L. var gårdejer i Tåstrup. En mindetavle over ham og en af hans andre hustruer, Maren Laursdatter, fandtes hos gårdejer Holger Enevoldsen i Skibby Enggård.

I. Barn, død.

II. Anton Martin Pedersen, død 7-8 år gammel i 1866.

III. Thøger Pedersen, gårdejer, født 4. oktober 1859 i Tåstrup, død 22. maj 1925, gift 12. juli 1889 med *Ane Eriksen Jensen*, født 26. maj 1866 i Sjelle, død 20. maj 1932.

T.P. boede flere steder, før de overtog hans fødegård i Tåstrup, afhændede senere denne og købte ejendommen Vidtskue ved Harlev St., som datteren og svigersøn- nen, Cecilie og Laurits Peter Laursen overtog.

A. Cecilie Kathrine Pedersen, født 9. februar 1891 på Herskind Mark, død 30. juni 1976, gift 12. maj 1920 med *Laurits Peter Laursen*, chauffør, født 20. februar 1884, død 27. november 1947.

L.P.L. boede først i Århus, men overtog senere efter svigerforældrene Vidtskue ved Harlev St.

B. Petrine Pedersen, født 4. juni 1896 i Skovby, død 4. november 1977, gift 30. marts 1918 med *Holger Kr. Enevoldsen*, gårdejer, født 24. oktober 1890 i Sall ved Hammel, død 4. maj 1960.

H.K.E. var elev på Roskilde Højskole 1910 samt på Malling Landbrugsskole 1917, overtog 1918 Skibby Enggård og afstod senere denne til sønnen Niels Thøger; har været medlem af sognerådet samt af menighedsrådet.

1. Inger Enevoldsen, født 20. marts 1919 i Skibby, gift 23. august 1940 med *Svend Rasmussen*, gårdejer, født 9. november 1914 i Hjortshøj, død 27. februar 1979.

Bosat: Bondehaven 14, Skødstrup.

S.R. uddannedes ved landbruget, drev 1940-1947 ejendommen Frederikshåb i Lystrup ved Vivild og købte 1954 gård i Skødstrup; jorden er nu udstykket.

a. Knud Erik Rasmussen, født 17. august 1944, død 22. august samme år.

- b. **Jytte Rasmussen**, overassistent, født 24. februar 1946 i Lystrup, gift 4. oktober 1969 med *Erik Jacobsen*, indkøbschef, født 2. juni 1937 i Haderslev.
Bosat: Skovbrynet 10, Bøgeskov pr. Fredericia
 - 1) **Jannie Jacobsen**, født 21. maj 1971 i Fredericia.
 - 2) **Frank Jacobsen**, født 23. juni 1972 i Fredericia.
- c. **Bente Rasmussen**, tandlæge, født 18. februar 1953 i Hårby, gift 7. april 1979 med *Alex Bernhart Olesen*, premierløjtnant, født 30. maj 1947 i Århus.
Bosat: Rågevej 9, Rønde.
 - 1) **Rasmus Olesen**, født 15. november 1979 i Jeksen.
- 2. **Knud Enevoldsen**, saltemester, født 13. oktober 1922 i Skibby, død 26. marts 1965, gift 15. november 1949 med *Irma Marie Jensen*, syerske, født 26. december 1922 i Hørslev.
Bosat: Dyssehøjvej 13, Brabrand.
K.E. var fra 1954 saltemester på konserverfabrikken JAKA i Brabrand.
Ingen børn.
- 3. **Niels Thøger Enevoldsen**, gårdejer, født 6. marts 1931 i Skibby, gift 29. marts 1959 med *Grethe Frandsen*, født 20. december 1935 i Onsted, Hvilsted.
Bosat: Skibbyvej 67, Viby J.
N.T.E. overtog 1959 fødegården, Skibby Enggård, afhændede denne 1970 og har siden arbejdet inden for møbelbranchen.
 - a. **Annette Enevoldsen**, født 18. maj 1968 i Skibby.
- C. **Erik Pedersen**, gårdejer og vognmand, født 12. maj 1910, død, gift 31. maj 1935 med *Kamma Ejlertsen*.
Bosat: Annettevej 4, Brabrand.
E.P. var gårdmand og siden vognmand i Bryrup.
 - 1. **Jens Thøger Pedersen**, født 2. september 1936.
Bosat: Tammosevej 18, St. Lyngby pr. Skævinge.
 - 2. **Ejler Pedersen**, slagter, født 17. december 1937, gift 12. november 1960 med *Ingrid*, født 14. december 1940.
Bosat: Andreas Steenbergs Plads 2-410, Horsens.
 - a. **Bent Pedersen**, født 18. maj 1961.
 - b. **Kurt Pedersen**, født 23. juni 1963.
 - c. **Pia Pedersen**, født 30. december 1967.
- IV. **Karen Marie Pedersen**, født 30. juni 1863 i Tåstrup, død 3. november 1912, gift med *Peder Jørgensen Møller*, gårdejer, senere slagter, født 27. maj 1863 på Edslev Mark, død 31. oktober 1956.
P.J.M. overtog sin fødegård, afhændede senere denne, flyttede derefter til Harlev og virkede her som slagter.
 - A. **Pouline Jørgine Møller**, født 22. marts 1884 i Edslev, død 1. marts 1951, gift 15. juli 1910 med *Hans Magnus Pedersen*, bager, født 6. december 1882 i Årslev, død 20. august 1965.
P.J.M. var elev på Odder Højskole.
H.M.P. var uddannet bager, forlod faget og fik arbejde på Brabrand Træskofabrik.
 - 1. **Svend Aage Pedersen**, malermester, født 3. januar 1911 i Årslev, gift 5. august 1934 med *Ina Wengel Frost*, født 19. januar 1914.

Bosat: Tingvej 17, Århus V.

- a. **Grethe Wengel Pedersen**, født 2. maj 1938, gift 6. september 1958 med *Ib Kramer*. navneændring fra Ib Kramer Kristensen, oversergent, født 8. september 1934.

Bosat: Tingvej 17, Århus V.

G.P. har været sygeplejeelev på Århus Kommunehospital.

1) **Klaus Kramer**, født 7. juli 1962.

2) **Lone Kramer**, født 10. august 1965.

- b. **Hans Wengel**, navneændring fra Hans Wengel Pedersen, bygningskonstruktør, født 16. juni 1942 i Århus, gift 29. april 1970 med *Helle Vagnsø*, frisørmester, født 7. august 1944 i Århus.

Bosat: Stavnsbakken 14, Risskov.

H.W. færdiguddannedes som konstruktør 1964, aftjente derpå sin værnepligt og fik 1966 ansættelse ved stadsingeniørens kontor i Århus.

H.V. er uddannet frisør og har fra 1969 drevet selvstændig salon.

1) **Helene Vagnsø Wengel**, født 29. juni 1974 i Århus.

2) **Henriette Vagnsø Wengel**, født 21. juli 1978 i Århus.

- c. **Paul Wengel Pedersen**, murer, født 30. oktober 1952 i Århus, samlever med *Birgitte Carol Burkal Steffensen*, korrespondent, født 12. december 1954 i Windhoek, Sydvestafrika.

Bosat: Hjelmensgade 25, Århus C.

1) **Nina Wengel Steffensen**, født 14. august 1979 i Århus.

2. **Hans Karmark Pedersen**, murer, født 15. november 1913 i Brabrand, gift 28. oktober 1939 med *Anna Thomine Fuhlendorff*, født 29. oktober 1919 i Sabro.

Bosat: Tousvej 67, Åbyhøj.

- a. **Ole Karmark Pedersen**, lærer, født 2. marts 1943 i Åbyhøj, samlever med *Karen Ibsen*, børnehavepædagog, født 22. april 1950 i Næstved.

Bosat: C.A. Thyregods Vej 41, Åbyhøj.

1) **Jonas Karmark Ibsen**, født 3. juni 1975 i Åby.

2) **Magnus Karmark Ibsen**, født 15. april 1979 i Åby.

- b. **Peer Karmark Pedersen**, kromand, født 1. september 1944 i Århus, gift 10. september 1966 med *Anny Marie Maarslet*, kontorassistent, født 30. maj 1944 i Dråby.

Bosat: Sønder Allè 12, Hørning.

P.K.P. udlærtes som tjener, drev 1977-1979 Hotel Kragelund i Højbjerg og købte 1980 Niels Peters Kro i Ny Solbjerg.

A.M.M. uddannedes som slagterekspeditrice og har fra 1965 haft beskæftigelse som kontorassistent.

1) **Michael Karmark Pedersen**, født 14. februar 1967 i Århus.

2) **Brian Karmark Pedersen**, født 1. december 1970 i Århus.

- c. **Anna Sonja Karmark Pedersen**, stud.mag., født 10. januar 1948 i Århus, samlever med *Niels Kristian Frederiksen*, jernbinder, født 5. oktober 1950.

Bosat: Digtergangen 5, Åbyhøj.

A.S.K.P. arbejdede en del år som ufaglært arbejder, studerer nu nordisk sprog og litteratur samt teoretisk pædagogik på Århus Universitet.

- 1) **Anne Karmark Pedersen**, født 8. januar 1970 i Århus.
- 2) **Tina Karmark Pedersen**, født 4. oktober 1972 i Århus.
- d. **Allan Karmark Pedersen**, kleinsmed, født 8. maj 1953 i Åbyhøj, gift 19. juli 1975 med *Kirsten Troelsen*, pædagogmedhjælper, født 2. januar 1954 i Odense.
Bosat: Digtergangen 9, Åbyhøj.
- 1) **Anders Karmark Pedersen**, født 14. januar 1976 i Åbyhøj.
- 2) **Signe Karmark Pedersen**, født 28. februar 1980 i Åbyhøj.
- B. Valdemar Møller**, arbejdsmand, født 22. oktober 1894, død i august 1966, gift 28. august 1921 med *Marie Poulsen* af Edslev, født 22. januar 1900.
V.M. var fodermester i Tarskov Mølle og senere arbejdsmand i Brabrand.
Adoptivbarn: *Jørgen Torben Møller*, født 21. marts 1944.
1. **Karen Margrethe Møller**, født 4. februar 1922 i Tarskov Mølle, gift med *Jens Andreas Jakobsen*, hotelejer, født 2. februar 1915.
Bosat: Mylius Erichsens Vej 8, Herning.
J.A.J. var en tid overtjener i Ringkøbing, derefter restauratør i Herning og fra 1957 tillige indehaver af Gregersens Hotel i Herning; formand for restauratørforeningen i Herning.
- a. **Jens Valdemar Jakobsen**, født 15. marts 1947.
2. **Elly Møller**, kantineassistent, født 8. marts 1927 i Tarskov Mølle, gift 29. marts 1953 med *Egon Helmut Skoubo*, bagermester, født 14. november 1920 i Kalundborg.
Bosat: Strandbakken 41, Kalundborg.
- a. **Ove Laurits Skoubo**, specialarbejder, født 3. september 1953 i Kalundborg.
Bosat: Frederik Andersens Vej 55, Kalundborg.
- b. **Karin Asta Skoubo**, klinikassistent, født 28. juli 1955 i Kalundborg, samlever med *Lars Alfred Nielsen*, servicemekaniker, født 23. december 1950 i Sløsse, V. Ulslev.
Bosat: Gl. Rørby Vej 3, Kalundborg.
- 1) **Katrina Nielsen**, født 1. maj 1977 i Kalundborg.
- C. Evald Møller**, marketender, født 10. september 1896, død 23. december 1979, gift med *Helen Gundacher*, død 24. januar 1971.
E.M. var elev på Testrup Højskole samt på Ladelund Landbrugsskole, virkede som kontrolassistent i Veerst ved Kolding, emigrerede 1928 til USA, boede her i Woodbridge, New Jersey, realiserede 1971 sin ejendom og kom tilbage til Danmark.
1. **Alice Elian Miller**, født 25. august 1943, gift med *Robert Henry Kautz*, lærer, født 10. marts 1943 i Elisabeth, New Jersey.
Bosat: Woodbridge, New Jersey, USA.
- D. Thage Møller**, kro- og gårdejer, født 4. maj 1901, død 8. januar 1980, gift 7. oktober 1923 med *Anna Marie Hagenau*. født *Jacobsen*, født 29. maj 1899, død 30. september 1978.
T.M. var elev på Kolt Efterskole, lærte snedkerfaget, oprettede 1929 maskinsnedkeri i Wilstersgade i Århus, som efterhånden blev ret kendt, ejede og drev 1937-1942 Tranbjerg Kro, var i 5 år værkfører hos tømremeter Max Pedersen,

havde 1946-1950 Industrigården i Holme, etablerede derefter maskinsnedkeri og flyttede ca. 1968 til Alling ved Ry.

A.M.H. var en tid bestyrer af Marie Dam's konfektforretning i Århus.

3.F. Ane Margrethe Thøgersdatter, født 19. april 1824 i Bering, død 2. juli 1882, gift 1. gang 31. maj 1850 med *Christian Sørensen*, gårdejer, født 20. november 1823, død i maj 1867, gift 2. gang 1868 med *Rasmus Jensen*, født 11. juli 1831 i Bjedstrup, død 14. januar 1909.

R.J. overlod på sine gamle dage gården i Ormslev til søstersønnen, Thøger Jensen (*se 3.C.II*).

I. Kirsten Christiansen, født 1851, død 1868.

Christensen-grenen fra Bering

3.G. Christen Thøgersen, gårdejer, født 20. januar 1827 i Bering, død 9. februar 1904, gift 17. april 1858 med *Maren Rasmussen* af Veng, født 21. november 1832, død 15. juli 1920.

C.T. var soldat i tre-årskrigen og deltog bl.a. i udfaldet fra Fredericia 1849 samt i forsvaret af Frederiksstad 1850. Overtog fødegården i Bering, som han helt ombyggede og sidst opførte det store smukke stuehus i 1870'erne; afstod 1896 gården til svigersønnen Simon Andersen. – C.T. var 1871-1877 medlem af Ormslev-Kolt sogneråd.

I. Karen Christensen, født 25. maj 1863 i Bering, død 2. marts 1915, gift 12. juli 1887 med *Simon Andersen* af Blegind, født 29. februar 1860, død 10. oktober 1925.

S.A. havde nogle år en gård på Hårby Mark, overtog 1896 hustruens fødegård og drev jdenne til sin død, hvorefter sønnen, Anders Peter Andersen, overtog den. – S.A. var medlem af Ormslev-Kolt sogneråd og formand for andelsmejeriet Bøgekilde.

2 børn døde i den spæde alder.

A. Kristine Andersen, født 13. marts 1888, død ugift 26. august 1964.

K.A. var elev på Askov Højskole 1909 og senere husbestyrerinde for sin ældste bror.

B. Anders Peter Andersen, gårdejer, født 9. november 1891 i Hårby, Veng, død ugift 7. maj 1976.

A.P.A. var elev på Ry Højskole 1911-1912 samt på Malling Landbrugsskole 1916-1917, overtog 1925 fødegården og drev denne en lang årrække, hvorefter han afstod den til broderdatterens mand, Jørgen Pedersen. (*Se 3.G.I.D.1.*)

C. Rasmus Andersen, gårdejer, sognerådsformand, Ridder af Dannebrog, født 30. august 1894 i Hårby, Veng, død 27. maj 1965, gift 12. oktober 1923 med *Johanne Eriksen*, født 1. maj 1898, død 23. oktober 1976.

R.A. uddannedes ved landbruget, var elev på Den jyske Handelshøjskole 1913-1914, var 1918-1922 bestyrer samt 1922-1929 forpagter af Højgård i Hørning, overtog derpå gården og drev den til 1953, da svigersønnen forpagtede den. –

R.A. var 1925-1957 medlem af Blegind-Hørning sogneråd, fra 1929 som formand, formand for Skanderborg amts sognerådsforening og statens tilsynsførende ved Landbrugssparekassen i Skanderborg.

1. Karen Andersen, kirkesanger, født 4. september 1929 i Højgård, Hørning, gift 9. september 1948 med *Hans Kolling*, gårdejer, født 19. november 1919 i Fruering, død 1. marts 1979.

Bosat: Vorsøvej 12, Brigsted pr. Horsens.

K.A. var vinteren 1946-1947 elev på Silkeborg Husholdningsskole samt sommeren 1948 på Uldum Højskole og har fra 1972 været kirkesanger ved Søvind kirke; har fra 1960 undervist i porcelænsmalning, stoftryk og batik på aften-skole.

H.K. lærte landbrug, var vinteren 1941-1942 elev på Vestsjællandsk Landbrugsskole, havde 1946-1953 Bodil Mølle ved Hørning i forpagtning, forpagtede derefter hustruens fødegård, overtog den 1954, købte 1964 gården Rosenlund i Resendal, der blev drevet med bestyrer, afhændede 1967 begge gårdene, havde så i 9 år Glibinggård i Søvind, afhændede denne 1976 og købte en mindre gård i Brigsted.

a. Kirsten Kolling, organist, født 25. august 1949 i Hørning, gift 30. december 1977 med *Peter Langberg*, docent, født 21. august 1945 i Nykøbing F.

Bosat: Sølstedgårdvej 13 B, Løgumkloster.

K.K. er uddannet ved Det jyske Musikkonservatorium i Århus og tog kirke-musikalsk eksamen 1975, musikpædagogisk eksamen 1976 og solistklasse-eksamen ved Rueil-Malmaison, Paris, med førstepris som elev af Marie Claire Alain, var ansat som organist ved Adslev Kirke 1966-70, Vorup Kirke 1970-1975, Risskov Kirke 1975-1980 og siden ved Løgumkloster Kirke; er tillige lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

P.L. er uddannet ved Det kgl. danske Musikkonservatorium i København, var undervisningsassistent i orgel samme sted 1971-1979, tog eksamen i cembalo og orgel 1968, pædagogisk eksamen i orgel 1971 og hovedskole-eksamen i klaver 1972, tog solisteksamen som klokkespiller 1979 med første karakter og er nu forstander for Løgumkloster Kirkemusikskole samt docent ved blindeinstituttet i København.

1) Morten Peter Kolling Langberg, født 8. juni 1979 i Århus.

b. Eva Kolling, elev, født 20. august 1955 i Hørning.

Bosat: Kirkebjergvej 10, Søvind pr. Horsens.

E.K. var elev på Hadsten Højskole sommeren 1974, uddannedes senere som sygehjælper, arbejdede 3 måneder på et plejehjem i Portland, Oregon, USA, var 1979 elev på Bygholm Landbrugsskole og fik derefter ansættelse som landbrugsmedhjælper på Merringgård ved Løsning.

D. Martin Andersen, gårdejer, født 13. marts 1902 i Bering, gift 15. juli 1927 med *Astrid Juul*, født 15. juli 1905 i Stavtrup, Kolt.

Bosat: Skovlundgårdvej 61, Viby J.

M.A. var elev på Ry Højskole 1920 samt på Askov Højskole vinteren 1924-25, købte 1927 en gård i Tilst og drev denne indtil 1960, da sønnen forpagtede den. –

M.A. var bl.a. kasserer i sognerådet samt en årrække direktør i Sparekassen S.D.S. i Århus.

1. **Inger Juul Andersen**, født 20. oktober 1929 i Tilst, gift 2. marts 1957 med *Jørgen Pedersen*, gårdejer, født 3. marts 1927 i Søby ved Hammel.

Bosat: Beringvej 49, Bering pr. Hasselager.

I.J.A. er uddannet som barneplejerske på Slagelse Optagelseshjem.

J.P. overtog hustruens morbroders gård i Bering.

a. **Klaus Juul Pedersen**, elektroniktekniker, født 28. april 1958 i Søby, samlever med *Lone Debel Beck*, postbud, født 26. september 1961 i Århus.

Bosat: Chr. Kolds Vej 23, Skanderborg.

K.J.P. tog realeksamen, uddannedes som elektroniktekniker og har fra 1980 været ansat ved Jysk Telefon-Aktieselskab.

b. **Karin Juul Pedersen**, køkkenmedhjælper, født 24. juli 1959 i Søby.

Bosat: Beringvej 49, Bering pr. Hasselager.

2. **Aage Juul Andersen**, gårdejer, født 7. juni 1932 i Tilst, gift 25. marts 1960 med *Asta Kristensen*, født 16. juli 1937 i Hjortshøj.

Bosat: Bysmedevej 83, Tilst pr. Mundelstrup.

Aa.J.A. har været elev på Kolt Efterskole, på Rødding Højskole, på Askov Højskole samt på Lyngby Landbrugsskole, opholdt sig et halvt år i England, forpagtede 1960 fødegården og overtog den 1966.

A.K. har været elev på Egå Efterskole.

a. **Lene Juul Andersen**, født 20. januar 1962 i Tilst.

b. **Else Juul Andersen**, født 11. februar 1965 i Tilst.

II. **Kirsten Marie Christensen**, sygeplejerske, født 16. juni 1868 i Bering, død ugift 2. november 1920.

K.M.C. var sygeplejerske i Skanderborg.

3.H. **Søren Thøgersen**, født 9. januar 1830 i Bering, død 3. december 1910, gift 15. maj 1859 med *Maren Christensdatter* af Ingerslev, født 20. april 1830, død 16. april 1911.

Boede på Mesing Mark. Søren drev landbrug og træskomageri og Maren var modehandler. Flyttede til Skanderborg på deres gamle dage. – Ingen børn.

Jensen-grenen fra Gram

3.J. **Ane Marie Thøgersdatter**, født 20. marts 1832 i Bering, død 28. januar 1904, gift 2. maj 1851 med sin fætter *Jens Jensen*, gårdejer, født 13. juni 1816 i Dørup, Hørning, død 7. august 1890. (Se 4.A.).

J.J. deltog i tre-årskrigen, købte, da han kom hjem fra krigen, ejendommen Nyholm på Gram Mark med et tilliggende på ca. 17 tdr. land og drev denne indtil 1886, da datteren Karen og hendes mand, Rasmus Møller Hansen Lund, overtog den i forpagtning. (Se endvidere bilag 42).

I. **Ane Johanne Jensen**, født 10. april 1852 i Nyholm på Gram Mark, død 13. marts

1927, gift 8. oktober 1875 med *Jens Albert Johan Mogensen*, gårdejer, født 24. juli 1852 i Ingerslev, Tiset, død 23. marts 1927.

A.J.J. var 1869 elev på Gram Højskole.

J.A.J.M. var elev på Ask Højskole, overtog fødegården, som siden udstykkedes, men beholdt selv stuehus med stor have. – J.M. var i mange år bestyrelsesmedlem i Tiset Sparekasse samt vurderingsmand i Den almindelige Brandforsikring, fra hvilken han modtog et kostbart sølvbæger for lang og tro tjeneste.

4 børn døde i den spæde alder.

A. Mogens Carl Jensen Brabrand, født 26. juni 1877 i Ingerslev, død 17. september 1947, gift 27. oktober 1906 med *Martha Christiansen*, født 5. november 1876, død 7. december 1948.

M.C.J.B. lærte landvæsen, var forvalter på bl.a. Kalø, Gl. Vrå og Bidstrup, ejer af Kristianseje ved Løgten og Villa Aurora i Stautrup, købte 1922 morbroderen, Niels Peter's ejendom på Skanderborg Mark, afhændede denne ca. 1926, boede derefter en tid i Alken, flyttede senere til Århus, var her en højt skattet tjener ved Århus Byorkester, og når orkestret var på rejse, sov han ikke på hotel, men ude i toget ved instrumenterne.

1. **Stella Brabrand**, født 21. september 1907, død 1. juli 1954, gift 1. juni 1946 med *Ejner Rosenquist*, kontorassistent, født 19. juni 1896.

Boede i København.

2. **Gudha Brabrand**, født 21. november 1909, gift 27. juli 1935 med *Edvard Wer-mund Olsen*, varmemester, født 6. januar 1910.

Bosat: Valby Langgade 191, Valby.

a. **Elsebeth Jytte Olsen**, kommuneassistent, født 5. juni 1943 i Århus, gift 6. juli 1963 med *Jørgen Elsig Nielsen*, fuldmægtig, født 27. december 1941 i København.

Bosat: Langdyssevej 9, Gundsømagle pr. Roskilde.

E.J.O. og J.E.N. er begge uddannet og ansat ved kommunen.

1) **Martin Elsig Nielsen**, født 8. oktober 1971 i Roskilde.

2) **Mia Elsig Nielsen**, født 2. juni 1980 i København.

3. **Mogens Eivind Brabrand**, født 24. juli 1920 i Århus, gift 8. december 1945 med *Grethe Ella Hansen*, født 23. maj 1924; ægteskabet opløst.

Bosat: Laurvigsgade 23, Århus N.

M.E.B. har været kontorbud på bryggeriet Ceres i Århus og desuden reserve-brandmand.

a. **Aage Brabrand**, født 11. april 1946, død 13. august 1948.

b. **Henning Mogens Brabrand**, elektriker, født 1. juni 1949 i Århus.

Bosat: 100 Greenwood Acres, Edmonton Alberta, Canada.

c. **Hanne Grethe Brabrand**, pædagog, født 23. oktober 1952, samlever med *Ole Ditlev*, murer, arkitekt, født 12. december 1948 i Århus.

Bosat: F. Vestergaards Gade 32, Århus C.

B. Caroline Marie Jensen Brabrand, født 26. september 1884 i Ingerslev, død ugift 9. oktober 1961.

C.M.J.B. var elev på Testrup Højskole 1906, plejede forældrene, og da disse døde 1927, overtog hun det gamle hjem med stuehus og en dejlig have, som hendes

søskende og familien altid havde været glade for at gæste.

C. Jens Johannes Jensen Brabrand, født 1. maj 1889 i Ingerslev, død 3. juni 1916 efter kun få dages sygdom af blodforgiftning, fremkaldt ved et insektstik.

D. Ane Marie Jensen Brabrand, født 24. september 1893 i Ingerslev, død 28. august 1960, gift 8. oktober 1920 med *Andreas Berthelsen*, togfører, født 12. marts 1891 i Århus, død 6. maj 1962.

A.B. tog sin afsked som togfører 30. april 1955.

1. Erna Berthelsen, modehandler, født 4. oktober 1921 i Århus.

Bosat: Kirkegade 4, Randers.

E.B. er uddannet modist, virkede 20 år som direktrice i Randers og etablerede 1972 selvstændig forretning samme sted.

II. Karen Jensen, født 17. maj 1854 i Nyholm på Gram Mark, død 10. september 1933, gift 1. gang 17. maj 1883 med enkemand *Ole Johan Christensen*, murermester i Grumstrup, født 24. august 1840, død 16. oktober 1884, gift 2. gang 10. august 1886 med *Rasmus Møller Hansen Lund*, dræningsgraver, født 10. november 1851 i Ingerslev, død 31. januar 1924.

K.J. var 1879 elev på Vallekilde Højskole.

R.M.H.L. var 1886-1893 forpagter af Nyholm på Gram Mark, overtog derefter sit fødehjem i Ingerslev og virkede her som dræningsgraver; var en tid medlem af Tiset Sogneråd.

A. Ole Johan Lund, førstelærer og organist, født 11. februar 1889 i Nyholm på Gram Mark, død 10. august 1976, gift 5. juni 1919 med *Ellen Marie Cramer Hansen*, født 13. august 1894 i Aborg, Gamtofte.

Bosat: Falen 15, Odense C.

O.J.L. dimitteredes 1910 fra Jelling Statsseminarium, blev efter vikariater i bl.a. Mammen lærer i Ronnum Skole ved Kibæk og virkede fra 1922 til 1957 som førstelærer, først ved Trunderup Skole og fra 1940 ved Jordløse Centralskole; var tillige organist ved Jordløse Kirke.

1. Andreas Hansen Lund, afdelingsingeniør, cand.polyt., født 22. juli 1920 i Ronnum, gift 4. august 1951 med *Kirsten Danild*, kontorassistent, født 6. september 1923 i Åbyhøj.

Bosat: Tofteagervej 16, Haslev.

A.H.L. blev 1939 student samt 1945 cand.polyt., forrettede 1945 CB-tjeneste og har siden 1953 været ansat ved Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab, SEAS, Haslev, fra 1959 som afdelingsingeniør. – A.H.L. var bl.a. 1963-1968 formand for konservativ vælgerforening i Haslev samt 1966-1970 medlem af ligningskommissionen i Haslev og har fra 1976 været medlem af Elektroteknisk Forenings bestyrelse samt fra 1980 af energiministeriets prognosekontaktudvalg.

K.D. var elev på Askov Højskole vinteren 1943-1944, bestod 1946 studentereksamen, var 1972-1976 deltidsbibliotekar ved Ringsted Kommune og har siden været kontorassistent ved Ringsted Bibliotek. – K.D. var 1959-1974 leder i Det danske Pigespejderkorps, sidst som distriktschef.

a. Anne Lund, stud.oecon., født 3. juni 1953 i Haslev, samlever med *Finn Breinholt Larsen*, stud.mag., født 16. april 1951 i Esbjerg.

Bosat: Solagervej 9, Egå.

A.L. tog 1972 studentereksamen og har siden studeret ved Århus Universitet. – A.L. har fra 1975 været aktivist i Organisationen til Oplysning om Atomkraft, hvor hun bl.a. har lavet solmærket med: Atomkraft? Nej tak.

F.B.L. studerer samfundsfag og idéhistorie ved Århus Universitet.

b. **Mette Lund**, stud.polit., født 1. september 1959 i Haslev.

Bosat: Grønjordsskollegiet, Værelse 1413, København S.

2. **Carl Rasmus Hansen Lund**, lærer, organist, født 29. december 1921 i Ronnum, gift 1. gang 11. marts 1950 med *Metha Elisabeth Rude Sørensen*, født 13. februar 1918, død 4. maj 1953, gift 2. gang 11. juli 1959 med *Anna Laura Nielsen*, født 12. september 1923 i Sletterødgård, Fjelsted.

Bosat: Ravnebjerggyden 81, Blommenslyst.

C.R.H.L. tog 1944 lærereksamen og organisteksamen, har fået udvidet uddannelse i skole- og kirkemusik, var 1944-1949 andenlærer i Gunnerup og 1949-1952 enelærer ved Viuf nordre Skole, havde 1952-1959 ansættelse som førstelærer ved Mullerød Skole ved Flemløse samt 1959-1961 som lærer ved Guldager Skole, blev derefter ansat som sang- og musiklærer ved Sædding Skole og er nu musiklærer på Sanderum Skole. Har tillige været organist ved Dreslette og Guldager kirker og er nu organist ved Sanderum Kirke. – C.R.H.L. er redaktør for tidsskriftet Dansk kirkemusiker Tidende.

A.L.N. er uddannet som håndarbejds lærer på Engelsholm Højskole og har gennemgået vævekursus på Kerteminde Højskole.

a. **Margit Lund**, født 27. marts 1962 i Esbjerg.

b. **Knud Lund**, født 25. januar 1966 i Esbjerg.

3. **Bent Hansen Lund**, overlærer, født 2. maj 1924 i Trunderup, gift 18. november 1950 med *Rita Elise Larsen*, født 10. april 1929 i Kyse, Vallensved.

Bosat: Jeppe Aakjærs Vej 29, Næstved.

B.H.L. dimitteredes 1946 fra Odense Seminarium, aftjente sin værnepligt i Haderslev, var 1947-1952 lærer ved Kildemarksskolen i Næstved og har siden været ansat ved Lille Næstved Skole.

R.E.L. er som ulønnet medarbejder stærkt engageret inden for ældreomsorgen.

a. **Dødfødt pige**, født 14. november 1951.

b. **Jacob Lund-Cramer**, navneændring fra Jacob Lund, tandlæge, født 3. juli 1953 i Næstved, gift 7. august 1976 med *Anette Hansen*, fysioterapeut, født 27. januar 1955 i København.

Bosat: Søparken 47, Svogerslev pr. Roskilde.

1) **Camilla Lund-Cramer**, født 21. marts 1979 i København.

4. **Karen Lund**, født 30. maj 1926, død 10. februar 1927.

5. **Aase Lund**, født 30. maj 1926, død 21. december samme år.

6. **Sigrid Lund**, sygeplejerske, født 28. juni 1929 i Trunderup.

Bosat: Falen 15, Odense C.

S.L. tog 1948 præliminæreksamen, var elev på sygeplejeforskolen på Testrup Højskole, blev uddannet som sygeplejerske på Ringe Sygehus og fortsatte som assistent samme sted.

B. Birgitte Jensine Lund, født 12. august 1890 i Nyholm på Gram Mark, død ugift 19. august 1968.

B.L.J. besøgte 1911 Askov Højskole og var, bortset fra en periode 1913-1916, hvor hun førte hus for sin bror i Ronnum, hjemme hos sin mor, som hun trofast plejede i dennes sidste, svære leveår. Hun overtog hjemmet ved moderens død i 1933, men i 1940 flyttede hun til Ravnholt og boede her i et lille hus ved skoven. I sine sidste år havde hun ophold på et hvilehjem i Risskov.

III. Jens Jensen, snedker, født 26. august 1856 i Nyholm på Gram Mark, død 29. december 1934, gift 27. september 1888 med *Movritsine Nielsen* (søster til Niels Nielsen Brok, se 3 C IV), af Bøgild, født 1. august 1866, død 1951.

J.J. lærte som snedker hos R. Kold i Jeksen, boede i Århus og fra 1892 i København. – Ingen børn, men 2 plejebørn, Kristian Nyholm Jensen, sømand, født 14. december 1908 og Edelweis Selma Ylanda Neuhaus, født 31. maj 1913.

IV. Thøger Jensen, lærer, født 7. februar 1859 i Nyholm på Gram Mark, død ugift 5. maj 1950.

T.J. dimitteredes 1882 fra Jelling Statsseminarium, var lærer i Thorsager, Breth og Følle, pensioneredes 24. februar 1924 og boede derefter indtil sin død i Døruplund, Følle. Redaktør og udgiver af adresseavisen Kaløvig 1899-1909. Har udgivet: Kong Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskoler), Århus 1921, og var medudgiver af Adsløv-slægten, 1926. (Se endvidere bilag 43).

V. Niels Peter Jensen, landmand og træskomager, født den 6. oktober 1861 i Nyholm på Gram Mark, død 19. april 1922, gift 1. gang 4. november 1890 med *Ane Marie Svejstrup* af Veng, født 20. december 1865, død 17. september 1893, gift 2. gang 6. marts 1896 med enke *Gertine Kristensen*, død 5. december 1937.

N.P.J. besøgte vinteren 1882-1883 Vallekilde Højskole, var først træskomager i Gram, senere ringer ved Skanderup Kirke og efter sit sidste giftermål landmand på Skanderborg Mark.

VI. Børnt Jensen, født 21. februar 1864, død 5. august 1865.

VII. Karen Marie Jensen, født 11. maj 1866 i Nyholm på Gram Mark, død 26. maj 1926, gift 12. november 1889 med *Søren Poulsen Sørensen*, murer, født 14. juni 1863 i Vitved, Fruering, død 7. december 1930.

K.M.J. faldt som ca. 6-årig i en mergelgrav, men blev reddet af broderen Niels Peter. Den 17. oktober 1920 blev hun kørt over af en bil på vej fra Stilling Kirke til sit hjem. Hun brækkede højre ben, fik brud på hjerneskallen og blev i det hele ilde tilredt. I flere dage lå hun bevidstløs på Skanderborg Sygehus, men efterhånden bedredes hendes tilstand med undtagelse af det ene øje. Efter en senere operation fik hun dog synet tilbage.

S.P.S. havde bl. a. statsejendommen Dørupsminde i Gram, som sønnen Jens overtog.

A. Jens Sørensen, landpostbud, født 17. april 1891 i Ravnholt, død 25. februar 1976, gift 22. november 1919 med *Karen Marie Olsen*, født 20. januar 1887 i Farstrup på Fyn, død 14. maj 1960.

J.S. aftjente sin værnepligt ved Trainkompagniet på det nuværende Christiania i København, var under 1. verdenskrig indkaldt til sikringsstyrken, arbejdede derefter et par år på Fyn, bl.a. som kontrolassistent, overtog 1920 efter forældrene

Dørupsminde, Gram, afhændede den 1945 til sønnen, flyttede derefter til Stilling, virkede her i ca. 25 år som landpostbud, fik efter hustruens død 1960 ophold hos sønnen i Skanderborg, virkede til sit fyldte 79. år som reservegraver på Slotskirkegården og var de senere år fejemand for flere forretninger på Adelgade samt have-mand for adskillige i kvarteret.

1. **Karen Marie Sørensen**, født 16. juni 1920, død 18. juni samme år.

2. **Søren Peter Sørensen**, arbejdsmand, født 29. maj 1921 i Dørupsminde i Gram, gift 29. maj 1946 med *Anna Marie Dyhr*, født 23. november 1925 i Skovby.
Bosat: Vesterskovvej 5, Skanderborg.

S.P.S. overtog 1945 efter faderen Dørupsminde i Gram, flyttede senere til Skanderborg, har fra 1952 forrettet tjeneste som brandmand og fik 1956 beskæftigelse ved Skanderborg Kommune.

a. **Jens Kristian Sørensen**, født 18. februar 1947 i Skanderborg, død 22. oktober 1978, gift 29. september 1973 med *Bente Brændstrup Jensen*, født 16. oktober 1942.

J.K.S. arbejdede efter endt skolegang på et beskyttet værksted, først i Århus og senere i Hasselager, hvor han mødte sin kone Bente. Jens Kristian var et stille, men livsglad gemyt, altid klar med en hjælpende hånd. Han og Bente nød det i deres lille lejlighed i Viby. Men Jens Kristian døde alt for tidligt, kun 31 år gammel, af en hjerneblødning.

b. **Olga Johanne Marie Sørensen**, hjemmehjælper, født 16. august 1949 i Skanderborg, gift 30. oktober 1971 med *Jens Kobæk*, gårdejer, født 15. april 1941 i Svorbæk, Odder.

Bosat: Trustrupvej 34, Hundslund.

O.J.M.S. uddannedes som ekspeditrice i Brugsforeningen i Skanderborg og fortsatte her indtil 1974.

J.K. bestod mellemskoleeksamen, uddannedes ved landbruget, var elev på Dalum Landbrugsskole og overtog 1974 forældrenes gård.

1) **Henrik Kobæk**, født 28. december 1972 i Odder.

2) **Anders Kobæk**, født 22. april 1975 i Odder.

3) **Peter Kobæk**, født 8. april 1978 i Odder.

c. **Peter Ove Sørensen**, politibetjent, født 26. september 1952 i Skanderborg, gift 27. januar 1979 med *Mette Strudsholm*, sygeplejerske, født 10. marts 1956 i Søborg.

Bosat: Rathsacksvej 4, København V.

P.O.S. udlærtes 1972 som tømrer, aftjente sin værnepligt, var 1974-1981 pedel ved Egå Højskole og har siden været ansat ved politiet.

M.S. uddannedes som sygeplejerske, virkede 2 år ved Amtssygehuset i Århus og har fra 1981 været ansat på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.

d. **Otto Villy Sørensen**, gartner, født 27. maj 1955 i Skanderborg.

Bosat: Horsensvej 8, Skanderborg.

O.V.S. udlærtes som gartner 1976.

e. **Poul Erik Sørensen**, født 14. august 1966 i Skanderborg.

B. Cecilie Sørensen, født 15. juli 1892 i Ravnholt, død 24. august 1962, gift 10. november 1914 med *Anders Christian Jørgensen*, murer, født 13. januar 1885, død

31. oktober 1944 (dræbtes ved det britiske flyverangreb på Århus Universitet).
A.C.J. overtog forældrenes ejendom i Vitved, beliggende umiddelbart ved Stilling Sø.

1. **Anna Jørgensen**, født 9. maj 1916 i Vitved, gift 5. juni 1934 med *Harald Nielsen*, arbejdsmand, født 1. januar 1908 i Hornslet, død 14. august 1978.

Bosat: Carl Svenstrups Vej 45, Grenå.

H.N. var oprindeligt beskæftiget ved landbruget, men kom senere til at arbejde ved Asfaltfabrikken i Grenå.

a. **Annalise Nielsen**, født 21. december 1934 i Vitved, gift 3. juli 1955 med *Erik Madsen*, postbudformand, født 16. april 1933 i Aså-Melholt.

Bosat: Alsikkevej 5, Rønde.

1) **Birgit Madsen**, bankassistent, født 18. november 1955 på Frederiksberg, gift 10. april 1976 med *Bent Johansen*, reprojektorist, født 3. september 1952; ægteskabet opløst.

Bosat: Lupinskrænten 46, Grenå.

2) **Kaj Madsen**, postbud, født 28. oktober 1956 på Frederiksberg.

Bosat: Rådmandsgade 40 A, København N.

K.M. har været overkonstabel i Marinen, men er nu ansat ved postvæsenet.

3) **Lisbeth Madsen**, butiksassistent, født 2. november 1961 i Dragør.

Bosat: Gl. Hovedvej 11, Bjødstrup pr. Rønde.

b. **Erik Nielsen**, postbud, født 24. december 1935 i Vitved, gift 4. januar 1958 med *Anny Johanne Christensen*, køkkenassistent, født 15. februar 1937 i Århus.

Bosat: Torvestien 54, Hvidovre.

1) **Joan Annette Nielsen**, kontorassistent, født 23. maj 1958 på Frederiksberg, gift 10. april 1977 med *Svend-Aage Brøgger Klausen*, lagerassistent, født 2. maj 1956 i Åstrup ved Grenå.

Bosat: Bakkehegnet 13, Grenå.

a) **Jesper Erik Brøgger Klausen**, født 15. november 1976 i Rødovre.

b) **Lone Brøgger Klausen**, født 25. april 1978 i Rødovre.

2) **Vivi Nielsen**, født 25. august 1960 i København.

3) **Ronny Nielsen**, kommunalarbejder, født 9. september 1962 i København.

Bosat: Torvestien 54, Hvidovre.

4) **Berit Nielsen**, født 12. juni 1965 i Brøndby Øster.

c. **Harald Nielsen**, fiskeskipper, født 30. juni 1939 i Århus, omkom ved forlis med sin kutter Carkon 3. januar 1976, gift 1. gang med *Else Rasmussen*, gift 2. gang 25. marts 1967 med *Conny Lis Binder*, filetskærer, født 28. juni 1942 i Vorup.

Bosat: Odinsvej 28, Grenå.

1) **Klaus Rasmussen**, kommunalarbejder, født 30. september 1962 i Trustrup.

Bosat: Vestermindevej 13, Trustrup.

2) **Mette Lykke Nielsen**, født 14. april 1974 i Grenå.

- d. **Rosa Nielsen**, slagteriarbejder, født 25. december 1940 i Århus, gift 9. marts 1958 med *Gunnar Jacobsen*, kommunalarbejder, født 7. juni 1933 i Keldstrup, Nødager.
Bosat: Enghegnet 6, Grenå.
- 1) **Palle Jacobsen**, arbejdsmand, født 4. december 1960 i Rosmus.
Bosat: Enghegnet 6, Grenå.
 - 2) **Hanne Jacobsen**, slagteriarbejder, født 17. juni 1962 i Balle.
Bosat: Dunhammervej 6, Grenå.
 - 3) **Peter Jacobsen**, konstabel, født 24. april 1964 i Ginnerup.
- e. **Kirsten Nielsen**, syerske, født 24. januar 1947 i Rosmus, gift 13. februar 1965 med *Leo Keld Jensen*, fisker, født 24. september 1942 i Dråby.
Bosat: Sandbakkevej 19, Grenå.
- 1) **Annette Jensen**, født 13. april 1966 i Grenå.
 - 2) **John Jensen**, født 12. februar 1969 i Grenå.
- f. **Peer Nielsen**, slagteriarbejder, født 2. januar 1952 i Balle, gift 10. august 1974 med *Inger Muxoll Sørensen*, slagteriarbejder, født 1. oktober 1950 i Rønde.
Bosat: Engdalsvej 1, Egsmarklund pr. Ebeltoft.
P.N. stod 1968-1972 i lære som kok på Hotel du Nord i Grenå, aftjente 1972-1973 sin værnepligt ved Søværnet og har siden arbejdet ved Vigo Charcuteri A/S, Ebeltoft.
I.M.S. havde 1 år plads i huset, uddannedes senere som smørrebrødsjomfru på Hotel du Nord i Grenå og har nu ligesom sin mand beskæftigelse ved Vigo Charcuteri A/S, Ebeltoft.
- 1) **Tommy Muxoll Nielsen**, født 26. december 1974 i Ebeltoft.
 - 2) **Iben Muxoll Nielsen**, født 30. december 1976 i Ebeltoft.
- g. **Rita Nielsen**, slagteriarbejder, født 14. juni 1953 i Attrup Kær, gift 16. juli 1977 med *Søren Daugaard*; ægteskabet opløst 1977.
Bosat: Carl Svenstrups Vej 27, Grenå.
- 1) **Mads Nielsen**, født 10. oktober 1975 i Grenå.
 - 2) **Tanja Nielsen**, født 6. februar 1978 i Grenå.
2. **Helga Jørgensen**, født 28. august 1918 i Vitved, gift 4. august 1952 med *Knud Aage Street*, elektriker, født 27. november 1919.
Bosat: Vegas Allé 17, Kastруп.
Ingen børn.
3. **Jens Jørgensen**, født 11. februar 1922 i Vitved, død 21. april 1923.
4. **Jens Jørgensen**, forhandler, født 23. december 1924 i Vitved, gift 9. juli 1949 med *Anna Aabenhus*, kontorist, født 9. september 1919 i Århus.
Bosat: Magnusvägen 6 A, Järfälla, Sverige.
- a. **Leif Andersen Jørgensen**, chauffør, født 24. december 1947 i Odder, gift med *Barbro Berg*, født 15. september 1949.
Bosat: Sångvägen 32, Järfälla, Sverige.
 - 1) **Eva Birgitta Jørgensen**, født 17. september 1969.
 - 2) **Maria Pernilla Jørgensen**, født 15. november 1971.
- b. **Ulla Andersen Jørgensen**, forhandler, født 9. februar 1950 i Århus, gift 30.

august 1969 med *Jan Pettersson*, værkfører, født 24. december 1945.

Bosat: Kvarnvägen 6, Järfälla, Sverige.

1) **Krister Lennart Pettersson**, født 28. april 1971.

c. **Finn Andersen Jørgensen**, salgschauffør, født 20. december 1953 i Århus, gift 25. september 1981 med *Kerstin Nilsson*, ekspedient, født 9. juli 1954.

Bosat: Balders Hage 15, Vagnhärad, Sverige.

1) **Stefan Jørgensen**, født 22. april 1975.

2) **Susanne Jørgensen**, født 21. januar 1980.

d. **Lars-Erik Andersen Jørgensen**, værktøjsmager, født 21. januar 1959 i Danderyd, samlever med *Majnor Hansson*, kontorist.

Bosat: Månadsvägen 42, Järfälla, Sverige.

C. **Ane Marie Sørensen**, afdelingssygeplejerske, født 20. marts 1894 i Ravnholt, død ugift 16. august 1962.

A.M.S. var en tid menighedssygeplejerske i Stillinge på Sjælland, og virkede 1924-1954 som afdelingssygeplejerske ved Jydske Asyl, Risskov.

Boede sammen med søsteren Cecilie i Århus.

D. **Petra Sørensen**, født 28. august 1896 i Ravnholt, død 18. november 1979, gift 5. november 1918 med *Jens Pedersen Bak*, tømrer, født 8. november 1887 i Gødvad, død 8. juni 1973.

P.S. fik efter sin mands død ophold på plejehjemmet Langenæsbo i Århus.

J.P.B. udlærtes som tømrer, overtog forældrenes ejendom på Onsted Mark ved Solbjerg, afstod denne 1921 og var så ansat som tømrer ved DSB's centralværksted i Århus indtil 1952.

1. **Elna Bak**, kontorassistent, født 22. september 1919 i Onsted, gift 5. maj 1940 med *Karl Hauge Kolding*, chauffør, født 28. oktober 1912 i Ålsø.

Bosat: Slotslyngen 5, Århus V.

a. **Hanne Bak Kolding**, rengøringsassistent, født 25. maj 1941 i Århus, gift 24. marts 1962 med *Freddy Christian Johansen*, varmemester, født 6. oktober 1936 i Århus.

Bosat: Solhvervsvej 10, Århus N.

1) **Jane Kolding Johansen**, bogbinderelev, født 10. februar 1964 i Århus.

b. **Inge Bak Kolding**, rengøringsassistent, født 26. maj 1945 i Århus, gift 30. maj 1964 med *Knud Erik Laursen*, murerarbejdsmand, født 6. september 1939 i Silkeborg.

Bosat: Torstilgårdsvej 14, Tilst pr. Mundelstrup.

1) **Vibeke Kolding Laursen**, født 28. november 1964 i Århus.

2) **Lisbeth Kolding Laursen**, født 14. marts 1967 i Århus, død ved en automobilulykke 20. december 1973.

3) **Flemming Kolding Laursen**, født 24. december 1968 i Århus.

2. **Ragnhild Bak**, butiksassistent, født 19. december 1923 i Århus, gift 5. juni 1943 med *Svend Erik Pedersen*, lokomotivfører, født 15. februar 1921 i Nørresundby, død 8. juli 1977.

Bosat: Tjelevej 22, Risskov.

R.B. uddannedes som ekspeditrice, drev nogle år selvstændigt et Schou Sæbehus, virkede derefter en tid som biblioteksmedhjælper, var så bestyrer af en af

Schous filialer, indtil Schous Fabrikers ophør og fik derpå beskæftigelse som butiksassistent ved Kvickly.

S.E.P. uddannedes som kleinsmed, arbejdede en tid som håndværker på DSB's centralværksted i Århus, uddannedes senere som lokomotivfører i Struer, virkede en tid i København, men forflyttedes efter eget ønske til Århus.

a. **Jytte Bak Pedersen**, kantineleder, født 28. december 1943 i Århus, gift 14. september 1963 med *Gert Ulrik Thomassen*, maskinarbejder, født 11. december 1944 i Århus.

Bosat: Brovænget 63, Egå.

1) **Jens Thomassen**, født 26. januar 1964 i Århus.

2) **Bettina Thomassen**, født 14. februar 1965 i Århus.

3) **Michael Thomassen**, født 2. juni 1966 i Århus.

b. **Annette Bak Pedersen**, født 5. februar 1945 i Århus, gift 22. august 1964 med *John Trolle*, ingeniør, født 24. august 1932 i København.

Bosat: Birkevej 10, Ishøj.

J.T. uddannedes som kleinsmed, dimitteredes senere fra Maskinteknikum, og har fra 1966 været ansat som chef for et svensk firmas afdeling i Danmark. Har fra 1974 været medlem af Ishøj Byråd.

1) **Brian Trolle**, edb-operatørelev, født 13. marts 1965 i Roskilde.

2) **Lennart Trolle**, født 27. januar 1968 i Glostrup.

3) **René Trolle**, født 2. januar 1970 i Glostrup.

c. **Helen Bak Pedersen**, butiksassistent, født 9. januar 1948 i Karup, gift 26. december 1966 med *Eli Frands Johansen*, ejendomsfunktionær, født 10. november 1938 i Holme.

Bosat: Højgårdsvej 31, Hørning.

H.B.P. stod i lære i Århus Brugsforening, var i nogle år hjemmearbejdende og er nu igen butiksassistent ved FDB.

E.F.J. udlærtes som murer, virkede som sådan i 20 år og fik derefter ansættelse som ejendomsfunktionær ved Arbejdernes Andelsboligforening.

1) **Finn Bak Johansen**, født 5. juni 1967 i Århus.

2) **Claus Bak Johansen**, født 11. august 1970 i Århus.

3) **Anja Bak Johansen**, født 20. marts 1974 i Århus.

d. **Allan Bak Pedersen**, håndværker, født 14. juli 1951 i Struer, gift 11. august 1979 med *Rita Egsgaard Jakobsen*, kontorassistent, født 30. juli 1953 i Århus.

Bosat: Asmusvænget 10, Hjortshøj.

A.B.P. udlærtes som maskinarbejder ved DSB's centralværksted i Århus, aftjente 1971-1972 sin værnepligt ved Hærens Materiel Kommando og har fra 1979 været ansat ved DSB's lokomotivremise i Århus.

R.E.J. havde en tid plads ved husgerning, uddannedes derefter som kontorassistent ved Post- og Telegrafvæsenet og har siden været ansat her.

1) **Lone Egsgaard Pedersen**, født 27. april 1981 i Århus.

E. **Margrethe Sørensen**, født 15. april 1900 i Gram, gift 10. juli 1920 med *Søren Munk*, amstvejmand, født 9. april 1894 på Adslev Mark, død 28. juli 1975.

Bosat: Plejehjemmet Reballegaard, Søvind pr. Horsens

M.S. har tjent som pige på gårde i Gram og Fruering.

S.M. lærte landbrug, bl.a. på Dortheasminde i Adslev, fik 1922 ansættelse som amtsvejmand under Skanderborg Amt, købte senere en ejendom på Egebjerg Mark og købte 1939 et hus i Egebjerg by.

1. **Karen Munk**, født 6. december 1920 i Fruering, gift 9. april 1943 med *Otto Frederik Mathiesen*, født 24. juli 1909 på Vonsild Mark.

Bosat: Parallelvej 19, Mølholm pr. Vejle.

K.M. havde indtil 1940 beskæftigelse i broderiforretning og på vævestue i Horsens, var en tid husassistent i København og har fra giftermålet været medhjælpende hustru.

O.F.M. uddannedes ved landbruget, besøgte 1935-1936 samt 1937-1938 Haslev udvidede Højskole, virkede i nogle år ved KFUM's soldatermission i København samt 3 år som portner ved KFUM's centralforening i København, var en kort tid soldaterhjemsleder i Holbæk, blev senere akkvisitør inden for handelstanden med bopæl i Vejle, etablerede her 1948 selvstændig duplikeringsbureau og forretning med festartikler og drev dette til 1980, men fortsætter som pensionist med at forfatte sange, duplikere og fotokopiere. – Ingen børn.

2. **Anna Munk**, født 13. juli 1925 i Egebjerg, gift 6. marts 1949 med *Jørgen Rud Andersen*, gartner, født 11. september 1924 i Ålborg.

Bosat: Nibevej 111, Ålborg SV.

A.M. har siden 1973 arbejdet på plejehjemmet Hasserishave.

J.R.A. var elev på Beder Gartnerskole, var en tid medhjælper på gartneriet Landlyst ved Ø. Uttrup og har fra 1957 drevet eget gartneri.

- a. **Henrik Rud Andersen**, ingeniør, født 24. april 1950 i Thorsø; *Conny Ny-mark*, født 22. september 1952.

Bosat: Helgesensgade 27, København Ø.

- 1) **Berit Nymark**, født 10. juni 1969 i Ålborg.

- b. **Henning Rud Andersen**, stud.med., født 16. april 1951 i Grenå, gift 14. februar 1981 med *Susanne Staal Leth*, sygehjælper, født 15. december 1952 i Ålborg.

Bosat: Fruens Bøge Allé 4, Odense Sv.

H.R.A. blev handelsuddannet, tog 1974 studentereksamen og har siden studeret på Odense Universitet. Har sideordnet bl.a. været beskæftiget på Odense Sygehus med forskningsaktivitet angående udvikling af nyopfundet metode til hjertestopbehandling og har søgt verdenspatent på denne opfindelse.

S.S.L. er uddannet som sygehjælper ved Odense Sygehus og arbejder stadig som sådan.

- 1) **René Leth Andersen**, født 11. oktober 1974 i Odense.

- 2) **Pia Leth Andersen**, født 22. april 1979 i Odense.

- c. **Anna-Margrethe Andersen**, assistent, født 12. juli 1955 i Ålborg, gift 8. juli 1978 med *Ole Nicolajsen*, maskintekniker, født 13. maj 1955 i Randers.

Bosat: Morten Vinges Vej 22, Sønderholm pr. Nibe.

A-M.A. har taget HF-eksamen og har fra 1981 været ansat som assistent i forsikringselskabet Hafnia-Hånd i Hånd, Ålborg.

O.N. bestod 1972 realeksamen, uddannedes som maskinarbejder, startede 1977 som konstabel ved Dronningens Livregiment, blev senere våbenmekaniker og påbegyndte 1980 maskintekniker-studiet.

1) **Heidi Nicolajsen**, født 24. april 1978 i Ålborg.

3. **Søren Peter Munk**, forstander, født 16. januar 1934 i Egebjerg, gift 10. juli 1960 med *Ragnhild Hansen*, lægesekretær, født 11. maj 1936 i Løve på Sjælland.

Bosat: Dyrhave 73, Åbenrå.

S.P.M. udlærtes 1953 som møbelsnedker, aftjente 1955-1956 sin værnepligt ved Civilforsvaret, fortsatte som frivillig, hvor en uddannelse som fast befalingsmand resulterede i ansættelse som statstjenestemand i 1959 med grad af CF-mester, virkede 1963-1973 som faglærer ved Åbenrå tekniske Skole og har siden været forstander for Åbenrå Forberedelseskursus; tog 1971 merkonom-eksamen.

R.H. blev uddannet på et revisionskontor i Ringsted, var bl.a. i 10 år ansat som assistent ved politiet i Haderslev og har siden været lægesekretær ved et lægehus i Åbenrå.

a. **Merete Munk**, født 20. september 1962 i Haderslev.

b. **Karsten Søren Munk**, født 23. februar 1964 i Åbenrå.

- F. **Poul Peter Sørensen**, lærer, født 8. juli 1905 i Gram, gift 23. oktober 1932 med *Edith Nielsen*, født 28. juli 1907 i Horsens.

Bosat: Alling Gl. Skole, Alling pr. Ry.

P.P.S. havde en tid plads ved landbruget, dimitteredes 1927 fra Gedved Statsseminarium, aftjente derpå sin værnepligt ved ingeniørtropperne i København, var derefter ansat 2 år på KFUM's soldaterhjem i Viborg samt 2 år på KFUM's soldaterhjem i Gothersgade i København, virkede 1932-1946 som graver ved Kapernaums Kirke, København, var så i 2 år bl.a. varmemester ved en politistation samt en større beboelsesejendom i København, havde ansættelse 1948-1951 som enelærer i Attrup ved Brovst, 1951-1962 som enelærer i Alling og derefter til 1973 som lærer ved Knudsøskolen i Tulstrup; var tillige indtil nogle år efter sin pensionering kirkesanger og kirkebylærer ved Alling Kirke. Købte 1963 Alling Gl. Skole, som sønnen Søren overtog 1975.

1. **Ole Sørensen**, lærer, født 9. september 1933 i København, gift 31. juli 1960 med *Gerda Rahbek Christensen*, husholdningskonsulent, født 30. august 1938 i Århus.

Bosat: Paradisbakken 20, Holte.

O.S. bestod 1950 realeksamen samt 1957 lærereksamen fra Silkeborg Seminarium, aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret, hjemsendtes som reserveofficer, fik 1959 ansættelse ved Søllerød kommunes skolevæsen, blev 1974 overlærer samt 1976 skolekonsulent for orienteringsfagene og har fra 1979 været ansat i en kombinationsstilling som pædagogisk medarbejder på kursus- og informationsvirksomhed ved amtscentralen for undervisningsmidler i Københavns amt. – O.S. var bl.a. 1968-1976 medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening, 1976-1979 været redaktør for Rådet for Større Færdsels-sikkerheds færdselspædagogiske tidsskrift »Færdselsorientering«, og har siden

1976 været formand for Dansk Historielærerforening.

G.R.C. bestod 1955 realeksamen, havde derefter ophold på Hjemmets Skole, Hellerup, tog 1960 husholdningslærereksamen fra Birgitte Berg Niensens Husholdningsseminarium og har siden været ansat som konsulent ved NESAs Hellerup.

a. Lone Rahbek Sørensen, født 14. december 1962 i Gentofte.

b. Morten Rahbek Sørensen, født 31. august 1968 i Gentofte.

2. **Bent Sørensen**, tegnestueleder, født 4. november 1934 i København, gift 17. april 1965 med *Birgit Fisker Würtz*, født 19. juni 1940 i Silkeborg.

Bosat: Høvervej 5, Nr. Vissing pr. Skanderborg.

B.S. havde en tid plads ved landbruget, uddannedes som smed og maskinarbejder, aftjente sin værnepligt ved Forsvarets Krigsmateriel Forvaltning, hjemsendtes 1960 som oversergent, gennemgik uddannelse på Århus tekniske Skole og har siden været ansat ved Århus kommune, først som teknisk tegner og fra 1968 som tegnestueleder. – B.S. har bl.a. fra 1978 været formand for Fisker-slægtens forening.

B.F.W. tog 1956 realeksamen, uddannedes som kjolesyerske, gennemgik senere tilskærerkursus og videreuddannelse på Århus tekniske Skole, var bl.a. en tid afdelingsleder ved Birgit Eges broderier, Århus, lærte senere kontorfaget, gennemgik 1967 uddannelse til edb-programmør og virkede som sådan ved Korn- og Foderstof Kompagniet, Viby J., indtil 1971. – B.F.W. var medstifter af Fisker-slægtens forening og har fra 1973 været redaktør af slægtsbladet.

a. Henriette Amalie Würtz Sørensen, født 30. december 1971 i Skanderborg.

3. **Poul Sørensen**, lærer, født 2. februar 1936 i København, gift 25. september 1960 med *Inger Nellemann Andersen*, lærer, født 4. januar 1941 i Silkeborg.

Bosat: Lundøvej 113, Svenstrup pr. Højslev.

P.S. tog 1954 studentereksamen, dimitteredes 1959 fra Silkeborg Seminarium, aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Thisted, hjemsendtes som sektionsleder af reserven, har været ansat ved Ålborg skolevæsen samt ved Skive skolevæsen og er nu fagkonsulent i undervisningsministeriet, for faget fysik-kemi med hele landet som arbejdsområde.

I.N.A. tog 1964 lærereksamen fra Skive Seminarium, har været ansat ved Skive skolevæsen og er nu lærer inden for fritidsundervisningen m.v..

4. **Kirsten Sørensen**, lærervikar, født 24. oktober 1938 i København, gift 11. august 1957 med *Henry Leif Plesner*, projektleder, født 9. februar 1937 i København.

Bosat: Nr. Vedbyvej 22, Nr. Alslev.

K.S. arbejdede 1971-1974 på fabrik, bestod 1976 HF-eksamen, studerede en tid til cand.mag. ved Københavns Universitet, men måtte holde op på grund af sygdom og er nu ansat som vikar ved Nr. Alslev og Nr. Vedby skoler.

H.L.P. uddannedes som kobbersmed, arbejdede 1961-1970 på Århus Flydedok og har fra 1978 været projektleder for unge arbejdsledige, først ved Nr. Alslev kommune og nu tillige ved Stubbekøbing kommune. Er desuden lærer i metalsløjld ved Nr. Alslev Ungdomsskole.

a. Peder Thøger Plesner, arbejdsmand, født 7. februar 1958 i København, død 1. januar 1981.

P.T.P. stod en kort tid i lære som smed i Ry, aftjente sin værnepligt på Bornholm og rejste fra 1979 en tid med et tivoli. (*Se endvidere bilag 44*).

- b. **Dorthe Elisabeth Plesner**, bogbinderassistent, født 31. marts 1959 i København, samlever med *Kim Steen Pedersen*, frisør, født 2. april 1957 i København.

Bosat: Ringvej 31, Alling pr. Ry.

1) **Thomas Andreas Plesner Pedersen**, født 29. august 1979 i Skanderborg.

2) **Tine Elisabeth Plesner Pedersen**, født 6. september 1981.

- c. **Søren Henry Plesner**, plejemedhjælper, født 2. april 1962 i Århus.

Bosat: Elmely, kolonien Filadelfia, Dianalund.

- d. **Lise Merete Plesner**, født 28. april 1964 i Århus.

5. **Ib Thøger Sørensen**, ingeniør, brandinspektør, født 22. juli 1940 i København, gift 16. februar 1963 med *Alice Grønborg*, bankassistent, født 28. marts 1944 i Skanderborg.

Bosat: Bobølvej 4, Føvling.

I.T.S. tog 1957 realeksamen, udlærtes som tømrer, dimitteredes 1965 fra Århus Teknikum, aftjente 1965-1967 sin værnepligt ved Civilforsvaret, hjemsendtes som sektionsleder af reserven, arbejdede bl.a. 1972-1981 i et entreprenørfirma og har siden været ansat ved Holsted kommune.

A.G. bestod 1961 realeksamen, blev bankuddannet i Andelsbanken i Silkeborg og var ansat som assistent samme sted indtil 1973.

- a. **Jette Sørensen**, født 29. januar 1968 i Silkeborg.

- b. **Bo Thøger Sørensen**, født 14. oktober 1970 i Silkeborg.

- c. **Gert Thøger Sørensen**, født 13. april 1973 i Silkeborg.

6. **Else Margrethe Sørensen**, dagplejemor, født 27. november 1941 i København, gift 13. april 1963 med *Pauli Andreas Vestergaard Sørensen*, smed og maskinarbejder, født 24. juni 1943 i Skanderborg.

Bosat: Katrineholms Allé 29 A, Odder.

E.M.S. er uddannet maler, men har fra 1972 haft børn i dagpleje.

P.A.V.S. udlærtes som smed og maskinarbejder, gennemgik senere uddannelse til teknisk assistent og har i 5 år været bademester ved Odder Svømmehal.

- a. **Birgitte Vestergaard Sørensen**, køkkenassistentelev, født 4. juli 1963 i Alling.

- b. **Annemette Vestergaard Sørensen**, født 21. juni 1966 i Skanderborg.

7. **Søren Christian Sørensen**, bogbinder, født 30. maj 1943 i København.

Bosat: Alling Gl. Skole, Alling pr. Ry.

S.C.S. er uddannet som bogbinder og dekoratør og arbejder ved Koh I Noor A/S, Odder. – S.C.S. har fra 1969 redigeret Adslev-slægtens årsskrifter.

- VIII. **Christian Jensen**, snedkermester, født 20. august 1868 i Nyholm på Gram Mark, død 26. juli 1962, gift 30. maj 1898 med *Marie Dusine Pedersen*, født 11. august 1872 i Sandbjerg på Sjælland, død 11. januar 1962.

C.J. udlærtes som snedker hos broderen Jens, var »på valsen« i Tyskland, Østrig, Schweiz og Italien og drev 1898-1951 selvstændig snedkerforretning i Århus; var tillige lærer ved Århus tekniske Skole.

A. Erna Sigrid Jensen, lærer, født 19. marts 1899 i Århus, gift 15. november 1924 med *Jakob Marinus Heydorn Jakobsen*, skoleinspektør, født 14. september 1886 i Thorup, Knebel, død 8. januar 1957.

Bosat: Stadion Allé 27, Århus C.

E.S.J. tog realeksamen 1915 samt lærereksamen fra Århus Kvindeseminarium 1920, blev samme år fast vikar ved Århus skolevæsen og virkede her med nogle års afbrydelse indtil 1968.

J.M.H.J. dimitteredes 1907 fra Silkeborg Seminarium, var lærer i Horsens og Thisted, og 1912-1956 ansat ved Århus skolevæsen, fra 1924 som skoleinspektør ved Ingerslev Boulevards Skole (*se endvidere bilag 45*).

1. Kaj Heydorn, navneændring 1965 fra Kaj Heydorn Jakobsen, dr.techn., laboratoriechef, født 10. marts 1931 i Århus, gift 31. marts 1965 med *Kirstine Svenningsen*, lægesekretær, født 11. maj 1936 i V. Breum, Grinderslev.

Bosat: Frederiksborgvej 127, Roskilde.

K.H. blev 1949 student og 1954 cand.polyt., aftjente 1954-1956 sin værnepligt ved Civilforsvaret, hjemsendtes som sektionsleder, blev 1956 ansat som den første kemiker i atomenergikommissionen og indrettede det første laboratorium på Risø, ledede opbygningen af forsøgsanlæggets isotoplaboratorium og påbegyndte efter et studieophold på General Atomic i San Diego, USA, 1965-1966 en række videnskabelige arbejder inden for neutron aktiveringsanalysen; erhvervede 1980 på basis af en afhandling herom en teknisk doktorgrad fra Danmarks tekniske Højskole; blev 1981 medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

a. Siri Heydorn, født 1. oktober 1969 i København.

b. Arne Heydorn, født 25. august 1972 i Roskilde.

B. Arla Jensen, født 9. januar 1901, død ugift 26. januar 1944. Hjemme hos forældrene.

IX. Morten Jensen, snedker og gartner, født 24. november 1871 i Nyholm på Gram Mark, død ugift 17. juli 1920.

M.J. var to vintre elev på Vallekilde Højskole, lærte snedkerhåndværket hos broderen Jens, arbejdede senere hos gartner Spejlborg i Vendsyssel, virkede som snedker i Århus og København, og en tid som selvstændig snedker i Gram, og var fra 1907 til sin død gartner i Følle.

X. Dødfødt dreng, 21. januar 1874.

XI. Jens Anton Jensen, soldatermissionær, født 22. januar 1878 i Nyholm på Gram Mark, død 31. juli 1949, gift 2. september 1913 med *Jensine Stærmose Jensen*, født 13. august 1887 i Ejstrupholm, død 13. november 1965.

J.A.J. var en tid beskæftiget ved landbruget, blev desuden uddannet i husflid og har selv undervist heri, besøgte Ry og Rønde højskoler samt Statens Husflidsskole på Frederiksberg, drev 1909-1913 soldaterhjem i Århus og var derefter til sin død leder af KFUM's soldaterhjem i Viborg.

J.S.J. lærte husgerning, var 1911 husbestyrerinde på Kjærshovedgård og videreførte efter sin mands død soldaterhjemmet i Viborg med hjælp af datteren Karen Ingeborg. (*Se endvidere bilag 46*).

A. Anna Margrethe Dørup Jensen, født 26. maj 1914 i Viborg, gift 21. april 1943

med *Orla Ulstrup*, kontorchef, født 9. juli 1916 i Viborg.

Bosat: Parkovsvej 1, Gentofte.

A.M.D.J. blev kontoruddannet dels i Viborg, dels i København.

O.U. fik ansættelse i Byggeriets Realkreditfond i København, blev 1957 overassistent og 1959 kontorchef. Har skrevet drengebøgerne: »Bardunerne dirrer«, »Gadens dreng« og »Mands vilje«, har deltaget i ledelsen af Viborg FDF og medvirket i instruktion, dels af drengofilm, dels af optrin.

1. **Palle Ulstrup**, distriktschef, cand.jur., født 25. september 1945 i Viborg, gift 6. februar 1971 med *Käthe Hansen*, kommuneassistent, født 7. november 1943.

Bosat: Sauntevej 57, Hornbæk.

P.U. er ansat i Kreditforeningen Danmark.

K.H. er ansat ved Helsingør kommune.

2. **Ib Ulstrup**, advokat, født 24. september 1948, gift 24. juli 1971 med *Kirsten Fly Skipper*, ergoterapeut, født 12. maj 1951 i Breum.

Bosat: Gyvelbakken 8, Lystrup St.

I.U. blev student 1967 og cand.jur. 1972, var tidligere advokat i Esbjerg, men driver nu selvstændig advokatforretning i Lystrup.

a. **Thomas Skipper Ulstrup**, født 7. oktober 1974 i Esbjerg.

b. **Karin Skipper Ulstrup**, født 18. maj 1977 i Esbjerg.

3. **Svend Ulstrup**, stud.mag., født 20. maj 1955 i Viborg.

B. Karen Ingeborg Dørup Jensen, hjemmehjælper, født 19. marts 1917 i Viborg.

Bosat: Ramsvej 6, Viborg.

K.I.D.J. ledede nogle år sammen med sin mor soldaterhjemmet i Viborg, men er nu hjemmehjælper.

C. Tage Dørup Jensen, sognepræst, født 12. april 1919 i Viborg, gift 25. april 1953 med *Ellen Agnete Pedersen*, født 2. januar 1929 i Hornsyld.

Bosat: Præstevangen 3, Løkken.

T.D.J. blev student 1937 samt cand.theol. 1946, virkede et år som hjælpepræst i Strandby-Farsø, 1949-1970 kaldskapellan ved Sct. Johannes Kirke i Århus, var herunder sommeren 1962 feltpræst ved det danske FN-kontingent i Gaza og har fra 1970 været sognepræst i Løkken-Furreby. – T.D.J. er medlem af kirkefondets repræsentantskab og distriktssekretær for Nordjylland; medvirkede ved udgivelsen af *Adslev-slægten* 1959.

1. **Arne Dørup Jensen**, lærer, født 14. oktober 1954 i Århus, samlever med *Christina Andersson* fra Stockholm, født 1. december 1956.

Bosat: Ravnkildevej 34, Ålborg.

A.D.J. tog 1973 studentereksamen samt 1979 lærereksamen fra Hjørring Seminarium, aftjente civil værnepligt og har fra 1980 været beskæftiget på Sønderbroskolen i Ålborg.

C.A. har fra 1977 læst til cand.scient. på Ålborg Universitets Center.

2. **Ulla Dørup Jensen**, studerende, født 26. juni 1957 i Århus.

Bosat: Hadsundvej 341, Gistrup.

U.D.J. studerer samfundsvidenskab ved Ålborg Universitets Center; er aktiv i studenterpolitik og sidder i de styrende organer.

a. **Lotte Dørup Jensen**, født 13. juni 1972 i Århus.

3. Per Dørup Jensen, født 26. juni 1957 i Århus.

D. Jens Olaf Dørup Jensen, bankrevisor, født 6. september 1921 i Viborg, gift 5. april 1950 med *Martha Lykke Gade Eriksen*, faglærer, født 18. september 1921 i Valsgård.

Bosat: Åkjærvej 3, Nykøbing M.

J.O.D.J. blev bankuddannet i Andelsbanken i Viborg, forrettede under 2. verdenskrig tjeneste som CBU'er, og har fra 1949 været ansat i Morsø Bank, Nykøbing M.

M.L.G.E. var elev på Testrup Højskole samt sygeplejeelev på Århus Kommunehospital, virker nu som faglærer på aftenskole samt som formningslærer på Gymnasiet i Nykøbing M., er desuden kunstmaler og har bl.a. udstillet på Kunsternes Efterårsudstilling i København samt på Påskeudstillingen i Århus.

1. Anne Birthe Dørup Jensen, socialrådgiver, født 25. juni 1948 i Århus, gift 8. november 1969 med *Henning Olesen*, arbejdsformidlingschef, cand.scient. pol., født 4. maj 1947 i Rødding ved Spøttrup.

Bosat: Korshøjen 11, Risskov.

A.B.D.J. uddannedes som socialrådgiver og har fra 1974 været ansat ved Århus kommune.

H.O. har fra 1981 været arbejdsformidlingschef for Århus Amt.

a. Jeppe Dørup Olesen, født 17. juli 1976.

2. Inge Grete Dørup Jensen, stud.mag., født 24. januar 1951 i Nykøbing M.; *Jørgen Lund*, cand.mag., født 28. august 1948 i Løgumkloster.

Bosat: Havlundsvej 25 C, Egå.

a. Grit Dørup Lund, født 11. juli 1976 i Århus.

Overgaard-grenen fra Ingerslev

3.K. Erik Thøgersen, gårdejer, født 10. december 1834 i Bering, død 29. januar 1894, gift 23. juni 1865 med *Maren Mortensen*, født 22. november 1839 i Ingerslev, død 16. september 1907.

E.T. deltog i krigen 1864, overtog hustruens fødegård, Vester Overgård i Ingerslev, frasolgte 1889 jord til sønnen Morten og afstod gården til svigersønnen Søren Braad Andersen.

I. Morten Eriksen Overgaard, gårdejer, født 9. december 1866 i Ingerslev, død 20. april 1951, gift 29. oktober 1889 med *Mathilde Kathrine Nielsen*, født 22. september 1865, død 20. december 1925.

M.E.O. aftjente sin værnepligt ved Livgarden i København, overtog ved giftermålet en del jord fra fødegården, hvorpå opførtes en ny gård, Overgård, købte jord til og drev gården indtil 1926. – M.E.O. var medlem af sognerådet, menighedsrådet og hjælpeekassen samt vurderingsmand i Den almindelige Brandkasse. (*Se endvidere bilag 47*).

A. Simon Peter Mortensen Overgaard, født 16. juli 1890 i Overgård, Ingerslev, død 24. juni 1905.

B. Erik Martin Mortensen Overgaard, gårdejer, født 24. februar 1892 i Overgård, Ingerslev, død 30. maj 1966, gift 1. oktober 1920 med enke *Andrea Nielsen Dam*, gift 1. gang Jensen, født 29. oktober 1882 i Jegstrup, Ravnstrup, død 4. april 1947. E.M.M.O. var elev på Testrup Højskole vinteren 1912-1913, var beskæftiget ved landbruget hjemme, drev tillige til 1919 en ejendom på ca. 4 tdr. land lidt vest for Tingskoven, fik derefter plads som bestyrer hos sin senere ægtefælle på Haurum Bjerregård, Hornborg, overtog gården, der havde et tilliggende på godt 24 tdr. land, ved giftermålet, og drev den indtil 1946, da han bortforpagtede den til sønnen. – E.M.M.O. havde stor interesse for arkæologi og historie, hvilket det offentlige påskønnede ved at udnævne ham til medlem for Hornborg sogn af fredningsnævnet for Skanderborg amt.

1. Ove Dam Overgaard, gårdejer, født 4. april 1922 i Haurum Bjerregård, gift 22. oktober 1944 med *Else Marie Jørgensen*, husassistent, født 21. juni 1925 i Gårdsdal, Ravnstrup, død 21. juni 1978.

Bosat: Warthoesvej 21, Brædstrup.

O.D.O. forpagtede 1946 fødegården, overtog den 1952 og drev den indtil 1968, da han afhændede den. Flyttede derefter til Løsning, fik beskæftigelse som bryggeriarbejder og bosatte sig 1978 i Brædstrup.

a. Aase Dam Overgaard, født 13. april 1945 i Haurum Bjerregård, død 27. juni 1948.

b. Orla Dam Overgaard, salgsmedarbejder, født 29. juli 1949 i Haurum Bjerregård, gift 28. marts 1970 med *Inge Poulsen Sørensen*, dagplejer, født 14. august 1949 i Hjerting ved Rødding.

Bosat: Børupvej 42, Tranbjerg J.

O.D.O. bestod realeksamen, uddannedes som typograf ved Vejle Amts Folkeblad, aftjente sin værnepligt og har siden været ansat ved Purups Grafiske Hus, Viby J., fra 1980 som salgsmedarbejder.

I.P.S. tog ligeledes realeksamen, blev kontoruddannet og har fra 1973 været kommunal dagplejer.

1) **Jan Dam Overgaard**, født 7. december 1971 i Horsens.

2) **Kim Dam Overgaard**, født 13. november 1976 i Århus.

c. Irma Dam Overgaard, beskæftigelsesvejleder, født 18. oktober 1952 i Haurum Bjerregård.

Bosat: Bakkevej 14, Ølsted pr. Løsning.

d. Morten Dam Overgaard, specialarbejder, født 7. april 1959 i Haurum Bjerregård.

Bosat: Sønderbrogade 18, Horsens.

2. Jenny Dam Overgaard, rengøringsassistent, født 21. april 1924 i Haurum Bjerregård, gift 21. august 1948 med *Viggo Nielsen*, arbejdsmand, født 28. marts 1921 i Boring, Hvirring.

Bosat: Nørregade 12 A, Haderslev.

V.N. havde beskæftigelse ved landbruget til 1970 og havde derefter forskelligt arbejde til 1981, da han tilkendtes invalidepension; er vicevært ved fa. Schumann i Haderslev.

a. Jens Erik Nielsen, arbejdsformidler, født 14. september 1949 i Kalhave,

Hornborg, gift 22. december 1979 med *Gertrud Yrsa de Fries*, syerske, født 21. september 1952 i Obling, Sdr. Bork.

Bosat: Laur. Skaus Gade 3, Haderslev.

J.E.N. udlærtes som murer, aftjente sin værnepligt og har fra 1981 været ansat ved arbejdsformidlingskontoret i Haderslev. – J.E.N. har været medlem af bestyrelsen for murerforbundets 14. afd. i Haderslev samt 5 år medlem af bestyrelsen for Haderslev Jazzklub, heraf 3 år som formand.

G.Y.d.F. er beskæftiget som syerske og har en periode fulgt undervisningen på Esbjerg Fritidsseminarium.

1) **Peder de Fries Nielsen**, født 17. oktober 1980 i Haderslev.

b. **Bent Nielsen**, kleinsmed, født 14. juli 1953 i Søvind, samlever med *Mona Munch*, plejehjemsassistent.

Bosat: Damgade 3, Haderslev.

c. **Kurt Nielsen**, født 20. juni 1961 i Viuf.

C. **Maren Mortensen Overgaard**, født 19. maj 1893 i Overgård, Ingerslev, død 24. juni 1923, gift 19. oktober 1917 med *Martin Karl Rasmussen*, overmekaniker ved Jysk Telefon-Aktieselskab, født 11. februar 1893 i Battrup, Tiset, død 19. september 1973.

1. **Richardt Rasmussen**, politiassistent, født 11. marts 1918 i Viby J., gift 27. maj 1944 med *Tove Jensen*, ekspeditrice, født 14. juni 1920 i Vejle.

Bosat: Teglgårdsvej 8, Højbjerg.

a. **Bente Rasmussen**, smørrebrødsjomfru, født 20. maj 1941 i Vejle, gift med *Verner Sørensen*, ingeniør, født 18. januar 1938 i Gudum.

Bosat: Søndrevej 2, Horsens.

B.R. tog 1958 realeksamen, havde 1 år plads i huset i Norge, uddannedes som smørrebrødsjomfru ved F. Salling, Århus, og virkede her til 1964.

V.S. bestod mellemskoleeksamen, uddannedes som finmekaniker, dimitteredes 1962 fra Århus Elektroteknikum, aftjente sin værnepligt ved Søværnet, hjemsendtes som søløjtnant af reserven, var bl.a. i 3 år konstruktionschef ved ITT Standard Electric A/S, Glostrup, og har fra 1977 haft ansættelse som konstruktionschef ved ITT Standard Electric Kirk A/S, Horsens.

1) **Vibeke Sørensen**, født 7. maj 1964 i Århus.

2) **Sussi Sørensen**, født 31. marts 1968 i Århus.

2. **Erna Rasmussen**, født 22. april 1921 i Viby J., gift 27. maj 1951 med *Hans Qvesehl Christensen*, træhandler, født 13. september 1914 i Åsted.

Bosat: Rævemosevej 5, Morild pr. Tårs.

E.R. lærte husgerning, var sommeren 1940 elev på Ry Husholdningsskole og havde desuden et par år beskæftigelse på en systue.

H.Q.C. havde en tid plads ved landbruget, lærte skomager- og træskomagerhåndværket hos faderen, var i 15 år skovarbejder ved Børglum Klosterskov og overtog 1951 faderens forretning.

a. **Asger Qvesehl Christensen**, lagerforvalter, født 12. juni 1952 i Morild, gift 17. maj 1980 med *Elly Margit Nielsen*, klinikassistent, født 1. januar 1953 i Ø. Vrå.

Bosat: Ægirsvej 10, Sindal.

A.Q.C. uddannedes som reservedelsekspedient, aftjente sin værnepligt og har siden virket som lagerforvalter, fra 1975 ved Eskofot i Hjørring; købte 1980 sammen med broderen en lille ejendom.

E.M.N. uddannedes som klinikassistent hos en tandlæge i Ø. Vrå, var elev på Århusegnens Husholdningsskole og har nu ansættelse ved skoletandplejen i Hjørring.

1) **Lise Qvesehl Christensen**, født 26. februar 1980 i Sindal.

b. **Poul Christensen**, landmand, født 19. marts 1955 i Morild.

Bosat: Klarupvej 126, Morild pr. Tårs.

P.C. lærte landbrug, var elev på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, købte 1976 et nedlagt landbrug, Ndr. Klarup, driver her produktion af slagtesvin og virker desuden som landbrugsmedhjælper.

D. Thora Amalie Mortensen Overgaard, født 18. januar 1897 i Overgård, Ingerslev, død 14. februar 1948, gift 1. oktober 1918 med *Jens Christian Pedersen*, distriktsbestyrer, født 30. oktober 1893 i Ravnholt, Tiset, død 24. juli 1972.

J.C.P. blev 1917 landbrugskandidat, fik straks ansættelse ved Hedeselskabet og blev 1922 distriktsbestyrer i Århus, virkede her indtil 1963 og studerede derefter arkæologi ved Århus Universitet. Er dekoreret med Ridder af Dannebrogordenen.

1. **Anna Margit Mathilde Overgaard Pedersen**, afdelingssygeplejerske, født 29. august 1933 i Århus, gift 2. april 1966 med *Jean-Pierre François Perrier*, studerende, født 23. marts 1938.

Bosat: Hårbølle Mark, Møn.

A.M.M.O.P. havde et sabbatår i Østen 1973-1974 og er nu ansat på Rigshospitalet.

J.P.F.P. har været undervisningsassistent i romansk filologi ved Københavns Universitet.

II. Karoline Eriksen Overgaard, født 19. april 1872 i Ingerslev, død 23. februar 1955, gift 9. juli 1907 med *Søren Braad Andersen* af Helstrup ved Randers, født 8. januar 1870, død 10. september 1956.

S.B.A. overtog efter svigerfaderen Vester Overgård i Ingerslev og drev denne indtil 1948. – Ingen børn.

III. Thøger Eriksen Overgaard, født 17. maj 1869 i Ingerslev, død 1876.

IV. Thora Margrethe Eriksen Overgaard, født 22. april 1878 i Ingerslev, død 5. juni 1894.

3.L. Peder Thøger Pedersen, født 8. juli 1837 i Bering, død 11. januar 1917, gift 1868 med *Ane Rasmussen* af Trust, født 12. november 1827, død 30. april 1912.

P.T.P. deltog i krigen 1864 som militærarbejder. Boede i mange år på Mesing Mark, senere på Harlev Mark, og efter Ane's død boede han i Tåstrup; da han solgte sit hus, flyttede han til Peder Møller i Tåstrup, hvor han døde.

Da han blev født, var der udkommet en forordning om, at børnene skulle have faderens efternavn, derfor bliver han kaldt Pedersen, mens alle de andre børn blev kaldt Thøgersen, i familien blev han altid kaldt »Bette Pie« til forskel fra sin ældre bror »Gammel Pie«. – Ingen børn.



3.A.I. – Karen Pedersen
og Søren Jakobsen

3.A.I.A.
Jakob B. Jakobsen

3.A.III. - Karen M. Pe-
dersen og Niels Andersen



3.A.III.A.
Karen A. Andersen

3.A.III.C. – Rasmine K. Andersen
og Jens D. Brødsted

3.A.III.D.
Sofie F. Andersen



3.C. – Jens Thøgersen
med familie



3.C.II.
Thøger Jensen



3.C.IV. – Ane K. Jensen
og Niels N. Brok



3.C.IV.A. – Karla R.K.N. Brok
og Aage Søvang



3.D. – Rasmus Thøgersen
og Ane Andersdatter



3.D.II. – Søren Rasmussen
og Ellen M. Rasmussen med datteren



3.D.II.A.
Maren C. Rasmussen



3.D.III.
Maren Rasmussen



3.D.IV.
Thøger Rasmussen



3.D.V. – Karen M. Rasmussen
og Christen S. Nielsen



3.D.VII. – Anders C. Rasmussen
og Ane K. Pedersen



3.D.VII.D
Gudrun Rasmussen



3.E.III. – Thøger Pedersen
og Ane E. Jensen

3.E.III.A. – Cecilie K. Pedersen
og Laurits P. Laursen



3.E.IV. – Karen M. Pedersen og Peder J. Møller
med familie



3.E.IV.A. – Poulinc J. Møller
og Hans M. Pedersen



3.F.
Rasmus Jensen



3.F.I.
Kirsten Christiansen



3.G. – Christen Thøgersen
og Maren Rasmussen



3.G.I. – Karen Christensen
og Simon Andersen



3.G.II.
Kirsten M. Christensen



3.H. – Søren Thøgersen
og Maren Christensdatter



3.J.
Ane M. Thøgersdatter



3.J.I. – Ane J. Jensen
og Jens A.J. Møgersen med børn



3.J.I.C.
Jens J.J. Brabrand



3.J.II. – Karen Jensen
og Rasmus M.H. Lund



3.J.III. – Jens Jensen
og Movritsine Nielsen



3.J.IV.
Thøger Jensen



3.J.V. – Niels P. Jensen
og hustru



3.J.VII. – Karen M. Jensen
og Søren P. Sørensen med børn



3.J.VII.A.
Jens Sørensen



3.J.VII.B.
Anders C. Jørgensen



3.J.VII.B.I.
Harald Nielsen



3.J.VII.B.I.c.
Harald Nielsen



3.J.VII.E. – Margrethe Sørensen
og Søren Munk



3.J.VII.F.4.a.
Peder Thøger Plesner



3.J.VIII.A.
Jakob M.H. Jakobsen



3.J.IX.
Morten Jensen



3.J.XI. – Jens A. Jensen
og Jensine S. Jensen



3.J. Ane M. Thøgersdatter og Jens Jensens efterkommere.
fotograferet i Gram på J.J.'s 100 års fødselsdag.



3.K. – Erik Thøgersen
og Maren Mortensen
med børn



3.K.I. – Morten E. Overgaard
og Mathilde K. Nielsen med børn



3.K.I.B.
Erik M.M. Overgaard



3.K.I.C.
Maren M. Overgaard



3.K.I.D. – Thora A.M. Overgaard
og Jens C. Pedersen med datteren



3.K.II.
Karoline E. Overgaard



3.L. – Peder T. Pedersen
og Ane Rasmussen

Jensen-slægten fra Dørup

4. Ane Johanne Pedersdatter, født 28. maj 1796 i Adslev, død 27. juni 1878, gift 16. juni 1815 med *Jens Bærntsen* fra Høver, gårdejer, født 5. april 1787, død 13. december 1851.

A.J.P. og J.B. arvede ved deres giftermål gården matr. nr. 3 i Dørup, Hørning sogn, efter deres slægtninge Thøger Rasmussen og hustru Ane Laursdatter, som døde barnløse. Thøger Rasmussen var Ane Johannes fars halvbroder, og Ane Laursdatter var Jens Bærntsens moster. 1847 afstod de gården til deres yngste datter, Mette Marie Jensdatter og hendes mand Peder Sørensen. (*Se endvidere bilag 48*).

Børn:

Jens Jensen (se 4.A.)

Thøger Jensen (se 4.B.)

Bærnt Jensen, født 17. april 1819, død 24. september 1831.

Ane Kirstine Jensdatter (se 4.D. Haugaard-grenen).

Peder Jensen (se 4.E.)

Rasmus Jensen (se 4.F. Rasmussen-grenen)

Ane Margrethe Jensdatter (se 4.G. Ditlevsen-grenen)

Mette Marie Jensdatter (se 4.H.)

Niels Jensen, født 29. december 1829, død 27. januar 1833.

4.A. Jens Jensen, født 13. juni 1816 i Dørup, død 7. august 1890, gift 2. maj 1851 med sin kusine *Ane Marie Thøgersdatter*. (*Se 3.J. Jensen-grenen fra Gram*).

4.B. Thøger Jensen, møllebygger, født 20. januar 1818 i Dørup, død ugift 15. august 1847. Druknede ved svømning i Ry Mølle å.

T.J. uddannedes ved landbruget, dels hjemme og dels ude, tjente 2 år hos Christen Leth i Bodil Mølle samt 2½ år som avlskarl i Adslev Præstegård, kom derefter i lære hos en møllebygger for at lære tømmer- og møllebyggerfaget og virkede i 2 år som svend. Han var den kvikkeste og livligste af børneflokken i Dørup og vist nok også den bedst begavede. Hans livlighed kunne somme tider slå over til kådhed, og det blev for så vidt årsagen til hans død, som han væddede med nogle kammerater om, at han kunne svømme over Ry Mølledam 3 gange. Han kom også over 2 gange, men den 3. gang fik han krampe og sank til bunds.

Haugaard-grenen

4.D. Ane Kirstine Jensdatter, født 2. juli 1821 i Dørup, død 22. marts 1890, gift 7. oktober 1843 med *Christian Pedersen Haugaard*, gårdejer, født 3. juli 1817 i Bjertrup, Hørning, død 20. april 1878.

C.P.H. overtog ved sit giftermål fødegården og afstod den senere til sønnen Peder. – C.P.H. var en årrække medlem af Blegind-Hørning Sogneråd. (*Se endvidere bilag 49*).

- I. Peder Christiansen Haugaard**, født 1844 i Bjertrup, død samme år.
- II. Ane Mette Christiansen Haugaard**, født 18. december 1845 i Bjertrup, død ugift 15. december 1912.
A.M.C.H. var i mange år husbestyrerinde for gårdejer Søren Loft i Viby J.
- III. Peder Christiansen Haugaard**, gårdejer, født 19. februar 1847 i Bjertrup, død 15. oktober 1925, gift 16. april 1875 med *Karen Mathiasen*, født 16. april 1853 i Stjær (i den samme gård, som Adslev-slægtens stamfar Peder Jensens far, Jens Pedersen, blev født i i 1729), død 11. oktober 1916.
P.C.H. overtog fødegården, drev den i en lang årrække og bortforpagtede den derefter til sønnen Anton, som så overtog den 1925. (*Se endvidere bilag 50*).
- A. Christian Haugaard**, postkontrollør, født 19. januar 1876 i Bjertrup, død 4. august 1954, gift 4. maj 1902 med *Anna Jensen*, født 18. april 1877, død 31. januar 1960.
C.H. var ansat ved Postvæsenet og tog 1946 sin afsked som kørende postkontrollør; kørte det meste af sin tid mellem København og Fredericia og var bosiddende i København. (*Se endvidere bilag 51*).
- 1. Poul Haugaard**, overassistent, født 10. august 1903, død 9. marts 1980, gift 1. gang 2. februar 1933 med *Aase Hjelmberg*, født 20. august 1908, gift 2. gang 5. april 1945 med *Agnes Karlsson*, født 19. februar 1904 i Nykøbing F., død 13. april 1958.
P.H. var overassistent ved DSB, først i Rungsted og senere i en årrække i Gentofte.
- a. Lise Haugaard**, født 24. januar 1935, gift 26. juli 1955 med *Jean Stadler*, musiker, født 26. december 1929 i Geneve.
1) *Cèline Stadler*, født 22. december 1961.
- b. Kirsten Haugaard**, født 2. februar 1940.
- 2. Erik Haugaard**, læge, født 16. april 1908, død, gift 1. gang 3. december 1936 med *Elsebeth Marie Speyer*, født 8. januar 1908, død 1942, gift 2. gang 3. august 1943 med *Inger Louise Nielsen*, født 3. marts 1911.
Bosat: Strandengen 28, Roskilde.
E.H. blev cand. med. 1935, virkede som reservelæge forskellige steder, drev 1938-1946 selvstændig praksis i Jordrup ved Kolding og overtog derefter en lægepraksis i Roskilde; måtte på grund af deltagelse i modstandsbevægelsen »gå under jorden« i krigens sidste tid.
- a. Klaus Christian Haugaard**, født 19. august 1941.
- b. Hans Karsten Haugaard**, født 16. juli 1944, død 1. oktober 1952.
- c. Poul Erik Haugaard**, født 23. august 1945.
- B. Mathias Haugaard**, gårdejer, født 14. maj 1877 i Bjertrup, død 7. juni 1936, gift 14. juli 1907 med *Sørine Jensen*, født 13. april 1882, død 12. november 1943.
M.H. drev i nogle år omkring første verdenskrig gæstgiveri i Horsens, men solgte det og købte gården Bechsminde i Yding, havde 1925-1928 Bjerre Kro ved Horsens og drev derefter landejendom, først i Enslev og fra 1930 i Sabro.
- 1. Henry Haugaard**, født 4. januar 1908, død ugift 3. januar 1965.
- 2. Ester Haugaard**, født 24. januar 1909 i Horsens, gift 12. oktober 1928 med *Jørgen Christian Hjalmar Jørgensen*, gårdejer, født 18. november 1903 i Klakring.
Bosat: Smedegade 66, Horsens.

J.C.H.J. har boet forskellige steder, men drev fra 1952 en gård i Tvenstrup ved Odder.

- a. **Grete Haugaard Jørgensen**, født 15. august 1930 i Fredericia, gift 27. maj 1950 med *Finn Fletcher Paulsen*, typotekniker, født 20. august 1926 i Vrads.

Bosat: Torvald Køhls Vej 47, Odder.

- 1) **Inger Fletcher Paulsen**, korrekturlæser, født 14. september 1950 i Vrønning, gift med *Jan Hansen*, journalist.

Bosat: Nedergårdsvej 50, Skejby pr. Århus N.

- 2) **Søren Fletcher Paulsen**, industriarbejder, født 20. maj 1953 i Tørring.

Bosat: Torvald Køhls Vej 47, Odder.

- 3) **Lene Fletcher Paulsen**, industriarbejder, født 11. april 1955 i Tørring.

Bosat: Sortesøvej 13, Skanderborg.

- 4) **Anne Dorte Fletcher Paulsen**, kontorelev, født 22. august 1963 i Odder.

- b. **Annelise Haugaard Jørgensen**, født 14. maj 1936 i Fredericia, gift 24. september 1955 med *Aksel Frederik Steffensen*, kartoffelgrosserer, født 1. juni 1930 i Gylling.

Bosat: Malskærvej 3, Ørting pr. Odder.

A.H.J. er medhjælpende hustru og passer bl.a. forretningens regnskab.

A.F.S. drev efter giftermålet i 5 år en ejendom på ca. 30 tdr. land i Gylling, købte derefter en gård på ca. 50 tdr. land i Enner, drev her tillige maskinstation, afhændede senere denne og driver nu kartoffel engros forretning.

- 1) **Jørgen Frederik Steffensen**, kartoffelgrosserer, født 13. januar 1957 i Gylling, samlever med *Joan Holstein Rathlou*, kontorassistent, født 29. oktober 1959 i Hou.

Bosat: Lærkevej 37 B, Hou pr. Odder.

J.F.S. tog realeksamen og har fra 1976 drevet selvstændig kartoffel engros forretning.

J.H.R. bestod studentereksamen samt højere handelseksamen og er nu beskæftiget i samlevers forretning.

- 2) **Marianne Haugaard Steffensen**, stud. agro, født 17. juni 1958 i Gylling.

Bosat: Kristianiagade 10, København Ø.

- 3) **Morten Peder Steffensen**, født 23. januar 1964 i Tamdrup.

- 4) **Anne Marie Steffensen**, født 12. oktober 1972 i Malskær.

- c. **Karen Haugaard Jørgensen**, lærer, født 31. august 1938 i Fredericia, gift 17. oktober 1970 med *Kaj Egon Sørensen*, lærer, født 31. marts 1935.

Bosat: Gemmavej 10, Frederikshavn.

K.H.J. bestod 1963 lærereksamen fra Marselisborg Seminarium og fik 1970 ansættelse ved Lendum Skole.

K.E.S. havde en tid plads ved landbruget, dimitteredes 1968 fra Hjørring Seminarium og har siden været ansat ved Frederikshavn skolevæsen.

- 1) **Ole Michael Sørensen**, født 12. august 1971 i Frederikshavn.

- 2) **Claus Henrik Sørensen**, født 29. september 1974 i Frederikshavn.

- C. **Anton Haugaard**, gårdejer, født 30. juni 1883 i Bjertrup, død 16. januar 1937, gift 2. november 1919 med *Anna Steensen*, født 15. juni 1893, død 6. januar 1948.

A.H. fik fødegården i forpagtning, overtog den 1925 og drev den indtil sin død, hvorefter enken videreførte den i 1½ år, men solgte den så, hvorved gården gled ud af slægtens eje. – Ingen børn.

D. Edle Haugaard, født 31. oktober 1884 i Bjertrup, død ugift 4. oktober 1941.

E.H. var elev på Ollerup Højskole og drev i mange år mejeriusalg Tordenskjoldsgade 12 i Århus.

E. Harald Haugaard, gårdejer, født 30. maj 1886 i Bjertrup, død 9. oktober 1973, gift 21. maj 1912 med *Alma Kristine Mathiasen*, født 25. januar 1886 i Stjær, død 2. januar 1966.

H.H. var efter sin konfirmation i købmandslære, dels i Hørning Kro og dels i Jeksen Kro, hvor der dengang begge steder var købmandsforretning ved siden af krovirksomheden, gik efter læretidens afslutning over til landbruget, drev 1912-1923 en gård på Veng Mark, derefter i 6 år Nyminde på Skanderborg Mark og fra 1929-1945 Vestersøgård i Åbyhøj.

I. Gunnar Peter Haugaard, sognepræst, født 6. maj 1914 i Veng, gift 8. oktober 1941 med *Gerda Struer Nielsen*, født 18. oktober 1917 i Lejrskov.

Bosat: Junovænget 8, Odense NV.

G.P.H. blev 1933 student og 1940 cand.theol, virkede som sognepræst 1941-1969 i Harridslev-Rakkeby og derefter indtil 1981 i Krogsbølle på Fyn. – G.P.H. redigerede slægtsbogen fra 1959.

a. Per Haugaard, reservedyrlæge, født 14. april 1943 i Harridslev, gift 5. juni 1969 med *Anny Ingemann Olsen*, lærer, født 18. januar 1943 i Kaslund, Barløse.

Bosat: Kløvermarken 95, Augustenborg.

P.H. tog veterinæreksamen 1968, aftjente sin værnepligt i intendanturkorpset, hjemsendtes 1970 som secondløjtnant af reserven og har siden virket som reservedyrlæge, 3 år ved Struer levnedsmiddelkontrol og fra 1973 ved Sønderborg levnedsmiddelkontrol.

A.I.O. tog 1965 lærereksamen fra Skårup Statsseminarium og har siden virket som lærer, bl.a. i Frederikssund og nu i Sønderborg.

1) **Annette Haugaard**, født 23. oktober 1971 i Holstebro.

2) **Kirsten Haugaard**, født 5. marts 1974 i Sønderborg.

b. Preben Bo Haugaard, fuldmægtig, født 30. april 1946 i Harridslev, gift 2. juni 1979 med *Bodil Fromholt Hansen*, overlærer, født 21. januar 1943 i Ringe.

Bosat: Cypervvej 9, Nykøbing F.

P.B.H. var i 18 år ansat ved DSB, sidst som trafikkontrollør, og har nu ansættelse ved Storstrøms Trafikselskab.

B.F.H. tog lærereksamen og har siden været ansat som lærer i Radsted.

c. Karen Birgitte Haugaard, bibliotekar, født 24. februar 1956 i Harridslev, samlever med *Michael Leth-Espensen*, landinspektør, født 23. juni 1956 i Norring, Foldby.

Bosat: Grønlands Torv 5, Ålborg SØ.

F. Oscar Haugaard, inkassator, født 31. december 1889 i Bjertrup, død 12. september 1951, gift 17. november 1912 med *Anna Sørensen*, født 16. december 1887, død 10. september 1951.

O.H. uddannedes som mejerist, drev i de første år efter sit giftermål købmandsforretning i Høver og var senere ansat hos den kgl. vejer og måler i Århus og til sidst i ca. 30 år inkassator ved Århus Belysningsvæsen. (*Se endvidere bilag 52*).

1. **Karen Haugaard**, født 24. maj 1915, død 10. september 1951, gift 17. november 1944 med *Gustav Aas*, elektriker, født i Amerika.

G.Aa. har været elektriker på Frederikshavns Skibsværft.

a. **Erik Aas**, født 26. november 1946.

2. **Elly Haugaard**, født 8. oktober 1916, gift 10. april 1941 med *Richard Tue Andersen*, født 6. juni 1914 i Dåstrup ved Roskilde.

Bosat: Randersvej 75, Århus N.

R.T.A. var politibetjent under 2. verdenskrig og kom med politiet i tysk koncentrationslejr. Senere indehaver af Shell service ved Gartner-auktionen.

a. **Eva Tue Andersen**, født 3. marts 1946, gift 13. maj 1967 med *Jens Einar Falk Selbo*, født 5. juli 1944 i Holte.

Bosat: Holmevej 259, Højbjerg.

1) **Tage Falk Selbo**, født 9. august 1967 i København.

b. **Grete Tue Andersen**, født 18. december 1949.

Bosat: Edouard Suensons Gade 2, Århus C.

c. **Steen Tue Andersen**, malermester, født 9. februar 1953 i Århus, gift 15. november 1975 med *Birgit Poulsen*, bankassistent, født 6. oktober 1955 i Storeren, Malling.

Bosat: Lillenorvej 71, Malling.

S.T.A. stod 1968-1972 i malerlære og etablerede 1978 selvstændig forretning.

B.P. var 1973-1975 elev i Provinsbanken.

1) **Dorthe Tue Andersen**, født 30. november 1973 i Århus.

2) **Gitte Tue Andersen**, født 8. februar 1977 i Århus.

3) **Lotte Tue Andersen**, født 9. marts 1979 i Odder.

d. **Trine Charlotte Tue Andersen**, født 27. april 1957.

Bosat: Randersvej 75, Århus N.

IV. **Jens Christiansen Haugaard**, kunstdrejer og cigarhandler, født 18. november 1848 i Bjertrup, død 11. juli 1926, gift 1. gang 19. september 1873 med *Mathilde Agathe Nielsen*, født 11. november 1853, død 27. februar 1883, gift 2. gang 24. april 1891 med *Karen Olsen*, født 3. februar 1869, død 23. juli 1916.

J.C.H. udlærtes som kunstdrejer i Århus, etablerede 1873 egen kunstdrejerforretning i København og udvidede senere forretningen til tillige at omfatte cigarforretning. (*Se endvidere bilag 53*).

A. **Anna Kristine Haugaard**, født 13. september 1874, død ugift 18. juli 1929.

A.K.H. havde i flere år drevet kaffeforretning i København, men afstod den kort tid før sin død. Hun var meget interesseret i slægten og med til at arrangere slægtsammenkomsten i København 1927. Senere var hun virksom ved forskellige små sammenkomster mellem slægtsmedlemmer, der har »opdaget« hinanden efter slægtsbogens udgivelse. Hendes død betød derfor ikke alene et savn inden for familien, men også inden for slægtskredsen i København.

B. Rudolfine Johanne Haugaard, dameskrædder i København, født 11. april 1876, død ugift 25. november 1926.

C. Christian Laurits Haugaard, metaltrykker, født 1. august 1879, gift 1908 med *Camilla Jensen*.

C.L.H. udvandrede til Amerika.

1. **Edith Haugaard**, født 1. august 1912 i Amerika, gift 8. november 1941 med *Norman Page Smith*, ingeniør, født 26. september 1904.

E.H. er musikkonservatorieuddannet i Boston.

a. **Norman Page Smith**, født 20. marts 1943.

b. **Greenleaf Haugaard Smith**, født 10. februar 1945.

D. Ebba Haugaard, skrædder i København, født 5. oktober 1891, død ugift 3. december 1970.

E. Paula Viktoria Haugaard, født 9. januar 1893 i København, død 19. marts 1976, gift 8. november 1914 med *Svend Aage Martinus Nielsen Neertoft*, overofficiant, født 23. marts 1890 i København, død 29. april 1948.

P.V.H. var i nogle år, efter at hun blev alene, ansat hos Thorngreen Legetøj.

S.Aa.M.N.N. var overofficiant i København, dog i Århus 1931-1945.

1. **Knud Neertoft**, manufakturhandler, født 7. november 1915 i København, død 3. marts 1973, gift 13. august 1938 med *Erna Antonie Thora Bruun*, kontorassistent, født 9. januar 1915 i København.

Bosat: Mellemtoftevej 7, Valby.

K.N. uddannedes inden for manufakturfaget, var i 11 år ansat i Sundby Messe og drev 1946-1971 egen manufakturforretning i København.

E.A.T.B. blev kontoruddannet, var i ca. 20 år medhjælpende hustru og har fra 1970 været ansat på kontor som korrespondent.

a. **Helle Neertoft**, korrespondent, født 14. januar 1947 i København, gift 9. maj 1970 med *Steffen Carrock Olsen*, kemiker, født 3. februar 1947 på Frederiksberg. Bosat: Gartnervænget 65, Farum.

H.N. tog studentereksamen 1966 samt tresproglig korrespondenteksamen 1969 og er nu ansat i et mindre eksportfirma.

S.C.O. blev student 1965 og cand. scient i kemi 1974 og er ansat ved Kemisk Værk i Køge.

F. Mary Haugaard, født 11. august 1894 i København, gift 16. januar 1916 med *Harald Hansen*, direktør, født 1. december 1887 i Jordløse, død 5. december 1954.

Bosat: Laurits Sørensens Vej 3, København F.

H.H. drev fabrikation af damekonfektion.

1. **Erik Hautorp**, navneændring 1952 fra Erik Haugaard Hansen, overdyrlæge, født 8. juni 1921 på Frederiksberg, gift 10. august 1946 med *Grethe Kabbelgaard Mikkelsen*, født 12. september 1922 i Odense.

Bosat: Violvej 17, Skive.

E.H. tog dyrlægeeksamen 1947, var bl.a. 13 år ansat som overdyrlæge i Rudkøbing og har fra 1970 været overdyrlæge i Skive.

a. **Kirsten Hautorp**, lærer født 10. december 1948 i Esbjerg, gift 29. juli 1978 med *Steffen Isaksen*, lærer, født 28. december 1952 i Odense.

Bosat: Højskolevej 1, Asmindrup pr. Kalundborg.

- 1) **Kamilla Hautorp Isaksen**, født 14. april 1979 i Skive.
- b. **Jørgen Hautorp**, advokatfuldmægtig, født 15. juni 1954 i Næstved.
Bosat: Dannebrogsgade 22, Viborg.
- G. **Svend Aage Haugaard**, forsikringsinspektør, født 3. november 1901, død 26. oktober 1961, gift 1. gang 30. november 1924 med *Emma Jensen*, født 11. marts 1905, gift 2. gang 22. februar 1931 med *Edith Cederholm*, død 5. december 1970.
S.Aa.H. var forsikringsinspektør i København. – Ingen børn.
- V. **Ane Johanne Christiansen Haugaard**, født 26. december 1850 i Bjertrup, død 4. januar 1873, gift i maj 1870 med *Thomas Rasmus Gall*, gårdejer, født 23. oktober 1845 i Skanderborg, død 26. juni 1924. – T.R.G. blev gift 2. gang med Ane Kathrine Ditlevsen. (*Se 4.G.I.*)
T.R.G. var ejer af Kjærholm i Fruering, som senere blev overtaget af sønnen Frederik.
- A. **Anna Kirstine Ellen Gall**, født 27. december 1872, død 5. juni 1965, gift 13. juni 1893 med *Claus Andersen*, postbud, født 7. januar 1870, død 5. august 1958.
C.A. drev i 10 år ølhandel i Skanderborg og var derefter postbud i Århus. (*Se endvidere bilag 54.*)
1. **Anna Rasmine Johanne Andersen**, damefrisør, født 30. januar 1895 i Skanderborg, gift 4. juni 1921 med *Peter Mosegaard*, malermester, født 17. oktober 1887, død 26. februar 1965.
Bosat: Plejehjemmet Solvang, Husumvej, Århus C.
- a. **Christian Mosegaard**, arkitekt, født 4. oktober 1930, gift 20. december 1958 med *Mona Margolis*, født 15. december 1922.
C.M. har været konstruktør under Grønlands Departement i København og blev senere ansat som arkitekt ved Radiometer, ligeledes København.
2. **Anna Kathrine Edith Andersen**, født 15. januar 1898 i Skanderborg, gift 13. maj 1926 med *Otto Pedersen*, montør, født 30. september 1899.
Bosat: Suomisvej 3, København V.
A.K.E.A. var i en årrække ekspeditrice i Bandtholtz Skotøjsforretning i Århus.
Ingen børn.
3. **Nancy Andersen**, født 26. oktober 1899 i Skanderborg, gift 15. januar 1922 med *Johannes Jørgensen*, født 7. december 1895, død 29. august 1976.
N.A. tog handelsskoleeksamen fra Århus Handelshøjskole.
J.J. var ansat ved Århus skattevæsen.
- a. **Ib Jørgensen**, kommandørkaptajn, direktør, født 21. juni 1925 i Århus, død 8. januar 1978, gift 15. januar 1953 med *Kirsten Ove*, sygeplejerske, født 1. februar 1928 i Skrøbelev.
Bosat: Geelskovparken 28, Virum.
I.J. tog 1944 studentereksamen, studerede et år driftsøkonomi ved Århus Universitet, gennemgik Søværnets Officerskole samt forskellige kurser, bl.a. i USA, forrettede aktiv tjeneste i Søværnet 1945-1975, fra 1960 i chefstillinger ved Flådestation Korsør og Flådestation København og beklædte 1975-1978 stillingen som direktør for firma Makir, et datterselskab af De forenede Papirfabrikker. – I.J. var bl.a. formand for »Fultons venner« og medlem af »Fulton«'s bestyrelse.

K.O. bestod 1946 studentereksamen, opholdt sig et år i England, uddannedes derefter som sygeplejerske, var 1954-1970 hjemmearbejdende og har siden været sygeplejerske og sekretær i en lægepraksis.

1) **Jens Gall Jørgensen**, secondløjtnant, født 20. april 1954 i København.

Bosat: Jacob Erlandsens Gade 10, København Ø.

J.G.J. tog 1974 studentereksamen, læste i 2 år medicin og påbegyndte derefter uddannelse til officer i Søværnet.

2) **Anne Gall Jørgensen**, stewardesse i SAS, født 21. august 1957 i København, gift med *Dave John Seward*, sales manager.

Bosat: Riverroad 51, Christchurch, New Zealand.

b. **Inge Jørgensen**, født 18. juli 1930 i Århus, gift 26. oktober 1955 med *Ahmet Hüsamettin İlhan Uygur*, direktør, født 21. januar 1926 i Istanbul, Tyrkiet. Bosat: 37 Parc de Budè, Geneve, Schweiz.

I.J. tog studentereksamen og senere universitetseksamen i USA.

A.H.I.U var elev på Massachusetts Institute of Technology, USA, blev elektroingeniør, arbejdede derefter for PTT i Ankara samt 5 år ved Nato i Paris og har fra 1963 været chef for Computer Department på International Telecommunication Union i Geneve, Schweiz.

1) **Inal Uygur**, datalog, født 4. december 1958 i København.

Bosat: 37 Parc de Budè, Geneve, Schweiz.

I.U. tog den Internationale Baccalaureateeksamen 1977 og studerede derefter datalogi ved Massachusetts Institute of Technology, USA.

2) **Can Uygur**, studerende, født 18. januar 1961 i Paris, Frankrig.

Bosat: 428 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts, USA.

C.U. bestod den Internationale Baccalaureateeksamen 1979 og har siden studeret på Massachusetts Institute of Technology, USA; er om vinteren i ferierne lærer ved den schweiziske skiskole.

VI. Margrethe Christiansen Haugaard, født 16. juni 1855 i Bjertrup, død 29. januar 1940, gift 3. juli 1880 med *Thyge Steffen Pedersen* af Tebstrup, gårdejer, født 28. juli 1856, død 3. juni 1936.

T.S.P. har været gårdejer i Linå, Stjær, Storrिंग og Lillering. På deres ældre dage boede de i Storrिंग i flere år, men flyttede til sidst til datteren, Kirstine Bjerregaard i Dyngby, hvor de begge døde. (*Se endvidere bilag 55*).

A. Kristian Haugaard Pedersen, gårdejer, født 23. december 1880, død 1. maj 1936, gift 1. gang 17. november 1905 med *Annine Karoline Andersen*, født 20. september 1880, død 21. juni 1922, gift 2. gang 1928 med *Olivia Jacobsen* fra Brabrand.

K.H.P. besøgte 1901-1902 Ry Højskole og var 1905-1931 ejer af Skovlundgård på Viby Mark.

1. **Theodor Haugaard Pedersen**, gartner, født 20. juli 1907 på Viby Mark, gift 1. gang 30. maj 1938 med *Gerda Frederikke Jensen*, født 10. januar 1919, gift 2. gang 13. juli 1946 med *Rosa Jakobsen*, født 22. august 1919 i Brabrand.

Bosat: Birkedalsvej 2, Viby J.

T.H.P. uddannedes ved gartneri og landbrug, drev fra 1927 nogle år selvstændig gartneri, arbejdede derefter ved forskellige entreprenørfirmaer og havde sidst ansættelse ved Viby kommunes Vejevæsen.

R.J. uddannedes ved husgerning samt som plejer.

a. **Annie Haugaard**, navneændring 1977 fra Annie Haugaard Pedersen, dagplejemor, født 13. januar 1939 i Stavtrup, gift 20. juli 1957 med *Kurt Giesing Sørensen*, født 28. marts 1937 i Viby J; ægteskabet opløst 1972.

Bosat: Skanderborgvej 177, Viby J.

1) **Tommy Haugaard Sørensen**, medhjælper, født 16. februar 1958 i Århus, samlever med *Agnethe Dalsgaard Krak*, frisør, født 17. juni 1959 i Århus.

Bosat: Lyngfeldtvænget 36, Galten.

T.H.S. bestod 1975 realeksamen og har siden været ansat ved Jydsk Telefon-Aktieselskab.

A.D.K. udlærtes 1978 som frisør og er nu beskæftiget som herrefrisør.

a) **Henriette Dalsgaard Sørensen**, født 23. april 1979 i Århus.

2) **Vinnie Haugaard Sørensen**, kontorassistent, født 19. oktober 1959 i Århus, samlever med *Warny Morgan Kristensen*, gartner, født 1. september 1957 i Århus.

Bosat: Tage Hansens Gade 29, Århus C.

V.H.S. stod i kort tid i lære som smørrebrødsjomfru og er nu kontorassistent ved Århus Sporveje.

W.M.K. har siden skolegangen været beskæftiget ved forskelligt.

a) **Jane Sørensen**, født 4. september 1979 i Århus.

3) **Sonja Haugaard Sørensen**, syerske, født 18. januar 1961 i Århus, samlever med *Henrik Skov Kristensen*, født 28. september 1960.

Bosat: Samsøgade 13, Århus C.

S.H.S. har siden skolegangen været beskæftiget som syerske.

4) **Poul Henning Haugaard**, født 25. december 1973 i Århus.

b. **Christian Haugaard Pedersen**, kranfører, født 29. november 1940 i Ormslev; *Inge Thykjar Sørensen*, født 7. februar 1944; *Birthe Kristensen*, født 26. november 1939 i Odder, død 10. april 1974.

Bosat: Fuglebakkevej 102, Århus V.

C.H.P. har gennemgået kursus i betjening af stationære og mobile kraner.

1) **Helle Sørensen**, født 19. juli 1963 i Viby J.

2) **Jette Sørensen**, født 28. juni 1964 i Viby J.

3) **Bill Haugaard Pedersen**, født 10. oktober 1966 i Århus.

c. **Inge Haugaard Pedersen**, født 30. maj 1947 i Viby J, gift 29. april 1967 med *Hugo Beldam*, trykkeriarbejder, født 8. august 1939 i Herning.

Bosat: Byvangs Allé 10, Viby J.

1) **Jane Haugaard Beldam**, født 19. august 1968 i Viby J.

2) **Helle Haugaard Beldam**, født 20. april 1971 i Viby J.

d. **Leif Haugaard Pedersen**, født 16. juni 1950 i Viby J.

Bosat: Birkedalsvej 2, Viby J.

2. **Anton Haugaard**, navneændring fra Anton Haugaard Pedersen, vognmand, født 30. november 1908 på Viby Mark, død 20. oktober 1976, gift 1. gang med *Anna Greve*, gift 2. gang 20. februar 1950 med *Rigmor Jacobsen*, syerske, født 4. august 1924 i Storring.

- Bosat: Rørdamsvej 3, Viby J.
 A.H. drev vognmandsforretning i Viby J.
- a. **Keld Haugaard**, født 24. september 1938.
 Bosat: Engmarksvej 11 B, Risskov.
 - b. **Jørgen Haugaard Greve**, født 26. juli 1942.
 Bosat: Viemosebro 30, Brønshøj.
 - c. **Bente Haugaard Pedersen**, skønhedsekspert, født 15. januar 1951 i Århus, gift med *Mogens Vestergaard Dreisig*, dekoratør, født 17. maj 1947 i Køl-kær, Rind.
 Bosat: Nordbyvej 24, Viby J.
 - 1) **Carina Haugaard Dreisig**, født 24. marts 1976 i Århus.
3. **Peder Haugaard Pedersen**, portner, født 8. december 1910 på Viby Mark, død 6. december 1979, gift 15. oktober 1953 med *Mary Pedersen*, født 8. januar 1914, død 29. november 1973.
 P.H.P. var portner ved FDB i Viby J. – Ingen børn.
 4. **Margrethe Haugaard Pedersen**, født 8. marts 1912 på Viby Mark, gift 5. november 1938 med *Karl Egon Madsen*, klejnsmed, født 9. september 1915 i København.
 Bosat: Egesvinget 11, Herlev.
 - a. **Birthe Kirsten Haugaard Christensen**, født 24. januar 1934.
 - b. **Ib Haugaard Madsen**, født 24. juni 1942.
 5. **Astrid Haugaard Pedersen**, født 12. februar 1914 på Viby Mark, død, gift 2. oktober 1948 med *Carl Valdemar Pedersen*, gartner i Viby, født 21. marts 1898, død. – Ingen børn.
 6. **Edle Haugaard Pedersen**, født 8. juli 1915 på Viby Mark, gift med *Anders Thomassen*, maskinarbejder.
 Bosat: Kasserne Boulevard 15, Århus C.
 - a. **Jette Thomassen**.
 7. **Ingrid Haugaard Pedersen**, født 27. november 1919 på Viby Mark, gift med *Christian Rasmussen*.
 Bosat: Havnevej 13, Grenå.
 - a. **Birger Haugaard Pedersen**, født 1. januar 1942.
 8. **Else Marie Haugaard Pedersen**, født 6. november 1921 på Viby Mark, gift 9. februar 1941 med *Børge Jacobsen*, skiltemaler, født 26. juni 1920 i Århus.
 Bosat: Skjoldborgsvej 2, Løsning.
 - a. **Birthe Jacobsen**, født 9. juni 1941 i Ålborg, gift 14. marts 1962 med *Erik Dupont*, mekaniker, født 14. marts 1940 i Vandel.
 Bosat: Violvej 18, Vejle.
 - 1) **Gert Dupont**, maskinmesterelev, født 8. november 1962 i Vejle.
 - 2) **Eva Dupont**, født 5. februar 1969 i Vejle.
 - b. **Thorkild Anton Jacobsen**, murer, født 27. november 1944 i Århus, gift 2. maj 1964 med *Gerda Madsen*, født 18. juli 1943 i Hedensted.
 Bosat: Svalevej 33, Daugård.
 T.A.J. drev i ca. 5 år selvstændig murerforretning, men arbejder for tiden for et norsk murerfirma i Oslo.

- 1) **Charlotte Solveig Jacobsen**, født 12. november 1965 i Vejle.
- 2) **Helle Jacobsen**, født 7. juli 1972 i Horsens.
- c. **Gunna Jacobsen**, født 22. juni 1948 i Århus, gift 25. marts 1967 med *Ernst Mikkelsen*, metalindustriarbejder, født 23. marts 1944 i St. Dalby.
Bosat: Skjoldborgsvej 8, Løsning.
G.J. er uddannet som farvehandler.
E.M. er udlært bager, men virker nu som metalindustriarbejder.
- 1) **Gitte Mikkelsen**, født 5. februar 1973 i Ølsted.
- 2) **Jørgen Mikkelsen**, født 19. juni 1975 i Ølsted.
- d. **Arne Bo Jacobsen**, reparatør, født 26. januar 1951 i Vejle, samlever med *Inge Lise Gram Frederiksen*, fabriksarbejder, født 9. oktober 1951 i Merring.
Bosat: Bøgevej 9, Løsning.
- 1) **Peter Gram Jacobsen**, født 7. januar 1970 i Vejle.
- 2) **Bjarke Bo Jacobsen**, født 15. marts 1972 i Vejle.
- 3) **Martin Gram Jacobsen**, født 11. maj 1977 i Horsens.
9. **Georg Haugaard Pedersen**, maler, født 24. juli 1927 på Viby Mark, gift 18. august 1951 med *Julia Larsen*, født 29. juni 1932.
Bosat: Kasted Byevej 23, Kasted pr. Århus N.
- a. **Preben Haugaard Pedersen**, født 23. juni 1952.
- b. **Hanna Haugaard Pedersen**, født 19. juli 1953.
10. **Anna Haugaard Pedersen**, født 11. marts 1929 på Viby Mark, gift 14. marts 1950 med *Kaj Pryes Jørgensen*, maskinarbejder.
Bosat: Holbergsvej 15, Holstebro.
11. **Elinor Haugaard Pedersen**, født 3. juni 1930 på Viby Mark, gift 30. april 1950 med *Tage Andersen*, maler.
Bosat: Stammen 106, Gistrup.
- a. **Vibeke Andersen**, født 3. oktober 1950.
12. **Viola Haugaard Pedersen**, født 18. august 1931 på Viby Mark, gift 19. november 1952 med *Brian Krog Jensen*, møbelsnedker.
Bosat: Spættevej 29, Århus V.
- a. **Lillian Krog Jensen**, født 23. marts 1952, gift med *Bent Vibholm Nielsen*.
Bosat: Blæsbjergvej 29, Horsens.
- b. **Allan Krog Jensen**, født 5. marts 1955.
13. **Victor Haugaard**, navneændring fra Victor Haugaard Pedersen, ingeniør, HD, født 18. januar 1933 i Viby J., gift 9. april 1963 med *Kirsten Vase*, skolesekretær, født 3. september 1940 på Frederiksberg.
Bosat: Bakkekammen 41, Holbæk.
V.H. tog 1957 ingeniøreksamen fra Århus Teknikum, samt 1968 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i København, og er nu ansat som afdelingsingeniør ved Stadsingeniørens kontor i Holbæk kommune.
K.V. var elev ved postvæsenet og har siden 1971 været beskæftiget som skolesekretær, nu ved Sdr. Skole, Holbæk kommune.
- a. **Carsten Haugaard**, født 25. februar 1967 i Rødovre.
- b. **Martin Haugaard**, født 30. maj 1969 i Rødovre.

B. Jens Peter (Pedersen) Rude, (se 4.D.VIII.A.).

C. Maren Pedersen, født 25. januar 1883, død 29. december 1943, gift 10. november 1905 med Marius Andersen, slagtermester, født 22. november 1878, død 18. oktober 1937.

M.A. drev nogle år gård i Stjær, købte ca. 1923 slagterforretning i Stilling og drev denne indtil sin død, hvorefter hustruen videreførte den til 1941, da sønnen Harry overtog den. (Se endvidere bilag 56).

1. Clara Andersen, født 15. maj 1907 i Stjær, død 19. marts 1965, gift 21. juli 1935 med Henrik Viborg, købmand, født 8. maj 1907 i Ålbæk.

Bosat: Rosensgade 78, Odder.

a. Ilse Viborg, født 10. april 1937 i Odder, gift 14. april 1963 med Christian John Andersen, ingeniør, født 11. november 1936 i Døstrup, Sønderjylland.
Bosat: Kildevænget 31, Vejen.

1) Jørgen Viborg Andersen, lærling, født 21. marts 1964 i Esbjerg.

2) Bjarne Viborg Andersen, lærling, født 19. juni 1965 i Esbjerg.

3) Mogens Viborg Andersen, født 6. januar 1971 i Brørup.

b. Holger Viborg, købmand, født 2. maj 1943 i Odder.

Bosat: Rosensgade 78, Odder.

2. Dagny Andersen, født 26. september 1908 i Stjær, død 12. oktober 1971, gift 22. marts 1936 med Niels Stokholm, autolakerermester, født 19. november 1906 i Estvad.

Bosat: Oehlenschlægersgade 14, Slagelse.

N.S. uddannedes som mejerist, virkede i 9 år som mejeribestyrer, etablerede 1950 selvstændigt autolakereri i Slagelse og drev dette til 1975, da sønnen Steen overtog det.

a. Preben Stokholm, født 25. december 1936 i Sludstrup, Sorø, død 8. maj 1974.

b. Steen Stokholm, malermester, født 7. juni 1939 i Slagelse, gift 17. april 1973 med Ruth Harkjær Jensen, sygehjælper, født 21. december 1949 i Stillinge.

Bosat: Korsørvej 41, Slagelse.

S.S. blev handelsuddannet, aftjente sin værnepligt, var elev på Bergenholds Dekorationsskole i København, stod derefter 3 år i lære hos faderen, virkede som svend i 3 år, blev derefter optaget i forretningen og overtog den 1975.

R.H.J. er uddannet som sygehjælper og er nu deltidsbeskæftiget på Central-sygehuset i Slagelse.

1) Dorte Stokholm, født 28. februar 1974 i Slagelse.

2) Mette Stokholm, født 30. maj 1976 i Slagelse.

3. Peter Werner Andersen, automekaniker, født 6. november 1909 i Stjær, død 18. marts 1981, gift 10. april 1941 med Tekla Johanne Cecilie Ladeby, navneændring fra Rasmussen, født 26. april 1909 i Fredericia, død 3. juni 1977.

a. Peter Ladeby, navneændring fra Peter Ladeby Andersen, afdelingsleder, født 9. august 1946 i Fredericia, gift 15. oktober 1966 med Ulla Lucie Pedersen, pædagogmedhjælper, født 30. august 1947 i Odense.

Bosat: Ansgarsvej 5, Fredericia.

P.L. uddannedes først som automekaniker og senere som klubpædagog og er nu ansat som afdelingsleder på et fritidscenter.

1) **Henrik Ladeby**, født 10. april 1967 i Fredericia.

2) **Thomas Ladeby**, født 10. juni 1970 i Fredericia.

3) **Martin Ladeby**, født 20. juni 1979 i Fredericia.

4. **Harry Andersen**, slagtermester, født 24. januar 1912, død december 1964, gift 23. maj 1949 med *Gyda Rohde*, født 2. januar 1927.

Bosat: Klostervej 14, Ry.

H.A. overtog 1941 forældrenes slagterforretning i Stilling og udvidede den senere til også at omfatte kød- og pølsefabrik.

a. **Ib Rohde Andersen**, født 6. september 1950.

b. **Stig Rohde Andersen**, født 23. marts 1954.

5. **Henning Haugaard Andersen**, slagtermester, født 6. oktober 1915, gift 4. april 1943 med *Ella Rasmussen*, født 15. maj 1920.

Bosat: Møllegade 4, Skanderborg.

H.H.A. etablerede sig 1943 som slagtermester i Skanderborg.

a. **Erik Haugaard Andersen**, født 11. september 1946.

- D. **Ane Kirstine Pedersen**, født 28. november 1886 i Bjertrup, død 13. juni 1954, gift 5. september 1915 med *Laurits Jensen Bjerregaard*, gårdejer, født 2. maj 1881 i Randlev, død 10. august 1963.

L.J.B. havde i mange år en gård i Dyngby ved Odder, afhændede den 1953, flyttede derefter til Odder og blev her opsynsmand ved museet.

1. **Harald Bjerregaard**, gartnermedhjælper, født 30. august 1917 i Randlev. Ugift.

Bosat: Borgergade 4, Odder.

2. **Agnethe Bjerregaard**, født 26. september 1919 i Storring, gift 1951 med *Erik Baltzersen*, maskinarbejder.

Bosat: Willemoesgade 18, Århus C.

3. **Johannes Bjerregaard**, maskinarbejder, født 26. juni 1923 i Dyngby, samlever med *Else Kirstine Jokumsen*, rengøringsassistent, født 7. august 1924 i Malling.

Bosat: Fillerupvej 35, Odder.

- E. **Johannes Pedersen**, gårdejer, født 18. november 1889, død 12. juni 1965, gift 1. december 1922 med *Signe Jensen*, født 20. december 1899, død 2. februar 1972.

J.P. drev 1921-1945 en gård i Stjær, købte derefter en gård i Hårby og drev denne indtil 1955, da sønnen fik den i forpagtning.

1. **Edith Haugaard Pedersen**, født 6. oktober 1923 i Stjær, gift 5. marts 1944 med *Viggo Lauersen*, bagermester, født 1. marts 1922, død.

Bosat: Plantagevej 19, Silkeborg.

V.L. drev bagerforretning i Alderslyst ved Silkeborg.

2. **Egon Haugaard Pedersen**, truckfører, født 13. juli 1927 i Stjær, gift 1. november 1953 med *Jyta Rasmussen*, født 20. december 1930 i Vejgård.

Bosat: Stabelvej 3, Hårby pr. Skanderborg.

E.H.P. overtog 1955 faderens gård i Hårby, men er nu beskæftiget som truckfører.

a. **Keld Haugaard Pedersen**, overpostbud, født 27. september 1954 i Hårby,

samlever med *Lisbeth Eriksen*, blomsterdekoratør, født 14. april 1956 i Gram, Skanderup.

Bosat: Ahornvej 38, Ry.

K.H.P. uddannedes som teknisk assistent, aftjente 1974-1976 sin værnepligt og har siden 1977 været ansat ved Post- og Telegrafvæsenet, fra 1980 som overpostbud.

L.E. udlærtes som blomsterdekoratør 1977.

- b. **Bente Haugaard Pedersen**, kontorassistent, født 4. marts 1957 i Hårby, gift 3. oktober 1981 med *Poul Rasmussen*, tømrer, født 29. november 1957 i Beder.

Bosat: Hvedevej 19, Galten.

1) **Kalle Haugaard Rasmussen**, født 8. juli 1981 i Århus.

- c. **Lene Haugaard Pedersen**, køkkenlederelev, født 30. maj 1961 i Skanderborg.

Bosat: Brejninggård, Spjald.

L.H.P. er under uddannelse til køkkenleder.

- d. **Tove Haugaard Pedersen**, født 24. februar 1966 i Hårby.

- F. **Martinus Pedersen**, møbelhandler, født 15. november 1890, gift 1. gang 8. maj 1918 med *Mary Petersen*, født 31. august 1891, død 4. april 1965, gift 2. gang med *Marie Jensen*, død 1976.

Bosat: Herman Triers Plads 2, København V.

M.P. drev en årrække møbelforretning i København. – Ingen børn.

- G. **Edle Haugaard Pedersen**, født 5. december 1891, død 30. januar 1976, gift 19. december 1917 med *Peder Hansen Gammelgaard*, gårdejer, født 1. juni 1890, død 25. november 1974.

P.H.G. var elev på Hadsten Højskole 1910-1911, drev 1917-1927 en gård i Skovby, købte derefter sin slægtsgård, Horsegård i Galten, drev denne indtil 1955, da sønnen Tage overtog den og købte så Præstdam i Galten.

1. **Anna Margrethe Gammelgaard**, født 11. juni 1919 i Skovby, gift 18. juli 1942 med *Kristian Holm*, gårdejer, født 14. juli 1914.

Bosat: Rækkevej 4, Faurskov pr. Hadsten.

K.H. drev mange år Lerbjerggård ved Langå.

- a. **Michael Holm**, født 17. juli 1944.

Bosat: Oddervej 59, Højbjerg.

- b. **Edle Holm**, lærer, født 17. februar 1947 i Fladstrup, Trustrup, gift 13. november 1971 med *Steen Blicher Nielsen*, underdirektør, født 5. august 1944 i Lerbjerg.

Bosat: Trymsvej 22, Silkeborg.

E.H. tog 1965 studentereksamen samt 1969 lærereksamen fra Herning Seminarium og har siden været ansat på Kornmod Realskole i Silkeborg.

S.B.N. udlærtes som isenkramespedient og aftjente sin værnepligt i Karup, virkede en kort tid i en sportsforretning i Horsens og har siden været ansat ved firmaet Bojesen i Silkeborg.

1) **Kim Blicher Nielsen**, født 4. maj 1972 i Silkeborg.

2) **Gitte Blicher Nielsen**, født 13. januar 1976 i Silkeborg.

- c. **Merete Holm**, sekretær, født 7. juni 1950 i Fladstrup, samlever med *Finn Lynggaard Mogensen*, direktør, født 11. juni 1936 i Kolding.
Bosat: Gl. Næssevej 26 A, Horsens.
M.H. er uddannet indenfor spedition, var et par år ansat ved toldvæsenet og er nu sekretær på en tobaksfabrik.
F.L.M. er uddannet inden for spedition og driver nu selvstændig speditiøns-virksomhed.
2. **Gerda Marie Gammelgaard**, overassistent, født 6. april 1922 i Skovby, gift 29. december 1944 med *Arne Bundgaard Jensen*, fabrikant, født 19. juni 1917 i Framlev; ægteskabet opløst.
Bosat: Nordborggade 47, Århus C.
- a. **Hans Bundgaard Jensen**, arkitekt, født 29. marts 1946 i Højbjerg.
Bosat: Nordborggade 17, Århus C.
- b. **Ingvar Bundgaard Jensen**, ingeniør, født 10. juli 1949 i Højbjerg.
Bosat: Ligustervangen 47, Allerød.
3. **Jens Christian Gammelgaard**, købmand, født 9. november 1924 i Skovby, gift 28. november 1947 med *Ellen Margrethe Ovesen*, født 19. juni 1924 i Nøvling.
Bosat: Augustenborggade 25, Århus C.
J.C.G. blev handelsuddannet i brugsforeninger samt i Fællesforeningen i Odense, tog senere eksamen fra Den jyske Handelshøjskole i Århus og drev i 25 år selvstændig købmandsforretning i Ormslev.
E.M.O. var elev på Haslev Håndværkerhøjskole, var en tid ansat i Fyldepenne-magasinet i Odense og virkede derefter som medhjælpende hustru.
- a. **Per Gammelgaard**, bibliotekar, født 28. juni 1948 i Århus, gift 28. november 1970 med *Bodil Arendal Jensen*, sygeplejerske, født 7. oktober 1949 i Rønne på Bornholm.
Bosat: Holger Drachmanns Vej 8, Frederikshavn.
P.G. færdiguddannedes som bibliotekar 1973 og har siden været ansat på Frederikshavn Bibliotek; er desuden medarbejder ved Danmarks Radio. – P.G. har udgivet flere digtsamlinger, bl.a. »Den store finale og andre digte om cirkus«, 1978, og »Verden er stor og grøn«, 1981, og desuden fortællingen: »Er du hjemme Johanne?«, 1981.
B.A.J. uddannedes som sygeplejerske på Diakonissestiftelsen og er nu ansat på Frederikshavn Sygehus.
- 1) **Jonas Arendal Gammelgaard**, født 20. august 1972 i København.
- 2) **Jens Arendal Gammelgaard**, 26. november 1974 i Frederikshavn.
4. **Tage Steffen Gammelgaard**, gårdejer, født 28. september 1929 i Galten, gift 28. maj 1955 med *Bodil Birk*, født 2. marts 1932 i Galten.
Bosat: Horsegaard, Skjærringvej 9, Galten.
T.S.G. fik 1955 fødegården i forpagtning og overtog den i 1960, har siden tilkøbt naboarealer samt Rohdegård ved Galten og driver desuden 3 forpagtergårde samt et byggeselskab. – T.S.G. er bl.a. medlem af forretningsudvalget for De landøkonomiske Foreninger i Århus amt, formand for Østjydske Landboauktioner samt medlem af Jordbrugskommissionen.
- a. **Helle Birk Gammelgaard**, født 21. april 1959 i Galten.

b. **Inge Birk Gammelgaard**, født 15. marts 1962 i Galten.

c. **Steffen Birk Gammelgaard**, født 30. september 1966 i Galten.

H. Frederik Pedersen, gårdejer, født 15. januar 1897 i Linå, død 20. februar 1968, gift 19. december 1922 med *Dagmar Andersen*, født 28. januar 1898 i Edslev.

Bosat: De gamles Hjem, Låsby.

F.P. var elev på Klank Højskole, drev gård i Stjær til 1927 samt i Lillering 1927-1932, købte derefter Havreballegård i Skovsrod ved Laven, afstod den 1956 til sønnen og købte en ejendom på Stjær Mark.

1. **Anna Margrethe Pedersen**, født 5. maj 1923 i Stjær, gift 21. maj 1950 med *Niels Peter Sørensen*, slagteriarbejder, født 1. maj 1923.

Bosat: Koldbæksvej 28, Hobro.

N.P.S. har i ca. 30 år kørt med kød fra Hobro Slakteri og har det sidste år arbejdet på slagteriet.

a. **Birthe Sørensen**, regnskabsassistent, født 22. juli 1951 i Hobro, gift med *Svend Erik Buus Madsen*, tagdækker, født 31. august 1951 i Mejlbj ved Arden.

Bosat: Gislumvej 94, Års.

B.S. er uddannet på kontor og har taget en del merkonomkurser m.v.

S.E.B.M. udlærtes som tømrer og har i ca. 6 år drevet selvstændig tagdækervirksomhed.

1) **Tommy Buus Madsen**, født 3. august 1973 i Århus.

2) **Heine Buus Madsen**, født 23. oktober 1976 i Hobro.

2. **Søren Steffen Pedersen**, gårdejer, født 11. februar 1930 i Lillering, gift 18. marts 1956 med *Lis Bech*, født 18. juli 1937 i Hårup, Linå.

Bosat: Havreballegård, Kielsingårdsvej 40, Skovsrod pr. Ry.

S.S.P. overtog 1956 efter faderen Havreballegård i Skovsrod.

a. **Else Pedersen**, bankassistent, født 4. juli 1956 i Skovsrod, gift 18. juni 1977 med *Jan Olaf Betak*, reprofotograf, født 19. december 1953 i København.

Bosat: Ahornvej 7, Ry.

1) **Sune Betak**, født 3. juli 1978 i Ry.

2) **Hasse Betak**, født 21. juni 1980 i Ry.

b. **Gert Sejer Pedersen**, landmand, født 24. juli 1959 i Skovsrod, gift 16. maj 1981 med *Jytte Loft Kristiansen*, pædagogmedhjælper, født 15. juni 1961 i Århus.

Bosat: Kildebakken 32, Ry.

G.S.P. tog realeksamen og blev derefter uddannet ved landbruget.

c. **Erik Pedersen**, født 7. december 1966 i Skovsrod.

VII. Kirstine Christiansen Haugaard, født 20. november 1856 i Bjertrup, død 6. september 1926, gift 11. marts 1881 med *Frands Rasmussen*, gård- og møllejer, født 16. oktober 1848 i Årslev, død 10. februar 1932.

F.R. købte 1881 Skovby Møllegaard og drev denne indtil 1913, da sønnen Rasmus overtog den. - F.R. var bl.a. i 9 år medlem af Skovby-Skivholme sogneråd. (*Se endvidere bilag 57*).

A. Kirstine Frandsdatter Due, født 16. december 1881 i Skovby Møllegaard, død 25.

juni 1938, gift 14. april 1904 med enkemand *Ole Hegelund*, gårdejer, født 25. december 1873 i Salling, død 22. december 1937.

K.F.D. var elev på Klank Højskole.

O.H. ejede flere gårde på Århusegnen, sidst Ludvigsholm ved Harlev. - O.H. var medlem af bestyrelsen for Landbosparekassen i Århus og beklædte en lang række tillidshverv inden for landbrugets organisationer.

1. **Arne Hegelund**, gårdejer, født 5. februar 1905 i Skovby, gift 30. maj 1930 med *Meta Kirstine Jensen*, født 14. april 1908 i Framlev.

Bosat: Gunhildsvej 5, Gram pr. Skanderborg.

A.H. drev Stilling Østergård indtil 1977, da sønnen Frands overtog den; var desuden fra 1938 sognefoged i Stilling og beklædte flere tillidshverv inden for Landboforeningen.

a. **Frands Hegelund**, gårdejer, født 25. marts 1934 i Stilling, gift 25. juni 1960 med *Inge Hjulmand*, født 23. april 1935 i Tranebjerg på Samsø.

Bosat: Stilling Østergård, Århusvej 81, Stilling pr. Skanderborg.

F.H. drev 1960-1977 Aldrup Møllegård i Blegind og overtog derefter Stilling Østergård efter faderen.

1) **Peter Hegelund**, født 15. april 1963 i Blegind.

2) **Henrik Hegelund**, født 9. oktober 1964 i Blegind.

3) **Pernille Hegelund**, født 24. september 1967 i Blegind.

b. **Karen Margrethe Hegelund**, kontorassistent, født 18. februar 1937 i Stilling, gift 28. september 1960 med *Poul Andersen*, gårdejer, født 27. oktober 1935 i Bryllegård, Brylle.

Bosat: Bryllegård, Brylle pr. Tommerup.

P.A. overtog 1967 fødegården.

1) **Anders Andersen**, landmand, født 19. august 1961 i Brylle.

2) **Anne Mette Andersen**, født 27. juli 1964 i Brylle.

c. **Thomas Ole Hegelund**, lærer, født 10. november 1942 i Stilling, gift 9. august 1966 med *Jytte Mehlsen Vester*, lærer, født 21. september 1943 i Hornsyld.

Bosat: Buchenweg 2, Handewitt-Ellund, Tyskland.

T.O.H. bestod i 1959 realeksamen samt 1967 lærereksamen fra Gedved Statsseminarium og har siden været ansat under Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

J.M.V. bestod 1960 realeksamen samt 1967 lærereksamen fra Gedved Statsseminarium og har fra 1968 været ansat under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Begge har på flere felter arbejdet i dansk ungdomsarbejde under Sydslesvigs danske ungdomsforeninger.

1) **Mads Vester Hegelund**, født 10. august 1967 i Skanderborg.

2) **Iørn Vester Hegelund**, født 29. september 1970 i Sønderborg.

2. **Asgar Hegelund**, hotelejer, født 19. december 1905 i Skovby, gift 8. november 1935 med *Maggi Elisabeth Nymark*, født 18. november 1912 i Højbjerg, død 26. juli 1966.

Bosat: Nygade 33, Thorsø.

A.H. uddannedes ved landbruget, var elev på Frederiksborg Højskole samt

Den Classenske agerbrugsskole Næsgård, drev selvstændig landbrug forskellige steder, havde 1958-1973 Hinnerup kro og hotel samt skovpavillon, afhændede dem derpå og købte, efter en rejse i Afrika, villa i Thorsø.

M.E.N. uddannedes ved husgerning samt på kontor.

- a. **Ruth Nymark Hegelund**, født 30. marts 1936 i Ølsted, gift 21. januar 1962 med *Knud Erik Christensen*, kranfører, født 21. juli 1934 i Kattrup.

Bosat: Bjørnshøjvej 5, Trige.

R.N.H. lærte husgerning, forestod efter giftermålet køkkenet hos faderen på Hinnerup Kro og drev derefter en tid sammen med sin mand selvstændig kro.

- b. **Carl Ole Nymark Hegelund**, kroejer, født 16. januar 1940 i Århus, gift med *Edel Jensen*, født 15. april 1941 i Vridsted.

Bosat: Spentrup Kro, Spentrup.

C.O.N.H. lærte landbrug, var elev på Den Classenske agerbrugsskole Næsgård, arbejdede ved landbrug 1/2 år i Skotland samt 1/2 år i Californien og købte 1966 Spentrup Kro.

E.J. lærte husgerning, besøgte vinteren 1960-1961 Uldum Højskole og opholdt sig 1/2 år i Norge, gennemgik derefter uddannelse på Nordjydsk Tilskærerskole i Ålborg og virkede som direktice i Randers og Århus indtil 1966.

1) **Mie Hegelund**, født 11. december 1967 i Randers.

- c. **Ib Nymark Hegelund**, civilingeniør, født 23. marts 1943 i Ølsted, gift 29. august 1975 med *Rita Pedersen*, tresproglig korrespondent, født 16. juni 1947 i Nørbæk.

Bosat: L.P. Bechs Vej 14, Risskov.

1) **Josefine Nymark Hegelund**, født 8. marts 1976 i Århus.

2) **Natasha Nymark Hegelund**, født 26. marts 1980 i Risskov.

- d. **Ragnar Nymark Hegelund**, køkkenchef, født 23. januar 1951 i Hornslet.

Bosat: Fjordgården, Ringkøbing.

3. **Johanne Kirstine Hegelund**, født 5. januar 1907 i Skibby, Harlev, gift 9. maj 1930 med *Tage Høyer Midtgaard*, gårdejer, født 30. oktober 1904 i Hafdrup, Vamdrup, død 24. oktober 1959.

Bosat: Gl. Møllevej 46, Ødis-Bramdrup pr. Vamdrup.

T.H.M. overtog efter forældrene Bramdrup Nygård og var fra 1943 sognefoged i Ødis-Bramdrup. – T.H.M. blev, som følge af sin deltagelse i modstandsbevægelsen, arresteret af Gestapo og sad som fange i Frøslevlejren fra 18. marts 1945 til befrielsen 5. maj samme år.

- a. **Jørgen Midtgaard**, lagerforvalter, født 29. januar 1932 i Ødis, gift 1. december 1956 med *Kristine Cæcilie Jørgensen*, født 22. januar 1932 i Vostrup, Lønborg.

Bosat: Gl. Møllevej 35, Vamdrup.

1) **Karen Johanne Midtgaard**, sygeplejeassistent, født 8. november 1957 i Ødis.

Bosat: Steppingvej 38, Ødis-Bramdrup pr. Vamdrup.

2) **Aase Midtgaard**, født 22. november 1961 i Ødis.

- b. Kirsten Hegelund Midtgaard**, født 29. juli 1941 i Ødis-Bramdrup, gift 1964 med *Kaj Dahl Rasmussen*, gårdejer, født 6. november 1939 i Paderup, Kristrup.

Bosat: Hornsgård, Gram.

K.H.M. var på ungdomsskole og gymnastikhøjskole, virkede 1961-1964 som gymnastiklærer på Mellerup Ungdomsskole og forestod derefter indtil 1970 husholdningen for eleverne i stalden på Gram Gods.

K.D.R. lærte landbrug, var elev på Malling Landbrugsskole, var 1964-1977 kvægbrugsleder ved Gram og Nybøl godser, købte 1970 Hornsgård og 1977 en gård mere.

1) **Claus Midtgaard Rasmussen**, født 11. september 1966 i Gram.

2) **Hanne Midtgaard Rasmussen**, født 16. juni 1970 i Gram.

- c. Ole Hegelund Midtgaard**, lærer, født 26. marts 1945 i Ødis-Bramdrup, gift 25. november 1967 med *Jette Eickhardt*, lærer, født 17. september 1945 i Brejning, Gauerlund.

Bosat: Bekkasinvej 23, Kolding.

1) **Sanne Eickhardt Midtgaard**, født 29. december 1975 i Kolding.

2) **Jacob Eickhardt Midtgaard**, født 22. juni 1978 i Kolding.

- B. Rasmus Frandsen Due**, gårdejer, født 16. december 1882 i Skovby Møllegård, død 3. januar 1970, gift 12. august 1910 med *Helene Marie Kristensen*, født 3. januar 1890 i Holme, død 6. november 1972.

R.F.D. lærte landbrug, var elev på Klank Højskole samt Ladelund Landbrugsskole, opholdt sig i et par år på en forsøgsstation i Nebraska, USA, overtog 1913 efter sin far Skovby Møllegård, drev denne indtil 1940 og virkede derefter som ejendomsmægler, de sidste 20 år i Knebel Bro.

1. **Frands Rasmussen Due**, frøavlskonsulent, født 15. januar 1911 i København, gift 9. juni 1939 med *Kristine Thorup*, født 29. april 1914 i Vammen.

Bosat: Klostervej 7, Dronningborg pr. Randers.

F.R.D. lærte landbrug, var elev på Kerteminde Landbrugs- og Højskole 1928-1929, virkede bl.a. 5 år som overforvalter ved Statens Jordlovsudvalg og har fra 1950, bortset fra en periode på 3 år, været ansat som frøavlskonsulent og avlskontrollør ved A/S Trifolium-Silo Frø.

K.T. var elev på gymnastikhøjskolen i Ollerup og har senere virket som demonstratrice for smyrnatæpper i Jylland og på Fyn.

- a. Rasmus Frandsen Due**, bygmester, født 24. november 1939 i V. Starup, gift med *Joyce Bate*, født 4. september 1939 i Melbourne, Australien.

Bosat: 93 Mallawa Drive, Palm Beach, Queensland, Australia.

1) **Kristine Maree Due**, født 13. juni 1964 i Perth, Australien.

- b. Knud Erik Due**, konsulent, født 27. november 1940 i V. Starup, gift 25. juni 1966 med *Annette Reeholm*, lærer, født 5. marts 1944 i Randers.

Bosat: Fyrrevænget 56, Skive.

K.E.D. blev handels- og kontoruddannet, aftjente sin værnepligt i Randers, tog 1968 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen, har siden bl.a. undervist i regnskab og organisation ved Skive Handelsskole og driver desuden selvstændig flere virksomheder.

A.R. tog studentereksamen samt lærereksamen og har fra 1966 været ansat ved Brårup Skole; har bestået merkonomeksamen i organisation og nationaløkonomi.

1) **Thomas Reeholm Due**, født 7. juli 1968 i Skive.

2) **Michael Reeholm Due**, født 4. marts 1970 i Skive.

- c. **Karl Jørgen Due**, automobilforhandler, født 16. maj 1943 i Seest, gift 17. oktober 1970 med *Inge Lundahl Michelsen*, bogholder, født 4. maj 1951 i Århus.

Bosat: Mariagervej 133, Randers.

K.J.D. udlærtes som mekaniker, aftjente sin værnepligt, etablerede 1970 eget mekanikerværksted i Randers og fik i 1971 forhandling af Mazda og Alfa Romeo.

I.L.M. bestod studentereksamen og virker nu som bogholder i deres eget firma.

1) **Lasse Lundahl Due**, født 14. februar 1971 i Randers.

- d. **Niels Kristian Due**, født 22. april 1945 i Kolding.

2. **Aase Rasmusdatter Due**, født 14. marts 1912 i Årbæk, Låsby, gift 30. oktober 1951 med *Niels Kjeldsen*, gårdejer, født 28. august 1911 i Toftlund, Tirstrup.

Bosat: Vandkjærskbakken 2, Tirstrup pr. Ebeltoft.

Aa.R.D. var elev på Klank Efterskole, Kerteminde Højskole samt Askov Højskole og var et halvt år på væveskole i Tønder.

N.K. lærte landbrug, besøgte Malling Landbrugsskole og overtog 1942 sin fødegård med et tilliggende på 110 tdr. land.

- a. **Birgitte Due Kjeldsen**, konsulent, redaktør, født 5. marts 1944 i Sønderborg, gift, men ægteskabet opløst.

Bosat: Rentemestervej 90, København NV.

B.D.K. tog 1963 studentereksamen, studerede derefter nordisk litteratur på Århus Universitet, var her aktiv i 60'ernes studenterbevægelse, bestod hovedfagseksamen 1971, underviste 1974 og 1975 i dansk litteratur på Frøbel Børnehaveseminarium, og er nu redaktør af Danske Kvinders Nationalrådsblad og i Kvindehusets styringsgruppe, som repræsenterer Rødstrømpebevægelsen og Lesbisk Bevægelse i forhandlingerne med Københavns kommune og Kulturministeriet. – B.D.K. har fra 1972 været aktiv i kvindebevægelsen og var medinitiativtager til oprettelse af Kvindehøjskolen og ved højskolens oprettelse ansat som forstander.

- b. **Kirsten Due Kjeldsen**, cand. phil., født 24. februar 1952 i Ebeltoft.

Bosat: Nøruplundvej 3, Tirstrup pr. Ebeltoft.

K.D.K. har bestået hovedfagseksamen i dramaturgi og læser nu til bifagseksamen i spansk; har sideløbende hermed undervist ved Galten forberedelseskursus og er undervisningsassistent ved Institut for Dramaturgi ved Århus Universitet; har spillet med i flere teaterstykker, bl.a.: »Melodien, der blev væk« på Svalegangen 1974.

- c. **Elsebeth Due Kjeldsen**, stud. scient. pol., født 20. oktober 1953 i Ebeltoft.

Bosat: Søndergade 70, Århus C.

E.D.K. har fra 1973 studeret statskundskab ved Århus Universitet og har

deltidsarbejde som sekretærvikar på Skolen for Beskæftigelsesvejledere i Århus. Er p.t. i gang med et specialeprojekt omkring emnet Turismens effekter i u-lande med særligt henblik på studie af turismen i Gambia og gjorde i forbindelse hermed i januar 1980 feltstudier i Gambia.

3. **Anna Kirstine Due**, kosmetolog, født 23. november 1913 i Skovby Møllegård, gift 19. januar 1948 med *Laue Henry Bramsen*, fabrikant, født 13. februar 1913 i Båring, Asperup; ægteskabet opløst.

Bosat: A.D. Burcharths Vej 17, Kolding.

A.K.D. var elev på Klank Efterskole, lærte skønhedspleje og drev ca. 1945-1974 selvstændig skønhedssalon, først i Århus og fra 1949 i Kolding.

- a. **Jette Due**, født 10. juli 1937 i Gentofte, gift 26. december 1959 med *Flemming Kaae Marcussen* bankdirektør, født 26. juni 1936 i Haderslev.

Bosat: Dalsø Park 110, Værløse.

J.D. tog 1956 studentereksamen samt 1959 højere handelseksamen, virkede ca. 10 år som korrespondent og underviste i 3 år i tysk og engelsk ved Haderslev Handelsskole.

F.K.M. bestod 1960 højere handelseksamen, blev bankuddannet, bestod 1965 handelsskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen og har fra 1972 været direktør for Forstædernes Bank i Glostrup. – F.K.M. har bl.a. fra 1975 været medlem af bestyrelsen for Den danske Bankforening samt af repræsentantskabet.

1) **Anne Karin Marcussen**, født 15. juni 1960 i Kolding.

2) **Christina Kaae Marcussen**, født 14. november 1963 i Kolding.

3) **Birgitte Kaae Marcussen**, født 14. april 1968 i Haderslev.

4) **Thomas Kaae Marcussen**, født 29. februar 1972 i Kolding.

- b. **Lone Due Bramsen**, lærer, født 7. februar 1950 i Hundslund, gift 27. oktober 1979 med *Erik de Fønss*, advokat, født 11. marts 1948.

Bosat: Fjordvej 129, Strandhuse pr. Kolding.

L.D.B. tog studentereksamen samt 1975 lærereksamen fra Kolding Seminarium og er nu ansat ved Brændkjærskolen i Kolding.

E.d.F. driver selvstændig advokatforretning i Kolding.

1) **Anne Louise Due de Fønss**, født 8. januar 1976 i Kolding.

2) **Anne Cathrine de Fønss**, født 11. marts 1979 i Kolding.

3) **Anne Marie Due de Fønss**, født 5. juni 1980 i Kolding.

4. **Karen Johanne Due**, født 20. december 1918 i Skovby Møllegård, gift med *Holger Rasmussen*, vognmand, født 16. april 1920, død; ægteskabet opløst.

Bosat: Havhusevej 4, Rønde.

K.J.D. var elev på Egå Efterskole og fik 1969 plads som husbestyrerinde hos Børge Holst, Egens Strand.

Ingen børn.

- C. **Kristian Haugaard Frandsen Due**, kunstmaler, født 2. juli 1884 i Skovby Møllegård, død 27. juli 1925, gift 17. december 1920 med *Ella Johansson*, lærer, forfatterinde, født 30. marts 1894 i Uppsala, Sverige.

K.D. var kunstmaler og restaurator ved Nationalmuseet i København.

E.J. tog folkeskolelærerindeeksamen i Fallun 1915 og har efter mandens død vir-

ket som lærerinde i Sverige, fra 1942 i Husqvarna. Har udgivet: »Levande arv och dått«, »Ungdom på väg« og »Triumfkrucefikset«. Er medlem af det stedlige menighedsråd og bestyrelsesmedlem i Foreningen Nordens Husqvarna-afdeling m.m. (Se endvidere bilag 58).

1. Else Margareta Due, lærer, født 16. oktober 1921 i Ørsted.

Bosat: Dalhemsvägen 14, Karlskoga, Sverige.

E.M.D. tog folkeskolelærereksamen i Stockholm 1943 og virker som folkeskolelærer i Karlskoga. Er medlem af bestyrelsen i Karlskogaafdelingen af Foreningen Norden.

2. Maja-Stina Due, gymnasiadjunkt, født 18. september 1923 i Ørsted, gift 10. juli 1952 med *Kjell Rönnelid*, läroverksadjunkt, født 16. december 1921 i Sverige; ægteskabet opløst 1979.

Bosat: Hedbygatan 7, Hedemora, Sverige.

M-S.D. bestod fil.mag.-eksamen fra Lunds Universitet og har fra 1952 været ansat ved Hedemora Gymnasium. Var en sommer svensklærer ved Grundtvigs Højskole, Frederiksborg; er medlem af bestyrelsen for svensk-kinesisk venskabsforbund.

a. Johan Kristian Rönnelid, lægestuderende, født 18. juli 1955 i Hedemora.

Bosat: Tunavägen 12, Lund, Sverige.

J.K.R. bestod i 1974 studentereksamen, har studeret kemi og biologi ved Uppsala Universitet og studerer nu medicin ved Lund Universitet.

b. Åsa Maria Rönnelid, studerende, født 23. februar 1958 i Falun, Sverige.

Bosat: Hovslagarvägen 23, Hedemora, Sverige.

Å.M.R. bestod 1978 studentereksamen og studerer nu ved Rudolf Steiner Seminariets biodynamiske linie, Järna.

c. Mats Gunnar Rönnelid, født 3. marts 1961 i Falun.

3. Frands Christian Due, kunstner, grafiker, født 23. juni 1925 i Roskilde, gift 30. juni 1951 med *Barbro Margareta Visén*, bibliotekar, født 11. december 1925 i Jönköping, Sverige.

Bosat: Norbyvägen 78, Uppsala, Sverige.

F.C.D. tog i 1946 studentereksamen, gennemgik Kunstfagskolen og Kunsthøjskolen i Stockholm, virker først og fremmest som grafiker og tegner, hovedsagelig inden for arkitektur- og stadsmotiver, er repræsenteret med flere værker i Nationalmuseet i Stockholm, i et utal svenske provinsmuseer, i museerne i Åbo og Trondheim samt i Kong Gustav VI Adolfs samlinger. Har deltaget i et stort antal separatudstillinger i Sverige, Norge og Østrig samt flere internationale fællesudstillinger.

B.M.V. tog ligeledes studentereksamen 1946, blev 1952 fil.kand., uddannedes som bibliotekar og har fra 1959 været ansat ved Uppsala Stadsbibliotek.

a. Karin Elisabet Due, fil.kand., født 16. juli 1953 i Uppsala.

Bosat: Norbyvägen 78, Uppsala, Sverige.

b. Martin Kristian Due, studerende, født 5. september 1955 i Uppsala, gift 22. august 1981 med *Anna Laila With*, studerende, født 20. november 1957 i Vadsø, Finmarken.

Bosat: Övre Bakklandet 46, Trondheim, Norge.

M.K.D. var på high school i USA 1973-1974, tog studentereksamen i Uppsala 1975, aftjente sin værnepligt, studerede musikvidenskab ved Uppsala Universitet 1976-1977, var derefter et år på Birka Folkhögskola i Jämtland og påbegyndte derefter uddannelse til faglærer og instrumentalpædagog ved Tröndelag Musikkonservatorium i Trondheim med violin som hovedinstrument.

A.L.W. begyndte tidlig musikstudier som privatist ved musikkonservatoriet i Oslo, afsluttede 1980 musikpædagogisk studium (klaver) ved Tröndelag Musikkonservatorium og påbegyndte derefter kirkemusikstudiet samme sted.

c. **Jörgen Vilhelm Due**, kanselist, født 25. december 1956 i Uppsala. Bosat: Spinnrocksvägen 5, Uppsala, Sverige.

d. **Anna Ellinor Charlotta Due**, født 17. september 1963 i Uppsala.

D. Anna Due, kokkepige, født 20. august 1885 i Skovby Møllegård. Ugift.

A.D. var elev på Klank og Odder højskoler, blev 1916 kokkepige på Hansted Hospital, virkede som sådan indtil 1946 og fik derefter ophold på hospitalet.

E. Johanne Due, født 22. marts 1887 i Skovby Møllegård, død 18. februar 1970, gift 9. maj 1918 med *Jens Andersen*, gårdejer, født 5. oktober 1878, død 13. juni 1954 (*bror til nedennævnte Kristen Andersen 4.D. VII.G.*).

J.D. var elev på Klank og Ubberup højskoler.

J.A. overtog 1910 halvdelen af sin slægtsgård, Højvang i Osager ved Lejre og afstod den 1948 til broderdatteren og dennes mand, Kirsten og Hans Aamand Sørensen. – J.A. var en kendt og agtet mand på egnen og havde bl.a. sæde i sognerådet.

F. Svend Due, farmer, født 1. oktober 1888 i Skovby Møllegård, død 3. november 1973, gift 31. oktober 1919 med *Johanne Kirstine Pedersen*, født 26. juni 1893 i Mundelstrup, død 11. september 1970.

S.D. var elev på Klank Højskole samt Malling Landbrugsskole, opholdt sig 1920-1923 i Tyler, Minnesota, USA, havde derefter i 4 år gården Toustruplund i Toustrup, og rejste derefter igen til Tyler, Minnesota, og drev her farm indtil 1955; var medlem af adskillige lokale bestyrelser.

1. Ellen Kirstine Due, sygeplejerske, født 9. august 1925 i Toustruplund, gift 24. maj 1947 med *James D. Falk*, detective lieutenant, født 3. september 1922 i Minneapolis, Minnesota.

Bosat: 4234-21 Ave. South, Minneapolis, Minnesota, USA.

E.K.D. uddannedes som sygeplejerske på Fairview Hospital School i Minneapolis og er nu beskæftiget som erhvervs sundhedsplejerske. Er aktiv i forskellige organisationer inden for kirke, skole og kommune.

J.D.F. deltog i 2. verdenskrig og er nu ansat som detective lieutenant ved Minneapolis, Minnesota Police Department. Er fingeraftryksekspert.

a. **Joan Marie Falk**, ingeniør, født 4. marts 1953 i Minneapolis.

b. **Sue Ellen Falk**, ingeniør, født 12. november 1955 i Minneapolis.

G. Marie Due, født 22. april 1890 i Skovby Møllegård, død 29. maj 1960, gift 28. maj 1920 med *Kristen Andersen*, gårdejer, født 7. april 1885 i Jystrup, død 30. november 1973.

M.D. var elev på Kolt Efterskole samt på Klank Højskole.

K.A. overtog 1916 Skovlygård ved Jystrup og drev denne indtil 1951, da sønnen Hans fik den i forpagtning.

1. **Kirsten Due Andersen**, født 16. april 1921 i Skovlygård, gift 17. maj 1944 med *Hans Aamand Sørensen*, gårdejer, født 27. december 1918 i Pjedsted.

Bosat: Højvang, Hvalsøvej 23, Osager pr. Lejre.

H.Aa.S. overtog 1948 hustruens farbrors gård, Højvang i Osager.

a. **Dorte Aamand Sørensen**, økonomaassistent, født 14. januar 1946 i Osager, gift 18. maj 1968 med *Jens Asger Nielsen*, gårdejer, født 21. januar 1944 i Vinkel.

Bosat: Vigstrupvej 27, Vinkel pr. Viborg.

1) **Helle Aamand Nielsen**, født 13. maj 1970 i Vinkel.

2) **Lars Aamand Nielsen**, født 26. juli 1972 i Vinkel.

3) **Hans Aamand Nielsen**, født 27. august 1976 i Vinkel.

b. **Else Aamand Sørensen**, fritidspædagog, født 23. marts 1947 i Roskilde, gift 1. februar 1975 med *Kurt Frederiksen*, lærer, født 5. marts 1947 i København.

Bosat: Jernbanegade 18, Nysted.

1) **Johanne Aamand Frederiksen**, født 10. maj 1975 i Nykøbing F.

2) **Rasmus Aamand Frederiksen**, født 24. august 1977 i Nykøbing F.

c. **Lis Aamand Sørensen**, børnehavelærer, født 10. juli 1949 i Roskilde, gift 17. maj 1973 med *Jens Ole Bruun-Rasmussen*, forfatter, sceneinstruktør, født 22. december 1936 i København.

Bosat: Romerike Folkehøgskole, Jessheim, Norge.

L.Aa.S. uddannedes til børnehavelærer på seminariet for småbørnspædagoger i København, arbejdede derefter i flere børnehaver, sidst som børnehaveklasseleder på Bornholm, og har i perioder været dukkespiller, bl.a. på tourneerne og på norsk tv.

J.O.B.-R. uddannedes som guldsmed, men forlod faget og har siden beskæftiget sig med bogillustrationer og som forfatter af børnebøger og faglitteratur inden for teater. Har været lærer ved Danmarks Lærershøjskole, seminarier og højskoler, var fra 1968-1973 tilsynsførende ved Det kongelige Teaters balletskole og har siden arbejdet med børneteater, i særdeleshed teater med dukker, dels som lærer i spil med dukker, dels som dramatiker og instruktør. Har til dato lavet 14 dukkespil, hvoraf flere har været opført i udlandet, på tourneur i Sverige, Polen, Frankrig og Norge.

1) **Niels Bruun-Rasmussen**, født 22. juni 1973 i København.

2) **Kristian Bruun-Rasmussen**, født 25. april 1977 i Ringsted.

d. **Jens Aamand Sørensen**, faglærer, født 2. juli 1951 i Osager.

Bosat: Vagtelvej 6 B, Skanderborg.

e. **Karen Aamand Sørensen**, børnehavepædagog, født 17. april 1954 i Osager.

Bosat: Byvolden 4, Roskilde.

K.Aa.S. bestod 1971 realeksamen, var en tid au-pair pige i England, besøgte Ryslinge Højskole, dimitteredes som børnehavepædagog fra Frøbelsemina-

riet og har siden arbejdet som sådan. Har deltaget aktivt med spil, sang og dans i Lirum Larum foreningerne i Roskilde.

f. **Mogens Aamand Sørensen**, landbrugsmedhjælper, født 3. maj 1960 i Osager.

Bosat: Højvang, Hvalsøvej 23, Osager pr. Lejre.

2. **Hans Due Andersen**, gårdejer, født 23. marts 1923 i Skovlygård, gift 2. februar 1953 med *Aase Bendixen*, børnehavepædagog, født 5. oktober 1929 i Grindsted.

Bosat: Skovlygård, Roskildevej 637, Jystrup.

H.D.A. var elev på Osted Efterskole, Rødding Højskole, Ladelund Landbrugsskole og Askov Højskole, uddannedes ved landbruget, forpagtede 1951 fødegården og overtog den 1956. – H.D.A. var bl.a. 1962-1970 sognerådsformand i Jystrup-Valsølle kommune og har fra 1971 været vurderingsmand i Forenede Kreditforeninger.

Aa.B. tog 1948 studentereksamen, var elev på Askov Højskole, dimitteredes 1951 som børnehavepædagog fra Frøbelseminariet og har fra 1972 været deltidbeskæftiget i en børnehave i Roskilde.

a. **Lisbeth Due Andersen**, ergoterapeut, født 15. april 1954 i Skovlygård.

Bosat: Roskildevej 633, Jystrup.

L.D.A. tog 1973 studentereksamen, opholdt sig et halvt år i London, England, gennemgik uddannelse til ergoterapeut i København, var sommeren 1978 elev på idrættshøjskolen i Sønderborg, opholdt sig i 1980 et halvt år i Indien og Nepal og har fra 1981 været ansat ved Sct. Hans Hospital i Roskilde.

b. **Lene Due Andersen**, sekretær, født 15. april 1956 i Skovlygård, gift med *Jens Peder Schrøder*, speditør, født 18. februar 1951 i Ollerup.

Bosat: Hjørdisvej 25, Ølstykke.

L.D.A. var efter skolegangen bl.a. en tid au-pair pige i England, og vinteren 1977-1978 elev på Kalø Sproghøjskole, gennemgik senere uddannelse til korrespondent og har siden 1981 været ansat som sekretær ved Christian Roving A/S, Ballerup.

J.P.S. uddannedes som speditør og er nu ansat ved Schenker & Co. A/S, København.

c. **Anders Due Andersen**, landbrugsmedhjælper, født 8. juni 1960 i Skovlygård, samlever med *Kirsten Leth-Olsen*, sygehjælper, født 10. august 1955 i Lillebrænde.

Bosat: Roskildevej 633, Jystrup.

A.D.A. bestod 1979 HF-eksamen, aftjente 1979-1980 sin værnepligt og påbegyndte derefter landbrugsuddannelsen.

K.L-O. bestod 1972 realeksamen, blev handels- og kontoruddannet og virker nu som sygehjælper.

3. **Elsebeth Due Andersen**, børnehaveleder, født 5. juni 1925 i Skovlygård.

Bosat: Skriverbakken 2, Jørlunde pr. Slangerup.

H. **Jenny Due**, født 22. september 1891 i Skovby Møllegård, død 3. september 1966, gift 9. maj 1918 med *Charles Christensen*, født 1. november 1894.

Bosat: Plejehjemmet, Engdalsvej 12, Brabrand.

J.D. var elev på Klank og Ubberup højskoler.

C.C. var i 11 måneder indkaldt til sikringstyrken under 1. verdenskrig, købte 1919 en gård på Galten Mark, virkede senere tillige som brøndgraver, bortforpagtede 1944 gården til datteren og svigersønnen, Kirstine og Steffen Nielsen, og fik derefter beskæftigelse på garneriet Birkebo i Hasle.

1. Jens Christensen, elektromekaniker, født 9. oktober 1919 på Galten Mark, gift 1. september 1956 med *Anni Elisabeth Larsen*, født 27. august 1934 i Ny Stenderup, V. Hæsinge; ægteskabet opløst 1979.

Bosat: Fredens Allé 2.1.8., Frederiksværk.

a. Bjarne Christensen, født 10. februar 1958 i Vejle.

Bosat: Sandskårsvej 10, Frederiksværk.

b. Mogens Christensen, elektromekaniker, født 6. juni 1961 i Nr. Vilstrup.

Bosat: Jutevej 4, Frederiksværk.

c. Anita Christensen, født 8. januar 1964 i Vejle.

Bosat: Ungbo 12, Bakkegårdsvej, Frederiksværk.

d. Peter Christensen, født 15. august 1973 i Frederiksværk.

2. Margrethe Christensen, født 27. januar 1922 på Galten Mark, gift 8. marts 1947 med *Carl Johannes Andersen*, murer, født 6. maj 1905 i Åstrup, død 21. september 1978.

Bosat: Tved Nørremarksvej 6, Svendborg.

M.C. uddannedes ved husgerning og var 1944 elev på Rødding Højskole.

C.J.A. udlærtes som murer hos faderen, virkede nogle år som svend og etablerede sig senere som selvstændig murermester.

a. Jenny Andersen, styrmand, født 23. maj 1947 i Svendborg, gift 21. juli 1979 med *Jan Palle Knudsen*, radiotelegrafist, født 13. marts 1944 i Stubberup.

Bosat: Vestervejen 81, Nordby, Fanø.

J.A. gennemgik kontor- og senere søfartsuddannelse, tog 1977 styrmandseksamen og 1978 skibsførereksamen og sejlede som styrmand i rederiet A.P. Møller indtil 1980.

J.P.K. uddannedes som radiotelegrafist, sejlede som sådan i 15 år for rederiet A.P. Møller, og er nu beskæftiget på en olieplatform i Nordsøen.

1) Ellen Margrethe Knudsen, født 24. oktober 1980 i Esbjerg.

b. Anne Lise Andersen, biblioteksassistent, født 10. maj 1950 i Svendborg, gift 12. august 1972 med *Martin Norbert Kristensen*, bygningsingeniør, født 5. august 1944 i Dresden, Tyskland.

Bosat: Gimleveien 2 E, Tårnåsen, Norge.

1) Charlotte Kristensen, født 22. november 1972 i Odense.

2) Joachim Kristensen, født 22. november 1972 i Odense.

3) Thomas Kristensen, født 9. februar 1979 i Oslo, Norge.

c. Knud Erik Johannes Andersen, finmekaniker, født 30. april 1952 i Svendborg.

Bosat: Tved Nørremarksvej 6, Svendborg.

d. Ellen Andersen, advokatsekretær, født 27. august 1954 i Svendborg, gift med *Poul Erik Johannsen*, farvehandler, født 2. april 1954 i Svendborg.

Bosat: Ole Rømers Vej 13, Svendborg.

E.A. bestod 1971 realeksamen samt 1973 handelseksamen, var i 2 år elev på et advokatkontor og virker nu som advokatsekretær.

1) **Anders Johannsen**, født 22. november 1979 i Svendborg.

- e. **Kirsten Andersen**, kontorassistent, født 27. august 1954 i Svendborg, gift med *Svend Aage Gram Jørgensen*, teknisk assistent, født 3. september 1954 i Svendborg.

Bosat: Bøgelunden 56, Ishøj.

K.A. tog realeksamen samt handelseksamen, blev kontoruddannet og har fra 1981 været ansat ved Københavns amtskommune.

1) **Morten Jørgensen**, født 19. september 1977 i Svendborg.

2) **Nikolaj Johannes Jørgensen**, født 12. oktober 1979 i Svendborg.

3. **Kirstine Christensen**, født 15. maj 1924 på Galten Mark, gift 1. november 1944 med *Steffen Nielsen*, gårdejer, født 23. december 1916 i Kildebrønne, død 17. december 1972.

Bosat: Rydevang 8, Sorø.

S.N. var elev på Sydsjællands Landbrugsskole, havde fra 1944 nogle år hustruens fødehjem i forpagtning og drev derefter ejendom først på Stærkende Mark ved Hedehusene og senere i Døjringe.

- a. **Niels Erik Nielsen**, gårdejer, entreprenør, født 25. juli 1945 på Galten Mark, gift 22. juni 1968 med *Anne-Lis Caspersen*, kontorassistent, født 5. november 1950 i København.

Bosat: Sømarksvej 4, Glumsø.

1) **Casper Nielsen**, født 7. januar 1969 i Ringsted.

2) **Mette Nielsen**, født 21. februar 1972 i Næstved.

- b. **Karsten Nielsen**, kriminalassistent, født 22. august 1946 på Galten Mark, gift 26. oktober 1968 med *Karen Skovgaard Nielsen*, sygeplejerske, født 1. maj 1949 i Køge.

Bosat: Helgebakken 8, Roskilde.

1) **Jesper Skovgaard Nielsen**, født 20. april 1969 i Fjenneslev.

2) **Anders Skovgaard Nielsen**, født 20. april 1969 i Fjenneslev.

3) **Marie Skovgaard Nielsen**, født 12. oktober 1977 i Roskilde.

- c. **Inge Elsebeth Nielsen**, ekspeditrice, født 20. september 1949 på Stærkende Mark, gift 31. august 1968 med *Vagn Jakob Jakobsen*, salgschauffør, født 3. december 1943 i Hedehusene.

Bosat: Fru Inges Vej 6, Sorø.

1) **Claus Thomas Jakobsen**, født 26. august 1966 i Slagelse.

2) **Per Jakobsen**, født 10. juni 1970 i Døjringe.

3) **Rina Jakobsen**, født 27. marts 1977 i Ringsted.

- d. **Lars Uffe Nielsen**, maskinarbejder, født 4. marts 1956 i Stærkende, samlever med *Susanne Rosbirk*, politibetjent, født 18. marts 1957 i Sorø.

Bosat: Herman Bangs Vej 15, Ringsted.

- J. **Margrethe Due**, født 16. april 1893, død ugift efter et ulykkestilfælde 16. december 1965.

M.D. var elev på Klank og Ubberup højskoler.

K. Aage Due, assistent, cand.agro., født 16. december 1894 i Skovby Møllegård, død 14. december 1975, gift 20. november 1928 med *Elise Hansen*, født 20. juli 1901 i Krogstrup.

Aa.D. var elev på Kolt Efterskole, på Malling Landbrugsskole samt på Askov Højskole, blev 1921 landbrugskandidat og virkede derefter til han pensioneredes ved statens forsøgsstation Virumgård i Lyngby.

1. Tage Due, afdelingschef, HD, født 31. maj 1932 i Gentofte, gift 19. juli 1958 med *Bente Andersen*, født 4. juli 1936 på Frederiksberg.

Bosat: Kantatevej 21, Herlev.

T.D. tog studentereksamen 1950, uddannedes som revisor, bestod 1960 handelsskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen og har siden været ansat ved Philips Industri- og Handelsaktieselskab, København.

a. Lene Due, stud.pharm., født 17. april 1962 i København.

L. Martha Due, kustode, født 31. januar 1898 i Skovby Møllegård, død 24. november 1967, gift 16. juni 1923 med *Jens Winther Eriksen*, konsulent, født 29. november 1892 i Toftum ved Søvind, død 14. juni 1966.

M.D. var elev på Kolt Efterskole samt på Ryslinge og Askov højskoler og virkede i mange år som kustode på Møns Museum.

J.W.E. var elev på Elbæk og Ollerup højskoler samt på Høng og Korinth landbrugsskoler, blev 1920 landbrugskandidat, var 1922 på stipendierejse til Tyskland, var 1920-1931 landbrugslærer ved Kerteminde Højskole og fra 1923 tillige forpagter af Solfang ved Kerteminde, fik derefter ansættelse som lærer ved Rødkilde Højskole på Møn, havde tillige i 5 år Ulvshalegård ved Stege i forpagtning og blev i 1936 konsulent i planteavl og husdyrbrug for Møns Husmandskreds.

J.W.E. var bl.a. fra 1945 medlem af Møns Banks repræsentantskab samt fra 1946 medlem af bestyrelsen for Præstø amts aften- og ungdomsskoleforening.

M. Thora Due, født 12. juli 1899 i Skovby Møllegård. Ugift.

T.D. var elev på Kolt Efterskole og Roskilde Højskole og blev senere husbestyrerinde i Tirstrup.

VIII. Mette Marie Christiansen Haugaard, født 21. marts 1859 i Bjertrup, død 18. februar 1937, gift 4. september 1884 med *Victor Rude*, dekoratør, født 27. februar 1851, død 24. september 1931.

V.R. arbejdede i mange år i udlandet og startede 1877 selvstændig forretning på Vesterbro i København. (*Se endvidere bilag 59*).

Ingen børn. Adoptiv søn:

A. Jens Peter (Pedersen) Rude, (*søn af Margrethe Haugaard og Thyge Steffen Pedersen, se 4.D.VI.B.*), dekoratør, født 5. maj 1882, død 11. oktober 1937, gift 30. marts 1907 med *Anna Balle*, født 30. januar 1884, død 21. juli 1968.

J.P.(P.)R. overtog adoptivfaderens dekoratørforretning, men blev syg i en ret ung alder og måtte opgive forretningen.

A.B. drev i mange år pensionat og senere lotterikollektion på Frederiksberg.

1. Inger Rude, født 4. februar 1908 i København, gift 4. februar 1930 med *Gunnar Ingvar Poulsen*, uddeler, født 6. april 1905 i Haraldsted.

Bosat: Granvej 2, Hellested pr. Hårlev.

G.I.P. var 1930-1972 uddeler i Hellested Brugsforening.

- a. **Ellen Rude Poulsen**, lægesekretær, født 16. april 1932, gift 17. november 1951 med *Villy Leif Christiansen*, smedemester, født 9. marts 1927.
Bosat: Elisabethsvej 3, St. Heddinge.
E.R.P. har fra 1972 været ansat ved lægehuset i St. Heddinge.
- 1) **Elise Rude Christiansen**, bankassistent, født 27. februar 1955 i St. Heddinge, gift 28. august 1976 med *Jesper Kim Petersen*, bankfuldmægtig, født 19. oktober 1952 i Nykøbing F.
Bosat: Klintevænget 22, Herfølge.
- a) **Simon Rude Petersen**, født 16. maj 1979.
- 2) **Henrik Rude Christiansen**, stud.polit., født 21. juni 1958 i St. Heddinge.
Bosat: Elisabethsvej 3, St. Heddinge.
H.R.C. var på udveksling i Minnesota, USA, tog 1979 studentereksamen og blev derefter optaget på Københavns universitet.
- 3) **Jan Rude Christiansen**, født 12. februar 1964 i St. Heddinge.
J.R.C. skal 1981-1982 opholde sig på udveksling i Ohio, USA.
- b. **Anders Rude Poulsen**, født 17. oktober 1933, død 23. marts 1953.
A.R.P. var seminarieelev i Vordingborg, men døde pludseligt, da han var ude i praktikantundervisning.
2. **Victor Rude**, apoteker, født 5. juni 1910 i København, gift 16. juli 1943 med *Henriette Elise Margrethe Ahlefeldt-Laurvig*, sygeplejerske, født 5. oktober 1912 i Gislev.
Bosat: Kompagnistræde 17, København K.
V.R. blev cand.pharm. 1933, arbejdede et år på Island, var derefter provisor på københavnske apoteker, fik 1960 bevilling til at drive Stenlille Apotek ved Sorø og virkede her til 1980. – V.R. var bl.a. 1964-1978 medlem af kommunalbestyrelsen i Stenlille, heraf 12 år som socialudvalgsformand, samt til 1980 medlem af repræsentantskabet for Høng-Tølløsebanen.
- a. **Michael Henrik Rude**, regnskabschef, født 31. juli 1946 i København, gift 21. august 1976 med *Elin Skammelsen*, arkitekt, født 18. juni 1946 i Thisted.
Bosat: C.F. Richs Vej 19, København F.
M.H.R. blev 1965 student, 1973 trafikkontrollør ved DSB, økonomiafdelingen, København, og er nu regnskabschef.
3. **Else Marie Rude**, sygeplejerske, født 27. februar 1913 i København, gift 29. september 1942 med *Torvald Kristensen*, agronom, født 9. maj 1913 i Galtrup.
Bosat: Fittingvej 30, Vorbasse.
E.M.R. uddannedes som sygeplejerske på Rigshospitalet i København.
T.K. blev 1938 landbrugskandidat, virkede fra 1949 nogle år som konsulent i Vrå, overtog 1964 stillingen som viceforstander for revalideringshjemmet Elleslettegård, Trørød, og flyttede senere til Vorbasse.
- a. **Inger Rude Kristensen**, lærer, født 11. oktober 1943 i Skals, gift 15. juli 1967 med *Erling Mors Nielsen*, lærer, født 15. april 1938 i Skelund.
Bosat: Havrelandsvej 25 B, Hvidbjerg.
I.R.K. bestod 1959 realeksamen, var 1961-1962 elev på gymnastikhøjskolen ved Viborg, dimitteredes 1966 fra Hjørring Seminarium, var derefter

ansat ved skolevæsenet i Grønland til 1973 og fik så ansættelse ved Søndbjerg Ungdomsskole på Thyholm.

E.M.N. dimitteredes 1962 fra Nr. Nissum Seminarium, var en tid ansat ved skolevæsenet i Grønland og fik ligeledes 1974 ansættelse ved Søndbjerg Ungdomsskole.

1) **Esben Rude Nielsen**, født 6. december 1967 i Godthåb, Grønland.

2) **Helga Rude Nielsen**, født 8. maj 1969 i Godthåb.

3) **Erik Rude Nielsen**, født 2. april 1971 i Gentofte.

4) **Gudrun Rude Nielsen**, født 9. november 1972 i Godthåb.

5) **Herdis Rude Nielsen**, født 9. november 1972 i Godthåb.

b. **Tyge Rude Kristensen**, lærer, født 4. august 1945 i Skals, gift 25. juni 1967 med *Birte Jørgensen*, lærer, født 12. februar 1946 i Føvling.

Bosat: Sønderkovvej 42, Nordenskov pr. Varde.

T.R.K. aftjente sin værnepligt, dimitteredes 1971 fra Jelling Statsseminarium, og har siden været ansat ved Nordenskov Skole.

B.J. udlærtes som defektrice på apoteket i Holsted, dimitteredes 1971 fra Jelling Statsseminarium og har siden været ansat ved Nordenskov Skole.

1) **Torstein Rude Kristensen**, født 19. juli 1972 i Esbjerg.

2) **Tenna Rude Kristensen**, født 25. august 1975 i Esbjerg.

c. **Uffe Rude Kristensen**, arbejdsmand, født 3. november 1946 i Høng.

Bosat: Vrejlev Klostervej 580, Vrå.

d. **Helge Rude Kristensen**, måletekniker, født 20. januar 1948 i Vrejlev; *Anne Grethe Trangbæk*, dagplejeleder, født 9. marts 1951 i Bjerregrav.

Bosat: Ramskovgårdvej 24, Vorslunde pr. Give.

H.R.K. bestod realeksamen, kom derefter i gartnerlære, forrettede tjeneste ved det danske FN-kontingent på Cypern, arbejdede derefter forskellige steder og er nu ansat ved landinspektørfirmaet Bo og Kloch, Vejle.

A.G.T. uddannedes som pædagog og er nu dagplejeleder ved Give kommune.

1) **Toke Rude Trangbæk**, født 6. april 1978 i Vorslunde.

2) **Roar Rude Trangbæk**, født 25. juni 1980 i Vorslunde.

4. **Erik Rude**, arkitekt, født 7. december 1914 på Frederiksberg, gift 1. gang 19. april 1940 med *Karen Margrethe Schack*, korrekturlæser, født 9. april 1918 i Hjørring; ægteskabet opløst 1967; gift 2. gang 1. januar 1971 med *Anna Husmer Poulsen*, bogholder, født 28. januar 1921 i København; ægteskabet opløst. Bosat: Julius Valentiners Vej 15, København F.

a. **Charlotte Rude**, arkitekt, født 4. august 1941 på Frederiksberg.

Bosat: Sagasvej 12, København V.

C.R. tog 1960 studentereksamen, opholdt sig derpå 2 år i USA, gennemgik 3 års uddannelse til keramiker på en kunsthåndværkerskole, havde så 1 års ophold i Stockholm, Sverige, arbejdede derpå 5 år som designer og dimitteredes 1973 som arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.

b. **Peter Rude**, underdirektør, født 7. januar 1943 i Silkeborg, gift 5. august 1967 med *Lis Yde Andreassen*, børneforsorgspædagog, født 20. februar 1945 i København.

Bosat: Ved Højmosen 11, Hørsholm.

P.R. tog studentereksamen 1961, gjorde derefter tjeneste ved forsvaret, sidst som kaptajn og er nu ansat som underdirektør i Tryg Forsikring G/S. – P.R. var individuel dansk mester i feltsport i 1968, 1971, 1972 og 1973 samt individuel nordisk mester i feltsport 1966 og 1974; tildeltes 1978 reserve-officersforeningens hæderstegn.

1) **Kristian Rude**, født 29. november 1969 i København.

- c. **Hans Rude**, dyrlæge, lic.med.vet., født 28. oktober 1945 i Sønderborg, gift 29. marts 1969 med *Agnete Mynborg*, aktuar, cand.act., født 5. december 1947 i Sønderborg.

Bosat: Solsortevej 13, Uldum.

H.R. tog 1964 studentereksamen, aftjente sin værnepligt ved Falsterske fodregiment, hjemsendtes 1966 som sergent, tog 1972 dyrlægeeksamen, var 1973-1976 stipendiat på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, blev 1976 lic.med.vet., fik så ansættelse som assisterende dyrlæge i Uldum og blev 1977 optaget som kompagnon i Uldum Dyrlægepraksis.

A.M. blev 1966 student og 1972 cand.act., var bl.a. 4 år medarbejder ved Tryg Forsikring G/S og har siden 1977 virket som ansvarshavende aktuar for Magistrenes Pensionskasse i København.

- d. **Annette Rude**, fængselsbetjent, født 28. august 1947 i Sønderborg, gift 1. oktober 1966 med *Frede Nielsen*, værkfører, født 25. september 1944 i Ølstykke.

Bosat: Markvej 19, København NV.

A.R. tog realeksamen, dimitteredes 1971 som børnehavelærer, virkede i 3 år som sådan samt 2 år som dagplejemor og har siden 1978 været ansat som fængselsbetjent ved statsfængslet i Vridsløselille.

F.N. tog realeksamen, uddannedes som murer, aftjente sin værnepligt i Avedøre-lejren, virkede 10 år som murerformand, og har siden 1980 været ansat som værkfører ved Københavns fængselsvæsen.

1) **Annemette Rude Nielsen**, født 23. april 1967 i København.

2) **Charlotte Rude Nielsen**, født 8. juli 1971 i København.

- e. **Merete Rude**, lay out-tegner, født 16. december 1952 i København, gift 3. juni 1972 med *Jens Erik Hornum*, ingeniør, født 9. september 1946 i København.

Bosat: Markvej 54, København NV.

M.R. tog realeksamen, var 2 år elev på en tegneskole, arbejdede så i 5 år på en tegnestue og har siden været ansat ved Bo Bedre.

J.E.H. var 1 år elev på en efterskole, blev uddannet som maskinarbejder og dimitteredes 1975 fra Københavns Teknikum.

1) **Thomas Rude Hornum**, født 7. maj 1976 i København.

- f. **Vibeke Rude**, fængselsbetjent, født 3. marts 1957 i København, gift 11. april 1981 med *Jørgen Nord*, fængselsbetjent, født 22. august 1943 på Frederiksberg.

Bosat: Maglekildevej 1, København V.

V.R. tog studentereksamen, virkede en tid som lærervikar samt som syge-

hjelper, gennemgik derpå kontoruddannelse og har fra 1979 været ansat som fængselsbetjent ved Vestre Fængsel.

J.N. er ansat som fængselsbetjent ved forvaringsanstalten i Herstedvester.

5. **Tyge Rude**, advokat, født 9. november 1923 på Frederiksberg, gift 24. marts 1951 med *Gudrun Dam Jensen*, advokat, født 11. juni 1923 i Poulsker på Bornholm.

Bosat: Tjørnevænget 23, Farum.

T.R. tog 1943 studentereksamen, aftjente 1945-1946 sin værnepligt, blev 1951 cand.jur., fik sagførerbestalling 1954, virkede som advokat til 1966, sideløbende med ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank, havde 1966-1980 ansættelse i ministeriet for Grønland og var herunder i 2½ år bosat i Godthåb, Grønland, og blev i 1981 ansat under Grønlands hjemmestyre, Danmarks-kontoret, som leder af uddannelsesafdelingen.

G.D.J. blev student 1944 og cand.jur. 1950, fik sagførerbestalling 1954, men bestallingen er senere deponeret, og virker nu som juridisk konsulent i Sparekassen SDS, København.

- a. **Mette Marie Rude**, bibliotekar, født 30. juni 1956 i København.

Bosat: Flintarenden 7, København S.

M.M.R. tog 1975 studentereksamen, opholdt sig 1 år i Cambridge, England, og færdiguddannedes 1981 som bibliotekar; har igennem hele studieforløbet været ansat som free-lance stewardesse i Sterling Airways A/S.

- b. **Søren Rude**, stud.agro., født 18. marts 1958 i København.

Bosat: Tjørnevænget 23, Farum.

4.E. **Peder Jensen**, født 31. december 1822 i Dørup, Hørning, død 25. april 1849, gift 2. december 1848 med sin kusine *Margrethe Rasmusdatter* (se 5.C.).

Rasmussen-grenen

4.F. **Rasmus Jensen**, gårdejer, senere købmand, født 23. juni 1824 i Dørup, død 8. januar 1888, gift 18. oktober 1851 med *Mette Kirstine Albrechtsen*, født 31. maj 1832, død 2. februar 1898.

R.J. overtog parcellen matr.nr. 3^b fra fødegården, byggede her en ejendom 1851, afhændede ejendommen 1881 og drev derefter købmandsforretning i Harlev.

I. **Jens Rasmussen**, gårdejer, født 21. juli 1852 i Dørup, død 14. december 1921, gift 4. oktober 1884 med *Johanne Pedersen* af Vitved, født 11. marts 1847, død 17. oktober 1929.

J.R. kom i 1864 til sin moster og hendes mand, Søren O. Pedersen i Hvolbæk, Fruering sogn, hvis gård han arvede i 1884, da de selv var barnløse. Var 1876-1877 elev på Ask Højskole. Sønnen Søren overtog gården. – J.R. var 1888-1894 sognerådsformand i Fruering-Vitved, den første bonde i kommunen, der var sognerådsfor-

mand, formand i Hvolbæk Brugsforening fra dens oprettelse, fra 1902 til sin død distriktskommisær i Jydsk Brandforsikring og fra 1903 til sin død vurderingsmand til ejendomsskyld for Fruering-Vitved kommune. (Se *endvidere bilag 60*).

A. Søren Martinus Rasmussen, gårdejer, født 5. juli 1885 i Hvolbæk, død 11. oktober 1953, gift 2. oktober 1908 med *Olga Margrethe Olesen*, født 2. december 1884 i Kollemorten ved Jelling, død 1. december 1948.

S.M.R. var elev på Flemming Efterskole 1898-1899, Ryslinge Højskole 1902-1903 og Ladelund Landbrugsskole 1906-1907, overtog fødegården efter faderen og drev denne indtil 1935, da sønnen Jens fik den i forpagtning. – S.M.R. var sognerådsformand 1929-1946 og derefter i nogle år kæmner. (Se *endvidere bilag 61*).

1. Johanne Rasmussen, sygeplejerske, født 15. juni 1909 i Hvolbæk. Ugift.

Bosat: Skovlundgårdsvej 63, Viby J.

J.R. var elev på Egå Efterskole sommeren 1925 samt på sygeplejeforskolen på Testrup Højskole 1931, uddannedes som sygeplejerske på Århus Kommunehospital, virkede som assistent forskellige steder, var 1950-1961 forstanderinde og ledende sygeplejerske på Dansk Alderdomshjem i Flensborg, og virkede 1962-1979 som fast natsygeplejerske på psykiatrisk hospital, Risskov. – J.R. var bl.a. i 9 år formand for »Det unge Grænselværn« for Ringsted og omegn.

2. Jens Rasmussen, gårdejer, født 25. maj 1911 i Hvolbæk, gift 25. maj 1935 med *Elna Helene Andersen*, født 10. marts 1912 i Hornum.

Bosat: Engkæret 10, Virring pr. Skanderborg.

J.R. var 1922-1926 elev på Egå Efterskole, fik i 1935 fødegården i forpagtning, overtog den 1946 og drev den indtil 1973, da sønnen Frans Ole overtog den.

a. Villy Søren Rasmussen, civilingeniør, født 24. januar 1937 i Hvolbæk, gift 24. august 1963 med *Rita Christensen*, sygehjælper, født 31. januar 1937 i Vanløse.

Bosat: Pile Allé 34, Tåstrup.

V.S.R. blev student 1956 og cand.polyt. 1963, aftjente derpå sin værnepligt ved Søværnet, arbejdede 1965-1966 i USA og har fra 1979 haft ansættelse ved Norsk Data ApS.

R.C. udlærtes som sygehjælper 1963.

1) Inge Susanne Rasmussen, født 7. oktober 1967 i Glostrup.

2) Ulla Karin Rasmussen, født 20. august 1971 i Glostrup.

b. Lisbet Margit Rasmussen, overassistent, født 5. september 1942 i Hvolbæk, gift 18. juli 1964 med *Ove Veng Andersen*, lagerassistent, født 18. november 1937 i Virring, Fruering, død 18. november 1968. (Se *2.B.III.C.1.a*).

Bosat: Agertoften 15, Virring pr. Skanderborg.

c. Frans Ole Rasmussen, gårdejer, født 6. juni 1945 i Hvolbæk, gift 12. september 1970 med *Jette Hovmann*, kontorassistent, født 23. september 1947 i Kalundborg.

Bosat: Bjergvej 30, Hvolbæk pr. Skanderborg.

F.O.R. bestod 1963 realeksamen, uddannedes ved landbruget, aftjente 1964-1966 sin værnepligt, var 1967-1968 på landbrugsskole og overtog 1973 sin fødegård.

J.H. bestod 1965 realeksamen, udlærtes inden for handel og kontor og har fra 1971 virket som kontorassistent, bortset fra perioden 1973-1980.

1) **Janne Eina Rasmussen**, født 11. april 1973 i Hvolbæk.

2) **Louise Anna Rasmussen**, født 12. juli 1976 i Hvolbæk.

3) **Kristine Lisbet Rasmussen**, født 15. september 1978 i Hvolbæk.

3. **Kristen Rasmussen**, gårdejer, født 24. marts 1914 i Hvolbæk, gift 31. oktober 1937 med *Gerda Lauersen*, født 31. marts 1914 i Gjesing, Fruering.

Bosat: Dybdalsvej 11, Bjerre pr. Hornsyld.

K.R. lærte landbrug, drev 1937-1971 Aktumgård i Bjerre og arbejdede derefter på fabrik indtil pensionsalderen.

- a. **Jørn Peter Rasmussen**, revisor, HD, født 19. august 1941 i Aktumgård, gift 1. juni 1963 med *Birgitte Pedersen*, sygeplejerske, født 2. februar 1942 i Klakring.

Bosat: Maglehøj 90, Farum.

J.P.R. besøgte 1956-1957 Bjerre Herreds Ungdomsskole, aftjente sin værnepligt ved Fynske Livregiment, bestod 1964 realeksamen samt 1971 handels-højskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen og har siden 1965 været ansat ved City Revision I/S, København, fra 1971 som afdelingsleder.

B.P. uddannedes som sygeplejerske på Diakonissestiftelsen i København.

1) **Anette Rasmussen**, født 3. juli 1964 på Frederiksberg.

2) **Bjarne Rasmussen**, født 1. februar 1966 i Lyngby.

3) **Morten Rasmussen**, født 6. marts 1973 i Farum.

- b. **Grethe Rasmussen**, pædagogstuderende, født 19. maj 1945 i Aktumgård, gift 2. august 1969 med *Niels Henning Aagaard Jensen*, ingeniør, født 18. december 1945 i Horsens.

Bosat: Venusvej 11, Vejle.

N.H.Aa.J. har siden 1977 været ansat ved Vejle amtskommune.

1) **Mads Aagaard Jensen**, født 20. februar 1974 i Grenå.

- c. **Dorthe Rasmussen**, studerende, født 9. februar 1948 i Aktumgård.

Bosat: Nansensgade 51, København K.

- d. **Karen Rasmussen**, pædagog, født 3. november 1952 i Aktumgård, gift 1973 med *Torben Kurt Hildebrandt*, kommunalarbejder, født 12. januar 1954 i København; ægteskabet opløst 1975.

Bosat: Krakvej 13, Rutsker pr. Hasle.

K.R. bestod realeksamen, var et år au-pair pige i England, var elev på højskolen Brogården, Middelfart, dimiteredes 1978 fra Kolding Børnehaveseminarium og har siden 1979 været ansat ved Klemensker Skole, som henholdsvis støttepædagog og børnehaveklasseleder.

4. **Carl Rasmussen**, gårdejer, født 14. april 1920 i Hvolbæk, gift 21. december 1941 med *Kathrine Kjærsgaard*, født 29. januar 1922 i Bjerrelide ved Horsens.

Bosat: Alling Overgård, Ringvej 25, Alling pr. Ry.

C.R. overtog 1942 Alling Overgård og blev 1965 sognefoged.

- a. **Knud Rasmussen**, gårdejer, født 8. april 1942 i Bredal, gift 1. november 1964 med *Hanne Madsen*, ekspeditrice, født 25. juli 1941.

Bosat: Bakkegården, Tebstrup pr. Skanderborg.

- 1) **Anette Rasmussen**, født 3. januar 1965.
 - 2) **Henrik Rasmussen**, født 10. oktober 1966.
 - 3) **Tommy Rasmussen**, født 9. marts 1972.
 - 4) **Pernille Rasmussen**, født 23. juni 1973.
- b. **Leif Rasmussen**, elektriker, født 8. oktober 1944 i Alling Overgård, gift 16. marts 1968 med *Tove Fosgrau Nielsen*, født 28. januar 1948 i Ry.
Bosat: Skanderborgvej 64, Ry.
- 1) **Lone Rasmussen**, født 24. marts 1969 i Skanderborg.
 - 2) **Tina Rasmussen**, født 1. september 1971 i Skanderborg.
 - 3) **Ole Rasmussen**, født 12. juni 1974 i Skanderborg.
- c. **Erik Rasmussen**, født 13. juni 1947 i Alling Overgård, død 28. maj 1957.
- d. **Ralf Rasmussen**, ingeniør, født 13. juni 1947 i Alling Overgård, gift 15. maj 1971 med *Lene Lundgaard Mikkelsen*, født 4. august 1951.
Bosat: Birkhedevej 2, Alling pr. Ry.
- 1) **Pia Lundgaard Rasmussen**, født 18. april 1973.
 - 2) **Eva Lundgaard Rasmussen**, født 11. juli 1974.
- e. **Maks Rasmussen**, elektriker, født 22. september 1951 i Alling Overgård, gift 29. maj 1971 med *Karen Grønborg*, overassistent, født 21. januar 1950.
Bosat: Ilkæret 12, Erslev.
- 1) **Angélique Grønborg Rasmussen**, født 15. november 1972.
 - 2) **Beatrice Grønborg Rasmussen**, født 7. september 1974.
- f. **Søren Kjærsgaard Rasmussen**, civilingeniør, født 5. juli 1955 i Alling Overgård.
Bosat: P.D. Løvs Allé 4, København N.
S.K.R. blev student 1974 og civilingeniør 1980 og har siden været ansat ved Carlsbergs Forskningscenter, fysiologisk afdeling.
- II. **Albrekt Rasmussen**, gårdejer, født 8. april 1854 i Dørup, død 10. marts 1944, gift 26. oktober 1889 med *Sidsel Marie Sørensen*, født 5. december 1858 i Fruering, død 6. august 1919.
A.R. var oprindelig hjulmand i Fruering og Gram, men overtog senere hustruens fødegård i Fruering.
- A. **Rasmus Ejner Rasmussen**, født 8. november 1897, død, gift 30. september 1920 med *Anna Nielsen* af Hvolbæk, født 15. december 1899.
R.E.R. arbejdede i en årrække på Vester Mølle.
1. **Holger Rasmussen**, vognopsynsmand, født 18. januar 1922 i Århus, gift 24. maj 1947 med *Elly Marie Pedersen*, født 24. juli 1924 i Skanderup-Stilling; ægteskabet opløst 1978.
Bosat: Neptunvej 66, Viby J.
 - a. **Finn Rasmussen**, adjunkt, født 8. november 1947 i Skanderborg, gift 23. juli 1977 med *Lynn Patricia Argetsinger*, lærer, født 1. juni 1951 i Neenah, Wisconsin, USA.
Bosat: Skovparken 24 A, Kolding.
F.R. er ansat som adjunkt og administrativ inspektør ved Vejen Gymnasium og er desuden medstifter og medejer af firmaet Scanventure Tours, der beskæftiger sig med rejsearrangementer i Danmark og Sverige.

- b. **Steen Rasmussen**, pædagog, født 23. januar 1950 i Skanderborg.
Bosat: Kjedelsmedstræde 12, Svendborg.
 - c. **Kurt Rasmussen**, født 21. september 1952.
Bosat: Gudrunsvej, Brabrand.
 - d. **Stig Rasmussen**, født 23. september 1953.
Bosat: Dr. Margrethes Vej 23, Århus N.
2. **Viggo Rasmussen**, født 18. januar 1922 i Århus, gift 11. maj 1952 med *Lilly Bøndergaard Østertoft*, født 16. januar 1930 i No.
Bosat: Vardevej 86, Skjern.
V.R. uddannedes som kommis, drev fra 1955 en tid købmandsforretning i Sandet og har nu grillbar i Skjern.
- a. **Anna Rasmussen**, sygeplejerske, født 10. januar 1956 i Sandet, gift 1. marts 1980 med *Henning Nordmann*, tømrer, født 1. februar 1957 i Skagen.
Bosat: Engtoften 21, Janderup.
A.R. bestod 1975 studentereksamen, uddannedes som sygeplejerske og har fra 1980 været assistent på Varde sygehus.
H.N. tog 1975 realeksamen, udlærtes 1979 som tømrer og er nu ansat ved en tømrerforretning i Esbjerg.
 - b. **Erik Østertoft Rasmussen**, født 26. september 1958 i Sandet, samlever med *Hanne Kreiner*, kontorassistent, født 12. november 1960 i Ålborg.
Bosat: Herluf Trolles Gade 30, Aalborg.
E.Ø.R. bestod realeksamen, stod 1976-1978 i lære ved Chr. C. Grene A/S, Skjern, aftjente sin værnepligt ved Hærens Materielkommando og tog 1981 HH-eksamen.
 - c. **Nelly Østertoft Rasmussen**, født 2. maj 1967 i Skjern.
3. **Henning Rasmussen**, specialarbejder, født 20. september 1925 i Fruering, gift 15. december 1949 med *Nancy Holm Jensen*, født 30. oktober 1930; ægteskabet opløst 1963.
Bosat: Anesmindevej 4, Skanderborg.
H.R. har været portør ved DSB i Skanderborg og er nu specialarbejder. – Ingen børn.

III. **Ane Johanne Rasmussen**, diakonisse, født 23. august 1856 i Dørup, død ugift 19. juli 1941.

A.J.R. blev diakonisse 1. juni 1882, forestod i mange år husholdningen på sygehuse i Ålborg, Skanderborg og Randers, var 1896-1906 afdelingssøster på epidemi-afdelingen i Nykøbing F, var en tid økonoma i Odder og havde sin sidste opgave 1911-1922 på Hjørring Sygehus' tuberkuloseafdeling. (*Se endvidere bilag 62*).

IV. **Carl Johannes Rasmussen**, købmand, født 20. november 1858 i Dørup, død 30. juli 1928, gift 26. april 1889 med *Rasmine Knudsen*, født 23. august 1858, død 5. august 1950.

C.J.R. havde oprindelig købmandsforretning i Harlev og boede de senere år i Århus.

A. **Knud Rasmussen**, varmemester, født 5. maj 1890 i Silkeborg, død 6. april 1966, gift 13. august 1910 med *Dortea Marie Basland*, født 26. september 1889 i True, død 2. februar 1937.

K.R. var en årrække varmemester ved Jydsk Telefon-Aktieselskab, Århus.

1. **Mette Marie Rasmussen**, født 5. november 1909 i True, gift 7. juli 1934 med *Olaf Christensen*, rejsemontør, født 26. april 1909 i Århus.
Bosat: Lundbyesgade 23, Århus C.
 - a. **Ena Staack Christensen**, født 26. november 1934 i Århus, gift 7. februar 1953 med *Orla Laurids Yde Søndergaard*, afdelingsleder, født 23. marts 1932 i Villerslev.
Bosat: Lærkevej 12, Hinnerup.
E.S.C. virkede 1949-1952 som klinikassistent hos tandlæge Bent Kring i Århus.
O.L.Y.S. bestod 1948 realeksamen, udlærtes som maskinarbejder 1952, aftjente 1954-1956 sin værnepligt ved 2. regiment i Haderslev, hjemsendtes som sergent, var i 15 år ansat ved firma Rob. Funck Jensen, Århus, sidst som afdelingsleder, og har fra 1968 haft ansættelse ved ingeniør- og handelsfirmaet Århus Automat ApS.
 - 1) **Vibe Staack Søndergaard**, sygeplejerske, født 13. februar 1953 i Århus, gift med *Henning Kruse Andersen*, lærer.
Bosat: Storegade 28, Hinnerup.
 - 2) **Kim Yde Søndergaard**, ingeniørstuderende, født 20. marts 1957 i Århus.
Bosat: Borgmester Jørgensens Vej 5/103, Ålborg.
K.Y.S. bestod 1976 studentereksamen og påbegyndte 1977 ingeniørstudiet ved Ålborg Universitets Center.
 - 3) **Dan Yde Søndergaard**, chauffør, født 29. november 1958 i Århus, samlever med *Jonna Margrethe Jeppesen*, landbrugsmedhjælper, født 2. maj 1959 i Haldum.
Bosat: Sandbyvej 3, Haldum pr. Hinnerup.
D.Y.S. bestod realeksamen, uddannedes som traktormekaniker, aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret og virker nu som chauffør.
J.M.J. har efter skolegangen bl.a. arbejdet ved Hinnerup kommunes parkvæsen og påbegyndte 1979 uddannelse ved landbruget.
 - b. **Ole Staack Christensen**, gørtler, født 2. marts 1937 i Århus, gift med *Yrsa Nielsen*.
Bosat: Rosenhøj 10 B, Viby J.
 - c. **Erik Staack Christensen**, portør, født 12. december 1938 i Århus, gift med *Bente Sørensen*.
Bosat: Kastaniegade 1 A, Århus N.
 - d. **Annette Staack Christensen**, kontorassistent, født 5. oktober 1951 i Århus, gift med *Alan Ib Schuster Frandsen*, kleinsmed.
Bosat: Ribesvænget 4, Hornslet.
- B. Meta Kirstine Rasmussen**, født 5. marts 1892, gift 7. november 1922 med *Karl Marinus Kristensen*, telefonmontør, født 17. januar 1891 i True, død 25. marts 1979.
Bosat: Plejehjemmet Bjerggården, Brendstrupvej 71, Århus C.
 1. **Karna Liss Kristensen**, assistent, født 1. september 1918 i København, gift 24. november 1940 med *Arvid Ronald Pedersen*, grosserer, født 22. juni 1915; ægteskabet opløst 1946.

Bosat: Illerupvej 40, Århus N.

K.L.K. er assistent ved Århus kommune.

- a. **Steffen Kahr Pedersen**, edb-konsulent, født 11. marts 1941 i Århus, gift 26. januar 1966 med *Aase Olsen*, korrespondent, født 4. februar 1943 på Amager.

Bosat: Lyngdal 27, Ry.

S.K.P. tog 1959 studentereksamen, aftjente 1962-1964 sin værnepligt ved Infanteriet, hjemsendtes som løjtnant af reserven, arbejdede 1965-1979 inden for edb ved NCR, bl.a. i Belgien og Tyskland, og har fra 1980 været selvstændig edb-konsulent.

- b. **Merete Kahr Pedersen**, født 25. maj 1944 i Århus, gift med *Malcolm Compton*, arkitekt.

Bosat: 11368 Homedale Street, Los Angeles, California, USA.

- C. **Rasmus Kr. Rasmussen**, arrestforvarer, født 22. marts 1896, død 23. januar 1965, gift 2. juli 1921 med *Anna Thomsen*, født 20. januar 1901.

R.K.R. var oprindeligt politibetjent i Århus, men virkede fra 1937 i næsten 29 år som arrestforvarer i Århus.

1. **Orla Rasmussen**, møbelhandler, født 17. april 1923, død 1971.

O.R. havde møbelforretning i Århus.

- D. **Kaj August Rasmussen**, snedker, født 3. august 1898 i Harlev, død 31. juli 1961, gift 30. marts 1929 med *Signe Pedersen*, født 13. november 1906 i Blegind, død 17. juli 1957.

K.A.R. var snedker i Århus.

1. **Henning Karl Peder Rasmussen**, maskinarbejder, født 6. februar 1931 i Århus.

Bosat: Postgatan 1 E, Perstorp, Sverige.

H.K.P.R. var tidligere sømand, men er nu maskinarbejder.

2. **Inge Rasmussen**, syerske, født 5. juli 1933 i Århus, gift 21. maj 1955 med *Leif Ole Ib Astrup Petersen*, elektromekaniker, født 19. juni 1929 i Torslunde på Sjælland.

Bosat: Gl. Nyrupvej 58, Kalundborg.

- a. **Vivian Petersen**, laborant, født 18. april 1957 i Århus, samlever med *Lars Kjeldmark*, landmand, født 29. februar 1960 på Frederiksberg.

Bosat: Bakken 9, Holbæk.

1) **Christian Kjeldmark**, født 28. februar 1980 i Holbæk.

- b. **Michael Astrup Petersen**, maskintekniker, født 19. juni 1959 i Århus.

Bosat: Gl. Nyrupvej 58, Kalundborg.

- V. **Niels Rasmussen**, født 3. april 1861 i Dørup, gift 18. juni 1892 med *Dorthea Spodsbjerg* af Århus.

N.R. rejste til Amerika 1887, og yderligere oplysninger har ikke kunnet skaffes.

- A. **Mette Kirstine Rasmussen**, født i juni 1893.

- VI. **Søren Ole Rasmussen**, gårdejer, født 15. januar 1864 i Dørup, død 29. januar 1938, gift 7. oktober 1892 med *Karen Marie Kirstine Rasmussen*, født 8. maj 1869, død 14. april 1928.

S.O.R. boede først i Hvolbæk og Ask, men købte så 1910 en gård i Holme Bjerger, afhændede senere denne, havde så en tid en ejendom på Hørning Mark og boede til sidst i Sjelle. – S.O.R. var kasserer i Hvolbæk Brugsforening, mens de boede der.

A. Rasmine Birgitte Rasmussen, født 26. august 1893, død 3. september 1900.

B. Mette Kirstine Rasmussen, født 1. april 1896, død 20. januar 1942, gift 1. april 1916 med *Hans Villumsen*, murermester i Sjelle, født 1. oktober 1889.

1. **Stella Villumsen**, født 16. februar 1923, gift 15. maj 1948 med *Knud Erik Christensen*, skrædder, født 29. juli 1925.

2. **Rosa Villumsen**, født 9. februar 1927, gift 20. april 1951 med *Christian Dam Dueholm Mortensen*, gårdejer, født 18. september 1925.

Bosat: Kirkebakken 25, Sevel pr. Vinderup.

a. **Mogens Dueholm Mortensen**, født 12. juni 1952.

b. **Sten Dueholm Mortensen**, født 30. august 1954.

VII. Thøger Martin Rasmussen, kommunesekretær, født 26. juli 1866 i Dørup, død 17. januar 1938, gift 3. januar 1894 med *Oline Albertine Olsen*, født 19. juni 1873 i Over Vindinge ved Vordingborg, død 5. september 1944.

T.M.R. lærte bødkerhåndværket, tog 1891 lærereksamen, virkede som lærer i Pedersborg ved Sorø, senere i Gislinge ved Holbæk og sidst i Helsingør, måtte på grund af en halslidelse opgive lærergerningen, virkede fra 1908 til omkring 1930 først som kommunebogholder og derefter som kommunesekretær i Tåstrup, Sjælland, og var så indtil sin død revisor.

A. Anker Mølkjær Rasmussen, forretningsmand, født 16. februar 1900 i Gislinge, gift 15. august 1927 med *Leonore Pauline Raymond*, født 30. september 1903 i Panola, Illinois.

Bosat: 8007 Hillman Avenue, Punta Gorda, Florida, USA.

A.M.R. tog studentereksamen, opholdt sig først i Amerika nogle år som mejerist, derefter i Danmark i 17 år, men udvandrede igen 1947, drev en årrække forretning med salg og opstilling af aluminiumsmarkiser m.m. og var i de sidste 9 år inden pensionsalderen bogholder ved Charlotte herreds bro- og vejvæsen.

1. **Norman Leo Rasmussen**, direktør, født 6. december 1928 i Flint, Michigan, gift med *Laura Ellen Sootin*, dr.jur., født 30. marts 1933 i New York City; ægteskabet opløst 1980.

Bosat: 534 Lews Whare, Boston, Massachusetts, USA.

N.L.R. tog studentereksamen 1948 fra Roskilde Katedralskole, tog 1953 Masters Degree fra University of Florida, var 1953-1974 ansat ved International Business Machines (IBM), herunder bl.a. i 4 år ved IBM's europæiske hovedkontor i Paris og senere leder af flere af IBM's forskningscentre i USA, drev 1975-1980 selvstændig computeringeniørfirma i Salem, New Hampshire, og har fra 1980 været direktør for et nyt rådgivende firma i Boston.

L.E.S. har skrevet flere børnebøger, læste senere jura og er nu dr.jur..

a. **Nicolas Rasmussen**, født 13. februar 1962 i Paris, Frankrig.

b. **Andrea Birgit Rasmussen**, født 14. december 1963 i Mt. Kisco, New York.

2. **Eyvin Paul Rasmussen**, læge, dr.med., født 3. februar 1934 i Tåstrup, gift 1. gang i juni 1959 med *Virginia Ruth Bibb*, født 7. september 1936 i North Carolina; ægteskabet opløst 1979; gift 2. gang 3. oktober 1980 med *Conni Cadle Heckman*, født 14. november 1951 i Cobb, Georgia.

Bosat: 8575 Steeplechase Drive, Roswell, Georgia, USA.

E.P.R. tog lægevidenskabelig embedseksamen 1960, var bl.a. i 2 år læge ved

flåden samt praktiserende læge i Sct. Petersborg, Florida, og har siden 1968 virket ved Piedmont Hospital, Atlanta; er specialist i radiologi.

- a. **Karen Inger Rasmussen**, født 17. oktober 1960 i Florida.
- b. **Dana Keith Rasmussen**, født 28. maj 1962 i Florida.
- c. **Michael Martin Rasmussen**, født 14. januar 1965 i Georgia.
- d. **Connie Lynn Rasmussen**, født 25. juni 1968 i Georgia.

B. Tøger Albert Mølkjær Rasmussen, arkitekt, født 31. juli 1910 i Tåstrup, gift 21. juni 1935 med *Gudrun Nielsen*, født 29. november 1909 på Frederiksberg.

Bosat: Drosselvej 14, Tåstrup.

T.A.M.R. tog studentereksamen 1928, uddannedes til arkitekt og virkede som sådan indtil 1980.

G.N. blev handelsuddannet ved Illum i København og virkede her indtil 1937.

1. **Bjørn Tøger Rasmussen**, VVS-beregner, født 13. april 1939 på Frederiksberg, gift 12. marts 1960 med *Ulla Østergaard*, sygehjælper, født 27. marts 1938 i Sejet ved Horsens.

Bosat: Charlotteager 307, Hedehusene.

B.T.R. tog 1955 realeksamen, udlærtes 1959 som blikkenslager og VVS-montør, havde beskæftigelse som overmontør og VVS-beregner indtil 1977 og etablerede derefter selvstændigt firma med VVS-projektering og kalkulation.

U.Ø. tog mellemskoleeksamen 1954, blev uddannet på kontor og senere som sygehjælper.

a. **Ole Tøger Rasmussen**, sergent, født 3. september 1960 i Glostrup, samlever med *Hanne Terp Petersen*, assistent, født 5. august 1961 i København.

Bosat: Højgårdstoftens 384, Tåstrup.

O.T.R. fik efter skolegangen tjeneste ved artilleriet, blev 1978 konstabel og udnævntes 1980 til sergent.

b. **Peter Østergaard Rasmussen**, konstabel, født 6. oktober 1962 i Hedehusene.

c. **Pia Rasmussen**, født 23. januar 1964 i Hedehusene.

2. **Poul Tøger Mølkjær Rasmussen**, studerende, født 23. december 1941 på Frederiksberg, gift 22. juni 1974 med *Elin Liane Poulsen*, sygehjælper, født 26. januar 1941 i Helsingør.

Bosat: Sporegangen 17, Helsingør.

a. **Tøger Gerner Mølkjær Rasmussen**, født 7. september 1974 i København.

b. **Alice Elin Mølkjær Rasmussen**, født 23. januar 1978 i København.

VIII. Kristian Haugaard Rasmussen, født 21. marts 1869 i Dørup, død i Amerika 19. oktober 1894.

IX. Anders Rasmussen, født 11. november 1871 i Dørup, død 4. juli 1914 i Odense.

X. Karen Marie Rasmussen, født 9. maj 1877 i Dørup, død 27. juli 1924, gift 1. gang 24. oktober 1899 med *Hans Jørgensen* af Skårup, død 6. november 1907, gift 2. gang med *Niels Hansen* af Mesing, bolsmand. Boede først på Vitved Mark og senere i Mesing.

A. Kirstine Marie Jørgensen, født 11. april 1902, gift 4. maj 1923 med *Hans Hede-gaard*, gårdejer, født 18. august 1899 i Bjertrup.

Bosat: Hovvej 98 E, Hadsten.

H.H. havde 1923-1949 en gård i Veng og derefter i Voldum ved Randers.

1. **Karl Marius Hedegaard**, mekaniker, født 22. februar 1925, gift 13. oktober 1956 med *Tove Nielsen*, født 14. juli 1930.
Bosat: Skovvej 15, Stilling pr. Skanderborg.
 - a. **Lars Hedegaard**, født 13. januar 1957.
 2. **Aage Hedegaard**, chauffør, født 30. marts 1930, gift 4. maj 1957 med *Anna Marie Rasmussen*, født 24. juli 1937.
Bosat: Vinterslevvej 19, Hadsten.
Aa.H. uddannedes ved landbruget og er nu chauffør.
 - a. **Inge Hedegaard**, født 9. maj 1958.
 - b. **Bodil Hedegaard**, født 9. juli 1960.
 - c. **Annette Hedegaard**, født 22. april 1966.
- B. Metha Kathrine Jørgensen**, født 6. oktober 1903, død 20. juni 1939, gift 9. maj 1928 med *Oluf Kristensen*, vognmand, født 29. juli 1900 i Hårby, Veng, død 20. august 1980.
O.K. var vognmand i Hårby.
1. **Karen Marie Kristensen**, rengøringsassistent, født 18. maj 1929 i Hårby, gift 19. maj 1955 med *Egon Gade*, murer, født 28. juli 1931 i Alslev.
Bosat: Hårbyvej 30, Hårby pr. Skanderborg.
 - a. **Anne Meta Gade**, sygeplejeelev, født 15. januar 1958 i Århus, gift 23. februar 1979 med *Ib Kousholt*, snedker, født 21. november 1953 i København.
Bosat: Parken 13, Fredensborg.
A.M.G. tog studentereksamen 1977 og påbegyndte derefter uddannelse til sygeplejerske.
I.K. boede som barn i Sverige, udlærtes 1975 som snedker og virker stadig som sådan.
 - 1) **Jan Kousholt**, født 7. december 1979 i Hørsholm.
 - b. **Else Marie Gade**, født 20. september 1959 i Hårby.
Bosat: Camphill Lodge, Camphill Estate, Milltunber, Aberdeen, Scotland.
E.M.G. læser til Rudolf Steiner-lærer i Skotland.
 - c. **Hans Oluf Gade**, født 2. juli 1970 i Hårby.
 2. **Inger Kristensen**, syerske, født 23. marts 1931 i Hårby, gift 26. juni 1954 med *Jens Brændstrup Knudsen*, montør, født 12. marts 1931 i Nr. Vissing.
Bosat: Bakkevænget 1, Mesing pr. Skanderborg.
 - a. **Lene Brændstrup Knudsen**, kontorassistent, født 6. februar 1956 i Mesing.
Bosat: Vissingvej 16, Vissing pr. Hadsten.
 - b. **Marian Brændstrup Knudsen**, kontorassistent, født 13. februar 1959 i Mesing.
Bosat: Adelgade 66, Skanderborg.
 - c. **Gitte Brændstrup Knudsen**, født 4. november 1963 i Mesing.
 3. **Svend Aage Kristensen**, muremester, født 26. juli 1932 i Hårby, gift 14. april 1960 med *Tove Rasmussen*, født 28. januar 1934 i Veng.
Bosat: Fornæsvej 2 A, Risskov.
S.Aa.K. udlærtes 1952 som murer og har fra 1959 drevet selvstændig forretning i Risskov.

- a. **Ulla Kristensen**, født 8. september 1961 i Risskov.
- b. **Inga Kristensen**, født 8. juli 1965 i Risskov.
- 4. **Søren Kristensen**, vognmand, født 16. december 1934 i Hårby, gift 5. august 1961 med *Anne Marie Thjørnehøj Jensen*, født 23. marts 1938 på Horn Mark, Fårvang.
Bosat: Hårbyvej 18, Hårby pr. Skanderborg.
- 5. **Leo Kristensen**, vognmand, født 9. september 1936 i Hårby.
Bosat: Hårbyvej 9 C, Hårby pr. Skanderborg.
L.K. overtog 1963 sammen med broderen Søren faderens vognmandsforretning i Hårby.
- 6. **Bent Kristensen**, smed, født 20. juni 1939 i Hårby, død 12. oktober 1970, gift 19. maj 1967 med *Maja Sørensen*, ekspeditrice, født 19. maj 1944 i Serridslev.
– M.S. er gift igen med Kristian Møller.
Bosat: Frodesvej 8, Gram pr. Stilling.
- a. **Jette Møller**, navneændring fra Jette Kristensen, født 20. februar 1969.
- XI. **Theodor Rasmussen**, vognmand, født 9. november 1878 i Dørup, død 5. december 1957, gift 31. maj 1904 med *Inger Langgaard Pedersen*, født 7. november 1878 i Odby på Thyholm, død 8. oktober 1947.
T.R. var nogle år købmand i Visbyå ved Hurup, Thy, flyttede 1927 til Tim, var de første år vært på Tim Afholdshotel, etablerede derefter selvstændig vognmandsforretning og drev denne indtil 1948, da sønnen overtog den. – T.R. var afholdt i sognet og kendt som en stilfærdig og trofast mand, som passede sit eget. Han ofrede sig for sit arbejde og for sit hjem og deltog ikke i offentlige hverv.
- A. **Harry Langgaard Rasmussen**, mekaniker, født 21. maj 1916 i Koldby, Hørdum, død 16. marts 1972, gift 24. juni 1944 med *Signe Nielsen*, født 27. april 1925 i Staby.
Bosat: Hovedgaden 9, Tim.
H.L.R. uddannedes som mekaniker, etablerede 1946 selvstændigt værksted, afhændede dette 1948, overtog derefter faderens vognmandsforretning, drev denne indtil 1964 og virkede så som mekaniker indtil 1967.
- 1. **Anker Langgaard Rasmussen**, chauffør, født 7. april 1945 i Tim, gift 28. april 1967 med *Jonna Knudsen*, kioskejer, født 26. oktober 1940 i No.
Bosat: Hovedgaden 9, Tim.
- a. **Torben Rasmussen**, født 14. september 1967 i Ringkøbing.
- b. **Lene Langgaard Rasmussen**, født 19. april 1974 i Ringkøbing.
- 2. **John Langgaard Rasmussen**, chauffør, født 17. april 1947 i Tim, gift 9. december 1967 med *Ruth Wendelbo Kristensen*, rengøringsassistent, født 4. marts 1948 i Fjaltring.
Bosat: Lindevej 13, V. Sottrup pr. Sønderborg.
- a. **Harry Langgaard Rasmussen**, født 29. maj 1968 i Kolding.
- b. **Pia Wendelbo Rasmussen**, født 24. august 1970 i Tarm.
- 3. **Inger Langgaard Rasmussen**, specialarbejder, født 18. juni 1950 i Tim, gift 17. juni 1980 med *Karl Johan Vestergaard*, chauffør, født 9. maj 1945 i Rindum.
Bosat: Tranevej 5, Tim.
- a. **Tom Langgaard Vestergaard**, født 1. maj 1969 i Tim.

4. **Lilian Langgaard Rasmussen**, født 29. august 1954 i Tim, gift 21. juli 1978 med *Ole-Ivar Norman*, gårdejer, født 7. december 1950 i Borkenes, Norge.
Bosat: Hunstad, Borkenes, Norge.
L.L.R. arbejdede på fabrik til 1974, havde derefter et højskoleophold, rejste 1975 til Norge og var her indtil giftermålet beskæftiget på et hjem for åndssvage.
O-I.N. har overtaget forældrenes ejendom.
- a. **Vanja Langgaard Norman**, født 15. september 1977 i Harstad.
b. **Kim Langgaard Norman**, født 12. september 1980 i Harstad.
5. **Helle Langgaard Rasmussen**, kontorassistent, født 2. juni 1960 i Tim.
Bosat: Nylandsvej 23, Lem St.

Ditlevsen-grenen

4.G. **Ane Margrethe Jensdatter**, født 25. marts 1826 i Dørup, død 18. maj 1908, gift 13. januar 1846 med *Ditlev Pedersen*, fæstegårdmand, født 6. november 1818 i Stjær, død 5. juni 1885. – D.P. var gift 1. gang med Ane Kristjansdatter, der døde efter 3 års ægteskab. D.P. overtog ved sit første giftermål fæstet af Nedergård i Fruering, der hørte under Rathlousdal Gods, og drev denne indtil sin død, hvorefter sønnen Peder overtog den. – D.P. blev ved sin forstandige optræden som sognefoged under krigen 1864 hædret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, han var en god og brav mand, hvem man gerne rådslog sig med, og han havde mange tillidshverv. (*Se endvidere bilag 63*).

I. **Ane Kathrine Ditlevsen**, født 21. november 1846 i Fruering, død 29. april 1923, gift 7. november 1873 med *Thomas Rasmus Gall*, gårdejer, født 23. oktober 1845 i Skanderborg, død 26. juni 1924. – T.R.G. var gift 1. gang med Ane Johanne Christensen Haugaard. (*Se 4.D.V.*).

T.R.G. lærte landvæsen i Jeksen, købte efter giftermålet gården Kjærholm i Fruering, afstod senere gården til sønnen Frederik, var derefter en tid forpagter af Fruering Præstegård og boede sidst som rentier i Fruering. Han var den første selvejer-gårdmand i Fruering. – T.R.G. var en dygtig landmand, stadig og solid, jævn og ligefrem, og han skiltede aldrig med de gode evner, han var blevet udrustet med, ligesom det var hans natur imod at tilvinde sig berømmelse udadtil. Der var noget festligt over hans solide skikkelse som indgød tillid og aftvang respekt (*Århus Amtstidende ved hans død*). – Både A.K.D. og T.R.G. var dygtige og godgørende mennesker.

A. **Frederik Nathanael Gall**, gårdejer, født 9. februar 1878 i Fruering, død 26. december 1950, gift 4. maj 1904 med *Kathrine Kristensen*, født 18. januar 1880 i Ingergård i Båstrup ved Hylke, død 25. september 1940.

F.N.G. lærte landbrug, var elev på Dalum Landbrugsskole, overtog efter faderen fødegården Kjærholm i Fruering og drev denne indtil 1941, da svigersønnen Arne Kjærgaard overtog den; til gården hører 75 tdr. land. – F.N.G. var bl.a. medlem af sognerådet samt kirkevæрге.

K.K. var fra 1922 medlem af menighedsrådet. (*Se endvidere bilag 64*).

1. **Agnes Gall**, født 18. november 1907 i Fruering, gift 20. juli 1933 med *Arne*

Kjærgaard, gårdejer, født 6. oktober 1904 i Hvinningdal, død 12. februar 1963.
Bosat: Vester møllevej 39, Fruering pr. Skanderborg.

A.G. var elev på Egå Efterskole.

A.K. lærte landbrug, havde 1933-1941 Fruering Præstegård i forpagtning og overtog derefter hustruens fødegård.

a. **Bertha Gall Kjærgaard**, født 6. februar 1937 i Fruering, gift 14. december 1955 med *Bent Krogh*, smedemester, født 29. april 1933 i Rasborg.

Bosat: Vester møllevej 16, Fruering pr. Skanderborg.

B.G.K. besøgte Århus Husmoderskole.

B.K. udlærtes som vogn- og beslagsmed, var elev på håndværkerskolen i Sønderborg, drev en tid smedeforretning i Skørring og har nu værksted og fabrik i Skanderborg.

1) **Anette Gall Krogh**, født 28. august 1957.

2) **Allan Gall Krogh**, født 27. september 1959 i Skørring.

3) **Peter Gall Krogh**, født 6. september 1968 i Fruering.

B. Johannes Gall, gårdejer, født 23. juli 1879 i Fruering, død 29. marts 1920, gift 27. september 1910 med *Henriette Jørgensen*, født 21. januar 1886 i Søvind.

J.G. var elev på Testrup Højskole, havde en gård i Riis ved Skanderborg, og var en dygtig og sympatisk landmand. – Ingen børn.

H.J. blev gift 2. gang med cigarhandler Dissing, Horsens.

II. Peder Ditlevsen, gårdejer, født 2. februar 1848 i Fruering, død 23. august 1921, gift 24. marts 1876 med *Karen Kirstine Andersen*, født 13. oktober 1853 i Karenslund i Ø. Bording, død 27. oktober 1936.

P.D. var elev på Saksild Højskole, var i mange år forpagter af Fruering Præstegård, overtog 1885 fæstet af fødegården, Nedergård i Fruering, købte den 1909 til selveje og afstod den 1916 til sønnen Alfred.

K.K.A. var elev på Sinding Højskole. (*Se endvidere bilag 65*).

A. Ditlev Peder Ditlevsen, gårdejer, født 3. juni 1879 i Fruering, død 4. juni 1966, gift 1. gang 31. oktober 1907 med *Mathilde Hald*, født 19. februar 1884 i Hornstrup, død 28. juni 1915; gift 2. gang 16. november 1918 med *Kirstine Marie Jensen*, født 29. september 1883 i Slårupgård, Tørring, død 29. marts 1968.

D.P.D. lærte landbrug, var elev på Ask Højskole, drev bl.a. nogle år gården Abildgård i Hornborg, havde Stidsmølle under hovedgården Mattrup i forpagtning og ejede 1924-1954 Store Vingumgård ved Brædstrup.

K.M.J. var elev på Ryslinge Højskole.

1. Karen Lydia Ditlevsen, født 16. august 1908 i Lundum, gift 4. september 1934 med *Georg Sørensen*, gårdejer, født 8. september 1905 på Endelave.

Bosat: Skovvejen 3, Brædstrup.

G.S. havde først sin fødegård, Endelave Møllegård, i forpagtning og havde fra 1937 en anden gård på Endelave.

a. **Anna Margrethe Hald Sørensen**, født 22. april 1938 på Endelave, gift 25. april 1964 med *Aage Thomsen*, tømremester, født 5. april 1935 i Flemming.

Bosat: Flemming.

b. **Inger Mathilde Sørensen**, født 10. februar 1942.

Bosat: Skovvejen 3, Brædstrup.

2. **Agnes Hedvig Ditlevsen**, født 26. oktober 1913 i Horsens, gift 21. maj 1937 med *Knud Sørensen*, gårdejer, født 29. august 1913 på Endelave.
 Bosat: Voerladegård pr. Skanderborg.
 A.H.D. var elev på Ry Husholdningsskole.
 K.S. lærte landbrug, havde 1937-1941 fødegården i forpagtning, overtog derefter en anden gård på Endelave, drev denne indtil 1948 og købte derpå sin nuhavende gård med et tilliggende på 30 tdr. land.
- a. **Bent Hald Sørensen**, gårdejer, født 7. september 1938 på Endelave, gift 1958 med *Anne Aase Madsen*, født 10. november 1937 i Grædstrup.
 Bosat: Haraldsborg, Potmosevej 19, Monbjerg pr. Østbirk.
 B.H.S. lærte landbrug, var elev på Vestbirk Efterskole og overtog sammen med hustruen hendes barndomshjem med et tilliggende på ca. 100 tdr. land.
 A.Aa.M. tog realeksamen og var elev på Silkeborg Husholdningsskole.
- 1) **Karsten Aase Sørensen**, stud.agro., født 4. april 1959 i Brædstrup.
 Bosat: Hostrupsvej 20, København V.
 K.Aa.S. tog 1979 studentereksamen og blev derefter optaget på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København.
- 2) **Jørgen Aase Sørensen**, mekaniker, født 6. august 1962 i Brædstrup.
- 3) **Flemming Aase Sørensen**, født 29. juni 1968 i Brædstrup.
- b. **Irma Hald Sørensen**, sparekasseassistent, født 30. september 1948 i Voerladegård, gift 27. maj 1967 med *Asger Busch Laursen*, lærer, født 30. juni 1946 i Hansted.
 Bosat: Granvænget 5, Hørning.
 I.H.S. uddannedes i Horsens Sparekasse og er nu ansat som kasserer i Sparekassen Bikuben, Århus.
 A.B.L. dimitteredes 1970 fra Gedved Statsseminarium og har siden 1971 været ansat ved Tranbjerg Skole.
- 1) **Susanne Busch Laursen**, født 27. september 1967 i Torsted.
- 2) **Anne-Mette Busch Laursen**, født 14. november 1969 i Torsted.
- 3) **Henrik Busch Laursen**, født 3. juli 1975 i Hørning.
3. **Elna Margrethe Ditlevsen**, født 7. februar 1926 i Århus, gift 27. juli 1960 med *Ingo Pedersen*, gårdejer, født 8. august 1922 i Sorgenfri, Tønning.
 Bosat: Sorgenfri, Trædenvej 36, Tønning pr. Brædstrup.
 I.P. lærte landbrug og overtog ved giftermålet fødegården, efter nogle år at have haft den i forpagtning; til gården hører 36 tdr. land.
- a. **Torben Ditlev Pedersen**, født 11. juni 1962 i Ring.
- b. **Preben Martin Pedersen**, født 22. oktober 1963 i Tønning.
- B. Anders Ditlevsen**, født 25. januar 1881 i Fruering, gift 29. maj 1912 med *Lucie Johansen* fra Chicago.
 A.D. rejste 1901 til Amerika og var bosiddende i Chicago, hvor han var bygherre.
1. **Luella Karen Ditlevsen**, født 11. marts 1913.
2. **Albert Peder Ditlevsen**, født 16. februar 1920.
- C. Susanne Margrethe Ditlevsen**, født 24. juni 1882 i Fruering, død 17. juni 1958, gift 2. april 1912 med *Martin Dam*, gårdejer, født 10. december 1877 i Virring, død 30. oktober 1943.

S.M.D. var elev på Rødkilde, Kærhave og Askov højskoler og var et par år lærer på Fyn. – S.M.D. var medlem af menighedsrådet og skolekommissionen samt formand for tilsynet med plejebørn.

M.D. lærte landbrug, var elev på Ask Højskole 1894-1895 samt på Malling Landbrugsskole 1897-1898 og 1898-1899, overtog 1907 fødegården, Mosegård i Virring og drev denne indtil 1939, da svigersønnen overtog den. – M.D. var i en lang årrække sognefoged samt medlem af sognerådet, medlem af skolekommissionen, bestyrelsen for sparekassen og fra 1921 kasserer i Virring Brugsforening. (Se endvidere bilag 66).

1. **Anna Margrethe Dam**, født 13. maj 1913 i Virring, gift 12. august 1934 med *Søren Storm*, gårdejer, født 2. juni 1909 i Ståby, Nr. Broby.

Bosat: Agertoften 6, Virring pr. Skanderborg.

A.M.D. var elev på Kolt Efterskole samt på Rødding Højskole.

S.S. lærte landbrug, var elev på Ollerup Højskole samt på Ladelund Landbrugsskole, havde 1934-1939 Bechsminde i Yding, overtog derefter hustruens fødegård, afhændede denne 1966 til svigersønnen Tage Petersen og drev så i 12 år en ejendom i Hvilsted.

a. **Margit Storm**, lærer, født 25. maj 1935 i Yding, gift 25. juni 1955 med *Leo Sørensen*, landpostbud, født 12. januar 1932 i Veng; ægteskabet opløst 1979.

Bosat: Lergravsvej 2, Virring pr. Skanderborg.

M.S. var elev på Snoghøj Efterskole, tog studentereksamen 1972 samt lærer-eksamen fra Marselisborg Seminarium 1976 og har siden været ansat ved Stilling Skole. Fører nu sit ungpigenavn.

1) **John Storm Sørensen**, født 12. maj 1956, død 21. september 1957. Fik et stykke æble i lufrøret og døde, trods hurtig indgriben, dagen efter.

2) **Alf Storm Sørensen**, født 11. april 1958 i Hørning.

3) **Jan Storm Sørensen**, murer, født 19. juni 1960 i Hørning.

Bosat: Vester Allé 16, Hørning.

b. **Inge Storm**, født 11. august 1936 i Yding, gift 15. marts 1963 med *Tage Petersen*, gårdejer, født 15. januar 1933 i Stensgård, Skodborg.

Bosat: Mosegård, Lergravsvej 6, Virring pr. Skanderborg.

I.S. var elev på Snoghøj Efterskole, blev handelsuddannet, arbejdede 1956-1959 i supermarkeder i Canada, var senere på Askov Højskole og er nu medhjælpende hustru. – I.S. er bl.a. medlem af bestyrelsen for sparekassen.

T.P. lærte landbrug, var elev på Skanderup Ungdomsskole, Vallekilde Højskole, Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, samt Malling Landbrugsskole, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, drev 3 år en ejendom i Mastrup ved Støvring og overtog 1966 hustruens fødegård. – T.P. er bl.a. medlem af menighedsrådet samt formand for et lokalt sangkor.

1) **Jørgen Storm Petersen**, født 13. december 1963 i Mastrup.

2) **Anne Margrethe Storm Petersen**, født 17. april 1965 i Mastrup.

3) **Morten Storm Petersen**, født 1. juni 1968 i Virring.

c. **Svend Aage Storm**, farmer, født 25. september 1938 i Yding, gift 11. okto-

ber 1963 med *Patricia Stewart*, kontorassistent, født 17. marts 1940 i Red Deer, Alberta.

Bosat: West Wind Farm, RR 1, Alhambra, Alberta, Canada.

S.Aa.S. lærte landvæsen, var elev på Vivild Ungdomsskole vinteren 1953-1954, på Ry Højskole vinteren 1959-1960 samt på Ladelund Landbrugsskole 1960-1961, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, emigrerede 1963 til Canada og købte 1970 egen farm med et tilliggende på ca. 200 ha.

P.S. blev kontoruddannet i Calgary, arbejdede senere som husassistent i Århus og Virring og havde et ophold på Den internationale Højskole, Helsingør.

1) **Susanna Christina Storm**, født 30. august 1964 i Toronto.

2) **Kelly Jane Storm**, født 25. september 1966 i Innisfail.

d. **Arne Storm**, farmer, født 10. juli 1940 i Virring, gift 29. juni 1966 med *Inger Jensen*, cafeterialedhjælper, født 14. januar 1947 i Sala, Sverige.

Bosat: RR 1, Wroxeter, Ontario, Canada.

A.S. lærte landbrug, var elev på Vivild Efterskole vinteren 1954-1955, samt på Ry Højskole vinteren 1958-1959, aftjente 1959-1960 sin værnepligt ved Artilleriet i Århus, emigrerede 1963 til Canada, arbejdede her 12 år som tømrer og købte 1977 sin nuhavende farm med et tilliggende på 40 ha.

I.J. tog realeksamen, emigrerede 1965 til Canada, uddannedes her som hul-kortoperatør og virker nu som cafeterialedhjælper.

1) **Glen Storm**, født 30. juni 1967 i Toronto.

2) **Tammy Storm**, født 2. marts 1970 i Ajax, Ontario.

2. **Karen Marie Dam**, husejer, født 3. september 1914 i Virring, død ugift 12. november 1977.

K.M.D. var syg fra sin tidligste barndom og havde de sidste 16 år ophold på et sygehjem. Hun var meget flittig og samvittighedsfuld og hjalp med hvad hun kunne magte, det var især håndarbejde o.l.. Hun var meget mild, var især meget lydhør for humor og ville gerne synge, både salmer og sange.

3. **Christen Peter Ditlev Dam**, tekniker, født 17. december 1915 i Virring, gift 13. september 1952 med *Ruth Bragstad*, født 24. maj 1921 i Trondheim, Norge.

Bosat: Grindtorpsvægen 17, Täby, Sverige.

a. **Hans Peter Dam**, født 12. juli 1953 i Stockholm, Sverige.

4. **Asger Ditlev Dam**, farmer, født 17. januar 1922 i Århus, gift 2. november 1945 med *Ritta Grethe Knudsen*, født 25. marts 1924 i Vejle.

Bosat: 1545 Longwood Rd., RR 1, Cowichan Bay, British Colombia, Canada.

A.D.D. lærte landbrug, emigrerede 1951 til Canada, arbejdede bl.a. 4 år ved mejeribrug og drev 1961-1981 selvstændig farm.

R.G.K. arbejdede nogle år som syerske i Victoria.

a. **Inge Irene Dam**, sekretær, født 21. oktober 1947 i Hadsten, gift med *Gerry Deyotte*, fabriksarbejder.

Bosat: 942 Arbutus Ave., RR 1, Duncan, British Colombia, Canada.

D. **Martin Ditlevsen**, gårdejer, født 21. februar 1885 i Fruering, død 17. november 1975, gift 1. gang 28. oktober 1910 med *Agnes Kristiane Holmboe*, født 4. maj

1888 i Elling, død 17. januar 1919, gift 2. gang 26. juni 1926 med *Agnete Nielsen Basse*, født 5. december 1894 i Blegind.

Bosat: Plejehjemmet Solgården, Skanderborg.

M.D. var elev på Ry Højskole, havde nogle år morfaderens gård, Karenslund i Ø. Bording, i forpagtning og drev senere en årrække Fredenslund i Horndrup.

1. Karen Ester Holmboe Ditlevsen, født 3. juli 1912 i Ø. Bording, gift 9. maj 1945 med *Hans Jakob Linnemann*, gårdejer, født 30. juni 1916 i Tårup ved Auning. Bosat: Lunden 3, Lundby pr. Allingåbro.

H.J.L. lærte landbrug, var elev på Ry Højskole, overtog ved giftermålet forældrenes ejendom i Tårup med et tilliggende på 25 tdr. land, drev denne indtil 1963 og købte derefter sin nuhavende ejendom.

a. Inger Marie Linnemann, overassistent, født 19. august 1946 i Tårup. Bosat: Fuglebakken 5, Assentoft pr. Randers.

b. Annie Linnemann, sygeplejerske, født 22. juni 1950 i Tårup, gift 16. juni 1973 med *Karl Erik Krogh*, politibetjent, født 29. juni 1949 i Randers. Bosat: Aage Beks Vej 24, Hornbæk pr. Randers.

1) **Martin Linnemann Krogh**, født 11. oktober 1973 i Randers.

2) **Rasmus Krogh**, født 25. september 1979 i Randers.

c. Lise Lotte Linnemann, sygehjælper, født 19. august 1953 i Tårup, gift 16. december 1974 med *Benny Krogh*, bygningsmaler, født 5. august 1951 i Randers.

Bosat: Skovduevej 10, Assentoft pr. Randers.

1) **Brian Krogh**, født 27. august 1975 i Randers.

2) **Nethe Krogh**, født 21. december 1979 i Randers.

2. Egon Kassimir Holmboe Ditlevsen, gårdejer, født 4. marts 1916 i Ø. Bording, død 25. juli 1967, gift 14. november 1946 med *Ida Kathrine Bertelsen*, født 4. november 1921 i Liltved.

Bosat: Østervangsvej 11 B, Fausing pr. Allingåbro.

E.K.H.D. lærte landbrug, var elev på Malling Landbrugsskole, aftjente sin værnepligt ved Jyske Dragonregiment, drev 1952-1964 en ejendom på 16 tdr. land i Lundby, købte derefter en gård i Fausing med et tilliggende på 27 tdr. land og drev denne indtil sin død, hvorefter hustruen videreførte den til 1976, da hun afhændede den.

I.K.B. var 1952 elev på Tommerup Højskole.

a. Per Holmboe Ditlevsen, afdelingschef, født 7. september 1947 i Lystrup-gård, Vivild, gift 28. marts 1970 med *Birgit Hornbeck*, pædagogstuderende, født i Ø. Alling.

Bosat: Ahornvej 6, Auning.

P.H.D. bestod studentereksamen, uddannedes som programmør ved A/S Regnecentralen, tog senere merkonomuddannelse og har fra 1979 været ansat ved R.C. Datacenter A/S.

B.H. var elev på Balle Ungdomsskole, uddannedes som ekspeditrice, tog 1977 realeksamen, drev en tid selvstændig sportsforretning i Auning og er nu pædagogstuderende.

1) **Michael Hornbeck Ditlevsen**, født 21. september 1968 i Esbjerg.

- 2) **Louise Holmboe Ditlevsen**, født 23. september 1972 i Auning.
- b. **Ivan Holmboe Ditlevsen**, snedker, født 31. oktober 1951 i Lystrupgård, gift 19. juni 1976 med *Rita Nygaard Nielsen*, apoteksassistent, født 24. februar 1953 i Randers.
Bosat: Linde Allé 61, Auning.
- 1) **Mariann Nygaard Ditlevsen**, født 23. december 1980 i Randers.
- c. **Anna-Grete Holmboe Ditlevsen**, socialrådgiverstuderende, født 6. april 1957 i Lundby, gift 13. oktober 1979 med *Keld Ormslev Christensen*, litograf, født 12. oktober 1947 i Århus.
Bosat: Storkevej 8, Bendstrup pr. Mørke.
- 1) **Mathilde Holmboe Christensen**, født 1. januar 1980 i Bendstrup.
3. **Henning Peter Holmboe Ditlevsen**, politiassistent, født 4. marts 1916 i Ø. Bording, gift 1. gang 10. marts 1943 med *Karen Inger Møller Nielsen*, født 8. maj 1924 i Rønne; ægteskabet opløst; gift 2. gang 4. marts 1953 med *Edith Flengel*, født 10. marts 1931; ægteskabet opløst 1955; samlever med *Bitten Kornerup*, lærer, født 7. marts 1948.
Bosat: Kristinelundsvej 16, Slagelse.
H.P.H.D. lærte landbrug, var elev på Ry Højskole, var 1941-1979 ansat ved politiet og har nu et kontorjob på Hotel Postgården i Slagelse; deltog i frihedskampen under besættelsen.
B.K. er ansat på Møllegårdsskolen i Slagelse.
- a. **Asbjørn Holmboe Ditlevsen**, annonchef, født 16. september 1943 i Slagelse, gift 10. juni 1967 med *Kirsten Margrethe Thorsen Jacobsen*, kasserer, født 25. februar 1947 i Slagelse.
Bosat: Torndyssevej 14, Gundsømagle pr. Roskilde.
A.H.D. uddannedes som typograf, aftjente sin værnepligt ved Marinen og har fra 1979 været annochef på Helsingør Dagblad.
K.M.T.J. blev handelsuddannet og er nu ansat ved Nordisk Elektronik, Herlev.
- 1) **Jan Thor Holmboe Ditlevsen**, født 13. november 1967 i Slagelse.
- 2) **Kasper Jacob Holmboe Ditlevsen**, født 26. februar 1975 i Slagelse.
- b. **Dorte Kornerup Ditlevsen**, født 4. marts 1976 i Slagelse.
- c. **Jacob Kornerup Ditlevsen**, født 23. marts 1978 i Slagelse.
4. **Agnes Ditlevsen**, født 9. maj 1927 i Horndrup, gift 5. september 1948 med *Paul Børge Østfeldt*, smed, født 17. november 1922 i Tyrstrup.
Bosat: Sultenkrog 7, Bregninge pr. Jyderup.
A.D. var elev på Vallekilde Højskole.
P.B.Ø. udlærtes som smed, virkede som sådan indtil 1969 og har siden arbejdet i en møbelforretning; købte 1960 en ejendom på 18 tdr. land.
- a. **Gerda Agnete Østfeldt**, økonoma, født 6. marts 1949 i Svallerup, gift 10. marts 1978 med *Ebbe Frydendahl*, redder, født 11. marts 1951 i Roskilde.
Bosat: Ålekistevej 190, Vanløse.
G.A.Ø. var elev på Tømmerup Efterskole, uddannedes som smørrebrødsjomfru og er nu ansat i Dansk Røde Kors's børneinstitutioner.
E.F. uddannedes som mekaniker, aftjente sin værnepligt i Flyvevåbnet,

hjemsendtes som sergent og har siden 1973 været ansat Falck og Zonen.

1) **Morten Viktor Frydendahl**, født 5. maj 1975 i København.

2) **Maren Elise Frydendahl**, født 8. januar 1977 i København.

- b. **Karin Lena Østfeldt**, omsorgsassistent, født 28. februar 1951 i Svallerup, gift 1. gang 14. juli 1973 med *Henning Nielsen*, lærer, født 11. marts 1952 i Slagelse; ægteskabet opløst 1976; gift 2. gang 9. maj 1981 med *Tommy Pedersen*, teknisk salgskonsulent, født 14. august 1954 i Næstved.

Bosat: Svendborgvej 71, Næstved.

K.L.Ø. uddannedes som omsorgsassistent og er nu ansat ved behandlingscentret i Næstved.

T.P. er ansat ved Evopan byggematerialer i Vemmelev.

1) **Thomas Nielsen**, født 25. maj 1973 i Næstved.

- c. **Else Margrethe Østfeldt**, plejer, født 12. oktober 1953 i Svallerup, samlever med *Karsten Holmgaard Christiansen*, automekaniker, født 3. januar 1946 i Højby på Sjælland.

Bosat: Rønnevangshusene 37, Tåstrup.

- d. **Arne Ditlev Østfeldt**, automekaniker, født 21. august 1955 i Ugerløse.

Bosat: Bregningevej 5, Eskebjerg.

A.D.Ø. udlærtes som automekaniker og aftjente sin værnepligt ved Sjællandske Livregiment i Antvorskov; er amatørmusiker og spiller til privatfester.

- e. **Lars Bo Østfeldt**, landbrugselev, født 12. februar 1964 i Bregninge.

- E. **Alfred Ditlevsen**, gårdejer, født 14. april 1886 i Fruering, død 29. juni 1971, gift 24. marts 1919 med *Emmy Andrea Marie Hvejsel*, født 23. maj 1890 i Gram, Skanderup, død 5. september 1961.

A.D. overtog 1916 fødegården, Nedergård i Fruering, og drev den indtil 1946, da sønnen Per overtog den. (*Se endvidere bilag 67*).

1. **Per Hvejsel Ditlevsen**, gårdejer, født 3. februar 1921 i Århus, gift 24. april 1946 med *Mary Ingrid Nielsen*, født 30. maj 1921 i Battrup, Tiset.

Bosat: Nedergård, Gramvej 67, Fruering pr. Skanderborg.

P.H.D. var elev på Vestbirk Efterskole, Askov Højskole og Dalum Landbrugsskole, overtog 1946 fødegården, købte i 1963 nabogården, Fruering Storgård, og driver nu i alt 145 tdr. land. – P.H.D. har i 30 år været medlem af tilsynsrådet for Fruering-Vitved sparekasse, fra 1967 som direktør og daglig leder og er desuden voldgiftsformand og vurderingsmand til ejendomsskyld.

M.I.N. var elev på Ry Højskole samt Klejsgård Husholdningsskole. Er medlem af Fruering menighedsråd, kirkekasserer og kirkeværge.

- a. **Inge Martha Ditlevsen**, regnskabsassistent, født 28. marts 1947 i Fruering, samlever med *Jørgen Andersen*, glarmestersvend, født 20. juli 1947 på Frederiksberg.

Bosat: Asylgade 35, Skanderborg.

- b. **Emmy Ditlevsen**, sygeplejerske, født 27. juli 1949 i Fruering, samlever med *Allan Rohrberg*, værkfører, født 17. oktober 1948 i Stilling.

Bosat: Låsbyvej 27, Skanderborg.

E.D. uddannedes som sygeplejerske, opholdt sig 1/2 år i udlandet, tog 1977

studentereksamen og har siden været ansat på plejehjemmet Kildegården i Skanderborg.

A.R. uddannedes som mekaniker og har fra 1972 haft ansættelse som værkfører.

1) **Janne Rohrberg Ditlevsen**, født 18. april 1978 i Skanderborg.

2) **Jette Rohrberg Ditlevsen**, født 18. april 1978 i Skanderborg.

c. **Kirsten Ditlevsen**, stud.theol., født 19. juli 1953 i Fruering.

Bosat: Norsgade 14, Århus C.

K.D. bestod studentereksamen og har siden studeret teologi og kunsthistorie ved Århus Universitet.

d. **Anne Hvejsel Ditlevsen**, stud.med., født 7. oktober 1958 i Skanderborg.

Bosat: H.C. Ørstedskollegiet, Niels Bohrs Allé 23, Odense M.

e. **Ditlev Ditlevsen**, landbrugsmedhjælper, født 11. oktober 1959 i Skanderborg.

Bosat: Nedergård, Gramvej 67, Fruering pr. Skanderborg.

2. **Ellen Ditlevsen**, børnehavelærer, født 16. november 1922 i Fruering, død 24. september 1965.

F. **Sigurd Ditlevsen**, gårdejer, født 3. februar 1891 i Fruering, død 9. februar 1957, gift 1. gang 24. oktober 1920 med *Kirstine Povlsen*, født 20. maj 1899 i Søby, død 18. april 1952, gift 2. gang 24. december 1954 med *Karoline Jensen*, født 26. juli 1895.

S.D. var elev på Ry Højskole, opholdt sig 6 år i Amerika, havde derefter til 1948 Bukballegård ved Hylke og flyttede så til Tved på Mols.

K.P. var ligeledes elev på Ry Højskole.

1. **Hans Ditlevsen**, bolsmand, født 1. august 1921 i Hylke, gift 24. oktober 1945 med *Berta Marie Pedersen*, født 4. august 1923 i Emb.

Bosat: Teglumvej 18, Hylke, Skanderborg.

H.D. var elev på Egå Efterskole, uddannedes ved landbruget og købte 1948 en ejendom på 14¹/₂ tdr. land på Båstrup Mark.

a. **Børge Ditlevsen**, arbejdsleder, født 10. april 1947 i Hylke, gift 5. juli 1969 med *Ulla Juul Jørgensen*, født 13. august 1949 i Gedved.

Bosat: Katstrupvej 27, Katstrup pr. Hovedgård.

B.D. udlærtes som bygnings-snedker, aftjente sin værnepligt ved lægekorpsset og har fra 1972 været ansat ved Møllebæk-Huse i Gedved.

1) **Dorthe Juul Ditlevsen**, født 17. oktober 1967 i Skanderborg.

2) **Esben Juul Ditlevsen**, født 12. december 1971 i Horsens.

b. **Jens Ditlevsen**, maler, født 29. maj 1952 i Hylke, gift 9. december 1978 med *Elin Mosegaard*, plejeassistent, født 17. oktober 1955 i Gram.

Bosat: Horsensvej 34, Hovedgård.

1) **Søren Mosegaard Ditlevsen**, født 16. maj 1979 i Horsens.

c. **Karen Kirstine Ditlevsen**, plejehjemsmedhjælper, født 30. december 1957 i Hylke, samlever med *Max Aksel Lynggaard*, lagerekspedient, født 20. januar 1958 på Frederiksberg.

Bosat: Teglumvej 18, Hylke pr. Skanderborg.

K.K.D. arbejdede en tid på centralinstitutionen Sølund i Skanderborg og

har fra 1979 haft ansættelse på plejehjemmet Kildegården, ligeledes i Skanderborg.

M.A.L. har fra 1979 arbejdet ved Dansk Nordenta i Hørning.

1) **Johanne Lynggaard Ditlevsen**, født 31. januar 1980 i Ovsted.

2. **Svend Ditlevsen**, gårdejer, født 16. juli 1924 i Hylke, gift 30. april 1954 med *Astrid Marie Petersen*, født 5. september 1932 i Vellerup.

Bosat: Eskebjerg, Otteshavevej 3, Andst pr. Vejen.

S.D. lærte landbrug, var elev på Egå Efterskole, Vallekilde Højskole og Høng Landbrugsskole, drev 1955-1962 en ejendom på 15 tdr. land i Gelballe og købte derefter sin nuhavende gård med et tilliggende på 30 tdr. land.

A.M.P. har været elev på Ringe Efterskole.

- a. **Birgitte Ditlevsen**, klinikassistent, født 15. juni 1953 i København, gift 29. juni 1974 med *Ole Amtoft Sørensen*, ekspedient, født 2. marts 1952 i Grønhøj, Ingstrup.

Bosat: Glibstrupvej 10, St. Andst pr. Vejen.

B.D. tog realeksamen, udlærtes som klinikassistent og virker stadig som sådan.

O.A.S. var i 5 år medlem af Vejen Garden, udlærtes som manufaktur ekspedient, aftjente sin værnepligt i Haderslev og Fredericia og har siden 1977 været ansat som gardinmontør ved Knud A. Gardiner, Vejen.

1) **Majbritt Amtoft Sørensen**, født 6. januar 1976 i Brørup.

2) **Peter Amtoft Sørensen**, født 27. august 1977 i Brørup.

- b. **Bent Ditlevsen**, maskinfører, født 20. januar 1955 i Gelballe.

Bosat: Vestergade 32, Skodborg pr. Vejen.

- c. **Jakob Ditlevsen**, maskinfører, født 5. april 1957 i Gelballe, gift 9. juni 1979 med *Eva Slabowski*, født 4. maj 1958 i Skodborg.

Bosat: Tovskovvej 9, Mølby pr. Sommersted.

J.D. lærte landbrug og har fra 1975 virket som maskinfører.

E.S. har i 4 år arbejdet inden for hotel- og restaurationsbranchen som servitricer og smørrebrødselev.

1) **Tommy Ditlevsen**, født 24. april 1979 i Haderslev.

- d. **Henrik Ditlevsen**, født 20. januar 1965 i Andst.

3. **Else Ditlevsen**, født 17. juni 1929 i Hylke, gift 11. november 1956 med *Anker Rasmus Jensen*, gårdejer, født 31. marts 1919 i Kolind.

Bosat: Nødagervej 22, Kolind.

E.D. var elev på Egå Efterskole samt på Vallekilde Højskole.

A.R.J. lærte landbrug, var elev på Vivild Ungdomsskole samt på gymnastikhøjskolen i Ollerup, blev efter faderens død 1941 bestyrer hjemme og overtog 1956 gården.

a. **Hans Ditlev Jensen**, født 7. maj 1957 i Kolind.

b. **Sigurd Ditlev Jensen**, født 16. oktober 1960 i Kolind.

c. **Ulrik Ditlev Jensen**, født 27. september 1961 i Kolind.

d. **Peter Ditlev Jensen**, født 3. juli 1963, død 5. juli samme år.

e. **Peter Ditlev Jensen**, født 8. juli 1964.

G. **Anna Margrethe Ditlevsen**, født 6. februar 1893 i Fruering, død 3. februar 1916.

III. Jens Ditlevsen, husmand og uddeler, født 5. november 1852 i Fruering, død 15. februar 1930, gift 6. april 1877 med *Ane Andersen*, født 19. februar 1856 i Blegind, død 15. september 1918.

J.D. var elev på Gram Højskole, havde nogle år en ejendom på Virring Mark og virkede derefter som uddeler, først flere år i Virring Brugsforening og senere i Stilling Brugsforening. (*Se endvidere bilag 68*).

A. Ditlev Peder Ditlevsen, baneformand, født 15. april 1878 i Virring, død 29. januar 1944, gift 18. november 1906 med *Nielsine Helene Nielsen*, født 1. november 1885 i Skjød, død 18. januar 1976.

D.P.D. var ansat ved banen i Kolind 1922-1932, derefter i Bregninge til 1937 og endelig i Brabrand til 1943. Han karakteriseres af sine tidligere medarbejdere som en god og dygtig mand inden for sit felt og afholdt af både over- og underordnede. – Han var en mand, der kun havde venner, en god ægtemand og familieforsørger.

1. Jens Arne Ditlevsen, vandværksassistent, født 17. august 1907 i Hørning, død 4. maj 1976, gift 22. september 1935 med *Helga Marie Christensen*, født 31. marts 1914 i Kgs. Thisted.

Bosat: Hovedgaden 72, Brabrand.

J.A.D. var beskæftiget ved landbruget til 1932, var en tid ekstraarbejder ved DSB, fik senere ansættelse på Brabrand Gasværk, blev efter dettes nedlæggelse overflyttet til Brabrand Vandværk og virkede her til 1970.

a. Erik Ditlevsen, driftsleder, født 17. maj 1940 i Århus, gift 21. marts 1964 med *Ellen Hjorth Jensen*, kontorassistent, født 16. november 1940 på Råby Mark.

Bosat: Guldsmedevej 29, Sall pr. Hammel.

E.D. udlærtes som klejnsmed og har nogle år virket i et entreprenørfirma, først som kørselsleder og nu som driftsleder.

E.H.J. uddannedes på advokatkontor og er nu ansat på et ejendomskontor.

1) Jens Christian Ditlevsen, født 3. februar 1967 i Århus.

2) Peter Ditlevsen, født 13. april 1968 i Harlev.

b. Birthe Ditlevsen, født 9. juni 1944 i Brabrand, død 5. december 1948.

c. Torben Ditlevsen, teknisk assistent, født 23. juli 1946 i Brabrand, gift med *Helle Løhde*, kontorassistent.

Bosat: Banevænget 10, Brabrand.

d. Jette Ditlevsen, dameskrædder, født 1. november 1950 i Århus, gift 26. juni 1975 med *Heine Peter Hymøller Skaaning*, formand, født 22. november 1945 i Egernsund.

Bosat: Rughaven 32, Thorsager pr. Rønne.

1) Thomas Ditlevsen Skaaning, født 22. december 1975 i Grenå.

2) Tine Ditlevsen Skaaning, født 1. april 1979 i Grenå.

2. Mary Jensine Ditlevsen, født 13. juli 1908 i Hørning, gift 8. maj 1933 med *Niels Aage Jensen*, mælkehandler, født 22. marts 1905 i Beldringe.

Bosat: Søndergade 3, Kolind.

N.Aa.J. uddannedes som mejerist, arbejdede på Kolind Mejeri indtil 1938 og overtog derpå mejeriudsalget med mælketur.

- a. **Ole Ditlev Jensen**, født 11. september 1933 i Kolind.
O.D.J. tog studentereksamen, var lærervikar, aftjente sin værnepligt og fik 1955 ansættelse ved Ryomgård Realskole.
- b. **Peter Ditlev Jensen**, født 16. april 1946 i Kolind.
Bosat: Bakkehegnet 45, Ebeltoft.
- 3. **Hildur Ditlevsen**, født 12. marts 1912 i Hørning, gift 26. april 1936 med *Arne Nielsen*, overpostpakmester, født 23. december 1911 i Horsens.
Bosat: Boligselskabet 37, Horsens.
 - a. **Jørn Nørgaard Nielsen**, elektronikmekaniker, født 28. december 1936 i Horsens, gift 30. maj 1964 med *Jonna Agerbek Nielsen*, kliniksekretær, født 13. april 1942 i Horsens.
Bosat: Boligselskabet 40, Horsens.
 - 1) **Lene Nørgaard Nielsen**, født 15. november 1964 i Torsted.
 - 2) **Anne-Dorthe Nørgaard Nielsen**, født 22. maj 1966 i Torsted.
 - 3) **Bo Nørgaard Nielsen**, født 11. juli 1976 i Horsens.
 - b. **Hanne Nørgaard Nielsen**, født 8. april 1944 i Horsens.
Bosat: Boligselskabet 37, Horsens.
- B. **Anders Kasper Ditlevsen**, købmand, født 8. juli 1880 i Virring, død 11. maj 1935, gift 5. november 1905 med *Laura Esbensen*, født 11. oktober 1877, død 16. maj 1921.
A.K.D. drev købmandsforretning i Skive, virkede en tid som direktør for Jysk Frøforsyning i Horsens, var derefter i Skive og fra 1921 købmand i Nibe. – A.K.D. var bl.a. formand for bestyrelsen for Nibe og Oplands Bank. (*Se endvidere bilag 69*).
 - 1. **Thora Ditlevsen**, født 26. oktober 1904 i Fredericia, gift 28. september 1926 med *Aage Møller Olesen*, stationsforstander, født 9. januar 1903 i Næsborg, død 20. november 1969.
Bosat: Schelsmindevej 58, Ålborg SV.
 - a. **Kirsten Vibeke Møller Olesen**, født 16. september 1927 i Fårup, død 12. januar 1930.
 - b. **Finn Møller Olesen**, oberstløjtnant, født 20. juni 1931 i Fårup, gift 12. maj 1956 med *Lise Keis Hansen*, fysioterapeut, født 14. juni 1931 i Vejle.
Bosat: Solsortevej 6, Hørsholm.
F.M.O. blev handelsuddannet, indkaldtes 1952 til aftjening af værnepligt, fortsatte ved forsvaret, gennemgik officersuddannelse og er nu oberstløjtnant, forrettede bl.a. 1974-1979 tjeneste i staben ved den øverstkommanderende for de allierede styrker i Europa i Belgien, og har siden været tjenstgørende i forsvarsstaben.
L.K.H. tog eksamen som fysioterapeut fra Teilmanns Kursus i København og har periodevis været beskæftiget på forskellige hospitaler.
 - 1) **Vibeke Møller Olesen**, født 16. januar 1957 i København.
 - 2) **Steen Møller Olesen**, født 19. september 1958 i København.
 - 2. **Anna Margrethe Ditlevsen**, født 17. maj 1911 i Skive, gift 24. oktober 1934 med *Hans Valdemar Holm Klitgaard*, salgschef, født 11. juli 1907 i Nibe.
Bosat: Sigrisvej 42, Brabrand.
A.M.D. tog præliminæreksamen og uddannedes som sygeplejerske på Nibe Sygehus.

H.V.H.K. tog ligeledes præliminæreksamen, blev kontoruddannet, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, og blev 1939 salgschef for firmaet J. Steffensen, København.

a. **Niels Anders Holm Klitgaard**, født 28. november 1937 i Nibe.

b. **Inger Holm Klitgaard**, født 17. juni 1940 i Århus.

3. **Henriette Ditlevsen**, født 10. juni 1913 i Skive, gift 10. oktober 1936 med *Valerius Melgaard Pedersen*, salgsinspektør, født 29. januar 1913 i Hals.

Bosat: Vesterbro 61 B, Ålborg.

H.D. er kontoruddannet.

V.M.P. blev handelsuddannet og fik senere ansættelse som salgsinspektør for et landbrugsmaskinfirma.

a. **Birthe Melgaard Pedersen**, hospitalslaborant, født 19. november 1938 i Nørresundby, gift 20. august 1960 med *Jørgen Videbæk*, læge, født 16. maj 1937 i Hobro.

Bosat: Blomstervangen 11, Egå.

1) **Lars Videbæk**, født 14. december 1961 i Århus.

2) **Marianne Videbæk**, født 29. august 1964 i Hjørring.

3) **Charlotte Videbæk**, født 21. oktober 1966 i Hjørring.

- C. **Martin Georg Ditlevsen**, lagerarbejder, født 18. august 1883 i Virring, død 18. februar 1949, gift 12. april 1912 med *Mette Leth Espensen*, født 2. januar 1889 i Højlund, Boes.

Bosat: Kerteminde Syge- og Plejehjem, Kristine Rudes Vej 23, Kerteminde.

M.G.D. besøgte Ask Højskole, havde flere gårde, bl.a. Ørritslevgård ved Hovedgård, drev en tid pensionat i Skanderborg og var senere lagerarbejder i Odense.

M.L.E. besøgte 1908 Antvorskov Højskole.

1. **Petra Leth Ditlevsen**, kontorassistent, født 12. januar 1913 i Hylke, død 20. januar 1975.

2. **Anna Margrethe Leth Ditlevsen**, modist, født 12. januar 1913 i Hylke, død 3. februar 1940.

3. **Karen Leth Ditlevsen**, lærer, født 24. januar 1918 i Skanderborg, gift 10. april 1941 med *Herbert Balsby Petersen*, muremester, født 9. november 1916 i Holme, død 27. september 1972.

Bosat: Lunde Bygade 40, Otterup.

a. **Lene Leth Balsby Petersen**, lærer, født 14. januar 1944 i Odense, gift med *Ernst Christian Wilkens*, lærer.

Bosat: Søndervænget 5, Dalby.

b. **Ole Leth Balsby Petersen**, muremester, født 20. juli 1946 i Odense, gift 4. oktober 1969 med *Lise-Lotte Nissen*, børnehaveklasseleder, født 8. marts 1948 i Dronningborg.

Bosat: Bredstrupvej 25, Roerslev pr. Kappendrup.

1) **Lise Leth Balsby Petersen**, født 14. juni 1970 i Århus.

2) **Jesper Leth Balsby Petersen**, født 9. august 1972 i Randers.

3) **Anders Leth Balsby Petersen**, født 6. juli 1974 i Odense.

4) **Peter Leth Balsby Petersen**, født 16. januar 1977 i Odense.

- IV. **Ane Mette Ditlevsen**, født 29. juli 1860 i Fruering, død 31. december 1946, gift 3.

april 1886 med *Rasmus Pedersen*, gårdejer og sognefoged, født 1. februar 1859 i Vitved, død 2. juli 1936.

A.M.D. skildres som familiens »gode ånd«, der altid kun talte godt om andre og altid kunne få en kontrovers bilagt.

R.P. overtog fødegården i Vitved, men afhændede den 1908 og boede derefter en del år i Svinsager og sidst i Gram.

A. Ane Marie Pedersen, kogerske, født 27. oktober 1887 i Vitved, død ugift 3. oktober 1956.

A.M.P. var elev på Kolt Efterskole samt på Sørslev Højskole.

B. Peder Ditlev Pedersen, gårdejer, født 10. november 1889 i Vitved, gift 25. juni 1918 med *Karen Laursen*, født 23. marts 1891 i Sorring, død 8. november 1979 i Ry.

Bosat: De gamles Hjem, Skanderborgvej, Ry.

P.D.P. lærte landbrug, var elev på Kolt Efterskole samt på Sørslev Højskole, aftjente sin værnepligt ved infanteriet, drev bl.a. 1918-1947 en ejendom på 14 tdr. land i Gram, købte 1950 Toftegård i Javngyde med et tilliggende på 20 tdr. land, og drev denne indtil 1953, da datteren og svigersønnen overtog den.

K.L. var elev på Odder Højskole.

1. Gudrun Pedersen, født 5. november 1922 i Gram, gift 21. maj 1950 med *Christian Laursen Wulff*, kioskejer, født 24. marts 1924 i Yding.

Bosat: Randersvej 59, Ry.

G.P. var elev på Kolt Efterskole samt på Rødding Højskole.

C.L.W. lærte landbrug, var elev på Uldum Højskole samt på Ladelund Landbrugsskole, aftjente sin værnepligt ved Marinen, overtog 1953 efter svigerforældrene Toftegård i Javngyde, afhændede denne 1964 og har fra 1968 drevet Allé Kiosken i Århus.

2. Martin Gunnar Pedersen, lagerarbejder, født 24. april 1928 i Gram, gift 24. april 1954 med *Karen Grethe Brandt*, født 2. februar 1930 i Javngyde.

Bosat: Ringvejen 13, Skovby pr. Galten.

M.G.P. lærte landbrug, var elev på Kolt Efterskole, på Køng Højskole samt på Asmildkloster Landbrugsskole, aftjente sin værnepligt i Holbæk, drev fra 1954 en ejendom på 22 tdr. land i Jeksen Dal og er nu lagerarbejder.

K.G.B. var elev på Testrup Højskole og en tid sygeplejeelev på Hammel Sygehus.

a. Birthe Marie Pedersen, ekspeditrice, født 29. september 1954 i Jeksen Dal, samlever med *Leif Christensen*, smed, født 31. marts 1955 i Århus.

Bosat: Egevej 23, Løgten pr. Skødstrup.

B.M.P. blev handelsuddannet og er nu ansat i Vejlby Brugs.

L.C. var elev på Klank Efterskole, uddannedes som landbrugssmed ved D.L.A.M. i Lisbjerg og er stadig beskæftiget der.

b. Jens Peder Pedersen, født 26. september 1955 i Jeksen Dal.

c. Henrik Ditlev Pedersen, født 13. december 1958 i Jeksen Dal.

d. Anders Brandt Pedersen, født 21. september 1965 i Jeksen Dal.

e. Karsten Ditlev Pedersen, født 23. juni 1976 i Skovby.

V. Petrine Ditlevsen, født 23. maj 1862 i Fruering, død 19. december 1937, gift 1. gang i 1884 med *Martin Andersen*, forpagter, født 4. januar 1859, død 10. august 1893,

gift 2. gang 24. maj 1895 med *Rasmus Jensen Pedersen*, gårdejer, født 25. maj 1864, død 6. marts 1942. (*Se 2.E.VII.*)

4.H. Mette Marie Jensdatter, født 25. januar 1828 i Dørup, død 3. december 1857, gift 23. oktober 1847 med sin fætter, *Peder Sørensen*, født 19. april 1817, død 24. august 1872. (*Se 2.E.*)



4. – Parti fra Dørup, set øst fra vejen fra Dørup Mølle.



4. – Ane J. Pedersdatter



4.D. – Ane K. Jensdatter
og Christian P. Haugaard



4.D.II.
Ane M.C. Haugaard



4.D.III. – Peder C. Haugaard
og Karen Mathiasen



4.D.III.A. – Christian Haugaard
og Anna Jensen



4.D.III.B. – Mathias Haugaard
og Sørine Jensen



4.D.III.D.
Edle Haugaard



4.D.III.E – Harald Haugaard
og Alma K. Mathiasen



4.D.III.F. – Oscar Haugaard
og Anna Sørensen



**4.D.IV. – Jens C. Haugaard
og Mathilde A. Nielsen**



**4.D.IV.
Karen Olsen**



**4.D.IV.A.
Anna K. Haugaard**



**4.D.IV.B.
Rudolfine J. Haugaard**



**3.D.IV.E. – Paula V. Haugaard
og Svend Aa.M.N. Neertoft**



**4.D.IV.F. – Mary Haugaard
og Harald Hansen**



**4.D.V. – Ane J.C. Haugaard
og Thomas R. Gall**



4.D.V.Å. – Anna K.E. Gall og Claus Andersen
med deres 3 døtre



4.D.V.A.3.a.
Ib Jørgensen



4.D.VI. – Margrethe C. Haugaard
og Thyge S. Pedersen



4.D.VI.A. – Kristian H. Pedersen
og Annine K. Andersen



4.D.VI.A.2.
Anton Haugaard



4.D.VI.A.3. – Peder H. Pedersen
og Mary Pedersen



**4.D.VI.A.5. – Astrid H. Pedersen
og Carl V. Pedersen**



**4.D.VI.C. – Maren Pedersen
og Marius Andersen**



**4.D.VI.D. – Ane K. Pedersen
og Laurits J. Bjerregaard**



**4.D.VI.G. – Edle H. Pedersen
og Peder H. Gammelgaard**



**4.D.VII. – Kirstine C. Haugaard
og Frands Rasmussen**



**4.D.VII.A. – Kirstine Frandsdatter Due
og Ole Hegelund**



**4.D.VII.C. – Kristian H.F. Due
og Ella Johansson**



**4.D.VII.E. – Johanne Due
og Jens Andersen**



4.D.VII.H.
Jenny Due



4.D.VIII. – Mette M.C. Haugaard
og Victor Rude



4.F.
Mette K. Albrektsen



4.F.I. – Jens Rasmussen
og Johanne Pedersen



4.F.I.A. – Søren M. Rasmussen
og Olga M. Olesen



4.F.II. – Albrekt Rasmussen
og Sidsel M. Sørensen



4.F.III.
Ane J. Rasmussen



4.F.IV. – Carl J. Rasmussen
og Rasmine Knudsen



4.F.IV.D. – Kaj A. Rasmussen
og Signe Pedersen





4.F.V. – Niels Rasmussen
og Dorthea Spodsbjerg



4.F.VI. – Søren O. Rasmussen
og Karen M.K. Rasmussen



4.F.VI.B. – Mette K. Rasmussen
og Hans Villumsen



4.F.VII. – Thøger M. Rasmussen
og Oline A. Olsen



4.F.VIII.
Kristian H. Rasmussen



4.F.IX.
Anders Rasmussen



4.F.X. – Karen M. Rasmussen
og Hans Jørgensen



4.F.X.B.
Metha K. Jørgensen



4.F.XI.
Theodor Rasmussen



4.F.XI.A. – Harry L. Rasmussen
og Signe Nielsen



4.G. – Ane M. Jensdatter
og Ditlev Pedersen



4.G.I. – Ane K. Ditlevsen
og Thomas R. Gall



4.G.I.A. – Frederik N. Gall
og Kathrine Kristensen



4.G.I.B. – Johannes Gall
og Henriette Jørgensen



4.G.II. – Peder Ditlevsen
og Karen K. Andersen



4.G.II.A. – Ditlev P. Ditlevsen
og Mathilde Hald



4.G.II.C. – Susanne M. Ditlevsen
og Martin Dam



4.G.II.C.2.
Karen M. Dam



4.G.II.D. – Martinus Ditlevsen
og Agnes K. Holmboe



4.G.II.D.2.
Egon K.H. Ditlevsen



4.G.II.F. – Sigurd Ditlevsen
og Kirstine Povlsen



4.G.III. – Jens Ditlevsen
og Ane Andersen



4.G.III.A. – Ditlev P. Ditlevsen
og Nielsine H. Nielsen



4.G.III.B. – Anders K. Ditlevsen
og Laura Esbensen



4.G.III.C. – Martin G. Ditlevsen
og Mette L. Espensen



4.G.IV. – Ane M. Ditlevsen
og Rasmus Pedersen



4.G.IV.A.
Ane M. Pedersen



4.G.V. – Petrine Ditlevsen
og Martin Andersen

Rasmussen-slægten fra Jeksen-Stilling

5. Ane Pedersdatter, født 23. marts 1799 i Adslev, død 25. juni 1881, gift 8. oktober 1820 med *Rasmus Pedersen*, gårdejer, født 11. april 1796 i Jeksen, død 29. juli 1880 i Stilling.

R.P. overtog sin fødegård i Jeksen, fik senere bevilling til at føre krohold, drev tillige en mindre høkerhandel og byttede 1846 med nevøen Rasmus Sørensen (2.B.), der havde en gård i Stilling. – R.P. var i en del år fattigforstander.

Ane Pedersdatter og Rasmus Pedersen havde i alt 8 børn, hvoraf 3 døde som små. (Se *endvidere bilag 70*)

Børn:

Peder Rasmussen (5.A.Peder Rasmussen-grenen fra Jeksen)

Thøger Rasmussen. (Se 5.B.Ålsrode-grenen)

Margrethe Rasmusdatter. (Se 5.C.)

Jens Peter Rasmussen. (Se 5.D.Ålsø-grenen)

Søren Rasmussen. (Se 5.E.Ulstrup-grenen)

Peder Rasmussen-grenen fra Jeksen

5.A. Peder Rasmussen, gårdejer og sognefoged, født 11. maj 1823 i Jeksen, død 26. august 1906, gift 17. september 1847 med *Frederikke Jensen*, født 11. februar 1828 i Jeksen, død 24. december 1901.

P.R. overtog hustruens fødegård på Jeksen Mark og drev denne indtil 1887, da de flyttede til Skanderborg. – P.R. var tillige mange år sognefoged. (Se *endvidere bilag 71*).

I. Ane Pedersen, født 4. juli 1848 i Jeksen, død 24. marts 1917, gift 5. oktober 1874 med *Jens Jensen Jelsbak*, gårdejer, født 27. marts 1841 i Jelsbak i Holme Bjerge, død 13. maj 1919.

A.P. var elev på Testrup Højskole.

J.J.J. var elev på Testrup Højskole, var veteran fra 1864, overtog 1874 fødegården med et tilligende på ca. 20 tdr. land og drev denne indtil 1907, da sønnen Karl forpagtede den. – J.J.J. var bl.a. 6 år medlem af sognerådet samt en længere årrække formand og regnskabsfører i Skåde Brugsforening. (Se *endvidere bilag 72*).

A. Jens Jensen Jelsbak, født 17. september 1875 i Jelsbak, død i Madrid, Spanien, under borgerkrigen 1938, gift med *Therese* i Madrid.

J.J.J. var elev fra Fyns Stifts patr. Selskabs Landbrugsskole, lærte mølleri og mejeri og udvandrede til Madrid 1907.

1. Jens Jelsbak, typograf i Madrid, født 1913, gift og har en datter.

B. Peder Rasmussen Jensen Jelsbak, mejeribestyrer, født 23. september 1876 i Jelsbak, død 28. juli 1960, gift 16. oktober 1903 med *Claudine Schnack*, født 30. november 1880 i Merløse, død 23. januar 1951.

P.R.J.J. var elev på Testrup og Dalum højskoler, udlærtes som mejerist, var på gymnastikkursus på Askov Højskole, aftjente sin værnepligt som korporal i Infanteriet, virkede 1902-1948 som mejeribestyrer på andelsmejeriet Kronborg ved

Veerst og flyttede derefter til Strib.– P.R.J.J. var bl.a. formand for Veerst Skytte- og Gymnastikforening og for Veerst Afholdsforening samt i 15 år medlem af styrelsen for Vejle amts Skytte- og Gymnastikforening.

C.S. uddannedes som mejerske, var elev på Sorø og Askov højskoler og var til tider mejerske på Kronborg. – I slægtsbogen »Hvorfra vi kom«, der omfatter 2 slægter fra Øst- og Midtsjælland, har forfatteren Fr. Vedsø skrevet følgende: »og under denne flersidede påvirkning blev Claudine Schnack i højere grad end nogen anden af dem, jeg kendte nærmere inden for slægten, præget af samme livssyn. (Det grundtvigske)«.

1. **Signe Schnack Jelsbak**, født 29. september 1904 i Gesten, død 17. oktober 1977.

S.S.J. var elev fra Skibelund og Ryslinge, ledede gymnastik, var efter moderens død husbestyrerinde for sin far i Strib og boede sidst i Vandel.

2. **Anna Schnack Jelsbak**, overlærer, født 6. februar 1906 i Gesten, død 29. oktober 1968, gift 2. august 1941 med *Gustav Hansen*, kirkebetjent og reservepostbud, født 11. april 1905 i Dons, Almind.

Bosat: Vestergade 10 A, Almind.

A.S.J. var elev på Hadsten Efterskole, tog lærereksamen fra Tønder Seminarium, virkede som vinterlærerinde i Tjæreborg og Krogsgård samt som forskolelærerinde i Rugsted og var fra 1935 til sin død lærer i Almind.

G.H. var 1944-1969 kirkebetjent ved Almind Kirke samt fra 1950 til 1970 reservepostbud i Almind og Dons.

- a. **Jens Peder Jelsbak Hansen**, el-montør, født 31. maj 1943 i Almind, gift 1. marts 1969 med *Birthe de Place Bjørn*, kontorassistent, født 28. november 1947 i Veerst.

Bosat: Vadestedet 6, Rådvad pr. Kolding.

J.P.J.H. var 1959 elev på Skanderup Ungdomsskole, udlærtes 1964 som elektriker og har siden 1972 været ansat ved Siemens i Vejle.

B.d.P.B. tog 1965 realeksamen, uddannedes på et advokatkontor i Kolding, var i 11 år bogholder i et advokatfirma og er nu ansat i et ejendomsmæglerfirma.

- 1) **Morten Jelsbak Hansen**, født 5. juli 1969 i Kolding.

- 2) **Anne Jelsbak Hansen**, født 8. juni 1972 i Kolding.

- b. **Jonna Claudine Jelsbak Hansen**, børnehavepædagog, født 23. oktober 1946 i Almind, gift 8. august 1972 med *Kaj Hansen*, reg. revisor, født 19. april 1943 i Ørderup, Toftlund.

Bosat: Augustvænget 20, Bramdrup pr. Kolding.

J.C.J.H. bestod 1965 realeksamen, besøgte sommeren 1967 Rødding Højskole og dimitteredes 1969 fra Kolding Børnehaveseminarium.

K.H. bestod i 1966 højere handelseksamen samt 1972 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen og har siden 1976 drevet selvstændig revisionsvirksomhed.

- 1) **Tine Jelsbak Hansen**, født 3. oktober 1972 i Kolding.

- 2) **Lise Jelsbak Hansen**, født 14. marts 1975 i Kolding.

3. **Helene Schnack Jelsbak**, født 22. september 1907 i Gesten, gift 3. april 1928

med *Jens Ingemann Jensen*, gårdejer, født 20. februar 1904 i Krogen, Gærum.
Bosat: Poppelvej 2, Sæby.

H.S.J. er elev fra Skibelund og Snoghøj.

J.I.J. overtog efter sin far O. Vestergård i Understed og drev denne indtil 1974, da sønnen Peder overtog den.

- a. **Vagn Jelsbak Ingemann Jensen**, gårdejer, født 30. maj 1928 i O. Vestergård, gift 29. april 1956 med *Rigmor Randi Christensen*, sygehjælper, født 9. marts 1934.

Bosat: Vejrupvej 76, Tårup pr. Ejby.

V.J.I.H. aftjente sin værnepligt ved Livgarden og hjemsendtes som korporal, var elev på Dalum Landbrugsskole, var en tid gårdbestyrer på Bakkegården i Gørslev og overtog 1965 sin nuhavende gård.

R.R.C. har fra 1970 virket som sygehjælper, først på Odense Sygehus og nu på Ejby Plejehjem.

- 1) **Ruth Irene Jelsbak Jensen**, forsorgspædagog, født 20. december 1954 i Odense.

Bosat: West-End 14, København V.

- 2) **Sonja Jelsbak Jensen**, kunsthåndværkerelev, født 21. august 1957 i Køge.

Bosat: Kongebrogade 48, Kolding.

- 3) **John Jelsbak Jensen**, født 25. oktober 1965 i Middelfart.

J.J.J. er på efterskole.

- b. **Else Jelsbak Jensen**, servitør, født 31. oktober 1929 i O. Vestergård, gift 14. november 1959 med *Carl Evert Anderström*, rørlægger, født 19. november 1928.

Adresse: Box 64, Landvetter, Sverige.

E.J.J. var elev på Snoghøj og Sønderborg og var i sine unge år leder af pige-gymnastik i Understed.

- 1) **Jens Christian Anderström**, født 27. februar 1962.

- 2) **Eva Marianne Anderström**, født 12. februar 1966.

- c. **Gunnar Jelsbak Jensen**, gårdejer, født 4. januar 1931 i O. Vestergård, gift 3. juli 1965 med *Marie Snebang*, født 9. februar 1934 i Ø. Fladholt, Karup.

Bosat: Ø. Fladholt, Understedvej 140, Karup pr. Sæby.

G.J.J. uddannedes ved landbruget, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, var elev på Dalum landbrugsskole, virkede en tid som kontrolassistent og overtog 1977 hustruens fødegård med et tilliggende på 62 tdr. land.

- 1) **Claus Snebang Jensen**, født 12. maj 1967 i Sæby.

- d. **Inger Jelsbak Jensen**, født 15. juni 1932 i O. Vestergård, gift 18. februar 1951 med *Svend Aage Christensen*, vognmand, født 1. november 1927 i Hørby.

Bosat: Uggerhalnevej 42, Grindsted pr. Vodskov.

S.Aa.C. havde først en gård ved Sæby, men etablerede sig senere som vognmand i Grindsted.

- 1) **Erik Jelsbak Christensen**, navigatør, født 8. juli 1951 i Understed, gift 14. juli 1979 med *Elin Sørensen*, lærer, født 24. november 1952 i Skørping.

- Bosat: Plantagen 6, Agersted pr. Dronninglund.
 E.J.C. bestod 1974 skibsførereksamen, sejlede nogle år for rederiet A.P. Møller og har fra 1978 været ansat ved Den kongelige grønlandske Handel.
 E.S. uddannedes til radiotelegrafist på Svendborg Navigationsskole, sejlede til 1977 for rederiet A.P. Møller og tog 1981 lærereksamen fra Hjørring Seminarium.
- a) **Susie Jelsbak Christensen**, født 30. november 1978 i Ålborg.
- 2) **Tove Jelsbak Christensen**, frisør, født 4. juli 1952 i Sæby, gift 21. august 1976 med *Per Leif Nielsen*, elektroinstallatør, født 2. december 1949 i Ørum.
 Bosat: Horsensvej 4, Langholt pr. Vodskov.
- a) **René Jelsbak Nielsen**, født 11. august 1974 i Ålborg.
 b) **Trine Jelsbak Nielsen**, født 25. maj 1978 i Dronninglund.
- 3) **Kaj Jelsbak Christensen**, tømrer, født 26. januar 1955 i Sæby, samlever med *Marianne Bjerg*, kantineassistent.
 Bosat: Jens Nørgårds Vej 1, Grindsted pr. Vodskov.
- 4) **Jytte Jelsbak Christensen**, født 16. januar 1965 i Grindsted.
- e. **Frede Jelsbak**, navneændring 1980 fra Frede Jelsbak Jensen, cykelhandler, født 11. november 1933 i O. Vestergård, gift 14. maj 1961 med *Hanne Kristine Jensen*, født 9. august 1936 i Stendal, Karup.
 Bosat: Louis Niensens Vej 27, Sæby.
 F.J. åbnede efter 12 år i branchen selvstændig cykel- og knallertforretning i Sæby 1965.
 H.K.J. er uddannet som damefrisør.
- 1) **Helle Jelsbak**, født 7. oktober 1965 i Sæby.
 2) **Susanne Jelsbak**, født 11. juni 1969 i Abildgård.
- f. **Svend Aage Jelsbak**, navneændring 1981 fra Svend Aage Jelsbak Jensen, vognmand, født 11. april 1936 i O. Vestergård, gift 3. januar 1981 med *Lene Olsen*, født 5. januar 1945 i Ålborg.
 Bosat: Skelvej 11, Hvorupgård pr. Nørresundby.
 S.Aa.J. lærte landbrug, dels hjemme og dels ude, aftjente sin værnepligt ved Livgarden i København, var i 3 år redder ved Falck i Ålborg og har siden drevet selvstændig taxa- og vognmandsforretning; købte 1980 sin nuhavende ejendom på 12 tdr. land.
 L.O. har arbejdet på fabrik samt virket som servitricer og har i de sidste 12 år kørt taxa i Ålborg, først for sin far og nu i egen forretning.
- 1) **Charlotte Jelsbak**, født 23. marts 1964 i Ålborg.
 2) **Majbritt Jelsbak**, født 14. maj 1965 i Ålborg.
 3) **Lone Jelsbak**, født 10. december 1975 i Ålborg.
 4) **Lars Jelsbak**, født 10. december 1975 i Ålborg.
- g. **Mogens Jelsbak Jensen**, født 25. juli 1939 i O. Vestergård, død 3. april 1940.
- h. **Anne Lise Jelsbak Jensen**, servitricer, født 13. juli 1941 i O. Vestergård, gift 13. august 1966 med *Göran Brynolf Chronholm*, restaurationschef, født 31. marts 1943 i Mölndal, Sverige.

Bosat: Sandeslättskroken 86, Angered, Sverige.

A.L.J.J. var elev på Stidsholt Ungdomsskole, rejste 1962 til Sverige, gennemgik en to-årig restaurationsskole i Göteborg og har i mange år været servitricer på Park Avenue Hotel i Göteborg.

G.B.C. uddannedes som kok, var i mange år ansat på Park Avenue Hotel i Göteborg, drev i 2 år egen forretning med færdiglavet mad og er nu chef for gæstemadsalonen ved Volvo.

1) **Tommy Gerhard Chronholm**, født 14. februar 1967 i Göteborg.

2) **Henric Niclas Chronholm**, født 9. januar 1970 i Göteborg.

j. **Bodil Jelsbak Jensen**, født 19. marts 1943 i O. Vestergård, gift 21. maj 1963 med *Svend-Erland Mortensen*, basemekaniker, født 3. juli 1941 i Vejgård.

Bosat: Højersgade 10, Frederikshavn.

B.J.J. var 1960 elev på Stidsholt Ungdomsskole og havde en tid plads ved husgerning i København.

S-E.M. har sejlet som matros og har siden 1966 været ansat på Flådestationen i Frederikshavn.

1) **Michael Jelsbak Mortensen**, født 1. november 1963 i Frederikshavn, død 30. november 1966.

2) **Berit Jelsbak Mortensen**, født 30. marts 1966 i Frederikshavn.

3) **Lilian Jelsbak Mortensen**, født 7. december 1968 i Frederikshavn.

4) **Lene Jelsbak Mortensen**, født 27. februar 1974 i Frederikshavn.

k. **Peder Jelsbak Jensen**, gårdejer, født 5. september 1944 i O. Vestergård, gift 5. december 1970 med *Karen Margrethe Poulsen*, født 6. januar 1948 på Krastrup Mark.

Bosat: O. Vestergård, Kistehøjvej 12, Frederikshavn.

P.J.J. aftjente sin værnepligt ved Livgarden, overtog 1974 fødegården O. Vestergård og arbejder samtidig på en minkfarm.

K.M.P. er uddannet kogejomfru.

1) **Dorte Jelsbak Jensen**, født 30. november 1971 i Frederikshavn.

2) **Bente Jelsbak Jensen**, født 12. februar 1973 i Frederikshavn.

3) **Lotte Jelsbak Jensen**, født 6. maj 1978 i Frederikshavn.

l. **Jette Jelsbak Jensen**, gartnerpedel, født 3. juni 1949 i O. Vestergård.

Bosat: Vesterbrogade 4 B, Århus C.

m. **Anne Marie Jelsbak Jensen**, cand.merc., født 19. maj 1952 i O. Vestergård.

Bosat: Vesterbrogade 4 B, Århus C.

4. **Jens Christian Olav Schnack Jelsbak**, maskinmester, født 24. april 1909 i Gesten, gift 1. gang 1. september 1935 med *Margrethe Sofie Rømer Jürgensen*, født 1. december 1911, død 19. august 1939, gift 2. gang 24. maj 1942 med *Grethe Elise Schnack Rasmussen*, født 15. februar 1913.

Bosat: Hornsherredvej 53, Lyndby pr. Kirke Såby.

J.C.O.S.J. udlærtes som maskinarbejder, tog senere bl.a. maskinisteksamen, aftjente sin værnepligt ved Marinen, sejlede i flere år som assistent og maskinmester i rederiet A.P. Møller og havde derefter ansættelse som maskinmester ved Københavns Hospitalsvæsen indtil 1977, de sidste 7 år på Bispebjerg Hospital. – J.C.O.S.J. har været medlem af Tagensbo sogns menighedsråd.

- G.E.S.R. tog realeksamen og arbejdede på kontor 1931-1944 samt 1970-1977.
- a. **Hans Peder Jelsbak**, født 19. august 1939, død samme dag.
 - b. **Lilian Schnack Jelsbak**, korrespondent, sekretær, født 22. juni 1945 på Frederiksberg, gift 30. juni 1967 med *Flemming Schmidt-Jørgensen*, navneændring 1960 fra *Flemming Schmidt*, edb-konsulent, født 26. oktober 1945 på Frederiksberg.
Bosat: Kløvervej 2, Blovstrød pr. Allerød.
L.S.J. tog 1964 studentereksamen samt 1966 tresproglig korrespondenteksamen, virkede bl.a. 9 år som provstisekretær hos sin onkel, Jens Jelsbak, og har fra 1979 været deltidsbeskæftiget som sekretær i Institut for Produktudvikling på Danmarks tekniske Højskole.
F.S.-J. tog 1964 studentereksamen, blev handelsuddannet og har siden været ansat ved NESAs, nu som edb-konsulent.
 - 1) **Jesper Schmidt-Jørgensen**, født 11. maj 1972 i København.
 - 2) **Merete Schmidt-Jørgensen**, født 8. november 1973 i København.
 - c. **Peder Schnack Jelsbak**, edb-konsulent, født 24. juni 1947 på Frederiksberg, gift med *Ingelise Olsson*, sygehjælper.
Bosat: Rotterdam Allè 16, Dragør.
5. **Marie Magdalene Schnack Jelsbak**, født 13. august 1911 i Gesten, gift 13. november 1938 med *Holger Holst*, gårdejer, født 7. juni 1903, død.
Bosat: Enghavevej 1, Bramdrupdam pr. Kolding.
M.M.S.J. var elev på Rødding Højskole, uddannedes som mejerske og virkede som sådan i 5 år på andelsmejeriet Kronborg samt i Bogense.
H.H. drev Låsholt i Veerst.
- a. **Kristian Peder Holst**, født 25. oktober 1941, gift 27. juli 1968 med *Else Buhl*, født 28. juli 1943.
 - b. **Grethe Holst**, født 12. oktober 1947.
 - c. **Karen Holst**, født 7. januar 1951, død samme år.
 - d. **Ove Holst**, født 24. marts 1954.
6. **Rigmor Margrethe Schnack Jelsbak**, født 27. marts 1913 i Gesten, gift 18. september 1935 med sin fætter *Jens Jelsbak*, provst, født 22. juli 1909 i Jelsbak, død 12. juni 1981 (*se 5.A.I.F.1.*).
Bosat: På Bjerget 8, København NV.
J.J. blev 1928 student samt 1935 cand.theol., var hjælpepræst ved Sct. Mortens Kirke i Næstved 1935-1937, residerende kapellan ved Grundtvigskirken 1944-1970, sognepræst samme sted 1970-1979 og tillige provst for Bispebjerg provsti. – J.J. var bl.a. fra 1946 medlem af bestyrelsen for Kirkeligt Samfund, fra 1961 næstformand og forstander i Vartov, 1948-1961 formand for Hovedstadens Venstreforening, 1964-1980 medlem af Bikubens tilsynsråd, fra 1955 næstformand for Blågård Seminarium og 1954-1973 medlem af Københavns borgerrepræsentation; dekoreredes med Ridder af Dannebrogordenen samt med Ridder af Islands Falk.
- a. **Lisbeth Schnack Jelsbak**, overlærer, født 30. august 1937 i Ugilt, gift 1. gang 16. oktober 1960 med *Ib Brogaard Andersen*, lærer, født 19. marts

1934, gift 2. gang 12. november 1977 med *Hans Bagge*, redaktør, født 9. januar 1910 i Ruds Vedby.

Bosat: Engdraget 2, Strøby Egede pr. Køge.

L.S.J. tog 1956 studentereksamen, var elev på Holte Husholdningsskole og Rødding Højskole, dimitteredes 1960 fra Zahles Seminarium i København og har fra 1965 været ansat ved Jersie Skole.

H.B. tog 1931 studentereksamen, uddannede som journalist ved Sorø Amtstidende, var 1935-1944 lokalredaktør i Høng, blev 1944 redaktionssekretær samt 1959 redaktør og fik 1963 ansættelse som ansvarshavende redaktør ved Holstebro Dagblad. – H.B. var bl.a. 1934-1947 medlem af hovedbestyrelsen for Venstres Ungdoms Landsorganisation, heraf 2 år som næstformand, medlem af hovedbestyrelsen for Venstres Landsorganisation 1962-1963 og 1968-1969, medlem af Slagelse byråd 1946-1963 og af Holstebro byråd 1966-1970, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd 1961-1970 samt 1968-1974 af programudvalget i Danmarks Radio. Er medforfatter til: Politisk ungdom, 1945, og Liberal ungdom gennem 50 år, 1958.

b. **Per Schnack Jelsbak**, født 20. august 1940, død 1/2 år gammel.

c. **Karl Henrik Schnack Jelsbak**, civilingeniør, født 8. januar 1943 i Ugilt, gift 3. oktober 1970 med *Lene Flor Rasmussen*, fysioterapeut, født 8. februar 1942 på Frederiksberg.

Bosat: Grøndalsvej 63, København F.

1) **Jens Jelsbak**, født 29. januar 1974 i København.

7. **Frede Schnack Jelsbak**, vicefængselsinspektør, cand. jur., født 18. juli 1915 i Gesten, gift 31. december 1955 med *Inger Lise Strand*, født 28. april 1925 i Pedersborg.

Bosat: Nørager 26, Sdr. Omme.

F.S.J. var elev på Askov Højskole, tog studentereksamen og 1940 juridisk embedseksamen, var en tid sekretær i Direktoratet for Fængselsvæsenet og var senere ansat ved forskellige fængsler, sidst 1961-1980 som vicefængselsinspektør ved statsfængslet i Sdr. Omme.

a. **Søren Strand Jelsbak**, frisør, født 9. marts 1958 i København.

Bosat: Amaliegade 7, Århus C.

b. **Anne Katrine Strand Jelsbak**, bankassistent, født 27. juli 1962 i København.

Bosat: Silkeborgvej 4, Herning.

8. **Ingeborg Schnack Jelsbak**, født 20. juni 1917 i Gesten, gift 16. november 1941 med *Hans Georg Eriksen*, lagerarbejder, født 17. juli 1913 i Ugilt.

Bosat: Gesten Kærvej 9, Gesten.

I.S.J. er elev fra Skibelund, Frederiksborg og Snoghøj og har ledet gymnastik i Gesten og Veerst.

H.G.E. har været gårdbestyrer i bl.a. Asbo samt på Fredericia Nørremark og købte 1948 sin nuhavende ejendom på 8 ha.; har fra 1970 været deltidsbeskæftiget som lagerarbejder.

9. **Harald Schnack Jelsbak**, bogholder, født 24. januar 1920 i Gesten, gift 8. juli

1950 med *Signe Roest Nielsen*, benzinformidler, født 9. april 1926 i Højrup, Herslev.

Bosat: Grindstedvej 42, Sdr. Omme.

H.S.J. var elev på Skanderup Ungdomsskole, Askov Højskole samt Ladelund Mejeriskole, uddannedes som mejerist på andelsmejeriet Kronborg samt i Vejstrup-Hejls, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, var en tid 1. mejerist på Filskov Andelsmejeri og blev 1961 mejeribestyrer samme sted.

S.R.N. var elev på Ryslinge Højskole.

a. **Birthe Roest Jelsbak**, bankfuldmægtig, født 27. marts 1951 i Højrup.

Bosat: Skovmærkevej 4, Odense SØ.

B.R.J. er uddannet i Handelsbanken.

b. **Margith Roest Jelsbak**, dagplejemor, født 12. april 1955, gift med *Hans Vesti Madsen*, landmand.

Bosat: Møllegården, Langelund pr. Give.

C. **Ane Kirstine Jensen Jelsbak**, død.

D. **Frederik Jensen Jelsbak**, død som spæd.

E. **Lars Peter Jensen Jelsbak**, snedker- og tømrermester, født 21. juli 1880 i Jelsbak, død 15. februar 1961, gift 17. september 1907 med *Margrethe Rasmussen*, født 2. juli 1882.

L.P.J.J. var 1902-1903 elev på Frederiksborg Højskole og drev fra 1907 selvstændig snedker- og tømrerforretning i Mårslet.

M.R. var elev på Testrup Højskole.

1. **Aage Jelsbak**, tømrermester, født 20. september 1908, gift 25. november 1944 med *Inger Bisgaard Nielsen*, født 16. december 1919.

Bosat: Tandervej 23, Mårslet.

a. **Jette Jelsbak**, født 16. december 1942.

b. **Peter Jelsbak**, født 2. april 1945.

2. **Vagn Jelsbak**, chauffør, født 19. december 1910, gift 30. april 1948 med *Ruth Hildebrandt*.

Bosat: Solbakken 10, Niverød pr. Nivå.

a. **Karin Jelsbak**, født 6. juni 1948.

3. **Børge Jelsbak**, centralbestyrer, født 11. oktober 1913, død 29. januar 1958, gift 18. november 1945 med *Gudrun Harlev*, født 19. september 1919 i Vildbjerg.

Bosat: Bredgade 16, Vildbjerg.

B.J. blev handelsuddannet, arbejdede forskellige steder, bl.a. i Vildbjerg og overtog senere stillingen som centralbestyrer i Vildbjerg. – B.J. var bl.a. stærkt interesseret i ungdomsarbejdet og havde været medlem af ungdomsforeningens bestyrelse samt i hjemmevernet.

a. **Birthe Jelsbak**, adjunkt, født 8. november 1949 i Vildbjerg, gift 18. august 1973 med *Gudmund Martinus Kragelund*, adjunkt, født 11. oktober 1949 i Hodsager.

Bosat: Fennebakken 303, Viborg.

B.J. tog 1970 studentereksamen samt 1977 skoleembedseksamen fra Århus Universitet og har fra 1979 været ansat ved Viborg Forberedelseskursus.

G.M.K tog 1969 studentereksamen samt 1975 naturvidenskabelig embeds-eksamen fra Århus Universitet og har siden været ansat ved Viborg Amtsgymnasium.

1) **Louise Jelsbak Kragelund**, født 10. marts 1977 i Viborg.

2) **Mads Jelsbak Kragelund**, født 8. juni 1980 i Viborg.

b. **Bodil Jelsbak**, assistent, født 16. marts 1952 i Vildbjerg.

Bosat: Grøfthøjparken 162, Viby J.

B.J. bestod realeksamen samt handelseksamen, blev kontoruddannet ved Herning Distriktstoldkammer og har fra 1975 været ansat ved Kreditforeningen Danmark, Århus; tog 1980 merkonomeksamen i regnskabsvæsen.

4. **Sigrid Jelsbak**, født 18. november 1915, gift 22. juli 1944 med *Elmer Simonsen*, maler, født 21. juni 1913.

Bosat: Postparken 24 D, Kastrup.

a. **Bente Simonsen**, født 4. april 1947.

b. **Lene Simonsen**, født 31. august 1950.

c. **Lars Simonsen**, født 10. november 1953.

5. **Asger Jelsbak**, tømrer, født 17. juni 1917.

6. **Anna Jelsbak**, født 13. september 1919, gift 6. juni 1947 med *Mogens Floor*, køkkenchef, født 4. maj 1926.

Bosat: Grækenlandsvej 27, København S.

a. **Susanne Floor**, født 31. januar 1953.

b. **Karsten Floor**, født 8. november 1954.

7. **Inger Margrethe Jelsbak**, kontorist, født 22. april 1922.

Bosat: Hans Schourups Gade 4, Århus C.

8. **Øjvind Jelsbak**, tømrer, født 3. januar 1924 i Mårslet.

Bosat: Obstrupvej 10, Mårslet.

9. **Knud Jelsbak**, lokomotivfører, født 21. august 1928.

Bosat: Alphavej 15, Højbjerg.

K.J. udlærtes ved Frichs A/S, aftjente sin værnepligt ved Marinen og fik senere ansættelse ved DSB.

F. **Karl Jensen Jelsbak**, gårdejer, født 28. februar 1882 i Jelsbak, død 9. januar 1968, gift 16. oktober 1908 med *Elisabeth Sørensen*, født 3. februar 1890 i Holme, død 26. februar 1960.

K.J.J. var elev på Testrup og Askov højskoler, fik 1907 fødegården i forpagtning, overtog den 1914 og afstod den 1946 til sønnen Søren; var medlem af Århus Valgmenighed, medlem af menighedsrådet og i 8 år sognerådsmedlem.

E.S. var elev fra Askov Højskole.

1. **Jens Jelsbak**, provst, født 22. juli 1909 i Jelsbak, død 12. juni 1981, gift 18. september 1935 med *Rigmor Margrethe Schnack Jelsbak*, født 27. marts 1913 i Gesten. (Se 5.A.I.B.6.).

2. **Søren Jelsbak**, gårdejer, født 28. september 1912 i Jelsbak, gift 5. juli 1938 med *Kirstine Laursen*, født 17. november 1912 i Hørning.

Bosat: Jelshøjvej 45, Højbjerg.

S.J. var elev på Vallekilde Højskole, havde en tid en ejendom i Ravnholt og overtog 1946 fødehjemmet.

- a. **Kurt Jelsbak**, ingeniør, født 5. november 1939 i Skåde, gift med *Birthe Stamphøj Pedersen*, sundhedsplejerske.
Bosat: Strandvænget 54, Kolding.
- 1) **Merete Jelsbak**, født 12. maj 1968 i Kolding.
 - 2) **Astrid Jelsbak**, født 12. april 1970 i Kolding.
 - 3) **Torben Jelsbak**, født 29. juli 1973 i Kolding
- b. **Annelise Jelsbak**, amtsfuldmægtig, født 19. maj 1941 i Skåde, gift 19. maj 1962 med *Preben Otto Ottosen*, advokatfuldmægtig, født 18. december 1938 i Tommerup.
Bosat: Egebjergvej 159, Brabrand.
A.J. tog 1980 juridisk embedseksamen fra Århus Universitet og har siden været ansat ved Århus amtskommune.
P.O.O. blev bankuddannet, tog 1966 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen, var nogle år bankbestyrer i Handelsbanken, Brabrand afd., bestod 1979 juridisk embedseksamen fra Århus Universitet og har siden været advokatfuldmægtig.
- 1) **Peter Otto Ottosen**, født 27. juli 1964 i Åbyhøj.
 - 2) **Carsten Ottosen**, født 27. januar 1967 i Åbyhøj.
 - 3) **Lene Ottosen**, født 5. august 1969 i Åbyhøj.
- c. **Niels Karl Jelsbak**, fængselsoverbetjent, født 1. januar 1944 i Tiset, gift med *Birgit Stenderup*, barneplejerske, født 5. april 1945 i Vejgård.
Bosat: Januarvænget 82, Kolding.
- 1) **Britt Jelsbak**, født 16. maj 1972 i Kolding.
 - 2) **Jane Jelsbak**, født 11. oktober 1976 i Kolding.
- d. **Bodil Marie Jelsbak**, kontorassistent, født 17. februar 1951 i Skåde.
Bosat: Saltholmsgade 30, Århus C.
3. **Anker Jelsbak**, konsulent, født 19. oktober 1914 i Jelsbak, gift 10. maj 1938 med *Tinne Bang*, født 30. januar 1917 i Højballe, Mårslet.
Bosat: Finlandsvej 4 D, Nykøbing F.
A.J. udlærtes 1935 som tømrer, blev samme år konstruktør fra Århus tekniske Skole, aftjente 1937 sin værnepligt ved Marinen, fik derefter ansættelse ved Hedeselskabets grundforbedringsvirksomhed i Århus, var fra 1940 beskæftiget ved Hedeselskabets byggevirksomhed, først i Århus og fra 1954 i Nykøbing F., blev 1968 ansat som bygningskonsulent for De samvirkende Landboforeninger på Lolland-Falster og i 1973 som vurderingsinspektør for Kreditforeningen Danmark.
- a. **Preben Jelsbak**, ingeniør, født 17. februar 1939 i Mårslet, gift 8. august 1964 med *Kirsten Amstrup Møller*, lærer, født 30. marts 1942 i Korsør.
Bosat: Irisvej 18, Søllested.
P.J. dimiteredes 1965 som maskiningeniør fra Odense Teknikum, var bl.a. 2 år ansat på Nakskov Skibsværft og har fra 1972 været ansat ved Ota A/S, Nakskov, samt fra 1967 tillige på Nakskov Maskinistiskole.
K.A.M. tog 1966 lærereksamen fra Odense Seminarium og virkede som lærer indtil 1972.
- 1) **Niels Jelsbak**, født 11. februar 1965 i Odense.

- 2) **Trine Jelsbak**, født 5. juni 1967 i Nakskov.
- 3) **Pernille Jelsbak**, født 5. juni 1967 i Nakskov.
- b. **Inger Jelsbak**, børnehavelærer, født 20. april 1942 i Mårslet, gift 5. august 1961 med *Mogens Hansen*, ledende skolepsykolog, født 14. februar 1936 på Frederiksberg.
 Bosat: Bakketoppen 23, Blovstrød pr. Allerød.
 I.J. dimiteredes 1964 fra Jydsk Børnehaveseminarium i Århus.
 M.H. tog 1961 lærereksamen fra Emdrupborg Seminarium.
- 1) **Rasmus Lars Hansen**, født 16. maj 1968 i København.
- 2) **Karen Rie Hansen**, født 22. december 1972 i Seoul.
- c. **Arne Jelsbak**, fængselsbetjent, født 27. december 1945 i Højbjerg, gift med *Kirsten Marie Vonebjerg Hansen*, børnehavelærer, født 8. februar 1948 i København.
 Bosat: Hunderupvej 35, Odense C.
 A.J. udlærtes som maskinarbejder og maskinist, sejlede en tid som maskin-assistent for rederiet Ø.K. og er nu fængselsbetjent.
- 1) **Lars Jelsbak**, født 5. januar 1973 i Hørsholm.
- 2) **Sine Jelsbak**, født 15. februar 1978 i Dalum.
4. **Anna Kirstine Jelsbak**, født 27. september 1921 i Jelsbak, gift 20. november 1941 med *Henry August Steffensen*, gartner, født 7. oktober 1913.
 Bosat: Hovvej 5, Ravnholt pr. Tranbjerg.
- a. **Minna Jelsbak Steffensen**, født 31. august 1942.
- b. **Karl Jelsbak Steffensen**, født 17. marts 1946.
- c. **Jens-Ludvig Jelsbak Steffensen**, født 1. august 1948.
- G. **Frederikke Jensen Jelsbak**, født 22. juli 1883 i Jelsbak, død 3. oktober 1915, gift 2. november 1907 med *Jens Chr. Madsen*, landmand, Randlev.
 F.J.J. uddannedes som mejerske og var elev på Testrup Højskole. – Ingen børn.
- H. **Margrethe Jensen Jelsbak**, født 22. juli 1885 i Jelsbak, gift 16. oktober 1906 med *Christian A. Hansen* af Søften, farmer, død 27. februar 1961.
 C.A.H. udvandrede 1906 til Amerika og havde i mange år farm i Laurel, Nebraska, senere i Californien, i staten Washington og igen i Californien. – C.A.H. fik sølvbæger for patruljeridt.
1. **Christine Hansen**, sygeplejerske, født 28. september 1905 i Århus, gift 21. december 1929 med *Harry Linton Phillips*, rør lægger, født 14. september 1906 i Oskaloosa, Iowa.
 Bosat: 67 Haven Road, South Portland, Maine, USA.
- a. **Harry Linton Phillips**, maskiningeniør, født 9. november 1930 i Shawnee, Oklahoma, gift 9. november 1957 med *Norma Jean Mankin*, sygeplejerske, født 2. januar 1935 i Beckley, West Virginia.
 Bosat: 7424 Avalon Trail Road, Indianapolis, Indiana, USA.
- 1) **Bruce Alan Phillips**, født 6. juli 1959 i Buffalo, New York.
- 2) **Brian Scott Phillips**, født 17. december 1962 i Buffalo.
- 3) **Jean Suzanne Phillips**, født 24. oktober 1967 i Dallas, Texas.
- 4) **Jennifer Lynn Phillips**, født 3. maj 1969 i Indianapolis.
- 5) **Mark Jonathon Phillips**, født 27. september 1970 i Indianapolis.

- b. Jacqueline Gail Phillips**, sekretær, født 23. maj 1932 i Shawnee, gift 5. juni 1955 med *Thomas Benjamin Potter*, kaptajn i marinen, født 19. december 1931 i Terre Haute, Indiana.
Bosat: 2019 Epsilon Court, Orange Park, Florida, USA.
- 1) **Krissa Sue Potter**, født 14. juni 1958 i Norfolk, Virginia.
 - 2) **Marda Lue Potter**, født 27. februar 1961 i Portland, Maine.
 - 3) **Sven Thomas Potter**, født 14. august 1965 i Charleston, South Carolina.
- 2. Anne Hansen**, født 2. juni 1908 i Belden, Nebraska, gift 12. november 1939 med *Victor M. Rediger*, landbrugskonsulent, født 22. februar 1909 i Milford, Nebraska.
Bosat: 11668 Burt Street, Apt. M-20, Omaha, Nebraska, USA.
A.H. har arbejdet som kontorassistent og sekretær.
V.M.R. var en tid bestyrer af Takseed Hybrid Corn Company i Tekamah, Nebraska.
- a. Georgianne Rediger**, født 26. oktober 1928 i Laurel, Nebraska, gift 24. juni 1951 med *Harold Lincoln Gerhart*, bankdirektør, født 23. juni 1928 i Newman Grove, Nebraska.
Bosat: 205 So. 9th Street, Newman Grove, Nebraska, USA.
- 1) **Jeffrey Lincoln Gerhart**, bankdirektør, født 27. december 1952 i Newport, Rhode Island, gift 11. april 1981 med *Rebecca Scherich*, født 8. august 1956 i Lincoln, Nebraska.
Bosat: Newman Grove, Nebraska, USA.
 - a) **Patrick Lincoln Gerhart**, født 13. august 1981 i Newman Grove.
 - 2) **Julie Gerhart**, bankdirektør, født 14. oktober 1954 i Newman Grove, gift med *Peter Skeffington*.
Bosat: 3639 Gresham Avenue N., Minneapolis, Minnesota, USA.
 - 3) **Sarah Gerhart**, stud.jur., født 31. marts 1959 i Newman Grove, gift 27. juni 1981 med *Jeffery Thomas Peetz*, stud.jur., født 2. oktober 1957 i Sidney, Nebraska.
Bosat: 625 North 40th Street, Omaha, Nebraska, USA.
- b. Juanita June Rediger**, skribent, født 26. februar 1930 i Winner, South Dakota, gift 20. september 1958 med *Edward James Maloney*, forretningsmand, født 9. april 1924 i San Francisco, Californien.
Bosat: 255 Tharp Drive, Moraga, California, USA.
- 1) **Stephen John Maloney**, født 4. juli 1959 i Denver, Colorado.
 - 2) **Michael Ralston Maloney**, født 23. juni 1960 i Denver.
 - 3) **Edward James Maloney**, født 5. november 1964 i Oakland, Californien.
- c. Kay Marie Rediger**, født 20. september 1947 i Omaha, gift 26. november 1977 med *Roger Christian Ottenbach*, adm. direktør ved en tv-station, født 11. september 1938 i Streator, Illinois.
Bosat: 337 S. 123nd Street, Omaha, Nebraska, USA.
K.M.R. uddannedes som journalist og arbejdede inden giftermålet bl.a. ved et par tv-stationer.
- 1) **Matthew Christian Ottenbach**, født 3. november 1978 i Sacramento, Californien.

- 2) **Jennifer Anne Ottenbach**, født 16. juli 1981 i Omaha.
3. **Helen Hansen**, født 22. marts 1928. (?)
Boede 1959 i La Piente, California.
4. **Evelyn Hansen**, født 25. september 1920 i Laurel, gift 19. februar 1942 med *William Dwight Wadsworth*, regnskabsfører, født 20. september 1919 i Asheville, North Carolina.
Bosat: 9607 Brunett Avenue, Silver Spring, Maryland, USA.
E.H. forrettede under 2. verdenskrig tjeneste som sygepasser.
W.D.W. forrettede i 4 år tjeneste under 2. verdenskrig.
- a. **Suzanne Marie Wadsworth**, account representative, født 2. september 1946 i Washington D.C., gift 8. juni 1980 med *Joseph Vincent Corvelli*, renseriejer, født 10. juni 1939 i Washington D.C.
Bosat: 1900 Alabaster Drive, Silver Spring, Maryland, USA.
- b. **Margaret Anne Wadsworth**, lærer, født 24. juni 1951 i Washington D.C., gift 26. juli 1975 med *George David Stewart*, kaptajnløjtnant i Marinen, født 19. januar 1949 i Johnstown, Pennsylvania.
Bosat: 11100 Kencrest Drive, Mitchellville, Maryland, USA.
- 1) **David Jason Stewart**, født 26. maj 1979 i Honolulu, Hawai.
- 2) **Michael Andrew Stewart**, født 10. marts 1981 i Honolulu.
- c. **Christine Iris Wadsworth**, indendørsarkitekt, født 22. januar 1959 i Washington D.C., gift 21. oktober 1979 med *Bruce Howard Kalen*, repræsentant, født 1. marts 1957.
Bosat: 13621 Jacqueline Court, Silver Spring, Maryland, USA.
5. **Luella Hansen**, gift med *Robert Clavio*.
Bosat: 25465 Scenig Drive, Box 940, Idyllwild, California, USA.
- a. **Gary Clavio**, født 13. juni 1946.
- b. **Timothy Clavio**, født 28. februar 1948.
- c. **Daniel Clavio**, født 24. august 1952.
6. **Rupert Hansen**, faldt som flyver i US Army i Italien 1945. Hans aske er ført til USA og begravet på Arlington Mindekirkegård.
7. **Clifford Hansen**, sagfører.
Bosat: 16985 Salais Street, La Puente, California, USA.
C.L. tog eksamen fra universitet i Washington, Seattle (Land School). Har været ved flyverkorpsset.
- J. **Svend Jensen Jelsbak**, mejeribestyrer, født 28. maj 1888 i Jelsbak, død 8. august 1979, gift 26. september 1917 med *Elna Bruus*, født 17. november 1886 i Nykøbing S., død 22. januar 1967.
S.J.J. uddannedes som mejerist på Kronborg samt i Munkebo og Mesinge, var elev på Ollerup Højskole samt Dalum Mælkeriskole, var i 3 år vikar for Dansk Mejeristforening og var derefter mejeribestyrer på andelsmejeriet Landsogn ved Slagelse fra dets oprettelse 1917 og til 1953, da han afløstes af sin ældste søn og fortsatte som prokurist.
E.B. uddannedes som mejerske.
1. **Bent Bruus Jelsbak**, direktør, født 19. november 1918 i Slagelse, gift 7. juni

1947 med *Inge Ketty Christensen*, kontorassistent, født 20. august 1923 i Rosted ved Slagelse.

Bosat: Weisesvej 11, Slagelse.

B.B.J. uddannedes som mejerist, bl.a. hos faderen, var elev på Dalum Mælkeriskole, virkede 1946-1953 som forvalter på andelsmejeriet Landsogn og overtog derefter bestyrerpladsen efter faderen.

I.K.C. bestod realeksamen, blev kontoruddannet og var elev på Husassistenternes Fagskole.

a. **Susanne Bruus Jelsbak**, børnehavepædagog, født 9. maj 1950 i Slagelse, gift med *Freddy Frydensberg Johansen*, mekaniker.

Bosat: Signesvej 1, Slagelse.

b. **Therese Bruus Jelsbak**, socialpædagog, født 29. september 1955 i København, gift 26. august 1978 med *Uffe Keinicke Larsen*, lærer, født 5. september 1953 i Reersø.

Bosat: Landsgravvej 49, Slagelse.

2. **Else Bruus Jelsbak**, født 5. marts 1921 i Slagelse, gift 10. april 1942 med *Sigurd Rosenkvist Hirsbro*, arkitekt.

Bosat: Dværghøjen 6, Næstved.

E.B.J. var elev på Sorø Husholdningsskole og gennemgik et kursus på Håndværkerhøjskolen i Haslev.

S.R.H. er ingeniør i bygningsteknik.

a. **Marianne Bruus Hirsbro**, født 5. september 1943.

b. **Margaret Bruus Hirsbro**, født 10. november 1945.

c. **Niels Bruus Hirsbro**, født 26. oktober 1946.

3. **Vagn Bruus Jelsbak**, født 26. juni 1925 i Slagelse, død 1. februar 1965, gift 6. april 1950 med *Helga Olesen*, født 20. august 1930 i Sørbymagle.

Bosat: Nykøbingvej 58, Rørbæk pr. Saksøbing.

V.B.J. tog realeksamen, uddannedes som mejerist, drev 1950-1952 købmandsforretning i Svebølle, overtog derefter købmandsforretning i Rørbæk ved Saksøbing og drev denne indtil sin død.

H.O. uddannedes ved handel samt som barneplejerske, videredrev efter mandens død forretningen indtil 1978 og har nu arbejde som kassedame.

a. **Anette Bruus Jelsbak**, postassistent, født 3. marts 1955 i Tveje-Merløse.

Bosat: Hessensgade 41, København S.

b. **Flemming Bruus Jelsbak**, maskinmester, født 25. februar 1956 i Tveje-Merløse.

Bosat: Valby Langgade 143, Valby.

c. **Helle Bruus Jelsbak**, laborant, født 8. oktober 1960 i Saksøbing, samlever med *Søren Kristian Lund*, flytekniker, født 16. januar 1957 i Rødby.

Bosat: Kretavej 19, København S.

H.B.J. er uddannet som laborant på Slagelse tekniske Skole og er nu ansat på Statens Seruminstitut.

K. Anton Jensen Jelsbak, konsulent, født 21. august 1889 i Jelsbak, gift 9. maj 1919 med *Anna Kristine Wulff*, født 2. december 1893 i Rødding.

Bosat: Tilemannsvej 12, Hammel.

A.J.J. lærte landbrug, var 1910-1911 elev på Hadsten Højskole samt 1912-1913 på Asmildkloster Landbrugsskole, dimitteredes 1916 fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, virkede 2 år som lærer på Asmildkloster Landbrugsskole og fik 1918 ansættelse som konsulent ved De midtjyske Landboforeningers fællesledelse, studerede kvægbrug og kvægavl i Tyskland, Holland, Sverige og England, var 1931-1957 forsøgsleder ved Vejballegård Forsøgsstation og derefter ved Midtjyden, Rødkærbro, en fortsættelse af Vejballegård. – A.J.J. var en lang årrække formand for Sønderjydsk forening for Frijsenborg-Faurskov Birk og har som påskønnelse for sit arbejde modtaget Dybbølmærket i guld fra grænseforeningen.

1. Eigild Wulff Jelsbak, ingeniør, født 15. december 1921 i Hammel, gift med *Margaret Elizabeth Lockhart*.

Bosat: Greenfield Way 2, Storrington, West Sussex, England.

E.W.J. tog realeksamen, udlærtes som mejerist, bl.a. på andelsmejeriet Kronborg, var elev på Askov Højskole 1941-1942 samt på Ladelund Mejeriskole 1944-1945, tog mejeriingeniørexamen fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, var bl.a. 2 år docent i mejeribrug ved West of Scotland Agrecultural College, Glasgow, samt 6 år ved Kenya Cooperative Creameries, først som bestyrer og de sidste 2 år som direktør og fik 1959 ansættelse som direktør i Skotland for en større mejerikoncern, der har maskinfabrik for mejerimaskiner og mejeriartikler.

2. Kirsten Marie Wulff Jelsbak, advokat, født 2. juni 1925 i Hammel, gift med *Fernando Murillo Rubiera*, professor, født 16. februar 1923 i Madrid.

Bosat: Villa Franca Del Castillo, Villanueva de la Canada, Madrid, Spanien.

K.M.W.J. tog studentereksamen samt 1952 juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet, havde 1949-1950 og 1952 studieophold ved Institut for Folkeret i Haag samt et længere studieophold ved FN's hovedkontor i New York 1953.

F.M.R. tog studentereksamen samt juridisk embedseksamen fra universitetet i Madrid, havde flere studieophold i udlandet, således ved FN's hovedkontor i New York, fik derefter ansættelse som lektor ved universitetet i Madrid samt sekretær ved Instituto de Cultura i Hispanica. Tildeltes maj 1959 et legat på 50.000 pesetas til studier af fællesmarkedet i Europa og den mulige virkning på de sociale forhold i Spanien. Er nu professor.

a. Ricardo Jaime Murillo Jelsbak.

b. Christina Isabel Murillo Jelsbak.

c. Ana Maria Murillo Jelsbak.

II. Ane Kathrine Pedersen, født 28. februar 1850 i Jeksen, død i januar 1892, gift 1869 med *Rasmus Sørensen Juul*, født 6. december 1841, død i maj 1913.

R.S.J. havde i mange år en gård i forpagtning i Ålsrode og boede senere i Ravnholt ved Tranbjerg.

A. Søren Rasmussen Juul, mejeribestyrer på Sejro, født 29. april 1871, død 24. maj 1916, gift med *Kristine Andersen*. – Ingen Børn.

B. Else Marie Rasmussen Juul, født 26. maj 1872, død i oktober 1916, gift 12. okto-

ber 1901 med *Kristen Strandsbjerg*, født 24. maj 1872 i Gammelsohn ved Ringkøbing, død 16. marts 1949. – K.S. blev gift 2. gang med Nielsine Nielsen.

E.M.R.J. tog jordmodereksamen. De boede i Bøvling ved Lemvig.

K.S. boede senere i Sædding ved Skjern.

1. **Ane Katrine Strandsbjerg**, født 14. maj 1902, død 24. januar 1927, gift 1922 med *Anthon Jensen*, Ringkøbing.

a. **Søren Peder Jensen**, mejerist, født 9. marts 1923.

2. **Christen Strandsbjerg**, kontorist, født 29. november 1903, gift 30. december 1952 med *Erna Nielsen*, født 5. april 1917.

Bosat: Mosevænget 4, Brande.

a. **Else Marie Strandsbjerg**, født 19. august 1953.

b. **Karen Margrethe Strandsbjerg**, født 10. marts 1955.

c. **Jens Kristian Strandsbjerg**, født 29. juli 1956.

3. **Mette Kirstine Strandsbjerg**, født 12. april 1905 i Årgab, Holmsland Klit, gift 3. maj 1929 med *Anker Vilhelm Hjalmar Håkonsson*, arbejdsmand, født 28. februar 1902 i Ll. Rørbæk, Ravnkilde, død 2. december 1966.

Bosat: Plejehjemmet Solgården, Arden.

a. **Ernst Strandsbjerg Håkonsson**, bygmester, født 5. januar 1926 i Sædding, død 5. november 1980, gift 18. juni 1953 med *Ebba Larsen*, født 2. december 1928 i Kolsbæk, Blistrup.

Bosat: Brydetofte 6, Helsingø.

E.S.H. var 1958-1972 bestyrer af Møllebækgård i Nejlinge og virkede derefter indtil sin død som selvstændig bygmester; blev dræbt ved et færdselsuheld.

1) **Erik Strandsbjerg Håkonsson**, chauffør, født 31. oktober 1954 i Esbønderup.

Bosat: Langdraget 427, Gilleleje.

2) **Else Strandsbjerg Håkonsson**, socialpædagog, født 14. november 1956 i Esbønderup.

Bosat: Vestergade 59, Helsingø.

3) **Eigil Strandsbjerg Håkonsson**, edb-assistent, født 11. april 1959 i Esbønderup.

Bosat: Kongensgadevej 39, Helsingø.

b. **Ella Kirstine Marie Håkonsson**, ekspeditrice, født 5. marts 1933 i Ll. Rørbæk, gift 1. december 1973 med *Frode Lindhart Poulsen*, født 27. december 1933 i Møldrup.

Bosat: Ulstrupvej 3, Valsgård pr. Hobro.

F.L.P. er ansat ved B.P.

Ingen børn.

4. **Rasmus Juul Strandsbjerg**, formand, født 26. oktober 1906, død ugift.

R.J.S. var formand ved Dansk Dammann Asfaltfabrik i Brande.

5. **Frede Strandsbjerg**, gårdejer, født 5. november 1908 i Bøvling, død 20. november 1973, gift 7. marts 1942 med *Elna Johanne Thomsen*, støttepædagog, født 17. august 1911 i Ø. Åby, Skårup.

Bosat: Sigersholm, Løgelandsvej 16, Valby pr. Helsingø.

F.S. var elev på Askov Højskole, drev 1942-1947 sammen med sin hustru Sønderby Børnehjem ved Skibby og købte derefter Sigersholm i Valby, som han drev indtil sin død. – F.S. var 1950-1958 medlem af Helsing-Valby sogneråd, valgt af Det radikale Venstre.

E.J.T. overtog 1940 Sønderby Børnehjem, var senere i 3 år medhjælper på et skolehjem for åndssvage i Hillerød og har fra 1972 haft beskæftigelse på Helsing Skole, først som faglærer i en hjælpeklasse og nu som støttepædagog; viderefører efter mandens død Sigersholm.

a. **Jens Strandsbjerg**, lærer, født 23. august 1944 i Frederikssund, gift 11. januar 1967 med *Jytte Kabel*, børnehavelærer, født 16. april 1945 i Virum.

Bosat: Kulagervej 45, St. Linde pr. Karise.

J.S. bestod studentereksamen 1964, havde derefter et ophold på Askov Højskole, dimitteredes 1968 fra statsseminariet på Emdrupborg og har siden virket som lærer, fra 1980 i Solrød kommune.

J.K. tog 1964 studentereksamen, dimitteredes 1968 som børnehavelærer fra Frøbelseminariet, arbejdede bl.a. 5 år i Vedbæk ny Børnehave og er nu støttepædagog ved Fakse kommune.

1) **Camilla Strandsbjerg**, født 26. oktober 1970 i Gentofte.

2) **Jeppe Strandsbjerg**, født 30. marts 1973 i Gentofte.

b. **Niels Strandsbjerg**, stud. mag., født 15. marts 1950 i København.

Bosat: Grønlands Allè 31, Rødovre.

c. **Lisbet Strandsbjerg**, pottemager, født 12. november 1952 i København, samlever med *Jens Christiansen*, cand. scient., født 14. juni 1946 i København.

Bosat: Skodsborg Strandvej 85, Skodsborg.

C. **Peder Rasmussen Juul**, gårdejer, født 30. juli 1874 i Ålsrode, død 26. december 1961, gift 28. april 1909 med *Jensine Bentine Sørensen*, født 4. april 1883 i Fajstrup, Lading, død 26. april 1966.

1. **Frede Rasmussen Juul**, bankfuldmægtig, statsaut. ejendomsmægler, født 6. juli 1910 i Bjertrup, gift 29. august 1937 med *Edith Kristine Stenkjær Henriksen*, sygeplejerske, født 13. december 1907 på Frederiksberg.

Bosat: Bredgade 4, Odder.

F.R.J. tog præliminæreksamen 1928 og blev derefter bankuddannet.

a. **Erik Rasmussen Juul**, kontorchef, cand. jur., født 19. juli 1938 i Odder, gift med *Karin Hansen*.

Bosat: Vogtervej 2, Espergærde.

1) **Jacob Juul**, født 14. september 1966.

2) **Camilla Juul**, født 25. juli 1971.

b. **Henning Rasmussen Juul**, overlærer, født 9. december 1940 i Odder, gift 22. juli 1976 med *Anna Marie Jensen*, lærer, født 17. oktober 1945 i Vadum.

Bosat: Jens Søndergårds Vej 11, Højbjerg.

H.R.J. tog realeksamen 1958 og senere lærereksamen.

1) **Mette Juul**, født 17. oktober 1976 i Århus.

2) **Helle Juul**, født 4. juni 1980 i Århus.

2. **Aage Rasmussen Juul**, overkontrollør, født 4. december 1913 i Bjertrup, død

- 1959, gift 7. november 1936 med *Grethe Thomsen*, født 19. marts 1913, død. Aa.R.J. tog eksamen fra handelshøjskolen i København, blev statsexam. ejendomsrådgiver, var en tid assurandør i forsikringsselskabet Baltica og fik derefter ansættelse som målerkontrollør ved Københavns Belysningsvæsen.
- a. **Bent Juul**, født 26. september 1938 i København.
 - b. **Kirsten Juul**, født 26. marts 1950 i København.
3. **Gunnar Rasmussen Juul**, translator, født 13. oktober 1918 i Fårup, død 1972, gift med *Birthe Heeno*, cand. jur.
- a. **Tine Juul**, født 5. juli 1943.
 - b. **Peder Juul**, født i maj 1950.
- D. **Frederikke Rasmussen Juul**, død, gift med *Jens Hansen*, gartner, Åbo. – Ingen børn.
- E. **Jens Rasmussen Juul**. Opholdssted var i 1959 ukendt.
- F. **Johannes Rasmussen Juul**, død som lille.
- G. **Johannes Rasmussen Juul**, arbejdsmand, født 9. juli 1883, død 10. januar 1926, gift 10. maj 1910 med *Johanne Kirstine Mariane Jensen*, født 8. april 1888 i Svinsager, død 1. november 1962. J.R.J. arbejdede 1910-1918 på Slet Teglværk, flyttede til Vorbasse, arbejdede 1918-1921 i tørvemosen, bosatte sig derefter i Vonsild og var her fodermester og arbejdsmand.
1. **Rasmus Juul**, født 7. december 1910. Ugift. Bosat: Kløvervej 35-10 E, Kolding. R.J. uddannedes som gartner, tog sætteskippereksamen og sejlede derefter som styrmand på »Mira«.
 2. **Svend Juul**, gårdejer, født 18. juni 1913 i Tranbjerg, gift 29. september 1950 med *Jenny Højer Damgaard*, født 9. maj 1913 i Vejstrup. Bosat: Stensgård, Houens Odde 14, Eltang pr. Kolding.
 - a. **Ingvar Damgaard Juul**, gårdejer, født 3. juni 1951 i Vejstrup, gift 23. juni 1978 med *Anni Boysen Jørgensen*, økonoma, født 11. marts 1952 i Kolding. Bosat: Stangmoseled, Sjølund Landevej 36, Sjølund.
 3. **Frede Juul**, indremissionær, født 7. oktober 1915 i Slet, gift 6. august 1942 med *Kristine Mathilde Andersen*, født 30. september 1914 i Højbjerg, Viborg amt. Bosat: Norasvej 6, Glostrup. F.J. uddannedes ved landbruget, blev i 1941 diakon fra Diakonhøjskolen i Århus og har siden virket som indremissionær i Odense, Ringsted, Århus, København og Glostrup. – F.J. har været redaktør af Ringsted Kirkeblad og Københavns Indre Missions blad »Tag og læs« og er medlem af menighedsrådet. Har udgivet: Sådan leves livet, 1954, og Marie Louise, 1981. Var ved folketingsvalgene i 1973 og 1975 kandidat for Kristelig Folkeparti i Sdr. Storkreds.
 - a. **Poul Ove Juul**, hotelinspektør, født 16. september 1943 i Odense, gift 28. marts 1970 med *Ingrid Østergaard Mortensen*, børnehavelærer, født 21. maj 1945 i Fåborg. Bosat: Christianslundsvvej 117, Nyborg.

P.O.J. bestod 1960 realeksamen, var portierelev på Hotel Ansgar, Århus, aftjente sin værnepligt, var vinteren 1964-1965 elev på Haslev udvidede Højskole og har siden 1971 været ansat på Hotel Nyborg Strand, først som receptionschef og fra 1978 som inspektør. – P.O.J. er formand for FDF i Nyborg.

I.Ø.M. dimitteredes fra Jydsk Børnehaveseminarium i Århus og er afdelingsleder ved Nyborg kommunale Børnehave.

1) **Dorthe Marie Juul**, født 22. april 1971 i Århus.

2) **Susanne Juul**, født 29. november 1974 i Nyborg.

- b. **Kirsten Marianna Juul**, lærer, født 20. december 1944 i Odense, gift 15. juli 1972 med *Age Reiter*, afdelingschef, født 12. december 1939 i Randers.

Bosat: Hjortespringvej 92 A, Herlev.

K.M.J. bestod 1970 lærereksamen fra Århus Seminarium og har fra 1972 været ansat ved Hjortespring Skole.

Aa.R. er uddannet inden for herreekviperingsbranchen i Fredericia og er nu afdelingschef ved firma Regent.

1) **Jesper Reiter**, født 24. juni 1973 i Albertslund.

2) **Steffen Reiter**, født 2. oktober 1976 i Albertslund.

- c. **Ole Bent Juul**, hotelleder, født 12. februar 1949 i Odense, gift 21. oktober 1972 med *Kirsten Glinvad Kristensen*, hotelleder, født 24. juni 1950 i Gjerlev.

Bosat: Slettestrandvej 88, Fjerritslev.

O.B.J. var vinteren 1965-1966 elev på Blidstrup Ungdomsskole, udlærtes 1970 som automekaniker, gennemgik derefter uddannelse inden for hotelbranchen og har fra 1980 været ansat som hotelleder på Missionshotellet Sanden Bjerggård, Slettestrand.

K.G.K. uddannedes som sygehjælper på Diakonissestiftelsen i København, virkede der indtil 1980 og fik derefter sammen med sin mand ansættelse som hotelleder på Missionshotellet Sanden Bjerggård.

1) **Mikael Glinvad Juul**, født 31. december 1975 i København.

- d. **Anne Kristine Juul**, lærer, født 14. november 1953 i Ringsted, gift 15. marts 1975 med *Bent Mygind Hansen*, bankassistent, født 2. juli 1952.

Bosat: Rønnevangshusene 59, Tåstrup.

A.K.J. bestod højere forberedelseseksamen og 1978 lærereksamen fra Frederiksberg Seminarium.

B.M.H. er bankuddannet og er assistent i Privatbanken. – B.M.H. er bl.a. medlem af bestyrelsen for Brede Missionshus i Lyngby.

- e. **Niels Iver Juul**, stud.teol., født 24. oktober 1955 i Ringsted, gift 18. juli 1981 med *Bente Fromholt*, diakon, født 16. april 1955 i Holstebro.

Bosat: Haraldsgade 96, København Ø.

N.I.J. uddannedes som bankassistent, bestod 1978 studentereksamen og har siden læst teologi ved Københavns Universitet.

4. **Karen Juul**, sygeplejerske, født 5. juni 1918 i Tranbjerg, gift 9. september 1945 med *Peder Pedersen Skaarup*, frugtgrosserer, født 4. januar 1913 i Gørding.

Bosat: Lundebakken 11, Esbjerg.

- a. **Preben Juul Skaarup**, landskabsarkitekt, født 27. december 1946 i Esbjerg, gift med *Karen Vium Jensen*, arkitekt, født 5. december 1947 i Ringkøbing. Bosat: Jacob Adelborgs Allè 12, Risskov.
P.J.S. tog 1974 eksamen som landskabsarkitekt fra arkitektskolen i Århus, var 1975-1981 lærer på arkitektskolen i Århus og blev derefter optaget som kompagnon i landskabsarkitektfirmaet Sven Hansen ApS., Århus. – P.J.S. er redaktør af tidsskriftet Landskab, et medlemsblad for Foreningen af danske Landskabsarkitekter.
K.V.J. tog 1975 afgangseksamen fra Århus Arkitektskole, restaureringsafdelingen, og driver nu selvstændigt firma: Karen Vium Design.
- 1) **Anne Vium Skaarup**, født 16. juli 1974 i Århus.
 - 2) **Lise Vium Skaarup**, født 24. oktober 1978 i Århus.
- b. **Steen Juul Skaarup**, lærer, født 23. november 1949 i Esbjerg, gift 12. maj 1979 med *Tove Helbo Pedersen*, lærer, født 14. april 1950 i Århus. Bosat: Niels Juels Gade 9, Århus N.
- 1) **Søren Helbo Skaarup**, født 5. juli 1978 i Århus.
5. **Søren Juul**, gårdejer, født 17. oktober 1920 i Fitting, Vorbasse, gift 14. april 1949 med *Anna Kirstine Christensen*, født 5. marts 1922 i Gjerlev. Bosat: Blenstrupvej 19, Gjerlev J.
S.J. overtog 1951 hustruens fødegård.
- a. **Christen Juul**, svejser, født 24. september 1955 i Gjerlev. Bosat: Blenstrupvej 19, Gjerlev J.
6. **Johannes Juul**, fiskeskipper, født 7. januar 1923, gift 16. december 1956 med *Lisbeth Marie Eriksen*, født 5. december 1937. Bosat: Skråvej 1, Skagen.
7. **Jens Juul**, fisker, født 8. april 1925 i Vonsild, gift 10. juli 1954 med *Vera Anna Bachmann*, født 23. december 1926 i Esbjerg. Bosat: Frodesgade 149 A, Esbjerg.
- a. **Lisbeth Bachmann Juul**, født 30. september 1955, død 5. september 1972.
 - b. **Elin Bachmann Juul**, pædagogmedhjælper, født 9. august 1957 i Esbjerg, gift 2. marts 1979 med *Per Kristian Henriksen*, skibsfører, født 10. august 1952 i Slagelse. Bosat: Kirkevej 20, Sejstrup pr. Gredstedbro.
 - 1) **Jesper Juul Henriksen**, født 25. oktober 1979 i Sejstrup.
 - 2) **Kim Juul Henriksen**, født 18. marts 1981 i Sejstrup.
 - c. **Torben Bachmann Juul**, født 6. december 1963 i Esbjerg.
8. **Ellen Juul**, født 8. april 1925, gift med *Carlo Strandby Andersen*, født 13. maj 1924. Bosat: Havörmsgatan 65, Jönköping, Sverige.
- a. **Karen Grethe Juul Andersen**, født 6. december 1945.
 - b. **Marianna Kirstine Juul Andersen**, født 6. juli 1949.
- H. **Karen Rasmussen Juul**, født 25. december 1884 i Århus, død 20. marts 1973, gift 2. april 1914 med *Jens Jensen*, farmer, født 13. marts 1880 i Snerrild, død 25. marts 1954.
K.R.J. og J.J. boede sidst i Prescott, Arizona.

1. **William Soren Jensen**, minearbejder, født 10. november 1914 i Ascove, Minnesota, gift 10. februar 1938 med *Lola Mae Allen*.
Bosat: Humboldt, Arizona, USA.
 - a. **William James Jensen**, født 20. august 1941.
 - b. **Ralph Allen Jensen**, født 11. november 1947.
2. **Fred R. Jensen**, minearbejder, født 26. november 1916 i Kennett, Californien, gift 28. december 1942 med *Willna Dean*.
Bosat: Humboldt, Arizona, USA.
 - a. **Willna Dee Jensen**, født 6. januar 1945.
 - b. **Patty Lee Jensen**, født 30. december 1945.
 - c. **Abby Iona Jensen**, født 22. september 1948.
 - d. **Ralph Fred Jensen**, født 21. maj 1954.
 - e. **Shirley Gay Jensen**, født 12. november 1956.
3. **Helen Jensen**, født 1918, død 1921.
4. **Marian H. Jensen**, født 2. september 1922 i Humboldt, gift 24. december 1940 med *Evert Yount*, født Jennessen, minearbejder.
Bosat: Humboldt, Arizona, USA.
 - a. **Jerraline Yount**, født 14. januar 1942 i Prescott.
 - b. **Cathy Yount**, født 22. marts 1946 i Prescott.
 - c. **Charles Evert Yount**, født 3. juni 1948 i Prescott.
5. **Genevieve Jensen**, født 2. september 1925 i Sweet Home, Oregon, gift 7. marts 1942 med *Jesse William Reeves*, farmer, født 27. juli 1918 i Cherry, Arizona.
Adresse: Box 314, Rim Rock, Arizona, USA.
 - a. **Jesse Olive Reeves**, lærer, født 7. marts 1943 i Prescott, gift med *Jessica Shull*.
Bosat: Camp Verde, Arizona, USA.
 - b. **Dwight Wayne Reeves**, jordejer, født 3. februar 1945 i Clarkdale, Arizona.
Bosat: Camp Verde, Arizona, USA.
 - c. **Carol Elaine Reeves**, skønhedseksperter, født 2. september 1948 i Cottonwood, Arizona, gift med *Ronald Ryan Baze*, lærer.
Bosat: Hoquiam, Washington, USA.
6. **Peter Juul Jensen**, blikkenslager, født 12. marts 1929 i Jerome, Arizona.
Bosat: Scull Valley, Arizona, USA.
P.J.J. deltog i Koreakrigen.
- J. **Frede Rasmussen Juul**, død som spæd.
- K. **Frede Rasmussen Juul**, brønderiarbejder, født 20. marts 1888, død 20. april 1948, gift 5. juli 1913 med *Ida Margrethe Christensen*, født 27. december 1891 i Øls, død 2. juli 1975.
F.R.J. var brønderiarbejder i Hobro og formand for Hobro fiskeriforening.
1. **Rasmus Christensen Juul**, arbejdsmand, født 16. maj 1914, død, gift 5. marts 1938 med *Lilly Agnete Sørensen*, født 26. maj 1919.
 - a. **Benny Christensen Juul**, født 22. april 1939.
 - b. **Aase Juul**, født 18. juli 1940, gift *Brix*.
Bosat: Sygehusvej 1, Ørsted.
 - c. **Frede Juul**, født 8. juni 1948.

- d. **Solveig Laila Juul**, født 4. december 1949.
2. **Sejr Christensen Juul**, arbejdsmand, født 27. januar 1918 i Hobro, gift 2. juni 1946 med *Kristine Ottomine Kraft*, født 22. september 1919 i Skellerup.
Bosat: Brogade 63 B, Hobro.
- a. **Lisbeth Kraft Juul**, kontorassistent, født 27. oktober 1950 i Århus, gift 2. juni 1971 med *Hans Jørgen Jensen*, ingeniør, født 12. november 1948 i Hobro.
Bosat: Ligustervej 1, Hørby Skoleby pr. Hobro.
- 1) **Karina Juul Jensen**, født 23. maj 1973 i Hobro.
- 2) **Rikke Juul Jensen**, født 21. april 1975 i Hobro.
- 3) **Louise Juul Jensen**, født 12. oktober 1976 i Hobro.
3. **Petra Marie Juul**, født 3. april 1920 i Hobro, død 21. februar 1963, gift 26. december 1950 med *Gunnar Tommy Thomsen*, købmand, født 12. oktober 1921 i Hobro.
Bosat: Randersvej 41, Hobro.
- a. **Jytte Thomsen**, født 27. maj 1940 i Hobro, gift 19. november 1966 med *Holger Christensen*, manufakturhandler, født 19. november 1933 i Tandslæt.
Bosat: Storegade 44, Hadsund.
- 1) **Henrik Christensen**, født 26. august 1976 i Ålborg.
- III. **Ane Margrethe Pedersen**, født 1. oktober 1852 i Jeksen, død 28. oktober 1910, gift 24. april 1875 med *Carl Callesen*, gårdejer, født 24. april 1849, død.
A.M.P. var elev på Åle Højskole og lignede faderen en del. Udadtil måske noget kantet og hård, men i øvrigt i besiddelse af stor klogskab, man uvilkaarlig fik respekt for, og meget følelsesfuld. For tjenestefolkene var hun en god madmor og i det hele god at tjene, aldrig urimelig, siger en, der har tjent i gården.
C.C. var gårdejer i Bjertrup og senere rentier i Århus. (*Se endvidere bilag 73*).
- A. **Jens Christian Callesen**, stud.mag., født 22. juni 1882, død 27. oktober 1905 efter få dages sygdom.
J.C.C. tog studentereksamen fra Hellerup Gymnasium 1904.
- IV. **Rasmus Pedersen**, træskomager, født 25. juni 1855 i Jeksen, død 27. januar 1940, gift 7. november 1884 med *Marie Emilie Sørensen*, født 4. september 1860, død 13. januar 1923.
R.P. passede som ung gården hjemme i Jeksen, lærte træskomageriet, boede en kort tid i Hørning, flyttede derefter til Odder og i 1900 til Bovlstrup. – R.B. var i ca. 10 år formand for Jeksen skyttekreds og lærte sig engelsk ved selvstudium.
M.E.S. var elev på Mellerup Højskole.
- A. **Peder Pedersen**, cykelhandler, født 17. august 1885 i Hørning, død 23. juli 1968, gift 20. november 1913 med *Kirstine Marie Frandsen*, født 14. oktober 1885 i Bovlstrup, død 23. april 1967.
P.P. var i 8 år sømand, drev derefter cykelforretning, først i Bovlstrup og fra 1925 i Laven og drev senere forretningen Vølund i Hadsten med forhandling af cykler, symaskiner og radioer.
1. **Helmer Pedersen**, født 22. september 1914 i Bovlstrup, død 1929.

2. **Emil Pedersen**, radioforhandler, født 16. april 1916 i Bovlstrup, gift 10. april 1939 med *Edith Dittmer*, født 26. august 1920 i Ålestrup.
Bosat: Vestergade 45, Hadsten.
- a. **Jon Dittmer Pedersen**, ingeniør, født 13. juli 1939 i Århus, gift 30. marts 1963 med *Grete Jensen*, født 11. maj 1943 i Hadbjerg.
Bosat: Hjaltesvej 18, Hadsten.
J.D.P. bestod i 1955 realeksamen, uddannedes som radiomekaniker hos faderen, dimitteredes 1964 som elektroingeniør fra Århus Teknikum, aftjente sin værnepligt ved Søværnet, hjemsendtes som søløjtnant I og har siden 1967 været ansat i Post- og Telegrafvæsenet.
G.J. var 1959 elev på Egå Efterskole og blev derefter uddannet i Hadbjerg og Århus brugsforeninger.
- 1) **Jette Dittmer Pedersen**, født 27. april 1966 i Hvidovre.
2) **Hanne Dittmer Pedersen**, født 23. april 1970 i Nykøbing S.
- b. **Keld Dittmer Pedersen**, svagstrømstekniker, født 28. maj 1944 i Århus, gift 22. juli 1967 med *Lilian Kirkegaard Hansen*, født 20. september 1944 i Århus.
Bosat: Vestergade 45 A, Hadsten.
K.D.P. udlærtes 1964 som radiomekaniker, dimitteredes 1966 som svagstrømstekniker og indgik 1973 i kompagniskab med faderen.
- 1) **Eva Pedersen**, født 11. september 1968 i Randers.
2) **Erik Pedersen**, født 17. juli 1971 i Randers.
3. **Verner Pedersen**, repræsentant, født 14. januar 1920 i Bovlstrup, gift 19. april 1952 med *Ellen Marie Dubgaard*, født 31. maj 1918 i Viborg.
Bosat: Carit Etlars Vej 46, Åbyhøj.
- a. **Poul Verner Pedersen**, restauratør, født 26. april 1955 i Århus.
Bosat: Frederiks Alle 115, Århus C.
P.V.P. bestod realeksamen, uddannedes som radiomekaniker og købte 1981 halvpart i bodega og diskotek på Mols.
- b. **Kirsten Pedersen**, født 26. april 1957, død 8. august 1977.
4. **Anna Marie Pedersen**, kontoroverassistent, født 20. oktober 1922 i Bovlstrup.
Bosat: Borups Alle 238, København NV.
- a. **Peter Michael Pedersen**, flymekaniker, født 18. februar 1956 på Frederiksberg, samlever med *Vibeke Nygaard*, sygehjælper, født 23. april 1959 i Vanløse.
Bosat: Rolfsvej 4, København F.
P.M.P. uddannedes som skruestiksarbejder og maskinist i Søværnet 1973-1979 og er nu ansat som flymekaniker på flyvestation Værløse.
V.N. har arbejdet som sygehjælper fra 1976.
- 1) **Allan Nygaard Pedersen**, født 18. august 1979.
- B. Jens Pedersen**, fabrikant, født 29. marts 1887 i Hørning, død 3. april 1973, gift 1. gang 22. september 1911 med *Karen Kirstine Hansen*, født 29. maj 1888, gift 2. gang 17. januar 1929 med *Edith Rasmussen*, født 26. februar 1896 i Vejle, død 24. november 1967.

J.P. uddannedes som mejerist, havde cykel- og automobilforretning i Ribe og fra 1929 radio- elektronikfabriksvirksomhed i Lyngby.

1. **Olga Marie Pedersen**, født 6. juni 1912, gift *Rasmussen*.

Bosat: Engløbet 7 D, Herlev.

2. **Kristian Frede Pedersen**, modelsnedker, født 30. december 1915, gift med *Annalise Kittelmann Petersen*, kontorassistent.

Bosat: Korsbrødregade 5, Ribe.

3. **Aase Pedersen**, danselærer, født 15. marts 1924 i Vejle, gift med *Kaj Mygind*, prokurist.

Bosat: Badstuevej 9, Korsør.

4. **Inge Pedersen**, kontorassistent, født 3. november 1929 i Glostrup, gift 25. februar 1955 med *Erik Olaf Mouritzen*, repræsentant, født 11. november 1929 i København.

Bosat: Tjørnevænget 49, Korsør.

a. **Lone Mouritzen**, kontorassistent, født 25. marts 1957 i Lyngby.

Bosat: Færgestræde 10, Korsør.

b. **Michael Mouritzen**, radiotekniker, født 5. september 1959 i Lyngby.

Bosat: Skovvej 41, Korsør.

C. **Frederikke Marie Pedersen**, født 28. december 1888 i Odder, død 30. januar 1979, gift 12. juni 1911 med *Viggo Vedel*, gårdejer, født 12. juni 1885 i Høve, død 29. februar 1956.

V.V. drev en årrække gård i Svenstrup ved Korsør, afhændede gården 1945 og boede derefter i Frølunde. – V.V. førte regnskabet i sparekassen og brugsforeningen og var tillige pantefoged.

1. **Gudrun Vedel**, født 20. marts 1912 i Svenstrup, gift 21. september 1935 med *Viggo Lauridsen*, gårdejer, født 30. april 1907 i Tårnborg, død 21. januar 1980.

Bosat: Grevsensgade 35, Korsør.

V.L. lærte landbrug, var 1928-1929 elev på Høng Husmandsskole og byggede derefter en gård på jord udstykket fra faderens gård, Bysgården i Frølunde.

a. **Bente Lauridsen**, født 16. juli 1936 i Frølunde, gift 19. juli 1958 med *Ole Nielsen*, graver, født 17. marts 1934 i Gærum.

Bosat: Vandkærvej 6, Frølunde pr. Korsør.

B.L. var elev på Engelsholm Højskole.

O.N. lærte landvæsen, forrettede tjeneste ved Det danske Kommando i Itzehoe, 1956, var i 14 år lagerforvalter i et jernfirma i Slagelse og har fra 1977 beklædt stillingen som graver ved Vemmelev Kirke. Overtog 1967 hustruens fødehjem, men har bortforpagtet jorden.

1) **Ib Nymark Nielsen**, vvs-tekniker, født 31. marts 1960 i Svenstrup.

2) **Lars Nymark Nielsen**, gartner elev, født 25. oktober 1962 i Svenstrup.

b. **Ingrid Lauridsen**, husholdningslærer, født 3. august 1938 i Frølunde, gift 30. december 1963 med *Ernst Jepsen*, konsulent, født 20. november 1939 i Egknud.

Bosat: Hornelund 71, Horne pr. Varde.

I.L. var elev på Engelsholm Højskole, tog 1963 eksamen som husholdnings-

lærer fra Den Suhrske Husmoderskole i København og underviser nu i aften- og ungdomsskolen.

E.J. dimitteredes 1965 som agronom fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København og er nu ansat ved landboforeningernes regnskabskontor i Varde.

1) **Ruth Vibeke Jepsen**, født 26. juli 1964 i København.

2) **Tove Merete Jepsen**, født 4. april 1967 i Brørup.

3) **Martin Jepsen**, født 18. oktober 1970 i Varde.

c. **Carl Vedel Lauridsen**, adjunkt, født 14. september 1946 i Frølunde, gift 6. maj 1972 med *Kirsten Elisabeth Ørgaard Dalager*, lærer, født 25. januar 1950 i Kolding.

Bosat: Horsevangen 10, Vejle.

C.V.L. tog 1966 studentereksamen, studerede samfundsfag ved Københavns Universitet samt geografi ved Århus Universitet og er nu ansat ved Rødkilde Gymnasium, Vejle.

K.E.Ø.D. bestod 1970 studentereksamen samt 1975 lærereksamen fra Jelling Statsseminarium og har siden været ansat ved Engum Skole.

1) **Mette Ide Dalager Lauridsen**, født 2. november 1972 i København.

2) **Signe Elisabeth Dalager Lauridsen**, født 21. marts 1978 i Vejle.

2. **Ingrid Vedel**, født 15. oktober 1913 i Svenstrup, gift 12. juni 1935 med *Hans Julius Villy Jørgensen*, fisker, født 9. november 1912 i Stigbjerg, Tårnborgh.

Bosat: Buen 4, Værløse.

a. **Inge Jørgensen**, forretningsleder, født 22. november 1935 i Stigbjerg, gift 22. november 1957 med *Bent Vedel-Olsen*, servicechef, født 14. oktober 1932 i København.

Bosat: Søskovvej 23, Sorø.

I.J. drev 1963-1972 selvstændig forretning med brugskunst m.m. og er nu medlem af en kæde på 3 børnetøjsbutikker i henholdsvis Sorø, Ringsted og Næstved.

B.V-O. uddannedes på Teknologisk Institut og var radiotekniker i Island og England. Var i 11 år værkstedsleder ved Fona, først 2 år i Nykøbing F. og derefter i Slagelse og har fra 1970 været ansat som servicechef ved Max Bodenhoff A/S, København; har taget merkonomeksamen i virksomhedsledelse.

1) **Lotte Vedel-Olsen**, forretningsleder, født 27. maj 1959 i Nykøbing F.

Bosat: Holmevej 5, Tølløse.

2) **Lasse Vedel-Olsen**, født 23. august 1973 i Slagelse.

b. **Lis Kirsten Jørgensen**, født 11. februar 1938 i Stigbjerg, gift 24. februar 1957 med *Helge Albrechtsen*, gårdejer, født 13. august 1930 i Langebjerggård i Ormslev, Vemmelev.

Bosat: Langebjerggård, Ormslevvej 14, Ormslev pr. Vemmelev.

L.K.J. bestod i 1955 realeksamen og var vinteren 1956-1957 elev på Husassistenternes Fagskole. – L.K.J. var 1962-1974 medlem af Vemmelev Gymnastikforenings bestyrelse og har fra 1977 siddet i Vemmelev menighedsråd.

H.A. var vinteren 1946-1947 elev på Hårslev Efterskole samt 1949-1950 på Gerlev Idrætshøjskole, aftjente 1951-1952 sin værnepligt ved Telegraftrupperne i Høvelte, havde 1954-1955 ophold på Dalum Landbrugsskole og overtog 1957 fødegården.

1) **Hans-Jørgen Albrechtsen**, stud.scient., født 17. juli 1959 i Ormslev.

Bosat: Vedbækgade 16, København N.

2) **Mona Albrechtsen**, født 1. oktober 1963 i Ormslev.

c. **Sussi Vibeke Jørgensen**, postbestyrer, født 10. november 1950 i Stigbjerg, gift med *Bjørn Heller Petersen*, elektronikmekaniker, født 3. april 1950 i Hellerup.

Bosat: Skovvej 72, Ballerup.

S.V.J. bestod 1968 realksamen, uddannedes som barneplejerske, besøgte 1969-1970 Ankerhus Husholdningsskole, fik 1970 ansættelse som kontorassistent i Post- og Telegrafvæsenet og har fra 1981 været postbestyrer i Hedeparken i Ballerup.

B.H.P. bestod 1968 realksamen, udlærtes som elektronikmekaniker og har siden 1980 været ansat som rejsemontør ved Volmatic.

3. **Sigrid Vedel**, født 15. marts 1917 i Svenstrup, gift 1. januar 1938 med *Aage Ingeman Hansen*, gårdejer, født 6. juni 1912 i Skovagergård i Frølunde.

Bosat: Skovagergård, Frølundevej 101, Frølunde pr. Korsør.

Aa.I.H. lærte landvæsen, var elev på Høng Husmandsskole og overtog fødegården.

a. **Erik Vedel Hansen**, reg.revisor, født 11. juli 1941 i Korsør, gift 24. oktober 1964 med *Lone Rita Nikolajsen*, kontorassistent, født 4. juli 1941 i Agersø.

Bosat: Frølundevej 110, Frølunde pr. Korsør.

E.V.H. uddannedes ved landbruget, drev 1965-1968 selvstændigt landbrug, var derefter en tid forpagter, begyndte i 1971 som revisor, gennemgik merkonomstudiet og har fra 1979 været reg. revisor.

L.R.N. udlærtes som manufakturkspeditrice 1960 og har siden arbejdet på kontor, de sidste 14 år i en sparekasse.

1) **Carsten Vedel Hansen**, født 1. september 1965 i Bildsø.

2) **Tina Vedel Hansen**, født 18. november 1970 i Korsør.

b. **Henning Vedel Hansen**, ekspeditionschef, født 29. december 1946 i Korsør, gift 2. maj 1970 med *Lene Tjustrup*, kontorassistent, født 29. maj 1949 i Korsør.

Bosat: Stigbjergvej 52, Svenstrup pr. Korsør.

H.V.H. er ansat i Bikuben.

1) **Karina Vedel Hansen**, født 19. juni 1975 i Slagelse.

2) **Kenneth Vedel Hansen**, født 2. februar 1978 i Slagelse.

D. Johannes Pedersen, cykel- og radioforhandler, født 10. marts 1893 i Odder, død 13. juni 1962, gift 9. maj 1925 med *Jenny Jespersen*, født 29. april 1900 i Veflinge.

Bosat: Bredgade 2, Årup.

J.P. uddannedes som mejerist, etablerede sig 1920 som cykelhandler i Årup, udvidede få år efter med forhandling af radioer, endda på så tidligt et tidspunkt, at han

selv fabrikerede nogle af radioerne, og drev forretningen indtil sin død, hvorefter svigersønnen Carl-Georg Hansen overtog den. – J.P. beklædte flere tillidshverv og var bl.a. i en årrække medlem af bestyrelsen for Cykelhandlerforeningen Fyn.

1. **Vita Maria Pedersen**, lokalredaktør, født 22. april 1926 i Årup, gift 1. gang 14. marts 1948 med *Egon Gregers Jensen*, født 5. februar 1927, gift 2. gang 6. april 1957 med *Svend Erik Madsen*, værkfører, født 19. februar 1923 i Odense.

Bosat: Tjørnevej 4, Hesselager.

V.M.P. tog studentereksamen, har været journalist ved dagblade i Sønderjylland og er nu lokalredaktør ved Fyns Amts Avis.

S.E.M. uddannedes som maskinsnedker og er nu værkfører på Langeskov Legetøjsfabrik.

- a. **Stinna Gregers Madsen**, navneændring fra Jensen, bibliotekar, født 11. maj 1948 i Årup, samlever fra 1971 med *Jørgen Peter Schou*, fuldmægtig, født 18. juli 1947 i København.

Bosat: Carl Langes Vej 13, Valby.

S.G.M. tog 1967 studentereksamen, uddannedes som bibliotekar og har fra 1972 været ansat ved Hvidovre kommunes Bibliotek.

J.P.S. blev 1967 student samt 1974 cand.polit. fra Københavns Universitet, har fra 1974 været ansat som fuldmægtig i miljøministeriet og har fra 1976 tillige været undervisningsassistent ved handelshøjskolen.

- b. **Ebbe Gregers Madsen**, navneændring fra Jensen, advokat, født 25. oktober 1949 i Årup.

Bosat: Grønnegade 77, Århus C.

E.G.M. tog 1968 studentereksamen samt 1976 juridisk embedseksamen fra Århus Universitet, fik 1978 ansættelse som advokatfuldmægtig hos landsretssagfører E. Kjellund i Århus og blev 1981 advokat.

- c. **Mogens Gregers Madsen**, navneændring fra Jensen, journalist, født 11. juli 1954 i Assens, samlever med *Inge Kvist Pedersen*, sygeplejerske, født 20. august 1955 i Tustrup, Nørager.

Bosat: Jellingvej 9, Vejle.

M.G.M. bestod 1973 studentereksamen, færdiguddannedes 1978 som journalist, arbejdede nogle måneder ved Fyns Tidendes sportsredaktion og har siden været ansat ved Vejle Amts Folkeblad.

I.K.P. tog 1974 studentereksamen, uddannedes som sygeplejerske på Århus Kommunehospital og har siden været ansat ved Vejle Sygehus.

2. **Jonna Birgitte Pedersen**, født 20. juni 1930 i Årup, gift 1. september 1956 med *Carl-Georg Hansen*, radioforhandler, født 24. oktober 1932 i Skydebjerg.

Bosat: Bredgade 2, Årup.

J.B.P. var en tid kontorist ved Post- og Telegrafvæsenet.

C-G.H. overtog 1962 svigerfaderens forretning, men afhændede 1972 cykelafdelingen.

- a. **Mette Hansen**, studerende, født 14. december 1959 i Assens.

- b. **Anne-Stine Hansen**, født 11. juli 1962 i Assens.

- c. **Hans-Georg Hansen**, født 29. november 1963 i Assens.

3. **Karna Ragnhild Pedersen**, overlærer, født 5. juni 1932 i Årup, gift 3. januar

1956 med *Jørgen Rosschou*, navneændring 1963 fra *Jørgen Rosschou Jensen*, overlærer, født 28. marts 1933 i Dalum.

Bosat: Abildrodvej 37, Eskildstrup pr. Bogense.

K.R.P. tog 1951 studentereksamen samt 1955 lærereksamen fra Odense Seminarium, var en tid ansat ved Sct. Hans Skole i Odense og har siden 1960 virket ved Kongslundskolen i Skovby.

J.R. dimitteredes 1955 fra Odense Seminarium og har siden været ansat samme steder som sin hustru.

a. **Lise Rosschou**, lærer, født 18. marts 1953 i København, gift 13. august 1977 med *Jens Peter Hostrup-Jessen*, lærer, født 13. april 1955 i Epping, England.

Bosat: Eghøjvej 31, Egå.

L.R. tog 1972 studentereksamen, var vinteren 1972-1973 elev på Vestbirk Højskole, uddannedes som bogbinder og konservator, tog 1981 lærereksamen fra N. Zahles Seminarium og har siden været ansat på Egå Ungdomshøjskole.

J.P.H.-J. flyttede 1963 til Danmark, uddannedes som musikpædagog på konservatoriet i København, tog senere lærereksamen fra N. Zahles Seminarium og har siden 1981 været ansat på Egå Ungdomshøjskole.

b. **Anders Rosschou**, ekspedient, født 19. februar 1957 i Odense.

Bosat: Nyborgvej 191, Odense SØ.

A.R. tog 1977 studentereksamen og arbejder nu ved FDB i Odense.

c. **Nils Rosschou**, født 21. juni 1965 i Bogense.

V. **Marie Sofie Frederikke Pedersen**, død ugift 1928.

M.S.F.P. var i ca. 40 år husbestyrinde for gårdejer Anker Munk i Hårby.

VI. **Jens Jørgen Pedersen**, gårdejer, født 10. september 1863 i Jeksen, død 7. oktober 1952, gift 21. april 1893 med *Dorthea Frederiksen*, født 18. januar 1867 i Torrild, død 1926.

J.J.P. tog præliminæreksamen fra Skanderborg Realskole og overtog hustruens fødegård i Neder Jeksen. – J.J.P. var formand for brugsforeningen og sygekassen samt i 10 år for Jeksen skytteforening.

A. **Astrid Kathrine Pedersen**, lærer, født 2. oktober 1894 i Neder Jeksen. Ugift.

Bosat: Plejehjem, Svendborg.

A.K.P. dimitteredes 1915 fra Gedved seminarium, tog 1922 studentereksamen, blev 1923 cand.phil., virkede som lærer forskellige steder, sidst i Falsled og Fåborg og har fra 1976 haft ophold på et plejehjem i Svendborg.

B. **Ingeborg Margrethe Pedersen**, født 14. august 1896 i Neder Jeksen, død 1901.

C. **Agnes Johanne Pedersen**, født 18. oktober 1899 i Neder Jeksen, død 8. december 1968, gift 21. april 1927 med *Anders Jensen*, smedemester, Jeksen, død 7. januar 1972.

1. **Peder Jørgen Jensen**, smedemester, født 4. september 1928, gift med *Inger Marie Rasmussen*.

Bosat: Allégade, Jeksen pr. Hørning.

P.J.J. overtog faderens smedeforretning i Jeksen.

a. **Lars Juul Jensen**, journalist, født 25. december 1950 i Jeksen, gift 23.

april 1973 med *Ruth Ellegaard Frederiksen*, dagplejemor, født 23. april 1953 i Nørreby, Klinte.

Bosat: Serridslevvej 71, Tvingstrup pr. Horsens.

L.J.J. tog 1969 studentereksamen, uddannedes som journalist og har fra 1978 været ansat som redaktionssekretær ved Århus Stiftstidende.

1) **Ulla Katrine Juul Jensen**, født 25. november 1975 i Tvingstrup.

2) **Thomas Kristian Juul Jensen**, født 19. juni 1977 i Tvingstrup.

b. **Dorthe Jensen**, teknisk tegner, født 23. marts 1954 i Jeksen, gift 13. marts 1981 med *Kjeld Pedersen*, smed, født 29. april 1951 i Adslev.

Bosat: Hårbyvej 21, Hårby pr. Skanderborg.

1) **Kasper Pedersen**, født 10. oktober 1974 i Hårby.

2) **Maj Brit Pedersen**, født 10. september 1980 i Hårby.

c. **Henning Jensen**, født i september 1955.

Bosat: Møllegade 29, Thorsø.

d. **Anette Jensen**, født 7. marts 1962.

Bosat: Allègade 7, Jeksen pr. Hørning.

D. Gunnar Viggo Pedersen, landmand, født 12. marts 1908 i Neder Jeksen, gift 1. gang 10. marts 1934 med *Karen Poulsen*; ægteskabet opløst 1940; gift 2. gang 23. december 1944 med *Lissi M. C. Timmermann*, født 1. oktober 1908 i Hamborg.

Bosat: Nakkevej 8, Korshavn pr. Fåborg.

G.V.P. lærte landbrug, var 1923 elev på Egå Efterskole samt 1931 på Korinth Landbrugsskole, arbejdede på grund af arbejdsløshed her i landet 1941-1945 som chauffør i Tyskland og har fra 1949 haft mindre landejendomme på Drejø og Korshavn.

1. **Bent Jørgen Pedersen**, statsaut. ejendomsmægler, født 5. april 1935 i Egeskov, Kværndrup, gift 13. oktober 1962 med *Aase Skytte Christoffersen*, børnehaveleder, født 20. august 1935 i Håstrup.

Bosat: Bernstorffsvej 129, Hellerup.

B.J.P. bestod 1951 realeksamen, blev bankuddannet, var 1958-1959 ved RCA på den amerikanske base i Thule, Grønland, bestod 1965 ejendomsmæglerprøven i København og har fra 1966 drevet selvstændig ejendomsmæglervirksomhed.

Aa.S.C. bestod 1952 realeksamen, dimitteredes 1959 fra Odense Børnehaveseminarium, tog 1965 ejendomsmæglerprøven i København og er nu børnehaveleder i Gentofte.

2. **Birthe Pedersen**, født 12. december 1939 i Skårup, gift 2. november 1957 med *Kurt Larsen*; ægteskabet opløst; gift 2. gang 30. maj 1981 med *John Gendal*.

Bosat: Nordgårdsvej 5, Svogerslev pr. Roskilde.

a. **Lajla Larsen**, født 8. september 1958.

b. **Jørgen Larsen**, født 24. juli 1960.

c. **Jette Larsen**, født 4. februar 1965.

3. **Jens Jørgen Pedersen**, assistent, født 26. juni 1947 i Fåborg, gift 26. juni 1981 med *Marjory Higgins*.

Bosat: 25 Grevillea Circuit, Night Cliff, Darwin, Australia.

J.J.P. uddannedes ved landbruget, var elev på Sdr. Nærå Efterskole, Rødding

Højskole og Lyngby Landbrugsskole, rejste 1971 til Australien, arbejdede her først ved landbrug og senere ved statens mineselskab og har fra 1981 været ansat ved Museum and Art Galleri, Darwin.

4. **Else Margrethe Pedersen**, lærer, født 19. november 1952 i Odense, gift 15. oktober 1977 med *Vagn Eriksen Rasmussen*, edb-tekniker, født 23. februar 1946 i Glamsbjerg.

Bosat: Præstemarken 17, Gudbjerg.

E.M.P. var elev på Ringe Efterskole samt på Vestjysk Højskole, Ringkøbing, var $\frac{1}{2}$ år på et hospital i England, tog senere lærereksamen fra Den frie Lærerskole i Ollerup og fik derefter ansættelse ved Ellerup Friskole.

- a. **Ane Rasmussen**, født 20. december 1979 i Gudbjerg.

- VII. **Peder Jensen Pedersen**, møllebygger i Skanderborg, født 26. marts 1867, død, gift 3. august 1895 med *Ane Mortensen*, født 21. februar 1865, død.

- A. **Olga Pedersen**, født 21. oktober 1895.

1. **Karl Anker Rasmussen**, (søn af Olga Pedersen og Søren Feldballe Rasmussen). K.A.R. overtog Søren Anker Munk's gård i Hårby.

- B. **Ester Pedersen**, født 20. august 1905.

- VIII. **Sine Pedersen**, født 25. august 1869 i Jeksen, død 19. februar 1900, gift 16. april 1896 med *Jens Christian Hermansen*, disponent, født 30. juni 1870 i Grønbæk, død 28. november 1921.

J.C.H. var ved hustruens død arbejdsmand i Århus, men flyttede senere til Norge.

- A. **Peder Viggo Hermansen**, adm. direktør, født 20. februar 1897 i Skanderborg, gift 24. maj 1921 med *Helene Olsen*, født 16. februar 1899 i Moss, Norge, død 19. december 1976.

Bosat: Norrønaveien 14, Moss, Norge.

P.V.H. har været adm. direktør for en korkisoleringsfabrik i Høyden.

1. **Inger-Helene Hermansen**, fil.kand., født 11. november 1921 i Rygge, Norge, gift 5. august 1950 med *Per Kornfeldt*, cand.real., født 9. januar 1924 i Oslo.

Bosat: Färgarevägen 29, Perstorp, Sverige.

- a. **Ruth-Aimée Kornfeldt**, fil.kand., født 26. marts 1951 i Frederiksstad, Norge, gift 30. oktober 1976 med *Torgny Olof Gustafsson*, fil.kand., født 17. november 1950 i Kalmar, Sverige.

2. **Christian-Einar Hermansen**, socialarbejder, født 26. september 1923 i Rygge.

Bosat: Norrønaveien 14, Moss, Norge.

- B. **Niels Thorvald Hermansen**, ingeniør, født 17. april 1899 i Skanderborg, død 18. oktober 1966, gift 12. april 1933 med *Dagney Emilie Johannesen*, født 8. september 1908 i Moss, død 12. februar 1978.

Boede: Eidsvoldsgate 4, Moss, Norge. – Ingen børn.

- IX. **Frederik Pedersen**, smed, født 11. juni 1872 i Jeksen, død 4. april 1930, gift 28. december 1899 med *Agnes Møller*, født 10. november 1877 i Ålsø, død 10. marts 1950.

F.P. arbejdede som smed flere år i Amerika og senere i Tyskland og drev fra 1909 smede- og maskinvirksomhed herhjemme, 9 år i Ebeltoft og derefter i Øse.

- A. **Harald Friederich Pedersen**, gårdejer, født 8. november 1900 i Kiel, gift 29. januar 1926 med *Inger Georgine Jensen*.

Bosat: Kærbæk, Ansager.

1. **Bertram Bloch Petersen**, gårdejer, født 10. maj 1929 i Kærbæk, gift 23. juli 1953 med *Cathrine Marie Michaelsen Juul*, hjemmehjælper, født 19. juni 1929 i Grønnebæk, Jels.

Bosat: Varde Landevej 18, Vestterp pr. Grindsted.

- a. **Bent Bloch Pedersen**, tømrer, født 23. januar 1954 i Klelund, Lindknud.

Bosat: Varde Landevej 18, Vestterp pr. Grindsted.

- b. **Leif Bloch Petersen**, smed, født 25. maj 1957 i Vestterp, samlever med *Ulla Stokbæk*, køkkenlederelev, født 21. marts 1962 i Hesselho, V. Starup.

Bosat: Puglundvej 1, Starup pr. Grindsted.

2. **Børge Bloch Petersen**, politiassistent, født 8. januar 1935 i Kærbæk, gift i december 1960 med *Inger Margrethe Kjær*, butiksassistent, født 28. marts 1941 i Herning.

Bosat: Falkevej 35, Bramming.

B.B.P. var beskæftiget ved landbruget til sit 25. år, var 1951 på efterskole, af-tjente sin værnepligt, havde ophold på en landbrugsskole og har fra 1960 været ansat ved politiet.

I.M.K. tog realeksamen og er nu butiksassistent i brugsen i Bramming.

- a. **Dorthe Bloch Petersen**, kontorelev, født 19. januar 1962 i København.

- b. **Helle Bloch Petersen**, født 28. marts 1964 i Korsør.

3. **Brita Agnes Petersen**, kontorassistent, født 21. januar 1940 i Kærbæk, gift 17. november 1962 med *Egon Vestergaard Schmidt*, salgsschauffør, født 2. oktober 1936 i Ovtrup.

Bosat: Solbakken 1, Nordenskov pr. Varde.

B.A.P. var på ungdomsskole, havde derefter beskæftigelse ved forskelligt og har fra 1963 været ansat som kontorassistent på Sønderskov Teglværk i Nordenskov.

E.V.S. lærte landbrug, var på højskole og landbrugsskole, tog svinekontrol-eksamen, virkede en tid som svinekontrollassistent og har siden 1962 været ansat ved Ansager Andelsslakteri, først i ekspeditionen og nu som salgsschauffør.

Ingen børn.

- B. Agnes Pedersen**, født 21. april 1902 i Ebeltoft, gift 5. december 1923 med *Bertel Christian Bertelsen*, født 11. marts 1898 i Bolhede, Øse, død 23. marts 1979.

Bosat: Viovej 25, Kolding.

B.C.B. var først gårdejer i Krogager og senere tekstilarbejder på Kolding Hørfabrik.

1. **Thorkild Hansen Bertelsen**, afdelingsleder, født 7. september 1924 i Ansager, gift med *Henny Præstkjær Olsen*, født 13. april 1931.

Bosat: Frederikssundsvej 319 B, Brønshøj.

T.H.B. er afdelingsleder hos Fog & Mørup A/S, København.

- a. **Anette Præstkjær Bertelsen**, født 3. januar 1951, gift 1. april 1973 med *Niels Erik Hartvig*, født 30. juni 1952.

Bosat: Kildemarken 112, Havdrup.

- 1) **Jimmi Hartvig**, født 5. juni 1974.

- b. Ole Hansen Bertelsen**, reklametegner, født 31. juli 1954, gift 4. februar 1978 med *Annelise Larsen*, sygeplejerske, født 22. marts 1957.
Bosat: Østervang 47, Hillerød.
1) **Mette Hansen Bertelsen**, født 12. september 1979.
2. **Frede Bertelsen**, maskinmester, født 1. november 1926 i Krogager, død ved en drukneulykke ved Sjællands Odde 8. juni 1968, gift 26. december 1953 med *Bente Krag Christensen*, lærer, født 5. december 1935; ægteskabet opløst.
F.B. tog maskinisteksamen, sejlede 3 år for rederiet J. Lauritzen, var en tid ansat som maskinmester på Danfoss A/S samt som konstruktør ved Berlingske Tidendes tekniske afdeling og etablerede sig derefter som maskinfabrikant.
a. **Jan Eske Bertelsen**, født 27. februar 1955.
3. **Hans Peter Bertelsen**, salgschef, født 21. juni 1929 i Morsbøl, Grindsted, gift 17. oktober 1953 med *Erna Poulsen*, forretningsbestyrer, født 20. maj 1932 i Ejstrupholm.
Bosat: Skovbrynet 2, Kokkedal.
H.P.B. tog mellemskoleeksamen, uddannedes som boghandlermedhjælper, var på fagskole i København, havde bl.a. ansættelse ved Ebbe Clausens Boghandel i Varde og har siden 1965 været salgschef ved firma Bondo Gravesen, København.
E.P. uddannedes som tilskærer i København og er nu bestyrer af en tøjforretning i København.
a. **Henrik Bertelsen**, bankfuldmægtig, født 1. august 1954 i Risskov, død ved en trafikulykke 14. januar 1980, gift 24. januar 1976 med *Merete Lillegaard Petersen*, født 28. september 1955. (Se bilag 74).
b. **Annegrete Bertelsen**, bankelev, født 5. august 1961 i Kokkedal.
A.B. var 1979-1980 på et års studieophold i USA og er nu bankelev i Handelsbanken.
c. **Niels Jørgen Bertelsen**, født 12. maj 1965 i Kokkedal.
N.J.B. er elev på Hellebjerg Idrætsungdomsskole, Juelsminde.
4. **Erik Bertelsen**, forretningsfører, født 10. september 1934 i Varde, gift 17. november 1956 med *Valborg Elisabeth Nissen*, født 27. marts 1937 i Vamdrup.
Bosat: Lyngbakken 11, Vejle.
E.B. uddannedes som isenkramekspedient, var 1956-1962 ansat i varehuset Spar i Kolding og har siden haft ansættelse som bestyrer ved G.K.Legetøj, først i Thisted, 1967-1976 i Kolding og siden i Vejle.
V.E.N. er uddannet ved husgerning samt som ekspeditrice og har siden 1962 haft ansættelse som ekspeditrice ved G.K.Legetøj.
a. **Marianne Bertelsen**, født 23. februar 1958 i Seest, gift 7. juli 1979 med *Helge Flemming Poulsen*, vognmand, født 6. november 1949 i Gram.
Bosat: Knagsledvej 8, Tørning pr. Vojens.
M.B. uddannedes som kontorassistent, virkede som sådan indtil 1980 og forestår nu kontoret i deres egen forretning.
H.F.P. udlærtes som trykker, var fra 1976-1980 ansat ved Vejle Plastic A/S, Vejle, og overtog derefter faderens vognmandsforretning.
1) **Karsten Poulsen**, født 24. oktober 1980 i Haderslev.

- b. **Birgitte Bertelsen**, ekspeditrice, født 4. januar 1960 i Kolding, samlever med *Ole Holm*, ekspedient, født 17. juli 1959 i Vejle.
Bosat: Vardevej 84 B, Vejle.
B.B. er uddannet som skotøjsekspeditrice og har gennemgået dekoratørkurser.
O.H. er uddannet som ekspedient i en møbelforretning.
 - c. **Kim Bertelsen**, født 2. november 1966 i Thisted.
 - d. **Lars Bertelsen**, født 29. april 1970 i Kolding.
- C. Ove Richard Petersen**, stationsleder, født 28. oktober 1908 i Ebeltoft, død 19. juni 1977, gift 10. december 1933 med *Thora Nielsen*, født 9. februar 1913 i Varde.
Bosat: Solsikkevej 19, Randers.
O.R.P. uddannedes som maskinsmed, virkede en tid som langturschauffør med fisk til Holland og Belgien, fik 1935 ansættelse som redder ved Falck i Esbjerg, blev 4 år senere redningsfører samme sted, 1944 konstitueret stationsleder i Thisted og beklædte fra 1945 til 1976 stillingen som stationsleder ved Falck i Randers. – O.R.P. havde fællesforbundets hæderstegn i sølv og 25 års hæderstegnet i guld og modtog 1959 Kongens Emblem, Dansk Røde Kors.
T.N. var elev på Askov Højskole og Als Husholdningsskole.
1. **Jørn Vester Petersen**, maskinmester, født 25. maj 1935 i Esbjerg, død 5. december 1980.
J.V.P. bestod realeksamen, uddannedes som værktøjsmager, aftjente sin værnepligt ved Marinen og sejlede senere som maskinmester for bl.a. rederiet J. Lauritzen.
 2. **Birte Vester Petersen**, født 1937, død 3 uger gammel.
 3. **Annegrete Vester Petersen**, født 2. oktober 1939 i Esbjerg, gift 28. maj 1966 med *Bo Holst-Jørgensen*, skovrider, født 22. februar 1939 i Randers.
Bosat: Ulfborggård, Ulfborg.
A.V.P. tog realeksamen og blev derefter kontoruddannet.
 - a. **Bolette Holst-Jørgensen**, født 14. april 1967 i København.
 - b. **Marie Holst-Jørgensen**, født 22. februar 1969 i Hørsholm.
 - c. **Mads Holst-Jørgensen**, født 12. september 1974 i Hørsholm.
 4. **Ole Vester Pedersen**, kaptajnløjtnant, født 3. april 1947 i Randers, gift 22. januar 1972 med *Birgitte Bilsted Bauer*, sygehjælper, født 11. november 1950 på Frederiksberg.
Bosat: Classensgade 37, København Ø.
O.V.P. bestod 1967 studentereksamen og har siden forrettet tjeneste ved Søværnet, blev 1975 premierløjtnant og 1980 kaptajnløjtnant.
B.B.B. bestod 1968 realeksamen og uddannedes senere som sygehjælper.
 - a. **Tomas Bilsted Pedersen**, født 21. januar 1971 i Randers.
 - b. **Frederik Bilsted Pedersen**, født 16. juni 1974 i Randers.
 - c. **Malene Bilsted Pedersen**, født 15. juli 1976 i København.
 5. **Lars Vester Petersen**, falckredder, født 15. juni 1957 i Randers.
Bosat: Solsikkevej 19, Randers.
- D. Elinor Marie Petersen**, født 21. juli 1911 i Ryomgård, gift 10. november 1933 med *Harald Peder Poulsen Uldbæk*, plantageejer, født 21. november 1906 i Ansager.
Bosat: Nygade 28, Grindsted.

E.M.P. uddannedes ved husgerning og var senere en tid rengøringsassistent ved Ansager Folke- og Realskole.

H.P.P.U. lærte landbrug, virkede derefter bl.a. som kommunalarbejder og bro-lægger og drev nogle år frugtplantage i Ansager. Han udstykkede senere jorden til byggegrunde.

1. **Elvin Peder Poulsen Uldbæk**, bogholder, født 8. maj 1934 i Ansager, gift 14. september 1954 med *Doris Klinkby Kristensen*, kontorassistent, født 26. maj 1936.

Bosat: Eigsingvej 40, Herlev.

E.P.P.U. tog præliminæreksamen 1950, uddannedes ved E. og C. A/S, Esbjerg, og er nu ansat ved Superfos.

D.K.K. er ansat ved Københavns politi.

- a. **Frede Klinkby Uldbæk**, cand.merc., født 19. december 1954 i Ansager, gift 5. april 1980 med *Else-Mari Sjöstadt*, sygehjælper.

Bosat: Nørrebrogade 193, København N.

1) **Mari-Louise Sjöstadt Uldbæk**, født 15. februar 1981.

- b. **Elin Klinkby Uldbæk**, født 1962.

Bosat: Vedbækgade 2, København N.

2. **Ove Poulsen Uldbæk**, købmand, født 18. juli 1937 i Ansager, gift 1962 med *Ellen Poulsen*.

Bosat: Violvej 2, Kaldred pr. Eskebjerg.

O.P.U. er handelsuddannet, var bl.a. en tid ansat ved H.B. i København, har drevet et minimarked ved Kalundborg og er nu ansat ved Novo.

- a. **Gitte Uldbæk**, født 13. maj 1964.

3. **Agnes Poulsen Uldbæk**, proceskontrollør, født 18. oktober 1944 i Ansager, gift 28. maj 1966 med *Knud Erik Lund*, murer, født 3. september 1944 i Grindsted.

Bosat: Aakjærvej 1, Grindsted.

A.P.U. bestod realeksamen, blev kontoruddannet, var ca. 3 år sekretær ved Midtjyllands Landbo- og Husholdningsskole i Grindsted og har fra 1975 været ansat ved Lego System A/S.

K.E.L. udlærtes som murer og har siden virket som sådan afbrudt af værnepligt ved Fynske Livregiment i Odense.

- a. **Martin Lund**, født 6. juli 1971 i Grindsted.

- b. **Jane Lund**, født 17. oktober 1977 i Esbjerg.

4. **Kaj Poulsen Uldbæk**, børnehavepædagog, født 24. maj 1951 i Ansager, gift 9. august 1974 med *Elin Sørensen*, børneforsorgspædagog, født 9. august 1952 i Hodde.

Bosat: Tyttebærvej 11, Agerbæk.

K.P.U. bestod 1968 realeksamen, blev kontoruddannet, gennemgik senere uddannelse til børnehavepædagog i Esbjerg og har fra 1979 været ansat i den aldersintegrerede daginstitution Teglluset i Øse ved Varde.

E.S. var 1970-1971 elev på Rødding Højskole samt 1972-1973 på Uldum Højskole, gennemgik derefter uddannelse til børneforsorgspædagog i Esbjerg og har siden virket som støttepædagog, fra 1977 i Agerbæk Børnehave.

- a. **Morten Uldbæk**, født 9. februar 1975 i Varde.
 - b. **Anne Uldbæk**, født 9. juni 1978 i Esbjerg.
- E. Turith Margrethe Pedersen**, født 10. marts 1913 i Agerbæk, gift 14. september 1934 med *Johan Kreutzer*, overassistent, født 31. oktober 1909 i Jyderup.
Bosat: Løvetandsvej 8, Brønshøj.
1. **Ib Philip Kreutzer**, dyrlæge, født 4. februar 1935 i København, gift 20. juni 1962 med *Lene Harbo Rønn*, handelslærer, født 25. september 1938 i København.
Bosat: Vestergade 27, Arden.
I.P.K. tog 1963 dyrlægeeksamen, aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret og indgik 1967 kompagniskab med dyrlæge Lynnerup i Arden.
L.H.R. har fra 1977 været ansat ved Hobro-Hadsund Handelsskole.
 - a. **Signe Kreutzer**, født 9. januar 1963 i København.
 - b. **Jens Philip Kreutzer**, født 30. december 1966 i Arden.
 2. **Rigmor Turith Kreutzer**, redaktør, født 18. marts 1936 i København.
Bosat: Ådalsparkvej 5, Kokkedal pr. Hørsholm.
 3. **Merete Dagny Kreutzer**, handelslærer, født 28. april 1941 i København, gift med *Erik Lundsgaard*, studielektor, født 28. oktober 1939 i København.
Bosat: Hjortespringet 12, Hillerød.
 - a. **Søren Lundsgaard**, født 2. oktober 1965 i København.
 - b. **Kristine Lundsgaard**, født 13. juni 1969 i København.
 4. **Birgit Else Kreutzer**, socialrådgiver, født 11. september 1943 i København, gift *Petersen*.
Bosat: Midtfløjene 30, Brønshøj.
B.E.K. tog 1971 eksamen som socialrådgiver og har siden været ansat i social- og sundhedsforvaltningen i København.
 - a. **Iben Legind Petersen**, født 24. juni 1964 i København.
 - b. **Caroline Petersen**, født 14. februar 1974 i Køge.

Ålsrode-grenen

5.B. Thøger Rasmussen, lærer, født 1. juni 1825 i Jeksen Kro, død 18. marts 1883, gift 29. april 1854 med *Ane Mette Sørensdaughter*, født 14. oktober 1833 i Stilling, død 1. november 1908 (søster til Ane Cathrine Sørensdaughter, se 5.D.).

T.R. dimitteredes 1850 fra Lyngby Seminarium, var i 2 år hjælpelærer og organist i Ålsø samt i ca. 1 år hjælpelærer i Tved på Mols og kaldedes 1853 til lærer i Ålsrode og kirkesanger i Ålsø Kirke.

A.M.S. tilbragte de sidste 12 år af sit liv hos datteren, Thyra Rasmussen, i Glatved. (*Se endvidere bilag 75*).

I. Hans Andreas Rasmussen, friskolelærer og gartner, født 18. februar 1855 i Ålsrode, død 18. april 1932, gift 11. oktober 1881 med *Maria Kirstine Hansen*, født 29. september 1856 på Årø, død 27. oktober 1934.

H.A.R. havde en tid plads ved have- og landbrug, blev derefter uddannet som lærer

hos faderen, på Lyngby Seminarium samt på Testrup og Skovgård højskoler, var i 1¼ år soldat og virkede 1881-1916 som skolelærer og gartner i Ellede ved Kalundborg. (Se endvidere bilag 76).

A. Gudrun Rasmussen, født 10. juni 1882 i Ellede, død 16. december 1966, gift 28. december 1902 med *Hans Sigismund*, navneændring fra Hans Sigismund V.P. Illum Hansen, undervisningsinspektør, født 24. marts 1878 i Nostrup, død 21. april 1964.

H.S. dimitteredes 1898 fra Jelling Statsseminarium, var årskursuslærer i Ålborg 1900-1903, lærer i Odder 1903-1921, forstander for Odder Handelsskole og handelsskoleinspektør fra 1921.

1. Gulli Sigismund, statsaut. ejendomsmægler, advokatsekretær, født 18. maj 1907 i Odder, gift 3. september 1932 med *Sigurd Fossum Poulsen*, cand.jur., født 1. juli 1905 i Hyllinge, død 28. januar 1968.

Bosat: Carolinevej 10, Hellerup.

a. Hans Fossum Poulsen, civilingeniør, HD, født 25. januar 1934 i Neksø, gift 8. april 1967 med *Charlotte Vibeke Lorck*, sygeplejerske, født 7. januar 1936 i København; ægteskabet opløst 1975.

Bosat: Skolebakken 54, Virum.

H.F.P. blev 1951 student samt 1957 cand.polyt., aftjente derpå sin værnepligt, var bl.a. 7 år ansat ved ingeniørfirmaet Haldor Topsøe og har fra 1971 været ansat i Direktoratet for patent- og varemærkevæsen. Bestod 1975 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i finansiering og kredittvæsen.

1) **Helle Vibeke Fossum Poulsen**, født 9. februar 1968 i Gentofte.

b. Elizabeth Fossum Poulsen, talelærer, spansk lærer, født 9. februar 1937 i Rønne, gift 18. maj 1962 med *Kurt Thybo*, civilingeniør, født 22. oktober 1935 i Ågerup.

Bosat: Trørødvej 41 A, Vedbæk.

E.F.P. tog 1955 studentereksamen samt 1960 tresproglig korrespondenteksamen, var i 8 år stewardesse i SAS, blev 1976 exam.art. i spansk samt 1979 exam.art. i retorik fra Københavns universitet og virker nu som tale- og spansk lærer.

K.T. blev 1960 cand.polyt. og har fra 1966 drevet egen rådgivende ingeniørvirksomhed.

1) **Casper Thybo**, født 8. august 1972 i København.

c. Margaret Fossum Poulsen, børnehaveleder, født 17. juni 1946 i Rønne, gift 28. juni 1980 med *Jens Erland Jørgensen*, indkøber, HD, født 12. december 1952 i Islev.

Bosat: Forchammersvej 14, København V.

M.F.P. havde et år plads i huset i Sverige, uddannedes som børnehavelærer og har fra 1974 været børnehaveleder i Valby.

J.E.J. uddannedes i fotobranchen og er nu ansat som indkøber ved Kodak.

1) **Christina Elizabeth Poulsen**, født 18. august 1966 i København.

2. Helene Sigismund, skuespillerinde, født 29. juni 1909 i Odder, gift 9. april 1936 med *Axel Islev*, navneændring fra Axel Islev Petersen, forsikringsinstruktør, født 25. september 1907 i København, død 25. marts 1979.

Bosat: Jensløvs Tværvej 4, Charlottenlund.

H.S. var i sine unge år skuespillerinde og spillede bl.a. med i »Melodien der blev væk« i Riddersalen 1936-1937.

A.I. var i sine unge år skuespiller, men gik senere over til forsikringsbranchen.

a. **Paul Islev**, regnskabschef, født 9. januar 1938 i Århus, gift 24. juli 1965 med *Vibeke Stagl*, kordegn, født 12. juli 1940 i Tårnbo.

Bosat: Helgesvej 37, Slagelse.

1) **Helen Islev**, født 3. januar 1967 i Slagelse.

b. **Kai Islev**, kontormaskineforhandler, født 9. december 1942 i Århus, gift 3. oktober 1964 med *Inger Nørskov*, kontorassistent, født 12. oktober 1942 i Århus.

Bosat: Miravej 4, Søften pr. Hinnerup.

K.I. bestod 1959 realeksamen, udlærtes som elektromekaniker, aftjente 1964-1965 sin værnepligt ved H.T.K., arbejdede bl.a. 1971-1976 som elektroniktekniker i et kontormaskinefirma i Århus og har siden drevet selvstændig virksomhed inden for kontormaskinebranchen med salg og service.

1) **Peter Islev**, født 15. juli 1966 i Århus.

2) **Gitte Islev**, født 29. juni 1971 i Århus.

c. **Else Islev**, kontorassistent, født 25. november 1944 i Århus, gift med *Finn Düna Madsen*, salgschef, født 31. maj 1944 i Kolding.

Bosat: Etterbjergvej 9, Slagelse.

E.I. blev kontoruddannet og er stadig beskæftiget ved sit fag; læser til merkonom.

F.D.M. uddannedes inden for autobranchen med reservedele og værktøj, aftjente sin værnepligt i Varde, København og Slagelse og har i de sidste 16 år været salgschef i samme firma.

1) **Susanne Düna Madsen**, født 11. august 1967 i Slagelse.

2) **Jan Düna Madsen**, født 7. marts 1971 i Slagelse.

3. **Svend Østen Sigismund**, overassistent, født 9. marts 1914 i Odder, gift 9. december 1939 med *Grethe Nielsen*, født 7. november 1918 i København.

Bosat: Juelsmindevej 6, Rødovre.

S.Ø.S. blev kontoruddannet, virkede bl.a. 1942-1960 som rejseinspektør i Direktoratet for vareforsyning og har fra 1967 været overassistent i Rigsrevisionen.

a. **Hanne Sigismund**, født 20. april 1941 på Frederiksberg, gift 5. august 1961 med *Freddy Præst*, edb-tekniker, født 1. august 1938 i København.

Bosat: Juelsmindevej 127, Rødovre.

1) **Gitte Præst**, klinikassistent, født 24. januar 1962 i Rødovre.

2) **Lennart Præst**, født 28. december 1963 i Rødovre.

b. **Ole Østen Sigismund**, direktør, født 10. maj 1944 i København.

Bosat: Fuglevangsvej 10, København F.

c. **Lone Sigismund**, assistent, født 26. april 1947 i København, gift 18. december 1965 med *Jørgen Vilhelm Løngreen*, autoelektriker, født 22. februar 1945 i Brønshøj.

Bosat: Maglekær 24, Rødovre.

- 1) **Lene Løngreen**, født 28. april 1966 i Glostrup.
 - 2) **Søren Østen Løngreen**, født 7. maj 1969 i Glostrup.
 - 3) **Heidi Løngreen**, født 26. september 1975 i Glostrup.
 - d. **Per Østen Sigismund**, født 22. november 1956 i København, død 20. marts 1960.
4. **Poul Østen Sigismund**, lektor, civilingeniør, født 5. marts 1919 i Odder, gift 9. oktober 1945 med *Hedvig Birthe Johanne Hansen*, født 20. februar 1921 i Lyngby.
 Bosat: Fuglevangsvej 10, Horsens.
 P.Ø.S. blev i 1944 cand. polyt., var bl.a. 1948-1960 ansat på Århus Oliefabrik og har siden 1962 haft ansættelse på Horsens Statsskole.
- a. **Bo Østen Sigismund**, født 22. marts 1949 i Århus.
 Bosat: Gudrunsvvej 8, Brabrand.
 - b. **Jan Østen Sigismund**, født 29. oktober 1952 i Århus.
 Bosat: Vestergade 30, Silkeborg.
 - c. **Ib Østen Sigismund**, født 3. januar 1959 i Viby J.
 Bosat: Åboulevarden 4, Horsens.
- B. Dagny Rasmussen**, forskolelærer, født 18. juli 1883 i Ellede, død 9. november 1960, gift 2. november 1906 med *Mads Christian Birkeland*, navneændring fra Mads Christian Sørensen, født 26. juli 1876 i Birkelund, Vorgod, død 4. december 1946.
 D.R. dimitteredes 1904 fra forskoleseminariet i Varde.
 M.C.B. var elev på Staby Højskole, tog 1896 lærereksamen i Århus, virkede bl.a. 3 år ved Jyderup Realskole og var fra 1902 til 1946 ansat ved Kalundborg kommunale skolevæsen, var tillige lærer ved Kalundborg Handelsskole og fra 1912 dens bestyrer. – M.C.B. var i flere år medlem af bestyrelsen for Sjællands Boldspil-Union og ledede dennes cricketturnering.
1. **Elisabeth Katrine Birkeland**, overlærer, født 9. september 1907 i Kalundborg, gift 14. oktober 1936 med *Vagn Schousgaard Hansen*, viceskoleinspektør, født 17. april 1908 i Thisted.
 Bosat: Spangbergsvej 24, Thisted.
 E.K.B. tog 1930 lærereksamen fra Haderslev Statsseminarium, gennemgik flere kurser og var indtil 1972 ansat som lærer i Slagelse og Thisted.
 V.S.H. bestod ligeledes lærereksamen fra Haderslev Statsseminarium 1930, gennemgik flere kurser og var indtil 1973 lærer i Slagelse og Thisted, hvor han i 1961 udnævntes til viceskoleinspektør; var desuden i mange år lærer ved Thisted Handelsskole.
- a. **Anders Schousgaard**, navneændring 1969 fra Anders Schousgaard Hansen, overlærer, født 24. maj 1939 i Thisted, gift 18. oktober 1964 *Yvonne Johansen*, sygehjælper, født 19. juli 1946 i København.
 Bosat: Ballderen, Tangårdvej 6, Thisted.
 A.S. dimitteredes 1962 fra Hjørring Seminarium, var lærer i Undløse til 1973 og har siden været lærer ved Østre Skole i Thisted samt pædagogisk medarbejder ved Amtscentralen for Undervisningsmidler i Thisted, i de seneste år med udarbejdelsen af lokale historiske skrifter som speciale; køb-

te 1972 sin nuhavende landejendom. – A.S. var 1968-1972 formand for fælleslærerrådet.

Y.J. uddannedes inden for hotelbranchen, havde studieophold i Spanien og uddannedes senere som sygehjælper.

1) **Christian Schousgaard**, født 6. maj 1965 i Sæby på Sjælland.

2) **Jacob Morten Schousgaard**, født 23. maj 1968 i Sæby.

b. **Karen Elisabeth Schousgaard**, navneændring 1970 fra Karen Elisabeth Schousgaard Hansen, overlærer, født 18. september 1943 i Thisted.

Bosat: Ejetofte 23, Bjæverskov.

K.E.S. tog 1967 lærereksamen fra Hjørring Seminarium og har siden været lærer ved Skovboskolen i Bjæverskov, har gennemgået flere kurser og er lærerrådsformand ved skolen.

2. **Bodil Maria Birkeland**, lærer, født 2. juni 1909 i Kalundborg, gift 11. september 1937 med *Palle Lauring*, forfatter, Ridder af Dannebrog, født 16. oktober 1909 på Frederiksberg.

Bosat: Søndervej 67, Virum.

B.M.B. tog 1935 lærereksamen fra Haderslev Statsseminarium og virkede som lærer indtil 1943.

P.L. tog 1927 realeksamen samt 1935 lærereksamen på Haderslev Statsseminarium, virkede som kommunelærer ved Københavns skolevæsen 1938-1959, debuterede som forfatter 1944 med romanen *Vitellius* (revideret udg. 1972) og har skrevet en lang række historiske bøger, af hvilke her bør nævnes: *Danmarks historie*, 1968 (flere bind), *Her skete det*, 1974 (ligeledes flere bind) samt romanerne: *Borger Alexandre*, 1946 (revideret udg. 1973), *Familien Schmidt*, 1949 samt *Tøbrud*, 1951 og endv. hørespil, features, noveller, kronikker, skole- og børnebøger, radio- og tv-arbejde m.m. – P.L. var medlem af bestyrelsen for Dansk forfatterforening 1948-1952 og 1953-1964, næstformand 1950-1952 og 1957-1963 samt formand 1963-1964 og redaktør af foreningens blad *Forfatteren* 1949-1952. – P.L. tildeltes Holberg-medaljen 1956, *De gyldne Laurbær* 1961, *Søren Gyldendal-prisen* 1963, *Henrik Pontoppidans hæderslegat* 1965, *Oehlenschläger-legatet* 1963 og *Läkerols kulturpris* 1970 og er dekoreret med Ridder af Dannebrogordenen.

a. **Ole Lauring**, lærer, født 25. juli 1939 på Frederiksberg, gift 1. gang 19. september 1958 med *Lone Høffding*, født 29. september 1940; ægteskabet opløst 1961; gift 2. gang 23. september 1961 med *Birgitte Hansen*, kassedame, født 29. marts 1941 i Ribe.

Bosat: Kalundborgvej 66, Holbæk.

O.L. dimitteredes 1965 fra Holbæk seminarium og har siden været ansat på Slotsmarksskolen i Holbæk.

1) **Peter Lauring**, født 4. marts 1959 i København.

2) **Karen Lauring**, født 3. november 1961 i Ribe.

3) **Ulla Lauring**, født 15. december 1963 i Ribe.

4) **Jon Odinkar Lauring**, født 19. juli 1966 i Ribe.

b. **Kjartan Lauring**, arkitekt, født 6. oktober 1943 på Frederiksberg, gift 1. gang 19. december 1964 med *Vibeke Pia Hansen*, lærer, født 24. juli 1944 i

Virum; ægteskabet opløst 1969; gift 2. gang 31. oktober 1970 med *Annette Maibrít Larsen*, teknisk assistent, født 11. januar 1947 i Frederiksholm.

Bosat: Brøndsteds Allé 2, København V.

K.L. bestod 1961 realeksamen, stod derefter i boghandlerlære, aftjente 1964-1965 sin værnepligt ved Sjællandske Artilleriregiment, udlærtes 1968 som snedker, bestod 1970 eksamen som byggetekniker og påbegyndte samme år arkitektstudiet på Det kongelige Akademi for de skønne Kunster på Charlottenborg.

A.M.L. blev efter at have taget realeksamen 1965 uddannet som dekoratør og gennemgik derefter uddannelse til teknisk assistent.

1) **Bolette Pia Lauring**, født 16. maj 1965 på Frederiksberg.

- c. **Kåre Lauring**, cand.phil., født 29. maj 1947 på Frederiksberg, samlever med *Kirsten Ring Ibsen*, småbørnspædagog, født 12. juni 1948 på Frederiksberg.
3. **Hans Christian Birkeland**, stadsskoleinspektør, født 10. september 1912 i Kalundborg, gift 8. juni 1946 med *Dorthe Ravn*, overlærer, født 2. august 1922 i Holm, Nordborg.

Bosat: Overdrevsvej 3, St. Heddinge.

H.C.B. blev handelsuddannet, dimitteredes 1935 fra Haderslev Statsseminarium, var 1944-1972 ansat ved St. Heddinge Skole, virkede tillige 1946-1961 som forstander for St. Heddinge Handelsskole, samt 1961-1972 som stadsskoleinspektør og var 1972-1979 lærer ved Stevns Ungdomsskole.

D.R. tog 1944 lærereksamen fra Haderslev Statsseminarium og har fra 1946 virket som lærer i St. Heddinge.

a. **Annette Birkeland**, tandlæge, født 13. juni 1947 i St. Heddinge, gift 15. februar 1972, men ægteskabet opløst 1977.

Bosat: Knud den Stores Vej 20, Roskilde.

b. **Hans Christian Birkeland**, adjunkt, født 19. januar 1949 i St. Heddinge, samlever med *Susanne Heiberg*, jordmoder, født 16. september 1950 i Nakskov.

Bosat: Godthåbsvej 24 B, København F.

4. **Ingeborg Birkeland**, børnehavelærer, født 22. maj 1914 i Kalundborg, død 29. september 1969, gift 5. juni 1948 med *Niels Peder Larsen*, skoleinspektør, født 4. juli 1913.

5. **Svend Birkeland**, muremester, født 22. maj 1914 i Kalundborg, gift 3. oktober 1937 med *Margrethe Pedersen*, født 13. december 1915 i Blenstrup.

Bosat: Elledelvej 37, Kalundborg.

a. **Anne Marie Birkeland**, barneplejerske, født 8. februar 1938 i Kalundborg, gift med *Varg Helmer Larsen*, lærer, født 30. januar 1938.

Bosat: Elledelvej 26, Kalundborg.

1) **Mikael Warren Larsen**, født 29. oktober 1962 i Tyskland.

2) **Morten Birkeland Larsen**, født 14. december 1964 i Saksøbing.

b. **Kirsten Merete Birkeland**, børnehavelærer, født 30. september 1943 i Elledelve, gift 24. februar 1968 med *Niels Rasmus Egede*, proprietær, født 14. november 1938 i Skælskør.

Bosat: Klarskovvej 41, Korsør.

K.M.B. dimitteredes fra Holte Børnehaveseminarium og har siden giftermålet været ansat i Korsør Børnehave.

N.R.E. lærte landvæsen og overtog 1977 efter faderen gården Lille Egede.

1) **Christian Birkeland Egede**, født 28. september 1968 i Skælskør.

2) **Jacob Birkeland Egede**, født 27. marts 1971 i Skælskør.

c. **Jens Thor Birkeland**, arkitekt, født 2. december 1944 i Ellede, gift med *Anne Birgit Egede*, børnehavelærer, født 18. november 1941 i Skælskør.

Bosat: Røsnæsvej 187 A, Kalundborg.

J.T.B. udlærtes 1966 som murer, gennemgik uddannelse til bygningskonstruktør og etablerede 1971 selvstændig arkitektvirksomhed.

A.B.E. dimitteredes 1966 fra Holte Børnehaveseminarium og er nu ansat ved Kalundborg kommunes skolevæsen.

1) **Mads Egede Birkeland**, født 17. oktober 1968 i Kalundborg.

2) **Mikkel Egede Birkeland**, født 25. marts 1971 i Kalundborg.

3) **Johan Egede Birkeland**, født 18. februar 1977 i Kalundborg.

d. **Thøger Birkeland**, lærer, født 16. februar 1951 i Ellede, gift 17. juni 1978 med *Helle Gyldenkærne*, børnehavepædagog, født 4. september 1953 i Holte.

Bosat: Nyvangsvej 8, Kalundborg.

1) **Pil Gyldenkærne Birkeland**, født 29. juli 1979 i Kalundborg

e. **Thomas Birkeland**, tandlæge, født 5. april 1954 i Ellede.

Bosat: Elledevej 37, Kalundborg

6. **Knud Thøger Birkeland**, forfatter, født 20. marts 1922 i Kalundborg, gift 1946 med *Karen Gerda Hansen*, børnehavemedhjælper, født 20. juni 1925 i Rørby.
Bosat: Nordvang 6, Rødovre.

K.T.B. bestod 1943 lærereksamen fra Jonstrup Statsseminarium, var 1945-1979 ansat ved Husum Skole og ernærer sig nu som forfatter; har skrevet ca. 40 børne- og ungdomsbøger og modtog 1961 kulturministeriets børnebogspris.

K.G.H. er uddannet som ekspeditrice, men er nu deltidsbeskæftiget som børnehavemedhjælper.

a. **Christian Birkeland**, lærer, født 24. februar 1947 på Frederiksberg, gift 14. november 1980 med *Berit Jørgensen*, lærer, født 8. januar 1953 i Herlev.

Bosat: Frederiksgårds Allé 16 B, Vanløse.

C.B. tog 1964 realeksamen samt 1970 lærereksamen og har siden virket ved Skovlunde Skole.

B.J. tog 1972 HF-eksamen samt 1976 lærereksamen og har siden virket ved Skovlunde Skole.

1) **Rasmus Birkeland**, født 6. februar 1970 i København.

2) **Mads Joakim Birkeland**, født 15. maj 1979 i København.

3) **Line Mette Birkeland**, født 1. december 1975 i København.

b. **Lisbeth Birkeland**, bibliotekar, født 6. oktober 1949 på Frederiksberg, samlever med *Søren Klintorp*, læge, født 6. juni 1953 på Frederiksberg.

Bosat: Ø. Søgade 102, København Ø.

L.B. færdiguddannedes 1974 som bibliotekar, har siden været ansat ved

Københavns kommune og læste 1975-1977 litteraturvidenskab ved Københavns Universitet.

S.K. tog medicinsk embedseksamen 1981 og arbejder nu som narkoselæge i København.

- C. **Thøger Rasmussen**, direktør, koncertsanger, født 30. september 1884 i Ellede, død 27. oktober 1972, gift 21. oktober 1908 med *Kathrine Nørgaard*, født 25. december 1884 i Jelling, død 7. november 1978.

T.R. var elev på Ask Højskole, dimitteredes 1905 fra Jelling Statsseminarium, virkede 1906-1923 som lærer og organist i Viby J., fik derefter ansættelse ved Århus kommunale skolevæsen på Frederiks Allès Skole, nu Brobjergskolen, uddannedes som koncertsanger ved kgl. kammersanger Vilhelm Herold, samt professor Ilfert i Dresden, var derpå, efter en debutkoncert 1924 i København, stærkt benyttet som koncertsanger over hele landet, særlig den danske sang og især den danske romance var hans speciale, blev 1927 lærer i sang ved Det jyske Musikonservatorium i Århus, var fra 1932 leder af konservatoriets daglige drift, tog 1949 sin afsked fra Århus skolevæsen og var derefter til 1963 musikkonservatoriets direktør. – T.R. var medstifter af Danmarks sanglærerforening 1935 og formand for bestyrelsen 1935-1952, da han udnævntes til æresmedlem, og overdirigent for de danske folkemusikskoler fra 1949.

Har udgivet skolesangbøger, kor- og solosange m.m.

1. **Estrid Nørgaard Thøger Rasmussen**, kontorassistent, født 12. september 1909 i Viby J.

Bosat: Strandparken 6, Århus C.

E.N.T.R. var 1930-1956 kontorassistent ved Hammel-banen.

2. **Hedvig Marie Rasmussen**, født 3. oktober 1911 i Viby J., gift 9. november 1935 med *Olaf Sinding Kjær*, dommerfuldmægtig, født 26. juli 1908 i Helsingør, død 11. april 1976.

Bosat: Mylius Erichsens Vej 6, Ringkøbing.

H.M.R. tog 1933 afgangseksamen fra Det jyske Musikkonservatorium i Århus, har undervist i klaverspil og akkompagnerede sin far og hans sangelever.

- a. **Helle Sinding Kjær**, højskolelærer, født 15. august 1943 i Århus, gift 1. februar 1969 med *Bo Fibiger*, universitetslektor, født 19. februar 1945 i Skive.

Bosat: Rågholmvej 8, Rønde.

H.S.K. blev 1972 cand.phil. og har fra 1971 været lærer ved Kalø Sproghøjskole.

B.F. blev 1971 mag.art. og har siden været ansat ved Nordisk Institut, Århus Universitet; købte 1971 sin nuhavende ejendom.

1) **Anne Mette Fibiger**, født 1. maj 1970 i Århus.

2) **Lisbet Fibiger**, født 30. august 1973 i Grenå.

- b. **Aase Sinding Kjær**, fuldmægtig, cand.jur., født 20. oktober 1947 i Ringkøbing, gift 12. maj 1967 med *Ole Rahbek Knudsen*, fuldmægtig, cand.oecon., født 30. oktober 1946 i Tarm.

Bosat: Mårvænget 43, Nyborg.

Aa.S.K. bestod 1966 studentereksamen og 1975 juridisk embedseksamen fra Århus Universitet og har siden 1976 været ansat ved Nyborg kommune.

O.R.K. bestod 1965 studentereksamen samt 1973 økonomisk embeds-eksamen fra Århus Universitet, var bl.a. 1976-1981 ansat ved Fyns amtskommune og har siden haft ansættelse ved Nyborg kommune.

1) **Lone Rahbek Knudsen**, født 5. marts 1970 i Århus.

2) **Anne Rahbek Knudsen**, født 28. januar 1974 i Odder.

3) **Karen Rahbek Knudsen**, født 26. juli 1979 i Nyborg.

c. **Jørgen Sinding Kjær**, teknisk assistent, født 20. maj 1949 i Ringkøbing.

Bosat: Janesvej 39, Brabrand.

J.S.K. er ansat ved Birch & Krogboe, rådgivende ingeniører, med geoteknik som særligt område.

3. **Gunver Nørgaard Thøger Rasmussen**, børnehavelærer, født 26. marts 1915 i Viby J., gift 6. september 1941 med *Thoralf Hedegaard Jepsen*, overlærer, skolebibliotekar, født 6. maj 1914 i Givskud.

Bosat: Karl Poulsens Vej 8, Havndal.

a. **Nanni Hedegaard Jepsen**, korrespondent, født 7. april 1944 i Ravnstrup, gift med *Ferdinand Hermann*, grafikerdesigner.

Bosat: Von der Heydt Str. 14, Püttlingen, Tyskland.

b. **Ole Hedegaard Jepsen**, læge, født 20. april 1948 i Ravnstrup, gift med *Susanne Wiese*, cand.mag.

Bosat: Fædrift 7, Gårslev pr. Børkop.

D. **Anna Rasmussen**, født 17. februar 1886 i Ellede, gift 11. oktober 1908 med *Hans Hansen Nørgaard*, lektor, født 18. marts 1881 i Jelling, død 16. marts 1952.

Bosat: Sct. Pauls Plads 14, Århus C.

H.H.N. dimitteredes 1905 fra Jelling Statsseminarium, blev 1908 landbrugs-kandidat og var fra 1916 ansat ved Den jyske Handelshøjskole i Århus. Har kortlagt omtrent 10 kvadratmil for »Danmarks geologiske undersøgelser«. – Ingen børn.

E. **Agnete Rasmussen**, født 24. maj 1888, død ugift 1. september 1958.

II. **Rasmus Anton Rasmussen**, købmand i Silkeborg, født 3. februar 1857 i Ålsrode, død 19. maj 1928, gift 1. februar 1882 med *Marie Jepsen*, født 10. januar 1859 i Hørup.

A. **Ejnar Anker Rasmussen**, maskinist, født 22. marts 1884 i Ry, død 9. januar 1949, gift 1907 med *Eline Christensen*, født 17. maj 1891, død 9. december 1929.

E.A.R. var ansat ved Det forenede Dampskibsselskabs værksted i København.

1. **Anna Margrethe Rasmussen**, pianist, født 15. december 1907 i Skanderborg, død 29. august 1971, gift 30. december 1935 med *Jens Christian Thomsen*, købmand, født 25. marts 1905 i Holbæk, død 24. november 1965.

J.C.T. drev herreekviperingsforretning i Holbæk.

a. **Jens Erik Thomsen**, født 1. maj 1936 i København.

b. **Karen Lis Thomsen**, sekretær, født 16. december 1942 i Holbæk, gift 12. december 1964 med *Niels Rasmussen*, læge, født 13. maj 1940 i København.

Bosat: Kielshøj 138, Farum.

K.L.T. er uddannet som kontorassistent i KTAS og er nu sekretær i sin mands praksis.

N.R. har fra 1972 drevet selvstændig praksis i Ballerup.

- 1) **Paul Steffen Rasmussen**, født 25. juni 1965 i København.
- 2) **Marie Louise Rasmussen**, født 23. juli 1969 i Holbæk.
- 3) **Trine Maria Rasmussen**, født 26. juni 1972 i Holbæk.
- c. **Anne Marie Thomsen**, forretningsindehaver, født 23. april 1944 i Holbæk, gift med *Ib Schnegelsberg*, antikvitethandler.
Bosat: Algade 22, Nykøbing S.
- 2. **Holger Rasmussen**, født 1918, død 1920.
- 3. **Walther Rasmussen**, maskinarbejder, født 18. juni 1922 i København, død, gift 22. december 1951 med *Bente Alice Andersen*, født 12. april 1933.
 - a. **Berit Merete Rasmussen**, født 20. maj 1952.
 - b. **Søn**, født 8. marts 1958.
- B. **Anna Rasmussen**, født 1885, død 1903.
- C. **Niels Christian Thøger Rasmussen**, snedker ved DSB i København, født 7. januar 1887 i Ry, død 28. december 1954, gift 7. januar 1912 med *Elisabeth Christensen*, født 15. august 1891 i København, død 7. december 1963.
 - 1. **Johannes Erik Tage Rasmussen**, driftsleder, født 18. februar 1912 på Frederiksberg, gift 6. maj 1934 med *Astrid Camilia Friis*, født 17. juni 1909 på Frederiksberg.
Bosat: Lysholmparken 43, Osted pr. Roskilde.
 - a. **John Fritz Rasmussen**, maskinarbejder, født 11. april 1936 i København, gift 30. oktober 1954 med *Inge Andersen*, edb-operatør, født 17. januar 1936 i København.
Bosat: Holma 46, Lövestad, Sverige.
 - 1) **Jann Rasmussen**, butikschef, født 26. januar 1955 i Kastrup.
Bosat: Ormvråksgatan 19, Malmö, Sverige.
 - 2) **Jess Rasmussen**, montør, født 20. november 1957 i Kastrup.
Bosat: Grönvägen 19 D, Arlöv, Sverige.
 - b. **Laus Birger Friis Rasmussen**, salgskonsulent, født 22. august 1937 i København, gift 3. januar 1960 med *Birgit Eva Christensen*, demonstratrice, født 3. marts 1938 i Olstrup.
Bosat: Byvejen 47 A, Osted pr. Roskilde.
 - 1) **Jack Friis Rasmussen**, født 10. april 1962 i København.
 - 2) **Vicki Louise Friis Rasmussen**, født 15. oktober 1974 i Roskilde.
 - c. **Anja Merete Rasmussen**, sekretær, født 24. februar 1947 i Kastrup, gift 16. september 1967 med *Leif Nielsen*, smed, født 23. december 1942 i Hvidovre.
Bosat: Jegstrupvænget 171, Tranbjerg J.
A.M.R. har fra 1977 været ansat i social- og sundhedsforvaltningen ved Århus kommune.
 - 1) **Brian Friis Nielsen**, født 28. august 1968 i København.
 - 2) **Glenn Friis Nielsen**, født 29. marts 1971 i København.
- D. **Holger Rasmussen**, født 16. juli 1892 i Silkeborg, gift 8. marts 1920 med *Elisabeth Gottschalk*, født 26. februar 1900.
Bosat: 516 S.E. Anacortes Street, Burlington, Washington, USA.
H.R. udvandrede 1909 til Amerika, deltog som frivillig i den amerikanske hær

under 1. verdenskrig, var udsat for gasforgiftning i et slag, men kom ellers uskadt hjem.

1. **Raymond Russell Rasmussen**, født 27. december 1920, gift 6. august 1943 med *Edna Fenimore*.
 - a. **Russell Rasmussen.**
 - b. **Reggie Rasmussen.**
 - c. **Linda Sue Rasmussen.**
2. **Frances Jane Rasmussen**, født 28. december 1921, gift 13. marts 1943 med *Frederick Claus Bruns*.
 - a. **Donald Shau.**
 - b. **Marchlean Marie Shau.**
 - c. **Kay Dell Bruns Shau.**
3. **Kenneth Lee Rasmussen**, født 4. februar 1923, gift 14. februar 1958 med *Marilyn Peterson*.
 - a. **Candy Rasmussen.**
 - b. **Susie Rasmussen.**
4. **Anolea Joyce Rasmussen**, født 11. april 1925, gift 17. januar 1943 med *Earl Raymond Eddy*.
 - a. **Sandra Eddy**, gift med *Ronald Maskell*.
 - 1) **Brian Maskell.**
 - 2) **Bruce Maskell.**
 - b. **Susan Eddy**, gift med *Jerry Banta*.
 - 1) **Karry Sue Banta.**
 - c. **Kathlean Eddy.**
5. **Robert Allen Rasmussen**, født 5. december 1928, gift 1. maj 1946 med *Lucille H. Fenimore*.
 - a. **Steven Rasmussen.**
 - b. **Gregory Rasmussen.**
 - c. **Richard Rasmussen.**
 - d. **Drane Rasmussen.**
 - e. **Mary Rasmussen.**
6. **Aaron Junior Rasmussen**, født 11. november 1930, død 6. april 1936.
7. **Betty Ann Rasmussen**, født 13. januar 1935, gift med *Jacob van Putten*.
 - a. **Jeffrey Lynn Asher.**
8. **Donn Lewis Rasmussen**, født 11. februar 1938.
- E. **Gudrun Antonia Marie Rasmussen**, født 17. maj 1894 i Silkeborg,, død 7. oktober 1967, gift 14. oktober 1913 med *Georg Chr. Christensen*, skrædder i Silkeborg, født 14. december 1888 i Nr. Borup ved Randers, død 3. maj 1948.
 1. **Georg Gunner Christensen**, repræsentant, født 31. august 1914 i Randers, gift 1. gang 12. maj 1940 med *Viola Marie Hornbech Svendsen*, født 15. juli 1912 i København, død 6. maj 1968, gift 2. gang 19. januar 1971 med *Erna Maria Eva Vinkel*.
Bosat: Ravnholtsvej 20, Silkeborg.
G.G.C. blev manufakturuddannet i Silkeborg og havde derefter ansættelser forskellige steder, sidst som direktør inden for manufaktur i Randers.

- a. **Keld Hornbech Svendsen**, navneændring fra Keld Hornbech Christensen, lektor, født 21. juni 1942 i Kolding, gift med *Ulla Maryanne Willumsen*, lektor, født 22. februar 1945 i Århus.
Bosat: Sandøgade 6, Århus N.
K.H.S. aftjente sin værnepligt ved Livgarden, studerede derefter fysik og kemi ved Århus Universitet, tog kandidateksamen, erhvervede senere den medicinske licentiatgrad og har fra 1979 været lektor under Statens Forskningsråd og udgivet en serie publikationer på engelsk vedr. emner i grænseområderne mellem fysik, fysiologi og biologi.
U.M.W. har ligeledes taget kandidateksamen i fysik og kemi.
- 1) **Astrid Viola Hornbech Svendsen**, født 22. november 1972 i Århus.
 - 2) **Ingrid Maryanne Hornbech Svendsen**, født 1. juli 1976 i Århus.
 - 3) **Bodil Christine Hornbech Svendsen**, født 21. juli 1980 i Århus.
- b. **Ib Hornbech Christensen**, arkitekt, født 30. oktober 1946 i Kolding, gift 30. oktober 1976 med *Karin Drachmann Christiansen*, teknisk assistent, født 10. juni 1950 i Ø. Tørslev.
Bosat: Almindingen 7, Århus V.
- 1) **Charlotte Drachmann Christensen**, født 3. april 1977 i Århus.
2. **Yrsa Christensen**, født 22. oktober 1916 i Silkeborg, død 31. juli 1975, gift 9. oktober 1937 med *Tage Ingemann Geert*, chauffør, født 29. marts 1913 i Them.
Bosat: Ravnholtsvej 17, Silkeborg.
- a. **Inga Marie Geert**, født 25. november 1938 i Silkeborg, gift 13. maj 1961 med *Bjarne Lauesen*, lagerarbejder, født 7. februar 1933 i Voel.
Bosat: Morelvej 10, Silkeborg.
- 1) **Marianne Geert Lauesen**, født 29. januar 1963 i Silkeborg.
 - 2) **Torben Geert Lauesen**, født 9. juli 1970 i Silkeborg.
- b. **Birgit Ingeborg Geert**, direktrice, født 1. februar 1943 i Silkeborg.
Bosat: Danmarksgade 9, Silkeborg.
- c. **Britta Gudrun Geert**, født 9. juni 1948 i Silkeborg, gift 7. september 1973 med *Erik Lassen*, snedker, født 8. februar 1942 i Kolding.
Bosat: Tingvejen 36, Silkeborg.
B.G.G. uddannedes som skotøjsekspeditrice i Silkeborg, arbejdede senere en tid som hjemmehjælper og fra 1975 til 1980 på Silkeborg Centralsygehus.
E.L. var elev på Bramming Efterskole, udlærtes som snedker, aftjente sin værnepligt i Randers og har siden været beskæftiget ved sit fag.
- 1) **Henrik Geert Lassen**, født 10. oktober 1973 i Silkeborg.
 - 2) **Søren Geert Lassen**, født 9. februar 1975 i Silkeborg.
 - 3) **Thomas Geert Lassen**, født 17. april 1980 i Silkeborg.
 - 4) **Charlotte Geert Lassen**, født 17. april 1980 i Silkeborg.
- d. **Jens Georg Geert**, født 25. april 1950 i Silkeborg, gift med *Vibeke*.
Bosat: Thorsøtoften 5, Virklund pr. Silkeborg.
- F. **Rosenius Kongstad Rasmussen**, skræddermester i Silkeborg, født 15. juni 1897 i Silkeborg, død 31. oktober 1970, gift 13. august 1916 med *Dagny Murie Pedersen Elling*, født 22. september 1899 i Silkeborg, død 23. februar 1981.

Bosat: Østergade 28, Silkeborg.

1. **Irma Elling Kongstad Rasmussen**, født 28. juli 1916 i Silkeborg, gift 2. maj 1942 med *Poul Zeuthen*, ingeniør, født 26. september 1917 i Silkeborg.

Bosat: Lavenvej 7, Silkeborg.

a. **Jytte Zeuthen**, lærer, født 22. februar 1943 i Hjørring, gift 3. juli 1965 med *Jens Zeuthen*, navneændring 1965 fra Jens Andersen, civilingeniør, født 16. november 1939 i Slagelse.

Bosat: Højager 16, Hillerød.

J.Z. bestod 1961 studentereksamen samt 1965 lærereksamen fra Th. Langs Seminarium, Silkeborg, virkede 11 år som lærer i Frederikssund og har fra 1976 haft ansættelse i Hillerød.

J.Z. bestod 1968 afgangseksamen som stærkstrømsingeniør fra Danmarks tekniske Højskole og er nu ansat som systemkonsulent ved IBM.

1) **Jakob Zeuthen**, født 4. april 1968 i Frederikssund.

2) **Louise Zeuthen**, født 16. oktober 1973 i Hillerød.

b. **Hanne Zeuthen**, sygeplejerske, født 5. juli 1945 i Hjørring, gift 26. maj 1973 med *Vagn Nielsen*, lærer, født 20. marts 1945 i Randers.

Bosat: Tinbækparken 24, Skovby pr. Galten.

H.Z. bestod 1962 realeksamen, uddannedes som sygeplejerske, arbejdede bl.a. et år på et sygehus i Wien, Østrig, og har siden 1970 haft ansættelse på Århus Kommunehospital.

V.N. bestod 1962 realeksamen samt 1967 lærereksamen fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg, aftjente derpå sin værnepligt og har fra 1973 været ansat ved Gyvelhøjskolen, Galten.

1) **Mette Zeuthen**, født 8. maj 1974 i Silkeborg.

2) **Hans Zeuthen**, født 21. december 1975 i Silkeborg.

c. **Bente Zeuthen**, lærer, født 9. april 1947 i Silkeborg, gift 11. juni 1977, men ægteskabet opløst.

Bosat: Dybbølgade 11, Århus C.

B.Z. bestod 1965 studentereksamen, 1968 tresproglig korrespondenteksamen og 1977 lærereksamen.

d. **Jenny Zeuthen**, apoteksassistent, født 27. januar 1952 i Silkeborg, gift 23. februar 1974 med *Carl Helge Thomassen*, revisor, født 6. december 1946 i Sjørsløv.

Bosat: Skægkærvænget 15, Silkeborg.

1) **Bjørn Zeuthen Thomassen**, født 14. oktober 1976 i Silkeborg.

2) **Signe Zeuthen Thomassen**, født 28. juni 1979 i Silkeborg.

2. **Dorit Elling Kongstad Rasmussen**, sygehjælper, født 2. juni 1923 i Silkeborg, gift 7. november 1942 med *Esbén Donnerborg*, indkøbschef, født 28. december 1921 i Silkeborg.

Bosat: Trekanten 59, Næstved.

D.E.K.R. har fra 1971 været ansat på Ny Holstedhjemmet i Næstved.

E.D. har fra 1954 haft ansættelse ved DEFOR-D.F.J., Næstved.

a. **Erik Donnerborg**, kedelpasser, født 21. september 1944 i Silkeborg, gift med *Anne Kirstine Hansen*, født 5. marts 1944 i Arnborg.

Bosat: Køgevej 2, Næstved.

E.D. er uddannet som håndformer, men er nu kedelpasser på centralsygehuset i Næstved.

A.K.H. er handelsuddannet.

1) **Tina Donnerborg**, født 8. december 1967 i Næstved.

2) **Lotte Donnerborg**, født 30. marts 1971 i Næstved.

- b. **Finn Donnerborg**, bilsynsassistent, født 13. september 1946 i Næstved, gift 5. juli 1975 med *Vinni Solvej Hansen*, barneplejerske, født 17. september 1949 i Næstved.

Bosat: Råggatan 1, Tranås, Sverige.

1) **Pia Donnerborg**, født 10. marts 1974 i Jönköping, Sverige.

2) **Henrik Donnerborg**, født 10. august 1980 i Åtvidaberg, Sverige.

- III. **Anna Sørine Rasmussen**, født 29. marts 1859 i Ålsrode, død 9. april 1932, gift 4. marts 1883 med *Peter Thun Foersom*, kæmnerassistent i Århus, født 9. december 1857 i Hammelev Præstegård, død 28. oktober 1891. (*Se P.C. Bondesen: skuespilleren Peter Thun Foersom, pag. 201*).

A. **Ane Mette Foersom** (kaldet Mebby), født 4. november 1883, død 9. maj 1971, gift 22. oktober 1918 med *Niels Andersen Valskov*, bager, født 10. januar 1884.

B. **Casper Gerhardt Clemens Funck Foersom**, født 10. december 1885, død 12. april 1903. Kom efter faderens død i pleje på Ålsø Mølle.

C. **Ellen Caroline Foersom**, exam. fysioterapeut, født 2. juni 1887, død 10. juni 1971.

E.C.F. var elev på Kvissel Højskole og drev, til hun var højt oppe i årene, privatpraksis, Lille Torv 4, Århus.

D. **Johanne Cecilie Foersom**, født 1. juni 1889, død 22. marts 1976, gift 9. august 1912 med *Johannes Kjærulf*, tømrmester, født 1. februar 1886, død 3. juni 1933.

J.C.F. kom efter faderens tidlige død til sin mormor og flyttede sammen med hende til sin moster, Thyra, da denne i 1894 blev lærer i Glatved Skole, havde senere plads i huset hos mosteren Jensine og var 1907-1908 elev på Askov Højskole.

J.K. stod i lære som tømmer hos Eske Kristensen i Thisted, besøgte 1909-1910 Vestbirk Højskole, var derefter på stipendierejse til Tyskland og Schweiz og etablerede 1911 selvstændig tømmerforretning i Århus. – J.K. var fra 1920 til sin død formand for Århus Skyttekreds. (*Se endvidere bilag 77*).

1. **Peter Thun Foersom Kjærulf**, ingeniør, født 18. maj 1913 i Århus, død 14. december 1975, gift 1. gang 16. september 1938 med *Valborg Kjærulf Møller*, født 8. juli 1914 i Rønde; ægteskabet opløst; gift 2. gang med *Tove Falkenberg*, født 15. februar 1924; ægteskabet opløst; gift 3. gang 1960 med *Inge A. Jensen*. Bosat: Bodenholfs Plads 7, København K.

P.T.F.K. tog eksamen som konstruktør på Århus tekniske Skole, virkede som sådan til 1933, etablerede sig da som tømrmester, aftjente sin værnepligt, blev ingeniøruddannet i København og var siden bosat her. Hovedopgaverne var vandfilterprojekter, bl.a. i Finland og Sverige. Havde de sidste år sin gang på Risøværket og underviste nogle få timer på Roskilde Universitets Center. Var under 2. verdenskrig medlem af modstandsgruppen Holger Danske.

a. **Helle Kiærulf**, navneændring fra Kjærulf, programmør, født 28. februar

1942 på Frederiksberg, gift 1. gang 25. oktober 1963 med *Niels Christian Jørgensen*, konsulent; ægteskabet opløst; gift 2. gang 28. maj 1977 med *Olaf Asser Kristensen*, landinspektør, født 9. juni 1935 i Lyngby.

Bosat: Englerup Gade 5 B, Englerup pr. Kirke Såby.

H.K. tog 1960 studentereksamen, uddannedes først som laborant og senere som programmør og er ansat på forsøgsanlæg Risø.

O.A.K. tog 1955 studentereksamen, uddannedes som landinspektør på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København og er nu ansat på Amtsgården i Roskilde.

1) **Poul Kiærulf**, født 29. september 1964 på Frederiksberg.

2) **Hanne Kiærulf**, født 5. juni 1966 på Frederiksberg.

3) **Lars Kiærulf Asser Kristensen**, født 14. april 1978 i Roskilde.

b. **Hans Peter Foersom Kiærulf**, navneændring fra *Kjærulf*, teknisk tegner, født 16. juni 1945 i Hellerup, død 16. september 1969.

c. **Anna Cecilie Kjærulf**, lærer, født 6. oktober 1948, gift med *Jannek Wilstrup Falkenberg*, civilingeniør.

Bosat: Strandvejen 158, Rønne.

1) **Siska Falkenberg**, født 13. november 1975.

d. **Therese Kjærulf**, læge, født 24. februar 1952, gift 1977 med *Allan Owen*, læge.

2. **Clara Marie Foersom Kjærulf**, overlærer, født 20. oktober 1914.

Bosat: Soltoften 6, Egå.

C.M.F.K. tog 1936 lærereksamen fra Århus Seminarium og har siden 1940 været ansat ved Risskov Skole, var elev af kunstmaler Aage Bernhard Frederiksen, Århus, 1925-1927, elev af professor Aksel Jørgensen på Charlottenborg Kunstakademi 1932, af kunstmaler Gustaf Bachmann, Århus, 1937-1939 og af billedhuggeren Harald Isenstein vinteren 1957-1958, har af opgaver af kunstnerisk art bl.a. udført illustrationer til tidsskrifter, på postkort, plakater og brochurer, en stor serie akvareller, bl.a. til udsmykning af værelserne på et ferie- og rekonvalescenshjem i Strib, mosaikarbejder i italienske seivo-glasstifter, deriblandt en altertavle i Helligåndskirken i Århus samt en mosaik i Bellevue-hallen, Risskov, samt jernskulpturen »pausesignak«, der blev til i tidsrummet 1968-1977. – C.M.F.K. deltog 1945-1946 i flygtningstjeneste under U.N.R.R.A. som chef for World's YMCA-YWCA's »War prisoners' aid« for »Displayed persons« og var stationeret i Osterode-området (ved Harzen).

3. **Anna Helene Ragnhild Kjærulf**, født 5. april 1916 i Århus, død 21. februar 1980, gift 4. juli 1936 med *Jens Christian Madsen*, lektor, født 14. marts 1909 i Nysted, død 14. januar 1976.

A.H.R.K. tog realeksamen, stod en tid i gartnerlære og havde derefter arbejde på et revisionskontor.

J.C.M. blev 1928 student og 1933 cand. mag (teor. fysik), var 1934-1942 adjunkt ved Marselisborg Gymnasium, derefter amanuensis ved Århus Universitet og fra 1958 universitetslektor.

a. **Rita Foersom Kjærulf Madsen**, født 1. juli 1938, død 8. januar 1939.

b. **Inger Lise Kjærulf Madsen**, rengøringsassistent, født 14. januar 1940 i

Århus, gift 11. december 1965 med *Knud Erik Pedersen*, arbejdsmand, født 21. april 1926 i Vinterslev, Galten.

Bosat: Vejlegade 8, Århus C.

I.L.K.M. uddannedes ved husgerning, arbejdede i 15 år på fabrik og er nu rengøringsassistent.

- c. **Karen Grethe Kjærulf Madsen**, kontorassistent, født 25. juni 1941 i Århus, gift 1. gang 1964 med *Kaj Larsen*; ægteskabet opløst; gift 2. gang 25. februar 1978 med *Christian Simonsen Matthiesen*, trafikkontrollør, født 17. november 1940 i Ribe.

Bosat: Cubavej 3, Slagelse.

1) **Martin Kjærulf Matthiesen**, født 14. april 1965 i Århus.

2) **Helle Kjærulf Matthiesen**, født 9. december 1977 i Århus.

4. **Britta Thyra Kjærulf**, teknisk tegner, født 19. juli 1921 i Århus, død 21. februar 1966, gift 26. december 1942 med *Erik Pind Olesen*, overlærer, født 25. september 1913 i Århus.

Bosat: Esbyvej 5, Risskov.

B.T.K. bestod realeksamen, blev kontoruddannet ved Århus Stiftstidende og var derefter en årrække teknisk tegner hos landinspektør Svend Nielsen, Århus. Var en talentfuld tegner, keramikker og væverske.

E.P.O. bestod realeksamen samt 1936 lærereksamen fra Århus Seminarium og var 1940-1972 lærer ved Skovvangsskolen i Århus. Spiller cello og er medlem af en kvartet.

- a. **Vibeke Kjærulf Olesen**, adjunkt, født 8. maj 1944 i Århus, gift 1975 med *Jacob Jessen*, adjunkt.

Bosat: Lønnerupvej 9, Østerild pr. Thisted.

V.K.O. og J.J. er ansat ved Thisted Gymnasium.

1) **David Pind Jessen**, født 1. maj 1975.

2) **Simon Pind Jessen**, født 17. maj 1978.

- b. **Ingrid Kjærulf Olesen**, født 4. juli 1946 i Århus, gift 1975 med *Peter Leo Jensen*, født 12. december 1951 i Frejlev.

Bosat: Langelandsgade 4, Ålborg.

I.K.O. lærte husholdning, var på ungdomsskole i Oksbøl samt på Skals Håndarbejdsskole, var en tid omsorgselev og blev derefter uddannet som syerske.

P.L.J. blev efter en færdselsulykke stærkt invalideret og er nu beskæftiget med kontorarbejde ved Nordisk beskyttede Værksteder i Ålborg.

- c. **Pia Kjærulf Olesen**, født 28. oktober 1952 i Århus, død 23. juli 1965.

5. **Bente Vibeke Foersom Kjærulf**, fysioterapeut, født 12. december 1930 i Århus, gift 14. august 1965 med *Gunnar Stenersen*, politiførstebetjent, afdelingsleder, født 21. marts 1931 i Ål, Norge.

Bosat: Liljeveien 19, Tøyenhaugen, Norge.

B.V.F.K. besøgte 1950-1951 Testrup Højskole, uddannedes som fysioterapeut på Teilmanns Kursus i København, havde diverse ansættelser i Danmark, Norge og Skotland og driver nu selvstændig virksomhed som fysioterapeut.

G.S. tog 1952 studentereksamen, gennemgik hærens befalingsmandsskole, tog

1959 eksamen i socialøkonomi fra Oslo Universitet, bestod 1961 1. del af juridicum, gennemgik politiskolen samt diverse kriminaltekniske kurser, fik 1967 ansættelse ved kriminalpoliticeentralen i Oslo, var 1977-1978 lensmand i Nes i Hallingdal og er nu afdelingsleder ved kriminalpoliticeentralen.

a. **Bård Kjærulf Stenersen**, født 28. august 1966 i Lørenskog, Norge.

b. **Kjetil Kjærulf Stenersen**, født 17. december 1968 i Lørenskog.

c. **Hanne Cecilie Kjærulf Stenersen**, født 28. februar 1974 i Lørenskog.

E. Petra Foersom, født 22. juni 1891, gift 5. juni 1915 med *Valdemar Hegndal*, snedkermester, født 31. maj 1888 i Randers, død 16. april 1965.

V.H. uddannedes som snedker, var »på valsen«, kom 1922 til Århus, blev senere værkfører og etablerede sig sluttelig som selvstændig mester.

1. **Valdemar Foersom Hegndal**, billedhugger, født 2. februar 1916, gift 30. december 1953 med *Eva Frideborg Högländer*.

Bosat: Askvej 6, Risskov.

V.F.H. var 1942-1950 elev på Kunstakademiet, fik 1948 mindre guldmedalje, foretog studierejser i Tyskland, Schweiz, Italien, Bulgarien, Frankrig, Spanien, Belgien, Holland og Sverige og udstillede 1944-1950 på Charlottenborg. Er medlem af malersammenslutningen »Kammeraterne«.

a. **Lars Foersom Hegndal**, kunstmaler, født 9. juli 1954 i Risskov, gift med *Marie Pedersen*, hjemmesygeplejerske, født 19. juni 1951 i Hammel.

Bosat: Sigridsvej 13, Brabrand.

L.F.H. bestod 1975 studentereksamen, var en tid medhjælper på Psykiatrisk Børnehospital i Risskov, har fra 1976 været elev på Det jyske Kunstakademi, har deltaget i flere censurerede udstillinger såvel som separatudstillinger og havde 1979-1980 ophold i Provence, Frankrig.

M.P. bestod realeksamen, uddannedes som sygeplejerske, bestod 1976 studentereksamen, arbejdede en tid på Psykiatrisk Børnehospital i Risskov og virker nu som hjemmesygeplejerske.

1) **Mathias Foersom Hegndal**, født 26. maj 1978 i Århus.

F. Otto Ragnvald Rasmussen, el-installatør, født 8. februar 1900 i Århus, gift 24. juni 1921 med *Anna Kirstine Andrea Krestense Pedersen*, født 26. september 1898 i København, død 21. maj 1971.

Bosat: Højgårdsvej 2, Vivild pr. Allingåbro.

O.R.R. har drevet forretning i Risskov.

1. **Ruth Edel Rasmussen**, telefonist, født 29. maj 1922 i O. Hornbæk, gift 8. februar 1947 med *Niels Børge Vinther Andersen*, rådhusbetjent, født 8. oktober 1920 i København.

Bosat: Regenburgsgade 19, Århus C.

a. **Else-Marie Andersen**, født 10. maj 1944 i Århus, gift 7. juli 1973 med *Peter Jessen*, overtrafikassistent, født 14. februar 1946 i Århus.

Bosat: Groløkkevænget 63, Odense N.

E-M.A. var beskæftiget som tobaksarbejder indtil 1974.

P.J. tog 1963 realeksamen, fik samme år ansættelse ved DSB, aftjente sin værnepligt, blev 1968 trafikassistent og 1974 overtrafikassistent.

1) **René Jessen**, født 18. september 1969 i Århus.

- 2) **Palle Jessen**, født 8. april 1974 i Odense.
- 3) **Allan Jessen**, født 13. oktober 1978 i Odense.
- b. **Anne Marie Vinther Andersen**, kontorassistent, født 16. februar 1948 i Århus, gift 18. januar 1969 med *Ronald Thomsen*, lagerekspedient, født 2. maj 1946 i Århus.
Bosat: Vibyvej 49 C, Åbyhøj.
- 1) **Anja Vinther Thomsen**, født 27. september 1971 i Århus.
- 2) **Ronny Vinther Thomsen**, født 6. august 1975 i Århus.
- c. **Niels Otto Vinther Andersen**, ingeniør, født 7. august 1949 i Århus, gift 21. juli 1971 med *Ingrid Johannsen*, sundhedsplejerske, født 24. februar 1948 i Them.
Adresse: DTD, Box 835, Safat, Kuwait.
- 1) **Thomas Vinther Andersen**, født 4. april 1973 i Silkeborg.
- d. **Susanne Vinther Andersen**, tandplejer, født 20. november 1950 i Århus.
Bosat: Koll. Ryhus, Ry.
2. **Ane Marie Stella Rasmussen**, født 8. juni 1924 i Risskov, gift 4. november 1949 med *Svend Nielsen*, maskinarbejder, født 15. februar 1920 i Borum.
Bosat: Hørgårdsvej 29 A, Risskov.
- a. **Maibrith Linda Nielsen**, smørrebrødschef, født 5. november 1950 i Århus, gift 24. august 1979 med *Jørn Eggert Johansen*, maskinmester, født 6. april 1947 i Helsingør.
Bosat: Hjortevej 16, Søften pr. Hinnerup.
M.L.N. var elev på Hotel Marselis i Århus og blev derefter videreuddannet i England.
J.E.J. stod i lære ved Helsingør Værft og har siden haft beskæftigelse som maskinmester ved rederiet D.F.D.S.
- 1) **Lise Johansen**, født 14. januar 1980 i Århus.
- 2) **Mona Johansen**, født 19. januar 1981 i Århus.
- b. **Gurli Irene Nielsen**, smørrebrødsjomfru, født 13. april 1954 i Århus, gift 24. august 1979 med *Poul Erik Christensen*, matros, født 2. juli 1946 i Skar-rild.
Bosat: Ryesgade 1, Århus C.
- 1) **Troels Christensen**, født 23. november 1980 i Århus.
3. **Poul Otto Ragnsvald**, el-installatør, født 4. november 1925 i Risskov, gift 13. august 1951 med *Birte Riis Olsen*, overassistent.
Bosat: Hobrovej 14 B, Randers.
- a. **Steen Otto Rasmussen**, lærer, født 20. juli 1955 i Århus.
Bosat: Neptunvej 69, Viby J.
S.O.R. tog 1974 studentereksamen samt 1978 lærereksamen fra Marselis-borg Seminarium og har siden været ansat ved Bakkeskolen i Hørning. – S.O.R. var bl.a. 1978-1981 kredsleder i FDF/FPF Århus 5. kreds, har fra 1981 været formand for Århus radikale vælgerforening og er opstillet som nr. 2 på den radikale liste til valget til Århus byråd 1981.
- b. **Helle Gerd Rasmussen**, sygeplejeelev, født 7. maj 1959 i Århus.
Bosat: Vårkjærvej 54, Viby J.

H.G.R. bestod 1978 realeksamen og er nu under uddannelse til sygeplejerske. – H.G.R. har været aktiv leder i FDF/FPF.

4. **Else Kirstine Rasmussen**, født 8. oktober 1926 i Risskov, gift 18. juni 1954 med *Malte Oskar Månsson*, chauffør, født 1. december 1923 i Malmö, Sverige. Bosat: Hjortackegatan 1, Malmö, Sverige.

a. **Ulla-Britt Månsson**, politiassistent, født 4. november 1949 i Malmö.

Bosat: Vismarlöv 6, Bara, Sverige.

U-B.M. er Sveriges første kvindelige politihundefører.

5. **Karen Grethe Rasmussen**, elektriker, født 16. maj 1938 i Risskov, gift 19. april 1980 med *Alex Ove Petersen*, svejser, født 7. december 1936 i København. Bosat: Højgårdsvej 2, Vivild pr. Allingåbro.

a. **Jan Otto Nielsen**, materialist, født 7. september 1959 i Risskov, gift 7. marts 1981 med *Pia Haslund Henriksen*, ekspeditrice, født 30. juli 1960 i Århus.

Bosat: Kantorvænget 213, Risskov.

b. **Per Michael Otto Nielsen**, beskæftigelsesarbejder, født 2. september 1962 i Risskov, samlever med *Tine Charlotte Ehler Pedersen*, beskæftigelsesarbejder, født 25. november 1962 i Glostrup.

Bosat: Toftevej 5, Skæring pr. Egå.

c. **Bo Malte Nielsen**, født 7. april 1966 i Risskov.

IV. **Margrethe Rasmussen**, født 27. april 1861 i Ålsrode, død ugift 13. november 1923.

V. **Thyra Rasmussen**, lærer, født 5. december 1863 i Ålsrode, død 25. august 1939. (Se bilag 78).

VI. **Kristian Rasmussen**, maskinsmed, født 16. januar 1866 i Ålsrode, død 7. februar 1950, gift 15. august 1897 med *Hanna Grønqvist*, død 6. januar 1957.

K.R. stod i lære på et smedeværksted i Viborg, arbejdede derefter nogle år ved Burmeister & Wain, København, læste samtidig til maskinist, sejlede en tid med kabelskibet H.C. Ørsted og var 1898-1932 ansat ved Hærens tekniske Laboratorium, hvor han efter 25 års forløb fik diplom og dusør for opfindelser, han havde gjort med velgennede værktøjer, som virkede arbejdsfremmende. Blandt kolleger kaldtes han Ras Opfinder; dekoreredes med dannebrogsmændenes hæderstegn og fortjentsmedaljen i sølv. (Se endvidere bilag 79).

A. **Agnes Kristine Rasmussen**, syerske, født 1. februar 1900 i København, død 6. november 1980, gift 22. maj 1941 med *Johan Otto Johansen*, sporvejsfunktionær, død 27. oktober 1947. – Ingen børn.

B. **Dagney Dorthea Rasmussen**, børnepædagog, født 29. januar 1904 i København, gift 3. august 1930 med *Gotfred Martinus Frederiksen*, assurandør, født 28. februar 1907 i København.

Bosat: Johan Kellers Vej 42, København SV.

D.D.R. arbejdede i en årrække som pædagog ved forskellige børne- og ungdomsinstitutioner.

G.M.F. uddannedes som typograf, men gik senere over i forsikringsbranchen.

1. **Ove Kjeld Frederiksen**, brandmand, født 22. oktober 1942 i København, gift 19. juni 1964 med *Ensfjord Ingrid Birgitta Sandberg*, dyrlægeassistent, født 2. december 1944 i Hudiksvall, Sverige.

Bosat: Norrbackavägen 31, Märsta, Sverige.

C. **Anna Else Rasmussen**, født 21. juni 1907 i København, gift 8. maj 1932 med *Richard Langfeldt Møller*, typograf, født 21. december 1908 i Odder.
Bosat: Vendsysselvej 33, Vanløse.
Ingen børn.

VII. **Søren Eric Rasmussen**, farmer, født 18. februar 1869 i Ålsrode, død 15. februar 1956, gift 1. gang i oktober 1894 med *Marie Laursen af Villersø*, født 29. november 1870, død ved et ulykkestilfælde 29. marts 1911, gift 2. gang 14. februar 1921 med enke *Julie Juul*, født Timm, født 16. februar 1889, død i oktober 1958.
S.E.R. uddannedes som møller hos farbroderen i Ålsø Mølle, boede derefter i Alling Mølle ved Silkeborg samt senere på Sønder Mølle ved Grenå, udvandrede 1898 til Amerika og drev en farm i Iowa. (*Se endvidere bilag 80*).

A. **Gotfred Thøger Rasmussen**, født 12. september 1895 i Alling, død 29. september 1969, gift 16. marts 1931 med *Estella Smith*, født 22. juni 1902 i Illinois.
Bosat: Frankfort, Illinois, USA.

G.T.R. var ansat ved postvæsenet og ejer af en farm.

1. **Roger Frederik Rasmussen**, født 10. oktober 1932 i Mason City, død ved en automobilulykke, gift 1. gang 14. august 1960 med *Gisella Wickert*; ægteskabet opløst; gift 2. gang 10. marts 1968 med *Carol A. Siebert*.

a. **Roger Rasmussen**, født 11. februar 1969.

2. **Allan Louis Rasmussen**, født 21. juni 1938.

B. **Thøger Rasmussen**, født 27. februar 1897 i Sønder Mølle ved Grenå, gift 23. juni 1934 med *Gertrude Balbach*, født 8. april 1908 i Illinois.
Bosat: 1020 W. William St., Albert Lea, Minnesota, USA.

T.R. var ansat ved postvæsenet indtil pensionsalderen.

1. **Linda Pearl Rasmussen**, født 11. maj 1944 i Minnesota.

C. **Anna Mattie Rasmussen**, født 11. februar 1901 i Iowa, gift 21. januar 1920 med *LuVern Snell*, farmer, født 12. juni 1892, død 15. juni 1975.
Bosat: RR 2, Mason City, Iowa, USA.

L.S. drev en farm på 160 acres i Plymouth, Iowa, som sønnen Leslie Dean senere overtog.

1. **Morris Adrian Snell**, krigsinvalid, født 6. december 1920 i Mason City, gift 25. juli 1951 med *Edna Tweed*, født 5. december 1917 i Joice, Iowa.

Bosat: 1730 Hillcrest Drive, Mason City, Iowa, USA.

M.A.S. uddannedes ved landbruget, indkaldtes under 2. verdenskrig til US Air Force, blev stabssergent, invalideredes og hjemsendtes 1948.

E.T. havde inden giftermålet beskæftigelse dels som bogholder og dels som privatsekretær.

a. **Linda Joy Snell**, læge, født 13. maj 1952 i Mason City.

Bosat: 2512 Jones Street, Sioux City, Iowa, USA.

b. **Carol Verdean Snell**, født 11. juni 1954 i Mason City, gift med *Michael Leonard Feikema*, barneplejer.

Bosat: 1751 Hillcrest Drive, Mason City, Iowa, USA.

1) **Micah David Feikema**, født 13. september 1978.

2) **Teresa Frances Feikema**, født 10. september 1980.

c. **David LeRoy Snell**, født 3. august 1955 i Mason City.

2. **Glen Allan Snell**, orlogskaptajn, født 6. oktober 1922 i Colfax, Iowa, gift 24. maj 1942 med *Mary Elizabeth Howell*, født 4. juli 1924 i Vinita, Oklahoma.
Bosat: 10420 Willamette Meridian Rd., NW Silverdale, Washington, USA.
G.A.S. forrettede ca. 1940-1970 tjeneste i den amerikanske marine og driver nu selvstændig forretning med handel af fast ejendom og flyvemaskiner.
 - a. **Dean Allan Snell**, kaptajnløjtnant i marinen, født 25. marts 1943 i New London, Connecticut, gift med *Donna Louise Brogan*.
Bosat: 3416 Thata Way, Bremerton, Washington, USA.
 - 1) **Dean Allan Snell**, født 15. februar 1966.
 - 2) **Glen Arnold Snell**, født 3. august 1968.
 - b. **Dennis Arthur Snell**, elektroingeniør, født 26. juni 1947 i New London, gift med *Maryann Elizabeth Fricke*.
Bosat: 311 Darlan Hill Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
 - 1) **Patience Snell**, født 15. juni 1977.
 - c. **Sena Lea Snell**, født 30. marts 1956 i La Jolla, Californien, gift med *Brian Joseph Bozlee*.
Bosat: 162 NW 33rd Street, Corvallis, Oregon, USA.
 - 1) **Mary Cecelia Bozlee**, født 15. februar 1977.
 - 2) **Jessica Rose Bozlee**, født 29. august 1979.
3. **Leslie Dean Snell**, farmer, født 22. maj 1924, død 31. juli 1973, gift 7. februar 1947 med *Shirley Fay Scarrow*, født 3. oktober 1927.
Bosat: R 1, Plymouth, Iowa, USA.
L.D.S. overtog forældrenes farm i Plymouth og drev denne indtil sin død, hvor-
efter enken viderefører den.
 - a. **Deanna Faye Snell**, født 3. november 1947, gift med *Robert Cross*.
 - b. **Brian Stuart Snell**, født 31. marts 1949, gift med *Mary Ann Diegel*.
 - 1) **Christian Adam Snell**, født 22. november 1977.
 - 2) **Brendon John Snell**, født 13. juni 1978.
 - c. **Mark Harrison Snell**, født 18. april 1961 i Mason City.
 - d. **Sue Leslie Snell**, født 1. april 1964.
4. **Marian Jean Snell**, født 14. februar 1926, gift 10. oktober 1943 med *Dale Palmerton*, farmer, født 5. maj 1921.
Bosat: R 1, Box 1765, Colby, Wisconsin, USA.
D.P. drev farm først i Iowa og senere ca. 17 år i Wisconsin, men er nu pen-
sioneret.
 - a. **Gary Dale Palmerton**, født 1. oktober 1945, gift med *Sandra*.
 - 1) **Joel Gary Palmerton**, født 16. juli 1968.
 - 2) **Tricia Ann Palmerton**, født 21. november 1971.
 - b. **Russell Roy Palmerton**, født 5. juli 1947, gift med *Judy Dianne*.
 - 1) **Tamera Jean Palmerton**, født 28. juli 1970.
 - 2) **Rick Russell Palmerton**, født 18. januar 1973.
 - c. **Joyce Renee Palmerton**, født 31. oktober 1951, gift med *Alan Eugene Hoernke*.
 - 1) **Wayne Alan Hoernke**, født 7. august 1977.

- d. **Kent Martin Palmerton**, født 14. oktober 1958, gift 31. juli 1981 med *Barbara Berzerl*.
5. **Bonnie Joy Snell**, bogholder, født 11. oktober 1929, gift 1. gang 7. november 1948 med *Henry Joseph Bergman*, født 6. maj 1925, gift 2. gang *Ginapp*.
Bosat: 2218 South Georgia, Mason City, Iowa, USA.
- a. **Jerry Allan Bergman**, født 7. juli 1949, gift med *Pamela Jean Hansen*..
- 1) **Cheri Lyn Bergman**, født 27. juni 1975.
 - 2) **Jennifer Jo Bergman**, født 3. juni 1977.
 - 3) **Bruce Allan Bergman**, født 20. januar 1979.
- b. **Donald Leigh Bergman**, født 1. marts 1953, gift med *Sue Fitzgerald*.
- 1) **Nicole Kathleen Bergman**, født 13. august 1974.
 - 2) **Scot Allan Bergman**, født 25. november 1975.
 - 3) **Stacy Lee Bergman**, født 25. november 1977.
- c. **Beverly Joy Bergman**, født 4. september 1967.
- d. **Keith Joseph Bergman**, født 4. september 1967, død spæd.
6. **Verlyn Reid Snell**, præst, dr.theol., født 10. november 1934, gift 17. august 1960 med *Frances Sammie Fisher*, født 12. november 1937.
Bosat: 5805 Comanche Ct., Oklahoma City, Oklahoma, USA.
- a. **Anne Elizabeth Snell**, født 22. september 1961.
- b. **Alathea Joy Snell**, født 3. august 1964.
- c. **Ardeth Verlene Snell**, født 31. oktober 1966.
- D. Walther David Rasmussen**, født 29. oktober 1906 i Manly, Iowa, gift 12. november 1963 med *Wilmoth E. Woods*, sekretær, født 23. februar 1911 i Douglas, Arizona.
Bosat: 1010 W. William St., Albert Lea, Minnesota, USA.
W.D.R. har ejet flere teatre: Le Roy, Minnesota, Anthon, Iowa samt Kansas City og Parkesbury, Iowa, og været beskæftiget med television for mandskab i hær og flåde.
Ingen børn.
- VIII. Dorteia Dagmar Rasmussen**, født 6. februar 1871 i Ålsrode, død 31. juli 1924, gift 23. august 1896 med *Theodor Knudsen*, kirkebetjent ved Philips Kirken i København, født 7. april 1867.
- A. Gudrun Knudsen**, lærer i Thorslunde, Holbæk, født 21. september 1896, død ugift 27. juli 1966.
- B. Marie Hildegard Knudsen**, hospitalsmedhjælper, født 29. april 1899 i København, død 25. marts 1971, gift 1. gang 20. februar 1925 med *Marius Munk*, konditor, født 25. november 1896 i København, død 2. september 1979; gift 2. gang 27. oktober 1931 med *Georg Sørensen*, trælagerarbejder, født 27. oktober 1886 i København, død 28. juni 1937.
1. **Bertha Inge Munk**, kantineassistent, født 4. august 1925 i København, gift 26. februar 1950 med *Ole Nepper*, maler ved DSB, født 30. marts 1924 i København.
Bosat: Agerledet 11, Herlev.
- a. **Annelise Nepper**, omsorgsassistent, født 29. december 1950 i Gentofte, gift med *Jesper Michael Vinding*, kok.

Bosat: Byvangen 16, Brønshøj.

- b. **Hanne Nepper**, sygehjælper, født 18. oktober 1954 i Herlev, gift 30. august 1975 med *Mogens Oluf Nygaard Andersen*, murer, født 28. marts 1954 i Herlev.

Bosat: Stordyssen 6, Herlev.

- 1) **Ann-Christina Nepper Andersen**, født 14. maj 1975 i København.
- 2) **Maria Nepper Andersen**, født 23. august 1977 i Herlev.
- 3) **Sara Jeanette Nepper Andersen**, født 5. april 1980 i Herlev.

2. **Svend Erik Sørensen**, translætør, jurist, født 7. januar 1935 i København.

Bosat: Emdrupvej 58, København NV.

- C. **Harald Christian Knudsen**, regnskabschef i Københavns ejendomsselskab, født 29. august 1905 i København, død 13. februar 1978, gift 17. august 1930 med *Flora Jørgensen*, fuldmægtig.

Bosat: Kirkebroen 4, Hvidovre.

Ingen børn.

- D. **Poul Johannes Knudsen**, maskinarbejder, født 11. april 1912 i København, gift 23. august 1935 med *Edith Marie Jensen*, født 16. maj 1915 i Mårup på Samsø.

Bosat: Fjenneslevvej 8, Brønshøj.

P.J.K. udlærtes 1931 som maskinarbejder ved Burmeister & Wain, København, og arbejdede i 26 år ved Søværnet.

1. **Ellen Margrethe Knudsen**, overassistent, født 8. september 1936 i Søborg, gift 7. april 1962 med *Steffen Per Hansen*, maskinarbejder, født 20. juni 1929 i Søborg.

Bosat: Solnavej 75, Søborg.

- a. **Birgit Vibeke Hansen**, kontorelev, født 15. oktober 1962 i Søborg.
2. **Flemming Eduard Knudsen**, lærer, født 8. marts 1944 i Brønshøj, gift 21. juni 1970 med *Hanne Pedersen*, lærer, født 14. april 1950 i København.

Bosat: Hagavej 19, Søborg.

F.E.K. udlærtes 1964 som typograf og tog 1973 lærereksamen.

H.P. tog lærereksamen 1974.

- a. **Jakob Knudsen**, født 10. april 1974 i Charlottenlund.

- b. **Søren Knudsen**, født 7. juni 1979 i Herlev.

- IX. **Jensine Kristine Rasmussen**, født 13. november 1874 i Ålsrode, død 3. februar 1961, gift 11. august 1898 med *Eske Kristensen*, tømremeter, født 24. juli 1872 i Odder, død 30. juni 1952.

J.K.R. var elev på Vestbirk Højskole 1896.

E.K. var ligeledes elev på Vestbirk Højskole 1896, etablerede sig som tømremester i Thisted, var lærer ved Thisted tekniske Skole og i ca. 40 år brandinspektør i Thisted.

- A. **Sigrid Kristensen**, født 7. december 1899 i Thisted, gift 24. juni 1924 med *Marius Christiansen Holk*, post- og telegrafkasserer, født 2. maj 1894 i Hjørring.

Bosat: Vangedevej 221, Søborg.

S.K. var inden giftermålet ansat ved postvæsenet.

1. **Jørgen Holk**, overingeniør, født 7. november 1926 i Hobro, gift 7. februar

1953 med *Bethsy Oxholm Christophersen*, rejseleder, født 25. maj 1930 i Hellerup.

Bosat: Ermelundsvej 44, Gentofte.

- a. **Ida Kristine Holk**, læge, født 28. april 1955 i Beira, Mocambique.
Bosat: Rørholmegade 17, København K.
I.K.H. bestod 1972 studentereksamen og 1981 medicinsk embedseksamen.
- b. **Elsebeth Holk**, arkitekt, født 31. oktober 1956 i Porto Amelia, Mocambique.
2. **Erik Holk**, civilingeniør, født 15. februar 1928 i Hobro, gift 14. september 1952 med *Grethe Hansen Fynbo*, født 30. august 1930 i Maribo.
Bosat: Ved Bellahøj 7, Brønshøj.
 - a. **Kresten Holk**, stud.med., født 8. september 1958 på Frederiksberg, gift 1. april 1980 med *Hanne Lisbeth Stens Pedersen*, stud.med., født 24. august 1957 i Skrydstrup.
Bosat: Storm Petersens Vej 4-104, København F.
 - b. **Anne-Marie Holk**, stud.odont., født 6. december 1960 på Frederiksberg.
Bosat: Tagensvej 52, Vær. 607, København N.
 - c. **Karin Holk**, født 14. april 1965 i København.
3. **Else Holk**, sygeplejerske, født 24. oktober 1938 i Maribo, gift 22. januar 1966 med *Viggo Kjærgaard*, gruppeleder, født 14. oktober 1939 på Frederiksberg.
Bosat: Hjortespringvej 67, Herlev.
E.H. uddannedes som sygeplejerske og har fra 1966 arbejdet på Finseninstituttet.
V.K. tog eksamen fra Den polytekniske Læreranstalt i København og har fra 1965 været ansat på Datacentralen I/S, Valby.
 - a. **Dorte Holk Kjærgaard**, født 22. december 1973 i København.
- B. **Anna Elisabeth Kristensen**, født 29. juli 1901 i Thisted.
Bosat: I.P. Jacobsens Gade 14, Thisted.
A.E.K. var 1925 elev på Voldby Højskole.
- C. **Ellen Margrethe Kristensen**, født 27. august 1903 i Thisted, død 21. juni 1970, gift 19. januar 1933 med *Christian Rasmus Christensen*, gårdejer, født 8. april 1903 i Kåregård i Badstrup, Skamby, død 22. september 1977.
E.M.K. blev kontoruddannet og var i sin ungdom assistent på dommerkontoret i Thisted.
C.R.C. lærte landbrug, var elev 1921-1922 på Ryslinge Højskole samt 1925-1926 på Dalum Landbrugsskole, overtog 1932 fødegården og drev denne indtil 1969, da sønnen Carl Martin overtog den. – C.R.C. var bl.a. 1941-1947 samt 1964-1971 medlem af Folketinget, valgt af Det konservative Folkeparti, 1946-1950 sognerådsformand i Skamby, 1954-1970 medlem af Odense amtsråd, fra 1958 formand for Dansk Slægtsgårdsforening, medstifter og formand for Nordfyns Kvægavlerforening 1940-1962 og 1945-1975 medlem af Statens Jordlovsudvalg; har udgivet: *Landbruget i Danmarks historie, økonomi og politik*, 1935, samt en række skrifter; dekoreret med Ridder af Dannebrogordenen.
1. **Inger Margrethe Christensen**, sparekassefuldmægtig, født 4. februar 1938 i Kåregård, gift 9. november 1968 med *Henning Per Hansen*, civilingeniør, født 1. juni 1937 i Hørsholm.

Bosat: Bjerggårdsvænget 9, Holte.

I.M.C. bestod 1955 realeksamen, uddannedes i Den sjællandske Bondestands Sparekasse og blev senere assistent og derefter fuldmægtig i sparekassen SDS.

a. **Ulla Margrethe Hansen**, født 3. august 1971 i Hvidovre.

b. **Kaare Per Hansen**, født 14. november 1973 i Holte.

2. **Gudron Kirstine Christensen**, økonoma, født 28. november 1939 i Kåregård, gift 6. maj 1971 med *Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager*, gårdejer, født 6. januar 1942 i Københoved.

Bosat: Sjølundgård, Sjølund Landevej 24, Sjølund.

G.K.C. uddannedes som økonoma på Odense Sygehus og var ansat 1963-1971 på Hillerød Centralsygehus samt 1971-1979 på amtsplejehjemmet i Egtved.

H.D.K-S. uddannedes ved landbruget, var på høj- og landbrugsskole, aftjente sin værnepligt ved Livgarden og købte 1971 Sjølundgård. – H.D.K-S. var 1974-1978 medlem af Christiansfeld byråd.

a. **Christian Kloppenborg-Skrumsager**, født 7. marts 1972 i Kolding.

b. **Gunnar Kloppenborg-Skrumsager**, født 7. marts 1972 i Kolding.

c. **Marie Kloppenborg-Skrumsager**, født 25. oktober 1976 i Haderslev.

3. **Carl Martin Kaare Christensen**, gårdejer, født 25. december 1940 i Kåregård, gift 3. april 1969 med *Kate Jørgensen*, korrespondent, født 3. april 1939 i Odense.

Bosat: Kåregård, Badstrupvej 39, Badstrup pr. Uggerslev.

C.M.K.C. var 1957-1958 elev på Ryslinge Højskole samt 1961-1962 på Dalum Landbrugsskole og overtog 1969 fødegården med et tilliggende på 31 ha. – C.M.K.C. har bl.a. fra 1974 været medlem af Sønder sø kommunalbestyrelse, fra 1978 formand for Dansk Slægtsgårdsforening på Fyn og fra 1980 medlem af Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse, 1964-1969 medlem af Konservativ Ungdom's hovedbestyrelse samt 1966-1973 folketingskandidat.

K.J. bestod i 1957 realeksamen, blev handels- og kontoruddannet, havde et år plads i huset i England, har taget engelsk korrespondenteksamen og er nu beskæftiget inden for kontorfaget.

4. **Niels Erik Kaare Christensen**, ingeniør, født 25. oktober 1947 i Kåregård, gift 4. april 1970 med *Aase Bek*, laborant, født 7. august 1947.

Bosat: Bakkehaven 3, Kalundborg.

N.E.K.C. er ansat på motorfabrikken Bukh, Kalundborg.

Aa.B. er ansat ved Novo Terapeutisk A/S, Kalundborg.

a. **Thomas Kaare Christensen**, født 5. august 1975.

- D. **Svenn Eske Kristensen**, arkitekt, kgl. bygningsinspektør, født 1. april 1905 i Thisted, gift 24. maj 1933 med *Erna Marie Worm Jensen*, født 30. maj 19... i Nykøbing M.

Bosat: Lundskeovsvej 3, Hellerup.

S.E.K. har fra 1934 drevet selvstændig arkitektvirksomhed og blev 1961 kgl. bygningsinspektør. Er tildelt præmie i mange arkitektkonkurrencer, K.V. Engelhardtts legat og 1944 Eckersbergmedaljen. Var 1933-1955 lærer ved Kunstakademiet, 1952-1958 næstformand i Danske arkitekters Landsforbund, medlem af en række byggetekniske udvalg, kommissioner og bestyrelser og dekoreret med

Ridder af Dannebrogssorden; græske Georg I's orden, officer; græsk Røde Kors, guld, samt Storridder af Den islandske Falk.

1. **Hanne Eske Kristensen**, født 25. maj 1936.

2. **Karen Eske Kristensen**, født 18. juni 1939, gift med *Ole Mohr*, havebrugs-kandidat.

a. **Niels Eske Mohr**, født 10. januar 1958.

3. **Ninna Eske Kristensen**, født 4. januar 1942.

E. Gerda Ingeborg Eske Kristensen, afdelingssygeplejerske, født 30. januar 1907 i Thisted.

Bosat: Bispeparken 20, København NV.

F. Gunnar Eske Kristensen, el-installatør, født 4. januar 1909 i Thisted, gift 15. maj 1935 med *Ellen Jepsen*, sygeplejerske, født 9. juni 1907 i København.

Bosat: Frugtparken 34, Gentofte.

G.E.K. bestod realeksamen, udlærtes 1929 som elektriker og drev 1935-1980 selvstændig forretning. Var fra 1945 en lang årrække skuemester inden for sit fag.

E.J. bestod ligeledes realeksamen og uddannedes som sygeplejerske.

1. **Jan Eske Kristensen**, tandlæge, født 16. august 1936 på Frederiksberg, gift 3. april 1965 med *Poula Skadhede Jakobsen*, lægesekretær, født 9. oktober 1943 i Rind.

Bosat: Asylgade 29, Skanderborg.

J.E.K. tog 1955 studentereksamen samt 1963 tandlægeeksamen og har fra 1970 drevet selvstændig praksis i Skanderborg.

P.S.J. bestod 1964 sekretæreksamen, var nogle år lægesekretær på sygehuset i Thisted og har fra 1970 været sekretær i sin mands praksis.

a. **Bo Eske Kristensen**, født 8. januar 1966 i Thisted.

b. **Iben Eske Kristensen**, født 1. april 1967 i Thisted.

2. **Lisbeth Eske Kristensen**, født 6. juni 1938 i København, død 3. oktober 1942.

3. **Susanne Eske Christensen**, sygeplejerske, født 23. november 1945 i København.

Bosat: Åby Bækgårdsvej 30, Åbyhøj.

S.E.C. færdiguddannedes 1968 som sygeplejerske.

4. **Steen Eske Christensen**, civilingeniør, født 22. juli 1947 i København.

Bosat: Skovgårds Alle 72, Værløse.

S.E.C. bestod 1966 studentereksamen og 1971 civilingeniøreksamen fra Danmarks tekniske Højskole og har siden været ansat i et rådgivende ingeniørfirma; bestod 1974 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen.

G. Haakon Eske Kristensen, født 15. december 1910 i Thisted, død 15. januar 1911.

H. Ester Christensen, født 8. januar 1912 i Thisted, gift 24. juli 1944 med *Viggo Frederik Wachmann Løntoft*, assistent, født 19. marts 1907 i Hornum ved Års.

Bosat: Dragebakken 71, Odense SV.

E.C. bestod 1928 realeksamen, uddannedes som manufakturkspeditrice, deltog under 2. verdenskrig i modstandsbevægelsen og har siden giftermålet været deltidbeskæftiget som ekspeditrice.

V.F.W.L. blev handelsuddannet og var i 40 år ansat ved FDB.

1. **Birte Løntoft**, handelslærer, født 24. august 1945 i Esbjerg, gift 26. august 1967

med *Carl Christian Tange*, navneændring fra Carl Christian Tange Christensen, undervisningsleder, født 16. november 1940 i Ribe.

Bosat: Hækkehusvej 66, Bellinge.

B.L. blev kontoruddannet, begyndte senere som lærer ved Herning Handelsskole og er nu ansat som handelslærer ved Tietgenskolen i Odense.

C.C.T. tog studentereksamen, arbejdede nogle år på Regnecentralen og har siden været beskæftiget med edb, bl.a. på Silkeborg Datacentral og nu som undervisningsleder på Tietgenskolens edb-skole.

a. **Solveig Tange**, født 31. maj 1968 i Silkeborg.

b. **Hanne Tange**, født 26. juli 1971 i Silkeborg.

2. **Sven Løntoft**, lærer, født 5. januar 1948 i Esbjerg, gift 29. juni 1973 med *Annette Riis*, sygeplejerske, født 5. april 1949 i Ålborg.

Bosat: Tinglykke 20, Ålborg SØ.

S.L. blev bankuddannet, aftjente sin værnepligt ved Jydske Telegrafregiment i Århus, tog 1977 lærereksamen og er nu ansat i Åbybro.

a. **Signe Løntoft**, født 29. juli 1974 i Århus.

b. **Martin Løntoft**, født 15. juli 1977 i Ålborg.

J. **Johannes Eske Christensen**, civiløkonom, født 25. september 1914 i Thisted, gift 13. maj 1940 med *Ruth Jensen*, født 11. juni 1910.

Bosat: Sdr. Fasanvej 73, København F.

1. **Dinne Eske Christensen**, sekretær, født 17. april 1942 på Frederiksberg, gift med *Jens-Ole Daniel Worninger*, reklamekonsulent.

Bosat: Solbærhaven 2, Solrød Strand.

2. **Holger Eske Christensen**, civilingeniør, HD, født 21. maj 1943 på Frederiksberg.

Bosat: Ved Lindelund 171, Hvidovre.

H.E.C. bestod 1971 eksamen som civilingeniør i svagstrømselektronik med edb som speciale, var en tid ansat ved Danmarks tekniske Højskole, bestod 1974 handelshøjskolens diplomprøve (HD) i organisation og er nu ansat ved Kommunedata.

3. **Søren Eske Christensen**, lærer, født 25. marts 1945 på Frederiksberg.

Bosat: Hyrdeengen 357, Albertslund.

a. **Martin Eske Christensen**, født 8. februar 1968 i Vallensbæk.

b. **Anja Eske Christensen**, født 31. januar 1972 i Vallensbæk.

4. **Torben Eske Christensen**, finmekaniker, født 5. marts 1949 på Frederiksberg.

Bosat: Buskager 12, Vanløse.

K. **Thøger Eske Christensen**, direktør, født 4. juni 1916 i Thisted, gift 1. gang 5. maj 1944 med *Lis Jøssing*; ægteskabet opløst; gift 2. gang 12. august 1955 med *Jytte Runge*; gift 3. gang 7. juni 1975 med *Anna Hald*, født 22. september 1918 i Hvidbjerg.

Bosat: Lars Nielsens Vej 3, Hørsholm.

T.E.C. blev cand. polyt., var i 9 år ansat ved Telefonfabrik Automatic og fik derefter ansættelse ved Berlingske Tidende. Er forfatter af flere tekniske artikler og bøger.

1. **Bjørn Eske Christensen**, civilingeniør, født 1. oktober 1946 i København.
Bosat: N. Fasanvej 64, København F.
2. **Marit Jøssing Christensen**, tandlæge, født 16. juli 1948 på Frederiksberg, gift 13. november 1976 med *Kristian Emmertsen*, læge, født 13. februar 1949 i Hellerup.
Bosat: Stokrosevej 75, Beder.
 - a. **Sofie Jøssing Emmertsen**, født 7. februar 1973 i København.
 - b. **Katrine Jøssing Emmertsen**, født 18. juni 1975 i Kolding.
 - c. **Rasmus Jøssing Emmertsen**, født 27. maj 1977 i Vejle.
3. **Michael Eske Christensen**, født 11. november 1957 i Tyskland.
4. **Charlotte Christensen**, født 14. april 1960 i Berlin, Tyskland.
- L. **Inge Kristine Christensen**, kontorassistent, født 21. november 1918 i Thisted, gift 8 april 1941 med *Knud Erik Lund*, ekspeditionssekretær, født 7. april 1916 i København.
Bosat: Tavlekærvej 104, Hvidovre.
 1. **Kirsten Lund**, børnehaveklasseleder, født 13. august 1947 i København, gift 16. oktober 1976 med *Lars Mikael Borre*, pressefotograf, født 10. juni 1950 i Odense.
Bosat: Førslev Tuerum 3, Haslev.
K.L. er ansat ved Terslev Skole.
L.M.B. har ansættelse ved Dagbladet, Køge.
 - a. **Anne Borre**, født 30. januar 1968 i København.
 - b. **Jonas Borre**, født 22. august 1977 i Haslev.
 2. **Eva Margrethe Lund**, børnehavelærer, født 10. maj 1950 i København.
Bosat: Hårds Väg 77, Malmö, Sverige.
E.M.L. færdiguddannedes 1979 som børnehavelærer.
 - a. **Helena Lund**, født 4. april 1976 i Malmö.
 3. **Birgitte Lund**, lærer, født 3. oktober 1951 i København, gift 22. marts 1974 med *Bjarne Engelhardt Kongskov*, socialrådgiver, født 30. september 1946 på Frederiksberg.
Bosat: Herredsbjerg 12, Dreslette pr. Hårby.
 - a. **Marie Kongskov**, født 14. juli 1974 i Fåborg.
 - b. **Karen Kongskov**, født 30. august 1977 i Hårby.
 - c. **Laura Kongskov**, født 30. august 1977 i Hårby.

5.C. **Margrethe Rasmusdatter**, født 1827, død 14. maj 1851, gift 1. gang 2. december 1848 med sin fætter *Peder Jensen*, (*se 4.E.*), født 31. december 1822 i Dørup, Høring, død 25. april 1849, gift 2. gang 25. maj 1850 med *Peder Nielsen* fra Them, født 8. januar 1821. De boede i Fusvad på Adslev Mark.

I. **Petrea Pedersen**, døbt 9. maj 1851, død 27. maj samme år.

Ålsø-grenen

5.D. Jens Peter Rasmussen, møllejejer, født 11. maj 1829 i Jeksen Kro, død 2. december 1910, gift 16. oktober 1852 med *Ane Cathrine Sørensdatter*, født 11. januar 1835 i Stilling, død 18. februar 1920.

J.P.R. lærte møllerfaget, oprettede 1856 Ålsø Mølle med tilhørende bageri og maltgøreri og drev denne indtil sin død, hvorefter sønnen Johannes overtog den. (*Se endvidere bilag 81*).

I. Rasmine Rasmussen, født 4. januar 1854, død ugift 27. august 1900.

R.R. var elev på Testrup Højskole og tjente senere et par år i huset hos forstander J. Nørregaard, bestyrede bageriudsalget i Ålsø Mølle og hjalp sin far med regnskabet.

II. Ane Sørine Theodora Rasmussen, født 24. april 1856, død ugift i september 1906; opholdt sig i hjemmet.

III. Anna Rasmussen, født 16. januar 1859 i Ålsø Mølle, død 20. december 1944, gift 16. oktober 1880 med *Niels Konrad Nielsen*, gårdejer, født 6. august 1852 i Ålsrode, død 12. april 1931.

A.R. uddannedes ved husgerning og var elev på Ebeltoft Højskole.

N.K.N. lærte landvæsen, aftjente sin værnepligt i Århus, var en vinter elev på Askov Højskole, var forpagter 1880-1888 af fødegården, 1881-1898 af Lærkholm i Kolindsund samt 1888-1898 af Maxbo ved Ålsø Station, var bestyrer 1900-1909 af Lærkholm samt 1909-1917 af Fannerupgård, købte derefter den tidligere nævnte gård Maxbo ved Ålsø Station og drev denne indtil 1927. – N.K.N. var bl.a. medlem af sognerådet. (*Se endvidere bilag 82*).

A. Jutta Nielsen, født 31. juli 1882, død 18. september 1890.

B. Ejnar Nielsen, (kunstnernavn Korlind), kunstmaler, født 22. marts 1884, gift 19. juli 1930 med *Judith Moberg*, født 12. marts 1897 i Kil i Värmland, Sverige.

E.N. stod 1899-1904 i malerlære i Thisted, kom 21 år gammel til København, var elev på teknisk skole samt på Kunstakademiet 1904-1910, udstillede 1. gang på Kunsternes Efterårsudstilling 1916 samt fra 1917 på Charlottenborg; studierejse i Tyskland og Italien i 1920. Arbejder: portrætter; figurbilleder; havnebilleder, landskaber og marinebilleder, væsentligt fra Bornholm. (*Se bilag 83*).

C. Aage Nielsen, gårdejer, født 14. december 1885, død 7. marts 1967, gift 14. december 1910 med *Kristine Jensen*, født 23. september 1884 i Vejlbj ved Grenå. Aa.N. var elev på Kvissel Højskole, overtog hustruens fødegård og drev denne indtil 1946, da sønnen overtog den. – Aa.N. var bl.a. medlem af Vejlbj-Homå sogneråd.

1. Ingrid Nielsen, født 17. oktober 1911, gift 4. januar 1934 med *Helge Hansen*, gårdejer, født 1. februar 1909.

Bosat: Ebeltoftvej 8, Tirstrup pr. Ebeltoft.

H.H. lærte landbrug, aftjente sin værnepligt i Randers, købte ved giftermålet en gård i Øksenmølle, afhændede senere denne og byggede hus i Tirstrup.

a. Folmer Hansen, født 24. januar 1939.

F.H. uddannedes ved landbruget.

b. Eva Hansen, født 27. april 1941.

c. Niels Jørgen Hansen, født 8. januar 1948.

2. **Knud Nielsen**, født 5. juli 1913, gift 5. juli 1939 med *Hilda Sofie Kjær Jensby*, født 3. oktober 1917.
 Adresse: Postbox 143, Grenå.
 K.N. lærte landbrug, var elev på Vallekilde Højskole og overtog 1946 forældrenes gård i Vejlbj.
 H.S.K.J. uddannedes ved husgerning.
 - a. **Svend Aage Jensby Nielsen**, født 10. september 1940.
 S.Aa.J.N. lærte landbrug hjemme.
 - b. **Hans Christian Nielsen**, født 11. april 1945, død 20. december samme år.
 - c. **Anne Grethe Nielsen**, født 17. oktober 1946.
 - d. **Hans Christian Nielsen**, født 17. oktober 1946.
3. **Margrethe Nielsen**, født 2. september 1914, gift 14. december 1935 med *Christian Nielsen*, gårdejer, født 26. marts 1909.
 Bosat: Glesborg.
 M.N. uddannedes ved husgerning og var elev på Danebod Højskole.
 C.N. var elev på Vestbirk Efterskole og -Højskole og overtog ved vielsen en gård i Lunden.
 - a. **Kirsten Marie Nielsen**, født 8. april 1937.
 K.M.N. var elev på Vivild Efterskole samt på sygeplejeforskolen på Testrup Højskole og blev derefter sygeplejeelev på Grenå Sygehus.
 - b. **Johannes Nielsen**, født 21. marts 1939.
 J.N. var elev på Vivild Efterskole og uddannedes ved landbruget.
 - c. **Ellen Nielsen**, født 16. september 1944.
 - d. **Poul Konrad Nielsen**, født 10. maj 1952.
- D. **Elisabeth Nielsen**, født 30. december 1887 i Ålsrode, gift 18. maj 1918 med *Peter Christian Christensen*, møbelfabrikant, født 25. februar 1890 i Lemvig, død 15. april 1963.
 Bosat: Sct. Olaf Plejehjem, Hjulbjergvej, Højbjerg.
 1. **Ruth Vibeke Christensen**, sygeplejerske, født 7. september 1919 i Sindal, gift 2. januar 1956 med *Jørgen Sterll*, kontorassistent.
 Bosat: Hostrups Have 8, København V.
 R.V.C. uddannedes som sygeplejerske og fik derefter beskæftigelse som assistent på Blegdamshospitalet.
 - a. **Peder Jørgen Sterll**, født 24. oktober 1956.
 2. **Poul Christian Christensen**, møbelfabrikant, født 24. november 1920 i Sindal, gift 29. marts 1955 med *Else Gudrund Mengel*, husholdningslærer, født 16. juli 1927 i Sakskøbing.
 Bosat: Kyhnsmindevej, Ry.
 P.C.C. udlærtes som møbelsnedker, tog afgangseksamen som arkitekt fra Kunsthåndværkerskolen i København, var på studieophold i Sverige og USA og etablerede 1950 selvstændig virksomhed, Ry Møbler A/S.
 E.G.M. dimitteredes 1950 fra Ankerhus Husholdningsseminarium, Sorø og har været faglærer på kommunale skoler.
 - a. **Inge Merete Christensen**, sygeplejeelev, født 27. februar 1956 i Ry.
 Bosat: 62 B Hampshire Avenue, Slough, Berks, England.

- b. **Per Christian Christensen**, forstelev, født 26. maj 1958 i Ry.
Bosat: Kettegårda Allè 70, værelse 4016, Hvidovre.
- c. **Lars Johannes Christensen**, skovteknikerelev, født 3. april 1960 i Ry.
3. **Folmer Noes Christensen**, arkitekt, født 13. august 1926 i Sindal.
Bosat: Tømregade 3, København N.
- E. **Frede Nielsen**, redaktør, kirkeminister, født 5. maj 1891 i Ålsø, død 16. juni 1954, gift 24. september 1920 med *Tekla Sørensen*, født 24. september 1894 i Ålborg.
F.N. var beskæftiget ved landbruget til 1917, besøgte Askov Højskole vintrene 1912-1913 og 1913-1914, var på forskellige studierejser til udlandet, var 1917-1923 journalist ved Nordjyllands Social-Demokrat, Ålborg, 1923-1925 redaktionssekretær ved Vestjyllands Social-Demokrat, 1925-1930 redaktør ved Nykøbing F. Social-Demokrat, 1930-1943 redaktør af Den Sønderjydske Socialdemokratiske Presse (Sønderjyden) og derefter politisk redaktør ved samme, kirkeminister 1947-1950, derefter ved ministeriet Hedtofts omdannelse i 1950 minister for offentlige arbejder september-oktober 1950 og medlem af Folketinget fra 1943 til sin død, medlem af Det udenrigspolitiske Nævn fra 1950, formand for Arbejderbevægelsens sønderjydske Landsforening, medlem af forretningsudvalget for det socialdemokratiske parti og formand for sønderjydsk hjælpefond. Har skrevet: *Fra udmark til forpost*, 1938, og *Danmark under besættelsen*, 1946. (*Se endvidere bilag 84*).
T.S. uddannedes som sygeplejerske, virkede en tid som assistent på Rigshospitalet og senere som privatsygeplejerske.
1. **Merete Nielsen**, sygeplejerske, født 29. august 1927 i Tåderup, Skellebjerg.
Bosat: Hostrups Have 42, København V.
2. **Hans Nielsen**, repræsentant, født 17. april 1928 i Torkildstrup.
- F. **Thorvald Nielsen**, født 7. december 1892, død 1. marts 1901.
- G. **Inge Katrine Nielsen**, født 23. februar 1895 i Ålsø, død 2. maj 1970, gift 3. august 1917 med *Christian Ehrnfred Lund*, proprietær, født 4. februar 1888 i Kratholm, Tøstrup, død 1. august 1952.
I.K.N. uddannedes ved husgerning, var vinteren 1913-1914 elev på Skibelund Efterskole samt sommeren 1914 på Kvissel Højskole. – I.K.N. var i flere år formand for Kolind Landboforenings husholdningskreds.
C.E.L. uddannedes ved landbrug, overtog ved faderens død 1914 fødehjemmet, drev dette en lang årrække, bortforpantede det 1946 og afhændede det 1954. – C.E.L. var bl.a. medlem af sognerådet, af menighedsrådet, medstifter af og næstformand for andelsselskabet Grenå og Omegns Hørskætteri, mangeårig formand for Kolind Landboforening og medlem af bestyrelsen i Landbrugsbankens Kolind-afdeling.
1. **Aase Henriette Lund**, født 6. november 1918 i Kratholm, gift 6. november 1944 med *Viggo Svendsen*, værkfører, født 22. april 1920 i Mejrup, død 16. december 1967.
Bosat: Engdraget 26, Grenå.
Aa.H.L. var sommeren 1935 elev på Vivild Ungdomsskole, var på Klejsgård Frugtplantage fra maj 1939 til november 1941, hjemme den følgende vinter og derefter i 1½ år på et gartneri i Hørret ved Århus.

V.S. lærte landbrug, har haft plads som forvalter og bestyrer, fik senere ansættelse ved Grenå Hørskætterri, som senere blev til Grenå Papfabrik A/S og virkede her indtil sin død.

- a. **Folmer Lund Svendsen**, ingeniør, født 6. januar 1946 i Pindstrup.
Bosat: Franz-Kaim Strasse 4, München, Vesttyskland.
F.L.S. udlærtes 1968 som elektriker og dimiteredes 1972 fra Århus Teknikum.
 - b. **Leif Christian Lund Svendsen**, maskinarbejder, født 5. april 1948 i Kratholm, gift 29. august 1969 med *Lisbeth Kruse*, sygehjælper, født 11. november 1949 i Krusesminde, Ørum.
Bosat: Hornsleths Allé 7, Grenå.
 - 1) **Lisa Svendsen**, født 17. november 1968 i Grenå.
 - 2) **Linda Svendsen**, født 12. februar 1974 i Grenå.
 - c. **Inge-Lise Lund Svendsen**, butiksassistent, født 9. september 1950 i Skelby, gift 29. november 1969 med *Jens Peter Johannes Nielsen*, kartonnagearbejder, født 5. juni 1946 i Ålsø.
Bosat: Sandbakkevej 5, Grenå.
 - 1) **Heidi Lund Nielsen**, født 10. marts 1969 i Grenå.
 - 2) **Jakob Lund Nielsen**, født 16. maj 1973 i Grenå.
 - d. **Ulla Vibeke Lund Svendsen**, ekspeditrice, født 24. oktober 1952 i Nykøbing F., gift 20. januar 1979 med *Jørn Kristian Rasmussen*, journalist, født 26. juli 1950 i Grenå.
Bosat: Rønnehaven 2, Lystrup St.
 - 1) **Birgitte Lund Rasmussen**, født 20. august 1977 i Århus.
 - e. **Anne Grethe Lund Svendsen**, sparekasseassistent, født 27. januar 1955 i Grenå, gift 28. juli 1979 med *Bjarne Sørensen*, bankassistent, født 24. juni 1952 i Nimtofte.
Bosat: Kløvervang 18, Grenå.
 - 1) **Camilla Lund Sørensen**, født 16. juni 1978 i Grenå.
2. **Niels Bay Lund**, stadioninspektør, født 12. marts 1920 i Kratholm, død 18. december 1980, gift 21. april 1946 med *Anna Elisa Elmstrøm Bjerre*, cafeteria-ejer, født 4. oktober 1924 i Grenå.
Bosat: Solvangs Allé 19, Grenå.
N.B.L. uddannedes ved landbruget, dels hjemme og dels ude, var elev på Vivild Ungdomsskole vinteren 1934-1935, på Snoghøj Gymnastikhøjskole 1937 samt på Malling Landboskole 1941-1942, aftjente sin værnepligt, havde så beskæftigelse på Grenå Dampvæveri til 1967 og virkede derpå indtil sin død som inspektør på Grenå Stadion. – N.B.L. var i 2 perioder medlem af byrådet, af menighedsrådet, formand for DB Kvickly i Grenå samt medlem af DB's kredsbestyrelse.
A.E.E.B. uddannedes som syerske, gennemgik delingsførerkursus på Havbro Ungdomsskole 1944 og har fra 1967 drevet et cafeteria.
- a. **Finn Elmstrøm Lund**, født 15. december 1946 i Grenå, død 12. marts 1971.
 - b. **Benny Elmstrøm Lund**, byggetekniker, født 9. marts 1948 i Århus, gift 19. juni 1976 med *Lene Mikkelsen*, laborant, født 2. oktober 1952 i Grenå.

Bosat: Djursgade 7, Grenå.

B.E.L. bestod realeksamen, udlærtes som murer og læste derefter til byggetekniker.

1) **Rikke Elmstrøm Lund**, født 19. juni 1971 i Grenå.

2) **Adrian Niels Bay Lund**, født 2. november 1977 i Grenå.

c. **Lars Elmstrøm Lund**, tonemester, født 17. juni 1954 i Grenå, gift med *Lisa Nielsen*, børnehavepædagog.

Bosat: Vesterfælledvej 1 C, København V.

3. **Gudrun Lund**, født 8. november 1921 i Kratholm, gift 27. november 1949 med *Jørgen Gordon Jensen*, maskinarbejder, født 11. februar 1927 i Jyderup, død 28. marts 1973.

Bosat: Hovedgaden 32, Mørkøv.

G.L. var elev på Vivild Ungdomsskole sommeren 1938 samt på Hadsten Husholdningsskole sommeren 1942 og havde flere pladser som husjomfru.

J.G.J. udlærtes 1946 som smed og fik 1952 ansættelse som mekaniker hos maskinmester J. Larsen, Mørkøv.

a. **John Gordon Jensen**, arbejdsmand, født 14. april 1952 i Kalundborg.

Bosat: Hovedgaden 32, Mørkøv.

4. **Grethe Lund**, tekstilarbejder, født 27. maj 1926 i Århus, død 18. november 1971, gift 1. gang 10. november 1947 med *Poul Erik Bendtzen*, født 28. oktober 1926 i Århus; ægteskabet opløst; gift 2. gang 4. november 1961 med *Erik Petersen*, chauffør, født 15. juli 1937 i Sølleded.

G.L. besøgte 1941 Vivild Ungdomsskole, gennemgik 1944 delingsføreruddannelse fra Havbro Ungdomsskole og havde sommeren 1946 et ophold på Skårup Husholdningsskole.

P.E.B. var beskæftiget ved landbruget samt ved murerfaget og fik senere ansættelse på A. Knudsens Læderfabrik, Ebeltoft.

E.P. var elev på Sdr. Nærå Efterskole samt på Vinding Landbrugsskole, uddannedes ved landbruget, var en tid svinekontrollassistent og fik senere ansættelse som chauffør ved Nakskov Bybusser.

a. **Ivan Lund Bentzen**, lærer, født 23. april 1948 i Fredericia.

Bosat: Randersgade 91, København Ø.

I.L.B. tog 1971 lærereksamen, var i 4 år ansat på Udby Behandlingshjem og har fra 1976 haft ansættelse på Døveskolen i Randersgade, København; uddannedes 1981 som tale-høreopædagog.

b. **Irene Lund Bendtzen**, født 3. december 1950 i Ebeltoft, gift 25. november 1972 med *Leif Sørensen*, konstabel, født 3. september 1952 i Dalstrup; ægteskabet opløst 1980.

Bosat: Ernstmarkvej 1, Dalstrup pr. Grenå.

1) **Jeanette Lund Sørensen**, født 1. januar 1970 i Grenå.

2) **Anne-Grethe Lund Sørensen**, født 23. september 1972 i Grenå.

3) **Betina Lund Sørensen**, født 23. september 1972 i Grenå.

H. **Asta Nielsen**, født 31. december 1897 i Ålsø, gift 22. juli 1933 med *Niels Busk Grand*, forretningsfører, født 23. august 1898, død 2. januar 1970.

Bosat: Olaf Rudes Vej 41, Højbjerg.

A.N. uddannedes som sygeplejerske og virkede 1926-1933 som privatsygeplejerske og hjemmesygeplejerske.

N.B.G. uddannedes som mejerist, var elev på Den jydsk Handelshøjskole i Århus og fik 1930 ansættelse som forretningsfører ved Holme-Tranbjerg sygekasse; bestod 1943 prøven som statsexam. ejendomsmægler.

1. **Jørgen Grand**, skoleleder, født 15. april 1939 i Århus, gift med *Anna Grethe Hvitved Hansen*, sygeplejerske, født 21. september 1942 i Høver.

Bosat: Højmarksvej 5, Højbjerg.

J.G. bestod 1958 studentereksamen samt 1963 lærereksamen fra Marselisborg Seminarium, virkede bl.a. 1970-1977 som lærer ved Århus skolevæsen, oprettede 1977 sammen med en forældrekræds Interskolen, den internationale privatskole i Århus og har siden været leder af denne skole.

A.G.H.H. bestod 1959 realeksamen, var bl.a. 1 år au pair pige i London, besøgte 1961 Testrup Højskole, uddannedes som sygeplejerske, havde bl.a. 2 år ansættelse ved hjemmeplejen, Århus Syd og har fra 1979 været assistent på Sct. Josephs Hospital i Århus.

a. **Morten Hvitved Grand**, født 29. september 1966 i Ebeltoft.

b. **Mikael Hvitved Grand**, født 16. december 1968 i Ebeltoft.

c. **Mads Hvitved Grand**, født 26. juli 1973 i Odder.

IV. **Jacob Peter Christian la Cour Rasmussen**, født 9. august 1861 i Ålsø Mølle, død 9. august 1866.

V. **Erika Petrea Kirstine Rasmussen**, født 28. september 1863 i Ålsø Mølle, død 21. april 1938, gift 16. oktober 1885 med *Jens Jørgen Kirkegaard*, snedkermester, født 15. juli 1859, død 15. marts 1915.

E.P.K.R. var bl.a. medlem af menighedsrådet.

J.J.K. kom som 25-årig til Thisted fra Måbjerg ved Holstebro, byggede ejendommen Storegade 8, åbnede her en møbelforretning og drev denne indtil sin død, hvorefter sønnen Peter overtog den. (*Se endvidere bilag 85*).

A. **Ingrid Kirkegaard**, født 27. juli 1886 i Thisted, død 3. august 1951, gift 7. april 1912 med *Carl Svenningsen*, repræsentant, født 26. marts 1887 i Skive, død 29. juli 1961.

I.K. var elev på Kvissel Højskole.

C.S. drev først manufakturforretning i Århus og Kongsvang, men var fra 1931 repræsentant for F. Salling, Århus. (*Se endvidere bilag 86*).

1. **Erik Kirkegaard Svenningsen**, distriktstoldchef, født 28. september 1913 i Århus, gift 7. april 1939 med *Hanne Munch Scheelhardt*, sekretær, født 6. januar 1918 i København.

Bosat: Stårupvej 30, Højslev.

E.K.S. blev 1930 elev i toldvæsenet, virkede som toldassistent i København og Århus, blev 1949 overtoldassistent i Skive, 1957 toldkontrollør i Thisted, 1963 vicetoldinspektør i Herning, 1968 toldinspektør samme sted, 1973 distriktstoldchef i Sønderborg og 1977 distriktstoldchef i Skive; dekoreredes 1975 med Ridder af Dannebrogordenen.

H.M.S. blev kontoruddannet og var fra 1964 til 1973 ansat ved Herning kommune og Herning Museum.

- a. **Søren Svenningsen**, direktør, født 30. april 1941 på Frederiksberg, gift 13. marts 1965 med *Birthe Køcks Nielsen*, født 2. juli 1944 i Thisted.
 Bosat: 45 Sherwood Drive, Watchung, New Jersey, USA.
 S.S. blev handelsuddannet inden for skibsprovantering, aftjente sin værnepligt i Flyvevåbnet, hjemsendtes som sergent, fik derefter ansættelse som eksportmedarbejder ved Tulip i Vejle, virkede 1964-1968 som salgschef i Majesty Ham Imports inc., Los Angeles, Californien, og udnævntes 1968 til direktør i Majesty inc. i Cranford, New Jersey, et datterselskab af Tulip. – S.S. har bl.a. været vicepræsident i Danish American Society, New York, samt bestyrelsesmedlem i Danish American Chamber of Commerce, New York.
 B.K.N. blev kontoruddannet og har i USA indtil 1968 virket som sekretær i et større forsikringsselskab.
- 1) **Susanne Svenningsen**, født 24. december 1968 i Red Bank, New Jersey.
 - 2) **Torben Svenningsen**, født 26. oktober 1971 i Red Bank.
- b. **Ole Munch Svenningsen**, disponent, født 28. februar 1948 i Århus, samlever med *Birgitte Meier*, konsulent, født 4. august 1953 i Århus.
 Bosat: Vester Alle 12 G, Hørning.
 O.M.S. har bestået handelsvidenskabelig afgangseksamen.
- 1) **Casper Meier**, født 26. januar 1975 i Århus.
- c. **Niels Munch Svenningsen**, cand.jur., født 24. april 1950 i Århus, gift med *Karin Schultz*, indkøbsassistent.
 Bosat: Blommevej 1, Viby J.
 N.M.S. tog 1978 juridisk embedseksamen fra Århus Universitet og har fra 1979 af udenrigsministeriet været udsendt til Sydøst-Asien for at arbejde med indo-chinese flygtninge.
- 1) **Morten Svenningsen**, født 9. april 1974 i Århus.
- d. **Claus Munch Svenningsen**, tømrer, født 25. juni 1954 i Skive, samlever med *Mariane Trillinggaard*, assistent, født 14. juli 1956 i Ringkøbing.
 Bosat: Remmervej 10, Gudum pr. Struer.
2. **Vita Svenningsen**, kontorassistent, født 2. juni 1917 i Århus, gift 11. oktober 1942 med *Adolf Sophus Carl Ebert*, bogholder, født 15. januar 1915 i Århus.
 Bosat: Pigeonvej 6, Højbjerg.
 V.S. er ansat i Dansk Supermarkeds Indkøbsafdeling A/S.
 A.S.C.E. er ansat ved F. Salling A/S og har i mere end 26 år været leder af leverandørbogholderiet, der foruden F. Salling A/S også omfatter varehusene Bilka, Føtex og Domo.
- a. **Kirsten Ebert**, sygeplejerske, født 27. februar 1946 i Århus, gift 18. oktober 1969 med *Peter Bjarne Nicolaisen*, ingeniør, født 1. oktober 1943 i Viborg; ægteskabet opløst 1976.
 Bosat: Rønvangen 159, Hinnerup.
 K.E. bestod 1963 realeksamen, færdiguddannedes 1968 som sygeplejerske, gennemgik 2 år efter anæsthesiuddannelse og har siden haft ansættelse på Århus Amtssygehus.
- 1) **Britt Ebert**, født 20. juni 1970 i Århus.

- 2) **Mette Ebert**, født 26. juni 1972 i Århus.
- 3) **Anders Ebert**, 20. april 1974 i Århus.
- b. **Jørgen Ebert**, gymnasielærer, født 27. februar 1946 i Århus, gift 18. juli 1970 med *Marjun Dahl*, læge, født 18. april 1948 i Våg, Færøerne.
Bosat: Lilleløkke 5, Sønderborg.
J.E. blev 1966 student og 1978 cand.scient. fra Århus Universitet og har siden værket som gymnasielærer.
M.D. tog 1967 studentereksamen samt 1976 medicinsk embedseksamen fra Århus Universitet.
- 1) **Bjarke Dahl Ebert**, født 14. juli 1971 i Århus.
- 2) **Annika Dahl Ebert**, født 6. maj 1973 i Århus.
- 3) **Lasse Dahl Ebert**, født 15. juli 1981 i Sønderborg.
- c. **Inger Ebert**, laborant, født 8. november 1951 i Århus.
Bosat: Grønnegade 95, Århus C.
- B. Anna Kirkegaard**, født 12. juli 1888 i Thisted, død 7. oktober 1969, gift 21. november 1915 med *Aage Leerhøy*, bankbogholder i Thisted, født 4. oktober 1886 i Thisted, død 4. december 1928.
A.K. var elev på Kvissel Højskole.
Aa.L. forenede i sin store stoute person så mange gode menneskelige egenskaber, som man sjældent møder det her i livet – der var solskin og hjertevarme over hans person, og selv vi, der var meget unge den gang, følte, at vi havde lidt et smerteligt tab ved hans alt for tidlige død. A.
1. **Jens Jørgen Leerhøy**, klitplantør, født 27. maj 1917 i Thisted, gift 24. maj 1947 med *Elisabeth Dam*, født 26. december 1920 i Skarild.
Bosat: Østerild pr. Thisted.
- a. **Aage Jesper Leerhøy**, født 30. marts 1956.
2. **Asger Leerhøy**, født 4. maj 1920 i Thisted, gift 1. gang 4. oktober 1944 med *Ninna Wied*, født 5. maj 1921 i København, gift 2. gang 12. juli 1952 med *Annalise Skov*, født 20. april 1925.
A.L. er uddannet som militærflyver.
- a. **Anne Leerhøy**, født 9. december 1945 i Kolind.
- b. **Michael Leerhøy**, født 19. januar 1956 i Nørresundby.
3. **Hans Peter Leerhøy**, født 31. marts 1923 i Thisted, gift 30. juni 1951 med *Hanne Holmgaard*, født 12. november 1930.
H.P.L. studerede til cand.mag. på Københavns Universitet.
- C. Marie Kirkegaard**, født 24. februar 1890 i Thisted, død 31. august 1957, gift 28. september 1920 med *Ebbe Clausen*, boghandler i Varde, født 24. august 1889 i Ribe, død 18. marts 1969.
M.K. var elev på Kvissel Højskole.
E.C. drev fra 1923 Ebbe Clausens boghandel i Varde og afstod den senere til sønnen. – E.C. var stærkt optaget af turismen og oprettede Vardes første turistbureau. For denne indsats blev han senere udnævnt til æresmedlem af Varde Turistforening. Også vandrebevægelsen gjorde han et stort arbejde for og var i flere år Herbergsringens lokale repræsentant. (*Se endvidere bilag 87*).

1. **Thyge Clausen**, boghandler, født 11. oktober 1922 i Thisted, gift 25. december 1950 med *Margrethe Sørensen*, født 16. september 1922 i Nykøbing M.
Bosat: Slotsvungen 4, Varde.
T.C. uddannedes som boghandler i faderens forretning og overtog senere denne.
M.S. blev bankuddannet, var i mange år medhjælper i boghandelen og er nu assistent på Varde Bibliotek.
 - a. **Jens Claudi Clausen**, højskolelærer, født 11. september 1952 i Lyngby, samlever med *Aslaug Gram Bugge*, født 2. december 1960 i Odder.
Bosat: Møllebækken 29, Skælskør.
J.C.C. blev 1979 cand.mag. fra Århus Universitet og har fra 1980 været ansat ved Skælskør Folkehøjskole.
A.G.B. bestod 1978 studentereksamen og har siden virket først som veterinær-sygeplejerske og derefter som sygehjælper.
 - b. **Eva Merete Clausen**, lærer, født 1. juli 1955 i Varde.
Bosat: Dr. Dagmars Vej 17, Ribe.
 - c. **Henrik Michael Ebbe Clausen**, studerende, født 8. august 1958 i Varde, gift med *Jytte Aggeboe Andersen*, studerende, født 3. februar 1959 i Ribe.
Bosat: Irisvej, Damhus, Ribe.
2. **Bodil Marie Clausen**, berider, født 24. juli 1928 i Varde, gift 24. marts 1951 med *Gunnar Leif Gundersen*, berider, født 24. juni 1927 i Varde.
Bosat: Jagtvænget 53, Hjerting pr. Esbjerg.
B.M.C. har fra 1974 drevet Orrehøjgård Rideskole.
G.L.G. uddannedes som berider på Sportsrideskolen i Gentofte, var ansat her 1946-1960, virkede derefter 14 år som ridelærer på Esbjerg Rideskole og har fra 1974 været ansat ved militæret.
 - a. **Anne Dorthe Gundersen**, ekspedient, født 23. juni 1953 i Lyngby.
Bosat: Jagtvænget 53, Hjerting pr. Esbjerg.
 - b. **Tine Gundersen**, beriderelev, født 22. februar 1959 i Lyngby, gift 11. juli 1981 med *Søren Andersen*, tømrer, født 5. maj 1959 i Herning.
Bosat: Klostergade 3, Kolding.
 - c. **Tom Gundersen**, tømrer, født 22. februar 1959 i Lyngby.
Bosat: Spangsbjerg Kirkevej 36, Esbjerg.
- D. Peter Kirkegaard**, snedkermester, født 15. august 1892 i Thisted, død 9. oktober 1969, gift 28. juni 1920 med *Clara Jensen*, født 27. november 1901 i Thisted.
P.K. udlærtes som snedker i Viborg, var »på valsen« i Tyskland og Italien, overtog efter faderens død 1915 dennes snedkeri og møbelforretning i Thisted, flyttede 1926 til København, virkede her en tid som leder af en møbelforretning, etablerede sig senere som selvstændig møbelagent i København og oparbejdede en anseelig forretning, som han beholdt til sin død. – P.K. havde en medfødt lyrisk sans og bidrog ved enhver festlig lejlighed med sange og humoristiske taler.
1. **Jutta Kirkegaard**, kunsthåndværker, født 25. februar 1921 i Thisted, gift 24. september 1943 med *Olaf Jeppesen*, litograf, født 13. juli 1921 på Frederiksberg.
Bosat: Skovtoftebakken 6, Virum.

J.K. var i 4 år elev på kunstindustriskolen, bestod 1942 tegnerforbundets eksamen, gennemgik senere uddannelse i vævning, spinning og plantefarvning og underviser nu i disse fag på ungdomsskolen i Lyngby-Tårnbæk.

O.J. driver selvstændigt litografisk trykkeri i København.

a. **Lars Jeppe Jeppesen**, litograf, født 5. marts 1947 i København, gift med *Yvonne*, jordmoderelev.

Bosat: Marielyst, Baunevej 17, Hillerød.

b. **Mads Asser Jeppesen**, laboratorietekniker, født 7. april 1950 i København, samlever med *Kirsten Hegelund*, studerende.

Bosat: Mølleåparken 57, Lyngby.

c. **Troels Ras Jeppesen**, lærer, født 5. april 1953 i Lyngby, samlever med *Marianne Severin*, lærer.

Bosat: Margerittens Kvarter 12, Nivå.

2. **Niels Peter Kirkegaard**, arkitekt, født 27. juni 1922 i Thisted, gift 10. marts 1947 med *Inger Nielsen*, modedesigner, født 9. marts 1923 i Hillerød.

Bosat: Ordrup Jagtvej 149, Charlottenlund.

a. **Johnny Ove Kirkegaard**, lærer, født 4. september 1940 i København, gift 3. april 1965 med *Ilona Radich*, lægesekretær, født 19. maj 1939 i København.

Bosat: Belsager 86, Greve Strand.

J.O.K. udlærtes 1959 som typograf, tog 1973 lærereksamen og har siden været ansat ved Greve kommune.

1) **Camilla Kirkegaard**, født 19. oktober 1968 i Gentofte.

2) **Benjamin Radich Kirkegaard**, født 7. maj 1980 i Rødovre.

b. **Carsten Asser Kirkegaard**, bygningskonstruktør, født 20. august 1947 i København, gift 7. juni 1969 med *Kirsten Lüth Vienberg*, kontorassistent, født 8. marts 1947 i Farum.

Bosat: Frødings Allé 51, Søborg.

C.A.K. bestod 1964 realeksamen, udlærtes 1968 som murer, dimitteredes 1972 som bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole i København og har fra 1974 været ansat ved Frederiksberg kommunes bygningsinspektorat.

K.L.V. var på ungdomsskole og har siden haft forskellige pladser på kontor.

1) **Stine Lüth Kirkegaard**, født 14. oktober 1969 i København.

2) **Catja Lüth Kirkegaard**, født 21. januar 1980 i København.

3. **Jørgen Asser Kirkegaard**, direktør, født 11. marts 1936 på Frederiksberg, gift 9. juni 1962 med *Annie Poschmann*, født 15. maj 1939 på Frederiksberg.

Bosat: Boganisvej 10, Rungsted Kyst.

J.A.K. udlærtes indenfor træ- og finerbranchen og har siden 1961 været direktør for Danish Hardwood A/S, et internationalt træ- og finerselskab, der handler med oversøisk træ.

A.P. har været stewardesse i SAS.

a. **Jes Asser Kirkegaard**, født 30. april 1963 i Gentofte.

b. **Claus Asser Kirkegaard**, født 25. februar 1966 i Gentofte.

c. **Nina Merete Kirkegaard**, født 23. juni 1969 i Gentofte.

E. **Kathrine Kirkegaard**, født 5. maj 1893 i Thisted, død i december 1895.

- F. Christiane Kirkegaard**, født 9. november 1894 i Thisted, død 23. september 1930.
C.K. var elev på Kvissel Højskole. (*Se bilag 88*).
- G. Margrethe Kirkegaard**, født 9. november 1894 i Thisted, død 21. december 1973.
M.K. var elev på Kvissel Højskole, uddannedes ved Post- og Telegrafvæsenet, havde ansættelse i Åbenrå, men flyttede efter mange år til København.
- H. Jørgen Anker Kirkegaard**, pressefotograf, født 16. april 1896 i Thisted, død 26. januar 1968, gift 1. gang 26. december 1924 med *Ruth Svensson*, født i Sverige, gift 2. gang 21. februar 1943 med *Inger Svenning*, modist, født 4. november 1912 i Esbjerg.
Bosat: Vendelbogade 17, Ålborg.
J.A.K. stod en tid i lære som finmekaniker, men måtte på grund af faderens død afbryde sin uddannelse, kom derefter til optiker Kjærulff i Ålborg og var senere optikersvend på hærens værksteder i København, etablerede selvstændig fotografisk forretning i Ålborg og var i 50 år medarbejder på Aalborg Stiftstidende.
- 1. Ole Svenning Kirkegaard**, ingeniør, født 12. juni 1943 i Ålborg, gift med *Grethe Larsen*, lærer, født 28. maj 1944 i Nr. Åby.
Bosat: Havbakken 21, Esbjerg.
O.S.K. dimitteredes 1967 som elektroingeniør fra Århus Teknikum, aftjente sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment, hjemsendtes 1969 som løjtnant af reserven og har siden været ansat ved I/S Vestkraft, Esbjerg.
G.L. tog 1966 lærereksamen fra Århus Seminarium og har siden været ansat ved Præstegårdsskolen i Esbjerg.
- a. Anne Kirkegaard**, født 24. juli 1969 i Esbjerg.
b. Mette Kirkegaard, født 23. januar 1973 i Esbjerg.
c. Lene Kirkegaard, født 8. januar 1976 i Esbjerg.
d. Dorte Kirkegaard, født 19. oktober 1978 i Esbjerg.
- J. Gudrun Kirkegaard**, født 28. februar 1898 i Thisted, gift 16. juli 1926 med *Julius Poul Dines Andersen*, tømmerhandler, født 13. december 1902 i København, død 20. august 1970.
Bosat: Engholm, stue 17, Rådhusvej, Allerød.
G.K. var elev på Kvissel Højskole, uddannedes som kostumetegner i Paris og var ansat hos A.C. Illum i København.
- 1. Dina Stockfleth Andersen**, ergoterapeut, født 20. februar 1929 i Gentofte, gift med *Leo Tokarchuk*, født 7. august 1927 i Stare Klionki, Polen.
Bosat: 17 Rowland St., Toronto, Ontario, Canada.
D.S.A. var 1948-1949 elev på Askov Højskole, uddannedes som ergoterapeut og har arbejdet som sådan i Danmark, Scotland, Portugal og Canada.
L.T. emigrerede 1938 til Canada og har i 34 år arbejdet ved Massey Ferguson.
- a. Paul James Andersen Tokarchuk**, født 3. august 1964 i Toronto, Canada.
b. Janet May Andersen Tokarchuk, født 18. juni 1966 i Toronto.
- 2. Erika Stockfleth Andersen**, boghandlermedhjælper, født 15. marts 1930 i Gentofte, gift 31. juli 1959 med *Arne Henriksen*, overlærer, født 23. november 1924 i Gentofte, død 6. november 1980.
Bosat: Lundegårdsvej 24, Blovstrød pr. Allerød.
a. Pernille Stockfleth Henriksen, født 7. september 1962 i Gentofte.

b. **Trine Stockfleth Henriksen**, født 26. juni 1965 i Gentofte.

K. Harald Kirkegaard, gartner, født 14. juli 1900 i Thisted, død 5. februar 1977, gift 31. august 1936 med *Karen Østergaard*, damefrisør, født 29. december 1912 i Fakse, død 5. februar 1971.

H.K. uddannedes som gartner, opholdt sig 1924-1936 i USA, var her ansat som litograf ved et stort dagblad i Detroit og virkede derefter som anlægsgartner i København. – H.K. var amatør-maler.

1. **Lene Kirkegaard**, tegner, født 28. juni 1942 i København, gift 9. oktober 1968 med *Helge Ørbø*, tegner, født 23. december 1938 i Asker, Norge.

Bosat: Sigernesvangen, Granli, Norge.

L.K. uddannedes som reklametegner på Kunsthåndværkerskolen i København, arbejdede bl.a. en tid som free-lance tegner og driver nu sammen med sin mand selvstændigt reklamebureau i Kongsvinger.

H.Ø. uddannedes som reklametegner på Kunst- og Håndværkerskolen i Oslo, arbejdede i flere år i et reklamebureau i Oslo samt fra 1972 en tid som free-lance tegner og modelflykonstruktør og driver nu selvstændigt reklamebureau ved siden af arbejdet som modelflykonstruktør.

2. **Jeanne Kirkegaard**, designer, født 7. august 1946 i København, samlever med *Henrik Lambreth Rasmussen*, arkitekt, født 13. juni 1946 i Gentofte.

Bosat: Henriettevej 17, Charlottenlund.

J.K. tog afgangseksamen som designer fra Kunsthåndværkerskolens modelinie, bestod 1977 HF-eksamen, studerede 1 år etnologi ved Københavns Universitet og har nu beskæftigelse på en børneinstitution med tegning og syning som arbejdsområde.

H.L.R. udlærtes 1966 som bygningsnedker, tog eksamen som bygningskonstruktør samt som arkitekt og har fra 1973 drevet selvstændig tegnestue sammen med en kompagnon.

3. **Jens Thomas Kirkegaard**, inspektør, født 16. november 1947 i København, gift 26. marts 1975 med *Bodil Carla Holm*, lærer, født 6. juni 1946 i København.

Bosat: Leerbjerg Lod 2, Hillerød.

J.T.K. tog 1975 eksamen som bygningskonstruktør og er nu ansat som bolig-inspektør i København.

a. **Maja Kirkegaard**, født 29. marts 1976 i København.

b. **Tobias Kirkegaard**, født 30. marts 1978 i København.

L. Svenn Kirkegaard, direktør, født 14. maj 1903 i Thisted, død 27. juli 1974, gift 20. november 1932 med *Sigrid Mikkelsen*, tandtekniker, født 19. november 1908 i Torsted ved Horsens.

Bosat: Boulevarden 14, Ålborg.

S.K. uddannedes inden for manufaktur, var 1934-1936 forretningsfører i Varehuset Borgporten, Ålborg, og fik derefter ansættelse ved I/S Aalborg Teglværker, først som prokurist og senere som direktør indtil 1973. – S.K. var i mange år engageret inden for Det danske Spejderkorps, bl.a. som tropsfører, og han havde til sin død endnu sin plads i Det danske Spejderkorps som gilwell-spejder nr. 10 i Danmark, – på det første danske gilwell-kursus. Var medlem af luftmeldetjenesten,

blev centralchef og senere kompagnichef i Flyverhjemmeværnet til han blev 65 år og var derefter aktiv menig.

S.M. har fra 1940 været selvstændig praktiserende tandtekniker i Ålborg.

Ingen børn.

M. Knud Erik Kirkegaard, møbelarkitekt, født 10. februar 1905 i Thisted, gift 15. oktober 1957 med *Ella Ane Marie Petersen*, tegnestuemedhjælper, født 28. februar 1909 i Mariendal.

Bosat: Søborg Hovedgade 115, Søborg.

K.E.K. uddannedes som billedskærer, opholdt sig nogle år i Schweiz samt i Paris og blev senere møbelarkitekt i København.

VI. Dorthea Markusine Antonia Rasmussen, født 8. april 1866 i Ålsø Mølle, død 1. juni 1947, gift 24. april 1894 med *Ole Stevns*, højskoleforstander, født 21. maj 1867 i Højerup på Stevns, død 18. december 1940.

D.M.A.R. var elev på Ebeltoft Højskole samt sommeren 1883 på Askov Højskole, læste et års tid hos farbroderen Søren Rasmussen i Ulstrup, virkede derefter ca. 1 år som lærer hos gårdejer N. Nikolajsen i Ålsrode, besøgte 1877-1888 samt 1888-1889 Askov udvidede Højskole, rejste 1891 til højskolen Danebod i Minnesota og virkede her en årrække, bortset fra vinteren 1891-1892, hvor hun opholdt sig i Clinton i Iowa.

O.S. var elev på Vallekilde Højskole, uddannedes ved landbruget, opholdt sig et par år i Norge, besøgte 1888-1889 samt 1890-1891 Askov udvidede Højskole, blev 1892 lærer ved højskolen Danebod, overtog denne 1894, afstod den 1900 til den danske menighed og rejste tilbage til Danmark, drev derefter i 18 år Kvissel Højskole ved Frederikshavn, var så i 5 år knyttet til Støvring Højskole og købte derpå Voldby Højskole ved Grenå.

A. Arne Stevns, kaptajn, forlagskonsulent, født 18. juli 1896 i Taylor, Minnesota, død 20. juli 1957, gift 1. juli 1920 med *Ragnhild Lydia Ellinor Hauschildt*, telegrafassistent, født 27. juli 1900 i Frederikshavn.

A.S. var kaptajn ved artilleriet indtil 1941, deltog som frivillig i 1. verdenskrig på fransk side og fik i den anledning, fra den franske regering, 2 medaljer for tro og god tjeneste, var tillige tjenestgørende ved militære skoler, fodfolket, flyvertropperne og generalstaben. Fra 1941 udelukkende litterært arbejde som forlagskonsulent, forfatter og oversætter. Har udgivet en del bøger og leveret bidrag til videnskabelige tidsskrifter, samleværker m.v. Var æresmedlem af Våbenbroder- og Forsvarsbroderselskaber etc. – boede om vinteren i København, om sommeren på Møn. (*Se endvidere bilag 89*).

1. Ole Stevns, politimester, født 20. september 1921 i København, gift 5. oktober 1944 med *Ruth Irminger*, statsprøvet musikpædagog, født 25. november 1922 i Bergen, Norge.

Bosat: Juul Steens Allé 8, Hellerup.

O.S. tog 1940 studentereksamen, samt 1946 juridisk embedseksamen, havde nogle år ansættelse i justitsministeriet, blev 1954 politifuldmægtig og 1961 politiinspektør, var chef for tilsynet med udlændinge til 1972 og har siden været politimester i Gentofte; dekoreredes 1968 med Ridder af Dannebrogordenen.

- a. **Arne Irminger Stevns**, politiassessor, født 9. marts 1947 i København, gift 25. juli 1970 med *Vicki Karen Madsen*, født 18. marts 1946 i New Jersey, USA.
 Bosat: Rentemestervej 2, Hillerød.
 A.I.S. tog 1965 studentereksamen samt 1971 juridisk embedseksamen, var i 5 år politifuldmægtig på Bornholm og har fra 1980 været politiassessor hos rigspolitichefen.
- 1) **Michael Irminger Stevns**, født 14. december 1972 i Rønne.
 - 2) **Nicole Anna Stevns**, født 27. november 1976 i Hillerød.
- b. **Karen Margrethe Irminger Stevns**, bibliotekar, født 9. oktober 1953 på Frederiksberg, gift med *Edward Kowalski*, ingeniør.
 Bosat: Hyldevænget 5, Lyngby.
- B. Eva Agnete Stevns**, født 12. maj 1898 i Tyler, Minnesota, gift 16. oktober 1919 med *Jens Nielsen Krustrup*, frimenighedspræst, født 3. marts 1889 i Sdr. Lie, Vrejlev, død 30. august 1949.
 Bosat: Knud Rasmussens Vej 17, Holstebro.
1. **Mogens Krustrup**, docent, født 4. marts 1921 i Holstebro, gift 18. september 1951 med *Sonja Golodnoff*, arkitekt, født 25. februar 1919 i Middelfart.
 Bosat: Ved Kirken 5, Tisvildeleje.
 M.K. tog studentereksamen 1940, studerede kunsthistorie ved Københavns Universitet 1940-1944, derefter klassisk arkæologi, blev mag.art. 1949 og efter ansættelse ved Nationalmuseets antiksamling docent i arkitekturens historie ved Kunstakademiet 1955. Er medstifter af Folkeuniversitetet (UNIFO) og medlem af dettes programudvalg. Har skrevet *Oldtidens Kunst* (Europas Kunst sammen med Henrik Bramsen, Ole Næsgaard og Hanne Westergaard), *Kirker og Moskeer i Levanten*, 1963. Deltog i den danske arkæologiske Bahrein-ekspedition.
 S.G. tog 1944 afgangseksamen som arkitekt fra Kunstakademiet.
 - a. **Adam Isa Krustrup**, født 29. august 1958 i Ålborg.
 2. **Bodil Krustrup**, født 27. marts 1922 i Holstebro, gift 1. april 1953 med *Hans Arvid Løken*, major, født 28. marts 1921 i Furnes, Norge.
 Bosat: Furubergvegen 50, Hamar, Norge.
 - a. **Hans Løken**, født 28. maj 1954 i Hamar.
 Bosat: Blindernvegen 44, Oslo, Norge.
 - b. **Anne Sofie Løken**, bibliotekar, født 8. juni 1955 i Furnes.
 Bosat: Nordslettvegen 277, Trondheim, Norge.
 - c. **Agnete Løken**, sygeplejerske, født 16. september 1956 i Furnes.
 Bosat: Ankervegen 44, Hamar, Norge.
 3. **Herdis Krustrup**, bibliotekar, født 14. marts 1926 i Herning, gift 6. november 1970 med *Knud Grønning Kjærgaard*, sognepræst, født 15. april 1914 i Tårs.
 Bosat: Præstegården, Blåbjergvej 160, Henne.
 H.K. var elev på Uldum Højskole 1944 samt på Askov udvidede Højskole 1944-1945, bestod 1947 studentereksamen, gennemgik delingsføreruddannelse på Snoghøj Gymnastikhøjskole 1947-1948, var ungdomssekretær i Flensborg 1949-1951, uddannedes derefter som bibliotekar og har fra 1958 været

ansat ved Holstebro Bibliotek, først som afdelingsbibliotekar og fra 1971 som deltidsansat.

K.G.K. blev 1932 student, 1942 cand.pharm. samt 1953 cand.theol., virkede bl.a. 11 år som sognepræst i Klinte-Grindløse og har fra 1971 været sognepræst i Henne-Lønne.

C. Magnus Stevns, magister, født 24. juni 1900 på Kvissel Højskole, død 30. marts 1949, gift 20. oktober 1937 med *Johanne Byrialsen*, læge, født 23. august 1903 i Frederikshavn.

Bosat: Herlev Torv 15, Herlev.

M.S. blev magister i sammenlignende litteratur 1930 og cand.mag 1932, var lærer ved Danmarks Lærerhøjskole samt ved Ingrid Jespersens Skole og N. Zahles Seminarium, skribent og videnskabsmand, specielt Grundtvigsforsker.

J.B. tog 1921 studentereksamen samt 1930 lægevidenskabelig embedseksamen, drev fra 1932 selvstændig praksis, først på Frederiksberg og fra 1936 i Herlev, blev 1941 skolelæge og 1948 jernbanelæge. (*Se endvidere bilag 90*).

1. Johanne Dorothea Stevns, født 25. august 1945 i Herlev.

D. Sigrid Stevns, født 23. august 1902 på Kvissel Højskole, død, gift 24. april 1922 med *Aage Wendelboe-Jacobsen*, bestyrer af Blankslev Brugsforening, død.

S.S. havde en medfødt hjertesygdom, som på mange måder tvang hende til resignation. Som barn måtte hun jævnligt holde sengen, mens de raske søskende tumlede sig. Hun havde en smuk sangstemme, som hun gerne ville have uddannet, men dertil strakte kræfterne ikke. Men hun glædede mange med den kønne stemme, hun havde fra naturens hånd; der var ofte bud efter hendes underholdning ved sønderjyske møder og i forskellige foreninger, og hun var gavmild med sin sang som med alt andet. Gavmildhed og hjælpsomhed var de mest fremtrædende træk i hendes helt igennem uegennyttige karakter. Hun døde 32 år gammel fra sin mand og deres lille pige.

1. Vibeke Wendelboe-Jacobsen, kogerske, født 14. juli 1923 i København, gift 1. november 1941 med *Henning Eriksen*, arbejdsmand, født 9. juli 1907 i Hoppeold, Valsøllille.

Bosat: Obovej 18, Asserbo pr. Liseleje.

V.W.-J. udlærtes som kogerske, var en tid bestyrer på et feriehjem, fik derefter beskæftigelse som kantinebestyrer i Melbylejren, kom 1971 i køkkenet som vikar for kogersken og har siden virket der.

H.E. var først nogle år landmand og virkede derefter som arbejdsmand ved et entreprenørfirma.

a. Anders Eriksen, vognmand, født 20. juni 1942 i Valsøllille, gift 27. december 1971 med *Eva Heidi Kristensen*, født 29. april 1951 i Rye.

Bosat: Liselejevej 6, Liseleje.

1) Susan Jeannette Eriksen, født 8. marts 1968 i Frederiksværk.

2) Ronnie Anders Eriksen, født 23. oktober 1972 i Frederiksværk.

b. Ebbe Eriksen, salgsingeniør, født 3. februar 1944 i Valsøllille, gift 21. januar 1967 med *Lis Brandstrup*, dameskrædder, født 23. april 1945 i Tuse.

Bosat: Violvej 6, Skovbølling pr. Haderslev.

E.E. udlærtes som elektriker, dimitteredes senere som elektroingeniør fra

Københavns Teknikum og har fra 1975 været ansat som salgssingeniør og konsulent ved et handels- og ingeniørfirma i Herlev.

L.B. udlærtes som dameskrædder og driver nu selvstændig forretning.

1) **Nina Eriksen**, født 23. september 1966 i København.

2) **Mette Eriksen**, født 20. september 1972 i Bjerning.

3) **Rasmus Eriksen**, født 25. juni 1979 i Bjerning.

- c. **Sigrid Eriksen**, teknisk tegner, født 11. juli 1947 i Hoppeold, Valsøllille, gift 25. marts 1967 med *Bent Scheibel Andreasen*, bogholder, født 6. januar 1943 i Lynæs.

Bosat: Musvitvej 5, Hundested.

S.E. bestod 1965 realeksamen og blev derefter uddannet som teknisk tegner.

B.S.A. tog 1960 realeksamen, blev kontoruddannet ved Det Danske Stålværværk i Frederiksværk, aftjente sin værnepligt, forrettede 1/2 år tjeneste ved Det Danske FN-kontingent på Cypern og fik derefter ansættelse i sin læreplads. Bestod 1980 merkonom-eksamen i regnskab og revision.

1) **Michael Scheibel Andreasen**, født 18. september 1967 i København.

2) **Thomas Scheibel Andreasen**, født 6. juli 1971 i København.

- E. **Aage Stevns**, sognepræst, provst, født 20. november 1903 på Kvissel Højskole, død 26. oktober 1952, gift 23. februar 1930 med *Inger Bendtsen*, født 1. august 1907 i Ruds Vedby.

Bosat: Rosenvængets Allé 6, Brønderslev.

Aa.S. tog studentereksamen samt teologisk embedseksamen og virkede derefter som sognepræst i Vrensted og Thise indtil sin død; var tillige provst over Børglum og Hvetbo herreder. (*Se endvidere bilag 91*).

1. **Birgitte Marie Stevns**, født 2. december 1930 i Vrensted, gift 29. marts 1955 med *Ejner Hillersborg*, sognepræst, født 4. maj 1917 i Gimsing.

Bosat: Toften 1, Ringkøbing.

B.M.S. uddannedes som sygeplejerske. Har fra 1978 været medlem af Ringkøbing Byråd.

E.H. tog 1950 teologisk embedseksamen, var i 7 år sognepræst i Løkken-Fureby og har fra 1958 været sognepræst i Ringkøbing.

- a. **Bendt Hillersborg**, stud.med., født 14. februar 1956 i Løkken.

Bosat: Majdalen 11, Århus V.

B.H. tog 1975 studentereksamen og har siden studeret medicin ved Århus Universitet.

- b. **Aage Stevns Hillersborg**, civilingeniør, født 29. april 1957 i Løkken.

Bosat: Kristianiagade 10, København Ø.

Aa.S.H. tog 1976 studentereksamen samt 1981 eksamen som civilingeniør.

- c. **Karen Birgitte Hillersborg**, født 8. marts 1963 i Ringkøbing.

2. **Inger Johanne Stevns**, sygeplejerske, født 15. marts 1932 i Vrensted, gift 17. juli 1954 med *Leif Møller-Sørensen*, ekspeditionssekretær, cand.jur., født 29. maj 1926.

Bosat: Bjørnsonsvej 56, Valby.

I.J.S. tog realeksamen og blev derefter uddannet som sygeplejerske.

- a. **Inger Møller-Sørensen**, født 22. marts 1958.

- b. Christian Møller-Sørensen**, født 13. december 1961.
- 3. Povl Stevns**, gårdejer, født 13. oktober 1933 i Vrensted, gift 28. juni 1958 med *Estrid Lomholt*, sygeplejerske, født 7. januar 1932 på Frederiksberg.
Bosat: Teglgården, Løkkenvej 436, Brønderslev.
P.S. tog realeksamen, uddannedes ved landbruget og var elev på Vrå Højskole, Askov Højskole og Ladelund Landbrugsskole.
- a. Henrik Stevns**, bankelev, født 16. april 1959 i Stenum.
Bosat: Ostenfeld Kollegiet, Rævehøjvej 36, Lyngby.
- b. Karen Stevns**, stud.med., født 22. juli 1961 i Stenum.
Bosat: Otto Mønsted Kollegiet, Dalgas Avenue 10, Århus C.
- c. Bodil Stevns**, født 24. december 1962 i Stenum.
- d. Birgit Stevns**, født 3. september 1964 i Stenum.
- e. Niels Aage Stevns**, født 16. januar 1967 i Stenum.
- 4. Kirsten Stevns**, kontorassistent, født 28. juli 1940 i Vrensted, gift 13. august 1961 med *Jørgen Larsen*, fuldmægtig, født 6. august 1935 i København.
Bosat: Gåsevænget 15, Dragør.
- a. Lisbeth Stevns Larsen**, født 21. august 1968 i Tårnby.
- 5. Ole Stevns**, lærer, født 16. april 1942 i Vrensted, gift 18. april 1962 med *Elisabeth Larsen*, klinikassistent, født 24. december 1942.
Bosat: Lærkevej 42, Brønderslev.
- a. Peter Michael Larsen Stevns**, født 19. september 1962.
- b. Ann Cathrine Stevns**, født 9. januar 1966.
- c. Marie Louise Stevns**, født 22. juli 1967.
- 6. Else Stevns**, sygeplejerske, født 25. maj 1946 i Vrensted.
Bosat: Æblehaven 19, Svenstrup J.
E.S. uddannedes som sygeplejerske, arbejdede som assistent forskellige steder, bl.a. i Tromsø, Norge, og er nu ansat som skolesygeplejerske ved Ålborg kommune.
- a. Marie Stevns**, født 10. januar 1976 i Ålborg.
- F. Folmer Stevns**, forstander, født 28. september 1905 på Kvissel Højskole, død 3. august 1959, gift 15. marts 1930 med *Gertrud Kirstine Whittard Hjort*, født 17. marts 1904.
F.S. uddannedes som snedker, var »på valsens« i bl.a. Tyskland og Schweiz, gennemgik uddannelse til gymnastiklærer, virkede som sådan en tid på Voldby Højskole og var fra 1952 forstander på Sønderborg Håndværkerskole. (*Se endvidere bilag 92*).
- 1. Harriet Stevns**, laboratorieassistent, født 2. marts 1931 i Toronto, gift med *Leif Larsen*, installatør; ægteskabet opløst.
Bosat: Slotsbakken 33 A, Gråsten.
H.S. tog realeksamen, var elev på Uldum Højskole og uddannedes som laboratorieassistent.
- a. Morten Larsen**, født 10. november 1956.
- G. Aase Kathrine Marie Stevns**, afdelingssygeplejerske, født 23. november 1907 på Kvissel Højskole, død 19. marts 1979.
Aa.K.M.S. tog studentereksamen, uddannedes som sygeplejerske på diakonisse-

stiftelsen og fik senere ansættelse på Psykiatrisk Hospital i Risskov. (*Se endvidere bilag 93*).

VII. Jutta Rasmussen, født 23. august 1868 i Ålsø Mølle, død 10. juli 1872.

VIII. Kathrine Rasmussen, født 5. juli 1871 i Ålsø Mølle, død 6. december 1957, gift 21. maj 1904 med *Kresten Jensen Skou*, landbrugskandidat, født 16. februar 1869, død 26. juni 1937.

K.R. var elev på Askov Højskole og var lærer, 7 år på Salling Højskole, Jebjerg, derefter på Vinding Højskole og sidst på Telemarkens Højskole i Norge. – K.R. var 1914-1922 medlem af Malling Menighedsråd, 1918-1926 formand for Beder-Malling Sygeplejeforening og derefter medlem af bestyrelsen for Amtsforeningen af Sygeplejeforeninger i Århus amt.

K.J.S. blev 1896 landbrugskandidat, var derefter regnskabsfører og lærer for lærlingene hos forpagter J. Willumsen, Anhof ved Øksendrup, 1897-1899 lærer på Malling Landbrugsskole, 1899-1903 lærer på Salling Højskole og derefter igen lærer på Malling Landbrugsskole, købte 1910 gården Krestensminde ved Malling og drev denne indtil 1927, boede derefter først i Odder og senere i Århus, hvor han havde en lotterikollektion. – K.J.S. var bl.a. 1913-1925 medlem af bestyrelsen for Malling Andelsmejeri, de sidste 10 år som formand, og fra 1922 medlem af Malling Menighedsråd. (*Se endvidere bilag 94*).

A. Ellen Skou, røntgenfotograf, født 29. juni 1907 i Malling, død 5. januar 1956 i Århus.

E.S. var elev på Voldby Højskole, uddannedes som fotograf hos Riis Knudsen i Århus, fik 1936 ansættelse som røntgenfotograf på Århus Amtssygehus og var ved sin død leder af afdelingen. (*Se endvidere bilag 95*).

B. Viggo Skou, skoleinspektør, født 23. august 1910 i Malling, gift 27. december 1938 med *Inge Bostrup Andersen*, overlærer, født 26. februar 1913 i V. Alling.

Bosat: Skovvej 51 B, Ruds Vedby.

V.S. tog 1932 lærereksamen fra Gedved Statsseminarium, virkede som lærer i Thorsager 1935-1938, som førstelærer og kirkesanger i Lindknud 1938-1948, som førstelærer i Pillemark på Samsø 1948-1956, som førstelærer ved Ruds Vedby Skole 1956-1971 samt som skoleinspektør ved Ruds Vedby Skole fra 1971-1978; var tillige 1956-1969 kirkesanger i Ruds Vedby og autoriseredes 1957 som ordblindpædagog.

I.B.A. tog 1935 lærereksamen fra Ranum Statsseminarium og virkede derefter som lærer 1935-1938 i Koed, 1949-1956 i Pillemark og derefter til 1980 i Ruds Vedby.

1. Mogens Bostrup Skou, kommunalarbejder, født 11. oktober 1939 i Lindknud, gift 9. december 1961 med *Ebba Larsen*, rengøringsassistent, født 1. september 1941 i Krummerup.

Bosat: Tjørnevej 11, Skælskør.

M.B.S. uddannedes ved landbruget, var vinteren 1956-1957 elev på Egå Efterskole, arbejdede senere bl.a. 6 år ved entreprenørarbejde og har fra 1973 været ansat ved Skælskør kommune.

E.L. havde plads ved husgerning indtil sit giftermål og har fra 1967 været rengøringsassistent på Eggeslevmagle Skole.

- a. **Henning Bostrup Skou**, bagerlærling, født 17. september 1962 i Sneselev.
 - b. **Karsten Bostrup Skou**, født 4. august 1965 i Skælskør.
 - c. **Michael Bostrup Skou**, født 18. januar 1977 i Slagelse.
2. **Vibeke Bostrup Skou**, overlærer, født 1. april 1942 i Lindknud, gift, men ægteskabet opløst.
 Bosat: Mosevej 12, Dalmose.
 V.B.S. tog 1962 studentereksamen, havde derefter et ophold på universitetet i Göttingen, Tyskland, studerede en tid ved Københavns Universitet, tog 1968 lærereksamen ved Holbæk Seminarium, var bl.a. en tid ansat ved Kalundborg skolevæsen og fik senere ansættelse ved Dalmose Centralskole.
- a. **Ellen Bostrup Skou**, født 17. februar 1965.
3. **Søren Bostrup Skou**, lærer, født 16. august 1946 i Brørup, gift 4. marts 1972 med *Anne Vibeke Hansen*, lærer, født 30. juli 1948 i Jægersborg.
 Bosat: Brøderupvej 31, Sneselev pr. Tappernøje.
 S.B.S. bestod 1971 lærereksamen fra Holbæk Seminarium, var bl.a. 5 år lærer ved Kappel Skole og har fra 1978 haft ansættelse på Mogenstrup Skole i Fladså kommune.
 A.V.H. tog ligeledes 1971 lærereksamen fra Holbæk Seminarium, var ansat ved Kappel Skole 1971-1978 og har siden haft ansættelse ved Hammer Skole i Fladså kommune.
- a. **Rikke Bostrup Skou**, født 26. juli 1974 i Nykøbing F.
 - b. **Rasmus Bostrup Skou**, født 14. juli 1977 i Nakskov.
- C. **Vagn Aage Skou**, forpagter, født 10. juni 1915 på Krestensminde, Malling, død 9. august 1967, gift 13. april 1941 med *Esther Steinicke*, født 5. januar 1917.
 Bosat: Bogensegade 7, Århus C.
 V.Aa.S. uddannedes ved landbruget, var elev på Egå Efterskole samt på Malling Landbrugsskole, var en årrække forpagter af Århus kommunes gård, Kirstinesminde i Skejby, og derefter af Sommerlyst samme sted.
1. **Chresten Skou**, tekniker, født 28. april 1943 i Århus, gift 13. maj 1967 med *Inge-Kirsten Simonsen*, bankassistent, født 8. august 1943 i Lystrup.
 Bosat: Strandbakkevej 36, Egå.
- a. **Hans-Henrik Skou**, født 10. juni 1970 i Århus.
 - b. **Christina Skou**, født 11. oktober 1974 i Århus.
2. **Elsebeth Skou**, kontorassistent, født 2. august 1946 i Skejby, gift 11. august 1968 med *Erik Jelle Pedersen*, politibetjent, født 6. oktober 1942.
 Bosat: Vardøgade 4, Århus N.
- a. **Lone Jelle Pedersen**, født 1. november 1969.
 - b. **Jane Jelle Pedersen**, født 14. august 1972.
- IX. **Inge Rasmussen**, født 15. februar 1873 i Ålsø Mølle, død 19. januar 1878.
- X. **Jens Rasmussen**, født 11. juni 1875 i Ålsø Mølle, død 29. maj 1883.
- XI. **Johannes Rasmussen**, møller og bagermester, født 13. august 1878 i Ålsø mølle, død 7. oktober 1956, gift 28. oktober 1906 med *Marie Katholm*, født 1. november 1881 i Lund ved Trustrup, død 16. oktober 1955.
- J.R. overtog Ålsø Mølle og Bageri efter sin far, byggede et nyt stort og moderne

bageri og drev forretningen indtil sin død, hvorefter sønnen Arne overtog den. (Se endvidere bilag 96).

A. Arne Katholm Rasmussen, møller og bagermester, født 17. oktober 1907 i Ålsø Mølle, gift 17. oktober 1937 med *Ragnhild Skousen Christiansen*, født 26. marts 1906 i København, død 1. november 1973.

Bosat: Rosengade 3, Grenå.

A.K.R. uddannedes som bager, var elev på Voldby og Askov højskoler, grosserer i Grenå og samtidig interesseret i Ålsø Mølles daglige drift, overtog efter faderens død Ålsø Mølle og drev denne indtil 1971, da han afhændede den.

R.S.C. uddannedes på Niels Brocks Handelshøjskole, var stenograf i Vestre Landsret, derefter 2 år i Schweiz og i en årrække røntgenassistent på Rigshospitalet og Sundby Hospital.

1. Jørgen Katholm, direktør, født 19. september 1938 i Grenå, gift 24. juni 1962 med *Astrid Margrethe Bilde Andersen*, bankassistent, født 7. august 1938 i Århus.

Bosat: Erantisvej 20, Grenå.

J.K. blev handelsuddannet, var på studieophold i USA, tog handelshøjskolens diplomprøve (HD) i Århus, har været ansat i flere handels- og industrivirksomheder og har fra 1977 været direktør for A/S Grenå Papfabrik, Grenå.

A.M.B.A. blev bankuddannet, havde et studieophold i USA og har i en længere årrække været ansat i Andelsbanken i Århus og Grenå.

a. Peter Katholm, født 5. februar 1967 i Århus.

b. Jane Katholm, født 7. juni 1972 i Århus.

2. Hanne Katholm Rasmussen, født 8. august 1941, død 30. juli 1950.

3. Kirsten Katholm Rasmussen, sygeplejersker, født 28. juni 1944 i Grenå, gift 14. maj 1967 med *Ole Ravn*, bankassistent, født 29. marts 1941 i Hellerup.

Bosat: Sejsvej 13, Silkeborg.

a. Inge Ravn, født 2. juli 1968 i Laven.

b. Mette Ravn, født 13. december 1970 i Laven.

B. Peter Katholm Rasmussen, boghandler, født 31. december 1910 i Ålsø Mølle, gift 29. september 1937 med *Gurli Edith Chrstrup*, født 27. juni 1911 i Helsingør.

Bosat: Skåningevej 16, Ålsgårde.

P.K.R. uddannedes som boghandler i Ebbe Clausens Boghandel i Varde, virkede som boghandlermedhjælper forskellige steder og etablerede sig 1937 som selvstændig boghandler i Ellebæk.

G.E.C. uddannedes som danse-, svømme- og gymnastiklærer på Poul Petersens Institut i København og virkede som sådan i Helsingør i 10 år.

1. Morten Katholm, født 4. april 1942.

2. Ane Mette Katholm, født 31. januar 1944.

3. Karen Katholm, født 24. september 1947.

C. Gudrun Rasmussen, født 7. april 1913 i Ålsø Mølle, gift 15. juni 1941 med *Peter Christian Bang*, arkitekt og ingeniør, født 24. juni 1911 i Hobro, død 25. oktober 1979.

Bosat: Lupinskrænten 144, Grenå.

G.R. var 1934-1935 elev på Askov Højskole, havde et ophold på Silkeborg Hus-

holdningsskole, gennemgik vævekursus på Ry Husholdningsskole og har virket som medhjælper på vuggestuer i Odder og Århus.

P.C.B. udlærtes som murer, dimitteredes som bygningsingeniør fra Horsens Teknikum, var ansat ved flere entreprenørvirksomheder, drev i 10 år selvstændig arkitektvirksomhed i Grenå og var fra 1950 til sin død områdeleder på Flyvestation Tirstrup inden for forsvarets bygningstjeneste.

1. **Lars Bang**, direktør, født 2. december 1942 i Grenå, gift 25. juni 1967 med *Jonna Jensen*, sygeplejerske, født 23. august 1945 i Grenå.
Bosat: Baunehøjvej 20, Grenå.

a. **Peter Bang**, født 15. december 1968 i Thule, Grønland.

b. **Jesper Bang**, født 16. december 1971 i Grenå.

c. **Jacob Bang**, født 18. december 1973 i Grenå.

2. **Jens Bang**, ekspedient, født 3. februar 1946 i Randers, samlever med *Mona Hegedahl*, lærer, født 29. august 1950 i Glesborg.

Bosat: Katholmvej 2, Risskov.

a. **Michael Hegedahl**, født 10. marts 1977.

3. **Bertel Bang**, salgschef, født 19. september 1950 i Grenå, gift med *Mathilde Villadsen*, cand.scient., født 2. januar 1950 i Trustrup.

Bosat: Skovvangsvej 207 A, Århus N.

B.B. uddannedes som teknisk assistent og byggetekniker, var bl.a. 1 år byggekonsulent ved Århus Forenede Teglværker og har fra 1977 været salgschef for System B8 Køkken (A/S Bjerringbro Savværk).

M.V. uddannedes som teknisk assistent, bestod 1972 HF-eksamen og blev 1981 cand.scient. fra Århus Universitet.

a. **Martin Bang**, født 30. maj 1973 i Århus.

b. **Trine Bang**, født 8. juli 1977 i Århus.

XII. **Marie Rasmussen**, født 7. maj 1881 i Ålsø Mølle, død 17. februar 1890.

Ulstrup-grenen

5.E. **Søren Rasmussen**, friskolelærer, født 21. maj 1838 i Jeksen Kro, død 13. februar 1916, gift 12. april 1870 med *Martha Sofie Jensen af København*, lærer, født 14. december 1847, død 9. juni 1913.

S.R. udlærtes 1858 som snedker i Skanderborg, forberedte sig til lærergerningen hos broderen Thøger, deltog i krigen 1864 som korporal ved 14. regiment, tog lærereksamen fra Blaagaard Seminarium, blev 1867 friskolelærer på Refsnæs ved Kalundborg og opførte 1870 Ulstrup Friskole.

M.S.J. var 1863-1866 lærer i Frk. Buchs Institut i København og derefter på Ålsø Mølle. (*Se endvidere bilag 97*).

I. **Gunnar Rasmussen**, lærer, født 5. oktober 1871 i Ulstrup Friskole, død 23. oktober 1958, gift 1. gang 5. oktober 1892 med *Signe Hansen af Årslev Mølle*, født 13. december 1874, død 2. juni 1899, gift 2. gang 15. november 1900 med *Christine Sørensen af Als ved Hadsund*, født 11. juli 1877, død 4. oktober 1910, gift 3. gang

25. maj 1913 med *Helga Gerda Bauer-Petersen*, født 7. august 1887 i København, død.

G.R. havde som ung plads ved landbruget, besøgte 1889-1890 Askov udvidede Højskole, var sekondløjtnant i Århus, virkede 1892-1897 som baker hos sin svigerfar, S. Hansen, Årslev Mølle, havde 1899-1901 eget bageri i Ålborg, dimitteredes 1904 fra Vordingborg Seminarium, var 1905-1907 lærer ved Fri- og Fortsættelsesskolen i Odense samt 1907-1911 lærer og kirkesanger i Revninge ved Kerteminde og havde så ansættelse ved Gentofte skolevæsen til 1941.

H.G.B-P. tog 1901 præliminæreksamen samt 1908 lærerindeeksamen og virkede ligeledes ved Gentofte skolevæsen. (*Se endvidere bilag 98*).

A. Søren Halfdan Rasmussen, overlærer, født 11. august 1894 i Årslev Mølle, død 26. april 1956, gift 1. gang 25. august 1920 med *Eva Astrid Marie Hedemand*, født 28. december 1896 i Hou ved Mariager, død 24. juli 1943, gift 2. gang 30. december 1944 med *Ruth Yde Pedersen*, damefrisør, født 23. juni 1910 i Holstebro. Bosat: Kirkeoftens 7, Viby J.

S.H.R. udlærtes som snedker, dimitteredes 1921 fra Jonstrup Seminarium og virkede fra 1923 til 1952 ved Viby Kommuneskole, fra 1946 som overlærer; var faglærer i sløjd. – S.H.R. var i mange år medlem af Viby Sygekasses bestyrelse, 1936-1955 som formand og en lang årrække kasserer i Viby Sygeplejeforening.

R.Y.P. havde indtil sit giftermål frisørsalon på Pauls Plads i Århus. (*Se endvidere bilag 99*).

1. Signe Kathrine Hedemand Rasmussen, assistent, født 21. februar 1921 i Gentofte, død 23. marts 1968, gift 29. september 1945 med *Olaf Charles Lind*, snedkermester, født 25. januar 1908 i Nakskov, død 10. februar 1963.

O.C.L. fik 1943 ansættelse på Orlogsværftet.

a. Peter Lind, medicotekniker, født 16. april 1946 i København, gift 14. marts 1970 med *Lonni Hansen*, overassistent, født 23. marts 1946 i København. Bosat: Kamerunvej 13, Kastруп.

P.L. bestod 1963 realeksamen, udlærtes som radiomekaniker, aftjente sin værnepligt, hjemsendtes 1970 som sergent, videreuddannedes som medicotekniker ved Simonsen og Weel, Albertslund, og er stadig ansat her.

L.H. bestod 1963 realeksamen, blev bankuddannet, havde 1970-1979 ansættelse ved Albertslund kommune og fik derefter ansættelse ved Tårnby kommune.

b. Eva Kirstine Lind, født 10. juli 1948, gift, men ægteskabet opløst. Bosat: Lybækgade 27, København S.

1) **Kenneth Hedemand Baerens**, født 10. september 1966 i København.

2) **Jennie Baerens**, født 21. juni 1970 i København.

2. Olav Hedemand Rasmussen, dyrlæge, født 17. september 1923 i Viby J., gift 20. april 1946 med *Irene Ingeborg Lorentzen*, født 30. juni 1924 i Århus. Bosat: Torupvej 7, Hundslund.

a. Henrik Rasmussen, koksmath, født 2. april 1954 i Vorup. Bosat: Torupvej 7, Hundslund.

b. Svend Rasmussen, stud. techn., født 19. juni 1955 i Hundslund. Bosat: Bygaden 7, Torrild pr. Odder.

- c. **Gorm Rasmussen**, lagerarbejder, født 6. august 1957 i Hundslund.
Bosat: Nansensgade 72, København K.
3. **Gunver Hedemand Rasmussen**, overlærer, født 31. marts 1925 i Viby J., gift 14. august 1947 med *Laurits Peter Laursen*, gårdejer, født 19. november 1900 i Simested, død 30. maj 1973.
Bosat: Kirkevej 23, Gedved.
G.H.R. bestod 1960 lærereksamen fra Marselisborg Seminarium, havde 1 år ansættelse ved Århus skolevæsen og har siden 1961 været ansat ved Lysbro-skolen i Silkeborg.
L.P.L. drev 1928-1952 en gård i Als Vejhus ved Hadsund.
- a. **Lars Søren Hedemand**, navneændring 1963 fra Lars Søren Hedemand Laursen, socialrådgiver, født 6. august 1943 i København, gift 2. juli 1966 med *Kirsten Lilian Andersen*, født 21. august 1944; ægteskabet opløst 1972; samlever med *Birthe Marie Christiansen*, socialrådgiver, født 15. august 1947 i Ålborg.
Bosat: Præstebakken 23, Esbjerg.
L.S.H. bestod 1960 mellemskoleeksamen, forrettede 1961-1966 tjeneste ved militærpolitiet i Flyvevåbnet, hjemsendtes som sergent, virkede 1966-1972 som benzinformand i Hobro, bestod 1972 HF-eksamen, uddannedes derefter til socialrådgiver, var i 6 år sagsbehandler ved primærkommunerne Vejen, Nibe, Ribe og Ølgod og har fra 1981 haft ansættelse som socialkonsulent ved Ribe amtskommune.
B.M.C. bestod 1964 realeksamen, kontoruddannedes, var bl.a. et år Karolinepige i Tyskland og Østrig, bestod 1972 HF-eksamen, uddannedes derefter som socialrådgiver og har fra 1975 været sagsbehandler ved Varde kommune.
- 1) **Thomas Hedemand**, født 13. december 1972 i Esbjerg.
2) **Trine Hedemand**, født 18. november 1980 i Esbjerg.
- b. **Stig Hedemand Laursen**, montør, født 28. marts 1948 i Als, gift 29. januar 1972 med *Kirsten Bjørnholdt Jensen*, børnehavelærer, født 30. august 1948; ægteskabet opløst; samlever med *Birthe Simonsen*, bankassistent, født 14. marts 1947.
Bosat: Toftegårdsvej 11, Voel pr. Silkeborg.
S.H.L. er uddannet som rørsmed og har nu ansættelse som montør på Hårup Maskinfabrik.
- c. **Krista Hedemand Laursen**, børnehaveklasseleder, født 9. juni 1949 i Als, gift 19. januar 1973 med *Leif Ove Eskerod*, viceforstander, født 28. juni 1948 i Feldingbjerg.
Bosat: Islandsvej 8, Thisted.
K.H.L. dimitteredes 1971 fra Jydsk Børnehaveseminarium i Århus og har fra 1978 været børnehaveklasseleder ved Tingstrup Skole.
L.O.E. tog 1971 lærereksamen fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg, virkede 9 år som lærer i Thisted og har fra 1980 været viceforstander ved voksenundervisningen i Thisted.
- 1) **Mette Hedemand Eskerod**, født 13. november 1972 i Thisted.

- 2) **Esben Hedemand Eskerod**, født 19. marts 1975 i Thisted.
- 3) **Troels Hedemand Eskerod**, født 19. marts 1975 i Thisted.
- d. **Kim Hedemand Laursen**, tømrer, født 26. september 1950 i Als, gift 1. september 1979 med *Lene Schilling Sørensen*, sygehjælper, født 2. august 1954 i Skannerup.
Bosat: Toftegårdsvej 5, Voel pr. Silkeborg.
- 1) **Signe Schilling Laursen**, født 18. januar 1977 i Nr. Vissing.
- 2) **Søren Schilling Laursen**, født 23. maj 1979 i Voel.
- e. **Anders Hedemand Laursen**, tømrer, født 21. april 1952 i Als, gift 20. november 1980 med *Iris Nielsen*, boghandlermedhjælper, født 21. marts 1951 i Hammel.
Bosat: Toftegårdsvej 7, Voel pr. Silkeborg.
- f. **Niels Hedemand Laursen**, skovarbejder, født 21. april 1956 i Viby J., samlever med *Mette Bundgaard*, studerende, født 14. maj 1960 i Voel.
Bosat: Gormsvej 58, Voel pr. Silkeborg.
4. **Jens Erik Hedemand**, navneændring fra Jens Erik Hedemand Rasmussen, afdelingsleder, født 25. januar 1927 i Viby J., gift 25. marts 1948 med *Rigmor Ahrends Mikkelsen*, født 17. februar 1928 i Grenå.
Bosat: Mosevej 27, Ballerup.
- a. **Hasse Hedemand**, lærer, født 11. november 1949 i Virum, gift 26. juli 1974 med *Lone Bernt Madsen*, lærer, født 29. august 1948.
Adresse: Postboks 101, Sukkertoppen, Grønland.
- 1) **Rasmus Hedemand**, født 30. april 1974 i Vejle.
- 2) **Mickel Hedemand**, født 22. marts 1976 i Vejle.
- b. **Steffen Hedemand**, politibetjent, født 18. februar 1951 i Virum, gift 13. oktober 1973 med *Ruth Christensen*, bibliotekar, født 8. august 1952 i Kjellerup.
Bosat: Egernets Kvarter 36, Ballerup.
- 1) **Thomas Hedemand**, født 26. oktober 1970 i Glostrup.
- 2) **Jacob Hedemand**, født 24. marts 1976 i Glostrup.
- c. **Lene Hedemand**, biblioteksassistent, født 10. juni 1953 i Ballerup, gift 22. marts 1975 med *Henrik Palmhøj Nielsen*, pædagogmedhjælper, født 30. december 1947 i Hobro.
Bosat: Wiegårdsvej 1, Hobro.
- 1) **Troels Rene Palmhøj Nielsen**, født 2. september 1975 i Hobro.
5. **Anna Hedemand Rasmussen**, sekretær, født 26. august 1928 i Viby J., gift 25. november 1950 med *Jørgen Ludvig Søltoft*, overkontrollør, født 22. september 1924 i København, død 22. januar 1977.
Bosat: Sundtoften 69, Nykøbing F.
- a. **Søren Søltoft**, elektroniktekniker, født 14. august 1953 i Nykøbing F.
Bosat: Peder Hvitfeldts Stræde 16, København K.
- b. **Gunnar Søltoft**, planteskolegartner, født 20. december 1954 i Nykøbing F., samlever med *Else Dahl Jensen*, planteskolegartner, født 8. juli 1957 i Skjød.

G.S. udlærtes 1979 som gartner og arbejder ved Århus kommunes parkvæsen.

E.D.J. udlærtes ligeledes 1979 som gartner.

c. **Hanne Søltøft**, stud.psyk., født 2. september 1956 i Nykøbing F.
Bosat: Sundtoften 69, Nykøbing F.

d. **Mette Søltøft**, født 19. oktober 1963 i Nykøbing F.

6. **Hans Hedemand**, navneændring 1964 fra Hans Hedemand Rasmussen, civiløkonom, født 22. april 1942 i Viby J., gift 1. gang med *Inge Bertelsen*; ægteskabet opløst; gift 2. gang 10. juli 1975 med *Helga Valborg Hansen*, pædagog, født 22. oktober 1945 i Gentofte.

Bosat: Birkevej 13, Nr. Åby.

H.H. aftjente sin værnepligt i Fredericia, hjemsendtes 1964 som sergent, gennemgik under militærtjenesten uddannelse til bogholder ved Forsvarets Civilundervisnings handelsskole, begyndte derefter på kontor, læste til handelshøjskolens diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen og er nu ansat som økonomichef i Brown Boveri.

H.V.H. uddannedes inden for åndsvageforsorgen, bestod 1980 eksamen fra Odense Børnehaveseminarium og er nu ansat i en børnehave i Nr. Åby.

a. **Susanne Hedemand**, født 9. september 1964 i Fredericia.

b. **Peter Hedemand**, født 3. september 1966 i Fredericia.

c. **Marianne Hedemand**, født 23. september 1970 i Skanderborg.

d. **Pia Hedemand**, født 21. januar 1971 i Fredericia.

e. **Trine Hedemand**, født 6. juli 1976 i Middelfart.

7. **Per Yde Rasmussen**, stud.soc., socialarbejder, født 9. januar 1946 i Århus, gift 15. marts 1979 med *Pia Kjeldsen Lund*, lærer, socialarbejder, født 15. januar 1952 i Hvidovre.

Bosat: Peder Hvitfeldts Stræde 16, København K.

P.Y.R. bestod 1965 studentereksamen, studerer sociologi, påbegyndte 1971 et behandlingseksperiment i børneværnet i København med uanbringelige børneværnselever, viderefører fra 1975 eksperimentet som en kommunal institution, kollektiv nr. 1-miljøgruppen og arbejder med magisterkonferens bygget over nævnte arbejde.

P.K.L. bestod 1974 studentereksamen samt 1979 lærereksamen fra Københavns Dag- og Aftenseminarium og har siden været ansat i kollektiv nr. 1-miljøgruppen.

a. **Lai Yde Holgaard**, født 9. juli 1970 i København.

b. **Troels Lund Rasmussen**, født 29. september 1981.

B. **Helge Rasmussen**, førstelærer, født 2. april 1896 i Årslev Mølle, død 12. marts 1953, gift 23. november 1919 med *Hertha Helene Julie Fisker*, født 14. juni 1900. H.R. dimitteredes 1917 fra Jonstrup Seminarium, var 1917-1918 ansat ved ungdomsskolen i Skelund, virkede en tid som andenlærer i Blenstrup og beklædte fra 1921 til sin død førstelærerembedet i Als ved Hadsund. Var tillige kirkesanger ved Als Kirke, en årrække medlem af menighedsrådet, stifter af ungdomsforeningen og sangforeningen i Als samt leder af sangkoret.

H.H.J.F. havde plads ved husgerning indtil giftermålet afbrudt af et ophold på

ungdomsskolen i Silkeborg; var medlem af menighedsrådet i Als og virkede sammen med sin mand som instruktør ved opførelse af dilettantkomedier. (*Se endvidere bilag 100*).

1. **Sølver Rasmussen**, overlærer, født 14. september 1920 i Blenstrup, gift 4. november 1941 med *Karin Eleonora Jensen*, født 26. januar 1922 i Assens, Falslev.

Bosat: Borgergade 77 B, Silkeborg.

S.R. udlærtes 1939 som snedker, arbejdede som svend til 1948, afbrudt af militærtjeneste ved Fodfolkspionerne i Tønder 1940, dimitteredes 1955 fra Silkeborg Seminarium og fik derefter ansættelse ved Nordre Skole i Silkeborg; virker desuden som musiker og leder af skoleorkestret på Nordre Skole, har fra 1952 været leder af Sejs-Svejbæk sangkor og fra 1965 været dirigent for Silkeborg mandskor.

K.E.J. har arbejdet på fabrik.

- a. **Sølver Rasmussen**, født 6. marts 1942, død samme dag.

- b. **Henny Rasmussen**, socialrådgiver, født 6. oktober 1943 i Terndrup.

- c. **Inge Rasmussen**, plejeassistent, født 31. december 1946 i Terndrup, gift 5. oktober 1966 med *Verner Beck*, vognmand, født 22. juli 1935 i Silkeborg.

Bosat: Wesselsvej 5, Silkeborg.

I.R. uddannedes dels ved husgerning og dels som ekspeditrice i en frugt- og grøntforretning, arbejdede nogle år på tekstilfabrikker i Silkeborg og fik 1977 ansættelse som plejeassistent under Silkeborg kommune. – I.R. har i en lang årrække været medlem af Sejs-Svejbæk sangkor.

V.B. udlærtes som bager og konditor, var i 5 år beskæftiget på Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik, Brabrand, og etablerede 1965 selvstændig vognmandsforretning i Silkeborg. – V.B. har været formand for Silkeborg Atletklub.

- 1) **Heidi Beck**, født 19. juni 1965 i Silkeborg.

- 2) **Marit Beck**, født 3. december 1966 i Silkeborg.

- 3) **Martin Beck**, født 2. marts 1974 i Silkeborg.

- d. **Svend Sølver Rasmussen**, født 2. november 1956 i Silkeborg.

S.S.R. sejlede 1/2 år med skoleskibet Danmark og kom 1975 i lære som kok på Hotel Impala i Silkeborg.

2. **Gunnar Peder Rasmussen**, overlærer, født 17. november 1921 i Als, gift 8. juni 1946 med *Henny Bach*, beskæftigelsesvejleder, født 25. november 1927 i Hadsund.

Bosat: Vikingvej 11, Als pr. Hadsund.

G.P.R. havde en tid plads ved landbruget, dimitteredes 1945 fra Silkeborg Seminarium, deltog under 2. verdenskrig i modstandsbevægelsen, havde 1945-1966 ansættelse ved Hadsund kommunale skolevæsen og var derefter til 1977 ansat ved Støvring kommunale skolevæsen. – G.P.R. er dirigent for Sørup sangkor og underviser i orgel, violin og klaver.

H.B. bestod 1944 præliminæreksamen, færdiguddannedes 1972 som beskæftigelsesvejleder og har siden været ansat på Skørping hospital.

- a. **Hjørdis Rasmussen**, bibliotekar, født 6. november 1946 i Hadsund, gift 9.

marts 1968 med *Svend Dahl*, typograf, født 24. november 1943; samlever med *Jørgen Saandvig Rasmussen*, cand.scient.pol., født 17. december 1946 i Århus.

Bosat: Tambosundvej 69, Ålborg Ø.

1) **Troels Dahl**, født 31. august 1968 i Holstebro.

b. **Signe Randi Rasmussen**, lærer, født 17. april 1951 i Hadsund.

Bosat: Mylius Eriksens Vej 20 B, Ålborg SØ.

S.R.R. tog 1970 studentereksamen samt 1978 lærereksamen fra Ålborg Seminarium.

c. **Ane Bach Rasmussen**, studerende, født 11. maj 1960 i Hadsund.

3. **Folmer Rasmussen**, skoleinspektør, født 13. juli 1923 i Als, gift 3. januar 1947 med *Inger Marie Larsen*, født 11. november 1923 i Nyrup, Raklev.

Bosat: Tybjergvej 40, Hinnerup.

F.R. dimitteredes 1947 fra Silkeborg Seminarium, var bl.a. 1951-1961 ansat ved Tinning Skole og har siden været ansat ved Korsholm Skole i Hinnerup.

a. **Birthe Rasmussen**, lærer, født 30. oktober 1948 i Veddum, Skelund, samlever med *Kurt Petersen*, født 2. august 1944 i Lading.

Bosat: Mødalvej 17 A, Skjolddelev pr. Sabro.

B.R. bestod 1975 lærereksamen i Århus og fik derefter ansættelse ved Sabro Korsvej Skole.

1) **Majken Helene Rasmussen**, født 6. april 1978 i Århus.

b. **Henning Juul Rasmussen**, lærer, født 21. april 1951 i Veddum, gift 14. juni 1974 med *Solveig Bente Pedersen*, laborant, født 17. august 1951; ægteskabet opløst; samlever med *Elisabeth Thorsen*, lærer, født 10. januar 1953 i Dyreborg, Horne.

H.J.R. bestod 1974 lærereksamen og har været ansat på Grønland.

4. **Mona Gerda Fisker Rasmussen**, overlærer, født 6. juli 1925 i Als, gift 14. september 1945 med *Peder Christian Pedersen*, forstander, født 16. april 1922 i Vejgård.

Bosat: Den grønlandske Kostskole, Skibsby pr. Hjørring.

M.G.F.R. uddannedes som barneplejerske, dimitteredes 1960 fra Jonstrup Statsseminarium, var bl.a. 1961-1965 lærer ved Marrebæk Skole og 1966-1970 konsulent for aften- og ungdomsskolen på Grønland.

P.C.P. bestod realeksamen, stod i gartnerlære, dimitteredes 1944 fra Jonstrup Statsseminarium, virkede bl.a. 1961-1966 ved Marrebæk Skole, rejste derefter til Grønland, oprettede her Grønlands første ungdomsskole, var i 4 år dens leder og har fra 1970 været forstander på Den grønlandske Kostskole i Skibsby ved Hjørring. – I 1963 fik ægtefællerne undervisningsministeriets børnebogspris.

a. **Carl-Helge Pedersen**, landinspektør, født 28. februar 1946 i Ålborg, gift 13. juli 1968 med *Eva Mandahl*, lærer, født 26. marts 1945.

Bosat: Ewaldsvej 4, Køge.

1) **Thorbjørn Mandahl Pedersen**, født 18. maj 1971.

2) **Jonas Mandahl Pedersen**, født 15. februar 1974.

b. **Steen Lundgren Pedersen**, lærer, født 31. januar 1948 i Vejgård, gift 17. ok-

tober 1970 med *Marianne Gerda Klostergaard Johansen*, kunstvæver, født 27. oktober 1948 i Sørup.

1) **Line Lundgren Pedersen**, født 12. januar 1973 i Hornsyld.

2) **Josef Lundgren Pedersen**, født 6. juli 1975 i Hornsyld.

3) **Julie Lundgren Pedersen**, født 14. november 1977 i Skovby.

5. **Bent Rasmussen**, højskolelærer, født 3. januar 1927 i Als, gift 1. gang 7. september 1950 med *Tove Andersen*, født 7. september 1928 i Rungsted; ægteskabet opløst; gift 2. gang 28. oktober 1967 med *Ulla Nielsen*, lærer, født 27. marts 1941 i Næstved.

Bosat: Søholt Alle 45, Silkeborg.

B.R. bestod 1946 studentereksamen samt 1951 lærereksamen fra Blågårds Seminarium, var i 9 år ansat ved Skovgårdsskolen i Gentoft, var senere bl.a. i 5 år forstander og præst ved en dansk-argentinsk skole i Argentina og har fra 1973 været højskolelærer på Silkeborg Højskole. – B.R. er medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Amatørteater Samvirke.

T.A. blev efter at have taget realeksamen telefonist på Rungsted Central.

U.N. bestod lærereksamen fra Vordingborg Seminarium, var 1968-1973 lærer i Argentina, har taget eksamen som skolepsykolog og er nu ansat som sådan ved Silkeborg skolevæsen samt som timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole i Århus.

a. **Lisbeth Rasmussen**, født 27. september 1959 i Rungsted.

b. **Ulla Rasmussen**, født 22. august 1961 i Rungsted.

c. **Søren Rasmussen**, født 12. oktober 1964 i Fensmark.

d. **Mette Rasmussen**, født 17. oktober 1966 i Fensmark.

6. **Benny Maria Mathilde Rasmussen**, lærer, født 3. februar 1936 i Als, gift 2. januar 1955 med *Knud Peter Sørensen*, bådebygger, født 11. december 1907 i Vrold; ægteskabet opløst 1977.

Bosat: Bådebyggervej 2, Egense pr. Storvorde.

B.M.M.R. bestod 1952 præliminæreksamen samt 1957 lærereksamen fra Silkeborg Seminarium, var bl.a. 5 år ansat ved Egense Skole og har fra 1954 haft ansættelse ved Egense Friskole.

a. **Frands Knud Sørensen**, studerende, født 18. november 1955 i Silkeborg.

Bosat: Istedgade 3, Ålborg.

b. **Bente Sørensen**, sygeplejeelev, født 27. oktober 1957 i Skanderborg, gift 29. november 1980 med *Knud Ewald Jensen*, faglærer, født 10. november 1954 i Bjørnstrup.

Bosat: Ågade 34, Ålborg.

B.S. bestod 1977 studentereksamen og påbegyndte 1981 uddannelse til sygeplejerske.

K.E.J. uddannedes som telegrafist ved Søværnet samt som radiomekaniker i Ålborg og underviser nu i elektronik på Specialarbejderskolen.

1) **Lotte Puk Jensen**, født 1. marts 1980 i Ålborg.

c. **Knud Slesvig Sørensen**, født 27. april 1960 i Dokkedal.

C. **Holger Rasmussen**, regnskabskonsulent, født 28. juni 1898 i Årslev Mølle, død

11. maj 1975, gift 11. august 1923 med *Anna Nielsine Laugesen*, født 14. juni 1898 i Buddum.

Bosat: Østerbro 38, Trustrup.

H.R. blev i 1923 landbrugskandidat, fik samme år ansættelse som regnskabskonsulent for Grenå Landboforening, var fra 1924 tillige bogholder for Kolind-sund Pumpelag, 1924-1925 lærer ved Djurslands Højskole, fra 1934 kasserer for Lyngby kommune og fra 1949 kæmner samme sted. – H.R. var bl.a. medlem af Lyngby menighedsråd, af Trustrup Folkebiblioteks bestyrelse og af bestyrelsen for Djurslands Højskoles elevforening.

1. **Kirsten Rasmussen**, lærer, født 2. maj 1926 i Trustrup, gift 3. juli 1949 med *Marinus Sørensen*, forstander, født 14. juni 1919 i Engesvang, død 4. oktober 1981.

Bosat: Elmevej 8, Skanderborg.

K.R. bestod 1944 studentereksamen samt 1949 lærereksamen fra Silkeborg Seminarium, gennemgik 1952 skolekøkkenuddannelse på Statens Lærerhøjskole og fik 1955 ansættelse ved Grenå Kommuneskole.

M.S. havde en tid plads ved landbruget, bestod 1947 lærereksamen, var i en periode lærer i Ry, læste sideløbende psykologi på lærerhøjskolen i København, blev 1955 skolepsykolog i Grenå, var en periode undervisningsleder inden for åndssvageforsorgen i Præstø og Sorø amter, flyttede 1967 til Skanderborg, fik her en tilsvarende stilling og blev 1980 forstander på Sølund i Skanderborg. – M.S. var fra 1970 medlem af Skanderborg byråd, fungerede 1972-1974 som borgmester og var 1977-1979 medlem af folketinget, valgt af Socialdemokratiet.

a. **Bente Marina Sørensen**, pædagog, født 11. august 1955 i Grenå, gift 5. juni 1974 med *Lars Erik Weiling Laursen*, født 1. januar 1953 i Emborg; ægteskabet opløst 1979.

Bosat: Lindholmvej 21, Århus N.

1) **Mette Kamille Laursen**, født 18. november 1979.

b. **Anne Marie Sørensen**, korrespondent, født 9. november 1957 i Grenå.

Bosat: Skanderborgvej 34, Århus C.

A.M.S. tog 1977 studentereksamen.

2. **Per Rasmussen**, tandlæge, født 18. februar 1933 i Trustrup, død 4. januar 1980, gift 16. august 1955 med *Anna Marie Monika Böttcher*, sygeplejerske, født 8. maj 1933 i Breslau, Tyskland.

Bosat: Staghøjvej 27, Århus V.

P.R. bestod 1951 studentereksamen og senere tandlægeeksamen og var fra 1960 tandlæge i Hasle ved Århus.

a. **Eva Rasmussen**, født 9. august 1957 i Grenå.

b. **Hanne Rasmussen**, født 24. september 1958 i Horsens.

c. **Inge Rasmussen**, født 6. januar 1960 i Århus.

d. **Ole Rasmussen**, født 24. maj 1961 i Århus.

D. **Ellen Sofie Rasmussen**, født 15. december 1906 i Odense, gift 9. maj 1931 med *Hermann Hornbostel*, mekaniker i Müden, Tyskland, død 19. december 1935.

E.S.R. bestod mellemskoleeksamen og var elev på husholdningsskole i Thurgau, Schweiz.

1. Irmgard Hornbostel, født 4. juni 1934.

Bosat: Neues Schwester Haus, Stat Krankenhaus, Bremen, Tyskland.

E. Elizabeth Rasmussen, overlærer, født 23. januar 1914 i Gentofte, gift 12. februar 1938 med *Alf Rasmussen Krog*, skoleleder, født 6. november 1910 i Sorø, død 6. september 1981.

Bosat: Hvirvilsvej 12, Bisserup pr. Rude.

E.R. bestod lærereksamen, vikarierede forskellige steder i omegnen af Marvede og var senere overlærer ved Tornemark Skole.

A.R.K. var skoleleder ved Marvede Skole.

1. Jytte Krog, boligkonsulent, født 29. maj 1938 i Sorø, gift 23. april 1962 med *Niels Juul-Nyholm*, ingeniør, født 5. december 1935 i Kolding.

Bosat: Skæring Strandvej 28, Egå.

J.K. tog studentereksamen, uddannedes som boligkonsulent og er nu ansat ved English House, Århus.

N.J.-N. tog ingeniørexamen, aftjente sin værnepligt, hjemsendtes som løjtnant af reserven og har fra 1968 været ansat ved Fläkt Danmark, Århus.

a. Troels Juul-Nyholm, født 14. juni 1965, død samme dag.

b. Karin Juul-Nyholm, født 13. januar 1969 i Århus.

c. Christian Juul-Nyholm, født 26. maj 1970 i Århus.

F. Leif Rasmussen, læge, født 25. januar 1916 i Gentofte, gift 25. februar 1940 med *Inger-Margrethe Petersen*, civilingeniør, født 29. marts 1917 i Budapest.

Bosat: Kærdals Allè 2, Rødovre.

L.R. bestod 1940 medicinsk embedseksamen, virkede på forskellige sygehuse, fik 1960 specialistanerkendelse i kirurgi, kvindesygdomme og fødselshjælp og har 1962-1981 praktiseret som speciallæge i Rødovre.

I.-M.P. bestod 1940 civilingeniørexamen og var 1954-1979 ansat i arbejdstilsynet.

1. Birger Rasmussen, chauffør, født 15. marts 1942 på Frederiksberg.

Bosat: Kærdals Allè 2, Rødovre.

2. Ulla Rasmussen, speciallæge, født 11. juli 1943 i Skagen, død 12. december 1979.

3. Else Gerd Rasmussen, adjunkt, født 16. maj 1950 i Esbjerg, gift 5. december 1970 med *Per Frydendal*, lærer, født 6. april 1948 i København.

Bosat: Ravnsnæsvej 97, Birkerød.

a. Thomas Frydendal, født 29. marts 1973 i Rødovre.

b. Jeppe Frydendal, født 5. december 1975 i Rødovre.

G. Gudrun Rasmussen, civilingeniør, født 30. september 1921 i Gentofte, gift 25. februar 1956 med *Gunnar Andreasen*, civilingeniør, født 22. december 1914 i Hellestrup.

Bosat: Insektvej 15, Harboør.

G.R. havde tidligere ansættelse hos Brdr. Houlberg, København, og fik derefter lige som sin mand ansættelse ved Cheminova, Harboør.

1. Peter Andreasen, overstyrmand, født 3. oktober 1949 i København, gift 3. juli

1971 med *Margit Anthony*, omsorgsassistent, født 18. december 1947 i Odense.

Bosat: Ferritslevvej 52, Birkmose pr. Ullerslev.

P.A. bestod realeksamen, var elev på Kogtved Søfartsskole, Svendborg, startede 1967 som styrmandsaspirant i rederiet J. Lauritzen, aftjente 1968-1969 sin værnepligt ved Marinen, bestod 1972 styrmandseksamen og fik derefter ansættelse i Terkol Rederierne.

M.A. var elev på Vesterdal Ungdomsskole og færdiguddannedes 1969 som omsorgsassistent.

a. **Heidi Anthony Andreasen**, født 8. juni 1971 i Esbjerg.

b. **Morten Anthony Andreasen**, født 14. maj 1973 i Nyborg.

c. **Katja Anthony Andreasen**, født 8. november 1978 i Nyborg.

2. **Marianne Andreasen**, cand.mag., født 6. september 1956 i København, gift 27. juni 1981 med *Jacob Helms*, cand.mag., født 2. januar 1951 i Oslo, Norge.

Bosat: Brendstrupvej 25, Århus N.

M.A. blev 1975 student samt 1979 cand.phil. og var derefter 1 år rejseleder i Grækenland.

3. **Annette Andreasen**, væver, født 15. juli 1958 i København.

Bosat: Brendstrupvej 25, Århus N.

A.A. bestod 1977 HF-eksamen og uddannedes derefter som væver på Holbæk Kunsthøjskole samt på husflidshøjskolen i Kerteminde.

II. **Anna Rasmussen**, lærer, født 28. november 1873 i Ulstrup Friskole, død 11. august 1958, gift 21. maj 1896 med *Hans Rasmussen*, lærer, født 10. september 1872 i Græsbjerggård i Ulstrup, død 21. november 1928.

A.R. var elev på Hjørlunde, Vallekilde og Askov højskoler.

H.R. lærte mejerivæsen, var bl.a. elev på Askov udvidede Højskole og overtog efter svigerforældrene Ulstrup Friskole. (*Se endvidere bilag 101*).

A. **Knud Erling Rasmussen**, gårdejer, født 21. april 1897 i Ulstrup Friskole, død 22. september 1980, gift 17. juni 1922 med *Katrine Hansen*, født 8. januar 1897 i Ubberup.

Bosat: Søbakkegård, Røsnæsvej 310, Røsnæs pr. Kalundborg.

K.E.R. lærte landbrug, var elev på Vallekilde Højskole, aftjente sin værnepligt, hjemsendtes som korporal, havde efter giftermålet i 6 år en gård i Istedbjerg, var derefter i ca. 10 år forpagter af en gård i Asmindrup ved Værsløv, købte 1937 Søbakkegård, Røsnæs, og drev denne indtil 1966, da sønnen Hans overtog den. – K.E.R. var bl.a. formand for Ubberup valgmenighed samt for Røsnæs Mejeri.

1. **Kjeld Rasmussen**, gårdejer, født 1. august 1924 i Istedbjerg, gift 23. oktober 1948 med *Eva Marie Olsen*, født 14. december 1925 i Havnelev.

Bosat: Bastkær, Højstrupvej 5, Rødvig.

a. **Inge Bastkær Rasmussen**, sognepræst, født 10. november 1950 i Havnelev, gift 25. august 1979 med *Povl Erik Brøndgaard Jensen*, lærer, cand. mag., født 1. august 1951 i Mulstrup.

Bosat: Vedbækgade 12, København N.

I.B.R. er sognepræst ved Sct. Stefans Kirke i København.

1) **Cæcilie Brøndgaard Jensen**, født 10. marts 1981 i København.

- b. Elsebeth Bastkær Rasmussen**, lærer, født 23. marts 1954, gift med *Mogens Berger Christensen*, ingeniør.
Bosat: 2024 Craighall Transvaal, Johannesburg, South Africa.
- 2. Inga Rasmussen**, født 20. april 1927 i Istedbjerg, gift 18. september 1948 med *Sven Aage Pedersen*, gårdejer, født 12. oktober 1924 i Hvedebjerggård.
Bosat: Hvedebjerggård, Ågerup pr. Kalundborg.
I.R. var 1945-1947 ansat i Landmandsbanken i Kalundborg, besøgte derefter Sorø Husholdningsskole og har fra 1968 haft ansættelse ved Carmen Clariol, Kalundborg.
S.Aa.P. overtog 1948 fødegården. – S.Aa.P. var 1962-1970 medlem af Røsnæs sogneråd, 1978-1980 medlem af Kalundborg byråd og fra 1975 formand for Andelsbankens afdelingsbestyrelse.
- a. Margrethe Pedersen**, tandlæge, født 5. maj 1950 i Hvedebjerggård, gift 12. juli 1975 med *Erik Lorenz Petersen*, ingeniør, født 10. januar 1952 i København.
Bosat: Skov Allé 4 B, Hareskov pr. Værløse.
M.P. tog 1969 studentereksamen samt 1975 tandlægeeksamen fra København Tandlægehøjskole og er nu ansat ved børnetandplejen i Albertslund kommune.
E.L.P. tog High School-eksamen 1969 fra Latin School of Chicago, USA, samt 1974 eksamen fra Danmarks Ingeniørakademi og er nu ansat i A/S Regnecentralen af 1979.
- 1) **Maj Pedersen**, født 29. november 1977 i Gentofte.
2) **Anne Petersen**, født 21. februar 1981 i Herlev.
- b. Jens Thorsten Pedersen**, maskinmester, født 17. marts 1953 i Hvedebjerggård, gift med *Mai-Britt Munch Simonsen*, sygehjælper.
Bosat: Granbakken 4, Kalundborg.
- 3. Hans Thorsten Rasmussen**, gårdejer, født 12. september 1932 i Asmindrup, gift 21. maj 1955 med *Thora Jensen*, født 12. juni 1933 i Nostrup.
Bosat: Søbakkegård, Røsnæsvej 310, Røsnæs pr. Kalundborg.
H.T.R. uddannedes ved landbruget og overtog 1966 fødegården.
- a. Knud Rasmussen**, fiskeskipper, født 1. januar 1957 i Røsnæs, gift med *Anni*, radiograf.
Bosat: Røsnæsvej 308, Røsnæs pr. Kalundborg.
- b. Kirsten Rasmussen**, kontorassistent, født 11. juni 1959 i Røsnæs, gift 15. september 1979 med *Børge Nielsen*, elektriker, født 28. maj 1953 i Nyby, Røsnæs.
Bosat: Røsnæsvej 261, Røsnæs pr. Kalundborg.
K.R. bestod realeksamen samt den 1-årige handelseksamen, blev kontoruddannet ved Carmen Clariol, Kalundborg, og er stadig ansat her.
B.N. bestod realeksamen, uddannedes som elektriker og er nu ansat ved Monberg & Thorsen, Kalundborg.
- c. Karen Rasmussen**, kontorelev, født 26. december 1963 i Røsnæs.
- 4. Anna-Marie Rasmussen**, kasserer, født 11. december 1933 i Asmindrup, gift

30. juli 1955 med *Peter Ejler Jensen*, metodetekniker, født 14. februar 1932 i Ulstrup.

Bosat: Røsnæsvej 80, Kalundborg.

Ingen børn.

B. Ejvind Rasmussen, født 7. maj 1899 i Ulstrup Friskole, død 4. maj 1900.

C. Eli Rasmussen, født 4. februar 1903 i Ulstrup Friskole, gift 8. april 1928 med *Jakob Alfred Rasmussen*, gårdejer, født 7. juli 1904 i Kongstrup.

Bosat: Ågerupvej 18, Ågerup pr. Kalundborg.

E.R. har været gymnastiklærer på Ulstrup Friskole, er amatørmaler og skriver lejlighedssange.

J.A.R. har drevet gård i Kongstrup.

1. Hans Jakob Rasmussen, ekspedient, født 23. april 1933 i Kongstrup, gift med *Lily Østergaard Jørgensen*, sygehjælper, født 12. januar 1935 i Kalundborg.

Bosat: Slagelsevej 240, Kalundborg.

H.J.R. blev uddannet som kolonialkommis og har bl.a. været ansat i svigerfaderens forretning.

a. Vagn Østergaard Rasmussen, arbejdsmand, født 5. oktober 1952 i Kalundborg.

Bosat: Karens Alle 7, Kalundborg.

b. Birthe Østergaard Rasmussen, sygehjælper, født 31. marts 1955 i Kalundborg.

Bosat: Hærvigsgade 5, Kalundborg.

c. Bent Østergaard Rasmussen, blikkenslager, født 30. december 1956 i Kalundborg.

Bosat: Nyvangsvej 26, Kalundborg.

2. Lisbeth Gunhild Rasmussen, sygehjælper, født 27. april 1935 i Kongstrup, gift 19. oktober 1957 med *John Leif Sørensen*, mejeriingeniør, født 8. januar 1930 i Frederikssund.

Bosat: Ormslevvej 265, Viby J.

L.G.R. var elev på Ry Højskole.

a. Peter Jesper Sørensen, typotekniker, født 10. juni 1958 i Nykøbing F.

Bosat: Grundtvigsvej 11, Viby J.

b. Morten Jeppe Sørensen, mekaniklærling, født 27. april 1964 i Århus.

3. Rud Ejvind Rasmussen, lagerchef, født 21. juli 1943 i Kongstrup, gift 8. april 1967 med *Jonna Hansen*, laborant, født 24. juli 1945 i Kalundborg.

Bosat: Fredensborgvej 27, Tikøb.

R.E.R. blev handelsuddannet og har en årrække været ansat i engrosfirmaet Lund & Rasmussen, Helsingør, først som lagerforvalter og nu som lagerchef.

a. Tina Rasmussen, født 18. oktober 1970 i Tikøb.

b. Jesper Rud Rasmussen, født 6. januar 1978 i Tikøb.

D. Vagn Rasmussen, skoleleder, født 15. november 1905 i Ulstrup Friskole, død 31. maj 1980, gift 14. juli 1929 med *Ella Olsen*, lærer, født 28. august 1907 i Nr. Alslev.

Bosat: Røsnæsvej 307, Røsnæs pr. Kalundborg.

V.R. tog lærereksamen fra Vordingborg Seminarium og fik derefter sammen med sin hustru sit virke på Ulstrup Friskole.

E.O. tog samtidig som sin mand lærereksamen fra Vordingborg Seminarium.

Ingen børn.

E. Emmy Ketty Rasmussen, født 29. maj 1915 i Thorshavn, gift 14. maj 1938 med *Arne Hansen*, fabrikant, født 26. juli 1918.

Bosat: Gedebjerg 3, Svinninge.

1. **Inge Lise Hansen**, merkonom, født 18. februar 1940 i Nykøbing S., død 2. juli 1981, gift med *Allan Lundorf Petersen*, byggemarkedschef.

Bosat: Bondehavevej 45, Bagsværd.

2. **Helge Hansen**, entreprenør, født 24. oktober 1943 i Nykøbing S., gift 8. februar 1969 med *Eva Helgogaard Jørgensen*, bankassistent, født 6. april 1948 i Kundby.

Bosat: Industrivej 23, Hørve.

a. **Helle Helgogaard Hansen**, født 6. august 1971 i Hørve.

b. **Jakob Helgogaard Hansen**, født 23. august 1974 i Hørve.

3. **Jørgen Martin Hansen**, direktør, født 14. januar 1945 i Nykøbing S., gift 28. marts 1965 med *Hanne Grethe Johansen*, assistent, født 5. juni 1946 i Trønninge.

Bosat: Bygvænget 20, Holbæk.

a. **Marianne Charlotte Hansen**, født 28. januar 1965 i Holbæk.

b. **Henrik Michael Hansen**, født 21. december 1966 i Tuse.

4. **Else Marie Hansen**, født 10. september 1947, død 28. november 1948.

5. **Niels Chresten Hansen**, værkførerassistent, født 2. juli 1953 i Nykøbing F.

Bosat: Tjørnevej 3, Svinninge.

III. Johannes Rasmussen, født 3. marts 1875 i Ulstrup Friskole, død samme år.

IV. Asger Rasmussen, født 28. december 1876 i Ulstrup Friskole, død 1877.

V. Rasmus Kristian Rasmussen, født 17. august 1878 i Ulstrup Friskole, død 1880.

VI. Bent Rasmussen, førstelærer, født 30. oktober 1880 i Ulstrup Friskole, død i oktober 1967, gift 17. maj 1907 med *Johanne Margrethe Snedker* af Tranebjerg, født 7. juni 1883, død 4. januar 1947.

B.R. dimitteredes 1901 fra Skårup Seminarium og virkede fra 1902 til 1946 ved Tranebjerg Kommuneskole på Samsø, først som andenlærer og senere som førstelærer; var tillige fra 1904 kirkesanger ved Tranebjerg Kirke. – B.R. var bl.a. 1908-1954 redaktør af Samsø Folkeblad, fra 1916 medlem af Det radikale Venstres hovedbestyrelse, fra 1953 æresmedlem, formand for menighedsrådet, kirkeværge og kasserer for præstelønningskassen og kirkekassen fra 1920, oprettede 1912 Samsø kunstforening og var gennem mange år dens formand, i en årrække formand for Samsø lærerforening, fra 1927 formand for aftenskolenævnet og ungdomsnævnet, fra 1937 i Holbæk amts skoledirektion, 1950 æresmedlem af Holbæk amts skytte-, gymnastik- og idrætsforening, 1945 æresmedlem af radikal ungdom, 1955 æresmedlem af Samsø husmandsforening samt æresmedlem af historisk samfund for Holbæk amt, hvis bestyrelse han i mange år var medlem af og hvis årbog han fra 1931 leverede bidrag til. Modtog 1956 fortjenstmedaljen i sølv.

A. Kaj Snedker Rasmussen, adjunkt, født 9. maj 1908, død i tysk koncentrationslejr 2. december 1944, gift 23. november 1941 med *Birthe Marie Thomsen*, fuldmægtig, født 17. juni 1917 i Tistrup.

Bosat: Gefionsvej 12, Fredericia.

K.S.R. blev 1933 cand. mag. og fik samme år ansættelse ved Grove Rasmussens Skole i Fredericia, hvor han virkede til sin død.

B.M.T. blev handelsskoleuddannet, var indtil giftermålet ansat på Salt- og Kulkompaniet i Fredericia og fik senere ansættelse ved Fredericia kommune. (Se *endvidere bilag 102*).

I. Gerd Rasmussen, seminarieadjunkt, cand.mag., født 29. januar 1944 i Fredericia.

Bosat: Engdraget 29, Valby.

B. Johannes Snedker Rasmussen, født 24. november 1913.

Bosat: Ny Vestergade 1, København K.

J.S.R. bestod handelsskoleeksamen, havde først ansættelse i Århus og derefter en årrække som fuldmægtig i sagførerfirmaet Heise, København. Som sin ældre broder tog Johannes Snedker Rasmussen stærkt del i modstandsbevægelsen og var bl.a. behjælpelig ved den illegale transport over Øresund. Måtte i flere perioder »gøre sig usynlig«. Har også taget ivrig del i spejderbevægelsen og sejlsporten.

C. Karen Sofie Snedker, navneændring 1966 fra Karen Sofie Snedker Rasmussen, født 28. januar 1917 i Tranebjerg på Samsø.

Bosat: Nordfeldvej 9, Brønshøj.

K.S.S. bestod real- og handelsskoleeksamen, fik senere diplom som lægeaut. masse, havde ansættelse på Stege Sygehus og privatpraksis på Møn. Ytrede som sine brødre ønske om at træde ind i modstandsbevægelsen, men holdt sig officielt tilbage på brødrenes anmodning, for at ikke forældrene skulle udsættes for den risiko at skulle miste alle deres 3 børn. Da den ældste broder blev taget af Gestapo, opgav hun sin praksis i Stege og gik ind i modstandsbevægelsen, bl.a. som kurer under Fynsledelsen. Har siden krigen dels virket ved Bispebjerg Hospital, dels ved sygekassernes massageklinik i København, og dels i privat praksis.

VII. Helga Rasmussen, født 14. august 1883 i Ulstrup Friskole, død 1943.

H.R. var under hele sin opvækst noget svagelig – kirtelsyge kaldte man det – og det var en væsentlig grund til, at hun hele tiden opholdt sig hjemme. Men hun fik her en mission i livet; ikke alene for hele familien var hun møster Helga, men også for alle skolebørn, til hvem hun altid havde en munter replik.

VIII. Sigrid Rasmussen, født 1886 i Ulstrup Friskole, død et par dage efter fødslen.



5.A. – Peder Rasmussen
og Frederikke Jensen

5.A.I. – Ane Pedersen
og Jens J. Jelsbak



5.A.I.B. – Peder R.J. Jelsbak
og Claudine Schnack

5.A.I.B.2.
Anna S. Jelsbak

5.A.I.E.
Lars P.J. Jelsbak



5.A.I.F.
Karl J. Jelsbak



5.A.I.H.I, 2, 4 og 5 – Fra venstre:
Evelyn Hansen, Luella Hansen, Anne Hansen og Christine Hansen



5.A.I.H.6
Rupert Hansen



5.A.I.J.
Svend J. Jelsbak



5.A.I.K.
Anton J. Jelsbak



5.A.II. – Ane K. Pedersen
og Rasmus S. Juul



5.A.II.A. – Søren R. Juul
og Kristine Andersen



5.A.II.B. – Else M.R. Juul
og Kristen Strandsbjerg



5.A.II.B.5.
Frede Strandsbjerg



5.A.II.C. – Peder R. Juul
og Jensine B. Sørensen



5.A.II.K. – Frede R. Juul
og Ida M. Christensen med børn



5.A.III.
Ane M. Pedersen og
Carl Callesen med
sønnen



5.A.IV. – Rasmus Pedersen
og Marie E. Sørensen med børn



**5.A.IV.A. – Peder Pedersen
og Kirstine M. Frandsen**



**5.A.IV.C.
Frederikke M. Pedersen**



**5.A.IV.C.I. – Gudrun Vedel
og Viggo Lauridsen**



**5.A.V.
Marie S.F. Pedersen**



**5.A.VI. – Jens J. Pedersen
og Dorthea Frederiksen med børn**



**5.A.VIII. – Sine Pedersen
og Jens C. Hermansen**



**5.A.IX. – Frederik Pedersen
og Agnes Møller**



**5.B. – Thøger Rasmussen
og Ane M. Sørensdatter**



5.B.I. – Gruppebillede fra Maria og Hans Rasmussens guldbryllup d. 11. oktober 1931.

1. række fra venstre: Dagny Rasmussen, Gudrun Rasmussen, Anna Rasmussen, Marie K. Hansen og Hans A. Rasmussen, Agnete Rasmussen, Thyra Rasmussen, Knud T. Birkeland.
2. række fra venstre: Poul Ø. Sigismund, Gunver N.T. Rasmussen, Kathrine Nørgaard, Sigurd Thomsen, Hedvig M. Rasmussen, Ingeborg Birkeland, Gulli Sigismund, Elisabeth K. Birkeland, Estrid N.T. Rasmussen, Thøger Rasmussen, ukendt, Eske Kristensen, Hanna Grønqvist og Kristian Rasmussen, Anna Rasmussen, ukendt, Svend Ø. Sigismund, Marie Rasmussens brødre: Niss Hansen og Jens Hansen, mellem dem Svend Birkeland.
3. række fra venstre: Mads C. Birkeland, Hans H. Nørgaard, Hans Sigismund.



5.B.I. – Hans A. Rasmussen
og Maria K. Hansen



5.B.I.C.
Thøger Rasmussen



5.B.II. 1. række fra venstre: Rasmus A. Rasmussen og Marie Jepsen.
2. række fra venstre: Anker Rasmussen med datteren Anna Margrethe og hustru Eline Christensen,
Gudrun A.M. Rasmussen, Niels C.T. Rasmussen, Rosenius K. Rasmussen og
Holger Rasmussen.



5.B.II.D. – Holger Rasmussen
og Elisabeth Gottschalk



5.B.II.E. – Gudrun A.M. Rasmussen
og Georg C. Christensen



5.B.II.E.2. – Yrsa Christensen
og Tage I. Geert



5.B.III. – Anna S. Rasmussen
og Peter T. Foersom



5.B.III.D. – Johanne C. Foersom og
Johannes Kjærulff med datteren Bente



5.B.III.D.4 – Britta T.
Kjærulff med datteren Pia



5.B.V.
Thyra Rasmussen



5.B.VI. – Kristian Rasmussen og Hanna Grønqvist's guldbryllup.

1. række fra venstre siddende: Gotfred M. Frederiksen, Agnes K. Rasmussen, Dagny D. Rasmussen, Anna E. Rasmussen og Richard L. Møller.
2. række fra venstre siddende: Otto Johansen, fru Hanne Rasmussens søster, Hanna Grønqvist og Kristian Rasmussen, Jensine K. Rasmussen og Eske Kristensen, ukendt.
3. række fra venstre stående: Ukendt par. Flora Jørgensen og Harald C. Knudsen, Gerda I.E. Kristensen, Johanne C. Foersom, ukendt par. – Ukendt = ikke af familien.



**5.B.VII. – Søren E. Rasmussen
og Marie Laursen med børn**



**5.B.VII.C. – Anna M. Rasmussen
og LuVern Snell med børn**



**5.B.VIII. – Dorthea D. Rasmussen
og Theodor Knudsen med børn**



**5.B.IX. – Jensine K. Rasmussen
og Eske Kristensen**



**5.D. – Jens P. Rasmussen
og Ane C. Sørensdatler**



**5.D.I.
Rasmine Rasmussen**



**5.D.III. – Anna Rasmussen
og Niels K. Nielsen med familie**



**5.D.III.E.
Frede Nielsen**



5.D.III.G.
Inge K. Nielsen



5.D.III.G.4.
Grethe Lund



5.D.V. – Jens J. Kirkegaard med familie



5.D.V.A. – Ingrid Kirkegaard
og Carl Svenningsen



5.D.V.C.
Marie Kirkegaard



5.D.V.F.
Christiane Kirkegaard



5.D.V.L.
Svenn Kirkegaard



5.D.VI. – Dorthea M.A. Rasmussen
og Ole Stevns



5.D.VI.A.
Arne Stevns



5.D.VI.C.
Magnus Stevns



5.D.VI.D.
Sigrid Stevns



5.D.VI.E.
Aage Stevns



5.D.VI.G.
Aase K.M. Stevns



5.D.VIII. – Kathrine Rasmussen
og Kresten J. Skou



5.D.VIII.A.
Ellen Skou



5.D.VIII.C.
Vagn Aa. Skou



5.D.XI. – Johannes Rasmussen
og Marie Katholm med børn



5.E. – Søren Rasmussen
og Martha S. Jensen



5.E.I. – Gunnar Rasmussen
og Signe Hansen med børn



5.E.I.
Christine Sørensen



5.E.I. – Helga G. Bauer-Petersen
med børn



5.E.I.A. – Søren H. Rasmussen
og Eva A.M. Hedemand



5.E.I.B. – Helge Rasmussen
og Hertha H.J. Fisker



5.E.II. – Anna Rasmussen
og Hans Rasmussen



**5.E.VI. – Bent Rasmussen
og Johanne M. Snedker med børn**



**5.E.VI.A. – Kaj S. Rasmussen
og Birthe M. Thomsen**



**5.E.VII.
Helga Rasmussen**

Sørensen-slægten fra Stjær

6. Voldborg Pedersdatter, født 29. december 1801 i Adslev, død 20. april 1886, gift ca. 1830 med *Peder Sørensen*, gårdejer, født 22. oktober 1786, død 19. maj 1855.

V.P. var slank af vækst og i besiddelse af et godt humør; hun var ikke bange for at sige sin mening. Der fortælles, da hun en gang på sine ældre dage var i selskab, hvor det efter ny og finere skik ikke brugtes at skænke kaffekoppen fuld til randen, skal have ytret: »A ku' nu helles godt have drukken et hel kopfuld!« – Da den ældste søn, Søren, fik gården, kom hun på aftægt og boede i sine senere år i Tåstrup.

P.S. var ejer af den største gård i Stjær og skildres som en efter sin tid dygtig og påpassende landmand. Han var gift 1. gang med Ane Cathrine Rasmusdatter, der døde 1826, 30 år gammel, og havde i dette ægteskab 2 døtre.

Børn:

Søren Pedersen (se 6.A. Stjær-grenen)

Peder Pedersen (se 6.B. Tåstrup-grenen)

Rasmus Pedersen (se 6.C. Knudstrup-grenen)

Jens Pedersen, født 9. februar 1840, død ugift i 60 års alderen.

Stjær-grenen

6.A. Søren Pedersen, gårdejer, født 21. august 1833 i Stjær, død 26. marts 1910, gift 29. oktober 1857 med *Kirstine Rasmussen*, født 14. oktober 1835 i Jeksen, død 13. juni 1912.

S.P. overtog ved sit giftermål fødegården i Stjær. Han skildres som en sirlig mand, der skulle have alt så propert. Han solgte efterhånden en del jord fra gården, bl.a. et stort stykke til Koldens Mølle, og til sidst afhændede han gården og boede forskellige steder, bl.a. i Sjelle, Adslev og Viby.

K.R. var steddatter af kroejer Rasmus Sørensen (*se 2.B.*) i Jeksen Kro, idet hendes moder, Ane Marie Andersdatter, var Rasmus Sørensens første hustru. K.R.s far, Rasmus Kristensen, var broder til Peder Kristensen (*se 2.A.*).

Denne gren af slægten er dels uddød og dels udvandret til Amerika, og trods forsøg herpå har det ikke været muligt at opnå kontakt med denne gren.

I. Ane Sørensen, født 28. januar 1864 i Stjær, død i Amerika.

II. Ane Marie Sørensen, født 5. marts 1866, død i Amerika.

III. Rasmine Sørensen, født 4. november 1868, død, gift med murer *Mikkelsen*, Viby.

IV. Christen Sørensen, gartner, født 13. august 1873, gift 14. november 1901 med *Sofie Kirstine Tolstrup* af Kolind, født 9. juli 1879. – Rejste til Amerika 1912.

A. Martin Christian Sørensen, maskinarbejder, født 15. september 1904.

B. Viola Kirstine Sørensen, født 2. januar 1906.

C. Viggo Alfred Emanuel Sørensen, født 5. november 1908.

D. Søren Sørensen, født 13. juni 1911.

V. Rasmus Sørensen, født i Bødstrup, rejst til Amerika.

VI. Anders Sørensen, født i Bødstrup, rejst til Amerika.

Tåstrup-grenen

6.B. Peder Pedersen, født 18. august 1835 i Stjær, død 21. oktober 1910, gift 4. december 1861 med *Ane Kirstine Nielsen* af Galten Østergård, født 28. oktober 1838, død 3. august 1921.

P.P. var oprindelig kroeger i Tåstrup, men solgte senere kroen og købte et hus samme sted, hvor han boede til sin død.

I. Jesper Nielsen Pedersen, assistent, født 14. december 1861, død 23. maj 1931, gift 15. juli 1887 med *Kristine Konradsen*, født 3. december 1869, død 18. oktober 1945.

J.N.P. uddannedes ved landbruget og tjente blandt andet 3 år som forkarl på herregården Kokkedal i Nordsjælland, fik herefter ansættelse ved den militære klædefabrik i Usserød og var ansat her i 40 år, heraf en del år som leder af valkeri-afdelingen. – J.P. beklædte mange tillidshverv og var bl.a. medlem af Birkerød sogneråd, Hørsholm menighedsråd, formand for direktionen for alderdomshjemmet Brønsholmsdal samt i mange år valgmand ved landstingsvalget i Roskilde.

A. Anna Kirstine Jensine Pedersen, født 27. januar 1888, gift 9. december 1922 med *Sofus Robert Krogh*, lagerchef, født 12. september 1898.

1. Søren Jesper Carl Krogh, forvalter, født 16. juli 1929.

B. Peder Albert Frederik Pedersen, toldkasserer, født 25. januar 1894, død 14. marts 1958, gift 20. oktober 1927 med *Ellen Mandrup Poulsen*, født 6. november 1908, død 29. april 1945.

P.A.F.P. tog realeksamen 1910, blev derefter ansat ved toldvæsenet, blev 1931 overassistent, 1939 toldkontrollør, 1942 toldforvalter i Stubbekøbing og 1946 toldkasserer på Centralpostgården. Dekoreredes med Ridder af Dannebrogssordenen. (*Se endvidere bilag 103*).

1. Kirsten Pedersen, født 18. oktober 1928, død 29. april 1945.

II. Valborg Pedersen, født 29. januar 1865, død 7. december 1944, gift 5. juli 1895 med *N. P. Rasmussen*, repræsentant, født 3. september 1859, død 23. april 1947.

N.P.R. uddannedes i kolonialbranchen, var flere år 1. kommis hos Brdr. Skovby i Århus og virkede derefter i mere end 45 år som handelsrejsende, i alle årene for H.P. Møller's sæbefabrik og oliemølle i Århus, men repræsenterede desuden flere andre virksomheder, bl.a. Bähncke & Co., Holmblads Lysfabrik og Oxford Biscuit Fabrik i Hjørring. – N.P.R. var medstifter af Århus Handelsrejsende Forening og var i 30 år medlem af foreningens bestyrelse, deraf en lang tid som næstformand.

A. Ellen Rasmussen, født 7. maj 1898 i Århus, gift 12. maj 1926 med *Jens Christian Nødskov*, navneændring fra Jens Christian Nødskov Petersen, direktør, født 14. september 1897 i Malling.

J.C.N. har drevet eget firma, Medical Plastic, København.

1. Preben Nødskov, direktør, født 23. februar 1927 på Frederiksberg, gift 22. august 1959 med *Aase Fruensgaard*, sekretær, født 17. maj 1935 i Horsens. Bosat: Thyrasvej 5, Rungsted.

P.N. er uddannet ved Simonsen & Weel A/S, hospitalsartikler, kirurgiske instrumenter & sygeplejeartikler en gros, drev 1961-1971 selvstændig virksomhed med fabrikation af plastic-eengangsartikler til hospitaler og har siden

drevet selvstændigt firma med produktion og salg af udstillingsmoduler.

Aa.F. har været medhjælpende hustru og er nu sekretær.

a. **Karin Nødskov**, kosmetolog, født 21. maj 1960.

Bosat: Thyrasvej 5, Rungsted.

b. **Vibeke Nødskov**, født 21. juni 1961.

2. **Vibeke Nødskov Petersen**, født 7. juni 1930 i København, gift 12. juni 1954 med *Jørgen Geert-Jørgensen*, underdirektør, født 26. september 1926 i København.

Bosat: Kærmindevej 8, Værløse.

a. **Peter Geert-Jørgensen**, studerende, født 19. april 1960 i Fredericia.

Bosat: Nybrogårdkollegiet, Nybrovej 304, Lyngby.

B. **Emil Rasmussen**, født 4. juli 1899, død 1. juli 1918.

C. **Holger Rasmussen**, repræsentant, født 6. marts 1901 i Århus, gift 31. marts 1968 med *Elna Kathrine Marie Christensen*, født 5. februar 1901 i Århus.

Bosat: Gyvelparken 28, Galten.

H.R. tog realeksamen, blev handelsuddannet, tog eksamen fra Den jyske Handelshøjskole i Århus, opholdt sig en del år i USA og havde bl.a. ansættelse hos General Motors, havde derefter tobaksforretning i Århus og virkede fra 1950 nogle år som repræsentant. – H.R. har været medlem af bestyrelsen for Århus Cigar- og Tobakshandlerforening samt af Dansk-Amerikansk Klub i Århus.

Ingen børn.

III. **Niels Albrecht Pedersen**, jernbanepakmester, født 17. september 1866, død 1934, gift 1. gang 6. november 1893 med *Stine Hansen* af Korsør, født 28. august 1873, død 19. oktober 1919, gift 2. gang med *Eleonora Kirstine Andersen* af Voldsted ved Ellidshøj, født 11. februar 1883.

N.A.P. rejste som ung i Tyskland, fik 1889 ansættelse ved Gendarmerikorpset, var senere konduktør ved Frederiksberg Sporvejselskab, blev 1891 ansat ved DSB, var pakmester i Esbjerg, tog sin afsked 1928 og flyttede til Ålborg.

A. **Gudrun Jensine Pedersen**, født 22. august 1897 i Varde, død 22. november 1972, gift 1. gang 12. november 1918 med *Viggo Testern*, direktør, født 24. oktober 1888, død 27. oktober 1926, gift 2. gang 3. februar 1951 med *Ernst Madsen*, kaptajnløjtnant, født 7. juli 1905 i Frederikshavn, død 10. august 1959.

V.T. var den første pioner for omnibilerne i Esbjerg, et foretagende, der fra Testern's beskedne begyndelse udviklede sig til et stort foretagende, der senere blev drevet af et konsortium, hvori Testern stadig var interesseret. Hans praktiske dygtighed fandt udtryk i konstruktionen af styrebremserne »Frigge«, for hvis opfindelse han havde en væsentlig del af æren. Sine erfaringer om motorkørertøjer nedlagde han i bogen »Automobilernes A.B.C.«.

1. **Kiss Loumann Testern**, født 12. maj 1923 i Esbjerg, gift 1. marts 1947 med *Carl Mogens Testern*, navneændring fra Carl Mogens Nielsen, vaskeriejer, født 15. juni 1922 i København.

Bosat: Bygrænsen 32, Kastруп.

a. **Janni Kiss Testern**, fuldmægtig, født 23. januar 1949 i København, gift 6. oktober 1979 med *Claus Gregers Bache*, direktør, født 4. april 1942 i Charlottenlund.

Bosat: Boelsvang 9, Hørsholm.

J.K.T. bestod realeksamen 1966 samt afgangseksamen fra Forsikringshøjskolen 1974 og har fra 1970 været ansat ved Aug. Borgen A/S.

C.G.B. bestod realeksamen 1959, blev eks. assurandør 1964, tog handelshøjskolens diplomprøve (HD) i afsætningsøkonomi 1972, var ansat bl.a. 10 år ved Nye Danske af 1864 samt 8 år ved Aug. Borgen A/S, var på studieophold 1972 i Sverige, 1976 i England og 1979 i Belgien, og har fra 1979 været adm. direktør og medlem af bestyrelsen for INA Forsikrings Aktieselskab. Er forfatter til »Introduktion i forsikring« udgivet af Forsikringshøjskolen.

1. **Camilla Bache**, født 7. marts 1981 i Hørsholm.

B. Ane-Ebba Pedersen, væverske, født 17. juli 1899 i Esbjerg, gift 12. november 1922 med *Jens Sørensen Christiansen*, vognmand, født 15. oktober 1891 i Lemvig, død 21. september 1941.

Bosat: Sjøkroken, Klippan, Sverige.

1. **Bruno Stornil**, navneændring fra Bruno Christiansen, fotograf-driftsleder, født 16. juni 1923, død 17. februar 1974, gift 1. gang 1. juli 1945 med *Frida Laurssen*, født 6. marts 1923 i Holstebro, gift 2. gang 28. november 1947 med *Jytte Christiansen*, født 12. maj 1930 i København, gift 3. gang 25. juni 1955 med *Lillian Jensen*, fotograf, født 19. oktober 1932 i København; ægteskabet opløst 1968.

B.S. arbejdede hele sit liv som fotograf, havde nogle år egen forretning og var de sidste år, han levede, ansat ved Nordisk Film, København.

L.J. drev fotoforretninger i Kastrup og Dragør.

a. **Eva Christiansen**, født 12. august 1947.

b. **Yen Christiansen**, født 28. oktober 1948.

c. **Kim Stornil**, maskinist, født 22. maj 1954 i Helsingborg, Sverige.

Bosat: Grängesbergsgatan 35 B, Malmö, Sverige.

K.S. flyttede som 12 årig til Sverige, var på mekanikerskole, opholdt sig senere 3 år i Australien og vendte derefter tilbage til Sverige.

d. **Tina Stornil**, antikvitetshandler, født 14. april 1956 på Frederiksberg, gift 5. maj 1977 med *Dan Trygve Rune Fägersten*, chauffør, født 29. december 1953 i Malmö, Sverige.

Bosat: Kamrergatan 8, Malmö, Sverige.

T.S. var efter skolegangen beskæftiget bl.a. som sygehjælper samt på fabrik og har fra 1981 drevet antikvitetsforretning i Malmö.

D.T.R.F. uddannedes som dekoratør og har siden 1973 været ansat som chauffør ved Stig Mertz, maskin og transport, Malmö, har fra 1981 kun halvtidsbeskæftigelse og bruger den øvrige tid til opkøb af antikke møbler.

1) **Dan Christian Fägersten**, født 31. december 1978 i Malmö.

2) **Jens Fredrik Fägersten**, født 12. april 1981 i Malmö.

2. **Jytte Marie Christiansen**, født 15. april 1927 i Esbjerg, gift 12. juni 1948 med *Kaj Gudmund Wamberg Susè*, landmand, født 2. juli 1923 i Sejlstrup ved Hjørring. – Ingen børn.

Bosat: Sjøkroken, Klippan, Sverige.

- C. Villy Pedersen**, født 16. august 1901 i Esbjerg, død, gift 1. gang 28. august 1923 med *Hugo Langballe*, faktor, født 31. marts 1895, død 1957, gift 2. gang 1. august 1936 med *Oskar Møller*, overtjener, født 28. august 1904 i Ålestrup.
Ingen børn. En adoptivsøn i 2. ægteskab.
- D. Peder A. Flod Pedersen**, født 19. januar 1903 i Esbjerg.
Har boet i Afrika.
- E. Carlo M. Storm Pedersen**, født 14. september 1905 i Skanderborg, død i februar 1927.
- F. Leon Hueg**, navneændring fra Leon Hueg Pedersen, lokomotivfører, født 17. juli 1907, død 31. marts 1978, gift 22. juni 1945 med *Hilda Selma Andersen*, født 2. august 1924.
Bosat: Grundtvigsvej 6, Fredericia.
1. **Renè Hueg**, revisor, født 23. november 1945 i Fredericia.
Bosat: Steen Billes Gade 11, Århus N.
R.H. blev kontoruddannet, aftjente sin værnepligt, var 1970-1980 ansat ved Århus skattevæsen og har siden drevet selvstændigt revisionsfirma.
 2. **Kenth Hueg**, lagerekspedient, født 12. oktober 1950 i Fredericia, gift 30. april 1977 med *Birte Strandby*, ekspeditrice, født 6. juni 1956 i Skærbæk, Taulov.
Bosat: Vigøvej 3, Skærbæk pr. Fredericia.
- IV. Inger Marie Pedersen**, syerske, født 23. oktober 1868, død ugift 8. april 1946.
I.M.P. drev i mange år systue i Åbyhøj.
- V. Anius Carl Pedersen**, skrædder i Århus, født 24. januar 1871, død ugift 1924.
- VI. Peder Søren Pedersen**, murer i Kastруп, født 26. august 1873, død 1953, gift 22. august 1908 med *Conradine Andersen*, født 2. maj 1875, død 1954.
Ingen børn.
- VII. Othilia Christiane Pedersen**, født 15. september 1875, gift 1. april 1916 med *Joh. Grant Stuart*, ingeniør, født 1873 i Bangor, Maine, USA, død 4. juli 1933.
O.C.P. creerede før 1. verdenskrig flere damemoder og opnåede fine avisomtaler. I sin egenskab af damemodekunstner foretog hun flere rejser til Paris, men lagde arbejdet på hylden 1916, da den tyske undervandsbådskrig gjorde rejsen over Atlanterhavet usikker.
J.G.S. gjorde tjeneste i USA's flåde som reserveløjtnant 196-1921.
Ingen børn.
- VIII. Johannes Pedersen**, tilskærer, født 26. august 1878, gift 6. oktober 1907 med *Sørvine Sørensen*, født 19. august 1882.
J.P. var i mange år tilskærer hos Crome & Goldschmidt, København.
- A. Edith Harriet Pedersen**, født 16. juli 1908, gift 2. juli 1929 med *Svend Knudsen*, typograf, København, født 3. december 1903.
1. **Villy Knudsen**, statsaut. translatør og tolk i fransk, født 19. juni 1930, gift 1. gang 10. august 1957 med *Tove Baggesgaard Pedersen*, gift 2. gang 14. december 1963 med *Inge Holm Jensen*.
 - a. **Flemming Knudsen**, født 31. marts 1966.
 2. **Inger Knudsen**, kontorassistent, født 3. december 1937.
- B. Inger Marie Pedersen**, født 26. februar 1913.

Knudstrup-grenen

6.C. Rasmus Pedersen, gårdejer, født 5. januar 1838, død 16. september 1922, gift 3. juni 1863 med *Maren Nielsen Kaae*, født 5. april 1841, død 29. juni 1911.

R.P. var elev på Uldum og Hindholm højskoler, havde 1859-1862 en gård i Haldum i forpagtning samt i 10 år Lyngå Præstegård, drev 1872-1905 en gård i Knudstrup, afstod den derpå til sønnen og byggede »Villa Egelund« ved Laurbjerg. (*Se endvidere bilag 104*).

I. Petrea Bolette Pedersen, født 13. september 1864 i Lyngå Præstegård, død 6. juli 1933, gift 23. april 1895 med *Marius Jørgen Anton Johannes Jensen* af V. Tammestrup ved Hylke, født 4. november 1868, død 8. januar 1956.

P.B.P. uddannedes som lærerinde.

M.J.A.J.J. blev 1892 cand.theol. og virkede som sognepræst 1894-1899 i Nr. Felding, 1899-1908 i Vistoft på Mols samt 1908-1933 i Keldby på Møn. (*Se endvidere bilag 105*).

A. Tage Kaae Jensen, tegner og kunstmaler, født 15. juli 1896 i Nr. Felding, død 5. januar 1932.

T.K.J. tog studentereksamen. I anledning af hans død skrev hans mor: »Den 5. januar 1932 blev så vor eneste søn, Tage Kaae Jensen, taget fra os. Efter at have skrantet særligt det sidste år af turberkulose i nyrerne, fik han pludselig hjernebetændelse. Han selv og vi andre havde ingen anelse om, at det skulle få denne udgang. Det var et meget hårdt slag for os. Han havde god lyst til at tegne og male, og flere kendte malere, bl.a. direktøren for kunstakademiet, prof. A. Jørgensen, havde udtalt, at kunstmaling var det rette felt for ham. Så var det så bittert at skulle af med ham. Hvem kender Guds tanker? De er højere end vore tanker«.

B. Dagny Kaae Jensen, lærer, født 6. maj 1899 i Nr. Felding, død 25. august 1922.

D.K.J. uddannede sig til lærer på frk. Zahles Seminarium, men blev ramt af spansk syge og døde. Hendes mål var at blive missionær i Santalistan.

II. Christiane Vilhelmine Pedersen, født 31. juli 1865 i Lyngå Præstegård, død 21. december 1953, gift 16. september 1888 med *Thomas Villadsen*, lærer, født 8. september 1863 i O. Hornbæk, død 23. februar 1938.

T.V. dimitteredes 1884 fra Jelling Statsseminarium, virkede som lærer 1884-1888 i Houlbjerg, 1888-1901 i Hvirp på Fur og 1901-1923 i Slagslunde på Sjælland, blev derefter pensioneret og tog ophold i Vanløse.

A. Eva Vilhelmine Villadsen, translatør, født 27. juni 1889 i Hvirp. Ugift.

E.V.V. studerede engelsk ved Københavns Translatørskole.

III. Ida Rosalie Pedersen, født 10. marts 1868 i Lyngå Præstegård, død 2. december 1933, gift 8. april 1896 med *Mads Johansen*, gårdejer, født 29. juni 1855, død 17. august 1923.

M.J. havde flere gårde på Giveegnen, indtil han 1911 flyttede til Gadbjerg, hvor han boede til sin død. Han var medlem af sognerådet, mejeribestyrelsen, foderstofforeningen m.m.

A. Vilhelmine Augusta Johansen, født 22. august 1896. Ugift.

Boede 1959 i Give.

- IV. Anna Elisabeth Pedersen**, født 10. maj 1872 i Knudstrup, død 14. januar 1943, gift 12. maj 1896 med *Hannis Andreas Andersen*, hotelforpagter, født 2. december 1866; ægteskabet opløst 1906.
A.E.P. styrede de senere år hus for sin svoger, pastor Jensen.
- A. Emma Louise Andersen**, født 19. september 1897, død 31. juli 1924.
- V. Niels Kaae Pedersen**, gårdejer, født 10. oktober 1883 i Knudstrup, død 4. oktober 1959, gift 12. maj 1905 med *Edel Kristine Margrethe Nielsen* af Stilling, født 22. oktober 1882, død 19. oktober 1959.
N.K.P. var elev på Dalum Landbrugsskole, overtog 1905 fødegården, men afhændede den senere, købte 1919 Stengård i Tilst og drev denne indtil 1946, da svigersønnen overtog den.
- A. Ejvind Kaae Pedersen**, forretningsfører, født 5. maj 1906 i Knudstrup, gift 12. november 1935 med *Johanne Rasmine Johansen*, født 17. marts 1914.
E.K.P. var 1959 forretningsfører i Åbyhøj.
- 1. Niels Kaae Pedersen**, født 15. maj 1942.
 - 2. Bodil Kaae Pedersen**, født 13. marts 1946.
- B. Gudrun Kaae Pedersen**, født 7. december 1907, gift 14. september 1946 med *Ejner Svendgaard*, født 21. september 1914.
Bosat: Gedingvej 30, Tilst pr. Mundelstrup.
E.J. overtog 1946 efter svigerfaderen Stengård i Tilst.



6.B. – Peder Pedersen
og Ane K. Nielsen



6.B.I. – Jesper N. Pedersen
og Kristine Konradsen



6.B.I.B. – Peder A.F. Pedersen
og Ellen M. Poulsen med datteren



6.B.II. – Valborg Pedersen
og N.P. Rasmussen



6.B.III. – Niels A. Pedersen
og Stine Hansen med børn



6.B.III.A. – Gudrun J. Pedersen
og Viggo Testern



6.B.IV.
Inger M. Pedersen



6.B.VI. – Peder S. Pedersen
og Conradine Andersen



6.B.VII. – Othilia C. Pedersen
og Joh. G. Stuart



**6.B.VIII. – Johannes Pedersen
og Sørvine Sørensen**



**6.C. – Rasmus Pedersen
og Maren N. Kaae**



**6.C.I. – Petrea B. Pedersen
og Marius J.A.J. Jensen**



6.C.II.
Christiane V. Pedersen



**6.C.III. – Ida R. Pedersen
og Mads Johansen**

Munch-slægten fra Bering

7. Maren Pedersdatter, født 14. maj 1807 i Adslev, død 8. december 1892, gift 1. gang 25. januar 1834 med *Jens Christian Munch*, gårdejer, født 1. november 1813 i Århus, død 26. april 1845, gift 2. gang med *Erik Hansen af Hørning*, gårdejer, født 6. januar 1822, død 17. december 1901.

J.C.M. var ejer af en nabogård til svogerens, Thøger Pedersen, og drev gården indtil sin død, hvorefter hans efterfølger i ægteskabet, Erik Hansen, videreførte den. 1867 blev der afstået ca. 30 tdr. land til sønnen Niels Peter Munch og 1877 overtog sønnen Niels Munch gården med ca. 40 tdr. land.

Efter de gamles udsagn skulle Jens Christian Munch være købmandssøn, fordi han til sit bryllup fik en stor kiste fuld af kolonialvarer; men kirkebøgerne siger malersøn. Han har sandsynligvis været »frimurer« og glad for sang, hvilket hans efterladte frimurer-sangbog tyder på. Han gik senere over til at skrive sit navn med ck, hvad også flere i slægten gør; nogle har nu også bortkastet c'et. Han døde i en ung alder, og man fortæller, han overanstrengte sig ved anlægning af en stenkiste. (*Se endvidere bilag 106*).

E.H. var oprindelig snedker ligesom sin far. Han var 1874 medstifter af Kolt sogns sparekasse og i en periode medlem af sognerådet.

Børn:

Martha Schurmann Munch (se 7.A. Martha Munch-grenen fra stilling)

Niels Peter Munck (se 7.B. Peder Munck-grenen fra Bering)

Christiane Munch (se 7.C. Munch Hansen-grenen)

Niels Munk (se 7.D. Niels Munk-grenen fra Bering)

Martha Munch-grenen fra Stilling

7.A. Martha Schurmann Munch, født 12. oktober 1834 i Bering, død 16. juli 1897, gift 1857 med *Henrik Sørensen*, gårdejer, født 21. marts 1831, død 15. juli 1922.

H.S. overtog som ung efter sin far Anneksgården i Stilling, senere kaldt Stilling Nedergård med et tilliggende på 145 tdr. land, frasolgte tidligt ca. 100 tdr. land, bortforpagtede kort før hustruens død gården og afhændede den, da forpagtningstiden udløb. (*Se endvidere bilag 107*).

I. Ane Sørine Henriksen, født 10. august 1857 i Stilling, død 1914, gift 27. maj 1876 med *Rasmus Mikkelsen*, landmand, født 21. august 1850, død.

A. Ane Marie Mikkelsen, født 27. maj 1877, død 1914, gift med *Kristian Jensen* fra Fjellerup, død 1935.

Bosiddende i Århus.

1. Ragnhild Jensen, født 25. august 1903.

2. Hilma Jensen, født 9. november 1908.

3. Elly Jensen, født 21. september 1914.

B. Henriette Martine Mikkelsen, født 19. september 1879, død 1908, gift med arbejdsmand *Nielsen*. – Ingen børn.

C. Olga Kristiane Mikkelsen, født 13. marts 1882, død 4. august 1954, gift 30. okto-

ber 1903 med *Mikael Antonius Rasmussen* af Gram, murermester, født 6. september 1874, død 30. marts 1931.

M.R. var i en årrække murermester i Hørning.

1. **Erna Skibby Rasmussen**, født 15. oktober 1905 i Hørning, gift 28. august 1928 med *Ingvar Pedersen*, chauffør, født 28. januar 1900 i Gram, død 25. januar 1979.

Bosat: Fregerslevvej 8, Hørning.

- a. **Ove Skibby**, navneændring 1981 fra Ove Skiby Pedersen, kriminalassistent, født 12. november 1928 i Hørning, gift 1. gang 1950 med *Doris Rasmussen* af Grenå, gift 2. gang med *Inge Thaysen*, ekspeditrice, født 25. april 1944 i Varde.

Bosat: Ribevej 30, Ribe.

- 1) **Vibeke Skiby Pedersen**, korrespondent, født 25. december 1950 i Ålborg, gift med *Poul Erik Schmidt*, fabrikant.

Bosat: Ribevej 47, Føvling.

- 2) **Hanne Skiby Pedersen**, omsorgsassistent, født 30. januar 1953 i Odense, gift med *Erik Lange*.

Bosat: Frederikssundsvej 24, Sundbylille pr. Frederikssund.

- 3) **Karin Skibby**, født 19. december 1969 i Ribe.

- b. **Ella Skiby Pedersen**, født 13. november 1930 i Hørning, gift 6. december 1952 med *Bent Poulsen*, grosserer, født 3. april 1929 i Århus.

Bosat: Bogfinkevej 14, Vejle.

- 1) **Preben Skiby Poulsen**, filialbestyrer, født 2. april 1954 i Dagnæs, gift med *Hanne Poulsen*, bogholder.

Bosat: Torveparken 8, Ødsted pr. Vejle.

- 2) **Torben Skiby Poulsen**, disponert, født 21. juni 1957 i Horsens.

Bosat: Bankagervej 18, Tyrsted pr. Horsens.

- c. **Kaj Skiby Pedersen**, lagerforvalter, født 18. august 1932 i Hørning, gift 28. august 1958 med *Else Marie Jensen*, født 28. juni 1938 i Sorø.

Bosat: Toftevej 27, Hørning.

- 1) **Søren Skiby Pedersen**, kontorassistent, født 1. oktober 1959 i Århus.

Bosat: Toftevej 27, Hørning.

- d. **Kirsten Skibby Pedersen**, født 29. november 1939, gift *Jensen*.

Bosat: Otto Benzons Vej 7, Århus V.

- e. **Tove Skibby Pedersen**, rengøringsassistent, født 15. august 1941 i Hørning, gift 18. januar 1964 med *Kaj Madsen*, salgschauffør, født 22. oktober 1941 i Harlev.

Bosat: Skarøvænget 12, True pr. Mundelstrup.

- 1) **Berit Skibby Madsen**, født 5. oktober 1964 i Århus.

- 2) **Jette Skibby Madsen**, født 12. maj 1967 i Århus.

- f. **Grethe Skibby Pedersen**, ekspeditrice, født 27. september 1943 i Hørning, gift 26. september 1964 med *Henning Lind*, maskinarbejder, født 6. maj 1942 i Odder.

Bosat: Randlevvej 23, Odder.

- 1) **Stig Skibby Lind**, født 5. oktober 1965 i Odder.

- 2) **Lars Skibby Lind**, født 13. april 1969 i Odder.
- g. **Lizzi Skiby Pedersen**, født 29. maj 1948 i Hørning, død 4. april 1969, gift 24. november 1968 med *Per Larsen*, montør.
2. **Villy Skibby**, navneændring fra Villy Skibby Rasmussen, ingeniør, født 19. juni 1909 i Hørning, død 2. marts 1977, gift 3. april 1932 med *Dora Sofie Bindzus*, født 16. november 1909 i Stilling.
Bosat: Arnesvej 52, Brønshøj.
V.S. har drevet selvstændig firma med rationalisering ved mekanisering.
- a. **Jytte Bindzus**, kommuneassistent, født 19. december 1929 i København, gift 1. gang med *Stenklev*, offsettrykker, gift 2. gang med *Peder Christian Nielsen*, lagerassistent.
Bosat: Tinggaardslunden 34, Tune pr. Roskilde.
- 1) **Ulrik Skibby Stenklev**, født 5. januar 1952.
3. **Ketty Skibby Rasmussen**, syerske, født 27. november 1913 i Hørning, gift 4. juli 1937 med *Knud Bredahl*, lagerekspedient, født 4. september 1914 i Hornslet.
Bosat: Dalvangen 37, Brønshøj.
- a. **Poul Erik Skibby Bredahl**, maskinsmed, født 3. oktober 1934.
- b. **Ole Skibby Bredahl**, født 3. juli 1945.
4. **Edith Skibby Rasmussen**, født 13. januar 1915 i Hørning, død 10. januar 1977, gift 28. maj 1939 med *Leo Willy Rasmussen*, overkonstruktør, født 24. maj 1913 i Stilling.
Bosat: Toftevej 41, Hørning.
L.W.R. lærte tømrerfaget, dimiteredes som bygningskonstruktør og fik i 1936 ansættelse ved Det danske Hedeselskabs Århus-afdeling.
- a. **Lars-Erik Skibby Rasmussen**, konsulent, født 30. august 1941 i Århus, gift, men ægteskabet opløst.
Bosat: Kærgårdsparken 135, Ny-Solbjerg.
L-E.S.R. har siden 1975 arbejdet som konsulent inden for kontor- og tegneartikler.
- 1) **Claus Skibby Rasmussen**, født 22. marts 1968 i Århus.
- 2) **Lotte Skibby Rasmussen**, født 10. januar 1972 i Århus.
- b. **Else-Marie Skibby Rasmussen**, sygehjælper, født 16. juli 1948 i Århus, gift 10. april 1971 med *Knud Bæk*, smed, født 11. juli 1947 i Hørning.
Bosat: Allegade 8, Jeksen pr. Hørning.
- 1) **Lone Skibby Bæk**, født 19. april 1973 i Skanderborg
- 2) **Gitte Skibby Bæk**, født 5. januar 1976 i Skanderborg.
5. **Henry Skibby**, navneændring fra Henry Skiby Rasmussen, frisør, født 26. juni 1916 i Hørning, gift 14. april 1938 med *Margith Sperling*, tilskærer, født 28. april 1916.
Bosat: Frederikssundsvej 312 A, Brønshøj.
- a. **Conni Sperling Skibby**, telefonist, født 21. juli 1938, gift med bankkasserer *Spigelhauer*.
6. **Lilly Alice Skibby Rasmussen**, født 25. august 1917 i Hørning, gift 4. juli 1937 med *Aksel Vestergaard Nielsen*, tømrermester, født 5. april 1914 i Harlev.
Bosat: Marstrandsgade 21, Århus C.

- a. **Bjarne Vestergaard Nielsen**, maskinarbejder, født 29. november 1937.
 - b. **Thorkild Vestergaard Nielsen**, bogbinder, født 26. november 1941.
7. **Børge Skibby**, navneændring fra **Børge Skibby Rasmussen**, arkitekt, født 14. marts 1923 i Hørning.
Bosat: Australien.
- D. **Ane Eleonora Mikkelsen**, født 23. april 1884, død januar 1959, gift 1. marts 1905 med **Aksel Kaae**, skræddermester, født 17. februar 1884 i Hørning, død 11. maj 1959.
A.K. var skræddermester i Hørning. – Ingen børn.
- E. **Helmer Mikael Mikkelsen**, gårdejer, født 17. juli 1889 i Århus, død 7. januar 1962, gift 19. september 1913 med **Nielsine Bjørnskov**, født 6. juni 1889, død 18. januar 1953.
H.N.M. var gårdejer i Gylling, boede senere i Knebel Bro og sidst i Odder.
1. **Lykke Marie Mikkelsen**, født 30. april 1914, gift med **Karl Hansen**, snedker, født 12. februar 1911.
Bosat: Ved Egedam, blok 1, Hillerød.
- a. **Benni Hansen**, møbelpolstrer, født 24. januar 1933.
 - b. **Henning Hansen**, fabriksarbejder, født 12. maj 1940.
 - c. **Joan Hansen**, født 25. marts 1944.
2. **Dagny Sørine Mikkelsen**, født 25. august 1915 i Odder, gift 4. maj 1941 med **Tage Gunner Andersen**, arbejdsmand, født 1. juli 1914.
Bosat: Smedegade 1, Ørting pr. Odder.
D.S.M. har en tid været gartnerekspeditrice og syede 1969-1981 ved et renseri i Gylling.
T.G.A. lærte landbrug, virkede i 20 år som traktorfører ved en maskinstation, og arbejdede så på en møbelfabrik i Hou.
- a. **Leif Johannes Andersen**, installationsassistent, født 23. januar 1942 på Langballegård, Mårslet, gift 30. januar 1965 med **Dorthe Schæfer Pedersen**, dagplejemor, født 1. juni 1943 i Hornsyld.
Bosat: Højgårdsvej 3, Odder.
L.J.A. bestod 1960 realeksamen, uddannedes som elektriker, aftjente 1965-1966 sin værnepligt ved Flyvevåbnet, hjemsendtes som sergent, tog 1970 el-installatøreksamen og har siden været ansat ved Østjysk Elforsyning i Odder.
D.S.P. var sommeren 1959 elev på Bjerre Herreds Ungdomsskole, uddannedes som smørrebrødsjomfru og har fra 1973 haft børn i dagpleje.
 - 1) **Torben Schæfer Andersen**, født 7. januar 1966 i Odder.
 - 2) **Søren Schæfer Andersen**, født 13. september 1970 i Odder.
 - b. **Lisbet Andersen**, teknisk tegner, født 4. april 1948 i Ørting, gift 10. april 1971 med **Jørn Jensen**, gartneriejer, født 21. november 1947 i Malling.
Bosat: Hallingvej 4, Hov pr. Odder.
L.A. bestod 1964 realeksamen, uddannedes som teknisk tegner og virker stadig som sådan.
J.J. bestod 1965 realeksamen, lærte gartnerfaget, købte 1974 et husmandsbrug og har fra 1976 været selvstændig gartner.

- 1) **Allan Jensen**, født 12. januar 1973 i Århus.
 - 2) **Anders Jensen**, født 28. juli 1976 i Odder.
 3. **Edith Margrethe Mikkelsen**, ekspeditrice, født 31. december 1919 i Hylke, gift 21. september 1940 med *Niels Albert Sørensen Back*, elektro-installatør, født 21. august 1912 i Elsegårde, Ebeltoft, død 16. august 1975.
Bosat: Ekkodalen 2, Århus V.
N.A.S.B. drev indtil 1946 selvstændig forretning i Ebeltoft, arbejdede 1947-1949 i Island, og havde derefter indtil sin død beskæftigelse i Afrika, først i Cape Town og fra 1955 i Rhodesia, hvor han arbejdede ved statsbanerne.
 - a. **Erik Bruno Sørensen Back**, direktør, født 14. september 1941 i Ebeltoft, gift med *Ulla Birthe*.
Bosat: Brådesødal, Kongevejen, Hørsholm.
 - b. **Tove Alice Back**, bankassistent, født 10. maj 1945 i Ebeltoft, gift med *Wilhelm Bieker*, direktør.
Adresse: BASF Delegates, 11 A Boul Feda St., Cairo.
 4. **Bent Rasmus Bjørnskov**, navneændring fra Bent Rasmus Mikkelsen, skomager, født 25. januar 1931 i Gylling, gift med *Dina Larsen*, kontorassistent.
Bosat: Hollændervej 111, Middelfart.
 5. **Ove Vagner Bjørnskov Mikkelsen**, ingeniør, født 21. januar 1935 i Gylling, gift med *Gerda Rasmussen*, tekniker, født 17. oktober 1940 i Odder.
Bosat: Poppelvägen 34, Tyresö, Sverige.
O.V.B.M. bestod 1952 realeksamen, arbejdede et par år i Stavanger, Norge, af-tjente 1955-1956 sin værnepligt ved Jyske Dragonregiment i Holstebro og har siden 1957 arbejdet i Sverige, fra 1961 som lydingeniør ved et firma, der fremstiller komponenter til indspilning af film, radio og TV-programmer.
G.R. rejste som 17-årig til Sverige, havde her forskellige job og har fra 1970 virket som lydtekniker sammen med sin mand.
 - a. **Dorthe Bjørnskov Mikkelsen**, revisor, født 27. juni 1959 i Huddinge, Sverige.
Bosat: Vendelsövägen 75, Tyresö, Sverige.
 - b. **Gitte Bjørnskov Mikkelsen**, børnepædagog, født 20 april 1961 i Huddinge.
Bosat: Freys Väg 3, Norsborg, Sverige.
- II. **Kristiane Erikmine Henriksen**, født 10. august 1857 i Stilling, død 13. april 1922, gift 1877 med *Hans Christian Carl Rasmussen*, jernbanearbejder, født 9. januar 1849 i Hatting, død 13. marts 1912.
- A. **Henrik Carl Rasmussen**, elværksbestyrer, født 19. maj 1880 i Århus, død i udlandet, gift 16. april 1909 med *Jørgine Petrine Rasmussen*, født 2. maj 1887 i Århus, død 24. december 1969.
H.C.R. uddannedes som maskinmester, sejlede som sådan i en årrække og var senere i mange år elværksbestyrer i Vejlbj ved Århus.
1. **Elsa Margrethe Marie Rasmussen**, tandtekniker, født 11. januar 1910 i Langå, gift 11. juli 1936 med *Arne Jessen*, øjenlæge, født 15. oktober 1908 i Vejlbj, død 6. februar 1969.
Bosat: Skovlundgårdsvej 57, Viby J.

E.M.M.R. uddannedes som tandtekniker og virkede som sådan i København 1929-1938.

A.J. tog 1927 studentereksamen samt 1934 medicinsk embedseksamen, fik 1942 specialistanerkendelse (oftalmologi), drev fra 1942 til sin død selvstændig praksis i Århus og var fra 1945 tillige nogle år klinikchef for øjenafdelingen på Sct. Josephs Hospital i Århus.

a. **Merete Jessen**, korrespondent, født 23. juni 1939 i Århus, gift 27. juli 1963 med *Ole Ballermann*, bogtrykker, født 25. maj 1939 i Nørresundby.
Bosat: Tidselbakken 18, Vodskov.

M.J. tog 1956 realeksamen, 1959 højere handelseksamen samt 1961 tresproglig korrespondenteksamen, havde bl. a. et år ansættelse på Den Permanente i København og er nu medhjælpende hustru.

O.B. uddannedes som bogtrykker, var elev på Den Grafiske Højskole og har overtaget faderens virksomhed, *Ballermann & Søn*, Nørresundby.

1) **Henrik Ballermann**, født 15. juni 1964 i Aalborg.

2) **Jørgen Ballermann**, født 10. juni 1966 i Aalborg.

3) **Christina Ballermann**, født 24. april 1970 i Aalborg.

b. **Karsten Stig Jessen**, optometrist, født 15. november 1941 i Hellerup, gift 22. juli 1967 med *Jette Bjerregaard Jensen*, laborant, født 6. december 1941 i Lyngby.

Bosat: Granbakken 6, Lystrup St.

K.S.J. uddannedes som optiker, aftjente 1962-1964 sin værnepligt ved Flyvevåbnet, havde derefter et studieophold i Schweiz og har fra 1968 drevet selvstændig forretning i Århus.

1) **Susanne Jessen**, født 4. april 1968 i Ringe.

2) **Pernille Jessen**, født 9. oktober 1969 i Århus.

3) **Søren Jessen**, født 29. marts 1973 i Århus.

c. **Flemming Jessen**, læge, født 29. marts 1944 i Århus, gift 14. juli 1967 med *Lise Grunø*, bankassistent, født 21. maj 1945 i Risskov.

Bosat: Ligustervej 8, Brabrand.

F.J. tog i 1964 studentereksamen og senere lægevidenskabelig embedseksamen fra Århus Universitet.

1) **Ulrik Jessen**, født 25. april 1972 i Århus.

2) **Mette Jessen**, født 17. maj 1974 i Århus.

2. **Svend Aage Carl Rasmussen**, maskinfabrikant, født 25. marts 1914 i Vejlbj, gift 1. gang 22. august 1943 med *Else Marie Pedersen*, død i november 1958, gift 2. gang 8. februar 1963 med *Ruth Nielsen*, født 6. april 1931 i Århus.

Bosat: Tjurvej 8, Rønde.

S.Aa.C.R. uddannedes som maskinarbejder, havde ansættelse ved Århus Oliefabrik, bl.a. 1 år på fabrikkens afdeling i Letland, og etablerede 1947 sammen med brødrene selvstændig maskinfabrik i Århus.

E.M.P. tog realeksamen, uddannedes på et børnehjem, var på husholdningsskole samt på Ollerup og Askov højskoler.

R.N. er kontoruddannet.

a. **Grethe Bente Rasmussen**, hjemmehjælper, født 28. august 1944 i Århus,

gift 29. oktober 1966 med *Knud Kristian Andersen*, bygningsingeniør, født 7. juli 1945 i Århus.

Bosat: F. Vestergaards Gade 12, Århus C.

G.B.R. uddannedes som tilskærer, arbejdede 8 år inden for beklædningsindustrien og har fra 1977 været beskæftiget som hjemmehjælper.

K.K.A. udlærtes 1966 som elektriker, dimitteredes 1973 fra Århus Teknikum, var i 4 år beskæftiget ved Deutsche Bundesbahn, Hamborg, og har nu ansættelse ved et rådgivende ingeniørfirma i Århus.

1) **Else Andersen**, født 19. marts 1965 i Århus.

2) **Niels Kristian Andersen**, født 1. juni 1968 i Århus.

b. **Niels Erik Rasmussen**, autoopretter, født 25. september 1948 i Århus.

c. **Benedikte Rasmussen**, smørrebrødsjomfru, født 3. november 1950 i Århus, gift 9. juni 1973 med *Søren Jensen*, banebetjent, født 14. september 1943 i Nødager.

Bosat: Holme Møllevej 48, Viby J.

1) **Henrik Jensen**, født 10. april 1974 i Århus.

3. **Grethe Rasmussen**, klinikassistent, født 3. december 1916 i Vejlbj, gift 1. januar 1939 med *Svend Aage Gunnar Adamsson*, idrætsassistent, født 19. september 1916 i Vejle.

Bosat: Bethesdavej 60, Århus N.

S.Aa.G.A. har tidligere været lagerforvalter, men er nu idrætsassistent.

a. **Nanzy Lilian Adamsson**, sekretær, født 8. juli 1939 i Vejle, gift 25. oktober 1969 med *Hans Christian Schmidt Petersen*, tømrer, født 16. oktober 1943 i Århus.

Bosat: Sabro Skolevej 21, Sabro.

N.L.A. blev kontoruddannet, arbejdede i 8 år på Jyllands-Posten, havde 2 år ophold i Paris og har fra 1970 været ansat ved Handelshøjskolen i Århus.

H.C.S.P. var i 4 år beskæftiget på den amerikanske base i Thule, Grønland, uddannedes derefter som tømrer og er stadig beskæftiget som sådan.

1) **Hanne Petersen**, 21. november 1965 i Århus.

2) **Niels Schmidt Petersen**, født 18. januar 1975 i Århus.

b. **Torben Adamsson**, murer, født 15. juni 1944 i Århus, gift 11. marts 1967 med *Joan Louise Emig*, husassistent, født 27. juli 1947 i Århus.

Bosat: Rosenhøj 4 A, Viby J.

T.A. uddannedes som murer, aftjente sin værnepligt ved Sjællandske Luftvænsregiment og har været selvstændig bygmester i Viby J.

1) **Flemming Adamsson**, født 13. august 1967 i Viby J.

2) **Christina Adamsson**, født 12. juli 1971 i Viby J.

c. **Birger Adamsson**, maskinarbejder, født 25. marts 1946 i Århus, gift 23. september 1967 med *Birte Anna Bendtsen*, kontorassistent, født 18. oktober 1945 i Århus.

Bosat: Manbjergvej 42, Skødstrup.

B.A. udlærtes 1966 som maskinarbejder, sejlede nogle år og har fra 1976 været ansat ved Mærsk Drilling med tjeneste på olieplatforme i USA, Singapore, Ægypten og Japan.

B.A.B. blev handelsuddannet, var en tid ansat ved Jyllands-Posten og havde senere beskæftigelse på plejehjemmet Klørvangen.

1) **Michael Adamsson**, født 16. november 1966 i Århus.

2) **Dorte Adamsson**, født 15. februar 1972 i Århus.

4. **Olaf Rasmussen**, maskinmontør, født 8. december 1918 i Vejlbj, gift 2. april 1977 med *Kirsten Jacobsen*, kontorassistent, født 28. januar 1927 i Risskov.

Bosat: Nålestien 9, Skæring pr. Egå.

O.R. uddannedes som maskinarbejder ved Thomas Ths. Sabroe & Co., Århus, sejlede 1948-1951 og 1968-1972 for rederiet A.P. Møller, var i den mellem-liggende tid i kompagniskab med brødrene og har fra 1973 været ansat på Studstrupværket.

K.J. tog realeksamen og blev derefter kontoruddannet.

5. **Bent Thorvald Rasmussen**, maskinfabrikant, født 27. januar 1921 i Vejlbj, gift 5. april 1947 med *Birte Jensen*, kontorassistent, født 21. oktober 1926 i Tølløse.

Bosat: Søvninget 44, Egå.

B.T.R. uddannedes som maskinarbejder ved Thomas Ths. Sabroe & Co., Århus, etablerede 1947 sammen med brødrene selvstændig maskinfabrik i Århus, opholdt sig 1951-1963 som fabriksleder i Cape Town, Sydafrika, samt 1969-1977 som fabriksleder i Brisbane, Australien, og fortsatte derefter i familiefirmaet.

B.J. tog realeksamen og blev derefter kontoruddannet.

- a. **Keld Rasmussen**, civilingeniør, født 26. november 1948 i Vejlbj.

Bosat: Unit 3 16/18 Koorala St. Manly Vale, Sidney, Australia.

K.R. bestod i 1969 studentereksamen, blev 1974 civilingeniør fra Queensland Universitet, Brisbane, og fik derefter ansættelse ved et beton- og grusgravfirma, Pioneer Concrete.

- b. **Finn Rasmussen**, arkitekt, født 28. august 1950 i Århus, gift 4. april 1952 med *Beatrice von Wagenhoff*, lærer, født 23. januar 1953 i Bremen, Vesttyskland.

Bosat: 6, Vakutu St., Fig Tree Pocket, Queensland, Australia.

F.R. bestod i 1963 realeksamen og blev derefter uddannet som arkitekt. – F.R. er ivrig tennisspiller, blev i 1968 danmarksmester og spiller stadig top-tennis.

- c. **Alan Rasmussen**, lastvognschauffør, tennistræner, født 12. april 1954 i Cape Town, Sydafrika, samlever med *Käthe Lisa Pedersen*, fysioterapeut-assistent, født 23. januar 1959 i Århus.

Bosat: Nyringen 42, Risskov.

A.R. har taget HF-eksamen samt højere handelseksamen, virker som lastvognschauffør og er desuden tennistræner; har som tennisspiller flere gange repræsenteret Danmark som landsholdsspiller.

K.L.P. har været dansk mester i dans og er nu i gang med en instruktør- og lederuddannelse.

- 1) **Steffen Bo Rasmussen**, født 20. november 1979 i Århus.

- d. **Bente Rasmussen**, stewardesse, født 1. februar 1956 i Cape Town, Sydafrika.
Bosat: Amagerbrogade 139, København S.
B.R. har været beskæftiget som kjoleekspeditrice samt i en børnehave og er nu stewardesse.
- e. **Alice Rasmussen**, sygehjælper, født 1. februar 1956 i Cape Town, Sydafrika, gift 19. november 1977 med *Luigino Doimo*, skovtekniker, født 30. september 1923 i Codroipo, Italien.
Bosat: 25 Zeil st., Riverhills, Queensland, Australia.
A.R. er uddannet som sygehjælper og har desuden virket som ekspeditrice.
- f. **Flemming Rasmussen**, studerende, født 25. august 1961 i Cape Town, Sydafrika.
Bosat: 9. Westerham St. Fl. 4, Taringa, Queensland, Australia.
6. **Henning Rasmussen**, maskinfabrikant, født 8. november 1928 i Vejlbj, gift 23. februar 1952 med *Tove Jørgensen*, født 11. april 1930 i Århus.
Bosat: Herambsgade 7, Århus N.
H.R. uddannedes som maskinarbejder ved Thomas Ths. Sabroe & Co., Århus, arbejdede et år på en maskinfabrik i Bergen, Norge, og etablerede derefter sammen med brødrene maskinfabrik i Århus.
T.J. er uddannet som syerske.
- a. **Bente Rasmussen**, kontorassistent, født 27. februar 1953 i Århus, samlever med *John Hansen*, tømrer, født 30. april 1951 i Århus.
Bosat: Skæringvej 31, Lystrup St.
1) **Jesper Hansen**, født 27. februar 1977 i Århus.
- b. **Vibeke Rasmussen**, børnehavepædagog, født 27. juli 1956 i Århus, gift 6. september 1980 med *Christopher William Spence Cully*, sliber, født 3. marts 1955 i England.
Bosat: Jævnøgnsvej 3, Århus N.
1) **Sandie Cully**, født 25. marts 1976.
- B. **Niels Christian Rasmussen**, maskiningeniør, født 17. marts 1883 i Århus, død 18. september 1953, gift 11. maj 1909 med *Helene Katrine Lauersen*, født 16. august 1887 i Galten, død 9. november 1973.
N.C.R. uddannedes til konstruktør og var ansat ved Frichs A/S, Århus.
1. **Ella Rasmussen**, født 28. oktober 1910 i Århus, gift 28. oktober 1930 med *Ragnvald Godtfred Bertel Frier*, købmand, født 23. april 1900 i Fredericia, død 13. juli 1964.
Bosat: Kongsvangs Allè 18, Århus C.
- a. **Poul Uffe Frier**, optiker, født 22. marts 1933 i Århus, gift 12. august 1960 med *Hedvig Tommerup*, ergoterapeut, født 3. september 1938 i Nr. Årslev ved Randers.
Bosat: Syderholm 3, Hjørring.
1) **Jesper Frier**, født 16. november 1962 i Århus.
2) **Jacob Frier**, landbrugselev, født 14. oktober 1964 i Randers.
3) **Jens Frier**, født 25. august 1967 i Randers.
4) **Birgitte Frier**, født 19. juni 1969 i Hjørring.

b. **Helle Vibeke Frier**, sekretær, født 20. juni 1939 i Århus, gift 5. december 1959 med *Bjørn William Larssen*, direktør, født 31. januar 1937 i Oslo, Norge.

Bosat: Grumstolsvej 25, Højbjerg.

H.V.F. er uddannet som kontorassistent og teknisk tegner og er nu sekretær på et ingeniørkontor.

1) **Morten Torp Larssen**, studerende, født 7. april 1960 i Århus.

Bosat: Rosengården, Silkeborgvej 50, Århus C.

2) **Tine Torp Larssen**, født 4. juli 1962 i Århus.

3) **Petter Torp Larssen**, født 12. februar 1964 i Århus.

4) **Søren Torp Larssen**, født 2. januar 1969 i Århus.

III. **Kirstine Marie Henriksen**, født 19. september 1860 i Stilling, død 15. juni 1933, gift 20. maj 1884 med *Hans Peter Andersen*, lærer, født 30. marts 1845 i Allinge på Bornholm, død 2. august 1920.

K.M.H. solgte fjerkræ, bær og frugt på torvet i Århus.

H.P.A. dimitteredes 1865 fra Lyngby Seminarium, var lærer i Tingsted og organist ved Vestermarie Kirke på Bornholm 1879-1886, i Hjelm på Møn 1886-1889, hvorfra han på grund af nervesvækkelse tog sin afsked, var så lærer ved en privatskole i Århus samt organist ved Mesing Kirke, og en tid vikarierede han som lærer og kirkesanger i bl.a. Blegind, Børglum og Vejlbj ved Århus; har desuden virket som privat violinist ved Vestermarie og Frederikshavns orkestre samt dirigent for flere sangforeninger.

A. **Aksel Frederik Andersen**, møller, født 26. juli 1884 i Vestermarie, død 3. oktober 1957, gift 26. oktober 1906 med *Mathilda Nielson*, født 21. september 1882 i Malmøhus len, Sverige, død 21. juli 1972.

A.F.A. lærte møllerfaget i Røde Mølle ved Skanderborg, var derefter på Ålsø, rejste som møller i Tyskland og Sverige, havde en tid beskæftigelse ved Toldbodmølle i København samt Korsør og sidst ved Århus Dampmølle.

1. **Anna Christina Andersen**, modist, født 24. september 1906 i Malmø.

Bosat: Dalgas Avenue 17, Århus C

2. **Gunhilda Mathilda Andersen**, født 3. marts 1909, gift 5. juni 1935 med *Henry Ejgil Jørgensen*, chauffør, født 31. maj 1905 i Århus.

Bosat: Ellemarksvej 14, Århus C.

Preben Axel Jørgensen, rejsemontør, født 26. juni 1943, gift med *Anita Trøjborg Nielsen*, damefrisør.

1) **Anna-Mette Jørgensen**, født 19. oktober 1971.

2) **Ulrik Jørgensen**, født 13. oktober 1974.

3. **Alice Viola Andersen**, danselærer, født 8. marts 1921 i Århus, gift 29. marts 1945 med *Arly Haakon Jensen*, musiker, født 22. april 1917 i Årslev.

Bosat: Engvej 19, Hinnerup.

a. **Anna-Lise Jensen**, sygeplejerske, født 3. juli 1947.

Bosat: Æbleparken 29, Hadsten

1) **Stine Migge Holst Jensen**, født 13. juni 1972.

2) **Mads Joachim Pilgaard Jensen**, født 10. februar 1981.

b. **Tove Jensen**, klinikassistent, født 3. juni 1951, gift med *Erling Rasmussen*, tømrer.

Bosat: Tebstrupvej 35, Hylke pr. Skanderborg.

1) **Tinna Rasmussen**, født 17. marts 1976.

B. Rosalia Petrea Andersen, født 17. december 1885 i Hjelm Skole på Møn, død 31. december 1972, gift 29. september 1909 med *Carl Frederik Rasmussen*, agent, født 4. december 1883 i Alling, død 6. januar 1955.

1. **Yelva Johanna Henrikke Rasmussen**, født 20. december 1909 i Horsens, gift 12. april 1941 med *Jørgen Villiam Hansen*, fabriksarbejder, født 27. april 1895 i Horsens.

Bosat: Flintebakken 66, Horsens.

a. **Carl-Johan Hansen**, født 6. maj 1932 i Horsens, gift 29. september 1956 med *Birthe Hansen* af Horsens, fotograf; ægteskabet opløst; samlever med *Mary Carlsen*, kontorassistent.

Bosat: Venusvej 3, Horsens.

C-J.H. er uddannet som mekaniker og driver nu Carl Hansens Godstransport i Horsens.

2. **Gunnar Rasmussen**, chauffør, født 17. september 1911 i Horsens, død ved en færdselsulykke 24. maj 1973, gift 24. marts 1942 med *Astrid Christensen*, født 7. januar 1912 i Hansted, død; ægteskabet opløst.

G.R. var chauffør ved Dansk Esso.

a. **Grethe Rasmussen**, født 25. januar 1935, gift med *Poul Møller Nielsen*, radiotekniker, født 3. januar 1935 i Horsens.

b. **Poul Erik Rasmussen**, født 24. marts 1941.

c. **Finn Rasmussen**, født 7. maj 1944.

3. **Martha Kirstine Rasmussen**, vaskeriassistent, født 22. december 1915.

Bosat: Kongensgade 6, Horsens.

4. **Betty Gerda Rasmussen**, kontorassistent, født 22. februar 1923 i Horsens, gift 17. juli 1951 med *Peder Steffen Pedersen*, værktøjsmager, født 28. juni 1919 i Tilst.

Bosat: Tousparken 19, Åbyhøj.

a. **Steen Møller Pedersen**, exam. assurandør, født 30. oktober 1947 i Århus, gift 6. december 1969 med *Inge Johansen*, født 22. juni 1949 i Århus.

Bosat: Svendgårdsvej 77, Beder.

S.M.P. uddannedes på et forsikringskontor, aftjente 1967-1968 sin værnepligt ved Livgarden, tog 1971 assurandøreksamen og er nu ansat ved Nye Danske Lloyd.

I.J. blev kontoruddannet og var 1970-1973 ansat ved begravelsesvæsenet i Århus.

1) **Bjørn Møller Pedersen**, født 16. maj 1973 i Tilst.

2) **Birgitte Møller Pedersen**, født 25. november 1975 i Tilst.

3) **Claus Møller Pedersen**, født 27. januar 1978 i Beder.

b. **Gorm Pedersen**, revisor, født 24. august 1955 i Åbyhøj.

Bosat: Birkeparken 7, Åbyhøj.

C. Frida Henrikke Kirstine Andersen, privatlærer, født 24. maj 1889 i Århus, død

12. april 1962, gift 5. marts 1908 med *Søren Laurits Rasmussen*, gårdejer, født 22. februar 1883 i Grejsdalen, død 27. juni 1941.

F.H.K.A. var i sine unge dage privatlærer, hun var meget velbegavet og i sin fritid syslede hun med maleri.

S.L.R. uddannedes som mejerist, forpagtede ved giftermålet en mindre ejendom, købte senere jord fra Fruering Præstegård og byggede her en gård. Han var tillige regnskabsfører i Stilling Brugsforening, kasserer i hesteavlsforeningen samt formand for hesteforsikringen m.m.

1. **Gustav Adolf Juul Rasmussen**, vognmand, født 27. marts 1908 i Marslev på Fyn.

Bosat: Solbakken, Århusvej 10 B, Stilling pr. Skanderborg.

G.A.J.R. overtog efter sin mors død villa Solbakken i Stilling, hvor han har snedkerværksted og en stor samling af levende, sjældne fugle.

2. **Hans Henrik Rasmussen**, født 1. september 1909, død som spæd.

3. **Randi Henrikke Rasmussen**, født 1. december 1910 i Tårup på Fyn, gift 10. september 1934 med *Anton Rasmus Bak*, gårdejer, født 15. februar 1907 i Gerå, Dronninglund.

Bosat: Kirkestalden, Vårvej 15, Farstrup pr. Nibe.

R.H.R. uddannedes inden for husholdning og fjerkræavl og har været på højskole.

A.R.B. er uddannet ved landbruget samt som kontrolassistent, har haft Timgården i Mou, Ny Mølholt ved Hals, Bakgården i Aså samt Ø. Gingsholm ved Dronninglund, købte derefter Riisgård, Vår Møllegård og Nordbakken og overdrog 1967 disse til sønnen. – A.R.B. har bl. a. været medlem af Dronninglund sogneråd samt i bestyrelsen for en del kulturelle og landbrugsfaglige foreninger.

a. **Hans Henrik Bak**, gårdejer, født 24. august 1937 i Ålborg, gift 23. juli 1966 med *Aase Due Rasmussen*, børnehavelærer, født 23. september 1942 i Års. Bosat: Oustrup Mølle, Jerslev J.

H.H.B. tog mellemskoleeksamen, uddannedes ved landbruget, var på landbrugsskole, købte senere Kirkensgård i Farstrup, overtog 1967 efter faderen Riisgård, Vår Møllegård og Nordbakken, solgte senere Riisgård og Kirkensgård og købte Oustrup Mølle.

1) **Lone Due Bak**, født 22. december 1962 i Års.

2) **Søren Bak**, født 13. marts 1967 i Farstrup.

3) **Hanne Bak**, født 7. maj 1969 i Farstrup.

b. **Frida Marie Bak**, overlærer, født 3. juni 1940 i Hals, gift 1. gang 9. april 1966 med *Steen Gunnar Asbøll Kepler*, navigatør, født 24. december 1944; ægteskabet opløst 1971; gift 2. gang 28. februar 1981 med *Egon Hansen*, mekaniker, født 5. juni 1932 i Ølstrup.

Bosat: Majsvangen 5, Holstebro.

F.M.B. bestod 1959 studentereksamen og 1963 lærereksamen fra Haderslev Statsseminarium, var ansat bl.a. 2 år i Schweiz samt 7 år som øvelsesskolelærer i Herning og har fra 1977 haft ansættelse på Birkelundskolen i Holstebro; er lærerrådsformand.

E.H. uddannedes som mekaniker, aftjente sin værnepligt og har fra 1953 været ansat som civil mekaniker ved Jyske Dragonregiment i Holstebro; modtog 1978 hæderstegnet for god tjeneste ved hæren.

1) **Birgit Asbøll Kepler**, født 17. november 1966 i Svendborg.

2) **Jørgen Asbøll Kepler**, født 18. september 1968 i Svendborg.

4. **Ulla Margrethe Rasmussen**, født 23. marts 1912, død 10. maj 1923.

5. **Alma Kristine Rasmussen**, født 14. september 1914, død 22. september 1916.

6. **Anna Margrethe Rasmussen**, født 9. marts 1915 i Stilling, gift 29. oktober 1935 med *Ejner Laursen*, gårdejer, født 22. oktober 1909 i Sdr. Balling.

Bosat: Gramvej 61, Skanderborg.

E.L. virkede nogle år som fodermester, drev en tid en ejendom på 10 tdr. land i Båstrup ved Hylke og overtog 1944 svigerfaderens ejendom i Fruering med et tilliggende på 17 tdr. land, der nu er bortforpagtet.

a. **Solveig Viola Laursen**, ringer og kirkebetjent, født 26. januar 1936 i Hornstrup, Tåning, gift 14. juli 1956 med *Arne Appendorff Hansen*, murer og graver, født 20. marts 1934 på Gyldenholm Mark, Kirkerup.

Bosat: Fårdrupvej 7, Fårdrup pr. Slagelse.

1) **Per Appendorff Hansen**, lagerformand, født 19. september 1956 i Slagelse.

Bosat: Slagelsevej 47, Harrested pr. Slagelse.

2) **Finn Appendorff Hansen**, teleelev, født 20. april 1960 på Lundforlund Mark.

Bosat: Nansensgade 14, Slagelse.

F.A.H. bestod den 1-årige handelseksamen og blev 1978 elev i Post- og Telegrafvæsenet.

3) **Lise Appendorff Hansen**, kontorelev, født 17. juli 1962 i Fårdrup.

Bosat: Fårdrupvej 7, Fårdrup pr. Slagelse.

4) **Ole Appendorff Hansen**, født 15. oktober 1966 i Fårdrup.

b. **Margit Laursen**, født 21. september 1937 i Båstrup, gift 5. maj 1956 med *Preben Smidt Laursen*, bagermester, født 20. maj 1936.

Bosat: Jernbanegade 17, Ryomgård.

P.S.L. driver Preben's bageri i Ryomgård.

1) **Warny Smidt Laursen**, industriarbejder, født 3. juni 1955 i Fruering, samlever med *Lone Sørensen*, ekspeditrice.

Bosat: Nordlyvej 56, Ryomgård.

a) **Daniel Smidt Laursen**, født 14. juni 1980.

2) **Bent Smidt Laursen**, murer, født 7. marts 1957 i Fruering, samlever med *Liselotte Sonnichsen*, studerende, født 16. august 1964 i Kjellerup.

Bosat: Torvet 5 A, Nimtofte.

3) **Lene Smidt Laursen**, handels- og kontorassistent, født 20. september 1961 i Fruering.

Bosat: Jernbanegade 17, Ryomgård.

4) **Henrik Smidt Laursen**, født 20. marts 1968 i Ryomgård.

c. **Ingrid Laursen**, født 17. januar 1940 i Båstrup, gift 14. maj 1960 med *Erlind Kurt Haverholm Svendsen*, gårdejer, født 12. september 1933 i Ø. Brønderslev.

Bosat: Grimmeløkkevej 14, Ejby.

E.K.H.S. virkede en tid som fodermester og overtog 1969 Karensminde i Ejby.

1) **Bo Haverholm Svendsen**, mekanikerlærling, født 25. juni 1960 i Åbylund.

Bosat: Grimmeløkkevej 14, Ejby.

2) **Conni Haverholm Svendsen**, født 9. september 1961 i Åbylund.

3) **Allan Haverholm Svendsen**, født 16. marts 1976 i Ejby.

4) **Martin Haverholm Svendsen**, født 27. august 1980 i Ejby.

d. **Linda Laursen**, født 23. august 1944 i Fruering, gift 24. august 1963 med *Henning Eriksen*, blikkenslagermester, født 7. oktober 1939 i Kalundborg.

Bosat: Lerchenborgvej 97, Kalundborg.

L.L. passer forretningens regnskab.

H.E. udlærtes 1960 som blikkenslager, autoriseredes 1968 som gas- og vandmester og har siden drevet selvstændig VVS-forretning.

1) **Anne Dorthe Eriksen**, født 5. februar 1964.

e. **Yrsa Gerda Laursen**, syerske, født 4. august 1946 i Fruering, gift 27. august 1966 med *Finn Rosenberg*, slagteriarbejder, født 5. juli 1943 i Stilling.

Bosat: Gramvej 11, Stilling pr. Skanderborg.

F.R. er udlært bager, men virker nu som slagteriarbejder.

1) **Maria Woong Rosenberg**, født 17. august 1974 i Inchon City, Korea.

f. **Søren Kristian Laurits Laursen**, arbejdsmand, født 3. juli 1952 i Fruering, gift 6. marts 1976 med *Hanne Krista Nielsen*, født 26. september 1958 i Saltø, Karrebæk.

Bosat: Sundbyvej 5, Sundby pr. Kolind.

S.K.L.L. er uddannet bager, aftjente 1973-1974 sin værnepligt ved Søværnet og er nu beskæftiget som arbejdsmand.

1) **June Carol Laursen**, født 3. juli 1976 i Grenå.

7. **Hans-Henrik Rasmussen**, bygmester, født 1. september 1917 i Stilling, gift 1. gang med *Louise Madsen* af Skive, gift 2. gang med 29. marts 1952 med *Oda Gørril Thisen*, født 3. november 1925 i Århus.

Bosat: 207-327 West 2nd St., North Vancouver, British Columbia, Canada.

H.H.R. var indtil foråret 1956 tømremester i Århus og emigrerede derefter til Canada.

a. **Kurt Rasmussen**, maskinreparatør, født 20. april 1940 i Århus, gift 1960 med *Hanne Bergmann Jensen*, født 4. september 1942 i Thisted.

Bosat: Gl. Århusvej 11, Låsby.

K.R. driver virksomhed med handel og reparation af værktøjsmaskiner samt im- og export.

1) **Dan Bergmann Rasmussen**, maskinarbejder, født 3. juni 1960 i Århus.

Bosat: Gl. Århusvej 11, Låsby.

2) **Allan Bergmann Rasmussen**, maskinlærling, født 22. august 1964 i Åbyhøj.

Bosat: Gl. Århusvej 11, Låsby.

3) **Frank Bergmann Rasmussen**, født 6. juni 1966 i Brabrand.

- b. **Merete Rasmussen**, født 24. februar 1944 i Århus, gift 23. september 1962 med *Knud Esmand Nielsen*, født 1. juni 1942.
Bosat: 2577 Hyannis Place, North Vancouver, British Columbia, Canada.
1) **Tony Esmand Nielsen**, født 29. marts 1962 i Vancouver.
2) **Debora Ann Nielsen**, født 26. december 1964 i Vancouver.
3) **Tina Serina Nielsen**, født 2. februar 1970 i Vancouver.
- c. **Annette Rasmussen**, født 14. august 1947, gift i december 1972 med *Kaj Madsen*, maler, født 13. maj 1938.
Bosat: Thunøgade 6, Århus.
A.R. rejste 1956 med forældrene til Canada, men vendte 1966 tilbage til Danmark.
1) **Hans-Peter Madsen**, født 1973.
2) **Rikke Christina Madsen**, født 1975.
3) **Anja Oda Madsen**.
- d. **Hans Henrik Rasmussen**, indendørsarkitekt, født 28. april 1953 i Århus, gift 27. juli 1974 med *Julie Adams*, født 25. januar 1953 i British Columbia, Canada.
Bosat: 207-237 West 2nd St., North Vancouver, British Columbia, Canada.
- e. **Søren Rasmussen**, arkitekt, født 3. juli 1954 i Århus, gift 21. december 1974 med *Donna Jean Barker*, født 25. januar 1955 i Quebec, Canada.
Bosat: 3668 Mc Ewentoc, North Vancouver, British Columbia, Canada.
S.R. læste til arkitekt 2 år i Canada samt 2 år i Oregon, USA, og tog sidste del af sin uddannelse ved Københavns Universitet.
1) **Codin Poul Rasmussen**, født 3. november 1978.
- f. **Michael Rasmussen**, byggeleder, født 22. august 1958 i Vancouver, gift 1. marts 1980 med *Melody Louise Shiagets*, sekretær, født 31. januar 1961 i Vancouver.
Bosat: 315-521 Cottonwood Avenue, Coquitlam, British Columbia, Canada.
8. **Otto Juul Rasmussen**, landmand, født 17. januar 1919 i Stilling, gift 1. gang 5. oktober 1941 med *Eva Angress*, født 15. oktober 1919 i Breslau; ægteskabet opløst; gift 2. gang 14. juni 1955 med *Edith Elisabeth Bickel*, anlægsgartner og håndværker, født 22. november 1922 i Bubikon, Schweiz.
Bosat: Lertäktsvägen 5, Laholm, Sverige.
O.J.R. lærte landbrug, men måtte under 2. verdenskrig rejse til Sverige for hustruen Evas skyld (hun er jøde). Kom her ind i den danske brigade og vendte med den tilbage 1945, købte efter endt tjeneste ejendommen Vedskovlund i Gjern, hvorfra han i 1949 brød op og rejste til Israel, hvor Eva havde sine forældre, og hvor der lod til at være god brug for en dansk landmand. Det gik imidlertid ikke for ham at tilpasse sig forholdene, og i 1951 blev han og Eva enige om at skilles. Hun blev i Israel med 2 børn, og han rejste hjem med det ældste barn. I 1952 bosatte han sig i Sverige, købte her 1954 ejendommen Risängen i Norsholm og overtog i 1978 et nedlagt teglværk i Sydsverige med et areal på 17 ha, der skal dyrkes, planeres og omdannes til landbrug.
E.A. studerede ved universitetet i Prag, men måtte flygte til Danmark.

E.E.B. er uddannet i håndvævning, underviser privat og udfører bestillingsarbejder, har tillige de sidste år undervist i billedvævning og sprog på aftenskole samt haft vikartjeneste på skoler i sprog og madlavning.

a. **Meta Juul Rasmussen**, lærervikar, født 8. februar 1943 i Høver, gift 5. december 1964 med *Sune Teodor Johansson*, skrothandler, født 22. marts 1927 i Skärkind, Sverige.

Bosat: Annelund, Lingham, Sverige.

M.J.R. er lærervikar, har rengøringsarbejde på skolen om aftenen og syr og hækler på bestilling.

S.T.J. har fra sin ungdom virket som skrothandler og køber og sælger desuden antikviteter.

1) **Eva Margareta Johansson**, født 3. maj 1965 i Linköping.

2) **Sune Stefan Günther Johansson**, født 4. december 1966 i Linköping.

b. **Karla Rasmussen, nu Carmelit Regev**, guldsmed, født 8. februar 1944 i Nannarp, Sverige, gift med *Haim Zamachovsky*, guldsmed; ægteskabet opløst.

Bosat: Lurie 3, Tel-Aviv, Israel.

c. **Birgit Cecilia Juul Rasmussen** (kalder sig Osnath), dataoperatør, født 13. marts 1946 i Gjern, gift med *Uri Gottesmann*, ingeniør, født 8. juli 1945.

Bosat: 797 Wilson HTS Blvd., Downsview, Ontario, Canada.

1) **Tally Gottesmann**, født 29. januar 1970.

2) **Dagan Gottesmann**, født 30. december 1973.

d. **Helena Margareta Juul Rasmussen**, chauffør, født 18. august 1952 i Norköping, gift 1. gang 23. marts 1974 med *Branko Knezevic* fra Jugoslavien, reparatør, gift 2. gang 31. december 1980 med *Nils-Eric Sand*, vognmand, født 31. december 1942 i Vasa.

Bosat: Björkliden, Medevi, Motala, Sverige.

H.M.J.R. tog realeksamen, uddannedes først som laborant og senere som teknisk tegner og arbejder nu som chauffør.

N-E.S. uddannedes til bager og har de sidste 13 år drevet selvstændig vognmandsforretning.

1) **Eric Miroslav Sand**, født 31. oktober 1974 i Skövde.

2) **Nils Alexander Sand**, født 20. maj 1980 i Örebro.

e. **Vreni Erika Juul Rasmussen**, født 12. februar 1954, død efter en trafikulykke 18. august 1976.

V.E.J.R. tog realeksamen, havde en tid plads ved landbruget og gik derefter på teknisk gymnasium.

f. **Niels Peter Juul Rasmussen**, ingeniørstuderende, født 18. maj 1956 i Skärkind, Sverige.

N.P.J.R. bestod 1975 studentereksamen og studerer nu til ingeniør.

g. **Jens Arvid Juul Rasmussen**, svejser, født 16. maj 1957 i Skärkind, Sverige.

J.A.J.R. tog realeksamen og blev derefter uddannet som svejser.

9. **Henrik Kristian Rasmussen**, tømrer, født 7. april 1922 i Stilling, gift 1. gang 20. maj 1950 med *Else Kirsten Jørgensen*, født i København, gift 2. gang med

Dora Mathilda Jensen, født 29. maj 1921 i Nr. Nebel, gift 3. gang 10. juli 1981 med *Helene Hansen*.

Bosat: 4103 McGill Street, N. Burnaby, British Columbia, Canada.

H.K.R. forrettede i 20 år tjeneste i hæren, bestod 1961 adgangseksamen til kunstakademiet, udnævntes 1962 til premierløjtnant i hæren, gennemgik kaptajskursus og blev 1963 militær motorsagkyndig, drev 1965-1974 bygnings-entreprenørvirksomhed i Birkerød og rejste derefter til Canada.

a. **Elsa Rasmussen**, født 10. december 1948.

b. **Lasse Rasmussen**, født 2. august 1952.

c. **Ken Sloth Rasmussen**, født 27. maj 1958 i København.

10. **Ulla Kirstine Rasmussen**, pedelmedhjælper, født 28. december 1924 i Stilling, gift med *Børge Jacobsen*, pedel, født 1. januar 1925.

Bosat: Skjoldenæsvej 200, Hvalsø.

B.J. var en tid ansat ved FDB i Nykøbing F. og er nu pedel ved Roskilde Universitet.

a. **Lilian Irene Jacobsen**, født 9. februar 1945, gift 24. november 1962 med *Leif Flemming Jensen*, vognmand.

1) **Juanita Liane Jensen**, født 29. juni 1966.

2) **Diane Simoni Jensen**, født 22. februar 1969.

3) **Kristine Sarah Jensen**, født 25. november 1974.

b. **Rune Bernielsen**, navneændring fra Rune Jacobsen, specialarbejder, født 10. april 1950, gift med *Hanne Bernielsen*, børnepædagog.

1) **Trine Louise Bernielsen**, født 16. december 1973.

2) **Kristian Adam Bernielsen**, født 31. december 1974.

11. **Alma Margrethe Rasmussen**, født 12. april 1929 i Fruering, gift 1. gang *Pedersen*, gift 2. gang 28. juli 1956 med *Jørgen Erik Christiansen*, postmester, født 25. august 1925 i Gundslev.

Bosat: Holte Stationsvej 34, Holte.

A.M.R. er som sin mor billedkunstner, dyrker især relieffet og har haft en enkelt udstilling.

J.E.C. blev 1942 elev i postvæsenet, blev 1947 assistent, 1963 kontrollør og 1974 postmester i Holte.

a. **Stig Christiansen**, navneændring fra Pedersen, landmålingstekniker, født 1. januar 1950 i Stilling, gift 5. november 1977 med *Karin Lonny Hansen*, kontorassistent, født 11. juni 1953 i Nykøbing F.

Bosat: Præstegårdsvej 7, Ønslev pr. Eskilstrup.

S.C. bestod realeksamen, uddannedes først som teknisk assistent og senere som landmålingstekniker, var 8 år ansat i et landinspektørfirma og har nu beskæftigelse i et ingeniørfirma.

K.L.H. tog ligeledes realeksamen, blev elev ved toldvæsenet og er stadig ansat her.

1) **Tony Christiansen**, født 23. april 1978 i Nykøbing F.

b. **Palle Gustav Christiansen**, navneændring fra Pedersen, socialpædagog, født 4. juli 1951 i Stilling, samlever med *Marianne Lisbeth Schwaner*, socialpædagogstuderende, født 14. november 1955 i Søborg.

Bosat: Kildebakkegårds Allé 133, Søborg.

P.G.C. bestod 1971 studentereksamen, studerede i 2 år medicin, dimitteredes 1980 fra Bagsværd socialpædagogiske Seminarium, og har for tiden beskæftigelse på Geelsgårdens Kostskole.

M.L.S. var på husholdningsskole, bestod 1976 HF-eksamen, arbejdede 2 år på en centralinstitution under åndssvageforsorgen og blev 1978 optaget på Bagsværd socialpædagogiske Seminarium.

1) **Anna Linnea Olsen**, født 29. januar 1978 i Hillerød.

- c. **Marianne Birgitte Christiansen**, musikstuderende, født 25. august 1957 i København, samlever med *Niels Overgaard Hansen*, sangstuderende, født 14. marts 1955.

Bosat: Hjørnegårdvej 30, Kærup pr. Janderup.

M.B.C. har fra 1978 studeret klaver på Vestjysk Musikkonservatorium, underviser tillige i klaverspil på Esbjerg Musikskole og vikarierer som organist i Varde Kirke.

N.O.H. er under uddannelse til operasanger, var 1978-1980 elev på Vestjysk Musikkonservatorium og underdanner sig i øjeblikket uden tilknytning til anerkendte institutioner; er medstifter af operatruppen Skalaen, som netop har afsluttet sin første sæson.

12. **Dina Erika Rasmussen**, født 22. april 1931 i Fruering, gift 7. september 1952 med *Arne Pedersen*, cykelhandler, født 4. april 1929 i Silkeborg.

Bosat: Hårup Østergård, Hårup Bygade 18, Silkeborg.

D.E.R. passer kontorarbejdet ved Tolstrups Cykler.

A.P. var en tid chauffør ved Silkeborg kommune, købte 1965 Hårup Østergård, har frasolgt en del af jorden, købte 1972 cykelforretningen, Frederiksberggade 14, og 1973 cykelforretningen, Borgergade 42, Silkeborg, overtog senere et bageri ved siden af forretningen på Frederiksberggade, indrettede her cykel- og knallertforretning i 2 etager, afhændede den gamle forretning til datteren, og 1980 cykelforretningen, der drives under navnet Tolstrup Cykler, til sønnen Leif.

- a. **Winnie Pedersen**, forretningsindehaver, født 24. januar 1953 i Silkeborg, gift 7. juli 1973 med *Henning Larsen*, overkonstabel, født 12. februar 1951 i Linå.

Bosat: Frederiksberggade 12, Silkeborg.

W.P. blev kontoruddannet, overtog 1976 faderens gamle forretning og driver her handel med barnevogne og babyudstyr.

H.L. har fra 1968 været ansat ved Flyvevåbnets brand- & redningstjeneste, først i Vandel og fra 1980 i Karup, afbrudt af perioden 1971-1980, hvor han drev møbelagentur.

1) **Camilla Larsen**, født 19. juli 1975 i Silkeborg.

2) **Christina Larsen**, født 19. september 1979 i Silkeborg.

- b. **Steen Pedersen**, landbrugstekniker, født 3. juli 1954 i Silkeborg.

Bosat: Spurvevej 4, Kolding.

S.P. lærte landbrug, aftjente sin værnepligt, var på landbrugsskole, uddan-

til landbrugstekniker og har fra 1981 været ansat ved Kolding Herreds Landbrugsforening.

c. **Leif Pedersen**, cykelhandler, født 3. juli 1954 i Silkeborg.

Bosat: Frederiksberggade 18, Silkeborg.

L.P. var i 2½ år maskinarbejder, aftjente sin værnepligt, har deltaget i faderens forretning og overtog denne 1980.

IV. Petrea Henriksen, født 10. oktober 1863 i Stilling, død 1. marts 1909, gift 25. april 1885 med *Laurits Christian Lohmann*, blikkenslagermester, født 13. august 1862, død 19. marts 1950.

P.H. lærte husholdning og syning.

L.C.L. udlærtes som blikkenslager i Horsens, overtog 1887 sin mesters forretning og drev denne en lang årrække. – L.C.L. var medstifter af og 1914-1932 i bestyrelsen for Centralforeningen for blikkenslagere og kobbersmede i Jylland, medstifter af den lokale forening, hvis formand han var i over 30 år, og fra 1890 medstifter og medlem af Odd-Fellow Logen, Horsia, sidst som æresmedlem, og var tillige storrepræsentant inden for ordenen. (*Se endvidere bilag 108*).

A. Dagmar Charlotte Lohmann, født 30. september 1885 i Horsens, gift 5. august 1907 med *Kristjan Jensen*, skoleforstander og forfatter, født 28. marts 1868 i Merring, død i april 1948.

D.C.L. tog præliminæreksamen, var friskolelærer i Elbæk og Solbjerg, 1907-1929 sin mands medhjælp ved Fri- og ungdomsskolen i Elbæk, hvor hun også bestred forskellige tillidshverv som medlem af værgeråd og menighedsråd og formand for Dansk Kvindesamfund.

K.J. lærte landbrug og mølleri, var elev på Vestbirk og Askov højskoler, gennemgik statens årskursus i gymnastik og en række af statens sløjdlærerkurser, var lærer på Elbæk Højskole 1896-1906 og forstander for Børne- og ungdomsskolen i Elbæk 1906-1929. Var konsulent i gymnastik for Horsens og omegns skytteforeninger 1901-1913 og lærer ved gymnastikkursus 1901-1915. Angående K.J.'s lærergerning se A. Ankerstrøm: »Friskolen gennem 100 år«, og hans forfatterskab se Caj. M. Woel: »Dansk forfatterleksikon«. K.J. var fast på finansloven fra 1920. Efter endt skolegerning bosatte han sig i Herlev.

1. Henning Jensen, kontorchef, cand.jur., Ridder af Dannebrog, født 11. maj 1908 i Elbæk, gift 16. oktober 1949 med *Karen Margrethe Larsen*, overlærer, født 26. august 1909.

Bosat: Virum Stationsvej 214, Virum.

H.J. blev 1927 student, 1936 cand.jur., fik samme år ansættelse i finansministeriet og blev 1955 kontorchef.

K.M.L. tog 1931 lærereksamen fra Odense Seminarium, blev student 1934, havde studieophold ved Woodbrooke College 1934-1935, tog filosofikum 1936 og fik derefter ansættelse ved Bellahøj Skole, København; gennemgik lærerhøjskolens kursus i svensk 1949.

2. Troels Jensen, elektronikhandler, født 4. november 1914 i Elbæk, gift 29. maj 1945 med *Alice Olga Ruth Ferslev*, født 17. april 1925 i København.

Bosat: Rødegårdsvej 50, Odense C.

T.J. bestod 1931 præliminæreksamen, blev handelsuddannet og driver nu selvstændig forretning, Hobby-electronic, Odense.

A.O.R.F. blev handelsuddannet og er nu medhjælpende hustru.

- a. **Lis Ferslev Jensen**, født 6. september 1945 på Frederiksberg, gift 1. gang 4. februar 1967 med *Per Bækkelund Rasmussen*, forpagter, født 17. december 1944 i Hårby; ægteskabet opløst; gift 2. gang 16. april 1981 med *Erik Lynge Rasmussen*, bagermester, født 15. januar 1940 i Hårby.

Bosat: Kærvangen 3, Hårby.

L.F.J. uddannedes først på kontor og senere som møbelpolstrer og virkede 1979-1981 som hjemmehjælper.

E.L.R. virkede i ca. 20 år som bagersvend hos sin far og overtog bageriet 1981.

1) **Peter Bækkelund Rasmussen**, født 1. august 1967 i Assens.

2) **Bjarne Bækkelund Rasmussen**, født 27. juni 1969 i Assens.

- b. **Kirsten Ferslev Jensen**, bankassistent, født 14. januar 1947 på Frederiksberg, gift 8. juni 1968 med *Poul Erik Andresen*, overassistent, født 25. maj 1942 i Dalum.

Bosat: Holsedore 16, Odense C.

K.F.J. er uddannet som damefrisør, men har fra 1971 været ansat i Den Danske Provinsbank A/S.

P.A. fik efter 10 år ved postvæsenet ansættelse ved Fyens Stifts Kreditforening 1969; er håndboldtræner for idrætsforeningen Stjernens damer i Odense.

1) **Berit Charlotte Ferslev Andresen**, født 22. juni 1966 i Odense.

2) **Anja Ferslev Andresen**, født 30. juli 1970 i Odense.

- c. **Jørgen Troels Ferslev Jensen**, isolatør, født 7. februar 1948 i Brønshøj, gift 13. marts 1976 med *Karen Marie Jørgensen*, dagplejemor.

Bosat: Kragshjergvej 25, Odense C.

J.T.F.J. er uddannet som kok, men virker nu som isolatør.

1) **Klaus Ferslev Jensen**, født 8. september 1976 i Odense.

2) **Gitte Ferslev Jensen**, født 5. august 1978 i Odense.

- d. **Helle Ferslev Jensen**, dagplejemoder, født 15. juni 1949 i Århus, gift 2. august 1969 med *Erling Finn Pedersen*, bygningskonstruktør, født 9. juli 1944 i Horne på Fyn.

Bosat: Rimmersvej 6, Gl. Rye pr. Ry.

H.F.J. bestod 1967 realeksamen, opholdt sig et år i Frankrig, blev derefter kontoruddannet og har fra 1978 haft børn i dagpleje.

E.F.P. udlærtes 1965 som tømrer, aftjente derpå sin værnepligt ved Jyske Telegrafregiment, dimitteredes 1974 som bygningskonstruktør i Horsens, var bl.a. i 3 år ansat i Staldomatic A/S i Gl. Rye og er nu free-lance. – E.F.P. har i mange år været håndbold- og fodboldtræner.

1) **Rikke Ferslev Pedersen**, født 20. august 1972 i Horsens.

2) **Jakob Ferslev Pedersen**, født 4. november 1973 i Horsens.

3) **Signe Ferslev Pedersen**, født 11. januar 1977 i Odense.

- B. Ulla Josephine Caroline Lohmann**, født 10. oktober 1887 i Horsens, død som spæd.
- C. Ulla Margrethe Josephine Caroline Lohmann**, født 6. juni 1889 i Horsens, gift 8. august 1913 med *Karl Frederik Wilhelm Thorn*, lodsformand, født 30. august 1885 i Onsbjerg, Samsø, død 25. februar 1956.
 Bosat: Bakkebo, Grønningen 19, Vinderup.
 U.M.J.C.L. tog 1910 lærereksamen, var lærer ved Svinninge og Skibby Realskole 1910-1912 samt ved Nakskov kommuneskoler 1912-1913, forberedte sine børn til mellemskoleeksamen 1925-1933 og vikarierede en kortere periode ved Dagnæs Skole.
 K.F.W.T. bestod 1900 præliminæreksamen samt styrmands- og skibsfører-eksamen 1906-1907, var reserveløjtnant i søofficerskorpset 1908-1909, styrmand ved DFDS 1909-1916, lods på Hjarnø i Horsens fjord 1916-1944 og derefter til 1954 lodsformand i Horsens. Han dekoreredes med Ridder af Dannebrogordenen og fik Medaljen for druknendes redning. (*Se endvidere bilag 109*).
- 1. Oluf Thorn**, skolebestyrer, født 23. maj 1914 i København, gift 2. juli 1939 med *Tinna Lund*, overlærer, født 25. september 1911 i Mårslet.
 Bosat: Nørre Allè 6, Vinderup.
 O.T. bestod 1932 studentereksamen samt 1936 lærereksamen fra KFUM's Seminarium i København, gennemgik årskursus i historie 1944 samt i engelsk 1950, tog faglærereksamen i tysk 1948, virkede som lærer i Glud, Lindved og Østrup skoler 1936-1946 og fik derefter ansættelse ved Vinderup Realskole, først som viceinspektør og senere som skolebestyrer.
 T.L. tog eksamen fra Københavns Forskolelærerindeseminarium 1934, gennemgik supplerende kursus 1937, var lærer i Glud og Ålstrup skoler 1936-1939 og fik 1946 ansættelse ved Vinderup Realskole.
- a. Niels-Erik Thorn**, major, født 1. april 1941 i Østrup, Glud, gift 13. maj 1967 med *Joan Carlsen*, kontorassistent, født 13. juni 1945 i Nørresundby.
 Bosat: Gartnervænget 6, Farum.
 N-E.T. tog studentereksamen 1960, gennemgik derefter hærens officers-skole, blev 1964 premierløjtnant og senere major og har fra 1972 været tjenestgørende ved forsvarsstaben og forsvarsakademiet, bortset fra 1½ år som kompagnichef i Slagelse.
 J.C. blev bankuddannet og har siden 1970 virket som kontorassistent, fra 1974 ved Farum kommune.
- 1) Jan Thorn**, født 30. oktober 1967 i Nørresundby.
2) Lars Thorn, født 10. november 1970 i Ålborg.
- b. Karsten Thorn**, distriktsvejingeniør, født 28. februar 1945 i Østrup, gift 26. oktober 1968 med *Kirsten Vestergaard Poulsen*, lærer, født 24. januar 1946 i Albæk.
 Bosat: Hans Grams Vej 7, Sæby.
 K.T. udlærtes 1965 som tømrer, dimitteredes 1968 fra Horsens Teknikum og har fra 1973 været ansat ved Nordjyllands amtskommunes vejevæsen i Sæby.

K.V.P. tog 1965 studentereksamen samt 1971 lærereksamen fra Århus Seminarium og har fra 1973 været ansat ved Sæby Skole.

1) **Mette Thorn**, født 19. marts 1972 i Thisted.

2) **Kristian Thorn**, født 13. marts 1975 i Frederikshavn.

- c. **Ulla Thorn**, pædagog, født 25. maj 1951 i Vinderup, gift 19. marts 1976 med *Tage Overgaard Poulsen*, bogholder, født 26. maj 1950 i Markusminde. (Se I.C.VIII.J.4.).

Bosat: Kærvej 13, Termestrup, Mørke.

1) **Kristoffer Thorn Poulsen**, født 28. november 1976 i Termestrup.

2) **Nanna Thorn Poulsen**, født 21. oktober 1979 i Termestrup.

2. **Agnes Thorn**, overlærer, født 2. juni 1916 i København, gift 19. juli 1945 med *Emil Øye*, overlærer, født 24. januar 1919 i Holstebro, død 20. december 1978. Bosat: Ørnevej 32, Frederikshavn.

A.T. bestod 1934 studentereksamen, 1938 lærereksamen fra Zahles Seminarium samt 1944 faglærereksamen i engelsk og var 1940-1978 ansat ved Frederikshavn kommunale skolevæsen.

E.Ø. bestod 1934 realeksamen samt 1940 lærereksamen fra Nørre Nisum Seminarium og var 1942-1970 ansat ved Frederikshavn kommunale skolevæsen.

- a. **Gunvor Øye**, stud.mag., født 7. februar 1947 i Frederikshavn, gift med *Rasmus Ivar Gjørup*, adjunkt, født 22. september 1945 i Vig.

Bosat: Viborgvej 4, Århus C.

G.Ø. bestod 1965 studentereksamen og har i en årrække studeret engelsk ved Århus Universitet.

R.I.G. blev 1964 student samt 1977 cand.mag. og har fra 1969 haft ansættelse på Århus Katedralskole. Er forfatter til begynder-systemet »Latinens ABC«, 1981.

1) **Ture Gjørup**, født 29. november 1973 i Århus.

2) **Dagmar Øye**, født 12. august 1979 i Århus.

3) **Astrid Øye**, født 21. august 1981 i Århus.

- b. **Stig Øye**, civilingeniør, født 6. juli 1949 i Frederikshavn.

Bosat: Mosegårdsvej 9, Gentofte.

3. **Svend Thorn**, havneingeniør, født 19. februar 1918 på Hjarnø, gift 23. juli 1940 med *Marie K. Rasmussen*, født 2. marts 1918 i Horsens.

Bosat: Fjordstræde 17, Doverodde pr. Hurup Thy.

S.T. tog 1936 bygmestereksamen, udlærtes 1938 som tømrer, dimitteredes 1939 fra Horsens Teknikum og har fra 1939 været ansat ved statens vandbygningsvæsen, bl.a. 11 år ved direktoratet i København som tilsynsførende ingeniør ved inddæmningsarbejde i Kalvebodstrand samt 9 år som ledende ingeniør af kystkontoret i Agger, og har fra 1964 været havneingeniør i Thyborøn.

M.K.R. udlærtes 1940 som damefrisør.

- a. **Karl-Anker Thorn**, ingeniør, født 23. januar 1944 i København, gift 24. november 1966 med *Inge Langballe*, kontorassistent, født 12. oktober 1945.

Bosat: Sneumvej 31 B, Tjæreborg.

K-A.T. uddannedes som elektriker, aftjente sin værnepligt som sergent ved Flyvevåbnet og har senere taget ingeniørexamen.

I.L. er kontoruddannet og har bl.a. været assistent ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.

- b. **Gerda Thorn**, sekretær, født 7. december 1946 på Frederiksberg, gift 2. juni 1966 med *Orla Sloth Andersen*, direktør, født 31. januar 1945 i Bedsted.

Bosat: Rosenvænget 9, Bedsted Thy.

G.T. er uddannet som teknisk tegner og har fra 1970 forestået kontorarbejdet i mandens firma.

O.S.A. udlærtes 1965 som ekspedient, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, blev 1970 optaget i faderens spilleautomatfirma og overtog 1979 halvdelen af firmaet sammen med sin bror og en kompagnon.

1) **Per Sloth Andersen**, født 8. januar 1967 i Randers.

2) **Tim Sloth Andersen**, født 6. juni 1969 i Viborg.

- D. **Anna Lohmann**, født 21. januar 1891 i Horsens. Ugift.

A.L. overtog efter sin mors død 1909 arbejdet i hjem og forretning. Blev senere ejer af ejendommen Jessensgade 12, Horsens.

- E. **Agnes Sophie Marie Lohmann**, født 10. januar 1892 i Horsens, død 4. juli 1908.

»A.L. blev således kun 16 år gammel, men var al den tid, hun levede, familiens solstråle: livlig, glad og tilfreds trods 4 års sygdom og træthed. I barnlig tro og tillid kunne hun sige os alle farvel. – U.T.«

- F. **Victor Frederik Christian Lohmann**, født 17. december 1893 i Horsens, gift 16. september 1916 med *Olga Camilla Thorp*, født 5. juli 1898 i Oslo, Norge.

Bosat: 58 Majorca Drive, Rancho-Mirage, California, USA.

V.F.C.L. uddannedes som blikkenslager hos faderen, rejste »på sit håndværk« og for at se sig om til USA 1912, drog frem og tilbage over Atlanten nogle gange, før han i 1916 nedsatte sig i Clinton, Iowa, flyttede 1917 til Waukegan, Illinois, etablerede her 1920 selvstændig forretning og oparbejdede en god ingeniørforretning med speciale i opvarmning og luftkøling, havde forretningen indtil 1956, boede derefter i St. Petersburg, Florida, indtil 1976 og tog derefter ophold i Californien. – V.F.C.L. har været virksomt medlem i de svensk-danske sangforeninger i USA og var i en årrække formand for foreningen i Waukegan. Skønt han i de unge år forlod »Mor Danmark« lever »hun« stærkt i hans sind og tanker.

1. **Helen Camilla Lohmann**, født 10. juli 1917 i Waukegan, gift 1. gang 5. april 1939 med *James N. Davis*, direktør, født 10. juli 1904 i Tennessee, gift 2. gang med *Henry Isaacs*, født 10. oktober 1912.

Bosat: 1001 Tamraisk West, Rancho-Mirage, California, USA.

J.N.D. har været direktør for Heins stormagasin i Waukegan.

- a. **Marcia Davis**, født 22. oktober 1940 i Waukegan, gift 27. januar 1962 med *David Lee Gradison*, ejendomsmægler, født 5. oktober 1937 i Cincinnati, Ohio.

Bosat: 8240 Walnut Way, Indianapolis, Indiana, USA.

D.L.G. er uddannet som ingeniør og virker nu som ejendomsmægler.

1) **Mark Gradison**, født 16. maj 1963 i Indianapolis.

2) **Joseph Lee Gradison**, født 11. maj 1965 i Indianapolis.

- b. **Diana Denis Davis**, lærer, født 24. januar 1944, gift i marts 1966 med *Wayne Fagen*, forretningsmand, født i januar 1938.
2. **Ruth Elsie Lohmann**, født 20. august 1918 i Waukegan, gift 6. oktober 1940 med dr. *Stephen E. Boden*, født 6. februar 1906 i Cleveland, Ohio.
Bosat: 17427-102nd Drive, Sun City, Arizona, USA.
S.E.B. var kaptajnløjtnant i flåden, dr.dent., ansat først ved det militære hospital i San Francisco, men blev senere forflyttet til samme i St. Petersburg, Florida.
- a. **Vicky Lohmann Boden**, lærer, født 17. maj 1944 i Washington D.C., gift med *Richard Lowder*, ingeniør, født 17. maj 1943 i Southgate, Californien.
Bosat: 8305 Casitas Drive, Atascadero, California, USA.
1) **Brandon Lowder**, født 7. august 1972 i San Francisco.
- b. **Stephen E. Boden**, født 13. december 1946 i Waukegan, gift med *Linda Eda*, født 12. juli 1947.
Bosat: 3820 Chestnut Avenue, Long Beach, California, USA.
1) **Christofer Boden**, født 31. oktober 1977.
2) **Travis Boden**, født 1. januar 1981.
- c. **Sandra Ruth Boden**, kunstner, født 15. april 1947 i San Mateo, Californien, gift med *Raoul F. Balcaen*, automobilhandler, født 12. maj 1936 i Los Angeles; ægteskabet opløst.
Bosat: 221 Woodruff Avenue, Los Angeles, California, USA.
- V. **Jens Chr. Munch Henriksen**, født 25. marts 1866 i Stilling, død 6. december 1868.
- VI. **Karen Marie Henriksen**, født 24. juni 1869 i Stilling, død i februar 1961, gift 1. april 1893 med *John Frederik Christensen*, bogholder, født 29. november 1861 i København, død under et ophold i Danmark 18. december 1928, begravet her.
J.F..C. var bogholder ved Case Tractor Works i Racine, Wisconsin.
- A. **Martha Marie Henricka Christensen**, født 30. oktober 1893 i Racine, gift 7. juni 1919 med *E. Gustaf Carlson*, kemigraf, født 1. oktober 1887 i Stockholm, død 5. september 1976.
Bosat: St. Monica Senior Home, 3920 N. Greenbay Road, Racine, Wisconsin, USA.
1. **Blanche Genevieve Carlson**, født 4. december 1921 i Racine, gift med *Roy Zimmerman*, farmer.
Bosat: 10836-4 Mile Road, R. 3, Franksville, Wisconsin, USA.
- a. **Ronald Roy Zimmerman**, elektroniktekniker, født i juli 1943 i Franksville.
R.R.J. har egen radioforretning.
- b. **Marlene Mae Zimmerman**, født i juli 1946 i Franksville, gift med *Earl Lamberton*.
E.L. arbejder i sin fars damekonfektionsforretning.
1) **Michele Lee Lamberton**.
2) **Eric William Lamberton**.
- c. **Daniel Dean Zimmerman**, født i maj 1948, gift med *Dianna Sweet*, sekretær.
1) **Melanie Lynn Zimmerman**.

- d. **Linda Lou Zimmerman**, født i juni 1952.
L.L.Z. er repræsentant for Ozark Airlines.
- e. **Peter Paul Zimmerman**, værkførerassistent, født i februar 1954, gift med *Dana Paul*, sekretær.
- 2. **Kenneth Richard Carlson**, født 21. marts 1923 i Racine, faldt i 2. verdenskrig 14. oktober 1944 i Belgien.
- 3. **Gilbert Irving Carlson**, apoteker, født 20. marts 1933 i Racine, gift 22. juni 1963 med *Joyce Knoebel*.
 - a. **Kristine Marie Carlson**, født 12. maj 1964.
 - b. **Erik Douglas Carlson**.
 - c. **Keith Richard Carlson**.
 - d. **Kraig Edwin Carlson**.
- B. **Edward Christian Christensen**, tidsstudietekniker, født 12. februar 1897 i Racine, død 6. oktober 1939, gift 20. oktober 1921 med *Marie Dastrup*, født 12. maj 1899, død 20. juni 1979.
E.C.C. arbejdede som tidsstudietekniker ved Case Tractor Works i Racine.
 - 1. **Donald Dastrup Christensen**, maskinpasser, født 16. august 1922, gift med *Delores Gatzke*.
D.D.C. arbejder ved Case Tractor Works i Racine.
 - a. **Jeffrey Donald Christensen**, født i marts 1954, gift med *Bonnie Preuss*.
J.D.C. arbejder ved Case Tractor Works i Racine.
 - 1) **Julie Marie Christensen**.
 - b. **Scott Lee Christensen**, født 1957.
S.L.C. arbejder ved et plastikfirma.
 - c. **Lynn Marie Christensen**, født 12. oktober 1961, gift med *Richard Annis*.
L.M.C. arbejder ved et plastikfirma.
 - 2. **Roland Edward Christensen**, landskabsinspektør, født 28. april 1929, gift med *Connie Reeves*, sekretær.
Bosat: Houston, Texas, USA.
 - a. **Shelley Jean Christensen**, direktionssekretær, født i maj 1951, gift med *Elwood Klosel*, civilingeniør.
 - b. **Randi Lynn Christensen**, sekretær, født i april 1953, gift med *David Easterling*, advokat.
 - 1) **Carson Reid Easterling**.
 - 3. **John Martin Christensen**, brandmand, født 21. april 1933, gift med *Beverly Ericksen*, skolesekretær.
Bosat: Racine, Wisconsin, USA.
 - a. **Joy Ann Christensen**, født 24. januar 1960, gift med *Kenneth Thiel*.
 - 1) **Jeremie Kenneth Thiel**.
 - 2) **Melanie Marie Thiel**.
 - b. **James Edward Christensen**, født 25. maj 1962.
- C. **Herman Skelund Christensen**, forsikringsinspektør, født 7. december 1901 i Racine, gift 23. juni 1921 med *Ann Simcik*, født 10. juli 1898 i Bohemia, død 1977.
Bosat: 1944 W. Osborn Road, Phoenix, Arizona, USA.

1. **Robert Herman Christensen**, forretningsmand, født 16. oktober 1922 i Kenosha, Wisconsin, gift 6. juni 1953 med *Katharine Bahr*.
Bosat: Phoenix, Arizona, USA.
 - a. **Rex Martin Christensen**, forretningsmand, født i januar 1948, gift med *Loni Risner*.
 - 1) **Erika Lynn Christensen**.
 - 2) **Ryan Jean Christensen**.
 - b. **Bonnie Jean Christensen**, født i februar 1955, gift med *Richard Lord*, postinspektør.
 - 1) **Jennifer Diane Lord**.
 - 2) **Amy Katharine Lord**.
 - 3) **James Michael Lord**.
 - 4) **Joseph Robert Lord**.
 - c. **Connie Lee Christensen**, sygeplejerske, gift med *Jon Stein*, politibetjent.
 - 1) **Adam Karsten Stein**.
 - 2) **Timothy John Stein**.
 - d. **Katharine Ann Christensen**, fysioterapeut, gift med *David Minor*, lægestuderende.
2. **Joyce Marie Christensen**, født 10. august 1926 i Kenosha, gift 23. august 1944 med *Dan Greenwald*, værktøjstegner,.
 - a. **Marsha Marie Greenwald**, født i november 1947, gift med *Calvin Bredek*, repræsentant.
Bosat: Fairfield, Ohio, USA.
 - 1) **Daniel Scott Bredek**.
 - 2) **Dustin Lee Bredek**.
 - 3) **Kevin Michael Bredek**.
 - 4) **Julie Ann Bredek**.
 - b. **Patricia Ann Greenwald**, kontorassistent, født i december 1949, gift med *Tom Meeks*, muremester.
 - 1) **Valerie Lynn Meeks**.
 - 2) **Thomas Lee Meeks**.
 - c. **Ellen Louise Greenwald**, født i august 1956, gift med *Steve Kempf*.
- D. Eva Christensen**, død 6 måneder gammel.
- E. Dagmar Christensen**, født 11. september 1906 i Racine, gift 27. november 1924 med *Clarence Henry Baggesen*, værktøjsmager, død 11. marts 1958.
Bosat: 8845 N. 39th Avenue, Phoenix, Arizona, USA.
 1. **Jerome Leonard Baggesen**, automekaniker, født 17. oktober 1927, gift med *Ann*; ægteskabet opløst.
 - a. **David Leonard Baggesen**, født 2. december 1956, gift, men ægteskabet opløst.
 - 1) **Peter Raymond Baggesen**.
 - b. **Thomas Jerome Baggesen**, født 16. december 1961.
 2. **Nancy Arlene Baggesen**, bogholder, født 20. september 1932, gift 2. maj 1953 med *Bent Engsted*, rejseagent, født 4. marts 1930 i Esbjerg.

3. **Theodore Patrick Baggesen**, tegner, født 17. marts 1935 i Connersville, Indiana, gift med *Connie Stewart*, sygeplejerske.
 - a. **Theodore Patrick Baggesen**, født 10. juli 1959.
 - b. **Christine Marie Baggesen**, født 2. marts 1961.
 - c. **Tracey Lynn Baggesen**.
 - d. **William Tyler Baggesen**.
4. **Sidney Glenn Baggesen**, født 10. juli 1939 i Milton, Indiana, død 15. juli 1939.
5. **Karen Marie Baggesen**, født 2. februar 1942 i Milton, Indiana, gift 19. november 1960 med *Melvin Daniel Gerald*, programmør.
 - a. **Lisa Marie Gerald**, født 17. februar 1963.
 - b. **Michelle Karen Gerald**.
 - c. **Steven Daniel Gerald**.
- F. **Ella Eva Christensen**, født 16. maj 1908, død 12. januar 1963, gift 5. september 1942 med *Ray Madden*. maskinist, død juni 1973.
Ingen børn.

Peder Munck-grenen fra Bering

- 7.B. **Niels Peter Munck**, født 6. marts 1840 i Bering, død 18. marts 1918, gift 25. oktober 1867 med *Sine Marie Jensen*, født 16. oktober 1845 i Edslev, død 6. januar 1923. N.P.M. fik ved giftermålet ca. 30 tønder land fra fødegården, opførte her en ny gård, der senere fik navnet Christiansminde, drev denne indtil 1907 og afstod den derpå til sønnen Kristian. – N.P.M. skænkede jord til Bering Valgmenighedskirke.
- I. **Christiane Munck**, født 5. maj 1868 i Bering, død i maj 1898.
 - II. **Jens Magnus Munck**, født 24. maj 1870 i Bering, død 1899.
 - III. **Hulfrid Munck**, født 24. august 1872 i Bering, død 1931, gift 1903 med *Jean Christer Hjortsberg*, konstruktør, født 14. maj 1874 i Broby, Sverige.
 - A. **Eva Elisabeth Hjortsberg**, født 5. juni 1904 i Clinton, Iowa, gift med *Luis Carl Ludvig*, født 27. april 1902.
 1. **Carl Jugene Ludvig**, født 19. januar 1924.
 - B. **Helga Marie Jugenia Hjortsberg**, født 23. september 1906.
 - C. **Alice Margrethe Hjortsberg**, født 5. september 1909.
 - IV. **Inga Munck**, født 8. januar 1875 i Bering, død 2. december 1923, gift i april 1898 med *Jens Jensen*, lærer, født 7. januar 1872, død 18. november 1918. J.J. dimitteredes fra Silkeborg Seminarium.
 - A. **Vagn Munck Jensen**, født 24. august 1899, død 1903.
 - B. **Aage Munck Jensen**, overtrafikkontrollør ved DSB, født 6. juni 1901 i Kolind, død 24. maj 1967, gift 13. juli 1925 med *Erna Amly Christensen*, født 27. marts 1902 i Skanderborg.
Bosat: Dalgas Avenue 23, Århus C.
 1. **Else Marie Munck Jensen**, kontorassistent, født 8. december 1927 i Århus, gift 14. juli 1950 med *Erik Hansen*, revisor, født 4. juni 1924 i Allinge på Bornholm.
Bosat: Langstrupvej 3 E, Hvidovre.

- a. **Lone Munck Hansen**, børnehavepædagog, født 19. januar 1952 i København.
Bosat: Nyelandsvej 21 C, København F.
1) **Jonas Munck Hansen**, født 28. september 1974 i København.
- b. **Stig Munck Hansen**, studerende, født 17. november 1954 i København.
Bosat: Brydes Allè 28, lejl. 140, København S.
2. **Jens-Erik Poul Adolf Munck Jensen**, adm. direktør, født 9. januar 1936 i Århus, gift 21. december 1957 med *Ulla Wiinblad Burmeister*, pædagogmedhjælper, født 27. maj 1936 i Århus.
J-E.P.A.M.J. uddannedes som maskinist, dimitteredes 1960 fra Odense Maskinteknikum, har været ansat som adm. direktør i flere firmaer og har fra 1978 været selvstændig med konsultativ rådgivning og drift af eget firma A/S Triolit, København.
U.W.B. arbejder som pædagogmedhjælper på Rigshospitalets vuggestue i København.
- a. **Dorthe Munck Jensen**, født 3. juli 1958 i Århus.
Bosat: Strøhusvej 85, Stærkende pr. Hedehusene.
- b. **Mette Munck Jensen**, pædagogmedhjælper, født 24. marts 1962 i København.
Bosat: Istedgade 13, København V.
- c. **Kristian Munck Jensen**, studerende, født 10. marts 1963 i København.
- d. **Lise Munck Jensen**, født 4. marts 1964 i København.
- f. **Anders Munck Jensen**, født 6. juni 1970 i Nyborg.
- C. **Elisabeth Munck Jensen**, massøse, født 23. august 1907 i Stenlille. Ugift.
Bosat: 908-3755 McGill, North Barnaby, Vancouver, Canada.
E.M.J. udvandrede 1947.
- D. **Arne Munck Jensen**, ostephandler, født 14. oktober 1909 i Stenlille, gift med *Norma*.
Bosat: Simcoe, Ontario, Canada.
A.M.J. blev handelsuddannet og udvandrede 1931.
1. **Eric Munck Jensen.**
 2. **Elspeth Munck Jensen.**
 3. **Margaret Munck Jensen.**
- V. **Erik Munck**, født 7. maj 1877 i Bering, død i maj 1895.
- VI. **Kristian Munck**, grosserer, født 14. september 1879 i Bering, død 20. april 1952, gift 7. juni 1909 med *Sigrid Vilhelmina Walter*, født 16. november 1886 i Østofte, død 26. august 1967.
K.M. overtog i 1907 fødegården, var derefter nogle år forpagter på Marselisborg, drev senere Georgsdal og Vindebygård på Vestlolland og var fra 1919 cigarfabrikant og grosserer i København; ejede tillige en gård i Niløse ved Dianalund.
- A. **Walter Munck**, læge, født 21. april 1910 i Århus, død 1. juni 1960, gift 7. juli 1937 med *Ruth Adelheid Brehm Christensen*, sygeplejerske, født 8. april 1914 i Strib. – R.A.B.C. blev gift 2. gang 1966 med *Ejner Hals*, professor i ordontologi.
Bosat: Bergen, Norge.

W.M. tog studentereksamen i 1928 samt medicinsk embedseksamen 1935 og var fra 1938 til sin død praktiserende læge i Balling.

1. **Birte Munck**, sygeplejerske, født 25. januar 1938 i Ørsted, gift 8. juni 1962 med *Sven Peter Rubow*, annonchef, født 23. januar 1938 i København.

Bosat: Fangekrogen 19, Hillerød.

B.M. uddannedes som sygeplejerske og er stadig beskæftiget som sådan, nu på Frederiksborg Centralsygehus.

S.P.R. blev handelsuddannet og er nu annonchef på Folkebladet i Glostrup.

a. **Charlotte Rubow**, elev, født 3. april 1963 i København.

Bosat: Slotsgade 5 B, Hillerød

b. **Anne-Mette Rubow**, født 16. august 1966 i København.

2. **Inge Munck**, født 31. august 1940 i Balling, gift med *Poul Stampe*, smed; ægteskabet opløst 1980.

Bosat: Landevejen 9, Brodal pr. Balling.

3. **Jens Kristian Munck**, født 14. december 1942 i Balling, gift med *Gunnil F. Johansson*.

Bosat: Nygårdsvej 9, Farum.

B. **Erik Munck**, læge, født 11. september 1912 i Vindeby, gift 22. februar 1941 med *Jytte Høst*, født 17. marts 1914 i Århus.

Bosat: Brenderupvej 35, Brenderup Fyn.

E.N. tog studentereksamen 1930 og medicinsk embedseksamen 1938 og var 1946-1978 praktiserende læge i Brenderup.

1. **Dorte Munck**, læge, født 31. juli 1944 i Hellerup, samlever med *Preben Balling*, farvehandler, født 23. januar 1948 i København.

Bosat: Vølundsgade 10, København N.

a. **Katrine Munck Balling**, født 2. august 1980 i København.

2. **Anders Peter Munck**, læge, født 28. marts 1948 i Hellerup, gift 2. juli 1977 med *Elsebeth Krog Jensen*, socialrådgiver, født 13. maj 1945 i Brønderslev.

Bosat: Rugårdsvej 195, Brenderup Fyn.

A.P.N. er praktiserende læge i Brenderup.

a. **Michel Munck**, født 26. januar 1978 i Odense.

b. **Niels Munck**, født 8. oktober 1979 i Odense

C. **Ole Munck**, overlæge, dr.med., født 5. marts 1926 i Gentofte, gift 7. juli 1951 med *Ilona Charlotte Emma Ragoczy*, statsaut. translatør, født 6. juli 1928 på Frederiksberg.

Bosat: Ved Kæret 30, Gentofte.

O.M. tog studentereksamen 1944 samt medicinsk embedseksamen 1951, havde ansættelser ved forskellige hospitaler, bl.a. 12 år som overlæge ved klinisk fysiologisk afdeling på Københavns Amtssygehus i Glostrup og har fra 1975 været overlæge ved klinisk fysiologisk afdeling ved Københavns Amtssygehus i Herlev; var tillige 1976-1979 lektor i klinisk kemi ved Københavns Universitet og har fra 1980 været lektor i klinisk fysiologi samme sted. Tildelt Alfred Benzon-prisen 1966. – O.M. har bl.a. fra 1967 været medlem af Novos fondsbestyrelse, fra 1978 af det lægelige forretningsudvalg ved Københavns amts sygehusvæsen og fra 1979 været formand for Dansk Medicinsk Selskab.

I.C.E.R. har fra 1954 været translator i engelsk med medicinske tekster som speciale.

1. Kathrine Karen Isaline Munck, konsulent, merkonom, født 16. januar 1953 i Hellerup, gift 7. juni 1980 med *Lars Allan Christensen*, kontorchef, cand. jur., født 21. juni 1948 i København.

Bosat: Hovmarksvej 47, Charlottenlund.

K.K.I.M. bestod realeksamen 1970, studerede et år i England, bestod 1973 statskontrolleret handelseksamen samt 1976 engelsk korrespondenteksamen og har fra 1977 været ansat som juniorkonsulent ved reklamebureauet Thomas Bergsøe A/S; bestod 1981 merkonomeksamen i markedsføring.

L.A.C. blev 1967 student og 1974 cand. jur. og har siden 1976 været ansat i Danmarks Sparekasseforening, fra 1980 som kontorchef.

a. Dreng, født 23. juni 1981 i Herlev.

2. Charlotte Ilona Munck, stud.interpret., født 13. januar 1955 i Gentofte.

Bosat: Tagensvej 52, værelse 218, København N.

3. Susanne Sine Elisabeth Munck, stud.med., født 29. september 1959 i Hellerup.

Bosat: Åbenrå 20, København K.

S.S.E.M. tog studentereksamen 1978 og har siden studeret medicin ved Københavns Universitet.

4. Peter Nicolai Ole Munck, født 5. november 1963 i Charlottenlund.

VII. Martin Munck, født 20. marts 1881 i Bering, død 1882.

VIII. Martha Munck, født 15. marts 1883 i Bering, død 15. oktober 1956, gift 1917 med *Ejnar Poul Thiede*, kasserer, født 14. juni 1888 i København, død 24. april 1950.

E.P.T. var kasserer ved DSB i Århus. (*Se endvidere bilag 110*).

A. Knud Thiede, landsretssagfører, født 30. marts 1918 i Århus, gift 20. april 1943 med *Agnete Løkkegaard*.

Bosat: Lindevej 2, Viby J.

K.T. har fra 1952 drevet selvstændig advokatforretning.

1. Kirsten Marianne Thiede, født 25. januar 1944, død 28. juli 1953.

2. Birte Margrethe Thiede, født 26. januar 1947.

3. Poul Kristian Thiede, født 10. april 1955.

B. Erik Thiede, født 19. juli 1920, død 28. september 1925.

IX. Albert Munck, født 24. november 1886 i Bering, død i juni 1892.

X. Svend Munck, malermester, født 27. marts 1889 i Bering, død 6. juni 1950, gift med *Agneta Marie Chatrine Andersen*.

S.M. var malermester i København.

A. Albert Munck, malermester, født 31. december 1924 på Frederiksberg, gift med *Ingrid Rasmussen*, født 7. november 1924.

1. Marianne Munck, født 20. april 1947.

B. Inge Munck, født 11. juni 1927 på Frederiksberg, gift med *Poul Frederiksen*, handelsmedhjælper, født 26. juli 1926.

Ingen børn.

XI. Axel Munck, født 27. december 1892 i Bering, død ugift.

A.M. udvandrede 1909 til Amerika.

Munch Hansen-grenen

7.C. Christiane Munch, født 15. april 1841 i Bering, død 18. april 1915, gift 1866 med *Jens Peter Hansen* fra Skyttehuset ved Constantinsborg, købmand, født 26. november 1834, død 3. maj 1897.

C.M. drev ligtøjs- og kransforretning i Århus.

J.P.H. deltog i krigen 1864, var forpagter af Høver Kro til 1867, derefter af Dania i Silkeborg og fra 1876 husejer og købmand i Århus. Boede i Frederiksgade.

I. Hansine Hansen, født 16. juni 1866 i Høver, død 23. februar 1908, gift 6. februar 1890 med *Georg Ljungman*, snedkermester i Århus, født 11. juli 1862, død 30. november 1950.

A. Astrid Christine Elisabeth Ljungman, født 21. marts 1891, gift 24. marts 1921 med *Gert Gertsen*, vognmand, født 29. august 1890, død ved eksplosionen i Århus havn 4. juli 1944.

Ingen børn.

B. Ingeborg Ljungman, født 15. februar 1893 i Århus, gift 9. december 1930 med *Ernst v. Rosen*, direktør, født 4. april 1876, død 5. juni 1939.

I.L. var ansat i Martins Bogforlag i København.

Ingen Børn.

C. Georg Laurids Ljungman, repræsentant, født 21. januar 1898, død, gift 1944 med *Ellen Holm*, født 11. maj 1902.

Bosat: Skelvangsvej 189, Randers.

G.L.L. var 1920-1925 assistent i Andelsbanken, derefter prokurist i København og senere repræsentant.

E.H. er uddannet damefrisør.

1. Niels Georg Ljungman, født 14. oktober 1945.

Bosat: Bakkehuset, Flyvervej 17, Lundby.

2. Lars Ljungman, født i juli 1949.

Bosat: F. Vestergaards Gade 26, Århus C.

II. Christiane Munch Hansen, husejer i København, født 16. december 1867 i Silkeborg, død ugift 1925.

III. Erik Munch Hansen, farmer, født 29. januar 1871, død ugift i Amerika, hvortil han rejste 1888.

IV. Anna Munch Hansen, født 8. februar 1873 i Silkeborg, gift 1901 i Amerika med *Wagner*, død 1908. Udvandrede 1895.

A. Myrte Beatrice Wagner, født 11. oktober 1902.

V. Sara Munch Hansen, født 22. september 1880, død ugift.

S.M.H. var musiklærer i København og foretog 1931 en studierejse til Californien.

VI. Kristian Munch Hansen, købmand, født 22. maj 1882, død ugift.

K.M.H. rejste 1906 til Amerika.

Niels Munk-grenen fra Bering

7.D. Niels Munk, gårdejer, født 3. november 1844 i Bering, død 29. oktober 1894, gift

9. november 1877 med *Øllegaard Pedersen* fra Odder Bisgård, født 11. oktober 1855, død 7. februar 1951.

N.M. overtog 1877 fødegården, Bering Enggård, med et tilliggende på ca. 40 tdr. land og drev denne indtil sin død, hvorefter hustruen videreførte den til 1907, da sønnen Erik fik den i forpagtning. (*Se endvidere bilag 111*).

I. **Jens Kristian Munk**, født 17. november 1878 i Bering, død.

II. **Hans Kristian Magnus Munk**, karetmager og musiker, født 19. marts 1880, død 1949, gift 1. gang 2. december 1902 med *Dorthea Caroline Pedersen*, født 9. november 1880, død 9. marts 1917, gift 2. gang 4. september 1918 med *Betty Franciska Marquard*, født 28. januar 1891.

H.K.M.M. var karetmager og musiker i Solbjerg.

A. **Anna Marie Øllegaard Munk**, husbestyrerinde, født 22. juli 1903.
Boede 1959 i London.

1. **David Frederik Munk**, født 22. januar 1939.

B. **Dora Christina Munk**, født 5. oktober 1904 i Grundfør, gift 21. november 1925 med *Svend Aage Kristensen* af Hillerød.
Bosat: Mosebuen 21, Gentofte.

1. **Birthe Dorthea Kristensen**, født 13. maj 1926, gift 13. maj 1947 med *Jørgen Alexis Leth*, isenkræmmer i Lyngby, født 16. marts 1923.

a. **Søren Aksel Leth**, født 17. december 1947.

2. **Verner Munk Kristensen**, forretningsmand i Herlev, født 3. april 1928, gift 1. december 1951 med *Grethe Schmølkær*, født 24. januar 1932.

a. **Kjeld Munk Kristensen**, født 23. april 1952.

b. **Bent Munk Kristensen**, født 22. november 1954.

3. **Jens Eskild Kristensen**, født 27. januar 1945.

C. **Erik Munk**, bygningsnedker i Gentofte, født 1. april 1911, gift 14. november 1934 med *Gerda Emilie Friis*, født 3. marts 1909.

1. **Ejvind Friis Munk**, flyvermeteorolog, født 26. juli 1935, gift 22. oktober 1960 med *Elin Thingholm*, født 9. oktober 1934 i Husum.

E.F.M. bestod realeksamen og fik senere ansættelse i Statens Luftfartsvæsen som flyvermeteorolog ved vejrtjenesten i Kastrop.

a. **Maj Friis Munk**, født 20. maj 1961 i Søborg.

2. **Inger Friis Munk**, født 12. september 1939.

I.F.M. tog realeksamen og blev derefter elev på Statistisk Kontor ved Københavns kommune.

D. **Agnes Julie Rigmor Munk**, født 29. november 1912 i Grundfør, gift i London med *Robert Fardoe*.

1. **Christoffer Munk Fardoe**, født 4. februar 1942.

2. **Antony Munk Fardoe**, født 18. november 1953.

E. **Carl Flemming Marquard Munk**, født 3. januar 1929 i Solbjerg, gift 20. august 1955 med *Dagny Kristine Petersen* af Holsted, født 1. august 1925.

Bosat: Harald Jensens Plads 3, Århus C.

III. **Erik Peder Munk**, gårdejer, født 15. marts 1882 i Bering, død 15. juni 1956.

E.P.M. var elev fra Hesselballe Højskole, fik 1907 fødegården i forpagtning, overtog

den 1915, afhændede den 1932, men beholdt 12 tdr. land og opførte her en lille ejendom, som han havde indtil 1949. Ugift.

IV. Gunhilda Marie Munk, født 7. august 1884 i Bering, død 17. november 1927, gift 22. april 1911 med *Ricard Christensen*, sten- og billedhugger i Hadsund, født 12. december 1887, død 1947.

A. Inge Munch Christensen, født 22. juli 1912, død 29. oktober 1979, gift 2. december 1933 med *Arthur Valdemar Ranch*, fabrikant, født 12. februar 1908 i Hadsund.

Bosat: Storegade 49, Hadsund.

1. Bodil Ranch, født 14. maj 1934 i Hadsund, gift 26. maj 1962 med *Jørn Johansen*, formand, født 26. maj 1941 i Rye.

Bosat: 14 McMahan St., Rockingham, W. Australia.

B.R. uddannedes som barneplejerske på Brønderslev Børnehjem.

J.J. virkede efter skolegangen ved landbrug samt som chauffør, virkede 1962-1969 som fængselsbetjent, emigrerede derefter til Australien og har her beskæftigelse på stålværket Australia Iron and Steel.

a. Birgitte Ranch, født 6. april 1954 i Hadsund.

Bosat: Stenholt 7, Hadsund.

b. Peder Ranch Johansen, født 29. august 1962 i Hadsund.

c. Lene Ranch Johansen, ekspeditrice, født 20. februar 1964 i Nyborg.

d. Lone Ranch Johansen, født 3. juni 1966 i Nyborg.

2. Gunny Munch Ranch, ekspeditrice, født 1. juli 1936 i Hadsund, gift 24. juni 1956 med *Svend Aage Bach Nielsen*, tømrer, født 8. august 1934 i Dania, Falslev.

Bosat: Alsvej 16, Hadsund.

a. Henning Bach Nielsen, tømrer, født 24. december 1956 i Hadsund.

Bosat: Storegade 49, Hadsund

b. Lone Bach Nielsen, HF-elev, født 11. juli 1963 i Hadsund.

3. Karen Munch Ranch, født 20. marts 1938 i Hadsund, gift 1. maj 1960 med *Kaj Erik Malthe*, smed, født 5. maj 1937 Tusmølle, Falslev.

Bosat: Spurvevej 3, Hadsund.

K.M.R. var 1959 elev på gymnastikhøjskolen i Ollerup, har i 20 år virket som gymnastiklærer og forestår kontorarbejdet i smedeforretningen.

K.E.M. udlærtes 1953 som smed hos svigerfaderen, overtog 1979 dennes forretning og har tillige købt en smedeforretning på Smedevænget 1.

a. Anne Gitte Malthe, pædagogstuderende, født 26. november 1960 i Ravnstrup ved Løgstør, samlever med *Jan Løbnitz Skjoldburg*, postassistentelev, født 28. december 1960 på Frederiksberg.

Bosat: Fyrkildevej 114, Ålborg.

A.G.M. bestod 1979 HF-eksamen og har fra 1980 været elev på Ålborg Børnehaveseminarium.

J.L.S. tog 1980 studentereksamen og har siden været elev ved Postvæsenet.

b. Henriette Malthe, født 31. maj 1968 i Hadsund.

4. Arne Ranch, salgskonsulent, født 16. juli 1949 i Hadsund, samlever med *Helle Nielsen*, født 2. februar 1959.

Bosat: Jernbanegade 49, Hadsund.

5. **Birgitte Ranch**, sygehjælper, født 6. april 1954 i Hadsund, samlever med *John Erik Frejman Olesen*, lærer, født 30. august 1953 i Vive.

Bosat: Stenholt 7, Hadsund.

B.R. uddannedes som sygehjælper og er nu beskæftiget på Bernadottegården i Hadsund.

J.E.F.O. tog lærereksamen fra Ålborg Seminarium og har siden været lærer ved Dokkedal Skole.

- a. **Annika Ranch**, født 18. oktober 1974 i Hobro.

B. Edith Munk Christensen, født 9. maj 1916 i Hadsund, død 7. oktober 1948.

- V. **Anna Petra Munk**, købmand, født 27. juli 1886 i Bering, død 1. maj 1961.

A.P.M. var en tid køkkenchef i Århus og senere købmand i Hørning.

- VI. **Alma Johanne Munk**, født 27. september 1889 i Bering, død, gift 4. april 1914 med *Peder Valdemar Kaae*, malermester, født 30. august 1889.

Boede først i Ålborg og senere i Terndrup.

A. Peer Henry Kaae, malermester, født 24. juni 1917 i Ålborg, gift 5. januar 1940 med *Thora Marie Rasmussen*.

Bosat: Hadsundvej 42, Terndrup.

P.H.K. har fra 1938 været malermester og indehaver af Øst-Himmerlands malerforretning, farvehandel, autolakering, udlejning og Shell-service.

1. **Rita Kaae**, født 19. december 1940.

- VII. **Jens Alfred Munk**, møllebygger, født 7. januar 1892 i Bering, død 19. januar 1970, gift 1. oktober 1924 med *Martha Mortensen*, født 12. juni 1902 i Slet, Tranbjerg.

A. Preben Munk, født 26. december 1926 i Slet, død ugift 1961.

P.M. uddannedes som købmand og var senere ansat ved Lynlåsfabrikken i Viby J.

B. Finn Raymond Munk, dekoratør, født 28. februar 1932 i Slet, gift 5. februar 1955 med *Lilly Kirsten Møller Nielsen*, kontorassistent, født 6. november 1932 i Århus.

Bosat: Falkevej 4, Ålborg.

F.R.M. uddannedes som kolonialkommis og har fra 1966 virket som selvstændig dekoratør i Ålborg.

1. **Pia Lisbeth Munk**, studerende, født 1. september 1955 i Århus.

Bosat: Skagavej 111, Skagen.

2. **Jørgen Munk**, snedker, født 6. januar 1957 i Århus.

Bosat: Årestrupsvej 20, Ålborg.

3. **Niels Munk**, født 27. februar 1965 i Ålborg.

- VIII. **Niels Munk**, savskærer, født 25. september 1894 i Bering, død 29. oktober 1972, gift 2. november 1919 med *Martha Jensen*, født 5. januar 1901 i Assedrup, Nølev.

Bosat: Vestergårdsvej 21, Viby J.

N.M. arbejdede i 37 år på FDB's savskæreri i Viby J. og var i mange år formand for Træindustriarbejdernes Fagforening.

A. Jens Erik Munk, frisør, født 10. april 1921 i Blegind, gift 17. september 1944 med *Gerda Sørensen*, født 21. april 1923 i Vejle.

Bosat: Vesterø Havn, Læsø.

1. **Lise-Lotte Munk**, født 31. marts 1945.

2. **Kirsten Munk**, født 4. september 1949.

B. Niels Orla Munk, maskinist, født 5. august 1925 i Århus.

Bosat: Kaj Munks Vej 2, Viby J.

C. Knud Henning Munk, sekretariatsleder, født 15. februar 1930 i Viby J., død 1. oktober 1980, gift 28. marts 1953 med *Jytte Amstrup Andersen*, født 27. november 1932 i Randers.

Bosat: Bøgevangen 16, Ny Solbjerg.

K.H.M. bestod i 1947 realeksamen og kom derefter i lære på Viby kærnerkontor, blev 1951 kommuneassistent, 1960 overassistent, 1962 fuldmægtig og 1971 sekretariatsleder ved Århus skolevæsen, men måtte holde op i 1975 på grund af sygdom.

1. Henning Amstrup Munk, født 11. maj 1966 i Århus.

D. Kjeld Munk, teknisk assistent, født 23. oktober 1937 i Viby J., gift 5. januar 1963 med *Ellen Margrethe Nielsen*, født 5. januar 1941 i Sindbjerg.

Bosat: Rosenvænget 37, Hørning.

K.M. bestod mellemskoleeksamen, udlærtes som elektriker på Viby Elværk og senere som centralmekaniker ved Jydsk Telefon-Aktieselskab, blev 1967 overmekaniker og 1969 telefonovermekaniker, gennemgik 1971-72 uddannelse til teknisk assistent og har siden 1973 virket som sådan ved Jydsk Telefons laboratorie.

E.M.N. var 1956 elev på Vandel Ungdomsskole og virkede 1959-1965 som telefonist ved Jydsk Telefon-Aktieselskab i Vejle.

1. Jørgen Munk, født 8. august 1965 i Viby J., død 26. november 1970.

2. Preben Munk, født 20. juni 1973 i Vejle.



7. – Maren Pedersdatter
og Jens Chr. Munchk



7. – Jens Chr. Munchs gård i Bering. Stuehuset ned-
brændte 1901, men er genopført på samme sted.



7.A. – Martha S. Munch
og Henrik Sørensen



7.A.I.
Ane S. Henriksen



7.A.I.C. Olga K. Mikkelsen
og Mikael Rasmussen



7.A.I.E. – Helmer M. Mikkelsen
og Nielsine Bjørnskov



7.A.I.E.3. – Edith M. Mikkelsen
og Niels A.S. Back



7.A.II. – Kristiane E. Henriksen
og Hans C.C. Rasmussen med børn



**7.A.II.A. – Henrik C. Rasmussen
og Jørgine P. Rasmussen**



**7.A.III.
Kirstine M. Henriksen**



**7.A.III.A. – Aksel F. Andersen
og Mathilda Nielson**



**7.A.III.B. – Rosalia P. Andersen
og Carl F. Rasmussen**



**7.A.III.C. – Frida H.K. Andersen
og Søren L. Rasmussen**



**7.A.IV. – Petrea Henriksen
og Laurits C. Lohmann**



**7.A.IV.A. – Dagmar C. Lohmann
og Kristjan Jensen**



**7.A.IV.C. – Ulla M.J.C. Lohmann
og Karl F.W. Thorn**



7.A.IV.E.
Agnes S.M. Lohmann



7.A.VI. – Karen M. Henriksen og
John F. Christensen med den ældste datter



7.A.VI. – Karen M. Henriksen
med børn, svigerbørn og børnebørn



7.B. – Niels P. Munck
og Sine M. Jensen



7.B.II.
Jens M. Munck



7.B.III. – Hulfrid Munck
og Jean C. Hjortsberg



7.B.IV. – Inga Munck
og Jens Jensen



7.B.X. – Svend Munck
og Agneta M.C. Andersen



7.B.XI.
Axel Munck



7.C. – Christiane Munck
og Jens P. Hansen



7.C.I.A. – Astrid C.E. Ljungman
og Gert Gertsen



7.C.I., II. og V. – til venstre: Hansine Hansen og
Georg Ljungman. Til højre øverst: Sara M. Hansen
og nederst: Christiane M. Hansen



7.D.
Niels Munk



7.D. – Øllegaard Pedersen med børn, svigerbørn og børnebørn på hendes 70-års fødselsdag.
Stående fra venstre: Niels Munk, Inge Christensen, Erik P. Munk, Peder V. Kaae, Jens A. Munk, Martha Mortensen, Ricard Christensen, Anna P. Munk, Hans K.M. Munk, ikke af familien, Agnes J.R. Munk.
Siddende fra venstre: Niels O. Munk, Martha Jensen, Alma J. Munk, Øllegaard Pedersen, Gunhilda M. Munk, Betty F. Marquard.
Foran fra venstre: Peer H. Kaae, Jens E. Munk, Erik Munk, Edith M. Christensen.



7.D.II. – Hans K.M. Munk
og Dorthea C. Pedersen

Pedersen-slægten fra Adslev

8. Jens Pedersen, gårdejer, født 16. december 1809 i Adslev, død 8. januar 1888, gift 1. gang 14. november 1840 med *Dorthe Kirstine Mikkelsdatter*, født 3. marts 1822 i Adslev, død 27. februar 1848, gift 2. gang 23. marts 1849 med *Maren Rasmussen Møller* af Hørning, født 24. november 1825, død 18. april 1893.

J.P. overtog efter sin far fødegården og drev denne indtil 1877, da den ældste datter af 2. ægteskab, *Dorthea*, overtog den. (*Se endvidere bilag 112*).

Børn i 1. ægteskab:

Peder Jensen (se 8.A. Jensen-grenen fra Adslev).

Børn i 2. ægteskab:

Dorthea Kirstine Jensen (se 8.B.).

Jens Mikkelsen Jensen (se 8.C.).

Ane Margrethe Jensen (se 8.D. Jørgensen-grenen fra Bjertrup).

Ane Marie Jensen (se 8.E.).

Niels Rasmussen Møller (se 8.F. Møller-grenen).

Cecilie Mikkeline Jensen (se 8.G. Schou-grenen fra Storning).

Jensen-grenen fra Adslev

8.A. Peder Jensen, gårdejer, født 20. april 1844 i Adslev, død 25. juli 1932, gift 1. gang 28. maj 1864 med *Ane Johanne Jensen* af Adslev, født 10. februar 1844, død 1. marts 1873, gift 2. gang 18. september 1874 med *Ane Johanne Jensen Leth*, født 28. oktober 1849 i Adslev, død 1. april 1893.

P.J. var elev på Viby Højskole og arvede sin moders fødegård i Adslev. Ved slægtsmødet i Skanderborg 15. oktober 1925 var P.J. som det ældste tilstedeværende medlem af slægten genstand for almindelig hyldest.

I. Jens Pedersen Jensen, gårdejer, født 11. april 1865 i Adslev, død 6. oktober 1912, gift 13. april 1897 med *Cecilie Marie Sørensen* af Tulstrup, født 3. april 1868, død 16. april 1943.

J.P.J. havde først en gård i Adslev, men flyttede senere til Stjær.

A. Johannes Peter Jensen, født 27. marts 1898, gift 1930 med *Agnes Nielsen*, født 20. november 1902 i Egå.

Bosat: Grønnevej 2, Tinning pr. Hinnerup.

1. Anne Marie Jensen, født 3. juni 1930 i Lading, død 17. januar 1942 på Julemærkehjemmet i Juelsminde.

2. Margit Cecilie Jensen, født 11. februar 1935 i Borum, gift 17. december 1960 med *Alfred Ørbæk*, landmand, født 3. maj 1918 i Flensted.

A.Ø. havde 1960 en ejendom i Skovby.

a. Grethe Elisabeth Jensen, født 30. januar 1954 i Århus.

b. Arne Jensen, født 13. juni 1958 i Kasted.

B. Magda Sørine Jensen, født 11. april 1900, død, gift 30. november 1934 med *Jens Sørensen Jensen*, gårdejer, født 6. november 1889 i Låsby, død 8. oktober 1941.

J.S.J. havde Nygård i Farre.

1. **Marie Kathrine Cecilie Jensen**, sygeplejerske, født 1. februar 1936, gift 2. april 1960 med *Peer Bak* af V. Hjerimitslev, født 28. marts 1934.

M.K.C.J. var elev på sygeplejeforskolen på Rødkilde Højskole og uddannedes som sygeplejerske på Hammel Sygehus.

P.B. er handelsuddannet.

2. **Jenny Ragnhild Jensen**, født 27. september 1939.

C. **Agnes Marie Jensen**, født 14. juli 1907, gift med *Christian Bassow Sørensen*, slagter, født 22. august 1896, død 4. august 1947.

Bosat: Damgård, Saltofte pr. Assens.

II. **Dorthea Kirstine Cecilie Jensen**, født 2. januar 1868 i Adslev, død 3. januar 1936, gift 31. maj 1894 med *Søren Albrechtsen*, købmand, født 13. februar 1869 i Adslev, død 25. september 1909.

A. **Axel Johan Albrechtsen**, bygningskonstruktør, født 29. april 1895 i Viborg, død 5. marts 1961, gift 29. juni 1919 med *Karen O. P. Pedersen*, født 16. august 1897 i Højelt ved Græsted.

Bosat: Plejehjemmet Arbejdet Adler, Thorsgade 61, København N.

1. **Egon Albrechtsen**, typograf, født 3. maj 1922 i København, død 31. december 1978, gift 28. november 1942 med *Mary Gunia Andersen*, født 24. december 1924 i København; ægteskabet opløst 1953.

a. **John Albrechtsen**, læge, født 26. februar 1943 i København, gift 20. juni 1967 med *Rita Hansen*, sygeplejerske, født 10. juli 1941 i København.

Bosat: Sjælsøvej 21, Birkerød.

J.A. tog lægevidenskabelig embedseksamen 1970 fra Københavns Universitet og har fra 1974 været praktiserende læge i Virum.

1) **Morten Albrechtsen**, født 26. september 1964 i København.

2) **Lene Albrechtsen**, født 23. maj 1967 i København.

b. **Annet Albrechtsen**, kantinemedhjælper, født 28. april 1948 i København, gift *Bastholm*, men ægteskabet opløst.

Bosat: Baltorpevej 195, Ballerup.

1) **Michael Bastholm**, født 3. maj 1970 i Glostrup.

2) **Christina Bastholm**, født 19. november 1972 i Glostrup.

c. **Bent Christiansen**, navneændring fra Bent Albrechtsen, læge, født 28. april 1948 på Frederiksberg, gift 25. maj 1972 med *Winnie Nielsen*, kontorassistent, født 24. februar 1947 i København.

Bosat: Båttbyggarebacken 22, Oskarshamn, Sverige.

B.C. tog 1976 lægevidenskabelig embedseksamen.

1) **Camilla Reedtz Christiansen**, født 29. april 1972 i Glostrup.

2) **Kaspar Reedtz Christiansen**, født 3. august 1973 i Glostrup.

2. **Birthe Albrechtsen**, født 31. august 1925 i København, død 13. december samme år.

B. **Karen Andrea Albrechtsen**, født 1. august 1896 i Viborg, gift 9. november 1920 med *Thorvald Nicolaj Nielsen*, tømrer, født 20. maj 1887 i Ejstrup ved Skals, død 21. januar 1946.

Bosat: Tjørnevej 1, Viborg.

1. **Inger Nielsen**, født 28. april 1922 i Viborg, gift 8. juli 1941 med *Carlo Andreas Poulsen*, direktør, født 17. marts 1916 i Brabrand.
Bosat: Nørremøllevej 100, Viborg.
 - a. **Jytte Kirsten Møller Poulsen**, lærer, født 3. januar 1942 i Viborg, gift 1. gang 20. juli 1963 med *Per Bendix*, født 3. januar 1940 i København; ægteskabet opløst; gift 2. gang 26. september 1974 med *Kjeld Eigil Møller Hansen*, fuldmægtig, cand.jur., født 20. april 1945 i Vordingborg.
Bosat: Slotsvej 54, Charlottenlund.
 - 1) **Tine Bendix**, født 25. juli 1966 i Risskov.
 - 2) **Lise Møller Hansen**, født 27. november 1968 i Århus.
 - b. **Eva Poulsen**, født 6. februar 1945 i Viborg, død 19. maj 1977, gift 9. oktober 1965 med *Orla Jensen*, disponent.
 - c. **Birgitte Poulsen**, elev, født 18. oktober 1958 i Viborg.
Bosat: Slesvigsgade 33, Viborg.
2. **Birthe Nielsen**, født 22. august 1925 i Viborg, gift 7. april 1947 med *Jens Hauge Andersen*, landmåler, født 5. december 1920 i Asferg.
Bosat: Sjællandsgade 51, Randers.
 - a. **Kirsten Hauge Andersen**, sekretær, født 30. september 1947 i Viborg, gift 1. april 1967 med *Per Toft*, ekspedient, født 20. februar 1946 i Ø. Hurup; ægteskabet opløst 1974.
Bosat: Holme Møllevej 43, Viby J.
 - 1) **Carsten Toft**, født 11. oktober 1967 i Århus.
 - b. **Inger Hauge Andersen**, lægesekretær, født 1. marts 1951 i Viborg, samlever med *Torben Bresson*, måletekniker, født 8. august 1946 i København.
Bosat: Vestergade 26, Århus C.
 - c. **Grethe Hauge Andersen**, teknisk assistent, født 1. september 1953 i Viborg, gift 14. september 1979 med *Finn Monrad Rasmussen*, ingeniør, født 4. april 1952 i Randers.
Bosat: Astridsminde 20, Romalt pr. Randers.
 - 1) **Mette Hauge Rasmussen**, født 19. juni 1976 i Randers.
- C. **Peter August Albrechtsen**, handelsmand, født 26. marts 1898 i Viborg, død 3. november 1953 i Horsens, gift 1. gang 12. december 1925 med *Elly Alsted Christensen*, født 1. november 1902 i Sparkær, død 5. maj 1966; ægteskabet opløst; gift 2. gang 2. januar 1936 i Horsens med *Lilly Agathe Nielsen*, født 17. marts 1909 i Hansted.
Bosat: Hybenvej 87, Horsens.
 1. **Anny Alsted Albrechtsen**, bogholder, født 3. september 1920 i Viborg, gift 28. april 1940 med *Carl Osvald Hansen*, glarmester, født 26. april 1916 i Horsens.
Bosat: Jeppe Åkjærs Vej 21, Horsens.
 - a. **Flemming Kallesø Hansen**, glarmester, født 29. november 1946 i Horsens, gift 1. august 1970 med *Karin Therese Bjerrum*, børnehaveklasseleder, født 11. april 1948 i Århus.
Bosat: Stensballe Strandvej 62, Horsens.
F.K.H. uddannedes som glarmester og overtog 1974 faderens firma, Dagnæs Glaslager.

K.T.B. dimitteredes som børnehavepædagog og har fra 1970 været børnehaveklasseleder ved Horsens kommunale skolevæsen.

1) **Michael Kallesø Hansen**, født 4. maj 1975 i Horsens.

2) **Henrik Kallesø Hansen**, født 28. januar 1978 i Horsens.

2. **Minna Dorrit Alsted Albrechtsen**, bogholder, født 4. oktober 1926 i Horsens, gift 10. september 1967 med *Poul B. Flensbak*, navneændring 1943 fra Poul B. Sørensen, VVS-installatør, født 22. august 1920 i Næstved.

Bosat: Allégade 10, Horsens.

M.D.A.A. blev handels- og kontoruddannet og har de sidste 15 år virket som bogholder i eget firma.

P.B.F. uddannedes som maskinmester og VVS-installatør og har fra 1964 drevet selvstændig VVS-forretning.

a. **Lene Flensbak**, født 24. januar 1967 i Århus.

3. **Ingrid Albrechtsen**, født 19. maj 1936 i Horsens, gift 27. december 1952 med *Børge Dam Pedersen*, maler, født 15. november 1932 i Århus.

Bosat: Hybenvej 27, Horsens.

a. **Lillian Dam Pedersen**, fabriksarbejder, født 16. marts 1953 i Horsens, gift 31. august 1972 med *Kim Bjarke Nielsen*, specialarbejder, født 26. august 1952 i Horsens.

Bosat: Østerled 7 C, Horsens.

1) **Jannie Dam Nielsen**, født 12. august 1970 i Horsens.

2) **Heidi Dam Nielsen**, født 25. juli 1973 i Horsens

- b. **Marianna Dam Pedersen**, syerske, født 15. april 1954 i Horsens, gift 14. april 1979 med *Kaj Christensen*, arbejdsmand, født 16. juli 1947 i Horsens.

Bosat: Østerled 5 C, Horsens.

1) **Jimmie Dam Christensen**, født 27. september 1971 i Horsens.

2) **Carina Dam Christensen**, født 23. marts 1974 i Horsens.

- c. **Bente Dam Pedersen**, født 1. januar 1956 i Horsens.

Bosat: Chr. M. Østergårds Vej 1 F, Horsens.

1) **Charlotte Dam Pedersen**, født 16. november 1973 i Horsens.

2) **Henriette Dam Pedersen**, født 21. juli 1975 i Horsens.

3) **Nicolai Dam Pedersen**, født 9. januar 1980 i Horsens.

- d. **Jørgen Dam Pedersen**, lagerekspedient, født 15. oktober 1957 i Horsens.

Bosat: Bakkesvinget 35, Ølsted pr. Løsning.

- e. **Preben Dam Pedersen**, født 14. juni 1959 i Horsens.

Bosat: Hybenvej 27, Horsens.

- f. **Kirsten Dam Pedersen**, født 12. februar 1961 i Horsens.

Bosat: Østerled 1 C, Horsens.

- g. **Helle Dam Pedersen**, født 3. marts 1963 i Horsens.

- h. **Gitte Dam Pedersen**, født 24. marts 1964 i Horsens.

- j. **Laila Dam Pedersen**, født 2. oktober 1965 i Horsens.

4. **Elna Albrechtsen**, fabriksarbejder, født 4. april 1939 i Horsens.

Bosat: Kaptajn Andersens Gade 15, Horsens.

5. **Erna Albrechtsen**, rengøringsassistent, født 11. maj 1940 i Horsens, gift 12. oktober 1957 med *Søren Peter Sørensen*, låsesmed, født 16. juli 1934 i Hansted.

Bosat: Stationsvej 55, Nørresundby.

E.A. var beskæftiget i en viktualieforretning indtil sit giftermål og har fra 1970 virket som rengøringsassistent på Thistedvejens Skole i Nørresundby.

S.P.S. lærte landbrug, var 1957-1973 kørelærer ved forsvaret og har siden været beskæftiget som låsesmed.

a. **Suzanne Irene Sørensen**, født 3. februar 1958 i Nørresundby.

Bosat: Voerbjergvej 5, Nørresundby.

b. **Mogens Carsten Sørensen**, værftsarbejder, født 6. maj 1959 i Nørresundby.

Bosat: Frank Rygårds Vej 12, Nørresundby.

c. **Claus Michael Sørensen**, født 10. marts 1962 i Nørresundby.

Bosat: Frank Rygårds Vej 8, Nørresundby.

d. **Keld Sørensen**, født 3. januar 1964 i Nørresundby.

6. **Johan Albrechtsen**, buschauffør, født 12. oktober 1943 i Horsens, gift 5. maj 1972 med *Inga*, montrice, født 10. januar 1944 i Ans.

Bosat: Irisvej 3, Horsens.

a. **Bjarne Albrechtsen**, født 30. juli 1969 i Horsens.

b. **Linda Albrechtsen**, født 30. juli 1972 i Horsens.

7. **Anne-Grete Albrechtsen**, fabriksarbejder, født 16. september 1949 i Horsens, gift med *Erling Bodeholt*, bygningstømrer.

Bosat: Kaptajn Andersens Gade 15, Horsens.

8. **Hanne Etna Albrechtsen**, født 18. august 1951 i Horsens, gift 29. december 1979 med *Asger Holm*, bådebygger, født 4. august 1946 i Horsens.

Bosat: Mølletoften 26, Horsens.

a. **Rikke Holm**, født 25. marts 1973 i Horsens.

b. **Anita Holm**, født 10. marts 1977 i Horsens.

D. **Ejnar Harald Albrechtsen**, bager, født 12. juni 1899 i Viborg, død 1. april 1974, gift 7. juli 1925 med *Emilie Frederiksen*, født 2. maj 1900 i Århus.

Bosat: Kirkebækvej 77, Viborg.

1. **Ruth Birgitte Albrechtsen**, hjemmehjælper, født 26. juli 1926.

Bosat: Gefionsvej 49, Helsingør.

a. **Jan Albrechtsen**, født 7. juli 1948 i Viborg.

2. **Sonja Rita Albrechtsen**, kontorassistent, født 9. maj 1928 i Viborg, gift 7. august 1954 med *Carl Albert Köhne*, ingeniør, født 7. marts 1928 i Horsens.

Bosat: Skodsborgvej 132, Holte.

a. **Charlotte Köhne**, korrespondent, født 11. august 1955 i Randers.

Bosat: Niels Andersens Vej 36, Hellerup.

b. **Philip Köhne**, født 8. november 1963 i Fredericia.

3. **Lis Albrechtsen**, født 21. april 1934, gift 9. marts 1957 med *Hans Jakobsen*, overpostbud, født 23. juli 1932.

Bosat: Grønagervej 20, Søften pr. Hinnerup.

a. **Kim Jakobsen**, født 31. januar 1958.

4. **Inge Albrechtsen**, født 10. juli 1938 i Viborg, gift 21. juni 1964 med *Finn Nielsen*, brandmand, født 22. august 1923.

Bosat: Bakkevej 17, Allerød.

I.A. har været ansat på kontor og har endvidere haft ophold i Italien, Frankrig og England.

F.N. tog realeksamen, blev kontoruddannet, indkaldtes til aftjening af værnepligt ved artilleriet, hjemsendtes som sekondløjtnant og har siden 1948 været ansat ved Københavns Brandvæsen.

a. **Bo Rud Nielsen**, født 1. oktober 1964 i Allerød.

b. **Cecilie Rud Nielsen**, født 18. august 1970 i Usserød.

III. Jens Christoffersen Jensen, slagter, ejer af Fredens Hjem i Hørning, født 27. september 1870 i Adslev, død 21. juli 1913. Ugift.

IV. Johannes Mikael Jensen, vognmand, født 12. november 1877 i Adslev, død i december 1962, gift 21. juni 1913 med *Thora Emilie Poulsen*, født 19. december 1881 i Virum, død 20. november 1930.

J.M.J. var elev på Frederiksborg Højskole samt på Lyngby Landbrugsskole, var en årrække assistent ved Landbrugsmuseet i Lyngby og etablerede sig senere som vognmand i Vejlbj ved Århus.

A. Erna Leth Jensen, født 6. februar 1915 i Hørning. Ugift.

Bosat: Kastaniebakken 14, Risskov.

E.L.J. var elev på Frederiksborg Højskole og har været assistent på De gamles Hjem i Vejlbj.

B. Inger Leth Jensen, sundhedsplejerske, født 18. april 1917 i Hørning, gift 9. december 1961 med *Niels Henning Bak Sørensen*, optiker, født 11. april 1919 i Vamdrup.

Bosat: Præsteskovens 37, Åbenrå.

I.L.J. var elev på Frederiksborg Højskole, Rødkilde Højskole og Askov udvidede Højskole, uddannedes som sygeplejerske på Grenå Sygehus og senere som sundhedsplejerske.

C. Henning Leth Jensen, pedel, født 11. september 1918 i Krogsbæk, død 6. marts 1973, gift 24. maj 1946 med *Karen Hjortshøj Pedersen*, født 3. august 1927 i Lisbjerg.

H.L.J. havde en tid en landejendom i Lisbjerg og fik senere ansættelse som pedel ved Århus Rutebilstation.

1. **Lars Mikael Leth Jensen**, postbud, født 18. januar 1951 i Lisbjerg.

Bosat: Vilhelm Bergsøes Vej 19, Århus V.

D. Julie Leth Jensen, født 3. september 1922 i Vejlbj, gift 15. december 1946 med *Anders Ruggaard Bach*, smed ved DSB, født 20. juni 1925 i Søften.

Bosat: Nordvangs Allè 16, Egå.

1. **Kirsten Bach**, født 16. juli 1947 i Århus.

Bosat: Nordvangs Allè 16, Egå.

2. **Peter Bach**, født 10. april 1952 i Århus, gift med *Susana Doallo*.

Bosat: Høgevej 39, Århus V.

V. Ane Mathilde Jensen, født 2. februar 1880 i Adslev, død 1. november 1930, gift med *Laurs Jensen Brandt*, gårdejer, født 6. april 1867 i Storning, død 6. marts 1938.

L.J.B. overtog sin fædegård og drev denne indtil sin død, hvorefter sønnerne Peter og Kristian Mathias overtog den.

- A. Kristian Mathias Brandt**, gårdejer, født 19. april 1910 i Storrिंग, gift 10. november 1945 med *Lovise Sørensen*, født 25. juli 1916 i Helgenæs.
 Bosat: Thorshøjvej 242, Edslev pr. Hørning.
 K.M.B. var vinteren 1930-1931 elev på Ollerup Højskole, drev 1938-1945 sammen med broderen Peter fødegården og overtog derefter Bakkegården i Edslev.
 L.S. besøgte Frederiksborg Højskole sommeren 1934 samt gymnastikhøjskolen i Ollerup sommeren 1938.
- Birgit Brandt**, amtskonsulent, født 12. januar 1946 i Ebeltoft, gift 28. september 1968 med *Arly Pedersen*, tømrer, født 4. august 1944 i Skanderborg.
 Bosat: Skovsvinget 4 E, Skanderborg.
 - Mette Brandt Pedersen**, født 27. august 1970 i Skanderborg.
 - Anne-Marie Brandt**, kontorassistent, født 20. november 1947 i Stjær, gift med *Per Brødsted*, konsulent.
 Bosat: Sølystvej 8, Skanderborg.
- B. Peter Jensen Brandt**, gårdejer, født 6. juli 1911 i Storrिंग, gift 4. december 1949 med *Magda Nathalie Søndergaard*, født 25. april 1911 i Flade, Bjergby.
 Bosat: Lilleringvej 7, Storrिंग pr. Galten.
 P.J.B. var elev på Klank Efterskole samt på Uldum Højskole og overtog 1945 fødegården efter at have drevet den sammen med broderen Kristian Mathias fra 1938.
- Anne Elisabeth Brandt**, lærer, født 6. september 1951 i Århus, gift 30. juni 1972 med *Flemming Rantzau Petersen*, speditør, født 4. marts 1948 i Vejgård.
 Bosat: Gudumholmsvej 25, Gudumholm pr. Storvorde.
 A.E.B. tog studentereksamen samt lærereksamen og har siden 1977 været ansat ved Sejlflod kommune.
 F.R.P. blev uddannet som speditør, aftjente sin værnepligt ved Marinen, fik 1971 ansættelse ved Thermo Scandia og har fra 1980 været medejer af samme.
- C. Ellen Marie Brandt**, født 17. august 1913 i Storrिंग, gift 17. august 1938 med *Gustav Fogh*, gårdejer, født 31. januar 1907 i Edslev Mølle, død 26. februar 1976.
 Bosat: Hjortshøj Plejehjem, Hjortshøj.
 E.M.B. var elev på Ryslinge Højskole.
 G.F. besøgte Testrup Højskole 1925 samt Rødding Højskole 1929 og var ejer af Tåstrup Overgård ved Hadsten.
- Grethe Fogh**, højskolelærer, mag.art., født 30. maj 1941 i Århus, gift 27. december 1961 med *Torben Rostbøll*, højskoleforstander, født 28. august 1929 i Århus.
 Bosat: Ryslinge Højskole, Ryslinge.
 G.F. tog 1960 studentereksamen, studerede et år på Polyteknisk Lærestalt, dimitteredes 1965 fra Odense Seminarium og tog 1978 magisterkonferens i litteraturvidenskab. Var 1966-1970 medlem af kommunalbestyrelsen, har fra 1979 været medlem af forretningsudvalget for Folkebevægelsen mod EF; udgav 1980 *Blixeniana* for Karen Blixen-selskabet.
 T.R. tog 1953 lærereksamen fra Århus Seminarium, har studeret ved bl.a. det universiteterne i Oslo og Manchester og har fra 1962 været forstander på Ryslinge Højskole.

- a. **Martin Rostbøll**, født 6. september 1964 i Ringe.
 - b. **Solveig Rostbøll**, født 1. september 1966 i Ringe.
 - c. **Benedikte Rostbøll**, født 3. februar 1968 i Ringe.
 - d. **Christian Rostbøll**, født 21. oktober 1971 i Svendborg.
2. **Gunnar Fogh**, driftsleder, født 25. januar 1943 i Tåstrup, gift 16. november 1968 med *Erna Overgaard*, født 4. februar 1944 i Lunde.
Bosat: Overholm 18 B, Hatting pr. Horsens.
G.F. var elev på Egå Efterskole, uddannedes ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Århus, havde ophold på Rødding Højskole samt på Bygholm Landbrugsskole og har fra 1966 været driftsleder af landbruget ved Bygholm Landbrugsskole.
E.O. var elev på Brejninggård Efterskole samt på Rødding Højskole og har bl.a. andet arbejdet på plejehjem samt 5 år i en viktualieforretning.
- a. **Merete Fogh**, født 15. oktober 1970 i Hatting.
 - b. **Lennart Fogh**, født 26. marts 1973 i Hatting.
3. **Karsten Fogh**, født 28. marts 1954 i Århus, gift med *Margrethe*.
Bosat: Sigridsvej 7, Brabrand.
- D. Johannes Haurum Brandt**, arbejdsmand, født 12. marts 1916 i Storning, gift 1. oktober 1940 med *Gerda Damsgaard Hansen*, født 1. februar 1916 i Jeksen.
Bosat: Stillingvej 472, Harlev J.
1. **Svend Erik Damsgaard Brandt**, tømrer, født 3. februar 1941 i Årslev, gift 8. august 1964 med *Jonna Kirkeby*, damefrisør, født 15. oktober 1943 i Fredericia.
Bosat: Fridtjof Nansens Vej 17, Fredericia.
S.E.D.B. udlærtes 1961 som tømrer.
J.K. udlærtes 1964 som damefrisør.
- a. **Brian Kirkeby Brandt**, født 9. marts 1970 i Fredericia.
 - b. **Renè Kirkeby Brandt**, født 28. februar 1973 i Fredericia.
2. **Ove Haurum Brandt**, fabrikant, født 13. juni 1945 i Harlev, gift 4. november 1967 med *Bodil Buhl Rasmussen*, damefrisør, født 9. maj 1950 i Skive.
Bosat: Enebærvej 7, Stjær pr. Galten.
O.H.B. udlærtes som maskinarbejder og har fra 1973 drevet selvstændigt maskinværksted.
B.B.R. udlærtes som damefrisør og har fra 1970 drevet selvstændig salon i Stjær.
- a. **Kenneth Buhl Brandt**, født 24. april 1968 i Skanderborg.
 - b. **Johnny Haurum Brandt**, født 11. juni 1974 i Århus.
- VI. **Mette Jensen**, født 4. februar 1883 i Adslev, død 19. januar 1926.
- A. **Arne Peter Leth Jensen**, ekspedient, født 24. februar 1910 i Adslev, gift 27. april 1932 med *Anna Margrethe Nielsen*, født 6. juni 1910 i Jeksen Nedergård.
Bosat: Solskrænten 20, Brabrand.
A.P.L.J. har haft en gård i Jeksen og fik senere beskæftigelse på en konserverfabrik i Brabrand.
1. **Erling Leth Jensen**, repræsentant, født 15. august 1935 i Jeksen, død ugift 26. november 1979.
E.L.J. blev handelsuddannet, aftjente sin værnepligt ved Marinen, var repræ-

sentant, først for Brødrene Justesen i Holstebro og derefter for Dansk Droge i Esbjerg-distriktet og fik senere ansættelse ved FDB i Viby J.

2. **Kurt Leth Jensen**, journalist, født 16. april 1947 i Jeksen, samlever med *Ketty Jensen*, børnehavepædagog.

Bosat: Lindevej 15, Spjald.

K.L.J. uddannedes som journalist ved Amstavisen i Skive, har en tid været producer ved TV-sporten og er nu ansat ved Midt- og Vestjysk Radio i Holstebro.

a. **Tina Leth Jensen**, født 29. september 1977 i Spjald.

b. **Karoline Leth Jensen**, født 20. februar 1979 i Galten.

- VII. **Jenny Leth Jensen**, sygeplejerske, født 30. april 1885 i Adslev, død 29. juni 1954.

J.L.J. var elev på Vallekilde Højskole, var en tid menighedssygeplejerske i Døstrup ved Hobro, men måtte opgive på grund af svigtende helbred.

- VIII. **Anders Jørgensen Jensen**, gårdejer, født 20. maj 1887 i Adslev, død 7. maj 1958, gift 25. februar 1923 med *Laura Leth*, telefonist, født 18. juni 1900 i Lethsminde i Skanderup, død 24. november 1928.

A.J.J. var elev på Grejsdal Landbrugsskole, opholdt sig nogle år i Amerika og var senere ejer af gården Gertrudsminde i Boes.

- A. **Anna Kirstine Leth Jensen**, født 2. juli 1924 i Gertrudsminde i Boes, gift 14. maj 1950 med *Georg Julius Hansen*, købmand, født 1. juli 1913 i Vangså.

Bosat: Ålborgvej 5, Thisted.

G.J.H. har drevet sin nuhavende købmandsforretning siden 1952.

1. **Lars Leth Hansen**, lærer, født 7. oktober 1950 i Frederiks, gift 24. juni 1978 med *Annette Frost Pedersen*, født 1. februar 1952 i Thisted.

Bosat: Grå Rimme 17, Klitmøller pr. Thisted.

a. **Christine Frost Hansen**, født 12. april 1979 i Thisted.

b. **Marie Leth Hansen**, født 22. februar 1981 i Thisted.

- B. **Grethe Leth Jensen**, født 24. august 1925 i Gertrudsminde i Boes, død 14. februar 1926.

- C. **Laura Margrethe Leth Jensen**, født 24. november 1928 i Gertrudsminde i Boes, gift 12. juni 1952 med *Sigfred Moesgaard*, murer, født 28. juli 1927 i Ejstrupholm.

Bosat: Vestervang 19, Ejstrupholm.

1. **Jan Leth Moesgaard**, chauffør, født 10. juli 1955 i Ejstrupholm.

Bosat: Østergade 10, Ejstrupholm.

2. **Joan Leth Moesgaard**, hjemmehjælper, født 12. november 1957 i Ejstrupholm.

Bosat: Lindevænget 23, Ejstrupholm.

- IX. **Jens Mikkelsen Jensen**, født 2. juni 1889 i Adslev, gift 11. marts 1923 med *Nielsine Nielsen* fra Voldby, født 2. oktober 1904, død.

J.M.J. opholdt sig i 10 år i USA, vendte hjem og købte en ejendom i Bjertrup, udvandrede 1925 til Canada og boede 1964: 931 Granville Avenue, Richmond, British Columbia.

- A. **Vagner Jensen**, født 11. juli 1923 i Bjertrup.

- B. **Anne Margrethe Leth Jensen**, født 17. september 1924 i Bjertrup.

C. Jenny Leth Jensen, født i Canada.

D. Marie Leth Jensen, født i Canada.

X. Margrethe Jensen, født 18. januar 1891 i Adslev. Ugift.

Bosat: Gl. Ryvej 9, Adslev pr. Hørning.

M.J. var elev på Ollerup Højskole 1910 samt på Silkeborg Husholdningsskole 1917.

8.B. Dorthea Kirstine Jensen, født 20. februar 1850 i Adslev, død 8. marts 1927, gift 1. gang 28. juni 1877 med *Anders Erik Jørgensen*, gårdejer og sognerådsformand, født 12. marts 1850 i Yderup, Lyngby, død 25. juli 1884 (*broder til Erik Jørgensen, se 8.D.*), gift 2. gang den 1. oktober 1897 med *Lars Christian Larsen Mølgaard*, gårdejer og sognefoged, født 4. august 1867 i Mølgaard i Vinderslev, død 20. august 1952.

D.K.J. var elev på Østerby Højskole og lærte mejeribrug og husholdning på Moesgård ved Århus.

A.E.J. var i to vintre elev på Ask Højskole, overtog hustruens fødehjem, Adslevgården, og drev denne indtil sin død. Han var en dygtig og agtet mand og i flere år medlem af sognerådet.

L.C.L.M. nedrev den gamle slægtsgård i Adslev og byggede en ny gård, Dortheasminde, et stykke uden for byen. Han var en dygtig landmand, sognefoged igennem 23 år og en årrække medlem af sognerådet. (*Se endvidere bilag 113*).

Ingen børn.

8.C. Jens Mikkelsen Jensen, født 12. marts 1852 i Adslev, død 16. marts 1876.

Jørgensen-grenen fra Bjertrup

8.D. Ane Margrethe Jensen, født 14. april 1854 i Adslev, død 5. august 1932, gift 20. april 1877 med *Erik Jørgensen*, gårdejer, født 15. januar 1842 i Yderup, Lyngby, død 11. april 1888. – E.J. var gift 1. gang med Mette Marie Kristensen og havde i dette ægteskab sønnen Olav.

A.M.J. videreførte efter mandens død Bjertrup Østergård, som hun omkring 1900 afstod til stedsønnen Olav.

E.J. drev Bjertrup Østergård indtil sin død. (*Se endvidere bilag 114*).

I. Dagmar Jørgensen, oversygeplejerske i Århus, født 22. juni 1878 i Bjertrup, død ugift 20. oktober 1968.

II. Aage Jørgensen, stud.med.vetr., født 11. februar 1880 i Bjertrup, død 18. februar 1901.

III. Jutta Jørgensen, overlærer i Århus, født 7. marts 1882 i Bjertrup, død ugift 6. april 1972.

Søstrene Dagmar og Jutta Jørgensen havde gennem mange år ved sparsommelighed og ved at nægte sig selv mange livsglæder samlet en formue, som de, medens de levede, skænkede til gode formål: kirken og de kredse, hvor de kom meget. Efter deres død er der oprettet et fond, som skal komme slægtens nærmeste til gode, især de unge. De har sat sig selv, deres forældre og Adslev-slægten et smukt eftermæle.

8.E. Ane Marie Jensen, født 5. april 1856 i Adslev, død 18. marts 1888, gift 7. november 1876 med *Rasmus Madsen Brahe*, købmand i Grenå, født 8. marts 1851 i Fladstrup, Lyngby, død 2. juli 1890.

I. Jens Peter Madsen Brahe, kontorfuldmægtig, født 2. februar 1881 i Grenå, død, gift 3. maj 1904 med *Dagmar Marie Kirstine Lund*, født 15. maj 1879, død.

Ingen børn.

Møller-grenen

8.F. Niels Rasmussen Møller, navneændring fra Niels Rasmussen Møller Jensen, gods-ejer, født 28. juni 1860 i Adslev, død 21. december 1940, gift 1. gang 22. april 1887 med *Ane Marie Rasmussen*, født 20. november 1868 i Pedholt, Malling, død 9. juni 1894, gift 2. gang 22. juli 1896 med *Petrea Karoline Kristensen*, født 22. februar 1875 i Kreckjær, død 9. september 1937.

N.R.M. var to vintre elev på Askov udvidede Højskole, besøgte Gedved Højskole samt Tune Landboskole og ejede flere gårde, bl.a. Petersminde 1912-1919 samt fra 1922 Borupgård i Kattrup. (*Se endvidere bilag 115*).

I. Jens Michael Møller, bogholder, født 21. januar 1888 i Elkjærgård, Malling, død 2. januar 1968, gift 1913 med *Margrethe Rasmussen*, født 6. februar 1896 i Hinnerup, død i marts 1966.

J.M.M. uddannedes i købmand Torstensens forretning i Malling, drev en tid købmandsforretning i Laven og fik så beskæftigelse som bogholder hos købmand I.P. Møller i Skanderborg.

A. Anna Marie Møller, boghandler, født 2. december 1913 i Agger.

Bosat: Adelgade 55, Skanderborg.

B. Svend Aage Møller, gartner, født 20. februar 1917 i Agger, gift 12. februar 1950 med *Gurli Hansen*, født 30. januar 1919 i Stige.

Bosat: Rugårdsvej 243, Odense NV.

1. Michael Stig Møller, født 6. januar 1951 i Odense, død oktober 1971.

2. Mette Merete Møller, læge, født 31. marts 1952 i Odense.

Bosat: Præstegårdsvænget 22, Odense NV.

M.M.M. bestod 1972 studentereksamen samt 1980 lægevidenskabelig embeds-eksamen og har fra 1981 været ansat på Rudkøbing Sygehus.

II. Agnete Møller, født 27. april 1890 i Elkjærgård, død i maj 1967, gift 24. august 1926 med *Knud Rosenstand*, overlæge, født 24. august 1879 i Nr. Stenderup, Eltang, død i september 1959; ægteskabet opløst 1949.

A.M. uddannedes som massøse og sygeplejerske.

K.R. tog lægevidenskabelig embedseksamen, fik specialuddannelse i psykiatri og neurologi og var 1936-1949 overlæge ved sindssygehospitalet i Vedsted.

A. Stig Rosenstand, seminarielektor, født 11. august 1930 i Middelfart, gift 24. juli 1964 med *Ella Kristensen*, lærer, født 14. august 1938 i Havnstrup.

Bosat: Toften 4, Nissum Seminarieby pr. Lemvig.

S.R. er cand.mag. i historie og geografi og har fra 1957 været ansat ved Nr. Nissum Seminarium.

E.K. tog lærereksamen og har fra 1969 været ansat ved Nr. Nissum Seminariums Øvelsesskole.

1. **Knud Erik Rosenstand**, født 30. oktober 1965 i Nr. Nissum.
2. **Marianne Rosenstand**, født 23. december 1972 i Nr. Nissum.
3. **Niels Jørgen Rosenstand**, født 7. oktober 1975 i Nr. Nissum.
4. **Jens Ejnar Rosenstand**, født 8. januar 1977 i Nr. Nissum.

III. Margrethe Møller, overlærer, født 22. februar 1892 i Elkjærgård, død 6. marts 1978.

M.M. dimitteredes fra Århus Seminarium og virkede som lærer på Samsø samt ved Marielyst Skole i Søborg. Hun besøgte Italien 11 gange, bl.a. for at studere på universitetet i Perugia.

IV. Arne Kristian Møller, oberstløjtnant ved flyvevåbenet, kammerjunker, Ridder af Danebrog, født 10. juni 1897 i Elkjærgård, død 13. september 1963, gift 11. oktober 1924 med *Astrid Lembcke*, født 14. oktober 1892, død 23. juni 1975.

A.K.M. blev student, tog filosofikum og gik så ind i hæren, blev premierløjtnant i Rytteriet 1920, først ved daværende 4. dragonregiment og siden ved Gardehusarregimentet, måtte holde op efter et fald med sin ridehest, hvorved han pådrog sig en alvorlig hjernerystelse, var nogle år gårdejer i Bjerager, og virkede senere i forsikringsbranchen i Ålborg, indtrådte efter befrielsen i nr. i reserven i Rytteriet.

A. Alice Lembcke Møller, overassistent, født 21. august 1928 i Århus.

Bosat: Højmosevænge 13, Hørsholm.

1. **Niels Lembcke Møller**, født 22. juli 1956 i Usserød.

Bosat: Bragesgade 18, København N.

B. Gertie Lembcke Møller, født 12. oktober 1931 i Bjerager Hougård, gift 8. oktober 1955 med *Bent Christian Holm*, eksportchef, født 16. juni 1925 i Malmö, Sverige.

Bosat: Fagerlunden 20, Vedbæk.

1. **Christian Holm**, stud.jur., født 19. september 1957 på Frederiksberg.

Bosat: Fagerlunden 20, Vedbæk.

2. **Nina Holm**, født 22. juni 1962 i København.

V. Marie Møller, født 31. marts 1899 i Elkjærgård, død 10. maj 1981, gift 27. december 1922 med *Jørgen Beck*, proprietær, født 14. maj 1895 i V. Haugård, Saksild, død 3. april 1975.

J.B. købte 1928 Petersminde ved Odder og drev denne i 43 år.

A. Dieter Werner Beck, læge, født 2. oktober 1940 i Partenen, gift 24. juli 1965 med *Annette Kreutzfeldt*, født 30. december 1942 i København.

Bosat: Hejrevej 7, Farsø.

D.W.B. kom som »wienerbarn« til Danmark 1950, adopteredes 1956 af Marie og Jørgen Beck, har taget lægevidenskabelig embedseksamen og er nu ansat på Farsø Sygehus.

1. **Eva Beck**, født 8. august 1966 i Odder.

2. **Thomas Beck**, født 2. april 1969 i Odder.

VI. Aage Møller, proprietær, født 3. marts 1901 i Saksildgård, død 15. november 1957, gift 31. august 1926 med *Meta Line Sommer Jessen*, født 12. september 1902 i Sommerlyst, Skejby.

Bosat: Kjærbygård, Kærbyvej 11, Århus N.

Søsteren Marie Beck har fortalt: »Da Aage var død, blev der skrevet om hans dygtighed og klare forstand, og det er altsammen rigtigt, men det, der vil huskes længst, er hans strålende væsen. Der blev så lyst og festligt, hvor han kom, og så tomt, da han døde. Hans gavmildhed og evne til at hjælpe er et kapitel for sig.«

A. Anne Merete Jessen Møller, født 24. november 1927 i Skejby, gift 25. juni 1955 med *Nils Krumhardt*, apoteker, født 2. november 1923.

Bosat: Vinkelvej 10, Frederiksværk.

1. **Liselotte Krumhardt**, født 26. marts 1957.

2. **Peter Krumhardt**, født i januar 1961.

B. Preben Karl Jessen Møller, statsskovrider, født 14. maj 1931 i Skejby, gift 1. gang 19. december 1970 med *Dorthe Ingeborg Brandt*; ægteskabet opløst; gift 2. gang 22. december 1978 med *Bodil Marie Jensen*, født 11. januar 1936 i Sabro.

Bosat: Mosskovgård, Skørping.

1. **Regitze Møller**, født 28. november 1971 i Mosskovgård.

2. **Pernille Møller**, født 27. september 1973 i Mosskovgård.

C. Bodil Jessen Møller, født 26. maj 1933 i Skejby, gift 23. juni 1962 med *Poul Eberhardt Laursen*, ingeniør, født 24. november 1926 på Frederiksberg.

Bosat: Mørke Teglværk, Mørke.

B.J.M. har været laboratorieassistent ved Århus Universitet.

1. **Mette Gravggaard Laursen**, født 15. januar 1963 i Ebeltoft.

2. **Niels Gravggaard Laursen**, født 20. november 1964 i Ebeltoft.

VII. Eli Møller, født 19. august 1906 i Saksildgård, gift 15. maj 1931 med *Jørgen Holm*, amtsrådssekretær, cand.jur., født 3. juni 1903 i Risskov.

Bosat: Strandvejen 18, Vejle.

A. Eli Holm, fuldmægtig, cand.jur., født 27. marts 1932 i Borupgård, gift 2. marts 1952 med *Pedro Biker*, programsekretær, født 4. januar 1925 i Lissabon, Portugal, død; ægteskabet opløst.

Bosat: Strandboulevarden 64, København Ø.

E.H. uddannedes som børnehave- og fritidspædagog, tog 1969 juridisk embeds-eksamen og har siden været ansat i undervisningsministeriet.

1. **Susanne Biker**, socialrådgiverstuderende, født 26. august 1952 i Århus, gift 16. oktober 1978 med *Kim Henrik Harboe*, arkitekt, født 4. september 1950.

Bosat: Marstrandsgade 20, København Ø.

S.B. uddannedes om børnehave- og fritidspædagog, gennemgik humanistisk basisuddannelse på Roskilde Universitet og påbegyndte 1979 uddannelse til socialrådgiver.

a. **Siska Harboe Biker**, født 16. juni 1974 i København.

b. **Tanja Harboe Biker**, født 14. november 1978 i København.

2. **Peter Biker**, musiker, født 10. maj 1961 i Søllerød.

Bosat: Strandboulevarden 64, København Ø.

B. Niels Thorbjørn Holm, politimester, født 23. juli 1934 i Vejle, gift 11. august 1962 med *Gunilla Enggard*, tandlæge, født 11. december 1938 i Hørsholm.

Bosat: Frydenlundsvej 9, Rønne.

N.T.H. aftjente sin værnepligt, blev 1960 cand.jur. og har fra 1977 været politimester i Rønne.

1. **Gunilla Anette Holm**, født 7. oktober 1964 i Skanderborg.
 2. **Bolette Holm**, født 10. november 1968 i Hellerup.
- C. **Anna Holm**, sygeplejerske, født 12. april 1940 i Bybæk ved Vejle.
Bosat: Skansevej 96, bolig 16, Hillerød.
- VIII. **Anna Møller**, født 9. december 1914 i Petersminde, gift 12. marts 1941 med *Axel Enggaard*, proprietær, født 12. marts 1901 i Hvalsø, død 9. marts 1979.
Bosat: Gudenåvej 20, Ans.
A.E. var en tid inspektør for svigerfaderen på Borupgård, overtog gården 1941, afhændede den 1943 og købte Urup Hovedgård ved Østbirk.
- A. **Hans Jørgen Enggaard**, revisor, født 28. april 1949 i København.
Bosat: L.A. Rings Vej 20, Højbjerg.
1. **Anna Churchill Enggaard**, født 27. december 1973 i Århus.
 2. **Lise Churchill Enggaard**, født 30. august 1975 i Århus.

Schou-grenen fra Storrिंग

- 8.G. **Cecilie Mikkeline Jensen**, født 5. juli 1863 i Adslev, død 1941, gift 19. maj 1881 med *Ole Petersen Schou*, lærer, født 23. juni 1856 på Stavtrup Mark, Kolt, død 28. maj 1930.
C.M.J. var interesseret i socialt arbejde og var formand for Storrिंग, Stjær og Galten kommunes hjælpekasse.
O.P.S. dimitteredes 1875 fra Gedved Statsseminarium, var lærer og kirkesanger i Adslev 1878-1880, i Pedholdt 1880-1887 og derefter lærer i Storrिंग, hvor han drev en ejendom sammen med skoleloden. – O.P.S. fra en tid formand for Framlev Herreds Lærereforening og Storrिंग Afholdsforening, medlem af menighedsrådet, af værgerådet i Storrिंग, Stjær og Galten samt af herredsbestyrelsen i plejehjemsforeningen for Århus stifts sydlige del, tillidsmand i agrarforeningen og endvidere revisor i andelsmejeriet i 23 år.
- I. **Magda Schou**, født 27. juli 1885 i Pedholt, Malling, død 16. oktober 1962, gift 26. november 1920 med *Jacob Schultz*, gårdejer i Stovby ved Gerlev, født 7. juni 1882 i Klostergården, Hejls, død 28. juli 1961.
Ingen børn.
- II. **Marie Johanne Schou**, født 15. november 1894 i Storrिंग, død 4. februar 1976, gift 28. april 1917 med *Harald Bønløkke Adamsen*, gårdejer, født 19. juni 1879 i Marieløkke, Ålsrode, død 16. januar 1954.
H.B.A. overtog fødegården og drev denne indtil 1945, da sønnen Erik overtog den.
- A. **Erik Bønløkke Adamsen**, gårdejer, født 5. januar 1918 i Marieløkke, gift 3. juli 1938 med *Esther Kristensen*, født 9. februar 1920 i Kolind.
Bosat: Elmely, Hoedvej 40, Balle.
E.B.A. lærte landbrug og overtog 1945 fødegården med et tilligende på 85 tdr. land, etablerede tillige maskinstation, afhændede senere Marieløkke til sønnen Bent og købte sin nuhavende gård.
1. **Inger Bønløkke Adamsen**, født 5. maj 1939 i Adslev, gift 12. januar 1963 med *Knud Hougaard*, gårdejer, født 22. maj 1937 i Ginnerup.

Bosat: Homåvej 4, Grenå.

K.H. uddannedes ved landbruget, købte 1964 sin nuhavende ejendom med et tilliggende på 22 tdr. land og har senere tilkøbt 35 tdr. land.

a. **Michael Lars Hougaard**, født 2. oktober 1966.

b. **Per Hougaard**, født 28. februar 1972.

2. **Knud Bønløkke Adamsen**, gårdejer, født 29. august 1941 i Adslev, gift 6. november 1965 med *Annette Lindhard*, født 25. august 1946 i Gentofte.

Bosat: Ålsrodevej 91, Ålsrode pr. Grenå.

a. **Nina Bønløkke Adamsen**, født 31. januar 1971 i Århus.

b. **Pia Bønløkke Adamsen**, født 9. oktober 1978 i Århus.

3. **Bent Bønløkke Adamsen**, gårdejer, født 12. maj 1946 i Marieløkke, gift 22. juni 1968 med *Annelise Jacobsen*, sygeplejerske, født 13. april 1946 i Ålborg.

Bosat: Marieløkke, Bakkegårdsvej 18, Ålsrode pr. Grenå.

B.B.A. overtog efter sin far Marieløkke i Ålsrode.

a. **Gert Bønløkke Adamsen**, født 11. maj 1970 i Grenå.

b. **Lene Bønløkke Adamsen**, født 14. marts 1973 i Grenå.

c. **Lars Bønløkke Adamsen**, født 24. april 1975 i Grenå.

4. **Poul Bønløkke Adamsen**, gårdejer, født 4. september 1949 i Marieløkke, gift 14. april 1974 med *Jytte Klausen*, lærer, født 3. juni 1954 i Ramten.

Bosat: Hoedvej 39, Balle.

P.B.A. etablerede 1971 selvstændig maskinstation og købte 1972 sin nuhavende ejendom.

J.K. tog studentereksamen samt lærereksamen og har fra 1979 været ansat ved Ørum-Ginnerup Forbundsskole.

a. **Christian Bønløkke Adamsen**, født 1. november 1979 i Ålsrode.

- B. **Olaf Bønløkke Adamsen**, født 23. februar 1920 i Marieløkke, død 16. juni samme år.

- C. **Kirsten Bønløkke Adamsen**, født 23. februar 1920 i Marieløkke, død 24. juli samme år.

- D. **Karen Schou Adamsen**, født 28. maj 1925 i Marieløkke, gift 28. april 1947 med *Jens Dalgaard*, mejerist, født 11. februar 1919 i Burgårde, død 14. august 1980.

Bosat: Gudenåvej 1 A, Sdr. Vissing pr. Brædstrup.

1. **Per Dalgaard**, tømrermester, født 4. januar 1949 i Hørning, gift 24. april 1975 med *Sonja Irene Hansen*, kontorassistent, født 26. marts 1951 i Føvling.

Bosat: Poppelvej 15, Brædstrup.

P.D. sejlede en tid som erhvervsfisker, kom 1965 i tømrerlærer, arbejdede som svend indtil 1973, afbrudt af militærtjeneste, og startede derpå selvstændig tømrerforretning.

S.I.H. tog realeksamen og 1-årig handelseksamen, blev kontoruddannet og er nu beskæftiget som eksportassistent hos International Cheese Export.

a. **Julia Dalgaard**, født 14. juli 1978 i Horsens.

- III. **Jens Peter Schou**, gårdejer, født 12. april 1898 i Storning, død 23. marts 1979, gift 26. december 1919 med *Metha Marie Borghjerg*, født 7. februar 1899 i Sabro; ægteskabet opløst 1956.

J.P.S. lærte landbrug, drev efter giftermålet nogle år Råhedegård i Ry, arbejdede en

tid på et teglværk, var en årrække bestyrer af forskellige gårde for Hypotekforeningen og købte så gård i Ålsrode.

A. Ole Peter Schou, gårdejer, født 26. april 1920 i Stilling, død 3. november 1968, gift 8. februar 1947 med *Annelise Madsen Gjesager*, født 6. maj 1925.

Bosat: Tolstrupvej 7, Gedved.

1. Kirsten Schou, kommuneassistent, født 18. juni 1953 i Tolstrup, gift 7. maj 1977 med *Svend Meldgaard Mikkelsen*, lærer, født 13. september 1950 i Århus.

Bosat: Oventofte 53, Gedved.

a. Christina Schou Mikkelsen, født 7. december 1977 i Gedved.

2. Bent Schou, tømrer, født 3. marts 1959 i Tolstrup.

Bosat: Tolstrupvej 7, Gedved.

B. Rasmus Borbjerg Schou, repræsentant, født 28. december 1921, død 10. februar 1970.

C. Henning Schou, overlærer, født 3. februar 1925 i Ry, gift 22. april 1948 med *Inge Kathrine Hansen*, født 10. april 1927 i Ørum.

Bosat: Vorup Kirkevej 22, Randers.

1. Jørgen Peter Schou, maskinmester, født 23. maj 1949 i Århus, gift med *Inger-Marie Hansen*, født 9. januar 1952 i Hillerød.

Bosat: Kantatevej 46, Randers.

a. Jacob Schou, født 28. oktober 1976.

2. Poul Aage Schou, smed, født 24. januar 1952 i Århus, gift 30. april 1977 med *Jette Bjerg*, smørrebrødsjomfru, født 25. august 1956 i Bovbjerg.

Bosat: Koglevej 3, Viborg.

a. Brian Bjerg Schou, født 22. september 1977 i Viborg.

b. Thomas Bjerg Schou, født 22. september 1979 i Viborg.

3. Erik Schou, telefonmontør, født 14. april 1953 i Vorup, samlever med *Kirsten Timm*.

Bosat: Tjørnevej 125, Mejdal pr. Holstebro.

E.S. udlærtes som elektriker, arbejdede som sådan bl.a. på Grønland og er nu ansat ved Jysk Telefon-Aktieselskab.

D. Aage Schou, født 24. juni 1927.

Adresse: Box 176, Alta, Bashaw, Canada.

Aa.S. emigrerede 1952 til Canada.

E. Gerda Schou, født 30. maj 1931, gift 17. august 1957 med *Helge Rovsing Juul*, skovrider, født 31. december 1911.

Bosat: Oddervej 90, Skanderborg.

1. Jens Detlef Juul, født 14. maj 1958.

F. Asger Schou, gårdejer, født 26. marts 1934 i Skanderborg, gift 4. november 1961 med *Annelise Jepsen*, født 21. august 1939 i Christianshede.

Bosat: Kunnerupvej 115, Kolt pr. Hasselsager.

A.S. lærte landbrug, var elev på Malling Landbrugsskole, arbejdede en tid på Grønland og købte 1961 ejendom i Kolt.

A.J. uddannedes 1961-1966 på et revisionskontor i Århus.

1. Birgitte Schou, født 13. august 1966 i Århus.

2. **Mette Schou**, født 20. oktober 1967 i Århus.
- G. Ellen Schou**, tekstilarbejder, født 15. marts 1935 i Ry, gift 17. august 1957 med *Ingemann Jul Pedersen*, specialarbejder, født 24. december 1931 i Hemmed.
Bosat: Toftegårdsparken 27, Them.
1. **Torkild Pedersen**, elektriker, født 1. august 1958 i Haney, British Columbia, Canada.
Bosat: Tømmerbyvej 31, Them.
 2. **Linda Anita Pedersen**, født 15. december 1962 i Blairmore, Alberta.
 3. **Jenny Marie Pedersen**, født 12. juli 1964 i Kitimat, British Columbia.
 4. **Annette Pedersen**, født 5. september 1967 i Silkeborg.
- H. Cecilie Marie Schou**, sygeplejerske, født 18. april 1939 i Sdr. Homå, gift 29. juni 1968 med *Poul Erik Stig*, lærer, født 21. marts 1944 i Torp ved Thisted.
Bosat: Søndervangen 24, Viby J.
1. **Ole Allan Stig**, født 9. januar 1972 i Århus.
 2. **Marianne Stig**, født 14. februar 1975 i Århus.
 3. **Sarah Marie Stig**, født 14. februar 1975 i Århus.
- IV. Helga Schou**, født 13. september 1900 i Storning, død 13. juli 1980, gift 8. april 1923 med *Oskar Petersen*, gårdejer, født 19. marts 1900 i Stilling Østergård, død 17. januar 1968.
O.P. havde først til ca. 1928 gården Kristiansbjerg i Skjoldelev, derefter i ca. 15 år Alken Østergård, og virkede derpå som konsulent for Dæhnfelt Frø i Midtjylland.
- A. Niels Schou Petersen**, automekaniker, født 24. juli 1924 i Kristiansbjerg, gift 5. december 1948 med *Emma Margit Andersen*, født 26. marts 1926 i Vamdrup.
Bosat: Ærøvej 8, Funder Bakke pr. Silkeborg.
1. **Bente Schou Petersen**, født 17. juni 1950 i Silkeborg.
 2. **Ole Schou Petersen**, født 1. november 1953 i Funder.
- B. Oluf Schou Petersen**, overinspektør, født 5. oktober 1925 på Kristiansbjerg, gift 14. maj 1949 med *Dora Marie Øster Larsen*, født 24. februar 1930 i Nørreskifte, Tranbjerg.
Bosat: Niels Ebbesens Vej 18, Skanderborg.
O.S.P. blev kolonialuddannet og fik senere ansættelse ved Morgenavisen Jyllands-Posten.
1. **Dorthe Schou Petersen**, kontorassistent, født 29. september 1950 i Skanderborg, gift 12. juni 1971 i Skanderup med *Arne Lerche Hansen*, ingeniør, født 21. januar 1949 i Stilling.
Bosat: Hovedgaden 61, Humble.
 - a. **Jakob Lerche Hansen**, født 7. august 1973 i Skanderborg.
 - b. **Rasmus Lerche hansen**, født 22. april 1975 i Skanderborg.
 2. **Lone Schou Petersen**, socialpædagog, født 9. februar 1955 i Skanderborg, samlever med *Erik Møller Nielsen*, stud.jur., født 16. september 1954 i Ålborg.
Bosat: Tranbjerg Hovedgade 33, Tranbjerg.
 - a. **Anne Schou Nielsen**, født 5. september 1980 i Århus.
 3. **Lotte Schou Petersen**, sygeplejeelev, født 11. januar 1958 i Århus, samlever med *Finn Jakobsen*, stud.scient., født 27. november 1957 i Århus.

Bosat: Snogebæksvej 49, Århus V.

L.S.P. tog studentereksamen, arbejdede 1 år som ufaglært sygehjælper i Cambridge, England, og påbegyndte 1978 uddannelse til sygeplejerske på Århus Kommunehospital.

F.J. tog studentereksamen, studerede 1 år på Danmarks tekniske Højskole og immatrikuleredes 1977 på Århus Universitet.

- C. Bodil Schou Petersen**, født 26. september 1926 i Kristiansbjerg, gift 9. februar 1946 med *Børge Christian Christensen Kroman*, mekaniker, født 20. juni 1920 i Vivild.

Bosat: Møllegade 28, Skanderborg.

B.C.C.K. har fra 1956 drevet selvstændigt autoværksted i Skanderborg.

1. **Torben Kroman**, maskinmester, født 20. juli 1946 i Århus, gift 6. september 1975 med *Anne Marie Østerlund Knudsen*, sygehjælper, født 6. oktober 1946 i Mou.

Bosat: Gl. Landevej 8, Stubbekøbing.

T.K. udlærtes som automekaniker, tog senere maskinmestereksamen og fik ansættelse ved DSB's færger.

A.M.Ø.K. udlærtes som smørrebrødsjomfru og derefter som sygehjælper.

- a. **Morten Kroman**, født 7. januar 1975 i Skanderborg.
2. **Inga Kroman**, stud.mag., født 24. februar 1951 i Skanderborg, gift 4. november 1972 med *Søren Henning Andersen*, universitetslektor, født 21. december 1941 i København.

Bosat: Alleen 59, Skanderborg.

a. **Troels Eske Andersen**, født 26. februar 1976 i Skanderborg.

b. **Theis Sejer Andersen**, født 13. juni 1980 i Skanderborg.

- D. Poul Erik Schou Petersen**, automekaniker, født 2. juli 1928 i Alken Østergård, gift 1. september 1951 med *Laila Maria Agesen*, født 4. april 1933 i Olsker.

Bosat: Amtsvejen 8, Gassum pr. Spentrup.

P.E.S.P. virkede en tid som salgschef for Ford på Bornholm og har fra 1958 drevet selvstændigt autoværksted.

1. **Jesper Schou Petersen**, maskinmester, født 17. august 1952 i Allinge, gift 8. juli 1978 med *Dorthe Hansen*, pedelmedhjælper, født 16. februar 1956 i København.

Bosat: Rinddalen 24, Mariager.

J.S.P. uddannedes som mekaniker hos faderen, læste til maskinist og har fra 1975 sejlet som maskinmester i udenrigsfart.

- a. **Michael Schou Petersen**, født 14. juli 1976 i Randers.
2. **Pernille Schou Petersen**, teknisk tegner, født 9. april 1956 i Allinge.

Bosat: Engboulevarden 49, Randers.

- a. **Sidsel Schou Petersen**, født 28. januar 1978 i Randers.
3. **Thomas Schou Petersen**, født 30. juni 1961 i Gassum.



8. – Jens Pedersen
og Maren R. Møller



8.A. – Peder Jensen
og Ane J.J. Leth



8.A.I. – Jens P. Jensen og
Cecilie M. Sørensen med
de 2 ældste børn



8.A.II. – Dorteia K.C. Jensen
og Søren Albrechtsen



8.A.II.A. – Axel J. Albrechtsen
og Karen O.P. Pedersen



8.A.II.A.I.
Egon Albrechtsen

8.A.II.C.
Peter A. Albrechtsen



8.A.III.
Jens C. Jensen



8.A.IV. – Johannes M. Jensen
og Thora E. Poulsen med datteren Erna



**8.A.V. – Ane M. Jensen
og Laurs J. Brandt med børnene**



**8.A.VI.
Mette Jensen**



**8.A.VII.
Jenny L. Jensen**



**8.A.VIII.
Laura Leth**



**8.B. – Dorthea K. Jensen
og Anders E. Jørgensen**



**8.B. – Dorthea K. Jensen
og Lars C.L. Mølgaard**



8.C.
Jens M. Jensen



**8.D. – Ane M. Jensen
og Erik Jørgensen**



8.D.I.
Dagmar Jørgensen



8.D.III.
Jutta Jørgensen



**8.E. – Ane M. Jensen
og Rasmus M. Brahe**



8.F.
Ane M. Rasmussen



**8.F. – Niels R. Møller
og Petrea K. Kristensen**



8.F.V.
Jørgen Beck



**8.F.VI. – Aage Møller
og Meta L.S. Jessen**



8.G. – Cecilie M. Jensen og Ole P. Schou med børn

BILAG

Dette afsnit indeholder levnedsskildringer m.v. om mange af slægtens personer; ved hvert bilag er henvisning til den side i bogen, hvor den pågældende person i øvrigt er omtalt.

Bilag 1 – se side 55

Ved guldbrylluppet skreves en sang, hvoraf hidsættes:

Med Jexen Dagen du gerne mødes vilde	En Morgenmand, en Slider uden Lige,
Og drøfte hvad der kunde hænde sig,	Som det sig bør, naar Flokken den er stor,
Derfor da holdtes, om end ej just gilde,	Og Klokken fire saas de alle stige
Saa dog en klub imellem ham og dig,	Af Sengen ud, de Børn med Far og Mor,
Imens blev flokken stor, tænk hele fjorten	Nu hælder Dagen, og I langsomt ældes,
Saa Lyset hos jer i de svundne Aar,	Dog Held for jer, at Sundhed end I har;
Hvoraf dog 7 jo stedet er til Jorden,	Selv Afholdssagen, derom kan der meldes,
Den anden Halvdel flink og dygtig staar.	Af den især er stolt nu vores Far.

Bilag 2 – se side 72

Skanderborg Amts Avis skrev ved hans død:

En kendt og anset Skanderborg-håndværksmester, tømrmester Frederik Overgaard, er efter nogen tids sygdom afgået ved døden i sit hjem i morges, 65 år gammel.

Overgaard, der var født her i byen som søn af den i sin tid ansete tømrmester Søren Overgaard, der i et lignende langt åremål drev forretning her i byen, tilhørte den her på egnen meget udbredte Adslev-slægt, og han har altid drevet forretning i Skanderborg, de senere år sammen med sønnen Hugo Overgaard.

Frederik Overgaard var af væsen i en ganske særlig grad vel afbalanceret, en gentleman i dette ords smukkeste betydning. Som håndværker var han en fremragende dygtighed, for hvem et arbejdes gode udførelse var Alfa og Omega. Intet under derfor, at han, som tiden gik, blev afholdt og anset af denne bys befolkning. Det var hans stilfærdige væsen imod at trænge sig frem i offentlige anliggender, men der er dog i tidens løb ofte blevet kaldt på ham til løsning af opgaver for den by, han elskede som få. Det kan således nævnes, at han gennem mange år var medlem af Håndværkerforeningens bestyrelse, ligesom han ved flere lejligheder opstilledes som konservativ kandidat ved byrådsvalgene. Endvidere var han i bestyrelsen for garderforeningen, hvis medlemmer han omfattede med den største interesse. – Budskabet om hans død vil ikke blot af hans standsfæller, men i vide kredse indenfor byens og egnens borgerskab blive modtaget med oprigtig sorg. Vi vil savne hans stoute og smukke skikkelse, men det gode eftermæle, han efterlader sig, vil af os alle blive bevaret i taknemmelig erindring.

– sh.

Far havde i mange år en god stilling som snedkermester på A. Blom & søns Maskinfabrik, hvor han foruden det daglige arbejde også måtte med »Gamle Blom« ud at opkøbe træ »på roden«, som jeg kan huske, de sagde; det kunne somme tider give en biltur, hvad der var meget misundelsesværdigt, da biler den gang ikke var hvermandseje, og ikke mange, der havde en privatchauffør som Blom; det, han ikke vidste om biler, var ikke værd at vide, og han var ikke uvillig til at fortælle, når far og Blom var optaget af opmåling, enten det nu var i skoven, eller det var nogle landevejstræer, der skulle købes. En gang, kan jeg huske, skulle vi op af en ret stejl bakke, og det var begyndt at blive mørkt; vognen nægtede at stige op og begyndte ligesom at køre baglænst i stedet for; vi passagerer skævede jo lidt til grøftekanten, men chaufføren fik i en fart vognen vendt med bagenden opad bakken, og så skal jeg love for, at vi kom op i bakgear; hjulsporene så ud, som et par slanger havde bugtet sig op ad bakken, men hjem kom vi.

I 1918 fik bedstefar far til at gå i kompagniskab med sig, men allerede ca. et år efter døde bedstefar. Onkel Simon og far drev så forretningen videre i nogle år, men skiltes så, da tiderne var dårlige, og der knapt var arbejde nok til den ene. Far overtog forretningen og drev den til sin død. Den var da vokset til at blive en god og sund forretning. – Far hørte heldigvis til de mennesker, der havde et lyst sind, og han bevarede det til det sidste, endskønt han fik vel nok her i livet sin part af skuffelser, modgang og sygdom, men han må have forstået kunsten at »slå fra«, der er ingen tvivl om, at far døde som en tilfreds mand, men træt.

»Demokraten« skrev ved hans død:

Tømremester Peter Overgaard, Skanderborg, er søndag aften afgået ved døden i en alder af 70 år. Gennem det sidste års tid tog sygdommen fat, og den ellers så arbejdssomme håndværker måtte opgive sit arbejde. Overgaard havde ellers gennem hele sit virke oparbejdet en solid tømrerforretning og var afholdt, fordi han altid leverede godt arbejde. Han overtog forretningen efter sin far, og selvom han optrådte som mester, glemte han aldrig forbindelsen med arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet. Han var således tro mod sin fars idealer, der selv som mester var stærkt interesseret i at starte Tømreernes fagforening.

Mor ramtes ret tidlig af sygdom, og vi børn kan faktisk ikke huske mor som helt rask, slet ikke mine yngste søskende, da mors sygdom tog til med årene; men man finder vist sjældent nogen så opofrende som mor var, om hun så var aldrig så dårlig, søgte hun at skjule det for os alle; der skulle meget til, før hun engang imellem måtte give op og blive i sengen. Jeg tror ikke, mor havde andet end venner, selv om hun havde sin måde at sige tingene på; der manglede i hvert fald aldrig nogen, der ville have en »lille sludder« med mor.

De sidste åringer var slemme ved mor, døden kom som en befrier for hende, og hun ytrede ofte ønsket om snart at måtte få fred.

G.

Bilag 4 – se side 74

Onkel var som sine to ældre brødre uddannet som tømrer hjemme hos bedstefar, hvilket var en garanti for, at han kunne sit håndværk, og han manglede derfor heller aldrig noget at bestille. Fra 1918 gik han i kompagni med sin bror Peter, og de drev i nogle år bedstefars forretning, men på grund af tidernes ugunst ophævedes kompagniskabet. Onkel arbejdede i mange år på Bloms maskinfabrik som snedker og var meget afholdt blandt sine kolleger og i det hele taget af alle, han kom i forbindelse med; han så altid lyst på tilværelsen, var altid klar med en lille »historie« – hvem af vi »unge« husker ikke de mange herlige familiesammenkomster til højtiderne og de forskellige »dage«, når tanter og onklerne kom i det hjørne, at deres barndoms- og ungdomsoplevelser skulle friskes op! Så kom onkel Simon ind som en flot nummer eet; det, han ikke vidste at fortælle om ånder og spøgelse, som den gamle møllebygger havde været i kast med, det var ikke værd at vide, men jeg er heller ikke helt sikker på, at spøgelserne ville kunne kende deres egne oplevelser. – De sidste år var helbredet ikke så godt, hjertet var slidt op, men trods dette fulgte han spændt sin hobby, fodboldspillet, og dette var da også hans sidste oplevelse. Søndag den 6. februar havde onkel været til en fodboldkamp i Århus, og på vej til banegården sank han stille om og var død.

Bilag 5 – se side 78

I slægtsårbogen fra 1935 skrev Frederik Overgaard:

Onkel Per Jensen, som vi alle kaldte ham, var den fjerde i flokken fra hjemmet i Mesing.

Efter et ophold på Ask højskole købte onkel i 1882 eller 1883 en gård på Herskind Mark og drev den til 1892, da han solgte den til sin svoger, Søren Hansen, hvis enke driver den endnu sammen med en søn.

Efter at onkel havde solgt gården, var han i 4 år hos Rasmus Pedersen i Hemstok. Han giftede sig da med Mette Mathisen af Svejstrup, og onkel købte da påny ejendom på Herskind Mark.

Det var Herskind og egnen, han holdt af; der havde han sit hjem, en stor familie-kreds og mange venner. Foruden at passe sin bedrift elskede onkel at slå en handel af, og han fulgte regelmæssigt hestemarkederne på egnen, og vi børn var altid glade, når onkel besøgte os i Skanderborg på sine markedsrejser.

Vi børn opfattede ham altid som den livlige og kære, gamle onkel med det lune blink i øjet og et muntert svar på læben.

En regel for os i Skanderborg var det, mens far og mor levede, at hele flokken en sommersøndag drog pr. hestevogn på familiebesøg i Herskind. Det var vel nok en dag med »fuld forplejning«. Køreturen dertil varede gerne ca. 4 à 5 timer, så vi mødte alle med en god appetit, men når vi havde været turen rundt, 4 steder, så havde vi fået så meget styrkende, at vi ingen madpakke behøvede til hjemturen til Skanderborg.

Disse Herskindture til alle disse elskelige mennesker står som nogle af vor bedste erindringer fra barndomstiden.

– Ja, nu er du borte, onkel, og vi ser ikke mere dit kære ansigt, men vi bevarer alle mindet om dig som den kære gamle, gode og hyggelige onkel, der elskede alle indenfor familiekredsen med et varmt hjerte.

Bilag 6 – se side 82

Ved hans død skrev Århus Amtstidende bl.a.:

Købmand Jens Overgaard og hustru havde ved 7 1/2 tiden søndag morgen forladt deres hjem på Adelgade for at gå til banegården. De ville deltage i en udflugt, som Statsbanerne havde arrangeret til St. Estrup og Grenå. Overgaard følte sig noget utilpas på vejen til stationen og hvilede sig lidt i ventesalen, inden han steg ind i toget. Da han var kommet ind i kupéen, blev han pludselig grebet af et ildebefindende og segnede om. Døden var indtrådt ved et hjerteslag.

Jens Overgaard, der blev 66 år, var en af byens gode borgere, dygtig, flink og tjenstvillig som få, og budskabet om hans død gjorde et stærkt indtryk, da det spredtes over byen. J.O. interesserede sig stærkt for det offentlige livs anliggender, og tog gennem mange år stærkt del i byens forretningsliv. Han stiftede i sin tid sammen med den kendte læge Hindhede afholdsselskabet »Det blå bånd«, og var medlem af bestyrelsen for Handels- og Landbrugsbanken i Skanderborg siden bankens oprettelse. – Personlig var han en elskværdig og hjælpsom mand, retlinet og usnobbet i al sin færd.

Skanderborg Amtsavis skrev ved hans død:

Der kunne måske være noget gammeldags ved Jens Overgaard, men det var alt sammen af det gode. Egenskaber som flid, nøjsomhed og en ubestikkelig hæderlighed var for ham blevet en selvfølgelig del af tilværelsen, og derfor vil byen også ved hans død begræde tabet af en god og brav borger, hvis bortgang efterlader et smerteligt savn.

Ved Jens Overgaards bære udtalte pastor Blinkenberg, Skanderborg, bl.a.:

Uden at lade os lokke over stregen af, hvad man har kaldt afskedslyrik, kan og vil vi over Jens Overgaards kiste sige, at det er en af vor bys braveste borgere, vi i dag steder til jorde.

Og vi er mange, der i samme åndedræt må have tilføjet, at det er en af vore gode – ja, en af vore bedste venner i denne stad, vi følger til hans sidste hvilested her på jord.

Men skønt dette jo nok siger en del om Overgaards forhold i almindelighed til de mennesker, livet bragte ham i forbindelse med, det samfund, hvor han fik sin plads og sin gerning, giver det jo ikke nogen særlig og bestemt karakteristik af personen Jens Overgaard.

Hans personlige særpræg og ejendommelighed lærte man jo forøvrigt ikke at kende gennem udadvendte, offentlige gestus; den oplod sig kun lidt efter lidt gennem fortro- lighed og oftest ved små stille bemærkninger.

Men spørger vi efter, hvordan han blev den brave borger, der vandt – snart sagt – alles agtelse, da bliver svaret, at det først var som den dygtige og redelige forretnings- mand, der på en god måde fyldte sin plads i denne sin gerning. – Han var dygtig, men han var også en ærlig mand, der vandt kundernes tillid som den solide købmand.

Og dermed var det, han i årenes løb lagde det holdbare grundlag under den position, han vandt sig, og under sin og sin families økonomiske eksistens.

Men hans interesse lod sig ikke begrænse af forretningens snævre verden. Alle byens anliggender optog ham. Og det var ham en synlig glæde at fortælle om den fremgang og udvikling i Skanderborg by, der var sket i hans tid.

Han var ikke kritikakler, der blot stod med gold og ubegrundet mistænksomhed overfor alt nyt, der kom frem; med en sund kritisk sans var han tværtimod rede til at gøre sin indsats i, hvad han mente, ville tjene byen til gavn.

Han elskede denne by. Og skønt han jo gennem mange, mange år havde vænnet sig til byens og egnens ejendommelige skønhed, bevarede han et åbent blik derfor lige til det sidste. – Det fik mange af os et stærkt indtryk af, når »en tur ned i haven« altid sluttede med, at Overgaard nede ved søens bred sendte et – ligesom kærtegnende – blik horisonten rundt.

Ja, alt godt og skønt havde han en varm og levende interesse for. Han svigtede ikke sin ungdoms idealer. Som eksempel nævner jeg hans trofasthed mod afholdssagen også i de senere år, da denne bevægelse er kommet ud for noget stærkere modvind.

Og han troede på idealernes ret og magt, selv i en så tør og nøgtern beregnende tid som vor. Trods sine 66 år ejede han noget ungdomsfriskt i hele sit livssyn og sin tænkemåde.

Og han var manden med det gode og medfølgende hjerte. Jeg er forvisset om, at der her i forsamlingen er mange, der kunne stå frem med vidnesbyrd på vidnesbyrd om, at Overgaard havde åbent sind og hånd overfor mennesker i nød og trang. Dog – dette hører i enkelthederne ganske privatlivet til og skal ikke heller lægges blot og trævles op ved denne lejlighed.

Men skal vi trække op nogle af hovedlinierne i Jens Overgaards menneskelige personlighed, må vi også have dette med, at han havde sin glæde i at glæde andre, både ved at afbøde det trange og fremhjelpe det lyse og lykkelige i menneskers liv.

Og det er der ingen, der ved bedre besked om end I, der i egentlig forstand udgjorde hans snævrreste familiekreds og det hjem, der var hans gennem de mange lykkelige år.

For Overgaard var – trods nogen – en hjemmets mand. Der er i så henseende næsten noget symbolsk ved den underlige, snørklede, men direkte vej, der førte fra hans forretningskontor op til hjemmets hyggelige stuer. Det var heller ikke her de store gestus og de stærke ord, der vidnede for os om hans store kærlighed til sit hjem og dets kreds af kære, men det var den stille, stærke forbindelse, der var mellem alt i hans liv og så dette hans hjem og nærmeste slægtninge.

Hans vennesind rakte dog langt videre ud. Det er en stor kreds af gamle venner, der nu ved hans kiste siger ham en inderlig tak for mange års aldrig svigtende venskab. Men også forholdsvis nyankomne kunne han lukke ind i sin vennekreds. Min familie og jeg ville også gerne blande vor tak med de mange andres, fordi Jens Overgaard ikke blot kom os venligt i møde, men gjorde os til sine venner i ordenes virkelige og velsigtede betydning.

Og så er nok endda det rigeste drag i mindebilledet af ham den barnlige, enfoldige tro, som denne store, kloge mand havde bevaret gennem livet hernede – den barnetro, han havde lært som lille, og som kirkeklokken dengang og siden efter havde ringet dybere og dybere ind i hans sind. Han troede på Gud som sin Far og Frelser og Helliggører, troede heltud på sin dåbs pagt og nåde.

Søren Rasmussen var en bestemt mand og skal have været noget af en sognekonge. Den anselige ligsten, som har ligget på hans grav på Adslev kirkegaard, er nu rejst i gårdens have, efter at den i mange år havde gjort tjeneste som trappesten, uden at man anede, hvorfra den stammede. Indskriften er læselig endnu, 90 år efter hans død. Af Søren Rasmussens søskende var broderen Jens Rasmussen ejer af Forlev Nørgård, som en søn satte overstyr, og broderen Rasmus Rasmussen, kaldet »Over-Rask«, ejer af en gård i Hårby.

Min oldemor Ane Kathrine overlevede alle sine 9 børn på nær »Faster Schou« og »Faster i Mjesing«. Ingen af sønnerne blev over 60 år gamle. »Nu har jeg grædt så meget som jeg kan, nu kan jeg ikke græde mere,« sagde hun på sine gamle dage.

Hun havde en ualmindelig god hukommelse og kunne gengive – ikke synge – en mængde gamle kæmpeviser, ligesom hun også gerne for børn fortalte træk af Danmarkshistorien. Ved gilderne skulle hun altid sidde ved siden af degnen, lærer Hansen, og når så degnen fortalte et eller andet, der ikke var helt korrekt, rykkede oldemor ham i ærmet og sagde: »Nej, Hansen, sådan var det ikke.« Og så kunne hun med sin gode hukommelse gøre rede for sagens rette sammenhæng.

Hun var livlig og fulgte interesseret med i tidens spørgsmål lige til det sidste. Når hun i sin andagtsbog med læsestykker til hver dag i året eller i avisen, fandt et stykke, der særlig interesserede hende, sagde hun: »Nu skal du mo' læse det!« eller »Nu skal du mo' se, hvad her står.«

Fra hun afstod gården til sin yngste søn, Jens, fik hun aftægt af gården og havde et par stuer i den ene længe; hun havde en ko, hvis mælk hun selv kærmede smør af, lige til hun nåede de 80. Hendes fødselsdag – den 3. januar – var en årlig tilbagevendende begivenhed i Melballe-familien og fejredes med et gilde for den nærmeste slægt. Det var en ufravigelig regel, at to ænder i den anledning måtte strække hals, og hele eftermiddagen havde man travlt med at bage vaffler til kaffen; det gik jo noget langsomt med de gammeldags vaffeljern, med hvilke man kun kunne bage en vaffel ad gangen, men så var den slags vaffler til gengæld aldeles uforlignelige. Ved disse fødselsdagsgilder gik det ganske fornøjeligt til. Den livlige og livsglade »Faster Schou«, hvem alle børn hang ved, og den lige så muntre Peder Overgaard fra Mesing kunne nok få latteren til at klinge. Ane Johanne i Dørup var endelig også godt skåret for tungebåndet. P. Overgaard var »fuld af kunster«, og det morede ham meget at liste strikkepindene fra kvindfolkene. »Det må du minte it, Pie,« sagde »Faster Schou«, »det er ikke til at få pindene i igen.«

Oldemor blev »taget af«, da hun var omkring de fire snese, og de kørte ud til Århus til fotografen for det sammes skyld. – Et af hendes sidste ønsker var at få lov til at leve til hendes sønnesøn Søren Rasmussen Jensen havde holdt bryllup. Det blev ikke opfyldt. Hun døde i fastelavn som brylluppet stod om foråret.

Efter 3 dages sygeleje afgik hun ved en blid og rolig død i en alder af 84 år efter at have siddet som enke i 39 år. Ved hendes bære blev sagt: »Her vil hun være i taknemlig og kærlig erindring af hendes efterlattede 2 børn og 80 børnebørn, hvem hun omfattede med kærlighed.«

– Ø.

Peder Kristensen var i besiddelse af et strålende humør; en lystig svend med spøg på læben og sang på struben – parat til en dans, så snart tonerne klang. At hænge med hovedet var ikke hans sag. Nu og da slog han en hestehandel af for at hjælpe lidt på det tarvelige udbytte af landbruget. Efterhånden som den store børneflokk voksede op, kom det til at knibe med udkommet, og familien havde det småt, men hvor fattigt det end stod til og hvor hårdt det end kneb, klagede han sig aldrig.

Godt begavet var han også; hans forstand bedømmes som over det almindelige. Han slagtede svin og kreaturer for folk og skildres som en grumme dygtig slagter. Mest bekendt synes han en tid at have været som »klog mand« på dyrlægekunstens område.

Hvorledes Peder Kristensen er kommen ind på at kurere heste og køer vides ikke; praktisk håndelag i forbindelse med sans for behandling af dyr og læsning af en eller anden dyrlægebog har måske gjort udslaget. Vist er det, at han kunne kurere heste, der led af forstoppelse og som dyrlægerne intet kunne gøre ved. I Jeksen Kro havde man – fortæller Johannes Rasmussen – i 1850'erne en lungesyg ko, der var så svag og jammerlig, at ingen dyrlæge ville røre ved den. Peder Kristensen blev så tilkaldt og forordnede en malkur, bestående i, at koen indåndede dampene fra varmt malt i muleposen. Kuren lykkedes så vel, at koen blev den bedste i besætningen og levede mange år efter den tid. Peder Kristensen var også god til at årelade, når en hest eller ko var bleven forfangen, og han besad ikke ringe kendskab til salver og deres anvendelse.

Inden Peder Kristensen var bleven videre kendt som »klog mand« blev han en dag hentet til Fregerslev, hvor dyrlægen ingen vej havde kunnet komme med en hest, der led af forstoppelse. Peder Kristensen fik et klyster i stand, og hesten kom jo da til hægterne igen. Da han og manden i gården efter veludført gerning sidder og styrker sig med en mellemmad, siger manden til konen: »Hør, du har vel ikke en god ost, Peder Kristensen kunne få med?« Jo, det havde hun, og P.K. fik osten med. Manden syntes ikke, han kunne byde en gårdmand penge for dyrlægehjælpen, men det var jo dem, P.K. trængte mest til. – Ikke længe efter fik manden igen brug for P.K., men denne kom ikke, hverken efter første eller andet bud. Da han så endelig kom, var Fregerslevmanden bleven klar over, at han ikke havde båret sig rigtigt ad første gang, og da det var meget imod hans vilje, gav han denne gang Peder Kristensen 20 rigsdaler, og så var det gode forhold genoprettet.

Et år havde Emil Schous heste det slemt med kværk, og hverken dyrlægen eller den kloge mand i Forlev kunne rigtig få bugt med den. »Dine bæster er syge, det kan jeg lugte,« siger Peder Kristensen en dag, han kommer ind i stalden. Ja, det var rigtig skidt med dem, og man var bange for, at de skulle blive lungepibere. »Nej, de skal sime-trækkes,« siger Peder Kristensen; som sagt så gjort. En 1/2 alen lang sime af hestehår vel smurt i terpentin blev, med et særligt instrument, stukket ind i bringen mellem hud og kød. Den var forsynet med en pind i hver ende, så den kunne trækkes ud og renses hver dag, så længe det gjordes nødigt. Simetrækningen gjorde sin virkning, og alle hestene kom sig.

Peder Kristensen var en udmærket fortæller og en yndet selskabsmand. »Når jeg kommer til Skanderborg,« sagde en mand i Jeksen, »Så går jeg ind på et gæstgiveri og tager mig en snaps til min medbragte mad, men Peder Kristensen går skam op på

hotellet.« Her var der gerne en af de større bønder, der for underholdningens skyld spenderede en genstand. Peder Kristensen var dog ikke den, der var hengiven til drik og sås næsten aldrig beruset. – P.K. overlevede begge sine hustruer. – Ane Johanne skildres som en god kone; hun var svagelig efter mange barnefødsler og døde kort efter den sidste fødsel.

– Ø.

Bilag 9 – se side 116

Ved Jens Pedersen Holms død skrev Horsens Folkeblad 3. juni 1936:

Anden pinsedag er entreprenør Holm, Søgade, Brædstrup, afgået ved døden i en alder af 81 år, og dermed har byen mistet en af sine gode gamle borgere, der var en dygtig, god og interesseret mand. Han havde ellers op i årene holdt sig særdeles rask og rørig og var ikke, den høje alder taget i betragtning, svækket i nogen måde. Han var glad over, at det var ham overdraget at føre det daglige tilsyn med parkanlægget og passe det, når det nu snart var gjort rigtig i stand; et godt arbejde havde han allerede lagt dér, men døden, der skyldtes en hjerneblødning, gjorde ret hurtigt og uventet ende på hans liv.

Entreprenør Holm har været bosat i Brædstrup i ca. 40 år, og han vil blive mindet som en meget arbejdsom og stræbsom mand, der altid skulle være i virksomhed. Han har ledet mange store jord- og vejarbejder og havde i mange år været ansat ved det kommunale vejvæsen, og hvor Holm ledede og arbejdede, var man sikker på veludført arbejde. Gartneriet havde han også stor interesse for; men et i længere tid drevet gartneri på Søgade afhændede han for en del år siden og byggede sig et hus i nærheden. Holm var en god og hjælpsom mand, og hans minde vil leve længe.

Bilag 10 – se side 118

Anne Kathrine kom fra Stilling til Stjær, inden hun indgik ægteskab, og tjente hos sin mormors søstersøn, gdr. Søren Pedersen. Man havde været lidt foran med moden i Stilling, idet man da ikke brugte »kapper«, og Anne Kathrine fortalte, hvordan en ældre kone en aften ved »Liegstou« sagde: »A æ da glad ve' te a ka fo let aa set aa mi Hoed.« Men så havde de Stilling-piger til gengæld fine, broderede, hvide overtræksærmer, og det blev ikke brugt i Stjær dengang.

C.A.C.R.

Andreas Laursens Ejendom lå uden for byen ved Storing-vejen og kaldtes »Krage-redet«, idet kragerne holdt til i nogle høje træer ved stedet. Andreas Laursen kaldtes derfor hårdnakket »Andreas i Krageredet«.

Ved Andreas Laursen og hustrus guldbryllup den 9. juni 1909 skrev lærer Poulsen, Stjær, i »Aarhus Amtstidende«: »Det gamle, agtværdige ægtepar var på guldbryllupsdagen genstand for særdeles megen opmærksomhed fra alle sider. Børn og børnebørn mødte fra Århus med smukke gaver. Så godt som alle i hele Stjær sogn havde været

med til at sammenskyde en net sum penge, der blev overrakt guldrudeparret. Guldbragget fra venner og den indre mission blev dog overrakt særskilt. Om eftermiddagen Kl. 4 blev der holdt en højtidelighed i kirken, hvor pastor Jensen, Storring, talte smukt til de gamle og tog dem til alters, imedens kirken var fyldt med deltagende venner. Senere samledes man til kaffe i forsamlingshuset.

I deres ægteskab har Andreas Laursen og hustru haft ni børn, hvoraf dog kun to, en søn og en datter lever og er bosiddende i Århus.

Efter sine forældre arvede Andreas Laursen den lille ejendom »Kragelund« på Stjær mark, som bestod af et forfaldent hus og 6 tdr. land, hvoraf en stor part henlå i krat og mosehuller og var tillige overstrøet med en mængde vældig store sten. Men Andreas Laursen tog fat på at grundforbedre marken. Krattet blev ryddet, mosehullerne fyldte og stenene sænkede i jorden; derefter blev hele marken gravet med spade og først nu var den overalt tjenlig til dyrkning. Hele dette arbejde udførte Andreas Laursen selv; desuden plantede han mange gode frugttræer ved huset, og fik dette bygget om og betydelig udvidet. Andreas Laursen har også været en dygtig jæger og har tjent sig mangen en god skilling med bøssen. Hans første skyder var en gammel »flint«, der var så skrøbelig, at den måtte bindes sammen med læder og sejl garn. Ikke desto mindre måtte adskillige harer bide i græsset for den.

Trods sine 81 år er Andreas Laursen endnu så ret og rank og let til bens som mange på 50. Hustruen er lidt mere skrøbelig, men dog ikke mere, end at hun stadig kan færdes omkring og udrette alt i det lille hjem i Stjær by, som de nu bebor, efter at de for fire år siden solgte den lille husmandslod.«

Bilag 11 – se side 118

Far og mor havde fra ungdommen valgt at tjene Herren, og de deltog i menighedsarbejdet hele deres liv. Far var med i KFUM fra starten her i byen. Senere kom han med i søndagsskolearbejdet, og han var trofast; i 45 år var han søndagsskolelærer og holdt først op, da sygdom tvang ham dertil. Mor var i en ikke ringere tjeneste, nemlig »Forbønnens tjeneste«. Og det var ikke alene sine egne, hun bad for. Hvis det var gået et menneske lidt skævt, tog hun det menneske med i sin forbøn.

Far og mor opnåede at holde guldbryllup. Som de fulgtes gennem et langt liv, fulgtes de også i døden med få ugers mellemrum. A.L.

Bilag 12 – se side 118

Clara og Axel Pedersen rejste 1920 til Nigeria, Vestafrika, som missionærer i Sudanmissionen. Udrejsen, der foregik med skib fra England til Lagos i Guineabugten og derfra med jernbane og forskellig flodtransport, varede dengang knap 2½ måned. Deres første opgave var at lære hausasproget, et muhammedanersprog, der bruges som fællessprog, for at komme i forbindelse med dette områdes mange småstammer, som ellers taler hver sit sprog.

Kort efter deres ankomst blev Axel Pedersen valgt til at være ledende missionær

(konferenceformand) på missionsmarken, og da han var det hele deres tid derude, betød det, at de boede på hovedstationen i Numan; og da der ikke i hele landet fandtes noget, der hed hoteller af nogen slags, betød det også, at hovedstationen var »landevejskro« dér på stedet for missionærer, der havde ærinde dertil, og for mange andre »hvide«, der passerede Numan – og Clara Pedersen var værtinde; det var hun også, når missionærerne samledes til halvårslige møder (konferencer), der ofte varede en hel uge.

Clara Pedersen overkom meget andet. Hun førte hovedregnskabet for missionsmarken. Hun oprettede et depot af de mest nødvendige papirvarer og skolebøger. Hun hjalp til på hospitalet, når det kneb med personale. Hun ledede en søndagsskole på stationen. Hun begyndte arbejde blandt gifte kvinder, kaldte det KFUK; endvidere havde hun dåbsforberedelse med kvinder, der ønskede at blive kristne.

1929 blev Clara Pedersen syg. I området fandtes kun 2 læger; den fjernest boende (200 km) var en dygtig amerikansk læge, men han havde selv benbrud, og da det var i regntiden, var det umuligt at køre i bil, så han kunne ikke tilkaldes. Den nærmestboende (65 km) var en ung og uerfaren engelsk regeringslæge. Han kunne ikke finde ud af sygdommen, opgav og sendte Clara Pedersen med damper 700 km til nærmeste hospital med læge. Sygdommen viste sig at være Tyfus med mange alvorlige komplikationer på grund af forkert behandling. Mange måneders sygeleje fulgte efter, men Clara Pedersen stod det igennem efter at have været en tur i Danmark for at samle kræfter. Endnu to ture gjorde de til missionsmarken, men da de i 1937 forberedte sig på at rejse ud for syvende gang, sagde lægerne nej til Clara Pedersen; det var et hårdt slag for begge, men de måtte blive hjemme.

I de følgende år skrev Clara Pedersen flere friske og livfulde bøger om sine oplevelser i Afrika. I 1937 udkom »15 år ved Benuefloden«; andet oplag 1951. I 1939 kom »Ægte sort«, i 1940 »Rahillu« og i 1941 »Sorte Sam«, alle er de udsolgte.

1940 blev Axel Pedersen residerende kapellan i Viby, og her ventede der Clara Pedersen nye opgaver, bl.a. som formand for en damekomité, der blev dannet i anledning af opførelsen af en ny kirke i Kongsvang.

Også uden for sognet blev der kaldt på Clara Pedersen; hun var således formand for Århus-Skanderborg kredsen af KFUM og K, på det tidspunkt Danmarks eneste kvindelige formand i en sådan bestyrelse. Da hun havde en frisk og fængslende måde at fortælle på, blev hun også ofte kaldt ud til møder for Sudanmissionen, hvor hun fortalte om sine oplevelser derude og samlede bidrag ind til arbejdet.

I februar 1948 skulle de første fem negerpræster på den danske missionsmark i Afrika ordineres. Sudanmissionens bestyrelse mente, det var en så vigtig begivenhed, at man ville have en herhjemme fra til at rejse ud og bringe de fem og menigheden derude en hilsen fra menigheden herhjemme. Man bad Axel Pedersen rejse; han havde kendt de fem fra de var drenge. Clara Pedersen skulle rejse med, men dagen før afrejsen fra Kastrup, meddeltes det, at valuta til hendes billet var nægtet. Det var et slag for hende – og en stor skuffelse for hendes venner i Afrika.

Axel Pedersen skulle nå hjem til fest på sin 60 års fødselsdag den 3. maj. Hans hustru traf forberedelser til en virkelig fest. Den 22. april blev hun syg og kom på hospitalet; den 27. døde hun. Axel Pedersen fik brev om det, da han den 30. kom til London. I stedet for fødselsdagsfest den 3. maj blev der begravelse.

Bilag 13 – se side 129

Under overskriften: »*Han døde for et frit Danmark*« skrev Århus Stiftstidende 29. december 1958:

Cand.oecon. J.B. Feldberg, Skanderborg, der sad i celle i Århus arrest sammen med *Alf Tolboe Jensen* indtil hans henrettelse, mindes den døde kammerat med disse ord:

»Den 23. november 1943 holdt den tyske værnemagt krigsret i Oliemøllens bygning i Bruunsgade.

Die Sicherheitspolizei havde frembragt resultater. En række unge danske modstandsfolk, der på forskellig vis ved sabotage, fremstilling af illegale blade med mere havde arbejdet mod Værnemagten, var i løbet af efteråret blevet arresteret af det tyske politi, og tyskerne mente nu, at tiden var moden til en proces, der skulle vise die dumme Dänen, at det tyske folk ikke tillod nogen form for modstand mod rigets krigsanstrengelser. Det var en grå og kold novembermorgen, og endnu før det blev lyst, blev vi kaldt sammen. Vel havde vi vænnet os til en del under fængselsopholdet, og det var ikke første gang, at fanger var blevet vækket så tidligt om morgenen og ført bort, medens de tyske soldaterstøvler rungede i gangene.

Hvad skulle der ske denne gang? Gik turen som tidligere til en tysk koncentrationslejr, eller skulle vi for den krigsret, som gestapofolkene havde hentydet til i den sidste tid.

Det blev den tyske krigsret. Lænkede med håndjern til en granvoksen tysk politisoldat blev vi ført ind i ventende lastvogne og kørt til Bruunsgade.

Der blev – efter en parodi af en retshandling – afsagt en række domme, derunder flere dødsdomme, bl.a. blev *Alf Tolboe Jensen* dømt til døden.

Efter domsafsigelserne blev vi ført tilbage til Vester Allé, og nogen tid efter blev *Alf* og jeg anbragt i samme celle.

29. december 1943 blev *Alf* henrettet.

Vi vil aldrig glemme den storslåede måde, vore dødsdømte kammerater optrådte på. Oftest var det dem, der trøstede og opmuntrede de andre. Hver morgen rungede *Alfs* slagsang i cellen. »De er på vej, de lyse tider«. Ja, de lyse tider kom, men *Alf* oplevede det ikke.

Det er svært for en ung mand at skulle dø, og selv til det sidste håbede han på, at dødsdommen kunne ændres. Men der skete intet, og en morgen kom de og hentede ham. »Nu er det sket«, sagde *Alf*. Et kort farvel. *Alf* rankede ryggen og gik ud af cellen, han vidste, at nu skulle han dø.

Hvorfor påny genkalde besættelsestiden og det frygtelige, der skete dengang? Ja, de, der selv var med, glemmer det aldrig, og det er ikke for deres skyld, at f.eks. dette skrives. Men der er vokset en generation op, for hvem besættelsestiden kun er historie.

Der kan vel være grund til at minde ungdommen af i dag om de unge mænd på samme alder, der for 15 år siden kæmpede og døde, overbevist om, at de ved deres kamp var med til at vinde den sejr, der var nødvendig, for at næste generation kunne vokse op i et frit land.

To mindestene er rejst i Brabrand. Een af 10. batl. soldaterforening, den anden i anlægget ved søen af en komité af Brabrandborgere.

Jeksen Kro har været i slægtens eje lige fra den oprettedes, til få år før den i 1913 blev nedlagt.

Den oprettedes med den livlige trafik på den såkaldte Søndre Ryvej for øje, og bevillingen var derfor tiltænkt en af Melballe-gårdene på hjørnet af Adslev-vejen, men efter een version ønskede ingen af dem bevillingen, efter en anden var det Rs. Pedersen, der kom dem i forkøbet ved skyndsomt at indgive ansøgning om bevilling.

Bevillingen udstedtes 5. maj 1836 for gårdmand *Rasmus Pedersen* af Jeksen til »indtil videre at holde et Vertshuus og de Reisende med fornødne Logementer samt Spise- og Drikkevarer til Nødtørftighed for en billig Betaling sammesteds betjene, imod deraf at svare til Vor Kasse i aarlig Avgivt Sex Rigsdaler Sølv, som i rette tid erlægges samt iøvrigt med Vilkaar, 1) at Vertshuusholderen der på Stedet vel maa brygge Øl til Vertshuusholdets Fornødenhed, men at det derimod forbydes ham aldeles at brænde Brændeviin, da det som deraf behøves og falholdes, skal tages i Kjøbstæderne og 2), at ligesom dette Vertshuushold alene er bevilget for Reisende, det saaledes bliver Vertshuusholderen ganske formeent at holde Kroen for Sognets Bønder eller andre af Almuen, som ikke er Veifarende eller paa deres Reise passere bemeldte Sted . . . og 3), at hvis det skulde indtræffe, at den Vei for Reisende, som nu falder forbi fornævnte Sted, i nærværende Eiers Besiddelsestid bliver andetsteds hen forflyttet og omlagt, Vertshuusholdet i saa Fald strax bør nedlægges, uden nogen Paastand om Godtgørelse for Vertshuusholderens Næringstab.«

Ry-vejen gennem Jeksen til Beringbro kaldtes den søndre Ryvej til adskel fra de nordlige Ryveje, der gik nord om Brabrand Sø. Den var en oplandsvej og gammel hovedvej, ad hvilken beboerne i skovegnene omkring Himmelbjerget førte deres produkter til havnestaden Århus, og havde sit udspring i Vrads, hvor man endnu omkring på markerne finder brandpletter, der minder om fortidens kulmiler. Den fortsatte derfra ad Ansø Mølle, Them, Salten, Ry Sønderskov, Ry og Ry Mølle, hvor den passerede Gudenåen, og videre gennem Hemstok, Hårby, Jeksen, Adslev og Dørup til den nåede Skanderborg-Århus-landevejen ved Beringbro. Den gik således igennem eller om ved fire af de landsbyer, hvortil vor slægt fra gammel tid er knyttet. Dens betydning tabte sig først, da landevejen fra Ry til Skanderborg anlagdes, og 1856 blev vejen fra Beringbro nedlagt som mindre landevej.

De midtjyske skovegnes vigtigste udførselsvarer var trækul og træsko, og der kunne for så vidt være mening i at anlægge en kro i Jeksen, som dette sted måtte anses for et passende beliggende bedested under den lange kørsel ad træse veje, der bød på slemme bakker, f.eks. Væverbakken i Dørup, hvor en træskomand en gang væltede med alle sine træsko. Endnu i 40'erne og 50'erne var det ikke ualmindeligt at se et vogntog på 5-6 vogne belæssede med trækul komme igennem Jeksen. I Århus afsattes kullene til smedene, og træskoene gik for en stor del videre ad søvejen til Sjælland. De Ry træsko havde et godt lov på sig. I træskoejeren, der begyndte allerede omkring Hemstok, havde man en træskokarl i hver gård, og når der var træsko til et læs, kørte man til Århus med dem. De gamle bøndervogne magtede ikke de store byrder, 4 tønder korn var et godt læs, og en favne træ nåtte fordeles på to, tre vogne. Sindigt gik det også. I Hemstok og Nygårde lejede skovejerne de mindre gårdmænd til at køre favnebrænde

til Århus, og man skulle gerne afsted tidlig om morgenen, inden en vis mand fik sko på, for at komme tilbage til samme tid næste dag. En stor begivenhed var det for landsbyens børn, når »Byllemændene« kom med blåbær fra Ryskovene, eller når der i høstens tid kom en vogn med røgede ål fra Ry Mølle.

Hvad der fik større betydning for Jeksen Kro end Ryvejen, var landevejen fra Skanderborg til Randers, hvilken den jo også lå umiddelbart op til.

Rasmus Sørensen overtog, som nævnt Kroen 1846 (eller 47) efter sin onkel Rasmus Pedersen, der var en mand med mange fortræffelige egenskaber, men hvem krolivet ikke syntes at ligge for. Der fortælles endnu i Jeksen, at når han kom ud til venner og bekendte og de kom til at sidde og snakke ved en kaffepunch, kunne han tage sin portemonnæ frem og sende bud til kroen efter brændevin og kaffe. Hans hustru anede jo så ikke, at det var deres egne penge, der købtes for. Engang var byens mænd samlede i kroen hvor de krævede ind og drak usædvanlig meget. Konen kaldte kromanden tilside og spurgte, om han troede, de også betalte alt de, de sad og krævede ind. »Betale!« udbød Rasmus Pedersen, »nej, hvor vil du hen, jeg betaler jo ikke, når jeg er i deres hjem, hvorfor skulle de så betale i min kro?«

Rasmus Pedersens kone ønskede inderlig, at de måtte slippe af med kroen, og uventet tilbød der sig en lejlighed.

Rasmus Sørensen havde en gård i Stilling. Jorderne lå der, hvor stationen nu ligger, og det var ingen god gård, så han søgte at bøde på indtægterne ved at drive fiskeri i søen. Han og en anden mand havde i fællesskab købt en gård i Gram, og de havde været i Tåstrup for at købe besætning. På hjemvejen kommer de ind i Jeksen Kro og idet Rasmus Pedersen ønsker til lykke med handelen, siger han: »Du kunne jo have købt kroen her, Rasmus!«

»Vil du bytte gård med mig, morbror?« svarer Rasmus Sørensen.

Ja, det ville han godt.

»Hvad skal jeg give i bytte?«

»4000 rigsdaler,« svarer Rasmus Pedersen. »Og desuden er der en påhæftelse.«

»Den betaler du vel selv?« indskød Rasmus Sørensen.

»Nej, den skal følge med.«

Rasmus Sørensen tog sin kompagnon med uden for og spørger, om denne selv vil overtage gården i Gram, for så vil han trække sig tilbage.

Jo, det kunne han godt.

Samme aften kom byttehandelen i stand.

Det var den almindelige mening, at Rasmus Sørensen havde gjort en dårlig handel. »Jeg var sikker på,« udtalte Emil Schou senere, »at han ikke ville blive i gården ret længe, men jeg turde ikke sige det til ham.« Den, der var mest ked af handelen, var Rasmus Sørensens kone. Da han kom hjem og fortalte, at nu havde han købt Jeksen Kro, blev hun yderst ulykkelig; hun havde i sine unge dage tjent i Hørning Kro, og hvad hun der havde set og hørt i den tid, der arbejdedes på landevejsreguleringen ved Beringbro, havde fyldt hende med den dybeste afsky. Hun gruede for at komme til en kro igen.

Rasmus Sørensen og hans hustru flyttede nu til Jeksen. Krogården havde dengang et tilliggende af 45 tønder land. Bygningerne bestod af simpelt bindingsværk, der var temmelig forfaldent, jorden var noget udpint og skoven forhugget, så Rasmus Søren-

sen alle sine dage måtte købe sit brænde. Kort efter at han havde overtaget ejendommen, byggede han staldhuset om, og i 1852 opførte han lade og hovedbygning. Det ualmindelig solide tømmer, som hertil anvendtes, hentede han selv i Århus; han tog derud meget tidlig om morgenen, så han kunne være hjemme igen kl. 11 formiddag, og efter at have spist og sovet til middag, kørte han ud efter et nyt læs tømmer.

Rasmus Sørensen skildres som en meget driftig og foretagsom mand, i besiddelse af en fast karakter og en bestemt optræden. Han forstod også at lære andre præcision. Når han f.eks. var i Århus og havde købt varer, der skulle leveres i Købmandsgården, hvor han kørte ind, forlangte han dem afleveret til klokkeslet. Kom de ikke til tiden, købte han varer andetssteds, og budet kunne gå hjem med sine pakker igen. Det skete ikke mere end een gang – fremtidig skulle varerne til den Jeksen kromand nok være der til tiden.

Hjemme var Rasmus Sørensen den udprægede morgenmand. Ligesom man til daglig var tidlig på færde, således var man også altid foran med arbejdet i marken. Han krævede meget af sine folk, således som den gør, der selv bestiller meget. I visse henseender kunne han arbejde for to, det gjaldt især i høstens tid og i tærskeloen. Ingen i hele byen kunne klare sig med ham i at føre en le. En karl, der tjente ham i en halv snes år – R.S. kunne godt have sine folk – nåede dog til at kunne følge ham i slet og høst.

Han var hurtig til at fatte en beslutning, og personligt mod savnede han ikke; det gav sig f.eks. udslag i koleraåret 1853. Ingen turde tage til det kolerasmittede Århus. R.S. lod som ingenting, han vovede sig derind 2-3 gange om ugen efter varer, og havde i denne tid en uhyre omsætning.

Hjemme var det Ane, der som regel måtte passe butikken. Ved siden af kroen drevs en ikke ubetydelig hørerhandel, der efterhånden kom til at omfatte kolonialvarer af enhver art, lige fra kaffe og puddersukker til krydderier og sæbe, ansjoser og svovlstikker. Af drikkevarer var brændevin næsten eneherkende. Bajerskøl var jo den gang ukendt. Sin omsætning i brændevin opgør Rasmus Sørensen i sine bøger således:

1858 ... 10,593 Potter Brændevin, der i Indkøb kostede 1654 Rdl.

1859 ... 12,139 Potter Brændevin, der i Indkøb kostede 1813 Rdl.

1860 ... 12,480 Potter Brændevin, der i Indkøb kostede 1825 Rdl.

1862 ... 10,606 Potter Brændevin, der i Indkøb kostede 1791 Rdl.

Størstedelen af brændevinen gik vistnok til omegnens gårde. Det årlige brændevinsforbrug på en almindelig bondegård, var den gang ret betydeligt. En oversigt over en enkelt gårds forbrug i nogle efterårsmåneder viser det. Til Kr. Haugaard i Bjertrup leveres 21. august 1861: 20 potter brændevin, 30. august 20 potter, 6. september 20 potter, 22. september 20 potter, 8. oktober 20 potter, 14. oktober 20 potter, 2. november 20 potter, 22. november 20 potter, 8. december 20 potter, 24. december 20 potter, altså gennemsnitlig 40 potter brændevin om måneden til en jævn stor bondegård på 70 tdr. land og med et folkehold af 2 karle og en daglejer.

Søndagslukning kendtes ikke, og søndagen var den travleste dag i butik og skænkestue. Så kom folk kørende trindt om fra efter varer, – fra Bjertrup, Mesing, Hårby, Veng og Stjær, og alle med et tomt brændevinsanker, der blev fyldt med sine 20 eller 40 potter, medens manden fik en snaps eller kaffepunch. »Lad os få 5 snapse og en halv øl (hvidtøl)«, var en almindelig bestilling. Snapsen blev drukket af glas, medens

øllet serveredes i et krus, der gik fra mund til mund. En snaps kostede 2 skilling, så det var lidt billigere end at tage 1/2 pægl til 3 skilling, men så fik man kun et glas, og når der var to til at drikke, måtte man med fingeren sætte et mærke, hvortil den første måtte drikke.

Tiden fra fastelavn til påske var den, der gav størst omsætning, idet Jeksen Kro lå således, at trækkerne med heste og kreaturer fra Randers-markederne kunne nå til Jeksen om aftenen dagen efter markedet (fra Hadsten, hvor der overnattedes 1. dag), for næste morgen at afgang til markedet i Skanderborg. Så var der et rykind og en travlhed uden lige. Det højeste antal heste, der vides at have været indkvarteret en enkelt nat i Jeksen Kro, er 152, og af kreaturer 108, men så var al plads også optaget i lade og køreport. »Behandl altid trækkerne godt,« var Rasmus Sørensen's princip. Prangerne brød han sig ikke om. Det skæppede anderledes at sælge fourage til et kobbel heste eller køer, og det var en ufravigelig regel, at trækkerne trakteredes med, hvad huset formåede, hvilket ville sige, at de betænkes med deres livretter, der gerne bestod af sødsuppe og lækre æbleskiver eller pandekager eller også æg- og flæskepandekager, og så alle de snapse, de kunne sættes til livs. Nytårsaften var ligeledes en travl aften, idet der myldrede ind med heste fra markedet i Randers den foregående dag.

Rasmus Sørensen fik snart gårdens landbrug i god drift, og så snart han havde fået gården ombygget – den eneste længe, han ikke ombyggede, var det gamle stuehus – var han i stand til at optræde som långiver til venner og bekendte, han var så at sige byens og egnens lånekasse. Kromanden havde altid penge, hed det sig. – Ved hans død viste det sig også, at han var »en holden mand« med over 10,000 rigsdaler på rente. – Rasmus Sørensen var i en årrække medlem af sogneforstanderskabet. Han skildres som en ret høj, noget svær, mørk mand uden fuldskæg.

I en alder af 50 år blev den virksomme mand revet bort fra sin blomstrende virksomhed. En kræftsygdom gjorde den 9. januar 1865 ende på hans liv, efter at han havde ligget til sengs i to måneder.

– Ø.

Rasmus Sørensen's hustru Ane, f. Pedersdatter, overlevede sin mand i 41 år og boede til sin død i opholdsstuerne i krogårdens gamle stuehus.

– Jeg husker bedstemoder fra jeg var en lille dreng. Hun var en stille og flittig kvinde, der ikke stillede store krav til livet; flittig spandt hun fra morgen til aften, læste i sin prædikenbog og var glad, når nogen besøgte hende.

– P.J.

I det, rimeligvis af stedets lærer, affattede testimonium, der oplæstes ved Rasmus Sørensen's bære, hedder det bl.a.:

»I foråret 1840 blev han gift med enken Ane Marie Andersdatter af Jeksen, og straks derpå flyttede de til en gård i Stilling, som han havde købt, og hvor han efter et toårigt ægteskab måtte følge denne sin første kone til graven. I oktober 1842 blev han gift med pigen Ane Pedersdatter af Fregerslev, der nu følger ham til graven. Efter 6 års ophold i Stilling bortbyttede han sin gård der med Jeksen Kro, som han har ladet ombygge. Og skønt det vel kan siges om den afdøde, at han havde sine fejl og svagheder, så kan det dog med sandhed siges, at i arbejdsomhed og driftighed var kun få hans lige iblandt os, og som handelsmand holdt han gode varer og gav hver ret vægt og mål. Derfor tilvandt hans koret god søgning og gik stedse meget fremad i timelig velvære,

og hans kone og børn kunne takke ham i hans grav, fordi han har virket trolig for dem, så han forlader dem under gode ydre vilkår.

Uagtet han henved et årstid følte svaghedens tryk, vedblev han dog sin rastløse virksomhed, indtil de to sidste måneder af sit liv, da stadig og tiltagende sygdom fængslede ham til sygelejet. Al lægehjælp anvendtes, for om muligt at genvinde den tabte sundhed, da han gerne ville have levet længere blandt sine; men forgæves, og den 9. januar om aftenen kl. 10 udåndede han ved en blid og rolig død sit sidste suk. 50 år og 3 uger var hans dages mål. –

Og ligesom han henvendte sig til de jordiske læger om hjælp og lindring for legemet, således har han vistnok også i sine sidste dage henvendt sig til sjælelægen i himlen om frelse for den udødelige sjæl; thi sin fulde bevidsthed og klare forstand beholdt han lige til dødstimen, og i den sidste tid så man ham ofte med en gudelig bog i hånden. Og ligesom han under sin sygdom følte pine og smerte på legemet, således har vist ej heller hans sjæl været uden kamp og strid, og gid at denne må have ført ham til sejr og ære, ført hans sjæl over til lysets land heroventil.« –

Kroen havde naturligvis ikke altid nogen heldig indflydelse på omgivelserne. Fra sidst i 1830'erne fortælles om gdr. Kresten Rasmussen i Jeksen (far til P. Kristensen), at han var temmelig forfalden.

En gang han ved aftenstid kom kørende fra Skanderborg, standsede han udenfor kroen og holdt en lille enetale med sig selv: »Skal du gå derind, Kresten? – – nej! – – nu må jeg hjem – – jo, en lille dram – – nej – jo – – jo, jeg går derind –«

Og han drejede i det samme ind i køreporten.

»Nej, du skal missel it derind i aften!« lød en skarp stemme, og en hånd tog ved hovedlaget på den ene hest. Det var hans kone, der havde stået i kroporten og hørt hans enetale. – Ø.

Bilag 15 – se side 136

H. Chr. L. havde således sit virke på Læsø i 33 år. Han var et arbejdsmenneske, der aldrig skånedes sig selv. Herved kom han da også ind i meget offentligt arbejde, var en overgang medlem af sognerådet, tog livligt del i alt landbrugsfagligt arbejde, i arbejdet i foredragsforeningen og inden for afholdsbevægelsen og andre samfundsnyttige organisationer. Han læste meget, ejede en stor bogsamling, og havde læst de fleste af sine bøger. Også det kirkelige arbejde havde hans store interesse, men med sit grundtvigske livssyn havde han svært ved at slutte kontakt med flertallet af øens befolkning, som bekendte sig til Indre Mission. Det var vel nok medvirkende til, at han, da han trak sig tilbage fra mejerigerningen i 1927, rejste fra Læsø og bosatte sig på sin fødeegn. En anden årsag var Maries sygdom. Hun havde pådraget sig en meget ondartet leddegigt, der lænkede hende til stolen imere end 10 år. Hun bar sine lidelser med stor tålmodighed, der blev ved hendes begravelse sagt, at hendes liv i de senere år havde været en prædiken. Fra Læsø flyttede de til Ormslev, hvor de havde købt en villa med en stor frugthave, som gav L. fuldt op at gøre. Efter Maries død blev det snart for ensomt for L. i det store hus, så da kræfterne begyndte at svigte, flyttede han op til datteren Katriene i Kolt, hvor han boede til sin død.

Ane Marie lærte også mejeri på Framlev Mejeri, var mejerske på Møns Andelsmejeri og i 1891 elev på Mellerup Højskole.

Bilag 16 – se side 144

Søren Rasmussen overtog Jeksen Kro i maj 1869 efter at have bestyret den i 4-5 år, først under faderens sygdom, derefter for sin mor. Han opkøbte landbrugsprodukter som smør og æg, som han kørte til Århus med og afsatte der, og i årenes løb voksede omsætningen i kolonialforretningen, samtidig med at den aftagende færdsel på landevejen formindskede kroens betydning. Kroen vandt ry som et fortrinligt madsted. Drikkeri kunne Søren Rasmussen ikke lide; han bekæmpede det og drev kroen på en sådan måde, at formanden for Skanderborgegnens Afholdskreds kunne sige om ham: »Var alle kromænd som Søren Rasmussen, behøvede vi ingen afholdsforeninger.«

Allerede inden han havde overtaget kroen, begyndte han at lade afholde høstfester i skoven, og han sørgede for gode talere. Ved høstfesten onsdag den 2. september 1868 (»det tørre Aar«) var Dr. J. Nørregaard, som et par år i forvejen havde begyndt sin højskole i Testrup, hovedtaleren, og Søren Rasmussen havde i dagens anledning ladet trykke et 16-sidet sanghefte indeholdende en række udmærkede folkesange og fædrelandssange, bl.a. »Er lyset for de lærde blot,«, »Fædreneland ved den bølgende strand,« og »I alle de riger og lande«, et vidnesbyrd om, at Søren Rasmussen allerede i sin ungdom havde øjet åbent for sådanne møders folkeopdragende betydning. Disse skovfester sidst i 60'erne fortsattes op i 70'erne, og da der holdtes gode taler, undertiden også politiske, var de kendt viden om.

Søren Rasmussen tog livlig del i demokratiets opmarch i 70'erne og 80'erne og i Riffelbevægelsen. Han var i en årrække medlem af sognerådet, valgt af Den alm. Vælgerklasse, og fra 1876-82 dets formand. I 44 år var han vurderingsmand i Landbygningernes almindelige Brandforsikring, og ved sit 40-års jubilæum modtog han af selskabet en erkendtlighedsgave bestående af et stort sølvbæger med inskription. – Han var også en interesseret landmand og virksom for oprettelsen af den stedlige kvægavlforening.

I 1906 solgte Søren Rasmussen kroen og købte en villa i nærheden, hvor han tilbragte sin alderdom. »I de senere år var der stille om Søren Rasmussens navn,« skrev »Skanderborg A. Av.« ved efterretningen om hans død, »men for år tilbage, da han stod i sin manddoms fulde kraft, var han en af Skanderborgegnens mest kendte og mest betydende mænd . . . Han var af væsen stilfærdig og tilbageholdende og af et sjældent kærligt og venligt sindelag; han var derfor også i ualmindelig grad afholdt af alle, som han kom i berøring med. Han var ivrig og overbevisningstro venstremand og var alle dage Venstres sag en god støtte.« Til denne karakteristik af Søren Rasmussens politiske stade, føjede redaktør Oluf H. Jørgensen nogle mindeord og erindringer fra 70'erne og 80'erne. Søren Rasmussen var af den stab af solide og målbevidste bønder, der i de kampfulde år stod samlede om »Skanderborg A. Av.« og dets virksomhed. »Han var sin stand en god mand,« siger Oluf H. J., »han var en hædersmand og en pryd i sin egn. Han ville altid det rette, og han var altid villig til at støtte det blad og de mænd, som arbejdede for at fremme hans overbevisning. Den i fortiden lille, ube-

kendte landsby Jeksen blev igennem den sidste kampfulde menneskealder kendt, i hvert fald af navn, i vide kredse, og hertil bidrog Søren Rasmussen sit. Han havde sin andel i de mange og gode møder i Jeksen. Vel hørte han til de stille og mere tilbageholdende; men han gjorde sit arbejde, ydede sit bidrag og havde sin andel . . . Jeg har meget at takke Søren Rasmussen for, mange års venskab og politisk støtte.«

Som bidrag til et tidsbillede af brydningerne på Århus-Skanderborgegnen i tiden omkring 1870 kan nævnes, at Søren Rasmussen fik ubehageligheder af sangheftet fra 1868, idet »Aarhus Amtstid.«, der jo skarpt bekæmpede nationalliberalismens fantasier, langede frygteligt ud efter Chr. Richards skandinaviske sang »En skål for de blinkende søernes bånd«, og en kraftig Holger Danske Vise, naturligvis for at ramme en vis fløj af grundtvigianerne. Bladet lod en indsender spydigt skrive, at sådanne viser, hvori »hvori det gjaldrer med krig og blod«, passede bedre for »bødler og menneskeædere« end for »glade kristne og menneskelige mennesker«, hvorfor det måtte anbefales den betænksomme jydsk bonde at kaste slige sange på bålet. – Nå, den sidste vise har tiden blegnet, og poesien i Chr. Richardts sang har hjulpet denne over det stød.

– Ø.

Bilag 17 – se side 146

Mine forældre havde til at begynde med Koldens Mølle i forpagtning, men boede senere forskellige steder, indtil de flyttede til Jeksen, hvor de boede det meste af deres tid. Deres økonomiske kår var ikke gode. Min fader rejste til Amerika for at opnå bedre kår. Moders broder Peder, som dengang ejede Koldens Mølle, lovede at tage sig af moder og hendes børn under faders fraværelse. Fader rejste da til Amerika ca. 1880; han arbejdede mest i Nebraska, hvor han prøvede og oplevede en hel del, han tjente også lidt penge, som han sendte hjem til moder. Efter 3 års forløb kom fader igen hjem; moder begyndte kort tid efter at blive tunghør, og det tog til med årene, så hun til sidst ikke kunne høre det ringste og forblev fuldstændig døv til sin død. Det var tunge år, min moder oplevede, men så længe jeg kan huske, søgte hun sin hjælp hos den Gud, som har al magt i himlen og på jorden, og næsten al tid smilede hun og var glad; hun havde nogle prædikenbøger, som hun flittigt læste, men hun kendte også den hemmelighed, at henvende sig personligt til Gud med bøn om hjælp; de økonomiske forhold bedredes, og fader søgte den samme gud, og hjemmet blev lykkeligere og skønnere. Fader arbejdede hårdt, men med mere lyst end nogensinde.

I 1918 fejrede mine forældre deres guldbryllup, og beboerne i Jeksen arrangerede i den anledning en fest for dem. Fader var den gang så rask, at han endnu kunne danse, han var helt til sin død en dygtig fodgænger; da han var 80 år gik han 3 mil på en dag. Som veteran fra 64 modtog min fader i sine sidste leveår en årlig hædersgave på 100 kr., han deltog i Slaget ved Dybbøl den 18. april. Efter genforeningen var han en tur nede i Sønderborg og Dybbøl og se de kendte steder, hvor han havde kæmpet som ung, og han glædede sig meget over denne rejse.

Fire uger før min faders død flyttede mine forældre til os i Harlev. På deres gravsten på Harlev kirkegård står min moders motto: Alt af nåde. Betegnende for hende var flid, nøjsomhed og gudsfrygt.

– P.J.

Bilag 18 – se side 146

Jens Jørgen Jensen tjente som ung i Stjær hos Kresten Ditlev. Det var jo en anden tid dengang end nu. Kresten Ditlev var en ejendommelig mand; han tilhørte den fri mission og var, så vidt jeg ved, en oprigtig troende mand; og Jens har sikkert lært meget af ham, som han aldrig siden glemte. En dag var der opstået en uoverensstemmelse mellem Kresten og Jens; blind lydighed af tjenestefolkene var på den tid almindelig, og at sige sin husbond imod var uhørt. Kresten Ditlev var derfor i sin gode ret, når han sagde: »Det siger jeg, er det dig, der er manden, eller er det mig, der er manden?« »Ja, så kan jeg jo godt være manden«, svarede Jens flegmatisk. »Nå, hvad skal jeg så bestille?« sagde Kresten, som ville lære Jens, hvordan han skulle opføre sig. »Du kan flytte den dyngeste sten dér ovre på den anden side vejen«. »Ja, det skal jeg nok«, sagde Kresten meget ydmygt.

Kresten gav sig derpå med en tjenestekarls lydighed og flid til at flytte stenene, mens Jens tændte sin pipe og gik hen og flyttede køerne. Da han kom tilbage, var Kresten færdig med at flytte stenene og sagde så: »Nu har jeg gjort, hvad du sagde til mig; hvad skal jeg så bestille?« »Du kan flytte dem tilbage, hvor de lå før,« sagde Jens. Så ville Kresten ikke længere være karl hos Jens!

Det var den eneste gang, Jens i sit lange møjsommelige liv prøvede at være husbond og gårdejer. Siden blev han havnearbejder i Horsens.

Om det var en følge af Krestens påvirkning i de unge år, eller en følge af mors oprigtige bønner til Gud for ham, ved jeg ikke, men det endte med, at Jens modtog kaldet fra Gud, omvendte sig og blev en oprigtig troende mand. Han var i mange år soldat i Frelsens Hær i Horsens, og ved hans begravelse blev kisten ført til graven under ledsagelse af flere faner og Frelsens Hærs hornorkester.

– P.J.

Bilag 19 – se side 148

Rasmus Jensen rejste til Amerika 1888. Han arbejdede ved forskellige ting; lærte siden bagerfaget og drev en tid bagerforretning. Senere gav han sig til at pudse huse. Mine forældre havde en lille landejendom, da han rejste: Jeg husker, de spurgte Rasmus: Vil du rejse til Amerika? Og han svarede: Ja, dersom jeg kan få penge nok til rejsen. Jeg kan lige huske ham; jeg var 4 år, da han rejste, og Rasmus var 18. Han gav mig to duer; den ene var rød, den anden blå; den røde druknede i svinetønden, den blå fløj væk.

Da han en dag som syvårig purk havde fået tømme i hånden og et spand heste foran harven, spurgte en mand ham: Hvis lille dreng er du? Hvortil han svarede: Jeg er P. Sørensens forkarl! Han tjente nemlig hos morbror Peder Sørensen i Stjær. Siden kom han til at tjene hos morbror Niels Sørensen Gammelgaard i Galten. Da der dengang var blevet spået, at verden skulle forgå en bestemt dag, spurgte Rasmus min mors søster Ane Kathrine, om det nu ikke var klogt, at de i fællesskab spiste alt det dejlige syltetøj; der var da ingen grund til at det skulle gå unødigt til spilde!

– P.J.

Bilag 20 – se side 153

A.J. var en ualmindelig flittig arbejder, der ofte i de dengang vanskelige og arbejdsløse tider måtte tage arbejde langt borte fra hjemmet; han måtte ofte cykle mellem 3 og 4 mil og endda udføre en streng dags arbejde samme dag. Det hårde arbejde var muligvis også i nogen grad, tillige med alvorlig sygdom, skyld i hans forholdsvis tidlige død.

Ottilie L.M. Berngrube var en sjælden kvinde; hendes milde, kærlige og opofrende væsen bevirkede, at alle vi, som kendte hende, holdt meget af hende. Hun hørte til dem, som havde haft en streng barndom; hendes forældres tidlige død betød, at hun måtte ud til fremmede mennesker, hvor hun hos en ond plejemoder havde det meget strengt. Der var flere børn i hjemmet, men det var jo deres egne; dem blev hun ikke stillet lige med. Da hun engang til jul var så glad på deres vegne, fordi de skulle have julegaver, sagde plejemoderen til hende: »Du behøver ikke at gå og glæde dig, for du skal ingenting have!« Hun kunne ikke engang tåle, Ottilie glædede sig på andres vegne. Men nu er Ottilie hjemme, hvor jordens nød og storme er forbi, og hvor hun kan tale med den ven, som hun her på jorden fandt, og om det liv, der som en drøm forsvandt.

Ære være deres minde!

– P.J.

Bilag 21 – se side 156

Mette Jensen brugte ikke de mange ord, men alligevel var hun meget afholdt af dem, der kendte hende; dertil kom, at hun altid var venlig og gæstfri. Gennem flere år led hun af en kræftsygdom, der tilsidst påførte hende stærke smerter, men hun bar sin sygdom med tålmodighed. Hendes inderligste bøn til Gud var at tage hende bort herfra, og det samme bad hun midt bede om. Hun troede ikke på den gamle forældede jødiske tro, at man skulle sove i graven til dommedag og derefter opstå i et kødeligt legeme. Hun vidste god besked om døden og livet derefter. Hendes tro grundede sig på Jesu ord, når han siger: Den, som hører mit ord, og tror ham, som sendte mig, har et evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Johs. 5, 24. Hun blev begravet fra Vestre Kirkegårds kapel i Århus, hvor undertegnede talte og forrettede begravelsen.

– P.J.

Peder Jensen havde en dyb forståelse af, hvad nutidens mennesker skylder de forudgangne slægtled, og slægtshistorie og slægtstradition besad hans store interesse. Han var meget virksom i slægtsarbejdet og en aldrig svigtende deltager i Adslevslægtens møder og sammenkomster. Da det var under overvejelse at rejse en mindesten på slægtsgårdens grund i Adslev, søgte Peder Jensen vidt og bredt efter en passende stor granitsten og var også heldig at finde en egnet i et markskel i Hørslev. Han talte jævnlige ved vore møder og havde let ved at vinde ørenlyd. Det var ham magtpåliggende, at vore sammenkomster vedblev at bevare deres jævne præg. Han var en venlig og hjælpsom mand og meget religiøst interesseret. Vor sag har i ham mistet en varm og trofast forkæmper, og hans minde vil længe bevares.

Bilag 22 – se side 158

Blandt de elever, der begyndte på skolen til september 1970 var Søren Peder Hagen Madsen, Langelandsgade 27, Århus.

På skolen kom vi til at kende Søren som en glad dreng, der hurtigt skaffede sig en kreds af venner. Vi kom også til at kende ham som en villig og hjælpsom elev, der passede sit arbejde på en udmærket måde, og som altid var rede til at give en hånd med, hvor der var behov for det.

Søren er nu ikke mere iblandt os. Til påske rejste han glad fra skolen for at holde ferie hos en slægtning i København. Her blev han syg og kom på hospitalet, og i løbet af få dage blev han opereret i underlivet. Senere kom Søren tilbage til Århus, hvor han havde et godt hjem hos en søster og svoger, Hanne og Ernst Gregersen, og her fik han under sin sygdom en god og kærlig pleje, dog undertiden afbrudt af indlæggelser på radiumafdelingen, men uden håb om helbredelse.

30. oktober 1971 døde Søren i sit hjem kun 15 år gammel.

Fra et brev ved vi, at de kammerater Søren vandt sig under sit skoleophold betød meget for ham, og jeg tillader mig derfor ifølge dette brev, at viderebringe hans sidste hilsen og tak.

Vi ærer mindet om en god elev og en fin kammerat.

– M. Græsborg

Bilag 23 – se side 158

Som 10 års dreng forbavsede Peder en skønne dag sin far med at bede om lov til at komme ud at tjene. Han ville da så grumme gerne til Stjær. Kromanden sundede sig lidt på denne usædvanlige anmodning; men efter at have tænkt over sagen kom han til det resultat, at det i grunden ikke var så galt, om knægten kom ud at se andre skikke. Altså kom Peder til Stjær – og lykkelig var han. Den gavstrik havde nemlig regnet ud, at når han kom til Stjær slap han for de mange slemme nye bøger og lærdomme, som den ny degn, der ventedes til Jeksen, kunne befrygtes at ville indføre. I Stjær havde man en degn af den gammeldags slags med gammeldags bøger, og dem var Peder ikke nær så bange for.

Peder var ellers en flink og rask dreng, der gik op i sit arbejde med lyst og iver. Da han blev voksen, følte han trang til at komme på højskole, hvad jo ellers dengang ikke var så almindeligt. Da han fik at vide, at Bjørnbak på Viby Højskole ikke var bange for at bruge spanskrøret også til højskoleeleverne, betakkede Peder sig for at komme der, og tog i stedet for til Testrup, hvor han var elev, vistnok den første vinter, dr. Nørregaard var der. – Ved sit ægteskab med enken i Koldens Mølle blev han ejer både af møllen og gården; han sad først hårdt ved det, men ved dygtighed, energi og strengt arbejde arbejdede han sig op til en velstående mand, samtidig med at han var gavmild og hjælpsom.

Efter J.R.

Livet i Galten Nørregård i Niels og Kathrines tid var een lang arbejdsdag. Han kendte sin fødegårds lerede jorder og lod ikke den nye landbrugsteknik gå sig forbi.

Gårdens besætning havde altid ord for at være blandt de bedste. Niels lærte sine drenge – og piger med – at arbejde flittigt i mark og stald.

Som »Niels« var arbejdsom og flittig ude, således var »Trine« flittig og ferm inde; der måtte kernes, brygges, bages, kartes, tvindes, spindes og m.m., alt imedens de mindre børn skulle passes. Ikke desto mindre var smørret af fin kvalitet, hvilket de gamle diplomer (fra ca. 1880) med påskrift »1. Præmie for sødt Smør« viser. Medens de boede i Foldbjerglund havde de indrettet køleanlæg ved hjælp af rindende vand fra et springvand i gården. I Nørregård derimod måtte de bruge is og sne, som om sommeren oplagredes under tørvesmuld og halm i laden. Smørret kørtes til Århus, hvorfra det i små dåser blev sendt til England, hvor det i modsætning til saltet smør anvendtes omtrent således som vi nu anvender syltetøj. Det kunne til tider indbringe ca. 1 kr. mere pr. pd. end saltet smør.

Niels og Kathrine var stille, jævne mennesker, der har efterladt mindet om et godt og gæstfrit hjem, om deres ærlighed, retskaffenhed og trofasthed.

V.N.G.S.

Som nævnt i slægtsbogen havde bedstemor en travl arbejdsdag bag sig sammen med bedstefar. Efter hans død i 1907 fortsatte hun ved morbror Sørenns hjælp Nørregårds drift.

Imidlertid havde vi den sorg, at en rygmarvslidelse, som han led af, langsomt forværrede sig, så han de sidste år ikke kunne gå, men stadig måtte hjælpes. Denne hjælp blev på den smukkeste måde ydet ham af moster Rasmine, der også har ydet bedstemor sin hjælp.

I oktober 1913, ca. 1 år før morbror Sørenns død, solgte bedstemor Nørregård på nær en lille del af jorden, hvorpå hun lod bygge en pæn landejendom, Solvang. Bedstemor og Rasmine havde her mere end rigeligt arbejde, og til sidst blev det for strengt for dem, og i oktober 1928 solgte bedstemor Solvang. De blev dog boende i den øverste etage, hvor det ved fødselsdagsfester og lign. kneb at skaffe plads til børn, børnebørn og børnebørns børn; men vi kom der altid glade, thi bedstemor forstod at være værtinde og havde altid milde og kærlige ord at sige os. Som den ældste af børnebørnene har jeg jo haft bedst lejlighed til at gæste bedstefar og bedstemor, og det var gode dage, når jeg i skoleferien kunne være på Nørregård og hjælpe morbror Marinus med at passe kørerne eller kunne være med morbror Søren på hans ture med »Den gamle røde« og giggen. – Der var fred og arbejdsro på Nørregård. Bedstemor var en god madmor og var iøvrigt meget omhyggelig for de mennesker, der var i hendes tjeneste. De kunne af hende lære meget af, hvad man forstår ved takt, finfølelse og ansvarsfølelse. I de alvorlige stunder tabte bedstemor ikke fatningen, og det er rigtigt, som P. Jensen, Harlev, sagde ved begravelsen, at det var, fordi hun troede på, at der er en styrende Gud bag ved alt, som sker.

Viggo N.G.Schrøver.

Bilag 25 – se side 172

R.S.A.S. rejste 18 år gammel til Minnesota og var i to år hos farmer Rasmus Jeremiasen.

Derefter rejste han til Wetaskiwin, Alberta, Canada, hvor han af regeringen fik overladt 120 td. land mod at bo på stedet i 3 år. Min bror fortalte:

»Jeg har været med til at bygge Canada op. Da jeg kom, var der en jernbane, men ingen veje, meget tyndt befolket, men meget vildt; var man heldig at skyde en bison-okse, tog man skindet af den og noget af det bedste kød, hvis man havde brug for det, resten lod man ligge til de vilde dyr«.

Økonomisk var det vanskelige år. 1913 giftede han sig med Hulda Schmidt. »Vi var unge og sunde og havde det godt sammen«.

40 år gammel begyndte han som murersvend. Befolkningen voksede, og der byggedes mange nye huse. Forretningen voksede, og i 1953, da jeg besøgte ham, var det blevet til firmaet »Sorensen & Sons« med 35-40 mand i arbejde. Han fortæller: »Halvdelen af husene her i Wetaskiwin har jeg bygget, og den anden halvdel har jeg repareret«.

De byggede skoler, kirker, hospitaler, ofte langt borte, f.eks. »Katolsk kirke« i Kindersley ca. 300 miles fra Wetaskiwin. R.S. beskæftigede ofte danske, og hans venlige og livlige kone sagde til mig: »Jeg betragter mig som en »mor Danmark«.«

1948 var R.S. hjemme i Danmark på besøg, og samme år startede han en forretning med udsalg af bygningsartikler i Edmonton, et meget godt aktiv for familien i dag.

R.S. omkom ved en bilulykke i 1954. Min bror har levet et rigt liv. Jeg er taknemmelig for, at jeg kunne tage mod hans indbydelse, da han skrev til mig: »Kom, inden det er for sent«.

M.S.

Bilag 26 – se side 177

Ane Stine var kun 16³/₄ år, da hun blev gift med den 36-årige enkemand Michel Laursen. Denne var 25. juni 1825 blevet viet til enken Ane Pedersdatter, hvis 1. mand, Ole Rasmussen, den 19. december 1823 var blevet »ihjelslagen under et Læs Træ«, 45 år gammel. I dette Ægteskab var der et barn, Laurs Michelsen (f. 17. februar 1826), der døde før faderen. Ane Pedersdatter døde den 9. marts 1829, 43 år gammel, efter knap 4 års ægteskab med Michel Laursen.

Michel Laursens gård lå inde i Tåstrup by; den er nu nedbrudt og dens jorder udgør en del af Stallinggårds. Bygningerne var i Michel Laursens tid temmelig gammelt bindingsværk, og det fortælles, at medens gårdens bygninger var noget pjaltede at se til, var marken den bedst drevne i Tåstrup. Michel Laursen skal have været en streng og påpasselig landmand, »en dygtig og virksom mand, en øm og kærlig mage og alt-opofrende Fader«, som det hedder i gravskriften over ham. Ane Stine skildres som en mild og god kvinde.

Om Michel Laursen fortælles, at han en gang havde sat sig i hovedet ikke at ville

betale en vis skat, som han fandt meningsløs og urimelig. Lige så tit han nægtede at betale, lige så ofte kom sognefogden og pantede for skatten.

»Ja, saa skriver vi Dørslaget,« sagde sognefogden, hver gang denne scene forefaldt. Dørslaget var et kobber-dørslag, som endnu er i familiens eje.

Når dørslaget kom på auktion, sørgede Ane Stine i al hemmelighed for, at det blev købt tilbage, og i lang tid kunne Michel Laursen ikke begribe, hvorledes det gik til, at det pantsatte dørslag efter nogen tids forløb igen hang på sin plads.

– Ø

Bilag 27 – se side 181

Ved Anders Peter Mortensens død skrev »Dansk Good-Templar«:

Med den afdøde er en af I.O.G.T.s ældste og mest trofaste medlemmer i Århus gået bort. – Hans venlige sindelag, hans forståelse af mennesker og hans betydelige administrative evner gjorde ham snart til logens leder, og enten han var Ø.T. eller ikke, var han og logen uadskillige begreber. Hans død er derfor et stort savn for logen og ordenen i Århus. Han var en af de personligheder, der vanskeligt kan erstattes.

Ved jordefærden udtalte pastor Høgsted bl.a.:

Man har ret til at sige, at Mortensen stillede sig i det godes tjeneste. Han var et menneske, der på sin egen stilfærdige måde ønskede at øve ret og skel til alle sider. Trofasthed var et karaktertræk hos ham. Blev han betroet en opgave, løste han den med sjældnen redelighed. Det gav sig bl.a. udtryk i hans arbejde for afholdssagen. Hvad han her har betydet for sine omgivelser er værd at sige tak for. – Men denne store sag var jo ikke den eneste, der havde hans hjerte. Han havde øjet åbent for de værdier, der skjuler sig for det tankeløse menneske. Det liv, han nu er gået ind til, var ikke for ham en fremmed verden. Vi er mange, der siger tak, fordi vi lærte denne gode, retsindige mand at kende.

Bilag 28 – se side 182

I sine unge dage kom hun ud at tjene og har haft flere pladser, som hun har røgtet til sine herskabers fulde tilfredshed. I de vidnesbyrd, der foreligger fra de herskabshuse, hun har været i, prises hun af alle for sin dygtighed, økonomi og pålidelighed. Hun har haft plads i store huse; her skal nævnes: kgl. hof-bagermester E. Bülow, Julius Rohde, hofjægermester von Falsbo, grevinde Thor Knuth, økonoma på dr. Esmans klinik. En, der har betænkt Ane Stine meget med gaver, var grev Knuth, der blandt andet gav hende et mahogni chatol; og hun ejede mange fine og værdifulde ting, som hun ved testamente betænkte forskellige familiemedlemmer med inden for Adslev slægten.

Jens Christian Mikkelsen, Skanderborg, søn af smedemester Carl Mikkelsen og hustru Ine, Hemstok, var Ane Stines fætter. Ane Stine kom meget i hjemmet i Hemstok. Jens Mikkelsen blev ved testamente indsat som universalarving efter afdødes ønske.

Grunden til, at dette skrives, er, at Ane Stine Sørensen har været med i det første

store samlingsarbejde i 1925, da slægten blev registreret. De møder, der blev holdt i København, var hun i spidsen for og gav store økonomiske ofre, for at slægten i København kunne samles.

Jens Chr. Mikkelsen.

Bilag 29 – se side 193

Jeg vil tænke tilbage på nogle episoder fra fars drengeår, som han har omtalt. Kronprinsen, senere kong Christian d. 10., vores folkekære konge, aftjente sin rekruttid i Århus. Drengene vidste, at de skulle hilse pænt på kronprinsen; de fik da altid en 2 øre. De brugte så den trafik, som Tordenskjolds soldater, at skynde sig om næste gadehjørne og hilse på ham igen; hatten af – 2 øre! Det blev til en hel forretning for drengene sådanne dage.

Far kom i lære hos smed Sørensen i Stautrup og blev udlært dér. Senere kom han til Hemstok, hvor hans onkel var smed. Der var i Hemstok-Nygårde nogle gårdejere, der havde oprettet en bysmedie. Da bysmeden døde 1899, overtog far stillingen, og far og mor blev gift november samme år; mor havde tjent hos en af gårdejerne i Hemstok.

Da far og mor overtog smedien, var det et langt hus på 8 fag, tækket med strå; 4 år senere købte de forretning og ejendom af de forskellige ejere. 1910 blev forholdene i smedien for små, og de byggede den nuværende smedie, som siden blev udbygget med cykleværksted og garage; 1928 blev maskinværkstedet bygget. Jeg tror ikke, tiden faldt os lang derhjemme; der foregik altid noget omkring Hemstok smedie.

Far og mor var begge med i ungdomsarbejdet og medspillere ved de mange dilettantkomedier, der blev opført i Svejstrup forsamlingshus; far var tillige instruktør. Der er i familiens eje talrige påskønnelser for det arbejde.

Far var også stærkt interesseret i samlingsarbejdet inden for sin stand; han var medstifter af Østjyllands smedemesterforening og Midtjyllands cykle- og industriforening. Inden for smedene har han beklædt posten som bestyrelsesmedlem i mange år. Han havde den glæde, at han af Teknologisk Institut i Århus sammen med en kollega blev udsendt til Ladelund Landbrugsskole, hvor de opholdt sig i 8 dage og holdt foredrag for de unge landmænd om landbrugsmaskiners rette behandling.

Det må også nævnes, at når der skulle laves et eller andet stykke kunstsmedearbejde på egnen, kom budet til smeden i Hemstok. Far og mor havde mange fine arbejder, som far havde lavet; 6 smukke håndsmedede skrivebordslamper er nu hos børnene.

Da far fyldte 60 år, skrev de lokale blade, at han ved flid og dygtighed havde passet sit arbejde, og da han var begavet med mekanisk snilde ud over det almindelige, havde han altid fuldt op at gøre; det ville hans store kundekreds også kunne berigtige; med grundighed og opfindsomhed blev hans arbejde udført. Og da han tillige var i besiddelse af en række gode menneskelige egenskaber, var det ikke underligt, at han kunne tælle sine venner langt uden for sognets grænser.

I årenes løb fik han også tid til at beskæftige sig med tillidshverv, der blev ham betroet. Og han var særlig ivrig medarbejder sammen med redaktør Østergaard til at indhente oplysninger til den første slægtsbog og agitere for Adslev slægtsens samling.

Igennem mange år var han formand for Dover sogns sygekasse.

Ved hans 40 års jubilæum havde omegnens beboere og venner inviteret familien Mikkelsen som hædersgæster ved en fest i forsamlingshuset. Den store gæstfrihed, der altid rådede i hjemmet, blev her omtalt tillige med Carl Mikkelsens alsidighed og dygtighed; han kunne reparere alt fra symaskiner til høstmaskiner. Også fru Mikkelsen fik sin del af hyldesten på grund af den støtte, hun havde ydet jubilaren.

Ved Carl Mikkelsens død skrev Silkeborg Avis bl.a., at han havde været en ualmindelig flittig mand, en kunstner i sit fag, der arbejdede til forhammeren i bogstavelig forstand faldt ud af hånden på ham.

Dansk Smede Tidende skrev:

Ved Carl Mikkelsens død er en af de danske smedes gamle pionerer gået bort. Carl Mikkelsen har som få ofret sig for de danske smede, både for organisationen og den enkelte. Var altid rede med råd og dåd. Det var ham, der begyndte med kredsmøderne i Østjylland, som var til stor glæde og udbytte for dem, der var med.

Han er kendt i hele Jylland som få, særlig fra årsmøderne, hvor han var en stadig gæst. I flere år rejste han til kursus i Jylland. Det var for egen regning, og han gav smedene mange fiduser og tips. Hans hjem stod altid åbent for dem, der ville besøge ham. Var altid glad for at se kolleger, særlig når de kom af sig selv.

Når Jyllands smede samles til møde eller fest, vil der være en tom plads efter Carl Mikkelsen, hans gode humør og glade smil vil blive savnet.

Bilag 30 – se side 203

Peder Sørensen, der jo var gift med min moster Mette Marie, var en prægtig og venlig mand, og vi kaldte ham morbror Peder. Ofte tog han mig på skødet og sagde: »Du ligner hende, du er kaldt op efter«, og jeg holdt så meget af ham derfor. Moster har jeg ikke kendt, hun døde jo i en ung alder. Morbror var mine forældres gode ven, og vi kom meget sammen til gensidig glæde.

Mette Marie, f. Haugaard.

Min far husker ikke meget om sin mor, skønt han var den ældste af børnene; hun lå syg de sidste 3 år hun levede, han kan lige huske, hun læste med ham, da han skulle begynde at stave. Bedstefar og bedstemor var begge stille mennesker.

Ø

Min far – Peder Sørensen – begyndte at mergle først i 1850'erne, og sidst i halvtredserne var vi færdige. Pigerne var ikke hos os med til at sprede mergel sådan som i Bering, men de var med til at sprede gødning. Der avledes godt med korn efter merglingen, og vi måtte tit have to daglejere til at hjælpe til med tærskningen. I vinterhalvåret kørte min far til Århus med korn en gang om ugen, i reglen hver lørdag, og jeg var tit med ham derude. En gang var der så meget sne, at vognen væltede i gabet og så blev der ingen århustur den dag. Kornet solgtes til købmand Holm i Frederiksgade, senere til Spliid.

Vi havde 2 heste. Kreaturbesætningen bestod af 7-8 malkekøer og 4-5 kvier og kalve. Køerne kælvede om foråret på en enkelt undtagelse nær, der kælvede om efteråret. Vi havde derfor næsten ingen smør at sælge om vinteren, højst en lille krukke om ugen. Af svin havde vi kun 2-3 stk., det var til eget brug, og det var sjældent, der blev

solgt nogen. Om efterår og forår slagtedes et årgammelt fedesvin. Vi havde gerne 7-8 får, og der slagtedes altid 2 om efteråret. De første svingplove i Dørup blev sidst i 1830'erne lavet af mine morbrødre Jens og Thøger. De var af træ. Min far var den første i Dørup, der fik en svenskharve; det var sidst i halvtredserne, den var ligeledes af træ. Jeg kan huske, jeg har set hjulplove i brug hos Jens Dams i Bjertrup og hos Thøger Pedersens i Bering.

Sædskiftet var rug, byg, hvede, 2 havrekærver, dog i mange år ærter i stedet for den ene havrekærve. Ærterne brugtes til at fodre op, de var så gode at fodre svin med. Ærterne var også gode til heste, når man skulle i gang med forårsarbejdet. Ærterne blev sat i støb til dem.

Hjemme i Dørup var vi tidlig oppe om sommeren; men far var altid den første, der stod op, som regel kl. 4. I de mørke vintermåneder kom vi dog ikke op, før det begyndte at blive lyst. Kun to dage om vinteren skulle vi knægte tidlig op. Det var, når der skulle slagtes gris, og når der bagtes til jul. Vi skulle skære pebernødder. Det foregik ved tællelys, og det var en fest. Ved en sådan lejlighed bagtes to bægter. Ovnens bryggeriset var så stor, at der kunne bages en tønde korn ad gangen. Når så rugbrød, sigtebrød, kringler og kager var bagt, kom turen til pebernødderne. Nogle steder brugte man at komme peber i nødderne, det brugte vi nu ikke, men hos Frandses gjorde de det, og det var nogen stærke nogen. Vi fik malet i Bodil Mølle. Kornet til julebagningen blev sendt til mølle allerede midt i november. I denne tid gik møllen både dag og nat. I ovnen fyredes med brænde fra skoven, somme tider havde vi også bagetørv, som vi hentede helt ude ved Vissingkloster. Jeg var som dreng med min far på en sådan tur et par gange. Vi kørte hjemmefra noget over midnat – det var jo om sommeren – og lagde vejen om ad Bjertrup til Skanderborg og derfra ad Ryvejen til Gl. Ry, hvor vi bedede ved dagens frembrud, den ene gang dog ved Ry Mølle. Manden, vi købte tørvene af, gav så middagsmad. Tørvene var store og firkantede og ret løse, og vi stablede dem på vognen i en stor stabel og bandt sække over. Jeg tænker, vi kunne have en 3000 tørv i læsset. Disse tørv brugtes ikke i kakkellovnen, men kun i bageovnen. Vi var så hjemme igen til aften.

Vi var som sagt morgenkarle. Når vi skulle i tørvemosen i Sønder skjær, var vi så tidlig oppe, at vi var ved jernbaneløbet på Hørning Mark, når 5-toget kørte forbi. Til gengæld gik vi tidlig i seng, somme tider medens de inde hos naboens endnu var i marken. –

Hjemme holdt vi gerne julegilde 1. juledag med de Dørupper og min morbrors i Bjertrup. Tiden gik med snak, det var livlige folk, og dengang havde folk så meget at snakke om. Engang blev det sådan en vinter, at Chr. Haugaards fra Bjertrup sneede inde. Så fik mændene en bitte punsch til og spillede kort til det blev dag. Til julegilderne fik man sødsuppe og grisesteg (»reffelben«) og bagværk (snitter) til dessert. Aftenen gik med kortspil, mændene spillede »Mis« og kvinderne »Sjavskep« eller »Brus«. Hen på aftenen fik alle kaffe og mændene desuden en bitte kaffepunsch. Kortspillet fortsattes til over midnat, da der igen skulle dækkes bord, denne gang koldt bord med grisesylte. Der sluttedes med te.

1. juledag var ungdommen i kirke, og karlene besøgte ofringen til præst og degn. 2. juledag skulle de gamle i kirke. I juletiden gik det lystigt til med julegilder, somme tider hver aften mange dage i træk. – Juleaften fik vi oksekødsuppe med kogt oksekød

til eftermad eller også byggrynssuppe med grisesteg og til dessert æbleskiver med sukker til. Når vi havde spist juleaftensnadver sang vi nogle salmer, og vi spillede så kort om pebernødder og æbler, hvis vi da havde nogle af disse. Senere på aftenen vankede der kaffe og kage.

Søren Pedersen. Ved Ø.

* * *

Oldemor, Ane Kathrine i Melballe – altså Peder Sørensens mor – havde en dag bagt æbleskiver til gårdens folk og sat dem ind på bordet før middag. Imidlertid var Peder og karlen – der begge havde været i marken – kommet ind før de andre, og de begyndte ganske rolig at tage for sig af retterne, så da oldemor kom ind, var æbleskivefadet til hendes store bestyrtelse tomt.

»Men Peder da –!« udrød hun.

»Da skulle vi vel da nok have noget, vi der bestiller noget,« lød Peders svar.

– Ø

* * *

I den tid, der solgtes korn, skulle manden i gården til Århus hver lørdag, og man sagde, at mændene vidste ikke af, at ugen havde ende, når de ikke havde været i Århus om lørdagen. Skanderborg regnede man ikke med, undtagen når der var marked. Når min far kom hjem fra Århus, havde han tit en kringle med til os børn; men det kunne også hænde, at når vi kom og spurgte: »Fa'er, har du en kringle med i dag?« fik til svar: »Nej, det var så skammeligt, bagerens ovn var falden ned!«

Ved julegilderne i Dørup spillede mændene Dørup-mis eller Fattig-mis til 1 skilling pr. stik og 2 skilling Beten, det var en slags trekort med Mis, og de var ivrige nok i det. Af og til under spillet fik de en bitte punsch.

Kristian Munk Pedersen.

* * *

I Dørup var det i 1850'erne og begyndelsen af 60'erne skik, at karlene nytårsdag gik fra dør til dør og »tog nytårsgave«. De fik æbler, pebernødder og en kop kaffe. I den sidste gård de kom til, blev de om aftenen. De skiftedes fra år til år. Om aftenen kom pigerne også, og så skete det, vi fik en dans. Et år, husker jeg, dansede vi i vore opholdsstuer hjemme i gården.

S.P. Ved Ø.

* * *

Min farfar, Peder Sørensen, er den eneste af de tre brødre fra Melballe, vi er så heldige at have fotografi af. Han blev fotograferet i Århus et par år før sin død, kort efter at den kræftsygdom, der ytrede sig i mund og kind og til sidst lagde den virksomme mand i graven, havde begyndt at gøre sig mærkbar. Han blev vel ældre end sine brødre og overlevede dem begge, men opnåede dog kun en alder af 55 år. Mærkelig nok døde han en lørdag ligesom de to foregående ejere af gården, hans onkel og svigerfader Jens Bærmtsen og Thøger Rasmussen.

Han havde aftjent sin værnepligt ved jægerkorpset i København, og var indkaldt i 1848, men da han den gang havde overtaget gården i Dørup, måtte han lade stille for sig.

– Ø

* * *

Ane Margrethe var en god stedmoder for de 5 børn af Peder Sørensens 1. ægteskab.

Som husmoder var hun kendt for sin dygtighed til at lave knaposte; de smagte ualmindelig godt, og der var mange, som gerne ville have af dem.

Bilag 31 –se side 222

Ved Rasmus og Petrines bryllup i Fruering blev afsunget følgende meget fornøjelige sang, skrevet af den gamle lærer Thøgersen i Fruering, og som muntert skildrer et stort bryllup på denne egn for en lille menneskealder siden.

Kl. 12.10 Formiddag

den 24. Maj 1895.

En bekendt Melodi.

I Dag er der stort Gilde i gamle Fru'ring By.
Travlt har der længe været ved Næ som og ved Ny,
Og mangel lille »Buko«
Og mangel »Pytte« go',
Nu have maattet lade det ringe Liv og Blo'.

Ja, der er lavet Boller – maaske i tusindvis –
Og slagtet mange Ænder og saa en »villele« Gris.
Men Flokken er og stor,
Som bænkes skal ved Bord,
Og Folk kan ikke mættes ved nok saa fagre Ord.

Stor Travlhed har der været blandt Damerne især, –
Thi Moden veksler sjældent, hvad angaar Mandens Klæ'er.
Men Dame-Ærmerne!
Det er en Gru at se;
Ja, tænk blot, til ét saadant skal der hele Alen tre.

Fra Dørup, Fyn og Virring, fra Skanderborg og Stjær,
Ja, og fra Gram og Vitved, Folk er komne her.
De ret sig mere vil
Ved Sang og Dans og Spil,
Dog maa der ogsaa ofte flere »halve Kaffe« til.

Og rundt paa Gulvet valser saa mangt et vakkert Par
Af baade moderate, radikale og Agrar.
Svært alle hænge i,
Staar Gall og Degnen bi
I Kontradans og »Zweitritt«, som de saa godt kan li'e.

Se, Brudeparret danser en fejende Galop,
Men nu Per Ditlev kommer og siger: »Hold lidt op!
Thi Dansen mødig gør,
og Halsen bliver tør;
Det er ej godt at køre, naar ej man ogsaa smør.«

Paa Bordet Bollen damper, »Uddeleren« ta'r fat,
At øse op i Glasset, det gaar for ham saa glat.
Se, hvor han pænt sig te'r,
Man straks det paa ham ser,
At Øvelsen ej mangler, men kommer mer og mer.

Nu, Venner, tag saa Glaset, vi vil det tømme ud
Til Ære for vor Brudgom og for hans vakre Brud.
Gid at de leve maa,
Og at de altid faa
Af Glæder rigtig store, af Sorger ganske smaa.

Bilag 32 – se side 224

Hvorledes Jens i Jeksen fandt Mette Marie i det fjerne Nørre Snede, går der et frasnagn om, som rummer en hel romantisk kærlighedshistorie, i hvilken digteren St. St. Blicher spiller en vis rolle, for så vidt som det jo var ham, der 1839 havde begyndt på Himmelbjergfesterne. Ved en af disse fester i fyrreerne – muligvis Blichers sidste fest den 1. august 1844 – var der et læs unge mennesker i Jeksen, der kørte til Himmelbjerget. Ved denne fest skal kromanden i Nørre Snede have været på bjerget med et beværtningstelt, og her skal Jens i regnvejret have truffet kromandens datter Mette Marie. Og der blev nok ikke ringe bestyrtelse i Melballes lave stuer, da Jens ikke kunne bifalde den forbindelse, der var påtænkt mellem ham og en ung mø i Hørning.

Brylluppet stod i Nørre Snede, og hele Jeksen var i stadsen i den anledning. Det var en lang køretur, og man oplevede adskilligt, der mange år efter mindedes og fortaltes ved sammenkomster i Jeksen.

Et andet frasnagn vil vide, at det var de såkaldte kedelførere, der kørte omkring og solgte kobbertøj og ofte optrådte som en slags ægteskabskommissionærer, der fik partiet i stand, men de har formodentlig nærmest tjent som en slags »postillon d'amour«.

Jens Sørensen var en dygtig og arbejdsom landmand. »Aalle væ leje« (aldrig være ledig) var hans valgsprog. Sine heste var han meget øm over, og når han var ude at køre, gik det ikke just i trav. – Helst lod han hestene blive hjemme og tog vejen til fods. Han var en rask fodgænger. Når han som sognefoged havde fået skattebøgerne samlet, pakkede han bøgerne i en sæk, tog sækken på nakken og vandrede til fods til amtstuen i Skanderborg. Han lod grave en mængde brønde for at få vand til gården. Vandmangel var en idelig tilbagevendende plage. Engang de var i færd med at grave en brønd, skulde de til et bryllup langt borte. »Nå, nu kører vi«, råbte kromanden, »vil du med, Jens?« – »Nej, jeg kommer ikke, før vi kommer til vand,« svarede Jens Sørensen.

De kom ikke til vand den gang lige så lidt som alle de foregående gange, og Jens Sørensen tilbagelagde så de fire mil til bryllupsgården til fods.

Jens Sørensen var den første der på egnen, der begyndte at fodre med klid. Man regnede ellers ikke klid for noget, men Jens Sørensen havde opdaget, at det ikke var nogen dårlig forretning at købe en sæk hvedeklid hos møller Weiss i Århus for en pris af en mark tønden.

Jens Sørensen var livlig og underholdende og afholdt af alle. Lun kunne han være. Som et eksempel i så henseende fortælles en anekdote, der måske er pålidelig nok. En gang han var i Århus, hørte han navnet Pontoppidan – generalkonsulen i Hamborg, som 1867 købte Constantinsborg. En bekendt kommer og spørger, om han kunne køre med ham hjem. Jo, det var der intet i vejen for; han var nemlig færdig med sine ærinde, når undtages, at han skulle ned på apoteket, og hvis manden ville gå derned for ham, ville han imedens lade spænde for. Det ville manden, der skulle køre med, da så gerne og spurgte, hvad ærinde gjaldt.

»Åh, vil du ikke gå ned og købe mig en Pontoppidan?« lød Jens Sørensens rolige svar.

Manden anede ikke uråd og gik troskyldigt ned på apoteket og bad om en – Pontoppidan!

Jens Sørensen var sognefoged i en lang årrække lige til sin død, vistnok i 12-13 år, derunder i det for sognefogeder så vanskelige og besværlige krigsår.

– Ø

*

Når vi knægte ville bede om et eller andet, gik vi altid til mor; til far turde vi ikke gå. I Melballe var det omvendt; der var det manden, der var den »milde«, den, hvem børnene først gik til. Et ejegodt menneske var farbror Jens, men grumme slem til at »nappe« vi knægte, naturligvis bare for kommers.

Johs. Rasmussen. Ved Ø

*

Da soldaterne sidst i 1851 vendte hjem fra Treårskrigen, købte en slægtning, der havde deltaget i krigen, en ejendom, og han spurgte da Jens Sørensen, om han kunne låne nogle penge af ham. Jo, det kunne han godt, men han havde gravet sine penge ned i skoven, da tyskerne ventedes, og han havde ikke fået dem gravet op endnu. De lå i en stor trækasse, og tyskerne havde nær fundet den, for de havde slået en pæl ned under bøgetræet lige i nærheden af den, dog heldigvis uden at ramme. Kassen indeholdt 4000 rigsdaler i firskillinger og anden småmønt.

Ø

Mette Marie fra Nørre Snede var en klog og begavet kvinde, der selv styrede sin gård fra mandens død 1866 til 1882. Hun holdt en besætning af 16 malkekøer, den bedste besætning i hele Jeksen by; hun forstod, at skulle køerne yde megen mælk, måtte de også have noget til gengæld. Der skete i den tid ikke mange handeler i Melballe, uden hun sanktionerede dem. Ofte handlede hun selv med slagterne, og når de ikke kunne blive enige om prisen, gik de enten med uforrettet sag eller kørte en omgang i gården og gjorde holdt med en bemærkning om, at de vel så blev nødt til at give, hvad hun forlangte.

Hun tilskyndede sine børn til at tage på højskole, og hun holdt meget af at tage del i

de unges adspredelser. Skulle der f.eks. leges ordsprogsleg, var hun selv en af de ivrigste deltagere. Hun var med til at oprette Bering Valgmenighed og kirke.

Bilag 33 – se side 224

Søren Rasmussen Jensen overtog gården i Mesing 1. april 1874. Han havde været elev på Gedved Højskole 1867-68 og på Testrup 1871-72. Stærkt grebet af den grundtvigske bevægelse var han med til at oprette Bering Valgmenighed og i en årrække formand for menigheden. I Mesing var han to gange medvirkende til oprettelse af en friskole, første gang i 70'erne, anden gang i 80'erne. I samklang hermed lå arbejdet blandt ungdommen ham varmt på sinde, han var ivrig deltager i skyttebevægelsen, fik dannet en skytteforening i Mesing og var i mange år medlem af bestyrelsen for Århus amts Skytteforening. Riffelbevægelsen var han med til at bære frem, og da provisoriet kom i 1885, mødte det i ham en afgjort modstander og for ikke at komme til at foretage skatteudpantninger, som var stridende mod grundloven, trak han sig i foråret 1885 tilbage fra hvervet som sognefoged, hvilket han havde beklædt i 3-4 år. 1888 var han med til at oprette et forsamlingshus i Mesing og en tid selskabets formand. Som landmand var han blandt de betydelige, hvad også de førstepræmier for kvægsamlinger, han hentede på dyrskuerne i Skanderborg, vidner om; i mange år var han formand for Adsløv-Mesing Kvægavlsforening og med til at oprette den første kontrolforening på Skanderborgegnen. Også hesteavlen interesserede ham meget, og han var midt i 80'erne med til at oprette hesteavlsforeningen »Jyden« med Høver og omegn som midtpunkt, og senere den første hesteavlsforening på Skanderborgegnen. Da mejerierne kom frem, var han virksom for oprettelse af andelsmejeriet i Mesing og en tid dets formand. Han var i mange år bestyrelsesmedlem i Skanderborg Landboforening og i Skanderborg Andelssvineslagteri, for hvilket han en tid var næstformand. Politisk sluttede han sig som nævnt til venstre og i firserne valgtes han ind i sognerådet, i hvilket han havde sæde i 12 år, det meste af tiden som formand. Da skatterådene oprettedes efter skattelovene af 1903 blev han medlem af skatterådet for Skanderborg Amtsrådskreds og dets formand.

Søren Rasmussen Jensen drev ved siden af sit landbrug en del kreaturhandel, til tider ret betydelig, sendte en tid kreaturer til København og foretog opkøb på kreaturmarkederne i Odense. – 1902 forpagtede han gården ud til sin søn Jens Melballe, der overtog den 1908, og han tilbragte sine senere år i et hus i nærheden af gården. Han var i besiddelse af et ypperligt helbred, så at sige aldrig syg og var en ualmindelig god forgænger. – Ø.

S.R.J. blev kun 61 år gammel. Ved hans død skrev Skanderborg Amts Avis bl.a.: »En af vore bedste mænd, gårdejer Søren Rasmussen Jensen, Mesing, er i går afgået ved døden. I flere måneder har han været fænglet til sygelejet, og såvel for ham selv som for andre har det i længere tid stået klart, at det bar mod afslutningen. – Et virksomt og indholdsrigt liv er her afsluttet. Gode gaver var der givet den afdøde, og samvittighedsfuldt anvendte han dem i enhver god sags tjeneste. Ved de gode evner forenede han en til det yderste retsindig karakter, parret med et elskeligt, hjertevindende væsen. Han var af de mænd, som man under alle livets forhold ubetinget kunne stole

på, trofast mod venner og trofast mod enhver sag, som han en gang havde givet sin tilslutning.

Ved sin betydelige personlighed og gennem et langt livs alsidige virksomhed i mange offentlige tillidshverv har han øvet stor indflydelse i Skanderborgegnen. Mange gange har hans ord i vigtige spørgsmål været det afgørende, netop fordi alle vidste, at han kun ville, hvad der var ret, og at han havde evne til at se, hvad der var ret.

Skønt han aldrig trængte sig frem, er mange vigtige opgaver gennem tiderne blevet lagt i hans hånd. Mere end en gang har han været på tale som kandidat til folke- og landstingsvalg, og det skyldes vist ham selv, det blev ved talen. Han var levende politisk interesseret og var gennem hele sit lange liv en af de trofaste, mest forstående og klartseende venstremænd i Skanderborgegnen, og ikke mindst i politiske tvivlsspørgsmål lyttede vi da gerne til hans gode råd og vejledninger – og vi kom aldrig til at fortryde det.

Han vil blive savnet mange gange, og hans plads bliver ikke let at udfylde; men for alle, der savner ham, er det en trøst at vide, at han ikke har levet forgæves, hverken for sig selv eller andre.«

Bilag 34 – se side 225

Søren Lund Christiansen blev begravet på sin 69 års fødselsdag i sin fødeby Mesing. Ved graven talte et af hans børn og sagde bl.a.:

»Far vidste, han skulle dø, og onsdag aften i sidste uge bad han mig hilse jer, der kom for at følge ham til graven. Samtidig skal der lyde en tak til de mange, der i fars sygdomsår blev ved at komme i huset nede i den anden ende af byen. Disse besøg var med til at gøre tilværelsen udholdelig og – trods alt – meningsfyldt for far.

Far grublede meget over sin situation i de sidste år. Han gjorde op med sit liv og nåede til, at det havde været rimeligt godt. Nok var der nu og da trange kår. Men glæden ved bondens arbejde, glæden ved livets udfordringer, som han så dem – bl.a. gennem et godt litteratur-kendskab – og glæden ved familien vejede tungest.

Mor, vi børn og vore nærmeste – og sikkert også nogle af jer, der er her ved fars grav – kan bekræfte hans konklusion. Far fik et rimeligt godt liv.

Far kunne være alvorstid – og han kunne være munter. Men det højstemte lå ikke til ham. Ofte fik han en lidt kunstig skabt situation bragt til ophør med en lille besk bemærkning.

Far bad om, at hans jordfæstelse måtte blive en naturlig ting og ikke en højstemt begivenhed. Det er med vilje, jeg bruger ordet jordfæstelse og ikke begravelse.

Far blev født i dag for 69 år siden, og i alle årene var han i nær kontakt med jorden, med naturen. Han levede på jorden, han levede af jorden. Af mange gode samtaler, ikke mindst i tiden før fars død, kom det klart til udtryk, at han var parat til også – og rolig ved – at skulle fæstes til jorden for stedse.

Far bestemte selv, at vi skulle synge Grundtvigs salme »At sige verden ret farvel...«, som vi netop gjorde i kirken.

Det er 82 år siden, denne grav sidst var åbnet. Da blev fars bedstemor lagt i den. Hun hed Lund. Tre år tidligere blev fars bedstefar jordfæstet her. Han hed Christiansen.

Far kendte ikke disse mennesker, men gennem sine forældre havde han hørt meget godt om dem. Da vi talte om hans egen jordfæstelse, citerede han en inskription nederst på den gravsten, som har stået her i 85 år, og som nu får en plads i hjørnet af gravstedet, nemlig ordene »I håbet opstandelsen«.

I dette håb og i glæde over et rimeligt godt liv som dreng, som mand og som far var han klar til at blive fæstet til jorden. Hermed være sagt, at vi, der levede tæt på far, skylder ham meget.«

Bilag 35 – se side 230

»Når jeg tænker tilbage på mine forældre, mindes jeg dem med glæde, som et sted man altid kunne hente trøst og vejledning, hvor man altid blev modtaget med kærlighed, og hvor der altid herskede en kærlig atmosfære.

Mine forældre hjalp hinanden på bedste måde gennem hele livet og støttede hinanden såvel i trængselstider som i de mere lyse tider.

De levede i nær tilknytning til Gud og kirken, hvor de gerne kom, ligesom de satte stor pris på præstens besøg i hjemmet.

For mig står min far som symbolet på retfærdighed og retskaffenhed. Jeg mindes ikke at have hørt min far benytte blot en hvid løgn. Dyrene havde hans store kærlighed, han tålte ikke, at de led nød; og af dem var vel nok hunden den, der stod ham nærmest. Når jeg tænker tilbage på min mor, undres jeg ofte over, hvad hun har kunnet overkomme af arbejde, aldrig sparede hun sig selv, hun var med både først og sidst såvel ude som inde, og denne flid blev ved, lige til sygdom satte en stopper derfor. De fulgtes gennem livet, og de fulgtes i døden; men for mig står de som et minde, jeg tænker tilbage på med glæde.

Niels Melballe.

Bilag 36 – se side 232

Ved hans 25 års jubilæum som vejassistent, skrev Silkeborg Avis i en opsats med overskriften »Et dygtigt Arbejde i Vejvæsenets Tjeneste« bl.a.: »I Søndags havde Vejassistent N. Jensen, Silkeborg, været Borger i Byen og Vejassistent i Skanderborg Amt i 25 aar, og han har i den Tid udført et godt og trofast Arbejde, der i Søndags vandt Paaskønnelse fra alle Sider. Der indløb i Dagens Anledning mange Blomster og Telegrammer til Jubilaren. Amtsraadet var repræsenteret ved Vejudvalgets Formand, Kr. Sørensen, Ersholt, der takkede Vejassistent Jensen for hans Arbejde i Amtet. Fra Amtsraadet overrakte han Jensen en Gave bestaaende af 12 Sølvspiseskeer og 12 Sølv-gaffer. Vejassistenten er jo nu en Mand paa 69, men Kr. Sørensen udtalte, at han var glad ved, at man ikke havde en Bestemmelse om, at Vejassistenter skulle fratræde ved 70 års Alderen. Hr. Jensen kunne endnu i mange Aar røgte sin Gerning til alles Tilfredshed. – Fra Brolæggerne fik Jensen en stor Sølvopsats og fra Vejmændene et Sølv-service. – Vejassistenten er, saa vidt vides, Danmarks ældste Vejassistent; men det passer på ham, at ingen bliver gammel, før man selv vil.«

Niels Jensen var fra 1882-1901 en ivrig deltager i skyttebevægelsen og har hentet en mængde præmier for skydning. Afholdsbevægelsen har han ligeledes taget stærk del i og var fra 1908-1920 formand for Silkeborg Afholdsforening og i en årrække medlem af bestyrelsen for Silkeborg og Omegns Afholdskreds.

– Ø.

Ved Niels Jensens død skrev Silkeborg avis:

Atter er en af byens agtede og ansete borgere, vejassistent N. Jensen, gået bort. Den afdøde, der for halvandet års tid siden trak sig tilbage som vejassistent efter 30 års dygtigt arbejde i Skanderborg Amtsvejvæsens tjeneste, blev 75 år gammel.

Den afdøde var en dygtig og virksom mand, afholdt af de mange, med hvem han kom i berøring. Han tog livligt del i det offentlige liv og var således i en periode medlem af byrådet, valgt af Venstre. Men afholdsbevægelsen var dog den sag, der optog ham stærkest; han kunne blive helt varm, når man kom ind på drøftelse heraf. I en meget lang årrække var Jensen formand for Silkeborg Afholdsforening.

Ved begravelsen omtalte valgmenighedspræst Munck Niels Jensen som den, der ude i sin daglige gerning – i solskin som i slud – altid mødte mennesker med mildhed og venlighed.

Bilag 37 – se side 234

Ved arkitekt Zachariassens død skrev et lokalt blad:

Zachariassen var på mange måder med til at præge byen, idet han fik med mangt og meget at gøre. Han var med i mange byggeforetagender. Han var en interesseret museumsmand, og det var på hans initiativ, at museumsbygningen i Vestergade blev indrettet, idet en gammel købmandsgård blev flyttet. Han var også til sin død museumsleder. Han var også med til mange udgravninger, og det var ham, der på Mariagervej påviste ruinerne af den tidligere Hobro kirke. Videre var det ham, der påviste Vikingeborgen ved Fyrkat. I det hele taget fulgte han interesseret med i alt, der havde med gamle minder at gøre.

Et andet kapitel i hans Hobrotid var hans virke for ambulancedagen. Han havde sans for at arrangere, og han havde et overflødighedshorn af ideer til dagen. Han var da også gennem årene så at sige et fast medlem af komiteens forretningsudvalg.

En anden ting, der havde hans hjerte, var Hobro tekniske skole, og gennem årene var han lærer ved denne skole. De unges uddannelse var noget, han følte sig kaldet til at medvirke til, og med sit rolige og velafbalancerede væsen var han egnet til at omgås de unge på teknisk skole.

Han var i en årrække medlem af bygningskommissionen, og han blev for nogle år siden brandinspektør. I denne egenskab gjorde han en god indsats. Videre var han daglig leder af civilforsvaret i Hobro, og dette arbejde gik han også med iver ind i. Han har aldrig sparet sig selv, og det betød, at han bød sig selv mere, end helbredet kunne holde til.

Zachariassen var en mand, der havde svært ved at sige nej, når der kom bud efter ham til et eller andet. Han var med i spejderbevægelsen, han var kasserer i museumsforeningen, i en årrække i bestyrelsen for Hobro borger- og håndværkerforening, og

han har haft mange andre tillidshverv. Det gælder for dem alle, at han gik ind i arbejdet med den bedste vilje til at gøre det bedste.

Personlig var han en elskværdig mand, der sikkert ikke havde fjender om end måske nok modstandere. Det vil ikke kunne undgås, når ens virkefelt er så omfattende, som Zachariassens har været. Han kunne tage modgang som medgang med godt humør. Han satte sjældent en sag på spidsen, men han øste ud af sine ideer med glad sind. Han kunne i hvert fald tidligere overkomme en masse.

Ved begravelsen sagde pastor Lerfelt, Hobro, bl.a., at han arbejdede ikke for æren, men for at gøre en indsats.

Ved Hobro museumsforenings første generalforsamling efter Zachariassens død udtalte formanden bl.a.: Mange udgravninger har han udført på egen hånd. Mest betydningsfuldt i sine følger blev udgravningen, som han i sommeren 1928 foretog sammen med en mand fra Nationalmuseet på Fyrkat. Det umiddelbare resultat blev den gang kun en køkkenmødding, men hans interesse for det sagnomspundne anlæg var vakt, og han fortsatte på Fyrkat. Han var klar over egnens historiske betydning.

Han søgte efter en borg i lighed med kong Niels' borg i Klejtrup, men man forstår, at med den dengang gængse form for udgravning var det umuligt at finde borgens rester. Dengang anede man intet om Trelleborg endsige Aggersborgs eksistens.

På baggrund heraf er hans pionerarbejde så meget mere imponerende, og havde hans held været lige så stor som hans iderigdom og initiativ, var Fyrkat blevet fundet før Trelleborg. Men tiden var ikke moden, og ingen, ej heller førende arkæologer, drømte om, at Fyrkat anlægget var så gammelt. Man tænkte i sten og ikke i træ.

Bilag 38 – se side 243

Jens Rasmussen jun. var forp. af Lindbjerg Skovridergård i 40½ år. I 1923 begyndte de sommerrestauration og fik med årene meget stor søgning af folk, der nød naturen og Karens berømmelige kaffe med hjemmebagte boller og kringle og den hjemlige atmosfære; mange blev stamgæster, der kom igen år efter år. Der var også mange møder og fester, og især gymnastikfesterne blev virkelige folkefester med flere tusinde mennesker. De begyndte i det små med, at Mellerup piger og karle (J.R. ledede karlene) en sommersøndag var inviteret derover, og selvfølgelig skulle der laves gymnastik; næste år bestemte flere hold at mødes, derefter var det 1. hovedkreds, der arrangerede (J.R. var formand der i mange år). Efterhånden var der 20-25 hold, der mødtes på den dejlige og hyggelige plads. Det var travle dage, men når festen begyndte med fælles indmarch og flaghejsning, så man Karen i hvid kittel og Jens i skjortæærmer komme ilende for at være med ved festens højdepunkt. Deres børn var aktive med, pigerne ledede, ja mange husker endnu Else, da hun som 13-årig, rank og med lange, lyse fletninger, kom ind i spidsen for sine skolekammerater, og som den naturligste sag af verden ledede deres opvisning. Inge havde ledet dem om vinteren, men var rejst til maj, og de *skulle* jo i Lindbjergskoven. Ja, det var år med meget arbejde og krisetider for landbruget, men alligevel rige og festlige år. En ny ejer af Skovridergården »ønskede at benytte den til andet formål«, og Karen og J.R. flyttede så til Støvring. De er stadig meget virksomme. J.R. cykler hver dag ud til sønnen Jens Karl og hjælper til. Sam-

men med sin gamle ven Albert Kjærgaard, Hald, tager han hver 14. dag til Mors for at lave gymnastik på et hold dér, som blev samlet til et jubilæum, og som ikke kan få holdt op igen. Karen har travlt med sit store hus og have. Begge følger ivrigt med i møder og lignende, så de har slet ikke tid eller lyst til at være gamle.

I.B.J.

Bilag 39 – se side 245

Karen, der i mange år havde været hjemme hos Petrea og Jens Rasmussen, blev 1939 gift med Peder Pedersen, Møllerup, hvis kone var død fra 10 børn; de var nu fra 2 til 17 år. Karens kærlige hjerte og lyse sind (en arv fra hendes elskelige moder) satte præg på hjemmet og på den store børneflokk; de er vokset op til prægtige og dygtige mennesker, alle med egne hjem. Trods travlheden i hjemmet havde Karen altid tid til at komme hjem til de gamle forældre. Da Jens Rasmussen døde i 1948 og P. Pedersen var blevet svagelig, flyttede de ned i »Hegnet«, hvor P.P. døde i 1957. Ved faderens begravelse takkede flere af børnene Karen for alt det, hun havde været for dem, og lovede at stå sammen om hende og om hjemmet, et ord de trofast holder. På Karens 70 års dag mødte de alle frem, de kom fra det ganske land, nogle af dem kun for få timer, for at feste for hende og takke hende i ord og sang.

Mange besøg og mange breve til og fra børnene bevirker, at Karen, skønt hun nu er blevet ene, aldrig bliver ensom.

I.B.J.

Bilag 40 – se side 245

Både mor og far var prægede af deres højskoleoplevelser og tilskyndede os børn til at følge efter. Mor var glad af sind og kunne fortælle om sin ungdomstid, og hun sang meget – hele højskolesangbogen udenad – sammen med, at hun arbejdede. Om sommeren, når malkning foregik for åben stalddør, standsede folk ude på vejen for at lytte til hendes sang. Men sygdom slog hende ud, så hun ikke havde kræfter til at fortsætte på samme måde, og udmarvende hosteanfald plagede hende.

Far var i sin bedrift noget af en foregangsmand, havde dyrknings- og gødningsforsøg i marken i samråd med konsulenter, og blev spurgt til råd af naboerne, som ikke havde teorien (fra landbrugsskole). Han havde evnet at skaffe sig en enorm viden i mange retninger, kunne huske næsten alt, hvad han havde læst helt fra ungdommen, og kunne herudfra ofte sætte »lærde« folk på svære prøvelser. Helt op i alderdommen blev han ved at læse, men kunne til sidst ikke huske meget deraf – kun fryde sig over velformet sprogbrug.

Der var små kår i vort hjem, men vi børn følte det ikke som handicap. Mor og far tog os med i alle gøremål, og som eksempel på, hvordan noget prosaisk kunne blive til en oplevelse, kan jeg fortælle, at blot det at hente tørv til årets forbrug blev til en udflugt med madkurv, ud til moserne ved Bjerregrav og Gassum, ja sågar en gang helt til Pindstrup, hvor vi færgede over Randers fjord og skiftede heste hos familie ved

Auning. Disse ture foregik i høstvogn med »skrav« på, så kunne der være løse tørv i vognkassen, og tørv i sække kunne læsses ud over siderne i flere lag som et kornlæs.

Køretur til Randers var også spændende. Hestene blev staldet ind i en gl. købmandsgård i Ladegårdsgade (som man senere har døbt om til Thorsgade), medens der blev forrettet ærinder og den medbragte mad spistes i et lille lokale hos købmanden, som solgte drikkevarer dertil. Vi skulle også tidligt lære at klare os – jeg husker, jeg blev sendt alene med rutebil til Randers at bytte biblioteksbøger for far. Det var spændende som 10-11 årig de første gange at finde rundt og med frygt for ikke at nå tilbage til hjemturen – hvor blev det ensformigt at sidde i ventesal, jeg turde ikke gå fra dette kendte sted, så jeg fik ikke set ret meget af byen – dengang.

Gennem en række år foregik der ved sammenkomsterne hjemme omfattende politiske diskussioner – til tider vistnok temmelig skarpe – far for venstre og bedstefar (Jens Rasmussen) for radikale.

Det var sædvane dengang, at bedstemor (Petrea Rasmussen) og bedstefar, jævnligt kom vandrende fra Mellerup på søndag eftermiddage. De fulgte nogle markveje og stier tværs gennem landskabet forbi skoven »Kolbakken«, og vi begyndte gerne at kigge efter dem kl. 13,30, så vi kunne nå at løbe dem i møde på vort eget stykke markvej. Jeg mindes sådanne eftermiddage som noget hyggeligt. Men bedstefar skulle altid hjem igen på klokkeslet for at fodre ko og gris, så der var ikke noget med at trække tiden ud, selv om jeg nok tror, bedstemor gerne ville være blevet længere.

Der var også i min barndom sammenkomst inden for slægten, selv om jeg ikke da havde rede på det – i mine gemmer har jeg et billede, hvor min bror Bent og jeg er fotograferet sammen med fætter Svend (Kargard), det må være taget senest i sommeren 1926, før han rejste til Canada. På dette billede er også en ældre mand fra Silkeborg (måske Dagny og Thorvald Melballes far).

Mors og fars tilværelse fik et knæk, da mor blev syg, og det blev aldrig mere det samme, men da jeg omkring ved samme tid kom ud at tjene og ikke senere boede hjemme i længere perioder, er det min barndomstid, jeg bedst husker noget fra, og jeg har så valgt disse spredte træk.

Jens Andersen

Bilag 41 – se side 248

Adamsgave, der nu er delvis udstykket, ligger syd for Jeksen by, ved den gamle Randers Landevej, og var i 1860'erne og 70'erne et sted, hvor de mange unge i slægten altid fandt en gæstfri modtagelse, og hvor de tilbragte mange festlige stunder. Mange lyse minder knytter sig til denne gård. »Faster Schou« eller »Moster Schou« var en fin og elskelig kvinde, der gerne så ungdom omkring sig, og ingen steder havde de unge så »frit Slag« som her. Og ungdom var der meget af i slægten den gang. Slægtens gårde lå som i en rundkreds omkring Adamsgave; der var ungdom i Jeksen Kro, hos P. Kristensens i Jeksen, i Melballe, Mesing, Haarby, Dørup, Bjertrup, Fruering og mange andre steder. Og allevegne elskede man den ejegode Ane Kathrine. »Til Faster Schou vilde vi gerne ned, hun var saa god,« udtaler en af de ældre, som nu er over 70 år, ved tanken om mange lyse stunder i denne gård for over 50 år siden. Også unge, der havde

tjent der, kom tit og ofte på besøg. Faster Schou var en inderligt troende kristen, og hun kunne ikke lide, der blev talt ondt om nogen, selv gjorde hun det aldrig, men tog altid folk i forsvar og søgte at fremdrage deres gode sider. Godsindet som hun var, gik ingen småfolk forgæves til hendes hus; kom de efter en krukke mælk, fik de gerne en flaske fløde i tilgift.

Hun var en stor børneven, og alle de mange puslinger, der voksede op i slægtens gårde, elskede faster eller moster.

Ane Kathrine var kendt for sine gode oste, såvel knaposte som sødmælksoste og kærnemælksoste. De var efterspurgt og afsattes til private og købmænd i Skanderborg, ligesom folk fra egnen, stundom også langvejs fra, kom og købte. I blåbærtiden kom folk med »Bylle« og fik oste for dem. Så godt som hver formiddag var hun travlt beskæftiget med at fremstille oste, somme tider endog to gange om dagen, og lagringen skulle også passes og gav ikke så lidt at bestille.

Når der kom fremmede, skulle der gerne bages vafler til kaffen, dejlige varme flødevafler, som var ganske mageløse. Ø

*

I 1848-krigen kom en dag en omstrejvende tysk soldat og gik op på gårdens loft i den hensigt at forsyne sig med røget flæsk. Emil Schou mærker, at der er nogen oppe på loftet, og han springer ud i gangen og holder for døren til loftstrappen, så tyskeren ikke kan komme ned.

Tyskeren buldrer på og vil ud, men Emil Schou holder igen og tænker som så, at det var bedst den afdeling, soldaten hørte til, fik tid til at fjerne sig, hvorfor han holder ham indespærret tilpas længe. Idet han derefter lukker op, og den indespærrede tumler ud, giver han fjenden et ordentligt nakkedrag og smider ham ud på stenbroen, så flæskeskinkerne ryger til alle sider. Af frygt for at tyskeren skal gå angrebsvis til værks, smækker han døren i efter ham og drejer nøglen om. Den forbløffede tysker samler sig op og lusker slukøret ud af gården. De rare skinker lod han ligge.

– Ø

Bilag 42 – se side 296

Efter at far havde deltaget i 3 års krigen, købte han i foråret 1851 den lille gård på Gram Mark, hvor han og mor levede og virkede til 1886. Marken var meget forsømt og i dårlig stand, og bygningerne var meget forfaldne, så der var nok at tage fat på til alle sider. Den 2. maj holdt far og mor bryllup i Bering og flyttede så til ejendommen. – Efterhånden som tiden gik, fik far ved ihærdigt arbejde den sure og kolde jord i kultur, så der avledes godt. De mange små og større vandhuller, som den gang fandtes, blev udtørrede og jævnedes, så der kunne pløjes over dem. – Den første halve snes år havde far to heste, og foruden at passe sit landbrug kørte han råjern og kul til det daværende jernstøberi i Skårup (vi havde en solid kakkelovn derfra). Efter at have bygget stuehus i 1860, holdt far op med denne kørsel og havde så siden kun een hest. Jeg husker den første, en stor rød hest, den løb løbsk engang, og så ville far ikke beholde den, så fik vi vor kendte lille Blis (med »Glosyv« – et hvidt øje), han var vor hest i mange år.

Børneflokket voksede efterhånden, så vi blev 11, hvoraf 2 døde som små, men 6 sønner og 3 døtre blev voksne.

Far var en meget begavet og alsidig mand. Han var dygtig til husflid og kunne lave de nydeligste ting i træarbejde, alt, hvad der var brug for i hjemmet, lavede han selv. Da stuehuset blev bygget, lagde han selv grund, sokkel og kælder, og lavede selv lersten til skillerum. Udhusene blev repareret og udvidet, hvilket arbejde han også udførte mest selv. Men handle med kreaturer var han ikke god til.

Efter som vi børn voksede til, kom vi ud at tjene; thi vi var jo for mange til at være hjemme alle på den lille ejendom. Vort hjem var godt kendt i egnen, så der var ingen vanskelighed ved at få os anbragt, og vi havde alle gode pladser. Når vi så en gang imellem blev samlet hjemme sammen med de mindre, var der rigtig fest på den lille gård. Vor gode mor gjorde alt, hvad hun kunne, for at vi skulle befinde os vel i hjemmet.

Vort hjem var også et opvakt hjem i åndelig henseende, både far og mor fulgte godt med i tidens bevægelser, men de holdt sig til deres børnelærdom, og det tog de vist heller ikke fejl i. – Da der sidst i 60'erne kom fart i højskolebevægelsen, fremkom også tanken om en højskole i Gram. Far var en af de ivrigste til at arbejde for den, og det lykkedes at få den åbnet i efteråret 1868 med daværende lærer Christiansen i Gram som forstander. Den holdt kun et par år, og Christiansen rejste 1870, dermed var højskolen i Gram forbi. Min ældste søster Hanne var en af de første kvindelige elever.

1886 overtog søster Karen og hendes mand gården i forpagtning, og far og mor flyttede til Gram i et lille hus med store have, som de havde købt nogle år i forvejen.

I august 1890 døde far, 74 år gammel, og blev båret til graven af sine 6 sønner. 14 år efter døde mor, 72 år gammel, og blev båret til graven af de samme 6 sønner. Mor var kun syg nogle få dage; hun boede hos broder Morten, der havde overtaget huset i Gram, men da hun blev syg, blev hun flyttet ned til søster Karen Marie, hvor hun døde 28. januar 1904.

J.J.

*

Min far, Jens Jensen (Dørup) var meget håndsnilde. Han og hans bror Thøger, der siden blev møllebygger og druknede som 29-årig ved badning i Ry Mølle, lavede selv træværket til den første svingplov, der blev brugt i Dørup. Sandsynligvis havde de set en i brug hos Mads Dam i Bjertrup, der var den første, der brugte en sådan i Hørning sogn. 1845-51 (med undtagelse af den tid, han var i krigen) tjente han møller Leth i Bodil Mølle som avlskarl i Adslev Præstegård, som mølleren var forpagter af, og var tillige kusk for pastor Bentzen. Hans mor sagde tit på sin lune måde: »Ingen kan tjene to herrer, men det gjorde Jens dog, han tjente både Mølleren og Præsten.«

Far var kasseret på sessionen, men i det andet krigsår blev han alligevel indkaldt, 33 år gl., fra 20. marts 1849 til 7. februar 1851 (dog hjemsendt fra 10. sept.–13. decbr. 49). I 1849 var han med at dække Ryes' tilbagetog nord for Århus og på Djursland. Efter sin sidste indkaldelse lå han i lang tid indkvarteret hos Jens Hansen i Hagenberg på Als. Hans fingernemhed gav sig her udslag i, at han udskar en lille svingplov af træ og anbragte den over stuedøren. Under Istedslaget, som far deltog i begge dage, fulgte han Schleppegrell gennem Øvre Stolk, lige før han blev skudt, han var med til at trække sig tilbage over Isted Mose, men også med til at tage Grydeskoven efter Læssøes

fald. Når han og vor nabo, Jakob Baastrup, der også havde været med i krigen, kom sammen, kunne de den ene gang efter den anden opfriske minderne til underholdning for dem selv og vi andre. Da hed det tit: »Husker du?« eller »Ja, den Gang« o.s.v., og så blev det gerne sent, inden de skiltes. Krigen var jo deres store oplevelse, og begge havde de haft øjne og øren med sig.

Kort efter, at far kom hjem fra krigen, købte han den lille meget forfaldne ejendom »Nyholm« på Gram Mark, ca. 17 tdr. land. Den 2. maj 1851 giftede han sig med sin kusine Ane Marie Thøgersdatter fra Bering. Her i »Nyholm« henlevede de resten af deres liv med undtagelse af deres sidste år, da ejendommen var bortforpagtet, og de boede i Gram. Både bygninger og jord forbedredes efterhånden; i 1860 byggedes nyt stuehus, og det gamle omdannedes til heste- og kostald. Det var ikke altid blide kår, i begyndelsen var der ret stor aftægt, og senere kom der efterhånden 11 børn, og af og til megen sygdom, navnlig skrantede mor en hel del. I al den tid, jeg kan huske, var vi 7-8 daglige mennesker, så der måtte spinkes og spares, for at det kunne slå til, men det forstod både far og mor. Det gik rundt, og vi led aldrig mangel. Mor syede selv alt tøj til børnene, tit af gamle sager, men altid fikst og smukt, og hun fik endda også af og til tid til at hjælpe nabokonerne med deres sytøj o.l. Bedstemor i Dørup hjalp til, navnlig holdt hun altid far vedlige med vanter og lange, hvide strømper, og vi andre fik jo også af og til strømper og vanter.

Om vinteraftenerne lavede far gerne skeer, både til os selv og til slægt, venner og naboer, og mens mor syede o.l. talte de sammen om gammelt og nyt, mens vi børn meget interesserede lyttede til. Tit fremsagde de salmevers (desværre kunne ingen af dem synge), og derved lærte vi dem udenad, f.eks.: »Bevar, o Gud i Nat« »Nu lukker sig mit Øje« o.fl. Ikke så sjældent læste far højt, ved juletid af den ny almanak, og til andre tider enten af egne bøger eller af lånte.

Far var »godt lært«, vist bedre end de fleste af hans jævnaldrende, og han søgte stadig at udvide sine kundskaber ved læsning og selviagttagelse. Hans evner blev imidlertid ikke taget i brug i det offentlige tjeneste, det kom måske til dels af, at han sagde sin mening rent ud, enten det var til høje eller lave, og måske stunddom på en noget stødende måde. Hans eneste offentlige bestilling var – mangeårig ligsynsmand. »Du er jo Formand for de døde,« blev der engang skæmtevis sagt til ham. Når han var på ligsyn, røg han gerne tobak, ellers ikke. Hans interesse for oplysning viste sig også ved, at han var med til at oprette en læseforening (sognebibliotek) i min barndom, og da der skulle oprettes en højskole i Gram, var far en af dens ivrigste forkæmpere. Desværre gik skolen snart igen i stå.

Th. J.

Erindringer fra min skoletid.

Min skolegang begyndte i foråret 1863 i Stilling skole, hvor Kousgaard den gang var lærer. Skolen var en af Frederik IV's rytterskoler og tarvelig mod nutidens, men alligevel kunne der godt læres noget den gang. Skolestuen bestod af 4 fag helt igennem med vinduer til tre sider, godt oplyst med de 6 fag vinduer. Der var bjælkeloft, og så vidt jeg husker stengulv af gule mursten, en stor firkantet bilæggerovn på midtervæggen, lærerens plads lige for midtergangen og lange borde med faste bænke til begge sider. På bagkanten af bordpladen var anbragt et galleri med ribber til at hænge tabeller på. Der var læsetabeller, regnetabeller og forskrifttabeller, omtrent på størrelse som al-

mindelige halvark folie, opklæbende på pap til at hænge op. Når så det hele var behængt, sad vi der som i et indelukke og kunne hverken se dem foran eller bagved. Når tabellerne var brugt, blev de taget ned. – Sådant gik det den gang i Stilling skoles første klasse, i anden klasse brugtes ikke tabeller men bøger.

Da jeg kom i anden klasse, fulgtes jeg med mine to ældste søstre, Hanne og Karen. Vi havde vort tilhold hos moster Ane, »An Pieste«, (hun var moster både til far og mor, se Rasmussen slægten), som boede lige over for skolen. Der gik vi over og spiste vor mad og fik mangent gang en god kop kaffe. Både hun og hendes mand, Rasmus Pedersen (»Ras Piesen«), var meget gode mod os, vi har mange gode minder derfra. I efteråret 1866 fik vi vor egen skole i Gram.

J.J.

Til Bedstefaders Minde.

Vort Fædreland er rigt paa Sagn og Sang.
Historien afspejler Folkets Færden.
Vi elsker højt vort gamle Dannevang,
hvori vi bor, hver i sin lille Verden.

Hvor er du dejlig, du Guds fri Natur;
du læger Sindet tidt, naar det er saaret,
og frigør Tanker, som blev trængt i Bur,
de bliver da mod dine Højder baaret.

Og Tiden rinder, mens den blandet blir
med Sorg og Lyst og Længsler og med Smerte,
og lærte vi til Gavns det i vort Liv
at leve ret, da var det vel, vi lærte.

Det er, det føler vi, den store Kunst,
vi unge stræber efter her at lære,
og den alvorlig er, hvis altid vi
vil leve som Guds Børn og til hans Ære.

Til Mindet lytted vi saa mangent Kvæld
som Børn, naar Far og Mor os tidt fortalte
om svundne Tider – de blev levende
for Fantasien, naar de dem afmalte.

Modtag derfor mit lille, grønne Blad
til Kransen om de Bedstefædres Minde.
Vi ærer det og lytter til den Røst
af Livet, vi i denne Bog vil finde.

Birgitte Jensine Lund.

Min farbror virkede som lærer på Røndeegnen fra 1884 til 1924, kun afbrudt af en kort periode som lærer i Breth fra 1892 til 1896. Først var han andenlærer i Thorsager, og fra Breth kom han til Følle, hvor han var enelærer, indtil han søgte sin afsked. Derefter flyttede han til Døruplund, hvor han boede til sin død.

Hans efterfølger ved skolen, lærer Olsen, udtalte ved hans bære, at det var en særdeles veloplært elevflokk, han efterlod sig ved sin afgang. – Han glemte heller ikke sine gamle elever, men førte en omfattende korrespondance med dem, og havde i de senere år en stor glæde i, at disse elever aflagde ham besøg.

Iøvrigt udfoldede han udover sin skolegerning en stor virksomhed på Røndeegnen. Han tog ivrigt del i sognets foreningsarbejde. Således var han med til at oprette Kalø-Knebelvig Landboforening og var i mange år dens sekretær. Ved sin død var han æresmedlem af foreningen. Han stiftede landboforeningens medlemsblad »Adresseavisen Kaløvig«, der havde sit første trykkeri i Følle. Han begyndte for egen regning udgivelsen af dette blad i 1899, men solgte det i 1909 til redaktør L. Bredahl, Rønde. I en år-række var han desuden Århus Amtstidendes repræsentant i Følle. I 1921 udgav han bogen: Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskoler).

Men det, han navnlig vil huskes for inden for Adsløvslægten, er værket »Adsløv-Slægten«, som han udgav i 1926 sammen med redaktør N.P. Østergaard, Brabrand. Det kan udmærket måle sig med en hvilken som helst anden slægtsbog her i landet, og indtager vel endda en særstilling, takket være det omfattende billedmateriale og de fylde kultur- og tidshistoriske oplysninger. Længere tilbage end jeg kan huske, havde han foretaget adskillige rejser til Viborg for der at indsamle oplysninger i landsarkivet. Efter bogens udgivelse søgte han sammen med redaktør Østergaard at holde interessen for slægtsarbejdet vedlige ved udgivelsen af tillæg til slægtsbogen i nogle år, hvori han bragte en række interessante oplysninger om livet i sit barndomshjem i Gram og ved afholdelsen af en række velbesøgte slægtsammenkomster. Det tør forventes, at man inden for slægten i dyb ærbødighed for hans minde vil søge at fortsætte dette store og grundlæggende arbejde.

Til mit barndomsliv hører en række gode minder om min farbrors besøg i mit hjem i Viborg og de talrige gange, vi fik lov at gæste ham i det hyggelige og lyse Døruplund med den dejlige have. Her blev vi hjerteligt modtaget af ham og hans trofaste husbestyrerinde gennem mange år, Maren, som nu også er død. Han glemte ikke vore fødselsdage. Vi mærkede i det hele taget, hvor nøje han fulgte med i vor opvækst.

Min farbror elskede naturen. Han yndede at foretage lange rejser i sine ferier. Således var han sammen med en ven på cykeltur til Sverige. Først langt op i årene skilte han sig af med sin cykel. – Han var et udpræget ordensmenneske. Der var sirlig orden over hans optegnelser. De mange interessante bøger, han ejede, stod ikke blot til pynt. Navnlig havde han en omfattende Grundtvig-litteratur, som han var dybt fortrolig med, og ønskede man oplysninger om Grundtvig, gik man ikke forgæves til min farbror. Han var grundtvigianer, men af den slags, som fuldt ud kunne tolerere andres åndelige synspunkter, når de var ærlige og grundfæstede. I det hele taget var han i åndelig henseende af inderlig, ironisk gemyt, loyal over for folkekirken og dens præster.

Da budskabet om min farbrors død spredtes i Følle, toges 5.-majdagens flag stilfærdigt ned, også byflaget, som han nogle år forinden havde skænket til mindelunden i Følle.

Før kisten førtes bort fra Døruplund, fandt en bisættelseshøjtidelighed sted i haven, hvor undertegnede og lærer Olsen talte. Til stede ved højtideligheden var kolleger, gamle elever fra Thorsager og Følle skole, samt mange slægtninge og venner. Til fods fulgte skaren langsomt kisten gennem Følle by, hvorefter man kørte til Skanderup kirke.

I denne kirke, som min farbror har æret ved at skænke den en indgangsdør, talte undertegnede om den gudsfrygt i forbindelse med nøjsomhed, der som en lære fra barndomshjemmet havde fulgt ham livet igennem, mens den daværende sognepræst i Thorsager, O. Paludan, fremhævede hans kærlighed til slægten, skolen, hjemmet og ungdommen, som var usvækket lige til det sidste. Han var en god og trofast dansk mand og en alvorlig kristen. – De salmer, der blev sunget, såvel i Følle som i Skanderup kirke, havde min farbror selv udvalgt.

Derefter sang Thøger Rasmussen, Århus, »Jeg er træt og går til ro«, og medlemmer af slægten bar kisten til graven. Efter jordpåkastelsen talte pens. lærer Madsen, Århus, på de pensionerede læreres vegne og undertegnede takkede for deltagelsen.

Min farbror hviler nu i sine forældres gravsted, nær den indgangsportal, som han har skænket kirkegården til minde om sine forældre.

Ære være hans minde!

– T.D.J.

Bilag 44 – se side 309

Peder kom som lille solstråle, født på Thøger Jensens 99 års fødselsdag, det første barnebarn.

Født i København, men i 1961 flyttede familien til Århus. Nu var der ikke langt ud til mormor og morfar, hvor Peder kom meget ofte, på ferie og lørdag-søndag. Juleaften blev altid holdt i Alling, og det var først rigtig jul ude hos mormor og morfar.

I 1970 flyttede familien til Falster, så der blev jo noget længere til Alling, derfor så vi ikke Peder så ofte.

Efter skolens 8. klasse var Peder på ungdomsskole i Kalundborg, og han kom selvfølgelig på besøg i Alling, det var jo nemt med Kalundborg-Århus ruten.

Derefter tog Peder 10. klasse hjemme på Falster, i Nr. Alslev skole. Derefter havde han forskellige job på Falster, men i 1976 prøvede han at komme i lære som smed i Ry og boede hos mormor og morfar, men det var ikke rigtig noget for ham.

Nu ville han have militærtjenesten overstået, og han fik valget mellem Vordingborg og Bornholm. Peder valgte Bornholm for at komme lidt hjemmefra.

Da han var inde som soldat, fik han stort kørekort og håbede på at blive langturschauffør. Han fik også job som chauffør; men i 1979 kom han med et omrejsende tivoli som lastbilchauffør, og her fik han lov at prøve lidt af hvert, bl.a. at passe et skydetelt.

Peder var en stille natur og brugte ikke mange ord, men han havde lune og altid et glimt i øjet.

Peder var holdt op ved tivoli og gik arbejdsløs, men hjælpsom som han var tilbød han at komme til Alling og hjælpe mormor og morbror Søren med haven.

Nytårmorgen forsvandt Peder sporløst, og politiet iværksatte en større eftersøgning, men uden resultat. Først den 18. februar 1981 fandt vi Peder i Knudsø. Retsmedicinsk institut mener, Peder har fået et kuldechok. Peder blev begravet 28.2.1981 på Nr. Vedby kirkegård på Falster.

P.P.S.

Bilag 45 – se side 310

Ved skoleinspektør Jakob Heydorn Jakobsens død skrev Århus Stiftstidende:

»Tidligere skoleinspektør J. Heydorn Jakobsen er i morges død, 70 år. Han blev kort før jul indlagt på Århus kommunehospital og opereret for en blærelidelse. Operationen forløb normalt, og han var i god bedring med udsigt til fuld helbredelse; efterretningen om hans død kommer derfor overraskende. Årsagen var en blodprop.

Heydorn Jakobsen tog sin afsked den 1. oktober i fjor efter at have nået aldersgrænsen. Han havde da i 32 år ledet Borgerskolen på Ingerslevs Boulevard, en meget lang årrække i et embede af denne art. Han var knyttet til Århus skolevæsen i 45 år og havde således fulgt alle stadierne i dets rivende udvikling gennem et halvt århundrede.

Først virkede han som lærer i matematik og regning ved Fjordgades skole, højt skattet som en stor, faglig dygtighed og en energisk underviser, en begavet mand med lige stor sans for det teoretiske og det praktiske.

Han var de faste princippers mand både i undervisning og opdragelse, orden og punktlighed forlangte han af sig selv og eleverne. Det metodiske vurderede han i dets forhold til resultaterne, der opnåedes, og en af hans pædagogiske grundsætninger var, at børnene skulle *vide* noget og *kunne* noget, når de forlod skolen. Det var efter hans mening således, skolen skulle sikre sig elevernes respekt under skolegangen og deres taknemlighed senere i livet.

Naturligvis blev det de samme egenskaber og principper, der kom til at præge hans gerning som skoleleder. Let var det ikke at overtage skolen på Ingerslevs Boulevard efter en udpræget inspirations-pædagog som H.C. Pedersen, der ud fra helt andre, næsten modsatte synspunkter, havde indlagt sig så store fortjenester og formet skolens ånd efter sit særlige gemyt, og uden vanskeligheder forløb Heydorn Jakobsens første år ikke.

Den smidighed, der krævedes, måtte han lidt efter lidt opøve. Det lykkedes ham fuldtud, men ikke således, at han opgav sine egne meninger; en vis skepsis bevarede han over for løshed i principperne, derfor også over for adskilligt i den moderne pædagogik, men hans kritik mildnedes af det lune, hvormed han betragtede og omtalte forhold og begivenheder, og det faldt ham ikke ind at ignorere de direktiver, der blev givet; dertil var hans embedsmoral for høj. I så henseende kan han tjene som forbillede.

Da han for kun få måneder siden overlod ledelsen til sin eftermand, samledes da også nuværende og tidligere medarbejdere om ham med hyldest og tak for de mange år. Hans minde vil stå smukt og varigt på skolen, og hans navn er blandt de bedste i Århus skolevæsens historie.»

I anledning af Heydorn Jakobsens begravelse 11. januar 1957 skrev Demokraten,

Århus, om ham: »Hans skole havde godt ry –« og Århus Stiftstidende: »Han var ét med sin virksomhed.«

Nordre kirkegårds kapel i Århus var fyldt til sidste plads, da skoleinspektør Jakob Heydorn Jakobsen begravedes fredag eftermiddag. Ved siden af den hvide, blomstersmykkede bære stod to realklasseelever æresvagt med dannebrogspanen fra »Skolen på Ingerslevs Avenue«, et navn, der er bibeholdt på faneinskriftion, skønt gadens navn forlængst er ændret til Ingerslevs Boulevard.

Højtideligheden indledtes med Jakob Knudsens smukke sang: »Se, nu stiger solen«. Derefter talte jeg over ordene fra Hebræerbrevet: »Her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende«, og mindedes ham som en af byens samvittighedsfulde borgere og som en nidkær skoleleder, der var dybt forankret i skolens rige traditioner. Han var en mand med faste principper. De er ofte det bedste værn om et varmt, bankende hjerte, og vi er nogle, der mener, at vi kan sige, at det gjaldt Heydorn.

Ligesom han elskede sin gerning, således elskede han også sit hjem, og ligesom det var svært for ham at bryde op fra sin gerning, som han bestred til det sidste, således var det ham også svært at bryde op fra den bolig, som i mange år havde været rammen om hans hjem.

Jeg sluttede med at sige, at når vi er døbt, har vi det rette udgangspunkt for, at vi kan søge den kommende stad. Så er målet og længslen angivet for os. Da skal vi søge mod himlen, fordi vi er knyttet dertil som dens borgere (Filip.3,20-21).

Efter talen sang man: »At sige verden ret farvel«, og herefter fulgte endnu en række mindetaler. Rådmand Bernhardt Jensen sagde bl.a.: »Ved Heydorn Jakobsens bære skal der fra skolekommissionen og byråd lyde et taknemmelighedens ord over en mangeårig medarbejder i skolens tjeneste. Det forundtes ham gennem 44 år at virke ved vor bys skolevæsen, deraf i 32 år på en ansvarsfuld post. For kun få måneder siden sluttede han sit livs dagværk, og det var mig en glæde ved den lejlighed at kunne udtale, at hans skole havde godt ry. Den var hans stolthed, og han var altid eet med sin virksomhed, på det administrative område rent ud mønsterværdigt. Ved hans pludselige bortgang bøjer vi vort hoved i ærbødighed for den gerning han øvede«.

Afdødes efterfølger i skoleinspektørembedet, Gunnar Nielsen, bragte en sidste hilsen fra kollegernes kreds og oplyste, at skolens elever havde iværksat en indsamling for til sin tid at være med til at rejse Heydorn Jakobsen et minde.

T.D.J.

Bilag 46 – se side 310

Min far kom ud at tjene som hjorddreng ni år gammel hos naboen. I de følgende år var han ved landbruget, men blev desuden uddannet i husflid og gav selv undervisning heri. Endvidere var han på højskole i Ry og i Rønde. I 1903 var han på Statens husflids-skole på Frederiksberg og havde her mulighed for at opnå en ret betydelig stilling ved skolen, men bl.a. på grund af den betydning gårdmissionær Johs. Clausen og Olfert Ricard fik for ham, så han det som sit kald at arbejde blandt soldaterne.

Min far virkede nu som frivillig medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Klostergade i Århus, og ernærede sig ved billedskærerarbejde ved siden af for et par snedkermestre i

Århus, men fik forøvrigt i nogle år gratis kost og logi på KFUM. Desuden oprettede han husflidskursus for soldaterne. I 1909 købte han ved venners hjælp en ejendom i Fynsgade og indrettede den til soldaterhjem, som han drev indtil 1913, da han på daværende stiftsprovst Helweg Larsens opfordring rejste til Viborg for at optage et arbejde blandt soldaterne.

Ved hærloven af 1911 voksede nemlig Viborg som garnisonsby. Min far indrettede da i april 1913 et soldaterhjem i Mikkelsgade 21. Samme år blev min far og mor gift. Lokalerne viste sig hurtigt at være for små, og i 1915 købte han ejendommen Mathiasgade 49 og indrettede her i de hyggelige og fortrinlige lokaler det nuværende soldaterhjem. Da der i 1917 blev oprettet en lejr ved Hald for allierede krigsfanger, oprettede han for det danske vagtmandskab et hjem, der bestod indtil nytår 1919. De følgende år indtil anden verdenskrigs begyndelse var ret rolige; kun mindre styrker var indkaldt.

Ved anden verdenskrigs begyndelse blev atter store styrker indkaldt. Min far var virksom ved oprettelse af soldaterhjem i Nord- og Midtjylland, og da noget af garnisonens mandskab i 1940 blev flyttet til Syd- og Sønderjylland, var han dernede for at få oprettet soldaterhjem, men disse planer, som stod umiddelbart foran deres virkeliggørelse, måtte opgives ved besættelsen 9. april. Tyskerne var nu interesserede i at overtage soldaterhjemmet, men da min far kunne hævde, at det var hans private ejendom, drev faren over. Da garnisonen blev forflyttet til Nyborg, rejste han med. Efter besættelsen var der atter store indkaldelser til militæret, og hjemmet stod nu igen fuldt rede til at modtage soldater. Efter min fars 70 års fødselsdag modtog han fortjenstmedaljen i sølv og var i den anledning i audiens hos kongen for at takke for påskønnelsen. Året efter døde han om sommeren på Amtssygehuset i Viborg som følge af sukkersyge, som han havde pådraget sig 7 år forinden.

I et efterladt manuskript til en tale over Den store Nadver, indleder min far med ordene: Gud er ved at gøre i stand til fest derhjemme i Himlem. Min far havde en levende fornemmelse af, hvad fest er, og han stræbte efter at bringe fest til andre. Talrige er de fester, som han foranstaltede for soldater. Juleaften 1914 og 1915 blev der afholdt store fester for flere hundrede soldater med middagsbespisning, og fra min egen tid mindes jeg de herlige juleaftensfester, der som regel blev holdt i hjemmet. Den største fest, min far forestod, var nytårsfesten i januar 1940 i Viborg-hallen, hvor over 1000 soldater deltog. Hertil kommer alle de strålende sommerudflugter med soldaterne, for det meste til Silkeborg, Himmelbjerget og Møgelø ved Himmelbjerget, samt de hyggelige sammenkomster med fælles kaffebord til en billig pris, hver søndag aften, men der, hvor jeg tror, min far befandt sig bedst, var ved bibeltimerne hver mandag aften.

Min fars kiste, der var svøbt i Dannebrog, blev ført fra sygehusets kapel 3. august om aftenen til Domkirken. Seks soldater stod æresvagt ved kisten og fulgte med langs kisten, tre på hver side. Undervejs blev der gjort holdt foran soldaterhjemmet.

Begravelsen fandt sted 4. august fra Domkirken. Blandt de mange mennesker, der deltog i sørgehøjtideligheden, var også en talrig repræsentation fra Viborg-garnisonen, både af menige og befalingsmænd med garnisonskommandanten, oberst P. A. Mathiasen, i spidsen, og de seks soldater, der i Domkirken havde stået æresvagt ved kisten, bar deres gode ven det sidste stykke til graven.

Højtideligheden indledtes med orgelpræludium og salmen »Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder«. Derefter talte biskop Malmstrøm over ordet fra 1. Tim. 1: »Jeg takker ham,

som gav mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han agtede mig for tro og tog mig i sin tjeneste«. Paulus' hemmelighed – sagde biskoppen – kan udtrykkes med ordene: Kristus og den tjeneste, som Kristus havde betroet ham.

Biskoppen fremhævede, hvorledes min far i sit liv i det små havde givet udtryk for den samme glæde i tjenesten, først glæden over, at Jesus ville være også hans frelser, sådan som han havde mødt ham i sin tidligste ungdom, og så glæden over, at han gennem Jesus Kristus fik kraft, idet han agtede ham for tro og tog ham i sin tjeneste. Anton Jensen og KFUM's soldatermission var eet. – Også vanskeligheder mødte min far i sig selv og blandt mennesker, men han vidste, hvor kraften var at hente, og tog den som en gave fra Gud.

»Har hånd du lagt på Herrens plov« blev sunget, og derefter talte pastor Steinrud, der for få år tilbage var knyttet til soldatermissionen i København. Efter salmen »O, du min Immanuel« talte jeg over ordet: »Mesteren er her og kalder ad dig« og sagde bl.a., at min far i sin ungdom tog det som et kald, at han skulle virke blandt soldaterne, og han forblev tro mod dette kald livet igennem. Vi mindes far som soldatermissionær, som han var i al den tid, vi har levet sammen med ham. I hjemmet var han en god og kærlig far, der var sparsommelig, når det gjaldt ham selv, men ikke når det gjaldt andre, hvad jeg selv personligt kunne tale med om.

Ved graven bragte oberst Mathiasen på regimentets vegne en tak for det arbejde, min far havde udført blandt soldaterne, og overrakte som et udtryk herfor et pengebeløb, indsamlet blandt soldaterne, til en mindsten over min far. Også formanden for De samvirkende Soldaterforeninger i Viborg, malermester Gustav Poulsen, fremførte en tak for min fars arbejde blandt soldaterne.

Mindestenen, hvortil der også var kommet bidrag fra soldatervenner, blev afsløret 22. januar 1950 af grosserer Karl Kristiansen. Ligeledes talte oberst Mathiasen, og efter et øjeblik stilhed bragte jeg familiens tak.

T.D.J.

Bilag 47 – se side 312

M.E.O., der var runden af den store »Adslev Slægt« (»Thøgerslægten«), fødtes i Ingerslev, Tiset sogn, den 9. december 1866 som søn af gdr. Erik Thøgersen og hustru Maren Mortensen. Sin barndom, ungdom og bedste manddomsår levede han også her i Ingerslev.

Efter soldatertiden, som garder i København, indgik han ægteskab med pigen Mathilde Kathrine Nielsen, datter af den kendte musiker Simon Peter Nielsen og hustru i Enslev.

M.E.O. var meget landbrugsinteressert og arvede ved sit giftermål en del jord fra sin fødegård; desuden købte han en lille ejendom og med tiden også nogle tofter, eftersom de gamle gårde i byen flyttedes ud på markerne, og til sidst var der blevet en dejlig lille gård samlet på det sted, hvor også hans fødegård havde ligget før udflytningen.

I begyndelsen var der ikke økonomisk velstand, men både M.E.O. og hans trofaste hustru så lyst på tilværelsen, og mod på arbejdet manglede ikke, desuden forstod de den kunst at sætte »tæring efter næring«, så de levede et lykkeligt ægteskab sammen, og alt

efter som årene skred, bedredes deres kår, så de ret kunne udstrø den gæstfrihed, de begge var i besiddelse af, og mange og store gilder blev holdt i deres nye og smukke stuehus, bygget 1908.

Selvfølgelig måtte M.E.O. også tage sin part af de tillidshverv, der er i kommunen, og herfor interesserede han sig meget, særlig sognerådet, menighedsrådet og hjælpe-kassen var han medlem af i mange år; tillige var han vurderingsformand i den alm. brandkasse, helt til han solgte gården i 1926 (efter hustruens død ved juletid 1925) og flyttede til Århus og fik varigt ophold hos datteren Thora og svigersønnen, distriktsbestyrer J.C. Pedersen, og her nød han til sin død en kærlig omsorg og pleje.

M.E.O. var efter en operation i 70 års alderen meget svagelig, og i de sidste år meget sengeliggende, og det var ham derfor en meget stor sorg, at hans datter, Thora, der så kærligt havde plejet ham i så mange år, døde før ham, men han havde da den store glæde, stadig efter dette, at blive kærligt passet og plejet hos svigersønnen og datterdatteren, Margit, til det sidste.

Selv om M.E.O. var legemlig svag, var han til det sidste vældig åndsfrisk, huskede og kunne fortælle med lune og humør, alt fra sit lange liv, ligesom han interesseret fulgte med i tidens udvikling til det sidste.

Han læste meget, og når han kunne være oppe, skrev han meget – noget af det sidste, han skrev, var om sig selv, han kaldte det: »Erindringer fra et langt liv«, og heri forekommer »Erik Thøgersens barselsgilde« m.m. og »Soldaterliv i 1880erne« m.m., der er trykt i »Østjydske Hjemstavn«s årbøger, og hvori han giver både interessante og morsomme skildringer fra barndoms- og ungdomstiden.

M.E.O. efterlod sig mange tykke håndskrevne bøger, som indeholder afskrifter af, hvad han under læsningen fandt af gode mænd og kvinder, der har levet. Han kalder dem »Guld-korn«, og de er nok værd at læse for efterslægten.

Den sidste tid, han levede, længtes han inderligt efter snart at måtte samles med sine kære, der var gået forud til de evige boliger hos Gud, hertil slog han sin lid og døde i troen på sin frelser og hans nåde.

E.O.

Bilag 48 – se side 324

Min oldemor Ane Johanne udmærkede sig ved en fortrinlig hukommelse. Når hun havde været i kirke, kunne hun ved hjemkomsten gengive præstens prædiken næsten ordret udenad. Hun kunne det meste af Balles lærebog på fingrene, og det fortælles, at præsten i Blegind knap kunne stå sig i at diskutere biblen med hende, vel sagtens fordi hun ved sin hukommelse var i stand til at fremføre ting, som han i øjeblikket ikke huskede. Hun kunne ligeledes fremsige salmer og lange viser og kunne et utal af de i første halvdel af forrige århundrede gængse folkelige viser, der omhandlede lokale begivenheder. Når hun fremsagde disse ting, sad hun altid med foldede hænder foran sig.

Ane Johanne var godsindet og gavmild og kunne af et godt hjerte give alting bort.

Hun boede i opholdsstuerne i gården i Dørup, indtil Peder Sørensen giftede sig 2. gang. Hun flyttede da ud til sin søn Rasmus Jensen på Dørup Mark, hos hvem hun tilbragte sine sidste år. Hun var meget rask og rørig og drog ofte på besøg, undertiden flere

dage ad gangen, hos sine søskende og børn i egnens gårde. I sit 82. år havde hun det uheld at glide på en trappesten og få brud på hoften. Hun blev bragt til sengs og kom ikke op mere, men døde en tid efter.

– Ø

* * *

Hvor husker jeg mormor tydeligt, når jeg som barn besøgte hende. Hun var så from, mild og kærlig mod os børn; undertiden blev jeg natten over hos hende, og når mormor ikke kunne sove, tog hun strikkestrømpen frem, selv i mørke kunne hun strikke, men helst i måneskin. Men det, der gjorde mest indtryk på barnesjælen var, at hun læste salmer, hun kunne helt igennem de herlige gamle julesalmer og »Kom Hjerter, tag dit Regnebræt« og »Jesus, din søde Forening at smage«. For mig var det en oplevelse så stor, at jeg aldrig har glemt den. – Ofte kom bedstemor på længere besøg i Bjertrup, og vi var glade for hende.

Mette Marie Rude, f. Haugaard.

*

Bedstemor Ane Johanne kom stundom over til os i Fruering, og vi børn skulle altid sove hos hende. Når hun var kommet i seng, læste hun en mængde, lange bønner og salmevers. Derefter bad hun Fadervor og sluttede med at bede Vorherre holde sin hånd over os allesammen i denne nat, og inden hun var færdig, var vi børn ofte blidelig indslumret. – Hun blev gerne nogle dage ad gangen. En dag først i 70'erne sagde min far: »Nu skal vi til Skanderborg og fotograferes!« Det blev bedstemor jo noget konsterneret over, men det blev som min far sagde. De kørte til Skanderborg, og bedstemor blev fotograferet for første og sidste gang.

Bedstemor var særlig dygtig til at strikke hoser, og hun bandt alle de hoser, min far brugte; han ville skam ikke have andre end dem, hun bandt.

Petrine Pedersen, f. Ditlevsen.

*

I Jens Bærntsens tid var der jo så godt som ingen offentlige bestillinger. At han har været af de mere fremmelige, synes at fremgå af den omstændighed, at han i en årrække var medlem af den første skolekommission i Hørning sogn.

*

I det af læreren ved Jens Bærntsens død affattede testimonium, der oplæstes ved kisten i kirken, hedder det om den afdødes liv og sidste dage blandt andet:

»I 36½ Aar delte vor afdøde troligen og kjærligen Livets Byrder og Glæder med sin efterladte Ægtemage. Han var en tro Arbejder i sit Kald; saalænge Gud gav ham Sundhed og Styrke, virkede han for sig og sin Familie med utrættelig Flid, Paapassenhed og Orden i sine Forretninger, – Hans Hus var stedse Fredens og Lykkens Bolig. – Hans Arbejdes Sved og Møje, lønnedes som oftest af Herren med gode Frugter, til sig og sin Families Vel. – Han gav sine Børn en god Opdragelse og opdrog dem i Tugt og Herrens Formaning. – Vor afdøde var ikke alene den virksomme, tro og kærlige Husfader, men han var tillige sagtmodig, fredelig og venlig i Omgang med sine Medmennesker og var yndet og agtet af alle, der kjendte ham – han var også et ærligt og oprigt Menneske, from og dydig i sin Vandel – og var desuden den gode og tjenstvillige Mand. – Foruden disse her anførte Dyder, som vi med Sandhed kunde sige om vor Afdøde, var han ogsaa den gudfrygtige Mand, der besøgte ofte Herrens Hus for at bestyrke sit Hjerter i gode Følelser

og Forsætter. – Omtrent i to Maaneder var vor Afdøde indviet til Lidelser – han led meget, inden han udtømte Smertens Bæger; men han var taalmodig og led med et gudhenvivent Hjerter. – Under hans langvarige Sygdom blev han kjærligen og omhyggeligen plejet af sin kjære Ægtemage, tilstedeværende Datter, Svigersøn og flere gode Venner.

For vor Afdøde blev der her i Guds Hus gjort Bøn til Gud for ham, om hans Lidelsers Lindring, ligesom han ogsaa hjemme blev meddelt den hellige Nadver til Forsikring om hans Synders Forladelse og en god Forberedelse til Evigheden. – Vor Afdøde ventede tilsidst paa Dødens Komme som en længe savnet Ven, og bad jævnlig til Gud i Bønnen, at Døden snart maatte lukke hans Øjne for evig og give ham en salig Ro. Gud hørte hans stille Bøn, og sødt som den trætte, der overlader sig til Søvnens Omarmelser, slumrede han med Haabets Smil paa de blege Kinder over i Guds bedre Verden for at høste Frugten af sin Dyd«.

*

Fra den gamle gård

I hestestalden hjemme i Dørup var der en ualmindelig pæn pikning. Jeg har aldrig set en stald, der var pikket så pænt. Pikningen bestod af små kampesten, og i midten læste man årstallet 1842. Et-tallet bestod af een lang sten, de andre tal var sammensat af små sten. Det var vist Jens Jensen, der havde været mester for det.

Kristian Munk Pedersen.

*

Skikke i Dørup i 1830'erne.

Min mor fortalte ofte fra sit barndoms- og ungdomshjem i Dørup om, hvorledes de unge piger gik omkring og hjalp hverandre med at kalke gårdene. Ofte måtte pudsen først udbedres med ler, og dette arbejde skulle være til side, før sommerarbejdet begyndte i marken.

Efter fåreklipningen og fåreslagtingen om efteråret gik pigerne rundt og hjalp hverandre med kartning af ulden. Når arbejdet var færdigt, kom karlene den sidste aften, så var der kartegilde med en lystig svingom. Siden blev ulden spunden i de forskellige hjem, og det gik med iver og lyst; thi den nye hvergarnskjole skulle på til julegilderne.

Mor fortalte ogsaa om bryllupper i hendes unge dage. Der var gerne mange mennesker samlede, indbudt af bydemanden otte dage i forvejen. Tidlig på eftermiddagen kørte brudetoget til kirke, medens klokkerne ringede højtiden ud over egnen. Efter hjemkomsten begyndte middagen, der bestod af risvælling med smør i, derefter bergfisk med kartofler og dypelse, til sidst hjemmebagt kage og – senere – kaffe. Om aftenen serveredes mellemmad med godtøl til. Efter middagen spillede musikken op, og unge og gamle fik en lystig dans ofte til den lyse morgen. Brudeskænk bestod den gang af penge; min far gav sin brud i fæstengave ved trolovelsen et sølv-hovedvandsæg, hvori deres navne og datoen var indgraveret.

Mette Marie Rude, f. Haugaard

*

Aftægtsydelse i 1840'erne.

Jens Bærntsen afstod den 30. november 1847 gården til sin svigersøn Peder Sørensen, der d. 23. oktober samme år var blevet gift med hans yngste datter Mette Marie. Købesummen var 1800 rigsdaler, der udbetaltes ved overtagelsen, samt aftægt fra gården. Da den i denne anledning oprettede aftægtskontrakt er den ældste, der kendes ved-

rørende nogen af søskendeflokken fra stamgården i Adslev og giver et billede af, hvorledes man i midten af forrige århundrede sørgede for de gamle, gengives den her i sin fulde ordlyd:

Imellem undertegnede selvejergaardmand Peder Sørensen i Dørup og min Svigerfader Jens Bærntsen, sammesteds, er indgået følgende:

Aftægts Contract.

Jeg, Peder Sørensen, som under Dags Dato har erholdt Skøde paa den min Svigerfader Jens Bærntsen forhen tilhørende Gaard i Dørup By, Hørning Sogn med tilliggende Ejendomme sammestad af gammel Matriculs Hartkorn Jordskyld 3 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. og Skovskyld $\frac{2}{3}$ Alb., ved den ny Matriculering paalignet Hartkorn saaledes:

under M a 3 i Dørup	Jordskyld =	3 Tdr.	7 Skp.	1 Fdk.	2 Alb.
og under M a 27 i Hørning	-		2 -	3 -	$2\frac{3}{4}$ -
	Tilsammen	<u>4 Tdr.</u>	<u>2 Skp.</u>	<u>1 Fdk.</u>	<u>$1\frac{3}{4}$ Alb.</u>

med sammes Anpart Konge, Kirke, Korn og Qvægtiende samt Besætning Ind- og Udboe, forpligter herved mig og bemeldte min Gaards efterkommende Ejere til, aarlig til mine Svigerforældre, fornævnte Jens Bærntsen og Hustru Anne Johanne Pedersdatter saalænge de lever at udrede følgende Naturalier med videre, nemlig:

1.

4 Tdr. tørret Rug, 2 Tdr. Bygmalt, 4 Skp. Byggryn, 4 Skp. Boghvedegryn, 1 Td. 4 Skp. tørret Byg, 5 Lpd. røget og saltet Flæsk, 2 Lpd. Efteraarssmør, 2 Lpd. tørre Oste og 10 Rbd. i Penge. – De aftagne Varer, der alle skal være gode sunde og forsvarlige leveres saaledes: Kornvarerne til 1. Maj og Mortensdag hver Gang med Halvdelen, Flæsk, Smør og Ost til Mortensdag og Pengene betales 1. Maj og 1. November hver Gang med 5 Rbd. – Kornvarerne skal jeg uden Udgift for mine Svigerforældre og naar de det forlange besørge til Mølle, der malet samt derefter hjemført til deres Opholdsbolig ligesom jeg og uden nogen som helst Udgift for dem og naar de det forlange skal lade deres Brød bage, Øl brygge og Klæder vadske forsvarligt og godt.

2.

Til Bopæl for mine Svigerforældre i deres Levetid reserveres dem 4 Fag af det østre Huses nordre Ende, hvilken Huslejlighed jeg skal lade forsvarlig indrette med Loft, Vinduer, Døre, Fjellegulv og Skorsten, ligesom de ogsaa reserveres til Brug et Stykke Jord i den nordre Side af Haugen langs fra Opholdsboligen til det østre Dige i den østre Side og 9 Alen bred fra nordre Dige til søndre Side, samt Frugten af 2 Æbletræer i bemeldte nordre Side. – Endvidere forbeholdes dem fri Adgang til Afbenyttelsen af Gaardens Bryggers og Bryggeredskaber samt Bageovn.

Den aftagne Huslejlighed skal jeg stedse vedligeholde i forsvarlig beboelig Stand ligesom jeg og skal vedligeholde Hegnet omkring Haugen. –

3.

Fri Foder og Græs Vinter og Sommer til 1 Ko og 5 Faar samt Græs til disses Lam om sommeren. – Disse Creaturer, som mine Svigerforældre selv udtage af den ved Gaarden værende Besætning, skal jeg lade røgte og passe samt hen og hjemføre saa og forsyne dem med fornødent Tøjr og Bindereb alt ligesom mine egne Creaturer, og saafremt

Koen enten paa Grund af Alderdom eller Uheld skulde blive mine Svigerforældre utjenlig, er jeg pligtig uden Godtgørelse at levere dem en anden god Ko istedet. –

4.

Til Ildebrændsel leveres mine Svigerforældre aarlig frit indført i deres dertil anvisende beqvemme Opbevaringssted 6 forsvarlige Læs Bøgebrænde og 10 forsvarlige Læs gode tørre Tørv. Brændet leveres til Majdag og Mortensdag, hver Gang med Halvdelen og Tørvene i rette Indkørselstid. Brændet skal jeg uden Godtgørelse og naar forlanges lade sauge og klyve til passende Kakkellovnsbrænde. – Endvidere reserveres dem til Brug i deres Levetid et lidet Skovskifte i Dørup Skov, beliggende ved den søndre Side af Jens Mortensens Skifte og fra hvilken Skov jeg er pligtig aarligt at hjemkjøre et Læs Træ hvilket jeg skal lade sauge og klyve ligesom mine Svigerforældres øvrige Brænde.

5.

Fra den mig med Gaarden overdragne Ind og Udboe have mine Svigerforældre forbeholdt dem: 1 Sengested med Omhæng, 6 Dynner, 6 Puder, 2 Par Hørlærreds og 2 Par Blaarlærreds Lagner, en blaamalet Dragkiste, 2 Ege Kister, 1 grønmalet Hængeskab, 2 Stole, 1 Stoueskab, 1 Stueuhr med Fouteral, 1 Jern Kakkellovn med Kobber Rør og Jern Dør, 2 Messingkedler, 2 jerngryder, 1 Jernpande, 1 Ildtang, 1 Ege Halvtønde, 1 Ege Fjerdning, 1 Ballie, 1 Kar, 1 Bryggekar, 3 Siekar, 1 Tinramme, 6 Tin Tallerkener, 6 Porcellæns Do., 1 rødmalet Egebord med Fod, 1 Par Malm Lysestager og 1 Kjerne samt hvad andet smaat Huusgerad, som de maatte behøve. –

6.

Jeg skal aarlig i dertil skikket Jord saa 1 Skp. Hørfro og sætte 1 Skp. Kartofler til Fordel for mine Svigerforældre. Sæden tillægger jeg selv, ligesom jeg og besørger og bekoster alt Arbejdet forsvarligt udført saavel ved Udsæden som ved Indbiærgningen, hvorunder ogsaa er indbefattet at lade Hørren ruske, brøde og skage. –

7.

4 gange om Aaret er jeg pligtig til at give mine Svigerforældre fri Befordring med Heste og Vogn samt Kusk frem og tilbage til Rejser, der dog ikke maa overstige en Vej-længde af over 2 Mil fra Dørup samt paa lige Maade befordre dem til og fra Kirke, naar de søge Altergang. – De omhandlede Rejser maa dog ikke fordres i den travle Sæde- eller Høsttid.

8.

Mine Svigerforældre skal have Ret til at have 4 Høns gaende i Gaarden, hvor de nyde deres Foder, og er det en Selvfølge, at Æg og Yngel tilfalder dem, ligesom de ogsaa nyde den hele indtægt af de ved Gaarden værende Bier. –

9.

Hvad Skatter og Afgifter, der maatte blive paalagt Aftægtsfolkene, samt deres Højtidsoffer til Kirkens Betjente betales på Anfordring af mig. –

10.

Skulde mine Svigerforældre faa i Sinde at flytte fra Gaarden, ere de naturligvis hertil berettigede, og er jeg pligtig at levere dem de betingede Varer paa deres tagende Opholdssted, naar dette ikke bliver over 2 Mile fra Dørup, dog bortfalder i Tilfælde af saadan Flytning Huuslejlighed, Creatureernes Foder og Græs samt Ildebrændsel, i Erstatning for hvilke Dele de aarlig betales = 10 Rbd., som erlægges paa deres Bopæl i Juni Termin. – Bliver de atter sindede for igen at flytte tilbage til deres Opholdsbolig, skal de

ogsaa dertil være berettigede, naar de herom $\frac{1}{2}$ Aar iforvejen meddeler mig Underretning, og leveres de igen alt efter denne Contract som forinden Fraflytningen.

11.

Naar mine Svigerforældre ved Døden afgaar, skal jeg lade dem hæderlig og agtværdig begrave efter Egnens Skik og Brug, men bemærkes det forøvrigt, at alt det med denne Contract betingede leveres den Længstlevende uden nogen Afkortning ved den Enes død.

12.

De herved betingede Præstationer skal være sikrede ved Prioritet næst Bankhæftelsen og Kongens Penge i den foran beskrevne mig tilskjødede Gaard med Tilliggende og Tiender.

Jeg Jens Bærntsen erklærer mig herved på min Hustrues og egne Vegne enig i alt Foranstaaende.

Saaframt Uenighed skulde opstaa om Beskaffenheden af noget af hvad som efter denne Contract skal præsteres, da udvælge vi hver paa sin Side en Mand til at afgøre Tvi- sten, og med denne Afgjørelse skal vi være tilfredse.

For Brugen af det stemplede Papir anslaaes de herved betingede Præstationer til en aarlig Værdi af 60 Rbd., som fordoblet med 5 er = 300 Rbd., hvortil for Husly og Begravelsen en gang for alle = 100 Rbd., tilsammen 400 Rbd., skriver Fire Hundrede Rigsbankdaler.

At denne Contract saaledes er indgaaet bekræftes med vore Underskrifter i Vitterlighedsvidners Overværelse.

Skrevet i Skanderborg den 30. November 1847.

Peder Sørensen.

Jens Bærntsen,

m. f. P.

Bilag 49 – se side 324

Christian Pedersen Haugaard arvede gården efter sin fader. Han gjorde meget for at forbedre gården, hvis mark var kold og fuld af huller og kær, og det var et stort arbejde at få denne gennemdrænet. Han holdt meget af at stå i huggehuset, og var dygtig til at lave al slags træarbejde, bl.a. lavede han en sorteremaskine, som var en af de første, der kom frem på den egn. Som aftægtsmand fremstillede han nydelige ting i drejerarbejde, f.eks. snurrekokker, snapseglasser, ølflasker og al slags legetøj. – Han var en stor, svær mand og hans fader drillede ham stundom for det. »Medens jeg var soldat«, sagde den gamle Peder Nielsen Haugaard, »bar vi Tornystren på ryggen, men du har den for paa!« – Chr. Haugaard var i en årrække medlem af Blegind-Hørning sogneråd.

Ane Kirstine var en stræbsom og flittig kone, der aldrig undte sig ro. Som husmoder var hun dygtig og blev ved at være alt for sine børn, og som gammel var hun altid rede til at passe børnebørnene.

– Ø.

* * *

Mine forældre fik gården efter bedstefader 1843. Den var jo gammel; i et af de nu nedrevne huse fandtes en stolpe med årstallet 1716. Over stuedøren stod på en trekant

malet: Christian Haugaard og Ane Kirstine Jensdatter 1843. I køkkenet er der over armen en bjælke, hvorpå der er indgraveret: »Gud bevar den Ild jeg her optænde, at intet ondt dermed skal hænde«. Det passede godt i det gamle hjem, hvor guds frygt, nøjsomhed, hjælpsomhed mod alle, og arbejde var grundtonen. Alt af betydning foretoges i Guds navn, og det var ikke mundsvejr. Jeg husker således, at når rugbrødsdejgen var æltet færdig og dækket til for natten til hævning, slog moder kors derpå, og når hun selv havde sat brødet i den store ovn og lukket for dem, var det altid med ordene: Så i Guds Navn. Ligeså når hun havde sat gær på øllet til gæring.

Fader og moder levede livet i rigtig god, gammel bondeskik. Altid blev der sagt: »Gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig«, og »Begynd al Gerning i Guds Navn, saa kommer Velsignelsen«. Altid havde hjemmet hygge over sig, og dertil hørte jo de gensidige besøg hos slægten i Dørup, Gram og Fruering; der var god forståelse mellem familierne, og vi havde det altid godt med naboer og venner. Pigerne tjente os både i 10 og 20 år (naturligvis ikke alle), og en røgtter var i gården i 40 år. Al anden medhjælp kom ligeledes i årevis hos os; den rolige arbejdsmåde satte sine spor i den tid.

Alt var jo gammeldags i husførelsen. Vi støbte selv lys, nogle fine i forme til stadsbrug, medens de daglige blot bestod af væger, der blev dyppede i talg, indtil de var tykke nok, og endelig præserne og Helligtrekongerlyset; dette skulle vi børn nok huske på.

Så kom julen. – Ja, jul på landet, rig og skøn! Først de store tilberedelser, og særlig den første bagning skulle være tidlig, og bestod helt af små runde sigtebrød, som mor gav de mange, der kom langvejs fra og bad om lidt til jul. Juleaftensdag, hvor var der højtid over hjemmet, ude som inde. Mod kvæld begyndte kirkeklokkerne at ringe; i Bjertrup er ingen kirke, men vi kan høre klokkerne fra Adslev, Stilling og Hørning. Far sørgede for, at alle dyr mærkede, det var jul. Foderet blev dobbelt så stort. Lænkehunden gav jeg æbleskiver og fortalte den: Det er juleaften!

Julemåltidet var tidligt, og når vi alle var samlede, bad et af vi børn bordsalmen »I Jesu Navn gaar vi tilbords«, og efter måltidet den gamle takkesalme

»Gud, Du Din Haand oplader for alle Levende,
og mætter dem som Fader med Din Velsignelse.
Du signe Jordens Grøde, Du signe al vor Føde,
Dig give vi vor Tak.«

Sidenhen blev der sunget julesalmer og ønsket glædelig jul! Julemorgen var alle i kirke, som kunne komme. Nytårsaften løb børnene rundt om og slog potter på dørene. Blev synderen fanget, måtte han ind og »straffes« med æbleskiver og syltetøj. Hen på aftenen klædte ungdommen sig ud, helst så gyselig som vel mulig, eller de lånte en »rædmand«, stillede den mod døren, så at den kunne falde med døren ind i stuen. Alt forløb i skikkelighed. Nytårsmorgen genlød af glædeligt nytår og tak for det gamle!

Hvor var alt arbejdet på landet kønt og friskt, – om vinteren, når skovningen begyndte i januar, om foråret, når markarbejdet begyndte, medens lærkerne jubede over muldjorden og stæren fløjtede på taget; derpå såtiden og siden høst. Det var et smukt syn, når høstkarlen og hans pige gik i arbejde, de lyse flagehatte og hvide ærmer lyste langt bort. Når der var ophøstet, mødte hele flokken uden for døren og strøg leen, så det hvinede efter. Mor kom da løbende med æbleskiver, fader med gammelt øl, ellers

blev kålen hugget af. Hestene for det sidste læs korn, som kørtes hjem, blev smykket med grønt og blomster. Siden holdtes et hyggeligt og meget fornøjeligt høstgilde. På bordene var der blomster og korn i vaserne, og man sang gerne »Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes Hjem«; thi det var den gang også en takkefest.

Vinteren var jo samlingens tid, særlig aftnerne. Post fik vi to gange om ugen. Far holdt »Aarhus Stiftstidende«, »Folkets Nisse« og et blad fra Landhusholdnings-selskabet (tror jeg nok det var). Der var jo læsning nok, og desuden læste vi gode bøger af den såkaldte skolelærerlitteratur. – Om efteråret skulle vi hegle hørrønnen, som vi selv havde avlet. Moder spandt selv sytråd til at sy skjorter og dynevår med, og knapper lavede vi også selv. Det var kønt at se lærredet ligge i rækker på bleg i forsommeren; vi børn skulle rinke det op om aftenen og bære det i hus, for at ingen skulle stjæle det. Om aftenen skulle ilden rages; den dækkedes med aske og tørv, så den kunne holde til næste morgen. Far gik så rundt og tilså alle dyrene, derefter udenfor porten for at se på vejret og udsigterne for næste arbejdsdag; om vinteren særlig om nordlysene brændte og hvor højt de flammede.

Mette Marie Haugaard

* * *

Gården matr. nr. 4 i Bjertrup ejedes i slutningen af 1700'erne af Rasmus Kattrup, der i sin ungdom foer til søs med en kinafarer. Fra Kina havde han hjembragt en æske af gult metal (messing?), den havde en smuk oval form og var smykket med billeder, som var drevet i metallet og fremstillede theens plukning, tørring, pakning o.s.v. Kirstine Haugaard ejede den som barn, men overlod den til købmand Gall i Odder mod en mindre gave. R.K. havde skænket et skib til Hørning Kirke, men det har været forsvundet i lang tid. Omkring 1800 ejedes gården af Christian Hansen fra Gram, hvis enke 1813 blev gift med Peder Nielsen (Haugaard) fra Viby.

Th.J.

* * *

Min farfar, Peder Nielsen, var født i Viby i en gård, der hed Haugård; derfra stammer navnet. Han boede hos os på aftægt til han døde i en alder af 86 år. Han fik en kærlig pleje af min moder, og jeg husker, hvor taknemlig og glad han var for hende. Bedstefader lærte alle vi børn at læse, og vi holdt så meget af ham og han af os. Når vi kom hjem fra skole, var det første han spurgte: »Kunne du din lektie?« I sin ungdom havde han været grenader og ligget som soldat i Rendsborg, hvorom han altid fortalte livligt. Fra sin barndom fortalte han om, hvorledes røverne passede vejfarende op, når de kom agende på landevejen sydfra mod Århus eller tilbage. Ravnsbjerg med skrænt og krat var det mest benyttede overfaldssted. Et tov blev lagt over vejen, og når ofret kom, blev det strammet, så hestene faldt, da var overfaldet gående. Undertiden var bønderne så stærke, at de kunne magte kjæltringerne, binde dem og køre dem til nærmeste sognefoged eller til Århus. Bedstefader fortalte også om de mange storke, der var på den tid, og at Høskoven ved Viby var helt overfyldt af reder, selv sorte storke var iblandt.

Mette Marie Haugaard

Peder Christiansen Haugaard arvede gården i Bjertrup efter sine forældre og ejede den lige til sin død; han ombyggede lade og hestestald. Han var meget interesseret i slægtens historie og havde glædet sig meget til slægtsmødet i Skanderborg sidste efterår, men døde netop den dag, mødet blev afholdt, efter kun få dages sygdom. Ved hans død skrev førstelærer I.P. Kristensen, Hørning:

»Med P. Haugaard er en af Skanderborgegnens stouteste, solideste og bedst kendte Mænd gået i Graven. -- Han blev omtrent 79 Aar, men bevægede sig endnu med næsten ungdommelig Lethed, gik lange Ture til børnene, til Skanderborg eller Aarhus. Den sidste Søndag, han levede, gik han først til Bering til Efteraarsmøde og derfra til Aarhus. Torsdag Nat døde han.

P. Haugaard hørte vel nærmest til de »stille i Landet«. Hvad han tænkte og troede, gik han ikke med på Læberne; men han var tro mod sine Overbevisninger, som mod sine Kære, sine Medmennesker og alt, hvad han havde med at gøre. Han var en af de retliniede Mænd, der aldrig gik på Akkord med Uretten. Alle her på Egnen vidste, at P. Haugaard var Sognebaandsløser til Bering; thi hver Søn- og Helligdag saa man ham – mest til fods – søge til Kirke der. Men mange vidste endnu ikke, at han politisk fra Ungdomsårene til sin Død har tilhørt det radikale Venstre med Liv og Sjæl. Blev han angrebet for sine Anskuelse – politiske eller religiøse – var han altid parat til at forsvare sig. Aldrig faldt det ham ind at angribe andre. Som han var en fordragelig Mand, var han tillige en dygtig, flittig og nøjsom Mand, der virkede med fuld Energi til det sidste; men han var først og fremmest en god Mand, der gennem sit lange Liv havde vundet sig mange Venner og vist næppe en eneste Fjende«.

P. Haugaard boede i gården til sin død, men i de senere år var den bortforpagtet til sønnen Anton.

* * *

Karen H. var en velbegavet kvinde, en dyb og stille natur.

* * *

Det fortælles, at da P. Haugaard blev født, så ikke mindre end 8 drengebørn lyset i det lille Bjertrup. De mange drengefødsler vakte opsigt. Da læreren i Jeksen hørte det, skal han have udtalt: »Nu faar vi snart Krig«. – Året efter udbrød Treårskrigen.

* * *

Bjertruppgårdens jorder har åbenbart i ældre tid været meget vandlidende. I den gamle slægtsbog er der fortalt, at Christian Pedersen Haugaard gjorde meget for at forbedre gården, »hvis mark var kold og fuld af huller«. Også min farfar, Peder Haugaard, satte fra første færd ind med en gennemført dræning af dens jorder. Ved sit giftermål med min farmor, Karen Mathiasen, fik han en medgift, som han anvendte til dræning. Det blev dengang anset for et nymodens påhit. Ældre, »erfarne« folk på egnen rystede på hovedet af den unge mand, der kunne finde på at »ødsle« penge på dræning.

At det imidlertid var farfar, der så rigtigt, og ikke de ældre på egnen, fremgik af, at jordens udbytte blev større og bygningerne snart for små, så en udvidelse måtte til. Farfar byggede da mod øst en ny lade af kampesten, der står den dag i dag som et minde om en byggeskik, der nu er gået af brug; men også da stod ældre folk uforstående

overfor hans forehavende, men trøstede sig med, at han »jo alligevel ikke kunne blive ved gården«, som en mand sagde til ham.

Gårdens stuehus, der er fra 1844 og står endnu, er typisk for sin tids byggeskik, idet det er forsynet med udskud, det vil sige, at en del af huset er bredere end det øvrige; her er det soveværelset, som er beliggende midt i huset.

G.H.

Min farfar – den lille vævre mand med det hvide fipskæg, rask og ilter til forsvar for det, der stod hans hjerte nær; sen til angreb på andres meninger – husker jeg ganske tydeligt. Lille af vækst som han var, var han rask i sine bevægelser; og som han var rask i sine bevægelser var han ilter i sindet.

Da han og farmor en aften kom kørende hjem fra et besøg hos familien i Stjær, var der ingen hjemme til at spænde køretøjet fra, som skik og brug den gang var. Derimod havde pigerne den besked, at hvis farfar ville karlen noget, var han at træffe på en bestemt gård i sognet. Resolut trak han straks en hest ud, satte sig, under farmors protest, på den og red til den angivne gård, betalte karlen hans tilgodehavende løn og meddelte ham, at han ikke skulle indfinde sig i Bjertrup mere.

Hvis nogen derimod trængte til hjælp, gik de ikke forgæves, hverken til ham eller farmor. Og deres tjenestefolk havde de i årevis; farfar har aldrig haft nødig at sætte en annonce i avisen om karl eller pige.

Han var fodgænger; når han kom alene på besøg i mit hjem i Veng, var det altid til fods, med stokken i hånden. Fire dage før han døde, spadserede han fra Bjertrup til Bering valgmenighedskirke. Efter gudstjenesten skulle han til Århus for at besøge sin datter Edle, og det var meningen, han fra Bering ville gå til Hasselager station for derfra at tage toget til Århus. Da han kom til stationen, var der imidlertid endnu nogen tid, til toget skulle gå; og da han hverken havde tid eller lyst til at vente på toget, tog han turen til Århus til fods. Turen fra Bjertrup til Århus er sammenlagt en 16-18 km. Den har trods alt muligvis været for anstrengende, for da han og sønnen og svigerdatteren om aftenen stod af rutebilen i Hørning, kunne han ikke finde vej til Bjertrup, som han dog havde gået de utallige gange. Da han var kommet hjem og i seng, fik han læge, men døde 4 dage senere af en hjerneblødning. Farfar var kærnesund, da han havde læge efter Århusturen, var det første gang i sit liv, han konsulterede en læge.

To »sager« stod hans hjerte nær: Det radikale venstre og afholdssagen. Aldrig skulle han angribe anderledes tænkende for deres meninger, men blev han selv angrebet for sine meninger, var han ilter i forsvaret af dem. Der går i familien en historie om, at en kendt mand på egnen ved hans død skal have sagt, at han kun havde een fejl: Han var radikal !

Han sympatiserede stærkt med afholdssagen, men blev – i god overensstemmelse med hele sin frihedselskende indstilling – aldrig organiseret afholdsmand. En mand indgik engang et væddemål, om man kunne få ham til at drikke en øl; han drak den i protest, fordi man ville tage ham til indtægt for afholdssagen !

Farfar var frihedselskende. I den politiske bevægede tid omkring 1885 var det hans ønske at være skattenægter; hellere »ind og sidde« end betale en skat, han fandt uretfærdig. Og det var kun på farmors indtrængende bøn, han bøjede af og betalte.

Han var en glimrende fortæller, og fantasi havde han også; med minespil og gebærder kunne han gøre det fortalte levende. Noget af det bedste for os børnebørn var, når

han tog os på knæ og fortalte om nisser og trolde; så stod øjnene stive i hovedet på os, og vi slugte hvert ord og huskede hvert minespil. Blot var det galt, når vi senere hen sagde til ham: Bedstefar, kan du ikke fortælle den historie om trolden, som du fortalte sidste gang, for så kunne han ikke huske, hvad han selv havde digtet! Og vi undrede os over, at han så hurtigt havde glemt den! Men han »kunne huske« en anden historie, og så var vi tilfreds!

G.H.

En af de ældre i Bjertrup, fru gårdejer *Mathilde Jørgensen*, giver følgende skildring af Karen og Peder Haugaard og livet, som det levedes i deres hjem med den stærke tilknytning til Bering valgmenighed:

Da jeg i sommeren 1899 kom til Bjertrup, blev jeg taget godt imod, først hos Laurs Damm – gårdene havde jo hørt sammen, da gården herude var bygget til Laurs Damms søster – og senere hos Peder Haugaards. Begge steder var de sognebåndsløserne til Bering, og det var en sjælden sommersøndag, der ikke gik en vogn til formiddagsgudstjenesten dér.

Jeg husker ikke, hvornår jeg første gang var inde hos Peder Haugaards, men vi kom godt i gang med at skiftes til at køre, og så havde vi den gode gamle skik, at vi blev i det hjem, hvor køretøjet var gået ud fra, både til eftermiddagskaffe og aftensmad, og på den måde lærte jeg de fleste at kende i Bering.

Så kørte vi til efterårsmøder i Ry; det begyndte klokken 10; engang Jakob Knudsen talte, faldt det ikke i god jord hos Peder Haugaard, han rejste sig op og stod med ryggen til foredragsholderen. Også til Odder kørte vi til møder.

I flere år kørte Peder Haugaard selv mælkevognen til Høring, og så vidt jeg husker, gik han ved siden af vognen; han var jo en god fodgænger. Han passede også selv grise-
ne med en dreng til hjælp. Karen Haugaard havde altid 2 piger, og dem havde hun i årevis, hun var jo så dygtig i huset.

Når der var fødselsdag den 19. februar eller 16. april, kom familien fra Stjær og Skovby; så begyndte vi med eftermiddagskaffe, hvortil der var bagt mandellagkage, og spiste til aften. Når så de, der havde længst vej hjem, var kørt, og vi havde sagt godnat i stuen, gik Peder Haugaard altid med os udenfor gården, så lidt op på himlen, gjorde et par bemærkninger, og vi gik så hjem. Da syntes jeg, at de gamle gårde inde i Bjertrup var det hyggeligste, jeg vidste.

Den vinter, min mand lå syg, kom Peder Haugaard hver eneste formiddag og så til ham; det glemmer jeg ikke. Karen Haugaard var her en gang sammen med Teilmann; det glemmes heller ikke. Tilsidst var Peder Haugaard og jeg ene om at gå til Bering, men vi regnede det ikke, når der var følgeskab, og Peder Haugaard kunne ikke undvære Bering.

Og så vil jeg slutte med en følelse af taknemmelighed for den måde, Karen og Peder Haugaard tog imod mig på, også da jeg blev ene. Karen og Peder Haugaard skabte et godt hjem for deres børn og for dem, der kom dér.

Til Peder Haugaards begravelse havde hans svoger, Victor Rude, skrevet følgende sang:

Vi er kommen fra øst, vi er kommen fra vest
for en sidste hilsen at bringe;
vor ven – hvor vi ofte var indbudt til gæst,
for ham skal nu klokkerne ringe.

Fra kirken på bakken ud over land
skal dybe toner nu lyde
for ham, som vi elsked', den fredens mand
vi et sidste farvel nu vil byde.

Hans milde ansigt – og altid et råd
han havde tilovers for mange,
det sent vi vil glemme, til handling og dåd
var han med i tiderne trange.

Han var en pryd for sit hjem og sin stand;
han gik sine trælde ture
bag harve og plov – den flittige mand –
og efterlod fure ved fure.

Han jævuede kær og flyttede jord
fra bakken ned i det lave;
i hus og have han satte sig spor;
han tiden tog som »Guds gave«.

Han nyttede tiden – tog godt ved lære,
hvor nye tanker brød frem,
dog altid det gamle han holdt i ære
både i mark og hjem.

Han var en bonde – af gammel slægt
med udsædsposen på nakken;
på såningen lagde han megen vægt,
men altid han »Herren« gav takken.

Han elskede fugle – han elskede dyr,
fra hesten og ned til hunden.
Den store, mørke og brølende tyr,
som altid på marken stod bunden.

Med folkene leved' han altid i fred,
med karl såvel som med pige;
derfor gik der sjældent noget af led,
han et fredens ord kunne sige.

»Farvel da« og tak for alt, hvad du gav
til de unge såvel som de gamle,
vi sent vil dig glemme, her ved din grav,
vil vi mindekransene samle.

Vi vil synge dig hjem, hvor ej sorger bor,
til det evige hjem hvor alting gror,
til det hjem, som huser al kærlighedsmagt,
til det hjem, hvor vi ved, at »Gud Fader« står vagt.

Bilag 51 – se side 325

Ved Christian Haugaards begravelse blev der bl.a. udtalt:

Christian Haugaard hørte til den store gruppe af mennesker, der trofast øver deres pligt, men som aldrig får den påskønnelse, som de har fortjent. Det er ikke dem, der bliver behængt med ordener, og så er det jo dog dem, der er grundvolden i ethvert samfund. Christian Haugaard var barn af den gamle skole, hørte til dem, den unge slægt kunne tage ved lære af, hvar angår ord som flid og pligt, til dem, der ikke forkortede arbejdsdagen. Det var ikke de store omskiftelser, der kom til at præge hans liv; han hørte ikke til dem, der altid skal have nyt for at befinde sig vel, men han fandt behag i livets jævne rytme. Selvom han blev et stenbroens menneske, var han alligevel fra hjemmet af mærket af den ægte jyske bondekultur med dens traditionsbundne præg, et præg, han heller ikke ønskede at løbe fra.

Bilag 52 – se side 328

Oscar Haugaard var uddannet som mejerist, men drev i de første år efter sit giftermål købmandsforretning i Høver. Senere var han ansat hos den kgl. vejer og måler i Århus, og tilsidst i ca. 30 år incassator ved Århus Belysningsvæsen.

Oscar Haugaard og hans kone omkom tillige med deres ældste datter ved en tragisk busulykke 1951. De var på besøg hos datteren, der var gift og bosat i Frederikshavn. En septemberdag med dejligt sensommervejr ville de, mens svigersønnen var på arbejde, sammen med datteren og hendes lille dreng tage en tur med bybussen ud til anlæget »Møllehuset« udenfor Frederikshavn.

Det har åbenbart været en pludselig bestemmelse, der var forårsaget af det ualmindelige skønne sensommervejr, for naboerne fortalte senere, at de måtte løbe for at nå bussen, hvad der ikke lignede dem; og desværre nåede de den. Nogle få hundrede meter før »Møllehuset«, hvor vejen passerer Sæby-Frederikshavn jernbane, blev bussen påkørt af toget ved Bangsbo station. Banens blinklys fungerede rigtigt, men de sidste få meter før overskæringen hindredes udsigten af en høj hæk (nu er den fjernet!), og chaufføren bemærkede ikke, at toget netop den dag ikke skulle holde.

Efter medrejsendes udsagn havde familien oprindelig taget plads længere tilbage i bussen, men da den lille dreng stillede sig hen bag chaufføren, besluttede de øvrige sig

til at tage plads i nærheden af ham og sad således i ulykkesøjeblikket umiddelbart bag chaufføren. Da toget ikke holdt ved stationen, kørte det frem med ret god fart og ramte bussen netop dér, hvor de sad, og slæbte den med sig ca. 40 meter. Der var flere passagerer i både toget og bybussen, men alle de andre slap fra det med større eller mindre kvæstelser, dog ingen alvorlige. Anna Haugaard var dræbt på stedet; Karen Aas udåndede kort efter ankomsten til sygehuset, og Oscar Haugaard, der var meget hårdt kvæstet, døde den følgende aften uden at være kommet til bevidsthed, og således også uden at få kendskab til den ulykke, der havde ramt hans familie. Den lille dreng var ligeledes hårdt kvæstet, men efter at hans tilstand et par dage havde været alvorlig, lykkedes det hospitalet at redde hans liv.

Overalt i Frederikshavn gik slagene omgående på halv i anledning af ulykken, der var en af de værste, der havde ramt byen, og hvor en hel familie blev udslettet. Ved jordefærden, der foregik fra Lukas kirken i Århus, var der bl.a. krans fra Frederikshavn byråd.

Det tog nogen tid at identificere de sårede og omkomne, og imens gik Karen Aas's mand på skibsværftet og passede sit arbejde. Han hørte her om ulykken, og den tanke slog straks ned i ham, at hans familie jo kunne være taget med på grund af det fine vejr. Da tiden imidlertid gik, uden at han hørte noget, slog han sig til ro med, at det forhåbentlig alligevel ikke forholdt sig sådan. Da så politiet senere på dagen kom for at overbringe ham budskabet, var han straks ved synet af dem klar over, hvad der var sket, men ikke det fulde omfang: at hans kone og svigermor var dræbt, hans lille dreng og svigerfar hårdt såret.

G.H.

Ved Oscar Haugaards død skrev et århusblad:

Inkassator O. Haugaard havde siden 1917 været ansat ved Århus Belysningsvæsen, hvor han begyndte som kontorbud. 5 år senere fik han den betroede post som inkassator, og som han nu havde haft i 29 år. Han var af den gamle skole, stabil og pligt-opfyldende og stillede store krav til sit eget arbejde. Han var meget afholdt af sine kolleger og overordnede, og de tusinder af hjem, han gennem sit arbejde kom i nær kontakt med, lærte at værdsætte ham som en forstående tjenestemand.

Bilag 53 – se side 328

Jens Haugaard blev udlært som kunstdrejer i Århus. Hans svendestykke, der blev antaget med »rosende omtale«, bestod i en lang pibe i meget smuk udførelse, som endnu er i familiens eje. Efter aflagt svendeprøve i Århus kom Jens Haugaard til København som svend, men etablerede kort efter, i 1873, sin egen kunstdrejerforretning; senere blev forretningen udvidet til tillige at omfatte cigarforretning.

Jens Haugaard var meget selskabeligt anlagt; i den gamle slægtsbog, side 118, hvor han er med på et gruppebillede, er han omtalt som »den for sine selskabelige talenter velkendte drejermester Jens Haugaard fra Bjertrup«. Han elskede at se glade mennesker om sig, forstod at sprede glæde for sine omgivelser, men selv var han den gladeste af dem alle; hvor han kom frem, fulgte humør og glæde i hans fodspor. Derfor var

hans besøg hos familien i Jylland også imødeset med forventning om nogle festlige dage sammen med et glad familiemedlem.

Men desværre blev den glade mand ramt af en øjensygdom, der til sidst gjorde ham helt blind; allerede i 32 års alderen mistede han synet på det ene øje som følge af en øjenoperation, og de sidste 10 år, han levede, var han fuldstændig blind; men sygdom og modgang formåede ikke at berøve den livsglade mand det lyse syn og det glade sind, i hvert fald ikke udadtil.

I mange år var han medlem af en sangforening, hvor han aldrig svigtede den ugentlige sangaften, og sangen har sikkert hjulpet ham igennem mange mørke stunder, for han blev ikke skånet for sorger. Kort tid efter, at han var blevet blind på det ene øje, mistede han sin første kone; og i årene omkring hans anden kones død mistede han fuldstændig synet. Det var heller ikke let at drive forretning, når han var henvist til at føle forskel på de enkelte pengestykker og ikke kunne se dem, for »menneskenes børn er jo nu engang ikke så gode, som de skulle være«.

1905 blev han tilkendt et rejsestipendium fra håndværkerforeningen til en rejse til Paris, hvor han boede hos sin søn, som den gang opholdt sig i Paris. Denne rejse var en umådelig oplevelse for en mand, der trods dårligt syn mødte livet med »åbne øjne« og vågent sind. Efter hjemkomsten kunne han med sin levende fortællekunst berette derom på en sådan måde, at børnene kunne sige; *vi har været i Paris.*

Bilag 54 – se side 330

I anledning af Anna og Claus Andersens krondiamantbryllup skrev Århus Stiftstidende 12. juni 1958:

Der var holdbarhed i både ægteskab og tøj i gamle dage. Fhv. postbud Claus Andersen og hustru har i morgen krondiamantbryllup og kan se tilbage på 65 års lykkeligt harmonisk ægteskab. Den 86-årige krondiamantbrud vil på festdagen være iført sin brudekjole – den har holdt lige så godt som ægteskabet.

Inden brylluppet i Fruering kirke for 65 år siden, fik hun kjolen syet hos en onkel, der var manufakturhandler og bankdirektør i Odder, og hun har båret den ved sit sølvbryllup, guldbryllup og diamantbryllup.

Alle disse fester er blevet holdt i hendes barndomshjem i Fruering, der stadig er i slægtens eje. Så sent som ved diamantbrylluppet for fem år siden kunne ægteparret feste med familie og venner til kl. 5 om morgenen.

Ved krondiamantbrylluppet må brudevalsen opgives. Claus Andersen, der er 88 år, og var postbud i Århus fra 1900 til 1936, har det sidste halve år været svagelig, så 65 års bryllupsdagen holdes i hjemmet i Marstrandsgade, hvor ægtefællerne har boet i 56 år, og med deres døtre og svigersønner som eneste gæster.

Bilag 55 – se side 331

En svigerdatter giver følgende skildring af dem:

Thyge Pedersen var en meget dygtig landmand, og Margrethe Pedersen var en god

og blid kvinde. Der blev ført et arbejdsomt og nøjsomt liv i hjemmet, og de syv børn hjalp alle til – og var glade for deres hjem. Desværre blev Margrethe Pedersen blind de sidste år af sin levetid, men var altid i godt humør, glad og taknemmelig. Hun nød at høre sang, musik og gudstjeneste i radioen; hun kedede sig vist aldrig.

A.R.

Ovenstående falder godt i tråd med, at Århus Amtstidende ved Thyge Pedersens død karakteriserede ham som en mand, der alle dage havde været en flittig og stræbsom landmand.

Bilag 56 – se side 335

Ved Marius Andersens død skrev Århus Amtstidende bl.a.:

Slagtermester Marius Andersen, Stilling, er efter længere tids sygdom død, og byen har dermed mistet en brav og stræbsom borger. Slagtermester Andersen var i sin tid gårdmand i Stjær. For ca. 14 år siden købte han forretningen i Stilling, som han i de senere år ved 2 dygtige sønners hjælp oparbejdede til en efter byens forhold anselig størrelse. Sygdom tvang de senere år den flittige mand til uvirksomhed, men han bar sin skæbne med tålmodighed.

Ved Maren Andersens død skrev samme blad:

En ualmindelig dygtig og hjælpsom kvinde, fru slagtermester Andersen, Stilling, er død på Skanderborg Amtssygehus af en galdestenslidelse i en alder af 58 år.

Fru Andersen har sammen med sin mand, der døde i samme alder for 6 år siden, og sine 2 sønner i mange år drevet forretning i Stilling. Ægteparret var blandt de gode gamle Stilling-folk, som byens og omegnens beboere så op til for deres retsindige og retskafne færd. Fru Andersen var en sjælden god mor for sine børn, og hendes mange venner i Stilling og andre steder vil med vemod modtage budskabet om hendes død.

Bilag 57 – se side 339

Ved Frands Rasmussens 80 års fødselsdag skrev Århus Amtstidende bl.a.:

Frands Rasmussen eller »Frands Mølleren«, som han også blev kaldt, var mølleejер, medens »Møllen« endnu var i sin glansperiode, og han havde ord for, at han betjente sine kunder godt. Han var i længere tid medlem af sognerådet, ligesom han også tog livlig del i det åndelige arbejde på egnen. Han var i sin tid med til at støtte Klank Højskole efter forstander Aaes død. Han er endnu rask og rørig, selv om han ikke bevæger sig slet så livligt, som han før har gjort og er svært optaget af de åndelige og politiske begivenheder, som foregår.

Ved Frands Rasmussens død skrev samme blad bl.a.:

Frands Rasmussen købte Skovby Møllegård 1881 og drev den med stor dygtighed. Han var en af de første på egnen, der drev roeavl i større stil og var tillige en udmærket kvægopdrætter. Han blev tidligt medlem af sognerådet og havde sæde i bestyrelsen for forskellige landøkonomiske foreninger. Han tog livligt del i det åndelige liv på egnen. Han og hans for nogle år siden afdøde hustru, Kirstine Haugaard, opdrog en

stor børneflokk, hvoraf en er død og en anden bosat i USA. Det var altid en fryd at komme i det gæstfri hjem.

Bilag 58 – se side 345

Kristian Due var kunstmaler og restaurator ved Nationalmuseet. Opholdt sig som ung tre år i Chicago. Han boede i Roskilde og kom oprindeligt dertil som soldat i sikringsstyrken og fandt så stærk tilknytning til byen, at han, efter at være blevet gift, bosatte sig der. Under et ophold på Møn i forsommeren 1925 blev han, efter at have skrantet siden påske, syg og måtte indlægges på Stege Sygehus. Det var et maveonde, som han tidligere var blevet opereret for, der var brudt op. Fra Stege blev han overflyttet til Rigshospitalet og underkastet en operation. Det så en overgang ud til, at han skulle komme sig, men en lungebetændelse stødte til og endte hans liv. Han blev under stor deltagelse jordfæstet på Galten Kirkegård, og hans yngste barn, der fødtes 5 uger før faderens død, blev døbt samme dag.

Ved efterretningen om hans død, skrev Roskilde Avis:

»Restaurator Due var en kendt skikkelse i Roskilde. Han havde sit hjem her i byen, og når han ikke var på rejser rundt om i landet, færdedes han meget med sin malerkasse i omegnen. Hans specialitet som museumsmand var kirkerestaurering. For nationalmuseet er hans død et stort tab. Ikke blot var Due et sjældent godt og helstøbt menneske, der var en daglig kilde til glæde at arbejde sammen med, han var også inden for sit felt en kunstner af rang, en trofast vogter og bevarer.«

Af »Berlinske Tidende«s nekrolog:

»Kristian Due nåede trods sin alt for tidlige død at gøre sit navn kendt mange steder i landet. Som elev af Nationalmuseets konservator, maleren Niels Termansen, uddannede han sig til specialist i restaurering af kirkeinventar, og i de senere år har han under Nationalmuseets tilsyn selvstændigt udført en række store arbejder i vore landsbykirker. Med stedse stigende finfølelse nåede han, især i sine sidste restaureringer, smukke resultater i retning af at fremdrage og bevare kirkeinventarets gamle farver, malerier og indskrifter, som f.eks. i Ulstrup Kirke på Refsnæs og i Ørtofte Kirke på Lolland. Nu i forsommeren havde han påbegyndt et stort arbejde i Elmelunde Kirke ved Stege, da en mavelidelse, for hvilken han troede sig helbredt, tvang ham til at underkaste sig en ny operation. Den beskedne, elskværdige og dygtige mands bortgang vil vække medfølelse hos alle, som har lært ham at kende, og den betyder et stort tab for den virksomhed, som han ofrede sit liv og sin interesse.«

Bilag 59 – se side 351

Mette Marie Rude var meget interesseret i slægten og dens arbejde; hun har leveret flere bidrag til den gamle slægtsbog; og til slægtsmødet i Skanderborg Dyrehave 17. september 1934 sendte hun følgende versificerede hilsen:

Vær hilset! Slægten, som samles i dag,
vore kære henfarne at ære!
Om hjemmene hejse vi alle vort flag,
af minder vi kranse frembære.
Med inderlig tak for vore barneår,
for ungdommens trygge og gode kår.

Ved Victor Rudes 70 års fødselsdag skrev fagbladet »Sadelmager- og Tapetserer-tidende« bl.a.:

Efter at have arbejdet i udlandet i mange år, startede Victor Rude sin forretning i 1877 på Vesterbro, og her lagdes grunden til firmaet »Victor Rude«, der voksede op på »Hæderlighed og Flittighed«.

De to ord danner billedet af vor kollega Victor Rude, og han står for os alle som et eksempel på en af de gamle håndværksmestre, med aldrig svigtende humør og lune, altid tilfreds, hvordan end tiderne tilsmiler ham, og det er en glæde for os at have en så udmærket mand i vor midte. Fra den talrige kreds af kollegaer i København, der sætter Victor Rude højt, vil der den 27. februar lyde et varmt og hjerteligt »Til lykke«, samt en tak for de mange år, vi har haft Victor Rude iblandt os.

Ved hans bisættelse, der foregik fra Søndermarkens Krematorium, hvor kisten stod dækket af et Dannebrogslag med et kors af violer, blev følgende sang, som han selv havde digtet, sunget solo:

(Melodi: Herrens røst, som aldrig brister).

Herre Jesus! Se i nåde
til mig arme synder ned,
hjælp mig! Løs den store gåde
du for mig på korset led.

Herre Jesus! Jeg vil bede:
frels min sjæl! O, send din ånd,
at den mig til dig kan lede,
før mig ved din stærke hånd.

Hen til kærlighedens kilde,
den, som aldrig tørres ud,
hjælp mig Herre Jesus milde,
at jeg følge må dit bud.

Om Marie og Victor Rude i det hele taget skriver et barnebarn følgende:

Moster og morbror! Sådan kaldte vi Marie og Victor Rude, fars adoptivforældre – jeg husker dem tydeligt fra min tidlige barndom, mine søskende og jeg har tilbragt mangen en god stund hos dem.

Den første tid boede de i en dejlig villa på Schandorfsvej i Kongens Lyngby. Villaen var meget rummelig og med en dejlig stor have til; en have med en græsplæne så fin, så fin; man skulle lede længe efter magen til; men dertil skal føjes, at der kun blev trådt i den, når den skulle slås; det var en forbrydelse, hvis bolden trillede derind. Og omtrent lige så fin var den øvrige del af haven, men dér måtte vi være og tumle alt det,

vi ville, lege skjul bag buskene o.s.v. Og en flagstang havde de, hvor flaget blev hejst ved alle højtidelige lejligheder; kom vi derud om søndagen, ventede morbror altid med at hejse flaget, så vi børn kunne overvære det; for os var det en fest. Som regel tog en eller to af os børn med morbror hjem lørdag eftermiddag og sov hos dem om natten – hvad vi rigtig nød, til dels fordi vi altid var længere oppe om aftenen end hjemme hos far og mor, og som regel fik vi en historie; og moster gav os en nulretur, når vi var kommet i seng.

Når hele familien var der til jul osv., husker jeg tydeligt, hvor moster og morbror kunne fortælle historier og lege med os, og morbror havde altid så mange forskellige ting, vi skulle se, og altid var det noget nyt og spændende. Og moster kunne made det ene hold fugle efter det andet. Og mangan en tur gik de med os, da vi var mindre, ad Prinsessestien og til Frederiksdal; senere, da vi blev større, og de blev ældre, fik vi lov til at gå alene.

Senere flyttede de fra villaen til en lejlighed, der lå mellem Sorgenfri Slot og Lyngby Sø; dér var mindre plads, men alligevel var der plads til, at vi kunne besøge dem, og nu var det på og langs med søen, vi opholdt os, når vi skulle ud. Mangan en vinter har vi stået på skøjter på Lyngby Sø, og tit var det vel kun derfor, vi tog derud; men moster og morbror var altid glade for at se os, selv om vi kun kom til måltiderne.

Meget royalistisk indstillet var de begge; omtrent hver dag gik de tur, og i den tid, kongen boede på Sorgenfri, traf de ham af og til på hans ridetur i Lyngby. Til kongens fødselsdag sagde de altid: »Til lykke Deres majestæt«, og kongen trykkede dem i hånden, hvad der for dem var en meget stor oplevelse.

De sidste år, de levede, boede de i København og var altid fornøjelige at besøge; så gamle de var, var de altid fine og glade mennesker med mange forskellige interesser, bl.a. at læse og skrive digte og sange til forskellige lejligheder.

E.M.K.

Bilag 60 – se side 356

Ved hans død skrev »Skanderborg Amtst.« bl.a.:

»I Jens Rasmussen mister vor egen en af sine mest typiske bønder, en mand, der var stille og tilbageholdende i sit væsen som fæ, men i besiddelse af ualmindelig store evner og en redelig karakter, i hvilken der ikke var skabt svig. – Som ung mand blev han valgt til sognerådsformand og røgtede dette kald med stor dygtighed og troskab, som han gjorde med alt, hvad han tog sig af; men efter 6 års forløb nægtede han at modtage genvalg trods opfordring fra alle sider – derimod har han siden 1903 været taksationsmand i Fruering-Vitved Kommune ved vurdering til ejendomsskyld og der gjort et arbejde, som tåler sammenligning med de allerbedste på sit område. – Afdøde var i udpræget grad et hjemmets menneske. I næsten 60 år har han haft sit hjem i gården, hvor han nu døde; først som plejesøn af en morbror, efter hvem han arvede gården, i hvilken han altid var den trofaste arbejder. – Blandt de ting, han tog sig af med aldrig svigtende interesse, må plantningssagen nævnes, og der er også i den henseende meget, der gror efter Jens Rasmussen.«

Ved hans død skrev Århus Amtstidende bl.a.:

Ved Søren M. Rasmussens bortgang har Skanderborgegnen mistet en af sine erfarne, kloge og dygtige mænd. Han blev ikke nogen gammel mand, kun 69 år, men nåede at få meget udrettet.

Søren M. Rasmussen var sognerådsformand fra 1929 til 1946, og uden forklejning for nuværende og tidligere kollegaer kan det fastslås, at han har været en af amtets dygtigste kommunalmænd.

Søren M. Rasmussen slap ikke kontakten med det kommunale arbejde ved sin fra-træden i 1946. Han var i en årrække derefter kommunens kæmner, og selv efter at han havde givet afkald på denne tillids- og honnørpost, hjalp han flittigt til med det kommunale arbejde, ligesom han naturligvis gik til hænde hjemme på gården.

Retsind og hjælpsomhed var udprægede karaktertræk hos denne mand, der i øvrigt var i besiddelse af bondens bedste egenskaber. Han var også en glad mand, som det altid var en berigelse og opmuntring at veksle tanker med. Søren M. Rasmussen efter-lader sig et smukt minde.

Om jordefærden skrev samme blad bl.a.:

I går ringede klokkerne for den gamle kommunalmand, fhv. gårdejer Søren M. Rasmussen, Hvolbæk, og i de to sogne, hvor han havde øvet en menneskealders indsats i det offentliges tjeneste, standsede arbejdet mange steder en stund. Kommunens beboere ville vise deres afdøde ven og medarbejder den sidste ære ved at følge ham til familiegravstedet på Fruering kirkegård.

Sognepræst Bennedsen mindedes i kirken Søren M. Rasmussen som den myreflittige, beskedne mand med det rolige og velafbalancerede væsen, som var parret med hans specielle lune. Han var en hjælpsom mand, altid parat til at gøre andre en tjeneste, så vidt han kunne, men han blev aldrig funktionær. Søren M. Rasmussen havde udsyn. Han havde sin mening om tingene, men hørte gerne andres mening. Han var et smukt udtryk for dansk bondelivs kultur og et godt eksempel for andre. Hvis man havde sagt til ham, at han var en dygtig mand, ville han have svaret, at han havde meget at sige tak for, thi han var en ydmyg mand.

Et barnebarn giver følgende skildring af Søren M. Rasmussen:

Hvordan var min bedstefar? Eller rettere, hvordan husker jeg ham?

Fra min tidligste barndom husker jeg ham egentlig kun som bedstemors mand. Det var bedstemor, der fortalte eller læste eventyr og smurte mig en mellemmad, hvis jeg var blevet sulten. Bedstefar så jeg ikke meget til, han havde travlt på sit kontor med sit arbejde med kommunens sager, først som kasserer, senere som kæmner.

Men måske fik jeg lov at lege med regnemaskinen eller, og det var næsten det allerbedste, jeg fik lov at tælle kassens beholdning af skillemønt og var vældig dygtig, fordi jeg »hjalp« bedstefar.

Senere, da skoletiden var begyndt, var der hjælp at hente hos den travle mand i det lille kontor, der dog aldrig havde for travlt til at hjælpe med en svær opgave eller låne en blyant eller lineal ud.

Nu begyndte jeg også at forstå, at bedstefar var dygtig. Først på et rent praktisk område: »Bare du dog kunne lære at skrive så pænt som bedstefar«, hvor ofte har jeg ikke

hørt den sætning. Det har jeg nu aldrig opnået. Desværre, for i modsætning til de fleste meget skrivende folk, havde bedstefar en meget smuk og letlæselig håndskrift.

Men senere lærte jeg også egenskaber at kende, som barnet ikke opdager. Bedstefar var vokset op med papirvældet. Han var inde i sit arbejde, men efterhånden som cirkulærer, skemaer og blanketter blev flere og flere, voksede hans travlhed og arbejdstid.

Men alligevel gik folk aldrig forgæves for at spørge om råd i alskens sager. Bedstefar havde ingen fast kontortid. Det betød selvfølgelig ekstra byrde for ham, men alligevel kviede han sig ved at indføre fast »besøgstid«. Måske var det bondens gamle gæstfrihed, som bød ham holde sin dør åben for enhver til enhver tid.

Men trods den store arbejdsbyrde, der hvilede på bedstefars skuldre, fulgte han nøje med i døgnets begivenheder. Avisen læste han grundigt, og efterhånden som jeg begyndte at interessere mig lidt for begivenhederne i det politiske liv, kunne jeg altid snakke med bedstefar om det og få avisens ord om dette og hint uddybet.

Bedstefar havde sans for humor og øje for sine medmenneskers pudsigheder. Undertiden kunne han ironisere over mennesker, der havde været på kontoret, men kun hvis han mærkede, det var tomme snakkehoveder.

Og aldrig har jeg hørt ham give den viden, han fik om mange menneskers forhold, til bedste eller blot omtale disse forhold, hvis det på nogen måde kunne skade vedkommende. For ham var diskretion ikke en æressag, men en karakteregenskab.

Da han holdt op som kæmner, havde vi nok tænkt på, om han ville kunne undvære sit arbejde, men det gik fint. Han hjalp til på gården, snakkede med sine venner og havde i øvrigt ikke helt mistet kontakten med sit tidligere arbejde, idet han et par gange om ugen hjalp den nye kæmner.

Desuden rejste han en del og besøgte sine børn. F.eks. besøgte han flere gange min faster i Flensborg.

Bedstefar efterlod sig et smerteligt savn, da han døde, ikke blot hos sine nærmeste, men også hos mange af sognets beboere, som han havde lært at kende gennem sit arbejde. Et savn, som man må prøve at mildne ved at tage de mange gode minder frem, man har om ham.

Naturligvis har bedstefar haft fejl, men de må ikke have været særlig fremtrædende, for jeg kan ikke huske nogen, hvorimod jeg altid vil mindes hans gode egenskaber og være taknemmelig for, at jeg lærte at kende og værdsætte dem, skønt alt for kort.

V.R.

Bilag 62 – se side 359

Søster Hanne var en stilfærdig og trofast jyde. Hun ejede både karakter og praktisk dygtighed. Dybest var hun præget af alvorlig kristendom, som hun ingenlunde var kommet let til. Det er gribende at se, hvorledes hendes indre kamp afspejler sig i hendes efterladte breve til Diakonissestiftelsens forstanderinde. Før indtrædelsen i 1882 skriver hun til frk. Conring: »Jeg har tænkt på diakonissegermingen i flere år, men har manglet mod dertil; jeg har syntes, det var så skøn en gerning, at jeg ej var værdig til den«.

Ved hendes død lå der en lille konvolut med udskrift: »Til forstanderinden« og deri

et kort, hvorpå hun havde skrevet: »Det er mit ønske, at der, når jeg er død, kun bliver sagt tak for al Herrens miskundhed og nåde ved min kiste. En inderlig tak for al hans godhed mod mig arme synder«.

Bilag 63 – se side 366

D.P. var en dygtig landmand, der gerne var først færdig på egnen med de forskellige arbejder. Når vi ovre på Gram Mark så farbror Ditlev køre korn ind, begyndte far at vende negene, men tit syntes han ikke, de var tørre nok at køre ind endnu. D.P. dræ-nede og ryddede for torn og sten et stort stykke af marken og lagde en »stenkiste« tværs over hele stykket på et par hundrede alen. – For sin dygtige optræden som sognefoged under krigen 1864 blev han udnævnt til Dannebrogsmænd. Han var noget af en »sognekonge«, men af de gode. Folk lyttede gerne til hans råd, og de var i reglen gode at følge. Både farbror Ditlev og faster Margrethe var selv meget flittige og virksomme, men de forlangte også både af deres egne børn og deres tjenestefolk, at de skulle arbejde flittigt og stå tidlig op. Hjemmet var overordentlig gæstfrit, navnlig om søndagen efter gudstjenesten var huset gerne fuldt af »kaffefremmede«.

Th. J.

*

Ditlev Pedersen var gift 1. gang med enken Ane Kristjansdatter, men hun døde efter 3 års ægteskab. Han byggede sin gård op, uagtet den var fæste under Rathlousdal, stuehuset i 50'erne og udhusene i 60'erne; at han ville bygge, kunne bymændene ikke forstå, men sognefogden ville nok bo i sin egen gård. I 1864 skal tyskerne nærmest have frygtet »der grosse Dragon«, som de kaldte ham. Han var en høj, kraftig og svær mand, der optrådte med naturlig værdighed, var meget flink og blev set op til af alle. Når Ditlev havde talt, var det lov i Fruering.

Ø

*

Min far var i hjemmet en striks mand, og når han lånte os øjne, vidste vi, hvor langt vi måtte gå. Han var utrættelig i at sætte os i arbejde, og plejede at sige: »I skal lære at bestille noget, det er det bedste Arvegods jeg kan give jer, og hvis I en Gang faar det saadan, at I kan blive fri, lægger det sig nok af af sig selv.«

Petrine Ditlevsen.

*

Min bedstemor Ane Margrethe Jensdatter har fortalt, hvorledes det gik til, at hun fik bedstefar. »Min Fader (Jens Bærntsen i Dørup) kom en Dag og sagde, at a skulde have en Enkemand i Fruering, og tu' hva', a kom jo herover, og vi har haft det godt alle Dage.«

Bedstemor passede sit hus med samme orden og omhu som bedstefar passede sin gårds bedrift. Hun var en sjælden flittig kone; jeg mindes ikke at have set hende ledig, og god var hun. Hvis hun så, der var trang, skulle hun nok hjælpe efter evne. Sin bibel og sine andagtsbøger læste hun i – i hvert fald på sine gamle dage – hver dag, og hverken hun eller bedstefar begyndte et arbejde eller kørte af gårde uden at sige: I Guds navn. Hun var dygtig til at strikke, og i de år, hun var på aftægt, strikkede hun godt

1100 par strømper, deraf 650 par fine strikkede, som hun gav væk, og de øvrige til familien. Hun førte regnskab over dem, ved at hun i en bog slog en streg for hvert par. Hun strikkede også hvide sengetæpper og bordtæpper.

Susanne Dam, f. Ditlevsen.

*

En Lykønskning til Ane Margrethe Jensdatters Bryllup

Kjære Søster Ane Margrethe Jens Datter.

Modtag denne ringe Gave, som jeg her leverer dig til Tak og kærlig Erindring for de mod mig i Fortiden udviste Tjenester og Velgerninger.

Jeg ønsker Dig og din kære Mand al mulig Held og Velsignelse, at I maa vandre i Fred og Enighed og fælles Kærlighed, eder selv til Gavn, Gud til Ære og eders Medmennesker til et godt Exempel.

Dette ønskes Eder af din tro, oprigtige Broder

Thøger Jensen, Dørup

Den 12. Januari 1846.

*

Julegilde i Fruering

Hver vinter holdtes der i reglen et gilde for familiens unge hos farbror Ditlevs. Så vidt jeg husker var det juledagsaften 1868, at en hel del unge var samlede der. Skønt jeg kun var en dreng, havde jeg fået lov at være med, sagtens fordi vi boede så nær ved. Far kørte søster Karen, bror Jens og mig derover ved aftenstid, og da begyndte det at sne lidt, men hele familiens unge samledes dog efterhånden. Snevejret tog til, men da stemningen snart blev meget løftet, ænsede ingen det, før henimod midnat, da man skulle hjemad. Så begyndte nogle at tale om, at de måtte skynde sig, inden vejene blev ufremkommelige. Men farbror Ditlev sagde på sin bestemte måde: »Der kommer ingen herfra, inden a gi' Lov te et«, og så vidste alle, at det nyttede ikke at gøre indvendinger. Og ærlig talt var vist ingen ked af det.

Tiden gik fortræffeligt hele natten inden døre, medens vinden hylede uden for, og sneen efterhånden gjorde vejene ufremkommelige. Jens Haugaard fra Bjertrup var dengang en flot kunstdrejersvend i København; han havde juleferie og var med til gildet. Alle så naturligvis op til den belevne københavner, og det var ham, der med sit senere så bekendte underholdningstalent holdt humøret oppe hos hele selskabet til den lyse morgen. Snart satte han en fællesleg i gang med dans eller indløsning af pant, snart sang han de sidste københavnske revyviser, eller han trådte frem forklædt som dame eller herre og gav en hel lille forestilling. – Som halvsnesårig dreng tog jeg naturligvis ikke del i løjerne, men jeg var en opmærksom tilskuere, og jeg glemmer derfor aldrig det julegilde.

Nå, natten fik jo ende – måske for mange alt for snart – fygningen var ophørt, men der lå vældige snedriver; dog hjem skulle selskabet jo. P. Haugaard, Bjertrup, var kørende i slæde. De vovede sig ud, da det blev dag, og slap til Gram efter nogle forhindringer; der kørte de imidlertid fast og måtte have hjælp for at komme videre, og hjemturen blev i det hele meget besværlig for dem.

Vi tre fra Gram sjokkede af sted gennem den dybe sne og nåede omsider hjem. Der var stærkt røre. J. Baastrups skulle have barnedåb 2. juledag, og alle »Bestillingsfolkene« udeblev. Så blev far og mor hentet i slæde for at følge med til Stilling Kirke. De

væltede lige uden for vor gård, men nåede dog omsider kirken. Der skulle flere børn døbes, og de var kommet, men ingen præst. Så måtte de vente, mens der kørte en slæde til Skanderborg efter præsten. Dåben blev derefter forretet ved lys i kirken.

Th. J.

Ditlevsen-grenens slægtsgård i Fruering, hvis navn er »Nedergård«, er en af de få gårde, Adslev-slægten omkring midten af forrige århundrede blev knyttet til, og som indtil i dag er forblevet i dens eje. Og før Adslev-slægten blev knyttet til den gennem Ane Margrethes giftermål med Ditlev Pedersen, var Ditlevsen-navnet allerede knyttet til den, idet Ditlev Pedersen da havde haft fæstebrev på gården nogle år. Navnet er knyttet til gården omkring 1840, da Ditlev Pedersen giftede sig med enken Ane Kristjansdatter, der havde fæstebrev på gården, men døde efter 3 års ægteskab.

Gården var fæste under Rathlousdal og købtes først fri af Peder Ditlevsen i 1909. Han havde allerede overtaget den 1885 efter faderens død på moderens fæstebrev, og først efter hendes død blev den købt fri; den er således en af egnens sidste gårde, der er købt fri af fæste. Købesummen var den gang 26.000 kr. Gården var da nybygget, idet Peder Ditlevsen havde bygget den om, før han købte den fri. Gamle folk på egnen stod uforstående over for hans forehavende den gang, når han ikke var ejer af gården, men Peder Ditlevsen ville have tidssvarende bygninger.

Den gamle slægtsbog indeholder forskellige optegnelser om det gamle hjem.

Et barnebarn, fru Susanne Dam, Fruering, har i tillægget fra 1934 meddelt nogle minder om Ane Margrethes og Ditlev Pedersens hjem 1846-85. De aftrykkes her i deres fulde ordlyd:

Det var et godt hjem, de to byggede. Der var flid og nøjsomhed og gudsfrygt til huse, og orden ude og inde.

Hver søndag morgen blev gården fejlet, så der var pænt, når vogne kom med kirkefolk i gårde for at få spændt fra. Efter gudstjenesten var de kørende inde at få kaffe og få en snak, det var altid hyggeligt. (Bedstefars gård er nabo til præstegården).

Hver søndag kom gamle lærer Thøgersen ind til bedstefar og fik en bitterdrum, før han gik i præstegården efter præsten. Flasken med bitterdrummen i stod altid på hyl- den i chatollet.

Bedstemor havde det hyggeligt og pænt, gulvet i dagligstuen (folkestuen) blev skuret hver lørdag aften, og så blev der strøet sand; der skulle øvelse til at strø sandet, så det kunne blive pænt.

Faster Ane Mette fortæller, at engang omkring ved 1870, da de skulle bage til jul, var der så meget sne, at de ikke kunne komme over i det østre hus, hvor bageovnen var; de havde en mand til at kaste sne, men han blev ikke færdig den dag, da det føg efter, som han kom frem, så måtte de gå en lang omvej for at komme over i huset. Da de så havde bagt, måtte de selv bringe sigtebrødet rundt til småfolk; de plejede ellers selv at komme efter brødet og andet godt, men kunne ikke for sne.

Der boede her på Virring Mark en prægtig gammel mand (P. Jakobsen); nu er han død; han tjente hos bedstefar i 7 år; han fortalte, at når bedstefar og bedstemor kørte i byen og var kommet til sæde i vognen, sagde bedstefar altid »Saa i Guds navn«, og det var ikke mundsvejr, men kom fra et ærligt kristent hjerte. Bedstefar var en stout bondemand, en hædersmand i dette ords rette betydning, en mand, som mange søgte råd hos. I den tid, provst Sevel var præst i Fruering, kom han næsten daglig op til bedste-

far, de var naboer og rigtige gode venner. Hjemmet var meget gæstfrit. Bedstefar var enkemand, da han blev gift med bedstemor; der var ingen børn i hans første ægteskab, men nogle stedbørn, og det er rørende at læse gamle breve, (hvoraf nogle findes i slægten), hvori stedbørnene tolker deres tak til de to, der var dem i faders og moders sted.

Bedstefar døde 1885. Bedstemor levede 23 år efter bedstefar, hun levede også et rigt liv i sin enkestand. Bedstemor var meget flittig, jeg har aldrig set hende ledig, hun strikkede meget, og meget fint, og aldrig har jeg hørt bedstemor sige noget ondt om andre mennesker, altid kunne hun undskylde, når nogen ville føre sladder. Bedstemor sad altid og rystede lidt på hovedet: »Aa, det passe it!« så blev der ikke talt mere om det.

Bedstemor har fortalt, at under krigen frygtede man for, at der skulle stå et slag omkring ved Fruering, og koner og børn skulle så ned i præstens kælder for at være skærmet, men det blev heldigvis ikke til noget med det.

Bedstemor fortalte også, at under krigen lejrede soldaterne sig i hele stuehuset, tog halm ind at ligge i, pigerne måtte være i sovekammeret om natten, de kunne ikke være andre steder. Soldaterne havde respekt for bedstefar, han var jo stor og kraftig.

Bilag 64 – se side 366

Ved Frederik Galls død skrev Århus Amtstidende:

Fhv. gårdejer Frederik Gall, Fruering, er i går død ca. 75 år gammel. Han havde ikke været rask i den senere tid, men var oven senge. Som sædvanlig var han i går gået hen for at sove til middag, og stille og roligt gled han fra søvnen ind i døden.

Frederik var en af egnens kendte skikkelser. Han overtog som ung den gamle slægtsgård i Fruering efter sin far og tog i sine manddomsår livligt del i egnens foreningsliv. Plantningssagen havde i særlig grad hans bevågenhed, og han var i mange år medlem af plantningsforeningens bestyrelse. Også for hesteavl interesserede han sig stærkt. I et festligt lag var han som yngre ofte en af forgrundsfigurerne, og ikke mindst inden for jægerne og de gamle soldaters rækker var han meget populær. Han var i en længere årrække medlem af Forsvarsbroderforeningens bestyrelse.

Ved Kathrine Galls død skrev Skanderborg Amtsavis:

Fru Gall var en sjælden god og dygtig kvinde, der kun efterlader sig venner. Hendes liv og virke i hjemmet i Fruering og hendes stilfærdige færden blandt sognets folk vil blive bevaret i taknemmelig erindring af alle, der kendte hende.

Bilag 65 – se side 367

Ved hans død skrev Århus Amtstid. bl.a.:

»Afdøde var ikke noget dusinmenneske, jævn, bramfri og vennesæl som han var. Alvor og guds frygt det var, som Pastor Holm så smukt udtalte ved hans bære, de egen-skaber, der prægede Ditlevsens flittige og virksomme menneskeliv.«

Bedstefar Peder Ditlevsen var en god, dygtig og estimeret mand; han passede sin gård bedre end de fleste på den tid; han var en tid medlem af menighedsrådet, og var

med til at oprette Virring sparekasse og i bestyrelsen de første år. Han var en gemytlig mand og ville gerne drille, hvis han kunne få held til det; på den anden side var han heller ikke bange for at sige sin mening, når det var påkrævet.

Bedstemor var lige så dygtig på sin vis. (En mand, der hjalp dem med høsten i flere år, har engang fortalt, at selvom bedstemor fulgte med i marken og først gik hjem kl. 11-11,30 til middagsmaden, fik de aldrig halvkogt eller sveden mad). Bedstemor var livlig og holdt meget af sang, og da der jo var 7 børn i hjemmet, trak det jo andre unge til, så der var glade dage; men til gengæld måtte børnene jo også tage fat, så snart de kunne gøre nytte, og de er alle blevet dygtige og har lært at tage tiden i betragtning. Bedstefar og bedstemor var begge flittige kirkegængere og holdt kirken højt i ære.

M.D.

Bilag 66 – se side 369

Susanne Dam har været meget interesseret i slægten og indvalgte ved slægtmødet i Skanderborg 1934 som medlem af slægtsudvalget, men måtte senere træde tilbage på grund af sygdom. Har også leveret bidrag til både den gamle slægtsbog og de senere udkomne tillæg.

Ved Martin Dams død skrev Århus Amtstidende:

Sognefoged Martin Dam, Virring, blev i går begravet fra Fruering kirke, efter at der først havde fundet en kort sørgehøjtidelighed sted i Skanderborg sygehus' kapel.

Kirken kunne næppe rumme de mange mennesker, der var mødt for at vise den afholdte sognefoged den sidste ære, og der var til båren sendt et væld af smukke kranser.

På kisten, der stod i det strålende hav af blomster foran alteret, indsvøbt i et dannebrogssflag, lå en meget smuk krans med blå-gule bånd fra afdødes søn i Sverige.

Efter præstens tale trådte fru Susanne Dam hen til kisten og bragte i varme ord sin mand et sidste farvel, idet hun dybt bevæget fremdrog træk fra de sidste strenge dage på sygehuset, den sidste altergang dernede og de sidste stunder, mens Martin Dam endnu var ved bevidsthed, og mindedes de store ting, de to havde oplevet sammen i Fruering kirke. Talen gjorde et dybt indtryk på de tilstedeværende.

Bilag 67 – se side 373

Emmy og Alfred Ditlevsen var respekteret og afholdt i byen. Alfred var en dygtig landmand – og meget præcis. Han fordrede meget af sine folk, men var også selv flittig og arbejdsom og gik i arbejde fra morgen til aften.

Jeg har fået fortalt, at bedstefar var en god og hjælpsom nabo, der mange gange i kriseårene i trediverne har hjulpet økonomisk, eller hvis nogen manglede foder til dyrene.

Han var i flere perioder medlem af Fruering-Vitved sogneråd og i menighedsrådet, hvor han i mange år fungerede som kirkeværge.

Emmy – mine børns bedstemor – er med rette af mange kaldt »familiens gode ånd«. Hendes lyse og milde væsen spredte sol, hvor hun viste sig, både inden for familiens

kreds og hos naboer og venner.

Der var stort folkehold på gården dengang, som hun i tidens løb har været en god og omsorgsfuld madmor for.

Emmy var meget godgørende. Mange dårligtstillede familier har nydt godt af hendes gode sindelag.

Emmy og Alfred havde et gæstfrit hjem, og de havde begge stor pietetsfølelse over for slægtgården og det gamle hjem, hvor alle, ældre såvel som unge familiemedlemmer, kunne fornemme, at de til hver en tid var velsete. Der var stort sammenhold inden for den søskendeflok. Alle skulle besøge alle, så snart der var en anledning.

For Ditlevsenfamilien har Fruering kirke op gennem tiderne spillet en afgørende rolle, og kirkegården været forbindelsesled gennem generationer. Et typisk træk bør nævnes – ethvert besøg på Nedergården var et lige så selvfølgeligt besøg på kirkegården og alle familiegravene.

Mary Ditlevsen

Bilag 68 – se side 376

Ved Jens Ditlevsens død skrev Århus Amtstidende bl.a.:

Afdøde, der var født i Fruering, og hørte til den gamle rytterslægt, hvis stamtræ forgrener sig over store dele af Skanderborg- og Århuseggen, var en retsindig og meget solid mand, en af dem, hvis ord man altid kunne stole på.

Et barnebarn skildrer, hvordan bedsteforældrene på deres gamle dage satte en ære i at holde hus og have i fin orden og skabte et hyggeligt hjem, hvor børn og børnebørn befandt sig godt; de var den gang flyttet fra brugsforeningen og boede i et hus ved Stilling sø. Julemorgen gik turen til Stilling, og disse julebesøg står endnu levende for børnebørnene; ligeså også ture, de gik sammen med børnebørnene langs søen og på kirkegården og til familien i Fruering og Gram. Ane og Jens Ditlevsen ville gerne gøre det godt for andre og kunne lide afsavn for at andre kunne befinde sig vel; når børnene kom på besøg, rykkede de ud af soveværelset, for selv kunne de nøjes med den mindre plads. Ane Ditlevsen skildres som et fint og kærligt menneske, der altid huskede at glæde børnebørnene på deres fødselsdage med en hilsen.

Da Jens Ditlevsen blev ene, boede han en tid hos sønnen Anders Kasper Ditlevsen, der da var direktør for »Jysk Frøforsyning« i Horsens; men da sønnen senere flyttede til Skive, og Jens Ditlevsen dels gerne ville blive på sin gamle egn, og dels var bange for at være andre til byrde, flyttede han ind på Hansted hospital, hvor han boede til sin død 1930.

Bilag 69 – se side 377

Ved efterretningen om hans død skrev Ålborg Stiftstidende bl.a.:

I 1921 kom købmand Ditlevsen til Nibe og overtog købmand Hauerslevs forretning i Søndergade, som han har drevet med stor dygtighed. Ditlevsen var meget agtet og afholdt såvel i byen som i sin store kundekreds på landet og iøvrigt alle, der kom i

berøring med ham. Han var en i alle måder hjælpsom og retlinet mand, som vil blive savnet overordentlig meget. I perioden 1925 til 1929 var han formand for ligningskommissionen og har siden 1926 siddet i bestyrelsen for Nibe og oplands bank. I sommeren 1934 blev han efter folketingsmand Pinstrups død valgt til formand for banken. Overalt flages der i dag på halv stang i sorg over, at byen har mistet en af sine bedste og mest afholdte borgere.

Ved bisættelsen i Nibe udtalte pastor Bonnesen iflg. samme blad:

Ditlevsen var ikke en mand, der søgte at trænge sig foran, tværtimod, han søgte altid at holde sig tilbage og hellere at skjule sig selv end trænge sig på. Man kunne ikke andet end lægge mærke til købmand Ditlevsen, og mange mærkede, at han var her, fordi han havde så meget tilovers for mennesker. Han var en mand med ualmindelig arbejdskraft og arbejdsvilje; der skulle bestilles noget, og der skulle være orden i sagerne. Man tænkte, at den mand alene var optaget af sine forretninger. Ja, han passede sine pligter, men bagved denne overflade bankede et godt hjerte, og derfor vil vi mindes ham længe i Nibe og omegn. Han var en god og hjælpsom mand. Han hjalp mange, der var i økonomiske vanskeligheder, han gav gerne og uden at gøre sig bemærket, fordi det ikke var for at vinde ære, men fordi hans hjerte følte med menneskers vanskeligheder.

Bilag 70 – se side 391

Min farfar Rasmus Pedersen var en meget virksom mand, der med iver tog fat på at sætte den forsømte gård i drift. Han ryddede marken for store sten og dyrkede en del kartofler for at rense jorden, ligesom han søgte og fik kongelig privilegium til at drive krohold. Gårdens bygninger lå umiddelbart op ad landevejen, som gik fra Skanderborg til Randers. – Her fødtes fire sønner og 1 datter, og da disse blev voksne og tænkte på at danne egne hjem, byttede han gård og kro mod en mindre gård i Stilling. I bytte fik han 4000 rigsdaler. Gården i Stilling afstod han til sin tredie søn Jens Peter mod årlig at modtage fri bolig og aftægt for sig og hustru.

Farfar var den gang endnu rask og rørig, hvorfor han i flere år tog sig på at tække huse og at sprænge store sten for bønderne, ligesom han i et lille værksted om vinteren lavede nyttige husgeråd til salg. Han var lige til det sidste en meget flittig og arbejdsom mand. Her i det lille hjem var det ham en stor glæde at modtage besøg af børn og børnebørn.

Farfar var gennem alle årene en meget interesseret jæger, og en gang fortalte han mig, at hvis alle de harer, han havde nedlagt, var samlede på eet sted, kunne de ikke rummes i hans stue. Når jeg som dreng besøgte bedsteforældrene, gik farfar ofte på besøg med mig hos slægtninge i nabobyerne, særlig hos de gamle, og de fik sig da en livlig passiar. Han var vist også stolt af at præsentere sin store sønnesøn. –

Bedsteforældrene hviler nu ved hinandens side på Stilling kirkegård.

Hans Rasmussen.

*

Søren Rasmussens erindringer fra Jeksen og Stilling i 1830'erne og 1840'erne.

En tid før sin død modtog førstelærer Søren Rasmussen, Ulstrup, af fru Dorthea

Stevns opfordring til at skrive lidt om sin slægt til en vandrebog »Brevduen«, som gik mellem de 5 søskende fra Ålsø Mølle. Han havde ofte fået en lignende opfordring fra sine børn, men det var ikke blevet til noget. Medens han lå på sygelejet, nedskrev hans datter Anna da efter faderens diktat:

Mine forældre Rasmus Pedersen og hustru Ane Pedersdatter overtog, vistnok 1820, den ejendom i Jeksen, hvor der senere indrettedes kro; da far og mor overtog gården, var der vist 120 tdr. land, hvoraf en del var temmelig god muldjord; men en stor del lå hen i lyng. Der hørte også en del skov og eng til. Fars far var temmelig fattig, da ejendommen ikke blev ordentligt passet, så udbyttet, den gav, var kun lille. Far måtte ud at tjene og kom til at tjene hos gårdejer Peder Jensen i Adslev. Denne var i hvert fald rig på børn; thi han havde 1 søn og 11 døtre. Manden med de mange børn var meget tilfreds med sin tjenestekar, da han var driftig, virksom og påpassende. Peder Jensen, Adslev, stammede fra Stjær, hvorfra også Rasmus Pedersens far havde sin oprindelse, endogså fra samme gård i Stjær. Men i Stjær brændte kirkebøgerne, så vi kan ikke komme længere tilbage. Rasmus Pedersen var altså i slægt med gårdejer Peder Jensen. Som tidligere nævnt kunne Peder Jensen godt lide slægtningen Rasmus Pedersen, men en ting kunne han ikke lide, og det var, at den fattige knægt turde vove at kaste sine øjne på en af de elleve døtre. En gårdmand fra Bering fik derimod venlige øje og tak til, fordi han bejlede til Ane. Han havde gård og gods, og den bestemmelse blev straks taget, at Ane skulle være lydige og tage mod det solide tilbud. Gårdmanden fra Bering – to af de andre døtre var allerede gift med gårdmænd i Bering, så Ane var blevet nabo til sine søstre, hvis hun havde giftet sig med ham – besøgte stadig Adslev og kæresten, og Ane måtte pligtskyldigst følge ham på vej efter hvert besøg. Når Ane da tog afsked og vendte tilbage, sad Rs. Pedersen bag et hegn eller lå i en grøft for at modtage sin allerkæreste ven. Da det venskab blev opdaget, blev Ane sendt til en søster i Mjesing for at fjerne de to elskende fra hinanden; men ingen forsigtighedsregler hjalp. Ane og Rasmus lovede hinanden at være tro i liv og død. Den sidste trusel var, at når Ane ikke ville lyde sine forældre, så ville hun blive gjort arveløs. Det blæste de to unge kun af, og så blev brylluppet holdt i Adslev, hvor præsten blandt andet sagde i sin tale: »Han haver hverken Fader eller Moder«. De overtog så Rasmus Pedersens fattige hjem i Jeksen. Rs. Pedersens søster fik nogle tdr. land, hun var gift med en mand, som hed Mikkell, og da han fik det mest flade af jorden, blev han kaldt »Mikkell Fladland«. Rasmus Pedersen var fuld af drift og lyst til at skaffe sin trofaste veninde et lyst, rigt og godt hjem. Han tog fat på arbejdet med begge hænder og forvandlede lyngen og sandjorden til frugtbare marker. Han blev for sin dygtighed en æret og anset mand, som fik bevilling til at føre krohold. Han havde bygget en temmelig anseelig ladebygning og igennem den en høj port, der var indkørselen til selve krogården. Over porten stod med kongelig krone over: »Kgl. privilegeret Kro«. Kroholdet ville Ane sørge for blev passet godt i alle måder, mens Rs. Pedersen drev jorden. Begge dele lykkedes, og efter nogle år var ægteparret temmelig velstående folk. Rs. Pedersen var i en del år fattigforstander, og Ane sagde altid senere: »Gud bevaarhres, hvor de fattige havde det godt, mens Rask var Fattigforstander.« Da morfar Peder Jensen i Adslev så, hvordan de klarede sig, blev forholdet varmt og godt, og Ane fik vistnok sin arvepart lige så vel som de andre.

Der fødtes 8 børn i kroen, de to ældste døde som små, efter dem kom i rækkefølge:

Per, Thøger, Margrethe, Peter, Søren og Rasmus, der døde som lille barn. Jens Peter Rasmussen, hvorom alt drejer sig her, fødtes altså som den sjette i rækken. Han var vistnok i alle måder forældrenes øjsten, lidt kælen har han vist været; thi da Søren kom dumpende, ville Peter med vold og magt ligge hos sin kære mor og var måske til at begynde med kun lidt tilfreds med den nye forøgelse af familien. Men han havde også været den mindste i hele ni år, så det var jo ikke så helt let at give afskald på den plads. Han kom dog snart over sin misstemning, thi den lille fyr, som havde taget hans rettigheder, havde en stor byld udvendig på halsen, og hvis den ikke toges bort, var han om en hals. Da Thøger og Peter hørte, at doktoren skulle komme og skære i den lille nyfødtes hals, blev de helt utrøstelige. Så fik mor drengene sendt ned til vores moster i Melballe. De kom tudskrålende derned. Moster havde to drenge, der var nogle få år ældre end Thøger og Peter. De så verden fra en anden side og sagde: »I er jo tossede drenge at græde, fordi han dør, desmere bliver der jo til jer!«

Rs. Pedersen må have haft temmelig godt øje med børnenes evner; thi da J.P. Rasmussen var 15-16 år, lod han ham komme til en tømrer i byen Virring – denne nød stor anseelse i flere miles omkreds – ikke just for at lære tømrerhåndværket, men for at få sine hænder dygtiggjort til at arbejde i træ. Jeg var med far i Virring for at se til min kære bror Peter og fik indtrykket af en virksomhed, som jeg forbavsedes over. På tømrerpladsen lå en mængde bjælker, sparrer og mange andre genstande, og jeg forundrede mig over, hvor de mange menneskers hænder, også Peters, kunne hugge efter kridtstreger og ramme dem lige i stregen. Høvlerne kunne lave riller og mange andre ting, som jeg aldrig havde set, især var rubanken mig et rent vidunder, som den kunne fløjte og kaste en lang, lang høvlespån fra sig. Det er en skam, jeg har glemt den tømrermesters navn, da både han og konen var meget statelige, elskværdige og kærlige mennesker.

Derfra kom han til Lille Mølle ved Dørup for at lære mølleriet, begge dele, har jo tiden vist, passede for ham. Som 6-7 års gut fik jeg lov til at besøge Peter på Lille Mølle. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfra jeg fik mod til at gå den vej, så havde kærligheden til Peter ikke været så stor, havde jeg vist ikke trodset hindringerne.

Jeg skulle først gennem Jeksen skov, Jeksen dal, Adslev, Dørup og så ned i en stor, dyb dal. Men var så farten overstået, fortrød jeg aldrig løbet, når først jeg havde set brors lyse, kærlige og milde ansigt. Så var jeg så optaget af kaninerne (jeg havde vist aldrig set en kanin før), ænderne og gæssene i mølledammen og det store møllehjul, som drejede rundt med et øredøvende bulder, der nok kunne gøre en tapper mand forskrækket; men åen, som løb gennem dalen, vandt min beundring, da jeg hørte, at den drev en mængde store vandmøller, f.eks. Edslev Mølle, Lille Mølle, Bodil Mølle, Pinds Mølle, Koldens Mølle o.s.v. Sikken en kraft den fyr måtte eje!

Når så herligheden var forbi, og jeg skulle sige farvel til min kære bror Peter, så stod humøret ved nulpunktet; men når jeg så kom hjem og så mors milde øjne, så steg varmegraden betydeligt.

Far må have været ikke så lidt foran sin tid, da han foruden at forvandle en ejendom, der henlå i lyng og hede, til en ypperlig, veldyrket og frugtbringende gård, endogså havde opdaget, at der i nogle bakker fandtes en mængde ler, der kunne egne sig til brændte sten, både tegl- og mursten. Leret blev undersøgt, og viste sig at være ud-

mærket; men der var jo stor risiko ved at købe æltemaskiner, bygge tørrehuse og teglvovne, dertil behøvedes en temmelig stor kapital.

Men så var der en gårdmand i Neder Jeksen, som hed Jens Johansen. Han havde mod nok til at gå i kompagni med Rs. Pedersen om teglværket. Men hvor skulle de skaffe kyndige folk til æltningen af leret, strygning af stenene og endelig brændingen, der kræver megen dygtighed? Hvorfra man i de dage vidste, at der var nogle mennesker til, der kaldtes Lippe Detmolder, og som forstod sig på teglværksvæsenet, det aner jeg ikke, men at Lippe Detmolderne kom år efter år og gjorde deres sager godt uden vrøvl eller storagtighed, det ved jeg, for de blev mine gode venner. De undte sig sjældent frihed fra arbejdet; men skete det engang, de tog til Skanderborg marked, så havde de altid lidt godt med hjem til deres lille ven. En høj en iblandt dem, som gik med høj hat på hovedet, havde mellem hovedet og hattepulden skjult en mængde figner, og det blik fuldt af kærlighed og glæde, hvormed han rakte mig fignerne, kan jeg se endnu, og jeg ønsker at møde ham i landet bag grav.

Jeg antager, at teglværket gik fra 1840-43 eller måske 44, men så var leret brugt op. Maskinerne og husene havde ringe værdi, når der ingen ler var, og far har rimeligvis lidt et større tab, som han dog muligt har indvundet i de fede år.

Far havde vistnok nu fuldendt sin manddomsgerning, alt var sat i skik, så sønnerne og folkene selv kunne klare sagerne. Hvor roligt han kunne tage endog en farlig situation, så man, da en af pigerne havde været ude at harve med et par plage. Da hun var færdig med sit arbejde, sprang hun op på den ene bukefalos, men den var overgivet og blev fulgt af sin mage i flyvende galop. Da pigen så far, råbte hun: »Rask, Rask«, hvortil han lunt svarede: »Ja, det kan a missæl nok se.« – Nu tog far sin hvile hjemme hos mor, skønt han kun var 48 år, men det var en farlig stilling, da han spiste og drak sammen med gæsterne, men som regel ikke nænte at tage betaling af dem. Moders skarpe øje så snart, at det ville tage en ende med forskrækkelse for hendes kære husbond, om han ikke blev rykket ud af den farefulde stilling. Hun fik ham til at indse rigtigheden heraf og fik ham til at bytte kroen bort for en lille gård på vistnok 50 tdr. land i Stilling. Far blev frelst og livsånderne vågnede påny. Mergelen havde i Jeksen vist sig at være probat, og nu mente han, den skulle kunne gøre samme nytte på jorden i Stilling. Derfor merglede han år efter år, men den ville ikke »skære« som i gamle dage. Peder blev gift og fik sin svigerfaders gård »Jægersborg« i Jeksen, og derfor måtte Peter hjem fra Lille Mølle 1847 for at hjælpe sin fader med den nye bedrift.

Han var dengang 18 år, dansede som en hel kavalier, var gratiøs i sin optræden og sang rørende viser som: »En yndig Aften i den mørke Lund«, »Blondine sang hist«, »Leonarde sad her i ungdommelig Munterhed, straalte enhver«, men også kraftsange som: »Saa hejsed' de Ole Tersen herop«. Med alle disse kvalifikationer kan man jo let forstå, at han særlig blev »Pigernes Jens«, men da krigen udbrød i marts 1848, var Peter og ungdommen i Stilling uddannede til tapre krigsmænd, der skulle tage mod tyskerne, når de kom til Skanderborg. Endelig gik rygtet fra mund til mund, at slaverne var sluppet ud af fængslet i Rendsborg og nu drog plyndrende og hærgende op i Jylland. Der kom bud fra amtmanden i Skanderborg, at al ungdom, der ikke var i krig, skulle møde i Skanderborg for at stække slavernes vinger. Hos Peter var modet ikke højt, jeg så ham og mor stå grædende i hinandens favn, da afskedsstunden kom. Fra Stilling var der så mange unge karle, der skulle af sted, at de fyldte en hækkevogn. Al-

le havde de den samme ængstelse for, hvad de nu kørte i møde, de stod op i vognen og holdt hinanden om livet for ikke at dratte af. Da de kom til Mallinggård, mødte de en vogn fra Gram, fuld af krigskarle, som havde været i Skanderborg, men var blevet sendt hjem igen, fordi der ikke var spor af slaver at finde. Da steg modet på Stillingvognen, så nu ville de til Skanderborg. I samme øjeblik løsnede en listig fyr et skud løst krudt. Hestene for Stillingvognen sprang frem og hele rækken af Stilling-krigskarle gik baglæns ned ad vognen. »Aa Herregud, kan I eet en Gong stø for et Skod løst Krudt, saa mo I hellere drage hjem til Jer Mue igjen.« Men da der nu ingen fare var på færde, så ville de til Skanderborg. Der var alt fredeligt, men der fortæltes, at slaverne huserede slemt i Horsens, Vejle, Kolding osv. som mordbrændere og gudsforgående uhyrer. Det viste sig senere, at hele den slavehistorie var pure opspind.

– – Her slutter Søren Rasmussens erindringer, idet sygdommen forværredes og hindrede fortsættelsen, og kort efter døde han.

*

Farfar og farmor.

Min farfar Rasmus Pedersen husker jeg kun dunkelt. Jeg mindes som lille pige at have været med far og mor i Stilling hos bedstefars. Vi kørte med hest og vogn de 10 mil fra Ålsø til Stilling. Jeg husker tydelig, hvordan bedstefars stue så ud, og at han selv sad for bordenden i en armstol, men ham selv husker jeg ikke, han var allerede den gang en gammel mand, og min ældste søster Rasmine var i ca. 3 år hos bedstefars for at passe og hjælpe dem, til bedstefar døde, og bedstemor så flyttede hjem til os i Ålsø. Men jeg har hørt fortælle, at han var en dygtig mand, der fulgte godt med i, hvad der kom frem i tiden, og der blev sagt om ham, at han især var en *god* mand med hjerte for alle, der var i nød.

Min farmor husker jeg bedre. Hun var på møllen til sin død. Far indrettede en hyggelig stue til hende, hvor hun havde alle sine medbragte møbler – ting som bedstefar selv havde lavet, og som endnu findes hjemme. Hun var en pæn og from, gammel kone, og hver aften, inden hun gik til ro, læste hun i sin salmebog – en storstilet bog med spænder – og jeg kan huske, at hun gerne talte med vor daværende præst, Pastor Nissen. – At der har været et godt forhold mellem dem, forstår man deraf, at hun så tit sagde: »Nej, siden Rask døde, er min Glæde væk.« Hun havde mørkebrune øjne og var jo den gang helt hvidhåret, men brugte »Pandesæt«. Det hun brugte til daglig var i tidens løb blevet lidt rødligt, hvorimod hendes søndagssæt var helt sort.

Kathrine Skou, f. Rasmussen.

*

Et par småtræk.

Rasmus Pedersen var en dygtig og meget alsidig mand. Han kløvede sten – ved Gylving strand ses den dag i dag en sten med mærker af de 21 jernkiler, han har søgt at kløve den med –, og han gik ud og tækkede for folk, medens han i værkstedet hjemme fremstillede allehånde ting af træ. Han var en meget interesseret mand og livlig i sin måde at være på, gik gerne på jagt og fiskede ikke så lidt i Stilling sø.

Rasmus Pedersen havde et svært mod på at fortælle smuglerhistorier fra sin ungdom, der jo faldt i Akcisernes tid. Det gjaldt for et kup, om man kunne smugle noget ind i Skanderborg for næsen af toldbetjentene, og Rasmus Pedersen var ikke bagefter, når det gjaldt om at spille dem et puds. En gang var han endog så forvoven at sende

bud til tolderen, at han på en nærmere angivet dag skulle smugle en hare ind i byen. Det lykkedes virkelig trods al påpassenhed fra toldbetjentens side, men enkelthederne i denne kostelig historie er desværre gået i glemmebogen. – Ved en anden lejlighed gik det imidlertid galt. En sæk mel skulle smugles ind i en købmandsgård, og det var en regel, at fra det øjeblik købmandsgårdens port smækkede i bag smugleren, kunne tolderen intet gøre ham. Sædvanligvis skjultes mel i et læs halm, men det var ikke tilfældet denne gang. Tolderen nappede ham lige uden for købmandens port, og de skulle så hen på toldboden og have melet fortoldet, men idet tolderen griber sækken, trækker Rs. P. lynsnart sin kniv frem og snitter et hul forneden i sækken, uden at tolderen opdager det. På turen op gennem Skanderborg gade dryssede melet langsomt ud af sækken og afsatte deres spor som en lang, hvid stribe på gaden, så da de nåede Akciseboden, var der kun et par pund at fortolde.

Rasmus Pedersen var en ivrig og sikker jæger. Man var jo noget overtroisk dengang, og det har vel også siddet ham i blodet. En gang var han i mørkningen på jagt et sted i Jeksen skov, der hedder Mørkedal. En hare kom inden for skudvidde; han skyder, men haren, der formodentlig ikke har været klar over, hvor skuddet kom fra, blev siddende uden at røre sig. Han lader forladeren en gang til og skyder – haren letter lidt på sig henimod ham. Han skyder tredje gang, og da rejser haren sig og nærmer sig ham.

Nu er der ingen tvivl længere – haren er forhekset!

Skrækslagen styrter han af sted ad Jeksen til, alt hvad remmer og tøj kan holde, og bleg og forpustet når han den hjemlige arne.

Efter Rs. P. Ved Ø.

Bilag 71 – se side 391

I halvtredserne og tresserne var der ikke så mange offentlige hverv som nu, dog blev min far snart medlem af forstanderskabet, kirkeværge og »skolepatron«, og som sådan var han med til at restaurere Adslev Kirke og Jeksen Skole.

Da der efter 1864 kom nye tanker frem på mange områder, blev han meget optaget af disse, og når han blev varm for en sag, lagde han også kræfterne i for at føre den igennem. Han støttede Testrup Højskole fra dens oprettelse, og fire af døtrene var efterhånden elever der. Og mangan onsdag aften gik turen til Testrup, enten til fods eller kørende, når der holdtes offentlige foredrag.

Da han heller ikke syntes, at undervisningen i skolen var tilfredsstillende, var han sammen med flere andre, deribl. Søren R. Jensen fra Melballe, som var kommet til at bo i Mesing, med til at oprette en friskole der; de fire yngste børn kom i skole der, indtil den blev nedlagt, og der imidlertid kom yngre, dygtige lærere i kommuneskolen.

Peder Rasmussen og hustru løste sognebånd til Jørgen Teilmann, som var kapellan i Ormslev, og han var med i København for at få Teilmann kaldet til sognepræst i Ormslev; da dette ikke lykkedes toges der fat for at danne en valgmenighed med Teilmann som præst. 1876 byggedes så Bering Kirke og præstegård, og denne menighed holdt både han og hustru altid fast ved.

I disse år samlede mange venner og naboer i hjemmet i Jeksen for at drøfte de fælles interesser.

Han var sognefoged i mange år, indtil de politisk bevægede tider i 80'erne.

1887 rejste de til Skanderborg, hvor de boede til deres død. P. Rasmussen var stadig virksom også der, og som den gode fodgænger, han var, gik han ofte til Bering om søndagen, og til Bjertrup, Jeksen og Haarby for at besøge sine derboende børn.

Hans hustru var under alle forhold gennem tiden en god og trofast medhjælper for ham.

J. J. P.

*

Peder Rasmussen blev oprindelig påvirket af Indre Mission, om det var gennem brødrene i Ålsrode og Ålsø skal ikke kunne siges med bestemthed. Missionsfolk fra Stjær og Mesing kom stundom til gården, 2 – 3 i følge, og der blev sunget og læst højt af blade og bøger. Senere kom han i forbindelse med den grundtvigske retning, og han tog ofte ind til Gylling for at høre pastor Otto Møller. Han var med til indvielsen af Testrup Højskole, og mangen en onsdag aften gik han til møde i Testrup. Han kom meget ud i Hads herred til meningsfæller, og de besøgte ham igen. I begyndelsen var hans hustru imod, men fulgte ham senere.

Som landmand passede han sin gård godt. Kvægbesætningen var 1. classes, det var en gammel jydsk stamme; han leverede mælk til mejeriet Nonnebjerg i Skanderborg, og ingen af køerne i mejerikredsen gav så meget mælk som hans. Finansmand var han imidlertid ikke – han var alt for god – og i de sidste år, han havde gården, led han store tab ved kautionsforpligtelser.

Efter Rs. P. Ved Ø.

*

Nogle af mine bedste barndoms minder uden for hjemmet knytter sig til feriebesøg hos moster Margrethe og Carl Callesen i Bjertrup og hos bedsteforældrene i Jeksen (og senere i Skanderborg). Det var os en stor fryd at færdes der. Moster Margrethes lyse skikkelse og Carl Callesens rolige, kloge optræden, begge gæstfri at være hos, og liv i folkene, meget at se af køreheste og dyr i staldene og på markerne. – –

Bedstefars ranke, stoute personlighed, hjertevarm, oprigtig – bedstemors venlige, milde, men bestemte væsen, de livlige, ugifte mostre og morbrødre, som da færdedes der, gjorde opholdet til en harmonisk fest for os.

P. R. J. J.

*

Purr-Annes ude i Jeksen Dal havde en dag stjålet en jernstang fra smeden i Jeksen. Rasmus Pedersen i Jeksen Kro så, at han kom gående med stangen på vej hjemefter, og han siger da til sønnen Peder, at den er Purr-Annes vist ikke kommet ærlig til. Peder Rasmussen sætter efter tyveknægten, indhenter ham og tager stangen fra ham.

Purr-Annes kunne nok ønske at sige kromandens søn tak for sidst, når lejlighed måtte tilbyde sig, og aftenen før Pe' Rask skal have bryllup lister han og en anden mand sig ned til bryllupsgården på Jeksen Mark i den skumle hensigt at stjæle de til brylluppet bagte sigtekager, som var hensat på køkkenbordet. Det havde jo været en køn redelighed, om man bryllupsdagen havde stået uden sigtebrød til de mange bryllupsgæster. Der var imidlertid jernstænger for vinduerne, og de to tyveknægte kunne derfor ikke få fat på sigtekagerne, men tre sølvbægre, der stod i vinduet, nappede de ved at stikke en hånd gennem en rude.

Først mange år efter opklaredes tyveriet ved, at medvideren kom frem med det. Sølvbægerne havde de gravet ned under en enebærbusk, hvor de lå et halvt år, og de var så blevet solgt til en guldsmed i Ribe, og man så dem aldrig siden. – Tyvene måtte betale en erstatning.

Efter Rs. P. Ved Ø.

Sognefoged Peder Rasmussen, Jeksen og kampen mod provisorismen.

Et blad af Skanderborgegnens politiske historie. *Ved Ø*

Den 1. april 1885 stod Danmark uden finanslov, idet folketing og landsting ikke havde kunnet enes. De to ting var 3 millioner kr. imellem. Den estrupske regering sendte rigsdagen hjem og udstedte samme dag en provisorisk finanslov, den første af de fæmøse 9 provisoriske finanslove, som denne regering måtte ty til.

I alle frisindede kredse vakte provisoriet, der af Venstre stempledtes som åbent grundlovsbrud, den stærkeste harme, og den lange, bitre forfatningskamp nærmede sig sit kulminationspunkt. Regeringen ville med ethvert middel slå oppositionen ned. Det regnede ned med politiske processer, og den 5. maj 1885 udstedtes riffelprovisoriet, der gik ud på at indskrænke adgangen til at anskaffe våben, og den 27. oktober 1885 udkom gendarm-provisoriet.

Få steder var forbitrelsen større end i Skanderborgegnen. Der var jo grænser for, hvad man bød de gamle rytterbønder, og deres efterkommere var ikke til sinds at bøje sig for et magtbud, der måtte forekomme dem vilkårligt. Grundlovens § 49 sagde jo klart og tydeligt, at så længe finansloven ikke var vedtaget, måtte ingen skatter udskrives. Man nægtede derfor at betale statsskat. 25 sogneråd i Skanderborg amt protesterede mod at betale skat af de kommunale ejendomme.

Hen på sommeren begyndte myndighederne af afskedige sognefogeder, der havde for nær berøring med skyttebevægelsen. Laurs Jakobsen, Nygaard, var en af de første på Skanderborgegnen, der fik sin afsked på gråt papir, og den 3. juli 1885 erfarer »Skanderborg Amts Avis« fra Mesing, at gdr. S.R. Jensen har ønsket sin afsked som sognefoged, da han ikke vil udpante for skatter, der opkræves efter den provisoriske finanslov, og herredsfogden har taget hans begæring til følge. Forklarende tilføjes, at S.R. Jensen var kredsformand under Århus Amts Folkevæbningsssamlag.

S.R. Jensen var ikke den eneste af vor slægt, der gik i breschen for folkets grundlovmæssige ret. Venstre søgte på forskellige måder at styrke deres organisationer og kampmidler, og i dette øjemed oprettedes »Demokratisk Fond for Skanderborg og Omegn«, som i løbet af få måneder indsamlede over 10.000 kr. I bestyrelsen finder vi af vor slægt mænd som Gall, Fruering, Hans Leth, Blegind og Kristian Munch Pedersen, Firgårde, medens det af bidragslisterne ses, at kroejer Søren Rasmussen, Jeksen, og gdr. N. Jensen, Melballegaard, har ydet klækkelige pengebidrag. Selv om ingen af slægten træder op i første linie, tør de nok siges at danne en solid anden række.

Det var en i politisk henseende yderst bevæget sommer, og når det på Skanderborgegnen gik varmere til end de fleste andre steder, lå det ikke blot i bøndernes udviklede retssans og selvstændighedsfølelse, men også i en udfordrende holdning fra de stedlige myndigheders side. Herredsfogden og borgmesteren – hr. Thiele – var ny i tjenesten – lige kommet fra de ministerielle kontorer –, og han havde en egen evne til at rode op i alt og irritere befolkningen, og denne tålte jo mindst af alt at blive kuset fra oven.

Desuden havde Skanderborgegnen i »Skanderborg Amts Avis«, som den gang redigeredes af Oluf H. Jørgensen, et organ, der ikke forsømte at give befolkningens tanker og følelser udtryk, vistnok mere end noget andet blad.

Trindt om i sognene var der folk, som nægtede at betale statsskatter, og myndighederne fik travlt med at foretage udpantninger. Det var også tilfældet i Jeksen og Adsløv. Men her indtraf det sjældne tilfælde, at sognefogden nægtede at foretage udpantning.

Manden var gdr. Peder Rasmussen, og sagen udviklede sig i den grad, at P. Rasmussens navn i løbet af få uger fløj Danmark over.

Det begyndte med en lille notits i »Skanderborg Amts Avis« i begyndelsen af august 1885, der meddeler, at »da Sognefoged P. Rasmussen, Jeksen, modtog Ordre til ifølge den ham tilstillede Restanceliste at udpante for Skatter, sagde han Nej. Det strider imod hans Overbevisning at udpante for en Skat, som han i Henhold til Grundlovens § 49 ikke anser Autoriteterne berettigede til at opkræve. P. Rasmussen var i Anledning af sin Nægtelse i Forgaars i Forhør hos Herredsfoged Thiele her i Byen, og der vil uden Tvivl blive rejst Tiltale imod ham.

Det er gale Tider, vi lever i,« tilføjer bladet.

Fjorten dage efter faldt dommen. Den lød på en bøde af 100 kr., subsidiært 15 dages simpelt fængsel, samt sagens omkostninger. Den dømte appellerede ikke.

Til meddelelsen om dommen knytter »Skanderborg Amts Avis« følgende oversigt over sagens gang og udvikling.

»Saafremt Provisoriet endnu maatte husere her i Landet næste Gang, der skal betales Statsskatter, vil P. Rasmussen antagelig bede om sin Afsked i god Tid; thi den ham overgaaede Dom har naturligvis ikke forandret hans Overbevisning om, at Skatternes Opkrævning efter Provisoriet er ulovlig.

Allerede i Februar 1874 blev P. Rasmussen, der er en Mand i Tresserne, udnævnt til Sognefoged; han kan altsaa blive fri for Hvervet naar som helst han ønsker det, og han havde ogsaa allerede i Forsommeren forlangt sin Afsked, dersom han havde vidst, at en Del af Beboerne i Fogderiet ikke vilde betale deres Skat.

I Hr. Thieles Dom hedder det, at »der i den bestaaende Lovgivning haves Hjemmel til de paagældende Skatters Opkrævning«, og da P. Rasmussen »efter modent Overlæg og forsætligt har vægret sig ved at opfylde, hvad der er ham lovligt befalet«, vil han altsaa »ikke kunde undgaa Strafansvar«. »Men ligesom der ikke skønnes at være Grund til at drage den af ham (P. R.) anførte Bevæggrund til hans Handlemaade i Tvivl«, saaledes »bør det heller ikke lades ude af Betragtning, at han i den lange Tid, han har beklædt Sognefogedbestillingen, ikke har givet Grund til Klage over Udførelsen af, hvad der som Sognefoged har paahvilet ham«. Straffen, som Tiltalte har »forskyldt ved det af ham nu udviste lovstridige Forhold«, findes derefter »under Hensyn til samtlige foreliggende Forhold« passende at kunne bestemmes til en Bøde og slutte­lig »kendes for Ret« i Henhold hertil.

Nogen særlig Kritik giver denne Dom ikke Anledning til. Det er gaet, som man kunde tænke sig efter et Forhold, der har udviklet sig således: Rekvirenten, Kammerjunker *Münter*, sender Restancelisten til Herredskontoret, dette igen sender de fornødne Ordre til Sognefogden, der imidlertid indskrænker sig til at spørge restanterne, om de vil betale, hvortil han får til svar: »Nej, ikke under Provisoriet«, og derefter

vandrer P. Rasmussen ned til Skanderborg, tilbageleverer Restancelisten med Bemærkning om, at de 7 restanter »havde nægtet at betale Skatten og at han under de forhaandenværende Omstændigheder ikke kunde bekvemme sig til at efterkomme den ham givne Ordre, men maatte vægre sig ved at foretage Udpantning for de tilbagestaaende Skatterestancer«.

Vi forstaa fuldt ud P. Rasmussens Tankegang, hans Trang til Protest, hans Indignation ved Tanken om at skulde udpante for Skatter, hvis Optrævning strider imod Grundlovens § 49. Men gav Retten P. Rasmussen Medhold, dømte den jo med det samme Provisoriet. Og det er der næppe nogen Herredsfoged, som indlader sig på i Øjeblikket.« –

– Man havde vistnok ventet, at P. Rasmussen ville betale bøden og sagen dermed være ud af verden. Det berømte Z i »Berlingske Tidende« havde allerede begyndt at glæde sig over, at slige demonstrationer bragte penge i statskassen. Men den 13. september kan »Amtsavisen« meddele, at den nogle og tresindstyve år gamle bondemand ikke vil berige statskassen på denne måde, men har anmeldt, at han den 15. ds. møder hos hr. Thiele for at afsone bøden med 15 dages simpelt fængsel i Skanderborg arrest.

Dette skridt vakte endnu større opsigt end det første. »Århus Folkeblad« siger i en kommentar, at P. Rasmussen er en mand, som kan stå på egne ben.

Den 15. september begyndte P. Rasmussen afsoningen. Da han har siddet en uges tid og ikke ved, hvad han skal gøre af al den gode mad, der fra venner og bekendte strømmer ind til ham, kan Amtsavisen meddele, at han fremdeles er ved godt humør og modtager daglig et begrænset antal besøg af slægt og venner. Fra frisindede studenter på Regensen i København modtog han en telegrafisk hilsen: »De frisindede Studenter paa Regensen har drukket Deres Skaal og sender Dem en hjertelig Hilsen.« Og så fra politiske møder indløb der hilsener.

Den 30. september skulle han løslades. Hans venner og meningsfæller havde besluttet at give ham en festlig modtagelse og fejre dagen med et festmåltid, til hvilket også de af myndighederne af politiske grunde afskedigede 4 sognefogeder i Skanderborg-egnen var indbudt. Byens avis opfordrede enhver frisindet borger til at hejse flaget.

Den storslåede hyldest P. Rasmussen ved sin løsladelse var genstand for beskrives således i Århus Folkeblad for 1. oktober 1885:

»Sognefoged P. Rasmussen, Jeksen

Dette Navn har i den sidste Tid lydt trindt omkring i det ganske Land paa Grund af hans faste og konsekvente Optræden i Udpantningsspørgsmaalet. Med Begærlighed har man slugt ethvert Ord om ham og hans Færd, der er kommen frem for Offentligheden. Paa de politiske Møder er han bleven draget frem som et lysende Eksempel for Demokratiet, og i sit Fængsel har han modtaget flere Hilsener igennem Telegrammer fra Meningsfæller i alle Samfundsklasser samt synlige Beviser paa den Interesse og Sympati, man føler for ham. Størst Røre har denne Sag nok vakt i hans Hjemstavn og hele Skanderborgegnen, hvor alle Frihedsvener straks var enige om, at hans Sag skulde være deres, saa han intet som helst Tab skulde lide derved, men have fuld Erstatning.

Saa snart hans Dom var falden, tilbød derfor ogsaa baade Grundlovsværneforeningen for Adsløv Sogn og Demokratisk Fond for Skanderborg og Omegn at betale Bø-

den, og da han urokkelig fastholdt sin Beslutning at sidde de 15 Dage, besluttede Beboerne i hans eget Sognefogderi at samle Bidrag til en Hæders- og Erkendtlighedsgave, hvilken Tanke hele Demokratiet i Skanderborgegnen øjeblikkelig sluttede sig til, og der lovedes Bidrag baade fra Grundlovsværneforeningen fra Mjesing Sogn og Demokratisk Fond. Aldrig er der vist ydet Bidrag i et saadant Øjemed med et gladere og velvilligere Hjerter end her; thi i en Haandevending havde man samlet flere hundrede Kroner, som man bestemte sig til at købe en Vogn for, og saa hente ham dermed i Skanderborg den 30. September, naar han kom ud af Fængslet.

Paa den bestemte Dag om Morgenen samledes Adsløv Sogns Beboere ved Jeksen Kro, ikke alene baade Husmænd og Gaardmænd, men ogsaa en stor Del Kvinder samt Medlemmerne af Jeksen Skyttekreds. Kl. 8 satte det ca. 20 Vogne lange Tog sig i Bevægelse med Musikken og Skyttekredsens Fane i Spidsen fra den flagsmykkede By og kørte ad Skanderborg til. Paa Vejen dertil saas flere Flag vaje, ligesom man ogsaa i Skanderborg saa Flag vaje fra de fleste Bygninger i Adelgade. Alle Vognene kørte direkte til Torvet, hvor Folkene steg af, hvorefter Vognene vendte og kørte op i Byen.

Paa Slaget 10 traadte Sognefoged P. Rasmussen ud af Raadhusdøren med sin Hustru ved Haanden. Høj og majestætisk stod han der paa Raadhustrappen, det graa Haar laa som en Sølvkrans om den høje Pande, der var præget af ædel Højhed og Ro, medens nogle Trækninger om Munden og den fugtige Glans i Øjnene vidnede om, at han var dybt bevæget ved at se ud over den store Forsamling, som han vidste bestod af lutter Venner, der vare komne til Stede ene og alene for at ønske ham til Lykke med sin Frihed og byde ham Velkommen iblandt sig.

Med Hatten i Haanden hilste han paa Forsamlingen, der, saa snart den fik Øje paa ham, udbød i rungende Hurraraab for ham, og en Jubel, der truede med aldrig at faa Ende.

Da Jubelen endelig havde lagt sig saa meget, at nogen kunde høres, traadte Gaardejer N. Jensen, Fredenshjem, Jeksen, frem og bød paa Forsamlingens Vegne P. Rasmussen Velkommen iblandt hans Venner og ønskede ham til Lykke med sin Frihed og udtalte, at alle var glade ved at se ham igen, og glade ved, hvad han havde gjort, hvorfor han fortjente hele Demokratiets Tak. Sluttelig udbragte han et »Sognefoged P. Rasmussen leve«, der besvaredes med kraftige Hurraer.

Umiddelbart derpaa lød et: »Ned med Borgmester Thiele!« – der besvaredes med ikke mindre kraftige Hurraer, saa kraftige, at Manden, der raabte dette »Ned!«, blev noteret. (Det var den kendte Gaardejer Ole P. Herskind af Mjesing, og dette »Stemningsudbrud« takserede Retten nogle Dage efter til 20 Kr.).

Med Jeksen Skyttekreds' Fane i Spidsen og derefter P. Rasmussen med sin Hustru og deres ældste Søn og derpaa de otte Musikere gik hele Forsamlingen i Procession fra Torvet ud efter Slotspladsen. Ud for Herredskontoret lød der et »Ned med Estrup!« og derpaa et »Ned med Provisoristerne!«, der begge besvaredes med dundrende Hurraer. Alt foregik med en mønsterværdig Ro og Orden. Ude paa Slotspladsen stillede Forsamlingen sig op foran Frederik den 6tes Minde.

– Paa Slotsbanken talte Redaktør Oluf Jørgensen, Skanderborg, der sluttede med at udbringe et Leve for, at vort Land maatte eje mange Mænd som P. Rasmussen. Derpaa talte Folketingsmand J. Sørensen, Vitved, og Folketingsmand Chr. Berg. –

Derefter gik man i samme Orden tilbage igennem Byen og ind i Hotel »Skandinavien«s Gaard, hvor P. Rasmussens Nabo, Gdr. Søren Schou, i velvalgte og hjertelige Ord bragte P. Rasmussen en Tak for de Tjenester, han havde ydet Demokratiet, og særlig takkede han ham paa Adslev Sogns Beboeres Vegne for hans Virksomhed der i Sognet, hvoraf han særlig fremhævede den Nidkærlighed og Dygtighed, hvormed han havde røgtet sin Gerning som Sognefoged i ca. 10 Aar, og hans varme og medfølelse Hjerter for de smaa i Samfundet. Paa Grund heraf og hans hele Færd som Menneske saa alle i Sognet, baade store og smaa, op til ham med en sjælden Agtelse og Tillid, og det var langt fra, at de 15 Dages Fængsel, han havde udstaaet, havde svækket denne Agtelse og Tillid, tværtimod saa man deri et utvivlsomt Vidnesbyrd om, at han var en Mand, der ikke gik paa Akkord med sin Samvittighed eller Overbevisning, men stedse handlede i fuld Overensstemmelse dermed, selv om han skulde bøde derved. Som et synligt Bevis herpaa overgav han ham paa Adslev Sogns Beboeres og Demokratiets Vegne i Skanderborg og Omegn en Fjedervogn som en Hæders- og Erkendtligheds-gave.

Ved det paafølgende Festmaaltid holdtes forskellige Taler; og ud paa Eftermiddagen kørte Sognefogden og alle de Jexener i et stort Vogntog hjem til Jexen.«

Begivenheden vakte naturligvis megen opsigt landet over og telegraferedes ud til pressen. Politiken bragte således næsten morgen et telegram på en spalte. Den daværende redaktionssekretær ved Århus Amtstidende, den senere finansminister Vilh. Lassen, beskriver dagens forløb i den for ham så karakteristiske stil:

P. Rasmussen, Jexen

»Skanderborg var i Søndagsklæderne i Gaar. Himlen havde fejlet rent og lod Solen skinne fra en efteraarsren, mørkeblaa Bund. Flagene var ude, og Folk var ogsaa ude – allesammen med Festtøj og Feststemning paa.

Kl. 9 om Morgenen drog et Vogntog gennem Byen. Musik med og Faner i Spidsen. Det var de Jexen Bønder, som kom for at hædre deres bedste Mand, ham, som Regeringens Politimester havde kendt værdig til Arresten. Kl. 10 var 1500 Mennesker samlede paa Skanderborg Torv, uden for Raadhuset. Saa traadte P. Rasmussen frem, med Politimesteren ved sin Side. Rungende Hurraraab til Dagens Helt, et kraftigt »Ned med Estrup« til Politimesteren. P. Rasmussen takkede med faa Ord.

Politimesteren gav sig til at være grov imod P. Rasmussen, men der var for meget Solskin for ham den Dag, til at en Bunke Grovheder kunde forbitre hans Tilværelse. Fra Raadhuset gik man med Musik og Faner ud til Frederik den 6tes Mindesten, hvor Redaktør Jørgensen, Folketingsmand J. Sørensen og Folketingsmand C. Berg havde Ordet.

P. Rasmussen, Jexen, er en høj, mager Bondemand, med graasprængt Fuldskæg og graat Haar. Hans Ansigt udtrykker hverken Trods eller Haardhed. Der er snarere noget mildt – »hjerteligt« – i hans Øjne og i hans hele Væsen. Man ser strax, at naar han er gaaet i Fængsel, saa er det ikke en pludselig Opbrusen, ikke Frugt af øjeblikkelig Iltterhed. – Opbrusen og Iltterhed kendes sikkert overhovedet ikke hos den Mand. Der er Ro og Fasthed over ham. Da han stod ude ved Mindestøtten, sagde han til Folketingsmand Jens Sørensen: »Havde jeg ikke havt min Kone, saa tror jeg ikke, jeg havde holdt det ud.«

Hans Hustru er en lille, beskeden, tilbageholdende Bondekone, der ligesom hendes Mand synes at have Stilfærdighed til herskende Evne. Men man kunde se paa hende, at hun var en trofast Støtte for sin Mand, hans Samvittighed, der aldrig vilde tillade ham at gaa uden om af Fejghed eller af Magelighed.

Det er i det hele taget for lidt paaagtet, hvilken Rolle Bøndernes Hustruer spiller i Politiken. –

Kl. 5^{1/2} spændtes Hestene for Peder Rasmussens nye nette Jagtvogn, som han havde faaet overrakt om Formiddagen, og i Spidsen for et mægtigt Vogntog med Musik og Faner foran, under stadige Hurraraab hele Gaden ned, kørte denne Kjørnebonde ud af Skanderborg – – Beviset paa, at den Mand, som vor nuværende Regering og dens Embedsmænd vil brændemærke, er en *Hædersmand* i det danske Folks Øjne.«

*

De store festligheder ved sognefoged Peder Rasmussens løsladelse af arresten refereredes udførligt i »Skanderborg Amts Avis«.

Bilag 72 – se side 391

J. J. J., der var veteran fra 1864, overtog sødegården i Holme Bjerge 1874 og drev den, indtil sønnen Karl overtog den. Den lille gård på omtrent 20 tdr. land skulle yde aftægt til forældrene samt til faster Mette, der i sin barndom ved skarlagensfeber næsten havde mistet evnen til at tale forståeligt; og dertil kom udstyr til søstre. Da tiderne hurtig gik ned, tab ved kaution stødte til, og der kom en stor børneflokk, var der kun små kår i hjemmet. Men far og mor fik dog råd til at være med til at bygge valgmenighedskirken i Bering 1876 og til at holde os alle i friskole i Testrup, noget vi børn er dem taknemmelige for hele livet igennem.

Var det småt med jordisk gods, så var det på andre både åndelige og materielle områder en rig tid. »Budstikken«, »Dansk Folketidende« og senere »Aarhus Folkeblad« blev læst i hjemmet. Bering kirke og Testrup Højskoles møder søgte vi flittigt.

Far blev meget brugt i offentlige hverv. Brugsforeningen i Skåde, som havde hans særlige interesse, var han formand og regnskabsfører for i en længere årrække. Sparekassen i Holme, Østjydsk Hagelskadeforsikring og Landbygningernes Brandforsikring arbejdede han i. Da andelsmejerierne begyndte, var far i den første bestyrelse 1885 og senere mangeårig revisor. – Sognerådsmedlem i 6 år.

Mor var med til at trække det store læs hjemme. Hendes helbred blev sat på svære prøver; men hun nåede dog at blive 68 år, og var i hele sit liv den kærlige, omsorgsfulde og opofrende mor for os og fars trofaste medhjælp. Fra hjemmet i Jeksen vel især, men også fra sin tjeneste hos den kendte købmand Madsen i Skanderborg, fra opholdet på Testrup, fra sin færden i Bering og fra sit kendskab til pastor Teilmann og hans far havde mor så mange rige minder, som hun søgte tilbage til og øste ud af til os børn. Mor talte tit med glæde om Peder Larsen Skræppenborg, der holdt til hos købmand Madsen, når han var på sine lange køreture op igennem Jylland for at holde møder.

Både far og mor var elever fra Testrup.

P.R.J.J

Ved gården er fundet boplads og gravplads fra jernalderen. »Jelshøj« på gårdens mark er fra bronzealderen; den er fredet og aldrig udgravet, og kendt for sin vide udsigt; har generalstabsmærke. Friis skriver i »Det danske land«: »Det er et mageløst sted!«

Pastor Jelsbak, Grundtvigskirken har i tillægget for 1933 fremdraget nogle minder om sin bedstefar, *Jens Jensen Jelsbak*. Pastor Jelsbak skriver bl.a.:

Bedstefar var en ivrig andelsmand. Han var i det små en af de mange, der var med til at bygge Danmark op efter den sidste, ulykkelige krig i 1864. Den krig, han selv havde deltaget i. – Han fik med mange offentlige hverv at gøre, og hans navn blev kendt ret vidt om. Men det, der særlig vil bevare hans navn, det, der med rette kan kaldes hans livsværk – det er brugsforeningen i Skåde. Han viede alle sine bedste kræfter til dens tjeneste, han var altid parat, når der blev kaldt på ham der. I 1922 holdt brugsforeningen 50 års jubilæum. Der blev udgivet et lille festskrift, hvoraf følgende skal citeres:

»Det var ikke meningen, at nogen af bestyrelsen eller dens formænd skulle nævnes sådan særligt, men en af disse synes man dog bør nævnes, og det er Jens Jensen Jelsbak. Første gang man træffer hans navn i brugsforeningens forhandlingsbog er i året 1878, hvor han da indvalgtes første gang i bestyrelsen, og hvor Jens Jensen Jelsbak med enkelte større eller mindre afbrydelser var medlem af bestyrelsen og jævnligt formand for brugsforeningen. 1916 fratrådte Jelsbak på grund af sygdom formandsposten, og i maj 1919 afgik han ved døden. Jens Jensen Jelsbak har således i 38 år med afbrydelser været i brugsforeningens tjeneste. Ved hans afgang i 1916 overrakte der ham en gave af brugsforeningen, som en påskønnelse for hans dygtige arbejde. Det, som man særligt lægger mærke til hos ham, er, at han altid var til rede for brugsforeningen, når den havde brug for ham, altid var han rede til at hjælpe, altid uegennyttig og altid rede til at udføre det ham betroede arbejde, derfor vil vi også holde mindet om Jens Jensen Jelsbak højt i ære«. – Ja, disse ord om, at han var altid rede – altid uegennyttig – kunne sættes som en overskrift over hele bedstefars offentlige virksomhed.

Når bedstefar sådan kunne få lejlighed til at passe sine offentlige hverv – så må bedstemor også mindes – det var jo, fordi hun kunne være derhjemme, at det kunne lade sig gøre. Trods travlhed derhjemme og ude – trods økonomiske trængsler – skabte de to et godt hjem for de mange børn. Vist et sjældent godt hjem endda – med en inderlig tilknytning til valgmenighedslivet i Bering og friskole- og højskolelivet i Testrup.

Bilag 73 – se side 412

Frimenighedspræst Brücker har i »Mit Livs Vej« givet en skildring af Margrethe og Carl Callesen; han skriver:

Juni 1876... »Og så kom jeg da for første gang til Jylland, hørte en jyde Per Rask (sikkert nærværende slægt 5.A.) tale et jysk, som jeg omtrent ikke forstod et ord af, kom så til Bering og blev indkvarteret i en bondegård, hvis ejer hed Karl Callesen, konen Margrethe.

Manden var yderst ordknap, men konen meget livlig og ualmindelig tiltalende.

Næste dag fandt så kirkeindvielsen sted (Bering valgmenighedskirke indviet 12. ju-

ni 1876), og jeg hørte for første gang den frimodige, meget ejendommelige og smukke, ja, prægtige skikkelse Tejlmann. Jeg hørte ham senere flere gange. Han kunne sige noget, som ligefrem virkede hårrejsende ved sin utrolige naivitet, men han kunne samtidig tale så åndfuldt, så smeltende inderligt, at hint blev ganske opslugt i dette, og man kunne ikke lade være med at se op til ham og holde af ham«. – – »Jeg boede i alt en 3-4 nætter hos Kallesen, og jeg rejste bort med en lykkelig følelse af, at jyske bønder kunne være udmærkede«.

Bilag 74 - se side 422

Jyske Banks personaleblad BANK NYT:

Det er ufatteligt, at vi ikke skal se Henrik iblandt os mere. Med stor sorg modtog vi i mandags den tragiske meddelelse, at Henrik Berthelsen var blevet dræbt ved en trafikulykke på vej til sit kursusarbejde i Silkeborg. Som konverteringskonsulent var Henrik meget i Jylland, og det glædede ham at have fået den opgave, at være med til at indføre on-line i Jyske Bank.

Han blev 25 år, og var på de første trin af en karriere og fremtid, som lovede lyst og lykkeligt for ham og hans familie. Men en vinterkold mandag morgen blev der sat et meningsløst stop for det. Et ungt menneske, en god medarbejder og en god kammerat er taget fra os.

Henrik har fået sin bankuddannelse i Jyske Bank. Han startede som elev i Nørre Snede og fuldendte sin elevtid i København. Først på Frederiksberg afd. og senere på H. C. Andersens Boulevard. Han var merkonom i finansiering. Den 1. januar i år blev han udnævnt til fuldmægtig, og skulle i løbet af året oparbejde administrationsgruppen i Københavns afd.

Mange tanker går til hans familie og specielt til Merete, som han blev gift med for et par år siden. Vi vil mindes ham som en særdeles pligtopfyldende og loyal medarbejder, afholdt af såvel kunder som kolleger.

Direktør T. Klug

Bilag 75 – se side 425

Som følge af et ulykkeligt fald i hans tidligste barndom var Thøger Rasmussen i sin opvækst lidt svagelig, og hans far mente derfor ikke, han egnede sig til at blive bonde, hvorfor han, uden at spørge om hans lyst, satte ham i handelslære hos en købmand i Århus. Det var i den tid, da man holdt butikkerne åbne fra tidlig morgen til sent aften, og om vinteren kunne det ofte være meget koldt, da man den gang ikke kendte noget til at have varme i en butik. En rigtig kold vinteraften, da det trak så ualmindelig længe ud, inden købmanden blev færdig i sit kontor, og før måtte butikken ikke lukkes, tillod Thøger sig at spejde gennem en lille rude i kontordøren. Uheldigvis brugte købmanden samtidig ruden fra modsatte side, og resultatet udeblev ikke. Købmanden åbnede i en fart døren og gav uden et ord Thøger en vældig lussing. Dette fandt denne ret ufortjent, hvorfor han, da han kom ind på sit værelse, pakkede sine sager sammen

og vandrede hjem til Jeksen, fast bestemt på ikke atter at møde i Århus. Til alt held var hans far, da han kom hjem, ikke rask og derfor sengeliggende, medens han straks havde medynk med sin kære dreng, så han på hendes forbøn foreløbig fik lov til at blive hjemme.

Så en skønne dag, da faderen atter var blevet rask, sagde han til Thøger: »Ja, vil du ikke lære at være købmand, skal du pinede lære at være degn!« Hvorefter han kørte ham 9 mil bort til seminariebyen Lyngby og satte ham i forberedelse hos den dygtige lærer Thorsen.

Heldigvis var det Thøgers største lyst at komme til bogen for at uddanne sig til at blive lærer.

I Lyngby tilbragte han så tre år, først et års forberedelse og derefter 2 år på seminariet, hvorfra han dimitteredes 1850 med karakteren »Meget duelig«.

Efter sin dimission var Thøger Rasmussen 2 år hjælpelærer og organist i Ålsø, og da den gamle lærer døde, i ca. 1 år hjælpelærer i Tved på Mols, hvorefter han 1853 kaldtes til lærer i Ålsrode og kirkesanger i Ålsø kirke.

Det var ingen let gerning, Thøger R. gik ind til – en dårlig, gammel skolestue og en ussel lejlighed, en mængde skolebørn, hvoraf mange fra fattige hjem. Ålsrode var en stor landsby med ca. 20 gårde og endnu flere huse, de fleste uden jord; men han tog frejdigt fat med lyst og tro på sin livsgerning, og det lykkedes, så han blev afholdt og påskønnet både af børn og forældre.

Endnu ca. 40 år efter sin død bliver han af gamle elever mindet som en sjælden god og samvittighedsfuld lærer.

Efter nogle års forløb fik han både bygget ny skole og lejlighed. 1854 giftede han sig med Ane Mette Sørensen, datter af gårdejer Søren Henriksen i Stilling, og i årenes løb opvoksede en ret talrig børneflokk, ialt 10 levende i Ålsrode skole, ligeledes voksede børneantallet i skolen, så han, inden der 1868 antoges en andenlærer, kom helt op til 110. Når dertil kom, at han hver søndag måtte vandre ca. en halv mil for at forrette tjeneste som kirkesanger ved Ålsø kirke, vil det skønnes, at han var spændt godt for. Lønningen var den gang beskeden, alt iberegnet – lejlighed, jordlod og kornløn samt lidt offer – 400 rdlr. Det meste til føde og klæder måtte skaffes ud af jordlodden, og denne lå langt borte, så det var ret besværligt at få den passet, men det skulle jo gå, fornødenhederne var den gang beskeden.

De unge ægtefolk fik af og til besøg af slægtninge fra deres hjemegn, undertiden kom de vandrende den lange vej, ca. 9 mil, for at spare de kære heste. Ja, den gang kunne man gå!

En af de første, der aflagde besøg, var Thøgers bror Jens Peter, der havde overtaget forældrenes gård i Stilling. Han fandt under gentagne besøg behag i den ret smukke og kristelig opvakte egn, at han bestemte sig til at sælge gården i Stilling og bygge en mølle i Ålsø, og her dannede han sammen med sin hustru et sjældent hjem for dem selv og deres mange børn og for egnens åndelig interesserede mennesker.

Mellem de to hjem i Ålsrode skole og Ålsø mølle blev der ført et rigt samliv i de mange år, de levede sammen.

Siden fik de unge i Ålsrode skole også besøg af Thøgers to andre brødre. De fire brødre dannede tilsammen et smukt firkløver, alle med øjet opladt for alt stort og skønt heneden. De sluttede sig alle til det grundtvigske kirkesyn, og en særlig oplevel-

se var det for de fire at træffe sammen for at drøfte, særlig tidens åndelige spørgsmål.

De gamle forældre i Stilling syntes, det gik lovlig vidt med den hellighed, som de kaldte det, og en gang en søn af Thøger besøgte dem, udtrykte bedstemoderen sig omtrent således særlig henvendt til sønnen Peder, der som sognebåndsløser til pastor Teilmann i Bering jævnlig om søndagen kørte den ret lange vej til kirke: »Ja, det er jo søllet med al den Hellighed, men tu, han kun' jo da wa fallen te en møj var' Last.«

Thøger Rasmussen døde stille og gudhengivent palmesøndag 1883, og han blev båret til graven af gamle elever. På hans grav satte venner i skolekredsen en mindesten med følgende indskrift:

Lærer Thøger Rasmussen,

* 1825 † 1883

En Sjæl i den Støvhytte bode,

En Sjæl, som paa Frelseren trode.

Og længtes med Haab mod det høje,

Med Gud og hans Glæde for Øje.

Hans Rasmussen, Elled.

*

Alle vi søskende gik i skole hos farbror Thøger. Denne farbror elskede vi alle meget højt. – Hvor husker jeg ham, når han læste »Ørvarods« eller »Rolf Krakes Saga«, eller han fortalte så inderligt jævnt fortællinger fra den bibelske historie.

Dorthea Stevns, f. Rasmussen

Bilag 76 – se side 426

Den største begivenhed i mine drengeår var, når jeg i sommerferien fik lov til at besøge vore slægtninge i Skanderborgegnen, særlig Stilling og Jeksen. Rejsen derned, ca. 10 mil, foregik til fods, første gang i følge med en morbror – senere foretog jeg den alene.

Tidlig om morgenen, så snart dagen gryede, begyndte vandringsen med en daler og et stykke mad i lommen samt en lille taske over skulderen; kunne man så være så heldig at komme op at køre med en tilfældig vogn, hjalp det godt. En stor begivenhed var det, da jeg første gang kørte med jernbanen til Hørning st. I Stilling kom der først station langt senere. Ferien tilbragtes dels i Stilling hos bedsteforældrene og dels i Jeksen hos farbror Peder Rasmussen, hvor der var jævnaldrende børn og kammerater. Enkelte af de gamle syntes, det var lidt af et driverliv for en stor 11-12 års dreng, og på et sted blev jeg af en gammel aftægtsmand modtaget med den hilsen: »Hvorlæng' ska' do go hier og dryw.« Men en sådan »velkomst« tog man sig den gang ikke så nær.

Sammen med en eller anden af bedsteforældrene kom jeg ofte på besøg hos gamle slægtninge, hvoraf der var mange rundt omkring i egnen. Mange timer tilbragtes også i og ved søen med badning og fiskeri.

Efter konfirmationen tilbragte jeg et par år ved have- og landbrug, indtil jeg i efteråret 1871 bestemte mig til at gå lærervejen. Min første uddannelse fik jeg hos min far og senere på Lyngby Seminarium, Testrup og Skovgård Højskoler. 1876-77 var jeg yngste lærer i Testrup, derefter 1¼ år soldat og endelig 1880-81 lærer ved Ebeltoft

Højskole, hvor pastor N. I. Jensen var forstander. I efteråret 1880 blev jeg og min hustru Maria Hansen fra Årø i Haderslev Fjord forlovede. Hun var som ung pige fulgt med pastor Nissen fra Sønder Omme til Ålsø.

I sommeren 1881, da jeg var på kursus i København, fik jeg gennem min farbror Søren Rasmussen, Refsnæs, tilbud om at overtage stillingen som lærer ved en lille friskole i Ellede ved Kalundborg. Jeg tog da straks ud for at se på forholdene og tog mod pladsen, og om efteråret holdt vi så bryllup. Vi blev viede i Ålsø Kirke af pastor Nissen, og til tekst tog han verslinien: »Underlig er hans Vej og Færd«, med hentydning til, at vi to fra så fjerntliggende egne på underlig vis havde fundet hinanden. Få dage efter rejste vi så til Kalundborg for at tage vort fremtidige hjem i besiddelse. Det var kun med små forventninger vi tog fat på gerningen her, der var kun 12 elever at begynde med; 2 forgængere havde opgivet pladsen, men vi gik i gang med god fortrøstning om en god fremtid, og det lykkedes over al forventning. Inden året var omme, havde vi 25 elever, og siden steg antallet til ca. 60.

De økonomiske forhold var ret beskedne, ca. 400 kr. i penge – god bolig med have og brændsel samt mælk m.m., omtrent sådan var lønnen den gang i friskolen, offentlig understøttelse gaves først langt senere; men priserne på livsformødenhederne var jo også ret små, så vi klarede os meget godt. Haven gav jo også lidt indtægt og godt til husholdets forsyning.

Friskolen ejedes af 7 familier, men 1886 overtog jeg den for egen regning. 1888 købte jeg fra en gård 4½ td. land, og her anlagde jeg en frugthave på ca. 1 td. land, medens resten 3½ td. anvendtes til landbrug med en del frøavl. Tiden var den gang inde i en krise, så man skulle være godt om sig for at eksistere økonomisk. Da jorden var sat nogenlunde i kultur, antog jeg i nogle år unge mennesker til oplæring i havebrug. Samtidig med denne udvidelse antog jeg en fast lærerinde ved skolen, i hvilken jeg nu selv havde 5 børn. Efterhånden steg børneantallet i skolen ret betydeligt, ligesom vi også i de senere år opnåede at få noget stats- og kommunetilskud. Så gik tiden til 1916; jeg havde da været lærer i ca 40 år og ønskede at give plads for yngre kræfter, hvorfor jeg ophævede skolen – en ny var blevet bygget bedre beliggende. Af staten var jeg bevilget en årlig understøttelse på 400 kr., som siden er forhøjet. – Af tillidshverv har jeg gennem årene haft mange, f.t. en del revisionsarbejder.

Hans Rasmussen.

Ved Hans Rasmussens død skrev Kalundborg Folkeblad:

Man kan næsten ikke forstå, at denne friske, ranke mand, som årene gik så mærkeligt sporløst hen over, ikke er mere. Og det bliver et savn, at vi ikke mere skal se hans kendte skikkelse iblandt os. Han hørte til den gode, gamle race, »de ædles æt«, som Grundtvig synger. De havde i ungdommens dage mærket åndens vingesus, hjerterne var blevet varme og glade, og det satte sit særlige præg på dem. Et lykkeligt folkefærd var disse gamle friskolelærere. De oplevede yderst trange dage økonomisk set, men de lagde alt i Guds hånd og sang omkap med himlens fugle. Og de blev ikke skuffede, de fik både føden og klæder, og der var åndelig rigdom til huse.

Hans Rasmussen har fortalt interessant om de første år i Ellede. Pengene var små, men de levede et rigt liv. Kneb det med at holde humøret oppe, gjorde en tur til »farbror« (Søren Rasmussen) vidundere. Han kunne sætte dampen op. Hans Rasmussen

havde allerede som ungt menneske opholdt sig hos Søren Rasmussen, og der blev ved at bestå det varmeste og bedste forhold imellem disse to hjem.

Det var en guldalder, har Hans Rasmussen fortalt. Vi kunne nøjes med lidt af gods og guld; men vi sang og spillede og glædede os med de unge.

Friskolen begyndtes med 12 børn, men var det end trangt i de første år, gik det dog stadig fremad, så man til sidst kom op på 40-50 elever.

Hans Rasmussen var med ved oprettelsen af Ubberup valgmenighed. Næsten hver søndag var de unge lærerfolk i Ubberup til gudstjeneste hos pastor Hoff, og disse søndagsture, hvor man kom sammen med levende og interesserede mennesker, kastede glans langt ind over ugens hverdage.

1886 overtog Hans Rasmussen skolen for egen regning. Statstilskud var der de første 20 år ikke tale om, så det kneb lidt med økonomien. Men Hans Rasmussen havde altid haft interesse for havebrug, og efterhånden blev haven en ikke uvæsentlig indtægtskilde. Det hændte vel heller ikke så sjældent, at forældre, hvis børn gik i friskolen, kom med lidt naturalier i form af slagtemad o.l. Og så blev de trange år alligevel rige år, og fem flinke børn groede op omkring lærerparret. Sønnen Thøger Rasmussen har træffende skrevet om sit barndomshjem:

En sjælden lykke stedse har haft til huse her,
og rige har I følt jer paa det, som liv gav værd.
Omend der ej var velstand, da børnene var små,
I følte, I velsignet blev, skønt pengene var få.

Hans Rasmussen var en velset gæst alle steder. Han var helt igennem en stabil og redegelig mand, som man trygt kunne stole på.

Hans Rasmussen ejede et varmt og medfølelse hjerte. Vi traf ham en søndag på hans ofte lange spadsereture på vej til en gammel kone, der trængte til lidt opmuntring og trøst, og der er sikkert mange, der med tak vil tænke på Hans Rasmussen netop, fordi de havde mærket, at han havde tid til at tænke på dem, der sad alene.

En rettænkende, varmhjertet og nobel personlighed var gamle lærer Rasmussen, rank i sind og holdning, og sådan vil vi bevare hans minde.

Ved hans kones død skrev samme blad:

Fru Marie Rasmussen var ualmindelig afholdt på sin egn. Hun havde en djærv og uendelig god natur, der gjorde hende til en personlighed, som der blev set op til, og i de mange år, hun levede sammen med sin mand til hans død, der tog hårdt på hende, var hun ham en god og yderst værdifuld støtte i hans arbejde. Deres ægteskab var meget lykkeligt. Hun hørte til de ædles æt.

Ved jordefærden fra Raklev kirke udtalte valgmenighedspræst Uffe Hansen, Ubberup, bl.a.:

Det er forskelligt, hvad vi mennesker forstår ved livets rigdom, men de mennesker, der samler sig skatte, som møl og rust ikke kan fortære, kommer til at holde af livet på en frejdig og frisk måde, også op i den høje alder. Et sådant menneske var den kvinde, om hvis bære vi er samlede. Fra sin ungdom levede hun et rigt liv, og hun blev interesseret ved at leve med i den verden, der var hendes, først og fremmest gennem børn og børnebørn. At lyse op i sin families kreds gav hun sine kræfter til til det sidste. Hun forstod den store værdi og rigdom i, at mennesker føler, at de hører sammen i kærlighed. Hun var så rig og frisk, og derfor var det tungt at tænke på, at dette forhold skulle

afbrydes. Når det alligevel gik så smukt og kønt til det sidste, var det, fordi fru Rasmussen forstod, at bag vor egen lille verden og vort menneskelige fællesskab ligger det store fællesskab, der aldrig skal brydes, og fordi hun også i forholdet til sine kære kendte samhørigheden deri.

Bilag 77 – se side 438

Tømrermester Kjærulf pådrog sig en gasforgiftning under arbejdet i sit værksted. Da han senere sad og spiste til aften sammen med sin familie, klagede han over stærke smerter i hovedet og sagde, at han ville tage et bad i håb om, at det kunne hjælpe. Da han efter nogen tids forløb ikke var vendt tilbage efter badet, fandt man det mærkeligt og søgte at kalde på ham, men forgæves. Forgiftningen har været så alvorlig, at han, straks efter at han er kommet i badekarret, er besvimet; han er derefter gledet ned i vandet og er druknet. Trods energisk og omgående indsats med kunstig åndedræt og pullmotor, lykkedes det ikke at kalde ham til live igen.

Århus Stiftstidende skrev 9. juni 1933:

»– Tømrermester Kjærulf blev begravet fra Sct. Lucas kirke. Det store følge talte talrige repræsentanter fra håndværkerstanden i Århus, og der var fanedeputationer fra Århus Tømrermesterforening, Århus Håndværkerforening, Århus Skyttekreds, Århus Borgerlige Skydeselskab, Idrætsforeningen af 1900 samt Fredsforeningen.

Pastor Andreas Petersen holdt mindetalen over den afdøde, som han ud fra sit personlige kendskab skildrede som en udmærket familiefader og en dygtig og flittig håndværker, der nød anseelse blandt medborgere og kolleger, og hvis bratte død vakte stor medfølelse med hans hustru og børn.

Efter salmen: »Du Herre Krist« sang koncertsanger Thøger Rasmussen: »Lyksalig, Lyksalig«.

Bilag 78 – se side 443

Thyra Rasmussen begyndte sin gerning som lærerinde ret tidligt, idet hun hjalp sin far i skolen, da hans helbred svigtede. Efter hans død 1883 var hun privatlærerinde bl.a. på »Råmosegård«, indtil hun i 1894 blev kaldet til lærerinde i Glatved, hvor hun virkede til 1929, da hun tog sin afsked og flyttede til Århus.

I 35 år varetog hun sin gerning blandt børnene med dygtighed og interesse, og blandt beboerne mødte hun venlighed, gæstfrihed og forståelse, så de 35 år blev gode og lykkelige år for hende.

For sine søskende og deres børn var hun den kærlige »faster« og »moster« og senere »gudmor« – hvis besøg i ferierne altid blev imødeset med glæde.

»Ved min faders tidlige død kom jeg til bedstemoder og flyttede sammen med hende til Glatved skole i 1894 – og moster blev som en anden moder for mig. Hos hende havde jeg mit gode, kærlige hjem, lige til jeg i 1912 blev gift og fik mit hjem i Århus. Og mosters kærlighed og omsorg blev i rigt mål overført til alle mine, så hjemmet i Glatved med »gudmor« som en glad og gæstmild værtinde står som et kært og ufor-

glemmeligt minde for os alle i familien.

Også i Århus vandt hun sig mange venner, som delvis erstattede hende savnet af gerningen blandt skolebørnene og af vennerne i Glatved.

Thyra Rasmussen stod i livlig forbindelse med hele sin familie og med slægten i sin helhed, og hun kendte de allerfleste af familiens medlemmer og stod i omfattende brevveksling med en stor kreds – gamle og unge – lige til sin død.

Hun blev begravet på Ålsø kirkegård under stor deltagelse. Pastor Jespersen, Ålsø, talte ud fra et ord i Davids salmer: »At tælle vore dage lære du os, så vi kan få visdom i hjertet« – og han omtalte hende som et menneske, der havde lært at tælle sine dage og øve sin ansvarsfulde gerning med visdom i hjertet og vandt sine elevers og venners kærlighed.

Brodersønnen, koncertsanger Thøger Rasmussen, Århus, sang: »Kirkeklokke, ej til hovedstæder«, og efter jordpåkastelsen takkede adjunkt I.C.Madsen, Århus, på familiens vegne for deltagelsen.

»Hun gjorde mig vel – og kun vel – alle sit livs dage«!

J. F. K.

Frk. Th. Rasmussens tak ved afskedsfesten 31. maj 1929.

Til Hoed sogn.

En dybfølt tak jeg eder alle gerne bringe vil,
og at jeg virket har til nu, I har mig hjulpet til.
Jeg venlighed mødte ved hver en lejlighed,
så rig på gode minder jeg nu drage kan afsted!

Med glæde jeg imod de kære poder altid tog
og lærte dem at skrive og at læse i en bog.
Så gik nogle år, til min skole de forlod,
men mon *de* så, at jeg med vemod da i sindet stod!

Bilag 79 – se side 443

Vort barndomshjem var noget af det dejligste. Det var religiøst præget. Far og mor gik tit i kirke søndag formiddag. Jeg husker som lille pige, jeg var med far i kirke, hvor det knobt svært at sidde stille, men det hele havde et festligt præg.

Far talte tit om sit barndomshjem i Ålsrode og om sin far og mor. Min farfar har jeg aldrig set, men farmor besøgte os en gang, da jeg var en lille pige på 5-6 år, og jeg var meget glad for hende. Jeg havde lige fået en fin, lille rød paraply, den købte hun til Sigge, og jeg fik en med gedebukke i stedet for, men jeg syntes ikke, den var nær så pæn. – Min far lavede en gang en lille fin dukkestue til mig med små fine møbler, bord, stole og skab i metal. Den blev meget beundret, både af børn og voksne. Han reparerede også selv sit lommeur.

Far blev passet godt, han fik kaffe på sengen hver morgen, og så hændte det, at jeg fik en sukkerknald eller en tår kaffe med. Det syntes jeg var noget så dejligt. Hans sko stod også altid parat, nypudsede af mor, og frakken børstet, for far skulle tidligt op og gå den lange tur til arbejde, ca. 1 times gang, hver morgen og hjem på samme måde

om aftenen i al slags vejr. Hvor vi glædede os alle fire, til han kom hjem om aftenen, så fortalte han eventyr for os. Nogle af dem digtede han selv. Sommetider legede han »far, mor og børn« med os, andre gange red han »møllersæk« med os, og vi fik hver sin tur på hans ryg. At han gad, forstår vi ikke nu bagefter, når han havde været på arbejde 10-12 timer først.

Selv som gammel mand kunne far more sig med børnene. Han sad og legede »so i hul« med Walther, og de lo begge som et par skoledrenge. Noget af det bedste for os var, når faster Dagmar, onkel Theodor og børnene kom i julen, så blev der rigtigt leget, for onkel Theodor var lige så stort et legebarn som vor far.

I 1932 blev far pensioneret fra »Hærens Laboratorium«, i en alder af 66 år. Far var endnu den gang en rask mand, som kunne gå lange ture. Nu var alle vi tre piger blevet gift, og far og mor nød rigtigt at besøge os skiftevis. Der var det bedste forhold mellem dem og svingersønnerne.

De sidste år var far ikke så rask, så mor havde nogle drøje år, men han blev passet så godt, som få er blevet det. Den sidste gang, jeg var sammen med far, var på min 50-års fødselsdag, hvor han kom, fin at se til med sit hvide hår. Om aftenen blev han sløj og uklar. Han kom til sengs, og næste dag blev han kørt hjem, hvor han døde stille den 7. februar 1950. For os, der har kendt ham, er det, som om han stadig lever blandt os, og vi ser ham tydeligt for os.

Vor moder levede i 7 år derefter. Stille og med fred i sindet, flittig som altid med fine håndarbejder i sving til gaver til sine piger og til kirkens basarer. Hjemmets store gæstfrihed førte hun videre, og hendes fine natur beholdt hun til det sidste. Den 6. januar 1957 døde hun pludseligt, 82 år gammel, åndsfrisk til det sidste. Man kan i sandhed sige, at de to ældedes med ynde.

Agnes Johansen, f. Rasmussen

Bilag 80 – se side 444

Søren Rasmussen var i hele sin færd en af dem, som gør Danmark ære ude i det fremmede. Han drev sin farm med dygtighed og utrættelig flid, til han nærmede sig de 80 år, da farmen blev bortforpagtet, og han og hans hustru Julie flyttede til »Good Samaritan Home«, Mason City, hvor han døde 15. februar 1955. – Sin uddannelse som møller fik han hos sin farbroder på Ålsø mølle, som han altid mindedes ligesom barndomshjemmet i Ålsrode skole – og Ålsø kirke, hvor sønnen Thøger Rasmussen blev døbt før afrejsen til Amerika og fik sin farfars navn. Sine børn gav han en god uddannelse, så de alle kom i gode stillinger – ligesom hustruens søn, Clement Juul, der som otteårig kom med sin moder til Amerika, har fået sin uddannelse på College og nu er professor i psykiatri i Californien.

Hele sit liv var Søren Rasmussen en god dansk mand, og hans store glæde var breve- ne »hjemme fra Danmark«, som blev læst gang på gang, og han omfattede familien og slægten med kærlighed og interesse.

Julie Rasmussen har været en dygtig og flittig brevsriver gennem årene og har derved holdt forbindelsen med familien i Danmark vedlige. I de senere år har datteren Annie, gift Snell, taget arven op og fortæller om hjemmene derovre, børn og børne-

børn og om brødrene, så det ved hjælp af breve og foto har været muligt at skrive deres slægtstavle.

J. F. K.

Bilag 81 – se side 453

Ved efterretningen om hans død skrev Grenå Folketidende:

»Den gamle Møller« i Ålsø J.P. Rasmussen er i fredags aftes afgang ved døden 82 år gammel, og Grenåegnen mister i ham en af sine betydeligste mænd.

I sin ungdom lærte han mølleriet. En gang, da han var på besøg hos sin broder Thøger Rasmussen, der i en lang årrække var lærer i Ålsrode, blev han af en kreds af mænd opfordret til at bygge en mølle i Ålsø. Han tog imod opfordringen og købte et stykke jord af Chr. Bruun, og på denne jord, der var iført lyngens brune tæppe, byggede han sin mølle i året 1856. Senere byggede han både bageri og maltgøreri, ligesom han, der var en meget dygtig træarbejder, drev snedkeri, og forretningen voksede sig i årenes løb op til en stor og anset forretning.

I de første år, Rasmussen og hans hustru boede i Ålsø, gik der en stærk religiøs bevægelse over sognet, og Rasmussen, der var et stemningsrigt menneske, kom med i denne bevægelse. En af dem, der fik mest indflydelse på hans åndelige liv, var daværende pastor la Cour i Ålsø, ligesom han også var stærkt optaget af Grundtvigs stærke forkyndelse og hans brud med rationalismen. Hjemmet på Ålsø Mølle blev nu i mange år midtpunktet for det åndelige og kirkelige liv på egnen.

Fra seminariet i Lyngby kom seminaristerne i besøg på møllen, og mange højskolemænd og foredragsholdere var gæster på møllen, når de holdt foredrag på egnen.

Møller Rasmussen var en hæderlig og rettænkende mand, ret en hjemmets mand, der sammen med sin hustru og en stor børnesflok levede »et muntert, virksomt liv på jord.« Først da han var 80 år, trak han sig tilbage fra forretningen, men han vedblev at følge den med usvækket interesse.

Naturligvis undgik en mand som møller Rasmussen ikke at blive draget ind i det offentlige liv; han har således været sognerådsmedlem og har haft adskillige tillidshverv.

Med gamle møller Rasmussen er en ejendommelig og stærk personlighed gået bort. Hans minde vil blive bevaret i kærlighed, ikke blot på hans hjemegn, men i langt videre kredse.«

Ålsø Mølle

Ret sønder for Ålsø, højt og frit,
en mølle står;
mens tiden har skiftet med »dit og mit«
i dage i år –

stod møllen urokket – en kæmpe lig,
der viger ej –
et kendingsmærke for fattig og rig,
på sti og vej,

og slig som den står, omkranset af vang,
af skov og hav,
den blev som et vidne til slægtens gang,
fra vugge til grav.

Gammel og hvid der ligger en gaard
ved møllens grund,
to hørte sammen de mange år
fra første stund.

Gården og møllen blev ét ved et navn
med hjerteklang:
»Møllen« som slægten har hejst i stav
så mangan gang.

Imellem det svundne og hver en dag,
der kommer og går,
med bærende kræfter i døgnets jag
den for os står.

Aage Nielsen

Nu mange er ældre, har børn og hjem
og eget bo,
men »møllen« der hjemme går aldrig i glem,
den er som en bro –

J. P. Rasmussen.

Glæden ved Guds grønne jord,
glæden ved Guds nåde-ord,
de vil ikke kriges;
lærkesang og klokkeklang
de kan godt forliges.

Dette vers af Chr. Richardt passer udmærket på mølleren i Ålsø. Han var »lysvågen for alt stort og skønt heneden«, men han var også et inderligt Guds barn, ret en »hjerterkristen«. Det gode hos sine medmennesker kunne han let få øje på, og det glædede ham, men han sørgede også hver gang han skuffedes i sin tillid til mennesker. – En tid var han Vilh. Bechs tilhører i Ørum, men snart blev han en af Grenåegnens mest kendte grundtvigianere. Han var i bedste betydning en af de »glade kristne«. – Der var jo tit mange gæster i møllen, og mølleren førte an i glade og alvorlige sange og i muntre lege. Men når legen var forbi, var det jo også mølleren, der holdt aftenandagt med salmesang, trosbekendelse og fadervor.

Den elskelige møllerkone var ham en trofast medhjælper og tog ligeledes ivrig del i alvor og gammen. Hun gik så stille omkring med sit kendte milde smil.

Th. J.

*

Fra Ålsø mølle.

Når jeg tænker tilbage på mit barndomshjem, forekommer det mig, at livet dér formede sig som en lang og lykkelig festdag; men det kom vel af, at mor og far forstod at gøre det daglige liv så festligt. Dagen forløb med travlt arbejde, hvori vi børn tidligt lærte at tage del. Både mor og far var meget arbejdsomme og sparsommelige mennesker, og ingen af dem holdt af at se os med ledige hænder, men de mindede os ofte om, at tiden kom aldrig tilbage igen, derfor gjaldt det om at bruge den på bedste måde. Mor sagde ofte: »Åh, lille børn, i 5 minutter kan man udrette meget, det gælder om at tage øjeblikket i agt.«

Men arbejdet gik som en leg derhjemme, det blev udført under sang og skæmt og glæde – gennem kæmpeviserne, fædrelandssange, historiske sange og salmer sang vi os sammen i inderlig forståelse af hinanden, og når aftenen kom, læste mor højt for os af Ingemanns romaner og Runebergs digte, særlig mindes jeg mor læse »Bonden Pavo« og »Sven Dufva«. Far havde en smuk og kraftig sangstemme, han sang for og med os i mørkningstiden, og stundom legede han med os og gav os en lille dans. Men når dagen

var endt, og vi alle skulle til ro, så samledes vi alle til aftenandagt, far og mor og alle vi børn samt vore tjenestefolk. Som oftest begyndte vi med at synge »Ånd over ånder, kom ned fra det høje«, så bekendte far troen, bad Fadervor og fremsagde nadverordene, og vi sluttede gerne med det lille vers: »Fadervor i høje sale, kom din pagt med os i hu.«

Far og mor, som en tid, efter de var kommet til Ålsø Mølle, havde været meget påvirkede af Indre Mission, sluttede sig mere og mere til det grundtvigske livssyn; der fandt de den fred og glæde, som de ikke tilfulde havde kunnet finde noget andet steds.

Hjemmet på Ålsø Mølle blev snart et samlingssted på egnen for de mennesker, der gerne ville dele Grundtvigs folkelige og kirkelige livssyn.

Søndagene var jo i særlig grad festdage, – da skulle alt arbejde så vidt mulig hvile, så alle, der havde lyst, kunne komme til kirke. Som oftest bestod vor søndagsmiddagsmad udelukkende af risengrød og ikke andet. Grøden blev kogt tidlig og puttet ned i hækassen, så den kunne være varm, til vi kom fra kirke. Hvor jeg mindes de søndage. – far gik gerne søndag morgen op og ned ad gulvet i dagligstuen og sang: »Denne er dagen, som Herren har gjort« eller »Hyggelig, rolig, Gud er din bolig« eller en anden af vore gode salmer, og da stod gerne en af os småbørn på hver af hans fødder og vandrede på den måde med ham, mens han holdt fast på os med en arm om hvers hals.

Efter kirketid var der så godt som altid en del gæster med hjemme, og vi børn fik mange gange lejlighed til at høre på de udmærkede samtaler, der blev ført af de voksne, – om religiøse, folkelige eller politiske spørgsmål, og jeg tror, det havde umådelig stor betydning for os alle, det vakte interesser hos os til selv at beskæftige os med de spørgsmål og søge klarhed over dem for vor egen livsudviklings skyld.

Nå, det var jo nu ikke altid solskinsdage, sorgen var ofte til huse; af den store børneflokk (ialt 12) døde efterhånden de 7 – 2 som voksne, og de andre som store børn, men sorgen bragte kun større inderlighed ind i fars og mors liv, fordi de havde lært at kaste al deres sorg på ham, der alene kan hjælpe menneskene til at forstå, at sorgens hvide roser også har sin betydning for menneskelivets udvikling lige så vel som glædens røde roser. – Ja, jeg synes, jeg endnu kan høre dem synge: »Herren han er dog sine tro, også når de mistvivle« o.s.v.

Far og mor satte alt ind på, at deres børn kunne komme på højskole, – og selv foretog far en rejse sammen med sin bror Søren Rasmussen over til Kolds Højskole, hvor de oplevede nogle rige dage og vendte hjem oplivede og opfriskede af turen. – Det var såvidt jeg ved i 1872 – jeg ser dem endnu den dag, de kom tilbage – de kom med hinanden i hånden ind i gården, syngende en af vore smukke, gamle folkeviser: »Liden Kirsten hun tjente i kongens gård.« Mor fik også lejlighed til at komme »14 dage på højskole«. Da min ældste søster var blevet elev på Testrup, rejste mor også på Testrup og var der en 14 dages tid; vi har et gammelt højskolebillede hjemme, hvor både min mor og min ældste søster er på som elever. Far var siden med til det store møde i Askov i 1881.

Min ældste søster Rasmine (navnet var efter farfar) – hun er en af dem, der nu for 26 år siden rejste til landet bag hav – plejede jo ellers gennem flere år gamle farmor og farfar i Stilling, indtil farfar døde, og farmor kom hjem til møllen, hvor hun var til sin død.

I Grenå var der blevet oprettet en forening, som hed »Dansk samfund«. Denne fore-

ning havde til formål at skaffe gode foredragsholdere til egnen. I disse møder deltog far og mor med stor glæde. – Jeg mindes, at jeg som barn flere gange fik lov at være med til de møder, – særlig husker jeg Jens Nørregaard fra Testrup.

Der var også en ting, som far og mor havde deres styrke i, nemlig at gøre det hjemligt og godt for deres tjenestefolk; de måtte aldrig skilles af i nogen henseende, derfor kunne vi vel også beholde dem så længe. – To brødre tjente os f.eks. i over en menne-skealder.

Far var en stor børneven, han var kendt og elsket af alle børnene på egnen. Han havde altid en spøg på læben til dem og forstod dem både i deres sorger og glæder. – Mor havde et godt navn blandt egnens fattige; ikke alene kunne hun altid få lidt til-overs til dem, men var der sygdom i de fattige hjem, da var mor også altid rede til at hjælpe med pleje og med at våge.

Tæt ved mit hjem lå der dengang en stor fattiggård, hvor alle stakkels gamle menne-sker kom, når de ikke længere kunne forsørge sig selv. Det gjorde far så ondt for de gamle mennesker, at de ikke hver dag kunne få en lille kaffetår; men far og mor prøvte at råde lidt bod på det ved at opvarte de gamle med kaffe og friskbagt brød, hver gang der var en lille anledning til det. På fars fødselsdag den 11. maj var det en vis ret, at der blev bagt et par store kringler og kogt en stor kedel kaffe, og så gik det rigtighok i festtog ned til fattiggården, til stor glæde både for os børn og alle de gamle, fattige mennesker dernede.

Mange gange kastede vel økonomiske sorger og bekymringer deres skygger ind i det ellers så lyse hjem, men Gud ske lov, skyggerne blev dog aldrig mørkere, end at solen snart igen kastede sine stråler ind i hjemmet og jagede skyggerne væk.

Far bevarede sit livsglade sind til det sidste. I 1910 døde han. – Den sidste gang, jeg besøgte far og mor, før hans død, tog han mig i sine arme, da jeg skulle sige ham far-vel. – Han slog korsets tegn for mit bryst og sagde: »Gud velsigne dig!« Jeg ser endnu hans ansigt for mig – det var helt forklaret, og hans øjne strålede.

Mor overlevede far i 10 år. – 1920 lukkede så vor elskede, lille fromme mor sine øjne. Fra hendes små lyse stuer er der sikkert steget mange bønner op mod Gud for børn og børnebørn og for hele slægten.

På den gravsten, der er rejst på deres grave på Ålsø Kirkegård, står dette vers, forfat-tet af min farbror Søren Rasmussen fra Ulstrup Friskole:

»Lyst var Eders Øje og barnlig Eders Tro,
I Ordet af vor Frelser fandt I Sjælefred og Ro.«

Gud velsigne deres minde!

Dorthea Stevns, født Rasmussen

*

Fra barndomshjemmet i Ålsø Mølle

Min far og mor – møller Rasmussen og hustru – var som unge ægtefolk på besøg i Ålsrode hos Thøger Rasmussen, der var gift med mors søster Ane Mette.

Ved denne lejlighed var der flere af egnens kendte folk til stede, og der blev da talt om, at der savnedes en mølle, og far, som havde lært mølleri, blev opfordret til at bygge mølle der. Man lovede ham støtte og hjælp, og snart gik sagen i orden, og mens møllen blev bygget, boede far og mor i Ålsrode Skole hos min farbror.

Snart stod møllen færdig på bakken, og far og mor flyttede ind i det lille hjem. Folk var hjælpsomme imod dem, og mange blev deres venner for hele livet.

Under meget beskedne forhold rejste det lille hjem sig, men en talrig vennekreds samlede sig om hjemmet, og dørene stod altid åbne for den. Fars lyse og frejdige sind gjorde, at han så let vandt folks tillid og venskab, og han indbød alle, der kom ham venlig i møde, til besøg i hjemmet, og der kom mange.

Tit kneb det jo nok for mor at skaffe mad til de mange gæster, men hun forstod, at de måtte tage, hvad huset formåede, og ingen blev borte, fordi maden var tarvelig.

Far blev stærkt påvirket af pastor la Cour, som var præst i Ålsø, og som vedblev at være fars hjertensven, også efter at han var rejst fra Ålsø. Pastor Vilhelm Bech, som den gang var præst i Ørum, fik også stor betydning for far og mor. Det var en lang og besværlig kirketur. Først måtte de gå en mil til Kolindsund, hvor de så blev færget over, og så atter gå et stykke til kirken –, men den tur gjorde far næsten hver søndag i flere år, mens mor, der havde de mange småbørn, var mere bundet til hjemmet.

Skønt mor blev gift, da hun var godt 16 år, og havde 12 børn og et stort hus, fulgte hun udmærket med på alle områder. Hun var en god oplæser og læste meget gerne højt for vi børn af de mange gode blade og bøger.

Efter gudstjenesten om søndagen samledes tit en vennekreds hjemme, og der blev da næsten altid talt om spørgsmål, der var oppe i tiden, både kristelige og politiske. De politiske bølger gik jo højt i 80'erne, og det taltes der meget om hjemme, og far var med til de mange store møder rundt om. Far var ivrig venstremand.

Far elskede børn, og børn hang om ham alle vegne; selv havde han jo en stor flok og gerne en af os lange piger på skødet.

Søndag morgen var festlig, når far vandrede op og ned ad gulvet og sang: »Denne er dagen, som Herren har gjort«. Hver aften samledes alle, som ville være med, til aften-sang. Vi børn blev aldrig direkte opfordret til at gå i kirke, men det var ligesom noget, der fulgte af sig selv, at vi gik med far og mor. – Fars bekendelse var frimodig og frejdig, og han havde en egen evne til at kunne sige folk sandheden, når han syntes, der var noget, der var forkert.

Som forretningsmand nød far tillid og agtelse. Forretningen omfattede mølleri, bageri og maltgørieri.

Både far og mor rakte gerne en hjælpende hånd til alle, der trængte. Var en og anden på grund af forskellige forhold kommet ud af kurs, fik de hjem og hjælp på møl- len, til de igen kunne komme i gang.

Kathrine Skou, f. Rasmussen

*

Den gamle Ålsø-møller.

I en artikel om minder fra Djursland skriver sognepræst Johs. Balslev, Vejlbj i dagbladet Djursland i julenummeret 1914 bl.a.:

»Og skal jeg nu fremdrage et enkelt minde fra disse ti år, så skal det være mindet om en af dem, jeg mødte. Mindet om en af dem, jeg har været gladest ved at lære at kende: den gamle Ålsø-møller. Jeg har lyst til det, skønt jeg ikke har kendt ham i hans ungdom og kraft. Han var allerede gammel og grå, da jeg første gang trykkede hans hånd i våbenhuset i Vejlbj Kirke; han fortalte sine historier mere end een gang, og i en vis

forstand var tiden vel løbet fra ham. Livet havde antaget nye former, som han ikke helt følte sig hjemme i, og som han – måske med nogen ret – fandt fattigere end dem, han havde kendt i sine unge dage, da en sang lå folk lettere på læben, og da bekendelsen lød frimodigere, når de samledes, alle de mange, der i årenes løb fandt vej til det gæstfri hjem ved møllen.

Det er ikke meningen her at fortælle hans liv, ikke engang fra den stund, da han kom til egnen og tog fat uden gods og guld, men med arbejdslyst og med evne til at lægge alt i Guds hånd. Og mens han »bad og arbejdede«, voksede forretningen, hvis underlige bygningskompleks så pudsigt vidnede om, at det hele så at sige havde formet sig ved knopskydning. Det var en utrolig masse gavle, der var udvendig, og gange indvendig.

Nej, her er kun tale om at mindes den gamle møller, i hvem hjertelivet var det, der prægede hele manden. Det gør det måske vanskeligt at give et skriftligt billede af ham. Men det var netop det, der gjorde det til noget af en velsignelse at være sammen med ham. Han havde bevaret barnesindet, og han bevarede gennem alt glæden over livet.

Cicero siger et sted et herligt ord om, at de mennesker, han synes bedst om, er de unge, i hvem han finder noget af alderdommens alvor, og de gamle, der har bevaret noget af ungdommens friskhed. – Sådant en ung har han nok været, og sådant en gammel var han. Og ved sådanne gamles fødder har de unge godt af at sidde.

Når man hører om, hvorledes han få dage før sin død kunne få besøg af et par af sine slægtninge, der kom for at tage afsked, og så få dem hver under en arm for ved deres hjælp at gå en sidste tur gennem de gamle kendte stuer, og at han kunne foretage denne marsch til disse toner: »Den gang jeg drog af sted«, som han selv istemte, så mærker man, at det er en olding, der har bevaret ungdommens friskhed.

Men når man så eller hørte ham lige til det sidste bekende sin tro og glæde sig i sin dåbspagt, så forstod man, at hans glæde over livet bundede i det bedste, som både gamle dage og nye tider har fået at leve på.

Og når man hørte, at han, da det lakkede så småt mod jul, kunne spørge, om han kunne leve højtiden over, og få at vide, at det kunne han ikke, og at han så kunne udbyde: »Nej, hvilken dejlig jul, jeg så får«, så forstår man endelig, at hemmeligheden i et sådant liv er denne, at *håbet* er blevet bevaret friskt og ungt i sjælen, også da hårene var blevet hvide.«

*

Morfar.

Du er ej mer, min moders far,
du sover trygt ved kirkedør;
men i mit mindes blanke glar
jeg ser dig stout som før.
Jeg ser dig sidde arbejdsstræt
ved vinvet, i din store stol, –
fra haven driver luften tæt
af duft fra kaprifol – .
Så barnlig glad – din rige ånd
gør kærligt, klogt dit jævne sprog;
du blader med din grove hånd
i Kingos salmebog.

Du var selv herre i dit hus,
og som en møller var du stolt;
men passet selv på herd og hus
i varmt vejr eller koldt.
Der hvor de andre gik i stå,
du tog et tag, så værket gled;
for du var snild og stærk som få,
og ville, at det skred.
Du havde orden i dit kram,
hver ting sin tid, hver ting sin plads.

— — —

Ved siden af dig sover hun,
som var på en gang ven og viv,
den samme drømmeløse blind,
tryk for alverdens kiv.
Hun havde ej så rigt et sind,
blev ej så let fantast som du, –
de falske syners drømmespind,
hun brød for dig itu;
men hun var børneflokkens mor –
en bedre mor har ingen kendt,
jeg ved først ret, at hun var stor,
nu hendes liv er endt.

Ak! I blev gamle begge to,
gav plads for slægtens næste led;
stod sildig op – gik før til ro,
og ønskede mere fred.
Når i den lune aften klang
fra gården børnebørns kommers,
bad I jer aftenbøn og sang
et enkelt salmevers. –
Så kørt morfar først til grav –
og mormor fulgte i hans spor;
men hvad den næste slægt I gav
af godt i stilhed gror.

Arne Stevns

*

De fire brødre fra Jeksen – Stilling.

Rasmus Pedersens og Ane Pedersdatters fire sønner blev betydelige mænd hver på sin egn, og de forstod at værdsætte hverandre i en grad, som man sjældent ser. Til det usædvanlig kærlige forhold mellem dem bidrog naturligvis meget, at de alle fire havde samme kristelige forståelse, og derfor altid kunne samles i tro og bekendelse, ligesom de også i politisk henseende alle var fuldtro venstremænd.

Min gamle »farbror Per«, sognefoged i Jeksen, var en kraftig og stout mand, der ikke veg fra sin overbevisning, hvorfor han også i den provisoriske tid måtte vandre i arresten, fordi han ikke ville opkræve de provisoriske skatter. Et lille træk vidner om hans karakter: Da han skulle løslades, kom herredsfogden – som han for resten satte pris på – ind til ham og sagde: »Hør, Per Rask, nu kan De godt følge med mig, så vækker det ingen opsigt, så kan De ganske stille tage til Deres hjem«, hvortil farbror svarede: »Nej, a skal' it' ud a' bagdøren, a går ud den vej, a kom ind«. Jeg beundrede og elskede farbror – jeg var den gang en lille pige og han en ældre mand. Han gav mig altid en krone, og det var jo for en lille pige en formue den gang, og jeg syntes, at farbror måtte være umådelig rig. Sidste gang jeg besøgte ham, var kort før han døde i Skanderborg. Skønt han længe havde været bundet til sygelejet, var han fuldstændig åndsklar og fulgte med i alt, hvad bladene kunne bringe ham af nyt. Frejdig bekendte han sin tro og bad mig synge de salmer, han selv ønskede skulle synges til hans begravelse.

Farbror Thøger, lærer i Ålsrode, husker jeg også. Han var de sidste år noget svagelig på grund af forskellige sygdomme, som stødte til, men han skal have været en meget dygtig lærer.

Hvad der for mig står meget tydeligt er fars glæde, når han langt nede på vejen opdagede farbror Thøger og moster Mette: »Nå mor, nu må vi have kedlen på, nu kommer Thøger og Mette!« var da gerne fars udråb. – Samme »kedel« var for resten sjældent kold, for far kunne altid finde en, der trængte til at tões op med en tår kaffe, og mor holdt trofast ild under den, skønt den mange gange om dagen forstyrrede hendes arbejdsplan.

Fars gode hjerte fornægtede sig aldrig. Jeg husker, da fattiggården blev bygget – den lå lige neden for møllen – hvor far stred for, at gamle ægtefolk skulle have lov at bo sammen i stedet for, som reglementet bød, at kvinder skulle være i den ene fløj og mænd i den anden.

Når farbror Søren og faster Sofie fra Refsnæs kom, var der stor glæde, og far og farbror skiftedes da til at fortælle historier fra hjemmet. Vi havde hørt de historier mangfoldige gange, men de var lige fornøjelige for hver gang. Men når de kære gæster var rejst, måtte far gerne gå tidlig til ro, for så var han lidt syg om hjertet de første dage.

Kathrine Skou, f. Rasmussen

Bilag 82 – se side 453

Mor og far var et lykkeligt ægtepar; ikke sådan at forstå, at de havde megen synlig medgang, tværtimod; men de levede begge i fuld indforståethed af et dagligt ansvar overfor hinanden og for deres ret store børneflokk. Det gav dem karakterstyrke, så de sammen fik lykke til at danne et trygt og godt hjem for hinanden og for børnene, såvel som for andre slægtninge og for gode venner.

De var store modsætninger.

Mor bevarede livet ud sin arv fra barndomshjemmet på Ålsø Mølle: En stærk og barnlig tillid i sit gudsforhold, en usvækket tro og en rig, frimodig medleven i kristent menighedsliv, sådan som hun mødte det i forbindelse med gode præster og levende menigheder. Hun var glad for at synge. For os børn sang hun ofte og fortalte eventyr, sådan at vi endnu som ældre mennesker mindes det, som var det nyligt oplevet. Mor lærte os som noget for hende selvfølgelig at bede barnligt og tillidsfuldt til Gud. Mor var uhyre flittig, og hun bevarede til det sidste viljen til at være flittig. Hun var en samvittighedsfuld økonom over de små midler, hun fik rådighed over til sin mand, til børnene og til sig selv.

I fars barndomshjem i Ålsrode havde det kristne livssyn et noget mørkere islæt, end tilfældet var på Ålsø Mølle; men det levedes lige så grundfæstet.

Fra ungdommen og livet igennem var far kritisk indstillet over for kirken og dens præster. Det var dog ingen hindring for, at han havde præster som trofaste venner. De forstod hans ærlige søgen i ensomhed ude i naturen, hvor alt mødte ham på den måde, som Brorson giver udtryk for i den dejlige salme: Op al den ting, som Gud har gjort. Far var også meget flittig og havde udpræget ordenssans, var velbegavet og havde en stærkt udviklet politisk interesse. Han abonnerede i adskillige år på den stenograferede »Rigsdagstidende«. Rolig og fordragelig, som han var, havde han kun venner.

Vi søskende blev tidlig vant til arbejde, lydighed og nøjsomhed.

Udadtil blev far valgt til medlem af skolekommission og sogneråd, men de hyppige flytninger hjalp til, at han derudover ikke blev brugt i andre gøremål; man kan vel hertil føje: heldigvis.

Skal jeg slutte med mit bedste minde om mine forældre, vil det blive dette, at lige inden far sank hen i bevidstløshed, der blev hans sidste lange søvn, satte mor sig ved hans seng og bekendte den kristne tro. Sådan skiltes vore gode og kærlige forældre.

Aage Nielsen

Bilag 83 – se side 453

I venners og familiens store kreds indtager fætter Ejnar – som han populært kaldes – en ganske særlig plads; han er den ældste af fætrene, og er elsket og afholdt af alle for sine mange gode menneskelige egenskaber og for sin hele noble og ridderlige færd. Og for de mange fætre og kusiner og næstsøskendebørn, som i årenes løb kom til at opholde sig kortere eller længere tid i hovedstaden, har han betydet overordentlig meget som ven og vejleder. Hans hyggelige kunstnerhybel på Carl Bernhardsvej blev så afgjort endnu hyggeligere, da hans søde, djærve, svenskfødte fru Judith i 1930 overtog husmoder- og værtindepligterne i henholdsvis København om vinteren, og om sommeren i deres dejlige hus, der ligger højt på klipperne ved Allinge på Danmarks skønne havombruste ferieø Bornholm. A.

Bilag 84 – se side 455

På tiårsdagen for bruddet med tyskerne har Frede Nielsen givet følgende skildring af sine oplevelser i de kritiske dage:

Det er 10 år siden, og det bør mindes. 29. august 1943 blev den store skelsættende dag i det danske folks forhold til den tyske værnemagt. Den store befriende dag. Der var i dagen før forefaldet bevægede begivenheder, det strammede mere og mere til, og den 28. august skete det afgørende: den danske regering sagde nej til de tyske krav. Den følgende morgen kl. 4 indtrådte undtagelsestilstanden, og et antal danske borgere blev arresteret, iblandt dem denne artikels forfatter.

Når jeg nu i det følgende giver et rids af det, som den gang passerede mig, så sker det med en vis undseelse, thi hvad jeg og mine skæbnefæller dengang oplevede, blev jo kun som en solstrålefortælling i sammenligning med det, som hundreder af modstandsfolk siden måtte prøve. Måske burde man derfor helt tie stille, men på den anden side træder man vel ingen for nær, når man stilfærdigt fremdrager dette minde på 10-årsdagen.

Efter en længe truffet beslutning samledes »Sønderjyden«s redaktionelle personelle medarbejdere fra alle de sønderjyske byer til en drøftelse af bladets forhold. Vi var lidt adspredte under drøftelsen i forventningen om, hvad der kunne ske, og ofte var vi ved telefonen. Det var over midnat, inden vi gik hjem, og på vejen kiggede vi ind på politistationen for at høre nyt. Man var så velorienteret der, at man vidste, der hos tyske forretningsfolk var blevet købt masser af pensler og klister, og så vidste vi, at et eller andet vigtigt budskab ville blive givet næste dag.

Klokken var 2, inden jeg kom i seng, og jeg faldt i en meget fast søvn. Klokken 4 hamrede det på døren (min kone og jeg boede den gang i ejendommen Sdr. Landevej 26), jeg hørte ingenting, men min kone gik ned og spurgte, hvem det var. Hun kunne gennem dørglasset se, at der uden for døren stod en tysk officer og tre andre personer. Officeren svarede på min kones spørgsmål, at de var kommet for at arrestere mig.

Min kone lukkede ikke døren op, men løb til telefonen og ringede politistationen op. Hun forklarede situationen og spurgte, hvad hun skulle gøre. Ja, der var ikke

andet at gøre end at efterkomme ordren, sagde politimanden, »end ikke her råder vi selv nu, stationen er besat af tyskere«.

Så først vækkede min kone mig og satte mig ind i situationen. Ja, der var jo ikke andet end at give sig skæbnen i vold, min kone gik ned og lukkede op, og ind trådte officeren med de tre mand. Min kone forklarede, at jeg var i færd med at klæde mig på og bad dem vente et øjeblik. Det skal siges, at alle de tyske soldater optrådte roligt og behersket. Man fik iøvrigt et nyt bevis på tysk grundighed, de tog ingen chance for, at fuglen skulle flyve væk. Naboerne, som blev vækket af støjen, talte ialt 15 tyske soldater placeret omkring huset.

Efterhånden var alle blevet vækket: vore to børn og et par tilrejsende gæster, som sammen med os ville fejre min datters 16-årige fødselsdag, som netop faldt den 29. august. Jeg fik lov til at tage nogle cigarer med mig, sagde farvel, og så gik turen ud i det uvisse. Det var endnu halvmørkt og tunge skyer trak over himmelen. Vi gik – jeg med en soldat på hver side og en bagved – ned ad Sdr. Landevej. I nærheden af Kamgarnspinderiets administrationsbygning holdt en tysk militærbil. Inden jeg steg ind, blev jeg yderligere undersøgt for våben. Jeg måtte så sætte mig på midten af bagsædet, og på hver side af mig klemte en soldat sig ned.

Nu kom det store spørgsmål: hvorhen går turen? Går den til en eller anden tysk koncentrationslejr? – Det gjorde den nu ikke. Da vi nåede lidt ned i byen drejede bilen mod nord, og snart holdt vi i kasernegården. Kommandantens kontor lå på anden sal. Det var vanskeligt at passere trapperne, thi overalt lå der soldater i fuld krigsmæssig udrustning. Jeg kom ind i kontoret, hvor kommandanten og en del af hans officerer var forsamlet. Han var en mand af den meget tjenstivrige type, der mere end 100 pct. følger givne ordrer.

Hvad han forklarede mig, var ikke særlig opmuntrende: Der var erklæret undtagelsestilstand, og jeg var arresteret som garant for god ro og orden i byen og amtet. Med andre ord: Jeg var arresteret som gidsel.

Jeg prøvede med en forklaring om, at jeg var dansk rigsdagsmand, og at der gjaldt en vis immunitet for rigsdagsmænd. Svaret kom, som jeg havde ventet det: Den slags gjaldt ikke nu.

Turen gik derpå hen i den nordlige ende af samme etage, en dør blev lukket op til et lille kammer. »Eintreten«! Nøglen drejedes om i låsen. Jeg kunne høre, at der uden for døren posteredes to vagtposter, så det turde jo siges at være en solid bevogtning. Kammeret lå i en meget høj 2. sal, så man skulle ikke fristes til at springe ud ad vinduet.

Den første dag under sådanne omstændigheder er faktisk ikke den værste, for der sker i regelen et eller andet. Da jeg havde skridtet gulvet af nogle hundrede gange – det var ialt 6 skridt i længden – og spekuleret over tingene, sov jeg lidt. Formiddagen gik, og middagstiden gik, og stadig havde jeg intet fået til livets opretholdelse. Hen på eftermiddagen kom middagsmaden så endelig, den serveredes i en blikbeholder og bestod af noget tyndt suppe. Der skulle vist nok have været lidt flæsk i suppen, men flæsken syntes at være fjernet af velvillige sjæle. Jeg spiste med ganske god appetit, for det lå i mine tanker, at jeg vel nok havnede i en eller anden koncentrationslejr, og så gjaldt det om at træne i tynd mad. Da aftenen kom, blev der sat et kvart rugbrød ind til mig, lidt marmelade og lidt ost. Nå ja, det var dog ikke så galt. Heldigvis har jeg aldrig været meget fordrende med hensyn til mad.

Hen på eftermiddagen dukkede politimester Sundorph og kriminalbetjent Hald op. De havde været til forhandling hos kommandanten og havde fået lov til at se ind til mig. Det var en god opmuntring. Begge virkede beroligende. Senere kom kommandanten og hans adjutant. Meningen var sikkert også at opmuntre mig, men ordene faldt nu lidt akavede. Nu måtte jeg endelig være rolig, endnu var alt roligt ude i byen, og man måtte jo håbe, også for min skyld, at roen bevarede. Nu er der det at sige, at jeg virkelig var ganske rolig og ikke gav udtryk for nogen nervøsitet.

Anden dag var krisedag. Sådan er det sikkert gået mange af dem, der senere arresteredes, og navnlig da dem, hvis sag stod alvorligt. Jeg må forudskikke den bemærkning, at i København kom alle de arresterede sammen, og de var mange. Det betyder en vældig moralsk styrkelse. De fleste af os i provinsen sad alene, måtte klare tingene alene, og intet som helst sivede ind i vores celle. Tilmed var flere af os blevet arresteret med den forklaring, at vi sad som gidsler. Vi havde fået at vide, at hvis der skete noget som helst, ville vi komme til at undgælde derfor.

Med krisedag sigter jeg på de tanker og forestillinger, man uundgåeligt går og tumler med. Man skal gøre sig fortrolig med den mulighed, at når som helst kan det være forbi. Det, det gælder om, er at gøre sig fortrolig med den tanke og at arbejde sig til klarhed og fasthed over sig selv. Man er alene, og man må selv klare det. Man kan gøre det, og de fleste gør det. Da aftenen kom, var jeg nået så vidt. Der kom i dette tilfælde noget særligt: Tyskerne var undertrykkerne, de skulle i givet fald ikke have den triumf, at man brød sammen. Det var en væsentlig tanke for mig den dag, og karakteristisk nok var det det samme, min kone ønskede. Hun havde instinktivt følelsen af, at det netop var krisedag.

Mandag den 30. blev der røre på gangen udenfor, og jeg hørte stemmer i værelset ved siden af mit. Først et par dage efter, blev jeg klar over, at det var landstingsmand Jørgen Otsen, det drejede sig om. Vi så ikke hinanden, fik ikke lov at tale sammen, vi gik gårdtur hver for sig – naturligvis ledsaget af en vogter, i regelen en officer – og for resten varede det fem dage, inden jeg for første gang kom i frisk luft.

Det varede ikke længe, før jeg fik etableret en svag kontakt med Otsen. Jeg forklarede vagten, at jeg gerne ville bytte bøger med Otsen. Ja, det kunne ikke tillades, det stred mod direktiverne, og det turde han ikke. Jeg søgte at gøre ham flov ved at sige, om han var bange, der skete jo ingenting ved den historie, og for resten havde en af de andre vagtposter givet lov. Det sidste var reverenter talt løgn, men løggen gjorde indtryk, jeg fik lov at træde hen til Otsens værelse, og mens vi vekslede bøger, fik vi talt nogle sætninger sammen.

– Der er ingen grund til at skildre de dage, der fulgte, men jeg springer frem til den sidste dag på Sønderborg kaserne, den tolvte dag. Hvad jeg nu beretter, kalder på smilet, og det gjorde det straks derefter også hos mig, men alligevel –. Man må tænke sig situationen. Man havde siddet ene i næsten to uger, og vi anede overhovedet intet om, hvad der var passeret derude, om tingene lå roligt, eller om der var uro og spænding.

Hen på formiddagen den nævnte dag, så jeg ud af mit vindue og bemærkede, at der foran døren stod en trækvogn med en ligkiste på. Nå, ja, hvor der var så mange kunne dødsfald jo ikke være usædvanligt. Efter atter to timers forløb så jeg, at to soldater gik op mod eksercerhallen, den ene havde en spand vand og en svaber, den anden bar et flag, der var rullet sammen sådan, at jeg måtte tro, det var et dannebrogslag. Man kan

som nævnt smile bagefter, men de to ting i forening gjorde et vist indtryk på mig. Kort efter blev min dør lukket op, og kommandanten og hans adjutant kom ind. Det slog mig: Så var din indskydelse altså rigtig. Nu er løbet kørt.

Så galt gik det altså ikke. Kommandantens ord forstod jeg ikke rigtig betydningen af: Jeg måtte gøre klar i løbet af et kvarter, jeg skulle overgives til divisionen.

Den tilsvarende besked måtte Otsen have fået, og vi traf da sammen ved hovedindgangen og blev puttet sammen i en bil med fornøden bevogtning. Farten gik over broen, så nu var det spændende, i hvilken retning vi skulle. Der var netop på den tid omkørsel på Åbenråvejen, så turen nordpå et stykke tid gik ad Flensborgvejen. Vi troede, at vi skulle til Tyskland. Vi åndede lettet op, da bilen senere drejede nordpå. Køreturen endte i Fredericia kaserne.

– Det viste sig, at der var arresteret tolv sønderjyder, nemlig følgende: Redaktør A. Svensson, direktør Schaumann, bagermester Andersen og rektor Jacobsen, alle fra Haderslev, forstander Hans Lund, Rødding, rektor Buchreitz, Åbenrå, provst Schüle, Løgumkloster, Claus Eskildsen og dr. Dahl, Tønder, P. Marcussen, Gråsten, landstingsmand Jørgen Otsen og jeg selv. De øvrige sønderjyder var kommet til Fredericia allerede dagen før og var blevet dårligt behandlet, de var blevet puttet i nogle skrækkelige kælderrum. Det fik de ændret dagen efter og blev i stedet anbragt i et par sove- og opholdsstuer i en lang barak, der lå ud til Lillebælt.

Otsen og jeg blev ført ind i barakken, vi regnede med, at vi hurtigt skulle skilles og anbringes hver sit sted. En soldat, som førte os, lukkede en dør op, og stor var vor forbavselse og glæde, da vi så alle de nævnte venner og bekendte bænkedes om bordet. Vi blev hilst velkommen med: »Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til«. Så begyndte en livlig udspørgen om hinandens skæbne.

Imellem de forsamlede var også folk fra Kolding og Esbjerg, og senere kom endnu et par stykker, bl.a. redaktør Knud Ree og folketingsmand Boeck Hansen. Den sidstnævnte, der både er meget omfangsrig og meget morsom, lod humøret spille, da vi om aftenen skulle kravle i de smalle soldatersenge. Han stillede sig op foran sin seng: »Aldrig har jeg set så smal en brudeseng. Hvordan f.... bærer man sig ad med at komme ned i sådan et penalhus?«

Næste morgen fik vi besked om, at vi kunne komme i kontakt med omverdenen i den forstand, at vi kunne få en anden til at bringe os noget. Jeg fik lov at ringe til redaktør Christiansen på det stedlige socialdemokratiske blad, og via ham kom der øjeblikkelig en vældig fin kontakt i stand. Fra byens tobaksfabrik fik vi sendt en mængde cigarer, andre kom med frugt og chokolade, en dame fra landet kom med 20 æg o.s.v., o.s.v. Det ville være blevet en gevaldig dyr spøg for Fredericia, hvis vi var blevet der ret længe.

Sent på aftenen skete så det afgørende for sønderjyderne. Vi blev alle kaldt sammen på en af stuerne, og kommandanten meddelte her, at alle tolv sønderjyder nu blev frigivet og kunne rejse hjem tidligt næste morgen. De andre måtte blive. Det sidste var jo unægtelig bittert.

Næste morgen tidligt afrejste vi så til vore hjem, og gensynsglæden var stor.

– – Ja, det var såmænd det hele. En let og meget lidt betydende detalje i de bevægede givenheder den gang. Men det er dog altid et minde.

Frede Nielsen.

Min mor, Erika Rasmussen, var den fjerde i rækken af døtre fra Ålsø Mølle. Hun blev gift den 16. oktober 1885 med min far, Jens Jørgen Kirkegaard, som var snedkermester i Thisted.

Vort hjem står for os søskende som en grundpille af en sjælden stor værdi. Far havde et lyst sind, og hans glæde over livet med mor og den store børneflokk samt den inderlige samhørighed mellem mine forældre prægede hjemmet og udvidede dets rammer til alle, der kom i berøring med det.

Vi var 11 søskende, og på værkstedet arbejdede mange lærlinge og svende, hvoraf de 9 boede og spiste hos os. I mange år var vi 23-24 daglige mennesker i vort hjem. Jeg husker, at der på væggen i spisestuen hang en vægt med 2 messingskåle, som skulle være et symbol på, at vi hver dag fik vejret og tilmålt det nødvendige til livets ophold.

Vi børn havde altid lov til at tage vore kammerater med hjem, og dørene var vidt åbne for slægt og venner.

Mors rige, levende ånd, hendes praktiske dygtighed og stærke fysik gjorde hende til den akse, der var hjemmets drivkraft. Mor havde aldrig så travlt, at hun ikke havde tid til at dele alt med far, og far satte meget ind på, at mor levede med i tidens rørelser – også de politiske. Ofte har jeg som barn hørt far læse lange politiske avisartikler højt for mor, mens hun ivrigt beskæftigede sig med at sy eller strikke. Det var en selvfølge, at de fulgtes ad i kirke, til møder og foredrag, og vennekredsen samledes ofte i vort hjem og drøftede og diskuterede tidens problemer, ligesom højskolesangbogen og salmebogen brugtes flittigt ved disse sammenkomster.

Far, der hele sit liv var en rask og stærk mand, blev dog kun 56 år gammel. Han døde under den første verdenskrig, og der fulgte strenge tider for mor; men så helstøbt og stærk var mor, at vi aldrig hørte hende klage, og hendes åndelige interesse led intet skibbrud – tværtimod levede hun livet videre med en redbon tro og tillid til sin Gud.

Mor var i flere år formand for Thisted højskoleforening, medlem af menighedsrådet og i bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund, men disse mange ydre hverv til trods var hun mest af alt sine børns og børnebørns tilflugt i medgang og modgang.

Anna Leerhøy, f. Kirkegaard

Efter min tvillingsøsters død i 1930 rykkede min mor, der da var over 65 år, resolut teltpælene op i Thisted og flyttede med hele det gamle hjem ned til Sønderjylland til mig, hvor vi ellers ingen familie- eller slægtsforbindelser eller tilknytning havde, men hvor jeg havde min stilling i Post- og Telegrafvæsenet.

De 8 år hernede blev for mor en stor og rig oplevelse. Vi havde dengang ved den såkaldte lille danske kirke ved siden af »Folkehjem« et præstepar, pastor Carl Ludvigsen og frue, der med ualmindelig gæstfrihed tog mod nye mennesker, der flyttede hened, og indlemmede dem i deres kreds, indtil de var rodfæstede og følte sig hjemme i en ny vennekreds. Således også mor. Og da hun i 1935 kunne have fejret guldbrillup, samlede hun denne lille vennekreds til en hyggelig og smuk fest og takkede dem for, hvad de havde været for hende. To af mine søstre var også kommet hjem.

Også mors søster og svoger, Ole og Dorthea Stevns var efter at have holdt op med højskolen flyttet hened og boede uden for Åbenrå, og det blev til stor og gensidig glæde både for dem og for os fætre og kusiner, der år efter år havde været med vore mødre

på ferie i mors hjem på Ålsø Mølle, og som nu igen fik lejlighed til at ses ret ofte. Det blev åndeligt meget rige år. Sønderjylland hungrede efter det åndsliv og fællesskab med det gamle land, som det så længe havde savnet, og der gik rige strømninger her- ned nordfra.

Dertil kom så flokken af børn og børnebørn, der ved højtider og sommerferier fyldte huset med liv og lyst. Til at begynde med var de lidt skeptiske – det var jo ikke Thisted – og når vi kommer ned på gaden taler de også tysk, – sagde de. Men det varede ikke længe, for her var jo mor! og her var en betagende naturskønhed, og de blev glade for Sønderjylland, – for stranden med sommerhuset – for skoven – for mor – de hyggelige stuer og det glade samvær sommer efter sommer.

Det blev for mor i hendes sidste leveår en nyoplevelse og stor rigdom og således også for os søskende og søskendebørn.

M. Kirkegaard, Åbenrå.

I en vandrebog »Brevduen«, der i en årrække cirkulerede mellem Ålsø-mølle familiens medlemmer har Erika Kirkegaard givet en smuk og levende skildring af en rejse, som hun og »farbror Søren« fra Ulstrup friskole foretog sammen i pinsen 1915, kort efter at hendes mand var død. Det blev farbror Søren's sidste rejse til de kendte steder.

Beretningen er dateret 3. juni 1915.

Det var så særlig pinseturen, jeg skulle fortælle om. Vor kære gamle farbror Søren og jeg havde sat hinanden stævne hjemme på den gamle mølle, hjemme hos mor. Og da møllen jo stadig har været centrum for familien, så havde vi jo det håb, dér at mødes med en stor del af flokken, hvad jo også lykkedes.

Altså, vi mødte i god tid før pinse, men kom ikke bag på mølleboerne, som havde alt i pinsedragt, både hus og have, udendørs og indendørs. For mig er det et stolt syn at køre fra stationen og se møllen. Jeg har altid syntes, at som den mølle var ingen anden i verden, den hæver sig så majestætisk og værdig der på bakken, og denne gang må jeg sige, at det hele tog sig ud som aldrig før: hvidkalket og velvedligeholdt midt i forsommerens allerlyseste grønne med flag på højen og vind i møllevingerne, mægtig røg fra den høje nye bageriskorsten. Det vidnede alt sammen om nyt liv vokset op på de kære gamle steder, der var ikke noget fremmed derover, nej tværtimod kun fornyelse, levskraft, nyt håb og liv, og hvad der var det allerbedste: min egen lille, kære, gamle mor, omgivet af to kraftige generationer. Ja, dejligt var det at komme hjem!

Lørdag aften tog vi så imod den gæve gamle farbror Søren, hans datter Anna og hendes lille datter Eli. Og I kender jo alle, hvilken fest det altid har været at tage imod farbror. Sent blev det om aftenen, da vi jo skulle høre om hinandens forhold, men tiden gik hurtigt, og næste morgen var det pinsedag med sol og flag, og derfor kunne vi også rigtig af hjertet synge: I al sin glans nu stråler solen. Vi tog så til kirken i Ålsø. En dejlig gudstjeneste var det, og vi fik jo der ved kirken lejlighed til at hilse på mange gamle venner og bekendte, og til at se til de mange grave, hvor vore små og store søskende blev stedt til hvile – og til fars grav. – Ja, hvor er det underligt at stå ved en grav, som indeslutter det legeme, som engang var så uadskilleligt fra ånd og hjerte, som boede deri.

Men hvor passer den lille indskrift, der står på den kønne natursten, der er rejst på fars grav. Ja, jeg må jo sige, at det, som særlig prægede vort familiemøde denne gang,

var minderne og samtale om de kære, som vi så nylig har mistet: Far, faster Sofie og Jens, men hvor kunne farbror Søren jage sorg og mismod bort, når han udbrød: Ja, lille Erika, »som sole de går op og ned i Guds enbårnes herlighed«, og hvor skal det blive dejligt engang at mødes med dem der. Hvor kan det styrke ens tro og håb at komme sammen med et par gamle mennesker som mor og farbror Søren. Da viger alle tvivl, og hjertet slår mere roligt og varmt.

Ja, så begyndte et nyt afsnit af pinserejsen: Turen ud til Skanderborg sø og enge og til den lille dejlige Stilling sø. Til Århus kom vi, farbror Søren, Anna, Eli og jeg, som med hånd og mund havde lovet hinanden at følges ad på denne rejse. Carl og lille Erik tog imod os ved toget, og den lille, travle Ingrid havde lyse hyggelige stuer og god mad til os, og det var fristende at falde til ro der, men rejsens mål var jo farbrors barndoms-egne, som han ville se endnu engang. Og herligt, herligt var der ved Skanderborg sø, jeg syntes næsten, det er det skønneste, jeg har set i mange år. Vi flottede os jo og biledede rundt. Farbror sagde altid flot: »Hvad rolle spiller et par skallede kroner, når man er på evighedsrejsen«, og så tog vi bil til Stilling og lå i det bløde grønne græs og så ud over den lille venlige sø, lod i stilhed tankerne gå tilbage til fars og mors barndoms-dage og ungdomsdage, da de glade færdedes på disse skønne steder. Vi så den gamle morbror Henrik komme roende hjem over søen, hjem fra sin skov, hvor han, trods sine 84 år, havde været ovre at fælde træer. – Ja, det er mageløst, at man hører til sådan en kæmpeslægt. Jeg må med få ord sige, at jeg ikke for meget ville have undværet denne dejlige sommertur, hvorfra vi vendte tilbage meget rigere på oplevelser, end vi havde ventet. Hvor er det festligt at være sammen med farbror Søren. Så skiltes vore veje. Jeg tog til Århus og farbror med følge tog til Boulstrup.

Jeg mødte igen mit kongelige følge i Århus for at følge dem til Kalundborgbåden. Jeg fik at vide, at farbror havde været dødssyg om natten, men nu havde han strammet sig op, han var fast besluttet på, at han ikke ville dø i Boulstrup. – Ja, hvem ved, om jeg nogensinde mere skal mødes med de to kære gamle, slægtens ældste, mor og farbror, men hvordan det end skal gå, så er jeg tryk og glad for dem, deres liv er godt gemt i Gud Faders stærke hånd, så enten de lever eller dør, så ved vi: »I den store morgenrøde skal vi ses igen«.

Da J.J.K. åbnede sin møbelforretning, indrykkede han følgende annonce i bladene:

Thisted, 28. maj 1884: Jeg tillader mig at henlede de ærede by- og landboeres opmærksomhed på, at jeg har begyndt min snedkerforretning i hr. handelsgartner Carstens ejendom på Vestergade og anbefaler jeg møbler fra almindelig maledede til meget fine i flere udenlandske træsorter, som italiensk og amerikanske nøddetræ, mahogni, fugleøjetræ, sorte møbler, graverede med guld. Meget anbefales egetræs antikmøbler. Møblerne ville næsten udelukkende blive forarbejdede på eget værksted.

Ærbødigst Jens Kirkegaard.

Bilag 86 – se side 458

Ingrid og Carl Svenningsens hjem var gennem mange år et sted, hvor slægtens medlemmer ofte kom, og hvor man altid blev modtaget med åbne arme og stor gæst-

frihed. For alle os, der som børn og unge er kommet i hjemmet står minderne om disse besøg stadig levende og i et festligt skær. Ingrid og Carl supplerede hinanden på en udmærket måde, så de skabte lys og hygge om sig både hjemme, og når de som kære gæster besøgte vort barndomshjem i Malling. Da Carl Svenningsen i 1956 havde 25 års jubilæum hos Salling, blev han stærkt hyldet såvel af firmaets chef som af personalet.

Viggo Skou.

Min mor – Ingrid Svenningsen – var ældste barn af snedkermester Kirkegaard og hustru Erika i Thisted. Ældste datter i en meget stor søskendeflok og tillige i et hjem, hvor svendene på snedkerværkstedet efter tidens skik havde både kost og logi, hvilket bevirkede, at hun fra barnsben var vant til at tage fat og være med til at få hele den store husholdning til at løbe rundt.

Mors barndomshjem var – som det også fremgår af andre indlæg i denne bog – et ganske ejendommeligt miljø. På en gang præget af jordbundet slid og møje og af højt udviklet kultur og vågen interesse for alle rørelser i tiden, og det var ikke mindst et sted, hvor alle var velkomne, og hvor meninger og anskuelser fik lov at brydes. Kort sagt et kulturcentrum i det små.

Dette miljø har uden tvivl præget mor i største grad og har sin store andel i, at hun for sine børn – og for resten for overordentlig mange andre af slægten – kom til at stå som en eksponent for gæstfrihed, kærlig opofrelse for andres vel og tolerance over for andres synspunkter og gerninger.

Hendes ægteskab med min far, manufakturhandler Carl Svenningsen, blev, såvidt man kan bedømme det, usædvanlig harmonisk; i hvert fald har vi børn kun gode minder herom. Mine forældre slog sig ned i Århus og drev i mange år forretningsvirksomhed i denne by. Det blev dem ikke beskåret at opnå ydre glans og herlighed, tvært imod var tiderne dem så ugunstige, at det blev nødvendigt at nedlægge forretningen, men i den årrække, hvori den bestod, fik mor brug for alle sine færdigheder som husmoder, børneopdrager, hjælp i butikken o.s.v., som hun i sin ungdom havde lært derhjemme i Thisted. Lykkeligvis fandt far et nyt virkefelt efter forretningens forlis, så solen igen kunne bryde igennem de mørke skyer af økonomiske sorger, som for en tid havde truet deres tilværelse.

Hjemmet i Århus blev tillige et sted, som alle slægtninge og venner som noget ganske selvfølgeligt benyttede som overnatningssted på deres rejser, et knudepunkt, hvor igennem passerede en strøm af kære gæster, der nød godt af både hvile og mad, gæstfri hygge og om fornødent et velment råd med på vejen.

Medens det er forholdsvis let at beskrive den foran omhandlede nære kontakt udadtil med slægt og venner, volder det straks langt større vanskelighed at give udtryk for min egen åndelige arv efter mor og for vort indbyrdes forhold.

Mor var en stilfærdig og yderst beskedne kvinde, der aldrig kunne finde på at anse sig selv som betydningsfuld i nogen retning. Ikke des mindre er jeg klar over, at hun har præget min opdragelse og hele min indstilling på overordentlig grundig vis, og at jeg igennem hende har modtaget størstedelen af det åndeligt værdifulde, jeg har lært. At sige, at jeg altid følte mig helt på bølgelængde med mor, at vi altid var i samklang og harmoni, og at jeg føler mig dybt og grænseløst i gæld til hende, for det, hun ved sit eksempel og sin fine menneskelighed har lært mig, lyder måske på en gang overdrevet

og pretentiøst, men synes mig den eneste form, der nogenlunde dækker mit indre om hende.

For mig vil mor stedse stå som den, der i det stille, uden tanke for sig selv, udrettede noget til gavn for efterslægten, en af dem, der selv ville finde, at det her skrevne rummer alt for mange blomster, men dog måske den, der huskes længst, så sandt som det ikke er den store gestus, men derimod det varme hjertes sympati, der holder et minde levende.

Erik Kirkegaard Svenningsen.

Bilag 87 – se side 460

Det er umuligt at forlige sig med døden – det er det altid! Den *må* forekomme naturstridig for et levende menneske. Men undertiden er den antagelig for ens beskedne menneskelige fornuft, man kan f.eks. synes, den er rimelig afslutning på et meget langt levnedsløb. Til andre tider er den ganske uantagelig og meningsløs – for os at se. Det sidste gælder både nu, hvor tanken skal gøre sig rede til at acceptere, at Risse er borte, som dengang det skulle trænge ind i ens bevidsthed, at hendes søster, Ingrid Svenningsen var død. Det var – for mig at se – altfor tidligt, at de to elskelige søstre skulle bort fra deres hjem og kære, for hvem de betød så usigeligt meget.

Jeg kan ikke lade være at nævne de to søstre i samme åndedrag, for deres mest fremtrædende egenskaber var så ganske de samme: Uegennytte, offervilje og en i ord og handling lige brændende næstekærlighed. I dem begge blev de ord kød, at alt i verden er underlagt kærlighedens genskabermagt. Den nøgterne betragter kunne smile eller ryste på hovedet, når disse kærlige mennesker slog fast, at livet var vidunderligt og menneskene gode. Men de to *gjorde* livet vidunderligt! Og mennesker måtte blive bedre, hvor de mødte den ubegrænsede opofrelse hos de to, som netop fandt deres største glæde i at give uden forbehold.

Fik de skuffelser i deres tillid og tro til andres gode egenskaber? Jeg tror det ikke! De så *kun* med kærlighed på andre, og denne deres kærlighed suspendede ganske enkelt de mindre heldige egenskaber hos andre. Ja, man kan måske sige, at ligesom tyv tror, hvermand stjæler, sådan troede de to gode mennesker, at andre var gode. De kunne simpelthen ikke tro andet end godt, fordi de selv var helt uden svig.

De lyste op! De skabte glæde! »I en grå og glansløs hverdag rejste de en helligdom«.

Livet er blevet fattigere uden dem. Men mindets engel har varlig gemt alt det, slet ingen kan miste. Deres liv blev til velsignelse for mange. Mindet om dem vil aldrig dø.

Aase Stevns.

Ved Risse Clausens død skrev pastor Eller, Varde:

»Jeg har følt, jeg har kun hjemme,
dér, hvor sang og glæde bor;
genlyd af min ungdoms stemme,
altid følger mig på jord«.

Dette vers udtrykker fru Risse Clausens væsen. Dog ikke det hele. Der fortælles, at en syg kvinde kort før sin død sagde: »Gud ske tak, jeg kan endnu elske«. Det kunne

have været Risse. Derfor knyttede hun sine venner så stærkt til sig. Om sig selv talte hun aldrig, men hun elskede sin slægt – hun var vokset op med Anker-Møller'e, Stevns'er og andre af højskolens og de frie kredses gode folk, og den poesi og det menighedsliv, der prægede dem, fyldte på samme tid hendes sjæl med længsel og glæde.

Der er adskillige unge, der på hendes tilskyndelse tog på højskole. Når der kom vanskeligheder af indre eller ydre art for en ung, var hun lige ved at anse opholdet på en god højskole for et universal-lægemiddel.

Som få kunne hun dele sine venners sorg og glæde. Hvor meget hun end selv led – hun var syg i mange år, og navnlig i det sidste halve år har hun haft store smerter – så var det altid oplivende og styrkende at møde hendes poetiske natur og Gud-stræbende idealitet, hendes sangglade og hjertelige væsen. Kærlighed lyste af hende.

Vi, der var hendes nære venner, har ved hendes død lidt et uerstatteligt tab, og vi tænker med dyb medfølelse på hendes mand, hvis tab er det største. Hun gjorde hjemmet lyst og varmt. Vi velsigner hendes minde, og vi beder til Gud, at han vil glæde hendes sjæl i himmerig.

Bilag 88 – se side 463

Min tvillingsøster, Christiane – eller Jeanne – som hun blev kaldt, da hun altid var ked af sit døbenavn – var et sart og fint menneske med små kræfter og stor energi.

Vi havde, bortset fra sygdomsperioderne, en strålende lykkelig barndom midt i søskendeflokken på 11. Engang var Jeanne dog syg af nyrebetændelse et helt år, og far lod sætte hjul under hendes seng, så hun kunne trække sig fra møbel til møbel op gennem tre stuer til klaveret, hvor hun kunne spille næsten alt efter gehør, og således korte timerne af.

Jeanne rejste til København som assistent på Østerbros kommunale Vuggestue, et arbejde, hun havde ganske særlige evner for og var meget glad ved. Hun var den fødte barneplejerske, som man siger; hendes ro forplantede sig ligefrem til børnene, som hendes kærlighed til dem, og gav dem den tryghed, naturlige glæde og ligevægt, som er ethvert barns behov for at trives.

Desværre var Jeanne ikke så stærk, hverken som barn eller voksen, og den spanske syge gav hende et knæk, som hun aldrig forvandt, en tarmsygdom, som lægerne ikke blev klar over, hvad var, men som i perioder holdt hende i sengen, så hun ikke kunne have en fast stilling.

I 1930 tog hun til undersøgelse på Skive sygehus, men blev en dag syg med mange smerter; hun fik smertestillende medicin, hvorefter hun faldt i søvn – og vågnede ikke mere.

M. K.

Bilag 89 – se side 465

Arne Stevns døde den 20. juli 1957, to dage efter, at han var fyldt 61 år. Den 17. juli ramtes han af en hjerneblødning, medens han opholdt sig i sit sommerhus i Ulvshale

på Møen, hvor han hvert år tilbragte 4-5 måneder, optaget dels af litterært arbejde, dels af arbejdet med hus og have.

Slægtsbogens radaktion har bedt mig om at skrive lidt om far – et hverv, jeg har påtaget mig efter adskillige betænkeligheder i erkendelse af dets vanskelighed. Til en sammenhængende skildring af fars levnedsløb, som ikke fulgte den slagne landevej, kan jeg ikke i den begrænsede tid, der er levnet mig, samle tilstrækkeligt materiale. Disse linier kan da kun blive et forsøg efter fattig evne på at fastholde de egenskaber, der i særlig grad karakteriserede far.

Sin barndom tilbragte han fra sit fjerde år på højskolen i Kvissel. Han deltog som frivillig på fransk side i den første verdenskrig og nåede iøvrigt, inden han omkring 1920 indtrådte som linieofficer i artilleriet, at virke som kontrolassistent på Randers-egnen og som journalist ved dagbladet »Hovedstaden«. Jævnsides med sin officersgerning optoges han stærkt af litterært arbejde, både som forfatter og som oversætter og konsulent, først for Gyldendals og senere for Hasselbalchs forlag. Endelig udførte han et stort og uegennyttigt nationalt arbejde i soldaterforeninger.

Som dette livsløb antyder, var far en brændende sjæl, som fuldt og helt gik i brechen for det, han anså for ret og rigtigt. Hans umådelige flid – lampen i hans arbejdsværelse brændte oftest til hen ad morgen – og hans gode og klare forstand er vel væsentlige træk at pege på; men hvad der mere end noget andet udmærkede ham, var hans altid gode og varme hjerte. Det kølige overlæg, den lidenskabsløse forudberegning af konsekvenser var ikke hans sag. Så mange taler om at være »i pagt med fremtiden«. En sådan opportunisme var far fremmed. Han ville kun være i pagt med retten.

For de kolde hjerner, for dem, som årene har gjort til »folk med skillingspræg fra Gud«, kan en sådan indstilling vel tage sig barnlig ud. Far mistede aldrig barnets tro på, at noget er godt, og noget er ondt. Han mistede heller aldrig barnets tillidsfuldhed. Far holdt af mennesker – og derfor holdt de af ham. Far vandt sig flere gode venner end de fleste, fordi alle følte hans kærlighed til andre. Far var også en glad mand. Han kastede ikke vrag på denne verdens goder, men han tog imod dem som gaver. Hans øje var »lysvågent for alt skønt og stort heneden«, men det var også »med de dybe længsler vel bekendt, kun fyldestgjort af glans fra evigheden«. Han citerede ofte Davids 8. salme: »Når jeg ser Din himmel, Dine fingres gerning, månen og stjernerne, som du beredte, hvad er da et menneske, at du kommer ham ihu, og et menneskes barn, at du besøger ham? Og du har ladet ham blive lidet ringere end englene«. Denne ydmyge glæde ved og taknemlighed for livet prægede far under alle forhold. – Far ligger begravet på Kvissel kirkegård, i samme grav som de forældre, hvis gode søn han var. Der skal også engang mor hvile, som lige siden barndommen var hans bedste ven og sikreste støtte.

Ole Stevns.

Bilag 90 – se side 467

Magnus Stevns fik sin livsgerning i København, dels som lærer i litteratur på Danmarks Lærerhøjskole og dels som videnskabsmand, specielt grundtvigsforsker. Han havde et enestående kendskab til salmemanuskrifterne i Grundtvig-arkivet på Det

kgl. Bibliotek. Gennem sit forskerarbejde og sin lærergerning forenede han det bedste af højskolens traditioner med grundig, videnskabelig indsigt. Een af hans elever fra Danmarks Lærerhøjskole skrev om ham: »Den danske folkehøjskole er i taknemmelighedsgæld til magister Stevns for hans videnskabelige arbejde, bl.a. tilrettelæggelsen af den nye udgave af Grundtvigs sangværk, men ikke mindst er der grund til at mindes magister Stevns med tak, fordi han i kredse, der ofte er ligegyldige og ikke sjældent direkte modvillige over for højskolebevægelsen, stod som repræsentant for en fin og rod-fæstet højskolekultur«.

Magnus Stevns døde i sit hjem i Herlev den 30. marts 1949. Han blev kun 48 år. Hans død følte inden for familiekredsen som en ufattelig stor sorg, men også hans elever og medarbejdere gav udtryk for, hvilket smerteligt tab det var for dem at skulle undvære ham som vejleder og arbejdsfælle, derom vidner de mange smukke mindeord, der blev talt og skrevet ved hans død. Een af hans elever skriver: »At magister Magnus Stevns er død betyder, at mange er bedrøvede, men at han har levet, betyder meget mere«. En anden elev skriver: »Magister Stevns ejede den gyldne nøgle til litteraturens verden, og han forstod at lede sine elever, så hans litteraturtimer blev en rig oplevelse for dem, der med åbent sind og en ærlig vilje søgte berigelse. Hans sjældne indfølelse, der ofte ledte ham frem til hidtil oversete værdier inden for litteraturen, satte ham i stand til at sanse den enkelte elevs forudsætninger og muligheder. Med stor psykologisk sans lagde han opgaver og spørgsmål til rette, så den enkelte elevs bundne kræfter forløstes under samtaler i klassen ved løsningen af de stillede opgaver. Han praktiserede her en pædagogisk metode, der giver afkald på at påvirke og som i stedet retter sig imod en opbygning af personligheden, en vækst mod helhed og sandhed under udfoldelse af de individuelle muligheder. Derigennem blev arbejdet på hans litteraturhold i sjælden grad inspireret og lystbetonet«.

Magnus Stevns blev begravet fra Herlev Kirke, hvor pastor Thorvald Balslev, Vartov, forrettede begravelsen og talte ud fra Kingo-verset: »Tiden skrider, dagen rinder«. Enkelt og jævnt skildrede pastor Balslev Magnus Stevns som den redelige og grundige forsker, der kunne gribes af ånden i det stof, han arbejdede med, og som kunne frydes over, at ånden således kunne tale til mennesker. Et bittert savn er det at skulle undvære ham som arbejdsfælle og som menneske.

Grundtvig-selskabet udgav året efter Magnus Stevns' død hans bog: »Fra Grundtvigs Salmeværksted«, som belyser Grundtvig som salmedigter. Bogen fik en meget fin kritik. Dr. theol. Henning Høirup skriver bl.a.: »Magister Magnus Stevns var på een gang kender og elsker af Grundtvigs salmer, som søn af højskolen fortrolig med dem fra ungdommen, og gennem sit litteraturvidenskabelige studium skabt til det vanskelige arbejde med de mange salmehåndskrifter i Grundtvig-arkivet. Derfor var Magnus Stevns' tidlige død så stort og smertefuldt et tab for dansk Grundtvigforskning«.

Dr. phil. Helge Toldberg, som også anmeldte bogen, skriver bl.a.: »Det er på een gang videnskab af høj kvalitet og læsning for de tusind hjem, som holder af salmerne. Hvilken enorm viden Stevns sad inde med, ses bedst af henkastede bemærkninger rundt om i afhandlingerne, bemærkninger han ikke har indsat for at brillere, for et mere beskedent menneske end ham skulle man lede længe om, men for at understrege en pointe«.

Tiden vil dømme om Magnus Stevns' indsats som forsker. Som læreren for lærere bærer *den* udsæd, han såede i åbne modtagelige sind, allerede frugt. Som ven var han uforlignelig, og det er en rigdom at have stået ham nær.

Agnete Stevns Krustrup.

Bilag 91 – se side 468

Aage Stevns var anset af sine foresatte og både anset og elsket af sine sognebørn, til hvem han følte sig inderligt knyttet, som de følte sig knyttet til ham. Det fremherskende i hans væsen var en forstående medmenneskelighed, der nødigt dømte hårdt, undtagen hvor han mødte noget, der upåtvivleligt syntes ham falsk eller ondsindet.

Man kan uden overdrivelse sige, at han levede med sine sognebørn i lyst og nød, i medbør og modstandskamp. Han var altid villig til at hjælpe med at klare vanskeligheder, uanset om de kostede ham selv store anspændelser. Måske havde han levet længere, hvis han, hvilket det ikke skortede på opfordring til, var søgt til mindre slid-somme sogne og mildere klima, men han valgte at blive hos de mennesker, der var blevet hans hjertevenner, som han forstod og mente at kunne tjene bedst. De lønnede ham med vendelboers fāmælte troskab. Han faldt ung og kæmpende på sin post. Han efterlod et dybt savn og kære minder hos alle, som rigtigt kendte ham. Han havde bestemt, at der ikke skulle holdes gravtale over ham. »Jeg vil begraves i jord – ikke i ord«. Ved hans kiste læstes det forunderligt skønne 13. kapitel af første Korintherbrev. Dets ord om kærligheden – ikke mindst næstekærligheden – var indholdet i hans liv og virke, klippen, hvorpå han byggede, baggrunden for al hans indsats og det afgørende træk i hans gode, redelige karakter.

Arne Stevns.

Bilag 92 – se side 469

Ved Folmer Stevns's død udtalte Håndværkerskolens næstformand, borgmester Andersen, Sønderborg, ifølge »Sønderjyden«:

Ved det smertelige budskab om forstander Folmer Stevns's død bringes der sorg i hele kredsen omkring Håndværkerskolen. Siden Stevns i efteråret 1952 blev ansat som skolens forstander, har han gjort en overordentlig stor indsats for skolen. Han mødte også med gode forudsætninger i form af en meget alsidig uddannelse. Arbejdet på Håndværkerskolen blev udført i den allerbedste ånd.

Efter lang tids sygdom er Folmer Stevns nu bukket under, men hans arbejde vil længe spores på Håndværkerskolen, det arbejde, han elskede så højt og helt ofrede sig for. Han var fyldt med energi, var pligtopfyldende til det yderste, var ærlig og oprigtig, helt igennem et fint menneske. Nu er han ikke mere, men længe vil der stå glans om hans minde.

Tungt er det for os at miste en dygtig medarbejder, men tungere er det for hans familie. Vi sender medfølelse tanker til familiekredsen, og vi udtaler et æret være mindet om Folmer Stevns.

Aase blev født en mørk novemberdags morgen. Det nye kirkeår, med adventstidens forjættelser, var nyligt ringet ind for at forberede og stemme sindene til at modtage julens højtid med al dens lys og glæde. Også til den lille pige stillede der store forventninger. Hun var det yngste barn i en søskendeflok på 7 og blev alles kæledægge, og det kunne hun vel også nok have taget skade af, hvis hun ikke meget tidligt var blevet sig bevidst som selvstændig personlighed.

Allerede i de tidlige barneår viste hun evner af særlig art. Hun kunne læse rent, inden hun fyldte 5 år og skrive vers, før hun blev 8 år.

I hendes barndomshjem på Kvissel Højskole i Vendsyssel, holdtes der i årets løb flere store møder med foredrag i gymnastiksalen. Det hændte da, at »stumpen« på 5 år indtog sin plads på første bæk. Der sad hun stille og lyttede til de lange foredrag, som hun bagefter kunne gengive næsten ordret, selvom hun – naturligvis – ikke fattede dybde og indhold af det, der blev sagt.

Spurgte man den lille pige, hvad hun ville være, når hun blev stor, lød hendes alvorlige svar: »Frimenighedspræst, hedningemissionær eller martyr«. Lidet anede hun vel, at ethvert arbejde – også det hun påtog sig – kan rumme et martyrium.

Aase blev sygeplejerske. Hun fik sin uddannelse på Diakonissestiftelsen, som hun altid følte sig i dyb taknemmelighedsgæld til, og hvor hun vedblev at have et fristed blandt de søstre, som hun var knyttet til i nært venskab, og som hun var så trofast imod.

Da hun var færdig med sin uddannelse, valgte hun som speciale at arbejde med psykisk syge patienter. Blandt dem fandt hun særprægede mennesker af høj intelligens og – for manges vedkommende – kunstneriske personligheder. Hun prøvede at forstå dem, hun elskede at færdes netop blandt disse patienter, hun morede sig sammen med dem og forsøgte at opmuntre dem, når dagene blev dem for byrdefulde.

Da Aase var blevet student, ville hun gerne gå i gang med at studere litteraturhistorie; men det måtte opgives, der var så mange praktiske opgaver, der ventede på, at hun skulle løse dem, og det måtte hun koncentrere sig om, og der blev ikke tid til eksamenslæsning; men det betød, at hun ved selvstudium, med ildhu og interesse fordybede sig i litteratur, og hun sad inde med stor viden. I en lang periode beskæftigede hun sig især med filosofi, og blev næsten specialist i Søren Kierkegaard.

Hendes videbegærlighed var enorm, og den svækkedes ikke med årene, selvom hun blev skrøbelig af helbred. Hun syntes aldrig, hun nåede hverken dybt nok eller langt nok.

Aase omsluttede ikke alene sin nærmeste familie: sine forældre, søskende og søskendes børn, med en enestående opofrende kærlighed, men nåede langt videre ud. Mangen gammel ensom og syg begræder tabet af hende, som tændte lys i deres sind og stuer, og mangen ung i slægten og vennekredsen havde glædet sig til at vise netop hende, hvad de kunne drive det til, fordi de vidste, at *hun*, som var så krævende mod sig selv, altid var overbærende og fuld af trøst og opmuntring, hvis skuffelser ramte dem.

Hun fik sit hjem i Århus, og i hendes smukke, hyggelige stuer har mangen kær gæst i samtaler med hende fået impulser til ny indsats i livet og fået videre horisont udadtil og større tro på Gud og på medmennesket.

Vi der stod hende nær, slægt og venner begræder adskillelsen fra hende. Hun efterlod sig et forbillede og vi takker Gud, så ofte vi kommer hende i hu.

Som ven var hun uforlignelig: trofast som få, gavmild som ingen.

Til sidst et citat af et brev fra en af hendes bedste venner. Det giver i en nøddeskal en fin og sand karakteristik af hende: »Jeg skriver disse linier i anledning af, at Deres kære søster har fået fred for den strenge sygdomstid. Mange vil savne hendes inspirerende ånd, som hun åbenbart har fået i vuggegave, men også har anvendt, så der ikke satte sig rust, ikke engang selvovervurdering forfaldt hun til trods sin eminente bevarelse og energi.

Hendes diskussionslyst var en kamp for mere lys over livets og dødens problemer. Den endte fromt med at lade Gud råde for, når striden skulle ende, at vi små ikke skulle anstrenge os for at gribe ind og tro, at vi kunne forlænge det, hun anså for livet: at give af de talenter, der er blevet os betroet.« –

Holstebro juni 1981 – *Agnete Stevns Krustrup.*

Bilag 94 – se side 470

Vi tre søskende, der er opvokset på Krestensminde, har al mulig grund til at være taknemmelige for den start, vi fik her i livet. Både far og mor var levende interesserede mennesker. Begge havde nær tilknytning til højskolen. Far, der stammede fra Grønnerup i Himmerland, kom i de unge år i forbindelse med forstander Akselsen, Jebjerg Højskole, hvor han blev elev. Senere kom han på Landbohøjskolen. Efter endt eksamen vendte han tilbage til Jebjerg som lærer, hvor han traf mor, der var lærerinde, og de blev forlovede. Mor var efter et ophold på Askov Højskole lærerinde på Vinding Højskole og på Telemarkens Højskole i Norge hos forstander Viggo Ullmann, som hun satte meget højt. Far havde en vinter været lærer på Malling Landbrugsskole. I 1903 fik han tilbud om atter at komme til Malling. Han tog imod tilbudet, og her fik mor og far så deres hjem fra brylluppet i 1904.

I 1910 overtog de gården Krestensminde ca. 2 km syd for Malling, og her fik vi 3 børn et dejligt barndomshjem i de skønneste omgivelser. Årene her var ikke altid så lette for far og mor. Gårdens jorder var vanskelige at dyrke, med stejle bakker og besværlig agerjord, og den lå ret afsides, men alt dette mærkede vi børn ikke til, for os gik dagene som en lang række af lyse festlige dage. Vi elskede som vore forældre den skønne plet, der var blevet vort hjem. Mor var jo hele familiens »moster Kathe«, og vi fik ofte familiebesøg på Krestensminde, til stor glæde både for os børn og for mor og far. Far havde ikke mange slægtninge, hans eneste søster døde i 1915. Måske netop fordi han selv savnede slægtninge, glædede han sig lige så meget som mor, når vi fik besøg af mors familie. Far var til daglig ret indesluttet og stille, han bar ikke sine følelser til skue, men det skete, at han i familiens kreds slog sig mere løs, og han kunne da være både fornøjelig og vittig.

Vi havde langt til naboer, og vi børn var derfor i det daglige henvist til at være lege-

kammerater for hinanden; vi havde ikke andre. Tiden faldt os dog aldrig lang, vi tumlede os frit i skov og have. Far var meget fingernem, og han lavede meget godt legetøj til os. Vi drenge havde selv en lille høvlebænk og eget værktøj, og mange af vore ret sparsomme lommepege gik til at købe søm for.

Folkene på gården opholdt sig for størsteparten hjemme også i fritiden, der var dengang ikke så meget, der trak væk. Vi var derfor altid mange på gården, og folkene var glade for at være der. Mange af dem har vi holdt forbindelsen ved lige med i mange år, og faldt deres vej om ad Århus, skete det, at nogle af dem så ind til mor og sammen med hende opfriskede gamle minder.

Om vinteren var vi ofte samlede alle sammen i folkestuen, der hed »Danmark« efter et stort danmarkskort, der hang der. Gennem flere år holdt far i disse vinteraftener aftenskole for gårdens karle og piger. Det var udbytterige aftener, og underholdningen blev heller ikke forsømt. Den besørge des enten af de unge selv, eller far læste op. Far læste i det hele ofte op, både ved disse aftener, ved sammenkomsterne for landbrugs-skolens elever, og for os børn. Mor læste og fortalte også tit for os, og store dele af sagnhistorien, danmarkshistorien og bibelhistorien lærte vi at kende og holde af. Hver aften, når vi skulle i seng, holdt mor en lille andagt med os, og hun lærte os mange af vore kønne salmer, som vi siden er blevet ved at holde af.

Mor havde, i lighed med sine søskende, en særlig evne til at skabe fest i hverdagen. Selv så anstrengende og besværlige sysler som hovedrengøring og storvask kunne hun gøre festlige. Hun sørgede for, at der hele sommeren altid var friske blomster i stuerne fra den store dejlige have. Det var mest roser, der altid har været mors yndlingsblomst. Vi havde langt til forretninger, og det kunne ske, at der kom uventede gæster, og det var småt med kager til kaffen. Så sagde mor til den unge pige: Sæt nu først en stor buket roser på bordet – på den måde fik hun en festlig anretning, selv om kagen måske var tør.

Gårdens drift havde altid været besværlig, og i 1927 så far og mor sig nødsaget til at sælge, da tiderne gik nedad, og far – redelig som han var – ville kunne betale enhver sit. Det var strenge tider for os alle, da vi skulle sige farvel til Krestensminde, men snart opdagede vi jo, at selv om hjemmets rammer blev mere beskedne, så var hjemmets ånd den samme, og det samme lys og den samme varme var i hjemmet både i Odder og i Århus, hvor far fik en lotterikollektion, og hvor vi havde en række lykkelige og lyse år. Vore tidligere naboer og gode venner Jørgen Christensen og hustru var også kommet til at bo i Århus, og sammen med dem og Carl og Ingrid Svenningsen havde vi mange dejlige stunder. I vinteren 1937 blev far syg, og hen på foråret forværredes hans tilstand, han blev indlagt på Amtssygehuset, hvor min søster var ansat. I al den tid, han var her, gik mor hver dag den lange vej frem og tilbage. Det var en tung gang. Det blev for hver dag ringere med far, men mor var nu som altid i sorgens stund stærk og havde midt i sin egen tunge sorg trøstende ord til os andre.

Den 26. juni døde far. Han og mor var allerede, da de flyttede til Århus, blevet enige om, at de ville have deres sidste hvilested på Ålsø kirkegård, og her blev far stedt til hvile den 2. juli 1937. Morbror og moster havde gæstfrit åbnet hjemmet på møllen for slægt og venner, og her holdtes en smuk og uforglemmelig mindefest.

Efter fars død blev mor og Ellen boende i hjemmet, og der kom igen lyse tider. Farmors og fasters hjem blev et fristed for børnebørnene, og de fyldte igen stuerne med latter og smil i mange lyse år.

I 1955 kom vor lille stærke mor ud for sin hårdeste prøvelse, da Ellen blev syg, og det efterhånden gik op for os, at det bar mod døden. Trods sine 84 år viste mor sig atter i besiddelse af den åndens styrke, der formåede at hjælpe hende og os alle gennem de hårde tider. Mor havde ved sin seng hængende et billede af mormor. Når det kneb hårdest, så mor på billedet og sagde til sig selv: Min mor har siddet ved så mange af sine børns dødsleje. Når hun har kunnet stå det igennem, så må jeg også kunne. Den 5. januar 1956 døde Ellen. 2 måneder før var moster på møllen død, og i efteråret mistede mor sin kære bror. Han og mor havde været hinanden til stor trøst i deres tunge sorg, og hans død var et nyt hårdt slag for mor. De to gamle søskendes afsked med hinanden var en stor oplevelse for dem, der var til stede. Som sidste repræsentant for søskendeflokken fra Ålsø Mølle sidder mor nu ene tilbage.

Halvfjerdssindstyre er støvets år,
de stolteste strid og møje,
om firsindstyre en kæmpe når,
des mere han har at døje.

Men vi, der har en sådan mor, takker for hver dag, vi får lov at beholde hende, thi vel er hun legemlig ramt af sorg og sygdom, men hendes sind er lige stærkt, og hendes tro og håb lige levende, og for børnebørnene er hun stadig den elskede farmor; for hele slægten »Moster Kathe«.

Når vi er hjemme, tager vi undertiden den smukke mindebog frem, som mor fik, da hun i 1922 holdt 40-års jubilæum som moster og samlede søskende og søskendebørn og deres børn til den uforglemmelige »Mosterfest« på Krestensminde.

Mor døde den 6. december 1957.

Hun var den sidste af søskendeflokken på Ålsø Mølle. De sidste 2 år blev en svær tid for hende. Sorgen over Ellens død nagede hende, og hendes egne kræfter blev stadig mindre, men hun, der altid havde fortrøstet sig til sine fædres gud, fandt også i sine sidste stunder trøst og styrke her. Hendes sidste ord var: Ja, i Jesu navn.

Mor blev begravet fra Ålsø Kirke den 11. december. Mindefesten bagefter på den gamle mølle blev en højtidelig stund, som ingen af dem, der var med, vil glemme.

Vi følte i sandhed, at »udrundne var de gamle dage«. Vi følte alle, hvad tak vi skylder den gamle slægt, der nu er borte.

Viggo Skou.

Moster Kathe. – Ingen fra Ålsø-slægten kan høre det navn uden at mindes et utal af festlige stunder, et livsvarigt venskab og en rent ud enestående kærlighed, som denne moster gav alle sine søskendebørn.

Der var engang, hvor man morede sig lidt, hver gang moster Kathe sagde om den af søskendebørnene, hvorpå talen faldt: »Han – eller hun – har nu altid stået mig *særlig* nær! – Ham tog jeg imod, da han blev født! – Hende sad jeg hos, da hun døde! – De var så ofte hos mig i deres ferier!« Man holdt op med at smile, den dag det gik op for een, at *enhver* af os stod mosters hjerte allernærmest. Det var nemlig sandheden, som man noterede sig med taknemlighed. Moster Kathe havde så stort et hjerte, at hun

ikke blot omfattede os alle med kærlighed i tankerne; hun gav sin kærlighed store og festlige udtryk i de mangfoldige kaffeborde, gaver, sange og blomster, som vi alle fik lod og del i.

En virkelig historisk begivenhed blev »Mosterfesten«, hvis mager vist aldrig har fundet sted. Da moster Kathe som purung blev moster første gang, aflagde hun det løfte, at hun, når hun havde været moster i 40 år, ville samle alle sine søskendebørn og deres forældre. Og var der gifte søskendebørn, skulle de have deres ægtefæller med. Sådan noget er der måske mange, der siger i et grebet øjeblik, og så tænker de ikke mere på det; heller ingen tænker på, at et sådant løfte skal holdes. Men det gjorde moster Kathe – og sikken fest! 10 søskendebørn fra Thisted, 6 fra Fannerupgård, 7 fra Kvissel og 3 fra møllen, – de sidste var moster Kathe ganske vist faster til, men da de blev født, var moster navnet i den grad blevet eet med »Moster Kathe«, at ingen ville drømme om at sige faster.

Foruden de ægte søskendebørn fik moster alle de med søskendebørnene gifte som »mosterbørn«, og i tidens løb desuden mange helt »uægte«, men lige så hengivne mosterbørn. De uægte må i denne forbindelse lades ude af betragtning – de kunne fylde en bog for sig selv, hvis det skulle være.

Jeg husker ikke den helt unge ugifte moster Kathe. Om hende må jeg lade et par af de ældste i flokken tale gennem citater fra breve, de har sendt hende. Ved en rund fødselsdag mindes Peter Kirkegaard: »Alle tiders sødeste moster – forbilledlig til denne titel. – Jeg ser tilbage til en dag i Thisted, hvor jeg som 4-5 aarig knægt gik ved din haand over Storetorv ad Vestergade, hvor vi i hjemmebageriet købte en dejlig medaillekage med glasur på til 5 øre. Denne kage er mit livs bedste, den er for mig et symbol på de tusinder af glæder, som du har strøet rundt omkring til alle sider. For mig, der har en svaghed for poesi, lyser dine poetiske og aandrige breve til familien – ogsaa til mig personlig – stadig. Og tillige dit staarslaede digt: »Aprilsolen drejer sit store gyldne hjul« – et herligt billede! Ak ja, hvor blev de skønne dage af, hvor er de mange aar? Og mosterfesten på Krestensminde! En familiefestival uden lige! Jo, jo der er noget at øse op af i denne mindepose«.

Magnus Stevns skriver: »Kære lille moster. Sammen med de bedste ønsker for det nye år sender jeg denne lille flaske duft – halvvejs som symbol på vort bekendtskab. For egentlig er det saa lidt, vi har kendt hinanden, men alligevel har der altid, synes jeg, ligget en sær mild atmosfære af sommerluft over vort bekendtskab. Ja, det lyder hverken som poesi eller dybsindighed, men er egentlig begge dele, da vi vist begge fik en god del af det sommersind, der brygger sin bedste most i slør over engen og siden driver som dug i dale. Til lykke med de 70! Din Magnus«.

Marie Clausen – Risse – skriver: »Jeg kan høre din kønne melodiske latter, der altid var som en rislende bæk med en underklang af friskhed og bjergkrystaller. Jeg synes endnu, jeg kan høre den runge fra dit jomfrubur på møllen, hvor rosenknopperne bankede på dine ruder ud mod haven ved møllestensbordet og eventyrhøjen. Og din bryllupsdag staar endnu lyslevende for mig. Hvor var du yndig, du vor barndoms eventyrprinsesse«.

Arne Stevns, som skrev sit første hyldestdigt til moster på hendes bryllupsdag, da han var en lille dreng på 6 år, sender på hendes 86 års fødselsdag og kun 14 dage før sin død et brev, der både vidner om, hvor meget moster Kathe tog sig af sine søster-

børn og tænkte på at deres forældre skulle høre, hvordan de små havde det, når de holdt ferie på møllen. Arne skriver: »Kæreste moster, jeg bruger som bogmærke et lille brev, du har hjulpet mig med at skrive for 56 aar siden, og det lyder: Kjære moder, jeg vil lade dig vide, at jeg har det godt; jeg spiser mere end en stor, og derfor bliver jeg saa stor og tyk og snart lige saa stærk som Bech Olsen, saa naar jeg kommer hjem til Kvissel, kan jeg slaas med dem alle, og saa kan jeg tjene mange penge. Jeg sover ved moster Kathe, vi har det saa godt, vi to gavstrikke, jeg er i saa godt humør hver dag, og jeg piber slet ikke. Vil du hilse far og Nete og lille bror Magnus. Selv være du, kjære moder, hilset fra din egen dreng Arne med ført pen«. – – Dette brev er jo en fortryllende blanding af moster Kathe og en lille drengs fælles skriveri og fælles sommerferieoplevelser! Efter afskriften af barnebrevet fortsætter Arne: »Det er vel ikke meget aandfuldt, men for mig er dette gamle brev nøglen til mange dejlige minder for os to gavstrikke. Det er snart vanskeligt, kære moster, at føle sig som »gavstrikk«, men der var en lykkelig gang i en mere troskyldig og smukkere verden – men større risiko maa ske, men ogsaa med mere eventyr og spænding. Jeg fik lyst at sende dig denne lille hilsen fra en skøn og svunden tid, hvor du var med til at gøre vort liv muntert og lyst. Tag de kærligste hilsner fra din hengivne gavstrikk Arne«.

Dette lille udpluk af breve fra nogle af de ældste af mosters søskendebørn – 3 af disse og endnu mange flere af sine søskendebørn har moster med sorg fulgt til graven – må vist kunne give fyldestgørende indtryk af, hvor elsket moster Kathe var af den børneflokk, som altid har bevaret mindet om hende som et lysende eventyr i deres daglige liv og færde.

Jeg har ikke kendt moster Kathe som ung og ugift, men jeg har oplevet, at hendes kærlighed, omsorg og interesse for os alle forblev uformindsket gennem årene, og uanset hvor mange vi efterhånden blev. Der gik ikke et eneste skår af mosters kærlighed til søskendebørnene, fordi hun selv fik både børn og børnebørn. Vi var og blev et elsket kapitel for sig selv i mosters liv. Da jeg var 14 år, oplevede jeg i en hel sommer på Krestensminde, at moster Kathe var på samme tid den morsomste og mest opfindsomme legekammerat, som hun var rørende i sin omsorg for hver enkelt af os. I de sidste 16 år har jeg boet i samme by som moster Kathe, og det har været en stadig glæde for mig at være hende så nær, at jeg ikke blot har set hende ofte, men næsten dagligt har talt med hende og har fået lov at dele så mange sorger og glæder med hende. Moster var det samlende midtpunkt for familien, og hun elskede at samle så mange som muligt af os, så snart der var den mindste anledning, og en sådan kunne moster altid finde. Hun huskede alle fødselsdage, bryllupsdage, ja enhver glædens eller sorgens dag i familien fra generationer forud for sig selv til flere generationer efter. Der kunne derfor altid findes noget at mindes ved en festaften hos hende, og vi kom inderlig gerne – ikke først og fremmest for festbordets skyld, men meget mere for at få et ord med på vejen. Moster var så klog på livet; man gik aldrig fra hende uden at have fået en portion livslyst og livsmod med sig. – »Man skal holde fast på livet, det holder nemlig ikke fast på os«, var eet af mosters kærneord, og dermed mente hun, at man skulle holde sindet åbent for det, som ædle kalder livets lyst, og passe på, at hjertet aldrig blev tvivlende koldt. Eksemplet, moster viste os, var en usvækket kærlighed og omsorg for andre. Læssevejs af tøfler, sengetrøjer, jakker, håndklæder, kravledragter og meget andet strikkede moster sine kærligste tanker og ønsker ind i og sendte dem ud i

alle verdens hjørner. Lad mig nævne en række af mosters julegaver fra eet af de sidste år: Tøj og legetøj til ungarnske flygtningebørn, uldtøj til danske sømænd i fremmede havne, kaffekander, pudevår, bøger, gavekort til et søsterbarns børnebørn lydende på »varmt styrtebad en gang om ugen i mosters badeværelse«, nyt skæg på en gammel nissemand, som min mor havde lavet til Viggo Skou, da han var et par år, julegaver til nissemanden, julegaver fra nissemanden o.s.v. Det var sandelig gaver, der talte om stor opfindsomhed og kærlig omtanke!

Jeg har set moster blive gammel, men samtidig set hende bevare sindet ungt og varmt og hjertets kærlighed lige levende. Så længe moster kunne se, skrev hun hvert år julehilsener til alle sine søskendebørn. Det er kun de allersidste år, moster har bedt andre overbringe hendes hilsner eller bedt andre skrive de breve, der skulle ledsage hendes pakker ud i verden.

Det er nok så sandt, som det er sagt, at et lyst og kærligt sind er en gave – en meget misundelsesværdig gave. Men det er lige så sandt, at man ikke kan tære på den gave i det uendelige. Den skal holdes vedlige! Moster Kathe havde fået sit kærlige og lyse sind i vuggegave. Allerede som barn viste hun det overfor sine forældre og søskende. Morbror Johannes mindedes ofte, hvordan moster Kathe bar ham på sine arme, da de var børn, og han føjede altid til: »Senere har Kathe båret mig gennem så meget på anden vis«. – Moster Kathe har altid været utrolig gavmild og har på alle måder søgt at trøste. Da hendes store søster Anna som purung i en amatørforestilling skulle optræde som bedrøvet, råbte lille Kathe fra tilskuerbænken: »Du skal ikke være ked af det, søster Anna, du skal få et stykke sukker af mig!« – At finde nye glæder for dem, man måtte give afkald på, var moster altid mester til. Engang, da hun og en lille veninde havde fået lov til at gå i cirkus, og det så viste sig, at cirkus var rejst, trøstede hun straks med et: »Aah pyt med det cirkus, vi kan da købe Davids salmer!« Bogen var lige udkommet i et lille format, der kostede nøjagtig det samme som cirkusbilletten – 1,25 kr. Moster har sin bog endnu.

Det er en *livskunst* at bevare sindet kærligt og lyst. Der findes nok blot een helt sikker måde dertil: At elske sin næste mere end sig selv. Det er i hvert fald midlet, moster Kathe har brugt. Desuden havde hun altid sindet åbent for alt stort og skønt, så det kunne strømme ind og bygge hendes sindsstemning og modstandsevne op. »Jeg tog mig tid til at gå på højen, selv på de travleste dage«, sagde moster, hver gang hun advarede os mod at glemme livet for sliddet, – »I skal gøre det samme!« – Vi kan nok alle finde en »høj«, hvor vort sind kan stemmes til glæde og tak, og den må ikke forsummes.

Jeg har gennem mange år set, med hvilken sindsro og styrke moster Kathe har båret livets glæder og sorger. Hvor stærk hun dog forekom os i julen 1955, da Ellen lå for døden, og moster – med hjertet bristefærdigt af kval – sagde: »Ja, lille børn, men lad os ikke glemme, at det lige fuldt bliver jul, enten vi er glade eller bedrøvede«. Og så tændte vi lysene på juletræet, mens moster sang for til alle de gamle julesange og ønskede os alle en glædelig jul. Samme sindsstyrke, samme fred til at stride sin strid med mod så jeg hos moster, da hun tog afsked med sin elskede bror Johannes.

Størst har jeg set moster Kathe nu, hvor hun i sit 87. år. som den sidste af sin gode generation – overlevende sin eneste datter og mange af sine kære søskendebørn – bereder sig til den sidste lange rejse. Ramt af alvorlig sygdom og hjem søgt af store lidelser

ligger moster Kathe nu og venter med længsel på, at Vorherre skal hente hende hjem. Hun er den samme elskelige moster, som følger os alle med kærlige tanker og bøn hver eneste dag. »Jeg synes Vorherre har været så god mod mig altid, nu ønsker jeg blot, han vil komme og hente mig«, siger moster nu hver gang, vi siger farvel til hinanden. Det er somme tider svært at forstå, at hun af hele sit hjerte kan sige, at Vorherre altid har været god imod hende, men vi aner, at en sådan opfattelse har kun den, som kan tage alt af Guds hånd. Kun den, der stoler på, at Gud er herre over liv og død, kan tro, at når han ikke holder døden borte fra vore kære, så er det, fordi han selv har taget dem, ligesom han i sin tid var den, der gav os dem. Moster Kathe ved, at Gud er herre over vort spænd af tid, og derfor har hun tålmodighed til midt i sine lidelser nu at bide på Herrens time. Han »aabned' vore øjenlaage, de lukkes atter, naar han vil«, citerede moster Kathe i går, før hun foldede sine hænder og bad: »Før så mig arme synder hjem med din retfærdighed –«.

Jeg går i disse dage og sammenligner moster Kathe med to store lidelsesfæller: Job og Leonora Christina. Netop de to havde ejet så meget og blev frataget det hele. Da al ydre glans er borte, og al jordisk trøst virkningsløs, udfører de det styrkens underværk, som det afspejler sig i »Jobs bog« og »Jammersminde«, at prise ham, som både gav og tog alt. Nu udfører moster Kathe det samme styrkens underværk: At tage *alt* af Guds hånd.

Jeg har ofte beundret mosters mod på livet og det mod hvormed hun har båret livets sorger og savn. Hendes største mod er tålmodet, hvormed hun nu bære sine lidelser. Nu ønsker moster Kathe sig kun een ting af os, og det er, at vi ikke må bede om at få lov at beholde hende længere. Det er svært at afstå derfra, men den, der har set, hvor meget hun har gennemgået i den sidste lange tid, kan ikke andet end bede som hun selv, at Vorherre vil hente hende.

Forkast da barnet ej, som kommer
til hjemmet på sin trætte fod,
og som i verdens korte sommer
trods al dens pragt dog nu forstod,
at kun i din faste borg,
får sjælen slukt sin sorg.

Så far da, farvel du vor elskede moster Kathe ! Livet vil blive fattigere uden dig, men vi nænner ikke at holde dig tilbage. Vi havde i dig det herligste rejsefølge. Mindet om dig og om dit lyse sommersind og dit varme hjertes rige kærlighed vil leve og altid blive holdt højt i ære af os.

Aase Stevns.

Bilag 95 – se side 470

Ellen var meget glad for sit arbejde. Hun var meget afholdt af patienterne for sin rolige optræden, respekteret og afholdt af læger og sygeplejersker. Hun var pligtopfyldende til det sidste. Da hun i efteråret 1955 blev angrebet af en håbløs blodsygdom, blev hun længe ved at passe sit arbejde. Hendes motto var: Det, der skal gøres, skal gøres.

res. I midten af september blev hun indlagt, og skønt hårdt ramt af sygdommen gav hun ikke op, men stod den ene krise igennem efter den anden, indtil døden den 5. januar 1956 indhentede hende. Mor og vi brødre mødte ved hendes død en enestående deltagelse fra alle, der havde samarbejdet med Ellen.

Det var et meget hårdt slag for os alle. Hun var mors hjælp og støtte. Aldrig lod hun nogen mærke, at hun var træt efter en anstrengende arbejdsdag, når hun kom hjem, og med glæde overtog værtindehvervet for de mange kære gæster, der kom for at besøge mor. Hun ordnede stiltfærdigt alt i huset og forstod som få at dække et festligt bord med, hvad huset formåede. Hun sørgede altid for friske blomster, så mor, der i de senere år ikke selv kunne komme ud i naturen, i sine stuer kunne nyde de forskellige årstiders blomsterpragt. Hun elskede at tænde lys, både åndeligt og bogstaveligt. For os alle havde Ellen altid været den stærke, der kunne hjælpe og trøste, når der var noget, der tyngede. Hun spredte glæde, hvor hun færdedes. Børnene elskede hende: når faster kom, blev der fest. Nu står hendes plads tom, der er ingen til at fylde den, men mindet om hende vil leve.

V.S.

Bilag 96 – se side 472

Ålsø Mølle! – I mere end 100 år har dette navn haft en forjættende klang for alle, der kendte det. Allerede som små har vi set de voksnes øjne stråle, når navnet blev nævnt, og en dag gik man så selv over gården med de toppede brosten ind ad forstuedøren i de hyggelige stuer, hvor så meget skønt og godt var levet i svundne år. Havde man en gang gæstet møllen, droges man mod den gang på gang. For mig blev møllen som et andet hjem. Alle mine ferier tilbragte jeg der, og som voksen kom jeg der, så ofte jeg kunne få lejlighed dertil. Det gamle hjem på møllen har jeg kun kendt af omtale. Morfar døde det år, jeg blev født. Ofte har jeg tænkt på, hvor svært det må have været for morbror Johannes og moster »Missen« at overtage et hjem med så rige traditioner, et hjem, der i sjælden grad var slægtens centrum, men de gjorde det, og de formåede at fortsætte og forny traditionerne. Mange, mange dejlige minder har jeg fra dette hjem, mest lyse, ingen mørke, thi så rigt var livet levet her, at selv den dybe sorg ikke formåede at lukke lyset ude. Moster og morbror blev båret til graven til tonerne af: Den signede dag med fryd vi se. Nu sagtelig skrid vor højtidsdag, sang vi, og højtid var der. Deres livsløb er endt, og det har været til velsignelse for mange.

To minder fra de senere år vil jeg gerne her fremdrage: En dejlig sommerdag faldt min vej forbi. Jeg gik ind og traf moster ene hjemme. Morbror var på forretningstur. Det er svært at sige, hvorfor netop denne eftermiddag har prentet sig sådan i min erindring, men der var over hele sceneriet en sådan fred og harmoni, at jeg aldrig vil kunne glemme det.

Det andet minde er fra mit sidste besøg på møllen før morbrors død. Det var dagen efter slægtsmødet i 1956, da morbror havde indbudt mølleslægtens medlemmer til fest. Det blev en stor oplevelse, et minde for livet for alle os, der var med.

Nu er de borte, de to elskelige mennesker, der i et halvt århundrede virkede her, men Ålsø Mølle står endnu, og skulle det end ske, at tiden løb fra møllehuset, og det

måtte segne vil møllens traditioner blive ført videre i pagt med en ny tid, men i den gamle ånd.

Viggo Skou.

Når jeg i det følgende skal fortælle lidt om far og mor, om deres liv og færden, og det barndomshjem, de sammen skabte for os tre børn her på den gamle minderige Ålsø Mølle, er jeg i den lykkelige situation med sandhed at kunne sige, at de mange år, som svandt, forekommer mig som en lang kæde af lyse og glade minder. – Far og mor havde et meget lykkeligt og harmonisk samliv, og som jeg husker, far sagde til mor i sin sølvbryllupstale, at den kærlighed, han nærede over for mor den dag for 25 år siden, da hun blev hans unge brud, med årene stadig var vokset sig dybere og stærkere, kan jeg tilføje, at det gjaldt for dem begge, at som årene randt, brændte kærlighedsflammen stedse stærkere og varmere, indtil deres sidste stund.

Det var en stor arv at løfte for far og mor, da de som unge nygifte rykkede ind i det gamle møllerhjem med alle dets slægtsminder og traditioner; men det lykkedes dem at gå i ædle fædres spor, og gennem nye og skiftende tider at tage alt det bedste, som fædrene gav, med ind i deres egen dag, så møllehjemmet for børn, slægt og gode venner, stadig i bedste betydning blev som det gamle hjem, som fædrene bygged' for nu mere end hundrede år siden på de dengang lyngklædte bakker ved Ålsø, og hvad dette hjem gennem tiderne har betydet for os børn, ja, for hele den slægt, som drog ud herfra, har en af fars søskendebørn (Aage Nielsen, Vejlbj) så smukt givet udtryk for i en sang, som også er optrykt i den første slægtsbog, og hvoraf jeg citerer sidste vers:

Gården og møllen blev ét ved et navn med hjerteklang
»Møllen« – som slægten har hejst i stavnså manges gang.
Nu mange er ældre, har børn og hjem og eget bo,
men møllen derhjemme går aldrig i glem, den er som en bro
imellem det svundne og hver en dag, der kommer og går,
med bærende kræfter i døgnets jag den for os står.

Far blev født den 13. august 1878 som den næstsidste af en søskendeflok på 12, året efter at farfar og farmor fejrede deres sølvbryllup, og selv om far ikke af den grund var, hvad man vil kalde et gammelmandsbarn – så var der – efterhånden som far voksede til, og farfars kræfter til at tumle med den stadig voksende forretning samtidig tog af, altid så hårdt brug for fars store virkelyst og arbejdsevne i det gamle hjem, at han bortset fra enkelte lære- og uddannelsesår, kom til at øve hele sin livsgerning her. Det offentlige liv havde ikke fars store interesse, og bortset fra, at far var medlem af menighedsråd og børneværn, formand for Kirkeligt Samfund og enkelte andre ting, var han en udpræget hjemmets mand, og hertil viede han alle sine kræfter – her sang han sine gladeste sange – her var som Aakjær siger det, fars lykke og hjem – her var hans kald og hans kvinde. Far fejrede for eksempel sine første 77 juleaftener på Ålsø Mølle, og kun den sidste juleaften, far oplevede kort efter mors død, da minderne og savnet var for stærke til, at det kunne blive rigtig jul i det gamle hjem, fejrede far juleaften hos min søster i Grenå. – Det blev et ganske usædvanligt lykkeligt og harmonisk barndomshjem, far sammen med sine mange søskende og tre plejebørn kom til at vokse op i, og den stærke påvirkning herfra fulgte far og var som den dybe grundtone i ham livet igennem.

Ikke mindre end 5 af fars søskende og 2 plejebørn døde i en tidlig alder af forskellige børnesygdomme, og endnu to som voksne, så vi forstår, at der også i dette ellers så lykkelige hjem har været svære tider, men farfars og farmors lyse sind og stærke tro hjalp dem igennem.

Far har i talrige dagbøger og en bog »Minder fra mit barndomshjem« skildret alle disse ting fra sin barndom og første ungdomstid, og at det har været et hjem, hvor der var godt for børn at være, vidner alle de mange småtræk og episoder om, som far stadig yndede at fortælle.

Sammen med søskende og plejebørn og omegnens mange drenge var møllen og omgivelserne en herlig tumleplads, og den barnlige fantasi og indlevelse i leg gav sig stærke udslag. Heltene var som regel hentet fra Ingemanns historiske romaner, og det nære hav, der ligger som en ramme omkring Djursland, virkede altid stærkt inspirerende – jeg citerer et par småtræk fra fars bog:

»Min fætter Holger Christrup og jeg har haft mange oplevelser sammen fra hin tid, da vi var børn og legede »sømænd«. De stolte fregatter og dampskibe var havens store træer. Især var det morsomt, når stormen tog hårdt i trækronerne. Så var der fart i »skuden«, og så måtte letmatrosen, den bette Holger, til tops for at kappe »storsejlet« – men sommetider var legen endnu mere farlig. Som lille dreng fik jeg lov at stå på kværnloftet og se til »hattehjulet« og »stjernehjulet«, men at gå derop var strengt forbudt. Da jeg blev noget ældre, trodsede jeg forbudet. Min fætter Valdemar Christrup var i et par år møllersvend. Han lærte mig den farlige leg at køre karussel på stjernehjulet. Når møllen ikke løb ret stærkt, kravlede vi ind og satte os på det store hjul, og så kørte vi rundt, tit i stærk fart. Jeg har senere forstået, at hver gang, vi foretog disse karusselture, var det med livet som indsats. Ganske vist havde Valdemar lært mig at springe af i tide, hvis møllen tog »opløb«. Engang kørte vi rundt – det gik stærkere og stærkere – jeg sprang fra i tide, men Valdemar nåede det ikke – han klynkede sig krampagtigt til hjulet, samtidig med, at han af sine lungers fulde kraft råbte til mig: »sæt møllen – sæt møllen«. Jeg var kun et barn, og at standse en mølle ved at lægge persen på var ikke børnearbejde. Resolut for jeg alligevel ned ad trappen, greb persen og fik møllen standset – og frelste derved sikkert Valdemars liv – vi fik en alvorlig forskrækkelse, men det blev en god lærestreg til os, vi kørte aldrig karussel på stjernehjulet mere.

Helmer og jeg var jævnaldrende, og ret naturligt holdt vi mest sammen. Vor barnlige fantasi og indbildningskraft gik til tider over gevind. Et tordenvejr med bulder og blinkende lyn gjorde f.eks. et dybt indtryk på os, og en dag fandt vi på, at nu ville vi lege tordenvejr med efterfølgende lynnedslag. Vi fik fat i en del sten, og så – nu – sendte Vorherre tordenvejret ned over jordens børn.

Det første »lynet« traf, var maltstuevinduerne. Først røg der en tre, fire ruder, så glasskårene røg ind over maltdyngerne. Men da tordenvejret først havde begyndt, blev det voldsommere. – En stang gjorde mere nytte – den ramte bedre – det ene vindue efter det andet blev ramt af det mægtige tordenvejr.

Men hvad er det? Nu hørte vi min fars stemme. Han var kommet ind i maltstuen og havde set ødelæggelsens vederstyggelighed. »Men drenge dog, hvad er det, I gør, hvor er I et par slemme knægte, hvordan kan I dog komme i tanker om at knuse alle de ruder? Kom straks ind i stuen«.

Der var stor opstandelse blandt kvinderne. Der var udsigt til en god dragt prygl. – Dorthea, min søster, kom ind til os: »Hvor er I dog et par slemme drenge, at I sådan kunne slå fars ruder i stykker«.

Men med dyb forargelse i stemmen tog jeg nu ordet både på egne og Helmers vegne, og så sagde jeg, medens jeg så den kære, vrede familie fast ind i øjnene: »er vi slemme, nej, vi er meget bedre end I, for vi var Vorherre, der lod det tordne og lyne – og vi ku' da ent gøre for, at lynet slog nier!«

Lad mig til disse par småtræk fra fars barndom bemærke, at far i bedste betydning blev ved at bevare det barnlige sind livet igennem – både alvor og skæmt var lige fremtrædende karaktertræk hos ham.

De fem søskende, der blev tilbage af den store børneflokk – faster Anna, Erika, Doll, Kathe og far, har vi, der er tredje generation, alle kendt, og for os børn på møllen, – ja, for hele slægten, er de uløseligt knyttet til de bedste minder fra barndoms- og ungdomsårene – jeg tror at kunne sige det sådan, at hvad de fire brødre fra Jeksen Kro var for den gamle slægt, har disse fem prægtige søskende fra Ålsø Mølle indbyrdes været for hinanden og for os.

Den 16. oktober 1902 fejrede farfar og farmor deres guldbryllup på Ålsø Mølle, og ved denne lejlighed var mor som ung og nyforlovet med, og fra denne sidste store fest hos de gamle møllerfolk har min faster Kathrine Skou fortalt et lille træk, som vel kan synes uvæsentligt, men som alligevel har gjort et stærkt indtryk på dem, som var tilstede. Det var hen under aften, da man sad samlede i stuerne om guldrudeparret, at Ålsø Kirkes klokke ringede solen ned. Mor gik hen og lukkede et vindue op, så tonerne trængte helt ind i stuerne, og i den stilhed, som bredte sig, var det, som de alle følte, at de klokke, hvis klang det gamle møllerpar så ofte havde fulgt, nu ringede solen ned over en gammel god og minderig tid, som nu var ved at rinde ud.

Kort efter, den 28. oktober 1906, blev mine forældre gift og bosatte sig i det gamle hjem, medens farmor og farfar rykkede ind i en nyopført sidefløj.

Far var ung og stærk som en bjørn og med en ukuelig livslyst og vilje til at tage fat, og virksomheden voksede sig snart ud over de gamle rammer, og i 1912 blev der opført et stort moderne bageri, efter datidens bedste mønstre – og som møllen før var forretningens hovedhjørnesten, blev det, efterhånden som udviklingen skred frem, og bønderne holdt op med at lave øl og malt og selv anskaffede kværne til at male deres korn, bageriet, som blev den vigtigste gren – og her udfoldede der sig i sandhed et både jævnt og muntert og særdeles virksomt liv på jord – far var altid selv både den første og sidste, og altid at finde, hvor det hårdeste tag skulle tages; snart sendtes bageriets produkter viden om.

Som en af fars og mors gode venner skrev det i en sang til deres sølvbryllup, og hvoraf jeg citerer et par verslinjer: »– Tusindvis af kilo kager året rundt af ovnen drager – han forstår skam sine sager, denne raske møller-bager«.

Far kunne ikke trives, hvor der var sure miner, og var der noget hos fars medmennesker, som han syntes, ikke var så godt, så han det helst ikke – arbejdet var i sig selv for far en fest, og han forsøgte altid at lade det forplante sig til sine medarbejdere. – Et lille træk, der nu allerede ligger ca. 35 år tilbage – far havde antaget en mand som bagerikarl og hjælp til juletravlheden, det viste sig imidlertid, at manden ikke var meget bevendt til arbejde, derimod spillede han glimrende basun, og da far opdagede det, blev hans evner

på dette felt taget i brug i stedet for. Hver morgen kl. 6³/₄ blev der kaldt på Søren, og kl. 7 blæste han i sin basun fra bageriets platform: »I østen stiger solen op« – så naboerne også havde fornøjelse deraf, og når arbejdstempoet begyndte at sløje lidt af, blev Søren beordret ud i bagerigangen for at blæse en eller anden march – begrebet musik til arbejdet, som man nu kender det gennem radioen, har far således lanceret på et langt tidligere tidspunkt.

Der lå i fars dreng- og ungdomstid nær møllen en fattiggård, hvor de gamle fattige mennesker vel ikke blev behandlet ringere end tilsvarende andre steder dengang, men med den nuværende højt udviklede social- og alderdomsforsorg in mente, forstår man vel knap, hvor kummerlige forholdene på disse fattiggårde var dengang – når f.eks. et gammelt ægtepar ikke kunne klare sig selv længere og måtte på »gården«, blev de straks overført til henholdsvis mands- eller kvindeafdelingen, hvor de måtte fortsætte med at leve hver sit liv, med kun måltiderne tilfælles.

Det var på de tider, da den unge og flammende taler Peter Sabro rejste landet rundt og talte de fattiges sag på en måde, som far skriver det i sine erindringer: »Han kunne tale, så vi knyttede hænderne i harme, han kunne tale, så tårerne randt i øjnene, fremtrylle de ædleste idealer for sine tilhørere, så man gik hjem fra mødet som et nyt og bedre menneske, medens man i sit hjerte svor, at de fattiges sag nu også skulle være min sag«.

Anskuelighedsundervisningen havde far fra fattiggården, og her kæmpede far for eksempel, at de gamle skulle have kaffe om søndagen – ellers hørte den slags kun julen til.

Demokrat i ordets bedste betydning blev far livet igennem, far havde altid noget til overs for dem, som af den ene eller anden grund var blevet de små og svage i samfundet.

Far bevarede drengesindets levende fantasi, og jeg husker, når vi som børn var kommet i seng, at han fortalte historier, som næsten altid var digtede på stedet – den om lille Marie og »røde Laus« hørte til de mest foretrukne – eller far citerede Drachmanns »Engelske socialister« og »Hallo derinde i kroen – har i plads for en farende svend« så jeg aldrig har glemt dem siden.

Sine mange medarbejdere gennem årene behandlede han altid som ligestillede og kammerater, og tog del i deres glæder og sorger – at dette også påskønnedes fra den anden side, kom til udtryk efter fars død, da hele personalet, hvoraf flere havde været ansat i en årrække, og to i mere end 30 år, lod indramme og ophænge et stort billede af den gamle chef i bageriets pakkestue, så de stadig kunne have hans billede for øje. – Billedet er signeret med en tekst, som var så betegnende for far: »Glæd andre, og selv vil du glædes. Giv meget og mer skal du få«.

En af fars store fritidsinteresser var gymnastik, som han drev til højt op i årene – jeg husker så tydeligt, når jeg som dreng overværede disse gymnastikopvisninger, hvor far allerede var rykket op på »old boys« holdet. Når gymnasterne havde taget opstilling i forgangen, og indmarchen begyndte, kunne man over alle de andre høre fars kraftige stemme sæt ind med »Stræk din fod, fremad, frem med frejdigt mod, bort med alle vege drømme, styr dit sind med troens tømme, drik af himlens solskins strømme – til det ildner i dit blod«. – Energiudfoldelsen og gymnastikkens hele væsen var så helt i overensstemmelse med fars natur og indstilling.

Og som far gjorde manddomsgerning udadtil og i sin virksomhed, således forstod mor at skabe rammen om hjemmet, få forstod som mor at hygge et hjem, og at dække et festligt bord for familie og venner. Forretning og forretningssnak interesserede ikke

mor særligt, derimod ville hun gerne gøre et lille besøg hos naboer og gode venner, og ikke mindst hos mine ugifte mostre i Grenå. Der var mellem disse søstre et usædvanligt godt sammenhold, de hyggede sig i hinandens selskab, og de mange bilture i omegnen, som far og mor ofte slappede af ved, når dagens gerning var gjort, nød mor allermost, nå hun fik en – eller helst alle tre søstre med.

Mor var gårdmandsdatter, og landmandsblodet fornægtede hende aldrig – hun havde en levende interesse for jorden, og for smukke heste, og var selv en dygtig kusk; når hun med »Kalif« – en knaldsort oldenborger vallak – for jumben kørte en tur til Grenå, var hun rigtig i sit es.

Mor elskede blomster og forstod at få dem til at trives, og mange er de timer, som hun har arbejdet i møllens store have – som de senere år var større end vilje og kræfter slog til. De to, mor og far, supplerede hinanden så godt, mor var ikke pylret eller sentimental, hun havde måske i højere grad end far »begge ben på jorden« – men når det rigtig kneb på en eller anden måde, så svigtede mor ikke, og med årene blev hun et »ægte« barn af den gamle mølle, her følte mor, at hun havde rod og hjemme. Og når jeg nu selv ser tilbage gennem årenes portal, nu, man selv er bleven grå og børnene forlængst er vokset en over hovedet – så husker jeg den tid som en lang kæde af minder, der hastigt svandt – en række af små og store oplevelser med far og mor som det centrale midtpunkt.

Som Ålsø Kirke og Ålsø Mølle hørte sammen for de gamle, blev det også for far og mor – far sagde så ofte, »min plads i kirken skal ikke stå tom« – og han syntes ikke, det havde været rigtig søndag, hvis han ikke havde været i kirke.

Det gamle hyggelige og elskelige provstepar Ahlgren Petersen i Ålsø var fars og mors meget gode venner, som altid var med »på møllen« både i sorg og i fest, og hvor husker jeg tydeligt, da de på grund af alder måtte vige pladsen i Ålsø præstegård og var oppe hos far og mor for at tage afsked, inden de flyttede til deres nye hjem i Hammel. – Jeg husker, da bilen med den gamle provst ved rattet og provstinden ved hans side under megen vinken forsvandt op over møllebakken, at far da sagde til mor: »Det var da vores virkelig gode venner«. – Og medens jeg nu sidder her på fars gamle plads i Ålsø Møllens kontor og skriver dette, medens minde på minde passerer revu for mit indre blik, har jeg det ønske, at den ingenlunde lette opgave i korte glimt at tegne et billede af far og mor og livet, de levede her i det gamle hjem, må være lykkedes mig så meget, at mine søskende og alle de, som kendte far og mor og stod dem nær, må kunne nikke genkendende dertil, thi gode minder er en strålende skat, hvis glans aldrig vil fordunkle, men som stedse vil stå stærkere og klarere i erindringens lys, og jeg siger med Aakjær: »Hvad var vel i verden det fattige liv, med al dets fortærende tant – om ikke en plet med en dal og lidt siv vort hjerte i skelvinger bandt – om ikke vi drog fra det yderste hav, for bøjet og rynket at stå – og høre de kluk, de mindernes suk, fra bækken vi kyssed som små«.

Den 16. oktober er Ålsø Mølle-slægtens store mindedag. På den dag døde vores kære mor, uden egentlig forudgående sygdom. Mor havde i flere år haft et svagt hjerte, men ellers været åndsfrisk og interesseret i alle retninger – hidtil havde de piller, som mor altid i de senere år bar på sig, hjulpet; men som mor selv sagde: »En skønne dag hjælper pillerne ikke mere« – og denne søndag morgen blev den sidste.

Den vinter, som fulgte, blev for far en meget svær tid, hans letbevægelige og følelses-

betonede sind kunne ikke komme over sorgen og savnet – jeg ser ham endnu sidde tavs og ensom ved sit skrivebord. Det efterår havde min faster i Århus, fru Skou, haft den tunge sorg at miste sin datter, og de to gamle søskende, der nu var de eneste overlevende af den store børneflokk fra Ålsø Mølle, blev i den vinter, der stundede til, hinanden til stor trøst og støtte, som de havde været til glæde og opmuntring livet igennem – næsten hver aften ringede telefonen fra henholdsvis Ålsø og Århus med bud og hilsen fra hver især, og disse samtaler var noget at det, som bar i denne vinter.

I det følgende forår og sommer var det, ligesom far igen blev sig selv, og i glimt så man den gamle munterhed og livslyst flamme op, men det gik alligevel som præsten i Ålsø sagde, da han hørte om mors død: »Så lever mølleren heller ikke længe« – hen på efteråret blev far angrebet af en svær galdestenslidelse, og efterhånden ebbede kræfterne ud. Far havde haft et kortere sygehusophold, men var kommet hjem igen, uden det dog var blevet bedre – lægen rådede til indlæggelse igen. Den dag, da sygebilen igen hentede far, gik han sammen med Esther, som havde tjent far i 17 år og det sidste år passet huset for ham, en tur gennem de gamle stuer for sidste gang – folkene kom ud for at tage afsked, men far, der ellers havde bevaret humøret godt, kunne pludselig ikke sige noget for bevægelse – jeg er sikker på, far allerede dengang forstod, at han ikke mere ville komme tilbage i levende live. Det stundede mod den sidste rejse, Da vi alle forstod, at dagene var talte, lejede min kusine, Aase Stevns, der altid havde stået fars hjerte meget nær og glædet ham med mange gode breve i den sidste svære tid, en bil og tog fars gamle 85 årige søster fra Århus med ud til Grenå sygehus, og her i »den sidste nattevagt« kom alt det til udtryk, som de to havde været for hinanden, fra de var børn og unge på den gamle mølle – fars sidste ord til sin søster, da hun forlod sygehuset, var, – jeg elsker dig, lille søster – og jeg ved, hun har har gemt disse ord ved sit hjerte.

Kort efter, den 7. oktober 1956 – knap et år efter mors død, sov far stille ind, rolig og tillidsfuld i sine fædres tro. – Om aftenen, da vi førte ham fra Grenå sygehus til hans gamle hjem, havde folkene taget opstilling ved indkørslen for at modtage deres gamle chef, medens solen byggede guldslot i Vesterled med den gamle mølle på bakketoppen i silhuet – jeg tror, alle vi, der kendte far særlig godt, især mindedes en vending far ofte brugte, når han talte om, at for ham var livssolen gået i vest – men, føjede han så gerne til, hvad gør det så, når hele himmelen mod øst er fuld af tindrende stjerner, der er som minderne om alle de gode mennesker, og alt det gode, man mødte gennem et langt liv – og far havde mange gode minder, og kun gode venner.

Den 28. oktober samme år kunne far og mor have fejret deres guldbryllup – på den dag samledes en stor del af familien til mindefest på Ålsø Mølle, og ved den lejlighed blev der skænket en erindringsgave til Ålsø kirke – i et referat fra Grenå Folketidende hedder det:

Møllerslægten fra Ålsø giver gaver til kirken.

Smuk ny alterkalk og oblatæske taget i brug ved søndagens gudstjeneste.

Slægten samlet for at fejre møllens 100 års dag og

Johannes Rasmussens og hustrus guldbryllupsdag.

Den smukke Ålsø Kirke, som i forvejen er rig på værdifulde genstande og udsmykninger, fik søndag skænket to gaver, nemlig en alterkalk og en oblatæske, begge udført i moderne mønstre i sterling sølv. De to smukke eksemplarer af dansk kunsthåndværk er skænket kirken af de nulevende medlemmer af den slægt, der er udgået fra Ålsø

Mølle, som et minde om den første og anden møller. Alterkalken har følgende inskription: I taknemlighed mod Peter Rasmussen og hustru Kathrine og deres søn Johannes Rasmussen og hans hustru Marie og hjemmet på Ålsø Mølle igennem 100 år, satte slægten dette minde i Ålsø Kirke den 28. oktober 1956. Og på oblatæskan står: Skænket Ålsø Kirke den 28. oktober 1956, i Ålsø Møllens 100 år og på Johannes og Marie Rasmussens guldbryllupsdag, af deres børn Arne, Peter og Gudrun. En del af slægten var samlet på Ålsø Mølle i anledning af dens 100 årige beståen, og det guldbryllup, som skæbnen ikke undte møller Johannes Rasmussen og hustru at fejre, idet fru Rasmussen døde i fjor og mølleren for få dage siden. Gæsterne deltog om formiddagen i gudstjenesten i Ålsø Kirke, hvor den nye kalk og oblatæske blev indviet, og i altergangen, som på grund af de særlige omstændigheder måtte foretages i flere hold. Ved denne lejlighed var et af slægtens nyeste skud Lars Bang, Grenå, der netop er blevet konfirmeret, til alters for første gang. Efter ordinær prædiken rettede sognepræsten, pastor Dahl, på kirkeejeren, godsejer Collet og menighedsrådets vegne en varm tak for de smukke gaver, og på slægtens vegne takkede han, fordi de to minder måtte få plads i sognets kirke, der havde betydet så meget for slægten på Ålsø Mølle.

Efter kirkegangen og inden mindefesten på Ålsø Mølle, samledes man ved familiegravstedet på Ålsø kirkegård, hvor et væld af kranser fra fars begravelse endnu lå friske som et blomstertæppe ud over gravene.

De to er igen sammen og hviler nu trygt i fædrenes jord.

Æret være deres minde.

A. K. R.

Bilag 97 – se side 473

I friskolens have rejstes 1917 en stor, smuk granitmindesten med følgende inskription: »Minde om Søren og Sofie Rasmussen, der begyndte den fri skolegerning på Refsnæs 9. september 1867. – Hvo sig fortrøster på himlens Gud, ham skal ingen fare skrække, thi alles hjerter står i Guds hånd, han leder dem som vandbække. – Rejst af venner og gamle elever 9. september 1917.«

* * *

Friskolelærer Søren Rasmussen er iflg. Adslev sogns ministerialbog født den 22. maj 1838. Det må antagelig bero på en fejlskrivning i kirkebogen; thi farmor holdt bestemt på, at han var født den 21. maj, og denne dag fejredes altid som hans fødselsdag.

Far tænkte altid med glæde på sit barndomshjem og på sine gode forældre, som havde givet ham og hans ældre søskende en god og kærlig opdragelse. De kendte og skattede det gode, gamle ord: »Gudsfrygt med nøjsomhed er en stor vinding.«

Der blev glæde, da den lille søn kom til verden, ni år senere end Jens Peder (Ålsø-mølleren). Denne var – har han selv fortalt far senere – lige straks ikke glad for familiens forøgelse; thi nu skulle »lillebror« sove hos mor, den plads som hidtil havde været hans.

Da far var 4-5 år gammel, kom han en dag for nær ud til en mergelgrav, der lå på deres mark, og som var fyldt med vand. Han faldt i og var sikkert druknet, dersom ikke hans stadige følgesvend i de år, deres hund Trofast, havde reddet ham. Den fik far

på land, og han var reddet. At han ikke holdt mindre af den fra den dag, er en selvfølgelig. Flere gange talte far om denne episode, så vi også deraf kunne få en mere klar og levende forståelse af dyrs troskab. Jeg har flere gange i min lærergerning brugt denne smukke, sande fortælling, for derigennem bedre at illustrere hundens troskab. — — —

I barndomshjemmet i Jeksen Kro opholdt sig i lang tid – i fars barndom – en af Napoleons gamle grenaderer; men hvorledes han var nået derop, ved jeg ikke. Han var meget vred, dersom nogen talte ondt om Napoleon. I 1893 tog far mig med på en længere køretur, hvor vi besøgte alle de for ham så kære og minderige steder fra hans barndom, først og fremmest i Jeksen Kro, hvor han viste mig stuen, hvor han blev født, og fortalte om hele kroens indretning – og marker. Vi var i Stilling, Skanderborg o.s.v. To gange senere besøgte han de samme steder.

»Mindet lader som ingenting,
er dog et lønligt kildespring.«

Efter sin konfirmation skulle han i lære – enten i snedkerlære i Skanderborg eller i købmandslære i Grenå. Far foretrak da at komme i snedkerlære, da han så ikke kom så langt bort fra sit kære hjem. Han kom da i lære hos snedkermester Lindberg i Skanderborg. Det var et stort værksted – på hovedgaden – med 5-6 svende og flere læredrenge.

Om han, da han drog ud fra barndomshjemmet, fik ret mange formaninger med, ved jeg ikke, men farmor sagde til ham:

»Spar på låget, min dreng, bunden sparer nok sig selv.« Denne manen til sparsommelighed glemte han aldrig, men lod de ord gå i arv til os børn. Han kom altså til Skanderborg og skulle stå i snedkerlære i 5 år. Det var tidligt op om morgenen, da drengene skulle lægge alt på plads, til svendene skulle begynde, og sent blev det om aftenen, da de skulle rydde op efter svendene.

Han var kommet til nogle pietistiske lægmandsforsamlinger – vistnok under et besøg på Grenåegnen – og følte, at han for det første måtte aflægge al banden. Fra den dag kom der sikkert aldrig banden fra hans mund. Han følte sig også kaldet til at virke blandt de andre læredrenge og svende. Han foreholdt sine arbejdskammerater det meningsløse og grimme i at bande, ja, talte til dem om Gud og læste for dem efter fyraften af gudelige skrifter og i det nye Testamente. Han ville nu gerne være lærer ligesom sin ældre broder, Thøger; men farfar holdt bestemt på, at han skulle stå sin læretid ud, og det gjorde han.

Far holdt meget af sin læremester, snedkermester L. og hustru, og han besøgte dem ofte senere. Ja, han var næppe i Skanderborg, uden at se til dem.

Maj 1858 tog han svendeprøve, og Lindberg giver ham det bedste vidnesbyrd for flid og troskab.

Han fik nu lov at rejse op til Ålsø, hvor farbror Peter var møller og farbror Thøger lærer i det nærliggende Ålsrode. På denne egn var der en stærk kristelig bevægelse, som samledes om præsten la Cour i Ålsø. Til denne sluttede begge brødrene sig. En tid var han på Ålsø Mølle og snedkererede, men kom siden i 9 måneder ned hos sin broder Thøger, for at forberede sig til lærergerningen.

Fra november 1859 til februar 1860 var han »substitut« (vikar) i Tved skole på Mols, hvorfra han får det bedste vidnesbyrd fra sognepræst F. Holm.

Far rejste nu til København for på Blågård Seminarium at uddanne sig til lærer.

Forstander Tang og hans hustru var kærlige og gode imod ham, så han næsten betragtede hende som sin anden moder, hvem han brugte som rådgiver i mange ting.

Far søgte snart om søndagene til Vartov, hvor han sad under Grundtvigs prædikestol og blev stærkt grebet og varmet af hans ildnende forkyndelse, af den herlige salmesang og det rige menighedsliv.

Han var her blevet kendt med en væversvend Hans Rasmussen fra Ollerup, som var forlovet med den ældste datter af boghandler Jens Christian Jensen i København. En dag mødte han denne ven på gaden og han så, at der var noget, der trykkede. Far spurgte ham da, om det var skoene, der klemte. Det var det, og far tilbød ham straks et par af sine til låns.

Herom havde deres børn til deres sølvbryllup digtet følgende sang:

En dag, jeg tror i to og treds,
gik Søren ud i staden;
der mødte han en utilfred,
som humped' om på gaden.
Og Søren sagde: »Hør min ven,
hvorfor får du dog her og sjokker?«
Den anden svared' straks igen:
»Det trykker mig som bare pokker.«

»Hvad er det, som der trykker dig?«
gensvarede hr. Søren,
»kom du nu bare op til mig,
nu er vi straks ved døren.«
»Ja«, sagde Hans, »det kan jeg godt,
thi støvlerne mig volder pine!«
»Åh!« svared Søren, »kom så blot,
du kan så gerne låne mine.«

Så gik hr. Hans med Søren op,
og støvlerne dem fik han,
derefter gik det i galop,
op til museet gik man.
De fulgtes ad omkring og så
på tingene, som var derinde,
og da de atter skulle gå,
sa'e Hans: »Jeg noget har på sinde.«

»Gå med mig hen til nr. 5
i stuen i det stræde,
der har min kæreste sit hjem,
og der vil blive glæde,
når jeg fortæller, hvordan du
mig hjælp ud af min store knibe.«
Men Søren svarede: »Lige nu
jeg straks skal hjem og bogen gribe.«

En anden dag derop han gik,
der så han sin Sofie,
og straks så kær han hende fik,
til sidst han ej mon tie,
og til Sofie sa'e han da:
»Går du med mig ud at spadser?«
Sofie hun straks sagde »Ja!«
De gik en tur – og de gik flere.

Hvad enden blev, De gætter let,
han til Sofie bejled',
medens månen nok så net
i Øresund sig spejled',
Sofie gav ham straks sit ja,
og dermed var så pagten sluttet.
De hjemad glade vandred da,
og siden ingen har fortrudt det.

Som patriarken tjente han
syv år for sin Sofie,
men så en gammel præstemand
i Ålsø mon dem vie.
Derefter de til Refsnæs tog,
i Ulstrup var en skole bygget,
og der så glade ind de drog,
Sofie ret om Søren hygged'.

Dette indbragte ham indbydelse til at komme ud i J. Chr. Jensens hjem, hvor en del af den grundtvigske ungdom ofte samledes. Begge døtrene, Olette og den yngre Sofie, sang udmærket, og Sofie spillede klaver. Han blev nu en stadig og velset gæst der i huset. Snart faldt hans øjne på Sofie, og inden han drog i krig, friede han og fik hendes ja. Hun var da kun 15 år gammel, en lille smuk, lyshåret pige. Da han skulle med i krig, måtte han have hendes ja først; og det blev et ja for livet. Hun blev hans »lyself«, som han selv kaldte hende. Der har næppe været ret mange mennesker, der har passet bedre sammen end de to. Nu skulle de skilles, idet far i februar 1864 blev indkaldt til hæren som infanterist. Under øvelser på fælleden faldt han, og han skulle vist have været kasseret på grund af åreknuder, men han bad om at måtte komme med; thi hans hjerte slog varmt for Danmark. Mor var i 3 år, fra 1863-66, lærerinde i frk. Buchs institut i København.

Far drog i krigen og blev snart korporal. En af hans soldaterkammerater fortalte mig, at far havde en ypperlig evne til at få humør i folkene, når marchen blev lidt lang. Så stemte de i med en sang, ikke en af »skillingsviserne«, men en fædrelands-sang, eller også bad han os (musikerne) om at give dem lidt »messingsuppe«. 14. regiment, som han hørte til, lå på Fyn, så de kom ikke med i nogen træfning.

Da den for Danmark så sørgelige krig i 1864 var forbi, kom far til København igen, og tog sin lærereksamen fra Blågård Seminarium. En tid var han huslærer hos den kendte præst og Grundtvigs efterfølger ved Vartov, pastor Brandt, Rønnebæk, og en lille tid i Tikøb i Nordsjælland. I 1867 var han lærer ved Blågård, medens mor var lærerinde ude hos gamle Sofus Høgsbro, bl.a. for den senere trafikminister, højstetssagfører Svend Høgsbro. Far kom også meget i dette hjem.

Blandt andre mænd i København, han knyttede et varigt venskab med i disse år, var de senere kendte højskolemænd Ernst Trier, Vallekilde, Ludvig Schrøder, Askov, Nørregaard og Baagø, Testrup. Af seminariekammeraterne sluttede han sig særlig til Bendtsen og Niels Thomsen, der begge senere kom med Trier til Vallekilde.

Fars egentlige virke faldt på et helt andet sted, nemlig i det lille Refsnæs sogn ved Kalundborg. At han skulle derud, havde han sikkert aldrig tænkt sig; og det gik således til: Ernst Trier havde i 1867 været ovre på Samsø og tale. Herfra sejlede han i en båd over til Refsnæs, hvor han kom ind hos en gmd. Mads Pedersen, Ågerup. Her var samlet et par andre af sognets ledende mænd, gmd. Lars Pedersen og gmd. Ole Pedersen, Ågerup. De talte om, at de på grund af børnetallets stigning var nødt til at udvide almueskolen, som folkeskolen den gang kaldtes. De spurgte så Trier til råds; men han talte til dem om at oprette en friskole i stedet for. Trier talte ivrigt herfor, og til sidst siger Lars Pedersen: Lad os gå hjem og tale med Maren (hans hustru) om det. Hun var med på tanken, og Trier lovede at skaffe lærere. Han tog nu ind til Blågård og sagde til far: De skal ud på Refsnæs og være friskolelærer. Det er sådan nogle gode folk derude. Far sagde, at han skulle først have nogle stile rettet, og så skulle han tale med fru Tang om det; men enden blev, at Trier fik sin vilje igennem, og far lovede at tage derud.

I de første dage af september 1867 rejste far til Kalundborg. Da han kørte ud over de den gang så nøgne Refsnæs banker, tænkte han, at her blev han nok ikke ret længe. Da han kom ud til Lars Pedersens gård i Ågerup, hvor skolen skulle holdes, var de ved at tærse ærtehalv, så der var travlhed; men konen i huset, den tidligere omtalte Maren, fik ham ind i huset og dækkede bord for ham.

En lille stue blev indrettet til skolestue. Der var som i alle bondestuer den gang lavt til loftet, og der var ikke vidt til væggene.

Den 9. september begyndte far sin skolegerning her med 9 elever. For børnene føltes skolestuen ikke lille; thi det var for dem, når far fortalte, som om loftet hævedes, og der blev vidt til væggene. De sad ofte med åben mund og åbne ører for at fange alle ordene.

Forældrene blev snart glade for far og for hans undervisningsmåde, det var noget andet, end den gamle terpen, der gjorde børnene lede og kede af at gå i skole. Der kom snart flere børn i den lille friskole. Han fik oprettet et læseselskab, for at befolkningen kunne lære vor gode litteratur at kende.

Mor var imidlertid kommet op til Ålsø Mølle som lærerinde og for samtidig under faster Trines dygtige ledelse at komme ind i husførelse. Hun var der i 2½ år.

Far fortalte ofte senere, hvorledes de den gang hver aften sagde god nat til hinanden. Hver aften kl. 9 så de – hver fra sin side – mod Hjelmens fyr og sagde hinanden god nat!

Under et besøg i 68 eller 69 på møllen kom far, mens han sad i Ålsø Kirke, i tvivl, om han nu virkelig var kommet på sin rette plads. Denne tvivl ville ikke forlade ham; og midt i ferien pakkede han derfor sammen og rejste over til Kold for at rådføre sig med ham og høre hans mening. Kold svarede ham, at nu skulle han blive ved i sin skolegerning så længe, han kunne, og »har Vorherre brug for Dem et andet sted, vil det nok gå Dem, som det gik Paulus, der blev vist vej til den gerning, han satte sit liv ind på«.

Dette blev afgørende for far – nu fik han mere ro over sin gerning og tog fat med nyt mod.

Børnetallet steg stadig, og man måtte tænke på at bygge en ny skole. Det ærgrede læreren ved almueskolen, den senere fra »Agrarbevægelsen« så bekendte Andersen-Rosendal. En dag, de stod og diskuterede i en gårdmands stue, tog A. fat i far for at vise, at han i fysisk henseende var hans overmand. Skønt far kun var 63 tommer høj, måtte A. »bide i græsset« 2-3 gange. – Far var vant til at tage livtag fra sin snedkertid. Far sagde: »Skal vi nu ikke lade være med den slags?« De var fra den stund de bedste venner og besøgte hinanden meget ofte.

Tre mænd satte sig i spidsen for at få skolen bygget, og far købte den snart af dem. Jeg var – sagde far senere – lige glad, hvor den blev bygget, og så blev den bygget på et af Refsnæs smukkeste steder, lige ved Ulstrup Kirkeby, hvor præsten Laurits Koch i sin tid boede og digtede »Danmark dejligst vang og vænge«, med den herligste udsigt ud over Kalundborg fjord til Asnæs.

Morfar var død i 1867, så mine forældres bryllup stod på Ålsø Mølle 12. april 1870. Nu drog de ind i den lille friskole, hvor der var et tilliggende af ialt 2 skp. land. De tog fat med godt mod; thi de begyndte deres samliv som deres gerning i Jesu navn.

Økonomisk set var det småt. De havde vel ca. 700 kr. at leve af de første år. Den første juleaften sad de på hver side af kakkellovnen og drak kogt øl og spiste brød til. Det var småt med, hvad de havde både at »bide og brænde«. De havde fået 2 hjemmebagte sigtebrød (hvedekager) foræret, men far gik op til Else i fattighuset med det ene brød. Det var et rigt liv, der levedes, åndelig talt.

Stor var glæden, da de 5. oktober 1871 fik deres første barn – en søn. Han fik navnet

Gunnar efter Gunnar fra Hlidarende. Farfar var ikke rigtig tilfreds med, at drengen ikke kom til at hedde Rasmus, men far havde en gang, da der hos Holm, Ubberupgård, blev læst op af de islandske sagaer, sagt: »Dersom jeg nogensinde får en søn, skal han hedde Gunnar«.

I 1873 fik de en datter, som efter farmor blev kaldt Anna. En søn, som de senere fik, blev kaldt Rasmus; og det var en meget stor sorg for vore forældre, da han døde som barn. Endnu tre andre børn måtte de lægge i graven, Asger, Johannes og Sigrid. Jeg fødtes i 1880 og blev opkaldt efter Benedict af Nurcia, medens min søster Helga, f. 1883, opkaldtes efter Helga hin Fagre. – Det gjorde et stærkt indtryk på mig, da far døbte vor yngste lille søster Sigrid (f. 1886), og da vi dagen efter sang morgensang ved hendes dødsleje. –

Far og mor delte skolegerningen mellem sig, således at mor havde »den lille klasse« og far »den store«. Den form for skole var ægte koldsk, men også så stærkt i pagt med de nye skoletanker, at flere af disses førende mænd, som har været derude på »Næsset« for at høre, hvorledes der blev holdt skole, sagde: »Her holdes nok skole, som vi ønsker det.« De kunne have tilføjet, at således er der holdt skole siden 1867.

Det var en hjemmets skole. »Den lille klasse« holdt til inde i vor dagligstue. Vi sad rundt om bordet, på den hårde slagbænk, på træbænke og stole. Midt iblandt os sad mor, og hun, som fra sin barndom, kan man godt sige, havde været lærerinde, kunne fortælle, så vi var levende med. Det var eventyr, og det var bibelhistorien, særlig patriarkhistorien og Det ny Testaments skønne fortællinger.

En af de gamle elever vidnede ved jubilæet, at Sofie (mor) var som en mor for dem alle, og at de følte det, som var de i deres hjem.

Siden kom vi ind i »den store klasse« hos far i skolestuen. Alle samledes vi til morgensang. Denne daglige morgenandagt står i et gyldent skær for alle eleverne, når vi sang de kære, gamle salmer. Højdepunktet nåedes, når far eller mor, oftest med ansigtet vendt ud imod »den gyldne sol« bekendte troen og bad Fadervor. Vi forstod og følte alle, at det for dem var liv.

Far var en skolemester »af Guds nåde«. Som han kunne fortælle for os, hvad enten det var danmarkshistorie eller bibelhistorie. Ofte var det, så vi sad med åben mund, bange for at et ord skulle gå glip, og barneøjnene tindrede. Og hvor vi brugte de bibelhistoriske sange.

Skolen voksede som årene gik, og til sin tid måtte der en udvidelse til. Det blev dog ikke ved en, men flere udvidelser; der blev købt ca. 4-5 skp. land til af naboen. Dette beplantedes med frugtræer, så de to store skolebygninger nu ligger som en idyl i den store have med den prægtigste udsigt over fjorden.

De begyndte også snart en aftenskole, men det var en ejendommelig aftenskole; thi der kom grånende mænd og kvinder, og der kom unge. Hver fredag aften var skolestuen fuld af en lyttende skare, når far talte eller læste for dem. Økonomisk set gav skoleholdet vel ikke så overvældende – en del børn gik frit, og far tog aldrig mod nogen understøttelse fra det offentlige. Hans interesse for de sociale og de politiske spørgsmål førte med sig, at han kom ind i mange ting. Snart blev han indvalgt i sognerådet, og i 2 år var han sognerådsformand. Han blev altid valgt af »den almindelige vælgerklasse«. Et stort arbejde har han gennem dette sit arbejde gjort for sognet.

Han begyndte, for at tjene penge udenom, i 70'erne at dyrke en mængde gulerødder

i haven, og han kunne sælge til gode priser til Lerchenborg. Han talte så til husmændene om, at de på denne måde kunne skaffe sig en god ekstra-indtægt, og en del fulgte til deres egen fordel rådets; men så blev hans egne økonomiske chancer i den retning ikke så store. Lige sådan gik det med hans avl af roefrø. Han var med og optaget af højskoleforstander Anders Jørgensens, Høng, forsøg på at foranstalte de første husmandsrejser for at højne denne stand.

Da far havde været med til at oprette Refsnæs Sogns Sparekasse og brugsforeningen, blev han til sin død regnskabsfører for begge, ligesom han blev det i Refsnæs Andelsmejeri, da det i 1887 blev oprettet. Der kunne nævnes mange andre foreninger, Skytteforeningen, Landboforeningen, Svineslagteriet o.s.v., som han var med til at oprette. Naturligvis også Foredragsforeningen, som han i mange år var formand for. Senere var han i mange år Bankrådets næstformand i Kalundborg og Omegns Bank, men trak sig tilbage herfra, inden det begyndte at blive galt med denne.

I politisk henseende var han altid venstremand, fulgte med Krabbe (kredsens folketingsmand), da denne ved det radikale Venstres dannelse gik over til dette parti. Han var i ca. 40 år altid valgt som landstingsvælger. I 1915 deltog han som sådan i bekræftelsesvalget netop på sin 77 års fødselsdag, hvorfor han hyldedes meget af det radikale Venstre. Jeg har mærkelig nok siden været valgmand i samme parti og samme kreds, – I provisorietiden var han skattenægter. Jeg husker, at sognefogden og en gendarm pantede vort stueur for skatten.

Far var stadig formand for valgbestyrelsen i kredsen, som han havde været Krabbes, blev han Ove Rodes trofaste støtte, og hans ord på valgtribunen havde en ikke ringe vægt. –

Trods travlheden levedes der i mit hjem et roligt og fromt kristenliv.

Igennem årene gjorde far og mor, senere med os børn, mange ture ind til det herlige Vallekilde for at besøge hjertevennerne derinde, Triers og Bendtsens.

Da Ubberup valgmenighed blev dannet, var far og mor selvfølgelig straks med. Søndag efter søndag tog de den lange kirkevej (ca. 2½ mil) fra Refsnæs til Ubberup. Kirketuren begyndte ofte om lørdagen. Så besøgte gode venner i Kalundborg eller besøget gjaldt Thomsen, Ubberup, forpagter Burchardi, Birkendegård, eller proprietær Holm, Ubberupgaard, som alle var nogle af de grundtvigske »piller«, så skulle far og mor synge. De sad da oftest med hinanden i hænderne og sang den ene sang efter den anden – udenad – af deres rige forråd. I valgmenighedskirken havde de deres bestemte plads, og altid, når der var barnedåb, gik far med og stod hos som vidne. Det var for dem højdepunkterne i gudstjenesten, når dåben forrettedes eller når nadverbordet dækkedes – hvor var de ofte gæster dér. Det var rige stunder for dem, og mange har vidnet om, at det også var rige stunder for kirkegængerne at se de to friskolefolks inderlige optagethed.

Pastor Hoff kom også regelmæssig til Refsnæs og talte i friskolen, det var feststunder, både i skolestuen og samtalerne bagefter i vore små stuer, når kaffebordene var dækket for alle dem, der havde lyst til at deltage. – Senere fortsatte pastor Koch i samme gode spor. – Vort hjem var et gæstfrit sted. Kunstmalere, der kom til Refsnæs, og det var mange af vore ypperste kunstnere, fandt altid op til friskolen, og far kunne tale med dem om deres kunst; thi det havde han erhvervet sig stor forstand på gennem sine besøg på samlingerne i København. Der kom præster, højskolelærere, politikere

o.s.v. Det var ikke herreretter, der kom på bordet; thi det var der næppe råd til; men herligt var det alligevel, og det var ordene, samtalen, der så godt krydrede kaffen. –

Over for os børn var far og mor også strengt retfærdige, men kærlige og elskelige som imod alle.

Far kunne blive ivrig og vred, men legemlig tugt behøvedes næsten aldrig, hverken over for os eller over for børnene; thi fars myndige væsen og mors kærlige og milde blik skulle nok holde os inden for de rette grænser.

Vi måtte tidlig til at hjælpe dem med regnskaberne, og vi lærte til gavn at regne ved dette.

De kunne ikke tåle, at nogen led nød, og hjalp i udstrakt grad, men altid i stilhed – snart var det fødevarer, snart penge eller klædningsstykker. Mange af dem har selv senere fortalt om det. En mand, som kørte for far, fordi han kunne trænge til at tjene lidt ekstra, fortæller: »Da jeg en dag skulle køre for R., ville han give mig sin nye overfrakke, da det var en kold vinterdag, men jeg sagde: Nej, jeg kan godt klare mig uden, for det er jeg vant til. R. sagde da: Tror du, at jeg vil være bekendt, at min kusk ikke har overfrakke på, når jeg har pels? Så måtte jeg tage den nye pæne frakke.« Der kunne fortælles mange lignende træk. Han blev ofte kaldt »Kongen på Refsnæs« af beboerne. Således så de alle op til ham på næsset, ja i hele egnen. De to, som så forunderligt udfyldte hinanden, kunne med rette synges: »Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord.«

Ernst Trier havde i 1870'erne udgivet en bog: »En folkelig julegave«, der solgtes til fordel for Ulstrup Friskole. Heri tryktes for første gang med Grundtvigs tilladelse, fordi den passede så godt på far og mor: »Lille Guds Barn, hvad skader Dig.«

Sølvbrylluppet

fejredes langfredag 12. april 1895. Da det faldt på den dag, ønskede far og mor kun en stille hjemmets fest. Slægtninge fra Ålsø og Skanderborg kom. Hvor far glædede sig ved, at farbroder i Skanderborg var kommet. Han havde ikke pløjet Kattegat, siden han i 1849(?) havde været med i en deputation hos kongen for at takke for Grundloven. På den rejse havde han lidt meget af søsyge, så han havde aldrig set vort hjem. Det var det herligste stille vejr, så farbror blev ikke søsyg. Far havde kort før købt 4-5 skp. land af naboen, og han morede sig meget, da han om morgenen så sin ældste bror gå og skridte jordstykket af, for denne ville jo se, om hans »lille bror« ikke var blevet narret. – Der samledes dog en stor familie- og vennekreds, ialt ca. 150.

– Ved 40 års jubilæet 1907 indløb telegrafiske hilsener bl.a. fra Christoffer Krabbe og Svend Høgsbro. Højskoleforstander *Jannik Lindbæk* havde skrevet følgende smukke digt:

Vor Hyldest til de gamle to
med hvide Haar om friske Kind.
Hvad her fik plantet', det fik gro
trods Refsnæs salte Vind;
thi det blev plantet ud i Tro
med ydmygt Barnesind

Hvor end de vandrer ud og ind
paa deres jævne milde Færd
der hvisker nu i Aftens Vind
sin Tak de unge Træer.
Gud glæde eders glade sind
i lifligt Solfaldsskær.

Fra forfatteren *Jens Skytte* indløb følgende versificerede hilsen:

Velaget Søren fra Refsnæs Strand
med Hustru Sofie ! I gæve,
jer trofaste Virke og kærlige Id
i Hjertets Minde vil leve.

For Vennetale og gæstmildt Ly
(og for Pelsens kvægende Nytte)
min ærlige Tak, og først og sidst
af Hjertet til Lykke !

Jens Skytte.

Tak til vennerne !

Hav Tak ! I Mænd og Kvinder
for, hvad I gav i Gaar
Hav Tak ! for lyse Minder
i fyrretyve Aar.

Vi mindes Lars og Ole
og mangen Kvinde from
for hvem den frie Skole
blev som en Helligdom.

Hvor Ordet skulde raade,
det Ord som selv er Gud,
som løser Livets Gaade
og virker Størværk ud.

Hav Tak for Perler mange,
pr. Post og Telegraf,
hav Tak for varme Sange,
som Tak og Glæde gav.

9/9 1907.

Søren og Sofie Rasmussen.

Allerede 6 år senere mistede vi vor kære, velsignede mor, som døde 9. juni 1913. En af de gamle elever, red. S. Rasmussen, skriver:

»Som hun kunne fortælle. Da var hendes ansigt et stort smil og hendes dejlige øjne skinnede af humør og glæde. Og jeg husker hende ved vor morgensang og vor morgenbøn. Jeg ser hendes yndefulde skikkelse, som hun stod der vendt mod morgensolens lys, bøgende hovedet og bekendende troen og fadervor. For mange gamle elever vil disse morgentimer stå lyslevende til deres dages ende. Og midt i den lyse morgensol vil de bestandig se Sofie R.'s ydmyge, ædle skikkelse. Hvor var hun mild, og hvor var hun god. – Der var så inderlig fredfyldt i hendes nærhed. Hun talte aldrig ondt om nogen. Hun var så overbærende og god i al sin virke. Hun var sin mands gode engel. Da det sås, hvad de to evnede, da velsignelsen strømmede ind over deres liv og mange flokkes om dem – da bøjede Sofie måske endnu mere ydmygt sit hoved i en tak til Gud. – Hun var hjemmets lyse, gode ånd, der kun spredte solskin og glæde om sig.

Hun hjalp sin mand i alle forhold. Hvor har de to mennesker levet sammen i indelig forståelse af livets store spørgsmål. Søndag efter søndag fulgtes de ad til Ubberup. Da Sofie blev svagelig og ikke mere kunne tåle køreturen derhen, måtte R. alligevel af sted for – når han kom hjem – at fortælle Sofie alt. Hendes liv blev et lysende eksempel.«

Hendes og senere fars begravelse blev de største, der endnu er set på Refsnæs. Kisten stod i skolestuen. Ved hovedenden af kisten stod et lille alter smykket med blomster og lys. Inde mellem lysene stod en hvid kristusskikkelse.

Far talte her et par ord til afsked, båret af en hjertevarme og en inderlighed, der ikke kan beskrives og fremdrog mangt et træk. I slutningen af talen sagde han: »Jeg er en lykkelig mand. Og jeg siger hende tak derfor. Jeg har ikke et eneste dårligt minde om hende lige fra den tid, da vi som forlovede gik på Københavns vold. Det er jo en mindefest, vi i dag fejrer for Sofie, hendes sjæl er i himmerig. Hun – den beskedne – har

ikke drømt om, at der over hendes støv skulle komme et sådant væld af kranse og blomster. Hun var den ydmyge«.

Pastor *Carl Koch*, Ubberup, udtalte bl.a.: »Jeg må have lov til at fortælle et lille træk. Det var da hun og Søren Rasmussen blev forlovede. Hun var så lys og skær og skøn, og da hun første gang kom over til hans hjem i Jylland og R.'s broder så hende, sagde han til R.: »Hvis Du sviger hende, vil jeg ikke mere erkende dig som min broder.«

De ældre herude har fortalt, hvor lys og god hun var, da hun kom hened til vanskelige kår. Da der strømmede tak, velsignelse og glæde ned til de to, bøjede hun sig i ydmyghed. Sådan har hun været siden R. lærte hende at kende; og når vi hører hendes søskende fortælle om hende, så får vi at høre, at hun tidlig var åndelig kristelig påvirket. Hun sad i Vartov ved Grundtvigs prædikestol og hørte på den dejlige sang, som klang i hendes sjæl til den sidste dag hun levede. Der er så mange forskellige sider ved hende, som vi må sige tak for, for ytringer og for hele hendes færd; men det dybe og ædle, der boede i hende, blev hun aldrig stolt af, men det gav hun i Jesu navn til Gud Fader i bøn om, at han ville tage det i sin hånd og gennemlyse og gennemklare hendes sjæl med sin kærlighed. Hun vidste godt, at hun var en fattig synder for Gud, men hun kunne ydmygt give sit hjerte kærligt hen til ham, lægge sit hjerte hen til ham og bede ham rense og helliggøre det. Derfor det, vi alle mest skal takke for, er ikke det, at vi har set et rigt og begavet menneske, men et hjerte så ærligt, at det kunne lægges frem for Gud og bede om fred og frelse. Derfor må vi mest takke Gud, og derfor er savnet for alle, der har kendt hende, så stort.

– I »Baunen« (Friskolef. blad) skrev friskolelærer Lundgaard en smuk, varm artikel om mor. Han var selv en af deres kære, gamle elever. Kun et lille bitte afsnit skal jeg anføre: »Sofie R. var en Kvinde med rige evner og fra sit hjem i Kbh. havde hun modtaget en saadan aandelig Paavirkning, at hun egnede sig rigtig til den Gerning. Hendes Forældre hørte til Vartovkredsen, og hun blev konfirmeret af Grundtvig. Hendes Hjem var et Sted, hvor de grundtvigske Salmer og Sange lød, og de, der har kendt Sofie R., ved, hvor mange Sange og Melodier hun kunde. Hun var lærerinde; men hun var som en Moder, det var et andet Hjem for Børnene. Skolen var i Dagligstuen, hvor man sad omkring Bordet eller paa Gulvet. Nej, det lignede ikke en Skole. Hjemmets Barndomsliv fortsattes her paa livsalig Maade. Jeg kan i alt Fald ikke tænke mig nogen skønnere Maade at begynde Skolelivet paa, og jeg er vis paa, at saadan burde det være i alle Skoler for Smaaabørn. Sofie R. ligner Folkevisens Dronning Dagmar, saa det er ikke tilfældigt, at Friskolens Venner derude har indskrevet paa en Sølvkrans: »Hun kom uden Tyngde – – –«

– – – Hvor blev savnet alligevel svært for far, selv om han ikke sådan lod sig mærke med det. Han følte sig dog stadig ad åndens veje i kontakt med mor. Det kunne han, fordi de havde levet et så inderligt samliv. Han følte, når han sad inde i »den inderste stue« med hendes billeder fra ungdommens dage til den gamle bedstemor, hendes nærhed åndelig talt. Det skal man vide for rigtig at forstå den lille smukke sang, som han skrev i julen 1913.

For Julehilsen en Nytaarssang.

Hav Tak for Julehilsen varm,
som kvægede min tørre Barm
og ledte mig til Englehjem
med Stjernen over Bethlehem.

Hvor Engleskarer sang i Kor:
»Guds Fred ! Guds Fryd til faldne Jord !
O, lytter ! nemmer grant vor Sang,
saa kommer I herop en Gang !«

En liden Een med gule Haar
var min fra Ungdoms lyse Vaar
Hun svæved hid til Danevang
at juble ud sin Nytaarssang:

»Vær alle hilset i mit Hjem !
Jeg kommer just fra Bethlehem,
hvor Herren over Englekor
velsigne nu den hele Jord !«

Vi ønsker Jer et Gyldenaar
med Barnefred og Barnekaar,
en Nyaarsgave sendt fra Gud
med »Ord«, som aldrig slukkes ud.

Søren Rasmussen.

Fars død og begravelse gav anledning til en mængde udtalelser, som pladsen imidlertid ikke tillader at gengive.

– Da begravelsen oprandt, strømmede folk til fra nær og fjern. Efter en højtidelighed i hjemmet, hvor der i skolestuen var rejst et alter med en hvid kristusskikkelse omgivet af blomster og grønne panter, bar Refsnæsserne kisten til forsamlingshuset – kirken var for lille til det store følge.

Pastor *Koch*, Ubberup, udtalte bl.a.: »S.R. havde det sådan, at han gerne ville tjene, han var ret i dybeste forstand en tro tjener. En, der ikke sætter sit eget velbefindende som det egentlige mål, men som har et andet mål, som kan sige nej også til egne ønsker og eget velbefindende uden at knurre og uden at være misfornøjet – fordi der er noget, der er højere, som skal tjenes. De ældre husker nok fra den første tid, at de ikke så sjældent måtte sige nej til ting, som det ellers er rart og godt at eje. Da var det små kår og vanskelige forhold. Og det ville nok have kyst en og anden, så han ikke var kommet eller hurtigt var draget bort igen. Men ham kyste det ikke. Og det var, fordi han var en tjener. Men det var en tjenergerming af ganske særegen slags. Man mærkede så tydeligt på ham, at han ikke var tjener for et menneske eller en samling mennesker. Hans øverste myndighed og herskab var højere til vejrs. Han var så selvstændig og uafhængig af mennesker, skønt han ville arbejde for andre mennesker.

Jeg har næsten aldrig set et menneske, der bar sit hoved så rankt og så kækt, som han gjorde. Sådan var han i sin sjæl og sådan var han i sin færden. Han var så selvstændig, og han var så frimodig. Han holdt af mennesker og elskede fællesskabet, men han kunne godt stå alene og gå alene, når hans overbevisning sagde ham, hvad der var retfærdigt og sandt. Derfor virkede han så frigørende, og derfor var han så frisindet. Han har hjulpet til, at der blev personligheder omkring ham, at det blev frigjorte, frisindede mennesker. Der er dem i denne kreds, der har følt, at de ved at kende ham blev stærkere og selvstændige. Han virkede så selvstændigt på dem, man han kuede dem aldrig nogen sinde.

Hvad ville han tjene ?

Det var friskolen. Der har han lagt det bedste, han ejede. Skønt han arbejdede med på meget andet, så var det den, der stod midt i hans interesser og havde hans dybeste kærlighed. Deri har han lagt sine rige evner, og deri har han lagt sin menneskekundskab, og den havde han i højt mål. Han kunne se klart og skarpt på menneskene, men kærligheden var den samme. Han havde virkelighedssans og var allermindst en drømmer. Han lagde sit humør, sit lyse, friske sindelag og sin poesi ind i friskolen.

De husker, hvordan han kunne gøre udpluk af Grundtvigs sange og forklare dem på sin åndfulde måde. Han kunne tale om de islandske sagaer, så det var umuligt at lade være at høre efter. Men først og fremmest kunne han fortælle bibelhistorie, så vi ikke kan glemme det.

Han lagde sin flid og udholdenhed ind i friskolen. Når han tjente friskolens sag, betød det at tjene barnlighedens sag, personlighedens sag, hjertets sag. Det var derfor han løftede fanen, da han kom til dette sted. Han har løftet den fane og båret den frem gennem de mange år. Og der ligger heri en opfordring til dem, der har set ham gøre det, at føre den fane frem gennem de kommende år til de slægtled, der kommer. Gud give, at den fane må blive båret videre.

Med alt det, S.R. tog op, var det Gud, han ville tjene, og det ville han gøre som en tro og glad tjener. Man fik også indtryk af, at han glad tjente sin gode herlige herre. Han følte det som en ære og glæde.

Han ville gerne leve som et Guds barn. Det var det inderste hvilepunkt at give sig over i Gud Faders kærlighed i Jesu navn med alt, hvad han ejede, med sin glæde og sin sorg, med sin bekymring og med sin vished om, at han stod som en stor synder for Guds øjne – give sig ind under Gud og der opleve, at han var Guds kære barn.

Når jeg tænker på S.R., står det for mig, som han var en ualmindelig kæk og frisk natur. Det har han nok været fra ungdommen af. Jeg ved ikke, hvordan han var blevet, hvis han ikke var kommet til Gud fra ungdommen af, men nu blev det sådan, at den kække og friske natur blev adlet og velsignet af kristendommen. Han gennemgik en åndelig vækkelse som ung. Den talte han tit om. Han har med tak og glæde tænkt på og talt om de gamle pietister.

Men derefter kom den tid, da han med dyb glæde gav sig ind under Grundtvigs mægtige og milde ord i Vartov. Det glemte han aldrig. Derfor kom han også til at elske kristent fællesskab, og vi i Ubberup Valgmenighed fik den kærlighed og glæde fra ham at mærke. Han har mange gange gået de 2½ mil til Ubberup Kirke. Det skete, at han oppe i Raklev Bakker blev træt, men så nynnede han smilende for sig selv: »Begyndt er ej fuldendt, det må du vide.« Det blev for ham – både vandringen og salmeverset – som et udtryk for at leve et kristent liv. Når han kom sådan, var han så forfrisket og så forfriskende og opmuntrende. Han blev en lykkelig mand. Han havde set meget trives, som han arbejdede for. Han blev så lykkelig i sit hjem. Han står aldrig for mig alene, men altid sammen med sin hustru. De kunne gå sammen i al ting. Hun var med til at synge salmerne i Vartov ungdomsdagene, og hun var med til at dele kårene herude. Og nu tilsidst i hans minder og evighedshåbet. Han kunne kort før sin død sige: Nu er det, som jeg har Sofie. Hun holdt den ene hånd og Frelseren den anden.

De sidste måneder indeholdt så meget kønt. Man kunne mærke, at han elskede livet her, kunne glæde sig ved disse lyse egne her på jorden; og han kunne tænke på, at han måske kunne blive bedre, måske komme over sygdommen. Så ville han rejse endnu en gang over til de gamle steder og se barndomshjemmet.

Til andre tider kunne han tænke på, at nu var det snart forbi og glæde sig til at møde sin Sofie, komme hjem til freden. Alt kunne han lægge i Guds hånd. Jeg er vis på, at der er mange her, der vil sige, at det var et af de skønneste levnedsløb, de har kendt. Vi er så mange, som gennem årene har samlet dejlige, uforglemmelige minder i

deres hjem, er bleven opmuntret og styrket i det allerbedste, styrket først og fremmest i Guds fred. Det takker vi Gud for, og så velsigner vi S.R.'s minde.«

– Den 9. september 1917 afslørede en mindesten i friskolens have ved en sjælden smuk fest. Stenen er en mægtig natursten – fundet i Aagerup – af vægt 6500 pd. Mindestenen rejstes ved frivillige bidrag fra gamle elever og venner. B.R.

Til min Hustru den 27. August 1884.

Første Gang vi mødtes i Ungdoms lyse Vaar –
Du med solmilde Øjne og guldgule Haar,
Et drømmende Hjerter med Himlens Fred og Ro.
En Lysalf i alt med Barnets stærke Tro.

Vandrende i Vrimlen paa din egen skønne Vis,
Ej bejlende til Mængdens eller Spraders ækle Pris,
– Da fæsted' sig dit Billed' saa dybt i mit Bryst,
At altid det kvæger med sød og liflig Lyst.

Jeg maatte atter se dig som denne første Gang,
Og Sjælens Længsel svulmed' og blev til mægtig Trang:
Blot end en Gang at se dig, du hulde fagre Maar!
Og saa – Godnat for evig! – Du lyse, skønne Vaar!

Vi mødtes saa i Strædet, i Stuen Nummer fem,
Hvor fromme Sange toned' om Kærlighedens Hjem,
Hvor Kærligheden flammed' i Ordets milde Trøst,
Hvor Hjerter slog mod Hjerter og skænkede Fred i Bryst.

Gud signe dem, de kære, som lukkede mig ind
Til himmelsk Fryd og Glæde fra Verdens barske Vind.
Ny synger de blandt Engle en dybere Sang;
Men Tonen var den samme med Evighedens Klang.

Husker du saa hin Aften, vi Arm i Arm gik,
Hvor blussed' vore Kinder og funklede vort Blik,
De andre – de blev borte; men vi gik ene to,
Og Talens Strøm den standsede, vi nikkede og lo.

Dog – dejligst blev hin Aften i Stuen Nummer fem,
Da gamle Lassen hviled' sig i dit Barndoms Hjem,
Men vore Hænder mødtes med bløde, bløde Tryk,
Klaveret selv, det gamle, gav Bifald med et Nyk.

Se, nu er Volden borte, hvor du hviled' ved mit Bryst,
Hvor du gav mig din Tro og det første søde Kys,
Men evig stander Pagten, som sluttedes der –
I Glans af Himlens Stjærner, i Duft fra Voldens Træer.

Tak have vore Fædre, som signede os to
Til fromt at leve sammen i Ægteskabets Tro.
Nu toner deres Hymner i fejreste Vaar
I Kærlighedslandet, som aldrig forgaar.

Søren Rasmussen

Din takkende og lykkelige Ægtemand.

(Skrevet under et Kursusophold i København).

Medens Søren Rasmussen endnu var ung lærer, kom han til at tale med en anden lærer om arbejdet i skolen. Sidstnævnte, der var alt andet end glad ved skolegerningen – som han da også senere forlod – ytrede da: »Jeg er så ked af at sidde i skolen mellem børnene; det er som et helvede!«

»Jeg synes nu, det er som et himmerig«, svarede Søren Rasmussen.

I denne lille ytring har han træffende karakteriseret sig selv som det, han først og fremmest var: lærer med liv og sjæl.

(Pastor S.O. Faber, Kalundborg Avis)

*

En gang, da biskop Skat Rørdam var på visitats på Refsnæs, sendte han bud hen til Søren Rasmussen, om han måtte komme ind i skolen. Rasmussen svarede: »Ja, De er velkommen som min gæst, men jeg vil sige Dem, at De ikke har nogen ret til det, og ikke er min visitator!«

Bilag 98 – se side 474

Gunnar Rasmussen – ældste søn af Søren Rasmussen, Røsnæs, – var en af hele slægtens ældste, idet han 5. oktober 1958 kunne fejre sin 87 års fødselsdag i et festligt lag sammen med slægt og venner. Men ret meget mere fik han ikke lov til at være her, idet han døde den 23. oktober 1958 på Gentofte Amtssygehus.

G.R. blev i 1911 ansat som lærer ved Gentofte Skole, hvor han virkede, til han i 1941 tog sin afsked på grund af alder.

Hans hustru, Gerda, virkede ved samme skole. Hun var hans trofaste livsledsager gennem de 45 år, de fik lov til at leve sammen. Hun var hans opofrende hustru, ikke mindst gennem de sidste 9 år, efter at han ramtes af en hjerneblødning. Hun tog sig af Gunnars børn, svigerbørn og børnebørn og gav mange af dem et hjem under deres læsning.

G.R. tog gennem årene del i Vartovkredsen, var i mange år i bestyrelsen for Vartov Valgmenighed og sås derinde i den lille kirke næsten hver søndag. Han var medlem af Gentofte Lærerforenings bestyrelse og i venstrebestyrelsen m.m. Han arbejdede til det sidste i sin have og med læsning, ikke mindst engelsk litteratur. Lige før han måtte køres på sygehuset, havde han lagt sidste hånd på haven og skåret brombærrankerne ned.

Begravelsen foregik fra Gentofte Kirke, hvor der begyndtes med salmen: »Lille Guds Barn« – en slægtssalme, idet den efter Grundtvigs og Triers samråd blev trykt

første gang i en lille bog, som Trier udgav »til fordel for en frie skole« (Ulstrup Fri-skole).

Efter salmen talte pastor Martensen-Larsen, Gentofte, ud fra Davids 90. salme og sluttede med bl.a. at sige:

»Han døde som en patriark i en høj alderdom; thi gennem børn og børnebørn ser vi i dette øjeblik frem til 32 oldebørn, som alle rummedes i hans hjerte.

Vi begyndte med ordet fra den 90. salme: »Herre, du har været vor bolig fra slægt til slægt«, og idet vi lod tanken dvæle ved det hjem, som han var rundet af, og hvis åndelige arv han førte videre, således vil vi nu lade det samme ord lede os til bøn, når vi ser fremad til de slægter, som følger efter ham«.

B. R.

Gunnar Rasmussen var meget interesseret i slægten og holdt bl.a. festtalen ved det andet slægtsmøde i Skanderborg dyrehave 28. juni 1926.

Bilag 99 – se side 474

Til en afskedsfest, der holdtes for ham på skolen 26. september 1952, forelå der et brev fra en tidligere elev, der selv i mellemtiden var blevet lærer. I brevet, der giver en skildring af ham som lærer, og som var det, han mest glædede sig over ved afskedsfesten, står der bl.a.:

»Jeg tænker ofte i min egen undervisning tilbage på min skoletid og ønsker, at jeg kunne genskabe noget af den stemning af tryghed og fællesskab, som jeg husker, vi havde i klassen.

Det er de underligste og forskelligste smaating, der mellem aar og dag kan dukke op i erindringen. Det kan komme under gennemgangen af en salme, i et frikvarter, eller blot mens jeg ser ud over en arbejdende klasse; jeg kan se Dem sidde i vindueskarmen og slibe grifler på solbænken.

Og jeg kan endnu huske Deres gennemgang i 6. klasse af: »Blandt meget andet jeg har fortrudt – – «.

Men jeg kan med min bedste vilje ikke fremmane noget billede af Dem, hvor De var irritabel eller opfarende, eller hvor De har slaaet nogen. Naar jeg tænker paa, hvor ofte man hører, at det er den slags, og kun den slags, andre mindes fra deres skoletid, saa føler jeg dobbelt trang til at takke Dem for alle de lyse minder, jeg har fra den tid, jeg gik i skole hos Dem«.

Bilag 100 – se side 478

Som udtryk for Helge Rasmussens lærergerning nævnes, at det altid var en svær dag for ham, når børnene skulle udskrives af skolen; han følte stærk vemod ved at skulle skilles fra dem.

Efter hans død skrev sønnen Bent Rasmussen en kronik over ham i Ålborg Stiftstidende for 5. juli 1953, hvoraf nogle uddrag her gengives:

»Det er svært at give et fyldestgørende billede af fars undervisning, for man kunne

ikke pege på nogen bestemt metode eller idé, selv om far fulgte godt med i »det nye« og næsten hver sommerferie var på kursus.

Udgået af en friskoleslægt var han præget af Grundtvigs skoletanker, og fortællefagene samt dansk og regning var for ham de vigtigste. Men også regning og skrivning tog han sig ivrigt af. Og han legede på en sådan måde, at regnetimerne blev spændende og festlige. Og hvor han kunne, brugte han sang. Tabellerne fik melodi og blev sunget sammen med remsen.

Små historier, som indbød til regneopgaver, blev flettet ind, og tre hold arbejdede samtidig på hver sit stade, uden at der opstod vanskeligheder af den grund. I dansk var der også to-tre hold, et hold diktat, et andet stillelæsning, et tredje diktatforberedelse.

Det var ikke så lige til at lodde dybden af fars religiøse overbevisning og den påvirkning, han ønskede at udøve på børnene i religionstimerne. Far var så blufærdig, at han kun meget sjældent lukkede op for sit indre – og da kun i glimt. Men engang kom han ud fra skolestuen og sagde med et lille skævt smil: »Der er ikke noget så dejligt som at have bibelhistorie med første klasse«.

Han ville have, at vi skulle arbejde selvstændigt, og det lærte vi alle i så høj grad, vore evner tillod det. »Du er ligesom en trillebør«, sagde han til en dreng, »du går i stå, hver gang jeg ikke har fat i dig. Du må se at lære at gå i gang af dig selv, for når du kommer ud af skolen, så er der skam ingen, der puffer til dig, hver gang du går i stå«.

Der var ingen disciplinkrise. Far var altfor rolig og naturlig. Han gik ind i sin skolestue på samme måde, som han gik ind i sin dagligstue. Han var det lykkeligste og mest harmoniske menneske, jeg har kendt – altid i balance, aldrig spændt og krampagtig. Han udgav ingen lærebøger, han indførte ikke nye pædagogiske systemer, og han afslørede ikke uudforskede områder i børnenes sjæleliv. Men han var glad for sit arbejde og sine børn; og vi var glade for at komme i skole hos ham.

Så nemt er det at være en ganske almindelig lærer – så meget kræves der for at få denne hæderstitel hæftet på sig«.

Helge Rasmussen tog også del i sognets liv og var med til at starte en foredragsforening i Als; i flere år var han også medlem af menighedsrådet.

I en nekrolog i »Folkeskolen« hedder det bl.a.:

»Helge Rasmussen tilhørte en udpræget lærerslægt, idet hans far og mange af hans slægtninge har været eller er lærere. Hans lyse livssyn og friske, sprudlende humør gjorde ham i høj grad skikket til at gå i deres fodspor. Han blev en både dygtig og afholdt lærer, som børnene havde tillid til. I 25 år ledede han sammen med sin hustru børnefesterne i Als bakker; han oprettede og ledede en sangforening og holdt aftenskole«.

Ved hans død indsamlede beboerne et beløb til en mindesten, der på givernes forslag bærer indskriften: »Tak for trofast virke i skole og kirke«.

Bilag 101 – se side 483

Søster Anna blev født, som nummer to af søskendeflokken i Ulstrup friskole, den 28. november 1873.

Samme år palmesøndag var Betlehemskirken – valgmenighedskirken – indviet, og

pastor W.I. Hoff tiltrådt som præst. Naturligvis havde far og mor straks sluttet sig til valgmenigheden, selv om de ikke efter lovens bogstav kunne være blandt de 20 familier, der skulle til for at danne valgmenighed; thi sådanne skulle jo findes inden for en omkreds af to mil.

Anna blev altså døbt af pastor Hoff og fremstillet i Betlehemskirken. Hun fik navnet *Anna* efter farmor og efter Anna, Fanuels datter (Luc. 2,36-38). Anna kom til at ligne dem begge. Hendes barndomstid forløb nok som vi andres; thi hun var rask og kvik i den periode, og hun havde øre og hjerte opladt for det, hun hørte i skolen hos mor og far. Far var formand for Kalundborg og omegns foredragsforening og skulle bl.a. skaffe talere. Således kom Morten Pontoppidan, der da var forstander på Hjørlande Højskole, hvert år på en foredragsturné i Kalundborgegnen, og M.P. fik en del elever herude fra – det kneb jo ofte med elevtallet.

I 1888-89 svarer far M.P. på et brev (iflg. Lindhardt: Morten Pontoppidan), at han har en datter (Anna) stor og kraftig samt en jævnaldrende gårdmandsdatter (Mads Jensens Marie), som kunne komme, og jeg vover det, selv om vi ikke er enige i dit nuværende standpunkt (at trosordet ikke er ordet af Herrens mund).

Hun var glad for sit ophold på skolen – trods sin ungdom fik hun sikkert et udbytte heraf, men senere fik hun ophold på Vallekilde og Askov.

Da Anna var en snes år, fik hun en nyresygdom så hård, at læge Frigast fra Kalundborg forberedte os på, at hun sikkert ikke stod sygdommen igennem. Der blev bedt for hende, men altid tilføjet: Ske din vilje! – Hun kom sig, men i de 65 år, hun derefter levede, mindede det hende af og til. Hun blev dog aldrig »pylrevorn«.

Efter nytår 1893 lagde fjorde og sunde til med is, så min søsters veninde, Marie Frederiksen, fra Tranebjerg på Samsø, der var på besøg hos os, måtte blive til påske. Desuden var Svend Lundgaard hos os. Han uddannede sig til højskolelærer. – Anna var blevet hemmelig forlovet med en undermejerist, Hans Rasmussen.

En aften var kun Marie, Svend og Anna hjemme. Anna forsvandt, og Marie, der vidste, at Anna skulle møde Hans i skolestuen, søgte at underholde Svend, det bedste hun kunne, da han absolut ville ind i skolen efter en bog. Han gik, strøg en tændstik, idet han åbnede døren, men den gik straks ud. Det skete tre gange. Han ville undersøge, hvorfra trækken kom, men det kan være til i morgen, sagde Marie, og derved blev det.

Kort efter blev mysteriet løst, da de to unge blev trolovede – som man da så smukt sagde – og så bad de Svend om undskyldning, fordi Anna havde slukket tændstikken.

Hans Rasmussen var født på Græsbjerggård, Ulstrup, 10. september 1871 som søn af gårdmand Rasmus Pedersen og hustru, Margrethe.

Hans havde lyst til at læse, og nu, da han og Anna fandt hinanden, blev der tale om, at han skulle uddanne sig til lærergerningen, så de to med tiden kunne overtage friskolen. Hans og Anna fik en alsidig uddannelse til friskolegerningen bl.a. gennem ophold på Askov udvidede Højskole og flere steder.

Far og mor fejrede sølvbryllup Langfredag den 12. april 1895, og 21. maj 1896 blev Hans og Anna viet i Vartov kirke med de mange slægtsminder for os. Her havde morfar og mormor siddet under Grundtvigs prædikestol, og det samme havde mor og far. Her var nu vor gamle præst fra Ubberup, som nu viede Hans og Anna.

Det unge ægtepar tog nu fat derude sammen med mor og far, men i de første 2-3 år under fars kyndige ledelse.

Hans R. var en dygtig lærer, som var selvstændig nok til at tage undervisningen på sin egen måde og alligevel således, at skolen stadig førtes videre i det gamle spor. Han var den fødte iagttager, og derfor var han også så kyndig i botanik og zoologi. Han havde et åbent øje for naturens skønhed, en dygtig tegner.

Desværre blev han i en alt for tidlig alder syg – hjertesvaghed; men hele sin mandomsgerning udøvede han ude på næsset, i skolen og blandt ungdommen, som satte stor pris på ham. Det mærkedes stærkt under hans sygdom. Han døde 21. november 1928. Ungdomsforeningen satte en smuk mindesten på graven bl.a. med følgende indskrift:

»Lær mig som Du at se
igennem mulm og sne
den pinseglans, som
dølger sig bag tågen«.

Nu sad Anna tilbage med skolen. Hun havde gennem årene været sin mand en udmærket medarbejder i skolearbejdet såvel som i ungdomsarbejdet – elsket af børnene, dybt æret af de unge, og respekteret af de ældre. I hendes skolearbejde var bibelhistorien med dens sange det vigtigste; thi her kunne hun rigtig komme til at tale til hjerterne.

Hendes yngste søn Vagn og svigerdatter Ella var lige dimitteret fra Vordingborg Seminarium, så de kom hjem for at hjælpe Anna med skolen, som de stadig arbejder ved i samme spor og i fuld samklang med hjemmene. Anna beholdt en del af sine timer, men passede også regnskaberne (sparekasse, brugsforening, mejeri, brandfors.), som i tidligere slægtled, og endnu som 84 årig passede hun sparekassen med sin søn Vagns bistand.

Hun fik lov til at bo i de gamle stuer lige til det sidste. Vagn og Ella var derovre mange gange om dagen for at se, hvordan hun havde det – for at fyre eller kom med mad. Rengøringen besøgede Eli. De tre børn boede lige omkring hende. Knud på Søbakkegård, hvis jord støder op til skolens have. Vagn i en bungalow, med kun vejen imellem. Eli i Ågerup, ca. 2 km borte. Hun var en god moder, bedstemoder og olde-moder.

Adskillige af egnens folk kom til hende med deres sorger og glæder, og hun delte med dem. Hun var som en mor for sognet. For hende passer også ordene om Anna, Fanuels datter: Hun var en enke ved fire og firsindstyve år, hun tjente Gud med bønner nat og dag. Hun priste Gud og talte om ham til alle. Hun gik hjem frimodig i troen, stolende på det ord, som far sagde ved sit dødsleje: Sig til andre, at det ikke er svært at dø.

Da jeg tog afsked med hende, en dags tid før hun døde, og sagde: Ses vi aldrig mer hernede under dette stjernetag, i den store helgenkæde, mødes vi på Herrens dag. Så smilede hun og pegede opad mod himlen – tale kunne hun ikke mere. *B. R.*

Ved Anna Rasmussens død skrev Kalundborg Folkeblad bl.a.:

Trods det skrøbelige helbred, der har været hendes lod gennem de senere år, var hun et menneske med så megen sand livsglæde og besjælet af en sådan hjertevarme, at

hun ganske naturligt blev midtpunktet overalt, hvor hun var med. Sådan har det været fra hendes unge dage, og sådan blev det til det sidste.

Det var et hårdt slag for Anna Rasmussen, da Hans Rasmussen kun 56 år gammel gik bort. Han var et sjældent sympatisk menneske og en dygtig lærer, og han og Anna Rasmussen passede så godt sammen, også i den gerning, de viede alle deres evner og kræfter. Anna Rasmussen var ikke blot en dygtig lærerinde, men også en kærlig mor for de børn, der blev hende betroet, og som blev knyttet til hende og skolen på en ganske særlig måde. Foruden at passe skolegerningen fik Anna Rasmussen tid til meget andet. Gennem flere år passede hun mejeriets og brugsens regnskaber og var regnskabsfører i Refsnæs sparekasse – et hverv, i hvilket hun fejrede 25 års jubilæum – ligesom hun var sognerepræsentant for Holbæk m. fl. amters sparekasse. Da fru R. i november 1953 fyldte 80 år, blev der i Røsnæs forsamlingshus holdt en stor, smuk fest for hende og sagt tak fra mange sider.

Ved hendes jordefærd talte bl.a. hendes broder, Bent Rasmussen, der nævnte, at mange minder strømmede ind over ham ved at stå i det gamle hjem, og gav udtryk for sin og hele slægtens taknemmelighed over, at hans søster til det sidste kunne blive i de stuer, hvor hun havde levet så rigt et liv, og »hvor vi kunne mødes og tale sandt om småt og stort, og jævnt om alt det høje«.

En tidligere elev talte om de gode minder, han havde fra skoletiden, og nævnte med tak, hvad de to lærerpar, Sofie og Søren Rasmussen samt Anna og Hans Rasmussen, har betydet for den ældre generation på Røsnæs.

Bilag 102 – se side 487

Af forældre og lærerkolleger skildres han som en særdeles dygtig og afholdt lærer. Uden for skolen tog han del i gymnastikken og især rosporten, som han var formand for i flere år. Fast musik- og teateranmelder til Fredericiabladene. Kaj S. Rasmussen var med til at oprette modstandsbevægelsen i Fredericia og blev dens leder. En tid måtte han gå under jorden, men 12. juni 1944 blev han taget af Gestapo efter angivelse af en »dansk« stikker; så gik turen over Staldgården i Kolding til Frøslev og Neuen-gamme, og endelig med udkommando til Versen pr. Meppen, næs Ems floden. Her døde han 2. december 1944. Hans lig blev ført til Danmark sommeren 1947 sammen med de andre døde koncentrationslejrfangere, som man kunne finde, og bisat i Ryvangen, hvor hans grav har nr. 20.

»Frit Danmark« skrev maj 1945 bl.a.:

En medarbejder død.

»Desværre kan ikke alle medlemmer af »Frit Danmark«s Fredericiaafdeling være med til at fejre denne lykkelige tid. En af vore mest ihærdige og inciterende medarbejdere, adjunkt Kaj Rasmussen, var blandt dem, der ikke fik lov til at opleve tyrannens nederlag.

For arbejdet med »Frit Danmark« var han en uvurderlig kraft. Med klar hjerne og sammenbidt energi tog han fat på de vanskeligheder, der meldte sig. Han havde en vidunderlig evne til at skelne mellem væsentlig og uvæsentligt; hos ham var en skarp intelligens forenet med uforfærdet »gå-på-mod«. Vi vil huske ham som en sand huma-

nist, en mand, der ikke alene hadede uretfærdigheden, men også var rede til at kæmpe for retfærdigheden».

Da vi allerede har besættelsestiden så meget på afstand, at den opvoksede slægt ikke husker begivenhederne, aftrykkes her en del af en artikel i Jyllands-Posten for 7. april 1955, hvor en af Kaj S. Rasmussens medfanger har givet en skildring af livet i Neuengamme og Versen.

»Arbejdet i Neuengamme gik for de danskes vedkommende ud på at losse lægtere med murrester fra det sønderbombede Hamborg. Stenene gik fra mand til mand fra lægteren til tipvognene. Artiklens forfatter arbejdede i hold sammen med bl.a. Kaj S. Rasmussen. Om søndagen standsedes arbejdet kl. 13, og helligdagsmiddagen bestod af rødkål og 6-7 upillede kartofler, som blev serveret i huen, altsammen udendørs og uden spisegrejer. Ved 14-tiden blev barakgaden galge kørt ud på appelpladsen. Ingen kendte noget til det offer, SS'erne havde udvalgt til søndagshængning, men alle fangerne skulle overvære henrettelsen, imens lejrkorkestret spillede »Alte Kammeraden«. Bagefter blev der arrangeret fodboldkamp på pladsen foran galgen.

Situationen forværredes fra dag til dag. Fra arbejdet i Neuengamme blev danskerne overført til tankgravsarbejde i Ortkaten. Ofte måtte de stå i vand til livet, og kulden gav gigt, og kræfterne svandt mere og mere. På hjemmarchen ved 16-tiden var der hver dag kammerater, som måtte støttes eller bæres, og ofte segnede de under den uhyggelige aftenappel, hvor SS'erne aldrig kunne få deres lister til at stemme, og hvor 10.000-20.000 fanger ofte måtte vente i timevis. Nerverne kunne ikke holde til anspændelsen, og da der skulle udtages 2000 fanger til en udkammando, meldte artiklens forfatter og hans kammerater sig i overbevisning om, at værre end Neuengamme kunne det ikke være.

Den 15. november afgik transporttoget fra Neuengamme. Ingen af fangerne vidste noget om turens mål, og det gav anledning til allehånde gisninger. Hen på natten nåede man til Meppen, en station nær den hollandske grænse. Her blev fangerne kommanderet ud. Transporten afsluttedes af en march på en halv snes kilometer til Versenlejren, der snart afslørede som det helvede, hvortil Neuengamme kun havde været en tålsom forgård. Der var ubeskriveligt snavset i barakkerne. Der var ingen køjer, men kun et sparsomt halmleje, og alle vinduer stod gabende tomme. Alt glas var forlængst knust. Arbejdet var hårdere, og kosten ringere: Om morgenen to skiver rugbrød, om aftenen en liter roesuppe. Dødsfaldene tog til i rivende fart.

Sammen med sin gode ven, Kaj S. Rasmussen, søgte artiklens forfatter læge for dysenteri; men de blev jaget ud med det råd, at de i skoven kunne tænde bål og lave så meget trækul, som de kunne æde. De fulgte rådet, men havde ondt ved at sluge trækullene, da det var umuligt at få noget at skylle dem ned med. Rasmussen gav op, hans modstandskraft var brudt, og skønt hans kammerater søgte at trøste ham ved hyppige besøg i skåneblokken, døde han. Begravelsen i hedebakkerne af de døde kammerater er minder, som enhver gammel koncentrationslejr fange forgæves søger at blive kvit».

I gården til hans gamle skole, Århus Katedralskole, blev der afsløret en mindeplade, og i skolen hænger hans billede tilligemed billedet af andre tidligere elever, der faldt i modstandskampen.

En mindeplade er ligeledes afsløret i Tranebjerg kirkes våbenhus.

Ellen Pedersen omkom tillige med deres eneste datter ved en trafikulykke ved Næstved 29. april 1945. Om ulykken skrev Næstved Tidende for 30. april 1945 bl.a.:

Statsbanernes 1. distrikt meddeler søndag:

Persontoget, der afgår fra København H til Nykøbing F kl. 17,38 blev i aftes kl. 23,05 fejlagtigt afsendt fra Næstved ad højre spor mod Lou, skønt dette spor var ufarbart på grund af sporarbejder.

Ca. 4 km syd for Næstved afsporede lokomotivet og væltede tillige med de tre første personvogne. Ved uheldet er en del rejsende tilskadekomne, og tre rejsende blev dræbt, heriblandt fru Ellen Pedersen og datteren Kirsten.

På stationen havde man opdaget, at toget var sendt ad et forkert spor, og den eneste chance for at undgå en ulykke var, at toget blev standset, inden det nåede brudstedet kort før viadukten ved Stenderupvejen. Stationen anmodede derfor Zonen om straks at køre ud og søge toget standset. Ambulancen kørte øjeblikkelig af sted, men skønt der blev kørt, alt hvad motoren kunne trække, var det for sent.

Da man nåede frem til Stenstrup-viadukten, lå togets lokomotiv og 3 første vogne væltede om mod skråningen, medens den 4. vogn stod afsporet. Vogn nr. 2 i toget var knust til pindebrænde, idet den efterfølgende vogn ved afsporingen var kørt helt op i den.

Værst var det som nævnt i vogn nr. 2, der var slået helt i kvas. I ruinerne her fandt man 2 kvinder og en mand, der var så frygteligt lemlæstede, at de er blevet dræbt på stedet.

En kæde af unormale enkeltheder spillede ind. På sydbanestrækningen har der de sidste dage været forstyrrelser med indtrufne skader.

Aftentoget i lørdags fra København, der i øvrigt var så tæt stoppet, at passagererne ikke kunne røre sig, måtte føres om Ringsted og derfra i særtog til Næstved.

De tre mennesker, der blev dræbt, var alle på vej hjem, da ulykken ramte dem. Særlig hårdt har denne katastrofe berørt toldforvalter Pedersen, Stubbekøbing, der ved ulykken mistede både sin hustru og sin unge datter. Fru Pedersen var så lemlæstet, at man ikke straks kunne kende hende, og kun ved hjælp af hendes giftering lykkedes det at fastslå hendes identitet. Mor og datter havde været på familiebesøg.

Næstved Tidende 2. maj 1945:

I går førtes kisten med fru toldforvalter Pedersen, Stubbekøbing, og hendes datter til København.

Forinden de to kister førtes fra sygehuset, fandt der i kapellet en gribende sørgehøjtidelighed sted.

Trafikinspektør Olsen, København, der sammen med stationsforstander Hollesen, Næstved, på Statsbanernes vegne overværede højtideligheden, udtrykte på Statsbanernes vegne sin deltagelse og beklagelse af den ulykke, som havde ramt toldforvalter Pedersen og hans slægt.

Rasmus Pedersens barndomshjem i Stjær har næppe været påvirket af den grundtvigske bevægelse, og det har formentlig alene været hans store lyst til at lære noget, der gjorde, at han som 18-årig tog på Uldum og som 24-årig på Hindholm Højskole. Den sidste skole omtalte han altid med stor begejstring, særlig forstander A. Stephansen og hustru, L. Budde, N. Jensen, senere præst i Ebeltoft, A. Jørgensen (Høng). Han skriver: »Undervist af disse udmærkede mænd kunne det ikke undgås, at noget af deres viden bed sig fast på vi unge mennesker, der 66 i tallet alle var meget glade for at være på skolen.«

Allerede som 21-årig havde han forpagtet en gård i Haldum. Den første sommer var den tørreste, og den anden sommer den vådeste, han kunne huske. Gårdens jorder, 48 tdr. land, var ussel hedejord, men han fik dog noget til at gro der. Men efter 3 års forløb opgav han foretagendet og blev opfordret til at overtage Lyngå Præstegård i forpagtning. Hverken han eller hans kone havde stort at begynde med, og der måtte slides for at klare afgiften. Lungesygge i besætningen gav store tab, men de unge folk sled trolig i det, og det gik omsider fremad. R.P. begyndte at bruge nye driftsmåder, bl.a. med roer og raps m.m., og bymændene så i begyndelsen til med forundring og kritik. Men omsider fik de øjnene op for, at der var noget ved den nye, unge forpagter, og de lærte vel en del af ham. Moder sled hårdt i det med mælken og lavede udmærket smør og ost; hun leverede i mange år smør til det fineste hotel i Århus, »Royal«, og tog i tidens løb en mængde præmier for smør.

Da alt vand til mejeri og husholdning måtte køres et langt stykke fra gården, og der altid af den grund måtte spares på vand, var det så meget mere mærkeligt, mor kunne fremstille så fint smør. Uden moders økonomi og dygtighed ville far ikke kunne have klareret sig så godt, så han efter forpagtningens udløb 1872 kunne købe sig en gård i Knudstrup for 32000 kr. Markens jorder var gode, men i en dårlig forfatning. Fader fik den merglet og drænet, lagde *selv* rørene ned og fik engen til at give en mængde hø. Møddingen fik han straks af den forfaldne gård og byggede sig straks en ny længe til kreaturerne. Siden byggede han i årenes løb en ny, stor lade og ca. 3 alen huslænge, så gården blev nyopbygget på stuehuset nær.

Alle redskaber af træ lavede far selv og fik flere medaljer og præmier for redskaber på udstillinger. For at udvide haven omdannede han en grusgrav til et smukt stykke havejord. Foruden at bringe sin gård på fode, arbejdede far meget for adskilligt andet. Han var i 18 år formand for Hadsten og omegns Landboforening og ofrede den megen omhu og tid og blev ved sin afgang foreningens eneste æresmedlem. Både i Lyngå og i Knudstrup var far et årstid hvert sted formand for sognerådet. Fra 1875 til 1905 formand for den radikale venstreforening i Granslev sogn, fra 1910-19 for Laurberg sogn og skrev af og til politiske artikler i Randers-bladene, selv højt op i årene. I mange år var han formand for en dyrebeskyttelsesforening på Laurbergegnen. I sit 70de år var han en tur i England sammen med formanden for Randers Andelssvineslagteri for at undersøge flæskemarkedet der. I over 20 år var han medlem af dette slagteri, som han i sin tid havde været med til at oprette.

Om ved 1905 overdrog han gården til sin søn Niels Kaae Pedersen og byggede sig en

villa »Egelund« ved Laurberg og anlagde en smuk have og et dejligt anlæg med et selv-lavet udsigtstårn på nogle lyng- og grusbakker.

På Randers museum findes 8 medaljer, deriblandt 4 sølvmedaljer, som han havde fået dels for husflidsarbejder, landbrugsprodukter, havesager, dels fra dyrebeskyttelsesforeningen o.s.v.

I mange år holdtes der privatlærerinder i hjemmet, for at børnene kunne få en fyldigere undervisning end i landsbyskolen. Det var et ikke så ringe tillæg for den i forvejen meget optagne husmoder at have sådanne damer i huset. Men hun var en omhyggelig og opofrende moder, der kunne gøre meget for sine børn. Det var hende, der sørgede for, at børnene fik noget lært og fik dem sendt på gode højskoler og andre skoler, da de blev voksne.

Vor gode mor døde meget pludselig en morgenstund uden noget sygeleje, 70 år gammel. Hun havde i flere år hostet meget, men kunne ved en piges hjælp passe huset til det sidste. Både hun og far havde haft et udmærket helbred. $\frac{3}{4}$ år før sin død måtte han ligge en 5-6 uger, men kom atter op. En 5 ugers tid før sin død fik han en hjerneblødning med blindhed og lammelse af den ene side. Fra den tid var han ikke rigtig ved bevidstheden og var aldeles hjælpeløs. I den sidste uge han levede, vågnede han flere gange op og sagde, at han var på rejse og havde set både sin kone og sin mor og sine afdøde brødre og slægtinge.

Ved begravelsen talte hans gode ven pastor Nygaard i Laurberg ud fra ordet: »Manden troede det ord, Jesus sagde til ham og gik bort.« Min mand talte om Paulus' ord »Jeg har fuldkommet løbet og bevaret troen.« Han omtalte far som en stridsmand, der ikke skyede nogen anstrengelse for at nå sit mål, enten det gjaldt om at opdyrke lyng- og sandbakker og omdanne dem til oaser, eller det angik at opdyrke sin hjerteager, så den kunne blive en bolig for Gud. Begge dele havde han nået, men sikkert ikke uden kamp og strid; thi han elskede livet her på jorden og sit arbejde her, og det havde været svært for ham at skulle herfra o.s.v. Men han havde gjort sig fortrolig med døden til sidst og søgte flittig kirken og dens trøst. I hans gamle, forslidte salmebog havde han skrevet flere vers, bl.a. følgende:

»Jesus, hjælp mig dog at rejse
gennem dødens port den trange.
Lad mig høre englesange
og et glimt af lys mig fange,
når mit hjerte gøres bange;
Jesus, hjælp mig dog at rejse!
O, Marias søn, du bolde,
døm mig ej med læber kolde,
slut mig i din kærlighed.«

Lige så sikkert som han hver dag læste sin avis, lige så sikkert læste han hver aften i mange år et stykke af sin andagtsbog og i sin salmebog.

Petrea Bolette Jensen, f. Pedersen.

Ved Rs. Pedersens død skrev Randers Amtst. bl.a.:

– »Rs. Pedersen var en mønsterværdig landmand, hvis dygtighed og ordenssans var et ordsprog på egnen. Alt i hans gård og bedrift bar præg af den store energi og

arbejdsvilje, der boede i hans lille skikkelse. Hvor han førte sceptret, var der orden i sagerne. Der var intet sted, hvor nogen kunne sætte fingeren og kritisere. Han var derfor også en ualmindelig god læremester for de unge landmænd, der havde plads i hans gård, og hvoraf mange senere har været taknemlige for, hvad de lærte.

Rs. Pedersen var i virksomhed tidlig og silde. Ved siden af sin bedrift dyrkede han også andre interesser. Han var f.eks. en ivrig husflidsmand, og har ofte fået præmier for husflidsarbejder. I åndelig henseende var han altid en frihedsmand, og politisk stod han til sin død som en trofast støtte af det radikale venstre.

Rs. Pedersen har været sine medmennesker et eksempel på arbejdsomhed, påpasselighed, rankhed og åndelig livlighed.«

Bilag 105 – se side 505

Marius J.A.J. Jensen blev cand. theol. 1892. Sognepræst i Nr. Felding 1894-99, i Vistoft på Mols 1899-1908, i Keldby på Møen 1908-33.

Petrea Bolette Pedersen havde lærerindeuddannelse.

Ved pastor Jensens død skrev Næstved Tidende og Møens Dagblad:

Til morgen gik flagene i Hjertebjerg på halv stang, da det spurgtes, at gamle pastor M. Jensen i nat stille er død. Pastor Jensen blev syg for få dage siden, og en lungebetændelse dannede afslutningen på hans lange liv.

Pastor M. Jensen blev udnævnt til sognepræst i Keldby 29. februar 1908. Der kom hurtigt til at bestå et godt forhold mellem præst og menighed. Selv om pastor Jensen ofte i sine yngre dage slog hårdt, når han førte ordet, kunne han stedse glæde sig over, at der altid var mange mennesker i Keldby kirke til hans gudstjenester, og deriblandt var også folk fra forskellige kirkelige retninger, der ønskede at høre hans forkyndelse. Det var altid en oplevelse at høre pastor Jensen, hvad enten det var fra prædikestolen eller talertribunen. Han var en særpræget personlighed og forstod både at fængsle, ja endog tryllebinde sine tilhørere. Han talte altid uden manuskript, og det vakte altid almindelig beundring, at han holdt en klar linie i sine prædikener og taler, selv om de tilsyneladende var ganske improviserede.

Pastor Jensen var i det daglige en stilfærdig mand. Han holdt sig i sin præstegård, hvor han gennem bøger og blade fulgte med i alt, hvad der rørte sig ude i den store verden. Hvis nogen søgte pastor Jensen, vidste de på forhånd, at de blev godt modtaget. I 1933 fejrede han sit 25 års jubilæum og modtog i den anledning ridderkorset, som også skulle ses som en anerkendelse for hans mangeårige arbejde i folkeoplysningens tjeneste.

Den 3. oktober 1937 holdt han sin afskedsprædiken i Keldby kirke, og fra nær og fjern strømmede folk til for at høre den afholdte præst prædike for sidste gang som sognepræst.

Efter at være fratruddet sit embede slog pastor Jensen sig ned i Hjertebjerg, men det betød ikke, at den foretagsomme mand lagde hænderne i skødet. I endnu mange år kunne man træffe ham rundt om på talerstolene og også lejlighedsvis på prædikestolene, idet han trods alderen bevarede sin skarpe tunge, men det lune vid, han ved siden af besad, gød ligesom olie på eventuelle oprørte bølger. Pastor Jensen var kendt for sin

varme interesse for den sønderjydske sag, og mange af hans ord denne vedrørende har fæstnet sig i tilhørernes sind.

Ved Petrea Jensens død skrev Møens Dagblad:

Fru pastor Jensen, Keldby, afgik i morges ved døden på sygehuset i Stege, hvor hun har ligget en halv snes dage efter først at have ligget syg hjemme et stykke tid. Man har længe været klar over, at det bar mod døden. Fru Jensen har ikke været rask, siden ægteparrets sidste barn, sønnen, døde. Det slag var så hårdt, at det slog hende ned. – Fru Jensen var dygtig til at føre sit hus, men havde også mange andre gode interesser. Særlig var hun, som bekendt, ivrig for afholdssagen, hvorom hendes mange artikler her i bladet har vidnet; men også kvindesagen og den sønderjydske sag havde hendes varme interesse.

Pastor Jensen skrev selv ved hendes død:

Det forundtes min hustru og mig at leve med hinanden i 38 år, i hvilke hun var mig en trofast støtte i alle livets forhold og en herlig mor for vore to børn, der begge gik forud for hende ind bag dødens forhæng, og da døden kom til hende, gik hun med et smil »ind til sin Herres glæde«.

Velsignet være hendes minde!

Bilag 106 – se side 510

»Nu har jeg den stolteste tilbage«, skal den gamle Peder Jensen i Adslev have sagt, da hans 6 ældste døtre var blevet gift. Maren blev gift med en købmandssøn fra Århus, som havde købt nabogården til Thøgergården i Bering, hvor hendes søster sad som husmoder, siden hun 1815 havde ægtet Thøger Pedersen. I Munchs gård var det altid lidt finere end i byens og egnens andre bøndergårde. Børnene skulle sige »De« til hende, og hun var byens eneste »madame«. Ved gilder skulle hun altid sidde på en fornem plads, gerne ved siden af degnen; hun havde en svaghed for at komme lige sent nok; men man havde vænnet sig til det. »Det er s'gu da også noget sær noget med den Maren, hende skal vi altid vente på«, sagde en gang hendes søster Ane Johanne i Dørup ved et gilde i Thøgergården. »Ma' Munch«, som hun hed i daglig tale, gik købstadsklædt, og når hun kom på besøg, måtte man sørge for at have småkager til kaffen, ellers nøjedes man med hvedebrød. I mange år var hun den eneste i byen, der tillod sig den luksus at gå med parasol.

»Ma' Munch« så gerne, at tjenestefolkene hang godt i. »Nu skraber de gryder hos Ma' Munch, nu er det tid at gå i seng,« var et stående mundheld i Bering, når det var blevet lidt sent på aftenen, som skæmtende hentydede til den noget længere arbejdstid hos Ma' Munch. Tjenestepigerne skulle jo spinde om vinteraftenerne, vel lidt længere end andre steder, og en aften faldt pigen i søvn ved rokken. Karlen stak da ild i hør-totten, og hun er formodentlig vågnet på en måde, der ikke glemtes foreløbig.

Skønt det allerede er et halvt hundrede år, siden Ma' Munch kom på aftægt, går der endnu mange anekdoter om hende fra den tid, hun var madame i gården.

Det var naturligvis en ære for en sypige at have en statelig dame som madame Munch til kunde. En sypige i Hørning var i særdeleshed stolt af det. En dag, hun syede i en gård i Hørning og den noget alderstegne kone i gården skulle til at passe tøj, faldt

talen på den megen ulejlighed og besvær, det var for en gammel kone at passe tøj.

»Nej – så skulle I høre madam Munch,« sagde sytugen.

Ja, man mente jo da, at det måtte være endnu besværligere for sådan en gammel dame.

»Nej, passe !« siger madam Munch, »det kan I få mig til, så tit det skal være!«

Ø.

Bilag 107 – se side 510

Anneksgården – siden kaldt Stilling Nedergård – ejedes af Henrik Sørensen og Martha Munch. Den blev altså barndomshjemmet for deres 5 døtre: Sørine, Erikmine, Kirstine, Petrea og Karen Marie.

På den tid, Henrik Sørensen som ung mand overtog gården efter sin far, var den en stor gård på 145 tdr. land, hvis marker lå dels mod nordvest (mellem nuværende Århus og Randers landevej, ja endog vest for denne) dels øst for gården mod skoven, hvoraf også en del tilhørte gården. Længst bortliggende jorder, ca. 100 tdr., bl.a. den jord, hvor nu Stilling teglværk ligger, blev ret tidligt solgt fra – i hvert fald inden 1884, da min far første gang kom på gården. – Bedstefaders »veje« løber endnu som dengang: Den til »vestermarken« går fra ved villaen »Damager« ved hovedvej 10, den til »østermarken« går nord om kirken og derefter ret østover mod skoven. Men gården brændte i 1925.

Står man ved sydsiden af kirkegårdsdiget og ser ud mod søen, vil man lige foran sig have en brolagt plads. Det er gårdspladsen fra gården, og ser man til højre på den anden side vejen, der fører til den nye gård, står der resterne af »æblehaven«, der hørte til aftægtshuset. Det lå syd for denne med dejlig udsigt over søen.

Man nynner uvilkårligt nogle linier:

»Så langt, så langt rækker tanken frem
til gamle mor og mit barndomshjem!

Jeg ser de enge ved søens bred
og bøgeskoven på klinten med.

Og hjerter svulmer, og øjet blinker –
i stolen sidder du jo og vinker!

Jeg sender moder, min hilsen frem!

Den gælder dig og mit varndomshjem«.

Teksten står i »Sangbog for den danske Folkehøjskole«, 10. udg.

»Den gamle mor«

Ane Jensdatter, til hvem sangen er skrevet, havde 3 børn, der blev gift ind i Adslevslægten. Henrik Sørensen, Stilling, Ane Mette, Ålsrode skole og Ane Cathrine, Ålsø Mølle.

Og sangen, der er kendt af mange mennesker – både i Danmark (fra højskolerne) og i Amerika, blev skrevet om netop denne gård og egn – af digterpræsten Adam Dan i Amerika, gift med Henrik Sørensens søster. Om den »gamle mor«, Ane Henriksen, som, da min mor var barn, beboede aftægtshuset, har jeg tit hørt min mor fortælle og forstod, hun var god at gæste.

Sangen tolker en længsel efter slægt og egn, og det går os på samme måde, når minder vælger frem: Erindringen om det skønne udendørs forener sig med erindringen om de gode mennesker indendørs. – Dejlige marker, sø og skov ser man for sig, en dejlig stråtekt gammel bindingsværksgård, hvor den brunmalede port står åben, fordi man venter besøg. Er det julebesøg, kommer bedstefader med kanen til stationen. En herlig tur under knirkende meders melodi og med udsigt til den spejlblanke sø – til Gl. Stilling med kirken og gården, der med sin staldlænge ligesom læner sig op ad kirkegårds-muren! Kanen svinger ind gennem porten – tværs over gårdspladsen mod den tofløjede forstuedør. I samme nu, kanen holder, åbnes døren, og bedstemoder kommer frem – en lille, noget foroverbøjet kvinde, der skinner af renlighed og sirlighed. Det gråsprængte hår er velfriseret, »kappen« sat smukt på plads, og hænderne glider ned over det stivede, stærkt rynkede og nystrøgne hvide forklæde, mens laktøflerne, som min bedstemoder altid brugte indendørs, skinner frem under den sorte, vide kjole. Og man synes næsten, man endnu efter de mange års forløb, hører hendes: Go' daw aa wal-kommen!

Men nærmest kommer man jo bedstemoder i en hel lang sommerferie, når hun er ens mor for en tid. »Do ska' missel it ha' den uldtrøj' po i saa'n varm« – siger hun, og glad er man. Træsko har man ikke, men bliver det regnvejr, kommer man blot med bedstemoder ud »til Ib's« (købmanden) og får nogen. Tydeligt husker jeg min opvågningen til min 5 års dag hos bedstemoder. En dejlig dukke lå ved min side i den store gæstekammerseng, og om eftermiddagen drak vi kaffe med et lille fint kobberservice på bordet i dagligstuen. Så fik jeg lov at stå i sofaen og se ud i gården, hvor heste og køer blev vandet lige uden for vinduerne. Man mærker endnu den følelse af hygge og tryghed, der kom over en, når man stod og så det hele foregå så nær ved, mens man vidste sig i sikkerhed hos bedstemoder. – Jo, bedstemoder forstod en lille pige!

Jeg husker bedstefader med hunden Diana og gevær i hånd, og når han stod i huggehuset og brugte høvl og sav. Jeg husker, der var karl, dreng og pige, men mest ser jeg bedstemoder: Hun står i døren og råber en besked ud i gården, hun står ved det store dejgtrug, tager dampende brød ud af den store ovn i bryggerset eller »løber« rundt i køkken, mælke- og spisekammer. Altid var hun i virksomhed, og jeg har på fornemmelsen, at hun var ligesom sjælen i det hele. Hun var dygtig og stillede store krav både til sig selv og til andre, men hun var god og hjælpsom mod dem, der trængte til hjælp. »Hun gi'r s'mæn den hal' go'r hen«, skal hendes broder en gang have sagt.

Desværre levede hun kun kort tid efter, at gården var bortforpagtet, og det var vel grunden til, at gården blev solgt, da forpagtningstiden udløb. – Min bedstemor døde af lungebetændelse i juni 1897, og i hende havde jeg mistet en af mine bedste venner, så det var en stor sorg for mig.

Bedstefader var enkemand i 25 år og boede i gårdens aftægtshus, hvor hans datter, Kirstine (gift med lærer H.P. Andersen) var hans husholderske og gode støtte i alderdommen. – Nu kunne han helt give sig sine fritidsinteresser i vold: jagt, fiskeri, husflidsarbejde. Jagten måtte han naturligvis først opgive, men på søen kom han, til han var langt over de 80. Så ville min tante jo gerne holde øje med ham. Men opdagede han det, sagde han vredt: »A behøv'r missel it Baan'pig'«. Selvfølgelig var det et udslag af misfornøjelse over, at andre troede, at han – den gamle kæmpe – var ved at

blive aflægs. I virkeligheden var han en fordringsløs, taknemmelig og glad natur. Han talte ikke meget, men hans milde øjne sagde tit mere end mange ord.

Når solen blev ringet ned, sad vi mangan en aftenstund i den hyggelige, lille stue – hyggelig, fordi den var bedstefaders stue, og fordi han var der. – Så ville han gerne, om den ene sang ville afløse den anden. Fødselsdagen, den 21. marts, hvor indtil den sidste i 1922, den store slægt mødtes, var festlig. – Husrum kunne det til tider være småt med, men hjerterum var der altid. Taknemmelig og stille sad da den gamle mand og glædede sig, når bl.a. sangen om barndomshjemmet blev sunget. – Bedstefar havde altid holdt meget af at læse. Blicher var hans digter, ham forstod han, de elskede begge friluftslivet – jægerlivet.

Om bedstefader skriver min ældste søster. Dagmar Lohmann Jensen:

»Bedstefar, Henrik Sørensen, var en høj og kraftig, noget mager mand med et roligt og alvorligt udseende. Han var ikke meget talende, men det hjertelige tonefald, der kunne være i hans stemme, klinger endnu i øret, når jeg mindes ham.

Bedstemoder, Martha Munch, var lille og spinkel, men havde et meget karakteristisk ansigt. Hun var stærkt optaget af dagens krav, men jeg har også set hende i den stille time, når hun og bedstefader sad i deres dagligstue, hvor hjørneskabet stod, og bornholmeren tikkede, hvor det rød-blomstrede tæppe var bredt over klapbordet, og lampen kastede dæmpet lys på væggene og rullegardinerne med billeder, der var så underholdende at se på. Der blev skrevet til den yngste datter i Amerika.

Søndagen var festlig, når præstens vogn kørte ind i gården, når han fik tid til at drikke søndagskaffen med, og vi slog følge op i den lille kirke, mens klokken ringede os i møde.

Ja, kirkeklokkeklangen var altid over gården, som den lå der lige ved kirkens fod, og var med til at skabe den stemning, der melder sig, når jeg mindes vore ferier i det hjem, hvor alle vi børnebørn var så selvskrevne gæster«.

Bedstemoder blev 63 år gammel, bedstefar 91 år.

U. T.

Bilag 108 – se side 528

Min mor, Petrea, den næst yngste af Martha Munchs og Henrik Sørensens 5 pigebørn, født den 10. oktober 1863, havde, som hun sagde, haft tyskere til barnepiger, da de i længere tid havde indkvartering under krigen 1864.

Børnene i Anneksgården blev vel oplærte. Hjemme måtte de gå med i al slags arbejde – ude som inde – mor skal bl.a. have været en dygtig kusk og dygtig i sin skole. Hvad der blev lært, blev lært til gavns, og sådan var det også, når mor ville lære os børn noget. – Der var ikke megen udsigt til frihed den dag, mor – da jeg var lille skolepige – ville høre mig i lektierne. For der måtte arbejdes, før man kunne bibelhistorie, lærebog eller salmevers, som mor kunne det.

Min bedstemor ville, at hendes børn skulle have en alsidig uddannelse, så de kom på husholdningskursus og lærte at sy både linned- og skræddersyning samt finere håndarbejder. Ud kom børnene for at lære og se sig om. Sommeren 1884 var min mor f. eks. i Viborg og traf der min far. 1885 bosatte de sig i Horsens, hvor far havde fået arbejde som blikkenslagersvend, og da fars mester i 1887 ville afhænde sin forretning,

købte far den. – Der i Jessensgade 12 blev da hjemmet, hvor vi 5 børn voksede op, og hvor far i 56 år havde værksted og forretning. I 1887 var det den eneste forretning i gaden og huset med sin smukke facade en pryd; efter to ombygninger og udvidelser fik forretning og facade i 1906 sit nuværende udseende.

At arbejde denne forretning op til at blive en af byens anseligste i sin art blev da fars og mors livsgerning. Der måtte tages hårdt fat af dem begge, af mor i butikken, der holdtes åben fra kl. 7,30 til 10 aften, og af far på værkstedet, hvor tit hammerslagene lød henad midnat, og mor kunne tage et nap med, når alt i forhuset endelig blev stille. Det var i petroleumslampernes »guldalder«, og det var i tusindvis af lampeglas og kupler, der måtte gennem mors hænder året rundt. I efterårstiden »væltede« den ene store kasse efter den anden ind ad gadedøren med bl.a. lampedele og glas, og da havde ethvert af husets medlemmer fra den ældste til den mindste purk sit arbejde at udføre, og da kunne det ske, at gulve og trapper fra kælder til tag blev fyldt med halm og udpakningspapir. Det var dage, hvor også vi børns mod og udholdenhed fik lov at stå sin prøve. Man måtte gå i seng, når man blev gnaven og træt, men festligt var det at holde ud til aftenkaffen og måske som den første få alle de nye hængelamper at se og være med til at sætte dem sammen. Der var hvert år overraskelser og nyheder. Der var dejlige kobber- og malmvarer »helt nede« fra Gotha og tænk, at de i Østrig havde sat fars navn og adresse på hvert eneste lampeglas. Det var vel nok spændende!! Og hvor jeg husker mors glæde, når hun skulle vise herlighederne frem i sine smukt pyntede vinduer. Hvor længe kunne mon folk modstå? Tit kun en dag eller to.

Mor var noget af et handelstalent, og ikke mindst landboerne blev trofaste kunder, så omsætningen steg år efter år, alt imens far gennem sit samvittighedsfulde og dygtige arbejde på værksted og nybygninger blev en anerkendt mester.

Mor havde jo foruden hus og forretning også os 5 børn at sørge for; desuden havde vi to lærlinge, der fik både kost og logi.

Men mor havde – som sin mor og mormor – virkelysten og energien, ligesom hun fik god brug for sin alsidige uddannelse. Ved flid, dygtighed og nøjsomhed bidrog både far og mor til, at det blev en økonomisk opgangstid for hjemmet. De første 12 år levede vi under små forhold, da 1. sal måtte lejes ud. Det blev derfor een af familiens mærkedage, da der blev råd til selv at bebo hele huset, en anden kom, da fortepianoet rykkede ind. Mor holdt så meget af musik og sang, og det var hende en stor glæde, når hun kunne få os til at synge og spille om aftenen, så gjorde det ikke noget, om der var endnu en stabel tøj, der måtte sys inden sengetid. Efterpå var der så også god jordbund for en samtale om gamle dage eller for udklækning af fremtidsplaner. – Om dagen blev der naturligvis ikke tid til megen snak, men tit kom der som et svar eller som en irettesættelse et fyndord eller ordsprog, der på grund af sin knaphed indeholdt så meget mere at arbejde med. »Hellere slides op end ruste op« var mere end tomme ord, blev vi snart klar over. »Hellere lide uret end gøre uret« var gode ord til orientering i en søskendeflok og under andre livsforhold. Der var aldrig lang parlamentering eller noget vægelsind. »Man skal ikke opsætte til i morgen, hvad man kan gøre i dag« og »Man kan, hvad man vil« og »Man må vide, hvad man vil« var ord, der tit lød derhjemme. Mor var selvironisk indstillet og afskyede alt uægte. »Nu vil du nok gøre dig interessant«, kunne hun sige på sin djærve måde, så man nødtes til at ransage sig selv.

Både far og mor afskyede sladder, jeg mindes ikke at have hørt dem tale nedsættende.

de om noget menneske, men har derimod hørt dem fremdrage undskyldende momenter, noget, som man først, når man kom ud i livet, har lært at værdsætte. Vovede man sig frem med ord om andres svagheder og fejl, blev man blot afvist med: »Ja, når vognen hælder, vil alle gerne skyde på«. Så var det selvsagt flovt at fortsætte.

Mor bevarede trods dagens slid og store krav et friskt og modtageligt sind og havde stor evne til at delagtiggøre andre i sine indtryk og oplevelser. Det var som et pust fra en anden verden, når mor kom hjem efter en lille rejse (hvad naturligvis hørte til sjælenderne), for hun fortalte levende og interessant om alt, hvad hun oplevede.

Engang – syntes jeg – blev det jul nogle søndage før end i almanakken. Det var mor, der bragte julen med. Hun kom hjem fra kirken og havde »oplevet« salmen, »Blomstre som en rosengård«. Så måtte jeg synge og spille den for hende endnu en gang.

Min mor døde i sin bedste alder, kun 45 år gammel, af en svulst på hjernen. Mor blev forskånet for svære lidelser og gled på grund af svækket hukommelse langsomt ud af sit virkefelt. En god, flittig og opofrende mor.

U. T.

»Man kan, hvad man vil«, sagde min bedstefar altid til os børnebørn, når vi syntes, at en eller anden opgave oversteg vore kræfter.

Gennem sit liv viste han os, at man kan meget, når man vil. – Bedstefader kom til Horsens som blikkenslagersvend med intet andet end et par bare næver og en kasse bøger, men det lykkedes ham i årenes løb ved bedstemoders støtte at oparbejde en solid forretning, og det, der gik ud fra Lohmanns værksted, det holdt, hvad enten det drejede sig om reparationsarbejde eller om nye ting.

Bedstefader var af den gamle håndværkertype og ønskede ikke at gøre skridtet med over i maskinalderen, vel sagtens fordi han syntes, at han var blevet for gammel til det, men også – tror jeg – fordi han mente, at noget af håndværkerens glæde ved at skabe en ting derved ville gå tabt. – Jeg har mange gange som dreng stået og set på, hvordan han formede sit materiale i hænderne, blot ved hjælp af sit – som vi syntes – meget primitive værktøj, alt imens han snart så vurderende på sit arbejde og snart med et blink i øjet kom med en bemærkning til tilskueren. Mange kønne brugstring er udgået fra hans værksted, men af alt, hvad han har lavet – i hvert fald af det jeg har kendskab til – synes jeg, at dåbskanden i Glud kirke er hans mesterstykke.

Fra sin ungdom af var bedstefar liberal, d.v.s. han stemte på partiet Venstre, og når vi børnebørn som unge mennesker med begyndende politisk interesse foreholdt ham, at Venstre nu først og fremmest var blevet et parti for landmænd og ikke for håndværkere, sagde han altid: »Man svigter da ikke sit parti«.

Og det var netop det, der kendetegnede bedstefader – han svigtede ikke – Han »pylrede« ikke om os børnebørn, og han blandede sig ikke i, hvad vi foretog os, heller ikke da min søster og jeg boede hos ham, mens vi gik i gymnasiet. Men af og til fortalte en bemærkning os, at han fulgte med i, hvad der foregik, og vi mærkede, at han stod bag os, velvilligt iagttagende, men absolut ikke uden kritik.

Bedstefader læste meget, både aviser, tidsskrifter og bøger, og han var levende interesseret i mange forhold. Når han var færdig på værkstedet og havde vasket sig og havde spist, kunne man finde ham i stuen for enden af bordet med det røde plystæppe, og her sad han næsten hver aften og læste til over midnat.

Kun een aften om ugen var han ikke hjemme; det var hans logeaften. – Bedstefar var medlem af Odd-fellow og lagde årene igennem et stort arbejde her. – Spurgte man ham, hvad hans arbejde gik ud på, fik man svaret: »Det må jeg ikke fortælle, sådan siger logens love«, men at han også her var af dem, man regnede med, og af dem, der ikke svigtede, forstod vi, da vi hørte, at han var blevet æresmedlem, og ligeledes da vi senere ved hans død hørte, at en logebroder havde udtalt:

»Din gerning gik – som plovens fure – dybt og frugtbringende gennem vort logeliv og vil blive mindet til sene tider«.

O. T.

Bilag 109 – se side 530

Ved hans død skrev »Dansk lodsforenings blad«: »I hans vennekreds beredte dette budskab os en dyb sorg, fordi han var et skattet medlem af vor forening, hvor hans tænksomme ord gerne hørtes, og vi vil savne vor ældste og udmærkede kammerat. – Vi erindrer ham med agtelse for hans saglige indlæg i en debat, der aftvang alle respekt. – Om bord erindres han som den knappe, men stabile lods, man ubetinget kunne stole på«.

Far var sømand, og han holdt af søen og af søens folk – holdt af dem, som man holder af dem, man kender på godt og ondt, fordi man forstår dem – fordi man selv har haft de samme tanker og de samme drømme som de.

Også min farfar var lods, og for far og hans brødre blev Horsens fjord den naturlige tumleplads. – Her lærte de at ro en båd, som kun de kan det, der har »følt« sig ind til det som drenge, og at håndtere en sejlbåd – en spændende sport, der får det til at krible i en stor dreng, når han inderst inde godt ved, at han egentlig fører for meget sejl, og at det kun afhænger af hans dygtighed og – lidt held, om han klarer den uden at sejle båden halvfuld af vand.

Mange af den slags drenge går til søs, og det gjorde far også – men først efter at have taget en præliminæreksamen – det var farfar, der holdt på det, for så ville det senere blive lettere at klare styrmandseksamen.

Sine første ture til søs havde far med små sejlskibe, der om foråret gik til Spanien efter salt, derefter til Labradorkysten, hvor saltet lossedes, og så tilbage til Spanien eller Italien med klipfisk. – Det var tit hårde ture tværs over Nordatlanten ved efterårsjævn døgn, når køjetøj og gangtøj og i det hele taget alt indenbords drev af saltvand. Når far fortalte beretninger fra den tid, var der ikke noget rosenrødt skær over sømandslivet – men i undertonen lå dog stadig det, at han trods alt holdt af det; for der blev sejlet.

Senere kom andre hyrer som letmatros og matros, og i 1906 havde far sparet så mange penge sammen, at han kunne gå i land og tage styrmandseksamen.

Efter at denne var overstået, sejlede far med D.F.D.S.'s både som styrmand og fik så i 1916 stilling som lods på øen Hjarnø i Horsens fjord. Her var en mulighed for at være noget mere hjemme hos kone og børn, for – som far af og til sagde det – »når en sømand er ude, længes han hjem, og når han er hjemme, længes han ud« – men her var

altså et arbejde, hvor der stadig var kontakt med søen og dens folk, og det arbejde kunne udøves fra hjemmet.

Sejlskibenes tid var ved at være forbi, det var mest dampere og senere motorskibe, der skulle føres ud og ind af Horsens fjord, men endnu i mine drengedage hændte det, at der kom sejlskibe, og så forsøgte far at få min bror og mig til at se det storslåede og betagende ved disse skibe fra en nu helt svunden tid. – Og den anden lods og far var ikke de samme, når de gik ud til et sejlskib, som når de gik ud til en almindelig damper. Der var en anden klang i stemmen, et blink i øjet, som fortalte, at de glædede sig som drenge til at forny bekendtskabet med deres ungdomstids kærlighed – sejlskibet.

Far var i det daglige ikke af de meget talende, helst lod han andre snakke og fandt kun i ny og næ anledning til at komme med en bemærkning. – Men når fars brødre og søstre med familie kom på besøg, og far og mor drøftede fælles ungdomsminder med gæsterne eller diskuterede tidens forskellige spørgsmål, så var far så ivrigt med i samtalen som nogen, og jeg tror ikke, at man ret ofte skiltes, uden at far først havde opfordret mor til at spille til sange af forskellig slags – lige fra de mere lystige shanties (en slags sømandssange) til en stille og rolig aftensang.

Sine sidste år tilbragte far som lodsformand i Horsens, hvor han døde ikke ret lang tid efter, at han havde taget sin afsked fra lodsvæsenet – efter 38 års tjeneste her.

O. T.

Bilag 110 – se side 539

Martha og E. P. Thiede var gennem årene sikre deltagere i slægtens møder, interesserede som de begge var i vore kultur- og folkeminder. Han var den livlige og venne-sæle natur med stor sans for livets humoristiske sider, hvilket så godt kunne forenes med den punktlige og hjælpsomme embedsmandstype, han også var – Hun tog mere håndfast på tingene og kunne måske derfor virke tungere – var kritisk, men ikke mindst selvkritisk og med udpræget sans for det ægte. Alt opstillet var hende imod, og hun ville derfor også nødtigt udtale sig om de gamle i Bering af frygt for, at det billede, hun tegnede, skulle blive uægte. Et lykkeligt ægteskab levede hun, og det slog derfor hårdt, da hun i 1950 blev alene tilbage.

Den stærke grundtvigske påvirkning, hun havde fra sit hjem, satte dybe spor i hendes sind. – Hun elskede naturen og friluftslivet. – Landmandsdatteren opslugtes aldrig af bylivet.

U. T.

Bilag 111 – se side 541

Far havde sin mor og hendes mand af 2. ægteskab, Erik Hansen, boende i gården. Det rummelige stuehus blev ombygget, så der blev god plads for begge familier, der havde hver sin husholdning.

Min far, N.M., var – foruden at være en anerkendt og dygtig landmand – en mand med mange interesser.

Som ung var han en flittig aftenskoleelev, hvad bl.a. hans efterladte, håndskrevne bøger vidner om. De er skrevet smukt, sirligt og akkurat. Han var meget musikalsk. Spillede violin og indøvede sange med os piger, ligesom han ofte samlede en lille kvartet i vort hjem. Virksom og fingernem, som han var, byggede han også violiner og andre instrumenter. Endvidere lavede han selvfølgelig mange ting til brug i gård og hjem.

Desværre døde far pludselig – under tærskning – knap 50 år gammel kun 2 år efter sin mor; hans mindste barn var da kun 5 uger gammelt. Det var derfor en stor opgave, der påhvilede min mor: drive landbrug, opdrage en stor børneflokk og være den gamle Erik Hansen en god hjælp i alderdommen. Dertil kom, at stuehuset brændte 1. december 1901. Vi piger var alene hjemme den aften, og det var med stort besvær, at Gunhilda fik slæbt den gamle, halvt røgforgiftede mand ud af huset, mens jeg løb efter hjælp. Med huset brændte så godt som alt indbo. En smuk samling sølvtøj forsvandt, og det flotte kobbertøj fra køkken og stue, der havde været »Ma Munch«s stolthed og glæde, smeltede. Kun en enkelt smuk temaskine er endnu i min besiddelse.

Et godt rummeligt stuehus fik vi igen, men forsikringen dækkede nok ikke tabet. Mor flyttede i 1907 til huset ved åen, nær hovedvej 10, da Erik først forpagtede og siden købte gården i 1915. 1932 solgte Erik hovedparcellen med bygninger, mens han beholdt 12 tdr. og opførte den lille ejendom, der nu ligger ved hovedvej 10. Der følte han sig dog aldrig hjemme; solgte derfor 1949 og købte mors hus ved åen, hvor han boede til sin død 1956.

Anna Petra Munk.

Bilag 112 – se side 550

Min far overtog sin fars gård en tid forud for farfars død. Far var en stille, noget streng og lidt vanskelig mand, akkurat og påpassende, intet måtte stå på urette plads, og intet måtte gå til spilde. Han passede sine egne sager og undlod at kritisere andre. I forhold til sine samtidige bymænd passede far sin bedrift godt, havde en velfodret besætning, hvad den gang sjælden var tilfældet, særlig for kvægets vedkommende.

Mine forældre var gode og kærlige mod vi børn, og især for mors vedkommende strakte denne godhed sig langt ud over hjemmet. De var gammeldags kristne. Jeg husker så tydelig, far om morgenen sang nogle vers af en salme, og mor søndag eftermiddag ofte sad med en salmebog, og mest husker jeg hende syngende: »Nu ringer alle klokker mod sky« og »Dagen går med raske fjed«. Der var megen forbindelse mellem præstegården og vort hjem.

Far hørte til Lars Bjørnbaks folk; men da brydningen kom mellem disse og de grundtvigske – forstander Nørregaard og Baagø, Testrup, og pastor Teilmann, Bering –, og nogle af vi børn gik til den grundtvigske side, var far og mor altid frisindede, så der blev aldrig øvet tvang over for os. Selv havde jeg som 14 års dreng hørt forstander P. Bojsen, Gjedved, ved en grundlovsfest på Himmelbjerget, og ham ville jeg i skole hos. Det fik jeg lov til som 15-årig, uagtet far ville have haft mig på Bjørnbaks Højskole i Viby, hvor mine to ældre brødre havde været.

Der var velstand i vort hjem, og vi børn kendte ikke noget til at mangle noget, men trods dette blev vi opdraget til at være påpassende med, hvad vi havde med at gøre. Det er kun lyse minder, jeg har fra mit hjem i Adslevgården.

På faders grav på Adslev kirkegård står: »Ikke at synes, men at være«. Dette passer så udmærket, sådan var fader.

N. R. Møller

Gamle Jens Pedersen var af vækst lille og spinkel, men selv på sine gamle dage: fuld af energi og virkelyst. Han var velbegavet, men aldrig særlig fremtrædende, skrev godt og var efter sin tid en dygtig landmand.

Velstand var der i gårde hos ham; men desuagtet var han nøjsom, som han var arbejdsom, og han opdrog sine børn til det samme.

Betegnende for ham var hans sandhedskærlighed og hans gammeldags gudfrygtighed. Han kunne ikke en gang for spøg sige en lille usandhed, uden at han straks efter måtte rette ved sit udsagn. Og når Adslev kirkeklokkes toner nåede hans øren, så blottede han sit hoved, selv om han var aldrig så træt og mødig eller optaget af sin gerning. Når han på sine gamle dage ikke kunne sove om natten, kunne man høre den gamle mand synge sine salmer eller bede sine bønner.

*

O. P. Schou.

Det var i 1869, Jens Pedersen gik en tid og skrantede. Så en dag, da Emil Schou, »Adams gave«, var kørende i Århus, siger snedkeren i Jeksen til ham:

»Kan du ikke tage brædder med hjem til Jens Pedersens ligkiste med det samme; han er jo en gammel mand, og det varer nok ikke længe, inden han »lister af.«

Brædderne fik snedkeren hjem, men han måtte ligge noget længe med dem, for det varede 19 år, inden Jens Pedersen »listede af.«

*

Ø

Jens Pedersen var altid tidlig på færde om morgenen og forlangte, at hans folk også skulle være det. En morgen, før det endnu var lyst, overraskede han sin karl i at sidde på foderkassen i stedet for at muge.

»Hvorfor sidder du der i stedet for at muge?« spurgte den gamle vredt.

»Jeg kan ikke se,« svarede karlen.

»Da kan a missel godt se, der står den brogede, og der står den hjælmede, og der ...« ja, der faldt han over hjulbøren!

»Den kunne du da ikke se,« sagde karlen tørt.

*

Jens Pedersen var medlem af sogneforstanderskabet. Han interesserede sig meget for heste og havde gode følhopper, der ofte tog præmie på dyrskuer.

Bilag 113 – se side 559

I anledning af Dorthea Mølgaards død skrev hendes broder, Niels R. Møller, i slægtsbogstillægget for 1933:

Min ældste søster, Dorthea Mølgaard, født Jensen, husker jeg, fra jeg som lille dreng

gik i skole i Jeksen. Det var hende, der gav mig middagsmad, når jeg kom hjem fra skole, og det var hende, der om sommermorgenen, når jeg havde været i marken med kærne, gav mig fløde til min øllebrød, ofte med den bemærkning, at det var nymalket mælk. – Søster Dorthea vidste, at jeg ikke kunne lide den, når den lige var afmalket; – flere af vi søskende har nemlig haft det efter far, at vi holder meget af en lille spøg. Søster Dorthea kom tidlig på Østerby Højskole, og derefter lærte hun mejeri og husholdning på Moesgård ved Århus. Hun kærnedede fint smør og lavede mange retter, som den gang ikke var kendte på landet, jeg husker særlig hendes dejlige prinsessebudding.

Min søster Dorthea var en meget smuk og statelig dame, og mor ventede derfor, at hun skulle gøre et godt parti, og der manglede heller ikke på friere; men det varede temmelig længe, inden den rette kom, nemlig Anders Jørgensen fra Yderup. Brylluppet blev selvfølgelig holdt i brudens hjem Adslevgården, som de overtog med det samme. Det blev et meget lykkeligt, men kort ægteskab. Efter syv års forløb døde Anders Jørgensen af sukkersyge. Da han lå på sit dødsleje, sagde han til sin hustru: »Jeg vil jo godt dø, men jeg ville dog helst blive hos dig«. Det var et hårdt slag for Dorthea; thi Anders Jørgensen var så god og så glad for hende, han var tillige en meget dygtig og agtet mand.

Søster Dorthea var enke i mange år og klarede bedriften godt ved forskellige bestyrelses hjælp, indtil hun 1. oktober 1897 giftede sig med Chr. Mølgaard fra Vinderslev. Min svoger Mølgaard er en dygtig og anset mand. Det var festdage, når vi om sommeren skulle besøge Dorthea og Mølgaard i den gamle gård, hvorfra vi søskende havde så mange gode minder. Vi var tit mange samlede og kørte i flere læs til skoven, hvor vi tilbragte mange dejlige timer med samtaler og sang, og i regelen havde søster Dorthea en god kop kaffe med. Min søster og svoger byggede senere en ny gård, »Dortheasminde«, et stykke uden for byen; men det gamle hjemms traditioner fulgte med. Der kom snart svære dage for hjemmet, idet søster Dorthea blev meget svag af åreforkalkning, og i de sidste år kunne hun slet ikke gå og måtte have en sygeplejerske og sin plejedatter om sig. Vi kom ofte til »Dortheasminde« i de år. Min hustru var så god til at tale med sin svigerinde og synge for hende, vi sang mange salmer, og især dem, søster Dorthea holdt mest af, som »Guds fred er mer end englevagt« og »Frelseren er mig en hyrde god«. Hun var altid glad, når vi kom, og vi var meget taknemmelige for at kunne være noget for hende. Døden indtrådte i marts 1927 og befriede søster Dorthea for hendes lidelser. Hun var så smuk som ung, og det samme var tilfældet, da hun lå på sit dødsleje, og der var en velsignet fred over hende.

Det, der særlig prægede min søster Dorthea, var hendes slægts- og familiefølelse. Der er et ordsprog, der siger: »Frænde er frænde værst«. Jeg håber, det sjældent passer, i hvert fald passede det ikke på Dorthea; hvor var hun glad, når det gik vi søskende og vores godt, og hvor gjorde det hende ondt, hvis nogen talte ufordelagtigt om os. Da kunne hun være hård og kold. Da min bror, Jens Mikkelsen, døde, ville mine forældre, at jeg skulle have gården; men jeg følte mere trang til at rejse ud, og Dorthea var den rette til at overtage fædrenehjemmet, Adslevgården. Hun værnede så smukt om alt, hvad der mindede om vore forældre og den fælles slægt.

Ved Chr. Mølgaards død skrev Skanderborg Amtssavis:

Chr. Mølgaard blev som omtalt for en måneds tid siden fundet liggende ude i marken stærkt medtaget, måske efter et fald, eller efter at kreaturerne havde væltet ham

omkuld og trådt på ham. Han blev indlagt på sygehuset i Skanderborg og syntes at skulle trodse både den høje alder og sine kvæstelser, men kræfterne ebbede ud og i aftes døde han.

Chr. Mølgaard var en foregangsmand på sin egn. Han gik ikke af vejen for selv store arbejder; han besluttede 1908 at nedrive den gamle slægtsgård i Adslev, da den lå upraktisk for de jorder, som hørte til den, og da den efterhånden var blevet medtaget. Han lod opføre en ny og moderne gård på hovedparcellen.

Ved siden af arbejdet derhjemme, som optog ham meget, fik han også tid til at tage sig af offentlige tillidshverv. Han var sognefoged i Adslev sogn gennem 23 år, og var en årrække medlem af Adslev-Mesing sogneråd, hvis formand han til slut var.

Århus Amtstidende skrev:

I sin manddomstid var Chr. Mølgaard en meget virksom mand, der drev sin gård mønstergyldigt. Han var en velbegavet mand, havde selvstændige meninger og kunne måske nok tørne sammen med folk af anden opfattelse, men hans dygtighed kom man ikke uden om.

Chr. Mølgaard var en af de sidste levende af Skanderborgegnens gamle hesteavlsfolk. Sammen med flere andre udførte han i årene omkring århundredskiftet et meget betydeligt arbejde for den gamle Skanderborg hesteavlsforening, og på dyrskuet og ved hoppekåringer var han en kyndig dommer. Han var en af den store Adslev-slægts trofaste medlemmer, og det er vemodigt at tænke på, at den engang så rastløse mand ikke er mere. Ved Chr. Mølgaards død har Skanderborgegnen mistet en af sine særprægede og stoute bønder.

Bilag 114 – se side 559

I slægtsbogstillægget fra 1935 stod bl.a. følgende:

»Ved mors død afsluttedes et trofast, flittigt og nøjsomt menneskeliv hvis største rigdom var troen på Gud.

I den årrække, mor boede i Århus, vandt hun sig mange venner, og at hun heller ikke var glemt i sin hjemegn, derom vidner nedenstående opsats i Århus Amtstidende:

»Erik Jørgensen og Margrethe var med til at oprette Bering valgmenighed. Ogsaa paa landbrugets omraade var Erik Jørgensen en kendt mand.

Margrethe blev enke 1888 og lagde da hele sin energi i at opdrage sine ukonfirmerede børn. Det var en kritisk tid for landbruget, men Margrethe passede bedriften med en sjælden omhu og drev gaarden betydeligt op. Omkring aarhundredskiftet overdrog hun gaarden til stedsønnen Olav Jørgensen og flyttede til Hørning, hvor hun har boet nogle aar. Fra Hørning flyttede hun til Aarhus, hvor hun har boet en snes aar. Margrethe Jørgensen har været en sjælden dygtig og stræbsom kvinde, og hun glemte aldrig at takke Gud, der gav hende kræfter til at stride for alt, hvad hun havde kært.

Beboerne paa Hørningegnen vil med vemod modtage budskabet om hendes død«.

D. og J. Jørgensen

Erik Jørgensen var en høj, stout skikkelse og en udpræget personlighed, der vidste, hvad han ville; han var tillige i høj grad følelsesfuld, og det var en fryd for yngre at høre ham og andre af de gamle, prægtige skikkelser fra den åndelige vækkelsestid sidde og tale om åndelige spørgsmål. Han var med til at bære den grundtvigske bevægelse frem, virksom for oprettelsen af Bering Valgmenighed og medlem af dennes bestyrelse. Det var i tider, da grundtvigianere ikke var højt ansete i Hørning, og når han kørte til kirke i Bering, kunne det hændes, at der på vejen gennem Hørning kastedes sten efter vognen. Han var den første der på egnen, som holdt huslærer. – E.J. var i besiddelse af store kræfter og kunne arbejde for 2-3 mand; i sine unge dage var han forvalter på Lyngballegård og han stillede store fordringer til folkene. Først i sine senere år, da kræfterne begyndte at tage af, indrømmede han, at man kunne blive træt; det havde han ikke kendt til før. Han var med til at oprette mejeriet Engesholm i Hørning 1885 og var medlem af dets første bestyrelse. Han drev en del kreaturhandel og var tillidsmand for den bekendte Buchardi på Birkendegård på Sjælland, til hvem han opkøbte lødekøer. Han var ejer af hingsten »Elkjær II«, en af Jyllands betydeligste hingste, lille og sort med smukt hoved; som hestetaksationsmand rejste han meget omkring i Jylland.

Efter hans død i den bedste manddomsalder drev enken gården, indtil hun overdrog den til sin stedsøn Olav Jørgensen (f. 1873, død 1911).

Ø.

Bilag 115 – se side 560

På fars og mors gravsten står denne salmelinie: »Kristne har kronede dage«, Jeg synes, den passer så godt på dem; de undgik ikke sygdom og bekymringer, men deres sikre tro på Vorherre gav dem en indre ro og tryghed, som intet kunne forstyrre. Da mor var død, sagde en af hendes brødre: »Man kan da se, at *han* har lyst sin fred herinde« - Det samme kunne siges om far, og det skal I, deres børnebørn, vide: jeres bedsteforældre levede et smukt og lykkeligt liv, og de døde med fred.

Nogle af fars og mors karaktertræk må vel med, og de fineste var for fars vedkommende hans dejlige humør, hans ridderlighed, beskedne væremåde og ubetingede ærlighed. Mor var blid og stilfærdig, hendes godhed og omsorg for andre var uden grænser, og hun var så køn. Far sagde ofte: »Hvad klæder ikke en rose«.

M.B.

REGISTER

Alfabetisk fortegnelse med navn, fødselsår og sidetal over samtlige slægtsmedlemmer og ægtefæller i slægtsregistret født før 1970.

Abildgaard, Gerda	1908	59	Albrechtsen, Helge	1930	415
- Jens		59	- Inge	1938	554
- Peder Emil	1860	59	- Ingrid	1936	553
Ackerman, Mary Jean	1944	150	- Jan	1948	554
Adams, Frederick Mitchell		214	- Johan	1943	554
- Julie	1953	524	- John	1943	551
Adamsen, Bent Bønløkke	1946	564	- Lene	1967	551
- Carl Emil	1914	184	- Lis	1934	554
- Erik Bønløkke	1918	563	- Karen Andrea	1896	551
- Erik Vinding	1942	184	- Minna Dorrit Alsted	1926	553
- Harald Bønløkke	1879	563	- Mona	1963	416
- Inger Bønløkke	1939	563	- Morten	1964	551
- Karen Schou	1925	564	- Peter August	1898	552
- Kirsten Bønløkke	1920	564	- Ruth Birgitte	1926	554
- Knud Bønløkke	1941	564	- Sonja Rita	1928	554
- Niels Christian Vinding	1953	184	- Søren	1869	551
- Olaf Bønløkke	1920	564	Albrechtsen, Mette Kirstine	1832	355
- Poul Bønløkke	1949	564	Allen, Lola Mae		411
Adamsson, Birger	1946	516	Allin, Arthur Frederik	1912	123
- Flemming	1967	516	- Birgit	1940	124
- Michael	1966	517	- Else Johanne	1913	123
- Nancy Lilian	1939	516	- Erik Thorvald Bent	1918	124
- Svend Aage Gunnar	1916	516	- Eva Dorte	1956	123
- Torben	1944	516	- Flemming	1943	124
Agerskov, Ella	1925	248	- Freddy Dam	1938	124
Agger, Christiane		281	- Hanna Merete	1948	123
Agnos, Charles George	1892	135	- John Arthur	1945	123
- Charles George	1929	135	- Otto	1878	123
- Dorothy Mae	1923	135	- Otto Alfred Georg	1916	124
- Marian Phoebe	1927	135	- Otto Per	1952	123
Ahlefeldt-Laurvig, Henriette Elise M.	1912	352	- Vibeke	1947	124
Ahm, Jens	1957	247	Almose, Ruth	1925	206
- Niels Johnsen	1917	247	Ammonsens, Gerdi Margrethe	1944	251
- Rigmor Kathrine	1953	247	- Moni Lissette	1950	251
- Søren	1950	247	- Roald	1913	251
Albertsen, Poul	1953	217	Ammentorp, Elise	1912	159
Albrechtsen, Annet	1948	551	Andersdatter, Ane	1823	286
- Anny Alsted	1920	552	- Ane Marie		134
- Axel Johan	1895	551	Andersen, Agnes Marie	1904	215
- Bjarne	1969	554	- Agneta Marie Chatrine		539
- Birthe	1925	551	- Aksel Frederik	1884	519
- Egon	1922	551	- Alice Viola	1921	519
- Ejnar Harald	1899	554	- Alma Augusta	1897	283
- Elna	1939	553	- Alvin Harold		155
- Erna	1940	553	- Anders	1961	340
- Hanne Etna	1951	554	- Anders Christian Støy	1951	219
- Hans-Jørgen	1959	416	- Anders Due	1960	348

Andersen, Anders Emil	1887	245	Andersen, Elna Helene	1912	356
- Anders Peter	1891	294	- Else	1965	516
- Anders Simonsen	1878	215	- Else Juul	1965	296
- Anders Westergaard	1961	219	- Elsebeth Due	1925	348
- Ane	1856	376	- Else-Marie	1944	441
- Ane Charlotte	1888	60	- Emma Louise	1897	506
- Anette Urup	1968	175	- Emma Margit	1926	566
- Anita	1956	111	- Erik Haugaard	1946	336
- Anna Christina	1906	519	- Erika Stockfleth	1930	463
- Anna-Margrethe	1955	306	- Erna Astrid Rigmor	1919	223
- Anna Kathrine Edith	1898	330	- Ester	1901	109
- Anna Marie	1887	133	- Esther Nørgaard	1915	156
- Anna Rasmine Johanne	1895	330	- Eva Tue	1946	328
- Anne Birthe	1955	92	- Finn	1956	247
- Anne Lise	1950	349	- Flemming Birkefeldt	1964	245
- Annelise	1933	109	- Freddy Viggo Vorgaard	1943	61
- Annelise Veng	1939	151	- Frida Henrikke Kirstine	1889	520
- Anne Marie Vinther	1948	442	- Fritz Støy	1945	218
- Anne Mette	1964	340	- Frode Wermund	1929	110
- Annine Karoline	1880	331	- Gert Kjellerup	1946	86
- Anny	1922	219	- Grethe Hauge	1953	552
- Anton Peter	1888	282	- Grete Birkefeldt	1946	245
- Astrid	1910	216	- Grete Tue	1949	328
- Astrid Margrethe Bilde	1938	472	- Gudrun Vinding	1916	184
- Bent	1920	246	- Gunhilda Mathilda	1909	519
- Bent Hedelund	1955	282	- Hanne Palk	1961	164
- Bente	1936	351	- Hannis Andreas	1866	506
- Bente Alice	1933	434	- Hans	1927	98
- Birte Birkefeldt	1967	245	- Hans Due	1923	348
- Birthe Holst		65	- Hans Peter	1845	519
- Birthe Støy	1943	218	- Harry	1912	336
- Bjarne Viborg	1965	335	- Henning	1937	138
- Bjørn	1964	111	- Henning Dam Veng	1969	151
- Bolette Marie	1892	183	- Henning Haugaard	1915	336
- Britta	1955	111	- Henning Kruse		360
- Britta Urup	1966	175	- Henning Rud	1951	306
- Børge	1919	219	- Henrik	1968	95
- Carl Johannes	1905	349	- Henrik Melballe	1958	242
- Carla Viola	1919	74	- Henrik Rud	1950	306
- Carlo Strandby	1924	410	- Henry	1914	218
- Charlotte Støy	1968	218	- Herdis	1908	216
- Christian Ditlev		108	- Hilda Selma	1924	504
- Christian John	1936	335	- Ib Brogaard	1934	396
- Clara	1907	335	- Ib Rohde	1950	336
- Claus	1870	330	- Ida Margrethe Støy	1963	219
- Conradine	1875	504	- Inga Lissi	1927	188
- Dagmar	1898	339	- Inge	1936	122
- Dagny	1908	335	- Inge	1936	434
- Dagny Marie	1914	153	- Inge	1946	221
- Dina Stockfleth	1929	463	- Inge Bostrup	1913	470
- Dorthea	1886	236	- Inge Krogh	1963	66
- Dorthea Elisabeth	1850	133	- Inger	1945	218
- Eleonora Kirstine	1883	502	- Inger Hauge	1951	552
- Ellen	1954	349	- Inger Juul	1929	296

Andersen, Inger Nellemann	1941	308	Andersen, Lars	1949	218
- Ingerlise	1926	221	- Lars	1963	248
- Ivan Skødt	1956	115	- Lene	1959	181
- Jan Birkefeldt	1948	246	- Lene Due	1956	348
- Jenny	1947	349	- Lene Hedvig	1922	114
- Jens	1878	346	- Lene Juul	1962	296
- Jens	1917	245	- Leif Johannes	1942	513
- Jens Christian	1886	140	- Leo	1946	218
- Jens Hauge	1920	552	- Lis Birgit	1945	71
- Jens Ole	1950	98	- Lisbet	1948	513
- Jenny Sofie Amalie	1907	210	- Lisbeth Due	1954	348
- Joan	1951	110	- Lone Veng	1969	151
- Julius Poul Dines	1902	463	- Magdalene	1900	108
- Jytte		194	- Marianna Kirstine Juul	1949	410
- Jytte Aggeboe	1959	461	- Marius	1878	335
- Jytte Amstrup	1932	544	- Martin	1859	379
- Jørgen	1947	373	- Martin	1902	295
- Jørgen Havelund	1953	246	- Mary	1903	109
- Jørgen Hedelund	1949	282	- Mary	1923	220
- Jørgen Ole Holst	1952	65	- Mary Gunia	1924	551
- Jørgen Rud	1924	306	- Mogens Hedelund	1947	282
- Jørgen Viborg	1964	335	- Mogens Krogh	1960	66
- Kaj Egon	1933	111	- Mogens Oluf Nygaard	1954	447
- Karen	1929	295	- Morten	1952	218
- Karen Annine	1885	281	- Nancy	1899	330
- Karen Havelund	1952	246	- Niels	1857	281
- Karen Kirstine	1853	367	- Niels	1891	184
- Karl Hedelund	1922	282	- Niels Børge Vinther	1920	441
- Karen Grethe Juul	1945	410	- Niels Hedelund	1918	282
- Karen Marie	1869	178	- Niels Kristian	1968	516
- Karen Viola Leth	1913	74	- Niels Krogh	1969	66
- Kim	1968	98	- Niels Otto Vinther	1949	442
- Kirsten	1911	217	- Orla Sloth	1945	532
- Kirsten	1954	350	- Ove	1957	247
- Kirsten	1961	247	- Ove Veng	1937	151
- Kirsten Due	1921	347	- Ove Veng	1937	356
- Kirsten Elisabeth	1946	98	- Pehr Simon	1933	216
- Kirsten Hauge	1947	552	- Per Sloth	1967	532
- Kirsten Lilian	1944	475	- Per Veng	1942	151
- Kirsten Tolstrup	1956	68	- Peter Dalgaard	1961	181
- Kirstine	1907	216	- Peter Werner	1909	335
- Kjeld John	1944	183	- Pia	1955	110
- Knud	1926	247	- Poul	1935	340
- Knud Emil	1926	242	- Rasmine Kristine	1889	282
- Knud Erik	1939	209	- Rasmus	1894	294
- Knud Erik Johannes	1952	349	- Rasmus Hugo Rikard	1902	151
- Knud Kristian	1945	516	- Richard Tue	1914	328
- Knud Urup	1942	175	- Rigmor	1930	79
- Kristen	1885	346	- Rosalia Petrea	1885	520
- Kristine	1888	294	- Signe	1924	246
- Kristine		405	- Simon	1860	294
- Kristine Mathilde	1914	408	- Simon	1917	219
- Kurt Munk	1941	219	- Sofie Frederikke	1895	283
- Lars	1946	95	- Steen	1944	216

Andersen, Steen Tue	1953	328	Andrews, Roberta Marsh	1944	149
- Sten Palk	1967	164	Angress, Eva	1919	524
- Stig Munk	1947	219	Annis, Richard		534
- Stig Rohde	1954	336	Anthonsen, Jack	1930	217
- Susanne Dam Veng	1965	151	- Joan	1959	217
- Susanne Vinther	1950	442	- Kurt	1954	217
- Svend Christian	1908	109	Anthony, Margit	1947	483
- Sven Havelund	1961	246	Argetsinger, Lynn Patricia	1951	358
- Svend Aage	1915	218	Arnam-Olsen, Jørgen	1942	143
- Søren	1959	461	- Mette	1969	143
- Søren Braad	1870	315	Arndt, Alex		117
- Søren Henning	1941	567	Arnoldus, Peter Koefoed	1952	63
- Søren Krogh	1931	66	Asher, Jeffrey Lynn		435
- Søren Schæfer	1970	513	Asmussen, Metha	1915	237
- Søren Tolstrup	1928	68	Axelsen, Anna Caroline	1874	98
- Tage		334	- Bo Berngruber	1965	154
- Tove Havelund	1953	246	- Henrik Berngruber	1968	154
- Tage Gunner	1914	513	- Kaj Aage	1937	154
- Tim Sloth	1969	532	Bach, Anders Ruggaard	1925	555
- Tinne	1959	247	- Elna	1899	152
- Torben Schæfer	1966	513	- Erik	1955	66
- Torben Støy	1952	219	- Henny	1927	478
- Torkil Birkefeldt	1944	245	- Jens	1952	66
- Tove	1928	480	- Kirsten	1947	555
- Trine Charlotte Tue	1957	328	- Peter	1952	555
- Vagn Palk	1934	164	Bach-Nielsen, Ulrik	1921	66
- Vibeke	1950	334	Bache, Claus Gregers	1942	502
- Viggo	1906	216	Bachmann, Vera Anna	1926	410
- Vilhemine Amalie		213	Back, Erik Bruno Sørensen	1941	514
- Villum	1930	247	- Niels Albert Sørensen	1912	514
- Vivi	1957	111	- Tove Alice	1945	514
- Yvonne	1968	133	Baerens, Kenneth Hedemand	1966	474
- Aage Juul	1932	296	Bagge, Hans	1910	397
Anderson, Ella Marie	1891	126	Baggesen, Christine Marie	1961	536
Andersson, Christina	1956	311	- Clarence Henry		535
- Hilding Borgstrøm	1948	190	- David Leonard	1956	535
Anderström, Carl Evert	1928	393	- Jerome Leonard	1927	535
- Eva Marianne	1966	393	- Karen Marie	1942	536
- Jens Christian	1962	393	- Nancy Arlene	1932	535
Andreasen, Annette	1958	483	- Sidney Glenn	1939	536
- Bent Scheibel	1943	468	- Theodore Patrick	1935	536
- Gunnar	1914	482	- Theodore Patrick	1959	536
- Marianne	1956	483	- Thomas Jerome	1961	535
- Michael Scheibel	1967	468	- Tracey Lynn		536
- Peter	1949	482	- William Tyler		536
Andreassen, Kaj Børg	1956	223	Bahn, Kaj Ole	1945	161
- Lis Yde	1945	353	- Susie	1969	161
- Svend Rhiger	1957	285	Bahr, Katharine		535
Andresen, Berit Charlotte Ferslev	1966	529	Bak, Anton Rasmus	1907	521
- Poul Erik	1942	529	- Elna	1919	304
Andrews, Curtis Kent	1952	149	- Frida Marie	1940	521
- Donna Lynn	1946	149	- Hanne	1969	521
- Douglas Glen	1949	149	- Hans Henrik	1937	521
- Herbert Glen	1920	149	- Jens Pedersen	1887	304

Bak, Lone Due	1962	521	Bendixen, Grethe Friis	1942	183
– Peer	1934	551	– Aase	1929	348
– Ragnhild	1923	304	Bendsen, Dorith	1948	64
– Søren	1967	521	Bendtsen, Birte Anna	1945	516
Balbach, Gertrude	1908	444	– Inger	1907	468
Balcaen, Raoul F.	1936	533	Bendtzen, Irene Lund	1950	457
Bald, Agnete Helene	1936	176	– Poul Erik	1926	457
Balle, Anna	1884	351	Bengtson, Jess Søgaaard	1948	93
Ballermann, Henrik	1964	515	Bengtson, Annalise Mathilde	1921	202
– Jørgen	1966	515	– Inger Johanna	1917	202
– Ole	1939	515	– Marinus Salomon	1885	202
Balling, Benny Anker	1948	200	Benjaminsen, Gerald		63
– Preben	1948	538	Bentsen, Jette	1944	131
Baltzersen, Erik		336	Bentzen, Else Tove Melitta	1919	241
Bang, Bertel	1950	473	– Ivan Lund	1948	457
– Jens	1946	473	Berg, Barbro	1949	303
– Lars	1942	473	Berglund, Lars Erik	1956	94
– Peter	1968	473	– Susanne	1957	286
– Tinne	1917	400	Bergman, Beverly Joy	1967	446
Banta, Jerry		435	– Donald Leigh	1953	446
– Karry Sue		435	– Henry Joseph	1925	446
Barefoot, Charles Clayton		215	– Jerry Allan	1949	446
– Kurt Allen	1969	215	– Keith Joseph	1967	446
– Michael Clayton	1965	215	Bergmann, Hans-Jørn	1949	240
Barker, Donna Jean	1955	524	Berngruber, Egon	1946	153
Basland, Dorte Marie	1889	359	– Erwin	1950	154
Basse, Agnete Nielsen	1894	371	– Ottilie Louise Marie	1880	153
– Lisbeth	1955	231	Bernielsen, Hanne		526
Bate, Joyce	1939	342	– Rune	1950	526
Baze, Ronald Ryan		411	Bertelsen, Anette Præstkjær	1951	421
Bauer, Birgitte Bilsted	1950	423	– Annegrete	1961	422
Bauer-Petersen, Helga Gerda	1887	474	– Bertel Christian	1898	421
Bech, Agnes	1879	248	– Birgitte	1960	423
– Kathrine	1882	249	– Erik	1934	422
– Lis	1937	339	– Frede	1926	422
– Mads Hansen	1877	128	– Ida Kathrine	1921	371
Beck, Eva	1966	561	– Inge		477
– Dieter Werner	1940	561	– Inger Bredahl	1945	165
– Heidi	1965	478	– Hans Peter	1929	422
– Jørgen	1895	561	– Henrik	1954	422
– Lone Debel	1961	296	– Jan	1969	165
– Marit	1966	478	– Jan Eske	1955	422
– Thomas	1969	561	– Jan Preben	1951	168
– Verner	1935	478	– Jens Marius	1868	163
Begg, Norma		173	– Jens Marius	1944	165
Behrendt, Charlotte	1969	213	– Kai Howard	1943	97
– Poul	1944	213	– Kim	1966	423
Behrens, Hanne Lilholt	1957	115	– Magda Helene Gammelgaard	1917	165
Bek, Aase	1947	449	– Marianne	1958	422
Beldam, Hugo	1939	332	– Marianne Gammelgaard	1963	166
– Jane Haugaard	1968	332	– Mette Marine	1848	284
Bender, Gitte	1946	123	– Mette Katrine Gammelgaard	1910	163
Bendix, Per	1940	552	– Mikael Gammelgaard	1957	166
– Tine	1966	552	– Niels Jørgen	1965	422

Bertelsen, Niels Gammelgaard	1919	166	Bjørnskov, Nielsine	1889	513
– Ole Hansen	1954	422	Blach, Frederik Laurids	1877	128
– Per	1969	165	– Zippora	1911	128
– Søren Herman	1948	165	Blegvad, Helle	1957	86
– Søren Jørgen Gammelgaard	1911	165	Block, Karen Marie	1849	144
– Thorkild Hansen	1924	421	Bodeholt, Erling		554
Berthelsen, Andreas	1891	298	Boden, Sandra Ruth	1948	533
– Erna	1921	298	– Stephen E.	1906	533
– Jeannette	1967	211	– Stephen E.	1946	533
– John Ove	1943	211	– Vicky Lohmann	1944	533
Berzerl, Barbara		446	Boisen, Annemette	1956	219
Betak, Jan Olaf	1953	339	Bojer, Elise	1946	280
Bibb, Virginia Ruth	1936	362	Bomholt, Anna Margrethe	1947	228
Bickel, Edith Elisabeth	1922	524	– Johanne Marie	1948	229
Bieker, Wilhelm		514	– Tage	1908	228
Biker, Pedro	1925	562	Bonde, Kim Tonny Greve	1960	240
– Peter	1961	562	Bonnichsen, Peder	1960	148
– Susanne	1952	562	Borgbjerg, Johan	1910	64
Binder, Conny Lis	1942	302	– Metha Marie	1899	564
Bindzus, Dora Sofie	1909	512	Bornæs, Lars	1957	136
– Jytte	1929	512	Borre, Anne	1968	452
Birk, Bodil	1932	338	– Lars Mikael	1950	452
Birkeland, Anne Marie	1938	430	Bozlee, Brian Joseph		445
– Annette	1947	430	Brabrand, Ane Marie Jensen	1893	298
– Bodil Maria	1909	429	– Caroline Marie Jensen	1884	297
– Christian	1947	431	– Gudha	1909	297
– Elisabeth Katrine	1907	428	– Hanne Grethe	1952	297
– Hans Christian	1912	430	– Henning Mogens	1949	297
– Hans Christian	1949	430	– Jens Johannes Jensen	1889	298
– Ingeborg	1914	430	– Mogens Carl Jensen	1877	297
– Jens Thor	1944	431	– Mogens Eivind	1920	297
– Kirsten Merete	1943	430	– Stella	1907	297
– Knud Thøger	1922	431	– Aage	1946	297
– Lisbeth	1949	431	Bradsby, Elsie Jayne	1927	106
– Mads Egede	1968	431	Bragstad, Ruth	1921	370
– Mads Christian	1876	428	Brahe, Jens Peter Madsen	1881	560
– Svend	1914	430	– Rasmus Madsen	1851	560
– Thomas	1954	431	Bramsen, Laue Henry	1913	344
– Thøger	1951	431	– Lone Due	1950	344
Bittle, Barbara Lee	1939	155	Brandt, Anna Lise Jessen	1927	183
Bjerg, Jette	1956	565	Brandstrup, Lis	1945	467
– Marianne		394	Brandt, Alfred Madsen	1892	178
Bjerre, Anna Elisa Elmstrøm	1924	456	– Anne Elisabeth	1951	556
Bjerregaard, Agnethe	1919	336	– Anne-Marie	1947	556
– Harald	1917	336	– Arne	1955	179
– Inge Birte	1935	146	– Birgit	1946	556
– Johannes	1923	336	– Carlo Madsen	1899	178
– Laurits Jensen	1881	336	– Clara Kirstine Madsen	1896	178
– Michael Asbjørn	1959	147	– Dagny Petrea	1928	71
– Richard Reymond	1958	147	– Dorthe Ingeborg		562
Bjerke, Edith Astrid	1919	223	– Egon	1927	71
Bjerrum, Karin Therese	1948	552	– Ejnar Laursen	1902	71
Bjørn, Birthe de Place	1947	392	– Ellen Madsen	1902	179
Bjørnskov, Bent Rasmus	1931	514	– Ellen Marie	1913	556

Brandt, Elna Madsen	1907	179	Bruns, Frederick Claus	435
– Georg Marinus Madsen	1894	178	Bruun, Erna Antonie Thora	1915 329
– Georg Marinus Madsen	1908	179	– Kenth	1947 281
– Ingelise	1953	71	– Marie	185
– Johannes Haurum	1916	557	Bruun-Rasmussen, Jens Ole	1936 347
– Karen Grethe	1930	379	Bruus, Elna	1886 403
– Karsten	1924	179	Brynaa, Finn	1958 286
– Kenneth Buhl	1968	557	– Kim	1957 286
– Kristian Mathias	1910	556	– Kirsten Elfrida	286
– Laurs Jensen	1867	555	Brødsted, Anna Marie Drasbech	1926 282
– Leif	1955	179	– Helga Drasbech	1927 283
– Linda	1966	179	– Jens Drasbech	1889 282
– Magnus Madsen	1898	178	– Per	556
– Marianne Trosborg	1956	80	Brøndbjerg, Eva	1943 244
– Marius Laursen	1877	71	Buch, Claus	1955 200
– Martha Madsen	1902	179	– Frank	1953 200
– Mikkel Laursen Madsen	1864	177	– Henning	1930 200
– Ove	1931	178	– Mette	1961 200
– Ove Haurum	1945	557	– Peter Leth	1958 200
– Ove Peter Madsen	1890	178	Bugge, Aslaug Gram	1960 461
– Peter Jensen	1911	556	Buhl, Else	1943 396
– Peter Laursen	1904	72	Bujaciewicz, Annelise	1935 95
– Poul Ejner	1958	71	Bundgaard, Mette	1960 476
– Svend Erik Damsgaard	1941	557	Burmeister, Ulla Wiinblad	1936 537
– Thomas	1967	179	Busk, Karmine Jensen	1902 71
– Volmer Madsen	1904	179	Byrialsen, Johanne	1903 467
– Aage Madsen	1901	179	Bæk, Knud	1947 512
Brask, Henrik	1959	110	Bærnthsen, Birgitte	1950 92
– Henry Georg	1900	109	– Bodil	1957 92
– Kirsten	1931	110	– Jens	1787 324
– Sven Erik	1928	109	– Jens	1923 92
– Vibeke	1956	110	– Jørn	1948 92
Bredahl, Knud	1914	512	Bøgendal, Birgitte	1887 124
– Ole Skibby	1945	512	Bøgeskov, Christian	1929 84
– Poul Erik Skibby	1934	512	– Jens Jensen	1898 84
Bredeke, Calvin		535	– Jens Jørn	1953 84
Breinholt, Marilyn Gladys	1953	107	– Jonna	1952 84
Brendstrup, Anny	1912	226	– Kirsten	1955 84
Bresson, Torben	1946	552	– Sven Erik	1955 84
Brink, Lissen Gertie	1924	142	– Søren	1929 84
Brock, Ingeborg Nielsen	1894	284	– Torben	1967 84
Brodersen, Peter Johannes Christian	1953	83	– Aage	1938 84
Brodorf, Conny	1951	146	Bøgfeldt, Tove	1934 63
– Søren Marinus	1918	146	Børgesen, Solvejg	1936 145
Brogan, Donna Louise		445	Børlum, Carl Heinrich	1919 114
Brogaard, Bent	1961	79	– Heidi	1968 114
– Birgit	1957	79	– Johannes Heinrich	1893 114
– Frank	1933	79	– Jonna	1928 114
– Lis	1964	79	– Karl Gerhard	1948 114
Brok, Ester Marie	1925	285	– Knud Lassen	1945 114
– Jens Christian Nielsen	1893	284	– Lars	1967 114
– Karla Rasmine Kirstine Nielsen	1892	284	– Lydia	1922 114
– Kirstine Nielsen	1897	285	– Poul André	1920 114
– Niels Nielsen	1864	284	Bøttcher, Anna Marie Monika	1933 481

Bøye, Erik		112	Christensen, Bonnie Jean	1955	535
Baastrup, Jensy Petra	1892	60	– Carl Martin Kaare	1940	449
– Kristian Peter Georg	1905	59	– Charles	1894	348
Callesen, Carl	1849	412	– Charlotte	1960	452
– Jens Christian	1882	412	– Christian Rasmus	1903	448
Carlsen, Joan	1945	530	– Claus	1951	162
– Mary		520	– Connie Lee		535
– Thyra		146	– Dagmar	1906	535
Carlson, Blanche Genevieve	1921	533	– Dinne Eske	1942	451
– Erik Douglas		534	– Donald Dastrup	1922	534
– Gilbert Irving	1933	534	– Edith Anna Marie	1913	153
– Gustaf	1887	533	– Edith Munk	1916	543
– Keith Richard		534	– Edward Christian	1897	534
– Kenneth Richard	1923	534	– Ejner	1938	63
– Kraig Edwin		534	– Ejner Michael	1931	57
– Kristine Marie	1964	534	– Eline	1891	433
Carstensen, Agnete	1923	166	– Elisabeth	1891	434
Caspersen, Anne-Lis	1950	350	– Ella Eva	1908	536
– Magdalene	1849	158	– Elly Alsted	1902	552
Cederholm, Edith		330	– Elly Marie	1903	234
Cederquist, Jørgen	1917	180	– Elna Kathrine Marie	1901	502
Chase, Edward		125	– Else Margit Johanne	1921	230
Cheatwood, Isabella		117	– Emmet Howard	1934	82
Christensdatter, Maren	1830	296	– Ena Staack	1934	360
Christensen, Agnete		197	– Erik Jelsbak	1951	393
– Agnete Dyrmann	1952	234	– Erik Mondrup	1923	79
– Aksel Steffensen	1959	60	– Erik Staack	1938	360
– Alice Lilli	1931	185	– Erika Lyn		535
– Allan Flemming Drasbech	1955	283	– Erling Højriis	1942	97
– Allis Agathe Amalie Erna	1916	62	– Erna Amly	1902	536
– Anders	1942	288	– Ester	1912	450
– Ane	1853	192	– Eva	1937	57
– Anita	1964	349	– Eva		535
– Anna Bolette	1882	72	– Flemming Juul	1947	138
– Anna Kirstine	1922	410	– Folmer Noes	1926	455
– Anna Petrine	1946	244	– Georg Chr.	1888	435
– Anne Helga	1939	249	– Georg Gunner	1914	435
– Annette Hjort	1965	141	– Gerda Rahnek	1938	307
– Annette Staack	1951	360	– Gert Leon	1953	212
– Anny Johanne	1937	302	– Gudron Kirstine	1939	449
– Arthur Bauer	1900	82	– Gudrun	1906	98
– Asger Qvesehl	1952	314	– Gudrun	1941	288
– Astrid	1912	520	– Hans Qvesehl	1914	314
– Axel	1906	288	– Harald	1935	123
– Bente	1955	56	– Helga Marie	1914	376
– Bente Krag	1935	422	– Henrik Thorkil	1968	61
– Birgit Eva	1938	434	– Henry Valter	1924	184
– Birthe	1954	144	– Herdis Lissy	1930	56
– Birthe Kirsten Haugaard	1934	333	– Herman Skelund	1901	534
– Bjarne	1958	349	– Holger	1933	412
– Bjarne	1962	57	– Holger Eske	1943	451
– Bjarne Højriis	1966	97	– Ib Hornbech	1946	436
– Bjørn Eske	1946	452	– Ida Margrethe	1891	411
– Bo	1964	167	– Inge Ketty	1923	404

Christensen, Inge Kristine	1918	452	Christensen, Marit Jøssing	1948	452
- Inge Merete	1956	454	- Martha Marie Henricka	1893	533
- Inge Munch	1912	542	- Martin Eske	1968	451
- Inger Birgit	1921	233	- Mette Kirstine	1881	112
- Inger Margrethe	1920	282	- Michael Eske	1957	452
- Inger Margrethe	1938	448	- Mogens	1961	349
- Inger Margrethe	1944	138	- Mogens Berger		484
- Jan	1966	57	- Mogens Ebert	1922	176
- Jeffrey Donald	1954	534	- Mogens Otto	1941	138
- Jens	1919	349	- Mona Elisabeth	1952	56
- Jens	1962	141	- Mona Elisabeth Drasbech	1949	283
- Jens Chr.	1903	141	- Mona Mondrup	1953	79
- Jensine		114	- Niels Ditlev	1904	137
- Jette	1961	60	- Niels Erik	1937	60
- Johannes Eske	1914	451	- Niels Erik Kaare	1947	449
- John Frederik	1861	533	- Olaf	1909	360
- John Martin	1933	534	- Ole Johan	1840	298
- John Michael	1968	57	- Ole Staack	1937	360
- José Allin	1966	123	- Otto Esten Hylleholt	1939	230
- Joy Ann	1960	534	- Otto Ringo Theodor Allin	1969	123
- Joyce Marie	1926	535	- Per Christian	1958	455
- Jytte Jelsbak	1965	394	- Peter Christian	1890	454
- Jytte Steffensen	1958	60	- Peter Juul	1944	108
- Jørgen	1940	141	- Pia Hjort	1969	141
- Kaj	1947	553	- Poul	1955	315
- Kaj Jelsbak	1955	394	- Poul Christen	1937	167
- Karen	1863	29	- Poul Christian	1920	454
- Karen	1885	242	- Poul Ejner	1924	282
- Karen Degnbol	1946	174	- Poul Erik	1946	442
- Katharine Ann		535	- Poul Lykke	1950	186
- Keld Ormslev	1947	372	- Poul Roland	1935	60
- Kirsten Marie	1868	296	- Randi Lynn	1953	534
- Kirstine	1924	350	- Rasmus	1930	141
- Klaus	1965	60	- Rex Martin	1948	535
- Knud Erik	1925	362	- Rhoda	1942	82
- Knud Erik	1928	56	- Ricard	1887	542
- Knud Erik	1934	341	- Rigmor Randi	1934	393
- Lars	1962	167	- Rita	1937	356
- Lars Allan	1948	539	- Robert Herman	1922	535
- Lars Dyrmann	1956	234	- Roland Edward	1929	534
- Lars Johannes	1960	455	- Ruth	1952	476
- Lars Michael	1961	60	- Ruth Adelheid Brehm	1914	537
- Laurits Marinus	1901	56	- Ruth Vibeke	1919	454
- Leif	1955	379	- Ryan Jean		535
- Lene	1960	60	- Scott Lee	1957	534
- Lisbet	1957	141	- Shelley Jeane	1951	534
- Liselot	1944	143	- Signe Charlotte	1943	61
- Liselotte	1964	60	- Steen Eske	1947	450
- Liza Tita	1924	230	- Susanne	1965	61
- Lone	1966	60	- Susanne Eske	1945	450
- Lone Hjort	1964	141	- Susanne Højriis	1963	97
- Lynn Marie	1961	534	- Svend Erik		77
- Maren	1842	182	- Svend Aage	1900	233
- Margrethe	1922	349	- Svend Aage	1927	393

Christensen, Søren Eske	1945	451	Christoffersen, Kirstine	1865	180
- Thorkild	1950	244	- Mary Bertha	1909	141
- Thøger Eske	1916	451	- Aase Skytte	1935	419
- Torben Eske	1949	451	Christophersen, Betsy Oxholm	1930	447
- Tove Jelsbak	1952	394	Christrup, Gurli Edith	1911	472
- Valdemar	1894	116	Chronholm, Göran Brynolf	1943	394
- Vibeke Wenderby	1959	247	- Tommy Gerhard	1967	395
- Villy Thorkil	1941	60	Clark, John Thomas	1945	215
- Yrsa	1916	436	Clarke, Carol		252
- Aage	1910	60	Clausen, Bodil Marie	1928	461
- Aage	1938	288	- Ebbe	1889	460
- Aase Schomburg	1934	281	- Eva Merete	1955	461
Christiansen, Anders Lund	1941	226	- Henrik Michael Ebbe	1958	461
- Bent	1948	551	- Jens Claudi	1952	461
- Birthe Marie	1947	475	- Kenneth Rud	1964	94
- Elise Rude	1955	352	- Stig Rud	1957	94
- Erik Lund	1876	225	- Sven Gunner	1930	94
- Erik Lund	1936	225	- Thyge	1922	461
- Erna	1924	132	Clavio, Daniel	1952	403
- Eva	1947	503	- Gary	1946	403
- Henny Elvine	1911	190	- Robert		403
- Henrik Rude	1958	352	- Timothy	1948	403
- Inge	1955	222	Cochran, Constance Helene	1948	107
- Jan Rude	1964	352	- Paul Becker	1919	106
- Jens	1946	407	- Stephen James	19..	107
- Jens Lund	1906	225	- Tracy Paulette	1955	107
- Jens Ole Lund	1938	226	Colwell, Elizabeth Ann		126
- Jens Sørensen	1891	503	Compton, Malcolm		361
- John Engbjerg	1958	169	Cork, Gertrude Constance	1910	84
- Jytte	1930	503	Corvelli, Joseph Vincent	1939	403
- Jytte Helen	1937	238	Craig, Judith Ann	1940	252
- Jytte Marie	1927	503	Craiger, Veca Marie	1901	149
- Jørgen Erik	1925	526	Cross, Robert		445
- Jørgen Lund	1942	225	Cully, Christopher William Spence	1955	518
- Karen Lund	1946	226			
- Karin Drachmann	1950	436	Dahl, Marjun	1948	460
- Karsten Holmgaard	1946	373	- Nanny		56
- Kirsten	1851	294	- Svend	1943	479
- Kirstine Lund	1906	225	- Troels	1968	479
- Knud Lund	1911	226	Dahlgaard, Karen Marie	1881	203
- Lis Thyra	1940	60	Dalager, Kirsten Elisabeth Ørgaard	1950	415
- Marianne Birgitte	1957	527	Dalgaard, Birgit Hagbart	1956	217
- Martha	1876	297	- Inge	1906	181
- Palle Gustav	1951	526	- Jens	1919	564
- Ragnhild Skousen	1906	472	- Per	1949	564
- Stig	1950	526	Dalsgaard, Flemming	1953	96
- Svend Lund	1903	225	- Gordon	1959	96
- Søren Lund	1909	225	- Thomas Kristen	1925	96
- Søren Lund	1967	226	Dalum, Erik Bjerre	1944	222
- Søren Lund	1969	225	- Flemming	1966	222
- Ulla	1955	123	- Torben	1964	222
- Villy Leif	1927	352	Dam, Andrea Nielsen	1882	313
- Yen	1948	503	- Anna Margrethe	1913	369
- Aase Lund	1945	226	- Asger Ditlev	1922	370

Dam, Christen Peter Ditlev	1915	370	Davidoff, Pierre Melballe	1967	239
- Elisabeth	1920	460	- René	1951	239
- Hans Peter	1953	370	Davidson, Jette Vestergaard	1959	81
- Inge Irene	1947	370	Davis, Marcia	1940	532
- Karen Marie	1914	370	- James N.	1904	532
- Martin	1877	368	- Diana Denis	1944	533
- Aase Friis	1950	92	Dean, Willna		411
Damgaard, Hanne-Lone Krista	1944	245	DeJarlis, Darlene Marie		252
- Jenny Højer	1913	408	Desufeux, Christian		199
Dammüller, Hanne		200	Deyotte, Gerry		370
Danielsen, Alma Margrethe	1912	95	Diegel, Mary Ann		445
- Ane Elisabeth	1908	99	Diers, Beverley	1941	117
- Ane Karoline	1963	98	- Donald Glenn	1952	118
- Ane Marie	1863	93	- Frederick C.	1953	118
- Anker Overgaard	1909	95	- Glenn A.	1920	118
- Anna	1925	92	- Gregory Willis	1949	118
- Anna Elisabeth	1905	93	- Helene Irene	1922	118
- Danius Peter	1890	91	- Leo Ray	1893	117
- Dorte	1957	94	- Leo Ray	1915	117
- Edel Margrethe	1932	96	- Lynette Ann	1948	118
- Elisa Margrethe	1896	92	- Marne Lee	1938	117
- Elly Augusta Overgaard	1916	96	- Paul A.	1917	117
- Elsa Ann	1940	99	- Thomas Bruce	1947	118
- Erik	1861	90	Ditlev, Ole	1948	297
- Erik	1899	98	Ditlevsen, Agnes	1927	372
- Erna	1920	91	- Agnes Hedvig	1913	368
- Eva	1925	98	- Albert Peder	1920	368
- Freddy Overgaard	1936	94	- Alfred	1886	373
- Hanne Pernille	1966	98	- Anders	1881	368
- Jens Emil	1901	98	- Anders Kasper	1880	377
- Jensine Elisabeth	1887	90	- Ane Kathrine	1846	366
- Johan Møller	1874	109	- Ane Mette	1860	378
- Johanne Mathilde	1918	97	- Anna Margrethe	1893	375
- Lars Martin Overgaard	1959	94	- Anna Margrethe	1911	377
- Laura	1947	95	- Anna Margrethe Leth	1913	378
- Laura Kirstine Overgaard	1911	95	- Anne Hvejsel	1958	374
- Marie Kathinka	1914	96	- Anna-Grete Holmboe	1957	372
- Martin Overgaard	1906	94	- Asbjørn Holmboe	1943	372
- Rasmus	1865	93	- Bent	1955	375
- Sonja Johanne	1939	94	- Birgitte	1953	375
- Svend	1936	98	- Birthe	1944	376
- Svend Overgaard	1903	99	- Børge	1947	374
- Søren	1867	98	- Ditlev	1959	374
- Sørene Petrea	1907	95	- Ditlev Peder	1878	376
- Aase Margrethe	1933	94	- Ditlev Peder	1879	367
Danielson, Anita Siri	1953	198	- Dorte Juul	1967	374
- Curtis Gunnar	1964	199	- Egon Kassimir Holmboe	1916	371
- Desiree Ann	1960	199	- Ellen	1922	374
- Gunner Herbert	1930	198	- Elna Margrethe	1926	368
- Maj-Britt Evy	1949	198	- Else	1929	375
Danild, Kirsten	1923	298	- Emmy	1949	373
Dastrup, Marie	1899	534	- Erik	1940	376
Daugaard, Søren		303	- Hans	1921	374
Davidoff, Michael Melballe	1969	239	- Henning Peter Holmboe	1916	372

Ditlevsen, Henriette	1913	378	Dreisig, Mogens Vestergaard	1947	333
- Henrik	1965	375	Drost, Jørgen	1936	216
- Hildur	1912	377	- Katja	1963	216
- Inge Martha	1947	373	- Tine	1964	216
- Ivan Holmboe	1951	372	Drummond, Albert	1909	252
- Jakob	1957	375	- Brian Carl	1960	252
- Jan Thor Holmboe	1967	372	- Craig Gordon	1934	252
- Jens	1852	376	- Douglas Stuart	1937	252
- Jens	1952	374	- Michael Craig	1958	252
- Jens Arne	1907	376	Dubgaard, Ellen Marie	1918	413
- Jens Christian	1967	376	Due, Anna	1885	346
- Jette	1950	376	- Anna Ellinor Charlotta	1963	346
- Karen Ester Holmboe	1912	371	- Anna Kirstine	1913	344
- Karen Kirstine	1957	374	- Ellen Kirstine	1925	346
- Karen Leth	1918	378	- Else Margareta	1921	345
- Karen Lydia	1908	367	- Frands Christian	1925	345
- Kirsten	1953	374	- Frands Rasmussen	1911	342
- Luella Karen	1913	368	- Ira Jensen	1931	84
- Martin Georg	1883	378	- Jenny	1891	348
- Martinus	1885	370	- Jette	1937	344
- Mary Jensine	1908	376	- Johanne	1887	346
- Michael Hornbeck	1968	371	- Jørgen Vilhelm	1956	346
- Peder	1848	367	- Karen Johanne	1918	344
- Per Holmboe	1947	371	- Karin Elisabet	1953	345
- Per Hvejsel	1921	373	- Karl Jørgen	1943	343
- Peter	1968	376	- Kirstine Frandsdatter	1881	339
- Petra Leth	1913	378	- Knud Erik	1940	342
- Petrine	1862	221	- Kristian Haugaard Frandsen	1884	344
- Petrine	1862	379	- Kristine Maree	1964	342
- Sigurd	1891	374	- Lene	1962	351
- Susanne Margrethe	1882	368	- Maja-Stina	1923	345
- Svend	1924	375	- Margrethe	1893	350
- Thora	1904	377	- Marie	1890	346
- Torben	1946	376	- Martha	1898	351
Dittman, Max		133	- Martin Kristian	1955	345
Dittmer, Edith	1920	413	- Niels Kristian	1945	343
Doimo, Luigino	1923	518	- Rasmus Frandsen	1882	342
Dollerhide, Floyd Ray	1939	127	- Rasmus Frandsen	1939	342
Dollerup, Bernhard Eduard	1894	108	- Svend	1888	346
- Bjarne Breitenstein	1960	109	- Tage	1932	351
- Katrine	1964	109	- Thomas Reeholm	1968	343
- Lise Breitenstein	1967	109	- Thora	1899	351
- Mette Breitenstein	1962	109	- Aage	1894	351
- Norbert Edvard	1933	109	- Aase Rasmusdatter	1912	343
- Pernille	1966	109	Dupont, Erik	1940	333
- Preben Edvard	1927	108	- Eva	1969	333
- Ritta	1918	108	- Gert	1962	333
Domino, Dagny Gunhilda	1907	193	Dyhr, Anna Marie	1925	301
Donnerborg, Erik	1944	437	- Arne	1944	285
- Esben	1921	437	- Bente	1957	285
- Finn	1946	438	- Hanne	1957	285
- Tina	1967	438	- Inge	1954	285
Doxon, Myron		126	- Karen Margrethe Kristensen	1923	285
Drake, Grace		125	- Kristian Emanuel Kristensen	1919	284

Dyhr, Margit	1955	285	Enevoldsen, Knud	1922	291
- Martin Kristoffer Kristensen	1888	284	- Niels Thøger	1931	291
- Niels Olaf Christensen	1927	285	Enggaard, Axel	1901	563
Dørge, Evy	1946	153	- Gunilla	1938	562
Eadie, Charles		198	- Hans Jørgen	1949	563
Easterling, David		534	Engsted, Bent	1930	535
Ebert, Adolf Sophus Carl	1915	459	Ericksen, Beverly		534
- Inger	1951	460	Eriksen, Anders	1942	467
- Jørgen	1946	460	- Anne Dorthe	1964	523
- Kirsten	1946	459	- Ebbe	1944	467
Eda, Linda	1947	533	- Erik	1938	88
Edelmann, Clara	1891	126	- Hans	1966	88
Eddy, Earl Raymond		435	- Hans Georg	1913	397
- Kathleen		435	- Henning	1907	467
- Sandra		435	- Henning	1939	523
- Susan		435	- Inge Lise	1960	88
Egede, Anne Birgit	1941	431	- Jens Winther	1892	351
- Christian Birkeland	1968	431	- Johanne	1898	294
- Niels Rasmus	1938	430	- Kirsten		133
Eickhardt, Jette	1945	342	- Lisbeth	1956	337
Eierstrand, Anders Simon	1951	220	- Lisbeth Marie	1937	410
- Emil Frede Gerner	1923	220	- Martha Lykke Gade	1921	312
- Jonna Kirsten Wraae	1946	220	- Nina	1966	468
- Karin	1955	221	- Peter	1964	88
- Marian Wraae	1945	220	- Sigrid	1947	468
- Søren Michael	1961	221	- Susan Jeannette	1968	467
Eilersen, Kirsten	1921	243	Ernstsen, Ellen Nora Kirstine Gerda	1887	73
Ejlertsen, Kamma		291	Erzberger, Jay Christ		135
Elfvig, Karsten	1967	217	Esbensen, Laura	1877	377
- Kim	1957	217	Eskerod, Leif Ove	1948	475
- Martin Kurt	1934	217	Eskildsen, Agnes Elisabet	1929	223
Elling, Dagny Marie Pedersen	1899	436	- Aksel Magnus Huno	1926	223
Emdal, Anne-Elisebeth	1950	90	- Axel		95
- Birthe Marie	1946	90	- Bjarne Leth	1958	223
- Else Inge	1942	90	- Lotte Leth	1964	224
- Erik Arne	1919	90	Espensen, Mette Leth	1889	378
- Finn Vagn	1925	91	Fagen, Wayne	1938	533
- Hans Ellis	1953	91	Falk, James D.	1922	346
- Inger Lise	1948	90	- Joan Marie	1953	346
- Karen Margrethe	1960	91	- Sue Ellen	1955	346
- Mary	1921	91	Falkenberg, Jannik Wilstrup		439
- Niels Peter	1956	91	- Tove	1924	438
- Peder	1883	90	Fardoe, Antony Munk	1953	541
- Per Bent	1941	90	- Christoffer Munk	1942	541
- Per Silius	1947	90	- Robert		541
- Rasmus Peter	1918	90	Feikema, Michael Leonard		444
Emig, Joan Louise	1947	516	Feldvoss, Mary Fulendorff	1915	109
Emmertsen, Kristian	1949	452	Fenimore, Edna		435
Enevoldsen, Anne Mette	1866	120	- Lucille H.		435
- Annette	1968	291	Ferslev, Alice Olga Ruth	1925	528
- Elna Jensine van der Sterren	1895	171	Fibiger, Bo	1945	432
- Holger Kr.	1890	290	Fiirgaard, Andreas Marius	1896	151
- Inger	1919	290	- Dagny Marie	1931	152

Fiirgaard, Gunnar Laurits Rasmus	1929	152	Frier, Birgitte	1969	518
– Poul Frede Veng	1937	152	– Helle Vibeke	1939	519
Fisher, Frances Sammie	1937	446	– Jacob	1964	518
Fisker, Hertha Helene Julie	1900	477	– Jens	1967	518
Fitzgerald, Sue		446	– Jesper	1962	518
Flemang, Egon Flemming	1922	200	– Poul Uffe	1933	518
– Michael Flemming	1959	200	– Ragnvald Godtfred Bertel	1900	518
Flengel, Edith	1931	372	Fries, Gertrud Yrsa de	1952	314
Flensbak, Lene	1967	553	Friis, Astrid Camilia	1909	434
– Poul B.	1920	553	– Birgitte	1956	234
Floor, Karsten	1954	399	– Gerda Emilie	1909	541
– Mogens	1926	399	– Kirsten Margrete	1938	237
– Susanne	1953	399	Fromholt, Bente	1955	409
Foersom, Ane Mette	1883	438	Frost, Ina Wengel	1914	291
– Casper Gerhardt Clemens Funck	1885	438	Fruensgaard, Aase	1935	501
– Ellen Caroline	1887	438	Frydendahl, Ebbe	1951	372
– Johanne Cecilie	1889	438	– Per	1948	482
– Peter Thun	1857	438	Fuhlendorff, Anna Thomine	1919	292
– Petra	1891	441	Fullen, Charles Arthur	1915	106
Foged, Helle	1956	80	– Gregory Alan	1949	106
Fogh, Grethe	1941	556	– Helene Marian	1907	106
– Gunnar	1943	557	– James Norman	1946	106
– Gustav	1907	556	– Judith Alice	1950	106
– Karsten	1954	557	– Minnie Hansine	1913	106
Folden, Jens (James Fullen)	1880	106	– Norman Thomas	1908	106
Ford, Mildred Phyllis		126	– Ruth Ann	1955	106
Frahmé, Henny Jonna	1934	130	– Sandra Jo	1951	106
– Niels Anton		130	– Vera Rugh	1918	106
Franck, Knud	1902	129	– Woodrow Wilson	1917	106
Francke, Minna	1915	123	Funk, Ruby		124
Frandsen, Alan Ib Schuster		360	Fynbo, Grethe Hansen	1930	448
– Anders Anton Henry	1900	197	Fägersten, Dan Trygve Rune	1953	503
– Anna Augusta Jensine Marie	1897	196	Følkner, Anne Mette	1957	162
– Grethe	1914	238	– Reidar	1923	162
– Grethe	1935	291	Fønss, Erik de	1948	344
– Johannes Magnus		196			
– Kirstine Marie	1885	412	Gade, Anne Meta	1958	364
– Sara Kathrine	1899	196	– Egon	1931	364
Frederiksen, Dorthea	1867	418	– Else Marie	1959	364
– Emilie	1900	554	– Nanna	1938	94
– Godfred Martinus	1907	443	Galan, Isabell	1943	127
– Inge Lise Gram	1951	334	Gall, Agnes	1907	366
– Kurt	1947	347	– Anna Kirstine Ellen	1872	330
– Malene	1968	289	– Frederik Nathanael	1878	366
– Morten	1969	289	– Johannes	1879	367
– Niels Kristian	1950	292	– Thomas Rasmus	1845	330
– Ole Zeemann	1946	196	– Thomas Rasmus	1845	366
– Ove Kjeld	1942	443	Gammelgaard, Aksel	1910	167
– Poul	1926	539	– Ane Marie Kirstine Sørensen	1879	160
– Preben	1946	289	– Ane Marie R.K. Sørensen	1872	66
– Ruth Ellegaard	1953	419	– Anina Rasmine Sørensen	1881	163
Frederikson, Rosanne	1933	150	– Anna Margrethe	1919	337
Frey, Ane Birgitte	1962	163	– Anna Sørensen	1890	169
Fricke, Maryann Elizabeth		445	– Arne Wissing	1922	169

Gammnelgaard, Birte	1963	169	Geert-Jørgensen, Peter	1960	502
- Bodil Ane-Mette	1956	169	Gerald, Lisa Marie		536
- Edel Enevoldsen	1919	171	- Melvin Daniel		536
- Else	1934	167	- Michelle Karen		536
- Else Marie Helene Sørensen	1887	168	- Steven Daniel		536
- Else Martha	1950	168	Gerhart, Harold Lincoln	1928	402
- Erik	1936	167	- Jeffrey Lincoln	1952	402
- Erik Hjortshøj	1968	169	- Julie	1954	402
- Frode	1914	167	- Sarah	1959	402
- Gerda Marie	1922	338	Gertsen, Gert	1890	540
- Gunnar Vissing	1936	169	Gillespie, Lois		172
- Helle Birk	1959	338	Gislason, Agnete	1919	249
- Inge Birk	1962	339	Gjesager, Annelise Madsen	1925	565
- Ingrid	1960	169	Gjørup, Rasmus Ivar	1945	531
- Jan Børge	1962	167	Golodnoff, Sonja	1919	466
- Jens Christian	1924	338	Gottfredsen, Gerda	1931	137
- Jørn Hjortshøj	1965	169	Gottschalk, Elisabeth	1900	434
- Leo	1922	168	Grand, Jørgen	1939	458
- Leo	1935	167	- Mikael Hvitved	1968	458
- Lis	1950	168	- Morten Hvitved	1966	458
- Marinus Sørensen	1894	171	- Niels Busk	1898	457
- Niels Sørensen	1844	66	Grann, Carl		180
- Niels Sørensen	1844	160	- Isobel		126
- Niels Wissing	1921	168	Good, Betty Jane		126
- Ole	1944	170	Gottesmann, Uri	1945	525
- Peder Hansen	1890	337	Gradison, David Lee	1937	532
- Per	1948	338	- Joseph Lee	1965	532
- Peter Sørensen	1886	166	- Mark	1963	532
- Rasmine Sørensen	1882	166	Greenwald, Dan		535
- Rasmus Sørensen	1883	166	- Ellen Louise	1956	535
- Rasmus Sørensen	1884	166	- Marsha Marie	1947	535
- Rasmus Wissing	1926	169	- Patricia Ann	1949	535
- Steen	1961	167	Gregersen, Annie Dyrmann	1938	235
- Steen Hjortshøj	1962	169	- Ernst Villy	1936	158
- Steffen Birk	1966	339	- Flemming Hagen	1963	158
- Søren Sørensen	1880	163	- Jan Dyrmann	1959	235
- Tage Steffen	1929	338	- Kurt Dyrmann	1934	235
- Viggo Wissing	1931	169	- Lene Dyrmann	1963	235
- Aage Peder Sørensen	1889	168	- Aage Julius Johan	1905	235
Garrison, Betty Jayne	1920	149	Greve, Anna		332
- Harold Edward	1897	149	- Jørgen Haugaard	1942	333
Garset, Jette Glenni	1946	121	Grevlund, Erik		201
Gaskill, John James	1901	149	- Henning	1908	201
- Jacqueline Lea	1933	150	- Herman Wessel Martin Bjørn	1880	201
Gatz, Annemarie	1912	131	- Merete		201
Gatzke, Delores		534	- Minna Harda Ida	1909	201
Gebhardt, Emma	1905	197	Grigsby, Adeline Louise		214
Gendal, John		419	Grimm, Käthe	1906	75
Geert, Birgit Ingeborg	1943	436	Gross, Benno	1940	122
- Britta Gudrun	1948	436	- Ely	1919	122
- Inga Marie	1938	436	- Preben	1920	122
- Jens Georg	1950	436	- Steffen	1956	122
- Tage Ingemann	1913	436	Grost, Karina	1968	288
Geert-Jørgensen, Jørgen	1926	502	- Ole	1941	288

Grovers, Harry	1891	122	Hansen, Birgit Gammelgaard	1931	68
- Lilian	1942	122	- Birgit Irene	1939	132
Grunø, Lise	1945	515	- Birgit Marie	1938	84
Grønberg, Alice	1944	309	- Birgit Merete Brun	1949	62
- Karen	1950	358	- Birgit Vibeke	1962	447
Grønqvist, Hanna		443	- Birgitte	1941	429
Guld, Jens	1941	108	- Birthe		520
- Johannes Fenger	1918	108	- Birthe	1937	210
- Lene	1945	108	- Bo Kjær	1965	59
- Niels Kristian	1950	108	- Bodil Fromholt	1943	327
Gundacher, Helen		293	- Bodil Marie	1854	105
Gundersen, Anne Dorthe	1953	461	- Bunde		95
- Gunnar Leif	1927	461	- Carl-Georg	1932	417
- Tine	1959	461	- Carl Osvald	1916	552
- Tom	1959	461	- Carl Vilhelm		133
Gustafsen, Susanne Bjørnholt	1954	80	- Carl-Johan	1932	520
Gustafsson, Torgny Olof	1950	420	- Carsten Vedel	1965	416
Gyldenkærne, Helle	1953	431	- Chr. Peter	1907	186
Gytkjær, Gyrithe	1905	225	- Christen	1875	128
Gaardsøe, Jan	1946	220	- Christian A.		401
- Nicky Jimmy	1968	220	- Christiane Munch	1867	540
			- Christine	1905	401
Hamilton, Kathleen	1901	135	- Christine Marie Elisabeth	1908	154
Hald, Anna	1918	451	- Clifford		403
- Mathilde	1884	367	- Dan Erling	1953	63
Hansen, Aksel Peter	1913	203	- Delores Lorraine	1935	155
- Anders Peter	1853	203	- Dorte Lillose	1966	69
- Anette	1955	299	- Dorthe	1956	567
- Anette Bergstrøm	1951	236	- Dorthe Marianne	1961	61
- Anette Overgaard	1958	88	- Edith Dahl	1918	284
- Anna Grethe Hvitved	1942	458	- Egon	1925	283
- Anna Margrethe	1913	89	- Egon	1932	521
- Anna Munch	1873	540	- Ejnar Kristian	1915	203
- Anne	1908	402	- Elisabeth	1905	193
- Anne Kathrine	1931	139	- Elise	1901	351
- Anne Kirstine	1944	437	- Ellen Christine	1908	116
- Anne Mette	1959	286	- Ellen Marie Cramer	1894	298
- Anne Vibeke	1948	471	- Else Marie	1947	486
- Annelise Gammelgaard	1957	170	- Erik	1822	510
- Annelise Overgaard	1943	88	- Erik	1924	536
- Anne-Stine	1962	417	- Erik Munch	1871	540
- Anny		114	- Erik Sander	1938	212
- Anthony Finn	1937	128	- Erik Vedel	1941	416
- Arne	1918	486	- Erna Vinding	1934	186
- Arne Appendorff	1934	522	- Esther	1915	229
- Arne Lerche	1949	566	- Esther	1935	287
- Benni	1933	513	- Eva	1941	453
- Bent	1937	59	- Evald	1951	250
- Bent Mygind	1952	409	- Evelyn	1920	403
- Bent Norli	1942	61	- Felix Georg Valdemar	1873	192
- Bent Rosendahl	1933	133	- Finn Appendorff	1960	522
- Betina Anette	1966	61	- Finn Dabelstein	1939	216
- Birgir	1949	286	- Finn Sander	1967	212
- Birgit Balling Overgaard	1954	76	- Flemming Kallesø	1946	552

Hansen, Folmer	1939	453	Hansen, Jens Jørgen	1928	69
- Frank Øyvind	1914	115	- Jens Lillemose	1938	68
- Freddy Rosendahl	1966	133	- Jens Peder Jelsbak	1943	392
- Frederikke	1856	71	- Jens Peter	1834	540
- Georg Julius	1913	558	- Jens Søren	1883	203
- Georg Valdemar	1900	192	- Joan	1944	513
- Gerda Damsgaard	1916	557	- Joan Wendeltorp	1938	89
- Gitte	1960	61	- Johannes Overgaard	1910	89
- Grethe Ella	1924	297	- John	1951	518
- Grethe Holmetoft	1943	139	- John Vinding	1941	187
- Gurli	1919	560	- Jonna	1945	485
- Gustav	1905	392	- Jonna Claudine Jelsbak	1946	392
- Gustav	1922	185	- Jørgen	1945	85
- Hanne Connie	1944	230	- Jørgen Gammelgaard	1956	68
- Hanne Lis		132	- Jørgen Martin	1945	486
- Hans Jørgen	1904	128	- Jørgen Villiam	1895	520
- Hans Peter	1903	84	- Jørn Ole	1936	62
- Hans Peter	1943	85	- Kaj		117
- Hans-Georg	1963	417	- Kaj	1943	392
- Hansine	1866	540	- Karen Elisabeth	1882	140
- Harald	1887	329	- Karen Gerda	1925	431
- Hardy	1953	285	- Karen Kirstine	1888	413
- Hedvig Birthe Johanne	1921	428	- Karen Marie Kirstine H.F.	1859	71
- Helen	1925	74	- Karen Marie Overgaard	1953	88
- Helen	1928	403	- Karin		407
- Helga	1902	128	- Karin Balling Overgaard	1957	76
- Helga Holm	1955	69	- Karin Lonny	1953	526
- Helga Valborg	1945	477	- Karl	1911	513
- Helge	1909	453	- Katrine	1897	483
- Helge	1943	486	- Ketty	1906	128
- Helle Vinding	1964	187	- Kim Kjær	1964	59
- Henning	1940	513	- Kim Lillose	1962	69
- Henning Per	1937	448	- Kirsten	1941	179
- Henning Vedel	1946	416	- Kirsten Marie Vonebjerg	1948	401
- Henri Christianus	1957	111	- Kitti Alice Overgaard	1919	76
- Henrik Michael	1966	486	- Kjeld Anthon	1946	247
- Henrik Vinding	1962	187	- Kjeld Eigil Møller	1945	552
- Henry		197	- Kjeld Krogh	1941	191
- Henry	1947	85	- Knud Gammelgaard	1953	67
- Holger Gammelgaard	1893	67	- Kristian Munch	1882	540
- Holger Gammelgaard	1951	67	- Käthe	1943	311
- Inge Kathrine	1927	565	- Lars Bidstrup	1966	70
- Inge Lise	1940	486	- Lars Leth	1950	558
- Inge Skovbjerg	1953	220	- Leonard Ray	1937	155
- Inger Gammelgaard	1961	68	- Lilian Kirkegaard	1944	413
- Inger Grethe	1942	193	- Lillian Inger-Lise	1941	237
- Inger-Marie	1952	565	- Linda Kåe	1956	84
- Inger Overgaard	1938	88	- Lisbeth Drasbech	1956	283
- Jan		326	- Lise Appeldorff	1962	522
- Jan	1943	115	- Lise Keis	1931	377
- Jan	1953	73	- Lise Møller	1968	552
- Jens		408	- Lone Munck	1952	537
- Jens	1856	66	- Lonni	1946	474
- Jens Julius	1880	76	- Luella		403

Hansen, Margaret Odell	1922	156	Hansen, Søren	1941	85
- Maria Kirstine	1856	425	- Søren Chr.		65
- Marianne	1893	83	- Søren Finn Overgaard	1918	76
- Marianne Charlotte	1965	486	- Thorvald Christian	1850	122
- Marie	1919	84	- Tom Kjær	1969	59
- Marie Hansine	1901	84	- Tonny Knud	1946	204
- Mary		214	- Tove Vinding	1936	187
- Metha Overgaard	1939	88	- Troels Bidstrup	1938	70
- Mette	1886	235	- Tyge	1931	69
- Mette	1906	85	- Vagn Schousgaard	1908	428
- Mette	1942	85	- Vagn Aage	1935	132
- Mette	1959	417	- Vibeke	1947	115
- Mildred Marie	1916	156	- Vibeke Pia	1944	429
- Mogens	1936	401	- Villy	1948	96
- Morten Jelsbak	1969	392	- Vinni Solvej	1949	438
- Nancy Arlene	1942	155	- Aage	1909	95
- Niels		363	- Aage Gammelgaard	1952	67
- Niels Chresten	1953	486	- Aage Ingeman	1912	416
- Niels Gammelgaard	1926	67	Hanson, Elmer		125
- Niels Jørgen	1948	453	Hansson, Majoror		304
- Niels Overgaard	1955	527	Harbo, Karin	1958	56
- Niels Robert	1917	115	- Knud	1926	56
- Niels Robertus	1891	115	- Niels Christian	1960	56
- Nisse	1878	154	Harboe, Kim Henrik	1950	562
- Ole	1965	70	Harden, Knud Bernhard	1902	133
- Ole Appeldorff	1966	522	- Valdemar		133
- Olga Vera Ruth	1915	195	- Aage Ludvig	1904	134
- Osvald Tapdrup	1919	285	Harlev, Gudrun	1919	398
- Pamela Jean		446	Hartelius, Esther Ulrika	1887	198
- Per Appeldorff	1956	522	Hartvig, Niels Erik	1952	421
- Peter	1905	84	Hasselbalch, Birgit Melballe	1943	228
- Petra Marie	1899	83	- Frederik Melballe	1913	228
- Ragnhild	1936	307	- Helene	1945	227
- Rasmus Lars	1968	401	- Henning Melballe	1904	227
- Rasmus Overgaard	1908	88	- Mette Kirstine Melballe	1909	227
- Raymond Christian	1909	155	- Rasmus Melballe	1912	228
- Regner	1896	69	- Severin	1876	227
- Regner	1958	69	- Søren Melballe	1906	227
- Rita	1941	551	- Torben Melballe	1942	228
- Rupert		403	Hasselberg, Bente	1947	229
- Sara Munch	1880	540	Hauberg, Alice	1940	145
- Sara Olivia	1898	185	- Anders	1929	145
- Signe	1874	473	- Anders	1933	145
- Sonja Irene	1951	564	- Anders Chr.	1862	144
- Steen Sander	1968	212	- Anna	1896	144
- Steffen Drasbech	1951	283	- Anna Margrethe	1930	145
- Steffen Per	1929	447	- Anne Christensen		206
- Stig Munck	1954	537	- Edel	1894	144
- Stine	1873	502	- Frede	1919	206
- Susanne Dabelstein	1964	216	- Jens Nielsen	1933	145
- Susanne Elisabeth	1958	133	- Kristen	1903	145
- Svend Gammelgaard	1928	68	- Lene Almose	1957	207
- Svend Aage	1914	170	- Margrethe	1966	145
- Søren	1861	83	- Martin Almose	1962	207

Haugberg, Peder Almose	1949	207	Hawor, Annika Christina	1955	200
– Søren	1900	144	Heckman, Conni Cadle	1951	362
– Torben Almose	1947	206	Hedegaard, Annette	1966	364
Haugaard, Ane Johanne Christiansen	1850	330	– Bodil	1960	364
– Ane Mette Christiansen	1845	325	– Hans	1899	363
– Anna Kristine	1874	328	– Inge	1958	364
– Annie	1939	332	– Karl Marius	1925	364
– Anton	1883	326	– Lars	1957	364
– Anton	1908	332	– Aage	1930	364
– Carsten	1967	334	Hedemand, Eva Astrid Marie	1896	474
– Christian	1876	325	– Hans	1942	477
– Christian Laurits	1879	329	– Hasse	1949	476
– Christian Pedersen	1817	324	– Jens Erik	1927	476
– Ebba	1891	329	– Lars Søren	1943	475
– Edith	1912	329	– Lene	1953	476
– Edle	1884	327	– Peter	1966	477
– Elly	1916	328	– Steffen	1951	476
– Erik	1908	325	– Susanne	1964	477
– Ester	1909	325	Heeno, Birthe		408
– Frida Kirstine	1898	79	Hegedahl, Mona	1950	473
– Gunnar Peter	1914	327	Hegelund, Arne	1905	340
– Hans Karsten	1944	325	– Asger	1905	340
– Harald	1886	327	– Carl Ole Nymark	1940	341
– Henry	1908	325	– Frands	1934	340
– Jens Christiansen	1848	328	– Henrik	1964	340
– Jonna	1952	154	– Ib Nymark	1943	341
– Karen	1915	328	– Johanne Kirstine	1907	341
– Karen Birgitte	1956	327	– Karen Margrethe	1937	340
– Keld	1938	333	– Kirsten		462
– Kirsten	1940	325	– Mads Vester	1967	340
– Kirstine Christiansen	1856	339	– Mie	1967	341
– Klaus Christian	1941	325	– Ole	1873	340
– Lise	1935	325	– Pernille	1967	340
– Margrethe Christiansen	1855	331	– Peter	1963	340
– Martin	1969	334	– Ragnar Nymark	1951	341
– Mary	1894	329	– Ruth Nymark	1936	341
– Mathias	1877	325	– Thomas Ole	1942	340
– Mette Marie Christiansen	1859	351	Hegndal, Lars Foersom	1954	441
– Oscar	1889	327	– Valdemar	1888	441
– Paula Viktoria	1893	329	– Valdemar Foersom	1916	441
– Peder Christiansen	1844	325	Heiberg, Susanne	1950	430
– Peder Christiansen	1847	325	Helms, Jacob	1951	483
– Per	1943	327	Hemmingsen, Else Margrete	1918	142
– Poul	1903	325	– Marie	1935	217
– Poul Erik	1945	325	Henrichsen, Else Ruth	1913	115
– Preben Bo	1946	327	Henriksen, Ancher Mørk	1905	58
– Rudolfine Johanne	1876	329	– Ane Sørine	1857	510
– Svend Aage	1901	330	– Arne	1924	463
– Victor	1933	334	– Edith	1921	77
Hauschildt, Ragnhild Lydia Ellinor	1900	465	– Edith Kristine Stenkjær	1907	407
Hautorp, Erik	1921	329	– Ellen Søndergaard	1945	175
– Jørgen	1954	330	– Henry	1916	175
– Kirsten	1948	329	– Inger Søndergaard	1942	175
Havelund, Sigrid	1925	246	– Jens Chr. Munch	1866	533

Henriksen, Karen Marie	1869	533	Hjulmand, Inge	1935	340
- Kirstine Marie	1860	519	Hladik, Maureen	1947	173
- Kristiane Erikmine	1857	514	- Maurice	1943	173
- Niels Christian Søndergaard	1947	175	- Norman		173
- Pernille Stockfleth	1962	463	Hoemke, Alan Eugene		445
- Petrea	1863	528	Holk, Anne-Marie	1960	448
- Pia Haslund	1960	443	- Birger Normand Munk	1955	212
- Trine Stockfleth	1965	464	- Ejvind Munk	1929	212
Hermann, Ferdinand		433	- Else	1938	448
Hermansen, Annette Harding	1955	58	- Elsebeth	1956	448
- Christian-Einar	1923	420	- Erik	1928	448
- Eiler Harding	1928	58	- Ida Kristine	1955	448
- Hjørdis Gotholdt	1917	165	- Inger Munk	1962	212
- Inger-Helene	1921	420	- Jørgen	1926	447
- Jens Christian	1870	420	- Karen Lagoni	1940	123
- Marianne Harding	1950	58	- Karin	1965	448
- Niels Thorvald	1899	420	- Kresten	1958	448
- Ole Harding	1948	58	- Lena Margrethe	1964	212
- Peder Viggo	1897	420	- Marius Christiansen	1894	447
Hersing, Bente		125	- Åke Munk	1957	212
- Carl Georg	1883	124	Holm, Anna	1940	563
- Ellen Birgitte	1947	124	- Anne-Marie	1932	69
- Grethe Thyra	1915	125	- Anton Pedersen	1888	116
- Knud	1911	124	- Asger	1946	554
- Lilly	1912	125	- Bent Christian	1925	561
- Maria Elizabeth	1965	124	- Bodil Carla	1946	464
- Svend Georg	1938	124	- Bolette	1968	563
Hertz, Claus	1940	113	- Christian	1957	561
Hetebrügge, Hans Jørgen	1965	242	- Dora Leona	1913	117
- Knud Heinrich Vallentin	1927	242	- Edle	1947	337
Heydom, Kay	1931	310	- Eli	1932	562
- Siri	1969	310	- Ellen	1902	540
Heüer, Ella	1868	122	- Elna Pedersen	1897	117
Higgins, Marjory		419	- Gunilla Anette	1964	563
Hildebrandt, Ruth		398	- Jens Pedersen	1855	116
- Torben Kurt	1954	357	- Johanne Pedersen	1892	117
Hillersborg, Bendt	1956	468	- Jørgen	1903	562
- Ejner	1917	468	- Karen Marie Pedersen	1883	116
- Karen Birgitte	1963	468	- Knud Tage	1917	77
- Aage Stevns	1957	468	- Kristian	1914	337
Hinrichsen, Alive		124	- Maren Pedersen	1894	117
Hirsbo, Marianne Bruus	1943	404	- Merete	1950	338
- Niels Bruus	1946	404	- Michael	1944	337
Hirsbro, Margaret Bruus	1945	404	- Niels Thorbjørn	1934	562
- Sigurd Rosenkvist		404	- Nina	1962	561
Hjelmberg, Aase	1908	325	- Ole	1959	423
Hjerting, Margrethe	1948	178	- Peder Pedersen	1886	116
Hjordt, Lise	1930	249	- Peter Stenstrup	1953	77
Hjort, Gertrud Kirstine Whittard	1904	469	- Thomas Pedersen	1885	116
Hjortsberg, Alice Margrethe	1909	536	Holmark, Finn Olaf	1946	87
- Eva Elisabeth	1904	536	Holmboe, Agnes Kristina	1888	370
- Helga Marie Jugenia	1906	536	Holmgaard, Hanne	1930	460
- Jean Christer	1874	536	Holm-Jørgensen, Ingrid	1900	69
Hjortshøj, Henning	1943	226	Holst, Grethe	1947	396

Holst, Holger	1903	396	Hørdum, Ove	1946	95
– Karen	1951	396	– Rasmus	1897	95
– Kristian Peder	1941	396	Høst, Jytte	1914	538
– Ove	1954	396	Haabegaard, Marta		209
Holst-Jørgensen, Bo	1939	423	Haahr, Anne Birgitte	1965	177
– Bolette	1967	423	– Birgit	1939	174
– Marie	1969	423	– Bjarne	1937	177
– Hornbeck, Birgit		371	– Dorthe Thorlund	1968	173
Hornbostel, Hermann		481	– Erling Carsten	1936	173
– Irmgard	1934	482	– Flemming	1947	174
Hornum, Jens Erik	1946	354	– Jakob	1967	177
Hostrup-Jessen, Jens Peter	1955	418	– Kirsten	1970	177
Hove, Hanne Hasselbalch	1946	227	– Knud Thorlund	1907	173
– Ove	1914	227	– Metha Kirstine	1899	176
– Svend Hasselbalch	1944	227	– Niels Peter Thorlund	1933	173
Hougaard, Michael Lars	1966	564	Haakansson, Britta	1956	61
– Knud	1937	563	Haarup, Birk		91
Hovgaard, Anne Grethe Brandt	1955	72	Håkonsson, Anker Vilhelm Hjalmar	1902	406
– Claus Bruun	1969	72	– Eigil Strandsbjerg	1959	406
– Knud Bruun	1921	71	– Ella Kirstine Marie	1933	406
– Liselotte Brandt	1947	72	– Else Strandsbjerg	1956	406
Hovmann, Jette	1947	356	– Erik Strandsbjerg	1954	406
Howell, Mary Elizabeth	1924	445	– Ernst Strandsbjerg	1926	406
Huddle, Bessie Helen	1900	126			
Hueg, Kenth	1950	504	Ibsen, Brian	1966	119
– Leon	1907	504	– Jørgen	1944	119
– René	1945	504	– Karen	1950	292
Hundelt, Constance Jean	1947	214	– Kirsten Ring	1948	430
Hvejsel, Emmy Andrea Marie	1890	373	– Tina	1969	119
Hyllested, Anna Johanne Nielsen	1908	59	Ib-Larsen, Erik	1911	125
– Anna Margrethe Nielsen	1926	66	Ihrig, John Reamer	1937	117
– Else Nielsen	1936	66	– Melanie Lynn	1960	117
– Eva Marianne	1959	66	– Tami Lee	1959	117
– Gunnar Nielsen	1924	65	Irminger, Ruth	1922	465
– Hanne	1962	65	Isaacs, Henry	1912	532
– Jeppe	1949	65	Isaksen, Steffen	1952	329
– Jeppe Nielsen	1880	59	Islev, Axel	1907	426
– Jeppe Nielsen	1880	65	– Else	1944	427
– Karen	1954	65	– Helen	1967	427
– Mary Nielsen	1907	59	– Kai	1942	427
– Niels Anker Nielsen	1920	65	– Paul	1938	427
Høffding, Lone	1940	429	– Peter	1966	427
Högländer, Eva Frideborg		441	Ito, Keiko	1945	61
Høgsaa, Birger Uhrenholt	1956	233	Iversen, Else	1912	114
– Erling	1925	233	– Grethe	1943	143
– Henrik Uhrenholt	1952	233	– Kirsten		219
– Merete Uhrenholt	1961	233	– Niels		177
Højmark, Annemarie	1969	131	Jacobsen, Anna Lise	1950	219
– Jens Christian	1945	131	– Anna Marie	1899	293
Højsø, Hanne	1961	191	– Annelise	1946	564
Hørdum, Birgit	1959	95	– Anne Marie West	1960	146
– Einar Johannes	1930	95	– Arne Bo	1951	334
– Inger Valborg	1928	95	– Birgit Lindschou	1951	250
– Ivar	1945	95	– Birthe	1941	333

Jacobsen, Børge	1920	333	Jakobsen, Rosa	1919	331
- Børge	1925	526	- Sigrid	1904	280
- Charlotte Solveig	1965	334	- Søren		279
- Erik	1937	291	- Tom	1948	280
- Erik Leif	1963	199	- Vagn Jakob	1943	350
- Gunna	1948	334	- Walter Richard	1906	280
- Gunnar	1933	303	Jelsbak, Ana Maria Murillo		405
- Henning Ringling	1942	61	- Ane Kirstine Jensen		398
- Hanne	1962	303	- Anette Bruus	1955	404
- Johanne	1902	115	- Anker	1914	400
- John Leif	1929	199	- Anna	1919	399
- Jonna Hjortshøj	1938	169	- Anna Kirstine	1921	401
- Kirsten	1927	517	- Anna Schnack	1906	392
- Kirsten Margrethe Thorsen	1947	372	- Anne Katrine Strand	1962	397
- Leif John	1966	199	- Annelise	1941	400
- Lilian Irene	1945	526	- Anton Jensen	1889	404
- Marianne Ringling	1966	61	- Arne	1945	401
- May	1896	135	- Asger	1917	399
- Niels Lindschou	1955	250	- Astrid	1970	400
- Olivia		331	- Bent Bruus	1918	403
- Palle	1960	303	- Birthe	1949	398
- Peter	1964	303	- Birthe Roest	1951	398
- Poul Allan	1959	199	- Bodil	1952	399
- Rigmor	1924	332	- Bodil Marie	1951	400
- Svend Erik	1916	250	- Børge	1913	398
- Thorkild Anton	1944	333	- Charlotte	1964	394
Jakobsen, Agnes Petra	1880	281	- Christina Isabel Murillo		405
- Alicia	1943	280	- Eigild Wulff	1921	405
- Alma Marie	1902	80	- Else Bruus	1921	404
- Benny Johanne	1889	281	- Flemming Bruus	1956	404
- Birgit Elin	1940	173	- Frede	1933	394
- Claus Thomas	1966	350	- Frede Schnack	1915	397
- Eva Margit	1952	281	- Frederik Jensen		398
- Finn	1957	566	- Frederikke Jensen	1883	401
- Gert A.	1938	192	- Hans Peder	1939	396
- Hans	1932	554	- Harald Schnack	1920	397
- Helge Serge Michael	1965	280	- Helene Schnack	1907	392
- Holger Peter	1908	280	- Helle	1965	394
- Jakob Bendiks	1879	279	- Helle Bruus	1960	404
- Jakob Marinus Heydorn	1886	310	- Ingeborg Schnack	1917	397
- Jan	1956	208	- Inger	1942	401
- Jens Andreas	1915	293	- Inger Margrethe	1922	399
- Jens Valdemar	1947	293	- Jens	1909	396
- Karl	1887	281	- Jens	1909	399
- Karl Peter	1885	281	- Jens	1913	391
- Kim	1958	554	- Jens Christian Olav Schnack	1909	395
- Lis Kirstine	1959	114	- Jens Jensen	1841	391
- Maren		286	- Jens Jensen	1875	391
- Olga Andrea	1884	281	- Jette	1942	398
- Palle	1945	280	- Karin	1948	398
- Peter	1942	280	- Karl Henrik Schnack	1943	397
- Poula Skadhede	1943	450	- Karl Jensen	1882	399
- Rita Egsgaard	1953	305	- Kirsten Marie Wulff	1925	405
- Roberto	1940	280	- Knud	1928	399

Jelsbak, Kurt	1939	400	Jensen, Alma Margaret	1899	149
- Lars Peter Jensen	1880	398	- Amalie	1893	146
- Lilian Schnack	1945	396	- Anders		202
- Lisbeth Schnack	1937	396	- Anders		418
- Majbritt	1965	394	- Anders Jørgensen	1887	558
- Margith Roest	1955	398	- Ane	1900	191
- Margrethe Jensen	1885	401	- Ane Eriksen	1866	290
- Marie Magdalene Schnack	1911	396	- Ane Johanne	1844	550
- Merete	1968	400	- Ane Johanne	1852	296
- Niels	1965	400	- Ane Kathrine	1848	224
- Niels Karl	1944	400	- Ane Kathrine	1869	284
- Peder Rasmussen Jensen	1876	391	- Ane Kirstine	1855	78
- Peder Schnack	1947	396	- Ane Margrethe	1854	559
- Per Schnack	1940	397	- Ane Margrethe	1879	202
- Pernille	1967	401	- Ane Marie	1856	560
- Peter	1945	398	- Ane Mathilde	1880	555
- Preben	1939	400	- Ane Nielsine	1880	154
- Ricardo Jaime Murillo		405	- Anette	1962	419
- Rigmor Margrethe Schnack	1913	396	- Anette Marie	1881	202
- Rigmor Margrethe Schnack	1913	399	- Anine	1885	109
- Signe Schnack	1904	392	- Anker Rasmus	1919	375
- Sigrid	1915	399	- Ann		150
- Susanne	1969	394	- Anna	1877	325
- Susanne Bruus	1950	404	- Anna	1930	67
- Svend Jensen	1888	403	- Anna		125
- Svend Aage	1936	394	- Anna Elfrida Søndergaard	1919	176
- Søren	1912	399	- Anna Inge	1924	111
- Søren Strand	1958	397	- Anna Kirstine Leth	1924	558
- Therese Bruus	1955	404	- Anna Margrethe Dørup	1914	310
- Trine	1967	401	- Anna Margrethe Stenstrup	1924	77
- Vagn	1910	398	- Anna Marie	1945	407
- Vagn Bruus	1925	404	- Anna Vinding	1944	188
- Øjvind	1924	399	- Anna-Lise	1947	519
- Aage	1908	398	- Anna-Margrethe	1950	86
Jenison, Mildred Myrtle	1909	252	- Anne Birthe Dørup	1948	312
- Rollin Bradley	1914	252	- Anne Lise Jelsbak	1941	394
- Ronelle June	1941	252	- Anne Margrethe Leth	1924	558
Jensby, Hilda Sofie Kjær	1917	454	- Anne Marie	1930	550
Jensdatter, Ane Kirstine	1821	324	- Anne Marie Jelsbak	1952	395
- Ane Margrethe	1826	366	- Anne Marie Thjørnehøj	1938	365
- Ane Margrethe	1829	203	- Annelise Helga	1927	168
- Mette Marie	1828	203	- Anne-Mette	1959	91
- Mette Marie	1828	380	- Annette	1966	303
Jensen, Abby Iona	1948	411	- Anny Margrethe	1940	97
- Agnes Marie	1907	551	- Anthon		406
- Alf Tolboe	1918	128	- Anton	1897	191
- Alfred	1892	128	- Anton Søndergaard	1922	176
- Alfred Peder	1912	154	- Arla	1901	310
- Alice Eleanore	1905	150	- Arly Haakon	1917	519
- Alice Stegger	1959	87	- Arne	1919	146
- Alfa Rosa	1914	238	- Arne	1958	550
- Allan Bruhn	1959	121	- Arne Bundgaard	1917	338
- Allan Krog	1955	334	- Arne Dørup	1954	311
- Allan Nygaard	1957	196	- Arne Munck	1909	537

Jensen, Arne Peter Leth	1910	557	Jensen, Edel	1941	341
- Arne Viggo	1918	158	- Edel Natalie	1912	174
- Arthur Lewis	1897	149	- Edith Johanne	1918	195
- Asta Herdis	1918	154	- Edith Marie	1915	447
- Augusta		123	- Egon Gregers	1927	417
- Austin Anthony	1925	252	- Eleonora T.G.D.	1897	128
- Bent	1955	81	- Eline	1916	157
- Bent Schlein	1928	114	- Elisabeth Munck	1907	537
- Bente Brændstrup	1942	301	- Ella	1896	191
- Bente Tella	1960	164	- Ellen Andrea	1926	78
- Betty	1931	207	- Ellen Hjorth	1940	376
- Birgit	1934	162	- Elli Marie	1945	229
- Birgit Bak	1939	58	- Ellida		123
- Birte	1926	517	- Elly	1914	510
- Birte	1945	146	- Elly Søndergaard	1928	56
- Bithen	1947	86	- Else Dahl	1957	476
- Bodil Arendal	1949	338	- Else Jelsbak	1929	393
- Bodil Jelsbak	1943	395	- Else Marie	1938	511
- Bodil Marie	1936	562	- Else Marie Munck	1927	536
- Brian Bjerregaard	1956	147	- Elsebeth Krog	1945	538
- Brian Krog		334	- Elspeth Munck		537
- Bruno		130	- Emil		123
- Bærnt	1864	300	- Emil Karl	1880	251
- Camilla		329	- Emma	1905	330
- Carl	1891	241	- Emma	1922	191
- Carl	1906	125	- Eric Munck		537
- Carlos Grønfeldt	1909	110	- Erik Henning	1938	58
- Cecilie Mikkeline	1863	563	- Erik Villy Nicolaj	1904	197
- Christian	1868	309	- Erik Vinding	1940	187
- Christian	1910	153	- Erling Leth	1935	557
- Christian Tranholm		193	- Erna Amalia	1928	147
- Christopher Francis	1957	252	- Erna Leth	1915	555
- Clara	1901	461	- Erna Marie Worm	19..	449
- Claus	1967	289	- Erna Sigrid	1899	310
- Claus Snebang	1967	393	- Ernst Kristian Peter	1924	189
- Connie Monica Stockholm	1961	194	- Esther Arnskov	1927	282
- Dagmar Randi	1921	61	- Esther Birgitte	1910	173
- Dagny Kaae	1899	505	- Eva	1947	131
- Dagny Wulff	1902	198	- Evan Robert	1914	156
- Diane Simoni	1969	526	- Finn Vinding	1947	189
- Donna Marie	1951	252	- Fred R.	1916	411
- Dora		252	- Frederik Stenstrup	1889	77
- Dora Marie	1891	252	- Frederikke	1828	391
- Dora Mathilda	1921	526	- Frederikke	1873	150
- Doris	1939	148	- Genevieve	1925	411
- Dorothy Marie	1922	149	- Gerda Frederikke	1919	331
- Dorte Stegger	1962	87	- Gert Veng	1958	152
- Dorte	1954	419	- Gitte Marianne	1953	244
- Dorte Boddum	1964	211	- Grete	1943	413
- Dorte Munck	1958	537	- Grethe Elisabeth	1954	550
- Dorthea Frederikke	1861	206	- Grethe Leth	1925	558
- Dorthea Kirstine	1850	559	- Grethe Schlein	1961	115
- Dorthea Kirstine Cecilie	1868	551	- Gudrun Dam	1923	355
- Dorthea Melballe	1910	228	- Gudrun Melballe	1894	242

Jensen, Gunnar Jelsbak	1931	393	Jensen, Jenny Leth	1885	558
- Gunner	1907	58	- Jenny Leth		559
- Gurli Solveig Jeff	1937	216	- Jenny Marie Sophie	1905	130
- Hanne	1952	86	- Jenny Ragnhild	1939	551
- Hanne	1961	147	- Jens	1816	296
- Hanne Bergmann	1942	523	- Jens	1816	324
- Hanne Kristine	1936	394	- Jens	1841	145
- Hanne Langaa	1941	205	- Jens	1856	300
- Hanne Lilly		75	- Jens	1857	251
- Hans Bundgaard	1946	338	- Jens	1872	536
- Hans Ditlev	1957	375	- Jens	1880	410
- Hans Jørgen	1948	412	- Jens		284
- Hans Peter		191	- Jens Anton	1878	310
- Hans Vinding	1950	187	- Jens Charles	1854	125
- Harald	1901	148	- Jens Christoffersen	1870	555
- Harald Hougaard		96	- Jens Ingemann	1904	393
- Harald Richard	1929	147	- Jens Jacob Richardt	1897	146
- Helen	1918	411	- Jens Jakob Martin	1877	202
- Helena K.O.M.	1887	107	- Jens Jørgen	1869	146
- Helle Ferslev	1949	529	- Jens Karl	1912	186
- Henning	1908	528	- Jens Magnus	1895	146
- Henning	1955	419	- Jens Mikkelsen	1852	559
- Henning Grønfeldt	1943	110	- Jens Mikkelsen	1889	558
- Henning Hougaard	1941	97	- Jens Olaf Dørup	1921	312
- Henning Leth	1918	555	- Jens Pedersen	1865	550
- Henrik Boddum	1966	211	- Jens Pentti Tella	1932	164
- Herdis Vinding Kaae	1947	188	- Jens Peter	1862	122
- Herman Cleveland	1888	122	- Jens Peter	1883	228
- Hildur	1915	157	- Jens Steen Kaae	1921	187
- Hilma	1908	510	- Jens Sørensen	1889	550
- Ida Vinding	1921	187	- Jens Wilhelm	1908	153
- Inge	1944	146	- Jens-Erik Poul Adolf Munck	1936	537
- Inge	1954	221	- Jensine Cecilie	1889	146
- Inge A.		438	- Jensine Stærmose	1887	310
- Inge Grete Dørup	1951	312	- Jette Bjerregaard	1941	515
- Inge Holm		504	- Jette Jelsbak	1949	395
- Inge Margrethe	1935	148	- Johan Lykkebjerg	1960	60
- Inger	1929	136	- Johanne Kirstine Mariane	1888	408
- Inger	1947	370	- Johannes	1884	202
- Inger Georgine		420	- Johannes		123
- Inger Helen J.C.M.	1878	131	- Johannes Bruhn	1934	121
- Inger Jelsbak	1932	393	- Johannes Mikael	1877	555
- Inger Leth	1917	555	- Johannes Peter	1898	550
- Inger Schlein	1955	115	- John	1949	86
- Inger Vinding	1931	188	- John	1969	303
- Ingerlise Nørgaard	1948	157	- John Gordon	1952	457
- Ingrid	1948	97	- John Jelsbak	1965	393
- Ingvar Bundgaard	1949	338	- John Kaare	1932	197
- Irene	1918	158	- John Stokholm	1957	194
- Irene Seiglin	1943	158	- Jonna	1945	473
- Irma Marie	1922	291	- Jonna Veng	1957	152
- Ivan	1956	86	- Julie Leth	1922	555
- Jeanette		125	- Jørgen	1927	152
- Jeff Michael	1903	215	- Jørgen	1956	146

Jensen, Jørgen Edvard	1927	146	Jensen, Lars Victor	1956	148
- Jørgen Egholm		202	- Laura	1893	91
- Jørgen Gordon	1927	457	- Laura	1914	155
- Jørgen Troels Ferslev	1948	529	- Laura Margrethe Leth	1928	558
- Jørgen Vilhelm	1924	134	- Lavonne		150
- Jørgen Vinding Kaae	1949	188	- Leif Flemming		526
- Jørgen Aagaard	1940	145	- Leo Keld	1942	303
- Jørgine	1909	191	- Lillian	1932	503
- Jørn	1947	513	- Lillian Krog	1952	334
- Kaj Møller	1935	98	- Lilly Johanne	1945	97
- Kaja Lise Stenstrup	1919	77	- Lis Ferslev	1945	529
- Karen		125	- Lisbeth Schriver	1951	162
- Karen	1854	298	- Lise Munck	1964	537
- Karen Ingeborg Dørup	1917	311	- Lona Dengler	1956	185
- Karen Margrethe	1915	175	- Lone	1964	289
- Karen Margrethe	1919	218	- Mabel	ca. 890	116
- Karen Margrethe	1945	187	- Magda Sørine	1900	550
- Karen Marie	1866	300	- Maja	1914	224
- Karen Marie	1928	86	- Maren		158
- Karen Vium	1947	410	- Maren	1854	203
- Karin Eleonora	1922	478	- Maren Kathrine	1852	159
- Karl		284	- Margeret Munck		537
- Karoline	1895	374	- Margit Cecilie	1935	550
- Kathrine		203	- Margreta		125
- Katrine	1902	191	- Margrethe	1891	559
- Keld	1943	148	- Margrethe	1949	189
- Ketty		558	- Margrethe Nørgaard	1947	157
- Kim Leth	1953	93	- Marian H.	1922	411
- Kirsten		284	- Marianne	1951	157
- Kirsten	1860	122	- Marianne	1958	147
- Kirsten	1951	120	- Marianne Bruhn	1962	121
- Kirsten Bjørnholdt	1948	475	- Marianne Evelyn	1952	119
- Kirsten Ferslev	1947	529	- Marie		125
- Kirsten Nørgaard	1956	157	- Marie		337
- Kirsten Schlein	1952	115	- Marie	1855	232
- Kirsten Stegger	1956	87	- Marie	1880	224
- Kirstine Marie	1883	367	- Marie	1887	284
- Kjeld Berngruber	1948	154	- Marie Kathrine Cecilie	1936	551
- Kjeld Boddum	1941	211	- Marie Kirstine	1888	284
- Klara Vinding	1917	186	- Marie Leth		559
- Knud	1917	162	- Marie Melballe	1886	238
- Knud	1928	86	- Mark Austin	1952	252
- Knud Erik Grønfeldt	1941	110	- Martha	1901	543
- Knud Ewald	1954	480	- Martha Andrea	1895	233
- Kristian		510	- Martha Sofie	1847	473
- Kristian	1887	158	- Matilda		125
- Kristian	1887	202	- Marius Jørgen Anton Johannes	1868	505
- Kristian Munck	1963	537	- Meta Kirstine	1908	340
- Kristjan	1868	528	- Mette	1883	557
- Kristine	1884	453	- Mette Agnete	1913	175
- Kurt Leth	1947	558	- Mette Munck	1962	537
- Kurt Vinding	1943	187	- Mogens Jelsbak	1939	394
- Lars Juul	1950	418	- Morten	1871	310
- Lars Mikael Leth	1951	555	- Nancy Holm	1930	359

Jensen, Niels		203	Jensen, Rasmus	1824	355
- Niels	1853	232	- Rasmus	1831	294
- Niels Anton	1878	153	- Rasmus	1834	122
- Niels Christian	1962	176	- Rasmus	1891	186
- Niels Heinrich	1957	131	- Rasmus Christian	1883	173
- Niels Henning Aagaard	1945	357	- Rasmus Søren	1870	148
- Niels Peter	1861	300	- Rasmus Vinding	1918	187
- Niels Aage	1905	376	- Raymond William	1895	149
- Nina Aase	1930	197	- Richard Walter	1927	196
- Ole Ditlev	1933	377	- Rita Vang	1945	58
- Ole Melballe	1917	229	- Robert		123
- Olga		122	- Robert	1893	149
- Olga Frederikke	1878	123	- Ruben Sighart	1946	158
- Orla		552	- Ruth	1910	451
- Orla	1942	153	- Ruth Berngruber	1944	154
- Otto Hermann	1902	150	- Ruth Ellinor Jeff	1935	215
- Ove Finn	1940	289	- Ruth Harkjær	1949	335
- Ove Hougaard	1942	97	- Ruth Irene Jelsbak	1954	393
- Patty Lee	1945	411	- Ruth Kathleen	1964	176
- Paul Walther Højager	1946	59	- Sena		125
- Peder	1822	355	- Shirley Gay	1956	411
- Peder	1822	452	- Signe	1899	336
- Peder	1844	550	- Sigrid Vinding	1925	188
- Peder	1884	156	- Sigurd Bonde	1907	243
- Peder Jelsbak	1944	395	- Sigurd Ditlev	1960	375
- Peder Jørgen	1928	418	- Sine Marie	1845	536
- Peder Michael	1906	191	- Sofie	1877	58
- Per Dørup	1957	312	- Sonja Jelsbak	1957	393
- Per Veng	1954	152	- Sonja Vinding	1946	187
- Peter	1905	109	- Steen	1957	147
- Peter Bruhn	1966	121	- Steen Nygaard	1960	196
- Peter Ditlev	1946	377	- Stefan V.S.	1934	193
- Peter Ditlev	1963	375	- Susanne Lebeck	1958	231
- Peter Ditlev	1964	375	- Søren	1943	516
- Peter Ejler	1932	485	- Søren Melballe	1947	229
- Peter Juul	1929	411	- Søren Peder	1923	406
- Peter Leo	1951	440	- Søren Peter		203
- Peter Melballe	1950	229	- Søren Rasmussen	1842	202
- Peter Valdemar	1889	195	- Søren Rasmussen	1850	224
- Petra	1899	161	- Søren Vinding	1923	188
- Petra Knudsine Marie	1898	188	- Sørine	1867	146
- Petra Marie	1926	176	- Sørine	1882	325
- Petrea	1892	148	- Tage Dørup	1919	311
- Petrea Cecilie	1862	242	- Tage Kaee	1896	505
- Povl Erik Brøndgaard	1951	483	- Theodor Markus Wilhelm	1871	128
- Poul Flemming Stausholm	1956	88	- Thomas Michael	1950	252
- Poul Fritz	1935	130	- Thora	1933	484
- Poul Rikard	1949	92	- Thorkild	1932	147
- Ragnhild	1903	510	- Thorkild Bruhn	1958	121
- Ralph Allen	1947	411	- Thorvald	1894	122
- Ralph Fred	1954	411	- Thøger	1818	324
- Ralph Otto	1895	252	- Thøger	1857	284
- Ralph Otto	1919	252	- Thøger	1859	300
- Rasmina		125	- Tina Nygaard	1962	196

Jensen, Tom Troensegaard	1951	119	Johannsen, Ingrid	1948	442
- Tove	1920	314	- Poul Erik	1954	349
- Tove	1937	235	Johansen, Agner Henry	1909	211
- Tove	1951	520	- Bent	1952	302
- Troels	1914	528	- Bodil Tagebo	1911	94
- Ulla Dørup	1957	311	- Carl Albert		196
- Ulrik Ditlev	1961	375	- Eli Frands	1938	305
- Vagn Jelsbak Ingemann	1928	393	- Finn Bak	1967	305
- Vagn Munck	899	536	- Freddy Christian	1936	304
- Vagner	1923	558	- Freddy Frydensberg		404
- Verner Stegger	1932	86	- Gunhilde	1876	129
- Viktor Storgaard	1944	124	- Gytte Johanne	1932	140
- Vilhelm	1898	134	- Hanne Grethe	1946	486
- Vita	1937	289	- Ib Kurt	1946	212
- William James	1941	411	- Inge	1949	520
- William Soren	1914	411	- Jane Kolding	1964	304
- Willna Dee	1945	411	- Johan Otto		443
- Aage Munck	1901	536	- Johanne Rasmine	1914	506
Jeppesen, Erik Frosthalm	1950	137	- Jørn	1941	542
- Lars Jeppe	1947	462	- Jørn Eggert	1947	442
- Mads Asser	1950	462	- Lene Ranch	1964	542
- Marianne Boesen	1956	285	- Lis Munk	1937	212
- Olaf	1921	461	- Lone Ranch	1966	542
- Ruth Sonja	1938	147	- Lucie		368
- Troels Ras	1953	462	- Mads	1855	505
Jepsen, Annelise	1939	565	- Marianne Gerda Klostergaard	1948	480
- Ellen	1907	450	- Peder Ranch	1962	542
- Ernst	1939	414	- Per	1958	247
- Hans Jørgen	1915	93	- Poul Jørgen	1950	84
- Lars	1958	94	- Rita Munk	1950	212
- Marie	1859	433	- Tove Bine	1940	212
- Nanni Hedegaard	1944	433	- Vilhelmine Augusta	1896	505
- Ole Hedegaard	1948	433	- Yvonne	1946	428
- Ruth Vibeke	1964	415	Johansson, Ella	1894	344
- Thoralf Hedegaard	1914	433	- Eva Margareta	1965	525
- Tove Merete	1967	415	- Gunnil F.		538
Jespersen, Elin	1919	170	- Sune Stefan Günther	1966	525
- Jenny	1900	416	- Sune Teodor	1927	525
Jessen, Arne	1908	514	Johnsen, Berit Domino	1963	194
- Flemming	1944	515	- Christian Domino	1968	194
- Jacob		440	- Heidi Domino	1962	194
- Karsten Stig	1941	515	- Martin	1935	194
- Merete	1939	515	Johnson, Nellie Theresa	1896	251
- Merete	1965	110	- Shirley E.	1926	150
- Meta Line Sommer	1902	561	- Thelma		155
- Pernille	1969	515	Jokumsen, Else Kirstine	1924	336
- Peter	1946	441	Jonasen, Jensena	1865	82
- René	1969	441	Jones, Myrtle		125
- Susanne	1968	515	Jonsson, Bengt Ingemar		147
- Thomas Morten Ahler	1926	110	Junkuhn, Marie E.	1876	279
Jochumsen, Brian Haugaard	1969	80	Juhl, Elisabeth	1953	77
- Niels Ernst	1949	80	Juul, Anne Kristine	1953	409
Joensen, Henny Andrea	1949	241	- Astrid	1905	295
Johannesen, Dagny Emilie	1908	420	- Benny Christensen	1939	411

Juul, Bent	1938	408	Jürgensen, Erik	1926	74
- Cathrine Marie Michaelsen	1929	421	- Jeanet	1954	74
- Christen	1955	410	- Margrethe Sofie Rømer	1911	395
- Ellen	1925	410	Jøhnke, Hans Vilhelm	1934	187
- Elin Bachmann	1957	410	- Mona Vinding	1963	187
- Else Marie Rasmussen	1872	405	- Preben Vinding	1955	187
- Erik Rasmussen	1938	407	- Torben Vinding	1957	187
- Frede	1915	408	Jønsson, Flemming Anton Overgaard	1952	81
- Frede	1948	411	- Henrik	1967	183
- Frede Rasmussen		411	- Joan Lisbeth Overgaard	1961	81
- Frede Rasmussen	1888	411	- John Georg Overgaard	1958	81
- Frede Rasmussen	1910	407	- Kirsten	1948	183
- Frederikke Rasmussen		408	- Knud	1938	183
- Gunnar Rasmussen	1918	408	- Ole	1945	183
- Helge Rovsing	1911	565	- Søren Boye	1916	183
- Henning Rasmussen	1940	407	- Søren Frede	1929	81
- Ingvard Damgaard	1951	408	Jørgensen, Anders Christian	1885	301
- Jacob	1966	407	- Anders Erik	1850	559
- Jens	1925	410	- Anna	1916	302
- Jens Detlef	1958	565	- Anna Christine	1873	148
- Jens Rasmussen		408	- Anna Maria Camilla	1898	242
- Johannes	1923	410	- Anne Ammentorp	1967	160
- Johannes Rasmussen		408	- Anne Gall	1957	331
- Johannes Rasmussen	1883	408	- Annelise Haugaard	1936	326
- Julie	1889	444	- Anni	1956	148
- Karen	1918	409	- Anni Boysen	1952	408
- Karen Rasmussen	1884	410	- Benny	1961	148
- Kirsten	1950	408	- Berit	1953	431
- Kirsten Marianna	1944	409	- Birte	1946	353
- Leif Hansen	1948	96	- Carl Olaf Munk	1947	214
- Lisbeth Bachmann	1955	410	- Clara Betty Munk	1952	214
- Lisbeth Kraft	1950	412	- Claus Henrik Ammentorp	1947	160
- Niels Iver	1955	409	- Dagmar	1878	559
- Ole Bent	1949	409	- Ellen	1934	281
- Peder	1950	408	- Else Kirsten		525
- Peder Rasmussen	1874	407	- Else Marie	1925	313
- Petra Marie	1920	412	- Erik	1842	559
- Poul	1949	157	- Erik	1961	160
- Poul Ove	1943	408	- Eva Birgitta	1969	303
- Rasmus	1910	408	- Eva Helgogaard	1948	486
- Rasmus Christensen	1914	411	- Finn Andersen	1953	304
- Rasmus Sørensen	1841	405	- Flemming	1949	190
- Sejr Christensen	1918	412	- Flora		447
- Solveig Laila	1949	412	- Grete Haugaard	1930	326
- Svend	1913	408	- Hanne	1939	159
- Søren	1920	410	- Hanne	1959	81
- Søren Rasmussen	1871	405	- Hans		363
- Tine	1943	408	- Hans	1906	214
- Torben Bachmann	1963	410	- Hans	1942	143
- Aase	1940	411	- Hans Eric Munk	1944	214
- Aage Rasmussen	1913	407	- Hans Julius Villy	1912	415
Juul-Nyholm, Karin	1969	482	- Helga	1918	303
- Niels	1935	482	- Helle	1958	160
- Troels	1965	482	- Henning	1933	159

Jørgensen, Henriette	1886	367	Kabel, Jytte	1945	407
– Henry Ejgil	1905	519	Kaiser, Ellen	1928	189
Henry Vilhelm	1912	159	Kalen, Bruce Howard	1957	403
– Ib	1925	330	Kalmar, Grethe Johanne	1918	280
– Inge	1930	331	Kargard, Cecilia	1924	248
– Inge	1935	415	– Karen Hovaldt	1952	248
– Inge	1950	74	– Linda Ann	1961	248
– Jacobine Madssine Margrethe	1884	209	– Loren Timothy	1958	248
– Jens	1922	303	– Randolph Wayne	1954	248
– Jens	1924	303	– Svend	1921	248
– Jens Erland	1952	426	– Viggo	1894	248
– Jens Gall	1954	331	Karlsson, Agnes	1904	325
– Johannes	1895	330	– Asbjørn	1954	80
– Jutta	1882	559	– Bengt	1925	80
– Jørgen Christian Hjalmar	1903	325	– Maj-Britt	1965	80
– Jørgen Lund	1951	129	– Torsten	1952	80
– Jørgen Peter	1940	85	– Viola Astrid Margareta		147
– Kaj Pryes		334	Katholm, Ane Mette	1944	472
– Karen Haugaard	1938	326	– Jørgen	1938	472
– Karen Inge Munk	1941	214	– Karen	1947	472
– Karsten Kvist		57	– Marie	1881	471
– Karsten Lund	1956	129	– Morten	1942	472
– Karen Marie		529	– Peter	1967	472
– Kate	1939	449	Katz, Judith	1955	221
– Kirsten Hansine	1939	94	Kauffeldt, Evald Julius	1889	281
– Kirstine Marie	1902	363	– Jørgen	1924	281
– Kjeld	1938	151	– Niels	1929	281
– Knud Alfred	1945	87	Kautz, Robert Henry	1943	293
– Kristine Cæcilie	1932	341	Keaton, Albert William	1923	135
– Lars-Erik Andersen	1959	304	– William Richard	1955	135
– Leif Andersen	1947	303	Kennedy, Judith Ann	1940	126
– Lily Østergaard	1935	485	Kenny, Agnes Irene	1921	124
– Lis Kirsten	1938	415	Kempf, Steve		535
– Lise	1966	160	Kepler, Birgit Asbøll	1966	522
– Marie Kathrine	1909	159	– Jørgen Asbøll	1968	522
– Metha Kathrine	1903	364	– Steen Gunnar Asbøll	1944	521
– Mona	1960	148	Kinkade, Flora	1884	125
– Niels	1853	159	Kipling, Ejnar		123
– Niels Ammentorp	1942	160	– Helle Lagoni	1962	124
– Niels Christian		439	– Henning Lanz	1939	123
– Niels Erik	1954	69	– Søren Lanz	1966	124
– Niels Pedersen Schriver	1875	160	Kirkeby, Jonna	1943	557
– Peter	1930	148	Kirkegaard, Anna	1888	460
– Preben Axel	1943	519	– Anne	1969	463
– Rita Stokholm	1957	191	– Carsten Asser	1947	462
– Sussi Vibeke	1950	416	– Camilla	1968	462
– Svend Aage Gram	1954	350	– Christiane	1894	463
– Søren Andreas	1952	207	– Claus Asser	1966	462
– Torben Emil Lund	1923	129	– Gudrun	1898	463
– Tove	1930	518	– Harald	1900	464
– Ulla Andersen	1950	303	– Ingrid	1886	458
– Ulla Juul	1949	374	– Jeanne	1946	464
– Aage	1880	559	– Jens Jørgen	1859	458
Jøssing, Lis		451	– Jens Thomas	1947	464

Kirkegaard, Jes Asser	1963	462	Kjøller, Birthe	1946	62
- Johnny Ove	1940	462	- Gert	1950	62
- Jutta	1921	461	- Holger Nielsen	1919	62
- Jørgen Anker	1896	463	Klausen, Jytte	1954	564
- Jørgen Asser	1936	462	- Svend-Aage Brøgger	1956	302
- Kathrine	1893	462	Klintorp, Søren	1953	431
- Knud Erik	1905	465	Klitgaard, Hans Valdemar Holm	1907	377
- Lene	1942	464	- Inger Holm	1940	378
- Margrethe	1894	463	- Niels Anders Holm	1937	378
- Marie	1890	460	Kloppenborg-Skrumsager, Hans Diderik	1942	449
- Niels Peter	1922	462	Klosel, Elwood		534
- Nina Merete	1969	462	Klüwer, Torben		124
- Ole Svenning	1943	463	Knezevic, Branko		525
- Peter	1892	461	Knoebel, Joyce		534
- Stine Lüth	1969	462	Knudsen, Alfred B.	1879	116
- Svenn	1903	464	- Ane Kirstine		196
Kjærulf, Hanne	1945	439	- Anne Marie Østerlund	1946	567
- Hans Peter Foersom	1966	439	- Bruno Børsting	1949	175
- Helle	1942	438	- Ellen Margrethe	1908	116
- Poul	1964	439	- Ellen Margrethe	1936	447
Kjeldmark, Lars	1960	361	- Ellen Marie	1909	208
Kjeldsen, Birgitte Due	1944	343	- Ester Karoline	1908	208
- Elsebeth Due	1953	343	- Finn	1935	166
- Kirsten Due	1952	343	- Flemming	1966	504
- Niels	1911	343	- Flemming Eduard	1944	447
- Niels Hylleholt	1942	142	- Gitte Brændstrup	1963	364
Kjær, Aksel Peter	1891	144	- Gudrun	1896	446
- Anders Holger	1921	144	- Harald Christian	1905	447
- Ejnar		120	- Henning	1940	116
- Erik Axel	1915	120	- Inger	1937	504
- Flemming Hellemann	1955	144	- Jan Palle	1944	349
- Helle Sinding	1943	432	- Jens Brændstrup	1931	364
- Inger Margrethe	1941	421	- Jens Jørgen	1915	209
- Jørgen Sinding	1949	433	- Johan	1904	116
- Karl Aksel Hellemann	1951	144	- Jonna	1940	365
- Olaf Sinding	1908	432	- Karin Cilja Irene	1911	73
- Sven Richard	1946	121	- Klaus Dybdahl	1965	116
- Aase Sinding	1947	432	- Knud Kristian	1941	146
Kjær-Pedersen, Lis	1938	59	- Kaare	1966	116
- Søren	1899	59	- Lene Brændstrup	1956	364
Kjærgaard, Arne	1904	366	- Marian Brændstrup	1959	364
- Bertha Gall	1937	367	- Marie Birgitte	1869	82
- Knud Grønning	1914	466	- Marie Hildegard	1899	446
- Viggo	1939	448	- Mark Dybdahl	1968	116
Kjærsgaard, Kathrine	1922	357	- Merete Marie Randa	1955	77
Kjærulf, Anna Cecilie	1948	439	- Michael	1963	146
- Anna Helene Ragnhild	1916	439	- Mogens	1934	116
- Bente Vibeke Foersom	1930	440	- Niels Erik	1926	77
- Britta Thyra	1921	440	- Niels Sofus	1879	208
- Clara Marie Foersom	1914	439	- Ole Rahbek	1946	432
- Johannes	1886	438	- Olga Margrethe	1912	209
- Peter Thun Foersom	1913	438	- Poul Johannes	1912	447
- Therese	1952	439	- Rasmine	1858	359
Kjølhede, Jensine	1880	133	- Ritta Grethe	1924	370

Knudsen, Svend	1903	504	Kristensen, Christian Dyrmann	1878	233
- Svend Gammelgaard	1947	166	- Doris Klinkby	1936	424
- Steen Søgaard	1953	190	- Ella	1938	560
- Teis	1961	116	- Ellen Margrethe	1903	448
- Theodor	1867	446	- Else	1956	83
- Theodor	1913	165	- Emma	1924	115
- Torben	1966	146	- Eske	1872	447
- Torben Døssing		171	- Esther	1920	563
- Torben Kjær	1967	166	- Eva Heidi	1951	467
- Villy	1930	504	- Gerda Ingeborg Eske	1907	450
Kobæk, Jens	1941	301	- Gertine		300
Kolding, Hanne Bak	1941	304	- Gunnar Eske	1909	450
- Inge Bak	1945	304	- Hanne Eske	1936	450
- Karl Hauge	1912	304	- Helene Marie	1890	342
Kolling, Eva	1955	295	- Helge Rude	1948	353
- Hans	1919	295	- Henrik Skov	1960	332
- Kirsten	1949	295	- Haakon Eske	1910	450
Kondrup, Henry Alexius	1903	130	- Iben Eske	1967	450
- Lissie Inger Johanne	1921	130	- Inga	1965	365
Kongskov, Bjarne Engelhardt	1946	452	- Inga Britta	1937	58
Konradsen, Kristine	1869	501	- Ingeborg	1909	235
Kornerup, Bitten	1948	372	- Inger	1931	364
Kornfeldt, Per	1924	420	- Inger	1954	83
- Ruth-Aimée	1951	420	- Inger Hjort	1940	141
Koue, Tove	1951	154	- Inger Rude	1943	352
Kousholt, Ib	1953	364	- Ivan Bødker	1950	195
Kowalski, Edward		466	- Jan Eske	1936	450
Kraft, Kristine Ottomine	1919	412	- Jens Eskild	1945	541
Kragelund, Gudmund Martinus	1949	398	- Jørgen	1936	88
Krak, Agnethe Dalsgaard	1959	332	- Kamma	1957	187
Kramer, Ib	1934	292	- Karen Eske	1939	450
- Klaus	1962	292	- Karen Marie	1929	364
- Lone	1965	292	- Karna Liss	1918	360
Kreiner, Hanne	1960	359	- Karl Marinus	1891	360
Kreutzer, Birgit Else	1943	425	- Kathrine	1880	366
- Ib Philip	1935	425	- Kirsten Glinvad	1950	409
- Jens Philip	1966	425	- Kjeld Munk	1952	541
- Johan	1909	425	- Lars Overgaard	1967	88
- Merete Dagny	1941	425	- Leo	1936	365
- Rigmor Turith	1936	425	- Lisbeth Eske	1938	450
- Signe	1963	425	- Martin Norbert	1944	349
Kreutzfeldt, Annette	1942	561	- Niels	1905	234
Kristensen, Anders	1902	58	- Ninna Eske	1942	450
- Anna Elisabeth	1901	448	- Olaf Asser	1935	439
- Anne Grethe Steffensen	1937	60	- Oluf	1900	364
- Arne Lindholt	1958	83	- Ole Dyrmann	1939	235
- Asta	1937	296	- Ove Overgaard	1965	88
- Bent	1939	365	- Peder	1807	105
- Bent Munk	1954	541	- Petrea Karoline	1875	560
- Bente Dyrmann	1933	234	- Ruth Wendelbo	1948	365
- Birthe	1939	332	- Sigrid	1899	447
- Birthe Dorthea	1926	541	- Svenn Eske	1905	449
- Birgit Overgaard	1962	88	- Svend Aage	1932	364
- Bo Eske	1966	450	- Svend Aage		541

Kristensen, Søren	1934	365	Krustrup, Herdis	1926	466
– Søren Lindholt	1916	83	– Jens Nielsen	1889	466
– Torvald	1913	352	– Mogens	1921	466
– Tyge Rude	1945	353	Kruuse, Anna Theodora	1897	118
– Uffe Rude	1946	353	Kunkle, Kim Annette	1962	202
– Ulla	1961	365	– Larry Lee	1940	202
– Ulla Dorte Gulddammer	1953	189	– Lori Katharine	1963	202
– Verner Munk	1928	541	– Michael Lee	1966	202
– Warny Morgan	1957	332	Kush, Laniece A.	1966	155
Kristiansen, Bodil Elisa	1946	174	– Leslie J.	1955	155
– Jytte Loft	1961	339	– Lester Joseph	1930	155
– Kirsten	1952	250	– Lisa L.	1962	155
– Poula Edith	1906	249	– Raymond L.	1961	155
Kristjansen, Annette	1949	72	– Robin Wayne	1959	155
– Arne	1921	72	– Rodney R.	1957	155
– Erik Bilhage	1947	72	Köhne, Carl Albert	1928	554
Kristoffersen, Joan	1959	247	– Chalotte	1955	554
– Kirsten Hanne	1939	124	– Philip	1963	554
– Unn	1944	227	Kaae, Aksel	1884	513
Kristofferson, Ivan	1912	201	– Maren Nielsen	1841	505
– Susanne Marianne	1945	201	– Peder Valdemar	1889	543
Krog, Alf Rasmussen	1910	482	– Peer Henry	1917	543
– Gerda Agnes	1949	165	– Rita	1940	543
– Jytte	1938	482	Ladeby, Henrik	1967	336
Krogh, Allan Gall	1959	367	– Peter	1946	335
– Annette Gall	1957	367	– Tekla Johanne Cecilie	1909	335
– Benny	1951	371	Lage, Carl-Bernhard	1936	231
– Bent	1933	367	– Claus	1967	231
– Karl Erik	1949	371	Lainka, Ingrid	1938	112
– Mogens	1944	236	Lamberton, Earl		533
– Peter Gall	1968	367	– Eric William		533
– Rasmus Jensen	1804	55	– Michele Lee		533
– Sofus Robert	1898	501	Lamp, Jørgen	1947	75
– Søren Jesper Carl	1929	501	Lance, Dee		117
Krogsdal, Elisabeth	1895	230	Lang, Bruce Edwin	1958	150
Kroman, Børge Christian Christensen	1920	567	– Duane Eldon	1936	150
– Inga	1951	567	– Lori Doreen	1964	150
– Torben	1946	567	– Michael Allen	1966	150
Krumhardt, Liselotte	1957	562	– Niles Lynn	1963	150
– Niels	1923	562	– Nels A.	1901	150
– Peter	1961	562	– Robert Eugene	1930	150
Kruse, Erik Peter Thomsen	1912	113	– Steven Allen	1955	150
– Gert	1946	114	Langballe, Hugo	1895	504
– Hanne	1940	114	– Inge	1945	531
– Ida Danielsen	1948	96	Langberg, Peter	1945	295
– Johannes	1878	113	Lange, Erik		511
– Kirsten Skytte	1943	113	Larsen, Anna	1918	211
– Knud Thomsen	1914	114	– Annelise	1957	422
– Lisbeth	1949	456	– Annette Maibrit	1947	430
– Lykke Skytte	1951	114	– Anni Elisabeth	1934	349
– Niels Vilhelm Nielsen	1916	96	– Charlotte	1967	158
– Ruth	1945	113	– Christian Legind	1940	241
Krustrup, Adam Isa	1958	466	– Conni Elmstrøm	1948	191
– Bodil	1922	466			

Larsen, Dina		514	Larssen, Petter Torp	1964	519
- Dora Marie Øster	1930	566	- Søren Torp	1969	519
- Ebba	1928	406	- Tine Torp	1962	519
- Elisabeth	1942	469	Lassen, Erik	1942	436
- Finn Breinholt	1951	298	- Jonna	1962	61
- Flemming Nørregaard	1944	240	- Poul-Erik Mangor	1944	61
- Grethe	1944	463	- Michael Mangor	1965	61
- Henning	1951	527	Lauersen, Helene Katrine	1887	518
- Henning Erik	1931	210	- Viggo	1922	336
- Henrik Kornum	1961	202	Lauesen, Bente Nimet	1930	137
- Inger Lise Kobber	1951	183	- Bjarne	1933	436
- Inger Marie	1923	479	- Folmer	1911	138
- Lisbet Dagmar Follin	1944	217	- Hans Christian	1866	136
- Jens	1949	221	- Inga Birgit	1936	138
- Jens-Erik	1950	86	- Inga Margrethe	1908	137
- Jette	1965	419	- Karen Marie	1897	137
- John	1952	74	- Kaj Christian	1944	138
- Julia	1932	334	- Laurids	1893	136
- Jørgen	1935	469	- Marianne Geert	1963	436
- Jørgen	1960	419	- Per John	1946	139
- Kaj		440	- Rasmine Kathrine	1895	136
- Kaj Harald Alsted	1949	110	- Ulla Marie	1939	138
- Karen Margrethe	1909	528	- Aage	1899	137
- Karin Anette	1963	158	Laugesen, Anna Nielsine	1898	481
- Karoline Marie	1856	192	- Dorte Munch	1960	209
- Kay Ole	1943	251	- Hanne Munch	1958	208
- Kirsten Melballe	1927	242	- Lauge	1932	208
- Kurt		419	Lauridsen, Bente	1936	414
- Lajla	1958	419	- Carl Vedel	1946	415
- Laurits Th.	1894	242	- Ingrid	1938	414
- Leif		469	- Sonja Østerbol	1945	160
- Lisbeth Stevns	1968	469	- Viggo	1907	414
- Lis	1953	86	Lauring, Bolette Pia	1965	430
- Marie Kirstine Bønneland	1880	166	- Jon Odinkar	1966	429
- Mikael Warren	1962	430	- Karen	1961	429
- Morten	1956	469	- Kjartan	1943	429
- Morten Birkeland	1964	430	- Kåre	1947	430
- Niels Peder	1913	430	- Ole	1939	429
- Per		512	- Palle	1909	429
- Per Torben Kornum	1928	201	- Peter	1959	429
- Peter Steen	1942	158	- Ulla	1963	429
- Rita Elise	1929	299	Lauritsen, Elna Christence	1907	112
- Susanne Kornum	1958	201	- Niels	1953	88
- Thomas	1821	105	- Poul		75
- Thomas Kornum	1966	202	Lauritzen, Anna Marie Koch	1924	120
- Tove Marie	1937	118	- Peter Jacob Koch	1892	120
- Uffe Keinicke	1953	404	Lauersen, Gerda	1914	357
- Varg Helmer	1938	430	Laursen, Alice Hellemann	1923	144
- Yvonne Egeberg	1952	285	- Anders Hedemand	1952	476
Larson, Arvid Christian Schmeling		199	- Andreas	1828	118
- John Schmeling	1960	199	- Ane Marie	1861	118
- Susan Schmeling	1953	199	- Ane Kirstine Jørgine	1866	287
Larssen, Bjørn William	1937	519	- Anette Bucktrup	1949	183
- Morten Torp	1960	519	- Anna	1897	121

Laursen, Anna Melballe	1905	232	Leerhøj, Michael	1956	460
- Anne-Mette Busch	1969	368	- Aage	1886	460
- Asger Busch	1946	368	- Aage Jesper	1956	460
- Astrid	1937	177	Lembcke, Astrid	1892	561
- Bent Smidt	1957	522	Lemming, Anny		194
- Bjarne Skjøttgaard	1955	56	- Ine Katrine	1878	193
- Birgitte	1876	182	Leong, James	1940	227
- Debora Kathrine	1892	120	- Steven	1969	228
- Dora Alvine	1895	57	Leser, Charlotte Dyrmann	1960	234
- Ejner	1909	522	- Inge Hasselbalch	1923	233
- Erik Damgaard	1935	94	- Jørgen Dyrmann	1928	233
- Flemming Kolding	1968	304	- Thomas Dyrmann	1956	234
- Frida	1923	503	Leth, Agnes Jenny	1885	201
- Helle Strange	1940	167	- Alma Elisabeth	1888	201
- Henrik Smidt	1968	522	- Ane Johanne Jensen	1849	550
- Holger Edvard	1876	232	- Ane Marie	1880	198
- Ingrid	1940	522	- Ane Marie Pedersen	1877	192
- Johannes	1867	120	- Ane Stine	1876	197
- Karen	1891	379	- Anna Johanne Theilgaard	1914	198
- Kim Hedemand	1950	476	- Annalisa Gørli	1931	200
- Kirsten Due	1947	89	- Annalise	1927	197
- Kirstine	1912	399	- Anne-Marie	1948	239
- Knud Erik	1939	304	- Christian Michael	1878	197
- Krista Hedemand	1949	475	- Christian Michael Theilgaard	1912	197
- Lars Erik Weiling	1953	481	- Christian Mogens	1939	197
- Laura		109	- Else Jenny Theilgaard	1907	197
- Laurits Peter	1884	290	- Evy Viola	1907	198
- Laurits Peter	1900	475	- Georg Reinholdt Theilgaard	1909	197
- Lene Smidt	1961	522	- Grethe Melballe	1941	231
- Linda	1944	523	- Gulli Rosa Elisabeth	1909	199
- Lisbeth Kolding	1967	304	- Gøsta Holger	1911	200
- Lydia Andrea	1894	120	- Hans	1845	224
- Margit	1937	522	- Henrik	1959	197
- Marie	1870	444	- Holger Johannes Theilgaard	1904	197
- Mary Kirstine	1899	178	- Jens Nielsen	1855	197
- Mette Gravgaard	1963	562	- Jens Pedersen	1869	192
- Michel	1793	177	- Jørgen Alexis	1923	541
- Morten Damgaard	1964	95	- Laura	1900	558
- Niels Gravgaard	1964	562	- Leo Martin Theilgaard	1908	197
- Niels Hedemand	1956	476	- Lillian Elin	1926	199
- Peder	1800	290	- Liss Esther	1929	200
- Poul Eberhardt	1926	562	- Marna Johanne Theilgaard	1913	198
- Preben Smidt	1936	522	- Martin Erik Theilgaard	1917	198
- Solveig Viola	1936	522	- Morten	1967	197
- Stig Hedemand	1948	475	- Niels	1870	224
- Susanne Busch	1967	368	- Niels	1882	198
- Søren Kristian Laurits	1952	523	- Niels Marius Pedersen	1872	192
- Vibeke Kolding	1964	304	- Peder Jensen	1899	192
- Warny Smidt	1955	522	- Peter Poulsen	1913	231
- Yrsa Gerda	1946	523	- Rasmus Melballe	1946	231
Leerhøj, Anne	1945	460	- Robert Holger Christian	1925	197
- Asger	1920	460	- Rosa Katharina	1890	202
- Hans Peter	1923	460	- Sigrid Theilgaard	1906	197
- Jens Jørgen	1917	460	- Susanne Staal	1952	306

Leth, Søren Aksel	1947	541	Ludvig, Luis Carl	1902	536
– Søren Michael Pedersen	1870	192	Lund, Andreas Hansen	1920	298
– Tove	1933	200	– Anne	1953	298
– Tove	1945	224	– Benny Elmstrøm	1948	456
– Viktor	1914	224	– Bent Hansen	1924	299
– Aase	1942	224	– Birgitte	1951	452
– Aage Christian Theilgaard	1910	197	– Birgitte	1954	184
Leth-Espensen, Michael	1956	327	– Birgitte Jensine	1890	300
Leth-Olsen, Kirsten	1955	348	– Carl Rasmus Hansen	1921	299
Levinsen, Inger Lise	1953	243	– Christian Ehrnfred	1888	455
Levring, Jan Nissen	1957	87	– Dagmar Marie Kirstine	1879	560
Lie, Erikka	1899	129	– Eva Margrethe	1950	452
Lind, Eva Kirstine	1948	474	– Finn Elmstrøm	1946	456
– Henning	1942	511	– Grethe	1926	457
– Lars Skibby	1969	512	– Gudrun	1921	457
– Olaf Charles	1908	474	– Jørgen	1948	312
– Peter	1946	474	– Karen	1926	299
– Stig Skibby	1965	511	– Kirsten	1947	452
Lindberg, Gudrun Annelise	1929	285	– Knud	1966	299
Lindhall, Kim		155	– Knud Erik	1916	452
Lindhard, Annette	1946	564	– Knud Erik	1944	424
Lindskov, Mary Karoline	1912	209	– Lars Elmstrøm	1954	457
Lindstrøm, Karin Else Christina	1942	238	– Margit	1962	299
Linnemann, Annie	1950	371	– Mette	1959	299
– Hans Jakob	1916	371	– Niels Bay	1920	456
– Inger Marie	1946	371	– Ole Johan	1889	298
– Lise Lotte	1953	371	– Pia Kjeldsen	1952	477
List, Sonja Hilda	1943	219	– Rasmus Møller Hansen	1851	298
Ljungman, Astrid Christine Elisabeth	1891	540	– Sigrid	1929	299
– Georg	1862	540	– Søren Kristian	1957	404
– Georg Laurids	1898	540	– Tinna	1911	530
– Ingeborg	1893	540	– Aase	1926	299
– Lars	1949	540	– Aase Henriette	1918	455
– Niels Georg	1945	540	Lund-Cramer, Jacob	1953	299
Locht, Carl		109	Lundsgaard, Erik	1939	425
Lockhart, Margaret Elizabeth		405	– Kristine	1969	425
Loetscher, Max Charles		155	– Søren	1965	425
Loft, Anna Rigmor	1923	90	Luplau, Kirsten	1942	246
Lohmann, Agnes Sophie Marie	1892	532	Lydersen, Erling Deth	1936	57
– Anna	1891	532	– Per Deth	1961	57
– Dagmar Charlotte	1885	528	Lynggaard, Max Aksel	1958	374
– Helen Camilla	1917	532	Løhde, Helle		376
– Laurits Christian	1862	528	Løken, Agnete	1956	466
– Ruth Elsie	1918	533	– Anne Sofie	1955	466
– Ulla Josephine Caroline	1887	530	– Hans	1954	466
– Ulla Margrethe Josephine Caroline	1889	530	– Hans Arvid	1921	466
– Victor Frederik Christian	1893	532	Løkkegaard, Agnete		539
Lomholt, Estrid	1932	469	Løngreen, Jørgen Vilhelm	1945	427
Lord, Richard		535	– Lene	1966	428
Lorek, Charlotte Vibeke	1936	426	– Søren Østen	1969	428
Lorentzen, Irene Ingeborg	1924	474	Løntoft, Birte	1945	450
Loumann, Niels		188	– Sven	1948	451
Lowder, Richard	1943	533	– Viggo Frederik Wachmann	1907	450
Ludvig, Carl Jugene	1924	536	Løvaa, Ella	1908	234

Lööf, Gunvor Elisabeth	1956	147	Madsen, Kaj	1941	511
- Harry Aksel E.	1920	147	- Kaj	1956	302
- Kristina Birgitta	1953	147	- Karen Grethe Kjærulf	941	440
- Lars Gunnar Micael	1965	147	- Karen Ingeborg	1907	142
- Sven Erik	1950	147	- Karen Inger	1946	143
Madden, Ray		536	- Karl Egon	1915	333
Madsen, Ane Johanne	1867	181	- Knud Magnus	1906	141
- Ane Marie	1869	136	- Linda Jane	1954	135
- Anne	1873	139	- Lisbeth	1961	302
- Anne Else Marie	1867	180	- Lissy Baden	1938	163
- Anne Johanne Daugaard	1888	74	- Lone Bernt	1948	476
- Anne Stine	1869	180	- Lone Just	1940	202
- Anne Aase	1937	368	- Louise		523
- Anni Rosenberg	1944	119	- Mads Jensen	1871	180
- Berit Skibby	1964	511	- Majorie	1924	135
- Birgit	1955	302	- Martha Marie Johanne	1900	137
- Birthe Elisabeth	1937	141	- Martin	1886	201
- Børge Just	1910	201	- Martin Balle	1894	135
- Carrie (Karen)	1896	135	- Martin Robert	1926	135
- Dagny Helene	1914	195	- Merete	1967	59
- Ebbe Gregers	1949	417	- Mette Hagen	1940	157
- Ejner Peder	1912	157	- Minnie	1892	134
- Elly	1937	208	- Mogens Gregers	1954	417
- Else Hagen	1943	158	- Niels Balle	1865	134
- Erik	1933	302	- Niels Hemming	1940	143
- Ernst	1905	502	- Poul Erik	1943	143
- Esther Julie	1904	141	- Poul Overgaard	1962	81
- Finn Düna	1944	427	- Rasmine Kathrine	1871	139
- Frank Balle	1897	135	- Rasmus Sørensen	1878	140
- Gerda	1943	333	- Richard	1945	231
- Gitte Just	1937	201	- Rita Foersom Kjærulf	1938	439
- Grethe Hanne	1942	185	- Ritta	1945	223
- Grethe Inger Leth	1913	201	- Sigrid Elisabeth	1938	143
- Hanne	1941	357	- Stinna Gregers	1948	417
- Hans Jacob	1891	159	- Susanne Düna	1967	427
- Hans Vesti		398	- Svend Erik	1923	417
- Helene	1969	59	- Svend Erik Buus	1951	339
- Helga	1908	142	- Søren	1868	109
- Ib Haugaard	1942	333	- Søren Peder Hagen	1956	158
- Inge Margrethe	1946	142	- Vera Høj	1920	212
- Inger Lise Kjærulf	1940	439	- Vicki Karen	1946	466
- Inger	1867	135	- Aage Olav	1912	142
- Jens Chr.		401	Maier, Gerd J.		64
- Jens Christian	1909	439	Maigaard, Mariane		213
- Jens Frede	1942	142	Majgaard, Karen Margrethe	1938	236
- Jens Kristian Arosin	1932	81	Malm, Linda		155
- Jens Ole	1944	143	Maloney, Edward James	1924	402
- Jens Peter (Brandbjerg)	1834	177	- Edward James	1964	402
- Jette Skibby	1967	511	- Michael Ralston	1960	402
- Johanne Marie Hagen	1943	158	- Stephen John	1959	402
- Jørgen Eskil	1934	59	Malthe, Anne Gitte	1960	542
- Jørgen Overgaard	1966	82	- Henriette	1968	542
- Kaj	1938	524	- Kaj Erik	1937	542
			Mandahl, Eva	1945	479

Mandsberg, Kirsten	1944	204	Melballe, Jens	1944	229
Mankin, Norma Jean	1935	401	– Jens Arne	1947	236
Marcussen, Anne Karin	1960	344	– Jens Nielsen	1879	233
– Birgitte Kaae	1968	344	– Jens Sørensen	1877	224
– Christina Kaae	1963	344	– Jens Sørensen	1886	230
– Flemming Kaae	1936	344	– Jens Vagn	1918	231
– Lena Marie	1947	232	– Jette Høster	1960	237
Margolis, Mona	1922	330	– Jørgen	1947	229
Marling, Vivian	1941	162	– Jørgen Sigurd	1930	238
Marquard, Betty Franciska	1891	541	– Karen Margrethe	1917	230
Martin, Alice Mae	1912	106	– Kathrine Sørensdatter	1874	224
Martinsen, Esther Margrethe	1946	113	– Laura Sørensdatter	1881	224
Maskell, Brian		435	– Lone Høster	1958	237
– Bruce		435	– Margrethe Jensen	1892	242
– Ronald		435	– Margrethe Sørensdatter	1884	228
Mastrup, Sigrid	1887	113	– Maria Sørensdatter	1882	227
Mathiasen, Alma Kristine	1886	327	– Martin	1888	230
– Karen	1853	325	– Maud Elisabeth Krogsdahl	1945	230
– Mette	1855	78	– Meta Kjerstine	1922	231
Mathiesen, Astrid		134	– Niels	1853	229
– Hanne Dorte	1949	77	– Niels Krogsdahl	1919	230
– Otto Frederik	1909	306	– Ole	1950	231
– Wictor Emanuel	1922	77	– Ole	1960	238
Mattesen, Birthe Schioldan	1947	235	– Peter	1890	230
Matthiesen, Christian Simonsen	1940	440	– Peter	1947	231
– Martin Kjærulf	1965	440	– Poul Verner	1943	230
Meeks, Tom		535	– Ruth	1948	231
Meier, Birgitte	1953	459	– Signe Jensen	1890	241
– Hilke	1942	76	– Søren	1912	229
Meineche, Kirsten	1954	119	– Søren	1914	224
– Per Axel Kruuse	1948	119	– Thorvald Jensen	1893	242
Mejdahl, Viggo	1904	99	– Willy William	1911	238
Melballe, Adolf Asmussen	1937	237	– Aage Nielsen	1884	238
– Ane	1884	230	Mellerup, Else Mary Palm	1909	250
– Ane Kathrine	1885	230	Meloy, Wallace		125
– Agnes Nielsen	1887	241	Menes, Ida		180
– Agnethe Nielsdatter	1880	233	Mengel, Else Gudrund	1927	454
– Allan Verner	1966	230	Merrild, Jytte	1945	235
– Anna Kathrine Nielsdatter	1877	232	– Per Dyrmann	1946	235
– Anne Lise	1920	231	Metz, Elmer		82
– Arne Jensen	1914	236	Micheldatter, Anne Oline	1831	177
– Birgit Kathrine	1944	236	Michelsen, Ane Cathrine	1843	192
– Dagny Jensen	1889	241	– Ane Jensine Marie	1853	196
– Ejnar Jensen	1898	242	– Inge Lundahl	1951	343
– Ejner Jensen	1934	236	– Jens	1841	192
– Frejvill Halvor	1906	236	– Jens	1846	192
– Halvor Jensen	1937	237	– Karen	1834	180
– Halvor Nielsen	1883	236	– Mariane		196
– Henrik Høster	1968	237	– Peder	1839	182
– Herluf Jensen	1908	237	– Poul Martin	1848	196
– Inger	1925	242	– Søren	1836	182
– Inger Jensen	1939	237	Mick, Marilyn Jean	1947	118
– Jeanette	1966	229	– Patricia Lynn	1949	118
– Jens	1881	235	– Vernon R.		118

Midtgaard, Jørgen	1932	341	Mikkelsen, Jens Christian	1900	193
– Karen Johanne	1957	341	– Jens Christian	1942	195
– Kirsten Hegelund	1941	342	– Jens Christian	1967	193
– Ole Hegelund	1945	342	– Jens Christian Michael	1910	195
– Tage Høyer	1904	341	– Jensine Rasmine	1877	191
– Aase	1961	341	– Jytte Kirsten	1946	85
Mikkelsdatter, Dorthe Kirstine	1822	550	– Karen	1871	191
Mikkelsen, Ane Eleonora	1884	513	– Karin	1966	194
– Ane Marie	1877	510	– Karl Viggo Reinhold	1911	171
– Anker Carlo	1903	193	– Kurt	1947	195
– Anna Kirstine Mikkeline	1875	192	– Laila	1963	194
– Anna Margrethe	1929	161	– Lars Peter	1886	195
– Anne Johanne	1855	197	– Laurits	1909	195
– Anne Stine	1868	183	– Leif Lemming	1945	194
– Bech		134	– Lene	1952	456
– Bent Lemming	1935	193	– Lene Lundgaard	1951	358
– Britta Ena	1956	129	– Lykke Marie	1914	513
– Carl Christian	1939	193	– Margit Domino	1937	194
– Carl Marius	1878	192	– Mariane	1877	192
– Christian Andreas	1884	195	– Niels Vesterby	1942	182
– Christian Henning	1906	194	– Ole Sivebæk	1960	63
– Christian Vesterby	1902	181	– Olga Kristiane	1882	510
– Dagny Sørine	1915	513	– Ove Vagner Bjørnskov	1935	514
– Dorthe Bjørnskov	1959	514	– Petra	1890	195
– Edel Ina	1942	193	– Pia Tonni Voigt	1944	195
– Edith Margrethe	1919	514	– Ralf Lemming	1948	194
– Elin Reinhold	1943	171	– Rasmus	1850	510
– Elisabeth	1913	138	– Rigmor Ahrends	1928	476
– Elisabeth	1946	195	– Signe Marie	1920	191
– Else Vesterby	1935	181	– Sigrid	1906	250
– Emil		250	– Sigrid	1908	464
– Ernst	1944	334	– Susanne	1968	195
– Ester	1949	195	– Svend Meldgaard	1950	565
– Esther Sofie	1907	194	– Svend-Erik Lemming	1963	193
– Gitte Bjørnskov	1961	514	– Søren	1873	191
– Grethe Kappelgaard	1922	329	– Tommy Børge	1948	62
– Gunnar	1911	195	– Vilhelm Lemming	1902	193
– Hardy John	1947	56	Miller, Alice Elian	1943	293
– Harry	1914	195	– Minni Agnes		106
– Hedvig Johanne Elisabeth		134	Minor, David		535
– Helga		99	Moberg, Judith	1897	453
– Helge Sivebæk	1923	62	Moesgaard, Jan Leth	1955	558
– Helle Vesterby	1966	182	– Joan Leth	1957	558
– Helmer Mikael	1889	513	– Sigfred	1927	558
– Henning	1969	194	Mogensen, Anna	1931	176
– Henriette Martine	1879	510	– Finn Lynggaard	1936	338
– Henrik	1967	195	– Gudrun	1919	245
– Henry Emil	1909	194	– Jens Albert Johan	1852	297
– Herdis Sivebæk	1952	63	– Mary	1911	192
– Inga	1943	195	Mohr, Niels Eske	1958	450
– Inger Domino	1934	193	– Ole		450
– Ingrid	1909	228	Mollerup, Karoline Margrethe	1906	58
– Irene	1938	250	– Sigrid	1909	58
– Irma Sivebæk	1954	63	Morrow, Kenneth		237

Mortved, Niels Jacob I.F. Lasalle	1886	180	Munck, Dorte	1944	538
Mosegaard, Christian	1930	330	– Erik	1877	537
– Elin	1955	374	– Erik	1912	538
– Peter	1887	330	– Hulfrid	1872	536
Mouritzen, Erik Olaf	1929	414	– Inga	1875	536
– Lone	1957	414	– Inge	1927	539
– Michael	1959	414	– Inge	1940	538
Mousing, Helle	1961	190	– Ingrid Margrethe Schwabe	1920	219
– Jan	1957	190	– Jens Kristian	1942	538
– Verner	1935	190	– Jens Magnus	1870	536
Mortensen, Anders Peter	1870	181	– Kathrine Karen Isaline	1953	539
– Ane	1865	420	– Kristian	1879	537
– Ane Kirstine Nielsine	1887	180	– Marianne	1947	539
– Anker	1901	197	– Martha	1883	539
– Anny Hankelbjerg	1955	175	– Martin	1881	539
– Berit Jelsbak	1966	395	– Niels Peter	1840	536
– Carl-Johan Elias	1899	181	– Ole	1926	538
– Christian Dam Dueholm	1925	362	– Peter Nicolai Ole	1963	539
– Elise	1954	85	– Susanne Sine Elisabeth	1959	539
– Flemming Dalgaard	1938	181	– Svend	1889	539
– Gerda Elisabeth	1902	181	– Walter	1910	537
– Grethe Viola	1922	213	Munk, Agnes Julie Rigmor	1912	541
– Hanne Dalgaard	1936	181	– Alma Johanne	1889	543
– Ingrid Østergaard	1945	408	– Anna	1925	306
– Karen	1866	117	– Anna Marie Øllegaard	1903	541
– Karen	1890	180	– Anna Petra	1886	543
– Kirsten	1956	154	– Bertha Inge	1925	446
– Lilian Jelsbak	1968	395	– Carl Flemming Marquard	1929	541
– Maren	1839	312	– David Frederik	1939	541
– Mariane	(?) 1865	180	– Dora Christina	1904	541
– Martha	1902	543	– Ejvind Friis	1935	541
– Mette	1869	181	– Erik	1911	541
– Michael Jelsbak	1963	395	– Erik Peder	1882	541
– Mikkel Anton	1863	180	– Finn Raymond	1932	543
– Mogens Dueholm	1952	362	– Gunhilda Marie	1884	542
– Morten	1861	180	– Hans Kristian Magnus	1880	541
– Niels	1834	180	– Henning Amstrup	1966	544
– Niels Aksel	1902	182	– Inger Friis	1939	541
– Sten Dueholm	1954	362	– Jens Alfred	1892	543
– Svend-Erland	1941	395	– Jens Erik	1921	543
– Vivi Buer	1930	197	– Jens Kristian	1878	541
Mululu, Joseph Wasike	1931	289	– Jørgen	1957	543
Mulvad, Marianne	1943	75	– Jørgen	1965	544
Munch, Christina	1841	540	– Karen	1920	306
– Jens Christian	1813	510	– Karin Merete	1945	73
– Martha Schurmann	1834	510	– Karsten Søren	1964	307
– Mona		314	– Kirsten	1949	543
Munck, Albert	1886	539	– Kjeld	1937	544
– Albert	1924	539	– Knud Henning	1930	544
– Anders Peter	1948	538	– Lise-Lotte	1945	543
– Axel	1892	539	– Maj Friis	1961	541
– Birte	1938	538	– Marius	1896	446
– Charlotte Ilona	1955	539	– Merete	1962	307
– Christiane	1868	536	– Niels	1844	540

Munk, Niels	1894	543	Møller, Marie	1899	561
– Niels	1965	543	– Mary Leth	1911	222
– Niels Orla	1925	544	– Mette Merete	1952	560
– Orla	1953	285	– Michael Stig	1951	560
– Pia Lisbeth	1955	543	– Niels Lembcke	1956	561
– Preben	1926	543	– Niels Rasmussen	1860	560
– Søren	1894	305	– Ole	1964	164
– Søren Peter	1934	307	– Oskar	1904	504
Munksgaard, Jan	1958	237	– Peder Jørgensen	1863	291
Muurmann, Thomas		250	– Peter Hansen	1859	107
Muusmann, Inger	1944	142	– Peter Pontoppidan	1945	251
Mygind, Kaj		414	– Poulina Jørgine	1884	291
Müller, Tony Olga Marie Louise	1904	137	– Preben Karl Jessen	1931	562
Mynborg, Agnete	1947	354	– Rasmus Leth Pedersen	1883	222
Mølgaard, Lars Christian Larsen	1867	559	– Richard Langfeldt	1908	444
– Aase	1938	68	– Svend Erik	1943	223
Mønsted, Gudrun		127	– Svend Aage	1917	560
– Harriet		127	– Tage	1929	164
– Niels		127	– Thage	1901	293
– Ulf		127	– Torben	1969	130
Møller, Agnes	1877	420	– Valborg Kjærulf	1914	438
– Agnete	1890	560	– Valdemar	1894	293
– Anker		114	– Aage	1901	561
– Alice Lembcke	1928	561	Møller-Sørensen, Christian	1961	469
– Anna	1914	563	– Inger	958	468
– Anna Margrethe Leth	1915	222	– Leif	1926	468
– Anna Marie	1913	560	Mørck, Henrik Phaff		75
– Anne Merete Jessen	1927	562	Månsson, Malte Oskar	1923	443
– Arne Kristian	1897	561	– Ulla-Britt	1949	443
– Birger	1945	130	Maarslet, Anny Marie	1944	292
– Bodil Jessen	1933	562			
– Carla Inger Hanssine	1906	197	Nahrsted, Gerda	1920	237
– Carsten Leth	1965	223	– Pia	1946	237
– Christian Malling		127	Neertoft, Helle	1947	329
– Edmund Leth	1923	223	– Knud	1915	329
– Eli	1906	562	– Svend Aage Martinus	1890	329
– Ellen	1903	107	Nelson, David Erik	1964	214
– Elly	1927	293	– Steven Michael	1967	214
– Esther Leth	1928	223	– Terence John	1939	213
– Evald	1896	293	Nepper, Annelise	1950	446
– Frederikke		180	– Hanne	1954	447
– Gerda Leth	1913	222	– Ole	1924	446
– Grete Knakkegaard	1952	223	Newmann, Laura Jean	1958	156
– Gertie Lembcke	1931	561	Nicolaisen, Peter Bjarne	1943	459
– Helmuth Leth	1916	223	Nicolajsen, Ole	1955	306
– Henning Leth	1921	223	Niebling, Berit	1964	201
– Jens Michael	1888	560	– Bruno Gösta	1954	200
– Jette	1969	365	– Henning	1931	200
– Karen Margrethe	1922	293	– John Axel	1958	200
– Karin Leth	1962	223	– Maibrit	1951	200
– Kirsten Amstrup	1942	400	Nielsen, Agnes	1902	550
– Kjeld	1922	130	– Agnete Munk	1947	226
– Maren Rasmussen	1825	550	– Aksel Vestergaard	1914	512
– Margrethe	1892	561	– Alma	1896	230

Nielsen, Anders Jørgen	1879	63	Nielsen, Debora Ann	1964	524
- Anders Skovgaard	1969	350	- Ebba Marie	1922	146
- Ane Kirstine	1838	501	- Edel Kristine Margrethe	1882	506
- Ane Stine	1901	196	- Edith	1907	307
- Anette Engelstoft	1958	65	- Edith	1940	182
- Anette Them	1953	184	- Edvard Axel	1903	72
- Anita Trøjborg		519	- Einer		125
- Anna	1886	206	- Ejnar	1884	453
- Anna	1899	358	- Elin Laursen	1949	57
- Anna Kathrine	1928	80	- Elinor	1942	133
- Anna Laura	1923	299	- Elisabeth	1887	454
- Anna Margrethe	1905	189	- Elise Gunild	1953	91
- Anna Margrethe	1910	557	- Ella Nora	1927	75
- Anna Marie Overgaard	1925	81	- Ellen	1944	454
- Anna Skouslund	1924	64	- Ellen Margrethe	1941	544
- Anna-Lene Overgaard	1945	73	- Elly Margit	1953	314
- Annalise	1934	302	- Elna Petrea	1903	144
- Anne Grethe	1946	454	- Else	1931	217
- Anne-Dorthe Nørgaard	1966	377	- Else	1955	56
- Anne-Marie Hagen	1964	157	- Else Irene	1920	146
- Annemette	1954	120	- Else Marie Dahlin	1932	63
- Annemette Rude	1967	354	- Else Sofie Steiniche	1948	175
- Annette Schandorff	1966	73	- Eric Lassen	1953	248
- Anni	1955	233	- Erik	1935	302
- Anny	1945	218	- Erik	1956	285
- Anton	1900	80	- Erik Steiniche	1936	174
- Arne	1911	377	- Erik Møller	1954	566
- Asta	1897	457	- Erling	1930	138
- Asta Overgaard	1943	82	- Erling Mors	1938	352
- Bent	1940	157	- Erna	1917	406
- Bent	1953	314	- Ernst Steiniche	1944	175
- Bent Ove Agner		189	- Esben Rude	1967	353
- Bent Reinhold	1943	172	- Ester Alise	1911	64
- Bent Vibholm		334	- Esther	1917	88
- Bente Halling	1954	174	- Eva Smedegaard	1946	93
- Berit	1965	302	- Finn	1923	554
- Birgit Overgaard	1928	72	- Frede	1891	455
- Birgitte Margrethe Schou	1918	250	- Frede	1944	354
- Birthe	1925	552	- Frederik Haugaard	1922	79
- Birthe	1945	218	- Gerda Struer	1917	327
- Birthe Køcks	1944	459	- Grethe	1918	427
- Bitten	1954	217	- Grethe	1929	109
- Bjarne Vestergaard	1937	513	- Grethe Elisabeth	1939	132
- Bjarne Vinding Storm	1955	186	- Gudrun	1909	363
- Bo	1952	217	- Gudrun Jensine Kathrine	1925	79
- Bo Malte	1966	443	- Gunnar Emdahl	1951	91
- Bo Rud	1964	555	- Gunnar Kirkemann		184
- Brian Friis	1968	434	- Gunner Rasmus	1955	221
- Børge	1953	484	- Gurli Irene	1954	442
- Casper	1969	350	- Hakon	1892	136
- Christian	1909	454	- Halvor Steiniche	1934	174
- Christen Sørensen	1855	287	- Hanne Haugaard	1951	80
- Claus Ebbesen	1965	148	- Hanne Krista	1958	523
- Conni	1958	57	- Hanne Nørgaard	1944	377

Nielsen, Hans	1928	455	Nielsen, Jytte	1960	79
- Hans Christian	1945	454	- Jørgen Elsig	1941	297
- Hans Christian	1946	454	- Jørn Nørgaard	1936	377
- Hans Erik	1953	147	- Kai Arne Munk	1949	215
- Harald	1908	302	- Kaj	1947	64
- Harald	1939	302	- Karen	1934	217
- Heidi Lund	1969	456	- Karen Birgitte Schou	1907	250
- Helga Rude	1969	353	- Karen Inger Møller	1924	372
- Helle	1959	542	- Karen Margrethe	1930	136
- Henning	1936	218	- Karen Margrethe	1943	60
- Henning	1952	373	- Karen Skovgaard	1949	350
- Henning Bach	1956	542	- Karsten	1946	350
- Henning Overgaard	1932	79	- Ketty Overgaard	1937	79
- Henrik Palmhøj	1947	476	- Kim Bjarke	1952	553
- Herdis Sofie Overgaard	1930	81	- Kirsten	1947	303
- Herman Karl Kasper	1899	132	- Kirsten Lillemose	1900	67
- Hilmer	1919	64	- Kirsten Marie	1937	454
- Holger Sofus	1920	221	- Kirsten Schandorff	1968	73
- Ib Nymark	1960	414	- Knud	1913	454
- Ida Kathrine	1891	78	- Knud Emdal	1955	91
- Inge	1949	56	- Knud Erik		71
- Inge Elsebeth	1949	350	- Knud Esmand	1942	524
- Inge Katrine	1895	455	- Kristian Brok	1929	286
- Inger	1922	552	- Kristian Steinecke	1938	174
- Inger	1923	462	- Kurt	1961	314
- Inger Bisgaard	1919	398	- Kurt Laursen	1958	57
- Inger Louise	1911	325	- Lars Alfred	1950	293
- Inger Marie	1940	218	- Lars Bo	1956	221
- Inger Sylvia	1941	133	- Lars Hagen	1969	158
- Ingrid	1911	453	- Lars Nymark	1962	414
- Iris	1951	476	- Lars Søndergaard	1950	56
- Irma Laursen	1952	57	- Lars Uffe	1956	350
- Jakob	1963	57	- Leif	1942	434
- Jan Otto	1959	443	- Lene Nørgaard	1964	377
- Jan Vinding Storm	1958	187	- Lilli	1918	159
- Jens	1855	78	- Lilly	1910	63
- Jens	1921	78	- Lilly Agathe	1909	552
- Jens Asger	1944	347	- Lilly Kirsten Møller	1932	543
- Jens Bugge		116	- Lis Skouslund	1955	65
- Jens Christian	1899	55	- Lisa		457
- Jens Christian	1949	91	- Lisbeth	1945	133
- Jens Erik	1949	313	- Lissi Overgaard	1930	72
- Jens Jørn Steiniche	1941	174	- Lone Bach	1963	542
- Jens Peter Johannes	1946	456	- Lone Thulstrup	1960	94
- Jens Schandorff	1942	73	- Mads	1841	134
- Jesper Skovgaard	1969	350	- Maibrith Linda	1950	442
- Jette Haugaard	1959	80	- Maj-Britt	1957	200
- Joan Annette	1958	302	- Margit Vinding Storm	1952	186
- Johanna Andrea	1895	78	- Margrethe	1914	454
- Johannes	1939	454	- Marianne Vinding Storm	1957	187
- Jonna Agerbek	1942	377	- Martin Steiniche	1967	175
- Jonna Sylvia Sønderkov	1933	169	- Martinus	1897	79
- Jutta	1882	453	- Mary Ingrid	1921	373
- Juul	1932	80	- Mary	1927	56

Nielsen, Mathilde Agathe	1853	328	Nielsen, Svend Aage Bach	1934	542
- Mathilde Kathrine	1865	312	- Svend Aage Jensby	1940	454
- Melvin Robert	1957	248	- Svend Aage Storm	1932	186
- Merete	1927	455	- Søren Lassen	1924	248
- Mette	1959	138	- Søren Niels Peter	1893	78
- Mette Kathrine	1875	159	- Tage Michael	1924	56
- Mette Laurine	1891	156	- Thora	1913	423
- Mette Marie	1822	224	- Thorkild Vestergaard	1941	513
- Mikkel Peter	1863	249	- Thorvald	1892	455
- Mona Rita Munk	1952	184	- Thorvald Nicolaj	1887	551
- Morten	1961	138	- Tony Esmand	1962	524
- Movritsine	1866	300	- Torben Ebbesen	1966	148
- Niels	1953	79	- Torsten Sofus	1947	221
- Niels Chr.	1921	91	- Tove	1930	364
- Niels-Christian Laursen	1924	56	- Tove Fosgrau	1948	358
- Niels Ebbesen	1937	148	- Tove Kathrine Overgaard	1937	81
- Niels Erik	1945	350	- Tove Ruth Stella	1916	59
- Niels-Holger	1951	221	- Ulla	1941	480
- Niels Jakob	1933	57	- Ulla Kirketerp	1938	70
- Niels Konrad	1852	453	- Ulla Ruth	1942	166
- Niels Kristen	1896	285	- Vagn	1945	437
- Niels Kristian Vinding Storm	1953	186	- Verner	1935	217
- Niels Peter	1895	78	- Viggo	1921	313
- Nielsine	1904	558	- Villy Smedegaard	1914	93
- Nielsine Helene	1885	376	- Vivi	1960	302
- Ole	1934	414	- Winnie	1947	551
- Ole	1950	65	- Yrsa		360
- Ole Egeskov	1954	199	- Aage	1885	453
- Peder	1821	452	- Aase Hultquist	1946	165
- Peder		196	Nielson, Mathilda	1882	519
- Peder Haugaard	1954	80	Nikolajsen, Lone Rita	1941	416
- Peer	1952	303	Nilsson, Johanna Emelia Ingeborg	1920	65
- Per	1968	64	- Kerstin	1954	304
- Per Leif	1949	394	Nissen, Anna Elisabeth	1909	227
- Per Michael Otto	1962	443	- Ib	1925	68
- Peter Andreas	1902	217	- Jens Ole	1953	68
- Peter Christian Munk	1946	215	- Lise-Lotte	1948	378
- Poul Konrad	1952	454	- Valborg Elisabeth	1937	422
- Poul Møller	1935	520	Nord, Jørgen	1943	354
- Randi	1962	200	Nordmann, Henning	1957	359
- Rita	1953	303	Norman, Ole-Ivar	1950	366
- Rita Nygaard	1953	372	Normand, Svend Erik	1952	188
- Ronny	1962	302	Nygaard, Vibeke	1959	413
- Rosa	1940	303	Nymann, Birgit Vinding	1951	190
- Russell A.		215	- Doris	1955	190
- Ruth	1931	515	- Jens Peter	1928	190
- Signe	1925	365	Nymark, Berit	1969	306
- Signe Roest	1926	398	- Conny	1952	306
- Steen Blicher	1944	337	- Maggi Elisabeth	1912	340
- Steffen	1916	350	Nødskov, Jens Christian	1897	501
- Svend	1907	174	- Karin	1960	502
- Svend	1920	442	- Preben	1927	501
- Svend Erik	1927	136	- Vibeke	1961	502
- Svend Aage	1930	217	Nørgaard, Hans Hansen	1881	433

Nørgaard, Kathrine	1884	432	Olsen, Henrik	1963	211
- Matthes	1896	178	- Ingrid Kirstine	1937	210
- Peder J.		253	- Jens William	1884	238
- Peter Brandt	1937	178	- Jesper	1966	211
- Poul Erik	1948	57	- Karen	1869	328
Nørskov, Inger	1942	427	- Karen Marie	1887	300
			- Katrine Melballe	1911	239
Obel, Helle	1955	73	- Knud Melballe	1937	238
- Inge	1955	72	- L. Johannes	1897	137
- Leif Søegaard	1929	72	- Lars Egon Melballe	1910	238
- Susanne	1961	73	- Lars Melballe	1965	239
Ohlin, Bret Arthur	1958	150	- Lene	1945	394
- Robert William	1916	149	- Lis Tove	1943	57
Olander, Arne Aage	1922	240	- Marianne	1950	164
- Inge	1947	240	- Nelly Melballe	1958	240
- Per	1952	241	- Ole Peter	1941	211
Olesen, Alex Bernhart	1947	291	- Oline Albértine	1873	362
- Erik Frejman	1953	543	- Ruth		118
- Erik Pind	1913	440	- Steffen Carrock	1947	329
- Finn Møller	1931	377	- Tekla Marie Melballe	1908	238
- Helga	1930	404	- Ulla Grete Melballe	1947	239
- Henning	1947	312	- Vagn Melballe	1956	241
- Ingrid Kjærulf	1946	440	- Valborg Victoria	1914	240
- Kirsens Vibeke Møller	1927	377	- Vibeke	1958	221
- Luella		150	- William	1894	179
- Olga Margrethe	1884	356	- Aage Bent	1931	137
- Olga Marie	1908	236	- Aase	1943	361
- Pia Kjærulf	1952	440	- Aase Helle	1942	98
- Steen Møller	1958	377	Ortigosa, Oscar		280
- Vibeke Kjærulf	1944	440	- Pablo Horacio	1965	280
- Vibeke Møller	1957	377	- Viviana Alicia	1967	280
- Aage Møller	1903	377	Osgood, Beverly Mary	1937	126
Olsen, Agnete	1912	167	Ottenbach, Roger Christian	1938	402
- Anne-Lise	1946	280	Ottosen, Bettina	1966	222
- Anny Ingemann	1943	327	- Carsten	1967	400
- Arne Max	1922	137	- Erling	1943	222
- Astrid Henriette	1911	95	- Lene	1969	400
- Bent Melballe	1952	241	- Peter Otto	1964	400
- Birte Riis		442	- Preben Otto	1938	400
- Britta Irene	1951	137	Otzen, Niels	1950	56
- Edith Horn	1898	158	Ove, Kirsten	1928	330
- Edvard Wermund	1910	297	Overgaard, Ane Kathrine Pedersen	1861	78
- Ejner Melballe	1925	241	- Ane Marie F.P.	1896	77
- Ella	1907	485	- Ane Marie Pedersen	1853	77
- Elsebeth Jytte	1943	297	- Børge Rosendal	1942	73
- Erik Max	1955	137	- Børge Villy	1919	74
- Eva Marie	1925	483	- Carlo Frederik	1925	74
- Flemming Melballe	1941	239	- Christen Rasmussen	1825	89
- Grethe	1934	210	- Daniel Rasmussen	1830	90
- Gunner Melballe	1913	240	- Debora	1909	74
- Hanne Margrethe Melballe	1922	240	- Ejgild Søren	1912	75
- Helene	1899	420	- Ejvind	1914	75
- Helge	1906	210	- Elke Kirsten	1944	75
- Henny Præstkjær	1931	421	- Ella	1906	72

Overgaard, Erik Martin Mortensen	1892	313	Overgaard, Thora Margrethe Eriksen	1878	315
- Erik Rosendall	1950	74	- Tommy Plambech	1966	74
- Erik Verner	1915	74	- Tony Rosendal	1968	73
- Erna	1944	557	- Thøger Eriksen	1869	315
- Exza Evelius	1907	82	- Villy	1939	74
- Gerda Elly	1927	74	- Villy Simon	1923	75
- Grethe	1921	75	- Aase Dam	1945	313
- Gunnar Rikardt	1907	73	Ovesen, Ellen Margrethe	1924	338
- Helle Plambech	1962	74	Owen, Allan		439
- Henning	1946	77			
- Henrik	1966	82	Palle, Annelise Christine	1936	238
- Herman	1945	82	Palmerton, Dale	1921	445
- Hugo	1911	73	- Gary Dale	1945	445
- Ingerlise Rosendal	1945	73	- Joel Gary	1968	445
- Irma Dam	1952	313	- Joyce Renee	1951	445
- Jean Knudsen	1895	82	- Kent Martin	1958	446
- Jenny Dam	1924	313	- Russell Roy	1947	445
- Jens Frederik Pedersen	1881	72	- Tamera Jean	1970	445
- Jens Frederik	1944	73	Paludan, Marie-Louise Bull	1917	204
- Jens Simon	1946	74	Panduro, Henriette	1950	288
- Jens Sørensen Pedersen	1867	82	Paul, Dana		534
- Johannes Petersen	1863	82	Paulsen, Anne Dorte Fletcher	1963	326
- Karen Marie Pedersen	1869	83	- Finn Fletcher	1926	326
- Karin	1947	73	- Inger Fletcher	1950	326
- Karoline Eriksen	1872	315	- Lene Fletcher	1955	326
- Lilian	1949	75	- Søren Fletcher	1953	326
- Lone Plambech	1961	74	Paving, Ida		108
- Louise Margrethe A.P.	1889	76	Pedersdatter, Ane	1799	391
- Maren Mortensen	1893	314	- Ane Johanne	1796	324
- Mariana Marie	1903	82	- Ane Kathrine	1790	105
- Marianne	1964	82	- Ane Kathrine	1822	134
- Mary Ane Kirstine Pedersen	1887	75	- Ane Marie	1787	55
- Morten Dam	1959	313	- Karen	1793	279
- Morten Eriksen	1866	312	- Maren	1807	510
- Orla Dam	1949	313	- Maren	1830	105
- Ove Dam	1922	313	- Voldborg	1801	500
- Peder Jensen Pedersen	1858	78	Pedersen, Agnes	1902	421
- Peder Rasmussen	1823	70	- Agnes Cornelia Elisabeth	1881	133
- Peder Rasmussen	1823	253	- Agnes Johanne	1899	418
- Per Plambech	1964	74	- Allan Bak	1951	305
- Peter	1911	74	- Allan Karmark	1953	293
- Peter	1956	74	- Alma Clothilda	1884	134
- Peter Rasmus Pedersen	1883	73	- Anders Brandt	1965	379
- Petrea Abalone	1879	71	- Andrew Munk	1967	215
- Ragnhild Edith S.P.	1892	77	- Ane	1848	391
- Rasmus Pedersen	1855	78	- Ane-Ebba	1899	503
- Rasmus Rasmussen		55	- Ane Kathrine	1850	206
- Rasmus Rasmussen	1838	125	- Ane Kathrine	1850	405
- Simon Pedersen	1885	74	- Ane Kirstine	1877	287
- Simon Peter Mortensen	1890	312	- Ane Kirstine	1886	336
- Susan	1958	75	- Ane Margrethe	1842	125
- Søren Rasmus Pedersen	1852	70	- Ane Margrethe	1852	412
- Tage Knudsen	1902	83	- Ane Marie	1851	133
- Thora Amalie Mortensen	1897	315	- Ane Marie	1887	379

Pedersen, Anius Carl	1871	504	Pedersen, Bodil	1934	247
- Anker Hauberg	1922	207	- Bodil Kaae	1946	506
- Anna Elisabeth	1872	506	- Bruno Finnerdal	1950	246
- Anna Haugaard	1929	334	- Børge Dam	1932	553
- Anna Hauberg	1954	207	- Børge Skov	1943	87
- Anna Kirstine Andrea Krestense	1898	441	- Carl-Helge	1946	479
- Anna Kirstine Jensine	1888	501	- Carl Valdemar	1898	333
- Anna Margit Mathilde Overgaard	1933	315	- Carlo M. Storm	1905	504
- Anna Margrethe	1917	211	- Cecilie Kathrine	1891	290
- Anna Marie	1922	413	- Christen	1836	118
- Anna Sonja Karmark	1948	292	- Christian Haugaard	1940	332
- Anne Kathrine	1837	118	- Christiane Vilhelmine	1865	505
- Anne Lise	1957	96	- Dagmar Margrethe	1914	194
- Anne Lise Vinding	1952	188	- Dagmar Marie	1927	93
- Annette	1967	566	- Ditlev	1818	366
- Annette Bak	1945	305	- Dorthe Høgh	1969	131
- Annette Blicher	1965	131	- Dorthe Kirstine	1849	128
- Annette Frost	1952	558	- Dorthe Schæfer	1943	513
- Anton Hauberg	1883	206	- Dorthea Caroline	1880	541
- Anton Martin		290	- Edith Gurli	1925	129
- Arly	1944	556	- Edith Harriet	1908	504
- Arne	1929	527	- Edith Haugaard	1923	336
- Arne Bengt Maigaard Munk	1931	215	- Edle Haugaard	1891	337
- Arne Steen Blicher	1941	131	- Edle Haugaard	1915	333
- Arvid Ronald	1915	360	- Egon Haugaard	1927	336
- Astrid Haugaard	1914	333	- Eigil Breuning		186
- Astrid Kathrine	1894	418	- Ejler	1937	291
- Axel Børge Falck	1899	129	- Ejvind Kaae	1906	506
- Axel Peder	1888	118	- Elinor Haugaard	1930	334
- Axel Steen Blicher	1877	129	- Ella Skiby	1930	511
- Bennet	1923	90	- Ellen Agnete	1929	311
- Bent	1961	291	- Elly Margrethe	1951	222
- Bent Bloch	1954	421	- Elly Marie	1924	358
- Bent Jørgen	1935	419	- Elly Rita	1934	142
- Bent Preben	1945	191	- Else	1956	339
- Bente Dam	1956	553	- Elsa Kathrine Munk	1915	214
- Bente Haugaard	1951	333	- Else	1942	211
- Bente Haugaard	1957	337	- Else Kjølhedede	1907	133
- Bente Munk	1945	209	- Else Kristine	1840	125
- Bertha	1906	145	- Else Margrethe	1952	420
- Berta Marie	1923	374	- Else Marie		515
- Bill Haugaard	1966	332	- Else Marie Haugaard	1921	333
- Birger Haugaard	1942	333	- Elvira Cathinka Fransiska	1902	130
- Birgit Jul	1946	213	- Emil	1891	157
- Birgit Marie Nygaard	1931	196	- Emil	1916	413
- Birgitte	1942	357	- Erik	1910	291
- Birthe	1939	419	- Erik	1966	339
- Birthe Joan	1944	131	- Erik Allan Munk	1969	209
- Birthe Marie	1858	90	- Erik Jelle	1942	471
- Birthe Marie	1954	379	- Erik Jul	1923	213
- Birthe Melgaard	1938	378	- Erling Finn	1944	529
- Birthe Stampføj		400	- Ester	1905	420
- Birthe Vinding	1958	188	- Ester Margrethe	1949	170
- Bjarne Vinding	1956	188	- Eva	1968	413

Pedersen, Eva Marie Munk	1939	213	Pedersen, Ingrid Haugaard	1919	333
- Frank Møller	1958	191	- Ingrid Marie Munk	1924	215
- Frederik	1872	420	- Ingvard	1900	511
- Frederik	1897	339	- Iris	1909	134
- Frederik Munk	1914	213	- Jan Arne Munch	1957	210
- Frederikke Marie	1888	414	- Jan Skov	1965	87
- Georg Haugaard	1927	334	- Jenny Marie	1964	566
- Gert Sejer	1959	339	- Jens	1809	550
- Gertrud		158	- Jens	1852	206
- Gitte Dam	1964	553	- Jens	1887	413
- Gorm	1955	520	- Jens Christian	1893	315
- Grethe Skibby	1943	511	- Jens Ejner	1914	211
- Grethe Wengel	1938	292	- Jens Jørgen	1863	418
- Gudrun	1922	379	- Jens Jørgen	1947	419
- Gudrun Jensine	1897	502	- Jens Peder	1955	379
- Gudrun Kjølhed	1911	133	- Jens Thorsten	1953	484
- Gudrun Kaa	1907	506	- Jens Thøger	1936	291
- Gunnar Viggo	1908	419	- Jesper Nielsen	1861	501
- Hanna Haugaard	1953	334	- Jette Birgit	1944	131
- Hanne	1950	447	- Jette Dittmer	1966	413
- Hanne Frederikke	1839	122	- Johanne	1847	355
- Hanne Lisbeth Stens	1957	448	- Johanne	1865	221
- Hanne Skiby	1953	511	- Johanne	1924	93
- Hans J.	1919	191	- Johanne Kirstine	1893	346
- Hans Karmark	1913	292	- Johannes	1853	133
- Hans Magnus	1882	291	- Johannes	1854	206
- Harald Friederich	1900	420	- Johannes	1878	504
- Harry Charles	1905	142	- Johannes	1889	336
- Hasse Martin	1969	142	- Johannes	1893	416
- Hedvig Frederikke Hald	1905	289	- Johannes Georg Valdemar	1876	133
- Helen Bak	1948	305	- Johannes Steen Blicher	1915	131
- Helle	1940	98	- John Alvin Munch	1933	210
- Helle Blicher	1957	130	- Jon Dittmer	1939	413
- Helle Dam	1963	553	- Jonna Birgitte	1930	417
- Helmer	1914	412	- Jonna Edith	1919	131
- Henny	1922	213	- Jutta		127
- Henrik Ditlev	1958	379	- Jytte Bak	1943	305
- Henrik Munch	1965	210	- Jørgen	1927	296
- Ida Rosalie	1868	505	- Jørgen Dam	1957	553
- Inga	1931	189	- Jørgen Østergaard	1921	213
- Inga Marie	1946	222	- Kaj Skiby	1932	511
- Inge	1929	414	- Kaj Steen Blicher	1904	130
- Inge	1943	226	- Kaj Vinding	1928	189
- Inge Haugaard	1947	332	- Karen	1849	279
- Inge Kvist	1955	417	- Karen Hjortshøj	1927	555
- Ingeborg Margrethe	1896	418	- Karen Margrethe Munk	1917	214
- Inge-Marie Vinding	1953	188	- Karen Marie	1844	127
- Ingemann Jul	1931	566	- Karen Marie	1862	229
- Inger	1944	85	- Karen Marie	1862	281
- Inger Marie	1868	504	- Karen Marie	1863	291
- Inger Marie	1913	504	- Karen Marie	1913	210
- Inger Marie	1946	191	- Karen Munk	1884	215
- Inger Langgaard	1878	365	- Karen O.P.	1897	551
- Ingo	1922	368	- Karin	1967	216

Pedersen, Karin Juul	1959	296	Pedersen, Margrethe Munk	1952	212
- Karl Peter Madsen	1899	93	- Marianna Dam	1954	553
- Karol Ann Munk	1952	214	- Mariane	1847	127
- Karna Ragnhild	1932	417	- Mariane	1879	224
- Karsten	1965	216	- Marie	1951	441
- Karsten Høgh	1942	131	- Marie Alvilda	1920	236
- Keld Dittmer	1944	413	- Marie Dusine	1872	309
- Keld Haugaard	1954	336	- Marie Elisabeth Schiøtt	1878	191
- Ketty	1922	161	- Marie Munch	1938	208
- Kim Steen	1957	309	- Marie Sofie Frederikke		418
- Kirstine		160	- Marius		208
- Kirsten	1928	501	- Martin	1920	188
- Kirsten	1957	413	- Martin Gunnar	1928	379
- Kirsten Dam	1961	553	- Martinus	1890	337
- Kirsten Skibby	1939	511	- Mary	1914	333
- Kirstine	1873	55	- Merete Kahr	1944	361
- Kirstine Margrethe Munk	1886	221	- Mette Kirstine	1849	224
- Kjeld	1951	419	- Mette Kirstine Karoline	1902	98
- Kjeld Erik	1944	142	- Mette Marie Dorthea	1876	208
- Klaus Juul	1958	296	- Michael Frederik Munk	1943	214
- Knud Christian	1864	125	- Michael Karmark	1967	292
- Knud Erich	1932	215	- Minna	1946	211
- Knud Erik	1926	440	- Niels Albrecht	1866	502
- Knud Erik	1941	191	- Niels Kaae	1883	506
- Kristian Frede	1915	414	- Niels Kaae	1942	506
- Kristian Haugaard	1880	331	- Niels Mikael	1933	94
- Kristian Munk	1855	208	- Niels Overgaard	1953	77
- Kristian Munk	1908	209	- Niels Rasmus	1927	94
- Kristian Wilhelm	1913	222	- Nina Valther	1965	208
- Kurt	1963	291	- Ninna Kirstine	1909	130
- Käthe Lisa	1959	517	- Ole Karmark	1943	292
- Laila Dam	1965	553	- Ole Vester	1947	423
- Lars Bo	1955	234	- Olga	1895	420
- Lars Meldgaard	1946	226	- Olga Marie	1912	414
- Leif	1954	528	- Othenius Wilfred	1886	134
- Leif Haugaard	1950	332	- Othilia Christiane	1875	504
- Leif Steen Blicher	1941	131	- Otto	1899	330
- Lene Haugaard	1961	337	- Otto Hauberg	1923	207
- Leo Arne Steen Blicher	1917	131	- Ove	1945	185
- Lillian Dam	1953	553	- Palle Venzel	1955	111
- Lillian Vinding	1955	190	- Palle Wengel	1952	292
- Lilly Thora Miranda	1906	130	- Peder	1835	501
- Linda Anita	1962	566	- Peder	1885	412
- Linda Vinding	1954	190	- Peder	1919	212
- Lis Hauberg	1957	207	- Peder A. Flod	1903	504
- Lissi Ruth	1938	181	- Peder Albert Frederik	1894	501
- Lizzi Skiby	1948	512	- Peder Christian	1922	479
- Lone Jelle	1969	471	- Peder Ditlev	1889	379
- Mads Meldgaard	1969	226	- Peder Haugaard	1910	333
- Maren	1883	335	- Peder Jensen	1867	420
- Margit Vinding	1946	188	- Peder Jensen	1891	245
- Margrethe	1915	430	- Peder Steffen	1919	520
- Margrethe	1950	484	- Peder Søren	1873	504
- Margrethe Haugaard	1912	333	- Peder Sørensen Munk	1882	213

Pedersen, Peder Thøger	1837	315	Pedersen, Thøger	1859	290
- Peder Vagn		188	- Tine Charlotte Ehler	1962	443
- Peer Karmark	1944	292	- Tommy	1954	373
- Peter Michael	1956	413	- Torben Ditlev	1962	368
- Petrea	1851	452	- Torkild	1958	566
- Petrea Bolette	1864	505	- Tove Baggesgaard		504
- Petrea Margrethe	1888	222	- Tove Grund	1928	84
- Petrine	1896	290	- Tove Haugaard	1966	337
- Pia	1967	291	- Tove Helbo	1950	410
- Poul Verner	1955	413	- Tove Kristine Munk	1963	215
- Preben Dam	1959	553	- Tove Skibby	1941	511
- Preben Haugaard	1952	334	- Troels	1968	185
- Preben Martin	1963	368	- Turith Margrethe	1913	425
- Rasmus	1796	391	- Ulla Lucie	1947	335
- Rasmus	1838	505	- Vagner Møller	1935	190
- Rasmus	1846	127	- Valborg	1865	501
- Rasmus	1855	412	- Valerius Melgaard	1913	378
- Rasmus	1859	379	- Valther	1935	208
- Rasmus Jensen	1864	221	- Verner	1920	413
- Rasmus Jensen	1864	380	- Vibeke Skiby	1950	511
- Rasmus Peder	1904	209	- Villy	1901	504
- Rigmor Jørgine	1910	193	- Viola Haugaard	1931	334
- Rita	1947	341	- Vita	1935	93
- Rudolf Steen Blicher	1912	131	- Vita Maria	1926	417
- Ruth Yde	1910	474	- Werner Steen Blicher	1933	130
- Signe	1906	361	- Winnie	1953	527
- Sine	1869	420	- Øllegaard	1855	541
- Solveig Bente	1951	479	- Aage	1925	213
- Solveig Møller	1963	191	- Aage Lindskov Munk	1947	209
- Sonja	1944	211	- Aase	1924	414
- Steen	1954	527	Petz, Jeffery Thomas	1957	402
- Steen Lundgren	1948	479	Perlinger, George Robert	1923	156
- Steen Møller	1947	520	- Glenn Raymond	1955	156
- Steffen Kahr	1941	361	- Ronald Eugene	1949	156
- Susanne Blicher	1968	131	Perrier, Jean-Pierre François	1938	315
- Svend Arnold	1911	210	Peters, Bernd Jürgen	1950	79
- Svend Erik	1921	304	Petersen, Alex Ove	1936	443
- Svend Aage	1911	291	- Allan Lendorf		486
- Sven Aage	1924	484	- Alvin Lissau	1954	111
- Søren	1833	500	- Anna Kathrine	1904	135
- Søren	1834	118	- Annalise Kittelmann		414
- Søren	1843	127	- Anne	1934	176
- Søren Jørgen	1906	209	- Anne Margrethe Storm	1965	369
- Søren Rasmussen	1848	203	- Annegrete Vester	1939	423
- Søren Skiby	1959	511	- Annelise	1928	59
- Søren Steffen	1930	339	- Annette	1966	62
- Sørine		224	- Astrid Marie	1932	375
- Theodor Haugaard	1907	331	- Bente Schou	1950	566
- Thomas Nygaard Bech	1953	157	- Bertram Bloch	1929	421
- Thomas Rasmussen Munk	1878	209	- Bibs Gerda Elise-Marie Hesselvig	1934	234
- Thyge Steffen	1856	331	- Birte Vester	1937	423
- Thøger		281	- Birthe Hanne	1943	75
- Thøger	1790	279	- Bjørn Heller	1950	416
- Thøger	1854	208	- Bodil Schou	1926	567

Petersen, Brita Agnes	1940	421	Petersen, Ole Leth Balsby	1946	378
- Børge Bloch	1935	421	- Ole Schou	1953	566
- Carl Permin Günther	1943	237	- Olga Marie	1906	135
- Cecilie Thorup	1838	284	- Oluf Schou	1925	566
- Charlotte	1967	61	- Oskar	1900	566
- Claus Bundgaard	1949	75	- Ove Richard	1908	423
- Dagny Kristine	1925	541	- Pernille Schou	1956	567
- Dorthe Bloch	1962	421	- Poul Erik Schou	1928	567
- Dorthe Schou	1950	566	- Richard	1891	120
- Elinor Marie	1911	423	- Ruth	1919	120
- Ella Ane Marie	1909	465	- Secord	1886	125
- Ellen		135	- Svend Eduard Carl	1918	76
- Erik	1937	457	- Tage	1933	369
- Erik Lorenz	1952	484	- Thomas Schou	1961	567
- Flemming Rantzau	1948	556	- Tina Marie Petersen	1968	61
- Folmer Kjær	1948	175	- Torben Seier	1946	171
- Gerd Strange	1937	108	- Tove	1931	141
- Hanne	1965	516	- Ulla	1948	142
- Hanne Terp	1961	363	- Vagn	1942	61
- Hans Christian Schmidt	1943	516	- Vibeke Nødskov	1930	502
- Helle Bloch	1964	421	- Vivian	1957	361
- Herbert Balsby	1916	378	- Walter		135
- Iben Legind	1964	425	Peterson, Andrew Lee	1967	150
- Inger Gudrun Balling	1918	76	- Carl Harold		135
- Inger Marie Dybdahl	1942	116	- Carol Linnea	1939	135
- Inger-Margrethe	1917	482	- Jack Lee	1932	150
- Jens Christian		135	- John	1887	125
- Jesper Kim	1952	352	- John Lee	1963	150
- Jesper Schou	1952	567	- Kristen Lea	1961	150
- Johan	1904	189	- Kyle Lee	1959	150
- Jørgen Overgaard	1945	76	- Lillabelle	1927	135
- Jørgen Storm	1963	369	- Marilyn		435
- Jørn Vester	1935	423	- Wayne Lee	1964	150
- Karen	1955	96	Peterson, Gurli	1953	186
- Ketty Viktoria	1935	190	Pettersson, Jan	1945	304
- Klara	1916	195	Pherson, Inge Pia	1952	112
- Kurt	1943	62	Phillips, Brian Scott	1962	401
- Kurt	1944	479	- Bruce Alan	1959	401
- Lars Vester	1957	423	- Harry Linton	1906	401
- Leif Bloch	1957	421	- Harry Linton	1930	401
- Leif Ole Ib Astrup	1929	361	- Jacqueline Gail	1932	402
- Lene Leth Balsby	1944	378	- Jean Suzanne	1967	401
- Liselotte	1951	75	- Jennifer Lynn	1969	401
- Lone Schou	1955	566	Pickard, Harry S.	1889	118
- Lotte Schou	1958	566	Plambech, Birthe		74
- Mary	1891	337	Pleman, Allan	1963	119
- Mary	1902	135	- Frank Erling	1949	119
- Merete Lillegaard	1955	422	- Jonna	1953	119
- Michael Astrup	1959	361	- Marius	1924	119
- Minnie	1899	135	- Torben	1960	119
- Mona Elise Kegel	1939	193	Plesner, Dorthe Elisabeth	1959	309
- Morten Storm	1968	369	- Henry Leif	1937	308
- Niels Schou	1924	566	- Lise Merete	1964	309
- Niels Aage	1923	75	- Peder Thøger	1958	308

Plesner, Søren Henry	1962	309	Poulsen, Peter Skov	1929	136
Poschmann, Annie	1939	462	– Poul Hakon	1957	136
Potter, Krissa Sue	1958	402	– Preben Skiby	1954	511
– Marda Lue	1961	402	– Sigurd Fossum	1905	426
– Sven Thomas	1965	402	– Svend Overgaard	1944	89
– Thomas Benjamin	1931	402	– Svend Skov	1959	136
Poulsen, Anders Rude	1953	352	– Tage Overgaard	1950	531
– Anne Rasmine	1901	140	– Thora Emilie	1881	555
– Bent	1929	511	– Tage Overgaard	1950	89
– Birgit	1955	328	– Torben Skiby	1957	511
– Birgit Overgaard	1966	89	Povlsen, Kirstine	1899	374
– Birgitte	1958	552	Preuss, Bonnie		534
– Bjarne Overgaard	1962	89	Prip, Rasmine Frederikke	1842	127
– Carlo Andreas	1916	552	Præst, Freddy	1938	427
– Christina Elizabeth	1966	426	– Gitte	1962	427
– Claus Overgaard	1964	88	– Lennart	1963	427
– Egon	1941	88	Putten, Jacob van		425
– Ejvind Overgaard	1940	89			
– Elin Liane	1941	363	Radich, Ilona	1939	462
– Elizabeth Fossum	1937	426	Ragnsvald, Poul Otto	1925	442
– Ellen		424	Ragoczy, Ilona Charlotte Emma	1928	538
– Ellen Mandrup	1908	501	Ranch, Arne	1949	542
– Ellen Rude	1932	352	– Arthur Valdemar	1908	542
– Else Kristine	1899	139	– Birgitte	1954	542
– Erna	1932	422	– Birgitte	1954	543
– Eva	1945	552	– Bodil	1934	542
– Frederik Christian	1911	140	– Gunny Munch	1936	542
– Frederik Emil	1862	139	– Karen Munch	1938	542
– Frode Lindhart	1933	406	Randa, Charly Egon	1919	77
– Gunnar Ingvar	1905	351	– Hjalmar Oscar	1889	77
– Hanne		511	– Inge Vibeke	1923	77
– Hans Fossum	1934	426	– Kirsten	1952	77
– Hans Peter	1909	89	– Michael	1957	77
– Hardy Overgaard	1938	89	Rasmusdatter, Ane Johanne	1825	279
– Helge Flemming	1949	422	– Ane Kirstine	1814	55
– Helle Vibeke Fossum	1968	426	– Ane Margrethe	1822	70
– Henning	1933	174	– Maren	1821	89
– Johanne	1936	216	– Margrethe	1827	355
– Jytte Kirsten Møller	1942	552	– Margrethe	1827	452
– Karen	1914	213	Rasmussen, A.C.	1910	216
– Karen		419	– Agner	1909	290
– Karen Margrethe	1948	395	– Agnes Kristine	1900	443
– Kirstine	1924	137	– Agnete	1888	433
– Kirsten Vestergaard	1946	530	– Alan	1954	517
– Kristine Poulina	1903	140	– Albrekt	1854	358
– Lars Haahr	1962	174	– Alfred Bak	1906	288
– Linda	1969	89	– Alfred Charles	1887	158
– Margaret Fossum	1946	426	– Alice	1956	518
– Marie	1900	293	– Alice Christa Kruuse	1947	119
– Marie Chatrine	1901	132	– Allan Bergmann	1964	523
– Morten Overgaard	1968	88	– Allan Holger	1958	64
– Morten Skov	1960	137	– Allan Louis	1938	444
– Niels	1969	89	– Alma Kristine	1914	522
– Niels Haahr	1964	174	– Alma Margrethe	1929	526

Rasmussen, Anders		64	Rasmussen, Benedikte	1950	516
- Anders	1871	363	- Benny Maria Mathilde	1936	480
- Anders Bak	1965	289	- Bent	1880	486
- Anders Christensen	1866	287	- Bent	1927	480
- Andrea	1861	287	- Bent Thorvald	1921	517
- Andrea Birgit	1963	362	- Bent Østergaard	1956	485
- Ane	1827	315	- Bente	1941	314
- Ane	1870	125	- Bente	1953	291
- Ane	1874	158	- Bente	1953	518
- Ane	1881	159	- Bente	1956	518
- Ane Bach	1960	479	- Berit Merete	1952	434
- Ane Birgitte	1861	172	- Betty Ann	1935	435
- Ane Johanne	1849	55	- Betty Gerda	1923	520
- Ane Johanne	1856	359	- Birger	1942	482
- Ane Johanne	1867	125	- Birgit Cecilia Juul	1946	525
- Ane Kathrine	1857	160	- Birthe	1948	479
- Ane Marie	1845	145	- Birthe	1957	67
- Ane Marie	1852	66	- Birthe Laila	1952	152
- Ane Marie	1868	560	- Birthe Storm		217
- Ane Marie Bak	1946	289	- Birthe Østergaard	1955	485
- Ane Marie Stella	1924	442	- Bjarne	1966	357
- Ane Sørine Theodora	1856	453	- Bjarne Bækkelund	1969	529
- Anette	1964	357	- Bjørn Tøger	1939	363
- Anette	1965	358	- Bodil Buhl	1950	557
- Anette Gammelgaard	1962	171	- Bruno	1946	86
- Anette Horn	1965	159	- Børge	1907	113
- Anja Merete	1947	434	- Candy		435
- Anker Langgaard	1945	365	- Carl	1920	357
- Anker Mølkjær	1900	362	- Carl Frederik	1883	520
- Anna	1859	453	- Carl Johannes	1858	359
- Anna	1873	483	- Charles Andreas	1894	118
- Anna	1885	434	- Christian		333
- Anna	1886	433	- Clara Andrea Cathrine	1891	118
- Anna	1933	83	- Clara Elisabeth Kruuse	1922	119
- Anna	1956	359	- Claus Midtgaard	1966	342
- Anna Cathrine	1898	120	- Claus Skibby	1968	512
- Anna Else	1907	444	- Connie Kirsten	1943	97
- Anna Hedemand	1928	476	- Connie Lynn	1968	363
- Anna Margrethe	1907	433	- Dagny	1883	428
- Anna Margrethe	1915	522	- Dagny Dorthea	1904	443
- Anna Marie	1937	364	- Dan Bergmann	1960	523
- Anna-Marie	1933	484	- Dana Keith	1962	363
- Anna Mattie	1901	444	- Diana Lee	1947	127
- Anna Sørine	1859	438	- Dina Erika	1931	527
- Annette	1947	524	- Donald Kresten	1956	127
- Anni	1969	146	- Donn Lewis	1938	435
- Anni Kruuse	1962	119	- Doris		511
- Anolea Joyce	1925	435	- Dorit Elling Kongstad	1923	437
- Arne	1906	216	- Dorthe	1948	357
- Arne	1930	63	- Dorthea Dagmar	1871	446
- Arne Katholm	1907	472	- Dorthea Markusine Antonia	1866	465
- Arne Thøger	1900	287	- Drane		435
- Asger	1876	486	- Edith	1896	413
- Basil Devere	1912	126	- Edith	1919	118

Rasmussen, Edith Skibby	1915	512	Rasmussen, Gordon K.	1915	126
- Egon		146	- Gorm	1957	475
- Ejnar Anker	1884	433	- Gotfred Thøger	1895	444
- Ejvind	1899	485	- Gregory		435
- Eli	1903	485	- Grethe	1916	516
- Elfrida Marie	1895	176	- Grethe	1935	520
- Elisa Alexandra	1934	130	- Grethe	1945	357
- Elizabeth	1914	482	- Grethe Bente	1944	515
- Ella	1910	518	- Grethe Elise Schnack	1913	395
- Ella	1920	536	- Gudrun	1882	426
- Ellen	1898	501	- Gudrun	1907	289
- Ellen Marie	1848	286	- Gudrun	1913	472
- Ellen Plougstrup	1920	65	- Gudrun	1921	482
- Ellen Sofie	1906	481	- Gudrun Antonia Marie	1894	435
- Elsa	1948	526	- Gunnar	1871	473
- Elsa Margrethe Marie	1910	514	- Gunnar	1911	520
- Else		302	- Gunnar Peder	1921	478
- Else Gerd	1950	482	- Gunver Hedemand	1925	475
- Else Holm	1920	244	- Gunver Nørgaard Thøger	1915	433
- Else Kirstine	1926	443	- Gustav Adolf Juul	1908	521
- Else Marie	1947	92	- H.		180
- Else Marie Bloch	1951	286	- Hanne	1958	481
- Elsebeth Bastkær	1954	484	- Hanne Katholm	1941	472
- Else-Marie Skibby	1948	512	- Hans	1862	118
- Emil	1899	502	- Hans	1872	483
- Emmy Kette	1915	486	- Hans	1882	169
- Erik	1947	358	- Hans Andreas	1855	425
- Erik	1960	147	- Hans Christian Carl	1849	514
- Erik Lyng	1940	529	- Hans Gammelgaard	1961	171
- Erik Østertoft	1958	359	- Hans Henrik	1909	521
- Erika Petrea Kirstine	1863	458	- Hans Henrik	1953	524
- Erling		520	- Hans Henrik Bak	1933	289
- Erna	1921	314	- Hans-Henrik	1917	523
- Erna Skibby	1905	511	- Hans Jakob	1933	485
- Estrid Nørgaard Thøger	1909	432	- Hans Thorsten	1932	484
- Eva	1957	481	- Harry Langgaard	1916	365
- Eyvin Paul	1934	362	- Harry Langgaard	1968	365
- Finn	1944	520	- Hedvig Marie	1911	432
- Finn	1947	358	- Helena Margareta Juul	1952	525
- Finn	1950	517	- Helene Gammelgaard	1918	170
- Finn	1962	84	- Helga	1883	487
- Finn Monrad	1952	552	- Helge	1896	477
- Flemming	1961	518	- Helle Gerd	1959	442
- Folmer	1923	479	- Helle Langgaard	1960	366
- Frances Jane	1921	435	- Henning	1925	359
- Frands	1848	339	- Henning	1928	518
- Frank Bergmann	1966	523	- Henning Juul	1951	479
- Frans Ole	1945	356	- Henning Karl Peder	1931	361
- Gail Suzanne	1940	126	- Henning Søgaard	1937	130
- Gerald Lee	1927	127	- Henny	1943	478
- Gerd	1944	487	- Henrik	1954	474
- Gerda	1940	514	- Henrik	1966	358
- Gerda Marie	1898	129	- Henrik Carl	1880	514
- Gitte M.	1955	64	- Henrik Kristian	1922	525

Rasmussen, Henrik Lambreth	1946	464	Rasmussen, Johanne	1909	356
- Henrik Vilhelm	1880	180	- Johannes	1855	160
- Hilda		171	- Johannes	1875	486
- Hilma Augusta	1910	110	- Johannes	1878	471
- Hjørdis	1946	478	- Johannes Erik Tage	1912	434
- Holger	1892	434	- Johannes Snedker	1913	487
- Holger	1898	480	- John Francis	1918	126
- Holger	1901	502	- John Fritz	1936	434
- Holger	1918	434	- John Karl	1964	126
- Holger	1920	344	- John Langgaard	1947	365
- Holger	1922	358	- Jon Wallace	1913	126
- Holger Ebbesen	1903	63	- Juanita Liane	1966	526
- Hugo Johannes Horn	1916	158	- Jutta	1868	470
- Inga	1927	484	- Jytta	1930	336
- Inga	1932	64	- Jytte	1946	291
- Inge	1873	471	- Jørgen Saandvig	1946	479
- Inge	1933	361	- Jørgine Petrine	1887	514
- Inge	1946	478	- Jørn Kristian	1950	456
- Inge	1960	481	- Jørn Peter	1941	357
- Inge Bastkær	1950	483	- K.E.	1930	64
- Inge Gammelgaard	1952	171	- Kaj August	1898	361
- Inge Holm	1913	243	- Kaj Dahl	1939	342
- Inge Susanne	1967	356	- Kaj Snedker	1908	486
- Inger	1936	113	- Karen		286
- Inger Langgaard	1950	365	- Karen	1888	245
- Inger Marie		418	- Karen	1902	288
- Ingrid	1924	539	- Karen	1952	357
- Irene Lissie	1955	63	- Karen	1963	484
- Irma Birgit	1941	97	- Karen Bækgaard		67
- Irma Elling Kongstad	1916	437	- Karen Grethe	1938	443
- Jack Friis	1962	434	- Karen Inger	1960	363
- Jacob Peter Christian la Cour	1861	458	- Karen Mae	1958	127
- Jakob Alfred	1904	485	- Karen Marie	1857	287
- James Lloyd	1939	127	- Karen Marie	1877	363
- James Peter	1910	126	- Karen Marie Kirstine	1869	361
- Jann	1955	434	- Karen Marie Søndergaard	1917	131
- Jannie Bloch	1965	286	- Karen Petrea	1901	181
- Jeannette T.	1968	64	- Karin Kruuse	1959	119
- Jens	1822	70	- Karl Anker		420
- Jens	1852	159	- Karl Højbak	1908	208
- Jens	1852	355	- Karl Martin	1881	126
- Jens	1861	242	- Karl Peter Rudolf	1874	181
- Jens	1875	471	- Karla	1944	525
- Jens	1883	160	- Karl-Johan Bloch	1914	285
- Jens	1911	356	- Karoline Annine	1871	144
- Jens Carl Holm	1916	243	- Kate	1957	64
- Jens Arvid Juul	1957	525	- Kathrine	1871	470
- Jens Kristian	1887	242	- Kathrine	1891	245
- Jens Peder	1829	453	- Kathrine Gammelgaard	1917	170
- Jensine Kristine	1874	447	- Keld	1948	517
- Jens-Peder Eilersen	1947	243	- Ken Sloth	1958	526
- Jess	1957	434	- Kenneth Lee	1923	435
- Jette	1952	64	- Ketty Skibby	1913	512
- Jette Aase Overgaard	1945	74	- Kirsten	1926	481

Rasmussen, Kirsten	1952	91	Rasmussen, Maren	1850	287
- Kirsten	1959	484	- Maren Cathrine	1874	287
- Kirsten Gunda Bak	1942	289	- Margaret Mae	1919	126
- Kirsten Johanne	1947	97	- Margrethe	1861	443
- Kirsten Katholm	1944	472	- Margrethe	1882	398
- Kirstine	1835	500	- Margrethe	1896	560
- Kjeld	1924	483	- Marian	1949	229
- Kjeld	1959	64	- Marie	1881	473
- Klaus	1962	302	- Marie Cecilie	1893	248
- Knud	1890	359	- Marie K.	1918	531
- Knud	1933	287	- Marie Louise	1969	434
- Knud	1942	357	- Marie Magdalene	1896	120
- Knud	1957	484	- Martha Kirstine	1915	520
- Knud Axel Kruuse	1920	118	- Martin Karl	1893	314
- Knud Bjarne	1953	71	- Mary		435
- Knud Erik	1944	290	- Merete	1944	524
- Knud Erling	1897	483	- Meta Juul	1943	525
- Knud Gammelgaard	1929	171	- Meta Kirstine	1892	360
- Knud Henrik Gammelgaard	1967	171	- Mette	1966	480
- Knud Munk	1943	216	- Mette Kirstine	1893	361
- Kresten Einer	1886	126	- Mette Kirstine	1896	362
- Kresten Erik	1964	127	- Mette Marie	1909	360
- Kristen	1914	357	- Mette Sig	1967	97
- Kristian	1866	443	- Michael	1958	524
- Kristian Haugaard	1869	363	- Michael Martin	1965	363
- Kurt	1940	523	- Mikael Antonius	1874	511
- Kurt	1952	359	- Mona Gerda Fisker	1925	479
- Kurt Ejvind	1945	97	- N.P.	1859	501
- Lars		180	- Nelly Østertoft	1967	359
- Lars-Erik Skibby	1941	512	- Nicolas	1962	362
- Lasse	1952	526	- Niels	1861	361
- Laus Birger Friis	1937	434	- Niels	1874	158
- Leah Kresten	1945	126	- Niels	1935	84
- Leif	1916	482	- Niels	1940	433
- Leif	1944	358	- Niels Christian	1883	518
- Lene Flor	1942	397	- Niels Christian Thøger	1887	434
- Lene Sahl	1946	89	- Niels Erik	1948	516
- Leo Willy	1913	512	- Niels Holm	1957	243
- Lilian Langgaard	1954	366	- Niels Kristian Bloch	1947	285
- Lilly Alice Skibby	1917	512	- Niels Møller	1859	172
- Linda Pearl	1944	444	- Niels Peter Juul	1956	525
- Linda Sue		435	- Norma	1935	216
- Lis Inga	1942	97	- Norman Leo	1928	362
- Lisbet Margit	1942	151	- Olaf	1918	517
- Lisbet Margit	1942	356	- Olav Hedemand	1923	474
- Lisbeth	1959	480	- Ole	1961	481
- Lisbeth Gunhild	1935	485	- Ole Kruuse	1945	119
- Lone	1969	358	- Ole Tøger	1960	363
- Lone Horn	1945	159	- Orla	1923	361
- Lone Kruuse	1965	119	- Otto Juul	1919	524
- Lowell Allan	1937	126	- Otto Ragnvald	1900	441
- Lowell Einer	1914	126	- Paul Steffen	1965	434
- Maks	1951	358	- Peder	1823	391
- Maren	1832	294	- Peder	1848	158

Rasmussen, Peder	1873	125	Rasmussen, Svend	1914	290
- Per	1933	481	- Svend	1955	474
- Per Bækkelund	1944	529	- Svend Sølvér	1956	478
- Per Lykke	1947	207	- Svend Aage Carl	1914	515
- Per Yde	1946	477	- Sølvér	1920	478
- Pete Kresten	1966	127	- Sølvér	1942	478
- Peter Abildgaard		59	- Søren	1776	105
- Peter Bækkelund	1967	529	- Søren	1838	473
- Peter Katholm	1910	472	- Søren	1843	144
- Peter Østergaard	1962	363	- Søren	1847	286
- Pia	1964	363	- Søren	1954	524
- Pia	1967	84	- Søren	1964	480
- Poul	1957	337	- Søren (Vinding)	1866	183
- Poul Erik	1941	520	- Søren Andreas	1895	83
- Poul Gammelgaard	1922	170	- Søren Bak	1961	289
- Poul Tøger Mølkjær	1941	363	- Søren Eric	1869	444
- Preben	1941	146	- Søren Halfdan	1894	474
- Ralf	1947	358	- Søren Kjærsgaard	1955	358
- Randi Henrikke	1910	521	- Søren Laurits	1883	521
- Rasmine	1841	134	- Søren Martinus	1885	356
- Rasmine	1854	453	- Søren Ole	1864	361
- Rasmine Birgitte	1893	362	- Theodor	1878	365
- Rasmus	1850	158	- Thomas	1879	126
- Rasmus	1868	125	- Thora Marie		543
- Rasmus	1876	126	- Thyra	1863	443
- Rasmus	1878	159	- Thøger	1825	425
- Rasmus Anton	1857	433	- Thøger	1855	287
- Rasmus Ejner	1897	358	- Thøger	1884	432
- Rasmus Henry	1911	97	- Thøger	1897	444
- Rasmus Kr.	1896	361	- Thøger Martin	1866	362
- Rasmus Kristian	1878	486	- Torben	1967	365
- Raymond Russell	1920	435	- Torben Kemp	1954	92
- Reggie		435	- Tove	1934	364
- Richard		435	- Tove Kruuse	1929	120
- Richardt	1917	314	- Tøger Albert Mølkjær	1910	363
- Rigmor Bak	1948	289	- Ulla	1943	482
- Robert Allen	1928	435	- Ulla	1956	246
- Robert Grant	1967	127	- Ulla	1961	480
- Roger	1969	444	- Ulla Kirstine	1924	526
- Roger Frederik	1932	444	- Ulla Margrethe	1912	522
- Rosenius Kongstad	1897	436	- Vagn	1905	485
- Rud Ejvind	1943	485	- Vagn Eriksen	1946	420
- Russell		435	- Vagn Østergaard	1952	485
- Russell Allen	1912	126	- Verner	1944	288
- Ruth Edel	1922	441	- Vibeke	1956	518
- Signe Kathrine Hedemand	1921	474	- Viggo	1922	359
- Signe Randi	1951	479	- Villy Frank Søgaard	1905	130
- Sigrid	1886	487	- Villy Harry	1915	74
- Steen	1950	359	- Villy Søren	1937	356
- Steen Otto	1955	442	- Vreni Erika Juul	1954	525
- Steven		435	- Walther	1922	434
- Stig	1953	359	- Walther David	1906	446
- Stig Gammelgaard	1947	170	- William Kennedy	1962	126
- Susie		435	- Yelva Johanne Henrikke	1909	520

Rasmussen, Aage	1911	290	Rosenstand, Knud Erik	1965	561
– Aage	1926	81	– Stig	1930	560
– Aage	1934	83	Rosenquist, Ejner	1896	297
– Aaron Junior	1930	435	Rosschou, Anders	1957	418
– Aase Due	1942	521	– Jørgen	1933	418
Rathcke, Conny Tove	1941	167	– Lise	1953	418
Rathlou, Joan Holstein	1959	326	– Nils	1965	418
Ravn, Dorthe	1922	430	Rossil, Alice Emilie Victoria	1911	200
– Inge	1968	472	Rostbøll, Benedikte	1968	557
– Ole	1941	472	– Martin	1964	557
Ravnborg, Lars	1968	220	– Solveig	1966	557
– Per	1945	220	– Torben	1929	556
Ravn-Nielsen, Anne Marie	1947	240	Rowe, E. Franlyn		135
– Jens Ole	1944	239	– James Franklin	1939	136
– Niels Arne	1945	239	– Robert David	1936	136
– Poul Erling	1908	239	Rubiera, Fernando Murillo	1923	405
Raymond, Leonore Pauline	1903	362	Rubow, Anne-Mette	1966	538
Rediger, Georgianne	1928	402	– Charlotte	1963	538
– Juanita June	1930	402	– Sven Peter	1938	538
– Kay Marie	1947	402	Rude, Annette	1947	354
– Victor M.	1909	402	– Charlotte	1941	353
Reeholm, Annette	1944	342	– Else Marie	1913	352
Reeves, Carol Elaine	1948	411	– Erik	1914	353
– Connie		534	– Hans	1945	354
– Dwight Wayne	1945	411	– Inger	1908	351
– Jesse Olive	1943	411	– Jens Peter (Pedersen)	1882	351
– Jesse William	1918	411	– Kristian	1969	354
Reiersen, Ole Carl	1949	222	– Merete	1952	354
Reiter, Aage	1939	409	– Mette Marie	1956	355
Reneke, James A.	1937	215	– Michael Henrik	1946	352
– Laura Katharine	1969	215	– Peter Rude	1943	353
– Margaret Elizabeth	1964	215	– Søren	1958	355
– Paul Albert	1962	215	– Tyge	1923	355
– Stephen Edward	1966	215	– Vibeke	1957	354
Ridley, Felicia Ann	1962	99	– Victor	1851	351
– Daniel Warren	1939	99	– Victor	1910	352
Riis, Annette	1949	451	Runge, Jytte		451
– Britta Johanne	1963	233	Rungø, Hanne	1960	283
– Christian Holger	1961	233	Russell, Andrew F.		252
– Hans		93	– Milton Craig		252
– Hans Jørgen	1950	94	Rytter, Anette	1949	234
– Jens Holger	1901	232	Rødkjær, Palle	1951	188
– Kai Holger	1931	232	Røjgaard, Jane Lis	1947	196
Rindom, Arne		112	– Lars	1941	196
Risner, Loni		535	– Lene	1968	196
Rohde, Gyda	1927	336	– Ove	1912	195
Rohrberg, Allan	1948	373	Rønn, Lene Harbo	1938	425
Rosbirk, Susanne	1957	350	Rønne, Pia	1958	200
Rolandsen, Dorte	1945	280	Rønnelid, Åsa Maria	1958	345
Rosen, Ernst v.	1876	540	– Johan Kristian	1955	345
Rosenberg, Finn	1943	523	– Kjell	1921	345
Rosendahl, Danna Lia	1907	209	– Mats Gunnar	1961	345
– Herdis	1914	73	Rørbech, Jes	1965	58
Rosenstand, Knud	1879	560	– Karin	1967	58

Rørbech, Niels	1937	58	Schou, Marie Johanne	1894	563
			– Mette	1967	566
Salech, Karina	1967	133	– Mette Marie Sofie	1859	251
– Karl-Heins	1942	133	– Ole Peter	1920	565
– Maybritt	1962	133	– Ole Petersen	1856	563
Salling, Helle Vibeke	1955	247	– Otto Emil	1823	248
Salomonsen, Steen Justus	1954	283	– Poul Aage	1952	565
Samann, Annelisa	1946	215	– Rasmus Borbjerg	1921	563
– Ellen Helga	1940	215	– Søren Sørensen	1855	249
– Elsa Anne Marie	1942	215	– Yvonne	1965	251
– Kurt	1905	214	– Aage	1927	565
Sand, Nils-Eric	1942	525	Schou-Nielsen, Anders Emil	1902	249
Sandberg, Ensfjord Ingrid Birgitta	1944	443	– Henrik	1958	249
Saunders, Deanne	1968	72	– Jørgen Peter	1927	249
Scarrow, Shirley Fay	1927	445	– Michael	1963	250
Schack, Karen Margrethe	1918	353	– Pernille Kirstine	1960	249
Schalech, Anna Eleonora Kirstine	1906	287	– Poul Otto	1936	249
Scheelhardt, Hanne Munch	1918	458	– Søren	1966	250
Scherich, Rebecca	1956	402	– Søren Otto	1904	249
Schiagets, Melody Louise	1961	524	Schousgaard, Anders	1939	428
Schmidt, Egon Vestergaard	1936	421	– Christian	1965	429
– Elisabeth Maria	1953	197	– Jacob Morten	1968	429
– Hulda		172	– Karen Elisabeth	1943	429
– Inger Kappel	1958	69	Schrøver, Aino Berit	1958	163
– Poul Erik		511	– Ann-Britt	1955	162
Schmidt-Jørgensen, Flemming	1945	396	– Anne Kathrine	1969	163
Schmølkær, Grethe	1932	541	– Bo	1955	162
Schnack, Claudine	1880	391	– Ellen Kristine	1923	162
Schnegelesberg, Ib		434	– Evy	1955	162
Schomburg, Wiliam		125	– Helle	1944	161
Schou, Ane Louise	1854	248	– Inger Marie	1928	162
– Anne Kathrine Johanne	1857	108	– Jeanette	1965	163
– Anne Kathrine Johanne	1857	251	– Kirsten Marie	1964	163
– Asger	1934	565	– Niels Vagn	1921	161
– Bent	1959	565	– Ole	1931	162
– Birgitte	1966	565	– Per	1931	163
– Cecilie	1890	251	– Renie	1947	161
– Cecilie Marie	1939	566	– Søren	1961	163
– Dorrit	1948	251	– Viggo Niels Gammelgaard	1898	161
– Ellen	1935	566	Schrøder, Jens Peder	1951	348
– Emilie	1887	250	Schubart, Bent Christian Franz	1943	201
– Erik	1953	565	– Lise Charlotte	1964	201
– Gerda	1931	565	– Rikke Christana	1966	201
– Helga	1900	566	Schultz, Irene Beatrice		252
– Henning	1925	565	– Jacob	1882	563
– Jens Peter	1898	564	– Karin		459
– Jørgen Peter	1947	417	– Birthe Lilian	1947	90
– Jørgen Peter	1949	565	Schuster, Bent		199
– Karl Frederik	1852	248	– Birthe Ruth	1929	198
– Kathrine	1882	250	– Georg Aksel	1899	198
– Kirsten	1953	565	– Kirsten Henny	1931	199
– Kirstine	1880	249	– Rita Gulli	1934	199
– Kurt	1936	250	Schwane, Marianne Lisbeth	1955	526
– Magda	1885	563	Schaaf, Candace Lynn Vander	1953	135

Schaff, Freddy Martin Vander	1955	135	Skog, Hulda	282
– Lawrence Vander	1927	135	Skou, Chresten	1943 471
– Lawrence Vander	1949	135	– Ellen	1907 471
Sedges, Henry		125	– Ellen Bostrup	1965 471
Seemann, Ole		72	– Elsebeth	1946 471
Sejersen, Birgitte Kathrine	1857	249	– Henning Bostrup	1962 471
Selbo, Jens Einar Falk	1944	328	– Karsten Bostrup	1965 471
– Tage Falk	1967	328	– Kresten Jensen	1869 470
Selmann, Inge Lisbeth	1951	209	– Mogens Bostrup	1939 470
Severin, Marianne		462	– Søren Bostrup	1946 471
Sevy, Helen		126	– Vagn Aage	1915 471
Seward, Dave John		331	– Vibeke Bostrup	1942 471
Shau, Donald		435	– Viggo	1910 470
– Kay Dell Bruns		435	Skoubo, Egon Helmut	1920 293
– Marchlean Marie		435	– Karin Asta	1955 293
Shull, Jessica		411	– Ove Laurits	1953 293
Sibast, Else Birgit	1945	239	Skov, Annalise	1925 460
Siebert, Carol A.		444	– Bent	1944 219
Sigismund, Bo Østen	1949	428	– Bodil Margrethe Skafte	1954 67
– Gulli	1907	426	– Finn	1956 220
– Hanne	1941	427	– Flemming	1965 220
– Hans	1878	426	– Hanne	1954 233
– Helene	1909	426	– Niels Henning	1951 220
– Ib Østen	1959	428	– Niels Peter	1921 219
– Jan Østen	1952	428	– Rita	1945 219
– Lone	1947	427	– Søren List	1968 219
– Ole Østen	1944	427	– Theodor	1947 220
– Per Østen	1956	428	Skowronek, Theodore A.	135
– Poul Østen	1919	428	Skytte, Minna	1916 113
– Svend Østen	1914	427	Skødt, Inge-Bente	1948 130
Silan, Maila Owokki	1933	232	Skaaning, Heine Peter Hymøller	1945 376
Simcik, Ann	1898	534	Skaarup, Peder Pedersen	1913 409
Simonsen, Bente	1947	399	– Preben Juul	1946 410
– Birthe	1947	475	– Steen Juul	1949 410
– Elmer	1913	399	Sletting, Birthe	222
– Inge-Kirsten	1943	471	Slabowski, Eva	1958 375
– Johanne	1881	93	Sloth, Jette	1954 189
– Lars	1953	399	Sloan, Karen Kay	1961 155
– Lene	1950	399	– Kathyleen Ann	1959 155
– Mai-Britt Munch		484	– Kristi Lee	1961 155
– Marie	1887	287	– William Poul	1905 154
Sjöstadt, Else Marie		424	– William Thomas	1934 155
Skajem, John Asbjørn	1969	157	Smart, Joan Elizabeth	215
– Hans Asbjørn	1941	157	Smith, Alice	117
Skammelsen, Elin	1946	352	– Estella	1902 444
Skeffington, Peter		402	– Greenleaf Haugaard	1945 329
Skibby, Børge	1923	513	– Norman Page	1904 329
– Conni Sperling	1938	512	– Norman Page	1943 329
– Henry	1916	512	– Stephen	251
– Karin	1969	511	Snebang, Marie	1934 393
– Ove	1928	511	Snedker, Johanne Margrethe	1883 486
– Villy	1909	512	– Karen Sofie	1917 487
Skipper, Kirsten Fly	1951	311	Snell, Alatheia Joy	1964 446
Skjoldburg, Jan Løbnitz	1960	542	– Anne Elizabeth	1961 446

Snell, Ardeth Verlene	1966	446	Steinicke, Esther	1917	471
– Bonnie Joy	1929	446	Stenderup, Birgit	1945	400
– Brian Stuart	1949	445	Stenersen, Bård Kjærulf	1966	441
– Carol Verdean	1954	444	– Gunnar	1931	440
– David LeRoy	1955	444	– Kjetil Kjærulf	1968	441
– Dean Allan	1943	445	Stenklev, Ulrik Skibby	1952	512
– Dean Allan	1966	445	Stenshøj, Kirsten	1964	182
– Deanna Faye	1947	445	– Ole Mikkell	1963	182
– Dennis Arthur	1947	445	– Richardt		181
– Glen Allan	1922	445	Stephansen, Erling	1940	186
– Glen Arnold	1968	445	Sterll, Jørgen		454
– Leslie Dean	1924	445	– Peder Jørgen	1956	454
– Linda Joy	1952	444	Stewart, Connie		536
– LuVern	1892	444	– Georg David	1949	403
– Marian Jean	1926	445	– Patricia	1940	370
– Mark Harrison	1961	445	Stevns, Ann Cathrine	1966	469
– Morris Adrian	1920	444	– Arne	1896	465
– Sena Lea	1956	445	– Arne Irminger	1947	466
– Sue Leslie	1964	445	– Birgit	1964	469
– Verlyn Reid	1934	446	– Birgitte Marie	1930	468
Solbeck, Jennie Rosamond		251	– Bodil	1962	469
Solgaard, Hanne Stubbe	1949	204	– Else	1946	469
– Hans Stubbe	1945	204	– Eva Agnete	1898	466
– Inger Elisabeth	1932	93	– Folmer	1905	469
– Lars Christian Stubbe	1968	204	– Harriet	1931	469
– Niels Stubbe	1943	204	– Henrik	1959	469
Sootin, Laura Ellen	1933	362	– Inger Johanne	1932	468
Sommer, Lene	1948	231	– Johanne Dorothea	1945	467
Sonnichsen, Liselotte	1964	522	– Karen	1961	469
Springman, Claudia Ann	1940	107	– Karen Margrethe Irminger	1953	466
Spodsbjerg, Dorthea		361	– Kirsten	1940	469
Speyer, Elsebeth Marie	1908	325	– Magnus	1900	467
Spindler, Flemming Mogens	1948	59	– Marie Louise	1967	469
Sperling, Margith	1916	512	– Niels Aage	1967	469
Spedafore, Rosina Nanette		126	– Ole	1867	465
Stadler, Céline	1961	325	– Ole	1921	469
– Jean	1929	325	– Ole	1942	469
Stagl, Vibeke	1940	427	– Peter Michael Larsen	1962	469
Stampe, Poul		538	– Povl	1933	469
Starr, Mark		127	– Sigrid	1902	467
Steensen, Anna	1893	326	– Aage	1903	468
Steeves, Margaret Elizabeth		252	– Aase Kathrine Marie	1907	469
Steffensen, Aksel Frederik	1930	326	Stig, Poul Erik	1944	566
– Anne Marie	1972	326	Stockman, David Edward	1935	214
– Birgitte Carol Burkal	1954	292	– Lea Anna	1964	214
– Henry August	1913	401	– Lori Katrina	1961	214
– Jens-Ludvig Jelsbak	1948	401	Stokbæk, Ulla	1962	421
– Jørgen Frederik	1957	326	Stokholm, Niels	1906	335
– Karl Jelsbak	1946	401	– Preben	1936	335
– Marianne Haugaard	1958	326	– Steen	1939	335
– Martha	1890	184	Storm, Anina		134
– Minna Jelsbak	1942	401	– Arne	1940	370
– Morten Peder	1964	326	– Glen	1967	370
Stein, Jon		535	– Inge	1936	369

Storm, Kelly Jane	1966	370	Svensden, Inge-Lise Lund	1950	456
– Margit	1935	369	– Ingemann	1925	139
– Susanne Christina	1964	370	– Jens-Erik	1966	140
– Svend Aage	1938	369	– Jørn-Ole	1958	140
– Søren	1909	369	– Keld Hornbech	1942	436
Stormil, Bruno	1923	503	– Laurids Bernhard	1893	139
– Kim	1954	503	– Leif Christian Lund	1948	456
– Tina	1956	503	– Lisa	1968	456
Strand, Inger Lise	1925	397	– Ulla Vibeke Lund	1952	456
Strandby, Birte	1956	504	– Viggo	1920	455
Strandsbjerg, Ane Katrine	1902	406	– Viola Marie Hornbech	1912	435
– Christen	1903	406	Svenning, Inger	1912	463
– Else Marie	1953	406	Svenningsen, Carl	1887	458
– Frede	1908	406	– Claus Munch	1954	459
– Jens	1944	407	– Erik Kirkegaard	1913	458
– Jens Kristian	1956	406	– Kirstine	1936	310
– Karen Margrethe	1955	406	– Niels Munch	1950	459
– Kristen	1872	406	– Ole Munch	1948	459
– Lisbet	1952	407	– Susanne	1968	459
– Mette Kirstine	1905	406	– Søren	1941	459
– Niels	1950	407	– Vita	1917	459
– Rasmus Juul	1906	406	Svensson, Axel Johan	1888	117
Stratton, Jerry Lavern	1937	155	– Lily Benedicta	1904	216
– Jerry Laverna	1961	155	– Ruth		463
– Kimberly Josephine	1962	155	Sweet, Dianna		533
– Kevin Dee	1961	155	Søe-Jensen, Karen Margrethe	1924	198
– Michelle Rene	1967	156	– Knud	1902	198
– Stephanie Patricia	1966	156	– Poul	1918	198
Strauss, Dennis Krogsdahl	1964	230	– Svend	1905	198
– Ejner	1940	230	– Valdemar	1876	198
– Johnny Krogsdahl	1966	230	Søgaard, Karen Elise	1911	287
Street, Knud Aage	1919	303	– Martin Christensen	1884	287
Strudsholm, Mette	1956	301	Søltoft, Gunnar	1954	476
Strøgaard, Inge	1930	109	– Hanne	1956	477
Stuart, Joh. Grant	1873	504	– Jørgen Ludvig	1924	476
Stuckert, Kurt Clemen	1942	97	– Mette	1963	477
– Pia	1966	97	– Søren	1953	476
– René	1969	97	Søndergaard, Dan Yde	1958	360
Støy, Inger Thora	1922	218	– Eva Birgitte	1958	121
Sundahl, Grethe Annette	1939	62	– Helge	1934	210
Susé, Kaj Gudmund Wamberg	1923	503	– Kim Yde	1957	360
Svejstrup, Ane Marie	1865	300	– Lene	1967	210
Svendgaard, Ejner	1914	506	– Magda Nathalie	1911	556
Svensden, Anne Grethe Lund	1955	456	– Orla Laurids Yde	1932	360
– Arne	1953	140	– Tina	1962	210
– Bjarne	1955	140	– Vibe Staack	1953	360
– Bo Haverholm	1960	523	Sørensdatte, Ane Cathrine	1835	453
– Conni Haverholm	1961	523	– Ane Elisebeth	1823	90
– Dorthe	1965	140	– Ane Mette	1833	425
– Erlind Kurt Haverholm	1933	522	Sørensen, Agnes Marie	1900	177
– Folmer Lund	1946	456	– Agnethe Dam	1943	151
– Gunnar	1928	140	– Alf Storm	1958	369
– Hanne	1960	223	– Alistair	1924	173
– Inge-Lise	1956	140	– Anders		500

Sørensen, Andrea	1881	172	Sørensen, Elna Marie	1919	168
- Andrea Marie	1901	177	- Elsceta	1920	173
- Ane	1864	500	- Else Margrethe	1941	309
- Ane Johanne	1811	105	- Else Aamand	1947	347
- Ane Kathrine	1824	248	- Erik	1943	222
- Ane Margrethe	1822	202	- Erik Peter	1925	93
- Ane Marie	1866	500	- Ernst Leo	1934	93
- Ane Marie	1894	304	- Flemming	1944	218
- Ane Stine	1813	177	- Flemming Aase	1968	368
- Ane Stine	1869	182	- Frands Knud	1955	480
- Anna	1887	327	- Gail	1943	172
- Anna Kirstine Ester	1928	142	- Gary	1949	173
- Anna Lisa	1934	93	- Gerda	1923	543
- Anna Margrethe Hald	1938	367	- Gerda Jensine	1930	86
- Anne Dorthea	1930	71	- Georg	1886	446
- Anne Johanne Margrethe	1877	128	- Georg	1905	367
- Anne Marie	1957	481	- Grete	1929	91
- Annemette Vestergaard	1966	309	- Grethe Helene	1934	57
- Anni Caroline	1932	171	- Hanne Lisbet	1953	93
- Arne	1949	223	- Hans Aamand	1918	347
- Arne Gert	1955	93	- Hansine Kathrine	1875	128
- Bent	1934	308	- Helle	1963	332
- Bent	1962	93	- Helle Elisabeth	1966	141
- Bent Hald	1938	368	- Helle Haahr	1961	176
- Bent Lykke	1958	80	- Henning Peter Haahr	1930	176
- Bent Møller	1933	176	- Henrik	1831	510
- Bente		360	- Henrik Haahr	1963	176
- Bente	1942	222	- Herluf Solgaard	1916	204
- Bente	1957	480	- Hugo Møller	1933	177
- Bente Brun	1960	148	- Ib Thøger	1940	309
- Bente Marina	1955	481	- Inge	1942	192
- Birgit Johanne	1944	87	- Inge Poulsen	1949	313
- Birgitte	1963	218	- Inge Thykjær	1944	332
- Birgitte Vestergaard	1963	309	- Inge-Agnete	1912	152
- Birthe	1940	167	- Inger Margrethe Schou	1910	251
- Birthe	1951	339	- Inger Muxoll	1950	303
- Bjarne	1952	456	- Inger Mathilde	1942	367
- Bodil Juel	1952	239	- Ingrid Margrethe	1949	87
- Cecilie	1892	301	- Irma Hald	1948	368
- Cecilie Marie	1868	550	- Jan Storm	1960	369
- Christen	1873	500	- Jens	1811	202
- Christian	1823	294	- Jens	1891	300
- Christian	1920	120	- Jens (Melballe)	1819	224
- Christian Bassow	1896	551	- Jens Kristian	1947	301
- Christine	1877	473	- Jens Peter	1867	57
- Claus Christian Koch	1950	120	- Jens Aamand	1951	347
- Claus Michael	1962	554	- Jensine Bentine	1883	407
- Dorte Aamand	1946	347	- Jette	1960	234
- Elin	1922	231	- Jette	1964	332
- Elin	1952	393	- Jette	1968	309
- Elin	1952	424	- Johanne Cathrine Knudsen	1910	225
- Elisabeth	1890	399	- John Leif	1930	485
- Ellen Kathrine	1903	58	- John Storm	1956	369
- Elly Elisabeth	1934	86	- John Veng	1966	151

Sørensen, Jørgen Keld	1939	141	Sørensen, Niels Jul	1957	188
- Jørgen Peter Koch	1948	120	- Niels Henning Bak	1919	555
- Jørgen Aase	1962	368	- Niels Michael		251
- Kaj Egon	1935	326	- Niels Peter	1923	339
- Kaj Ove	1938	218	- Niels Peter Viggo	1899	85
- Karen Marie	1837	253	- Nina Møller	1967	177
- Karen Marie	1882	128	- Norman	1916	172
- Karen Marie	1920	301	- Ole	1933	307
- Karen Aamand	1954	347	- Ole Amtoft	1952	375
- Karl Otto Schou	1908	250	- Ole Johannes	1907	222
- Karl Prusse	1914	132	- Olga Johanne Marie	1949	301
- Karsten Aase	1959	368	- Otto Villy	1955	301
- Keld	1964	554	- Pauli Andreas Vestergaard	1943	309
- Kirsten	1938	308	- Peder	1786	500
- Knud	1913	368	- Peder	1802	70
- Knud Lassen	1917	114	- Peder	1817	203
- Knud Peter	1907	480	- Peder	1817	380
- Knud Slesvig	1960	480	- Peder	1845	127
- Kristian	1923	191	- Peder	1852	172
- Kurt Giessing	1937	332	- Peder Møller	1893	176
- Lars	1949	283	- Peder Ole	1886	128
- Lars Walter		75	- Per Rosendal	1967	73
- Leif	1952	457	- Peter Henrik	1965	93
- Lene Schilling	1954	476	- Peter Jesper	1958	485
- Leo	1932	369	- Peter Marinus		191
- Lilly Agnete	1919	411	- Peter Ove	1952	128
- Lis	1945	196	- Petra	1880	128
- Lis Marie	1946	87	- Petra	1896	304
- Lis Aamand	1949	347	- Peter Vejen	1953	76
- Lloyd	1951	173	- Poul	1936	308
- Lone		522	- Poul	1959	93
- Lone Rahbek	1962	308	- Poul Erik	1944	73
- Lorraine	1917	172	- Poul Erik	1966	301
- Lovise	1916	556	- Poul Peter	1905	307
- Maja	1944	365	- Rasmine	1868	500
- Margaret	1913	172	- Rasmus		500
- Margrethe	1900	305	- Rasmus	1814	134
- Margrethe	1922	461	- Rasmus	1899	57
- Mariane	1830	70	- Rasmus Overgaard	1891	128
- Mariane	1830	253	- Rasmus Peter	1880	192
- Marie	1884	172	- Rasmus Peter	1902	192
- Marie	1891	176	- Rasmus Søren Aksel	1886	172
- Marie Emilie	1860	412	- Rass	1926	173
- Marinus	1919	481	- Sharron	1946	173
- Martin Christian	1904	500	- Sigrid Schou	1914	251
- Mathilde	1899	128	- Sidsel Marie	1858	358
- Melburne	1917	172	- Sonja Haugaard	1961	332
- Metha Elisabeth Rude	1918	299	- Steen Grønning		190
- Mogens Carsten	1959	554	- Sussi	1968	314
- Mogens Aamand	1960	348	- Suzanne Irene	1958	554
- Morten Jeppe	1964	485	- Svend Erik	1935	447
- Morten Rahbek	1968	308	- Søren	1878	250
- Nancy Veng	1963	151	- Søren	1898	92
- Niels	1851	287	- Søren	1911	500

Sørensen, Søren Christian	1943	309	Thomassen, Anders	333
- Søren Otto Schou	1908	251	- Birgit	1947 112
- Søren Peter	1921	301	- Inger	1958 187
- Søren Peter	1934	553	- Jette	333
- Søren Poulsen	1863	300	- Kent	1969 111
- Sørine Sofie	1888	173	- Lars	1941 111
- Sørvine	1882	504	- Mogens	1951 112
- Tage Rikard	1929	93	- Aage Johannes	1920 111
- Tekla	1894	455	Thomassen, Bettina	1965 305
- Tim Rosendal	1968	73	- Carl Helge	1946 437
- Tommy Haugaard	1958	332	- Gert Ulrik	1944 305
- Torben	1964	234	- Jens	1964 305
- Valdemar Schou	1912	251	- Michael	1966 305
- Verner	1938	314	Thomsen, Aksel Sofus	1906 58
- Werner Helge	1927	234	- Allan Richter	1954 59
- Vibeke	1964	314	- Alma Louise	1914 249
- Viggo Alfred Emanuel	1908	500	- Andreas	1876 58
- Vinnie Haugaard	1959	332	- Ana Johanne	1852 108
- Viola Kirstine	1906	500	- Ane Johanne	1864 116
- Aage Schou	1917	251	- Ane Kristine	1904 58
Søvang, Aage		284	- Ane Marie	1875 57
			- Ane Marie	1850 208
			- Ane Marie Dusine	1887 63
Taggart, Margaret Louise	1917	117	- Anna	1890 117
Tange, Carl Christian	1940	451	- Anna	1901 361
- Solveig	1968	451	- Anna Kathrine	1844 182
Teglbjerg, Rasmine Christine Stubbe	1889	203	- Anna Kathrine	1877 108
Telford, Shirley		124	- Anne Johanne	1926 62
Templeton, Ruth		126	- Anne Marie	1944 434
Testern, Carl Mogens	1922	502	- Anne Marie Melballe	1946 232
- Janni Kiss	1949	502	- Anne Marie Sindkjær	1899 180
- Kiss Loumann	1923	502	- Anton	1867 117
- Viggo	1888	502	- Arne	1906 112
Tevik, Rigmor	1918	198	- Arvid	1912 114
Theilgaard, Maren	1876	197	- Astrid Pederine	1895 55
Therkildsen, Jette Ann	1967	185	- Bent	1924 115
- Joan Brokdorff	1948	185	- Bente	1939 59
- Karl Brokdorff	1953	183	- Birgitte	1959 116
- Ove Brokdorff	1943	185	- Birthe Lissi	1928 178
- Søren Brokdorff	1915	185	- Birthe Marie	1917 486
- Tom Brokdorff	1965	185	- Bjørn Bavnehøj	1968 113
- Villy Brokdorff	1945	185	- Catherine	1962 107
Thiede, Birte Margrethe	1947	539	- Christen Peter	1883 107
- Ejnar Poul	1888	539	- Christian Jørgen	1920 91
- Erik	1920	539	- Dagmar	1890 65
- Kirsten Marianne	1944	539	- Dennis	1967 112
- Knud	1918	539	- Ejnar Emil	1916 61
- Poul Kristian	1955	539	- Elna	1893 118
Thiel, Kenneth		534	- Elna Johanne	1911 406
Thiele, Evelyn		126	- Else Marie	1911 249
Thiim, Camilo Hansen	1906	75	- Emil	1880 109
- Marianne	1946	75	- Esther	1905 109
- Søren	1942	75	- Else Charlotte	1944 61
Thingholm, Elin	1934	541	- Finn	1951 61
Thisen, Oda Gørril	1925	523		

Thomsen, Finn Andreas	1946	58	Thomsen, Niels Arne	1931	63
- Gerda	1910	249	- Niels Oscar	1901	58
- Grethe	1913	407	- Oda	1925	62
- Gudrun Jensine	1912	58	- Olga Marie	1904	249
- Gunnar	1921	62	- Peder	1854	108
- Gunnar Tommy	1921	412	- Peder	1854	251
- Hanne Elisabet	1962	62	- Per Ancher	1939	58
- Hans-Ole	1950	92	- Peter	1947	91
- Helga	1908	110	- Peter Melballe	1944	232
- Helga Kirstine	1903	56	- Rasmine	1881	59
- Henning Møller	1953	212	- Rasmine	1882	107
- Henry Gunnar	1915	59	- Rasmus Peter	1884	60
- Hilmar Anton Peter	1910	110	- René Bak	1960	58
- Holger Julius	1909	249	- Richard Walter	1950	107
- Inge	1933	111	- Roger Walter	1939	107
- Inger Juul	1926	229	- Ronald	1946	442
- Inger Yvonne	1945	61	- Ruth	1931	110
- Ingerlise	1929	58	- Ruth Lilian	1946	61
- Iris Gunhilde	1911	113	- Solveig Louise	1941	112
- Jenny	1914	60	- Stig Helbæk	1954	190
- Jens Christian	1905	433	- Svend	1915	231
- Jens Erik	1936	433	- Tage Emil	1917	249
- Johanne	1889	114	- Thomas	1883	112
- Johannes	1857	116	- Thomas Bent	1953	115
- Johannes	1890	114	- Thomas Marius	1878	106
- Johannes Thomas Carl Martinus	1886	121	- Thomas Mikkell	1871	55
- Jytte	1940	412	- Thomasine	1878	109
- Jytte Mary	1936	116	- Thorkil Bavnehøj	1946	113
- Jørgen Bent	1958	116	- Valdemar	1897	115
- Jørgen Martin	1875	248	- Verna	1901	118
- Kaj Flemming	1940	61	- Walter Christian	1915	107
- Karen Lis	1942	433	- Yrsa	1921	115
- Karoline	1894	115	- Aage	1935	367
- Kathrine	1905	249	- Aase Laila	1942	61
- Knud-Erik	1921	59	Thoresen, Astrid	1908	129
- Knud Rolf	1937	112	Thorhaug, Elisabeth	1941	142
- Kurt	1953	62	- Knud Madsen	1934	142
- Lars	1851	105	- Niels	1906	142
- Lars	1962	92	- Otto	1931	142
- Lene	1943	59	- Susanne	1959	142
- Lis	1944	111	Thorn, Agnes	1916	531
- Liza Yvonne	1944	62	- Gerda	1946	532
- Lydia	1900	116	- Jan	1967	530
- Lydia Ploug	1934	121	- Karl-Anker	1944	531
- Margit	1922	112	- Karl Frederik Wilhelm	1885	530
- Margrethe	1883	59	- Karsten	1945	530
- Margrethe	1892	114	- Niels-Erik	1941	530
- Marie	1887	113	- Oluf	1914	530
- Martha Hansine	1880	106	- Svend	1918	531
- Martha Thomasen	1891	117	- Ulla	1951	89
- Martinus	1885	113	- Ulla	1951	531
- Michael Roger	1964	107	Thorp, Olga Camilla	1898	532
- Mikael	1886	60	Thorsen, Elisabeth	1953	479
- Niels	1846	55	Thorup, Kristine	1914	342

Thrane, Lis	1944	225	Tolboe, Rudolf Johan Christensen	1900	129
Thuesen, Gitte Skov	1969	220	– Stig	1961	132
– Iver Ellerbæk	1939	219	– Valdemar Christensen	1880	131
– Kim Ellerbæk	1965	220	– Valdemar Christensen	1905	129
– Michael Ellerbæk	1966	220	– Werner	1938	132
Thybo, Kurt	1935	426	Toldbo, Knud Freddy Christensen	1924	132
Thøgersdatter, Ane Margrethe	1824	294	– Lars Christensen	1951	132
– Ane Marie		324	– Ludv. Ingem. Christensen	1898	132
– Ane Marie	1832	296	– Michael Christensen	1954	132
– Karen	1824	290	Tolstrup, Sofie Kirstine	1879	500
Thøgersen, Carl Læssøe	1903	163	Toman, Gladstone		125
– Christen	1827	294	Tommerup, Hedvig	1938	518
– Erik	1834	312	Torp, Mogens	1940	161
– Jens	1819	284	Trangbæk, Anne Grethe	1951	353
– Jens Peter	1818	284	Treleven, Allan	1945	172
– Leo Læssøe	1945	165	– Arlin	1946	173
– Ninna	1936	164	– Arthur		172
– Peder	1816	279	– Charles		172
– Poul Læssøe	1944	164	– Dale	1940	173
– Rasmus	1822	286	– Donna	1943	173
– Ruth	1934	164	– Ferrence	1939	172
– Søren	1830	296	– Lynn	1941	173
– Tove	1932	164	– Norman		172
Timm, Anni	1968	244	– Patricia	1938	173
– Gert	1966	244	– Richard	1943	172
– Henry	1913	244	– Ronald	1944	173
– Jens Ole	1942	244	– Wesley	1939	173
– Johannes Holm	1951	244	Trillingsgaard, Mariane	1956	459
– Karen Margrethe	1948	244	Troelsen, Kirsten	1954	293
– Kirsten		565	Trolle, Brian	1965	305
– Knud Kristian	1944	244	– John	1932	305
– Mikael	1970	244	– Lennart	1968	305
– Steen	1969	244	Tuma, Margaretha	1898	249
Timmann, Holger	1946	246	Turner, Dale Scott	1965	149
Timmermann, Lissi M.C.	1908	419	– Leslie Marie	1968	149
Tjustrup, Lene	1949	416	– Terry Leroy	1940	149
Tode, Karen Nordby	1948	175	Tvermose, Uffe	1957	285
Toft, Per	1946	552	Tweed, Edna	1917	444
– Carsten	1967	552	Tønder, Jonna Cecilie	1954	96
Tokarchuk, Janet May Andersen	1966	463	Tønnesen, Kirstine		187
– Leo	1927	463			
– Paul James Andersen	1964	463	Uggerby, Birthe	1945	185
Tolboe, Agnes Kathinka Christensen	1904	129	Uygur, Ahmet Hüsamettin İlhan	1926	331
– Ane Johanne Petrine Christensen	1878	129	– Can	1961	331
– Børge Helenius Christensen	1909	133	– Inal	1958	331
– Chatinka Sylvia	1915	132	Uhrenholt, Magda	1923	233
– Inger Joh. Th. Christensen	1873	128	Uhrhammer, Arthur		135
– Maiken	1965	132	– Marilyn Anne	1931	135
– Peder Johan Christensen	1849	128	Uhrskov, Anna	1946	225
– Peter Christensen	1876	129	Uldbæk, Agnes Poulsen	1944	424
– Petter	1944	129	– Elin Klinkby	1962	424
– Preben Ejnar	1948	133	– Elvin Peder Poulsen	1934	424
– Rudolf Enrico Mylius Christensen	1905	133	– Frede Klinkby	1954	424
– Rudolf Helenius Christensen	1883	133	– Gitte	1964	424

Uldbæk, Harald Peder Poulsen	1906	424	Vinding, Alice	1924	184
- Kai Poulsen	1951	424	- Allis Benthe	1932	189
- Ove Poulsen	1937	424	- Anders	1923	183
Ulstrup, Henry Johan	1884	75	- Ane Kathrine Sørensen	1898	186
- Ib	1948	311	- Ane Kirstine Sørensen	1938	190
- Liddi Frederikke	1913	75	- Anni Kirkemann	1954	184
- Orla	1916	311	- Anton Sørensen	1908	190
- Palle	1945	311	- Astrid Sørensen	1902	188
- Svend	1955	311	- Benny Kirkemann	1951	184
Unger, Jan	1946	162	- Bent Sørensen	1948	191
			- Birthe Kaiser	1956	189
Vagnsø, Helle	1944	292	- Børge	1921	188
Valskov, Niels Andersen	1884	438	- Edith	1920	185
Vase, Kirsten	1940	334	- Ejnar Sørensen	1900	188
Vedel, Gudrun	1912	414	- Ejner	1947	188
- Ingrid	1913	415	- Ellen	1925	184
- Sigrid	1917	416	- Esther Marie	1920	185
- Viggo	1885	414	- Frank	1952	189
Vedel-Olsen, Bent	1932	415	- Gunnar Martin	1924	185
- Lotte	1959	415	- Helga	1918	183
Vedsted, Ernst	1934	211	- Jacobine Marie Sørensen	1906	189
- Michael	1969	211	- Jan	1953	189
Vejnøe, Clara	1921	233	- Jesper Michael		446
Veng, Ane Margrethe Pedersen	1901	151	- Jørgen	1950	183
- Anne Aase	1928	152	- Kai	1952	183
- Emilie Marie Pedersen	1898	151	- Karen Sørensen	1934	190
- Erik Laurs	1931	152	- Karlo Rikard	1918	184
- Kristian Pedersen	1904	152	- Kirsten	1953	188
- Laurs Pedersen	1873	150	- Lars Kaiser	1958	189
- Ole	1948	153	- Mariann	1963	186
- Viggo Pedersen	1910	152	- Mary Sørensen	1891	184
Vester, Jytte Mehlsen	1943	340	- Niels Sørensen	1893	185
Vestergaard, Karl Johan	1945	365	- Pauli Arne	1930	189
- Tom Langgaard	1969	365	- Peder Sørensen	1889	184
Vetsch, Mount Carmel	1896	252	- Poul	1956	188
Viborg, Henrik	1907	335	- Rasmus Sørensen	1888	183
- Holger	1943	335	- Sigrid Nanna	1928	189
- Ilse	1937	335	- Ulla Mathilda	1939	186
Videbæk, Charlotte	1966	378	Vinkel, Erna Maria Eva		435
- Jørgen	1937	378	Visén, Barbro Margareta	1925	345
- Lars	1961	378	Vistisen, Flemming	1933	199
- Marianne	1964	378	- Linda	1962	199
Vienberg, Kirsten Lüth	1947	462	- Sussi	1956	199
Villadsen, Bent	1932	235	Vogel, Elenora		125
- Dorte Dyrmann	1968	235	Voigt, Johanne	1884	195
- Eva Vilhelmine	1889	505	Volder, Anni	1942	211
- Klaus Dyrmann	1964	235	Voss, Christian Michael Sørensen	1873	182
- Mathilde	1950	473			
- Thomas	1863	505	Wadsworth, Christine Iris	1959	403
Villumsen, Hans	1889	362	- Margaret Anne	1951	403
- Rosa	1927	362	- Suzanne Marie	1946	403
- Stella	1923	362	- William Dwight	1919	403
Vinding, Aksel Thorvald Sørensen	1905	188	Wagenblast, Alice		205
- Alfred Sørensen	1896	185	Wagenhoff, Beatrice von	1953	517

Wagner, Myrtel Beatrice	1902	540	Zeuthen, Jenny	1952	437
Walter, Sigrid Vilhelmina	1886	537	– Jens	1939	437
Wark, Mae Lorraine	1918	126	– Jytte	1943	437
Warncke, Johannes		210	– Poul	1917	437
– Johnny Peter	1960	210	Ziegmund, Bernice		149
– Susanne Lisbeth	1957	210	Zimmermann, Daniel Dean	1948	533
Warren, Ian Ross	1946	201	– Linda Lou	1952	534
Wassel, Gary		117	– Marlene Mae	1946	533
Wedell-Wedellsborg, Anne Benedicte	1947	205	– Melanie Lynn		533
Wendelboe-Jacobsen, Vibeke	1923	467	– Peter Paul	1954	534
– Aage		467	– Ronald Roy	1943	533
Wengel, Hans	1942	292	– Roy		533
Wenk, Zulema Leonilda		280	Ørbæk, Alfred	1918	550
Wesenberg-Lund, Inge		116	Ørbø, Helge	1938	464
Westergaard, Edit	1923	219	Ørmgreen, Bente Brynnum	1950	160
White, Majorie June	1916	107	Ørts, Ingrid		130
Wickert, Gisella		444	Østergaard, Anne Katrine Stubbe	1966	206
Wied, Ninna	1921	460	– Anne Margrethe	1915	204
Wiese, Susanne		433	– Bernt Edvard Stubbe	1950	205
Wilkens, Ernst Christian		378	– Bo Munk	1968	212
Willis, Ivy		117	– Clemens Stubbe	1946	205
Willumsen, Ulla Maryanne	1945	436	– Esben Stubbe	1955	205
Winkel, Arne Jensen	1926	234	– Jan Francis Stubbe	1948	205
– Margrete Dyrmann	1959	235	– Jens Bernt Stubbe	1930	205
– Peter Dyrmann	1955	235	– Jens Wagenblast Stubbe	1960	205
– Søren Dyrmann	1958	235	– Karen	1912	464
Winther, Grethe		220	– Leo		212
Wissing, Bodil Pedersen	1897	168	– Line Barbara Stubbe	1962	206
With, Anna Laila	1957	345	– Maren Nielsen	1847	203
Woods, Wilmoth E.	1911	446	– Marie Louise Stubbe	1963	206
Woodward, Edward		198	– Niels Peter Sørensen	1885	203
Worninger, Jens-Ole Daniel		451	– Niels Thøger Stubbe	1928	205
Wulff, Anna Kristine	1893	404	– Rikke Christine Stubbe	1969	206
– Christian Laursen	1924	379	– Svend Stubbe	1917	204
Würtz, Birgit Fisker	1940	308	– Søren Wagenblast Stubbe	1961	205
– Christina	1968	232	– Tine Elisabeth Stubbe	1957	205
– Otto Verner	1946	232	– Ulla	1938	363
Yding, Morten	1942	228	Østertoft, Lilly Bøndergaard	1930	359
Yount, Cathy	1946	411	Østfeldt Arne Ditlev	1955	373
– Charles Evert	1948	411	– Else Margrethe	1953	373
– Evert		411	– Gerda Agnete	1949	372
– Jerraline	1942	411	– Karin Lena	1951	373
Zachariassen, Hans Kristian	1944	234	– Lars Bo	1964	373
– Lene	1957	234	– Paul Børge	1922	372
– Lis	1933	234	Øye, Emil	1919	531
– Niels Erik	1930	234	– Gunvor	1947	531
– Peter Boje	1959	234	– Stig	1949	531
– Zacharias Kristian	1898	234	Aabenhus, Anna	1919	303
Zamachovsky, Haim		525	Aagesen, Laila Maria	1933	367
Zeuthen, Bente	1947	437	Aas, Erik	1946	328
– Hanne	1945	437	– Gustav		328
– Jakob	1968	437			