



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG



Slægtsbog

over

Søren Thomsen og Vibeke Marie Jacobsdatter

fra Uhe i Ringgive sogn

forfædre og efterkommere

F O R O R D

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem Slægtshistorisk Institut og slægtens medlemmer. Mens vor rejsesekretær Gerhardt Jeppesen har besøgt slægtsmedlemmerne for udfyldelse af spørgeskema, indsamling af fotografier, levnedsløb, m.m. har vor genealog i arkiverne, navnlig landsarkivet i Viborg, udforsket slægten så langt tilbage, som det har været muligt ved benyttelse af kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifte- skøde- og panteprotokoller, fæste- og justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger samt egns- og slægtsliteratur.

Denne slægt har det været muligt at føre usædvanligt langt tilbage, hovedsagelig fordi den kan føres tilbage til slægten Norby, der i ca. 200 år har ejet herregården Urup ved Grindsted med tilhørende besiddelser som Donslund, Silkeborggård, Egsgård, m.m.

Med hensyn til troværdigheden af udforskningen så langt tilbage, skal jeg henvise til f.eks. professor Vilhelm Marstrands tiltrædelsesforelæsning på Københavns universitet i vistnok 1938 om genealogi, hvor han bl.a. siger, at slægter der kan føres tilbage til Gorm den Gamle i almindelighed må anses for korrekte på grund af det omfattende og rigtholdige materiale, vore arkiver og biblioteker rummer. Allerede ved Valdemar Sejr går denne slægts aner til udlandet, der var langt længere fremme med nedskrivningen af anerkendt historie.

Oplysningerne om efterkommere efter Vibeke og Søren Thomasen er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra slægtens nulevende medlemmer. De mangler, der findes i denne bog, skyldes derfor hovedsagelig, at flere ikke har reageret på vor henvendelse eller slet ikke har ønsket at give oplysninger.

Vibeke og Søren Thomasen havde foruden de to i denne bog omtalte en søn, der hed Poul. Først ved færdiggørelsen af denne slægtsbog lykkedes det os at finde hans efterkommere, hvorfor De vederlagsfrit senere vil modtage et tillæg, når

nulevende efterkommere efter denne søn er blevet besøgt og udforsket.

Vi håber, De må få megen glæde af denne slægtsbog, som aldrig bør blive færdig men altid bør videreføres så længe, De lever og derefter af Deres børn og børnebørn. En slægt er ikke en tilfældig samling mennesker. Vi der besøger hele slægter bliver ofte slået af den ydre og indre lighed, der kan kendetegne en slægt til forskel fra andre slægter. Johannes V. Jensen siger et sted: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." I.C.Christensen har skrevet en del om samme emne og siger bl.a., at det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder og søger dem bevarede fra generation til generation. Også vor nuværende rigsarkivar tillægger slægtsforskningen stor betydning og siger, at slægtsforskning ikke er et pedantisk arbejde for folk med god tid, men hele forudsætningen for vor kultur. Derfor bør De - efter at Deres første nysgerrighed er tilfredsstillet - betragte denne slægtsbog som begyndelsen til noget meget mere og rigere og selv præge den med stadige tilføjelser af hensyn til Deres efterkommere, hvorved den efterhånden for kommende generationer vil være helt uvurderlig.

SLÆGTSHISTORISK INSTITUT

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

	Side:
Orientering om bogens brug	4
Oplysninger om hartkorn m.m.	5
Arkivarbejdet	8
Vibeke og Søren Thomasens forslægt	14
Slægtsvåbnene	30
Christine Norbys anetavle	33
Christine Norbys forslægt	51
Slægten yderligere tilbage fra Valdemar Sejr	95
Fra Valdemar Sejr til Gorm den Gamle	102
Berengarias forfædre	103
Efterkommere efter Ane Marie og Niels Peder Hansen	104
Efterkommere efter Andersine og Jakob Sørensen	120
Navneregister over efterkommerne	198
Supplementer m.m.	202

-----oooOooo-----

Hartkorn - landgilde m. v.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg.....	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel.....	2 " "
1 " hvede eller ærter.....	1½ " "
1 " havre.....	½ " "
1 " humle.....	½ " "
4 læs enghø.....	1 skp. "
12 gæs.....	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligheden på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne

gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ td. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri", hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian d. III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i gammel tid omtalte "herlighed", betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o. s. v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagefald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret. I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig handling, der før

i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Åre fra Hjertet op til den fjerde Finger".

ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt vor genealog, H.P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer, forskerne møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer:

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt ikke volder forskerne større vanskeligheder med at finde de første slægtsled. Har man en nulevende persons fødested- og år indledes undersøgelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige oplysninger, nemlig: Faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca. 1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet. De opgivne fadderens navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes vielsessted.

Når det er fundet, søger man at finde de fire bedsteforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer, lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række sideløbende kilder, f.eks. Folketællingslisterne, der fra 1845 kan give oplysning af fødested, samt Skøde- og panteprotokol-

lerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet, og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldelseskik. Indtil ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca. 1830 datteren til at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredje søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter stedets præst eller andre af rang og stand.

Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med "udlagt barnefader", der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere gifter sig med pigen.

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde går kirkebøger tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en overvejende del af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller. Også her er meget gået tabt med årene mindre i Østjylland med de større godser end i Vestjylland, der til gengæld kan opvise en langt tidligere overgang til selveje.

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om navn, alder og stilling.

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man, hvis man støder på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbeskrivelser og i de forskellige historiske årbøger, "Personalhistorisk Tidsskrift", "Jydske Samlinger" og utalligt anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler, stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og præstehistorier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detaljeret og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og jordbøger og brandtaxationerne kan kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn med øer) og i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Aarhus, og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne.

H. P. Aagaard

1725
 1726
 Kirkebogsside fra Sdr. Feldings ældste kirkebog

WIBECCA og SØREN THOMASENS

forslægt

tilbage til NORBY-SLÆGTEN fra URUP



2.

Søren Thomsen

gaardejer i Uhe, Ringgive sogn, er født 1795 i Uhe.

- "1795, 4. Sønd.e. Paaske, var Thomas Olesens Kone og Barn fra Elkjær i Kirke, baaren af Niels Jespersens kone Johanne Marie fra St.Karlskov og kaldet Søren. Faddere var: Niels Jessen af St.Karlskov, Bertel Christensen af St.Karlskov, Klaus Klausens Enke og Søren Olesen af Elkjær".

Han blev gift i Ringgive kirke den 13. august 1826 med

3.

Vibeke (Wibecca) Maria Jacobsdatter,

og Forlovere ved brylluppet var: sognefoged Johannes Nielsen og Jens Christian Jessen, begge af Uhe. Vibeke Maria Jacobsdatter er født i Uhe og hendes dødsdato er forgæves søgt i Ringgive sogn. 5. maj 1805 blev hun døbt i kirken, baaret af Claus Knudsens kone, Vibecca, i Uhe. Faddere var: Christen Clausen og Nis Hansen fra Uhe, skoleholder Søren Clausen og kone fra Rygberg.

Skiøde

"Jeg underskrevne Hans Christensen af Uhe kjender og herved tilstaaer, at jeg haver solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger skiødet og aldeles overdrager fra mig og mine Arvinger til Søren Thomsen og hans Arvinger en mig tilhørende Gaard, der er beliggende i Uhe By, Ringgive Sogn, staaende for Hartkorn Ager og Eng 1 Td. 5 Skpr. 3 Fjdk., alt saaledes, som jeg det eiet haver efter Skiøde af 9. Maii 1812, tinglæst 5. Julii s.A. og staaer indført i Pantebogen under 6 Fol., 838 og 839. - Og da bemeldte min Kiøber har betalt for mig og mine Arvinger denne min Gaard den accorderede Kiøbesum med 200 Rdl. Sølv, siger Toe Hundrede Rigsbankdaler Sølv, saa kjender jeg herved for mig mine Arvinger ingen yderligere Ret, Lod eller Deel udi forbemeldte min Gaard at have, men samme skal følge og tilhøre min Kiøber og hans Arvinger med Bygning, Sød og Avl, Mark og Eng, saa følger og med Gaarden dens Kirke-, Korn- og Qvægtiende med Hartkorn $2\frac{1}{4}$ Skp. 1 $\frac{3}{4}$ Alb., alt overlades som meldt med Herligheder og Rettigheder, hvoraf han skal svare de kongelige Byrder, som nu er eller herefter maate paabydes, endelig forpligtes min Kiøber ogsaa til at holde sig den imellem mig og min Sælger Christen Nielsen oprettede Aftægtscontract af 9. Maii 1812 efterrettelig og Sammes prompte Opfyldelse, og skal jeg iøvrigt være hans Hjemmel efter Loven. Dette mit udgivne Skjøde maa til Tinge læses og prtocolleres uden mig dertil at varsle. Dets til Bekræftelse under min Haand samt i Vidners Nærværelse.

Uhe d. 5. Decbr. 1822

Hans Christensen - med ført Pen.

Som vidner: E. Hansen, Niels I. Dahl.

At ingen Kjøbecontract eller nogen skriftlig Dokument denne Handel
betræffende har været oprettet bevidner Kjøber og Sælger -

Søren Thomsen

Hans Christensen.

At Søren Thomsen af Uhe har betalt 1 Mk. til Sognets Fattige i An-
ledning af den Gaard, han købte i Uhe, tilstaaer

Ringgive Præstegd. d. 8. Decbr. 1822 - Gjellebøll.

Afgivten efter Forordningen af 8. Febr. 1810 er hertil indbetalt i
den kongl. Kasse med Een Rigsbankdaler rede Sølv, for hvilke quit-
teres in duplo. Paa det Solgte hviler ingen Skatterestancer.

Weile Amtsstue d. 1. Junii 1830.

Worsaae.

Forøvrigt og tilført Forsikrings Hoved Nr. 63 Bie 7 med Branddirek-
toratet i Weile d. 1ste Junii 1830. C.R. Munk.

Aftægtscontract

Efter Skjøde af dato 5. December 1822 er jeg Søren Thomsen bleven
Eier af en Gaard i Uhe Bye, Ringgive Sogn, staaende for Hartkorn
Ager og Eng 1 Td. 5 Skpr. 3 Fdk., hvori jeg forpligtes til at sva-
re den Aftægt, som min Sælger, Hans Christian Christensen efter Af-
tægts-Contract af dato 9de Maii 1812 og tinglæst d. 5te Junii s.A.
til sine Forældre Christen Nielsen og Sidsel Hansdatter, der imellem
dem var indgaaet og oprettet. Men som jeg Søren Thomsen og bemeldte
Christen Nielsen med Hustrue Sidsel Hansdatter i ald Venlighed og
Kjærlighed, samt tillige disse Gamles Families gode Raad og Samtyk-
ke under Dags Dato er bleven enige at forandre bemeldte Aftægt til
en vis Quantum Korn i det Hele, skal samme af mig eller Stedets E-
ier erlægges der og saaledes, som efterstaaende Poster bestemmer:

1) Saalænge bemeldte Christen Nielsen og hustrue Sidsel Hansdat-
ter begge er i Live, leveres dem af mig Søren Thomsen eller Ste-
dets Eier aarlig og hvert Aar 4½ Tdr. Rug, 1½ tdr. Byg, siger Fi-
re Tønder og Fire Skjæpper Rug og Een Tønde Fire Skjæpper Byg. -
Men naar den ene af dem ved Døden afgaaer, leveres den Længstle-
vende kun det Halve, nemlig 2 Tdr. 2 Skpr. Rug og 6 Skpr. Byg. -
Disse Kornvare modtager Aftægtsnyderen paa min eller Stedets ef-
terkommende Eieres Loegulv og ikke transporteres af mig nogen Steds
bort, saalænge Aftægtsnyderens Søn Jens Christensen, boendes i Ma-
skildgaard paa Smidstrup Mk., selv har enten Heste eller Stude og
Vogn, som kan føre Samme herfra til bemeldte Smidstrup. - Men skul-
de det skee, at han det ikke havde, føres det af mig eller Stedets
eier til bemeldte Maskildgaard paa Smidstrup Mk. - Det bemærkes,
at disse Kornvare skal være reene, sunde og gode, all forsvarlig
Købmandsvare. Disse Kornvare leveres og modtages saaledes: Hvert
Aars 29de Septbr. To Tønder Fire Skjæpper Rug og Fire Skjæpper Byg
hvert Aars Peters Dag To Tønder Rug, Een Tønde Byg. -

2) Derimod bortfalder den imellem mig Christen Nielsen med Hustrue Sidsel Hansdatter og vor Søn Hans Christian Christensen foran berørte og oprettede Aftægtscontract, hvilke(n) jeg leverer Stedets nuværende Eier Søren Thomsen behørig quitteret til Udslettelse af Protokollen, og fra i Dag fratræder jeg baade min nuhavende Huusvaaning og Sød, Avl og alt hvad den forhen berørte Aftægtscontract hiemler mig, dette undtagen hvad min Løsøre angaaer tager jeg med mig, uden at Søren Thomsen eller Stedets efterkommende Eier derude kan have nogen Fordring efter vores Død.

3) Sluttelig bemærkes, at den her anførte Aftægt nyder første Prioritets Panteret og Rettighed i bemeldte Gaard og Eiendom til Sikkerhed for Samme. -

Saaledes ere vi i ald Venlighed accorderede, og skal Samme af os paa begge Sider uryggelig holdes og efterkommes, og maa dette af Aftægtsnyderen til Tingelæses og protocolleres uden mig dertil at kalde.

Den fulde Aftægt er	4 Tdr. 4 Skpr. Rug
og	1 - 4 - Byg,

der efter Kapitel-Taxten for Aaret 1829 er anslaaet

til	3 Rdr. 77 Sk. pr. Td. Rug
og	1 - 87 - - - Byg,
	i rede Sølv

der i 5 Aar udgjøre 99 Rbd. 5 Mk. 1 Sk. rede Sølv.

Dets til Bekræftelse haver vi ei allene Samme egenhændig underskrevet, men og tillige formaaet Tvende gode Mænd med os til Vitterlighed at underskrive. -

Skræven i Uhe d. 13 Maii 1830.

Aftægtsnyder: Christen Nielsen, med ført Pen
Aftægtsgiver: Søren Thomsen, med vedholden Pen
Som Vidner: Jens Jensen - Olle Jørgensen.

(Nørvang Tørrild Herreders Skøde- og Panteprotokol 1830, pag. 882-3).

"Jeg Søren Thomasen af Uhe Bye, Ringgive Sogn, tilstaar og gjør vitterligt at ligesom jeg ved hosfølgende Kjøbecontract af 9. August d. a. har solgt, saaledes sælger skjøder og afhænder jeg hermed fra mig og mine Arvinger til min Søn Poul Sørensen Hovedparcel Nr. 4a, med nyt Hartkorn Ager og Eng 1 Td. 6 skpr. 2 fjdkr. og $2\frac{3}{4}$ alb. af min ved Rentekammerets Bevilling af 16. Decbr. 1847 udstyk-

kede Gaards Jorder i fornævnte Uhe, Ringgive Sogn, tillige med samme Hovedparcels kirke, Korn og Kvægtidende med Tiende hartkorn 1 Skp. 3 Fjdkr. og 1871/4630 alb., saavel som den efter bemelte Bevilling til samme Hovedparcel henhørende Eng, Matr. No. 22 i Søndersthoved, Give Sogn, med nyt Htkr. Ager og Eng, 2 fjdkr. og $\frac{3}{4}$ alb. Begge Dele saavel Matr. No. 4a, samt Matr. No. 22, staar ialt fald for Gl. skat 9 rdr. og 17 skill. Kjøbesummen er 1000 Rdr. Sølv, og da der for disse 1000 Rdr. er sket fuldkommen Berigtigelse, deels contant og deels ved Obligationer saa med Undtagelse af den i Contracten benævnte Vei, fraskriver jeg herved mig og mine øvrige Arvinger al Ret til og udi det solgte med Bygninger, Jorder og den nævnte Tiende og Eiendommens rette Tilliggende, som fra nu af skal tilhøre Kjøberens min Søn Poul Sørensen med alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed ieg selv har eiet og besiddet eller lovligen kunnet eie og besidde samme. Det bemærkes at Kjøberens er pligtig at holde sig efterrettelig ei allene de i Kjøbecontracten nævnte 2 Leie contracter af 1ste Octobr. 1834 og 1ste Maj 1845 oprettede imellem mig og Mads Andersen samt imellem mig og Erik Jensen, men at han ligeledes er pligtig at holde sig efterrettelig den imellem ham, Kjøberens og mig under Dags Dato overensstemmende med Kjøbecontracten, oprettede Aftægtscontract. Endelig tilføies at Kjøberens er pligtig at taale den Anmærkning som ved dette Skjødes Tinglæsning maatte blive givet med Hensyn til det under Hovedparcellen henhørende Engstykke Matr. No. 22 i Søndersthoved, Give Sogn, der vel bestandig har henhørt under Gaardens Eiendomme, men ikke specielt er anført i de ældre Adkomst, navnlig ikke i mit Skjøde paa den samlede Gaard af 5. Decbr. 1822, tinglæst 11. Juni 1830, som indeholder min Adkomst til nærværende Salg. Forsaavidt Bankhæftelsen paa det solgte ikke er indfriet for Kjøberens at overtage og forrente samme fra 1ste August f.A. fra hvilken Tid han ogsaa udreder alle skatter og Afgifter samt præsterer alle Byrder deraf, overensstemmende med Kjøbecontractens 4re Post.

Saaledes udstedes dette Skjøde bekræftet vidnefast med min Underskrift.

Skrevet i Veile d. 21. August 1848.

Søren Thomsen m.f.Pen.

Peder Sørensen, Ole Pedersen

I anledning af at jeg Søren Thomsen ved Skjøde af Dags Dato har solgt til min Søn Poul Sørensen Hovedparcellen af min Gaards Jorder i Uhe bye, Ringgive Sogn m.m., har jeg med ham oprettet saadan Aftægtscontract:

1. Min Søn Poul Sørensen eller efterkommende Eier af fornævnte Gaards Hovedparcel, skal aarlig saalænge jeg og min Hustru lever sammen levere os aarlig uden Betaling 4 tdr. Rug, 1 td. Byg, 8 pd. Smør, alt sundt og godt paa vor Bopæl, Halvdelen hver Michelsdag og Halvdelen hver 1. Mai samt 1 Lispd. saltet

flæsk uden Been, ligeledes sundt og godt, som leveres paa een Gang nemlig hver Kyndelmüsse.

2. Naar ieg Søren Thomasen eller min nuhavende Hustrue ved Døden er afgaaet svarer Gaardens Eier til den efterlevende aarlig saalænge den lever kun 2 Tdr. Rug, 1 Td. Byg, 2 skpr. Byggryn, 8 pd. Smør og 1 Lispd. saltet Flæsk uden Been, ligeledes sundt og godt og til de samme Terminer som foranført er, dog skal det da være Pligt for Gaardens og Hovedparcellens Eier, ren og naar forlanges at levere disse Aftægtsdele paa hvilket Sted det maatte bestemmes, kun ikke længere end 2 Miile fra Gaarden, alt ligeledes uden Betaling.
3. Hovedparcellens Eier skal aarlig, saalænge jeg eller bemelte min hustru lever, kjøre os uden Betaling lo, siger Ti forsvarlige Læs Klyns fra Parcellen No. 4 /:som jeg har forbeholdt mig ved Hovedparcellens Salg :/ dens Tørveskifte og til min Bopæl paa samme Parcel, naar forlænges.
4. Jeg forbeholder mig og bemelte min Hustru saalænge nogen af os lever til fornøden Brug at bjerge Riis og Lyng i Hovedparcellens Kratlod og Hedelod, saalænge noget forefindes.
5. For os min Kone og mig, saa velsom for de vordende Eiere af Parcel No. 6, serveres forbestandig frie og fornøden Vei og Fart til og fra Parcellens Jorder over Hovedparcellens eller Gaardens Grund ad de Veie Eieren af denne selv afbenytter.
5. Jeg Poul Sørensen erkjender herved alle Forestaaende Puncter som forbindende for mig og efterkommende Eiere og til endvidere betryggelse for Opfyldelsen af denne Contract pantsætter ieg herved paa 1ste Prioritet næstefter National bankhæftelsen.
6. Alle forestaaende Præstationer erlægges uden Betaling og Vederlag og for det stemplede Papiers Skyld, men uden videre Indflydelse ansættes samme til en aarlig Værdi af 4o Rdr., beregnet dels efter en Capitels taxt og dels efter gangbar Priis her i Egnen.

Jeg Poul Sørensen erkjender herved alle forestaaende Puncter som forbindende for mig og efterkommende Eiere til endvidere betryggelse for Opfyldelsen af denne Contract pantsætter ieg herved paa 1ste Prioritet næstefter Nationalbankhæftelsen saa og forsaavidt den hæfter foruden mig under Dags Dato af min Fader Søren Thomassen tilskjødede Hovedparcel, Uhe, under No. 4a, med Ager og Engs Hartkorn efter den nye Matr. 1 Td. 6 Skpr. 2 fjdkr. og 23/4 alb., Bygninger, Jorder samt tilhørende Kirke, Korn og Qvægtiende med Tønder Hartkorn 1 Skp. og 3 Fjdkr. og 3871/463o alb. saavel som den efter Rente-kammerets Bev. af 16. Oktobr. 1847 bemelte Hovedparcel Hartkorn Ager og Eng 2 fjdkr. 3/4 alb., Alt eller begge Eiendomme ansat for Gammel skat 9 Rdr. og 17½ skill.

Saaledes at være indgaaet bekræftes vidnefast med vore Underskrifter:

Skrevet i Veile den 21. August 1848

til Vitterlighed

Peder Sørensen
Ole Pedersen

Aftægtsyder:

Poul Sørensen

Aftægtsnyder:

Søren Thomasen.

Nørvang-Tørrild Herreders Skifte og Panteprotokol 1847-1849, side 683.

4.
Thomas Olesen
i Elkiær, Ringgive sogn, er født 1755 i Ringgive sogn og døde 5. november 1828 i Ringgive sogn, angivet 74 år gammel.

1755 d. 5. marts døbt Oluf Høgelunds 2de børn Søren og Thomas. Thomas blev båret af Niels Sørensens kone i Voerlund ----- Faddere var: Hans Karlskou, Poul Dreyer, Mette Karlskou, Christen Bastlunds kone og Knud Karlskous datter.

Han blev gift den 3. juli 1783 i Ringgive sogn, Ringhøj kirke, med

5.
Mette Nielsdatter

der er født 1761 i Uhe, Ringgive sogn, og som døde 4. januar 1845 i Ringgive sogn, angivet 85 år gammel. Trolovelsen fandt sted den 25. maj 1783.

Iflg. folketælling 1801 for Elkiær havde ægteparret 6 børn.

- "Kiendes ieg underskrevne Thomas Olesen, boendes i Elkiær, Ringgive Sogn, at ieg ret vitterlig Gield skyldig er til velfornemme Mads Christensen og Peder Hansen, begge af Dyring den Summa, som er til Mads Christensen 99 Rdr. og Peder Hansen, 99 Rdr., bliver ialt 198 Rdr., skriver eet hundrede Halvfemtesindstve og Aatte Rigsdaler, som han mig efter min venlige Begiering laant og medforstrakt haver og udi god og gangbar Mynt, ieg hermed lover og tilforpligter for mig og mine Arvinger, een for alle og alle for een, at betale aarligen saalænge som ieg dennem beholder til hvert aars Snapsting eller 4. Juni med 4 procento af hvert Hundrede til Renter aarlig til fornævnte Mads Christensen eller Arvinger Og paa det efternævnte Mads Christensen og Peder Hansen kan være derfor bedre

forsikret, pantsætter jeg herved fra mig og mine Arvinger min paa-boende Gaard, beliggende i Ringgive Sogn, i Elkiær kaldet Coldinghus Amt i Nørvangs Herred, som skatter af Hartkorn efter nye Matri- cul 2 tdr. 5 skpr. 2 alb., hvilket Htkr. med Bygnings, Grund og Eiendoms Besætning af levende Creaturer samt Vogn, Ploug og Harve, saavel som Indboeskab af alle slags Senge og Sengsklæder, Borde, Skabe, Kister og Skrin, samt alt andet som ieg nu eier og eidendes vorder, skal alt være og forblive min Creditor et trygt fast og u- ryggeligt Pant med eneste og første Prioritetsret og Rettigheder, indtil Capitalen 198 rdr. med sine Renter skadesløs i alle optænke- lige Maader ere afbetalte og skulle det imod Forhaabning skee, at den aarlige Rente ei udi rette Tiid bliver betalt, eller og Capi- talen efter en halv aars lovlig Opsigelse udebliver, da skal i min Creditorer Mads Christensen og Peder Hansen eller deres Ar- vinger, eller hvem denne min Panteobligation med rette ihænder, have fuldmagt Pantet med Bygning, Grund, Eiendom og Besætning ved lovlig Omgang at tiltræde samme ved offentlig Auction at lade bort- sælge og deraf med videre mit Eiendom søge skadesløs Betaling, li- gesom ieg og som billigt selv betaler mine paabudne kongelige skat- ter samt alle Contributioner som paabudne ere eller herefter paaby- des.

Dets til Bekræftelse haver ieg denne min udgivne Panteobligation, ikke alleneste egenhændig underskrevet og forseglet, men endog ven- lig ombedet velfornemme Christen Joensen paa Juellingsholm og min Svigerfader Niels Jespersen af Store Carlskov med mig til sand Vit- terlighed at underskrive og forsegle, ligesom og denne min Panteob- ligation maae til Tinge læses og protocolleres hvor og naar de vil uden mig dertil Kald og Varsel at give, Datum Elkiær d. 4. Juni 1786.

Thomas T.O.S. Olufsen. Til Vitterlighed Christen Jensen
Niels Jespersen".

6.

Jacob Hansen

gårdejer i Uhe, Ringgive sogn, er født 1782 i Uhe, Ringgive sogn og hans dødsdato er forgæves søgt.

"1782, d. 10. febr. blev Hans Hansen seniors og h. Anna Jacobs- datters barn af Uhe confirm. (døbt(Jacob, båret af Hans Ander- sens hustru i Vorbasse. Faddere var: Søren Henrichsen, Claus Knudsen og Hans Andersen af Vorbasse og Niels Andersen i Uhe."

Jacob Hansen blev gift den 11. december 1802 i Ringgive kirke med

7.

Else Maria Clausdatter,

og forlovere ved brylluppet var: Hans Jessen og Claus Knudsen af

Uhe. Else Maria Clausdatter er født i 1781 i Uhe og hendes dødsdato er ligeledes forgæves søgt.

- " 1781, d. 2. septbr. blev Claus Knudsens --- barn af Uhe Else Maria konf.(døbt), baaret af sin moster i Grene. Faddere var: Morten Silkeborg, Hans Hansen, Niels Andersen og Peder Hansen af Uhe."

8.

Oluf Thomsen i Karlskov ell. Høgelund er født ca. 1720 og hans død er forgæves søgt. Han blev gift den 5. december 1749 i Ringgive med

Mette Christensdatter,
der er født ca. 1720.

10.

Niels Jespersen

i Uhe, Ringgive sogn, er født 1735 i Uhe. Han blev båret til dåben den 24. juli 1735 af Visti Olesens hustru og fadderne var: Søren Nielsen, Niels Lassen, Jørgen Sørensen, Niels Smæds kone og Knud Clausens kone. Niels Jespersen menes at være søn af Jesper Christensen i Uhe. Han blev gift den 19. juni 1759 i Ringgive med

Anna Marie Madsdatter,

der er datter af Mads Pedersen i Gjødsbøl. Hun er født 1738 i Gjødsbøl og dåben fandt sted den 12. januar s.å. Hun blev båret til dåben af Jens Pedersens kone i Amlund og fadderne var: Bent Christensen, Gyde Hansen, Iver Høgelund og Kirsten Smæds.

Hun menes at være død 1769, men indførsel herom er forgæves søgt.

Niels Jespersen giftede sig anden gang den 10. juni 1770 i Ringgive med Anna Maria Clausdatter fra Elkjær.

12.

Hans Hansen

gårdejer i Uhe, Ringgive sogn, er født 1748. Han blev gift i Ringgive sogn den 14. november 1772 med

13.

Anse Jacobsdatter,

der er født 1747 og som døde 10. marts 1833 i Uhe, Ringgive sogn, ang. 88 år gammel.

Ved folketælling for Uhe by 1801 har ægteparret 2 børn, Jacob Hansen og Ingeborg Hansdatter, på henholdsvis 16 og 10 år. Desuden bor Hans Hansens moder, Maren Pedersdatter, 80 år, enke efter 3. ægteskab, hos dem.

14.

Claus Knudsen

i Uhe, er født 1736 og han blev døbt den 9. september 1736 i Uhe. Han blev begravet 10. maj 1811, ligeledes i Uhe.

- "1736, d. 9. sept. døbt Knud Clausens barn af Uhe, kaldet Claus, båret af Kirsten Pederdatter. Faddere Anders Rasmussen, Niels Clausen, Laust Hedebø, Claus Jespersen og Christen Christensens kone."

Han blev gift 2. juni 1776 i Grene sogns menighed med

15.

Vibeke Christensdatter

(hans 2. ægteskab). Hun er født 1752 ell. 1753 i Silkeborggaard, Grene sogn og døde 9. juli 1831 i Uhe, ang. 80 år gl.

22.

Mads Pedersen

i Gjødsbøl er født 1703 og blev begravet den 19. december 1779, ang. 76 år gl.

Han blev trolovet den 6. november og viet den 2. søndag i advent
1727 i Ringgive med
23.

Mette Christensdatter
i Gjødsbøl.

24.

Hans

gift med

25.

Maren Pedersdatter

født ca. 1721. 1801 levede hun på aftægt hos sønnen i Uhe, og her
angives hun at være 80 år gl.

26.

Jacob Jørgensen

i Uhe, er født 1712 og død 1783 i Uhe. Han blev begravet 9. novem-
ber, og ang. 71 år gammel.

28.

Knud Clausen

i Uhe, Ringgive sogn, er født 1698 og døde i Uhe 1787. Han blev be-
gravet den 4. februar, ang. 89 år gammel.

Han var gift med

29.

Johanne Olufsdatter,

der er født 1707 og som begravedes 11. maj 1788.

30.

Christen Knudsen

i Silkeborggaard, Grene sogn, er født 1717 i Hinnum, Gr.sted sogn, og døde 8. november 1758 på Silkeborggaard. Han blev begravet 15. november og var da 41 år, 6 mdr. 3 uger og 4 dage gl.

Han blev gift ca. 1742 i Grene kirke med

31.

Kirsten Jensdatter,

der er født ca. 1719 på Silkeborggaard og som døde 1806 i Krog i Grene sogn. Hun var datter af Jens Madsen og hustru Johanne Marie Hansdatter.

Christen Knudsen kom i besiddelse af Silkeborggaard ved sit ægteskab med Kirsten Jensdatter, der arvede gården efter sine forældre. I Koldinghus Amts Skifteprotokol 1751-60, s. 1657-1665, er indført en skifteforretning, afholdt den 10. november 1758 efter afdøde selvejerbonde Christen Knudsen i Silkeborggaard, der døde 2 dage før. Han efterlod sig enken Kirsten Jensdatter samt børnene:

Else Marie Christensdatter, 15 år

Helle Christine Christensdatter, 11 år

Johanne Marie Christensdatter, 9 år

Vibeke Christensdatter, 7 år

Else Marie Christensdatter, 4 år

Kirsten Christensdatter, 1½ år.

På børnenes vegne blev antaget som formyndere Hans Knudsen af Hinnum i Grindsted sogn (farbroderen), som var mødt i boet, samt farbroderen Niels Knudsen af Vittrup, Lindknud sogn, og morbroderen Hans Christoffer Jensen af Nollund Closter, Grindsted sogn.

Ved første skiftesamling den 10. november nøjedes man med at forsegle den salig mands kiste og skab, samt besigtige ting af værdi i stuerne, navnlig sølv, kobber, tin og messing. Endvidere besigtigede man smederedskaberne i smedien. Endelig var man i fæhuset og konstaterede at der var 5 køer, 3 stude, 3 ungnød samt et par bæster.

Månedsdagen efter 8. december 1758 og her var Præsten Hr. Claus Haagen på Amtsmændens vegne mødt op medhavende syns- og taksationsmændene Christian Hauborre i Silkeborg, Anders Olufsen fra Hinnum i Grindsted sogn.

Enken var mødt med sin Lavværge Niels Nielsen fra Dal i Grindsted sogn.

Af de ved denne lejlighed registrerede og vurderede effekter bør nævnes:

1 sølvbæger	4 rdr.	4 mk.	
1 do.	1 -	2 -	
1 do.			
som blev angivet at være en fæstens gave			
3 sølvknapper		1 -	8 sk.
1 kobberkedel	4 -	1 -	
1 fyrrebækken			
1 strygejern			
1 lysekærte ell. stage		1 -	
1 lampe		1 -	
1 rivejern			8 sk.
1 par messingknive			8 sk.
2 tinfade			
10 do. tallerkener			
1 flaske			
1 halvpotte			
vejende tilsammen	1 Lispund og 3 pund		
svarende til	3 rdr.	5 mk.	4 sk.
regnet a. pund 1 mark og 4 skilling.			

Den salig mands klæder bestod af:

1 brun Klædeskjortel	2 rdr.	
1 graa Vadmel's do.	1 rdr.	2 mk.

Vadmelsvest m. 23 Sølvknapper	1 rdr.	4 mk.	
1 gl. Callemanches Brystdug	1 -		8 sk.
1 pr. brune Vadmelsbukser	1 -		8 -
1 pr. do.			6 -
1 sort Vadmels Vest	1 -		
1 str. Nattrøje	3 -		
1 hvid Vadmelskofte	1 -		
1 lædernattrøje			
1 Nathue			
1 do.			
1 gl. Hat			
1 par Haandklæder			
1 pr. graa Strømper			
1 pr. do.			
1 pr. Sko			
1 gl. Renseslag			
1 pr. Træbælter med Spænder			4 sk.
1 blaargarnsskjorte	2 -		
1 Spanskrør m. sort knap	1 -		
1 Pisk			

Endvidere

1 Øllegle			
2 Hollandske Stentallerkener			
2 Lerfade			
3 røde Potter			
1 Stenkrus			
1 Øltønde			
2 Glasboutellier			
1 pr. Karter			
1 Spinderok			
2 Skrin			
1 Seng bestående af			
2 Hørgarnslagner			
1 Hørgarns do.			
1 Bolsterdyne			
1 Ulden Dyne			
1 Bolsterhovedpude	3 rdr.		
1 Seng bestående af			
Bolsteroverdyne			
1 ulden Underdyne			
2 uldne lagner			
1 gl. Hovedpude			
1 do. m Bolster Overdyne			
2 uldne Lagner			
1 ulden Underdyne			
1 Hovedpude	1 rdr.	4 mk.	
1 Skab i Vestre stuen	3 -		
1 do. i Østre	-		
1 do. lidet			
1 bord, saakaldt Trindbord			
1 mindre do.			
1 jernpande			

1 Rist
1 Jerngreb
2 Spader
1 Klynespade
1 Lyngle
1 Hakke
2 Høleer
1 Spand m/Jerngiorde
1 do.
1 Strippe m. do.
1 do.
3 Stavkar
2 Ballier
1 Selde
1 Sold
1 Drøftetrug
1 Degnetrug
1 Svinetrug
1 Jerngryde
1 do.
1 Halmlimestol
2 smaa stole
1 Vugge
1 Skjeppe
1 Fjerdingkar
1 Bismer
1 Jernlysestage.

Af Bøger var der:

1 Salmebog
1 Bønnebog
1 Sangbog.

Af Besætning på gården var der:

1 blaa Hoppe i 3. aar	9 rdr.	2 mk.
1 gl. sort Hest	4 -	
2 Stude	9 -	2 -
2 do. mindre		
1 rød		
1 sort	8 -	
2 do graa		
1 graa blisset		
1 graa hjelmet	5 -	2 -
5 sorte kåer fra 3-7	rdr. pr. stk.	
1 gris		
1 Vogn m/Tilbehør		
1 do.		
1 Plov m/Tilbehør	1 rdr.	5 mk.
1 Harve		2 -

Den sal. mands påboende sted, Silkeborg, skyldende af hartkorn
1 td. 5 skpr. 2 fjdkr. og $1\frac{1}{2}$ alb. blev sat til en værdi af

133 rdr. 2 mark

Endvidere et halvt sted i Krog i Grene sogn, 5 skpr. htkr., nu sat til en værdi af 26 rdr. 4 sk.

Boets hele værdi blev herefter opregnet til 292 rdr. 5 mk. og 7 sk.

Heri mod har en del gældsposter:

Niels Veilsted v/Grene kirke havde 13 rdr. 2 mk. tilgode
Chr. Houborre, til Rug, ligkiste m.m. 24 rdr.
Karlen Jacob Andersen i Krog, løn a 4 rdr. for et år
Jens Christensen i Veilhusted 1 rdr.

Med skiftets bekostning samt reservation til enkens begravelse kom boets udgiftsposter op på ialt 72 rdr. og 2 mark.

Til deling til børnene og enken Kirsten Jensdatter var ialt

222 rdr. 1 mk. og 7 skill., hvilket gav moderen halvdelen og hver datter 20 rdr., der dog skulle blive indestående hos enken (moderen) på rente, indtil de hver fyldte deres myndige tal.

60.

Knud Christensen

i Hinnum, Grindsted sogn, Slaugs herred, er født 1687 og døde 1746 i Hinnum. Han blev begravet Dom. Oculi, ang. 59 år gl.

Han kaldtes også Knud Christensen Smed.

Han var gift med

61.

Vibeke Hansdatter,

af Hinnum, født 1681 i Hinnum og død 1751 sst. Hun blev begravet den 18. april, ang. 70 år gl.

62.

Jens Madsen

i Silkeborggaard, er født ca. 1. maj 1692, nat. i Grindsted dal og han døde 1755 i Silkeborggaard og blev begravet 25. juni, ang. 63 år, 1 md. 3 uger og 4 dage gl. Han blev gift ca. 1715 med

63.

Johanne Marie Hansdatter

der er født i august måned 1696 ant. på Hammergaard i Vrads Herred, hvor faderen Hans Mortensen da var forpagter. Hun døde 1755 på Silkeborggaard og blev begravet 29.juni, ang.58 år og 10 måneder gl. Johanne Maries moder var den adelige Christine Nørby fra Donslund og Urup gaarde - se særlig afsnit med denne dames forslægt.

Christine Nørbys stamtavle fortsættes på side 30.

Den 17.Januar 1737 udstedte Jens Bertelsen af Urupgaard et skøde til velagte mand Jens Madsen i Silkeborg, Grene sogn, på det lidet sted Nollund Kloster i Grindsted Herred, den vestre Part.

122.

Hans Eskildsen Smed

i Hinnum, Grindsted Herred, er født 1660-1664 og døde 1738 i Hinnum. Han begravedes 14.Januar. Han var gift med

123

Vibeke Sørensdatter

der er født 1662 og som døde 1745 i Hinnum og blev begravet 2.december 1744, ang. 82 år gl.

30. maj 1717 døbtes deres søn Christen. Mette Evertsdatter i Løvlund bar ham til daaben og faddere var: Anders Hinnum, Chr. Nielsen i Nollund Kloster, Las Thomsen i Emerentz i Hinnum.

NORBY-SLÆGTENS ANETAVLE

fra ca. 1660 til ca. 325 efter Kristi fødsel





Abildgaard



Dyre



Emmiksen



Hoick



Norby
af Skovgaarde



Rosenkrantz



Gyldenstierna



Saltensee af Tystoft



Flemming



Bild



Grubbe



Vendelbo



Saltensee af Linde



Skarpenberg el.
Schaffenberg



Hvide



Ilak

2.

Christen Norby

nævnes allerede 1660 som ejer af herregården Lunderup i Varde Landsogn. Han døde ret ung i 1667, og hans enke

3.

Helle Christoffersdatter Mormand

skrev kort efter følgende brev til kongen:

"Stoermegtigste Høybaarne Første allernaadigste arffue Herre och Konge.

Jegh Fattige Høybedrøffuede Encke aarsages for eders Kongl. Maytz weemoedeligen ath dragge Epter som Min Kiere Sallig Hosbund Christen Norbye til Lunderup mig fattig Encke med trej Smaa u - opdraggen Børn epter latt Haffuer Der til Meggen gjeldzbesuerlighed Och jeg den Sallig Mandz Creditorer Med Reede penge at Contentere Icke formaar. Indfalder derforre Min Allerunderdanigste bøn och Behjering eders Kongl. Maytz Aff Kongelig Mildhed Naadigst wille tillforordne tvende Goede Mend nemblig Christian Wind till Nørhollmb och Christoffer Phillip Kürtzer till Mølbyegaard Att de giørter Creditorerne fyldest och udleegh udi dend Salling Mandz Jorder goetz saa till ehn huer Retmessig Creditorer Fuldkommen Betalling kand vorde udlagt Paa det jeg fattig Encke med mine uopføde Smaa Børn kunde en gangh for gielden worde Endtlediget Huor paa jeg udi ald Underdanighed et Naadigt Suar ehr forwendtendis. Dend Allmechtige goede Gud som loffer sig at verre Alle Encker och faderløsses patron wille det igien belønne och jeg i Mienne Bønner Dauligen wille i Huekomme, Huilchen goede Gud eders Kongl. Maytz Sambt gandske Kongelig Huus udi ald Weldstand med Fredelig løchsallig Regimendte Lenge och well opholde och beuahre.

Lunderup Dend 17. Junny Anna 1667.

Min Naadige Arue Heres Underdanie och wellige tiener, Sl. Christen Nørbyes Høybedrøvede Effterlate.

Helle Mormand."

Den 3. juli 1667 skrev kongen til de to nævnte mænd:

" — er vor Vilje, at I alle Helle Mormands Creditorer indstævner, saa vel de som hende allerede med Retten søgt haver, som de, hvilke med hende i proces ere, eller og hun nogen Gjeld efter Obligat. kan skyldig være, ingen aldeles undtagen, dog enhver sin Ret forbeholden gjørendis eders Flid enhver af dem at overtale, at de sig god-

villigen ville behvemme till Jordegods udi deres Betaling af hende at antage, førendis och dennem derhos til gemyt, at hun offuerbødig er enhver, med hvis hun i disse Tider hafuer, tilbørligen at contantere."

I 1679 solgte Helle Mormand Lunderup, der da var på 31 tdr. hartkorn, til provstskriver Peder Nielsen, og den 28. februar 1685 fik hun skøde på gården "Silkeborg" i Grene, hvor hun derefter tog bolig. I 1686 pantsatte hun for 100 slettedaler en gård i Eg til Peder Clemendsen på Viumgaard, og året efter pantsatte hun for 120 slettedaler gården "Silkeborg" til samme. I 1689 kaldtes Helle Mormand tjener til Horsens og 1696 tjener til Preben Brahe på Engesholm, men 1695 pantsatte hun til sin "kiære søn (svigersøn) Hans Martensen, forpagter på Hammergaard", Silkeborggård, hvis hartkorn var 3 tdr. 3 skp. 3 fjdk. 2 alb.

I en beretning over krigsskat og krigsstyr 1717 hødder det:

"Fru Helle Mormand i Silkeborg var forhen meget fattig og nu mere, saasom nu ved Martinii Tider afvigte Aar en ved u-løchelich Ildsvaade afbrent hvad hun hafde, (her) under blifver ey videre beregnet end for krigsstyren af tilhørende hartkorn bestaaende udi bem. Silkeborggård 3 tdr. 3 skp. 1 fjdk. 2 alb. En Gaard udi Eg og et Boel udi Hejnsvig med ialt 7 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 1 alb. hartkorn, hvilket giver i Skat 3 Rdl. og 56 Skilling.

4. Bendix Norby

til Urup, Grindsted sogn, førte 1610 sammen med broderen Oluf Norby en trætte mod stedfaderen Christen Munk og skrev sig da til Skovgårde i Søby sogn på Fyn. I 1625 skrev han sig til Urup og i 1629 til Donslund i Vorbasse sogn. Han siges da at være ejer af 314 tdr. hartkorn, men i 1638 af Urup og Donslund alene til 144½ tdr. hartkorn. I 1642 var Bendix Norby blandt de 12 adelsmænd, der på Viborg Landsting svor Niels Arenfeldt til Ullerup fri i anledning af den sag, hans frue havde anlagt imod ham, fordi han havde villet forgive hende. Arenfeldt kendtes imidlertid skyldig, og de 12 adelsmænd blev landsforviste på 20 år. Allerede i 1645 fik Norby dog tilladelse til at vende tilbage mod at give 2000 Rdl.

til børnehuset i Viborg. Under krigen 1657-59 blev han fuldstændig ruineret, men boede endnu 1678 på Donslund, skønt han allerede 1660 havde solgt denne gård. Han var gift med

5.

Dorthea Hansdatter Lange

der var død i 1643.

6.

Christoffer Mormand

til Eskerød i Hornslet sogn takseredes 1625 til 61 tdr. hartkorn. Han fik 1634 bestalling som skibsløjtnant, deltog 1637 i togtet til Rusland efter hertug Hans's lig og udnævntes 1640 til kaptajn, deltog i slaget på Kolberg Heide og stod endnu i 1647 i søkrigstjeneste. Han døde den 15. juni 1659. Han var gift 1627 med

7.

Else Holgersdatter Ulftand

der er født 1602 på herregården "Hikkebjerg" i Skåne. Hun levede endnu i 1655.

8.

Peder Norby

nævnes 1583 som ejer af Urup sammen med brødrene Detlef og Henrik. Senere blev Peder Norby eneejer af Urup, Han var gift med

9.

Dorthe Bendixdatter Rosenkrantz

som efter sin mands død blev gift anden gang med Christen Munk til Ørnhoved ved Herning.

Peder Norby blev halshugget udenfor Københavns slot den 23. juli 1595, fordi han under en tumult i Odense havde dræbt sin tjener, en Peder Holst, som var dømt fredløs i Holsten efter at have begået et mord.

I foråret 1595 var Peder Norby sammen med et par mænd fra Urup og Peder Holst på besøg i Odense. Her deltog de lørdag før påske i et drikkegilde hos stiftsskriver Christoffer Bang, og under dette provokerede Peder Holst sin husbond til slagsmål, ligesom Peder Norby beskyldte tjeneren for at have stjålet en bøsse. Det kom dog ikke i første omgang til håndgribeligheder, men Peder Holst knuste lysestagerne og porcelænet, hvorefter han døddrukken blev bragt til le

på en bæk i sit værelse. Senere på aftenen sendte Peder Norby bud efter sin tjener, men fik den besked, at denne ikke var istand til at stå op på grund af sin tilstand. Norby blev meget opbragt og gik selv ned til værelset for at hente ham. Her kom det til et drabeligt slagsmål med daggertter, og under kampen greb den stærkt berusede Peder Norby en bøsse og skød tjeneren.

To uger senere blev Peder Norby efter kongelig befaling ført til Koldinghus og sat under bevogtning. Under forsæde af kongen selv blev retten sat den 18. juli. Under retssagen vidnede stiftsskriver Christoffer Bang, at Peder Norby "udi hans fraværelse hafde stillet sig selsom an, så hans hustru hafde tit forvist hannom husit." Johan Norby forklarede i et indlæg, at "en mand udi Eg skulde have lovet Peder Norby en uløcke, hvilket hannom skulde och være holden, saa hand en tid lang icke skulde værít ved sin fornuft och udi gallenskab begangit dette drab paa sin egen karl, hvilken han viste var slig en underlig compan, at han bar en e-landshuds brystdug paa sig bestuckit med snørehul, saa ingen kunde stick der igennem, disligiste skulde være en manddraber och en bandsat menniske ..."

Peder Norby anmodede om at få rettertinget udsat for at skaffe nye vidner, men anmodningen blev ikke taget til følge, og retten afsagde den dom, at Peder Norby skulle: "straffis paa livvit och miste sin Hals". Kun fem dage efter dommens afsigelse fuldbyrdes den.

10.

Hans Lange

til Lunderup, Varde langsogn, kom 1587 i Sorø skole, blev 1601 immatrikuleret ved universitetet i Leyden, solgte 1608 Brandholm i Brande sogn til Bendix Rantzaw, blev 1625 sammen med en borger i Viborg takseret til 600 tdr. hartkorn, men 1638 alene til 2002 tdr. I 1625 pantsatte han Nørholm til Christen Krag og Lunderup til Iver og Christen Lange. I 1631 solgtes Nørholm til Iver Vind. Hans Lange, der døde før den 25. maj 1549, var gift med

11.

Karen Clausdatter Strangesen (Bild)

der "skikkede sig ilde". Hun døde den 14. april 1607.

12.

Erik Christoffersen Mormand

til Eskerød i Hornslet sogn nævnes ved hyldingen 1608 og skrev sig 1617 til Sæddinge. Han blev gift den 25. juni 1598 i København med

13.

Anne Christoffersdatter Lindenov.

14.

Holger Ulfstand

er født 1565, og han døde 1609. Han var herremand på Hikkebjerg i Skåne og blev gift den 23. august 1590 i Malmø med

15.

Anne Hansdatter Skovgård

som 1525 takseredes til 541 tdr. hartkorn. Hun døde den 21. juli 1645 i Malmø og bisattes den 1. september i Sct. Peders kirke sst.

16.

Oluf Norby

til Skovgårde i Søby sogn på Fyn nævnes 1526 som udsteder af et vidne af Bang herredsting. Han var blandt de herremænd, der 1528 skulle følge kongen ud af landet og besejlede 1550 Fyns vedtægt. 1551 ejede han hovedgården Kragemose i Bølling herred, og han levede endnu den 4. juli 1561. Hans hustru

17.

Maren Henriksdatter (Sandberg)

døde den 14. april 1585 på Skovgårde.

18.

Bendix Iversen Rosenkrantz

til Kogsbøl og Gribsgård i Emmerlev sogn nævnes 1536 sammen med broderen Timme og 1543 i lands- og plovs-katsregistrene. Han var gift med

19.

Anne Carstensdatter Grib

der 1582 var enke.

20.

Christen Lange

en uægte søn af herr Niels Lange til Ribe Kjærgård, døde den 3. juni 1604 i Ribe. Han studerede i Wittenberg og Paris, var 1561 sekretær i kancelliet, samme år kannik i Ribe, 1565 kantor og 1569 stiftsskriver i Ribe stift. 1563 fik han skøde på Helligåndsgård i Ribe. Han giftede sig den 5. november 1570 med

21.

Barbara Iversdatter Vind

der døde den 4. december 1609

Christen Lange optoges den 17. juni 1572 i adelsstanden og erhvervede samtidig kronens ret til fire selvejergårde i Bramminge by, hvorefter han oprettede hovedgården Bramminge. Slægten uddøde vistnok på mandslinien 1697.

22.

Claus Strangesen

til Nørholm i Torstrup sogn, forseglede Hyldingen 1580 og blev 1596 forskrevet til kroningen. Han døde den 9. marts 1596 som slægtens sidste mand i linien Strangesen. Han var gift med

23.

Anne Iversdatter Skram (Fasti)

der endnu levede 1632.

24.

Christoffer Eriksen (Mormand)

til Eskerød i Hornslet sogn, kaldte sig 1554 medarving til Løvested og skrev sig endnu ved hyldingen 1580 til Løvested. Han nævnes sidste gang 1598. Han var gift med

25.

Kirsten Clausdatter Urne

der nævnes første gang 1563 og endnu levede 1591.

26.

Christoffer Lindenov

til Valbygård, nu: Juellinge, og Lindersvold på Sjælland immatrikuleredes 1573 ved universitetet i Leipzig. 1592 sad han i fængsel for overfald og optøjer begået i København, og den 28. februar 1593 døde han i Køge. Han var gift med

27.

Sophie Hartvigsdatter Pless

som bisattes den 31. maj 1602 i Køge kirke.

28.

Jens Holgersen Ulftand

var endnu barn, da hans far døde 1542, og han fik da herregården Skabersø i Skåne i fædrearv. Fra 1554 til 1562 var han hofsinde, og 1561 blev han kongens skænk og fik vor Frue Kloster i forlening. 1562 blev han lensmand på Bahus i Skåne, og i årene derefter tillagde han sig megen hæder ved gang på gang at modstå kong Eriks rasende angreb på Bahus.

Jens Ulfstand døde den 21. september 1566, og kongen gav ham det vidnesbyrd, at han havde ført et mandhaftigt og ærligt navn med sig i sin grav, og at hans tapre manddom lovedes og berømmedes af hver ærlig mand. Han var gift med

29.

Lisbeth Knudsdatter Gyldenstjerne

der døde i september 1566 på Bahus, formentlig kort tid før sin ægtefælle.

30.

Hans Skovgård

er født ca. 1526, og han døde den 18. juli 1580 på Helsingborg og blev begravet den 24. august i Helsingborg kirke. Som 6-årig sendtes han til farbroderen, ærkedegn Anders Skovgård i Viborg, hvor han gik i skole. Siden opholdt han sin bl.a. 4 år i Nürnberg, og på grund af sine gode kundskaber i tysk anbragtes han omkring 1548 i tyske kancelli, hvorfra han dog allerede efter 1 års forløb flyttedes over i danske kancelli. 1553-1554 var han forlenet med Magleby len i Skåne, og han blev derefter kongelig sekretær og ærkedegn i Viborg. Fra 1558 til 1559 var han hofsinde, derefter øverste sekretær og domprovst i Roskilde. 1563 forlenedes han med Thyholm provsti, og 1567 skrev han sig til Skovgård. 1573 trak han sig tilbage som øverste sekretær, 1574 optoges han i rigsrådet, og 1576 fik han Helsingborg len. 1577 fungerede Hans Skovgård som landsdommer i Skåne på den syge Steen Billes vegne, og 2 år efter gjordes han til medlem af det regeringsråd i København, som under kongens fravær skulle lede forretningerne hjemme. Fra sit dødsleje sendte han kong Frederik en sidste hilsen med bøn om at tage sig af hans hustru og børn, og denne bøn opfyldtes. Hans Skovgård var gift den 10. januar 1574 på Københavns slot med

31.

Anne Vernersdatter Parsberg

som 2 år efter Hans Skovgårds død ægtede den ansete rigsråd Hak Ulfstand til Hikkebjerg. Hun døde den 5. august 1592 på Hikkebjerg og begravedes den 13. september i Gennerup kirke.

32.

Laurits Pedersen

nævnes 1496-1523 som herremand til hovedgården Skovgårde i Søby sogn. fra 1496 til 1500 nævnes han som hofsinde, og han optrådte flere gange som tingsvidne. Han var gift med

33.

N.N. Vernersdatter Pil

34.

Henrik Christensen

nævnes 1486-1511 som herremand på den adelige sædegård Højrup, Herslev sogn, Vejle amt. Han var gift med

35.

Birte Albrektsdatter Emmiksen

36.

Iver Erik (Rosenkrantz)

til Kogsbøl Ladegård i Emmerlev sogn, optræder 1489 som medudsteder af et vidne i Møgeltønder. 1493 førte han en strid med Ribe domkirke om noget jord på Bøvlund mark. Han døde før 1505. Han var gift med

37.

Agnete Poulsdatter Abildgård

38.

Carsten Grib

nævnes 1539 som foged på Ærø. 1567 boede han i Kiel. Han var gift med

39.

Anne Ahlefeldt

af Haselau.

40.

Niels Lange

til Kjærsgård, Bølling herred, var i 1532 lensmand på Bøvling og 1536 på Visselbjerg, hvilken sidste gård han beholdt til sin død. Efter slaget ved Øksnebjerg 1535 synes han at være blevet lensmand på Nyborg slot. 1539 fik han Dueholm kloster i pant, var 1554-1558 lensmand på Trøjborg, 1559-1565 på Riberhus, havde 1562-1564 Møgeltønder, 1562-1565 Hundsbæk og fra 1564 Lundesnæs len i pant. Ved Frederik den II's kroning i 1559 blev han slået til ridder og fik omtrent samtidig birkeret til sin gård Kjærsgård, ligesom kongen samme år betroede ham at optage lån hos adelen til den forestående krig. Niels Lange døde den 11. juni 1565. Han var gift med

41.

Abel Skeel

datter af Søren Skeel til Holmgård og Kirsten Juel ægtede han 1535. Hun døde den 7. februar 1585.

42.

Iver Vind

som levede fra 1502 til 1586 var ejer af hovedgården Starup i Øster Starup sogn, hvilken han bortbyttede til kronen med Hovedgården Grunnet ved Vejle. Han nævnes i Recessen 1536 og ved Hyl-lingen 1580. Han var gift med

43.

Anne Henriksdatter (Sandberg)

som levede 1516-1579. Begge ægtefæller begravedes i Hornstrup kirke.

44.

Otto Clausen (Strangesen)

til Nørholm, Torstrup sogn, nævnes 1536 i Recessen og taksere- des 1558 til at stille otte karle. 1563 klagede han over, at hans hustru og børn var forgjorte. Han døde den 7. september 1571 i Ribe og begravedes i Tistrup kirke. Han var gift med

45.

Dorte Clausdatter Daa

som blev begravet den 27. april 1600 på Brande kirkegård.

46.

Iver Skram

nævnes 1548-1580 som ejer af hovedgården Voldbjerg i Hee sogn, Ringkøbing amt. Ved sit giftermål med

47.

Ellen Jensdatter Spend

blev han tillige ejer af herregården Rammegård i Ramme sogn.

48.

Erik Mogensen

bortforleuede Hundslev i Kølstrup sogn, Odense amt, skrev sig i 1520 til Bramslykke i Musse herred, Maribo amt, beseglede 1536 som en af de smålandske adels fuldmægtige den store reces i København. Han levede den 28. februar 1545. Han var gift med

49.

Marie Clausdatter Reberg

til Bramslykke og Thybjerg. Efter hendes død giftede han sig igen med Else Madsdatter Gøye til Sæddinge på Lolland.

50.

Claus Urne

blev 1520 immatrikuleret ved universitetet i Wittenberg, blev før 1526 domprovst i Lund og var 1529 rektor ved Københavns universitet. 1549 blev han landsdommer i Skåne og rigsråd, men synes at have taget sin afsked fra rigsrådet 1559. Claus Urne, der berømmes for sin lærdom, døde vist mellem den 30. juni og den 4. juli 1561. Han var gift første gang med

51.

Margrethe Jakobsdatter Trolle

født den 22. september 1511 på Herlev, død 1551. Claus Urne blev gift anden gang med en af dronningens jomfruer, Anne Severtsdatter Grubbe, den 28. juni 1556.

52.

Christoffer Johansen Lindenov

nævnes fra 1536 til sin død den 11. april 1585. Han skrev sig til forskellige hovedgårde, bl.a. Fovslet og Brenderup i Jylland, Østrupgård på Fyn, Valbygård på Sjælland og Ørtofte i Skåne. Han synes efter sine forældre at have arvet stor rigdom i rede penge og forstrakte gentagne gange kongen med store summer. Han var første gang gift med Margrethe Bille, født 28. febru-

ar 1525, som datter af Claus Bille, anden gang med Ide Rantzau og tredie gang med

53.

Anne Johansdatter Bjørn

enke efter Henrik Bjørnsen.

56.

Holger Gregersen Ulfstand

nævnes 1516 som hofsinde. 1518 foretog han sammen med Hr. Johan Oxe en rejse til det hellige land. 1519-1522 var han høvedsmand på Varberg og 1519-1543 på Laholm. 1523 svor han påny kongen, Christian den II, troskab, men sluttede sig dog hurtigt til kong Frederik. 1523 blev han ridder og samme år rigsråd. 1531 var han blandt de fire rigsråder, der skulle varetage lov og ret i Skåne, og 1542 var han blandt anførerne under Malmøs belejring. Han begravedes den 20. december 1542 i Lund domkirke. Han var gift første gang med Anne Podebusk Predbjørnsdatter, som døde 1521 på Varberg. Hans anden hustru var

57.

Helle Hak Nielsdatter

til Hikkebjerg, som døde kort før den 28. januar 1550.

58.

Knud Pedersen Gyldenstjerne

er født omkring 1480, og han døde der 20. juni 1552 på Kalundborg, hvor han havde tilsyn med den fangne konge. Han immatrikuleredes 1498 ved Københavns universitet, deltog 1502 som hofsinde i Christian den II's tog mod Elfsborg og blev 1517 lensmand på Ålholm. 1523 var han lensmand på Vordingborg, 1525 på Kalundborg og 1529 optoges han i rigsrådet. Han var gift med

59.

Sidsel Ulfstand

som 1552-1574 havde Villands herred i forlening. Hun døde omkring 1575 og blev begravet med sin ægtefælle i Kalundborg kirke.

60.

Jørgen Skovgård

nævnes fra 1511 til sin død 1557 som ejer af gården Skovgård

i Øster Starup sogn, Vejle amt. Han var gift med

61.

Anne Hermannsdatter Flemming

der døde den 5. december 1530.

62.

Verner Parsberg

til Harrested og Sandbygård nævnes 1536 og 1538 som hofsinde, blev 1550 udnævnt til rigsråd og modtog ved kroningen 1559 ridderslaget. Han døde den 31. januar 1567. Han var gift med

63.

Anne Manderupsdatter Holck

der døde den 26. maj 1591.

64.

Peder Nielsen

levede omkring 1500 og var herremand på Ågerup, Skyts herred. Han var gift to gange, anden gang med Margrethe Manderupsdatter.

66.

Verner Pedersen (Pil)

til Skovgårde nævnes som tingsvidne den 21. marts 1466. Han var gift med

67.

Kirsten Jensdatter

68.

Christen Andersen

nævnes som herremand i 1436 på den adelige sædegård Højrup i Herslev sogn. Han var gift med

69.

N.N. Henriksdatter Sandberg.

70.

Albrecht Lydersen

nævnes 1494 og 1511 som ejer af hovedgården Damsgård i Øster

Starup sogn, Vejle amt. Han var gift med

71.

Ingeborg Clausdatter Dyre

72.

Erik Iversen

nævnes 1479 som ejer af Kogsbøl ladegård i Emmerlev sogn.

Han var gift med

73.

Karen (Dorthea) Bertelsdatter Holck

74.

Poul Timmesen (Abildgård)

levede omkring 1450 og var gift med

75.

Margrethe Ahlefeldt

80.

Hans Nielsen

skrev sig 1504 til Lydomgård i Lydom sogn. Ved sin død den 10. februar 1535 nævnes han som ejer af Kjærgård i Bølling herred.

Han var gift med

81.

Maren Spend

der døde 1562.

84.

Henrik Vind

til Rønshave og 1548 til Vellinggård, begge i Holmans herred, nævnes 1536 i Recessen og var 1550 nærværende på Kongens ret-tertning i Odense. Han var gift første gang med

85.

Anne Skeel (Dyre)

enke efter Christen Glambek til Starup, anden gang med Barbara Pedersdatter (Rali) til Vellinggård og tredje gang med Birgitte Olufsdatter (Gyrstinge).

88.

Claus Strangesen

til Nørholm og Holm i Bølling herred nævnes 1497. 1509 pantsatte han gods i Rugsø herred og 1510 holdt han skifte med sin hustrus søskende. Han var gift med

89.

Karine Pedersdatter (Væbner)

der 1513 som enke tilskødede kongen gods i Skjern og Bølling sogne. 1522 blev Nørholm af ukendt årsag fradømt hende, men hun fik af kongen tilladelse til at beholde gården mod at betale 1000 gylden. 1524 fik hun sammen med sine sønner ved mageskifte med kronen al kirkens rettighed i Nørholm.

90.

Claus Daa

til Raunstrup og Holmegård nævnes 1519-1525 som hofsinde. 1532-1537 var han lensmand på Skofsborg og Hundsbæk og 1535-1537 på Næsbyhoved. 1551 blev han landsdommer på Sjælland, men frasagde sig stillingen året efter. Han levede endnu 1574, men var død 1575. Han blev gift første gang før 1528 med

91.

Anne Lykke Pedersdatter

anden gang med Hilleborg Tinhuus Lauridsdatter, der nævnes som enke 1575.

92.

Peder Skram

til Voldbjerg i Hee sogn, Ringkøbing amt, nævnes 1484-1539. Han var gift med

93.

Sofie Sandberg

94.

Jens Spend

til Rammegård i Ramme sogn, Ringkøbing amt, nævnes 1535 som ridemand og 1536 i den store reces. 1572 besejlede han den jyske adels vedtægt om afholdelse af et årligt landemøde. Han var gift med

95.

Ide Mogensdatter Juel

96.

Mogens Pedersen

i Rundslev, Bjerre herred, beseglede 1494 et vidne af Fynbo landsting og nævnes 1511 blandt adelen i Fyns stift. Han var gift med

97.

Katrine

100.

Lage Urne

til Boserup blev efter sin mors død "skaaren ud af hendes side og mistede derved sit ene øje." Han deltog 1500 sammen med sin hustru, sine børn, sin hustrus mor og dennes brødre og mange andre danske i en pilgrimsrejse til Rom. 1509 nævnes han som landsdommer i Skåne. Han døde den 9. oktober 1530 i Roskilde og begravedes i domkirken, hvor han på gravstenen kaldes ridder, hvad han dog først kan være blevet samme år, i al fald efter den 3. juni 1530. Han var gift med

101.

Sidsel Jensdatter Ribbing

til Boserup. Lage Urne var halvbroder til den berømte Roskildebisp af samme navn.

104.

Hans Johansen (Lindenov)

til Fovslet i Ødis sogn, Vejle amt, var 1486 hofsinde, 1493 amtmand på Flensborg og 1506-1510 på Sønderborg. 1518 nævnes han atter som amtmand på Flensborg og 1519 på Hundsbæk. Han beseglede 1533 forbundet i Rendsborg, men var vist død den 7. februar 1536. Han var gift med

105.

Berete Eriksdatter (Rosenkrantz)

der vistnok døde før den 15. oktober 1537.

til Torup og Toftholm i Tudse herred, beseglede 1487 hyldingen i Lund og var 1502-1506 lensmand i Asnæs. Han døde efter den 2. november 1510 og begravedes i Lund domkirke. Han var gift med

113.

Else Bille Torbensdatter

anden gang med Johanne Brahe Pedersdatter.

114.

Niels Hak

til Hikkenbjerg var 1481 nærværende ved mødet i Kalundborg. 1487 var han rigsråd. 1497 førte han en stor fejde mod ærkebispens i Lund og 1502 nævnes han som lensmand på Holbæk og på Børringe kloster. Han deltog i Kalmarmødet 1505 og dræbtes den 8. januar 1508 på Helsingborg slot af herr Anders Bille, som derfor måtte betale en meget stor mandebod. Niels Hak var gift med

115.

Tale Brostrup Hansdatter

der nævnes 1503.

116.

Peder Nielsen Gyldenstjerne

var lensmand på Holbæk. Han skrives 1492 til hovedgården Tim i Tim sogn, Ringkøbing amt, og døde samme år før maj. Han var gift med

117.

Regitze Bille

for hvem der 1497 stiftedes en sjælemesse.

118.

Jens Holgersen Ulfstand

til Glimminge og Lyngbygård var 1487-1509 lensmand på Gulland og nævnes 1505 som rigsråd. Han førte sammen med Anders Bille den danske flåde og var 1511 anfører for den flåde, der hærgede Wismar, Warnemünde og Rügen, ligesom han kæmpede hæderligt mod den Lübske flåde ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af kongen og sin samtid høstede stor ros. 1518 nævnes han

som ridder. Han døde den 6. februar 1523 på Høgby, hvor han var lensmand OG BEGRAVEDES I Valby kirke. Han var gift med Holger Axelsdatter Brahe, der døde den 18. november 1495 på Visborg og begravedes i Tommerup kloster. Han blev gift anden gang den 29. juli 1498 på Visborg med

119.

Margrethe Arvidsdatter Trolle

der er født den 21. maj 1475 på Ed og døde 1522 på Glimminge.

120.

Jep Jensen (Skovgård)

i Skovgård, Øster Starup sogn, Vejle amt, købte 1490 to gårde i Borlev af Hermann Flemming og hans søster, hvilke gårde han 1495 indhvervede med lovhævd. Han var gift med

121.

Karen Lauridsdatter Daa

122.

Hermann Flemming

til Knudstrup og Bavelse, Tybjerg herred, var endnu umyndig 1458. Han skiftede 1492 med sin svoger Bjørn Andersen, men var død 1509. Han var gift første gang med Sophie Andersdatter (Bjørn) og anden gang med

123.

Anne Eriksdatter (Thott)

til Bavelse. Hun holdt 1509 skifte med kong Hans og son broder Tønnes danske gods og nævnes endnu 1528.

124.

Tønne Vernersen Parsberg

til Harrested og Ørtofte var ridder og rigsråd, 1502 og 1504 lensmand på Varbjerg og siden forlenet med Gaardstange. Han levede den 21. juli 1520, men var død den 13. januar 1522. Han var gift første gang med Maren Knudsdatter (Has) til Ørtofte og anden gang med

125.

Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk

som døde ved påsketid 1542 og blev begravet i Århus domkirke.

140.

Lyder Esbernsen

var ejer af den adelige sædegård Spangsbjerg i Jerne sogn. 1427 pantsatte han gården, og 1429 solgte han og en broder den. Lyder Esbernsen levede endnu i 1455.

144.

IverPedersen (Rosenkrantz)

til Kogsbøl, Emmerlev sogn, skal have været amtmand i Tønder. 1436 skødede han med Godske Eriksen (Rosenkrantz) gods til Haderslev kapitel, og 1446 beseglede han til vitterlighed med væbneren Steenfeldt. Han var gift med

145.

Anne Sivertsdatter (Lauerkoch).

160.

Niels Gundesen (Lange)

til Lydum og Hennegård i Vester Horne herred var 1467 ridder, siden rigsråd. Han døde den 28. oktober 1511 og blev begravet i Gråbrødre kirke i Ribe. Han var gift med

161.

Anne Nielsdatter (Rosenkrantz)

der døde 1535, 92 år gammel, og blev begravet i Varde kirke.

176.

Strange Nielsen (Bild)

til Nørholm Øster Horne herred, var lensmand på Ørum. 1449 deltog han i Gullandstoget og var da rigsråd og ridder. 1474 var han lensmand i Thy og 1480 rigshovmester. Han var gift med

177.

Anne Clausdatter (Lange)

til Nørholm.

178.

Peder Terkelsen

til Føvling, senere kaldet Væbnerholm, nævnes første gang 1458 og han levede endnu 1502. Han var gift med

179.

Anne Skale

til Ørumgård.

180.

Oluf Daa

til Ravnstrup, Herlufmagle sogn i Præstø amt, nævnes første gang 1489. 1507 var han bispelig lensmand på Hjortholm og ca. 1513-1525 lensmand på Gurre. Han var gift med

181.

Gundel Joachimsdatter Griis

der endnu levede 1535. Begge ægtefæller blev begravet i Herlufmagle kirke.

184.

Erik Christiernsen (Fasti)

nævnes første gang 1454. 1460 og 1470 var han lensmand på Silkeborg og 1479 skrev han sig til Voldbjerg i Hind herred. Han levede endnu 1487. Han var gift første gang med N.N. Sivertsdatter (Blaa) og anden gang med

185.

Ellen Pedersdatter Skram

til Voldbjerg.

188.

Anders Spend

til Rammegård i Vandfuld herred blev 1511 takseret til første skytte blandt adelen i Ribe stift. Han var gift med

189.

Mette Godskedatter Friis

af Vadskjærgård. Hun var gift anden gang med Mogens Kaae til Ørndrup.

200.

Jørgen Urne

til Brolykke i Bjerre herred, Rygaard og Søbysøgård i Aasum

herred, Hindema i Vinding herred og Bondemosegaard i Salling herred, var væbner 1438 og ridder i 1458. Han skal 1462 have været landstingsfører på Fyn. 1472 havde han Kerteminde by i pant. Han døde den 21. maj 1480 i Odense og blev begravet i Sortebrødre kloster, men førtes vistnok siden til Søby kirke, hvor hans gravsten findes. Han siges at have været en lærd mand. Han var gift første gang med Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup fra Veilegaard, anden gang med

201.

Margrethe Eriksdatter Bille

der døde i barselseng ved sønnen Lages fødsel. Tredie gang ægtede han Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård. Hun døde 1518, vistnok i Roskilde hos sin søn bispen, og blev begravet i Roskilde domkirke.

208.

Johan Johansen (Lindenov)

nævnes 1460 som ejer af Fovslet i Ødis sogn, Vejle amt. Han var gift med

Margrethe Emmiksdatter (Emmiksen)

der 1477 som enke skødede gods i Tyrstrup herred til kapitlet i Haderslev.

224.

Jep Henriksen (Ulftand)

skrives 1445 til Skabersø og Torup. 1451 indsattes han med hustru og børn til arvinger til en gård i Malmø. Han var gift med

225.

Kirsten Jensdatter (Due)

der 1471 var enke.

228.

Mogens Hak

til Hikkebjerg kom 1456 løs af svensk fangenskab. 1464 var han hovedsmand på Falsterbo, 1465 rigsråd og året efter et af sendebudene til fredsforhandlingerne i Jönköping. Han levede endnu 1486. Han var gift med

229.

Lene Eilersdatter Rønnow

232.

Niels Erik Gyldenstjerne

beseglede 1432 kongEriks fredsslutning med Hansestæderne. 1453-1456 var han hofmester og 1466-1469 kammermester-. 1461 tilskødes han gården Brødbæk i Hjerm herred af Claus Podebusk, og 1467 fik han hovedgården Tim i Tim sogn. Han døde 1484. Hans hustru

233.

Mette Banner

døde ligeledes 1484, og ægtefællerne begravedes i Tim kirke.

236.

Holger Henriksen (Ulfstand)

til Glimminge nævnes første gang 1435. Han var rigsråd 1470 og 1473-1474 hovedsmand på Varberg. Den 23. oktober 1485 gav han sjælegave til Tommerup kloster, og samme år døde han og begravedes i Valby kirke. Han var gift første gang med Sidsel Pedersdatter Flemming, anden gang med Ellen Saxtrup Axelsdatter og tredje gang med

237.

Birgitte Jensdatter (Rosensparre)

som ligeledes begravedes i Valby kirke.

240.

Jes Jepsen Skovgaard

mageskiftede 1449 gods i Velling sogn og Hind herred til Ribe kapitel. 1459 beboede han Skovgård i Øster Starup sogn, Vejle amt. Han var medudsteder af et vidne af Brusk herredsting. Han var gift med

241.

Kirsten Clausdatter Tun

244.

Joachim Flemming

til Knudstrup var 1435 væbner og forlover for kongen ved forliget i Stockholm. 1440 var han ridder, 1444-1445 lensmand på

Kalundborg og 1450 lensmand på Helsingborg. 1451 nævnes han som rigsråd. Han var gift første gang med Inger Andersdatter (Hvide) til Møllerup og Bjørnholm på Mols, anden gang med 245.

Karen Eilersdatter Rantzau

der mødte på skiftet i Horsens efter ægtefællens død 1458.

248.

Verner Parsberg

tysk adelsmand, ejede godset Stirberg i Tyskland. Han kom fra Tyskland til sin farbror i Danmark og var 1443 ridder og hovedsmand på Holbæk. Han skal 1474-1475 have ledsaget kongen på rejse til Rom. Han var gift med

249.

Anne Tønnesdatter Rønnow

der ligesom sin mand blev begravet i Holbæk kirke, hvor deres ligsten endnu findes.

280.

Esbern Thygesen Emmiksen

besejlede 1387 til vitterlighed et pantebrev på hovedgården Kjeldkær. Han var 1397 endnu kun væbner, men blev ridder før han døde ca. 1412.

288.

Peder Eriksen Rosenkrantz

til Kogsbøl, Emmerlev sogn, nævnes første gang 1393. 1415 besejlede han til vitterlighed med herr Erik Krummedige, men 1418 siges han at være død.

320.

Gunde Nielsen Lange

til Lydum hovedgård i Lydum sogn blev 1442 af biskop Christiern af Ribe forlenet med Trøiborg slot. Den 31. marts 1443 var han ridder og vistnok siden hovedsmand på Riberhus, men 1460 og 1470 biskop Jens Iversens hovedsmand på Åkjær. 1468 nævnes Gunde Nielsen, der havde Varde og Vester herred i pant for livstid, som rigsråd. Han døde 1477 og blev begravet i Varde kirke. Han var gift med

321.

Bege Madsdatter Gjordsen

322.

Niels Nielsen Rosenkrantz

til Tange var 1447 ridder og afstod da med sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg bispestol. Under Elfsborgs belejring blev han såret i hovedet af en pil og begav sig til København. Her sørgede han for sjælemesser og sit gravsted i Sct. Nicolai kirke, lod så pilen trække ud og døde deraf, før den 25. april 1452. Han var gift med

323.

Ide Nielsdatter Banner

352.

Niels Strangesen Bild

til Nordentoft i Sjørring sogn, Thisted amt, nævnes første gang 1389. Han gav 1395 gods til Vestervig kloster og fik 1406 Hillerslev i Thy som et pantelen af kronen. 1408 nævnes han som ridder, og 1411 forseglede han våbenstilstanden i Kolding. 1418 var han en af de rigsråder, der sendtes til det med Holstenerne berammede møde i Slesvig og endnu 1424 forseglede han vitterlighed. Han døde 1424 og begravedes i Vestervig kloster kirke, hvor hans ligsten med slægtsvåbnet endnu findes. Han var gift første gang med.

353.

Barbara Bosdatter Høeg

anden gang med Mette Pedersdatter til Smerup i Refs herred og tredie gang med Ingeborg Follertsdatter Dosenrode, enke efter Henrik Qvitzov og Follert Stampe.

360.

Claus Daa

nævnes 1464 som ejer af Raunstrup hovedgård i Tybjerg herred. Han beseglede Hyldingen 1467, var 1469 endnu væbner, men året efter ridder. 1487 beseglede han Hyldingen i Lund, og 1492 boede han i Næstved. Han døde omkring 1496, han blev gift før 1454 med

361.

Dorte Herlufsdatter Snikken

der første gang var gift med herr Niels Skave til Eskildstrup

Begge ægtefæller begravedes i Herlufmagle kirke under en gravsten med årstallet 1486.

368.

Christiern Pedersen Fasti

til Ørregård i Ørre sogn besejlede 1416 et vidne af Hardsyssel ting. Han var gift med

369.

Johanne Gundesdatter Lange

370.

Peder Skram

til Voldbjerg, Urup i Voer herred, Skovgård og Hammergård i Vrads herred samt Riisager nævnes første gang 1423. 1435 optrådte han som forlover i forliget i Vordingborg, og 1439 deltog han i opsigelsen af kong Erik af Pommern. Peder Skram siges at have dræbt Ebbe Mogensen Galt ved Handsted hule på vejen fra Horsens til Urup, hvorfor han måtte rømme landet. Imidlertid kom han som fører for nogle landsknægte ukendt tilbage i kong Christoffer af Bayerns følge, reddede ved landstigningen i Gedser kongen fra at drukne og blev derfor benådet. 1443 var han ridder, og 1463 skal han have været marsk. Han levede den 28. juli 1465, men var død 1473. Peder Skram var gift første gang med

371.

Ellen Iversdatter Krag

og anden gang med Anne Nielsdatter Banner, som 1494 pantsatte seks gårde i Nørå og Ryslinge til sønnen Christiern.

376.

Jens Spend

til Rammegård, Vandfuld herred, nævnes fra 1491 til 1506. Han var gift med

377.

Ide Eskildsdatter Høg (Banner)

400.

Lage Nielsen Urne

til Hørby i Tudse herred på Sjælland nævnes første gang 1335.

Han blev ridder ved kroningsfestlighederne i Kalmar 1397 og tilskødede 1411 Ribe kapitel sit gods i Hind herred. Han var vistnok gift første gang med en datter af herr Ture Knudsen (Dyre), og anden gang med

401.

Alhed Breide Serlin

402.

Erik Bille

til Solbjerg nævnes første gang 1434. Han var hofsinde 1439 og ridder 1452. Han levede endnu den 11. oktober 1455, men var død den 3. februar 1456. Han var gift med

403.

Else Jensdatter Glob

der var død før Erik Bille.

448.

Henrik Gertsen Ulfstand

til Glimminge nævnes første gang 1396. 1401 var han ridder og beseglede da kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente. Han var gift med

449.

Helle Ovesdatter Hase

Anden gang var han gift med Kirsten Due Glob til Skabersø.

450.

Jens (Niels) Truidsen Due

til Svendstrup, Torne herred, beseglede 1394 til vitterlighed og kaldtes da Johannes i brevet, men Nicholas i seglet. 1395 var han endnu kun væbner, men i 1402 var han ridder. Han levede endnu 1417. Han var gift med

451.

Ingfred Pedersdatter (Urup)

som første gang var gift med Tue Galen til Næsbyholm.

456.

Anders Hak

til Mogenstrup og Hikkebjerg nævnes første gang 1421. Han var

rigsraad, beseglede 1439 i Lübeck opsigelsestrevet til Kong Erik og 1440 i Kolding det hertug Adolf givne Lensbrev på Slesvig. 1443 var Anders Hak ridder og 1450 var han med kongen på kroningsrejse i Norge. Han var gift med "den ildende"

457.

Gertrud Mogensdatter Munk

der første gang var gift med Claus Jonsen Lange i Nørholm.

464.

Erik Nielsen Gyldenstjerne

nævnes første gang 1400. Han fik 1415 af Aarhus stift sammen med sin hustru Gørvel af paven tilladelse til at have et rejsealter, skrives 1416 til Demstruplund og var 1417 medlover for Kong Eriks fred med hertug Henrik og grev Henrik. 1419 var han lensmand i Ribe og på Brøndlund, og 1433 fik han sammen med hustruen pavens tilladelse til at vælge en skriftefader. 1434 nævnes han som hovedsmand på Riberhus og 1441-42 var han hofmester hos kongen. 1444 optræder han som hovedsmand på Aalborghus og skrives der til Tim, men samme år blev han sat i band af biskoppen i Ribe. Han levede endnu 1448, men var død før den 13. juni 1455 i en meget høj alder. Han var første gang gift med N.N. Stormvasa og anden gang før 1415 med

465

Gørvel Andersdatter Lunge

der var død 1467, da skiftet holdtes efter hendes ægtefælle.

472.

Henrik Gertsen Ulfstand

er identisk med ane nr. 448. Han var gift anden gang med

473

Kirsten Due Glob

til Skabersø, Bare Herred.

480

Jep Jensen Skovgaard

boede i Varde, hvor han døde før 1427. Han var gift med

481

Ingeborg Albrechtsdatter Skeel

der endnu 1445 nævnes i et vidne af Jerlev herredsting.

488.

Hermann Flemming

til Knudstrup blev gift før 1396 med

489.

Inger Henningsdatter Skarpenberg

Hermann Flemming beseglede 1387 til vitterlighed med herr Claus Flemming. Han havde til 1396 Abrahamstrup og Horns herred i pant af dronning Margrethe, 1395 var han forlover ved forliget på Lindholm, var 1397 foged på Kalundborg, og 1401 beseglede han Kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente. Han var da endnu kun væbner, men 1407 var han ridder og hofmester hos kong Erik.

496.

Verner Parsberg

var hovedsmand i Nürnberg, hvor han døde den 2. november 1455.

Han var gift med

497.

Margrethe Schenck von Reicheneck.

576.

Erik Nielsen

640.

Niels Thomasen (Lange)

642.

Mads Gørse

643.

Anne Gjortsdatter

644.

Niels Jensen

645.

N.N. Rantzau.

704.

Strange Ebbesen Bild

nævnes 1340 i den efter grev Gerts drab afsluttede forhandling i Sønderborg mellem grevens sønner og hertug Valdemar, hvor det blev fastsat, at hertug Albert af Sachsen skulle afgøre, om Strange Ebbesen (Bild) skulle have sit gods tilbage. Han forseglede 1360 håndfæstningen i Kalundborg og var da væbner.

Han var gift med

705.

Mette Olufsdatter Glob

720.

Christiern Daa

nævnes 1439 sammen med broderen Palle. Ifølge en gammel slægtsbog skal han være blevet landsdommer på Sjælland og lensmand på Kalundborg. 1443 var han bosat på Lolland og 1446 besejlede han de såkaldte "Laalands Vilkaar". Han var gift med en Rantzaw eller Rønnow.

736.

Peder Christiernsen Fasti

til Ørregård levede omkring år 1400.

740.

Christiern Skram

til Mattrup i Tyrsting herred var gift med

741.

Kirsten Jespersdatter Raasted

til Nørholm, den sidste af sin slægt. Christiern Skram blev 1388 betænkt med en jernkiste i biskop Johannes' testamente. 1399 var han ridder og nærværende på kongens retterting i Holbæk. 1411 nævnes han som forlover ved forliget i Kolding, men har ikke besejlet det.

752.

Anders Spend

til Rammegård, Vandfuld herred, besejlede 1440 til vitterlighed med Jes Pedersen Hjul af Tangsgård. Han var gift med

753.

Marie Christiærnsdatter

der 1501 som enke pantsatte en gård i Sønderlund til Niels Clementsen.

800.

Nicolaus Urne

fik 1360 gården Stenbjerg i Gudme herred i pant. Han var gift med

801.

Margrethe Lagesdatter

med hvem han formodentlig fik Rygaard.

804.

Bent Jonsen Bille

der nævnes første gang 1392 var gift med

805.

Inger Torbensdatter Galen

der var død som enke før 1456. Bent Jonsen Bille var 1395 bispelig lensmand på Dragsholms slot og skrev sig samme år til Bro-rup, Slagelse herred, der også var et bispeligt len. 1401 skrev han sig til Solbjerg, og 1418 havde han Bøvling slot i forle-ning af sin broder, bispen Peder Lykke (Bille) i Ribe. Bent Jon-sen Bille levede endnu 1440, da han trættes med Claus Henrik-sen Gade.

896.

Gert Minckwitz

levede omkring 1350. Han var gift første gang med

897.

Helle Olufsdatter Bjørn

og anden gang med Christence Jensdatter (Urup) til Glimminge.

900.

Truid Nielsen Due

beseglede 1339 til vitterlighed med Peder Nielsen af Barse-bæk. Han var gift med

901.

Ellen Serlin

944. = 896.

945. = 897.

960.

Jens Nielsen Skovgård

levede omkring midten af de 14. århundrede.

976.

Peder Flemming

levede endnu 1406. Han var gift med

977.

Christine

Peder Flemming var måske 1366 bispelig lensmand på Huseby i Aker og ridder. Han nævnes 1395 i forliget på Lindholm og 1396 i forliget på Nykøbing og 1396 besøgte han sammen med Herman Flemming til vitterlighed med fru Gese Olufsdatter Bjørn.

978.

Godscalk Scharpenbergh

døde før 1387. Han var gift med

979.

Elisabeth Nielsdatter Bugge

til Hald. Godscalk Scharpenbergh nævnes 1350 og 1359 sammen med sin far og bror. 1360 stod han i den svenske kong Magnus' tjeneste, 1362 var han vidne i Ratzeburg med hertug Erik af Sachsen, 1363 hovedsmand på Bahu og 1364 plyndrede han Lübeckerne i Kaluesunde. Endnu 1367 og 1370 nævnes han som hovedsmand på Bahu, og i 1368 besøgte han den jyske adels forbund med de holstenske grever mod kong Valdemar og var da endnu væbner. 1370 klagede stænderne til kong Haakon over hans plyndringer mod de Stralsunder, i 1371 var han forlover for drosten van Stoue, og han deltog 1375 i den i Lyby kirke indgåede forpligtelse til at

holde gejstligheden i ære, og han er formodentlig den "Scharpenbergh", høvedsmand på Høneborg, der 1377 med andre slotshøvedsmænd blev indstævnet for kejserretten af kong Albrecht. Han solgte Hald til kong Valdemar, men købesummen blev først erlagt af dronning Margrethe til fru Elisabeth og hendes søn Henneke Scharpenbergh. Hun solgte 1387 gods til herr Jens Andersens Brok. 1391 gjorde hun testamente og gav da Medelhede-gård til Viborg domkirke. 1402 afhændede hun Roldstrupgård til fru Elne, herr Ebbe Strangesens hustru.

992.

Hans Parsberg

tysk adelsmand, død 1408. Han var gift med

993.

Margrethe von Eichberg

1280.

Thomas Iversen Lange

købte 1371 gods i Skads herred af Botilda Esge Eskildsen. 1377 var han nærværende på Varde sysselting og 1378 i Ribe domkirke, hvor han optrådte som voldgiftsmand.

1284.

Eggerd Gørse

nævnes 1397 og var 1411 nærværende ved forliget i Kolding. Han levede 1424 og havde da sammen med broderen Henneke i 9 år oppebåret skatten af Århus by.

1286.

Peder Eriksen Sappi

til Solvig, Hostrup sogn, var gift med

1287.

Sophie Henriksdatter Serlin

Peder Eriksen fik 1395 skøde af Bo Toep på dennes gods "to Zewanghe dat Puekholm het" og 1397 gods i Ravit, Bjolderup sogn af Peder Pors. Sidstnævnte år besøgte han et vidne af Urnehoved Landsting.

1288.

Jens Nielsen Rosenkrantz

til Hevringholm var gift med

1289.

Margrethes Timmesdatter Abildgaard

Jens Nielsen Rosenkrantz var 1341 i Helsingborg forlover ved forliget med kong Magnus, nævnes 1355 som ridder og bosat i Århus stift, beseglede 1360 recessen i Kalundborg, og 1361 var han i Tønder medudsteder af et vidne om et skøde til Ribe domkirke. Han beseglede 1362 overenskomsten mellem Stig Andersens Hvide og Claus Limbæk, 1368 oprørsforbundet mod kong Valdemar, og 1369 beseglede han sin broders, Iver Nielsens, pantebrev til Henrik Lunov. Han var 1373 forlover for Niels Eriksen Gyldenstjerne og 1377 beseglede han til vitterlighed med Albert Andersen Eberstein.

1408.

Ebbe Strangesen Bild

gift med

1409.

Bege Buggesdatter

1440.

Claus Daa

beseglede 1397 vidnesbyrd på Urnehoved ting. Han var en af de adelsmænd, der 1421 vidnede, at Sønderjylland hørte til Danmark og nævnes 1424 i kong Eriks klagemål, hvor han udtrykkelig kaldes kongens tjener. Han var gift med

1441.

Dreide

1472.

Christiern Arnestson Fasti

beseglede 1361 et vidne om, at hertug Valdemar gav gods i Tønder til Ribe Domkirke.

1610.

Torbern Pedersen Galen

nævnes 1364 som ridder, beseglede 1377 kong Oluf's håndfæstning og levede endnu 1379. Han var gift med

1611.

Christine Eriksdatter

af Skarsholm-slægten.

1800.

Niels Andersen Due

er sandsynligvis identisk med den Niels Andersen af Tubetorp på Sjælland, som 1326 beseglede et lensbrev på Almindsyssel og da hørte til kong Valdemars parti, men 1328 sluttede sig til kong Christoffer, som han atter må have forladt, idet han ved forliget i Kiel 1332 nævnes på grev Gerts side.

1956.

Johan Scarpenberg

kaldes 1322 Henekinus Scarpenberg og var forlover ved hertug Valdemars, greverne Gert og Johans forlig med kong Magnus, var 1334 ridder, var forlover for hertug Albrecht af Sachsen, 1337 for Detlef Zule, og 1350 udstedte han med sine sønner Ordfeide for den af staden Lübecks tjenere i Bonninkstede drægte Henneke Scarpenberg. 1359 nævnes han sammen med sine sønner i anledning af en strid, som disse havde med tådet i Lübeck om et ødelagt hus i Nennendorp.

1958.

Niels Bugge

til Vosborg i Ulfborg herred, Hald i Nørlyng herred, Støvringgård i Støvring herred, Estrup i Hellum herred, Åstrup i Vennbjerg herred, Spøttrup i Rødding herred, Roldstrup på Mors samt Lundholm ved Skagen, var muligvis gift første gang med en datter af Palne Jonsen Juul til Støvringgård, og anden gang var han gift med Ingeborg Pedersdatter Vendelbo, der nævnes 1388 ved skiftet efter ham. Niels Bugge nævnes 1333 i et et vidne på Viborg landsting. Han var da endnu ikke ridder, men var det måske 1342. 1345 fik han Hald i pant af Peder Ludvigsen Eberstein, og året efter fik han skøde på gården. Han var 1350 med kong Valdemar i Tyskland, men sluttede sig snart efter til kon-

gens modstandere, og kongen forsøgte forgæves året efter i Kalundborg at komme i forlig med ham. Han beseglede 1355 til vitterlighed med svogeren Erik Nielsen Gyldenstjerne. Niels Bugge blev 1359 på hjemrejsen fra herregården myrdet i Middelfart, hvorfor denne by til straf fik pålagt en årlig afgift, som først blev ophævet 1874.

2568.

Markvard Gøreze

forseglede 1358 som forlover for hertuginde Rikarda forliget om Als med kong Valdemar.

2572.

Erik Abelsen Rynd Sappi

pantsatte 1349 Tjørneskovgård m.m. til Hannikinus Barnfather og tilskødede 1364 broderen Valdemar Sappi forskelligt gods. Han var død 1381, da hans enke

2573.

Cathrine Eriksdatter Urne

pantsatte Urnegård i Gårslev sogn.

2576.

Niels Iversen Rosenkrantz

nævnes som ridder og er sikkert den Niels "Ingvordsen", der 1341 i Roskilde beseglede kong Valdemars forpligtelse til adelen og den "Nicolaus Iwærss" som 1348 var medarving efter Niels Glob af Todbøl. Niels Iversen var død den 7. september 1355, da hans enke med sine tre sønner fik pavelig bevilling til selv at vælge en skriftefader, som skulle give dem absolution i deres dødsstund. Susanne Nielsdatter Gyldenstjerne boede da i Odense stift. Niels Iversens far er muligvis den drost Iver, hvis hustru nævnes 1308 i Jakob Blaaafods enkes testamente. Slægten Rosenkrantz er vel nok den slægt i den danske adel, der forholdsvis har frembragt det største antal berømte mænd. Slægten stammer fra Jylland, måske fra Sønderjylland, og den har sikkert fælles oprindelse med Friiserne fra Haraldskjær, der førte nøjagtig det

samme våben, som Rosenkrantzjerne oprindeligt førte. Slægtsnavnet er formentlig første gang brugt i 1524 af Henrik Nielsen Rosenkrantz, og dets antagelse synes derfor at stå i en vis forbindelse med kong Frederik den I's henstilling til den danske adel om antagelse af faste slægtsnavne. Omtrent samtidigt optog slægten i sit våben slægten Ebersteins kronede søvløve i blå felt, hvilket utvivlsomt skyldtes traditionen i slægten om, at den nedstammede fra de tyske grever af Eberstein, idet Otto Nielsen Rosenkrantz og hans broder skulle være sønnesøns sønner af marsken Ludvig Albertsen Eberstein. Denne traditions oprigtighed står dog ikke for en nøjere prøvelse, men fornævnte Ludvigs forekomst i Rosenkrantzernes ældste slægtsled tyder på, at et slægtsskab, måske på mødrenes side, har været til stede. Han var gift med

2577.

Susanne Nielsdatter Gyldenstjerne

2578.

Timme Timmesen Abildgård

til Torbenfeldt, det senere Frydendal på Sjælland, var gift med

2579.

Sophie Andersdatter Hvide

der angives at være enke efter rigsmarsken Peder Vendelbo, hvilket imidlertid ikke kan været rigtigt, da dennes enke Arine nævnes 1437.

Timme Timmesen Abildgård nævnes 1318 ved forliget i Slagelse mellem kong Erik og hertug Erik, 1322 ved forliget i Kiel mellem kong Christoffer og grev Gert. Han nævnes 1333 sammen med farbroderen Laurids Lauridsen, og 1342 nævnes han som ridder.

2816.

Strange Esgesen Bild

var 1314 på Viborg landsting med til at dømme de oprørske adelsmænd, og 1316 var han nærværende i Nykøbing, da kongen sluttede forbund med de holstenske grever. Han var 1326 nærværende ved danehoffet i Nyborg og forseglede her kong Valdemars håndfæstning. Han var gift med

2817.

Ellen Limbek Henriksdatter

288o.

Palle Daa

beseglede 1358 som forlover for hertuginde Rikarda hendes forlig med kongen.

322o.

Peder Torbernsen Galen

nævnes første gang 1316. 1326 beseglede han et lensbrev i Roskilde og 1343 nævnes han sidste gang. Han var gift med

3221.

Gyde Lagesdatter

som døde før 1379.

3222.

Erik Barnumsen

til Skarsholm, Skippinge herred, var gift med

3223.

Gjertrud Pedersdatter Grubbe

til Tybjerg og Horsetofte i Ringsted herred.

Erik Barnumsen beseglede 1343 forliget i Helsingborg mellem kongerne Valdemar og Magnus, betegnes 1354 som Demicellus men 1355 kun som væbner. 1359 var han ridder og 1360 nærværende hos kongen på Kalundborg slot. 1364 nævnes han som høvedsmand på Korsør slot, og han var nærværende ved forliget med de holstenske grever i Kolding 1365. Der holdtes skifte efter ham den 7. august 1369.

36oo.

Anders Nielsen

"af Sjælland" kaldes 1267 Dominus og beseglede 1279 til vitterlighed i Roskilde. 1285 beseglede han det bekendte vidnesbyrd om Als.

3912.

Johannes de Scharpenbergh

var 132o ridder og vidne med fyrst Heinrich af Mecklenburg.

1325 besejlede han til vitterlighed med Conrad Wackerbart, og 1336 nævnes han som vidne med hertug Albrecht af Sachsen.

3916.

Bugge Nielsen

af Hegnet i Harre herred skal være blevet dræbt ved Lyby kirke af Erik Brune (Banner) til Elkær. Han var 1332 på Holstens side nærværende ved forliget med Grev Gert i Kiel.

5136.

Eggert van Gortze

nævnes i Holsten 1343 og 1344.

5144.

Abel Valdemarsen

var 1330 ridder og besejlede hertug Valdemars og Grev Gerts privilegier for kannikerne i Ribe. 1331 skulle han være voldgiftsmand i trætten mellem hertug Valdemar og grev Gert om Langeland m.m. og 1332 fik han pavelig tilladelse til selv at måtte vælge en skriftefader til at give ham absolution i hans dødsstund.

Han var gift med

5145.

Cicilie

5154.

Niels Eriksen Gyldenstjerne

er måske den Niels Eriksen, der nævnes 1310 som havende ejet godset i Nørre Bork. Han skal være begravet i Sønderholm kirke og angives at være gift med

5155.

Edel Saltensee

der var ud af den på de tider kendte sjællandske stormandsæt af samme navn, hvis stamfader Toke Nielsen var gift med en sønnesøns datterdatter af Skjalm Hvide.

5156.

Timme Lauridsen Abildgård

til Margård i Skovby herred var 1307-1308 den danske konges befalingsmand i Rostock, og han beseglede forliget i Kalmar mellem hertug Christoffer, ærkebisp Esger og de svenske hertuginder.

5158.

Anders Stigsen Hvide

til Tygestrup, Møllerup og Bjørnholm var gift med

5159.

Margrethe Nielsdatter Lændi

Anders Stigsen Hvide afstod 1304 til Århus kapitel sine besiddelser i Skramholm mark, var 1314 medarving med brødrene Johannes og Henrik Offesen (Neb) og må vel derfor være dattersøn af Offe Nielsen. Han var 1318 ridder og beseglede da forbundet mellem hertug Christoffer og de svenske hertuginder.

5632.

Esge Udsen Bild

6440.

Torbern Jonsen Galen

ejede indtil 1306 gods i Vindinge, Hammer herred. Han var gift første gang med en datter af Niels Peck og anden gang med

6441.

Christine Jensdatter (Sjællandsfar)

som 1316 gav sit gods i Vindinge til Sct. Agnete kloster i Roskilde og siden selv indgav sig i dette kloster.

6442.

Lage Jonsen

skånsk adelsmand, nævnes 1280.

6444.

Barnum Eriksen

til Skarsholm i Bjerrested herred, Holbæk amt, kaldes 1326 og 1328 domicellus. Han nævnes efter ridderne men forrst blandt væbnerne og var død 1329, da hans enke og Ingvar Hjort havde taget Knardrup kloster i besiddelse.

6446.

Peder Grubbe

beseglede 1296 et gavebrev til Sct. Clare Kloster i Roskilde og var 1313 sammen med Iver Grubbe og Johannes Grubbe blandt dommerne over de oprørske bønder. 1315 var han forlover for kongen ved forliget i Nyborg og samme år forstander for Sct. Clare Kloster. Han var ridder 1322. 1328 Rigsråd og 1333 solgte han gods til Clare kloster. Han nævnes endnu 1338. Han var gift første gang med en datterdatter af Oluf Flemming og anden gang med

6447.

Arine Olufsdatter Saltensee

der 1344 som enke pantsatte gods til Sct. Clare kloster.

7824.

Marquardus de Scharpenberch

var 1290 vidne ved et af hertugerne Albrecht, Johan og Albrecht af Sachsen til Reinbek kloster udstedt skøde, og 1291 var han forlover ved et i Dützow mellem fyrsten af Werle og andre nordtyske fyrster og riddere sluttet forlig.

7832.

Niels Bugge

nævnes 1302 blandt vidnerne i kong Eriks gælds brev til byen Rostock.

10272.

Johan von Gortz

der var ridder, optrådte 1314 som vidne ved delingen mellem greverne Adolf, Gert og Hanneke. Han nævnes atter 1318 og levede endnu 1320.

10288.

Valdemar den IV

der var hertug af Sønderjylland fra 1283 til sin død 1312, optrådte under Erik Glipping som tilhænger af de urolige stormænd og beskyldtes for at have del i kongens død. Han lå ligeledes i strid med Erik Menved, indtil der omkring år 1300 indtrådte en forsoning. Endnu 1311 deltog Valdemar den IV i den pragtfulde turnering, Erik Menved afholdt i Rostock, men det følgende år døde han. Han var gift to gange, først med Elisabeth, datter af hertug Johan af Sachsen-Lauenburg, derefter med Anastasia fra Mecklenburg.

11264.

Ud Ebbesen Bild

til Noringtoft.

12880.

Jon Litle

til Tommerup i Skåne og Hørningholm på Sjælland var 1262 hertug Albrecht af Brunsvig's fornemste rådgiver som rigsforstander i Danmark og 1264 Gjælder i Lund. 1275 sendtes han til paven for at udvirke rigets løsning i band, og 1278 nævnes han som ridder. 1285 beseglede han vidnesbyrdet om, at Als hørte til Danmark og 1298 var han drost. Året efter gav han sammen med sin hustru gods i Langerød til Esrum kloster, og 1303 var han påny i Rom. 1306 gav han atter gods til Esrum kloster og endnu 1307 samtykkede han i hertug Christoffers forlening med Sønder-Halland. Han døde den 4. august 1307 på Hørningholm og begravedes i Esrum kloster. Han var gift med

12881.

Ingefred

som nævnes 1299.

12888.

Erik Knudsøn

kaldes 1277 domicellus. 1279 førte han forsædet på Sjællands

landsting, 1283-1284 var han drost og sidstnævnte år hertug af Sønder-Halland. 1285 blev han slået til ridder af den svenske konge, og 1295 fik han tilsikret sit gods ved forliget på Hinds-gavl mellem den danske og den norske konge. 1302 var han en af kongens forlovere overfor rostockerne. Han døde 1304 og blev begravet i Ringsted. Han var gift med

12889.

Elisabeth

der 1317 kaldes fordum hertuginde af Halland, hertug Eriks enke.

12892.

Peder Grubbe

synes at have været bosiddende på Sjælland, hvor han 1296 beseglede et gavebrev til Sct. Clare kloster i Roskilde. Han nævnes atter 1298.

12894.

Oluf Tokesen Saltensee

tilskødede 1266 sammen med grev Ernst, Andreas Pincerna og Anders Nielsen en gård i Næsby til Sorø kloster. 1279 nævnes han som ridder og 1285 var han en af de 10 herremænd, der udstedte vidnesbyrd om, at Als hørte til Danmarks rige. 1293 beseglede han i Næstved sammen med kongen og 1295 i Roskilde og 1298 var han sammen med Anders Tokesen forlover for kongen til ærkebisp Jens Grand. 1310 testamenterede Oluf Tokesen Saltensee sit gods i Stenkelstrup til Sorø kloster og samme år døde han. Han var gift med

12895.

Christine Nielsdatter

der angives at være datter af en Niels Tokesen og Christine Jensdatter.

15648.

Ludulfus Scharpenberch

er måske den Scharpenberch, som 1259 var vidne ved den holstenske greves fredsslutning med Otto von Bramstede. Han var 1272

ridder og vid^{ne} ved hertugerne af Sachsens gavebrev til kirken i Ratzeburg, vidnede 1277 ved et af grev Gerhardt af Holsten udstedt brev og 1278 med hertug Johan af Sachsen. 1282 fejdede han sammen med hertug Johan af Mecklenburg mod bispen af Ratzeburg.

20576.

Erik den I

var hertug af Sønderjylland fra 1260 til 1272. Han krævede Sønderjylland efter sin broder Valdemars død 1257. Da Christoffer den I nægtede ham det, forbandt han sig med Jarimar af Rügen (hans senere svigerfader) og biskop Peder Bang og slog den danske hær ved Næstved 1259, hvorefter han fik lenet. Under en ny strid slog han 1261 danskerne ved Lohede. 1262 indgik han endelig forlig. Erik den I erhvervede bispeborgen Gottorp ved mageskifte. Han var gift med Jarimars datter

20577.

Margrethe

der døde 1272, samme år som hendes mand.

22528.

Ebbe Skammelsen Bild

til Norringtoft i Thy skal ifølge kæmpeviserne have dræbt sin fæstemø og broderen Peder Skammelsen, fordi de i hans fravær havde ægtet hinanden.

25760.

Jon Reimatsen

var død 1275. Han var gift med

25761.

Cecilie Ebbesdatter

der døde før 1248, da sønnen skænkede noget efter hende arvet gods til Esrum kloster.

25776.

Knud Valdemarsøn

der er født ca. 1205 blev 1216 hertug af Lolland og 1219 af Estland. Han blev fordrevet fra Estland 1227, var 1232 hertug af Blekinge og deltog 1246 i oprøret mod kong Erik Plovpenning. 1247 blev han sat i fængsel på Stegehus, men befriedes året efter af Lübeckerne. Han ombyttede atter sit blekingske hertugdømme med Lolland og døde den 15. oktober 1260. Han var gift med

25777.
Hedevig

datter af hertug Svantepolk af Pommern.

25784

Johannes Grubbe

nævnes 1280 som medudsteder af et vidne om en gave til Lygumkloster. 1284 beseglede han en mellem kongen og kong Erik Plovpenning's døtre afsagt dom, og han var nærværende, da hertug Valdemar samme år stadfæstede Flensborgs privilegier.

25788.

Toke N.N. Saltensee

var gift med

Margrethe Olufsdatter Glug

der første gang var gift med Bo. N.N. og anden gang med Ernst greve af Gleichen. Hun blev begravet i Sorø klosterkirke.

41152.

Abel

der levede fra omkring 1218 til den 29. juni 1252 var konge af Danmark fra 1250 til sin død. Han indsattes af faderen til hertug i Sønderjylland 1232. Efter faderens død 1241 kom han hurtigt i strid med broderen Erik Plovpenning, og under et besøg, som Erik 1250 aflagde hos Abel, lod denne ham fængsle og i en båd føre ud på Slien, hvor han blev halshugget af en af Abels mænd, Lave Gudmundssen. Sammen med 24 mededsmænd svor Abel, at han var uskyldig i broderens død, og han valgtes derpå til konge. Abel synes at have været en begavet mand, men hans politik var stærkt tyskpræget. Han faldt i kampen mod strandfriserne 1252. Han var gift med

41153.

Mechtilde

af Holsten.

51522.

Ebbe Sunesen

fik efter sin far gården Knardrup i Nordsjælland, hvortil der hørte meget andet gods. Han var en af Danmarks mest ansete mænd. Han faldt i slaget ved Lena i Sverige den 31. januar 1208, da den danske stormandshær, der var sendt Ebbe Sunesens svigersøn kong Sverker II til hjælp, led nederlag. Hans broder Laurens faldt ligeledes i dette slag.

51552.

Valdemar Sejr.

er født 1170 og han døde den 28. marts 1241 i Vordingborg. Han blev gift 1205 med Dagmar af Bøhmen, der døde 1212, og han blev i 1214 gift med Berengaria af Portugal (Se: ane nr. 82305). 1204 eller 1205 fik han en søn, Knud, med

51553

Helene

datter af den svenske jarl Guttorm og enke efter Esbern Snare. Efter Valdemar Sejrs ægteskab synes hun at have forladt landet. Valdemar Sejr blev 1188 hertug i Sønderjylland, han erobrede Holsten 1201, og efter at være blevet konge 1202 fortsatte han erobringerne i Nordtyskland og fik hele landet nord for Elben overdraget af kejseren. Estland erobredes 1219. Han blev taget til fange af Henrik af Schwerin på Lyø 1223 og blev først fri efter 2½ års forløb. Han led nederlag ved Bornhoved 1227, da han ville forsøge at tilbageerobre de nordtyske lande, som havde løsrevet sig under fangenskab.

Valdemars Sejrs navn er ikke blot knyttet til krigsbedrifter men også til den rige indre samfundsudvikling, som fandt sted i hans regeringstid.

51578.

Oluf Glug

levede omkring 1150. Han var gift med
51579.

Gyde Ebbesdatter

hvis fader, Ebbe Skjalmsen, var søn af Skjalm Hvide.

82304.

Valdemar Sejr

er identisk med ane nr. 51552.

Han var gift anden gang med

82305

Berengaria af Portugal

der var yngste datter af kong Sancho I med tilnavnet bondeven-
nen og dronning Dulcia af Aragonien. Hendes bedsteforældre var
kong Alfons I af Portugal, dronning Mathilde af Savoyen, kong
Raimond Berengar IV med tilnavnet den Hellige af Aragonien og
Petronilla af Aragonien.

For såvel Valdemar Sejr som dronning Berengaria gælder det, at
deres slægter forgrener sig gennem så godt som alle Europas
fyrstehuse helt tilbage til den burgundiske konge Gibica, der
er født ca. 325 efter Kristi fødsel. En fuldstændig anetavle
vil omfatte tusinder af aner, og det vil være helt uoverkomme-
ligt i denne bog at opstille en sådan. Vi vil i det følgende nø-
jes med at gøre rede for begges forbindelse til kong GIBICA i
blot den lige linie:

164609.

Valdemar Sejr's mor: Sophie

datter af Vladimir af Halicz og Richeza af Polen, gift
med Valdemar den Store.

329219.

Richeza af Polen

gift med Vladimir af Halicz.

658438.

Boleslav III

konge i Polen 1102-1138. Han tvang indbyggerne i Pommern til
at underkaste sig og udbredte kristendommen iblandt dem. Han
var gift med Salome af Berg-Schelklingen.

1316876.

Vladislav I, Herman

født 1040, døde 5. juni 1102, konge i Polen 1080-1102. Han overtog regeringen i 1080 efter broderen Boleslav II, der blev forjaget. Han blev 1083 gift med Judith af Bøhmen, der er født 1056-1058 og som døde den 25. december 1085-1086.

2633752.

Casimir Carol

født den 5. juni 1015, død den 28. november 1058. Konge i Polen 1041-1058. Han blev konge ved tysk hjælp 1040 eller 1041. Han støttede sig til præstevældet, som han selv på alle måder styrkede bl.a. ved at oprette bispedømmet. Han blev 1039 gift med Dobroniega-Marie af Kiev, der døde 1087.

5267505.

Richza af Saalfeld

blev 1013 gift med Mieszko II, der var polsk konge 1025-1034. I hans regeringstid brød riget sammen og landet mistede flere af sine provinser, bl.a. Pommern, som blev erobret af Danmark.

10535011.

Mathilde af Tyskland.

født ca. 981, død 1025. Nævnes som abesisse 997. Hun blev gift ca. 10 år gammel ca. 991 med Ezzo eller Ehrenfried, pfalzgreve af Lothringen. Han havde besiddelser i Thüringen og Østfranken og var 1020 pfalzgreve. Han døde på sin ejendom Saalfeld.

21070023.

Theofanu

tysk-romersk kejserinde, født ca. 956, død den 15. juni 991 i Niemwegen, gift den 14. april 972 med Otto II, tysk-romersk kejser 973-983, født 955, død den 7. december 983 i Rom. Han blev kronet i faderens levetid, men måtte først kæmpe mod Harald Blåtand og trængte langt op i Jylland. Resultatet heraf blev oprettelsen af den "Danske Mark" 974 mellem Ejderen og Sild, som han dog mistede ved sin død. Han førte flere krige og led 982 et stort nederlag i Calabrien.

42140047.

Adelheid

grevinde af Burgund, født ca. 931, død 16. december 999 i kloster, gift første gang 947 med Lothar af Italien og anden gang den 25. december 951 med Otto I med tilnavnet den Store, tysk konge og romersk kejser 936-973, født den 23. november 912, død den 7. maj 973. Han besteg tronen efter sin fars død, og 951 kronedes han til Longobardernes konge. Også hertugerne Miesko af Polen og Boleslav måtte underkaste sig og fremme kristendommens udbredelse. Han blev efterhånden Europas mægtigste fyrste og lod paven krone sig til romersk kejser. Senere afsatte han paven.

84280095.

Bertha af Schwaben

født 905-908, død den 2. januar 966, gift 922 med Rudolf II, der døde den 11. juli 937. Han blev konge af Burgund og regerede også over Italien 920-926. I 930 erhvervede han også Nedre Burgund. Efter hovedstaden Arles kaldtes det forenede rige Arelat. Hun giftede sig efter hans død med Hugo af Italien.

168560190.

Burchard I

hertug af Schwaben (Alemmanien) født ca. 881, død den 29. april 926. Han blev 917 valgt under Conrad I af folket og de store herrer. 919 fik han stadfæstelse på sin værdighed af Henrik Fuglefangeren. Han kæmpede 919 sejrigt mod burgunderkongen Rudolf II. Han døde under et togt i Italien, idet han styrtede i en løbegrav med sin hest og blev myrdet af italienerne. Han var gift med Reginlinda, der døde den 23. april 958. Hun tilbragte sine sidste dage som abedisse i et kloster. Hun var gift anden gang med Burchard I's efterfølger Herman I.

337120380.

Burchard

markgreve af Rhätien og greve af Berchtoldsbaar, født ca. 865, død 911. Han forsøgte at svinge sig op til hertug, men netop da han skulle gennemføre anerkendelsen af sin nye værdighed blev han dræbt under en folketumult.

674240761.

Judith af Friaul

gift med Adalbert II med tilnavnet "Der Erlauchte", greve af den Rhätiske mark, død 903-906, omtales 850 og 889.

1348481522.

Gisela af Franken

født ca. 820 levede endnu den 1. juli 874, gift 836-840 med Eberhard, markgreve eller hertug af Friaul, død 865-866. Han forvaltede som Lothars vasal markgrevskabet Friaul og havde store godser i områderne Maas og Flandern. Han stiftede 854 klosteret Cyssoing ved Rüssel i Flandern, hvor han fik sit sidste hvilested. Han hørte til rigets mest ansete mænd og var kendt for sin gæstfrihed. Han var frankernes sejrige fører i kampene mod slaverne og saracenerne. Han holdt hof i Cividale og i sit slot Moustre, hvor han havde samlet tidens lærde mænd.

2696963046.

Ludvig den Fromme

konge af Aquatanien, født i august 778, død den 20. juni 840. Han blev som 3-årig kronet i Rom som konge, og 813 blev han af faderen antaget som medkejser i det frankiske rige. Ved faderens død den 28. februar 814 efterfulgte han ham på tronen. Ludvig den Fromme karakteriseredes som stærkt religiøs. Han blev 816 kronet af paven i Reims. Han blev gift i februar 819 i Aachen med Judith, der døde den 19. april 843 i Tours.

5393926092.

Karl den Store.

født den 2. april 747, død den 29. januar 814 i Aachen, konge i Frankrig fra 768, romersk kejser 800-814. Han regerede først sammen med broderen Karloman, og efter dennes død 771 var han enehersker. Han førte mange krige og juledag 800 blev han af paven, Leo III, kronet til romersk kejser. Historien fortæller, at han havde mange konkubiner. Hans dronning var Hildegard, der er født 758 og døde den 30. april 784. Hun tilhørte gennem sin mor Irma de gamle Schwabiske hertugers hus og var søster til en bayersk markgreve Gerold, som nød stor og velfortjent anseelse hos Karl den Store m.fl.

10787852184.

Pipin den Lille

major domus over Neüstrien, Burgund og Provence, født 714, død den 24. september 768 ved Paris. Han blev 741 major domus over nævnte områder sammen med broderen. Han indsatte 742 Childerich III og blev 747 eneherre, da broderen gik i kloster. Han afsatte 752 med pavens samtykke den sidste merovinger og lod sig krone til konge på en rigsforsamling i Soissons og blev senere salvet af Bonifacius. Han fravristede 756 longobarderkongen et landområde, som han gav til paven. Det blev grundlaget for den senere kirkestat. Pipin blev patricius og derved Roms skytsherre. Hans krige lagde grunden til Karl den Stores herredømme i Italien. Han var gift med Bertrade af Laon og døde den 13. juli 783 og blev bisat i kirken i Sct. Dennis.

21575704368.

Karl Martel

Frankisk hersker, født ca. 690, død den 22. oktober 741. Han havde som major domus den virkelige magt i Austrasien og Neüstrien, de to vigtigste provinser, hvori det merovingiske rige da var delt.

717 sejrede han over neüstrierne, og da disse 719 gentog deres angreb i alliance med akvitanerne besejrede han dem igen. Ved sine krige 717-719 samlede han hele Frankrig. Ved sine sejre ved Tours og Poitiers i oktober 732 og ved Berre 737 standsede han de spanske maureres fremtrængen. Efter at have erobret Provence beredte han sig til at drage over alperne for at værne paven mod longobarderne, men han døde forinden.

43151408736.

Pipin af Heristal

med tilnavnet Den Yngre, major domus over Austrasien under Theodorich III, Clodvech III og Childebert III. Efter sejren ved Testri 687 vandt han også magten i Neüstrien og Burgund. Han havde langt mere magt end de svage merovinger og kæmpede med held mod de tyske folk. Hans elskerinde Alpais var mor til Karl Martel.

86302817472.

Ansegis af Metz

major domus i Austrasien blev myrdet 685. Han var gift med Begga den Hellige, der blev kanoniseret. Hendes helgendag er den 17. december.

172605634944.

Arnulf den Hellige

født ca. 582, død den 16. august 640 som munk i Remiremont. Han var i sine yngre år ved Theodebert II af Austrasiens hof og blev her forberedt til statstjeneste under ledelse af major domus Gundulf. Han erhvervede sig snart kongens tillid i så høj grad, at han fik forvaltningen over et område 6 gange så stort, som det almindeligvis blev tildelt en major domus. Han var en af de austrasiske riges dygtigste statsmænd, men han ønskede at trække sig tilbage fra verden og blev 612 biskop i Metz. Her levede han til 627. Han hævdede bispedømmet meget og fik samtidig stor indflydelse på statsregeringen. Metz var den gang residensby for de austrasiske konger. Han svang sig op til spidsen af de austrasiske adelsmænd og dermed til den øverste i staten sammen med sin ven Pipin af Landen. Tanken om at gennemføre en verdensforsagelse fik imidlertid større og større magt, og ofte trak han sig tilbage til et stille eneboerliv i Vogeserne. Til sidst opgav han bispedømmet for at blive i sit landlige skjul som eneboer. Allerede en samtidig skrev en lovprisning af hans munkeagtige liv, og snart blev han almindelig æret som helgen. Domkirken i Metz, hvor han ligger begravet, blev indviet til hans ære. Han var gift med Doda af Sachsen, der blev nonne ved Treves.

344211269889.

Arnold

markgreve af Schelde døde 601. Han var gift med Oda af Schwaben, der døde den 28. oktober 640. Hun blev begravet i Sct. Quen og blev æret som helgen.

688422539777.

Blitilde af Franken

var gift med Austirtius.

1376845079554.

Clotar I.

frankisk konge, født 500, død 561. Han var den yngste søn og fik ved delingen efter faderens død 511 rigets nordligste del med Soissons til hovedstad. Han og broderen Childebert ombragte deres afdøde broders sønner og delte deres land mellem sig. De delte også Burgund, da de havde erobret dette rige i 532. Da brorsønnen Theudebald døde 555 og broderen Childebert 558, fik Clotar I også deres land og havde således atter hele Frankrig under sig til sin død 561, da det blev delt mellem hans 4 sønner.

2653690159109.

Clotilde

der døde 548, var kristen, og hun var gift med Clodovek I, frankisk konge, født 446, død 511. Han fulgte sin far som konge over en del af de saliske franker i 481 med hovedsæde i Doornik. Da han 496 havde sejret over Alemannerne, lod han sig med 3000 frankere døbe i Reims af biskop Remigius. 507 slog han de ariske vestgoters konge Alarik og erobrede Akvitanien. Han lod ved list og vold de andre frankerstammers konger rydde af vejen og lod de erhvervede landområder styre ved hjælp af grever.

5307380318218.

Chilperik

burgundisk konge blev af broderen Gundobad overrumplet ved Vienne og dræbt. Han var gift med Agrippina.

10614770636436.

Gundioc

burgundisk konge døde 473 og blev konge over Burgunden 420-430, efter at burgunderne havde erobret den nederste del af Frankrig. Han blev imidlertid slået af hunnerne 451. Efter hans død deltes riget mellem hans tre sønner.

21229541272872.

Gundehair

konge i Burgunden døde 440. Han dannede et rige på Rhinens venstre bred med Worms som hovedstad.

42459082545744.

Gislahaire

konge af Burgunden.

84918165191488.

Godomar

konge af Burgunden, født ca. 350.

169836330282576.

Gibica

konge af Burgunden, født ca. 325.

Valdemar Sejr's stamtavle tilbage til Gorm den Gamle:

164608.

Valdemar den Store

konge af Danmark, født den 14. januar 1131, død den 12. maj 1182 i Vordingborg. Han var gift med Sophie.

328216.

Knud Lavard

dansk hertug, født 1096, død den 7. januar 1131. Han blev gift med Ingeborg af Rusland (Hvis stamtavle også kan føres tilbage til kong Gibica år 325.)

658432.

Erik Ejegod

konge af Danmark 1095-1103. Han døde den 10. juli 1103 på Cypern på vej til Jerusalem. Han var gift med Bodil, der døde på Oliebjerget ved Jerusalem.

1316864.

Svend Estridsen

konge af Danmark 1047-1076. Gift første gang med Gunhild, datter af Svend Haakonsen, jarl af Norge, anden gang med Gyda og tredje gang med Thora. Han efterlod ingen ægtefødte børn, men ca. 20 børn udenfor ægteskab, hvoraf 4 blev konger.

2633729.

Estrid

der var vanførnåede en høj alder. Hun var gift første gang med Ulf Jarl, som hendes broder Knud den Store lod dræbe 1026. Hendes anden mand var hertug Robert le Diable af Normandiet, som snart forskød hende.

5267458.

Svend Tveskæg

Konge af Danmark 985-1014, død den 3. februar 1014. Gift med Gunhild af Polen og senere med Sigrid Storraade.

10534916.

Harald Blåtand

Konge af Danmark 940-985 (ca.) Døde ca. 985 på Jomsborg ved Oderen. Gift med Gunhild, siden med Tove.

21069832.

Gorm den Gamle

Konge af Danmark, død ca. 950, gift med Thyra Danebod.

Også Valdemar Sejrs dronning, Berengaria's stamtavle kan gennem Ludvig den Fromme føres tilbage til Gibica:

Berengaria

gift med Valdemar Sejr.

164610.

Sancho I

Kongen af Portugal 1185, var landbruget en ivrig hjælper og fik tilnavnet Bondevennen. Gift 1174 med Dulcia af Aragon.

329220.

Alfons I

Den første konge af Portugal (Portucalia) flyttede hovedstaden til Lisboa (Lissabon). Han var gift ca. 1145 med Mathilde.

658440.

Henrik

Hertug af Burgund, fik af sin svigerfar landet mellem Minho og Mondego som len under Portucalia, udvidede besiddelserne ved erobringer fra araberne og løsrev sig. Gift med Teresa.

2644760.

Robert I

Hertug af Burgund, død 21. marts 1076. Gift med Helie af Semur ca. 1033. Hun blev forstødt ca. 1055.

5267520.

Robert II (Den Hellige)

Konge af Frankrig 996, død den 20. juli 1031. Han var gift med grevinde Constance af Provence.

10535040.

Hugo Capet

Konge af Frankrig 987-996, tidligere hertug af France, Burgund og Aquitanien. Gift med Adelheid af Poitou.

21070081.

Hedvig

nævnes den 14. maj 965, gift med Hugo den Store, hertug af Frankrig. Han var rigets mægtigste mand, men ville ikke bære kongenavn.

42140162.

Henrik I (Fuglefanger)

Stifter af det sachsiske hus, hertug i Sachsen efter faderens død 912. Tysk konge 919-936. Han var gift med Mathilde.

84280325.

Hadwig

født ca. 850, gift ca. 869 med Otto, greve af Sydthyringen. Fra 880 hertug af Sachsen.

168560651.

Baba af Spoleto

Gift med Henrik af Babenberg, der første markgreve af den bayriske Østmark. Faldt ved Paris den 28. december 886.

237121303.

Helletrude

Søster til Lothar II, gift med Berengar der nævnes 850 i Camerino (Spoleto) med broderen Ildebert, muligvis greve af Camarino.

474242606.

Lothar I

Tysk kejser, kronet 823, gift med Irmengard af Tours.

948485212.

Ludvig den Fromme

Faderens medkejser 813, enekejser i Frankeriget 814.

- - - og derefter 16 slægtsled tilbage til

Gibica

Konge af Burgunden, født ca. 325.

På basis af sagaerne og talrige nordiske og andre udenlandske historiske kilder er der udarbejdet adskillige anetavler helt tilbage til før Kristi fødsel. En af Valdemar Sejrs sachsiske forfædre var WIDUKIND, som Hübner i en af sine tabeller angiver at stamme fra HARDERIK, der var konge i Sachsen i år 90 før Kristi fødsel

Efterkommere

efter

ANE MARIE og NIELS PEDER HANSEN



I. Ane Marie Sørensdatter er født i Uhe i Ringgive sogn den 6. april 1827, og hun blev gift i Ringgive kirke den 17. juli 1847 med

Niels Peder Hansen, der er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 27. september 1822 som søn af gårdmand Hans Peder Hansen og hustru Sidsel Marie Pedersdatter, Nørskov i Lindeballe sogn.

De har børnene:

- A. Marie Nielsen
- B. Hansine Nielsen
- C. Sørine Nielsen
- D. Hans Peder Nielsen
- E. Sine Marie Nielsen

I.A. Marie Nielsen er født i Nørskov den 25. januar 1849, og hun døde i Lindeballe sogn den 19. januar 1890. Hun blev gift i Lindeballe den 18. december 1868 med Peder Arrevad Nielsen, der er født den 11. november 1843 i Lindeballe og som døde i samme sogn den 10. november 1886.

De havde børnene:

1. Niels Christian Nielsen, født i Lindeballe sogn den 21. oktober 1870 og død samme sted den 9. august 1871.
2. Nielsine Kristine Nielsen, født i Lindeballe sogn den 22. september 1872 og konfirmeret samme sted.
3. Niels Peder Nielsen, født i Lindeballe sogn den 8. april 1875 og konfirmeret samme sted.
4. Ane Mette Nielsen, født i Lindeballe sogn den 11. december 1877 og død samme sted den 5. april 1888.
5. Ane Marie Nielsen, født i Lindeballe sogn den 13. december 1879 og død samme sted den 19. juli 1887.
6. Niels Christian Nielsen, født i Lindeballe sogn den 6. september 1882 og konfirmeret samme sted.
7. Petrine Nielsen, født i Lindeballe sogn den 9. september 1886 og død samme sted den 8. januar 1889.

De tre af børnene som vi har fundet konfirmerede har det ikke været muligt - trods ihærdig efterforskning - at finde døde efter efterkommere efter. I slægten siges det, at de alle skulle være døde barnløse.

I.B. Hansine Nielsen er født i Nørskov den 13. januar 1859, og hun blev gift med Andreas Nielsen.

Egteskabet var barnløst.

I.C. Sørine Nielsen er født i Nørskov den 27. februar 1861. Hun blev gift med Anders Andersen

Ifølge slægten skulle de have fået flere børn, der alle døde som små.

- I.D. Hans Peder Nielsen er født på Flodagergård i Lindeballe sogn den 8. oktober 1866, og han døde samme sted den 9. december 1950. Han blev gift i Nørup kirke den 14. april 1892 med Bodil Marie Rasmussen, der er født i Hedensted den 22. december 1866 som datter af Rasmus Rasmussen og hustru Kathrine, Sødovre mark.
- De har børnene:
1. Ane Marie Nielsen, født på Flodagergård den 31. marts 1894 og død samme sted den 9. marts 1895.
 2. Niels Peder Nielsen
 3. Sofus Nielsen
 4. Anna Kathrine Rasmine Nielsen
 5. Christian Richardt Nielsen
 6. Margrethe Kirstine Nielsen, født på Flodagergård den 24. marts 1906 og død samme sted den 8. maj 1906.
 7. Emma Nielsen, født på Flodagergård den 25. august 1907 og død samme sted den 6. juni 1909.
 8. Emma Margrethe Nielsen
- I.D.2. Niels Peder Nielsen er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 13. januar 1897, og han blev gift i Hvejsel kirke den 10. oktober 1931 med Hilda Sara Nygaard, der er født i Give sogn den 16. august 1900 som datter af gårdejer Jesper Nygaard og hustru Marie Andersen, Hvejsel sogn.
- Bosat: Styvel, Jelling.
- De har sønnen:
- a. Hans Peter Nielsen, født i Mølvang, Jelling sogn, den 9. juli 1945.
- I.D.3. Sofus Nielsen er født i Nørskov den 14. marts 1899, og han blev gift i Horsens den 9. april 1921 med Thora Petrine Johansen, der er født i Erøskøbing den 1. september 1896 som datter af murer Peder Johansen og hustru Anna Katrine Jørgensen, Gadbjerg.

Sofus Nielsen gik i skole i Nørskov og er uddannet ved landbruget bl.a. 6 år hjemme og i Farre og Bredsten. 1921 købte han gård på Uhe mark, som han drev i 5 år. Efter 1½ år ved løst arbejde, på Hygum møllegård og Bredstengårde var han 24 år på Grønvang i Bredsten sogn før han bosatte sig i Stouby. Siden oktober 1969 har han boet i Juelsminde.

Thora Petrine Johansen gik i skole i Erøskøbing og kom som 13-årig til Gadbjerg og havde det sidste skoleår der. Derefter arbejdede hun forskellige steder ved husgerning.
Bosat: Klakringsvej 21, Strandhuse pr. Juelsminde.

De har datteren:

a. Harriet Ragnhild Nielsen

I.D.3.a. Harriet Ragnhild Nielsen er født i Gadbjerg den 22. august 1921, og hun blev gift i Bredsten kirke den 26. maj 1944 med Svend Oluf Østergård, der er født i Belle i Stouby sogn den 14. november 1919 som søn af murermester Adolf Marinus Østergård og hustru Elise Kristine Nielsen, Belle.

Bosat: Gammelby pr. Stouby.

Harriet Ragnhild Nielsen gik i skole i Bredsten og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos lærerinde Kirsten Dahl i Bredsten i 2½ år, hos købmand Rasmus Frederik Madsen i Belle i 2½ år og på Hvilehjemmet i Gammelby.

Svend Oluf Østergård gik i skole i Belle og blev udlært murer hos faderen afbrudt af ophold på Vinding Højskole og teknisk skole i Hedensted. Han var svend hos faderen til 1961 og arbejdede derefter forskellige steder, indtil han i 1965 kom til murermester Ejner Storbjerg Jensen i Hedensted. Han er formand i fagforeningen. Hobby: Lystfiskeri.

De har datteren:

1) Tove Elisabeth Østergård

I.D.3.a.1) Tove Elisabeth Østergård er født i Gammelby i Stouby sogn den 28. april 1949, og hun blev gift i Stouby kirke den 26. maj 1969 med Bent Toft Hansen, der er født i Løgballe i Vrigsted sogn den 28. januar 1944 som søn af landmand Arne Johan Hansen og hustru Metha Toft, Løgballe pr. Stouby.
Bosat: Løgballe pr. Stouby.

Tove Elisabeth Østergård gik i skole i Dagnæs. Efter 2 år i huset var hun $\frac{1}{2}$ år rengøringsassistent på Hornsyld sygehus, hvor hun samtidig tog kursus i sygehjælp. Efter ophold på Fårevejle Sygeplejehøjskole var hun ansat som sygehjælper elev på Kysthospitalet i Juelsminde. Hun er nu sygehjælper på Sterilitationscentral i Horsens.

De har datteren:

a) Helle Østergård Toft Hansen, født i Thorsvang den 24. november 1969.

I.D.4. Anna Katrine Rasmine Nielsen er født på Flodagergård i Lindeballe sogn den 28. juli 1901, og hun blev gift i Lindeballe kirke den 12. september 1926 med Harald Magnus Pedersen, der er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 21. april 1901 som søn af gårdejer Karl Jensen Pedersen og hustru Ane Johanne Kirstine Jørgensen.
Bosat: Nørskov pr. Give.

Anna Katrine Rasmine Nielsen gik i skole i Nørskov og arbejdede derefter ved husgerning hjemme.

Harald Magnus Pedersen gik i skole i Nørskov og er uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Uldum Højskole 1920-21. 1926 overtog han svigerfaderens gård, Flodagergård i Nørskov, som han drev, indtil han 1962 bortforpagtede den til sin søn Henry. Han har i 15 år siddet i Lindeballe sogneråd og siddet i bestyrelsen for landboforeningen samt andre lokale foreninger.

De har sønnen:

a. Henry Reinholdt Pedersen

I.D.4.a. Henry Reinholdt Pedersen er født på Flodagergård i Lindeballe sogn den 27. juni 1932, og han blev gift i Skade kirke i Klovborg sogn den 7. december 1957 med Gerda Lind, der er født i Nørskov den 16. april 1935 som datter af gårdejer Jørgen Johansen Lind og hustru Sigrid Kristensen, Mattrup Ladegård, Nørre Snede.

Bosat: "Flodagergård", Nørskov pr. Give.

Henry Reinholdt Pedersen gik i skole i Nørskov og er uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Vesterlund Ungdomsskole som 15-årig. Han arbejdede derefter ved landbruget hjemme og aftjente sin værnepligt ved Livgarden i Sandholmslejren og København i 1953. 1956-57 var han elev på Hammerum Landbrugsskole og købte derefter ejendom i Nørskov, som han drev, indtil han forpagtede sit fødehjem, Flodagergård, i Nørskov i 1962. Forældrene flyttede derefter ind i hans første ejendom, og han driver nu begge gårde. Han har siddet i repræsentantskabet for V.U. og i bestyrelsen for Venstre-vælgerforeningen.

Gerda Lind gik i skole i Nørskov og Mattrup Ladegård og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Vesterlund Ungdomsskole 1950 og på Uldum Højskole 1956.

De har børnene:

- 1) Anni Lind Pedersen, født den 13. januar 1959 i Nørskov.
- 2) Gurli Lind Pedersen, født den 6. april 1960 i Give.
- 3) Bente Lind Pedersen, født den 6. april 1960 i Give.

I.D.5. Christian Richardt Nielsen er født på Flodagergård i Lindeballe sogn den 1. februar 1904, og han blev gift i Lindeballe kirke den 7. maj 1926 med Johanne Kristine Jensen, der er født i Brande den 12. oktober 1904 som datter af gårdejer Jens Tangsgård Jensen og hustru Karen Marie Knudsen Nielsen, Uhe pr. Farre.
Bosat: Grejsdal Landevej 196, Vejle.

Christian Richardt Nielsen gik i skole i Nørskov og er uddannet ved landbruget hjemme, indtil han i 1926 købte gård i Nørskov, som han drev, indtil han i 1931 solgte den og nedsatte sig som træskohandler i Grejsdal indtil 1969. Han har siddet i bestyrelsen for Socialdemokratisk forening i 30 år.

Johanne Kristine Jensen gik i skole i Ringgive og i Nørskov og har allerede fra sit 11-år tjent ude ved husgerning.

De har sønnen:

a. Holger Nielsen

I.D.5.a. Holger Nielsen er født i Nørskov den 17. september 1927.

Han gik i skole i Grejsdal og arbejdede derefter som bydreng i Vejle, indtil han som 18-årig kom i lære hos C.W.Obel i Vejle. Efter at være blevet udlært blev han yderligere 4 år i firmaet som ekspedient og var derefter 8 år hos I.P.Hjersings kaffefirma i Randers for så at rejse til Ålborg, hvor han siden 1961 har været ansat hos F.R.Brorsens kaffe- og thehandel som ekspedient.

I.D.8. Emma Margrethe Nielsen er født i Nørskov den 28. oktober 1910, og hun blev gift i Lindeballe kirke den 18. marts 1932 med Aage Rasmussen, der er født i Kollerup den 21. juni 1906 som søn af gårdejer Hans Jørgen Rasmussen og hustru Anna Kirstine Hansen, Fårup pr. Jelling.

Bosat: Dortheasminde, Uldum.

Emma Margrethe Nielsen gik i skole i Nørskov og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

Aage Rasmussen gik i skole i Kollerup, Højen, Vejle Søndermark, Tudvad og Møllevang og blev uddannet ved landbruget. 1931 købte han ejendommen "Lilleeje" i Høgsholt ved Vejle. Denne solgte han igen 1935 og har siden boet i Ammitsbøl, Harresø, Jennum, Hjortsballe og siden 1956 i Uldum, hvor han har arbejdet som fabriksarbejder.

De har børnene:

- a. Gunnar Rasmussen, født i Høgsholt den 30. juni 1933. Han døde som 31-årig.
- b. Hans Verner Rasmussen
- c. Ernst Rasmussen, født i Fårup den 21. august 1938. Han er maskinsmed og bor hjemme.

I.D.8.b. Hans Verner Rasmussen er født i Jelling den 29. januar 1937, og han blev gift i Frederikssund den 29. august 1959 med Jytte Henriette Thomsen, der er født i Vorbasse den 29. februar 1940 som datter af mekaniker August Heinrich Rahr Thomsen og hustru Kirsten Kirstine Meldgård.
Bosat: Andantevej 2, Ølstykke.

Hans Verner Rasmussen er uddannet brugsforeningskommis og aftjente sin værnepligt ved Jyske Telegrafregiment i Århus 1957. Efter nogle år i frugt- og grøntbranchen har han siden 1969 været selvstændig frugthandler og bor i egen villa.

Jytte Henriette Thomsen har taget mellemskoleeksamen og blev uddannet kontorassistent hos F.D.B. i Horsens og København, suppleret med forskellige kurser. Derefter arbejdede hun hos Flyvestationen i Lille Værlose og hos Brødrene Dahl.

De har børnene:

- 1) Per Frits Rasmussen, født på Frederiksberg 1. februar 1960.
- 2) Bente Rasmussen, født i Glostrup den 6. maj 1963.
- 3) Klaus Frits Rasmussen, født i Glostrup den 2. august 1966.

I.E. Sine Marie Nielsen er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 8. februar 1870, og hun døde i Farre i oktober 1940, Hun blev gift i Lindeballe kirke i 1890 med Søren Bæk Nielsen, der er født i Lindeballe den 28. august 1865 som søn af gårdejer Rasmus Nielsen og hustru Maren, Lindeballe. Søren Bæk døde i Vejle i april 1928.

Sine Marie Nielsen gik i skole i Nørskov og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

Søren Bæk Nielsen gik i skole i Lindeballe og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet som rekrut og korporal, og 1890 købte han ejendom i Nørskov. 1914 byggede han nyt stuehus og 1924 overdrog han gården til sønnen Marius.

De har børnene:

1. Marius Bæk Nielsen
2. Anna Marie Nielsen
3. Niels Peder Bæk Nielsen
4. Emma Rasmine Bæk Nielsen
5. Alma Agnethe Bæk Nielsen
6. Karl Bæk Nielsen
7. Inger Bæk Nielsen

I.E.1. Marius Bæk Nielsen er født i Nørskov den 5. maj 1891, og han døde i Nørskov den 25. marts 1970. Han blev gift i Lindeballe kirke den 15. maj 1924 med

Anna Kristine Nielsen, der er født i Amlund den 24. januar 1897 som datter af gårdejer Hans Peder Nielsen og hustru Ane Dorthea Christensen, Amlund.

Bosat: Nørskov pr. Give.

Marius Bæk gik i skole i Nørskov og er uddannet ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet og blev genindkaldt 1914. Efter 3 år hos hestehandler Iver Iversen, Vester Smidstrup, overtog han 1924 fødehjemmet på 65 tdr. land i Nørskov. 1959 overtog sønnen Johannes den. Marius Bæk har siddet i mejeriets bestyrelse og været snefoged, stævningsmand og forligsmand og været formand for kvægavl-sforeningen samt siddet i bestyrelsen for brugsen og elværket.

Anna Kristine Nielsen gik i skole i Åst pr. Vandel og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

De har børnene:

- a. Dorthea Bæk Nielsen
- b. Johannes Bæk Nielsen
- c. Villy Bæk Nielsen

I.E.1.a. Dorthea Bæk Nielsen er født i Lindeballe den 16. marts 1925, og hun blev gift i Lindeballe kirke den 5. maj 1951 med

Jakob Marinus Bennedsen, der er født i Hofmandsfeldt i Randbøl sogn den 15. december 1925 som søn af gårdejer Hans Alfred Bennedsen og hustru Agnes Marie Mikkelsen, Gadbjerg.

Bosat: Gadbjerg.

Dorthea Bæk Nielsen gik i skole i Nørskov og er uddannet ved husgerning forskellige steder.

Jakob Marinus Bennedsen gik i skole i Randbøl og er uddannet ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i 1948 og var 1949 elev på Haslev Højskole. 1950 købte han ejendom i Gadbjerg.

I.E.1.b. Johannes Bæk Nielsen er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 16. marts 1925.

Bosat: Nørskov pr. Give.

Han gik i skole i Nørskov og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. 1947 aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia, en del af tjenestetiden som grænsevagt ved den dansk-tyske grænse.

1959 fik han skøde på fødegården i Nørskov pr. Give.

I.E.1.c. Villy Bæk Nielsen er født i Nørskov den 5. maj 1927, og han blev gift i Illerhede kirke pr. Stakroge den 10. maj 1955 med

Ega Navntoft, der er født i Borris den 3. december 1934 som datter af gårdejer Ib Navntoft og hustru Viola Stig, Borris.

Bosat: Give mark pr. Give.

Villy Bæk Nielsen gik i skole i Nørskov og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. 1949 aftjente han sin værnepligt ved Flyvevåbnet i Karup og 1955 købte han ejendom i Stilbjerg, som han drev $\frac{1}{2}$ år. Derefter købte han ejendom i Dørken, som han drev i 14 år, indtil han 1969 solgte den og købte ejendommen på Give mark. Han arbejder nu som stensliber hos Gudnason.

Ega Navntoft gik i skole i Borris og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme afbrudt af ophold på Ry Højskole vinteren 1951-52.

De har børnene:

- 1) Jes Bæk Nielsen, født i Illerhede den 10. februar 1952.
- 2) Anne Marie Bæk Nielsen, født i Dørken den 1. oktober 1960.
- 3) Marius Bæk Nielsen, født i Dørken den 28. september 1961.
- 4) Helle Bæk Nielsen, født i Dørken den 29. september 1964.

I.E.2. Anna Marie Nielsen er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 3. februar 1893, og hun døde i Vejle den 14. januar 1969. Hun gik i skole i Nørskov og arbejdede derefter ved husgerning. På grund af sygdom var hun hjemme indtil forældrenes død og flyttede derefter 1950 til Vejle. Der fortælles om Anna Marie Nielsen, at hun var et meget flittigt og dygtigt menneske, der var meget hjælpsom overfor sine omgivelser og derfor meget afholdt.

I.E.3. Niels Peder Bæk Nielsen er født i Nørskov den 21. juli 1894, og han blev gift i Give kirke den 4. november 1923 med Martine Andersen, der er født i Givskud den 16. februar 1903 som datter af gårdejer Therkel Andersen og hustru Cecilie Marie Jørgensen, Givskud.

Bosat: Hygum pr. Jelling.

Niels Peder Bæk Nielsen gik i skole i Nørskov og blev uddannet ved landbruget ude og hjemme og var bl.a. 6 år hos forpagter Knud Iversen, Kollerup Præstegård. 1923 købte han ejendom i Kollerup, som han drev i 27 år, hvorefter han købte gård på Hygum Vestermark. Denne gård forpagtede han til sin datter og svigersøn i 1960.

Martine Andersen gik i skole i Riis og arbejdede derefter ved husgerning hjemme og ude.

De har datteren:

a. Emma Marie Bæk Nielsen

I.E.3.a. Emma Marie Bæk Nielsen er født i Kollerup den 9. januar 1925, og hun blev gift i Kollerup kirke den 21. juli 1944 med

Johannes Kristian Lund, der er født i Hedegård i Give sogn den 5. januar 1920 som søn af gårdejer Marthinus Laursen Lund og hustru Kristine Hansine Vilhelmine Villadsen, Give.
Bosat: Hygum Vestermark pr. Jelling.

Emma Marie Bæk Nielsen gik i skole i Hygum og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Malling Hus- holdningsskole i sommeren 1943.

Johannes Kristian Lund gik i skole i Hedegård pr. Give og arbejdede ved landbruget, indtil han 1939 aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia og Odense. Efter at have arbejdet ved landbruget i Blåhøj, Vindelev, Fløj- strup og Hygum, arbejdede han 1943-44 i brunkulslejer i Grættrup. Efter et år som medhjælper hos Anders Johnsen, Højgård ved Ildved, var han en sommer i tørvemosen og ned- satte sig så som kørelærer til motorcykler samt som repa- ratør og udlejer af motorcykler i Give. 1950 startede han maskinstation i Hygum Vestermark og 1960 forpagtede han svigerfaderens gård. 1963 lejede han jorden ud og begyndte som gravemester i kiselgurfabrik i Brøndsted ved Bør- kop og 1965 byggede han selv tørreovn og knuser til fabri- kation af kiselgur hjemme på gården.

De har børnene:

- 1) Ulla Marie Lund
- 2) Jørgen Bæk Lund
- 3) Birthe Lund, født i Give den 5. oktober 1957.

I.E.3.a.1) Ulla Marie Lund er født i Give den 23. maj 1946, og hun blev gift i Kollerup kirke den 2. april 1966 med:

Bent Jørgen Knudsen, der er født i Nørre Kongerslev den 16. december 1943 som søn af gårdejer Holger Knudsen og hustru Margrethe Sørensen, Hjortlund.

Bosat: Hjortlund pr. Grindsted.

Ulla Marie Lund gik i skole i Hygum og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af et ophold på Sommersted Ungdoms- skole. Hun har tjent 2 år på "Skoldinggård" ved Farre, 1½ år på Give Sygehus som sygehjælper og fra 1965 som syge- hjælper på Grindsted Sygehus.

Bent Jørgen Knudsen gik i skole i Hjortlund og arbejdede ved landbruget, indtil han 1962 aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Viborg. Derefter var han chauffør forskellige steder, indtil han sammen med en kompagnon i januar 1971 fik egen lastvogn.

De har børnene:

- a) Torben Knudsen, født i Grindsted den 3. januar 1968.
- b) Bjarne Knudsen, født i Grindsted den 7. maj 1970.

I.E.3.a.2) Jørn Bech Lund er født i Give den 8. februar 1948, og han blev gift i Viborg den 20. marts 1971 med Else Irene Jacobsen, der er født i Viborg den 7. december 1951 som datter af chauffør Hans Peder Jacobsen og hustru Esther Solveig Jensen, Koldingvej 64, Viborg.

Bosat: Ågade, Farre pr. Give.

Jørn Bech Lund gik i skole i Kollerup og var soldat i Viborg 1968-69. Siden 1966 selvstændig vognmand.

Else Irene Jacobsen gik i skole i Viborg og har arbejdet i huset og på fabrik, nu på et slagteri i Farre.

De har sønnen:

- a) Peter Bech Lund, født den 24. september 1971.

I.E.4. Emma Rasmine Bæk Nielsen er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 14. juni 1896.

Bosat: Strandgade 7, 4.sal, Vejle.

Hun gik i skole i Nørskov og er uddannet ved husgerning. Hun var bl.a. 4 år hos gårdejer Jens Jensen, Vinding, og et år hos proprietær Møller, "Ulriksdal", Falster, samt hos proprietær Bjerre. Derefter var hun 1½ år hos gårdejer Christen Laursen, Givskud, 1 år vaskerijomfru på "Bøggildgård", og 1½ år hos gartner Rasmussen, Vestergade, Vejle. Siden maj 1922 har hun hjulpet sin søster og svoger i deres blomsterforretning.

I.E.5. Alma Agnethe Bæk Nielsen er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 28. maj 1898, og hun blev gift i Lindeballe kirke den 2.

april 1919 med

Aage Hestbech, der er født i Lemvig den 25. februar 1890, og som døde i Vejle den 10. februar 1970. Han var søn af købmand Andreas Staugaard Hestbech og hustru Kristine, Lemvig.

Bosat: Strandgade 7, Vejle.

Alma Agnethe Bæk Nielsen gik i skole i Nørskov og arbejdede derefter ved husgerning hjemme afbrudt af 3 år som servitrice på Afholdshotellet på Dæmningen i Vejle.

Aage Hestbech gik i skole i Lemvig og blev udlært gartner i Viborg. Efter forskellige pladser bl.a. hos Maigaard i Vinderup, samt i København, fik han som 19-årig ansættelse hos blomsterhandler Valdemar Kristensen, Vejle, hvor han var ansat i 10 år som leder af forretningen. 1921 købte han egen blomsterforretning på Strandgade 13, Vejle, og 1959 overlod han forretningen til sin datter og svigersøn.

De har børnene:

- a. Søren Andreas Staugaard Hestbech, født i Vejle den 7. juli 1922 og død i Vejle den 4. februar 1923.
- b. Ingrid Ragnhild Hestbech
- c. Ellen Margrethe Hestbech

I.E.5.b.

Ingrid Ragnhild Hestbech er født i Vejle den 19. april 1926, og hun blev gift i Vejle kirke den 20. marts 1948 med

Poul Ernst Jensen, der er født i Bindslev den 28. december 1925 som søn af arbejdsmand Kresten Kristian Jensen og hustru Marie Sofie Kristine Pedersen, Kjærsgård, Vejle.
Bosat: Fredericiavej 78, Vejle.

Ingrid Ragnhild Hestbech gik i Gerda Møllers og Kirstine Seligmans skole i Vejle og var derefter 15 måneder barneplejeelev på Amtssygehuset i Vejle og et år på Spædbørnshjemmet i Horsens. Derefter påbegyndte hun sygeplejeuddannelse i Vejle.

Poul Ernst Jensen gik i Vrå Hovedskole og arbejdede der-

efter ved landbruget til han som 17-årig rejste til København. Her var han 1½ år på mælkeriet "Trifolium", og 1½ år på bryggeriet "Carlsberg". 1946-47 aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Høvelte og ved Den Danske Brigade i Varel i Tyskland. Efter 1½ år på Limfabriken i Søborg, en tid på papirfabriken på Frederiksberg-alle samt som vægter ved De Forenede Vagtselskaber, fik han ansættelse som portner ved Vølunds Fabrikker A/S. Her var han i 5 år, indtil han rejste til Vejle og købte svigerfaderens blomsterforretning, som han drev til marts 1970. Siden december 1967 har han desuden været ansat som skolebetjent på Statens Forsorgscenter i Brejning. Han sidder i bestyrelsen for A/S Vejle Bilservice (Volvo).

De har børnene:

- 1) Lone Hestbech Jensen, født i København den 12. oktober 1948. Hun er omsorgsassistent og bor hjemme.
- 2) Anette Hestbech Jensen
- 3) Finn Hestbech Jensen, født i Vigerslev den 12. september 1952.
- 4) Aase Hestbech Jensen, født i Vejle den 21. november 1960.

I.E.5.b.2) Anette Hestbech Jensen er født i Vigerslev den 18. oktober 1950. Hun er gift med Henning Nykjær og Bosat: Strandparken 91, Nyborg.

I.E.5.c. Ellen Margrethe Hestbech er født i Vejle den 12. februar 1929, og hun blev gift i Hjallese den 2. april 1959 med Ole Gunnar Frandsen, der er født i Vejle den 13. juli 1921. Bosat: Enebærvej 28, Hjallese.

Ellen Margrethe Hestbech har i et tidligere ægteskab datteren:

- 1) Jytte Frandsen, gift med Mølgård og Bosat: Skt. Gertrudsstræde 2, 3.sal, Odense.

I.E.6. Karl Bæk Nielsen er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 26. juli 1900, og han blev gift i Give kirke den 15. maj 1931 med

Karen Marie Hansen, der er født i Give den 11. september 1905 som datter af gårdejer Karl Otto Hansen og hustru Ane Marie Kristensen, Give.

Bosat: Smidstrup pr. Gadbjerg.

Karl Bæk Nielsen gik i skole i Nørskov og er uddannet ved landbruget hjemme. 1921 aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Værløse og var derefter igen hjemme også efter at broderen Marius havde overtaget fødegården. Efter et år hos Lars P.K.Larsen i Farre købte han 1931 en gård i Vester Smidstrup, som han drev i 30 år, hvorefter sønnen Søren overtog den. Han købte derefter hus i Smidstrup.

Karl Bæk Nielsen har siddet i bestyrelsen for kvægavlssforeningen, forsamlingshuset og sygekassen.

Karen Marie Hansen gik i skole i Farre og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af et ophold på Ollerup Folkehøjskole.

De har børnene:

- a. Gerda Bæk Nielsen
- b. Søren Bæk Nielsen

I.E.6.a. Gerda Bæk Nielsen er født i Vester Smidstrup i Gadbjerg sogn den 11. februar 1932, og hun blev gift i Gadbjerg kirke den 20. oktober 1951 med

Hans Marius Tang, der er født i Lindeballe den 3. juli 1926 som søn af gårdejer Peder Tang og hustru Karen Hansen, Lindeballe.

Bosat: Lindeballe pr. Gadbjerg.

Gerda Bæk Nielsen gik i skole i Smidstrup og er uddannet ved husgerning bl.a. hos gårdejer Peder Madsen Pedersen, Ildved. Sommeren 1948 var hun elev på Vesterlund Ungdomsskole.

Hans Marius Tang gik i skole i Lindeballe og var vinteren 1942-43 elev på Vesterlund Ungdomsskole. Han er uddannet

ved landbruget og aftjente sin værnepligt 1947 ved infanteriet i Fredericia samt som grænsevagt i Padborg. 1951 fik han skøde på sin fødegård, hvor han 1961 byggede ny kostald. Han har siddet i bestyrelsen i Venstrevælgerforeningen.

De har børnene:

- 1) Herluf Bæk Tang, født i Lindeballe den 8. marts 1953.
- 2) Linda Bæk Tang, født i Lindeballe den 2. marts 1958.

I.E.6.b. Søren Bæk Nielsen er født i Vester Smidstrup i Gadbjerg sogn den 13. juni 1934, og han blev gift i Nørup kirke den 24. juni 1961 med

Lis Pedersen, der er født i Mørup i Nørup sogn den 16. februar 1941 som datter af landmand Peder Marius Pedersen og hustru Sigrid Andersen, Mørup

Bosat: Vester Smidstrup pr. Gadbjerg.

Søren Bæk Nielsen gik i skole i Vester Smidstrup og er uddannet ved landbruget hjemme samt hos bl.a. Johannes Tang i Lindeballe og hos Hans Marius Tang. 1954 aftjente han sin værnepligt ved panserværnet i Viborg. Efter hjemsendelsen 1956 var han hjemme, indtil han 1961 selv fik skøde på gården. 1966 byggede han nyt maskinhus og 1969 blev stuehuset udvidet og moderniseret.

Lis Pedersen gik i skole i Mørup og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder afbrudt af et ophold på Egå Efterskole ved Århus.

De har børnene:

- 1) Carsten Bæk Nielsen, født i Give den 15. august 1963.
- 2) Torben Bæk Nielsen, født i Give den 3. maj 1967.

I.E.7. Inger Bæk Nielsen er født i Nørskov den 10. juni 1902.

Hun gik i skole i Nørskov og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. 5 år hos broderen Marius, 2 år i Kollerup Præstegård samt 20 år hos Kristian Lilholm i Uhre. Sidst var hun 19 år husbestyrerinde hos H.F.Kristiansen i Brande.



I. D. Bodil Marie og Hans Peder
Nielsen



I. D. 3. Thora og Sofus Nielsen



I. D. 3. a. Harriet og Svend Østergaard



I. D. 3. a. 1) Tove og Bent Tøft Hansen



I. D. 4. Kathrine og Harald Pedersen



I. D. 4. a. Gerda og Henry R. Pedersen
I. D. 4. a. "Flodagergaard", Nørskov, Giv



I. D. 4. a. "Flodagergaard", Nørskov, Giv



I. D. 5. Christian Nielsen



I. D. 5. Kristine Jensen



I. D. 5. a. Holger Nielsen



I. D. 8. Emma og Aage Rasmussen



I. D. 8. Ernst Rasmussen



I. E. Sine og Soren Bæk Nielsen



I. E. Anna og Marius Bæk Nielsen



I. E. I. a. Dorthea og Jakob Benned-
sen



I. E. 1. b. Johannes Bæk Nielsen



I. E. 1. c. Egå og Villy Bæk Nielsen



I. E. 2. Anna Marie Nielsen og søstre



I. E. 3. Martine og Niels Peder Bæk Nielsen



I. E. 3. a. Emma og Johannes Lund



I. E. 3. a. 1) Ulla Lund



I. E. 3. a. 1) Bent Knudsen



I. E. 3. a. 2) Else og Jørn Lund



I. E. 3. a. 3) Birthe Lund



I. E. 4. Emma Bæk Nielsen



I. E. 5. Alma og Aage Hestbech



I. E. 5. a. Søren Hestbech



I. E. 5. b. Ingrid og Poul Jensen



I. E. 5. b. 1) og 3) Lone og Finn Hestbech Jensen



I. E. 5. b. 2) Anette og Henning Nykjær



I. E. 6. Karen og Karl Bæk Nielsen



I. E. 6. a. Gerda og Hans M. Tang



I. E. 6. a. 1) og 2) Herluf og Landa Tang



I. E. 6. b. Lis og Søren Bæk Nielsen



I. E. 7. Inger Bæk Nielsen

Efterkommere

efter

ANDERSINE og JAKOB SØRENSEN



II. Jacob Sørensen er født i Uhe i Ringgive sogn den 21. september 1828, og han døde den 30. april 1885. Han blev gift i Give kirke den 18. december 1856 med Andersine Kirstine Sørensen, der er født i Sønder Hestlund den 6. december 1836. Hun døde den 21. juni 1866. Jacob Sørensen blev gift anden gang

Børnene:

- A. Vibeke Marie Jacobsen (af første ægteskab).
- B. Søren Jacob Sørensen (af andet ægteskab) født i Give sogn den 15. maj 1871 og død samme sted den 4. marts 1872.
- C. Søren Jakobsen Sørensen

II.A. Vibeke Marie Jacobsen Sørensen er født i Bølling i Give sogn den 17. august 1865, og hun døde i Jelling Mark den Hun blev gift i Give kirke den 24. februar 1888 med Rasmus Rasmussen, der er født i Hedensted den 16. februar 1861 og som døde i Jelling Mark i februar 1940.

De har børnene:

- 1. Jacob Christian Rasmussen
- 2. Rasmus Rasmussen
- 3. Ane Kathrine Rasmussen
- 4. Signe Rasmussen
- 5. Emma Rasmussen
- 6. Karen Rasmussen

- II.A.1. Jacob Christian Rasmussen er født på Jelling Mark i Jelling sogn den 12. december 1888, og han døde på Gadbjerg Mark i Gadbjerg sogn den 29. november 1961. Han blev gift i Gadbjerg kirke den 6. juli 1916 med Inger Katrine Nielsen, der er født i Gadbjerg Mark den 18. september 1892 som datter af gårdejer Anton Nielsen og hustru Ane Kirstine Madsen, Gadbjerg.
Bosat: Gadbjerg Mark pr. Gadbjerg.

Jacob Christian Rasmussen gik i skole i Mølvang ved Jelling og blev uddannet ved landbruget bl.a. hos Christian Andersen på Jelling Mark og hos Jens Peder Jensen på Jelling Mark samt på Mølvang Kro. 1911 blev han indkaldt til militærtjenesten i Ålborg og genindkaldt 1914 i Roskilde. 1916 overtog han svigerfaderens gård på Gadbjerg Mark og fik svigerforældrene på aftægt. 1947 forpagtede han gården ud til sønnen Carl og 1956 fik Carl skøde på gården mod at svare aftægt til faderen. Jacob Christian Rasmussen sad i 9 år i sognerådet bl.a. under besættelsen og har siddet i bestyrelsen for brugsforeningen og andre lokale foreninger.

Inger Katrine Nielsen gik i skole i Gadbjerg og arbejdede derefter ved husgerning.

De har børnene:

- a. Carl Rasmussen
- b. Kirstine Rasmussen

- II.A.1.a. Carl Rasmussen er født i Gadbjerg Mark i Gadbjerg sogn den 27. maj 1918.
Bosat: Gadbjerg Mark pr. Gadbjerg.

Han gik i skole i Gadbjerg og er uddannet landmand. 1947 forpagtede han faderens gård og 1956 fik han skøde på gården. Han har siddet i bestyrelsen for Gadbjerg Mejeri og Hesteforsikringen.

- II.A.1.b. Kirstine Rasmussen er født på Gadbjerg Mark den 1. november 1920, og hun blev gift i Gadbjerg kirke den 30. maj 1945 med Johannes Stephansen, der er født i Førstballe i Nørup sogn den 4. februar 1917 som søn af gårdejer Peter Stephansen og hu-

stru Marie Nielsen, Førstballe.

Bosat: Fåruplide, Fårup pr. Jelling.

Kirstine Rasmussen gik i skole i Gadbjerg og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af et ophold på Silkeborg Husholdningsskole sommeren 1939.

Johannes Stephansen gik i skole i Mørup og er uddannet ved landbruget. 1945 købte han gård i Jelling Mark og 1954 flyttede han til gården "Fåruplide" i Fårup ved Jelling.

De har børnene:

- 1) Henning Stephansen
- 2) Svend Erik Stephansen

II.A.1.b.1) Henning Stephansen er født på Jelling Mark den 17. oktober 1946.

Han gik i Jelling skole og er uddannet ved landbruget afbrudt af militærtjenesten ved infanteriet i Haderslev 1967.

II.A.1.b.2) Svend Erik Stephansen er født på Jelling Mark i Jelling sogn den 7. maj 1948, og han blev gift i Lindeballe kirke den 15. maj 1971 med Anna Katrine Frederiksen, der er født i Nørskov i Lindeballe sogn den 28. marts 1949 som datter af gårdejer Hans Ingemann Frederiksen og hustru Klare Metha Madsen, Nørskov.
Bosat: Præstehaven 11, Hedensted.

Svend Erik Stephansen gik i skole i Skovdallund og i Jelling og blev derefter udlært i Balle Brugsforening 1967. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Sjællandske Telegraftrupper i Høvelte 1968-69 fik han ansættelse hos Skandinavisk Tobakskompagni i Århus, hvor han var i 9 måneder, inden han kom til firmaet Th. Holmskov, Vejle, som salgsschauffør. Hans hobbies er jagt og fiskeri.

Anna Katrine Frederiksen gik i skole i Nørskov og på Filskov Friskole, hvor hun 1966 tog realeksamen. Hun blev derefter kontoruddannet hos slagteriet "Tulip" i Vejle 1967-69 og har stadig ansættelse der som kontorassistent.

II.A.2. Rasmus Rasmussen er født på Jelling Mark i Jelling sogn den 18. januar 1890, og han døde i Thyregod den 18. oktober 1964. Han blev gift i Thyregod kirke den 1. september 1910 med Johanne Kirstine Nielsen, der er født i Ildved i Hvejsel sogn den 9. oktober 1889 som datter af arbejdsmand Peder Nielsen og hustru, Ildved. Johanne Kirstine Nielsen døde i Thyregod den 14. september 1957.

Datteren Marie Agerholm har nedskrevet følgende om sine forældre:

"Rasmus Rasmussen gik i skole i Mølvang og blev konfirmeret i Jelling kirke. Som ung tjente han på "Styvelgård" og aftjente sin værnepligt i Fredericia. Han blev gift med Johanne Kirstine Nielsen, der tjente på nabogården "Rubjerggård". De købte ejendom i Hesselbjerre i Thyregod sogn. Rasmus blev indkaldt til sikringsstyrken i 1914, og Kirstine måtte selv passe gården og de tre små børn. Da Rasmus kom hjem igen var det småt med penge, og de begyndte at grave tørv, som de solgte i Give, Thyregod og Brande. Han leverede dem selv i hestevogn. I 1933 begyndte Rasmus at køre mælk til Give Mejeri indtil 1953. Det var sløje tider først i 30-erne, hvor en lille gris kostede fra 5 til 10 kroner og en slagterigris 30-40 kroner. Rasmus var en rolig og tilfreds mand, når han blot kunne få en pibe tobak. Under krigen røg han lang pibe med dansk tobak og der var en stank uden lige. Hans bedste hobby var at spille kort. Så var han rigtig i sit Es. Kristine var mere ilter og kunne godt være lidt rap; men hun var dygtig og ferm og god til at holde sammen om hjemmet. De skabte et godt hjem for os alle. Vi børn fik lært at bestille noget, og selv var de nøjsomme mennesker. I 1961 solgte de ejendommen og flyttede til Thyregod Plejehjem."

De havde børnene:

- a. Anna Rasmussen
- b. Marie Rasmussen
- c. Emma Rasmussen
- d. Knud Rasmussen
- e. Christian Rasmussen
- f. Svend Aksel Rasmussen

II.A.2.a. Anna Rasmussen er født i Ildved i Hvejsel sogn den 9. juni 1911.

Bosat: Bregnevej 18, Gentofte.

Hun gik i skole i Ullerup og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. $\frac{1}{2}$ år hos Anders Kristoffersen, Vesterslund, 4 år hos Johannes Buch, Hedegård, og hos politibetjent Høst i Børkop indtil 1937, da familien Høst flyttede til København og Anna Rasmussen flyttede med indtil 1951, da hun blev ansat som servitrice på "Slotskroen" indtil 1963. Derefter blev hun ansat på marketenderiet på Gentofte Rådhus.

Hun har datteren:

1) Elna Rasmussen

II.A.2.a.1) Elna Rasmussen er født i Hesselbjerge i Thyregod sogn den 28. februar 1927, og hun blev gift i Give kirke den 20. marts 1948 med

Egon Sønderborg Petersen, der er født i Ringgive den 16. august 1924 som søn af uddeler Aksel Thorvald Petersen og hustru Anna Elisabeth Nielsen, Gadbjerg.

Bosat: Hvejsel pr. Jelling.

Elna Rasmussen gik i skole i Ullerup og blev uddannet ved husgerning ude og hjemme bl.a. hos gårdejer Karl Andreasen, Kirstinehøj ved Give. Senere blev hun servitrice på Premier Is Bar i Vejle.

Egon Sønderborg Petersen gik i skole i Ringgive og er uddannet ved landbruget bl.a. 6 år på "Uhegård", $1\frac{1}{2}$ år hos gårdejer Gustav Hansen, Ringgive, og hos gårdejer Jens Jakobsen, Hjerting, et år. Efter to år på "Lille Nygård" i Give og $\frac{1}{2}$ år på "Grøndal", Give, aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Holbæk 1946-47. Efter en tid hos Aksel Skærlund i Lønå købte han 1948 gård i Hvejsel. I 1958 blev der bygget til kostalden, og i 1961 blev stuehuset udbygget og moderniseret. Han har desuden siddet i bestyrelsen for Ådal Mejeri og er i øjeblikket bestyrelsesmedlem af slagteriet "Tulip" i Vejle. Han er samtidig ivrig jæger.

De har børnene:

- a) Inga Sønderborg Petersen, født i Hvejsel den 2. april 1951.
Hun er kontorassistent og bor Grejsdalsvej 17, Vejle.
- b) Jørn Sønderborg Petersen er født i Hvejsel den 15. marts 1959.

II.A.2.b. Marie Rasmussen er født i Hesselbjergerne i Thyregod sogn den 4. oktober 1912, og hun blev gift i Give kirke den 16. marts 1940 med Anton Richard Sørensen Agerholm, der er født i Sillesthoved i Give sogn den 23. februar 1912 som søn af gårdejer Peder Christian Sørensen Agerholm og hustru Birgitte Jacobsen, Give.
Bosat: Jelling Mark pr. Jelling.

Marie Rasmussen gik i skole i Ullerup i Give sogn og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. 5 år som kokkepige på Give Sygehus.

Anton Richard Sørensen Agerholm gik i skole i Give og blev uddannet ved landbruget afbrudt af militærtjenesten ved infanteriet i Tønder 1933. Efter $\frac{1}{2}$ år som bestyrer hos gård-ejer Anders Sørensen, Højgård, Give, drev han i Hover ved Vejle sammen med broderen Søslev Agerholm en mælkeforretning fra vogn i 3 år, inden han tog arbejde på Grejsdals Hammerværk. 1947 købte han ejendom på Jelling Mark.

De har datteren:

- 1) Inger Agerholm

II.A.2.b.1) Inger Agerholm er født i Hover den 26. maj 1943, og hun blev gift i Jelling kirke den 9. april 1966 med Jens Christian Pedersen, der er født i Bredsten den 11. december 1942 som søn af arbejdsmand Karl L. Pedersen og hustru Anna Laursen, Fredericiagade 23, Vejle.
Bosat: Løvsangervej 7, Vejle.

Inger Agerholm har taget realeksamen fra Damhavens skole i Vejle og er uddannet kontorassistent. Efter en tid på Hammerværket i Grejsdalen og i et bilfirma blev hun ansat i Landmandsbanken i Vejle.

Jens Christian Pedersen er chauffør hos Th. Holmskov & Co.

De har sønnen:

- a) Claus Agerholm Pedersen, født i Vejle den 22. august 1969.

II.A.2.c. Emma Rasmussen er født i Hesselbjergerne i Thyregod sogn den 9. maj 1914, og hun blev gift i Givø kirke den 12. januar 1938 med

Magnus Søskov Sørensen Agerholm, der er født i Sillesthøved den 27. maj 1910 som søn af gårdejer Peder Christian Sørensen Agerholm og hustru Birgitte Jacobsen, Givø. Magnus Agerholm døde i Hover ved Vejle den 16. april 1958.

Bosat: "Elisesminde", Hover pr. Vejle.

Emma Rasmussen gik i skole i Ullerup og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. $\frac{1}{2}$ år hos landpost V.Madsen, Brandlund, et år hos bybud Petersen, Jelling, hos tobakshandler Bent Andersen, Givø, et år hos bagermester William Thomsen, Hornsyld, og tilsidst husassistent på Givø Sygehus. Ved faderens død overtog de "Elisesminde" 1965. Siden 1955 har hun arbejdet som syerske hos Peder Gorrisens Tekstilfabrik i Vejle.

Magnus Søskov Sørensen Agerholm gik i skole i Givø og er uddannet ved landbruget bl.a. hos gårdejer Martin Sørensen, Hedegård pr. Givø. Efter ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole aftjente han sin værnepligt ved Cykle Dragonregimentet i Odense, hvorefter han igen var ved landbruget forskellige steder, indtil han i 1937 forpagtede sin svigerfaders gård "Elisesminde" i Hover. Han har siddet i bestyrelsen for Hover Mejeri, Hover Forsamlingshus, og andre lokale foreninger. Han har desuden siddet i Hover Sogneråd.

De har børnene:

- 1) Lis Agerholm
- 2) Kurt Agerholm
- 3) Carsten Agerholm, født i Hover den 27. august 1953.

II.A.2.c.1) Lis Agerholm er født i Hover Mark i Hover sogn den 30. september 1941, og hun blev gift i Hover kirke den 26. september 1964 med

Erik Juul, der er født i Hopballe i Jelling sogn den 22. maj 1941 som søn af gårdejer Anton Juul og hustru Inger Marie Poulsen, Jelling.

Bosat: Lærkevej 10, Jelling.

Lis Agerholm gik i skole i Hover og Vejle, hvor hun i 1958 tog realeksamen. Derefter blev hun kontoruddannet hos P.Gorrissen i Vejle 1959-61 og var derefter 8 år hos Vindfeldt Hansens Bomuldsspinderier. Hun er nu ansat på Sparekassen i Jelling.

Erik Juul gik i skole i Hørup og Jelling og er uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Vesterlund Efterskole 1956-57 og soldatertjenesten ved artilleriet i Århus 1960-61. Han har tjent hos gårdejer Svend Åge Sønderup i Hopballe et år og på "Anesminde" i Jelling $1\frac{1}{2}$ år samt på "Store Ballegård" i Balle ved Bredsten et år. Efter en tid som arbejdsmand hos Johan Holmslykke i Hørup Gl. Smedie, blev han udlært kleinsmed hos Th.Weissenhorn i Vejle fra 15. januar 1968 til 15. september 1970. Her arbejder han stadig. Vinteren 1962-53 var han på Bygholm Landbrugsskole.

De har sønnen:

a) Peter Juul, født i Jelling den 14. januar 1970

II.A.2.c.2) Kurt Agerholm er født i Hover pr. Vejle den 11. marts 1945, og han blev gift i Jelling kirke den 16. maj 1970 med Ellen Margrethe Gundersen, der er født i Bjørnkjær i Nebsager sogn den 9. marts 1944 som datter af gårdejer Harry Gundersen og hustru Olga Katrine Nielsen, Hørup.

Bosat: Junovej 11, Vejle.

Kurt Agerholm gik i skole i Hover og i Vejle og tog 1962 realeksamen fra Klostergades skole. Han blev derefter kontoruddannet hos slagteriet "Tulip" i Vejle 1965 og af-tjente sin værnepligt ved Jydske Telegrafregiment i Århus 1965-66 og vendte derefter igen tilbage til "Tulip".

Ellen Margrethe Gundersen gik i skole i Hornsyld og Jelling og var derefter $\frac{1}{2}$ år hos brødudsalget Østerbo i Vejle. Efter en tid ved husgerning var hun i 8 år ansat hos bagermester Madsen i Vejle.

II.A.2.d. Knud Rasmussen er født i Hesselbjerg i Thyregod sogn den 14. februar 1922, og han blev gift i Give kirke den 7. maj 1949 med

Elly Troelsen, der er født i Vorslunde i Give sogn den 29. december 1922 som søn af gårdejer Kornelius Troelsen og hustru Olga Martha Margrethe Villadsen, Give.

Bosat: Kokborg pr. Thyregod.

Knud Rasmussen gik i skole i Ullerup og er uddannet ved landbruget hos bl.a. gårdejer Sigvald Utoft i Ullerup i tre år, hos gårdejer Karl Christian Jensen, "Fruehund", Give, et år, hos gårdejer Emil Sørensen, Bøllund, tre år samt hjemme en tid. 1949 købte han gård i Kokborg ved Thyregod. Gården er siden blevet ombygget og moderniseret. Knud Rasmussen har beklædt mange tillidshverv: Været i bestyrelsen for sygekassen, formand for Thyregod Vester husmandsforening, i bestyrelsen for Thyregod mejeri, i repræsentantskabet for Den Almindelige Brandforsikring og for Svineslagteriet "Midtjylland" i Grindsted, samt formand for De Radikale Venstres vælgerforening i Give, m.m.

Elly Troelsen gik i skole i Vorslunde og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Malling Husholdningsskole. Hun har tjent i Hestlund pr. Give, i Vejle og i Give.

De har børnene:

- 1) Jytte Rasmussen, født i Kokborg den 3. april 1954.
- 2) Anni Rasmussen, født i Kokborg den 1. maj 1959.

II.A.2.e. Christian Rasmussen er født i Hesselbjerg i Thyregod sogn den 8. oktober 1923, og han blev gift i Nørre Snede kirke den 10. februar 1951 med

Gerda Pedersen Krarup, der er født i Møborg den 17. maj 1928 som datter af gårdejer Peder Pedersen Krarup og hustru Kirstine Tomine Thomsen.

Bosat: Nørrealles 9, Hampen.

Christian Rasmussen gik i skole i Ullerup og blev uddannet ved landbruget bl.a. tre år på "Lille Baunsgård" i Give, to år hos gårdejer Christian Laursen, Store Hestlund, og igen hjemme. Efter et år som reservepost blev han ansat som

aspirant på Brande Postkontor. I juni 1945 blev han fast ansat ved postvæsnet i Brande og fra maj 1947 har han boet i Hampen med postrute fra Hampen. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia 1947-48 og har siddet i menighedsrådet siden 1958 som kasserer. Han har desuden i 25 år siddet i bestyrelsen for Brande-Grindsted-kredsen indenfor postvæsnet. Fra 1954 til 1962 var han i sognerådet og igen fra 1966.

Gerda Pedersen Krarup gik i skole i Møborg ved Vemb og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos gårdejer Ole Olesen i Møborg $\frac{1}{2}$ år, hos gårdejer Christian Sand i Ulfborg i 7 måneder, hos gårdejer Blach i Møborg et år og igen hos Christian Sand et år og igen hos Blach et år. Hun var to år kokkepige på Borris Forsøgsgård og et år kokkepige hos fru S. Høy, Palsgård savværk. Siden september 1968 har hun været kontraktansat ved postvæsnet i Silkeborg som postekspeditør i Hampen.

De har børnene:

- 1) Else Kirstine Rasmussen
- 2) Peder Rasmus Rasmussen, født i Hampen den 11. august 1954.
- 3) Gitte Mariann Rasmussen, født i Hampen den 20. august 1962.

II.A.2.e.1) Else Kirstine Rasmussen er født i Hampen den 19. september 1951, og hun blev gift i Hampen kirke den 25. maj 1968 med Finn Amann Eriksen, der er født i Gludsted i Ejstrup sogn den 3. september 1948 som søn af skovløber Peder Larsen Eriksen og hustru Aase Marie Amann, Gludsted.

Bosat: Østergade 10, Ejstrupholm.

Else Kirstine Rasmussen gik i skole i Hampen og Nørre Snede og var derefter $\frac{1}{2}$ år damefrisør hos Kaj Gerner i Silkeborg. Siden februar 1971 har hun drevet brødudsalg.

Finn Amann Eriksen gik i skole i Gludsted, hvorefter han arbejdede 1 år på Hampen Savværk, $2\frac{1}{2}$ år på Brande Møbel-fabrik, 1 år på Hjøllund savværk og $\frac{1}{2}$ år på servicestation i Ejstrup. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Civilforsvaret i Padborg arbejdede han som strikker $1\frac{1}{2}$ i Ikast. Siden december 1969 har han været serviceassistent.

De har børnene:

- a) Lars Amann Eriksen, født i Brødstrup den 25. marts 1968.
- b) Tommy Amann Eriksen, født i Brødstrup den 21. november 1970.

II.A.2.f. Svend Aksel Rasmussen er født i Hesselbjerg i Thyregod sogn den 12. maj 1926, og han blev gift i Give kirke den 8. januar 1949 med Eva Nielsen, der er født i Hallundbæk i Blåhøj sogn den 9. oktober 1928 som datter af tømrer Knud K. Nielsen og hustru Nielsine Ebbesen, Give.
Bosat: Styvels Mark pr. Jelling.

Svend Aksel Rasmussen gik i skole i Ullerup og er uddannet ved landbruget bl.a. $3\frac{1}{2}$ år hos bestyrer Gunnar Christiansen, Grøndal ved Give og $\frac{1}{2}$ år på "Store Hestlund" og 1 år hos gårdejer Thomas Thomsen i Lønå. 1948 aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Vejle og et halv år ved Den Danske Brigade i Jever i Tyskland. November 1948 købte han ejendommen på Styvels Mark ved Jelling. Her byggede han i 1953 ny lade og i 1963 nyt maskinhus, ligesom stuehuset blev ombygget og moderniseret. Han sidder i tilsynsrådet for Jelling Sparekasse.

Eva Nielsen gik i skole i Hedegård pr. Give og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Hadsten Husholdningsskole sommeren 1948. Hun tjente 4 år hos malermester Thomsen i Give og et år som ekspeditrice hos bagemester Hunnicke i Give.

De har børnene:

- 1) Ole Rasmussen, født på Styvels Mark den 2. maj 1953.
- 2) Per Rasmussen, født på Styvels Mark den 6. november 1958.

II.A.3. Ane Kathrine Rasmussen er født på Jelling Mark i Jelling sogn den 8. februar 1893, og hun døde i Givskud den 20. november 1965. Hun blev gift i Jelling kirke den 11. maj 1916 med Jens Hansen Brunbjerg, der er født i Givskud den 31. oktober 1889 som søn af Hans Jensen Brunbjerg og hustru Karoline Hansen

Bosat: Apotekergården, Givskud.

Ane Katrine Rasmussen gik i skole i Mølvang pr. Jelling og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme afbrudt af ophold på Sjællands højskole. Hun har siddet i skolekommissionen for Givskud skolevæsen.

Jens Hansen Brunbjerg gik i skole i Givskud og er uddannet ved landbruget bl.a. på "Gammelbygård" i Nørup, hos Magnus Knudsen, der overtog gården, mens han tjente der, hos gård-ejer Jep Møller, hos Peter Andersen i Hørup og hos gårdejer Kr. Olesen, Tofthøj, Gadbjerg. Vinteren 1913-14 var han elev op Ollerup Gymnastikhøjskole og 1916 købte han gård i Kulhede i Givskud. 1930 solgte han gården og købte ny gård i Givskud, som han drev indtil 1948. Han byggede hus i Givskud i 1952, men solgte det igen i 1967, hvorefter han flyttede på Alderdomshjemmet i Givskud. Han har siddet som kommunerevisor og som formand for Givskud Sogns Husmandsforening, hvor han nu er æresmedlem, - og er iøvrigt i bestyrelsen for andre lokale foreninger.

De har børnene:

- a. Hans Adolf Brunbjerg
- b. Vibeke Marie Brunbjerg
- c. Viggo Brunbjerg
- d. Knud Henning Brunbjerg
- e. Asta Helene Brunbjerg
- f. Jutta Margrethe Brunbjerg

II.A.3.a. Hans Adolf Brunbjerg er født i Kulhede i Givskud sogn den 1. maj 1917, og han blev gift i Nørup kirke den 29. april 1943 med

Ellen Jepsen, der er født i Tøsby i Gadbjerg sogn den 14. december 1917 som datter af gårdejer Valdemar Alfred Jepsen og hustru Jensine Marie Sørensen, Sødovre Mark, Nørup.

Bosat: Balle Mark pr. Bredsten.

Hans Adolf Brunbjerg gik i skole i Skolding og Mølvang og er uddannet ved landbruget bl.a. hos Højvang Daugård. I 1943 købte han ejendom på Balle Mark ved Bredsten. Her byggede han i 1950 nyt stuehus og ombyggede og modernise-

rede de øvrige bygninger. I 1952 kom han i Hjemmeværnet, og i 10 år var han instruktør og sektionsfører i luftmeldekorpsset, og han var aktiv indtil 1969. I fem år var han uddeler ved Gammelby Lokalforening, og i fire år var han reservepost ved Bredsten postkontor.

Ellen Jepsen gik i skole i Gammelby og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. to år på Ødsted mejeri.

De har datteren:

- 1) Linda Brunbjerg, født på Balle Mark den 25. november 1946. Hun er forsorgsassistent og bor hjemme.

II.A.3.b. Vibeke Marie Brunbjerg er født i Kulhede i Givskud sogn den 26. maj 1918, og hun blev gift i Givskud kirke den 17. maj 1942 med

Niels Christian Mikkelsen, der er født i Give den 21. juni 1914 som søn af vognmand Anders Peder Mikkelsen og hustru Anna Marie Nielsen, Give.

Bosat: Kløverbænget 2, Give.

Vibeke Marie Brunbjerg gik i skole i Skolding og Givskud og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Hadsten Husholdningsskole i sommeren 1940. Fra 1960 til 1970 drev hun bladkiosk i det gamle afholdshotel i Give, og 1970 byggede familien nyt hus på Kløverbænget.

Niels Christian Mikkelsen gik i skole i Give og hjalp derefter sin fader i vognmandsforretningen. Han blev derefter udlært blikkenslager hos broderen L.C.Mikkelsen, Give, og fortsatte samme sted som svend, samtidig med at han gik som reservepost i Give og Jelling. Fra 1942 til 1967 var han fast ansat ved postvæsnet i Givskud. Han har desuden siddet i bestyrelsen for Socialdemokratisk forening.

De har børnene:

- 1) Anni Mikkelsen
- 2) Ketty Mikkelsen
- 3) Sonja Mikkelsen
- 4) Preben Brunbjerg Mikkelsen
- 5) Rubin Brunbjerg Mikkelsen, født i Give 18. februar 1953.
- 6) Jimmy Brunbjerg Mikkelsen, født i Give den 7. april 1961.

II.A.3.b.1) Anni Mikkelsen er født i Givskud den 1. september 1942.
Hun er gift med
Harry Larsen, der er blikkenslager og
Bosat: Leifsgade 14, København S.

II.A.3.b.2) Ketty Mikkelsen er født i Give den 13. januar 1944, og hun blev gift i Give kirke den 28. januar 1962 med
Finn Bostrup Møller, der er født i Struer den 18. januar 1941 som søn af laboratorieassistent Karl Henrik Møller og hustru Inga Lodoviga Ottesen Bostrup, Struer.
Bosat: Søndergade 3, Timring pr. Vildbjerg.

Ketty Mikkelsen gik i skole i Give og var derefter to år ekspeditrice hos bagermester Nielsen, Jernbanegade, Give. Efter tre måneder som ekspeditrice hos PALÆ-konditoriet i Herning var hun to år hos bagermester Richardt Jegbjerg i Struer.

Finn Bostrup Møller gik i skole i Struer og arbejdede derefter som bydreng, indtil han blev udlært baker hos Richardt Jegbjerg i Struer. Efter tre år hos bagermester Overgård i Struer og tre år hos bagermester Thomas Hansen i Struer købte han i 1968 egen bagerforretning i Timring. Han er desuden aktiv hjemmeværnsmand.

De har børnene:

- a) Lisbeth Bostrup Møller, født i Struer den 3. juli 1962.
- b) Ole Bostrup Møller, født i Struer den 28. oktober 1966.

II.A.3.b.3) Sonja Mikkelsen er født i Give den 31. marts 1946, og hun blev gift i Give kirke den 31. august 1968 med Niels Jørgen Poulsen, der er født i Give den 26. februar 1947 som søn af slagtermester Hans Egon Baad Poulsen og hustru Margrethe Antonine Madsen, Give.
Bosat: Gammel Landevej 1 A, Vejle.

Sonja Mikkelsen gik i skole i Give og arbejdede derefter dels ved husgerning og dels som hjælp hos forældrenes bladkiosk. Efter 2½ år på Midtjydsk Papirindustri i Billund var hun to år i lære som syerske hos Herluf Nielsen i Give. Senere arbejdede hun hos firmaet RUNOX og nu er hun ekspeditrice i en bladkiosk i Mølholm pr. Vejle.

Niels Jørgen Poulsen gik i skole i Give og blev udlært slagter hos faderen. Efter at have aftjent sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia blev han slagtersvend hos Løvbjerg i Struer ½ år, inden han fik ansættelsen hos slagtermester Nielsen i Vejle. Hobbies: Badminton og brevduer.

II.A.3.b.4) Preben Brunbjerg Mikkelsen er født i Give den 3. marts 1949.

Han gik i skole i Give og er udlært købmand i Give Brugsforening. Efter ½ år hos Gravlev Brugsforening arbejdede han et år på lageret hos LEGO, Billund, for derefter at aftjene sin værnepligt i Fredericia og Holstebro som konstabel.

II.A.3.c. Viggo Brunbjerg er født i Kulhede i Givskud sogn den 11. maj 1919, og han blev gift i Givskud kirke den 10. november 1951 med

Kari Marie Ejdnæs Andersen, der er født i Eg i Grindsted sogn den 12. juli 1929 som datter af smedemester Theodor Peter Andersen og hustru Albertine Salome Ejdnæs, Ejstrupholm.

Bosat: Ribevej 12, Vejle.

Viggo Brunbjerg gik i skole i Mølvang, Skolding og Givskud og arbejdede derefter ved landbruget. 1939 aftjente han sin

værnepligt i Fredericia men blev på grund af krigen hjemsendt efter $\frac{1}{2}$ år. I efteråret 1941 blev han igen indkaldt $\frac{1}{2}$ år, denne gang i Sønderborg. 1945-46 var han elev på Uldum Højskole, og 1951 købte han gård som han igen solgte i 1957. Han flyttede derefter til Vejle, hvor han købte ejendommen Ribevej 12 med kolonialforretning, som hans kone drev indtil 1964, da forretningen blev nedlagt. Viggo Brunbjerg arbejder nu ved kabelnedlægning.

Kari Marie Ejdnæs Andersen gik i skole i Grindsted og Lindved og blev derefter udlært hos købmand E.Lundfald i Nebel. Efter $\frac{1}{2}$ år hos købmand Georg Kristiansen i Bjerre og $3\frac{1}{2}$ år hos købmand A.Udesen i Givskud var hun 1950 elev på Ryslinge Højskole og derefter igen hos købmand Udesen.

De har børnene:

- 1) Kirsten Marian Brunbjerg, født i Givskud den 7. oktober 1952.
- 2) Jens Henning Brunbjerg, født i Givskud den 3. oktober 1953.
- 3) Aino Anette Brunbjerg, født i Vejle den 11. august 1960.
- 4) Knud Brunbjerg, født i Vejle den 15. september 1962.

II.A.3.d. Knud Henning Brunbjerg er født i Kulhede i Givskud sogn den 28. februar 1922, og han blev gift i Givskud kirke den 12. februar 1951 med

Elise Hansine Christensen, der er født i Harresø i Givskud sogn den 11. januar 1928 som datter af gårdejer Hans Jørgen Christensen og hustru Ane Katrine Hansen, Harresø.

Bosat: Kirkebakken, Givskud.

Knud Henning Brunbjerg gik i skole i Skolding og arbejdede derefter ved landbruget samtidig med, at han gik post i ca. 4 år. Den 18. september 1946 blev han ansat som aspirant ved postvæsnet i Givskud og fastansat samme sted den 1. oktober 1948. Han har siddet i bestyrelsen for husflidsforeningen, gymnastikforeningen, forsamlingshuset og brugsforeningen.

Elise Hansine Christensen gik i skole i Harresø, Givskud og Langlund og arbejdede derefter ved husgerning.

De har børnene:

- 1) Hans Erik Brunbjerg, født i Vejle den 4. november 1960.
- 2) Anne Katrine Brunbjerg, født i Givskud den 8. marts 1963.

II.A.3.e. Asta Helene Brunbjerg er født i Kulhede i Givskud sogn den 10. maj 1924, og hun blev gift i Givskud kirke den 27. oktober 1946 med

Karl Jensen, der er født i Tofthøj i Gadbjerg sogn den 11. februar 1924 som søn af arbejdsmand Viktor Jensen og hustru Agnes Dorthea Kristiansen, Gadbjerg.

Bosat: Gadbjergvej, Givskud.

Asta Helene Brunbjerg gik i skole i Givskud og arbejdede derefter ved husgerning. Hun er bestyrer af frysehuset i Givskud og har siden 1965 hjulpet ved festlige lejligheder på Givskud Afholdshotel.

Karl Jensen gik i skole i Tofthøj og er uddannet ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt 1945-46 i Fredericia og fik derefter plads som fodermester hos gårdejer William Willumsen, Store Nygård i Ullerup et år. Så flyttede han til Gadbjerg, hvor han virkede som arbejdsmand et år og til Givskud som murerarbejdsmand og chauffør. Siden maj 1971 har han arbejdet for Give kommune. Han sidder i bestyrelsen for Gadbjerg skytteforening og har været i bestyrelsen for Givskud partiforening.

De har sønnen:

- 1) Jens Viktor Jensen

II.A.3.e.1) Jens Viktor Jensen er født i Give den 9. maj 1947, og han blev gift i Givskud kirke den 16. august 1969 med Ingeborg Bjerrum Mathiasen, der er født i Givskud den 27. juni 1948 som datter af gårdejer Mads Ove Mathiasen og hustru Ninna Gerda Lund, Givskud.

Bosat: Blichersvej 9, Fredericia.

Jens Viktor Jensen gik i skole i Givskud og var derefter 1½ år i Grejsdalens Brugsforening. Efter at have arbejdet på en skotøjsfabrik i Vejle og på slagteriet "Tulip" aftjente han sin værnepligt ved Kongens Jydske Fodregiment i Fredericia fra januar 1967. Derefter blev han kontraktansat som konstabel og er nu overkonstabel af første

Ingeborg Bjerrum Mathiasen gik i skole i Givskud og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder afbrudt af ophold på Vesterlund Ungdomsskole. 1965-69 blev hun udlært hos manufakturhandler Holst i Give og blev derefter ansat hos manufakturhandler Brix i Fredericia .

De har børnene:

- a) Lotte Bjerrum Jensen, født i Fredericia den 6. juni 1970.
- b) Rikke Bjerrum Jensen, født i Fredericia den 6. juni 1970.

II.A.3.f. Jutta Margrethe Brunbjerg er født i Kulhede den 7. august 1928, og hun blev gift i Givskud kirke den 23. september 1951 med

Jørgen Johannes Nielsen, der er født på Rold Mark i Rold sogn den 14. december 1923 som søn af gårdejer Jens Peter Nielsen og hustru Frederikke Amalie Andersen, Arden.

Bosat: Herningvej 34, Brande.

Jutta Margrethe Brunbjerg gik i skole i Givskud og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Ollerup Folkehøjskole sommeren 1948.

Jørgen Johannes Nielsen gik i skole i Ravnkilde og Fårup og blev derefter uddannet mejerist på Ravnkilde mejeri og Hedensted mejeri 1942. Efter at have arbejdet som mejerist i Hedensted, Spankilde, Malling og Uhre tog han 1946 på mejeriskolen i Ladelund og indtil 1965 var han mejerist i Givskud. Siden da har han været ansat hos kartoffelmelsfabriken i Brande som bogholder.

De har børnene:

- 1) Kurt Bo Nielsen, født i Givskud den 4. oktober 1952.
- 2) Ove Sten Nielsen, født i Give den 13. august 1954.
- 3) Torben Brunbjerg Nielsen, født i Vejle 5. december 1962.

II.A.4. Signe Rasmussen er født på Jelling Mark i Jelling sogn der 11. oktober 1898, og hun blev gift i Jelling kirke den 18. september 1919 med Niels Peder Nielsen, der er født på Gadbjerg Mark den 22. maj

1888 som søn af gårdejer Anton Nielsen og hustru Kirstine, Gadbjerg. Niels Peder Nielsen døde på Grejs Østermark den 26. juni 1939.

Bosat: Grejs Østermark pr. Vejle.

Signe Rasmussen gik i skole i Mølvang ved Jelling og arbejdede derefter ved husgerning. Efter sin mands død drev hun sammen med sine to piger ejendommen, indtil svigersønnen Ejner Hansen overtog den.

Niels Peder Nielsen gik i skole i Gadbjerg og blev uddannet ved landbruget. Senere blev han udlært mejerist på Smidstrup mejeri men gik tilbage til landbruget. 1919 købte han ejendom på Grejs Østermark. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Ålborg og var senere indkaldt til sikringsstyrken i Roskilde. Han har siddet i sognerådet og været i bestyrelsen for flere lokale foreninger samt virket som tækkemand i flere år.

De har børnene:

- a. Else Nielsen
- b. Rigmor Nielsen

II.A.4.a. Else Nielsen er født på Grejs Østermark i Grejs sogn den 3. marts 1920, og hun blev gift i Grejs kirke den 4. november 1943 med

Ejner Hansen, der er født i Engom sogn den 20. maj 1916 som søn af husmand Laust Hansen og hustru Vilhelmine Hansen.

Bosat: Grejs Østermark pr. Vejle.

Else Nielsen gik i skole i Grejs og Ejner Hansen i Bredal.

De har børnene:

- 1) Niels Peter Hansen, født i Grejs den 2. juli 1947.
- 2) Carsten Hansen, født i Grejs den 6. juni 1954.

II.A.4.b. Rigmor Nielsen er født i Grejs Østermark den 22. juli 1922, og hun blev gift i Grejs kirke den 27. november 1946 med Ejner Jes Jensen, der er født i Gadbjerg den 31. maj 1916

som søn af gårdejer Jens Christian Jensen og hustru Alma Dvinge Pedersen, Gadbjerg.

Bosat: Tofthøj pr. Gadbjerg.

Rigmor Nielsen gik i skole i Grejs og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Ry Husholdningsskole vinteren 1940-41.

De har børnene:

1) Gerda Jensen

2) Kjeld Jensen, født i Tofthøj den 7. marts 1954.

II.A.5.

Emma Rasmussen er født på Jelling Mark den 12. oktober 1901, og hun døde i Bredstenlund i Bredsten sogn den 11. august 1967. Hun blev gift i Jelling kirke den 15. maj 1924 med Ejner Thorvald Abrahamsen, der er født i Skovbølling i Hvejsel sogn den 13. december 1893, og som døde i Give den 5. oktober 1967.

Sønnen Henry har fortalt følgende om sine forældre:

"Emma Rasmussen gik i skole i Mølvang og hjalp derefter hjemme bortset fra et par år, hvor hun tjente på gårde i nabolaget. Efter konfirmationen var Ejner Abrahamsen beskæftiget ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt under første verdenskrig og var indrulleret i 28. batalion med tjenestetid i Roskilde fra 1916 til 1918. Hans fader døde, mens han var soldat, og ejendommen i Skovbølling blev solgt, og hans moder flyttede til Jelling. Efter soldatertiden arbejdede han igen ved landbruget men arbejdede også et par sæsoner i tørvenosen i Skovbølling og som vognmandskusk i vintersæsonen. Deres veje krydsedes i 1923 og de blev gift den 15. maj 1924. De købte ejendom i Givskud, hvor de dog kun boede et par år, hvorefter de købte ejendom i Bredstenlund, hvor de boede til deres død. Emma og Ejner var mest optaget af det daglige i hjemmet og forstod på en stilfærdig og hjertelig måde at få alle, der kom der, til at føle sig velkomne. De havde begge evnen til at skabe en tryk og venlig atmosfære, og det er disse træk, der står stærkest i erindringerne om barndomshjemmet. De deltog i den almindelige

selskabelighed med naboer og familie, og af offentlige hverv var Ejnar i flere år medlem af adskillige lokale bestyrelser."

De har børnene:

- a. Rasmus Abrahamsen
- b. Johannes Abrahamsen
- c. Henry Abrahamsen
- d. Erling Abrahamsen
- e. Inger Abrahamsen

II.A.5.a. Rasmus Abrahamsen er født i Vejle den 7. januar 1926, og han døde i Sverrige den 13. november 1970.

Han gik i skole i Bredsten og arbejdede ved landbruget forskellige steder, indtil han 1947 aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia, det sidste halve år ved Den Danske Brigade i Itzehoe i Tyskland. 1962-67 arbejdede han på Grønland for Monberg & Thorsen og efter en tid hjemme ved landbruget rejste han i foråret 1970 til Sverrige, hvor han den 13. november 1970 blev dræbt ved en traktorulykke.

II.A.5.b. Johannes Abrahamsen er født i Bredstenlund den 24. august 1930. Han er snedker og gift med

Kaja Degn Hansen og

Bosat: Skovlund.

I ægteskabet er tre børn.

II.A.5.c. Henry Abrahamsen er født i Bredstenlund i Bredsten sogn den 29. november 1932.

Bosat: Bredstenlund pr. Bredsten.

Han gik i skole i Bredsten og er uddannet ved landbruget bl.a. to år hos gårdejer Christian Johnsen, Bredsten, og et år hos gårdejer Aksel Johnsen, Ravning. 1952 aftjente han sin værnepligt i Haderslev og Fredericia. 1959 rejste han til Norge, hvor han arbejdede ved landbruget og hjalp derefter ved landbruget hjemme samtidig med, at han gik på løst arbejde. Den 1. marts 1968 fik han selv skøde på fødegården. Vinteren 1954-55 var han elev på Store Restrup Husmandsskole.

II.A.5.d. Erling Abrahamsen er født i Bredstenlund i Bredsten sogn den 28. juni 1938.

Han gik i skole i Bredsten og blev uddannet ved landbruget ude og hjemme. Han aftjente sin værnepligt 1957 ved artilleriet i Holbæk og var 1959-60 elev på Store Restrup Husmandsskole. 1963-64 var han på den amerikanske base i Sønder Strømfjord på Grønland og efter 4 måneder hjemme arbejdede han i 3 år på Grønland for Monberg & Thorsen. 1966-67 var han på Køng Højskole og var derefter igen på Grønland. 1967-70 uddannedes han som børneforsorgspædagog på seminariet i Fuglebjerg. Han arbejder nu på Sølyst Skolehjem i Jyderup.

II.A.5.e. Inger Abrahamsen er født i Bredstenlund den 28. juni 1938, og hun blev gift i Bredsten kirke den 13. april 1968 med Henning Lyngsø, der er født i Borregård i Overlade sogn den 13. september 1937 som søn af arbejdsmand Peder Lyngsø og hustru Dagny Sørensen, Kousted.

Bosat: Dalgård, Lund pr. Skive.

Inger Abrahamsen gik i skole i Bredsten og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Jebjerg Ungdomsskole og Store Restrup Husmandsskole. Efter tre år som

smørebrødsjomfru på hotel Landsoldaten i Fredericia var hun et år på Rold Storkro, $\frac{1}{2}$ år på hotel i Vejle og tre år på hotel Spangsberg i Esbjerg. Endelig var hun husbestyrerinde for broderen Henry samtidig med, at hun virkede som smørebrødsjomfru på Billund Lufthavn.

Henning Lyngsø gik i skole i Bislev, Staun og Blære i Himmerland. Han er uddannet ved landbruget og var 1961-62 på Langelands Landbrugs- og Husholdningsskole. 1964 blev han uddannet kørelærer og virkede som sådan i Viborg, Esbjerg og Randers. 1970 købte han gård i Lund og er samtidig civil kørelærer ved militæret i Skive.

De har børnene:

- 1) Henrik Lyngsø, født i Randers den 2. maj 1969.
- 2) Christina Lyngsø, født i Skive den 31. januar 1971.

II.A.6. Karen Rasmussen er født på Jelling Mark i Jelling sogn den 3. januar 1907, og hun blev gift i Jelling kirke den 29. oktober 1930 med Alex Nielsen, der er født i Timring den 18. oktober 1905 som søn af gårdejer Anders Hauris Nielsen og hustru Severine Thomsen, Hillerød.

Bosat: Harresø pr. Jelling.

Karen Rasmussen gik i skole i Mølvang og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. på Store Trøgelborg og i Mølvang brugsforening.

Alex Nielsen gik i skole i Timring og er uddannet ved landbruget. Som 22-årig var han elev på Djurslands Højskole og var derefter to år i Finland. Efter $\frac{1}{2}$ år som fodermester på Store Trøgelborg og $1\frac{1}{2}$ år hos svigerfaderen købte han 1930 gård i Fæsterholt. Denne solgte han 1942 og købte gård i Harresø. Han sidder i bestyrelsen for sygekassen og Givskud Sparekasse.

De har børnene:

- a. Kaj Nielsen
- b. Esther Nielsen

II.A.6.a. Kaj Nielsen er født i Fæsterholt i Arnborg sogn den 30. marts 1935, og han blev gift i Givskud kirke den 12. september 1957 med

Elly Kjeldsen, der er født i Givskud den 25. juni 1935 som datter af gårdejer Jens Kjeldsen og hustru Jørgine Petrine Jørgensen Bach, Givskud.

Bosat: Fårup Mark pr. Jelling.

Kaj Nielsen gik i skole i Fæsterholt, Harresø og Givskud og uddannedes ved landbruget afbrudt af ophold på Vesterlund Efterskole 1950-51 og militærtjenesten 1955 i Odense og Fredericia. I oktober 1957 købte han ejendom i Fårup ved Jelling. 1965 lagde han 10 tdr. land til gården og i 1969 yderligere 6 tdr. I 1957 blev der bygget til kostalden, 1965 nyt maskinhus og 1967 blev stuehuset ombygget og moderniseret og i 1970 byggede han ny svinestald.

Elly Kjeldsen gik i skole i Givskud og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Frederiksborg Højskole sommeren 1955. Hun havde bl.a. plads hos bagermester Knudsen i Jelling dels i huset og dels i forretningen.

De har børnene:

- 1) Grethe Nielsen, født på Fårup Mark den 24. januar 1958.
- 2) Knud Nielsen, født på Fårup Mark den 11. maj 1960.
- 3) Gitte Nielsen, født på Fårup Mark den 24. november 1964.

II.A.6.b. Esther Nielsen er født i Harresø i Give sogn den 3. november 1943, og hun blev gift i Givskud kirke den 24. april 1965 med Henry Hansen Pedersen, der er født i Nørup den 9. september 1938 som søn af gårdejer Peder Hansen Pedersen og hustru Ane Filsø, Øster Mørup.

Bosat: Sandvad pr. Nørre Snede.

Esther Nielsen gik i skole i Givskud og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Ølgod Ungdomsskole sommeren 1959. 1960-64 blev hun udlært hos manufakturhandler H.J.Larsen, Jelling, og var derefter elev på Vinding Husholdningsskole.

De har børnene:

- 1) Leif Pedersen, født i Århus den 24. november 1967.
- 2) Kurt Pedersen, født i Århus den 12. maj 1970.

II.B. Søren Jacob Sørensen er født i Bøllund i Give sogn den 15. maj 1871, og han døde samme sted den 4. marts 1872.

II.C. Søren Jakobsen Sørensen er født i Bøllund i Give sogn den 28. december 1872, og han døde i Raulund i Blåhøj sogn den 24. februar 1947. Han blev gift i Give kirke den 20. juni 1896 med

Mette Nielsine Sørine Antonsen Nielsen, der er født i Give den 31. oktober 1872 som datter af skrædder og husmand Anton Nielsen og hustru Maren Kirstine, Give.

Bosat: Raulund pr. Blåhøj.

Børnene Kirstine, Anton og Marie har fortalt følgende om Deres forældre:

"Far og mor var begge født i Give sogn. Mor var fra Give by, og far fra Bøllund, hvorfra han havde sit kendingsnavn (Bøllund). Efter giftermålet fik de en ejendom udskilt fra fars fødegård. Den drev de i et års tid, men her kunne mor ikke trives. De byttede derfor ejendommen med en forfalden gård i Raulund. Her fik de travle dage. Jorden var meget forsømt og husene gamle og faldefærdige. Her blev vi tre børn født, men trods travlhed var der altid tid til hyggestunder. Ved fælles hjælp fik far og mor skik på marken og besætningen blev mange gange større. Bygninger blev helt ombygget, så det var en forlænget gård. Derfor fik far og mor sølvmedalje for landboflid, og det var vi børn meget glade for på far og mors vegne. Far var en hel del optaget af offentlige hverv såsom formand for Filskov mejeri, medlem af Skolekommissionen, Menighedsrådet, hjælpe-kassen, forretningsudvalget for M.E.S. og med oprettelse af Grindsted slagteri, formand for transformatorforeningen, i bestyrelsen for Sønder Omme og Omegns Landboforening og venstrevælgerforeningen for Blåhøj sogn.

Mor tog sig intenst af hjemmet og sin smukke have; hun var en stor blomsterelsker. Der var anlagt både stor frugt- og blomsterhave, men trods al travlhed var far og mor meget gæstfri og altid glade for at se naboer og venner hos sig. Efter 50 års landbogerning afstod de gården til Marie og Kristen, men blev alligevel boende på gården. Anton var i forvejen blevet tilbudt gården, men da han ikke er så rask, mente han ikke, at han kunne magte den."

De har børnene:

1. Kirstine Jacobine Sørensen
2. Anton Emil Sørensen
3. Marie Augusta Sørensen

II.C.1. Kirstine Jacobine Sørensen er født i Blåhøj den 23. marts 1901, og hun blev gift i Blåhøj kirke den 21. november 1930 med Jeppe Andreas Hansen, der er født i Blåhøj den 11. maj 1896 som søn af gårdejer Niels Hansen og hustru Dorthea Kristine Jepsen, Blåhøj.

Bosat: Drantum by pr. Brande

Kirstine Jacobine Sørensen gik i skole i Filskov gamle skole og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

Jeppe Andreas Hansen gik i skole i Skærlund pr. Brande og blev uddannet ved landbruget hjemme og hos sin morbroder Søren Kristian Jepsen. 1917 blev han ekstraarbejder hos DSB i Blåhøj og 1918 aftjente han sin værnepligt på Sølv-gades kaserne i København, hvorefter han igen var hos DSB. 1921 blev han fastansat ved DSB i Filskov og efter to års forløb blev han flyttet til Drantum ved Brande. I 1930 købte han 14 tdr. land i Drantum og byggede ejendom herpå, men solgte den igen efter to års forløb.

II.C.2. Anton Emil Sørensen er født i Raulund i Blåhøj sogn den 19. april 1904.

Bosat: Åbrinken 4, Filskov pr. Grindsted.

Han gik i skole i Filskov og er uddannet ved landbruget hjemme, senere hos sin søster og svoger på fødegården.

II.C.3. Marie Augusta Sørensen er født i Raulund i Blåhøj sogn den 24. august 1905, og hun blev gift i Blåhøj kirke den 19. december 1941 med

Kristen Peder Laustsen, der er født i Ajstrup i Kobberup sogn den 6. december 1903 som søn af landmand Niels Kristian Laustsen og hustru Hanne Simonsen, Lyby, Salling.

Bosat: Åbrinken 4, Filskov pr. Grindsted.

Marie Augusta Sørensen gik i skole i Filskov og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af et ophold på Ry Husholdningsskole. Hun tjente bl.a. hos købmand S.Thomsen, Filskov, hos mosteren på Djursland og havde som 22-årig ophold på Liselund ved Slagelse.

Kristen Peder Laustsen gik i skole i Lyby i Salling og er uddannet landmand bl.a. hos gårdejer Johannes Justesen i Lyby og hos gårdejer Thorvald Thordahl i Lyby. Efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg var han igen hos Thordahl og senere hos Laust Christian Laursen, Givskov, og hos landstingsmand Jens Rahbek, Billundgård i Nørre Langelund. I 1937 købte han vognmandsforretning i Blåhøj, som han drev i fire år, indtil han købte ejendom i Give, "Vestertoft". Den 1. juni overtog han svigerfaderens gård i Raulund (1946) og den 1. juli 1968 blev gården overgivet til sønnen. Gården er i tidens løb blevet udbygget og moderniseret. Kristen Laustsen har siddet i bestyrelsen for transformatorforeninge venstrevælgerforeningen og landboforeningen samt siddet i me nighedsrådet.

De har sønnen:

a. Søren Bent Laustsen

II.C.3.a. Søren Bent Laustsen er født i Give den 2. september 1942, og han blev gift i Filskov kirke den 1. juni 1968 med

Sonja Arvad Mortensen, der er født i Hjortlund i Filskov sogn den 30. september 1945 som datter af gårdejer og sognerådsformand Niels Peder Mortensen og hustru Johanne Arvad Mikkelsen, Filskov.

Bosat: Raulund, Filskov pr. Grindsted.

Søren Bent Laustsen gik i skole i Blåhøj og er uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Jebjerg Ungdomsskole 1959-60. Han aftjente sin værnepligt ved dragonregimentet i Holstebro 1962-63 og var 1964-65 elev på Gråsten Landbrugsskole. Den 1. juli 1968 overtog han fødegården. Han har siddet i bestyrelsen for Sinding og Filskov idrætsforeninger.

Sonja Arvad Mortensen gik i skole i Filskov og tog i 1963 realeksamen. Efter i 1964 at have taget statskontrolleret handelsskoleeksamen i Grindsted blev hun kontoruddannet hos Vejle Lystryk, hvor hun var ansat til, hun blev gift. Hun arbejder nu som skolesekretær på Filskov skole nogle timer om ugen.

De har sønnen:

- 1) René Arvad Laustsen, født i Give den 18. maj 1970.

II.D.

Jensine Jacobine Sørensen er født i Bøllund i Give sogn den 23. marts 1880, og hun døde i Thyregod den 19. august 1965. Hun blev gift den 18. juni 1902 med Steffen Buch Johnsen, der er født den 1. oktober 1875 som søn af gårdejer Hans Johnsen og hustru Lene, Fredericia. Steffen Buch Johnsen døde i Thyregod den 17. maj 1967.

Bosat: Lønå pr. Thyregod.

Steffen Buch Johnsen har siddet i sognerådet i otte år og har været formand for brugsforeningen og hesteforsikringer samt været vandsynsformand.

De har børnene:

1. Helen Johnsen
2. Jacob Christian Johnsen
3. Hans Johnsen (Hans Buch Johnsen) født i Lønå 25. juli 1907, og død 10 måneder gammel.
4. Kirstine Johnsen
5. Svend Johnsen
6. Erna Johnsen
7. Niels Johnsen
8. Laurids Johnsen (Laurits Valdemar Buch Johnsen) født i Lønå den 7. maj 1918 og død den 8. februar 1919.
9. Laurids Johnsen
10. Ingeborg Johnsen

II.D.1. Helene Johnsen er født i Lønå i Thyregod sogn den 23. april 1903, og hun blev gift i Thyregod kirke den 16. juli 1931 med Henning Ulrik Mathiassen, der er født i Hindskov i Thyregod sogn den 6. november 1900 som søn af gårdejer Jens Kristian Johnsen og hustru Engel Bartoline Bjerrum Frederiksen, Hindskov pr. Thyregod. Henning Mathiassen døde i Thyregod den 28. januar 1967.

Bosat: Sønder Stationsvej 9, Thyregod.

Helene Johnsen gik i skole i Svindbæk og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

Henning Ulrik Mathiassen gik i skole i Svindbæk og blev uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Ollerup Folkehøjskole 1926-27. I november 1928 købte han en gård i Hindskov ved Thyregod, som han drev indtil han i 1964 overdrog den til sønnen Arne. I 1959 byggede han nyt svinehus. Han har siddet i bestyrelsen for brugsforeningen, mejeriet og landboforeningen og i 1945 blev han indvalgt i bestyrelsen for Thyregod Vester Sparekasse, en post han overtog efter sin fader. Han sad 8 år i Thyregod Sogneråd 1946-1954. Han var meget sportsinteresseret og en ivrig jæger og drev hestehandel ved siden af sin virksomhed som gårdejer.

De har børnene:

- a. Arne Damgård Mathiassen
- b. Ingrid Mathiassen
- c. Evald Mathiassen, født i Hindskov den 15. august 1937 og død den 27. november 1962.

II.D.1.a. Arne Damgård Mathiassen er født i Hindskov i Thyregod sogn den 16. august 1932, og han blev gift i Brande kirke den 2. april 1958 med

Tove Lauridsen, der er født i Gyvelholm i Brande sogn den 12. juni 1937 som datter af gårdejer Kristian Lauridsen og hustru Agnes Skærlund, Brande.

Bosat: Hindskov pr. Thyregod.

Arne Damgård Mathiassen gik i skole i Svindbæk og er uddannet ved landbruget. 1950-51 var han elev på Frederiksborg Højskole, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Livgarde i København. 1953-54 var han på Lægård Landbrugsskole

i Holstebro. Fra 1958 til 1964 var han forpagter på "Nørre Egsgård" i Thyregod, hvorefter han overtog fødegården i Hindskov. I 1965 byggede han nyt maskinhus og i 1967 købte han en naboejendom på 17 tdr. land, der blev lagt ind under gården, og samme år byggede han ny svinestald. I 1968 købte han yderligere en naboejendom på 26 tdr. land, så det samlede areal nu er 88 tdr. land, og i 1970 blev der bygget kartoffelhus, samtidig med at stuehuset blev udvidet og moderniseret. Arne Mathiassen har siddet i bestyrelsen for Thyregod Foderstofforening. Jagt er hans hobby.

De har børnene:

- 1) Kristian Mathiassen, født i "Nørre Egsgård" 5. august 1960.
- 2) Ulrik Mathiassen, født i Hindskov den 5. august 1965.

II.D.1.b. Ingrid Mathiassen er født i Hindskov i Thyregod sogn den 15. august 1937, og hun blev gift i Thyregod kirke den 5. september 1958 med

Hans Spangsberg Jensen, der er født i Ullerup i Give sogn den 18. juli 1934 som søn af gårdejer Jens Kristian Jensen og hustru Maren Møller Marie Kristensen, Ullerup pr. Give.
Bosat: Vorslunde pr. Give.

Ingrid Mathiassen arbejdede efter endt skolegang ved husgerning afbrudt af ophold på ungdomsskole og husholdningsskole.

Hans Spangsberg Jensen er efter endt skolegang uddannet ved landbruget bl.a. på to farme i U.S.A. Efter 18. måneder som soldat var han på landbrugsskole. Den 1. september 1958 købte han landejendom på 85 tdr. land, der var forsømt men nu ombygget. I 7 år var han forretningsfører for Vejle Vesteregns Kartoffelsektion.

De har børnene:

- 1) Jens Kristian Jensen, født i Vorslunde den 3. februar 1959.
- 2) Lene Marie Jensen, født i Vorslunde den 8. oktober 1961.
- 3) Evald Spangsberg Jensen, født i Vorslunde 11. april 1964.
- 4) Ulla Spangsberg Jensen, født i Vorslunde 3. maj 1967.

II.D.2. Jacob Christian Johnsen er født i Lønå i Thyregod sogn den 18. maj 1904, og han blev gift i Thyregod kirke den 6. februar 1934 med Edel Nielsen Frydensbjerg, der er født i Sønder Kollemorten i Øster Nykirke sogn den 6. februar 1911, og som døde i Give den 16. juni 1964.

Bosat: Søndergade 7, Give.

Jacob Christian Johnsen gik i skole i Svindsbæk og blev uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Vesterlund Efterskole. 1924-25 aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia og i september 1933 købte han landejendom i Syndersthoved ved Give. 1965 solgte han gården igen for derefter at tage plads som fodermester hos Åge Jensen, Neder Donnerup ved Give i 1½. Til sidst flyttede han til Give.

Edel Nielsen Frydensbjerg gik i skole i Kollemorten og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder.

De har børnene:

a. Annalise Johnsen

b. Niels Mølgård Johnsen, født i Give den 10. maj 1940.

c. John Valdemar Johnsen, døde som 1½-årig.

II.D.2.a. Annalise Johnsen er født i Give den 2. august 1938, og hun er gift med

Gunnar Knudsen, der er arbejdsmand og

Bosat: Lindeballe.

II.D.4. Kirstine Johnsen er født i Lønå i Thyregod sogn.

Bosat: Gravervænget 8, København.

- II.D.5. Svend Åge Buch Johnsen er født i Lønå i Thyregod sogn den 9. august 1910, og han blev gift i Give kirke den 27. november 1935 med Cecilie Marie Henriksen Bank, der er født i Østerhoved i Givskud sogn den 5. marts 1916 som datter af gårdejer Ingvard Henriksen Bank og hustru Mette Kirstine Larsen, Give.
Bosat: Ringgivevej 6, Give.

Svend Åge Buch Johnsen gik i skole i Sinbæk og blev uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Hadsten Gymnastikhøjskole. Efter at have aftjent sin værnepligt i Værløse tjente han forskellige steder ved landbruget, indtil han 1935 købte ejendom ved Ulkermølle ved Give. Denne solgte han igen i 1941, hvorefter han købte "Bredagergård" i Hedegård pr. Give, som han drev, indtil han 1964 solgte den til sønnen Ingvard Johnsen og flyttede til Give. Han har siddet i bestyrelsen for Give Foderstofforening og andre lokale foreninger.

Cecilie Marie Henriksen Bank gik i skole i Bølling og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

De har børnene:

- a. Ingvard Johnsen
- b. Svend Erik Johnsen

- II.D.5.a. Ingvard Buch Johnsen er født i Hedegård pr. Give den 6. oktober 1936, og han blev gift i Uhre kirke den 19. august 1964 med Jenny Pedersen, der er født i Uhre den 19. august 1936 som datter af gårdejer Martin Pedersen og hustru Marie Kragtig Kristensen, Uhre pr. Brande.
Bosat: Bredagergård, Hedegård pr. Give.

Ingvard Buch Johnsen gik i skole i Hedegård og i Give og er uddannet ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt ved Jysk Trainregiment i Esbjerg 1956-57 og var sidste halve år ved Den Danske Brigade i Itzehoe i Tyskland. Efter ophold på Lægård Landbrugsskole arbejdede han i seks år på Give Slakteri, indtil han i 1964 overtog fødegården i Hedegård pr. Give. Han er formand i Hedegård Vandværk.

Jenny Pedersen gik i skole i Uhre pr. Brande og er uddannet ved landbruget hjemme og ude afbrudt af ophold på Vesterlund ungdomsskole.

De har børnene:

- 1) Bente Marie Johnsen, født i Give den 16. juni 1965.
- 2) Hanne Johnsen, født i Hedegård den 19. januar 1968.

II.D.5.b. Svend Erik Johnsen er født i Hedegård pr. Give den 21. april 1947, og han blev gift i Brønderslev kirke den 24. oktober 1970 med

Inga Christensen, der er født i Brønderslev den 3. april 1943 som datter af gårdejer Alfred Christensen og hustru Helga Kristine Andreasen, Øster Kærvej, Brønderslev.

Bosat: Kløvervænget 5, Give.

Svend Erik Johnsen gik i skole i Hedegård pr. Give og blev efter et år ved landbruget hjemme udlært tømrer hos Anker Christiansen i Hedegård i 1966. Efter i 1967 at have aftjent sin værnepligt i Vordingborg, blev han ansat hos tømrermester Villy Buch Pedersen i Hedegård. Efter to år her kom han i september 1970 hos tømrermester Erik Ravn, Give. 1970 byggede han eget hus.

Inga Christensen gik i skole i Brønderslev og er uddannet ved husgerning forskellige steder. 1959 var hun elev på Thorupgård Efterskole og 1964 på Vejle Husholdningsskole. Fra november 1964 til maj 1966 var hun økonomaelev på kolonien Filadelfia, Dianalund, og fortsatte uddannelsen på Amtssygehuset i Give i 16 måneder. Efter $\frac{1}{2}$ år på Økonomiskolen i København blev hun færdiguddannet på Vordingborg Statshospital i maj 1968. Efter $\frac{1}{2}$ år hjemme var hun fra november 1968 til oktober 1970 økonomaassistent på Centralinstitutionen i Brejning for derefter at blive ansat som økonomaassistent på Amyssygehuset i Give.

II.D.6. Erna Johnsen er født i Lønå i Thyregod sogn den 30. januar

1915, og hun blev gift i Thyregod kirke den 3. december 1935 med

Harry Rauff Mathiassen, der er født i Hindskov i Thyregod sogn den 24. august 1910 som søn af gårdejer Jens Kristian Mathiasen og hustru Engel Bartoline Bjerrum Frederiksen, Hindskov pr. Thyregod.

Bosat: Nørregade 9, Thyregod.

Erna Johnsen gik i skole i Svindbæk og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

Harry Rauff Mathiassen gik i skole i Svindbæk og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. I oktober 1935 købte han landejendom i Harresø i Jelling sogn. Denne drev han i 11 år, indtil han overtog svigerfaderens ejendom i Lønå ved Thyregod. I september 1970 solgte han denne gård til sønnen Hans Jørgen og købte hus i Thyregod. Han har siddet i bestyrelsen for mejeriet i 12 år, 6 år som formand, og været i bestyrelsen for Andelsbanken samt andre lokale foreninger.

De har børnene:

- a. Birthe Rauff Mathiassen
- b. Margit Rauff Mathiassen
- c. Han Jørn Rauff Mathiassen
- d. Arne Damgård Rauff Mathiassen, født i Lønå den 17. april 1953.

II.D.6.a. Birthe Rauff Mathiassen er født i Harresø i Givskud sogn den 24. januar 1937, og hun blev gift i Thyregod kirke den 6. juni 1964 med

Kaj Larsen, der er født i Århus den 9. oktober 1939 som søn af skrædder Ejner Larsen og hustru Inge Catrine Marie Poulsen, Århus.

Bosat: Windelsvej 48, Odense.

Birthe Rauff Mathiassen gik i Thyregod og Svindbæk ^{skoler} og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Vesterlund Ungdomsskole 1952. Hun har tjent bl.a. i Voldby ved Middelfart, i Nørre Åby samt som kokkepige på Håndværkerforeningen i Jelling. Efter ophold på Rønshoved Højskole 1959, var hun servitrice på Missionshotellet i Vamdrup og på Madsens

Hotel i Vamdrup. Efter et år på udlejningskontor i København var hun 1961-62 på tilskærerskole i Århus, hvorefter hun arbejdede som syerske i Odense indtil 1965.

Kai Larsen gik i Møllevangsskolen i Århus og var derefter arbejdsdreng hos Hammerschmidts Clichéfabrik i Århus, på en skotøjsfabrik og mekaniker, indtil han oktober 1959 blev udlært som gørtler hos J.P.Lund i Århus. Efter 2 år hos I/S Frichs i Århus og 3 måneder på Højbjerg Maskinfabrik blev han i september 1961 ansat på Lindø-Værftet ved Odense som maskinarbejder. Hobby: Møntsamling.

De har børnene:

- 1) Gitte Rauff Larsen, født i København den 13. januar 1961.
- 2) Henning Rauff Larsen, født i Odense den 1. marts 1965.
- 3) Jørn Rauff Larsen, født i Odense den 13. juni 1967.

II.D.6.c. Hans Jørn Rauff Mathiassen er født i Give den 22. maj 1946, og han blev gift i Farre kirke den 31. oktober 1970 med Mette Sørensen, der er født i Give den 2. september 1947 som datter af gårdejer Marthinus Sørensen og hustru Anna Ragnhild Østergård, Ullerup.

Bosat: Skovgård, Lønå pr. Thyregod.

Hans Jørn Rauff Mathiassen gik i skole i Svindbæk og i Thyregod og er uddannet ved landbruget hjemme, indtil han 1961-1962 var på Vesterlund Ungdomsskole. Derefter var han $\frac{1}{2}$ år hos gårdejer Hans Jørgen Pedersen, Fuglsang, hos gårdejer Hans Christensen, Bredstenlund, og hos Arne Damgård Mathiassen, Hindskov, før han 1966 aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Sæby. 1969-70 var han elev på Ladelund Landbrugsskole og 1. september 1970 overtog han sit fødehjem i Lønå pr. Thyregod. Hobbies: Baneskydning og jagt.

Mette Sørensen gik i skole i Ullerup og tog 1965 realeksamen. Efter en tid ved husgerning blev hun uddannet sygeplejerske, først på Try Sygeplejehøjskole og dernæst på Vejle Amts- og Bys Sygehus, hvor hun var færdig februar 1970. Siden marts 1970 har hun været sygeplejerske i Give.

II.D.6.b. Margit Rauff Mathiassen er født i Harresø i Givskud sogn den 8. november 1942, og hun blev gift i Thyregod kirke den 21. marts 1964 med

Harry Nielsen, der er født i Århus den 5. juni 1938 som søn af kioskejer Mikkel Nielsen og hustru Oda, Risskov.

Bosat: Skolevej 84, Egå pr. Århus.

Margit Rauff Mathiassen gik i skole i Svindbæk og Thyregod og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Vesterlund Ungdomsskole 1958. Efter et år hos gårdejer Mar us Gram i Nustrup og et år hjemme var hun et år på tilskærerkursus i Århus, hvorefter hun blev ansat som direktrice hos DIRO-kjoler i Århus. Hobby: 15 meter indendørs skydning.

Harry Nielsen gik i skole i Tønder og kom efter tre måneder ved landbrug i lære som snedker hos Jensen & Jacobsen i Tønder. Han blev udlært 1958, og efter $\frac{1}{2}$ år hos tømrermester Erik E. Høeg i Toftlund aftjente han sin værnepligt ved luftværnsartilleriet i Hvorup ved Ålborg og Karup. Efter $\frac{1}{2}$ år hos Jydsk Køkkensalg som montør i udlandet arbejdede han på Flydedokken i Århus og hos forskellige tømrermestre, indtil han 1966 blev medinteressent i Taxiringen i Århus, og siden 1969 har han været selvstændig vognmand med kørsel for talehemmede børn. Han er formand for luftværnsartilleriforeningen i Århus og i bestyrelsen for V.F.B. skyttelaug i Århus. Hobbies: Skydning og fodbold.

De har børnene:

- 1) Susanne Rauff Nielsen, født i Århus den 9. marts 1965.
- 2) Karin Rauff Nielsen, født i Risskov den 30. marts 1967.
- 3) Henrik Rauff Nielsen, født i Egå den 16. juni 1971.

- II.D.7. Niels Buch Johnsen er født i Lønå i Thyregod sogn den 23. juli 1916, og han blev gift i Give kirke den 16. juli 1947 med Inger Olesen, der er født i Hedegård pr. Give den 21. marts 1929 som datter af gårdejer Svend Hans Kristian Olesen og hustru Maren Risbjerg Hansen, Hjortsballe.
Bosat: Sødovre Mark pr. Bredsten.

Niels Buch Johnsen gik i skole i Svindbæk og er uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Uldum Højskole 1940-41. Fra 1947 til 1963 drev han landejendom i Givskud, hvorefter han købte "Katrinebjerg" på Sødovre Mark pr. Bredsten.

Inger Olesen gik i skole i Neder Donnerup og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme, bl.a. hos Chr.Larsen, Marienlund ved Give og på "Ramskovgård" i Gedegård pr. Give.

De har datteren:

- a. Kenny Jensine Johnsen, født i Givskud den 24. maj 1950.

- II.D.8. Laurids Johnsen (Laurits Valdemar Buch Johnsen) er født i Lønå den 7. maj 1918, og han døde samme sted den 8. februar 1919.

- II.D.9. Laurits Valdemar Buch Johnsen er født i Lønå i Thyregod sogn den 25. oktober 1919, og han blev gift i Thyregod kirke den 14. maj 1946 med

Ingrid Alice Dynesen, der er født i Middelfart den 29. marts 1925 som datter af arbejdsmand Ejner Dynesen og hustru Kirstine Mortensen, Dørken pr. Thyregod.

Bosat: "Kreibjerggård", Kreibjerg pr. Ejstrupholm.

Laurits Valdemar Buch Johnsen gik i skole i Svindbæk og er uddannet landmand ude og hjemme. 1939-1940 aftjente han sin værnepligt i Sønderborg og blev efter tyskernes invasion hjemsendt i april 1940. 1946 købte han landejendom i Fuglsang ved Thyregod og 1950 solgte han den igen og købte "Kreibjerggård" i Kreibjerg ved Ejstrupholm. 1951 byggede han ny lade og 1956 ny svinestald og køstald. Han har siddet i sognerådet og i skolekommissionen, i ligningskommissionen, i bestyrelsen for mejeriet og i andre lokale foreningers bestyrelser.

Ingrid Alice Dynesen gik i skole i Dørken og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder.

De har børnene:

- a. Steffen Buch Johnsen
- b. Mona Ritta Johnsen
- c. Karen Kirstine Johnsen, født i Kreibjerg den 23. marts 1956.

II.D.9.a. Steffen Buch Johnsen er født i Fuglsang i Thyregod sogn den 22. april 1947, og han blev gift i Farre kirke den 1. oktober 1967 med Inger Marianne Hansen, der er født i Karlskov Mark i Ringgive sogn den 28. maj 1948 som datter af fabriksarbejder Carl Ingvardt Hansen og hustru Meta Anina Sørensen, Borgmester Madsensgade 6, Vejle.
Bosat: Hedegård pr. Ejstrupholm.

Steffen Buch Johnsen arbejdede ved landbruget hjemme indtil han 1961-62 var elev på Hammerum Efterskole. Han blev udlært tømrer oktober 1966 og aftjente sin værnepligt i Holstebro.

Inger Marianne Hansen var 5 måneder på Vesterlund Efterskole og var derefter 2 år gangpige på Give Sygehus. Hun arbejder nu hos LEGO, Billund.

De har børnene:

- 1) Laila Johnsen, født i Brødstrup den 12. marts 1968.
- 2) Michael Buch Johnsen, født i Brødstrup den 20. september 1970.

II.D.9.b. Mona Ritta Johnsen er født i Fuglsang i Thyregod sogn den 9. maj 1950, og hun blev gift i Ejstrup kirke den 15. august 1970 med Jens Christian Rørby, der er født i Vesterlund i Vester sogn den 10. oktober 1948 som søn af snedkermester Folmer Rørby og hustru Lilly Andrea Nielsen, Vesterlund.
Bosat: Niels Bentsensalle 7, Vejle.

Mona Ritta Johnsen gik i skole i Rundslunde, Hedegård og i Ejstrupholm og blev derefter uddannet på kontor hos revisor Korsgård i Vejle indtil 1. juli 1970. Derefter blev hun ansat på Kommunekontoret i Vejle.

Jens Christian Rørby gik i skole i Vesterlund og Thyregod og blev derefter udlært som tømrer hos Vagn Andersen, Nørre Snede, i maj 1968. Efter 4 måneder hos Erling Jensen, Vesterlund, aftjente han sin værnepligt ved ingeniørtropperne i Randers. Efter hjemsendelsen oktober 1969 arbejdede han hos tømrermester Kurt Christiansen, Vejle, til januar 1971, da han kom ind som tømrer hos LEGO, Billund.

II.D.10. Ingeborg Johnsen er født i Lønå i Thyregod sogn den 30. maj 1921, og hun blev gift i Thyregod kirke den 4. maj 1940 med Niels Børge Pedersen, der er født i Krog i Grene sogn den 28. november 1910 som søn af gårdejer Peder Pedersen og hustru Katrine Pedersen, Give.

Bosat: Søndervænget 4, Brande.

Ingeborg Johnsen gik i skole i Svindbæk og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. en tid som husassistent på Give Sygehus.

Niels Børge Pedersen gik i skole i Lamborg pr. Grindsted og blev uddannet ved landbruget afbrudt af aftjeningen af sin værnepligt i Fredericia 1931. Efter en tid som chauffør hos Falck i Give blev han ansat som Falckredder indtil 1948, da han blev forflyttet til Brande som stationsleder. Hansidder som næstformand for Brande sogns jagtforening og i cicilforsvaret og har siden 1971 virket som vicebrandinspektør i Brande. Hobbies: Jagt og hunde.

De har børnene:

- a. Fritza Pedersen
- b. Steffen Pedersen
- c. Peder Pedersen, født i Give den 18. april 1948. Han er uddannet mekaniker og bor hjemme. Kører nu for TULIP.
- d. Hardy Pedersen, født i Brande den 15. oktober 1951. Han tog studentereksamen i Grindsted 1970 og er nu lærerstuderende på Th. Langs Seminarium, Silkeborg.

II.D.lo.a. Fritza Pedersen er født i Give den 27. juli 1940, og hun blev gift i Brande den 11. november 1961 med Halfdan Andersen, der er født i Brande den 4. november 1934 som søn af pensionist Jens Peter Andersen og hustru Jenny Hansine Nielsen, Blichersvej, Brande.

Bosat: Brande.

Fritza Pedersen arbejdede i huset og blev derefter udlært damefrisør 1960. Hun fik ros tredje år og flidspræmie 4. år. Efter giftermålet etablerede hun egen forretning i Brande.

Halfdan Andersen gik i skole i Brande og blev derefter uddannet i herreekvipering og supplerende uddannelse ved flere kurser bl.a. dekoration. Han har været disponent i samme firma i 16 år. Den 25. marts 1971 etablerede han egen herreekviperingsforretning i Brødstrup.

De har børnene:

- 1) Torben Andersen, født i Brande den 5. maj 1964.
- 2) Carsten Andersen, født i Brande den 14. oktober 1967.

II.D.lo.b. Steffen Pedersen er født i Give den 17. juni 1943.

Han er gift med

Esther. Han er autolakerer og

Bosat: Skyttehusgade 48, Vejle.

II.E. Anders Kristian Sørensen er født i Hedegård Mark i Give sogn den 24. april 1882, og han blev gift i Thyregod den 24. oktober 1896 med

Petrine Pedersen, der er født i Dørken i Thyregod sogn den 18. januar 1873 som datter af husmand Mikkel Christian Pedersen og hustru Kathrine Knudsen, Dørken pr. Thyregod.

De har børnene:

1. Jacobine Kirstine Sørensen
2. Kathrine Kristiane Sørensen
3. Mikkel Kristian Sørensen
4. Eleonora Sørensen
5. Jakob Sigfred Sørensen
6. Peder Emil Sørensen
7. Niels Kollerup Sørensen
8. Svend Robert Sørensen
9. Petrine Sørensen

II.E.1. Jacobine Kirstine Sørensen er født i Bøllund i Give sogn den 21. juli 1897, og hun blev gift i Give kirke den 5. marts 1920 med

Gregers Marinus Jeppesen, der er født i Tudvad i Ødsted sogn den 28. september 1891 som søn af smed Hans Jeppesen og hustru Johanne Marie Mikkelsen, Tudvad. Han døde i Filskov den 22. april 1961.

Bosat: Stationsvej 12, Filskov pr. Grindsted.

Jacobine Kirstine Sørensen gik i skole i Ullerup ved Give og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

Gregers Marinus Jeppesen blev uddannet ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Slagelse. 1919 købte han landejendom i Øgelund og solgte den igen tre år efter. Efter at have boet tre år i Øgelund købte han 1926 ejendom på Filskov Mark som han drev indtil 1953. Han købte derefter hus i Filskov.

De har datteren:

a. Hilda Marie Jeppesen

II.E.1.a. Hilda Marie Jeppesen er født på Filskov Mark den 27. august 1928, og hun blev gift i Gurre kirke i Tikøb sogn den 4. august 1962 med

Knud Verner Stenstrup Larsen, der er født i Kvistgård i Tikøb sogn den 24. juni 1919 som søn af trafikekspedient Lars Svend Larsen og hustru Rasmine Peternille Rasmussen, Kvistgård.

Bosat: Munkegårdsvej 8, Kvistgård.

Hilda Marie Jeppesen gik i skole i Hjortlund ved Filskov og arbejdede derefter ved husgerning hjemme og ude. Senere blev hun uddannet som syerske og arbejdede bl.a. på D.K.I. i Brejning til 1952 og på Filadelfia, Dianalund, som syerske. Efter $\frac{1}{2}$ år som stuepige på hotel "Terminus", København, blev hun fængselsbetjent-aspirant i Horserød, hvor hun nu er værkfører i Horserødlejren.

Knud Verner Stenstrup Larsen gik i skole i Nyrup og i Fredensborg og blev derefter udlært kommis hos købmand Madsen & Pedersen i Helsingør. Efter 8 år hos købmand L. Nærum

i Humlebæk, kom han 1947 til købmand Otto Engelbreth Jensen i Espergærde i otte år, derefter 12 år hos Strandborgs Købmandshandel i Espergærde i 12 år og hos J.Karl- sen, ost en gros, Hillerød, indtil 1. maj 1971 da han blev ansat på "MÆLKO", ost en gros i Helsingør- Han var på Bergenholts Dekoratorskole i København i 1941-42.

De har børnene:

- 1) Lars Gregers Stenstrup Larsen, født i Helsingør den 5. februar 1963.
- 2) Vibeke Kristine Stenstrup Larsen, født i Helsingør den 22. februar 1964.

Kathrine Kristiane Sørensen er født i Bøllund i Give sogn den 21. oktober 1898, og hun blev gift i Give kirke den 18. april 1922 med

Axel Christian Pedersen Østergård, der er født i Grøde i Ikast sogn den 19. september 1897 som søn af gårdejer Peder Pedersen Østergård og hustru Marie Frederikke Jensen, Give. Han døde i Give den 12. september 1965.

Bosat: Thyregod.

Kathrine Kristiane Sørensen gik i skole i Dørken og Ulle- rup og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme af- brudt af ophold på Kærhave Højskole.

Axel Christian Pedersen Østergård gik i skole i Ikast og Bording og blev uddannet ved landbruget. 1922 købte han landejendom i Hindskov pr. Thyregod og 1960 solgte han gården til sønnen Ejner og købte hus i Thyregod. Gårdens navn er "Lillebjerggård".

De har børnene:

- a. Elna Valborg Østergård
- b. Ejner Reinholdt Østergård
- c. Emma Ragnhild Østergård
- d. Anna Marie Petrine Østergård

II.E.2.a. Elna Valborg Østergård er født i Hindskov i Thyregod sogn den 16. november 1924, og hun blev gift i Ørre kirke den 24. juni 1955 med Robert Nørgård Skjærris, der er født i Grarup i Brande sogn den 4. maj 1916 som søn af gårdejer Julius Emanuel Jensen Skjærris og hustru Katrine Kirstine Dagmar Nørgård, Hindskov, Thyregod.
Bosat: Hindskov pr. Thyregod.

Elna Valborg Østergård gik i skole i Svindbæk og arbejdede derefter ved husgerning hjemme og ude bl.a. hos gårdejer Jøns Christian Mathiassen i Hindskov et år, hos gårdejer Møller Pedersen, Svindbæk, et år og $\frac{1}{2}$ år hos svigerfaderen Julius Skjærris. 1946 var hun elev på Rødding Højskole. 1947 var hun $\frac{1}{2}$ år husbestyrerinde for Julius Eggård i Eggård pr. Thyregod, og derefter $1\frac{1}{2}$ år hos Julius Skjærris, førend hun tjente på K.F.U.M. i Grindsted. Efter bl.a. $\frac{1}{2}$ år på Hammerum Hotel var hun husbestyrerinde hos Robert Skjærris, men hvem hun senere blev gift.

Robert Nørgård Skjærris gik i skole i Askjær ved Brande og er uddannet ved landbrug+ afbrudt af militærtjeneste ved luftværnsartilleriet i København 1937. 1938-39 var han elev på Danebod Højskole og var derefter en kort tid indkaldt til sikringsstyrken. Efter tre år i Søby brunkulslejer og $\frac{1}{2}$ år hjemme i 1943 købte hans far en gård i Hindskov ("Store Bjerregård") som han selv fik skøde på i 1948. I 1959 blev der bygget ny kostald og de øvrige bygninger blev moderniseret og delvis ombygget.

De har børnene:

- 1) Margrete Elisabet Skjærris, født i Give den 27. september 1955.
- 2) Annalise Agnete Skjærris, født i Give den 19. juli 1959.
- 3) Aase Birgit Skjærris, født i Hindskov den 8. december 1961.

II.E.2.b. Ejner Reinholdt Østergård er født i Hindskov i Thyregod sogn den 22. august 1927, og han blev gift i Farre kirke den 14.

april 1960 med

Karen Bækgård Andersen, der er født i Farre den 20. juni 1936 som datter af gårdejer Marinus Andersen og hustru Thora Bækgård, Farre.

Bosat: Hindskov pr. Thyregod.

Ejner Reinholdt Østergård gik i skole i Svindbæk i Thyregod sogn og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. Han aftjente sin værnepligt ved artilleriet i Fredericia og var 1952-53 elev på Frederiksborg Højskole. 1960 fik han skøde på sin fødegård og 1965 blev laden bygget om til svinestald og 1969 blev der bygget kartoffelhus til ca. 2000 tdr. kartofter.

Karen Bækgård Andersen gik i skole i Farre og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme bl.a. hos købmand Ansgar Mortensen i Thyregod. Senere har hun haft løst fabriksarbejde.

De har børnene:

- 1) Anette Østergård, født i Hindskov den 24. februar 1961.
- 2) Ghita Østergård, født i Hindskov den 25. september 1964.

Emma Ragnhild Østergård er født i Hindskov den 1. december 1929, og hun blev gift i Vester kirke i Thyregod sogn den 11. april 1970 med

Kresten Østergård Christensen, der er født i Kirketerp i Veggerby sogn den 30. december 1933 som søn af gårdejer Niels Christian Christensen og hustru Kirstine Martine Østergård, Kirketerp pr. Veggerby.

Bosat: Dørken pr. Thyregod.

Emma Ragnhild Østergård gik i skole i Svindbæk og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos Ulrik Mathiassen i Hindskov og et år i Rask Mølle. 1951 var hun elev på Odder Højskole og havde derefter plads på Lolland og hjemme, indtil hun begyndte at sy. I seks år syede hun hos BRANTEX i Brande og siden 1967 har hun syet på Studstrups Korsetfabrik i Thyregod.

De har datteren:

- 1) Ingrid Kirsten Østergård, født i Århus den 18. november 1953.

II.E.2.d. Anna Marie Petrine Østergård er født i Hindskov den 15. jan. 1934, og hun blev gift i Thyregod Kirke den 27. august 1955 med

Vagn Møller Sørensen, der er født i Kauslunde den 1. februar 1933 som søn af arbejdsmand Kaj Møller Sørensen og hustru Sara Ingeborg Svendsen, Indslev.

Bosat: Mosevænget 16, Give.

Anna Marie Petrine Østergård gik i skole i Svindbæk og arbejdede derefter ved husgerning.

Vagn Møller Sørensen gik i skole i Asperup-Båring og arbejdede derefter to år ved landbruget, hvorefter han blev udlært mejerist fra Fælleslykke mejeri ved Gelsted (2år), Thyregod mejeri og sidst Skanderup mejeri i Lunderskov. Efter at have aftjent sin værnepligt i Ålborg og Viborg samt $\frac{1}{2}$ år ved Den Danske Brigade i Itzehoe i Tyskland var han tre måneder på Thyregod mejeri inden han tog på Ladelund Mejeriskole. Efter 4 år som førstemejerist i Bøvlingbjerg og 1 år på Studsgård mejeri og 6 år på Vesterlund mejeri fik han plads som vaskemester på Jelling Andelsvaskeri et år, hvorefter han selv købte vaskeri i Give, som han drev i to år. Han arbejder nu på slagteriet TULIP i Vejle.

De har børnene:

- 1) Axel Møller Sørensen, født i Give den 17. marts 1956.
- 2) Carsten Møller Sørensen, født i Bøvlingbjerg 7.april 1957.
- 3) Per Møller Sørensen, født i Bøvlingbjerg den 8. juli 1959.

II.E.3. Mikkel Kristian Sørensen er født i Bøllund i Give sogn den 3. november 1900.

Bosat: Trøllund, Blåhøj pr. Brande.

Mikkel Kristian Sørensen gik i skole i Ullerup og er uddannet ved landbruget hjemme og ude bl.a. 2 år på Give gamle kro, hos gårdejer Bindsbøl i Store Lihme og på Bindeballe mølle, indtil han 1929 købte ejendom i Skærlund ved Blåhøj. I 1963 solgte han gården og købte en anden i Trællund ved Blåhøj. Han har siddet i bestyrelsen for venstrevælgerforeningen, jagtforeningen, hedebruget og transformatorforeningen. Gården i Skærlund var mest uopdyrket hedejord, som han selv opdyrkede, hvorfor han i 1955 fik en sølvpokal af Det Danske Hedeselskab for hedeopdyrking.

II.E.4.

Eleonora Sørensen er født i Bøllund den 20. marts 1902, og hun blev gift i Getsemane kirke i København den 2. oktober 1932 med

Ingvard Marinus Rysholt, der er født i Rysholthus i Hørby sogn i Vendsyssel den 13. februar 1902 som søn af arbejdsmand Jørgen Nielsen og hustru Johanne Malene Kirstine Pedersen Rysholt, Rysholthus, Hørby.

Bosat: Højerup pr. Store Hedinge.

Eleonora Sørensen gik i skole i Ullerup og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på husholdningsskole.

Ingvard Marinus Rysholt er efter endt skolegang uddannet ved landbruget. Senere rejste han til København, hvor han drev mejeri og grøntforretning.

De har datteren:

a. Asta Rysholt, født i København den 16. marts 1933.

Hun er gift med

Gunnar Brenøe.

II.E.5. Jakob Sigfred Sørensen er født i Bøllund den 22. september 1903, og han døde i Give den 18. december 1970. Han blev gift i Give kirke den 16. november 1928 med Hanna Christine Søndergård, der er født i Grønborg i Give sogn den 26. april 1905 som søn af gårdejer Andreas Hansen Søndergård og hustru Hella Catrine Jørgige Jørgensen, Give. Hanna Søndergård døde i Give den 25. marts 1968.

Datteren Betty har nedskrevet følgende om sine forældre: "Mir mor og far blev gift i november 1928, og far havde måneden før købt "Trinkjærgård", som var meget forfalden, men i årenes løb blev det til en dejlig gård. Mange tønder land blev tilplantet og i skovbunden blev der sat alle mulige forårsløg og et væld af liljekonvaller. I 1929 fik de en datter Ingrid, der døde i 1940 af minigitis, og i 1935 blev jeg født. I 1946 blev Ingolf født og døde i 1948 af falsk strubehoste. Da min søster døde, lå min mor på sygehuset i 2 år af tuberkulose. En drøj tid har det været for min far; jeg var kun 5 år. Far var vist ked af, at jeg ikke var en dreng, for det meste af tiden, indtil jeg blev gift, var jeg hjemme og foretrak mark- og staldarbejdet til min mors sorg: "Du får aldrig lært at lave sovs", sagde hun. Mor var en meget flittig kvinde. Hun havde det bedst, når der var arbejde foran. Der blev skruppet og skuret i stalden, og inde var det meget meget hyggeligt; altid var der mange gæster, vel nok fordi de mærkede, at far og mor var glade for at se dem. Mor forstod at skabe hygge. Haven gjorde mor meget ud af og trods alt, var mor handicappet på grund af sin sygdom. En lunge og to ribben blev fjernet, så tit slog kræfterne ikke til, til alt det hårde arbejde. Far havde mange interesser ud over landbruget. Bl.a. heste som han arbejdede meget med i sine unge dage. I min barndom var der altid mange heste på gården, inden traktoren rykkede ind, selv om far har sagt: "Aldrig kommer der en traktor på gården". Far var i bestyrelsem for mange foreninger: Mejeriet, hesteforsikring, jagtforening, transformatorforening, m.m. og sad i sognerådet i to perioder. Han var desuden lige til sin død vurderingsmand for Ringgive sogn. Han var i fritiden ivrig jæger, og

der var fest på "Trinkjærgård", når jægerne samledes der den 1. oktober. Sammen havde de lejet jagten på nogle gårde i omegnen. I mange år var der to karle og en pige, og mange af dem var der i flere år, men også det holdt op. Den jul mor blev syg, var det meningen, de skulle til at have det godt, mor og far. Kreaturerne blev solgt, og kun grisene blev tilbage. De glædede sig begge til at gå alene - men skæbnen ville noget andet. Mor kom på hospitalet 2. juledag og døde i marts måned 1968. Efter mors død, tabte far ligesom lysten til det hele, og knap 3 år efter blev han syg og døde lige indtil jul 1970. Gården er solgt nu, og deres livshistorie endt, men jeg har minderne. Jeg har haft et godt og kærligt hjem."

I anledning af deres død skrev de lokale blade bl.a.:

" --- fru Hanne Kristine Sørensen var ud af en søskendeflok på syv. Efter skolegangen i Give var hun en tid beskæftiget ved husligt arbejde hjemme på gården. Senere havde hun et ophold på Ollerup Højskole. Derefter var hun ansat som tjenestepige, bl.a. i København og på Fyn.

- - - hun var omhyggelig og proper med alt husligt arbejde på gården. Hun forstod at skabe hygge omkring sig, og med sit venlige og oprigtige væsen var hun med til at præge det gæstfri hjem på en god måde. Arbejdet i den smukke have dyrkede hun som sin hobby. I det sidste par år kneb det med kræfterne, og siden nytår var hun indlagt på Give sygehus. - -

" - - - gårdejer Jakob Sørensen virkede i ungdomsårene som landbrugsmedhjælper, indtil han i en ret ung alder købte "Trinkjærgård" i Ulkind. - - parret skabte sammen et godt hjem, og Jakob Sørensen drev landbruget med interesse og dygtighed. Samtidig var han i mange år beskæftiget i offentlige hverv bl.a. i to perioder medlem af Ringgive sogneråd.

- - -

De havde børnene:

- a. Ingrid Sørensen, født i Ulkind den 28. august 1929, og hun døde samme sted den 16. februar 1940.
- b. Betty Sørensen
- c. Ingolf Sørensen, født i Ulkind den 23. juli 1946, og han døde samme sted den 13. januar 1948.

II.E.5.b. Betty Sørensen er født i Ulkind i Ringgive sogn den 13. april 1935, og hun blev gift i Vejle den 21. februar 1959 med Kristian Henning Pedersen, der er født i Ørum den 23. december 1928 som søn af vognmand Otto Pedersen og hustru Sigrnid Agnethe Mouritsen, Østbirk.

Bosat: Ulkind pr. Give.

Betty Sørensen gik i skole i Langelund og arbejdede hjemme, indtil hun 1952-53 tog på Ølgod Ungdomsskole. Hun tjente derefter dels hjemme og dels ude bl.a. 1½ år i Sejjet ved Horsens og ½ år i Ebberup.

Kristian Henning Pedersen gik i skole i Ørum og arbejdede en tid ved landbruget og i tørvemosen. Som 18-årig begyndte han som chauffør hos vognmand og tørvefabrikant Otto Jensen. Efter 11 år her begyndte han egen vognmandsforretning. Han var 1944-45 på Vestbirk Efterskole.

De har børnene:

- 1) Bøje Vinther Pedersen, født i Ulkind den 23. januar 1960.
- 2) Brian Pedersen, født i Give den 24. april 1965.

II.E.6. Peder Emil Sørensen er født i Bøllund den 17. marts 1905, og han blev gift i Give kirke den 20. maj 1933 med:

Lydia Elisabeth Østergård, der er født i Hestlund i Bording sogn den 23. marts 1909 som datter af gårdejer Peder Pedersen Østergård og hustru Marie Frederikke Jensen, Give.

Bosat: Bøllund pr. Give.

Peder Emil Sørensen gik i skole i Ullerup og er uddannet ved landbruget ude og hjemme bl.a. i Hestlund, i Ullerup, i Fruelund og to år hos gårdejer Ole Olsen, Grandgård, Jelling. I 1933 overtog han fødegården i Bøllund. Han har siddet i bestyrelsen for mejeriet, foderstofforeningen og transformatorforeningen, og siden 1942 har han siddet i tilsynsrådet for Give Sparekasse. I 1952 blev kostalden udvidet og nyt tag kom på alle bygningerne.

Lydia Elisabeth Østergård gik i skole i Bording og Ullerup og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme, bl.a. to år hos sin kommende svigerfader.

De har børnene:

1. Marie Frederikke Sørensen
2. Ruth Sørensen
3. Thorkild Sørensen
4. Tove Inge Sørensen

II.E.6.a. Marie Frederikke Sørensen er født i Bøllund den 20. april 1934, og hun blev gift i Give kirke den 15. marts 1957 med Herluf Møller, der er født i Ødis den 11. april 1927 som søn af gårdejer Aksel Møller og hustru Marie Viuff, Fåre pr. Bøvlingbjerg.

Bosat: Store Ilkær, Fåre pr. Bøvlingbjerg.

Marie Frederikke Sørensen gik i skole i Ullerup og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos gårdejer Laurits Johnsen, Thyregod, Emil Pedersen, Hindskov, og Peder Steffensen i Lindved. I 1954-55 var hun elev på Uldum Højskole. Hun sidder i bestyrelsen for Bøvling Husholdningsforening.

Herluf Møller gik i skole i Ødis og er uddannet ved landbruget. 1946-47 var han elev på Tommerup Højskole og 1949-50 aftjente han sin værnepligt ved Garder-husarerne i Næstved. Indtil 1957 drev han maskinstation og tørvefabrikation i Hestlund ved Give, derefter købte han gård i Spjald, som han drev indtil 1966 sammen med anden gård, som han købte i 1962. I 1966 overtog han sin faders gård. 1968 byggede han ny køresilo. Han sidder i bestyrelsen for Fåre Brugsforening.

De har børnene:

- 1) Uffe Møller, født i Spjald den 21. marts 1958.
- 2) Lene Møller, født i Spjald den 22. juni 1962.
- 3) Janne Møller, født i Fåre den 8. juli 1967.

II.E.6.b. Ruth Sørensen er født i Bøllund den 18. november 1935, og hun blev gift i Give kirke den 10. september 1955 med Gunner Erling Petersen, der er født i Givskud den 16. juni

1934 som søn af gårdejer Hermann Petersen og hustru Johanne Hestbek, Givskud.

Bosat: Givskud pr. Jelling.

Ruth Sørensen gik i skole i Ullerup og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos sognerådsformand Kirstein Terkelsen, Riis, og på "Tofthøjgård" i Tofthøj. Hun var 1950 elev på Vesterlund Ungdomsskole. Siden 1961 har hun virket som hjemmesyerske.

Gunner Erling Petersen gik i skole i Farre og er uddannet ved landbruget hjemme og ude. Fra 1955 til 1957 forpagtede han sit fødehjem, hvorefter han startede vognmandsforretning i Givskud.

De har børnene:

- 1) Hanne Petersen, født i Givskud den 20. oktober 1956.
- 2) Jørgen Petersen, født i Give den 7. juli 1961.

II.E.6.c. Thorkild Sørensen er født i Bøllund den 9. maj 1939, og han blev gift i Give kirke den 31. maj 1963 med Lis Hansen, der er født i Hedegård i Give sogn den 13. juli 1940 som datter af gårdejer Oskar Hansen og hustru Karen Møberg, Hedegård pr. Give.

Bosat: Fuglsang pr. Thyregod.

Thorkild Sørensen gik i skole i Ullerup og er uddannet ved landbruget. 1955-56 var han elev på Vandel Ungdomsskole og 1958-59 aftjente han sin værnepligt i Vordingborg. 1960-61 havde han ophold på Gråsten Landbrugsskole. Efter i 5 år at have forpagtet Vagn Pedersens gård i Bøllund købte han i marts 1968 gård i Fuglsang pr. Thyregod. Han sidder i bestyrelsen for venstrevælgerforeningen.

Lis Hansen gik i skole i Hedegård og Vorslunde og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos gårdejer Hans Åby i Søllinge på Fyn. Hun var 1956 elev på Ølgod Ungdomsskole og 1960-61 på Vallekilde Højskole.

De har børnene:

- 1) Anna-Marie Sørensen, født i Bøllund den 24. juli 1964.
- 2) Kirsten Sørensen, født i Give den 6. marts 1969.

II.E.6.d. Tove Inge Sørensen er født i Bøllund den 27. oktober 1946, og hun blev gift i Give kirke den 16. maj 1970 med Torkild Tuesen Hansen, der er født i Rolighed i Fåborg sogn i Ribe amt den 28. juni 1945 som søn af gårdejer Kristian Tuesen Hansen og hustru Aase Nielsen, Fåborg.
Bosat: Jyllandsgade 5, Aulum.

Tove Inge Sørensen gik i skole i Ullerup og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos snedkermester Bjarne Moen i Give. 1961 var hun elev på Flemming Efterskole og fra 1963 til 1966 blev hun udlært hos Herslev Brugsforening, hvorefter hun fik plads hos F.D.B. i Vejen som kontorassistent indtil marts 1970. Hun er nu ansat på kontor hos Aulum Tømerhandel.

Torkild Tuesen Hansen gik i skole i Slipsager og er uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Skibelund Efterskole 1960-61. Han har tjent hos gårdejer Lund i Ravnø ved Bramminge og hos gårdejer Rotvig Christiansen i Skovlund. Efter et år som traktorfører på Fåborg Maskinstation 1965-66 blev han chauffør hos vognmand Gustav Rosendahl i Fåborg i tre år. Siden 1. marts 1970 har han arbejdet som specialarbejder hos automobilforhandler A. Foged, Aulum. Hobbies: Jagt, fiskeri og fotografering.

II.E.7. Niels Kollerup Sørensen er født i Bøllund den 18. december
Han døde som ung.

II.E.8. Svend Robert Sørensen er født i Bøllund den 3. november 1908.
Bosat: Jelling Mark pr. Jelling.

Han gik i skole i Mølvang og er uddannet ved landbruget. På grund af sin mors tidlige død blev han opdraget hos

sin faster Vibeke. Her var han til han som 20-årig af-tjente sin værnepligt i Fredericia. Efter at have været hjemme hos sine plejeforældre en tid købte han deres gård i 1939. Han sidder som formand i gødningsforeningen.

II.E.9. Petrine Sørensen er født i Bøllund den 23. februar 1910, og hun blev gift i Skærlund kirke den 6. april 1938 med Laurids Lund Pedersen, der er født i Skærlund i Brande sogn den 17. august 1905 som søn af gårdejer Peder Sandfeld Pedersen og hustru Dorthea Marie Nielsen, Skærlund.
Bosat: Oksenbjerger pr. Give.

Petrine Sørensen gik i skole i Ullerup og Give samt i Vester Smidstrup, hvorefter hun arbejdede ved husgerning afbrudt af ophold på Uldum Højskole 1930.

Laurids Lund Pedersen gik i skole i Skærlund og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. 1937 købte han landejendom i Oksenbjerger ved Give.

De har datteren:

a. Eva Pedersen

II.E.9.a. Eva Pedersen er født i Oksenbjerger i Øster Nykirke sogn den 2. februar 1941, og hun blev gift i Give kirke den 11. maj 1963 med Henry Jørgensen, der er født i Give den 14. september 1938 som søn af arbejdsmand Jørgen Hvirgel Jørgensen og hustru Ane Christine Nielsen, Give.
Bosat: Systemvej 5, Billund.

Eva Pedersen gik i skole i Oksenbjerger og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. på Give Sygehus i køkkenet og på Århus Kommunehospitals køkken. Hun har endvidere haft plads hos læge Grethe Christensen og læge Koefod Jensen i Århus. I 1962-63 arbejdede hun på Give Sygehus og siden maj 1966 har hun været ansat hos LEGO i Billund.

Henry Jørgensen gik i skole i Give og blev udlært gartner

hos gartner Villy Nielsen, Give, gartner Peder Pedersen i Vejstrup på Fyn og gartner Sørensen i Bredsten (Kærbølling). Efter at have aftjent sin værnepligt ved feltartilleriet i Varde var han igen en tid hos gartner Sørensen i Kærbølling. Efter en tid på Rahrs tekniske fabrik i Århus har han siden september 1962 været ansat hos LEGO, Billund. Han sidder nu i bestyrelsen for Dansk Arbejdsmands og Specialarbejder Forbund.

De har børnene:

- 1) Ghita Jørgensen, født i Give den 27. maj 1963.
- 2) Lene Jørgensen, født i Give den 12. maj 1964.

II.F. Ane Margrethe Jakob Sørensen er født i Bøllund den 10. december 1877, og hun døde i Thyregod den 11. juli 1961. Hun blev gift i Give kirke med Mikkel Larsen Mikkelsen, der er født i Ullerup i Give sogn den 4. juli 1870. Han døde i Sejrup i Thyregod sogn den 28. november 1941.

Sønnesønnen Michael Mikkelsen har nedskrevet følgende:

"Når jeg tænker tilbage på bedstefar og bedstemor forbin- jeg dem helt med ejendommen i Sejrup, hvor de boede næsten hele deres tid. De overtog ved giftermålet bedstefars føde- hjem, men efter 8 års forløb solgte de den og købte gården i Sejrup på ca. 12 tdr. land.

Der blev efterhånden en børneflokk på 6, 2 drenge og 4 piger, og jeg tror, det til tider har været småt. Bedstefar gik noget ud som daglejer for at tjene lidt til hjælp derhjemme. Om vinteren tærskede han med plejl rundt på de store gårde. Men de var økonomiske og havde sans for at tage det hele med. Ved ihærdig flid lykkedes det dem med tiden at få forbedret og udbygget og i den tid, jeg kan huske, har de levet af ejendommen. Der var pinlig orden både ude og inde. Jeg var flere gange på ferie hos dem og det var altid noget, jeg glædede mig til. Der var sådan en stille og tryk stemning over det hele. De var begge rare og venlige hver på sin måde. Bedstefar ville godt holde sjov og drille lidt til tider

Bedstemor slog sig aldrig løs, og når jeg tænker tilbage på det nu, kan jeg se, at hun hele tiden har haft opdragelsen i sigte. Da de kom til Sejrup fik de omgang med missionsfolk, og det prægede bedstemor meget.

De var begge meget virksomme, og selv om der kun var 12 tdr. land, 4 køer, 1 kalv og til tider 1 kvie samt hesten Lise og nogle grise, så havde de altid nok mellem hænderne. Det foregik også efter de gamle metoder det hele. Ligesom bedstefar tærskede med plejl, høstede han også kornet med le, da de jo kun havde een hest. Bedstemor bandt op. Vand var også et problem, idet den brønd de havde inde i bryggerset kun i vintertiden var i stand til at forsyne dem og vistnok også i det store og hele dyrene. Om sommeren derimod måtte de trække dyrene 200 meter ned ad en bakke for at vande dem. Til husholdningen og til dyrene inde måtte de bære vandet op ad bakken hjem. Det måtte man jo hjælpe til med, og bedstemors formaninger om at spare på vandet blev efterkommet.

Selv det at få vandet op af brønden var et kunststykke.

Den var sat på kampesten og var ikke ret dyb, og kastede man ikke spanden rigtigt, blev vandet let mudret til.

Brændsel skulle der også laves mest muligt af hjemme. Det var kun kvas, og hvad der ellers kunne samles sammen. Resten, Træ og tørv blev købt ind. Kvaset fik de fra et syrenhegn, der står lige frodig den dag idag.

Tilværelsen i dette hjem havde sin faste rytme, og under et ferieophold gled man bare ind heri uden videre ståhej. Vi fulgte dem ved arbejdet og i byen. Det var en oplevelse. Så blev Lise stadset op og jumben trukket frem.

Bedstemor ville gerne, at jeg skulle læse deres bøger. De var naturligvis religiøse. Jeg tror det lå hende temmelig meget på sinde, om jeg kunne blive optaget af det mission-ske. Det lagde hun ikke skjul på, da jeg blev ældre. Hun var ked af, at jeg også søgte kundskab til andre trosretninger.

Bedstefar døde i efteråret 1941. Han var i længere tid faldet stærkt af, og pludselig en morgen sank han sammen og døde. Bedstemor beholdt endnu nogle år ejendommen og drev den med en ældre karl til hjælp, og hun evnede lige til hun solgte at holde det godt som før. Sine sidste år levede hun i Thyregod, i et hus Skolegade 12, som hun købte."

De har børnene:

1. Larsine Pouline Mikkelsen
2. Jakob Mikkelsen
3. August Mikkelsen
4. Kirstine Mikkelsen
5. Margrethe Mikkelsen
6. Johanne Marie Mikkelsen
7. Klara Mikkelsen

II.F.1. Larsine Pouline Mikkelsen er født i Ullerup den 21. september 1896, og hun blev gift i Givskud kirke den 8. november 1918 med

Karl Andersen Husballe, der er født i Ildved den 8. november 1890 som søn af arbejdsmand Anders Husballe og hustru Mikkeline, Ildved. Karl Husballe døde i Give den 10. december 1964.
Bosat: Ørnsholt pr. Vonge.

Larsine Pouline Mikkelsen gik i skole i Sejrup og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder.

Karl Andersen Husballe gik i skole i Ildved og blev uddannet ved landbruget afbrudt af militærtjenesten i Ålborg 1910. Senere blev han indkaldt til sikringsstyrkerne. Efter to år på Harresø kro købte han i 1920 et stykke hedejord i Ørnsholt ved Vonge, som han opdyrkede og hvorpå han byggede ejendom, som han drev til han i 1956 solgte den til sønnen Åge. Derefter byggede han hus i Tinnet. Samtidig med landbruget drev han virksomhed som anlægsgartner.

De har børnene:

- a. Anna Marie Husballe, født i Harresø den 15. april 1918, og hun døde 34 år gammel.
- b. Svend Andersen Husballe
- c. Gudrun Husballe
- d. Lilly Husballe døde som spæd.
- e. Vera Husballe
- f. Åge Andersen Husballe
- g. Ingrid Husballe

II.F.1.b. Svend Andersen Husballe er født i Harresø i Givskud sogn den 11. januar 1921, og han blev gift i Hvejsel kirke den 8. november 1946 med Inger Marie Hauge, der er født i Holtum i Grejs sogn den 22. januar 1925 som datter af gårdejer Kristian Madsen Hauge og hustru Kristine Petrea Hansen, Vindelev.
Bosat: Holtum pr. Vejle.

Svend Andersen Husballe gik i skole i Tinneth ved Vonge og er uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Fyens Stifts Husmandsskole ved Odense i 1943-44. 1946 købte han en mindre ejendom i Uldum, som han et år senere omskiftede med en gård i Holtum. I 1960 købte han to små ejendomme og lagde jorden ind undet sin egen, og derudover forpagtede han ca. 6 tdr. land. Siden 1956 har han siddet i bestyrelsen for husmandsforeningen, fra 1960 som formand, i bestyrelsen for Uldum-Hvejsel Kredsforening siden 1958, siden 1969 som formand, i bestyrelsen for Vejle Amts Indkøbsforening for mindre jordbrugere siden 1970 og endelig formand i Tørring-Uldum radikale-venstre-vælgerforening-

Inger Marie Hauge gik i skole i Holtum og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder.

De har børnene:

- 1) Jens Andersen Husballe
- 2) Knud Andersen Husballe
- 3) Ellen Husballe, født i Holtum den 7. november 1951.
- 4) Gerda Husballe, født i Holtum den 21. maj 1959.
- 5) Karl Kristian Andersen Husballe, født i Holtum den 4. juli 1961.

II.F.1.b.1). Jens Andersen Husballe er født i Holtum den 10. maj 1949.

Han gik i skole i Holtum og i Lindved og blev derefter udlært mejerist på Ulkjær Andelsmejeri og Hedensted Mejeri 1967. Derefter besøgte han Ladelund Mejeriskole og arbejdede derefter som mejerist i Løsning, Ådal og Assing. I 1969-70 aftjente han sin værnepligt ved Sanitetstroppeperne på Jægersborg kaserne samt i Haderslev.

Jens Andersen Husballe døde den 18. oktober 1970 ved en færdselsulykke i Mølvang ved Jelling.

II.F.1.b.2). Knud Andersen Husballe er født i Holtum den 12. juli 1950. Han gik i skole i Holtum og Lindved og blev udlært tømrer hos tømrermester Alfred Jakobsen i Holtum 1969 og fortsatte her som svend indtil han i februar kom ind for at aftjene sin værnepligt ved infanteriet i Slagelse.

II.F.1.c. Gudrun Husballe er født i Give den 29. december 1923, og hun blev gift i Øster Nykirke kirke den 3. juli 1945 med Søren Peter Christensen, der er født i Jelling den 21. april 1904 som søn af smed Hans Peter Christensen og hustru, Stevel pr. Jelling. Søren Peter Christensen døde i Fredericia den 20. april 1962.

Gudrun Husballe blev gift anden gang i Kollemorten den 8. september 1962 med

Johannes Petersen, der er født i Uhe mark den 23. januar 1913 som søn af husmand Niels Peter Lauritsen Pedersen og hustru Maren Sørensen, Uhe.

Bosat: Kollemorten by.

Gudrun Husballe gik i skole i Tinnet og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. i Tinnet skole og hos Kristian Nielsen, Østervang i Vesterlund i fire år. Desuden har hun haft to pladser i Vejle.

Johannes Petersen gik i skole i Uhe og har arbejdet ved landbruget fra sit 12. år i forskellige pladser. Desuden arbejdede han som skorstensfejer et år og fra 1948 til 1970 var han bestyrer på et cementstøberi i Uhe, hvorefter han p.gr. af sygdom måtte trække sig tilbage.

I første ægteskab er børnene:

- 1) Ingrid Christensen, født i Ødsted den 22. november 1952.
- 2) Egon Leif Christensen, født i Øster Nykirke den 25. maj 1957.

II.F.1.e. Vera Husballe er født i Ørnsholt i Øster Nykirke sogn den 13. februar 1928, og hun blev gift i Øster Nykirke kirke den 22. december 1948 med Aage Jørgensen, der er født i Hesselballe i Uldum sogn den 28. maj 1927 som søn af gårdejer Martin Jørgensen og hustru Maren Johansen, Uldum.
Bosat: Klovborg mark, Klovborg.

Vera Husballe gik i skole i Tinneth og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

Aage Jørgensen gik i skole i Uldum og er uddannet ved landbruget forskellige steder. 1949 købte han landejendom på Balle Mark ved Bredsten og 1951 solgte han den og købte gården "Granly" i Klovborg. Efter 1½ års forløb solgte han også denne ejendom og efter to års ansættelse på "Lerbæk-gård" ved Vejle købte han gården på Klovborg mark.

De har børnene:

- 1) Karl Ole Jørgensen, født på Balle Mark den 28. marts 1950.
- 2) Rosa Marie Jørgensen, født i Lerbæk den 22. august 1951.
- 3) Martin Jørgensen, født på Klovborg Mark 24. september 1955.
- 4) Birgit Jørgensen, født på Klovborg Mark 30. juni 1957.
- 5) Jens Erik Jørgensen, født på Klovborg mark 22. juli 1964.

II.F.1.f. Aage Andersen Husballe er født i Give den 15. januar 1932, og han blev gift i Øster Nykirke kirke den 14. februar 1960 med Ruth Pedersen, der er født i Løve i Bryrup sogn den 3. oktober 1940 som datter af landmand Jens Peder Pedersen og hustru Ebbaline Petrea Andersen, Tyklund pr. Nørre Snede.
Bosat: Ørnstoft pr. Vonge.

Aage Andersen Husballe gik i skole i Tinneth og er uddannet ved landbruget forskellige steder bl.a. på Fyn. 1952-53 aftjente han sin værnepligt i Fredericia og fortsatte ved landbruget bl.a. to år på "Ploustrupgård", inden han i november 1956 overtog sit fødehjem.

Ruth Pedersen gik i skole i Boest ved Nørre Snede og arbejdede derefter ved husgerning.

De har børnene:

- 1) Finn Andersen Husballe, født i Ørnsholt den 23. juni 1960.
- 2) John Andersen Husballe, født i Give den 29. september 1962.
- 3) Jan Andersen Husballe, født i Give den 30. marts 1964.
- 4) Mona Andersen Husballe, født i Ørnsholt den 29. august 1966.

II.F.1.g. Ingrid Husballe er født i Give den 13. maj 1934, og hun blev gift i Vonge kirke den 9. januar 1954 med Jens Frederiksen, der er født i Gludsted den 23. august 1932 som søn af landmand Simion Abraham Frederiksen og hustru Olga Larsen, Tørring.

Bosat: Tværgade 38, Ikast.

Ingrid Husballe gik i skole i Tinnet og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos lærer Alfred Pedersen, Tinnet, hos gårdejer Christian Blæsbjerg i Myllerup og på "Ploustrupgård" i Tørring.

Jens Frederiksen er kioskejer.

De har børnene:

- 1) Anne Marie Frederiksen, født i Herning den 31. maj 1954.
- 2) Bent Ole Frederiksen, født i Herning den 24. august 1955.
- 3) Connie Elisabeth Frederiksen, født i Herning den 29. december 1956.
- 4) Inge-Birthe Frederiksen, født i Herning den 29. juli 1958.
- 5) Carsten Bo Frederiksen, født i Ikast den 2. oktober 1959.
- 6) Benny René Frederiksen, født i Ikast den 2. december 1960.

II.F.2. Jakob Mikkelsen er født i Ullerup i Give sogn den 2. oktober 1898, og han døde i Brande den 29. juni 1955. Han blev gift i Thyregod kirke den 10. december 1923 med Edith Gerda Sørensen, født i Vejle den 14. juli 1900 som datter af gårdejer Søren Peter Sørensen og hustru Karen Marie Caroline Jensen, Brande.

Bosat: Sandfeldtbjerger, Brande.

Sønnen Michael Mikkelsen har nedskrevet følgende:

"Som det fremgår af skildringen af bedstemor og bedstefars første år, var der små kår. Det resulterede i, at børnene ret tidligt kom ud at tjene. Far var således kun 6-7 år, og selv om det var hos missionsfolk, så var der ingen skånsel. Det var først og sidst arbejde. Han har fortalt, hvordan han måtte op tidlig om morgenen for at gøre arbejde, inden han skulle i skole. Køerne stod i tøjr, så de skulle kobles og trækkes hjem. Man forstår godt, hvis sådan en lille fyr til tider var ved at fortvivle, og at det var med en del bitterhed, han fortalte om den tid. For det var jo ikke det alene, at arbejdet var strengt. Lektierne skulle læres, efter at arbejdet var gjort, men så var drengen træt og søvnig. Resultatet var, at han ikke kunne sine ting i skolen. Men læreren var også missionsk, og enten det nu var for venskabs skyld med forældre og husbond, eller det var af medfølelse med drengen, så lod han det passere og var tilfreds, bare han kunne sine salmevers og katekismus. Men far følte i hvert fald mange gange senere hen, at han savnede kundskaber. Især dette med at skrive følte han sig meget hæmmet af, og jeg tror det til tider fik ham til at holde sig tilbage i forsamlinger, for ikke at komme ind i noget, han ikke mestrede.

Men far var praktisk anlagt og havde godt håndelag, så da han blev større og kom til at tjene rigtigt, så var han godt anskrevet og havde flere pladser som forkarl.

I 1923 blev far og mor gift og overtog en ejendom i Vandel. Den var meget forsømt, og efter kort tid solgte de den igen, og kom til at bo til leje i et aftægtshus i Sejrup. Far gik ud på arbejde, en tid ved banen fra Thyregod til Vesterlund. Men de arbejdede stadig på at få købt ejendom, og i foråret i 1928 overtog de "Staldgården", som også på det tidspunkt var meget forsømt. Der var 5-6 køer, hvoraf flere havde tuberkulose og 2 heste, hvoraf den ene var stædig. Markerne var flere steder tilgroet af siv, men de gik i lag med opgaven, og lidt efter lidt blev besætningen skiftet ud og forbedret. Der blev kørt mergel ud, og et sykkke blev afvandet. Først i 30-erne væltede en gavl i kostalden under en februarstorm. Vi var da så heldige, at min farbror, August, som havde en gård i nabolaget, kunne tage besætningen på stald, til vi fik gavlen midlertidig lukket og det øvrige stivet af. Men det var

jo i kriseårene, og det gjorde vel, at der blev sparet ikke på kvalitet men på størrelse ved genopbygningen. Laden blev således udsat til bedre tider. Efterhånden blev der også købt maskiner ind. Hidindtil var der hestegang som trækraft, men den gik i stykker. Så blev der købt petroleumsmotor, tærskemaskine og kværn.

Således fulgte far og mor med tiden. Også på stuehuset blev der kostet en del. Far var naturmenneske. Det gav sig udtryk på flere måder. Først naturligvis ved at glæde sig over markafgrøderne, når de stod godt og være bekymret, når det ikke lykkedes så godt. Men han var også ivrig jæger, og det betød meget for ham. Mange gange er han stået op med solen for at nyde sommermorgenen enten med bøssen eller ganske simpelt ved at iagttage vildtet. Han har fortalt, hvordan han kunne sidde i et træ og iagttage en rævefamilie. Mange gange gik far og mor tur i skoven, som far købte sammen med to andre jægere sidst i trediverne.

Han var til tider temmelig ilter og kunne også blive hård, hvis han mente, der blev begået uret, men han var også parat til at ofre, hvis han mødte nød. Han døde kun 56 år gammel af en hjerneblødning.

Mor er født i Vejle. Hun er også af en søskendeflok på 6. Her kan siges det samme som om fars hjem. Det var småt, men efter hvad mor har fortalt, og hvad jeg kan huske, så var det gode, omsorgsfulde og hensynsfulde mennesker. Bedstemor meget talende, bedstefar stille og fåmælt. Mor kom også ud at tjene ved konfirmationsalderen, og det var i et af pladserne, hun kom til at tjene med far. De var forlovet i 5 år. Mor har alle dage - noget modsat far - været hjemmemenneske. Hun har holdt af at passe sit hus - og have. I de gode gamle dage, mens der var pige på gården, elle hendes egne var hjemme - da var der stor have.

Men derudover har mor også været med i mark og stald. De fik først malkemaskine efter krigen, og indtil da var hun med til at malke de første mange år 3 gange, siden 2 gange, selv om hun aldrig har været rigtig dristig ved dyrene.

Efter fars død havde mor "Staldgården" endnu et par år, inden Jenny og jeg overtog den, og i det meste af den tid havde

hun sin far boende, til han døde.

Hun bor nu i aftægtshus ved siden af gården, hvor hun holder hus og have og helliger sig sin interesse for hånsarbejde - .

De har børnene:

- a. Svend Mikkelsen
- b. Michael Mikkelsen
- c. Erna Mikkelsen
- d. Anna Margrethe Mikkelsen

II.F.2.a. Svend Mikkelsen er født i Øster Nykirke den 3. december 1917, og han blev gift i Herlev den 10. marts 1954 med Ingeborg Julia Engum, der er født i Årstad, Bergen, Norge, den 31. juli 1921 som datter af kontorchef Kristian Engum og hustru Madeleine Reymond (født i Schweitz), Bergen, Norge.
Bosat: Frederiksborgvej 60, Lillerød pr. Allerød.

Svend Mikkelsen gik i skole i Børkop og tog handelseksamen i Århus 1938. Derefter forskellige kontorstillinger i København indtil han 1958 begyndte selvstændig virksomhed som regnskabskonsulent, bog- og tidsskriftsforlagsvirksomhed samt en gros-handel med egen import af diæt- og toiletmidler.

Ingeborg Julis Engum tog studentereksamen i Bergen 1940 og tog derefter eksamen fra handelsgymnasium. Senere tog hun filosofikum og arbejdede på kontor i Oslo, Schweitz og København. Siden 1952 tidsskriftsredaktør.

De har børnene:

- 1) Svend Olaf Vøldan Mikkelsen, født i Lillerød 7. september 1955.
- 2) Solveig Irene Vøldan Mikkelsen, født i Lillerød 15. januar 1962.

II.F.2.b. Michael Mikkelsen er født i Sejrup i Thyregod sogn den 7. oktober 1924, og han blev gift i Brande kirke den 24. marts 1952 med Jenny Kristiansen, der er født i Vøjstrup den 4. juli 1932 som datter af gartner Frederik Karl Kristiansen og hustru Anna Knudsen, Kolding.
Bosat: Sandfeldbjerge pr. Brande.

Michael Mikkelsen gik i skole i Øster Nykirke og er uddannet ved landbruget bl.a. hos gårdejer Eske Kristiansen, Kvong, hos gårdejer Peder Madsen, "Oldhøjgård", i Bråde. Han blev her interesseret i vegetarisk levevis og tanken om rentefri finansiering gennem J.A.K. fik yderligere næring. Ved sessionen 1945 var han militærnægter og blev overført til civilt arbejde, som han dog aldrig hørte fra. Efter fem år på Brande teglværk drev han 1952-53 ejendom i Riis ved Skanderborg og var efter faderens død 1955 bestyrer på "Staldgården", til han overtog den 1958.

Jenny Kristiansen arbejdede efter endt skolegang ved husgerning på steder, hvor der var vegetarisk madlavning og levevis og hun tog undervisning i tilskæring og syning.

J.A.K.s grundide om frigørelse for renten ved økonomisk samarbejde har været en stor fælles opgave og interesse og har været med til at præge deres tilværelse. Michael har i mange år været i lokalkredsens bestyrelse i Brande som formand og kasserer, samt af Vejle amtskreds bestyrelse. Begge har været aktive indenfor husmandsforeningen i Brande.

De stigende krav til landbruget bevirkede at familien valgte at "lægge om". Jenny arbejdede en tid på kjolefabrik og havde deltidsarbejde på J.A.K.s banks kontor i Brande. Køerne blev solgt og Michael arbejdede bl.a. som lagermand på en slidbanefabrik i Brande. 1971 lejede de jorden ud og nyder nu at dyrke grøntsager uden sprøjtemidler og andre giftstoffer for at virke for en sundere levevis.

De har børnene:

- 1) Kim Jakob Mikkelsen, født i Riis den 15. maj 1953.
- 2) Karl Henning Mikkelsen, født i Sandfeldtbjerger den 2. juli 1955.
- 3) Kjeld Ivan Mikkelsen, født i Sandfeldtbjerger den 28. april 1960.

II.F.2.c. Erna Mikkelsen er født i Sejrup i Thyregod sogn den 27. juli 1926, og hun blev gift i Brande kirke den 18. marts 1945 med Hugo Børge Nielsen, der er født i Brande den 12. december 1920 som søn af karetmager N. Nielsen og hustru Agnes Nielsen, Brande.

Erna Mikkelsen blev gift anden gang i Vindelelev den 22. marts 1969 med:

Palle Nederby Jørgensen, der er født i Mølholm den 4. september 1926 som søn af Kristian Jørgensen og hustru Gerda Uldahl Nederby, Mølholm pr. Vejle.

Bosat: Lindebo, Lindeballe pr. Gadbjerg.

Erna Mikkelsen gik i skole i Sandfeldt og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme bl.a. på hotel "Borgergården" i Give. Efter giftermålet hjalp hun i butikken, og senere var hun på spinderiet i Vejle. Siden 1. august 1971 har hun været ansat som bestyrerinde på alderdomshjemmet "Lindebo" i Lindeballe.

Hugo Børge Nielsen gik i skole i Brande og blev udlært i Uhre brugsforening. Efter at have forskellige pladser som kommis købte han 1945 købmandsforretning på Nørrebrogade 14 i Vejle. Efter 12 års forløb solgte han denne forretning og overtog ny forretning på Parkvej i Vejle, som han også drev i 12 år. Han arbejder nu på slagteriet "Tulip" i Vejle.

Palle Nederby Jørgensen gik i skole i Vinding og er uddannet købmand i Mølholm. Efter en årrække som kommis købte han forretning i Odense. Denne solgte han igen og arbejdede derefter som bogholder på Samsø i syv år, hvorefter han rejste som repræsentant inden han fik arbejde på en tekstilfabrik i Vejle. Siden februar 1970 har han været ansat som lagerchef hos Vejle Gardiner.

I første ægteskab er børnene:

- 1) Leif Nielsen
- 2) Lene Nielsen

I.F.2.c.1) Leif Nielsen er født i Vejle den 3. juli 1947, og han blev gift

i Smidstrup kirke den 15. august 1970 med Else Kamilla Bach Mortensen, der er født i Smidstrup den 3. december 1950 som datter af vognmand Emil Bach Mortensen og hustru Minna Ane Marie Sørensen, Smidstrup.

Bosat: Østerled 20, Vejle.

Leif Nielsen gik i skole i Vejle og var derefter 3 måneder bybud hos bundtmager Ulf i Vejle, før han tog på Vandel Ungdomsskole. Han blev udlært købmand hos faderen 1965 og var derefter i 10 måneder kontormedhjælper hos A. Jørgensens Frøhandel i Vejle. Efter $\frac{1}{2}$ år som salgschauffør hos A.W.Kirkebye i Vejle, 10 måneder hos Kjeldsen & Co. i Nørre Snede ved depot i Vodskov ved Ålborg, 3 måneder igen hos A.W.Kirkebye og et år hos H.Chr.Jørgensen, Vejle, har han siden januar 1971 været salgschauffør hos Vejle Sygehus' vaskeri. Hobby: Travløb - har selv to travheste.

Else Kamilla Bach Mortensen gik i skole i Smidstrup og var derefter fem år ekspeditrice hos skotøjshandler Herluf Nielsen i Vejle. Siden september 1970 har hun været ansat på De Dansk Bomuldsspinderier, Vejle.

I.F.2.c.2) Lene Nielsen er født i Vejle den 16. marts 1950, og hun blev gift i Vejle den 2. oktober 1971 med

Søren Stender Larsen, der er født i København den 30. december 1945 som søn af assistent Karl Åge Larsen og hustru Henny Stender Hansen, Emil Pipersvej 40, Lyngby.

Bosat: Harreskov Hvilevej 8, st., Værløse.

Lene Nielsen er efter endt skolegang i Vejle udlært damefrisør hos Elna Poder, Vejle, den 31. maj 1968. Efter yderligere et år her arbejdede hun hos Bente Johannesen, hvis forretning hun selv passede sammen med en elev. Hun arbejder nu på salon i København.

Søren Stender Larsen blev efter endt mellemskoleeksamen udlært i herreekvipering. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Sjællandske Trainregiment var han 5 år ansat i herreekviperingsforretning i Lyngby. Han er nu ansat i et stort en gros varehus "Metro".

Søren Stender Larsen var gift første gang i juni 1966 og har en datter, Pia, født den 22. juli 1966.

II.F.2.d. Anna Margrethe Mikkelsen er født i Sandfeldtbjerge den 2. maj 1933, og hun blev gift i Brande kirke den 10. januar 1953 med Arne Villy Kjærsgård, der er født i Borup i Brande sogn den 17. december 1927 som søn af gårdejer Vilhelm Mathiesen Kjærsgård og hustru Sigrid Anna Sørensen, Borup.

Bosat: Borup pr. Brande.

Anna Margrethe Mikkelsen gik i skole i Sandfeldt og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Vesterlund Ungdomsskole 1950.

Arne Villy Kjærsgård gik i skole i Brande og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. Efter at have aftjent sin værnepligt i Fredericia i 1948 var han igen ved landbruget samt løs arbejder ved D.S.B. Efter en tid hos foderstofforretningen i Brande købte han 1956 gård i Borup. I 1961 byggede han ny stald og i 1965 blev stuehuset ombygget og moderniseret.

De har børnene:

- 1) Tove Kjærsgård, født i Brande den 5. marts 1958.
- 2) Jette Kjærsgård, født i Borup den 30. juni 1960.

II.F.3. August Mikkelsen er født i Sejrup i Thyregod sogn den 1. august 1904, og han blev gift i Gludsted kirke den 28. april 1940 med Jenny Kristine Nielsen, der er født i Ejsing den 26. september 1910 som datter af husmand Jens Christian Nielsen og hustru Marie Katrine Jensen, Ejsing.

Bosat: Hygild pr. Ejstrupholm.

August Mikkelsen gik i skole i Sejrup og er uddannet ved landbruget forskellige steder. 1932 købte han landejendom i Hallundbæk pr. Ejstrupholm, som han drev indtil han 1948 solgte den og købte anden ejendom i Hygild ved Ejstrupholm. Jorden er nu solgt fra.

Jenny Kristine Nielsen gik i skole i Ejsing ved Vinderup og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder.

De har børnene:

- a. Bodil Nielsen (Mikkelsen)
- b. Vagn Kristian Mikkelsen
- c. Lis Mikkelsen
- d. Ib Mikkelsen
- e. Marie Mikkelsen
- f. John Mikkelsen

II.F.3.a. Bodil Nielsen (Mikkelsen) er født i Johannes sogn i Århus den 15. august 1931, og hun blev gift i Ejstrupholm kirke den 1. maj 1949 med

Aage Hansen, der er født i Brande den 7. november 1925 som søn af arbejdsmand Kristian Hansen og hustru Maren Stefansen, Thyregod.

Bodil Nielsen (Mikkelsen) gik i skole i Smedebæklund ved Ejstrupholm og arbejdede derefter ved husgerning hos gård-ejer Kristen Olsén, Hallundbæk, og hos gårdejer Karl Jørgensen, Tykskov, 1½ år hvert sted.

Aage Hansen gik i skole i Ronum ved Brande og er uddannet ved landbruget bl.a. 2 år hos Kr. Arentsen, Kibæk, hos Peder Vestenborg Kristensen, Kibæk, to år hos Johannes Møller, Nørre Karstoft, hos Tage Laursen, Lundfod, og hos Karl Jørgensen, Lundfod. Efter at have aftjent sin værnepligt i Fredericia og ½ år i Aurich i Tyskland, købte han landejendom i Sejrup, som han drev 1 år hvorefter han blev bestyrer hos Rauff Storbank, Hedegård ved Give, ialt i 4 år. 1953-55 drev han ejendom i Nørre Snede og 1956 købte han ejendom i Egs-gård ved Thyregod, som han drev i 9 år, hvorefter han solgte den og købte gård i Sejet ved Bryrup, som han havde ½ år. Efter en tid i Virklund, hvor han arbejdede for entreprenør Adolf Jensen, Bording, købte han i februar 1967 ejendom i Gårdsted ved Them.

Bosat:Gårdsted pr. Them.

De har børnene:

- 1) Jenny Marna Hansen
- 2) Karen Margrethe Hansen
- 3) Karl-Ove Hansen, født i Hedegård den 5. august 1956.

- 4) Henning Melchior Hansen, født i Lille Egsgård den 25. februar 1960.
- 5) Bo Melchior Hansen, født i Lille Egsgård den 2. april 1963.
- 6) Erik Melchior Hansen, født i Virklund den 5. juli 1966.

II.F.3.a.1) Jenny Marna Hansen er født i Sejrup i Thyregod sogn den 5. oktober 1949, og hun blev gift i Brande kirke den 31. august 1968 med Erling Møller Friis, der er født i Ramten hede i Ørum sogn den 5. juli 1945 som søn af gårdejer Kristian Friis og hustru Esther Kirstine Møller, Tøstrup pr. Nimtofte.
Bosat: Fåborggade 6, Århus C.

Jenny Marna Hansen gik i skole i Thyregod og Bryrup og arbejdede en tid ved husgerning, inden hun 1965-66 tog på Ølgou Ungdomsskole for derefter at komme i lære som smørrebrødsjomfru på hotel "Hattenæs" og på Østergades hotel i Århus samt på hotel "Atlantic", Århus. Fra april 1969 til september 1970 arbejdede hun på Schmalfeldts cigarfabrik.

Erling Møller Friis gik i skole i Tøstrup og Nimtofte og arbejdede derefter fire år ved landbruget, indtil han kom i bagerlære hos Rosengårdens bageri, Århus, og hos bagermester Vilhelm Johansen, Vesterbro torv, i april 1967. Efter fem måneder på hotel "Atlantic", Århus, aftjente han sin værnepligt ved C.F. i Sæby. Efter to år hos Henning Nielsen, Århus, og et år hos bagermester Christensen på Trøjborgvej arbejder han nu hos Lilly og Petrea, Åboulevarden, Århus. I 1962-63 var han elev på Kalø Landbrugs-skole. Hobbys: Cykleløb.

De har børnene:

- a) René Friis, født i Århus den 2. oktober 1970.
- b) Brian Friis, født i Århus den 2. oktober 1970.

II.F.3.a.2) Karen Margrethe Hansen er født i Hedegård i Give sogn den

21. oktober 1953.

Karen Margrethe Hansen gik i skole i Svindbæk, Thyregod, Bryrup, Virklund og Søndergades skole i Silkeborg, hvor hun i 1970 tog realeksamen. Siden 1. november 1970 har hun været ansat ved postvæsnet som aspirant.

II.F.3.b. Vagn Kristian Mikkelsen er født i Hallundbæk i Ejstrup sogn den 20. august 1940, og han blev gift i Århus den 9. marts 1963 med

Elly Margrethe Larsen, der er født i Thisted den 3. marts 1942 som datter af arbejdsmand Alfred Bernhard Larsen og hustru Martha Johanne Nielsen, Thisted.

Bosat: Hybenvej 79, Horsens.

Vagn Kristian Mikkelsen gik i skole i Smedebæk og Hygild og arbejdede ved landbruget ude og hjemme, indtil han i 1959 aftjente sin værnepligt ved telegraftrupperne i Århus. Efter 9 måneder på servicestation i Århus, $\frac{1}{2}$ år hos FORD, $3\frac{1}{2}$ år hos møbelfabriken HOMA, Århus, og $1\frac{1}{2}$ år på betonverefabrik i Århus, var han et år ved Århus Vagtselskab, og han kører nu som langturschauffør. Hobby: Skydning.

Elly Margrethe Larsen gik i skole i Thisted og arbejdede derefter ved husgerning: To år på rekreativshjemmet i Thisted, et år barnepige i Thisted, $1\frac{1}{2}$ år husassistent på Thisted Sygehus og nu som cigarruller hos A/S FÆRCH, Århus indtil giftermålet

De har børnene:

- 1) Connie Mikkelsen, født i Århus den 16. august 1963.
- 2) Bjarne Mikkelsen, født i Sjelde den 1. juli 1966.
- 3) Annette Mikkelsen, født i Århus den 8. marts 1969.
- 4) Henrik August Mikkelsen, født i Horsens 27. august 1970.

II.F.3.c. Lis Mikkelsen er født i Hallundbæk den 4. marts 1942, og hun blev gift i Århus den 7. oktober 1961 med

Carl Henning Richter, der er født i Århus den 5. oktober 1941 som søn af arbejdsmand Aage Richter og hustru Ruth Pedersen, Århus.

Bosat: Frydenlundsalle 41, Århus C.

Lis Mikkelsen gik i skole i Hygild og Brande og arbejdede derefter forskellige steder, indtil hun 1. november 1960 kom på sy- og tilskærerskole i Århus indtil april 1961. Efter godt $\frac{1}{2}$ år som syerske på fabrik i Århus var hun hjemmegående husmoder, indtil hun i august 1968 blev ansat på rammefabrik i Århus indtil februar 1969. Efter at have været på specialarbejderskole i Århus, ernærer hun sig nu ved syning.

Carl Henning Richter gik i skole i Vejlbj. Efter at have arbejdet ved forskelligt fik han i oktober 1960 ansættelse på Jyllands Papirværk i Århus.

De har børnene:

- 1) Jan Richter, født i Århus den 23. januar 1962.
- 2) Lene Richter, født i Århus den 26. marts 1963.
- 3) Helle Richter, født i Århus den 18. april 1968.

II.F.3.d. Ib Mikkelsen er født i Hallundbæk den 20. september 1945, og han er gift med Else Møller Jensen.

Han er savskærer og

Bosat: Løndal, Brødstrup.

II.F.3.e. Marie Mikkelsen er født i Hallundbæk den 9. december 1946.

Hun gik i skole i Hygild og Ejstrup og var derefter i huset hos gårdejer Johannes Jørgensen, Lindet pr. Vesterlund et år, $\frac{1}{2}$ år ekspeditrice hos bagermester Holst i Ejstrupholm, 2 år husassistent og lærer fru Bjeldbak i Ejstrupholm, et år ekspeditrice hos bladkiosk i Ikast og i juni 1966 begyndte hun uddannelsen som sygehjælper på Kommunehospitalet i Århus, hvor hun nu er ansat som uddannet sygehjælper.

Hun har datteren:

1) Karin Charlotte Mikkelsen, født i Århus den 23. juli 1969.

II.F.4. Kirstine Mikkelsen er født i Ullerup i Give sogn den 29. april 1902, og hun blev gift i Thyregod kirke den 7. juni 1922 med Guthardt Frederik Nielsen, der er født i København den 9. oktober 1896 som søn af arbejdsmand Frederik Nielsen og hustru Karoline Pedersen, København.

Bosat: Hampen.

Kirstine Mikkelsen gik i skole i Sejrup og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

Guthardt Frederik Nielsen gik i skole i Sørslev på Fyn og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. 1917 aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Århus, og i 1923 købte han landejendom i Thyregod, som han drev, indtil han i 1929 købte "Kidmosegård" i Ejstrupholm. 1960 afstod han gården til sønnen Verner Nielsen og købte hus i Hampen. Fodbold har været han store hobby, og i mange år har han siddet i bestyrelsen for Idrætsforeningen.

De har børnene:

a. Elly Karoline Nielsen

b. Kaj Karlos Frederik Nielsen

c. Albert Nielsen, født i Ejstrupholm den 16. oktober 1932.

Han er murermester og gift med

Eva Pedersen.

Bosat: Vibevangenget 5, Middelfart.

d. Verner Nielsen

e. Harry Nielsen, født i Ejstrupholm den 13. august 1941.

Han er murer, bor i Middelfart og er gift med

Bodil. I ægteskabet er tre børn.

II.F.4.a. Elly Karoline Nielsen er født i Thyregod den 15. september 1925, og hun blev gift i Ejstrupholm kirke den 10. december 1944 med Leonhardt Søvsø Frandsen, der er født i Taulov.

Elly Karoline Nielsen blev gift anden gang i Silkeborg den 20. november 1954 med

Otto Svenning Jensen, der er født i Voerladegård den 31. august 1920 som søn af Morten Jensen og hustru Jane Marie Dagmar Nyhus, Nørre Snede.

Elly Karoline Nielsen gik i skole i Høgild og arbejdede derefter ved husgerning hjemme i to år og var $\frac{1}{2}$ år hos bedstemoderen, 1 år hos gårdejer Jørgen Christian Nielsen, Hedegård, og $\frac{1}{2}$ år hos gårdejer Ejner Christensen i Flø ved Brande. Hun er bestyrelsesmedlem i Them Husholdningsforening. (Formand).

Otto Svenning Jensen gik i skole i Boest og Gludsted og er uddannet ved landbruget bl.a. hos gårdejer Valdemar Kristensen i Sødinge på Fyn, hos gårdejer Niels Nielsen, Sødinge, og hos sognerådsformand Peder Larsen Pedersen, Gludsted. Efter to år hjemme var han 1946-1951 forpagter af landejendom i Gludsted, inden han den 20. maj 1951 købte gården i Fogstrup ved Them. I 1955 byggede han ny lade, 1957 ny kostald og 1961 nyt stuehus. I 1967 blev kostalden udvidet til det dobbelte. Han har været formand i gymnastik og idrætsforeningen og formand for kontrolforeningen, samt i bestyrelsen for hesteforsikringen. Han har desuden været formand i Them Kontrolforening og Them venstrevælgerforening, samt andre lokale foreninger.

I begge ægteskaber er følgende børn:

- 1) Henning Søvsø Frandsen, født i Høgild den 20. september 1944.
Han er chauffør og gift med
Solveig, og
Bosat: Husumvej 133, 3.sal.th., Brøndhøj, København.
- 2) Irene Larsen
- 3) Solveig Kirstine Søvsø Frandsen, født i Lundfod den 22. august 1948. Hun er sygehjælper og
Bosat: Nyholmsalle 8A, 1.sal, Rødovre.
- 4) Lilian Irene Jensen, født i Fogstrup den 25. april 1956.
- 5) Gitte Annette Jensen, født i Silkeborg den 3. oktober 1963.

II.F.4.a.2) Irene Larsen er født på "Kidmosegård" i Ejstrup sogn den 26. marts 1946.

Hun blev som tre-årig bortadopteret til Frederik Lauritz Larsen og hustru Ida Magdalene Kjeldsen på Lindbjerggård i Tykskov. Familien flyttede til Brande, hvor hun gik i skole. Hun arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos Svend Rahbek, Brande, Niels Bossen, Brande, på Lindbjerggård i Tykskov, hos Elmer Jensen i Borup, hvorefter hun i 1963 var elev på Vesterlund Ungdomsskole. Efter en tid hos dambruger Troels Bjerre i Flø var hun på trikotagefabrik i Ikast som tilskærerske. Den 1. april 1964 blev hun barneplejeelev på Dagmargårdens vuggestue i 2½ måned, da hun blev syg og i 5 måneder lå på nerveklinik i Middelfart. Efter knapt et år som husassistent på Brande Sygehus var hun 1965-66 elev på Ryslinge Højskole og begyndte derefter som sygehjælper den 1. april 1966 på Kysthospitalet i Juelsminde til september 1968. Efter igen en sygdomsperiode har hun siden 1. februar 1970 oppebåret invalidepension.

II.F.4.b. Kaj Karlos Frederik Nielsen er født i Thyregod den 8. august 1928, og han blev gift i Ejstrupholm kirke den 30. august 1951 med

Ene Karoline Støchkel, der er født i Outrup den 9. maj 1933 som datter af dræningsmester Johan Kristian Støchkel og hustru Mette Kirstine Siig, Outrup.

Bosat: Tykskov pr. Ejstrupholm.

Kaj Karlos Frederik Nielsen gik i skole i Høgild ved Ejstrupholm og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. 1949 aftjente han sin værnepligt ved Jydske Telegrafregiment i Århus. Efter et år bl.a. som murerarbejdsmand på Fyn, købte han i december 1952 gård i Tykskov.

Ene Karoline Støchkel gik i skole i Outrup, i Oksbøl og i Blåhøj og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos stationsmester Hoffmann, Blåhøj, hos Dam Sørensen, Uhre, og hos bagermester Holst, Ejstrupholm, delvis også som servitrice.

De har børnene:

- 1) Erik Nielsen, født i Høgild den 10. maj 1952.
- 2) Kurt Nielsen, født i Tykskov den 12. april 1956.
- 3) Benny Nielsen, født i Tykskov den 29. januar 1962.

II.F.4.d. Verner Nielsen er født på "Kidmosegård" i Ejstrup sogn den 5. august 1936, og han blev gift i Gelsted kirke den 26. november 1960 med

Bente Margrethe Pedersen, der er født i Fjellerup i Gislev sogn den 28. september 1939 som datter af gårdejer Hans Alfred Pedersen og hustru Metha Kathrine Jensen, Gelsted, Fyn.
Bosat: "Kidmosegård", Ejstrupholm.

Verner Nielsen gik i skole i Høgild og er uddannet ved landbruget ude og hjemme. 1955 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Holbæk, og i 1960 overtog han sin fødegård, "Kidmosegård" ved Ejstrupholm. I 1961 byggede han ny svinstald og i 1965 ny kostald og lade til ca. 40 kreaturer. Han driver samtidig handel med kreaturer og grise.
Hobby: Jagt.

Bente Margrethe Pedersen gik i skole i Gelsted og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos gårdejer Svend Nyrenberg, Ålsbo, hos købmand Marius Møller, Fjelsted, hos gård-ejer Kaj Olsen, Thorslund ved Ejstrupholm og to år på De Gamles Hjem i Ejstrupholm.

De har børnene:

- 1) Brian Nielsen, født på "Kidmosegård" den 25. juli 1962.
- 2) Pia Nielsen, født på "Kidmosegård" den 1. september 1967.

II.F.5. Margrethe Mikkelsen er født i Sejrup i Thyregod sogn den 25. september 1907, og hun blev gift i Thyregod kirke den 14. marts 1933 med

Kristian Kristensen Søbye, der er født i Vonge den 14. marts 1902 som søn af gårdejer Karl Kristensen Søbye og hustru Jensine Martine Andersen, Vonge.

Bosat: Nim pr. Horsens.

Margrethe Mikkelsen gik i skole i Sejrup og arbejdede derefter ved husgerning forskellige steder.

Kristian Kristensen Søbye gik i skole i Vonge og er uddannet ved husgerning afbrudt af ophold på Ryslinge Højskole 1924-25. Efter et år på Fyn, 1½ hjemme, og 1½ år i Herrestrup på Sjælland, var han igen hjemme, hvor han bl.a. arbejdede som murerarbejdsmand, indtil han i 1945 købte landejendom i Nim. I 1952 blev gården ombygget og moderniseret. Han har siddet i Nykirke sogneråd og været i bestyrelsen for mejeriet og sygekassen.

De har børnene:

- a. Karl Kristensen Søbye
- b. Inger Marie Søbye
- c. Gerda Søbye

II.F.5.a. Karl Kristensen Søbye er født i Vesterlund den 1. juli 1933, og han blev gift i Broager kirke den 15. august 1959 med Tove Hansen, der er født i Grøngrøft i Feldsted sogn den 5. oktober 1937 som datter af købmand Peter Hansen og hustru Marie Rasmussen, Iller.

Bosat: Nim skole pr. Horsens.

Karl Kristensen Søbye gik i skole i Vonge og i Nim og blev derefter udlært gartner hos Åge Pedersen i Kørup og Svend Pakjær Jensen i Lund samt hos Hilmer Christensen i Neder Fløjstrup. 1952-53 var han på gartnerskole i Beder og 1953 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden i København. Efter fem år på Ølholm Møbelfabrik har han siden 1. august 1960 været ansat som pedel ved Nim skole. Han sidder som kasserer i Nim Jagtforening, som formand for den kommunale ungdomsskolenævn samt i fritidskommissionen. Hobbies: Jagt og fiskeri.

Tove Hansen gik i skole i Iller ved Broager og i Broager og arbejdede derefter ved husgerning hos sin onkel Josef Rasmussen i Broager, inden hun tog på Vordingborg Husholdningsskole 1954-55. Derefter havde hun plads i Haderslev og Vejle. Hun sidder i skolenævnet.

De har børnene:

- 1) Lars Peter Søbye, født i Ølholm den 13. februar 1960.
- 2) Hanne Søbye, født i Nim den 29. marts 1961

II.F.5.b. Inger Marie Søbye er født i Vonge den 29. juni 1939, og hun blev gift i Nim kirke den 22. juli 1961 med Carsten Mørch Hansen, der er født i Horsens den 19. april 1937 som søn af arrestforvarer Svend Aage Eivind Hansen og hustru Edith Olivia Steffensen, Horsens.

Bosat: Ehlersvej 4, Brødstrup.

Inger Marie Søbye gik i skole i Nim og Brødstrup, hvor hun i 1956 tog realeksamen. Hun blev udlært bankassistent i Banken for Brødstrup og Omegn i 1960 og arbejdede her til 1963.

Carsten Mørch Hansen gik i skole i Horsens og Brødstrup og tog realeksamen i 1953. Han blev udlært bankassistent hos Brødstrup og Omegns Bank 1957 og er nu bankfuldmægtig i banken, - Jyske Bank.

De har børnene:

- 1) Lotte Mørch Hansen, født i Brødstrup den 13. februar 1964.
- 2) Helle Mørch Hansen, født i Brødstrup den 9. marts 1967.

II.F.5.c. Gerda Søbye er født i Vonge den 7. januar 1942, og hun blev gift i Nim kirke den 17. oktober 1964 med Svend Aage Holmberg, der er født i Århus den 3. september 1941 som søn af arbejdsmand Kristen Marius Jensen og hustru Astrid Dorthea Holmberg, Viby J.

Bosat: Vegavej 13, Søften pr. Hinnerup.

Gerda Søbye gik i skole i Nim og Brødstrup og tog realeksamen 1958 og var derefter ekspeditrice hos manufakturhandler Ove Nielsen, Brødstrup, og fra 1. september 1962 hos "Det Hvide Hus" i Århus indtil 1. juli 1966.

Svend Aage Holmberg gik i Valdemarsgades skole i Århus og blev derefter udlært shippingmand hos C.Clausens Dampskibsrederi, Århus, i 1961. Efter at have aftjent sin værnepligt

ved infanteriet i Nørre Uttrup blev han ansat hos Vendelbo Nielsen & Co., shippingfirma, Århus, hvor han nu er prokurist.

De har børnene:

- 1) Mogens Holmberg, født i Århus den 24. november 1966.
- 2) Kirsten Holmberg, født i Søften den 28. marts 1970.

II.F.6.

Johanne Marie Mikkelsen er født i Sejrup den 14. september 1909, og hun blev gift i Thyregod kirke den 22. maj 1941 med Poul Jørgensen, der er født i København den 27. maj 1905 som søn af postbud Jørgen Peder Jørgensen og hustru Nancy Elvina Hansen, Fasanvej, København.

Bosat: Himmerlandsvej 2B, København.

Johanne Marie Mikkelsen gik i skole i Sejrup og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. $\frac{1}{2}$ år i Thyregod, 1 år i Tinnet, $2\frac{1}{2}$ år på Fårupgård, $1\frac{1}{2}$ år hos tandlæge i København, 2 år hos departementchef Skårup, København, 1 år hos generalkonsul Holm og $2\frac{1}{2}$ år hos skibsreder Carl. Hun har i en årrække arbejdet blandt ældre i Grøndalsognet indenfor menighedsarbejdet.

Poul Jørgensen gik i Prinsesse Charlottesgades skole i København og blev udlært mekaniker hos Johannes Nielsen 1925. Efter 13 år hos John Jacobsen, Valby, som mekaniker blev han i 1939 ansat som mekaniker ved Københavns Sporveje, hvor han i november 1969 blev pensioneret p.gr. af sygdom.

II.F.7.

Klara Mikkelsen er født i Sejrup den 10. januar 1914.

Hun gik i skole i Sejrup ved Thyregod og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos Inger Troelsen, Give, Hvilehjemmet "Betania", Jelling, på "Louisesholm", Jægerspris, på Vejlefjord Sanatorium og hos fru Elinor Nielsen, Fredericia. I 1937 påbegyndte hun sygepleuddannelse på Fredericia Sygehus, hvor hun blev færdig i maj 1940. Efter supplerende uddannelse på Statshospitalet i Nykøbing S fik hun 1942 ansættelse på Åbenrå Sygehus som afdelingssygeplejerske ved lys- og badeafdelingen.



H.A. Vibeke og Rasmus Rasmussen



H.A. I. Kathrine og Jacob Chr. Rasmussen



H.A. I. a. Carl Rasmussen



H.A. I. b. Kirstine og Johannes Stephansen



H.A. I. b. 2) Anna og Svend Erik Stephansen



II. A. 2. Kirstine og Rasmus Rasmussen



II. A. 2. Rasmus Rasmussens gård i Hesselbjerge



II. A. 2. a. Anna Rasmussen



II. A. 2. b. Marie og Richardt Agerholm



II. A. 2. b. 1) Inger og Jens Chr. Pedersen



II. A. 2. c. Emma Rasmussen



II. A. 2. c. Søsken Agerholm



II. A. 2. c. 1) Lis og Erik Juul



II. A. 2. c. "Elisesminde", Høver



II.A.2.c.2) Ellen og Kurt Agerholm



II.A.2.c. Gerda og Christian Rasmussen



II.A.2.e.1) Else og Finn Eriksen



II.A.2.e. Peder og Gitte Rasmussen



II.A.2.f. Eva og Svend Rasmussen



II.A.2.f.1) Ole Rasmussen



II.A.3. Ane Kathrine og Jens Hansen Brunbjerg



II.A.3.b. Vibeke og Christian Mikkelsen



II. A. 3. b. 2) Ketty og Finn B. Møller



II. A. 3. b. 2) Ketty og Finn Møllers børn



II. A. 3. b. 3) Sonja og N. Jørgen Poulsen



II. A. 3. b. 4) Preben Mikkelsen



II. A. 3. b. 5) Rubin Mikkelsen



II. A. 3. b. 6) Jimmy Mikkelsen



II. A. 3. c. Kari og Viggo Brunbjerg



II. A. 3. c. 2) og 4) Jens og Knud Brunbjerg



II. A. 3. c. 1) og 3) Kirsten og Anna Brunbjerg



II. A. 3. e. Asta og Karl Jensen



II.A.3.e.1) Ingeborg og Jens Viktor Jensen



II.A.3.c.1) Lotte og Rikke Jensen



II.A.3.f. Jutta og Jørgen Nielsen



II.A.4. Signe Rasmussen



II.A.4. Niels Peder Nielsen



II.A.4.a. Else og Ejnar Hansen



II.A.4.a.1) Niels Peter Hansen



II.A.4.a.2) Carsten Hansen



II.A.4.b. Rigmor og Ejner Jensen



II.A.5. Emma og Ejnar Th. Abrahamsen



II.A.5.a. Rasmus Abrahamsen



II.A.5.c. Henry Abrahamsen



II.A.5.c. Henry Abrahamsens gard



II.A.5.d. Erling Abrahamsen



II.A.5.e. Inger og Henning Lyngsø



II.A.6. Karen og Alex Nielsen



II.A.6.a. Elly og Kai Nielsen



II.A.6.b. Esther og Henry Pedersen



II.C. Sørine og Søren Jakobsen Sørensen



I. C. 1. Kirstine og Jeppe Hansen



II. C. 2. Anton Sørensen



II. C. 3. Marie og Kristen Laustsen



II. C. 3. a. Sonja og Søren Laustsen



II. C. 3. a. René Laustsen



II. D. Jensine og Steffen Buch Johnsen



II. D. Steffen Buch Johnsens gård i Løno



II. D. 1. Helene og Ulrik Mathiasen



II. D. 1. a. Tove og Arne Mathiasen



II. D. 4. Arne Damgård Mathiassens gård



II. D. 4. b. Ingrid og Hans Jensen



II. D. 5. Marie og Svend Åge Buch Johnsen



II. D. 5. a. Jenny og Ingvar Johnsen



II. D. 5. a. Bente og Hanne Johnsen



II. D. 5. b. Inga og Svend Erik Johnsen



II. D. 6. Erna og Harry Mathiassen



II. D. 6. a. Birtha og Kaj Larsens gård



II. D. 6. a. Birtha og Kaj Larsen



II. D. 6. c. Mette og Hans Jørn Mathiasen



II. D. 7. Inger og Niels Johnsen



II. D. 7. a. Henny Johnsen



II. D. 9. Ingrid og Laurids Johnsen



II. D. 9. "Krejbjerggård", Ejstrupholm



II. D. 9. a. Inger og Steffen Buch Johnson



II. D. 9. b. Mona og Jens Rørby



II. D. 9. c. Karen Johnsen



II. D. 10. Ingeborg og Børge Pedersen



II. E. Petrine og Anders Christian Sørensen



II. E. 1. Kirstine og Marinus Jeppesen



II. E. 1. b. Hilda og Knud V. S. Larsen



II. E. 2. Kathrine og Axel Østergård



II. E. 2. b. Karen og Ejnar Østergård



II. E. 2. c. Emma og Christen O. Christensen



II. E. 2. c. 1) Ingrid Østergård



II. E. 2. d. Anna og Vagn Sørensen



H. E. 2. d. 1) Axel Sørensen



H. E. 2. d. 2) Carsten Sørensen



H. E. 2. d. 3) Per Sørensen



H. E. 3. Mikkel Kristian Sørensen



H. E. 5. Jakob Sørensen



H. E. 5. Hanne Sørensen



H. E. 5. "Trinkjærgård"



H. E. 5. b. Betty og Henning Pedersen



H. E. 5. b. 1) Boje Pedersen



H. E. 5. b. 2) Brian Pedersen



H. E. 5. Trinkjærgård, Ulkind



II. E. 6. Lydia og Emil Sørensen



II. E. 6. a. Marie og Herluf Møller



II. E. 6. b. Ruth og Gunner Pedersen



II. E. 6. b. Hanne og Jørgen Pedersen



II. E. 6. c. Lis og Thorkild Sørensen



II. E. 6. c. Lis og Thorkild Sørensens børn



II. E. 6. d. Tove og Thorkild Hansen



II. E. 7. Niels Køllerup Sørensen



II. E. 8. Svend Robert Sørensen



II. E. 9. Petrine og Laurids L. Pedersen



II. E. 9. a. Eva og Henry Jørgensen



II. E. 9. a. 1) Ghita Jørgensen



II. E. 9. a. 2) Lene Jørgensen



II. F. Ane og Mikkel L. Mikkelsen



II. F. I. Larsine og Karl Husballe



II. F. I. c. Gudrun og Johannes Pedersen



II. F. I. c. 2) Egon Leif Christensen



II. F. I. d. Vera og Aage Jørgensen



II. F. I. g. Jens Frederiksen



II. F. I. g. Ingrid Husballe



II. F. I. g. 1) Anne Marie Frederiksen



II. F. I. g. 2) Bent Ole Frederiksen



II. F. 1. g. 3) Connie Frederiksen



II. F. 1. g. 5) Carsten Frederiksen



II. F. 1. g. 6) Benny Frederiksen



II. F. 2. Gerda og Jakob Mikkelsen



II. F. 2. "Staldgården", Sandfeldbjerg



II. F. 2. b. Jenny og Michael Mikkelsen



II. F. 2. b. 1) Jakob Mikkelsen



II. F. 2. b. 2) Karl-Henning Mikkelsen



II. F. 2. b. 3) Kjeld Mikkelsen



II. F. 2. c. Erna og Palle N. Jørgensen



II. F. 2. c. 1) Else og Leif Nielsen



II. F. 2. c. Erna og Hugo Nielsen



II. F. 2. d. 1) Tove Kjærsgård



II. F. 2. d. 2) Jette Kjærsgård



II. F. 2. d. Anna og Arne Kjærsgård



II. F. 3. Jenny og August Mikkelsen



II. F. 3. August Mikkelsens gård



II. F. 3. a. Bodol og Åge Hansen



II. F. 3. a. 1) Jenny og Erling M. Friis



II. F. 3. a. 2) Karen M. Hansen



II. F. 3. a. 4) Henning Hansen



II, F. 3. a. 5) Bo og Erik Hansen



II, F. 3. b. Elly og Vagn Mikkelsen



II, F. 3. c. Elly og Vagn Mikkelsens børn



II, F. 3. d. Elly og Vagn Mikkelsens børn



II, F. 3. e. Lis og Carl Richter



II, F. 3. c. 1) Jan Richter



II, F. 3. c. 2) Lene Richter



II, F. 3. e. 3) Helle Richter



II, F. 3. d. Else og Ib Mikkelsen



II, F. 3. e. Marie Mikkelsen



II. F. 3. f. John Mikkelsen



II. F. 3. Kirstine og Guthardt Nielsen



II. F. 4. a. Elly og Otto Jensen



II. F. 4. a. 2) Irene Larsen



II. F. 4. a. 4) Lilian Jensen



II. F. 4. a. 5) Gitte Jensen



II. F. 4. b. Ene og Kaj Nielsen



II. F. 2. b. 1) Erik Nielsen



II. F. 2. b. 2) Kurt Nielsen



II. F. 2. b. 3) Benny Nielsen



II. F. 4. d. Bente og Verner Nielsen



II. F. 4. d. "Kidmosegård"



II. F. 4. d. Brian og Pia Nielsen



II. F. 5. Margrethe Mikkelsen



II. F. 5. Kristian Søbye



II. F. 5. a. Tove Søbye



II. F. 5. a. Karl Søbye



II. F. 5. b. Inger og Carsten M. Hansen



II. F. 5. b. Jette og Helle Hansen



II. F. 5. c. Gerda og Svend Åge Holmberg



II. F. 6. Johanne og Poul Jørgensen



H. F. 7. Klara Mikkelsen

N A V N E R E G I S T E R

over direkte efterkommere af:

Søren Thomsen og hustru Vibeke Marie Jacobsdatter fra Uhe i Ring-
give sogn:

Abrahamsen Erling	141	Hestbech Ellen Margrethe	117
" Henry	141	" Ingrid Ragnhild	116
" Inger	141	" Søren Andreas	116
" Johannes	140	Holmberg Kirsten	197
" Rasmus	140	" Mogens	197
Agerholm Carsten	126	Husballe Anna Marie	175
" Inger	125	" Carl C. Andersen	176
" Kurt	127	" Ellen	176
" Lis	126	" Finn Andersen	179
Andersen Carsten	159	" Gerda	176
" Torben	159	" Gudrun	177
Brunbjerg Anne Kathrine	136	" Ingrid	179
" Aino Anette	135	" Jan Andersen	179
" Asta Helene	136	" Jens Andersen	176
" Hans Adolf	131	" John Andersen	179
" Hans Erik	136	" Knud Andersen	177
" Jens Henning	135	" Lilly	175
" Jutta Margrethe	137	" Mona Andersen	179
" Kirsten Mariann	135	" Svend Andersen	176
" Knud	135	" Vera	178
" Knud Henning	135	Jensen Aase Hestbech	117
" Linda	132	" Annette Hestbech	117
" Vibeke Marie	132	" Evald Spangsberg	149
" Viggo	134	" Finn Hestbech	117
Christensen Egon Leif	177	" Gitte Annette	192
" Ingrid	177	" Jens Kristian	149
Eriksen Lars Amann	130	" Jens Victor	136
" Tommy Amann	130	" Kjeld	139
Frandsen Henning Søvsø	192	" Lene Marie	149
" Jytte	117	" Lillian Irene	192
" Solveig Kirstine	192	" Lone Hestbech	117
Frederiksen Benny René	179	" Lotte Bjerrum	137
" Bent Ole	179	" Rikke Bjerrum	137
" Carsten Bo	179	" Ulla Spangsberg	149
" Connie Elisabeth	179	Jeppesen Hilda Marie	160
" Anne Marie	179	Johnsen Annalise	150
" Inge-Birthe	179	" Bente Marie	152
Friis Brian	188	" Erna	152
" René	188	" Hanne	152
Hansen Bo Melchior	188	" Hans Buch	147
" Carsten	138	" Helene	148
" Erik Melchior	188	" Henny Jensine	156
" Helle Mørch	196	" Ingeborg	158
" Helle Ø.gård T.	107	" Ingvard	151
" Henning Melchior	188	" Ingvard Buch	151
" Jenny Marna	188	" Jacob Christian	150
" Karen Margrethe	188	" Jens Valdemar	150
" Karl Ove	187	" Karen Kirstine	157
" Lotte Mørch	196	" Kirstine	150
" Niels Peter	138	" Laila	157

Johnsen Laurits Vald.B.	156	Mikkelsen Kjeld Ivan	183
" Michael Buch	157	" Klara	197
" Mona Ritta	157	" Larsine Poulina	175
" Niels Buch	156	" Lis	189
" Niels Mølgård	150	" Margrethe	194
" Steffen Buch	157	" Marie	190
" Svend Åge Buch	151	" Michael	182
" Svend Erik	151	" Preben Brunbjerg	134
" Svend Erik	152	" Rubin Brunbjerg	132
Juul Peter	127	" Solveig Irene V.	182
Jørgensen Ghita	173	" Sonja	134
" Karl Ole	178	" Svend	182
" Lene	173	" Svend Olaf V.	182
" Rosa Marie	178	" Vagn Kristian	189
Kjærsgård Jette	186	Møller Janne	169
" Tove	186	" Lene	169
Knudsen Bjarne	115	" Lisbeth Bostrup	133
" Torben	115	" Ole Bostrup	133
Larsen Gitte Rauff	154	" Uffe	169
" Henning Rauff	154	Nielsen Albert	191
" Irene	193	" Alma Agnethe Bæk	115
" Jørn Rauff	154	" Anna Kathrine Rasm.	107
" Lars Gr.Stenstrup	161	" Anna Marie	113
" Vibeke Kr. "	161	" Anna Marie Bæk	113
Laustsen René Arvad	147	" Ane Marie	104
" Søren Bent	146	" Ane Marie	105
Lund Birthe	114	" Ane Mette	104
" Jørn Bech	115	" Benny	194
" Johannes Kr.	114	" Brian	194
" Peter Bech	115	" Carsten Bæk	119
" Ulla Marie	114	" Christian Rich.	108
Lyngsø Christian	142	" Dortehea Bæk	112
" Henrik	142	" Elly Karoline	191
Mathiassen Arne Damgård	148	" Else	138
" Arne Damg.Rauff	153	" Emma	105
" Birthe Rauff	153	" Emma Margrethe	109
" Evald	148	" Emma Marie Bæk	113
" Hans Jørn Rauff	154	" Emma Rasmine Bæk	115
" Ingrid	149	" Erik	194
" Kristian	149	" Esther	143
" Margit Rauff	155	" Gerda Bæk	118
" Ulrik	149	" Gitte	143
" Anna Margrethe	186	" Grethe	143
Mikkelsen Annette	189	" Hans Peder	105
" Anni	133	" Harriet Ragnhild	106
" August	186	" Harry	191
" Bjarne	189	" Helle Bæk	113
" Connie	189	" Henrik Rauff	155
" Erna	184	" Holger	109
" Henrik August	189	" Inger Bæk	119
" Ib	190	" Jes Bæk	113
" Jakob	179	" Johannes Bæk	112
" Jimmy Brunbjerg	132	" Kaj	143
" Johanne Marie	197	" Kaj Karlos Frederik	193
" Karin Charlotte	191	" Karin Rauff	155
" Karl Henning	183	" Karl Bæk	118
" Ketty	133	" Knud	143
" Kim Jakob	183	" Kurt	194
" Kirstine	191	" Kurt Bo	137

Nielsen Leif	184	Rasmussen Jacob Chr.	121
" Lene	185	" Jytte	128
" Margrethe K.	105	" Karen	142
" Marie	104	" Kirstine	121
" Marius Bæk	111	" Knud	128
" Marius Bæk	113	" Marie	125
" Mikkel	187	" Ole	130
" Niels Chr.	104	" Peder Rasmus	129
" Niels Peder	104	" Per	130
" Niels Peder	105	" Per Frits	110
" Niels P. Bæk	113	" Rasmus	123
" Nielsine K.	104	" Signe	137
" Ove Steen	137	" Svend Aksel	130
" Petrine	104	Richter Helle	190
" Pia	194	" Jan	190
" Rigmor	138	" Lene	190
" Sofus	105	Rysholt Asta	165
" Sine Marie	110	Skjærris Annalise Agnete	162
" Susanne R.	155	" Merete Elisabeth	162
" Søren Bæk	119	" Åse Birgit	162
" Torben Brunbj.	137	Stephansen Henning	122
" Torben Bæk	119	" Svend Erik	122
" Verner	194	Søbye Gerda	196
" Villy Bæk	112	" Hanne	196
Pedersen Anni Lind	108	" Inger Marie	196
" Bente Lind	108	" Karl Kristensen	195
" Brian	168	" Lars Peder	196
" Bøje Vinther	168	Sørensen Andersen Kristian	159
" Claus Agerh.	125	" Ane Margr. Jacob	173
" Eva	172	" Anna-Marie	171
" Fritza	159	" Anton Emil	145
" Gurli Lind	108	" Axel Møller	164
" Hanne	170	" Betty	168
" Hardy	158	" Carsten Møller	164
" Henry Reinh.	108	" Eleonora	165
" Inga Sønderb.	125	" Ingolf	167
" Jørgen	170	" Ingrid	167
" Jørn Sønderb.	125	" Jacob	120
" Kurt	144	" Jacob Sigfred	166
" Leif	144	" Jacobine Kirstine	160
" Peder	158	" Jensine Jacobine	147
" Steffen	159	" Kathrine Krist.	161
Rasmussen Ane Kathr.	130	" Kirsten	171
" Anna	124	" Kirsten	171
" Anni	128	" Tove Inge	171
" Bente	110	" Kirstine Jacobine	145
" Carl	121	" Marie Augusta	146
" Christian	128	" Marie Frederikke	169
" Claus Frits	110	" Mikkel Christian	164
" Ellen Kirst.	129	" Niels Kollerup	171
" Elna	124	" Peder Emil	168
" Emma	126	" Per Møller	164
" Emma	139	" Petrine	172
" Ernst	110	" Ruth	169
" Gitte Marian	129	" Svend Robert	171
" Gunnar	110	" Søren Jacob	120
" Hans Verner	110	" Søren Jacob	144
		" Søren Jacobsen	144

Sørensen Thorkild	170	Østergård Ejner Reinh.	162
" Vibeke Marie J.	120	" Elna Valborg	162
Tang Herluf Bæk	119	" Emma Ragnhild	163
" Linda Bæk	119	" Ghita	163
Østergård Anette	163	" Ingrid Kirsten	164
" Anna Marie P.	164	" Tove Elisabeth	107

-----oooOooo-----