



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SØLBECK SLÆGTEN

**Fra
Vodder sogn**

om
Thomas Laursen Sølbeck
og hustru
deres forfædre og
efterkommere

Denne

Slægtsbog

er udarbejdet

til:

FORORD.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J. C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt." Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?", så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i forskellige sogne, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som de ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkel-

tes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Sydjysk Slægtsforskning
Kolding

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit, første afsnit, anetavlen, omhandler Thomas Laursen Sølbeck og hans kone Bodil Marie Møller, med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af de efterkommere efter nævnte ægtepar, det er lykkedes at finde.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde også omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, medens ane nr. 8's forældre er nr. 16 og 17. Hvis omvendt man vil finde barnet af f.eks. ægteparret nr. 22 og 23, så halverer man det lige nummer. Barnet er altså nr. 11, gift med nr. 10, deres barn er nr. 5, gift med nr. 4, og deres barn igen er nr. 2, gift med nr. 3.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Når stoffet således visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - Landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt" korn.

Forholdene på forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 " "
1 " hvede eller ærter	1½ " "
1 " havre	½ " "
1 " humle	½ " "
4 læs enghø	1 skp. "
12 gæs	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806 -1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td. land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing Amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det, De har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at De er fuldt ud tilfreds og finder resultaterne både gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Åbenrå (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f.eks. landsarkivet i Viborg og her får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder, fyldt med håndskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesket komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille på alle strengene, dels fordi han til fulde behersker gotisk, og del fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, må De således huske på, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin rådighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgår af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiderne i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær Sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i et eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegården. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpekilder, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandler og optagelser af lån etc. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altomvervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende

forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske gods-komplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske på den måde, at der opstår en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de angivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, med det formål at give Dem et indblik i arbejdets omfang, og bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

ANETAVLE

over

Thomas Laursen Sølbeck

og

Bodil Marie Pedersd. Møller

I. Generation.

Ane 2. Thomas Laursen Sølbeck

Han blev født den 10. november 1793 i Vestergasse og blev hjemmedøbt samme dag. Han blev fremstillet i Skærbæk Kirke den 26. december samme år. Faddere ved dåben var Thomas Jepsen fra Tøwring, Ock. Lassen og Hans Jepsen fra Øster Gasse, Anna Cathrine Hansis og Birthe Jeppesdatter ibid. Han blev konfirmeret i Døstrup den 10. marts 1811. Han arbejdede som skomager i Birkelev. Han døde som enke og aftægtsmand den 27. januar 1881 i Birkelev af alderdom og vattersot. Han blev begravet på Vodder Kirkegård den 4. februar 1881.

Han blev gift i Vodder Kirke den 17. oktober 1820, forlovere var Peder Jensen og Christen Andersen, med

Ane 3. Bodil Marie Pedersdatter Møller.

Hun blev født i Normsted den 11. marts 1801 og blev døbt i Brøns Kirke den 15. marts samme år. Hun blev båret af Anne Maria Anderskone af Birklef, Mette Marie Truelsdatter af Birklef, Gunder Pedersdatter Normsted, Asser Nissen fra Westerbek og Niels Andersen af Birklef. Hun døde i Birkelev den 21. august 1874 i en alder af 73 år og 5 måneder af alderdomssvaghed og astma.

Folketælling:

Afg. Laurits Hansens søn af V. Gasse opholder sig hos sin mostersmand den Sr. N. Alslef her i Døstrup.

Nr. 2. Kjøbe og opholdscontract.

1820, Vitterliggiøres herved at der imellem Niels Willadsen som sælger på den ene side og Thomas Lauridsen Sølbeck, som køber på den anden side er indgået følgende uryggelige kjøbe og opholdscontract under dags dato nemlig:

§ 1.

Niels Willadsen har med sin hustrues villie og samtykke, solgt og aldeles overdraget til Thomas Sølbeck og hans tilkommende hustru Bodil Marie Møller og begge deres arvinger, hans hidtil i Birkelev bye beboede inderste huus beliggende på byens grund, med hvad er søm - muur og nagelfast, såvelsom den dertil beliggende kålgård og de af sælgeren tilkøbte ejendoms landerier, nemlig et stykke hedejord, næsten Birkelev beliggende på den såkaldte blåbær hede, af størrelse 4 re små parceller som Key Jessen og

Anders Truelson forhen haver eiet, og 2 de stykker, såsom noget pløje-land, østen Birkelev bye og noget hede eller fæled sønden byen og hørende til Ullerup og Normsted marker, så i alt ligeledes 4 parceller, som Bunde Clausen forhen har haft i besid, hvilke samtlige landstykker efter de kongelige rentekammers forhøjelse af 20. januar 1798 og 8. november 1800, bliver forbemeldte inderstehus med de dertil hørende ret og rettigheder, som nu dertil og ligger og hører og med rette ligger og har hørt, desligeste 2 køer, og 2 får og samtlige boeskaber samt løsøre som findes i husene, slet intet deraf undtagen eller forbeholden i nogle optænkelige måder, således at Thomas Lauritsen Sølbæk og tilkommende hustru Bodil Marie Møller det altsammen nu strax må antage, eie, nytte og bruge og beholde og for dem og begge deres arvinger så nyttig og gavnlig giøre, som de bedst ved og kan, herimod:

§ 2.

Kiøberen for sig og kiæreste hermed forpligter, at svare af grunden hvorpå det kiøbte hus er opført, årlig om martini, i giengift til byen 24 sk sølv, og i lige måde af de de øvrige anførte landerier forholdsmæssige afgifter.

§ 3.

at betale sælgeren Niels Willadsen Nissen for hus og landerier, samt hvad videre er solgt og afhændet til ham en gang for alle, imod lovlig qvittering den omtalte kiøbesum 166 rbd og fire skilling sølv nu strax ved overtagelsen, uden nogen indvending eller modsigelse fremdeles:

§ 4.

haver kiøberen med kiæreste fra sig her indgået at forsyne og forsørge sælgeren Niels Willadsen Nissen og hustrue sålænge de lever med forsvarlig føde og klæde, samt hvis de videre måtte være behøvende, såvelsom at forskaffe dem fri rygte og tilsyn både i sunde og syge dage, som for gud og øvrighed forsvarlig kan være, ligeledes at betale dem årlig til en håndskilling 4 rbd 4 4/5 sk i sølv, hvor imod da, sælgeren og hustrue bliver sålænge deres evne og kræfter tillader det, at være kiøberen og tilkommende ægtefælle i henseende til stedets bedrift behjælpelig uden nogen betaling, dog det hvad de sælgeren og hustrue måtte fortiene beholder de selv til egen og fri disposition, sluttelig når sælgeren og hustrue ved døden afgår at bekoste dem en christsummelig jordefærd, hvorimod de beholder deres efterladte klæder og lintøj, som betaling ansees.

På det nu sælgeren om kiøbesummens rigtige betaling og er den ham og hustruen efter næst forrige forsikrede ophold desmere kan være betrygget, da pantsætter kiøberen for sig og kiæreste til dennem herved alt hans havende og fangende rørende og urørendes gods og formue, hvorsomhelst det endog måtte findes og antræffes, intet deraf undtagen eller forbeholden i nogle tænkelige måder.

Til stadfæstelse haver parterne denne Contract egenhændig underskrevet og højst sømmelig ombedet de kongelige officialer i Hvidding Herred med dennem at underskrive til vitterlighed.

Actum Bircheleff den 19. juni 1820

Niels Willadsen Nissen

Thomas Lauridsen Sølbeck

Til vitterlighed

A. Hardenburg

P. Kádz

S. Nielsen

I 1831 Køber Thomas Sølbeck af den førhen afdøde Anders Pedersen Schach ejede 5 ottinger bondegård, som blev udstykket i flere parceller, parcel no. 2 for 300 rbd med alt hvad der af rettigheder tilhører, dette var blevet udlagt til et kådnersted. Hvilket blev underskrevet i de kongelige officialer i Brøns den 8. august 1831.

Contract.

Vitterliggøres at der imellem gårdmand Hans Jessen Hansen i Birkelev som sælger på den ene side, og Thomas Lauritsen Sølbeck som køber på den anden side, følgende contract er aftalt, fastsat og sluttet:

§ 1.

Sælger og overdrager og aldeles afstår Hans Jessen Hansen fra sig og sine arvinger med det kongelige rentekammers tilladelse af 30. juni s.a. som er meddelt med en forbehold af tredie hånds ret af det hans ejendomsgård i Birkelev beliggende, i vedhæftede extrat ud af jordebogen med litra Q betegnede hedeland et areal af 6 skp boniteret til $3\frac{1}{2}/16$ skp til ligeledes Thomas Lauritsen Sølbeck, med alle derpå hvilende eller i fremtiden påkommende skatter i tyngder og byrder, men også ret og rettigheder, ligesom han og hans formænd fri for hvermands på og tiltale, således at køberen strax må antage, nytte, bruge og beholde, gjøre sig det så nyttig og gaunlig som han bedst veed og tilladelig være kan.

§ 2.

derimod forpligter Thomas Lauritsen Sølbeck for sig og arvinger ikke blot i medfør at ovennævnte rentekammer bevilling at svare og betale af det købte land indtil videre den bestemte afgift af 16 rbd i årlig landgilde og i sin tid at overtage de forfaldsmæssige skatter og byrder ved skattereguleringen, endvidere at forene dette land uadskillelig med sit kådnersted under Birkelev, men endogså betale til sælgeren den velforordnede købesum 16 rbd sølv.

§ 3.

Alle med denne contract forbundne omkostninger og $\frac{1}{2}$ % til den kongelige kasse betaler køberen ensidig, ligeledes har han på alle vedkommende steder på egen bekostning at lade sig indskrive.

Skeet således i Birkelev den 15. juli 1838 og expederet i Brøns den 13. au-

gust 1838

Hans Jessen Hansen

Thomas Lauritsen Sølbeck

Ligeledes køber Thomas Lauritsen Sølbeck samtidig af Peter Simonsen Thyssen et stykke jord litra G betegnet af Blåbær hede på 2 tdr og 1 skp boniteret til 1 10/16 skp på samme vilkår som ovenfor beskrevet.

Kiøbe og Overladelses Contract.

Vitterliggøres hermed at der imellem Thomas Lauritsen Sølbeck på den ene side og sønnen Thomas Sølbeck på den anden side som køber er følgende uigienkaldelige kiøbe og overladelses Contract samt aftagts Contract blevet aftalt indgået og sluttet.

§ 1.

Thomas Lauritsen Sølbeck sælger og afstår fra sig og arvinger til Thomas Sølbeck og hans arvinger, det ham ifølge kontrakt af 16. november 1820 tilhørende inderste hus i Birkelev med husbygninger og hvad deri er jord, mur, søm, og nagelfast tilliggende jorder af enhver art og naunlig den ifølge overdragelsesret af 8. august 1831 og tilhørende og med inderstedet forbundne parcel no 2 fra Anders Petersen Schacks gård i Brøns og den mig ifølge contract 13. august 1858 tilhørende og med inderstestedet forbundne parcel af Peter Simonsen Thyssens gård i Birkelev og den mig ifølge contract af 13. august 1858 ligeledes tilhørende og med inderstedet forbundne parcel fra Hans Jessen Hansens gård sammesteds, med alt af enhver slags, den i jorden lagte vintersød, den forhåndenværende giødning, den ind og udvendige besætning af creaturer, avlsredskaber, møbler og inventarium, kirkestader og begravellespladser intet undtaget, men alt således som det forefindes med de tilhørende rettigheder og herligheder, men og tyngder og byrder således som jeg sælgeren har eiet og besiddet samme, så at kiøberen det altsammen nu strax må tage i besiddelse, eie, nytte og bruge for sig og sine arvinger, imod at han opfylder følgende betingelser:

§ 2.

for sådan salg og overdragelse forpligter kiøberen Thomas Sølbeck for sig og arvinger at svare og betale alle på det kiøbte hvilende skatter og afgifter hæftelser og præstationer af enhver art intet i nogen måder undtaget.

§ 3.

forpligter kiøberen sig fremdeles til at betale i velaccorderedet kiøbesum 1800 rd der fordeles til hans sødskende og udredes på følgende måde:

til min søster Anna Margrethe gift Gildbjerg	200 rd
" " " Kjesten gift Lund	200 "
" " broder Niels L. Sølbeck	200 "
der ere betalte hvorfor meddeles qvittering	
til min søster Anne gift Jessen	200 "
" " " Christine	200 "
" " " Karen gift Schmidt, som er betalt	200 "
" " " Else Marie gift Rask	200 "
" " " Gunder Marie gift Rask	200 "
" " broder Simon Petersen Sølbeck	200 "

som udgør de 1800 rd, hvilken capital forsåvidt den ikke er udbetalt forrentes med 4 % årligt fra tiltrædelsen og udbetales med $\frac{1}{2}$ års varsel.

Foruden forannævnte sum er kjøberen desuden forpligtet at svare sine sødskende fri ophold og forpleining ved staunen i sygdomstilfælde, så længe de ere i ugift stand.

§ 4.

Forpligter kjøberen sig endvidere til at give sælgeren Thomas Lauridsen Sølbeck og nulevende hustrue så længe en af dem lever følgende aftægt:

a. opfører for dem et aftægtshus af passende størrelse på det sted og den måde, som aftægtstagerne forlanger det og indretter det efter deres ønske, ligesom det stedse holdes vedlige i god og ordentlig stand af aftægtsyderen.

b, overlader dem til kålgård et passende stykke jord i nærheden af aftægtshuset, som aftægtsyderen lader indhegne på forsvarlig måde, graver og giøder hvert år på ordentlig måde og holder vedlige med hegn.

c. giver dem årlig til underholdning 3 tdr rug, 1 tdr hoghvedegryn, 2 tdr byg og $\frac{3}{4}$ tdr malt der leveres halvt til 1 ste mai og 1 ste november, og hvad det umalede korn præstationer angår befordres de frit frem og tilbage til møllen og betaler malepengene for dem, fremdeles årligt til samme tider 112 pund grønsaltet flæsk og 112 pund ferskt kiød, om mortensdag hvert år 1 lispund uheglet hør, 1 skp salt, 2 pund humle og 10 pund talg til lys, ugentlig 2 pund smør og daglig en kande nymalket mælk, disse præstationer skulde være gode og sunde og friske varer.

d. leverer dem årligt i rette tid og tør tilstand i aftægtshuset et tilstrækkelig quantum ildebrændsel, og tilsteder dem fri og uhindret afbenyttelse af stedets brønd, skorsteen, ovn, bage og bryggerredskaber tilfælles med aftægtsyderen.

e. medgiver dem til afbenyttelse på aftægtet det fornødne boskab, sengetøi, thetøi og kiøkkentøi, så meget som de ønsker og er nødvendig for deres husholdning.

f. fodrer for dem 2 får og tilligemed yngel græsser indtil mortensdag og beholder aftægtstagerne både uld og yngel.

g. betaler høitidsoffer for dem og beforder de med anstændig befordring så ofte de ønsker det og hvorhen de forlanger det stedse tur og retur.

h. giver dem i svagheds og sygdomstilfælde den fornødne pleie og opvartning, således som for gud og øvrighed kan forsvares.

i. aftægtet der leveres præcis forbliver uforandret, indtil den længstlevendes død.

k. gives og bekostes dem, når de ved døden afgår en hæderlig og christelig begravelse overensstemmende med egnens skik og brug, og falder da alle deres benyttede på aftægtet medgivne genstande ligesom deres klæder tilbage til stavnebesidderen, hvorimod rede penge og udestående fordringer tilfalder deres arvinger efter loven, det står aftægtstagerne frit for at forlade staven og reise andetsteds hen og der betales dem da i stedet for hele aftægtet årlig 30 rd med halvdelen 1. mai og 1. november hvert år, ligesom de og kunne vende tilbage igien og nyde aftægtet uforandret, som det foran beskrevet, såvel fraflytningen som tilbagekomsten må ske med et halvt års varsel.

§ 5.

til sikkerhed for aftægtet og tilflugten samt kjøbesum pantsætter kjøber den herved erhvervede ejendom med tilliggender og tillader at contracten må på hans folium i skyld og panteprotocollen indføres selv i hans fraværelse.

§ 6.

Alle med denne contracts udfærdigelse forbundne omkostninger stemplet papir $\frac{1}{2}$ % afgift m.m. betaler kjøber alene.
Sælgeren indestår for den sædvanlige hjemmel og leverer reent folium i skyld og panteprotocollen.

Således skeet i Birkelev den 25. januar 1864, udfærdiget i det kgl. actuariat for Hvidding og Nørre Rangstrup Herreder i Toftlund, samt underskrevet smst den 13. februar 1864 med tilføiende at i handelen tillige medfølger den parcel sælgeren dags dato har købt fra Hans Hansen Barsbøl og at kjøbesummen ikke ønskes protocolleret, ligesom også at der svares i håndpenge til aftægtstagerne af aftægtsyderen, hvis staven kommer i fremmede hænder 10 rd årlig til 1. mai og 1. novb. og at der i dette tilfælde i stedet for ildebrændsel således som det er bestemt i § 4. ydes dem årligt hjemkørt i tør tilstand og indsat i aftægtshuset 10 000 stk klyne og 6 læs tørv a 20 snese pr. læs.

Thomas L. Sølbeck

Thomas Sølbeck

Det kongelige actuariat i Toftlund den 13. februar 1864
C. Nissen.

Sønnen Thomas Sølbeck køber i 1867 endnu et stykke jord, der tillægges ejen-

dommen af Mikkel Andersen Vestergård, stort 16 tdr og 3 10/16 skp,
som bliver lagt sammen med ejendommen, der jo således bliver større
for hvert jordkøb, der tillægges den.

2. Generation.

Ane 4. Laurids Hansen.

Han blev født i Ø. Gasse den 19. maj 1754. Faddere ved dåben i Skærbæk Kirke var Johann Johannsen, Jens Jepsen, Hans Andersen, Hans Pedersen, Christina Niskone, Karen Pedersdatter, Kiesten Eskelsdatter fra Nr. Skærbæk. Han boede i V. Gasse, men døde 53 år gammel i Hjemsted, og blev begravet i Skærbæk den 26. juni 1806.

Han blev trolovet i Øster Gasse den 25. marts 1786, og den 11. april 1786 blev ærlige og gudfrygtige ungkarl af Øster Gasse Laurids Hansen viet til den dydige og gudfrygtige pige af Giesing

Ane 5. Anne Nisdatter.

Hun blev født i Giesing den 14. januar 1753 og døbt i Skærbæk Kirke. Faddere ved dåben var Jens Iwarst fra Gasse, Jesper Pedersen fra Ø. Gasse, Jens Mathiesen, Zidsel Jenskone, Ellen Thomasdatter, Karen Pedersdatter og Boel Jessdatter. Forlovere var Las Jensen og Simon Nissen, underskrevet i Skærbæk Præstegård den 23. marts 1786. Anne Nisdatter døde som enke i V. Gasse i en alder af 71 år den 22. april 1823. Hun er begravet i Skærbæk den 25. april samme år.

Nr. 4 Contract.

Giøres hermed vitterligt at der imellem Mads Pedersen i Øster Gasse som sælger på den ene side og Laust Hansen samme steds som kjøber på den anden side er indgået og sluttet følgende:

§ 1.

Mads Pedersen sælger og afhænder fra sig og sine arvinger til Laust Hansen og hans arvinger hans hidtil beboede 1 otting fæstegrund i Øster Gasse, østen byen med huse og bygninger i den stand som de nu forefindes, jord, mur, søm, nagelfast, agger, eng, folche fæ med hede, kiær, mose, kirkestader og begravelser samt al anden ret og rettighed som nu tilligger og med rette bør ligge, desuden en ko, alt rørendes og urørendes, således at foranførte fra Pedersdag 1787 qvit og frit for kgl restance og privat giæld, når antageren overtager dette.

§ 2.

Kjøberen Laust Hansen forpligter fra ovenstående dato at svare prompte alt hvad svares og betales bør.

§ 3.

at betale til sælgeren Mads Pedersen for det nu solgte udi rede penge en for alle gange imod lovlig qvittering den bestemte kjøbesum 2.200 marck lybsk og deraf:

førstkommende maidag 1787 uden rente	1.000 mk
og resten som er	1.200 "

om mortensdag samme år med rente efter 4% fra mai dag at regne, dernæst:

§ 4.

at lade Kiesten, Hans Ingversens datter nyde udi huset hendes frie tilflugt med fri husværelse, fælleds ild og lys, så længe hun er enlig og ugift, når hun skulle tilslåes sygdom. Til sikkerhed pantsætter kjøberen sin nu erhvervede ejendom som fast sikkerhed for det omhandlede.

Actum Øster Gasse 4. januar 1787

Mads Pedersen Laust Hansen

Samtidig låner Laust Hansen af Michel Jensen Pedersen i Toftum på Rømmø 450 mark og hos Pauli Nielsen Pedersen ligeledes 450 mark til hjælp til betaling af den købte gård i Øster Gasse.

Ligeledes bliver han skyldig til Peder Andersen i Øster Gasse 333 mk og 16 skilling lybsk som en rest af kjøbesummen af 22. marts 1786 solgte ejendomsgård halve, som bliver stående hos mig til forrentning, imod min udstedte obligation, imod en årlig rente af 4%.

Ligeledes bliver han gjæld skyldig til Maren afdøde Jens Sørensens efterladte enke i Øster Gasse, hvilke penge hun redelig har lånt ham 100 rd mk, som ligeledes forrentes med 4% årlig.

Arrild den 15. marts 1787 Laust Hansen

Ane 6. Peder Jensen.

Han blev født den 18. juli 1767 i Birkelev. Den 19. juli 1767 blev han døbt i Vodder Kirke. Faddere ved dåben var Peder Michelsen W, Thomas Bertelsen, Hans Bertelsen, Bertel Jepsen, Peder Andersen, Maren Hansdatter i Hornsted, Karen Pederskone, Else Jenskone, Ane Marie Nielsdatter og Anna Kirstine Andersdatter. Han var gårdmand. Han døde i Normsted den 5. december 1841 og blev begravet i Brøns den 9. december samme år. Han blev 74 år gammel.

Han blev trolovet i Brøns den 8. november 1793.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget,

skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, førend de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og i vore dage er den afløst af forlovelsen.

Som ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Den 29. november 1793 blev ungkarl af Birkelev Pedersen Jensen viet i Brøns til Pige af Normsted

Ane 7. Kirsten Thygesdatter.

Hun er født i Normsted den 26. juli 1774 og blev døbt i Brøns Kirke den 1. august 1774. Hun blev båret af Else Jenskone i Birkelev og faddere var Maren Christensdatter, Kirsten Marie i Brøns, Truels Nielsen i Birkelev og Bertel Jepsen i Normsted. Kirsten Thygesdatter var født på den gård, hvor hun levede og døde. Hun døde i en alder af 77 år den 10. september 1850 i Normsted som enke efter afg. gårdmand Peder Jensen, og hun blev begravet i Brøns den 17. september samme år.

Folketælling 1840 Hviding Herred, Brøns:

Peder Jensen 73 år husfader
Kirsten Thygesdatter 67 år hans kone
4 tjenestefolk.

Nr. 6.

Da Peter Jensen fra Normsted som formynder for Karen Jensen Borre 6 år gammel, en datter af afdøde Jens Hansen Borre i Thiset, formedelst arven efter hendes afdøde forældre i følge skifte og deling af 3. september 1822 til beløb 70 rd 36 $\frac{2}{5}$ sk hvorfra går 40 sk bliver der 69 rd 44 $\frac{2}{5}$ sk, han bliver således ansvarlig for denne arv, som er ham udbetalt, hvilke han bedes udsætte på renter og derfor årlig den 1. juli 1823 den første gang skal aflægge regnskab for.

Haderslev udi Gramm og Nübbel justitariat den 3. september 1822

Schrader

3. Generation.

Ane 8. Hans Laustsen Fanninger.

Han blev født den 31. juli 1707 i Øster Gasse og blev døbt i Skærbæk Kirke. Faddere ved dåben var Anders Fanninger fra Øster Gasse, Peder Hansen, Jens Jensen Thyboe i Øster Gasse, Hans Jebsen do., Karen Nannes af Giesing, Mette Hansdatter af Winum og Kiersten Hansdatter af Øster Gasse. Han døde i Øster Gasse den 18. maj 1763 i en alder af 58 år og blev begravet i Skærbæk.

Hans Laustsen Fanninger blev trolovet den 3. marts 1753 og blev viet i Skærbæk den 3. november samme år til

Ane 9. Maren Pedersdatter.

Hun er født 3. pentec 1717 i Øster Gasse. Hun er hjemmedøbt den 18. maj 1717 og er fremstillet i Skærbæk Kirke. Faddere ved dåben var Niels Lauersen i Skærbæk, Jeb Christensen ibid, Jeb Hansen i Øster Gasse, Jacob Harreby, Christen Hansen, Kromand, Kiesten Jacobs, Kiesten Anders, Maren Pedersen ibid, Maren Schmitz, Kiesten Anders og Anna Andersdatter. Hun døde 65 år gammel i Øster Gasse den 19. april 1781 og blev begravet uden ceremoni på Skærbæk Kirkegård.

Nr. 8. Kjøbe contract.

Birte Jenskone med Curator i Øster Gasse sælger til Hans Lauritsen og hans arvinger det hus og væring, hvilket er bygt under et med kjøberens otting i Øster Gasse, og derfra forhen er blevet solgt, som hendes mand og hun efter hans død beboet haver bestående af 4 fag salshus og 6 fag ladehus, alt i den tilstand det nu befindes med dertil beliggende kålgård og anden rettighed, som nu dertil ligger, og af arrildstid har ligget og været haver, intet deraf undtagen i nogen måder, således, at han det om førstkomme Pedersdag, til hvilken tid sælgerinden i huset forbliver, må antage og gjøre sig det altsammen så nyttig, som han selv bedst ved og kan, hvorimod Hans Lauritsen forpligter sig og arvinger at give og betale derfor i rede penge 50 rd af hvilke han skal betale 50 mk førstkomme Sct. Martensdag, og resten som er 100 mk om Sct. Michelsdag 1746, dog uden renter, mens i fald pengene til samme tid ey bliver betalt, da skal deraf rente gives efter 4%, imidlertid, og på det sælgerinde og hendes arvinger desbedre kan være forsikret om kjøbesummens rigtige betaling da pantsætter kjøbereren hende hans havende og fangende, rørende og urørende gods og formue i hvor som helst det måtte findes og antræffes, intet deraf undtagen i nogen måder.

Til ydermere stadfæstelse haver contrahenterne denne kiøbe contract egenhändig underskrevet og derhos tienstlig ombedet de kongelige officialer i Hvidding Herred med dennem til vitterlighed underskrive,

Actum Øster Gasse 30. juni 1745

Birte Jenskone

Hans Lauritsen

Nr. 8. Obligation.

Kiendes jeg underskrevne Hans Lauritsen i Øster Gasse ret at være giæld skyldig til min kiære broder ærlig og velagte unge karl Peder Lauritsen, som han mig foruden andet som jeg er hannem skyldig, efter min venlig begiæring til min fornødne udgifter med at betale, lånt og medforstract haver i rede penge god gangbar courant mønt nemlig 150 rd, for hvilke jeg Hans Lauritsen forpligter for mig og mine arvinger at betale hver år fra dato at regne 5% i renter, så længe de med villie og minde hos mig bliver bestående, men når min kiære broder eller hvem denne obligation haver i hænde begiærer det, da tilforpligter jeg mig for mig og mine arvinger efter et halvt års lovlig opsigelse, som os på begge sider kan opsige med alle renter og påløbende omkostninger forsikrer jeg med denne min udgivne obligation til skadesløs betaling.

Actum Vester Gasse den 30. januari 1739

Hans Lauritsen

Hans Pedersen

Peder Hansen

Ane 10. Nis Andersen.

Han blev født i Giesing den 30. januar 1718 og døbt i Skærbæk Kirke. Faddere var Tygge Nielsen, Peder Lassen i Gj., Jens Nielsen af Rømøe, Jens Pedersen, Niels Jensen af Ottersbøl, Else Hansdatter i N.B., Mette Jacobsdatter, Kirsten Hansdatter og Else Jensdatter. Han døde i Gjesing den 30. december 1792 i en alder af 75 år og blev begravet i Skærbæk med ceronomie.

Han blev trolovet den 31. maj 1743 og gift den 24. oktober samme år i Skærbæk med

Ane 11. Maren Hansdatter.

Hun blev født 14 post trini. 1717 i Giesing og blev hjemmedøbt den 29. august samme år. Hun blev fremstillet i Skærbæk Kirke. Faddere var Niels Rasmussen, Thomas Thøstesen i Giesing, Hans Jebesen Thøstesen, Maren, Mads Nielsen, Mette Nissen, Maren Hansdatter og Maren Geertsdatter. Hun døde

i en alder af 60 år i Giesing den 29. juni 1777 og blev begravet i Skærbæk.

Nr. 10.

Nis Andersen bliver i 1745 formynder for Cathrine Christensdatter 6 år gammel i Giesing, da hendes afdøde fader Christen Thuesen var borte og moderen Maren Thuesen agtede at træde i nyt ægteskab med Truels Nielsen af Ballum, og derfor måtte gøre skifte med sine to børn, medens Hans Nansen blev formynder for den yngste datter Gue Christensdatter 3 år gammel.

Enken med hendes tilkommende beholder den 1/4 part fæstegård, som hun og hendes afdøde mand hidtil har haft, desuden påtager de at betale alt på gården hvilende gjæld.

Dernæst lovede hun forsvarlig at opdrage sine døtre, flittelig at lade sine døtre undervise i deres christendom, og komme til guds bord, dernæst og forsyne dem med forsvarlig kost og klæder til deres 18 års udgang, og når de haver opnået denne alder da at give hver af dem i rede penge 100 marck, desuden en halv kiste, så og 2 klædninger af forsvarlig hiemgiort tøy, 1 sort og 1 brun, samt at lade dem nyde fri husværelse og seng tilligemed fælleds ild og lys på deres fødestavn så længe de ere ugifte.

Actum Giesing 8. januar 1745

som formynder for Cathrine
Nis Andersen

I 1846 udsteder Nis Andersen en obligation på 100 rd, som han havde lånt af gdm Hans Lassen i Giesing, med ald panteforskrivning på sin havende fæstegård i Giesing til samme, medunderskriver som garant er. Hans Nielsen i Giesing.

Giesing den 5. februar 1746

Nis Andersen

I 1748 bliver Nis Andersen værge for Woldborrig Jørgensdatter, hvad han med sin underskrift forpligter sig til at have opsyn med at hun får sin foreskrevne arv rettelig udbetalt i alle måder efter contract, som hendes fader Jørgen Nielsen Due havde lovet at præstere, nemlig 75 rd, hendes fæstensøll, samt 1 kiste og seng af værdi ligesom hendes halvsøster samt 1 rd i danske cronner på hendes bryllupsdag.

Giesing den 17. juni 1748

Jørgen Nielsen og Nis Andersen som værge.

I 1752 bliver Nis Andersen curator for Anders Henningsen og hustrue Karens datter Giertrud medens Niels Jørgensen af Hjemsted bliver det for søsteren Karen, medens broderen Henning nu skal overtage forældrenes 1/4 parts fæstegård i Giesing, og derfor bliver der lavet arveskifte imellem forældre

og søskende.

Giertrud skal have i fædre og mødrene arv 150 marck lybsk courant ved hendes 24 år, samt 1 kiste og seng eller i stedet 24 rd, 3 par klædninger, sit fæstensøll og så længe hun er hjemme og ugift fri seng fælleds ild og lys, det samme gælder for søsteren Karen.

Giesing den 28. august 1752

Nis Andersen
Niels Jørgensen
Henning Andersen
Peder Hansen

I 1768 er han som morbroder curator for søstersønnen Jens Japsen i Ullerup der kun er 19 år gammel ved sinne forældre Jap Clausen og hustrue Mettes overdragelse af deres gård til den ældre broder Anders Japsen deres fødegård i Ullerup, den hele fæstegård med huse og bygninger og alt hvad dertil hører.

Jens Japsen tilkommer da i fædre og mødrene arv 600 marck lybsk courant om Michelsdag 1769, foruden gode klæder af cuorlørt tøy et par nye støvler, samt et par sølvskospænder til 2 rd, desuden føde og klæder så længe de er ugifte, fri husværelse i fødegården.

Actum Ullerup den 22. februar 1768

Nis Andersen Jap Clausen Claus Japsen Niels Jepsen
Hans Japsen Anders Japsen

Ane 12 Jens Jensen.

Han blev født i Birkelev og blev døbt i Vodder Kirke den 14. februar 1720. Han døde i Birkelev den 16. december 1786 i en alder af 66 år og 10 måneder og blev begravet i Vodder den 20. december samme år.

Jens Jensen blev gift i Vodder den 23. oktober 1750 med

Ane 13. Else Andersdatter.

Hun blev født i Vodder Dom 1 p. trint. 15. juni 1727 og blev døbt i Vodder Kirke. Hun døde i en alder af 62 år og 7 måneder den 3. januar 1792 og blev begravet i Vodder den 8. januar samme år.

Nr. 12. Panteforskrivelse.

Kiendes jeg underskrefne Jens Jensen i Birkelev besidder og eier af 3 ottinger fæstegrund sammesteds hermed for mig og mine arvinger, ret vitterlig giæld skyldig at være til hr. pastor Søren Biørn i Vodder 750 marck lybsk courant, som jeg af hannem lånte i god gangbar mønt, så og samme til

til min gaun, nytte og brug anvendt haver, nu forpligter jeg mig på arv, tro og love at ville samme forrente med 4% i årlig rente, men endog capitalen såvel som resterende renter og forårsagende omkostninger hvis så sker efter ½ års foregående lovlig opsigelse strax at udrede til hr Søren Biørn eller hans arvinger, til skadesløs betaling pantsætter jeg herved fra mig og mine arvinger til hannem og hans arvinger alt mit havende og fangende rørende og urørende med hvad navn nævnes kan intet deraf undtagen i nogen måde, in specie min beboede af 3 ottinger fæstegrund bestående gård, cum omnibus pertinentiis, fra hvilken forskrivelse mig og mine arvinger intet skal befries, hverken krig, misvækst, dyrtid, pestilente, smitsomme sygdomme, ilds og vandsvåde, eller andre landplager, som dog gud i nåde vilde afvende.

Til ydermere stadfæstelse har jeg denne min udgivne obligation og pante-forskrivelse selv egenhændig underskrevet og derhos ombedet kongelige majestæts herreds og tingskriver til Hvidding og Nør Rangstrup Herreder Johann Friderich Holm på Holmgård sammen med mig til vitterlighed at subscribere.

Actum Birckelev den 22. november 1751

Jens Jensen

J. F. Holm

Nr. 12. Delings- og aftægts contract.

Gjøres hermed vitterligt at imellem Jens Jensen i Birkelev som overlader på den ene og hans ældste søn Anders Jensen som antager på den anden side og hans øvrige 4 børn såsom: Hans 22 år, Peder 19 år cum curator Tyge Andersen Normsted, og Anne Marie 31 år med værge Peder Hansen i Birkelev og Kiersten 28 år med curator Truels Nielsen ibid. alle som arvtagere på den tredie side er indgået og sluttet en uryggelig overladelles delings og aftægts contract på efterskrevne måder:

§ 1.

Jens Jensen med sin hustrues villie og samtykke overlader og aldeles afstår fra sig og sine arvinger til den ældste søn Anders Jensen og hans arvinger hans hidtil i Birkelev bye beboede gård, bestående af 3 ottinger fæstegrund med huse og bygninger i den stand som nu findes, jord, mur, søm og nagelfast, agger, eng, forte, fælled, heede, siw, moese, kirckestandelser og begravelser, følgelig al videre ret og rettigheder som nu dertil lægger og med rette ligge bør, desligeste fæe, bæster og sæd, boe og boeskab, rørende og u-rørendes gods og formue, intet deraf undtagen i nogen måde, således at denne søn strax må antage dette, når han får adkomstfæste derpå, hvorimod:

§ 2.

antager Anders Jensen declarerer at hans fædre og mødrene arv er ham fuldkommen godtgiort i gårdens overladelles og altså efterdags des årsag ingen tiltale har, men dernæst:

§ 3.

sig hermed for sig og sine arvinger på lovkræftigste måde tilforpligter, ey alene selv at svare til den ved gården hæftende giæld og restance, såvelsom fra nu af prompte at afdrage alle påkommende skatter og udgifter, med hvis videre deraf præsteres bør, men endog:

§ 4.

at betale til hans 4 sødskende for ald fædre og mødrene arv ud af gården imod lovlig qwittering som følger:

a. til Hans Jensen udi rede penge når han bliver 23 år 400 marck lübsk, desuden at give ham 3 sæt klædninger af hiemgiort klæde nemlig 1 sort, 1 brun og 1 blå bestående af hver en kiol, camisol og buxer.

b. til Peder Jensen udi rede penge ved hans 23 år 400 marck lübsk, og iligemåde som broderen de tre sæt klædninger, og at de bliver hjemme til de er 22 år og arbejder i samme tid efter evne og styrke til stavnsens bedste.

c. til Anne Marie udi rede penge 200 marck lübsk som om mickelsdag indeværende år uden rente, derforuden at give hende en forsvarlig kiste og seng m.m. hvad der til hører, og når hun kommer i ægteskab at holde hendes trolovelse og fæstens fremdeles at betale hende en gang for alle i stedet for hendes tilgode havende løn om næste michelsdag 150 marck lübsk, hvormed hun værer fornøyet.

d. til Kiesten ligeledes 200 marck lübsk, samt kiste og seng og trolovelse med tilbehør i alle dele ligesom søsteren er tilskrevet, hendes tilgodehavende i løn er beregnet til 100 marck lübsk som betales michelsdag o. s.v.

Efter den tid nyder hun og hendes søster på deres fødestavn hver et halvt års løn fri kost uden betaling, og ifald pengene ey udbetales hans 4 sødskende til de tider, skal deraf svares rente, ligesom de samtlige nyder i ugift stand på deres fødegård fri husværelse og seng samt fælles ild og lys.

Ydermere:

§ 5.

at forsyne og forsørge hans kiære forældre Jens Jensen og Else Jenskone med fornøden klæder og føde, så længe de lever, men i fald de herefter måtte forlange at de helst herefter vil være for dem selv i roelighed, da at forskaffe dem et rum i huset, hvor det bedst kan passe sig, som således skal indrettes med alle fornødne ting, at de derudi kan have deres bekvemme værelse, hvor udi leveres en forsvarlig seng og så meget boeskab, som de vil have at hjælpe sig med, dernæst at holde dem en ko levende og aldrig død på fri foder og græs ved stavnen den bedste, item på samme måde et får, fri for hyrdeløn, hvilket han første gang tager af den bedste ved døren, samt forskaffe aftægtstagerne sig selv i stedet igen og nyder såvel af det første som det sidste selv både uld og yngel.

Til underholdning leveres dem årlig 30 skp rug, 20 skp malt, 6 skp byg-gryn, 3 skp hauregryn, 1 halvt feed sviin, 2 fede giæs, 1 sviin til 8

marck og årlig udi rede penge 4 rd, tilstæder at de må tage kål af kålgården og brændsel af laden til fornødenhed, samt fri hest og vogn til kircke, mølle og andetsteds, hvorhen deres fornødne ærinde måtte kunne falde, lover og at gå dem til hånde med røgt, pleie, tilsyn og varetægt både i sunde og sygdomstilfælde alle dage således som det for gud og øvrighed i alle måder forsvarlig kan være, og ved deres dødelige afgang at bekoste dem hver en christsoømmelig jordefærd, da aftægten og deres efterladenskab hjemfalder til gårdens besidder undtagen deres skårne livsklæder, hvoraf sønnerne arver faderens og døtrene moderens.

Stadfæstet med alles underskrifter i Birkelev 1. mai 1786

Jens Jensen Hans Jensen Tyge Andersen Peder Hansen
Truels Nielsen Anders Jensen

Ane 14. Thyge Andersen.

Han blev døbt 1 p. påske 13. april 1738 i Vodder Kirke. Han døde i Normsted i en alder af 66 år og blev begravet onsdag den 16. november 1803 i Brøns.

Han blev trolovet fredag den 24. januar 1772 i Brøns, og onsdag den 27. maj samme år blev ungkarl fra Vodder Thyge Andersen viet til enke fra Normsted

Ane 15. Ellen Pedersdatter.

Hun blev født i Normsted og døbt i Brøns Kirke den 24. juni 1736. Fæddere var Christine, Lorens Broders i Sch., Mette Berensdatter ibid., Kirsten Peders N., An Jensdatter S., Jens Pedersen i A., Inge Povlsens og Mads Lauridsen N.

Hun døde i en alder af 62 år og blev begravet i Brøns tirsdag den 27. marts 1798.

Ellen Pedersdatter var først gift med Jens Pedersen. Han var fra Birkelev. De blev viet den 10. oktober 1761 i Brøns. Han døde i en alder af 40 år i 1771 i Normsted og blev begravet den 13. marts samme år i Brøns.

Nr. 14.

I 1747 døde Hans Sørensens hustru Maren uden at have efterladt sig livsarvinger, så hendes søskende indgår da som arvinger i et arveforlig, hendes sødskende er:

nemlig hendes halvbroder Hans Andersen i Vodder selv myndig
hendes halvbroder Tyge Andersen ibid med curator Søren Biørn i Vodder
hendes halvsøster Else Andersdatter ibid, med curator Tyge Pedersen i Gånsager.

hendes halvsøster Maren Andersdatter ibid med curator Tyge Thomsen i Kircheby

hendes heelsøster Bodil Jensdatter i Gånsager med curator Hans Lauritsen i Sckierbeck på den anden side.

Der udbetales følgende arv efter hende til disse heel og halvsødskende:

250 marck lübsk

om jul 1748	150 marck lübsk
om jul 1749	50 " "
og om jul 1750	50 " "

og det uden nogen rente til deling imellem dennem efter lovens tydelige formelding en vel og at give dennem hendes efterladte skårne livsklæder, som de allerede haver bekommet og rigtig annammet, og at arvingerne dernæst rettelig afgiver skriftlig qvittering.

Nr. 14. Overladelses, delings og aftægts contract.

Giøres hermed vitterligt at imellem Tyge Andersen i Normsted, som overlader på den ene og hans ældste datter Kiesten med tilkommende ægtefælle Peder Jensen i Birkelev som antagere på den anden side, er datteren Karen Jensdatter selv myndig med laugværge Bertel Japsen i Normsted, samt hans egen og yngste datter Anna Maria 15 år gammel med hendes formynder Anders Pedersen i Kragegård som arvetagere på tredje side, under dags dato følgende uryggelige og uigenkaldelige overladelser, delings og aftægts contract oprettet, indgået, fastsat og sluttet:

§ 1.

Tyge Andersen med hans hustrues villie og samtykke overlader, herved til hans fremtidige svigersøn Peder Jensen og hans kiæreste Kiesten Tygesdatter og begge deres arvinger hans hidindtil i Normsted by beboede halve fæstegård med huse og bygninger i den stand som de nu forefindes og hvad deri er jord, mur, nagel og sømfast, item agger, eng, heede, fællid, moese, kirkestande og begravelser, følgelig ald den ret og rettighed, samt fæ, bæster og sæd, boe og boeskaber, rørende og urørende gods og formuer slet intet deraf undtagen eller forbeholden i nogen optænkkelig måde, således at Peder Jensen det altsammen nu strax må antage, eye, nytte og bruge og beholde for sig og tilkommende hustrue og arvinger så nyttig og gaunlig giøre som de bedst ved og kan, når han derpå har søgt og fået fæste
hvorimod:

§ 2.

Peder Jensen declarerer at hans tilkommende hustrues fædre og mødrene arv i forestående overladelse fuldkommen er bleven bonificeret og godtgiort så at han herefter ingen præstationer videre har,

§ 3.

sig hermed fra sig og arvinger på lovkræftigste måde, ey alene svarer den

til gården hæftende kongelig restance og andet privat giæld som enten er eller kunde opdages af gården udrede alle påkommende skatter og udgifter og hvad videre der præsteres og udredes bør.

§ 4.

at betale til hans hustrues sødskende en gang for alle.

a. til halvsøsteren Karen Jensdatter for ald mødrene arv 204 mk og 14 sk lübsk slesvig Holstensk mynt næstkommende Mortensdag 1793, eller hvis de med fuld minde bliver stående da at svare 4% renter om året.

b. til den yngste søster Anna Marie Tygesdatter for fædre og mødrene arv 403 mk 2 sk lübsk Slesvig Holsteensk courant når hun er 19 år gammel, så og ved samme tid levere hende 1 seng eller i værdi 100 mk og 1 kiste, samt give hende klæder ligeså fuldkommen som hendes hele søster Kiesten det har bekommet og bekoste hende, når hun engang ved guds forsyn skulde komme i ægteskab fri troløvelse, med hvad dertil hører, indtil hun er 19 år bliver hun hiemme ved gårdens besidder til tjeneste og i fald hun engang fik lyst til at lære væve håndværket, som skal ske på hendes egen bekostning, da er gårdens besidder enten over kort eller lang tid pligtig, at indrømme hende til sådan brug, et fri kammer udi gården af størrelse 6 alen i kvadrat med en jern kakkellovn, hvilket værelse aftægtstagerne haver med hende tilfælles. Til benyttelse udi samme værelse forskaffes hende en seng, eller og tillades hende at have fælleds seng i gården, men i fald hun ey forlanger omrørte værelse til hendes brug, da haver hun til gården fri tilflugt med fælleds seng, ild og lys, imedens hun er i ugift stand, fremdeles

§ 5.

at forsyne og forsørge hans fremtidige svigerforældre Tyge Andersen og hustru, som for det første nøjes med at gå på mad og mål med forsvarlig klæde, føde, rygte og tilsyn og varetægt, men når de over kort eller lang tid forlanger helst at ville være for dem selv i rolighed og aftægt, da er antageren pligtig at indrømme dem et forsvarlig hus eller husværelse i gården, som de har tilfælles med deres yngste datter, når hun som anført vil lære at væve, og derfor skal have sit eget kammer, og udi samme værelse leveres dem en seng og så mange boeskaber, som til aftægtsbrug er fornøden, samt vedligeholder dem altid med klæder. Både af ulden og linned, dernæst at holde dem en ko levende og aldrig død på fri foder og græs med stavnsens bedste køer, ligeledes et får, hvoraf de selv nyder uld og yngel.

Til underholdning leverer dem årlig i 2 terminer om mai og november, 24 skp rug, 20 skp malt, 5 skp Taddergryn, 5 skp byggryn, til slagting årlig 2/4 part feed sviin til 5 lispund flæsk og ¼ qvie af værdi 8 mk, og udi rede penge betale til dem 4 rd, desforuden at tilstede dem at tage kål af kålgården, og brændsel af laden til fornødenhed, bruge brygger og bageredskaber ved stedets besidder til fælleds, og at have fri heste og vogn til kirken og møllen, eller hvorhen deres fornøden derudi kunde falde og iøvrigt at opvarte dem såvel i sunde - som syge dage med rygte, tilsyn og varetægt, som for gud og øvrighed forsvarlig kan være.

Når overladeren og hustru drager på aftægt hvad enten det bliver over kort eller lang tid, da er gårdens besidder forbunden at udbetale til dem i re-
de penge, en gang for alle, 100 marck lübsk og indtil denne tid eller så
længe de går på mad og mål at svare og betale dem deraf årlig rente efter
4%.

Ved denne enes dødelige afgang ophører den halve aftægt af korn og penge,
men alt det øvrige vedvarer indtil den sidstes død, ligesom også enhver
ved sin dødelige afgang bekostes en hæderlig begravelse efter sognets
skik og brug, da derimod deres efterladenskaber efter den sidstes død
hjemfalder til stavnen undtagen livsklæderne, som deles imellem arvin-
gerne.

På det nu ey alene overladerne, om deres herudi tilskrevne aftægt, men
endog deres døtre om deres herudi forsikrede arvedele desmere kan være
forsikret, pantsætter antageren Peder Jensen til dennem hermed ald hans
havende og fangende gods og formue hvorsom helst det end findes intet
deraf forbeholden i nogen måde.

Til stadfæstelse have parterne denne contract egenhændig underskrevet og
forsømmelig ombedet kongel. majest. officialer i Hvidding Herred med dem
til bestyrkelse at subscribere.

Actum Normsted den 20. oktober 1793

Tyge Andersen

Karen Jensdatter (selvdragen + kors)

Anders Pedersen som formynder for Anna Marie Tygesdatter

Peder Jensen - Bertel Japsen som laugværge for Karen Jensdatter

Til vitterlighed

G. D. Langreuter

P. Bramsløw

P. F. Gundermann

Nr. 15. Skifte.

Da Jens Pedersen i Normsted der haver besiddet en halv fæstegård sammesteds,
for nogen tid siden ved døden er afgået og efterladt sig en encke Ellen Jens-
kone og 4 umyndige børn nemlig: Kiesten 10 år, Karen 8 år, Peder 5 år og
Laust 3 år på den anden side imellem hvilke bør tillægges lovlig skiftefor-
lig, da enken agter at forandre sig og indlade sig i andet ægteskab med unge-
karl Tyge Andersen af Birkelev, finder formyndere og laugværge det rådeligst
at børnene får deres arv efter faderen.

§ 1.

Formynderne Niels Jensen, Jens Clausen, Peder Pedersen og Claus Pedersen, der
for deres Myndlinger var repræsenterede.

§ 2.

Tyge Andersen og tilkommende hustru tilforpligter ey alene at svare til al
ære giæld og restance som ved gården findes, såvel som efterdags deraf af-
holde alle påkommende skatter og udgifter med alt hvad præsteres bør, men
endog:

§ 3.

at betale til hans 4 stiftbørn for fædrene arv:

a. til Kiesten 50 marck lübsk courant ved hendes 19 års opnåelse, give hende 1 daglig seng og 1 kiste når hun har været ved herrens bord, 1 sort kiole og hvad dertil hører og en anden affarvet klædning, samt 1 sølvske, og lade hende lære at kniple, bekoste hendes trolovelse, så stor som til en flæskeborste med hvad videre hører til, lade hende blive hjemme til hendes 19 år.

b. til datteren Karen betales det samme som nævnt ovenfor.

c. Til peder ved hans 18 års udgang til hvilken tid han bliver hjemme 125 marck lübsk, videre 1 sort og brun klædning, samt faderens tøy, samt $\frac{1}{2}$ kiste.

d. til Laust det samme som nævnt ved broderen ovenfor.

Videre at give disse sønner til deling deres faders sølvskeer og sølvknapper. Dernæst christelig at opdrage disse børn med forsvarlig føde og klæder holde dem til flittig skolegang, at de kan blive vel underviste udi deres christendom og døtrene lære vel at læse, men sønnerne både at læse og skrive og reigne, befordre dem både til konfirmation og guds bord og iøvrigt lade dem nyde på deres fødestavn fri husværelse, fælleds seng, ild og lys så længe de er enlige og ugifte.

§ 4.

at efterleve den under 5. august 1769 oprettede contract imellem Peder Pedersen Møller og Jens Pedersen oprettede i henseende til den førstes efterladte datter Kiestine Marie hendes fædrene og mødrene arv og hans efterladte enke Karen Pederskones aftægt, som består udi efterfølgende såsom:

til Kiestine Marie Pedersdatter udi rede penge ved hendes 22 år 400 marck lübsk courant uden rente, desuden alt hvad hendes søster haver bekommet i tøy, møbler med mere, intet undtaget.

b. til aftægtstagerinden Karen Pederskone, som skal forsynes og forsørges så længe hun lever og nøies med at gå på mad og mål, med forsvarlig føde og klæder, røgte, tilsyn og varetægt og alt hvad hun videre måtte behøve, men så snart hun forlanger det fri husværelse i gården med alt hvad hun behøver af klæder både af ulden og linned, altid at holde hende en ko levende og aldrig død, det samme med et får, hvoraf hun selv nyder uld og yngel, der ydes hende frit brændsel og kål, urter m.m. alt står til hendes frie benyttelse, desuden leveres hende årlig 12 skp rug, 7 $\frac{1}{2}$ skp malt, 2 $\frac{1}{2}$ skp tadder gryn, 2 skp byggryn til slag 1/4 part feed svin og 1/2 feed qvie, udi rede penge årlig til hummel, salt, hør og anden fornødenhed 16 marck lübsk, antageren tilsteder hende fri heste og vogn til kirke og mølle når forlanges, samt lover at gå hende til hånde, både i sunde som syge dage, med opsyn pleie og opvartning således som for gud og øvrighed er tilstedelig, ved hendes dødelige afgang at bekoste hende en hæderlig og skikkelig begravelse efter sognets skik og brug, hvori mod hendes efterladenskaber falder tilbage til gården, undtagen halvparten af hendes klæder, som hendes yngste datter Kiesten Marie skal have.

Underskrevet i Normsted den 23. december 1771

Niels Jensen - Jens Clausen - Peder Pedersen - Claus Pedersen - Ille
Jensone - cum curator P. Holm - Peder Pedersen - Laurits Pedersen -
Tyge Andersen

4. Generation.

Ane 16. Laurs Hansen Fanninge.

Han blev født i 1667 og døde i Gasse den 6. marts 1743 i en alder af 76 år. Han blev begravet i Skærbæk.

Han var gift med

Ane 17. Maren.

Hun blev født i 1676 og døde i en alder af 93 år i Ø. Gasse den 20. juli 1769. Hun blev begravet i Skærbæk.

Ane 18. Peder Andersen.

Han blev født i Melby i 1680. Fadder var vel nok en søn af Anders Nielsen Rømersen i Melby. Han døde 63 år gammel d. 1.9.12 trini 1743 i Øster Gasse og blev begravet i Skærbæk den 5. september samme år.

Han blev viet den 7. marts 1709 i Skærbæk til

Ane 19. Maren Hansdatter.

Hun er født i Skærbæk i 1683. I en alder af 71 år døde hun i Øster Gasse 6. p. trini 1754 og blev begravet i Skærbæk den 21. juli samme år.

Kirkebøgerne i Skærbæk begynder i 1690, og der mangler optegnelser over fødte i årene 1724 - 1731, over viede i årene 1711 - 1730 og over døde i årene 1711 - 1741.

Ane 20. Anders Nissen.

Han er født i Giesing og blev i Skærbæk viet den 27. november 1709 til

Ane 21. Maren Jensdatter.

Ægteparret dør ikke i Skærbæk. En overgang bor de i Brøns, men der er hel-

ler intet fundet om dem i samtlige nabosogne.
De dør måske i årene 1711 - 1741.

Nr. 20.

På sine gamle dage sælger Anders Nissen i Normsted en aftægts hus til Peder Pedersen og hans arvinger, som han får 56 rd i gangbar mynt, som betales i tre terminer med i 1744 - 45 - og 46.

Actum Normsted den 29. oktober 1744.

Anders Nissen med ført hånd

Peder Pedersen med selvdragne bogstaver.

Ane 22. Hans Tøstesen (Ulve).

Han er nok født, gift og død i Skærbæk i de år, hvor der mangler kirkebogsindførsler.

Ane 23. N.N.

Ane 24. Jens Pedersen.

Han blev født i Søndernæs og døbt i Brøns Kirke den 20. januar 1667. Han døde den 12. januar 1739 i en alder af 73 år og blev begravet Dom 1. post Epiphani 1739 i Vodder.

Han blev viet i Vodder dom 2. adv. - 9. december 1694 med

Ane 25. Kirsten Pedersdatter.

Hun er født i Birkelev i 1676 og døde i Vodder den 21. april 1746 i en alder af 70 år.

Ane 26 og 28.

Anders Thygesen er døbt i Brøns Kirke den 1. januar 1671. Han døde i en alder af 73 år. Tisto Johannes Baptisto - 24. juni 1745 blev han begravet i Vodder.

Anders Thygesen var gift første gang med Else Simonsdatter. De blev viede 26. p. trint 1699 i Vodder. Hun døde i en alder af 49 år i 1722 i Vodder.

Anders Thygesen blev gift anden gang med (der er ingen vielse indført 1723 i Vodder Kirkebog)

Ane 27 og 29. Kirsten Larsdatter.

Hun blev født i Gånsager i Vodder Sogn den 20. marts 1699 og blev døbt i Vodder Kirke. Faddere ved dåben var Niels Hansøn, Hans Pedersøn, Niels Jessøn, Anders Jessøn, Jes Pedersøn, Anders Lauridsøn, Jep Hansøn, Præstens kone, Else Hanskone, Buold Jeps kone, Karen Hanskone, Kirsten Hansdatter, Karen Klausdatter og Karen Pedersdatter. Hun døde i en alder af 48 år og blev begravet i Vodder Tisto Johann Baptist - 24. juni 1747.

Den 7. oktober 1745 blev Kirsten, Anders Thygesens Enke viet til Peder Michelsen af Vodder. Vielsen fandt sted i Vodder.

Nr. 26 og 28. Skifte.

Da Anders Tygesen i Vodder ved Døden er afgang og hans efterladte enke Kirsten Anderskone agter at træde i nyt ægteskab med Peder Michelsen sammesteds, følgelig med hendes 4 børn af første ægteskab bør gøre lovlig rigtighed angående deres fædrene arv, til denne ende er allerede giort overslag over boets midler af enken og børnenes formynder, hvor de på begge sider fundet for godt at skride til en venlig og mindelig forlig, i hvilken henseende er indgået og oprettet følgende forlig angående børnenes arv efter faderen imellem enken Kirsten Anderskone med laugværge Hans Lassen i Oved, og børnenes beskikkede formyndere: Tyge Pedersen i Gånsager, for Else 18 år, Tyge Thomsen i Kirkebye for Maren 14 år, pastor Søren Biørn i Vodder for den yngste søn Tyge Andersen 8 år, således som følger:

§ 1.

skal enken med hendes tilkommende ægtefælle beholde for sig og deres arvinger den halve fæstegård, så og den anpart i Holbeck mark, som hendes salig mand og hun efter hans død beboet og i eie haft, med huse og bygninger, bæster, fæ og sæd, boe og boeskab, rørende og urørendes gods og formue, alt i den stand, som det nu befindes, således at hendes tilkommende først må søge fæste derpå.

§ 2.

hvorimod enkens tilkommende ægtefælle og begge deres arvinger, forpligtes at svare til al den gæld og restance som ved stavnen måtte findes, og derfor børnene kræves og skadesløs at holde men endog

§ 3.

de to yngste børn christelig og forsvarlig at opdrage, dennem flittelig til skole at holde så at de kan blive vel underviste i deres christendom og

drengen lære at skrive, dernæst ved børnenes opnåede 20 års alder at betale til hvert af dem for fædrene arv udi rede penge:

til den ældste søn Hans Andersen som er myndig	200	marck
til datteren Else Andersdatter	100	"
til datteren Maren Andersdatter	100	"
til den yngste søn Tyge Andersen	200	"

eller i fald pengene med minde bliver stående længere forrentes de med 4%, des foruden at give hver af døtrene til samme tid en sort kiole af hiemgjort tøy, og når de efter guds forsyn kommer i ægteskab, da at bekoste enhver af dem sin trolovelse, og dertil give 2 fleske børster, samt hvad videre tilhører, hvorved videre er aftalt at sønnerne, når de når deres 20 år og døtrene deres 18 år, hver et sæt sort hiemgjort tøy, at de kan være skamløs iblandt fremmede og desforuden ved fødestavnen nyde fri husværelse og seng samt fælleds lys og ild, så længe de er ugifte, med det endnu videre tillæg, at enken skal betale de herpå gående omkostninger af hendes øyet og derfor børnene ey noget afkortes i deres herudi specificerede fædrene arv.

Actum i Vodder den 20. decembris 1745

Som laugværge for Kirsten Anderskone og som cautionist for Tyge Pedersen
Hans Lassen

som formynder for Else Andersdatter	Tyge Pedersen
som formynder for Maren Andersdatter	Tyge Thomsen
som formynder for Tyge Andersen	Søren Biørn
på egne vegne	Hans Andersen

Nr. 27 og 29.

Kirstens anden mand Peder Michelsen optræder i 1757 som formynder i en arvesag efter Jens Christensen i Gånsager imellem hans efterladte enke Maren Jenskone og deres i ægteskabet avlede børn, enken havde sognefoged Peder Biørn som laugværge, og børnene Kirsten 13 år med formynder Peder Nielsen i Gånsager, Adtzer 11 år fik Andres Knudtzen af Brøns som formynder, Karen 7 år fik Jes Clausen af Gånsager og Christine på 5 år fik så Peder Michelsen i Vodder som sin formynder. Enken overlades boet, der er Jens Christensens gamle fader på aftægt, og han er ved et fald blevet ganske lam og behøver nu hjælp hele tiden, hvilket yderligere belaster boet.

Det bestemmes, at hver af døtrene altså også Peder Michelsens myndling skal have ved deres 18 år 400 marck, forsvarlige daglige og søndagsklæder, samt 2 par nye klæder af godt hiemgjort og 1 af krambods, videre enhver af dem 1 forsvarlig kiste og seng med tilbehør, samt fri trolovelse til 3 fleskebørster, med hvad videre udfordres og er fornøden efter sognets brug, medens sønnen Adtzer skal have 800 marck, samt 1 hest og ellers som sine søstre.

Ane 30. Peder Pedersen Møller.

Han blev født i Normsted og blev døbt i Brøns Kirke Die Viridium - Skærtorsdag den 5. april 1708. Faddere ved dåben var Peder Møller, Peder Degn N., Truels Møllersvend, Elsebe Larses, Møller Brincks og An Henriks. Han døde i en alder af 61 år og blev begravet i Brøns 18. p. trint - 24. september 1769.

Peder Pedersen Møller blev trolovet torsdag den 23. september 1734 og blev viet i Brøns Kirke den 24. oktober samme år til

Ane 31. Karen Pedersdatter.

Hun blev født i Havervad og blev døbt i Brøns Kirke 3. adv. - 13. december 1705. Faddere ved dåben var Lars Nielsen, Bertel Prahl H., Per Larsen, Else Larses, Ellen Jacobs af Raahede og An Nielsdatter. Hun døde i en alder af 68 år og blev begravet i Brøns torsdag den 18. november 1773.

Nr. 30.

Kiendes vi underskrevne 2 de Haderslev Huusiske under Hvidding Herreds ret tingpligtige kongelige undersætter: Laust Pedersen i Brøns, besidder og eyer af 2 ottinger eller $\frac{1}{2}$ gård bønder grund og eiendom ibid, og Peder Møller i Normsted besidder og eier af 2 ottinger eller $\frac{1}{2}$ gård fastegrund sammesteds, hermed for os og vore arvinger in solidum at da Sr. Jørgen Nielsen den ældere udi Heede på Sønderland Rømøe har lånt og forstrakt Jens Pedersens søn af Astrup, Peter Frederichs Jensen et capital af 500 rd courant, hvilket han nu straxen annammer og modtager, for dermed at betale den sig nyligen tilkiøbte forhen til Nübbel hørte, mens nu til Gramm gods hørende såkaldede Jels Broe Mølle, og således til sin nytte og brug anvender, vi siden bemeldte Peter Frederich Jensen, som tager sit dominicium under et fremmed herskab, derpå ingen obligation til hr. Jørgen Nielsen den ældere udsteder og creditor derfor alleneste er fornøyet med voris cautionsfor-skrivelse, på foromrørte debitoris samt fader Jens Pedersens forlangende til en fuldkommen sikkerhed for creditori i kraft af dette overtager os fuld og faste lovenskab i henseende til bemeldte capital 500 rd med 4 % rente til undertegnede dato den 20. april årlig, og så længe hovedstolen står uafdragen, prompte til creditoren udi hans hus skal vorde erlagt, men endog samme 500 rd efter $\frac{1}{2}$ års på begge sider lovlig opsigelse til Sr. Jørgen Nielsen den ældere bliver afdragen, derfor af os stedse skadesløs holden, så at vi for rente capital og omkostninger på Frederich Jensens vegne alene vil svare og til den ende rettens velgerninger at creditor Jørgen Nielsen den ældre allerførst skulde og burde udsøge capitalen med rente og omkostninger hos Peter Frederich Jensen os ganske og aldeles frasiger, thi vi vil selv ene derfor in solidum hæfte, uden at creditor Jørgen Nielsen den ældere i den henseende med nogen anden skal have at gjøre eller behæfte. Vi og vore arvinger ønsker derfor større vished for at alt forestående er rigtig skal holdes og efterleves, når vi med alt vort havende gods in specie eiendoms og fastegård vel vitterlig og velbetænkt frasiger alle rettens velgerninger og udflugter med hvad navn de nævnes og optænkes kan i særdeleshed

det beneficium juris at creditor Jørgen Nielsen den ældere, først og fremmest burde tiltale principal - debitori Peter Frederich Jensen forinden creditor kunde have nogen slags anfordring til os, hvortil vi som selvskyldnere stedse vil være ansvarlig så fuldkommen, som det var vores egen gæld, og hæfter derfor til sidste skilling er betalt.

Således cautionerede de to altså den 20. april 1761

Laurits Pedersen

Peder Møller

Ane 32. Hans Lauritsen.

Han dør formentlig efter 1711.

Hans Lauritsen var gift med

Ane 33. Maren.

Hun døde VI post trini 1691 i Gasse, det vil sige den 22. juli. Hun blev begravet i Skærbæk. Hendes opnåede alder kan ikke ses. Den 17. juli blev Maren, Hans Lauritsens Kone begravet. Hun blev uformodentlig rørt af Guds Torden og Lynild i hendes arbejde på Giesing enge, da hun vilde stå op på høstvognen, og hun døde strax. Samme tid blev en pige i Medolden ramt.

Ane 36. Anders Nielsen Rømersen.

Ane 40. Nis Andersen.

Nis Andersen var gift med

Ane 41. Mette.

Ane 48. Peder Andersen.

Han blev født i Søndernæs i 1623 og døde i en alder af 64 år og blev begravet i Brøns den 25. marts 1687.

Den 15. oktober 1665 blev Peder Andersen trolovet i Brøns, og den 12. november samme år samme sted blev han viet til

Ane 49. Karen Jeps Enke.

Ane 52 og 56. Thyge Madsen.

Han blev født i Havervad i 1631 og døde samme sted den 18. oktober 1684 i en alder af 53 år. Han blev begravet i Brøns den 22. oktober 1684.

Thyge Madsen blev gift den 27. oktober 1667 i Brøns med

Ane 53 og 57. Maren Andersdatter.

Hun blev født i Endrup i Hviding Sogn i 1647. Hun døde 74 år gammel og blev begravet Dom l. Adv. - 30. november 1721 i Brøns.

Ane 54 og 58. Lars Pedersen.

Lars Pedersen af Gånsager blev begravet i Vodder den 10. juni 1730.

Ane 60. Peder Michelsen.

Han blev født i Normsted og blev døbt i Brøns Kirke den 5. oktober 1673. Han døde 80 år gammel og blev begravet i Brøns den 11. marts 1753. Peder Michelsen blev konfirmeret 14. april (intet årstal).

3. påskedag 1705 blev han trolovet i Brøns, og Festo Onu Sanet - Helgemisse - 1. november samme år samme sted blev han viet til

Ane 61. Ellidz Lauridsdatter.

Hun blev født i Havervad og blev døbt i Brøns Kirke den 5. december 1669. Hun blev begravet i Brøns 10 p. Trint - 14. august 1746.

Begge ægtefæller havde tient i Møllen i Brøns.

Ane 62. Peder Laustsen.

Peder Laustsen blev født i 1658. Den 25. marts 1734 i Brøns blev gamle Peder Laustsen i Havervad begrafet i hans alderers 76 år.

Peder Laustsen af Hviding Sogn blev trolovet i Brøns den 8. oktober 1688 og

den 27 oktober 1689 samme sted blev han viet til (på dette tidspunkt var han af Havervad)

Ane 63. Kirsten Hansdatter.

Hun var af Søndernæs. Den 8. oktober 1750 i Brøns blev gamle Kirsten Peders Laust Pedersens Moder i Havervad begravet (uden alder).

Ane 120. Michel Pedersen.

Han blev født i Normsted i 1615 og døde samme sted den 23. september 1680. Han blev begravet i Brøns den 26. september. Michel Pedersen blev 65½ år.

Han blev viet den 15. maj 1670 i Brøns til

Ane 121. Kiersten Lauritsdatter.

Hun var af Høirup Sogn. Hun døde, da hun var 66 år og 19 uger og blev begravet Festo Purificatio Mariæ - Maria Renselsesdag - Kyndelmisse - 2. februar 1716 i Brøns.

Kirsten Michels blev viet 2. gang 20. maj 1683 i Brøns til Niels Hansen. Han var fra Borglund i Aggeskov Sogn. Parret blev i Normsted.

Ane 122. Laurits Hansen Tydsk.

Han var fra Havervad og blev viet i Brøns den 5. februar 1665 til

Ane 123. Anne Pedersdatter.

EFTERKOMMERE

Efter

Thomas Laursen Sølbeck

og

Bodil Marie Pedersd. Møller

I.

Anne Margrethe Sølbeck er født i Birkelev den 10. april 1821 og er gift med Jeppe Pedersen Gilbjerg.

Egteparret drev en gård i Geestrup i Agerskov Sogn.

Der var 3 børn i ægteskabet.

I.A.

Peder Sørensen Gilbjerg er født i Geestrup i Agerskov Sogn den 25. februar 1849. Han døde den 17. august 1858.

I.B.

Bodil Marie Gilbjerg er født i Agerskov i Haderslev Amt den 19. februar 1852 og døde i Hjordkær den 9. oktober 1939.

Hun var gift med Peder A. J. Heisel, der er født i Agerskov den 18. maj 1826. Han døde i Agerskov den 15. september 1909.

Egteparret drev en gård i Rangstrup.

Der var 3 børn i ægteskabet.

I.B.1.

Anne Kirstine Heisel er født i Rangstrup i Agerskov Sogn. Hun døde som lille.

I.B.2.

Peter Jakobsen Gilbjerg Heisel er født i Rangstrup i Agerskov Sogn den 1. maj 1882 og er gift i Agerskov Kirke den 9. maj 1909 med Marie Rosenblad født den 16. august 1883 i Agerskov Sogn.

Hun er datter af gårdejer Thomas Rosenblad og Merrit Christine Høyer, Agerskov. Marie Rosenblad døde på Kassøgård den 18. maj 1945.

Peter Jakobsen Gilbjerg Heisel ejede og drev "Kassøgård", hvor han døde den 26. juli 1970.

Bopæl: "Kassøgaard", 6230 Rødekro.

Der var 2 børn i ægteskabet.

I.B.2.a.

Andreas P. Heisel er født den 17. januar 1911 i Bovlund i Agerskov Sogn og er gift i Hjordkær den 28. oktober 1941 med Anne Marie Meilandt, der er født i Kassø den 23. oktober 1910.

Hun er datter af gårdejer Jens Peter Meilandt og Anna Knudsen, Kassø pr. Rødekro.

Anne Marie Meilandt har gået i Kassø Kommuneskole i tiden 1917 - 25. I tiden 1932-33 havde hun et ophold på Haslev Udvidede Højskole, og i 1934-36 var hun på Menighedsskolen "Marthabo". Hun er uddannet i menighedspleje. I årene 1936-39 arbejdede hun som assistent på Chr. IX's Børnehjem. Fra 1941 har hun været hjemmearbejdende husmoder.

Andreas P. Heisel har ligeledes gået i Kassø Kommuneskole i tiden 1917-25. I 1926-27 var han på Nordborg Efterskole. I 1933-34 og 1934-35 var han på Askov Højskole. I 1935-36 havde han et ophold på Ladelund Landbrugsskole. I tiden 1961-71 drev han sin fødegård "Kassøgård". Han har været medlem af bestyrelsen af Kartoffelmelsfabrikken og Hjordkær Forsamlingshus.

Bopæl: Kassø, Hjordkær, 6230 Rødekro.

Der er 3 børn i ægteskabet.

I.B.2.a.1)

Peter Meilandt Heisel er født i Kassø i Hjordkær Sogn den 4. maj 1943 og er gift i Ullerup Kirke den 17. april 1965 med Karin Winterskov, der er født i Agnbøl den 13. oktober 1943.

Hun er datter af afdelingschef Carl Chr. Winterskov og Elita Anine Pedersen. Karin Winterskov har haft almindelig skolegang i Ullerup-Agnbøl Skole og har desuden gået på Sct. Jørgens Skole i Sønderborg, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Hun er handels- og kontoruddannet og har gået på Gråsten Handelsskole. Nu arbejder hun som medhjælpende hustru.

Peter Meilandt Heisel har haft almindelig skolegang i Kassø Kommuneskole. Han har været elev på Vojens Ungdomsskole i 2 sæsoner. Desuden har han været elev på Gråsten Landbrugsskole, Rønshoved Højskole og Landbrugsskolen i Grindsted. Han har været landbrugselev på en gård på Sjælland. Sin værnepligt aftjente han som garder i Odder. Han har overtaget sin fædres gård.

For tiden er han i bestyrelsen for Hjordkær Venstreforening, og han er sektionsfører i Hjemmeværnet.

Bopæl: "Kassøgård", 6230 Rødekro.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Torben Heisel er født i Sønderborg den 9. juli 1967.

Anders Heisel er født i Sønderborg den 31. maj 1969.

I.B.2.a.2)

Marie Meilandt Heisel er født i Kassø i Hjordkær Sogn den 30. november 1945 og er gift med Antony Dahlmann, der læser til læge.

Marie Meilandt Heisel har taget lærereksamen.

Bopæl: Los Angeles, U.S.A.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Nicolas Dahlmann er født den 16. september 1975.

I.B.2.a.3)

Anni Meilandt Heisel er født i Kassø i Hjordkær Sogn den 22. april 1948. Hun har taget lærereksamen.

Bopæl: Paris, Frankrig.

I.B.2.b.

Thomas Heisel er født i Kassø i Hjordkær Sogn den 22. december 1919 og er gift i Rise Kirke den 14. marts 1954 med Eline Christiansen Hell født i Kværs den 22. februar 1931.

Hun er datter af landmand Lorenz Gottlieb Hell og Dagmar Christiansen, Kværs.

Eline Christiansen Hell har haft almindelig skolegang på Kværs Skole og har desuden været elev på Engelsholm Højskole.

Thomas Heisel har gået 7 år i Kassø Skole og har været elev på Askov Sløjds Efterskole i 1935. I 1945-46 var han på Askov Højskole og i 1941-42 på Gråsten Landbrugsskole.

Under krigen var han i C.B., der er en udrykningskolonne svarende til Civilforsvaret. Tjenestetiden var 13 måneder, en del af tjenesten blev af-tjent i Haderslev.

Siden 1954 har Thomas Heisel haft egen gård. Han er medlem af Røde Kro Kommunalbestyrelse.

Bopæl: Horsbygd v/Hellevad.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Thomas Rosenblad Heisel er født i Aabenraa den 2. september 1955. Han er landmand og bor Fested, Rødding.

Annette Hell Heisel er født i Aabenraa den 27. januar 1959. Hun er skole-elev og bor hjemme.

I.B.3.

Anne Heisel er født i Rangstrup i Agerskov Sogn og var gift med direktør Thomas Pedersen.

Bopæl: Agerskov.

Der var ingen børn i ægteskabet.

I.C.

Kirstine Gilbjerg er født i Agerskov Sogn den 24. maj 1847 og var gift med Jes Pedersen Frei.

Bopæl: Gestrup.

Der var 5 børn i ægteskabet.

I.C.1.

Anne Margrethe Frei er født i Gestrup den 12. juli 1872 og var gift med Mads Skov.

Der var 1 barn i ægteskabet.

I.C.1.a.

Marie Skov er gift med arbejdsmand Poul Petersen.

Bopæl: Rødding.

I.C.2.

Peter Pedersen Frei er født i Gestrup i Agerskov Sogn den 31. maj 1874 og var gift med Kristine.

Der var ingen børn i ægteskabet.

I.C.3.

Jens Pedersen Frei er født i Gestrup i Agerskov Sogn den 18. februar 1877 og var gift med Karoline.

Der var et barn i ægteskabet.

I.C.3.a.

En datter gift med gårdejer Nis Tiedeman i Geestrup, Agerskov.

I.C.4.

Marius Frei er født i Gestrup i Agerskov Sogn den 20. januar 1879.
Han udvandrede til U.S.A.

I.C.5.

Per Sørensen Frei er født i Gestrup i Agerskov Sogn den 21. september 1888 og var gift med Jenny.

Der var ingen børn i ægteskabet.

II.

Kiersten Sølbeck er født i Birkelev den 6. oktober 1822 og var gift med Peder Hansen Lund, der var landmand.
Peder Hansen Lund døde den 11. september 1915 i en alder af 96 år.

Bopæl: Normsted.

Der var 7 børn i ægteskabet.

II.A.

Laura Kierstine Lund er født i Normsted den 5. februar 1852. Hun døde dagen efter.

II.B.

Peder Lauersen Lund er født den 29. juni 1854 i Normsted i Brøns Sogn og var gift med Abelone Dorthea Christensen født den 9. juli 1864 i Rottarp. Peder Lauersen Lund var gårdejer. Han døde i Normsted den 10. januar 1917. Abelone Dorthea Christensen døde den 9. september 1935.

Bopæl: Normsted.

Der var 7 børn i ægteskabet.

II.B.1.

Peter Lund er født den 11. marts 1889 i Normsted i Brøns Sogn og er gift med Dotti.

Peter Lund er farmer i U.S.A.

Der er 7 børn i ægteskabet.

II.B.2.

Kjerstine Lund er født i Normsted i Brøns Sogn den 28. september 1890. Hun er ugift.

Bopæl: U.S.A.

II.B.3.

Nicoline Lund er født den 20. februar 1892 i Normsted i Brøns Sogn. Hun er gift med en farmer i U.S.A.

II.B.4.

Niels Petersen Lund er født den 19. oktober 1893 i Normsted i Brøns Sogn og er gift i Brøns den 25. maj 1920 med Anna Caroline Davidsen født den 11. oktober 1894 i Nybøl.

Hun er datter af Jørgen Davidsen og Kirstine Samsøe.

Niels Petersen Lund var gårdejer. Han døde den 28. august 1973 i Normsted.

Bopæl: Normsted.

Der er 4 børn i ægteskabet.

II.B.4.a.

Kirstine Lund er født i Normsted i Brøns Sogn den 8. november 1922 og er gift med Ludvig Hansen født i Terpling i Aastrup Sogn den 26. september 1915.

Ægteparret driver en gård.

Bopæl: Kærmark v/Birkelev, 6780 Skærbæk.

Der er 3 børn i ægteskabet.

II.B.4.a.1)

Elin Lund Hansen er født i Rejsby den 24. maj 1945 og er gift med vognmand Verner Poulsen.

Bopæl: Damhus, Ribe.

II.B.4.a.2)

Ulla Hansen er født i Rejsby den 13. august 1946 og er gift med tjener Eric Pedersen.

Bopæl: V.Vedstedvej, Hvidding.

II.B.4.a.3)

Grethe Hansen er født i Kærmark i Brøns Sogn den 27. december 1955.

II.B.4.b.

Peter Lund er født i Normsted i Brøns Sogn og er gift med Minna. Ægteparret driver en gård.

Bopæl: Normsted.

II.B.4.c.

Mathias Hansen Lund er født den 7. oktober 1925 i Normsted i Brøns Sogn og er gift i Brørup den 23. maj 1953 med Sigrid Meyer født den 24. marts 1926 i Føvling.

Hun er datter af Iver Meyer og Kirstine Jørgensen, Eskelund.

Sigrid Meyer har haft almindelig skolegang i Eskelund Skole og har endvidere været elev på Vallekilde Højskole. Hun har arbejdet ved husgerning på Fyn, Sjælland, Bornholm og Jylland.

Mathias Hansen Lund har gået i Brøns Skole. Han aftjente sin militære værnepligt i 1947 i Tønder og Søgaard. Han er uddannet landmand, og i 1954 byggede han en gård, som han fortsat driver.

Bopæl: Normsted.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Niels Iver Meyer Lund er født i Normsted den 31. august 1954. Han er ekspedient og bor hjemme.

Christian Meyer Lund er født i Normsted den 14. februar 1958. Han er lærling og bor hjemme.

II.B.4.d.

Jørgen Davidsen Lund er født i Normsted i Brøns Sogn og er gift med Maria.

Jørgen Davidsen Lund er gårdejer.

Bopæl: Normsted.

II.B.5.

Kristian Lund er født den 3. september 1895 i Normsted i Brøns Sogn og er ugift. Han er landmand.

II.B.6.

Magnus Lund er født den 6. februar 1897 i Normsted i Brøns Sogn. Han deltog i I Verdenskrig. Han døde i Sibirien den 13. februar 1917.

II.B.7.

Laurids Lund er født den 8. oktober 1899 i Normsted i Brøns Sogn og er gift med Nora.

Laurids Lund er farmer i U.S.A.

II.C.

Laust Pedersen Lund er født den 30. juli 1855 i Normsted i Brøns Sogn. Han var ugift.

Laust Pedersen Lund var landmand i Normsted.

II.D.

Bodil Marie Lund er født i Normsted i Brøns Sogn den 5. august 1856. Hun døde den 28. oktober 1859.

II.E.

Thomas Pedersen Lund er født i Normsted den 25. maj 1858 og døde den 24. juli 1860.

II.F.

Caroline Lund er født den 16. november 1859 i Normsted i Brøns Sogn og var gift med Andreas Andersen Svendsen, der er født den 21. december 1856 i Sdr. Vollum i Brede Sogn.

Ægteparret havde en gård i Sdr. Vollum.

Caroline Lund døde den 9. november 1941 i Svanstrup i Brede Sogn.

Andreas Andersen Svendsen døde den 29. august 1935 i Sdr.Vollum i Brede Sogn.

Bopæl: Sdr. Vollum.

Der var 7 børn i ægteskabet.

II.F.1.

Svend Svendsen er født i Sdr. Vollum i Brede Sogn. Han døde i en alder af 6 år.

II.F.2.

Kristine Svendsen er født i Sdr. Vollum i Brede Sogn den 15. september 1886 og er gift i Bredebro den 28. april 1914 med P. A. Jacobsen, der er født i Kummerlev i Brede Sogn den 3. januar 1886.

Han er søn af gårdejer Jacob Hansen Jacobsen og Marie Trøk, Kummerlev.

P. A. Jacobsen havde egen købmandsforretning i Hellevad.

Han døde i Hellevad den 3. februar 1934.

Kristine Svendsen døde i Hellevad den 16. juni 1959.

Bopæl: Hellevad.

Der var 1 barn i ægteskabet.

II.F.2.a.

Jacob Hansen Jacobsen er født i Hellevad den 11. februar 1915 og er gift med Katarina.

Bopæl: Hellevad.

II.F.3.

Peter Hansen Svendsen er født den 18. december 1887 i Sdr. Vollum i Brede Sogn og er gift i Døstrup den 10. maj 1930 med Marie Hansen, der er født den 4. februar 1897 i Borg i Brede Sogn.

Hun er datter af landmand Michael Hansen og Anna Cecilie Pedersen, Borg. Marie Hansen har haft almindelig skolegang i Borg og har endvidere været elev på Køng Højskole. Hun døde den 18. februar 1976 i Bredebro.

Peter Hansen Svendsen har gået i Farup Skole ved Ribe. Han har desuden været elev på Ladelund Landbrugsskole og Vedsted Ungdomsskole. Sin militære værnepligt aftjente han ved Civilforsvaret. Han er uddannet landmand, og i 1930 overtog han konens fødegård, som han drev i nogle år, hvor han afstod den til datteren og svigersønnen. Peter Hansen Svendsen døde i København den 9. januar 1940. Bopæl: Østervang 20, Bredebro.

Der var 1 barn i ægteskabet.

II.F.3.a.

Caroline Svendsen er født i Tønder den 26. maj 1932 og er gift i Brede Kirke den 20. november 1954 med Søren A. Sørensen, der er født i Kærbøl i Farup Sogn den 16. august 1927.

Han er søn af kreaturkommissionær Petri Valdemar Sørensen og Petra Hansen, Kærbøl pr. Ribe.

Søren A. Sørensen har gået 7 år i Kærbøl Skole og blev konfirmeret i Farup Kirke i 1942. En vinter var han elev på Bramminge Efterskole, hvorefter han arbejdede ved landbruget forskellige steder, bl. a. hos sin fader og på 2 forskellige gårde i Mejlby og Vester Vedsted. Han aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Haderslev og på Gruppeførerskolen på Bernstorff Slot i Gentofte. Som gruppefører var han i Grenå, Tinglev og Haderslev. Derefter havde han et ophold på Ladelund Landbrugsskole. Senere arbejdede han på Estrup, der dengang var forpagtet af landbrugsskolen. I november 1953 kom han til Nr. Vollum som bestyrer for fru Marie Svendsen. Her traf han sin hustru.

Caroline Svendsen har haft almindelig skolegang i Vollum og Bredebro. I 1946 blev hun konfirmeret i Brede Kirke og var derefter 1 år ude at tjene. I sommeren 1951 var hun elev i 3 mdr. på Krabbesholm Højskole, hvorefter hun arbejdede som pige på skolen til 1. maj 1952.

Bopæl: Nr. Vollum.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Petra Marie Sørensen er født i Nr. Vollum den 19. november 1955.

Peter Svendsen Sørensen er født i Nr. Vollum den 6. juli 1960.

II.F.4.

Margrethe Svendsen er født i Vollum i Brede Sogn den 21. juli 1890 og er gift i Sdr. Gørding ved Lemvig den 1. december 1918 med Anders Gjelstrup, der er født i Harres i Brede Sogn den 6. oktober 1891.

Han er søn af landmand Jørgen Gjelstrup, Harres, Bredebro.
Anders Gjelstrup døde i Kolding den 14. december 1949.
Margrethe Svendsen døde på Tønder Sygehus den 22. september 1973.

Der er 2 børn i ægteskabet.

II.F.4.a.

Jørgen Gjelstrup er født i Harres i Brede Sogn den 23. juli 1920.
Han er isenkræmmer.

Bopæl: Storegade 13, 6261 Bredebro.

II.F.4.b.

Andreas Gjelstrup er født i Harres i Brede Sogn.

Bopæl: Skolegade 4, 6251 Hellevad.

II.F.5.

Severine Svendsen er født i Sdr. Vollum i Brede Sogn den 30. juni 1895.
Hun arbejdede som husbestyrerinde og var ugift. Hun døde den 1. april 1955.

II.F.6.

Nicoline Svendsen er født den 8. juli 1896 i Sdr. Vollum i Brede Sogn og er gift i Bredebro den 18. maj 1923 med Hans Asmussen, der er født den 8. marts 1896 i Hellevad.

Han er søn af bødker Hans Asmussen og Anne Marie Nielsen, Hellevad.

Hans Asmussen er gået i Hellevad Skole. Under 1. Verdenskrig var han tysk soldat. Han er uddannet landmand, og i 1929 købte han en gård i Alslevkro. I 1974 blev den overtaget af sønnerne.

Han døde i Alslevvrå i Øster Højst Sogn den 8. januar 1951.

Nicoline Svendsen har haft almindelig skolegang i Sdr. Vollum og har endvidere været elev på Bramminge Efterskole. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Skolegade 8, 6254 Øster Højst.

Der er 2 børn i ægteskabet.

II.F.6.a.

Hans Asmussen er født i Alslevvrå i Øster Højst Sogn den 7. august 1926 og er ugift. Han er gårdejer.

Bopæl: Alslev Vrå, 6254 Øster-Højst.

II.F.6.b.

Andreas Svendsen Asmussen er født i Alslevvrå den 25. maj 1930 og er ugift. Han er gårdejer.

Bopæl: Alslev Vrå, 6254 Øster-Højst.

II.F.7.

Svend Andersen Svendsen er født i Sdr. Vollum i Brede Sogn den 10. marts 1900 og er gift i Bredebro Kirke den 4. oktober 1935 med Jessine Katarine Østergård, der er født i Spandet den 15. november 1909.

Hun er datter af Peter Jessen Østergård og Bertine Marie Voss, Spandet. Jessine Katarine Østergård har gået på Realskole i Skærbæk. Hun har arbejdet ved husgerning.

Svend Andersen Svendsen har gået i Sdr. Vollum Skole og har endvidere været elev på Frederiksborg Højskole og Bramminge Efterskole. Han aftjente sin værnepligt i København. I 1933 overtog han fødegården, som han drev til 1970. Han har været medlem af Mejeribestyrelsen.

Bopæl: Søndervang 4, 6261 Bredebro.

Der er ingen børn i ægteskabet.

II.G.

Bodil Marie Lund er født den 20. februar 1863 i Normsted i Brøns Sogn. Hun døde den 16. juli 1864.

III.

Niels Lauridsen Sølbeck er født i Birkelev den 10. november 1824 og var gift med Else Tomine Thomsen.

Niels Lauridsen Sølbeck var landmand og skomager. Han garvede selv skindene, der blev anvendt til fremstilling af fodtøj. Huderne blev lagt i kar med salt, så de kunne holde sig til man havde samlet nogle stykker. Derefter

tog man fat på selve garvningen. Huderne blev lagt i kar og overhældt med garvevædske, som var udkogt af egetræs bark og tilsat forskellige andre ingredienser bl.a. hundeeskrementer for at skabe den porøsitet, der skulle til for at få et godt stykke sålelæder. Huderne skulle stå i disse kar i ca. ½ år. Til sålelæder anvendtes kun kraftige kohuder, hvorimod overlæderet kom fra mindre dyr og blev garvet på en hel anden måde med fedtstoffer for at gøre det blødt og smidigt.

Tiltaleformen i hjemmet var I. Selv børnene måtte bruge denne tiltaleform overfor forældrene.

Efter mandens død flyttede Else Tomine Thomsen med datteren og svigersønnen til gården i Tømmerby i Danmark, hvor hun døde i 1913.

Else Tomine Thomsen gik altid med kappe på hovedet, som hun selv havde syet med kniplingskanter. Hun havde forud bestemt, at hun ville begraves med sin fineste kappe og fint sengetøj.

Niels Lauridsen Sølbeck døde den 5. januar 1886.

Ægteparret boede i Øster Aabølling.

Der var 7 børn i ægteskabet.

III.A.

Thomas Lauridsen Sølbeck er født i Øster Aabølling den 21. maj 1858.

III.B.

Mathias Thomsen Sølbeck er født i Vodder den 30. juni 1859 og er gift med Marie Kristine Nissen Arrild, der er født i Spandet den 6. juli 1854. Ægteparret havde et husmandssted i Frifeldt. Det kneb at skaffe føden, hvorfor de drejede nøglen om og rejste til Fjersted, hvor de købte et lille hus. Senere købte de en gård samme sted.

Mathias Thomsen Sølbeck har arbejdet som skomager, hjemmeslagter og landmand. Han døde i Fjersted den 4. februar 1916.

Marie Kristine Nissen Arrild døde i Fjersted.

Der var 7 børn i ægteskabet.

III.B.1.

Niels Lauridsen Sølbeck er født den 2. august 1883 og er ugift. Han var maler. Han udvandrede til U.S.A.

III.B.2.

Nis Jensen Sølbeck er født i Vodder den 28. august 1884 og er gift i Mecklenburg den 29. august 1916 med Anna Ida, der er født i Tyskland den 25. maj 1888.

Nis Jensen Sølbeck har haft almindelig skolegang i Vodder og har desuden været elev på Vester Vedsted Efterskole. Han deltog i 1. Verdenskrig som tysk soldat. Han er uddannet landmand, og i 1916 overtog han forældrenes gård i Fjersted. I 1918 købte han en gård i Fjersted, som blev afstået til sønnen i 1961. Han har været medlem af Sygekassebestyrelsen i Spandet.

Han døde i Spandet den 27. april 1961.

Anna Ida Sølbeck døde i Spandet den 7. februar 1974.

Der var 8 børn i ægteskabet.

III.B.2.a.

Mathias Heinrich Sølbeck er født i Spandet den 16. marts 1917 og er ugift.

Mathias Heinrich Sølbeck har gået i Spandet Skole og har desuden været elev på Ladelund Landbrugsskole i tiden 1939-40. Han er uddannet landmand, og i 1961 overtog han forældrenes gård i Fjersted. Han har været medlem af bestyrelsen i Husmandsforeningen.

Bopæl: Fjersted, Spandet.

III.B.2.b.

Otto Lauersen Sølbeck er født i Fjersted den 3. marts 1918 og er gift i Spandet den 13. december 1959 med Henny Caroline Loise Jürgensen, der er født den 19. november 1916 i Flensborg.

Hun er datter af ingeniør Tycho Jürgensen og Elfride Margrethe Vilhelmine Clara Gensch. Henny Caroline Jürgensen har haft almindelig skolegang i Flensborg, og har endvidere været elev på en Efterskole samme sted. Hun har arbejdet i ca. 2 år hos Brdr. Gram i Vojens.

Otto Lauersen Sølbeck har gået i Spandet Skole og har været elev på Ladelund Landbrugsskole i 1942-43. I 1954 købte han en landejendom i Spandet og solgte den igen i 1965. Han er nu ansat hos Brdr. Gram som specialarbejder.

Bopæl: Birkevej 5, Hammelev, 6500 Vojens.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Nis Sølbeck er født i Spandet den 28. marts 1961.

III.B.2.c.

Elisabeth Marie Sølbeck er født i Fjersted i Spandet Sogn den 3. marts 1919 og er gift i Spandet Kirke den 29. januar 1943 med Thorvald Varming født den 6. marts 1915 i Hjerting i Rødding Sogn. Han er søn af Peter Hansen Varming og Charlotte Amalie Midtgård. Thorvald Varming har haft almindelig skolegang i Bølling, Skanderup og Spandet. Han aftjente sin værnepligt i Sønderborg. Han er uddannet landmand og i 1942 byggede han en gård i Spandet, som han fortsat driver. Han har været i følgende bestyrelser: Mejeribestyrelsen i Spandet, Foderstofforeningen, Husmandsforeningen og Esbjerg Slagteri.

Elisabeth Marie Sølbeck har haft almindelig skolegang og er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Fjersted, Spandet.

Der er 3 børn i ægteskabet.

III.B.2.c.1)

Inger Warming er født i Spandet Sogn den 25. oktober 1969 og er gift i Spandet Kirke den 25. oktober 1969 med Holger Hansen født i Vodder den 20. november 1942.

Han er søn af fhv. gårdejer Andreas Hansen og Anne M. Hansen, Skærbæk. Efter 7 års skolegang arbejdede Holger Hansen som karl hos forældrene. Efter at have aftjent sin værnepligt vendte han hjem til gården, som han overtog den 1. oktober 1969.

Inger Warming har taget realeksamen og handelskoleeksamen. Hun er uddannet i Sparekassen, hvor hun arbejdede i 6 år. Derefter var hun 3 år i en bank. I 2 år var hun bestyrer af Sparekassen i Gram. Da det første barn blev født, ophørte hun med at have udejob, og nu arbejder hun som medhjælpende hustru på gården.

Bopæl: Lindetskov, 6780 Skærbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Bente W. Hansen er født på Ribe Sygehus den 30. marts 1973.

Birgit Hansen er født på Haderslev Sygehus den 22. november 1975.

III.B.2.c.2)

Erna Warming er uddannet kontorassistent.

Bopæl: Mågevænget 9, 6760 Ribe.

III.B.2.c.3)

Grethe Warming er født i Spandet den 23. september 1950 og er gift i Spandet Kirke den 1. juli 1972 med Ove Bossen født i Tønder den 30. november 1946.

Han er søn af specialarbejder Boy Bossen og Inge Marie Christiansen, Ribe. Ove Bossen tog realeksamen i 1963 i Ribe. Han er udlært som elektriker hos Ribe Jernstøberi i 1967. I 1968-69 aftjente han sin værnepligt i Tønder. Han tog installatøreksamen i 1971-72 fra Esbjerg Tekniske Skole.

Grethe Warming tog studentereksamen fra Ribe Katedralskole i 1970. I sommeren 1971 var hun elev på Sønderborg Idrætshøjskole i 3 måneder. I 1971-72 var hun på lægesekretærskole i København. Derefter har hun været ansat som lægesekretær i Ribe, Kolding og fra august 1973 i Haderslev. Fra juni 1975 har hun været sekretær for en overlæge.

Bopæl: Kaj Munksvej 6, 6100 Haderslev.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Christian Warming Bossen er født i Haderslev den 12. maj 1973.

Peter Warming Bossen er født i Haderslev den 6. februar 1976.

III.B.2.d.

Heine Sølbeck er født i Fjersted i Spandet Sogn den 27. marts 1920. Han døde i september 1926.

III.B.2.e.

Marinus Sølbeck er født i Fjersted i Spandet Sogn i august 1921. Han døde, da han var ca. 1 år gammel.

III.B.2.f.

Marie Kirstine Sølbeck er født i Spandet Sogn den 28. december 1923 og er gift i Spandet Kirke den 4. maj 1945 med Karl Hein født den 18. august 1916. Han er søn af Karl Hein og Botilde.

Karl Hein har haft almindelig skolegang i Spandet og har endvidere været elev på Ladelund Landbrugsskole. Han er uddannet landmand og har i en del år haft ejendom i forpagtning i Lindetskov ved Arnum.

Marie Kirstine Sølbeck har ligeledes gået i Spandet Skole. Hun er uddannet ved husgerning. Det meste af tiden har hun arbejdet i hjemmet.

Bopæl: Spandet.

Der er 3 børn i ægteskabet.

III.B.2.f.1)

Arthur Hein er født i Spandet Sogn den 7. januar 1944 og er gift i Rødding Kirke den 23. februar 1968 med Betty Tindhof født i Rødding den 17. december 1942.

Hun er datter af gårdejer Franz Tindhof og Augusta Thomsen, Rødding Østermark. Indtil sit ægteskabet arbejdede Betty Tindhof i huset.

Arthur Hein var i lære som bager i 1958-62 i Tønder. Nu arbejder han som salgschauffør ved Fuglsang i Haderslev.

Bopæl: Naffet 3, 6100 Haderslev.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Tina Tindhof Hein er født den 3. januar 1971.

Lone Sølbeck Hein er født den 4. august 1976.

III.B.2.f.2)

Irene Hein er født i Højrup Sogn den 15. januar 1947 og er gift i Spandet Kirke den 14. december 1973 med Kjeld Fuglsang født i Halk Sogn den 29. december 1945.

Han er søn af Jørgen Fuglsang og Christine Rehder, Haderslev.

Kjeld Fuglsang har almindelig skolegang i Halk Skole, og derefter gik han på Haderslev Katedralskole, hvor han tog realeksamen. Han kom i kontorlære hos Koberg i Haderslev. Efter endt læretid blev han indkaldt til militæret. Han gjorde tjeneste ved Marinen på Holmen i København, og fortsatte derefter i godt 1 år i Kiel i Tyskland. Derefter arbejdede han som speditør i Padborg i 3 år. Derefter flyttede han til Haderslev, hvor han fik arbejde hos Boskin som lagerekspedient, her arbejder han fortsat.

Irene Hein har haft almindelig skolegang i Spandet. Efter 1 år i huset var hun i 8 måneder elev på Ølgod Ungdomsskole. Derefter arbejdede hun som stuepige på Ungdomshøjskolen ved Ribe i 3 år. Efter at have arbejdet forskellige steder som servitricer tog hun et sykursus i Toftlund. Hun arbejdede så som syerske på en fabrik, til hun traf sin mand. De flyttede sammen til Haderslev, hvor de byggede hus.

Bopæl: Rosenvænget 19, 6100 Haderslev.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Steen Hein Fuglsang er født i Haderslev den 11. juli 1974.

Ole Hein Fuglsang er født i Haderslev den 30. maj 1976.

III.B.2.f.3)

Anna Lise Hein er født i Jerne ved Esbjerg den 13. december 1949 og er ugift. Hun har gået 7 år i Folkeskolen, og var derefter elev på Ungdomshøj-

skolen i Vester Vedsted ved Ribe.

Bopæl: Ny Erlevvej 35, 6100 Haderslev.

III.B.2.g.

Irene Mary Sølbeck er født i Spandet Sogn den 20. juli 1927. Hun døde som etårig.

III.B.2.h.

Arthur Lübbe Sølbeck er født i Spandet Sogn i august 1927. Han døde som etårig.

III.B.3.

Thomas Lauridsen Sølbeck er født i Fjersted i Spandet Sogn og er ugift. Han udvandrede til U.S.A.

III.B.4.

Mette Kirstine Sølbeck er født i Fjersted i Spandet Sogn den 14. september 1888 og er gift i Seem den 14. februar 1908 med Mads Ditrich Ribe Christensen født i Løborg den 3. maj 1883. Mads Christensen var arbejdsmand.

Mette Kirstine Sølbeck døde i Bramminge den 26. marts 1953. Egteparret boede Gabelvej, 6740 Bramminge.

Der var 11 børn i ægteskabet.

III.B.4.a.

Mathias Kristensen er født den 14. december 1907 i Fjersted i Spandet Sogn og er gift i Tjæreborg den 6. januar 1935 med Jenny Emilie Jensen, der er født den 15. juni 1907 i V. Nebel.

Hun er datter af Jens Rask Jensen og Marie Thomsen. Jenny Emilie Jensen har gået i skole i Ølufvad.

Mathias Kristensen har haft almindelig skolegang i Spandet og Tømmerby. Han aftjente sin værnepligt i København i 1929. Han har haft landbrug i Sdr. Høe i 26 år. Nu er han ansat på Lauritsens Støberi i Bramminge.

Bopæl: Gabelsvej 5, 6740 Bramminge.

Der er 4 børn i ægteskabet.

III.B.4.a.1)

Rask Sølbeck Kristensen er født i Bramminge den 19. juli 1936 og er gift i Jernved Kirke den 7. marts 1958 med Gerda Pedersen født i Skylvad Mark, Jernved, den 12. januar 1940. Hun er datter af husmand Marinus Pedersen og Anna, Dybmose, Gørding. Gerda Pedersen har gået 7 år i Folkeskolen. Hun arbejder halvdags som syerske på en møbelfabrik.

Rask Sølbeck Kristensen har ligeledes gået 7 år i Folkeskolen. Han gjorde militærtjeneste i 4 år. Han arbejder som landpostbud og er tilidsmand. Han er bestyrelsesmedlem af L.C.F. 27. kreds. I 1961 byggede ægteparret hus og solgte det igen i 1973, da de byggede et nyt og større hus.

Bopæl: Tværsigvej 34, 6740 Bramminge.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Jørn Sølbeck er født i Sdr. Høe den 6. juni 1960.

Per Sølbeck er født i Ribe den 22. april 1964.

Linde Sølbeck er født i Esbjerg den 11. marts 1969.

III.B.4.a.2)

Kjeld Sølbeck Kristensen er født i Bramminge den 19. oktober 1937 og er gift samme sted den 12. december 1959 med Elly Karstensen Bjerrum, der er født i Bramminge den 7. marts 1940. Hun er datter af landmand Laurids Bjerrum og Dagmar Karstensen. Elly Karstensen Bjerrum er kommuneassistent. Kjeld Sølbeck Kristensen er arbejdsmand.

Bopæl: Nygårdsvej, 6740 Bramminge.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Jette Sølbeck Kristensen er født i Bramminge den 5. juni 1961.

Jan Sølbeck Kristensen er født i Bramminge den 2. juli 1965.

Karina Sølbeck Kristensen er født i Bramminge den 12. april 1976.

III.B.4.a.3)

Kaj Sølbeck Kristensen er født i Bramminge. For tiden arbejder han i Irak. Han er udlært tømrer.

III.B.4.a.4)

Vagn Sølbeck Kristensen er født i Bramminge. Han er udlært tømrer. Han er gift med Birthe.

Bopæl: Landevejen 22, 6775 Døstrup.

Der er 1 barn i ægteskabet, en søn, der hedder Tommy.

III.B.4.b.

Thomine Kristensen er født i Sneum den 26. april 1909 og er gift i Bramminge den 1. juni 1941 med Ernst Sandfeldt, der er født den 21. maj 1910 i Sdr. Omme.

Han er søn af Johannes B. Sandfeldt og Annalie Møller, Sdr. Omme. Ernst Sandfeldt har gået i Sdr. Omme Skole. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev. Han er uddannet købmand. Han har haft følgende hoteller: Pensionat i Bramminge, Afholdshotel i Aidt v/Hammel, Blåhøj Hotel, Turisthotellet i Skanderborg, Klejs Mølle og Telefoncentral og Hotel Gudenå i Bjerringbro. Ernst Sandfeldt døde i Bjerringbro den 24. februar 1948.

Thomine Kristensen har haft almindelig skolegang i Bramminge og har endvidere været på husholdningsskole i København. Efter sin mands død flyttede hun til Rømø, hvor hun købte Café Dæmningen, som hun drev i 21 år.

Bopæl: Bolilmark, Rømø.

Der er 5 børn i ægteskabet.

III.B.4.b.1)

Vera Kristensen er født i Bramminge den 9. maj 1933 og er gift på Rømø den 11. oktober 1952 med Bent Kargård Madsen, der er født i Mullerup i Drøsselbjerg Sogn den 14. november 1926.

Han er søn af gårdejer Herluf Kargård Madsen og Margrete Hansen, Ny Osted pr. Roskilde.

Bent Kargård Madsen har gået i Folkeskolen og arbejdede derefter 4 år ved landbruget. Da han var 19 år meldte han sig frivilligt til den engelske hær for en periode på ca. 3 år. Efter hjemkomsten arbejdede han 1 år med kabelarbejde ved Post- og Telegrafvæsenet. I 1952 blev han ansat ved Falck's Redningskorps. I 1954 blev han ansat som kogemester på kartoffelkogeriet i Sydjysk Kartoffelsektion, her arbejdede han i 13 år. I 1967 blev han ansat ved BP Oliekompagniet som chauffør, han blev her uddannet som oliefyrsmontør. Han var ansat hos BP i 6 år. Derefter vendte han tilbage til Falck's Redningskorps, hvor han stadig arbejder.

Da Vera Kristensen var kommet ud af Folkeskolen arbejdede hun som stuepige på forskellige hoteller. Derefter arbejdede hun i år som rengøringsassistent.

stent på Ribe Sygehus. Da børnene blev født, blev hun hjemmegående husmor, dog afbrudt af små sæsonbetonede jobs. For tiden har hun et fast rengøringsarbejde på et apotek.

Bopæl: Erantisvej 3, 6650 Brørup.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Allan Kargård Madsen er født i Brørup den 28. april 1954. Han er Falckredder og bor: Ågade 1, Vejle.

Bjarne Ernst Kargård Madsen er født i Brørup den 20. oktober 1956. Han er VVS-montør og bor: Erantisvej 3, Brørup.

III.B.4.b.2)

Margit Louise Kristensen er født i Bramminge den 29. november 1934 og er gift på Rømø den 23. november 1958 med Jørgen Andersen Møller født den 25. november 1929 på Rømø.

Han er søn af Svend Cilius Møller og Jenny Sofie Pedersen.

Jørgen Andersen Møller har haft almindelig skolegang på Rømø og har endvidere været elev på Ollerup Højskole og Bramminge Efterskole.

Han har været soldat i Borris og Søgård. Han blev udlært som tømrer i Hellevad. Siden 1960 har han været selvstændig tømrermester i Tvismark på Rømø.

Margit Louise Kristensen har gået i skole i Bramminge.

Bopæl: Tvismark, Rømø.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Svend Møller er født i Bredebro den 10. december 1959.

Charlotte Møller er født på Rømø den 3. november 1965.

III.B.4.b.3)

Simon Sandfeldt er født i Blåhøj den 3. juli 1944 og er gift med Joan. Simon Sandfeldt er maskinist.

Bopæl: Havneby, Rømø.

III.B.4.b.4)

Vibeke Sandfeldt er født i Skanderborg den 13. februar 1946 og er gift i Rømø Kirke den 27. december 1969 med Kaj Larsen, der er født den 28. september 1942 i Hee Sogn.

Han er søn af gårdejer Ingvard Larsen og Anna Låvise Pedersen, Hee.

Efter 7 års skolegang kom Kaj Larsen i lære som tømrer. Han aftjente sin

værnepligt i Aarhus. Han har taget konstruktørexamen på Randers Tekniske Skole. En tid har han arbejdet som værkfører. I tiden 1969-72 arbejdede han på Grønland.

Vibeke Sandfeldt har gået i Skole på Rømø og i Skærbæk Kommuneskole. På sidstnævnte skole tog hun realeksamen. Hun er kontoruddannet på Bramminge Møbelfabrik. Hun har handelsmedhjælpereksamen. En tid arbejdede hun som kasserer på Grønland i Den Kongelige Grønlandske Bank. Nu arbejder hun ved Ringkøbing Amts Sygesikring.

Bopæl: Østbanevej 2, Hee, 6950 Ringkøbing.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Peter Sølbeck Larsen er født på Ringkøbing Sygehus den 21. maj 1975.

Anders Sølbeck Larsen er født på Ringkøbing Sygehus den 13. december 1976.

III.B.4.b.5)

Johannes Sandfeldt er født i Klip Mølle den 31. marts 1947 og er gift i Rømø Kirke den 16. august 1975 med Mona Danielsen, der er født den 12. marts 1944.

Hun er datter af tømrer Knud Danielsen og Marie Pedersen, Hellevad.

Mona Danielsen har gået i Hellevad Skole. Hun er uddannet damefrisør og har nu egen salon.

Johannes Sandfeldt har gået i skole på Rømø og på Realskolen i Skærbæk, hvor han tog realeksamen. Han er kontoruddannet. Han arbejder nu som konsulent hos Sten Rasmussen.

Bopæl: Storegade, 6261 Bredebro.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Diana Uldall Sandfeldt er født den 18. maj 1976.

III.B.4.c.

Marie Kristensen er født i Tømmerby den 24. december 1910 og er gift i Bramminge Kirke den 18. juli 1931 med Hans Bendixen, der er født den 1. september 1908 i Gørding.

Han er søn af Hans Peter Bendixen og Dorthea Sørensen, Gørding.

Hans Bendixen har haft almindelig skolegang i Tømmerby. I 31 år arbejdede han ved Signaltjenesten ved D.S.B. i Bramminge.

Marie Kristensen har gået i Spandet Skole. Hun er uddannet ved husgerning, og har haft forskellige steder.

Bopæl: Hellesvej 27, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

III.B.4.c.1)

Kaj Eigil Bendixen er født i Tistrup den 28. maj 1932 og er gift med Tove Iversen, der er født den 3. oktober 1942 i Jetsmark. Hun er datter af landmand Lasse Kr. Iversen og Laura Elesine, Åbybro. Kaj Eigil Bendixen er gårdejer og specialarbejder.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Benedikte Bendixen er født i Sverige den 23. maj 1962.

Susanne Bendixen er født i Tommerup den 18. marts 1965.

Tina Bendixen er født i Tommerup den 31. maj 1969.

III.B.4.c.2)

Laila Benedikte Sølbæk er født i Vor Frelzers Sogn i Esbjerg den 29. december 1946 og er gift i Bramminge den 9. marts 1968 med Kjeld Holm, der er født i Tjæreborg den 16. oktober 1946.

Han er søn af malermester Tage Holm og Johanne Jensen, Tjæreborg.

Kjeld Holm gik ud af skolen efter 8. klasse og kom i lære som maskinarbejder i Esbjerg. Efter endt læretid aftjente han sin værnepligt i Varde. Derefter arbejdede han 1 år som maskinarbejder. I januar 1969 flyttede ægteparret til Bjuv i Sverige, hvor Kjeld Holm blev halvprofessionel fodboldspiller. Han spillede for 3 klubber i de 4 år, han var der. I slutningen af 1972 vendte ægteparret hjem og bosatte sig i eget hus i Guldager. Kjeld Holm fik nu arbejde som instrumentmager på Varme- og Målerværkstedet indenfor Forsyningsvirksomhederne i Esbjerg.

Laila Benedikte Sølbæk tog realeksamen i 1964 og kom derefter i lære i Handelsbanken i Bramminge. I sommeren 1968 blev hun ansat i Andelsbanken i Esbjerg, hvor hun arbejdede, til hun flyttede til Sverige. I 1966 blev efternavnet Christensen slettet, og hendes fulde navn var: Laila Benedikte Sølbæk.

Bopæl: Skelbækvej 36, 6732 Guldager.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Claus Holm er født i Bjuv i Sverige den 1. oktober 1969.

Jesper Holm er født i Bjuv i Sverige den 11. april 1971.

III.B.4.d.

Jens Kristensen er født i Spandet og er gift med Marie. Jens Kristensen er udlært gartner.

Bopæl: Viadukten 6, 6740 Bramminge.

III.B.4.e.

Else Kristensen er født i Spandet og er gift med produkthandler Hans Schmidt.

Bopæl: Grønnegade 92, 6700 Esbjerg.

III.B.4.f.

Hans Christensen er født i Spandet den 30. januar 1915 og er gift i Holsted den 12. maj 1940 med Sigrid Andersen, der er født i Brørup den 29. juli 1919.

Hans Christensen er fabrikant og har siden 1960 haft en møbelfabrik i Gørding.

Bopæl: Lærkereden, 6690 Gørding.

Der er 1 barn i ægteskabet.

III.B.4.f.1)

Irene Sølbæk Christensen er født i Gørding den 14. februar 1941 og er gift samme sted den 29. april 1961 med Jørgen Albert Hansen født den 6. maj 1936 i Herrested.

Han er søn af Aksel Viggo Hansen og Elna Petra Mogensen, Herrested. Jørgen Albert Hansen har gået i Herrested Skole. Han aftjente sin værnepligt i Høvelte Lejren. Han er udlært mejerist på Ellinge Mejeri på Fyn. Han har arbejdet på Rudme Mejeri og Jernvedlund Mejeri. Derefter var han bogholder i Gørding Sparekasse i ca. 3 år. Siden 1969 har han været arbejdsformidler i Bramminge.

Irene Sølbæk Christensen har gået i Skole i Gørding. Hun har arbejdet i et Mælk- og Brødudsalg i Esbjerg i 2½ år, på et pensionat i 1 år og derefter i et bageri i Gørding. De første år af sit ægteskab arbejdede hun som syerske. Hun har virket som gymnastikleder i de sidste 12 år. Hun har været reservepost ved Gørding Posthus i 10 år. Hun har haft børn i dagpleje. Hun har udført kontorarbejde for "Lærkereden". I ca. 10 år har hun været i bestyrelsen for Gymnastikforeningen, nu er hun i Husholdningsforeningen. Irene Sølbæk Christensen er meget glad for håndarbejde, og hun syer alt tøj til sig selv og børnene.

Bopæl: Søndergade 39, 6690 Gørding.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Lone Sølbæk Hansen er født i Gørding den 1. juni 1963.

Helle Sølbæk Hansen er født den 14. november 1965 i Gørding.

III.B.4.g.

Clara Kristensen er født i Spandet og er gift med polstrer Klerke.

Bopæl: Canada.

III.B.4.h.

Helga Kristensen er født i Spandet og er gift med maler Arthur Lassen. Ægteparret var bosat Hellesvej 5, 6740 Bramminge.

III.B.4.j.

Svend Aage Kristensen er født i Bramminge den 25. april 1921 og er gift samme sted den 4. juli 1943 med Sylvia Grethe Kristensen, der er født i Esbjerg den 5. maj 1923.

Hun er datter af jernstøber Jens Kr. Lauridsen og Elvine Nielsine Kjeldsen, Bramminge. Sylvia Grethe Kristensen har gået 4 år i Vestergade Skole og 4 år i Stormgades Skole i Esbjerg. Hun har arbejdet på Bramminge Jernstøberi i 2 år, som hushjælp i 4 år, på Bramminge Ægpakkeri i 3 år og i 10 år hos Brdr. Kasstrups Lædervarefabrik i Ribe. Siden 1967 har hun været selvstændig næringsdrivende.

Svend Aage Kristensen har haft almindelig skolegang i Bramminge Kommuneskole. I 4 år var han elev på Bramminge Tekniske Skole, medens han var skomagertilærling. I 3 år gik han på Teknisk Skole i Ribe, det var da han var i lære som former. I 1 år gik han på Teknologisk Institut i København på Støbemesterskolen. I mange år har han været ansat hos skomagermester Brun i Bramminge. Han har været fisker i 5 år. Han aftjente sin værnepligt ved Marinen om bord på minestryger. Han blev udlært håndformer på Ribe Jernstøberi, hvor han arbejdede som former og støbemester. Siden 1967 har han været selvstændig skomagermester i Horsens med ortopædiske indlæg som speciale.

Bopæl: Sønderbrogade 73, 8700 Horsens.

Der er 1 barn i ægteskabet.

III.B.4.j.1)

Joan Kristensen er født i Bramminge den 21. december 1943 og er gift i Dybbøl Kirke den 25. oktober 1969 med Sv. Aa. Hansen, der er født i Hundsløv den 2. januar 1935.

Han er søn af murer Peter Hansen og Alma Marie Petersen, Sønderborg. Sv.Aa. Hansen har gået 7 år i almindelig Skole og har endvidere gået på Teknisk Skole. Han aftjente sin værnepligt i 1955-56. Han blev udlært som maler i 1954. Han er nu selvstændig fotohandler og fotograf.

Joan Kristensen gik ud af skolen fra 8. klasse og var derefter 2 år i huset. Hun var i lære som farvehandler i Ribe og tog i forbindelse hermed handelsskoleeksamen. Da hun var udlært, fik hun ansættelse i en farvehandel i Sønderborg, hvor hun var i 10 år. Nu arbejder hun som medhjælpende hustru.

Bopæl: Oehlenschlägersgade 4, 6400 Sønderborg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Tina Hansen er født i Sønderborg den 26. april 1970.

III.B.4.k.

Holger Kristensen er gift med Jutta. Han er produkthandler.

Bopæl: Præstevej 23, 6740 Bramminge.

III.B.4.l.

Alfred Kristensen er gift med Hanne. Han er produkthandler.

Bopæl: Nr. Høe ved 6740 Bramminge.

III.B.5.

Else Thomsen Sølbeck er født i Fjersted i Spandet Sogn den 15. februar 1890. Hun døde den 13. december 1890.

III.B.6.

Jens Nissen Sølbeck er født i Fjersted i Spandet Sogn den 4. maj 1891. Han døde den 21. december 1891.

III.B.7.

Else Marie Sølbeck er født i Fjersted i Spandet Sogn den 16. marts 1894. Hun døde den 4. marts 1895.

III.C.

Niels Thomsen Sølbeck er født den 24. december 1861. Han døde den 18. august 1862.

III.D.

Broder Lauridsen Sølbeck er født den 22. juni 1863. Han døde den 19. juli 1863.

III.E.

Broder Lauridsen Sølbeck er født den 10. juli 1864 og døde den 1. juli 1875.

III.F.

Anthøn Nielsen Sølbeck er født den 12. oktober 1866.

III.G.

Bodil Marie Sølbeck er født i Øster Åbølling i Roager Sogn den 16. marts 1869 og er gift den 14. december 1888 med Knud Poulsen, der er født i Mjøl-
den den 20. juli 1866.

Knud Poulsen Rohde var rastløs. Ved giftermålet bosatte ægteparret sig i Ravnholdt (Tyskland), hvor de overtog en gård. Fra 1889 gårdejere i Vodder, fra 1894 i Fjedsted, fra 1896 i Roager. I 1903 tog ægteparret til Danmark til Tømmerby Mark, Sneum Sogn, hvor de havde 3 forskellige gårde. Fra 1914 var Knud Poulsen Rohde købmand på Darum Mark pr. Bramminge, fra 1921 købmand i Vejen, fra 1923 købmand i Nordby, Fanø, fra 1925 købmand i Grindsted. I 1928 overtog han en Bog- og Papirhandel i Ansager. I 1930 blev han rentenyder i Storegade 69, Bramminge, i 1931 i Østergade samme by. I 1932 overtog ægteparret et hus i Novrup pr. Esbjerg. I 1934 var de rentenydere i Norgesgade i Esbjerg. I 1935 blev Knud Poulsen Rohde vicevært på Nygårdsvej 128, Esbjerg, og i 1938 i Nørregade 35, Esbjerg. I 1940 blev de rentenydere i Fengersalle 15 I, Bramminge, og i 1942 i Storegade 42. I 1943 flyttede ægteparret til Storegade 58, og her døde Knud Poulsen Rohde den 22. november 1944. Ægteparret var i 1920 sammen med deres ældste datter Pouline med til at stemme Sønderjylland tilbage til Danmark.

Fra 1903 boede Bodil Marie Sølbeck's mor Else Tomine Sølbeck hos ægteparret.

Der var 12 børn i ægteskabet.

III.G.1.

Pouline Rohde er født i Roager den 17. juli 1889 og er gift med Hans Nissen Hansen, der er født den 18. august 1874. Han var gårdejer og købmand.

Pouline Rohde døde i Bramminge den 19. december 1974.

Ægteparret var bosat i Novrup ved Esbjerg.

Der var 5 børn i ægteskabet.

III.G.1.a.

Peder Nissen Hansen er født den 30. august 1911 i Farup ved Ribe og er gift i Bramminge i 1936 med Marie Lundgaard, der er født i Stenderup ved Gørding. Hun er datter af smedemester Morten Lundgaard og Ellen Margrethe Møller, Stenderup.

Marie Lundgaard har haft almindelig skolegang i Brørup og er udlært syerske. Hun døde i Ll. Darum i 1961.

Peder Nissen Hansen har gået i skole i Vilbæk v/Jerne, i Tovrup og i Tømmerby. Han er udlært som mekaniker hos Ford i Bramminge og arbejder nu som mekaniker i Esbjerg.

Bopæl: Ll. Darum, 6740 Bramminge.

Der er ingen børn i ægteskabet.

III.G.1.b.

Anna Kirstine Bodil Marie Nissen Hansen er født i Farup v/Ribe den 28. januar 1913 og er gift i Fåborg v/Varde den 16. oktober 1938 med Folmer Lundgård født den 18. august 1907 i Stenderup i Føvling Sogn. Død 1.3.1974.

Han er søn af smedemester Morten Lundgård og Ellen Margrethe Møller, Stenderup. Folmer Lundgård har gået i Stenderup Skole. Han er udlært smed i faderens forretning. I ca. 10 år har han arbejdet som repræsentant. Han har haft sin egen virksomhed indenfor autogummi engros i Vejen.

Anna Kirstine Bodil Marie Nissen Hansen har haft almindelig skolegang i Novrup og Bramminge. Hun er hjemmearbejdende husmoder.

Bopæl: Søndergade 21, 6600 Vejen.

Der er 1 barn i ægteskabet.

III.G.1.b.1)

Rita Lundgård er født i Vejen den 8. juli 1955. I 1972 tog hun realeksamen på Bakkely Skole i Vejen. I 1973 tog hun handelseksamen fra Vejen Handelsskole. Den 1. august 1973 blev hun kontorelev på Vejen Andelsmejeri. Efter endt læretid den 31. juli 1975 fortsatte hun som kontorassistent på Andelsmejeriet til den 30. september 1975. Indtil den 30. april 1976 var hun elev på Vestbirk Højskole. Siden den 1. november 1976 har hun arbejdet som kontorassistent hos J. Vestergaard, Vonsild, Kolding.

Bopæl: Søndergade 21, 6600 Vejen.

III.G.1.c.

Knud Rohde Hansen er gift med Elly. Han er murer.

Bopæl: Darumvej 92, 6700 Esbjerg.

III.G.1.d.

Aage Nissen Hansen er gift med Elly. Han er udlært smed.

Bopæl: Kronprinsensgade 123, 6700 Esbjerg.

III.G.1.e.

Bodolf Sølbeck Hansen er gift med Else. Han er vagtmester.

Bopæl: Dronningensgade, A Sandefjord, Norge.

III.G.2.

Else Thomine Rohde er født i Vodder den 15. september 1891 og er gift i 1910 med Christen Christensen født den 30. juni 1881 i Arnum. Christen Christensen har haft almindelig skolegang i Arnum. Han aftjente sin værnepligt i Fredericia. Han deltog i 1. Verdenskrig. Han er uddannet landmand og i 1910 købte han landejendommen "Lundagerholm" i Hunderup, som han drev indtil 1952. Christen Christensen døde i Bramminge den 29. august 1957.

Else Thomine Rohde gik i Roager Skole. Indtil sit giftermål arbejdede hun i huset.

Bopæl: Storegade 49, 6740 Bramminge.

Der er 14 børn i ægteskabet.

III.G.2.a.

Thomas Rasmus Christensen er født den 15. juli 1911 i Hunderup og er gift i Darum den 28. oktober 1946 med Marie Jørgensen født i Bramminge den 29. oktober 1925. Hun er datter af Bodil og Hans Jørgensen, Bramminge. Thomas Rasmus Christensen er fhv. landmand.

Bopæl: Solsortevej 7, 6740 Bramminge.

Der er 5 børn i ægteskabet.

III.G.2.a.1)

Cora Christensen er født i Sct. Johannes Sogn den 30. december 1945 og er gift i Darum Kirke den 30. september 1967 med Niels Åge Alexandersen født i Varde den 18. oktober 1943.

Han er søn af børstenbinder Ludvig Alexandersen, Fosum, Guldager.

Niels Åge Alexandersen er portør.

Bopæl: Grønnegade 88 st., 6700 Esbjerg.

Er er 3 børn i ægteskabet.

Charlotte Alexandersen er født i Esbjerg den 5. februar 1968.

Kurt Alexandersen er født i Esbjerg den 2. april 1969.

Birgit Alexandersen er født i Esbjerg den 24. august 1971.

III.G.2.a.2)

Karen Christensen er født i Darum den 31. juli 1947 og er gift i Esbjerg den 24. januar 1970 med Flemming Sørensen født i Grisbæk i Vejrup Sogn den 4. juni 1945. Han er søn af fhv. landmand Hans Christian Carl Sørensen og Vanda Marie Christensen, Vejrup.

Efter 7 års skolegang kom Karen Christensen i huset i 3 år. I vinteren 1962-63 var hun elev på Ølgod Ungdomsskole i 5 måneder. Hun arbejdede på en taskefabrik i 2 år og på en møbelfabrik i 4 år. Efter giftermålet havde ægteparret et hus i Bramminge et par år. I 1973 købte de en landejendom i Solbjerg, som de driver med svinebesætning.

Bopæl: Solbjergvej 70, 6731 Tjæreborg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Arly Sørensen er født i Bramminge den 14. april 1970.

Lisbeth Sørensen er født i Solbjerg den 3. oktober 1976.

III.G.2.a.3)

Hans Christian Christensen er født i Darum den 27. januar 1952. Hans Christian Christensen har gået 7 år i Darum Skole. Han aftjente sin værnepligt i 1973 i Ålborg. Nu arbejder han som chauffør.

Bopæl: Sct. Knudsalle 20. 6740 Bramminge.

I et tidligere ægteskab har Hans Christian Christensen 2 børn.

Ursula Christensen er født på Sct. Joseph i Esbjerg den 17. februar 1971.

Rikke Christensen er født på Sct. Joseph i Esbjerg den 2. januar 1974.

III.G.2.a.4)

Richard Christensen er født i Hunderup den 23. juni 1954 og er specialarbejder. Han bor hjemme.

III.G.2.a.5)

Bodil Christensen er født i Hunderup den 5. december 1956 og er syerske. Hun

bor hjemme.

III.G.2.b.

Bodil Marie Christensen er født i Hunderup den 22. juni 1913 og er gift i Hunderup Kirke den 3. december 1933 med Niels Skytte, der er født i Vilslev den 24. oktober 1913. Han er søn af Niels Skytte og Cecilie Sørensen, Vilslev.

Niels Skytte har haft almindelig skolegang i Ribe. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev. I ca. 15 år var han ansat hos murermester Villy Pedersen i Esbjerg. Han har haft en landejendom i Vilslev og en slagterforretning i Ribe.

Bodil Marie Christensen har gået i skole i Darum Mark. Hun er uddannet indenfor husgerning. Hun døde i Esbjerg den 22. marts 1966.

Bopæl: Storegade 23, 6700 Esbjerg.

Der er 3 børn i ægteskabet.

III.G.2.b.1)

Vagn Skytte er født i Vilslev den 11. januar 1934 og er gift i Esbjerg den 27. september 1960 med Sonja Pedersen, der er født i Esbjerg den 18. september 1940.

Vagn Skytte er udlært smed og er nu ansat i Karl B. Hoffmann, Esbjerg. Sonja Pedersen arbejder som filetskærer hos Poul Agner, Esbjerg.

Bopæl: Storegade 23, 6700 Esbjerg.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Brian Skytte er født den 6. marts 1961 i Esbjerg.

Bodil Skytte er født den 4. januar 1963 i Esbjerg.

Dorthe Skytte er født den 14. november 1969 i Esbjerg.

III.G.2.b.2)

Niels Chr. Skytte er født i Vilslev den 10. december 1935 og er gift med Elly Sørensen. Begge ægtefæller arbejder som filetskærere hos Frede Sørensen i Esbjerg.

Bopæl: Stengårdsvej 26, 6700 Esbjerg.

Der er 3 børn i ægteskabet, nemlig: Johnny, Henrik og Kim.

III.G.2.b.3)

Knud E. Skytte er født i Ribe den 5. april 1944 og er gift i Esbjerg i Jerne

Sogn den 10. oktober 1964 med Poula Greve Sørensen født i Rødovre den 18. september 1943. Hun er datter af arbejdsmand Søren Greve Sørensen og Maren, Nørhede, Ringkøbing.

Poula Greve Sørensen har gået i Folkeskolen. Hun har arbejdet som hjemmehjælper og er nu sygehjælper på et plejehjem.

Knud Erik Skytte har gået i mellemskolen og er udlært klejnsmed. Han af-tjente sin værnepligt ved Jydske Ingeniørregiment i Randers og arbejder nu som smed.

Bopæl: Magnolievej 5, 6700 Esbjerg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Søren Greve Skytte er født i Esbjerg den 15. december 1968.

Niels Greve Skytte er født i Esbjerg den 27. august 1972.

III.G.2.c.

Klara Kirstine Christensen er født i Hunderup den 14. august 1915 og er gift den 24. august 1937 første gang med Jens Pedersen født den 25. november 1914. Han døde i Esbjerg den 2. august 1945.

Klara Kirstine Christensen er gift anden gang med Knud Sørensen født i Lindknud den 30. juli 1904. Knud Sørensen er lagerforvalter.

Klara Kirstine Christensen har gået i skole i Darum Mark. I 18 år arbejdede hun som husmoderafløser i Esbjerg. Hun er nu bestyrerinde på Janderup alderdomshjem.

Bopæl: Janderup Alderdomshjem, 6851 Janderup.

Der er 3 børn i første ægteskab.

III.G.2.c.1)

Sonja Pedersen er født i Outrup den 24. november 1937 og er gift med Tage Kristensen født i Esbjerg i Vor Frelzers Sogn den 6. september 1935. Han er søn af gartner Niels Nielsen Kristensen og Inger Marie Witt.

Tage Kristensen er lastoptager. Sonja Pedersen arbejder som hjemmehjælper.

Bopæl: Nøddelunden 50, 6700 Esbjerg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Susanne Witt Kristensen er født i Esbjerg den 23. januar 1961.

Carsten Witt Kristensen er født i Esbjerg den 10. august 1962.

III.G.2.c.2)

Verner Pedersen er født i Vilslev i Ribe Amt den 18. februar 1939 og er gift i Lemvig med Lis Gråkjær født i Bækmarksbro den 15. december 1939. Hun er datter af arbejdsmand Berthel Gråkjær og Mathilde Pedersen, Lemvig.

Lis Pedersen er sygehjælper.

Verner Pedersen bestod den 11. marts 1970 fiskeskippereksamen af 3. grad.

Bopæl: Muslingevej 52, 6700 Esbjerg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Ivan Pedersen er født i Esbjerg den 3. juli 1969.

Henrik Pedersen er født i Esbjerg den 7. februar 1973.

III.G.2.c.3)

Bent Pedersen er født i Esbjerg den 20. juli 1942 og er gift den 23. marts 1963 med Else Christiansen, der er født den 13. juli 1941 i Varde. Hun er datter af Adolf Christiansen og Ellen, Varde. Else Christiansen har mellemskoleeksamen fra Jacobi Skole i Varde. Hun er forretningsuddannet indenfor tekstilbranchen og arbejder nu halvdags.

Bent Pedersen har gået i Stormgade Skole i Esbjerg. Han aftjente sin værnepligt i Varde indenfor H.T.K. Han er uddannet mekaniker og har nu sit eget værksted, hvor han forhandler Mercedes Benz.

Bopæl: Rosenvænget 68, 6800 Varde.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Dorthe Pedersen er født den 19. februar 1966 i Varde.

Søren Pedersen er født den 12. november 1968 på Sct. Joseph i Esbjerg.

Michael Pedersen er født den 25. marts 1972 på Sct. Joseph i Esbjerg.

III.G.2.d.

Dagny Thomine Christensen er født i Hunderup den 2. oktober 1917 og er gift første gang med chauffør Leif Christensen. Hun er gift anden gang med chauffør Laurits Christensen.

Dagny Thomine Christensen har gået i skole i Darum Mark. Hun er invalidepensionist.

Bopæl: Storegade 23, 6700 Esbjerg.

Der er 1 barn i første ægteskabet og 1 barn i andet.

III.G.2.d.1)

Myrna Rohde Kristensen er født i Esbjerg i Zions Sogn den 24. juni 1938 og er gift i Vor Frelzers Kirke i Esbjerg den 1. juli 1961 med Olaf Vestergaard, der er født i Holstebro den 10. februar 1937.

Han er søn af chauffør Peder Svend Aage Pedersen og Dorthea Marie Vestergaard, Holstebro.

Olaf Vestergaard fik ved navnebevis af 29. maj 1969 slettet efternavnet Pedersen. Den 1.4.1957 fik han svendebrev som tømrer. Han aftjente sin værnepligt i Den Kongelige Danske Livgarde - årgang juli 1957.

Myrna Rohde Kristensen tog mellemskoleeksamen i 1954 og realeksamen i 1955.

I april 1958 tog hun handelsmedhjælpereksamen med fremmed sprog. Hun blev ud-

lært i kontorfaget den 31. juli 1958 hos statsaut. revisor Eilif Iversen, Esbjerg.

Bopæl: Allerupvej 2, 6731 Tjæreborg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Annette Vestergaard er født i Vor Frelzers Sogn den 20. maj 1963.

Lars Vestergaard er født i Vor Frelzers Sogn den 22. juli 1967.

III.G.2.d.2)

Lilli Rohde Christensen er født i Esbjerg i Vor Frelzers Sogn den 25. februar 1944 og er gift samme sted den 27. januar 1965 med Egon S. Kristensen født i Kjelst Billum den 17. juli 1940.

Han er søn af arbejdsmand Henry Skoven Kristensen og Mette S. Madsen, Blåvand.

Egon Skoven Kristensen arbejdede ved landbruget fra han var 14 år til han var 23 år, de sidste 5 år som fodermester. For at prøve noget nyt, arbejdede han med fisk et stykke tid, men det gik ikke, det var landbruget, der havde hans interesse, og han vendte tilbage til dette erhverv. I 1975 købte han en gård på 38 tdr. land i Hemmet.

Lilli Rohde Christensen er udlært smørebrødsjomfru og kogekone. I 1 år arbejdede hun som servitrice. Da hun blev gift, blev hun hjemmegående husmor, og hun hjælper nu til med arbejdet på gården.

Bopæl: Bavnshøjvej 14, 6893 Hemmet.

Der er 5 børn i ægteskabet.

Hanne Skoven Kristensen er født i Esbjerg den 26. april 1962.

Helle Skoven Kristensen er født i Esbjerg den 18. maj 1965.

Erik Skoven Kristensen er født i Esbjerg den 27. juli 1967.

Birgitte Skoven Kristensen er født i Esbjerg den 16. februar 1969.

Lejlf Skoven Kristensen er født i Esbjerg den 21. november 1970.

III.G.2.e.

Dagmar Rohde Christensen er født i Hunderup den 8. november 1919 og er gift samme sted den 12. januar 1940 med Thomas Pedersen født den 13. oktober 1908 i Jerrig i Grindsted Sogn.

Han er søn af husmand Peder Pedersen og Petrine Margrethe Kristensen.

Thomas Pedersen har bl. a. gået i Nollund Skole. Han er ansat hos Tjæreborg Industri i Tjæreborg. Han har været fagforeningsbestyrer i Outrup i ca. 20 år, og i 25 år har han været i bestyrelsen for Arbejdsmandsfagforeningen.

Dagmar Rohde Christensen har arbejdet på Fagforeningskontoret i ca. 20 år, og har iøvrigt været hjemmegående husmor.

Bopæl: 6855 Outrup.

Der er 4 børn i ægteskabet.

III.G.2.e.1)

Else Margrethe Pedersen er født i Outrup den 7. maj 1940 og er ugift. Hun har gået i Vittarp Skole. I 9 år har hun nu været ansat ved Esbjerg Kommune som hjemmehjælper.

Bopæl: Grådybet 10, 6700 Esbjerg.

Hun har 1 barn.

Tommy Rohde Pedersen er født i Outrup den 7. januar 1966.

III.G.2.e.2)

Margit Pedersen er født i Outrup den 23. oktober 1941 og er gift samme sted den 9. juni 1961 med Keld Sørensen født i Grevinge den 11. marts 1941. Han er søn af landmand og minkfarmer Victor Sørensen og Christinne Carlsen, Sneglerup pr. Grevinge.

Keld Sørensen gik ud af skolen med realeksamen og søgte derefter ind til militæret som mathelev i en alder af 17 år. Han blev udnævnt til sergent og oversergent. Det meste af de 16 år han var i Forsvaret tilbragte han i G.H.R. i Næstved. I 1970 blev han efter eget ønske forflyttet til Oksbøl Lejren. I 1973 søgte han ud af Forsvaret og fik en stilling som lagerchef.

Margit Pedersen gik ud af skolen fra 7. klasse og arbejdede derefter nogle år i huset og i forretning. Hun begyndte som kontorelev i Varde og flyttede derefter til Næstved, hvor hun boede i 10 år. Hun arbejder nu som sygehjælper.

Bopæl: Lupinvænget 9, 6840 Oksbøl.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Rene Sørensen er født i Næstved den 4. december 1962.

Bo Sørensen er født i Næstved den 1. marts 1966.

III.G.2.e.3)

Anna Rohde Pedersen er født i Outrup den 27. august 1944 og er ugift. Hun har almindelig Folkeskole og har derefter taget handelsmedhjælpereksamen i forbindelse med kontoruddannelse. Hun arbejder nu som kontorassistent.

Bopæl: Nørregade 101, 6700 Esbjerg.

Hun har 1 barn.

Kim Rohde Pedersen er født i Esbjerg den 24. marts 1967.

III.G.2.e.4)

Marie Rohde Pedersen er født i Outrup Sogn den 27. august 1944 og er gift med Erik Holm Christensen, der er født i Dybvad i Skære Sogn den 7. april 1943. Han er søn af maler Carl Henry Christensen og Marie Cathrine Eriksen, Dybvad.

Erik Holm Christensen gik ud af skolen fra 7. klasse og kom derefter i lære som vogn- og beslagsmed i 4 år og 4 mdr. Han gjorde militærtjeneste i 14 måneder ved Flyvevåbnet. Han arbejdede som smed på en filetfabrik og senere som arbejdsmand i pakhuset. Her har han de sidste 2 år været arbejdsleder. Han har arbejdet i den samme virksomhed i 12 år.

Marie Rohde Pedersen har gået 7 år i skole og er nu hjemmearbejdende husmor.
Bopæl: Toftvej 40, 6700 Esbjerg.

Der er ingen børn i ægteskabet.

III.G.2.f.

Knud Rohde Christensen er født i Hunderup den 14. august 1921 og er gift i Hygum den 27. december 1942 med Jensine Bertelsen født den 6. december 1920 i Sdr. Hygum. Hun er datter af Chr. Bertelsen og Johanne Weismann, Sdr. Hygum. Jensine Bertelsen har haft almindelig skolegang i Hygum. Hun er hjemmegående husmor.

Knud Rohde Christensen har gået i skole i Darum Mark. Siden 1971 har han været ansat som kirketjener i Sdr. Hygum.

Bopæl: Sdr. Hygum, 6630 Rødding.

Der er 2 børn i ægteskabet.

III.G.2.f.1)

Benny Rohde Christensen er født i Esbjerg den 15. august 1955. Han gik ud af skolen fra 9. klasse. Han har aftjent sin værnepligt ved Civilforsvaret i Haderslev. Han er ugift.

Bopæl: Sdr. Hygum, 6630 Rødding.

III.G.2.f.2)

Else Rohde Christensen er født i Jyderup den 3. februar 1960. Hun bor hjemme.

III.G.2.g.

Alma Rohde Christensen er født i Hunderup den 10. november 1923 og er gift med arbejdsmand Poul Poulsen.

Bopæl: Finlandsgade 42, 6700 Esbjerg.

III.G.2.h.

Holger Rohde Christensen er født i Hunderup den 15. september 1925 og er gift i Bramminge den 12. april 1948 med Eva Hermansen født den 8. marts 1929 i Jernved. Hun er datter af Niels Hermansen og Kristine Jørgensen. Eva Hermansen har haft almindelig skolegang i Jernved. Hun har nu børn i dagpleje for kommunen.

Holger Rohde Christensen har gået i Darum Skole. Sin værnepligt aftjente han i Sønderborg. Han er nu ansat ved Bramminge Kommune.

Bopæl: Mæglergade 6, 6740 Bramminge.

Der er 7 børn i ægteskabet.

III.G.2.h.1)

Conny Rosa Christensen er født i Årre i Skads Sogn i Ribe Amt den 26. september 1948 og er gift i Bramminge Kirke den 30. marts med Jørgen Nielsen født i Vong i Skads Sogn den 30. april 1946.

Han er søn af arbejdsmand Helmuth Langmach Nielsen og Anna Vera Jensen, Bryndum, Esbjerg.

Jørgen Nielsen er udlært snedker, og i 1970 byggede ægteparret eget hus.

Bopæl: Lunegård 16, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Jan Langmach Nielsen er født i Vor Frelzers Sogn i Esbjerg den 30. januar 1967.

Lene Nielsen er født i Vor Frelzers Sogn i Esbjerg den 11. februar 1973.

III.G.2.h.2)

Else Kristine Christensen er født i Bramminge den 21. februar 1952 og er gift med Bent Lage født i Sdr. Hygum i Hygum Sogn den 18. december 1947. Han er søn af gårdejer Johan Andersen Lage og Esther Johanne Oehlenslæger Madsen, Bækbølling pr. Holsted St.

Bent Lage tog realeksamen fra Bække Folke- og Realskole i 1965 og kom derefter ind til Søværnet som konstabel. Her var han fra 1966 til 1971 og blev uddannet som maskinarbejder. I 1971-72 gennemgik han et studium som maskintekniker på Esbjerg Tekniske Skole, hvorefter han blev ansat som konstruktør i køleskabsafdelingens tegnestue hos Brdr. Gram A/S, Vojens.

Else Kristine Christensen afsluttede skolegangen ved Bramminge Skole i 1966, hvorefter hun blev ansat på Kanari Møbelfabrik til 1971. I tiden 1972 - 74 var hun ansat hos Brdr. Gram A/S i Vojens. Fra 1974 har hun været hjemmegående husmor.

Bopæl: Østeralle 44, 6500 Vojens.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Tina Lage er født i Esbjerg den 13. februar 1972.

III.G.2.h.3)

Helge Rohde Christensen er født i Darum den 3. marts 1955 og er ugift. Han er udlært snedker og bor hjemme.

III.G.2.h.4)

Torben Rohde Christensen er født i Darum den 7. december 1957 og er ugift. Han er udlært snedker og bor hjemme.

III.G.2.h.5)

Inger Marie Christensen er født i Darum den 7. august 1960 og bor hjemme.

III.G.2.h.6)

Susanne M. Christensen er født i Darum den 14. april 1961 og bor hjemme.

III.G.2.h.7)

Dorthe Christensen er født i Bramminge den 9. april 1963 og bor hjemme.

III.G.2.j.

Anna Rohde Christensen er født i Hunderup den 4. oktober 1927 og døde den 25. april 1928.

III.G.2.k.

Marie Rohde Christensen er født i Hunderup den 5. oktober 1927 og døde den 7. maj 1928.

III.G.2.l.

Elly Rohde Christensen er født i Hunderup den 22. december 1928 og er gift samme sted den 28. december 1949 med Svend Erik Jørgensen født i Galtho i Tistrup Sogn den 5. marts 1925. Han er søn af landmand Peder Marinus Jørgensen og Kjeldsine Villummine Pedersen.

Svend Erik Jørgensen har haft almindelig skolegang i Vittarp og Dyreby v/Henne. Han aftjente sin værnepligt i Tønder. Han har arbejdet som fiskepakker i Esbjerg i ca. 20 år. Nu har han egen mekanikerværksted i Esbjerg.

Elly Rohde Christensen har gået i Darum skole. Hun har arbejdet hos Grotte Is i ca. 9 år og er nu hjemmegående husmor.

Bopæl: T.H. Dalsvej 16, 6700 Esbjerg.

Der er 3 børn i ægteskabet.

III.G.2.1.1)

Christa Petra Jørgensen er født i Outrup den 26. maj 1950 og er gift med snedker Hans Nicolajsen.

Bopæl: Aatoften 118, Sædding.

III.G.2.1.2)

Kjeld Ejlif Jørgensen er født i Outrup den 10. november 1951 og er gift med Gerda. Kjeld Ejlif Jørgensen er Vodbinder.

Bopæl: Drosselvej 38, 6700 Esbjerg.

III.G.2.1.3)

Inga Rohde Jørgensen er født i Sædding den 29. maj 1957 og er ugift. Hun er ekspeditrice. Hun bor hjemme.

III.G.2.m.

Viggo Rohde Christensen er født i Hunderup den 5. juni 1931 og er gift i Bramminge den 10. juli 1954 med Kristine Marie Stagård født den 18. september 1932 i Urup i Grindsted Sogn. Hun er datter af Chr. Stagård og Elna Pedersen, Urup, Grindsted.

Kristine Marie Stagård har haft almindelig skolegang i Lamborg og har desuden gået på Bramminge Handelsskole. Hun er uddannet kontorassistent på Spritlageret i Esbjerg. Nu forpagter hun Markedsrestaurationen i Bramminge.

Viggo Rohde Christensen har gået i Darum Skole. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev og arbejder nu ved entreprenør Frank Pedersen i Bramminge.

Bopæl: Bramminge.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Leif Stagård Christensen er født i Bramminge den 20. maj 1955.

Freddy Stagård Christensen er født i Bramminge den 1. juni 1958.

Brian Stagård Christensen er født i Bramminge den 11. februar 1963.

III.G.2.n.

Minna Rohde Christensen er født i Hunderup den 14. september 1933 og er gift i Bramminge den 10. juli 1954 med Palle Bendixen, der er født i Tjæreborg den 28. maj 1929. Han er søn af Carl Peter Bendixen og Andrea Andersen.

Palle Bendixen har haft almindelig skolegang i Tjæreborg. Sin værnepligt aftjente han i København. Han er nu ansat på lageret på Rugbrødsfabriken i Esbjerg.

Minna Rohde Christensen gik i Darum Skole og arbejder nu på Esbjerg Slagteri.

Bopæl: Hulvej 4, 6731 Tjæreborg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

III.G.2.n.1)

Flemming Rohde Bendixen er født i Bramminge den 22. november 1954. Han gik ud af skolen med statskontrolleret eksamen fra 9. klasse. I tiden 1.11.1971 til 31.10.1975 var han i lære som maskinarbejder. Han blev fritaget for militærtjeneste. Den 1. maj 1976 købte han en ejerlejlighed.

Bopæl: Havnegade 25, 6700 Esbjerg.

III.G.2.n.2)

Bente Rohde Bendixen er født i Tjæreborg den 29. juli 1956. Hun har statskontrolleret eksamen fra 9. klasse.

Bopæl: Ingemannsalle 1975 C 2 th, 6700 Esbjerg.

III.G.2.o.

Lilly Rohde Christensen er født i Hunderup den 17. december 1935 og er gift i Bramminge den 10. marts 1954 med Aksel Christensen, der er født i Lille Torup den 21. marts 1928. Han er søn af landmand Edvard Christensen og Clara Nielsine Nielsen, Ulbjerg.

Aksel Christensen har haft almindelig skolegang i Lille Thorup. Han var soldat i Nymindegab og i Aarhus. Han er uddannet landmand og i 1954 købte han en gård i Ilsted v/Gørding, som han drev indtil 1962, hvor han købte deres nuværende gård i Outrup.

Lilly Rohde Christensen har haft almindelig skolegang i Darum Mark. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: 6855 Outrup.

Der er 3 børn i ægteskabet.

III.G.2.o.1)

Edvard Christensen er født i Gørding den 1. december 1955 og er ugift.

Bopæl: 6855 Outrup.

III.G.2.o.2)

Magda Christensen er født i Gørding den 7. september 1954 og er gift i Outrup den 19. juni 1976 med Sivert Berthelsen, der er født i Holsteinsborg på Grønland den 5. august 1951. Han er søn af Else Berthelsen. Hans fulde navn er Daniel Sivert Janus Berthelsen, men han kalder sig Sivert. Han er banearbejder.

Bopæl: Daddellunden 38, Kvaglund, 6700 Esbjerg.

III.G.2.o.3)

Ove Christensen er født i Gørding den 6. april 1959. Han bor hjemme.

III.G.3.

Nielsine Laurine Rohde er født i Vodder den 26. december 1883 og er gift i Darum den 17. april 1919 med Hans Knudsen Refsholm født i Darum den 6. december 1881. Han er søn af Hans Clausen Sørensen og Birthe Katrine Clausen. Hans Knudsen Refsholm har haft almindelig skolegang i Darum. Sin værnepligt aftjente han i København. Han er uddannet murer og ejendomsmægler. Han har haft murerforretning i Esbjerg og ejendomsmæglerforretning samme sted. Han har desuden haft ejendomsmæglerforretning i Bramminge. I ca. 8 år drev han en landejendom i Darum. Han har været stiller for Retsstatspartiet i Bramminge.

Nielsine Laurine Rohde gik i Tømmerby Skole. Hun har haft en købmandsforretning i Hjortlund og en i Esbjerg. Hun har desuden haft en parfume forretning i Esbjerg.

Bopæl: Storegade 46, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

III.G.3.a.

Birthe Refsholm er født i Bramminge den 26. februar 1920.

III.G.3.b.

Knud Refsholm er født i Darum den 13. april 1921 og er gift med Inger. Han er

murermester.

Bopæl: Granlunden 88, 6700 Esbjerg.

III.G.4.

Anders Thomsen Rohde er født i Spandet den 7. januar 1896 og er gift i Darum den 20. maj 1920 med Kirstine Jørgine Pedersen født i Darum den 20. maj 1900. Hun er datter af landmand Peter Hansen Pedersen og Loise Marie Christiansen, Darum Mark.

Kirstine Jørgine Pedersen har haft almindelig skolegang i Darum Mark. Hun passede sine forældre på deres gamle dage.

Anders Thomsen Rohde gik i Tømmerby Skole. Han er uddannet kommis og havde en købmandsforretning i Vejen og i Darum Mark. Han døde i Darum den 8. januar 1964.

Bopæl: Darum Mark.

Der er 5 børn i ægteskabet.

III.G.4.a.

Svend Rohde er født i Vejen den 5. marts 1923 og er gift i Sneum Sogn den 20. januar 1946 med Else Pedersen født i Allerup i Sneum Sogn den 30. marts 1924. Hun er datter af arbejdsmand Aage Pedersen og Alma Jensen, Allerup. Else Pedersen har gået 7 år i Allerup Skole. Indtil 1946 arbejdede hun som pige i huset, derefter har hun været hjemmegående husmor.

Svend Rohde gik 7 år i Darum Mark Skole og har endvidere handelsskoleeksamen. Han er uddannet kommis. I 1945-46 aftjente han sin værnepligt i Sønderborg og Haderslev. Fra 1946 har han været salgschauffør i et firma, der sælger spiritus.

Bopæl: Kronprinsensgade 26, 6700 Esbjerg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

III.G.4.a.1)

Lilian Rohde er født i Bramminge den 2. marts 1947 og er gift i Tjæreborg den 30. juli 1971 med Allan Kosegarten Petersen født i Tjæreborg den 11. november 1947. Han er søn af naturlæge Hans August Petersen og Birthe Marie Pedersen, Tjæreborg.

Allan Kosegarten Petersen tog realeksamen ved Esbjerg Statsskole. Siden 1968 har han været ansat ved K.J.F.R. i Fredericia. For tiden er han oversergent i Fredericia og gør tjeneste som kørelærer ved kasernens køreskole. Han er ved at tage flyvecertifikat som hobby. Han påtænker at forlade militæret til sommer, hvor han vil begynde et lærerstudium.

Lillian Rohde tog realeksamen ved Danmarksgade Skole i Esbjerg og blev derefter klinikassistent ved en tandlægepraksis. Hun er senere gået over til kontorforretningen. For tiden er hun ansat ved Nye Danske Lloyd i Fredericia.

Bopæl: Elbosvinget 7, Pjedsted, 7000 Fredericia.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Katja Kosegarten Petersen er født i Fredericia den 2. april 1975.

III.G.4.b.

Egon Rohde er født i Vejen den 1. april 1924 og er gift i Darum den 9. september 1945 med Inger Clausen Nielsen født i Darum den 27. marts 1924. Hun er datter af Thomas Nielsen og Hansine Clausen, Darum. Inger Clausen Nielsen har haft almindelig skolegang i Darum.

Egon Rohde har gået i Darum Mark Skole. Han var soldat i Randers. Nu arbejder han som chauffør. Han kører med bacon-containere.

Bopæl: Viadukten 10, 6740 Bramminge.

Der er 4 børn i ægteskabet.

III.G.4.b.1)

Lissy Rohde er født i Darum den 13. februar 1946 og er gift med møbelfabrikant Gudmar Villadsen.

Bopæl: Viadukten 12, 6740 Bramminge.

III.G.4.b.2)

Leif Rohde er født i Darum den 21. maj 1947 og er gift med Maren Margrethe Hermansen. Leif Rohde er udlært smed.

Bopæl: Elmegade 34, 6740 Bramminge.

III.G.4.b.3)

John Rohde er født i Darum den 22. september 1948 og er ugift. Han er udlært mekaniker og er for tiden bosat i Sverige.

III.G.4.b.4)

Gert Rohde er født i Darum den 25. februar 1961. Han bor hjemme.

III.G.4.c.

Henry Pedersen Rohde er født i Darum den 9. juli 1927 og er gift i Ulfborg

den 20. september 1953 med Else Hanberg, født den 31. marts 1925 i Gørding. Hun er datter af Nis Bertil Hanberg og Bertha Marie Kristoffersen. Else Hanberg har bl. a. gået i Ilsted Skole. Hun er hjemmegående husmor.

Henry Pedersen Rohde har haft almindelig skolegang i Darum Mark. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev. Nu arbejder han hos firmaet Borden i Esbjerg.

Bopæl: Darum Mark.

Der er 4 børn i ægteskabet.

III.G.4.c.1)

Ulla Rohde er født den 22. marts 1946 og er gift i Nykøbing Mors den 19. oktober 1974 med Egon Persson født i Vesløs den 6. marts 1944. Han er søn af landmand Peder Persson og Betty Jeppesen, Gl. Vesløs.

Egon Persson gik ud af skolen som 14-årig og blev udlært som 21-årig. Han tog eksamen fra Aalborg Tekniske Skole som 24-årig. Sin værnepligt aftjente han ved F.S.N. i Aalborg. Han har arbejdet som konstruktør i København og Nord Salling.

Bopæl: Aagade 10, 7870 Roslev.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Anja Marie Persson er født i Durup den 4. december 1969.

Brian Persson er født i Durup den 18. april 1971.

Kennet Persson er født i Glyngøre den 24. april 1975.

III.G.4.c.2)

Inger Rohde er født i Darum den 6. april 1954. Hun har gået i Bramminge Skole og arbejder nu på kontoret på Randers Amtsavis.

Bopæl: Møllegade 29 B, 8900 Randers.

Hun har 1 barn.

Iben Rohde er født i Randers den 22. april 1975.

III.G.4.c.3)

Benthe Rohde er født i Darum den 6. april 1954 og er gift samme sted med Flemming Vogt født i Ilsted den 13. juni 1950. Han er søn af Henry Vogt og Karen Marie Lund, Ilsted.

Flemming Vogt har haft almindelig skolegang i Ilsted. Han aftjente sin værnepligt i Padborg. Han er udlært rørslægger.

Benthe Rohde gik ud af Bramminge Skole fra 8. klasse. Hun arbejder nu halvdags på en fabrik.

Bopæl: Engparken 68, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Johnny Vogt er født den 6. november 1973.

Martin Vogt er født den 18. januar 1974.

III.G.4.c.4)

Aase Rohde er født i Darum den 16. juli 1955 og er gift i Darum Kirke den 9. marts 1973 med Erik Thomsen født i Darum den 24. oktober 1944. Han er søn af slagteriarbejder Kr. Thomsen og Ditte Lautrup, Darum. Erik Thomsen har haft almindelig skolegang i Darum Skole. Han aftjente sin værnepligt ved Marinen. Han er udlært bager, men arbejder nu som slagteriarbejder på Celebrity i Esbjerg.

Aase Rohde har haft almindelig skolegang i Darum. Hun er nu hjemmegående husmor.

Bopæl: Engparken 89, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Heidi Thomsen er født den 6. september 1974.

Ann Thomsen er født den 25. november 1975.

III.G.4.d.

Aage Rohde er født i Darum den 6. april 1937 og er gift med Birgit Schultz Hansen, der er født i Bramminge den 14. juni 1942. Hun er datter af landmand Viggo Emil Hansen og Hansine Magdalene Schultz, Bramminge.

Birgit Schultz Hansen har haft almindelig skolegang og er udlært syerske. Aage Rohde har ligeledes haft almindelig skolegang. Han arbejder som formand.

Bopæl: Vinkelvej 5, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Karsten Schultz Rohde er født i Vor Frelsers Sogn i Esbjerg den 30.1.1970.

Troels Schultz Rohde er født i Vor Frelsers Sogn i Esbjerg den 28.6.1973.

III.G.4.e.

Birgit Rohde er født i Darum Sogn den 29. marts 1938 og er gift samme sted den 1. september 1963 med Iver Jensen, der er født i Allerup i Sneum Sogn den 7. marts 1936. Han er søn af arbejdsmand Jens Aasborg Hvolby Jensen og Anna Kristine Pedersen, Allerup pr. Tjæreborg.

Iver Jensen gik 7 år i skole og arbejdede derefter ved landbruget, indtil han blev indkaldt til militæret. Han gjorde tjeneste i Haderslev i 12 måneder. Derefter arbejdede han ca. 7 år som slagteriarbejder. De sidste 11 år har han arbejdet som lastoptager på Esbjerg Havn ved losning af industri-fisk.

Birgit Rohde har almindelig folkeskole. Hun er handelsuddannet og har handelsskoleeksamen. Hun har arbejdet 3 år som ekspeditrice i en købmandsfor-

retning, og derefter 4 år i en materialistforretning i Esbjerg. Hun har været hjemmegående husmor siden sit giftermål.

Bopæl: Allerup, 6731 Tjæreborg.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Hardy Hvolby Jensen er født i Esbjerg den 4. december 1963.

Anne-Kirstine Hvolby Jensen er født i Esbjerg den 6. september 1966.

Karine Hvolby Jensen er født i Allerup i Sneum Sogn den 20. april 1970.

III.G.5.

Kristine Rohde døde i en alder af 1 år.

III.G.6.

Kristine Rohde døde som 1-årig.

III.G.7.

Thyra Annalie Rohde er født i Roager den 20. april 1902 og er gift i 1926 med J. Larsen født i 1892 i Mejls Varde Landsogn.

J. Larsen var udlært murer og han havde murerforretning i Esbjerg og Varde.

I 1938 købte han Hotel Sommerlyst i Bramminge. I 1947 købte han Klubbens Hotel i Ribe, og i 1949 købte han Industrihotellet i Grønnegade i Ribe. Han døde i Ribe i 1945.

Thyra Annalie Rohde havde efter mandens død en trikotageforretning i Esbjerg. Hun døde i Esbjerg i september 1946.

Der var 3 børn i ægteskabet.

III.G.7.a.

Hans Rohde Larsen er født i Varde den 26. marts 1929. Han er konsulent.

Bopæl: 406-11 Dervock Cres Millowdale Ont., Canada.

III.G.7.b.

Villy Sølbeck Larsen er født i Varde den 18. februar 1932 og er gift med Mary, der er født i England. Villy Sølbeck Larsen er urmager.

Der er 3 børn i ægteskabet, nemlig Tony, Jergen og Torben.

Bopæl: 84 Darlingside DR Westhill, Canada.

III.G.7.c.

Teddy Larsen er født i Esbjerg den 22. december 1934. Han var direktør. Han døde i Canada den 26. marts 1977.

Hans bopæl var: 406-11 Dervock Cres Willowdale, Canada.

III.G.8.

Kirstine Rohde er født i Tømmerby i Sneum Sogn den 15. juli 1904 og er gift i 1925 med Carl Johan Johansen, der er født i Ribe den 28. februar 1902.

Carl Johan Johansen er udlært gartner og arbejdede forskellige steder, sidst som førstemand hos J. N. Hyldahl i Bramminge. Han besluttede i 1935 at blive selvstændig og købte et lille hus i Nørregade i Bramminge, hvor der var en lille butik. Kirstine Rohde solgte grønsagerne, som hendes mand avlede på et lille stykke jord, som han havde lejet. Forretningen blomstrede, og rammerne sprængtes, en stue måtte tages ind til udvidelse. I 1945 blev pladsen alligevel for trang til den efterhånden store kundekreds, så ægteparret købte en stor forretningsejendom på Strøget. I mellemtiden var det lille stykke land blevet til små 2 tønder land, og foruden grøntsager blev der nu ogstå dyrket blomster. Der blev bygget drivhuse, fyrrum og detailsalgslokale i gartneriet også. Det blev i bogstaveligste forstand en blomstrende virksomhed, et mønstergartneri. Efter skoletid blev børnene også sat i arbejde, for alle skulle yde sit.

Kirstine Rohde var uddannet herreskrædder og arbejdede indtil sit giftermål hos skræddermester Sørensen, Bramminge. Fra 1935 passede hun ved siden af gartneriudsalget hjem og børn, så hun var en meget travl kvinde. Hun døde i Bramminge den 20. maj 1967.

Carl Johan Johansen døde i Bramminge den 10. juni 1961.

Ægteparret var bosat: Nørregade, 6740 Bramminge.

Der var 3 børn i ægteskabet.

III.G.8.a.

Eigil Rohde Johansen er født den 26. marts 1926 og er ugift. Han har gået i Bramminge Skole. Han er udlært skomager hos C. M. Vind i Gørding og har arbejdet som svend i Esbjerg og Vejle. I 1948 startede han egen skomagerforretning i Bramminge, som han drev indtil 1968. Derefter købte han en kiosk i Bramminge "Rohdes Kiosk". Han har været medlem af Centralforeningen af Skomagermestre og Skotøjshandlere i Jylland, suppleant til bestyrelsen i Esbjerg Skomagermesterforening.

Som hobby har han samlet gamle redskaber og værktøjsstykker, og i 1969 gav han samlingen til Bramminge Byhistoriske Arkiv.

Bopæl: Storegade 60. 6740 Bramminge.

III.G.8.b.

Ruth Marie Rohde Johansen er født i Bramminge og er gift med værkfører E. Christiansen.

Bopæl: Vestergårdsalle 18, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

III.G.8.b.1)

Linda Rohde Christiansen er født i Bramminge den 14. oktober 1950 og er gift samme sted den 17. marts 1973 med repræsentant Asger Brodde. Linda Rohde Christiansen er kjoledesigner.

Bopæl: Tværsigvej, 6740 Bramminge.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Mario Rohde Brodde er født i Esbjerg den 9. april 1974.

III.G.8.b.2)

Wandy Edmund Rohde Christiansen er født i Bramminge den 15. december 1952. Han er studerende.

Bopæl: Ribevej 82, Sejstrup pr. 6740 Bramminge.

III.G.8.c.

Preben Rohde Johansen er født i Bramminge den 27. september 1934 og er gift samme sted den 15. november 1958 med Else Katrine Christensen født den 4. januar 1938 i Bramminge Sogn. Hun er datter af bankbud Laurits Marinus Christensen og Ane Victoria Lauridsen, Bramminge. Else Katrine Christensen har gået i Bramminge skole og er udlært i broderi hos Herluf Nielsen i Esbjerg.

Preben Rohde Johansen har haft almindelig skolegang i Bramminge og har aftjent sin værnepligt i Skrydstrup. Han er udlært gartner hos sin fader og har desuden arbejdet i Ribe. Han overtog forældrenes gartneri i Storegade, men pludselig var det blevet til byområde, og gartneriet skulle flytte. Efter en byttehandel med kommunen, kom et nedlagt landbrug i Tværsiggade til at danne rammen om det nye gartneri. Siden 1957 har det været drevet som blomstergartneri.

Bopæl: 6740 Bramminge.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Helle Rohde Johansen er født i Bramminge den 29. september 1963.

John Rohde Johansen er født i Bramminge den 4. december 1971.

Kurt Rohde Johansen er født i Bramminge den 8. januar 1973.

III.G.9.

Thomas Rohde er gift med Lene. Han er El-arbejder.

Bopæl: Storegade, 6700 Esbjerg.

III.G.10.

Holger Rohde døde som 1-årig.

III.G.11.

Helga Elvina Rohde er født den 16. november 1912 og er gift den 3. januar 1932 med Helge Iversen, der er født i Varde den 20. august 1910. Helge Iversen var uddannet mekaniker. Han døde i Esbjerg den 2. april 1972. Helga Elvina Rohde døde i Esbjerg den 15. december 1952.

Ægteparret var bosiddende i Esbjerg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

III.G.11.a.

Lis Sølbeck Iversen er født i Varde den 21. marts 1932 og er gift i Esbjerg den 2. juni 1952 med Jørgen Aakjær Jørgensen, der er født i Fjerritslev den 18. maj 1920. Han er søn af Jens Aakjær Jørgensen og Maren Kirstine Wadmann.

Jørgen Aakjær Jørgensen har gået i skole i Fjerritslev samt på Teknologisk Institut. Han er udlært snedker. Han har en møbelfabrik i Bramminge.

Lis Sølbeck Iversen har gået i skole i Esbjerg. Hun er nu ansat på møbelfabrikkens kontor.

Bopæl: Bramminge.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Helga Aakjær Jørgensen er født i Bramminge den 9. december 1952. Hun er bankassistent og bor hjemme.

Lisbeth Aakjær Jørgensen er født i Bramminge den 16. april 1955.

Jens Aakjær Jørgensen er født i Bramminge den 8. oktober 1956.

Annamarie Sølbeck Jørgensen er født i Bramminge den 24. juli 1962.

III.G.11.b.

Finn Rohde Iversen er født i Esbjerg i Jerne Sogn den 30. august 1945 og er gift i Vor Frelzers Kirke i Esbjerg den 30. august 1969 med Lisbeth Pedersen født i Vor Frelzers Sogn i Esbjerg den 23. april 1949. Hun er datter af repræsentant Freidig Pedersen og Ingelise Heiberg.

Lisbeth Pedersen har taget realeksamen og handelseksamen. Hun er uddannet kontorassistent.

Finn Rohde Iversen har taget mellemskoleeksamen og er uddannet mekaniker. Efter at have aftjent sin værnepligt har han arbejdet som chauffør.

Bopæl: Jørgen Pedersensvej 3, 6700 Esbjerg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Liselotte Heiberg er født i Esbjerg den 12. december 1973.

III.G.12.

Gudmund Rohde er født i Tømmerby i Sneum Sogn den 29. marts 1912 og er gift i Esbjerg den 7. december 1933 med Pouline Kristine Andersen født i Esbjerg den 10. november 1916. Hun er datter af Anders Andersen og Marie Nielsen, Esbjerg. Pouline Kristine Andersen har haft almindelig skolegang i Lintrup. I 20 år har hun været ansat som rengøringsassistent på Jerne Skole.

Gudmund Rohde har bl. a. gået i skole i Tømmerby og i Holsted. Han er udlært maler, og han har haft egen malerforretning i Esbjerg. Han døde i Esbjerg den 29. juli 1973.

Bopæl: Spangsberg Møllevej 133, 6700 Esbjerg.

Der er 4 børn i ægteskabet.

III.G.12.a.

Agnes Rohde er gift med maler Carlo Jensen.

Bopæl: Grønnegade 53 B, 6700 Esbjerg.

III.G.12.b.

Inge Sølbeck Rohde er gift med vicevært H. Jensen.

Bopæl: Dalen 14, 6700 Esbjerg.

III.G.12.c.

Torben Rohde er født i Jerne i Esbjerg den 26. august 1945 og er gift samme sted den 29. marts 1969 med Berit Annette Madsen født i Esbjerg i Zions Sogn den 13. januar 1947. Hun er datter af stadioninspektør Aksel Robert Madsen og Myrtha Marie Hansen, Hjerting.

Berit Annette Madsen tog realeksamen fra Grådybsskole i Esbjerg i 1964. Hun blev handelsuddannet i en farvehandel i 1968 og har siden arbejdet som ekspe-
ditrice i en farvehandel.

Torben Rohde tog handelseksamen i 1963 og i 1964 blev han udlært som farvehandler. Han aftjente sin værnepligt ved 1. Panserregiment i Haderslev. Siden 1972 har han været beskæftiget som arbejdsmand ved Esbjerg Idrætspark. Han har været medbygger på eget parcelhus.

Bopæl: Vestparken 101, 6840 Oksbøl.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Peter Rohde er født i Esbjerg den 29. oktober 1971.

Rikke Rohde er født i Esbjerg den 5. december 1974.

III.G.12.d.

Karsten Sølbeck Rohde er født i Esbjerg den 31. august 1954. Han læser til lærer og bor hjemme.

IV.

Anna Sølbeck er født i Birkelev den 12. januar 1827 og var gift med skolelærer Hans Hansen Jessen fra Varnæs.

V.

Kjestine Sølbeck er født i Birkelev den 10. januar 1829 og var ugift. Hun døde i 1874.

VI.

Peter Sølbeck er født i Birkelev den 3. januar 1831 og er død i Ilsted i 1874.

Han er gift første gang med Karen Christensen, der er født i Ilsted den 5. februar 1841 og anden gang med Bodil Marie Sølbeck.

Han havde 3 børn.

VI.A.

Bodil Marie Ane Sølbeck er født i Gørding den 7. juli 1862 og var gift med Andreas M. Hansen født i Sneum Sogn den 3. december 1857. Andreas M. Hansen var skomagermester. Han døde i Bramminge den 4. marts 1923.

Bodil Marie Ane Sølbeck døde i Bramminge den 22. februar 1911.

Ægteparret var bosiddende i Bramminge.

Der var 8 børn i ægteskabet.

VI.A.1.

Bendix Carl Hansen er født i Ilsted i 1889 og var gift med Karen Nielsen, der var født i 1888 i Størsbølgård.

Bendix Carl Hansen var købmand. Ægteparret var bosiddende i Bramminge.

Der var 3 børn i ægteskabet.

VI.A.1.a.

Jane Hansen er født i Esbjerg den 11. maj 1908 og er gift i Axelvad Kirke den 15. oktober 1945 med Alfred Huusmann, der er født i Vojens den 5. august 1893. Han var søn af mølleriejer Peter Cornelius Huusmann og Hansine Schrystrup.

Alfred Huusmann overtog møllen efter sin fader og drev den indtil sin død i 1958.

Jane Hansen har taget lærereksamen fra Ribe Seminarium samt et skolekøkkenkursus på Ankerhus. I tiden 1940 - 45 var hun lærer i Esbjerg. Derefter var hun hjemmegående husmor i 10 år. I tiden 1955 - 73 var hun lærer på Vojens skole. Nu er hun pensionist.

Bopæl: Højgade 4, 6500 Vojens.

Der er ingen børn i ægteskabet.

VI.A.1.b.

Bodil Hansen er født i Bramminge den 15. juli 1909 og er gift i København den 20. oktober 1941 med Valdemar Jørgen Schrøder født i Haderslev den 8. november 1909. Han er søn af postkontrollør Lorenz Schrøder og Frida, Haderslev. Valdemar Jørgen Schrøder tog studentereksamen fra Haderslev Katedralskole og begyndte derefter at læse til læge. Han gik over til farmaci, og arbejdede som driftsleder på Dansk Plasmafabrik i Vojens. Under sin militærtjeneste gjorde han tjeneste som underlæge ved Marinen. Han døde i Vojens den 6. juni 1966.

Bodil Hansen arbejdede som barneplejerske på Odense Børnehospital og derefter på et børnehjem. En tid arbejdede hun som privat barneplejerske hos et ægtepar på Frederiksberg. Hun blev uddannet sygeplejerske på Bispebjerg Hospital. De sidste 15 år har hun arbejdet som skolesygeplejerske i Vojens Kommune.

Bopæl: Dybbølgade 7, 6500 Vojens.

Der er 2 børn i ægteskabet.

VI.A.1.b.1)

Thorkild Schrøder er født i Vojens den 21. december 1942 og er gift med Lise Bayer født i Gl. Haderslev den 21. marts 1942. Hun er datter af civilingeniør

Holger Bayer og Eva Callø, Haderslev.

Lise Bayer tog studentereksamen fra Haderslev Katedralskole i 1961. Hun blev færdig som aut. hospitalslaborant fra Bispebjerg Hospital i 1965. Hun har arbejdet som laborant på Bispebjerg Hospital, Odense Sygehus og er nu på Odense Universitet.

Thorkild Schrøder tog ligeledes studentereksamen fra Haderslev Katedralskole i 1961. I 1966 blev han civilingeniør (kemi). Han har arbejdet på Danmarks Tekniske Højskole, hos rådgivende ingeniørfirma Haldor Topsøe og er for tiden på Odense Teknikum.

Bopæl: Abels Alle 70, 5250 Fruens Bøge.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Søren Schrøder er født i Maglegårds Sogn i Gentofte den 8. december 1967.

Lars Schrøder er født i Ansgar Sogn i Odense den 25. juni 1970.

Christian Schrøder er født i Ansgar Sogn i Odense den 23. august 1972.

VI.A.1.b.2)

Karen Birgitte Schrøder er født i Haderslev den 30. marts 1946 og er gift i København den 25. juli 1969 med Jon Sundbo, der er født på Frederiksberg den 28. juli 1945. Han er søn af cand.jur. Jens Peter Sundbo og Karen Margrethe Rosenberg, Nærum.

Jon Sundbo tog mellemskoleeksamen i 1961 på Thisted Borgerskole og studentereksamen i 1964 på Thisted Gymnasium. I 1970 tog han magisterkonferens i sociologi på Københavns Universitet.

Karen Birgitte Schrøder tog mellemskoleeksamen i 1962 på Vojens Borger- og Realskole og studentereksamen i 1965 på Haderslev Katedralskole. Hun har taget naturvidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet med hovedfag biologi og bifag legemsøvelser.

Bopæl: Kisumparken 76 3.sal, 2660 Brøndby Strand.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Nikolaj Sundbo er født på Frederiksberg den 28. oktober 1972.

Mikkel Sundbo er født i Glostrup den 10. december 1975.

VI.A.1.c.

Else Teglgård Hansen er født den 20. november 1910 og er gift med Valdemar Pedersen. Valdemar Pedersen har tidligere haft en slagterforretning, nu har han et landbrug med svineavl.

Else Teglgård Hansen har gået i Bramminge Kommuneskole. Hun har arbejdet som økonom i København. Hun har arbejdet som medhjælpende hustru i slagterforretningen.

Bopæl: Nygårdsvej, 6740 Bramminge.

Der er 4 børn i ægteskabet.

VI.A.1.c.

Anna Pedersen er født den 20. januar 1939 og er gift med Knud Richard Pripp. Han arbejder i automobilbranchen.

Bopæl: Torridalsvej 24, Kristianssand, Norge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Rolf Valdemark Pripp og Per Kr. Pripp.

VI.A.1.c.2)

Orla Pedersen er født i Bramminge den 29. maj 1945 og er gift med Johanne, der er født i Tyskland.

Orla Pedersen er amerikansk statsborger. For tiden er han soldat i Tyskland, men han rejser snart tilbage til Amerika.

Der er ingen børn i ægteskabet.

VI.A.1.c.3)

Bent Pedersen er født i Bramminge den 29. maj 1945 og er gift med Gritt Wübrandt, der er født i Farum den 24. november 1941. Hun er lektor.

Bent Teglgård Pedersen er isenkræmmer.

Bopæl: Kastanie Alle 2, 3540 Lyngø.

VI.A.1.c.4)

Knud Pedersen er født i Bramminge den 5. april 1949 og er gift med Marian Biermann.

Bopæl: Bremensgade 37 III th., 2300 København S.

VI.A.2.

Peter Hansen er født den 9. marts 1885 og døde dagen efter.

VI.A.3.

Peter Sølbeck Hansen er født ca. 1887 og er gift med Inger Marie Johansen, der er født ca. 1888 i Vinde i Viborg Amt.

Peter Sølbeck Hansen var skomager. Han døde i Bramminge i 1919.

Inger Marie Johansen døde på Sygehuset i Skive den 1. april 1932.

Egteparret var bosiddende Nørregade, Bramminge.

Der var 2 børn i ægteskabet.

VI.A.3.a.

Bodolf Marinus Sølbeck Hansen er født i Gredstedbro i Jernved Sogn den 1. august 1911 og er gift i Struer den 1. juli 1934 med Isidora Møller, der er født i Lemvig den 19. november 1914. Hun er datter af slagteriarbejder Peter Møller.

Bodolf Marinus Sølbeck Hansen har haft almindelig skolegang og er udlært gartner. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet. I tiden 1/11-1932 til 1940 arbejdede han som selvstændig gartner. I 1953 flyttede han til Glostrup, og arbejdede der i forskellige gartnerier, nogle steder som formand. I 1968 blev han invalid efter en operation for diskosprolaps. Han har endvidere fået astma, sukkersyge og en halssygdom. Han har en vibrator til brug ved telefonering, og han går på taleskole.

Hans store interesse er at samle på frimærker.

Bopæl: Galgebakken Over 9-3, 2620 Albertslund.

Der er 8 børn i ægteskabet.

VI.A.3.b.

Jelna Andrea Sølbeck Hansen er født i Gredstedbro i Jernved Sogn den 6. november 1909 og er gift i Skive den 19. juni 1932 med Carl Carstensen født i Skive den 2. marts 1907. Han er søn af skrædder Simon Carstensen og Sofie Dissing. Carl Carstensen var tjener. Han døde i Skive den 10. august 1959.

Bopæl: Ringparken 9.A, 7800 Skive.

Der er 3 børn i ægteskabet.

VI.A.3.b.1)

Svend Carstensen er født i Skive den 11. juni 1934 og er gift med Eva Lauersen født i Viborg den 14. november 1937. Hun er datter af faglærer Alfred Laursen og Karen Marie Sørensen, Viborg. Efter sit giftermål har Eva Lauersen været hjemmegående husmor.

Svend Carstensen har realeksamen. Efter at have aftjent sin værnepligt har han i 20 været beskæftiget som bogholder.

Bopæl: Teglblandervej 24, 8800 Viborg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Susanne Carstensen er født i Skive den 11. maj 1958 og er gift med overkonstabel Søren Meldgaard. De er bosiddende Finderupvej 27, Viborg.

Mikael Carstensen er født i Skive den 26. august 1962.

VI.A.3.b.2)

Birte Carstensen er født i Skive den 5. januar 1944 og er gift med Lars Alsted Larsen, der er født i Silkeborg i Alderslyst Sogn den 4. marts 1944. Han er søn af signalformand Chr. Alsted Larsen og Elly Atomine R. Kristensen, Skive.

Lars Alsted Larsen gik ud af skolen fra 8. klasse. Den 1. august 1964 blev han udlært som pølsemaker. Han er tillidsrepræsentant for fagbevægelsen og har deltaget i fagkurser og pædagogiske kurser. I tiden 1971 - 1974 har han ledet AOF's Aftenskole. Han aftjente sin værnepligt i 1964-65 ved Jyske Trænregiment.

Birthe Carstensen har mellemskoleeksamen og handelsskoleeksamen. Hun er forretningsuddannet. Hun arbejder nu som kontorassistent ved et revisionskontor for landbrug.

Bopæl: Søby Kirkevej 15, 8450 Hammel.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Peter Alsted Larsen er født i Skive den 7. februar 1965.

Mette Alsted Larsen er født i Gødvad ved Silkeborg den 10. oktober 1969.

VI.A.3.b.3)

Hanne Carstensen er født i Skive den 5. januar 1944 og er gift med Bjarne Rahbek Skriver født i Skive den 6. november 1941. Han er søn af entreprenør Søren Kjærsgård Skriver og Gudrun Rahbek, Skive.

Bjarne Rahbek Skriver har taget mellemskoleeksamen og har desuden været elev på en højskole. Han har gjort militærtjeneste i 2 år. Han arbejder som repræsentant.

Hanne Carstensen har taget mellemskoleeksamen og handelseksamen. Hun er kontoruddannet, og i de sidste 5 år har hun arbejdet på kontoret hos en VVS-installatør.

Bopæl: Vandlingvej 11, 6100 Haderslev.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Søren Skriver er født i Haderslev den 10. august 1967.

Gitte Skriver er født i Haderslev den 23. april 1971.

VI.A.4.

Karen Sølbeck Hansen er født i Bramminge den 22. juli 1888 og er gift med Andreas Aarøe Rasmussen, der er født i Aså den 3. marts 1887. Han er søn af væver og fiskehandler Fr. Rasmussen.

Andreas Aarøe Rasmussen er uddannet væver og har arbejdet på Gram Tæppefabrik, Sønderborg Tæppefabrik og Randbøl Tæppefabrik. I tiden 1926 - 1970 var han selvstændig isenkræmmer. Han døde i Allingåbro i 1975.

Karen Sølbeck Hansen var uddannet ved husgerning, og hun styrede hjemmet for faderen. Hun døde i Allingåbro i 1970.

Der var 2 børn i ægteskabet.

VI.A.4.a.

Carl Willy Aarøe er født i Allingåbro den 20. februar 1928 og er gift 2. gang med Henny Stein Schmidt, der er født i Aarhus den 22. februar 1939. Hun er datter af overpakmester Kaj Stein Schmidt, Aarhus.

Henny Stein Schmidt har taget realeksamen og er kontoruddannet indenfor Post- & Telegrafvæsenet. Hun arbejder som kontorassistent samme sted.

Carl Willy Aarøe har gået i almindelig kommuneskole og har endvidere taget handelseksamen. Han er uddannet indenfor tekstilbranchen. Han aftjente sin værnepligt ved Artilleriet i Aarhus i 1949. I tiden 1958 - 1977 har han haft en vinhandel i Kolding.

Bopæl: Rendebanen 15, 6000 Kolding.

Der er ingen børn i ægteskabet.

VI.A.4.b.

Anne Margrethe Aarøe er født i Allingåbro den 28. januar 1930 og er gift samme sted den 26. juli 1953 med Johs. Hanberg født den 19. april 1930 i Grinderslev. Han er søn af landmand Kristen Hanberg og Mette Kristine, Breum pr. Jebjerg.

Johs. Hanberg har taget præliminæreksamen. Han aftjente sin værnepligt ved Langelandsgade Kaserne i Aarhus. Han er uddannet indenfor D.S.B. og arbejder som trafikkontrollør. Begge ægtefæller er i bestyrelsen for Forsamlingshuset.

Anne Margrethe Aarøe har haft almindelig skolegang i Allingåbro. Hun er hjemmegående husmor.

Bopæl: Gammel Skæringvej, 8250 Egå.

Der er 3 børn i ægteskabet.

VI.A.4.b.1)

Carl Chr. Hanberg er født i Bramminge den 12. november 1954. Han er dentalservice-montør.

Bopæl: Bobjerg Parkvej 81, 8250 Egå.

VI.A.4.b.2)

Hans Jørgen Hanberg er født i Bramminge den 22. juli 1956. Han er pædagog-studerende og bor i Viborg.

VI.A.4.b.3)

Karen Hanberg er født i Aarhus den 3. august 1961. Hun er skoleelev og bor hjemme.

VI.A.5.

Magnus Bodolf Hansen er født i Bramming og er gift med Frida.

Bopæl: U.S.A.

VI.A.6.

Bodolf Hansen er født i Bramming den 8. januar 1893 og er gift i 1920 i Janderup med Anna Marie Olesen født den 11. marts 1897 i Tømmerby. Hun er datter af landmand Anders Olesen og Marie Bendixen, Tømmerby. Anna Marie Olesen har haft almindelig skolegang i Tømmerby. Hun er udlært syerske. Hun døde i Bramming den 5. maj 1974.

Bodolf Hansen har gået i Bramming Skole og på Fagskole i København. Han er udlært skomager i faderens forretning, og i 1923 overtog han denne og drev den indtil 1974. Han var soldat i 2 år i København. Han har været i bestyrelsen for Borger- og Håndværkerforeningen, og han var formand for Bramminge Boldklub i 14 år, han er nu æresmedlem.

Bopæl: 6740 Bramming.

Der er 1 barn i ægteskabet.

VI.A.6.a.

Andreas Sølbæk er født den 15. august 1920 i Bramminge og er gift i Janderup den 27. august 1945 med Gurli Rosenørn Nielsen, der er født den 17. januar 1927 i Struer. Hun er datter af bogholder Christian Frederik Rosenørn Nielsen og postassistent Erna Johanne Amstrup, Varde.

Gurli Rosenørn Nielsen har taget realeksamen i Varde. Hun er kontoruddannet og i flere år har hun arbejdet ved D.S.B. i Varde, Skive og Lunderskov.

Andreas Sølbæk har taget realeksamen fra Ribe Katedralskole i 1937. Han blev indkaldt til Kystartilleriet, men blev ikke taget på grund af tjeneste i Padborg under 2. Verdenskrig. Han har taget trafikmedhjælpereksamen fra Jernbaneskolen i København og udvidet eksamen for avancement til lederstillinger. Han har arbejdet som overtrafikassistent i Skive og Fredericia, som trafikkontrollør i Fredericia og er nu stationsforstander i Lunderskov. Endvidere er han distriktssekretær og revisor indenfor Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Fyn-Jylland Distrikt.

Bopæl: Torvet 2, 6640 Lunderskov.

Der er 3 børn i ægteskabet.

VI.A.6.a.1)

Kirsten Sølbeck er født i Varde den 26. januar 1946 og er gift med Ole Halvorsen født i St. Johannes Sogn i Aarhus den 1. december 1937. Han er søn af

arbejdsmand Jens Ejner Andersen og Karen Else Halvorsen. Ole Halvorsen gik ud af 2. mellemskoleklasse og tog derefter ud at sejle. Han har boet 1 år i Canada. Han har sunget, spillet på guitar og lavet plader. Han blev gift 1. gang med Bodil og påbegyndte journaliststudiet. Han blev skilt og gift 2. gang med Birgit. Han kom igen på Journalisthøjskolen og gjorde uddannelsen færdig. Han blev igen skilt. Han har arbejdet som journalist på BT og Kolding Folkeblad i Vejen. Han blev sagt op på grund af alkoholisme. I 1971 skrev han sin første bog "Det Ko(s)miske Glimt", i 1974 skrev han "Presseveer". Han kom ud af alkoholismen, og i 1976 skrev han "Ambulatoriet - Dødens Venteværelse". Han holder foredrag på skoler rundt omkring i landet om alkoholisme.

Kirsten Sølbæk tog mellemskoleeksamen i Fredericia i 1962, realeksamen i 1963 og studentereksamen i 1966. Derefter havde hun et ophold i Frankrig i nogle måneder og arbejde så 3/4 år som lærervikar. I 1967 startede hun på Odense Seminarium og tog eksamen i 1970. Siden sit giftermål har hun arbejdet på Ejbyskolen i Odense.

I 1972 flyttede ægteparret ud på en firlænget bondegård fra 1660.

Bopæl: "Pro Prosa", Skovhøjrup, 5464 Brenderup.

Der er ingen børn i ægteskabet.

VI.A.6.a.2)

Dorrit Sølbæk er født i Varde den 16. april 1948. Hun er uddannet bankassistent og studerer for tiden på BYU University i Utah, U.S.A. Hun er ugift.

Bopæl: 112 W 400 N Provo Utah, U.S.A.

VI.A.6.a.3)

Poul Rosenørn Sølbæk er født i Varde den 4. oktober 1954. Han tog realeksamen i 1971 og 1-årig handelseksamen i 1972. I tiden 1976-77 gjorde han militærtjeneste ved Nærluftforsvaret på Flyvestation Værløse. Han har været ansat i Aktivbanken siden 15. juli 1972.

Bopæl: Torvet 2, 6640 Lunderskov.

VI.A.7.

Carl Hansen er født i Bramminge den 31. maj 1895. Han døde som ung.

VI.A.8.

Otto Metinus Sølbæk er født i Mulvad Mark i Hunderup Sogn den 22. juli 1895 og er gift i Vor Frelsers Kirke i Esbjerg den 11. december 1921 med Valborg

Marie Christensen født den 7. februar 1896 i Vrå i Hjørring Amt. Valborg Marie Christensen har haft almindelig skolegang i Vrå. Hun er uddannet modist og har arbejdet i Bramminge og Esbjerg indenfor manufakturbranchen. Hun døde i Esbjerg den 1. november 1970.

Otto Metinus Sølbæk har gået i Bramminge Skole og på Bramminge Efterskole. I tiden 1924 - 1966 har han haft en tobaksforretning i Esbjerg. Han har været kasserer i Tobakshandlerforeningen i 26 år og blev derefter udnævnt til æresmedlem. Han døde i 1976.

Ægteparret var bosiddende i Kirkegade 14, 6700 Esbjerg.

Der var 1 barn i ægteskabet.

VI.A.8.a.

Poul Sølbæk er født i Esbjerg den 6. maj 1922 og er gift med Irene. Poul Sølbæk er civilingeniør.

Bopæl: Slotsvej 90, 2920 Charlottenlund.

VI.B.

Thomas Lauersen Sølbeck er født i Gørding den 16. april 1865 og er gift 1. gang med Anna Rossen født i Bedsted den 5. juli 1868. Hun døde den 23. februar 1908.

Thomas Lauersen Sølbeck er gift i Bedsted anden gang den 4. november 1909 med Katrine Callesen, der er født den 1. juni 1881.

Thomas Lauersen Sølbeck døde i Bedsted den 5. april 1921.

Der var 4 børn i det første ægteskab og 6 børn i det andet.

VI.B.1.

Andreas Sølbeck er født i Bedsted den 17. marts 1899 og er gift samme sted den 18. august 1921 med Marie K. Hansen født i Kliplev den 10. september 1896. Hun er datter af banemand Hans Peter Hansen og Marie Kirstine Mikkelsen. Marie K. Hansen har haft almindelig skolegang i Mjølvs og Brund. Hun har arbejdet i huset i Kliplev.

Andreas Sølbeck har gået i skole i Bedsted. Han har arbejdet en del ved landbruget og ved vejarbejde. En del år var han reservepost i Bedsted. Han døde i Bedsted den 11. januar 1957.

Bopæl: 6252 Bedsted-Lø.

Der er 4 børn i ægteskabet.

VI.B.1.a.

Thomas Lauersen Sølbeck er født i Bedsted-Lø den 30. marts 1928 og er gift

i Fredericia den 13. november 1954 med Inge Daugård født den 13. januar 1935 i Fredericia. Hun er datter af Arne Daugård Larsen og Clara Elisabeth Madsen.

Inge Daugård har gået i skole i Fredericia. Hun har endvidere gået på Handelsskole og er forretningsuddannet i en købmandsforretning.

Thomas Lauersen Sølbeck har haft almindelig skolegang i Bedsted-Lø og har desuden været elev på Vejlbj Landbrugsskole og Arbejdslederskolen i Arresøhøj. Han aftjente sin værnepligt i Fredericia. Han er nu ansat hos Superfos i Fredericia som formand.

Bopæl: Zartmansvej 25, 7000 Fredericia.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Benny Daugård Sølbeck er født den 13. juni 1958 i Fredericia.

Lise Lotte Daugård Sølbeck er født den 4. december 1968 i Fredericia.

VI.B.1.b.

Marianne Sølbeck er født i Bedsted-Lø og er gift med portør H. Jacobsen.

Bopæl: Irlandsvej 119, 2300 København S.

VI.B.1.c.

Hans P. Sølbeck er født i Bedsted-Lø og er ugift. Han er kioskejer.

Bopæl: 6300 Gråsten.

VI.B.1.d.

Johannes Rossen Sølbeck er født i Bedsted den 11. maj 1937 og er gift i Herning den 25. marts 1970 med Alice Pedersen, der er født i Nyborg den 18. maj 1937. Alice Pedersen har haft almindelig skolegang i Kølør og er hjemmegående husmor.

Johannes Rossen Sølbeck gik i skole i Bedsted-Lø. Han aftjente sin værnepligt i Aarhus. Han er udlært smed og arbejder hos Superfos i Fredericia.

Bopæl: Kongensgade 71, 7000 Fredericia.

Der er 3 børn i ægteskabet, nemlig: Susanne, Tina og Kim.

VI.B.2.

Johannes Sølbeck er født i Bedsted-Lø og er udvandret til U.S.A.

VI.B.3.

Marie Sølbeck er født i Bedsted-Lø.

VI.B.4.

Peter Sølbeck er født i Bedsted i Bedsted-Lø Sogn den 13. juli 1905 og er gift den 13. november 1932 med Inger Marie, der er født den 19. marts 1905 i Grünholz. Hun døde i Hellevad den 31. marts 1966.

Peter Sølbeck arbejdede som disponent. Han døde i Hellevad den 23. september 1969.

Der var 1 barn i ægteskabet.

VI.B.4.a.

Anne Marie Magdalene Rossen Sølbeck er født i Hellevad den 22. april 1935 og er gift samme sted den 27. november 1954 med Vagn Andersen født i Sønderborg den 19. juli 1931. Han er søn af Jens Andersen og Gudrun Marie Møller Jensen, Sønderborg. Vagn Andersen er tekniker.

Bopæl: Karen Blixensvej, 6400 Sønderborg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Susanne Sølbeck Andersen er født i Sønderborg den 8. september 1955.

VI.B.5.

Anne Marie Magdalene Sølbeck er født i Bedsted den 3. december 1910 og er gift i Vollerup den 19. juni 1931 med Peter Christian Madsen, der er født den 25. februar 1903 i Vollerup i Bjolderup Sogn. Han er søn af gård-ejer Mathias Christian Madsen og Ingeborg Nissen, Vollerup. Peter Christian Madsen gik ud af skolen ved sin konfirmation og arbejdede derefter som landbrugsmedhjælper. Ved faderens død i 1929 overtog han føde-gården, som han stadig ejer. I 1926/27 havde han et ophold på en landbrugs-skole.

Anne Marie Magdalene Sølbeck gik ligeledes ud af skolen ved sin konfir-mation. Indtil sit giftermål arbejdede hun som husassistent og derefter som medhjælpende hustru.

Bopæl: Vollerup, 6392 Bolderslev.

Der er 2 børn i ægteskabet.

VI.B.5.a.

Ingrid Catherine Madsen er født i Vollerup i Bjolderup Sogn den 26. november 1934 og er gift i Abild den 2. marts 1974 med Thomas Paulsen Wind født i Forballum i Mjolden Sogn den 30. maj 1934. Han er søn af opsynsmand Johannes Magnus Wind og Caroline Kirstine Lauridsen, Tinglev. Thomas Paulsen Wind tog realeksamen i 1950 og kom derefter i lære som kontorelev ved Tinglev Kommune. Den 1. august 1953 blev han udlært og fortsatte som kontorist til han den 11. maj 1954 blev indkaldt til Forsvaret med tjeneste ved et intendanturkorps. Efter endt militærtjeneste blev han fra 15. november 1955 ansat som assistent ved Løgumkloster Kommune. Den 1. maj 1957 blev han kommuneassistent ved Tønder Kommune. Den 1. april 1961 blev han udnævnt til overassistent, og fra den 1. april 1966 har han været fuldmægtig.

I 1953 tog han handelsmedhjælpereksamen, i 1958 bestod han Dansk Kommunal-kursus, i 1966 Handelsskolens statskontrollerede prøve i bogføring og i 1968 bestod han et kursus på Danmarks Forvaltningshøjskole.

Ingrid Catherine Madsen gik ud af skolen fra 8. klasse og blev ansat som kontorelev ved A.F.R. i Aabenraa. Den 1. februar 1954 blev hun kontorelev ved Dansk Mangansulfat Fabrik. Efter at have fuldført sin læretid fortsatte hun som kontorassistent i samme firma indtil 30. april 1961. I 2 år var hun dog ved Hovedkontoret i Odense. Derefter arbejdede hun ca. 1 år i et VVS-installationsfirma i Tønder. Den 1. september 1962 blev hun ansat som assistent ved Amtsrevisionen i Tønder, og den 1. juli 1967 blev hun udnævnt til overassistent. I tiden fra 1. december 1968 og til 30. august 1973 arbejdede hun som fuldmægtig, heraf de sidste 3 år ved Sønderjyllands Amtskommune.

I 1955 tog hun handelsmedhjælpereksamen, i 1962 Handelsskolens statskontrollerede prøve i bogføring, i 1963 Handelsskolens statskontrollerede prøve i fabriksbogføring, i 1964 Handelsskolens statskontrollerede prøve i Regnskabslære, i 1966 bestod hun Dansk Kommunalkursus og i 1973 et kursus på Danmarks Forvaltningshøjskole.

Bopæl: Fennevej 2, 6270 Tønder.

Der er ingen børn i ægteskabet.

VI.B.5.b.

Annelise Madsen er født i Vollerup i Bjolderup Sogn den 31. marts 1939 og er gift i Bjolderup den 4. juli 1970 med Anker Jensen, der er født i Sønderborg den 24. maj 1939. Han er søn af entreprenør Ejnar Vilhelm Jensen og Erna Amalie Nielsen, Tønder.

Anker Jensen gik ud af folkeskolens 8. klasse. Han er uddannet maskinarbejder. Sin værnepligt aftjente han ved Forsvarets Krigsmaterielforvaltning. Han er nu ansat ved Tønder Tekniske Skole som ledende faglærer.

Annelise Madsen gik ud af skolen efter 7 år. Hun har handelsmedhjælpereksamen og er kontoruddannet.

Bopæl: Grev Schacksvej 5, 6270 Tønder.

Der er ingen børn i ægteskabet.

VI.B.6.

Karoline Sølbeck er født i Bedsted-Lø Sogn den 9. april 1913 og er gift i Bedsted den 27. november 1936 med Hans Brodersen født i Holbøl Sogn den 6. november 1909. Han er søn af landmand Hans Peter Brodersen og Kartrine Christensen, Vilsbæk, Padborg.
Hans Brodersen er landmand.

Bopæl: Vilsbæk, 6330 Padborg.

Der er 4 børn i ægteskabet.

VI.B.6.a.

Hans Peter Brodersen er født i Vilsbæk den 9. februar 1938 og er gift med Dagmar Kamman, der er født i Sønderborg den 2. februar 1941. Hun er datter af vognmand Heinr. Kamman og Cathrine From, Krusaa.
Hans Peter Brodersen er telefonmontør.

Bopæl: Ærholm 20, 6200 Aabenraa.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Kim Kamman Brodersen er født i Aabenraa den 3. februar 1963.
Tom Kamman Brodersen er født i Aabenraa den 12. november 1967.

VI.B.6.b.

Karl Erik Brodersen er født i Vilsbæk den 13. januar 1940. Han er svejser.

Bopæl: Ringvej 4, 6200 Aabenraa.

VI.B.6.c.

Karen Margrethe Brodersen er født i Vilsbæk i Holbøl Sogn den 5. juni 1946 og er gift i Holbøl den 24. juli 1965 med Tage Olsen født i Bovrup i Varnæs Sogn den 17. april 1942. Han er søn af Christen Olsen og Kæthe Marie Hansen, Bovrup, Aabenraa. Tage Olsen er jernbanearbejder.

Bopæl: Skolegade 23, Holbøl, 6382 Tørsbøl.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Lis Olsen er født i Kelstrupskov den 20. maj 1969.
Tina Olsen er født i Holbøl den 26. marts 1973.

VI.B.6.d.

Edith Katrine Brodersen er født i Vilsbæk den 8. februar 1955. Hun tog realeksamen i 1972 og handelsskoleeksamen fra Købmandsskolen i Aabenraa i 1973. Den 1. august 1973 blev hun ansat som kontorelev på Haderslev Distriktstoldkammer og efter endt læretid som kontorassistent samme sted.

Bopæl: Årø Sundvej 146, 6100 Haderslev.

VI.B.7.

Bodil Sølbeck er født i Bedsted-Lø og døde som 18-årig.

VI.B.8.

Chr. L. Sølbeck er født i Bedsted-Lø Sogn den 2. maj 1914 og er gift i Ravsted den 23. maj 1939 med Anna Hansen født i Ravsted den 14. maj 1917. Hun er datter af Fridrich Hansen, Ravsted.

Chr. L. Sølbeck døde i Bedsted-Lø Sogn den 27. juli 1976.

Bopæl: 6252 Bedsted-Lø.

Der er 2 børn i ægteskabet.

VI.B.8.a.

Edith Sølbeck er født i Bedsted-Lø Sogn den 15. juni 1940 og er gift med Peter Haugaard, der er født i Bedsted-Lø Sogn den 7. marts 1934. Han er søn af gårdejer Andreas Jensen Haugaard og Astrid Elisabeth Rossen, Bedsted-Lø. Peter Haugaard har været på Landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i 1954. I 1968 købte han sin slægtsgård.

Edit Sølbeck arbejdede i huset forskellige steder på egnen. En sommer var hun elev på Ry Højskole. Derefter arbejdede hun som stuepige på Missionshospitalet i Åbenrå og så som kokkepige på Solgården i Bedsted.

Bopæl: 6252 Bedsted-Lø.

Der er 3 børn i ægteskabet.

John Andreas er født i Bedsted den 13. juni 1963.

Leif Sølbeck er født i Bedsted den 22. marts 1966.

Bent Sølbeck er født i Tønder den 9. januar 1973.

VI.B.8.b.

Margit Sølbeck er født i Bedsted-Lø Sogn den 4. januar 1945 og er gift med mekaniker Ove Hansen, Bedsted-Lø.

VI.B.9.

Thomas Lauridsen Sølbeck er født i Bedsted den 14. november 1915 og er gift i Bovlund den 28. december 1939 med Anna Kirstine Pedersen, der er født i Brøns Sogn den 20. juli 1916. Hun er datter af gæstgiver Peter Lausten Pedersen og Anne Kirstine Prinds, Brøns. Anna Kirstine Pedersen har haft almindelig skolegang i Brøns og Bredebro.

Thomas Lauridsen Sølbeck har gået i skole i Bedsted. Han aftjente sin værnepligt i Aarhus og Haderslev. Han er udlært murer og har arbejdet som bygmester i Bedsted. Han har nu egen vognmandsforretning. Han har været medlem af Sognerådet og sundhedskommissionen, og han har virket som brandinspektør.

Bopæl: Bedsted.

Der er 2 børn i ægteskabet.

VI.B.9.a.

Vera Margrethe Sølbeck er født i Bedsted-Lø den 2. oktober 1940 og er gift samme sted den 20. august 1966 med Vagn Aa. Heldager født i Vor Frues Sogn i Svendborg den 18. juni 1934. Han er søn af maskinarbejder Willy O. N. Heldager og Inger K. P. Rasmussen. Vagn Heldager gik ud af 8. klasse fra Østre Skole i Svendborg. Han er udlært møbel- og bygningsnedker og har gået på Svendborg Tekniske Skole. Han gjorde militærtjeneste ved Ingeniørtropperne og var udstationeret ved "Den Danske Kommando" i Tyskland i 1955. Han har arbejdet i Paris som møbelsnedker med restaurering af gamle møbler og har desuden haft et ophold på Grønland som reparatør. Han har arbejdet forskellige steder i Danmark og har siden 1962 været bosiddende i Svendborg.

Vera Margrethe Sølbeck tog realeksamen i 1958 på Aabenraa Statsskole og Handelsmedhjælpereksamen med fremmed sprog og udvidet prøver i bogføring. Hun var kontorelev i en isenkram en gros og detail virksomhed. Hun har arbejdet ved amtsbogholderi. Hun er nu husmor.

Bopæl: Nyborgvej 109, 5700 Svendborg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Estrid Heldager er født i Nicolaj Sogn i Svendborg den 20. juli 1967.

VI.B.9.b.

Conni Alice Sølbeck er født i Bedsted-Lø i Bedsted Sogn den 1. maj 1954. Hun gik 7 år i Bedsted-Lø Skole og derefter i Agerskov Folke- og Realskole. I august til december 1973 havde hun et ophold på Ryslinge Højskole. Hun har arbejdet 4 år i huset i Kolding og er nu kontorelev. Hun har søgt optagelse på et børnehaveseminarium.

Bopæl: Lundbyesvej 20. 6252 Bedsted-Lø.

VI.B.10.

August Sølbeck er født i Bedsted-Lø sogn den 20. september 1919 og er gift i Lindknud den 21. september 1943 med Dikke Jeppesen født i Store Andst i Andst Sogn den 15. maj 1921. Hun er datter af husmand Niels Jeppesen og Marie Margrethe Schosser, Bække. Dikke Jeppesen døde i Aabenraa den 25. oktober 1949.

August Sølbeck var i snedkerlære i Bedsted-Lø og blev udlært i 1938. Under 2. Verdenskrig aftjente han sin værnepligt 1940-41 ved 2 Lg. 4. kompagni. Siden har han arbejdet i Aabenraa som maskinsnedker.

Bopæl: Kystvej 26, 6200 Åbenrå.

Der er 2 børn i ægteskabet.

VI.B.10.a.

Sonja Sølbeck er født i Aabenraa den 3. april 1945 og er gift med maskinsnedker Helge Jørgensen.

Bopæl: Hokkerup.

Der er 2 børn i ægteskabet, Per på 9 år og Pia på 5 år.

VI.B.10.b.

Ingelise Sølbeck er født i Aabenraa den 25. juli 1949. Hun er uddannet fritidspædagog.

VI.C.

Andreas Sølbeck er født i Gørding den 2. maj 1872 og døde i Vodder den 22. november 1891.

VII.

Karen Sølbeck er født i Birkelev den 18. marts 1833 og er gift med Troels Schmidt.

Ægteparret var bosiddende på Rømø.

Der var 3 børn i ægteskabet.

VII.A.

Niels Lausten Schmidt er født på Rømø den 23. juli 1855 og er gift med Maria Tønnes født Fals. Ægteskabet blev indgået den 23. marts 1870.

Der var 2 børn i ægteskabet.

VII.A.1.

Thora Caroline Schmidt er født den 2. juli 1879 og er gift i Tiset Kirke med Anders Poulsen Popp.

VII.A.2.

Hanne Marie Schmidt er født den 1. november 1880.

VII.B.

Kirstine Bodine Schmidt er født den 2. december 1856.

VII.C.

Bodil Marie Schmidt er født den 21. juli 1958.

VIII.

Else Marie Sølbeck er født i Birkelev den 31. juni 1835 og er gift med Claus Petersen Rask født i Tiset den 11. juni 1833. Claus Petersen Rask var gårdejer. Han døde i Arnum den 8. maj 1883. Else Marie Sølbeck døde i Arnum den 6. juli 1895. Ægteparret var bosiddende i Arnum.

Der er 4 børn i ægteskabet.

VIII.A.

Marie Kjestine Rask er født i Arnum den 12. november 1859. Hun udvandrede til U.S.A.

VIII.B.

Bodil Marie Rask er født i Arnum den 23. november 1861 og er gift med Andreas Jensen født i Brodersgård i Abild den 9. januar 1853. Ægteparret overtog fødegården efter Claus Petersen Rask. Bodil Marie Rask døde i Arnum den 16. september 1936. Andreas Jensen døde i Arnum den 7. november 1946.

Der var 2 børn i ægteskabet.

VIII.B.1.

Claus Petersen Jensen er født i Arnum den 9. maj 1890 og er gift i Højrup Kirke i 1927 med Catrine Schmidt født i Arnum den 21. december 1892. Claus Petersen Jensen har haft almindelig skolegang i Arnum. Ved sit giftermål overtog han fødegården. Han døde den 31. juli 1937. Catrine Schmidt døde den 15. juni 1975.

Der var 1 barn i ægteskabet.

VIII.B.1.a.

Andreas Jensen er født i Arnum den 22. oktober 1930 og er gift i Gredstedbro Kirke den 15. april 1954 med Ingrid Noer Nielsen født i Gredstedbro den 14. oktober 1932.

Ingrid Noer Nielsen har gået 7 år i Gredstedbro Skole og har desuden været elev på Luthers Missions Højskole i Hillerød.

Andreas Jensen gik 7 år i Arnum Skole og har ligeledes været elev på Luthers Missions Højskole. Han overtog sin fødegård i 1954.

Bopæl: Arnum.

Der er 9 børn i ægteskabet.

Karin Jensen er født i Arnum den 6. juli 1955.

Birgit Jensen er født i Arnum den 13. juli 1956.

Krista Jensen er født i Arnum den 9. marts 1958.

Mona Jensen er født i Arnum den 8. maj 1959.

Betty Jensen er født i Arnum den 23. september 1960.

Claus Jensen er født i Arnum den 28. juli 1962.

Hanne Jensen er født i Arnum den 22. august 1963.

Christian Jensen er født i Arnum den 31. december 1964.

Iris Jensen er født i Arnum den 1. december 1966.

VIII.B.2.

Margrethe Cathrine Jensen er født i Arnum den 26. oktober 1892 og er ugift. Hun var syerske. Hun døde den 1. august 1959.

VIII.C.

Petrine Rask er født i Arnum den 2. maj 1867. Hun var ugift.

VIII.D.

Anne Thobine Laurine Rask er født i Arnum den 26. januar 1869. Hun var ugift.

IX.

Gunder Marie Sølbeck er født i Birkelev den 13. august 1837 og er gift med Thomas Thomsen Rask født i Arnum den 7. august 1839.

Gunder Marie Sølbeck døde i Arnum den 21. september 1902.

Thomas Thomsen Rask døde i Arnum den 12. juni 1903.

Der var 7 børn i ægteskabet.

IX.A.

Anne Marie Rask er født i Arnum den 22. april 1863.

IX.B.

Thomas Lauersen Rask er født i Arnum den 23. februar 1865 og er gift i Højrup Kirke den 12. december 1896 med Dorthea Veirup født i Stensbæk den 29. juli 1872. Hun døde i Hygum den 16. februar 1948. Thomas Lauersen Rask døde i Hygum den 23. marts 1926.

Ægteparret var bosiddende i Sdr. Holm, Sdr. Hygum, hvor de drev landbrug.

Der var 1 barn i ægteskabet.

IX.B.1.

Gunder Marie Rask er født i Sønderholm i Sdr. Hygum Sogn den 12. oktober 1907 og er gift i Fole den 15. februar 1952 med Peter Juelsen født den 21. februar 1907 i Føvling. Han er søn af Hans Peter Juelsen og Bodil Marie Gammelgård. Peter Juelsen har haft almindelig skolegang i Tobøl og har desuden været elev på Hoptrup Højskole. Han er uddannet landmand og i 1938 købte han en gård på Hygum Mark og solgte den igen i 1973.

Gunder Marie Rask gik i Kumtrup Skole. I 1948 overtog ægteparret forældrenes gård, som de fortsat driver.

Bopæl: Hygum.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.C.

Andreas Thomsen Rask er født i Arnum den 11. marts 1867 og er gift i 1896 med Anne Katrine Aaskov født i Gånsager den 22. oktober 1871. Anne Katrine Aaskov arbejdede ved husgerning og hjalp til på gården.

Andreas Thomsen Rask var gårdejer. Han købte tilliggende jorder op, så gården voksede. En overgang sad han i Mejeribestyrelsen.

Han døde i Arnum den 23. oktober 1956.

Anne Katrine Aaskov døde i Arnum den 16. september 1946.

Der var 3 børn i ægteskabet.

IX.C.1.

Gunder Marie Rask er født i Arnum den 23. oktober 1896 og er gift i Højrup den 12. maj 1925 med Hans Schmidt født i Arnum den 14. juli 1895. Han er søn af landmand Nis Hansen Schmidt og Anne Kirstine Sørine Heinsen, Arnum. Hans Schmidt gik i Højrup Skole, og han har været elev på Toftlund Landbrugsskole. Han var tysk soldat under 1. Verdenskrig, og han sad i engelsk fangenskab i 8 måneder. Han er uddannet landmand og har siden 1925 haft en gård i Højrup, som han afstod til svigersønnen i 1956.

Gunder Marie Rask har haft almindelig skolegang i Arnum og har endvidere været elev på Arnum Ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Arnum, 6510 Gram.

Der er 1 barn i ægteskabet.

IX.C.1.a.

Anne Kirstine Schmidt er født i Højrup Sogn den 8. oktober 1933 og er gift i Højrup Kirke den 12. maj 1955 med Peder K. Pedersen, der er født i Darum den 30. juli 1931.

Han er søn af landmand Jørgen Åkjær Pedersen og Thora Johanne Nicoline Nielsen, Gånsager. Peder K. Pedersen gik i Darum Skole. Han aftjente sin værnepligt i Holbæk, Slagelse, København og på Sjælsmark Kaserne. Han er uddannet landmand, og i 1956 overtog han svigerforældrenes gård.

Anne Kirstine Schmidt har haft almindelig skolegang i Højrup og har desuden været elev på Vojens Ungdomsskole.

Bopæl: Højrup, 6510 Gram.

Der er 5 børn i ægteskabet.

Hans Schmidt Pedersen er født den 12. november 1955 og er mekaniker.
Connie Pedersen er født den 23. april 1957 og er sygehjælper.
Jørgen Caspersen Pedersen er født den 12. september 1962 og er skoleelev.
Lis Pedersen er født den 19. august 1967 og er skoleelev.
Ove Pedersen er født den 8. marts 1969 og er skoleelev.

IX.C.2.

Jens Thomsen Rask er født i Arnum den 9. august 1899 og er ugift. Han har haft almindelig skolegang i Arnum på den tid, da Sønderjylland tilhørte Tyskland. Han var tysk soldat under 1. Verdenskrig. Han er uddannet landmand og overtog fødegården. Nu er jorderne bortforpagtet.

Bopæl: Vestergade 32, Arnum, 6510 Gram.

IX.C.3.

Marie Katrine Rask er født i Arnum den 10. november 1901 og er ugift. Hun har haft almindelig skolegang i Arnum og er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Vestergade 32, Arnum, 6510 Gram.

IX.D.

Broder Thomsen Rask er født i Arnum den 20. februar 1870 og er gift samme sted den 16. november 1901 med Helene Rosenberg født i Kastrup den 9. februar 1880. Hun døde i Toftlund den 30. august 1966.
Broder Thomsen Rask var gårdejer. Han døde i Arnum den 18. maj 1913.
Ægteparret var bosiddende i Arnum.

Der var 3 børn i ægteskabet.

IX.D.1.

Thomas Thomsen Rask er født i Arnum i Højrup Sogn den 28. september 1902 og er gift i Højrup Kirke den 29. maj med IX.D.3.a. - Hella Rosenberg Sørensen, der er født i Silkeborg den 4. september 1929. Hun er datter af Oskar Sørensen og Anna Margrethe Rask, Silkeborg.
Hella Rosenberg Sørensen har gået i skole i Silkeborg. Hun arbejder nu som hjemmehjælper for Haderslev Kommune.

Thomas Thomsen Rask har haft almindelig skolegang i Arnum. Han var ansat som chauffør ved Bybusserne i Haderslev i 10 år og i 20 år ved en vognmand i Haderslev. Han har haft selvstændig vognmandsforretning i Haderslev i ca. 10 år.

Bopæl: Langstrengvej 5, 6100 Haderslev.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.D.2.

Gunder Marie Rask er født i Arnum i Højrup Sogn den 1. marts 1905 og er gift i Spandet den 13. juli 1928 med Søren Knudsen Schmidt født den 29. oktober 1899 i Spandet. Han er søn af rebslager Hans Jakobsen Schmidt og Kristine Midtgaard, Spandet.

Søren Knudsen Schmidt har haft almindelig skolegang i Spandet og har desuden været elev på Antvorskov Højskole. Han er uddannet landmand og har i 39 år haft en gård i Spandet. Han har været bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen og Mejeriet i Spandet. Han døde i Ryslinge den 11. februar 1967.

Gunder Marie Rask har haft almindelig skolegang i Arnum. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Aavej 16, 5856 Ryslinge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.D.2.a.

Agnete Schmidt er født i Spandet den 16. september 1935 og er gift i Spandet den 20. marts 1955 med Holger Hansen født i Sønder Ønlev den 24. januar 1927. Han er søn af Jens Peter Hansen og Anna Maria Jessen.

Holger Hansen er udlært bager og hotelkok. Han aftjente sin værnepligt ved Marinen. Han har haft samme arbejdsgiver i 27 år, de sidste 20 år har han haft en lederstilling. Han har fulgt forskellige kurser bl. a. på Teknologisk Institut, Restaurationsskole, Arbejdslederkurser m.m.

Bopæl: Ringerbakken 14, 2830 Virum.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Henning Hansen er født i Sønderborg den 22. november 1960.

Nina Hansen er født i Gentofte den 9. marts 1966.

IX.D.2.b.

Asta Schmidt er født i Spandet Sogn den 12. januar 1942 og er gift i Roager Kirke den 18. september 1965 med Knud Daugaard Nielsen. Han er søn af husmand Johannes Nielsen og Maren Hansen, Kværndrup.

Knud Daugaard Nielsen har gået i Ellerup Skole i 6½ år og på Trunderup Fri-skole i ½ år. Fra han var 14 år til han blev 21 år, arbejdede han som landbrugsmedhjælper. Derefter var han soldat i 16 måneder. Han har arbejdet som chauffør for Ulbølle Mølle i 4 år, Kværndrup Foderstof i ca. 4 år og Shell-

depotet Midtfyn Ryslinge fra 64 til 1969, da det blev nedlagt. Han arbejdede en tid som taxa-chauffør, som chauffør for Fjellerup Bryggeri i ca. 2 år og fra august 1972 - 13. oktober 1976 for Carlsbjerg Depot i Ringe. På grund af et trafikuheld har han gået sygemeldt et stykke tid.

Asta Schmidt gik i Spandet Skole i 7 år. Til hun blev 18 år arbejdede hun som husassistent. Hun har arbejdet 1½ år på Kamgarnspinderiet i Sønderborg. Derefter var hun servitrice i Skanderborg og på Kværndrup Kro. Hun har arbejdet ca. 1½ år på Fabers Fabrikker i Ryslinge. Hun er nu hjemmegående husmor. I 1965 byggede ægteparret selv hus.

Bopæl: Brinken 5, 5856 Ryslinge.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Annette Daugaard Nielsen er født på Ringe Fødeklíník den 9. oktober 1966.

Bjarne Daugaard Nielsen er født på Ringe Fødeklíník den 23. januar 1969.

Dorthe Daugaard Nielsen er født på Ringe Fødeklíník den 22. januar 1972.

IX.D.3.

Anne Margrethe Rosenberg Rask er født i Arnum den 10. marts 1909 og er gift med chauffør Oskar Sørensen, der er født i Laven i Silkeborg den 29. august 1901.

Bopæl: Sanatorievej 14, 8600 Silkeborg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.D.3.a.

Hella Rosenberg Sørensen er gift med IX.D.1.

IX.D.3.b.

Anne Lise Sørensen er født i Silkeborg den 19. december 1936 og er gift i Silkeborg den 20. marts 1970 med Kjeld Christensen født i Hattenæs ved Silkeborg den 8. oktober 1937. Han er søn af papirarbejder og landmand Villy Christensen og Martha, Voel pr. Silkeborg.

Kjeld Gunnar Steindorff Christensen har gået i Voel Skole. Han har arbejdet ved landbrug bl. a. hjemme hos sine forældre. Han har desuden arbejdet som murerarbejdsmand, gulvbelægger og kabelarbejder. Han hobby er jagt og fiskeri.

Anne Lise Sørensen gik i Østre Skole i Silkeborg. Hun har arbejdet som husassistent i 6 år, på Henrichsen og Løvengrens Fabrik i 11 år og på Jetex Konfektion i 4 år.

Bopæl: Aagade 14, 8600 Silkeborg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Lars Steindorff Rosenberg Christensen er født i Silkeborg den 11.9.1970.
Jørn Steindorff Rosenberg Christensen er født i Silkeborg den 19.8.1973.

IX.E.

Anna Marie Rask er født i Arnum i Højrup Sogn den 26. marts 1872 og er gift samme sted den 8. april 1893 med Johan Theede, der er født den 10. november 1869. Johan Theede var landmand. Han døde den 15. juni 1935.
Anna Marie Rask døde i Arnum den 24. marts 1949.

Der var 13 børn i ægteskabet.

IX.E.1.

Karl D. Theede er født i Arnum og er gift med Lilly. Han udvandrede til Calgary i Canada. Han er farmer.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.E.2.

Thomas Thomsen Theede er født i Arnum den 7. oktober 1892 og er gift med Semine Caroline Thyssen, der er født i Gånsager den 25. september 1901. Ægteparret har opholdt sig en del år i Canada, og de har haft en landejendom i Arnum.
Thomas Thomsen Theede døde i Gram den 11. oktober 1972.

Bopæl: Plejehjemmet, 6510 Gram.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.E.3.

Johan Heinrich Theede er født i Arnum og er ugift. Han er udlært bager.

IX.E.4.

Metha Katrine Theede er født i Arnum den 25. oktober 1896 og er gift med Frans Schleich, der er født i Tyskland den 11. november årstal ukendt. Frans Schleich arbejdede som farmer og senere som pedel. Han døde i 1975.

Bopæl: Calgary, Canada.

Der var ingen børn i ægteskabet.

IX.E.5.

Gunder Marie Theede er født i Arnum den 17. marts 1898 og er gift i Højrup Kirke den 28. februar 1926 med Theodor Jørgensen født i Arrild den 28. juni 1895. Han er søn af bagermester Hans Theodor Jørgensen og Dorthea Margrethe Schultz, Arrild.

Theodor Jørgensen har gået i skole i Arrild, Hønning og Branderup. Han var tysk soldat i tiden 1914 - 1921. Han sad i fangenskab i Kaukasus i 4 år. Han er uddannet skovløber og var ansat som sådan i Lindet Skov fra 1931 til 1964.

Gunder Marie Theede har gået i Arnum Skole. Hun har haft husligt arbejde.

Bopæl: Arnum, 6510 Gram.

Der er 1 barn i ægteskabet.

IX.E.5.a.

Richard Theede er født i Arnum den 17. juni 1918 og er gift i Gram den 9. november 1947 med Dorthea Fog født den 29. november 1923 i Gram. Hun er datter af landmand Hans Harald Fog og Anne Marie Kromann, Marbæk, Gram. Richard Theede er arbejdsmand.

Bopæl: Vestergade 19, Arnum, 6510 Gram.

Der er 4 børn i ægteskabet.

IX.E.5.a.1)

Gunnar Theede er født i Arnum den 19. juli 1948. Han tog realeksamen i 1966 fra Arnum Skole og apoteksassistenteksamen i 1969 fra Gram Apotek. Han aftjente sin værnepligt ved Kongens Jyske Fodregiment i Fredericia. Han var sergent 1970-71. Derefter havde han et ophold på ½ år på Sønderborg Idrætshøjskole. Fra 1972 har han været ansat på Svane Apoteket i Aabenraa.

Bopæl: Grønningen 65, 6230 Rødekro.

IX.E.5.a.2)

Karl Gustav Theede er født i Arnum den 25. november 1949 og er gift med Kirsten, der er født i Maugstrup den 20. februar 1948. Hun er datter af smedemester Christian Nielsen og Paula Dall, Vojens.

Karl Gustav Theede tog realeksamen fra Arnum Skole i 1967 og HF-eksamen fra Ribe Statsseminarium i 1969. I 1973 tog han lærereksamen. I tiden 1.11.1973 - 1.3.1975 aftjente han sin værnepligt ved Civilforsvaret som delingsfører. Fra 1. marts 1975 har han været ansat som lærer ved Povlsbjergskolen i Vojens.

Bopæl: Byvej 6, 6572 Simmersted.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Rikke Theede er født i Simmersted den 6. oktober 1973.

IX.E.5.a.3)

Hans Harald Theede er født i Arnum den 12. december 1950. Han har gået 7 år i skole og arbejdede derefter ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt i 1971 og blev derefter ansat som fodermester. I 1974 var han 9 måneder på Ladelund Landbrugsskole og blev så fodermester igen.

Bopæl: Parkvej 7, 6610 Skodborg J.

IX.E.5.a.4)

Helle Theede er født i Arnum den 9. september 1965. Hun er skoleelev og bor hjemme.

IX.E.6.

Frederik Chr. Theede er født i Arnum den 16. juli 1899 og er gift i Ribe den 26. februar 1921 med Anne Katrine Jensen, der er født i Hønning den 24. september 1896. Hun er datter af landmand Jens Andersen Jensen og Anna Marie Hansen, Hønning. Anne Katrine Jensen har haft almindelig skolegang i Hønning.

Frederik Chr. Theede gik i Arnum Skole. Han var soldat fra 1914 - 1918. Han havde en landejendom i Arnum fra 1936 - 1960.

Bopæl: Arnum, 6510 Gram.

Der er 7 børn i ægteskabet.

IX.E.6.a.

Heinrich Jensen Theede er født i Arnum den 25. april 1921. Han var landmand. Han døde den 2. marts 1943.

IX.E.6.b.

Jens Andersen Theede er født i Arnum den 16. december 1923 og er gift i Tirslund den 15. november 1949 med Gerda Huusmann født den 16. august 1927 i Gøtterup i Bevtoft Sogn. Hun er datter af gårdejer Anders Huusmann og

Kjestine Petersen, Gøtterup.

Gerda Huusmann har haft almindelig skolegang i Tirslund og Toftlund. Hun har desuden været elev på Snoghøj Højskole.

Jens Andersen Theede har gået i Arnum Skole. Han er uddannet landmand, og i 15 år forpagtede han "Toldergården" i Hjerting. Han købte den i 1964.

Bopæl: 6733 Hjerting.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Preben Huusmann Theede er født i Hjerting den 7. juni 1952. Han er mekaniker.

Per Huusmann Theede er født i Hjerting den 28. februar 1959.

IX.E.6.c.

Amanda M. Theede er født i Arnum i Højrup Sogn den 27. juli 1926 og er gift i Højrup Kirke den 14. maj 1949 med Jørgen Jørgensen, der er født i Saksborg i Burkal Sogn den 30. december 1923. Han er søn af amtsvejemand Theodor Jørgensen og Magda Jensen, Saksborg, Burkal pr. Bylderupbov. Jørgen Jørgensen har haft almindelig skolegang i Burkal Skole. Han er medlem af Luftmeldekorpsset. Han er udlært karetmager og har gået på Teknisk Skole i Odense. Han er kirketjener og kirkegårdsleder. Han er bestyrelsesmedlem i CO2 og hovedbestyrelsesmedlem i Landsbygraverforeningen.

Amanda M. Theede har haft almindelig skolegang i Arnum Skole. Hun arbejder halvdags som kirkegårdsmedhjælper.

Bopæl: Mejlvang, 6520 Toftlund.

Der er 4 børn i ægteskabet.

IX.E.6.c.1)

Anne Kathrine Jørgensen er født i Toftlund den 5. november 1949 og er gift samme sted den 7. december 1973 med Peder Beck født i Lemvig den 30. november 1948. Han er søn af gårdejer Harald Bech og Karen Hyldgård Jensen, Ertbjerg Dybe pr. Ramme.

Peder Beck afsluttede Folkeskolen med 2. real. Han har studentereksamen og lærereksamen.

Anne Kathrine Jørgensen har taget realeksamen og højere forberedelseseksamen. Hun har ligeledes taget lærereksamen.

Bopæl: Elmevænget 1, 6731 Tjæreborg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Torben Bech er født i Esbjerg den 12. november 1974.

IX.E.6.c.2)

Margit Elfrida Jørgensen er født i Toftlund den 9. maj 1952 og er gift med lærerstuderende Tonny Jensen.

Bopæl: Carit Etlarsalle 67, 6700 Esbjerg.

Der er 1 barn i ægteskabet.
Søren er født den 7. juli 1975.

IX.E.6.c.3)

Frede Theede Jørgensen er født i Toftlund den 20. juli 1956. Han studerer i København. Han er for tiden på rejse i Sydamerika.

IX.E.6.c.4)

Finn Theede Jørgensen er født i Toftlund den 25. december 1964. Han er skoleelev og bor hjemme.

IX.E.6.d.

Frida C. Theede er født i Arnum den 2. februar 1930 og er gift i Højrup Kirke den 28. december 1952 med Egon Nielsen, der er født i Holsteinborg den 14. april 1924. Han er søn af maskinarbejder Laust Pedersen Nielsen og Ingeborg E. M. Olsen, Brønshøj.
Egon Nielsen har haft almindelig skolegang. I 1948 blev han ansat som portør, den 1. april 1950 som stationsbetjent, den 1. november 1961 som pakhusformand ved D.S.B.

Bopæl: Nordfeldtsvej 24, 2700 Brønshøj.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.E.6.d.1)

Kim Theede Nielsen er født i Vanløse den 27. februar 1954 og er gift med Sussanne Skov. Kim Theede Nielsen er handelsmedhjælper.

Bopæl: Hvidkildevej 38 III, 2400. København NV.

IX.E.6.d.2)

John Theede Nielsen er født i Brønshøj den 16. februar 1958. Han er kontor-

assistent ved D.S.B. og bor hjemme. Han har tage realeksamen i Brønshøj.

IX.E.6.e.

Karl Verner Theede er født i Arnum den 29. juni 1935 og er gift i Hønefoss i Ringerike Sogn i Norge den 24. maj 1958 med Laila Henriksen, der er født i Hønefoss den 25. december 1937. Hun er datter af fabriksarbejder Harald Henriksen og Astrid Marie Bergthun, Hønefoss. Laila Henriksen har gået i almindelig folkeskole. Hun har arbejdet som ekspeditrice og kassedame. Hun arbejder nu som medhjælpende hustru.

Karl Verner Theede har gået i Arnum Skole og kom derefter i lære hos urmager S. E. Bruhn i Toftlund. Han gjorde militærtjeneste ved Telegraf-tropperne i Aarhus. I 1957 rejste han til Norge og fik arbejde som urmager hos Gran i Høneforss, her var han ansat i 18 år. I 1975 købte han egen forretning, som han nu driver.

Bopæl: Konvallvejen 9, Hønefoss 3500, Norge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Jann Theede er født i Hønefoss den 25. oktober 1958. Han er skoleelev og bor hjemme.

Roy Theede er født i Hønefoss den 23. september 1959. Han er skoleelev og bor hjemme.

IX.E.6.f.

Anna Margrethe Theede er født i Arnum den 9. april 1937 og er gift i Højrup Kirke den 1. november 1958 med Kaj Aage Lund født i Vojens den 2. juni 1935. Han er søn af postbud Peter Lund og Anne Kirstine Karoline Lassen, Vojens.

Kaj Aage Lund har gået i Vojens Skole. Han aftjente sin værnepligt i Aarhus. Han er udlært typograf og arbejder ved B.H.M. Tryk.

Anna Margrethe Theede har haft almindelig skolegang i Arnum. Hun er ansat som rengøringsassistent på en skole.

Bopæl: Kastanielunden 6, 6700 Esbjerg.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Bjarne Theede Lund er født den 5. april 1959.

Carsten Theede Lund er født den 21. maj 1961.

Flemming Theede Lund er født den 21. juli 1962.

Annette Theede Lund er født den 14. april 1967.

IX.E.6.g.

Ejner R. Theede er født i Arnum den 20. december 1938 og er gift med Kirsten.

Han er udlært elektriker.

Bopæl: Kagsåvej 26, 2730 Herlev.

IX.E.7.

Ernst Ferdinand Theede er født i Arnum den 19. oktober 1901 og er gift med Karen Pedersen født i Rangstrup den 4. juli 1907. Hun er datter af Peder K. Pedersen og Johanne Hedelund.

Karen Pedersen gik i Tirslund Skole og har endvidere været elev på Danebod Højskole på Als. Hun har arbejdet på forskellige posthuse.

Ernst Ferdinand Theede har haft almindelig skolegang i Arnum. I ca. 50 år har han arbejdet som Post- og telegrafekspeditør i Jels.

Bopæl: 6571 Jels.

Der er 5 børn i ægteskabet.

IX.E.7.a.

Elna Johanne Theede er født i Jels den 12. august 1931 og er gift samme sted den 11. september 1955 med Jørgen Mehlskov, der er født i København den 26. november 1930. Han er søn af maskinbygger Asmus Mehlskov og Marie Kristine Christensen, Avnbøl.

Jørgen Mehlskov tog realeksamen fra Sønderborg Statsskole. Han er udlært radiotekniker. I 1958 blev han svagstrømsingeniør fra Århus Teknikum. Han har været ansat på Teleteknisk Laboratorium, København, Danfoss, Nordborg, og Kabelingeniørtjenesten, København.

Elna Johanne Theede tog realeksamen i 1947. Herefter blev hun ansat ved Post- og Telegrafvæsenet, hvor hun blev udnævnt til assistent og senere til overassistent. I 1965 blev hun ansat som kancellist i Undervisningsministeriets Båndcentral. I 1970 blev hun overassistent i Danmarks Radios Sekretariat. I 1976 blev hun udnævnt til fuldmægtig. Hun virker som sekretær for Radiorådets "Børne- og Ungdomsudvalg".

Bopæl: Rødtjørnevej 13 C, 2720 Vanløse.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Karsten Mehlskov er født i Søborg den 30. juli 1964.

IX.E.7.b.

Aase Marie Theede er født i Jels den 19. februar 1933 og er gift samme sted den 20. oktober 1956 med Thomas Ravn født i Haderslev den 6. oktober 1926. Han er søn af Laue Jensen Ravn og Marie Helene, Aarø Sund.

Thomas Ravn har gået på Handelsskole, og han er selvstændig købmand.
Aase Marie Theede har taget mellemskoleeksamen. Hun er uddannet defektrice.

Bopæl: Tøndervej, 6200 Åbenrå.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Ole Ravn er født i Aabenraa den 4. september 1961.

Lis Ravn er født i Aabenraa den 6. juli 1976.

IX.E.7.c.

Grethe Sigrid Theede er født i Jels den 19. februar 1933 og er gift samme sted den 4. juli 1953 med Jørgen Brodersen født i Tinglev den 14. april 1922. Han er søn af Broder Brodersen og Anna, Løgumkloster. Jørgen Brodersen er udlært snedker. Han har haft selvstændig virksomhed i 15 år. Han har undervist i sløjd på en Efterskole.

Grethe Sigrid Theede har arbejdet som plejer i 15 år.

Bopæl: Klostergade, 6240 Løgumkloster.

Der er 4 børn i ægteskabet.

IX.E.7.c.1)

Bjarne Theede Brodersen er født i Løgumkloster den 9. februar 1954. Han er udlært mekaniker.

Bopæl: Munkeparken 35, 6240 Løgumkloster.

IX.E.7.c.2)

Gunnar Theede Brodersen er født i Løgumkloster den 10. februar 1955. Han er udlært klejnsmed.

Bopæl: Klostergade 17, 6240 Løgumkloster.

IX.E.7.c.3)

Karen Magrethe Brodersen er født i Løgumkloster den 19. februar 1959. Hun bor hjemme.

IX.E.7.c.4)

Susanne Brodersen er født i Løgumkloster den 4. februar 1960 og bor hjemme.

IX.E.7.d.

Birthe Theede er gift med værkfører Niels Chr. Friscke.

Bopæl: Søparken 13, 6571 Jels.

IX.E.7.e.

Leif Johan Henrik Theede er født i Jels den 7. november 1945 og er gift i Saltum den 29. august 1970 med Ulla Brandes, der er født i Hals den 27. februar 1948. Hun er datter af dyrlæge Karl Christian Pedersen Brandes og Karen Eva Dankelev, Saltum. Ulla Brandes er dyrlæge.

Leif Johan Henrik Theede tog præliminæreksamen fra Jels Folke- og Realskole, og han blev nysproglig student fra Kolding Højere Almene Skole. Han tog magisterkonferens i psykologi. Han blev kasseret til session. Han har været ansat på Frøbelseminariet i København og er p.t. ansat ved Hjørring Seminarium. Han har været tilknyttet arkæologisk afdeling i Dansk Sportsdykker Forbund og har der erhvervet tilnavnet "Skipper-Aron".

Bopæl: Syderholm 7, 9800 Hjørring.

Der er 1 barn i ægteskabet, Jes Brandes Theede.

IX.E.8.

Otto Theede er født i Arnum og er gift med Dorthea. Han er købmand. Han udvandrede til New Mexico, U.S.A.

IX.E.9.

Gustav Theede er født i Arnum. Han er farmer i Canada og har 3 børn.

IX.E.10.

Henriette Marie Theede er født i Arnum den 28. marts 1907 og er gift i Højrup Kirke den 25. august 1931 med Niels Peder Jensen født den 3. maj 1905 i Havdrup. Han er søn af Peder Jensen og Henriette, Havdrup. Niels Peder Jensen har arbejdet som arbejdsmand ved dræning m.v. Han er nu pensionist.

Henriette Marie Theede har haft almindelig skolegang i Arnum. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Bobøl.

Der er 9 børn i ægteskabet.

IX.E.10.a.

Gerda Jensen er født i Tyskland den 7. december 1926 og er gift med chauffør Gerald Nelson. Ægteparret er bosiddende i Edmonton i Canada.

Der er 1 barn i ægteskabet, Heather Nelson.

IX.E.10.b.

Arne Juul Jensen er født i Kokær i Lindknud Sogn den 25. december 1931 og er gift i Sct. Peders Sogn i Slagelse den 17. januar 1960 med Mette Løvstrup Jensen, der er født i København den 28. februar 1941. Hun er datter af vicevært Kaj Hansen og Gretha Løvstrup Andersen, Roskilde. Mette Løvstrup havde et højskoleophold i 1958-59.

Arne Juul Jensen var mejerielev i 1947-51. I tiden 1952-53 gjorde han militærtjeneste i 16½ måned. I 1954-55 var han 8 måneder på Mejeriskole. Han har haft sit nuværende arbejde siden 1968, firmaet Boel Mejerierne A/S blev engelskejet i 1972, og navnet ændredes til Unigate, det er Europas største mejerisammenslutning.

Bopæl: Lundby, 4840 Nr. Alslev.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Merethe Juul Jensen er født på Amtssygehuset Sæby pr. Høng den 22.9.1960. Charlotte Løvstrup Juul Jensen er født på Sct. Maria Hospital, Vejle, den 19. 11.1968.

Annelise Løvstrup Juul Jensen er født på Sct. Maria Hospital, Vejle, den 2.1. 1970.

IX.E.10.c.

Anna Marie Jensen er født i Hovborg i Lindknud Sogn den 28. januar 1934 og er gift i Føvling den 4. august 1956 med Oskar Hansen født i Caterinæs Sogn i Ribe den 6. april 1934. Han er søn af cykelhandler Peter Marius Hansen, Ribe. Oskar Hansen har gået 7 år i skole. Han aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Thisted. Han er uddannet knallert- og cykelmekaniker. Han har butik og værksted i sit fødehjem. Han har senere købt værksted i Skovgade og har udvidet butikken med det tidligere værkstedsareal.

Anna Marie Jensen gik 7 år i Føvling Skole. Hun er på grund af moderens sygdom opvokset hos Otto Hansen, Bobøl. Hun var som 17-årig elev på Agerskov Ungdomsskole. Hun fører nu regnskab for sin mand og passer butikken til daglig.

Bopæl: Roagervej , 6760 Ribe.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Jette Hansen er født den 21. august 1957 i Ribe.

Grethe Hansen er født den 26. august 1959 i Ribe.

Kirsten Hansen er født den 12. januar 1966 i Ribe.

Peter Hansen er født den 19. december 1966 i Ribe.

IX.E.10.d.

Inger Jensen er født i Føvling den 7. april 1936 og er gift i Arrild den 28. februar 1955 med Frede S. Nielsen født i Rastrup den 2. maj 1932. Han er søn af husmand Hans E. Nielsen og Marie Nielsen, Rastrup pr. Arden. Frede S. Nielsen er skovløber.

Bopæl: Lindetskov, Hønning, 6520 Toftlund.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Minna J. S. Nielsen er født i Gram den 31. juli 1955. Hun er stud.med.

Bjarne S. Nielsen er født i Gram den 1. oktober 1956. Han er konstabel.

Ole S. Nielsen er født den 24. februar 1964 og er skoleelev.

Eva M. S. Nielsen er født i Arrild den 26. september 1966 og er skoleelev.

IX.E.10.e.

Svend Jensen er født i Skt. Catharina Sogn i Ribe den 12. juli 1939 og er gift med Birthe Marie Damgaard Madsen født i Dover i Lintrup Sogn den 12. juli 1945. Hun er datter af fhv. vejformand Vagn Leo Damgård Madsen og Emma Brandt Faaborg, Dover pr. Lintrup.

Birthe Marie Damgaard Madsen gik 7 år i skole og havde derefter pladser på landet. Hun arbejder nu som hjemmesyerske.

Svend Jensen har haft almindelig skolegang og arbejdede derefter ved landbruget. Han har haft et højskoleophold. I 3 år arbejdede han som gift fodermester på Drostrupgård ved Vejen. April 1966 blev han ansat som skovløber på Renbæk, hvor han fortsat arbejder.

Bopæl: Frifeldt, 6780 Skærbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Annette Jensen er født i Gaansager den 2. juli 1966.

Dorthe Jensen er født i Gaansager den 24. december 1970.

IX.E.10.f.

Edith Jensen er født i Bobøl i Føvling Sogn den 31. oktober 1942 og er gift på Rådhuset i Esbjerg den 10. december 1971 med Ole Rohr Sørensen født i Øster Gasse i Skærbæk Sogn den 28. januar 1944. Han er søn af Ove Rohr Sørensen og Ruth Erna Petersen, Esbjerg.

Ole Rohr Sørensen har gået 7 år i skole. Han har arbejdet på forskellige fabrikker og har været hjemmeværnsmand. Han er under revalidering og har taget Teknisk Forberedelseseksamen og er næsten færdig med Højere Forberedelseseksamen. Han påtænker at læse til lærer.

Edith Jensen gik ud af skolen efter 7 års skolegang og havde så et ophold på Indremissionsk Ungdomsskole. Derefter kom hun i lære som smørebrødsjomfru. Hun fik 1 barn og holdt op i lærepladsen, da hun fik 1 barn mere. Derefter arbejdede hun på en fabrik, til hun traf sin mand. De har sammen 2 børn.

Bopæl: Amagervej 16, 3. sal, 6700 Esbjerg.

IX.E.10.g.

Ejvind Jensen er født i Føvling den 17. februar 1945 og er gift i Sanderum den 12. december 1971 med Karen D. Møller Nielsen født i Enslev på Djursland den 17. februar 1949. Hun er datter af gårdejer Frode Møller Nielsen og Maren Margrethe Sørensen, Enslev, Grenå.

Karen Møller Nielsen har gået på Enslev Forskole og Voldby Skole, hvor hun tog realeksamen i 1967. Hun blev Histolaborantelev på Patologisk Institut, Odense Sygehus i 1967 og blev færdig med uddannelsen i 1970. Hun har siden arbejdet som histolaborant på Anatomisk Institut, Odense Universitet.

Ejvind Jensen har gået 7 år i Føvling og Stenderup Skole, og han har været elev på Rinkenæs Efterskole 1960-61. Indtil militærtjenesten arbejdede han ved landbruget. I 1967 tog han realeksamen fra et kursus i Esbjerg. Han var på Nordisk Landboskole i 1967-69 og blev landbrugstekniker. I tiden 1969-72 var han ansat hos L. Døhnfeldt i Odense som forsøgsassistent. I 1972 blev han ansat hos Nordfyns Landboforening som regnskabsassistent. I tiden 1971 - 1976 tog han merconomstudiet i revision og regnskab. I 1976 blev han registreret revisor.

I 1971 købte ægteparret et rækkehus i Sanderum, og i 1973 byggede de deres nuværende hus.

Bopæl: Ejersmindevej 9, 5250 Fruens Bøge.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.E.10.h.

Henry Jensen er født i Føvling den 10. maj 1947 og er gift i Nustrup den 10. maj 1975 med Linda Signe Kjærgaard, der er født i Nustrup den 15. august 1953. Hun er datter af Jens Christian Kjærgaard og Johanne Tylak. Linda Signe Kjærgaard gik ud af Nustrup Skole fra 9. klasse og arbejdede derefter som husassistent.

Henry Jensen gik 7 år i Føvling Skole. Han er udlært maskinsnedker, og i 1976 startede han selvstændig virksomhed som bygmester.

Bopæl: Kornvang 24, 6520 Toftlund.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.E.10.j.

Benthe Jensen er ugift og bosiddende på Sjælland.

IX.E.11.

Ewald Theede er født i Arnum og er ugift. Han er landmand og er udvandret til Canada.

IX.E.12.

Alfred Reinhardt Theede er født i Arnum den 6. juni 1910 og er gift i Skodborg den 24. februar 1933 med Maren Sofie Lyth født den 17. september 1912 i V. Nebel. Hun er datter af Knud Lyth og Katrine Andersen. Maren Sofie Lyth har haft almindelig skolegang i Skudstrup og er uddannet ved husgerning.

Alfred Reinhardt Theede gik i Arnum Skole. Han er udlært som karetmager i Jels. Han arbejder nu som tømrer i Vejen.

Bopæl: Øster Alle 81, 6600 Vejen.

Der er 4 børn i ægteskabet.

IX.E.12.a.

Valborg Theede er født i Fjelstrup den 22. maj 1931 og er gift i Vejle den 5. marts 1955 med Markvard Baungård født i Højen Mark i Højen Sogn den 22. juni 1917. Han er søn af landmand Andreas Hansen Baungård og Johanne Larsen, Horsted, Vejle.

Markvard Baungård er butiksuddannet. Han har arbejdet som kommis i Søborg og i en Brugsforening. I 1942 var han på Uddelerskolen i Middelfart, og derefter arbejdede han som kommis i Vandel og Tommerup. I 1944 overtog han pladsen som uddeler i Farre Brugs.

Valborg Theede har haft almindelig skolegang i Skodborg og Gesten. I 1946 kom hun i lære i Givskud Brugs. Hun kom senere til Farre.

Bopæl: Farre, 7323 Give.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.E.12.a.1)

Karna Baungård er født i Farre den 1. december 1956. Efter 10 års folkeskoleundervisning kom Karna Baungård på Rødkilde Gymnasium, hvor hun tog H.F.-eksamen. I august 1976 begyndte hun på Jelling Seminarium.

Bopæl: Strandgade 10. 7100 Vejle.

IX.E.12.a.2)

Bo Baungård er født i Farre den 1. maj 1962. Han er skoleelev og bor hjemme.

IX.E.12.b.

Villy Theede er født i Højer den 8. juli 1933 og er gift i Borris den 10. september 1955 med Karla Fjord Ørskov født i Borris den 26. juli 1937. Hun er datter af fhv. landmand Niels Fjord Ørskov og Margrete Nielsen. Karla Fjord Ørskov har 7 års almindelig skolegang. Hun er kolonialuddannet og arbejder med i forretningen.

Villy Theede har ligeledes 7 års skolegang og er kolonialuddannet. Han af-tjente sin værnepligt i 1954-55 og blev udnævnt til korporal. Den 1. juni 1960 købte han forretning i Vejen.

Bopæl: 6600 Vejen.

Der er 3 børn i ægteskabet.

IX.E.12.b.1)

Lone Ørskov Theede er født i Pjedsted den 14. januar 1956 og er gift i Viby den 5. juli 1975 med Niels Pedersen født i St. Johannes Sogn den 3. oktober 1953. Han er søn af Niels Poul Peder Pedersen og Doris Petersen. Niels Pedersen er fotograf. Lone Ørskov Theede studerer.

Bopæl: H. Hertsvej 10, 8230 Åbyhøj.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Claus Ø. Pedersen er født i St. Johannes Sogn i Århus den 27. juni 1976.

IX.E.12.b.2)

Lene Ørskov Theede er født i Pjedsted den 26. august 1958 og er gift i Brørup den 27. december 1974 med Julius Nissen født i Sct. Nicolai Sogn i Vejle. Han er søn af grosserer Anton Nissen og Maria Vindbjerg Jensen, Vejen.

Julius Nissen er stud.med. Lene Ørskov Theede er studerende.

Bopæl: Rundhøj Alle 27 I th., Holme, 8270 Højbjerg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Jeanette Vindbjerg Nissen er født i Brørup den 21. juli 1974.

IX.E.12.b.3)

Lars Ørskov Theede er født i Vejen den 27. oktober 1968. Han er skole-elev og bor hjemme.

IX.E.12.c.

Sv. Aage Theede er gift med Esther. Han er værkfører.

Bopæl: Skjoldborgvej 21, 6600 Vejen.

IX.E.12.d.

Tommi Theede er gift med Grethe. Han er værkfører.

Bopæl: Kastanievej 13, 6600 Vejen.

IX.E.13.

Walter Theede er født i Arnum den 24. februar 1917 og er gift i Arrild den 18. maj 1945 med Annemarie Christine Christiansen. Hun er datter af Andreas Frederik Christiansen og Anna Theodora Theedt, Fiskholm.

Annemarie Christine Christiansen har bl. a. gået i skole i Flensborg og Kamtrup. Hun er uddannet ved husgerning.

Walter Theede har haft almindelig skolegang i Arnum. Han aftjente sin værnepligt i Sønderborg. Han er uddannet landmand. Fra 1946 har han været ansat som skovløber i Lindet Skov ved Arnum.

Bopæl: Hønning, 6520 Toftlund.

Der er 3 børn i ægteskabet.

IX.E.13.a.

Henry F. Theede er født i Arnum i Højrup Sogn den 30. marts 1946 og er gift

i Gram den 9. februar 1974 med Birte Kunz født i Gram den 8. februar 1949. Hun er datter af postbud Johannes Kunz og Klara Lund, Gram. Birte Kunz har gået 9 år på Gram Borger- og Realskole og kom derefter i lære som kontorelev hos en radio- og cykelgrossist. I 1½ år arbejdede hun som sygevikar hos Politimesteren i Toftlund. Fra 1972 har hun arbejdet på Postkontoret i Gram.

Henry F. Theede gik ud af 7. klasse i Arrild Skole i 1960. Derefter arbejdede han 2 år ved landbruget og kom så i lære som vogn- og beslagsmed i 1962. Han har gået på Tønder Tekniske Skole. I 1966-67 af-tjente han sin værnepligt på Dragonkasernen i Holstebro. Fra 1967 har han arbejdet som mekaniker i Hellevad.

Bopæl: Sønderbyvej, 6510 Gram.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.E.13.b.

Annelise Theede er født i Arnum i Højrup Sogn den 24. september 1949 og er gift i Tønder den 22. september 1973 med Finn Jørgensen født i Timotheus Sogn i København den 26. november 1943. Han er søn af fiskehandler Jørgen B. Termansen og Kamma Dupont.

Finn Jørgensen har gået 8 år på Tønder Kommuneskole og var derefter 4 år i lære som snedker. Han har arbejdet hos forskellige mestre.

Annelise Theede har gået 5 år i Hønning Skole og 2 år i Arrild Skole. Hun tog realeksamen i Arnum. Hun blev udlært på kontor hos Findahls Møbelfabrik i Skærbæk og arbejdede ½ år som udlært her. Fra 1970 har hun været ansat som bogholderiassistent hos Tøma i Tønder.

Bopæl: Rylen 5, 6270 Tønder.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Rene Dupont Jørgensen er født i Sønderborg den 30. september 1975.

IX.E.13.c.

Tommy Frands Theede er født i Arrild den 21. december 1967. Han er skoleelev og bor hjemme.

IX.F.

Bodil Marie Rask er født i Arnum den 30. oktober 1875 og er gift den 21. oktober 1900 med Jens Clausen født i Tømmerby den 28. juni 1875.

Jens Clausen var arbejdsmand. Han døde i Darum den 14. marts 1961.

Bodil Marie Rask døde i Darum den 11. november 1969.

Der var 9 børn i ægteskabet.

IX.F.1.

Jens O. Clausen er født den 26. februar 1901 og er gift med Lise Gabelgård født i Endrupskov i Gram Sogn den 20. januar 1903.
Jens O. Clausen døde i Bramminge den 24. juli 1976.

Bopæl: Godthåbsparken 8, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.F.2.

Thomas Clausen er født i Obbekær den 22. februar 1902 og er gift med Agnes Marie Hansen født i Mandø i Ribe Sogn den 30. januar 1907.
Thomas Clausen er landmand.

Bopæl: Mandø pr. 6760 Ribe.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.F.2.a.

Jens Anker Clausen er født i Mandø i Ribe Sogn den 12. november 1931 og er gift med Kirsten.
Jens Anker Clausen er havnebetjent.

Bopæl: 6792 Havneby Rømø.

IX.F.2.b.

Eline Marie Clausen er født i Mandø i Ribe Sogn den 7. juli 1935 og er gift med slusemedhjælper Viggo Nielsen.

Bopæl: Kammerslusen, 6760 Ribe.

IX.F.3.

Sine Clausen er født i Obbekær den 26. november 1903 og er gift i Darum den 17. juni 1925 med Henrik Schmidt født i Fole den 5. februar 1904. Han er søn af smedemester Niels Schmidt og Katrine Margrethe Brodersen, Fole.
Henrik Schmidt har haft almindelig skolegang i Fole og har desuden været elev på Agerskov Efterskole. Han har været soldat. Han er uddannet landmand og har haft en ejendom i 17 år, inden han flyttede til Lustrup til den nuværende ejendom.

Sine Clausen har haft almindelig skolegang i Darum og uddannet ved husgerning.

Bopæl: Lustrup, 6760 Ribe.

Der er 6 børn i ægteskabet.

IX.F.3.a.

Niels Schmidt er født i Darum den 10. april 1925 og er gift i V. Vedsted den 1. maj 1949 med Karen Bech Tjørnelund født i Egebæk i V. Vedsted Sogn den 13. september 1925. Hun er datter af gårdejer Johan Peter Tjørnelund og Andrea Sørine Bech, Egebæk, Hviding.

Karen Bech Tjørnelund har haft almindelig skolegang i 8 år og arbejdede derefter forskellige steder i huset. De sidste 14 år har hun arbejdet på Brdr. Petermanns Plastikfabrik, Ø. Vedsted.

Niels Schmidt gik i skole i 7 år og arbejdede derefter ved landbruget. De sidste 25 år har han arbejdet på forskellige mekanikerværksteder. Han er nu ansat hos mekaniker Henning Fogtmann, Ribe.

Bopæl: Øster Vedsted, 6760 Ribe.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.F.3.b.

Bodil Marie Schmidt er født den 9. april 1928 og er gift med rørlægger Ejner Jepsen.

Bopæl: Næsby Strand, 4200 Slagelse.

IX.F.3.c.

Katrine Schmidt (Kaldet Tinne) er født i Seem den 13. august 1930 og er gift i Ribe den 3. maj 1952 med Villy Jørgensen, der er født i Odder den 9. marts 1929. Han er søn af formand Edvard Jørgensen og Ingeborg Mortensen, Vedskølle, Skelskør.

Villy Jørgensen arbejder som assistent. Katrine Schmidt er hjemmearbejdende husmoder.

Bopæl: Vedskølle, 4230 Skelskør.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Erik Schmidt Jørgensen er født i Rude den 3. marts 1953. Han studerer og bor hjemme.

Per Schmidt Jørgensen er født i Rude den 27. februar 1956. Han er smed og bor

hjemme.

Sven Schmidt Jørgensen er født i Rude den 3. maj 1962. Han er skoleelev.
Bill Ove Schmidt Jørgensen er født i Rude den 28. februar 1964. Han er skoleelev.

IX.F.3.d.

Jens Schmidt er født i Seem den 12. juni 1933 og er ugift. Han arbejder som svejser.

Bopæl: Lustrup, 6760 Ribe.

IX.F.3.e.

Gerda Margrethe Schmidt er født i Seem den 16. august 1938 og er gift i Ribe den 7. november 1959 med Erik Ejvind Jensen, der er født i St. Darum Sogn den 12. september 1936. Han er søn af Peter Jensen, Bramminge. Erik Ejvind Jensen gik i St. Darum Skole. Han har været på Rønshoved Højskole i Sønderjylland. Han er uddannet som plejer på Statshospitalet i Hviding. I 1967 blev han forstander for Herslev Plejehjem ved Roskilde.

Gerda Margrethe Schmidt gik i Lustrup Skole og arbejdede derefter et par år i huset. Hun er ligeledes uddannet som plejerske på Statshospitalet i Hviding. I 1967 blev hun ansat som plejeassistent på Herslev Plejehjem.

Bopæl: Herslev, 4000 Roskilde.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Pia Schmidt Jensen er født i Egebæk ved Hviding den 20. oktober 1960.

Ann Schmidt Jensen er født i Egebæk ved Hviding den 11. april 1964.

IX.F.3.f.

Ingrid Schmidt er født i Hømvejle i Seem Sogn den 18. maj 1941 og er ugift. Hun er uddannet som plejerske.

Bopæl: Nygade 2, 6760 Ribe.

IX.F.4.

Gunder Marie Clausen er født i Obbekær den 26. februar 1904 og er gift med Frands Schmidt født i Darum den 16. januar 1903.

Frands Schmidt er landmand. Gunder Marie Clausen er husmoder.

Bopæl: Darum Mark, 6740 Bramminge.

Der er 1 barn i ægteskabet.

IX.F.4.

Kaj K. Schmidt er født i Ribe den 13. oktober 1945 og er gift med Lene Jensen. Kaj K. Schmidt er landmand.

Bopæl: Darum, 6740 Bramminge.

IX.F.5.

Karl Anthon Clausen er født i Obbekær den 20. maj 1907 og er gift i Hunderup den 3. november 1934 med Marie Rasmussen, der er født i Kjærgaardsmark i Hunderup Sogn den 15. maj 1913. Hun er datter af Hans Gry Rasmussen og Mathea Josefsen, Kjærgaardsmark, Hunderup.

Marie Gry Rasmussen gik i skole i Hunderup. Efter endt skolegang lærte hun husgerning og var beskæftiget ved dette arbejde indtil giftermålet dog afbrudt af et ophold på Bramminge Efterskole i 1930.

Karl Anthon Clausen gik i Darum Skole. Efter endt skolegang arbejdede han ved landbruget. I 1934 købte han en gård på Darum Mark, som han stadig driver.

Bopæl: Darum Mark, 6740 Bramminge.

Der er 1 barn i ægteskabet.

IX.F.5.a.

Hans Gry Clausen er født på Darum Mark den 10. maj 1937 og er gift med Ulla Matthiesen, der er født i Gredstedbro den 3. juni 1943.

Hans Gry Clausen er udlært tømrer.

Bopæl: Darum Mark, 6740 Bramminge.

IX.F.6.

William Clausen er født i Obbekær den 1. april 1909 og er gift i Mandø den 24. november 1940 med Kristine Thodsen født i Mandø Sogn den 21. oktober 1912. Hun er datter af husmand Laurits Thodsen og Karen Nielsen, Mandø. Kristine Thodsen gik 7 år i skole og blev derefter beskæftiget med husligt arbejde. Hun har været elev på Ryslinge Højskole og kom så på Jordemodersskolen på Rigshospitalet. Hun har været distriktsjordemoder på Mandø i 7 år, derefter i Arrild i 8 år og i Toftlund i 18 år. Hun er nu Centerjordemoder ved Haderslev Sygehus.

William Clausen har haft almindelig skolegang i 7 år. Han har arbejdet som murerarbejdsmand og er nu pensionist.

Bopæl: Kærvej, 6520 Toftlund.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.F.6.a.

Ingolf Clausen er født i Ribe den 16. august 1943 og er gift i Toftlund den 6. august 1966 med Jenny Groth født i Løgumkloster den 24. marts 1946. Hun er datter af landmand Gunnar Groth og Mette Marie Kjerstine Petersen, Stenderupgårde ved Toftlund.
Ingolf Clausen er hal-bestyrer.

Bopæl: Smedegade 14, 6535 Branderup J.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Susanne Clausen er født i Branderup den 19. februar 1967.
Henning Clausen er født i Branderup den 10. november 1968.
Brian Clausen er født i Branderup den 2. november 1972.

IX.F.6.b.

Mona Clausen er født i Arrild den 14. marts 1952. Hun er specialarbejder.

Bopæl: Kongehøjen 10, 6520 Toftlund.

IX.F.7.

Alfred Clausen er født i Darum den 27. juni 1910 og er gift med sin kusine Ane Marie Kirstine Sølbeck. - Se X.K.2.

IX.F.8.

Otto Clausen er født i Darum den 5. oktober 1912 og er gift i Føvling den 4. maj 1941 med Hildur Michaelsen, der er født i Bækbølling i Føvling Sogn den 28. oktober 1917. Hun er datter af postbud Anton Michaelsen og Kirstine Sørensen.

Hildur Michelsen gik i Føvling Skole og arbejdede derefter i huset og på hoteller indtil sit giftermål.

Otto Clausen gik i Darum Skole og arbejdede derefter ved Landbruget. Han har været ansat på et Cementstøberi, og fra 1954 har han været ansat på Ribe Jernindustri.

Bopæl: Holmevej 10, St. Darum By, 6740 Bramminge.

Der er 1 barn i ægteskabet.

IX.F.8.a.

Lis Bodil Clausen er født i St. Darum den 16. juli 1944 og er gift samme sted den 25. november 1962 med Erling Simonsen født i St. Darum den 2. februar 1941. Han er søn af mekaniker Gunnar Simonsen og Agnete Nicolaisen, St. Darum.

Erling Simonsen har haft 7 års skolegang og begyndte derefter ved landbruget. Efter at have aftjent sin værnepligt, købte han egen gård.

Lis Bodil Clausen har gået 7 år i skole. Indtil sit giftermål har hun arbejdet i huset og på et hotel.

Bopæl: Boelvej 23, 6690 Gørding.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Kim Michel Simonsen er født i St. Darum den 8. marts 1961.

Søren Taube Simonsen er født i Bøel den 19. december 1963.

Mette Kirstine Simonsen er født i Bøel den 23. november 1965.

Jens-Otto Simonsen er født i Bøel den 30. januar 1970.

IX.F.9.

Ernst Clausen er gift med Gerda. Ernst Clausen er fabriksarbejder.

Der er ingen børn i ægteskabet.

IX.G.

Anne Kjestine Rask er født i Arnum den 24. juli 1877 og er gift i Højrup Kirke den 20. maj 1899 med Johan Jørgen Külper, der er født i Tinglev den 10. juni 1872.

Johan Jørgen Külper var landmand. Han døde i Tiset den 19. maj 1951.

Anne Kjestine Rask døde i Tiset den 14. juli 1954.

Der var 5 børn i ægteskabet.

IX.G.1.

Marie Külper er gift med landmand Niels Bennedsen.

Bopæl: Østvej 42, 6510 Gram.

IX.G.2.

Thomas Thomsen Külper er født i Tiset den 20. september 1904 og er gift i Rødding den 28. marts 1930 med Kjestine Thyssen født i Stenderup i Toftlund Sogn den 23. december 1909. Hun er datter af Anders Thyssen og Petrine Jørgensen.

Kjestine Thyssen gik i skole i Brændstrup. Hun er bestyrer af Brændstrup Rutebilstation.

Thomas Thomsen Külper har haft almindelig skolegang i Tiset. Han aftjente sin værnepligt i København. Han har haft en landejendom i Skrydstrup, og han har arbejdet som arbejdsmand. Han døde i Brændstrup den 5. december 1954.

Bopæl: Brændstrup, 6510 Gram.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.G.2.a.

Else Külper er født i Brændstrup den 22. maj 1932 og er gift med slagteri-arbejder Ejner Lorenzen.

Bopæl: Holtevej 6, 6630 Rødding.

IX.G.2.b.

Jørgen Külper er født i Brændstrup den 22. maj 1932 og er gift med Inge. Jørgen Külper arbejdede som chauffør.

IX.G.3.

Joachim Külper er født i Tiset den 21. marts 1906 og er gift i Gram den 1. november 1931 med Maren Christiansen født i Arnum i Højrup Sogn den 12. juli 1911. Hun er datter af landmand Chr. Christiansen og Anna Kirstine Krogh, Højrup.

Maren Christiansen har haft almindelig skolegang i Arnum. Hun er uddannet ved husgerning.

Joachim Külper gik i Tiset Skole. Han er uddannet landmand og har arbejdet som fodermester på Revsøgård og derefter hos Marcus Asmussen i Øster Lindet. I 1936 købte han en landejendom i Tiset Vestermark.

Bopæl: Tiset Vestermark, 6510 Gram.

Der er 5 børn i ægteskabet.

IX.G.3.a.

Ejner Kylper er født i Højrup Sogn den 15. marts 1931 og er gift i Vær den 14. maj 1966 med Elin Rye, der er født i Husodde i Vær Sogn den 12. marts 1932. Hun er datter af husmand Johannes Rye og Ellen Hedvig Kirstine Andersen, Husodde, Stensballe pr. Horsens.

Elin Rye er fuldmægtig. Ejner Kylper er slagteriarbejder.

Bopæl: Niels Linnesvej 14, Gjesing, 6700 Esbjerg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Helle Kylper er født i Esbjerg den 26. januar 1968.

IX.G.3.b.

Anna Külper er født i Øster Lindet i Frøs Sogn den 24. august 1933 og er gift i Arnum i Højrup Sogn den 17. maj 1952 med Christian Christiansen, der er født i Roost i Arrild Sogn den 3. december 1928. Han er søn af skovløber Hans Christiansen og Inger K. M. Paulsen.

Anna Külper har gået i almindelig folkeskole. Indtil sit giftermål arbejdede hun som husassistent.

Christian Christiansen har ligeledes gået i almindelig folkeskole. Han af-tjente sin værnepligt i 1949-50 ved 2. regiment. Han er ansat som tjenestemand ved Statsskovbruget i en varig stilling.

Bopæl: Stensbæk, 6510 Gram.

Der er 3 børn i ægteskabet.

IX.G.3.b.1)

Hans Jørgen Christiansen er født i Gram den 25. oktober 1952 og bor sammen med Margrethe Jensen, der er født i Bov den 24. maj 1955. Hun er datter af landmand og vognmand Jens P. Jensen og Inga Christensen, Kruså.

Hans Jørgen Christiansen har i 8 år arbejdet i et entreprenørfirma i Fole. Han blev forlovet med Margrethe Jensen den 24. juli 1972, og i 1976 byggede parret hus i Fole.

Bopæl: Toften 6, Fole, 6510 Gram.

IX.G.3.b.2)

Grethe Christiansen er født i Fole den 18. januar 1955. Hun er husassistent og bor hjemme.

IX.G.3.b.3)

Lone Christiansen er født i Fole den 16. september 1963. Hun er skoleelev og bor hjemme.

IX.G.3.c.

Jørgen Külper er født i Øster Lindet den 1. februar. Han er gift med Anna Mariane.

Bopæl: Hjortestien 17, 6800 Varde.

IX.G.3.d.

Henry Külper er født i Tiset den 26. maj 1937 og er ugift. Han har gået 7 år i skole og gjort militærtjeneste i 18 måneder. Han har været beskæftiget ved landbrug og industri. Han arbejder nu på en kartonnagefabrik.

Bopæl: Øbovej 16, 8700 Horsens.

IX.G.3.e.

Arne Külper er født i Tiset den 17. september 1943. Han var landmand. Han døde ved en ulykke den 23. september 1963.

IX.G.4.

Gunder Külper er født i Tiset den 9. august 1909 og er gift samme sted den 28. april 1933 med Peter Nielsen, der er født den 6. december 1910 i Brændstrup i Rødding Sogn. Han er søn af landmand Niels Larsen Nielsen og Maren Frandsen, Ø. Lindet.

Peter Nielsen har haft almindelig skolegang i Ø. Lindet. Han er uddannet landmand og i 1942 byggede han en landejendom i Hjertingskov. Han er bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen i Rødding, og han er i Repræsentantskabet for H.V.M.

Gunder Külper gik i Tiset Skole og er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Hjertingskov, 6630 Rødding.

Der er 3 børn i ægteskabet.

IX.G.4.a.

Niels Larsen Nielsen er født i Ø. Lindet den 21. juli 1933 og er gift i Hjerting den 4. april 1957 med Martha Jensen, der er født i Esbjerg den 25. september 1938. Hun er datter af formand Hugo Jensen og Anne Marie Nielsen, Esbjerg.

Martha Jensen har haft almindelig skolegang i Omme Skole. Hun arbejder som medhjælpende hustru i Bageriet.

Niels Larsen Nielsen gik i Hjerting Skole. Han aftjente sin værnepligt i Skrydstrup, Hjørring og Aalborg. Han er udlært bager og har gået på Teknisk Skole i Toftlund. Han har haft eget bageri i ca. 9 år.

Bopæl: Tøndervej 141, Marstrup, 6100 Haderslev.

Der er 2 børn i ægteskabet.

IX.G.4.a.1)

Alex Kring Nielsen er født i Hjerting den 23. februar 1957 og er gift med Grethe Kryger født i Haderslev den 18. december 1956. Hun er datter af Knut Karlsen og Johanne Mikkelsen Krüger.

Grethe Kryger tog realeksamen i Hoptrup Folke- og Realskole. Derefter arbejdede hun 1 år i huset hos sine svigerforældre. Hun har arbejdet 3 måneder i en købmandsforretning og er nu hjemmegående husmoder.

Alex Kring Nielsen gik ud af 7. klasse i Hoptrup Folke- og Realskole. Han kom i lære som bager hos sin fader. Han blev udlært den 15. maj 1974. Sin værnepligt aftjener han i Skrydstrup fra den 1. februar 1977.

Bopæl: Kærmindevej 16, Marstrup, 6100 Haderslev.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Carsten Krüger Nielsen er født i Haderslev den 10. oktober 1976.

IX.G.4.a.2)

Jytte Gunder Nielsen er født i Gram den 20. august 1958. Hun er bagerekspeditrice.

Bopæl: Tøndervej 120, Marstrup, 6100 Haderslev.

IX.G.4.b.

Marcus Nielsen er født i Hjerting den 29. august 1938 og er gift i Vamdrup den 19. maj 1960 med Irma Nielsen født i Højrup Sogn den 26. maj 1943. Hun er datter af Chr. Nielsen og Kate, Arnum.

Irma Nielsen har haft almindelig skolegang i Arnum. Hun arbejder nu som medhjælpende hustru i Bageriet.

Marcus Nielsen gik i Hjerting Skole. Han aftjente sin værnepligt på Langeland. Han er udlært bager og har gået på Toftlund Tekniske Skole. Han har haft eget Bageri i ca. 5 år.

Bopæl: Vestergade 27, 6580 Vamdrup.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Britta Nielsen er født i Vamdrup den 17. september 1960.

Hanne Nielsen er født i Vamdrup den 21. november 1963.

Claus Nielsen er født i Vamdrup den 21. marts 1968.

IX.G.4.c.

Elnis Jørgen Nielsen er født i Hjerting den 3. maj 1946 og er gift i Vamdrup den 17. juli 1965 med Krista Hugger født i Vamdrup den 18. december 1948. Hun er datter af Harald Edvard Hugger og Kathrine Juhl, Vamdrup. Krista Hugger har haft 7 års skolegang. Hun påbegyndte en handelsuddannelse men holdt grundet sit giftermål op. Hun arbejder nu i plasticindustrien.

Elnis Jørgen Nielsen har gået 7 år i skole. Han blev kasseret til militærtjeneste på grund af et dårligt ben. Han er udlært bager og arbejder nu som konditor på Diplom Is i Vejen.

Bopæl: Svalevej 12, 6600 Vejen.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Dorthe Nielsen er født i Sønderborg den 16. september 1965.

Peter Elnis Nielsen er født i Vejen den 30. januar 1973.

IX.G.5.

Johan Külper er født i Tiset den 30. november 1915 og er gift samme sted den 18. februar 1944 med Anna Marie Sunddal, født i Rødding den 17. november 1917. Hun er datter af Kristen Jensen Sunddal og Kristine Jørgine Schmidt. Anna Marie Sundal gik i Rødding Skole og er uddannet ved husgerning.

Johan Külper har haft almindelig skolegang i Tiset. Han er uddannet landmand og i 1939 overtog han fødegården.

Bopæl: Tiset, 6510 Gram.

Der er 4 børn i ægteskabet.

IX.G.5.a.

Erna Külper er født i Tiset i Gram Sogn den 10. august 1944 og er gift samme

sted i juli 1966 med Tage Lindmann, der er født den 11. marts 1944. Tage Lindmann har haft forskellige jobs bl. a. som kranfører. Han er nu ansat på et Cementstøberi.

Erna Külper kom efter 7 års skolegang i huset. Hun er nu hjemmegående husmor.

Bopæl: Tiset, 6510 Gram.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Rene Lindmann er født i Fredericia den 26. november 1966.

Anita Lindmann er født i Gram den 21. september 1970.

IX.G.5.b.

Guðrun Kirstine Kylper er født i Tiset i Gram Sogn den 12. november 1946 og er gift i Vejen den 1. november 1969 med Anders Nielsen født i Borup i Gundersted Sogn den 10. april 1943. Han er søn af gårdejer Peder Edvard Nielsen og Jenny Kathrine, Års.

Anders Nielsen gik ud af skolen i 7. klasse og begyndte som karl ved landbruget. Han har været på Ungdomsskole, Højskole og Landbrugsskole. Han har gjort militærtjeneste i 2 år, herunder ½ års tjeneste som FN-soldat i Gaza. I 1966 var han 7 måneder på Island som landbrugsmedhjælper. Da han kom hjem blev han fodermester på en gård i Københoved, hvor han stadig arbejder. I 1969 købte ægteparret hus i Vejen.

Guðrun Kirstine Kylper har gået 7 år i skole. Hun har arbejdet forskellige steder som husassistent. Hun er nu hjemmegående husmoder.

Bopæl: Hvedvænget 37, 6600 Vejen.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Hanne Kylper Nielsen er født i Brørup den 7. april 1970.

Karsten Kylper Nielsen er født i Brørup den 11. september 1971.

Lone Kylper Nielsen er født i Brørup den 10. januar 1974.

Finn Kylper Nielsen er født i Brørup den 27. januar 1976.

IX.G.5.c.

Irene Kylper er gift med Jens Peter Hansen, der er født i Avnbøl i Ullerup Sogn den 19. februar 1949. Han er søn af landmand Niels Peter Hansen og Anne Helene Petersen, Stenderup pr. Toftlund.

Jens Peter Hansen har gået 7 år i Stenderup Skole og blev derefter landbrugsmedhjælper afbrudt af 2 ophold på hver 6 måneder på Vøjens Ungdomsskole. I 1965 gik han i smedelære. I maj 1970 blev han indkaldt til militæret som H.M.A.K. med tjeneste i Fredericia i 3 måneder og i Oksbøl i 9 måneder. Han havde forskellige jobs i 2 år og kom så tilbage til værkstedet, hvor han stod i lære. Her fungerer han for øjeblikket som tillidsmand.

Irene Kylper gik i Tiset Skole i 5 år og derefter i Gram Skole i 2 år. Hun

har arbejdet forskellige steder som husassistent. De sidste 6 år har hun været syerske.

Bopæl: Kongehøjen 46, 6520 Toftlund.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Gitte Kylper Hansen er født i Gram den 10. oktober 1972.

IX.G.5.d.

Helge Kylper er født i Tiset i Gram Sogn den 30. januar 1950. Han er ugift. Han er fabriksarbejder og bor hjemme.

X.

Thomas Sølbeck er født i Birkelev den 22. september 1839 og er gift med Ane Kristine Andersen, der er født i Vodder den 8. januar 1844. Thomas Sølbeck var kådner i Birkelev.

Der var 11 børn i ægteskabet.

X.A.

Thomas Sølbeck udvandrede til U.S.A., hvor han var farmer.

X.B.

Bodil Marie Sølbeck er gift med landmand Martin Jørgensen. Ægteparret var bosiddende i Vodderbro pr. Ribe.

Der var ingen børn i ægteskabet.

X.C.

Truels Sølbeck døde som lille.

X.D.

Truels Andersen Sølbeck er født i Vodder den 9. februar 1874 og er gift første gang med Ane Kirstine Jessen, der er født i Vrå Skov i Vodder Sogn den 25. august 1878. Hun døde i Spandet den 15. januar 1915. Truels Andersen Sølbeck var gift anden gang med Marie Jessen.

Truels Andersen Sølbeck var landmand og han døde i 1964. Han var bosiddende i Spandet.

Der var 3 børn i første ægteskab.

X.D.1.

Thomas Lauersen Sølbeck er født i Spandet Sogn den 11. maj 1905 og er gift samme sted den 27. juni 1932 med Mary Margrethe Sølbeck født den 5. juni 1903. Mary Margrethe Sølbeck har gået i Vandborg Skole og har desuden været elev på Haslev Højskole. Hun døde i Spandet den 2. april 1965.

Thomas Lauersen Sølbeck har haft almindelig skolegang i Spandet og har været elev på Bramminge Efterskole og Rønshoved Højskole. Han er uddannet landmand og har i 30 år haft en gård i Spandet.

Bopæl: Spandet, 6760 Ribe.

X.D.2.

Elise Christensen Sølbeck er født i Spandet Sogn den 4. juni 1906 og er gift i Spandet den 9. juni 1928 med Hans Jensen Skov, der er født i Roager den 12. september 1904. Han er søn af landmand Jesper Nielsen Jensen Skov og Sofie, Roager.

Hans Jensen Skov har haft almindelig skolegang i Roager og har endvidere haft et højskoleophold. Han har haft en gård på Ribe Nørreremark. Han har været bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen. Han døde i Ribe den 14. februar 1961.

Elise Christensen Sølbeck har haft almindelig skolegang i Spandet. Hun døde i Ribe den 21. maj 1958. Ægteparret var bosiddende Ribe Nørreremark.

Der er 5 børn i ægteskabet.

X.D.2.a.

Truels Skov er født i Ribe den 5. april 1929 og er gift i Ribe Domkirke den 16. oktober 1960 med Mathilde Caroline Hansen, der er født i Esbjerg den 1. februar 1922. Hun er datter af Mathias Hansen og Erna Juhler.

Mathilde Caroline Hansen har gået i Arnum Skole og på Hoptrup Højskole og Odense Fagskole. Hun er uddannet barneplejerske og har arbejdet i København og i Sdr. Vilstrup v/Haderslev.

Truels Skov gik i Ribe Skole. Han har haft et ophold på Vallekilde Højskole. Han har aftjent sin værnepligt i Haderslev, Sønderborg og i Tyskland. Truels Skov er uddannet landmand, og han har arbejdet for Thomas Sølbeck i Spandet, på Ribe Kommunes Avlsgård og hos Frands Hansen i Farup. Han har haft en landejendom i Hellerup og købte sin nuværende ejendom i 1971.

Bopæl: Tanderup, Farup, 6760 Ribe.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Hans Chr. Skov er født i Farup den 14. august 1962.

X.D.2.b.

Marie Skov er gift med Iver Pedersen.

Bopæl: Buager 43, Trørød, 2950 Vedbæk.

X.D.2.c.

Jesper Nielsen Jensen Skov er født i Ribe den 28. januar 1935 og er gift i Ribe den 23. marts 1967 med Gertrud Marie Christensen født i Arrild den 4. maj 1943. Hun er datter af Laurits Christensen og Karen Lauridsen, Ribe. Gertrud Marie Christensen har haft almindelig skolegang i Høm og Seem. Hun er uddannet ved husgerning.

Jesper Nielsen Jensen Skov gik i skole i Ribe og har desuden været elev på Vallekilde Højskole og Lyngby Landbrugsskole. Han er uddannet landmand, og i 1961 overtog han fødegården.

Bopæl: Ribe Nørremark, 6760 Ribe.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Henrik Skov er født i Ribe den 2. december 1974.

X.D.2.d.

Egon Jensen Skov er født i Ribe den 19. marts 1939 og er gift i Ribe den 17. april 1965 med Ella Margit Christiansen. Hun er datter af Laurits Sørensen Christiansen og Annine Pedersen. Ella Margit Christiansen er født i Ribe den 28. marts 1946. Hun har gået i skole i Ribe og er uddannet ved husgerning.

Egon Jensen Skov har ligeledes gået i skole i Ribe. Han har desuden været på Skibelund Efterskole. Sin værnepligt aftjente han ved Civilforsvaret i Haderslev. I 1965 købte han en gård i Villebøl v/Kalvslund. Han er uddannet landmand og brøndborer.

Bopæl: Villebøl v/Kalvslund, 6760 Ribe.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Lars Jensen Skov er født i Kalvslund den 3. marts 1967.

Preben Skov er født i Kalvslund den 26. februar 1969.

X.D.2.e.

Johanne Sofie Skov er født i Ribe den 9. maj 1941 og er gift i Ribe den 17. maj 1964 med Gert Meinel-Andersen, der er født i Sct. Jacobs Sogn i København den 14. september 1940. Han er søn af havearkitekt Aksel Christian Mose Andersen og Anneliese Marie Auguste Meinel. Gert Meinel-Andersen er bankbestyrer. Johanne Sofie Skov er operationssygeplejerske.

Bopæl: Lindegårdsvej 5, Øster Syv, 4130 Viby Sjælland.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Steen Mose Meinel-Andersen er født i Glostrup den 15. april 1967.

Pia Mose Meinel-Andersen er født i Øster Syv den 27. marts 1970.

X.D.3.

Anna Kjerstine Sølbeck er født i Spandet Sogn den 9. april 1908 og er gift i Spandet den 21. september 1930 med Niels Bennedsen Skov, der er født i Spandet den 6. august 1904. Han er søn af landmand Jens Petersen Skov og Anna Bennedsen, Spandet.

Niels Bennedsen Skov gik i Spandet Skole og har været elev på Bramminge Efterskole i 1919-20 og på Rønshoved Højskole i 1927-28. Han er uddannet landmand og i 1930 byggede han en gård i Spandet. I 1962 overtog sønnen gården. Han har været medlem af skolekommissionen i en periode.

Anna Kjerstine Sølbeck har været elev på Spandet Skole og Rønshoved Højskole i 1929.

Bopæl: Birkelev, Brøns, 6780 Skærbæk.

Der er 5 børn i ægteskabet.

X.D.3.a.

Anna Kirstine Skov er født i Spandet Sogn den 28. januar 1932 og er gift samme sted den 31. oktober 1952 med Harald Schmidt født i Brøns den 22. juli 1928. Han er søn af husmand Hans Andersen Schmidt og Johansen, Gånsager.

Harald Schmidt har drevet en minkfarm i 8 år og er nu fabriksarbejder.

Anna Kirstine Skov hjalp med arbejdet på minkfarmen, og siden den 1. maj 1976 har hun været ansat ved Skærbæk Kommune som hjemmehjælper.

Bopæl: Ullerup, 6780 Skærbæk.

Der er 4 børn i ægteskabet.

X.D.3.a.1)

Sonja Irene Schmidt er født i Ullerup i Skærbæk Sogn den 20. marts 1953 og er gift i Skærbæk den 5. juni 1971 med Niels Jensen Borg født i Sølsted i Abild Sogn den 17. marts 1948. Han er søn af arbejdsmand Niels Jensen Borg og Else Kathrine Petersen, Sølsted, 6270 Tønder.

Niels Jensen Borg har gået 7 år i skole og blev derefter landbrugsmedhjælper. I 1972 startede han en maskinstation, som han stadig driver. Den 2. januar 1976 købte han en gård på 67,1129 ha., som drives med kornavl og lidt fedesvin.

Sonja Irene Schmidt har realeksamen. Hun har gået ½ år på Odense Fagskole, hvor hun lærte tilskæring og syning. I 3 år har hun arbejdet på en konfektionsfabrik. Nu er hun hjemmegående husmor.

Bopæl: Ullerup, 6780 Skærbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Anita Jensen Borg er født på Tønder Sygehus den 15. september 1971.

Steen Jensen Borg er født på Tønder Sygehus den 21. januar 1974.

X.D.3.a.2)

Vera Kjestine Schmidt er født i Ullerup i Skærbæk Sogn den 12. juli 1954.

X.D.3.a.3)

Ejvind Johansen Schmidt er født i Ullerup i Skærbæk Sogn den 27. oktober 1956.

X.D.3.a.4)

Hans Erik Schmidt er født i Ullerup i Skærbæk Sogn den 18. marts 1960.

X.D.3.b.

Jens Erik Skov er født i Spandet den 11. juni 1934 og er ugift. Han er udlært blikkenslager og er udvandret til Canada.

X.D.3.c.

Truels Sølbeck Skov er født i Spandet Sogn den 26. maj 1935 og er gift med Dixi. Han er udlært gartner og er udvandret til Canada.

X.D.3.d.

Edith Sølбек Skov er født i Spandet Sogn den 12. marts 1937 og er gift med lufthavnsarbejder Børge Andersen født i Nakskov den 14. marts 1938. Han er søn af Hans Andersen og Agnes Emilie Johanne Valsted.

Bopæl: Halgrensgade 1, 2300 København S.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Marianne Sølбек Andersen er født i Frederiksværk den 10. december 1963.
Mogens Sølбек Andersen er født i "Klithøj" i Hald den 5. november 1967.

X.D.3.e.

Arne Sølbeck Skov er født i Spandet Sogn den 25. februar 1939 og er gift i Canada den 24. september 1960 med Adelheid Elfriede Pahl, der er født i Vest-Berlin den 17. juli 1940. Hun er datter af murer Oswald Pahl og Frieda Ersel, Vest-Berlin.

Adelheid Elfriede Pahl har gået 7 år i skole i Berlin og arbejdede derefter på en fabrik til 1959. Hun tog turen med skib til Canada, hvor hun boede hos en onkel og tante i Sault Ste. Marie ONT. Hun arbejdede på et hospital til hjemrejsen i 1961.

Arne Sølbeck Skov har haft almindelig 7 års skolegang og arbejdede derefter ved landbruget hjemme og ude. I 1956 var han 5 måneder på Efterskole. I 1957 rejste han til Norge og arbejdede ved landbruget til han i oktober rejste til Canada. I Canada arbejdede han ved landbruget ca. 1 år og derefter i et stål-værk ved byggeri. Han arbejdede endvidere som lastbilchauffør, traktorfører og meget andet. I foråret 1960 blev parret forlovet. De rejste sammen til Danmark til julen 1961. Den 1. juli 1962 forpagtede de Arne Sølbeck Skovs fødegård, og i 1969 blev gården købt.

Bopæl: Spandet, 6760 Ribe.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Kim Pahl Skov er født i Spandet den 14. maj 1964.

Niels Peter Skov er født i Spandet den 22. juli 1965.

Flemming Pahl Skov er født i Spandet den 15. april 1969.

X.E.

Emil Marius Sølbeck er født i Birkelev den 24. maj 1876 og er gift i Roager den 14. november 1896 med Marie Jørine Pedersen, der er født i Roager den 25. juni 1869. Hun døde i Vodderbro i Roager Sogn den 18. november 1933. Emil Marius Sølbeck var landmand. Han døde i Vodder den 15. januar 1948. Ægteparret var bosat i Roager.

Der var 3 børn i ægteskabet.

X.E.1.

Thomas Sølbeck var gift med Katrine. Thomas Sølbeck deltog i 1. Verdenskrig. Under kampene i Frankrig blev han gasforgiftet, men kom sig. Efter krigen arbejdede han ved landbruget og i tørvemoser for at tjene til uddannelsen som lærer. Han arbejdede 1 år i Hygum som andenlærer og kom derfra til Højer, hvor han de sidste år var overlærer. Han døde i Højen den 18. februar 1947.

Ægteparret var bosiddende Strandvejen 28, 6280 Højer.

Der var 3 børn i ægteskabet. De 2 døde som små.

X.E.2.

Anna Kirstine Sølbeck er født i Roager Sogn den 1. april 1905 og er gift i Vodder den 14. november 1926 med Hans Jeppe Thyssen, der er født i Gånsager den 15. februar 1905. Han er søn af Jørgen Thyssen og Inge Aagaard. Hans Jeppe Thyssen gik i Gånsager Skole. Han har været ansat som vejmand i Vodder Kommune i 28 år. Han har været selvstændig vognmand og landmand.

Anna Kirstine Sølbeck gik i skole i Roager Kirkeby. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Genvejen, 6780 Skærbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

X.E.2.a.

Jørgen Ingvard Thyssen er født i Vodder den 21. november 1927 og er gift i Spandet den 2. november 1952 med Anna Marie Johansen født i Roager Sogn den 11. november 1932. Hun er datter af lillebilvognmand Johannes Johansen og Hedvig Fabricius, Hviding, Ribe.

Anna Marie Johansen har haft almindelig skolegang og har desuden været elev på Ølgod Ungdomsskole i vinteren 1947-48. Hun har haft forskellige pladser.

Jørgen Ingvard Thyssen har haft almindelig skolegang og arbejdede derefter ved landbruget til sit attende år, hvor han blev indkaldt til Forsvaret. Han aftjente sin værnepligt i Esbjerg i 1949-50. Derefter arbejdede han i 15 år som lastbilchauffør. Han har været ansat som eksportchauffør hos H. P. Therkelsen i Kruså. Sidst har han arbejdet som buschauffør hos A. Snitgård & Søn i Højer.

Bopæl: 6280 Højer.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Knud Erik Thyssen er født i Hviding den 27.2.1953. Han er udlært slagter. Hans Johansen Thyssen er født i Rejsby den 7.10.1956. Han er udlært mekaniker.

X.E.2.b.

Emil Sølbeck Thyssen er født i Gånsager i Vodder Sogn den 7. marts 1941 og er gift på Mandø den 30. maj 1964 med Ketty Michaelsen født på Mandø den 25. november 1944. Hun er datter af Laurits Thøgersen og Hedvig Margrethe Jørgensen, Mandø.

Ketty Michaelsen har haft almindelig skolegang på Mandø. Hun er uddannet ved husgerning.

Emil Sølbeck Thyssen gik i Gånsager Skole. Han er nu ansat som faglærer på Specialarbejderskolen i Ribe.

Bopæl: Rønnevej 15, Hviding, 6760 Ribe.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Inge Margrethe Thyssen er født i Rejsby den 4. december 1964.

Hanne Sølbeck Thyssen er født i Rejsby den 23. december 1967.

X.E.3.

Anne Marie Sølbeck er født i Roager Sogn den 10. august 1907 og er gift i Vodder den 2. oktober 1938 med Peter Mærsk Jensen født i Vodder den 24. december 1900. Han er søn af Jørgen Jensen og Margrethe Mærsk. Peter Mærsk Jensen gik i skole i Vodder. Han er uddannet landmand, og i en del år drev han sin bedstefars gård i Vodder og senere en anden gård i Vodder i ca. 37 år. I 30 år har han arbejdet som pantefoged i Vodder.

Anne Marie Sølbeck gik i skole i Roager Kirkeby. Hun har været på Luthersk Missions Højskole i Hillerød i 1930. Hun er uddannet ved husgerning. Det meste af tiden har hun arbejdet hjemme hos forældrene.

Bopæl: Vodder, 6780 Skærbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

X.E.3.a.

Kurt Mærsk Jensen er født i Vodder den 11. marts 1940 og er gift i Thorstrup Sogn den 1. juni 1968 med Anita Dich født i Vor Frues Sogn i København den 13. maj 1948. Hun er datter af arbejdsmand Orla Dich og Iben Christensen, København K.

Da Anita Dich var 9 år kom hun i pleje i Tinghøj ved Varde. Hun har gået 7 år i skole og var derefter på en Efterskole. Hun har arbejdet som husassistent.

Kurt Mærsk Jensen gik i Vodder Skole i 7 år og kom derefter i tømrerlære i 1954 hos Johs. Pedersen i Frifeldt. Han har gået på Skærbæk Tekniske Skole. Da han var udlært i 1959 blev han indkaldt til Forsvaret med tjeneste ved Jyske Ingeniørregiment i Randers. Han blev hjemsendt i 1960. Han har arbejdet som tømrersvend forskellige steder.

Bopæl: Ounbøl, 6800 Varde.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Brian Mærsk Jensen er født i Ounbøl den 28. februar 1970.

Palle Sølbeck Jensen er født i Ounbøl den 15. september 1972.

Jonna Elisabeth Jensen er født i Ounbøl den 8. december 1973.

X.E.3.b.

Marie Margrethe Jensen er født i Vodder den 7. august 1942 og er gift i Zions Sogn i Esbjerg den 12. oktober 1968 med Svend Pedersen, der er født i Vor Frelzers Sogn i Esbjerg den 17. februar 1945. Han er søn af repræsentant Svend Gustav Pedersen og Kamma Jensen, Sædding, Esbjerg.

Svend Pedersen tog realeksamen fra Stormgades Skole i Esbjerg og lærereksamen fra Esbjerg Seminarium i 1968. Han aftjente sin værnepligt ved Kongens Jyske Fodregiment i Fredericia i 1968-69. Han er nu ansat som lærer ved Thyregod Skole i Give Kommune.

Marie Margrethe Jensen gik ud af Folkeskolens 7. klasse i 1957. I 1965 tog hun lærereksamen på Ribe Seminarium. I tiden 1965 - 69 var hun lærer på Sædding Skole ved Esbjerg. I tiden 1969 - 72 var hun sammen med sin mand på Hjortholm Kostskole. Hun blev hjemmegående husmor, da børnene kom.

Bopæl: 7324 Thyregod.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Thomas Sølbeck Pedersen er født i Esbjerg den 12. august 1969.

Henriette Sølbeck Pedersen er født i Give den 3. februar 1973.

X.F.

Peter Sølbeck døde som lille.

X.G.

Chr. Carl Sølbeck er født den 6. marts 1877 og er gift med Ane Marie, der er født i Øster Gasse den 21. oktober 1888. Hun døde i Fole den 18. oktober 1972. Chr. Carl Sølbeck var gårdejer. Han døde i Fole den 5. juli 1962.

Der var 4 børn i ægteskabet.

X.G.1.

Thomas Sølbeck er gift med Johanne. Han er forhenværende gårdejer.

Bopæl: Fole, 6510 Gram.

X.G.2.

Kristine Sølbeck er gift med murer Frederik Lorentsen.

Bopæl: Askov.

X.G.3.

Niels Jensen Sølbeck er født i Vodder den 13. juni 1917 og er gift i Fole den 24. september 1949 med Sofie Dorthea, der er født i Fole den 21. december 1926.

Niels Jensen Sølbeck er gårdejer.

Bopæl: Fole, 6510 Gram.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Christian Jensen Sølbeck er født i Fole den 19. juni 1950 og er gift med Laila Stensbeck. Ægteparret bor i Gram.

Inge Margrethe Sølbeck er født i Fole den 4. april 1952.

Knud Erik Sølbeck er født i Fole den 21. juni 1953.

Torben Sølbeck er født i Fole den 9. november 1955.

X.H.

Else Marie Sølbeck er født i Birkelev i Vodder Sogn den 6. april 1882 og er gift i Vodder den 5. maj 1905 med Frederik Emil Sørensen, der er født i Salling i Kalundborg Sogn den 12. september 1878.

Frederik Emil Sørensen gik i Salling Skole v/Kalundborg. Han aftjente sin værnepligt som trænkonstabel. Han er uddannet landmand. Han døde i Darum i maj 1950.

Else Marie Sølbeck gik i Birkelev Skole og var uddannet ved husgerning. Hun døde i Bramminge den 8. oktober 1971.

Ægteparret var bosiddende på Darum Mark.

Der er 4 børn i ægteskabet.

X.H.1.

Thomas Sølbeck Sørensen er født i Høm i Seem Sogn den 18. september 1905 og er ugift. Thomas Sølbeck Sørensen har haft almindelig skolegang i Høm og i Darum Mark. Han aftjente sin værnepligt i Værløse. Han er uddannet landmand og i 1942 overtog han forældrenes gård på Darum Mark. Han har været i bestyrelsen for Darum Jagtforening og for Darum Sygekasse i 16 år.

Bopæl: Darum Mark, 6740 Bramminge.

X.H.2.

Anne Sørensen er født i Seem Sogn den 26. december 1907 og er gift i Darum den 27. april 1927 med Jens Holden, der er født i Darum den 1. november 1892. Han er søn af gårdejer Jens Jensen og Ingeborg Pedersen, Darum. Jens Holden har haft almindelig skolegang i Darum og har desuden været på Bramminge Efterskole, Kærhave Landbrugsskole og Ladelund Landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt i 22 måneder i Slagelse. I 1926 overtog han forældrenes gård i Darum. Han har været bestyrelsesmedlem i Kvægavlerforeningen og Hesteforsikringen.

Anne Sørensen gik i Høm Skole. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Darum Sønderby, 6740 Bramminge.

Der er 3 børn i ægteskabet.

X.H.2.a.

Jens Frede Holden er født i Darum den 31. juli 1929 og er gift i Vejle den 8. april 1961 med Rita Jørgensen født i Hornslet den 3. april 1940. Hun er datter af værkfører Ejvind Jørgensen og Hansen, Grejsdalen, Vejle. Jens Frede Holden tog studentereksamen i 1949. Efter 1½ års jurastudium vendte han tilbage til landbruget. Han havde flere pladser bl. a. som kontrolassistent. Han har været 3 gange i Island, hvor han i 1959 mødte sin kone. I 1959 overtog han fødegården, som han drev til 1972, hvor han begyndte som ejendomsmæglerassistent. Efter uddannelse og eksamen startede han som selvstændig ejendomsmægler i Ribe den 1. januar 1976. I 1973 tog han faderns mellemnavn Holden som efternavn i stedet for Jensen.

Bopæl: Egebæk, 6760 Ribe.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Niels Holden er født i Ribe den 4. september 1962.

Ellen Ann Holden er født i Esbjerg den 13. maj 1964.

X.H.2.b.

Chr. Andersen Jensen er født i Darum den 20. marts 1932 og er gift samme sted den 21. november 1959 med Johanne Larsen født i Darum den 10. juni 1937. Hun er datter af fhv. landmand Bertram Larsen og Agnes Katrine Jensen, Bramminge.

Johanne Larsen var på Ølgod Ungdomsskole i sommeren 1953 og på Vallekilde Højskole i vinteren 1956-57. Hun arbejdede som kokkepige på Kjærgaard Landbrugsskole i tiden 1. maj 1958 til 1. november 1959. I de mellemliggende år har hun haft forskellige pladser.

Chr. Andersen Jensen gik på Salling Ungdomsskole i vinteren 1947-48 og på Ry Højskole i vinteren 1952-53. Han aftjente sin værnepligt fra 10. maj 1953 til 20. oktober 1954. I vinteren 1956-57 var han på Kjærgaard Landbrugsskole. I de mellemliggende år havde han forskellige pladser ved landbruget. I oktober

1959 købte han en landejendom i Hallum, Kvong pr. Varde.

Bopæl: Hallum v/Kvong, 6800 Varde.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Anette Jensen er født i Kvong den 26. juni 1960.

Jens Jørgen Jensen er født i Kvong den 19. oktober 1962.

Lars Jesper Jensen er født i Kvong den 16. oktober 1968.

Charlotte Jensen er født i Kvong den 18. december 1970.

X.H.2.c.

Ingrid Holden Jensen er født i Darum den 19. maj 1936 og er gift med Carl D. Behrens født i Dover i Lintrup Sogn den 19. september 1933. Han er søn af tromlefører og formand Carl F. D. Behrens og Kirstine Andrea Larsen, Dover pr. Lintrup.

Carl D. Behrens gik i Folkeskolen 1940-48. I 1952 blev han udlært snedker. Han gjorde militærtjeneste ved Flyvevåbnet som korporal i 1953-54. I 1960 blev han ingeniør fra Ingeniørskolen i Horsens. Derefter blev han ansat ved Dansk Geoteknik A/S i København, og i 1965 blev han udnævnt til afdelingsingeniør.

Ingrid Holden Jensen gik i Folkeskolen i 1943-50 og har derudover været på Ungdomsskole og Højskole. Hun har arbejdet forskellige steder som husassistent, bl. a. har hun været ½ år i England. De første 8 år af ægteskabet boede parret i Skovlund ved København.

Bopæl: Teglværksvej 16, 3460 Birkerød.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Carl Holden Behrens er født i Glostrup den 30. maj 1953.

Kirsten Holden Behrens er født i Skovlunde den 10. marts 1966.

X.H.3.

Anna Kirstine Sørensen er født i Høm i Seem Sogn den 11. november 1912 og er gift i juli 1934 i Darum med Thomas Nielsen Therkildsen, der er født i 1903. Begge ægtefæller har haft almindelig skolegang i Darum Mark. De har haft en gård i Darum.

Bopæl: Skolevej 6, Mejrup, 7500 Holstebro.

Der er 1 barn i ægteskabet.

X.H.3.a.

Jørn Sørensen Therkildsen er født i Darum den 24. august 1935 og er gift i Ribe den 24. februar 1959 med Henny Andersen, der er født i Darum den 25. sep-

tember 1940. Hun er datter af vejmand Arthur Andersen og Petra Ørnfeldt Svensson.

Henny Andersen har haft almindelig skolegang i Darum. Hun arbejder som medhjælpende hustru i købmandsforretningen.

Jørn Sørensen Therkildsen har gået i Darum Skole og på Darum Handelsskole. Han er kolonialuddannet og i 16 år har han haft egen købmandsforretning i Ribe. Han har ikke gjort militærtjeneste, da han trak frinummer.

Bopæl: Nederdammen 30. 6760 Ribe.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Thomas Therkildsen er født i Darum den 11. august 1960.

Jytte Therkildsen er født i Ribe den 25. maj 1964.

X.H.4.

Hulda Sørensen er gift med arbejdsmand Viggo Dransfeldt.

Bopæl: Vesterled 23, 7500 Holstebro.

X.J.

Peter Sølbeck er født i 1918. Han er farmer i U.S.A.

X.K.

Otto Nielsen Sølbeck er født i Vodder den 14. juli 1887 og er gift i Roager den 29. december 1912 med Marie Ribe født i december 1891 i Roager Sogn. Hun er datter af landmand Peter Nielsen Ribe og Anne Marie Kirstine Bech. Marie Ribe har haft almindelig skolegang i Roager. Hun er uddannet ved husgerning. Hun døde i Darum i 1922.

Otto Nielsen Sølbeck har gået i Birkelev Skole. Han aftjente sin værnepligt i 1915. Han er uddannet landmand og har haft en landejendom på Darum Mark.

Bopæl: Solgården, 6740 Bramminge.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Anne Kristine Sølbeck er født i 1914. Hun var ugift. Hun døde i 1941.

X.K.2.

Ane Marie Kirstine Sølbeck er født i Darum den 27. august 1920 og er gift i

Darum Kirke den 15. maj 1942 med Alfred Clausen, der er født i Darum den 27. juni 1910.

Alfred Clausen har haft almindelig skolegang i Darum. Han trak frinummer til militærtjeneste. Han er gårdejer.

Ane Marie Kirstine Sølbeck har gået i Darum Skole. Hun har arbejdet forskellige steder som husassistent. Hun er nu medhjælpende hustru på gården.

Bopæl: Gl. Darumvej 38, Darum, 6740 Bramminge.

Der er 3 børn i ægteskabet.

X.K.2.a.

Marie Kirstine Clausen er født i Darum den 16. december 1944. Hun døde i en alder af 4½ år.

X.K.2.b.

Bodil Marie Clausen er født i Darum den 30. juni 1947 og er gift med mekaniker Erik Allan Simonsen.

Bopæl: Gl. Darumvej 3, Darum, 6740 Bramminge.

X.K.2.c.

Gunhild Sølbeck Clausen er født i Darum den 30. august 1951. Hun døde i en alder af godt 3 år.

X.L.

Valdemar Sølbeck blev indkaldt til militæret den 14. oktober 1912. Værnepligten aftjentes i en fjern østtysk garnison. Han manglede 6 uger af militærtjenesten, da krigen brød ud den 1. august 1914. Han faldt ved Skiernevice i Polen den 19. november 1914. Hans hjem fik den samme dag et varsel. Et vinduesglas sprængtes pludseligt, hvortil et familiemedlem rædselsslagent udbrød: "Nu faldt Valdemar".

XI.

Simon P. Sølbeck er født i Birkelev den 10. januar 1842 og er gift med Marie Møller, der er født i Hjerting den 2. oktober 1838. Hun døde i Arnum den 3. december 1922.

Simon P. Sølbeck flyttede til Arnum, hvor han havde en høkerbutik. Han drev landbrug ved siden af. Han har været kromand i Galsted. Han døde i Arnum i marts 1902.

Der var 6 børn i ægteskabet.

XI.A.

Ane Kirstine Margrethe Sølbeck er født den 19. november 1869. Hun døde den 12. november 1878.

XI.B.

Thomas Lauridsen Sølbeck er født den 17. november 1871 og er gift den 12. december 1905 med Mette Marie.

Thomas Lauridsen Sølbeck drev købmandsforretning i Arnum sammen med broderen Hans Pedersen Sølbeck.

Bopæl: Arnum.

Der var ingen børn i ægteskabet.

XI.C.1.

Chr. Peter Sølbeck er født i Galsted den 22. april 1873 og er gift i Sct. Matthæus Sogn i København den 2. november 1915 med Amanda Viktoria Charlotte Mulvad, der er født i Vor Frelzers Sogn i København den 1. juli 1886. Hun døde på Sankt Lukas Stiftelsen i Helleruplund den 24. december 1958.

Chr. Peter Sølbeck var viktualiehandler. Han døde i Skodsborg ved Vedbæk i Københavns Amt den 24. maj 1948.

Der var 3 børn i ægteskabet.

XI.C.1.a.

Vagn Peter Sølbeck er født i Helligånds Sogn i København den 21. april 1916 og er gift i Fredensborg den 11. september 1945 med Kitty Godtfredsen født i Rolsø den 18. maj 1912. Hun er datter af Godtfred Godtfredsen og Ane Margrethe Bach Jørgensen.

Vagn Peter Sølbeck er salgschef.

Bopæl: Norsvej 6, 1916 København V.

XI.C.2.

Aage Sølbeck er født i København den 11. februar 1918 og er gift i Frederiksberg Kirke den 30. maj 1946 med Grethe Normann født i St. Thomas Sogn på Frederiksberg den 8. juli 1923. Hun er datter af dameskrædder Peter Normann og Anne Marie Kjærtsholtsen.

Efter at have taget mellemskoleeksamen blev Aage Sølbeck ansat i firma Bloch & Behrens den 1. maj 1935. Den 1. oktober 1946 blev han udsendt til Melbourne. Den 1. december 1954 vendte han hjem til Danmark med fortsat ansættelse i firmaet, hvor han nu er underdirektør.

Bopæl: Troels Lundsvej 34, 2000 København F.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XI.C.2.a.

Annette Trine Sølbeck er født i Melbourne den 13. april 1949. Annette Trine Sølbeck kom til Danmark i 1954. Hun tog realeksamen fra Søndermarksskolen i 1965. Hun kom i lære som teknisk tegner hos H. Nielsen & Søn og gik samtidig på aftenkursus på Teknisk Skole. Efter endt læretid i 1968 var hun ansat 2 steder de næste 2 år. Siden 1970 har hun været ansat hos civilingeniør Vagn Støttrup.

Bopæl: C. F. Richsvej 120 I, 2000 København F.

XI.C.2.b.

Lotte Susanne Sølbeck er født i Perth den 2. maj 1952. Hun studerer og bor hjemme.

XI.C.3.

Erik Sølbeck er født i Helligånds Sogn i København den 1. juni 1920 og er gift i Frederikskirken den 20. januar 1946 med Alice Rørbye født i Sct. Markus Sogn på Frederiksberg den 6. marts 1925. Hun er datter af ingeniør Erik Rørbye og Esther Leth-Bang. Alice Rørbye er uddannet hundetrimmerske.

Erik Sølbeck gik ud af mellemskolen efter 3. mellem. Han arbejdede som kontorelev i 1½ år og i faderens virksomhed i 4 år. Derefter startede han egen virksomhed med fabrikation.

Bopæl: Vedbæk Strandvej 342, Trørød, 2950 Vedbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XI.C.3.a.

Marianne Sølbeck er født i Charlottenlund den 5. juni 1947 og er gift med statsaut. revisor Bent Christensen.

Bopæl: Australien.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Pennie Christensen er født den 15. maj 1973.

Thomas Christensen er født den 22. december 1975.

XI.C.3.b.

Peter Sølbeck er født i Charlottenlund den 20. juni 1950 og er gift med Anette Ruhdal-Jensen.

Bopæl: England.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Jeanne Christine Sølbeck er født den 25. juli 1974.

Sacha Louise Sølbeck er født den 9. februar 1976.

XI.D.

Hans Pedersen Sølbeck er født i Galsted den 15. oktober 1875 og er gift i Arnum den 2. december 1905 med Anna Marie Veirup født i Stensbæk i Højrup Sogn den 26. april 1879. Hun er datter af landmand Hans Nielsen Veirup og Martha Kaltoft.

Hans Pedersen Sølbeck drev en købmandsforretning i Arnum sammen med broderen Thomas Laurids Sølbeck.

Bopæl: Arnum.

Der er 3 børn i ægteskabet.

XI.D.1.

Helga Sølbeck er født i Arnum i Højrup Sogn den 3. april 1907 og er gift i Arnum den 6. april 1933 med Eduard Páske. Han er født i Arnum den 4. januar 1906 og er søn af bygmester Jeppe Páske og Kirstine Schmidt, Arnum.

Eduard Páske har haft almindelig skolegang i Arnum. Han har taget konstruktørekseramen på Kolding Tekniske Skole. Han er udlært snedker og tømrer. Han har været elev på Agerskov Efterskole og Danebod Højskole. Han aftjente sin værnepligt ved Marinen i 1927. Fra 1933 havde han selvstændig snedker- og tømrervirksomhed. Han har været sognefoged i Arnum og kasserer i Højrup Sogneråd indtil sammenlægningen. Han døde i Arnum den 4. oktober 1975.

Helga Sølbeck gik i Arnum Skole og har desuden været på Vallekilde Højskole. Hun har arbejdet ved husgerning.

Bopæl: Vestergade, Arnum, 6510 Gram.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XI.D.1.a.

Sonja Sølbeck Påske er født i Arnum i Højrup Sogn den 27. juli 1936 og er gift i Højrup den 26. marts 1964 med Frede Henningsen født i Egersund den 6. maj 1937. Han er søn af landmand Matthias Henningsen og Kåthe Bossen, Egersund. Frede Henningsen er lærer. Sonja Sølbeck er husmoder.

Bopæl: Højrup Hov, 6400 Sønderborg.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Ole Påske Henningsen er født i Sønderborg den 17. marts 1965.
Annette Sølbeck Henningsen er født i Sønderborg den 16. august 1968.
Birgitte Sølbeck Henningsen er født i Sønderborg den 1. juli 1971.

XI.D.1.b.

Henning Sølbeck Påske er født i Arnum den 6. oktober 1942 og er gift med Pia Marott. Henning Sølbeck Påske er civilingeniør.

Bopæl: Bangsbovej 7, 2720 Vanløse.

Der er 1 barn i ægteskabet.

XI.D.2.

Simon Sølbeck er født i Arnum i Højrup Sogn den 5. januar 1911 og er gift med Metha Wehner født i Stenderup i Toftlund Sogn den 5. maj 1913. Hun er datter af landmand Heinrich Wehner og Maren Marie Møller. Simon Sølbeck driver faderens købmandsforretning sammen med sin broder Ejner Sølbeck.

Bopæl: Arnum, 6510 Gram.

Der er 4 børn i ægteskabet.

XI.D.2.a.

Asta Margrethe Sølbeck er født i Arnum i Højrup Sogn den 15. september 1932

og er gift med Aage Johannes Krogh født i Øster Lindet den 16. april 1927. Han er søn af vognmand Andreas Krogh og Anne Sophie Skødt, Arnum. Aage Johannes Krogh har været elev på Nordborg Slots Efterskole og Vallekilde Højskole. Han aftjente sin værnepligt i tiden 11/3-49 til 10/3-50. Han arbejdede som chauffør for faderen og den 3. juli 1967 overtog han sammen med en broder forretningen.

Asta Margrethe Sølbeck har haft almindelig skolegang. Hun har arbejdet i huset og ½ år på et kontor. I 1959 fik hun håndkøbsudsalg for Gram Apotek. Hun fører regnskab for vognmandsforretningen.

Bopæl: Arnum, 6510 Gram.

Der er 4 børn i ægteskabet.

XI.D.2.a.1)

Metha Sofie Krogh er født i Arnum i Højrup Sogn den 20. marts 1956 og er gift med Bent Meilandt. Han er ansat ved Sønderjyllands Amt.

Bopæl: Hasselvej, 6510 Gram.

XI.D.2.a.2)

Marianne Krogh er født i Arnum i Højrup Sogn den 24. september 1957 og er gift med kontormaskinetekniker Magnus Mortensen.

Bopæl: Rønnealle 81, 7451 Sunds.

XI.D.2.a.3)

Karsten Krogh er født i Arnum i Højrup Sogn den 3. marts 1962. Han er skoleelev og bor hjemme.

XI.D.2.a.4)

Poul Erik Krogh er født i Arnum i Højrup Sogn den 31. marts 1967. Han er skoleelev og bor hjemme.

XI.D.2.b.

Anne Marie Sølbeck er født i Arnum den 22. juli 1940 og er gift med Frode Borring født i Spandet i Ribe Amt den 9. januar 1936. Han er søn af Hans Jesen Skov Borring og Anne Sofie Wind.

Frode Borring tog realeksamen i 1952. I 1956 blev han udlært som auto-mekaniker, og i 1957 tog han maskinmestereksamen. Sin værnepligt aftjente han i Søværnet i 1957-58, hvor han blev udnævnt til korporal. I årene 1958-61 var han søfarende maskinmester ved D.F.D.S. Siden 1961 har han været ansat i D.S.B. ved Storebæltsoverfarten som maskinmester.

Anne Marie Sølbeck har taget handelsskoleeksamen. Hun har arbejdet som boghandlermedhjælper.

Bopæl: Rugvej 13, 4220 Korsør.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Susanne Borring er født i Nyborg den 4. september 1962.

Jette Borring er født i Korsør den 4. marts 1965.

Merete Borring er født i Korsør den 9. maj 1973.

XI.D.2.c.

Hans Petersen er født i Arnum den 6. oktober 1945 og er gift med lærer Bitten Gernager.

Bopæl: 6771 Gredstedbro.

XI.D.2.d.

Heinrich Wehner er født i Arnum i Højrup Sogn den 30. september 1953. I sommeren 1970 bestod han realeksamen ved Arnum Centralskole, hvorefter han begyndte i gymnasiet på Ribe Katedralskole. I 1973 blev han dimitteret som musiksproglig student. Han aftjente 8 måneders værnepligt ved Civilforsvaret i Haderslev. Han er nu under uddannelse.

Bopæl: Arnum, 6510 Gram.

XI.D.3.

Ejner Sølbeck er født i Arnum i Højrup Sogn den 16. december 1914 og er gift i København den 25. maj 1942 med Asta Jensen født i København den 4. september 1908. Hun er datter af tjener Emil Jensen og Julie, København. Asta Jensen har haft almindelig skolegang i Sundholmsvejen Skole i København. Hun er uddannet som ekspeditrice og arbejder nu som medhjælpende hustru i købmandsforretningen.

Ejner Sølbeck har gået i skole i Arnum og Gram. Han har taget præliminæreksamen og er uddannet i en bank. Han driver faderens købmandsforretning sammen med sin broder Simon Sølbeck. Ejner Sølbeck har været medlem af sognerådet i 2 perioder.

Bopæl: Arnum, 6510 Gram.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XI.D.3.a.

Kirsten Sølbeck er født i Arnum i Højrup Sogn den 10. maj 1943 og er gift med jurist Leif Grünfeld. Ægteparret er bosiddende i Paris.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Birgitte Grünfeld er født den 15. februar 1968.

Lone Grünfeld er født den 1. juni 1970.

XI.D.3.b.

Helene Sølbeck er født i Arnum i Højrup Sogn den 21. oktober 1945 og er gift samme sted den 26. juni 1971 med Arne Tauensig Nielsen født i Frederikshavn den 30. marts 1947. Han er søn af pakhusarbejder William Rechellie Nielsen og Karen Agnete Larsen, Frederikshavn.

Arne Tauensig Nielsen blev matematisk student i 1967 fra Frederikshavn Gymnasium. Han blev uddannet som journalist i tiden 1967-70 ved Vendsyssel Tidende. I 1970 blev han ansat som journalist ved Jydske Tidende i Sønderborg, og i 1973 blev han udnævnt til redaktionssekretær.

Helene Sølbeck er klassisk sproglig student fra Ribe Katedralskole 1965. I årene 1965-67 opholdt hun sig i England. I 1970 tog hun lærereksamen fra Hjørring Seminarium, og hun har siden været ansat ved Sønderborg Kommunale Skolevæsen på Kløvermark Skolen.

Bopæl: Krog-Meyers Vej 37, Ulkebøl, 6400 Sønderborg.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Hanne Tauensig Nielsen er født i Sønderborg den 3. september 1973.

XI.E.

Bodil Marie Sølbeck er født i Galsted den 11. august 1877 og døde den 11. april 1878.

XI.G.

Chr. Marius Sølbeck er født i Galsted den 7. juni 1880 og er gift i Ribe Domkirke den 27. november 1911 med Mariane Beck født i Harreby den 27. juni 1882. Hun er datter af Therkild Petersen Beck og Helene Toft, Harreby. Mariane Beck døde i København den 25. marts 1966.

Chr. Marius Sølbeck var tysk statsborger. Han søgte og fik dansk statsborgerskab. I over 40 år var han selvstændig viktualiehandler i København. Han døde i København i 1949.

Der var 1 barn i ægteskabet.

XI.G.1.

Helene Sølbeck er født i København den 5. marts 1917 og er gift i København den 11. oktober 1942 med Svend Peter Rasmussen, der er født i St. Viby på Fyn den 8. maj 1920. Svend Peter Rasmussen har haft almindelig skolegang. Han aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i København. Han er uddannet landmand, men arbejder nu som serviceassistent.

Helene Sølbeck har taget realeksamen i København. Hun er handelsuddannet og er nu hjemmegående husmor.

Bopæl: Bevtoftegade 7, 1736 København V.

Der er 3 børn i ægteskabet.

XI.G.1.a.

Lillian Sølbeck er født i København den 3. april 1943. Hun har realeksamen, handelsmedhjælpereksamen med fremmede sprog, Stenografi samt fortsat uddannelse i Engelsk. Ifølge ny dåbsattest af 26/6-1974 fik hun strøget efternavnet Rasmussen. Hun arbejder som sekretær i Kulturministeriet.

Bopæl: Finsensvej 8, 2000 København F.

XI.G.1.b.

Erling Sølbeck Rasmussen er født i Citadels Sogn i København den 20. marts 1946 og er gift i Matthæus Sogn den 5. maj 1973 med Gisela Henriksen født i Memmingen i Tyskland den 7. september 1946. Hun er datter af forbundsformand Orla Tage Henriksen og Katharina Gensheimer, Rødovre. Gisela Henriksen har gået 8 år i skole. Hun er uddannet sygehjælper, men arbejder nu som kontorassistent.

Erling Sølbeck Rasmussen har taget realeksamen og er uddannet som automekaniker. Under sin militærtjeneste blev han uddannet som flyvelederassistent samt sergent. Efter militærtjenesten blev han ansat i A/S Dansk Shell som forretningsfører. De sidste 6½ år har han forpagtet Shell Service, Matthæusgade 50.

Bopæl: Svanens Kvarter 2 b, 2620 Albertslund.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Heidi Rasmussen er født i København den 13. februar 1968.

Kim Sølbeck Rasmussen er født på Frederiksberg den 31. januar 1974.

XI.G.l.c.

Jørgen Sølbeck Rasmussen er født i København den 25. juli 1951. I 1968 kom han på Vester Borgerdyd Gymnasium i København, hvor han blev matematisk-fysisk student i foråret 1971. Samme år blev han immatrikuleret på Københavns Universitet, hvor han læste sociologi i 3 år. Kort før afslutningen af 1. del af studiet måtte han på grund af de dårlige fremtidsmuligheder i faget, skifte studium og blev optaget på N. Zahles Seminarium i 1974. Læreruddannelsen forventes afsluttet i december 1977. Fra han var barn, har han været medlem af F.D.F, hvor han har virket som leder i mere end 10 år. Oplevelserne i denne forening, og det at han under sit sociologistudium beskæftigede sig med skoleforhold, fik ham til at vælge læreruddannelsen.

Bopæl: Bevtoftegade 7 5. sal, 1736 København V.

XII.

Peter Jensen Sølbeck er født i Birkelev og er gift med Bertha Marie Lund, der er født i Vodder. Hun døde i Ø. Gasse.

Peter Jensen Sølbeck døde i U.S.A.

Der var 2 børn i ægteskabet.

XII.A.

Margrethe Chatrine Sølbeck var gift med rebslager Hans Wolfsberg. Margrethe Chatrine Sølbeck døde i V. Vedsted i 1952.

Der var 3 børn i ægteskabet.

XII.A.1.

Bertha Marie Wolfsberg er født i Branderup den 14. juli 1895 og er gift samme sted den 9. september 1921 med vognmand Hans Schmidt født i Arnum i Højrup Sogn i 1895. Han døde i Hamborg under et bombeangreb i juli 1943.

Bertha Marie Wolfsberg døde den 4. januar 1951 af en blodprop i hjertet.

Der var 6 børn i ægteskabet.

XII.A.1.a.

Kaj Wolfsberg Schmidt er født den 16. juli 1922.

Bopæl: Uldstrupparken 15, 3000 Helsingør.

XII.A.1.b.

Vagn Sølbeck Schmidt er født den 8. oktober 1923.

Bopæl: Birkevang 13, 7080 Børkop.

XII.A.1.c.

Aage Feddersen Schmidt er født i 1935. Han druknede ved en badeulykke anden pinsedag 1943.

XII.A.1.d.

Frode Nielsen Schmidt er født den 16. november 1929.

Bopæl: Vestergade 10, 6580 Vamdrup.

XII.A.1.e.

Egon Jensen Schmidt er født den 5. august 1931.

Bopæl: Kongehøjen 33, Hornshøj, 7500 Holstebro.

XII.A.1.f.

Rigmor Bothilde Schmidt-Ersland er født i Skærbæk den 15. december 1932 og er gift i Bergen i Norge den 18. marts 1972 med Tørris Amundsen Ersland, der er født i Sandvall i Holmedal Sogn i Norge den 12. december 1930. Han er søn af bonde Amund Ersland og Gina Fjelberg.

Rigmor Schmidt er uddannet håndarbejds lærerinde fra Den Danske Husflidshøjskole i Kerteminde. Hun fik et stipendiat fra Foreningen Norden og var på Borgå Folkehøjskole, Borgå i Finland. Hun underviste i Skærbæk 4-5 år men kunne ikke finde sig til rette og tog derfor til Norge den 15. december 1961. Hun arbejdede som serveringsdame og har været 2 år til søs som sådan. Hun underviser nu i broderi om vinteren på aftenskole.

Bopæl: Box 11, 5452 Sandvoll, Norge.

Der er ingen børn i ægteskabet.

XII.A.2.

Metha Marie Wolfsberg var gift 1. gang Von Barenfeldt og 2. gang Von Reinald.

Der var 2 børn i første ægteskab og 1 i det andet.
Anders Barenfeldt er bosiddende i Flensborg.
Harry Barenfeldt.
Louise Von Reinald.

XII.A.3.

Anders Wolfsberg døde før 1920. Han rejste til Danmark for at undgå at blive soldat. Han blev opereret for blindtarmsbetændelse og døde efter operationen. Han ligger begravet på Hjerting Kirkegård.

XII.B.

Martin Lauersen Sølbeck er født i Ø.Gasse den 19. juni 1875 og er gift med Esther Marie Krogh født i Barsbøl den 26. maj 1881. Hun døde i Ø.Gasse den 6. november 1965.

Martin Lauersen Sølbeck var sømand og landmand. Han døde i Ø. Gasse den 29. juli 1944.

Ægteskabet blev indgået i 1905.

Der var 5 børn i ægteskabet.

XII.B.1.

Hans J.Sølbeck udvandrede til U.S.A.

XII.B.2.

Niels Peter Jensen Sølbeck er født i Ø.Gasse den 6. juni 1909 og er gift i Vodder den 28. marts 1939 med Anna Cathrine Schmidt født i Sigersted den 18. oktober 1917. Hun er datter af Niels Chr. Schmidt og Birgitte Katrine Beck, Skærbæk.

Anna Cathrine Schmidt gik i Birkelev Skole og er uddannet ved husgerning.

Niels Peter Jensen Sølbeck har haft almindelig skolegang i Ø.Gasse. Han var soldat i Værløse. Han var uddannet landmand, og i 1939 byggede han en landejendom i Ørslev, som han drev til 1965. Han har været taksator i Hesteforsikringen. Han døde i Ørslev i Hellevad Sogn den 31. december 1965.

Bopæl: 6780 Skærbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XII.B.2.a.

Birgitte Cathrine Sølbeck er født i Ørslev i Hellevad Sogn den 7. juni 1941 og er gift med Chr. Hell, der er født i Kværs den 29. november 1929. Han er søn af gårdejer Lorenz Hell og Dagmar Christiansen, Kværs, 6382 Tørsbøl. Chr. Hell er gårdejer. Birgitte Cathrine Sølbeck er husmoder.

Bopæl: Kværs, 6382 Tørsbøl.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Margit Sølbeck Hell er født i Sønderborg den 17. april 1966.

Lis Sølbeck Hell er født i Sønderborg den 4. april 1968.

Bjarne Hell er født i Sønderborg den 12. november 1969.

XII.B.2.b.

Martin L. Sølbeck er født i Ørslev i Hellevad Sogn den 9. juni 1945 og er gift i Dalum med Hanne Marie Karlsson født i St. Knuds Sogn i Odense den 5. februar 1944. Hun er datter af glasværksarbejder Harald Karlsson og Agnes Pedersen, Fruens Bøge. Hanne Marie Karlsson er omsorgsassistent.

Martin L. Sølbeck gik 7 år i Mellerup Skole. Han var soldat i 16 måneder, 4 måneder i Haderslev og 12 i Søgaard. Han har arbejdet 4 år ved landbruget og på en minkfarm en kort tid. Nu er han bygge- og anlægsarbejder.

Bopæl: H. P. Simonsens Alle 53, 5250 Fruens Bøge.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Mark Sølbeck er født i Fruens Bøge den 19. maj 1974.

XII.B.3.

Bertha Marie Sølbeck er født i Ø.Gasse den 17. december 1911 og er ugift. Hun har haft almindelig skolegang i Ø.Gasse. En del år drev hun sammen med sin broder Niels forældrenes gård.

Bopæl: Ø. Gasse, 6780 Skærbæk.

XII.B.4.

Ane Magdalene Sølbeck er født i Ø. Gasse den 17. december 1911 og er gift i Skærbæk den 4. februar 1940 med Chr. Peter Kromann, der er født i Skærbæk den 16. september 1914. Han er søn af landmand Chr. Kromann og Anna Jensine Andreasen, Skærbæk.

Chr. Peter Kromann gik i Skærbæk Skole. Han aftjente sin værnepligt i Vordingborg. Han er nu ansat hos Findahls Møbelfabrik i Skærbæk.

Ane Magdalene Sølbeck gik i Ø.Gasse Skole. Hun er husmoder.

Bopæl: Nissumgade 17, 6780 Skærbæk.

Der er 1 barn i ægteskabet.

XII.B.4.a.

Kurt Kromann er født i Sønderborg den 3. juli 1946. Han har gået i skole til og med 1. realskoleklasse. Derefter arbejdede han ved landbruget i 3 år. Han var soldat ved Jydske Dragonregiment i Holstebro. Han har arbejdet i 7 år ved Findahls Møbelfabrik i Skærbæk. Han er nu ansat ved Bredebro Skofabriks Træskobunde Afdeling i Ø. Gasse.

Bopæl: Nissumgade 17, 6780 Skærbæk.

XII.B.5.

Peter Sølbeck er født i Ø. Gasse. Han var landmand og døde i en alder af 31 år.

XIII.

Anna Sølbeck er født i Birkelev den 1. marts 1846 og er gift med Hans Madsen Schmidt, der er født i Tiset i Gram Sogn den 12. marts 1826. Hans Madsen Schmidt blev indkaldt til militæret i 1850. Under tjenesten har han bl. a. gået vagt ved Eideren i Frederikstad. Han havde en smedje i Birkelev. Han døde i Frifeldt i Vodder Sogn i 1915. Anna Sølbeck døde i Frifeldt i 1920.

Der var 5 børn i ægteskabet.

XIII.A.

Johannes Madsen Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 15. september 1874 og er gift i april 1900 med Mathilde Skov, der er født i Endrupskov i Gram Sogn den 26. juli 1877. Hun døde i Frifeldt den 6. november 1968. Johannes Madsen Schmidt var maler og landmand. Han døde i Frifeldt i Vodder Sogn den 18. september 1948.

Der var 10 børn i ægteskabet.

XIII.A.1.

Hans Madsen Schmidt er født i Frifeldt i Vodder Sogn. Han døde som 18-årig.

XIII.A.2.

Bonde Willadsen Schmidt er født i Frifeldt i Vodder Sogn den 25. februar 1903 og er gift i Vodder den 29. marts 1934 med Kæthe Alvine Petersen født den 14. januar 1906 i Flensborg. Hun er datter af Hans Petersen og Margarethe, Flensborg.

Kæthe Alvine Petersen har gået i skole i Flensborg. Hun er uddannet væver-ske og har i en del år undervist i håndgerning og gymnastik.

Bonde Willadsen Schmidt har gået i skole i Vodder, på Haslev Seminarium i 1922-26 og på Hoptrup Højskole i 1921-22. Han har taget lærereksamen. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev 1927-28. Han har arbejdet som lærer i Visby i 3 år, i Kassø i 15 år og i Brandstrup Skole i 20 år. Han har været kommunalrevisor i Hjordkær, formand for Ungdomsskoleudvalget i Hjordkær, kasserer i DMS i Kassø og formand for Indre Missionsk Samfund i Brandstrup.

Bopæl: Højgade 5, 6630 Rødding.

Der er 4 børn i ægteskabet.

XIII.A.2.a.

Margit Schmidt er født i Visby i Tønder Amt den 25. marts 1935 og er gift i Vodskov i Aalborg Amt den 25. marts 1964 med Knud Madsen født i Toftlund den 5. juli 1929. Han er søn af arbejdsmand Ejnar Madsen og Martha Christensen, "Toftegaarden", Toftlund.

Knud Madsen har gået 7 år i Folkeskolen. Fra 10 års alderen arbejdede han på gårdene i nabolaget. Efter endt skolegang arbejdede han som landbrugsmedhjælper indtil 1959. 1959-62 var han arbejdsmand i Vollerup ved Sønderborg. I 1962 kom han til Aalborg, hvor han har arbejdet på Aalborg Værft og hos P. C. Petersen (Jern & Stål). Han er nu pedel i Bethesda Missionshus.

Margit Schmidt gik 7 år i skole og kom i 1950 på Hoptrup Efterskole. Hun har arbejdet som husassistent og kokkepige. Hun har gået på Faarevejle Højskole og blev derefter sygeplejeelev på Tønder Sygehus, Sønderborg Sygehus og Aalborg Sygehus. Hun arbejdede som sygeplejerske indtil 1972. Hun er nu værtinde i Missionshuset "Bethesda".

Bopæl: Algade 19, 9000 Aalborg.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Annette Margrethe Madsen er født i Rørup pr. Vodskov den 17. september 1963.

Bodil Bettiana Madsen er født i Rørup pr. Vodskov den 7. juni 1965.

John Ove Madsen er født i Rørup pr. Vodskov den 3. oktober 1966.

Dorthe Marlene Madsen er født i Aalborg den 2. marts 1970.

XIII.A.2.b.

Hans Madsen Schmidt er gift med dagplejemor Ingelise.

Bopæl: Merkurvej 11, 9000 Aalborg.

XIII.A.2.c.

Asta Schmidt er født i Hjordkær den 30. juni 1937 og er gift med Peter Schmidt, der er født i Rødding den 18. juli 1935. Han er søn af snedkermeister Anders Berthelsen Schmidt og Bertha Emma Givakowski, Gammeleng, Rødding.

Peter Schmidt har taget præliminæreksamen fra Rødding Borger- og Realskole. I 1955 blev han uddannet som møbelsnedker. Han aftjente sin værnepligt i 1955-57, herunder blev han uddannet som sergent. Fra 1958 har han været ansat som lærer ved Rinkenæs Ungdomsskole. Han har gennemgået forskellige kurser.

Asta Schmidt tog præliminæreksamen fra Rødding Borger- og Realskole. Hun er uddannet som sparekasseassistent ved Frøs Herreds Sparekasse i Rødding. Hun tog handelsskoleeksamen i 1957. I 1958 blev hun ansat som bankassistent i Gråsten Bank. Siden 1965 har hun været ansat som faglærer ved Rinkenæs Ungdomsskole.

Bopæl: Sejersvej 92, 6383 Rinkenæs.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Palle Bo Schmidt er født i Sønderborg den 8. april 1961.

Bjarne Schmidt er født i Sønderborg den 6. juli 1963.

Helle Birgitte Schmidt er født i Rinkenæs den 30. august 1968.

XIII.A.2.d.

Gudrun Schmidt er født i Hjordkær den 30. oktober 1939 og er gift i Rødding den 9. juni 1962 med Christian Skov født i Sønderborg den 26. oktober 1940. Han er søn af vognmand Peter Skov og Hildegart Dorothea Schlender, Sønderborg.

Efter Folkeskolen tog Christian Skov handelsskoleeksamen i forbindelse med en 4-årig købmandsuddannelse. Han var indkaldt til Det Slesvigske Fodregiment i Haderslev 1960-61. Derefter arbejdede han i en delikatesseforretning i Kolding. Siden 1962 har han været salgschauffør i mejeriprodukter og ost.

Gudrun Schmidt har haft almindelig skolegang og har taget handelsskoleeksamen. Hun er købmandsuddannet. Efter 8 års forretningsarbejde blev hun ansat som kontorassistent. Hun har arbejdet som sådan 9 år på fuld tid og arbejder nu på halv tid ved personaleadministrationen i en større industrivirksomhed.

Bopæl: Baldersvej 16, 6640 Lunderskov.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Povl Henrik Skov er født i Skt. Nikolaj Sogn i Kolding den 29. maj 1966.

Charlotte Skov er født i Lunderskov den 15. april 1969.

Morten Bjarke Skov er født i Skt. Nicolaj Sogn i Kolding den 30. september 74.

XIII.A.3.

Oskar Johannes Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 16. oktober 1904

og er gift i Roager den 10. august 1928 med Margrethe Skov født i Roager den 28. februar 1908. Hun er datter af landmand Jesper Skov og Sofie Pedersen, Roager.

Margrethe Skov har haft almindelig skolegang i Roager. Hun er uddannet ved husgerning.

Oskar Johannes Schmidt gik i Frifelt Skole og har desuden været elev på Haslev Højskole. Han gjorde militærtjeneste i Haderslev. Han er uddannet landmand og i 1928 købte han en landejendom i Roager.

Bopæl: Roager, 6760 Ribe.

Der er 6 børn i ægteskabet.

XIII.A.3.a.

Johanne Sofie Schmidt er født i Roager den 1. februar 1930 og er gift samme sted den 5. juli 1952 med Villy Lund født i Gram den 15. februar 1925. Han er søn af malermester Ebbe Olesen Lund og Dora Sofie Weise, Gram. Villy Lund har arbejdet på Gram Tæppefabrik i 22 år fra 1947 til 1970 som væver. En operation for Discusprolaps har gjort det nødvendigt at blive omskolet til kontorarbejde. Han er nu regnskabsfører for Gram Boligforening. Han har altid været interesseret i musik, og tidligere havde han et orkester. Nu dyrker han musikken som hobby.

Johanne Sofie Schmidt blev uddannet til sygeplejerske på Gram Sygehus 1949-1952. Derefter arbejdede hun på Statshospitalet i Vedsted ved Ribe. I perioder har hun arbejdet for Gram Sygehus indtil 1971, hvor hun fik ansættelse som deltidsbeskæftiget. Siden 1964 har hun også arbejdet som skolesundhedsplejerske på Gram, Øster Lindet og Nustrup Skoler. Nu er hun dog kun på Gram Kommunes Skoler.

Bopæl: Stadionvej 8, 6510 Gram.

Der er 4 børn i ægteskabet.

XIII.A.3.a.1)

Linda Margrethe Lund er født i Gram den 8. november 1954 og er gift i Gram den 3. august 1974 med Hans Erik Hansen født i Øster-Lindet den 2. januar 1949. Han er søn af vejmand Rasmus Hansen og Eri Bjerkegård, Øster-Lindet. Hans Erik Hansen tog realeksamen i 1966. I 1970 blev han udlært som elektriker. Han var soldat 1971-1972. Han tog installatøreksamen ved Esbjerg Tekniske Skole i 1975, og for tiden er han ansat hos aut. el-installatør Leo M. Sørensen i Gram.

Linda Margrethe Lund tog realeksamen i 1971 og handelseksamen i 1972. I 1974 blev hun udlært som bankassistent. Hun arbejder i Gram Bank, der er en filial af Privatbanken Aktieselskab.

Bopæl: Tjørnebakken 13, 6510 Gram.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Aleta Hansen er født i Haderslev den 6. september 1975.

Lasse Hansen er født i Haderslev den 1. oktober 1976.

XIII.A.3.a.2)

Ebbe Olesen Lund er født i Gram den 2. januar 1958.

XIII.A.3.a.3)

Myrna Olesen Lund er født i Gram den 14. marts 1963.

XIII.A.3.a.4)

Asger Olesen Lund er født i Gram den 20. september 1965.

XIII.A.3.b.

Asta M. Schmidt er født i Roager den 9. oktober 1931 og er gift på Københavns Rådhus den 29. juli 1959 med Tommy Larsen, der er født i Næstved den 25. januar 1933. Han er søn af arbejdsmand Mads Larsen og Laura Emilie Larsen.

Tommy Larsen gik 7 år i Næstved Skole. Som 15-årig kom han ud at sejle. Han tog styrmandseksamen på Navigationsskolen i Svendborg. Han aftjente sin værnepligt i Marinen 1957-58. Derefter sejlede han med A. P. Møllers skibe. I 1961 tog han skibsførereksamen i København. I 1962 gik han i land og havde forskellige jobs. Han arbejder nu som værkfører hos Emil Moland i Kolding.

Asta M. Schmidt gik 7 år i Roager Skole. Hun blev uddannet som sygeplejerske på Gram Sygehus fra 1952-55. Hun har gået på Børkop Højskole. Hun har bl. a. arbejdet på Rønne Centralsygehus og Sundby Hospital i København i 13 år. Hun arbejdede på Plejehjemmet Højegården i Kolding i 4 år. Nu er hun ansat på fødeafdelingen på Kolding Sygehus.

Bopæl: Houensodde 3, 6000 Kolding.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Knud Walther Larsen er født i København den 19. april 1962.

Niels Walther Larsen er født i København den 2. januar 1964.

XIII.A.3.c.

Johannes Madsen Schmidt er født i Roager den 25. november 1933 og er gift i SpanDET den 25. november 1958 med Anne Botille Sjølland, der er født i Span-

det den 16. december 1937. Hun er datter af landmand Peter Sjølland og Karoline Særkjær, Spandet, 6760 Ribe.

Johannes Madsen Schmidt gik ud af folkeskolen efter 7. klasse og arbejdede derefter ved landbruget. Han har været elev på Luthersk Missions Højskole i Hillerød 1954-55 og på Haslev Landbrugsskole 1957-58. I 1958 etablerede han sig som selvstændig i nyopført statshusmandsbrug i Kirkeby i Roager Sogn.

Bopæl: Roager, 6760 Ribe.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Børge Sjølland Schmidt er født i Roager den 13. september 1959.

Jørgen Oskar Schmidt er født i Roager den 16. oktober 1960.

Kirsten Marie Schmidt er født i Roager den 16. oktober 1960.

Britta Margrethe Schmidt er født i Roager den 23. juni 1966.

XIII.A.3.d.

Arne Skov Schmidt er født i Roager Sogn den 12. maj 1935 og er gift i København den 11. maj 1963 med Gulma Bradsted Jensen, der er født den 19. marts 1941. Hun er datter af tjener Jens Bernhard Bradsted Jensen og Inga Victoria Gullev, København.

Gulma Bradsted Jensen blev udlært som kontorassistent i 1960. Hun har haft forskellige stillinger som sådan bl. a. i Illum i København og på Odense Bys Sygehus. Hun er nu bogholder i ægtefællens firma Geotek Aps. Hun er medlem af skolenævnet ved Provstegårdsskolen i Odense.

Arne Skov Schmidt blev udlært som tømrer i 1955. I 1960 demitterede han som bygningsingeniør. I tiden 1965-1975 var han afdelingsingeniør i Geoteknisk Ingeniørfirma i Odense. Han startede sit eget firma Geotek Aps. i 1975, det er et ingeniørfirma med geotekniske jordbundsundersøgelser som arbejdsområde.

Bopæl: Brørupvænget 8, 5200 Odense V.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Klaus Kåre Schmidt er født i Odense den 27. november 1965.

Susan Schmidt er født i Odense den 30. november 1968.

XIII.A.3.e.

Inga Helena Schmidt er født i Roager Sogn den 25. juli 1936 og er gift samme sted den 29. oktober 1957 med Chr. Drangsfeldt Figen født i Brøns den 11. august 1936. Han er søn af kirketjener Jakob Figen og Marie Drangsfeldt, Brøns.

Chr. Drangsfeldt Figen gik i Brøns Skole. Han er udlært sadelmager og møbel-polstrer. Siden 1960 har han haft en møbelforretning i Tinglev. Han døde den 1. august 1970.

Inga Helena Schmidt har haft almindelig skolegang i Roager og har endvidere været elev på Løgumkloster Efterskole. Efter mandens død driver hun møbelfor-

retningen.

Bopæl: Hovedgaden 99, 6360 Tinglev.

Der er ingen børn i ægteskabet.

XIII.A.3.f.

Jessie Marie Schmidt er født i Roager Sogn den 23. marts 1944 og er gift i Oksbøl Kirke på Als den 19. marts 1966 med Peter Mortensen født den 28. august 1936 i Mjels. Han er søn af landmand Hans Mortensen og Cecilie Koch, Mjels Mark.

Peter Mortensen har haft almindelig skolegang i Mjels og Nordborg. Han er arbejdsmand på Danfoss.

Jessie Marie Schmidt har haft almindelig skolegang i Roager og har endvidere været elev på Løgumkloster Efterskole. Hun er uddannet sygehjælper og er ansat på Sønderborg Sygehus.

Bopæl: Rødenæbvej 8, Mjels Mark, 6430 Nordborg.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Anja Mortensen er født på Sønderborg Sygehus den 21. august 1969.

Ivan Mortensen er født på Sønderborg Sygehus den 12. april 1973.

XIII.A.4.

Anna Bothilde Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 17. februar 1906 og er gift i Vodder den 11. maj 1946 med Jens Nissen Madsen født den 11. maj 1893 i Sdr. Felding. Han er søn af husmand Niels Jensen Madsen og Martha Marie Schmidt, Sdr. Felding.

Jens Nissen Madsen gik i Sdr. Felding Skole. Han aftjente sin værnepligt i København. Han er uddannet landmand, og i en årrække havde han en gård i Helle. Han var medlem af mejeribestyrelsen. Han døde i Vranderup den 17. november 1969.

Anna Bothilde Schmidt gik i Vodder Skole. Hun er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Vranderup.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XIII.A.4.a.

Martha Mathilde Madsen er gift med vinhandler Arne Mathiesen.

Bopæl: Pårup, 7442 Engesvang.

XIII.A.4.b.

Johanne Schmidt Madsen er født i Helle i Øse Sogn den 26. september 1948 og er gift i Ikast den 28. september 1974 med Bent Pedersen født i Ikast den 23. juli 1948. Han er søn af marskandiser Kristian Pedersen og Augusta, I-kast.

Bent Pedersen har taget realeksamen. Han har været i lære på kontor og lager på en fabrik og har taget handelsmedhjælpereksamen. Efter at have aftjent sin værnepligt, vendte han tilbage til samme virksomhed, hvor han siden har været ansat som kontorassistent og lagerchef.

Johanne Schmidt Madsen gik 7 år i skole og arbejdede derefter i huset og i en bagerforretning, til hun kom i lære hos en købmand. Hun har taget handelsmedhjælpereksamen. Efter uddannelsen arbejdede hun som syerske på en fabrik og mødte her sin mand. Hun er nu hjemmegående husmor.

Bopæl: Jens Holdgårdsvej 98, 7430 Ikast.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Tina Pedersen er født på Herning Fødeklíník den 18. februar 1971.

Per Pedersen er født på Herning Sygehus den 2. oktober 1975.

XIII.A.5.

Bodil Margrethe Schmidt er gift med Martin Schmidt - se XIII.B.2.

XIII.A.6.

Laurits Sølbeck Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 26. oktober 1909 og er gift den 12. juni 1935 med Agnes Katrine Hansen født den 4. februar 1913 i Skelby. Hun er datter af landmand Peter Hansen og Maren Lund, Skelby. Agnes Katrine Hansen har gået i Herlufmagle Skole. Hun har arbejdet som kokkepige på Haslev Højskole. Hun er nu opkræver for Frifelt Vandværk.

Laurits Sølbeck Schmidt gik i Frifelt Skole. Han var indkaldt til Forsvaret i 1930 med tjeneste i Haderslev. Han er uddannet landmand, og han overtog faderens gård i Frifelt. I 1953 byggede han en ny gård uden for Frifelt. Han er formand for Frifelt Vandværk.

Bopæl: Frifelt, 6780 Skærbæk.

Der er 4 børn i ægteskabet.

XIII.A.6.a.

Ritha Johanne Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 18. marts 1936 og er gift i Vodder den 12. maj 1956 med Peter Andersen født i Dejret i Tved Sogn

den 13. januar 1932. Han er søn af vejmand Hans Andersen og Marie Jepsen, Dejret.

Peter Andersen kom ud at tjene som 10-årig på Mols. Da han var 17 år rejste han til Sønderjylland og havde et par pladser der. Han gjorde militærtjeneste i 1½ år og arbejdede derefter først som landbrugsmedhjælper og siden som fodermester. Han købte en ejendom i Høm, som han drev i 12 år for derefter at flytte til Vodder i 1967.

Rita Johanne Schmidt har arbejdet som husassistent og som kokkepige på De Gamles Hjem i Gram. Hun har altid elsket musik og spiller klaver, en interesse, som deles af de to yngste børn.

Bopæl: Frifelt, 6780 Skærbæk.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Jørn Andersen er født i Høm den 25. december 1957. Han er landmand.

Irma Andersen er født i Høm den 1. maj 1959.

Hans Laurits Andersen er født i Høm den 3. april 1965.

XIII.A.6.b.

Jenny Marna Schmidt (kaldet Marna) er født i Frifelt i Vodder Sogn den 5. maj 1937 og er gift i Frifelt den 26. juli 1957 med Erling Keller, der er født i Aarhus den 19. juli 1932. Han er søn af møbelsnedker Knud Mathiesen og Esther Mogensen, Aarhus.

Erling Keller har gået 7 år i skole i Aarhus. Han er udlært maskinarbejder og har gået på Teknisk Skole. Han aftjente sin værnepligt i København, Tyskland og Aalborg. Han kom ind ved Politiet kort efter militærtjenesten og er avanceret til politiassistent.

Marna Schmidt har haft almindelig skolegang i Vodder og har endvidere været elev på Rinkenæs Efterskole.

Bopæl: Nissumgade 22, 6780 Skærbæk.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Orla Keller er født i Lyngby den 8. november 1958.

Arne Keller er født i København den 21. oktober 1960.

Berit Keller er født på Frederiksberg den 19. august 1961.

XIII.A.6.c.

Verner Peter Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 20. august 1941 og er gift i Rønne Kirke den 28. august 1965 med Ellinor Funch Jensen født i København i Betlehems Sogn den 25. september 1940. Hun er datter af bagermester Helge Vilmer Jensen og Gerda K. Petersen, Helsingør.

Ellinor Funch Jensen tog realeksamen i 1957. I 1961 blev hun udlært på et revisionskontor. I 1962 tog hun fra Bornholm til København og blev der ansat i Forsvarsministeriet i knap 3 år afbrudt af 5 måneders ophold på Luthersk Missionsforening Højskole i 1964-65. Her traf hun sin mand. I nogle år var hun

hjemmegående. I 1970 blev hun ansat på Helsingør Distriktstoldkammer, først som heldags i 4 år, nu arbejder hun på deltid. Hun er kasserer i Kristelig Lytter Forening, Kronborg Storkreds. Begge ægtefæller er aktive medlemmer af Luthersk Missionsforening.

Verner Peter Schmidt gik 7 år i almindelig skole og var derefter 1 år på Løgumkloster Efterskole. Han arbejdede ved landbruget, indtil han i 1961-62 blev indkaldt til Civilforsvaret i Thisted. Derefter blev han ansat ved Helsingør Postkontor som postbud. I 1965 var han 3 måneder på Luthersk Missionsforenings Højskole. Som bibeskæftigelse driver han en forretning, hvor der sælges lydbølge massageapparater. Han er meget sportsinteresseret, i de helt unge år var det fodbold, nu spiller han bordtennis.

Bopæl: Gurrevej 30 a, 3000 Helsingør.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Henrik Schmidt er født i Helsingør den 13. december 1966.

Thomas Schmidt er født i Helsingør den 30. maj 1969.

XIII.A.6.d.

Leif J. Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 25. december 1948 og er gift med Jenny. Leif J. Schmidt er udlært smed.

Bopæl: Arnum, 6510 Gram.

XIII.A.7.

Alma Katrine Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 1. april 1911 og er gift i Vodder den 18. april 1935 med Peder Henriksen født i Rude i Holsteinsborg Sogn den 6. december 1907. Han er søn af missionær Ulrik Henriksen og Marie Nielsen.

Peder Henriksen har været opsynsmand ved Haslev Behandlingsinstitut for desim. schlerose i snart 42 år.

Alma Katrine Schmidt er hjemmegående husmoder.

Bopæl: Lysholmsalle, 4690 Haslev.

Der er 3 børn i ægteskabet.

XIII.A.7.a.

Ulla Margrethe Henriksen er født i Haslev i Haslev-Frerslev Sogn den 12. januar 1936 og er gift samme sted med Hans Olsen født i Næblerød i Halda-gerlille Sogn den 19. maj 1927. Han er søn af gårdejer Bernhard Olsen og Klara Andersen, Næblerød, 4250 Fuglebjerg.

Hans Olsen tog studentereksamen fra Sorø Akademi i 1947 og lærereksamen fra Jonstrup Seminarium i 1950. I tiden 1951-54 var han lærer i Ballerup, og 1954-67 var han lærer ved Gørlev-Bakkendrup Centralskole. I 1967 blev han ansat som ledende skoleinspektør i Præstø.

Ulla Margrethe Henriksen tog realeksamen fra Haslev Borger- og Realskole i 1953 og lærereksamen fra Haslev Seminarium i 1957. I tiden 1957-66 var hun lærer ved Gørlev-Bakkendrup Centralskole. I 1972 blev hun ansat ved Abildhøjsskolen i Præstø.

Bopæl: Vesterbro, 4720 Præstø.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Per Ole Olsen er født i Sæby den 24. november 1960.

Anne Birgitte Olsen er født i Gørlev Sj. den 8. maj 1963.

Niels Henrik Olsen er født i Sæby den 20. juli 1966.

XIII.A.7.b.

Johs. Mogens Henriksen er født i Haslev den 10. juli 1937 og er gift med Anne Nielsen født i Boeslunde den 26. januar 1936. Begge ægtefæller er lærere.

Bopæl: Næstvedvej 47, 4180 Sorø.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Jan Erik Henriksen er født i Slaglille den 7. februar 1961.

Jørgen-Bo Henriksen er født i Slaglille den 1. juli 1963.

Ann Helen Henriksen er født i Ringsted den 16. marts 1967.

XIII.A.7.c.

Henning Arne Schmidt Henriksen er født i Haslev den 15. marts 1941 og er gift med Astrid Madsen født i Kirke-Hylling i Københavns Amt den 12. juni 1942. Hun er datter af landmand Hans Søren Peder Madsen og Laura Helene Marie Hansen, Sneslev, Ringsted.

Astrid Madsen gik 7 år i skole og arbejdede derefter 4 år som ung pige i huset. Hun tog et 3 måneders forkursus på Haslev Højskole og var derefter 5 måneder på Fårevejle Sygeplejeskole. Den 28. februar 1965 var hun færdiguddannet som sygeplejerske på Slagelse Sygehus. En kort tid arbejdede hun på Sct. Hans Hospital i Roskilde, og hun har været operationssygeplejerske ved Vordingborg Hospital i 5 år. Siden april 1970 har hun været hjemmegående husmor.

Henning Arne Schmidt Henriksen er udlært radiotekniker. Han var befalingsmand i hæren. Han er selvstændig radioforhandler.

Bopæl: Søvænget, 4780 Stege.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Hanne Merete Henriksen er født i Vordingborg den 19. april 1966.
Lene Tina Henriksen er født i Vordingborg den 30. august 1968.
Helle Mette Henriksen er født i Stege den 30. september 1972.

XIII.A.8.

Erhardt Wilhelm Schmidt er gift med Marie Mathilde Schmidt - se XIII.B.4.

XIII.A.9.

Karl Sigfred Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 22. december 1916 og er gift i Hyllested den 6. maj 1943 med Magna Nielsen født i Hyllested den 6. maj 1925. Hun er datter af landmand Thorvald Nielsen, Hyllested, Dalmose. Magna Nielsen er pakkerske.
Karl Sigfred Schmidt er landmand.

Bopæl: Freerslev Overdrev, 4690 Haslev.

Der er 3 børn i ægteskabet.

XIII.A.9.a.

Johannes Torben Schmidt er født i Frerslev den 23. marts 1947 og er gift samme sted den 15. august 1970 med Randi Korup Jensen født i Haslev den 27. juni 1948. Hun er datter af ledningsmontør Jens Georg Jensen og Anna Chatrine Korup Sørensen, Haslev.

Randi Korup Jensen tog realeksamen fra Haslev Borger- og Realskole i 1965. Hun arbejdede 1 år i huset i Horsens og dernæst 5 måneder i Haslev. Den 1. februar 1967 begyndte hun som elev på Frederiksberg Hospitals Vuggestue. I september 1968 startede hun på uddannelsen til børneforsorgspædagog af S-linien på Hindholm Seminarium, og i 1971 tog hun eksamen. Hun arbejdede i Ll. Skensveds Børnehaven "Ertebjergghaven" i 2 år på fuld tid, og derefter på halv tid, til hun den 1. april 1976 sagde sit arbejde op for at hellige sig mand og børn.

Johannes Torben Schmidt gik ud af 7. klasse i 1961 og kom 5 måneder på Ungdomsskole. Derefter arbejdede han ved landbruget til 1. december 1962, hvor han kom i lære som maskinarbejder. Den 1. april 1967 var han udlært. Han var indkaldt til Søværnet i tiden 23/5-67 til 12/7-68. Siden har han arbejdet som reparatør på Junckers Industrier.

Bopæl: Ejbyvej 89, Lille Skensved.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Anne Mette Korup Schmidt er født i Ejby den 24. august 1972.

Jens Christian Korup Schmidt er født i Ejby den 22. september 1975.

XIII.A.9.b.

Birgit Marie Schmidt er født i Freerslev Sogn den 18. juni 1948. Hun tog studentereksamen i 1968 og er nu i gang med universitetsstudium med fransk og dansk som fag. Uddannelsen forventes afsluttet juni 1978 eller januar 1979 med cand. mag. eksamen. Hun har indimellem haft arbejde af kortere eller længere varighed ved siden af studierne, bl. a. i Kommunernes Landsforening samt 1 år ved Københavns Universitet som undervisningsassistent.

Bopæl: Holger Danskesvej 31, 2000 København F.

XIII.A.9.c.

Karsten Schmidt er født i Freerslev Sogn den 20. november 1949 og er gift med Lisbeth Møller Jensen født i Lemvig den 31. december 1946.

Lisbeth Møller Jensen gik i Lemvig Borger- og Realskole i 1954-64. Hun gik ud af Struer Gymnasium i 1967 med studentereksamen. I 1967 begyndte hun på Københavns Universitet med humanistiske studier. Hun har undervist i flere år på Universitetet. Hun blev gift 1. gang i 1968 med Flemming Christensen. De blev skilt i 1974. I sit første ægteskab har hun 2 børn, Tomas og Line.

Karsten Schmidt gik i Frerslev Skole 1956-63 og derefter på Haslev Borger- og Realskole 1963-65. I 1968 tog han studentereksamen fra Haslev Gymnasium. I årene 1968-71 studerede han humanistiske fag på Københavns Universitet, og i 1971-73 matematiske studier. I 1973 begyndte han på videregående humanistiske studier. I 1971 blev han borgerligt viet med Birthe Petersen, de blev skilt i 1976. Der var ingen børn i det ægteskab.

Bopæl: Ulsøparken 10, 2660 Brøndby Strand.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Gudrun Marie Schmidt er født i Tåstrup den 25. september 1976.

XIII.A.10.

Alfred Schmidt døde i en alder af 8 måneder.

XIII.B.

Carl Christian Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 29. december 1875 og er gift samme sted den 12. april 1900 med Vibeke Mathilde Götsche, der er født i Tyskland den 1. november 1876. Hun døde i Vodder Sogn den 26. august 1957.

Carl Christian Schmidt var smed. Han døde i Birkelev den 3. februar 1970.

Der var 6 børn i ægteskabet.

XIII.B.1.

Anne Schmidt er født i 1901 i Birkelev i Vodder Sogn. Hun var ugift.

XIII.B.2.

Martin Henrik Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 20. december 1902 og er gift i Vodder den 24. august 1929 med Bodil Margrethe Schmidt født i Frifelt i Vodder Sogn den 27. september 1907. Hun er datter af Johannes Schmidt og Mathilde Skov, Frifelt.

Bodil Margrethe Schmidt gik i Vodder Skole, og hun er uddannet ved husgering.

Martin Henrik Schmidt gik i Birkelev Skole 1909-17 og på Hoptrup Højskole 1921-22. Han er uddannet landmand, og i årene 1929-68 havde han en gård på 22,5 ha. i Birkelev Søndermark. Efter en lynbrand i 1932 byggede han ny stald og stuehus. I 1968 solgte ægteparret ejendommen og byggede hus i Skærbæk.

Bopæl: Dalen 5, 6780 Skærbæk.

Der er 6 børn i ægteskabet.

XIII.B.2.a.

Hans Madsen Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 18. august 1930 og er gift med Gerda Petersen i Maj 1956. Gerda Petersen er født i Gøtterup i Tirslund Sogn den 24. marts 1934. Hun er datter af Valdemar H. Petersen og Amanda Amalie Ziemke.

Gerda Petersen gik 8 år i Toftlund Skole, og i 1954 var hun på højskole. Hun har arbejdet forskellige steder i huset, bl. a. tre steder på "Gamles Hjem". I 1967 blev hun ansat som rengøringsassistent på Rødding Skole, hvor hun stadig arbejder.

Hans Madsen Schmidt gik 7 år i Birkelev Skole. I vinteren 1945-46 var han på V. Vedsted Efterskole, og i 1950-51 på Højskole-Landbrugslinien. Han af-tjente sin værnepligt i 11 måneder i Tønder. Under tjenesten var han chauffør for en premier-løjtnant. Han har arbejdet forskellige steder ved landbruget, og i november 1955 købte han gården "Birket". I 1968 blev han ansat som reservepostbud, og nogle år senere blev han chauffør for Brugsen, så han nu har 3 jobs. Han er bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen og i Konservativ Vælgerforening. Han er gruppefører i Hjemmeværnet. Han var med til at starte en kristen friskole i Brændstrup.

Bopæl: Havrum, 6630 Rødding.

Der er 5 børn i ægteskabet.

Regnar Ziemke Schmidt er født i Havrum den 19. december 1957 og er mekaniker. Jan Birket Schmidt er født i Havrum den 23. november 1959. Han er skoleelev og bor L.M.E.Løgumkloster.

Randi Amanda Schmidt er født i Havrum den 6. april 1964.
Ruben Valdemar Schmidt er født på Gram Sygehus den 17. juli 1971.
Stefan Göttsche Schmidt er født på Gram Sygehus den 28. marts 1975.

XIII.B.2.b.

Viggo Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 24. december 1931 og er gift i Hjerting den 24. maj 1958 med Gyda Juhl født i Hjerting den 8. april 1937. Hun er datter af landmand Poul M. Juhl og Anna Marie Rehder, Møgelose pr. Rødding.

Gyda Juhl gik 7 år i Hjerting Skole. Hun blev konfirmeret i Lintrup Kirke. Hun har haft forskellige pladser i huset på sin hjemegn. I sommeren 1957 var hun elev på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød.

Viggo Schmidt gik 7 år i Birkelev Skole og blev konfirmeret i Vodder Kirke. Han arbejdede forskellige steder ved landbruget, og i vinteren 1951-52 var han elev på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød. I maj 1952 blev han indkaldt til militæret og gjorde tjeneste i 1½ år i Søgaard. Den 15. april 1958 købte han et landbrug i Hølleskov på 21 tdr. land. I 1972 byggede ægteparret en ny stald og i 1974 et nyt stuehus. Efter flere jordkøb er gården nu på 45 tdr. land, og derudover har de forpagtet en del. Der er en besætning på ca. 60 stk. kvæg.

Bopæl: Hølleskov, Spandet, 6760 Ribe.

Der er 7 børn i ægteskabet.

Bodil Marie Schmidt er født i Hølleskov ved Spandet den 18. december 1959.
Annetta Mathilde Schmidt er født i Hølleskov ved Spandet den 12. april 1961.
Gunhild Schmidt er født i Hølleskov ved Spandet den 22. august 1962.
Martin Poulsen Schmidt er født i Hølleskov ved Spandet den 8. marts 1964.
Finn Juhl Schmidt er født i Hølleskov ved Spandet den 26. august 1966.
Linda Schmidt er født i Hølleskov ved Spandet den 12. december 1969.
Oluf Rehder Schmidt er født i Hølleskov ved Spandet den 8. april 1971.

XIII.B.2.c.

Ingrid M. Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 6. januar 1934 og er gift i Vodder den 10. marts 1956 med Laurids Svend Aage Roager født i Gånsager i Vodder Sogn den 19. august 1931. Han er søn af landmand Jep Hansen Roager og Anne Pauline Bomberg, Gånsager, Skærbæk.

Laurids Svend Aage Roager kom efter endt skolegang ud at tjene ved landbruget. I 1951-52 havde han et ophold på Hillerød Højskole med landbrugsfaglig undervisning og i 1953-54 et ophold samme sted med bibelskoleundervisning. I 1952-53 aftjente han 18 måneders værnepligt. I 1956 overtog han fødegården på 34 ha. Gården er ret gammel og har været i samme slægt fra 1789. Man kaldte den "Et forbindelsessted". Beboerne af en sådan ejendom skulle bringe bud fra by til by, men skulle til gengæld ingen fæste betale.

Ingrid Mathilde Schmidt lærte efter skolegangen husgerning. I 1954 var hun elev på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød.

Bopæl: Gånsager, 6780 Skærbæk.

Der er 5 børn i ægteskabet.

Anne Bodil Roager er født i Gånsager den 20. december 1958.

Ruth Roager er født i Gånsager den 31. december 1959.

Johannes Roager er født i Århus den 13. marts 1963.

Bente Eline Roager er født i Århus den 29. december 1966.

Janne Mathilde Roager er født i Århus den 1. maj 1970.

XIII.B.2.d.

Vibeke M. Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 27. september 1935 og er gift i Vodder Kirke den 25. januar 1957 med gårdejer Lars Peter Christensen født i Alme i Græsted Sogn den 2. juli 1930. Han er søn af gårdejer Chr. R. Christensen og Margrethe Olsen, "Elmelund", Alme, 3230 Græsted. Vibeke M. Schmidt er husmoder.

Bopæl: Gånsager Hede, 6780 Skærbæk.

Der er 4 børn i ægteskabet.

David Elmelund Christensen er født i Gånsager den 22. november 1958. Han studerer.

Brian Bøge Christensen er født i Gånsager den 28. marts 1962.

Jette Margaret Christensen er født i Gånsager den 30. juni 1966.

Gunna Estrid Christensen er født i Gånsager den 13. februar 1971.

XIII.B.2.e.

Karl Vagner Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 1. januar 1939 og er gift i Tistrup Sogn den 3. oktober 1964 med Betty Sylvia Lassen, der er født i Borris den 12. august 1943. Hun er datter af landmand Peder Lassen og Mary Anna Heldgård, Tarm.

Betty Sylvia Lassen gik i skole i Heldgård, Hovborg, Tarm og i Gårde. Efter endt skolegang lærte hun husgerning. Hun har været elev på Løgumkloster Efterskole i 1960 og på Hillerød Højskole i 1962.

Karl Vagner Schmidt gik i Skole i Birkelev og Skærbæk. Derefter arbejdede han ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt i Holbæk og København i 1958-59. Han har været elev på Hillerød Højskole 1960-61 samt på en Bibelskole 1961-62. Efter skoleopholdet blev han ansat ved Postvæsenet i Helsingør, hvor han nu er overpostbud.

Bopæl: Ewaldsvej 35, 3000 Helsingør.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Leni Schmidt er født i Helsingør den 4. oktober 1965.

Lasse Schmidt er født i Helsingør den 11. marts 1967.

Joan Schmidt er født i Helsingør den 10. maj 1971.

XIII.B.2.f.

Bent Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 7. august 1940 og er gift i Frifelt Kirke den 9. september 1962 med Birgit Olesen, der er født den 29. september 1942 i Garsø i Gislum Sogn i Aalborg Amt. Hun er datter af fhv. gårdejer Peder Adolf Andreas Olesen og Anna Kirstine Lindberg Sørensen, Skovlund v/Grindsted.

Birgit Olesen har haft almindelig skolegang i Agerbæk og har endvidere været elev på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød. Hun har arbejdet som sygemedhjælper. Nu er hun hjemmegående husmor.

Bent Schmidt har gået i Frifelt Skole og i Skærbæk Realskole, hvor han tog mellemskoleeksamen. Han aftjente sin værnepligt i Tønder. Han er uddannet kommis i Brugsen. Han har arbejdet i 8 år som postbud. I dag er han systemprogrammør.

Bopæl: Blichersvej 30. 3000 Helsingør.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Dorthe Schmidt er født i Helsingør den 31. marts 1963.

Helle Schmidt er født i Helsingør den 2. marts 1965.

XIII.B.3.

Katrine Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 20. december 1904 og er gift i Birkelev den 26. februar 1928 med Gustav Kirst, der er født i Barlt Neuendeich i Barlt Sogn den 10. marts 1904. Han er søn af landmand Karl Kirst og Emilie Schrøder.

Gustav Kirst gik ud af folkeskolen efter sin konfirmation og arbejdede derefter ved landbruget. Han blev indkaldt til militæret i 1939. Han gjorde tjeneste i Tyskland i 2 år, i Norge i 2 år, i Grækenland i 2 år og til sidst igen i Tyskland. Efter krigens slutning vendte han tilbage til landbruget.

Bopæl: Sct. Micaelis Stund 222, Tyskland.

Der er 4 børn i ægteskabet.

XIII.B.3.a.

Marta Kirst er født i St. Michelisdonn den 6. januar 1929 og er gift med Fritz Mussul.

Bopæl: 208 Penneberg, Lindenstrasse 8, Tyskland.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Georg er født den 14. maj 1964.

XIII.B.3.b.

Karl Martin Kirst er født den 4. februar 1930 i St. Michelisd. og er gift med Magda Thiess. Karl Martin Kirst er fabriksarbejder.

Bopæl: 2201 Lutzhorn, Lutzhorn, Tyskland.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Jutta Kirst er født den 18. december 1959.

Silke Kirst er født den 10. maj 1974.

XIII.B.3.c.

Anni Mathilde Kirst er født den 10. maj 1931 i St. Michelisd. og er gift med fabriksarbejder Hans Witzopolski.

Bopæl: 2220 St. Michaelisdom, Østergade 33, Tyskland.

Der er 4 børn i ægteskabet.

Jens Witzopolski er født den 31. januar 1963.

Ruth Witzopolski er født den 8. februar 1964.

Hanne Witzopolski er født den 26. juni 1965.

Ute Witzopolski er født den 19. januar 1970.

XIII.B.3.d.

Emma Kirst er født den 22. januar 1933 i St. Michelisd. og er gift med Postamtmand Karl Heinz Maassen.

Bopæl: 4 Düsseldorf, Ackerstrasse 141 II, Tyskland.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Jörg Maassen er født den 23. juli 1961.

Uwe Maassen er født den 28. juni 1962.

Iris Maassen er født den 10. juni 1972.

XIII.B.4.

Marie Mathilde Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 1. april 1909 og er gift i Vodder den 30. oktober 1936 med Erhardt Schmidt født i Frifelt i Vodder Sogn den 20. december 1913. Han er søn af maler Johs. Schmidt og Mathilde Skov, Frifelt.

Erhardt Schmidt gik i Vodder Skole. Han er uddannet landmand, og i 1952 overtog han fødegården i Birkelev, som han fortsat driver. Han er medlem af bestyrelsen i Menighedsrådet.

Marie Mathilde Schmidt har gået i Birkelev Skole. Hun er uddannet organist og

har arbejdet som afløser i Vodder Kirke som organist.

Bopæl: Birkelev, 6780 Skærbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XIII.B.4.a.

Thelse Johanne Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 10. august 1937 og er gift i Vodder Kirke den 10. april 1971 med Carl Paulsson, der er født i Finja i Sverige den 4. februar 1895. Han er søn af skræddermester August Paulsson og Maria Thurm, Finja, Sverige.

Carl Paulsson har gået i almindelig folkeskole. Han er uddannet skrædder og har gået på Københavns Tilskærerakademi. Han aftjente sin værnepligt ved Svenske Artilleriets Konstabelskole i 1933. Han virker nu som heltids prædikant i et Missionselskab.

Carl Paulsson var gift første gang med Marie Ernstine Stenby, der døde den 31. august 1968. De havde en søn.

Thelse Johanne Schmidt har taget realeksamen og handelsmedhjælpereksamen. Hun har den lille bogholderprøve. I 10 år har hun været ansat på Tønder Amtsstue i sin nuværende stilling på Skatterådssekretariatet som sagsbehandler.

Bopæl: Alexsandrinevej 9, 6270 Tønder.

Der er ingen børn i ægteskabet.

XIII.B.4.b.

Alfred Chr. Schmidt er født i Vodder Sogn den 7. marts 1939 og er gift i Sct. Hans Kirke i Hjørring den 23. juli 1960 med Bente Nielsen, der er født i Sct. Olai Sogn i Hjørring den 4. juni 1938.

Bente Nielsen er uddannet ekspeditrice. I årene 1959-60 var hun forretningsbestyrer. Derefter var hun hjemmearbejdende husmor, og nu er hun kommunalt ansat dagplejemor.

Alfred Chr. Schmidt tog realeksamen i 1955 fra Skærbæk Private Realskole. Samme år begyndte han som elev ved Amtsstuerne. Han aftjente sin værnepligt i 1958-60 og blev sergent i Intendanturkorpset. I 1967 blev han omskoleet til tjeneste i Amtsskatteinspektorerne. I 1970 tog han Forvaltningshøjskolerens diplomprøve i Skatteforvaltning. I 1972 blev han udnævnt til fuldmægtig ved Amtsskatteinspektorerne med tjeneste som sekretariatsleder f. Frederikshavn Skatteråd.

Bopæl: Ørnevej 3, 9800 Hjørring.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Lars Ole Schmidt er født i Hjørring den 13. juli 1961.

Annette Schmidt er født i Hjørring den 22. december 1963.

Marianne Schmidt er født i Hjørring den 22. marts 1968.

XIII.B.5.

Viebke Mathilde Schmidt er født den 30. maj 1910 i Birkelev i Vodder Sogn og er gift i Vodder den 1. november 1932 med Max Agerholm født den 21. marts 1903 i Legedorf i Tyskland. Han er søn af Mikkel Andersen Agerholm og Helene Margrethe Moll.

Max Agerholm har haft almindelig skolegang. Han er uddannet landmand, og i ca. 11 år havde han et landbrug i Ø. Terp. Derefter købte han ejendommen i Frifelt, som han fortsat driver. (Nu overtaget af sønnen)

Viebke Mathilde Schmidt gik i Birkelev Skole og er uddannet ved husgerning.

Bopæl: Frifelt, 6780 Skærbæk.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XIII.B.5.a.

Andreas Agerholm er født i Ø. Terp i Bedsted Sogn den 20. marts 1934 og er gift i Haderslev den 23. januar 1960 med Frida Gerda Danielsen, der er født i Haderslev den 14. november 1930. Hun er datter af bankdirektør Christian Danielsen og Frieda Bernhard.

Frida Gerda Danielsen har taget mellemskoleeksamen i Haderslev. Hun er uddannet som organist.

Andreas Agerholm tog realeksamen i 1950 og blev derefter kontorelev i slagteribranchen. Han aftjente sin værnepligt ved Dronningens Fodregiment. Han har taget Højere Handelseksamen fra Niels Brocks Handelsskole i 1958, hvorefter han var på studieophold i England i ½ år. Han vendte tilbage til slagteribranchen, hvor han nu er kontorchef.

Bopæl: Højmark 13, 6383 Rinkeæs.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Gert Agerholm er født i Aabenraa den 29. november 1962.

XIII.B.5.b.

Karl Erik Agerholm er født den 10. september 1948 og er gift med Elke Hansen født i Lydersholm i Burkal Sogn den 8. november 1952. Hun er datter af landmand Hans Hansen og Hilde Lohse, Lyderholm, Tønder.

Elke Hansen gik ud af 10. klasse i 1969. I 1973 blev hun udlært ekspeditrice. Siden maj 1973 har hun været ansat hos Brdr. Gram A/S, Vojens.

Karl Erik Agerholm tog realeksamen i 1965. Han er udlært traktormekaniker i 1969. I 1970 aftjente han sin værnepligt og blev derefter ansat hos Brdr. Gram A/S som maler. Den 31. december 1975 overtog han faderens landbrugsejendom.

Bopæl: Frifelt, 6780 Skærbæk.

XIII.B.6.

Frida Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 4. september 1913 og er gift i Vodder Kirke den 29. september 1934 med Karl Kirst, der er født i Barlterneuendeich i Barlt Sogn i Tyskland den 2. februar 1909. Han er søn af landmand Friedrich Karl Kirst og Maria Emilie Schröder. Karl Kirst har gået i folkeskole. Han arbejdede ved landbruget, og i 1931 blev han selvstændig landmand. Siden 1966 har han levet som rentier.

Frida Schmidt har gået i Skærbæk Realskole. I årene 1928 - 1934 arbejdede hun i huset.

Bopæl: 2221 Meldorff, Wolfenbüttel, Tyskland.

Der er 4 børn i ægteskabet.

XIII.B.6.a.

Henny Kirst er født i Wolfenbüttel den 13. september 1935 og er gift med mekaniker Walter Wilzopolski.

Bopæl: St. Michaelisdonn, Hopen.

XIII.B.6.b.

Else Kirst er født i Wolfenbüttel den 13. august 1937 og er gift med landmand Gustav Staack.

Bopæl: Elpersbüttelerdonn, Meldorff.

XIII.B.6.c.

Karl Hermann Emil Kirst er født i Wolfenbüttel den 23. januar 1944 og er gift med Erika Staack.

Bopæl: Wolfenbüttel, Busenwurth.

XIII.B.6.d.

Maria Mathilde Kirst er født i Meldorff den 9. april 1951. Hun er bankfunktionær.

Bopæl: Wedel Holstein.

XIII.C.

Magnus Chr. Schmidt er født i Birkelev i Vodder Sogn den 18. januar 1880 og er gift med Helene Jessine Toft født i Solderup den 15. november 1885. Helene Jessine Toft hjalp i bagerforretningen. Hun døde i Vojens den 10. marts 1930.

Magnus Chr. Schmidt var tysk soldat. Han blev udnævnt til Gefreiter og uddannede rekrutter. I ca. 25 år var han selvstændig bagermester i Vojens. Han var i bestyrelsen for Haderslev Bagermesterforening. Han døde i Køge den 3. maj 1933.

Ægteparret var bosiddende i Vojens.

Der er 3 børn i ægteskabet.

XIII.C.1.

Hans Madsen Schmidt er født i Vojens den 29. januar 1908 og er gift i Gram den 10. maj 1932 med Anne Elsabe Lauritzen født i Gram den 22. juni 1906. Hun er datter af Laurits Jensen Lauritzen og Dorathea Lembrecht. Anne Elsabe Lauritzen gik i Gram Skole og har desuden været elev på Borrehus Husholdningsskole i Kolding og på Skibelund Efterskole.

Hans Madsen Schmidt gik i Vojens Skole og i Haderslev Katedralskole. Han er udlært bager og har haft en bagerforretning i Sønderborg og fra 1935 en bagerforretning i Ribe.

Bopæl: Falkevej 24, 6760 Ribe.

Der er 2 børn i ægteskabet.

XIII.C.1.a.

Villy Lauritzen Schmidt er født i Ribe den 18. august 1935 og er gift med Ritha. Villy Lauritzen Schmidt er bagermester.

Bopæl: Gl. Landevej 143, 7400 Herning.

XIII.C.1.b.

Hans Chr. Schmidt er født i Ribe den 17. august 1940 og er gift med Kirsten. Hans Chr. Schmidt er ingeniør.

Bopæl: Enebærvej 80, 5260 Hjallesø.

XIII.C.2.

Chr. Magnus Schmidt er født i Vojens den 12. september 1910 og er gift samme sted den 27. november 1937 med Ingeborg Clausen, der er født den 30. september 1912 i Rise Sogn ved Røde Kro. Hun er datter af Andreas Clausen, Rise. Ingeborg Clausen har haft almindelig skolegang i Storkegade Skole i Esbjerg. Hun har arbejdet som husassistent. Hun var medhjælpende hustru i bageriet.

Chr. Magnus Schmidt gik i tysk skole indtil 1918 og derefter i tysk Latinskole i Haderslev. I 1920 kom denne latinskole til at hedde Haderslev Katedralskole. Chr. Magnus Schmidt tog realeksamen i 1925. Han aftjente sin værnepligt ved Flyvetropperne på Amager i 1930. Han var først i lære på et kontor og gik derefter i bagerlære hos faderen. I 1937 overtog han bagerforretningen, som han drev indtil for 6-7 år siden. Nu passer han regnskab for småhåndværkere på deltids basis.

Bopæl: Mågevej 16, 6500 Vojens.

Der er 4 børn i ægteskabet.

XIII.C.2.a.

Else Schmidt er født i Vojens den 10. marts 1938. Hun har gået i folkeskole og handelsskole. Hun er uddannet kontorassistent. Hun har været gift, men er nu skilt.

Bopæl: Bellisvej 3, 6500 Vojens.

Der var 1 barn i ægteskabet.

René Seide er født i Haderslev den 28. juni 1963.

XIII.C.2.b.

Bodil Schmidt er født i Vojens den 16. april 1942 og er gift i Haderslev den 28. oktober 1965 med Frede Kristiansen født i Odense den 14. december 1939. Han er søn af Karl Alfred Kristiansen og Rosa Jørgensen, Fruens Bøge. Frede Kristiansen afsluttede skolen i 1956 med præliminæreksamen. Derefter fik han radio/radar uddannelse i Flyvevåbnet med eksamen i 1957. Han har deltaget i kurser i Tyskland og i Holland, og i 1965 var han på Rønshoved Højskole. I 1974 blev han udstationeret til Færøerne. Efter 17 år tog han frivilligt afsked med Flyvevåbnet og begyndte at læse. H.H.eksamen forventes afsluttet sidst i juni i år.

Bodil Schmidt tog realeksamen i 1958 og arbejdede derefter som ung pige hjemme. Hun var på Højskole og derefter på Haderslev Seminarium fra 1961 - 1965. Efter eksamen fik hun arbejde på Sommersted Centralskole. Derudover har hun undervist på aftenskolen i tysk og specielt i dansk. Hun har deltaget i sangkor i flere år samt i folkedans.

Bopæl: Damager 9, 6560 Sommersted.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Karl Schmidt Kristiansen og Kristian Schmidt Kristiansen er enæggede tvillinger. De målte kun 42 cm og vejede 1450 g og 1650 g ved fødslen den 6. november 1968 i Haderslev.

Inge-Vibeke Schmidt Kristiansen er født i Haderslev den 20. februar 1974.

XIII.C.2.c.

Bente Schmidt er født i Haderslev den 26. december 1943 og er gift i Børkop med Allan Stub Rasmussen, der er elektroniktekniker. Bente Schmidt er socialrådgiver.

Bopæl: Bystedvej 1, Gårslev, 7080 Børkop.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Kristine Rasmussen er født i Vejle den 2. marts 1976.

XIII.C.2.d.

Anne-Mette Schmidt er født i Vojens den 1. april 1949 og er gift i Aarhus den 15. august 1968 med Karsten Poulsen født i Viby J den 7. maj 1946. Han er søn af bagersvend Kristian Frederik Poulsen og Kirstine Andersen, Århus N.

Karsten Poulsen blev matematisk student i 1965. Han gjorde militærtjeneste fra november 1965 til maj 1968, det sidste år som flyverløjtnant. Han var immatrikuleret et år ved Århus Universitet ved Etnografisk Institut. I årene 1970-76 gik han på arkitektskolen i Århus. Han tog eksamen i april 1976. Han er ansat som arkitekt hos B.I.M. ApS., Mariager.

Anne-Mette Schmidt tog realeksamen i 1966 og arbejdede derefter 1 år i huset. Hun var forpraktikant i en børnehave og havde forskellige rengøringsjobs. En overgang arbejdede hun på et jernstøberi. I 1973 blev hun nysproglig student fra "Århus Akademi". Hun blev immatrikuleret ved Engelsk Institut/Århus Universitet. Hun er for tiden hjemmegående husmor.

Bopæl: Lille Arden Gl. Skole, 9510 Arden, efter ca. 1.12.77 er adressen: Vejrmøllegården 24, 9550 Mariager.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Karen Poulsen er født i Århus den 17. september 1971.

Jens-Kristian Poulsen er født i Århus den 28. marts 1974.

XIII.C.3.

Willy Schmidt er født i Vojens den 5. november 1913 og er gift i Humlebæk den 2. september 1958 med Karen Marie Augustesen, der er født i Vestermarie den

28. januar 1924. Hun er datter af statsskovfoged Niels Peter Augustesen og Hedevig Gerda Nielsen, Fredensborg.

Karen Marie Augustesen har sproglig Studentereksamen. Hun har arbejdet som direktionssekretær og korrespondent.

Villy Schmidt var gift første gang med Esther Margrethe Petersen.

Villy Schmidt tog matematisk Studentereksamen i 1933 fra Haderslev Katedralskole og Handelsvidenskabelig Afgangseksamen fra Handelshøjskolen i København i 1939. I årene 1939-44 var han på Berlingske Tidende. 1947-51 var han direktør for Dansk Organisations Institut. 1951-70 var han forlagsdirektør for G. Hassing Forlag, Boghallen i Politikens Hus. I 1963 blev han direktør for Scan-Globe A/S. I 1950 var han på studieophold i U.S.A. Han har skrevet artikler m.v. til fagblade. Han har været medarbejder ved en håndbog i Regnskabsvæsen og en håndbog i organisation. Han har undervist i 16 år ved Handelshøjskolen i København i regnskabsvæsen. Han er medlem af diverse bestyrelser.

Bopæl: Gedevej 42, 3250 Farum.

Der var 1 barn i første ægteskabet.

Palle Ulrich Schmidt er født på Frederiksberg den 12. april 1950.

XIII.D.

Katrine Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn den 2. december 1877 og er gift i juni 1910 med enkemand Chr. Hansen født i Lydersholm den 29. maj 1876. Katrine Schmidt døde i Sommersted den 14. oktober 1950.

Chr. Hansen var urmager og guldsmed i Skodborg. Han døde i Sommersted.

Der var 5 børn i ægteskabet.

XIII.D.1.

Peter Christian Hansen er født i Skodborg den 10. maj 1911 og er ugift. Han har gået i folkeskolen, Folkehøjskolen, Landbrugsskole, Teknisk Skole og Rejselederkursus. Gennem flere år var han kontrolassistent og derefter fabriksarbejder. Han er desuden sanitør.

Bopæl: Øselsgade 3 st. tv., 2300 København S.

XIII.D.2.

Hans Madsen Hansen er gift med Betra. Hans Madsen Hansen er landmand.

Bopæl: Askov Gårde, Gl. Svebølle, 4470 Svebølle.

XIII.D.3.

Markus Peter Hansen er født i Skodborg J. den 8. juni 1914 og er gift i St. Jynde vad den 7. maj 1940 med Caroline Kristiane Johansen født i St. Jynde vad den 18. maj 1916. Hun er datter af gårdejer Chr. Johansen og Marie Hat tisen, St. Jynde vad.

Caroline Kristiane Johansen gik i St. Jynde vad Skole og er uddannet ved hus gerning.

Markus Peter Hansen har gået i Skodborg Skole. Han er uddannet landmand, og han overtog konens fødegård i St. Jynde vad. Han var medlem af St. Jynde vad Mejeribestyrelse. Han døde den 20. september 1972.

Bopæl: 6371 St. Jynde vad.

Der er 3 børn i ægteskabet.

XIII.D.3.a.

Crista K. Hansen er gift med gårdejer Rudolf Andreasen.

Bopæl: Teptoft v/Rens, 6371 Store-Jynde vad.

XIII.D.3.b.

Marie Hansen er gift med gårdejer Asmussen.

Bopæl: 6340 Kruså.

XIII.D.3.c.

Chr. Johannsen Hansen er født i St. Jynde vad i Burkal Sogn den 24. januar 1952 og er gift med Elin Matthiesen, der er født i Haistrup i Bylderup Sogn den 26. februar 1956. Hun er datter af landmand Otto Matthiesen og Emme Schondelmaier, Frestrup pr. 6360 Tinglev.

Efter 10 års skolegang kom Elin Matthiesen i huset hos en lærerfamilie i Ting lev, hvor hun var i 2 år. Derefter flyttede hun til St. Jynde vad og begyndte at arbejde på en Skindfabrik, hvor hun stadig er ansat. Den 1. oktober 1976 blev hun gift med Christian, som hun havde kendt siden 1971.

Efter endt skolegang arbejdede Christian Johannsen Hansen hjemme på gården. Han fik 3 måneders teoretisk grunduddannelse ved landbruget, inden han blev indkaldt til militæret. Militærtjenesten blev afbrudt efter 5½ måned på grund af faderens sygdom. Efter hans død stod Christian Johannsen Hansen alene med gårdens drift i en alder af 20 år. I 1976 flyttede han gården ud. De gamle byg ninger blev solgt, og nye blev bygget midt i jorden.

Bopæl: 6371 Store- Jynde vad.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Freddy Johannsen Hansen er født i Tønder den 16. juli 1976.

XIII.D.4.

Anna Botille Hansen er født i Skodborg J. den 24. december 1915 og er gift i Sommersted den 4. december 1938 med Christian Pedersen født i V. Hassing i Vendsyssel den 10. december 1897. Han er søn af fodermester Andreas Pedersen og Ane Kjestine Thomsen, Lyngsaa.

Christian Pedersen var nr. 5 ud af en børneflokk på 16. Han kom ud at tjene ved landbruget som 9-årig 40 km fra hjemmet. Han arbejdede ved landbruget efter han var blevet voksen, indtil han gik i murerlære i Egtved. Ægteparret boede i Egtved til 1945, hvorefter de flyttede til Lyngsaa. I 1950 byggede de selv hus. Christian Pedersen døde 24 september 1957.

Anna Botille Hansen gik 8 år i Skodborg Skole og har desuden gået på aftenskole i 2 sæsoner. Hun arbejdede som husassistent indtil sit giftermål. Efter mandens død ernærede hun sig som syerske og festsangs-forfatter. Hun var ansat 2 år i fiskeindustrien. Hun er nu invalidepensionist. Hun er formand for Voersaa og Omegns Pensionistforening. Hun har været 2 gange på tillidsmandskursus på Rude Strand Pensionisthøjskole.

Bopæl: Østkystvej 232, Lyngsaa pr. 9300 Søby,

Der er 6 børn i ægteskabet.

XIII.D.4.a.

Døde i en alder af 5 år.

XIII.D.4.b.

Annelise Pedersen er født i Egtved den 28. august 1940 og er gift i Lyngsaa den 20. maj 1961 med Jørgen Christensen. Han er søn af gårdejer Chr. Richard Christensen og Ellen Kristine Nielsen, Tusbro, Dronninglund.

Jørgen Christensen gik i Ørsø Skole i 7 år. Han har endvidere været elev på Stidsholt Ungdomsskole og Høng Landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt ved Artilleriet. I årene 1964-1970 havde han Nygård ved Aså i forpagtning. I 1970 købte han gården "Kobbermølle" og i 1976 "Tusbro", han driver begge ejendomme.

Annelise Pedersen gik i Lyngsaa Skole i 7 år. Hun har arbejdet som husassistent forskellige steder.

Bopæl: "Kobbermølle", 9330 Dronninglund.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Jan Richard Christensen er født i Aså den 7. maj 1962.

Henrik Richard Christensen er født i Aså den 29. september 1963.

Jette Christensen er født i Dronninglund den 16. juni 1966.

XIII.D.4.c.

Nelly Pedersen er født i Egtved den 30. maj 1942 og er gift i Lyngså den 8. december 1962 med Poul Larsen født i Dronninglund den 22. december 1934. Han er søn af Albert Chr. Larsen og Anna Katrine Madsen. Poul Larsen er gårdejer.

Bopæl: Ørum Mose, 9320 Hjallerup.

Der er 3 børn i ægteskabet.

Ejvind Richard Larsen er født i Dronninglund den 3. september 1964.

Flemming Verner Larsen er født i Ørum Mose den 3. april 1966.

Erling Michael Larsen er født i Dronninglund den 4. april 1974.

XIII.D.4.d.

Birthe Pedersen er født i Egtved den 26. december 1943 og er gift i Lyngså med Erling Alfred Knudsen, der er født i Sæby i Volstrup Sogn den 1. april 1943. Han er søn af Niels Knudsen og Marie Jensen, Dybvad. Birthe Pedersen gik ud af Stensnæsskolen i Voersaa i 1959 med mellemskoleeksamen. Hun arbejdede godt 1 år i huset og var så telefonist indtil sit giftermål den 19. april 1965. Hun var derefter hjemmegående husmor til april 1974, hvor hun blev separeret og derefter skilt. Siden den tid har hun arbejdet som hjemmehjælper i Dronninglund.

Bopæl: Solparken 35, 9330 Dronninglund.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Brian Ib Knudsen er født i Sæby den 11. oktober 1965.

Kim Olav Knudsen er født i Sæby den 6. maj 1967.

XIII.D.4.e.

Helge Schmidt Pedersen er født i Lyngsaa den 12. december 1946. Han arbejder på Volvo-Fabrikkerne.

Bopæl: Ranneberg, Fjellglimman 4, Angered, Sverige.

XIII.D.4.f.

Regnar Schmidt Pedersen er født i Lyngsaa den 11. juli 1950 og er gift i Hjørring den 26. juli 1975 med Marianne Hansen født i Ore den 10. august 1954. Hun er datter af vægter Gunnar Marquard Hansen og Lisa Edith Larsen, Hjørring. Marianne Hansen tog realeksamen i 1972 og handelseksamen i 1973. Hun har derefter arbejdet som medhjælper på "De Gamles Hjem".

Regnar Schmidt Pedersen gik 8 år i skole. Han er udlært former. Han aftjente

sin værnepligt ved Marinen. Han arbejdede så som fører nogle år og derefter som taxachauffør.

Bopæl: Bjarkesvej 5, 9800 Hjørring.

XIII.D.5.

Gerda Hansen er født den 12. maj 1922 i Skodborg J. og er gift med barber William Lønborg.

Bopæl: Jernbanegade 6, Varde.

XIII.E.

Marie Schmidt er født i Frifelt i Vodder Sogn og er ugift. Hun arbejdede som husholderske.



11. Kirsten Selbeck og Peder H. Lund



11.8. Peder Lund og Abelone Dorthea Christensen



11.8.1. Peter Lund og Dotti Christensen



11.8.2. Kirstine Lund



11.8.3. Nicoline og Ray Marr



11.8.4. Niels P. Lund og Anna C. Davidsen



11.8.5. Chr. Lund



11.8.6. Magnus Lund



11.8.7. Laurids Lund



11.C. Laust P. Lund og Gustav



11.F. Caroline Lund og Andreas A. Svendsen



11.F.3. Peter H. Svendsen og Marie
Hansen



11.F.6. Nicoline Svendsen



11.F.7. Svend A. Svendsen og Jessine Bstergård



III. Else Thomsen med datter Bodil Marie, svigersen og børnebarn



III. Else Thomsen, Nis J. Sølbeck og familie ved gården i Fjersted



III.B. Mathias T. Sølbeck og Marie Kristine



III.B.2. Nis Jensen Sølbeck og Anna Ida Lubbe med børn



III.B.3. Thomas Lauridsen Sølbeck



III.B.4. Mette og Mads Christensen med børn



III.B.4. Mette og Mads Christensen



III.G. Bodil Sølbeck og Knud Rohde med børn



III.G. Radil M. Sølbeck og Knud P. Rohde



III.G.1. Pauline Rohde



III.G.2. Else T. Rohde og Chr. Christensen med børn



III.G.2. Else T. Rohde og Chr. Christensen



III.G.3. Nielsine Rohde og Hans Refsholm



III.G.7. Thyra A. Rohde og J. Larsen



III.G.8. Kristine Rohde og Carl J. Johansen



III.G.11. Helge E. Rohde og Helge Iversen



III.G.12. Gudmund Rohde og Pauline K. Andersen med børn



VI. Peter Sølbeck - 4 generationer



VI. A.1. Bendix Hansen og Karen Nielsen med børn



VI.A.6. Bodolf og Anna Marie Hansen og Andreas



VI.B. Thomas Sølbeck og Anna Rossen



VI.B.1. Andreas og Marie Sølbeck med børn



VI.B.3. Mari- Sølbeck



VI.B.5. Anne Sølbeck og Peter Madsen



VI.B.9. Thomas L. Sølbeck og Anna Pedersen



VIII. Else Marie Sølbeck og Claus P. Rask



VIII.B. Bodil M. Rask og Andreas Jensen



VIII.B.1. Cathrine og Claus P. Jensen med søn



VIII.B.1.a. Andreas Jensen og Ingrid med børn



VIII.B.2. Margrethe C. Jensen



VIII.C. Petrine Rask



IX.B. Dorthea Rask f. Vetrup



IX.B.1. Gunder M. Rask og Peter Juelsen



IX.D. Helene Rask f. Rosenberg



IX.D.1. Thomas T. Rask og Hella R. Sørensen



IX.D.2. Gunder M. Rask og Søren K. Schmidt



IX.D.3. Anna M. Rask og Oskar Sørensen med datter



IX.E. Anna M. Theede f. Rask - 3 generationer



IX.E. Johan Theede



IX.E.1. Karl Theede



IX.E.2. Thomas T. Theede og Semine Thyssen



IX.E.3. Johan Heinrich Theede



IX.E.4. Matha K. Theede og Frans Schleich



IX.E.5. Gunder M. Theede og Theodor Jørgensen



IX.E.6. Frederik Chr. Theede og Anne K. Jensen



IX.E.7. Ernst F. Theede og Karen Pedersen



IX.E.8. Otto Theede



IX.E.9. Gustav Theede



IX.E.10. Henriette M. Theede



IX.E.11. Evald Theede



IX.E.12. Alfred R. Theede og Maren Lyth



IX.E.13. Walther Theede og Anne Marie Christiansen



IX.F. Bodil M. Rask og Jens Clausen



IX.E.7. Alfred Clausen og Ane M.K. Solbeck



IX.G. Anne K. Rask og Johan Külper



IX.G.2. Thomas T. Külper og Kjestine Thyssen



IX.G.3. Joachim Külper og Maren Christiansen



IX.G.4. Gunder Külper og Peter Nielsen



IX.G.5. Johan Külper og Anna M. Sundal



X. Thomas Sølbeck og Ane K. Andersen



X.B. Bodil M. Sølbeck og Martin Jørgensen



X.D. Truels A. Sølbeck og Ane K. Jessen



X.D.2. Elise C. Sølbeck og Hans J. Skov



X.D.3. Anna K. Sølbeck og Niels B. Skov



X.E. Emil Sølbeck og Marie J. Pedersen



X.E.2. Anna K. Sølbeck og Hans J. Thyssen



X.E.3. Anne M. Sølbeck og Peder Mørsk Jensen



X.H. Else M. Sølbeck og Fr. E. Sørensen



X.H.1. Thomas Sølbeck Sørensen



X.H.2. Anne Sørensen og Jens Holden



X.H.3. Anna K. Sørensen



X.H.4. Hulda Sørensen



X.J. Peter Sølbeck og hustru



X.K. Otto N. Sølbeck og Marie Ribe



X.K.2. Ane M.K. Sølbeck og Alfred Clausen



X.L. Valdemar Sølbeck



XI. Simon Sølbeck og Marie Møller



XI.C. Chr. P. Sølbeck og Amanda V.C. Mølvaad



XI.C.1. Vagn Sølbeck og Ketty Godtfredsen



XI.C.2. Aage Sølbeck



XI.C.3. Erik Sølbeck og Alice Rørbye



VII. Peter J. Sølbeck og Bertha M. Lund



VII.B. Martin L. Sølbeck og Esther W. Krogh



XII.B.1. Hans Sølbeck og Ruth



XII.B.2. Niels P.J. Sølbeck og Cathrine Schmidt



XII.B.3. Bertha Marie Sølbeck



XII.B.4. Ane M. Sølbeck og Chr. P. Kromann



XII.B.5. Peter Sølbeck



XIII. Anna Sølbeck og Hans Schmidt



XIII.A. Johs. M. Schmidt og Mathilde Skov med børn



XIII.A.1. Hans Madsen Schmidt



XIII.A.2. Bonde W. Schmidt og Kathe A. Petersen



XIII.A.3. Oskar J. Schmidt og Margrethe Skov



XIII.A.4. Anna B. Schmidt og Jens N. Madsen



XIII.A.5. Bodil Schmidt og Morten Schmidt



XIII.A.6. Laurits S. Schmidt og Agnes Hansen med familie



XIII.A.8. Erhardt W. Schmidt og Marie M. Schmidt



XIII.B. Carl Chr. Schmidt og Vibeke Göttsche



XIII B.1. Anna Schmidt



XIII.B.2. Martin N. Schmidt og Bodil M. Schmidt



XIII.B.3. Katrine Schmidt og Gustav Kirst med børn



XIII.B.4. Marie M. Schmidt og Erhardt Schmidt med børn



XIII.B.5. Vibeke M. Schmidt og Max Agerholm



XIII.B.6. Frida Schmidt og Karl Kirst med børn



XIII.C. Magnus Chr. Schmidt og Helene Toft



XIII.C.2. Chr. M. Schmidt og Ingeborg Clausen



XIII.D. Katrine Schmidt og Chr. Hansen



XIII.D.3. Mårkus P. Hansen og Caroline Johansen



XIII.D.4. Anna B. Hansen og 3 døtre



XIII.E. Marie Schmidt

Supplement
til bogens
efterkommeroversigt

S U P P L E M E N T .

X.G.4.

Oline Marie Sølbeck er født i Fole i Gram Kommune den 23. marts 1924 og er gift med Holger Jensen, der er født i Hygum i Rødding Kommune den 5. august 1922. Holger Jensen er pedel.

Bopæl: Hygum, 6630 Rødding.

Der er 2 børn i ægteskabet.

Ida Marie Jensen er født i Hygum den 21. august 1953.

Elly Kristine Jensen er født i Hygum den 6. maj 1958.

XI.D.1.b.

Henning Sølbeck Påske er født i Arnum den 6. oktober 1942 og er gift med Pia Marott født i Korsør den 11. september 1945. Hun er datter af forretningsfører Georg Johannes Marott og Magda Marie Olsen, Korsør.

Pia Marott tog realeksamen i 1963 i Korsør og studentereksamen i 1966 på Akademisk Studenterkursus. I årene 1966 - 1969 læste hun fransk ved Universitetet. Hun læste til lærer på Københavns Dag- og Aftenseminarium fra 1969 - 1973, og i 1973 blev hun ansat som lærer ved Espelunden i Rødovre.

Henning Sølbeck Påske tog mellemskoleeksamen i 1959 og studentereksamen i 1962 fra Ribe Kathedralskole. I 1969 blev han civilingeniør fra Polyteknisk Lærestanstalt i København. I årene 1969 - 1971 var han løjtnant ved Sjællands Ingeniørregiment. 1971 - 1973 var han ansat i rådgivende ingeniørfirma Bertelsen og Holck. I 1973 blev han ansat ved dansk Alfa-Laval.

Bopæl: Bangsbovej 7, 2720 Vanløse.

Der er 1 barn i ægteskabet.

Eva Paaske er født i København den 7. juni 1973.

XIII.A.4.a.

Martha Mathilde Madsen er født i Varde den 12. februar 1947 og er gift i Fåborg i Helle Sogn den 2. juli 1966 med Arne Kristian Mathiesen, der er født i Vejrup Sogn den 13. marts 1944. Han er søn af gårdejer Marinus Kristian Mathiesen og Esther Marie Pedersen, Bramminge.

Arne Kristian Mathiesen har taget handelsmedhjælpereksamen og er uddannet kolonialkommis. Han aftjente sin værnepligt i Fredericia fra 2/1-1964 til 1/5-1965. Han arbejdede et stykke tid i et kontor- og papirvarefirma i Varde. Nu er han selvstændig vinhandler i Silkeborg. Familien bor i eget hus.

Martha Mathilde Madsen har gået i almindelig folkeskole. Som 16-17 årig var hun telefonistinde på Agerbæk og Starup Central. Hun har arbejdet som husassistent på Centralsygehuset i Esbjerg og på Varde Sygehus. Hun er nu medhjælpende hustru i Silkeborg Vinhandel.

Bopæl: Hiabsvej, Pårup, 7442 Engesvang.

II.F.2.a.

Jacob Hansen Jacobsen er født i Hellevad den 11. februar 1915 og er gift med Katarina Matthiesen, der er født i Fynshav i Notmark Sogn den 12. juli 1921. Hun er datter af skoleinspektør Carl Matthiesen og Christine Brodersen, Rødekro.

Jacob Hansen Jacobsen er købmand.

Bopæl: 6251 Hellevad.

Der er 2 børn i ægteskabet.

II.F.2.a.1)

Peder Abel Jacobsen er født i Hellevad den 4. januar 1947 og er gift med Inga.

Bopæl: Skolegade 1, 6251 Hellevad.

II.F.2.a.2)

Carl Jacobsen er født i Hellevad den 3. december 1949.