



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

Slægtsbog for slægterne

Henningsen - Ørbæk - Marcussen - Jensen

© Copyright

Robert Frits Henningsen Jensen

Denne slægtsbog er udgivet af
Robert Frits Henningsen Jensen
Dagnæs Boulevard 28
8700 Horsens

Sats, tryk og indbinding: O.Kristensens Bogbinderi, Horsens

Indholdsfortegnelse I

Indholdsfortegnelser	2-3
Forord	4-5
Orientering om bogens brug	6
Arkivarbejdet	7-8
Hartkorn - landgilde	9-10
Henningsen-slægten, Anetavle - tekst	11-44
Henningsen-slægten, Efterkommere - tekst	45-61
Henningsen-slægten, Efterkommere - egne notater	62-66
Ørbæk-slægten, Anetavle - tekst	67-76
Ørbæk-slægten, Efterkommere - tekst	77-80
Ørbæk-slægten, Efterkommere - egne notater	81-84
Marcussen-slægten, Anetavle - tekst	85-98
Marcussen-slægten, Efterkommere - tekst	99-102
Marcussen-slægten, Efterkommere - egne notater	103-106
Jensen-slægten, Anetavle - tekst	107-128
Jensen-slægten, Anetavle - egne notater	129-132
Oversigt:	
Henningsen-slægten, Aner - total	133-134
Henningsen-slægten, Aner - i forældrerekkefølge	135-138
Henningsen-slægten, Efterkommere	139-142
Ørbæk-slægten, Aner - total	143-144
Ørbæk-slægten, Aner - i forældrerekkefølge	145-147
Ørbæk-slægten, Efterkommere	148-150
Marcussen-slægten, Aner - total	151-153
Marcussen-slægten, Aner - i forældrerekkefølge	154-157
Marcussen-slægten, Efterkommere	158-159
Jensen-slægten, Aner - total	160-162
Jensen-slægten, Aner - i forældrerekkefølge	163-167
Jensen-slægten, Efterkommere	168-169
Foto	170-200

Indholdsfortegnelse II

HENNINGSEN-SLÆGTEN

Aneoversigt, total	133-134
Aneoversigt, i forælderækkefølge	135-138
Anetavle, tekst	11-44
Efterkommere, oversigt	139-142
Efterkommere, tekst	45-61
Efterkommere, egne notater	62-66

ØRBÆK-SLÆGTEN

Aneoversigt, total	143-144
Aneoversigt, i forælderækkefølge	145-147
Anetavle, tekst	67-76
Efterkommere, oversigt	148-150
Efterkommere, tekst	77-80
Efterkommere, egne notater	81-84

MARCUSSEN-SLÆGTEN

Aneoversigt, total	151-153
Aneoversigt, i forælderækkefølge	154-157
Anetavle, tekst	85-98
Efterkommere, oversigt	158-159
Efterkommere, tekst	99-102
Efterkommere, egne notater	103-106

JENSEN-SLÆGTEN

Aneoversigt, total	160-162
Aneoversigt, i forælderækkefølge	163-167
Anetavle, tekst	107-128
Anetavle, egne notater	129-132
Efterkommere, oversigt	168-169

Forord

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J. C. Christensen har en gang sagt: »Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt«.

Ved udarbejdelsen af nærværende slægtsbog har mit ønske ikke blot været at værne om vor slægts minder - men også at skabe et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke: »Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?« - så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid.

Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: »Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab«.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i for eksempel Horsens by, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, slægtens gamle har gået, ligesom mange af de bygninger, man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet mørke og lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men som et led i kæden af generationer. Dette vil bidrage til at hindre hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundrede år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Min første slægtsbog blev udgivet i november 1989. I den foreliggende udgave er det lykket mig at få en hel del mere stof med. Begge slægtsbøger har jeg selv udarbejdet og bekostet. En stor del af materialet til bogen er indsamlet af afdøde overbibliotekar Aage Bonde, Viborg.

Som udgangspunkt for begge slægtsbøger har jeg valgt mine bedsteforældres aner, hvorfor slægtsbogen omfatter fire slægter. Slægtsbogen omtaler 58 aner i Henningsen-slægten, 39 aner i Ørbæk-slægten, 63 aner i Marcussen-slægten og 71 aner i Jensen-slægten. I alt 231 aner.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet. Samtidig vil jeg på det varmeste takke kordegnkontorerne i Vor Frelser og Kloster sogne samt kirkegårdskontoret i Horsens kommune for personalets mangeårige venlighed imod mig.

Det er mit ønske, at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Horsens, februar 1993.
Robert Henningsen Jensen.

Orientering om bogens brug.

Bogen er inddelt i fire hovedafsnit.

Hovedafsnit 1 omtaler Henningsen-slægten (aner H og efterkommere H).

Hovedafsnit 2 omtaler Ørbæk-slægten (aner Ø og efterkommere Ø).

Hovedafsnit 3 omtaler Marcussen-slægten (aner M og efterkommere M).

Hovedafsnit 4 omtaler Jensen-slægten (aner J).

Alle 4 afsnit er igen opdelt i 2 underafsnit, hvoraf det første omtaler anerne og det andet efterkommerne.

Ved opstilling af anetavlerne er der benyttet et nummereringssystem, der er opbygget således, at mandspersonerne altid har lige numre og deres hustruer de efterfølgende ulige numre.

En persons fader findes ved at gange personens nummer med 2. Ønskes moderen lægges 1 til.

Ønsker man at gå den modsatte vej deles personens nummer med 2. Fremkommer der et ulige nummer er dette personens moder, og faderen findes ved at trække 1 fra.

Et eksempel:

Ane H 4's fader har nummer H 8 og moderen nummer H 9. Hendes fader har nummer H 18 og moderen nummer H 19.

Omvendt har ane H 20's efterkommer nummer H 10, og er altså en mandsperson. Dennes efterkommer har nummer H 5, et ulige tal, og er moder til ane nummer H 2. Der skal jo trækkes 1 fra, før der deles.

Hver slægtsled er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser, skyldes dette, at enten svigter kilderne, eller også er den pågældende person ikke født i sognet, hvor slægten ellers har levet. Almindeligvis er de omkringliggende sogne undersøgt.

Ved opstilling af efterslægten er der benyttet et andet nummereringssystem, og tallene, som benyttes, vil her være romertal.

Et eksempel: Anerne H 2 og H 3's første barn har nummer H I, det andet barn H II, det tredje barn H III o.s.v. til og med H VIII. Børn af H II har numrene H IIA, H IIB og H IIC. Børn af H IIB har numrene H IIB/a, H IIB/b og H IIB/c.

Arkivarbejdet

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlerne, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Her skal gives en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver, København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancelli-korrespondance, folketællinger etc.), mens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgår af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1.300 sogne har præsterne igennem tiderne i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev påbudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og op til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegården.

Krig, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøgerne er gået tabt før 1814, det år, hvor der blev påbudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklender, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navne, alder, stilling, ægtefælle og hjemmenværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af lån etc. Protokoller af den art blev påbudt ved forordning af 1783, men en stor del er gået tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil således afdøde være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som på grund af manglende slægtsbøger ikke lader sig påvise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af, hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske på den måde, at der opstår strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far, Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens **jordebøgerne** og **matriklerne** giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer- og fæstforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, købstadshistorie, sogn- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for forskeren gode muligheder for, gennem de trykte kilder, at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Hartkorn - landgilde

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt" korn.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td. hartkorn
1 td. gryn eller hvedemel	2 td. hartkorn
1 td. hvede eller ærter	1 1/2 td. hartkorn
1 td. havre	1/2 td. hartkorn
1 td. humle	1/2 td. hartkorn
4 læs enghø	1 skp. hartkorn
12 gæs	1 td. hartkorn

Efter enevældens indførelse i 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - boniteten - der sattes til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klassen efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter udbyttet, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn.

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/2 tdr. land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr. land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet for skatter til stat og kommune.

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN

Han blev født den 23. april 1859 i Thonbogade i Horsens. Hans Christian Henningsen gennemførte sin skolegang i Det kommunale Skolevæsen i Horsens. Han var 13 år, da hans fader døde. Efter endt skolegang kom Hans Christian Henningsen, i en alder af 14 år, i lære hos sin svoger, slagtermester Julius Alfred Kraul, hvor han blev udlært. Han aftjente sin værnepligt i København, hvorefter Hans Christian Henningsen vendte tilbage til Horsens. Den unge slagter var efter sigende en nydelig ung mand. Slank og spændstig med et pænt sort krøllet hår. Når han gik tur, spadserede han altid meget rask og frejdig. På befolkningen i Horsens og opland virkede Hans Christian Henningsen meget tillidsvækkende. Slagter Hans Christian Henningsen og kroejers yngste datter fra Bredstenbro, Johanne Magdalene Asmussen, mødte hinanden, og der var sympati og kærlighed ved første øjekast. Efter at det unge par havde kendt hinanden gennem længere tid, fortalte Johanne sin fader, at hun var blevet forlovet med en ung slagter. Den gamle kroejser blev meget utilfreds med denne oplysning og forlangte, at datteren skulle slå op med denne slagter, da en slagter ikke var fin nok til kroejers datter. Den 17. juni 1885 kørte JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN imidlertid til Horsens, og i Hospitalskirken blev hun gift med Hans Christian Henningsen. Ægteparret flyttede ind i et lille hus i Bredstenbro. Huset lå kun ca. 200 meter fra kroen. Der var ofte kreatur- og fåremarked i Bredstenbro. Hans Christian Henningsen lånte penge af sin svigerfader og handlede på markedet. Senere købte ægteparret en ejendom, som lå Vestergade 10 i Horsens. Der var hestestald i gården og dertil en have med frugttræer og grønt samt en hønsegård. Her boede familien i mange år. Hans Christian Henningsen arbejdede som ung slagtersvend i 5 år på Horsens offentlige Slagterhus. Han blev senere slagtermester. I mange år havde han en slagterforretning, som blev passet af hans datter. I perioder var Hans Christian Henningsen også eksportør. Han eksporterede levende kreaturer til Hamburg. Hans Christian Henningsen spekulerede en overgang på at emigrere til USA med hele sin familie. I sit hjem bredte han gang på gang sit verdensatlas ud på bordet, mens hans børn undrende så til. Hans Christian Henningsen var meget musikalsk. Han spillede hele sit liv meget på harmonika og klaver. Hans Christian Henningsen gik i mange år med en stor cowboyhat, og folk i Horsens sagde om ham, at han lignede en mand fra »det vilde vesten«. Kreaturhandler Hans Christian Henningsen handlede gennem mange år i egnen vest for Horsens. Hans hest, som blev kaldt Rødper, var familien meget glad for. En lys sommeraften nogle år før den første verdenskrigs udbrud kom Hans Christian Henningsen og hans 10 årige søn Henry Emil Henningsen kørende i hestevogn hjemad mod Vestergade i Horsens. Yndlingshesten Rødper var spændt for vognen. Den gamle Henningsen havde handlet hele dagen på egnen vest for Horsens. Hans Christian Henningsen, der på sin egen specielle måde var lidt religiøst anlagt, så nu intuitivt op mod himlen, og han betragtede meget respektfuldt, hvordan skyerne drog hen over himlen. Den gamle agtværdige Henningsen tog da med sin stærke højre hånd fat i sin pisk, og Henningsen pegede meget betaget med pilsken op i himlen, hvorefter han meget eftertænksomt, nøgtermt og bestemt sagde til sønnen Henry Emil Henningsen, der sad lige ved siden af faderen i hestevognen: "Der er noget evigt og ganske uforståeligt over os mennesker". Hans Christian Henningsen var et kærligt og ædrueligt menneske. Kærlig over for sin hustru og sine 8 børn. Hans Christian Henningsen havde 2 ældre søstre. Den ældste af disse to søstre, Marie Nikoline Henningsen, blev ikke gift. Hun var handskemagerske i Horsens. Den anden søster blev gift med slagtermester Julius Alfred Kraul. Hans Christian Henningsen døde i sit hjem i Vestergade i Horsens den 25. februar 1924 omgivet af sin hustru og sine 8 børn. Han døde af lungebetændelse. Søn af ane H 4 og ane H 5.

Ane H 3 JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN

Hun blev født den 3. maj 1861 i Lejrskov, Anst sogn og døbt den 23. juni 1861 i Lejrskov Kirke. Johanne Magdalene Asmussen blev som ung pige ansat på det dengang meget anerkendte hotel Skandinavia, som lå på Søndergade i Horsens. Hun døde den 25. juni 1934 i Vor Frelsers sogn i Horsens. Datter af ane H 6 og ane H 7.

□

Ane H 4 PETER WILHELM HENNINGSEN

Han blev født den 16. april 1817 i Sørup og konfirmeret i 1835 i Sommersted. Han var møllebygger og modelsnedker i Horsens. Peter Wilhelm Henningsen blev gift den 15. maj 1847 i Hundslund med KIRSTINE CHRISTIANSDATTER. Han døde den 23. december 1872 i Horsens og blev begravet fra Vor Frelsers Kirke i Horsens. Hans 2 svogre og tre halvbrødre fra Sønderjylland var alle med til hans begravelse. Søn af ane H 8 og ane H 9.

Ane H 5 KIRSTINE CHRISTIANSDATTER

Hun blev født den 16. marts 1823 i Svinballe, Hundslund. Hun døde den 11. november 1885 i Horsens og blev begravet fra Vor Frelsers Kirke i Horsens. Datter af ane H 10 og ane H 11.

Børn: 1. Marie Nikoline Henningsen, 2. Ane Margrethe Henningsen, 3. Peter Henningsen og 4. Hans Christian Henningsen.

1. MARIE NIKOLINE HENNINGSEN. Født i Sondrup sogn den 11. december 1849. Død den 9. februar 1926. Hun var ugift.

2. ANE MARGRETHE HENNINGSEN. Født i Sondrup sogn den 18. november 1851. Død den 9. februar 1927. Hun blev gift med slagtermester Julius Alfred Kraul den 7. marts 1873. Julius Alfred Kraul blev født den 17. juni 1845 og døde den 19. juni 1922. Han var søn af slagtermester Peter Christian Kraul og hustru Karen Jørgensdatter Hansen. Ægteparret Ane og Julius Kraul boede i eget hus i Vestergade 25 i Horsens.

Børn: 2a. Peter Neffmann Rudolf Kraul, 2b. Marie Kirstine Elisabeth Kraul, 2c. Marie Nicoline Kraul, 2d. Ludvig August Kraul, 2e. Ellen Margrethe Kraul, 2f. Agnes Margrethe Kraul og 2g. Emilie Kraul.

2a. PETER NEFFMANN RUDOLF KRAUL. Født den 14. december 1873. Død den 14. april 1877.

2b. MARIE KIRSTINE ELISABETH KRAUL. Født den 12. november 1875. Død den 18. april 1879.

2c. MARIE NICOLINE KRAUL. Født den 25. maj 1880. Død i København den 30. juli 1943. Hun blev gift den 5. november 1909 med repræsentant Jens Christian Brøndum, København. Født i Skive den 26. november 1879 som søn af skomager Mads Christian Brøndum og hustru Mette Kirstine Mikkelsen. Barn: 2c/a. Kaj Kraul Brøndum.

2c/a. KAJ KRAUL BRØNDUM. Født i Randers den 3. november 1910. Grosserer i København og gift samme sted den 16. august 1940 med Elisabeth Seidenfaden. Født i København den 25. november 1914 som datter af manufakturhandler Aage Seidenfaden og hustru Emmy Rasmussen. Børn: Erik Brøndum født i København den 16. december 1941, og Ole Brøndum født i København den 5. januar 1944.

2d. LUDVIG AUGUST KRAUL. Født den 10. april 1884. Død i Ontario, USA den 4. januar 1926. Slagter og gift med Martha Marie Nielsen. Født i Horsens den 19. juni 1889. Død i USA i april 1919. Børn: 2d/a. Elly Augusta Kraul og 2d/b. Villy Kraul.

2d/a. ELLY AUGUSTA KRAUL. Født den 15. maj 1912. Gift den 3. april 1943 med fabrikant Kuno Karl Ahrenfeldt Jeel, København. Født samme sted den 25. juni 1911 som søn af overtjener Karl Emil Ahrenfeldt Jeel og hustru Emilie Rasmussen. Børn: Vivi Ahrenfeldt Jeel født i Frederiksborg den 26. april 1944 og Kent Ahrenfeldt Jeel født i Rødovre den 6. juni 1946.

2d/b. VILLY KRAUL. Født den 21. april 1915 i Dorchester, USA. Farmer samme sted.

2e. ELLEN MARGRETHE KRAUL. Født den 28. maj 1886. Død den 21. august 1887.

2f. AGNES MARGRETHE KRAUL. Født den 11. januar 1888. Rejste til USA og blev gift med Johnsen. Skæbne ukendt. Børn: Billy Johnsen og Andrew Johnsen.

2g. EMILIE KRAUL. Født den 13. september 1894. Død den 12. juni 1897.

3. PETER HENNINGSEN. Født den 17. maj 1855. Død den 18. december 1865.

4. HANS CHRISTIAN HENNINGSEN. (Ane H 2). Født den 23. april 1859. Død den 25. februar 1924 i Horsens.



Ane H 6 SEVERIN NICOLAI ASMUSSEN

Han blev født den 28. juni 1821 på Engelsholm Mark, Nørup sogn. Han var gårdejer i Lejrskov ved Kolding og i Ollerup ved Vejle, senere var han til sin død ejer af Bredstenbro Kro i Nim sogn ved Horsens med tilhørende købmandshandel. Kroen var dengang en århundrede gammel kongelig privilegeret kro af hartkorn 1-5-1-0. Severin Nicolai Asmussen blev gift den 21. november 1856 i Lejrskov med BODIL CATHRINE OTTOSDATTER. Slægtsgården "Lilhedehus" på Lejrskov Mark, tidligere ejet af Ottosenslægten, blev ved skøde af 13. november 1856 købt af Severin Nicolai Asmussen. Han solgte gården den 8. august 1862 for 6.313 rigsdaler til Lejrskov-Jordrup sogneråd. Derefter købte Severin Nicolai Asmussen ved skøde af 1. juli 1862 en gård i Ollerup af Eduard Mikkelsen for 6.000 rigsdaler. Herfra solgte han en parcel i 1868, og ved skøde af 17. juni 1874 solgte han resten af gården til Carl Pedersen for 6.100 rigsdaler. I 1874 købte Severin Nicolai Asmussen Bredstenbro Kro.

Da det rygtedes, at Bredstenbro Kro var til salg, kom Severin Asmussen med hustru og børn til Bredstenbro for at købe kroen. Da sælgeren gerne ville se nogle penge, gik de to mænd med følgeskab ud til Asmussens hestevogn, og der fremviste han så 2 store pengesække fyldt med adskillige tusinde rigsdaler. Sælgeren spurgte bestyrket: "Hvordan tør De dog køre med så mange penge? De kunne jo have risikeret et overfald af røvere og tater". Hertil svarede den nybagte kroejer: "Ja, men sagen er meget enkel, for det er kun mig, der kan bære disse pengesække". Da svarede sælgeren: "Jamen disse eventuelle røvere og overfaldsmænd kunne da have skåret hul på sækkene, og dermed have taget noget af sækkenes indhold". Hertil svarede Asmussen: "Denne mulighed har jeg ikke tænkt på". Kromanden var til tider en meget streng fader for sine børn. Engang ved vintertide, da nogle af kromandens tamme gæs, der svømmede i Gudenåen, som jo løber lige forbi kroen, var ved at svømme væk, befalede han sin søn Marius at gå ud i Gudenåen. Marius stod til sidst i vand til brystet for at drive de tamme gæs tilbage. Han forvandt aldrig dette iskolde bad. Resten af sit korte liv led han af bronkitis. Kroejer Asmussen var i sine velmagtsdage en stor og kolosal stærk mand. Engang kom der en besværlig kunde, som efter at have fået et godt og solidt måltid mad ikke ville betale. Kromanden sad henne i den anden ende af krostuen, og hans yngste datter, Johanne Magdalene, der på daværende tidspunkt var servitrice for sin fader, sagde da: "Far, denne mand vil ikke betale for det måltid mad, som han har fortæret". Kromanden sagde: " Min gode ven, inden du går, vil jeg gerne give dig et håndtryk til farvel". De gav da hinanden hånden, og kromanden, der selv på sine gamle dage var en overordentlig stærk mand, klemte til, så den stakkels mand blev helt ude af sig selv på grund af smerte. Efter hvad historien beretter, græd den forpinte mand sine modige tårer, og han indvilligede straks i at betale. I Asmussens tid blev der ofte holdt kreatur- og fåremarked på en stor dertil indrettet plads lige ved siden af kroen. Severin Nicolai Asmussen døde den 14. november 1886 på Bredstenbro Kro. Han blev begravet på Nim kirkegård. Søn af ane H 12 og ane H 13.

Ane H 7 BODIL CATHRINE OTTOSDATTER

Hun blev født den 17. maj 1826 på Lejrskov Mark. Hun døde den 30. maj 1900 i Åstrup, Føvling sogn og blev begravet på Nim kirkegård. Datter af ane H 14 og ane H 15. Børn: 1. Elisabeth Cathrine Asmussen, 2. Asmus Otto Asmussen, 3. Johanne Magdalene Asmussen, 4. Jeppe Marius Asmussen og 5. Peter Christian Asmussen.

1. ELISABETH CATHRINE ASMUSSEN. Født i Lejrskov den 13. maj 1857. Konfirmeret i Bredsten den 1. oktober 1871. Hun blev gift med Jesper Thomsen, en velhavende købmand i Vejle. Børn: 1a. Severin Asmus Thomsen og 1b. Thomas Cærmark Thomsen.

1a. SEVERIN ASMUS THOMSEN. Født i Vejle den 14. maj 1882. Han var kommis og senere købmand i Vejle. Han blev gift den 31. december 1905 i Vejle med Ane Caroline Justine Rasmussen, født i Vejle den 18. april 1879. Severin Asmus Thomsen døde som ung af den spanske syge. Barn: 1a/a. Otto Asmus Thomsen.

1a/a. OTTO ASMUS THOMSEN. Født i Vejle den 22. august 1907. Student 1926, filosofikum 1928 og journalist i Vejle 1928-31. Han studerede i nogle år litteraturhistorie ved Københavns Universitet, fra 1939 var han ansat ved "Berlingske Tidende". Otto Asmus Thomsen var også forfatter. Han har bl.a. skrevet flere digte. Han blev gift med sekretær mag. art. Alice Holtet. Der er 2 døtre i ægteskabet. Otto Asmus Thomsen døde ca. år 1985.

1b. THOMAS CÆRMARK THOMSEN, selvstændig gartner. Han var i mange år ejer af Vejle Planteskole. Hans jord lå på Uhre bakke ved Vejle. Thomas Thomsen blev gift. Senere skilt. Der er 3 børn i ægteskabet.

2. ASMUS OTTO ASMUSSEN. Født i Lejrskov den 23. maj 1859. Konfirmeret i Bredsten den 12. april 1874. Han bestod præliminæreksamen i Vejle. Han opholdt sig i Brasilien ved faderens død i 1886. Ved moderens død i 1900 opholdt han sig i Amerika. Asmus Otto Asmussen blev uddannet som telegrafist i 1879. Han bestod eksamen med udmærkelse. I juni samme år blev han udnævnt til reservetelegrafist. Han blev telegrafist i Horsens og senere i Fredericia. I foråret 1881 blev han indkaldt til Ingeniørregimentet i København som rekrut, og han bestod senere på bedste måde korporaleksamen. I maj måned 1884 skriver telegrafist Asmus Otto Asmussen i sin dagbog følgende: "Jeg har truffet en slagtersvend ved navnet Hans Christian Henningsen fra Horsens. Han kommer næsten hver dag til Bredstenbro Kro. Vi har sammen nydt en del drikkevarer, og det var hans skyld, at jeg blev fuld". Asmus Otto Asmussen lavede adskillige opfindelser. Nogle af disse opfindelser blev simpelthen stjålet fra ham. Andre opfindelser solgte han. Da han var noget af en levemand, levede han højt på strå, til hans penge var opbrugt. Asmus Otto Asmussen blev gift i Sydamerika, hvor han døde 65 år gammel.

3. JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN. (Ane H 3)

4. JEPPE MARIUS ASMUSSEN. Født i Ollerup den 23. juni 1864. Konfirmeret i Nim den 6. oktober 1878. Han døde i Åstruplund, Føvling sogn, den 29. august 1909. Jeppe Marius Asmussen bestod præliminæreksamen i Horsens. Han blev toldassistent i Horsens og senere købmand i Åstruplund. Han blev gift i Føvling den 10. februar 1893 med Maren Kristensen, født i Sindbjerg sogn den 25. januar 1869 som datter af husmand Laust Kristensen og hustru Jensine Nielsen. Hun døde i Åstruplund den 15. maj 1909. Børn: 4a. Alma Katrine Severine Asmussen, 4b. Laura Kresta Asmussen, 4c. Dagmar Kathrine Asmussen og 4d. Asmus Otto Asmussen.

4a. ALMA KATRINE SEVERINE ASMUSSEN. Født i Åstrup den 3. juli 1894. Død samme sted den 7. maj 1907.

4b. LAURA KRESTA ASMUSSEN. Født i Åstrup den 15. februar 1897. Konfirmeret i Vejle den 9. april 1911. Hun boede hos fasteren i Vejle efter forældrenes død.

4c. DAGMAR KATHRINE ASMUSSEN. Født i Åstrup den 18. august 1899. Konfirmeret i Vejle den 5. oktober 1913. Hun boede hos fasteren i Vejle efter forældrenes død.

4d. ASMUS OTTO ASMUSSEN. Født i Åstrup den 23. februar 1902. Død samme sted den 17. januar 1904.

5. PETER CHRISTIAN ASMUSSEN. Født i Ollerup den 15. juni 1868. Konfirmeret i Nim den 1. oktober 1882. Han tog præliminæreksamen i Vejle. På et tidspunkt var han fremmedfører i Belgien. Han talte flere sprog. I et udskrift fra udvandrerskriveret i Ålborg står der: Peter Christian Asmussen, tyende, 20 år gammel, har den 20. juni 1888 forevist politiet i København kontrakt vedrørende hans udvandring til Buenos Aires enten via Hamburg eller Liverpool.

Peter Asmussen ankom engang til en lille by i Sydamerika med hvide indbyggere. Et stykke udenfor denne lille by lå der en indianerlejr. Peter Asmussen fortalte de hvide indbyggere, at han ville ud og besøge indianerne. Da de hvide civiliserede mennesker i den pågældende by hørte dette, blev de meget oprørte og frarådede ham det på det inderligste. De mente, at disse vilde og grusomme indianere ville slå ham ihjel, så snart han kom der ud. Men Peter Asmussen, som var en eventyrlysten ung mand, tog med største sindsro ud til de såkaldt vilde indianere. Da han havde forstand på, hvordan man skulle kommunikere og gebærde sig overfor disse naturfolk, gik det, som han havde forventet. Peter Asmussen blev gode venner med denne stamme, og der blev aldrig krummet et hår på hans hoved. Han lærte mange af den vilde stammes skikke og traditioner at kende. Peter Asmussen ejede en overgang et lille landsted, som lå i nærheden af de vilde indianeres boplads. Fra hans ejendom til den lille by med de hvide indbyggere var der fire dagsrejser. Peter Asmussen, som var et godt menneske med en stor indsigt i naturfolks mentalitet, traditioner og tænkemåde, blev nu ganske automatisk de vilde indianeres forsvarer og talsmand overfor de hvide. Han skrev meget fortørnet og harmdirrende i den tids aviser, at de hvide og regeringen stjal, eksproprierede og konfiskerede al indianernes jord, som disse jo havde en urgammel ret til at eje. Hans avisskriverier vakte uro og vrede på højere steder. Også den lille bys befolkning var meget vrede på ham, og det eneste resultat, han fik ud af disse avisskriverier, var, at de stedlige myndigheder sendte ham et brev, hvis indhold lod ham forstå, at han var uønsket. Så han måtte skyndsomt rejse hjem til sit gamle fædreland. Peter besøgte flere gange sin søster og svoger, slagtermester Hans Christian Henningsen i Horsens. Det var altid en stor og glædelig begivenhed, når onkel Peter endelig kom på besøg i det Henningsenske hjem. Medens hans små nevøer og deres storesøster Marie meget måbende og beundrende stod og betragtede deres morbroder, fortalte denne vidtberejste mand om sine mange oplevelser, som han havde haft ude i den store vide verden. Overfor sin svoger og søster kom han gang på gang ind på indianernes sørgelige skæbne i Amerika. Disse vilde naturfolks tragiske skæbne lå ham meget på sinde.

Onkel Peter fortalte sin søster og svoger og børnene om den forfærdende måde hvorpå den hvide mand, set i en politisk historisk sammenhæng, havde behandlet de vilde indianere og andre naturfolk på. Senere, mange år efter ville disse begivenheder, set i et historisk perspektiv, kaste et yderst tvivlsomt og evigt skræmmende skær eller lys over den hvide mand og hans kultur og civilisation. Han endte sluttelig sin monolog med disse ord: "Efter mit skøn set under en evig global historisk synsvinkel så har den hvide race med en for andre racer helt ukendt flid gjort sig fortjent til at være bæreren af denne yderst tvivlsomme og sande historiske titel. Af samtlige menneskeracer, som har eksisteret her på denne evigt uretfærdige og blodige jord, har den hvide race til dags dato så absolut gjort mest fortræd".

Onkel Peter blev aldrig gift. Han blev til sidst lammet i sine ben, så han de sidste mange år, han levede, måtte se sig nødsaget til at sidde i en kørestol. Indianernes gode ven og varme fortæller, tolk og fremmedfører Peter Asmussen, døde mæt af dage i København efter et langt livs spændende gerninger.

Ane H 8 PETER HENNINGSEN

Han blev født den 21. marts 1789 på Wipholm i Sørup sogn og døde i Lerte, Sommersted sogn den 2. juni 1850. Han var gårdmand i Lerte, Sommersted sogn. Peter Henningsen blev gift første gang med HELENE MARIE JENSDATTER. Søn af ane H 16 og ane H 17.

Ane H 9 HELENE MARIE JENSDATTER

Hun blev født ca. 4. april 1777 i Ribe og døbt den 16. april 1777 i Ribe. Hun var datter af Jens Jensen og Johanna Jensdatter. Hun blev gift første gang i Flensborg i Sankt Nicolai sogn den 12. december 1810 med skomagermester Peter Neffmann. Født i Flensborg ca. 1757 og død i Flensborg den 14. april 1815. Han var søn af skomagermester i Flensborg Johann Nicolai Neffmann og hustru Mette Christine Jacobsen. Helene Marie Jensdatter havde en datter, Anna Diederiksen, som blev gift med Hans Weiss i Flensborg, samt en søn Nikolai Neffmann født den 3. februar 1811 i Nicolai sogn i Flensborg. Konfirmeret i Sommersted den 8. april 1827. Ved folketællingen i 1840 var han tjenestekarl hos stedfaderen i Lerte gårdmand Peter Henningsen og stedmoderen Ane Christensdatter. Helene Marie Jensdatter døde den 7. august 1826 i Lerte. Datter af ane H 18 og ane H 19. I Helene Marie Jensdatters ægteskab med Peter Henningsen var der to børn: 1-1. Peter Wilhelm Henningsen og 1-2. Anna Cathrine Nicolina Henningsen.

1-1. PETER WILHELM HENNINGSEN (Ane H 4)

1-2. ANNA CATHRINE NICOLINA HENNINGSEN. Født i Sørup den 26. december 1818 og konfirmeret i Sommersted i 1834. Hun blev gift med Hans Madsen i Øddis.

PETER HENNINGSEN blev gift anden gang i Sommersted den 16. november 1827 med ANE CHRISTENSDATTER født i Maugstrup i 1805 som datter af gårdmand og sognefoged i Maugstrup Christen Jørgensen og hustru Christine Lauridsdatter. Hun døde i Lerte den 15. maj 1882. I dette ægteskab var der fem børn: 2-1. Nicolai Christian Henningsen, 2-2. Christine Marie Henningsen, 2-3. Theodore Sophie Henningsen, 2-4. Jørgen Friedrich Henningsen og 2-5. Christian Georg Henningsen.

2-1. NICOLAI CHRISTIAN HENNINGSEN. Født i Lerte den 8. september 1828. Fra 1854 til 1878 var han ejer af Risgård, Rise sogn ved Aabenraa. Han blev gift med Doris Dreyer fra Frauenhof i Angel. I dette ægteskab var der ingen børn. Nicolai Christian Henningsen døde på Lertgård i Sommersted ca. år 1908.

2-2. CHRISTINE MARIE HENNINGSEN. Født i Lerte den 24. februar 1830. Hun døde i Haderslev den 28. april 1904. Hun blev gift med advokat og justitsråd i Haderslev Leopold Friedrich Finely. Han blev født i 1815 og døde i 1904. I dette ægteskab var der en søn: Heinrich Friedrich Leopold Finely. Født den 23. juni 1867 og døbt i Vor Frue Kirke i Haderslev den 15. september 1867. Han døde i Hamburg. Heinrich Finely blev gift i Haderslev den 5. april 1898 med Anna Matthiesen fra Haderslev. Der var ingen børn i ægteskabet.

2-3. THEODORE SOPHIE HENNINGSEN. Født i Lerte den 28. juni 1832. Hun blev gift med Rudolf Dreyer, som var en broder til Doris Dreyer. Han var fra Frauenhof i Angel. Rudolf Dreyer var ejer af Keldet i Fjelstrup sogn til 1879.

Fra 1875 til 1879 var han ejer af Haralds Mark i Ødum sogn i Randers amt. Der var 8 børn i ægteskabet. Ca. år 1881 udvandrer Rudolf Dreyer til Amerika med 7 af børnene. Hans hustru bliver tilbage i Haderslev. En datter, Anne Sophie Dreyer, født i Fjelstrup sogn den 20. marts 1861 og død ca. år 1940, bliver gift den 27. december 1882 i Haderslev med maskinfabrikant Wilhelm Ferdinand Jensen fra Tønning.

2-4. JØRGEN FRIEDRICK HENNINGSEN. Født i Lerte den 24. september 1834 og død i Lerte den 5. oktober 1905. Han var ejer af Lertgård i Sommersted. Han blev gift den 27. november 1867 med Auguste Friederike Brun fra Nymølle ved Aabenraa. Hun var datter af skibsreder og agent Jørgen Brun. Der var 6 børn i ægteskabet: 2-4a. Anna Henningsen, 2-4b. Peter Henningsen, 2-4c. Bertha Henningsen, 2-4d. Hans Nicolai Henningsen, 2-4e. Marie Lucie Catharina Henningsen og 2-4f. Auguste Henningsen.

2-4a. ANNA HENNINGSEN. Født på Lertgård i Sommersted den 4. oktober 1868. Hun blev gift den 20. oktober 1894 med Sophus Edlefsen, regeringsråd i Bremen. Han var præstesøn fra Kappeln. Født den 13. december 1866 i Rabenkirchen ved Kappeln. Der var 3 børn i ægteskabet. 1. Else Sophie Auguste Edlefsen, født den 31. juli 1896 i Tyrstrup ved Christiansfeld, død den 8. september 1922 i Bremen. 2. Editha Sophie Anna Edlefsen, født den 6. august 1899 i Kiel, død den 21. april 1918 i Bremen. 3. Herbert Joachim Friderick Edlefsen, født den 25. juli 1901 i Kiel. Han var købmand.

2-4b. PETER HENNINGSEN. Født på Lertgård i Sommersted den 16. oktober 1869. Han var ejer af Ballegård i Ullerup sogn fra 1906 til 1909 og direktør for Kreditbanken i Gravenstein til 1920. Derefter formand for Den Schleswig-Holstenske Bank i Kiel. Han var bosat i Schleswig til 1935. Peter Henningsen blev gift med Christine Petersen fra Eksportbryggeriet i Sønderborg. Der var 5 børn i ægteskabet. 1. Elli Auguste Agnete Henningsen, født den 2. september 1895 i Ballegård ved Sønderborg. Hun førte husholdning for forældrene i Bahnhofstrasse 4, Schleswig. 2. Jürgen Friedrich Henningsen, født den 19. april 1897 i Ballegård. Han blev gift den 16. marts 1927 med Natalie Adine von Reichardt, født den 26. august 1888 i Litauen. Der var ingen børn. 3. Annamaria Henningsen, født den 16. april 1900 i Ballegård. Hun blev gift den 2. september 1930 med Heinrich Bäumer, født den 26. september 1890 i Castellaun i Hunsrück ved Koblenz. Han var købmand. Der var ingen børn. 4. Margrethe Christine Henningsen. 5. Peter Henningsen, født den 29. august 1907 i Ballegård. Han var 3 år i Canada. Gårdejer i Mecklenburg. Han døde den 28. december 1944 i russisk fangenskab. Han var gift med Mary Schmidt-Holländer fra Arrild, Angeln. Der var et barn: Peter Henningsen.

2-4c. BERTHA HENNINGSEN. Født den 21. oktober 1871. Hun blev gift med ritmester og rentier Richard Rose i London. Der var et barn: Reginald Rose, formodentlig officer i den engelske hær.

2-4d. HANS NICOLAI HENNINGSEN. Født den 10. december 1872. Han var besidder af Lertgård, senere boede han i Kiel. Han blev gift med Maria Petersen fra Sønderborg. Der var ingen børn.

2-4e. MARIA LUCIE CATHARINA HENNINGSEN. Født den 10. november 1876 på Lertgård.

Hun blev gift den 26. september 1905 i Sommersted med Georg Friedrich Dreis, født den 18. januar 1858 i Gaarden ved Kiel, han var præjsisk major. Død den 21. december 1926 i Gollnow ved Stettin. Der var ingen børn.

2-4f. AUGUSTE HENNINGSEN. Født den 28. august 1882. Hun boede hos sin yngste søn i Wain i Alberta. Hun blev gift med Hans Philipp Möller, kornhandler, Sommersted. De udvandrede til Alberta i Canada. Der var tre børn. Heraf kendes en: Jörgen Friedrich Möller. Født den 7. maj 1905. Han var 9 år i Canada, senere var han afdelingsleder ved Fender Værft i Lübeck.

2-5. CHRISTIAN GEORG HENNINGSEN. Født på Lertgård i Sommersted den 11. december 1838. Han døde i Hamburg og blev begravet i Ohlsdorf. Han var ejer af en gård i Rise sogn ved Aabenraa. Han blev gift med Bertha Langenheim, der ved mandens død rejste til Mexico, hvor hun døde hos sine børn. Børn: 2-5a. Mathilde Henningsen og 2-5b. Hermann Henningsen.

2-5a. MATHILDE HENNINGSEN. Gift med en storkøbmand som også ejede sølvminer i Mexico. Der er 7 børn i ægteskabet. 5 drenge er blevet sendt til bedsteforældrene i Hamburg for at gå i skole. De er nu atter i Mexico.

2-5b. HERMANN HENNINGSEN. Han blev uddannet apoteker og gift med en bryggeriejers datter. Ægteparret bosatte sig i Mexico. Der er en datter i ægteskabet.

□

Ane H 10 CHRISTIAN FREDERIKSEN

Han blev født den 27. oktober 1799 i Borum by og sogn ved Århus, døbt i 1799 i Borum og konfirmeret i Falling Kirke i 1815. Han var husmand og bødker i Svinballe, Trustrup, Hundslund sogn. Christian Frederiksen blev gift den 23. november 1822 i Falling Kirke med ANNE MARGRETHE JØRGENDATTER. Han døde den 16. juni 1870 i Hundslund. Søn af ane H 20 og ane H 21.

Ane H 11 ANNE MARGRETHE JØRGENDATTER

Hun blev født i Vedslet sogn, døbt den 31. marts 1799 og konfirmeret i Falling Kirke i 1815. Hun døde den 27. april 1876 i Hundslund sogn. Datter af ane H 22 og ane H 23. I ægteskabet var der tre børn: 1. Kirstine Christiansdatter, 2. Georgine Christiansdatter Frederiksen og 3. Helene Christiane Frederiksen.

1. Kirstine Christiansdatter (ane H 5). Født den 16. marts 1823 i Svinballe, Hundslund sogn.

2. Georgine Christiansdatter Frederiksen. Født i Svinballe, Hundslund sogn ca. år 1834.

3. Helene Christiane Frederiksen. Født i Svinballe, Hundslund sogn ca. år 1839.

□

Ane H 12 ASMUS ASMUSSEN

Han blev født den 19. januar 1763 i Husum, Sydslesvig. Han var grynmøller i Husum. Fra ca. år 1794 til 1801-1802 var han forpagter af Kilsing Mølle, en kongelig privilegeret grynmølle i Adelby sogn ved Flensborg. Den 13. juni 1803 får han af ejeren af herregården Engelsholm i Nørup sogn skøde på parcellen nr. 10 af hovedgårdens jorder på Engelsholm Mark for en købesum af 770 rigsdaler, for hvilke han udsteder en obligation til godsejeren med sikkerhed i ejendommen. Ved folketællingen i 1834, 1840 og 1845 bor han i Sødover by i Nørup sogn i et hus som indsidder og almisselem sammen med hustruen. Asmus Asmussen døde den 17. april 1846 i Sødover, Nørup sogn. Han blev gift første gang i Husum den 20. marts 1789 med Margaretha Jensen. Hun blev født i Husum og døde på Kilsing Mølle 1796 eller 1797. Hun var datter af brændevinsbrænder i Husum Christian Jensen og hustru Margaretha Eggebeck. Børn: 1-1. Johann Jacob Asmussen, 1-2. Margaretha Asmussen, 1-3. Christina Asmussen, 1-4. Christina Asmussen og 1-5. Dorothea Asmussen.

1-1. JOHANN JACOB ASMUSSEN, opkaldt efter farfaderen. Døbt i 1790 i Husum. Han er formentlig død som barn i Husum eller Flensborg.

1-2. MARGARETHA ASMUSSEN. Døbt i 1792 i Husum. Hun blev viet i Nørup den 7. august 1814 til velfornemme skomagermester Benned Stephensen fra Lund, formentlig i Tamdrup eller Hørning sogn.

1-3. CHRISTINA ASMUSSEN. Født den 7. januar 1795 på Kilsing Mølle. Død samme sted den 21. april 1795.

1-4. CHRISTINA ASMUSSEN. Født den 22. oktober 1796 på Kilsing Mølle.

1-5. DOROTHEA ASMUSSEN. Født den 22. oktober 1796 på Kilsing Mølle.

ASMUS ASMUSSEN blev gift anden gang i Adelby den 14. august 1798 med Hedewig Magdalena Wolff. Hun blev født i Kappel ca. år 1759 som datter af Claus Wolff og hustru Benedicte Hinrichsen, og hun døde på Engelsholm Mark, Nørup sogn. Hun blev begravet den 14. maj 1813. Den 19. juli 1813 holdes der skifte efter hende. Foruden ægtemanden efterlod hun den 12 årige søn Christian, som Gyde Pedersen af Diggerhus blev formynder for. Ejendommens værdi blev ved skiftet sat til 400 rigsbankdaler. Hertil kom indbo og besætning, blandt andet 3 køer til henholdsvis 25, 24 og 20 rigsbankdaler. 6 får med lam til 18 rigsbankdaler. De samlede værdier blev 554 rigsbankdaler, 3 mark og 12 skilling. Herfra gik restgælden af købesummen til den daværende ejer af Engelsholm Herregård generalkommissær Pedersen med 170 rigsbankdaler og 50 rigsbankdaler til Jens Olufsen i Tørskind. Herefter blev der til lige deling mellem far og søn 334 rigsbankdaler. For sønnens andel fik han sikkerhed i ejendommen, og beløbet synes at være blevet betalt til ham i 1822, da han gav afkald overfor faderen.

2-1. CHRISTIAN ASMUSSEN blev født på Kilsing Mølle i Adelby den 22. januar 1801 og konfirmeret i Nørup Kirke 1816. Han er ved folketællingen 1834 beboer af et fæstehus og hjulmager i Egtved by og sogn, Jerlev herred. Men ved folketællingen i 1840 og 1845 er han forpagter af Kjeldkjær Mølle, også kaldet Lille Mølle, i Bredsten sogn.

Han blev gift den 27. maj 1826 i Bredsten med Anne Else Lauridsdatter, født i Kærbølling, Bredsten sogn, og døbt den 24. maj 1803. Hun var datter af væver Laurids Nielsen og hustru Cathrine Sophie.

Børn: 2-1a. Hedevig Magdalena Christiansdatter, 2-1b. Cathrine Sophie Christiansdatter, 2-1c. Asmus Asmussen, 2-1d. Peder Christiansen, 2-1e. Elisabeth Christiansdatter og 2-1f. Sinnet Christiansdatter.

2-1a. HEDEVIG MAGDALENA CHRISTIANSDATTER. Født i Egtved den 18. november 1826.

2-1b. CATHRINE SOPHIE CHRISTIANSDATTER. Født i Egtved den 15. august 1830.

2-1c. ASMUS ASMUSSEN. Født i Egtved den 30. maj 1833.

2-1d. PEDER CHRISTIANSEN. Født i Egtved den 29. januar 1836.

2-1e. ELISABETH CHRISTIANSDATTER. Født i Egtved den 15. juni 1838.

2-1f. SINNET CHRISTIANSDATTER. Født på Lille Mølle, Bredsten sogn, den 21. juni 1842.

ASMUS ASMUSSEN, velfornemme husmand og enkemand fra Tinghus på Engelsholm Mark der er søn af ane H 24 og ane H 25, blev gift tredje gang den 7. august 1814 i Nørup sogn med **ELISABETH HANSEN**.

Ane H 13 ELISABETH HANSEN

Hun blev født på herregården "Lindbjerg" i Ølgod sogn, Vestjylland og døbt den 20. april 1778. Hun døde den 28. august 1856 i Sødover, Nørup sogn. Elisabeth Hansen blev gift første gang i huset på Lindbjerg med Laurids Schytte, født ca. 1770 og død i Hodde præstegård den 30. september 1803. Han var købmand i Varde og blev den 22. april 1801 erklæret fallit. I dette ægteskab var der tre børn, hvoraf de to var døde i 1807. Blandt dem: A1. Laurids Nicolai Schytte og A2. Ursula Maria Schytte.

A1. LAURIDS NICOLAI SCHYTTE. Født i Varde den 4. august 1797 og begravet samme sted den 29. maj 1800.

A2. URSULA MARIA SCHYTTE. Født i Varde den 23. oktober 1802. I 1807 opholdt hun sig hos moderens morbroder, Søren Lund, på herregården Visselbjerg i Alslev sogn, mens moderen opholdt sig i København. Ursula Maria Schytte blev konfirmeret den 13. april 1817. Hun forlod sognet i 1823 for at rejse til Varde.

ELISABETH HANSEN var datter af ane H 26 og ane H 27. I ægteskabet med Asmus Asmussen var der 2 børn: 3-1. Hedevig Cathrine Asmussen og 3-2. Severin Nicolai Asmussen.

3-1. HEDEVIG CATHRINE ASMUSSEN. Født den 13. april 1819 på Engelsholm Mark. Konfirmeret i 1833 i Nørup sogn.

3-2. SEVERIN NICOLAI ASMUSSEN. (Ane H 6). Født den 28. juni 1821 på Engelsholm Mark.

□

Ane H 14 OTTO KNUDSEN

Han blev født i Vraa, Lejrskov sogn og døbt den 23. december 1787. Han var husmand (Lilhedhus) og senere gårdmand på Lejrskov Mark. Otto Knudsen blev gift den 12. august 1820 i Lejrskov med JOHANNE CHRISTENSDATTER. Han døde den 30. april 1855 i Lejrskov. Søn af ane H 28 og ane H 29.

Ane H 15 JOHANNE CHRISTENSDATTER

Hun blev født i Højrup, Lejrskov sogn og døbt den 6. oktober 1789. Hun døde den 21. maj 1859 i Lejrskov. Datter af ane H 30 og ane H 31. Børn: 1. Knud Ottosen, 2. Maren Ottosdatter, 3. Christen Ottosen, 4. Jeppe Ottosen, 5. Bodil Cathrine Ottosdatter og 6. Mette Kirstine Ottosdatter.

1. KNUD OTTOSEN. Født på Lejrskov Mark den 10. januar 1821. Død i Horsens den 21. februar 1907. Han boede Fredensgade 5. Knud Ottosen dimitterede fra Jelling Seminarium og blev skolelærer i Hylke og kirkesanger i Søvind. Han blev ridder af Dannebrog og modtog ordenen i 1884. Han skrev bogen »En landsbylærer ser tilbage«. Et originalt og fængslende bidrag til den danske skoles historie og den biografiske litteratur i det hele taget. Knud Ottosen blev gift den 4. april 1854 med Ane Sørensen, som blev født den 6. juli 1835 og døde den 17. november 1898 i Horsens. Ane Sørensen var datter af væver Søren Rasmussen og hustru Johanne Hansdatter. Børn: 1a. Johan Ottosen, 1b. Otilie Ottosen og 1c. Marius Ottosen.

1a. JOHAN OTTOSEN. Født den 31. januar 1859 i Hylke syd for Skanderborg, og han døde i København den 10. marts 1904. Han blev student fra Horsens Statsskole i 1878, studerede først teologi, men endte med at tage skoleembedseksamen med historie som hovedfag. Johan Ottosen blev lærer ved Efterslægtsselskabets Skole fra 1885-99. Han blev senere skoleinspektør og folketingsmand for Københavns Amts 1. valgkreds. Johan Ottosen fik en plads i Danmark Historiens "Blå bog". Han udgav blandt andet værkerne: "Nordens Historie" i 1891 og "Vor Historie" i 1901-1904. Johan Ottosen blev gift første gang den 10. oktober 1885 med Augusta, som blev født den 30. januar 1861 i Ærøskøbing og døde i 1886. Hun var datter af by- og herredsfoged, etatsråd Johan Ernst August Carstens og hustru Maren Rasmussen. Johan Ottosen blev gift anden gang den 11. september 1890 med forfatteren Martha Johannsen, som blev født den 11. september 1866 i Flensborg. Hun døde i 1928. Hun var datter af den sønderjyske fører, rigsdagsmand og redaktør Gustav Johannsen i Flensborg, han blev optaget i Danmarks Historiens blå bog. På den gamle rytterskole i Hylke er der opsat en mindetavle for forfatteren Johan Ottosen. Der står:

HER I DEN GAMLE RYTTERSKOLE
FØDTES 31. JANUAR 1859
FORFATTEREN OG HISTORIKEREN JOHAN OTTOSEN
DER SKREV SANGEN "DET HAVER SÅ NYLIGEN REGNET".

Digteren Olaf Andersen skrev:
Johan Ottosen til minde

Dybe strænge rørtes,
når til fælles trøst
Sønderjylland hørtes
syngte med hans røst.
Det var hjertets stemme,
varm af tro og trods.
Aldrig skal vi glemme,
hvad han skænkede os!

En fortæller blev han,
ærlig, sund og djærv.
Nordens saga skrev han,
folkets tidehverv
fra en bunden fortid
mellem snævre hegn
til en havfrisk vaartid
i vor friheds tegn.

Kort, men rig og frodig
var hans arbejdsdag
viet til frimodig
kamp for folkets sag.
Sang og syn og viden,
livsensnær og sand,
blev hans maal i striden
for den jævne mand.

»Det haver så nyligen regnet«, blev sunget i marts 1890 ved sønderjydernes besøg i København.

Det haver så nyligen regnet

Det haver så nyligen regnet,
det har stormet og pisket i vor lund,
frø af ugræs er føget over hegnet, -
åg på nakke og lås for vor mund.
Årets løb har sin lov,
der blev tyst i vor skov,
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov!
Det har regnet, men regnen gav grøde,
det har stormet, - men stormen gjorde stærk.
Som de troede, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.

Og de tro'de at hjertebånd kan bryde,
og de tro'de, at glemmes kan vor ret;
de skal vide, de aldrig ser de sidste,
de skal vide, at ingen bliver træt.
Ti, som årene randt,
så's det: båndene bandt,
kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.

De kan spærre med farver og med pæle,
de kan lokke med løfter og med løn,
fælles sprog giver vore tanker mæle,
fælles vilje gør kampdagen skøn.
Nye stridsmænd skal dér,
nye stridsmænd skal her
slutte kreds om den fane, vi har kær.

Ja, det haver så nyligen regnet,
og de træer, de drypper endnu;
mangen eg er for uvejret segnet,
men endda er vi frejdige i hu;
viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for dem, som tror.

1b. OTTILIE OTTOSEN. Født i 1860 og død i 1914. Hun blev gift med lærer Søren Kristensen Hedegaard i Hylke. I ægteskabet var der en søn: Olaf Hedegaard. Født i 1890 og død i 1976. Han var en meget fremtrædende bankmand, ledende direktør i Handelsbanken i årene fra 1934 til 1960.

1c. MARIUS OTTOSEN. Født den 19. maj 1862 i Hylke. Han var sanginspektør og lektor i Haderslev. I en årrække var han lektor og sanginspektør på Horsens Statsskole. Han døde i 1936 formentlig i Haderslev. Dimitterede fra Jelling Seminarium i 1882, samme år var han huslærer på Eliseholm ved Jelling, ligeledes samme år lærer ved Horsens borgerlige Realskole. I 1886 timelærer og i 1888 adjunkt ved Horsens lærde Skole. I 1906 overlærer samme sted, fra 1920 til pensioneringen lektor ved Haderslev Katedralskole, fremtrædende koncertsanger og kordirigent, Ridder af Dannebrog i 1921. Dannebrogsmænd i 1934. Han blev gift i Jelling den 30. oktober 1886 med Christine Jørgensen, født i Jelling den 9. juni 1864, datter af skolelærer og kirkesanger i Jelling, Matthias Jørgensen og hustru Catharine Marie Møller. Følgende børn kendes:

1c-1. KNUD MATTHIAS OTTOSEN. Født i Horsens den 14. november 1887 og død den 16. januar 1972 formentlig i København. Student i Horsens i 1906, cand. theol. i 1912, lærer i København fra 1913 til 1914, præst i Tvede ved Randers til 1918, derefter præst i Sandø på Færøerne og senere præst i Vanløse fra 1930 og ved Sions Kirke i København fra 1941 til pensioneringen i 1955 samt provst i årene 1935 til 1955. Ridder af Dannebrog. Bopæl: Hostrups Have 40, København. Han blev gift i Glostrup den 4. april 1915 med Eli Høfler Simonsen, født i Horsens den 18. marts 1891, død den 17. oktober 1959. Hun var datter af arrestforvarer Peter Alfred Simonsen og hustru Marie Elisabeth Høfler. To børn kendes:

1c-1a. BJØRN OTTOSEN. Født den 1. februar 1916 på Dr. Esmanns Fødeklinik i Løngangsstræde i København, døbt i Tvede Kirke ved Randers den 21. februar 1916. Student fra Efterslægten Gymnasium i København i 1935, cand. mag. (historie, geografi og engelsk) i 1945, timelærer, adjunkt og fra 1. august 1962 lektor ved Slagelse Gymnasium. Han blev gift i Vanløse den 3. februar 1940 med husholdningslærer Henni Nissen Petersen.

1c-1b. EJGIL OTTOSEN. Født i Tvede den 5. april 1918, døbt i Tvede den 23. juni 1918.

1c-2. ANNA CATHARINE OTTOSEN. Født i Horsens den 11. juni 1890. Død i 1982. Dimitterede fra Horsens Seminarium i 1913, i 1914 lærerinde ved Horsens kommunale Skolevæsen, 1919 fast ansat ved Borgerskolen i Tordenskjoldsgade. Hun blev gift i Klosterkirken i Horsens den 15. juli 1920 med Aage Andersen, født i St. Dalby den 6. april 1892. Søn af enelærer i St. Dalby Hans Andreas Andersen og hustru Jakobine Helene, født Olesen. Dimitterede fra De danske realskolelærers Seminarium i 1913, samme år lærer ved Haslev Realskole, 1916 timelærer ved Horsens kommunale Skolevæsen. 1918 fast ansat som lærer ved Borgerskolen i Kildegade. Der var ingen børn i ægteskabet.

1c-3. CLAUS CHRISTIAN OTTOSEN. Født i Horsens den 8. marts 1893. Student i Horsens i 1911, cand. phil. i 1912, dimitterede fra Jelling Seminarium i 1914, samme år vikar ved Københavns Skolevæsen, 1917 timelærer sammesteds, 1917 adjunkt ved Randers Statsskole, 1920 lærer i Gentofte, 1930 adjunkt og fra 1937 til pensioneringen lektor ved Sønderborg Statsskole,

1916 løjtnant af reserven, 1952 Ridder af Dannebrog. Han blev gift med Molly Andersen. En søn kendes:

1c-3a. JØRGEN OTTOSEN. Født i København den 23. juli 1924. Student i Sønderborg i 1942, cand. jur. i København i 1952, 1969 kontorchef i Det almindelige Danske Ejendomsselskab. Han blev gift den 23. juni 1952 med Edith Jensen, født den 21. maj 1930.

1c-4. INGER MARGRETHE OTTOSEN. Født i Horsens den 2. maj 1897. Realeksamen i 1916, dimitterede fra Ribe Seminarium i 1919, faglærereksamen i engelsk i 1927, 1920 til 1925 lærer ved forskolen til Haderslev Katedralskole, 1927 lærer ved Duborgskolen i Flensborg, gymnasieoverlærer ved Duborgskolen til pensioneringen, Ridder af Dannebrog.

1c-5. KIRSTEN OTTOSEN. Født i Horsens den 11. oktober 1898. Realeksamen i Horsens i 1915, uddannet som boghandlermedhjælper, elev ved Haderslev Centralbibliotek og afgangseksamen fra Statens Biblioteksskole i 1924. Bibliotekar i Vejle i 1926, i København i 1933, børnebibliotekar i Haderslev i 1935 og ledende børnebibliotekar ved Flensborghus Bogsamling, senere Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1946-1965. Kirsten Ottosen har skrevet nogle morsomme minder i jubilæumsskriftet: Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig 1921 til 1971. Hun var ugift.

1c-6. JOHAN OTTOSEN. Født i Horsens den 8. marts 1906. Student i Haderslev i 1924, medicinsk embedseksamen i København i 1931, reservelæge og vikar ved Tuberkulosehospitalet i Åbenrå i 1931, fra oktober 1933 praktiserende læge i Hoptrup. Desuden skolelæge, kasemelæge og distriktslæge i Hjemmeværnet. Han blev gift i Ordrup den 30. juli 1931 med fysioterapeut Dagmar Regitze Honnens de Lichtenberg, født i Helsingør den 15. juli 1906, død i Hoptrup den 21. juli 1981. Hun var datter af kaptajn Gerhard Honnens de Lichtenberg og hustru Mathilde Olga Caroline Paul. En søn, Knud Ottosen, er født i Hoptrup den 6. april 1937. Han blev klassisk-sproglig student fra Haderslev i 1956 og cand. theol. fra Århus Universitet i 1963, ligesom han i 1965 fik universitetets guldmedalje for en teologisk prisafhandling. Han blev straks ansat ved Århus Universitet og har været universitetslektor ved Det teologiske Fakultet fra 1972, ligesom han fra 1976 har været ulønnet hjælpepræst i Skejby-Lisbjerg sogne lidt nord for Århus. Bopæl: Tousvej 20, 8230 Åbyhøj. Han blev gift den 26. november 1960 med Kirsten Poul Hansen, der er født i Århus den 2. januar 1938 som datter af den kendte døvepræst Poul Frede Hansen og hustru Ellen Marie, født Nielsen.

2. MAREN OTTOSDATTER. Født på Lejrskov Mark den 20. september 1822. Død i Ferup, Lejrskov sogn den 26. august 1855 som ugift husejerske.

3. CHRISTEN OTTOSEN. Født på Lejrskov Mark den 20. maj 1825. Han var husmand i Lejrskov. Christen Ottosen blev gift i Lejrskov den 16. april 1853 med Mette Cathrine Pedersdatter. Født i Harte den 11. maj 1826. Død i Lejrskov den 2. april 1858. Hun var datter af gårdmand i Harte Peder Jacobsen og hustru Ane Kirstine Iversdatter. Christen Ottosen blev gift anden gang i Lejrskov den 26. november 1858 med Karen Thomasdatter. Født i Give sogn den 14. marts 1821. Hun var datter af Thomas Nielsen og hustru Karen Jacobsdatter. I det første ægteskab var der en datter:

Mette Cathrine Christensen, født i Lejrskov den 25. marts 1858 og konfirmeret den 7. april 1872.

4. **BODIL CATHRINE OTTOSDATTER.** (Ane H 7). Født på Lejrskov Mark den 17. maj 1826.

5. **JEPPE OTTOSEN.** Født på Lejrskov Mark den 10. januar 1829. Død i Lejrskov den 3. februar 1856 som ugift gårdmand.

6. **METTE KIRSTINE OTTOSDATTER.** Født på Lejrskov Mark den 7. april 1831. Hun blev gift i Lejrskov den 20. marts 1857 med Peder Jørgen Pedersen. Født i Jordrup den 22. februar 1831. Han var søn af husmand i Jordrup Peder Jørgensen og hustru Karen Sørensdatter.

□

Ane H 16 NICOLAI HENNINGSEN

Han blev født den 22. januar 1755 i Wipholm. Han var ejer af Wipholm, Sørup sogn, Flensborg amt fra 1780 til 1804, da han blev afløst af Detlef Friedrich Henningsen, der igen blev afløst af Peter Henningsen, som havde gården fra 1831 til 1847. Gården var dermed i slægtens besiddelse i ca. 170 år. Nicolai Henningsen blev gift den 11. august 1780 i Sørup sogn med ANNA CHRISTINE JORDT. Han døde den 2. juli 1831 i Barg. Søn af ane H 32 og ane H 33.

Ane H 17 ANNA CHRISTINE JORDT

Hun blev født i 1758 i Barg, Sørup sogn, Flensborg amt. Datter af ane H 34 og ane H 35. Børn: 1. Metta Maria Henningsen, 2. Anna Margaretha Henningsen, 3. Nicolai Henningsen, 4. Catharina Dorothea Henningsen, 5. Metta Maria Henningsen, 6. Peter Henningsen, 7. Laust Henningsen, 8. Mette Margrethe Henningsen, 9. Anna Maria Henningsen, 10. Nicolai Henningsen, 11. Henning Henningsen, 12. Anna Catharina Henningsen og 13. Jørgen Henningsen.

1. **METTA MARIA HENNINGSEN.** Født den 25. juli 1781 i Barg. Død den 11. oktober 1786 i Barg.

2. **ANNA MARGARETHA HENNINGSEN.** Født den 11. januar 1783 i Barg. Død den 17. oktober 1787 i Barg.

3. **NICOLAI HENNINGSEN.** Født den 27. oktober 1784 i Barg. Død den 20. marts 1837 i Barg. Gift første gang den 14. april 1806 i Sørup med Theodora Sophie Wilhelmine Schroeter, datter af Christian Freidrich Schroeter, generalmajor i Den kongelige danske Armé og hustru Margar Maria Sandern, Rendsburg. Hun døde den 22. december 1813 i Barg. Der var tre børn i ægteskabet.

4. **CATHARINA DOROTHEA HENNINGSEN.** Født den 19. juli 1786 i Barg. Død den 27. oktober 1786 i Barg.

5. **METTA MARIA HENNINGSEN.** Født den 8. september 1787 i Barg. Død den 6. november 1787 i Barg.

6. PETER HENNINGSEN. (Ane H 8). Født den 21. marts 1789. Død den 2. juni 1850.
7. LAUST HENNINGSEN. Født i 1791.
8. METTE MARGRETHE HENNINGSEN. Født i 1792.
9. ANNA MARIA HENNINGSEN. Født i 1793.
10. NICOLAI HENNINGSEN. Født i 1793.
11. HENNING HENNINGSEN. Født i 1798.
12. ANNA CATHARINA HENNINGSEN. Født i 1800.
13. JØRGEN HENNINGSEN. Født i 1802.



Ane H 18 JENS JENSEN KALHAUGE

Han blev født ca. år 1744. Han var markvogter og boede i markhuset på Ribe bys mark. Senere var han tømmersvend i Ribe og boede til leje i Puggårdsgade. Jens Jensen Kalhauge blev gift den 17. september 1773 i Ribe med JOHANNE JENSDATTER. Han døde den 29. september 1818 i Ribe. Søn af ane H 36 (ukendt) og ane H 37 (ukendt).

Ane H 19 JOHANNE JENSDATTER

Hun blev født ca. år 1753 og døde den 3. marts 1830 i Ribe. Datter af ane H 38 (ukendt) og ane H 39 (ukendt). Børn: 1. Helene Marie Jensdatter, 2. Jens Jensen, 3. Christen Jensen Kalhauge og 4. Peder Jensen Kalhauge.

1. HELENE MARIE JENSDATTER (ane H 9). Døbt den 16. april 1777.
2. JENS JENSEN. Født ca. 1781.
3. CHRISTEN JENSEN KALHAUGE. Født ca. 1783. Død i Ribe den 15. maj 1849. Han var dag-lejer i Ribe.
4. PEDER JENSEN KALHAUGE. Født ca. 1787. Han er hjemme i 1801.



Ane H 20 FREDERIK CHRISTIAN NIELSEN

Han blev født ca. år 1771 og døde før 1834. Han var ifølge folketællingen i året 1801 jordløs husmand og bødker i Borum sogn og by. Frederik Christian Nielsen blev gift med KIRSTEN (eller KIRSTINE) CHRISTIANSDATTER ca. år 1796. Søn af ane H 40 (ukendt) og ane H 41 (ukendt).

Ane H 21 KIRSTEN (eller KIRSTINE) CHRISTIANSDATTER

Født ca. år 1764. Død som enke på aftægt hos datteren i Gylling by og sogn den 2. juli 1836, da hendes alder opgives som 72 år. Datter af ane H 42 og ane H 43. I ægteskabet var der fire børn: 1. Helene Marie Frederiksdatter, 2. Christian Frederiksen, 3. Elisabeth Frederiksdatter og 4. Niels Frederiksen.

1. HELENE MARIE FREDERIKSDATTER. Født ca. 1797, konfirmeret i Falling Kirke i 1814 og gift i Gylling Kirke den 23. januar 1821 med Anders Thomassen, 38 år gammel og formentlig født i Ålstrup, Falling sogn ca. 1783. Han nævnes i 1825 som gårdmand i Svinballe, Hundslund sogn, men familien synes at være flyttet herfra.

2. CHRISTIAN FREDERIKSEN (ane H 10). Født i Borum by og sogn ved Århus den 27. oktober 1799.

3. ELISABETH FREDERIKSDATTER. Født i Storring sogn den 23. juli 1801, hjemmedøbt den 24. juli og fremstillet i Storring Kirke den 29. august 1801. Hun døde efter 1845. Hun blev gift i Falling Kirke den 14. januar 1825 med Anders Poulsen. Han blev født i Uldum ca. 1800 og døde efter 1845. Han er ved folketællingen i 1834, 1840 og 1845 husmand og bødker i Gylling by og sogn men ses her ikke ved folketællingen i året 1850.

4. NIELS FREDERIKSEN. Født i Storring sogn, hjemmedøbt den 13. december 1807 og fremstillet i Storring Kirke den 10. januar 1808. Han blev konfirmeret i Falling Kirke i året 1823.

□

Ane H 22 JØRGEN RASMUSSEN

Han blev født ca. 1749 og døde i Falling sogn den 1. maj 1838, 89 år gammel. Han var husmand og arbejdsmand på herregården "Aakjær" i Falling sogn. Han blev gift i Vedslet sogn den 18. december 1798 med ANNA JUSTINE PEDERSDATTER. Søn af ane H 44 (ukendt) og ane H 45 (ukendt).

Ane H 23 ANNA JUSTINE PEDERSDATTER

Datter af Ane H 46 (ukendt) og ane H 47 (ukendt). I ægteskabet kendes to børn: 1. Anne Margrethe Jørgensdatter og 2. Bodil Jørgensdatter.

1. ANNE MARGRETHE JØRGENDATTER (ane H 11). Født i Vedslet sogn og døbt den 31. marts 1799. Konfirmeret i Falling Kirke i 1815.

2. **BODIL JØRGENDATTER**. Født i Vedslet sogn og døbt den 19. april 1801. Konfirmeret i Faling Kirke i 1815.



Ane H 24 JOHANN JACOB ASMUSSEN

Han blev født ca. år 1736 i Eggebæk sogn, Flensborg og Slesvig amter. Han var grynmøller i Husum og fik borgerskab i juli 1767. Johann Jacob Asmussen blev gift (første gang) i Eggebæk sogn med **CHRISTINE JACOBSEN**. Han døde efter 1789. Søn af ane H 48 og ane H 49.

Ane H 25 CHRISTINE JACOBSEN

Hun blev født ca. år 1729 i Treja sogn, Sydslesvig og døde den 7. januar 1776 i Husum. Datter af ane H 50 og ane H 51.



Ane H 26 NIELS HANSEN

Han var ejer af herregården "Lindbjerg" i Ølgod sogn, Vestjylland. Han blev født ca. år 1709 formentlig i Vestjylland som søn af Hans Nielsen og Cecilie Marie Nielsdatter. Niels Hansen blev ejer af Lyne Kro ifølge skøde af 4. juni 1766 fra generalkommissær i København Stephan Hansen. Han havde en lidt yngre broder af samme navn, som døde på Lindbjerg den 29. maj 1778, 65 år gammel. Den yngre Niels Hansen blev gift med Else Axelsdatter fra Ådum sogn. De ejede et lille hus i Tarm. Hustruen forlod ham imidlertid med deres to døtre, Sidsel Marie, født ca. 1756 og Dorthe Marie, født 1760. Den yngre Niels Hansen var blind. Han opholdt sig 8 1/2 år på Lyne Kro hos broderdatteren og hendes mand Christen Christensen, indtil han kort før sin død kom til Lindbjerg. Niels Hansen blev trolovet den 7. november 1738 og gift første gang den 3. december 1738 i Torstrup Kirke ved Varde med Ingeborg Madsdatter. Hun blev født ca. år 1700 på Nielsbygård, en lille herregård i Føvling sogn. Hun var datter af herremanden og godsejeren Mads Termansen og hustru, som formentlig har heddet Agathe Poulsdatter. Ingeborg Madsdatter fik den 4. december 1722 døbt en uægte søn i Føvling Kirke. Han blev døbt Christen Jepsen. Barnefaderens navn er ikke anført, men han har formentlig været den ridefoged Jeppe Sørensen, som Ingeborg Madsdatter blev gift med den 4. juni 1723 på Nielsbygård. Ægteparret flyttede derefter til en gård i Sig i Torstrup sogn ved Varde, hvor Jeppe Sørensen døde ca. år 1733. Han efterlod sig enken og fem umyndige børn, hvis lavværge var den berygtede bondeplager, herremanden og godsejeren til Viumgård, Søren Sørensen Sterm, søn af degnen Søren Andersen Sterm og hustru Maren Simonsdatter i Ullits. Søren Sørensen Sterm tog også træhesten i anvendelse. Hvor meget træhesten har været brugt i Vestjylland, ved man ikke, men en licitation i 1769 omfattede anskaffelsen af 5 træheste til kirkerne i Esbjerg området. Et eksempel fra Viumgård ved Lydum fortæller, at en mand blev krøbling efter at have redet træhesten under bondeplageren Søren Sørensen Sterm. Han førte en utrolig mængde retssager mod sine bønder. Da han i 1730 overtager gården "var den så blottet for mandskab, at der ikke var en eneste til gårdfæstning tjenlig karl på den, men alene dovne gamle fæstebønder og ganske unge utjenlige drenge og mødte de den mindste modsigelse vandrede de straks sydpå til Holsten".

Da Søren Sørensen Stern døde den 19. april 1754, skriver præsten: "Han blev begravet den 27. april uden ceremoni af betydning. Ingen græd for ham, og ingen længtes efter ham, han fik dermed ende på alle sine processer, og mange fik ro for ham, han giver nu ej mere forargelse, men høster frugten af sit arbejde i livet". Ingeborg Madsdatter havde den 28. august 1733 fået kongelig bevilling på, at hun måtte sidde i uskiftet bo, hvilket forklarer, at skiftet efter Jeppe Sørensen først blev påbegyndt den 5. november 1738. Ved skiftet fik Ingeborg Madsdatter 447 rigsdaler som sin del af arven, medens de 5 umyndige børn delte 469 rigsdaler. Niels Hansen repræsenterede derefter hende og børnene ved skiftet efter Jeppe Sørensen, så parret må have kendt hinanden godt på forhånd. Niels Hansen købte også en masse indbo på auktionen efter Jeppe Sørensen. Den 7. november 1738 blev Ingeborg Madsdatter og Niels Hansen trolovet, og den 3. december 1738 blev de gift i Torstrup Kirke. Ingeborg Madsdatter døde på Lyne Kro den 2. april 1766, 66 år gammel. De 5 børn voksede op på Lyne Kro, og stod åbenbart deres stedfar nær. Ingeborg Madsdatter og Jeppe Sørensens børn: 1. Christen Jepsen, 2. Mads Jepsen, 3. Søren Jepsen, 4. Agatha Jensdatter og 5. Karen Jensdatter.

3. SØREN JEPSEN kaldet Søren Jepsen Lyhne. Han var en anset og velstående købmand i Ribe. Han ejede desuden gården Lustrupholm i Sct. Cathrine landsogn og var kirkevæрге for Sct. Cathrine Kirke. Han døde i Ribe og blev da i kirkebogen kaldt Sct. Cathrine Kirkes uforglemmelige væрге. I sit ægteskab med Karen Foersom fra Ribe, en søster til præsten og provsten Christian Foersom i Hygum, havde han en række børn, hvoraf de to sønner Mathias Lyhne og Jens Lyhne blev præster.

NIELS HANSEN tilbød ved skiftet efter Ingeborg Madsdatter alle hendes arvinger samt sine egne to døtre 5000 rigsdaler til fuld afgørelse af deres mødrene arv, og oven i købet at betale sin egen ugifte datter, Berte Nielsdatter Hansen og hans kones moderløse datterdatter, Agathe Madsdatter Aargab hver 100 rigsdaler, hvorved han håbede at vise for den retsindige verden, at han ej alene havde beregnet hans myndige medarvinger efter yderste evne, men endog fast over evne. Et tilbud som blev accepteret. Den mundtlige overlevering vil vide, at Niels Hansen myrdede Ingeborg Madsdatter. Dette er uden tvivl forkert, det drejer sig om en tidligere kromand i Lyne, Søren Nielsen Rask. Kroen var på et tidspunkt bortfæstet til Jens Lund, der blev begravet i Lyne den 13. december 1725. Han enke, Maren Hansdatter, blev gift den 23. april 1726 i Lyne med Søren Nielsen Rask, som overtog driften af kroen. Søren Nielsen Rask behandlede imidlertid sin hustru så brutalt, at øvrigheden greb ind. Han var kromand til sin død i 1737. Han blev begravet den 17. november 1737, 43 år gammel. I ægteskabet med Niels Hansen havde Ingeborg Madsdatter to døtre, hvis skæbne synes at have været lidt trang, selvom de var født til velstand. De to døtre: 2-1. Cecilie Marie Nielsdatter Hansen og 2-2. Berte Nielsdatter Hansen.

2-1. CECILIE MARIE NIELSDATTER HANSEN. Født på Lyne Kro og døbt den 29. september 1739. Hun blev gift med Hans Andersen, som var farver i Varde. Hans Andersen havde tidligere giftet sig til farveriet og en gård i Varde. I 1771 solgte han farveriet og gården i Varde og blev farver i Kirkeby, hvor ægteparret boede i et hus i Sdr. Omme sogn. Her døde Hans Andersen i 1778. I dette ægteskab var der en søn, Niels Andreas, født i Kirkeby og døbt den 1. september 1774. Formynder for ham under skiftet var Hans Andersens broder, Anders Andersen, der i 1764 eller 1765 havde giftet sig til herregården Fårup i Jelling sogn. Cecilie Marie Nielsdatter Hansen giftede sig anden gang i Sdr. Omme med Niels Christian Havning.

2-2. BERTE NIELSDATTER HANSEN. Født på Lyne Kro og døbt den 15. maj 1743. Hun blev den 24. januar 1769, efter særlig tilladelse, gift i huset på Lindbjerggård med en ung karl, Christen Christensen. For 1190 rigsdaler fik han, den 24. april 1770 af Niels Hansen, skøde på Lyne Kro og nogle enge på Nr. Bork mærsk. Den 30. marts 1774 fik han, af den rige adelsmand, oberstløjtnant Preben Brahe til Hvedholm på Fyn, skøde på Lyne og Kvong kirker med tiender og tilhørende ejendomme, som tidligere hørte ind under godset Grubbesholm i Nr. Bork sogn, som Preben Brahe havde arvet efter sin søster og dennes mand, kirkeinspektør og etatsråd Frederik Hein til Stensgård på Fyn. Christen Christensen skulle betale Preben Brahe 3900 rigsdaler for kirkerne, dette var han imidlertid ikke i stand til, hvorfor Preben Brahe den 22. februar 1779 gjorde udlæg både i de to kirker og kroen, som derefter på tvangsauktion den 15. maj 1779 blev solgt til forskellige købere. Den 14. marts 1782 var der efter hans egen begæring holdt auktion over en del af familiens indbo og noget kvæg, det indbragte 155 rigsdaler. Christen Christensen blev begravet i Lyne den 11. april 1782, 39 år gammel. Efter hans død, den 15. august 1782, holdtes der på Lyne kirkegård auktion over indbo, klæder, bøger og kreaturer tilhørende den afdøde, det indbragte 113 rigsdaler og 10 skilling. Berte Nielsdatter Hansen døde i Lyne den 26. juni 1823, 80 år gammel. I ægteskabet var der fire børn: 1. Ingeborg Christensdatter døbt i Lyne den 16. september 1770 og konfirmeret i Lyne i 1787. 2. Niels Christensen døbt i Lyne den 1. januar 1772. 3. Christen Christensen døbt i Lyne den 1. august 1773 og konfirmeret i Lyne i 1792. 4. Karen Kirstine Christensdatter født ca. 1778 i Lyne.

Det er forøvrigt påfaldende, at det ved de fire børns dåb er folk fra Ølgod sogn, der optræder som faddere, nemlig foruden Niels Hansen og hans ridefoged, Monsieur Gram, flere medlemmer af præstefamilien Haahr blandt andet den Jørgen Udesen Haahr, som i året 1781 giftede sig med Niels Hansens enke af andet ægteskab. Ved folketælling i 1787 anføres Berte Nielsdatter Hansen som enke og beboer af et lidet sted i Lyne sammen med sønnen Christen Christensen og en datter, Karen Kirstine Christensdatter. Den ældste søn, Niels Christensen, må da have været død, mens datteren Ingeborg har tjent andet steds i sognet. Ved folketællingen i 1801 bor Berte Nielsdatter Hansen på aftægt hos datteren, Karen Kirstine og dennes mand, Mads Larsen, 30 år gammel. De beboede et bolsted i Lyne by. Den 21. maj 1814 styrtede den ugifte da 40-årige søn Christen Christensen sig i sindsvildelse i en brønd og mistede derved livet. Familien har været repræsenteret i Lyne - i hvert fald fra 1738 til 1823.

Herredsfoged Jacob Knudsen, død i 1729, til Tarm Bisgård og senere til Østergård i Lyne sogn fik i året 1699 kongelig tilladelse til at oprette to kroer ved den vestjyske landevej fra Ringkøbing til Varde, nemlig i Tarm og i Lyne. I året 1718 drev herredsfoged Jacob Knudsen Lyne Kro med hjælp af to døtre og en tjenestepige. Senere var kroen bortfæstet til Jens Lund, der blev begravet i Lyne den 13. december 1725. Hans enke, Maren Hansdatter, blev gift den 23. april 1726 i Lyne med Søren Nielsen Rask, som overtog driften af kroen, og han var kromand til han døde i året 1737. Søren Nielsen Rask blev begravet den 17. november 1737, 43 år gammel. Maren Hansdatters broder har muligvis været Niels Hansen til Lindbjerggård. I 1743 havde Niels Hansen på Lyne Kro en karl og en pige i sit brød, og han var ejer af en formue af 50 rigsdaler. Han købte i 1758 en gård i Allerslev, Ovtrup sogn, og nogenlunde samtidig købte Niels Hansen nabo-sognet Strellevs kirke, som han solgte i året 1760 for 1400 rigsdaler til kancelliråd, regimentskri- ver og birkedommer Peder Saxesen til Lindbjerggård. Lindbjerg herregård havde Peder Saxesen købt i året 1758, og i 1764 fik Henrik Ulrik Neess skøde på Lindbjerggård. I 1760 købte Niels Hansen herregården Frøstrup i Lunde sogn med 278 tønder hartkorn for 20.000 rigsdaler.

Dette beløb udredede han for en stor del ved at optage lån mod sikkerhed i Frøstrup, således 2000 rigsdaler hos etatsråd Lichtenberg til Bidstrup, 8000 rigsdaler hos fru Ingeborg Christiane Teilmann, enke efter Henrik Chr. Wormskjold til Bramminge og endelig 2000 rigsdaler hos Søren Lyhnes svigermor, Malene Foersom i Ribe. Niels Hansens salg af Strellev kirke i året 1760 havde vel også sammenhæng med købet af Frøstrup herregård. Niels Hansen bortsolgte 11 tønder hartkorn, der tidligere hørte ind under Frøstrup, og i 1766 solgte han Frøstrup herregård for 23.000 rigsdaler med en fortjeneste på 2000 rigsdaler til oberstløjtnant Hans Vilhelm Rosenvinge til Viungård, søn af provst Rosenvinge, Vissenbjerg. Den 2. maj 1768 købte Niels Hansen for 30.000 rigsdaler herregården Lindbjerggård i Ølgod sogn med tilliggende blandt andet Strellev kirke af Henrik Ulrik Neess, som senere blev købmand i Odense og godsejer på Fyn. Da Niels Hansen købte Lindbjerggård, hørte der 315 tønder hartkorn til godset. Niels Hansen udvidede sit gods med Lille Torpgård og et bol i Nørtarp i Strellev sogn, to gårde i Lyne, en gård i Uldbæk, en gård i Stenderup og tre gårde i Malle. Niels Hansen financerede købet af Lindbjerggård ved dels at låne 24.000 rigsdaler af arvingerne efter konferensråd Rosenørn, af hvilke de 4000 rigsdaler skulle forfalde til betaling til snapsting i året 1769, mod en prioritet i Lindbjerggård, og dels ved at resten af købesummen 6000 rigsdaler forblev indestående, altså som gæld til sælgeren, Henrik Ulrik Neess, som anden prioritet i gården. I 1771 optager han desuden hos Niels Hansen til Lønborggård et lån på 896 rigsdaler, som han lånte til 5% i rente og med sikkerhed i 7 af hans ejendomme. Niels Hansens 3 døtre af andet ægteskab: Ingeborg Hansen, Dorthe Catrine Hansen og Elisabeth Hansen arvede efter hans død 3.566 rigsdaler, som blev udbetalt til dem, da de blev 18 år. Deres formynder var morbroderen provst Niels Pedersen Sehested i Janderup. Der findes ikke noget skifte efter Niels Hansen, da hans enke havde tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Men hendes økonomiske stilling synes at have været noget trængt, da hun søgte gods og tilliggende solgt ved en auktion i Varde den 10. maj 1781. De fremkomne bud var dog ikke tilfredsstillende, så hun beholdt herregården.

I herremanden Niels Hansens tid gjorde 12 gårde hver 1/2 gårds hoveri, 25 gårde gjorde hver 1/3 gårds hoveri, og 1 gård gjorde 2/3 gårds hoveri til Lindbjerggård. Så hoveriet udførtes af ialt 44 gårde, der udelukkende lå i Ølgod sogn. Dette hoveri anvendtes på selve driften af hovedgårdens avlsbrug. Godset bestod af ialt 76 ejendomme. Igennem tiderne har der været 2 poler, hvorom sognets liv har drejet sig, kirken og herregården Lindbjerggård. De tre fjerdedele af sognets beboere har været fæstere under godset. Derfra blev deres hverdag bestemt. Der måtte de gå til hov, og der måtte de betale landgilde og skatter. Men herfra blev de også hjulpet, når de trængte til det. Herremændene var interesserede i at holde bønderne på fode.

Under Lindbjerggårds hovedbygning ligger der stadigvæk et stort og uhyggeligt fængsel i hullet, der i mange år blev brugt som straf imod opsætsige stavnsbønder samt til andet godtfolk. I 1772 kom en forordning, hvorefter stavnsbåndet atter fungerer fra det 4. til det 40. år. For hvert 22 tønder hartkorn skal stilles en karl til landsoldat eller rytter. Ville karlen ikke derefter overtage en fæstegård, fik han yderligere 6 år i landmilitsen med trætræning hver søndag. Så Niels Hansen skulle hvert år stille med 15 soldater eller ryttere. Såfremt bønderne udeblev fra eksercerpladserne ved kirkerne, brugte officererne stok, pisk, næveslag og skældsord. Under eksercitsen kunne soldaterne risikere at blive pryglet med hasselkæppe og stødt med geværkolber. Endvidere kunne de risikere at blive straffet med en ridetur på træhesten, for ved eksercerpladsen var der opstillet træheste og justitspæle til skræk og advarsel - samt brug, i påkommende tilfælde.

NIELS HANSEN gift anden gang med **ELSE CATHRINE SØRENSEN** (i 1773?). Han døde på herregården "Lindbjerg" og blev begravet den 13. april 1780. Søn af ane H 52 (ukendt) og ane H 53 (ukendt).

Ane H 27 ELSE CATHRINE SØRENSEN

Hun blev født i 1745 på Timgaard, Tim sogn, som datter af Peder Sørensen og hustru Dorothea Cathrine Christensdatter. Hun døde på herregården "Lindbjerg" i Ølgod sogn og blev begravet den 8. december 1796 i koret i Ølgod Kirke. Det var en muret begravelse, hvor der ved restaurering fandtes en kiste samt en blyplade for Else Cathrine Sørensen. I dette ægteskab var der tre børn: 3-1. Ingeborg Hansen, 3-2. Dorthe Cathrine Hansen, 3-3. Elisabeth Hansen.

3-1. **INGEBORG HANSEN**. Født på Lindbjerggård, Ølgod sogn, døbt den 19. juni 1772. Hun døde på Visselbjerg, Alslev sogn, den 25. august 1834. Ingeborg Hansen blev gift første gang i huset på Lindbjerg den 5. november 1792 med Oluf Franck Jessen, født i Alslev i 1765. Han døde på Visselbjerg, Alslev sogn, den 23. september 1815. Oluf Franck Jessen var søn af sognepræst til Alslev Hostrup, Abraham Sørensen Jessen og hustru Mette Marie Andersdatter Møller. Oluf Franck Jessen var først sognedegn til Alslev Hostrup, men i 1809 overtog han hovedgården Visselbjerg i Alslev efter hustruens morbroder, Søren Lund, for 10.000 rigsdaler. Efter Oluf Franck Jessens død giftede Ingeborg Hansen sig i huset på Visselbjerg den 30. december 1815 med sin karl Mathias Thomsen, født ca. 1789. Han overtog Visselbjerg men solgte den i 1850.

3-2. **DORTHE CATHRINE HANSEN**. Født på Lindbjerggård, Ølgod sogn, døbt den 28. april 1776. Hun døde på Damgård i Thyregod sogn, den 5. august 1854. Dorthe Cathrine Hansen blev gift første gang i huset på Lindbjerg den 19. september 1795 med Frederik Christian Bierrum, født ca. 1767 på Øllufgård i Vester Nebel sogn. Han døde på Vesterdam i Thyregod sogn den 19. maj 1805. Frederik Christian Bierrum var søn af herredsfoged i Skast Henrik Ernst Bierrum, ejer af Øllufgård i Vester Nebel sogn, og hustru Edel Windfeld. I 1790 er han farversvend i Hjørring, men i 1795 er han ansat på Visselbjerg hovedgård. I 1796 køber han for 3799 rigsdaler hovedgården Søndersthoved i Give sogn, som han i 1798 fik tilladelse til at udstykke, og som han solgte i 1804. Herefter overtog han i 1804 Damgården eller Vesterdam i Thyregod sogn. I ægteskabet er der kendskab til to børn: 3-2a. Edel Marie Bierrum og 3-2b. Frederik Christian Bierrum.

3-2a. **EDEL MARIE BIERRUM**. Døbt i Give Kirke i 1797.

3-2b. **FREDERIK CHRISTIAN BIERRUM**. Født i 1806. Død i 1885. Han var gårdmand på Damgård.

DORTHE CATHRINE HANSEN blev gift anden gang den 26. april 1806 med Christen Nielsen. Han blev født den 10. september 1769 i Gjellerup sogn og døde på Damgård den 14. marts 1852. Christen Nielsen var gårdmand på Damgård.

3-3. **ELISABETH HANSEN**. (Ane H 13). Født på Lindbjerg og døbt den 20. april 1778.

ELSE CATHRINE SØRENSEN blev gift anden gang på Lindbjerg den 25. maj 1781 med Jørgen Udesen Haahr, og han blev således ejer af Lindbjerg. Da Else Cathrine Sørensen døde i 1796 arvede hendes børn af andet ægteskab ifølge skiftet 4.910 rigsdaler og 13 skilling. Jørgen Udesen Haahr blev født i Ølgod sogn i 1747, han døde på Lindbjerg og blev begravet den 14. februar 1800. Han var søn af provst i Ølgod sogn Ude Sørensen Haahr og hustru Christine Hansdatter Brun. Jørgen Udesen Haahr blev gift anden gang i Ølgod sogn i 1798 med Anne Margrethe Birgitte Borgen, død i 1851. Efter Jørgen Udesen Haahrs død giftede hun sig med sin slægtning løjtnant, senere major og hospitalsforstander Christian Erhard von Borgen, død i 1845. Han overtog Lindbjerg men solgte gården i 1807. Else Cathrine Sørensen var datter af ane H 54 og ane H 55. I dette ægteskab var der fire børn: 4-1. Nikoline Kirstine Haahr, 4-2 Ude Peter Haahr, 4-3. Niels Severin Haahr og 4-4. Jens Pertou Haahr.

4-1. NIKOLINE KIRSTINE HAAHR. Født i 1781, død i 1853. Hun blev gift i 1800 med gårdmand i Vester List Niels Hansen Petersen, kaldet Vestergård.

4-2. UDE PETER HAAHR. Født i 1783. Han var løjtnant og landmåler.

4-3. NIELS SEVERIN HAAHR. Født i 1785, død i 1861. Han var lærer og kirkesanger i Hundrup.

4-4. JENS PERTOU HAAHR. Født i 1788, død i 1837. Han var student, degn i Alslev, senere i Ølgod.

□

Ane H 28 KNUD OTTOSEN

Han blev født i 1750 i Gejsing, Anst sogn og døbt den 16. august 1750. Han var husmand og væver i Vraa, Lejrskov sogn. Knud Ottosen blev gift den 13. oktober 1780 i Lejrskov med BODIL CATHRINE HANSDATTER. Han døde den 15. januar 1837 på Lejrskov Mark. Søn af ane H 56 og ane H 57.

Ane H 29 BODIL CATHRINE HANSDATTER

Hun blev født ca. år 1752 og døde den 4. juni 1830 på Lejrskov Mark. Datter af ane H 58 og ane H 59 (ukendt). Børn ifølge folketællingen i 1787 og 1801:

1. METTE KNUDSDATTER, født ca. 1780.

2. HANS KNUDSEN, født ca. 1782.

3. OTTO KNUDSEN, født 1787.

4. ANNE KNUDSDATTER, født ca. 1791.

5. MAREN KNUDSDATTER, født ca. 1795.

□

Ane H 30 CHRISTEN PEDERSEN

Han blev født ca. år 1737. Han var husmand og smed i Højrup, Lejrskov sogn. Christen Pedersen blev gift første gang med Vibeke Jeppesdatter, født ca. 1745, død i Højrup. Hun blev begravet den 28. november 1783. I dette ægteskab var der to børn: Maren, født ca. 1776 og Cathrine, født ca. 1780. Christen Pedersen blev gift anden gang den 27. februar 1784 i Lejrskov med MAREN MADSDATTER. Han døde den 22. april 1796 i Højrup. Søn af ane H 60 (ukendt) og ane H 61 (ukendt).

Ane H 31 MAREN MADSDATTER

Hun blev født ca. år 1750 og døde den 13. december 1820 i Højrup, Lejrskov sogn. Datter af ane H 62 (ukendt) og ane H 63 (ukendt). Børn:

1. JEPPE CHRISTENSEN, født ca. 1784.
2. METTE CHRISTENSDATTER, født ca. 1786.
3. JOHANNE CHRISTENSDATTER, født ca. 1789.
4. KAREN CHRISTENSDATTER, født ca. 1792.
5. PEDER CHRISTENSEN, født ca. 1794.
6. KIRSTINE CHRISTENSDATTER, født ca. 1796.

**Ane H 32 NICOLAI HENNINGSEN**

Fæster af gården Wipholm i Sørup sogn, Flensborg amt fra 1735 til 1765. Han blev født i Sørup i 1710. Nicolai Henningsen blev gift i Sørup i 1735 med ANNA MARGARETHA THOMSEN. Han døde den 15. juni 1795. Søn af ane H 64 og ane H 65.

Ane H 33 ANNA MARGARETHA THOMSEN

Hun blev født i 1717 i Sørup og døde den 28. januar 1771. Datter af ane H 66 og ane H 67. I ægteskabet var der 11 børn:

1. MARGARETHA MARIA HENNINGSEN
2. JACOB HENNINGSEN
3. PETER HENNINGSEN
4. JACOB HENNINGSEN
5. CATHRIN DORTHE HENNINGSEN

6. METTA CHRISTINA HENNINGSEN

7. ANNA HENNINGSEN

8. MARG. CATHAR. HENNINGSEN

9. NICOLAI HENNINGSEN. (Ane H 16).

10. JES HENNINGSEN

11. HENNING HENNINGSEN.

□

Ane H 34 JES JORDT

Han var ejer af slægtsgården fra 1736 til 1773. Han blev født i 1701 i Sørup sogn, Flensborg amt. Jes Jordt blev gift i 1736 med CATHRINE HEDWIG AUTSEN. Han døde i 1773. Søn af ane H 68 og ane H 69.

Ane H 35 CATHRINE HEDWIG AUTSEN

Hun var fra Sønder Brarup og døde i 1770. Datter af ane H 70 (ukendt) og ane H 71 (ukendt).

□

Ane H 42 CHRISTIAN

Han blev gift med MAREN SØRENSDATTER. Søn af ane H 84 (ukendt) og ane H 85 (ukendt).

Ane H 43 MAREN SØRENSDATTER

Hun blev født ca. år 1731. Ved folketællingen i 1801 er hun opholdskone hos datteren Kirsten (eller Kirstine) i Borum. Datter af ane H 86 (ukendt) og ane H 87 (ukendt).

□

Ane H 48 ASMUS MARQUARDESEN

Han var bosat i Eggebæk sogn i Sydslesvig og gift med ANNA MARIA. Han døde før 1763 (kirkebogen begynder dette år). Søn af ane H 96 (ukendt) og ane H 97 (ukendt).

Ane H 49 ANNA MARIA

Hun døde den 18. juni 1766 i Eggebæk sogn i Sydslesvig som enke, 66 år og 18 dage gammel. Datter af ane H 98 (ukendt) og ane H 99 (ukendt).

□

Ane H 50 CARSTEN JACOBSEN

Treja sogn, Sydslesvig. Han blev gift med HEDWIG. Han døde før 1776. Søn af ane H 100 (ukendt) og ane H 101 (ukendt).

Ane H 51 HEDWIG

Sydslesvig. Datter af ane H 102 (ukendt) og ane H 103 (ukendt).

□

Ane H 54 PEDER SØRENSEN

Ridefoged i 1734 på herregården Søgaard i Ny sogn, Hind herred. Fuldmægtig i 1738 på Timgaard og fra 1739 tillige birkefoged i Timgaard birk. Peder Sørensen købte i 1757 hovedgården Rækkegaard i Hanning sogn ved Skjern. Han blev trolovet på herregården Udstrup i Sdr. Nissum sogn den 29. december 1734 og gift den 11. februar 1735 i Sdr. Nissum sogn med DOROTHEA CATHRINE CHRISTENSDATTER BRØLLUND. Han døde i 1760. Dorothea Cathrine Christensdatter Brøllund solgte i året 1765 hovedgården Rækkergård med malt 20 tønder hartkorn for 1900 rigsdaler. Søn af ane H 108 (ukendt) og ane H 109 (ukendt).

Ane H 55 DOROTHEA CATHRINE CHRISTENSDATTER (BRØLLUND)

Hun blev født ca. år 1708 på herregården Udstrup i Sdr. Nissum sogn, hjemmedøbt den 6. januar 1709. Hun døde på Visselbjerg, Alslev sogn, og blev begravet den 22. marts 1792. Datter af ane H 110 og ane H 111. I dette ægteskab var der fire børn:

1. SØREN LUND. Født på herregården Søgård og døbt den 23. marts 1737 i Ny sogns kirke. I året 1773 var han forvalter på Hennegård, Henne sogn, og i 1787 var han forvalter hos søsteren og svogeren på Lindbjerg herregård. I 1790 købte Søren Lund for 8660 rigsdaler herregården Visselbjerg i Alslev sogn med 52 tønder hartkorn. Han solgte Visselbjerg i 1809 til søsterdatteren og hendes mand. Søren Lund døde på Visselbjerg og blev begravet den 28. december 1812. Han var ugift.
2. NIELS PEDERSEN SEHESTED. Født på Timgård i 1740. Død i Janderup præstegård den 8. august 1807. Han blev student i Ribe i 1760. Cand. theol. i 1765. Sognepræst i Janderup og Bilum sogne i 1770. Provst i 1780. (Mindetavle i Janderup Kirke).
3. ELISABETH SØRENSEN. Født på Timgård, døbt den 25. februar 1742. Døde som barn.
4. ELSE CATHRINE SØRENSEN. (Ane H 27). Født på Timgård i 1745.

□

Ane H 56 OTTO KNUDSEN

Død efter 1771. Søn af ane H 112 (ukendt) og ane H 113 (ukendt).

□

Ane H 58 HANS

Søn af ane H 116 (ukendt) og ane H 117 (ukendt).

□

Ane H 64 PETER HENNINGSEN

Fæster af gården Wipholm, Sørup sogn, Flensborg amt, fra 1702 til 1735. Han blev født i 1675. Peter Henningsen blev gift den 10. oktober 1712 i Sørup med MARGARETHA BUNDSSEN. Han døde den 26. oktober 1753 på Wipholm. Søn af ane H 128 og ane H 129.

Ane H 65 MARGARETHA BUNDSSEN

Død 1740 i Sørup. Datter af ane H 130 (ukendt) og ane H 131 (ukendt). I ægteskabet var der 3 børn: 1. Mett Henningsen, 2. Nicolai Henningsen og 3. Marina Henningsen.

1. METT HENNINGSEN. Født 1707 i Sørup. Død 30. marts 1784. Gift i 1731 i Sørup med Jürgen Jordt fra Barg. I ægteskabet var der 1 barn: 1a. Jes Jordt.

1a. JES JORDT. Død den 24. november 1803 i Voldewraa (Husby). Gift første gang med Cathrina Dorothea Henningsen (altså hans kusine). Født den 23. maj 1745 på Wipholm. Død den 17. februar 1784 i Kirchspiel Husby. I dette ægteskab var 2 børn: 1a/a. Metta Maria Jordt og 1a/b. Nicolay Jordt.

1a/a. METTA MARIA JORDT. Født den 6. juli 1773 i Husbyholz.

1a/b. NICOLAY JORDT. Født den 9. november 1785 i Husbyholz.

1a. JES JORDT. Gift anden gang med Metta Sophie Breckenfeld. I dette ægteskab var der 1 barn: 1a/c. Jürgen Jordt.

1a/c. JÜRGEN JORDT. Født den 25. april 1786 i Husbyholz.

1a. JES JORDT. Gift tredje gang med Marg. Cathr. Henningsen. (Hans første kones søster). Født den 23. oktober 1752 på Wipholm. I ægteskabet var der 4 børn: 1a/d. Catharina Sophie Jordt, 1a/e. Peter Jordt, 1a/f. Anna Margaretha Jordt og 1a/g. Catharina Dorothea Jordt.

1a/d. CATHARINA SOPHIE JORDT. Født den 6. juli 1788 i Husbyholz.

1a/e. PETER JORDT. Født den 5. maj 1790 i Voldewraa. Død den 16. marts 1804 samme sted.

1a/f. ANNA MARGARETHA JORDT. Født den 25. november 1791 i Voldewraa.

1a/g. CATHARINA DOROTHEA JORDT. Født den 9. november 1794 i Voldewraa.

2. NICOLAI HENNINGSEN. (Ane H 32).

3. MARINA HENNINGSEN. Født i 1713 i Sørup. Død den 11. september 1748 i Möllmark. Gift i 1740 i Sørup med Jürgen Diedrichsen i Möllmark. I ægteskabet var der 1 barn: 3a. Anna Maria Diedrichsen.

3a. ANNA MARIA DIEDRICHSEN. Født den 14. januar 1742. Død den 18. maj 1816 i Lutzhöft, Grundhof. Gift første gang den 4. juni 1761 i Grundhof med Jakob Andresen, Lutzhöft. I ægteskabet var der 1 barn: 3a/a. Jürgen (Georg) Jakobsen

3a/a. JÜRGEN (GEORG) JAKOBSEN 1765-1842. Gift med Christina Sophie Warnecke af Munkbrarup 1774-1868. Død 95 år gammel i Glücksburg.

3a. ANNA MARIA DIEDRICHSEN. Gift anden gang den 7. august i Grundhof med Peter Hansen af Grundhof. I ægteskabet var der 1 barn: 3a/b. Margaretha Hansen.

3a/b. MARGARETHA HANSEN. Født den 2. august 1778. Gift den 16. maj 1800 med Peter Nissen Møller fra Esgrus. Født den 19. oktober 1773. Død den 21. januar 1871.

□

Ane H 66 THOMAS PETERSEN

Gårdmand i Barg, Sørup sogn. Søn af ane H 132 (ukendt) og ane H 133 (ukendt).

□

Ane H 68 ASMUS JORDT

Han var ejer af slægtsgården i Sørup sogn, Flensborg amt fra 1698 til 1736. Han blev født i 1673. Asmus Jordt blev gift med CHRISTINA. Han døde i 1736. Søn af ane H 136 og ane H 137 (ukendt).

Ane H 69 CHRISTINA

Døde i en alder af 80 år. Datter af ane H 138 (ukendt) og ane H 139 (ukendt). Børn: Jes, Peter, Jacob, Nicolai, Asmus, Eddel og Ingeburg.

□

Ane H 110 CHRISTEN MOGENSEN BRØLLUND

Han var forpagter af herregården Udstrup i Sdr. Nissum sogn. Han blev født ca. år 1674 i Brøllund i Ny sogn. Christen Mogensen Brøllund blev trolovet den 18. maj 1706 i Sdr. Nissum sogn og gift den 20. juni 1706 i Sdr. Nissum sogn med ELSE PEDERSDATTER. Han døde den 4. juni 1741 på herregården Udstrup i Sdr. Nissum sogn. Ved skiftet fik Else Pedersdatter halvdelen af boets overskud, 326 rigsdaler, mens sønnen arvede 110 rigsdaler. Hver af de fire døtre arvede 54 rigsdaler. Søn af ane H 220 (ukendt) og ane H 221 (ukendt).

Ane H 111 ELSE PEDERSDATTER

Hun blev født ca. år 1678 på herregården Udstrup. Hun døde på herregården Udstrup og blev begravet den 18. november 1748 i Sdr. Nissum sogn. Datter af ane H 222 (ukendt) og ane H 223 (ukendt). Der var fem børn i ægteskabet: 1. Anne Christensdatter Brøllund, 2. Dorothea Cathrine Christensdatter Brøllund, 3. Anne Marie Christensdatter Brøllund, 4. Peder Christensen Brøllund og 5. Else Margrethe Christensdatter Brøllund.

1. ANNE CHRISTENSDATTER BRØLLUND. Født ca. 1707. Hun var ugift.
2. DOROTHEA CATHRINE CHRISTENSDATTER BRØLLUND. (Ane H 55). Født ca. år 1708.
3. ANNE MARIE CHRISTENSDATTER BRØLLUND. Hun blev gift med Jens Andersen i Gielstrup, Sdr. Nissum sogn.
4. PEDER CHRISTENSEN BRØLLUND. Født ca. 1712. Død i året 1758. Han var forpagter af herregården Udstrup i Sdr. Nissum sogn. Over Peder Christensen Brøllund og hans to hustruer er der en gravsten i Sdr. Nissums kirketårn. Hans anden hustru, Anne Marie Quistgaard, som døde i året 1792, ejede til 1759 sin fødegård, herregården Sodborg i Rom sogn.
5. ELSE MARGRETHE CHRISTENSDATTER BRØLLUND. Født ca. år 1717. Hun var ugift.

**Ane H 128 HENNING PETERSEN**

Han var fæster af gården Wipholm i Sørup sogn, Flensborg amt fra 1673 til 1692. Han blev gift i Sørup i 1673 med METTE MARKETSEN. Han døde i 1692. Søn af ane H 256 (ukendt) og ane H 257 (ukendt).

Ane H 129 METTE MARKETSEN.

Død i Möllmark i 1719. Datter af ane H 258 (ukendt) og ane H 259 (ukendt). I ægteskabet var der 7 børn: 1. Peter Henningsen, 2. Jakob Henningsen, 3. Thomas Henningsen, 4. Anna Catharina Henningsen, 5. Jürgen Henningsen, 6. Ellin Henningsen og 7. Christiane Henningsen.

1. PETER HENNINGSEN. (Ane H 64).
2. JAKOB HENNINGSEN. Født den 3. januar 1677 i Sørup. Død den 25. oktober 1743 i Schwensby. Gift den 18. oktober i Sørup med Kathrina, datter af Marquard Petersen fra Grünholz. I ægteskabet var der 2 børn: 2a. Henning Henningsen og 2b. Marquard Henningsen.
 - 2a. HENNING HENNINGSEN. Født i 1715 i Gammelbymoos. Gift den 23. november 1740 i Sørup med Anna Petersen fra Gr. Solt.
 - 2b. MARQUARD HENNINGSEN. Født i 1718 i Gammelbymoos. Død i Gammelbymoos i december 1737.

3. THOMAS HENNINGSEN. Født i 1679 i Sørup. Gift den 8. oktober 1715 i Sørup med Anna Magdalena, datter af Jens Nissen i Rüllschau. Død den 7. februar 1748 i Seende. I ægteskabet var der 2 børn: 3a. Peter Henningsen og et barn, som der ikke findes oplysninger om.

3a. PETER HENNINGSEN. Født i 1716 i Seende. Gift den 3. oktober 1745 med Maria Hansen fra Kielsgaard. I ægteskabet var der 4 børn: 3a/a. Magdalena Henningsen, 3a/b. Henning Henningsen, 3a/c. Kathrin Henningsen og 3a/d. Thomas Henningsen.

3a/a. MAGDALENA HENNINGSEN. Født den 27. januar 1747 i Seende.

3a/b. HENNING HENNINGSEN. Født den 3. oktober 1748 i Seende.

3a/c. KATHRIN HENNINGSEN. Født den 1. maj 1751. Død den 26. marts 1752 i Seende.

3a/d. THOMAS HENNINGSEN. Født den 12. november 1753 i Seende.

4. ANNA CATHARINA HENNINGSEN. Født 1681 i Sørup.

5. JÜRGEN HENNINGSEN. Født 1683 i Sørup. Gift foråret 1710 i Sørup med Magdalena Brix. I ægteskabet var der et barn: 5a. Henning Henningsen.

5a. HENNING HENNINGSEN. Født i 1713 i Sørup.

6. ELLIN HENNINGSEN. Født i 1686 i Sørup. Gift den 27. oktober 1716 i Sørup med Marquard Asmussen fra Mühlenholz.

7. CHRISTIANE HENNINGSEN. Født i 1691 i Sørup.

□

Ane H 136 JES JORDT

Ejer af gården i Barg fra 1670 til 1698. Han døde den 26. september 1698. Søn af ane H 272 og ane H 273 (ukendt).

□

Ane H 272 ERICH JORDT

Ejer af gården i Barg fra 1634 til 1669. Søn af ane H 544 og ane H 545 (ukendt).

□

Ane H 544 JES JORDT

Ejer af gården i Barg i 1600. Søn af ane H 1088 og ane H 1089 (ukendt).

□

Ane H 1088 ERICH JORDT

Nævnt på gården i 1594. Søn af ane H 2176 og ane H 2177 (ukendt).

□

Ane H 2176 PETER JORDT

Nævnt året 1499 i Barg i Sørup sogn, Flensborg amt.

□

Efterkommere af:**ane H 2 Hans Christian Henningsen og ane H 3 Johanne Magdalene.**

H.I. MARIE HENNINGSEN blev født i Bredstenbro, Nim sogn, den 8. april 1886 og døde i Horsens den 16. februar 1980. Marie Henningsen var i ca. 30 år bestyrer af sin faders slagterforretning, som lå på hjørnet af Nygade og Stefansgade i Horsens. I året 1934 gik forretningen over på andre hænder. Marie Henningsen blev gift i Wedelsborg, Husby sogn, den 9. april 1936 med grosserer **NIELS HOLGER HANSEN**. Niels Holger Hansen blev født i Godthåb, Dybe sogn, den 30. juni 1883 og døde i Holstebro den 20. oktober 1968. Han var søn af Marie Kirstine og Frederik Ludvig Hansen. Faderen var maskinfabrikant. Niels Holger Hansen blev uddannet som maskinkonstruktør. Fra 1905 blev han konstruktør på faderens fabrik og fra 1919 forretningsfører. I 1930, da faderen døde, overtog Niels Holger Hansen stillingen som direktør for fabrikken. I 1932, da fabrikationen af Holstebro-motorerne hørte op på grund af landets elektrificering, startede Niels Holger Hansen sin egen forretning, hvorfra han solgte landbrugsmaskiner. Ægteparret boede Skivevej 16 i Holstebro. Niels Holger Hansen var gift to gange. I hans andet ægteskab med Marie Henningsen var der ingen børn.



H.II. VILLIAM ALFRED HENNINGSEN blev født i Bredstenbro, Nim sogn, den 6. december 1887. Døbt den 2. april 1888. Døde i Horsens den 25. december 1963. Villiam Alfred Henningsen blev gift i Klosterkirken i Horsens den 8. marts 1910 med **RASMINE KATHRINE RASMUSSEN**. Født den 11. juni 1887 og døbt den 13. juni 1887 i Glud sogn, Juelsminde kommune. Døde på De gamles Hjem i Horsens den 29. april 1977. Rasmine Kathrine ligger begravet på Glud kirkegård ved siden af sine forældre husmand Jens Christian Rasmussen, som er født den 21. marts 1852 og døde den 6. september 1934, han var husmand - i mange år forkarl på herregården Jensgård i Glud og hustru Maren Kirstine, født den 31. august 1860 og død den 27. juni 1952. Villiam Alfred Henningsen aftjente sin værnepligt i Skanderborg som infanterist. Han var indkaldt til sikringsstyrkerne. Villiam Alfred Henningsen var udlært hos slagtermester Jens Severin Henriksen i Fugholm, som døde i 1908. Senere var han selvstændig kreaturhandler og engros slagtermester. Gennem mange år havde han af Horsens kommune lejet en stor landbrugs-ejendom samt et anseligt stykke jord, som lå på Langmarksvej. Her gik der hver sommer adskillige kreaturer og heste. Villiam Alfred Henningsen udlærte ialt 4 læredrenge. 1. Hans Pedersen fra Bjerre. Han var en betydelig slagtermester og handelsmand. 2. Arne Olsen søn af dyrlæge Olsen. 3. Henry Emil Henningsen. 4. Sønnen Erik Villiam Henningsen - udlært i 1948. Ægteparret ejede gennem mange år en stor ejendom på Nørrebrogade. Brødrene Henningsen slagtede og leverede gennem mange år kød til Kødbyen i København. Brødrene Henningsen og familie handlede gennem mange år på Horsens, Århus, Kolding, Vejle og Odenses eksportstalde. De har børnene: H.II.A. Ellen Margrethe Henningsen, H.II.B. Tonny Henningsen og H.II.C. Erik Villiam Henningsen.

H.II.A. ELLEN MARGRETHE HENNINGSEN er født den 15. maj 1910 i Aastruplund, Føvling sogn, og hun døde den 25. januar 1986 i Horsens. Hun blev gift i Horsens den 26. maj 1933 med **EJNAR CHRISTENSEN**, bandagist, der blev født den 22. august 1908 og døde den 19. juli 1972 i Horsens.

Han var søn af cykelhandler Christen Johannes Christensen og hustru Bertha Kathrine Jakobsen Lund.

Ellen Margrethe og Ejnar Christensen var i mange år indehavere af en meget fin og velassorteret trikotageforretning med tilhørende ejendom beliggende Hestedamsgade 24 i Horsens. De har sønnen: H.II.A/a. Henning.

H.II.A/a. HENNING CHRISTENSEN er født den 6. september 1933 i Horsens. Uddannet tandlæge i København. Han er ansat som chef for et forskningsinstitut i Schweiz. Han blev gift med Birgit, dette ægteskab er imidlertid blevet opløst.

De har børnene: H.II.A/a/a. Thorleif Christensen, H.II.A/a/b. Gunvor Christensen og H.II.A/a/c. Ingegerd Christensen.

H.II.B. TONNY HENNINGSEN er født den 20. juni 1924 i Horsens, og hun døde på Nørrevang den 18. maj 1985. Hun var overlærer. Ugift. Bosat: Nørrebrogade 1, Horsens.

H.II.C. ERIK VILLIAM HENNINGSEN er født den 9. september 1930 i Horsens. Han kom i lære hos faderen på Horsens offentlige Slagtehus den 1. oktober 1944 og aflagde svendeprøve den 30. september 1948, han arbejdede i læretiden hos slagtermester Hans Møller, Horsens, i butik og pøsemageri for at få en uddannelse inden for hele slagterfaget. Efter endt militærtjeneste købte han slagtermester Krauls forretning Nørrebrogade 7 i Horsens den 8. juli 1952. Her drev han hesteslagterforretning, som senere blev udvidet til at omfatte alt inden for kød og viktualie. Slagtermester Erik Villiam Henningsen har udlært to læredrenge: Poul Kærhus Sørensen og Aksel Sørensen. Erik Villiam Henningsen blev gift den 16. december 1964 med ULLA GRETHE MADSEN. Hun er født den 22. juli 1943 i Horsens som datter af karosseriarbejder Max Egon Madsen, født den 7. december 1918 og død den 28. februar 1978, og hustru tobaksarbejder Irma Ingeborg Amalie Christensen, født den 22. december 1919 og død den 12. april 1984. Ulla Henningsen kom efter folkeskolen på Bloksborg Husholdningsskole i Vejen, derefter kom hun i huset i Horsens. I 1960 kom hun ind i slagterforretningen som medarbejder. Senere som hustru og medejer. Denne forretning drev de sammen til 1968. Derefter arbejdede Erik Henningsen som mestersvend, hvorefter ægteparret købte slagterforretning i Vestergade i Horsens. Denne forretning drev de sammen til 1982. Erik Villiam Henningsen døde i Horsens den 21. marts 1991. Ulla Henningsen stammer selv fra en slagterfamilie, idet hendes morfar, Frants Christensen og 3 onkler var slagtere på Horsens Andelssvineslagteri.

Bosat: Højagervej 26, Stensballe, Horsens.

De har børnene: H.II.C/A. Charlotte Birgitte Henningsen, H.II.C/B. Marianne Henningsen og H.II.C/C. Annemette Henningsen.

H.II.C/A. CHARLOTTE BIRGITTE HENNINGSEN er født den 17. april 1965 i Torsted, og hun døde den 27. juli 1985.

H.II.C/B. MARIANNE HENNINGSEN er født den 28. maj 1967 i Torsted. Hun lever sammen med KURT TÆKKER PEDERSEN. Han er født den 28. maj 1958 i København.

De har datteren: H.II.C/B/a. Vivi Pedersen.

H.II.C/B/a. VIVI PEDERSEN er født den 4. marts 1987 i Horsens.

H.II.C/C. ANNEMETTE HENNINGSEN er født den 18. februar 1978 i Horsens.

□

H.III. CARL CHRISTIAN ASMUS HENNINGSEN er født den 3. oktober 1889 i Horsens, og han døde den 2. marts 1978. Han aftjente sin værnepligt på 2 år ved sikringsstyrkerne i København. Carl Christian Asmus Henningsen blev udlært hos slagtermester Martin Iversen, Horsens. Han var selvstændig en gros slagtermester, eksportør og kreaturhandler, og han udlærte 3 læredrenge: Broderen Frits Otto Henningsen, Bjørn Christensen og Peder Sørensen. Han blev gift den 18. oktober 1911 i Vor Frelsers Kirke i Horsens med MARIE CATHRINE JENSEN. Hun er født den 17. maj 1885 på Springbjerg Mølle, Ikast, og hun døde den 13. september 1960 hos datteren overlærer Edith Henningsen i Århus. Hun var datter af gårdejer Lars Jensen og hustru Ane Kirstine.

De har børnene: H.III.A. Edith Henningsen og H.III.B. Laurits Christian Henningsen.

H.III.A. EDITH HENNINGSEN er født den 4. oktober 1912 i Tørring. Hun bestod studentereksamen fra Horsens Statsskole i 1932, og hun dimitterede som folkeskolelærer fra Gedved Statsseminarium i 1938. Hun blev senere overlærer.

Bosat: Marselis Boulevard 123, Århus.

H.III.B. LAURITS CHRISTIAN HENNINGSEN er født den 26. februar 1915 i Tørring, og han døde den 17. april 1984 i Århus. Han blev udlært hos slagtermester Rasmus Møldrup, Allegade I Horsens. Senere var han overpolitbetjent i København. Han blev gift den 9. marts 1946 i Kundby Tudse herred, Holbæk amt, med frisørinde ELISABETH MIKKELSEN, København. Hun er født den 18. april 1909 i Kundby som datter af gårdejer Christian Mikkelsen og hustru Karen Sofie Jørgensen.

Bosat: Maria Kirkeplads 2, København V.

□

H.IV. PETER SIGURD HENNINGSEN er født den 29. juni 1891 i Horsens, og han døde den 27. februar 1971 i Horsens. Han blev udlært hos slagtermester Magnus Pedersen, Amaliegade 28, Horsens. Han var selvstændig kreaturhandler og en gros slagtermester, og han udlærte 8 læredrenge: 1. Alfred Nielsen, 2. Villiam Worm, 3. Egon Holm, 4. Svend Aage Hansen, 5. Gudmund Jensen, 6. Hans Hansen, 7. Sønnen Frank Boye Østergaard Henningsen og 8. Sønnen Thorkild Østergaard Henningsen. Han lejede gennem mange år en stor græsindhegning af Horsens kommune, den lå lige over for Bygholm sø, hvor der hver sommer græssede adskillige kreaturer. Hvert efterår blev disse dyr slagtet på Horsens offentlige Slagtehus. Han blev gift den 22. oktober 1911 i Vor Frelsers Kirke i Horsens med CATHRINE ØSTERGAARD. Hun er født den 27. januar 1893 i Horsens, og hun døde den 24. august 1979 i Horsens. Hun var datter af viktualiehandler Peter Østergaard og hustru Rasmine Hannibal Rasmussen. Cathrine og Peter Sigurd Henningsen havde i mange år en ejendom med slagterforretning i Kattesund, Horsens.

Meget store dele af familien Henningsen havde igennem mange år deres gang på Århus Galopbane, hvor mange af familiens heste løb. En hel del af slagtermesterdynastiets heste løb på Århus Travbane. Som en puksighed kan nævnes, at en gros slagtermester Peter Sigurd Henningsen og hustru Cathrine Henningsen altid, som et princip, havde forudbestilt et bord i restauranten med en fin udsigt over galopbanen. Da tjeneren på galopbanen syntes, at fru Cathrine Henningsen var en flot og statelig dame af det bedre borgerskab, havde han altid reserveret et bord til hende, og på skiltet stod der: Reserveret til fru Baronessen.

De har børnene: H.IV.A. Svend Christian Østergaard Henningsen, H.IV.B. Gerda Østergaard Henningsen, H.IV.C. Frank Boye Østergaard Henningsen og H.IV.D. Thorkild Østergaard Henningsen.

H.IV.A. SVEND CHRISTIAN ØSTERGAARD HENNINGSEN er født den 24. marts 1912 i Bryrup, og han døde den 21. maj 1919 i Horsens.

H.IV.B. GERDA ØSTERGAARD HENNINGSEN er født den 4. oktober 1914 i Horsens, og hun døde den 8. april 1915 i Horsens.

H.IV.C. FRANK BOYE ØSTERGAARD HENNINGSEN er født den 26. juni 1918 i Horsens. Han var slagtermester med forretning i Kongensgade 23, Horsens, i 34 1/2 år. Han udlærte 2 læredrenge: Bryderen Poul Berg og Kaj Ekander. Han blev jysk senior mester i sværvægtsbrydning i 1959, 1960 og 1961. Han blev gift den 27. februar 1943 i Horsens med TOVE KIRSTINE DAM. Hun er født den 7. august 1921 i Horsens, og hun døde den 5. december 1986 i Horsens. Hun var datter af telefonarbejder Jens Ingvar Dam og hustru Anna Kirstine Sørensen. Frank Boye Henningsen er bosat: Stensballe Strandvej 97. De har sønnen: H.IV.C/A. Sven-Jørn Henningsen.

H.IV.C/A. SVEN-JØRN HENNINGSEN er født den 15. april 1949. Han er anlægsgartner. Han er gift med CONNIE HENNINGSEN, som er født den 10. oktober 1958 i Videbæk. Bosat: Fønixborgallé 1, Aagaard, Kolding. De har datteren: H.IV.C/A/a. Tina Henningsen.

H.IV.C/A/a. TINA HENNINGSEN født den 23. marts 1983 i Aagaard.

H.IV.D. THORKILD ØSTERGAARD HENNINGSEN er født den 29. august 1921 i Horsens, og han døde den 27. april 1988 i Horsens. Han var slagtermester i Horsens, og han udlærte 3 læredrenge: 1. Poul Husted Andersen, 2. Sønnen Carl Evald Henningsen som fik guldmedalje ved svendeprøven og 3. Sønnen Donald Henningsen. Thorkild Østergaard Henningsen blev jysk senior mester i letvægtsbrydning i 1951. Han blev gift den 25. august 1945 i Vor Frelsers Kirke i Horsens med telefonistinde ROSA ANNE LISE SECHER. Hun er født den 27. april 1926 i Ris, Ovsted sogn, som datter af gårdejer Laurids Peder Hansen og hustru Elise Kirstine Secher. Rosa og Thorkilds ægteskab blev imidlertid opløst. Han blev gift anden gang den 18. marts 1963 på Horsens Rådhus med NINA JENSEN. Hun er født den 19. juni 1941. Dette ægteskab er opløst.

Rosa og Thorkild Henningsen har børnene: H.IV.D/A. Carl Evald Secher Henningsen, H.IV.D/B.

Donald Secher Henningsen og H.IV.D/C. Preben Secher Henningsen.
Nina og Thorkild Henningsen har sønnen: H.IV.D/D. Bendix Henningsen.

H.IV.D/A. CARL EVALD SECHER HENNINGSEN er født den 17. februar 1947. Han er udlært pølsemaker hos sin far, og han fik guldmedalje ved svendepølsen. Han er slagtermester og indehaver af en vltualieforretning på Mælketorvet i Horsens. Carl Evald Secher Henningsen fik en datter med Elsebeth Frederiksen, født den 4. februar 1947.

H.IV.D/A/a. METTE HENNINGSEN FREDERIKSEN er født den 20. januar 1973 i Horsens.

H.IV.D/B. DONALD SECHER HENNINGSEN er født den 31. juli 1949 i Horsens. Han er udlært pølsemaker hos sin far. Han arbejder på en fabrik i Horsens.

H.IV.D/C. PREBEN SECHER HENNINGSEN er født den 8. februar 1952 i Horsens.

H.IV.D/D. BENDIX HENNINGSEN er født den 21. februar 1966 på Torsted Fødeklínik i Horsens.



H.V. EJNAR SEVERIN HENNINGSEN er født den 14. juni 1893 i Horsens, og han døde den 6. oktober 1965 i Horsens. Han blev udlært hos slagtermester Parelius i Horsens. Han var selvstændig en gros slagtermester, eksportør og kreaturhandler i Horsens og udlærte ialt 5 læredrenge: 1. Svend Bleis, 2. Viggo fra Århus, 3. Sønnen Finn Egon Henningsen, 4. Harry Hauberg og 5. Gunnar Rasmussen. Han blev gift den 4. oktober 1914 i Tvingstrup, Ørriidslev sogn, med MAREN NIELSINE ANDERSEN. Hun er født den 13. maj 1894 i Nørre Snede som datter af vognmand Anders Andersen og hustru Hendrea Bremer. Hun døde den 16. december 1962 i Horsens. Ægteparret ejede i mange år ejendommen Nørretorv 21 i Horsens. Der hvor Langmarksskolen nu ligger, lå der en gang en stor græsindhegning, hvor der hver sommer græssede afskillige ungkreaturer, nogle heste og nogle få ungtyre. Disse dyr blev fedet op, så de hen på efteråret var tjenlige til at blive slagtet på Horsens offentlige Slagtehus. Einar Severin Henningsen havde i mange år lejet denne græsindhegning af Horsens kommune. I det hele taget havde mange mandlige medlemmer af slagtermesterdynastiet gennem mange år hver en græsindhegning, hvor der hver sommer græssede adskillige ungkreaturer og en del heste og ungtyre. De har børnene: H.V.A. Finn Egon Henningsen, H.V.B. Elly Henningsen og H.V.C. Irma Henningsen.

H.V.A. FINN EGON HENNINGSEN er født den 30. april 1913 i Varde, og han døde den 19. marts 1989 i Horsens. Han var selvstændig en gros slagtermester og kreaturhandler i Horsens. Han blev gift den 20. oktober 1940 i Aastrup, Rårup sogn, med KAREN EJLERSSEN. Hun er født den 3. februar 1912 i Aastrup som datter af gårdejer Jens Ejlersen og hustru Sørine Ulrikka Nielsen. Hun er uddannet sygeplejerske.

Bosat: Borgergade 15, Horsens.

De har datteren: H.V.A/A. Lis Henningsen.

H.V.A/A. LIS HENNINGSEN er født den 8. oktober 1945 i Horsens, og hun døde den 18. november 1985 i Vejle. Hun er student fra Horsens Statsskole 1964. I 1971 blev hun cand. ling. merc. fra Handelshøjskolen i Århus. Samme år blev hun ansat som kandidatstipendiat ved Handelshøjskolen med undervisning i engelsk og amerikanske samfundsforhold. I 1973 fulgte ansættelse som adjunkt og i 1975 udnævnelse til lektor ved Handelshøjskolen i Århus. Hun blev gift den 24. maj 1980 i Klosterkirken i Horsens med adjunkt JØRGEN EGON ENGSIG BRO søn af gårdejer Christen Kjærgaard Bro og hustru Kirsten Engsig Hansen Skjern.

H.V.B. ELLY HENNINGSEN er født den 21. februar 1915 i Horsens. Hun er udlært damefrisør. Hun blev gift den 28. marts 1937 i Klosterkirken i Horsens med GUNNAR FRANDSEN LINDSKOV, repræsentant. Han er født den 8. november 1911 i Seest, Andst herred, Ribe amt som søn af viktualiehandler Thorkild Lindskov og hustru Ane Kathrine Frandsen. Bosat: Agervej 4, Horsens
De har børnene: H.V.B/A. Thorkild Lindskov og H.V.B/B. Irma Lindskov.

H.V.B/A. THORKILD LINDSKOV er født den 23. april 1939 i Horsens. Han blev døbt den 18. maj 1939 i Vor Frelsers Kirke i Horsens og konfirmeret den 22. marts 1953 i Tyrsted Kirke. Han er udlært slagter hos slagtermester Jens Nebsbjerg, Sønderbrogade i Horsens, men er nu landmand.
Han blev gift den 16. november 1963 i Klosterkirken i Horsens med JYTTE CHRISTENSEN. Hun er født den 16. februar 1941 i Horsens og døbt den 10. april 1941 i Klosterkirken i Horsens. Hun er datter af Henry Ulvedahl Christensen og hustru Inger. Hun er uddannet kontorassistent. Bosat: Toftevej 18, Lund, Horsens.
De har børnene: H.V.B/A/a. Malene Lindskov og H.V.B/A/b. Thomas Lindskov.

H.V.B/A/a. MALENE LINDSKOV er født den 9. december 1968 på Sct. Maria Hospital i Vejle og døbt den 16. februar 1969 i Oens Kirke, Ølsted sogn. Hun er konfirmeret den 2. maj 1982 i Tamdrup Kirke, Tamdrup sogn. Hun blev student i 1988 og læser nu historie på Odense Universitet. Bosat: Steinsgade 14, Odense.

H.V.B/A/b. THOMAS LINDSKOV er født den 20. marts 1978 på Horsens Sygehus og døbt den 15. maj 1978 i Tamdrup Kirke.
Bosat: Toftevej 18, Lund, Horsens.

H.V.B/B. IRMA LINDSKOV er født den 15. august 1942 i Horsens og konfirmeret den 7. oktober 1956 i Tyrsted Kirke. Hun er udlært pølsemaker hos W. Bunkenborg, Christiansfeld. Irma Lindskov er selvstændig en gros slagtermester. Hun blev gift den 27. marts 1965 i Væhr Kirke med GERTH HANSEN. Han er født den 15. december 1937. Han er udlært slagter. Ægteparret har siden 1968 haft et privat slagteri i Christiansfeld, hvor de begge arbejder fuldtids. Bosat: Carlslyst, Christiansfeld.
De har børnene: H.V.B/B/a. Lotte Hansen, H.V.B/B/b. Peter Hansen og H.V.B/B/c. Søren Hansen.

H.V.B/B/a. LOTTE HANSEN er født den 5. september 1967 i Christiansfeld og konfirmeret den 3. maj 1981 i Tyrstrup Kirke. Hun er udlært hos slagtermester H. A. Johansen i Åbenrå og vandt, 19 år gammel, dansk mesterskab for slagterungdom.

H.V.B/B/b. PETER HANSEN er født den 24. oktober 1969 i Christiansfeld og konfirmeret den 17. april 1983 i Tyrstrup Kirke. Han blev udlært som slagtersvend hos slagtermester H. A. Johansen i Åbenrå. Peter Hansen aftjente sin værnepligt ved Den kongelige Livgarde.

H.V.B/B/c. SØREN HANSEN er født den 2. marts 1980.

H.V.C. IRMA HENNINGSEN er født den 6. februar 1918 i Horsens, og hun døde den 13. april 1941 i Horsens. Hun var kontoruddannet, og hun var ansat på Horsens Trælasthandel som kontorassistent.

□

H.VI. HENRY EMIL HENNINGSEN er født den 1. september 1896 i Horsens og blev døbt den 4. april 1897 i Horsens. Han døde den 15. november 1980 i Horsens. Han aftjente sin værnepligt ved fæstningsartilleriet i København. Han var slagtermester og udlærte 8 læredrenge: 1. Karl Johan, 2. Holger Therkelsen, 3. Børge Nielsen, han blev senere slagtermester på Ålborg offentlige Slagtehus. 4. Sønnen Robert Ørbæk Henningsen, 5. Sønnen Gunnar Ørbæk Henningsen, 6. Robert Schmidt, 7. Eigil Overgaard Jensen og 8. Anker Jensen - en bror til Eigil. Henry Emil Henningsen var hver eneste onsdag gennem 35 år storopkøber af søer til eksport for Coopmanns Svineslagteri i Silkeborg på Eksportstaldene i Horsens. Han blev gift den 3. september 1916 i Klosterkirken i Horsens med **MARIE ØRBÆK**. Hun er født den 6. oktober 1893 i Horsens og døbt den 19. november 1893 i Horsens. Hun var datter af væversvend Jens Ørbæk og hustru Agnes Rasmussen. Hun døde den 8. august 1981 på De Gamles Hjem i Horsens. Ægteparret ejede i mange år en stor villa beliggende Langmarksvej 44 i Horsens. Derudover ejede de i mange år en ejendom med slagterforretning beliggende på hjørnet af Frederiksberggade og Vestergade i Horsens. Senere startede ægteparret forretning i Bredgade i Horsens. De har børnene: H.VI.A. Robert Ørbæk Henningsen, H.VI.B. Hansa Ørbæk Henningsen og H.VI.C. Gunnar Ørbæk Henningsen.

H.VI.A. ROBERT ØRBÆK HENNINGSEN er født den 26. september 1916 i Horsens, og han døde den 1. juli 1971 i Korning. Han var selvstændig en gros slagtermester, eksportør og kreaturhandler, og han har udlært 4 læredrenge: 1. Henning Mozart Andersen, 2. Svend Nielsen, 3. Ove Skov og 4. Sønnen Max Henningsen. Han blev gift den 4. juni 1939 i Vor Frelsers Kirke i Horsens med **ANNA MARIE JENSEN MUNCH**. Hun er født den 26. februar 1915 i Horsens som datter af vognmand Stinus Jensen Munch, født den 27. juni 1887, død i Horsens den 4. december 1946 og hustru Anna Hansine Elisabeth Rasmine Hansen, født den 28. maj 1873, død den 30. juli 1948.

De har børnene: H.VI.A/A. Jytte Henningsen, H.VI.A/B. Hans Christian Henningsen, H.VI.A/C. Max Henningsen, H.VI.A/D. Torben Munch Henningsen, H.VI.A/E. Lars Henningsen og H.VI.A/F. Lene Henningsen.

H.VI.A/A. JYTTE HENNINGSEN er født den 24. februar 1940 i Horsens. Hun blev gift den 10. marts 1962 i Klosterkirken i Horsens med SVEND AAGE NIELSEN, møbelhandler/polstrer. Han er født den 21. april 1937 i Løsning. Ægteparret flyttede i 1967 til Fredericia. Bosat: Prinsensgade 6 A, Fredericia.

De har børnene: H.VI.A/A/a. Henrik Munch Nielsen og H.VI.A/A/b. Jess Munch Nielsen.

H.VI.A/A/a. HENRIK MUNCH NIELSEN er født den 3. marts 1963 på Torsted Fødeklínik i Horsens. Han begyndte i 1969 i børnehaveklasse på Skansevejens Skole i Fredericia, i 1970 startede han i 1. klasse i Erritsø, og i 1980 gik han ud af skolen. Henrik kom i lære som elektriker den 1. august 1980. Han blev udlært den 31. januar 1984. Derefter tog han nogle kurser indenfor el- og oliefyrsservice, men det var ikke et fag, der havde hans interesse. I august 1984 startede Henrik på Fredericia-Middelfart Handelsskole, hvor han i juni 1985 bestod med en flot eksamen. I juli 1985 kom han i lære som speditør, og der var han udlært i juli 1987. Herefter rejste han sammen med to kammerater til USA for at møde sin lillebror Jess, de rejste alle fire rundt i USA, og da de andre rejste hjem, tog Henrik alene rundt i landet i ca. 8 uger for at bese det store land. Efter hjemkomsten flyttede han til Ålborg, hvor han fik en stilling i et shippingfirma. Henrik har taget nogle kurser indenfor shipping og transport. Han er stadig i dette firma, hvor han har en temmelig stor og god stilling.

Bosat: Bredegade 1 A, Ålborg.

H.VI.A/A/b. JESS MUNCH NIELSEN er født den 11. maj 1966 på Torsted Fødeklínik i Horsens. Han begyndte i børnehaveklasse i Erritsø i 1972 og gik ud af folkeskolen i 1983. Hvorefter han fortsatte på Fredericia-Middelfart Handelsskole. Her gik han i tre år og blev handelsstudent i 1986. I juli 1986 aftjente Jess sin værnepligt ved Dronningens Livregiment. Dette varede 1 et år. Derefter tog han i kibbutz, og han havde tillige rejst rundt på interrail i forskellige lande om sommeren. Mens han var i Israel, rejste han også i Ægypten, Asien og Tyrkiet. Herefter rejste Jess til Australien sammen med to kammerater, de købte en bil og kørte ca. 18.000 km rundt i Australien, derefter besøgte han Hawaii, New Zealand og videre til Canada. Han arbejdede på en farm i ca. 3 måneder, hvorefter han opholdte sig i U.S.A. et par måneder for at møde sin storebror Henrik og to venner. Efter hjemkomsten læste Jess videre på Handelshøjskolen i Sønderborg, og i juli 1991 blev han civiløkonom. Han flyttede til Århus, hvor det var hans mening at læse videre, men han blev tilbudt et job indenfor EDB. Det startede han på i august 1991 og er nu system-tekniker.

H.VI.A/B. HANS CHRISTIAN HENNINGSEN er født den 6. oktober 1943 og døbt den 12. december 1943 i Klosterkirken i Horsens. Han blev konfirmeret i oktober 1957 i Klosterkirken i Horsens. Udlært slagter i 1961 med karakter: meget godt. Points: 80. Hans Christian Henningsen aftjente sin værnepligt i Varde fra 1. november 1961 til 28. februar 1963. Ved de danske mesterskaber i drengébrydning i dunvægt i København den 13. oktober 1957 blev han nr. 4. Den 24. august 1968 blev han gift med LONE ELISABETH BOHUS i Klosterkirken i Horsens. Hun er født den 25. september 1947 i Glostrup og døbt den 14. december 1947 i Glostrup Kirke. Hun blev konfirmeret den 1. oktober 1961 i Klosterkirken i Horsens. Tog handelsskoleeksamen i 1968 og er udlært apoteksdefektrice. Lone Henningsen er datter af Børge Gotfred Bohus og hustru Bergliot Madsen Østergård.

Bosat: Gartnervænget 5, Rask Mølle.

De har børnene: H.VI.A/B/a. Peter Bohus Henningsen og H.VI.A/B/b. Hanne Henningsen.

H.VI.A/B/a. PETER BOHUS HENNINGSEN er født den 28. juni 1969 i Torsted og døbt den 24. august 1969 i Korning Kirke. Han blev konfirmeret i maj 1983 i Hvirring Kirke. I 1987 var han elev på skoleskibet DANMARK. Efter hjemkomst med skoleskibet DANMARK i juni 1987, sejlede Peter med en lille coaster "Lille Tove" i sidste halvår 1987. I 1988 sejlede han med bjergningselskabet Schwitzer, hvor han bl.a. var i Grønland. Første halvår 1989, 1990 og første halvår 1991 var han soldat, heraf det sidste år som sergent på Haderslev Kaserne. Herefter tog Peter handelsskoleeksamen fra Horsens Handelsskole. Den 1. juli 1992 startede han som speditørellev.

H.VI.A/B/b. HANNE HENNINGSEN er født den 20. oktober 1976 på Centralsygehuset i Herning. Hun blev døbt den 12. december 1976 i Brande Kirke.

H.VI.A/C. MAX HENNINGSEN er født den 20. april 1945 i Horsens og blev døbt den 27. maj 1945 i Klosterkirken i Horsens. Han blev konfirmeret den 5. april 1959 i Klosterkirken i Horsens. Max Henningsen aftjente sin værnepligt i Fredericia og var soldat på Cypern i 1 år. Han arbejder som formand ved Colas vejmateriale. Han blev gift den 27. marts 1967 i Klosterkirken i Horsens med GRETHE NIELSEN. Hun er født den 10. marts 1948 i Horsens og blev døbt den 1. august 1948 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Grethe Henningsen arbejder som hjemmehjælper.

Bosat: Siriusvej 23, Horsens.

De har børnene: H.VI.A/C/a. Frank Henningsen og H.VI.A/C/b. Linette Henningsen.

H.VI.A/C/a. FRANK HENNINGSEN er født den 10. september 1967 i Torsted og døbt den 29. oktober 1967 i Klosterkirken i Horsens. Han blev konfirmeret den 5. april 1981 i Torsted Kirke. Frank Henningsen arbejder som langturschauffør hos Bent Poulsen, Nr. Snede.

H.VI.A/C/b. LINETTE HENNINGSEN er født den 26. februar 1969 i Torsted og blev døbt den 26. marts 1967 i Klosterkirken i Horsens. Hun blev konfirmeret den 8. maj 1983 i Torsted Kirke. Linette Henningsen blev student fra Amtsgymnasiet i Horsens i 1988. Hun er økonomaelev på Horsens Sygehus.

H.VI.A/D. TORBEN MUNCH HENNINGSEN er født den 28. oktober 1946, og han døde den 19. april 1948.

H.VI.A/E. LARS HENNINGSEN er født den 10. marts 1950 i Bjerre og blev konfirmeret den 4. oktober 1964 i Klosterkirken i Horsens. Han aftjente sin værnepligt i Fredericia fra den 5. maj 1970 til den 30. april 1971. Lars Henningsen er maskinarbejder. Han blev gift den 14. juni 1975 i Løsning Kirke med ESTHER SØRENSEN. Hun er født den 18. april 1952 i Sæbberup og blev konfirmeret den 26. april 1966 i Løsning Kirke. Esther Henningsen er afdelingsleder.

Bosat: Korning Gammelby 30, Korning, Horsens.

De har børnene: H.VI.A/E/a. Dorthe Henningsen, H.VI.A/E/b. Anette Henningsen og H.VI.A/E/c. Gitte Henningsen.

H.VI.A/E/a. DORTHE HENNINGSEN er født den 30. august 1976 på Horsens Sygehus, og hun blev døbt den 14. november 1976 i Hedensted Kirke.

H.VI.A/E/b. ANETTE HENNINGSEN er født den 26. april 1979 på Horsens Sygehus, og hun blev døbt den 1. juli 1979 i Løsning Kirke.

H.VI.A/E/c. GITTE HENNINGSEN er født den 25. juni 1982 på Horsens Sygehus, og hun blev døbt den 5. september 1982 i Korning Kirke.

H.VI.A/F. LENE HENNINGSEN er født den 10. marts 1950 i Bjerre og blev konfirmeret den 4. oktober 1964 i Klosterkirken i Horsens. Hun er kontorassistent. Hun blev gift den 23. maj 1970 med bygningskonstruktør VERNER BJERGE. Han er født den 10. juli 1942 i Struer, og han blev konfirmeret i april 1956.

Bosat: Kraghøjvej 16, Skjold, Horsens.

De har børnene: H.VI.A/F/a. Mette Bjerge og H.VI.A/F/b. Søren Bjerge.

H.VI.A/F/a. METTE BJERGE er født den 2. september 1971 i Horsens, og hun blev konfirmeret i maj 1985. I 1990 blev hun sproglig student på Amtsgymnasiet i Horsens.

H.VI.A/F/b. SØREN BJERGE er født den 4. marts 1974 i Horsens, og han blev konfirmeret den 1. maj 1988. Han går i 3. g på gymnasiet.

H.VI.B. HANSA ØRBÆK HENNINGSEN er født den 18. juli 1918 i Nørrestrandsgade 30, Horsens og døbt den 1. september 1918 i Klosterkirken i Horsens. Fra 1932 til 1938 arbejdede hun på forskellige arbejdspladser i Horsens, og fra 1938 til 1943 var hun ansat i pølsemageriet på Horsens Andelssvineslagteri. Hansa Ørbæk Henningsen var i 16 år beskæftiget som ekspeditrice i slagterforretningen i Bredgade hos sine forældre, og i 3 år arbejdede hun som ekspeditrice i slagterforretningen på Fabrikvej hos sønnen Robert. Derefter var hun ansat i 5 1/2 år som ekspeditrice i slagterforretningen på Sundvej hos slagtermester Jørgen Dam, og inden hun gik på efterløn som 61-årig, var hun ansat som ekspeditrice i slagterafdelingen i Føtex. Hansa Ørbæk Henningsen blev gift den 7. december 1941 i Klosterkirken i Horsens med snedkervend senere snedkermester HERLUF OSVALD JENSEN. Han er født den 7. maj 1918 i Tordenskjoldsgade i Horsens som søn af snedkermester Marinus Vilhelm Jensen og hustru Nicoline Petra Marcussen. Han blev døbt den 11. august 1918 i Vor Frelsers Kirke i Horsens og konfirmeret den 25. september 1932 i Klosterkirken i Horsens. Herluf Jensen aftjente sin værnepligt fra året 1939 til året 1940 i Fredericia og Tønder. Han ejede sammen med sin bror møbelfabrikken "Jensen og Rasnov" på Langmarksvej, hvor de udlærte en læredreng. Han var selvstændig i 30 år. Herluf Osvald Jensen var på et tidspunkt bryder i Hermod, hvor han vandt en del medaljer og sølvskeer. Han døde den 21. august 1991 i Tyrsted sogn, Horsens kommune.

Bosat: Dagnæs Boulevard 28, Horsens.

De har børnene: H.VI.B/A. Robert Frits Henningsen Jensen, H.VI.B/B. Vinnie Solvej Jensen, H.VI.B/C. Frank Vilhelm Henningsen Jensen, H.VI.B/D. Henry Henningsen Jensen, H.VI.B/E. Kent Henningsen Jensen, H.VI.B/F. Jesper Henningsen Jensen og H.VI.B/G. Finn Henningsen Jensen.

H.VI.B/A. ROBERT FRITS HENNINGSEN JENSEN er født den 25. april 1943 på Langmarksvej 44 i Horsens og døbt den 18. juli 1943 i Horsens Klosterkirke. Han blev konfirmeret den 6. oktober 1957 i Klosterkirken i Horsens. I 1956 blev Robert jydsk drengemester ved mesterskaberne i Århus. Han aftjente sin værnepligt på Vorup Kaserne ved Ålborg. Robert Henningsen Jensen er udlært slagter på Andelsslagteriet i Horsens. Han blev udlært på Horsens Andelssvineslagteri i august 1962 med karakteren: meget godt. Han købte senere en ejendom på Fabrikvej 75, hvor han havde slagterforretning i 3 år fra 1966 til 1969. Robert Henningsen Jensen har skrevet adskillige bøger.

Bosat: Dagnæs Boulevard 28, Horsens.

H.VI.B/B. VINNIE SOLVEJ JENSEN er født den 25. oktober 1944 på Langmarksvej 44 i Horsens. Hun døde den 14. februar 1945 i Horsens.

H.VI.B/C. FRANK VILHELM HENNINGSEN JENSEN er født den 7. marts 1946 på Langmarksvej 44 i Horsens. Han blev døbt den 18. april 1946 i Klosterkirken i Horsens og konfirmeret den 3. april 1960 i Klosterkirken i Horsens. Efter bestået handelsmedhjælpereksamen i Horsens var han 6 måneder på Lauritsens Søfartsskole ved Svendborg. Han blev derefter udlært maskinarbejder. Frank Henningsen Jensen aftjente sin værnepligt ved Den kongelige danske Marine fra den 1. april 1966. Han er ansat på fabrikken "Tagamo" i Horsens som maskinarbejder, og han er også tillidsmand. Han blev gift den 30. april 1966 i Vor Frelsers Kirke i Horsens med BIRTHE NIELSEN. Hun er født den 12. december 1947 i Horsens som datter af maskinarbejder Jacob Nielsen og hustru syerske Helga Viola Nielsen. Birthe Nielsen er udlært damefrisør. Dette ægteskab er opløst.

Frank Henningsen Jensen blev gift anden gang den 23. september 1983 på Rådhuset i Horsens med specialarbejder ANNE JENSEN. Hun er født den 23. maj 1938 i Hasselager som datter af arbejdsmand Martinus Jensen og hustru Bertha.

Bosat: Overholm 59, Hatting, Horsens.

Birthe og Frank Henningsen har børnene: H.VI.B/C/a. Poul Bo Jensen og H.VI.B/C/b. Gitte Jensen

H.VI.B/C/a. POUL BO JENSEN er født den 6. oktober 1966 i Torsted. Han blev konfirmeret i maj 1980 i Hansted Kirke ved Horsens. Han arbejder som specialarbejder.

H.VI.B/C/b. GITTE JENSEN er født den 17. juli 1970 i Skærbæk. Hun blev konfirmeret den 15. maj 1984 i Hansted Kirke ved Horsens. Hun er sproglig student fra Horsens Statsskole 1989.

H.VI.B/D. HENRY HENNINGSEN JENSEN er født den 2. september 1947 på Langmarksvej 44 i Horsens. Han blev døbt den 9. november 1947 i Klosterkirken i Horsens og konfirmeret den 1. april 1962 i Klosterkirken i Horsens. Henry Henningsen Jensen er udlært slagter. Han blev jysk seniormester i brydning i fluevægt i 1966 og 4 gange sydjysk seniormester i brydning. Henry Henningsen Jensen aftjente sin værnepligt i Høvelte og Jægerspris og på Vorup Kaserne ved Ålborg. Han blev gift den 18. februar 1967 i Klosterkirken i Horsens med BENTE VINTER. Hun er født den 15. oktober 1948 i Århus som datter af Jørgen Vinter og hustru Inge Birgit. Bente Henningsen var kontoruddannet. Hun døde ved en færdselsulykke den 4. januar 1971. Henry Henningsen er direktør på et hotel i Grønland.

Bosat: Hotel Toppen, Manitsoo, Grønland.
De har sønnen: H.VI.B/D/a. Sten Henningsen.

H.VI.B/D/a. STEN HENNINGSEN er født den 24. april 1966 i Torsted. Han aftjente sin værnepligt i Randers fra den 16. oktober 1986 til den 15. oktober 1987. Sten Henningsen arbejder som specialarbejder.

H.VI.B/E. KENT HENNINGSEN JENSEN er født den 27. maj 1951 på Langmarksvej 44 i Horsens. Han blev døbt den 7. juli 1951 i Klosterkirken i Horsens og konfirmeret den 2. maj 1965 i Klosterkirken i Horsens. Han er sproglig student fra Horsens Statsskole i 1971. I 1975 bestod han lærereksamen fra Gedved Statsseminarium ved Horsens. Kent Henningsen Jensen aftjente sin værnepligt fra den 1. juli 1975 til den 31. marts 1976 ved Høvelte Kaserne. Han er overlærer på Torsted Skole. Han levede sammen med sygehjælper MARGIT THOMSEN. Hun er født den 20. juni 1953 i Horsens. Margit Thomsen og Kent Henningsen Jensen lever ikke sammen mere.
Bosat: H.C. Andersensgade 29, Horsens.
De har datteren: H.VI.B/E/a. Helle Henningsen.

H.VI.B/E/a. HELLE HENNINGSEN er født den 23. juli 1982 i Horsens. Hun blev døbt den 11. oktober 1982 i Hvirring Kirke ved Horsens.

H.VI.B/F. JESPER HENNINGSEN JENSEN er født den 23. februar 1955 i Torsted. Han blev døbt den 7. maj 1955 i Klosterkirken i Horsens og konfirmeret den 4. maj 1969 i Klosterkirken i Horsens. Han er handelsstudent fra Horsens Handelsskole i 1975. I 1981 bestod han lærereksamen fra Gedved Statsseminarium ved Horsens. Jesper Henningsen Jensen arbejder som overlærer på Horsens Tekniske Skole. Han levede sammen med TONI TANDERUP NIELSEN. Hun er født den 5. december 1956 som datter af køreskolelærer Jens Tanderup Nielsen og hustru Grethe. Toni Tanderup Nielsen er folkeskolelærer, hun bestod lærereksamen i 1981 fra Gedved Statsseminarium. Toni Tanderup Nielsen og Jesper Henningsen Jensen lever ikke sammen mere.

Jesper Henningsen Jensen blev gift den 29. august 1987 i Medborgerhuset i Ålborg med klinikassistent INGER MERETE SELCH FRANDBSEN. Hun er født den 31. oktober 1954 i Ålborg som datter af salgschauffør Villy Frandsen og hustru Gerda, defektrice.

Toni Tanderup Nielsen og Jesper Henningsen Jensen har datteren: H.VI.B/F/a. Sara Tanderup Nielsen.

H.VI.B/F/a. SARA TANDERUP NIELSEN er født den 12. juli 1983.

H.VI.B/G. FINN HENNINGSEN JENSEN er født den 19. marts 1959 i Torsted. Han blev døbt den 7. maj 1959 i Klosterkirken i Horsens og konfirmeret den 19. maj 1974 i Uth Kirke ved Horsens. Han bestod realeksamen på Dagnæs Skole i Horsens i 1977 og handelseksamen på Horsens Handelsskole i 1978. Finn Henningsen Jensen aftjente sin værnepligt fra den 1. juli 1978 til den 30. marts 1979 ved Forsvarets Sanitetsskole i Gentofte. Han tog sygepasserkursus og var sygepasser ved Ryes Kaserne i Fredericia. Finn Henningsen Jensen har stået i lære hos Horsens Værktøjsmagasin og blev udlært den 31. juli 1981. Han blev som drengbryder klubmester et år i Brydeklubben Hermod i Horsens.

Han lever sammen med ANNETTE NIELSEN, som blev født den 3. oktober 1961 i Ustruphus i Uth sogn ved Horsens. Uddannelse folkeskoleeksamen på Dagnæs Skole i Horsens 1977 - 9. og 10. klasse på Bjerre Herreds Ungdomsskole i 1978, derefter et år på handelsskole. Hun bestod EFG handel- og kontoreksamen i 1979 og blev udlært som ekspeditrice. Annette arbejder nu som syerske. Hun er datter af skovløber David Jørgen Nielsen, født den 19. juni 1925 i Vor Frelser sogn i Horsens som søn af skræddersvend Marius Nielsen, født den 30. juni 1893 i Horsens, død i 1946, og hustru Jensine Jensen, født 9. december 1892, død 1948 i Skjold ved Horsens. Hun var datter af Kirstine Jensen, født den 21. december 1873, død i juni 1963 i Skjold ved Horsens. David Jørgen Nielsen blev gift den 18. november 1956 i Mou Kirke i Nordjylland med Signe Margrethe Pedersen. Hun blev født den 3. februar 1934 i Bislev sogn Ålborg amt som datter af husmand Karl Christian Pedersen, født den 19. oktober 1902 i Djørup, Bislev sogn, Ålborg amt, død den 23. april 1983 og hustru Ane Kirstine Larsen, født den 30. august 1899 i Hedegård, Bislev sogn, død den 21. juli 1981. Hun var datter af gårdejer Peder Pedersen og hustru Larsine Margrethe Sørensen, født den 26. september 1874 i Bislev sogn og datter af snedker Jens Christian Larsen og hustru Bodil Marie Jensen, Vokslev, Bislev sogn, Hormun herred, Ålborg amt. Finn Henningsen Jensen og Annette Nielsen er bosat Primulavej 2 i Horsens. De har børnene: H.VI.B/G/a Maj Brit Henningsen Jensen og H.VI.B/G/b Malene Henningsen Jensen.

H.VI.B/G/a. MAJ BRIT HENNINGSEN JENSEN er født den 13. oktober 1989 på Horsens Sygehus og døbt den 14. januar 1990 i Tyrsted Kirke ved Horsens.

H.VI.B/G/b. MALENE HENNINGSEN JENSEN er født den 25. januar 1992 på Horsens Sygehus og døbt den 15. maj 1992 i Tyrsted Kirke ved Horsens.

H.VI.C. GUNNAR ØRBÆK HENNINGSEN er født den 2. juli 1925 i Frederiksberggade 12 i Horsens. Han blev døbt den 16. august 1925 i Vor Frelser Kirke i Horsens og konfirmeret den 26. marts 1939 i Vor Frelser Kirke i Horsens. Han er udlært slagter med karakteren: meget godt. Han aftjente sin værnepligt i Tønder og Aabenraa fra 1946 til 1947. Gunnar Henningsen blev sydjysk seniormester i brydning 14 gange, jysk seniormester 8 gange og dansk seniormester 4 gange. Ved det uofficielle verdensmesterskab i Bukarest i 1953 blev han nr. 3, og ved det internationale brydestævne i Saarbrücken blev han nr. 3. Gunnar Henningsen var aktiv deltager ved verdensmesterskaberne i Sverige og Italien. Gunnar Henningsen havde i 25 år en ejendom med slagterforretning i Fugholm 6 i Horsens. Han har udlært 3 læredrenge: 1. Bryderen Kurt Berg, 2. Henry Henningsen Jensen og 3. Bjerno Hansen. Gunnar Henningsen blev gift den 2. august 1947 i Vor Frelser Kirke i Horsens med ANNA JESSEN. Hun er født den 25. marts 1928 i Hedensted som datter af arbejdsmand Viggo Hjalmar Jessen og hustru Marie Kirstine Frederiksen. Anna Henningsen døde den 12. december 1959. Gunnar Henningsen blev gift anden gang den 24. september 1962 på Rådhuset i Horsens med kontorassistent INGE BIRGIT. Hun er født den 9. februar 1931 i Århus. Dette ægteskab er opløst.

Gunnar Henningsen lever sammen med specialarbejder LILLY PETERSEN.

Bosat: Stadionsvej 19, Horsens.

Inge Birgit og Gunnar Henningsen har datteren: H.VI.C/A. Betline Henningsen.

H.VI.C/A. BETINE HENNINGSEN er født den 21. juli 1961 i Horsens. Hun arbejder som køkkenassistent. Betine Henningsen lever sammen med maskinarbejder PER BERTELSEN. De bor i Ålborg.

Betine Henningsen og Per Bertelsen har sønnen: H.VI.C/A/a. Peter Henningsen.

H.VI.C/A/b. PETER HENNINGSEN er født den 25. april 1981 i Ålborg.



H.VII. HILDUR MARIUS HENNINGSEN er født den 13. maj 1898 i Horsens, og han døde den 8. februar 1967 i Horsens. Han blev udlært hos slagtermester O. P. Sørensen, Grønnegade i Horsens. Som ung arbejdede han i nogle år på Horsens offentlige slagterhus, her fik han stor anerkendelse og blev berømt for, at han kunne skære tyre og kreaturer ned med kun tre snit med sin krumkniv. Dette var en enestående bedrift i Horsens offentlige slagterhus historie. Ved en stor konkurrence på Oslo's største offentlige slagterhus i ca. 1921 blev Hildur placeret som nr. 3. For dette smukke resultat fik han af slagterhusets ledelse overrakt en bronzemedalje. Senere blev han slagtermester i Horsens samt indehaver af en benzinstation i Hammersholm. Han aftjente sin værnepligt på Sjælland. Hildur Henningsen blev gift med ANNA KIRSTINE NIELSEN den 6. oktober 1923 i Esbjerg. Hun er født den 16. september 1886 som datter af formand Niels Peter Nielsen og Anna Marie Jensen. Ægteskabet blev imidlertid opløst. Hildur Henningsen blev gift anden gang den 18. marts 1933 med ASTRID MARGRETHE MUNKØ. Hun er født den 12. august 1903 i Damsholte sogn, Møn, som datter af toldformand Hjalmar Munkø og hustru Anna Cathrine Nielsen. Ægteskabet blev opløst.

Anna og Hildur Henningsen har datteren: H.VII.A. Erna Guldborg Henningsen.

H.VII.A. ERNA GULDBORG HENNINGSEN er født den 20. juli 1928.

Astrid og Hildur Henningsen har datteren: H.VII.B. Lissi Henningsen.

H.VII.B. LISSI HENNINGSEN er født den 18. september 1934 i Horsens. Hun blev konfirmeret den 10. oktober 1948 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Efter at have taget realksamen fra Horsens Mellem og Realskole i 1952 fik hun en kontoruddannelse og arbejdede på Mælkekondenseringen i Horsens og på Horsens Toldkammer. Lissi Henningsen blev gift den 28. maj 1955 på Horsens Rådhus med HARRY MEILSTRUP. Han er født den 28. maj 1930 i Horsens som søn af installatør Henrik Meilstrup og hustru Ingeborg Naldal. Han tog realksamen fra Horsens Mellem og Realskole i 1947. I 1954 blev han ingeniør fra Ingeniørskolen i Horsens. Derefter blev Harry Meilstrup ansat hos et rådgivende ingeniørfirma i København. I 1956 blev han ansat ved Randers kommune, og fra 1965 til 1970 var han kommuneingeniør i Kristrup kommune. Derefter kom han tilbage til Randers kommune, og i 1975 blev han afdelingsingeniør. Lissi Meilstrup var hjemmegående i 13 år men er nu overassistent i Sparekassen for Randers By og Omegn. Bosat: Tirsdaalen 23, Randers.

De har børnene: H.VII.B/A. Winnie Meilstrup og H.VII.B/B. Kim Henrik Meilstrup.

H.VII.B/A. WINNIE MEILSTRUP er født den 16. december 1955 i Århus. Hun blev konfirmeret i 1969 i Kristrup Kirke.

I 1974 blev hun sproglig student fra Randers Statsskole, og i 1977 blev hun korrespondent fra Handelshøjskolen i Århus. Winnie Meilstrup blev gift den 6. februar 1988 i Svostrup Kirke ved Silkeborg med KARL ERIK NIELSEN. Han er født den 9. december 1953 i Randers. Han er udlært elektriker og var i flere år ansat hos Pasilac i Silkeborg, hvorfra han som montør var udsendt til Tyskland, Kuwait, Irland og Rusland. Ved Pasilacs formidling blev han ansat af The Kuwaiti Danish Dairy den 10. maj 1988. Familien emigrerede, og blev i den anledning vlet efter 12 års bekendtskab og samliv, idet kuwaiterne ikke anerkender papirløse ægteskaber. Ved giftermålet tog Karl Erik familienavnet Meilstrup. Winnie Meilstrup fik i efteråret 1989 ansættelse på Den danske Ambassade i Kuwait.

De har børnene: H.VII.B/A/a. Frank Meilstrup og H.VII.B/A/b. Sandra Meilstrup.

H.VII.B/A/a. FRANK MEILSTRUP er født den 9. september 1981 i Silkeborg.

H.VII.B/A/b. SANDRA MEILSTRUP er født den 27. august 1983 i Silkeborg.

H.VII.B/B. KIM HENRIK MEILSTRUP er født den 17. oktober 1957 i Randers. Han blev konfirmeret i Kristrup Kirke i 1971. I 1976 blev han matematisk student fra Randers Statsskole. Derefter blev han akademiingeniør fra Ålborg Universitets Center i 1981. Efter sin eksamen blev han ansat ved Cowi Consult - rådgivende ingeniørfirma i København. Her var han bl.a. udstationeret i Vordingborg beskæftiget ved Farø broprojektet. Blev ansat hos Geoteknisk Institut i Århus den 15. februar 1984, idet han ønskede at komme til Århus. I foråret 1986 vendte han tilbage til Cowi - men i Århusafdelingen. Kim Meilstrup blev gift den 29. oktober 1986 på Skanderborg Rådhus med BIRGIT STEENSGAARD efter 10 års bekendtskab og samliv. Hun er født den 1. februar 1958 i Randers. Efter studentereksamen fra Randers Statsskole i 1977 blev hun uddannet bibliotekar fra Biblioteksskolen i Ålborg i 1981. Hun er ansat som bibliotekar på Hinnerup Bibliotek. Den 1. februar 1990 flyttede de til Hinnerup, hvor de har bygget hus.

De har børnene: H.VII.B/B/a. Malthe Steensgaard og H.VII.B/B/b. Siri Meilstrup.

H.VII.B/B/a. MALTHE STEENSGAARD er født den 17. april 1986 på Odder Sygehus.

H.VII.B/B/b. SIRI MEILSTRUP er født den 30. juni 1989 på Odder Sygehus.

□

H.VIII. FRITS OTTO HENNINGSEN er født den 11. august 1903 i Horsens og døbt den 20. december 1903 i Horsens. Han døde den 27. maj 1987 i Horsens. Han fik svendebrev i 1921. Frits Otto Henningsen var selvstændig en gros slagtermester, eksportør og kreaturhandler, og han udlærte 4 læredrenge: 1. Jens Juel Eriksen, 2. Sønnen Otto Skov Henningsen, 3. Christian Larsen og 4. Hans Christian Henningsen. Frits Otto Henningsen har derudover gennem mange år lært en mængde af byens og omegnens læredrenge den vanskelige kunst at slagte perfekt på Horsens offentlige Slagtehus. Han aftjente sin værnepligt ved Den kongelige danske Marine i København. Frits Henningsen blev gift den 30. oktober 1926 i Klosterkirken i Horsens med KARELIA JENSEN. Hun er født i Glud den 29. juli 1905 som datter af arbejdsmand Jørgen Juul Jensen og hustru Marie Jørgensen. Karelia Henningsen døde den 3. september 1970.

Bosat: Voldgade 13, Horsens.

De har børnene: H.VIII.A. Otto Skov Henningsen og H.VIII.B. Ruth Skov Henningsen.

H.VIII.A. OTTO SKOV HENNINGSEN er født den 20. juli 1927 i Horsens. Han var selvstændig en gros slagtermester, eksportør og kreaturhandler. Skuemester ved svendepøver. Han blev gift den 31. august 1946 med ESTHER CAMILLA JACOBSEN på Horsens Rådhus. Hun er født den 26. marts 1928 i Horsens som datter af bogbindermester Jacob Svend Ove Jacobsen, født i 1902 og død i 1973, og hustru Petra Kathrine Poulsen, født i 1896 og død i 1954.

Bosat: Voldgade 30, Horsens.

De har børnene: H.VIII.A/A. Jette Skov Henningsen, H.VIII.A/B. Birte Skov Henningsen, H.VIII.A/C. Lene Skov Henningsen, H.VIII.A/D. Dorte Skov Henningsen og H.VIII.A/E. Steen Skov Henningsen.

H.VIII.A/A. JETTE SKOV HENNINGSEN er født den 17. oktober 1946 i Horsens og døbt den 17. november 1946. Hun blev konfirmeret den 9. oktober 1960 i Klosterkirken i Horsens. Jette er ekspeditrice i glas og porcelæn. Hun blev gift i Horsens den 26. august 1967 med radiomekaniker KNUD LASSEN NIELSEN, født den 29. februar 1944 på Højballegård i Hansted ved Horsens.

Bosat i Horsens.

De har børnene: H.VIII.A/A/a. Anne Mette Lassen Nielsen og H.VIII.A/A/b. Jesper Lassen Nielsen.

H.VIII.A/A/a. ANNE METTE LASSEN NIELSEN er født den 29. maj 1968. Student fra Horsens Statsskole i 1987.

H.VIII.A/A/b. JESPER LASSEN NIELSEN er født den 9. juni 1971.

Student fra Horsens Handelsskole i 1991. Han aftjente sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde i 1992.

H.VIII.A/B. BIRTE SKOV HENNINGSEN er født den 7. januar 1949 i Horsens og døbt den 20. februar 1949. Hun blev konfirmeret den 23. september 1962 i Klosterkirken i Horsens. Uddannet kontorassistent på Horsens Mejeri, Svanesgade. Hun blev gift den 8. august 1979 med JAIME MORA VIDAL, født den 4. april 1947 på Palma De Mallorca.

Bosat på Mallorca.

H.VIII.A/C. LENE SKOV HENNINGSEN er født den 30. september 1954 i Horsens og døbt den 14. november 1954. Hun blev konfirmeret den 28. april 1968 i Klosterkirken i Horsens. Lene er uddannet plejehjemsassistent med eksamen i 1977 på Plejehjemsassistentskolen I Brande.

Bosat i Højbjerg ved Århus.

H.VIII.A/D. DORTE SKOV HENNINGSEN er født den 5. juni 1958 i Horsens. Hun blev døbt den 20. juli 1958 i Klosterkirken og konfirmeret den 16. april 1972 i Klosterkirken i Horsens. Hun er uddannet som plejehjemsassistent i 1982. Dorte Skov Henningsen blev gift med OLUF DAMMANN den 3. juni 1992 på Horsens Rådhus. Han er født den 3. februar 1950 i Horsens og er lærer ved Midtbykskolen i Horsens.

Bosat: Ternebakkevej 32, Tyrsted, Horsens.

De har børnene: H.VIII.A/D/a. Morten Henningsen Dammann og H.VIII.A/D/b. Michael Henningsen Dammann.

H.VIII.A/D/a. MORTEN HENNINGSEN DAMMANN er født den 16. juni 1981 i Horsens, og han er døbt den 13. september 1981 i Klosterkirken i Horsens.

H.VIII.A/D/b. MICHAEL HENNINGSEN DAMMANN er født den 14. oktober 1986 i Horsens, og han er døbt den 8. februar 1987 i Tyrsted Kirke.

H.VIII.A/E. STEEN SKOV HENNINGSEN er født den 4. februar 1963 i Horsens og døbt den 15. april 1963 i Klosterkirken i Horsens. Han blev konfirmeret i Vor Frelsers Kirke i Horsens den 24. april 1977. Steen er uddannet hos Nissan Horsens som automekaniker med svendebrev i 1985. Bosat: Fredericiagade 51, Horsens.

H.VIII.B. RUTH SKOV HENNINGSEN er født den 22. februar 1933 i Horsens, og hun døde den 23. december 1966 i Horsens. Hun var klinikdame hos en tandlæge i Horsens. Ruth Skov Henningsen blev gift den 17. september 1953 i Klosterkirken i Horsens med typograf MAX INGVALD NIELSEN. Han er født den 11. maj 1928 i Silkeborg som søn af typograf Laurs Christian Nielsen og hustru Magda Marie Larsen.

Bosat: Voldgade 40 A, Horsens.

De har børnene: H.VIII.B/A. Hanna Skov Nielsen og H.VIII.B/B. Hans Jørgen Skov Nielsen.

H.VIII.B/A. HANNA SKOV NIELSEN er født den 4. august 1955 i Horsens. Hun blev konfirmeret den 31. august 1969 i Klosterkirken i Horsens. Hanna Skov Nielsen blev udlært som kontorassistent den 31. juli 1976. Hun blev gift den 2. februar 1980 på Horsens Rådhus med LARS HOLMER JENSEN. Han er født den 25. december 1952 i Horsens. Han er uddannet mekaniker.

Bosat: Hvedevænget 53, Horsens.

De har børnene: H.VIII.B/A/a. Kristina Skov Jensen og H.VIII.B/A/b. Morten Skov Jensen.

H.VIII.B/A/a. KRISTINA SKOV JENSEN er født den 30. marts 1981.

H.VIII.B/A/b. MORTEN SKOV JENSEN er født den 27. januar 1984.

H.VIII.B/B. HANS JØRGEN SKOV NIELSEN er født den 26. december 1964 i Horsens. Han blev konfirmeret den 16. april 1978 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Hans Jørgen Skov Nielsen blev uddannet som automekaniker den 1. juni 1984. Han aftjente sin værnepligt i Den kongelige Livgarde fra den 3. marts 1986 til den 28. november 1986. Han blev uddannet som maskintekniker den 1. juni 1989.

Bosat: Fredericiagade 44, Horsens.

□

Ane Ø 2 JENS ØRBÆK HANSEN

Han blev født den 26. september 1863 i Timring sogn, Ringkøbing Amt, og blev konfirmeret den 14. april 1878 i Ribe Domkirke. Han var væver og arbejdede i mange år på fabrikken Crome og Goldschmidt i Horsens. Jens Ørbæk Hansen blev gift den 7. september 1889 i Vor Frelsers Kirke i Horsens med AGNES RASMUSSEN. Jens Ørbæk Hansen tog navneforandring til Jens Ørbæk efter kongelig bevilling af 14. oktober 1903. Jens Ørbæk døde den 27. november 1947 på De Gamles Hjem i Horsens og blev begravet den 1. december. Bosat i Vestergade 75A i Horsens. Søn af ane Ø 4 og ane Ø 5.

Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN

Hun blev født den 29. maj 1872 i Horsens og døbt den 10. november 1872 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Agnes Rasmussen blev konfirmeret den 10. oktober 1886 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Hun døde den 8. juni 1925 i Horsens. Skoleattest for Agnes Rasmussen: Datter af væver Rasmus Rasmussen i Horsens. Ved sidste eksamen i Horsens Friskole har hun vlist, at hun var i besiddelse af de i anordningen befalede kundskaber og udskrives herved af skolens øverste klasse med karakteren udmærket godt for kundskaber og meget godt i opførsel. For Horsens Skolekommission den 17. juli 1886. Der var 7 børn i ægteskabet. Datter af ane Ø 6 og ane Ø 7.

□

Ane Ø 4 HANS JENSEN ØRBÆK

Han blev født den 16. maj 1819 i Lustrup, Ribe St. Kathrine sogn. Han var arbejdsmand i Ribe. Hans Jensen Ørbæk blev gift den 19. oktober 1861 i Vildbjerg sogn med MAREN SØRENSDATTER. Han døde den 30. januar 1878 i Ribe. Søn af ane Ø 8 og ane Ø 9.

Ane Ø 5 MAREN SØRENSDATTER

Hun blev født den 19. august 1829 på Tusing Mark i Vildbjerg og blev konfirmeret den 14. april 1844 i Vildbjerg. Dødsdato ukendt. Datter af ane Ø 10 og ane Ø 11.

□

Ane Ø 6 RASMUS RASMUSSEN

Han blev født den 25. september 1841 i Skanderup sogn ved Skanderborg. Han var væver og forretter i Horsens og arbejdede i mange år på fabrikken Crome og Goldschmidt i Horsens. Rasmus Rasmussen blev gift med MARTINE CHRISTINE DAUGAARD. Ægteparret boede i Ny Havnegade 13 i Horsens. På sine gamle dage boede han nogle år hos sønnen Johannes og svigerdatteren Gine i Hestedamsgade, inden han døde den 28. januar 1922 på De Gamles Hjem i Horsens. Søn af ane Ø 12 og ane Ø 13.

Ane Ø 7 MARTINE CHRISTINE DAUGAARD

Hun blev født den 12. juni 1841 i Horsens. Hun døde den 23. august 1909 i Horsens. Datter af ane Ø 14 og ane Ø 15. I ægteskabet var der to børn: 1. Agnes Rasmussen og 2. Johannes Charles Rasmussen.

1. AGNES RASMUSSEN (Ane Ø 3).

2. JOHANNES CHARLES RASMUSSEN. Han blev født i Horsens i Vor Frelsers sogn den 10. december 1877 og hjemmedøbt den 17. december 1877. Han blev fremstillet i Vor Frelsers Kirke i Horsens den 30. maj 1878. Johannes Charles Rasmussen var udlært malersvend og stukatør og havde en kunstnerisk åre. Han blev ofte sat til at restaurere byens kirker Indvendig af sin mester. Johannes Rasmussen har også malet mange dejlige malerier, et af disse malerier findes i dag i Hansa Ørbæk Henningsens hjem. Han blev gift i Flensborg den 15. april 1908 med Georgine Steffentine Henriette Brammer. Hun blev født i Flensborg den 2. november 1883 som datter af Kesselschmied Heinrich Friedrich Brammer og hustru Wilhelmine Sophie Ferdinandine Thomsen. Hun døde den 25. oktober 1953 i ægteparrets lejlighed i Hestedamsgade 9, Horsens. Johannes Charles Rasmussen døde på Horsens Sygehus den 22. februar 1942. I ægteskabet er der fire børn: 2-1. Edith Rasmussen, 2-2. Ilse Rasmussen, 2-3. Charles Rasmussen og 2-4. Johannes Rasmussen.

2-1. EDITH RASMUSSEN. Fabriksarbejder. Gift med Bonde.

2-2. ILSE RASMUSSEN. Kontoruddannet. Gift med Herluf, maskinarbejder.

2-3. CHARLES RASMUSSEN. Udlært malersvend. Gift med Eva. Senere skilt.

2-4. JOHANNES BRAMMER RASMUSSEN. Han blev født i Horsens i Vor Frelsers sogn den 29. oktober 1918 og døbt den 30. marts 1919 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Han var murersvend i Horsens. Han blev gift med Inger Lykke Jensen. Johannes Brammer Rasmussen døde den 2. november 1955 på Horsens Sygehus. Ægteparrets bopæl var Tranevej 19 i Horsens. Få år efter sin mands død bestod Inger Lykke Jensen folkeskolelærereksamen.

□

Ane Ø 8 JENS THOMSEN ØRBÆK

Han blev født ca. år 1770 formentlig i Lovrup, Døstrup sogn i Sønderjylland. Han var husmand i Lustrup ved Ribe. Jens Thomsen Ørbæk betegnes som "enkemand Jens Thomsen fra Lovrup, Døstrup sogn", da han blev gift med MAREN HANSDATTER den 19. oktober 1814 i Farup. Han døde den 29. november 1831 i Lustrup, Ribe Sct. Cathrine sogn. Søn af ane Ø 16 (ukendt) og ane Ø 17 (ukendt).

Ane Ø 9 MAREN HANSDATTER

Født i Kærbøl, Farup sogn ved Ribe, døbt den 5. november 1780. En søn, Thomas Jensen Ørbæk, er født i Lustrup den 14. august 1815. Blandt hans faddere er Maren Hansdatter og Peder Hansen, begge fra Kærbøl og formentlig søskende til moderen. Datter af ane Ø 18 og ane Ø 19.

□

Ane Ø 10 SØREN THOMSEN

Han blev født i Snejbjerg sogn og døbt den 19. juni 1787. Han var husfæster på Tusing Mark, Vildbjerg sogn i Hammerum herred. Søren Thomsen blev gift den 27. juni 1818 i Vildbjerg sogn med ELSE MARIE LAURIDSDATTER. Ved folketællingen i 1834 bor hans kone alene med 3 børn i et hus i Tusing og betegnes som almisselem, ved folketællingen i 1845, da han kaldes Søren Christensen, bor han sammen med sin kone i et hus i Rødding by, Vildbjerg sogn og kaldes fattiglem og daglejer, og ved folketællingen i 1850 bor han samme sted med kone og en 21-årig ugift datter og betegnes som daglejer. Ved hans kones død i 1853 betegnes han som "husfæster Søren Thomsen på Tusing Mark". Søn af ane Ø 20 og ane Ø 21.

Ane Ø 11 ELSE MARIE LAURIDSDATTER

Hun blev født i Tusing, Vildbjerg sogn den 6. juli 1788. Hun døde på Tusing Mark, Vildbjerg sogn den 6. november 1853, 65 år gammel. Datter af ane Ø 22 og ane Ø 23.

□

Ane Ø 12 RASMUS PEDER JENSEN

Han blev født den 27. februar 1817 i Stilling sogn. Han var husmand og væver på Gram Mark, Stilling sogn. Rasmus Peder Jensen blev gift den 1. april 1839 i Stilling sogn med ANE CATHRINE ESKESDATTER. Han døde den 4. juli 1862. Søn af ane Ø 24 og ane Ø 25.

Ane Ø 13 ANE CATHRINE ESKESDATTER

Hun blev født den 13. juni 1808 i Ejer, Ovsted sogn. Hun døde den 6. april 1863 på Gram Mark, Skanderborg sogn. Datter af ane Ø 26 og ane Ø 27.

□

Ane Ø 14 MORTEN MADSEN DAUGAARD

Han blev født i 1791 i Grejs by og sogn og døbt den 10. juli 1791. Han var murersvend i Horsens. Morten Madsen Daugaard blev gift med CHRISTIANE FRANSDATTER. I 1845 boede ægteparret i Badstuestræde 180. Han døde den 25. august 1845 i Horsens. Søn af ane Ø 28 og ane Ø 29.

Ane Ø 15 CHRISTIANE FRANSDATTER

Hun blev født den 25. april 1808 i Barritskovby, Barrit sogn. Hun døde den 9. juli 1850 i Horsens. Datter af ane Ø 30 og ane Ø 31. I ægteskabet var der 3 børn: 1. Hans Karl Daugaard. 2. Martine Christine Daugaard. 3. Clemens Steensen Daugaard.

1. HANS KARL DAUGAARD blev født i Horsens i 1840 og døde samme sted. Han blev gift i Horsens den 26. maj 1865 med enke Ane Margrethe Christensdatter, 30 år gammel.

2. MARTINE CHRISTINE DAUGAARD (Ane Ø 7).

3. CLEMENS STEENSEN DAUGAARD blev født ca. 1844.

Ane Ø 18 HANS HANSEN SPANDET

Han blev født ca. 1741, men ikke i Farup sogn, hvor forældrene ellers boede, men måske i Spandet sogn i Sønderjylland, hvorfra familienavnet stammer. Han var indsidder i den slesvigske del af Kærbøl i Farup sogn, hvorfor han ikke ses i de kongerigske folketællinger. Han døde i Kærbøl, Farup sogn den 7. juli 1821, 80 år gammel. Hans Hansen Spandet blev trolovet i landsbyen Gummesmark i Vester Nykirke sogn og gift i Farup den 22. januar 1779 med INGEBORG HANSDATTER. Søn af ane Ø 36 og ane Ø 37 (ukendt).

Ane Ø 19 INGEBORG HANSDATTER

Hun blev født ca. 1754 og døde i Kærbøl, Farup sogn den 19. juni 1821, 67 år gammel. Datter af ane Ø 38 (ukendt) og ane Ø 39 (ukendt).

□

Ane Ø 20 THOMAS SKYTTE

Han var husmand i Snebjerg. Han blev gift med MAREN SØRENSDATTER. Søn af ane Ø 40 (ukendt) og ane Ø 41 (ukendt).

Ane Ø 21 MAREN SØRENSDATTER

Hun døde i Snebjerg den 27. februar 1820, 58 år gammel og betegnes som "husmand Thomas Skyttes enke af Snebjerg". Datter af ane Ø 42 (ukendt) og ane Ø 43 (ukendt).

□

Ane Ø 22 LAURIDS THOMSEN

Han er født ca. 1747. Han døde i Tusing og blev begravet i Vildbjerg den 10. juni 1792, 45 år gammel. Han blev gift med MAREN LAURIDSDATTER. Søn af ane Ø 44 (ukendt) og ane Ø 45 (ukendt).

Ane Ø 23 MAREN LAURIDSDATTER

Hun blev født ca. 1757 formodentlig i Svenstrup i Vinding sogn. Hun døde i Tusing, Vildbjerg sogn den 22. november 1835, 78 år gammel. Hun blev gift anden gang i Vildbjerg den 7. oktober 1792 med ungkarl Laurids Pedersen fra Felding sogn, der døde i Tusing og blev begravet i Vildbjerg den 2. juni 1797, 40 år gammel, hvorefter hun blev gift tredje gang den 12. oktober 1797 i Vildbjerg med ungkarl Jens Hansen, "tjenende i Riis i Timring sogn".

Jens Hansen døde som aftægtsmand i Tusing den 19. november 1842, 75 år gammel og siges da at være født i Slumstrup i Rind sogn. Datter af ane Ø 46 og ane Ø 47.

□

Ane Ø 24 JENS JACOBSEN

Han blev født ca. år 1778 i Bjertrup, Hørning sogn, og døbt den 15. november 1778. Han var husmand og skrædder i Stilling. Jens Jacobsen blev gift (første gang) med MAREN RASMUS-DATTER. Han døde efter 1845. Søn af ane Ø 48 (ukendt) og ane Ø 49 (ukendt).

Ane Ø 25 MAREN RASMUSDATTER

Hun døde før 1831. Datter af ane Ø 50 (ukendt) og ane Ø 51 (ukendt).

**Ane Ø 26 ESKE JENSEN**

Han blev født ca. år 1754. Han var husmand i Ejer, Ovsted sogn. Eske Jensen blev gift med ANE BERTELSDATTER. Han blev begravet den 3. maj 1809. Søn af ane Ø 52 (ukendt) og ane Ø 53 (ukendt).

Ane Ø 27 ANE BERTELSDATTER

Datter af ane Ø 54 (ukendt) og ane Ø 55 (ukendt).

**Ane Ø 28 MADP PEDERSEN DAUGAARD**

Han blev født i Daugaard, Hatting herred, Vejle amt og døbt den 7. februar 1756 i Daugaard Kirke. Han var substitut (medhjælper og stedfortræder) for sognedegnen for Grejs-Sindbjerg menigheder, og nævnes første gang som sådan ved søn nr. 2's dåb i 1786. Mads Pedersen Daugaard blev gift med ANNE RASMUSDATTER. Ved folketællingen 1787 nævnes Mads Pedersen Daugaard, 32 år gammel som substitut og hans kone, Anne Rasmusdatter, 24 år gammel som husbestyrer hos den gamle degn i Grejs, Rasmus Quist, der var 80 år gammel og tilsyneladende var enkemand efter andet ægteskab, sammen med de to ældste sønner som beboere af degneboligen i Grejs, der tilsyneladende var nabo til Grejs præstegård og måske til Grejs mølle. Den 1. oktober 1791 begravedes i Grejs "degne Sr. Rasmus Quist, degn for Grejs og Sindbjerg menigheder i hans hæderlige alders 83. år". Mads Pedersen Daugaard, der første gang i 1798 i kirkebogen får tillagt navnet Daugaard, synes fortsat at have bestyret degneembedet for de to menigheder samt formentlig tillige embedet som skoleholder i Grejs, men siges i en visitatsprotokol for Vejle amt fra 1809 i Ribe bispearkiv først i 1795 at være kaldet til embedet af biskop Middelboe i Ribe. Det oplyses videre i denne, at Mads Pedersen Daugaard ifølge kgl. resolution selv har opbygget degneboligen med tilhørende fire fag skole, og at han ved sin afgang af sin efterfølger skal have godtgjort 510 rdl. med fradrag af 30 rdl. for hvert år, der er gået siden opførelsen.

Der gøres nøje rede for hans indkomster som degn og skoleholder, der bl.a. bestod i en degnelod, hvor der blev sået korn og kunne holdes 2 køer og 4 får, årlige leverancer af korn og mælk samt 27 læs klyne (hedetørv), ofre ved højtiderne (ligesom præsten) og accidenser (afgifter ved kirkelige handlinger), der tilsammen opgøres til 40 rdl. årligt af Grejs sogn og 53 rdl. af Sindbjerg sogn. Det oplyses endelig, at Mads Pedersen Daugaard holder skole hele året og underviser i læsning, religion, skrivning og regning. Mads Pedersen Daugaard var skoleholder i en af de mest revolutionerende perioder for den danske folkeskole, markeret ved først og fremmest de store skolelove af 1814. Han døde den 7. april 1817 i Grejs. Søn af ane Ø 56 og ane Ø 57.

Ane Ø 29 ANNE RASMUSDATTER

Hun blev født ca. år 1760. Hun døde den 5. februar 1820 i Grejs. Datter af ane Ø 58 (ukendt) og ane Ø 59 (ukendt). I ægteskabet var der 7 børn: 1. Peder Madsen Daugaard. 2. Rasmus Madsen Daugaard. 3. Morten Madsen Daugaard. 4. Ane Madsdatter Daugaard. 5. Mette Kathrine Daugaard. 6. Ane Kirstine Daugaard. 7. Jens Knud Madsen Daugaard.

1. PEDER MADSEN DAUGAARD blev født ca. 1784 og døde i Horsens den 22. maj 1842. Han var muremester i Horsens.

2. RASMUS MADSEN DAUGAARD blev født ca. 1786.

3. MORTEN MADSEN DAUGAARD (Ane Ø 14).

4. ANE MADSDATTER DAUGAARD blev født ca. 1788. Død i Horsens den 12. juli 1829. Hun blev gift i Grejs den 5. december 1816 med Jørgen Chr. Nielsen fra Grejs Hede.

5. METTE KATHRINE DAUGAARD blev født ca. 1795. Hun blev gift i Grejs den 27. september 1817 med snedker Jens Hansen Bjerre fra Bjerre.

6. ANE KIRSTINE DAUGAARD blev født ca. 1796. Hun blev gift i Grejs den 20. september 1818 med indsidder Niels Nielsen fra Grejs Hede.

7. JENS KNUD MADSEN DAUGAARD blev født ca. 1800 og døbt i Grejs den 14. april 1800. Han var husmand og kradser ved klædefabrikken på Grejs Mølle. Den 3. september 1826 blev han viet til Esther Marie Johannesdatter, født ca. 1803. I ægteskabet var der 2 børn: 1. Anne Jensdatter og 2. Maria Jensdatter.

7a. ANNE JENSDATTER blev født i Grejs den 7. november 1827.

7b. MARIA JENSDATTER blev født i Grejs den 28. september 1831 og konfirmeret i Grejs i 1845.

□

Ane Ø 30 FRANDS RASMUSSEN

Han blev født ca. år 1754 i Hornum sogn. Han var husmand i Barritskovby, senere fattigfoged. Frands Rasmussen blev gift den 4. november 1786 i Barrit med CHRISTENCE OLESDATTER. Han døde den 13. marts 1848 i Breth, Barrit sogn. Søn af ane Ø 60 (ukendt) og ane Ø 61 (ukendt).

Ane Ø 31 CHRISTENCE OLESDATTER

Hun blev født i Barritskovby, Barrit sogn og døbt den 27. februar 1763. Hun døde den 18. august 1833 i Barritskovby, Barrit sogn. Datter af ane Ø 62 og ane Ø 63. I ægteskabet var der mange børn, her skal nævnes 3 børn: 1. Mikkel Frandsen, 2. Peder Frandsen og Christiane Frandsdatter.

1. MIKKEL FRANSEN er født ca. 1798. Han boede i Barrit sogn i 1805.

2. PEDER FRANSEN er født ca. 1805. Han var gift daglejer i 1845 i Breth. Han havde faderen boende i huset.

3. CHRISTIANE FRANDSDATTER (Ane Ø 15).

**Ane Ø 36 HANS PEDERSEN SPANNET**

Han blev født ca. 1712. Han døde i Kærbøl, Farup sogn, og blev begravet den 21. juni 1798. 86 år og 6 måneder "daværende ældste mand i menigheden". Han har vel været indsidder/arbejdsmand i Kærbøl, men nogen stillingsbetegnelse ses ikke. Hans kones navn og data kendes ikke. Men de havde en søn, Peder Spandet, i Kærbøl, hvis datter, Maren, blev begravet 3. maj 1780, 4 måneder og 1 uge gammel, og hvis kone, Mette Marie Knudsdatter, blev begravet den 26. oktober 1799, 56 år og 5 måneder gammel, død "af tærende svaghed". Søn af ane Ø 72 (ukendt) og ane Ø 73 (ukendt).

**Ane Ø 46 LAURIDS POULSEN**

Han blev født ca. 1727. Ifølge folketællingen i 1787 beboede han den ene af tre gårde i Svenstrup i Vinding sogn. Han blev gift med MAREN PEDERSDATTER. Søn af ane Ø 92 (ukendt) og ane Ø 93 (ukendt).

Ane Ø 47 MAREN PEDERSDATTER

Hun blev født ca. 1728. Datter af ane Ø 94 (ukendt) og ane Ø 95 (ukendt).



Ane Ø 56 PEDER MORTENSEN

Han blev født ca. år 1700 og var formentlig en anset gårdmand i Daugaard sogn. Han må være død kort før juni 1759. Peder Mortensen blev gift første gang med Anne Nielsdatter, der blev begravet i Daugård den 24. maj 1741 i en alder af 52 år. Der var en søn i ægteskabet: Niels Pedersen, døbt i Daugård 2. påskedag 1730. Han blev møller (fæster) i vandmøllen Svendsmøllen i Ødum sogn, hvor han nævnes i folketællingen i 1787, men han var død i 1801. Han blev gift første gang med Mette Hansdatter. I dette ægteskab var der mange børn. Niels Pedersen blev gift anden gang med Lene Cathrine Hansdatter, født ca. 1766. I dette ægteskab var der ingen børn. Peder Mortensen blev gift anden gang den 14. november 1741 i Daugaard med ANNE FREDE-RIKSDATTER. Søn af ane Ø 112 (ukendt) og ane Ø 113 (ukendt).

Ane Ø 57 ANNE FREDERIKSDATTER

Hun blev født i Daugaard sogn og døbt den 13. november 1718. Hun døde i Daugaard og blev begravet den 14. november 1779. Datter af ane Ø 114 og ane Ø 115. I ægteskabet var der fem børn: 1. Frederik Pedersen, 2. Morten Pedersen, 3. Christen Pedersen, 4. Anna Pedersdatter og 5. Mads Pedersen Daugaard.

1. FREDERIK PEDERSEN blev døbt i Daugård den 10. juni 1742. Han er ved folketællingen i året 1787 gårdmand i Daugård sogn på en gård, han tilsyneladende har giftet sig til. En datter af ham, Anne Frederiksdatter, født i Daugård ca. 1770, blev den 29. november 1792 i Daugård sogn gift med enkemanden, skovrider og husmand i Høgdallund i Daugård sogn, Jørgen Nielsen, født ca. 1768. Ægteparret havde ifølge folketællingen i året 1801 en datter og to sønner.

2. MORTEN PEDERSEN blev døbt i Daugård sogn den 11. juli 1745. Han er ved folketællingen i 1787 gårdmand på en gård i Daugård sogn, som også han tilsyneladende har giftet sig til.

3. CHRISTEN PEDERSEN blev født ca. år 1746. Ved folketællingen i 1787 var han gårdmand i Daugård sogn på en gård, som han åbenbart også havde giftet sig til.

4. ANNA PEDERSDATTER blev født ca. år 1751. Hun er i 1787 gift med gårdmand i Daugård sogn Jens Olufsen.

5. MADS PEDERSEN DAUGÅRD (Ane Ø 28).

**Ane Ø 62 OLE SØRENSEN**

Han var podemester i Barritskovby. Han døde ca. 1785. Han var gift med VILLUMSDATTER. Søn af ane Ø 124 (ukendt) og ane Ø 125 (ukendt).

Ane Ø 63 VILLUMSDATTER

Datter af ane Ø 126 og ane Ø 127 (ukendt). I ægteskabet var der en datter: Christence Olesdatter.

1. CHRISTENCE OLESDATTER blev født i Barritskovby i Barrit sogn og døbt den 27. februar 1763.

Ane Ø 114 FREDERIK CHRISTENSEN

Han blev født i Daugaard. Han blev gift med KIRSTEN TERKELSDATTER. Søn af ane Ø 228 og ane Ø 229 (ukendt).

Ane Ø 115 KIRSTEN TERKELSDATTER

Hun blev begravet den 11. august 1738. Datter af ane Ø 130 (ukendt) og ane Ø 131 (ukendt).

□

Ane Ø 126 VILLUM

Søn af ane Ø 252 (ukendt) og ane Ø 253 (ukendt).

□

Ane Ø 228 CHRISTEN FREDERIKSEN

Han blev født i Daugaard. Søn af ane Ø 456 (ukendt) og ane Ø 457 (ukendt).

Efterkommere af:

ane Ø 2 Jens Ørbæk (Hansen) og ane Ø 3 Agnes Rasmussen

Ø.I. **MARIE ØRBÆK** blev født den 6. oktober 1893 i Horsens og døbt den 19. november 1893 i Horsens. Marie Ørbæk blev konfirmeret den 6. oktober 1907 i Vor Frelzers Kirke. Hun døde den 8. august 1981 på De Gamles Hjem i Horsens. Marie Ørbæk var i sin skoletid skiftevis nr. 1 og nr. 2 i sin klasse. Hun gik ud af skolen som nr. 1. Skolen forærede hende en flidspræmie på 2 kr., og en af skolens mest fremtrædende lærere var i den anledning på besøg hjemme hos forældrene for at overtale faderen til at bekoste en fortsat skolegang for datteren, da hun havde dokumenteret boglige evner. Men da familien Ørbæk ikke havde råd til at bekoste en fortsat skolegang for deres datter, kom der ikke noget frugtbart ud af dette møde. Marie Ørbæks skudsmål-bog: Marie Ørbæk, født i Horsens den 6. oktober 1893 blev udskrevet af Horsens nordre kommuneskoles 6. klasse (øverste) den 28. september 1907 med karakteren udmærket godt for kundskaber og udmærket godt for opførelse. For Horsens Skolekommission Chr. Jacobsen. Som skoleelev sang Marie Ørbæk mange gange i sangkoret i de horsensianske kirker. Marie Ørbæk blev gift den 3. september 1916 i Klosterkirken i Horsens med slagtermester HENRY EMIL HENNINGSEN. I ægteskabet er der 3 børn (se Henningsen-slægten H.IV.A Robert Ørbæk Henningsen, H.VI.B. Hansa Ørbæk Henningsen og H.VI.C. Gunnar Ørbæk Henningsen).



Ø.II. **MARTINUS ØRBÆK** blev født den 25. januar 1896 i Horsens og døbt den 1. marts 1896 i Vor Frelzers Kirke i Horsens. Martinus Ørbæk blev udlært som værktøjsmager. Han aftjente sin værnepligt ved Den kongelige danske Marine. Han meldte sig ud af folkekirken den 26. august 1921. Martinus Ørbæk blev gift med THORA. Han døde af lungebetændelse 38 år gammel. I ægteskabet er der ingen børn.



Ø.III. **JENNY ØRBÆK** blev født den 16. juli 1899 i Horsens og døde den 19. juli 1986 i Horsens. Hun var rengøringsassistent. Jenny Ørbæk blev gift den 28. marts 1920 i Klosterkirken i Horsens med tømrer JENS ANDERSEN SIMONSEN. Han blev født den 14. februar 1893 i Linå sogn ved Silkeborg som søn af Anders Simonsen og Ane Elisabeth Rasmussen. Jens Andersen Simonsen døde den 6. august 1976 i Horsens. Bosat: Vestergade 67 i Horsens. I ægteskabet er der 2 børn: Ø.III.A. Anna Elisabeth Ørbæk Simonsen og Ø.III.B. Agnes Ørbæk Simonsen.

Ø.III.A. **ANNA ELISABETH ØRBÆK SIMONSEN** blev gift med elektromekaniker SVEND AAGE RASMUSSEN, som var ansat ved Statsbanerne. I ægteskabet er der ingen børn.

Ø.III.B. **AGNES ØRBÆK SIMONSEN** er født den 21. oktober 1924 i Silkeborg og konfirmeret den 19. marts 1939 i Vor Frelzers Kirke i Horsens. Agnes Ørbæk Simonsen blev gift i Tjæreborg Kirke den 21. juni 1947 med fabrikant KRISTIAN VESTERGAARD. Bosat: Langmarksvej 28F i Horsens. I ægteskabet er der børnene: Ø.III.B/A. Kristian Vestergaard, Ø.III.B/B. Karin Vestergaard, Ø.III.B/C. Bent Vestergaard og Ø.III.B/D. Birgit Vestergaard.

Ø.III.B/A. KRISTIAN VESTERGAARD er født den 29. november 1948 i Horsens og konfirmeret den 30. september 1962 i Klosterkirken i Horsens. Kristian Vestergaard er ingeniør. Bosat: Bøgevangen 249, Brabrand. Børn: Ø.III.B/A/a. Kim Vestergaard, Ø.III.B/A/b. Susan Vestergaard og Ø.III.B/A/c. Claire Vestergaard.

Ø.III.B/A/a. KIM VESTERGAARD født den 11. august 1977 i Skanderborg.

Ø.III.B/A/b. SUSAN VESTERGAARD født den 19. marts 1979 i Horsens.

Ø.III.B/A/c. CLAIRE VESTERGAARD født den 13. maj 1982 i Horsens.

Ø.III.B/B. KARIN VESTERGAARD er født den 16. juni 1950 i Horsens og blev konfirmeret den 4. oktober 1964 i Klosterkirken i Horsens. Karin Vestergaard blev gift den 16. marts 1974 i Klosterkirken i Horsens med ingeniør MOGENS SØNDERBY THOMSEN. Hun er teknisk tegner. Bosat: Sonatevej 7, Horsens. Børn: Ø.III.B/B/a. Rina Sønderby Thomsen og Ø.III.B/B/b. Louise Sønderby Thomsen.

Ø.III.B/B/a. RINA SØNDERBY THOMSEN født den 8. september 1974 i Horsens.

Ø.III.B/B/b. LOUISE SØNDERBY THOMSEN født den 11. marts 1979 i Horsens.

Ø.III.B/C. BENT VESTERGAARD er født den 18. marts 1952 i Horsens og blev konfirmeret i Klosterkirken i Horsens. Bent Vestergaard er uddannet revisor og arbejder nu som viceskatteinspektør i Horsens. Han blev gift den 6. oktober 1979 i Glud Kirke. Bosat: Oventofte 37, Gedved. Børn: Ø.III.B/C/a. Henrik Vestergaard og Ø.III.B/C/b. Anders Vestergaard.

Ø.III.B/C/a. HENRIK VESTERGAARD født den 7. april 1981 i Horsens.

Ø.III.B/C/b. ANDERS VESTERGAARD født den 4. juli 1983 i Horsens.

Ø.III.B/D. BIRGIT VESTERGAARD er født den 31. august 1956 i Horsens og blev konfirmeret den 13. april 1970 i Vor Frelzers Kirke i Horsens. Bosat: Dalagervej 137, Horsens. Barn: Ø.III.B/D/a. Kasper Vestergaard Nielsen.

Ø.III.B/D/a. KASPER VESTERGAARD NIELSEN født den 27. juni 1984 i Horsens.

□

Ø.IV. OLGA ØRBÆK er født den 22. juli 1901 i Horsens og døbt den 11. august 1901 i Vor Frelzers Kirke i Horsens. Olga Ørbæk blev gift med arbejdsmand BONDE, og ægteparret var bosat i Vejle. Olga Ørbæk blev indlagt på Middelfart Statshospital, hvor hun døde i en alder af 60 år. Hun blev begravet på hospitalets kirkegård. Der er ingen børn i ægteskabet.

□

Ø.V. JOHANNE ØRBÆK er født den 31. juli 1903 i Horsens og døde den 10. januar 1968 i Horsens. Johanne Ørbæk arbejdede i mange år på Aggerbech's Sæbefabrik i Horsens. Hun blev gift den 6. november 1926 på Rådhuset i Horsens med chauffør EMIL POULI CHRISTENSEN. Han er født den 14. maj 1902 i Horsens og døbt den 17. august 1902 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Han døde den 6. december 1983 i Horsens. Emil Pouli Christensen var udlært grovsmed, men han var i mange år ansat som chauffør hos Paasch og Larsen i Horsens. Bosat: Tordenskjoldsgade, Horsens. Emil Pouli Christensen var søn af arbejder Laurits Christensen i Horsens, født i Gangsted sogn den 25. oktober 1870, som søn af husmand i Vedslet sogn Rasmus Michael Christensen og hustru Mette Kirstine Andreasen. Laurits Christensen blev gift i Vor Frelsers Kirke i Horsens den 7. december 1895 med Pouline Marie Poulsen født i Assens sogn den 20. april 1872. Hun var datter af Jens Poulsen, som i året 1895 var husmand i Hosby, Gangsted sogn og hustru Johanne Kirstine Jensen. I ægteskabet er der et barn: Ø.V.A. Henning Ørbæk Christensen.

Ø.V.A HENNING ØRBÆK CHRISTENSEN er født den 14. december 1926 i Horsens og døde den 4. februar 1987. Han var ansat som lagerforvalter hos Herning Elværk i 25 år. Henning Ørbæk Christensen blev gift den 6. april 1950 i Klosterkirken i Horsens med kontorassistent JOHANNE MARGRETHE JENSEN. Hun er født den 6. juli 1929 i Horsens som datter af sølvsmed Ludvig Frederik Jensen og Ellen Margrethe Johanne Aasted. I ægteskabet er der et barn: Ø.V.A/A. Ulla Christensen.

Ø.V.A/A. ULLA CHRISTENSEN er født den 18. februar 1954 i Herning. Hun er socialrådgiver. Ulla Christensen blev gift den 21. december 1979 på Rådhuset i Helle med blikkenslager LEIF ANDERSEN, som er født den 28. februar 1954 i Herning. Bosat: Fåborgvej 141, Agerbæk. Børn: Ø.V.A/A/a. Torsten Andersen og Ø.V.A/A/b. Tine Andersen.

Ø.V.A/A/a. TORSTEN ANDERSEN født den 11. april 1980 i Agerbæk.

Ø.V.A/A/b. TINE ANDERSEN født den 23. februar 1983 i Agerbæk.

□

Ø.VI. ANTON ØRBÆK er født den 11. marts 1906 i Horsens og døde den 18. december 1961 på Rigshospitalet i København. Anton Ørbæk blev begravet i Horsens. Han var udlært bogbinder, og han var på et tidspunkt formand for Bogbinder og Kartonnagearbejderforbundet. Anton Ørbæk var ansat hos firmaet August Laursen i Horsens. Han blev gift med ERNA CHRISTENSEN. Bosat: Vestergade 60, Horsens. I ægteskabet er der to børn: Ø.VI.A. Bent Ørbæk og Ø.VI.B. Inge Ørbæk.

Ø.VI.A. BENT ØRBÆK er udlært cigarmager.

Ø.VI.B. INGE ØRBÆK døde i en meget ung alder af sukkersyge. I hendes ægteskab er der en datter.

□

Ø.VII. ERIK BØRGE ØRBÆK er født den 12. maj 1909 i Horsens og døde den 30. november 1976 i Horsens. Han var udlært cigarmager. Erik Børge Ørbæk blev gift med LAURA JENSEN, datter af læderhandler Frithiof Jensen, Vitus Beringsplads 4, Horsens. Bosat: Løvenørnsgade 28, Horsens. I ægteskabet er der to børn: Ø.VII.A. Anni Ørbæk og Ø.VII.B. Frithiof Ørbæk.

Ø.VII.A. ANNI ØRBÆK er udlært på postkontoret i Horsens.

Ø.VII.B. FRITHIOF ØRBÆK er udlært som typograf på Horsens Folkeblad, men arbejder nu som forhandler af trykkermaskiner.

Ane M 2 PEDER MARCUSSEN

Han blev født den 10. november 1857 i Lund, Tamdrup sogn og blev konfirmeret i 1871. Peder Marcussen døde den 11. august 1930 i Horsens. Han var smed i Horsens. Peder Marcussen blev gift den 26. april 1884 i Vor Frelzers Kirke i Horsens med METTE MARIE ISAKSEN. Søn af ane M 4 og ane M 5.

Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN

Hun blev født den 28. august 1858 i Høverbjerg, Sdr. Fjand, Sdr. Nissum sogn og blev konfirmeret i 1873 i Husby. Mette Marie Isaksen døde den 6. jull 1948 i Nygade 2 i Horsens. Hun var i følge mundtlig overlevering et ærligt og godt menneske. Hun var sund og viljestærk og meget religiøs. Hun var indre misslonsk og en god moder for sine fem børn. Hun var i mange år ansat på fabriken Crome og Goldschmidt. Datter af ane M 6 og ane 7.

**Ane M 4 MARCUS PEDERSEN**

Han blev født den 24. oktober 1838 i Kørup, Tamdrup sogn og døde den 14. januar 1923 i Vestergade 51 i Horsens. Marcus Pedersen var fængselsbetjent i Horsens. På et tidligere tidspunkt havde han været tjenestekarl i Lund, og her fik han en søn, Peder Marcussen, med SIDSEL MARIE JENSDATTER. Han blev gift den 13. marts 1869 i Tamdrup sogn med Mette Cathrine Pedersen, født i Nim, Underup sogn den 10. april 1846, død i Horsens den 26. februar 1930. Hun var datter af husmand i Nim Peder Hansen og hustru Ane Christiansen. Der var fire børn i ægteskabet: 1. Jens Peder Pedersen født i Lund. 2. Auguste Pedersen født ca. 1876 i Horsens. 3. Carl Pedersen født ca. 1878 i Horsens. 4. Aase Pedersen født ca. 1879 i Horsens. Søn af ane M 8 og Ane M 9.

Ane M 5 SIDSEL MARIE JENSDATTER

Hun blev født den 16. februar 1827 i Lund, Tamdrup sogn. Hun døde den 30. november 1902 i Nygade 2 i Horsens og blev begravet i Tamdrup. Sidsel Marie Jensdatter blev ikke gift. Datter af ane M 10 og ane M 11.

**Ane M 6 ISAK JØRGENSEN**

Han blev hjemmedøbt den 9. august 1823 i Tarp, Vedersø sogn, og han blev døbt i Vedersø Kirke den 5. oktober 1823. Isak Jørgensen blev konfirmeret den 22. april 1838 i Vedersø Kirke. Han døde den 30. november 1899 i Fjand Huse, Sdr. Nissum sogn. Skolekundskab meget god og opførsel god. Ifølge lægdsrullerne i 1848, 1854 og 1860 for Vedersø sogn var Isak Jørgensen 62 1/2 tommer høj, og han trak frilod ved sessionen i 1846. På et senere tidspunkt gjorde han tjeneste ved 12. bataljon, der muligvis lå i Aalborg, og han blev slettet af lægdsrullen i 1862, eller, som det hed dengang, han fik afsked i 1862. Isak Jørgensen kom ifølge tilgangsregistret for Vedersø sogn den 6. oktober 1847 til Vedersø sogn fra Terkels Bøl i Tinglev sogn i Nordslesvig med meget godt skudsmål fra pastor Th. Schmidt af 28. september 1847 for at tjene hos broderen, gårdmand Jens Jørgensen, i Tarp, Vedersø sogn.

Samtidig med Isak Jørgensen fik broderen en anden karl, der kom fra Brede sogn i Nordslesvig. Isak Jørgensen har altså, som så mange andre vestjyske karle, tjent i Nordslesvig. Ifølge mundtlig overlevering var Isak Jørgensen ansat ved Vestkystens Redningsvæsen, hvor han på et tidspunkt fik overrakt en redningsmedalje. Isak Jørgensen var fisker og husmand. Han blev gift den 10. december 1854 i Sdr. Nissum sogn med ANNE CHRISTINE JENSDATTER CHRISTENSEN. Søn af ane M 12 og ane M 13.

Ane M 7 ANNE CHRISTINE JENSDATTER CHRISTENSEN

Hun blev født den 24. juli 1830 i Rabsted sogn, Tønder amt og blev konfirmeret i 1845 i Sdr. Nissum. Hun døde den 20. marts 1910 i Høverbjerg/Hyrdebjerg, Fjand, Sdr. Nissum sogn. Datter af ane M 14 og ane M 15. I ægteskabet var der fire børn: 1. Jens Christian Isaksen, 2. Mette Marie Isaksen, 3. Jørgen Jensen Isaksen og 4. Andreas Isaksen.

1. JENS CHRISTIAN ISAKSEN. Han blev født den 17. august 1856 i Høverbjerg.
2. METTE MARIE ISAKSEN (Ane M 3)
3. JØRGEN JENSEN ISAKSEN. Han blev født den 20. september 1861 i Høverbjerg, og han døde i Fjand den 26. januar 1905. Jørgen Jensen Isaksen var fisker og husmand i Fjand.
4. ANDREAS ISAKSEN. Han blev født den 22. juli 1864 i Fjand. Han blev gift med Cathrine Marie Jepsen.



Ane M 8 PEDER MARCUSSEN

Han blev født den 27. maj 1811 i Vrønding, Tamdrup sogn, og han døde i Lund, Tamdrup sogn den 20. november 1858. I følge skifteprotokollen for Vor-Nim herreder beløb boets overskud sig til 55 rigsbankdaler, 1 mark og 5 skilling, der fordeltes med halvdelen som enkens lod, mens den anden halvdel deltes ligeligt mellem de 7 børn. Peder Marcussen betegnes 1833 som tjenestekarl i Lund, 1838 som tjenestekarl på Bygholm, 1840 til 1842 som husmand i Enner, fra 1846 som husmand i Lund, Tamdrup sogn, hvor han fik skøde på et hus. Købesummen var 300 rigsbankdaler sølv, som Peder Marcussen lånte af den senere hofjægermester og kammerherre August Theodor Schütte til Bygholm, og som ikke var betalt ved Peder Marcussens død i 1858. Herudover skyldte boet 58 rbd. til gårdmand Gravers Jørgen Simonsen og 15 rbd. til den ældste søn, hvortil kom skifteomkostninger på 11 rbd. Han blev gift den 23. december 1838 i Tamdrup sogn med INGER MARIE JENSDATTER. Søn af ane M 16 og ane M 17.

Ane M 9 INGER MARIE JENSDATTER

Hun blev født i Bredstenbro, Nim sogn og døbt den 30. juni 1807. Hun døde den 19. april 1881 i Horsens og blev begravet den 23. april 1881 på Tamdrup Kirkegård. Datter af ane M 18 og ane M 19. I ægteskabet var der 7 børn: 1. Mette Kirstine Pedersen, 2. Marcus Pedersen, 3. Jens Pedersen, 4. Barbara Marie Pedersen, 5. Maren Pedersen, 6. Karen Pedersen og 7. Lars Christian Pedersen.

1. METTE KIRSTINE PEDERSEN født i Tamdrup sogn den 5. april 1833, konfirmeret i 1847 og død i Vinten, Tamdrup sogn den 23. marts 1867. Hun blev gift i Tamdrup den 11. november 1864 med Peder Thomassen, født i Nortvig, Nr. Snede sogn den 28. august 1829. Han var husmand på Vinten Mark, Tamdrup sogn. Han blev gift anden gang i Tamdrup den 1. maj 1868 med Caroline Andrea Sørensen, født på Vinding Mark den 30. september 1839. I Mette Kirstine og Peder Thomassens ægteskab var der to døtre, født i 1865 og 1867. Ved den sidste fødsel døde Mette Kirstine Pedersen i barselsseng.

2. MARCUS PEDERSEN (ane M 4)

3. JENS PEDERSEN født i Enner, Tamdrup sogn den 2. december 1840 og konfirmeret i Tamdrup i 1855. Han var hjemme ved faderens død i 1858.

4. BARBARA MARIE PEDERSEN født i Enner den 8. november 1842 og konfirmeret i Tamdrup sogn i 1857. Hun døde i Horsens som tjenestepige den 23. juli 1864.

5. MAREN PEDERSEN født i Lund, Tamdrup sogn den 12. juni 1846 og konfirmeret i Tamdrup sogn i 1857.

6. KAREN PEDERSEN født i Lund, Tamdrup sogn den 12. maj 1848 og konfirmeret i Tamdrup sogn i 1862.

7. LARS CHRISTIAN PEDERSEN født i Lund, Tamdrup sogn den 1. juli 1852 og konfirmeret i Tamdrup sogn den 14. april 1867.

□

Ane M 10 JENS JENSEN NYEGAARD

Han blev født ca. år 1794 og døde i Lund, Tamdrup sogn den 24. maj 1830. Han var indsidder i Lund, Tamdrup sogn. Jens Jensen Nyegaard blev gift den 16. januar 1820 i Tamdrup med ELLEN CHRISTIANSDATTER. Søn af ane M 20 (ukendt) og ane M 21 (ukendt).

Ane M 11 ELLEN CHRISTIANSDATTER

Hun blev født i Lund, Tamdrup sogn i 1791 og døbt den 5. juni 1791. Hun døde i Lund den 28. december 1871. Hun levede ved folketællingen i 1834 i et hus i Lund som enke og almisselem med 5 børn. Ved folketællingen i 1845 boede Ellen Christiansdatter alene i et hus i Lund og ernærede sig ved "håndarbejde". Datter af ane M 22 og ane M 23.

□

Ane M 12 JØRGEN JENSEN

Han blev født ca. år 1778 i Tarp, Vedersø sogn, han døde den 6. november 1856 i Agersbæk, Hee sogn, og blev begravet den 14. november 1856. Jørgen Jensen var gårdejer i Tarp, og senere blev han fæster af fødegården i Tarp.

På et senere tidspunkt var han husmand i Agersbæk. Han blev gift ca. år 1804 i Sdr. Nissum sogn med ANNE MARGRETHE CHRISTENSDATTER. Søn af ane M 24 og ane M 25.

Ane M 13 ANNE MARGRETHE CHRISTENSDATTER (AMKJÆR)

Hun blev født i 1779 i Sdr. Fjand, Sdr. Nissum sogn og blev døbt den 18. maj 1780. Ved hendes dåb er fadderen hendes morfader Jens Christensen Norge. Hun blev konfirmeret i 1794 i Sdr. Nissum sogn, døde den 31. marts 1860 i Høverbjerg i Sdr. Fjand og blev begravet den 9. april 1860. Anne Margrethe Christensdatter havde en lidt yngre broder, der i februar 1787 blev døbt Isaach, han døde imidlertid allerede, da han var 9 måneder gammel og blev begravet den 22. oktober 1787. Datter af ane M 26 og ane M 27. I ægteskabet var der syv børn: 1. Anne Jørgensdatter, 2. Jens Jørgensen, 3. Mariane Jørgensdatter, 4. Else Jørgensdatter, 5. Marie Kirstine Jørgensdatter, 6. Anne Margrethe Jørgensdatter og 7. Isak Jørgensen.

1. ANNE JØRGENSDATTER. Hun blev født ca. år 1804 og blev konfirmeret i 1821 i Vedersø.

2. JENS JØRGENSEN. Han blev født ca. år 1807 og blev konfirmeret i 1822 i Vedersø. Jens Jørgensen blev gift den 5. november 1837 i Tim med Ane Marie Jensdatter Lomborg, som blev født ca. år 1814. Den 24. marts 1838 fik Jens Jørgensen skøde på fødegården Tarpgaard, købesum 216 rigsdaler, 3 mark og 3 skilling. Jens Jørgensen købte i årene 1842 og 1847 mere jord til gården. I 1855 fik han tilladelse til at udstykke gården, og ifølge folketællingen i 1855 boede Jens Jørgensen og hans familie på Gelstrup Mark i Sdr. Nissum sogn, hvor han betegnes som husmand og fisker. I ægteskabet var der tre børn:

2-1. JOHANNE JENSDATTER født den 9. juni 1846 i Tarp

2-2. JØRGEN JENSEN født den 6. april 1849 i Tarp

2-3. JENSINE JENSEN født den 13. august 1852 på Gelstrup Mark

3. MARIANE JØRGENSDATTER. Hun blev født i Tarp og blev døbt den 28. februar 1812 i Vedersø. Hun blev konfirmeret den 2. april 1826. Mariane Jørgensdatter døde tilsyneladende som ugift fattiglem i Vedersø Fattighus den 20. februar 1889.

4. ELSE JØRGENSDATTER. Hun blev døbt i Vedersø den 14. november 1814 og blev konfirmeret i 1829 i Vedersø.

5. MARIE KIRSTINE JØRGENSDATTER. Hun blev født den 13. april 1817 i Tarp og blev konfirmeret i 1831 i Vedersø. Skolekundskab god og opførsel god. Marie Kirstine Jørgensdatter stod i 1849 fadder til brodersønnen Jørgen Jensen.

6. ANNE MARGRETHE JØRGENSDATTER. Hun blev født den 25. juli 1820 i Tarp og blev konfirmeret den 26. april 1835 i Vedersø. Skolekundskab god og opførsel god. Ved folketællingen i 1845 er hun hjemme hos forældrene og broderen, Jens Jørgensen, på gården i Tarp.

7. ISAK JØRGENSEN (Ane M 6)

Ane M 14 JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN

Han blev født i 1802 på gården i Vang, hvor moderen, Maren Andersdatter, vel har tjent. Han blev hjemmedøbt den 26. oktober 1802, fremstillet i kirken den 16. november 1802. Fadderne ved dåben var den helt unge Christen Christensen's forældre, Christen Vang og kone, samt mandens søster og broder og Jep Jensen. Da Jens Christian Christensen blev konfirmeret i 1819 i Sdr. Nissum sogn, 16 år gammel, sagde man udtrykkeligt, at han var søn af gårdmand Christen Christensen og ugifte kvinde, Maren Andersdatter. Han døde den 27. marts 1877 i Sdr. Fjand. Han var husmand og fisker formentlig i Høverbjerg i Sdr. Fjand. Han døde på aftægt hos svigersønnen husmand og fisker Iver Christian Nielsen i Vang den 27. marts 1877. Jens Christian Christensen blev gift den 9. maj 1830 i Rabsted, Sønderjylland, med ANE LENE PEDERSDATTER. Søn af ane M 28 og ane M 29.

Ane M 15 ANE LENE PEDERSDATTER

Hun blev født i Hjerting, Guldager sogn, og blev døbt den 28. maj 1798. Hun døde den 18. december 1861 i Høverbjerg i Sdr. Fjand. Datter af ane M 30 og ane M 31. I ægteskabet var der to børn: 1. Anne Christine Jensdatter Christensen. 2. Mette Marie Jensdatter Christensen.

1. ANNE CHRISTINE JENSDATTER CHRISTENSEN (ane M 7)

2. METTE MARIE JENSDATTER CHRISTENSEN er født i Sdr. Nissum sogn den 17. maj 1833. Gift med husmand og fisker Iver Christian Nielsen i Vang.

**Ane M 16 MARCUS PEDERSEN**

Født i Vrønding, Tamdrup sogn og døbt den 11. juni 1780. Han døde i Vrønding den 3. august 1821. Han var gårdmand i Vrønding, Tamdrup sogn. Han blev gift med METTE KIRSTINE JACOBSDATTER den 12. marts 1808 i Tamdrup. Søn af ane M 32 og ane M 33.

Ane M 17 METTE KIRSTINE JACOBSDATTER

Født ca. 1780 og død i Lund, Tamdrup sogn den 18. juni 1826 som enke og almisselem. Datter af ane M 34 (ukendt) og ane M 35 (ukendt).

**Ane M 18 JENS CHRISTENSEN DREIER**

Født ca. 1765 og død i Bredstenbro, Nim sogn den 9. juni 1825. Han var husmand i Bredstenbro. Gift før 1801 med BARBARA MARIE MOGENSDATTER. Ved folketællingen i 1801 bor parret som husmandsfolk i Nim by uden børn. Søn af ane M 36 (ukendt) og ane M 37 (ukendt).

Ane M 19 BARBARA MARIE MOGENSDATTER

Født i Underup by og sogn og døbt den 25. februar 1764. Hun døde i Bredstenbro, Nim sogn den 28. marts 1828. Datter af ane M 38 og ane M 39.

**Ane M 22 CHRISTIAN MIKKELSEN**

Han boede i Lund, Tamdrup sogn. Han blev gift i Tamdrup den 2. oktober 1789 med METTE MADSDATTER. Søn af ane M 44 (ukendt) og ane M 45 (ukendt).

Ane M 23 METTE MADSDATTER

Datter af ane M 46 (ukendt) og ane M 47 (ukendt).

**Ane M 24 JENS JØRGENSEN**

Han blev født ca. år 1747 i Tarp, Vedersø sogn og døde mellem år 1801 og år 1814 i Tarp. Jens Jørgensen var fæster af 1/4 af Tarpgaard under Aaberg herregaard i Vedersø sogn. Han menes at have købt Tarpgaard til selveje, inden han, den 25. november 1806, skødede gården til den ældste søn af første ægteskab, Jørgen Jensen. Jens Jørgensen blev gift første gang med ANNE IVERSDATTER. Anden gang blev han gift med Maren Jacobsdatter, som døde den 2. februar 1791 efterladende sig enkemanden og en 10 uger gammel datter, Anne Jensdatter. Maren Jacobsdatter var datter af Jacob Pedersen fra gården Dykjær, der også var en fæstegård under Aaberg herregård i Vedersø sogn. Søn af ane M 48 og ane M 49.

Ane M 25 ANNE IVERSDATTER

Hun blev født på Hovensgaard i Tarp, Vedersø sogn, og døde i barselsseng den 2. oktober 1782 på Tarpgaard. Datter af ane M 50 og ane M 51. Der var tre børn i ægteskabet: 1. Johanne Jensdatter, 2. Jørgen Jensen og 3. Iver Jensen.

1. JOHANNE JENSDATTER. Hun blev født ca. år 1775. Hun var ugift, og hun holdt hus for faderen i året 1801.

2. JØRGEN JENSEN (Ane M 12)

3. IVER JENSEN. Han blev født den 2. oktober 1782.

**Ane M 26 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR**

Han blev født ca. år 1739 i Øster Husby, Husby sogn. Han døde den 6. december 1823 i Fjand, Sdr. Nissum sogn. Christen Christensen Amkjær var husmand og fisker i Sdr. Fjand. Han blev gift den 10. oktober 1778 i Sdr. Nissum sogn med ANNE JENSDATTER NORGE. Søn af ane M 52 og ane M 53.

Ane M 27 ANNE JENSDATTER NORGE

Hun blev født ca. år 1739 i Sønder Fjand, Sdr. Nissum sogn. Hun døde den 13. marts 1821 i Sønder Fjand. Datter af ane M 54 og ane M 55 (ukendt). I ægteskabet var der to børn: 1. Anne Margrethe Christensdatter. 2. Isak Christensen.

1. ANNE MARGRETHE CHRISTENSDATTER (ane M 13)

2. ISAK CHRISTENSEN døbt i februar 1787. Han døde 9 måneder gammel og blev begravet den 22. oktober 1787.

□

Ane M 28 CHRISTEN CHRISTENSEN

Han blev født ca. år 1782 i Sdr. Nissum sogn, hvor han tilsyneladende er født i annekspræstegården, altså før faderen har overtaget Vang, hvor han er ved folketællingen i 1801. Han blev døbt den 9. juni 1782. Blandt fadderne er både husholdersken på Udstrup, Anna Diderica Dideriksdatter, og kokkepigen sammested, Anna Johanna Jens- eller Christensdatter, idet moderen ved sit giftermål tjente på Udstrup. Christen Christensen døde den 28. december 1845 i Nr. Fjand. Han var gårdmand i Nr. Fjand, og han blev gift den 2. november 1806 med Inger Marie Bentsdatter, som var gårdmandsdatter fra Nr. Fjand. Hun døde den 29. marts 1875, da hun var 93 år gammel. Hun var da på aftægt hos husmand Torben Justesen i Damside, som åbenbart har overtaget det hus, hvor hendes søn, Bent Christensen, i 1850 boede som husmand og fisker. Ifølge folketællingen i 1845 var hun på aftægt på gården i Nr. Fjand. Søn af ane M 56 og ane M 57.

Ane M 29 MAREN ANDERSDATTER SMED

Hun blev født på Nørheden, også kaldet Heden eller Hedehusene, i Sdr. Nissum, og hun blev døbt den 14. januar 1781. Hun døde ifølge kirkebogen "hastig" den 25. december 1824, 44 år gammel, som pige i Torup, Sdr. Nissum sogn. Maren Andersdatter Smed var ugift, og synes kun at have haft eet barn. Datter af ane M 58 og ane M 59.

□

Ane M 30 PEDER CHRISTIAN SØRENSEN

Han blev født ca. år 1767 formentlig i Hostrup sogn ved Varde, og han døde den 12. juli 1825 i Vibæk. Peder Christian Sørensen var gårdmand i Hjerting, Guldager sogn, senere var han indsidder i Vibæk, Alslev sogn. Han blev gift, formentlig i Guldager, ca. 1796-98 med METTE MARIE CHRISTENSDATTER. Søn af ane M 60 og ane M 61 (ukendt).

Ane M 31 METTE MARIE CHRISTENSDATTER

Hun blev født ca. år 1772 i Hjerting, Guldager sogn. Hun døde den 4. november 1834 hos en datter i Sønderriis Mølle i Guldager sogn. Datter af ane M 62 og ane M 63.

□

Ane M 32 PEDER OLESEN

Han blev født i Vrønding, Tamdrup sogn og døbt den 4. april 1741. Han døde i Vrønding og blev begravet den 21. januar 1798. Peder Olesen var gårdmand i Vrønding. Han blev gift med MAREN MARCUSDATTER den 5. oktober 1770 i Tamdrup. Søn af ane M 64 og ane M 65 (ukendt).

Ane M 33 MAREN MARCUSDATTER

Hun blev født i Vrønding, Tamdrup sogn og døbt den 14. februar 1751. Hun døde i Vrønding den 6. marts 1829. Datter af ane M 66 og ane M 67 (ukendt).

□

Ane M 38 MOGENS NIELSEN TORNING

Han er født i Torning sogn, Viborg amt, og døbt den 4. november 1717. Han døde i Underup by og sogn og blev begravet den 11. juni 1775. Mogens Nielsen Torning var skoleholder i Underup by. Han blev gift i Underup den 31. maj 1760 med Barbara Marie Nielsdatter Dahl (ca. 1725-1763), hun var datter af skoleholder i Underup Niels Dahl og hustru Maren Andreasdatter. Han blev gift anden gang med NN MORTENSDATTER, søster til Gertrud Marie Mortensdatter og formentlig søster til gårdmand i Underup sogn Niels Mortensen. Søn af ane M 76 og ane M 77.

Ane M 39 NN MORTENSDATTER

Datter af ane M 78 og ane M 79. I ægteskabet kendes der to børn: 1. Barbara Marie Mogensdatter. 2. Anne Cathrine Mogensdatter.

1. BARBARA MARIE MOGENSDATTER (ane M 19)

2. ANNE CATHRINE MOGENSDATTER født ca. 1765.

□

Ane M 48 JØRGEN

Han var fæster af 1/4 af Tarpgaard i Vedersø sogn. Søn af ane M 96 (ukendt) og ane M 97 (ukendt).

Ane M 49 ANNE LARSDATTER

Hun døde den 3. september 1750. Datter af ane M 98 (ukendt) og ane M 99 (ukendt).

□

Ane M 50 IVER JEPSEN

Han var fæster af Hovensgaard i Tarp under Aaberg herregård i Vedersø sogn. Søn af ane M 100 (ukendt) og ane M 101 (ukendt).

Ane M 51 ANNE CHRISTENSDATTER

Hun døde den 4. februar 1758 på Hovensgaard. Datter af ane M 102 (ukendt) og ane M 103 (ukendt).

Ane M 52 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR (II)

Han er født ca. år 1712 i Øster Husby, Husby sogn. Han døde i Gravensgaard i Øster Husby og blev begravet den 30. juli 1788. Christen Christensen Amkjær var gårdmand i Gravensgaard i Øster Husby. Han blev gift første gang med MARGRETHE JACOBSDATTER (BÆKBY), anden gang blev han gift med Anne Christensdatter. Søn af ane M 104 og ane M 105.

Ane M 53 MARGRETHE JACOBSDATTER

Hun blev født ca. år 1719. Hun døde i Øster Husby og blev begravet den 15. september 1773. Datter af ane M 106 (ukendt) og ane M 107 (ukendt).

□

Ane M 54 JENS CHRISTENSEN NORGE

Han blev født i Sdr. Nissum sogn og døbt den 18. januar 1708. Han døde i Fjandhuse og blev begravet den 12. maj 1782. Jens Christensen Norge var husmand og fisker i "Anneksgaarden" i Sønder Fjand. Han blev gift. I ægteskabet var der mange børn. Her skal nævnes fire: 1. Anne Jensdatter Norge. 2. Christen Jensen Norge. 3. Anne Marie Norge. 4. Niels Jensen Norge. Søn af ane M 108 og ane M 109 (ukendt).

1. ANNE JENSDATTER NORGE (ane M 27)

2. CHRISTEN JENSEN NORGE født ca. 1747. Han var husmand og fisker i Sønder Fjand. Ved folketællingen i 1787 har han overtaget husmandsstedet efter faderen. I sit ægteskab med Maren Pedersdatter Kjær, født ca. 1759, havde han en søn, Isak, døbt den 1. maj 1788, som formentlig døde som barn.

3. ANNE MARIE NORGE blev gift den 1. december 1779 i Sønder Fjand sogn med Jens Pedersens søn i Sønder Fjand.

4. NIELS JENSEN NORGE født ca. 1752. Han var husmand og fisker i Sønder Fjand.

□

Ane M 56 CHRISTEN JENSEN

Han blev født ca. år 1753 i "Anneksgaarden" i Sdr. Nissum sogn. Christen Jensen har gården i Vang ved folketællingen i året 1787, og ved folketællingen i året 1801 betegnes han som gårdmand og sognefoged. Han døde den 8. april 1835 på gården i Vang, Sdr. Nissum sogn som aftægtsmand 82 år gammel hos datteren Anne Marie Christensdatter og hendes mand gårdmand Adser Jensen. Christen Jensen blev gift den 4. marts 1782 i Sdr. Nissum sogn med ANNE KIRSTINE CHRISTENSDATTER KROGSGAARD. Søn af ane M 112 (ukendt) og ane M 113 (ukendt).

Ane M 57 ANNE KIRSTINE CHRISTENSDATTER KROGSGAARD

Hun blev født i Krogsgaarde, Sdr. Nissum sogn, og blev døbt den 1. november 1759. Hun døde på aftægt den 27. august 1832 i Vang. Før ægteskabet tjente hun på herregården Udstrup hos godsejer Jens Tang. Datter af ane M 114 og ane M 115. I ægteskabet var der to børn: 1. Christen Christensen. 2. Anne Marie Christensdatter.

1. CHRISTEN CHRISTENSEN (ane M 28)

2. ANNE MARIE CHRISTENSDATTER døbt den 14. juli 1789 i Sdr. Nissum sogn. Gift med gårdmand Adser Jensen, født ca. 1788.

□

Ane M 58 ANDERS JOHANSEN

Han blev født ca. år 1743 på Nørheden, Sdr. Nissum sogn. Han døde den 7. august 1822 i Torup. Anders Johansen var husmand og smed i Hedehusene og Neder Torup i Sdr. Nissum sogn. Han blev gift den 28. oktober 1780 i Sdr. Nissum sogn med KAREN ANDERSDATTER, og ægteparret fik ni børn, fire sønner og fem døtre. Søn af ane M 116 og ane M 117.

Ane M 59 KAREN ANDERSDATTER

Hun blev født ca. år 1756 i Fjandgaard. Hun døde den 20. november 1840 i Vang, Sdr. Nissum sogn. Hun er ved folketællingen i 1834 som enke på aftægt i et hus i Neder Torup hos sønnen, husmand og fisker Christen Andersen, 48 år gammel, og dennes kone, Anne Marie Nielsdatter, 36 år gammel, og deres fire børn. Datter af ane M 118 og ane M 119.

□

Ane M 60 SØREN CHRISTENSEN

Han boede i Kravense, Hostrup sogn. Søn af ane M 120 (ukendt) og ane M 121 (ukendt).

□

Ane M 62 CHRISTEN HANSEN

Han blev født ca. år 1754. Han var gårdmand i Hjerting, Guldager sogn. Christen Hansen blev gift den 17. december 1763 i Guldager med ANNE PEDERSDATTER. Søn af ane M 124 (ukendt) og ane M 125 (ukendt).

Ane M 63 ANNE PEDERSDATTER

Hun blev født ca. år 1749 i Bovbjerg, Guldager sogn. Datter af ane M 126 (ukendt) og ane M 127 (ukendt).

□

Ane M 64 OLE LYSTRUP

I Vrønding, Tamdrup sogn.

Søn af ane M 128 (ukendt) og ane M 129 (ukendt).

□

Ane M 66 MARCUS JENSEN

I Vrønding, Tamdrup sogn.

Søn af ane M 132 (ukendt) og ane M 133 (ukendt).

□

Ane M 76 NIELS MOGENSEN

I Torning sogn, Viborg amt. Bror til Mads Mogensen, der boede på Lille Ympgård. Niels Mogensen blev gift i Torning den 1. februar 1711 med KIRSTEN SIMONSDATTER. Søn af ane M 152 og ane M 153 (ukendt).

Ane M 77 KIRSTEN SIMONSDATTER

Datter af ane M 154 (ukendt) og ane M 155 (ukendt).

□

Ane M 78 MORTEN RASMUSSEN

I Underup. Han blev begravet i Underup den 25. december 1789. Gift med JOHANNE FREDERIKSDATTER. Søn af ane M 156 (ukendt) og ane M 157 (ukendt).

Ane M 79 JOHANNE FREDERIKSDATTER

Hun blev begravet i Underup den 21. september 1788, 83 år gammel. Datter af ane M 158 (ukendt) og ane M 159 (ukendt).

□

Ane M 104 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR

Han blev født ca. år 1679. Han døde i Husby sogn og blev begravet den 30. juni 1748 i Husby sogn. Han blev gift med MAREN NIELSDATTER. Søn af ane M 208 (ukendt) og ane M 209 (ukendt).

Ane M 105 MAREN NIELSDATTER

Hun blev født ca. år 1680. Hun blev begravet den 14. marts 1764 i Husby sogn. Datter af ane M 210 (ukendt) og ane M 211 (ukendt).

□

Ane M 108 CHRISTEN JENSEN NORGE

Han boede i Fjand i Sdr. Nissum sogn. Søn af ane M 216 (ukendt) og ane M 217 (ukendt).

**Ane M 114 CHRISTEN ANDERSEN KROGSGAARD**

Han blev født i Krogsgaard, Sdr. Nissum sogn, og hjemmedøbt den 8. august 1729. Han blev begravet den 22. juni 1800. Christen Andersen Krogsgaard var gårdmand i Krogsgaard. Han blev gift med ANNE SØRENSDATTER. I 1782 stod Christen Krogsgaard fadder til dattersønnen Christen Christensen (ane M 28) sammen med Jens Krogsgaard (formentlig en søn). Søn af ane M 228 og ane M 229 (ukendt).

Ane M 115 ANNE SØRENSDATTER

Hun blev født ca. år 1725. Ved folketællingen i 1787 boede hun sammen med sin mand på Krogsgaard hos sønnen, Jens Christensen, der siges at være soldat, og dennes kone, Anne Marie Jensdatter. Dette par har Krogsgaard ved folketællingen i 1801. Datter af ane M 230 (ukendt) og ane M 231 (ukendt).

**Ane M 116 JOHANNES SMED**

Han boede på Nørheden i Sdr. Nissum. Han døde før 1782, da hans datter, Anna, er fadder til Else, døbt den 17. februar 1782, som datter af Christen Pedersen Gammelgaard og hustru Maren Johannesdatter i Sisstrup, Sdr. Nissum sogn, sammen med Anders Johansen og hans kone. Søn af ane M 232 (ukendt) og ane M 233 (ukendt).

Ane M 117 MAREN NIELSDATTER

Hun blev født ca. år 1713. Hun blev begravet den 24. juni 1798 i Sdr. Nissum. Datter af ane M 234 (ukendt) og ane M 235 (ukendt).

**Ane M 118 ANDERS KNUDSEN**

Han blev født ca. år 1712, formentlig i Fjandgaard. Anders Knudsen var gårdmand i Fjand på Fjandgaard. Han blev gift med ANNE LAURSDATTER. Hans brødre er formentlig Jep Knudsen af Fjandgaard, der blev begravet i Sdr. Nissum den 30. maj 1756, og Niels Knudsen af Fjandgaard, der blev gift i Sdr. Nissum med Jens Andersen Gielstrups datter, Anne Pauline. Søn af ane M 236 (ukendt) og ane M 237 (ukendt).

Ane M 119 ANNE LAURSDATTER

Hun blev født ca. år 1732. Ved folketællingen i 1787 havde de to hjemmeværende børn, Laurs Andersen, 21 år gammel, og Kirsten Andersdatter, 15 år gammel. Datter af ane M 238 (ukendt) og Ane M 239 (ukendt).

Ane M 152 MOGENS CHRISTENSEN

Af Lille Ympgård, Viborg amt er født ca. 1657. Han blev begravet i Torning sogn den 28. maj 1727. Søn af ane M 304 (ukendt) og ane M 305 (ukendt).

□

Ane M 228 ANDERS KROGSGAARD

Ifølge Sdr. Nissum kirkebog fik han den 8. august 1729 hjemmedøbt sønnen Christen. Søn af ane M 456 (ukendt) og ane M 457 (ukendt).

□

**Efterkommere af:
ane M 2 Peder Marcussen og ane M 3 Mette Marie Isaksen.**

M.I. MARCUS MARCUSSEN blev født den 11. oktober 1884 i Horsens og døbt den 16. november 1884 i Horsens. Han var barbermester i Randers. Han døde den 17. oktober 1953 i Aalborg. Marcus Marcussen blev gift med MARGRETHE GEORGINE MORTENSEN. Ægteparret var bosat: Bejsebakkevej 7, Aalborg. I ægteskabet var der en søn: M.I.A. Gunnar Marcussen.

M.I.A. GUNNAR MARCUSSEN blev født den 25. november 1906 i Aalborg, Budolfi sogn. Han døde den 7. februar 1966 og blev begravet i Sankt Markus sogn i Aalborg. Han var inspektør i et stort boligkompleks i Aalborg. Han blev gift med SENIA HERDIS LYDIA NIELSEN. Ægteparret var bosat: Sjællandsgade 28, Aalborg. I ægteskabet er der tre børn: M.I.A/A. Bent Marcussen, M.I.A/B. Knud Marcussen og M.I.A/C. Grethe Marcussen.

M.I.A/A. BENT MARCUSSEN

M.I.A/B. KNUD MARCUSSEN er udlært tømrersvend. Efter at han havde aftjent sin værnepligt, blev han sergent.

M.I.A/C. GRETHE MARCUSSEN er udlært ekspeditrice i en skotøjsforretning i Aalborg.



M.II. MARIE MARCUSSEN blev født ca. 1886 i Horsens. Som voksen emigrerede hun til Californien, hvor hun døde den 22. maj 1951. Hun blev gift med snedker og sanger KARL JENSEN. I ægteskabet er der en datter: M.II.A. Vivian Jensen.

M.II.A. VIVIAN JENSEN blev født ca. år 1906 i Californien og døde den 6. januar 1990 i Californien. Hun var kontoruddannet og var i mange år beskæftiget som kontordame. Hun blev gift med togfører HEROLD JENKINS i Californien, hvor ægteparret havde en villa. Efter den anden verdenskrigs afslutning var familien ofte på besøg hos familien i Horsens. I ægteskabet er der en adoptivdatter: M.II. A/A: Sylvia Jenkins.

M.II.A/A. SYLVIA JENKINS



M.III. ISAK MIKAEL MARCUSSEN blev født den 29. september 1888 i Horsens og døde den 4. maj 1960 i Horsens. Isak Mikael Marcussen var snedkersvend. Han blev gift i Klosterkirken i Horsens den 4. oktober 1919 med CHRISTENCE MARIE NIELSEN. Hun blev født den 30. december 1901 i Horsens og døde den 25. november 1987 i Horsens. Hun var datter af imprægneringsarbejder Jens Christian Nielsen, født i Stenløse på Fyn den 14. juli 1872, død i Horsens den 9. juni 1958 og hustru Kirstine Larsen, født i Vejlinge på Fyn den 4. august 1875, død i Horsens den 26. juni 1958. I ægteskabet er der to børn: M.III.A. Tove Kristine Marcussen og M.III.B. Inge Vivian Marcussen.

M.III.A. TOVE KRISTINE MARCUSSEN

Hun er født den 4. januar 1920 i Horsens og konfirmeret den 25. marts 1934 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Hun blev gift den 15. december 1945 i Søborg Kirke i København med vulkanisør ARNE VALENTIN JACOBSEN. Han er født den 16. marts 1903 i Hornborg som søn af skomager og cykelhandler Anders Jacobsen, født i Aale den 18. marts 1871, død i Horsens den 29. oktober 1926 og hustru Margrethe Jacobsen, født i Aale den 20. april 1870, død i Horsens den 23. oktober 1965. Bopæl: Sønderbrogade 21, Horsens. I ægteskabet er der sønnen: M.III.A/A. Anders Valentin Jacobsen.

M.III.A/A. ANDERS VALENTIN JACOBSEN er født den 24. april 1947 i Horsens og konfirmeret i Klosterkirken den 24. september 1961. Han blev indkaldt til Hærens Materialkommando i Fredericia den 4. november 1968 og hjemsendt den 31. december 1969. Anders Valentin Jacobsen er lagerchef hos General Motors i Skanderborg. Han blev gift den 16. juni 1973 i Michaeliskirken i Fredericia med kontorassistent LISE NIELSEN. Hun er født den 5. april 1950. Bosat: Enebærvej 12, Horsens. I ægteskabet er der en datter: M.III.A/A/a. Charlotte Valentin Jacobsen.

M.III.A/A/a. CHARLOTTE VALENTIN JACOBSEN født den 5. september 1979 i Horsens.

M.III.B. INGE VIVIAN MARCUSSEN er født den 17. august 1929 i Horsens. Hun blev gift i Klosterkirken skærtorsdag den 22. marts 1951 med fabrikant ROVE HOPPENSACH SOMMER. Bosat: Drosselvej 10, Vordingborg. Der er to børn i ægteskabet: M.III.B/A. Mette Hoppensach Sommer og M.III.B/B. Lisbeth Hoppensach Sommer.

M.III.B/A. METTE HOPPENSACH SOMMER er født den 13. august 1952. Hun er tandlæge.

M.III.B/B. LISBETH HOPPENSACH SOMMER er født den 11. marts 1956. Hun er kontorassistent.

□

M.IV. NICOLINE PETRA MARCUSSEN er født den 13. august 1890 i Horsens og blev døbt den 28. september 1890 i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Hun døde den 27. november 1960 i Horsens. Nicoline Petra Marcussen blev gift den 20. oktober 1912 i Vor Frelsers Kirke i Horsens med snedkermester MARINUS VILHELM JENSEN. Han blev født den 23. marts 1886 i Horsens og blev døbt den 5. september 1886 i Vor Frelsers Kirke i Horsens.

Han døde den 18. juni 1972 i Tolstrup sogn i Gedved kommune men blev begravet i Horsens kommune. Snedker Marinus Vilhelm Jensen rejste omkring 1904, som ganske ung nyudlært snedkervend, til Hamburg for at arbejde der. Hans broder, Frands Vilhelm Jensen, udlært monter, rejste senere ned til ham for at blive beskæftiget samme sted. Efterhånden rejste Marinus Vilhelm Jensen ned gennem Tyskland, og han tog arbejde overalt, hvor han kom frem, som den raske svend han vitterligt var.

Marinus Jensen blev det, man dengang kaldte en naver eller en omvandrende svend. Han kom til sidst helt ned til den schweiziske grænse. Disse unge år før den første verdenskrigs udbrud stod for Marinus Jensen som en spændende og festlig tid. Snedkermester Marinus Vilhelm Jensen har udlært fire læredrenge. I ægteskabet var der tre børn: M.IV.A. Edith Marie Jensen, M.IV.B.Herluf Osvald Jensen og M.IV.C. Max Rasnov (født Jensen).

M.IV.A. EDITH MARIE JENSEN er født den 28. marts 1913 i Horsens, hun døde den 12. juni 1992. Bosat: Flintebakken 40, Horsens. Hun har en datter: M.IV.A/A. Ulla Jensen.

M.IV.A/A. ULLA JENSEN er født den 13. juni 1932 i Horsens og døbt den 25. september 1932 i Horsens. Hun blev konfirmeret den 6. oktober 1946 i Klosterkirken i Horsens. Hun er udlært damefrisør. Ulla Jensen blev gift den 29. november 1958 i Klosterkirken i Horsens med ingeniør KURT KESBY. Han er født den 13. juni 1935 i København og døbt den 22. september 1935 i København. Han aftjente sin værnepligt i Søgård lejren fra den 11. februar 1956 til den 7. juni 1957. Han var soldat i Itzehoe i Tyskland fra august 1956 til maj 1957. Kurt Kesby er søn af murermester Halvor Kesby og hustru Mary Kesby, Herning. Bosat: Kirkevænget 67, Tranbjerg. I ægteskabet er der en datter: M.IV.A/A/a. Kiri Kesby.

M.IV.A/A/a. KIRI KESBY født den 31. januar 1963 i Randers og døbt den 7. april 1963 i Randers. Hun blev konfirmeret den 2. maj 1976 i Tranbjerg Kirke ved Århus. Efter studentereksamen læste hun til journalist ved Danmarks Journalisthøjskole i Århus og blev færdiguddannet i februar 1989.

M.IV.B.HERLUF OSVALD JENSEN

Han er født den 7. maj 1918 i Horsens. Han er udlært snedker hos sin fader. Herluf Jensen og hans broder Max Rasnov ejede møbelfabrikken Jensen og Rasnov på Langmarksvej i Horsens, de var selvstændige i 30 år. De har begge været meget flittige og stræbsomme. De har udlært 1 læredreng: Knud Hansen. Herluf Osvald Jensen blev gift den 7. december 1941 i Klosterkirken i Horsens med HANSA ØRBÆK HENNINGSEN. Han døde den 21. august 1991 i Tyrsted sogn, Horsens kommune. I ægteskabet er der syv børn (se Henningsen slægten).

M.IV.C. MAX RASNOV (født Jensen)

Han er født den 2. oktober 1921 i Horsens. Han døde den 22. maj 1988 og blev begravet på Tyrsted Kirkegård. Max Rasnov var selvstændig snedkermester i 30 år. Han aftjente sin værnepligt fra den 2. oktober 1942 til den 10. september 1943 ved Sundhedstropperne i København, Sønderborg og Assens. Han blev genindkaldt i juni 1945 og hjemsendt i december 1945. Max Rasnov blev jydsk seniormester i brydning i fjervægt i 1949. Han blev gift den 10. juni 1950 i Klosterkirken i Horsens med kontorassistent Kirsten Riis, født den 12. maj 1929 i Horsens som datter af arbejdsmand Valdemar Riis, født den 7. juli 1900 i Horsens, død den 10. januar 1977 i Horsens og hustru Johanne Riis, født den 6. oktober 1907 i Horsens, død den 16. november 1990 i Horsens. De boede i eget hus i Frederiksgade 28, Horsens. Valdemar Riis blev jydsk seniormester i brydning i letvægt i 1928.

Han var brydeklubben Hermods største skyggebryder gennem tiderne. Han gav gennem mange år ofte opvisning i skyggebrydning på Hejmdal i Horsens. Valdemar Riis og Johanne Riis blev gift den 29. marts 1929 i Horsens. Der er tre børn i ægteskabet: M.IV.C/A. Kaj Rasnov, M.IV.C-/B. Jørgen Rasnov og M.IV.C/C. Jens Rasnov.

M.IV.C/A. KAJ RASNOV er født den 28. maj 1951 i Horsens og døbt den 7. juli 1951 i Klosterkirken i Horsens. Han blev konfirmeret i 1965 i Uth Kirke ved Horsens. Han aftjente sin værnepligt fra den 26. juli 1973 til den 1. juli 1974 på Søværnets Konstabelskole Margrethesholm i København. Kaj Rasnov er produktionstekniker. Han blev gift den 31. marts 1978 på Rådhuset i Juelsminde med kontorassistent GUNDA UDBY, født den 31. marts 1953 i Nebsager sogn, døbt den 31. maj 1953 i As Kirke og konfirmeret den 16. april 1967 i As Kirke. Hun er datter af forhenværende formand Egon Udby Jensen, død den 12. februar 1987, og hustru Elly Jensen, Juelsminde. Gunda Udby er nu overassistent på Juelsminde Kommunekontor. Bopæl: Overbyvej 83, As, Juelsminde. Der er to børn i ægteskabet: M.IV.C/A/a. Kim Udby Rasnov og M.IV.C/A/b. Ann Udby Rasnov.

M.IV.C/A/a. KIM UDBY RASNOV født den 17. september 1978 i Horsens og døbt den 17. december 1978 i As Kirke.

M.IV.C/A/b. ANN UDBY RASNOV født den 24. august 1982 i Horsens og døbt den 21. november 1982 i As Kirke.

M.IV.C/B. JØRGEN RASNOV er født den 5. maj 1955 i Horsens. Han tog handelsstudentereksamen og arbejder som reklametegner. Jørgen Rasnov blev gift den 3. august 1985 i Hansted Kirke med BRITTA PATRICIA KRAUL. Efter at have taget højere handelseksamen sproglig linie blev hun uddannet som kontorassistent ved Danmarks Radio. Hun er født den 7. januar 1960 i Hamburg som datter af direktør Leif Kraul og hustru Irmgard Denker. I ægteskabet er der en datter: M.IV.C/B/a. Julie Rasnov Kraul.

M.IV.C/B/a. JULIE RASNOV KRAUL født den 19. juni 1986 i Horsens.

M.IV.C/C. JENS RASNOV blev født den 19. januar 1965 i Horsens. Han blev udlært som maskinarbejder. Jens Rasnov aftjente sin værnepligt fra den 1. juli 1986 til den 30. april 1987. Han var først rekrut i Vordingborg i tre måneder, hvorefter han blev overført til Livgarden på Høvelte Kaserne som våbenmekaniker.

Jens Rasnov døde den 6. maj 1990 og blev begravet på Tyrsted kirkegård ved Horsens.

□

M.V. OSVALD MARCUSSEN er født den 3. august 1892 i Horsens og døbt den 20. november 1892 i Vor Frelzers Kirke i Horsens. Han døde den 16. januar 1962 i Horsens. Osvald Marcussen aftjente sin værnepligt som menig soldat på Sjælland. Han var slagtermester i Horsens. Osvald Marcussen var ugift. Bosat: Tordenskjoldsgade 10, Horsens.

Ane J 2 LAURITZ JENSEN

Han blev født den 16. november 1853 i Øster Assels sogn på Mors. Han døde den 28. juni 1948 på De Gamles Hjem i Horsens. Lauritz Jensen var skomager og kommunal bademester i Horsens. Han havde i mange år sin gang på alle skolerne i Horsens i sin egenskab af bademester. Han var kendt for sin strenghed imod drengene. Lauritz Jensen blev gift den 5. april 1878 i Vor Frelzers Kirke i Horsens med JULIE MARIE CHRISTIANE IDE. Ægteparret havde en ejendom i Badstuestræde 8 i Horsens, hvor de boede i mange år. Søn af ane J 4 og ane J 5.

Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE

Hun blev født den 24. juli 1858 i Horsens og blev konfirmeret den 6. oktober 1872 i Horsens. Hun døde den 14. oktober 1932 i Horsens. Datter af ane J 6 og ane J 7. I ægteskabet var der 14 børn, hvoraf 2 døde som børn.

1. LAURITZ JENSEN blev udlært som maskinarbejder og blev selvstændig smedemester. Lauritz Jensen var lærer på Teknisk Skole. Han blev gift med ELLEN. Der er 2 døtre i ægteskabet.

2. EMMA JENSEN blev født i Horsens den 24. februar 1883 og døbt den 14. maj 1883 i Vor Frelzers Kirke i Horsens. Hun døde den 22. april 1950 i Horsens Klostersogn. Emma Jensen levede sine sidste år på Arentsstiftelsen i Horsens. Hun blev gift med snedker JENS MARIUS PETERSEN, født i Horsens den 24. december 1875 i Vor Frelzers sogn, død den 7. juli 1941 i Horsens Klostersogn. Han var søn af arbejdsmand Rasmus Petersen og hustru Bodil Johanne Jensen. I ægteskabet var der en søn, Holger Petersen, født den 28. november 1906 i Vor Frelzers sogn i Horsens, død den 3. december 1918 i Horsens Klostersogn. Bopæl: Fjordsgade 18, Horsens.

3. THOMAS JENSEN blev udlært som murer. Han emigrerede til USA.

4. MARINUS VILHELM JENSEN blev udlært som snedker hos snedkermester og møbelhandler Svend Andersen, Søndergade, Horsens. Marinus Vilhelm Jensen blev selvstændig snedkermester i Horsens, og han udlærte 4 læredrenge: 1. Sønnen Herluf Osvald Jensen. 2. Sønnen Max Rasnov. 3. Leif Rau. 4. Egon Eriksen. Marinus Vilhelm Jensen blev gift med NICOLINE PETRA MARCUSSEN. Der er 3 børn i ægteskabet.

5. FRANDS VILHELM JENSEN blev født den 4. juli 1887 i Horsens og døbt den 20. november 1887 i Vor Frelzers Kirke i Horsens. Han blev udlært som montør. Frands Vilhelm Jensen døde den 16. juli 1976 i Horsens. Han blev gift med AGNES MARIE JENSEN. Der er 3 børn i ægteskabet: Erna Jensen, bosat i Sverige, Lilly Jensen, bosat i København og John Jensen, bosat i København.

6. OTTO JENSEN blev udlært som maskinarbejder. Han blev gift med AGNETHE og bosat i København. Ægteparret har en adoptivsøn.

7. LOUIS JENSEN blev udlært som ekspedient i en herrekonfektionsforretning, senere blev han repræsentant. Louis Jensen blev gift med AGNES. Bosat i Hadsten.

8. EJNAR JENSEN blev udlært som snedker. Han blev gift med KETTY. Bosat i København. I ægteskabet er der en søn, som er folkeskolelærer.

9. DUCINUS JENSEN blev udlært som snedker. Han blev gift med ELNA. Bosat i København. Der er 5 børn i ægteskabet.

□

Ane J 4 JENS THOMSEN

Han blev født den 25. december 1801 i Haring sogn. Han døde den 1. april 1858 i Øster Assels. Jens Thomsen var husmand og indsidder i Øster Assels. Han blev gift den 8. februar 1838 i Stagstrup med ANNE CATHRINE CHRISTENSDATTER. Familien flyttede en del rundt i Thy og på Mors. Den 12. juni 1840 flyttede parret til Elsted, Snedsted sogn, fra Stagstrup. Før folketællingen den 1. februar 1845 var familien flyttet til Øster Assels. Søn af ane J 8 og ane J 9.

Ane J 5 ANNE CATHRINE CHRISTENSDATTER

Hun blev født og hjemmedøbt den 9. maj 1810 i Haring sogn. Dødsdato ukendt. Anne Cathrine Christensdatter blev gift anden gang den 29. september 1865 i Øster Assels med den 58-årige enkemand og husmand Christen Pedersen Nors. I ægteskabet med Jens Thomsen var der 7 børn. Ved folketællingen den 1. februar 1850 boede Anne Cathrine Christensdatter alene i et hus i Øster Assels by som "fattiglem, en tjenstekarls kone" med 6 børn i alderen fra 1 til 14 år. Faderen har da tjent andetsteds enten i Øster Assels eller i et andet sogn. Datter af ane J 10 og ane J 11. Børn: 1. Maren Jensen, 2. Marie Jensen, 3. Martin Jensen, 4. Thomas Christian Jensen, 5. Cecilie Jensen, 6. Mariane Jensen og 7. Lauritz Jensen.

1. MAREN JENSEN blev født den 4. juli 1836 i Stagstrup.

2. MARIE JENSEN blev født den 11. oktober 1838 i Stagstrup. Blandt fadderne ved hendes dåb var husmand Salomon Thomsen, formentlig en farbroder, og husmand Christen Møller af Stagstrup, det vil sige morfaderen.

3. MARTIN JENSEN blev født den 20. maj 1841 i Elsted.

4. THOMAS CHRISTIAN JENSEN blev født den 1. januar 1844 i Elsted.

5. CECILIE JENSEN blev født den 12. februar 1846 i Øster Assels. Hun blev konfirmeret den 15. april 1860 i Øster Assels.

6. MARIANE JENSEN blev født den 19. februar 1849 i Øster Assels. Hun blev konfirmeret den 12. april 1863 i Øster Assels.

7. LAURITZ JENSEN (Ane J 2).

□

Ane J 6 CHRISTIAN WILHELM IDE

Han blev født den 15. februar 1829 i København og døbt den 24. maj 1829 i Sankt Petri Kirke i København. Han døde den 26. januar 1866 i Horsens. Christian Wilhelm Ide var murersvend i Horsens. Han blev gift den 22. oktober 1852 i Hansted med JACOBINE NIKOLINE HANSEN. Søn af ane J 12 og ane J 13.

Ane J 7 JACOBINE NIKOLINE HANSEN

Hun blev født den 9. april 1829 i Horsens. Hun døde den 18. april 1900 i Horsens. Jacobine Nikoline Hansen var i 1880 frugthandler i Horsens. Datter af ane J 14 og ane J 15. I ægteskabet var der 5 børn: 1. Christian Julius Ide, 2. Frans Wilhelm Ide, 3. Julie Marie Christiane Ide, 4. Emilie Ide og 5. Wilhelmine Christine Florentine Ide.

1. CHRISTIAN JULIUS IDE blev født den 14. maj 1853 i Horsens. Han blev gift med Margrethe Nielsen.

2. FRANS WILHELM IDE blev født den 11. januar 1856 i Horsens.

3. JULIE MARIE CHRISTIANE IDE (Ane J 3).

4. EMILIE IDE blev født ca. år 1864.

5. WILHELMINE CHRISTINE FLORENTINE IDE blev født den 21. april 1866 i Horsens og døbt den 15. juli 1866 i Vor Frelzers Kirke i Horsens. Hun blev konfirmeret den 11. april 1880 i Horsens. Hun døde den 15. juni 1927 i Horsens. Wilhelmine Christine Florentine Ide blev gift i Horsens med slagtermester Jørgen Mortensen. Han blev født den 4. februar 1860 og døde den 6. oktober 1927 i Horsens. Jørgen Mortensen fik borgerskab den 21. september 1898. Ægteparret boede i sin tid i eget hus i Houmannsgade 1 i Horsens. Jørgen Mortensen ejede også en stor bygning, der lå i Hammersholm. Der havde han grise, som han havde en karl til at passe. Det siges, at Jørgen Mortensen lod slagtehuset ved Hammersholm bygge, og at han selv beholdt det i mange år. Nu er det forlængst nedlagt. Jørgen Mortensen ejede en hestevogn med to flotte, sorte heste spændt for. På sine gamle dage havde han en karl til at køre for sig. Der var 2 børn i ægteskabet: 5-1. Carl Frederik Wilhelm Mortensen og 5-2. Anny Mortensen.

5-1. CARL FREDERIK WILHELM MORTENSEN blev født den 11. januar 1899 i Horsens. Han startede et firma for dyrlæger med instrumenter og bogforlag i København, hvor han stadig bor. Han blev gift første gang med Rigmor Hansen. Anden gang blev han gift med Bodil Steen, i dette ægteskab er der en datter, Anne Marie. Tredie gang blev han gift med Ellen Bähr Meyer, i dette ægteskab er der 3 børn. Også dette ægteskab er opløst.

5-2. ANNY MORTENSEN blev født den 25. juli 1901 i Horsens. Hun blev uddannet som sygeplejerske. Hun døde den 23. juli 1956 og blev begravet på familien Mortensens gravsted på Nordre Kirkegård. Anny Mortensen blev gift den 7. maj 1926 i Horsens med guldsmed og ingeniør Valdemar Aage Lind. Han blev født den 7. juni 1898 i Horsens og døde den 3. januar 1980 i Horsens.

Valdemar Lind er ligeledes begravet på familien Mortensens gravsted på Nordre Kirkegård. Valdemar Aage Lind blev først uddannet som maskiningeniør og arbejdede i Sydafrika, men han blev syg og kom i 1925 tilbage til Horsens, hvor han blev medindehaver af firmaet Guldsmed Lind. Ægteparret boede fra 1928 i Geneesgade 14 i Horsens. I 1957 flyttede Valdemar Lind til Søndergade 36 i Horsens. I ægteskabet er der 5 børn: blandt andre 5-2a. Jørgen Lind og 5-2b. Niels Lind.

5-2a. JØRGEN LIND blev født den 19. april 1928 i Horsens. Han er uddannet som boghandler, og fra 1953 til 1957 var han bestyrer af Ussings Boghandel på Søndergade. Jørgen Lind flyttede til Paris i 1957 og blev ansat i en boghandel. I 1959 flyttede han til Lyon i Frankrig. Jørgen Lind blev gift den 26. oktober 1960 med Irene Perichon, som er født den 19. april 1933. Han er stadig bosat i Lyon, hvor han er korrespondent i et elektronikfirma. Der er ingen børn i ægteskabet.

5-2b. NIELS LIND blev født den 25. februar 1930 i Horsens. Han er uddannet som guldsmed og juveler hos Kgl. Hofleverandør A. Dragsted i 1949. Han arbejdede som svend i dette firma til 1952, hvorefter han kom tilbage til Horsens. Niels Lind blev gift den 28. februar 1953 i Brædstrup Kirke med boghandlermedhjælper Inger Lykkeberg Christensen, som er født den 28. februar 1929 i Brædstrup. Niels Lind er uddannet som gemmolog og overtog i 1959 firmaet Guldsmed Lind, Søndergade 36, Horsens, som 4. generation. Der er 3 børn i ægteskabet: 5-2b/a. Birgitte Lind, 5-2b/b. Anni Lind og 5-2b/c. Kirsten Lind.

5-2b/a. BIRGITTE LIND blev født den 13. maj 1955 i Horsens. Hun er uddannet som korrespondent og lærer. Birgitte Lind blev gift den 13. maj 1983 på Brædstrup Rådhus med Lars Wilms, som er født den 20. september 1952 i Silkeborg. Han er uddannet cand. sient. pol. og arbejder nu som fuldmægtig i Kommunernes Landsforening. Bosat i Lyngby. Der er 2 børn i ægteskabet: 5-2b/a/a. Morten Wilms og 5-2b/a/b. Jakob Wilms.

5-2b/a/a. MORTEN WILMS blev født den 22. november 1982 i Lyngby.

5.2b/a/b. JAKOB WILMS blev født den 27. januar 1986 i Lyngby.

5-2b/b. ANNI LIND blev født den 17. november 1956 i Horsens. Hun er uddannet som laboratorietekniker på Mælkekondenseringen i Horsens. Anni Lind blev gift den 25. juli 1981 i Klosterkirken i Horsens med Hans Frederik Jahn, som er født den 28. april 1927 på Lolland. Parret flyttede kort efter til Charlotte Amalie på St. Thomas, De Vestindiske Øer, hvor Hans Frederik Jahn er direktør for West Indisk Compagni og dansk generalkonsul. Der er 2 børn i ægteskabet: 5-2b/b/a. Thomas Jahn og 5-2b/b/b. Kasper Jahn.

5-2b/b/a. THOMAS JAHN blev født den 26. maj 1982 på St. Thomas. Døbt i Klosterkirken i Horsens.

5-2b/b/b. KASPER JAHN blev født den 11. juni 1983 på St. Thomas. Døbt i Klosterkirken i Horsens.

5-2b/c. KIRSTEN LIND blev født den 14. maj 1960 i Horsens. Hun er uddannet klinikassistent. Kirsten Lind blev gift den 28. juli 1988 i Klosterkirken i Horsens med tømrer Hans Erik Bech Jensen, som er født i Rådved. I 1985 gik han i lære som guldsmed og blev udlært i 1989 hos firmaet Guldsmed Lind. Kirsten Lind blev i 1982 ansat i faderens firma og er nu leder af forretningen. Der er 1 barn i ægteskabet: 5-2b/c/a. Charlotte Lind Jensen.

5-2b/c/a. CHARLOTTE LIND JENSEN blev født den 25. december 1987 i Horsens. Døbt i Klosterkirken i Horsens.

□

Ane J 8 THOMAS SALOMONSEN

Han blev født den 19. marts 1766 i Elsted, Snedsted sogn. Han døde den 18. december 1819 i Haring. Thomas Salomonsen var murermester og husmand i Skyum. Han blev gift (anden Gang) den 4. juli 1794 i Skyum med MAREN JENSDATTER. Søn af ane J 16 og ane J 17.

Ane J 9 MAREN JENSDATTER

Hun blev født den 31. marts 1766 i Skyum. Hun døde den 20. november 1846 i Gødsbøl, Snedsted sogn. Datter af ane J 18 og ane J 19. I ægteskabet var der 4 børn:

1. ELIN THOMASDATTER født ca. 1795.
2. MAREN THOMASDATTER født ca. 1797.
3. MARIANE THOMASDATTER født ca. 1799.
4. JENS THOMSEN født den 25. december 1801 (Ane J 4).

□

Ane J 10 CHRISTEN LAUSTSEN MØLLER

Han blev født den 14. juli 1776 i Fårtoft, Thisted landsogn. Han døde den 24. august 1839 i Stagstrup. Christen Laustsen Møller var indsidder og daglejer i Stagstrup. Han blev gift den 30. juni 1798 i Haring med MAREN THOMASDATTER. Søn af ane J 20 og ane J 21.

Ane J 11 MAREN THOMASDATTER

Hun blev født og hjemmedøbt den 24. september 1776 i Tvedholm, Haring sogn. Hun døde den 8. januar 1842 i Stagstrup. Datter af ane J 22 og ane J 23.

□

Ane J 12 FRANZ WILHELM IDEN

Han blev født den 13. februar 1798 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Høxter er ifølge et tysk leksikon en westfalsk amtsby i Regierungsbezirk Detmold beliggende ved floden Weser. Det er en gammel Hansestad, som i 1975 havde 33.000 indbyggere. I nærheden ligger det berømte tidligere Benediktinerkloster Corvey, grundlagt i år 882. Franz Wilhelm Iden blev døbt den 14. februar 1798 og konfirmeret 1. påskedag 1811. Han døde den 13. april 1871 på Almindeligt Hospital i København. Franz Wilhelm Iden var skræddermester i København. Han blev gift den 2. juni 1822 i Sankt Petri Kirke i København med MARIA CHRISTINA HOFFMEYER. Søn af ane J 24 og ane J 25.

Ane J 13 MARIA CHRISTINA HOFFMEYER

Hun blev født den 15. december 1798 i København og døbt den 14. januar 1799 i Sankt Petri Kirke i København. Hun døde den 2. oktober 1872 på Almindeligt Hospital i København. Datter af ane J 26 og ane J 27. I ægteskabet var der 7 børn: 1. Friedrich Wilhelm Ide. 2. Christian Wilhelm Ide. 3. Emilie Marie Ide. 4.-6. 3 døtre. 7. Peter Ferdinand Ide.

1. FRIEDRICH WILHELM IDE døde i Store Grønnegade nr. 267 i København den 8. juli 1824, 8 måneder gammel.

2. CHRISTIAN WILHELM IDE (ane J 6).

3. EMILIE MARIE IDE født i København.

4. DATTER

5. DATTER

6. DATTER

7. PETER FERDINAND IDE var ugift blikkenslagersvend. Han døde som menig nr. 47 af 18. infanteribataljons 3. kompagni, formentlig efter at være såret under krigen, den 19. maj 1864 på lazaret i Augustenborg på Als. Han var ifølge folketællingen i 1845 født i København ca. 1840.

□

Ane J 14 NIELS HANSEN

Han blev født på Nebsager Mark, Nebsager sogn og døbt den 11. maj 1792. Han døde den 13. juli 1856 i Horsens. Niels Hansen var værtshusholder i Horsens, han fik borgerskab som værtshusholder den 26. januar 1838. Han blev gift den 12. februar 1822 i Horsens med JULIANE FREDERIKKE JENSEN. Ved folketællingen i 1845 boede parret i Kattesundsgade nr. 420. Søn af ane J 28 og ane J 29.

Ane J 15 JULIANE FREDERIKKE JENSEN

Hun blev født i Horsens og døbt den 25. maj 1800 i Horsens. Juliane Frederikke Jensen blev konfirmeret den 2. april 1815 i Horsens. Hun døde den 21. november 1872 i Horsens. Datter af ane J 30 og ane J 31. Der var 6 børn i ægteskabet:

1. JACOBINE NICOLINE HANSEN født 1829 i Horsens (ane J 7).
2. MARIE HANSEN født ca. 1832.
3. SOPHIE HANSEN født ca. 1836.
4. NICOLAI HANSEN født ca. 1838.
5. EMILIE HANSEN født ca. 1839.
6. HANS PETER HANSEN født ca. 1844.

**Ane J 16 SALOMON OLESEN**

Han blev født ca. år 1722. Han blev begravet den 2. oktober 1803 i Elsted, Snedsted sogn. Salomon Olesen var gårdmand i Elsted. Han blev gift med MAREN THOMASDATTER. Ved folketællingen i 1787 er Salomon Olesen og hans hustru på aftægt hos sønnen, Ole Salomonsen, 30 år gammel, også fæstegårdmand i Elsted og gift med Maren Andersdatter, 28 år gammel. De har da 2 tvillingsønner, Anders Olesen og Christen Olesen, født i december 1786. Søn af ane J 32 (ukendt) og ane J 33 (ukendt).

Ane J 17 MAREN THOMASDATTER

Hun blev født ca. år 1722. Hun blev begravet den 28. februar 1802 i Elsted. En datter, Anna, blev døbt den 12. oktober 1760, og en anden datter, Kirsten, blev døbt den 24. juni 1762. Blandt fadderne var Niels Laugsgaard og hans hustru, Birgitte, Ane Nöstler, Thomas Jensen og Niels Jensen, alle af Elsted. Datter af ane J 34 (ukendt) og ane J 35 (ukendt).

**Ane J 18 JENS MORTENSEN**

Han er født ca. år 1716 i Skyum. Han blev begravet den 18. november 1800 i Skyum. Han blev gift med MAREN CHRISTENS DATTER. Ved folketællingen i 1787 er Jens Mortensen og hans hustru indsidderfolk hos gårdmandsenken Gertrud Pedersdatter i Skyum, hos hvem der også bor et andet indsidderpar. Søn af ane J 36 (ukendt) og ane J 37 (ukendt).

Ane J 19 MAREN CHRISTENSDATTER

Hun blev født ca. år 1728. Hun blev begravet den 28. februar 1796 i Skyum. Datter af ane J 38 og ane J 39.

**Ane J 20 LAUST (LARS) CHRISTENSEN MØLLER**

Han blev født ca. år 1751. Han blev begravet den 15. juni 1807 i Fårtoft, Thisted landsogn. Han var fæstegårdmand i Fårtoft. Han var de sidste år rørt, det vil sige, at han havde haft et slagtilfælde, han kunne ikke tale og ikke gå. Ved folketællingen i 1801 betegnedes han som: "Gårdfæster, stum og vanfør". Han blev gift første gang den 27. oktober 1775 i Hillerslev med KIRSTEN THOMASDATTER. Anden gang blev han gift med Bodil Andersdatter, født ca. 1754-1755. I første ægteskab var der kun en søn, Christen Laustsen Møller, der ved folketællingen i 1787 var hjemme, uanset at faderen da allerede var gift med Bodil Andersdatter. I det andet ægteskab var der ifølge folketællingen i 1801 to sønner og to døtre nemlig: Anders Lauritsen, 12 år gammel, Johanne Kirstine Lauritsdatter, 10 år gammel, Jens Lauritsen, 6 år gammel og Karen Lauritsdatter 2 år gammel. Sønnen, Christen Laustsen Møller, var på det tidspunkt gift og bosat i Stagstrup. Ifølge folketællingen i 1834 var gården i Fårtoft da overtaget af den ældste datter af andet ægteskab, Johanne Kirstine Lauritsdatter Møller og hendes mand, Jørgen Christian Nielsen Thon, født i 1797 i Nors sogn. De havde 7 hjemmeværende børn. Den ældste en søn på 19 år (så Johanne Kirstine må have været gift tidligere), den yngste 1 år gammel. De havde alle Møller som familienavn. Søn af ane J 40 og ane J 41.

Ane J 21 KIRSTEN THOMASDATTER

Hun blev født ca. år 1740 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, og blev konfirmeret i Hillerslev i 1761. Hun blev begravet den 8. februar 1780 i Fårtoft. Datter af ane J 42 og ane J 43.

**Ane J 22 THOMAS CHRISTENSEN**

Han blev født på Harringgaard, Haring sogn, og blev døbt den 12. april 1773. Han døde den 8. februar 1816 i Trædholm, Haring sogn. Thomas Christensen var afbygger fra præstegården i Haring. Han blev gift med KIRSTEN CHRISTENSDATTER. Søn af ane J 44 og ane J 45.

Ane J 23 KIRSTEN CHRISTENSDATTER

Hun blev født ca. år 1740. Hun døde den 1. september 1814 i Trædholm, Haring sogn. Datter af ane J 46 og ane J 47.

**Ane J 24 JOHANN ANDREAS IDEN**

Han blev født den 1. oktober 1771 i Høxter, Westfalen, Tyskland, og blev døbt den 3. oktober 1771. Johann Andreas Iden blev konfirmeret i 1784 i Dom. Misericordias Domlni.

Han døde den 19. december 1827 og blev begravet den 21. december 1827 i Høxter. Johann Andreas Iden var skræddermester i Høxter. Han blev gift den 12. august 1796 med MARIA CHRISTINA WILHELMINE PAMMELN. Søn af ane J 48 og ane J 49.

Ane J 25 MARIA CHRISTINA WILHELMINE PAMMELN

Hun blev født den 23. januar 1776 i Høxter, Westfalen, Tyskland, og døbt den 26. januar 1776. Maria Pammeln blev konfirmeret i 1790 i Dom. Misericordias Domini. Hun døde den 12. april 1835 og blev begravet den 15. april 1835 i Høxter. Datter af ane J 50 og ane J 51.

□

Ane J 26 JOHANN GOTTFRIED HOFFMEYER

Han blev født den 25. juni 1768 i København og døbt den 28. juni 1768 i Sankt Petri Kirke i København. Han døde den 10. maj 1834 i København. Johann Gottfried Hoffmeyer var skomagermester i København og fik borgerskab den 6. januar 1791. Han fik for 4 rigsdaler den 26. maj 1786 tilladelse til i den tyske Sankt Petri Kirke at blive gift med CHRISTINE VOLCKMANN. Søn af ane J 52 og ane J 53.

Ane J 27 CHRISTINE VOLCKMANN

Hun blev født ca. 1770-1771 og er formentlig døbt i Zebaoths Kirke i København. Hun døde den 12. maj 1835 af brystsyge på Almindeligt Hospital i København og blev begravet den 18. maj 1835 fra Zebaoths Kirke, Garnisons sogn. Datter af ane J 54 og ane J 55. I ægteskabet var der 4 børn: 1. Johan Peter Hoffmeyer. 2. Cathrine Elisabeth Hoffmeyer. 3. Maria Christina Hoffmeyer. 4. Lovisa Amalia Hoffmeyer.

1. JOHAN PETER HOFFMEYER født ca. 1791.
2. CATHRINE ELISABETH HOFFMEYER født ca. 1797.
3. MARIA CHRISTINA HOFFMEYER (ane J 13).
4. LOVISA AMALIA HOFFMEYER født ca. 1800.

□

Ane J 28 HANS PEDERSEN BENTSEN

Han blev født ca. år 1755 og døde i 1804. Han var selvejerhusmand på Nebsager Mark, Nebsager sogn. Hans Pedersen Bentsen blev trolovet i Klakring den 16. august 1791 med KAREN RASMUSDATTER. Søn af ane J 56 og ane J 57 (ukendt).

Ane J 29 KAREN RASMUSDATTER

Hun blev født ca. år 1767 formentlig i Klakring sogn. Datter af ane J 58 og ane J 59 (ukendt). I ægteskabet var der 5 børn: 1. Niels Hansen. 2. Lise Hansdatter. 3. Ane Cathrine Hansdatter. 4. Margrethe Dorothea Hansdatter. 5. Johanne Hansdatter.

1. NIELS HANSEN (ane J 14).
2. LISE HANSDATTER hjemmedøbt den 1. marts og fremstillet den 26. april 1795 i Nebsager Kirke.
3. ANE CATHRINE HANSDATTER hjemmedøbt den 15. juli og fremstillet den 24. september 1797 i Nebsager Kirke.
4. MARGRETHE DOROTHEA HANSDATTER hjemmedøbt i Rårup den 15. juli 1800.
5. JOHANNE HANSDATTER hjemmedøbt i Nebsager sogn den 31. maj 1803 og fremstillet i Nebsager Kirke den 7. august 1803.



Ane J 30 NICOLAI JENSEN

Han blev født ca. år 1754. Han nævnes ved folketællingen i 1787 som ugift lakaj, 33 år gammel, ansat ved det højfyrstelige hof i Palæet på Søndergade i Horsens. Nicolai Jensen døde i Horsens og blev begravet den 13. januar 1812. Han blev gift ifølge kongebrev den 15. juli 1789 i Horsens med MARGRETHE LIEP. Ved folketællingen i 1801 boede familien i Borberggade nr. 450 på nordre side i Horsens. Søn af ane J 60 (ukendt) og ane J 61 (ukendt).

Ane J 31 MARGRETHE LIEP

Hun blev født den 25. maj 1768 i Vemmetofte, Vemmetofte sogn, Fakse herred, Præstø amt, og blev døbt den 27. maj 1768 i Vemmetofte Kirke. Margrethe Liep blev konfirmeret i 1783 i Vemmetofte Kirke. Hun døde den 18. februar 1848 i Horsens. Margrethe Liep var i 1787 ifølge folketællingen ugift stuepige ansat ved det højfyrstelige hof i Palæet i Horsens. Ved folketællingen i 1840 boede Margrethe Liep til leje i Kildegade nr. 362, hun anførtes her som Margrethe Jensen, født Liep, 72 år gammel, enke og pensionist. Sammen med hende boede en ugift datter, Caroline Jensen, ca. 36 år gammel. Denne datter var berøvet forstanden siden fødslen. Hun betegnedes som umyndig. Margrethe Liep nød en pension fra det russiske hof på 70 rigsdaler kvartårlig, efter den tids forhold et meget betydeligt beløb. Datter af ane J 62 og ane J 63. Der var 8 børn i ægteskabet. Ved dåben er fadderne til børnene for de ældstes vedkommende høje hofembedsmænd og hofdamer. 1. Peter Alexis Jensen, 2. Catharina Elisabeth Jensen, 3. Giørvel Margrethe Jensen, 4. Jacobine Jensen, 5. Jens Peder Jensen, 6. Juliane Frederikke Jensen, 7. Carl Frederik Jensen.

1. PETER ALEXIS JENSEN blev født i Horsens og døbt den 16. april 1790 i Horsens. Han blev opkaldt efter de 2 russiske prinser. Peter Alexis Jensen fik borgerskab den 28. juni 1813 som detailhandler i Horsens. Der var 2 børn i ægteskabet: 1-1. Nicolai Jensen og 1-2. Niels Peter Jensen.

1-1. NICOLAI JENSEN Væversvend

1-2. NIELS PETER JENSEN emigrerede til Amerika

2. CATHARINA ELISABETH JENSEN blev født i Horsens og døbt den 18. marts 1792 i Horsens. Hun blev opkaldt efter de 2 russiske prinsesser. Catharina Elisabeth Jensen døde den 14. februar 1812 i Horsens.

3. GIØRVEL MARGRETHE JENSEN blev født i Horsens og døbt den 25. januar 1795 i Horsens. Hun døde den 7. januar 1851 i Horsens. Giørvel Margrethe Jensen blev gift den 1. marts 1816 i Horsens med skipper Hans Stein, der døde på Nordsøen den 28. november 1843. Ved kongelig bevilling af 12. januar 1844 fik enken lov til at hensidde i uskiftet bo, og da hun døde, oplystes det i skifteprotokollen fra 1848-1854, at hun boede i og ejede ejendommen i Borgergade nr. 456, der blev sat til en værdi af 900 rigsdaler. Hertil kom en grundlod nr. 456 i Horsens Søndermark, der blev vurderet til 125 rigsdaler. Indboet blev vurderet til 172 rigsdaler og 1 mark. Ejendommen blev solgt til jernstøber Ulrik Stallknecht, og løsøret blev bortauktioneret for 322 rigsdaler. Der var imidlertid så megen gæld på ejendommen med videre, at en broderlod kun udgjorde 18 rigsdaler, 4 mark og 8 skilling til hver af sønnerne, medens datteren kun arvede halvdelen af beløbet. Der var 5 børn i ægteskabet: 3-1. Nicolai Christian Stein, 3-2. Cathrine Elisabeth Stein, 3-3. Hans Peter Stein, 3-4. Jens Jørgen Stein, 3-5. Carl Henrik Leopold Stein.

3-1. NICOLAI CHRISTIAN STEIN blev født i 1816 i Horsens. Han døde i 1863 i Horsens. Nicolai Christian Stein var skipper i Horsens. Han blev gift i 1851 med Christine Cecilie Fledelius, da hun var 22 år gammel.

3-2. CATHRINE ELISABETH STEIN blev født i 1822 i Horsens. Hun blev gift i 1854 i Horsens med skibstømrer i Horsens Niels Christian Thorup.

3-3. HANS PETER STEIN blev født ca. år 1824 i Horsens. Han var matros i Horsens.

3-4. JENS JØRGEN STEIN blev født ca. år 1827 i Horsens. Han var matros i Horsens.

3-5. CARL HENRIK LEOPOLD STEIN blev født ca. år 1835 i Horsens.

4. JACOBINE JENSEN blev født i Horsens og døbt den 19. juli 1797 i Horsens. Hun blev gift med smedemester Lassen. Ægteparret rejste til Nordamerika omkring 1828.

5. JENS PEDER JENSEN blev født i Horsens og døbt den 1. juli 1798 i Horsens.

6. JULIANE FREDERIKKE JENSEN (Ane J 15)

7. CARL FREDERIK JENSEN blev født i Horsens og døbt den 5. november 1803 i Horsens. Han døde i Horsens den 13. september 1846. Carl Frederik Jensen fik borgerskab som vævermester i Horsens den 4. oktober 1830. Han boede ved folketællingen i 1845 i Nørregade nr. 395 over gården. Carl Frederik Jensen blev gift den 29. november 1839 i Horsens med Elisabeth Hansdatter, som blev født ca. år 1808. Der var ingen børn i ægteskabet.

Ane J 38 CHRISTEN LAURIDSEN STAGSTRUP.

Han blev forlovet den 1. marts 1725 i Skyum og gift 3. påskedag 1725 med HELVIG NIELSDATTER. Søn af ane J 76 (ukendt) og ane J 77 (ukendt).

Ane J 39 HELVIG NIELSDATTER.

Hun var enke efter Michel Povelsen, der blev begravet i Skyum den 23. januar. Hun havde en søn, der blev opkaldt efter faderen. Han blev døbt i Skyum den 24. september 1724. Datter af ane J 78 (ukendt) og ane J 79 (ukendt).

□

Ane J 40 CHRISTEN MØLLER**Ane J 41 JOHANNE**

□

Ane J 42 THOMAS LARSEN BROGAARD

Han blev født ca. år 1701. Han døde i Kjelstrup, Hillerslev sogn, og blev begravet den 27. marts 1778. Thomas Larsen Brogaard var gårdmand i Brogaard i Kjelstrup, Hillerslev sogn. Han blev gift ca. 1729-33 med KAREN ANDERSDATTER. Søn af ane J 84 (ukendt) og ane J 85 (ukendt).

Ane J 43 KAREN ANDERSDATTER.

I ægteskabet var der en række børn, blandt dem: 1. Anders Thomsen, 2. Lars Thomsen og 3. Bodil Thomasdatter.

1. ANDERS THOMSEN blev født ca. 1733. Han havde en gård i landsbyen Brund i Hillerslev sogn.

2. LARS THOMSEN blev født i 1736. Han blev gift med Anne Pedersdatter, som blev født ca. år 1737. Ifølge folketællingen i 1787 var fødegården Brogaard overtaget af Lars Thomsen.

3. BODIL THOMASDATTER blev født i 1748 i Kjelstrup. Hun blev gift med gårdmand i Kjelstrup Lars Mikkelsen, som blev født ca. 1753.

□

Ane J 44 CHRISTEN CHRISTENSEN

Han blev født ca. år 1700. Han døde på Harringgaard og blev begravet den 17. oktober 1752 i Harring. Christen Christensen var gårdmand på Harringgaard, Harring sogn. Han blev gift med MAREN MADSDATTER. Søn af ane J 88 (ukendt) og ane J 89 (ukendt).

Ane J 45 MAREN MADSDATTER

Hun blev født ca. år 1702. Hun døde på Harringgaard og blev begravet den 3. juni 1778 i Harring. Datter af ane J 90 (ukendt) og ane J 91 (ukendt).

Ane J 46 CHRISTEN CHRISTENSEN SMED

Han blev født ca. år 1708. Han døde i Trædholm og blev begravet den 3. april 1782 i Haring. Christen Christensen Smed var husmand og formentlig smed i Trædholm, Haring sogn. Han blev gift den 2. februar 1731 i Hørsted med MAREN TØGERSDATTER. Søn af ane J 92 (ukendt) og ane J 93 (ukendt).

Ane J 47 MAREN TØGERSDATTER

Hun blev født ca. år 1709. Hun døde i Trædholm og blev begravet den 3. april 1782 i Haring. Datter af ane J 94 (ukendt) og ane J 95 (ukendt).

□

Ane J 48 JOHANNES ANDREAS IDEN

Han blev født den 15. september 1722 i Høxter, Westfalen, Tyskland, og døbt den 20. september 1722. Johannes Andreas Iden døde den 22. februar 1791 og blev begravet den 24. februar 1791 i Høxter. Han var skrædder i Høxter. Johannes Andreas Iden blev gift den 23. april 1747 med MARIA ELEONORA HENKELÜKEN. Søn af ane J 96 og ane J 99.

Ane J 49 MARIA ELEONORA HENKELÜKEN

Hun blev født den 28. februar 1727 i Høxter, Westfalen, Tyskland, og døbt den 2. marts 1727. Datter af ane J 98 og ane J 99 (ukendt).

□

Ane J 50 JOHANNES HEINRICH PAMMELN

Han blev født den 31. august 1730 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Han døde den 28. november 1802 i Høxter og blev begravet den 30. november 1802. Johannes Heinrich Pammeln var fisker. Han blev gift den 15. september 1762 med ERNESTINE SOPHIE SCHOFFERN. Søn af ane J 100 og ane J 101.

Ane J 51 ERNESTINE SOPHIE SCHOFFERN

Hun døde den 11. august 1783 og blev begravet den 13. august 1783 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Datter af ane J 102 og ane J 103.

□

Ane J 52 JOHANN MELCHIOR HOFFMEYER

Han blev født ca. år 1735. Han døde den 7. november 1783 og blev begravet i Sankt Petri Kirke sogn i København. Johann Melchior Hoffmeyer var skomagermester i København. Han blev gift den 14. maj 1762 i Sankt Petri Kirke i København med HILLEBORG MARIA SEIDENTOPF. Søn af ane J 104 (ukendt) og ane J 105 (ukendt).

Ane J 53 HILLEBORG MARIA SEIDENTOPF

Hun blev født ca. år 1733 og blev konfirmeret Mikkelsdag 1749 i Sankt Petri Kirke i København. Hun døde efter år 1801. Datter af ane J 106 og ane J 107. I ægteskabet var der 2 børn: 1. Johan Gottfried Hoffmeyer. 2. Friderica Louisa Hoffmeyer.

1. JOHAN GOTTFRIED HOFFMEYER (ane J 26).

2. FRIDERICA LOUISA HOFFMEYER født ca. 1773. Hun blev gift med skræddermester Carl Justus, født ca. 1769. Han er i året 1799 blandt fadderne til Maria Christina Hoffmeyer. Friderica Louisa Hoffmeyer boede ved folketællingen i året 1801 i moderens hus i Store Grønnegade 223 i København sammen med sin mand.

□

Ane J 54 CHRISTIAN LUDWIG VOLCKMANN

Han var skræddermester i København. Han betalte den 18. juni 1766 2 rigsdaler i kopulationspenge for vielse i den tyske Zebaoths Kirke (Garnisonskirken) i København med MARIA DOROTHEA GERNERTS. Søn af ane J 108 (ukendt) og ane J 109 (ukendt).

Ane J 55 MARIA DOROTHEA GERNERTS

Datter af ane J 110 (ukendt) og ane J 111 (ukendt). Der var 4 børn i ægteskabet: 1. Ludwig Simon Volckmann. 2. Catharina Friderich Volckmann. 3. Christine Volckmann. 4. Maria Louisa Volckmann.

1. LUDWIG SIMON VOLCKMANN blev døbt den 24. maj 1767 i Zebaoths Kirke i København.

2. CATHARINA FRIDERICH VOLCKMANN blev døbt den 2. september 1769 i Zebaoths Kirke i København.

3. CHRISTINE VOLCKMANN (ane J 27).

4. MARIA LOUISA VOLCKMANN blev døbt den 11. juni 1776 i den tyske Sankt Petri Kirke i København.

□

Ane J 56 PEDER BENTSEN

Han døde efter 1791. Søn af ane J 112 (ukendt) og ane J 113 (ukendt). I hans ægteskab var der 5 børn: 1. Hans Pedersen Bentsen. 2. Frederik Pedersen. 3. Karen Marie Pedersdatter. 4. Karen Marie Pedersdatter. 5. Anne Marie Pedersdatter.

1. HANS PEDERSEN BENTSEN (ane J 28).

2. FREDERIK PEDERSEN Gramrode i Rårup sogn.

3. KAREN MARIE PEDERSDATTER døbt i 1762 og død som barn.

4. KAREN MARIE PEDERSDATTER døbt i 1765.

5. ANNE MARIE PEDERSDATTER døbt i Klakring sogn i 1767.

□

Ane J 58 RASMUS

I Klakring sogn. Søn af ane J 116 (ukendt) og ane J 117 (ukendt). I ægteskabet var der 3 børn:

1. Rasmus Rasmussen. 2. Maren Rasmusdatter. 3. Karen Rasmusdatter.

1. RASMUS RASMUSSEN født ca. 1753. Han blev begravet den 14. januar 1795 i Rårup sogn. Han var møller i Rårup Mølle. Rasmus Rasmussen blev gift med Margrethe Dorothea Stephansdatter Høgh, født ca. 1753 og død i Stouby i november 1816. Hun var datter af enkemand og pensioneret trompeter (ved militæret) Stephan Hansen Høgh. I ægteskabet var der 2 sønner og 2 døtre.

2. MAREN RASMUSDATTER født ca. 1759. Hun blev gift første gang med Knud Stephensen Skytte. I dette ægteskab var der 2 sønner. Maren Rasmusdatter blev trolovet anden gang den 6. juni 1798 i Rårup sogn med Johan Richard Schrøder, der blev født ca. 1771. Ved folketællingen i 1801 er han husmand med jord og skomager i Lottrup, Rårup sogn. Der var en søn i ægteskabet.

3. KAREN RASMUSDATTER født ca. 1767 formentlig i Klakring sogn (ane J 29).

□

Ane J 62 PEDER JACOBSEN LIEP

Han blev født ca. år 1730 i Gevnø, Lyderslev sogn, Fakse herred. Han døde den 22. januar 1806 og blev begravet den 27. eller 29. januar 1806 i Vemmetofte sogn. Peder Jacobsen Liep var gartnermester ved Vemmetofte adelige Jomfrukloster. Han blev gift den 24. juli 1760 i huset efter kongelig dispensation af 14. juli 1760 med GJØRVEL CATHRINE VON LENGERCKEN. Søn af ane J 124 (ukendt) og ane J 125 (ukendt).

Ane J 63 GJØRVEL CATHRINE VON LENGERCKEN

Hun blev født i Vemmetofte sogn og døbt den 8. oktober 1741. Hun døde efter 1806. Datter af ane J 126 og ane J 127. Der var 6 børn i ægteskabet: 1. Adelheit Christina Liep, 2. Johan Peter Liep, 3. Margrethe Liep, 4. Carl Theodorus Liep, 5. Cathrine Agnethe Liep og 6. Jens Friedrich Liep.

I. ADELHEIT CHRISTINA LIEP blev født den 13. februar 1763 i Vemmetofte. Hun døde i 1831. Adelheit Christina Liep blev gift den 18. januar 1788 i Vemmetofte med Johannes Andreas Borch. Han blev født i 1759 og blev student fra Vordingborg i 1779. Johannes Andreas Borch var degn i Næsby Tyvelse fra 1788 og i Glumsø Bavelse fra 1791. Han døde den 19. december 1808. Der var 5 børn i ægteskabet. Den 13-årige datter, Nicoline Cathrine Borch, der ved folketællingen i 1801 var i huset hos morforældrene i Vemmetofte, samt 2 yngre sønner og 2 yngre døtre.

2. JOHAN PETER LIEP blev født den 26. september 1764 i Vemmetofte. Han levede endnu ved folketællingen i året 1850, 87 år gammel. Johan Peter Liep var slotsgartner på Bernstorff Slot i Gentofte sogn ved København efter 1801. Sønnen efterfølgeren Johan Theodor Liep født ca. 1807 i Ordrup, Gentofte sogn, betegnes ved folketællingen i 1834 som ugift slotsgartner ansat på Bernstorff Slot. Johan Theodor Liep døde den 3. oktober 1846 som slotsgartner på Bernstorff Slot. Han blev gift med Karen Margrethe Olemann, som blev født ca. år 1807 i København. Ægteparret havde i 1845 4 børn, 3 sønner og 1 datter i alderen 1 til 10 år, alle født på Bernstorff Slot. Blandt dem den populære skovløber, Peter Liep, født i 1840 og død i 1896. Han var ansat af Kong Frederik VIII som skytte. Han har givet navn til det bekendte "Peter Lieps Hus" i Dyrehaven nord for København. Peter Liep var meget populær i det danske kongehus. Han fiskede ofte sammen med kongen i Hjortekær. Peter Liep har skudt 7000 stykker storvildt med en gammel muskedonner. Han er omtalt, og der skal være et portræt af ham i værket "Skovene omkring København" udgivet af Svend Fleuroni 1919. Der var en avisartikel om Peter Liep i "Aftenbladet" den 22. maj 1953.

3. MARGRETHE LIEP (Ane J 31)

4. CARL THEODORUS LIEP blev født i 1770 i Vemmetofte.

5. CATHRINE AGNETHE LIEP blev født den 3. juli 1775 i Vemmetofte.

6. JENS FRIEDRICH LIEP blev født den 7. oktober 1776 i Vemmetofte. Han var gartner ved Det abckerske Fideikommis ved Moss i Norge. Jens Friedrich Liep blev gift den 16. januar 1807 i Sct. Peder Kirke i Næstved med Mette Christine Leschley, datter af premierløjtnant, senere krydstoldbetjent, Christian Barthold Leschley.

□

Ane J 96 GERHARD HENRICH IDEN

Han døde den 3. maj 1782 og blev begravet den 5. maj 1782 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Gerhard Henrich Iden blev gift første gang med ANNA ILSABETH SCHULTEN i Høxter. Søn af ane J 192 (ukendt) og ane J 193 (ukendt).

Ane J 97 ANNA ILSABETH SCHULTEN

Datter af ane J 194 (ukendt) og ane J 195 (ukendt).

□

Ane J 98 CASPAR HENRICH HENCKELÜCKEN

Han døde den 29. oktober 1743 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Søn af ane J 196 (ukendt) og ane J 197 (ukendt).

□

Ane J 100 JOH. LUDWIG PAMMELEN

Han blev født den 20. marts 1697 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Han døde den 10. august 1757 og blev begravet den 12. august 1757 i Høxter. Joh. Ludwig Pammelen blev gift den 3. december 1727 med DOROTHEA CLARA HEDWIG RUBRECHT. Søn af ane J 200 og ane J 201 (ukendt).

Ane J 101 DOROTHEA CLARA HEDWIG RUBRECHT

Hun blev født den 4. november 1702 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Hun døde den 26. juli 1754 og blev begravet den 28. juli 1754 i Høxter. Datter af ane J 202 og ane J 203.

**Ane J 106 JOHAN DAVID SEIDENTOPF**

Han blev født ca. år 1701. Han døde på hospitalet (Sct. Petri sogn) i København og blev begravet den 3. april 1773 i det tyske Sct. Petri Kirke sogn. Johan David Seidentopf var skomagermester i København. Han blev gift med SYLLA eller SILLE CATHARINA. Søn af ane J 212 (ukendt) og ane J 213 (ukendt).

Ane J 107 SYLLA eller SILLA CATHARINA

Hun døde efter 1773. Datter af ane J 214 (ukendt) og ane J 215 (ukendt).

**Ane J 126 JOHANN GEORG VON LENGERCKEN**

Han blev født i Nyborg og døbt den 14. maj 1702. Han døde den 17. maj 1746 i Vemmetofte. Johann Georg von Lengercken var oprindeligt ansat som bartskeer ved det hospital i Spjellerup, som kong Frederik IV's broder, prins Carl, ejede. Det var også ham, der ejede Vemmetofte. Johann Georg von Lengercken fik en årlig løn af 50 rigsdaler samt 10 rigsdaler til brændsel og fri bolig. I året 1729 fik han bolig på Vemmetofte, dels for at være i gårdens nærhed dels fordi det ikke var godt, at barberen var så nær hos bonden for sine årsagers skyld. Han havde været læge ved militæret, regimentsfeltskeer, og blev i året 1733 ansat som feltskeer ved hospitalet for godserne og betjentene. Johann Georg von Lengercken viste omhu i denne tjeneste. Han blev fra året 1733 udnævnt til kirurg. Han var den første kirurg og barber på Vemmetofte sogns kloster. Han forblev i denne stilling til sin død. Johann Georg von Lengercken efterfulgtes på Vemmetofte af holsteneren Friedrich Kølpin, der var den ene af forloverne ved Gjørvel Cathrine von Lengerckens vielse i Vemmetofte i året 1760. Den anden var kantor og skolemester på Vemmetofte. Johann Georg von Lengercken blev gift den 28. oktober 1733 i huset i Næstved med CATHRINE SOPHIE HARBOE. Søn af ane J 252 og ane J 253.

Ane J 127 CATHRINE SOPHIE HARBOE

Hun blev født ca. år 1715 i Næstved. Hun døde den 7. august 1783 i Vemmetofte. Datter af ane J 254 og ane J 255.

Der var 3 børn i ægteskabet: 1. Carl Adolph von Lengercken, 2. Johann von Lengercken og 3. Gjørvel Cathrine von Lengercken.

1. CARL ADOLPH VON LENGERCKEN blev født ca. år 1735 og blev konfirmeret i 1751 i Næstved.

2. JOHANN VON LENGERCKEN blev født ca. år 1737.

3. GJØRVEL CATHRINE VON LENGERCKEN (ane J 63)

□

Ane J 200 HANSS JÜRGEN PAMMEL

Han blev født i Høxter, Westfalen, Tyskland. Søn af ane J 400 (ukendt) og ane J 401 (ukendt).

□

Ane J 202 CHRISTOPH ROBBRECHT

Han blev begravet den 27. december 1732 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Christoph Robbrecht blev gift den 26. oktober 1700 i Høxter med ANNA DOROTHEA MUMMEN. Søn af ane J 404 (ukendt) og ane J 405 (ukendt).

Ane J 203 ANNA DOROTHEA MUMMEN

Hun døde den 25. april 1740 i Høxter, Westfalen, Tyskland. Datter af ane J 406 (ukendt) og ane J 407 (ukendt).

□

Ane J 252 JOHAN THEODORUS VON LENGERCKEN

Han havde i flere år været kirurg for garnisonen og indbyggerne i Nyborg, da han, den 5. juni 1702 fik bevilling på at være kirurg, da han beviste at være eksamineret i København. Johan Theodorus von Lengercken var også kirurg for vagtskibet i Storebælt i de fleste år fra 1702 til 1735, og han får fra året 1722 ti rigsdaler og fra året 1726 seks rigsdaler om måneden. I 1735 afstod han sine forretninger til sin svigersøn, Thomas Nicolai Holm, der således blev stads- og garnisonskirurg i Nyborg. Johan Theodorus von Lengercken døde den 14. februar 1750 i Nyborg. Han blev gift første gang med MARGRETHE VIBBING. Søn af ane J 504 (ukendt) og ane J 505 (ukendt).

Ane J 253 MARGRETHE VIBBING

Der var 2 børn i ægteskabet: 1. Johann Georg von Lengercken og 2. Cathrine Lucie von Lengercken. Datter af Ane J 506 (ukendt) og ane J 507 (ukendt).

1. JOHANN GEORG VON LENGERCKEN (Ane J 126)

2. CATHRINE LUCIE VON LENGERCKEN blev født i 1711 og døde i 1746. Hun blev gift med stads- og garnisonskirurg i Nyborg, Thomas Nicolai Holm, som døde i 1761. Der var 2 børn i ægteskabet: 2-1 Johann Theodor Holm og 2-2 Ane Kathrine Holm.

2-1. JOHANN THEODOR HOLM blev født den 14. juni 1731 og døde den 14. september 1793 på herregården Aldershvile. Han blev begravet i København. Johann Theodor Holm var oprindelig kirurg, men han blev en berømt botaniker og professor ved Københavns Universitet. Det var Johan Theodor Holm, der først begyndte at opdyrke og bebygge Bagsværd søens bredder. Han købte i året 1767 af grev Schulin på Frederiksdal et stykke jord overfor Nybro og opførte her fra 1773 til 1775 lystslottet Sophienholm, som var opkaldt efter hans hustru Sophia Magdalene von Schrødersen. På Sophienholm kom alle datidens store ånder: Baggesen, Oehlenschläger, Johan Ludvig Heiberg samt mange andre af den tids skønånder. Johann Theodor Holm byggede også Engelsholm gård i Lyngby og Stengården ved Gl. Frederiksborg landevej samt herregården Aldershvile. I året 1772 blev han kabinetssekretær hos enkedronning Juliane Marie. Han stod i høj gunst ved hoffet i den guldbergske periode. I året 1781 blev han adlet med navnet Holmskjold, og i 1784 blev han gehejmeråd. I året 1792 blev han overkammerer og hofchef hos enkedronningen. Holmskjold var i det hele taget en driftig personlighed, der endte med at bortødsle, alt hvad han ejede. Holmskjold fik den ære, at planteslægten Holmskjoldia blev opkaldt efter ham. Johann Theodor Holmskjold blev gift den 21. december 1770 i København med Sophia Magdalene von Schrødersen, født den 8. februar 1746 i København, død den 12. juni 1801. Hun var datter af kabinetssekretær senere konferensråd Johann Christian Schrøder von Schrødersen, adlet i året 1759, født i 1706, død i 1772 og hustru Abigael Luja, født i 1713, død i 1789. Slægten uddøde med ægteparrets eneste barn.

2-2. ANE KATHRINE HOLM blev født i 1743 og døde i 1822. Hun blev gift med Frantz Henrich Muller. Han blev født i 1732 og døde i 1820. Han var apoteker og berømt kemiker. Frantz Henrich Muller var den første direktør for den Kongelige Porcelænsfabrik.



Ane J 254 LORENTZ HARBOE

Han døde den 6. april 1758 i Næstved. Han var apotekersvend på Løveapoteket i Næstved, men han nedsatte sig som købmand i Næstved. Den 4. april 1712 blev han udnævnt til kongelig måler og vrager i Næstved. Han blev gift med BOLETTE AGNETE POHLMANN. Søn af ane J 508 (ukendt) og ane J 509 (ukendt).

Ane J 255 BOLETTE AGNETE POHLMANN

Hun blev født ca. år 1687 i Næstved og døde i 1747 i Næstved. Datter af ane J 510 og ane J 511. Der var 7 børn i ægteskabet: 1. Sidsel Marie Harboe, 2. Heinrich Pohlmann Harboe, 3. Cathrine Sophie Harboe, 4. Frederica Agnete Harboe, 5. Dorthea Christence Harboe, 6. Rudolph Harboe og 7. Johann Matthias Harboe.

1. SIDSEL MARIE HARBOE blev født ca. år 1710.

2. HEINRICH POHLMANN HARBOE blev døbt den 11. maj 1711. Han døde den 9. februar

1772. Heinrich Pohlmann Harboe blev student fra Næstved i 1732. Han blev senere skoleholder i Broby, og i 1741 var han skoleholder og degn i Herlufmagle. Heinrich Pohlmann Harboe blev gift med Signe Rasmusdatter i Næstved. Der var en datter i ægteskabet: 2-I. Anna Dorthea Harboe.

2-I. ANNA DORTHEA HARBOE døde i 1781.

3. CATHRINE SOPHIE HARBOE (Ane J 127)

4. FRIDERICA AGNETE HARBOE blev født ca. år 1720 og blev konfirmeret i 1737 i Næstved. Friderica Agnete Harboe blev gift første gang med købmand i Næstved, Mathias Pedersen Bruun, som døde i 1750. Anden gang blev hun gift med kromand i Fuglebjerg Kro Peder Abelgaard.

5. DORTHEA CHRISTENCE HARBOE blev født ca. år 1718. Hun blev besvangret af løjtnant Leschley, hvorfor hendes far ansøgte om, at det måtte blive befalet ham at ægte hende. Dorthea Christence Harboe blev gift den 30. januar 1739 ifølge kongebrev med Frederik Werner Leschley, født i Brabrand, som søn af kaptajn i dansk tjeneste, Mauritz Melchior Leschley, tilhørende en stor tysk, dansk, norsk officersfamilie, og hustru Sophie Cathrine Flechnoff, som var jydsk præstedatter. Frederik Werner Leschley blev i året 1744 premierløjtnant i 3. jydsk rytterregiment, der havde garnison i Fredericia, hvor han døde den 4. februar 1752. Enken døde den 16. april 1799 hos datteren og svigersønnen i Hundborg Præstegaard i Thy. Der var 4 børn i ægteskabet: 5-I. Melchior Frederik Leschley, 5-2. Elisabeth Margrethe Leschley, 5-3. Christian Barthold Leschley og 5-4. Margrethe Sophie Leschley.

5-I. MELCHIOR FREDERIK LESCHLEY blev født i Næstved og døbt den 17. marts 1739. Han blev begravet den 15. juli 1790 i Århus. Melchior Frederik Leschley var eksamineret jurist og prokurator i Århus, samtidig med at han fra 1776 drev det nuværende Hotel Royal i Århus. Han blev gift med Øllegaard Møller en præstedatter, som blev født i 1754 og døde i 1831. I ægteskabet var der børnene: 5-1/a. Dorthea Christence Leschley og 5-I/b. Øllegaard Sophie Leschley.

5-1/a DORTHEA CHRISTENCE LESCHLEY blev født i 1778 og døde i 1845. Hun blev gift i 1805 i Hundborg med ejeren af hovedparcellen af herregaarden Ulstrup i Hundborg sogn, Jens Jacob Bruun, som blev født i 1778 og døde i 1829.

5-I/b ØLLEGAARD SOPHIE LESCHLEY blev født i 1782. Fra sit 11. år var hun i huset hos sin onkel, pastor Johan Ludvig Matthiesen. Hun bestyrede huset for ham, indtil hun blev gift. Øllegaard Sophie Leschley arvede hele pastor Matthiesens formue, 6.150 rigsdaler, ifølge Hundborg herreds gejstlige skifteprotokol. Hun blev gift med Hans Søren Sørensen, som blev født i 1775 og døde i 1836. Han var sognepræst i Nørhaa i Thy fra 1811, i Vinding fra 1819 og i Sæby Halenslev på Sjælland fra 1831 til sin død. En broder til de 2 søstre er muligvis en bogholder Leschley fra Kongsberg i Norge, som i 1813 var fadder på Ulstrup.

5-2. ELISABETH MARGRETHE LESCHLEY blev født ca. år 1741. Hun døde den 8. januar 1801 i Hundborg Præstegaard.

Elisabeth Margrethe Leschley blev gift med Johan Ludvig Matthiesen, som blev født i 1744 og døde i 1810. Han var søn af økonomen på Herlufholm. Efter i 13 år at have bestyret en skole i København blev Johan Ludvig Matthiesen i 1786 cand. theolog, og i 1789 blev han sognepræst i Nørhaa i Thy. I 1790 blev han sognepræst i Hundborg i Thy, hvor han døde. Han var meget velhavende, men parret var barnløst.

5-3. CHRISTIAN BARTHOLD LESCHLEY blev født i 1745 og døde i 1833. Han var premierløjtnant i Viborg. Christian Barthold Leschley blev gift i Viborg. Efter sin afsked med pension i 1785 blev han krydstoldbetjent. Christian Barthold Leschley døde i Næstved, hvor også hans enke døde i 1840.

5-4. MARGRETHE SOPHIE LESCHLEY blev født den 20. august 1747 i Fredericia.

6. RUDOLPH HARBOE blev født ca. år 1714. Han var tjener hos apotekeren i Kolding i 1746. I 1757 var han apotekersvend i Vejle.

7. JOHANN MATTHIAS HARBOE blev født ca. år 1718. Han boede i Holland i 1746.



Ane J 510 HENRICH POHLMANN JOHANSEN

Han var oprindelig en velstående mand, men han mistede det meste af sin formue, dels ved handel og dels i 1702 som kautionist for sin broder, Gert Pohlmann Johansen, som var silke- og klædehandler. Han var oprindelig en fornem borger i København. Han var oldermand for Silke- og Klædehandlerlauget i København. I årene 1690 til 1702 var han en af forstanderne for den tyske Sankt Petri Kirkes menighed i København. Gert Pohlmann Johansen gik imidlertid fallit i 1702, og han flygtede fra Danmark til Helsingborg i Sverige. Henrich Pohlmann Johansen fik kongelig bestalling som borgmester i Næstved den 13. december 1682. Han døde som borgmester den 1. juni 1719 hos svigersønnen, Lorentz Harboe. Henrich Pohlmann Johansen blev gift ifølge bevilling den 2. oktober 1682 med SIDSEL JENSDATTER. Søn af ane J 1020 (ukendt) og ane J 1021 (ukendt).

Ane J 511 SIDSEL JENSDATTER

Hun døde den 28. december 1705 i Næstved. I året 1679 skulle Næstved by i krigsstyr (en særlig skat) udrede 1500 rigsdaler. Højest sat var Sidsel Jensdatter som pålignedes 142 rigsdaler, 1 mark og 2 skilling. Sidsel Jensdatter blev gift første gang med Claus Matthiesen Frees, født i Flensborg ca. 1633. Han døde den 3. marts 1676 som borger og købmand i Næstved. Datter af ane J 1022 og ane J 1023 (ukendt). Der var 3 døtre i ægteskabet: 1. Anna Frees. 2. Else Cathrine Frees. 3. Karen Frees.

1. ANNA FREES blev gift med borger i København, Peder Lerke. Hun døde som enke i Næstved den 19. september 1692 hos svogeren købmand Wilken Hornemann.

2. ELSE CATHRINE FREES blev gift med magister Jacob Bartolomæussen Hansteen, født i 1652, død i 1725. Han var sognepræst og provst i Vordingborg.

3. KAREN FREES døde den 21. december 1699. Hun blev gift med købmand i Næstved og ejer af Fodbygård Wilken Homemann.

Fra dette ægteskab nedstammer en stor og kendt efterslægt (se lægen Emil Hornemanns anetavle og Personalhistorisk Tidsskrift skrevet af Gregers Hansen).

SIDSEL JENSDATTER blev gift anden gang med borgmester i Næstved Johan Rubring, der døde den 8. august 1678. Der var en søn i ægteskabet: 1. Johan Rubring.

1. JOHAN RUBRING døde i 1719. Han var købmand i Næstved. Han havde ingen børn.

SIDSEL JENSDATTER satte et gravsted i Sankt Mortens Kirke i Næstved over hendes to første mænd. Hun skænkede i 1678 kirken en lysekrone, "Gud til ære og kirken til prydelse - og hende og hendes mænd til ihukommelse". (kilde Rasmus Nielsen, Næstved købstads Historie).

□

Ane J 1022 JENS POULSEN

Han blev født den 23. april 1596 i Næstved. Han blev student fra Roskilde i 1617. Derefter hører ved Sorø Akademi og fra 1623 var han sognepræst i Gyrsting og Flinterup i Sorø amt, hvor han omkom ved en brand i præstegården i april eller maj 1663. Der findes en gravsten over ham i Gyrsting Kirke. Søn af ane J 2044 (ukendt) og ane J 2045 (ukendt).

□

	Side
Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN	11
Ane H 3 JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN	12
Ane H 4 PETER WILHELM HENNINGSEN	12
Ane H 5 KIRSTINE CHRISTIANSDATTER	12
Ane H 6 SEVERIN NICOLAI ASMUSSEN	13
Ane H 7 BODIL CATHRINE OTTOSDATTER	14
Ane H 8 PETER HENNINGSEN	17
Ane H 9 HELENE MARIE JENSDATTER	17
Ane H 10 CHRISTIAN FREDERIKSEN	19
Ane H 11 ANNE MARGRETHE JØRGENSDATTER	19
Ane H 12 ASMUS ASMUSSEN	20
Ane H 13 ELISABETH HANSEN	21
Ane H 14 OTTO KNUDSEN	22
Ane H 15 JOHANNE CHRISTENSDATTER	22
Ane H 16 NICOLAI HENNINGSEN	27
Ane H 17 ANNA CHRISTINE JORDT	27
Ane H 18 JENS JENSEN KALHAUGE	28
Ane H 19 JOHANNE JENSDATTER	28
Ane H 20 FREDERIK CHRISTIAN NIELSEN	29
Ane H 21 KIRSTEN (eller KIRSTINE) CHRISTIANSDATTER	29
Ane H 22 JØRGEN RASMUSSEN	29
Ane H 23 ANNA JUSTINE PEDERSDATTER	29
Ane H 24 JOHANN JACOB ASMUSSEN	30
Ane H 25 CHRISTINE JACOBSEN	30
Ane H 26 NIELS HANSEN	30
Ane H 27 ELSE CATHRINE SØRENSEN	34
Ane H 28 KNUD OTTOSEN	35
Ane H 29 BODIL CATHRINE HANSDATTER	35
Ane H 30 CHRISTEN PEDERSEN	36
Ane H 31 MAREN MADSDATTER	36
Ane H 32 NICOLAI HENNINGSEN	36

	Side
Ane H 33 ANNA MARGARETHA THOMSEN	36
Ane H 34 JES JORDT	37
Ane H 35 CATHRINE HEDWIG AUTSEN	37
Ane H 42 CHRISTIAN	37
Ane H 43 MAREN SØRENSDATTER	37
Ane H 48 ASMUS MARQUARDSSEN	37
Ane H 49 ANNA MARIA	37
Ane H 50 CARSTEN JACOBSEN	38
Ane H 51 HEDWIG	38
Ane H 54 PEDER SØRENSEN	38
Ane H 55 DOROTHEA CATHRINE CHRISTENS DATTER (BRØLLUND)	38
Ane H 56 OTTO KNUDSEN	38
Ane H 58 HANS	39
Ane H 64 PETER HENNINGSEN	39
Ane H 65 MARGARETHA BUNDSSEN	39
Ane H 66 THOMAS PETERSEN	40
Ane H 68 ASMUS JORDT	40
Ane H 69 CHRISTINA	40
Ane H 110 CHRISTEN MOGENSEN BRØLLUND	40
Ane H 111 ELSE PEDERS DATTER	41
Ane H 128 HENNING PETERSEN	41
Ane H 129 METTE MARKETSEN	41
Ane H 136 JES JORDT	42
Ane H 272 ERICH JORDT	42
Ane H 544 JES JORDT	42
Ane H 1088 ERICH JORDT	43
Ane H 2176 PETER JORDT	43

	Side
Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN	11
Ane H 3 JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN	12

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's FORÆLDRE:

Ane H 4 PETER WILHELM HENNINGSEN	12
Ane H 5 KIRSTINE CHRISTIANSDATTER	12

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's BEDSTEFORÆLDRE:

Ane H 8 PETER HENNINGSEN	17
Ane H 9 HELENE MARIE JENSDATTER	17
Ane H 10 CHRISTIAN FREDERIKSEN	19
Ane H 11 ANNE MARGRETHE JØRGENSDATTER	19

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's OLDEFORÆLDRE:

Ane H 16 NICOLAI HENNINGSEN	27
Ane H 17 ANNA CHRISTINE JORDT	27
Ane H 18 JENS JENSEN KALHAUGE	28
Ane H 19 JOHANNE JENSDATTER	28
Ane H 20 FREDERIK CHRISTIAN NIELSEN	29
Ane H 21 KIRSTEN (eller KIRSTINE) CHRISTIANSDATTER	29
Ane H 22 JØRGEN RASMUSSEN	29
Ane H 23 ANNA JUSTINE PEDERSDATTER	29

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's TIPOLDEFORÆLDRE:

Ane H 32 NICOLAI HENNINGSEN	36
Ane H 33 ANNA MARGARETHA THOMSEN	36
Ane H 34 JES JORDT	37
Ane H 35 CATHRINE HEDWIG AUTSEN	37
Ane H 42 CHRISTIAN	37

	side
<u>Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's TIPOLDEFORÆLDRE: (fortsat)</u>	
Ane H 43 MAREN SØRENSDATTER	37

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's TIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane H 64 PETER HENNINGSEN	39
Ane H 65 MARGARETHA BUNDSSEN	39
Ane H 66 THOMAS PETERSEN	40
Ane H 68 ASMUS JORDT	40
Ane H 69 CHRISTINA	40

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's TIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane H 128 HENNING PETERSEN	41
Ane H 129 METTE MARKETSEN	41
Ane H 136 JES JORDT	42

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's TIPTIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane H 272 ERICH JORDT	42
---------------------------------	----

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's TIPTIPTIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane H 544 JES JORDT	42
-------------------------------	----

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's TIPTIPTIPTIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane H 1088 ERICH JORDT	43
----------------------------------	----

—

Ane H 2 HANS CHRISTIAN HENNINGSEN's TIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane H 2176 PETER JORDT	43
----------------------------------	----

—

Side

Ane H 3 JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN's FORÆLDRE:

Ane H 6 SEVERIN NICOLAI ASMUSSEN	13
Ane H 7 BODIL CATHRINE OTTOSDATTER	14

—

Ane H 3 JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN's BEDSTEFORÆLDRE:

Ane H 12 ASMUS ASMUSSEN	20
Ane H 13 ELISABETH HANSEN	21
Ane H 14 OTTO KNUDSEN	22
Ane H 15 JOHANNE CHRISTENSDATTER	22

—

Ane H 3 JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN's OLDEFORÆLDRE:

Ane H 24 JOHANN JACOB ASMUSSEN	30
Ane H 25 CHRISTINE JACOBSEN	30
Ane H 26 NIELS HANSEN	30
Ane H 27 ELSE CATHRINE SØRENSEN	34
Ane H 28 KNUD OTTOSEN	35
Ane H 29 BODIL CATHRINE HANSDATTER	35
Ane H 30 CHRISTEN PEDERSEN	36
Ane H 31 MAREN MADSDATTER	36

—

Ane H 3 JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN's TIPOLDEFORÆLDRE:

Ane H 48 ASMUS MARQUARDESEN	37
Ane H 49 ANNA MARIA	37
Ane H 50 CARSTEN JACOBSEN	38
Ane H 51 HEDWIG	38
Ane H 54 PEDER SØRENSEN	38
Ane H 55 DOROTHEA CATHRINE CHRISTENSDATTER (BRØLLUND)	38
Ane H 56 OTTO KNUDSEN	38
Ane H 58 HANS	39

—

	Side
<u>Ane H 3 JOHANNE MAGDALENE ASMUSSEN's TIPTIPOLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane H 110 CHRISTEN MOGENSEN BRØLLUND	40
Ane H 111 ELSE PEDERSDATTER	41

BØRN, BØRNEBØRN, OLDEBØRN OG TIPOLDEBØRN EFTER ANE H 2 HANS CHRISTIAN
HENNINGSEN OG ANE H 3 JOHANNE MAGDALENE FØDT ASMUSSEN

	Side
<u>BØRN I ALFABETISK ORDEN:</u>	
CARL CHRISTIAN ASMUS HENNINGSEN	47
EJNAR SEVERIN HENNINGSEN	49
FRITS OTTO HENNINGSEN	59
HENRY EMIL HENNINGSEN	51
HILDUR MARIUS HENNINGSEN	58
MARIE HENNINGSEN	45
PETER SIGURD HENNINGSEN	47
VILLIAM ALFRED HENNINGSEN	45

BØRNEBØRN I ALFABETISK ORDEN:

EDITH HENNINGSEN	47
ELLEN MARGRETHE HENNINGSEN	45
ELLY HENNINGSEN	50
ERIK VILLIAM HENNINGSEN	46
ERNA GULDBORG HENNINGSEN	58
FINN EGON HENNINGSEN	49
FRANK BOYE ØSTERGAARD HENNINGSEN	48
GERDA ØSTERGAARD HENNINGSEN	48
GUNNAR ØRBÆK HENNINGSEN	57
HANSA ØRBÆK HENNINGSEN	54
IRMA HENNINGSEN	51
LAURITS CHRISTIAN HENNINGSEN	47
LISSI HENNINGSEN	58
OTTO SKOV HENNINGSEN	60
ROBERT ØRBÆK HENNINGSEN	51
RUTH SKOV HENNINGSEN	61
SVEND CHRISTIAN ØSTERGAARD HENNINGSEN	48
THORKILD ØSTERGAARD HENNINGSEN	48
TONNY HENNINGSEN	46

	Side
<u>OLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN:</u>	
ANNEMETTE HENNINGSEN	47
BENDIX HENNINGSEN	49
BETINE HENNINGSEN	58
BIRTE SKOV HENNINGSEN	60
CARL EVALD SECHER HENNINGSEN	49
CHARLOTTE BIRGITTE HENNINGSEN	46
DONALD SECHER HENNINGSEN	49
DORTE SKOV HENNINGSEN	60
FINN HENNINGSEN JENSEN	56
FRANK VILHELM HENNINGSEN JENSEN	55
HANNA SKOV NIELSEN	61
HANS CHRISTIAN HENNINGSEN	52
HANS JØRGEN SKOV NIELSEN	61
HENNING CHRISTENSEN	46
HENRY HENNINGSEN JENSEN	55
IRMA LINDSKOV	50
JESPER HENNINGSEN JENSEN	56
JETTE SKOV HENNINGSEN	60
JYTTJE HENNINGSEN	52
KENT HENNINGSEN JENSEN	56
KIM HENRIK MEILSTRUP	59
LARS HENNINGSEN	53
LENE HENNINGSEN	54
LENE SKOV HENNINGSEN	60
LIS HENNINGSEN	50
MARIANNE HENNINGSEN	46
MAX HENNINGSEN	53
PREBEN SECHER HENNINGSEN	49
ROBERT FRITS HENNINGSEN JENSEN	55
STEEN SKOV HENNINGSEN	61

	Side
<u>OLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN(fortsat):</u>	
SVEN-JØRN HENNINGSEN	48
THORKILD LINDSKOV	50
TORBEN MUNCH HENNINGSEN	53
VINNIE SOLVEJ JENSEN	55
WINNIE MEILSTRUP	58
—	
<u>TIPOLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN:</u>	
ANETTE HENNINGSEN	54
ANNE METTE LASSEN NIELSEN	60
DORTHE HENNINGSEN	54
FRANK HENNINGSEN	53
FRANK MEILSTRUP	59
GITTE JENSEN	55
GITTE HENNINGSEN	54
HANNE HENNINGSEN	53
HENRIK MUNCH NIELSEN	52
HELLE HENNINGSEN	56
JESPER LASSEN NIELSEN	60
JESS MUNCH NIELSEN	52
KRISTINA SKOV JENSEN	61
LINETTE HENNINGSEN	53
LOTTE HANSEN	51
MAJ BRIT HENNINGSEN JENSEN	57
MALENE HENNINGSEN JENSEN	57
MALENE LINDSKOV	50
MALTHE STEENSGAARD	59
METTE BJERGE	54
METTE HENNINGSEN FREDERIKSEN	49
MICHAEL HENNINGSEN DAMMANN	61
MORTEN HENNINGSEN DAMMANN	61

	Side
<u>TIPOLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN (fortsat):</u>	
MORTEN SKOV JENSEN	61
PETER BOHUS HENNINGSEN	53
PETER HANSEN	51
PETER HENNINGSEN	58
POUL BO JENSEN	55
SANDRA MEILSTRUP	59
SARA TANDERUP NIELSEN	56
SIRI MEILSTRUP	59
STEN HENNINGSEN	56
SØREN BJERGE	54
SØREN HANSEN	51
THOMAS LINDSKOV	50
TINA HENNINGSEN	48
VIVI PEDERSEN	47

—

	Side
Ane Ø 2 JENS ØRBÆK HANSEN	67
Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN	67
Ane Ø 4 HANS JENSEN ØRBÆK	67
Ane Ø 5 MAREN SØRENSDATTER	67
Ane Ø 6 RASMUS RASMUSSEN	67
Ane Ø 7 MARTINE CHRISTINE DAUGAARD	67
Ane Ø 8 JENS THOMSEN ØRBÆK	68
Ane Ø 9 MAREN HANSDATTER	68
Ane Ø 10 SØREN THOMSEN	69
Ane Ø 11 ELSE MARIE LAURIDSDATTER	69
Ane Ø 12 RASMUS PEDER JENSEN	69
Ane Ø 13 ANE CATHRINE ESKESDATTER	69
Ane Ø 14 MORTEN MADSEN DAUGAARD	69
Ane Ø 15 CHRISTIANE FRANSDATTER	69
Ane Ø 18 HANS HANSEN SPANDET	70
Ane Ø 19 INGEBORG HANSDATTER	70
Ane Ø 20 THOMAS SKYTTE	70
Ane Ø 21 MAREN SØRENSDATTER	70
Ane Ø 22 LAURIDS THOMSEN	70
Ane Ø 23 MAREN LAURIDSDATTER	70
Ane Ø 24 JENS JACOBSEN	71
Ane Ø 25 MAREN RASMUSDATTER	71
Ane Ø 26 ESKE JENSEN	71
Ane Ø 27 ANE BERTELSDATTER	71
Ane Ø 28 MADS PEDERSEN DAUGAARD	71
Ane Ø 29 ANNE RASMUSDATTER	72
Ane Ø 30 FRANDS RASMUSSEN	73
Ane Ø 31 CHRISTENCE OLESDATTER	73
Ane Ø 36 HANS PEDERSEN SPANNET	73
Ane Ø 46 LAURIDS POULSEN	73
Ane Ø 47 MAREN PEDERSDATTER	73

	Side
Ane Ø 56 PEDER MORTENSEN	74
Ane Ø 57 ANNE FREDERIKSDATTER	74
Ane Ø 62 OLE SØRENSEN	74
Ane Ø 63 VILLUMSDATTER	74
Ane Ø 114 FREDERIK CHRISTENSEN	75
Ane Ø 115 KIRSTEN TERKELSDATTER	75
Ane Ø 126 VILLUM	75
Ane Ø 228 CHRISTEN FREDERIKSEN	75

	Side
Ane Ø 2 JENS ØRBÆK HANSEN	67
Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN	67

—

Ane Ø 2 JENS ØRBÆK HANSEN's FORÆLDRE:

Ane Ø 4 HANS JENSEN ØRBÆK	67
Ane Ø 5 MAREN SØRENSDATTER	67

—

Ane Ø 2 JENS ØRBÆK HANSEN's BEDSTEFORÆLDRE:

Ane Ø 8 JENS THOMSEN ØRBÆK	68
Ane Ø 9 MAREN HANSDATTER	68
Ane Ø 10 SØREN THOMSEN	69
Ane Ø 11 ELSE MARIE LAURIDSDATTER	69

—

Ane Ø 2 JENS ØRBÆK HANSEN's OLDEFORÆLDRE:

Ane Ø 18 HANS HANSEN SPANDET	70
Ane Ø 19 INGEBORG HANSDATTER	70
Ane Ø 20 THOMAS SKYTTE	70
Ane Ø 21 MAREN SØRENSDATTER	70
Ane Ø 22 LAURIDS THOMSEN	70
Ane Ø 23 MAREN LAURIDSDATTER	70

—

Ane Ø 2 JENS ØRBÆK HANSEN's TIPOLDEFORÆLDRE:

Ane Ø 36 HANS PEDERSEN SPANNET	73
Ane Ø 46 LAURIDS POULSEN	73
Ane Ø 47 MAREN PEDERSDATTER	73

—

	Side
<u>Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN's FORÆLDRE:</u>	
Ane Ø 6 RASMUS RASMUSSEN	67
Ane Ø 7 MARTINE CHRISTINE DAUGAARD	67
—	
<u>Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN's BEDSTEFORÆLDRE:</u>	
Ane Ø 12 RASMUS PEDER JENSEN	69
Ane Ø 13 ANE CATHRINE ESKESDATTER	69
Ane Ø 14 MORTEN MADSEN DAUGAARD	69
Ane Ø 15 CHRISTIANE FRANDSDATTER	69
—	
<u>Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN's OLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane Ø 24 JENS JACOBSEN	71
Ane Ø 25 MAREN RASMUSDATTER	71
Ane Ø 26 ESKE JENSEN	71
Ane Ø 27 ANE BERTELSDATTER	71
Ane Ø 28 MADS PEDERSEN DAUGAARD	71
Ane Ø 29 ANNE RASMUSDATTER	72
Ane Ø 30 FRANDS RASMUSSEN	73
Ane Ø 31 CHRISTENCE OLESDATTER	73
—	
<u>Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN's TIPOLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane Ø 56 PEDER MORTENSEN	74
Ane Ø 57 ANNE FREDERIKSDATTER	74
Ane Ø 62 OLE SØRENSEN	74
Ane Ø 63 VILLUMSDATTER	74
—	
<u>Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN's TIPTIPOLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane Ø 114 FREDERIK CHRISTENSEN	75
Ane Ø 115 KIRSTEN TERKELSDATTER	75

	Side
<u>Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN's TIPTIPOLDEFORÆLDRE (fortsat):</u>	
Ane Ø 126 VILLUM	75

—

<u>Ane Ø 3 AGNES RASMUSSEN's TIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane Ø 228 CHRISTEN FREDERIKSEN	75

—

**BØRN, BØRNEBØRN, OLDEBØRN OG TIPOLDEBØRN EFTER ANE Ø 2 JENS ØRBÆK
(HANSEN) OG ANE Ø 3 AGNES RASMUSSEN**

	Side
<u>BØRN I ALFABETISK ORDEN:</u>	
ANTON ØRBÆK	79
ERIK BØRGE ØRBÆK	80
JENNY ØRBÆK	77
JOHANNE ØRBÆK	79
MARIE ØRBÆK	77
MARTINUS ØRBÆK	77
OLGA ØRBÆK	78

BØRNEBØRN I ALFABETISK ORDEN:

AGNES ØRBÆK SIMONSEN	77
ANNA ELISABETH ØRBÆK SIMONSEN	77
ANNI ØRBÆK	80
BENT ØRBÆK	79
FRITHIOF ØRBÆK	80
GUNNAR ØRBÆK HENNINGSEN	57
HANSA ØRBÆK HENNINGSEN	54
HENNING ØRBÆK CHRISTENSEN	79
INGE ØRBÆK	79
ROBERT ØRBÆK HENNINGSEN	51

OLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN:

BENT VESTERGAARD	78
BETINE HENNINGSEN	58
BIRGIT VESTERGAARD	78
FINN HENNINGSEN JENSEN	56
FRANK VILHELM HENNINGSEN JENSEN	55
HANS CHRISTIAN HENNINGSEN	52

	Side
<u>OLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN (fortsat):</u>	
HENRY HENNINGSEN JENSEN	55
JESPER HENNINGSEN JENSEN	56
JYTTE HENNINGSEN	52
KARIN VESTERGAARD	78
KENT HENNINGSEN JENSEN	56
KRISTIAN VESTERGAARD	78
LARS HENNINGSEN	53
LENE HENNINGSEN	54
MAX HENNINGSEN	53
ROBERT FRITS HENNINGSEN JENSEN	55
TORBEN MUNCH HENNINGSEN	53
ULLA CHRISTENSEN	79
VINNIE SOLVEJ JENSEN	55

—

TIPOLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN:

ANDERS VESTERGAARD	78
ANETTE HENNINGSEN	54
CLAIRE VESTERGAARD	78
DORTHE HENNINGSEN	54
FRANK HENNINGSEN	53
GITTE JENSEN	55
GITTE HENNINGSEN	54
HANNE HENNINGSEN	53
HELLE HENNINGSEN	56
HENRIK MUNCH NIELSEN	52
HENRIK VESTERGAARD	78
JESS MUNCH NIELSEN	52
KASPER VESTERGAARD NIELSEN	78
KIM VESTERGAARD	78
LINETTE HENNINGSEN	53

	Side
<u>TIPOLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN (fortsat):</u>	
LOUISE SØNDERBY THOMSEN	78
MAJ BRIT HENNINGSEN JENSEN	57
MALENE HENNINGSEN JENSEN	57
METTE BJERGE	54
PETER BOHUS HENNINGSEN	53
PETER HENNINGSEN	58
POUL BO JENSEN	55
RINA SØNDERBY THOMSEN	78
SARA TANDERUP NIELSEN	56
STEN HENNINGSEN	56
SUSAN VESTERGAARD	78
SØREN BJERGE	54
TINE ANDERSEN	79
TORSTEN ANDERSEN	79

	Side
Ane M 2 PEDER MARCUSSEN	85
Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN	85
Ane M 4 MARCUS PEDERSEN	85
Ane M 5 SIDSEL MARIE JENSDATTER	85
Ane M 6 ISAK JØRGENSEN	85
Ane M 7 ANNE CHRISTINE JENSDATTER CHRISTENSEN	86
Ane M 8 PEDER MARCUSSEN	86
Ane M 9 INGER MARIE JENSDATTER	86
Ane M 10 JENS JENSEN NYEGAARD	87
Ane M 11 ELLEN CHRISTIANSDATTER	87
Ane M 12 JØRGEN JENSEN	87
Ane M 13 ANNE MARGRETHE CHRISTENSDATTER (AMKJÆR)	88
Ane M 14 JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN	89
Ane M 15 ANE LENE PEDERSDATTER	89
Ane M 16 MARCUS PEDERSEN	89
Ane M 17 METTE KIRSTINE JACOBSDATTER	89
Ane M 18 JENS CHRISTENSEN DREIER	89
Ane M 19 BARBARA MARIE MOGENSDATTER	90
Ane M 22 CHRISTIAN MIKKELSEN	90
Ane M 23 METTE MADSDATTER	90
Ane M 24 JENS JØRGENSEN	90
Ane M 25 ANNE IVERSDATTER	90
Ane M 26 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR	90
Ane M 27 ANNE JENSDATTER NORGE	91
Ane M 28 CHRISTEN CHRISTENSEN	91
Ane M 29 MAREN ANDERSDATTER SMED	91
Ane M 30 PEDER CHRISTIAN SØRENSEN	91
Ane M 31 METTE MARIE CHRISTENSDATTER	91
Ane M 32 PEDER OLESEN	92
Ane M 33 MAREN MARCUSDATTER	92
Ane M 38 MOGENS NIELSEN TORNING	92

	Side
Ane M 39 NN MORTENSDATTER	92
Ane M 48 JØRGEN	92
Ane M 49 ANNE LARSDATTER	92
Ane M 50 IVER JEPSEN	92
Ane M 51 ANNE CHRISTENSDATTER	92
Ane M 52 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR (II)	93
Ane M 53 MARGRETHE JACOBSDATTER	93
Ane M 54 JENS CHRISTENSEN NORGE	93
Ane M 56 CHRISTEN JENSEN	93
Ane M 57 ANNE KIRSTINE CHRISTENSDATTER KROGSGAARD	94
Ane M 58 ANDERS JOHANSEN	94
Ane M 59 KAREN ANDERSDATTER	94
Ane M 60 SØREN CHRISTENSEN	94
Ane M 62 CHRISTEN HANSEN	94
Ane M 63 ANNE PEDERSDATTER	94
Ane M 64 OLE LYSTRUP	95
Ane M 66 MARCUS JENSEN	95
Ane M 76 NIELS MOGENSEN	95
Ane M 77 KIRSTEN SIMONSDATTER	95
Ane M 78 MORTEN RASMUSSEN	95
Ane M 79 JOHANNE FREDERIKSDATTER	95
Ane M 104 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR	95
Ane M 105 MAREN NIELSDATTER	95
Ane M 108 CHRISTEN JENSEN NORGE	96
Ane M 114 CHRISTEN ANDERSEN KROGSGAARD	96
Ane M 115 ANNE SØRENSDATTER	96
Ane M 116 JOHANNES SMED	96
Ane M 117 MAREN NIELSDATTER	96
Ane M 118 ANDERS KNUDSEN	96
Ane M 119 ANNE LAURSDATTER	96
Ane M 152 MOGENS CHRISTENSEN	97

Ane M 228 ANDERS KROGSGAARD	Side 97
---------------------------------------	------------

	Side
Ane M 2 PEDER MARCUSSEN	85
Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN	85

—

Ane M 2 PEDER MARCUSSEN's FORÆLDRE:

Ane M 4 MARCUS PEDERSEN	85
Ane M 5 SIDSEL MARIE JENSDATTER	85

—

Ane M 2 PEDER MARCUSSEN's BEDSTEFORÆLDRE:

Ane M 8 PEDER MARCUSSEN	86
Ane M 9 INGER MARIE JENSDATTER	86
Ane M 10 JENS JENSEN NYEGAARD	87
Ane M 11 ELLEN CHRISTIANSDATTER	87

—

Ane M 2 PEDER MARCUSSEN's OLDEFORÆLDRE:

Ane M 16 MARCUS PEDERSEN	89
Ane M 17 METTE KIRSTINE JACOBSDATTER	89
Ane M 18 JENS CHRISTENSEN DREIER	89
Ane M 19 BARBARA MARIE MOGENSDATTER	90
Ane M 22 CHRISTIAN MIKKELSEN	90
Ane M 23 METTE MADSDATTER	90

—

Ane M 2 PEDER MARCUSSEN's TIPOLDEFORÆLDRE:

Ane M 32 PEDER OLESEN	92
Ane M 33 MAREN MARCUSDATTER	92
Ane M 38 MOGENS NIELSEN TORNING	92
Ane M 39 NN MORTENSDATTER	92

—

	Side
<u>Ane M 2 PEDER MARCUSSEN's TIPTIPOLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane M 64 OLE LYSTRUP	95
Ane M 66 MARCUS JENSEN	95
Ane M 76 NIELS MOGENSEN	95
Ane M 77 KIRSTEN SIMONSDATTER	95
Ane M 78 MORTEN RASMUSSEN	95
Ane M 79 JOHANNE FREDERIKSDATTER	95

—

Ane M 2 PEDER MARCUSSEN's TIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane M 152 MOGENS CHRISTENSEN	97
--	----

—

Side

Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN's FORÆLDRE:

Ane M 6 ISAK JØRGENSEN	85
Ane M 7 ANNE CHRISTINE JENSDATTER CHRISTENSEN	86

—

Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN's BEDSTEFORÆLDRE:

Ane M 12 JØRGEN JENSEN	87
Ane M 13 ANNE MARGRETHE CHRISTENSDATTER (AMKJÆR)	88
Ane M 14 JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN	89
Ane M 15 ANE LENE PEDERSDATTER	89

—

Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN's OLDEFORÆLDRE:

Ane M 24 JENS JØRGENSEN	90
Ane M 25 ANNE IVERSDATTER	90
Ane M 26 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR	90
Ane M 27 ANNE JENSDATTER NORGE	91
Ane M 28 CHRISTEN CHRISTENSEN	91
Ane M 29 MAREN ANDERSDATTER SMED	91
Ane M 30 PEDER CHRISTIAN SØRENSEN	91
Ane M 31 METTE MARIE CHRISTENSDATTER	91

—

Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN's TIPOLDEFORÆLDRE:

Ane M 48 JØRGEN	92
Ane M 49 ANNE LARSDATTER	92
Ane M 50 IVER JEPSEN	92
Ane M 51 ANNE CHRISTENSDATTER	92
Ane M 52 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR (II)	93
Ane M 53 MARGRETHE JACOBSDATTER	93
Ane M 54 JENS CHRISTENSEN NORGE	93

	Side
<u>Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN's TIPOLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane M 56 CHRISTEN JENSEN	93
Ane M 57 ANNE KIRSTINE CHRISTENSDATTER KROGSGAARD	94
Ane M 58 ANDERS JOHANSEN	94
Ane M 59 KAREN ANDERSDATTER	94
Ane M 60 SØREN CHRISTENSEN	94
Ane M 62 CHRISTEN HANSEN	94
Ane M 63 ANNE PEDERSDATTER	94

—

Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN's TIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane M 104 CHRISTEN CHRISTENSEN AMKJÆR	95
Ane M 105 MAREN NIELSDATTER	95
Ane M 108 CHRISTEN JENSEN NORGE	96
Ane M 114 CHRISTEN ANDERSEN KROGSGAARD	96
Ane M 115 ANNE SØRENSDATTER	96
Ane M 116 JOHANNES SMED	96
Ane M 117 MAREN NIELSDATTER	96
Ane M 118 ANDERS KNUDSEN	96
Ane M 119 ANNE LAURSDATTER	96

—

Ane M 3 METTE MARIE ISAKSEN's TIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane M 228 ANDERS KROGSGAARD	97
---------------------------------------	----

BØRN, BØRNEBØRN, OLDEBØRN OG TIPOLDEBØRN EFTER ANE M 2 PEDER
MARCUSSEN OG ANE M 3 METTE MARIE ISAKSEN

	Side
<u>BØRN I ALFABETISK ORDEN:</u>	
ISAK MIKAEL MARCUSSEN	99
MARCUS MARCUSSEN	99
MARIE MARCUSSEN	99
NICOLINE PETRA MARCUSSEN	100
OSVALD MARCUSSEN	102
—	
<u>BØRNEBØRN I ALFABETISK ORDEN:</u>	
EDITH MARIE JENSEN	101
GUNNAR MARCUSSEN	99
HERLUF OSVALD JENSEN	101
INGE VIVIAN MARCUSSEN	100
MAX RASNOV (FØDT JENSEN)	101
TOVE KRISTINE MARCUSSEN	100
VIVIAN JENSEN	99
—	
<u>OLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN:</u>	
ANDERS VALENTIN JACOBSEN	100
BENT MARCUSSEN	99
FINN HENNINGSEN JENSEN	56
FRANK VILHELM HENNINGSEN JENSEN	55
HENRY HENNINGSEN JENSEN	55
GRETHE MARCUSSEN	99
JENS RASNOV	102
JESPER HENNINGSEN JENSEN	56
JØRGEN RASNOV	102
KAJ RASNOV	102
KENT HENNINGSEN JENSEN	56
KNUD MARCUSSEN	99

	Side
<u>OLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN (fortsat):</u>	
LISBETH HOPPENSACH SOMMER	100
METTE HOPPENSACH SOMMER	100
ROBERT FRITS HENNINGSEN JENSEN	55
SYLVIA JENKINS	99
ULLA JENSEN	101
VINNIE SOLVEJ JENSEN	55

—

TIPOLDEBØRN I ALFABETISK ORDEN:

ANN UDBY RASNOV	102
CHARLOTTE VALENTIN JACOBSEN	100
GITTE JENSEN	55
HELLE HENNINGSEN	56
JULIE RASNOV KRAUL	102
KIM UDBY RASNOV	102
KIRI KESBY	101
MAJ BRIT HENNINGSEN JENSEN	57
MALENE HENNINGSEN JENSEN	57
POUL BO JENSEN	55
SARA TANDERUP NIELSEN	56
STEN HENNINGSEN	56

—

	Side
Ane J 2 LAURITZ JENSEN	107
Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE	107
Ane J 4 JENS THOMSEN	108
Ane J 5 ANNE CATHRINE CHRISTENS DATTER	108
Ane J 6 CHRISTIAN WILHELM IDE	109
Ane J 7 JACOBINE NIKOLINE HANSEN	109
Ane J 8 THOMAS SALOMONSEN	111
Ane J 9 MAREN JENS DATTER	111
Ane J 10 CHRISTEN LAUSTSEN MØLLER	111
Ane J 11 MAREN THOMAS DATTER	111
Ane J 12 FRANZ WILHELM IDEN	112
Ane J 13 MARIA CHRISTINA HOFFMEYER	112
Ane J 14 NIELS HANSEN	112
Ane J 15 JULIANE FREDERIKKE JENSEN	113
Ane J 16 SALOMON OLESEN	113
Ane J 17 MAREN THOMAS DATTER	113
Ane J 18 JENS MORTENSEN	113
Ane J 19 MAREN CHRISTENS DATTER	114
Ane J 20 LAUST (LARS) CHRISTENSEN MØLLER	114
Ane J 21 KIRSTEN THOMAS DATTER	114
Ane J 22 THOMAS CHRISTENSEN	114
Ane J 23 KIRSTEN CHRISTENS DATTER	114
Ane J 24 JOHANN ANDREAS IDEN	114
Ane J 25 MARIA CHRISTINA WILHELMINE PAMMELN	115
Ane J 26 JOHANN GOTTFRIED HOFFMEYER	115
Ane J 27 CHRISTINE VOLCKMANN	115
Ane J 28 HANS PEDERSEN BENTSEN	115
Ane J 29 KAREN RASMUS DATTER	115
Ane J 30 NICOLAI JENSEN	116
Ane J 31 MARGRETHE LIEP	116
Ane J 38 CHRISTEN LAURIDSEN STAGSTRUP	118

	Side
Ane J 39 HELVIG NIELSDATTER	118
Ane J 40 CHRISTEN MØLLER	118
Ane J 41 JOHANNE	118
Ane J 42 THOMAS LARSEN BROGAARD	118
Ane J 43 KAREN ANDERSDATTER	118
Ane J 44 CHRISTEN CHRISTENSEN	118
Ane J 45 MAREN MADSDATTER	118
Ane J 46 CHRISTEN CHRISTENSEN SMED	119
Ane J 47 MAREN TØGERSDATTER	119
Ane J 48 JOHANNES ANDREAS IDEN	119
Ane J 49 MARIA ELEONORA HENKELÜKEN	119
Ane J 50 JOHANNES HEINRICH PAMMELN	119
Ane J 51 ERNESTINE SOPHIE SCHOFFERN	119
Ane J 52 JOHANN MELCHIOR HOFFMEYER	119
Ane J 53 HILLEBORG MARIA SEIDENTOPF	120
Ane J 54 CHRISTIAN LUDWIG VOLCKMANN	120
Ane J 55 MARIA DOROTHEA GERNERTS	120
Ane J 56 PEDER BENTSEN	120
Ane J 58 RASMUS	121
Ane J 62 PEDER JACOBSEN LIEP	121
Ane J 63 GJØRVEL CATHRINE VON LENGERCKEN	121
Ane J 96 GERHARD HENRICH IDEN	122
Ane J 97 ANNA ILSABETH SCHULTEN	122
Ane J 98 CASPAR HENRICH HENCKELÜCKEN	122
Ane J 100 JOH. LUDWIG PAMMELEN	123
Ane J 101 DOROTHEA CLARA HEDWIG RUBRECHT	123
Ane J 106 JOHAN DAVID SEIDENTOPF	123
Ane J 107 SYLLA eller SILLA CATHARINA	123
Ane J 126 JOHANN GEORG VON LENGERCKEN	123
Ane J 127 CATHRINE SOPHIE HARBOE	123
Ane J 200 HANSS JÜRGEN PAMMEL	124

	Side
Ane J 202 CHRISTOPH ROBBRECHT	124
Ane J 203 ANNA DOROTHEA MUMMEN	124
Ane J 252 JOHAN THEODORUS VON LENGERCKEN	124
Ane J 253 MARGRETHE VIBBING	124
Ane J 254 LORENTZ HARBOE	125
Ane J 255 BOLETTE AGNETE POHLMANN	125
Ane J 510 HENRICH POHLMANN JOHANSEN	127
Ane J 511 SIDSEL JENSDATTER	127
Ane J 1022 JENS POULSEN	128

	Side
Ane J 2 LAURITZ JENSEN	107
Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE	107

—

Ane J 2 LAURITZ JENSEN's FORÆLDRE:

Ane J 4 JENS THOMSEN	108
Ane J 5 ANNE CATHRINE CHRISTENSDATTER	108

—

Ane J 2 LAURITZ JENSEN's BEDSTEFORÆLDRE:

Ane J 8 THOMAS SALOMONSEN	111
Ane J 9 MAREN JENSDATTER	111
Ane J 10 CHRISTEN LAUSTSEN MØLLER	111
Ane J 11 MAREN THOMASDATTER	111

—

Ane J 2 LAURITZ JENSEN's OLDEFORÆLDRE:

Ane J 16 SALOMON OLESEN	113
Ane J 17 MAREN THOMASDATTER	113
Ane J 18 JENS MORTENSEN	113
Ane J 19 MAREN CHRISTENSDATTER	114
Ane J 20 LAUST (LARS) CHRISTENSEN MØLLER	114
Ane J 21 KIRSTEN THOMASDATTER	114
Ane J 22 THOMAS CHRISTENSEN	114
Ane J 23 KIRSTEN CHRISTENSDATTER	114

—

Ane J 2 LAURITZ JENSEN's TIPOLDEFORÆLDRE:

Ane J 38 CHRISTEN LAURIDSEN STAGSTRUP	118
Ane J 39 HELVIG NIELSDATTER	118
Ane J 40 CHRISTEN MØLLER	118
Ane J 41 JOHANNE	118
Ane J 42 THOMAS LARSEN BROGAARD	118

	Side
<u>Ane J 2 LAURITZ JENSEN's TIPOLDEFORÆLDRE (fortsat):</u>	
Ane J 43 KAREN ANDERSDATTER	118
Ane J 44 CHRISTEN CHRISTENSEN	118
Ane J 45 MAREN MADSDATTER	118
Ane J 46 CHRISTEN CHRISTENSEN SMED	119
Ane J 47 MAREN TØGERSDATTER	119

—

	Side
<u>Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's FORÆLDRE:</u>	
Ane J 6 CHRISTIAN WILHELM IDE	109
Ane J 7 JACOBINE NIKOLINE HANSEN	109
—	
<u>Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's BEDSTEFORÆLDRE:</u>	
Ane J 12 FRANZ WILHELM IDEN	112
Ane J 13 MARIA CHRISTINA HOFFMEYER	112
Ane J 14 NIELS HANSEN	112
Ane J 15 JULIANE FREDERIKKE JENSEN	113
—	
<u>Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's OLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane J 24 JOHANN ANDREAS IDEN	114
Ane J 25 MARIA CHRISTINA WILHELMINE PAMMELN	115
Ane J 26 JOHANN GOTTFRIED HOFFMEYER	115
Ane J 27 CHRISTINE VOLCKMANN	115
Ane J 28 HANS PEDERSEN BENTSEN	115
Ane J 29 KAREN RASMUSDATTER	115
Ane J 30 NICOLAI JENSEN	116
Ane J 31 MARGRETHE LIEP	116
—	
<u>Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's TIPOLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane J 48 JOHANNES ANDREAS IDEN	119
Ane J 49 MARIA ELEONORA HENKELÜKEN	119
Ane J 50 JOHANNES HEINRICH PAMMELN	119
Ane J 51 ERNESTINE SOPHIE SCHOFFERN	119
Ane J 52 JOHANN MELCHIOR HOFFMEYER	119
Ane J 53 HILLEBORG MARIA SEIDENTOPF	120
Ane J 54 CHRISTIAN LUDWIG VOLCKMANN	120
Ane J 55 MARIA DOROTHEA GERNERTS	120

	Side
<u>Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's TIPOLDEFORÆLDRE (fortsat):</u>	
Ane J 56 PEDER BENTSEN	120
Ane J 58 RASMUS	121
Ane J 62 PEDER JACOBSEN LIEP	121
Ane J 63 GJØRVEL CATHRINE VON LENGERCKEN	121

—

Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's TIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane J 96 GERHARD HENRICH IDEN	122
Ane J 97 ANNA ILSABETH SCHULTEN	122
Ane J 98 CASPAR HENRICH HENCKELÜCKEN	122
Ane J 100 JOH. LUDWIG PAMMELEN	123
Ane J 101 DOROTHEA CLARA HEDWIG RUBRECHT	123
Ane J 106 JOHAN DAVID SEIDENTOPF	123
Ane J 107 SYLLA eller SILLA CATHARINA	123
Ane J 126 JOHANN GEORG VON LENGERCKEN	123
Ane J 127 CATHRINE SOPHIE HARBOE	123

—

Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's TIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane J 200 HANSS JÜRGEN PAMMEL	124
Ane J 202 CHRISTOPH ROBBRECHT	124
Ane J 203 ANNA DOROTHEA MUMMEN	124
Ane J 252 JOHAN THEODORUS VON LENGERCKEN	124
Ane J 253 MARGRETHE VIBBING	124
Ane J 254 LORENTZ HARBOE	125
Ane J 255 BOLETTE AGNETE POHLMANN	125

—

Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's TIPTIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:

Ane J 510 HENRICH POHLMANN JOHANSEN	127
Ane J 511 SIDSEL JENSDATTER	127

—

	Side
<u>Ane J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE's TIPTIPTIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE:</u>	
Ane J 1022 JENS POULSEN	128

BØRN, BØRNEBØRN, OLDEBØRN OG TIPOLDEBØRN EFTER ANE J 2 LAURITZ JENSEN
OG ANE J 3 JULIE MARIE CHRISTIANE IDE:

	Side
<u>BØRN I ALFABETISK ORDEN:</u>	
DUCINUS JENSEN	108
EJNAR JENSEN	108
EMMA JENSEN	107
FRANDS VILHELM JENSEN	107
LAURITZ JENSEN	107
LOUIS JENSEN	107
MARINUS VILHELM JENSEN	107
OTTO JENSEN	107
THOMAS JENSEN	207

—

BØRNEBØRN (MARINUS VILHELM'S GREN) I ALFABETISK ORDEN:

EDITH MARIE JENSEN	101
HERLUF OSVALD JENSEN	101
MAX RASNOV (FØDT JENSEN)	101

—

OLDEBØRN (MARINUS VILHELM'S GREN) I ALFABETISK ORDEN:

FINN HENNINGSEN JENSEN	56
FRANK VILHELM HENNINGSEN JENSEN	56
HENRY VILHELM HENNINGSEN JENSEN	55
JENS RASNOV	102
JESPER HENNINGSEN JENSEN	56
JØRGĖN RASNOV	102
KAJ RASNOV	102
KENT HENNINGSEN JENSEN	56
ROBERT FRITS HENNINGSEN JENSEN	55
ULLA JENSEN	101
VINNIE SOLVEJ JENSEN	55

	Side
<u>TIPOLDEBØRN (MARINUS VILHELM'S GRÆN) I ALFABETISK RÆKKEFØLGE:</u>	
ANN UDBY RASNOV	102
GITTE JENSEN	55
HELLE HENNINGSEN	56
JULIE RASNOV KRAUL	102
KIM UDBY RASNOV	102
KIRI KESBY	101
MAJ BRIT HENNINGSEN JENSEN	57
MALENE HENNINGSEN JENSEN	57
POUL BO JENSEN	55
SARA TANDERUP NIELSEN	56
STEN HENNINGSEN	56

Horsens, d. 15. August 1975.

Fru Hansa Jensen har været ansat hos os i 5½ år. Vi har kun godt at sige om Fru Jensen, som er dygtig i sit fag, reel, venlig og meget vellidt af kunderne. Desuden er Fru Jensen et trofast og tjenstvilligt menneske.

Vi giver fru Jensen vor bedste anbefaling.

Edith og Jørgen Dam

Jørgen Dam

Slagtermester
13 C - HORSSENS - ☎ 1051 62 22 52
ALL KONSERVES - OST OG DYBEFROST
SØD, SØLS, KØD, FISK, KØDSTÆV, LÆVETOSTER

Aftryk af slagtermester Jørgen Dam's anbefaling til Hansa Ørbæk Henningsen Jensen



Slagtermester og eksportør Hans Christian Henningsen ane H2 og hustru Johanne Magdalene Asmussen ane H3. Fotograferet i 1885



Tegning af Lindbjerggård



Fotografi af Lindbjerggård (Trap 1969)



Fotografi af Bredstenbro kro (Ane H 6 Severin Nicolai Asmussen)



Henry Emil Henningsen (H.IV.) og hans 6 brødre. (foto taget i 1953).



Skolefoto (Robert Henningsen Jensen) 6. klasse
på Allegade skole 1956 (Lærer Emst Tinggård)



Lauritz Jensen (Ane J 2) og hans 8 sønner.



Fotografi af Hansa, Robert og Gunnar Henningsen 1927



Hansa Ørbæk Henningsen Jensen (H.VI.B) og to af hendes sønner Robert Frits Henningsen Jensen (H.VI.B/A) og Frank Vilhelm Henningsen Jensen (H.VI.B/C).



**Isak Jørgensen (ane M 6)
med sin redningsmedalje.**



**Anne Christine Jensdatter Christensen
(ane M 6).**



Lauritz Jensen (ane J 2)



Familien samlet i anledning af Ulla Jensens (M.IV.A/A) konfirmation



Ved Marie Ørbæks (Ø.I.) 60 års fødselsdag i 1953.



Severin Nicolai Asmussen (ane H 6).



Bodil Cathrine Ottosdatter (ane H 7).



Rasmus Rasmussen (ane Ø 6) og hustru
Martine Christine Daugaard (ane Ø7)



Marinus Vilhelm Jensen (J.IV) og
hustru Nicoline Petra Marcussen (M.IV)



Marie Henningsen (H.I.)



Marinus Vilhelm Jensen (J.IV.) med hustru
Nikoline Petra Marcussen og deres 3 børn.



Peter Christian Asmussen søn af ane H 6.



Robert Frits Henningsen Jensen som soldat.



Telegrafist Asmus Otto Asmussen søn af ane H 6. Fotografiet er taget i 1901 i byen Guayaquil, Ecuador, Sydamerika. Søn af kroejjer Severin Nicolai Asmussen.



Lauritz Jensen (ane J 2). Fotografiet er taget på den gamle badeanstalt i Horsens Fjord.



Henry Emil Henningsen (H.IV) som soldat



Mette Marie Isaksen med sin familie. Fotografiet er taget i 1947 i Nygade 2, Horsens.



Marie Henningsen (H.I.) som kusk. Ved hendes side sidder svigerinden Cathrine (Sigurd Henningsens hustru), medens broderen Frits Otto Henningsen holder hesten.



Henry Emil Henningsen (H.IV) fremviser 2 af sine væddeløbsheste på bo-pælen, Langemarksvej 44 i Horsens.



Familien Henry Emil Henningsens ejendom på Langemarksvej 44 i Horsens.



Hansa Ørbæk Henningsen (H.VI.B/A) som 17-årig.



Herluf Osvald Jensen (M.IV.B) og hustru Hansa (H.VI.B) sammen med børnene: Henry Henningsen Jensen (H.VI.B/D), Robert Frits Henningsen Jensen (H.VI.B/A) og Frank Vilhelm Henningsen Jensen (H.VI.B/C).



Robert Frits Henningsen Jensen (H.VI.B/A).



Johanne Magdalene Asmussen (ane H 3).
Fotografiet er taget i Horsens i 1884.



Slagtermester og eksportør Hans Christian Henningsen (ane H 2).
Fotografiet er taget i Horsens i 1884.



Wilhelmine Christine Florentine Ide (datter af Jacobine Nikoline Hansen ane J 7 og Christian Wilhelm Ide ane J 6) og hendes mand slagtermester Jørgen Mortensen med sønnen Carl Frederik Wilhelm og datteren Anny. Anny Mortensen blev gift med guldsmed Valdemar Aage Lind. Fotografiet er taget i Horsens i 1903.



Marie Ørbæk (Ø.I.) sammen med sin mormor Martine Christine Daugaard ane Ø 7 og sin morfar Rasmus Rasmussen ane Ø 6.



Martinus Ørbæk (Ø.II.) søn af Agnes Rasmussen ane Ø 3 og Jens Ørbæk Hansen ane Ø 2.



Johannes Charles Rasmussen broder til Agnes Rasmussen ane Ø 3.



Martinus Ørbæk (Ø.II.) som soldat.



Elisabeth Cathrine Asmussen datter af **Bodil Cathrine Ottosdatter** ane H 7 og kroejer **Severin Nicolai Asmussen** ane H 6. Fotografiet er taget i Horsens i 1877.



Hildur Marius Henningsen (H.VII). Søn af **Johanne Magdalene** ane H 3 og **Hans Christian Henningsen** ane H 2.



Robert Frits Henningsen Jensen (H.VI.B/A).