



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Nyhedsbrev

Juli 2011

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund



Bestyrelsen 2011:

Inger G. Rasmussen, formand

Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing
tlf. 54606393

e-mail: I.Rasmussen@email.dk

Christina Juel, næstformand

Nørre Alslev Birkevej 4, 4840
tlf. 54434784

Nørre Alslev,

e-mail: cju@mail123.dk

Lisbeth Christensen, kasserer

Skovvænget 28, 4862

Guldborg

tlf. 54770196

e-mail: lis.gul2@gmail.com

Siden sidst: Generalforsamling 19. marts 2011

I forbindelse med generalforsamlingen var der foredrag ved historiker Søren Kolstrup om ”Polske Stemmer”, indvandring til Lolland omkring år 1900.



Søren Kolstrup og interesserede tilhørere

Referat fra generalforsamlingen:

Arne Skaftø Jensen blev foreslået, som dirigent af bestyrelsen, og valgt. Efter at dirigenten havde sikret sig at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, gav han ordet til formanden Inger Rasmussen, der fremlagde sin beretning for det forgangne år.

Herefter blev der fremlagt regnskab og budget ved kasserer Lisbeth Christensen.

Kontingentet blev sat til at være uændret for den kommende sæson. Bestyrelsens forslag om at udsende Nyhedsbrevet som e-mail blev vedtaget, hvilket betød, at det alternative budget for 2012 blev taget i brug.

På valg til bestyrelsen var Hans-Jørgen Olsen og Lisbeth Christensen, begge var villige til genvalg, og begge blev valgt. Anni Dahl ønskede at udtræde af bestyrelsen, og blev erstattet af nyvalgte Christina Juel. Som suppleant nyvalgtes Lis Lund, da Ole Hjæresen ønskede at udtræde. Revisor ikke på valg.

Formandens beretning

Siden sidste generalforsamling den 20. marts 2010 har der været følgende aktiviteter i foreningen

Den 28. april om aftenen: Udflugt til Lolland Kommunes arkiv på rådhuset i Maribo. ca. 12 deltagere

Lørdag d. 11. september udflugt til Rundetårn til Danmarks første udstilling om slægtsforskning

Den 25. september skulle der have været foredrag om slægtsforskning i Sønderjylland. Det blev aflyst pga. sygdom og i stedet blev der afholdt et medlemsmøde.

Den 30. oktober holdt museumsdirektør Ulla Schatz foredrag om registrering af kirkegårde på Lolland-Falster. 20 deltagere

Den 27. november kom John Rasmussen trods begyndende snefald fra Fredericia og holdt et inspirerende foredrag om skrivning af slægtsbøger, som også andre end en selv gider læse.

John Rasmussen anbefalede, at vi dannede en eller flere skrivegrupper.

Det har vi straks gjort, og vi mødes anden mandag i måneden.

Derefter var der julehygge. 21 deltagere

Den 22. januar var der workshop om Daisy, hvor der især blev talt om den praktiske brug af denne meget store database. 30 deltagere

Den 26. februar havde vi cand.mag. Michael Dupont, som arbejder på LAK som foredragsholder. Han talte om skifter og dødsattester.

36 deltagere.

På spørgsmålet hvorfor man egentlig skal være medlem af en slægtsforskerforening, vil jeg svare:

Vi prøver at formidle nogle værktøjer til slægtsforskning og vi muliggør, at medlemmerne får et netværk, idet de lærer hinanden at kende.

Det gør vi på følgende måde:

Vi drikker kaffe sammen i pausen, og det med hjemmebagt.

Vi tager 2 gange om året på udflugt med medlemmerne, fx til LAK

Vi opretter foreningens ”Hvem forsker hvad”

Medlemmernes side:

Søgning på mormonernes hjemmeside.

Hvis man skal til at søge f. eks. i et ikke tidligere kendt sogn så prøv følgende:

Google-søgning: Family Search

vælg denne mulighed i Googles liste: Family Search - Search

På den side man kommer ind, vælges punktet: Library

og under det punkt: Place Search

og du får nu en side med 2 søgefelter

1) Place og 2) Part of (optional) og når det/de felter er udfyldte: Tryk Search.

Prøve.

Der står en engelsk vejledning; men prøv f. eks:

Sevel i 1. felt og Denmark i felt 2 så får du en oversigt over, hvad der findes om stedet på mormonfilm.

Jeg synes det er en smart måde at starte en undersøgelse af et nyt sogn - og tænk, hvis man prøver en købstad.

Ole Hjæresen

Aladdins hule

Ferien 2010 gik endnu engang til Bornholm og da min far var bornholmer har vi derfor også en del familie derover. Vi havde ikke meldt vores ankomst til nogen, da det var meningen vi skulle holde ferie og bare lige besøge lokalarkivet i Rønne og Aakirkeby, hvor vi havde bestilt noget materiale

Derudover var det så meningen, vi skulle ud og lede efter nogle lokaliteter, for at se hvor mine aner havde boet.

Det kunne nok være blevet svært, hvis vi ikke lige skulle have provianteret, for her løb vi tilfældigt ind i en af mine fætre.

Han mente at vide, hvor de havde boet og gav sig tid til at guide os rundt til de forskellige ejendomme, som stadig eksisterede skønt de var en del over hundrede år gamle, men dog moderniserede.

Vi fik også hilst på ejerne og fik lov til at tage nogle billeder.

Uddrag af Dannebrogsmænd Christian Jensen Bjørns levnedsløb. Christian Jensen Bjørn skriver følgende:

Jeg vil prøve at fortælle mit livsforløb. Jeg skal gøre det så godt jeg kan. Kun dato og årstal husker jeg ikke bestemt.

Min far var sømand og sejlede med kaptajn Ørsted fra Nakskov i 11 år. Mine forældre havde et hus med en lille jordlod på 3-4 tdr. land i Hellinge nær Baroniet Juellinge. Vi havde en lille høkerforretning, og vi havde det svært godt.

Men så blev færgeriet mellem Kragenæs og Fejø ledigt, og min far søgte og fik det. Da var jeg ca. 12 år og jeg måtte hjælpe til med alt hvad jeg evnede.

Vi havde en hest, og jeg måtte køre til Nakskov og forskellige steder med passagerer. Min far havde postkørslen og til Stokkemærke og der kørte jeg meget ofte posten, men i lukket karet. Endskønt jeg var syg (jeg havde feber, der i de tider rasede meget på Lolland), måtte jeg alligevel køre og sejle. Jeg blev næsten bundet på bukken, da anfaldene jo ikke varede så længe. I skole kom jeg ikke ret tit, det var der jo ikke tid til. Da jeg var 15 kom jeg til søs, hvor jeg sejlede med forskellige skibe fra Nakskov, og jeg kom bl.a. til Brasilien.

Da jeg var 20 udrød krigen (1864). Jeg blev indkaldt og kom ombord i Fregatten "Jylland", og der blev jeg stortopgast (udkig). Vi kom fra Østersøen, hvor vi havde ligget hele foråret og blokeret de tyske havne, men så blev vi udkommanderet til at eskortere korvetten "Dagmar".

Så kom slaget ved Helgoland. Der blev gjort "klart skib". Østrigerne skød længe før de kunne rokke os, men så kom slaget rigtig i gang. 1. kugle tog vores stormast under mærset. Jeg var på mærset og en splint slog med og rev mine bukser itu. Jeg råbte: "av der blev jeg såret, men kammeraterne lo ad mig – der kom jo ikke noget blod.

Da slaget havde varet nogen tid, skød vi ild i "Schwarzenbergs" forreste mærsesj. Og hurtigt styrede "Schwarzenberg" ned mod Helgoland dækket af "Radetzky". Den østrigske eskadre bestod af orlogsskibene "Schwarzenberg" og "Radetzky" samt tre preussiske

gammel og frisk. Jeg svarede ham: ”jeg har altid været glad og tilfreds”. ”Ja, det er sandt”, svarede han.

Nu er der kun dette at tilføje. Jeg har et godt hjem, for jeg får kærlig pleje af min datter. Jeg har ingen sorger for udkommet, men hvad fremtiden vil bringe må Gud vide. Jeg fylder 81 år til oktober.

Sidste år blev jeg dekoreret med Dannebrogskorset, der jo for mig og mine er en stor glæde, og for hvilket jeg udtrykker min taknemmelighed.

Vigsnæs pr. Guldborg i december 1924. Chr. Jensen Bjørn



Christian Jensen Bjørn var min oldefar, han blev født 9. oktober 1843 i Torrig i Birket sogn. Han blev 82 år. Sit sidste år boede han hos mine bedsteforældre i Vester Kippinge og her døde han 20. januar 1926. Han blev begravet i Vigsnæs, hvor han havde boet i ”Bjørnehuset” en stor del af sit liv.

Han efterlod 9 børn og adskillige børnebørn. Vita Bjørn Thomsen

Udgivelser fra "Slægten" Forum for Slægtsforskere

Personalhistorisk Tidsskrift

(fås gennem medlemskab af Samfundet for dansk genealogi og
Personalhistorie, 250,- pr. år.)

Beton: Jacob Mathiessen : Historier om skurvognen

Winni Østergaard: " Helvig" og "Ud og hjem". Forlaget Hovedland.

Husk "Skriveværksted"!

Slægtshistorie-skrivning foregår 2. mandag i hver måned kl. 19 i
forskerrummet under det gamle bibliotek i Rosenvænget.

Tovholder er Inger G. Rasmussen.

Kun for medlemmer.

Program for Efterårssæson 2011.

**24. sept.: Digitalfotografering og billedbehandling v/ Niels H.
Nielsen**

Hvad skal man tænke på ved investering i digital-kamera.?

Hvordan bruges det bedst?

Hvilke billedformater bruges til hvad?

Hvad skal man tænke på ved investering i scanner?

Hvordan scanner man et billede?

Disse spørgsmål vil Niels H. Nielsen komme ind på i foredraget, hvor han desuden vil sige noget om billedbehandlingsprogrammer og købe-programmer kontra gratis-programmer.

Medbring evt. et billede på en USB nøgle eller et, som kan scannes efter foredraget, da Niels H. Nielsen gerne vil vise et par eksempler fra medlemmernes billeder.

Bestyrelsen:

Inger G. Rasmussen, formand

Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing, tlf. 54606393

e-mail: I.Rasmussen@email.dk

Christina Juel, næstformand

Nørre Alslev Birkevej 4, 4840 Nørre Alslev

e-mail: cju@mail123.dk tlf. 54434784

Lisbeth Christensen, kasserer

Skovvænget 28, 4862 Guldborg, tlf. 54770196

e-mail: lis.gul2@gmail.com

Hans-Jørgen Olsen, sekretær

Stubbekøbingvej 58, 4800 Nykøbing F, tlf. 54857557

e-mail: h-jolsen@post.tele.dk

Susanne Poulsen, bestyrelsesmedlem

Sakskøbingvej 13, 4891 Toreby, tlf. 54859885

e-mail spp@privat.dk

Suppleanter og revisor:

Tove Boesen, 1. suppl.

Egevænget 13, 4800 Nykøbing F, tlf. 60156528

e-mail: toveogkjeldboesen@hotmail.com

Lis Lund, 2. suppl.

Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F. tlf. 54859585

e-mail: lis_preben@turbopost.dk

Karen M. Larsen, rev.

Krårup Møllevej 5, 4990 Sakskøbing, tlf. 54779403

e-mail: kmhl@mail.dk

Aase Diemer, rev. suppl.

Strandvænget 6, 4862 Guldborg, tlf. 54770696

e-mail: aasediemer@mail123.dk

Kontingent for 2011:

Personligt medlemskab: 170 kr.

Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr.

Gæstekort til foredrag 40 kr.

26. nov.

Kort & Matrikelstyrelsens arkiver.
v/ Peter Korsgaard

Kort & Matrikelstyrelsens arkiver er ikke det første sted, som en slægtsforsker vil gå til. Men hvis man skal finde ud af, hvor ens ane har boet, størrelsen af gården og dens tilliggende, så er KMS' arkiver et af de bedste steder. Der er allerede lagt næsten 50.000 kort ud på nettet på www.kms.dk, og flere vil forhåbentlig snart følge. På enkelte områder kan arkivalierne endda give nogle tip til, hvordan man kan komme videre i sin anesøgning.. Arkivar Peter Korsgaard, som har udgivet bogen "Kort som kilde" vil fortælle om arkivalierne og deres anvendelse

Tid og sted.

Hvor ikke andet er skrevet, afholdes mødet i "Det gamle Bibliotek" Rosenvænget 17, Nyk. F. lørdage kl. 13-15.

Husk "Skriveværkstedet"!

Slægtshistorie-skrivning foregår 2. mandag i hver måned kl. 19 i forskerrummet under det gamle bibliotek i Rosenvænget.

Tovholder er Inger G. Rasmussen.

Kun for medlemmer.

Efterårssæson 2011.

24. sept. Digitalfotografering og billedbehandling
v/ Niels H. Nielsen

Hvad skal man tænke på ved investering i digital-kamera.

Hvordan bruges det bedst.

Hvilke billedformater bruges til hvad.

Hvad skal man tænke på ved investering i scanner. Hvordan scanner man et billede.

Disse spørgsmål vil Niels H. Nielsen komme ind på i foredraget, hvor han desuden vil sige noget om billedbehandlingsprogrammer og købe-programmer kontra gratis-programmer.

Medbring evt. et billede på en USB nøgle eller et, som kan scannes efter foredraget, da Niels H. Nielsen gerne vil vise et par eksempler fra medlemmernes billeder.

29. okt. "Over Øresund " v/ Jørgen Mikkelsen

Foredraget indeholder en karakteristik af den svenske emigration og arbejdskraftvandring til Danmark – især i anden halvdel af 1800-tallet, hvor den nåede sit højdepunkt. Desuden vil vi høre en række eksempler på, hvad man kan finde i danske arkiver om svenskere, der har slået sig ned i Danmark. Denne del af foredraget vil bl.a. handle om opholdsbogsjournaler og indfødsretssager. Til slut vil Jørgen Mikkelsen redegøre for, hvad man kan finde i forskellige typer af udlændingesager fra årene 1914-ca. 1930

Program efterår 2011

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund



Velkommen til en ny sæson

29. okt.: ”Over Øresund ” v/ Jørgen Mikkelsen

Foredraget indeholder en karakteristik af den svenske emigration og arbejdskraftvandring til Danmark – især i anden halvdel af 1800-tallet, hvor den nåede sit højdepunkt. Desuden vil vi høre en række eksempler på, hvad man kan finde i danske arkiver om svenskere, der har slået sig ned i Danmark. Denne del af foredraget vil bl.a. handle om opholdsbogsjournaler og indfødsretssager. Til slut vil Jørgen Mikkelsen redegøre for, hvad man kan finde i forskellige typer af udlændingesager fra årene 1914-ca. 1930

26. nov.: Kort & Matrikelstyrelsens arkiver. v/ Peter Korsgaard

Kort & Matrikelstyrelsens arkiver er ikke det første sted, som en slægtsforsker vil gå til. Men hvis man skal finde ud af, hvor ens ane har boet, størrelsen af gården og dens tilliggende, så er KMS' arkiv et af de bedste steder. Der er allerede lagt næsten 50.000 kort ud på nettet på www.kms.dk, og flere vil forhåbentlig snart følge. På enkelte områder kan arkivalierne endda give nogle tip til, hvordan man kan komme videre i sin ane søgning. Arkivar Peter Korsgaard, som har udgivet bogen "Kort som kilde" vil fortælle om arkivalierne og deres anvendelse

Tid og sted.

Hvor ikke andet er skrevet, afholdes mødet i ”Det gamle Bibliotek”
Rosenvænget 17, Nyk. F. lørdage kl. 13-15.

Husk at vi meget gerne modtager indlæg til vores nyhedsbrev

Hjemmesiden:

Foreningens hjemmeside er endnu ikke helt klar.

Boganmeldelse:

Som slægtsforsker interesserer man sig også for Danmarks historie og jeg har netop fundet en bog som beskriver en slægt i tiden fra Christian den syvendes tid til 1931 hvor forfatteren fødes. Vita Bjørn Thomsen

En bog jeg kan anbefale.

Richardt Jensen: Kongen og de andre...

En slægtsroman som placerer slægten i den tid de lever i, med de ting, de kæmpede for og de fremskridt de oplevede. I det første århundrede oplevede Danmark dets sidste krige, fik sin første grundlov, og danskerne vænnede sig til den frihed det gav.

Attenhundrede tallet lod slægten opleve de mange nye opfindelser, der kom frem. Nittenhundrede tallet udvikler sig endnu hurtigere og voldsommere.

Winni Østergaard: " Helvig" og "Ud og hjem". Forlaget Hovedland.

En roman fra 1800-tallet om en lille landsby i Thy og dens mange personer og deres skæbner.

Alle personer har levet i virkeligheden og forfatteren følger deres liv nøje, men tillader sig at give dem tanker og forskellige karaktertræk. En spændende og læseværdig bog.

Grethe Jensen

Bogliste

Birgitte Svennevig: Børneliv i 100 år (Forlaget Harald)

Samfundsudvikling via fokusering på børnenes liv og tilværelse gennem tiderne.

Svend Jacobsen: Løgumkloster Birks tingbøger 1631-73 (Hist. Samfund for Sønderjylland 2009)

Et andet København John Erichsen Gyldendal

Brumlebys Historiebog Hans Helge Madsen Nationalmuseet

Musse Herred Preben Krarup Lollands Arkiv

Maribo som stiftsby og mødested Lollands Arkiv

kanonbåde. Vi havde 12 døde og 29 sårede. Da slaget var endt, gik vi ind til Kristiansand med vore døde og sårede. Familie og bekendte, hvis der var nogen ombord, fik landlov til at følge dem til graven. Jeg husker da, at jeg var med.



Ombord på Fregatten ”Jylland” havde vi det godt. Der var forståelse mellem officerer og mandskab og jeg husker at officererne gik så rolige om iblandt os. Vi havde det i det hele udmærket. Der var også megen morskab mellem mandskabet. Vi spillede og sang. Der er et par sange jeg tit har sunget og gør det endnu.

Efter krigen tog jeg ud at sejle, og jeg var bl.a. i Brasilien igen. Nogen tid efter købte jeg mig en båd. Jeg fiskede og sejlede med korn. Fiskeriet blev jeg ved med i mange år. Jeg havde en stor familie at forsørge. Min første hustru døde tidligt og efterlod 7 levende børn og med min anden hustru er der 2 børn.

Jeg havde engang en meget dårlig finger, som jeg gik med et år. Jeg havde fået søgift i den. I al den tid kunne jeg ikke passe sejladsen. I 1909 var jeg så uheldig at miste mit højre øje, da jeg var ved at fortøje min båd, men jeg blev endda ved med at sejle. Da jeg var 73 kunne jeg ikke så godt klare mig længere. Mit syn slog fejl og jeg så dobbelt.

Nu er jeg ikke så rask længere, men jeg har altid haft et godt humør og været glad og tilfreds. Der var en af vore læger, der spurgte mig, om jeg kunne sige ham hvordan jeg havde båret mig ad med at blive så



Under køreturen går snakken og min fætter kommer i tanke om, at der da vist også er noget med, at en grandkusine også har forsket i slægten. Hun er ganske vist død, men hendes søster bor stadig i huset. Vi skulle lige se om hun var hjemme. Det var hun ikke, men vi fandt hende ad omveje.

Hvilken oplevelse. Her var ikke bare ét ringbind omhandlende slægten Lund, men et helt værelse på ca. 8 m² med hylder fra gulv til loft, fyldt med ringbind i sirlig orden samlet gennem ca. 40 år.

Her var flere slægter samlet – matrikelnumre, folketællinger og gamle avisudklip.

Desværre var vores guide efterhånden kommet i tidsnød, så vores besøg måtte afkortes.

Vi fik ikke mulighed for at se hvor meget samlingen egentlig rummede, men fik dog mulighed for at låne nogle ringbind med hjem.

Dette har givet mange timers arbejde med kontrol af data og redigering af huller i mit eget materiale.

Desværre var vores ferie også slut og vi skulle rejse hjem dagen efter, men vi kommer tilbage en anden gang.

Efter de nuværende planer havner samlingen på Aakirkeby lokalarkiv.

Preben Lund

Vi har et nyt tiltag, et Skriveværksted, hvor medlemmerne kan give hinanden gode ideer til skrivning af slægtsbog.

Vi har en hjemmeside under opsejling, som vi håber medlemmerne vil arbejde med på.

Vi vil med andre ord gerne inddrage medlemmerne i forenings trivsel.

Og vi har såmænd en drøm – det har Obama jo også – vores drøm er, at medlemmerne mener, at de hvis de er forhindret i at deltage i et arrangement, går glip af noget.

Inger G. Rasmussen

Regnskab



Slægthistorisk Forening Guldborgsund

Resultatopgørelse 31.12. 2010		Budget 2010	
	Udgift	Indtægt	
Kontingent		10.245	10.608
Gæstekort		300	800
Møder		575	400
Indtægt i alt		11.120	11.508
Honorar	3.193		3.400
SSF	1.624		1.800
Gebyr	300		300
Porto	2.338		1.500
Kontorhold	1.230		1.000
Annoncering	950		1.200
Møder	910		1.000
Udgifter i alt	10.545		10.200
Rentar		0	5
Årets resultat		575	
Balance 31.12. 2010			
	Aktiver	Passiver	
Kasse beholdning	0		
DB	21.448		
Nordee	1.223		
Egenkapital 31.12.09		22.096	
I alt	22.671		
Årets resultat		575	
Egenkapital 31.12. 2010	22.671	22.671	

Revisionspåtegning.
Ovenstående regnskab for 2010 er revideret og fundet i orden.
De likvide midler er afstemt med foregående opgørelse.

Søkeøbing, den 19 januar 2011

Karen M. Larsen
Karen M. Larsen
Revisor

Ang. Nyhedsbrev!

På foreningens generalforsamling den 19. marts blev det vedtaget at ændre Nyhedsbrevet fra papir til en e-mail-udsendelse.

De medlemmer, som ingen e-mail har, får selvfølgelig tilsendt en papirudgave.

Bladet "Slægten" bliver udsendt med post i juli, mens januarnummeret skal afhentes ved foreningens møder i Nyk. F. eller hos kassereren..

Medlemmerne Vita Thomsen og Grethe Jensen meldte sig til at redigere Nyheds-brevet.

Da dirigenten havde sikret sig, at der ikke var flere der ville have ordet, takkede han for god ro og orden. Generalforsamlingen var hermed slut.

I forbindelse med generalforsamlingen var der foredrag ved historiker Søren Kolstrup om "Polske Stemmer", indvandring til Lolland omkring år 1900.

Inger G. Rasmussen
Formand

Arne Skaft Jensen
Dirigent



Formand Inger G. Rasmussen og Dirigent Arne Skaft Jensen

Hans-Jørgen Olsen, sekretær
4800 Nykøbing F
e-mail: h-jolsen@post.tele.dk

Stubbekøbingvej 58,
tlf. 54857557

Susanne Poulsen, bestyrelsesmedlem
4891 Toreby
s.poulsen@privat.dk

Sakskøbingvej 13,
tlf. 54859885 –

4800 Nykøbing

Nykøbing

4890

Aase Diemer, rev. suppl.
Guldborg,
e-mail: aasediemer@mail123.dk

tlf. 54770000

Kontingent for 2011:

Personligt medlemskab: 170 kr. Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver
75 kr.

Gæstekort til foredrag 40 kr.