



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Vi gengiver her den meget smukke modstandsplatte, som Gestapofangernes Sjællandsafdeling har ladet fremstille hos Bing og Grøndahl. Ide' og udkant: Solveig Skjøtt, rentegning: Cai Caspersen, diameter 23 cm. Den fås hos Solveig Skjøtt, Ibstrupvej 25, 2830 Gentofte, telf. GE 7187. Prisen er 150,00 kr.

Overskuddet anvendes til rejsning af foreningens påtænkte feriehem i Smidstrup på en dejlig grund, som Græsted-Gilleleje kommune i disse dage har stillet til rådighed for formålet.

Kammeraternes Hjælpefond

Stiftet 1945

PROTEKTOR: HDS. KGL. HØJHED PRINSESSE MARGARETHA

Henvendelse om hjælp i henhold til fondens fondats rettes til medlem af bestyrelsen, politiassistent S. Juulsgaard Larsen, Boeslundevej 1, 1, 2700 København, Brønshøj, tlf. (01) 71 72 72.

Henvendelse ang. feriehjemmet på Kegnæs rettes til skoleinspektør Johs Fosmark, Frederiksborgvej 109, 2400 København NV. Efter 2/8 76: Chr. Winthersvej 1, 8600 Silkeborg.

Medlemmer: Iflg. fundatsens § 4 kan som medlemmer af fonden kun optages danske statsborgere, der grundet aktiv indsats i frihedskampen i besættelsestiden har været indsat i danske eller i tyske fængsler eller i danske eller tyske fange- eller koncentrationslejre. Danske sydslesvigere, der ikke har dansk indfødsret, men i øvrigt opfylder betingelserne, kan også optages, ligesom personer med norsk indfødsret, der har været bosiddende i Danmark og har øvet aktiv indsats i frihedskampen, også kan optages som medlemmer.

Formål: Iflg. fundatsens § 14 skal de midler, fonden har til rådighed til uddeling, fortrinsvis komme deponerede, sekundært alle de, der som følge af deltagelse i frihedskampen har været arresteret og interneret, tilgode tillige med disse sidstes efterladte. Kammeratskabshjælpen ydes til: 1) Kammerater, hvis helbred på grund af frihedskampen har lidt sådan skade, at de ikke økonomisk er i stand til at give deres børn den uddannelse, som de ellers ville have fået. 2) Børn efter faldne kammerater. —Beløbet skal fortrinsvis anvendes til at give børnene en uddannelse som den, deres far ville have givet dem hvis han var blevet i live. 3) Tilskud til særlige formål udover de ovenfor under 2) nævnte til kammeraternes enker og børn. 4) Tilskud navnlig som hjælp til studieophold, rekreationsophold her i landet eller i de andre nordiske lande - og andre lignende øjemed.

Forretningsudvalget:

Formand: General Fl. B. Larsen, Kongstedgården, 4293 Dianalund.

Tlf (03) 56 02 07.

Næstformand: Konsul, advokat Kaj V. Dahl, Borgergade 23 B, 8700 Horsens.

Tlf (05) 62 39 91.

Kasserer: Bankprokurist Olav Holst, Bengtstasvej 6, 2900 Hellerup.

Tlf HE 77 80

Sekretær: Skoleinspektør Johs. Fosmark, Frederiksborgvej 109, 2400 København NV

Tlf. Skolen (01) 10 54 21, privat (01) 10 41 28.

Efter 2/8 1976: Chr. Winthersvej 1, 8600 Silkeborg. telf. (06) 810709

Politiassistent S. Juulsgaard Larsen, Boeslundevej 1, 2700 København, Brønshøj.

Tlf. (01) 71 72 72.

Den øvrige bestyrelse består af:

Skraeddermester Povl Brandt
Glerupvej 19, 2610 Rødovre.
Tlf. (02) 91 13 72

Direktør, civilingeniør

Mogens Dyre, Gilbækhus
6430 Gilbo pr. Nordborg
Tlf. (04) 45 86 22

Overlærer Preben Føddersen
Caroline Amalievej 11
Lundeborg, 5874 Hesselager
Tlf. (09) 25 14 77

Overpostbud E. Holger Grome
Tårnby Torv 24, 2770 Kastrup
Tlf. (01) 50 33 86

Sparekassedirektør Einer Hauberg
6473 Tandslæt, tlf. (04) 44 77 20

Rektor Paul Holt, Præstevangsvej 35
8210 Århus V
Tlf. 06 15 48 05

Direktør G. Jespersen
Herning Klædefabrik, 7400 Herning
Tlf. (07) 12 11 84

Oberst K. Kjeldsen
Rollovej 3, 5200 Odense V
Tlf. (09) 16 86 03

Tandteknikermester Leo Kærst
Banegardspladsen, 8000 Århus C
Tlf. (06) 27 04 28

Arkitekt Ove Chr. Lønbjerg
Brødregade 19, 8900 Randers
Tlf. (06) 42 51 30

Kontorchef O. Olesen
Leonorasvej 8, 9000 Hassersø, Ålborg
Tlf. (08) 18 04 51

Provst Poul Riis
Herrestræde 1, 4200 Slagelse
Tlf. (03) 52 05 33

Solveig Skjøtt

Ibstrupvej 25, 2820 Gentofte
Tlf. GE 7147

Flv. justitsminister Knud Thestrup
Rosenvængets alle 10, 2100 Kbh. O.
Tlf. Obro 41 72

Bladet »PIGTRÅD«

Organ for og udgivet af Kammeraternes Hjælpefond. Udkommer med 6 numre årligt.

ABONNEMENT

Bengtstasvej 6, 2900 Hellerup.

HE 77 80

Giro 1000-780

Eventuelle fejl i besørgelsen af bladet rettes lettest og hurtigst ved henvendelse til udleveringspostkontoret.

ANNONCER

Frederiksborgvej 109, 2400 Kbh. NV.

Tlf. (01) 10 41 28

Efter 2/8 76 06 81 07 09

Ved indbetaling af gaver benyttes giro no. 5 30 58

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør:

Skoleinspektør Johs. Fosmark,
Frederiksborgvej 109,
2400 København NV.

Privat (01) 10 41 28

Efter 2/8 76: Chr. Wintersvej 1,
8600 Silkeborg.

Tlf. (06) 81 07 09

TRYK

Nielsen Bogtryk
St. Merløse

INDHOLD

Indvielse i Roskilde	35
Hvordan kan man blive optaget på Bernadottégården	36
Tre nye i bestyrelsen på Kammeraternes Hjælpefond	37-38
Runde dage	40
Festaften	41
Fangestævnet	41
Pilgrimsfærd til Emskanal	42
Jubilæumsrejse til Norge	43
Fangeforeningerne	44

Nummer 4
August 1976
31. årgang

Pigtraad

Redaktion:
Telefon 10 41 28
Frederiksborgvej 109
2400 København NV

Danske koncentrationslejrfangers blad ★ Organ for Kammeraternes Hjælpefond

Bernadottegården i Roskilde indvies d. 29. august

Færdiggørelsen af Bernadottegården i Roskilde skrider planmæssigt frem, og indvielsen sker som berammet d. 29. aug.

Hovedpunkterne i programmet ligger fast

Der udsendes indbydelser til en bred kreds af repræsentanter for alle fange- og modstandsorganisationer, svenske og danske Røde Kors folk, Civil-

torsvaret, Jyllandskorpset, offentlige myndigheder og mange andre med tilknytning til sagen.

Dronning Ingrid har lovet at komme til stede, ligeledes prins Georg, der er formand for Bernadottefonden, grevinde Estelle Bernadotte ventes at komme fra Frankrig. Som repræsentant for regeringen kommer socialminister Eva Gredal. Desuden naturligvis Roskilde Byråd og repræsentanter for lokale myndigheder.

Roskildegården spiller fra kl. 10.00. Og kl. 11.00 er der en kort og enkel indvielsesceremoni. Derefter vil der blive lejlighed til at se hele bygnings-

komplekset. Hjemmeværnet i Roskilde har stillet sig til rådighed for trafikregulering m.v. men møder naturligvis også med sit orkester.

Tillykke Kaj V. Dahl!

Umiddelbart inden Pigtråd går i trykken erfarer vi, at fondens formand gennem mange år, Kaj V. Dahl, fra 1. juli 1976 er udnævnt til ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.

Det er næppe forkert at gå ud fra, at dette først og fremmest skyldes Kaj V. Dahls mangeårige og uegennyttige indsats for besættelsestidens ofre først og fremmest gennem Kammeraternes Hjælpefond, og fonden glæder sig med Kaj Dahl og ønsker ham hjertelig til lykke.



Bernadottegården (med parkeringspladsen) set fra sydvest.

Hvordan kommer man på Bernadottegården i Roskilde?



Jacob Jensen, bestyrelsens formand

Der er sket en glædelig udvikling omkring Bernadottegården i Roskilde, idet Roskilde Byråd på sit møde den 30. juni har godkendt, at halvdelen af Bernadottegården benyttes som beskyttede boliger. Det er et stort ønske fra fangeorganisationerne, der her imødekommes.

Bernadottegårdens bestyrelse har fulgt sagen op, og på et møde den 1. juli taget bestik af de nye muligheder og tilpasset budget og personalenormering efter de nye muligheder.

Vi kan nu konkret sige, hvad Bernadottegården i Roskilde har at byde på, og hvad det kommer til at koste.

Bernadottegården er et moderne og utraditionelt, ja, jeg tør sige avanceret plejehjem uden alt for meget institutionspræg. Alle boliger er indrettet som 1½ vær. lejligheder, og der kan i enkelte tilfælde optages ægtepar, selvom kun den ene er plejkrævende. Der er veludstyrede lokaler til fysio- og ergoterapi, der er svømmebassin, fodklinik og frisørsalon. Desuden et stort cafeteria. Der er også tænkt på et par gæsteværelser

Der bliver et stort dagcenter, som også modtager pensionister udefra, og en hel del aktiviteter skal foregå i atriumgårdene

Disse overdækkede atrier, som er noget specielt for Bernadottegården, kommer til at spille en stor rolle i

dagliglivet, idet de dels udnyttes i tilknytning til dagcentret, dels bruges som festsal eller i forbindelse med cafeteriaet, og dels som kontaktsteder eller som et sted, hvor man kan hvile eller bare slappe af.

De enkelte boliger består af en stue, et kammer samt entre og badeværelse. I hver bolig er indrettet thekøkken. Lejlighederne i stueetagen har egen terrasse, mens der på 1. sal er altan til hver stue. Skillevæggen mellem stue og kammer kan tages ned, så der bliver et kombineret sove- og opholdsrum.

Hvad koster det?

Forudsætningen for at få en plejebolig er, at man i sin hjemstedskommune er »visiteret« til plejehjem. Det vil sige, at socialforvaltningen anerkender, at man har behov for at komme på plejehjem.

Dernæst skal socialforvaltningen påtage sig at betale for opholdet til Bernadottegården efter takster, som er godkendt af Roskilde Kommune. Efter de gældende regler skal man selv bidrage til betaling af opholdet med 60% af sin indtægt. Som indtægt regnes de beløb, der udbetales af Sikringsstyrelsen efter lov 475 (når skatten er trukket) SAMT HÆDERSGAVE, OG EVT. LØNINDTÆGT. Men så er man også sikret ophold med fuld forplejning, samt adgang til dagcenter m.v. og naturligvis al den pleje, man har behov for.

For at få en beskyttet bolig skal man have en lægeerklæring om, at man har behov for denne boligform. Og her siger loven, at man i husleje incl. lys og varme skal betale 25% af indtægten, der beregnes som ovenfor anført. Man kan så uden yderligere betaling få hjælp fra plejehjemmet i den udstrækning, man har behov for det, til pleje, rengøring o.l. Man kan for en rimelig betaling spise i cafeteriaet eller få mad bragt derfra, hvis man ikke selv kan eller har lyst til at lave mad.

Man kan naturligvis også deltage i dagcentrets aktiviteter i den udstrækning, man har lyst.

Hvordan søger man om en plads?

Der er på forhånd reserveret 30 pladser til kammerater fra modstandsbevægelsen. Og hvis der er kammerater »fra dengang«, der er interesseret i at komme til at bo på Bernadottegården i Roskilde, i en af de boligformer, der her er omtalt, så kan I - indtil Bernadottegården begynder at fungere (ca. 1. sep.) henvende jer til undertegnede formand for institutionens bestyrelse. Jeg er parat til at hjælpe alle med »papirkrigen«.

Vi har søgt at gøre det så let som muligt, men helt undgå et skema, det kan vi ikke. Det er vigtigt, at vi får jeres henvendelse nu, da pladserne ellers vil blive tilbudt andre. Og så kan der godt blive nogen ventetid, inden der bliver pladser ledige.

Lidt smányt om Bernadottegården

Det kan nævnes, at bestyrelsen allerede har ansat en forstander. Blandt de mange ansøgere har vi valgt Torben Nielsen fra Holbæk. Han er 28 år og har en solid og alsidig uddannelse fra sygehusvæsenet i Vestsjællands Amt.

Også leder af dagcentret er ansat. Til denne post er udpeget Flemming Glymov fra Viby Sj. Han er 32 år. Han er oprindelig uddannet som plejehjemsassistent, men har i nogle år været leder af et stort dagcenter i København, og han har således de bedste forudsætninger for sit job.

De øvrige stillinger har været slået op, og de mange hundrede ansøgninger gennemgås nu med henblik på ansættelse i løbet af »indkøringsperioden«.

Endnu inden første etape af Bernadottegården er taget i brug, er bestyrelsen begyndt at diskutere, hvordan de indvundne erfaringer kan være med til at gøre anden etape endnu bedre - om muligt.

Med venlig hilsen

Jacob Jensen

Fabianhus, Esrum, 3230 Græsted
Telf. (03) 29.03 16 eller 29 01 49

Tre nye i bestyrelsen

Kammeraternes Hjælpefonds bestyrelse optog på sit sidste møde tre nye medlemmer. Vi præsenterer dem her for vore læsere.

Var barn i Theresienstadt

Skræddermester Poul Brandt var kun 8 år da han måtte følge sin far på den tunge rejse fra København til Theresienstadt



Poul Brandt

Først vil jeg gerne takke for den ære, det er for mig at blive bestyrelsesmedlem i Kammeraternes Hjælpefond, som jeg anser for at være en uundværlig ting i dag for tidligere KZ-fanger. 4. maj i mindelunden er en smuk højtidelighed, som ellers ikke ville være røgtet i samme ånd som Kammeraternes Hjælpefond gør det.

Ved sådanne højtideligheder går tanken uvægerligt tilbage til den tid, da jeg selv som otte-årig oplevede krigens grusomheder i Theresienstadt. Selv om min far prøvede at danne et andet billede end det virkelige for mig, oplevede jeg dog nazismens grusomheder. Trods det, at jeg kun var barn husker jeg mange detaljer fra KZ-lejren.

Det, jeg oplevede i Theresienstadt, fik mig til at glemme ting fra før den tid. Min far forsøgte meget hårdt at minde mig om, hvordan min mor så ud. Hvis ikke min far skulle overleve KZ-opholdet, skulle jeg genkende og finde min mor, som på det tidspunkt nåede at flygte til Sverige.

Jeg mener, det er en pligt for de overlevende at mindes de faldne og bortgæede på behørig vis, således som Kammeraternes Hjælpefond gør det

Selv dem der overlevede KZ-lejrene, har behov for en opmuntring. Feriehjemmet på Kegnæs ved Flensborg fjord er en af de store glæder, Kammeraternes Hjælpefond har at give og gør mange familier glade med for en stund. Jeg glæder mig meget til at arbejde med de opgaver, Kammeraternes Hjælpefond vil pålægge mig.

Med kammeratlig hilsen

Poul Brandt

Politimanden

der blev skolelærer

Overlærer Preben Feddersen gjorde tjeneste ved politiet, da han i januar 1944 blev taget af Gestapo. Han gjorde turen over tysk tugthus og koncentrationslejr tilbage til Danmark



Preben Feddersen

I foråret ringede oberst Kjeldsen og spurgte, om jeg ville have noget imod, at han foreslog mig til bestyrelsesmedlem i Kammeraternes Hjælpefond. Sjældent har jeg været så glad for en opfordring, for jeg er jo selv »barn« af KH, der efter befrielsen hjalp mig økonomisk til læreruddannelsen.

I sommeren 1943 måtte jeg af illegale årsager forlade en stilling som bankassistent i Assens. Jeg blev »puttet« ind i politiet med tjeneste i Helsingør ved Kystpolitiet udelukkende med

dagtjeneste på personelkontoret, så aften og nat var fri til »andet arbejde«. Ankomsten til Helsingør var omkring de tragiske dage omkring 1. oktober 1943, hvor nætterne på sundet kostede ofre.

Allerede i december kom den første modstandsmand fra Assens til Sverige via den illegale transporttjeneste over Øresund, hvori størsteparten af kystpolitiet var virksomme. Det var hektiske nætter, ofte flere transporter på en nat, nogle med vor organisation »Helsingør Syklub« kaldet, andre med godsvogne.

Sidst i januar gik det galt. En af mine venner kriminalass. Thormod Larsen blev skudt ned på stranden, vi fik ham reddet væk og skjult. Men to dage efter blev jeg arresteret af Gestapo og måtte til mange forhør på Wisborg med indlagt ophold i mørkecelle i Horserød. Opholdet i Horserød varede til 30. juni, hvor vi under dramatiske former blev ført ind til Shellhuset. Med i transporten var to af mine kolleger fra kystpolitiet, Akselbo, Feilberg, Matzen, Gottlieb Hansen og endnu et par stykker. Vi var overbevist om, at en henrettelse måtte blive resultatet.

Om natten udbrød imidlertid den store generalstrejke, og besættelsesmagten standsede midlertidig henrettel-

serne. Vi kørte om morgenen den 1. juli ud til Vestre Fængsel, hvor Steen Hansen kom ombord i salatfadet, og så gik turen mod Gedser, videre fra Warnemünde til Dreibergeren tugthuset, hvorfra vi den 6. oktober førtes til Güstrow og en måned senere til Sachsenhausen KZ- lejren. Den 9. april 1945 blev det internerede danske politi ført til Frøslev. Om morgenen denne dag var vi en 7- 8 fanger, der stillede os op i rækken af danske betjente på trods af, at vores fangeskilt var af en anden art end betjentenes. Det gik godt, idet en dansk betjent blev sat til at råbe numrene op for transportofficeren, og han nævnedes naturligvis intet om, at det var nogle »forkerte« fanger.

Modtagelsen i Kruså om aftenen den 9. april vil jeg aldrig glemme. Den 22. april blev betjentene kaldt frem i Frøslev efter de samme transportlister, og vi måtte naturligvis følge trop, vi var jo kommet »for tidligt« hjem. Men vi turde ikke tage en kontrol i Københavns Frihavn ved transporten til Sverige, og derfor måtte vi springe fra togtransporten gennem Danmark. Jeg sprang først ved Fredericia, fik kontakt med modstandsbevægelsen her og blev gemt hos godsejer Mylius Benzon på Fænø i 8 dage, hvorefter jeg kom til at hedde Søren Andersen, medhjælper, boende Sjællandsgade 106, Fredericia. Med papirer herpå forlod jeg Fænø og søgte til Turup på Vestfyn, hvor jeg ville opholde mig et par dage hos en ven, indtil jeg havde fået kontakt med Helsingør.

Kapitulationen den 5. maj oplevede jeg her, hvorpå jeg straks meldte mig til tjeneste på nærmeste politistation, som var i Assens. Tre dage senere rejste jeg hjem til København, hvor mine forældre boede.

Midt i maj optog kystpolitiet sit arbejde, men jeg blev udlånt til kriminalpolitiet, hos hvem jeg kom til at gøre tjeneste, indtil sagerne fra besættelsestiden var overstået. Herunder fik jeg den store oplevelse at møde de Gestapofolk, der havde forhørt mig i sin tid, endda på samme kontor og

ved samme skrivebord - nu var rollerne blot byttet om.

Det havde været en vidunderlig tid i kriminalpolitiets tjeneste, men skulle jeg fortsætte, måtte jeg først ud som patruljebetjent, og det var ikke lige min smag, og bentøjet var vel heller ikke lige til det mere.

Derfor begyndte jeg at læse til lærer, idet jeg herigennem mente at kunne

forene meget af det, jeg hidtil havde erhvervet mig af oplevelser og erfaring gennem mange år som spejderfører, som modstandsmand, som fange og sidst og ikke mindst som fungerende kriminalmand.

Denne uddannelse havde jeg ikke kunnet gennemføre økonomisk uden Kammeraternes Hjælpefond.

MED VENLIG HILSEN

Preben Feddersen

Far og farfar udvist af Tyskland

Sparekassedirektør Einer Hauberg levede stærkt med i den nationale rejstning i Sønderjylland efter nazismens magtovertagelse i Tyskland. Han fik klø af nazisterne i Bovrup, og havnede senere i Neuengamme.



Einer Hauberg

Som sønderjyde vil jeg begynde med fremmedherredømmet. Min far blev under Køller- politiken udvist af Tyskland som uønsket person, det samme gjaldt min farfar. Derfor er jeg og mine søskende opdraget til at se med mistro og skepsis på, hvad tyskerne foretog sig politisk.

Jeg rejste hjem igen til Sønderjylland i 1924. Da Hitler- tiden indtrådte, opstod Det Unge Grænseværn (i 1933), det blev jeg medlem af, som langt den overvejende del af den sønderjyske ungdom blev det.

Jeg tror, at mange af os her i Sønderjylland, som var heldige at få forbindelse med modstandsbevægelsen, har taget det som en selvfølgelig fortsættelse af D.U.G.s arbejde. En af mine gode venner - Ernst Christensen, Asserballe - var medstifter af D.U.G. sammen med Peter Marcussen m.fl., ja Ernst Christensen er noget ældre end jeg, men han var en mand, som havde sine meningers mod, og vi unge så op til ham.

De første klø jeg fik af nazisterne, fik jeg i Bovrup - det kom sig sådan: Vi var 4 unge i Stenderup- Vester- Sottrup, som havde hørt, at der var Fritz Clausen- møde i kroen i Bovrup.

Det var de danske nazister som holdt dette, og da frø af ugræs var føget over hegnet, skulle vi ud og se, om der kom nogen demonstration mod mødet igang. Det gjorde der ikke, men vi fik ihvertilfald klø - bagateller ved siden af det, jeg senere fik.

I 1943 - eller først i 1944 fik jeg en duplikator tilsendt, som jeg senere erfarede, var sendt af Dansk Samling, - jeg var blevet spurgt, om jeg kendte til at behandle sådan et apparat, og da havde jeg svaret, at det gjorde jeg, men jeg anede ikke noget om, hvorfor jeg var blevet spurgt, men duplikatoren kom altså. Et par dage efter fik jeg stencil samt papir tilsendt.

Da jeg læste det første illegale blad, jeg dupligerede, blev jeg både glad og urolig - glad, fordi de (jeg ved nemlig ikke hvem) havde tiltro og tillid til mig - urolig - fordi man vidste jo nok, hvad det kunne indebære.

Nå, men jeg gik glad igang med fremstilling af bladene, og afleverede dem til Anne Petersen, Holballe, som jeg havde fået muntlig ordre til.

Det var forresten pudsigt, for ca. 3-4 dage efter, at jeg havde fremstillet et blad, fik jeg gerne et eller flere eksemplarer tilsendt pr. post, så de må ikke have anet, hvor bladene blev fremstillet.

Så var jeg heldig igen, nemlig at få forbindelse med folk, som havde med oprettelse af modstandsgrupper at gøre. Her fik jeg at vide, at man ikke måtte have både med våben og andre illegale virksomheder at gøre, så derfor droppede jeg min stilling som bogtrykker til fordel for anden modstand. Stillingen som bogtrykker blev nu overdraget til lærer Johs. Fink.

Jeg blev arresteret af Gestapo den 27-10-1944 - sad tre uger i forhørsarrest i Åbenrå - kom derefter til Frøslev indtil den 12-1-1945. Om morgenen denne dato var jeg tidligt (ved 4-tiden) gået på arbejde i køkkenet, men inden jeg kom derover, var jeg klar over, at noget var i gære. Dette fik jeg bekræftet, for en af betjentene fortalte med det samme, jeg kom ind, at i dag gik der transport afsted til Tyskland - senere blev jeg afhentet af en løjfer. Så var billetten taget til en af de dårligste rejser, et menneske kan tage på. Oplevelserne dernede er der mange af jer - mine kammerater - som kan skrive mere om end jeg. Turen derned gik over Neuengamme - Dessauer - Ufer - Bullenhuserdam - Neuengamme - Møgelkærlejren - Sverige - og her hjem til Tandslet den 17-5-1945.

Mange hilsener
Einer Hauberg
Fange nr. 69103

HAR DE GLEMT AT BETALE ?

**Kammeraternes Hjæl-
pefond
udsendte 1. april giro-
kort
til medlemmer og
abonnenter.**

**Det årlige beløb er
30 kr., der går ubeskå-
ret til fondens arbejde
og
til udsendelse af PIG-
TRÅD.**

**Tak til dem, som har
som har betalt
og en ekstra tak til
de mange, der sendte
større beløb**

**Men en trediedel har
endnu
ikke fået betalt.
Er girokortet bort-
kommet,
da send en check eller
udfyld et nyt girokort**

**ADRESSEN ER
Kammeraternes Hjæl-
pefond
Bengtavej 6
2900 Hellerup
Giro no. 1000 780**

50 år

En af Sammenslutningens mest energiske og afholdte bestyrelsesmedlemmer, landskasserer gennem flere år, Bernth Johanneson fyldte d. 27. juli 50 år.

Bernth var kun en ren dreng, da han kom ind i modstandsbevægelsen. Hans tidlige interesse og indsigt i politik fik han fra sit hjem hos sin dejlige, stoute familie, hvor man trods 5 børn, tog levende del i det der skete omkring dem. Trods sin ungdom skabte Bernth tidligt i sin gruppe stor respekt om sin person, men også han blev offer for stikkere og blev anholdt i foråret 1944.

Efter nogle måneders ophold i enecelle i Vestre Fængsel, blev han ført til Frøslevlejren for senere at blive sendt til forskellige KZ- lejre i Tyskland, hvor han sad til De hvide busser bragte ham til Sverige i april dagene 1945. Der skulle detsvære ikke gå mange måneder, før det viste sig, at han var blevet et af ofrene for KZ- opholdet. Alvorligt syg lå han længe på hospitalet, men først efter et langvarigt ophold på det norske rekreationshjem vendte Bernth forholdsvis rask hjem i 1948.

Men Bernth lod sig ikke slå ud af sin alvorlige sygdomsperiode, men gik straks igang med en seminarieuddannelse, hvorfra han udsprang som lærer i det danske sprog 3 år efter. I 1950 fik han chancen i sit nuværende firma, De Danske Kulkompagnier, hvor han ved flid og dygtighed har tilkæmpet sig den stilling som regnskabsfører, han i dag besidder. Trods sit meget krævende arbejde i det daglige har Bernth gennem flere år lagt et stort arbejde i Sammenslutningen, samtidig med at han har flere andre tidskrævende tillidsposter i de forskellige fangeforeninger og fonds. For os, der gennem flere år har arbejdet sammen med Bernth Johanneson, kan jeg udtrykke mine kammeraters og min store beundring for den hurtige opfattelsesevne og store retlinethed, der præger Bernth i alt hvad han foretager sig, og jeg tror, mange

sammen med mig vil lykønske ham på det hjerteligste på hans runde dag og håbe, vi endnu i mange år må få glæde af hans kvikke hoved og gode kammeratskab.

Solveig Skjøtt.

Runde dage

JULI

Bernt Johannesson, Kongshvilevej 20
2800 Lyngby, Neuengamme 68.405,
50 år 27-7. Kasserer i Fangesammens-
lutningen

AUGUST

E.J.Jensen, »Fabianhus« 3240 Esum
Neuengamme 68.406, 60 år 3-8. Kas-
serer i Neuengamme foreningen
L.L.Lauritzen, Sønderport, 6270 Tøn-
der, Neuengamme, 78.148, 70 år 6-8,
Gennem mange år leder af eget rejse-
bureau.

Svend Iversen, Rønvej 5, 2600 Glo-
strup, Neuengamme, 65 år 19-8

Hans Leo Brændstrup, Toftøbo 20,
3500 Værløse, Neuengamme, 78.151,
60 år 29-8.

SEPTEMBER

B.Høgh, Stilledal 35, 2720 Vanløse.
Neuengamme, 69.200, 70 år 11-9

Svend Roland Andersson, Valby
Langgade 86b, 2500 Valby, Neu-
engamme, 60 år 13-9.

K.Wadsbach Petersen, Guldbergsha-
ve 29, 2200 København N, Neu-
engamme 79.671, 60 år 16-9.

Foreningen af tidl. Stutthoffanger

JULI

Henry Bangsholt, Høje Gladsaxe 65,
8, 2860 Søborg, 75 år 31-7.

AUGUST

Osvald Jensen, Frederiksborgvej 165 1,
2400 København NV. 65 år 3-8

Børge Mide Kristensen, Forckham-
mervej 33,2, 1920 Kbh.V. 60 år 18-8

SEPTEMBER

Fritz Maas, Ahornvej 4, 6000 Kol-
ding, 60 år 9-9.

NOVEMBER

Børge Lorentzen, Elmegade 24,4,
2200 København N, 70 år 24-11.

DECEMBER

Carl Nielsen, Mørdrupvej 105, 3060
Espergærde, 70 år 9-12.

Olaf Redder, Gustav Holmsvej 22,
9000 Ålborg, 65 år 18-12

Hannover-Stöcken - Gruppen

Knud Madsen, 54.585, Søndergade
28, 8700 Horsens, 60 år 5-9.

Dachau-klubber

Frithiof Werner Hansen, Kærparken
35, 2800 Lyngby, 142.584, 60 år 2-9.

Sachsenhausen-foreningen

Aage Hartmann Nielsen, Nyborggade
30, 3. 2100 Kbh. Ø, 75.144 21-1 44, 75
år 11-8

Anders Grumløse, H. Ibsensvej 28, 1813
København V. 115.361 - 7/11/44, 75 år
19/9. Neuengamme 79.671.

Gestapofangerne

Erling Bundgård Pedersen, Filippavej 19,
Højbjerg, 60 år 25/7.

Eskild Hansen, Fredensvej 42, Fakse La-
deplads, 65 år 29/7.

August

Carl E.Balleby, Storetorv 5, Thisted, 7700,
70 år 10/8

Jespersen, 8900 Randers, 80 år 18/8.

Carl Orla Hansen, Frederiksbundvej 99,1.,
2400 København N.V. 70 år 24/8.

September

Ester Randers, Æbeløgade 24
1. 2100 København Ø. 70 år
1/9.

Sv.Roland Andersson,
2500 Valby, 60 år 13/9.

Margrethe Holm, Frimester-
vej 25 3. 2400 København
N.V.70 år 14/9.



Protester mod landsretten

Flensborg 18-2. Flensborgs landsrets beslutning om ikke at indlede retssag for meddelagtighed i mord mod den tidligere SS-Obersturmbannführer og leder af sikkerhedspolitiet i Belgien og Nordfrankrig, Ernst Ehlers, støder på bitter protest. Sammenslutningen af naziforfuldte (VVN) skriver i en pressemeddelelse, at denne afgørelse er en hån mod samtlige ofre af det nazistiske voldsregime og Hitler-Tysklands okkupationspolitik.

Den nu 67-årige Ehlers, der efter krigen og indtil 1962 var dommer ved forvaltningsretten i Slesvig, beskyldes for under anden verdenskrig at være ansvarlig for deportation af 26.000 jøder til koncentrationslejren i Auschwitz.

Landsretten har begrundet sin afgørelse med, at Ehlers udsagn om, at referenten for jødespørgsmål i rigs-sikkerhedshovedkontoret, Eichmann, på overbevisende måde skal have fortalt ham, at jøderne kun skulle sendes til en arbejdslejr, hvilket af krigsøkonomiske grunde var nødvendigt, ikke kan modbevise. Retten mener altså, at man må gå ud fra, at Ehlers på trods af sin høje stilling ikke var klar over hvilken frygtelig skæbne de 26.000 deporterede jøder gik i møde.

Når landsretten i Flensborg forklarer, at der ikke findes direkte beviser for beskyldningerne mod Ehlers, da ingen vidner kan bekræfte dem, så viser det kun med hvilken grundighed ofrene er blevet udryddet. Når landsretten insinuerer, at en Obersturmbannführer og leder af sikkerhedstjenesten i 1942-43 ikke var vidende om, at deportation af jøder til Auschwitz var lig den sikre død, er det et udueligt forsøg på at rensvaske SS og sikkerhedstjenesten under Hitler styret, skriver, VVN.

Gestapofangernes Sjællands afd.

Festaften

I anledning af Bernadottegårdens indvielse i Roskilde d. 29. august d. å. afholder foreningen en festaften, hvor medlemmer af det Svenske Bernadotte-detachment, der i 1945 hentede norske og danske KZ-fanger hjem fra Tyskland, vil deltage.

Festen afholdes i den smukke og hyggelige Bellahøj Restaurant, Bellahøjvej 20, København, lørdag d. 28. august d.å. kl. 18.00

Der serveres:

- 1 velkomstdrink
- 1 forret m/1 glas cherry
- 1 hovedret m/½ fl. rød- eller hvidvin
- Dessert m/1 glas portvin
- Mocca

Når vi derefter, forhåbentlig veloplagte og i god stemning som sædvanlig, rejser os fra bordet, danses der til »levende musik«. Der bliver fin underholdning og flere overraskelser. Også denne gang vil vi ligge fuldstændig vandret for at gøre festen så hyggelig og festlig som mulig.

Pris alt iberegnet pr. deltager kr. 79.00

Foreningen giver det nødvendige tilskud, for at så mange som muligt kan deltage.

TILMELDING: Senest d. 19. august til Solveig Skjøtt GE. 7187 eller Henrich Winter, 74 03 22

Kammerater fra andre fangeforeninger er meget velkomne

Men - SKYND JER - med tilmeldingen, så VI undgår stres.

MED VENLIG HILSEN, PÅ BESTYRELSENS VEGNE
Solveig Skjøtt

FANGESTÆVNET

1976

Årets fangestævne blev afholdt på Kobæk feriecenter i solskinsbyen Skælskør. Det blev en formidabel succes.

Under mottoet: »Spred solskin og smil« indledtes stævnet fredag den 21. juni i øsende regn; men hvad gjorde det, det lagde vi slet ikke mærke til, efter at vi i receptionen blev

modtaget af stævnets leder, en veloplagt Solveig Skjøtt, som anviste os vore dejlige, velindrettede værelser, der samtidig havde en skøn udsigt til vandet. Skælskør Marinegarde, iført flotte, hvide uniformer kom og tog os med storm, og glædede os med deres festlige musik. I den efterfølgende middag, deltog flere af Skælskørs

modstandsfolk.

Solveig Skjøtt bød på festudvalgets vegne velkommen, og hun var især glad for at se de kammerater, der var kommet langvejs fra, og for at se de mange nye, der her var med for første gang. Formanden for Sømmenslutningen, Oskar Verner bød også velkommen, og udtrykte sin glæde over, at der trods den tidnød, vi havde været i, på grund af den beklageligt aflyste norgestur, alligevel var mødt så mange op her til fangestævnet i Kobæk.

Senere var der kammeratlig samvær i den hyggelige opholdsstue, og i aftenens løb fremførtes en meget flot opvisning af 24 lokale folkedansere i smukke, særprægede dragter. Lørdag morgen kl. 9.45 blev hele selskabet afhentet af en bus, som kørte til kirkegården i Skælskør, hvor en af byens store modstandsmænd, overlærer Aage Bruhn Hansen tog imod, og fortalte meget udførligt om Carl de Neergaard og sønnen Bruno de Neergaard, som begge ligger begravet her. Ved deres grave nedlagde Oskar Verner en krans. Over den unge, aldrig fundne, Neuengammefange, Poul Nielsen, var der rejst en mindesten, og her nedlagde Solveig Skjøtt en krans.

Her fandt et bevæget møde sted, mellem hende og Poul Nielsens moder, broder og svigerinde. De var kommet til stede, og dybt grebne, overværede de den smukke mindehøjtidlighed. På Skælskør skole nedlagde Hans Ståub en krans for de faldne modstandsfolk, der i sin tid havde gået i skole her. Alle de ovennævnte steder var foreningens fane og Frihedsfanen repræsenteret ved foreningens to fanevagter. Derpå kørte man ud i den dejlige omegn til de smukke Basnæsskove, hvor en tidligere modstandsmænd og fangekammerat, godsforvalter Gert Blædel tog imod os. Stor var gensynsglæden mellem Gert Blædel, Bernt Johanneson og Solveig Skjøtt, idet de alle tre havde været på den samme fangetransport fra Vestre Fængsel til Frøslevlejren i 1944. Gert Blædel viste os nedkastningspladsen, og sammen med Aage Bruhn

Hansen fortalte han indgående om faldskærmsfolkene og de mange containers, der var blevet nedkastet her under krigen. Kl. 18 var der dækket op til en meget festlig middag, hvor overlærer Aage Bruhn Hansen og frue **var inviteret som stævnets æresgæster.** Flere kammerater og modstandsfolk fra Skælskøregnen deltog i midt dagen, og stemningen var høj hos de festklædte deltagere, for smukkere omgivelser for en festmiddag skal man lede længe efter. Til akkompagnement fra »Starlight«-duo frydede alle sig over at sidde og se den smukke solnedgang i det spejlblanke hav med de mange fiskekuttere og sejlere i horisonten.

En meget oplagt Oskar Verner holdt festtalen og påpegede bl.a. hvor vigtigt det var for os alle, at holde sammen om disse årlige fangestævner, samt at holde de idealer, vi sammen **havde arbejdet for under besættelsen, højt i hævd og aldrig glemme dem.**

Et af aftenens højdepunkter blev »Meyer«, som trods »mor's« KRITISKE ØJNE FRA DET »hinsides« alligevel med kittel, alpehue og fejekost, turde holde talen for damerne. Hvem andre end vores allesammens »Lille Børge« kunne mon have gjort det? Han høstede et berettiget bifald for sin indsats. En festlig sang havde han også lavet, og damerne blev hyldet efter alle kunstens regler. Solveig Skjøtt takkede på damernes vegne ved at udbringe mændenes skål og udtalte, at hun var glad for, at kvindeåret nu omsider var omme, så man kunne få normale tilstande igen, for uden mændene ville det være dødeligt her på jorden. Ih, hvor vi gav hende ret.

Senere gik dansen livligt til det ualmindelig gode orkestres festlige musik til langt ud på natten, og da natmaden var indtaget, og de fleste var gået til ro, sad vi sidste 10-12 natteravne tilbage og så solen langsomt stige op i horisonten, og da syntes vi, at det liv, vi faktisk har fået **foræret** to gange, var dejligere end nogen sinde.

Søndag morgen startede også i det skønneste solskinsvejr. Det store kol-

de bord afsluttede stævnet, som alle var enige om havde været over al forventning, og det flinke personale, der havde sørget så godt for os alle i de tre dage, blev kaldt sammen og fik en berettiget tak af Helge Brinch Nielsen, hvorefter samtlige kammerater applauderede.

Fællesrejse til lejrene ved Emskanal

Landsforeningen af kz-fanger fra Neuengamme arrangerer også i år i **dagene lørdag den 18. september og søndag den 19. september en fællesrejse til de tidligere koncentrationslejre Dalum og Versen ved Meppen samt koncentrationslejren Esterwegen, hvor der holdes mindnehøjtideligheder og nedlægges kranser. Rejsen afsluttes med en højtidelighed ved monumentet i Neuengamme.**

Rejsen til Meppen

Rejsen til Meppen vil blive organiseret på samme måde, som vi har gjort **de tidligere år. Landsforeningen regner med, at flere af vore medlemmer kører i egen bil til Meppen.** Er der ledige pladser i vognene, vil vi søge at skaffe passagerer til de ledige pladser. Rejsen foregår på delebasis. Deltagerne betaler hver sin part af benzin- og eventuelle færgeudgifter. Hotelophold og forplejning for egen regning. Der vil også i år blive et tilskud til rejseudgifterne fra tipsmidlerne. **Men desværre ikke nok til at dække de fulde rejseudgifter.** Disse penge vil blive fordelt ligeligt mellem deltagerne.

Landsforeningen af kz-fanger fra Neuengamme opfordrer sine **medlemmer og pårørende til at slutte op** om denne pilgrimsfærd. Det har stor betydning, at vi hvert år viser flaget i de tidligere koncentrationslejre. Det gør et dybt indtryk på den lokale befolkning, som efterhånden kender os og ved hvorfor vi kommer hertil.

Program for turen

Lørdag den 18. september 1976 kl. 10.00 mødes vi på Banegårdspladsen

Oskar Verner afsluttede derefter Fangestævnet 1976, og de mange deltagere havde meget svært ved at sige farvel til hinanden, og gav samstemmende udtryk for, at næste års stævne skulle afholdes igen på Kobæk-øbetret. Alle var enige om, at succesen havde været 100%.

Cai Caspersen

i Meppen. Herfra køres samlet til Dalum, hvor der nedlægges en krans på **kz-kirkegården. Fra Dalum køres til Versen.** Her besigtiges lejren, der ligger omtrent som i krigens tid. Lejren er i dag fængsel for kriminelle fanger. Herfra fortsættes til kz-gravene, hvor der nedlægges en krans. Fra Versen fortsættes til Esterwegen, hvor der holdes en højtidelighed på den store kz-kirkegård. Efter højtideligheden i Esterwegen fortsættes mod Hamburg.

Søndag den 19. september 1976 kl.

11.00 samles vi ved monumentet i Neuengamme. Her afholdes en højtidelighed og nedlægges kranser og blomster. Derefter kammeratlig samvær med vore tyske kammerater.

Tilmelding til:

Alex Th. Binnebalde, Bakken 10, Nors 7700 Thisted. Telf. (07) 98 11 95.

Mogens Petersen, Fæbyvej 139, Fæby. 4760 Vordingborg. Telf. (03) 78 54 47

Hans Bøilund Sørensen, Skovparken 7, 6000 Kolding. Telf. (05) 52 96 11.

Flyveblade

I 14 dage i maj måned vistes på Åbenrå Museum en samling flyveblade fra besættelsestiden. Det var fhv. kriminaloverbetjent Folmer Kværndrup, Åbenrå, der havde stillet sin samling til disposition for museet. Den er på flere hundrede forskellige blade. Gestapo beslaglagde en del i sommeren 1944, men meget blev i behold.

Jubilæumsrejse til Norge

Frihedskampens Veteraner arrangerer en jubilæumsrejse 20-24. september.

Turen foregår med DFDS' M/S »Prinsesse Margrethe«. Man besøger en del af de kendte steder, der er så attraktive for de danske gæster. Der bliver sammenkomst med medlemmer af »Linge-Klubben«, man ser filmen om »Det tunge vand«. Der arrangeres besøg på tungtvandsfabrikken i Rjukan, hvor der bliver rundvisning af nogle af sabotørerne »fra den gang« med kaptajn Haukelied i spidsen.

Prisen bliver 785,00 kr. pr. deltager. Alt indbefattet undtagen drikkevarer. Indmeldelse sker til foreningens sekretær fru. Allis Rasmussen, Bjørnsonsvej 83, 1, 2500 Valby

SS-major idømt fængsel på livstid

TRIESTE. 6/5 EN TIDLIGERE MAJOR I EN NAZITYSK SS-gruppe, der nu arbejder i en ølrestaurant i München er in absentia idømt fængsel på livstid af en ret i den italienske by Trieste.

Dommen over den 63-årige Joseph Oberhausen falder for andel i mord på flere hundrede jøder, østeuropæere og modstandsfolk under den anden verdenskrig i den italienske koncentrations- og udryddelseslejr, San Sabba.

Mere end 100 vidner har under retsagen fortalt, hvordan hundrevis af fanger i sommeren 1944 blev henrettet og brændt i ovne, der var installeret i et tidligere ris-lager.



Lundberg fik et tilbud

København. Den berømte danske idrætsmand Knud Lundberg- håndbold som speciale, fortæller i Aktuelt, hvorledes han under en håndboldsturnering blev stillet over for et uskrømtet tilbud fra nazistisk side om at blive medhjælper inden for Himmlers avlscentral for fremme af den nordiske type inden for det tyske rige. Aktionen gik som bekendt under dæknævnet »Lebensborn« og den enkle fremgangsmåde var, at man under tilsyneladende former sørgede for, at blonde, høje, tyske piger blev parret med tilsvarende mænd. Ægteskab var der ikke tale om, for afkommet var »førerens« børn.

Rigssportsføreren tilbød mig at blive i Det Tredie Rige og studere videre. Jeg ville gratis få stillet en ny bil og en komfortabel bolig til rådighed. Til gengæld skulle jeg hver dag have udleveret en stor, lyshåret tysk pige. En ny pige hver dag. Jeg afslog.

USA og Danmark under 2. verdenskrig

Den amerikanske ambassadør i Danmark, John Gunther Dean åbnede mandag den 28. juni i Frihedsmuseet en udstilling, der holdes åben til 25. juli.

Den er arrangeret i anledning af 200-året for USA's uafhængighed.

I sin åbningstale omtalte ambassadøren de tusinder af danske søfolk, der sejlede under amerikansk flag under krigen og samarbejdet på Grønland. Der blev endvidere talt af deparementschef, tidligere landsfoged på Grønland, Eske Brun og af Jørgen H. Barfod.

Emnet for udstillingen var særdeles godt, men man undres over udstillingens ringe omfang.



F-k. Den amerikanske ambassadør John Gunther

FORENINGERNE

SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE FANGER FRA FRIHEDSKAMPEN 1940-45

Fmd.: Oskar Verner, Murergade 10, 2200 Kbh. N (01) 35 50 12
 Næstfmd.: H. Grome Tårnby Torv 24, 2770 Kastrup (01) 50 33 86
 Sekr.: P. Nielsen, Bjernede vej 40a, 2700 Brønshøj, (01) 74 26 35
 Kass.: Bengt Johannesson, Kongshvilevej 20, 2800 Lyngby, giro 5 11 79 17
 Bestyrelse: H. Davidsen, Rasmus Bonde Larsen, Frode Toft, Arnold Jensen, S. Juelsgård Larsen, Axel Lauritzen, Lillian Olsen, E. Beermann og Poul Brandt.
 Sydjysk afd.: Ursula Madsen, Carstensens alle 16, 6700 Esbjerg, (05) 12 27 26

BUCHENWALD-KLUBBEN

Fmd.: S. Juelsgård Larsen, Boeslundvej 1, 2700 Brønshøj, (01) 71 72 72
 Sekr.: H. Andersen, N, Onsgårdsvej 17, 2900 Hellerup, (01) HE 1891
 Kass.: Johs. Damgård, Herninggade 1, 2100 København Ø, (01) ØB 6572u
 Århus: Håhon Thomsen, Søndervangen 20, 8260 Viby J., (06) 14 53 95
 Ålborg.: G. Hansen, Sønderbro 15, 9000 Ålborg, (08) 12 73 63

DACHAU-KLUBBEN

Fmd.: Erik Beermann Toldbodgade 61, 1253 København K., (01) 14 04 31
 Næstfmd.: Poul Nielsen, Bjernedevej 40a, 2700 Brønshøj, (01) 74 26 35
 Kass.: Agner Vennike, Præstelængen 19, 2400 København NV. (01) 10 72 60, giro 58 718
 Sekr.: Hans Erik Christensen, Haregade 20, 1320 København K., (01) 14 91 95

LANDSFORENINGEN GESTAPOFANGERNE

Fmd.: Ove Lembcke, Brødregade 19, Randers, (06) 42 51 30
 Næstfmd.: Axel Lauritzen, Lundtofteparken 42, 2800 Lyngby, (01) 88 12 42
 Kass.: Henrich Winter, Slotsherrensvej 53, 2720 Vanløse, (01) 74 03 22

Århus afd.: Tonny Johansen, Trillegård-vej 30, 8210 Århus, V.,

Randers afd.: O. Lembcke, Brødregade 19, 8900 Randers, (06) 42 51 30

Sjællands afd.: Solveig Skjøtt, Ibstrupvej 25, 2820 Gentofte, GE 7187

LANDSFORENINGEN ERHVERVSHÆMMEDE FRA FRIHEDSKAMPEN

Fmd.: Oskar Verner, Murergade 10, 2200 København N. (01) 35 50 12
 Næstfmd.: Alfr. Bertelsen, Fuglebakkevej 130, 8210 Århus V., (06) 16 63 18
 Kass.: Anna Strunge, Musvågevej 20, 8210 Århus, V (06) 16 98 12

Skr.: Tage Revsgård Andersen, Bogholder alle' 77, 2720 Vanløse, (01) 71 02 48
 Kbhv. afd.: Kontor: Hulgårdsvej 110, 2400 København NV, (01) 19 67 91

Fdm.: R. Bonde Larsen, Marievej 7, 2740 Skovlunde, (02) 94 99 04

Esbjerg afd.: H. Thomassen, Torvegade 159, 6700 Esbjerg, (05) 12 87 83

Odense afd.: Richard Andersen, Giersingvænget 24, 5000 Odense, (09) 14 38 27

Sydfyns afd.: Louis Artell 5892 Gudbjerg Sydfyn, (09) 25 15 43

Nordsj. afd.: Ove Laursen, Dyssekilde, Ganløse, 2760 Måløv, (03) 18 30 46

Ålborg afd. Johs. Poulsen, Lektorvej 31, 9000 Ålborg, (08) 12 40 87

Århus afd.: Alfr. Berthelsen, Fuglebakkevej 130, 8210 Århus V, (06) 16 63 18

NEUENGAMME-FORENINGEN

Fmd.: Holger Grome, Tårnby Torv 24, 2770 Kastrup, (01) 50 33 86

Næstfmd.: Mogens Petersen, Fæbyvej 139, Fæby, 4760 Vordingborg, (03) 78 54 47

Kass.: Hans Erik Christiansen Haregade 20, 1320 København K, (01) 14 91 95

Skr.: Niels Otto Køster, Offenbachsvej 27, 2450 København SV, (01) 17 24 97

Medlemskort og arkiv.: Alex Binnebalde, Bakken 10, Nors, 7700 Thisted, (07) 98 11 95

HORSERØD

Fmd.: Heinrich Davidsen, Kastrupvej 90, 2300 København S, (01) 55 34 99

SACHSENHAUSEN-FORENINGEN

Fmd.: Oskar Verner, Murergade 10, 2200 København N, (01) 35 50 12

Skr.: Rasmus Bonde-Larsen, Marievej 7, 2740 Skovlunde, (02) 94 99 04

Kass.: Banke Jung-Jensen, Skalbjergrvej 32, 5000 Odense,

Esbjerg: Peder Holm, Gefionsalle 4, 6700 Esbjerg, (05) 13 02 67

Odense: Evald Lægteskov, Åsumvej 128, 5240 Vollsmose, (09) 14 34 15

STUTTHOF-FORENINGEN

Fmd.: Helge Kierulff, Kidhøj 10, 2880 Bagsværd, (02) 98 11 77

Kass. og sekr. Einer Berthelsen Guldborgvej 2, 2000 København F, (01) FA 8803

THERESIENSTADT-FORENINGEN

Fmd.: Cilla Cohn, Rosenborggade 2, 1130 København K.

HANNOVER-STÖCKEN

Fmd.: Arnold Jensen, Velhustedvej 5, 6933 Kibæk, (09) 19 14 92

Skr.: Chr. Brønnum, Finlandsvej 15, 9800 Hjørring, (08) 92 49 81

Kass.: Axel G. Nielsen, Graven 18, 8700 Horsens, (05) 62 60 00



GAVER

Ønsker De (du) at give en gave til Kammeraternes Hjælpefond, kan man lettest bruge giro 5 30 58, Bengtasvej 6, 2900 Hellerup.

HVORDAN BLIVER MAN ABONNENT?

Ønsker De (du) at blive abonnent på bladet Pigtraad, sker det lettest ved at indbetale 30 kr. (for et år) til giro 1 00 07 80, Bengtasvej 6, 2900 Hellerup.

Tidligere fanger bliver medlemmer af fonden. Andre bliver abonnenter på bladet, men årsbeløbet er det samme.

087AS098 0882
 15 03ASN131SC0
 N3SNVHCC M 550