



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Modstandskampen 1940 - 45

Nr. 1 · Marts 2010

Gestapofanger
Krigssejlere
Modstandsfolk

HORSERØD
FRØSLEV
DACHAU
HANNOVER-STÖCKEN
NEUENGAMME
SACHSENHAUSEN
STUTTHOF
BUCHENWALD
THERESIENSTADT
RAVENSBRÜCK

ERHVERVSHÆMMEDE
FRA FRIHEDSKAMPEN

Modstand - vist nytter det...

Modstandskampen 1940 - 45

Gestapofanger Krigssejlere Modstandsfolk

December 2009

15. årg. nr. 4

Redaktion

Peter Eigenbroth, *Ansv. redaktør*
Østergade 35, Postboks 56, 9690 Fjerritslev,
Tlf. 98 21 22 00 Fax 98 21 24 31
Mail: peter@fjerritslev-tryk.dk

Modstandskampens Bladudvalg

Emmy Reitoft, Lykke Finderup, Peter Eigenbroth.

Indlæg dækker ikke nødvendigvis foreningens eller redaktionens synspunkter. (Eftertryk tilladt mod kildeangivelse)

Abonnement og bladregnskab

Peter Eigenbroth, Østergade 35, Postboks 56, 9690 Fjerritslev,
Tlf. 98 21 22 00 Fax 98 21 24 31

Tryk

Fjerritslev Tryk A/S

Pris

200 kr. Udenlandske abonnenter 250 kr.

Næste nummer

er planlagt til marts 2010. Deadline herfor er 15. februar.

BEGIVENHEDSKALENDER

Modstandskampen 1940-45 vil fremover bringe en kalender for relevante arrangementer. Meddelelse om sådanne bedes sendt til redaktøren.

- 29. marts Frihedsmuseet: Foredrag om flyangrebet på Shellhuset
- 4. april Udsendelse om 9. april sendes i TV på DR2.
- 26. april Frihedsmuseet: Foredrag om Børge og Dora Thing.
- 2. maj Udsendelse om 4. maj sendes i TV på DR2.
- 4. maj Højtidelighed i Mindelunden i Ryvangen Tidl. kirkeminister Torben Rechendorff taler Mindehøjtidelighed i Ansgars Anlæg i Odense kl. 19.00.
- 29. aug. Mindehøjtidelighed i Mindelunden i Ryvangen

Det har desværre ikke været muligt at samle yderligere oplysninger om højtideligheder, specielt omkring 4. og 5. maj. Hold øje med annoncering af programmer i medierne.

Foreningen af Gestapofanger fra Besættelsen

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Kære venner

Ja så er vi kommet til år 2010 og vi indkalder til generalforsamling: onsdag den 24. marts kl.12.00 i BARONENS DAGLIGSTUE, Frederikssundsvej 123, 2700 Brønshøj

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol fra sidste generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Regnskab ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og på valg er: Salle Fischermann
Valg af bestyrelsessuppleant og på valg er: Hanne Poulsen
7. Valg af to revisorer og på valg er: Birthe Schou og John Pedersen
Valg af revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Foreningen giver 3 stk. smørrebrød, en øl og kaffe. I bedes tilmelde jer senest fredag den 19. marts til undertegnede på tlf. 43963518

Med venlig hilsen
Jørn Jensen

Foråret så sagte kommer...

og dermed også
4. maj højtidelig-
heden i Mindelunden

I anledning af 65 året for befrielsen bliver det med udvidet program.

Medvirkende ved højtideligheden er som altid Hjemmeværnets Musikkorps København og N. Zahles kor.

Aftenens taler er tidligere kirkeminister Torben Rechendorff

Højtideligheden starter som altid kl. 19.45

Højtideligheden arrangeres
traditionen tro af
Kammeraternes Hjælpefond

Nye kampe for friheden...

Af pensioneret overvagtimester
Warmi S. Hansen

Under den tunge vinterhimmel i skæret af de mange hundrede lys langs gange og på gravene samledes 800-1.000 mennesker i Mindelunden i Ryvangen for at højtideligholde mindet om besættelsestidens ofre for generationer siden. Afviklingen af mindeaftenen var lagt i hænderne på tidligere kompagnichef i Hjemmeværnet Jørgen A. Leth, som bød velkommen og bad medlemmer af Hjemmeværnet om at lægge blomster og tænde lys på gravene, inden studentersangerne sang "Alle træer står så stille". Derefter talte tidligere overrabbiner Bent Melchior, der sagde de besindige ord:

Traditionelt knytter sammenkomsterne her i Mindelunden sig til mærkedage fra Anden Verdenskrig omkring modstandsbevægelsen og befrielsen. I den sammenhæng er højtideligheden Juleaften af en anden karakter. Det skyldes ikke bare årstiden, der gør, at vi er omringet af mørke og kulde.

Vigtigere er det, at her er højtiden allerede til stede, før vi mødes. Det er Jul, og familier samles – og savnet af de familiemedlemmer, der ikke mere er iblandt os, og som blev ofre for deres uselviske indsats for Danmark, bliver mere markant.

Det gælder på en måde stadigvæk, selvom man kan sige, at mange af dem, der overlevede, i mellemtiden også er kommet til livets afslutning. De har dog kunnet udrette noget af det, som de havde talent til. Vore faldne blev berøvet den chance.

Vi skal huske på, at Julen ikke bare er et spørgsmål om familiekomssammen, om måltid og gaveudveksling. Det er også en kristen højtid med udgangspunkt i den kristne troslære. Det vil derfor måske undre, at det i forhold til dette element er en juleløs, der holder juletale. Det har jeg med glæde sagt ja til i erindring om, at vi under den tyske besættelse så bort fra religiøse forskelle til fordel for en fælles sag.

Som flygtning for Gestapo oplevede jeg, hvordan jeg med min familie først blev holdt skjult i præstegården i Ørslev og siden med ikke mindre end 60 andre i bispegården i Nykøbing Falster. Det faldt både pastor Hans Kildeby og biskop Niels Munk Plum med hustru naturligt at tage hensyn til jødiske leve-regler, uanset at der i den givne situation generelt gjaldt en dispensation fra disse regler. Jeg husker, hvordan biskoppen spurgte min far om bestemmelser omkring den store forsoningsdag, Jom Kippur, på et tidspunkt, hvor han risikerede sit liv for at redde os. Vi blev så at sige reddet på jødiske præmisser. Så skulle det bare mangle an-



Bent Melchior.

det, end at jeg af hele mit hjerte ønsker at vise respekt for kirkens højtid og gratulere med endnu en festdag.

Tillad mig at tage endnu et par minutter af jeres tid, selvom der er grund til at tage hensyn til, at det er koldt i aften. Mindelunden er naturligvis i første række et minde over dem, der døde i kampen for vores frihed. Uden at tage noget fra dem, kunne jeg tænke mig i vores erindring at inkludere alle andre, der vovede livet for den samme sag. I disse år, hvor danske soldater kæmper nye kampe, er vi blevet os bevidst, at også folk, der kommer levende hjem fra fronten, er prægede af de voldsomme oplevelser, som krigen har budt dem. Det gjorde sig i mindst lige så høj grad gældende i modstandskampen, selvom der dengang ikke blev talt om psykologisk hjælp. Så med ønsket om Guds fred med vore døde, så skal der udtales en tak og en højagtelse til både dem, der døde, og til dem, der overlevede. De stod skulder ved skulder i kampen, og ingen kom ud fra den uden mén.

Lad mig så slutte med at udtrykke glæde over, at traditionerne i Mindelunden bliver opretholdt og takke alle, der er mødt op til samværet. I ønskes en rigtig glædelig Jul, og måtte det nye år blive et fredeligere år, der sparer os alle for dræbte og for traumatiske oplevelser.

Efter talen fulgte kransenedlægningen, inden studentersangerne sluttede med at synge "Guds fred med vore døde" og alle sang "Altid frejdig når du går".

Højtideligheden var arrangeret af Frihedskampens Frednings- og Mindefond samt Hjemmeværnet, Storkøbenhavns Distrikt.



Ikke nogen skøn død

I Mindelunden på Aalborg Almenkirkegård afholdes hvert år juleaftensdag en mindehøjtidelighed.

I 2009 var det tidligere sognepræst ved Klosterkirken og Budolfi Kirke i Aalborg, Henning Thrane, der holdt følgende tale:

Der står i en af vore dejligste hjemlandssange – "Slumre sødt i Slesvigs jord", om de faldne i de slesvigske krige: "Skøn var døden, som I fik, ingen skønnere der findes".

Det er vist en sandhed med modifikation. Så skøn var døden nu ikke for vore faldne, døde. Skibet var torpederet med frygtelige følger for mandskabet. Andre stod ved pælene i Ryvangen: Om få sekunder bider kuglerne igenem mig. Andre sultet til mat og ydmyget død i KZ-lejren eller fejlt nedskudt i mørket, under "flugtforsøg".

Ingen skøn død – om sådan findes, hvad den i øvrigt gør.

Alligevel er der sandhed i udtrykket. I alt fald hvis minde og taknemmelighed giver mening overfor dem, der døde i kamp for Danmark, for friheden, for den ganske almindelige, danske hverdag. Det var den de længtes efter, og det er den frie danske dagligdag de døde for – og vandt.

De tabte livet og vandt freden, dem, som vi her er samlet om lige nu – 60-70 år efter. Så mærkeligt længe, så tæt det er på. De faldt sammen med mange, mange andre fra allierede styrker. Herhjemme hyttede de fleste sig, puttede sig og dukkede sig.

Det vil vi ikke mere. Det duer ikke at vente til det er for sent. Om det kan enhver tænke sit – her er ikke stedet til diskussion, men vi KAN ikke lade være at tænke på vore soldater i nerveflænsende kamp flere steder i verden i dag, selv i disse timer. Vi ønsker, at også de skal æres og de RAMTE æres og godtgøres, så vidt overhovedet muligt.



Henning Thrane.

Jeg håber, det ikke lige her og nu vil være forkert at tænke på vore faldne på Balkan, Cypern, Kashmir, Irak og Afghanistan.

Lad os, hver efter sin holdning, tænke på dem alle, her, hvor en række dyrebare navne lyser.

Sket på Bernadottegården

Julefrokost

Det har været en lidt stille periode på Bernadottegården, men vi har da holdt en dejlig julefrokost mellem jul og nytår. Næsten alle – i alt 37 - fra vores modstandsgruppe var mødt op, og alle var i et rigtig godt humør.

Maden fik vi leveret fra køkkenet på

Margrethegården, menuen stod på sild, fiskefilet, røget ål, hønse Salat, flæskesteg og ost. Vi sluttede af med kaffe og chokolade. Selv om julen lige var overstået, gik alle heldigvis til den lækre mad med god appetit.

Emmy Reitoft



Der var hyggelig stemning ved alle bordene i "Det skæve Hjørne".

Fredningsfonden har fået en hjemmeside

Frihedskampens Frednings- og Mindefond har oprettet en hjemmeside med adressen www.fredningsfonden.dk som forsøgsvis skal tjene som et mellemlid mellem Fonden og offentligheden.

Ved åbningen af hjemmesiden er der kun skabt en foreløbig ramme. Men det er tanken, at læsere, der besøger hjemmesiden, efterhånden her både skal kunne finde oplysninger om selve Fonden og om aktiviteter, der vedrører Fondens interesseområder i videre forstand.

For at muliggøre dette, er det ønskeligt, at myndigheder, organisationer og privatpersoner tilsender Fondens sekretær oplysninger, som i denne forbindelse kan have interesse for en videre kreds. Adressen er: Jens Ege, N. Jespersens Vej 10, 2000 Frederiksberg og e-mail: jensege@mail.tele.dk

Holocaust...

Hvad har du lært på nettet i dag?

"What did you learn in school today, dear little boy of mine?" sang Tom Lehrer i 1960'erne. Drengen svarede bl.a., at han havde lært, at regeringen altid har ret og aldrig tager fejl. De øvrige svar var lige så lidt i overensstemmelse med sandheden.

Det svarer helt til, hvad danske skoleelever kan lære på nettet i dag. Ifølge en tv-nyhed 13/1 er der stadig flere elever, som slet ikke tror på, at holocaust har fundet sted. Eleverne støtter sig nemlig mere til internettet end til historiebøgerne, og derfor bliver de påvirket af de mange hjemmesider, som er skrevet af holocaust-benægtere.

Hvem er disse holocaust-benægtere? Er det ikke forældrenes opgave at fortælle børnene om holocaust?

Det er prisværdigt, men ikke nok, at Dansk Institut for Internationale Studiers (DIIS) afdeling for holocaust- og folkedrabsstudier har lanceret en ny hjemmeside, www.holocaust.dk, som skal fortælle sandheden om holocaust.

Kamma Ankjærø

En udlandsdanskers oplevelser

En april dag lyder sirenerne overalt i Israel. Det gjorde de også, da jeg en dag for mange år siden måtte med en taxa til min sprogscole i King George Street i Tel Aviv. Aldrig så snart var taxaen kommet ind i denne gade, før sirenen lød. Al trafik standsede: busser - private biler - cyklistere - fodgængere. Min taxa chauffør stod ud af vognen og stod ret. Da han satte sig ind i bilen igen, sagde han: "Det er på grund af Hitler". Efter afblæsningen fortsatte alle trafikantene med deres færd. I forretninger - skoler - banker - posthuse - overalt holder alle op med deres beskæftigelser og står stille, mens sirenen lyder. I minde-museet Yad Vashem i Jerusalem er der hvert år på den tid en mindehøjtidelighed her, hvor der i gulvet er skrevet navnene på de tyske koncentrationslejre Buchenwald - Dachau - Auschwitz - Neuengamme osv., og hvor der ved indgangen findes en model af en dansk fiskerbåd. Der er tændt en ild, og israelske soldater står vagt ved den. En fremtrædende politiker holder en mindetale om de seks millioner jøder, der omkom i de tyske koncentrationslejre. Et kor

synger israelske sange. Begivenheden transmitteres i det israelske fjernsyn - der på denne dag kun sender optagelser af scener fra tyske koncentrationslejre og samtaler med nogle overlevende af ofrene fra Auschwitz og andre lejre - under krigen dødslejre. På sprogscole blev der en dag vist sådan en film. En af eleverne - en ung kvinde fra Tyskland - sagde bagefter til mig: "Det var ganske forfærdeligt. Det må aldrig ske igen." Af en fjernsynsudsendelse husker jeg, at Adolf Eichmann var blevet bragt for retten i Jerusalem. Dommeren spurgte ham om, hvad han havde lavet under krigen? Han sagde, at han kun havde lavet køreplaner. "Jaså - men De vidste nok, hvad disse køreplaner skulle bruges til?"

Min kones tante Manja var jordemoder. Da hun kom til Auschwitz, gav hun sig over for tyskerne ud for at være sygeplejerske, og dette reddede hendes liv. I løbet af otte år hørte jeg ikke tante Manja hentyde til Auschwitz med et eneste ord.

Der undervises ikke i tysk i skolerne i Israel, kun i hebraisk, arabisk, engelsk og fransk.

Da jeg var soldat ved det danske kommando i Tyskland, var vi en dag på en marchtur mod nordvest fra Itzehoe i Holsten. Undervejs kommanderede premierløjtnanten: "Kompagni - holdt!" Han pegede mod vest og sagde: "Der kan De se skamstøtten over Neuengamme". Min far, der var sognepræst i Nebsager-Bjerre sogne i Haderslev, læste en søndag fra prædikestolen biskoppens hyrdebrev højt. Det var en opfordring til beboerne om at tage skarp afstand fra de tyske jødeforfølgelser.

Seminarieforstander Poul Holt fortalte os elever i en pædagogiktime om, hvordan han en dag i barakgaden i Neuengamme havde set dynger af lig. Vores afholdte læge i landsbyen måtte flygte.

Ved et møde i studenterkredsen i København hørte jeg overrabbiner Melchior sige: "Vi jøder glemmer aldrig ånden fra 1943. Det var et mirakel. Men det var et endnu større mirakel, at danskerne tog imod jøderne, da de kom tilbage".

Man kan spørge sig selv, om så antisemitismen døde med Hitler og Goebels. Da jeg sidst boede i Århus, var der

et rejsebureau, "Ariel Rejser", der havde specialiseret sig i Israel-rejser. Det var nogle meget flinke og tiltalende unge mennesker. De blev bogstavelig talt stenet ud af byen - tro mig eller lad være. Og i København blev der fundet et kartotek over alle de jøder, der boede i Danmark. Hensigten var tydelig nok.

Holocaust er og bliver historie. En civiliseret verdens rystende skandale.

Jesus Kristus var jøde. Guds søn kom for at frelse alle mennesker uanset hudfarve. Her er ikke jøde - eller græker - træl eller fri. Thi alle er ét i Jesus Kristus.

Her i Israel spørger man: Hvorfor?

Hvem kan svare på et så fortvivlet hvorfor?

Svend Balslev, Israel

Overflødig at spørge om holocaust

"Krigen set med amerikanske øjne. Amerikansk dokumentarserie fra 2006". - "Århundredets krig. Tysk dokumentarserie fra 2002". Disse to serier bragtes på DR 2 i efteråret 2009. Og i januar 2010 bragte DR 2 serien "Hitlers børn" om Hitler Jugend.

Hvis man har fulgt de tre serier, er spørgsmål om holocaust overflødig, men antisemitismen har selvfølgelig mange ansigter. Et af dem er holocaust-benægtelse.

I alle tre serier bragtes interviews med veteraner, og mon ikke de som øjenvidner er mere troværdige end mange moderne historikere, hvis syn på tingene kan være farvet af deres egne ideologier? Er der også nogen, der vil benægte, hvad veteraner har oplevet?

Ældre tyskere fortalte, hvordan de i Hitler Jugend blev indoktrineret: "Hæng jøderne og skyd arbejdsgiverne! - Hvis ikke du kommer til Jungvolk, henter vi dig - En tysk dreng græder ikke."

Og de blev opdraget til at marchere, synge og slå ihjel. Modvillige drenge blev presset til at makke ret - en blev kastet ud fra en bro.

"Vi fik frastjålet vores barndom og blev misbrugt. Kan man forestille sig en større forbrydelse mod børn?" sagde en af de ældre tyskere.

Kan nogen tvivle på de tidligere Hitler Jugend-medlemmers udsagn?

Kamma Ankjærø

Marinehjemmeværnets nyeste

Af kaptajnløjtnant Jørgen Falkenberg

Da flotillen af MHV 90 KL fartøjer tidligere skulle have navn som alle de øvrige MHV fartøjer, faldt valget på modstandsgrupperes navne, og HVF 367, Dragør, blev opkaldt efter modstandsgruppen BOPA.

Flotillechefen for Dragør, kaptajnløjtnant Jørgen Falkenberg, satte sig for at se om ikke det var muligt at få kontakt med nogle af de medlemmer der havde været i BOPA. Det lykkedes via Frihedsmuseet i København at få kontakt til den navnkyndige Jørgen Jespersen, med dæknavnet KK.

Det viste sig at KK havde et kartotek over en stor del af de tidligere modstandsfolk og det var således muligt at etablere forbindelse til gruppen.

Der har siden været deltagelse ved flotillens parade, som altid foregår den 4. maj, og igen den første lørdag i august, hvor flotillen inviterer på en tur på Øresund.

Mødestedet for disse ture er altid Amaliehaven, hvor flotillen ankommer med op til flere fartøjer for at afhente modstandsfolkene og deres ledsagere. På vej ud gennem Københavns havn serveres der formiddagskaffe, og senere finder vi et sted hvor vi kan lægge til eller ankre op for at spise frokost, og sidst på eftermiddagen står vi atter ind

til København for at aflevere BOPA folkene.

Da Marinehjemmeværnet i 1997 modtog et nyt fartøj af 800 KL Baunen opkaldt efter et modstandsblad i Sønderjylland, bibeholdt man kontakten med modstandsgruppen BOPA og fortsatte samværet.

I 2008 kom det på tale, at Søby værft skulle i gang med en nybygning af 900 KL, som skulle stationeres i Dragør når den var færdig i 2009. Samtidig lød det, at Marinehjemmeværnets gamle fartøj af 90 KL med navnet BOPA skulle ud-fases og overgå til Søværnet, hvor det under navnet LUNDEN skulle stationeres ved Skydeskolen Sjællands Odde, og flotillechef Jørgen Falkenberg gik i gang med at undersøge muligheden for at få navnet BOPA tilbage til Dragør.

Med stor hjælp fra daværende Marinehjemmeværns inspektør Riis Andersen lykkedes det at få Dronningens accept, og til stor glæde for Marinehjemmeværnet ville Hendes Majestæt Dronningen selv foretage navngivningen i Dragør. Navngivningen blev foretaget lørdag den 28. november 2009 i overværelse af chefen for Søværnets operative kommando AD Niels Vang, Chefen for Hjemmeværnet GM Jan S

Norgaard, Den kommitterede for hjemmeværnet Jens Hald og en lang række andre gæster.

Efter navngivningen var der reception på Dragør fort, hvor chefen for hjemmeværnet GM Jan S Norgaard i sin tale takkede Hendes Majestæt Dronningen for navngivningen. Efterfølgende holdt Per Mortensen (TOM) fra modstandsgruppen BOPA en tale, der gengives nedenstående:

"Deres Majestæt, general Jan Norgaard, kære kammerater, mine damer og herrer.

Tak for indbydelsen, som vi er meget glade for. Vi er glade for og stolte over, at et nyt marinehjemmeværnsfartøj har fået navnet BOPA. Vi føler, at det er en anerkendelse af vor indsats under besættelsen af Danmark 1940-1945. Vi var aktive sabotører, men vi var ikke alene.

Vi mindes familier og logiværter, der under vanskelige og farlige forhold gjorde vor kamp mod den tyske besættelsesmagt mulig. Vi mindes de kammerater, der skaffede os de nødvendige midler til kampen. Her bør det engelske luftvåben RAF nævnes, hvis piloter skaffede os sprængstof, våben og professionelle og sikre tændmidler. Midler der gjorde, at vi kunne sprænge de mange fabrikker, der arbejdede for den tyske værnemagt, uden civile tab. Vi mindes også nogle kammerater fra hæren, flåden og politiet, der, på trods af en stor personlig risiko, gav os de nødvendige oplysninger og nøgler til nogle sprængstofdepoter, der var blevet forladt i 1943. Vi kunne derfor gennemføre en række aktioner, hvor vi hver gang brugte ca. 100 kilo sprængstof. Vi mindes også nogle kammerater fra erhvervslivet, der i 1944 hjalp os med at importere sprængstof fra Berlin.

Bopafolk har tit følt sig som på et fartøj i havsnød. Vi har været gennem svære og voldsomme aktioner. Nogle af os kom i grusomme forhør, og mange kammerater overlevede ikke. Men selv om vi, der overlevede, havde været med til at vinde en krig, så var efter-



Modstandsbevægelsens flag, originalt tilbage fra 1945, vajede i "Bopa"s mast ved navngivningen.

skib i Dragør navngivet BOPA

krigstiden vanskelig. Uddannelse, ægteskab, børn og arbejde stiller store krav. Bopafolk, og her især læredrenge og gymnasieeleverne, har dog klaret sig godt, men vi bliver færre og måske lidt sære, men så kommer flotille 367 så med sin båd. Og at den nu hedder BOPA synes vi er kanon...

Marinehjemmeværnsflotille 367 i Dragør siger os meget. Vi er her sammen med venner, der tænker i de samme baner. Aalborg lufthavn 9. april 1940 har vi fx. talt meget om. Vi er enige om, at her kunne en æske tændstikker brugt på en intelligent og modig måde, virkelig have gjort en forskel, og vi mindes med glæde, hvordan kanonen Moses samme dag sænkede det tyske slagskib Blücher, så det nu ruster op på bunden af Oslofjorden.

Derfor er flotille 367 vigtig. Vi fejrer 4. maj sammen, og i 20 år har flotillen sejlet os en sommertur. Flotillen er gode værter med skipperlabskovs, øl

og snaps, men vigtigst, så har vi her et frirum, hvor vi kan tale svære ting igennem på en forstående og kammeratlig måde. Vi og vore koner har snakket hyggeligt, mens vi dampede af sted på det gode fartøj, der nu hedder Bopa. Måske er det havet, der skaber dette frirum? Søfolks liv og overlevelse er jo ikke abstrakt, den er reel, og på et fartøj er du ikke alene. Her er mange kammerater – i maskinen, i kabyssen, på dækket, eller på broen, og alt det ligner det, som vi kender i Bopa.

Disse ting gør dagen i dag til en stor og glædelig dag. Vore gamle kammerater og vi har fået anerkendelse for vores indsats under 2. Verdenskrig og Besættelsen, og vore nye kammerater i flotille 367 har fået anerkendelse for deres indsats i dag. Derfor er vi stolte over, at flotillens ny fartøj, der er med i forsvaret af Danmark, har fået navnet BOPA – Borgelige Partisaner."

Mange opgaver venter i Øresund

"BOPA" kommer til at operere i et meget trafikeret farvand med både mange erhvervsskibe og mange fritidssejlere, og skibet er kommet til en af marinehjemmeværnets mest travle flotiller. Flotillen løser mange miljøopgaver, bl.a. ved olieforureninger, og der er samarbejde med Københavns Lufthavn i Kastrup, farvandsovervågningen for Søværnet og patruljesejladser med politi og SKAT. Endvidere løser flotillen utroligt mange akutte redningsopgaver i området, hvor blandt andet havarerede fritidssejlere og kanoroere har meget at takke flotillens besætninger for efter at være reddet i land og nogle tilmed fisket op af vandet.



Ved navngivningen af "Bopa" ses fra venstre marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Jens Walther, chefen for Hjemmeværnet Generalmajor Jan Norgaard, Hendes Majestæt Dronningen, fartøjsfører, oversergent Klaus Ebbe og sluttelig distriktschef, orlogskaptajn Jørgen Fink.

Carl Adolf Sørensen

også kaldet "Tytte", døde i Århus den 14. aug. 2009 efter lang tids alvorlig sygdom, 83 år gammel.

I juni 1944 blev Tytte efter illegalt arbejde taget til fange af Gestapo og kom i fængsel i Århus. Derfra til Hørslev og 11. aug. videre til Frøslev, og endelig den 19. okt. gik turen så til Hannover-Stöcken.

Her fulgte en grufuld tid med arbejde på akkumulatorfabrikken AG (AFA), indtil Tyttes redning af Svensk Røde Kors, og via Sverige kom han den 17. maj 1945 hjem til Danmark, langt fra rask, men dog ved godt mod, og efter et år eller to kunne han påtage sig arbejde igen.

I 1947 blev han gift med Anny, med hvem han levede til sine dages ende. De fik to børn, Kitti og Kim, og Tytte oplevede at blive både bedstefar og oldefar.

Som 48-årig blev han så medtaget af kz-syndrom med både fysiske og psykiske problemer, at han måtte stoppe et normalt arbejdsliv. Men Tytte havde kunstneriske evner, og han fik videreuddannelse inden for maleri og skulptur på Aarhus Kunstakademi. Det gav ham, sammen med familielivet, et positivt livsindhold.

Tytte var et meget aktivt medlem af den lille forening Hannover-Stöcken Gruppen, som blev oprettet i 1946.

Ovenstående mindeord burde være bragt i december-nummeret, men ved en beklagelig fejl udgik de dengang. Redaktionen beklager.

Otto Graff Lambsdorff

er død. Navnet siger nok ikke mange noget særligt, men ikke desto mindre har mange af os god grund til at være ham taknemmelig.

Da Münchhausen i sin tid kæmpede for at få erstatningerne igennem, var det i høj grad Lambsdorff, der formidlede kontakten til Schröder, så lovforslaget blev fremsat og vedtaget. Men der var megen modstand, ikke mindst fra tysk industri, og hver gang sagen var ved at gå i stå, hjalp en henvendelse

Hvert år drog han til Hannover den 8. maj og lagde her ved mindesmærket for kz-lejren en krans med hilsen fra gruppen. Så sent som i 2009 var han, stærkt plaget af sin sygdom, i Stöcken med sin hustru.

De sidste år af Tyttes liv var stærkt præget af hans ønske om at få en uforbeholden undskyldning fra den familie, der ejede akkumulatorfabrikken, og som havde haft slavearbejdere i produktionen. Tyske historikere havde i flere år arbejdet med netop spørgsmålet om tyske industrifamiliers anvendelse af tvangs- og slavearbejdere under krigen, og tysk TV har lavet en dokumentarfilm om familien Quandt, de daværende ejere af AG (AFA), i dag Varta, samt BMW og andre store virksomheder. Tytte blev af gode venner i Hannover bedt om at deltage i denne film, som i øvrigt blev vist i tysk og fransk fjernsyn i 2007.

Tyttes medvirken var betydelig, idet han, selv om han var stærkt svækket, med levende billeder og interviews kunne dokumentere de faktiske forhold på fabrikken. Familien Quandt skrev til Tytte og beklagede, at deres familie havde forårsaget, at han og mange andre havde været tvunget til at arbejde på fabrikken under de forfærdelige forhold, men Tyttes ønske om en uforbeholden undskyldning fik han aldrig.

Vi få, der er tilbage i gruppen, vil altid huske Tytte som den gode og trofaste ven, der kæmpede til det sidste.

Erik Tanne

til Lambsdorff. De amerikanske advokater forsøgte også at blande sig, men igen fik Lambsdorff gang i sagen.

Så uanset at det var sent, og mange derfor ikke fik glæde af resultatet, så skylder mange forhenværende kz-fanger Lambsdorff megen tak, ikke blot for det kontante beløb, men for erklæringen i Forbundsdagen om, at "Tyskland beklager den behandling mange fanger fik i lejre og tugthuse".

Dagmar Mørk Jensen

Flemming Rasmussen

Mandag den 21. december 2009 ville Flemming Rasmussen ikke mere, efter lang tids sygdom lukkede han sine øjne.



Et langt begivenhedsrigt liv som startede i Stenløse som skolelærer og sluttede som skoleinspektør. Men ind imellem skete der mange ting. Flemming var aldrig i ro. Under krigen gik han ind i modstandsbevægelsen, og han endte i Frøslevlejren til krigen sluttede.

Flemming blev medlem af Foreningen af Gestapofanger fra besættelsen og var i bestyrelsen i mange år, de seneste år som næstformand. Flemming kæmpede på mange fronter, han var bl.a. utilfreds med politikerne i kommunalbestyrelsen, derfor dannede han sit eget parti; noget omkring retfærdighed. Han kom i kommunalbestyrelsen og var med en del år, og han var af den overbevisning, at han forandrede lidt i Stenløse.

Han gjorde også op med Vor Herre og meldte sig ud af Folkekirken.

Flemming havde en hobby, han samlede det fineste træ i plader og limede det sammen. Jeg har fået en plade af ham til min 80 års fødselsdag, den måler 26 x 36 cm. Flemming skar med en lille kniv, meget fint, bogstaverne ned i pladen. På pladen står der:

DAGENS DANMARK
Spørgsmålet er ikke
AT VÆRE kristen
eller demokrat m.m.
men at få det til
at SE UD SOM
om man er det.
FR 2002

Flemming og jeg havde mange diskussioner – altid i en god ånd. Flemming var et stort menneske, han elskede sin hustru Kirsten og deres dejlige børn – en meget lykkelig familie. Jeg er sikker på at Vor Herre lagde den røde løber ud til Flemming.

Vi vil savne Flemming og sige tak for mange års kammeratskab, og vi sender en hilsen til Kirsten og børnene.

*Jørn Jensen
Foreningen af Gestapofanger fra
besættelsen*



Bidrag til denne rubrik bedes sendt til
Peter Eigenbroth
Rolighedsvej 8a, 9690 Fjerritslev
mail: eig@fjerritslev.dk

85 år 16. april
Heine Gøtstad
Kornagervej 79
2800 Kongens Lyngby

6. maj
Kirsten Møller
Jernbanegade 17
7150 Tørring

29. juli
Frede Toftgaard Jensen
Overgade 22 B
5000 Odense C
(Tugthus Dreibergen-
Bützow)

80 år 31. maj
Annelise Lykkeberg
Arnballegård 12
8700 Horsens

65 år 8. april
Jens A. Jensen
Fredericiavej 6
7000 Fredericia

10. maj
Karen Hesselberg
Pedersholms Allé 82
7100 Vejle



Af Ingelise Serges, Erhvervshæmmede, jysk afd.

Den 2. december 2009, 66-årsdagen for den første massehenrettelse i Danmark. Fem sabotører fra Århus og Randers blev henrettet på de militære skydebaner på Skæring Hede nord for Århus i 1943.

Vores formand C.C. Nielsen, der skulle have været henrettet samtidig, hvis den tyske krigsretsanklager havde fået medhold i sin anke om dødsstraf, var af komiteen for Mindelunden inviteret til at holde mindetalen på dagen for henrettelsen.

Vi var otte medlemmer, fra Jysk Afd. af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen 1940 – 1945 Fredericia, der tog med til Skæring Hede for at deltage i mindehøjtideligheden. Vejret viste sig fra sin smukkeste side, vintersolen skinnede blegt og rimfrosten lå på græsset.

Der blev lagt buketter ved hvert træ, som markerede de fem henrettelses-pæle, hvor de unge mænd blev bundet til og skudt.

Vores formand lagde en krans med de blå, hvide, røde bånd ved mindeste-
nen for de henrettede, og berettede om hvorledes de sidste timer var forløbet for de unge mænd, der endte med døden, og efterfølgende en hemmelig begravelse på det militære skydeterræn ved Oksbøl i Vestjylland.

C.C. pointerede, at vi i dag kan takke disse unge modstandsfolk, der lagde grundstenen til, at vi i dag kan leve i et allieret og frit Danmark, og opfordrede til, at fortælle om frihedskampen til vore børn børnebørn og venner, det må aldrig blive glemt.

DANSKE VETERANER 1940-45

afholder generalforsamling i Odense
onsdag den 14. april 2010.

Nærmere vil blive tilsendt medlemmer af foreningen
Er du ikke allerede medlem, kan du rette
henvendelse til foreningen (se bladets bagside).

mvh
Max Roe

Den 29. august i Mindelunden i København

Som sædvanligt vil der også i år blive arrangeret en højtidelighed i Mindelunden i Ryvangen den 29. august. Da den 29. august i år falder på en søndag, begynder højtideligheden allerede kl. 14.00. Alle, der ønsker at være til stede, bedes komme inden kl. 13.45.

Frihedskampens Frednings- og Mindefond

Fremragende bog om "Afdeling Eigil"

Af Niels Jacobsen,
Horserødlejrens Museums Venner

Frihedsmuseet lagde lokaler til, da for-eningen Frihedsmuseets Venners for- mand, Niels Gyrsting, præsenterede Povl Falk-Jensens erindringer "Holger Danske, Afdeling "Eigil"s sabotager og stikkerlikvideringer under Besættel- sen".

Niels Gyrsting fremhævede for de omkring 75 fremmødte gæster, at mod- standskampen under Besættelsen pri- mært var en borgerkrig.

Nogle af hovedpunkterne var føl- gende:

Modstandskampen blev hårdere og hårdere, gennem Besættelsen – fra at man generede nazisterne og deres håndlangere til sabotager og stikker- likvideringer.

"I det illegale blad Fri Presse fra 6. september 1944 fortæller en mod- standsmand, der har været med til stik- kerlikvideringer:

"Hvor valget står mellem enten at dræbe en stikker, eller at risikere mange af vore bedste folks liv, og et alvorligt afbræk i det arbejde, der skal gøres, kan jeg ikke se, der kan være nogen tvivl. Det er beklageligt, at vi har måttet gribe til den slags midler, men det har været uundgåeligt".

Under og efter Besættelsen har mange ikke forstået, at der var borger- krig i Danmark. Men det var der, både under og i dagene efter Besættelsen, hvor HIPO-folk og folk fra terrorbander fortsatte kampen mod Modstandsbe- vægelsen.

I avisen den 7. maj 1945 kunne man læse under overskriften:

Blodige ildkampe med HIPOer over hele byen.

- Som snigskytter og forklædt som Frihedskæmpere åbnede de i aftes på Rådhuspladsen og rundt i byen ild mod frihedskæmpere og den danske Bri- gade. - Otte døde og 104 sårede.

Mange gode modstandsfolk har ef- terfølgende udtalt sig i pressen og i bøger, og fortalt hvad vilkårene var, og at stikkerlikvideringerne var en nødven- dighed - fordi der var krig. Og det er i dette lys, at man skal læse denne bog.



Povl Falk-Jensen på talerstolen.

Der skulle være nogen til at føre kri- gen. Nogen, der ville gøre noget.

Povl Falk-Jensen alias "Eigil" var en af dem. Han havde en militær uddan- nelse som kornet. Han havde i 1943 været med til at trykke illegale blade og oprette modstandsgrupper i den ille- gale organisation "Hjemmefronten". Han søgte sammen med nogle kamme- rater ind i sabotagearbejdet, og de kom ind i den illegale organisation "Holger Danske".

Eigil blev senere afdelingsleder i "Holger Danske" og deltog i borgerkri- gen, dels ved at lave sabotager og dels ved stikkerlikvideringer – primært af Schalburg- og HIPO-folk.

I 1980'erne har han skrevet en 800 si- der lang beretning om sin familie, op- vækst og oplevelser. Beretningen er skrevet til hans efterkommere.

300 sider handler om hans deltagelse i modstandsbevægelsen, og de har i kopi ligget i Frihedsmuseets pengeskab frem til 2009.

Bogen kan ses som en forlængelse af Peter Birkelunds store tobindsværk om Holger Danske fra 2008.

Birkelund gør heri rede for organisa- tionen og dens aktioner. I tobinds-vær- ket er en beskrivelse af Afdeling Eigils plads i organisationen samt oversigter over dens aktioner og historie.

Både banditterne og modstandsfol- kene er nævnt ved navn i Birkelunds værk, og det er de også i denne bog. Det

er de ikke for at snage eller hænge no- gen ud, men alene for at fortælle, hvem det handler om, og hvad der skete.

Man skal læse bogen, for her får man en unik beskrivelse af forberedelse og udførelse af flere af de sabotageaktioner og likvideringer, som Afdeling Eigil ud- førte. Læseren kommer meget tæt på sabotørens hverdag, og en sabotørs tan- ker i den forbindelse. Jeg tror ikke, at man kan komme tættere på, hvis man vil vide, hvordan det var at være mod- standsmand i sabotage- og likviderings- arbejdet under Besættelsen."

Povl Falk-Jensen

Herefter trådte den snart 90-årige fhv. modstandsmand op på talerstolen, hvor han til akkompagnement af blitz- lys og knipsende kameraer meget be- skedent berettede om bogens tilblivelse og samarbejdet med personkredsen omkring selve udgivelsen.

Han fortalte også om, hvordan hans afdeling fik ordrerne til at likvidere stikkere, og om at der ikke var direkte ordre fra Frihedsrådet eller fra et spe- cielt stikkerudvalg under rådet. Opga- verne kunne komme fra forskellig side og blev godkendt af ledelsen i Holger Danske, der dernæst gav opgaven vi- dere til mandskabet.

Efterfølgende stod mange frem- mødte i kø for at få et signeret værk af forfatteren.

Afskedsreception



For snart 21 år siden blev jeg ansat som forstander på Bernadottegården i Roskilde. Der er løbet meget vand i åen siden, ligesom der er sket meget for Bernadottegården og for mig. For 6 år siden stoppede jeg som leder og fortsatte i en stilling som "KZ-sygeplejerske", hvor de fleste af mine arbejdsopgaver har været at tage sig af de opgaver der er forbundet med at have tidl. modstandsfolk, KZ-fanger, allierede sejlere og deres enker, ægtefæller og samleverer som nuværende og kommende beboere. En stilling som jeg er rigtig glad for, og som jeg er ansat i indtil d. 31. marts.

Tiden er nu kommet, hvor jeg skal forlade arbejdsmarkedet, og derfor også mit arbejde på Bernadottegården.

Jeg har haft nogle rigtig gode og spændende år på Bernadottegården og har mødt mange fantastisk dejlige mennesker, som har været med

til at give mit liv værdi. Det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at beslutningen om at stoppe har været svær at træffe, men der kommer jo en dag for os alle. Denne dag er nu kommet for mig.

Jeg vil gerne takke alle jer, jeg har mødt på min vej. Tak fordi I har mødt mig med tillid, og fordi så mange af jer har givet mig lov til at komme tæt på jer, jeres historie og jeres liv.

Bernadottegården inviterer til en reception fredag d. 26. marts kl. 10.30-12.30. Jeg håber på, at der er nogen af jer der har lyst og tid til at finde Roskilde denne dag.

Mange hilsener
Emmy Reitoft
Bernadottegården i Roskilde

Foreningen af Gestapofanger fra Besættelsen

arrangerer sommertur til Nordjylland fra den 21. juni til 24. juni 2010.

Opholdet er på Dronninglund 3 stjernede Hotel med halvpension.

Turen arrangeres af Klingejberg og foregår i en moderne turistbus.

Ophold i Århus med mulighed for besøg i Den Gamle By og Botanisk have. Udflugt til Skagen og Grenen. Udflugt til Voergaard Slot incl. entré samt rundvisning i Sæby. På vejen hjem ophold i Viborg og ved Himmelbjerget. Der er rejseleder på hele rejsen.

Turen koster kr. 2400 pr. person i dobbeltværelse og tillæg for enkeltværelse på kr. 570. MEN foreningen giver tilskud, så I kun skal betale kr. 1600 pr. person.

Tilmelding til turen senest den 7. april.

Der er plads til 24 personer, som fordeles efter først til mølle princippet.

Med venlig hilsen
Foreningen af Gestapofanger
fra besættelsen
Jørn Jensen

BØGER



ved Erik Heimann Olsen

Claras krig

Af Clara Cramer.

Gads Forlag. 376 sider, 249 kr.



Clara Kramer var en helt almindelig pige på 15 år, da Anden Verdenskrig brød ud. Men hun var også polak – og jøde.

Da tyskerne invaderede Polen, boede der omkring 5.000 jøder i Claras hjemby, Zolkiew. Da krigen var slut, var der blot 60 tilbage. Clara og hendes forældre overlevede mirakuløst – takket være en etnisk tysker, der var en berygtet alkoholiker, skørtejæger og højrosted antisemit. Men hr. Beck var

også en mand, der ikke kunne leve med, at mennesker blev skudt som dyr.

Atten mennesker levede sammen i et beskyttelsesrum, der var gravet ud i familien Becks kælder. Den femtenårige Clara førte dagbog under samtlige tyve rædselsvækkende måneder, hun tilbragte i dette skjulested – om alt fra hr. Becks affære med hendes nabo til SS-folkenes natlige druktur i rummet over dem.

Claras krig er en gribende, livsberærende og dybt personlig beretning om en ung piges utrolige kamp for at overleve – og om en verden, hvor selv en fjende kan vise sig at være din eneste redning.

Nattens Helte

Colin D. Heaton og

Anne-Marie Lewis.

Oversat af Ejler Hinge-

Christensen. 288 sider,

ill. hardback. 249 kr.



For første gang i historien var luftrummet under Anden Ver-

denskrig en afgørende krigsskueplads.

Bogen giver en udførlig beretning om luftkampene over Europa 1939-1945. Luftkrigen medførte en hidtil uset teknologisk og strategisk udvikling – teknologien er i dag en selvfølge og bruges både militært og civilt, men forfatteren ser våbenkapløbet dengang for det mest revolutionerende i krigshistorien. Et eksempel: RAF's natlige luftangreb på tyske byer førte til udviklingen af Luftwaffes specielle natjagere, det anslås, at ca. 6.000 af RAFs tab på 10.000 bombefly var ofre for denne nye, tyske flytype. RAFs indsats imod Tyskland skal også ses som et britisk svar på Stalins krav om "en anden front" (se omtalen i sidste nummer om Churchills og Stalins krigskorrespondance).

Bogen er baseret på ny forskning og ikke mindst samtaler med piloterne og teknikerne, der deltog i udviklingen af luftkrigen dengang. Den er tilegnet alle de mænd, kvinder og børn af alle nationer, der døde som resultat af Anden Verdenskrig.

4072
Helle Elmgrenn
Sorgenfrigårdsvej 108 A
2800 Lyngby

ADRESSELISTE

**ERHVERVSHÆMMEDE
FRA FRIHEDSKAMPEN**
Odense afd.: Fmd.: Alfred Andersen,
Bregnevej 7, 5220 Odense SØ,
tlf. 66 11 58 69.

Omegnsafdelingen:
Sydkajen 4.1.th, 3600 Frederikssund,
tlf. 47 53 02 48.
Fmd.: Eigil Skov Jørgensen,
giro 8011788, sociale sager.

Sjællands afd.:
Fmd.: Mogens Henrik Nielsen,
Nystedvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde,
tlf. 46 75 77 13.
Kass.: Benny Rasmussen
Rungsted Strandvej 181 B
2960 Rungsted, tlf. 45 86 63 72.

Jysk afd.: Fmd.: C. C. Nielsen,
Lundingsvej 7, 7000 Fredericia,
tlf. 75 92 34 72.
Kass.: Birgit Lund, Skovparken 76 B,
6000 Kolding, tlf. 75 53 73 53.
Sekretær: Hans Jørgen Dahlhus,
Herredsvej 16, 7000 Fredericia.
Tlf. 75 94 35 83
(Postadresse: Sekretær)

**ALLIEREDE KRIGSSEJLERES
VETERANFORENING**
Fmd.: Else Lizier, Tårnvej 20, 2610 Rødovre,
tlf. 36 70 03 68.
Kass.: Erik Qvist, Udsigt 16, 4220 Korsør,
tlf. 58 37 78 06.

DACHAU-KLUBBEN
Fmd.: John Nielsen, Margrethesvej 28, Ejby,
4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46 40 50 87.
Giro: 87 446 867.

**FORENINGEN AF GESTAPOFANGER
FRA BESÆTTELSEN**
Fmd.: Jørn Jensen, Parkallé 261,
2605 Brøndby, tlf. 43 96 35 18.
Kass.: Salle Fischermann,
Toftøkærvej 28 C, 2820 Gentofte,
tlf. 39 65 89 90.

GESTAPOFANGERNE RANDERS
Fmd.: Ebba Hjortshøj, tlf. 86 42 77 29
Hermann Stillingsvej 17, 8930 Randers NØ.
Kass.: Marion Jensen, Møllevænget 6,
9560 Hadsten, tlf. 20 22 59 54, giro 663 8961.

FRIHEDSKAMPENS VETERANER
Henvendelse kan ske til
Eigil Skov Jørgensen (Foss),
tlf. 47 53 02 48 eller
Bent Nielsen,
Strandjægervej 78, 2791 Dragør,
tlf. 32 53 07 16.

FIR:
Formand: Allan Christensen, Ibsvej 94,
2880 Bagsværd, tlf. 44 98 48 24.

KAMMERATERNES HJÆLPEFOND
Formand: Martin Frøland, Ellemosevej 107,
2900 Hellerup, tlf. 39 68 15 25
Kasserer: Poul Brandt, Engbovej 104,
2610 Rødovre, tlf. 36 41 33 24

**FRIHEDSKAMPENS FREDNINGS-
OG MINDEFOND**
Amaliegade 18, 1256 København K,
tlf. 33 40 10 10
Fmd.: Chr. Eugen-Olsen
Sekretær: Jens Ege, N. Jespersens Vej 10,
2000 Frederiksberg, tlf. 38 33 52 08
Ansøgninger om støtte fra fonden kan rettes til
ovenstående adresse.
Bidrag til fondens arbejde kan sendes til
fondens konto i Spar Nord Bank
reg.nr. 9061 konto nr. 4569856065

HANNOVER-STÖCKEN
Henv.: Erik Tanne, Farum St. Torv 29, 1. th.,
3520 Farum, tlf. 44 95 87 35.

HORSERØD STUTTHOF-FORENINGEN
Fmd.: Anton Nielsen,
Møllevvej 17, 3650 Ølstykke, tlf. 47 17 90 69.
Kass.: Hanna Kirkegaard,
Jesper Brockmandsgade 2, 2200 København N.
Tlf. 22 12 49 25.

**VENNEKREDSEN I DANMARK
FOR KZ NEUENGAMME**
Fmd. Helle Sørensen, Borgervænget 92, 2. tv,
2100 København Ø. Tlf. 59 18 66 89 · 20 45 19 29.
Kass.: Gitte Sundahl, Søkildevvej 3,
5970 Årøskøbing, tlf. 62 52 21 50.
Giro 807.3481.

SACHSENHAUSEN-FORENINGEN
Fmd.: Peder Søgård, Reedtzholmvej 114,
4736 Karrebæksminde, tlf./fax 55 44 10 32.
E-post: pse17@dadlnet.dk.

THERESIENSTADT-FORENINGEN
Fmd.: Birgit Krasnik Fischermann,
Gl. Vartov Vej 29, 2. tv.,
2900 Hellerup, tlf. 39 62 83 55.
Kass.: Michael Fingeret, Herman Triers Plads 2,
1631 Kbh. V, tlf. 35 37 11 21

DANSKE VETERANER 1940-45
Formand Erik Kragelund,
nysejler@webspeed.dk
Sekretær Max Roe, maxroe_sen@msn.com

**FORH. KONTORCHEF
I FRIHEDSFONDEN**
Anna-Lise Clausen, Præstefælledvej 67,
2770 Kastrup, tlf. 32 51 50 13.

ARBEJDSKADESTYRELSEN
Sankt Kjelds Plads 11, Postboks 3000,
2100 Kbh. Ø, tlf. 72 20 60 00, fax 72 20 60 20.

**AMICALE INTERNATIONALE
DE NEUENGAMME (AIN)**
Vicepræsident Ernst Nielsen,
Sofielunden 14, 2600 Glostrup.

**FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES RÉSISTANTS, DANMARK (FIR)**
Anton Nielsen, Møllevvej 17,
3650 Ølstykke, tlf. 47 17 90 69
Kasserer: Bodil Enoch,
Brøndbyøster Torv 51, 5. th. 2605 Brøndby,
tlf. 36 75 45 94.

BERNADOTTEGÅRDEN
Bernadottégården 94, 9560 Hadsund,
tlf. 96 53 13 50.

BERNADOTTEGÅRDEN
H.H. Kochsvej 4, Himmelev, 4000 Roskilde,
tlf. 46 31 60 00.

MINDELUNDEN RYVANGEN
Tuborgvej 33, 2900 Hellerup, tlf. 39 62 14 67.

BANGSBO MUSEUM
9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 31 11.

FRIHEDSMUSEET
Churchillparken 7, 1263 København,
tlf. 33 13 77 14.

MUSEET FOR FRØSLEVLEJREN
Lejrvejen 83, Frøslev, 6330 Padborg,
tlf. 74 67 65 57.

MUSEET PÅ KOLDINGHUS
Postboks 91, 6000 Kolding, tlf. 76 33 81 99.
Åbent kl. 10-17.

HORSERØDLEJRENS MUSEUM
Esrumvej 367, 3000 Helsingør, tlf. 72 55 20 47.
Åbent søndag, tirsdag og torsdag kl. 11-15.

BESÆTTELSESMUSEET I ÅRHUS 1940-45
Mathilde Fibigers Have 2 (v/ Domkirken)
8000 Århus C, tlf. 86 18 42 77, fax 86 18 42 83.
Fond reg. nr.: 12844.

**HISTORISK SAMLING
FRA BESÆTTELSESTIDEN,**
Niels Bohrs Alle 9, 6700 Esbjerg.
Åbent tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 10-18.

ODENSE HISTORIE 1940-45
Brandts Passage 15,1.tv
5000 Odense C, tlf. 66 19 40 45.
Åbent d.1.lørdag i måneden kl.13-16

FERIEMULIGHEDER:
Anholt: 4. Maj-huset, Gennem Landet 80 A,
8592 Anholt.
Sengeplads til 12 personer.
Henvendelse til Jens Jensen,
Fredericiavej 6, 7000 Fredericia, tlf. 50 92 92 15.