



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Modstandskampen 1940 - 45

Nr. 1 · Marts 2012

Gestapofanger
Krigssejlere
Modstandsfolk

HORSERØD
FRØSLEV
DACHAU
HANNOVER-STÖCKEN
NEUENGAMME
SACHSENHAUSEN
STUTTHOF
BUCHENWALD
THERESIENSTADT
RAVENSBRÜCK

ERHVERVSHÆMMEDE
FRA FRIHEDSKAMPEN

Modstand - vist nytter det...

Kære læsere

Så har vi taget hul på en ny årgang af Modstandskampen 1940-45. Af naturlige årsager falder der desværre nogle abonnenter fra, men heldigvis får vi også nye læsere, som bliver opmærksom på bladet og gerne vil abonnere på det. Det kan gøres ved at indbetale abonnementsprisen på 200 kr. til det kontonummer, som er anført i kolofonen nederst på siden, sammen med fuldstændige oplysninger om navn og adresse.

Ud over, at det er strømmet ind med abonnementsbetalinger de sidste par måneder, kan vi også glæde os over, at mange har lagt et beløb – stort eller lille – oven i betalingen for bladet. Det tager vi som et udtryk for, at læserne kan li' bladet og gerne ser det fortsat, så længe der er et rimeligt antal abonnenter. Tak for denne støtte!

På denne plads skal det også tilføjes, at bladet gerne fortsat modtager artikler til publicering. Selvfølgelig om hvad der skal foregå og hvad der er foregået i de tilknyttede foreninger og interessegrupper, men også gerne erindringer og baggrundsstof med relation til bladets målgruppe – folk med relationer til og interesse for modstandsbevægelse, krigssejlere og fangeophold.

Venlig hilsen
Peter Eigenbroth
Ansøh. redaktør

Foråret banker på... - og vi holder 4. maj i Mindelunden

Højtideligheden starter som altid kl. 19.45.

Medvirkende ved højtideligheden er som sædvanligt Hjemmeværnets Musikkorps, København, og N. Zahles Kor.

Aftenens taler er Politikens Berlin-korrespondent

Peter Wiwel

tidligere chefredaktør på Berlingske Tidende og Weekendavisen.

Højtideligheden arrangeres traditionen tro af Kammeraternes Hjælpefond og det lokale Hjemmeværnskompagni.



Holger Danske Klubben

Der afholdes generalforsamling i Blomsterfonden og Holger Danske Klubben

onsdag den 14. marts 2012 kl. 12.00 på Post-Pub i Lyngby.

Dagsordenen er afvikling af Blomsterfonden og lukning af Holger Danske Klubben.

Tilmelding senest den 8. marts til Foss på tlf. 47 53 02 48 eller mail: foss@privat.dk

Sejltur med MHV 912 Holger Danske

Vi er af kommandør Jens Walther blevet inviteret på en dejlig sejltur på Øresund søndag den 22. april

Vi kan være 14 på båden, og Jens Walther sørger for "proviant" mm.

Yderligere oplysninger og tilmelding til Foss.



Modstandskampen 1940 - 45 Gestapofanger Krigssejlere Modstandsfolk

Marts 2012 · 12. årg. nr. 1

Redaktion

Peter Eigenbroth, *Ansø. redaktør*
Østergade 35, Postboks 56, 9690 Fjerritslev,
Tlf. 98 21 22 00 Fax 98 21 24 31
Mail: peter@fjerritslev-tryk.dk

Modstandskampens Bladudvalg

Emmy Reitoft (tlf. 42 40 14 95), Lykke Finderup, Peter Eigenbroth.

Indlæg dækker ikke nødvendigvis foreningens eller redaktionens synspunkter. (Eftertryk tilladt mod kildeangivelse)

Abonnement og bladregnskab

Peter Eigenbroth, Østergade 35, Postboks 56, 9690 Fjerritslev,
Tlf. 98 21 22 00 Fax 98 21 24 31

Abonnement kan bestilles ved at indbetale 200 kr. på konto nr. 7461 2070272221

Tryk Fjerritslev Tryk A/S

Pris 200 kr. Udenlandske abonnenter 250 kr.

Næste nummer

er planlagt til juni 2012. Deadline herfor er 15. maj.

Pilgrimstur

Af Ingelise Serges

Jysk Forening af Erhvervshæmmede har i dagene 10.-15. sept. 2011 foretaget "pilgrimstur" til Berlin og KZ-lejrene Ravensbrück og Sachsenhausen. Vi var 31 deltagere og ankom til Berlin lørdag omkring kl. 17.00.

Søndag kl. 09.00 tog vi afsted til Plötensee, mindsted for ca. 3000 mænd og kvinder fra Tyskland og det af nazisterne besatte Europa. Et grusomt sted, hvor nazisterne henrettede folk bl.a. ved hængning i klaverstreng, heriblandt en række personer bag det mislykkede kup 20. juni 1944.

Derefter kørte vi til KZ-lejren Sachsenhausen, hvor der i første omgang af vores guide Peter Langwithz Smith blev lagt en krans i krematoriet; vores fane var med og "Altid frejdig" blev af-sunget. Der var bestilt frokost på en skovkro omkring Oranienburg til kl. 13.00, så efter nogen omkørsel fandt chaufføren stedet.

Efter frokosten vendte vi tilbage til Sachsenhausen, en enormt stor lejr, hvor der også er foregået de mest uhyrlige grusomheder mod fangerne. Det er en lejr, hvor der hovedsagelig befandt sig mange nordmænd. En kendt dansker har ligeledes siddet fængslet der, nemlig tidligere kommunist og senere medstifter af partiet SF, Aksel Larsen.



Vi fik af vores guide Peter Langwithz Smith en meget grundig orientering om, hvad der var hændt af grimme ting i lejren, ens fantasi rækker ikke. Det var også i Sachsenhausen, nazisternes falskmøntneri fandt sted, for bl.a. at skabe økonomisk kaos i England.

Efter en dag med mange indtryk, men et vejr der var som på en højsommerdag, var vi tilbage på hotellet til middag kl. 19.00.

Mandag d. 12. igen afgang kl. 09.00, hvor vi kørte rundt i Berlin, bl.a. forbi Brandenburger Tor, Holocaustmonumentet og Sejrssøjlen, besøg i domkirken, til Stauffenbergstrasse (Bendlerstrasse) og gården i Bendlerblock, hvor Grev Stauffenberg og fire andre officerer blev skudt den 21. juli 1944 efter det mislykkede attentat mod Hitler.

Her lagde Holger Dahlhus en buket med de allierede farver rød/hvid/blå. Rundturen sluttede ved Topografi des Terrors, hvor man på store fotoplancher kan følge Nazisternes tolv terrorår 1933-1945. Turen sluttede på Den Danske Ambassade, hvor vi spiste frokost og fik en orientering om, hvad der foregår på ambassaden. Eftermiddagen var til egen rådighed.

Tirsdag atter afgang kl. 09.00 for at aflægge besøg i kvinde KZ-lejren Ravensbrück, som er placeret i et naturskønt område ned til en sø. Lejren blev oprettet allerede i 1939, også her blev kvinder myrdet i lejrens eget gaskammer, samt udenfor lejren i henholdsvis Bernburg og Hartheim, to drabscentre

i forbindelse med eutanasi-programmet. Der har befundet sig 33 danske kvinder i Ravensbrück.

Ved mindemuren blev der af Lone Dorch Lund lagt en krans, fanen var også her til stede og vi afsang "Altid frejdig når du går". Vi besøgte også en af villaerne, hvor det kvindelige SS-personale har boet, det var anderledes "fine" forhold, som jo stod i skærende kontrast til de rædsomme forhold, som kvinderne havde i lejren.

Efter endnu mange dystre indtryk gik turen tilbage til Berlin, hvor vi bl.a. kørte forbi den imponerende Ziegesäule, som jo symboliserer tyskernes sejr i 1864, og hvor Danmark mistede Sønderjylland.

Onsdag d. 14. gik turen til Potsdam Cecilienhof, der især er kendt for den såkaldte "Potsdam-konference", der fandt sted i 1945, hvor II. Verdenskrigs sejrherrene Churchill, Stalin og Truman forhandlede om den fremtidige opdeling af de besejrede områder. Vi kørte herefter til slottet Sans Soussi, Frederik den Stores efter eget udsagn "beskedne" sommerslot. Det er imponerende og med et meget flot og storslået parkanlæg. Tilbage i Berlin havde vi eftermiddagen til egen rådighed.

Det var en indholdsrig tur, vejret viste sig atter fra den smukkeste side. Efter morgenmaden torsdag gik turen mod Danmark med stop i Schwerin, hvor vi spiste frokost med udsigt til Schwerin sø og slot, hvorfra Dronning Alexandrine stammer fra.

MINDELUNDEN juleaften

Af pensioneret overvagtimester Warmi S. Hansen

Det milde – næsten forårsagtige – vejr, lokkede juleaftensdag ca. 1.000 besøgende til Mindelunden i Ryvangen for at deltage i mindehøjtideligheden i anledning af julen.

Hjemmeværnet tændte lys på alle gravene, hvorefter tidligere kompagnichef i Hjemmeværnet Jørgen A. Leth bød velkommen og bad studentersangerne indlede højtideligheden – deres sang fik en særlig klang i det stille vejr. Aftenens taler var chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Lasse Harkjær:

”I 1987 stod min far, Ole Harkjær, her som taleren på juleaften. Det var en helt speciel aften dengang, for min far kendte mange af de faldne, der er begravet her eller som mindes her i Mindelunden. Jeg var dengang en ung officer, der, udstationeret på Bornholm, var klar til at tage kampen op mod vores potentielle modstandere under den kolde krig.

Min fars holdninger var gode og skarpe, og når det kom til forsvaret af Danmark, var han ikke i tvivl. Det var en mærkesag for ham, at man skulle kæmpe for Danmark. Vi skulle have et stærkt militært forsvar, der kunne tage kampen op, og dermed sikre, at vi aldrig igen kunne få en 9. april.

Det prægede naturligvis os fire børn, hvor en bror kom i Hjemmeværnet, en anden bror blev reserveofficer og jeg blev officer af linjen.

I dag er en af mine funktioner at være kommandant i København. I denne funktion er jeg ansvarlig for den officielle kranselægning fra forsvaret den 5. maj her i Mindelunden. Jeg deltag også gerne i arrangementerne den 29. august, og hver gang jeg er her, tænker jeg på min fars tale – jeg tænker på de, som kæmpede på dansk jord for Danmarks frihed.

I min funktion som chef for Den Kongelige Livgarde har jeg de seneste seks år bl.a. været ansvarlig for kontakten til de pårørende til de soldater, som Danmark har besluttet at sende til Irak, Afghanistan og alle de andre steder derude i verden, hvor forsvaret repræsenterer os danskere.

22 gange har jeg siddet hos en familie, der har mistet deres kære i Afghanistan, i Irak eller under træning til en mission her i Danmark.

Sorgen er ubærlig – selvfølgelig er den det, for hvad kan være værre end at miste en søn, en datter, en mand eller en far?

Men lyset er der også, for soldaten har kæmpet for en sag, han eller hun

troede på. Soldatens kamp gav mening – og pludselig giver døden mening, midt i denne håbløse situation.

Jeg kan kun prøve at forestille mig, hvorledes det har været under besættelsen, når budskabet er kommet om, at en søn eller datter, en bror eller søster, en far eller mor var mistet. Men jeg tror og håber på, at også de kunne se, at døden gav en eller anden form for mening – en mening, fordi man kæmpede for, at Danmark igen kunne blive et frit og stolt land at leve i.

Der er på mange måder langt fra frihedskampen på dansk territorium og til kampen for fred og frihed i Irak eller Afghanistan, men for den der meldte sig eller melder sig til kampen – for de der dengang tog kampen op eller de, der nu tager kampen op, er der meget til fælles:

De meldte sig, kæmpede for og var rede til at dø for deres land.

De meldte sig, kæmpede for og var rede til at dø for, at demokratiet skulle sejre over despoter.

De meldte sig, kæmpede for og var rede til at dø for, at vi andre kan leve i fred og frihed.

De meldte sig, kæmpede for og var rede til at dø for vores ret til at være uenige med dem – for det kan man kun i et demokrati.

Når jeg i mine stille stunder tænker på de kollegaer, vi har mistet i de internationale operationer i de seneste år, er der derfor mange ting til fælles med de af vore landsmænd, som vi kan mindes her i Mindelunden.

Jeg vil derfor på denne fredfulde aften, bede jer om at tænke på de af vores landsmænd, som repræsenterer vores frie land rundt omkring i hele verden. Fra Korea til Kosovo – fra Afghanistan til Sydsudan – fra Mellemosten til Liberia.

Derude sidder de i aften og kigger på stjernehimlen og tænker på os herhjemme i fredelige Danmark.

Lad os tænke på alle de, som til alle tider har kæmpet Danmarks sag og er faldet for Danmark. Lad os tænke på alle de, der meldte sig til kampen for Danmark.





Og tillad mig at slutte som min far gjorde det dengang tilbage i 1987 her i Mindelunden:

Han sagde: "Vi gentager på denne juleaften vores inderlige tak til dem, der satte livet ind for at vi kunne genvinde friheden. Vi ærer vore døde her i Mindelunden, og vi udtrykker vores dybe taknemlighed overfor de lande og folk i den frie verden, som bragte de største ofre i kampen mod undertrykkerne, og som førte kampen til sejr."

Rigtig glædelig jul.



Poesi trods mørkelægning

I januar 1943 skrev min mormor i min poesibog:

Om nattesøvnen flygter fra dit øje,
og du er ængstelig, forpint og mat,
da glem ej, at din Fader i det høje
har træffetid ved både dag og nat.

Digtet er skrevet af Anton Berntsen, og bedre råd kunne der ikke gives til mennesker i en tid, da der var grund til at ængstes både dag og nat for de nære familiemedlemmer, der var aktive modstandsfolk. Versene i poesibøgerne var i årene 1940-45 præget af krigens alvor.

En af mine klassekammerater skrev 10. maj 1943:

Om en tid i ufreds tegn,
sirenehyl og bomberegning,
dette blad skal minde.
Hjælp at kalde solen frem,
også i din næstes hjem,
og du vil freden finde.

Og 19. januar 1944 skrev min engelsklærerinde - også gode ord til eftertanke i en ond tid:

May you be true, for there are those who trust you.
May you be pure, for there are those who care.
May you be strong, for there is much to suffer.
May you be brave, for there is much to dare.

26. juni 1943 skrev min morbror et vers, som kunne være en hyldest til den ukendte soldat:

Ho, stand to your glasses,
this world is a world of lies.
A cup for the death already. -
Hurrah for the next man who dies.

I 1944 var det min morbrors opgave i Aarhus at huse to engelske piloter, hvis fly var skudt ned over Nordjylland af tyskerne. Modstandsbevægelsen havde fået kontakt med piloterne før tyskerne. Af gode danskere blev piloterne transporteret fra hjem til hjem gennem Jylland til Aarhus og derfra videre til København, Stockholm og siden England. Og en aften hørte vi i radioen fra London den særmelding og kode, som min morbror med spænding og uro havde ventet på: "Begge tanter har det godt...!" Det betød, at englænderne var kommet godt hjem, og der blev sendt mange glade tanker over Nordsøen til dem og deres familie.

Og trods alt blomstrede poesien bag mørkelægningsgardinerne. Den var med til at holde humøret oppe og var et lyspunkt, når det så sortest ud.

Kamma Ankjærø

Auschwitzdag i Roskilde

Den internationale Auschwitzdag d. 27. januar blev – sædvanen tro – markeret i Roskilde. Dagen blev arrangeret af Roskilde Kommune og blev afholdt i bibliotekets store sal, hvor der er plads til ca. 150 mennesker. Fra Bernadotttegården deltog 14 beboere og frivillige i en rigtig god eftermiddag/aften.

Eftermiddagen blev indledt af Roskildes borgmester Joy Mogensen, der lagde vægt på, hvor vigtigt det er, at skoleungdommen bliver gjort bekendt med, hvad der skete under 2. verdenskrig, og hvor vigtigt det er i forhold til, at det tit er blevet sagt, at det aldrig må gentage sig, og at vi aldrig vil glemme de 5 forbandede år, som Danmark dengang oplevede. Joy Mogensen mindede os om den ene million, der i én lejr – Auschwitz – brutalt blev myrdet.

Efter velkomsten blev scenen overladt til 4. klasserne fra en af kommunens skoler, der opførte en dans instrueret af en instruktør fra "Åben Dans".

Det var en fantastisk forestilling af engagerede børn, der i dansen fortalte om at blive udstødt på grund af anderledes hudfarve, anderledes udseende eller anderledes mentalitet. Det var

gået op for de børn, hvad Auschwitzdagen drejede sig om. Børnene fik da også en flot applaus, da de var færdige og forlod salen.

Herefter fik dr. phil. Morten Thing ordet. Morten Thing er søn af modstandsmanden Børge Thing. Hans foredrag handlede om hans forældre Dora og Børge Thing.

Morten Thing fortalte levende om forældrenes baggrund – moderen kom fra et ortodoks-jødisk hjem, forældrene var indvandret fra Rusland. Faderen var søn af en ufaglært tekstilarbejder og en vågekone. Hjemmet var stærkt indre missionsk. Da Børge Thing var færdig med skolen, kom han i blikkenslagerlære, blev socialdemokrat og involverede sig i fagbevægelsen.

Under et højskoleophold i København mødte Børge Thing Dora, som var på et børnehavelærerindekursus samme sted. Hun havde fjernet sig fra sin ortodokse baggrund og var blevet kommunist. De forelskede sig i hinanden, Børge Thing blev også kommunist, de flyttede sammen og fik nogle år efter deres første barn. I mellemtiden var krigen begyndt, og tyskerne begyndte at stramme op om den jødiske befolkning. I 1943 måtte Dora,



Roskildes borgmester, Joy Mogensen, byder velkommen.

hendes lillebror, den lille 1-årige pige og en ven til broderen forlade landet og tage til Sverige. Turen blev meget dramatisk, idet gruppen blev sendt af sted i en robåd, der var utæt og tog vand ind, og de havnede alle i det kolde oktobervand. Broderens kammerat druknede, de andre var stærkt forkomne men reddede livet og kom igen i land i Nordsjælland, hvorfra de senere kom af sted i en vandtæt fiskekutter.

Imens var Børge Thing blevet aktiv i den kommunistiske fraktion (Kopa og Bopa) af Modstandsbevægelsen, hvor han var med til mange sabotageaktioner. Han blev fængslet af tyskerne, og han vidste ikke om de havde informationer om hans aktiviteter som sabotør, men det viste sig snart, at han udelukkende var blevet fængslet på grund af sin kommunistiske baggrund. Han blev sluppet fri efter 13 dage, men måtte gå under jorden for på den måde at kunne fortsætte sit illegale arbejde.

Senere i krigen blev Børge Thing leder af den ene fraktion af Bopa. Han var tæt på at blive taget 2 gange, og følte sig træt og presset og havde tit hovedpine. Det var efterhånden svært



Børnene danser.



Udsnit af os fra Bernadottegården.

at finde logier, hvor det var sikkert at opholde sig. Bopa manglede våben, og Børge Thing henvendte sig til sin ledelse og bad om at blive sendt til Sverige for at forhandle om flere våben til Modstandsbevægelsen. Dette blev be-



Morten Thing fortæller om sine forældre.

vilget. Den skjulte dagsorden var, at han gerne ville gense sin hustru og lille datter. Begge dele lykkedes, og da Børge Thing forlod Sverige i januar 45, var hustruen gravid med barn nr. 2.

Krigen sluttede, og familien blev igen samlet. Børge Thing blev ansat i militæret, men dette var ikke uden problemer, idet han med sin kommunistiske baggrund var uønsket i flere militære sammenhænge. Krigen prægede ham, og han havde tit hovedpine. Han døde i 1971, efter nogle svære år, som 54-årig.

Efter Morten Things foredrag var Roskilde Kommune vært ved en øl eller vand og sandwiches.

Herefter var der musikalsk optræden af Klezmerorkestret "Mames Babegenush", hvor 5 unge mænd spillede klezmermusik fra mange dele af verden. Det var både melankolsk, melodisk, muntert og medrivende.

Klokken 19.00 sluttede Auschwitz-dagen 2012 i Roskilde. Jeg synes at det var en dag som Roskilde kommune godt kunne være tilfreds med.

Emmy Reitoft

Usmagelig hån af sabotører

I Ekstra Bladet 30. januar mener Hans Sørensen i øvrigt, "at skal vi retsforfølge Søren Kam, burde de mange sabotører også retsforfølges for rovmord eller såkaldte clearingsdrab, hvoraf kun ca. 50 pct. var berettigede likvideringer."

Søren Kam er ikke en forfulgt uskyldighed. Han var den højest hædrede dansker i Adolf Hitlers tjeneste, jfr. Erik Høgh-Sørensens bog "Dansk dødspatrolje. En bog om SS-officer Søren Kam". Det er usmageligt at sammenligne danske sabotører med landsforræderen Søren Kam.

Når man har ønsket at retsforfølge Søren Kam, er det for at få fastslået, at han var en af de tre, der myrdede den københavnske journalist Carl Henrik Clemmensen 30. august 1943. Et typisk clearingmord.

Clearingmordene er blevet kaldt tyskernes mest gemene form for terror i Danmark. Det var mord på sagesløse mennesker, kendte danskere, tilfældigt udvalgt af enten de tyske ledere i København eller lokale Gestapoledere.

Det er højst beklageligt, at Hans Sørensen har en helt fejlagtig opfattelse af, hvad clearingmord var. Og det er en hån mod sabotørerne at beskyldte dem for rovmord.

Hvorfra ved Hans Sørensen, at kun ca. 50 pct. var berettigede likvideringer?

Hvis der er mange danskere, der har lige så falske forestillinger om sabotører som Hans Sørensen, er det forståeligt, at der er tidligere modstandsfolk, der er kommet til den erkendelse, at Danmark i dag ikke er værd at kæmpe for.

Kamma Ankjærø

Donationer

Den 16. december 2011 havde vi den store glæde at have hele to donationer i Hus 3 på Bernadottegården i Roskilde.

Frihedsmuseets Venners Fond ville gerne sætte et minde over to tidligere modstandsmænd, der begge havde haft tæt tilknytning til Bernadottegården. Den ene var for Thorkil Antonsen, som i en årrække boede i hus 3, indtil han døde i 2006. Den anden var for Frank Zorn, hvis hustru boede i hus 3 i nogle år. Selv boede Frank Zorn i en ældrebolig i Bernadotteparken, hvor han i 2011 afgik ved døden. Begge beboere har børn, der er og har været aktive i det frivillige arbejde på Bernadottegården.

Beboerne fra både Bernadottegården og Bernadotteparken samt pårørende til de to modstandsmænd og bestyrelsen fra Frihedsmuseets Venners Fond var inviteret til at deltage i den lille højtidelighed, som blev indledt med kaffe, kringler og kager samt et lille glas.

Kl. 16.00 bød Mogens Henrik Nielsen velkommen og med et særligt velkommen til bestyrelsen for Frihedsmuseets Venners Fond (FVF) og til Thorkild Antonsens og Frank Zorns familier. Derefter bad Mogens Henrik om, at John Tyrrestrup fra FVF ville motivere donationen for Thorkil Antonsen.

John Tyrrestrup indledte med at sige, at det, der stod på det ophængte skrift



Helle Elmgreen med sønnen Carsten og barnebarnet efter afsløringen.

om Thorkil Antonsen, ville han ikke gentage.

Thorkil Antonsen var tidligt aktiv, idet han allerede i 1941 blev inddraget i modstandsarbejde i forbindelse med sit arbejde som ingeniør i P&T's radioingeniørtjeneste. Modstandsbevægelsen fik brug for en mand, der vidste meget om radioer, og det gjorde Antonsen. En dansk læge blev af englænderne kastet ned over Danmark. Hans faldskærm foldede sig ikke ud, så han blev

dræbt på stedet, men hans radio kom uskadt ned. For at finde ud af om den virkede, blev Antonsen tilkaldt – og radioen virkede.

Antonsen fik senere til opgave at oplyse englænderne om, når tyske tropetransportskibe var på vej gennem Storebælt. Flere gange lykkedes det – på grund af disse oplysninger – at bombe skibene oppe ved Skagen. Senere var Antonsen involveret i at hjælpe jøder til Sverige. Han blev anholdt d. 17. april 1944 og kom – efter forhør og tæv – til Horserød og senere til Frøslev, hvor han forblev indtil befrielsen.

I sin motivation fremhævede John Tyrrestrup bl.a. Thorkil Antonsens indsats efter krigen, da han sad i præsidediet og i økonomiudvalget for oprettelse af museet i Frøslevlejren i årene 1965-69. Thorkil Antonsen var således primus motor for oprettelse af Frøslevlejrens museum. Tyrrestrup fremhævede Thorkil Antonsens ihærdighed, han tog ikke et nej for et nej, det fik mange at mærke.

Thorkil Antonsen sad i årene 1981-85 i byggeudvalget for udvidelse af Frihedsmuseet. I årene 1978-91 var han aktiv i Frihedsmuseets Venner og i Frihedsmuseets Venners Fond, hvor han bestred flere poster. Han var ligeledes bestyrelsesmedlem i Frihedsfonden,



John Tyrrestrup motiverer donationen for Thorkil Antonsen.

indtil han blev pensioneret. Her kæmpede han for at sikre efterladte fra modstandskampen en Hædersgave.

John Tyrrestrup sluttede sin motivation med ordene: Frihedsmuseets Venners Fond har valgt at donere denne opsætning for Thorkil Antonsens arbejde for bevarelsen af mindet om Danmarks Frihedskamp 1940-45.

Efter motivationen foretog Thorkil Antonsens datter Helle Elmgreen afsløringen af mindeplade og skrift.

Derefter blev ordet givet til Poul Lynggaard, som motiverede donationen for Frank Zorn.

Poul Lynggaard udtalte bl.a., at han havde været ven og samarbejdspartner med Frank Zorn i mere end 50 år.

Den 9. april 1940 var Frank Zorn nyuddannet befalingsmand ved Livgarden, og var fra første begyndelse overbevist om det rigtige i at kæmpe mod besættelsesmagten.

I 1942 blev Frank ansat i Rigspolitiet med tjeneste ved kystbevogtningen i Søndre Birk. Her var det en vigtig opgave at kende sine kollegaers indstilling til tyskerne, idet man jo skulle vende ryggen til, når der var aktiviteter på kysten.

Efter 29. august 1943 og interneringen af det danske militær, ønskede Kong Christian d. X, at dansk politi skulle overtage bevogtningen af den kongelige familie, og som tidligere befalingsmand i Livgarden var Frank Zorn selvskreven til denne opgave. Den 6. oktober 1943 indgik Frank i vagtstyrken ved Sorgenfri slot. I denne forbindelse blev han forsynet med våben og et tysk "Waffenschein", hvilket var en gevinst, når man var ude i illegale aktioner.

Frank Zorn var tilknyttet "Bobbygruppen", og det var her, han udførte sit illegale arbejde.

I 1947 oprettede Frank Zorn Amalienborg-Klubben, hvis formand han var fra start til slut. I de seneste år har Frank nok været mest kendt for sin ildhu i bevaringen af Hvidsten Kro, hvor det er lykkedes ham at indsamle mange millioner til bevaringen af dette specielle sted.

Poul Lynggaard sluttede med at ud-



Poul Lynggaard motiverer donationen for Frank Zorn.

tale, at Frank Zorn gennem alle årene var en inspirerende samarbejdspartner og en stor personlighed.

Herefter afslørede Frank Zorns ældste søn, René Zorn, mindeplade og skrift for sin far.

Mogens Henrik afsluttede dagen med at takke for det smukke beløb, der fulgte med donationen, og lovede, at pengene skulle blive brugt efter hensigten, til gavn og glæde for de tidligere modstandsfolk i Bernadottepar-

ken og på Bernadottegården. Derefter overrakte Mogens Henrik en lille skål med de tre "V"er, fremstillet af Roskildes lokale glaskunstner, Skak Snitker, til Rigmor Müller, som bor i den lejlighed, hvor donationspladerne blev op-
hængt.

Vi sluttede en dejlig eftermiddag med at synge en sang, som Thorkil Antonsen satte stor pris på: "Dejlig er Jorden".

Emmy Reitoft



Frank Zorns sønner, René og Birger samt barnebarn og veninden gennem de sidste år, Jytte Sass.

Afslutningsfest for Bernadottegårdens Beboerfond

Bernadottegårdens Beboerfond ("Fonden") har nu eksisteret i tolv år, og som det blev bestemt ved oprettelsen, skal Fonden lukke pr. 31.12.2011.

I den anledning holdt Fonden en afslutningsfest d. 26. november for på den måde at markere afslutningen, men også Fondens virke, og de mange ting, som Fonden gennem dens 12-årige eksistens har støttet.

De inviterede gæster var først og fremmest tidl. krigssejlere, modstandsfolk og KZ-fanger fra Bernadottegården og Bernadotteparken. Endvidere havde vi inviteret ledelse og nogle af de medarbejdere fra Bernadottegården, som havde betydet meget for at Fonden kunne udføre sit arbejde. Vi havde naturligvis inviteret de frivillige hjælpere fra såvel mande-kvindegruppe og biblioteket, hvis drift også har været finansieret af Fonden. Sidst, men ikke mindst, havde vi inviteret vore samarbejdspartnere fra Arbejdsskadsstyrelsen.

Desværre var der en del, der var forhindret i at komme, men 45 festklædte mennesker mødtes kl. 15.30. Frivillige havde dækket fine og festlige borde, og mens vi nød kaffen, blev vi underholdt af sangerinde/skuespiller Lise Lotte Krogager og hendes pianist Ulf. De opførte et potpourri af bl.a. Liva Weel og Lily Broberg, og det var dejligt at se rigtig mange, der sang med og nød såvel sangen som tonerne fra den dygtige pianist.

Efter underholdning og kaffe var der pause til kl. 17.30. Så var det igen tid til at gå til bords, denne gang for at indtage en lækker middag: kold fiskeanretning, kalvefilet stegt som vildt og frisk frugtsalat med råcreme. Hertil vin eller øl/vand efter ønske. Efter hovedretten var det tid til, at Fondens formand, Mogens Henrik Nielsen, holdt en tale, hvor han bl.a. fortalte om grunden til Fondens oprettelse, dens fundats, og hvordan den har arbejdet i de tolv år, den har eksisteret.

I sin tale sagde Mogens Henrik sagde bl.a.:

- "Bernadottegårdens daværende bestyrelse vedtog d. 9. oktober 2000 den endelige udformning af Fonden.

- Formål: At give tilskud til sociale arrangementer, kulturelle aktiviteter, underholdning og udflugter med fortrinsret til tidligere modstandsfolk, fanger, krigssejlere samt deres enker og ægtefæller.

- Bestyrelsens sammensætning: 3 personer. Den ene skulle være en tidligere fange eller modstandsmand/kvinde, den anden skulle være en repræsentant for de tidligere fanger/modstandsfolk, den tredje skulle være en nuværende eller tidligere ansat med særlig interesse for Bernadottegårdens beboere. Mogens Henrik blev formand, Else Drejer blev repræsentant for de tidl. fanger/modstandsfolk og Emmy Reitoft blev valgt som daværende leder af Bernadottegården.

- På det første bestyrelsesmøde i 2000 viste regnskabet, at der stod ca. 303.000 kr. på kontoen.

- Pengene rullede ind og blev bl.a. brugt til julearrangement for beboerne, arrangementer for MF-erne (modstandsfolk/fanger m.fl.), æbleskiver med solbærrøm, et godt stykke smørrebrød, en sommerdag med en udflugt til Herthadalen til en kop kaffe og meget andet.

- I 2001 bebudede Frihedskampens Veteraner at de ville lukke. I 25-året for indvielsen af Bernadottegården deltog repræsentanter for deres forening, og ved festmiddagen fik jeg hvisket i ørerne, at jeg skulle modtage et pengebeløb fra Veteranerne. Stor var min overraskelse, da jeg fik overrakt en check på kr. 420.000,-. Ved årets afslutning stod der mere end ¾ mill.kr. på kontoen, og der kom stadig penge på

kontoen ved donationer, arv og gaver. Alle de mange penge gav os mulighed for at for at hjælpe, ikke bare beboerne til en ferietur, et arrangement på Bernadottegården, en festlig aften med underholdning, men også med at hjælpe Bernadottegården med at anskaffe ting, som kommunen ikke gav penge til. Det kunne være rødvin til en fællesspisning, vin til søndagsmiddagene, et blomsterlegat, så der kunne være friske blomster i de 4 huse, en bus til Mindelunden d. 4. maj om aftenen.

Det var dog ikke alt, vi kunne bruge pengene til. Civilstyrelsen holdt øje med, at vi overholdt fundatsen. En gang spurgte de, hvad al den vin gik til! Jeg tror, at de forestillede sig, at bestyrelsen sad og kævede den fra morgen til aften med de mange hundrede flasker, der blev købt hvert år. De blev meget beroliget, da de hørte, at beboerne drak dem til søndagsmiddagen. Det var et helt igennem acceptabelt formål.

Fonden har stået som arrangør af de mange mindehøjtideligheder, der blev afholdt mellem år og dag, takket være hjælp fra de mange frivillige, som gav os en hjælpende hånd. Vi arrangerede de første Auschwitzdage, der blev holdt i Roskilde."

Meget mere blev nævnt, og Mogens Henrik sluttede talen med at glæde sig over, at rollen som julemand blev udlevet så mange gange igennem de år, Fonden har eksisteret.

Mogens Henrik sluttede sin tale med at takke for det samarbejde, der har været med rigtig mange. Samarbejdet med Bernadottegårdens Venner blev fremhævet, og der var ligeledes en stor TAK til alle de frivillige, der villigt stiller op og giver en uvurderlig hjælp til alle vores arrangementer.

Efter middagen og et par fællessange fik vi kaffe, og folk begyndte så småt at sive.

Vi synes selv, at det var en god eftermiddag/aften, og var glade for på denne måde at kunne sætte et punktum for Fondens virke.

Emmy Reitoft



Beboerfondens formand, Mogens Henrik Nielsen.

Rejser med Erhvervshæmmede, Sjællandsafdelingen 2012

Erhvervshæmmede, Sjællandsafdelingen har igen i år besluttet at planlægge og – forhåbentlig udføre – to ture.

Den første tur går til Bornholm og er planlagt til dagene 21.-24. maj 2012, begge dage inklusive.

Den anden tur går til Tyskland – nærmere bestemt området omkring Bremen – og er planlagt til begyndelsen af september (første eller anden uge – annonceres senere).

Turen til Bornholm vil vi fortælle om i dette nummer!

Turen vil være en blanding af den bornholmske historie om den tyske besættelse, om de russiske bombardementer og den russiske besættelse. Vi vil også få tid til at se nogle bornholmske turistattraktioner og hygge os i den bornholmske natur.

Indledningsvis skal det siges, at som det ser ud dags dato, bliver turen dyr, idet vi endnu ikke har modtaget penge fra fonde eller tips. Tips bliver tidligst offentliggjort i slutningen af marts måned. Vi håber stærkt på at få lidt penge herfra, samt fra en eller to fonde.

HVIS vi ingen penge får bliver turen nok ikke mulig at gennemføre, idet prisen så vil blive kr. 4.500,- for 4 dage med bus, bro, overfart, hotel, mad og entreer. Rejsegruppen mener ikke, at

det er realistisk at vi kan sælge turen til denne pris. Vi HÅBER meget på tilskud så prisen kommer ned i et prisniveau mellem kr. 3.500 - 4.000. Endvidere skal vi nok være mindst 20 personer for at kunne gennemføre turen, idet bussen er det dyreste, og den koster det samme, uanset hvor mange vi er.

Vi beder om en meget hurtig forhåndstilmelding, som ikke behøver at være bindende før end vi kender den endelige pris. Vores reservation af hotel er kun gældende til 15. marts, så derfor er hurtig reaktion nødvendig.

Turen er primært for medlemmer af Erhvervshæmmede, Sjællandsafdelingen, men andre interesserede er velkommen til at tilmelde sig, såfremt der er ledige pladser.

Vi kan nævne følgende emner, som vi har tænkt os at se eller udforske nærmere på turen:

- Almindingen med bøgeskov, Kongemindet og Davidsstauen (smukt mindesmærke for faldne KZ-fanger)
- Tur til Gudhjem
- Tur til Nexø – vi kører igennem "svenskebyen", Balka Strand,
- Tur til Svaneke, med mulighed for at smage de lokale lækkerier: Svanekeis, lakrids, chokolade, øl. Se det

kendte glaspusteri, mulighed for at handle. Evt. tur på røgeri.

- Tur til Rønne, den russiske Bjørn, mindesmærke for de faldne søfolk, mindesmærke for de der faldt under de russiske bombardementer
- Foredrag mv. om russertiden og den tyske besættelse.

Vi håber at disse stikord vækker interesse, og at I har lyst til at deltage på turen til smukke ø i Østersøen.

Henvendelse kan rettes til en af følgende personer fra Rejsegruppen:
Emmy Reitoft tlf. 42 40 14 95,
mail emmyreitoft@gmail.com

Marianne Rüz tlf.: 38 3413 10,
mail finnverner@gmail.com

Tilmelding på mail, telefon eller med posten til

Emmy Reitoft,
Knolden 45a
4000 Roskilde

Husk at angive nøjagtig navn, adresse, evt. mailadresse og telefonnummer

Emmy Reitoft



Sjællandsafdelingen planlægger en forårstur til Bornholm.

Hvidstengruppen



Der har netop været premiere på den i medierne meget omtalte film om Hvidstengruppen.

Desværre kolliderede det med bladets dead-line, og bladets redaktør har endnu forestillingen til gode. Jeg har derfor kigget lidt i avisernes anmeldelse af filmen, men til næste nummer af bladet modtager vi også gerne indtryk fra bladets læsere, der til den tid måtte have set filmen.

Men at der er tale om en gennemarbejdet, gribende og spændende dokumentation og beretning om de gode

borgere i Hvidsten, fremgår af følgende avis-anmeldelser::

Kristeligt Dagblad *****

Skuespillerne i filmen yder mesterlige præstationer...

Og så en stor buket roser til Anne-Grethe Bjarup Riis for sin debutinstruktion. Der bør blive run på biografene i marts. Danmarkshistorie i verdensklasse.

Søren Hermansen

Berlingske Tidende *****

Spørger man sig selv lige efter "Hvidsten Gruppen", om man er klar til kamp, hvis den slags uhyrligheder sker igen, er svaret et stort JA. Selvfølgelig. Den ild er "Hvidsten Gruppen" med til at holde brændende... Anne-Grethe Bjarup Riis' film føles meget stærkt. Den går direkte i din DNA og videre tilbage til vores forfædre. Men

Reaktioner på Hvidsten-omtalen

Foranlediget af en artikel i Jyllands-Posten den 29. februar om Hvidstengruppen har Max Roe sendt avisen samt Modstandskampen 1940-45 følgende læserbrev:

Peter Birkelund udtaler i artiklen om Hvidstengruppen, at: "...de satte noget af den første modstand i gang".

I Danske Veteraner 1940-45 har vi den største respekt for Hvidstengruppens indsats. Men vi må påpege, at allerede den 9. april 1940 valgte ca. 6.300 danske sømænd at gå til modstand, idet de meldte sig til tjeneste i allieret krigstjeneste sammen med deres skibe. Af disse ca. 6.300 omkom 990 under krigen, dvs. ca. hver 6te.

De er ofte blevet glemt - og det er trist, at en seniorforsker ved Rigsarkivet overser og glemmer Krigssejlerne.

Jeg beder Jyllands-Posten tage emnet om Krigssejlerne op snarest muligt for at råde bod på dette, mens der endnu er Krigssejlere tilbage.

Jeg sætter gerne JP i forbindelse med Krigssejlere, der kan berette om deres indsats.

Med venlig hilsen

Max Roe

i bestyrelsen for Danske Veteraner 1940-45

14 | Kultur | Onsdag den 29. februar 2012

At dø for andres frihed

Aktuel film: Morgenavisen Jyllands-Posten inviterede to historikere i biografen for at finde af, hvordan og hvorfor kroejeren, dyrlægen, mekanikeren og resten af Hvidsten Gruppen blev modstandskampens pionerer.

CASPER FAUERHOLDT
casper.fauerholdt@jp.dk

Er det dét værd? - spørger Niels Fil i begyndelsen af filmen.

Er det værd at risikere sit eget og andres liv og at dedikere sin tilværelse, fordi håbet og troen på, at det man gør, i sidste ende kan føre til frihed?

Spørgsmålet og specielt dets svar har historisk flået

Han er cand.mag. i historie og dansk ved Besættelsesmuseet i Aarhus. Han mener, at filmen holder sig nogenlunde til, hvad der reelt skete tilbage i begyndelsen af 1940'erne.

Ikke nationalister

Den holdning deler arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet Peter Birkelund, som har beskæftiget sig meget med modstandskampen.

Noget som daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) godt 60 år senere i 2003 sagde i sin tale, da han tog et opgor med danske samarbejdspolitik under Anden Verdenskrig. Det var lige den tale, de vil have midt i den skrattende radio midt i krostuen, mener Søren Tange Rasmussen.

"Det var det. Det er helt klart, at de skammede sig over hvordan man sam-



PS:

I øvrigt var der på Odense Katedral-skole en modstandsgruppe, RAF-klubben, der øvede sabotage på den tysk besatte kaserne i marts 1943 - og så var der jo også lige Churchillgruppen i Aalborg...!

- og læserbrevet gav bl.a. følgende svar fra Jens Ege til Max Roe:

Kære Max,

Tak for ord i rette tid.

Og hvorfor holdt statsminister Wilhelm Buhl sin berøgtede tale i september 1942? Fordi sabotagen på det tidspunkt allerede længe havde generet tyskerne mere og mere.

Bedste hilsener

Jens Ege.

den gør os også i stand til at forstå, hvordan mennesker som i dag står i samme situation andre steder i verden, kan have det... Hver generation af danskere skal have deres film om Anden Verdenskrig, og "Hvidsten Gruppen" kan meget vel gå hen og blive vores.

Jacob Wendt Jensen

Jyllands-Posten

Der er kommet en film ud af satsningen, som meget vel kan blive et nationalepos... en film, der fænger fra allerførste øjeblik både med person- og miljøschildring og med sin spænding... en film, der som dansk heltehistorie og tragedie i ét har gode muligheder for at lokke store dele af Danmark i biografen.

John. H. Christensen

Politiken

En anden imponerende bedrift er, at Bjarup Riis formår at gøre nedkastningerne i mørket på markerne næsten lige så spændende som de modstandsaktioner, film som "Drengene fra Sankt Petri" og andre film om modstanden under Anden Verdenskrig har fokuseret på. Næsten helt uden actionscener får hun skabt en fortælling, der virker langt mere troværdig i sin skildring af



livet under krigen end eksempelvis Ole Christian Madsens store udstyrsstykke "Flammen og Citronen", der blev underligt udvendig og overfladisk i sin skydegale skildring af modstandskampen... Ved at udelade det ydre drama og fokusere på familiens mod, ængstelse og sammenhold holder filmen sine kort tæt til kroppen og leverer en fortælling, der løfter sig ud af sin tid og handler om at turde risikere noget uden nødvendigvis at gøre sig farerne bevidst.

Sophie Engberg Sonne

Hvidstengruppen, en af besættelsetidens berømteste illegale grupper, får nu sin historie fortalt på film. Hvidstengruppen handler om mennesker, som i en presset situation gør op med sig selv og beslutter at kæmpe mod uretten.

Da den første nedkastning af engelsk sabotagemateriel skulle finde sted i marts 1943, blev Marius Fiil kontaktet af faldskærmsmanden Ole Geisler, der var blevet kastet ned i februar og nu sammen med godsejer Flemming Juncker var ved at udbygge den illegale organisation i Jylland. Fiil sagde omgående ja til at organisere modtagelsen, og det blev indledningen til dramatiske oplevelser med håndtering af faldskærmsfolk, våben og sabotagemateriel.

I marts 1944 var det slut for Hvidstengruppen. En arresteret faldskærmsmand havde under tortur røbet gruppen, og tidligt om morgenen den 11. marts slog Gestapo til efter at have holdt gruppen under observation et stykke tid. Marius Fiil, hans søn og svigersøn og fem andre mænd blev dømt til døden. Dødsdommene fuldbyrdes torsdag den 29. juni 1944, da de blev henrettet i Ryvangen.



Bidrag til denne rubrik bedes sendt til
Peter Eigenbroth
Rolighedsvej 8a, 9690 Fjerritslev
mail: eig@fjerritslev.dk

90 år 22. januar
Arne Arentoft
Fuglsangsallé 97, 6.th.
8210 Aarhus

28. marts
Aage Nielsen
Randkløve Allé 9, 2.th.
2770 Kastrup

14. april
Søren Hoff
Attemosevej 53
2840 Holte

16. april
Claus Jessen
Bernstorffsvej 95 E
2900 Hellerup

18. april
Mogens Sand
Nordlysparken 35 C
Wandallsvej 5
5700 Svendborg

25. april
Bent Nielsen
Wiedergården 46, 1
2791 Dragør

28. maj
Helge Hansen
Bernadotteparken 38
4000 Roskilde
(bortrejst på dagen)

85 år 2. maj
Eli Valdemar Nielsen
Danmarksvej 53 A
2800 Kongens Lyngby

80 år 6. maj
Arthur Poulsen
Bernadotteparken 44
4000 Roskilde

22. juni
Gerda Pedersen
Thulesvej 28
7000 Fredericia

60 år 24. april
Jørgen Æbelø
Polarisvej 22
5500 Middelfart

50 år 29. marts
Lene Dorch Lund
Kastanieallé 17
6000 Kolding

19. juni
Ken Pedersen
Thorsvej 6
7000 Fredericia

- og en forsinket lykønskning til

Frode Greve
Rasmussen
Bøgebjerg 15, 1-4
8400 Ebeltoft,

der fyldte 85 år den 17. januar,
og

Sigurd Öhrström
Emdrup Mosevej 18
2400 København NV,
der fyldte 90 år 2. marts

DANNEBROG TIL NORMANDIET

Lad ikke krigssejlerne forblive ekskluderede

Den 6. juni 2014 er 70-årsdagen for invasionen Overlord, de allieredes invasion i Normandiet.

Målet med projektet DANNEBROG TIL NORMANDIET er, at de danske veteraner modtager en invitation fra de allierede til under Dannebrog at deltage på lige fod med de allierede i mindehøjtidelighederne. Projektet begyndte for mange år siden.

"I skal ikke blive glemt", fortalte den danske statsminister krigssejlerne. Men krigssejlerne blev glemt og bliver endnu mange gange glemt og ekskluderet.

En lille gruppe krigssejlere begyndte i 1994 at rette op på denne uretfærdighed. Lykkes det at modtage den ønskede invitation, er målet nået.

At få Dannebrog til Normandiet er en del af den kamp, krigssejlerne begyndte før 60-årsdagen i 1994 for ikke at forblive glemt og ekskluderede. Målet er at minde vore faldne og gøre befolkningen opmærksom på, at de døde for Danmark og friheden, for at vi kunne være som frie danske.

Den danske befolkning oplevede krigen den 9. april 1940. På den dag havde danske søfolk og fiskere oplevet krigens gru i 7 måneder. 35 forsvarsløse skibe og 11 forsvarsløse fiskeskibe var blevet torpederet eller minesprængt. 386 danske søfolk, 36 fiskere og 22 danske søfolk på andre skibe var omkommet, i alt 426 omkomne. I alt omkom 2344 danske søfarende under krigen.

Krigssejlerne er igennem årene blevet overset og glemt, bl.a. i Erstatningslovens første år, ved indvielsen af monumentet ved Utah Beach i 1984 og senere ved 60 års jubilæet for Invasionen i 2004.

Nu vil vi prøve noget nyt. Denne gang er det ikke Danmark til Normandiet, men "Dannebrog til Normandiet". Manuskriptet til bogen "Dansk deltagelse i Overlord" begyndte at tage form.

Den planlagte bog skal beskrive hele den danske indsats i frihedskampen uden for Danmark, ikke kun Overlord. Den 25. december 1943, da

gen da skibene igen kunne føre Dannebrog, var 83 skibe blevet sænket i allieret tjeneste, og 500 danske søfolk omkommet. Der var 95 danske flyvere i allieret tjeneste. Der var næsten 1000 danske, heraf 100 kvinder, i allieret militærtjeneste. Der var tusinder af danskamerikanere og danskcanadiere, der deltog i frihedskampen fra den 9. april 1940.

I 2004 blev der dannet en 5.maj-komite i statsministeriet for at planlægge mindearrangementerne omkring 60-årsdagen. Post Danmark var interesseret i at udgive nye frimærker vedrørende frihedskampen. Som repræsentant for krigssejlerne foreslog jeg den danske deltagelse i invasionen i Normandiet. Post Danmark valgte invasionen. Et af frimærkerne viser s/s AVANCE losse materiel på stranden i Normandiet, og både Dannebrog og kanonerne på skibet kan tydeligt ses.

Ved mindeankret maj 2005 introducerede jeg Anette Frydenberg for de krigssejlere, der deltog i hendes TV-program "Krigssejlerne". Blandt dem var flere, der havde deltaget i Overlord. Jeg introducerede også krigssejlerne for Sven Arvid Birkeland og Klaus Rydahl, som begge var ved at skrive om krigssejlerne.

Jeg har talt eller korresponderet med 37 krigssejlere, der havde deltaget i Overlord og over 100 andre krigssejlere og med andre veteraner. Jeg brugte timer i Frihedsmuseet med at læse breve fra krigssejlere, der havde deltaget i Overlord, og med at læse bøger, der handlede om Overlord. Jeg tog et kursus på Rigsarkivet. Videoer og TV-dokumentarier blev gennemgået. Billeder blev indsamlet. For første gang er vi i stand til at bruge to hjemmesider, www.convoyweb.org.uk og www.nationalarchives.gov.uk (Kent University). Her findes navnene på de konvojer, de danske skibe deltog i, og datoer. Vi finder også kopier af logbøgerne, så man kan følge skibenes sejlads. To værktøjer, der aldrig har været brugt i Danmark. Her fandt vi, at der var flere fejl i de eksisterende bøger.

Da udkastmanuskriptet, rev. 18, var færdigt, havde 26 personer læst udkastet og kommet med kommentarer og forslag. Typisk var svaret fra Søfartsmuseet på Kronborg: "Jeg har nu læst manuskriptet igennem. Jeg synes, det foreløbige manuskript er udmærket, og jeg støtter også helhjertet ideen om en dansk deltagelse i forbindelse med Overlord-ceremonierne i 2014".



Billedet, der blev brugt som grundlag for frimærke.

ANDIET

de og glemte

Museerne i Normandiet fortalte under danske veteraners besøg i 2009, at de var meget interesserede i at modtage data. Især skibenes navne og sejladsere. Jeg sendte museet en kopi af udkastet på engelsk. Ved et senere besøg på museet observerede jeg, at nu vajede Dannebrog for første gang sammen med de andre allierede flag foran museet.

Jeg blev inviteret til at blive medlem af Frihedskampens Frednings- og Mindefond. På fondens møde november 2010 arrangerede sekretær Jens Ege, at projektet "Dannebrog til Normandiet" kom på dagsordenen. Fonden ville gå aktivt ind i projektet. Den planlagte bog vil blive oversat til engelsk og fransk og sendt til de allierede. Målet er en invitation til mindearrangementet.

Frihedskampens Frednings- og Mindefonds medlemmer debatterede projektet ved møder og udarbejdede en projektbeskrivelse. Beskrivelsen blev overrakt til kulturarvstyrelsen den 22. juni af ceremonimester Christian Eugen-Olsen, formand for Frihedskampens Frednings- og Mindefond. Beskrivelsen er, at projektets navn er "Dannebrog til Normandiet", og at udkastmanuskriptet "Dansk deltagelse i Overlord" vil danne basis for en bog af samme navn, redigeret af en kyndig historiker. En fransktalende konsulent vil levere bøgerne til museer i Frankrig.

Vi begynder søgningen efter en redaktør. Frihedsmuseet, Søfartsmuseet på Kronborg, Erik Svensson og andre meddeler, at de ikke kan pga. andet arbejde. Christian Tortzen kan ikke pga. sygdom. Søgningen fortsætter.

Kulturarvstyrelsen meddeler, at de har modtaget et brev fra Museet for Søfart om, at de gerne vil bistå med projektet. Det vidste vi intet om, vi havde jo fået nej. Efter denne glædelige overraskelse indstillede vi søgningen efter en redaktør.

Museet for Søfart ansætter historikeren Thomas Oldrup. Han vil sammen med to assistenter redigere udkastmanuskriptet til bogen "Dansk



Mindesmærke i Normandier, omgivet af det franske og det danske flag.

Deltagelse i Overlord", finansieret af kulturarvstyrelsen og fonde. Torsten Granov (Cultours) har tilbudt at påtage sig konsulentopgaven og overrække bogen til museerne i Normandiet uden vederlag.

Ceremonimester Christian Eugen-Olsen spørger NATOs generalsekretær, Anders Fog Rasmussen, om han vil skrive et forord til bogen. Generalsekretæren svarer ja.

Bogen "Dansk deltagelse i Overlord" vil blive lanceret den 6. september 2012. I den anledning vil kultur-

arvstyrelsen invitere alle nulevende veteraner fra frihedskampen til en reception.

Desværre er vi ikke så mange tilbage mere. Mange af dem, der var med i begyndelsen af dette projekt for 22 år siden, er mønstret af. De vil ikke være glemte, når Dannebrog endelig indtager sin plads, på lige fod, sammen med de allieredes flage i Normandiet 6. juni 2014.

Erik Kragelund



4. MAJ KOLLEGIERNE

I Modstandskampens december-nummer gengav vi indledningen til Hakon Stephensens bog om landets ni 4. Maj Kollegier, og sluttede med det afsnit, hvor Hakon Stephensen og Frederik Rothe fik fastlagt grundtanken for kollegierne, at det skulle være levende mindesmærker for modstandskampen og være bolig for unge, der søger uddannelse.

Hakon Stephensen fortsætter:

Efter at Frihedsfondens forretningsudvalg den 31. oktober 1946 havde fået forelagt Rothe og Stephensens forslag om at afsætte midler til finansiering af et eller to kollegier for studerende ungdom, besluttede man at undersøge sagen nærmere og forelægge tankerne om et kollegiebyggeri på Fondens nært forestående bestyrelsesmøde, der skulle finde sted den 30. november samme år i Nationalmuseet..

Jørgen Zahle, der på det tidspunkt var forretningsfører, tilføjede, at man eventuelt ved 4. Maj-dagen kunne starte en indsamling direkte med kollegierne som målsætning. På dagsordenen blev byggeplanerne kommenteret således:

”Under overvejelserne angående Frihedsfondens arbejde på langt sigt er forretningsudvalget kommet ind på spørgsmålet om at lette studievilkårene, dels for enkelte, der skal omskoles – som det hedder i moderne sociologisk sprog – og dels for enkebørn, der skal gennemgå en eller anden form for videreuddannelse

Man er herunder nået til det standpunkt, at Fonden kunne stille midler til rådighed for finansiering af et kollegium, hvor de studiesøgende kunne få et gratis ophold i studietiden – en form for støtte, der viser sig mere hensigtsmæssig end kontante udbetalinger.

Yderligere er det vanskeligt for de unge, som Frihedsfonden skal tage sig af, at finde bolig. Ret mange enker bor i provinsen og har relativ lidt forbindelse til København.

Kollegiet kan opføres med statsstøtte, så finansieringen fra Frihedsfondens side vil indskrænke sig til 25 % af anskaffelsessummen.

Rent overslagsmæssigt kunne man tænke sig, at der med en bekostning på ca. 250.000 kr. blev opført et kollegium til ca. 1 million kroner. En sådan bygning ville kunne indeholde 40-50 værelser foruden samlingsstuer, læsesal, spiserum, restaurant og vaskeri etc.

Endvidere var det tanken at udvide ”kollegievirksomheden” til også at omfatte et bykollegium i Aarhus. Denne bygning, der kunne være på omkring 25 værelser, skulle opføres i forbindelse med eksisterende kollegier i Universitetsparken i Aarhus. Midler til finansiering og drift af kollegierne skulle dels fremskaffes ved endnu en ”4. Maj-dag” og dels ved indtægterne af biografbevillingen, bidrag fra Nationalfonden, frimærker med mere”.

Således lød oplægget. Det gik noget anderledes. For det første fik Frihedsfonden ikke nogen biografbevilling. Det blev heller ikke Nationalfonden, der trådte til (med betegnelsen ”Nationalfonden” i den gamle forhandlingsprotokol må antagelig menes ”Fonden for Fædrelandets Vel”, der på da-



Tre af frimærkerne, som med 5 øres overfranking var med til at finansiere opførelsen af 4. Maj Kollegierne.

værende tidspunkt var ved at blive dannet med tilskud fra store erhvervsvirksomheder og pengeinstitutter).

Sagen, der hedder ”frimærker”, blev gennemført. Det drejede sig om 5 øres overporto på fire frimærker, der havde særlige motiver, der henviste til Frihedskampen.

På bestyrelsesmødet blev byggeplanerne vel modtaget, selv om der var nogle ængstelige røster, der advarede imod at overanstrenge Frihedsfondens økonomi.

Selve finansieringsformen fik imidlertid en drejning, som gik i modsat retning. Formanden, grosserer P.M. Daell, gjorde sig til talsmand for, at Frihedsfonden skulle sikre kollegiernes absolutte uafhængighed ved at gøre dem til selvejende institutioner, der ikke måtte være prioriterede og ikke måtte modtage statstilskud.

Da 4. Maj-dagen 1947 var overstået og havde indbragt 2.714.756 kr. til byggefonden, blev P.M. Daells synspunkter vedtaget, og siden er de indført i samtlige kollegiernes fundats.

Som bekendt blev der ikke kun bygget to, men hele ni 4. Maj Kollegier. Her følger en oversigt over dem.

4. Maj Kollegiet i Horsens

Geneesgade 1

8700 Horsens

Kollegiet i Horsens blev som det første 4. Maj Kollegie indviet den 4. maj 1949 ved siden af Horsens Museum og Caroline Amalielund, som også dengang var et sted, hvor folk samles til musik og andre aktiviteter.

Bygningen, som er tegnet af arkitekt Ove Boldtz, havde dengang 40 værelser og fælles faciliteter. Senere er det lavet



om ved at et værelse på hver etage, er lavet om til 2 toiletter og 2 badekabiner, hvorved antallet er blevet fordoblet.

I forhold til de andre kollegier i Horsens, så er 4. Maj Kollegiet med plads til 38 beboere et lille kollegium. Beboerne er fælles om alt undtagen værelser og køkkenskabe.

Der lægges stor vægt på det Fællesskab, Demokrati og Frisind, som kendetegner de danske frihedskamp.

Prisen for et værelse er 1830,- kr./md.

Beboerne indretter selv i fællesskab fællesrummene, som derfor tit forandres.

Kollegiet i Horsens optager, som det første 4. Maj kollegium, også unge studerende fra andre lande.

Formålet er, at give de unge mulighed for at lære at leve og arbejde sammen i et internationalt samfund med frihed for alle - uanset nationalitet og tro.

Og det sker ud fra den betragtning, at fred og frihed kun kan leves gennem det Fællesskab, Demokrati og Frisind, der kendetegner den danske frihedskamp.

4. Maj Kollegiet i Esbjerg

G1. Vardevej 78

6700 Esbjerg

Kollegiet i Esbjerg blev bygget i et naturskønt område ved byens idrætshal og blev indviet 29. august 1950.

Der er 52 værelser og 3 1½-værelses lejligheder, og huslejen udgør hhv. 1.782 og 2.671 kr.

Hvert år markeres datoerne 4. maj og 29. august med en fest for de studerende.



4. Maj Kollegiet på Frederiksberg

Frederiksberg Bredegade 13 b

2000 Frederiksberg

Kollegiet i København er blandt de største af landets 4. Maj Kollegier, med plads til 73 beboere. Det ligger centralt på Frederiksberg med udsigt ind over Frederiksberg Have.

Huslejen udgør 1.800 kr. pr. måned.

4. Maj Kollegiet i Marstal

Fjerde Majstræde 1

5960 Marstal

Efter 2. Verdenskrig blev der opført en del 4. Maj kollegier rundt om i landet med støtte fra Frihedsfonden. Disse kollegier skulle fungere som levende mindesmærker, bidrage til at minde fremtidige generationer om frihedskampen og den solidaritet og offervilje, der var grundlaget for frihedskampen, men indtil videre var der ikke nogle, der relaterede sig til søfolkenes kolossale indsats for et frit Danmark.

Der blev sendt en føler ud til Frihedsfonden, der ikke umiddelbart var indstillet på at bygge et kollegium på Ærø. Men efter flere besøg hos Frihedsfonden af nogle af øens fremtrædende personer, blev det fremført, at der manglede et monument over den danske søfarts indsats i krigen, og langsomt blev frihedsfonden da også revet med af disse engagerede mennesker.

Herefter blev byggeriet af 4. Maj Kollegiet i Marstal en realitet.

4. Maj Kollegiet i Marstal blev den 3. august 1960 taget i brug af 34 friske unge søfartselever ved Marstal Navigations-skole, men den officielle indvielse fandt sted den 16. september 1960.

Kollegiet er i årenes løb blevet renoveret og ombygget flere gange, så der i dag er 40 værelser, hvoraf de 9 af værelserne er med eget bad/toilet og køkkenet afd. De øvrige værelser med fælles bad og køkken har stadig den størrelse, som da huset blev bygget, dvs. "hvad der i 1960 svarede til en 3. styrmands kahyt på et A.P. Møller skib", 11 m² men så er de også møbleret, hvilket alle værelserne i øvrigt er.

Kollegiet råder desværre ikke over de store summer. Det er efterhånden en gammel slidt dame, men bestemt i stadig fuldt vigør. Når vi får gjort nye tiltag, er det for midler vi har søgt via fondsmidler. Det gør at beboerne passer bedre på tingene, fordi de ved, at vi ikke bare kan gå "ned at købe".



Det skal også bemærkes, at befolkningen i Marstal har været yderst gavnlige med brugt indbo og service til huset. Der er altid jubel i huset, når vi får en "ny" sofa.

I dag beboes kollegiet stadig af elever der har tilknytning til søen. Det er hovedsagligt unge i alderen 16-20 år, der bor på kollegiet. De går alle på HF-Søfartsskolen, som ligger i forlængelse af Marstal Navigationsskole. HF-Søfart blev oprettet i 2002, hvor unge fra hele landet har mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Kollegiet er umådeligt populært blandt de unge, dels fordi huslejen er til at betale, og dels fordi kollegiet rummer to store fællesrum, hvor de unge hygger sig sammen og har et godt socialt samvær. Man føler sig på ingen måder alene i dette hus. Der er altid hjælp at hente, hvis havregrøden brænder på...

4. Maj Kollegiet i Odense Østerbæksvej 91 5230 Odense M

4. maj kollegiet i Odense blev bygget i 1952 og indviet 29. august 1952. Så i år har kollegiet 60 års jubilæum.

Der er 77 værelser, og er dermed det største af de 9 kollegier. Alumnerne er fordelt på mange forskellige studier, med et overalt af medicinstuderende.

Kollegiet fik i 2009 lavet nye fælleskøkkener til stor glæde for beboerne. Der er to fælles opholdsstuer, en i hovedbygningen, pejsestuen og en tilbygning fra 2003, 4. maj stuen. Derudover er der en stor festsal, og på trappeopgangen er der udsmykket med malerier af kunstneren Frank Hammershøj.

Den gennemsnitlige tid alumnerne bor på kollegiet er 3-4 år, dog har der været en del undtagelser, og den der har boet her længst har været 7 år. Månedlig husleje er 1.700 kr.

Kollegiets centrale beliggenhed tæt på SDU og byen gør, at det er et attraktivt sted at bo under uddannelsen.



4. Maj Kollegiet i Tønder Ribe Landevej 20a-26 6270 Tønder

Det niende og sidste 4. Maj Kollegium kom til at ligge i Tønder ved lidt af en tilfældighed. Hakon Stephensen beskriver i sin bog "Et Krigsmonument – ni 4. Maj Kollegier", at han under et møde med daværende statsminister Viggo Kampmann nævnte, at Frihedsfonden var holdt op med at planlægge flere kollegier. Kampmann ville dog gerne slå et slag for Tønder som uddannelsesby, og formanden for Frihedsfonden, P.M. Daell, gav sig en "sidste" gang.

Byggeriet blev ledet af arkitekt Per Christiansen i tæt samarbejde med Tønders daværende borgmester, J.J. Poulsen, og indvielsen fandt sted 4. maj 1966.

Kollegiet består af tre selvstændige fløje forbundet med en pergula til hovedbygningen, der indeholder fællesfaciliteter og eforbolig. Oprindeligt var der 30 værelser, som blev reduceret til 21 lejligheder efter en ombygning i 1996/1997. Lejlighederne på 33-38 kvadratmeter har egen indgang, køkkenniche, bad, kabel-TV og internetadgang. Huslejen er 2.370/2470 kr. (ekskl. elforbrug).

Udover de smukke udendørs faciliteter med bl.a. overdækket "grillterrasse" består fællesfaciliteterne af et fælleshus med TV/DVD stue m. poolbord, bordtennis og bordfodbold; fælleskøkken, vaskerum og motionsrum.

Alumnerne tager en ungdomsuddannelse –STX/HF, HHX, HTX - eller er i gang med en erhvervsuddannelse.

De bor typisk på kollegiet i 1-3 år.

4. Maj Kollegiet i Aabenraa Møllemærsk 1 6200 Aabenraa

4. Maj-Kollegiet i Aabenraa blev nr. 8 i rækken af 4. Maj Kollegier og indviet officielt den 4. maj 1966, men allerede i december 1965 besøgte dronning Ingrid kollegiet. Ved opførelsen var der 35 værelser.

I løbet af firserne var der i Aabenraa blevet opført flere kollegier og ungdomsboliger, hvilket medførte, at kollegiets små værelser på 9 m² uden køkken, bad og toilet ikke var attraktive for unge uddannelsessøgende, og det resulterede i mange tomme værelser til trods for, at de var billige. Ungdommen var blevet mere krævende. Man måtte tage stilling til, om man ville nedlægge eller modernisere. Resultatet blev, at værelserne blev moderniseret, og at der



blev opført en ny værelsesfløj i 1990, således at kollegiet nu har 50 værelser på ca. 30 m² med eget køkken, bad, toilet, tv-stik med stor pakke, telefonstik. Desuden er der fælleslokale med tv, og et vaskeri.

Vi har haft fuldt udlejet, men har ingen venteliste af betydning, idet der i byen er mange ledige lejligheder, og andre kollegier har måttet lukke, hvortil kommer, at et yngre kollegium – byens største – har måttet reducere antallet af værelser, hvilket har kostet kommunen mange penge.

Vores fordel er, at vores kollegiebetjent boer på kollegiet og sørger for fred og ro.

Huslejen udgør 3.340 inkl. alt. Efter boligsikring er huslejen ca. 2.960 kr.

4. Maj Kollegiet i Aalborg Hasserisgade 8 9000 Aalborg

4. Maj Kollegiet i Aalborg var det andet i rækken af landets ni kollegier. Det blev indviet 4. maj 1950.

Der er 44 værelser, og alumnerne er fordelt på mange forskellige studier, hvoraf hovedparten dog er på Aalborg Universitets Center.

Aalborg-kollegiet er specielt ved, at den kostordning, der



blev startet tilbage i 1950, er bibeholdt. Huslejen på 2.525 kr. om måneden er incl. fuld kost på de fem hverdage. Ud over, at de studerende derved får god og nærende kost, er det med til at fastholde et godt socialt fællesskab, at alle spiser sammen.

Spisesalen er smukt udsmykket af maleren Carlo Wognsen. Der er en fælles opholds- og TV-stue, en mindre pejsestue samt et lokale til festlige anledninger – samt bl.a. sauna og motionsrum.

Den gennemsnitlige tid, alumnerne bor på kollegiet, er ca. 3 år. Kollegiets centrale beliggenhed i Aalborg er med til at gøre det til et attraktivt bo-sted under uddannelsen, og specielt ved studiestart er der en lang venteliste, som medfører, at det oprindelige optagelseskriterie, familiær tilknytning til modstandskampen, er relevant.

4. Maj Kollegiet i Aarhus Fuglesangsallé 24 8210 Aarhus V

4. Maj Kollegierne i Danmark er helt særegne, og 4. Maj Kollegiet i Aarhus er på flere måder noget særligt blandt de særegne. – Ikke alene er kollegiet det eneste, der altid og stadig efter den oprindelige fundats indtil nu kun har optaget” efterkommere af aktive deltagere i det danske folks modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig, der har fortrinsret til optagelse på kollegiet.” - Dertil er kollegiet også bygningsmæssigt noget særligt og det mest interessante af 4. Maj Kollegierne.

Med sin randbebyggelse på de tre sider optaget af enkeltværelser samt fælles køkkener, baderum og toiletter. Den fjerde fløj med indgang, festsal, og samlingsstue, der vender ind mod haveanlægget - Grønnegården. I den fjerde fløj er der stadig portnerbolig, hvorimod eforboligen for adskillige år siden blev omdannet til værelser samt bad og toilet.

I dag har kollegiet som oprindeligt 55 værelser, hvortil der til stadighed er en venteliste på mere end 100 fortrinsberettigede.

Kollegiet satser på at fællesskabet og samhørighedsfølelsen er meget mere værd for de unge, der i gennemsnit bliver boende 3 ¼ år, end et værelse med eget bad og eget køkken. Et værelse koster 2050 kr. incl. forbrug, fri telefon og internet.



Medlem nr. 1133
Asta Dahl
Anemonevej 17
4000 Roskilde

ADRESSELISTE

ERHVERVSHÆMMEDE FRA FRIHEDSKAMPEN

Odense afd.: Fmd.: Alfred Andersen,
Bregnevej 7, 5220 Odense SØ,
tlf. 66 11 58 69.

Omegnsafdelingen:

Sydskajen 4.1.th, 3600 Frederikssund,
tlf. 47 53 02 48.
Fmd.: Eigil Skov Jørgensen.

Sjællands afd.:

Fmd.: Mogens Henrik Nielsen,
Bernadotteparken 32, 4000 Roskilde,
tlf. 46 75 77 13.
Kass.: Kirsten Kurland
Digevej 3, 2680 Solrød Strand,
tlf. 56 14 36 53.

Jysk afd.: Fmd. og sekr.: Ingelise Serges,
Lundingsvej 3, 1. tv., 7000 Fredericia,
tlf. 75 92 77 91, mail: ils@sbb-net.dk
Kass.: Birgit Lund, Skovparken 76 B,
6000 Kolding, tlf. 75 53 73 53,
mail: blund@adr.dk

DACHAU-KLUBBEN

Fmd.: John Nielsen, Margrethesvej 28, Ejby,
4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46 40 50 87.
Giro: 87 446 867.

FORENINGEN AF GESTAPOFANGER FRA BESÆTTELSEN

Fmd.: Jørn Jensen, Glentemosen 5, lejl. 103,
2605 Brøndby, tlf. 43 96 35 18.
Kass.: Salle Fischermann,
Toftekærsvej 28 C, 2820 Gentofte,
tlf. 39 65 89 90.

GESTAPOFANGERNE RANDERS

Fmd.: Ebba Hjortshøj, tlf. 86 42 77 29
Hermann Stillingsvej 17, 8930 Randers NØ.
Kass.: Marion Jensen, Møllevænget 6,
9560 Hadsund, tlf. 20 22 59 54.

HANNOVER-STÖCKEN

Henv.: Erik Tanne, Farum St. Torv 29, 1. th.,
3520 Farum, tlf. 44 95 87 35.

HORSERØD STUTTHOF-FORENINGEN

Fmd.: Anton Nielsen,
Møllevvej 17, 3650 Ølstykke, tlf. 47 17 90 69.
Kass.: Hanna Kirkegaard,
Jesper Brockmandsgade 2, 2200 København N.
Tlf. 22 12 49 25.

LANDSFORENINGEN AF KZ-FANGER FRA NEUENGAMME - VENNEKREDSSEN

Fmd.: Helle Sørensen, Borgervænget 92, 2 th.,
2100 København Ø, tlf. 59 18 66 89 - 20 45 19 29
Kass.: Gitte Sundahl, Søkildevvej 3,
5970 Æreskøbing, tlf. 62 52 21 50

SACHSENHAUSEN-FORENINGEN DK

Fmd.: Astrid Danielsen, Brejningevej 9,
5700 Svendborg, tlf. 63 21 04 64
astriddanielsen@hotmail.com
www.sachsenhausen.dk

THERESIENSTADT-FORENINGEN

Fmd.: Birgit Krasnik Fischermann,
Gl. Vartov Vej 29, 2. tv.,
2900 Hellerup, tlf. 39 62 83 55.
Kass.: Michael Fingeret, Herman Triers Plads 2,
1631 Kbh. V, tlf. 35 37 11 21

KAMMERATERNES HJÆLPEFOND

Formand: Martin Frøland, Ellemosevej 107,
2900 Hellerup, tlf. 39 68 15 25
Kasserer: Poul Brandt, Engbovej 104,
2610 Rødovre, tlf. 36 41 33 24

FRIHEDSKAMPENS VETERANER

Henvendelse kan ske til
Eigil Skov Jørgensen (Foss),
tlf. 47 53 02 48 eller
Bent Nielsen,
Wiedergården 46, 1, 2791 Dragør
tlf. 32 53 07 16.

HOLGER DANSKE - KLUBBEN

Fmd.: Jørgen H. Barfod
Ved Fortunen 10 A -2800 Lyngby
Sekr. "Foss", E. Skov Jørgensen
Tlf. 47 53 02 48 e-mail: foss@privat.dk

DANSKE VETERANER 1940-45

Formand Erik Kragelund,
nysejler@webspeed.dk
Sekretær Max Roe, maxroe_sen@msn.com

FRIHEDSKAMPENS FREDNINGS- OG MINDEFOND

Amaliegade 18, 1256 København K,
tlf. 33 40 10 10
Fmd.: Chr. Eugen-Olsen
Sekretær: Jens Ege, N. Jespersens Vej 10,
2000 Frederiksberg, tlf. 38 33 52 08
Ansøgninger om støtte fra fonden kan rettes til
ovenstående adresse.
Bidrag til fondens arbejde kan sendes til
fondens konto i Spar Nord Bank
reg.nr. 9061 konto nr. 4569856065

ARBEJDSKADESTYRELSEN

Sankt Kjelds Plads 11, Postboks 3000,
2100 Kbh. Ø, tlf. 72 20 60 00, fax 72 20 60 20.

AMICALE INTERNATIONALE DE NEUENGAMME (AIN)

Vicepræsident Ernst Nielsen,
Sofielunden 14, 2600 Glostrup.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES RÉSISTANTS, DANMARK (FIR)

Formand: Allan Christiansen, Ibsvej 94,
2880 Bagsværd, tlf. 44 98 48 24.
Kasserer: Bodil Enoch,
Brøndbyøster Torv 51, 5. th. 2605 Brøndby,
tlf. 36 75 45 94.

BERNADOTTEGÅRDEN

Bernadottegården 94, 9560 Hadsund,
tlf. 97 11 46 66.

BERNADOTTEGÅRDEN

H.H. Kochsvej 4, Himmelev, 4000 Roskilde,
tlf. 46 31 60 00.

MINDELUNDEN RYVANGEN

Tuborgvej 33, 2900 Hellerup, tlf. 39 62 14 67.

BANGSBO MUSEUM

9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 31 11.

FRIHEDSMUSEET

Churchillparken 7, 1263 København,
tlf. 33 13 77 14.

MUSEET FOR FRØSLEVLEJREN

Lejrvejen 83, Frøslev, 6330 Padborg,
tlf. 74 67 65 57.

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Postboks 91, 6000 Kolding, tlf. 76 33 81 99.
Åbent kl. 10-17.

HORSERØDLEJRENS MUSEUM

Esrumvej 367, 3000 Helsingør, tlf. 72 55 20 47.
Åbent søndag, tirsdag og torsdag kl. 11-15.

BESÆTTELSESMUSEET I ÅRHUS 1940-45

Mathilde Fibigers Have 2 (v/ Domkirken)
8000 Århus C, tlf. 86 18 42 77, fax 86 18 42 83.
Fond reg. nr.: 12844.

HISTORISK SAMLING

FRA BESÆTTELSESTIDEN,
Niels Bohrs Alle 9, 6700 Esbjerg.
Åbent tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 10-18.

ODENSE HISTORIE 1940-45

Brandts Passage 15, 1.tv
5000 Odense C, tlf. 66 19 40 45.
Åbent d.1. lørdag i måneden kl.13-16

FERIEMULIGHEDER:

Anholt: 4. Maj-huset, Gennem Landet 80 A,
8592 Anholt.
Kan lejes ved henvendelse til
Anders Rytter, tlf. 40 97 96 84