



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Soranerbladet

NR. 7 SEPTEMBER 1973 58. ÅRGANG



Christen Dalsgaard (1824-1907): Stengangen på Sorø Akademi, 1871.

Dette billede pryder forsiden denne gang for at introducere en ny idé, som det herefter står enhver soraner frit for at benytte sig af... (læs videre på side 103-104).

MÅNEDSSKRIFT FOR SORANSK SAMFUND

Magnus Jensens Eftf.

Patentbureau

Nytorv 3
1450 København K
Telefon 11 58 49

EMULSION A/S



non-ioniske emulgatorer til levnedsmiddelindustrier og tekniske formål

FABRIK OG LABOR
PALSGAARD
7130 JUELSMINDE

SALGSKONTOR
RAADHUSPLADSEN 16
1550 KØBENHAVN V

**Mere øl.
Mere smag.
Mere stemning.**





Chr. Tom Petersen
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

SORØNER-BLADET

SEPTEMBER 1973

58. ÅRGANG

NUMMER 7

Sorø Akademis fundats

Dronning Margrethe har den 21. maj 1973 stadfæstet et tillæg af 17. maj 1973 til fundats af 29. januar 1782 med senere tilføjelser og ændringer for stiftelsen Sorø Akademi, der (§ 1) i fremtiden vil blive styret af et direktorium på tre medlemmer, hvoraf det ene skal være skolens rektor, mens de to andre (beskikket for 5 år ad gangen) skal være en repræsentant for undervisningsministeriet og en person med speciel indsigt i godsdrift og skovbrug. Undervisningsministeriet udpeger medlemmerne og beskikker en formand for direktoriet.

Fra den 1. april 1958 at regne har stiftelsen Sorø Akademi(1) været administreret af kurator ved Københavns Universitet Erik A. Koch, men siden hans død den 15. december 1972(2) har administrationen påhvilet undervisningsministeriets legat- og stiftelsesforvaltning ved kontorchef Niels Thye, og de dag-

lige forretninger er blevet varetaget af ekspeditionssekretær B. Aabo. Departementschef Eiler Mogensen har udarbejdet tillægget til fundatsen.

Direktoriet er nu udpeget og består af rektor Arne Østergaard (S 1929), departementschef Eiler Mogensen (formand) og professor ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Niels Kristian Hermansen (S 1942). Den daglige leder som administrator er kontorchef Niels Thye.

Af tillægget til fundatsen kan nævnes (§2): "Stiftelsen er selvejende, og dens formue samt dennes afkast kan kun anvendes efter fundatsens formål. Stiftelsen hæfter over for kreditor alene med sin formue. Direktionen har det øverste ansvar for forvaltningen af stiftelsens midler, herunder skovdriften, og skal påse, at dens formue ikke angribes." (§ 6): "Så længe staten driver Sorø Akademis Skole som statsskole, er brugsretten til skolens bygninger og idrætsanlæg vederlagsfrit overdraget til staten, mod at staten afholder alle med driften, herunder ved-

lighedelse og hovedstandsættelse, forbundne udgifter. Hvis bygning og anlæg helt eller delvis ikke længere anvendes som statsskole, falder de tilbage til stiftelsen. Stiftelsen kan påtage sig at afholde anlægsudgifter vedrørende skolebygninger, idrætspladser og lignende. Stiftelsen vedligeholder Sorø Akademi-haven som offentligt anlæg med særlig hensyntagen til skolens interesser." (§ 7): "Stiftelsens driftsudgifter og drifts-indtægter søges foreløbig som hidtil bevilget på de årlige finanslove. Direktionen udarbejder forslag hertil." (§ 8): "Stiftelsen kan, såfremt driftsforholdene måtte tillade det, beslutte sig til igen at overtage driften af Sorø Akademis Skole m.v."

Det nye direktoriiums første opgave bliver at udarbejde en helhedsplan for stiftel-sens økonomiske og administrative for-

hold; den endelige prioritering af opga-verne vil blive indarbejdet i et budget-forslag. Rantzau

1. Stiftelsen Sorø Akademi omfatter - foruden de til skolens brug henlagte bygninger og arealer - Sorø kirke med kirkegårde, akademi-haven og en del byejeendomme i Sorø, visse skove, Mørup, Nordruplund og Tulsted hoved-gårde samt nogle mindre landejendom-me m.v. Akademiets nettoformue var, ultimo marts 1971 17.422.534 kr., der-af i faste ejendomme m.v. 11.418.175 kr. og i panteobligationer og offentlige værdipapirer efter kursværdi 9.632.480 kr. (Kongelig Hof- og Stats-kalender 1972, afdl. 1436, side 834-35).

2. Nekrolog 1973/30.

Translokation

Ved den "lille translokation", den 17. juni, talte rektor Arne Østergaard om de nye pædagogiske principper, der nu holder sit indtog på skolen: eleverne skal løbende orienteres om deres stand-punkt og der skal for gymnasieklasser-nes vedkommende føres forhandlinger om hvad man skal læse - ansvaret for undervisningens effektivitet lægges i hø-jere grad over på eleverne fremfor, som hidindtil, på lærerne. Rektor redegjorde for problematikken omkring skoleunifor-mens afskaffelse, der var sket efter på-bud fra Direktoratet for Gymnasiesko-lerne, og pegede på tre ting: For det første brydes en lang tradition til sorg for nogle og til glæde for andre. For det andet vil uniformens afskaffelse næppe være mere økonomisk for eleverne og deres forældre, og, for det tredje vil skolens tilsyn med og beskyttelsen af alumnerne blive ringere. Rektor pointe-

rede at skolen havde ingen problemer - som så mange andre steder - med ele-vernes fremmøde til rette tid, men da skolen hellere vil forebygge end hel-brede, var det nødvendigt at stramme reglementet: hjemmene ville for frem-tiden få meddelelser om dokumenterede forsømmelser fra elevernes side. Rektor dimitterede 5 realister.

Den "store translokation" blev afholdt torsdag den 21. juni. Solennitetssalen - hvis fornemme præg understreges af lysekronerne fra Studenterforeningen - var fyldt til sidste plads. Dimitterenderne dominerede naturligvis forsamlingen: studenterhuer lyste bråvt op på mange langlokkede hoveder, påklædningen vari-erede: dels civilt antræk, dels reglemen-teret uniform med mørke benklæder eller hvide. Pigerne - som altid - søde i som-merligt antræk, der passede fortræffeligt til selve dagen: en ægte soransk trans-

lokations-dag med strålende sol og varme, der også var kendelig i salen, da rektor Arne Østergaard i ulastelig kjole og hvidt på slaget 11 bød velkommen til de fremmødte jubilarer "og andre der i stilhed er søgt tilbage til dette sted". Rektor takkede dimittenderne fordi de i så stort tal var mødt op og "fordi I trods ungdommens rebelske holdning til mange ting viser jer loyale mod dette sted og translokationen, en tradition som vi følger (endnu!) men som afskaffes flere steder".

Efter Jens Paludan-Müllers og C. Kreutzers herlige soranersang Hellig er vor Ungdoms Lyst - hvor hvert vers klinger ud med det jublende Liflig er vor Ungdoms Vaar - dimitterede rektor 100 elever, hvoraf 78 var blevet indstillet som studenter og 22 som realister. Alle havde bestået, og efter at hver enkelt havde fået overrakt sit eksamensbevis - og fået det traditionelle håndtryk - gik rektor over til talen for dimittenderne og indledte med at sige at dagen var den største festdag "fordi vi i dag skal tage afsked med jer"... en bemærkning der lynhurtigt blev grebet af dimittenderne og belønnet med hjerteligt bifald! - En bog: "Malurt og balsam" om lægende urter - fuld af livsvisdom - som rektor havde fået i hænde ved et tilfælde, havde givet ham inspiration til dagens tale der var bygget op over temaet den bitre malurt, der imidlertid også kunne virke som lægende balsam, to modsætninger som dimittenderne ville møde så snart de forlod skolen og begyndte på livsbanen. Rektor ønskede for de unge at de måtte kunne udvikle én vigtig evne: evnen til at kunne bestille noget - "det bliver ikke bedre ved at vente med at starte" -

og han opfordrede dem til at tage fat på et eller andet så hurtigt som muligt, "tiden er knap, der bliver flere og flere studenter, i år dimitterer vi i hele landet omkring 13.000, om tre år ventes tallet at vokse til 16.000, og de fleste af dem skal ud på uddannelsesmarkedet, dér kan I komme til at smage den beske malurt - i Sverige hvor udviklingen på mange områder er nogle år foran vor egen, er der allerede 10.000 arbejdsløse akademikere... en balsam for de realister der ikke kom op i gymnasiet!"

Rektor advarede mod den jernhårde konkurrence på uddannelsesmarkedet - "måske var der én eller anden med studentereksamen der burde overveje at tage fat på noget lettere tilgængeligt - der er vældig brug for jer i det praktiske liv" - og stillede spørgsmålet om det var lykkedes den ældre generation at gøre samfundet så trygt og godt at de unge kunne være tilfredse med det? - Rektor gav selv svaret: "På mange områder så afgjort ja, på andre områder nej - der er mange goder som I ikke behøver at tilkæmpe jer, kast jer ud i livet og brug ikke for megen tid på øjeblikkets mode "målsætningsdebatten" - hvad skal jeres livs "målsætning" være? - opgaven er lidt for stor at spekulere over! Det bedste råd fra mig er: tag fat på et eller andet! Et gammelt ord siger at det menneskelige liv er som jernet, bruger man det, bliver det blankt, lader man det ligge, rustet det! - Det personlige ansvar kan man ikke løbe fra! - Hvad tidligere generationer har erfaret, har I fået viden om her, og jeg håber, at I må møde passende udfordringer i livet, så I kan bruge de evner I har udviklet her. I har fået en ballast der skulle kunne forhindre jer i

at kaste jer ned for den første den bedste profet! Husk Søren Kierkegaards ord "Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns" og "Man må begrænse sig - det er hovedbetingelsen for al nydelse!" - Rektor sluttede idet han sagde: "Tre ønsker stod i den omtalte bog fuld af livsvisdom: Gid jeg må have styrke til at acceptere det, der ikke kan være anderledes, og have mod til at ændre det, der bør og kan ændres, og visdom til at skelne det første fra det sidste!... Jeg ønsker for jer: Måtte I erhverve den livsvisdom!"

Hvor Liflig er vor Ungdoms Vaar besynger mennesket, det unge, fuldt af længsel og håb, synges der i translokationens anden sang, Jeg veed et Sted, om soranerens "klassiske Sorø" og afskeden dermed - for nogle en umådelig befrielse, for andre et bevæget farvel, for de fleste vel en ligelig blanding, og for den gamle soraner et gentaget post festum!

Rektor dimitterede efter sangen tre kolleger, som alle fik bevægede ord med på vejen: Lektor Jens Damgaard Sørensen - født 1903 i Fruering, lærer i matematik ved skolen i 46 år, fra 1962 stedfortrædende og konstitueret rektor under rektor Østergaards sygdom - blev af rektor karakteriseret som den unge lærer, den stærke lærer, "et indtryk jeg har bevaret op gennem årene. Du har aldrig skyet anstrengelser når det gjaldt om at hjælpe dine elever, du har aldrig skudt genvej! Du har haft mange moderne idéer - har aldrig været bange for at sige din mening, og du sagde den på en smuk måde - men du har altid loyalt bøjet dig for stedets skik! Der er mange elever der sidder Danmark over, ja, verden over, og tænker

på dig med stor taknemmelighed. Vi, dine kolleger, siger dig tak, vi vil savne dig! Skolens varmeste tak! Vi ønsker dig et godt otium! - Lektor Ole Gad - født 1906 i Sorø, søn af lektor ved skolen Henrik Gad (1862-1945), student fra skolen i dag for 50 år siden, lærer i matematik ved skolen i 40 år - blev af rektor karakteriseret som den begejstrede lærer, den klare lærer, "Deligner Damgaard i ét: den pædagogiske interesse. De har altid haft ét ønske - trods sygdom - at komme her og undervise! Den største ros kan jeg give Dem! Aldrig har jeg oplevet to fagkolleger, der har haft et så godt samarbejde som De og Damgaard! Det er klogt at De, under hensyn til Deres helbred, trækker Dem tilbage nu efter fyrretyve års gerning. Vi vil savne Dem! Tak til Dem som kollega - Skolens varmeste tak! Vi ønsker Dem et lykkeligt otium! - Gymnasieoverlærer Knud Raaschou-Nielsen - født 1915 i Sorø, søn af rektor Henrik Raaschou-Nielsen (1871-1948), student fra skolen 1933, lærer i tegning ved skolen i 24 år - havde ønsket at tage sin afsked(1) for at hellige sig tilværelsen som maler. Rektor sagde: "Du har været vant til at leve farligt og i en skæbnesvanger periode af landets historie turde du løbe en risiko. Nu ønsker du at forlade os for at leve med din kunst. Du er indoktrineret på dette sted og har både kunnet være kunstner og loyal mod det ensformige arbejde her, men du har også kunnet påvirke dine elever og har været navnlig de kunstbevægede en stor hjælp. Tak for din indsats! Tak for festlige og hyggelige stunder! Måtte din bil kunne køre så vi ofte må få dig at se... mange gode og frugtbare år ønskes dig!" - Rektor rettede sluttelig en tak til ad-

junkt Jens Harald Brückner der efter et år på skolen overføres til Østre Borgerdyd i København. Efter de obligatoriske "praktiske oplysninger" gik rektor Østergaard over til uddelingen af legater og boggaver, og til sidst tog Soransk Samfunds formand Robert Riis ordet og bød dimittenderne velkommen i samfundet hvis formål og virke blev kort beskrevet. Traditionen tro overrakte formanden årets bedste student, Claus Kjærulff, et smukt indbundet eksemplar af det efterhånden

sjældne værk Sorø skrevet af gamle soranere.

Translokationen sluttede selvfølgelig med feriesangen par excellence *Concinamus, o sodales!* - Tankerne flyver til Winchester College, hvorfra teksten siges at stamme, og tilbage til Sorø, hvor adjunkt L.J.N. Høyberg (1801-36) satte den i toner. I 143 år har den lydt... måtte den aldrig forstumme på Sorø Akademi! Rantzau

1. Knud Raaschou-Nielsen er ultimo augusti endnu ikke afskediget.

En ægte gammel soraner

Elving hundrede år den 18. september 1973! - Såvidt vides er det første gang i Soransk Samfunds historie - og i skolens historie siden undervisningens genoptagelse i 1822 - at en gammel soraner (elev/lærer) runder dette ærværdige åremål. Vor gamle ukuelige kammerat Elving slår alle rekorder og det ikke alene med hensyn til alder men også hvad angår det rette "soranersind". Elving har altid været en meget interesseret soraner og dertil medlem af Soransk Samfund siden 1890! - Elvings vivacitet har indtil for nylig været noget af en fabel: Omkring de 95 syntes han at det var på tide at tage til Sorø for at overvære translokationen endnu engang. Elving tog toget. Efter festen spurgte nogle betydeligt yngre "gamle" soranere, om de ikke måtte køre ham til landstationen - tilbudet blev høfligt afslået med en bemærkning om at han hellere ville spadsere en tur. "Nå", lød det fra



de andre, ikke uden et stænk af drilleri, "du vil måske ta turen søen rundt?" - "Næh", sagde Elving, "det gjorde jeg i går, i dag vil jeg gå ud ad Lynges til!"...

Her er denne usædvanlige soraners data:

Hans Rasmus Elving, født 18. september 1873 i Stavnsholt ved Farum, søn af lærer Rasmus Olsen (1842-1928) og Ane Marie Hansen (1848-1934). Gift 29. august 1911 i Horsens med Elisabeth (Lis) Sørensen, født 28. februar 1873 i Stenderup ved Horsens, død 20. januar 1947 på Frederiksberg Hospital, datter af snedkermester Søren Sørensen og Jensine Stephensen.

Optaget i I klasse 1886, realist 1890, lærte boghandel i Ringsted, ansat hos boghandler Langkilde i Nyborg i 5 år, hos boghandler Henningsen i Holbæk i 9

år og hos Levison på Købmagergade i København i 1 år, derefter repræsentant i København og på øerne for papirvarefabrikken Adolph Holst i Aalborg i 22 år til 1928, partner i bogbinderifirmaet Edelmann fra 1929 til 1939, grossist i legetøj nogle år, igen knyttet til Adolph Holst nogle år, og så i de senere arbejdsår agent for danske og udenlandske fabrikker; boede ca. 20 år til 1967 hos sin søstersøn i Farum, i De gamles Hjem i Farum fra 1967 til 1970 og derefter i Ryetbo Plejehjem, Ryetvej 26, 3500 Værløse.

Elvings kæreste læsning i sin høje alderdom vides at være Soranerbladet! Hans gamle blad hylder ham og sender en hjertelig hilsen på hundredårsdagen med tak for trofasthed i mange mange år!

Rantzau

Frokosten på Grand Café, den 5. juli 1973

Datoen var jo midt i hedeølgen, tørke og truende ølrationering; ved stoplyset ved Lille Kongens-gade stod en meget lille trop gardere og svedte "bjørnefedt", mens torv og fliser var fyldt med turister o.a., i- og afført de sælsomste klædebon. Jeg gør så meget ud af vejret, for når dette læses, er det danske vejr formentlig faldet tilbage til sine vante uforudseelige folder, og så kan solperioden være en behagelig erindring. Det var da nok også varmen, der bevirkede, at vi kun var 8 til frokost, - men hvilke 8! og iført hvilken skjorte-ærmepragt!

Formanden Riis (1941) havde været til translokation og skulle udtrykkelig overbringe mange hilsner fra rektor; Ellen Vibeke Jensen (1913) havde

også været med som 60-års jubilær, og havde ligesom Riis mange gode indtryk at berette fra "translokum". Det er jo for de fleste af os den lejlighed, hvor vi endelig tog afsked ikke blot med skolen, men også med Sorø; derfor står vel denne højtidelighed særlig stærkt i vor erindring, - og når vi kommer tilbage som officielt indbudte jubilærer, møder vi skolen dér, hvor den slap os.

Æresmedlem Kann Rasmussen (1922) (henset til sommerpåkledningen ingen bebrejdelser for manglende roset) afgav beretning om udvalgte 100-års jubilærer: To studenter blev begge læger, den ene endda yderligere formand for Soransk Samfund (Gordon Norrie 1937-49); to realister var døde i udlandet i en ung alder (1882) midt i en

lovene karriere, mens af de to "andre", den ene havde brækket halsen på en fjeldtur i Norge, og den sidste var blevet gift i USA! (Det kunne synes at være skæbnesvangert ikke at blive student). Kann Rasmussen sidder midt i arbejdet med Soranerbiografier fra forrige århundrede, og det er imponerende, hvor meget han har fået ud af det vanskeligt tilgængelige materiale, men især hvor fornøjeligt han kan fortælle om sine resultater.

Clausen (1925) havde flere morsomme træk at berette om Gordon Norrie, mens Rantzau (1937) fortalte, at Norrie's familiegravsted i Helsingør lige netop har undgået vejanlæg og bulldozerfræsen. Clausen havde vist mere at sige, men blev afbrudt først af Kann, så af mig og - vigtigst - af formanden, som havde en særlig - ovenikøbet drikkelig - hilsen at overbringe fra Tage Birck (1916) i Alberta, Canada. Han har boet

på den anden side jordkloden i 47 år, men holder stadig trofast forbindelse med kammeraterne og Samfundet; - det er da rørende at tænke på.

Mitens (1941) havde fornylig været nede på skolen og talte begejstret om de nye lysekroner, men især havde han en række friske hilsner, både personlige og almene, fra et besøg på Færøerne.

Den omstændighed, at vi kun var otte, gjorde, at alle fik talt med alle - og blev afbrudt af alle; det er umuligt at referere, hvad der blev sagt, og hvilke emner der blev berørt under hele denne særdeles hyggelige og vellykkede frokost. Nachspielet, der kun varede 2 bajerers tid, bestod af Mitens, Saxtorph (1940) og Torkild Hansen (1957) - så er vi vist blevet nævnt allesammen; men vi savnede de tilløbende studerende, som jo holder ferie eller er ude at tjene penge.

N.Sx.

Frokosten på à Porta, den 2. august 1973

Det var en sært forvirret foreteelse: Grand Café var lukket i anledning af ejerskifte; Riis og Sanders gik skyndsomst på jagt i de nærmeste restauranter, mens Rantzau (iført sommerkasket) stod vagt, indfangede de sig mødende soranere, og det endte med, at vi samledes på 1. sal hos Stephan à Porta. Der var en enkelt, dygtig serveringsdame, der stred bravt for at gøre os tilpas, - det lykkedes, men blev selvfølgelig noget improviseret med dette

rykind af 22 mennesker (af årgangene 1902-66).

Det er et stort fremmøde for en augustfrokost; og det var glædeligt at se at, der var mange, som ikke var "faste deltagere", og at der var flere fra samme årgang. Således så jeg 3 1911'ere, 3 fra 1913, 2 fra 1925, 2x34 og 3 1941'ere. Langballe (1934) havde været der sidste gang for 20 år siden, men ville nu sørge for at gøre intervallerne noget kortere. Hasselbalch (1941) var kom-

met specielt for at høre Ellen Vibeke Jensen (1913) tale om Sorø og Soranere fra forrige århundrede.

Hun er jo selv barn af byen, og det var naturligt, at det blev hende, som i forbindelse med Soranerbiografier 1822-1900 skulle finde frem til drengene fra selve byen og oplandet. Det blev et meget morsomt billede, hun ridsede op af den lille by, der nok var præget af skolen, men så sandelig også af mange småhåndværkere (f.ex. vævere og farvere) - det var jo før industrialiseringen; også før borger- og realskolen, så akademiet havde et stort islæt af drenge fra byen, som måske kun gik i skolen nogle få år, indtil de blev konfirmeret, og af bonde-, degne- og præstesønner fra Lyng og Slaglille. Det var også sært at høre om et Sorø, hvor hverken Banevej (fra 1856) eller Flomsti (fra 1839) eksisterede, men hvor eneste adgang var "Sorø Stræde" = Alléen-Storgade.

Der er ialt 2225 drenge at gøre rede for fra 1822-1900, og af dem mangler man nu kun 250. Dette lille tal blev endnu mere imponerende, da vi hørte om det kulegravningsarbejde, der må foretages i arkiver og på graverkontorer, ved studium af gravsten på mange kirkegårde, gennembladning af gamle aviser, korrespondance med familien (dvs. oldebørnene) og fjerntboende sognepræster.

Så var køkkenet omsider kommet sig af choket, og der blev spist, drukket og snakket; noget af denne snak foregik nogenlunde afdæmpet, andre følte trang til at udtale sig stående og til alt folket, sådan gjorde Ellen Vibeke Jensen opmærksom på, at med bortfaldet af uniformen vil også Fønix-knapperne udgå,

så interesserede bør sikre sig, mens tid er. Sanders (1941) havde en hilsen at overbringe fra Carl Lorenzen (R 1904): "Der er nu 75 år siden jeg som en lille dreng kom på Akademiet, og jeg havde 6 år dernede, som jeg aldrig glemmer".

Formanden havde selvfølgelig budt velkommen og fik nu også sagt Velkomme; han mente efter hastigt at have kigget i huskelisten, at næste frokost ville blive torsdag 6/9 kl. 12.15, men kunne endnu ikke meddele emnet for dagens hovedtaler - han skulle lige have talt med ofret først.

Vi var 6 mennesker til nachspillet, uden tilløbende; hernede fik vi af Langballe en ny udgave af højrehåndsreglen: "Når man fatter med højre hånd om flasken, vil tommelfingeren pege i strøm-mens retning". N.Sx.

Så til Borch Jensen. Når jeg nøjedes med en meget kort omtale af de gule ærter i referatet i nr. 2 (s. 26), var det, fordi jeg vidste, at de ville blive passende annonceret. Hvordan har du kunnet overse den 1/2-sides-meddelelse på s. 28?

Frokosten på Grand Café den 6. september 1973: Referatet bringes i næste nummer.

Torsdag den 4. oktober

Rektor Arne Østergaard taler ved frokosten på Grand Café, torsdag den 4. oktober 1973, om Sorø Akademis Skole.



En tak

Som man vil vide, har Otto Fog-Petersen forladt redaktørstolen og overladt den til Paul Rantzau. Alle ønsker vi Rantzau held og lykke med det vigtige og på sin vis vanskelige hverv, men før noget andet må det ligge os på sinde at bringe Otto Fog-Petersen en varm tak for det ypperlige arbejde, han nu i en årrække har udført som Soranerbladets redaktør.

Det er ofte sagt, men dog over al måde rigtigt, at intet er vigtigere i det soranske fællesskab end Soranerbladet. Når man derfor nærmer sig et redaktørskifte, føles det med rette, at man står overfor en meget vigtig afgørelse. Således da også, da Poul Schjærff for nogle år siden fandt, at hans kræfter ikke rakte til fortsat at bestride redaktørhvervet. Det er jo ikke bare det, at arbejdet skal gøres, men lige så meget at nye linier bør lægges og nye tanker tænkes. Vi var heldige, da Otto Fog-Petersen sagde ja til at påtage sig arbejdet. Han understregede allerede fra begyndelsen, at det kun kunne blive for en ret begrænset årrække, men hans redaktørtid har været

af væsentlig betydning for Soranerbladet. Som erfaren pressemand vidste han, at man ikke kan gøre alle læsere tilfredse. Han satte sig nogle helt konkrete mål med hensyn til bladets indhold, og stilfærdigt og sikkert drejede han bladet mod disse mål. Han forstod tillige at holde forbindelse bagud, og han har i sin redaktørtid på smukkeste måde samarbejdet med Poul Schjærff, hvis kærlighed til Soranerbladet er livsvarig.

Mon gamle soranere i almindelighed helt gør sig klart, hvormeget en mand som Otto Fog-Petersen har ydet fællesskabet? Det er et hverv, der ikke blot kræver tid og flid men tillige kalder på dygtighed og tålmodighed. Otto Fog-Petersen har det alt sammen, og det er rimeligt, at det er mig, der får lov at føre ordet nu, da han ved sin fratræden takkes. Det var mig, der på Soransk Samfunds vegne bad ham om at tage opgaven på sig, og jeg var den første, der mærkede den varme glæde i mig, da han sagde ja.

Om få år bliver Soranerbladet 60 år. Det er, når man kender vilkårene for den slags blade, intet mindre end en bedrift. Når Soranerbladet kan bære sin alder i smuk form, er det blandt andet Otto Fog-Petersens skyld. I, der læser dette, send ham alle en venlig og taknemmelig tanke. Han fortjener det.

Jonas Bruun

Den engelske læge John Henderson tror ikke på, at det er skadeligt for øjnene at se fjernsyn. Han udtaler til en avis: Der er ingen som helst grund til at tro, at overdrevent TV-kiggeri skulle gå ud over andet end forstanden!

Soransk Samfunds årsfest

for medlemmer med ledsager lørdag den 13. oktober 1973.

PROGRAM:

Kl. 18.00: Deltagerne samles i kirken (det tilrådes at tage overtøj med i kirken).

Kl. 18.15: Koncert i kirken.

Festtale i Skolens festsal ved overlæge dr. med. Palle Taarnhøj.

Kl. 19.30: Souper med vin og derefter kaffe.

Ca. kl. 21.00: Dans til ca. kl. 1.00.

Pris for deltagelse er 75,- kr. pro persona, dog for juniores - de sidste otte årgange - 35,- kr. pro persona, for juniorenes ledsagere betales 75,- kr.

Tilmelding kan kun ske ved indsendelse af beløbet til:

Giro 1710, Soransk Samfund, kassereren, Civilingeniør S. Kamman, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg.

Husk at angive afgangsråd fra skolen, og om De kommer alene eller med ledsager. Hvert medlem kan kun medtage én ledsager.

Giroblanketten skal være indgået til postvæsenet senest fredag den 5. oktober 1973. For at lette Dem tilmeldingen har vi indlagt giroblanket med påtryk i dette nummer af bladet. Den kan kun anvendes til tilmelding til festen. Påklædning: Festdragt.

Deltagerantallet er begrænset, og i tilfælde af overtegning vil de sidst tilmeldte medlemmer ikke kunne komme med. De pågældende vil hurtigst muligt få meddelelse herom, medens deltagerne vil få tilsendt adgangskort. Kun indehavere af adgangskort kan deltage i årsfesten.

Der arrangeres transport med busser København-Sorø-København:

Afgang: Bernstorffsgade, ud for Hovedbanegårdens ankomsthale kl. 16.00.

Afgang: Sorø senest kl. 1.00.

Samtidig med tilmelding til årsfesten bedes meddelt, om deltagelse i denne transport ønskes. Prisen er den samme som for 2. kl. togbillet. Beløbet opkræves undervejs.

Gamle soranere

Soransk Samfund lykønsker følgende kammerater, der har rund fødselsdag i september 1973:

2. Direktør Eigel Marquard (f. 1903), Esperance Allé 3, 2920 Charlottenlund.
4. Salgschef Harry A. Jensen (f. 1913), Bogtrykkervej 27, 2400 Kbh. NV.
4. Advokat Erik Høeg (f. 1923), Overgaden neden Vandet 15, 1414 Kbh. K.
5. Lektor, fru Inger Harsberg født Simonsen (f. 1913), Østergade 52, 7900 Nykøbing M.
6. Fru Edith Deichmann født Andersen (f. 1898), Jernbanegade 68, 4000 Roskilde.
11. Direktør Kai Colding (f. 1893), c/o Wedege, Ribegade 18, 2100 Kbh. Ø.
12. Direktør F. Aa. Hansen (f. 1903), Plantagevej 12, 2800 Lyngby.
14. Hønseriejer Hans Mejding (f. 1898), Assentorp, 4295 Stenlille.
15. Tandlæge Bent Oxenvad Lauridsen (f. 1923), Allegade 78, 5000 Odense.
16. Cand. jur. Johannes Fr. Olsen (f. 1898), Ourøgade 36, 2100 Kbh. Ø.
16. Forsikringsmand Ernst Nissen (f. 1898), Rønnevej 8, 2980 Kokkedal.
18. Grosserer Hans Elving (f. 1873), Plejeafdelingen Ryetbo, Ryetvej 26, 3500 Værløse. (Hans Elving er den ældste soraner i vor skoles historie).
25. Gartner Ragnar Sølling (f. 1898), Vestergade 113, 4200 Slagelse.
26. Finn Andrew Kjær (f. 1898), realist 1915, udvandrede til Argentina. Kender nogen hans adresse?

29. Fuldmægtig Axel Olsen (f. 1893), Hollænderdybet 31, 2300 Kbh. S.

29. Direktør, civilingeniør Hans Ib Holm (f. 1913), Kai Lippmanns Alle 4, 2791 Dragør.

Dødsfald

Niels Hansen Bay
(20.5.1910-1.7.1973)

Johan Godtfred Dáhl
(27.7.1903-6.5.1973)

Poul Hansen (23.4.1906-10.5.1973)

Hans Christian Langkjær
(16.12.1884-12.7.1973)

Knud van Wylich-Muxoll
(24.4.1913-18.7.1973)

Arne Rytter (18.1.1904-7.6.1973)

Nekrologer bringes i oktober-nummeret.

Soranske noter

BILLEDET PÅ FORSIDEN

Man vælger blot et fotografi - eller som her et maleri, med relation til Sorø - som man holder af, og sender det til Erik Sanders, Snaptun, 8700 Horsens, bilagt 600 kr. og gerne en kort ledsagende tekst, og så sørger han for, at billede, tekst og navn kommer på forsiden.

Herved søges nået to mål: dels får bladet en varierende og forhåbentlig smuk forside, og dels styrkes bladets økonomi.

Om Christen Dalsgaard skriver V. Thorlacius-Ussing (S 1909) i sin smukke bog "Kunstmuseet i Sorø", Sorø 1968, side 16:

"I Tiden omkring Midten af Aarhundredet har Museet en Specialsamling: Christen Dalsgaards femten Malerier hovedsagelig fra Kunstnerens værdifuldeste Periode..."

Og i Soraner-Biografier 1901-1960 skriver Marcus Pedersen, at Chr. Dalsgaard kom som konstitueret tegnelærer ved Sorø lærde Skole- og Opdragelsesanstalt i 1862, og at han blev afskediget i nåde og med pension i 1892 og blev udnævnt til professor.

Robert Riis (S 1941)

Personerne på Dalsgaards bilde - "Stengangen i Sorø Akademi i Frikvarteret" eller "Stengangen paa Sorø Akademi med Portræt Figurer" - forestiller (i forgrunden fra venstre): Johannes (Hans) Georg Smith Harder (1792-1873), landskabsmaler, tegnelærer ved Sorø Akademi og skole 1822-1862, professor; Hans Peter Michael Rosing (1830-1904), cand. philol., lærer 1863-1901, underviste i historie og græsk, lyriker, forfatter til "Kong Frederik glæd dig i din Grav..."; Aage Andreas Thomsen, elev (u.ex. 1873), søn af cand. theol., adjunkt ved skolen Carl Vilhelm Thomsen (1817-1861); Peder Lorenzen (1821-1881), cand. phil., lærer 1851-1881, underviste i naturhistorie, førte fra sin ansættelse og til sin død tilsynet med skolens naturhistoriske samlinger. Dalsgaard har malet Lorenzen sammen med "Ole" (jvf. SORØ II, 608; Peder Knudsen Blichert (1828-1894), cand. philol., rektor 1882-1894; (ved vinduespillen): Paul Hagerup Tregder (1815-1887), mag. art., lektor ved akademiet i latin og græsk 1843, professor 1853, rektor 1863-1882; (i døren): Theodor Hansen (1816-1898), cand. theol., lærer 1846-1882; (i baggrunden): Christian Jacob Gottlieb Prehn - med den lyse frakke - (1807-1875), overkrigskommissær, lærer i gymnastik, ridning og dans ved akademiet (senere skolen) 1840-1875, man kaldte ham "landets første gymnastiklærer"; Carl Ludvig Julius Patrick Moth - med globen - (1820-1906), cand. philol., lærer 1854-1884; Jacob Henrik Bang (1809-1899), cand. philol., lærer 1843-1883, amanuensis ved akademiets bibliotek 1849-1883, professor.

Rantzau

Fraternitas Soranaharholdt 40 års jubilæum. Referat bringes i næste nr.

Soraner - cricket maj-juni 1973. Referat ligeledes i næste nr.

Memo

Soraner-frokost den første torsdag i hver måned 1973: 4. oktober, 1. november, 6. december på Grand Cafe, Kongens Nytorv 19, 1050 København K, telefon (opkald til gæster) (01) 12 27 43. Nachspiel i Hviids Vinstue, Kongens Nytorv 19, 1050 København K, telefon (01) 15 10 64 og (01) 11 10 65.

Årsfesten på Sorø Akademi finder sted lørdag den 13. oktober.

Efterårsferie fra mandag den 15. oktober til fredag den 19. oktober.

Kongebal lørdag den 24. november.

Juleferie fra mandag den 24. december til fredag den 4. januar 1974.

Corrigendum. Side 80, spalte 1, linje 3 fra oven - redaktøren beklager en kedelig ombryderfejl - Otto Fog-Petersen, Soranerbladets forrige redaktør, er også medlem af redaktionskomiteen.

Adresseændringer bedes meddelt til

SORANSK SAMFUND: Kassereren
Civilingeniør S. Kamman
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
Tlf. (01) 69 11 44
Postgiro 1710

SORANERBLADET: Redaktion

Paul Rantzau
Tyrsbakke 9, Søllerød
2840 Holte
Tlf. (01) 80 00 55

SORANERBLADET: Ekspedition

Erik Sanders
Snaptun
8700 Horsens
Tlf. (05) 68 34 00

Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri
Borgergade 6
1300 København K
Tlf. (01) 14 40 40

LINDON

fritidstøj

SORANER!

til årsfesten

bor du bedst på

Hotel POSTGÅRDEN (03) 63 22 22

SVEGÅRDS
BOGHANDEL
SORØ

TELEFON (03) 63 00 27
POSTKONTO 7163

THOR-VASK

NÆSTVED
TELEFON 72 25 50

Sorø

Boghandel

v/ O. NORDENTOFT

*Frater-
Konditoriet*

SORØ

**fiona
tapet**

Advokat

HARALD QVIST

Landsretssagfører

Mødeberettiget for Højesteret

Frederiksberggade 25
(01) 12 32 64

Lrs. G. Tage Nielsens Eftf.

gælder det SPHAGNUM så tal med
PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

PINDSTRUP
8580 RYOMGÅRD
Telefon: (06) 39 61 00

HR FULDMÆGTIG
LOUIS VICTOR A MATHIESEN
VESTERBROGADE 208-3 TV
79 KØBENHAVN V



**Her er Passat.
Kom og lån nøglen.**

