



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SORANER - *bladet*

Månedsskrift for Soransk Samfund

Januar
1976



Træer ved gymnasiets porte

fot. Paul Rantzau (R 1937)

SORØ nær søen

og Akademihaven. Centralt beliggende nyopførte ejerlejligheder med udsigt til søen.

Taglejligheder fra kr. 191.000,-, med udbetaling kr. 30.000,-. Stuelejligheder med 43 kvm kælderrum fra kr. 374.000,-.

Statsaut. ejdmgl.

MOGENS DUE

Sorø (03) 63 22 88

SORØ nær skov

og centrum, i 3 etagers gulstensejendom, opført 1969/70.

2½ vær. stuelejligheder med altan og 2 hobbyrum, ialt 134 kvm. Pris kr. 240.000,-, udbetaling kr. 15.000,- incl. skødeomkostninger.

5 vær. lejligheder med 2 stuer, altan, badeværelse og gæstetoilet. Pris kr. 310.000,-, udbetaling kr. 20.000,- incl. skødeomkostninger.

Statsaut. ejdmgl.

MOGENS DUE

Sorø (03) 63 22 88

**Mere øl.
Mere smag.
Mere stemning.**





Chr. Tom Petersen
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

SORANER-BLADET

JANUAR 1976

61. ÅRGANG

NUMMER 1

Fra Sjolunds valpladser

AF TINSOLDATENS ERINDRINGER

Med flyvende faner og klingende spil! - ja, sådan næsten var vor alumnetids prægtige soldaterkorps. Appellerende til fantasi og fest, som vi alle opløftes af ikke mindst i drengetiden. Det var som omslagstegningen til en af Adolph Stenders soranerbøger, man havde læst, næsten slut, før man selv stod for første gang i Fratergården og skulle begynde på en hel ny tilværelse; helt udmattet af de ældre elevvers mange nærgående og indiskrete, frække spørger ud. Vældig imponeret var oplevelsen den første søndag, da man som en lille, spinkel menig var indrulleret i Sorøs hær; det var et skuespil, lystspil mere end militærets alvor og tragedie. Og den første oplevelse blev fulgt op af tre års oplevelser på Sjolunds valpladser, hvor de mest spændende var batailler med herlovianerne og overnatningsøvelser på herregårde. Lektor Lauritzen, vor matematiklærer, var som en af de humane, milde menneskelige men med ildhu beåndede franske marskaller. Før en af bataillerne lykkedes det for Tinsoldaten at få "Gamle Laf" til at berette om gangen i det kommende slag. Hede i hovederne af spænding diskuteredes timen til afslutning til megen fryd for flere af mine kammerater, der i matematiktimerne fik læst på de lektier, de ikke havde læst.

End kun i mellemskolen korporal, flam-

mede en ildhu for soldaterlegene, hvor en af dem var en natøvelse på Flommen. I næsten buldrende mørke, skulle vi forcere mod fjendens rækker; og i begejstringens rus og ved opgavens alvor traskede Tinsoldaten ned i en af de kolde bækkers strømme og kommanderede de andre at gøre ligeså, for at forhindre fodspor og lyden af knækkede kviste og grene. Ængstelig var man i realklassen da valget skulle falde på årets officerskorps. Med grønne epauletter og en vældig ryttersabel blev Tinsoldaten højtideligt udnævnt til chef for rekylkorpset, Sorø stationsforstandersønnen Knud Brasen blev regimentschef; og - ja, vi mindes ham med vemod: vor unge, lyshårede idealistiske og fædrelandstrofaste ven, sønderjyden Viggo Lausten, journalist efter soranertiden ved Flensborg Avis; myrdet af Gestapo. Nogen værdigere og stoltere fanebærer har Soldaterkorpset sikkert aldrig haft; man kunne se det med det samme, når han gik fanemarch! - Det var et stort og smukt syn: Viggos værdigt alvorlige asyn.....

DU ER DØD FOR EN HALV TIME SIDEN!

Ikke så lidt af stolthed og ære var med ryttersablen ved at falde raslende mod stenbroen: en skrue skulle fastsættes og

sablen, der næsten nåede Tinsoldaten i længde, var altid til gæne, når rytteren skulle bestige sin to-hjulede gang med værdighed og udslyngende kommandoord. Alle Sorø's dejligheder stod og så beundrende på fanemarch og troppernes defilerung mod krigsskuepladsen gennem Klosterporten og Storgade. Fodfolket kunne sagtens, når det drejede sig om at nå valpladserne milevidt borte. To store lastbiler afhentede dem alle og bragte dem udhvilede lige til målet for dagens krigerske begivenhed. Vi i rekylkorpset måtte træde pedalerne ofte i strid modvind, hvilket medførte at chefen omtrent var den sidste, der nåede frem, hvad ikke er reglementeret, vel! Foruden marskalk lektor Lauritzen med sin stok og store, grønne lærredstaske med kort fra Generalstaben og for soldaterkorpset hemmelige dispositioner, var øverste næstkommanderende den i enhver situation flegmatiske, rolige lektor O. B. Müller, der var den indirekte chef for rekylkorpset. Han ledede navnlig den årlige store træning i de berømmelige slag med herlovianerne. Her havde vi virkelige fjender, og vi skulle vise hvad de foragtede

"portørsønner" (x) kunne udrette på slagmarken. Rekylgævererne var skralder, der ikke kunne forskrække en myg, man kunne knapt tæt ved høre det var frygtelige våben, og derfor måtte en mand flagre vildt med en grøn stander for at bevådne de dræbende salver, der ryddede op i den fremtrængende fjendes rækker. Midt i slagets hede, hvor man dog kunne høre signalhorn og knald fra fodfolkets geværer, kom O. B. cyklende og strakte os til jorden med sin replik: "Du er død for en halv time siden!" Dommen var afsagt! Vi var altså virkelig brat af slaget rammet. Drømmen - alt - brast... dog ikke menneskets vigtigste organ, og der var heller ikke noget i vejen med ens lemmer; ingen skudsår, ikke engang een lille dråbe blod. Men O. B.s ord stod ved magt. Vi var blevet lig!

Benito Rosenkilde Nielsen (R 1922)

(x) I mine soraner-drengår blev vi af herlovianerne lidt nedsættende benævnt "portørsønner"; et øgenavn der sikkert forlængst er forsvundet(?) sammen med tidligere tiders afgrænsende klasseforskæl.

Frokosten hos Lorry den 4. december 1975

Fremmødet var talstærkt; mange var kommet for at høre Søren Lotz (R 1947) tale, andre var kommet i håb om at grovse til julebord - de blev skuffet! Hvem, der nu tilhørte hvilken kategori, skal jeg lade være usagt; men det var altså: 2 æresmedlemmer Ellen Vibeke Jensen (S 1913) og Clausen (S 1925); Lindhard (R 1907), Trampe (S 1909), Suhr (S 1914), Krøg-Meyer (S 1918), Høfler (R 1919), Degn (R 1921), frk. Roetzler (nej! undskyld: fru Boserup, S 1922 men fra Lyngby), Fink og Kamman (begge S 1927), Schousboe (R 1928), Stauning (R 1929), Knud Raaschou-Nielsen (S 1933), Jarulf (S 1937), Rantzau (R 1937), Saxtorph (S 1940), Herreborg (R 1942), Blemmer (S 1945), Estrup og Juul (S 1947), Thorkild Hansen (R 1956), Karin Mortensen (S 1971), Kiesow og Salling (S 1973), Grønne og Sommer (S 1975). Det var et spand på 69 år - jo det er! begge ydertallene skal tælles med!

Clausen - vor næstformand - præsidere, overbragte den obligate undskyldning fra vor travlt optagne formand, bød indbudte Lotz velkommen og lod Skolen leve.

Desuden kunne han viderebringe en telegrafisk julehilsen fra Arne Søeborg (S 1938). Frokosten fandt jo sted dagen efter Fader Holberg's fødselsdag, og vi

fik at vide, at Det kgl. Teater omsider har genoptaget den gode tradition at spille Holberg på baronens fødselsdag. Nu vi taler om traditioner, så medbragte Kamman en "Soraner-biografier" til bortlodning; den tilfaldt Jarulf.

Efter megen velopløst snak måtte Clausen hårdt kalde os til orden for at give Søren Lotz ordet til en god og spændende redegørelse for, hvordan Sorø ser ud i dag og, navnlig hvordan byen er ved at skifte ansigt.

"Parnas" er nu en tomt, kun med en mere end halvbrædden båd ved en frønnet bro; "Ægir" karakteriseres i dag ved en uvenligt gøende hund! Til gengæld er et stykke af Vedde-banen blevet til cykelsti, og man er ved at anlægge en sti rundt om hele Pedersborg sø. Roklubben er ved at få nyt klubhus, mens det gamle er overtaget af en sejl- og optimistjolleklub. Søndergade (eller Bagstræde) er helt gennemsaneret, Bystationen og byens badeanstalt er væk! Men man - d.v.s. Lotz og familien Langkjær - er nu i fuld gang med at restaurere bygningerne på Torvet og i Søgade.

Han berørte også det fra flere artikler her i bladet velkendte problem om "flomvejen" og tilknytningen til den nye vestmotorvej. Der er her en front mellem erhvervsinteresser og "de gamle";

og det blev antydnet, at fredningsinteresserne nok i den sidste ende vil vise sig at være de stærkeste. Sorø er stadig en stille by, der er sig selv nok, og hvor udviklingen går langsomt; de kræfter, som formentlig vil vise sig de stærkeste, stræber efter at gøre Sorø til et sted, hvor det er rart at bo, mens industrier må søge andet steds hen.

Ellen Vibeke Jensen, der jo bor i Sorø og følger nøje med i byens problemer, havde nogle drillende spørgsmål; og Saxtorph skulle jo da lige komme med en korrektion angående noget historisk.

Der var nogle, som var lidt skuffede over, at der ikke var julebord, og nogle af de trofaste havde ikke genkendel-

sens glæde ved den efterhånden noget stereotype platte. Kunne man ikke tage den ekstra ulejlighed med tilmelding og derved skabe mulighed for lidt mere variation i traktementet? Betjeningen levede ikke op til sin sædvanlige hurtighed og elskværdighed - men det var heller ikke "vores" sædvanlige tjener.

Siden gik en større flok til Nachspiel på Prætoría (Henrik Steffensvej nr. 2); her var Knud Raaschou-Nielsen sjælen i foretagendet omgivet af (nogenlunde) jævnaldrende kammerater, sine egne gamle elever og sågar nogle af sin faders latin-elever. En stor del af samtalen drejede sig om sprængstoffer!

N.Sx.

Et andet navn der blev glemt

I bladets sidste nummer gengives Kann Rasmussens beretning under frokosten hos Lorry den 6. november 1975, hvor der indgående gøres rede for "et navn, der blev glemt" på den mindsten, som Soransk Samfund i 1901 rejste i akademihaven nedenfor Molbechs Hus, til minde om de i Treårskrigen og i 1864 faldne Soranere.

Det glemte navn er Soraneren Henrik Wilhelm Høyer, udgået af skolen i 1838 og druknet d. 24. oktober 1850, da han ville svømme over Trenen for at udspejle fjenden.

Man må naturligvis være enig med Kann Rasmussen i, at dette glemte navn bør indhuges i stenen.

Kann Rasmussen henviser for stenens øvrige navnes vedkommende til H. G. Olriks artikler i Soraner-bladets augustnummer 1944 og studser som Olrik over navnet S. Rasmussen, da skolens matrikel ingen har af dette navn.

I september-nummeret 1944 gjorde jeg rede for, at denne S. Rasmussen sandsynligvis var en tjener eller anden funktionær ved skolen af navn Søren Rasmussen, der faldt for en fjendtlig kugle i kampene ved Dybbøl d. 18. april 1864. H. G. Olrik ringede mig dengang op og sluttede sig til min antagelse.

Så meget om det, men langt værre forekommer det mig at være, at et navn savnes på mindetavlen 1940-1945 i Stengangen på skolen. Det drejer sig om Børge Jørgensen Kyed (R 34), der var reservepolitibetjent og døde på Slagelse Sygehus d. 27. april 1945 efter en kørselsulykke ved Næsbykov i tjeneste for modstandsbevægelsen, hvis styrker han tilsluttede sig fra d. 19. september 1944, da politiet blev taget.

Hans navn findes på mindevæggen i Politigårdens indre gård, og han er optaget i værket Faldne i Danmarks Frihedskamp, 1970, side 249.

Skønt jeg har været klar over denne mangel i mange år, har jeg holdt den for mig selv, da det vil afstedkomme ret megen ravage, at få den udbedret, fordi det formentlig vil kræve en helt ny og større mindetavle.

Det må være en god opgave for Soransk Samfund at få bragt mindsten og mindetavle i korrekt orden.

Otto Vilh. Sommer (S 1937)

BØRGE JØRGENSEN KYED (R 1934)

Jeg kan helt tilslutte mig Sommer's ovenstående betragtninger. Da jeg i 1971 skrev Soranerbiografier, tog jeg det samme spørgsmål op hos Rigspolitichefen. Som svar modtog jeg et brev, hvori der stod: "Kyed var medlem af modstandsbevægelsen, og på uheldsdagen var han i færd med at afprøve motorcyklen, som natten efter skulle være anvendt til våbentransport."

Jeg kan ikke se rettere, end at Kyed's død ved nævnte færdelsuheld ligeså godt kunne være substitueret med, at han var omkommet under fremstilling af hjemmelavde bomber til næste nats aktion, hvorfor hans navn bestemt bør have sin plads på mindetavlen!

Jeg indrømmer, at jeg den gang burde have indanket beslutningen for et større forum.

Sanders (S 1941)

Protest - dementi - undskyldning

Kære redaktør!

- det var et herligt Fatter-Nr., som Du ogsaa havde bebudet det, og det var typiske og fornøjelige smaa episoder om vor hedengangne herlige gamle "snyder".

Billedet til mit lille bidrag var jo blot det forkerte, - desværre, for teksten blev lidt misvisende, - der stod jo nemlig at "delinquenten (Toft) ikke var med paa foto'et", - det var han, han staar lige bag Fatter ved siden af Velling, - saa Du ser tydeligt for dig, at nu tror holdet ikke, jeg kan huske Toft mere, - ak, ikke sandt! Maaske var det andet billede, - det rigtige, med Toft smilende foran Fatter, ikke godt nok til reproduktion? Toft ringede selvfølgelig: "Hvad er meningen,

din gamle original, etc. - og forøvrigt fik jeg ug og ikke mgx, - jeg maa have et dementi!" - han fik svar, at han var fuld af pral etc., men billedet havde han jo ret i. Naa, det er jo herligt, at det kunde give anledning til en telefonsnak efter flere aars ikke-kontakt, - og vi morede os derover.

Venlig hilsen, din

Tage Wadum (S 1929)

Fejlen er faktisk min! Det rigtige billede var så blegt at det dårligt kunne anvendes - det burde have været bemærket!

Undskyld!

Rantzau

Brev til Soraner-bladet

Strøby Egede, den 13. november 1975.

Kære Redaktør!

Den i soraner-biografier og alt vedrørende Sorø så levende interesserede civilingeniør A. Kann Rasmussen (S 1922) har henledt vor opmærksomhed på nogle fejl, som vi meget beklager, vedrørende vort referat (SB:1975 side 88) af hans foredrag om en Sorø-familie. Både af hensyn til alle i denne familie interesserede og som æresforpligtelse over for foredragsholderen beder vi derfor om optagelse af følgende, idet vi i alt væsentligt holder os til, hvad Kann Rasmussen selv skriver, nemlig:

Det er klart, at et så langt foredrag med så mange navne ikke kan refereres i enkeltheder; men det kan nævnes, at hovedpersonen i foredraget var Charite Paludan-Müller, født Borch. Oghvis nogen vil læse mere om hende, kan der henvises til den af dr. med. Fr. Lange i 1899 udgivne bog med titlen "Frederik Paludan-Müller" - og til Troels-Lunds bog om Bakkehuset.

Under henvisning til sidst udkomne nummer af Soraner-Bladet, pag. 88, spalte 2, bringes her følgende korrigerende oplysninger til referatet af foredraget:

Caspar Abraham Borch fik 3 sønner og 6 døtre. Sønnen var alle jurister på St. Croix og ingen af dem var H. C. Andersen illustratør. Af de seks døtre var de fem ældste alle meget smukke og indtagende, mens den yngste: Charite, der efter Fr. Paludan-Müllers sygdom blev gift med ham, var mindre køn, men en

interessant personlighed. - Den af døtrene, som P.-M. var meget sværmerisk betaget af inden sin sygdom, var dennæst yngste; hun hed Henriette.

Paludan-Müller blev plejet i Charites og hendes moders hjem i København - ikke i Sorø. Familien var nemlig i 1824 flyttet ind til Hovedstaden, da B. S. Inge-mann skulle overtage fru Borchs hus, der så senere kom til at hedde Ingemanns Hus.

Paludan-Müller og Charite var ikke fætter og kusine, men længere ude i familie med hinanden.

Med tak for optagelsen

Poul Glaven/O. Krog-Meyer

Kuhlaus gravsted

I oktobernummeret af "Soraner-bladet" (p. 89) ser jeg i frokostreferatet, at Dégner havde efterlyst en mulighed for at gøre noget ved Kuhlaus gravsted på Assistens Kirkegaard.

Må jeg gøre opmærksom på, at Kuhlau boede i Lyngby, indtil han i 1830 ved en ildebrand mistede alt; han blev alvorligt syg og måtte tilbringe måneder på hospitalet; han flyttede derefter ind i en lille lejlighed i København - sammen med en søster.

Var det ikke en idé at tale med borgmester Harkjær i Lyngby om sagen; jeg ville tro, at han ville forstå problemet.

Fra mit europæiske arbejde ved jeg forøvrigt, at man i Kuhlaus tyske fødeby (Uelzen), ikke helt har glemt ham.

Hans Nielsen (S 1922)

Holberg-festen i Jylland



Baron Ludvig Holbergs 291 års fødselsdag blev traditionen tro fejret af en stærk stamme af jyske Soranere. 29 festklædte mennesker var mødt frem på Rold Storkro, der igen i år dannede en sikker ramme for en god soransk skik. Med årgangsringe tilbage til 1905, æresmedlem Poul Lorenzen, og rødder strækkende sig helt til Esbjerg, Hammerich Damm (S 1939), bøjede dette soranske Holbergtræ i Rold Skov sin krone til ære for vor gamle, berømte komedieforfatter og historieprofessor.

Fremhæves skal årets Holberg-taler, Jørgen Sidenius (R 1931), som fra en Holbergsk synsvinkel mesterligt satte en række aktuelle emner fra dagens Danmark i relief - og Erik Sanders (S 1941), der med stor indlevelsesevne, gav os et indtryk af Holbergs historiske forfatter-skab og af baronens psyke.

Aftenens korteste tale præsterede Poul Lorenzen (S 1905) på under to minutter. Af de 29 festdeltagere var 17 Soranere - og selv om det var imponerende, hvad der blev formået med hensyn til sange og taler ved bordet og dans efter kaffen, så fortjener Holberg, den jyske formand,

bestyrelsen og øvrige fremmødte, at der næste år kommer mindst een repræsentant pr. årgang. Derfor blev det med stort flertal vedtaget i fremtiden at placere festen på den nærmeste fredag eller lørdag omkring den 3. december.

P.H.R.

Ripenser-bladet

Ribe Katedralskole kan med rette kalde sig Danmarks ældste skole: den har rødder tilbage til Ansgar der her, omkring år 860, byggede den anden kirke i Danmark (den første blev bygget i Hedeby ved Slien). Ribe nævnes ved denne lejlighed for første gang i Danmarkshistorien. Gamle elever fra Ribe Katedral-skole har sluttet sig sammen i Ripenser-Samfundet hvis medlemsblad, Ripenser-bladet, i marts 1975 er gået ind i sin 58. årgang. Soransk Samfund og Ripenser-Samfundet udveksler nu blade, og ved lejlighed vil vi bringe nyt fra Ribe.

Krudt, Bomber og Lektor Hjort in effigie

I Maj-Nummeret af Soranerbladet efterlyste Redaktøren Eksempler paa tidligere Sprængning af Bomber.

For 70 Aar siden blev jeg af en lidt ældre Kammerat inviteret til at overvære en saadan Sprængning.

Vi var 5-6 indviende, der gik over paa Rævebakken, hvor Bomben, der bestod af et Jernrør fyldt med Krudt, blev anbragt i en Rævegrav i modsat Side af hvor Skovløberstedet Stensbøghus laa, da vi var klar over at vort Forehavende ikke var velset af Skovvæsenet.

Vi Tilskuere gemte os bag Træerne medens Fabrikanten af Bomben tændte Lunten og hurtigt fjernede sig. Bomben sprang med et beskedent Knald, hvorefter vi - af Skræk for Skovløberen - ilede hjem hurtigst muligt.

Omkring 50 Aar senere, da Overskæringen var flyttet til Rævebakken med Baal paa Toppen, blev det Skik at kaste Kanonslag ind i Baalet. Da Kanonslagene imidlertid var blevet saa store, at jeg ansaa dem for farlige for de omkringstaaende Tilskuere, maatte jeg nedlægge bestemt Forbud herimod, og i de tilfælde, hvor Forbudet blev overtraadt, blev Synderne omgaaende sendt hjem.

Redaktøren har ogsaa efterlyst, hvornaar det blev Skik ved Overskæringen at kaste Efterligninger af Lærerne paa Baalet. Jeg erindrer ikke Tidspunktet, men tror dog det var efter Krigen. Derimod jeg sikker paa, at det første Offer var Lektor Hjort, og at Realklassen var Opfinder til Foretagendet, som vakte stor Jubel.

Fritz Lorenzen (R 1907)

Refleksioner efter Gammelsoranerfesten anno 1975

Igen i aar blev der fra Soransk Samfund indkaldt til den aarlige fest paa den gamle skole og selvfølgelig som i de andre aar sendte jeg tilmeldingskort samme dag, - (for ikke at komme i puljen der maa ske faa afslag p.g.a. overtegning) - Naa, jeg var heldig som de andre gange og kom med, men i den efterfølgende efteraarsferie kunne jeg ikke undlade at gennemtænke denne aften, som paa nær ganske faa taler ikke adskilte sig fra de øvrige aarsfester jeg har været med til.

Jeg er udmærket klar over, hvorledes vor tid er præget af utilfredshed og angreb og maa her gøre klart, at det til tider er mig til stor irritation, naar folk fører sig frem med mindre velunderbygget kritik af noget bestaaende.

Tag derfor ikke denne kritik som et angreb paa "Samfundet", men som en konstatering fra en yngre gammelsoraner, - (tilhørende en af de aargange, som samfundet ved mange lejligheder efterlyser, - og som naar det gaar højt til stiller op i 1-2 eksemplarer.)

Alle deltagere har i dagene op mod festen været engageret i denne aften og forventer med de mange forberedelser (tog-færge-hotel-reservationer, leje af smooking/kjole o.s.v., o.s.v.), at aarets fest helt bestemt bliver noget ganske særligt. - Festen starter da ogsaa paa bedste vis med dejlig koncert, efterfølgende rustale afsluttet før middagen med en særdeles velforberedt introduktion til endnu en del af soranerbiografierne, - saa sprudlende af humor at appetitten

her adskillige minutter efter annonceret middag er helt paa højden. Men herefter gaar det nedad bakke!

Middagen meget sparsom, krydret med alt for faa velforberedte taler (som gammelsoranere for bare seks aar tilbage kunne holde dem!) - og alt for lidt rødvin til de mange hurra'er! (dette er ikke kun min egen, men ogsaa adskillige jubilarers mening, - som de bad mig indskyde i dette indlæg:). Naa, - alle haaber da at man i aar har lagt et lidt større arsenal af de smaa hvide sedler under tallerkenen, - (I ved: dem der giver anledning til 2 cl. drinks efter middagen). - Men ak i aar det samme antal!!!

De fleste bruger en af de kostbare til kaffen, og den næste brændes af for at faa slukket tørsten efter den første lanciers. Her er det særdeles bemærkelsesværdigt at ganske faa personer med hobe af legale billetter gentagne gange konsulterer baren!!! En helt enestaaende 60 aars jubilar, som jeg snakkede med det meste af aftenen syntes skuffet, og det lykkedes mig efter passende overtalelse at faa fravristet en af disse mage-løse billetindehavere en tynd whisky til min ven.

Kære Soransk Samfund, - vi ved alle hvor dyrt alting er blevet samt hvormeget Samfundet har i underskud efter aarsfesten. Men saa sæt da adgangsbilletten i vejret, - (den er alligevel ved at være mindste post paa bugettet for overhovedet at kunne være med til festen).

Brug pengene paa et godt maaltid mad, nok af god vin og lad festens deltagere betale et passende beløb pr. drink, - (som det for øvrigt længe har været praktiseret hos vore udmærkede naboer paa Herlufsholm ved lignende arrangementer).

Det VÆRDIGE oplæg til en god tradition vil kronese, hvis nogle af de her skitserede forhold ville blive bragt i orden, og endnu flere vil slutte op om samme og være med til at gøre aarsfesten til et virkeligt højdepunkt blandt gamlesoranere.

Peter Jersild Rasmussen (S 1969)

Gamle soranere

Corrigendum:

Kai Ove Lundsted Møller (f. 3. januar 1906) er død for 7 år siden og ligger begravet her i Kolding. (Kay Wiibroes Segel (S 1925)).

Psykolog Mogens Kleven (f. 5. januar 1926), Thorvaldsensvej 7, 3., tv., 1871 Kbh. V. Var beklageligvis ikke nævnt i fødselsdagslisten for januar.

Soransk Samfund lykønsker følgende kammerater, der har rund fødselsdag i februar 1976:

1. Politiassessor Thorkild Waarst (f. 1901), Havnegade 7, 4220 Korsør.
2. Gårdejer Gunnar Graae (f. 1901), Torpegaard, 4593 Eskebjerg.
3. Jens Ole Lisborg (f. 1926), Søderup, 2640 Hedehusene.
5. Direktør C. C. Hoffgaard (f. 1901), Elnasvej 10, 2840 Holte.
5. Skovrider Christian Smith (f. 1901), Gjersøparken 6, 8600 Silkeborg.
6. Skoleinspektør Preben Gram Frandsen (f. 1926), Løvgårdsvej 51, 2830 Virum.
8. Erik A. Jørgensen (f. 1896), Lysevangsvej 3, 4000 Roskilde.
10. Læge Aksel Albrechtsen (f. 1926), Lime, 8544 Mørke.
12. Retsassessor Knud Berlin (f. 1906), Kaj Munks Vej 6, 8260 Viby J.
12. Ingeniør Hermod Sørensen (f. 1926), Sidst kendte adresse: c/o Tecnopulp, Avenida Generalísimo 45, Madrid, Spanien.

14. Einar Wentzel-Froberg (f. 1906), Overdrevsvej 13, 4631 Lellinge.
19. Provst Aage Bugge (f. 1896), Plejehjemmet, Trækbanen 3, 3000 Helsingør.
19. Forretningsfører Gunnar Wittrup (f. 1906), Amagerbrogade 236, 3., 2300 Kbh. S.
21. Erik Remmer Nielsen (f. 1906), Udvandret til USA. Var ej at finde ved udarbejdelsen af biografierne.
22. Civilingeniør Hans Schultz (f. 1901), Milanovej 31, 2300 Kbh. S.
22. Skuespiller Helge Kjærulff-Schmidt (f. 1906), Rathsacksvej 18, 1862 Kbh. V.
25. Rektor C. C. Andersen (f. 1896), Jægersborg Alle 23, 2920 Charlottelund.
26. Højesteretssagfører Jørn Scharling (f. 1916), Ørstedsgade 15, 5900 Rudkøbing.
26. Museumsinspektør, cand. mag. Erik Skov (f. 1926), Kløverens Kvarter 1 B, 2620 Albertslund.
28. Overbibliotekar C. G. Elberling (f. 1906), Algade 114, 4760 Vordingborg.
28. Direktør Kay Wiibroes Segel (f. 1906), Castenskjoldsvej 3, 6000 Kolding.

Læsere af Soraner-bladet har gjort opmærksom på, at fødselsdagslisten ikke altid er helt fyldestgørende. Det er mig langt fra kært at måtte indrømme, at dette ganske rigtigt er tilfældet.

Da jeg for nogle måneder siden overtog jobbet her, fik jeg som materiale en kalender med 3660 navne, udarbejdet i 1949 af Torben Madsen (S 1934). Så vidt jeg har kunnet fornemme, er alle realister og studenter til og med 1948 indført i bogen. Men hvad angår soranere uden eksamen har jeg ikke kunnet finde det system, der måtte ligge til grund for "optagelse" i bogen. Jeg har derfor sat mig for at lave en ny oversigt til formålet, således at alle navne fra biografierne (og måske efterhånden længere frem) bliver registreret efter fødselsdato.

Da dette bestemt ikke er gjort i en håndvending, vil mindre fejl og mangler i nogen tid endnu kunne forekomme. Det er jeg naturligvis ked af - men jeg vil blive glad, hvis nogen sender mig et par ord, når det sker.

Bodil

Ebbe Hamerik (S 1916) tilegnede Danmarks lyttere sine "Variationer over et gammelt dansk Motiv" - bedre kendt som radiofoniens pausesignal "Drømde mik en drøm i nat om silke ok ærlig pæl" - der uropførtes i 1934 under maestro Launy Grøndahl. Ved Underholdningsorkestrets festkoncert den 3. april 1975 blev værket genopført under Mogens Wöldikes ledelse.

C.-C. Hoffgaard (R 1917) skriver i Politiken den 25. marts og 24. maj 1975 i anledning af at Københavns indre havn er ved at miste sit særpræg: Nu da den døde havn er blevet endnu mere død, efter at 'Sct. Lawrence' er dampet bort, bør der gøres alvor af en tidligere fremsat plan, nemlig at give et nyt vartegn til København: Fregatten 'Jylland' bør anbringes ved Asiatisk Plads eller andetsteds på Christianshavn, hvor den kan ses fra en stor del af havnen istandsat med master og rær samt kanoner, som man heldigvis har på Holmen. Om bord indrettes marinemuseum og på land - i et af de gamle, fine pakhuse - laves cafeteria eller en restaurant. Omkostningerne vil hurtigt indtjenes, hvis der tages f.eks. fem kroner i entre. Man kan regne med 150-200.000 besøgende pr. år. I løbet af kort tid ville det stolte skib blive en turistattraktion af rang, mere kendt end Den lille havfrue. Af store trækrigsskibe eksisterer i Europa nu kun tre: 'Wasa' i Stockholm, Nelsons 'Victory' i Portsmouth (de besøges af over en million om året) og - 'Jylland', der er større end de to andre!

Dronning Ingrid besøgte torsdag 5. juni Sorø i anledning af Schubertkoncerten med Wilhelm Kempff og Helge Brilioth i Sorø Akademis festsal. Om eftermiddagen besøgte dronningen Sorø Kunstmuseum, hvor hun blev vist rundt af dr. phil. V. Thorlacius-Ussing. Efter en privat middag i amtsgården hos amtmand baron W. Wedell Wedellsborg og frue blev dronning Ingrid modtaget på Akademiets hovedtrappe af rektor Arne Østergaard og formanden for Sorø Orgelfestival og Musikselskab advokat Ole Linnemann-Schmidt med fruer. Efter koncerten blev der holdt reception i grønne og gule sal, hvor aftenens to kunstnere blev udnævnt til æresmedlemmer af Musikselskabet, der havde arrangeret den usædvanlige koncert.

K.M. (Sjæll. Tid. 6.6.75)

Niels Harboe (S 1936), læge, chef for Proteinlaboratoriet ved Københavns Universitet, skaffer hvert år millioner til landet. I Politiken den 2. april 1975 fortæller Erik Olaf-Hansen hvordan: Dansk antistof til hele verden! Fra hele verden sender man bud til Frederiksberg, når man ønsker antistoffer. Man har heri fået et nyt middel til at finde ud af, hvad folk fejler og til præcisere behandling og opklaring af sygdommenes dybeste sammenhæng. For ti år siden anede man ikke, hvor mange ting, der kan læses i menneskers blod. Nu ved man det. Det drejer sig om de praktiske muligheder i "immunokemien". Harboes viden og hans brors, gårdejer Gunner Harboe's (S 1941) perfekte, sjællandske kornfarm fremskaffede de antistoffer, der skulle bruges til eksperimenterne, og som nu har resulteret i en kombination af videnskabelig forskning, idealisme og forretningssans der skaffer millioner til Danmark - uden at det koster noget i fremmed valuta! - Var der nogen der sagde noget om "unyttig" forskning ...?

Henning Fenger (S 1940), professor dr. phil. skriver ofte overordentlig fornøjeligt i Weekendavisen Berlingske Aften og han indleder sædvanligvis med et "sø-ransk prælude" som f.eks. den 23. maj i "Brev fra en Vandmølle i Normandiet": "Det være fjernt fra mig at kappes med Alphonse Daudet, hvis "Lettres de mon Moulin", vi tyggede os igennem på Sorø under anførsel af den mageløst konservative, men højt elskede P. H. Bohn, ham, der i protest forlod sin mangeårige leverandør af stive flipper, fordi stormagasinet som det første gik over til at annoncere med små bogstaver. Men Normandiet er et stykke Danmark i det franske". Læs i øvrigt hele artiklen - den er fortræffelig!

Knud Vad (S 1955) Sorø's organist, er blevet tildelt et fornemt legat skriver Sjællands Tidende d. 24.10. Det drejer sig om en legat-portion fra Jonas og Alfred Wilhelm Hansens mindelegat. En anden portion er tildelt den norske komponist Olav Anton Thommessen. Legatet administreres af Wilhelm Hansens Musikforlag. Det er ikke så meget pengene (1.000 kr.) som Knud Vad kan glæde sig over, men mere den ære, der ligger i, at blive tildelt det gamle og meget anerkendte legat, som kun uddeles hvert andet år.

K.M. (Sjæll. Tid. 24.10.75)

Pensioneret lektor E. Nordahl Svendsen kan nu hæfte titlen æresmedlem til sit navn. Ved en generalforsamling i foreningen af fysik- og kemilærere ved gymnasier og seminarier i København d. 19. oktober blev Nordahl Svendsen på bestyrelsens opfordring enstemmigt udnævnt til æresmedlem af foreningen.

E. Nordahl Svendsen har da også i en meget lang årrække lagt et stort arbejde i driften af foreningen. Nordahl Svendsen blev kandidat i 1928, og allerede i 1930 kom han ind i foreningens bestyrelse. Her sad han helt til 1961, de sidste fire år som formand. Helt til 1965 havde Nordahl Svendsen forskellige udvalgsposter under foreningen.

Bestyrelsen begrundede udnævnelsen af Nordahl Svendsen til æresmedlem med hans mangeårige medlevende og aktive indsats i foreningen. Udnævnelsen blev i øvrigt mødt med klapsalver fra alle sider.

Nordahl Svendsen har altid arbejdet meget udadvendt. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Nordahl Svendsen var primus motor i udgivelsen af bladet "Atommet" med undertitlen "Naturhistorisk Foredragsforening". Det var et blad, der blev udgivet af Sorø Akademi. Det første nummer kom i januar 1943, og det bemærkelsesværdige ved dette nummer er, at det indeholder en artikel om uran-atomsprængninger. Januar 1943 var 2 1/2 år før bomben over Japan, der satte et endeligt punktum for den 2. verdenskrig.

(Sjæll. Tid. 23. 10. 75)

Flemming Wiinblad (S 1943), kontorchef i Geodætisk Institut, er udnævnt til instituttets direktør efter dr. phil. E. A. Andersen, der fratræder på grund af alder.

Forsvarsminister Orla Møller har oplyst at der er indledt forhandlinger om at få adskilt instituttets administrative og forskningsmæssige opgaver, og at det er årsagen til, at man nu ansætter en administrator som direktør i stedet for som hidtil en videnskabsmand.

Dødsfald

Soraner-bladet vil fra og med 1976 registrere dødsfald på en anden måde: Som sædvanlig anføres navnet (men nu efterfulgt af dimissionsåret i parentes) samt fødsels- og døds-data i traditionel opsætning. Udover dette anføres intet.

Soraner-bladet optager naturligvis som før nekrologer indsendt til redaktøren, der benytter anledningen til at opfordre gamle soranere til at indsende mindeord om afdøde kammerater. Oplysninger, citeret fra "Soraner-Biografier 1901-1960" udgår. Opmærksomheden henledes på dette unike værk, der kan erhverves gennem Soransk Samfunds Formand.

GREGERS JULIUS JENSEN (S 1909)
15. august 1892 - december 1975

HANS SVEND SØRENSEN (S 1910)
19. oktober 1892 - 20. november 1975

HOTHER SCHIØTZ KIERULFF (1912)
24. februar 1897 - 11. november 1975

OVE HJORT CLAUSEN (S 1921)
19. december 1903 - 15. december 1975

EILER MARCHER (S 1922)
22. oktober 1904 - 6. december 1975

Eiler Marcher blev landmand i den store stil - ikke ved arver eller anden tilskikkelse, men helt og holdent ved sin egen dygtighed og flid.

Han blev student 1922 og man kan læse om hans karriere i Soraner Biografierne. Allerede 1927 blev han godsinspektør for Aalholm, Bremersvold og Beldringe-Lekkende godser og bestred denne stilling i ca. 45 år. I 1940 kunne Marcher købe sit eget store gods, Søholt ved Maribo sø. En tid havde han også andre landbrug i forpagtning, så man kan sige, at han drev landbrug og skovbrug på over 10.000 td. land.

Derudover tog Marcher - på bestyrelsesplan - aktivt del i ledelsen af store foretagende med tilknytning til landbruget, såsom kornfirmaet C. A. Qvade i Maribo og andelselskabet Trifolium i København. For det sidste var han formand fra 1967.

Det skal også nævnes, at Marcher var en særdeles dygtig jæger - en glimrende skytte og en højt anset jagtleder.

Jeg har kendt Marcher siden 1919 og for mig står hans gode menneskelige egenskaber som uændrede op gennem årene. Han har altid haft en særlig evne til at sprede glæde omkring sig, det var altid en festlig og opmuntrende begivenhed at være sammen med ham. Han havde en levende humoristisk sans, en altid vel-

villig munterhed, og kunne være vittig uden brod eller sarkasme. Han talte ikke meget om sin egen store indsats, men var seriøst anerkendende over for andres præstationer og han kunne vise gedigen taknemmelighed.

Vi vil mindes ham som den gode kammerat, der altid, når vi var sammen, gjorde livet lysere. Mandø

ULRIK SCHEEL (1919)
4. december 1904 - 14. august 1975

JØRGEN WIWEL (R 1921)
10. januar 1905 - 21. november 1975

POUL JOHAN
HENRIK PETERSEN (R 1922)
1. september 1905 - 10. november 1975

Det var i Fratergården i en pause mellem optagelsesprøverne en formiddag i juli 1918. Der stod den lidt spinkle, blege dreng fra Skælskør pludselig foran mig. Hans øjne søgte mine, og de øjne vil jeg altid huske. De var brune men ikke rigtig brune - snarere gråbrune. De udstrålede en varme, der fortalte om trofasthed, og netop det viste sig gennem vort næsten 60-årige venskab at være et særligt karaktertræk hos Poul Johan Henrik Petersen. Han var inderlig trofast overfor venner, og hans trofasthed omfattede også den gamle skole, hvis trivsel han fulgte til sin sidste dag.

I hele mellemskolen og videre i realklassen sad han og jeg side om side på samme skolebænk og hjalp hinanden med stilfærdig hvisken og små skrevne sedler. Poul, som hurtigt fik tilnavnet P-P, der senere - vistnok af lektor Marcus Pedersen - af glemte grunde ændredes til "Spids", havde ikke ambitioner med hensyn til at komme i toppen blandt dygtigere klassekammerater. Han passede blot sin skole, og blev aldrig uvenner med nogen, for hans psyke var i balance, og han var den fødte diplomat. Det viste sig tydeligt og kom ham tilgode i hans karriere, der førte ham op til den ansvarsfulde post som kontorchef og regnskabschef i Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i Danmark.

Straks efter sin realeksamen i 1922 kom Poul i boghandlerlære i Skælskør. Her blev en repræsentant fra papirfirmaet Levison junior opmærksom på ham, og i 1925 indtrådte han i dette firma. I 1929 forlod han papirfirmaet og etablerede sig som selvstændig boghandler i Skælskør. Men det tilfredsstillede ham ikke i længden at stå bag en disk. I 1937 af-

hændede han forretningen og tog på et års fotostudium hos I. G. Farben i Berlin, idet han havde planer om at oprette et kamera- og foto-engros-firma i København. Men ved sin hjemkomst fra Berlin i 1938 skrinlagde han planen, idet han fik tilbudt og modtog stillingen som kontorchef i ovennævnte centralforening. I 1940 avancerede han til posten som regnskabschef for branchens feriemærkekontor, som han tilrettelagde og opbyggede. Denne stilling forlod han i 1969, da han fik overdraget chefstillingen i Korporationen af Restauratører i København og Omegn. Men allerede efter to års virke her måtte han på grund af svigtende helbred trække sig tilbage fra denne post.

Ved et af sine jævnlige besøg hos farbroderen, boghandler C. G. Petersen i Kongens Lyngby, havde Poul truffet manufakturhandler Johs. Petersens datter Johanne Margrethe Petersen - af et barn med manglende taleevne kalde "Geide", og med hende blev Poul gift i 1931. Hun oprettede "Geides Danseskole" i Lyngby, og bistået af Poul som fritidsforretningsfører blev denne danseskole en af Nord-sjællands mest søgte.

Få ægteskaber har været så lykkelige som Pouls og Geides. Sammen med det mere jordbundne forretningsliv var de begge store naturelskere, og næsten alle ferier tilbragtes i det norske højfjeld, hvor Poul mødtes med forretningsvenner fra adskillige europæiske lande. Hans naturinteresse gjaldt ikke mindst fuglene, og derhjemme i villaen i Lyngby begyndte han altid sin dag med at gå ud i haven for at fodre fuglene.

Pouls sygeleje var kortvarigt. En tid så det ud til at han ville stå sygdommen igennem, men komplikationer stødte til, kræfterne svandt, og han døde stille med sin elskede Geides hånd i sin.

Carl Weismann

JAN NEDERGAARD (elev)

Jan Nedergaard, der var søn af kontorchef Jørgen Nedergaard, Ballerup, og som efter sommerferien 1975 skulle være begyndt i 2. real, omkom i følge Sjællands Tidende ved en tragisk drukneulykke i Vesterhavet; han er efter sine forældres ønske blevet begravet på Sorø kirkegård.



Academy shorts



Ligeret. I kvindeåret 1975 lykkedes det pigerne at tilkæmpe sig endnu en ret på Sorø Akademi af mandssamfundet hårdt belastede skole, skriver Sjællands Tidende den 10.11.75, idet pigerne i 3. g, fik lov til at invitere kavalierer med til kongeballet blandt de unge herrer udenfor skolen og udenfor kredsen af gamle Soranere - og denne lille, men vigtige sejr blev understreget af landets undervisningsminister, Ritt Bjerregaard, der havde taget imod indbydelse til kongeballet og inviteret sin Søren med.

Kongebal.

Sammen med sin ægtefælle, afdelingsleder ved Odense Universitet mag. art. Søren Mørch, deltog undervisningsminister Ritt Bjerregaard lørdag aften den 8. november i det traditionsrige kongebal på Sorø Akademi skole. Over 300 gæster og elever fra gymnasieafdelingen og 3. real deltog i kongeballet, og som sædvanlig havde elever fra 2. real, iført flotte skærf, som marskaller fået til opgave at føre gæsterne fra hovedindgangen frem til rektor Arne Østergaard med frue, som oppe ved indgangen til festsalen tog imod de mange indbudte. Blandt gæsterne var amtmand V. Wedell-Wedellsborg og frue, formanden for Soransk Samfund, direktør Robert Riis med frue og blandt andre gammelsoranere sås også fhv. skovrider Poul Lorenzen. Foruden den nuværende lærerstab var også tidligere lærere med ægtefæller inviteret til kongeballet. Indmarchen foregik med to 3. g'ere Søren Nordberg-Hansen og Lone Mørch i spidsen for de mange festklædte elever. Rektor overrakte en buket blomster til musikdirektør Scherning Schæffer, Slagelse, i anledning af, at det i år var 30. gang, musikdirektøren spillede til et kongebal på Akademiet. Første dans var en engelsk vals, men ellers forløb arrangementet i festsalen med en rimelig blanding af nyere og ældre danse med Les Lanciers som en sikker træffer. Fem gange blev der spillet op til Lanciers, og det var ikke hver gang, alle interesserede nåede at komme på gulvet. Flere unge var samlet omkring en pladespiller på en af gangene.

I en pause samledes gæsterne til et traktement i spisesalen, og her talte rektor Arne Østergaard, der havde undervisningsminister Ritt Bjerregaard til bords. Til ministeren sagde han, at hun skulle betragte aftenen som en slap-aften, hvor man ikke forventede, ministeren skulle sige noget. Og Ritt Bjerregaard sagde da heller ikke noget. Rektor kunne berette, at det første bal på Sorø Akademi fandt sted i 1823, dengang i "Herrerens Gård". I 1827 ved indvielsen af de nuværende bygninger blev det traditionsrige bal flyttet til hovedbygningen og i 1863, på Christian den Niendes fødselsdag, flyttedes det til festsalen. Siden har det været kaldt Kongeballet.

Lektor E. Nordahl Svendsen kom i en tale ind på Sorø Akademi fremtidsproblemer: - "Vor hæderkronede skole er i vanskeligheder, det ved ministeren, så jeg vil ikke sige mere om det". - Iøvrigt fortalte Nordahl Svendsen træk fra Sorø Akademi skole og sluttede med at motivere et leve. Efter spisningen blev der danset til klokken 1. Det er første gang i Kongeballets historie at undervisningsministeren har danset med rektor. (Dagbladet 10.11.75)

Soranske noter

Dronning Margrethe II besøgte Sorø Kirke fredag den 24. oktober kl. 14. Byen var i festdragt, flagalléen var oppe.

Dronningen blev modtaget ved kirkens trappe af amtmand baron V. Wedell-Wedellsborg, formanden for Sorø menighedsråd, kriminalassistent P. E. Skaaning Nielsen, sognepræst Benni Nordberg-Hansen, fungerende borgmester Erik Larsen, pastor Elna Bækdorf samt rektor Arne Østergaard, Sorø Akademi.

Straks, da dronningen trådte ind i kirken, brusede orgelmusik ned fra det verdensberømte orgel. Organist Ebbe Truelssen, Slagelse, sad ved orglet. Med dronningen ind i kirken kom Michael Gøeskjær fra Sorø Akademi 2. real. Han bar den krans, som dronningen nedlagde ved Valdemar Atterdags sarkofag i anledning af 600 års dagen for hans bisættelse i Sorø kirke.

Dronningen blev vist rundt i kirken bl.a. af Sorø lokalhistoriker lektor E. Balslev, der i en halv times tid fortalte levende om de mange rariteter i kirken. Dronningen fik også tid til at beundre det arbejde, Nationalmuseet har i gang med at indrette Foss'ernes kapel til et slags udstillingslokale for den navnkundige bisp Absalon.

Det var i øvrigt samme Absalons ide,

at landets konger og dronninger skulle bisættes i Sorø kirke. Det blev der imidlertid sat en stopper for kort efter dronning Margrethe I's bisættelse. Hendes sarkofag blev ganske enkelt bortført til Roskilde domkirke!

Dronningen ledsagedes under besøget af sin hofdame kammerherreinde Bardenfleth.

Frokosttaler

Overlæge Ebbe Linnemann
(S 1936) taler ved frokosten den 5.
februar - mød talrigt frem!

Memo

Soraner-frokost den første torsdag i hver måned (klokken 12/15 den 5. februar, 4. marts, 1. april, 6. maj, 3. juni, 1. juli, 5. august, 2. september, 7. oktober, 4. november, 2. december) celebreres som sædvanligt hos Lorry, Allégade 7-9, 2000 København F, (01) 34 33 33. Tilmeldelse pr. telefon er ikke nødvendig. Nachspiel'et udfolder sig sædvanligvis (fra omkring 14-tiden) hos Prætoriana, Henrik Steffens Vej 2, 1866 København V, hvor soranere, der er forhindret i at komme til frokost, er velkomne.

REDAKTIONELT

Soranere! Jeres redaktør skuer ind i fremtiden og kan forsikre jer om at den i hvert fald støf mæssigt tegner sig lyst: bunkerne vokser og - på grund af stadig pladsmangel - må der vælges og vrages. Det kan ikke undgås at temmelig "gamle nyheder" dukker op i bladets spalter, men hellere en lidt forsinket

oplysning om noget af soransk interesse fremfor slet ingen oplysning! Vort motto er: Vi er soranere og intet soransk er os fremmed - eller taber interessen!

Rantzau

Eftertryk fra Soraner-bladet er tilladt når udførlig kildeangivelse (forfatternavn og bladets nummer) anføres og et eksemplar af eftertrykket sendes til redaktionen.

MEDELEMSKONTINGENTET

er for 1976 fastsat til kr. 55,00; for juniormedlemmer (fra og med årgang 1969) - samt for medlemmer, fyldt 67 år - dog kun 27,50. Medlemmer, som aftjener deres værnepligt, er kontingentfri et år, når meddelelse gives til:

SORANSK SAMFUND: Kassereren

Civilingeniør S. Kamman
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
(01) 69 11 44
Postgiro 1710

BETALING

Til de medlemmer, der er bosat i Danmark, på Færøerne, i Norge, Sverige, Finland og på Island fremsendes fortrykte girokort. Medlemmer, bosat i det øvrige udland, bedes tilsende os en check lydende på danske kroner (det koster Samfundet d.kr. 5,00 at indløse en check i fremmed valuta). Denne indbetaling må gerne komme kassereren i hænde uden yderligere opfordring, hvorved Samfundet sparer tid og penge til opkrævning.

ADRESSEFORANDRINGER

meddeles til kassereren!

HENVENDELSER vedrørende:

SORANSK SAMFUND stiles til:

Kreditforeningsdirektør, cand. jur. Robert Riis
(Soransk Samfunds formand)
Forenede Kreditforeninger
Otto Mønstedts Plads 11
1563 København V
(01) 15 34 34

LEGATANSØGNINGER stiles til:

SORANSK SAMFUND

Direktør, cand. jur. Svend Clausen
(Soransk Samfunds næstformand)
Amaliegade 21 A, 1.
1256 København K
(01) 13 51 05, (03) 19 12 35

SORANERBLADET: Redaktion

Paul Rantzau
Lille Odinsvej 1 - 234
3140 Ålsgårde
(03) 10 80 53

SORANERBLADET: Administration

Erik Sanders
Skadsholm
9520 Skørping
(08) 37 19 00

Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri
Borgergade 6
1300 København K
(01) 14 40 40

Indhent tilbud på



Person- Last- og Varevogne

MERCEDES-BENZ

4300 HOLBÆK 4500 NYKØBING S.J.
Hovedvej 4 Autogården
Telefon (03) *43 41 22 Telefon (03) *41 11 22

SAAB
AUTOBIANCHI
Salg-Service

Aut. SAAB forhandler

NIELS THIELE

Automobiler

STENLØSE

Tlf. (03) 17 00 72

**SVEGÅRDS
BOGHANDEL
SORØ**

TELEFON (03) 63 00 27
POSTKONTO 7163

THOR-VASK

NÆSTVED

TELEFON 72 25 50

TH. C. JENSEN

skrædermester

Vedelsgade 14

SORØ

03-63 03 58

NYT TØJ TIL BILEN

Altika

Autokonfektion

Ryegade 23
2200 København N
(01) 39 64 41

Poul & Bent

Henningsen

(1939)

Tømmer iflg. specifikation

SPECIALE:

lægter længdesat samt lastpaller
og exportkasser.

SORØ SAVVÆRK

Næstvedvej . 4180 Sorø . (03) 63 06 72

Magnus Jensens Eftf.

Patentbureau

Nytorv 3

1450 København K

Telefon 11 58 49

ALTID PÅ FARTEN- DET ER MIG, ved Du!

og siden jeg gik over til **REJSEHUSET** med alle mine medarbejders og vore egne rejser har vi faktisk **SPARET ENORMT** på rejsebudgettet. Det er utroligt hvad disse vakse rejsespecialister i Charlottenlund kender til **rabatmuligheder, SPECIALREJSER** og **arrangementer** – for ikke at tale om fordelagtig udnyttelse af at sammenkæde flere flyrejser...



JO DU: REJSEHUSET
er blevet »MIT REJSEHUS«.

REJSEHUSET – ORDRUP består af:

- **VILLABYERNES REJSEBUREAU** (Aspect Travel)
- **F.E.T.C. – SCANDINAVIA** (Far East Travel Centre)
- **A.L.S. – Air Line Services ApS**
- **VIKING AIRBROKERS Intl.** (Charterflybørsen)

FOR ALLE REJSER: forretnings- ferie- studie- hobby- etc. med fly, tog, skib og bus... **kontakt rejsespecialisterne**, som kan det hele (også grupperejser og fragtttransporter med charterfly).

REJSEHUSET

Ordrupvej 55, 2920 Charlottenlund
telfs.: (01) *63 00 31 – (01) 63 09 00
telex: 15360 (airvi dk)

indeh. *Viggo J. Götzsche* (s. 46)