



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SORANER - *bladet*

*Månedsskrift for Soransk Samfund*

*Maj*

1976



fot. Sven Gerner Andersen (R 1945)

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I overensstemmelse med vedtægternes paragraf 16 indkaldes her-  
ved til ny generalforsamling den 1. juli 1976 kl. 13/15 efter sora-  
nerfrokosten hos Lorry. Dagsorden: Endelig vedtagelse af de på  
den ordinære generalforsamling den 26. april 1976 vedtagne for-  
andringer i Samfundets vedtægter.



# EMULSION A/S

non-ioniske emulgatorer til levnedsmiddelindustrier og tekniske formål

PALSGAARD



FABRIK OG LABOR  
PALSGAARD  
7130 JUELSMINDE

SALGSKONTOR  
RAADHUSPLADSEN 16  
1550 KØBENHAVN V

Indhent tilbud på

Person- Last- og Varevogne



**MERCEDES-BENZ**

4300 HOLBÆK

Hovedvej 4

Telefon (03)\*434122

4500 NYKØBING SJ.

Autogården

Telefon (03)\*411122

**Mere øl.  
Mere smag.  
Mere stemning.**





Chr. Tom Petersen  
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

# SORANER-BLADET

MAJ 1976

61. ÅRGANG

NUMMER 5

## Fattermorgana

O. B. Müller var en mand, der holdt en vis distance til sine medmennesker.

Andre lærere kunne man komme helt ind på livet af - aldrig O. B.

Selv havde jeg ham i alle de 7 år, jeg gik på Sorø - alle år i gymnastik og i mellemskolen tillige i regning m.v.

Jeg ved den dag i dag ikke rigtigt, om jeg egentlig kunne lide ham.

På den anden side er det jo ham, man husker bedst fra skoletiden, og det irriterer mig egentlig lidt.

I min tid var der mange andre højt-begavede personligheder blandt lærerne, og jeg føler mig stadig ubevidst manipuleret af "Fattermyten" og hans sans for PR og shows, når disse fine personer rent faktisk blegner i erindringen og fortrænges af Fatter med pibe, sivsko, fedtlæderstøvler, militærbukser og knortekæp.

Ret beset var der også minusser i Fatters karakterbog, hvis man prøver at være objektiv.

Når jeg i dag er stiv som et brædt og i "C. C. Soranerne" lød kælenavnet "Stivben", må Fatters såkaldte gymnastiske øvelser bære hovedskylden. Mage til mangel på smidighedsopøvelse til fordel for kraftbetonet militærgymnastik skal man lede længe efter! Hans sans for ynde fik udløsning i danseundervisningen, hvor vi i korte, hvide gymnastikbukser med bar overkrop lærte lyksaligheden ved Schottish, Française o.s.v.

Det var heller ikke ham, der lærte mig at holde af cricket. Hvis ikke S. Thomsen havde været der, havde jeg den dag i dag troet, at det hele gik ud på at tæve til alt og løbe på hver bold, der var ramt. Han var cricketmæssigt en barbar - og dog: af et langt cricketlivs højdepunkter står som et af de største stadig erindringen om en skoletime på Store Plads, hvor en bold kom susende ud til Fatter i square leg, og hvor samme - uden at tage piben ud af munden - lynhurtigt slap sin knortekæp og fangede bolden i et pragtgreb, som ville have fået Lords til at juble.

Knortekæp - mon jeg er den eneste, der endnu i knæledet fornemmer den helvedes smerte, som et præcist stokkeslag på ydersiden af knæet bibragte efternølerne, der stormede op ad Fratergårdens trappe som de sidste, der slap ind på Stengangen fra frikvarteret?

Fodbold havde han heller ikke forstand på - her må for mit vedkommende Johs. Jørgensen bære æren for, at flere af os fandt ud af, at det gjaldt andet og mere end at sparke hinandens skinneben over.

I svømning nærmest tvang han mig til at tage den store frisvømmerprøve i 3. mellem - alt startende med, at han forførte mig til som 12-årig at svømme de 16 omgange (1000 m) den første uge i oktober, hvor svømning nok var frivillig, men "Gud nåde og trøste o.s.v."

Regning, geometri og algebra fik vi

også ind på den sælsomme oversergent-metode, som Fatter beherskede til fuldkommenhed. Kendt er hans pædagogiske triumf med at lade alle, der ikke i tur og orden kunne svare på de indterpede remser "stå op i resten af timen", og dybt i mit sind gemmer jeg rektors ("Slæverens") dårligt skjulte smil, da han i slutningen af en Fatter-regnetime stak hovedet inden for og fandt 20 af 24 stående ret ved siden af deres pulte.

Hver gang jeg ser Werner Henschmidt på TV-skærmen, mindes jeg hans forvirrede ansigt, da han som nytilkommen elev - jeg tror det var i 3. mellem - efter en veloverstået geometriopgave ved tavlen hørte Fatter brøle og gentage ordet "Quod". Stakkels Werner, der ikke vidste, at han skulle sige "erat demonstrandum", forsøgte til sidst i sin fortvivelse at stille Fatter tilfreds med en remse, der lød: "Quoddratet på en toledet størrelse får altid 3 led, nemlig o.s.v." Da grinede vi alle - Fatter inklusive. OK, da vi havde eksamen i 4. mellem (iøvrigt med soraneren C. C. Andersen som censor) troede jeg ikke mine egne ører, da Fatter på et kritisk tidspunkt - ved tavlen med ryggen til censor - gudhjælpemig hviskede det rigtige svar til mig.

Min klasse er vist den eneste, der med held har gennemført en strejke imod Fatter. Forkalkningen breder sig med årene, så jeg husker ikke, om det var i 2. eller 3.G - vistnok det sidste. Kort fortalt fandt vi ham og hans krav til os urimelige, og en dag, da redskaberne var bragt frem i gymnastiksalen, og Fatter udtalte: "De, der gider bestille noget, kan rejse sig og gå igang", skete der det usædvanlige og uplanlagte, at vi alle (nysproglige, gammelsproglige og matematikere) blev siddende. Vi sad den time ud, og spillet gentog sig time efter time

2 til 3 måneder. En dag - da eksamen og opvisning nærmede sig - trådte Fatter frem for os i begyndelsen af en time og udtalte: "Jeg overgiver mig betingelsesløst. I bedes sende 3 repræsentanter over til Nedre Helvede (NH) og diktere mig jeres krav".

Det gjorde vi (E. Funder Jørgensen - den bedste gymnast på skolen - var vist ordfører), og så var alt fryd og gammen. Så meget, at da vi skulle have karakterer til studentereksamen blev også dette et nærdemokratisk show udover alle grænser. Fatter sendte en af os til Sibbern for at købe North State, og så forhandlede vi os person for person til den karaktermæssige rimelige bedømmelse i Baldursalen. Selv fik jeg mg+ med følgende (accepterede) kommentar: "Du er sgu ikke god til gymnastik, men svømme kan du. De siger, du kan spille cricket, og jeg har flere gange set dig på skoleholdet i fodbold - hvad siger du til mg+?"

Det, jeg har villet med disse linier, er at tage fat på nuancerne omkring Fatter. Om jeg har ret i min formodning om hans distance til andre - hans ensomhed - ved jeg ikke.

Min personlige opfattelse er, at han hele sin Sorøtid spillede en nøje planlagt rolle som et skjold om den personlighed, han var for blufærdig til at vise frem offentligt.

Jeg tror, at han i sind var og blev sol-dat og levede i overensstemmelse hermed.

Soldiers never die - they just fade away.

Godt, at han fik lov til at "fade away" før den tid oprandt, hvor værdien af de holdninger, der for ham var selvfølgelig, er draget i tvivl af den ungdom, der var hele hans liv.

Det beset, tror jeg nu nok, jeg kunne lide ham - i hvert fald savner jeg ham.

H. Hørby (S 1938)

## *Brev til Soraner-bladet*

Protest!

Hornfisk - my foot! Det var en klipfisk! Utallige er de gange jeg har hørt far fortælle den til hans ældre bror Christoffer, altid med det samme resultat:

Far: "Gir du fortabt?"

Onkel C (med et glimt i øjet): "Ja".

Som far fortalte den:

"Hvad er det der hænger på væggen, som er grøn, og som kan spille?"

Løsningen: "En klipfisk! Man kan altid hænge den på væggen, man kan male den

grøn, og det med at den kan spille er bare for at gøre det sværere!" - -

Så man tror Fatter har hugget historien! Jeg udsætter hermed som belønning en af vore nye to-dollar-sedler til den første Soraner som ubestrideligt kan bevise det!

I øvrigt kan jeg fortælle at vi kommer til København 23. maj og bliver i Danmark indtil 25. juni, så jeg ser frem til at møde gamle venner, måske til frokosten 3. juni.

Bedste Soraner-hilsener

Krudtpeter

## Ny formand



Som det efter sagnet er sket flere gange tidligere ved formandsskifte i Soransk Samfund, er det også lidt hovedkulds og uforberedt, at jeg har fået pålagt det ansvarsfulde formandshverv, som gennem mere end hundrede år har formidlet de væsentligste bånd, der har bundet gamle soranere til den skole, hvor vi oplevede en ungdom, som de fleste ser tilbage på med glæde og stolthed.

Lad det være min første handling som formand på Soransk Samfunds vegne at takke min forgænger Robert Riis for hans dygtige og energiske ledelse. Desværre tillod travlhed ikke Riis at fortsætte.

Et formandsskifte kan være en anledning til at gøre status over samfundets aktiviteter og til planlægning af fremtiden.

Der kan vel ikke være tvivl om, at Soransk Samfund på storartet måde har levet op til sine formål: at formidle kontakt mellem skole og medlemmer og mellem medlemmer indbyrdes, at støtte Soransk orienterede aktiviteter som f.eks. Kunstmuseet og udgivelsen af de helt vidunder-

lige biografier, et kæmpearbejde med talrige skær, som tidligere forsøg strandede på, og endelig at yde støtte til unge med-soranere under uddannelse - for blot at nævne nogle af de vigtigste aktiviteter.

Et gammelt ordsprog siger imidlertid: mere vil have mere -, og ved generalforsamlingen for nylig, ved frokosterne og ved andre sammenkomster med gamle soranere har lydt røster om speciel mere aktivitet på møde- og sammenkomstområdet.

Sådanne ønsker kan kun hilses med glæde af bestyrelsen og dens formand, for det tyder på liv i Soransk Samfund, og uden at jeg endnu har haft lejlighed til at drøfte det med bestyrelsen, vil jeg gerne tilsige disse ønsker min fulde støtte.

Sådanne arrangementer kræver imidlertid visse forudsætninger for at kunne være vellykkede, og dermed for at være berettigede. For det første kræver det, at medlemmerne i rimeligt antal har interesse for sådanne møder, thi intet er mere lammende for arrangørerne end arrangementer uden tilslutning. For det andet skal møderne være økonomisk overkommelige, så både de ældre veletablerede og de unge under uddannelse kan deltage, og endelig er passiv deltagelse i sammenkomsterne ikke tilstrækkeligt. Et vist antal af deltagerne må gå aktivt ind i forberedelserne og udførelsen, da få bestyrelser og endnu færre formænd har evner og kræfter til at arrangere mere end et få antal sammenkomster alene, såfremt indholdet skal være lødigt og standarden rimelig høj.

Det er derfor mit håb, at medlemmer med ideer og evner vil lade sig anvende, og kender du nogen, som du mener kan gøre en indsats, så prøv at få ham aktiveret. Det gælder måske specielt om at få fat i dem, der har ideer eller evner til at give sammenkomsterne lidt mere spirituelt indhold. Beskedenhed med egne evner er en dyd, men den bør ikke være overdreven.

Som formand vil jeg naturligvis stille de evner og kræfter, som er mig beskåret, til Soransk Samfunds tjeneste, men jeg ser det først og fremmest som min opgave at finde frem til de rige muligheder, der må ligge hos medlemmerne, hvis støtte jeg herved anmoder om, og hvis ønsker jeg skal søge at føre ud i livet. Det er min bøn, at I vil gøre mig opmærksom på, hvor disse muligheder findes både hos jer selv og hos andre.

Palle Taarnhøj (S 1937)

## Frokosten hos Lorry den 1. april 1976

- "Hør, kender vi ikke hinanden?"
- "Øh - lad mig se - - skal vi til frokost?"
- "Vi skal til frokost!"

På vej videre ned mod Lorry oppe fra Allegade, hvor vi havde mødt hinanden, fandt Høfler (19) og jeg ud af, hvad hinanden hed - for selvfølgelig kendte vi da hinanden. Videre gik snakken om, hvad Maigaard mon ville tale om, hvor mange han havde lokket til, osv. osv. Og da vi kom ind i Guldaldersalen, udbrød vi i kor: Jamen, hvor er de henne allesammen?

Men den var god - eller dårlig - nok. Sølle 19 var kommet til stede, og oven i købet fik vi at vide fra dem, der havde nået at få Soranerbladet samme morgen, at Maigaard alligevel ikke kunne tale ved denne frokost. Tja - hvad skal man så sige? Jeg tror, at det var Stauning (29), der fandt det forløsende ord: Sikke vi dog så kan brede os ved bordet! Og så gjorde vi det. Formanden shanghaiede ældste (Lindhardt (07)) og yngste (Salling (73)) tilstedeværende til hvervne som henholdsvis forsanger og referent, idet Saxtorph påny havde fundet på en plausibel grund til at udeblive - han var i Rom -, og så var frokosten ellers i gang. Takket være det ringe fremmøde var der platter nok til alle i første omgang, og forholdsvis hurtigt nåede vi det punkt, hvor frokosttalleren plejer at rejse sig. Og minsandten, om ikke Clausen redede situationen ved at improvisere et spændende foredrag om Akademiets brand i 1813 med udgangspunkt i nogle gaver, Soransk Samfund netop har modtaget fra to Gamle Soranere: to næsten komplette sæt Soranerblade og to meget store sæt årsskrifter. Clausen var kommet til at blade i et af årsskrifterne og havde fundet en afhandling om branden af daværende overlærer, senere lektor F. C. Matthiesen (S 1875).

Natten mellem 10. og 11. juni 1813 brød branden ud i østfløjens loftsetage. Den opdagedes af den daværende amtmand Stemanns døtre - amtmanden havde på det tidspunkt embedsbolig i Akademiets hovedbygning -, og de udviste den for kvinder ganske usædvanlige ånds nærværelse (sagde Clausen!) at løbe rundt i den brændende bygning og vække folk, så alle nåede at komme ud i tide. At brandens forløb blev så eksplosionsagtigt, skyldtes vel dels, at bygningens indre for størstedelen var opført af træ, dels, at byens apoteker havde tilladelse til at tørre ur-

ter på loftet og - måske - dels, at der var "spildt" olie, petroleum eller lignende på loftet. Apotekerens karl havde netop samme eftermiddag været oppe på loftet med nogle urter, og under det senere forhør hævdede han bestemt, at han havde lukket døren efter sig. Imidlertid havde flere under branden lagt mærke til, at døren stod åben. Dette i forbindelse med, at to ukendte personer samme aften var set luske rundt i nærheden, lægger Matthiesen til grund for følgende hypotese: Stemann havde i sin egenskab af amtmand fanget og dømt næsten alle medlemmer ag en bande, der under navnet Slagelsebanden hærgede egnen på det tidspunkt (formanden dæmpet i baggrunden: de har nu altid været noget voldsomme i Slagelse!), og branden skulle så være påsat af de to sidste på fri fod som en personlig hævnakt mod Stemann. Sagen blev aldrig opklaret, det var umuligt at bevise noget.

Evt. interesserede kan låne det pågældende årsskrift (1913) på Akademiets bibliotek eller hos Soransk Samfunds arkivar, Svend Ranvig.

Herefter blev ordet givet frit, og Ellen Vibeke Jensen (13) benyttede sig straks af lejligheden til at komme med supplerende oplysninger om branden. Nogle af de første på brandstedet var fiskeren Jappe og fuldmægtig Harhoff, der begge ydede en stor indsats under redningsarbejdet. Der kunne naturligvis ikke være tale om at slukke en brand af det format; men det er senere blevet fremhævet som en imponerende præstation, at man kunne redde kirken og de dengang tre paviljoner. At man under forvirringen glemte det vigtigste af det hele, biblioteket og arkiverne, kan vi jo kun ærgre os over i dag.

Al denne snak om ildebrand fik Lindhardt til at tage ordet som den næste, dog ikke for at tale om sit liv som brandinspektør, men for både smukt og poetisk at nævne nogle af de glæder, han havde haft i sit liv - et fornøjeligt liv for en tør ingeniør!

Og så var tiden inde til opbrud. Ned til Prætoria ilede på lette fjed - tre Gamle Soranere. Generte over ringheden besluttede man at ville være anonyme - hvilket også gjaldt det kvindelige juniorbestyrelsesmedlem, der senere kom til-løbende. Men hyggeligt var det da.

Salling

## Sønnen sang sin faders salme

Festgudstjenesten for nogle dage siden i Hald Ege kirke ved Viborg - i anledning af 10-året for kirkens tilblivelse blev, skriver Viborg - Nyt d. 15. - 16. oktober 1975 en smuk oplevelse for de mangedeltagere. Foruden den sædvanlige menighed var der kommet adskillige udensogns, som på en eller anden måde har haft tilknytning til kirken, navnlig arbejdet i de år, der gik forud for kirkeplanernes realisation. En ekstra oplevelse fik kirkegængerne ved, at sangeren Peder Severin medvirkede som solist med lærer Kaj Jørgensen som en sikker akkompagnatør ved orglet. Den ene af de fire sange, Peder Severin sang, har sin særlige historie. Den er skrevet af hans fader, den altfor tidligt afdøde sognepræst i Dolle-rup-Finderup-Ravnstrup, Tage Severinsen (S 1921) der var med i modstandskampen under besættelsen, og som blev fanget, ført til Vestre Fængsel i København og dømt til døden, men "benådet" med livsvarigt tugthus. Efter domsafsigelsen blev han ført til Dreiberger-fængslet i Tyskland og led som andre fanger, hvad enten de sad i fængsel eller i koncentrationslejr, meget ondt, indtil han blev befriet ved krigens afslutning. Den 8. maj 1945 var han atter tilbage i sin præstegård i Finderup. Pastor Severinsen skrev flere salmer, mens han sad i sin celle, bl.a. den, som hans søn nu sang i Hald Ege kirke, digtet den 16. februar

1945 med titlen: Den nye dag. Melodien er: Min død er mig til gode.

Nu spreder dagen atter sit morgenlys på jord og vækker liv og virke, hvor menneskene bor.

Den giver os hver morgen vor verden ny igen, så atter vi må møde vor frænde og vor ven.

Den giver os vor næste i lykke og i nød, den giver hjem og virke, den giver dagligt brød.

Og dagen er en gave fra dig, vor fader god. Dig takker vi af hjertet for liv og kraft og mod.

Giv nåde til at vandre frimodigt i dit navn, forlad os vore synder, råd bod på nød og savn.

Og lær du os at styre i lydighed vor fod, at kendes ved vor næste og ham at være god.

Din fred, som overstiger, hvad al forstand har vidst, bevare vore hjerter i herren Jesus Krist.

## Ufo-information

Efter at jeg i Soranerbladets martsnummer (side 34) konstaterede (oh ve oh ak), at dette udmærkede blad havde fat i en "spændende historie" fra Dagbladet, gående ud på at et Ufo med både besætningsmedlemmer, instrumenter og det hele, var iagttaget på klodshold nær Parnas, iler jeg hermed for at verificere dette eventyr.

Hvad der er rigtigt i historien er følgende: Der var Ufoaktivitet over Vestsjælland på det pågældende tidspunkt, og et Ufo blev ganske rigtigt iagttaget over Bromme skov af flere vidner, deriblandt undertegnede. Det er også rigtigt at et Ufo samme aften, tilsyneladende i en kortere periode har befundet sig stationært over Sorø sø i nærheden af Parnas, dette er ligeledes bekræftet af flere vidner. Med hensyn til "de små mænd" m.m., gjorde jeg, for mit vedkommende, hvad der stod i min magt for at bremse Dag-

bladet indtil denne del af observationen var undersøgt tilbunds. Dette lykkedes som bekendt ikke, da man åbenbart på bladet hungrede stærkt efter en lokal Ufo-sentation. Tilbage står derfor blot at sige, at der end ikke på nuværende tidspunkt er fremkommet beviser, tilstrækkelig vægtige, til at støtte påstanden om, at der skulle være iagttaget Ufo-nauter i forbindelse med observationen.

Skulle Soranerbladet imidlertid en anden god gang ønske at bringe en Ufo-beretning fra Sorø-egnen, findes der alene gennem de sidste tre år indsamlet betydeligt og veldokumenteret materiale, som f.eks. hændelsen i Sorø Sønderkov, hvor et Ufo en nat i 1974 landede i 4 min. i en lysning nær "Sorte Linie", kun ca. 200 m fra ikke færre end 3 velrenomerede Sorø-borgere!!! Værsgo og spis!!

Ebbe Truelsen (S 1957)



## Orienteringsløbet

Orienteringsløbet mellem skolens elever og "de gamle" afholdtes i år den 4. april i den sydlige del af Sønderskoven.

Deltagerne fik en dejlig dag i den forårsfriske skov, mellem de velbevarede rund- og langdysser.

Løbet der var tilrettelagt af Peter Müller blev vundet af "de gamle" med 101 strafpoint mod skolens 204.

Hurtigste gruppe gennemførte det 7 km lange løb på 50 min. Dette var tilstrækkeligt til at sikre sejren, da der var stor jævnbyrdighed i disciplinerne kortlæsning og afstandsbedømmelse. Den vindende gruppe bestod af Peer Brun, Per Holme-gård Andersen, Rolf Lund og yngst blandt "de gamle" Søren Christensen (S 75).

Vel mødt næste år, hvor løbet søges lagt i første halvdel af marts.

Ole Halken

## Gamle soranere

Soransk Samfund lykønsker følgende kammerater, der har rund fødselsdag i juni 1976:

2. Civilingeniør Magnus Hvalsøe Olsen (f. 1901), Ved Fortunen 1, 2820 Gentofte.
6. Statsautoriseret revisor, cand. polit. Flemming Valeur-Nissen (f. 1916), Jægersborg Allé 79, 2820 Gentofte.
7. Lektor Svend Pilegaard (f. 1926), Esbern Snares Vej 25, 4180 Sorø.
7. Pastor Svend Thormann Vestergaard (f. 1916), Præstegården, 6310 Broager.
9. Hovedkasserer Einar Nielsen (f. 1901), Storgade 24, 4180 Sorø.
12. Bagermester Johs. Tobias Larsen (f. 1916), 1529 Missionsdrive, Solvang, California, USA.
13. Direktør Niels Erik Weis (f. 1916), 901 Rosemount Road, Oakland, California, USA. 94610.
14. El-installatør Bent Quirinus-Jensen (f. 1926), Nordmarksvej 3, 4180 Sorø.
17. Tømrermester Axel Erting (f. 1901), Blichersvej 97, 3000 Helsingør.

18. Klinikchef Mogens Poulsen (f. 1916), Drosselvej 8, 4760 Vordingborg.
18. Vagtassistent Herman Rude (f. 1906), Tjørnelunds Allé 8, 2500 Valby.
21. Overtandlæge Sveinn Björnsson (f. 1916), Piniehøj 21, 2960 Rungsted Kyst.
21. Læge Halvor Heuch (f. 1926), Skolegade 36, 9320 Hjøllingrup.
27. Fru Lisbeth Pedersen (f. 1906), Elmevej 6, 4180 Sorø.
27. Overlæge, dr. med. Hans Chr. Rask (f. 1896), Arsenalvej 12, 9800 Hjørring.
28. Redaktør Ernst Mentze (f. 1896), "Gule Hus", Tystrup, 4250 Fuglebjerg.

Aage Kragelund (S 1914) er, på grund af sit indgående kendskab til Holbergs latinske forfatterskab, udnævnt til æresdoktor ved Odense Universitet. På baronens fødselsdag den 3. december 1975 modtog Kragelund i Kulturministeriet Holberg-Medaillen, der siden Vilhelm Andersen (S 1882) modtog den for første gang for mere end en menneskealder siden, er blevet tildelt en række danske åndspersonligheder. Ved overrækkelsen talte herloviaeren professor Billeskov-Jansen: "Præcision og udsøgt sprogsans er vandmærket i, hvad Aage Kragelund gennem årene har oversat. Hans fornemste oversættelse er af Holbergs latinske værker: Levnedsbrevene, Niels Klim og Opuscula, en betydningsfuld indsats foretaget fra oversætteren var halvfjerds- til han nu har passeret de 80. Lærd men klart." Forfatterforeningens formand H. J. Lembourn brugte Holbergs egne ord til at hylde Aage Kragelund. Værdigt - atter klart og lærd - takkede Kragelund som slut på den enkle, men skønne traditionstro handling, der indledtes af kontorchef Thrane. Med den store smukke sølvmedalje fulgte i år en check på 5000 kroner.

Berlingske Tidende, der omtaler overrækkelsen d. 4. december gør sig skyld i en misforståelse, idet man skriver at "Billeskov-Jansen talte for sin fordums latinlærer på Sorø Akademi...".

"Information" (H. H.) bringer samme dato en udførlig omtale af Kragelunds forfatterskab.

P.R.

Ejvind Nordahl Svendsen, lektor, udtalte i følge Dagbladet den 28. januar 1976 efter et stærkt omdebatteret foredrag ("Jesus i samtidens rampelys") af pastor B. Nordberg-Hansen i Sorø Menighedshus, "at det er ligesom teologerne tvivler på hvad der står i Bibelen". Nordberg-Hansen afviste teorien om at Jesu lidelse og død var opfyldelsen af Esaias' profeti: Jesus har aldrig talt om sig selv som den lidende Herrens tjener.

Evangelieforskningen har vist, at Jesus drog til Jerusalem for at forkynde gudsriget og stille folket i den hellige by overfor budskabet om gudsriget og vinde folket for dette i sidste time - men at han var rede til at ofre det yderste, om nødvendigt livet.

Hermod Lannung (S 1914) udtaler til Berlingske Tidende den 2. februar 1976 ("80-årig advokat med længst arbejdstid") at han selv procederer særligt interessante sager, for så er han sikker på at vinde. Ind imellem sliddet tager han sig nogle gode ferier (sommerhus både på Bornholm og i Nordsjælland), og hjemme kan han glæde sig over den efter sigende største private samling russisk kunst udenfor Sovjetunionen; han begyndte at samle i 1917 i det daværende Petrograd; en sovjetisk ekspert har været og set på samlingerne og har senere beskrevet dem.

Inger Jensen (S 1917) - Sorøs populære "Doktor Inger" - fortalte gamle Sorø-minder ved den traditionelle julefest 1975 i Sorø menighedshus for sognets ældre. For mange af de ældre var det som at genopleve tiden før den første verdenskrig.

Inger Jensen fortalte om et Sorø, der på mange måder ikke var så forskellig fra Sorø af i dag. Mange bygninger fra dengang står jo endnu. Ganske vist var der ikke biler på de toppede brosten, men derimod herregårdsvogne fra St. Ladegård og Ødemark. Hvert år kom der polske gæst til Sorø, drevet fra stationen ind gennem byen og ud på markerne, hvor de åd sig store og fede. De fyldte hele Priorgade og Boldhusgade fra Filosofgangen til Klosterporten!

Doktor Ingers opvækst var præget af, at hun var lægedatter. Tidligt lærte hun ansvarsfølelse og også, at lægegerningen kræver ens indsats dag og nat. Faderen kørte ud til patienterne med en vognmand, der havde stald på Postgården. I hans hestevogn kunne læge Jensens dok-

torstol stå, og lægen selv kunne om vinteren slå pelsen op om ørerne og få sig en lur. Om sommeren cyklede han dog helst på sygebesøg - det gik hurtigere. - Inger Jensen fortalte om Akademiet, der var fornemmere end alt andet i byen, om moderen, der var københavner og mærkede afstanden. Selv fik hun sin studentereksamen på Akademiet i 1917, efter at hun var begyndt i pigeskolen på Frederiksvej, hvor den stramtandede bestyrerinde Nikoline Koch residerede.

(Dagbladet 31.12.75)

Christian Elling's (S 1920) hovedværk om romersk arkitektur udsendes nu i følge Berlingske Tidende d.27.11.75 af Gyldendal i en engelsk udgave: "Rome. The Biography of its Architecture from Bernini to Thorvaldsen", koster 390 kroner. Den er på 832 sider og rigt illustreret, bl.a. med fremragende fotografier, forfatteren selv har taget. Det er 25 år siden, bogen første gang kom på dansk, men den betragtes stadig som førende inden for sin genre. Bogen var da også den første, der fik tildelt Amalienborgprisen, indstiftet af dronning Margrethe og prins Henrik i 1972. På engelsk udkommer det statelige værk samtidig i Amerika og Tyskland.

Knud Raaschou-Nielsen (S 1933) havde i dagene fra den 22. november til den 7. december en udstilling på Galleri Soer, Sønderskovvej 1A, hvor 37 malerier og en lang række tegninger var med til at vise glimt fra en kunstnerisk udvikling gennem en menneskealder. "Canute" skriver i Dagbladet d. 22.11.75 om udstillingen: "I mere end 25 år var maleren Knud Raaschou-Nielsen tegnelærer ved Sorø Akademis skole, og for årgang efter årgang af elever har det været en berigende oplevelse at møde denne kunstner, der både var en fremragende pædagog med en sikker streg og en stor æstetiker. Raaschou-Nielsen var gået ind i rækken af kendte kunstnere, som blev "ridsmestre" på skolen. Nu er Knud Raaschou-Nielsen emeritus som skolemand. Han har fået sin afsked i nåde og med pension og har nu mere tid end forhen til at dyrke kunsten og fravriste Sorøegnens smukke natur dens inderste hemmeligheder."

Blandt de 37 lærere der var en halv snes stykker som Knud har malt siden han med sidste skoleårs afslutning sagde Akademiet farvel: "Man har indtrykket af", siger "Canute", "at den følsomme kunstner, der er en af vore fineste landskabs-

malere, ligesom har frigjort sig fra det tidligere embede, for skønt han antagelig har været særdeles tilfreds med skolen, har hans bundne opgave her utvivlsomt påvirket hans kunstneriske udfoldelser. Der er kommet lysere farver på paletten, en vis afklaring, og de der elsker den sørenske natur, glæder sig over at se en række nye landskabsbilleder, hvor Knud Raaschou-Nielsen viser sin sikre sans i motivet. Der er en egen dybdeskarphed i hans billeder, og er de end forenklede, så tjener denne forenkling kun til at fremhæve andre ting, når først naturen har givet ham sin stemmegaffel, sådan som Raaschou-Nielsen tidligere har udtrykt sig. For han er kunstneren, der vender tilbage til sit motiv - ofte ser han sig om mange gange, før det første synsindtryk bliver til farver på lærredet. I galleriet kan man også glæde sig over at se hans portrætter, ligesom enkelte ældre billeder". - Udstillingen blev en stor succes: omkring 400 besøgende den første weekend, hvor halvdelen af de udstillede billeder blev solgt.

Erling Nielsen (S 1938), vor mand i Oslo, beskrives under Dagens portræt i Politiken d. 31.8.1975 som "en energikilde Danmark for 25 år siden deponerede i Norge". I samme nummer skriver Erling Nielsen en kronik, "Buket til Norge. I anledning af 25 år uden for loven", hvor han fortæller om hvordan han har lært at holde af de norske. På selve jubilæumsdagen den 2. september udkom samtidig i Danmark og Norge (Gyldendal) en antologi med danske bidrag om Norge: "Buket til Norge plukket af Erling Nielsen" (218 sider, 54.-kr.), fremragende anmeldt af den norske forlagsmand og kulturskribent Henrik Groth i Politiken den 2. september. Bogen er bilagt en bibliografi over Erling Nielsens bøger, udgivelser og oversættelser. - "Gyldendals Bibliotek. Ny dansk litteratur" (jvf. SB 1975: 127), der har Erling Nielsen som hovedredaktør, anmeldes af Jens Kistrup i Berlingske Tidende d. 26.9.1975 og i Aktuelt, søndag den 4.1.1976 interviewes han af "Grimme" og udtaler blandt andet, at siden Johannes V. Jensen har ingen skrevet et så levende og nyskabende dansk sprog som Ribbjerg.

Peter Schiøler (S 1941) er pr. 1. april 1975 udpeget som formand i Kontaktudvalget vedrørende alkohol og narkotikaspørgsmål.

Aage Gorm Nilgaard (R 1947), kon-torchef i Direktoratet for Toldvæsenet, er under 3. februar 1976 udnævnt til ridder af Dannebrogordenen.

(Statstidende 13.2.76)

Hans Jørgen Jensen (S 1949), TV-Avisens chef gennem 11 år, kundgjorde - i følge Berlingske Tidende d. 18.8.1975 - i et brev til sit personale, at han søgte chef-stillingen på Radioavisen. Han fik den som bekendt ikke. Hans Jørgen Jensens store idé har altid været oprettelsen af et TV-2 i Danmark - med følgende gavnlig konkurrence.

Peter Germer (1954), dr. jur., professor i statsforfatningsret ved Aarhus Universitet, skriver i Berlingske Tidendes kronik den 14. januar 1976 ("Det gør Danmark bagstræverisk"), at den europæiske beskyttelse af menneskerettighederne vil lide et afvortligt tilbageskridt, hvis den danske regering kan fastholde, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg ikke er kompetent til at behandle de danske seksualundervisningssager indbragt for domstolen sidste sommer. Germer slutter sin opsigtsvækkende kronik med at fastslå at "enhver der går ind for en effektiv beskyttelse af menneskerettighederne må finde den danske regerings holdning i spørgsmålet om Menneskerettighedsdomstolens kompetence beskæmmende. Fra at være et foregangsland på dette område er Danmark sunket ned til at blive et af de mest bagstræveriske vesteuropæiske lande. Det kan ikke være rigtigt. Regeringen bør hurtigst muligt tilbagekalde sin indsigelse (fra slutningen af november) mod Menneskerettighedsdomstolens kompetence."

Knud Vad (S 1955) er i følge Dagbladet d. 6.12.75 fra Wilhelm Hansens Musikforlag i København blevet opfordret til at indspille en gramfonplade med to kompositioner af Bent Lorentzen. Knud Vad bliver herved den første organist, der indspiller værker efter grafisk notation af Bent Lorentzen. I det hele taget er det de færreste organister, der tør binde an med Lorentzens avantgardeværker. De er meget specielle, og det kræver for så vidt et tæt samarbejde med komponisten at udføre hans værker. Dette samarbejde har Knud Vad haft gennem lang

tid, og han har givet flere prøver på sin og Lorentzens kunnen, bl.a. i Sorø kirke og i Pedersborg kirke.

Indspilningen fandt sted d. 6.12., efter at produceren Peter Willemoes dagen før havde afsluttet indspilningen af en række Bachværker, udført af den franske organist Odille Pierre. De værker Knud Vad skal indspille bliver Intersection og Triplex, begge udført ved offentlige koncerter i Sorø tidligere, hvor de fik en blanded modtagelse hos publikum, spændende fra forargelse til begejstring. Uanset om publikum har modtaget værkerne positivt eller negativt, kan man fastslå, at de virker engagerende på tilhørerne, og formår at udvirke en musikalsk diskussion. Om værkerne så vil gøre sig, når der skal lyttes til dem fra stereoanlægget i endeligstue, er en anden sag. Fra udgiverens side er man også godt klar over, at det ikke bliver en plade, der sælges i de helt store oplag, men måske kan den få andre organister til at beskæftige sig med Lorentzens avantgardemusik.

Darwin

Viggo Helge Hansen (S 1956), børnepsykiater, er pr. 1. januar 1976 udnævnt til overlæge i børnepsykiatri ved statshospitalet i Risskov; i de sidste to år har han videreuddannet sig på dr. Nic. Waal's Institutt i Oslo.

(Sjæll. Tid. 29.11.75)

Georgi Mitchew (R 1960) er i følge Berlingske Tidende den 25. januar 1976 blevet udnævnt til salgs- og marketingdirektør i A. P. Møllers Rejsebureau "Unisol".

Niels Boesen (S 1970) kultursociologi studerende udtaler til Politiken den 21.11.1975, at "traditionelle akademiske tilbøjeligheder som verdensfjernhed og åndshovmod vil vende tilbage i den danske universitets-verden."

Nils Boesen, blev d. 20.11.75 valgt til ny formand for Studenterrådet på Københavns Universitet.

- "Disse tendenser er resultat af højredrejningen i samfundet. Det giver sig f.eks. udslag i Socialdemokratiets forslag om mere magt til de faste universitetslærere, dvs. professorer og lektorer. Det er her, studenterne skal sætte ind med kamp og aktioner, selv om de er drastiske."

## Dødsfald

AKSEL KRAG (S 1923)  
23. februar 1905 - februar 1976

MOGENS SUHR-HENRIKSEN (R 1923)  
14. august 1907 - 20. april 1976

CAJ HERFORTH (S 1937)  
4. august 1918 - 19. april 1976

GEORG GEORGSSEN  
fhv. akademigartner, professor.

Georg Georgsen, er død, 82 år gammel. Georg Georgsen skabte en hidsig debat i Sorø, da han i årene efter sin tiltrædelse af stillingen som akademigartner i 1936 begyndte at fælde træer og rydde op i akademihaven. Soranerne var ikke vant til, at nogen angreb hellige klenodier - og akademihaven var noget urørligt. Men Georg Georgsen, der allerede dengang havde mange år bag sig som havearkitekt og desuden var lektor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, vidste, hvad han gjorde, og i dag kan enhver se, at han havde ret. Sorø har fået et af de smukkeste, offentlige parkanlæg i landet, og et par kirkegårde, der berømmes for smukke anlæg. Professor Georg Georgsen, der fik sit professorat et par år, før han fyldte 70 og altså faldt for den ubønhørlige aldersgrænse, var et af de mennesker, der mest markant har været med til at præge Sorø og derfor bør få det smukkeste eftermæle. Kan hænde, det er kranset af roser med torne, men det sættes over en mand, der nok gik imod manges ønsker om at tingene skulle være som tilforn, men samtidig skabte noget, der førte akademiets omgivelser ind i en ny tid, der gav mulighed for kulturelle udfoldelser - friluftsscenen - samtidig med, at flere og flere søger akademihavens stier, både for at glæde sig over det smukke anlæg og søge fred og hvile i sindet efter en travl dag.

(Dagbladet 20.2.76)

AAGE GUNNAR HANSEN (R 1899)  
14. februar 1882 - 18. april 1976

I den høje alder af 94 år er Aage Gunnar Hansen afgået ved døden. Han hørte til den efterhånden meget lille gruppe af soranere fra forrige århundrede, der endnu lever. - Han var broder til den af

os lidt ældre soranere så velkendte Adolph Rothe Hansen (R 1890), der indtil 1944 var lokalredaktør i Sorø for Sorø Amtstidende og som havde 4 sønner på skolen.

A. G. Hansen var gift med Vibeke Thøgersen, der døde 1962. Hendes søster Ragnhild var gift med oberstløjtnant C. M. V. Kamman (S 1886). Et resultat af dette ægteskab er Soransk Samfunds kasserer Svend Kamman (S 1927). De to søstre Thøgersen havde soranerbrødre Helmut Thøgersen (1901) og Ruprecht Thøgersen (R 1903). A. G. Hansen havde således vidtstrakt familietilknytning til Sorø Akademis Skole og han bevarede til det sidste stor interesse for Skolen. En af hans bedste venner livet igennem var landmanden Holger Frederik Faber (R 1898), der døde i Ballerup 1965, og hvis familie han fortsat holdt nær kontakt med.

A. G. Hansen virkede i mange år som forpagter af flere større gårde; men i 1927 overtog han en lille mineralvandsfabrik i Glostrup, som han førte frem til en anerkendt position under navnet "Mineralvandsfabrikken Thor" og som han i 1954 overdrog til sin søn. På sine gamle dage boede han på plejehjemmet Dalvangen i Glostrup.

AKR

ERIK BENDT CHRISTOFFERSEN (S 1922)  
6. april 1905 - 22. marts 1976

Mon ikke alle med navnet Christoffersen blandt kammerater på Sorø er blevet kaldt "Stoffer"? Men for min årgang var det altså Erik Bendt fra Maribo med det bløde Lollikmål. - Jeg tør uden overdriivelse sige, at jeg er den afklassekammeraterne, som har kendt ham længst, for vi mødtes i 1919 til optagelsesprøven til 1.g nysproglig. Vi var samtidig inde til eksamination, og hvad den ene ikke vidste, fik den anden en mulighed for at brillere med; men det var ikke altid, at vores fælles viden slog til, og det står ganske tydeligt i min erindring, hvordan "gamle Møg" i fysik tegnede 3 kar med lige stor bundflade, men med sider, der buede henholdsvis ud og ind eller var lodrette og derpå spurgte os efter tur, hvor trykket på bunden var størst, når vandet stod lige højt i karrene. Vi gættede på hver sit kar (jeg på det udadbuede, som jeg stadig synes må være rigtigt!).

Det var nu næppe denne "brøler", som var skyld i, at ingen af os blev alumner - der var skarp konkurrence om de to pladser! Men vi måtte altså i privat pension, og dette skæbnefællesskab knyttede os nært sammen, selv om vi aldrig boede i samme pension. Det meste af fritiden tilbragte vi i hinandens selskab, og han

var en strålende kammerat altid veloplagt og i godt humør med udpræget humoristisk sans, vittig og med en smittende latter.

Han havde en "kæphest", som nok i dag forekommer de fleste uforståelig: Han optog det næsten som en personlig fornærmelse, at der gik piger på Akademiet (i gymnasiet). Han var dog ikke ene om denne kønsdiskriminering, og et udslag deraf var det, at vore 4 kvindelige kammerater ikke var med til afslutningsmiddagen på Parnas.

Endnu mange år efter, da Pigerne (eller fruene) ved et jubilæum (25 eller 40 års) deltog i middagen på Parnas, rejste Stoffer sig og holdt en tale ikke for men imod damerne!

Men da vi mødtes en halv snes kammerater den 15. juni 1972 til translokationen i Sorø med efterfølgende frokost hos Karen, var "det gamle nag" alligevel glemt, og han var den, der satte liv i selskabet, når han med sin kraftige røst sprang fra den ene studentersang til den anden, mens vi andre oplydne stemte i, så godt vi formåede. - Sådan vil jeg huske min gamle skolekammerat; han var ikke så forandret endda efter de mange år, hvor vi ikke havde set hinanden.

Hjalmar Borch (S 1922)



## Academy shorts



Niels Thye, kontorchef og Sorø Akademis stiftelses administrator, er, i følge Dagbladet d. 22.12.1975, af undervisningsminister Ritt Bjerregaard beskikket som formand for direktionen for den selvejende institution, i stedet for afdøde departementschef Eiler Mogensen. Direktionen består endvidere af professor N. K. Hermandsen (S 1942), Landbohøjskolen, og rektor ved Sorø Akademis skole, Arne Østergaard (S 1929).

Kontorchef Niels Thye har været administrator for Akademiet siden oprettelsen af triumviratet, da man for et par

år siden efter kurator Erik Kochs død skulle reorganisere ledelsesfunktionen. I den tid har han med stor dygtighed varetaget opgaverne for den selvejende institution, herunder aktivt deltaget i den økonomiske planlægning for Akademiet, hvis betydelige formue er bundet dels i to skovdistrikter samt landbrug, og dels i en række ejendomme i Sorø, hvis bevarelse er en af de betydelige fremtidsopgaver. Herudover kommer løsningen af Sorø Akademis skoles bygningsmæssige krav i fremtiden, bl.a. opførelsen af den længe ventede fysik- og kemibygning. Beskikkelsen af kontorchef Niels Thye som formand for stiftelsens direktion betyder, at der ikke ansættes nogen ny administrator.

Sorø Akademis naturhistoriske Museum skal nu til at holde åbent hver sjette søndag for publikum, lover Akademiets økonomiinspektør Hans Aa. Kaad i følge Sjællands Tidende d. 6.2.1976. Det hænger lidt sammen med, at slotsbetjent Jørgen Andersen hver sjette Weekend har vagt i kostforplejningen. Mellem 14 og 16 har han ikke rigtig nogen opgaver, og derfor er han blevet bedt om at passe museet. - "Museet skal fikses gevaldigt op", siger adjunkt Kaj Koch, som står for museets samlinger. "Det skal gøres mere publikumsvenligt". - I første omgang skal der laves en bedre skiltning, ligesom der skal opsættes plancher med tekstforklaringer.  
K.M.

## Soranske noter

Rift om kirkens orgel. Udenlandske kunstnere står ligefrem i kø for at få lov til at indspille grammofonplader i Sorø kirke. Berømte organister er blevet så begejstrede for Sorø-orglet, at de ønsker at benytte det ved indspilningen af pladerne.

Hele første uge af december var Sorø-orglet optaget af en kvindelig, fransk organist, der skal indspille Bach for "His Masters' Voice". Producenten Peter Willemoes, der stod for den tekniske side af sagen da Knud Vad indspillede sin fine Bach-plade i Sorø kirke, stod atter for teknikken.

Endelig har HMW-studierne fra Frankrig bedt om at måtte låne orglet i februar, hvor organisten Lionel Rogg, der deltog i orgelfestivalen i 1974, skal indspille en Bach-plade. Han kommer på et så heldigt tidspunkt, at Knud Vad, Sorø, har fået ham til at medvirke ved opførelsen af en kantate den 25. januar i kirken.

Kunstmuseet i Sorø. Vestsjællands Museumsråd har med støtte af Vestsjællands Amtsråd og med J. L. Østergaard Christensen som redaktør udgivet en fremragende lille tryksag "Museer i Vestsjælland", der på 40 sider giver kortfattede men dækkende oplysninger om 17 museer, herimellem Sorø Amts Museum og Kunstmuseet i Sorø. Bogen er udmærket illustreret; på omslagets forside er et af de træk, der er med til at knytte Vestsjælland sammen til en helhed, områdets fælles historie i middelalderen, søgt illustreret gennem fire storartede vignetter af tegneren Sv. Otto S., Gl. Lejre, der ud fra mottoet "Vestsjælland Hvideslægtens land" har afbildet ærkebiskop Absalons ligsten i Sorø klosterkirke, Tveje Merløse kirke ved Holbæk, Vor Frue kirke i Kalundborg og Dragsholm slot ved Fårevæjle - alle monumenter med rod i Hvidernes virke.

Den nye museumslov bringer Kunstmuseet i Sorø i en alvorlig økonomisk klemme. Dr. phil. Viggo Thorlacius-Ussing (S 1909) museets skaber og kunstneriske leder udtaler til Sjællands Tidende den 21. februar 1976: "Det er et meget dårligt forslag. Den nye lov bliver meget tungere at arbejde med. Vedtages loven, skal men igennem amtsmuseumsråd og statsmuseumsråd, inden man kan købe kunst ind. Det er alt for langsomt. Tidligere kunne det enkelte museums bestyrelse selv tage stilling til indkøb. Lad os håbe, loven ikke bliver vedtaget."

P.R.

Ringsteds triste nord-indkørsel foreslås forsynet med entræbeplantning. Dagbladet skriver den 28. januar 1976, at Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite i Ringsted har sendt Vejdirektoratet et brev, hvori man påtaler at det ikke - som ment af Vestsjællands amt - er rimeligt at gøre en sådan beplantning afhængig af en beplantningsplan for hele Vestsjællands amt (!) - og af økonomiske betragtninger i forbindelse med denne.

For mere end et år siden sendte lokalkomiteen et andet brev til vejdirektoratet, hvori man anbefaler beplantning langs Nordre Ringvej med alletræer, man fremførte, at byens indpasning i landskabet var blevet stærkt forringet ved omlægningen af hovedvejstrafikken nord om byen, idet bl.a. alléen, der dannede indkørsel til byen, forsvandt. - Mantænke uvilkårligt på Sorø - "Ein Idyll an der Hauptstrasse" - hvor selv samme hovedlandeveje/indkørselsveje er blevet skamferet og ofret på vejgudernes alter uden erstatnings- eller nyplantning.

At Kongebroens ældgamle allé faldt "ved en misforståelse", at Banevejs helt unike allé blev delvis ødelagt og at man i ramme alvor tænker på en gennemkørselsvej tværs over Flommen, noteres blot i forbifarten - den "forbifart" der vil blive Sorø til del når idyllen er kørt flad på betonen - og turisterne haster videre til steder hvor man ikke har savet den gren over man selv sidder på, hvor man kan slappe af i stille og smukke omgivelser - hvorfor i grunden ikke "sælge" stilhed?... Rantzau

Fjenneslev kirke er nu genåbnet efter restaureringen, der har bragt interessante detaljer for dagen: Foran alteret har man fundet et dybt muldfyldt hul, som kan tænkes at have rummet Skjalm Hvides og Tokes kister inden de blev flyttet til Sorø kirke af Absalon. Under restaureringen af alterpodiet er man stødt på et smalt "trin" af kridtsten der strækker sig fra væg til væg i kirkens apsis, tværs over koret, måske et altertrin fra tiden omkring kirkens opførelse i 1100-tallet, fund af mønter bestyrker tidsfæstelsen. Det har desværre ikke været muligt at lade det historiske trin ligge fremme, det er dækket til igen. Det oprindelige kirkegulvs niveau har det ikke været muligt at bestemme.

Man har endvidere i koret fundet et askelag på et par centimeters tykkelse, men da der ikke er det mindste spor af sod efter en brand på murene i kor og apsis, er tilstedeværelsen af askelaget foreløbig en gåde.

De uerstattelige kalkmalerier fra før 1200 skulle nu være reddet, idet fugtproblemerne er løst.

Ved en festgudstjeneste den 4. marts 1976 genåbnedes kirken efter 14 måneders restaurering.

## Memo

Soraner-frokost den første torsdag i hver måned (klokken 12/15 den 3. juni, 1. juli, 5. august, 2. september, 7. oktober, 4. november, 2. december) celebreres som sædvanligt hos Lorry, Allégade 7-9, 2000 København F, tlf. (01) 34 33 33. Tilmeldelse pr. telefon er ikke nødvendig.

Nachspiel'et udfolder sig sædvanligvis (fra omkring 14-tiden) hos Prætoria, Henrik Steffens Vej 2, 1866 København V, hvor soranere, der er forhindret i at komme til frokost, er velkomne.

---

### MEDLEMSKONTINGENTET

er for 1976 fastsat til kr. 55,00; for juniormedlemmer (fra og med årgang 1969) - samt for medlemmer, fyldt 67 år - dog kun 27,50. Medlemmer, som aftjener deres værnepligt, er kontingentfri et år, når meddelelse gives til:

### SORANSK SAMFUND: Kassereren

Civilingeniør S. Kamman  
Tobaksvejen 10  
2860 Søborg  
(01) 69 11 44  
Postgiro 1710

### BETALING

Til de medlemmer, der er bosat i Danmark, på Færøerne, i Norge, Sverige, Finland og på Island fremsendes fortrykte girokort. Medlemmer, bosat i det øvrige udland, bedes tilsende os en check lydende på danske kroner (det koster Samfundet d.kr. 5,00 at indløse en check i fremmed valuta). Denne indbetaling må gerne komme kassereren i hænde uden yderligere opfordring, hvorved Samfundet sparer tid og penge til opkrævning.

---

### ADRESSEFORANDRINGER

meddeles til kassereren!

---

### HENVENDELSER vedrørende:

#### SORANSK SAMFUND stiles til:

Overlæge Palle Taarnhøj  
(Soransk Samfunds formand)  
Københavns Amts Sygehus  
2600 Glostrup  
(02) 96 43 33, lokal 476

---

#### LEGATANSØGNINGER stiles til:

#### SORANSK SAMFUND

Direktør, cand. jur. Svend Clausen  
(Soransk Samfunds næstformand)  
Amaliegade 21 A, 1.  
1256 København K  
(01) 13 51 05, (03) 19 12 35

---

#### SORANERBLADET: Redaktion

Paul Rantzau  
Lille Odinsvej 1 - 234  
3140 Ålsgårde  
(03) 10 80 53

#### SORANERBLADET: Administration

Statsautoriseret revisor  
(Soransk Samfunds revisor)  
E. Lüders-Thomsen  
Frederiksgade 9, 2.  
1265 København K  
(01) 15 44 15

---

Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri  
Borgergade 6  
1300 København K  
(01) 14 40 40

---

gælder det SPHAGNUM så tal med

## PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

PINDSTRUP  
8580 RYOMGÅRD  
Telefon: (06) 39 61 00

# SAAB

## AUTOBIANCHI

Salg-Service

Aut. SAAB forhandler

### NIELS THIELE

Automobiler

### STENLØSE

Tlf. (03) 17 00 72

## THOR-VASK

NÆSTVED  
TELEFON 72 25 50

TH. C. JENSEN  
skrædermester

Vedelsgade 14

SORØ

03-63 03 58

NYT TØJ TIL BILEN

*Altika*

Autokonfektion  
Ryesgade 23  
2200 København N  
(01) 39 64 41

*Poul & Bent  
Henningesen*  
(1939)

*Tømmer iflg. specifikation*

**SPECIALE:**

lægter længdesat samt lastpaller  
og exportkasser.

**SORØ SAVVÆRK**

Næstvedvej . 4180 Sorø . (03) 63 06 72

SVEGÅRDS  
BOGHANDEL  
SORØ

TELEFON (03) 63 00 27  
POSTKONTO 7163

REVISIONSFIRMAET  
**I. K. SVENDSEN**  
STATSAUTORISERET REVISOR

VESTERGADE 2  
1456 KØBENHAVN K

TLF. (01) 13 48 10



## Soransk Samfund

### SORANSK SAMFUNDS BESTYRELSE

Overlæge Palle Taarnhøj (formand)  
Amtssygehuset  
2600 Glostrup  
(02) 96 43 33, lok. 476

Direktør, cand. jur.  
Svend Clausen (næstformand)  
Amaliegade 21 A, 1.  
1256 København K.  
(01) 13 51 05, (03) 19 12 35

Civilingeniør S. Kamman (kasserer)  
Tobaksvejen 10  
2860 Søborg

Sekretær fru Margot Nielsen  
(ma., ti. (9-13), o., to., fre. (13-17))  
(01) 69 11 44  
Postgiro 1710

Advokat Bjørn Bjørnstad (sekretær)  
Øster Søgade 10, 2. sal  
1357 København K.  
(01) 12 06 06

Stud. scient. Stefan Borg Hansen  
Strandvejen 325, 2. sal  
2920 Charlottenlund  
(01) OR 49 75

Bibliotekarstuderende  
frk. Karin Mortensen  
Grønjordsskollegiet, værelse 3617,  
Grønjordsvej  
2300 København S.  
(01) 55 63 33 (inden 18, efter 20: lokal 3617)

Socialrådgiver frk. Bodil Wille Møller  
Ndr. Frihavnsgade 84  
2100 København Ø.  
(01) 26 30 93, arb. tlf. (01) 11 18 44

Grosserer Erik Sanders (formand for  
Soransk Samfund Jysk Afdeling)  
Skadsholm  
9520 Skørping  
(08) 37 19 00

Indkøbschef Olaf Teusch (formand for  
Soransk Samfund Fynsk Afdeling)  
Hesselhøjvej 4  
5672 Brobyværk  
(09) 76 13 11

Universitetslektor mag. art.  
Thyge Winther-Jensen  
"Brogården", Lønholt  
3480 Fredensborg  
(03) 28 29 31

Rektor Arne Østergaard  
Rektorgaarden  
Sorø Akademis Skole  
4180 Sorø  
(03) 63 08 37



### REVISION

Statsautoriseret revisor  
E. Lüders-Thomsen  
Frederiksgade 9  
1265 København K.  
(01) 15 44 15

### SORANERBLADET

Redaktion: Paul Rantzau  
Lille Odinshøj 1 - 234  
3140 Ålsgårde  
(03) 10 80 53

Administration: E. Lüders-Thomsen  
Frederiksgade 9  
1265 København K.  
(01) 15 44 15

## Fraternitas Sorana

### FRATERNITAS SORANA'S LEDELSE

Christian Bakmann  
Christensen (formand)  
Dalsvinget 14  
8270 Højbjerg  
(06) 27 03 25

Ebbe Christiansen  
(kasserer)  
Engdraget 13  
4600 Køge  
(03) 66 78 70

Palle Taarnhøj  
(viceformand)  
Amtssygehuset  
2600 Glostrup  
(02) 96 43 33, lok. 476

Olaf Krog-Meyer (sekretær)  
Skovvangsvej 7  
4600 Køge  
(03) 66 72 14

