



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SORANER - *bladet*

*Månedsskrift for Soransk Samfund*

*Oktober*

1976



fot. Sven Gerner Andersen (R 1945)

# Harboe



HARBOES BRYGGERI A/S

4230 SKÆLSKØR

TELEFON (03) 59 40 40





Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

# SORANER-BLADET

OKTOBER 1976

61. ÅRGANG

NUMMER 8

## *Holbergsamlingen på Sorø Akademis Bibliotek*

Denne samling menes at være den største Holbergsamling næst efter Det Kongelige Biblioteks og for de ældre eksemplars vedkommende nok den smukkeste, der eksisterer.

Den skænkedes af justitsråd F. S. Bang, bror til den daværende bibliotekar overlærer I. P. Bang, i 1871 til Sorø Akademis Bibliotek på den betingelse, at den skulle holdes som en særskilt samling, hvilket dog altid er blevet fortolket således, at den stadigt er blevet forøget med gaver og ved køb.

Justitsråd Bang havde gennem en år-række opbygget en værdifuld Holbergsamling og ønskede at forøge denne ved at købe antikvarboghandler H. J. Lynges samling af Holbergiana, men Lynge ville kun sælge sin samling på den betingelse, at hans samling blev grundstammen, suppleret med, hvad Bang havde derudover, og det er altså denne samling, der er anbragt i de fire glasskabe i den østlige ende af bogsalen.

Selvfølgelig er der huller i en sådan samling, men det væsentligste hul er blevet fyldt ud i slutningen af maj måned i år, idet biblioteket fik tilbudt originaludgaven af Holbergs Comoedier bind 1-3, trykt i 1723, 1724 og 1725 af antikvarboghandler Max Girsel (S 1965) fra Lynge og Søn i Løvstræde i København på byttebasis. Ehrencron-Müllers forfatterlexikon bind XI oplyser, at 1. bind kendes i 5 eksemplarer, 2. bind i 8 og 3. bind i 5 eksem-

plarer, så der er tale om et meget sjældent værk.

Traditionen fortæller, at der i tredive blev samlet 25.000 kr. til at købe komedierne for blandt gamle soranere på en auktion, men hammerslaget faldt først ved 26.000 kr., så det lykkedes ikke, og ved senere lejligheder var prisen steget så meget, at der end ikke blev gjort forsøg på at skaffe pengene. I 1973 var prisen 175.000 kr., og den blev solgt af Lynge og Søn til Norge. Men nu er det altså lykkedes. For bogfolk kan det oplyses, at bind 1 og 2 har tilhørt kontorchef Gertner i Stockholm og er indbundet i smukke pastichebind, og det meget sjældne 3. bind er erhvervet i Norge. I det mangler desværre Ulysses von Ithacia og Kilderejsen, og det kan næppe nogensinde suppleres, for den norske storsamler Jonas Skovgaard ledte over hele verden efter 3. bind, og det lykkedes ham kun at få fat i titelbladet efter 30 års søgen!

Vi er meget glade for, at det takket være Max Girsels soranersind og kærlighed til sin gamle skole er lykkedes at få fyldt dette hul ud i Holbergsamlingen.

Sorø Akademi arvede som bekendt Holbergs egen bogsamling sammen med baroniet ved Holbergs død i 1754, men den brændte i 1813. Der er næppe tvivl om, at den Holbergsamling, vi nu har, er mere værdifuld og omfattende end Holbergs egen bogsamling, for bibliofil var han ikke. Næsten alle originaludgaverne af



Holberg er i smukke, samtidige læderbind. Af Niels Klim er der 50 forskellige udgaver, af de samlede komedier 34 udgaver, af udvalgte komedier 50 udgaver og enkeltudgaver 168. Af Peder Paars 34 udgaver, Moralske tanker 16, Holbergs levned 14, Synopsis Historiae Universalis 11, Moralske Fabler 10, Heltehistorier 10, Introduktion til de europæiske rigers historie 9, Danmarks riges historie 8, Natur- og folkeret 8 osv.

Som særlige sjældenheder kan nævnes Oratio Funerbris (ligtalen) over Frederik

den Fjerde. Den jyske Fejde, Poul Rytters Dissertatio og Holger Danskes brev til Burman og endelig Danmarks Riges Historie bind 1 af førsteudgaven med Holbergs egenhændige rettelser, der er fulgt i anden udgave, mange af disse er kun trykfejl, men der er også en del, der viser Holbergs interesse for at erstatte fremmedord med danske ord, og endelig Holbergs egenhændigt approberede udkast til våbenskjold som baron med lyrer og graner og i midten et bjerg med et hul i = Holberg! Svend Ranvig (S 1935)

## Tre frokostreferater

FROKOSTEN HOS LORRY 3. JUNI 1976

Allerede i bus 18 kunne den, der havde øjne derfor, iagttage at der skulle være soranerfrokost: en lyshåret ung mand med soranerknapper i skulderåbningen på en blå sweater! Jeg antastede ham selvfølgelig og efter et hastigt blik mod min revers med det lille mærke, havde vi meget fælles - - til underholdning for den halve bus. Det var ialt 4 75'ere, der havde sat hinanden stævne til frokost, mens de endnu var yngste kuld (Grønne, Kidde-Sørensen, Rasmussen "Crassus", og Reiter).

Men dette smukke årgangs-fremmøde blev dog langt overgået af årgang S '30, der mødte op 8 mand høj, angiveligt i anledning af "Krudtpeters" besøg fra Californien (Ivar Christensen, Christoffersen, Lesting, Müller, Vilien, brødrene Willert og Yde Andreassen); Ebbe Nybroe (S 1931) hørte til samme selskab, og det tør antydes, at den bordende satte sit præg på sammenkomsten.

Det var - mærkelig nok (HA!) - Clausen (æres- og S 1925), som præsiderede og bød velkommen; han omtalte eksamen, der står for døren, og det nye hold gammel-soranere, som er på vej, samtidig med at han mindedes eksamenstiden og især læseferien som en af de skønneste perioder på Sorø. Skolen fik derfor sit leve m.m. Efter en passende konsumtionspause (sådan siger retskrivningordbogen, at det skal staves) vendte han, Reiter og Suhr (S 1914) tilbage til begrebet læseferie. Der var ikke megen forskel; det var søen, skovene, bådene og indbyrdes komsammen og hygge nu som for mer end 60 år siden. Repetition -? Nå, ja, det nåede man vel også.

Müller, alias Krudtpeter, bragte nyt fra Californien og underholdt os med dels en fornøjelig sammenligning mellem Los Angeles og San Francisco (hvad indbyggerne i den ene by mener om den anden,

kan kun sammenlignes med, hvad den andens siger om den første), dels om hvordan det er at leve i en by på en af jordskælvslinierne; man lærer at leve med det, men aldrig ikke at være bange. Høfler (R 1919) og fru Boserup samstemmede i hyldesten til San Francisco. Desuden fik vi en versificeret forelæsning over ålens vandring - kan man jo godt kalde det! (Hvis denne sætning virker kryptisk, er det med vilje. I andre kan jo bare komme til frokosterne!)

Stauning (R 1929) ville gerne vide, hvornår og hvorfor Fugl Fønix egentlig var blevet symbol for Sorø Akademi. Saxtorph (S 1940) havde lige læst en bog af herloviaeren Sven Tito Achen om Symboler, og kunne fortælle, at Fugl Fønix er et meget gammelt symbol eller billede på genfødsel og genopstandelse, - egentlig ægyptisk -; da skolen blev "genfødt" i 1747 bl.a. ved den store donation fra Holberg valgte man så Fønix som sindbillede på denne genskabelse, man befandt sig jo midt i en tidsalder med stor lærdom og antiquarisk interesse. Vi rodede os ind i en didkussion om fuglens køn og dens svingfjers beskaffenhed!

Men den meste og væsentligste snak foregik, som sædvanlig, bordet rundt mand og mand i mellem, jeg især med min gl. studiekammerat Wessman (S 1941), der takket være læseferie kunne være tilstede.

Med dem der sad og ventede på os på Prætoria blev det til 29 ialt. N.Sx.

FROKOST DEN 1. JULI 1976 MED PÅFØLGENDE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

På trods af generalforsamlingen var fremmødet beskedent, kun 13 til frokost og en senere fremmødende dirigent - ingen generalforsamling uden Severinsen! (S 1937).



Det kan selvfølgelig også skyldes det emnente solskinsvejr, der ikke var påfaldende velegnet til at lokke folk til bys. Dette gjaldt dog ikke Carl Johan Jensen (R 1927) og Birgit Dyhr Pedersen (S 1954), som vi så her til frokosten for første gang.

Det varme vejr havde skabt visse forfælede problemer for vore æresmedlemmer; hverken Kann Rasmussen (S 1922) eller H. Krog-Meyer (R 1909) mente, at man kunne bære æres-roset til skjorteærmer; derfor kom den første i jakke med og den anden i skjorte uden! Ellen Vibeke Jensen (S 1913) havde jo ikke den slags problemer og bar rosetten i kraven på en let sommerkjole. Men hvad med almindelige Soranernåle? Kunne Samfundet ikke tage et initiativ dér?

Vor formand, Taarnhøj (S 1937) bød velkommen, særlig til H. Krog-Meyer, som skulle være frokosttaler. Han overbragte en hilsen fra Fraternitas Sorana, der havde haft stævne ved Svendborg, - - forresten henover den første torsdag i Juni måned! Olaf Krog-Meyer (S 1918) lovede aldrig gøre det mere. Han havde også en meget frisk hilsen fra Skolen og translocationen, der havde haft det sædvanlige højtidelige og festlige præg; især havde det været ham en glæde at konstatere, at den megen snak om de rebelske og provokerende unge mennesker lod til at være stærkt overdreven.

Derefter præsterede vi at lade skolen leve, uden at have noget til at drikke dens skål i!

Efter megen spisen og snakken om bl.a. diverse personalia, Træskoslaget ved Køge 1807, Soranerbiografier, obligationskurser, mindstensindskrift, mere biografier, ville Ellen Vibeke Jensen slå et slag for foreningen "Sorø Kunstmuseums venner". Den fører en hensygnende tilværelse med kun 77 medlemmer, og det på trods af at kontingentet kun er på 15 kr. årligt. Hun fik hvervet 4 nye! Iøvrigt lider kunstmuseet under et særligt bureaukratisk bevillingsspil, som er blevet sær ekstra udtalt i disse sparetider.

Herluf Krog-Meyer overbragte først en hilsen fra Mackeprang (S 1913), som ville være kommet, men helbredet rækker ikke længere. Han redegjorde derefter for, hvorledes han var blevet næsten shanghaget af Bjørnestad til at sige et par bevingede ord ved denne frokost. Dette spandt han meget fornøjeligt og elegant ud, så han lykkeligt endte med kun at have 1 1/4 minut til sin rådighed inden generalforsamlingen. Han ønskede at fremhæve to ting: det gladelige i at alle studenterne havde haft studenterhue på ved translokum (Ellen Vibeke mumlede, at to af pigerne havde laurbærkrans!), og at over-skæringstraditionen var blevet genoptaget.

DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING: Severinsen valgte til dirigent med akklamation og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet. Sagen drejede sig jo kun om det ene punkt: bestyrelsens forslag om livsvarigt medlemskab. Kann Rasmussen anbefalede forkastelse, da han mente, at en sådan ordning med den herskende inflation ikke ville tjene Samfundets interesser. Under diskussionen som formanden, H. Krog-Meyer, Saxtorph (S 1940) og Salling (S 1973) deltog i, fremkom alternative muligheder, såsom en aldersgrænse - man skulle f.eks. være fyldt 50 - eller et 10- eller 20-årigt kontingent. Formanden lovede, at bestyrelsen ville tage disse forslag op til overvejelse. Det lå i luften, at sagen ville komme for på næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 11 stemmer mod 3. N.Sx.

#### FROKOSTEN DEN 5. AUGUST 1976

Ikke mindre end 24 gamle Soranere havde trodset enten arbejde eller ferie for at indfinde sig i Lorrys guldaldersal denne torsdag middag. Undertegnede gik ganske vist glip af de indledende ceremonier - jeg er nu engang født fem minutter for sent og kom da også styrtdende ind i salen til de sidste toner af "Jeg ved et sted -" og blev modtaget med et trefoldigt leve -, men jeg fik da at vide, at formanden, der prøvede at skjule sig bag et spirende fuldskæg, selv havde taget sig af hvervet som forsanger.

Da "taler-tidspunktet" kom, bredte forvirringen sig pludselig. Ordet var jo annonceret frit. Ikke desto mindre var formanden ved bordet kommet til at sidde ved siden af - den indbudte taler. Aftalen med lektor Gunnar Goeskjær, Sorø, var blot blevet truffet så sent, at Soranerbladet allerede var gået i trykken. Goeskjær var indbudt til at tale om et selvvalgt emne, og han havde valgt at fortælle om sine to første år på Akademiet, 1958-60. I disse to år, der samtidig var Hovedbygningssalumnatets sidste, virkede han som præceptor dér, på Østre Sovesal.

Fortiden var myldret ind over Goeskjær, sagde han, da han tænkte over, hvad han kunne fortælle om. Og en kort tid fik han fortiden til at myldre ind over alle tilstedeværende, der havde oplevet Hovedbygningssalumnatet. En genkendende mumlen lød, da Goeskjær under sin gennemgang af dagens begivenheder nævnte tjeneren med den skingrende mælkeklokke klokken syv om morgenen. For slet ikke at tale om det formelige oprør, der rejste sig, da han fra en inderlomme trak



et lille skilt med den slyngede påskrift "Tilsyn" frem. Scenen med den vagthavende lærer, der stod i døren til spisesalen og kontrollerede den personlige soignering, er nu blot historie; men de to modsætninger: spisevægring og æderi i fortvivlet tempo (nutildags ned til 10 min. for to retter mad og postomdeling) er ikke ukendte fænomener i dag heller. Originale typer nævntes: der var ham, der kastede brændende benzinklude ud ad vinduerne; og ham, der ikke ville komme til tiden til morgenmaden - og som følge deraf i en stor del af sin sorøtid gik i seng kl. halv ni; og der var ham, der startede noget nær upåklædt øverst på køkkentrappen et minut før morgenmaden, og som, efter at være gledet nedad med den ene arm over gelænderet, stillede til tiden, fuldt påklædt og vandkæmmet. Ellers fik vi småglimt fra lærerside som følgende: Brandøvelse - tilsynshavende først ned! Aftenudgang - 64 drenge melder fra til Jernporten hos tilsynshavende - én ad gangen - og melder sig tilbage igen - én ad gangen. Varmbadning - Goeskjær og Worm (Vestre Sovesal) overværer renselsesprocessen iført regnfrakke og gummistøvler. Sengetid - syv minutter i ti 64 håndtryk og "godnat". Derefter inspektion af sovesalene, varslet af "skrigeungen": "Han koommer!" og "Dæk!"

Men - Ny Alumnat kom, Goeskjær og alumnerne flyttede derover, og taleren sluttede med Tristan Bernards gode råd: Når en taler er færdig, bør han sætte sig stille ned for ikke at vække de sovende. De sovende var nu nok i mindretal, efter bifaldet at dømmes. Og næppe havde Goeskjær sat sig, før fire andre havde rejst

sig og i munden på hinanden talte videre om emnet. Blandt andet mundede en højlydt batøk-diskussion ved den ene bordende ud i et forslag om at nedsætte en komité til genindførelse af det ædle spil i Sorø.

Lektor Hemming Andersen, Sorø, berettede lidt om sine oplevelser dernede, bl.a. nævnte han en ungdommelig krudtmager, der ved flere lejligheder forlystede Vænget med både røg og knald - og som efter sigende i dag er ansat ved Frederiksværk Krudtværk. Endvidere oplystes det, at det hold, der i år er startet i Sorø, er større end noget tidligere: en 8. klasse (kun alumner), to sproglige og tre matematiske 1.g'ere samt to HF-klasser.

En eller anden mente, at Goeskjærs "trappepåkæder" muligvis og måske kunne være Regin Waagstein (61), hvilket gav Morgils (40) et stikord: han havde nemlig under et ophold på Island truffet dennes far, Peter Waagstein (31), der nu er overlæge på sygehuset i Klaksvik på Færøerne, og han havde lovet, ved sin næste deltagelse i en frokost at viderebringe en hilsen til alle dennes venner. Det er hermed bragt endnu videre. Ganske vist er klanen Dahl-Waagstein jo en af de store soranske, men alligevel et sjovt sammenbræk, at den skulle "dukke op" to gange ved samme frokost - uden selv at være til stede!

Og så var den frokost forbi; kun et kort, men hektisk Nachspiel, centreret om taleren, udskød den bitre afsked endnu en stund for godt en tredjedel af de forsamlede.

Salling

## *Holbergfest for Jyde, Fynbo og Sjællandsfar*

Soransk Samfunds jyske afdeling indbyder til HOLBERGFEST lørdag d. 4. december 1976.

Vi mødes (med ægtefæller!) på ROLD Stor-Kro, Rebild Bakker, kl. 19.00 i smoking eller mørkt tøj. Der vil blive serveret middag. Vin til middagen og kaffen er inkluderet i prisen.

Årets Holberg-taler er Soransk Samfunds Formand Palle Taarnhøj, som muligvis vil tale om Holberg som hypokonder eller også om noget andet. Den fynske formand Olaf Teusch har lovet at komme til stede sammen med en hoben fynboer!! Deltagere fra Sjælland efterlyses.

Pris for deltagelse er 125.- kr. pro persona, for juniorer (de sidste 8 årgange) dog 65.- kr. Juniorer ledsagere betaler fuld pris.

Tilmeldelse til undertegnede SENEST fredag d. 3. december!

ERIK SANDERS (08) 37 1900



## Skovrider Poul Lorenzen - 90



Den 13. november i år fylder Poul Lorenzen 90 år. Som en spinkel dreng med store, levende øjne gjorde han sin entré på Sorø i 1898. Det kan nok svimle lidt for én at tænke på, at det således er næsten 80 år siden, han og Sorø mødte hinanden. Men det mest bemærkelsesværdige er, at lige siden han som dreng begyndte på skolen, har Sorø - med alt hvad dertil hører - været en del af hans liv.

Skoven og Sorø, det er to hovedlinier i Poul Lorenzens liv. Hans far var skovrider, og både han selv og hans to yngre brødre kom til at hører til "skovens letspringende sønner". Det er da klart, at det at arbejde med skoven, at være forstmand, i første række blev hans livs arbejde, men han droges tillige af skovens rolle i dansk folketro. Han har skrevet om træer, jagt og vildt og meget mere. I den lange tid, han var skovrider i Buderupholm, blev han fortrolig med Himmerland, og få ved mere om folkeminder, folkemusik og folkedans end han. I de tunge, vanskelige år under 2. verdenskrig var han direktør for Statskovbruget. Det kan ikke have været let at ombytte den jydsk skov med Slotsholmen. Da krigen var omme, blev han skovrider i Lindet, i Sønderjylland, et distrikt, der ellers ikke havde været meget eftertragtet, fjært og afsides som det lå. Men Poul Lorenzen kunne den kunst at få stedet til at lyse for andres øjne. Han havde sansen for stedets ejendommeligheder og

evnen til at få andre til at se det. Når man færdedes med ham i Draved skov, der hørte til distriktet, hørte springbalsamiernes smæld og af ham fik at vide, at Draved nok lignede de gamle istidsskove med linden som herskende skovtræ, så var han meget mere end forstmand. Han var en folkelig fortæller og fortolker, der kunne forløse mystik, sagn og kogleri på steder, hvor mange intet mærkeligt kunne se.

Igennem de mange år holdt han forbindelsen med Sorø, tog alt soransk til sit hjerte og blev, da han i krigsårene boede i København, formand for Soransk Samfund som en selvfølge. Ved sammenkomsterne har han stadig været den, som havde et muntert ord og noget værdifuldt at fortælle. Og han kan den sjældne, sjældne kunst at holde den korte, men væsentlige tale. Fri for enhver højtidelighed og selvfølelse færdes han med lethed mellem gamle soranere af alle årgange. I 1962 gjorde han Soransk Samfund den ære at blive dets æresmedlem. Den fornemme realitet bag ved dette var jo, at vi alle simpelthen holder af ham. Han er stadig en spinkel dreng med store, levende øjne, og vi benytter hans 90 års dag til at sige ham varmt tak.

Jonas Bruun (S 1929)

## En Fatter-historie 1924

En Elev fra II'G var i Gymnastiktimen klatret op i Tovene - og faldt ned!

Da Drengen var kommen på Benene og stod og ømmede sig, skred Fatter hen til ham - tog 'Pæven' ud af Munden og sagde på nært Hold:

"Laban, skal Du slå Golvet i Stykker"? -

Drengens Reaktion: "Gulvet"? - og så grinede han ...

S. (S 1925)

### SORANERE

i Tidsrummet 1900-1940. Red. Jakob Sander Zandersen. Kbh. 1941. Hæfter komplet. Sælges for højeste bud.  
(01) 81 15 68



## Trofaste Realister 1921



1. række fra venstre: Ebbe Wedell-Wedellsborg, Einer Michaelsen, Ove Hee, Julius Olsen, Michael Brask Nielsen, Tage Perch-Nielsen.

2. række fra venstre: Arne Hovgaard, Arne Kjær, F. Aa. Hansen, Børge Møhl, Arnold Nielsen.

Søndag d. 30. maj samledes dette århundredes mest trofaste realisthold fra 1921. Det er store ord, men jeg tror det er korrekt, idet vi siden vi forlod skolen i 1921 har været samlet hver femte år.

Vi var 11 ialt, døden har tagetsitog tre var udeblevet. Vi mødtes i Fratergården kl. 11 og var så rundt i de gamle kendte lokaler på selve akademiet. Det var gamle navne, der blev nævnt, såsom Røde Nielsen, O. B., Gamle Møk, Baf o.s.v., alle sammen nævnt ved episoder vi havde op-

levet med dem. Frokosten foregik på Postgården, mens samtalerne kredsed om gamle dage, og der var ikke et øje tørt. Bagefter fortsatte vi hos købmand Ove Hee til kaffe og drinks, som hans søde kone, fru Karen, havde arrangeret for os i deres smukke hjem, til vi atter måtte drage videre med Intercity-tog og biler til vore hjemegne. Vi var blevet et dejligt sorø-minde rigere.

Perch



## *Æolusharper og Lussinger*

I nogle Aar har Musikhistorisk Museum, Skovhistorisk Selskab m.fl. samlet Oplysninger om Brugen af Vindharpere (Æolusharper) og deres Indretning. I Poesien er der ingen Mangel paa Æolusharper, men om Brugen forligger kun lidt.

Paa Godset Broholm i Sydbyn har Vindharpere været sat op i Skovtræerne saa sent som omkring Aar 1900. Strengene var af Dyretarme. En endnu levende husker demfrå sine Drengear en Efteraarsaften, hvor de lød saa uhyggeligt, at han og Faderen vendte om, men i en blid Sommervind var det blide, yndige Toner.

Hvorfor satte man Vindharpere op? For at skræmme Krybskytter og Skovtyve og længere tilbage ogsaa for at skræmme Spøgelser og Skovaander.

Oehenschläger brød sig ikke om Vindharpere, men skrev, at "den mægtige Vindharpere ofte har dirret ham sin sygelige Kvindelyd i Øret".

Anderledes med Ingemann. I "Mit Livs Eventyr" fortæller H. C. Andersen, at han og Ingemann sejlede paa Sorø Sø med en Æolusharpe i Masten, og det vides, at Ingemann ogsaa havde saadanne Harper i sin Have.

I Troels Lunds "Bakkehus og Solbjerg" findes en morsom Beretning fortalt af

Ingemanns Medbejler til Lucie Mandix, hendes Fætter.

Han og Ingemann var paa Besøg hos Lucies Fader Pastor Mandix i Volderslev Præstegaard. Ingemann var svag efter en Sygdom og maatte ikke udsætte sig for Kulde, men var saa optaget af at faa en Æolusharpe sat op, at han anbragte den ved en Luge i Kirketaarnet. Medbejleren hjalp ham, men kom til at le, da den stød-vise Vind fik Harpen til at give en skurrende Mislyd. Ingemann fandt det oprørende, at le ad noget saa poetisk som en Æolusharpe og udbrød: "Vær stille Dreng! Det er en ærgerlig Forstyrrelse! "Anden Gang Medbejleren lo, blev Ingemann alvorligt vred og sagde: "Gaa væk, naar du ikke kan være stille!" Da der blev leet tredje Gang, "kom Ingemann løbende hen imod mig, der stod noget derfra paa en Bjælke, og gav mig en saa varm Ørefigen, at jeg synes, den varmer endnu efter halvtreds Aar, naar jeg mindes det. Fra den Tid havde jeg en betydelig Respekt for Digteren. Jeg følte, hvor velfortjent og probat en Medicin Ørefigenen havde været."

Hvem havde troet, at den blide Ingemann kunde slaa en Lussing, der varmede 50 Aar efter. Poul Lorenzen

## *Da kommunismen kom til Sorø*

Vi alumner i tyverne var ikke vildt rebelske; men vi var levende interesseret i "Verden udenfor Europa", tidsstrømningerne, der i Zarens hellige Rusland var blevet til en frygtelig revolution, spændende og nyt. Og en dag bekendte røde plakater på telefonpæle og mure, at "Den røde motorcykel ville ankomme til byen, og Ernst Christiansen holde møde og foredrag om den nye Sovjetrepublik." Ernst Christiansens navn kendte vi fra hovedstadens syndikalistiske optøjer med Thøger Thøgersen, en væltet spurvogn, og røde flag med brandtaler.

Klassekammerat og nysgerrige fremtidige pressemand Knud Berlin travede ud til Flommen med bange anelser, da der var forsamlet seks unge arbejdere fra Liunges fabrik - akademisternes fjender, hvormed kæmpedes nærkampe. Den røde motorcykel med fører og dagens sensationelle taler Ernst Christiansen ankom; og snart lød en rabiater politikers ordflom mellem træerne til den meget fåtallige tilhørerskare: "- Jeg siger, som Lenin i Moskva: der er ingen tid til diskussion,

der skal handles". Med denne tirade afsluttedes brandtalen; Spartakus startede den røde pegasus og suste formodentlig til Slagelse for at gentage de samme flokler.

Fredeligt, og ingen særlig ophidset eller betaget af Kommunismens program, travede vi tilbage hver til sit. Nogen succes var det langtfra; for hvem blandt lærere og elever på Akademiet, blandt Sorø's fredelige borgere og småhandlende, arbejdere eller landboerne, interesserede sig for "de røde"? Der var nok af problemer i politik, når, ved valgene, venstre, konservative, radikale og de få, nye socialdemokrater på Rådhusets balkon råbte deres partiers program ud over folkemængden og alt det de lovede vælgerne, om netop deres parti sejrede. Hedt kunne det gå til i ordenes usandsynlige talestrømme, og i angreb på modkandidater; men bagefter var der øl og snaps til de tørre, tørstige ganer, og da faldt alle hinden om halsen, hvilket parti de end tilhørte.

Knud og jeg blev for en meget kort pe-



riode vist nok medlem af partiet, og blev "brandrøde" en kort overgang. Men medlemsskab kostede moneter, hvad der aldrig var nok af, vi fik kun 50 øre om ugen i lommepenge. Så hellere bruge formuen til en biografforestilling på de første tre rækker, eller lige så fristende en hel smørkage hos konditor Colding. Partipolitik i den røde farve var mere intellektuelt inspirerende i Studentersamfundets sammenkomster på Vestervold, hvor den gamle, græske vismand, Gelle, og den meget unge idealist Broby, oftest talte næsten missionært henrevet om Sovjet.

Men også den tid blev ladet bag, da man sejlede ud og oplevede Østens fagre riger, og senere i Frankrig, Italien, Tyskland og Spanien var vidne til stormagt og fald. Politik er altid penge og magt, og det var ikke noget, vi havde lært i akademi-årene at prissætte: "Men Aandens Frugt, den indholdsrige Tanke, / Det er den Skat, der ene er os kjær."

Benito Rosenkilde (R 1922)

13. Skovdirektør Poul Lorenzen (f. 1886), Skadsholm, 9520 Skørping.
13. Generalkonsul Sven Nielsen (f. 1901), Messageries du Livre, 116, Rue du Bac, Paris 7e, Frankrig.
14. Poul Chr. Mess (f. 1906), Godthåbsvej 39, 2000 Kbh. F.
20. Kontorchef, cand. jur. Einar Irgens-Hansen (f. 1891), Klaregade 23, 5000 Odense.
26. Sparekassedirektør Knud Mogens Kruhøffer (f. 1926), Dagmarsgade 1, 4100 Ringsted.
29. Oberstløjtnant Poul Kisbye (f. 1896), Ravnshøjvej 57, 8800 Viborg.
29. Overlæge dr. med. Helmer Rasmussen (f. 1906), Gjørlingsvej 9, 2900 Hellerup.

B.W.M.

#### REDAKTØREN BEKLAGER

Povl Abrahamsen og Anne Margrethe Stubbe Long er anført såvel i fødselsdagsregisteret som under dødsfald i Soranerbladets juni-nummer (70, 71). Den kedelige fejl beklages på det dybeste!

Rantzau

#### TAK

Hjertelig tak for den smukke tanke i anledning af Christians 25 års studenter-jubilæum.

Anna Thougard, Sorø

## Gamle soranere

Soransk Samfund lykønsker følgende kammerater, der har rund fødselsdag i november 1976:

5. Prokurist Ulf Erl. Günther Lawaetz (f. 1916), 498 Bunde, Nordring 56, Vesttyskland.
9. Hoteldirektør Torben Kjærsgaard (f. 1901), Huntington Hotel, 572 South Main Street, Los Angeles, California, USA.
11. Direktør Knud Jensen (f. 1901), Solvænget 26, 2800 Lyngby.
12. Slagteriarbejder Eyvind Hakon Hansen (f. 1906), Skolegade 20, 4100 Ringsted.
12. Fuldmægtig Erik Johs. Larsen (f. 1916), Skodsborgparken 56, 2942 Skodsborg.

Den gamle direktør for Kunstmuseet dr. phil. Karl Madsen (R 1872) købte ikke bare malerier og hængte dem op og skrev om dem - han malede selv. Den 8. april 1975, hvor Bruun Rasmussen begyndte sin auktion, havde han - i følge Politiken den 9.4.75 - et lille gråvejr-billede under hammeren. Pris: 300 kr.

- Min yngste søn siger: "Når du taler, far, er det næsten lige meget, hvad foredraget hedder, så taler du mest om dig selv og atomer", - fortalte Nordahl Svendsen under munterhed fra de 150 ældre, der fyldte Postgårdens sal til "Onsdagsklub" den 4. februar 1976.

Efter samme recept fortalte han om sine foredrags-minder og om sig selv.

Nordahl Svendsen har sikkert gjort mere for oplysning om atomenergi end nogen anden her til lands.



Den dag, atombomberne blev kastet over Japan, den 5. august 1946, ringede han til Bohrs Institut og spurgte: Ved I mere end vi andre?

Nej, sagde de, men militæret har lige ringet, om vi ikke kan skaffe nogle foredragsholdere, der kan fortælle soldater og befalingsmænd om atombomben og vise lysbilleder. Det kan du gøre.

- Det første sted, jeg holdt dette foredrag, var ikke ved militæret, men for idrætsforeningen "Freja" på Hotel Klubben i Sorø. Det var tre dage efter, at bomben var faldet. Der var stuvende fyldt i Klubbens store sal.

Jeg holdt også dette foredrag rundt omkring i den danske brigade, først på Aurich-halvøen og senere, da brigaden var flyttet, i Itzehoe. Her var jeg for tilfældet udnævnt til kaptajn.

Nordahl fortalte også meget fornøjeligt om sine "fængselsophold". Det første var i Horsens Tugthus, og det blev arrangeret af en tidligere gymnastikassistent ved Sorø Akademi, der var blevet undervisningsleder i Horsens. Han bad Nordahl komme og holde foredrag for fangerne om elektricitet.

Mens Nordahl sad og spiste en bid mad med inspektøren før foredraget, sagde inspektøren til ham, ligesom lidt pinligt jærørt:

- Der er en ting, jeg må sige, Nordahl Svendsen. Ja, vi kan lige så godt tale rent ud. Der er en af vore fanger, der siger, han er Deres bror.

- Det var sært, sagde Nordahl. Jeg er ellers vokset op som enebarn. Mine to søskende døde som små af kighoste.

- Han hedder ganske vist ikke Nordahl, men han hedder Svendsen.

- Nå, så ved jeg, hvem han er. Han kender ikke forskel på dit og mit. Det er min fætter... Nordahl sluttede med at fortælle om sin foredragsvirksomhed som blind. Det kan skabe nogle vanskelige situationer, som da han en dag rejste med toget.

I kupeen var der foruden ham selv kun to damer. Da Nordahl gerne ville finde toilettet, tillod han sig at spørge damerne om en af dem ville hjælpe ham til toilettet. Jeg kan ikke se, forklarede han.

- Det må du, skyndte den ene af damerne sig at sige, du er sygeplejerske.

Det er nu ikke nødvendigt at være sygeplejerske for at gøre det, forklarede Nordahl beroligende de to damer. Det var alligevel sygeplejersken, der kom til at assistere ham.

- Men da vi nåede derhen, havde jeg et kolossalt besvær med at overtale hende om, at det kun var til toilettet (med tryk på "til"), og at det ikke var nødvendigt at gå med inden for, berettede Nordahl Svendsen... (i Sjæll. Tid. 5.2.76)

Tage Christiansen (S 1920) har stor succes med sin sidste bog "Danmark dejligst..." (Lademann), der udkom i tredje oplag omkring forfatterens 75-års dag. Succes'en har i følge Berlingske Tidende d. 14.3.1976 ("Hjalmars hjørne") fået forfatteren til at huske på et mindre heldigt resultat af hans virksomhed på andre områder. Tidligere lavede han også radioreportager og transmissioner af kirkelig art. Efter transmissionen af en bi-spevielse blev han ved hjemkomsten til Virum af sine døtre spurgt, om det ikke havde været et morsomt syn.

"Nå-e, morsomt..." sagde Tage Christiansen.

"Jo," sagde pigerne, "du sagde, at nu kom kongeparret op gennem gulvet".

Ove Hee's (R 1921) tidligere ejendom på hjørnet af Storgade og Østergade er overtaget af Sparekassen SDS, der har indrettet nye ekspeditionslokaler her i stedet for de gamle i Storgade 11.

Børge Husted-Andersen (S 1922), generalkonsul for Østrig i Danmark, landsretssagfører, der i 21 år har været formand for Dansk Østrigsk Selskab, er trådt tilbage som formand og er blevet udnævnt til æresmedlem af selskabet.

Otto Fog-Petersen (S 1932) har i følge Berlingske Tidende 23.6.76 indvilliget i på ny at blive ansvarshavende redaktør af Weekendavisen. Han var leder af Berlingske Aftenavis fra 1951, indtil han efter eget ønske trak sig tilbage til stillingen som medredaktør i 1973. I forbindelse med ledelsesskifter indenfor det Berlingske Hus's aviser er Otto Fog-Petersen samtidigt udnævnt til chefredaktør. - Fog-Petersen var Soraner-bladets redaktør fra 1969 til 1973.

Ole Warthoe-Hansen (S 1934), overlærer i Randers, formand for Sammenlutningen af lokalhistoriske Foreninger, udtalte til Berlingske Tidende den 19. januar 1976 ("Lokalhistorie skal være større fag i skolen") at "man anklager lærerne for, at de ikke kan se ud over skolens mure. Lokalhistorien har jo så meget til samfundet og børnene, at vi skal være med til at bryde den skarpe linie mellem skolen og samfundet."



Warthoe-Hansen, der har skrevet artikler vedrørende historie, museum og pædagogik, udsendte i 1970 en overordentlig interessant fremstilling af alle de håndværkerlav der gennem tiderne har været i Randers. "RANDERS HÅNDVÆRKERLAV. Fra lavenes opståen indtil deres ophævelse efter 1857, I-II. Mit Zusammenfassung auf Deutsch. Randers 1970. 287 s., 8 tavler. 68 kr."). Værket er udførligt anmeldt af Per Malmberg Jensen i Fortid og Nutid, XXV, 5 juni, 1974 (januar 1976), p. 687-691.

Lis Hooge Hansen (S 1949), der er en sjælden separatudstillende i København, har i Galerie Asbæk haft en omfattende udstilling. Virtus Schade var anmelder i Weekendavisen Berlingske Aften af 19. marts 1976, han skriver blandt andet at Lis Hooge Hansens dristighed er slet ikke ringe når hun vover at omskabe træskulpturer til bronzens helt anderledes materiale. Schade betegner hende som en kunstner af format og slutter: "Godt om denne udstilling kunne fastslå en mærkværdigvis alt andet end fastslået position i vort hjemlige kunstliv."

Knud Vad (S 1955) har, i følge Dagbladet den 16. januar 1976, i Sorø kirke indspillet en plade med populære orgelværker af Johan Sebastian Bach. Pladeproducer er Peter Willemoes der lige siden sin pure ungdom i 50'erne har næret kærlighed til Sorø kirkes orgel og som husker fra den teknisk set perfekte Bachplade med Vad fra marts 1974. Den kommende plade er bestilt af et japansk pladeselskab - Sorø kan nu med ret og rimelighed kalde sig for et internationalt Bach-center!

Finn Waagstein (S 1956) forsvarede d. 22.5.1976 i Aulaen på Sahlgrenska Sjukhuset sin doktordisputat: "The use of Beta-Adrenergic Blockade in the critically diseased Heart. A study in acute myocardial infarction and congestive cardiomyopathy." Dette glæder faderen overlæge P. Waagstein (S 1931), Klaksvig Sygehus.

Ole Reitov (S 1969) er blandt de 32 faste free lance medarbejdere ved Danmarks Radio, som for nylig blev fast ansatte. Sjællands Tidende skriver d. 2. 3.1976:

Ole Reitov kom til radioen som fast free lance-medarbejder meget hurtigt efter, at han var blevet færdig som journalist ved Sjællands Tidende i Sorø, og han placerede sig hurtigt som en dygtig og fantasifuld radiomand. Han behersker alle felter inden for musikradioen, men har med forkærlighed specialiseret sig i forskellige "magasiner", der kræver betydelig indsigt i musik.

I underholdningsafdelingen "team" er Ole Reitov den, der ofte introducerer det helt nye og eksperimentelle inden for den moderne beat- og folkemusik, jazz og elektronisk musik.

K.M.

## Dødsfald

FRODE BJØRN JENSEN (1927)  
21. januar 1912 - 22. juni 1976

ELLEN IPSEN f. TOPP (R 1914)  
29. juli 1897 - 8. juli 1976

Ellen Ipsen, der var Datter af Købmand og Sparekassedir. Axel Topp og derved Søster til Ingeborg Porsdal (R 1911), gift med afd. Sognepræst E. P., gik ud med Realeksamen 1914, blev cand. pharm., derpaa Sygeplejeske, til hun i 1934 giftede sig med Skovrider Vilh. Ipsen, Giesegaard (død 1961).

Hun var sprog- og musikinteresseret og velbefaren i Litteratur og Kunst. Hendes Venner fra Skoletiden vil mindes hende som en god Kammerat.

H.K.-M.

ERLING LANG-JENSEN (S 1929)  
11. august 1911 - juni 1976

Erling Lang-Jensen var uddannet farmaceut fra Haderslev. Efter uddannelsen rejste han til Island, hvor han arbejdede i flere år. Her traf han sin hustru, og efter giftermålet bosatte ægteparret sig i København, indtil Lang-Jensen i 1961 overtog Ruds Vedby apotek. Ægteparret faldt godt til i byen, og Lang-Jensen blev meget afholdt for sit venlige og hjælpsomme væsen og for sin omsorg for, at alt skulle være i orden. Foruden sin hustru efterlader Erling Lang-Jensen en datter, der er stewardesse, og en søn, der er farmaceut og har hjulpet med at drive apoteket under faderens sygdom.

Kalundborg Folkeblad 5.6.76



RICHARDT KJELNÆS (S 1920)  
10. oktober 1901 - 21. juli 1976

I l.g. da vi begge begyndte på Akademiet, blev han min sidekammerat, og et livs-langt venskab tog sin begyndelse. Efter sin uddannelse som civilingeniør blev han sågar gift med en kusine af mig. Som ansat i Burmeister og Wain det meste af sit liv, boede han under de svære forhold i Rotterdam under verdenskrigen, og bo-satte sig den sidste del af sit liv i Frederikshavn, hvor han var salgsingeniør hos Alfa Diesel.

Hans soranervenner og kammerater var mange, for han kom dem og andre mennesker imøde med interesse og et lyst velafbalanceret sind, som han bevarede under mange svære sygdomsangreb i sine sidste år.

En dejlig oplevelse var det, sammen med ham og andre soranervenner, for ikke så mange år siden at besøge Færøerne og hans barndomsby Thorshavn.

Poul Damgaard (S 1920)



## Academy Shorts



Vandballet - det nu mindste af de traditionelle baller på Sorø Akademi - fandt sted i festsalen lørdag aften d. 6.3.76, med deltagelse af 60 par. Der var flest elever, en del lærere, men kun relativt få forældrepar. Ballet blev ført op af to 3. g'ere, Nicolaj Simonsen og Bente Olsen. Som sædvanlig blev les lanciers danset fire-fem gange i løbet af aftenen, men i

øvrigt var det moderne danserytmer, der prægede ballet. I en pause bød skolen på smørrebrød og øl i spisesalen, og her talte formanden for stiftelsen Sorø Akademis direktion, kontorchef Niels Thyge, der sammen med fru Grethe overværede arrangementet.

(Dagbladet 8.3.76)

## Soranske noter

Kalkmalerierne i Sanct Bendts kirke i Ringsted restaureres. I begyndelsen af januar 1976 påbegyndtes arbejdet, der vil strække sig over lang tid; til en begyndelse har menighedsrådet sat 200.000 kroner af til projektet der, når det er tilendebragt, skønsmæssigt vil have kostet to millioner. Kalkmalerierne i Sanct Bendt er virkelig bevarelsesværdige, det er først i vort århundrede at de har taget virkelig skade: Nationalmuseet giver varmeanlægget skylden. Restaureringsarbejdet har allerede afsløret interessante detaljer (Dagbladet 27.12.75, 9.2.76, 27.3.76)

Johanne Jensen, turistchef i Sorø gennem 13 år, fratrådte med den nye turistsæsons begyndelse sin post. Foreningens bestyrelse mener, at Johanne Jensen er faldet for aldersgrænsen og har ansat Inge Margitt Lehn, 34 år, Storgade 22, Sorø, som ny chef. Johanne Jensen har gennem årene gjort et stort og uegennyttigt arbejde for Sorø Turistforening. Med sin venlighed og store viden om Sorø og soranske forhold, har hun hjulpet utallige danske og udenlandske turister og gjort sit til, at de skulle føle sig godt tilpas i Sorø.

(Dagbladet 16.3.76)

Elna Bækdorf, Sorøs kvindelige præst, har i Sjællands-Tidende, den 3. 4. og 5. december 1975 skrevet tre interessante kronikker om H. C. Andersen og Sorø. Det viser sig at H. C. Andersen satte pris på de mennesker han traf i Sorø - eller de fleste af dem i hvert fald - men han fandt naturen forskrækkelig! Offentlig taler han ganske vist ret pænt om den og fremhæver idyllen, men hvad han rent privat skriver om den i breve og dagbøger giver såvist ikke udtryk for begejstring, men snarere for lede ved det indelukkede og fugtige:

"I Sorø blev jeg tre dage, hvor Hauchs og Ingemanns gjorde mig det behageligt og interessant. Uden disse to familier er denne by mig utålelig med samt sin udskregne natur, her er en kloster-ensomhed, en skimmel-grøn celle synes mig denne moseplet". (14. juli 1843 til Henriette Wulff).

I et andet brev til Henriette Wulff beklager han sig over, at han har mosefor-nemmelser i det såkaldt yndige Sorø, hvor det nu har regnet mere end ét døgn, så gaden er en samling vandpytter og spadsereturene dynd og mose.



I september 1857 bor H. C. Andersen hos Ingemann, og i et par breve herfra til vennen Edvard Collin klager han over stedets kloaklugt. Det hedder bl.a.: "Her er slet ikke rart i det af skovene omsluttede Sorø, og lige udenfor Ingemanns have har vi hele Akademiets kloak, der stinker væmmeligt".

Retfærdigvis må det dog nævnes, at både naturen og klimaet i Sorø kunne vise sig fra sin bedste side i en sådan grad, at selv Andersen måtte overgive sig. For eksempel skrev han den 30. maj 1850 til Henriette Wulff: "Skoven stod dejlig grøn, da jeg kom til Sorø, der var sommerligt og smukt, som jeg aldrig har set det før ved den gamle klosterlige by".

I Sorø traf den unge Andersen den senere digter Carl Bagger, der blev en af hans mest positive anmeldere herhjemme.

Et kådt og studentikost brev fra Bagger i Sorø til Andersen, der nu var kommet til København, ligger bag den ofte citerede beskrivelse af Sorø som en flaske i historien om "Lille Tuk".

Det var i 1827. Bagger læste til anden eksamen og kedede sig bravt i byen, som han kaldte en ravnekrog. I et brev til Andersen tegner han sig selv som en sprællende, men håbløst indespærret akademist på flaske.

Billedet af Sorø som en flaske brugte Andersen også i private breve. Den 11. juli 1839 skrev han således fra Sorø til Henriette Collin: "Sorø forekommer mig som en flaske, porten er flaskehalsens åbning, der må man igennem og så ned til bunds, hu, hvor her er indsluttet og trist. Søen ligger så dorsk og søvngig, som om den også kedede sig ved at være her, sumpen stinker, alle de nye anlæg (efter branden i 1813) er bygget på hængedynd, og træerne ser rådne ud - dog menneskene er højst elskværdige, jeg har kun været her i to dage og hver dag ude i stort selskab".

## Memo

Soraner-frokost den første torsdag i hver måned (klokken 12/15 den 4. november, 2. december) celebreres som sædvanligt hos Lorry, Allégade 7-9, 2000 København F, tlf. (01) 34 33 33. Tilmeldelse pr. telefon er ikke nødvendig.

Nachspiel'et udfolder sig sædvanligvis (fra omkring 14-tiden) hos Prætoria, Henrik Steffens Vej 2, 1866 København V, hvor soranere, der er forhindret i at komme til frokost, er velkomne.

---

### MEDLEMSKONTINGENTET

er for 1976 fastsat til kr. 55,00; for juniormedlemmer (fra og med årgang 1969) - samt for medlemmer, fyldt 67 år - dog kun 27,50. Medlemmer, som aftjener deres værnepligt, er kontingentfrie et år, når meddelelse gives til:

### SORANSK SAMFUND: Kassereren

Civilingeniør S. Kamman  
Tobaksvejen 10  
2860 Søborg  
(01) 69 11 44  
Postgiro 1710

### BETALING

Til de medlemmer, der er bosat i Danmark, på Færøerne, i Norge, Sverige, Finland og på Island fremsendes fortrykte girokort. Medlemmer, bosat i det øvrige udland, bedes tilsende os en check lydende på danske kroner (det koster Samfundet d.kr. 5,00 at indløse en check i fremmed valuta!). Denne indbetaling må gerne komme kassereren i hænde uden yderligere opfordring, hvorved Samfundet sparer tid og penge til opkrævning.

---

### ADRESSEFORANDRINGER

meddeles til kassereren!

---

### HENVENDELSER vedrørende:

SORANSK SAMFUND stiles til:

Overlæge Palle Taarnhøj  
(Soransk Samfunds formand)  
Københavns Amts Sygehus  
2600 Glostrup  
(02) 96 43 33, lokal 476

---

### LEGATANSØGNINGER stiles til:

#### SORANSK SAMFUND

Direktør, cand. jur. Svend Clausen  
(Soransk Samfunds næstformand)  
Amaliegade 21 A, 1.  
1256 København K  
(01) 13 51 05, (03) 19 12 35

---

### SORANERBLADET: Redaktion

Paul Rantzau  
Lille Odinshøj 1 - 234  
3140 Alsgårde  
(03) 10 80 53

### SORANERBLADET: Administration

Statsautoriseret revisor  
(Soransk Samfunds revisor)  
E. Lüders-Thomsen  
Frederiksgade 9, 2.  
1265 København K  
(01) 15 44 15

---

Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri  
Borgergade 6  
1300 København K  
(01) 14 40 40

---



gælder det SPHAGNUM så tal med  
**PINDSTRUP MOSEBRUG A/S**

PINDSTRUP  
8580 RYOMGÅRD  
Telefon: (06) 39 61 00

**SAAB**  
**AUTOBIANCHI**  
Salg-Service

Aut. SAAB forhandler  
**NIELS THIELE**  
Automobiler  
**STENLØSE**  
Tlf. (03) 17 00 72

**THOR-VASK**

NÆSTVED  
TELEFON 72 25 50

TH. C. JENSEN  
skrædermester

Vedelsgade 14  
SORØ  
03-63 03 58

NYT TØJ TIL BILEN

*Altika*

Autokonfektion  
Ryesgade 23  
2200 København N  
(01) 39 64 41

*Poul & Bent*  
*Henningesen*  
(1939)

Advokat

**HARALD QVIST**

Landsretssagfører

Mødeberettiget for Højesteret

Frederiksberggade 25  
(01) 12 32 64

Lrs. G. Tage Nielsens Eff.

Sorø Akademi  
I. Skovdistrikt



Telf. (03) 63 01 35

**SVEGÅRDS**  
**BOGHANDEL**  
**SORØ**

TELEFON (03) 63 00 27  
POSTKONTO 7163

Interessentskabet

**E. LÜDERS-THOMSEN**  
&  
**REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S**  
statsautoriserede revisorer

Frederiksgade 9 · 1265 København K.  
(01) 15 44 15



## Soransk Samfund

### SORANSK SAMFUNDS BESTYRELSE

Overlæge Palle Taarnhøj (formand)  
Amtssygehuset  
2600 Glostrup  
(02) 96 43 33, lok. 476

Direktør, cand. jur.  
Svend Clausen (næstformand)  
Amaliegade 21 A, 1.  
1256 København K.  
(01) 13 51 05, (03) 19 12 35

Civilingeniør S. Kamman (kasserer)  
Tobaksvejen 10  
2860 Søborg

Sekretær fru Margot Nielsen  
(ma., o., to., fre., (9-13), ti., (12.30-16.30))  
(01) 69 11 44  
Postgiro 1710

Advokat Bjørn Bjørnstad (sekretær)  
Øster Søgade 10, 2. sal  
1357 København K.  
(01) 12 06 06

Stud. scient. Stefan Borg Hansen  
Strandvejen 325, 2. sal  
2920 Charlottenlund  
(01) OR 49 75

Bibliotekarstuderende  
frk. Karin Mortensen  
Grønjordsskollegiet, værelse 3617,  
Grønjordsvej  
2300 København S.  
(01) 55 63 33 (inden 18, efter 20: lokal 3617)

Socialrådgiver frk. Bodil Wille Møller  
Ndr. Frihavnsgade 84  
2100 København Ø.  
(01) 26 30 93, arb. tlf. (01) 11 18 44

Grosserer Erik Sanders (formand for  
Soransk Samfund Jysk Afdeling)  
Skadsholm  
9520 Skørping  
(08) 37 19 00

Indkøbschef Olaf Teusch (formand for  
Soransk Samfund Fynsk Afdeling)  
Hesselhøjvej 4  
5672 Brobyværk  
(09) 76 13 11

Universitetslektor mag. art.  
Thyge Winther-Jensen  
"Brogården", Lønholte  
3480 Fredensborg  
(03) 28 29 31

Rektor Arne Østergaard  
Rektorgaarden  
Sorø Akademis Skole  
4180 Sorø  
(03) 63 08 37

### REVISION

Statsautoriseret revisor  
E. Lüders-Thomsen  
Frederiksgade 9  
1265 København K.  
(01) 15 44 15

### SORANERBLADET

Redaktion: Paul Rantzau  
Lille Odinshøj 1 - 234  
3140 Ålsgårde  
(03) 10 80 53

Administration: E. Lüders-Thomsen  
Frederiksgade 9  
1265 København K.  
(01) 15 44 15



## Fraternitas Sorana

### FRATERNITAS SORANA'S LEDELSE

Christian Bakmann  
Christensen (formand)  
Dalsvinget 14  
8270 Højbjerg  
(06) 27 03 25

Ebbe Christiansen  
(kasserer)  
Engdraget 13  
4600 Køge  
(03) 66 78 70

Palle Taarnhøj  
(viceformand)  
Amtssygehuset  
2600 Glostrup  
(02) 96 43 33, lok. 476

Olaf Krog-Meyer (sekretær)  
Skovvangsvej 7  
4600 Køge  
(03) 66 72 14

