



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SORANER - *bladet*

Månedsskrift for Soransk Samfund

Årgang 67 . Nr. 1

December

1982



Lektor Poul Frode Truelsen 18. marts 1905-24. november 1981



DLO

daginstitutionen

tidsskrift for forældre, pædagoger
og bestyrelsesmedlemmer



**Børns billeder
og forbilleder**

Foto: Steen Møller Rasmussen

Annonceekspedition:

Harlang & Toksvig Bladforlag A/s
Dronningens Tværgade 30 - 1302 København K
Telefon (01) 13 86 66 - Telex 15 805 AGPRES



Chr. Tom Petersen
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

SORØNER-BLADET

JANUAR 1982

67. ÅRGANG

NUMMER 1

In memoriam

Lektor P. F. Truelsen

18. marts 1905–24. november 1981

Af Lektor *Jan Nielsen, Sorø Akademis Skole*. Med lektor P. F. Truelsen er en del af Sorø Akademis skole, som den var umiddelbart før anden verdenskrig og i årene derefter, gået bort. Det var den skole, man kort kunne karakterisere med ordene: orden og ro, og netop fordi et af dens fornemste kendetegn var ro, kunne det ske, at muserne slog sig ned dér.

Med lektor Truelsen er også en del af det alumnat, der var en vigtig del af skolen i de år, han havde sin gerning der, gået bort.

Lektor Truelsen blev student fra Viborg 1924, og der hang alle dage noget jysk ved ham. Det sporede både i hans lune og i hans tonefald.

Han blev cand. mag. 1930 med fagene naturhistorie, geografi og kemi, og allerede i august samme år blev han ansat som konstitueret adjunkt ved Sorø Akademis skole. Det betød, at han skulle læse 31 lektioner a 40 min. pr. uge. Der er sikkert nogle af hans elever, der endnu kan huske, at han stillede ved morgensang den allerførste dag medbringe en stor pegepind, hvilket imponerede såvel elever som lærere. Der skulle straks bestilles noget i hans timer!

Lektor Truelsen var en livfuld, engageret lærer i sine fag. Derfor nød han også stor popularitet for sin undervisning. Det er karakteristisk, at elevernes hengivenhed for ham ikke svækkedes i årene forud for den 31. marts 1975, da han tog sin afsked, men tværtimod var så levende som aldrig før. I en undersøgelse, som nogle klasser foretog i et af disse år, blev hans undervisning draget frem som et mønster på værdifuld undervisning og et eksempel til efterfølgelse for alle andre.

Som lærer i naturhistorie var lektor Truelsen i en lang årrække (1952–1975) tilsynsførende ved Naturhistorisk Samling.

Ved sin tilknytning til »Ankerhus« beviste han, at han havde fortrinlige evner til voksenundervisning.

Lektor Truelsen var ikke den snævre fagmand. Hans interesser gik langt ud over hans egentlige fag og omfattede både historie og arkæologi.

Et klart vidnesbyrd og dybden af hans historiske interesse er den kronik, han skrev i »Sorø Amtstidende« den 25. november 1948 med titlen: »Danskere – ikke Columbus – opdagede Amerika«. Heri viste han på baggrund af undersøgelser, der dengang var aktuelle, at det var danskere (frem for alle Jon Skolp), der i samarbejde med portugisere opdagede Amerika 20 år før Columbus.

Et andet eksempel på hans historiske interesse er den tredje åbning af Absalons grav den 3. december 1947 (på Holbergs fødselsdag). Lektor Truelsen omfattede denne begivenhed, der af historikere blev omtalt som »noget stort«, med levende interesse og savnedes da heller ikke i kirken ved den lejlighed.

Det kan ikke undre nogen, at amatørarkæologen, landsretssagfører Erik Westerbys epokegørende fund af en 11-12.000 år gammel stenalderboplads ved Bromme kaldte på lektor Truelsens interesse. Erik Westerby redegjorde for sit fund i flere kronikker i Berlingske Aftenavis sidst i oktober måned 1946, og lektor Truelsen var ikke sen til at besøge stedet.

Et tydeligt vidnesbyrd om, hvor ægte og levende hans arkæologiske interesse var, har man dog senere i den opmærksomhed, han vidiede de »små« arkæologiske undersøgelser, der foregik i omegnen af Sorø, som f.eks. i Grøfte (1946), på Skråbjerg eller ved Næstvedvejen sydvest for Glumsø hvor en stump af en oldtidsvej blev fremdraget.

Vi, der har haft den lykke at følges med lektor Truelsen gennem en del af skolens liv, husker ham også for hans deltagelse i debatter og diskussioner i frikvartererne, især da i frokostfrikvarteret, hvor næsten alle kolleger kom til stede på Blå Gang. Det var en meget bred kreds af problemer, der ved denne lejlighed kom under debat, lige fra faglige og undervisningstekniske spørgsmål til egentlige kostskoleforhold, der frem for alt angik de inspektionshavende.

Da lektor Truelsen i de inspektionshavendes kreds var en nestor, der havde haft inspektion i 32 år (deraf de 27 år på »Vænget«), var det naturligt, at man lyttede til ham, når kostskoleproblemer kom på tale.

Hans sjældne evne til at omgås drenge i forening med hans sans for orden og regelmæssighed gjorde, at »Vænget« i hans tid antog karakter af et roligt sted. Dagen var nøje inddelt i skolegang, fritid og læsning. Den rolige rytme blev kun afbrudt af festerne, der var mange og muntre. Men skønt disse skilte sig ud fra hverdagene, foregik de dog efter at nøje fastlagt program, der gentoges år for år. Derfor kunne man også se frem til disse fester og forud glæde sig til dem, og derfor gik f. eks. hele december måned med at klippe og klistre den julepynt, der skulle pryde »Vængets« juletræ.

Til selve julefesten mødte alle op i festdragt, og dette i forbindelse med de voksne gæsters tilstedeværelse, festmiddagen, juletræ-

et, sangene, konkurrencerne, legene og – ikke at forglemme – den sene sengetid gav »Vængets« jul det skær af uforglemmeligt lys, den vil vedblive at stå i for mange af os, som dengang oplevede den.

»Vænget« var i lektor Truelsen tid et andet hjem for de elever, der boede der.

Det er ikke få mødre, der har sagt, at deres dreng længtes så meget efter »Vænget« i den sidste uge af sommerferien, at han næsten ikke var til at styre.

Mange gamle alumner vil sikkert minde lektor Truelsen med taknemmelighed, og der er blandt dem utvivlsomt et stort antal, der fortrinsvis minde ham som den inspektionshavende.

Lektor Truelsen var gift med fru Eleonora f. Anthonen (S 34). Af de fire børn, der var i ægteskabet, har tre modtaget uddannelse ved Sorø Akademis Skole (Kirsten S 55, Ebbe S 57 og Jon R 62).

I sin personlighed forenede lektor Truelsen mange egenskaber: den dygtige lærer, den uforlignelige, myndige inspektionshavende og den charmerende, muntre kollega med det lyse sind.

Nu, da vi ikke skal se ham mere, føler vi ret vægten af Ingemanns ord: Nødigt vi sige farvel –. Men samtidig fyldes vore sind med taknemmelighed mod den, der er gået bort.

Ære være lektor P. F. Truelsen minde.

Jan Nielsen.

Sorø Akademis alumner 1981

(Fra *Phønix Okt. nr. 81*).

Forestillingerne om Sorø Akademis kostelever er mangfoldige. Allerførst hedder de ikke kostelever, men alumner, og deres kostlærere præceptorer, og det kan i sig selv nok give anledning til nogle spørgsmål.²⁾

Men derudover mødes man rundt om med spørgsmål som: Er der også dagelever på skolen? Skal man bestå en særlig optagelsesprøve? Er der også piger på skolen? Er det ikke meget dyrt at gå på Sorø? Er det ikke mest godsejrbørn og sønner af gamle elever? Osv., osv.

For tiden bor her på skolen 134 alumner (der er plads til 137), fordelt med 37 på Gymnasiet, også kaldt Rektorgården, og resten på Husene ved Store Plads. De er fordelt over klasserne på følgende måde:

8.-9.	35
1.g	44
2.g	33
3.g	22

Og bortset fra 2.g sproglig, hvor der til fordeling på tre klasser kun er ni drenge, og der derfor er to rene pigeklasser, så er alumnerne spredt ud over omtrent alle klasser, så der kun er to uden alumner.

Drengeskole?

Når der nu er så mange alumner, så kan man nok undre sig over, at der blandt de ca. 450 gymnasieelever kun er 19 flere drenge end piger! Nemlig 236 drenge mod 217 piger. Men det hænger naturligvis sammen med det generelle fænomen, at der over hele landet er flere piger end drenge, der tager en gymnasieuddannelse: i gymnasiet som helhed 52 pct. piger mod 48 pct. drenge.

Det usædvanlige er altså, at vi kan tilbyde undervisning i 8.-10. klasser for alumner, i år ialt 35 elever.

Hvor bor de?

Her kan bare fremhæves, at de store – og omtrent lige store – grupper er:

København og omegn	27
Sjælland	25
Grønland	22
Udlandet	22

Tallene siger samtidig lidt om, hvem der optages som alumner. For mens der for dagskolen gælder helt de samme regler som andre steder (altså ingen særlige prøver eller krav om karakterer), så skal der være en begrundelse for optagelse som alumne – typisk a) bopæl uden for Danmark, b) langt til nærmeste gymnasium, c) familieforhold, der vanskeliggør bopæl hjemme.

Rige folks børn?

Akademiet er jo en statsskole, og betalingen for at bo på skolen er derfor den samme som på alle andre statskostskoler. Opholdsafgiften beregnes efter en skala med 10 trin, der – i uddrag – ser således ud:

Skattepligtig indkomst:	Opholdsafgift:
Under 49.300	0
49.300–67.799	5.382
98.600–110.899	8.882
141.700–160.199	16.116
Over 178.600	20.908

Det er desuden bestemt, at forældre med bopæl i udlandet, og som ikke betaler skat i Danmark, skal betale højeste afgift.

Herefter kan det give en vis fornemmelse, at alumnernes fordeling på de ti skalatrin ser således ud:

3 nederste trin	52
4 mellemste trin	19
3 øverste trin	63

Når de 22 fra udlandet alle skal betale højeste afgift, er en egentlig konklusion vanskelig. Men det kunne se ud til, at der – bortset fra folk der af forskellige grunde har friplads – er en vis overvægt af alumner fra bedre stillede hjem, men næppe i et omfang, der afviger fra den almindelig kendte sociale skævhed i gymnasieskolen.

LK.

*) Svaret er her: Begge ord er latin; en præceptor er en vejleder eller lærer (af præcipio: giver forskrifter), og har været brugt på skolen siden 1747; en alumnus er et plejebarn eller en elev (men især netop en kostelev, da det kommer af alo: ernærer, underholder), og det har været brugt siden 1903.

Doktoren kom-En læges erindringer af Ejnar Thykier-Nielsen

Wøldikes Forlag, Kbhvn. 1981, pris 78,50 kr.

Personalia fra Soranerbiografier 1901–60: Forfatteren er født i 1903 i Ansager sogn, Ribe amt, optaget på Sorø i 1919, student 1922, cand. mag. 1929, drev praksis i Bøvlingsbjerg 1931–41 og i Lemvig 1941–46 og var derefter øjenlæge på forskellige hospitaler, speciallæge i oftalmologi i 1950 og øjenlæge for Samvirkende Sygekasser i København fra 1951 og stadig i funktion.

En kvik og sprudlende erindringsbog, der beretter om et langt liv i tjeneste for at hjælpe andre. En røst fra gamle dage, hvor forholdene var helt anderledes end nu. Det tryk og harmoniske barndomshjem i præstegård-

Min sorøtid 1919–22

Det var en stor omvæltning for mig at komme fra det kendte, trygge præstegårdsmiljø i Hvidbjerg til Sorø Akademi, og det første halve års tid led jeg da også slemt af hjemme. Men efterhånden faldt jeg til, fik gode kammerater og venner, lærte lærerne at kende, fik glæde af de smukke omgivelser, og da jeg efter endt eksamen forlod Akademiet, var det med vemod.

Som på britiske kostskoler blev eleverne i Sorø for en stor del uddannet og opdraget med ledende stillinger i embedsvæsen og erhvervsliv for øje. Vi fik indpodet nogle principper, som efter min mening blev de fleste af os til gavn og glæde. Nøt var vi en slags »herrer i åndernes rige«, men vi lærte at udføre alle betroede hver uden skelen til personlig vinding. »Adel forpligter« – det ord skulle vi leve efter.

Der blev lagt vægt på, at vi lærte respekt for det enkelte menneske, forstod betydningen

den, præget af nøjsomhed og flid. Sorøtiden fra 1921–22 og kammeratskabet, der betød meget for ham. Lægestudiet krævede afsavn og sparsommelighed, men det blev gennemført, og så fulgte en barsk tid i Bøvlingsbjerg, hvor han arbejdede i døgndrift og ofte måtte improvisere, langt fra speciallægehjælp, som han var. Til sidst flyttede han til Lemvig, men så kom besættelsestiden og alle de dermed forbundne problemer, der ikke blev mindre af, at han mildest talt ikke var persona grata hos tyskerne.

I 1946 flyttede familien til København, og Thykier-Nielsen uddannede sig til speciallæge i oftalmologi, og som sådan fungerer han stadig trods sine 77 år, optaget af at hjælpe sine medmennesker. Det har været et rigt liv at se tilbage på, og det er fortalt med en utrolig veloplægthed. Bogen anbefales på det bedste.

Som en smagsprøve aftrykkes beretningen om Sorøtiden.

af at være flittig og stræbsom – og vi fik vakt kærligheden for naturen og vort fædreland. Akademiet var gennemsyret af gamle traditioner, som der ivrigt søgtes værnet om. Vist var disciplinen streng, men jeg og vel de fleste andre følte, at der var orden, retfærdighed og konsekvens i straffesystemet: En på kassen eller i særlige tilfælde spanskrørsdans bagi på rektors kontor.

For de fleste var det sådan, at de begyndte som kostelever i Første Mellem, så da jeg og et par andre dukkede op for at starte i Første G, kendte de andre hinanden og skolens forhold. Jeg kom jo fra landlige omgivelser, og nogle har nok syntes, jeg var en lidt underlig én, men jeg blev hurtigt accepteret, fik en masse gode kammerater, og den dag i dag er nogle af mine bedste, nære venner gamle soranere.

Sorø Akademi lagde stor vægt på, at vi havde en sund sjæl i et særdeles sundt legeme. Det sidste sørgede den strenge O. B. Müller – »Fatter« for. Han gav os hård gymna-

stik og anden idræt, vi blev sendt på skrappe løbeture rundt om Sorø sø, vi svømmede i den, roede også, og når vi efter skrappe stropeture om vinteren var gennemblødt af sved, blev vi beordret til at rulle os i sneen. Jo, vor fysiske form var der ikke noget i vejen med. Når vi først i januar kom tilbage fra juleferie, brølede han: »I har spist for megen god julemad, men den skal jeg snart få pillet af jer ...«. Og pillet af blev den.

Der var andre originale personligheder blandt lærerne, og flere var ret videnskabeligt engagerede. Fransk læreren kaldte vi »Ridderen«, og vi var vist nok temmelig drillesyge overfor ham. Bl. a. kom vi kastanjer i kakkelovnen, hvor de eksploderede med høje brag, og han var nem at overtale til at synge franske sange. Men jeg fik da lært noget fransk. I historie havde vi den dygtige Egebjerg Jensen, der lærte os en masse. Blot var han lidt slem til at udvælge sig yndlinge blandt eleverne – nå, jeg var én af dem. Matematiklærer Mikkelsen og lektor Simonsen, som vi havde i naturfag, var dygtige videnskabsmænd, men skrækkeligt tørre i deres undervisning. Desuden jernhårde i deres krav ved kvartals-prøverne.

Det blev tilstræbt at give os en vis stil, bedre vore eventuelt manglende gode manerer og give os forståelse for at indordne os under en rimelig disciplin. Ved måltiderne satte ingen sig, før den vagthavende lærer havde råbt: »Trød til«. Derefter læste en elev bordbøn, og først da kom tjenerne med maden.

Vi blev på alle måder opildnet til på freldelig vis at konkurrere indbyrdes, og de fleste var særdeles flittige med skolearbejdet. Jeg var ikke så lidt stolt, da jeg ved studentereksamen blev nummer et på mit hold.

Det betragtedet som en ære.

De gode venner

Men det var jo heldigvis ikke hårdt arbejde og streng disciplin det hele. Der var mange gode fritidsstunder med godt kammeratskab og megen morskab. På Akademiet var en udmærket diskussionsklub og et skoleblad. Hos nogle af os ulmede vel lidt ungdomsopørs-gløder, men de flammede aldrig rigtigt op. Tiden og stedet var ikke til det.

Vi elever havde det rart sammen. Når vejret var til det, roede vi nogle stykker ofte over søen til traktørstedet »Ægir«. Her var Stine den hjertevarme værtinde. Vi medbragte selv franskbrøds-madder med ost og sardiner, og så drak vi kaffe til. Herligt. Nogle søndage tog vi på cykelture, bl. a. til Bromme skov, hvor vi klatrede i træer og fangede råge-unger, som vi pakkede ind i ler og stegte på bål. Når det brændte ler blev fjernet, hang fjere fast i det.

Noget, vi også kunne lide, var friskplukkede skovjordsbær. Uhm ... Det eneste, der ikke havde det alt for godt på vore skovture, var de hvide bukser.

Til vor underholdning blev arrangeret hyppe foredrags- og musikaftener, som vi satte

stor pris på, men mest begejstring var der selvfølgelig for de årlige skoleballer. Det var festlige højdepunkter, vi glædede os til lang tid i forvejen.

Sorøs kulturelle centrum

Sorøs kulturelle center var på den tid nok tandlæge-familien Zieglers gæstfrie hjem. Den ældste datter, Lulu, var dagelev på Sorø Akademi, mens Aase gik på byens private pigeskole. Hun havde det ikke så godt med matematikken, og jeg fik til opgave at hjemmeundervise hende privat. Lønnen var ikke overvældende, bare 65 øre i timen, men jeg nød det veldækkede te-bord efter undervisningen.

I dette smukke hjem trivedes kunstneriske interesser, især musikken, og det var klart, at Lulu og skolevennen Jacob Nielsen allerede dengang havde besluttet sig for et liv i rampelyset. Søstre Ziegler var særdeles charmerende, og mere end et soraner-hjerte bankede heftigt for dem. Det kan vel heller ikke undre, at vi knægte i dette »mandssamfund« også sendte lange blikke efter de unge, søde husholdningspiger.

I Sorø stiftede jeg første gang bekendtskab med den farlige alkohol. Holdet, der var et år ældre end mine kammerater og jeg, holdt afslutningsfest, og vi var nogle stykker, som blev inviteret på »restspiritus«. Jeg blev temmelig omtåget og faldt med et plask i søen, dog kun med våde bukser som resultat.

Sorø Akademi havde et eget, lille sygehus, hvor frøken Clausen regerede med omsorgsfuld, kærlig hånd. Dengang var selvfølgelig kun drenge indlagt, og det er helt pudsigt at tænke på, at nu er større kostskole-piger også patienter dér – nogle måske endog som gravide. (Det er de *ikke!* Vi har ingen pigealumnener. Red.)

Der er sandelig sket et og andet, siden jeg var elev i Sorø – også det, at skoleuniformen er afskaffet og med den regelen om, at vore bukselommer skulle være syet til, for at vi ikke skulle stikke hænderne i dem.

Den 29. juni 1922 blev jeg student, men jeg kom ikke med til afskedsfesten, for mine forældre havde sølvbryllup dagen efter, og det skulle jeg naturligvis være med til. Blev min afrejse end noget hastig, er båndet til de gamle kammerater aldrig bristet. 25 år efter vor studentereksamen mødtes vort hold atter i Sorø – et godt, hjerteligt møde, og vi blev enige om at mødes hvert femte år. Siden vort 50 års studenterjubilæum har vi udvidet sammenkomsten til en gang om året på skift i vore private hjem. Det var en stor glæde for mig, at 21 af de gamle soraner-venner samledes i mit hjem i 1980.

Drivkraften i disse sammenkomster er æresmedlem i Soransk Samfund, Aage Kann Rasmussen, som tillige har udført et værdsat arbejde med udgivelsen af Soraner-biografier. Vi følger hinandens færden og virke, og det er ikke kun mundsvejr, når vort motto er: »En gang Soraner – altid Soraner«.

Men jeg var jo endnu en ganske ung soraner, da jeg som nybagt student hastede hjem

SORANER - *bladet*

Månedsskrift for Soransk Samfund

66. årgang

1981



*Rektor for Sorø Akademis Skole fra 1. maj -81
Rektor Erling Kristensen.*

Indholdsoversigt

66. årgang 1981

Januar

(Heri indholdsfortegnelse for 1980).

Otto Mackeprang (S 13). Nekrolog	3
Hak i brænderl ...! (Red.)	4
Mindet vel lader som ingenting. Efterslæt Julius Møller (S 12)	7
En dansk vinbondes betragtninger. (Aton Andersen (R 33))	7
Fødselsdage i januar	8
Julefrokost i Rådhuskælderen (N.Sx.) ..	9
Mogens Leth (S 38). Nekrolog	
Bogtrykker Jørgen Hantzsch (Max Ebert (S 35))	10
Soranske noter	12
<i>Soranske dødsfald:</i> P. A. Diemer (S 27), Knud Demuth (R 24), Kaj Zoffmann (1901), Mo- gens Kragh Leth (S 38), Thorkild Andersen (R 29).	

Februar

Holbergs fødselsdag på Hjerl Hede (H.A.)	14
Holbergfest i Odense (E. Lind (S 31)) ..	14
Søndergades ødelæggelse (Curt von Jes- sen (S 46))	15
Frantz Thygesen (S 32)'s stamtavle (Hvi- deslægten)	16
Lidt om skjoldefrisen i Sorø kirke (Red.)	17
En knogle af fugl Fønix (Ella Hoch) ..	19
Bogtrykker Jørgen Hantzsch (fortsat) (Max Ebert (S 35))	20
Nekrolog Thorkild Andersen (R 29)	21
Nekrolog Fritz Andersen (S 45) (Fl. Moerner (S 46))	22
Soranerfrokosten 8. januar (Rantzau) ..	22
Runde fødselsdage	23
<i>Soranske dødsfald:</i> Kaj Egede Glahn (S 12), Erik Wassmann (R 23)	23

Marts

Siegfred Neuhaus' 100 års udstilling i Lyngby	26
Sorø Akademi Skoles våben (Sven Tito Achen)	27
En soraner på Tongaøerne (Preben Kauf- mann (S 41))	29
Nekrolog Thorkild Andersen (R 29) (Ric- hard Alexander (Rørdal) (R 29)) ..	30
Nekrolog Bent Nørgaard (Helge Hørby (S 38))	30
Nu kommer Holbergordbogen (Erik Dal)	31
Navigare necesse est studio discendi (Peter Waagstein (S 31))	32

Erik Wassmann (R 23). Nekrolog	
Soranerfrokosten den 5. februar (Rant- zau)	34
Erling Kristensen. Sorø Akademis nye rektor	34
Runde fødselsdage i marts	35

April

Rektor Arne Østergaard 70 år (Red.) ..	39
En soraner på Tongaøerne: Tavi på Ta- faki	42
Navigare necesse est studio discendi (fortsat) (Peter Waagstein (S 31)) ..	44
Soransk Somfunds regnskab for 1980 ..	46-48
Erik Lund (S 19) æresdoktor v. Odense Universitet	49
Palle Taarnhøjs tale ved vandballet -81	51
Batø/fik-fak (Sven Tito Achen)	53
<i>Soranske dødsfald:</i> Hans Balthasar Holst (1906), Carl Christian Weinreich (S 37), Helge Lerche (1928), Aage Stap- pel (R 17), Svend Aage Rævskjær (S 25), Ove Charles Lembecke (1931), Christian Friis (1913), Poul Loren- zen (S 05), R. E. Brincker (S 09), Her- man Munch Knudsen (R 10), Jan Am- mitzbøll (S 21), Trygve Hogstad (S 24), Ernst August Kiørboe (S 1900) ..	54
Nekrolog Christian Friis (1913)	54
Runde fødselsdage i april	55

Maj

(Forside: Foto af ny rektor).	
Sorø Klosters krise - Sunesønnernes mølle- dige (Tage E. Christiansen)	59-66
Nekrolog Poul Lorenzen (S 05) (Otto Hagemann (S 29))	67
Nekrolog Regner E. Brincker (S 09) (Hel- ge Hørby (S 38))	68
<i>Soranske dødsfald:</i> Niels Larsen Mur- ning (1922), Erik Richardt (S 48), Ove Schrøder (R 26)	68
Soranerfrokost den 5. marts (H. P. Hol- megaard (S 78))	68
Soranerfrokost den 2. april (Baggesen (R 24))	69
Markedsføringsprisen til Bent Bryde Nielsen (S 57), Faxe	70
Runde fødselsdage i maj	70
Brev fra Krudtpeter: Vinland	71

Juni

(Forside: Ludvig Holbergs friherrevåben-
skjold i farver).

Festen for rektor Østergaard den 27. april (Red.)	75	Soranere i Middelhavet (referat)	125
Om batøk og habakuk (H. Kerstens (S 18))	81	Runde fødselsdage i oktober	126
Kong Valdemar Atterdag (Niels Steen Jensen (S 56))	82	Soraneraften i »Det lille Apotek« (Per Salling (S 73))	127
Stud. theol., journalist og dybhavsfisker (Lasse Jacobsen (S 66))	84	<i>Soranske dødsfald</i> : Mogens Kristian Holch (R 06), Kai Martin Hansen (22), Frank Helms Damkier (S 43), Sven Hansen (R 12), Hans Jacob Dahl (S 30)	127
Fantasi og virkelighed i historieforskningen (Kai Hørby (S 54))	86		
Soranerfrokosten den 7. maj 1981 (Salling (S 73))	87		
Trekantstalen den 30. april 1981 (Martin Nygaard)	88		
Referat af Soransk Samfunds generalforsamling den 27. april	89		
<i>Soransk dødsfald</i> : Werner Boesgaard (S 25), Ove Damgaard Nielsen (1933), Lis Hooge Hansen (S 49)	91		
Soranere i Middelhavet (Olav Nygaard)	92		
Runde fødselsdage i juni, juli og aug. ..	93		
Min soranske ungdom (Andreas Villiam Christensen (R 02))	94		
September			
Den lille translokation 13. juni (Red.) ..	99		
Aage Chemnitz (R 45). Direktør for Den kgl. grønlandske Handel	100		
Dimissionen i Sorø kirke 19. juni (Red.)	101		
»Svanens død« eller »Røre i andedammen«	104		
Min soranske ungdom (fortsat) (Andreas Villiam Christensen (R 02))	105		
Runde fødselsdage i september	106		
Soranerfrokosten den 4. juni (Herluf Krog Meyer) og den 2. juli (N.Sx.)	107		
Batøk i Charlottenlund (C. Sodemann) ..	107		
Batøk på Fyn (Erik Lind)	108		
Om habakukken (Kay Wibroe Segel (S 25))	108		
Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard (O. L.-S.)	109		
Soranske penne	110		
<i>Soranske dødsfald</i> : Svend Holst Frederiksen (R 15), Niels Larsen Murning (22), Niels Erik Nørlund (S 03), Jørn Ahlers (S 36), Fritz Lorenzen (R 07)	110		
Oktober			
Min soranske ungdom (fortsat) (Andreas Villiam Christensen (R 02))	115		
Fraternitas Soranas 45. stævne på Sostrup slot (E. V. J. (S 13))	120		
Knud Raaschou-Nielsen (S 33). Mindeudstilling på Kunstmuset i Sorø (Marianne Saabye)	121		
300 medlemmer af Soransk Samfund har skænket 14.243 kr. til Soranerbladet i 1981	122		
Om kongebilledernes placering i festsalen (Red.)	123		
Soranerfrokost i august	124		
		November	
		Soransk Samfunds årsfest den 17. oktober (Red.)	131
		Holbergordbogen (Tore Guttu, Aftenposten, Oslo)	134
		Gave fra Tuborgfonden til Hauchs Salling	135
		Idrætsdag på skolen den 17. september (Red.)	135
		40 års studenterjubilæerne mødtes i Sorø den 19. juni (C. Geleff)	137
		E. M. cricketmesterskabsturneringen i 1981 (Søren Nissen)	138
		Nekrolog Fritz Lorenzen (R 07) og Frank Damkier (S 43) (Helge Hørby (S 38)	140
		Gustav Henningsen (S 53) dr. phil.	141
		<i>Soranske dødsfald</i> : Palle Leon Christensen (S 09), Robert Villiam Nørgaard (R 33)	141
		Runde fødselsdage i november	141
		Soranerfrokost den 1. oktober (Rantzau)	141
		December	
		Soransk Samfunds legater	147
		Dommer Carsten Jepsens rustale ved årsfesten	148-51
		Phønix kontaktblad for Sorø Akademi ..	151
		Gammelsoranerkamp i fodbold	151
		Nekrolog Knud Wognsen Jølver (S 03) Fin Lund)	152
		Nekrolog Erich Stenberg (1930)	152
		Nekrolog skovrider Fritz Lorenzen (R 07) (Børge Rasmussen (R 36))	153
		Holbergiana i musikken (Viggo Mikkelsen (R 29))	154
		»Jul i Sorø 1981«	155
		Hans Andersen: »Herman Bangs første journalistik«	155
		Palle Taarnhøjs tale ved kongeballet ..	156
		Soranerfrokosten den 5. november (P. Taarnhøj)	158
		Runde fødselsdage i december	158
		<i>Soranske dødsfald</i> : Knud Wognsen Jølver (S 03), Erich Stenberg (1930), Hans J. Winther (S 31), Robert W. Nørgaard (R 33), Harald Waarst (S 15), lektor Poul Frode Truelsen	158
		Soraneraftener på »Det lille Apotek« (Per Salling (S 73))	159

Soranerfrokosten 3. dec.

Selv om vi var nysgerrige efter at se, hvad Allégade 10 havde at byde på, var det jo nok chancen for at møde vor nye rektor, som havde fået 43 gammelsoranere til at møde op (I øvrigt: frokosten var god, rimelig i pris, betjeningen flink og hurtig, forholdene taget i betragtning; 12 kr. for en alm. øl og det samme for en snaps synes at tale for, at nachspielt fremtidig stadig vil foregå på PRETORIA).

Formanden bød velkommen, selvfølgelig i særlig grad til rektor Erling Kristensen og fru Lena; han mindedes Holberg, hvis statue han havde hilst på samme morgen; vi sang en af Schrøder (S 25) forfattet 3/12-sang, og navneopråbet viste, at vi var:

Æresmedlemmer: Krog-Meyer (R 09) og Clausen (S 25). Desuden: Palslev (S 08), C. C. Andersen (S 14), Høfler (R 19), Lund (R 20), Herluf Raaschou-Nielsen (S 20), anonymus 1921, Elanor Lund fø. Raaschou-Nielsen (S 22), Schrøder (S 25), Kongsted (R 26), Fink (S 27), Frandsen (do.), Stauning (R 29), Jepsen (S 30), Waagstein (S 31), Tholl (R 33), Mødelung (S 34), Valeur-Nissen (do.), Helge Andersen (R 35), Kernert (R 36), Borch (S 37), Crone (do.), Rantzaa (R 37), Taarnhøj (S 37) – rektor (født i 1938!) – Saxtorph (S 40), Jytte Pedersen f. Klysner (S 41), Mitens (do.), Klysner (S 43), Winther-Jensen (S 54), Vikkel-sø (R 56), Landschultz (R 57), Mikkelsen (S 57), Kopp (R 58), Palm (do.), Sparrevohn (do.), Karen Jensen (S 65), Salling (S 73), Rasmussen (S 75) og John Chr. Jensen (S 79). At ham fra 1921 forblev ukendt er udelukken-de min skyld; en smutter! Undskyld!

Rektor Erling Kristensen

Rektor Kristensen lod ikke til at være en traditionel skolemand, alene ved det, at hans uddannelse er utraditionel; han blev først uddannet i ØK og har arbejdet hos Lauritzen, inden han gik på studenterkursus for derefter

Min sorøtid 1919-22

til Hvidbjerg for at være med til at fejre mine forældres sølvbryllup.

Om morgenen holdt menighedens gave for døren i præstegården: En elegant ponyvogn, en prægtig hest og elegant seletøj med sølvbeslag. Dagen lang holdtes åbent hus, og det strømmede ind med gratulanter – familie, venner, sognebørn. Det var bevægende at se, hvor meget vestjyderne holdt af mine forældre.

Det havde de også vist, da far havde 25 års præstebubilæum. Da forærede menigheden ham en ny præstekjole, men den gamle var nu også blevet lidt grøn i det. Tillige fik han et dobbeltkapslet guldur med guldkæde.

Ejnar Thykier Nielsen (S 22).

at læse matematik. Denne »anden« baggrund har været ham til stor glæde, navnlig når der har været »skæve« tilfælde blandt eleverne.

Måske er det symptomatisk, at det fortrinsvis er rektorer, der tør binde an med stillingen på Sorø; i hvert fald har det været tilfældet i 40 år (West – Bohn – Højby – Østergaard og nu Erling Kristensen).

Rektors første opgave var at starte det helt nye Rosborg gymnasium ved Vejle; men det var 8 år siden, og nu søgte han som en ny udfordring en skole, som nok er det stik modsatte.

Hans pædagogiske princip er, at *det kan nytte at give unge mennesker et ansvar, vel at mærke, når man også giver dem chancen for at leve op til det.* Her på kostskolen var der kommet nye ting for ham, og han havde aldrig haft så meget at rive i. (Man fik en anelse om, at den mand ikke kan leve uden!). Det er klart, at med så mange forskellige elever skal der fastholdes nogle klare rammer – og man skal få eleverne til at forstå berettigelsen af disse rammer. Selvfølgelig må der skæres igennem engang imellem, men man skal også motivere eleverne til selv at finde formen.

Af de mange opgaver, rektor står overfor nu, da den almindelige arbejdsdag er begyndt for ham og hans kone efter ferien, nævnte han bl. a. de småting, der naturligt følger af skolens householdning, såsom fiskedag hver onsdag. Desuden skellet alumnier og skolesøgende, som han er forsigtig med at pointere, men der er dog et tydeligt behov for dag-eleverne, hvad angår faciliteter i mellem-timerne.

Rektors erklærede mål er at give de unge ansvar, også når han løber en risiko derved, for ansvar kan kun læres ved øvelse. Spørgs-målet er, hvor langt man kan gå. Ansvaret er i den sidste ende rektors, men han får hjælp, selvfølgelig hos lærerne, især inspektorerne, men også hos elevråd og en ugentlig »morgen-samling« med alle elever, hvor der gives besked fra elevrådet, man fører gode diskussioner – og får også kvalt nogle mytedannelser i fødslen. Også dette er opdragelse, en langsigtet pædagogik, der stræber efter at skabe en fælles baggrund for et fornuftigt arbejdsklima.

Hertil tjener også det ny kontaktblad »Phoenix«, der skal åbne sig til lokalsamfundet, så skolen ikke bliver en enklave.

Jeg tror (en gang imellem skal ref. have lov til at sige noget personligt), at vi alle fik indtryk af en helt moderne skolemand, der samtidig har en stærk følelse af ansvar ikke blot overfor eleverne i almindelighed, men også for særpræget ved den skole, han har »overtaget«. I øvrigt er der vel kun generationen til forskel mellem Erling Kristensen og Arne Østergaard. I hvert fald var Taarnhøjs velformulerede tak til vor gæst kun en svag afglans af klapsalvernes intensitet!

Traditionen tro blev der bortloddet et eksemplar af Soranerbiografierne 1900-1960; det

endte hos John Chr. Jensen, der takkede artigt ved at fortælle om det »lykkelige tilfælde«, der havde bragt ham til Sorø. For en sikkerheds skyld overrakte formanden alle biografierne til rektor, også dem fra de tidligere århundreder!

Tholl definerede »Slæberen« som den person, der slæber og slider for at bevare den gamle ånd i de nye forhold og i den soranske ånd. Det var ment som et spørgsmål, og rektor svarede, at han endnu kun havde en fornemmelse af det »soranske islæt« – »for mig er det en helt ny og spændende opgave; jeg vil stræbe efter at bevare traditionerne ved at justere dem til livet udenfor«.

Af andre noterede jeg, at der ikke er planer om et pige-alumnat, som det efter aviserne er ved at blive etableret på Herlufsholm. Årsagen er bl. a. den, at de statslige kostskoler regner med en nedgang af kostelever på ca. 30 pct. i de kommende år ... Der er ikke morgensang (det var et sp. fra min »fejler« fra 1921), undtagen ved den ugentlige morgensamling, hvor næsten alle 480 elever deltagere ... Rektors ældste barn er elev på skolen, og vi kan vente hende her i Samfundet til næste år (sp. fra Valeur-Nissen).

Clausen pointerede overfor fru Lena Kristensen den betydning, hun som »rectora« ville have for skolens dagligliv. Saxtorph advarede hende mod vildfarende cricketkugler, ihukommende fru Raaschou-Nielsens uheld engang, da en kugle ramte hende på knæet. Fru Elanor Lund diskutererede rektorboligens indretning og sammenlignede 1912 med 1981. Nu bliver jeg subjektiv igen: det må være mærkeligt for familien Kristensen ved en sådan frokost at møde rektor-børn fra for 70 år siden, og de kunne endda have oplevet dækning for hele århundredet.

Invasionen på Pretoria var talstærk, vel en snes stykker.

N. Sx.

Soranske noter

Lakrids-Ole

alias direktør Ole Friis Hasché (S 60), Lakrids-kompagniet i Fjenneslev, fejrede sin 40 års fødselsdag i november med uddeling af optimistprisen på 5.000 kr. til Bent Kaas, der risikerer frihedsstraf for et spil a la matador, som han har udsendt.

Sidste år tildeltes prisen Anker Jørgensen. Lakridskompagniet er nu to år gammelt, og produktionen på et tidligere mejeri og afsætningen til en række lande går strygende.

Stæren-fuglen, der er anderledes

Carl Weismann (R 22), bioakustiker, har udgivet en bog om stæren på Wøldikes forlag, ledsaget af en grammofonplade »Stæren –

fuglen, der er anderledes«. 67 sider, pris 68,50 kr. Stæren er kendt for at kunne efterligne andre fugle, og der er mange eksempler herpå på grammofonpladen. Weismann har arbejdet med fuglestemmer i snart 50 år, og han har haft stort udbytte af at anvende den ny lydteknik.

Om Ragna Gumoos

Svend Egede Glahn (R 09) skriver i et brev om Ragna Gumoos (omtalt i novembernummeret s. 33):

Den hædrede Ragna Gumoos, enke efter Frederik Gumoos, min klassekammerat fra skoletiden på Sorø Akademi, begge var vi alumnier på Molbechs hus i den usædvanligt hårde frostvinter 1908–09, hvor vandet bundfros i vore vaskekander oppe på de to sovestuer, hvor der boede 4 på hver, så vi ikke kunne vaske os om morgenen.

Vi havde den vinter gode muligheder for at løbe på skøjter, idet Sorø sø var frigivet fra den 1. december til 21. marts, altså i 3½ måned, det er vist rekord?

Frederik Gumoos endte sin brogede tilværelse med Ragna på deres kaffefarm i Kenya. Jeg har haft det held at møde ham her i Danmark, når han kom hertil. Sidste gang berettede han om den grusomme mau-mau-bevægelse, hvori de hvide også blev involveret. Hvis man havde sit liv kært, måtte man altid have skarpladte revolvere parat, selv under måltiderne. På mit spørgsmål, om Ragna kunne holde til det pres, svarede han: »Strålende!«, et vidnesbyrd om den sjældne sjælestyrke, hun er i besiddelse af.

S.E.G.



Der er udkommet et nyt frimærke med motiv fra Sorø – det af alle gamle soranere velkendte motiv med Akademiet set fra Bancvej. Det gengives her.

Begivenheden fejredes ved en udstilling i Bikubens Sorøafdeling af adjunkt Sten Jensen (S)s samling af poststempler fra Sorø postkontor fra 1845 til dato. Såvidt vides er samlingen komplet, bortset fra, at han mangler det første stempel. (Er der nogle gamle soranere, der eventuelt kan hjælpe ham?).

Det romerske Østrig eller NORICUM

For de fleste danskere er den antikke verden lig med Grækenland og Italien, selv om mange ved nærmere eftertanke godt kan huske, at Romerriget i sin storhedstid strakte sig fra England i nord til Sahara i syd og fra Spanien i vest til Eufkrat i øst. De færreste tænker dog over dette på feriebesøg i udlandet, selv om en lang række lande indeholder spændende museer og monumenter, der vidner om disse landes fortid som romerske provinser.

Der har de sidste 10-20 år været en stignende interesse for provinsernes historie, især den sociale og økonomiske udvikling i de vestlige provinser, fordi Romerrigets tyngdepunkt i løbet af de tre første århundreder e.Kr. skubbedes fra Italien til provinserne. Denne udvikling illustreres af to kejsere: Trajan (98-117), som var den første kejser født udenfor Italien, og Maximinius Thrax (235-238), der aldrig nåede at sætte sine ben i Rom. Som led i mit arbejde med den afsluttende afhandling på Københavns Universitet - det såkaldte speciale - opholdt jeg mig i juli og august 1981 en god måned i Salzburg og Wien for at samle materiale om det romerske Østrig, provinsen Noricum, med særlig henblik på landbruget, som i Romerriget var det vitale erhverv, hvor størstedelen af befolkningen var beskæftiget, og hvis produkter var grundlaget for de mange byers eksistens. I denne artikel skal jeg give en kort oversigt over det romerske Østrigs historie og særlig seværdigheder, hvilket skal tjene som idekatalog under eventuelle besøg i området.

Østrig var som store dele af Midt- og Vesteuropa inden den romerske ekspansion bebøet af keltere, hvis samfundstruktur var baseret på en stamme omkring en befæstet bjergtop (oppidum). Der var således ingen egentlige byer i »Regna Norici«, et løst stammeforbund, nogenlunde identisk med det nuværende Østrig, med fælles konger og opkaldt efter den største stamme, norikerne. Dette kongerige blev annekteret af romerne 15 f. Kr. for at beskytte Italien mod angreb fra nord, og i første omgang var den romerske bebyggelse koncentreret omkring handelspladsen *Magdalensberg* nord for Klagenfurt. Dette sted, som tidligere var en keltisk oppidum, var allerede inden den romerske anneksion centrum for forbindelsen mellem Noricum og Italien, især den store handelsby Aquileia ved Adriaterhavet. Handelen omfattede især jern, som i oldtiden var Østrigs eneste betydelige »aktiv«. Magdalensbergs betydning voksede i tiden efter den romerske anneksion, og der blev bygget mange handelsboder og privathuse, så stedet stadigvæk virker stort og imponerende (store dele af bebyggelsen er udgravet og konserveret og således tilgængelig for offentligheden). Kort før 50 e. Kr. grundlagde kejser Claudius dog 5 byer i Noricum, hvilket bl. a. betød, at provinsadministrationen blev flyttet til den nyanlagte by Virunum i nær-

heden, og Magdalensberg blev opgivet fuldstændigt. Disse byer lå som næsten alle romerske byer i keltiske områder »nede« og i nærheden af keltiske oppida, der så blev opgivet som bebyggelse. Blandt de noriske byer var Iuvavum, det nuværende Salzburg, og omkring Linz syd for Alperne, *Aguntum*, Østrigs »Pompeii«, der ligesom Magdalensberg er udgravet og tilgængelig for offentligheden. De andre byer i Noricum er derimod kun sporadisk udgravede, da der ofte er moderne bebyggelse ovenpå dem, men de romerske byer i området var generelt kun små med under 5000 indbyggere i deres storhedstid i 2. og 3. århundrede. Størstedelen af befolkningen levede således på landet, beskæftiget med landbrug, og for hvem romernes herredømme i realiteten intet betød i hverdagen.

Udenfor Noricum ligger de måske to kendteste romerske byer i Østrig Vindobona og Carnuntum, der oprindeligt begge var militærlejre. *Carnuntum* var oprindeligt en legionslejr, hvis betydning steg i takt med de mange krige mod germanere og andre folk fra nord fra midten af det 2. århundrede, og der opstod en stor civil by i nærheden af militærlejren. Ofte opholdt kejseren sig i byen, der i dag er en tilgængelig ruinby med bl. a. to amphitatre (et civilt og et militært) og et stort palads. Derimod er der ikke meget at se i Wien fra byens romerske fortid, men bymuseet indeholder de få fund og en model over legionslejren i Vindobona. Generelt er det i øvrigt de lokale museer, der ofte er de bedste steder at få indblik i Østrigs romerske fortid, da man nu samler fund fra udgravninger lokalt. Det kunstneriske Museum i Wien indeholder således kun en meget smuk bronzestatue fra Magdalensburg og en mosaik fra Salzburg.

Jeg håber, at denne artikel i al sin korthed har givet nogle læsere lyst og ideer til utraditionelle museumsbesøg under besøg i Østrig - utraditionelle, fordi mange af de omtalte steder og de lokale »Heimat-museer« ikke er overrendte af turister, selv om de ofte er ligeså spændende og interessante som ruiner i Italien og Grækenland. Provinsernes historie er nemlig en meget vigtig del af Romerrigets historie.

Jesper Carlsen.

Memo

Det lille Apotek

Soraneraftenen i januar er flyttet fra den 4. til den 11. januar.

Per Salling.

FROKOSTTALER I JANUAR:

Anette Petersen ('77) fortæller om, hvordan det føles at læse humaniora i en sparetid og blive kandidat i en arbejdsledetid.

FROKOSTTALER I FEBRUAR:

Claus Grønne ('75), der i øjeblikket er i Rom, vil fortælle om arkæologiens vilkår i en moderne storby - og byens problemer med de mange fortidsminder.

Runde fødselsdage i januar

Soransk Samfund lykønsker følgende kammerater, der har rund fødselsdag i januar 1982:

2. Direktør Gunnar Dan Diemer (f. 1907 R 25), St. Kongensgade 60, 1264 København K.
4. Overlærer Frederik Palludan Windfeldt (f. 22 S 40), Ävendingen 6 A, 2700 Brønshøj.
5. Kunstmaler Ejvind Olesen (f. 07 a 26), Hauchsvej, 4180 Sorø.
6. Civilingeniør Dan Frørup (f. 07 S 25), Frederiksdalsvej 131, 2830 Virum.
6. Viceskoleinspektør Poul Grønbek (f. 07 S 25), Lærkevej 8, 2630 Tåstrup.
10. Toldbetjent Knud Nyholm Jensen (f. 02 a 17), Bisiddervej 4, 2400 København NV.
11. Rektor Erling Lund (f. 02 S 19), Jernbanegade 39, 7000 Fredericia.
11. Læge P. Spange-Nielsen (f. 12 S 30), Ystadvej 13, 2850 Nærum.
13. Husholdningslærer Karin Toft (f. 12 S 30), sidste adr.: Voldbyvej 19, 8450 Hammel.
14. Læge Rasmus Pedersen (f. 07 S 25), Hovedgade 8, 7260 Sdr. Omme.
20. Husholdningslærer Karen Raft (f. 02 S 22), Torvet, 4180 Sorø.
22. Læge Aksel Gleberg-Olsen (f. 12 S 30), Bredgade 52, 7441 Bording.
22. Dommer Finn Ryhave (f. 07 S 25), Aserballe, 6400 Sønderborg.
27. Kommitteret cand. jur. Viktor Brorson (f. 02 S 21), Falkoner Alle 26 A, 2000 København F.
28. Kaptajn Svend Erik Kjærulff (f. 07 A 21), Kystvejen 2, Vindeby, 5700 Svendborg.
28. Grosserer Johs. Paulsen (f. 1897 R 14), Smallgade 52 A, Mezz., 2000 København F.
29. Redaktør Hans Andersen (f. 32 S 51), Dr. Holstsvej 1, 8230 Øbyhøj.
29. Textilhandler Peder Andersen (f. 32 S 51), Bredgade 38, 5560 Årup.
31. Fru Else Hein (f. 02 S 20), Falkonergårdsvej 17, København V.

Soranske dødsfald

EJNAR HEMME GOLL (S 11)

23. juli 1892–november 1981

CHRISTIAN MOLT WENGEL (R 39)

8. maj 1922–3. december 1981

Fynsk Holberg fødselsdag

»Soransk Samfunds fynske afdeling havde sammenkomst den 27/11 1981 i anledning af fader Holbergs fødselsdag. Vi kunne ikke ramme selve dagen med et godt program på teatret, men nu så vi Tjkehovs »Mågen«, og det var godt.

Vi var mødt så mange som 31, og det var også godt. Efter teaterforestillingen gik vi på Grand Hotel, hvor vi først fik en lækker anretning i den almindelige restauration d.v.s. med underholdning af orkester og dansende,

men senere trak vi os tilbage med kaffe o.s.v. til et selskabslokale, hvor vi i fred og ro kunne råbe hurra, og hvor Johan de Mylius fortalte om Holbergs mulige hensigter med at give sin store formue til Sorø Akademi, og hvor han gjorde et tankeeksperiment over, hvad Holberg ville have gjort med sine penge, hvis han havde levet i dag. Det var både morsomt og interessant.

Forhåbentlig var det store fremmøde varsel om, at vi også til foråret ved Batøk kan blive mange, men nærmere om tid og sted kommer senere.

E. Lind.

Over 300 gamle Soranere har skænket 15.403 kr. i 1981

Tine Christiansen, Harald Skodshøj, Henry Krog-Meyer, H. Qvade Rasmussen, Peer O. Appel.

MEDLEMSKONTINGENTET

er af bestyrelsen fastsat til 75 kr. for året 1982. For junormedlemmer fra og med årgang 1975 samt for medlemmer, der er fyldt 67 år, dog kun 40 kr. Medlemmer, som aftjener deres værnepligt, er kontinfr i et år, når meddelelse herom gives til:

SORANSK SAMFUND: Kassereren

Civilingeniør S. Kamman
Tobaksvejen 10, 2880 Søborg
(01) 69 11 44
Postgiro 4 00 17 10

BETALING

Til de medlemmer, der er bosat i Danmark, på Færøerne, i Norge, Sverige, Finland og på Island fremsendes fortrykte girokort.

NB! UDLANDSMEDLEMMER

Medlemmer bosat i det øvrige UDLAND bedes tilsende os en check trukket på en dansk bank og lydende på danske kroner (det koster ellers samfundet d. kr. 20,00 at indløse en check). Denne indbetaling må gerne komme kassereren i hænde uden yderligere opfordring, hvorved Samfundet sparer tid og penge til opkrævning.

HENVENDELSER vedrørende:

SORANSK SAMFUND stiles til:

Overlæge Palle Taarnhøj
(Soransk Samfunds formand)
Københavns Amts Sygehus
2800 Glostrup
(02) 96 43 33, lokal 476
Næstformand, lektor mag. art. Thyge Winther-Jensen
Brogården, Lønholt
3480 Fredensborg
(01) 11 87 65 og (02) 28 29 31

Legatansøgninger stiles til:

SORANSK SAMFUND
og sendes til:
Stiftamtmand Ole Perch Nielsen
Drabæksvej 7, Blovstrød
3450 Allerød, inden den 15. januar.

SORANERBLADET: Redaktion

Svend Ranvig
Kongebrovej 28
4180 Sorø
(03) 63 08 57 (bedst 18–19)

SORANERBLADET: Administration

Direktør Finn Harlang
Dronningens Tværgade 30, 1302 København K.
(01) 13 86 66
Sorø Bogtrykkeri ApS
(03) 63 05 75

Indhent tilbud på

Person-, Last-, Varevogne



MERCEDES-BENZ

4300 HOLBÆK
Hovedvej 4
(03) *43 41 22

4400 KALUNDBORG
Slagelsevej 162
(03) *51 11 66

4500 NYKØBING Sj.
Autogården
(03)* 41 11 22

Nyt tøj til bilen

ALTIKA

Autokonfektion
Blegdamsvej 28
2200 København N
(01) 39 64 41

Poul & Bent Henningsen
(1939)

**H. C. Bjødstrup
Jensen**

Urmager & Optiker

St. Kongensgade 32
1264 København K
Telf. 15 18 21

Grundlagt 1821

Sorø Akademis
Skovdistrikt



Telf. (03) 63 01 25

gælder det **SPHAGNUM** så tal med

Pindstrup Mosebrug A/s

Pindstrup
8580 Ryomgård
Telefon (06) 39 61 00

SAAB

**LANCIA
POLSKI FIAT**

Salg - Service

Aut. SAAB-forhandler
NIELS THIELE

Automobiler
STENLØSE

Tif. (02) 17 00 72

**SVEGÅRDS
BOGHANDEL
SORØ**

TELEFON (03) 63 00 27
POSTKONTO 6 00 71 63


THOR-VASK - NÆSTVED

TELEFON 72 25 50

79
HR J I RAASCHOU-NIELSEN
PARKVEJ 10
2960 RUNGSTED KYST

Hold dig til de buttede!



 **FAKE** Leverandør til det danske folk.
BRYGGERI