



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SORANER - *bladet*

*Månedsskrift for Soransk Samfund*  
*Årgang 67 . Nr. 7*

*September*  
1982



*Fru Thora Østergaard*  
26. september 1920 – 12. juli 1982

Indhønt tilbud på

Person-, Last-, Varevogne



**MERCEDES-BENZ**

**4300 HOLBÆK**  
Hovedvej 4  
(03) \*43 41 22

**4400 KALUNDBORG**  
Slagelsevej 162  
(03) \*51 11 66

**4500 NYKØBING Sj.**  
Autogården  
(03)\* 41 11 22

Nyt tøj til bilen

**ALTIKA**

Autokonfektion  
Blegdamsvej 28  
2200 København N  
(01) 39 64 41

*Poul & Bent Henningsen*  
(1939)

**H. C. Bjødstrup  
Jensen**

Urmager & Optiker

St. Kongensgade 32  
1264 København K  
Telf. 15 18 21

Grundlagt 1821

Sorø Akademis  
Skovdistrikt



Telf. (03) 63 01 25

gælder det **SPHAGNUM** så tal med

**Pindstrup Mosebrug A/s**

Pindstrup  
8580 Ryomgård  
Telefon (06) 39 61 00

**SAAB**

**LANCIA  
POLSKI FIAT**

Salg - Service

Aut. SAAB-forhandler  
**NIELS THIELE**

Automobiler  
**STENLØSE**

Tlf. (02) 17 00 72

**SVEGÅRDS  
BOGHANDEL  
SORØ**

TELEFON (03) 63 00 27  
POSTKONTO 6 00 71 63

**THOR-VASK - NÆSTVED**

TELEFON 72 25 50



C.W. Tom Petersen  
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

# SORANER-BLADET

SEPTEMBER 1982

67. ÅRGANG

NUMMER 7

## Fru Thora Østergaard

Thora Østergaard, født Wibroe, døde den 12. juli, kun 61 år gammel.

Jeg har kendt Thora i næsten 40 år og ved, hvor inderligt hun var knyttet til Sorø og Akademiet.

Stillingen som rektor ved Sorø Akademi er krævende, og var det ikke mindst i de 22 år, Arne stod ved roret.

I alle årene stod Thora ved hans side og kom ved sin indsats til at gøre de 22 år til en helt speciel periode i Sorø Akademis historie. Ikke alene værnede hun om de gamle traditioner, men hun skabte nye, som fik eleverne til at elske og beundre hende.

Thora elskede festerne og var utrættelig i sin iver for at gøre livet på Sorø Akademi til noget, som eleverne siden vil mindes med glæde, ikke kun for den lærdom, de indsugede, men også fordi Thora forstod, at den grå hverdag gled lettere, når festlige indslag lyste forude.

Thora skabte et hjem for mange af eleverne, som i hende fandt en forstående og lydhør ven.

Mange bekymrede forældre har gennem samtale med Thora følt, hvor varmt hendes hjerte bankede, både for dem og deres barn.

Thoras gæstfrihed var legendarisk, og i vores vanskelige tider kan gæstfrihed kun udøves ved en enorm personlig indsats. Med beundring må vi tænke på, hvor mange timer Thora ofrede på skolens alter, og det til trods for, at en stor familie og mange venner også til enhver tid kunne regne med hendes hjælp og gode råd.

En håbløs sygdom gjorde en brat ende på det otium, Thora i så rigeligt mål havde fortjent, og som hun havde set frem til.

Kun tanken om, at sygdomsperioden blev kort, så kort, at hendes familie kunne opfylde hendes ønske om at være hjemme til den sidste stund, kan få os til at acceptere tabet af Thora.

I Sorø Akademis historie vil Thora Østergaard altid stå som en lysende fakkell, brændende for skolens ideer og traditioner, og vi vil mindes hendes aldrig svigtende loyalitet mod skolen.

Thora var den inspirerende hustru, den festlige faktor i alle årene. Hun valgte aldrig den nemme vej, men den hun syntes var rigtig, selv om den øgede hendes arbejdsbyrde.

Vi vil savne Thora, men vi vil bevare mindet om hende i taknemmelighed, og vi vil ofte lade tankerne gå tilbage til alle de gange, hvor Thora var det strålende midtpunkt.

*Dorte Hagemann.*

### Tak

Mine børn og jeg vil gerne her bringe vor inderligste tak til Soransk Samfund og de mange kendte og ukendte soranere, der under min kones strenge og håbløse sygdom og ved hendes død og bisættelse har sendt hende og os kærlige tanker, blomster og på andre måder vist os venlig deltagelse i vor sorg.

I stor taknemmelighed sender jeg de venligste hilsener til alle.

*Arne Østergaard.*



S. Gerner Andersen fot.

## Dimissionen i Sorø Kirke fredag den 18. juni kl. 10,00

Der var fuldt hus i kirken, da rektor bød velkommen til jubilarer, gamle soranere og studenterne og deres forældre. Mødet med jubilarerne er altid betagende. På 45 års jubilariholdet var der ingen piger. 60 års jubilarerne mødte med 11, og der var to 70 års jubilarer: landsdommer Helge Hoff og grosse- rer Ejnar Lisborg. Derpå sang forsamlingen: *Hellig er vor ungdoms lyst*, hvorpå rektor uddelte eksamensbeviser til 144 studenter. Og dermed var man nået frem til det punkt i programmet, hvor Soransk Samfunds formand plejer at bringe Soransk Samfunds lykøns- ning til studenterne, men både han og næst- formanden var forhindret i at komme til stede, og derfor overtog rektor opgaven i sin egen- skab af medlem af bestyrelsen. Han sagde: Mange skoler har en forening for gamle ele- ver, men det er meget få, om nogen skole, der får så meget støtte af sin forening som Sorø. Derpå fik *Jens Nyboe Andersen* med 10.5 i gennemsnit den store Sorøbog som bedste student.

»Jeg veed et sted« lyder anderledes udsat for orgel!

I anledning af, at det var første gang i sko- lens historie, vi har haft to rene pigeklasser, og forøvrigt også flest kvindelige studenter, besteg *Anita Petersen* talerstolen og begyndte med at citere Blicher: Sig nærmer tiden, da jeg må væk. Vi står over for afskeden med et trygt miljø, og det fylder os med usikker- hed. Skolen og vore forældre har søgt at for- berede os til at gå ud i livet, og vi har fået en ballast med, som kan hjælpe os. Jeg ønsker held og lykke frem i tiden for os alle.

*4 elever underholdt nu med et luthakkom- pagneret indslag med tre sange.*

Rektor indledte sin tale til dimittenderne med at sige tak for det festlige forløb, Bule- soldet havde fået aftenen før. Noget helt nyt var lanciers'en i rektorhaven. Det kan vi vist godt fortsætte med.

Rektors tale til dimittenderne bringes sær- skilt efter manuskript.

Inden legaterne blev uddelt, sang man: Du danske sommer, jeg elsker dig, hvorefter *Hen- rik Leschley* fik *Privatbankens legat*, de 200 raske gamle soraneres stipendium tildeltes *Lise Andersen*, *Martin Borch*, *Peter Larsen*, *Anita Petersen* fik rektor *Raaschou-Nielsens mindelegat*.

*Det Lyngbeckske Soranerlegat* har støttet skolens samlinger og aktiviteter, og rektor uddelte ved denne lejlighed portioner til føl- gende for 1982-83: *Fornyetelser* til *Pia Clem- mensen*, *Claus Verner Jensen*, *John Chr. Jen- sen*, *Max Sydendal Jørgensen*, *Niels Henrik Kramp*, *Kaare Lind*, *Søren Sørensen* og *Claus Grønne* og til to studenter fra i år: *Helle Rol- sted* og *Jens Andersen*, ialt 61.400 kr.

Rektor sluttede højtideligheden med at tak- ke for et godt og indholdsrigt arbejdsår og for loyal opbakning fra alle sider og sluttede med ønsket om en god ferie.

»*Concinamus, o sodales*« som slutningssang, der nu har været brugt i over 150 år, vidner desværre om, at latinkundskaberne ikke er så udbredte som tidligere, men det ville være en blodig synd at droppe den. Måske kunne der gøres noget ved den i sangtimerne?

Red.

# Rektor Erling Kristensens tale til dimittenderne

*Kære studenter!*

Jeg læste for nogen tid siden en anmeldelse af en bog vedr. gymnasieundervisningens udvikling i dette århundrede. Jeg saksede den og fik lyst til at læse lidt af den for jer.

Der stod bl. a.:

»Det knager i almindannelsens fuger og bånd. Indtil for en halv snes år siden kunne indvielsen til denne mystiske, magtfulde dannelse kun foregå i gymnasiet forhaller. På universiteterne. Efter yderligere 6-7 års kombineret kundskabsindlæring og rituelle øvelser fremstod da det gyldne produkt: embedsmanden, lægen, juristen i centraladministrationen, gymnasielæreren. Dannelsen var fuldbragt. Administrationen af samfundet kunne begynde«.

Jeg har lyst til at spørge jer: *Hvordan er jeres syn på skolen nu?* Hvilke forventninger havde I, og er de opfyldt? Havde I forventninger om at blive indviet i denne mystiske, magtfulde dannelse, og føler I i dag, at I er blevet det? Jeg ved ikke, hvad I svarer. Men jeg har ikke noget ønske om, at I er blevet det.

Det står ganske vist stadig som et mål for gymnasieundervisningen, at den foruden at skulle forberede til videreuddannelse også skal være almindennende.

Der er næppe tvivl om – som det også blev antydnet i citatet fra før – at begrebet almindennelse ikke har så entydigt et indhold, som det havde for bare 20-25 år siden.

Målet med studentereksamen tidligere – lad os bare sige for 25 år siden – var ret entydigt at forberede til universitetet eller en anden højere læreanstalt.

I dag er det jo kun et mindretal af jer, der fortsætter med en egentlig akademisk uddannelse. Derfor er sigtet med gymnasiet også blevet et andet. Indholdet af begrebet almindennelse er ændret.

Mens dannelse i sin tid – og her tænker jeg nok længere end 20-25 år tilbage, men ikke så meget – overvejende var noget med at have tilstrækkelig viden til at føre klog og åndfuld konversation, gælder det nu om at søge at vække eleverne til virkelig forståelse af tilværelsens problemer, herunder at give indsigt i de modstridende interesser i samfundet og at »lære« at forholde sig til dem udfra eget ståsted.

Når jeg siger »lære«, mener jeg selvsagt ikke lære i gængs forstand. Begrebet »lære« i den forstand, jeg taler om her, omfatter ikke kun opnåelsen af kundskaber og dygtighed, men omfatter også sådanne processer som:

Oplæring til at lære, oplæring til at leve mellem andre og oplæring af eleverne til, at deres handemåde kan ledes ind i baner, så det bliver naturligt for dem at tage hensyn til andre menneskers velfærd. Kort sagt lære medmenneskelighed og demokratisk sindelag. Det er vist klart for alle, at det kan ikke læres ved mundtlig instruktion, men kun hvis man får lejlighed – og benytter sig af denne



S. Gerner Andersen fot.

lejlighed til at øve sig igen og igen. I gymnastiksalen lærer man ikke kraftspring ved mundtlig instruktion, men ved at øve sig igen og igen.

Derfor er en fornuftig stimulering af det elevdemokratiske arbejde meget vigtig for en moderne skole. Elevdemokratiske arbejde værdsættes ganske vist ikke alle steder lige højt, heller ikke hos eleverne selv, i øvrigt.

Mange voksne finder det måske lidt latterligt og mener, at de som voksne kan træffe bedre bestemmelser og gøre tingene både hurtigere, klogere og mere rationelt end eleverne. Og det er der naturligvis ikke tvivl om. Men formålet i en moderne skole kan ikke bare være at få tingene gjort – men at få dem gjort på en sådan måde, at de giver det bedst mulige opdragelsesresultat. Andre igen afviser tanken alene af hensyn til samfundets krav om effektivitet og tilpasning og mener ikke, at der i en rationelt arbejdende skole kan afses tid til den slags. Og hvad disse sidste angår, drejer det sig oven i købet om mennesker, som ofte selv sidder i byråd, lærerråd, skolekommissioner eller andre offentlige forvaltningsråd.

Sådanne mennesker kunne passende henvises til overvejelser over det forhold, at de samme unge, som i dag påkalder deres større eller mindre forargelse på grund af åndelig fladtrykthed, krævementalitet, ansvarsløshed, knallertbøller (undertiden selvfølgelig berettiget), at alle disse unge fornylig har afsluttet 10 års skolegang – og de fleste af dem på normal vis og med hæderlige resultater.

Måske vil nogle så komme til det resultat, at det har været så som så med effektiviteten og tilpasningen, og at et stykke direkte opdragelsesarbejde med henblik netop på samfundssind, ansvarfølelse og positiv tilpasning, sådan som det bl. a. kan gøres gennem elevdemokratiske arbejde, kunne være værd at eksperimentere med.

Jeg har vel især i forbindelse med mit job som rektor igennem 9 år lært, hvor fintmærkende samspillet mellem grupper af mennesker er. Et brud på samarbejdsånden på et eller andet område vil ofte mærkes langt ud over konfliktstedet. Derfor er det så vigtigt for en skole, der ønsker at fungere demokratisk, menneskeligt og udviklende for eleverne at være i, at den gør sig klart, hvilke principper den ønsker at bygge på, når det daglige samarbejde skal etableres og udbygges.

Jeg kan egentlig ikke gøre noget bedre – synes jeg – end at citere en amerikansk psykolog *Thomas Gordon*, som på en meget smuk og præcis måde giver udtryk for, hvad jeg ønsker skal være denne skoles princip for samvær eller denne skoles love, om man vil.

Samtidig synes jeg, at det rummer en meget stor del af, hvad jeg forstår ved den del af almindelsesbegrebet, som handler om menneskelig adfærd og forståelse.

Thomas Gordon siger:

»Du og jeg har et forhold, som jeg sætter



S. Gerner Andersen fot.

pris på, og som jeg gerne vil bevare. Dog er vi hver for sig mennesker med unikke behov og ret til at opfylde disse. Jeg vil respektere din adfærd, når du prøver at tilfredsstille dine behov, eller når du har problemer med at tilfredsstille dem.

Når du fortæller mig om dine problemer, vil jeg lytte på en accepterende og forstående måde, så det bliver lettere for dig at finde dine egne løsninger end at forvente, at jeg skal løse dem for dig. Når du oplever, at *min* adfærd hindrer dig i at tilfredsstille dine behov, så fortæl mig åbent og ærligt, hvad du føler. Hvis du gør *det*, lover jeg at lytte og ændre *min* adfærd, hvis jeg kan.

Når *din* måde at være på forhindrer mig i at tilfredsstille mine behov, og jeg derved føler, at jeg ikke kan acceptere dig, lover jeg at fortælle dig, hvad jeg føler, idet jeg stoler på, at du respekterer *mine* behov så meget, at du vil lytte og forsøge at ændre *din* adfærd.

Hvis det sker, at ingen af os kan ændre vores måde at være på, og vi altså oplever en behovskonflikt i vores forhold, så lad os love hinanden at løse den slags konflikter uden at forfalde til magtanvendelse for at vinde på hinandens bekostning.

Jeg respekterer *dine* behov, men jeg respekterer også mine egne. Lad os derfor bestræbe os på at lede efter løsninger på vore konflikter som vi begge kan acceptere. På den måde kan både du og jeg få vore behov tilfreds

stillet. Ingen taber – begge vinder. Derved kan du blive ved med at udvikle dig som menneske, og det kan jeg også. Vi kan bevare vort gode forhold til hinanden, fordi det bygger på gensidig tilfredsstillelse. Vi kan hver især blive det, vi har evner til, og vi kan fortsætte med at være sammen og føle respekt og hengivenhed over for hinanden i venskab og fred«.

Jeg fik vist også dermed givet udtryk for det centrale i *mine* daglige bestræbelser for at udfylde *mit* job.

Jeg vil gerne ønske jer tillykke med jeres eksamen. Men jeg vil også gerne give udtryk

for, at det er mit håb, at vi har formået at give jer indtryk af, at vi gerne har villet give jer dannelse, men ikke dannelse som et specialprog eller et meningsstyranni, men som et arbejde, der giver livsindhold, udsyn og perspektiv og undliver en afstumpet selvtilstrækkelighed.

Selvom det for de fleste af jer er en meget kort periode af jeres liv, I har tilbragt her, så håber jeg, at I alle også senere vil for nemme, at det var en vægtig periode.

Hjertelig tillykke med eksamen. Ha' det godt. Og held og lykke med, hvad I kaster jer over.

## Den lille transllokation

Rektor bød velkommen til alle og takkede eleverne for de sidste tre ugers højst tilfredsstillende forløb. Stort set kom ingen for sent, og de opnåede resultater ved årsprøverne har været pæne.

Derpå sang vi den traditionelle: *Morgen-hanen atter gol*, hvorpå rektor fortsatte:

Meningen med, at vi mødes her i aften, er dels at få udleveret karakterblade og Phønix, hvis tredje hefte erstatter årsskriftet, og desuden skal vi runde af med en halvårsstatus, for første halvdel af skoleåret sluttede med juleafslutningen.

Vi har i år ikke haft en 10. klasse, men af den nuværende 9. klasse fortsætter alle enten i 10. klasse eller i 1.g, bortset fra tre, der flytter til andre skoler. I det skoleår, der er gået, har jeg følt det særligt presserende at sikre bedre rammer for eleverne uden for skoletiden, og vi håber at få dette klaret i løbet af efteråret. Vi har søgt en særbevilling til møbler fra Sorø Stolefabrik, og forhåbentlig får vi stole og borde til vestibulen og måske også til Hvide Gang på anden sal. Kaffestuen skal aflastes og forbeholdes rygere, vestibulen forbeholdes ikke-rygere, og 2. sal skal tjene som arbejdsrum i fritimer. Efter sommerferien søger vi at få nedsat et udvalg til kunstnerisk udsmykning på anden sal. Ingemanns hus er taget i brug til musikformål efter skoletid.

En finansiel løsning for en kommende sportshal er på vej. Den skal ligge i gartnerhaven bagved Søgade 7 og 9.

Forældrekontakten er blevet noget udvidet, og der arbejdes videre hermed. Fællesudvalget, bestående af elever og lærere, arbejder godt.

Efter sommerferien begynder skolen kl. 8,15, og spisepausen reduceres til en halv time.

*Det Lyngbeckske Soranerlegat* har bevilget 8.000 kr. til alumneaktiviteter i det kommende skoleår. Morgensamlingerne skulle gerne udvikle sig endnu mere som led i en gensidig kommunikation.

*Temaugen med emnet: Ung i dag* i november glæder vi os til.

Men det vigtigste af det hele er at skaffe

jer hver især en god studentereksamen, der kan blive jer til gavn og glæde frem i tiden, og det skulle der være gode muligheder for, hvis baggrunden er der.

Efter »*Som en rejselysten flåde*« uddeltes beviser for folkeskolens afgangsprøve til 9. kl. og idrætslegatet til en pige tildeltes *Gunhild Michelsen*, og den lille transllokation sluttede med: »*Kong Frederik glæd dig i din grav*«.

S. R.

## Vej = Viser

For

Rensende igennem Danne-  
mark, Norge og Sverrig.

I. Fra Kiøbenhavn til Hamborg.

De Agende Poster rejser ordinaire  
denne Vej, nemlig:

Fra Kiøbenhavn til Roskilde fire Mile

Ringsted „ „ fire

Sorøe, om man der haver at bestille, er to

Mile, hvis ikke, lige ad

Slagelse „ „ „ fire Mile

Korsør „ „ „ to

Fra Universitetskalenderen fra 1761:

Vej-Viser for

Kiørende igennem

Dannemark, Norge og Sverrig.

I. Fra Kiøbenhavn til Hamborg.

de agende poster rejser ordinært denne vej,  
nemlig:

Fra Kiøbenhavn til Roskilde fire Mile

Ringsted „ „ fire Mile

Sorøe, om man der haver at bestille,

er to Mile, hvis ikke, lige ad

Slagelse „ „ „ fire Mile

Korsør „ „ „ to Mile



## Gaver til drift af Soranerbladet, 300 bidrag, sammenlagt ialt 13.225,00 kr.

A. E. Christensen, Erik Bjerner, Svend Frandsen, Kirsten A. Andersen, Dan Fink, Agner Helweg-Larsen, F. Valeur-Nissen, Erik Velling, Peter Waagstein, Fritz Andersen, Henrik Elmquist, Jørgen Valentin Ewald, Jørgen Fanø, Sv. Irgens Hansen, K. M. Heilmann, P. H. Pedersen, H. Skodshøj, F. Efsen, Rita Højholdt Hansen, Sv. Gram Jensen, Bengt Lindeberg, Jørgen Loller, Poul Nielsen, K. Ellebæk Petersen, Hans Henrik Poulsen, Alf Wennevold, Torben Andersen, E. Gjedsted Christensen, Dan Møller Frederiksen, Frede Hemmingsen, A. Gorm Jacobsen, Mogens Kongsted, H. S. Lindegaard, Henning Lund, Marie Lynge, Holger Bo Nissen, Børge Sibbern, O. Simonsen, Kjell Suadicani, Birgit Hedegaard, Niels-Jørgen Andersen, Arne Blume, Henning Blume, Peter Christiansen, Erik Hammerich Damm, Mogens Brix Haupt, Valdemar Johansen, C. J. Knudsen, C. C. Nybroe, Ib Refn, Jens R. Sparrevohn, A. Stauning, S. T. Vestergaard, Karl Erik Weinberg, L. A. Balslev, Lone Blume-Jensen, Carl Kristian Bohn, Hjalmer Borch, Jens Borgnæs, Holger Christensen, Aage Christiansen, Ove Drewes, Bent Hagemann, John Hellemann Olsen, Allan Hammershaimb, Lisbeth Holm, Helge Hørby, Peter Jensen, Niels Peter Kloch, Ib Kure Larsen, Hans P. Mathiesen, Aage Moth, Sigurd Møller, Tage Møller, Erik Palm Petersen, Frode Sand, Edw. Suhr, Søren Waarst, Henrik Blemmer, Egil Borchersen, Morten Carlsen, Børge Ishøj, Erik Hovgaard Jacobsen, E. Kringelbach, Ingrid Kirstine Nielsen, Jørn Bodholdt Olsen, S. B. Rasmussen, Hans K. Rømer, H. Schou, Kay Miibroe Segel, Palle Taarnhøj, Ejnar Thykier-Nielsen, Jan Weber, B. V. Andersen, Peer Appel, Børge Carlslund, Holger Frandsen, Poul Hallenberg, Steen Beck Hansen, Gunner Gunnersen Harboe, Finn Harlang, Dan Ibæk, Helle Jensen, Georg Tage Bjødstrup Jensen, Leif Kofoed, Peer Kornbeck, Kaj Lindschouw, Harry Lærkholm, Eigil Marquard, Finn Nielsen, Chr. Engelsborg Olsen, Lis Pedersen, W. Scherfig, Mogens Werner, Aksel Anton Albrechtsen, Gunnar Holm-Petersen, Arne Lund, Fritsche Paaske, Carl Emil Skjerbæk, K. A. Steffensen, Hans Andersen, I. Lindgren Christensen, Mogens Correll, Bjarni Dahl, Erling Hjort Engstrøm, Poul Thorkild Hansen, Helle Jensen-Sondrup, Steen Th. Jørgensen, Poul Liebe, P. Linnemann-Schmidt, Lennard Lund, Leivur Lützen, Vilhelm Magnussen, Mannbjørn Mortensen, Sv. Munksgaard, Erik Bruun de Neergaard, Anne-Merete Nielsen, Hans Jørgen Olsen, Niels Henrik Roug, Hans Schultz, F. Sodemann, Jens Jacob Thommesen, Hans Wisborg, Thorkild Waarst, Peder Andersen, Poul Andersen, Max Ebert, Steen Gregers, Poul Lindy Hansen, Niels Hølleris, Steen Juul-Møller, K. Kongshøj Kristensen, Nils Kjell Larsen, Tage Lysgaard, Per Poulsen, H. Qvade Rasmussen, C. C. Andersen, Knud

Erik Brandstrup, Steen Danielsen, Claus Grønne, Olaf Krog-Meyer, Anders Lindstrøm, Jacob Weyhe, Rolf Andersen, Dan Gunnar Diemer, Peter Kofoed, Jørgen Anders Rack, H.H. Scherfig Jensen, Carsten Vagn-Hansen, Vilhelm H. Varming, Finn Christoffersen, Mikkel Arnason Helmsdal, Erik Iversen, Curt von Jessen, H. Kerstens, C. K. Lauritzen, Ole Linnemann-Schmidt, Johan G. Madelung, Morten Kjærsgard Nielsen, Sven Aage Pedersen, Trygve Samuelsen, Lars Sørensen, Carsten Jepsen, Peter Lovmand Hvid, Kaj Valentin, Hans Andersen, Alf Brandt, Tine Christiansen, Lars Victor Dalgaard, Knud Damkier, Roland Jensen, Ernst Jessen, Erik Kliim-Hansen, Hans Birk Larsen, Per Lorentzen, Erik Olesen, Robert Riis, Torben Rosendal, H. Thranow, Kurt Breson, Poul Damgaard, Jørgen Degn, Flemming Ejlersen, Ove Høegh-Guldberg Hoff, Jakob Krarup, Flemming Lerche, Aage Møller, Lars Skovenboe, Aage Danemand-Jensen, M. Deichmann, Jens Chr. Ebbestad, Erik Lorentzen, Erling Müller, Kim Svenningsen, Kim Wilken, Sv. Aa. Vistisen, Aug. Bech, Erik Holm, Hugo Jacobsen, K. Bjørn Jensen, Ivan Kenneth Jørgensen, Sven H. Kalkau, Seyer-Hansen, B. K. Steenberg, N. Thiele, Svend Erik Johansen, Flemming Nissen, Børge Sevaldsen, Niels Skovvart, Jørgen Dam, Poul Albrecht Gjørup, Stig Husted-Andersen, C. H. Andersen, S. Stevns Hansen, Jørgen Johansen, Svend Nielsen, N. F. Bundgaard, P. B. Schmidt, Arne Stenby, J. D. Laewatz, Georg Eggert Hansen, Cai Johan Jensen, Sven Holber Rasmussen, Viggo Dal-Christensen, Per Hellevad Poulsen, Poul Larsen, Mogens Bach, Christian Bistrup, Carl Lindschow Christiansen, Ole Mitens, Birgit Oien, Richard Lorenz Thomsen, Anton Th. Andersen, Ib Lütkemeyer, Pall Nølse, Børge Dahlberg, Knud Jørgensen, Arne Krog, Jørgen Olsen, J. I. Raaschou-Nielsen, Mogens Als-Nielsen, Benny Karms, Marianne Kornmark, Per Just Florman, Hugo Lehrmann, Ebbe Nybroe, Claus V. Jensen, Knud Erik Jørgensen, Birgit Dyhr Theiltoft, P. E. Grønbech, Frode Dahl Nielsen, Thomas Rasmussen, Hemming Andersen, H. Bastrup, Gerhard Lind, Jan Halldan Madsen, E. K. S. Mogensen, S. A. Andersen, Erik Johansen, Helmer C. A. Larsen, Henrik Lund, Erik Søgaard Rasmussen, Helge W. Guld, Henning Miilmann Petersen, Georg Sylwander, Ole Vald. Halken, Peter Kongsbach, Johannes Simonsen, Johs. Jørgensen, Morten Nørgaard, Mikael Jul Larsen, Morten Pontoppidan, Ulrik Berggren, Morten Birk Petersen, K. W. Rasmussen, Carl Arne Wessmann, Jens S. Bork, Flemming Starcke, Aage Krebs, Svend Erik Hansen, Aage Madsen, Franz von Jessen, T. B. Dornonville de le Cour, Ole Høj Hansen, Jess Bønkel Jensen, Carl Christian Johansen, Ebbe Carlsen, Svend Egede Glahn.



S. Gerner Andersen fot.

## Soransk Samfunds årsfest lørdag den 16. oktober

### Program

Kl. 17,00: Deltagerne samles i kirken.  
(Overtøj tilrådes).

Kl. 17,15: Kirkekoncert ved  
Erik Mikkelsen (S 77).

Derefter festtale i kirken af  
vicebiskop Jens Christian Chemnitz (S 53)  
Grønland.

Kl. 19,00: Soupé med vin og derefter kaffe.  
Kl. ca. 22: Dans til kl. 1,00.

### Seniorer 190,- juniorer 125,-

Pris for deltagelse er 190 kr. pro persona, for  
juniores (1975-81) dog kun 125 kr.. Alle led-  
sagere betaler 190 kr.

### Tilmelding inden den 15. sept.

Tilmelding kan ske ved indsendelse af be-  
løbet i check eller til postgiro 4 00 17 10, So-  
ransk Samfunds kasserer, civilingeniør S.  
Kamman, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, inden  
den 15 september.

Husk at angive afgangår fra skolen af hen-  
syn til bordplanen. Hvert medlem kan kun  
medbringe én ledsager.

Påklædning: Festdragt.

Deltagerantallet er begrænset. I tilfælde af  
overtæning vil de sidst tilmeldte medlemmer

ikke kunne komme med. De pågældende vil  
hurtigst muligt få meddelelse herom, mens  
deltagerne vil få sendt adgangskort med bord-  
kort senest to dage før årsfesten.

Kun indehavere af adgangskort kan deltage  
i middagen.

### Lokale deltagere i dansen

P.S. Eventuelle lokale gamle soranere, der  
ønsker at komme til kaffen og dansen, er vel-  
komne, men disse må senest en uge før års-  
festen indbetale 25 kr. til kassererens girokon-  
to.

### Gaver til Soranerbladet

I første halvår af 1982 har godt 300 gamle  
soranere skænket tilsammen 13,225 kr. til So-  
ranerbladets drift.

Når jeg læser bidragsydernes navne, dukker  
mange minder op fra en periode på over 50  
år. Det er gamle klassekammerater, en del,  
der er endnu ældre, og så en mængde yngre  
og helt unge, der hver for sig har ydet deres  
bidrag. Det føles som et håndslag fra gamle  
og yngre og unge venner og kammerater.

Hjertelig tak!

Red.

# Fynsk batøk



Flemming Borch Jensen fynsk pave.

Det var dejligt vejr hele dagen, da vi fynske soranere mødtes hos Jens og Gloria Møldrup, »Kildemose« for at kåre årets Batøkpave.

Vi var mødt 10 mand og næsten alle med damer, kun formanden O. Teusch tillod sig at komme uden. Med sidste års langvarighed i mente havde Møldrup udvalgt et sted, hvor jorden skulle være mere passende for en hurtig afgørelse, og vi klarede da også det hele af på ca. 1½ time. Så syntes Flemming Borch Jensen, at det kunne være nok, og med en vældig serie var han pludselig pave. Denne værdighed har han nu for 3. år i træk. Vi har ellers hidtil syntes, at han var en flink fyr!

Inden frokost nød vi alle, at der er svømme-pøl, og vi kunne så sætte os sultne og forfriskede til bords. Under måltidet holdt vi generalforsamling, og formanden O. Teusch aflagde beretning og regnskab. Dette sidste var knap så morsomt i sit resultat, som den første. Begge dele blev godkendt, bestyrelsen blev genvalgt, og således sluttede alt i fryd og glæde.

E. Lind (S 31).

## Mindetale over fru Thora Østergaard

Af lektor Jan Nielsen.

På rektor Kristensens vegne vil jeg gerne have lov til at udtale nogle mindeord om fru Thora Østergaard, der døde den 12. juli.

Fru Østergaard kom hertil i 1958, da rektorparret flyttede til Sorø og overtog den bolig, der skulle være deres hjem i næsten 23 år indtil den 1. maj 1981, da rektor Østergaard trak sig tilbage.

Fru Østergaard følte sig altid knyttet til Sorø og havde svært ved at sige farvel til rektorgården og til skolen. Det så vi sidst i den fine og varme tale, hun holdt på sin mands 70-års dag, hvori hun også kom ind på sin tilknytning til stedet og til skolen.

Skolen var fru Østergaards egentlige liv. Det så man i hendes opmærksomme deltagelse i skolens arrangementer året igennem fra introduktionsfesten ved årets begyndelse over efterårets og julens fester til samværet med de udsendte censorer ved årets slutning.

Når det siges, at skolen var fru Østergaards liv, skal det ikke misforstås. Hun var en åben, udadvendt natur, der vidde byens liv, f.eks. Turistforeningen og Røde Kors mange kræfter.

Fru Østergaard havde anlæg for det stør-slåede. Det så vi tydeligt ved juletid, når kollegerne og deres familier havde afhentet juletræer i skoven. Alle blev da indbudt til julehyggen i rektorgården fra de yngste familie-medlemmer til de ældste blandt de afgæde lærere.

Det var en stor gestus, og i den var fru Østergaard helt sig selv.

Fru Østergaard havde en medfødt længsel efter det skønne og en kunstners tempera-ment.

I samtale kunne hun flamme op og gå langt ud i sine udtalelser. Men det blev aldrig til blot ord. Hun stod selv bag.

I det sidste år havde fru Østergaards helbred ikke været stærkt. I juni tog den sygdom, hun led under, overhånd, således at døden indhentede hende en måneds tid senere (12/7).

Hun var en livfuld, stærk personlighed, der gjorde indtryk på alle, der kom i forbindelse med hende, og som prægede den skole, der var hendes egentlige liv.

Jeg beder alle om at rejse sig:

Æret være fru Østergaards minde.

## Om sorte får og hvide lam

Vagn Greve, Ole Ingstrup og Sv. Gram Jensen (S 49): Strafansvar.

En oversigt over sanktionerne og strafbetingelserne.

Juristforbundets forlag 1982.

Lektor i retsvidenskab ved Kbhvns. Universitet. lic. jur. Sv. Gram Jensen (S 49) har sendt

denne bog til Akademiets Bibliotek med følgende ønske:

»Kunne bogen afholde eventuelle sorte får blandt skolens elever fra at betræde forbryderbanen, eller kunne den få enkelte blandt de hvide får til at studere jura, er hensigten nået.

På sorte får's og hvide lam's vegne en hjertelig tak for gaven!

Red.

## Gottsche Hans Olsen *Af Max Ebert (S 35).*

I eet af *Charlotte Dorothea Biehl's* breve til *Johan Bülow* (Soraner Biografier 1747–1800, akademist 114), skriver hun i 1751 (efter dronning Louises død):

»Som bevis på det smukke køns medlidende og deltagelse i deres konges (Frederik V) græmmelse, må man tilstå dem, at de gjorde sig al umage for at trøste ham, og de syntes så overbevist om den sætning, at et søm bedst driver det andet, at endog mødrene på visse vilkår tilbød ham deres døtre til trøst og husværelse. *Generalinde Numsen* udmærkede sig især ved denne omhu. Hun forsømte ved ingen lejlighed at vise sin datter, der siden efter fik grev Knuth, i det fordelagtigste lys. Det havde også den virkning, at kongen indlod sig i traktater med generalinden desangående, men han fandt hendes fordringer som umadelige, at han straks afbrød dem, og, som man sagde, til størst græmmelse for frøkenen.

### **Skoen under sengen**

Hendes yngre søster (fejls hukning: hun var et år ældre), som nu har fået Bjelke, fandt det derfor ikke tilrådeligt fire år derefter at indblande sin moder i den handel, som hun stod i, men betingede sig enten sine vilkår selv, eller overgav sig på nåde og unåde, men efter nogle ugers forløb var alting ude«.

Dette sidste forhold blev i øvrigt afsløret af en dreng i sølvkammeret, der havde gemt sig om aftenen under kongens seng for om formiddagen at gøre bytte, og nær var blevet opdaget, da frøken Numsen fik skubbet sin sko lidt for langt ind under sengen! Han fik den skubbet lidt ud igen, men han blev en anden gang pågrebet, dømt og henrettet. Episoden blev ikke ført til protokols, men ingen glemte det! ...

Generalinden, f. von Ingenshafén (1705–76) var gift med feltmarskalken M. von Numsen, med hvem hun havde døtrene: *Maria* (1733–65), der i 1752 blev gift med stiftamtmand E. greve Knuth, *Frederikke* (1732–1809), der 1777 blev gift med amtmand J. R. Bielke, og *Magdalene Charlotte Hedvig* (1731–96), der blev gift med baron *Severin Løvenskiöld*; han ejede bl. a. godset Løvenborg, men for med sin frue at føre et standsmæssigt liv i hovedstaden byggede han et af palæerne på Amalienborg, det senere Christian IX's palæ.

*Maria's* datter med grev Eggert Knuth *Frederikke Juliane Marie komtesse Knuth* (1755–1804) blev den 18. maj 1774 gift med *Severin Løvenskiöld's* søn *Michael Herman Løvenskiöld* (1751–1807) (Akademist 105).

### **To Soranere afløste hinanden**

Ved statsomvæltningen i januar 1772 var hovedmanden Ove Høegh-Guldberg (biografi, professor 13), der havde afløst J. S. Sneedorff (professor 7), der døde 1764, som kronprinsens lærer. Struense blev lagt på hjul og

stejle sammen med vennen Enevold Brandt (akademist 57), og Ove Høegh-Guldberg steg i indflydelse indtil sit fald i 1784.

Disse begivenheder gik ikke uanset hen på Løvenborg, hvor generalinden, Anna Sophie Margrethe Marie Thomasine von Numsen boede som enke hos sin datter Magdalene. Hun døde dér 1776, efter at hendes datter *Maria's* datter *Frederikke* nogle år tidligere var flyttet ind som husfrue.

Om *Michael Herman Løvenskiöld's* hustru *Frederikke* skriver Louis Bobé i *Danske Slotte og Herregårde* (III, 1964, p 58 ff), at hun var »en levende menneskesjæl, opladt for alle tidens bærende tanker ... skattet og æret af mænd med de forskelligste politiske og individuelle anskuelse«. Hun var ven med A. P. Bernstorff og stod i intim brevveksling med Schalck-Rathlou og Høegh-Guldberg, men da hun havde fået vished for, at Høegh-Guldberg var hovedmanden i Bernstorff's fjernelse i 1780, brød hun med denne, og i hendes stue på Løvenborg lagdes planen til de hemmelige forhandlinger, der førte til regeringsforandringen i 1784.

Løvenborg var et lykkeligt hjem for slægten. De unge piger i slægten fik en udmærket opvækst på Løvenborg. Kultursprogene var i skrift og tale dansk og fransk, og der læstes daglig for de unge piger af æstetisk litteratur, særlig engelske og franske, tyske og danske filosofiske og historiske værker. Hun beundrede Ewald, og Baggese gæstede Løvenborg. Hun døde i 1804.

Til hende har *Gottsche Hans Olsen* (professor 26) skænket et eksemplar af sine »*Poesier*« (Sorø 1791). Dedicationen er dateret »Sorøe, 31. jan. 1792«.

Gottsche Hans Olsen (1760–1829) blev udnævnt til ekstraordinær professor i moral og de skønne videnskaber ved Sorø adelige Akademi 28/11 1787 og fratrådte i 1794. Senere blev han udnævnt til notarius publicus i København, hvilket førte til bitter strid med medansøgeren P. A. Heiberg, og han udgav som svar på dennes skrift »*Suum Quique*« modskriftet »*Audiatur et altera Pars*« (Kbh., Niels Møller 1798), hvori han bl. a. aftrykker sin ansøgning til kongen af 7/2 1798 om notariembedet. Heri skriver han, at »Sorøe Academie, hvor jeg har tilbragt 9 af mine bedste og lykkeligste år, dør bort mellem dets lærere ...«, og han tilføjer, at han ikke fandt det nødvendigt at bilægge sin ansøgning anbefalingskrivelser m. v., »især da jeg allerede under 8. Decbr. 1785 ved at ansøge Sprog-mester-Tienesten i Sorøe, som jeg ikke erholdt, havde ved trykte Værker ... beviist, at jeg allerede dengang forstod de 5 sprog ...«.

I Sorø deltog han mest muligt i det åndelige og litterære liv. En tale, holdt i Sorø Klub på kronprinsens fødselsdag 1791, udgav han i trykken (Glahn 456), og foruden andre taler skrev han en sang til grevinde Lovise Haxthausens fødselsdag i juli 1786 (Glahn 396).

# Poesier

Pour Madame la Baronne  
de Lövenschiöld

A mon livre :

Tu mérites de la Baronne  
Un seul regard pour ton Auteur ;  
Et si tu plais, fais que personne  
N'ait visonné à jamais ton bonheur.

Dis lui, que si sa main divine  
Daigne accueillir tes humbles fleurs,  
Ton père bien et de Seline  
Se passera, et des neuf fleurs.

Dis lui encore cet impromptu,  
Que si tu manques de succès,  
C'est de n'avoir plutôt connu  
La plus gracieuse des Charités.

Sorø le 31 Jan. 1792.

G. Olsén.

af

Gottsche Hans Olsén.

Unum, si superest, locum rogamus.

Mars.

Sorø, 1791.

Trykt hos F. H. Billie, Akademiet's Bogtrykker.

I 1791 udgav han som nævnt sine »Poesier« (Glahn 240), der indledtes med en tilegnelse til »prinsesse Lovise Augusta« »La petite Struense«, dronning Caroline Mathildes (formodede) datter med Struense). Foruden et par digte til Louise Augustas fødselsdag og konfirmation er indholdet en blanding af kærlighedsdigte og personlige digte, heraf en del til vennerne: »Vintersang« helliget »min ven F. Oldenburg«, (akademist 155) og »Til min Ven Jens Benzon«, (akademist 152).

Han leflede imidlertid ikke for adelsskab: I fortalen til »Poesier« udtaler han, at nogle af hans venner havde frarådet ham at medtage et digt: »Til en ung adelsmand«, fordi han deri havde fremstillet et sørgerligt tilfælde af adels-hovmod, men tilføjer dog, at »De adelige Velyndere og Venner, som jeg har, og som steds er mig ærværdige, kunne ikke forbitres over Sandheder, ved hvis Lys det sande Adelsskab kiendes fra det falske«.

Til en af disse venner har han dediceret sine poesier: »Pour Madame le Baronne Lövenschiöld«. Også til Løvenborgs litterære og politiske miljø har han altså fundet vej. Han var da godt 30 år gammel, og har i den 5 år ældre baronesse fundet en åndsfælle ...

I 1938 gik Løvenborg ud af slægten Løvenskiöld efter at det var gået tilbage for familien, og familieskatten blev spredt for alle vinde, herunder også det nævnte eksemplar af Olsens »Poesier«, hvis bind nu er kraftigt mærket af bid af den hund, der engang i 1800-tallet utålmodigt ville lokke sin herre på jagt - eller sin frue på en spadseretur!

Om Gottsche Hans Olsén se: Erslev, Forfatterleksikon II 494, og Soranerbiografier. Mindre kendt er måske professor R. Nyerup's dedication i »Min Pillegrimsfærd til Sorø i August 1806«, (Iris og Hebe, Januar, Februar og Marts 1807):

»Hr. Professor / Gottsche Hans Olsén / som i Sorø har henlevet mange af sin fejreste / Manddoms glade Dage; / som, med sine mangeaarige Vandringer i Pædago- / oikens og Politikens Enemærker, ofte maa / have begrundet, hvad Sorø kunde virke / for Statsopdragelsen; / hvis Barm slaaer stærkt for alle Fædrenelandets / Anliggender, følgelig ogsaa for Sorø's / Skjebne, / og der hædrer mig med sit Venskab, / hvorpaa jeg aldrig skal aflade at sætte den / højeste Pris«.

Max Ebert (S 35).

# Soranerfrokosten

## den 6. maj

(Fortsat fra juni-nr.)

Her havde tyskerne deres hovedkvarter, i det kejserlige lystslot (fra 1780, bygget af Katharina II til Paul I, 1754-1801), hvor alt var blevet ødelagt. Heldigvis var alt, som overhovedet kunne flyttes, blevet bragt af vejen i tide; statuerne var for eksempel gravet ned!

Videre til Moskva. Køerne foran butikkerne er kortere her end i Leningrad, folk er bedre klædt. Man synes at gøre mere for befolkningen her, måske er det fordi Moskva er Ruslands »udhængsskilt« – ikke blot udenlandske turister strømmer hertil, men også, og ikke mindst, besøgende fra hele Sovjet-Unionen. Moskva er også en messe værd: Kreml-området i første række! I Kongres-Palæet indenfor murene optræder Bolsjoj-balletten, her er plads til 6.000 tilskuere! Perfekt teater, perfekt organisation! Vesteuropæiske klassikere er de fleste forestillinger, og i ypperlig fremførelse. Oplevelserne i teatrene i Leningrad og i Moskva var store, alt i top-kvalitet!

Hotellerne, vi boede på, var bemærkelsesværdige: det i Leningrad var finsk-bygget (2.400 senge) og perfekt i alle henseender, det i Moskva var fransk-bygget (3.600 senge) og af elendig kvalitet, efter 2 år var alt i forfald – men det var flot at se på! Udenfor Moskva besøgte vi Vladimir ved Kljasma – anlagt 1120 og indtil 1432 storfyrsten af Moskvas kroningssted – med en kreml og mange bemærkelsesværdige gamle kirker, samt det nærliggende Suzdal, en af Ruslands ældste byer omtalt første gang 1024; begge museumsbyer, dygtigt restaurerede og store turist-trækplastre.

Dan sluttede sit interessante foredrag med at påpege, at russerne har fundet deres rødder i fortiden, de er stolte af den, og man bygger videre på traditionen nøjagtigt som det gamle regime; til gengæld synes meget af det, man bygger idag – i hvert fald det, vi så – at være i modsætning til fortidens kvalitet: det går hurtigt i forfald! – Turen var en stor oplevelse for os (pris godt 6.000 kr. for ca. 14 dage) og det vil den også være for andre, der, vel at mærke har kunstinteresse som fællesnævner; men det kan selvfølgelig godt gå anderledes: vor russiske guide fortalte, at hun havde haft besøg af nogle danskere, der kun interesserede sig for natklubber og druk ...

Det inspirerende foredrag gav naturligvis anledning til intens samtale og diskussion. Videnom for vi, sammenligninger droges med fjerne og nære mål, erfarne mænds oplevelser værd at lytte til.

Tholl sluttede af med at bringe Sorø i erindring, idet han læste op fra Søndags-Berlinereren den 2. maj, der bragte dette vidunderlige guldkorn fra Lokalavisen / Vestsjælland:

*Dog har akademiet ikke fået fire hjul*

Austin Metro er en videreudvikling af Mascotten. Ikke så lidt er ændret. Nøjagtigt som det er sket gennem årene på Sorø Akademi.

Klokken blev et kvarter i tre, da vi spredtes. Tiden var løbet så hurtigt og indholdsrigt, at vi ikke engang fik tid til Nachspiel ... guderne må vide, hvem der sad dér og ventede forgæves? På gensyn torsdag den 3. juni!

*Rantzau.*

## Soranerfrokosten den 1. juli

Det kan næsten gøres med en navneliste: Suhr (S 14) – Brorson (S 21) – Stauning (R 29) – Waagstein (S 31) – Tholl (R 33) – Taarnhøj (S 37) – Amby og Børge Jørgensen (S 38) – Saxtorph (S 40). Listen bringes især af hensyn til Waagsteins broder Leif (S 25), der siges at sidde på Færøerne og kontrollere lillebrors færden.

Men vi havde det som sædvanligt hyggeligt og savnede ikke samtaleemner mand og mand imellem, bl. a. om de forlængst hedengangne lærere som Ohrt, der var specialist i finsk og trylleformler, Holten-Bechtolsheim, der havde lært Brorson russisk, og Helms, som både kunne lære os latin og læse Holberg højt. Og så skulle jeg hilse fra formanden og sige, at han (og nok også Ranvig) stadig har et forråd af de »exlibris« (hvad i alverden hedder det ord i flertal?), der kan indklæbes i de bøger om soranske emner eller andre, som man ønsker skal tilgå Soransk Samfunds Arkiv nu eller senere (jfr. SB 1973: 2).

*N. Sx.*

## 50 års studenter jubilæet

Fra studenter-årgangen 1932 overværede af de oprindelige 40 studenter et jubilæumshold på 25 translokationen, og de fleste af dem hyggede sig bagefter sammen ved en frokost på hotel Frederik VII. Alle overlevende gamle lærere var inviteret, men desværre havde holdet kun glæden af samvær med C. C. Andersen og Damgaard Sørensen. Alderen og egen eller ægtefællers skrøbelighed havde hindret andre i at deltage. Et fremmøde på 25 var vel heller ikke så dårligt, taget i betragtning, at tallet 40 ved død var nedbragt til 31. En af de 25 kunne ikke deltage i frokosten, men glædede sine kammerater ved at trodse sygdom og være med i kirken.

Størsteparten af deltagerne havde – om ikke på anden måde, så ved jubilæerne 10, 25 og 40 – mødtes, men for en enkelts vedkommende gjaldt det, at han efter 50 år i udlandet genså de fleste af sine kammerater for første gang efter studentereksamen. Særligt ved mødet med ham oplevedes det stærkt, hvordan båndet, der blev knyttet i de få års samvær i ungdommen, båndt tæt sammen over den lange tid.

*Otto Fog-Petersen.*

## Soranske dødsfald

OLE BENDZ (1932)

6. juni 1918–5. januar 1979

KNUD ERLAND JENSEN (R 29)

23. august 1912–25. marts 1980

GUNNAR KNUDSEN (S 22)

14. august 1904–29. april 1982

TYGE HALL (S 33)

13. oktober 1915–10. maj 1982

JØRGEN GEORG RALFF (1910)

12. oktober 1895–3. maj 1982

CHRISTIAN SMITH (S 19)

5. februar 1901–15. juni 1982

HELGE KJÆRULFF-SCHMIDT (1921)

22. februar 1906–9. juli 1982

THORA ØSTERGAARD, født WIBROE

26. september 1920–12. juli 1982

EBBE baron WEDEL-WEDELSBORG (R 21)

15. september 1905–17. juli 1982

HENRIK LINDEGAARD

24. juli 1912–12. maj 1982

En stilfærdig soraner, apoteker Henrik Lindegaard er død den 12. maj 1982. Mellem soranere har jeg hørt ham omtalt som en fin mand, det er ikke ringe blandt kammerater.

Henrik ejede en barsk humor, bag hvilken han skjulte smerterne af sygdom, der plagede ham i mange år. Henrik havde et godt og harmonisk ægteskab med Kylie, der gennem alle årene var ham en kærlig hjælp og støtte.

Det er godt at have haft Henrik Lindegaard som ven, og det er en glæde at mindes ham.

*Otto Schousboe.*

---

Henrik Lindegaard har testamentarisk skænket sine soranerbøger til Soransk Samfund deriblandt den store Sorøbog til en kommende student.

*Red.*

Testamentarisk gave til Soransk Samfund  
Knud Jølver (S 03) har testamentarisk skænket Soransk Samfund 10.000 kr. til fri anvendelse efter bestyrelsens skøn.

*Red.*

## Ordensdekorationer

I anledning af 50 års jubilæet for Det Danske Studenterhus i Paris i maj 1982 er husets direktør Erik Seidenfaden (S 28) udnævnt til Ridder af Dannebrog af 1. grad.

Statsamtmand Thomas Opstrup (S 48) er ligeledes udnævnt til Ridder af Dannebrog.

## Det sammenslyngede FS

I en artikel i Tidsskrift for Kunstindustri 5. årgang 1889 side 33 om Kronborgfontænen af F. R. Friis stødte jeg tilfældigt på nogle oplysninger om det i soranerkredse ofte omtalt Frederik den Anden monogram, der dels tolkes som *Fredericus Secundus* (den Anden) og dels som *Frederik* og *Sophie*.

Da disse oplysninger findes på et sted, hvor man næppe vil falde på at lede efter dem, skal de kort refereres her:

Det sammenslyngede *FS* med krone over findes på mange genstande fra Frederik den Andens tid, men Werlauff har i værket: »Det Kongelige Biblioteks Historie« sammenstillet en mængde eksempler for at vise, at det snarere betyder: *Frederik* og *Sophie*, idet han ikke har fundet det anvendt nogetsteds før Frederik den Andens ægteskab med *Sophie* af Meklenborg i 1572.

I forbindelse med opstillingen af Kronborgfontænen i 1583 blev skrevet et latinsk vers, som peger i samme retning:

*»In nexum Regiarum litterarum.*

Quam bene conveniunt FRIDERICI gram-mata Regis

Et SOPHIÆ dignos digna corona decet.

Aduena quid sentis? Pax et Sapientia regnant

Heic ubi juncta Fides, heic ubi juncta Salus«.

Det samenslyngede *FS* findes endnu adskillige steder på Kronborg på kaminer og over døre, og hertil sigter nok en bemærkning i et brev fra Christian den Fjerde til lensmanden Frederik Urne af 11. oktober 1635: »De stykker, som kom sidst af Holland, hvorudi de børn er malede, som have de navne i hænderne, skal såvidt forandres, at det første skal have i hænderne min hr. faders og fru moders navne, såsom *det allevegne står på huset*, det andet mit navn og det tredje min gemals salige navn og det fjerde prinsens og hans gemals navn«.

*Herefter lader det til, at initialerne betyder Frederik og Sophie.*

*Red.*

## Runde fødselsdage

Soransk Samfund lykønsker følgende kammerater, der har rund fødselsdag i september 1982:

1. Direktør Axel Krebs (f. 1932 R 48), Vejdammen 68, 2840 Holte.
4. Mogens Mortensen (f. 1932 R 48), sidste kendte adresse: Hyrdevangen 48, 2400 København NV.
4. Civ.ing. William Scherfig (f. 1902 S 21), Münstersvej 8, 1827 København V.
5. Karen Ulla Rothe (f. 1912 30), Køgevej 81, 1., 2630 Tåstrup.
7. Civ.ing. Anders M. Terkelsen (f. 1922 S 42), Bakkevej 8 B, 2930 Virum.

9. Husholdningslærer Thea Rasmussen (f. 1902), Holbækvej 18, 4180 Sorø.
10. Direktør Poul Henningsen (f. 1922 R 39), Egevangs Allé 12, 4180 Sorø.
10. Prokurist Poul Liebe (f. 1897 13), Henrik Ibsens Vej 3, 4., 1813 København V.
12. Prof. dr. jur. Ernst Andersen (f. 1907 S 25), Oscar Ellingers Vej 5, 2000 København F.
14. Direktør, cand. jur. Svend Clausen (f. 1907 S 25), Amaliegade 21 A, 1256 København K.
14. Overlæge Arni Olsen (f. 1922 S 41), Sanda, 3800 Torshavn.
14. Læge Frank Hansen (f. 1932 S 52), Slotsvej 3, Holtum pr. 7100 Vejle.
15. Restauratør Osvar Petersen (f. 1907 22), F. C. Hansensvej 5, 4600 Køge.
16. Fhv. chefportier Vagn la Cour (f. 1902 18), Fasanvej 28, 2. tv., 8800 Viborg.
16. Sagfører Trygve Samuelsen (f. 1907 S 26), Trøndargata 42, 3800 Torshavn.
17. Carl Wulff (f. 1902 14), Brønshøj Kirkevej 30, 2700 Brønshøj.
18. Civ.ing. Ebbe W. Lauridsen (f. 1907 S 25), Pr. Valdemars Vej 51, 2820 Gentofte.
18. Hortonom, lektor Arne Stauning (f. 1912 R 29), Enghaven 8, 3450 Allerød.
18. Mag.art. Per Sørensen (f. 1932 S 51), Ny Strandvej 36 B, 3060 Espergærde.
19. Ingeborg Olsen (f. 1912 32), sidste kendte adresse: Ll. Ebberup pr.: 4200 Slagelse.
19. Direktør Jørgen Andersen (f. 1932 R 50), 3. Trevalgan Place, St. Ives, Sidney, 2075 N.S.W., Australien.
20. Herdis Knudsen (f. 1922 40), Duevej 11, 4100 Ringsted.
21. Bent Grandjean (f. 1922 38), Storkens Kvarter 7 C, 2620 Albertslund.
19. Assistent Michael Jørgensen (f. 1922), Hostrups Have 27, 2000 København F.
22. Postmester Ernst Østengaard (f. 1912 S 31), sidste kendte adresse: Wilkensvej 27, 2000 København F.
25. Møbelfabrikant Johan D. Lawaetz (f. 1912 S 32), Bogyden 21, 5620 Glamsbjerg.
27. Bogholder Steen Danielsen (f. 1902 S 20), Solkrogen, Bisserup pr. 4243 Rude.
27. Gårdejer Poul Gerhard Petersen (f. 1902 R 19), Tersløse pr. 4293 Dianalund.
29. Direktør Nils Kindt (f. 1902 R 19), Opnæsgård 85, 2970 Hørsholm.

## Soraneraftener

Efter sommerpausen begynder soraneraftenerne på »Det lille Apotek« igen *mandag den 6. september*. Vi mødes som sædvanlig ved ottetiden eller senere i lokalet bag baren, og man kan drikke og/eller spise eller lade være, ganske efter behag.

Aftenerne startede for et års tid siden som et tilbud til de gamle soranere, der ikke har mulighed for at komme til frokosterne, eller som foretrækker endnu mere uformelle sammenkomster end disse. Deltagerantallet svigede sidste sæson fra 2 til 30, og selv om det nok er de sidste 10 årgange fra skolen, der dominerer, har vi da heldigvis et stigende antal ældre, unge, gamle soranere, som deltager i snakken.

Kig indenfor – *den første mandag aften i hver måned*. Altså 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december.

*Per Salling S 73).*

PS.: Hvis du endnu ikke har fået taget dig sammen til at læse referatet fra den sidste generalforsamling i Soransk Samfund, så var det måske på tide!

---

### MEDLEMSKONTINGENTET

er af bestyrelsen fastsat til 75 kr. for 1982. For junior-medlemmer fra og med årgang 1975 samt for medlemmer, der er fyldt 67 år, dog kun 40 kr. Medlemmer, som aftjener deres værnepligt, er kontingentfri et år, når meddelelse herom gives til:

### SORANSK SAMFUND: Kassereren

Civilingeniør S. Kamman  
Tobaksvejen 10, 2880 Søborg  
(01) 69 11 44  
Postgiro 4 00 17 10.

---

### BETALING

Til de medlemmer, der er bosat i Danmark, på Færøerne, i Norge, Sverige, Finland og på Island, fremsendes fortrykte girokort.

---

### HENVENDELSER vedrørende:

#### SORANSK SAMFUND stiles til:

Overlæge Palle Taarnhøj  
(Soransk Samfunds formand)  
Københavns Amts Sygehus  
2800 Glostrup  
(02) 96 43 33, lokal 476

Næstformand, lektor mag. art. Thyge Winther-Jensen  
Brogården, Lønholt  
3480 Fredensborg  
(01) 11 87 65 og (02) 28 29 31

---

#### SORANERBLADET: Redaktion

Svend Ranvig  
Kongebrovej 28  
4180 Sorø  
(03) 63 08 57 (bedst 18—19)

#### SORANERBLADET: Administration

Direktør Finn Harlang  
Dronningens Tværgade 30, 1302 København K.  
(01) 13 86 66

Sorø Bogtrykkeri ApS (03) 63 05 75

---

## Soranerfrokosten

den første torsdag i hver måned.

Sted: Allégade 10, 1., Kbh. F.

Tid: Kl. 12,15.

Tilmelding nødvendig, helst dagen før, senest samme dag inden kl. 11.

Telf. (01) 21 14 92.

Talere: September: ingen.

Oktober: Organist Knud Vad om Orgelfestivalen i Sorø.



79  
HR J I RAASCHOU-NIELSEN  
PARKVEJ 10  
2960 RUNGSTED KYST

# Hold dig til de buttede!



**FAXE** <sup>👑</sup> Leverandør til det danske folk.  
BRYGGERI