



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SORANER - *bladet*



Månedsskrift for Sorønsk Samfund

Juni

Årgang 70 . Nr. 6

1985



4. klasse B i skoleåret 1931-32 – fotograferet foran hovedbygningen mod søen

Nævnt fra venstre mod højre, bageste række

Børge Hjelm Hansen, Erik Andersen, Gunnar Olsen, Finn Poulsen, Herluf Lassen, Erik Friis, Svend Vestergaard (Pedersen), Henrik Schou, Erik Kock, Knud Lind, Helge Jessen, N. C. Tyndeskov (Petersen) og Christian Møller.

Forreste række

Knud Nielsen, Poul Hansen, Sigurd Worm-Leonhard, Erik Clausen, Asbjørn Hegelund, Erik Sebber, Max Ebert, Aksel Rosen, Ole Kasten, Chr. Herman Jensen, Ulf Lawaetz og Torben Andersen.

Indhent tilbud på

Person-, Last-, Varevogne



MERCEDES-BENZ

4300 HOLBÆK
Hovedvej 4
(03) *43 41 22

4400 KALUNDBORG
Slagelsevej 162
(03) *51 11 66

4500 NYKØBING Sj.
Autogården
(03)* 41 11 22

Nyt tøj til bilen

ALTIKA

Autokonfektion
Blegdamsvej 28
2200 København N
(01) 39 64 41

Poul & Bent Henningsen
(1939)

**H. C. Bjødstrup
Jensen**

Urmager & Optiker

St. Kongensgade 32
1264 København K
Telf. 15 18 21

Grundlagt 1821

Sorø Akademis
Skovdistrikt



Telf. (03) 63 01 25

gælder det **SPHAGNUM** så tal med

Pindstrup Mosebrug A/s

Pindstrup
8580 Ryomgård
Telefon (06) 39 61 00

**SAAB
DACIA**

Salg - Service

Aut. -forhandler
NIELS THIELE

Automobiler
STENLØSE

Tlf. (02) 17 00 72

LYNGE & SØN A/S

INTERNATIONALT ANTIKVARIAT

SILKEGADE 11 - DK
1103 KØBENHAVN K.
TELEFON (01) 15 53 35



Forsidebilledet

Når man i anledning af 50-års studentertiljublæet tænker tilbage på sin skoletid på Sorø Akademi, er det første, man tænker på, tiden i gymnasiet og selve »befrielsen« – studentereksamen, for man husker bedst gymnasieårene, hvor man følte sig som verdens eller i hvertfald skolens herre.

Men tankerne går derefter længere tilbage, og man tænker på den tid for 57 år siden, da man første gang traf sine nye skolekammerater, der ligesom en selv var spændte på de ny kammerater og lærere, hele den ukendte verden, som man kom ind i.

Når man kun er 11 år, er sindet friskt og modtageligt, og det er derfor, at omkvædet bliver: »Og kan du så huske...« Og det gælder som regel gamle kammerater og venner, både dem, man fulgtes med gennem alle syv år, og dem, der faldt af i svingene undervejs.

Når man mødes til 50-års jubilæet, gælder det altså de 57 år, der er gået, siden frøken Thiele den første aften på sovesalen i 1928 på »Vænget« trakterede os med et bolsje hver med ordene: »Men det vil

jeg bare sige jer: Det sker kun een gang«! Jeg var slet ikke vant til godnatbolsjer hjemmefra, og slet ikke, når man havde børstet tænder!

Vi var 31 studenter i 1935, heraf er 8 døde. Af de overlevende 23 møder 20 frem til jubilæet, vi vil mindes de døde kammerater og venner, men vi vil ikke glemme dem, der i kortere eller længere tid i de syv års skoletid var med i det soranske fællesskab. Derfor har jeg nu bedt om at få 4. mellem B på forsiden af Soraner-bladet, et billede, der blev taget i 1932.

Max Ebert (S 35)

OBS OBS OBS

Se side 81 om
gammelsoraner-Idrætsdagen
på skolen søndag den 7. september
for alle idrætsgrene.

OBS

OBS

Kom til Sorø den 10. august i år!

Grønnegårdsteatret opfører på friluftsscenen i Akademihaven
Ludvig Holberg: »Melampe« kl. 15,00

Kun den ene dag. – Biletbestilling: Sorø Turistbureau, Rolighed 5C, 4180 Sorø, tlf. (03) 63 02 69 – kl. 10,00-17,00, lørdag kl. 10,00-12,00.

Sidste år betalte Sorø Akademis Stiftelse i Holbergs jubilæumsår for Holbergforestillingen i Akademihaven. I år har Sorø Kommune lovet at være garant på foranledning af en samarbejdsgruppe med repræsentanter for byrådet, amatørskuespillerne i Sorø, turistchefen, Akademihaven og Skolen.

Vi håber, at vi kan få genoplivet den gamle tradition med teaterforestillinger på friluftsscenen, der er blevet forbedret med en del af den jord, der skulle væk ved udgravning til sportshallen.

Vi håber, at der vil komme mange gamle soranere for at genopfriske gamle minder.

Erling Kristensen
rektor

Soransk Samfunds 116. ordentlige generalforsamling den 22. april på Hotel Tre Falke

Formanden Ib Juul bød de ca. 60 fremmødte velkommen og mindedes de soranere, hvis død i årets løb var kommet til bestyrelsens kendskab.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog som dirigent æresmedlem Arne Østergaard, som valgte uden modkandidat. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden for

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år

Formanden mindede indledningsvis om, at Soransk Samfund er landets største skolesamfund. De venskaber, der tager deres begyndelse på en skole – og ikke mindst på en kostskole – er legio. Mon ikke alle personligt havde oplevet, at netop sådanne venskaber kan vare hele livet og give kontakter, inspiration og udfordringer uden for det milieu, man ellers via arbejde og bopæl knyttes til? For at muliggøre denne senere kontakt med tidligere kammerater måtte der organisation til, og det var denne pragmatiske opgave, skolesamfundet løste. Formanden omtalte herefter årets aktiviteter.

Højdepunktet havde naturligvis været 300-års dagen for Holbergs fødsel. Fejret på skolen med taler og sang, med komedie, med oplæsning og musik i kirken. Af Det kongelige Teater med festforestillingen »Jeppe på Bjerget« – og af Samfundet med kransenedlæggelse, foreviget i fjernsynet, og sidst på dagen med festligt samvær på a' Porta. Mere end en tredjedel af teatrets publikum var fra Sorø – 3.G'erne fra skolen og et par hundrede medlemmer – også fra Jylland og Fyn. Samme dag var Sorø Akademis Kulturfond blevet stiftet med det formål at give tilskud til arrangementer af kulturel art, herunder ekskursioner og rejser. Bestyrelsen bestod af advokat Lars Langkjær, byretsdommer H. C.

Thomsen, to af skolens lærere nemlig adjunkterne Olav Nygaard og Lars Kelstrup og som formand rektor Erling Kristensen.

Årsfesten havde som sædvanligt været en festlig begivenhed. Der havde været stor tilslutning, både af unge og ældre, og man havde kunnet byde velkommen til 2 70-års jubilærer, og af disse havde Hermod Lannung holdt en inspirerende tale, aftrykt i Soranerbladet. En stor del af årets studenterhold havde sagt ja tak til Samfundets invitation, og det var da også dem, det drejede sig om.

Som sædvanligt havde skolen og Samfundet haft fornøjelse af sportskampene mellem et skolehold og et hold af gamle soranere. Formanden oplyste, at rektor Erling Kristensen i samarbejde med skolens idrætslærere nu arbejdede med at samle disse sportsudfoldelser til én dag.

Endelig nævnte formanden Soranerfrokosterne. Der havde været en hver eneste måned, selv om et par stykker havde haft svært ved at finde ud af, hvilken af de små haver der blev brugt i sommertiden, så i juli havde 3 været til frokost i en have – 10 i nabohaven! – Der var stadig problemer med servering og lokalereservation i Allégade, så nu arbejdede et af bestyrelsens medlemmer med gode forbindelser i Lion's på, om man kunne låne et af deres lokaler.

Derimod var foredragene ved frokosterne en udelst succes. Det var en stor fornøjelse at høre soranske eksperter fortælle om deres arbejdsområde eller hobby, så de, der regelmæssigt deltog i frokosterne, fik en oplevelse, der var lige så kvalificeret som den bedste foredragsrække i radioen. I øvrigt havde man genindført reglen om, at de yngste årgange fik maden til halv pris – det var dyrt nok for dem endda.

Af emner, der i øvrigt havde stået på bestyrelsens dagsorden, nævnte formanden:

Sorø Akademi var nu den eneste stats-skole på gymnasialt niveau. Det kunne give nogle problemer, men de var at foretrække for at privatisere skolen på linie med Herlufsholm. Dette ville nemlig bringe skoleafgift og ikke mindst ophold-safgift op på sommer, der ville umuliggøre det for de fleste familier at sende deres børn til skolen. Resultatet ville nok blive lukning.

I øvrigt måtte en forudsætning være, at staten betalte stiftelsen tilbage, hvad den i tidens løb under dække af almenvællets tarv havde konfiskeret. Det kunne blive dyrt! Nu fortsatte skolen derfor som stats-skole, hvad alle parter var bedst tjent med.

Bestyrelsen havde arbejdet videre med spørgsmålet om en fortsættelse af soraner-biografierne. Man var klar over det store arbejde, det krævede, og projektet var derfor sat lidt i bero.

På Sorø Kunstmuseum, hvor Soransk Samfund er repræsenteret, var der store byggeplaner. De var nødvendige, hvis museet skulle fortsætte sin ekspansion, og hvis det skulle kunne tage imod en stor-slået gave fra et af vore mest agtede medlemmer, Hermod Lannung, som ville forære museet sin russiske samling af værdifuld russisk og sovjetisk kunst fra ca. 1890 til 1930. Derudover havde han oprettet et millionfond, Hermod Lannung-Fonden, hvis renter bl.a. skulle tilflyde Sorø Kunstmuseum. Der havde været røster om en understregning af det amtsmuseale, men bestyrelsen i museet stod fast på, at samlingen, der rummer meget værdifuld dansk kunst, stadig skulle have et tyngdepunkt i malere, der havde foreviget motiver fra Sorø og omegn.

Endelig havde bestyrelsen fortsat bestræbelserne på at få rejst et mindesmærke for Sorø Akademi grundlægger Frederik II i forbindelse med skolens 400-års jubilæum til næste år. Komiteen bestående af Dan Fink, Arne Østergaard og Kann Rasmussen havde fået tegnet mindesmærket – en stele 3m høj og 60cm bred og med Fr. II's navneskjold øverst – og det

var bestilt hos en stenhugger. Inskriptionen bliver efter meget diskussion:

»Frederik II, Danmarks og Norges konge, skabte af Sorø kloster-gods her en kostskole 1586. Soranere satte dette minde 1986«.

Mindesmærket skal stå i det lille anlæg, der nu forbinder kirken og skolen, og som danner Fratergårdens afslutning mod øst. Man havde fremskaffet de nødvendige til-ladelser, og der manglede nu kun en prø-vegravning fra Nationalmuseet for at se, om monumentets befæstelse ca. 1m i jorden ville ramme væsentlige historiske bygningsrester. Formanden rettede en tak til de tre soranere, der så energisk arbejdede for denne sag. Skolens officielle festdag i anledning af jubilæet ville af hensyn til eksamen først blive i september, men Samfundet agtede at fejre selve dagen den 31. maj 1986.

Trafikministeren havde i øvrigt været så venlig at love, at postvæsenet vil lave et motiv fra Sorø Akademi i dagens anledning.

En sidste taksigelse gjaldt soraneren Edv. Kindt, der havde været en flittig gæst ved soranerfrokosterne og som i sit testamente havde betænkt frokosterne med 10.000,00 kr., hvoraf renterne en par gange om året skulle kunne finansiere »kage på fod«. En smuk tanke, der ville blive påskønnet.

Bestyrelsen havde også diskuteret fremtiden. Var der mon basis for et par aftener med aktuelt indhold – f.eks. gymnasier-form med udgangspunkt i Sorø Akademi i dag? Det overvejedes at udgive en lille brochure, der skulle fortælle om Soransk Samfund, beregnet til uddeling blandt hvert års afgangshold.

Hvad der mere end noget andet binder Samfundet sammen, sagde formanden, er Soraner-bladet. Det udkommer regelmæssigt, hver gang med levende og aktuelt Sorøstof. Der var grund til at prise redaktøren Svend Ranvig for hans gode blad.

Formandens beretning gav ikke anledning til bemærkninger fra salen, men der-

imod til at dirigenten konstaterede, at klokken ikke var medbragt!!

3 og 4. Fremlæggelse af regnskab og budget

Kassereren Finn Harlang gennemgik regnskaberne, der var offentliggjort i Soraner-bladets april-nummer.

Kann Rasmussen fandt det noget trekantet, at der modtages gaver til bladets drift, men at disse penge indgår i Samfundets regnskab, ikke i bladets. Hvorfor kunne man ikke slå disse to regnskaber sammen, så bladet blev en integreret del?

Finn Harlang svarede, at det var af hensyn til momsens. M.h.t. gaverne var de opført som sket netop efter et ønske fra generalforsamlingen sidste år.

Arne Østergaard tilføjede, at det i øvrigt var overensstemmende med vedtægternes § 6, at der var to regnskaber.

Ib Juul oplyste, at for ca. 35 år siden – da han også var medlem af Samfundets bestyrelse – havde man været meget optaget af, om der var råd til et blad, og man havde derfor lavet bladregnskabet for sig for at se, om bladet kunne hvile i sig selv, hvad man hurtigt havde opdaget, at det ikke kunne.

Vedr. Soraner-bladets Fond havde *Kann Rasmussen* sidste år spurgt, om denne ikke kunne ophæves. Da fonden i så fald skulle overgå til Understøttelsesfonden, var dette ikke realistisk.

Finn Harlang oplyste om budgettet, at det ikke viste de store udsving i forhold til året før.

Legater

Karen Jensen oplyste, at der på Understøttelsesfondens regnskab figurerede et nærmest fiktivt beløb på ca. 85.000 kr. Dette beløb var udlånt – og kunne ikke påregnes tilbagebetalt. Derfor ville beløbet blive afskrevet over de næste to regnskabsår. Intet var blevet udbetalt i flere år, da der ingen ansøgninger havde været.

Hoff Hansens legat var nu af ministeriet tilladt sammenlagt med Suhr Henriksens legat.

Herefter nævnte *Karen Jensen* navnene på de personer, der i årets løb havde modtaget legatmidler.

Karen Jensen gav også en nærmere omtale af *Edv. Kindt* i forbindelse med det nye Frokostlegat, og dette gav *Kann Rasmussen* lejlighed til at mindes *Kindt* som en af de mest trofaste soranere. Han var gennem mange år kommet til hver eneste frokost, og det var derfor smukt, at han således havde betænkt det arrangement, han holdt så meget af.

Poul Jørgensen bemærkede, at depotgebyrerne var alt for store og belastende for de meget små legater. Deri fik han medhold fra flere sider, men som *Axel Henriques* påpegede, var gebyrer fastsat af Værdipapircentralen, og deres størrelse var afhængig af, hvor spredt man havde sine midler anbragt.

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgik *Finn Harlang*, *Erling Kristensen* og *Franz von Jessen*, der alle af bestyrelsen blev indstillet til genvalg. Der var ingen andre forslag, hvorfor de valgtes.

Bestyrelsen har derfor fortsat følgende sammensætning:

Hans Andersen '51
Finn Harlang '45
Charlotte Clasen '81
Karen Jensen '65
Ib Juul '47
Franz von Jessen '78
Erling Kristensen '
Bodil Wille Møller '66
Per Salling '73
Olaf Teusch '49
Thyge Winther-Jensen '54

7. Valg af revisor

E. Lüders-Thomsen blev genvalgt.

8. Eventuelt

Rantzau bad om at han kunne få sin afgang som biografi-redaktør officielt be-

kræftet. Han ville stadig samle materiale og ønske at takke dem, der havde ydet ham stor hjælp, specielt Karin Mortensen og Bodil Wille Møller.

Kann Rasmussen beklagede, at formanden ikke var reglementeret påklædt, idet han ikke havde sin af guld og stål i Spanien tilvirkede formandsnål på.

Axel Henriques orienterede om cricket, hvor Soranerne nu havde spillet sig op i 2. div. Der var sket en fordobling af holdene – og man ville derfor gerne bede om at få Samfundets tilskud sat lidt i vejret.

Erik Lauridsen orienterede om Batøk på Kr. Himmelfartsdag og om det meget snarlige Soranerløb.

Svend Ranvig præsenterede det norske Holberg relief, der var blevet fremstillet i betydelig mindre oplag end planlagt.

Max Sydendal præsenterede sin nye melodi til »Jeg veed et sted«. Han var ganske klar over, at det var dristigt at forsøge, men han fandt, at den »gamle« melodi ikke var følsom og blid nok til teksten.

Efter at dirigenten havde takket for den livlige debat og hævet generalforsamlingen, sluttedes med fælles afsyngelse af »Jeg veed et sted« på den nye melodi, der høstede almindeligt bifald.

Bodil Wille Møller, referent
Arne Østergaard, dirigent

Brevkassen

Kære S. B.

Jeg erfarer, at man ved Samfundets generalforsamling afsang: »Jeg veed et sted...« på en ny melodi. Idet jeg vil se bort fra de ved drøftelsen af sådanne spørgsmål brugelige klicheer på smag og behag, må det dog være tilladt at gøre opmærksom på, at Weyses melodi til Hauchs tekst har halvandet århundredes *hævd*, og at man, mig bekendt, har været godt tilfreds med den i alle disse år. Det er intet tilfælde, at netop Weyse skrev melodien til den sang, hvorfra vi har lånt den: »Der er et land, dets sted er højt mod norden...«, for han er en af de mest poetiske og romantiske af alle danske komponister. Hvis man sammenligner de to tekster, vil man da også konstatere et indholdsmæssigt slægtskab, der er meget nært, idet begge besynger naturens skønhed og positive menneskelige kvaliteter, om end den nationale sang har mere merkantile og heroiske overtoner end den soranske vemodigt nostalgiske åndelige foruden slutversets ideelle fordring. Konklusionen må være, at hvis melodien ikke duer til det soranske, så duer den heller ikke til det nationale. Og i sidstnævnte sammenhæng har den dog i et langt spænd af tid været elsket af alt folket.

Jeg er kommet i besiddelse af den be-

grundelse, komponisten af den nye melodi giver for sit initiativ, og den er besynderlig: »Men når man som musiklærer lytter til sangen ved dimissionen, hvor denne sang oftest synges, *bliver det klart* (min udhævelse), at denne lånte melodi dels er meget vanskelig at synge, dels i sit tonesprog (det er en march!) lader den følsomme tekst i stikken«. Lad nu gå med, at komponisten skriver »dimission« i stedet for translokation, men det er dog forbavsende, at musiklæreren først ved denne lejlighed bliver klar over, at melodien er »meget« vanskelig at synge. Det har jeg aldrig syntes og heller aldrig hørt andre sige. Jovist, den skifter toneart et par gange, men netop dette kromatiske element er medvirkende til det højtidelige, romantiske præg over kompositionen, der hæver sig højt over de anæmiske produkter, visse andre komponister har udstyret nogle af vore fædrelandssange med. At melodien er en »march« forbavser mig. Med samme ret kan man sige, at hvis finalen af Beethovens Niende synges tilstrækkelig unuanceret, er *den* også en march. Og at en melodi er skrevet i trefjerdedelstakt gør den ikke automatisk til en vals! Hvis en musiklærer viser sine elever, med hvilken

højhed »Jeg veed et sted...« skal synges, vil den visselig blive sunget med den skønhed, den fortjener, og som ikke har en døjt (som det i sin tid hed) med »march« at gøre. Allerede tempoet »den skal synges i, berøver den enhver march-karakter, og det gør yderligere de pauser, der, med lidt forskellig længde, bør følge på henholdsvis første og anden linie i hvert enkelt vers og bevares i de efterfølgende linier. Melodien har de fire første toner til fælles med Marseillaisen, men det er da også det eneste march-agtige, jeg kan se i den.

Der er ingen grund til at betvivle musiklærer Max Sydendals gode hensigt, men argumentationen er forkert. Alligevel skal han undskyldes, thi foruden måske at være vildledt af den franske slagsbrodersang (et udtryk, visse politikere i sin tid brugte om »Kong Kristian«) kan han være påvirket af den udførelse, som »Jeg veed et sted...« får af det i øvrigt stortartede Chorus Soranus, som på båndet med soranske sange giver denne, som jeg allerede har sagt, poetisk-romantiske melodi, en friskfyragtig, næsten mekanisk udførelse, som om det drejer sig om en sang til en spejdetur og ikke en kærlighedserklæring til et elsket sted! Tilmed er denne kor-version top-heavy af kvindestemmer. Gys ikke, kære soranere over dette udbrud, for kvinders sang, fra koret i Viborg Domkirke og til Maria Gallas, har givet mig nogle af mit livs største musikoplevelser, *men* Sorø-sangen er fra en tid, da skolen kun var for drenge, og nok kan kvindestemmer lifligt integreres i partituret, men de bør i den historiske sandheds navn ikke *beherske* det.

Jeg er en gammel mand, der har passeret det tre kvarte århundrede, men jeg tilbyder gerne, så længe jeg har den fornødne førlighed, hvert år at være til stede ved translokationen og på det dejlige flygel i festsalen at akkompagnere til vor smukke gamle sang. Det skal da blive til overflod bevist, at den hverden er en march eller »meget vanskelig at synge«.

Mogens Boisen

Den ny melodi til:

Jeg veed et sted

HVORFOR?

Det kan nok synes dristigt at forsøge sig med en ny melodi til en sang, der i så mange år er sunget på en anden melodi! Men når man som musiklærer lytter til sangen ved dimissionen, hvor denne sang oftest synges, bliver det klart, at denne lånte melodi dels er meget vanskelig at synge, dels i sit tonesprog (det er en march!) lader den følsomme tekst i stikken.

Det er altså en forsøg på at skabe en harmoni mellem tekst og musik, jeg hermed fremlægger for publikum.

Om forsøget skal lykkes, afgør I...

Max Sydendal

Om et langt liv med resupinater

Soranere er alsidige folk med mange specielle interesser. Her beretter tandlæge Knud Hauerslev (R 23) om sit liv og om sin hovedinteresse mykologien = læren om svampe, der har gjort ham til en højt anset specialist på dette felt.

Red

Korsør blev min fødeby i 1905, bestemt det bedste sted i verden med Storebæltluft, skov og strand. Her kunne jeg nyde tilværelsen i et hjem, hvor man var interesseret i kunst og videnskab. Så kom jeg til Sorø, – 4'forberedelse hos Anette Kayesen. Det var en myndig dame med blågrå hudfarve; hun gik undertiden amok med sit spanskrør. Det gik ikke ud over mig, men jeg var rædselslagen. Det var også lidt af et choc at komme væk fra Storebæltets krystalgrønne vand (det var dengang!) til Sorø Sø med muddervand og sorte igler. I 1917 blev jeg optaget på Akademiet, hvor jeg havde et godt forhold til de fleste lærere; i mine karakterbøger, som jeg stadig har, står der bl.a.: »med små evner«, »uanstændig doven« og »flittig og flink«. Det har nok været rigtigt! Efterhånden fandt jeg på at føre karakterbog over kammeraternes præstationer i nogle fag, så ved månedens udløb kunne jeg advare dem, der stod dårligt og derfor skulle examineres; »Du skal op i geografi i morgen, men kan tage det lidt let i historie«.

Jeg var egentlig interesseret i alle fag, men især i naturfagene, og da jeg var fingernem, blev tandlægestudiet en naturlig fortsættelse af skolen. Efter tandlægeexamen gik der nogle år med assistenttjeneste i Schweiz, hvor fritiden delvis blev brugt til at kravle rundt i Alperne sammen med en indfødt kammerat, bl.a. Ringelspitz og Kreuzberge blev besejret, – hvilken herlig sport!

De sproglige kundskaber, jeg havde erhvervet i Sorø, gjorde god fyldest i Schweiz, men jeg havde ikke lært at »goddag« hedder »bonjour monsieur« (mada-

me, mademoiselle), ikke bare »bonjour«; det blev påtalt. Ligeledes havde jeg ikke lært eller forstået den særlige Du-De-afstand på engelsk; jeg var tandlæge for den engelske ambassade i København under tre ambassadører. Det gik godt, så længe jeg holdt mig til at tale om vind og vejr. En dag var der lejlighed til at være vittig, og jeg kunne ikke nære mig, men det var at overtræde Du-tærsklen. Ambassadøren blev smækfornærmet og gik hjem og slettede mig af sin liste, hvor en skotsk dame med indflydelse havde presset mig ind. Det skotske viste sig forøvrigt, da samme dame skulle betale sin regning. – nu havde hun gjort noget for mig, så måtte jeg slå noget af på regningen. Ja, naturligvis.

I museets forhal lavede min højt skattede lærer Kristen Simonsen hvert efterår en svampeudstilling med 20-25 forskellige paddehatte, og det var vist alt, hvad der skete på svampeområdet i Sorø. Man bør ikke kun interessere sig for sit fag. Jeg begyndte at studere edderkopper, men da jeg meldte mig ind i »Foreningen til Svampekundskabens Fremme« (Svampeforeningen), opfordrede Kaptajn M. P. Christianesen mig til at studere resupinate svampe (barksvampe) sammen med sig, og det er dette vor redaktør gerne vil vide lidt om.

Resupinate svampe – resupinater – er mikroskopisk opbyggede som paddehatte. De danner tykkere eller tyndere skorper eller hinder på dødt træ, visne blade eller jord. Løft en nedfalden, gammel gren i skoven og se på undersiden. Ofte vil der på den findes en resupinat; den ligner måske mug eller skimmel, men disse hører ikke til barksvampene, – svampe er så mange ting. Resupinater findes i alle farver – hvide, skinnende gule, blå til sorte, men mest er de blege eller smudsigt brunlige. Hos de højere former kan den sporebærende overflade (Hymeniet) være glat, rynket, vortet, pigget eller poret; tendens til hatdannelse kan forekomme. En del primitive former, især resupinate bæv-

resvampe, mangler egentlig frugtlegerne og er næsten usynlige for det blotte øje; de fleste er træboende saprofyter, hvorblandt hussvamp og tømmersvamp, andre er parasitter og kan gøre skade på f.eks. kartofler. Jeg har været heldig at kunne afsløre og beskrive en del resupinater, f.eks. slægten *Christiansenia* opkaldt efter min lærer. Den er interessant derved, at den danner en særlig slags sporer, som har fået navnet *Zygoconidier*, ved siden af de normale sporer. Typearten er parasit i en anden svamp.

Svampeforeningen, som udgiver tidskriftet »Svampe«, er en meget kamme-

ratlig forening. På dens ekskursioner og på kongresser i ind- og udland har jeg beundret naturens små vidundere sammen med Christiansen, og gået vild i Karpaternes urskov med ham, men vi kom godt hjem.

Knud Hauerslev (R 23)

—
Knud Hauerslev er bestyrelsesmedlem i Foreningen til Svampekundskabens Fremme i Danmark og æresmedlem hos mykologer ved Göteborgs Universitet. Han har beskrevet en snes nye arter og leveret og bestemt 10-15000 resupinater til Botanisk Musæum. Fra Sverige: *Sistotremella hauerslevii* Hjortstam. Fra Frankrig: *Hymenochaete hauerslevii* Léger.

SOGNE-DIAKONIEN

- en usædvanlig skole -
også for dig...



SOGNEDIAKONIEN

er et tilbud om undervisning, der kan hjælpe dig personligt - også til at kunne hjælpe andre.

SOGNE-DIAKONIEN

er en usædvanlig skole - bl. a. fordi den kombinerer undervisning med praktik i en sogne-menighed, hvor andre har brug for dig.

SOGNE-DIAKONIEN

kalder på dig

Ring eller skriv efter oplysninger:
Søsterhjemmets kontor,
Diakonissestiftelsen,
Peter Bangsvej 1,
2000 København F.
Tlf. 01 - 878823, lok. 256
(undt. mandag) ell. 01 - 875119
Næste udkald: august



»Hvad har du brugt dit liv til?«

Den 25. december 1984 døde i Hobe Sound, Florida Arne Rossdahl, født den 6. maj 1903, optaget i I.M. 1914, og udgået af skolen med mellemskoleeksamen i 1919. Arne var skolesøgende elev, og han boede i alle fire skoleår hos mine bedsteforældre i Sorø. Han blev på den måde »plejebroder« til mine farbrødre Erik (S 23) og Verner (S 25), de endnu hjemmeboende af den søskendeflok på 9, af hvilke 7 kom til af frekventere skolen. Gennem årene blev der opretholdt en sporadisk forbindelse mellem Arne Rossdahl og min farbroder, ligesom Arne bevarede tilknytningen til skolen gennem et livslangt abonnement på Soranerbladet.

Indtil den 26. december 1984 – dagen efter Arnes død – var mit kendskab til ham begrænset til erindringer om, at jeg som dreng, når jeg var på ferie hos mine bedsteforældre, havde hørt ham omtale. Men på den nævnte dato modtog jeg fra min farbror Eriks enke et par breve fra Arne til ham, som hun havde fundet i min farbrors efterladte papirer. I det ene af disse breve – dateret den 12. december 1978 – har Arne Rossdahl, på min farbrors opfordring, søgt at beskrive sit levnedsløb. Det er blevet til en livlig og spændende beretning om en af skolens elever, som ikke valgte den slagne vej, men som gav sig i kast med tilværelsens udfordringer på sine egne vilkår. Jeg tillader mig at tro, at Arnes levnedsbekræftelse fortjener mere end min interesse og aftrykker derfor brevet her. Enkelte afsnit af rent privat eller familiemæssig karakter er udeladt. Ordvalg og stavemåde er som i originalen.

Hobe Sound, Flo 12-12 78

Kære plejebroder Erik!

Tak for dit velcome Brev som jeg fik i gaar, det er næsten som at læse oldtids begivenheder da så mange aar er sluppet væk fra os alle, men meget oplysende om hele familien da jeg jo kendte dom



alle fra de unge till ældre og var jo en af flokken og har altid følt at jeg var, da din Far og Mor aldrig gjorde forskel paa nogen af os –.

Du kunde godt lide at vide hvad jeg har brugt mit liv til. Erik det er ikke let at sige. Det er som at skrive baag og når den er læst siger læseren, umuligt, løjn og andre pæne ord. For mit ejne hentagene kan jeg ikke selv tro at jeg stadig er i cirkulation. Da jeg forlod Akademiet i 1919 fik jeg hyre på en 2 masted Skonnert fra Hustedest til Finland efter tømmen, havde mange titler saasom dæksdreng, messedreng for skipperen (Satan selv), maskinhjælper og Kok for den store hyre af 50.00 Kroner om Måned og alle de tæv som jeg kunde consume. Den næste hyre var en 3 masted Bark til Grønland, 6 uger frosset inde. Saa ØK Chile til Østen, den næste H.C. Ørsted, Kabelskib i Nordsøen og Nord Atlanten. Hellig Olav var den næste, mens der fik jeg ordre til at vise mig paa Orlogsværftet som i de dage betalte 50 øre om dagen med en 3 aars contract. Det var da for meget for mig saa jeg glemte at rapportere, blev ombord og rømte i Hoboken N.Y. Saa sejlede jeg paa American, Panamerican, English, German, Canadian og andre. Tog min Styrmandsexamen i Boston, sejlede en tid, gik i land og som Officers

Candidate blev Officer i reserven, søen kaldte og jeg var tilbage for en tid, blev gift i 1927 – Jeg havde dengang et Malerfirma og tapet udsalg, vi malede alt fra smaa huse til 5-6 Etage bygninger, Kirkespir, Flagstænger. Alt som det var muligt at brække sin hals paa, men der var gode penge i det og ikke for meget competition, havde 7 mand. –

Ja saa kom krigen. Kl. 10 om aftenen 31-3-42 kom en stor Limusine ud i min driveway en Kaptajn og en FBI mand traadte ud, jeg bad dem ind, saa kom papirerne ud og jeg blev spurgt om mit navn, fortalte hvor jeg var født, mine Borgerpapirers nummer ogsaa mit Styrmandscertificate og meget mere. Til sidst sagde de »you are our man«, your ship is leaving 2-4 from Providence Thode Island, be on board at 8 AM. (Paaske Søndag). Jeg spurgte om jeg ikke havde noget at sige om det. Han sagde »Oh yes you dont have to go to sea, but we have a lot khaki«. Jeg kikkede paa min kone og med taarer i Øjnene sagde hun, »Arne, I will have your sea bag ready in the morning«. En anden grund de tog mig for den baad, der var 39 danske, normænd og svenskere om board som ikke talte engelsk. Den første jeg mødte var en Styrmand Svend Colding (R 24) fra Sorø og en Skolekammerat. Arne sagde han hvor i Helvede har de fundet dig? Han var en god sømand og en haard hund, døde for et par aar siden som Kaptajn i Los Angeles. Efter 24 timer paa fixed course aabnede Skipperen vores ordre, Trinidad for fuel, then Capetown, efter Capetown Massawa i Røde Havet og saa Ægypten. Uden for Aden kom Italienske Flyvere efter us de kaldede 1 skib vi mistede en mand den Dag saa slap godt. Da vi gik hjemme fra havde vi 2 Kanoner en forward 3" og en 4" agter. Havde ingen Ammo for den 3" og kun 25 skud for vor 4", havde 8 dejlige Anti Aircraft turrets, but ingen skyts. Tro mig US var i en daarlig situation da alt der kunne sendes gik til England i haab om at holde Adolph i stænge. Efter 6 Maaneder kom vi tilbage med et tab af 4 mænd ud af 85. Ikke saa

galt. Saa hjemme en Maaned, saa ordre igen, denne gang Murmansk med ti tusind ton fixed Ammo, Dymanit, Nitro og Antifreeze for russisk Anti Air skyts, en dejlig last om en smule nervepirring. Denne gang gik ikke saa godt dog slap 17 ud af 42 igennem. De kom ud fra Nord Cape baade i luften og under vandet, vor styremaskine blev ramt og ud af commission men vi klarede den, gjorde et mere trip som gik OK da vi nu havde nogle destroyere og et engelsk Anti Aircraft ship with us.

Efter krigen tog fat paa forretning igen, solgte i 49 og flyttede til Cape Cod, hvor vi byggede 8 huse for feriegæster (Scandia Pines), alle 2 værelser, Bad, Køkken og Dagligstue med fireplace. Grace (Arnes kone) handlede det og jeg fik job som tømrer, det gik rigtigt godt, i 68 solgte vi det hele og købte her i Florida og jeg tog min pension, har min have med nogle grøntsager, 1 Appelsintræ og 1 Grapefrugt. Jeg er ikke udskaaret som landmand, men det giver mig noget at gøre. Jeg fisker en del da vi kun er faa minutter fra Atlanten og Gulf Strømmen ca. 3 miles ude, saa spiller vi ogsaa Shuffleboard. Har været President af vor husejerforening og vice Pr. af vor Civic Center, samler ogsaa frimærker og mønter, altid travlt.

– Skal løfte et glas og ønske jer glædelig Jul. Sig Hallo til Verner og familie, saa til næste gang godt helbred og lykke i Fremtiden. Haaber mit danske ikke er for daarligt at forstaa. Tak igen for dit velkomne brev, ogsaa godt nyttaar.

Din Plejebroder Arne

Arne Rossdahls enke, Mrs. Grace Rossdahl, har efter hans død skrevet til mig og fortalt, at han efter sit eget ønske blev brændt og hans aske spredt over havet ud for hjemmet i Florida, og hun slutter sit brev: »I am sending the death notice to Sorø Academy to put into their records. He was very proud of his schooling at the Academy«.

H. L. Stubbe Teglbjærg (S 36)

Gammelsoranerdag på skolen lørdag den 7. september 1985

I samarbejde med Soransk Samfund har skolen hermed den glæde at introducere et nyt arrangement, som har til formål at styrke kontakten mellem skolen og gamle elever.

Til arrangementet indbydes alle skolens tidligere elever, skolens lærere samt nuværende elever, der deltager aktivt i idrætsaktiviteterne. Arrangementet varer hele dagen og består dels af idræt, dels af mere selskabeligt samvær.

Meningen er at samle de gammelsoraner-idrætsdage, der hidtil har været tradition for, på én dag. Derved bliver der mulighed for at møde flere mennesker, at inddrage nye idrætsgrene og styrke den mere festlige side af sagen.

Det betyder også, at vi kan afslutte dagen med fælles spisning og hyggeligt samvær til levende musik (vi har i øjeblikket Papa Bue i tankerne). Idrætsaktiviteterne foregår i terrænet, på stadion og i skolens nye boldspilhal og planlægges således, at der bliver mulighed for at opleve højdepunkter fra flere af aktiviteterne.

Ved tilrettelægning, afvikling og efter-spil af idrætsaktiviteterne bevares de tra-

ditioner, der eksisterer i øjeblikket i videst muligt omfang. Og i dagens løb bliver der mulighed for på skolen at købe både vådt og tørt. På denne side ses en tilmeldingskupon. Det fremgår af den, at der er mulighed for at melde sig til både idræt og fest, til idræt alene eller til fest alene. Men herudover er der naturligvis den mulighed (og det kræver ikke tilmelding), at man benytter dagen til at besøge skolen og få en snak med gamle kammerater og lærere under festlige omstændigheder.

Vi har fastsat dagen til lørdag den 7. september. Udførligt program sendes til de tilmeldte og kan læses i Soraner-bladet i september.

For god ordens skyld skal nævnes, at der tages et beskedent vederlag, 50,00 kr. for aftenarrangementet. Dette skulle sikre, at økonomien ikke afholder nogen fra at gense deres gamle skole.

De 50,00 kr. i tilmeldelsesgebyr bedes sendt (f.eks. som check) til skolen sammen med tilmeldingskuponen, eller brev.

Jeg glæder mig til arrangementet, og håber vi bliver rigtig mange. *Erling Kristensen*
rektor



Tilmelding til gammelsoranerdagen

Jeg ønsker at deltage i:

Fodbold	<input type="checkbox"/>	Cricket	<input type="checkbox"/>
Basket	<input type="checkbox"/>	Volley	<input type="checkbox"/>
Terrænsport	<input type="checkbox"/>	Golf	<input type="checkbox"/>

(Prioriter evt. dine ønsker med tal)

Jeg ønsker at deltage i aftenarrangementet

Jeg ønsker ikke at deltage i aftenarrangementet

Jeg vil gerne hjælpe til med det praktiske i forbindelse med arrangementet

Navn:

Adresse:

Post nr.:

Evt. tlf.:

Tilmelding senest den 15. august 1985 (samt kr. 50,00 hvis du ønsker at deltage i aftenarrangementet) sendes til:

Rektor Erling Kristensen, Sorø Akademis skole, 4180 Sorø

International filosof

Modtageren af Rosenkjær prisen 1983 professor, dr. phil. kammerjunker Justus Hartnack, har en gang sagt: – Marxismen er ikke sandheden. Det er også klart, at kapitalismen heller ikke er sandheden. Men marxismen er farligere end kapitalismen, blandt andet fordi den vil være *total*.

I slutningen af 1960'erne kom han i modstrid med studenterkredse på Aarhus Universitet, blandt andet på grund af disse synspunkter. Og i 1972 forlod Justus Hartnack Århus, hvor han blev ansat som professor i 1954.

Han fik Danmarks Radios Rosenkjærpris på 25.000 kr., fordi han ikke blot i Danmark har markeret sig. Også i store dele af udlandet er han kendt og respekteret for sine forelæsninger og for sine filosofiske værker.

Hans karriere kan kaldes ejendommelig. Efter *studentereksamen (1930) fra Sorø Akademi* fik han en militær løbebane, som førte til titlen kammerjunker. 9. april 1940 var han næstkommanderende

officer på Amalienborg. Senere flygtede han til Sverige, blev magister i filosofi, fik job som lektor ved Colgate University i USA, skrev disputats og avancerede til assistent professor. Efter han i 1954 blev professor i Århus, skabte han opsigt blandt andet fordi dumpe-procenten i filosofikum steg betydeligt. Hans formål var at genskabe respekten for faget.

Og Justus Hartnack skabte respekt. Flere af hans filosofiske værker blev internationale begivenheder – og i udlandet, specielt i USA, var der bud efter ham som gæsteforsker. En overgang har han været leder af det filosofiske institut ved New York University.

Siden 1978 har Justus Hartnack, der nu er 71 år, boet i Oxford, hvor hans store engelske forbilleder udviklede deres filosofi.

Her er han stadig produktiv. I 1979 udkom for eksempel hans værk »Fra Kant til Hegel«, i 1980 »Menneskerettigheder« og i 1984 »Grundtræk af Politisk Filosofi«.

Dagens portræt

EF-direktoratets chef V. S. Begtorp (S 40), der leder den travle administration af de forskellige EF-markedsordninger på Nørrevold i København, er på samme tid den fleksible og perfekte embedsmand. Flexibel fordi han kender specielt landbrugets vilkår og ved, at forordninger fra Bruxelles naturligvis skal følges, men også, at man må tilpasse sig vilkårene i et erhverv, hvor det er praktiske folk, som står ved roret. Perfekt fordi V. S. Begtorp hører til den type jurister – for det er han også – som ikke glemmer noget, selvom tempoet skulle tilsige et kaos. Det har man set mange eksempler på, når eksportørerne herhjemme har været i krisesituationer i Brenner eller på det italienske marked.

Oveni alt dette er EF-direktøren en venlig mand, der altid giver sig tid til at

snakke ting igennem, selvom en stab af embedsmænd venter ved mødebordet eller telefonerene gløder. Kunderne skal have en ordentlig betjening og præcise og aktuelle oplysninger. Hvordan Begtorp altid bærer sig ad med at have de nyeste markedstal ved hånden er en gåde for de fleste, men computeren virker altid. Lige nu er det et bjerg af korn, som fylder direktørens lagre rundt i landet.

V. S. Begtorp har en hastig embedskarriere bag sig i landbrugsministeriet, og forinden har han også prøvet jobbet som bl.a. advokatsekretær. Ikke meget er ham fremmed, og selv en permanent mangel på plads i kontoret har man kunnet klare. Noget nær enhver ministers drøm om embedsmanden, der kan jobbet og ved når og hvor der skal sættes ind.

Hauchs Samling

Foredrag ved Soraner-frokosten den 7. februar 1985 af lektor ved Sorø Akademi, civilingeniør *Hemming Andersen*.

Den 5. august 1976 havde jeg sidst lejlighed til at være frokosttaler i denne forsamling. Dengang stod de gamle fysikinstrumenter, der udgør *Hauchs Samling*, netop i begreb med at blive flyttet fra de små pulterrum i den nordre ende af den gamle Museumsbygning over til Vænget, der var blevet nedlagt som alumnat. Siden da er meget sket med samlingen.

Men først en afstikker fra Hauch. Jeg havde i nogle år en lille vane, nemlig når jeg var i København, da at tage ind til antikvarier og stille to spørgsmål: »Hvad har I om Fysik?« og »Hvad har I om Sorø?« Et sted på Farvergade sad jeg ved en sådan lejlighed og kiggede på de sædvanlige billeder af Thuras Akademi, fra slagtede Vitruvius'er, da butikkens indehaver lagde en lille pakke foran mig, indpakningspapiret var det gamle, brune, tykke papir, man i min barndom brugte til bogindbinding. Han spurgte mig: »Mon det her har nogen interesse?« Da jeg lukkede pakken op og bladrede gennem indholdet, løb det mig køligt ned ad ryggen. Den indeholdt bl.a. et originaltryk af Chr. 4's Anordning og Fundats for Akademiet fra 1623, Fundatsen for oprettelsen af Landbrugsakademiet på Mørup, og et væld (muligvis samtlige) af sangene til indvielsen af Mallings hovedbygning i 1827. Jeg fik denne pakke for 100,00 kr.!

Der var også en hel del om Soransk Samfund – herimellem meddelelse i avisen om generalforsamlingen i 1865. En sang fra denne generalforsamling hedder »I Soransk Samfund« og omtaler det, der i andre sammenhænge er kaldt Akademiets Jammersminde. Men tilbage til Hauch: Det er lidt af et under, at Hauchs Samling stadig ejes af Sorø Akademi og befinder sig i Sorø. Men det gør den altså, og den trives! Som mange sikkert ved, er den nu blevet til et museum, som i de seneste to some har holdt åbent for offentligheden –

ganske vist kun to timer om ugen, af økonomiske årsager. Samlingen befinder sig nærmest som den, der sidder midt mellem to stole. Det ser ud som om staten ikke vil yde noget (ud over flytteomkostningene i 1976), Vestsjællands museer vil gerne have os med i statistikken, og vi figurerer også i reklamehæftet over Vestsjællands museer, men vi er ikke værdige til at optages i Museumsrådet, hvilket ville give muligheder for tilskud o.s.v.

Men heldigvis findes der i dette land stadig fonde, som yder til gode formål, og i de forløbne år har vi fra sådanne kilder modtaget over 150.000 kr., som alle er brugt til etablering af museet og istandsættelse og restaurering af en del af de gamle apparater.

Et vågent medlem af Soransk Samfund har i denne forbindelse ydet et særdeles værdifuldt bidrag – Rantzau, der via Svend Ranvig satte mig i forbindelse med konservator Søren Andersen, hvis dygtighed og interesse, jeg i de forløbne år har draget fordel af, og desuden har det været en fornøjelse at have med ham at gøre, for, som Rantzau skrev: »Som et yderligere plus er Søren Andersen et dannet menneske, velbehagelig at omgås.«

Medbragte apparat er et eksempel på hans kunnen, det har for øvrigt sin egen historie. Gennem mit arbejde med samlingen er jeg kommet i forbindelse med en del udenlandske specialister, bl.a. dr. Chaldecott, som nu er pensioneret, men som for en del år siden stod for George III's Samlingen på Science Museum i London. Chaldecott er for tiden ved at skrive en afhandling om en dansk-engelsk instrumentmekaniker, Jesper Bidstrup, der emigrerede i 1788 til London for at gå i lære hos engelske mestre, som dengang var de betydeligste i Europa. Han vendte i 1793 tilbage til Danmark, for at slå sig ned her, og blev mechanicus ved Københavns Universitet. Dette apparat er signeret Jesper Bidstrup, Danus, Londini.

En anden tildragelse fra mit arbejde med samlingen er tilbagekomsten af tre gamle glober. I 1967 var Ib Keilbo, fra

Det kgl. Bibliotek, i Sorø, i forbindelse med et arbejde, han var i gang med, nemlig at registrere alle Danmarks gamle glober. De tre fandt han på loftet i Museumsbygningen, dækket af snavs, udsat for fugt og kulde! Han fik af rektor Østergaard lov til at tage dem med til Det kgl. Bibliotek, mod behørig kvittering, og »indtil der igen blev mulighed for at opbevare dem i Sorø«. De er kommet igen, er meget smukke, og fornemt restaureret af Kortafdelingen på Det kgl. Bibliotek. Dette var i 1983.

Den seneste oplevelse, jeg gerne vil berette om, er besøget lige før Jul (1984) af dr. Gerard Turner fra Oxford University. Turner er nok den mest betydende personlighed i verden på området: Videnskabshistorie og gamle fysikapparater! Han er professor, redaktør af et af de betydeligste videnskabelige tidsskrifter i England, forfatter til en lang række artikler og bøger, hvoraf jeg har medbragt et par eksempler. Han var her i fem dage, og gennemgik samlingen, naturligvis i egen interesse, men jeg lærte en fantastisk masse af ham, ved at gå sammen med ham og hans kone, som var ham en særdeles kompetent og vidende sekretær. Hans vurdering af Hauch Samling var – som jeg har haft en fornemmelse af hele tiden, men som det har været svært at finde genlyd for her i landet: *Hauchs samling er den tredie-mest-betydelige i verden af sin art!* Større samlinger findes kun i Holland og i England (Science Museum)!

Dette er så dyblåt et stempel, som vor samling overhovedet kan få! Jeg har her valgt at fremdrage et par enkelte højdepunkter fra de forløbne år – der kunne nævnes mange flere – men jeg vil gerne have lov til også at sige et par ord om fremtiden.

Hvad skal der gøres ved denne værdifulde samling?

Tja, meget er gjort, men meget mere mangler! Samlingen bør *katologiseres nøjagtigt*, og *fotograferes*. Der bør *skrives et katalog*. *Opstillingen af apparater skal fuldendes!* Der mangler stadig et rum, og

der mangler *beskrivelser på de udstillede genstande*.

Sidst, men ikke mindst: *Overhofmarskal Adam Wilhelm Hauchs liv og levned i forbindelse med hans virksomhed som fysiker bør studeres*, hvilket indebærer undersøgelse på diverse arkiver etc. Det er påfaldende, at der foreligger en hel del oplysninger om hans virke som militærmand og hofmand, mens hans »fysiske« virksomhed hovedsagelig indskrænker sig til omtale i forbindelse med Videnskaberne Selskab, som han var præsæs for i en årrække, og hvorigennem han udgav sine afhandlinger om fysik og kemi.

Jeg skal ikke nægte, at personen Hauch har fascineret mig mere og mere, efterhånden som jeg har læst om ham.

Hans gøremål var vidtforegnede: Han deltog som frivillig i preusisk krigstjeneste, deltog i Wienerkongressen 1814-15 med Frederik VI, var medarbejder ved anlæggelsen af Frederiksberg Have, han er den eneste person, der har været i besiddelse af de danske kronregalier, uden at nogen anden end han vidste, hvor disse befandt sig! Han organiserede samlingerne på Rosengård og Frederiksberg, han indkøbte 4 af Beethovens symfonier i Wien, og meget meget mere. han blev ridder af Elefanten!

Det gjorde også et vist indtryk på mig, da jeg gennemgik hans testamente, der findes på Landsarkivet ikke så langt herfra, at han ved sin død efterlod sig 496 flasker Margau!

OBS – gratis medlem

Hvis du vil være gratis medlem i ét år, få Soraner-bladet tilsendt og indbydes til årsfesten i oktober på Skolen, må du udfylde og indsende vedlagte kort til kassereren.

Gør det med det samme!

Terrænløb i Sorø Sønderskov søndag den 27. april 1985

Som tidligere varslet i Soraner-bladet afholdtes det traditionelle terrænsportsløb med skolens unge løver søndag den 27. april. Fremmødet var pænt. Ikke færre end 17 gamle mødte op i Baldur kl. 8,30 på denne kolde aprilmorgen, heriblandt flere helt friske gammelsoranere. Også skolen stillede talstærkt op med 8 hold og samlet 17 løbere.

Efter den indledende orientering og holdfordeling kørte vi ad Fægangen til Ladegården og derefter mod Knudstrup til Sønderskoven, hvor løbet skulle finde sted.

Det var i år skolen, der havde arrangeret løbet, og traditionen tro startede vi med kortlæsning og afstandsbestemmelse. Det var vanskeligt i hagldisen at stedfæste opgavens punkter, og det var yderligere en hård disciplin, fordi varmen blev blæst ud af kroppen, uanset vi alle slog kuskeslag.

Selve løbet var på ca. 7 km over 13 poster med en særlig finesse ved den 11'te: en post anbragt i et træ over et mosehul. Der forredes her enten akrobatik eller våde sokker.

Vi gamle havde fordelt os efter følgende kriterier: de, der ønskede at løbe, dannede grupper sammen, og de, der bare ønskede at deltage, dannede grupper sammen. Da Lars Dalgaard og undertegnede hørte til den sidste gruppe, bevægede vi os i lunte-trav, efter at vi ved post 2 havde fået varmen. Moralen blandt de hold, som passerede os, var strålende. Ingen var interesseret i at klippe vort kontrolkort sammen med deres eget formedelst 2 kroner, og vi havde da ikke andet valg end at udgå, hvis vi skulle gøre os håb om at nå tilbage til skolens koteletter. Vi fik dermed lejlighed til at nyde forårsskoven, hvor fuglene sludrede, og anemonerne står på spring. Det var nu også en væsentlig grund til, at vi kom til Sorø!

Efter middagen blev resultaterne omsat i placeringer. Årets vindere blev gammel-

soranernes store 5-mands hold med Bistrup, Loffe, Hoff, Eskild og Tage, og æren skal være dem velundt, selvom flere af modstanderne betegnede deres måde at løbe på som stafetløb snarere end egentlig terrænløb. Nummer to på resultatlisten blev de gamle garvede løbere Arne Krogh og Poul Kristensen. Først på fjerde-pladsen kom det første skolehold med løberne Niki og Lemonius. Skoleholdene var ellers generelt gode løbere, men de satte alle point til ved kortlæsningen og afstandsbedømmelsen.

N.B. Skolen og Soransk Samfund vil til september arrangere en samlet gammelsoraneridrætsdag, hvor elever og gammelsoranere fra flere idrætsgrene skal dyste. Næste løb bliver derfor arrangeret i forbindelse med denne idrætsdag, og ikke – til nogle løberes utilfredshed – i foråret.

Franz von Jessen (78)

FYNSKE SORANERE!

HUSK: Søndag den 9. juni 1985 kl. 11,00 afholdes batøkstævne hos Jens Møldrup, »Kildemose«, Vissenbjerg.

»Studerter årgang 1930«

Mød op til Soraner-frokosten den 6. juni 1985 for at træffe »Krudtpeter« og snakke om eventuel 55-års sammenkomst.

Ebbe Nybro og Svend Willert

Noah er fortsat aktuel

Å propos fortællingen om Noah i majnummeret henvises til en længere artikel om Syndflods-myterne i tidsskriftet *Illustreret Videnskab*, nummer 5, maj 1985.

Dan Fink

In memoriam

*Esta Holm-Andersen, f. Andersen (S 37)
født 30. juni 1918 - død 27. marts 1985*

I årene 1934-37 gik Esta på Sorø Akademi. Dengang rummede skolen 355 drenge og 7 piger, så det kan ikke undre, at der blev lagt mærke til Estas lyse og sky kvindelighed, og at mangt et drengehjerte slog hastigere ved tanken om hende. Men for-gæves – Esta var en god kammerat, men hun mængede sig ikke, og dét var bevidst og klogt. Først da vi blev studenter, tillod hun, at vi blev venner. Hun åbnede sit varme sind med alle de følelser, som gælder mellem gamle skolekammerater. Følelser, som nok er af samme natur som dem mellem søskende – også vi var under fælles vilkår i betydningsfulde udviklingsvilkår. Hun forsømte aldrig at komme til vore 5 års sammenkomster i Sorø, og hun var dér festens ubestridte funklende og glade midtpunkt.

Med sine rige evner ville hun være nået vidt i ethvert uddannelsesforløb, men hun valgte en anden vej ved sit tidlige ægteskab med en ung læge, den senere kendte Århuskirurg og -professor Povl Holm-Nielsen. Hun blev centrum i en families liv, såvel for mand og børn i dagligdagen som for husets gæster og venner, for hvem hun var en strålende og veloplagt værtinde ved

fester og en klog rådgiver i samtaler og vanskelige situationer. Hendes sans for skønhed og god smag fandt også udtryk i et betydeligt arbejde for »Håndarbejdets Fremme«. Hendes sociale forståelse udmøntede sig i et mangeårigt formandskab for Red Barnets børnehave »Enggården«.

For nogen tid siden rantes Esta af en sygdom, der for et halvt år siden skulle vise sig at være alvorlig. Hun var selv fuldt bevidst om sin skæbne og så den roligt i øjnene med et mod og en rankhed, som aftvang beundring. Aldrig gav hun udtryk for bitterhed eller fortvivlelse, men levede intenst sine sidste måneder med åbent sind for hver dag, hun oplevede, med glæde over familien og naturen omkring sig og med rige samtaler med sine nærmeste venner.

Et stort følge deltog i bisættelseshøjtideligheden i den skønne Vor Frue Kirke i Århus. Esta havde selv bestemt salmerne, Jakob Knudsens: Se nu stiger solen – og Grundtvigs: Påskeblomst, hvad vil du her. Ved kisten talte vennen pastor Zwer-gius varmt og personligt ud fra Paulus' ord: Lovet være Gud vor Fader, som ved sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Niels Andreasen (s. 37)

Soranske dødsfald

THORKILD WAARST (S 19)
1. februar 1901 – 12. april 1985
ERIK GUNNER PEDERSEN (R 40)
27. august 1922 – august 1984
ERIK GUNNAR HOLCK (R 12)
12. oktober 1894 – 25. februar 1985
MOGENS BRANSAGER (S 44)
4. januar 1925 – 7. september 1981
HELGE REFN (S 27)
5. november 1908 – 10. maj 1985
KAJ VIDERØ (S 23)
8. marts 1905 – 13. maj 1985

Bevilliget afsked

Kontorchef i socialministeriet *Tage Tejsen (R) (S 38)* er efter ansøgning bevilliget afsked på grund af alder ved udgangen af juni måned d.å.

Tejsen, der er student fra 1938, har i de sidste år virket som ankechef i midlertidig stilling i den sociale ankestyrelse (styrelsen med de 10.000 sager).

Tejsen er formand for arbejds- og socialministeriernes kunstforening

Frokosten den 11. april

Da hverken formanden, næstformanden eller administratoren havde stunder – og da ingen foredragsholder var indbudt – måtte referenten påtage sig det ærefulde hverv som frokostleder. Alt gik som det skulle, selv »Jeg veed...« lød af noget! Vi blev tretten til bords, og da ingen var tyngede af troen på nogen som helst form for talmagi, skete intet ondt, tværtimod havde vi det formidabelt hygget med indholdsrig samtale. Følgende havde bænket sig omkring skiven: Æresmedlem og nestor Herluf Krog-Meyer 09, Jens Bastue Jacobsen 24, Else Damgaard Nielsen og Laurids Schrøder 25, Dan Fink, Orla Gerdil og Helge Frandsen 27, Carsten Jepsen 30, Hans Jørgensen og Jørgen Tholl 33, Knud Jørgensen 34, Paul Rantzau 37 og Hans Tatzelwurm (Kiesow genannt) 73. – Ved en hurtig afstemning viste det sig at 6 var ubetinget tilfredse med traktementet, selvom prisen på »Ta'sel'-arrangementet« er pebret: Kr. 89,00! Men så kan man jo bestille à la carte og ta en pils! – Dagens replikskifte lød som følger: Kiesow (der, som sædvanligt, havde bestilt privat-sandwich) »De kom sandelig med den i dag, uden at jeg sku' be om det et par gange først!« – Tholl: »Er du sikker på at det ikke var den du bestilte sidst?« – Kiesow: »Nej!« – Saxtorph sad som sædvanligt og ventede på os til Nachspiel, så vi var faktisk 14 til bords!

Rantzau

Frokosten den 2. maj

Formand *Ib Juul* bød velkommen til forsamlingen, der langt om længe havde sneget sig op til 15 deltagere: »Alt for lidt«, sagde Juul, »i betragtning af at vi i dag har formået en repræsentant for Nationalmuseet, museumsinspektør, formand for Det særlige Kirkesyn, cand. mag. *Erik Skov*, til at fortælle os om Sorø Kirke med særligt henblik på problematikken omkring det sted – Kapitelsalens område – hvor man havde tænkt sig at anbringe Soransk

Samfunds gave til Sorø Akademis Skole i 1986«. – Formalia skete fyldest, Skolen fik sine tre hurraer og »Jeg veed...« blev sunget på sin gamle melodi, der jo er velkendt og indarbejdet, uden at man derfor på nogen måde behøver at karakterisere den som værende »original« i hverken kunstnerisk eller ophavretlig forstand. Soraneren *Max Sydendal*, der nu er Akademiets musiklærer, har som bekendt komponeret en ny og original melodi til vor kære sang, den fik sin urpremiere på skolen den 18. april. Sydendal begrundede nødvendigheden af en ny melodi med følgende ord: »Det kan nok synes dristigt at forsøge sig med en ny melodi til en sang, der i så mange år er sunget på en anden melodi! Men når man som musiklærer lytter til sangen ved dimissionen, hvor denne sang oftest synges, bliver det klart, at denne lånte melodi dels er meget vanskelig at synge, dels i sit tonesprog (det er en march!) lader den følsomme tekst i stikken. Det er altså et forsøg på at skabe en harmoni mellem tekst og musik, jeg hermed fremlægger for publikum. Om forsøget skal lykkes, afgør I...«. Ved generalforsamlingen den 22. april blev »Jeg veed...« sunget meget smukt – på sin nye melodi – af tre unge soranere med komponisten ved flyglet. Kompositionen vakte berettiget opmærksomhed, efter nogles mening ville den nok slå igennem ad åre når den – efter at have erstattet den gamle melodi til translokations-brug – er blevet ungsoranernes fælleseje! Og her er vi ved noget væsentligt: Tilsyneladende ved komponisten ikke hvor ofte »Jeg veed...« synges blandt gamle soranere? Den synges aldeles ikke »oftest« ved dimissionen! – Vi må kræve at Sydendal møder op til Soraner-Frokost og synger »Jeg veed...« på den ny – og efter min mening dejlige – melodi, ikke bare én gang men flere! Vi må ha den banket ind! Så kan vi overveje om vi til frokosterne vil synge TO vers, ét på hver sin melodi!

Ib Juul takkede *Erik Skov* – S 1946 og 39 år i Soransk Samfund! – for at han havde givet sig tid til at komme og tale

blandt andet om »fundamentet« for Frederik II Mindesmærket, der jo vil optage os meget i den kommende tid: »Et er jo at få tegnet og hugget en stele og få dét i orden – takket være Dan Fink's engagerede initiativ – et andet er at få den placeret! Området omkring Kirken og Hovedbygningen er jo »urørligt« om noget: her lå det store og berømte Sorø Kloster, og da der ikke (endnu!) er foretaget større, systematiske udgravninger på dette interessante sted, må der ikke ske forulempning af rester i jorden!« – »Men«, fortsatte Juul, »Erik Skov har sagt at meget tyder på at der ikke ret langt nede ligger rester af *Kapitelsalen*, næst efter Kirken klosterets vigtigste rum! – En prøvegravning vil snart finde sted, og den vil afgøre Fr. II Mindesmærkets placering – Dan Fink, og mange med ham, håber at den meter i dybden, som vi skal bruge til funderingen, giver klar banel!«

Formanden takkede for Erik Skovs yderst interessante foredrag (der vil blive bragt som særskilt artikel i Soraner-bladet) men håbede selvsagt at stedet for placeringen ikke ville volde for store vanskeligheder: »Alle steder indenfor klostermuren er jo mere eller mindre problematiske«, sagde Juul, »dog håber jeg at monumentet ikke får anvist plads i Søen, i så fald vil vor tålmodighed nok være spændt til det yderste!« – Juul havde ligesom Skov også nydt godt af inspirationen fra lektor *Balslev*, ja, visse bygningstekniske udtryk i forbindelse med Balslevs omtale af Kirken havde sat sig fast, såsom »dette er klistret til senere« og »det er ikke i forbandt!«

Skovs foredrag gav anledning til spørgsmål og svar. Dan var i modsætning til foredragsholderen optimist med hensyn til placering af Frederik II Mindestenen *uden* at støde på arkæologiske hindringer under Kapitelsalens gulv. Dan sagde: »I lighed med de tre buer, som markeres af lindetræerne omkring den lille plads, har der i bedste fald blot været *to* søjler i salens akse, og ellers forhåbningsvis fire som i Løgum. Dersom der uheldigvis

skulle være tre søjlefundamenter, kan der over det midterste bygges »bro« som basis for stelen«. Skov tilsluttede sig synspunktet.

De femten fremmødte var: Æresmedlem og nestor Herluf Krog-Meyer 09, Børge Baggesen 24, Laurids Schrøder 25, Dan Fink 27, Johannes Jørgensen 28, Carsten Jepsen 30, Jørgen Tholl 33, Pia Frandsen 35, Paul Rantzau 37, Finn Harlang 45, Henning Molin og Erik Skov 46, Ib Juul 47, Kim Sverre Hansen og Hans Kiesow 73.

Dagens gyserhistorie blev leveret af Molin, der berettede om et soransk sagn, der vidste at fortælle om en køkkenpige, der sov den evige søvn i Sorø Kirkes krypt. Under en guidet udflugt til krypten – der jo altid har draget eleverne – havde Molin *selv* set køkkenpigens (Skov: »hvordan kunne du se det var en køkkenpige?«), som de alle til og med havde banket på brystet (!), de havde også set en indtørret kat, der på forunderlig vis senere gik igen på gymnasiet, hvor der imidlertid blev sat en stopper for gengangeriet ved at man – *lakerede* den! Den skulle efter sikkert forlydende en overgang have tjent vist slægtskab her med Fatters grønne klipfisk! P.R.), men den forsvandt og – dukkede op mange år senere og blev fluks genkendt af Molin, der i den forløbne tid praktisk taget ikke havde kunnet få den ud af tankerne! – Skov bemærkede at det var strafbart at stjæle mumier, men da det nu var så længe siden, og da det var en kat og ikke køkkenpigens, der var blevet stjålet, lakeret og hængt op på væggen – og da Molin ikke var gerningsmanden men kun et blandt mange vidner til den afskyelige og hæslige gerning, og da han ikke huskede – eller ville huske – hvem gerningsmanden var, ja, så måtte sagen vel betragtes som forældet! – I øvrigt har tyveri jo desværre også hærget Sorø Kirke. Det lille indrammede billede – forestillende Valdemar Atterdags tumba inden ødelæggelsen (se illustration i Schults Danmarkshistorie, bind 2 (København

1941), side 175, kobberstikket stammer fra o. 1650. Sammesteds side 176 er afbildet den lille bispefigur fra tumbaen: Bispen ser opad mod dexter, støttende i højre hånd et lodret stående heraldisk skjold uden synlige figurer). Billedet endte med at ligge henslængt oven på tumba'en. Og så var der en plade fra Ramel-Sehesteds kapel – den blev genfundet i en antikvitetsforretning i København, hvorfra den

blev erhvervet (!) og ført tilbage til sit rette sted – et i kirketyveriernes sørgelige historie ganske enestående tilfælde! – Tholl, Schrøder, der Wurm, Kim og referenten græd over og ned i øllet ved Nachspeiet, thi Saxtorph sad der ej da vi kom, og, hvad værre var, han viste sig ikke! A' han ku' nænne det!

Paul Rantzau

Runde fødselsdage juni 1985

2. Amtsvejinspektør Kaj Buch-Larsen (f. 1905, R 23), Sjællandsvej 8, 6000 Kolding.
3. Dir. Jørgen Olsen (f. 1925, R 42), Hyacinthvej 13, 3060 Espergærde.
4. Korrektør Sigurd Bjarnadal (f. 1925, S 44), Guldbergsgade 118, 3. th., 2200 København N.
4. Øjenlæge Anders Rask (f. 1935, S 54), St. Annæ Plads 2, 5000 Odense.
6. Prof. Vagn Askegaard (f. 1925, S 43), Jeppe Aakjærsvej 10, 3460 Birkerød.
8. Statsaut. translator Jørgen Rasmussen (f. 1905, S 24), Solbakken 81, 2840 Holte.
9. Pastor emer. Johs. Busch (f. 1910, S 28), Storgade 48, 4180 Sorø.
10. Bogholder P. A. Nielsen (f. 1905, R 21), Hellig Anders' Vej 14, 4200 Slagelse.
11. Driftsing. John Kristiansen (f. 1915, '31), s.k.a. Rude Vang 67, 2840 Holte.
12. Læge Johs. Seidelin Dam (f. 1915, S 34), Mindevej 36, 2860 Søborg.
17. Lrs. Harald Quist (f. 1925, S 44), Studiestræde 61, 1., 1554 København K.
20. Kontorchef Erik Hovgaard Jakobsen (f. 1925, S 45) Ravnehusvej 11, Hareskov pr. 3500 Værløse.
23. Eksp. sekr. Karl Aage Gemal (f. 1935, S 54), Jægervej 41, 2791 Dragør.
23. Lærer Edith Høyer (f. 1915, S 34), Tjørne Allé 5, 8230 Åbyhøj.

23. Akad. ing. Waldemar Johansen (f. 1935, S 54), Vingetoften 56, 2730 Herlev.
24. Dir. Per Lorentzen (f. 1915, S 33), Falen 21B, 1. th., 5000 Odense C.
27. Advokat Morten Pontoppidan (f. 1935, S 54), Drachmannsvej 17, 2930 Klampenborg.
29. Sem. lektor Erik Bang (f. 1925, S 45), s.k.a. Amundsensvej 41, 2800 Lyngby.
29. Dir. Erik Mogensen (f. 1935, '50), Poppelbakken 3, Bistrup pr. 3460 Birkerød.

s.k.a.: sidste kendte adresse – ved nogen, hvor de pågældende er, bedes det venligst meddelt Soransk Samfunds kasserer.

Runde fødselsdage juli 1985

2. Laborant Petrus Møller (f. 1915, '29), Klintevej 6, 2970 Hørsholm.
3. Politiaass. Knud Kejlsvov (f. 1915, R 32), Dyrnæsvej 6A, Åderup pr. 4700 Næstved.
6. Skoleinspektør Mannbjørn Mortensen (f. 1925, S 43), 3880 Tvøroyri, Færøerne.
6. Restauratør Chr. Nielsen (f. 1905, '21), 376 State Str., Brooklyn, 17 New York, USA.
6. Lektor, cand. mag. P. H. Pedersen (f. 1910, S 30), Ordrupdalsvej 8B, 2920 Charlottenlund.
6. Red., Cand. mag. Ellen Thomassen (f. 1905, S 23), Godthåbsvej 133, 2000 København F.

7. Tandlerge Ingeborg Berthy (f. 1915, S 33), Ryetvej 53, 3500 Værløse.
7. Biskop Thyge Kragh (f. 1910, S 28), H. P. Hanssensvej 19, 6100 Haderslev.
7. Indkøbschef Kurt Petersen (f. 1935, R 52), Bambusvej 4, Ølseagle pr. 4600 Køge.
8. Fotohandler Mogens Andersen (f. 1925, R 43), Kongegade 23, 5800 Nyborg.
8. Prof., dr. odont. P. O. Pedersen (f. 1910, S 28), Grønnevej 255, 2830 Virum.
15. Pastor emer. Johs. Hansen (f. 1900, S 19) Femte Maj Plads 8, 1., 5700 Svendborg.
16. Sparekassedir. Henning Malmberg (f. 1925, '42), Fru Inges Vej 14, 4180 Sorø.
17. Forvalter Fr. Graae (f. 1935, '50), Svinget 10, 4840 Alslev.
19. Pastor emer. Hans Chr. Haugaard (f. 1900, S 18), Boesensgade 15, 5800 Nyborg.
19. Læge Erik Velling (f. 1910, S 29), Jernbanegade 6, 4900 Nakskov.
21. Provst Niels Lilleør (f. 1935, S 55), Præstegården, 5871 Frørup.
22. Overstyrmand Kai Haagen Hansen (f. 1935, S 54), Castelnau d'Aude, F-1170 Capendu, Frankrig.
23. Theodor Malling (f. 1910, R 28), Praia da Luz, 8600 Lagos, Algarve, Portugal.
24. Disp. Lars Erik Nielsen (f. 1925, '40), Melkeveien 2A, N-0386 Oslo 3, Norge.
27. Overlærer Frode Sand (f. 1905, S 26), Kirkevej 21, 5580 Nr. Åby.
29. Læge Paul Othel (f. 1925, S 44), Toftegårdsvej 31, 3520 Farum.
30. Inge Perch-Nielsen (f. 1935, S 54), Lyngvej 24, 3., 2800 Lyngby.
31. Cand. jur. Albert Sørensen (f. 1905, S 23), Riffelhavevej 29, 4300 Holbæk.
1. Civ. ing. Ole Finn Simonsen (f. 1935, '54), 136 Roger Road Ottawa, Ontario, Canada K1H-5C8.
2. Skovfoged Jens Hoffmeyer (f. 1915, R 32), Gildringeparken 12, 4690 Haslev.
2. Hjalmer Knuhtsen (f. 1905, S 24), 8369 E. Doris St., San Gabriel, Cal., USA.
4. Soransk Samfunds Revisor, statsaut. revisor Erik Lüders-Thomsen (f. 1915, R 32), Wiedersvej 7, 2791 Dragør.
5. Programsekr. Poul Leth Sørensen (f. 1910, R 27), Egernvej 9, 2000 København F.
6. Glarmester Mogens Lerche (f. 1915, R 33), Havretofte 3, 2800 Lyngby.
7. Kemotekniker Allan Beeken (f. 1935, S 55), Kildemosevej 15B, 3060 Espergærde.
7. Bibliotekar Frederik Wienberg (f. 1935, S 55), Vestrup Skole, 9600 Års.
9. Pensionist Erik Kiilerich (f. 1900, S 18), Provstebakken 4E, 8210 Århus V.
11. Oberstløjtnant Kjeld Dyrhoff Nye-gaard (f. 1925, S 45), Nordvænget 47, 3450 Allerød.
13. Restauratør Knud Bjørn Jensen (f. 1910, R 27) Sdr. Boulevard 20A, 4930 Maribo.
16. Propr., dr. phil. Hans Qvade Rasmussen (f. 1910, R 28), Værslevgård, Frankerupvej 40, 4400 Kalundborg.
17. Gdr. Ejvind Boserup (f. 1910, R 27), Tangmosegård, Egøjevej 93, 4600 Køge.
19. Lektor Stig Andersen (f. 1935, S 53), s.k.a. Nørrevej 3B, 3070 Snekkersten.
19. Civ. ing. Torben Madsen (f. 1915, S 34), Brydegårdsvej 10, 2760 Måløv.
22. Musiklærer Viggo Dal-Christensen (f. 1910, M 27), Tungugøta 15, 3880 Tórshavn, Færøerne.
25. Repr. Erling Bjødstrup Andreasen (f. 1925, S 46), Rømersgade 11, 1362 København K.
25. Sognepræst Erik Knudsen (f. 1915, S

Runde fødselsdage august 1985

1. Skovfoged Bent Lorenzen (f. 1925, R 42), Engvangen 3, 8732 Hovedgård.

34), Vorup Boulevard 34, 8900 Randers.

25. Konsulent Tage Schmidt (f. 1925, S 34), Fuglerud, N-2073 Bøn, Norge.
28. Politiass. Helge Zoffmann Jessen (f. 1915, M 33), Overbyes Allé 46, 2500 Valby.
29. Dir. Hugo Lehrmann (f. 1915, S 33), Bekkasinvej 8, 2900 Hellerup.
29. Gymnasielærer Esther Stevns Hansen (f. 1910, lærer), Christiansvej 6, 4180 Sorø.
29. Afd. best. Niels Jørgen Tholl (f. 1915, R 33), Skjoldagervej 13, 2820 Gentofte.
30. Købmand Georg Petersen (f. 1915, '32), Christiansvej 1, 4180 Sorø
30. Købmand Einer Petersen (f. 1915, R 32), Fru Inges Vej 12, 4180 Sorø.

s.k.a.: sidste kendte adresse – ved nogen, hvor de pågældende er, bedes det venligst meddelt Soransk Samfunds kasserer.

N.B. Det ville lette arbejdet med at udarbejde fødselarlisterne overordentlig meget, hvis medlemmer, der er i besiddelse af jubilar- og andre adresselister fra de sidste 3-4 år, ville sende en kopi til undertegnede. De (få) lister, der blev indsendt til redaktionen af de nye soranerbiografier, har jeg allerede – men er der mon ikke flere?

*Per Salling, Solitudevej 44, 4.tv.
2200 København N.*

Frokosttaler i august sommertræf for 73'ere

I august fortæller *Torben Juul Andersen* (S 73), cand. polit. og ansat i Citybank, om, hvad de amerikanske banker har at gøre i Danmark. Årsagen til denne optræden ved en udendørs frokost, hvor vi ellers ikke har »organiserede« talere, er, at Torben pr. 1. september forlader kongeriget for at arbejde i Gabon i (foreløbig) 3 år. Mød op 73'ere – Han skal sendes afsted med manér!

Frokosttaler i september

– er ikke indbudt, ordet er frit.

MEDLEMSKONTINGENTET

er af generalforsamlingen fastsat til kr. 90,- i 1985. For medlemmer fra og med årgang 1977 samt for medlemmer, der er fyldt 67 år, dog kun kr. 55,-. Medlemmer, som aftjener deres værnepligt, er kontingentfri et år, når meddelelse herom gives til:

Soransk Samfunds kasserer:

Direktør Finn Harlang
Dronningens Tværgade 30
1302 København K.
Telefon (01) 13 86 66
Postgiro 4 00 17 10
Kontingent giro 3 27 13 07

Postændring - Kontingent m.v.

SOR-data	SOR-data
Postboks 1078	Dr. Tværgade 30
København K.	1302 København K.
(udgår)	

Adresseændringer for Skandinavien

meddeles til det lokale postkontor, der lader besked gå videre til kassereren.

Betaling

Til de medlemmer, der er bosat i Danmark, på Færøerne, i Norge, Finland og på Island fremsendes fortrykte girokort. Medlemmer bosat i det øvrige udland, bedes tilsende os en check trukket på en dansk bank og lydende på danske kroner (det koster ellers Samfundet d. kr. 30,00 at indløse en check). Denne indbetaling må gerne komme kassereren i hænde uden yderligere opfordring, hvorved Samfundet sparer tid og penge til opkrævning.

Henvendelse vedrørende SORANSK SAMFUND

stiles til:

Formanden, borgmester Ib Juul
Herlev Rådhus, Bygaden 90
2730 Herlev
Telefon (02) 94 06 33

SORANERBLADET: Redaktion

Svend Ranvig
Kongebrovej 28
4180 Sorø
(03) 63 08 57 (bedst 18-19)

SORANERBLADET: Administration

Direktør Finn Harlang
Dronningens Tværgade 30, 1302 Kbh. K.
(01) 13 86 66

Sorø Bogtrykkeri APS
Alleen 9, 4180 Sorø
(03) 63 05 75

2079 || 1771 || 00

LOUIS VICTOR A MATHIESEN

NYVEJ 12 B-1 TH
1851 KØBENHAVN V

Adresseændringer og reklamationer
rettes i Skandinavien
til det lokale postkontor.

FRISKIAPPET FAXE FAD



Leverandør til det danske folk.

FAXE
BRYGGERI