



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SORANER - *bladet*

Månedsskrift for Soransk Samfund

Maj

Årgang 79 . Nr. 5

1994



Sorø kirkes orgel som det fremstår efter restaureringen i 1942.

Soranske manchetsknapper

Som guldsmedsdesigner er det afgørende at vide, at det smykke man skaber, får betydning. Og da jeg nu i nogle år har haft et nært kendskab til Sorø Akademi og de traditioner, der knytter sig til, faldt det mig naturligt også at designe et særligt Soraner smykke.



Manchetsknapper i gul-guld

De Soranske manchetsknapper fremstilles i 18 karat gul-guld. Forsiden har Fugl Phønix som motiv, hvor imod bagsiden er beregnet til at indgrave initialer og årgang, hvis man har det ønske.

Prisen er 3500 kroner parret og købes på bestilling.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, which reads "Urban Flyxe". The signature is written in a cursive, flowing style.



C. Tom-Petersen
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

SORANER-BLADET

MAJ 1994 79. ÅRGANG NUMMER 5

Om at restaurere...

Vi indleder i dette nummer en serie om resturation eller restaurering, som mange foretrækker at kalde det - formodentlig for at skelne mellem den genopretning af legemet, der sker på restauranter og den tilbageførelse til det hengangne, som man tænker på, når man hører, at der på skolen foregår restaureringer. Vi beskæftiger os i første række med det, som er gået så godt, at man direkte kan tale om forbedring. *Lektor Steen Jensen* (S 65) har tidligere behandlet ombygningen af Sorø kirkes orgel i en artikel i Jul i Sorø, og det er netop denne artikel, som danner baggrund for bladets omtale.

I juni nummeret vil vi så tage fat på hovedbygningen, hvor Malermester *Asger Larsen* har bragt spisesalen og stengangen tilbage til det originale. *Asger Larsen* vil gennemgå restaureringen trin for trin, og da vi er så heldige at udkomme i farver i juni, vil det blive om muligt endnu mere spektakulært.

I efteråret kommer turen til Bjernede Rundkirke, hvis ombygning i slutningen af forrige århundrede har givet anledning til megen utilfredshed - enkelte har endog anvendt udtrykket vandalisering. Denne gennemgang foreståes af en virkelig ekspert på området, nemlig museumsinspek-

tør *Erik Skov* (S 46), der som fmd. for det særlige kirkesyn har helt specielle forudsætninger for at bedømme udfaldet af restaureringen. Det sidste eksempel er igen på selve Akademi-grunden, hvor vi vil kigge lidt på Thurahs tredje pavilion. Her er der endnu ikke bindende tilsagn fra den designerede forfatter, så det kan ikke røbes endnu.

Iøvrigt lades der jo nu for alvor op til jubilæumsfestlighederne i Sorø i juni. De store årgange begynder nu for alvor at melde sig: Alene 1984 er på godt 150 elever, hvoraf mere end 3/4 er medlemmer af samfundet. Et forsigtigt gæt vil nok bringe det totale tal af jubilerende omkring 500 i juni måned, heraf vil langt det største tal naturligvis falde i week-enden 17-19 juni. Men allerede 14 dage før begynder de, som ikke har kunnet finde plads på dagen, at fejre den runde dag. Det bliver virkelig festligt d. 17. til translokationen, hvor der for første gang i skolens (rettere samfundets) historie vi være en 80 års jubilær! Her kommer vist selv herlovanerne til kort!!

Redaktørens forsigtige følere ude i landet har givet til resultat, at vi allerede nu kan sige, at der formodentlig i slutningen af august vil blive afholdt et soraner-

stævne på Lolland og lidt senere et på Djursland. Endnu er ikke alle aftaler på plads, men det vil ske snarest. Der vil herudover blive afholdt et møde i Thisted eller Fjerritslev og et på Hotel Phønix (sært nok!) i Aalborg og/eller Hjørring i løbet af sensommeren. I alle tilfælde vil den gamle redacteur møde op med sin båndmaskine og vise film af ca. 30 min. varighed,

herefter vil programmet blive frit og det skal nok blive både sjovt og lærerigt og ikke alt for dyrt. Efter 33 års ansættelse i et schweizisk firma kan redacteuren kunsten at åbne en Danskvand, så det lyder som en flaske champagne! Alle datoer vil blive forsøgt lagt fast i så god tid, at vi allerede i juni-nummeret kan bringe dem ud til alle.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 1994 på Hotel Imperial

Klokken 19,30 ringede formanden med Soransk Samfunds gamle klokke, og generalforsamlingen begyndte. Vi var ca. 45 gammel Soranere, der var mødt op.

Traditionen tro begyndte vi med at mindes de afdøde soranere i det forgangne år. Formanden læste deres navne op, og vi rejste os og holdt nogle øjeblikkes andagt i stilhed. Herefter fortsatte vi med at vælge en dirigent, som atter en gang blev *Jølver*. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Formanden *Niels-Ulrik Kopp*, afgav beretning om 1993. Det har været et godt år. Et af Samfundets største opgaver er frokostarrangementerne, der har haft stor tilslutning. I indeværende år er det tanken at indføre frokosttalerne igen.

I 1993 har samfundet også været vært for andre arrangementer, bl.a. *Saxtorph's* rundvisning på Tøjhusmuseet, som var en kæmpe succes. Formanden efterlyste initiativer til nye arrangementer, der også kan tiltrække yngre medlemmer og nævnte det kommende arrangement med besøg hos *Hans Engell* i Folketinget, der allerede var overtegnet 3 dage efter det blev annonceret i Soranerbladet. Formanden mindede om forårsturen til Sorø. Ledsagere er velkomne, og man tilmelder sig bedst ved at sende et brev med en check til *Torben Juul Andersen*.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at finde nye tilbud til yngre medlemmer - gode ideer bedes sendt til Samfundet.

Hvad angår de nye Soranerbiografier er der stadig problemer - kun 50% fra de adspurgte årgange har svaret. For at råde bod på dette vil man få »indpiskere« fra hver årgang til at kontakte deres egen årgang og bede alle svare.

Formanden havde medbragt en hilsen fra *Dan Fink*, som har været syg. *Dan* arbejder for tiden på et minde for Absalon.



Formandens indtrængende appel om forhøjelse af kontingentet ...

Hvad angår Soranerbladet, berettede formanden, at det var en bestyrtet bestyrelse, der opdagede, at *Ranvig* virkelig mente, at han ville gå af, da han i bladet annoncerede efter en ny redaktør. *Ranvig* blev hyldet for sin store indsats, og samtidig takkede bestyrelsen *Morten Nørsgaard* for hans hurtige tiltræden som ny redaktør. *Ranvig* skulle have overrakt en erkendtlighed for sine mange års tro tjeneste i form af en fin pibe, men han var forhindret i at møde op til generalforsamlingen. *Karen Jensen* lovede imidlertid at overbringe ham den i Sorø.

Rektor *Erling Kristensen* redegjorde for de mange restaurationer af blandt andet gamle tage og facader m. m., der pågår nede på skolen for tiden. Desuden er der et stort projekt igang på Avlsgården med nye indretninger til diverse formål. Rektor fortalte desuden at Stiftelsen, der som bekendt er blevet privatiseret pr. januar 1993, får ny direktør pr. 1. oktober i år. Direktøren udpeges af stiftelsens ledelse, som består af rektor selv, *H. Funch-*



Påhøres interesseret af ældste soraner, Hermod Lannung (S 14).

Jensen, Bent Hansen, Bruun de Neergaard og Knud Pontoppidan. Efter 1. januar 1995 administreres Stiftelsen i Sorø. Administrationen får måske kontorer på Vænget, som nu er i Stiftelsens regi. Derudover fortalte rektor, at alt går godt på skolen, der er en god stemning og der kommer mange ansøgninger om optagelse.

Hermod Lannung, vores ældste medlem, opfordrede Samfundet og alle andre til at støtte finansieringen af Vestsjællands Kunstmuseum. *Hans Jørgen Jensen* Danmarks Radios afgående generaldirektør, er formand for museets bestyrelse. *Hermod Lannung* fortalte, at der skal opdrives ca. 60 millioner til museet. *Lannung* slog atter til lyd for, at Samfundet tager initiativ til et mindesmærke for Saxo - muligt en tavle i klosterporten.

Med hensyn til budgettet for 1994 blev der (ikke uden betænkelighed) foreslået en kontingentforhøjelse for alle medlemmer på 25,-. Forhøjelsen er nødvendig for at kunne opretholde Samfundets aktiver, og desuden skal nogle af pengene gå til en opprioterung af bladet. Forhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.

Hele bestyrelsen samt revisoren blev genvalgt uden modkandidater.

Under Eventuelt foreslog *Michael Teush* (årgang 89), at man kunne bruge Soranerbladet på en ny måde. Han foreslog, at yngre soranere ved henvendelse til bladet kunne få oplyst adresser på udenlandske soranere med henblik på jobmuligheder i de pågældende lande. *Poul Andersen* oplyste, at man ikke har noget komplet, opdateret adresseregister på soranere, men højst på medlemmer af Samfundet. Et problem ved dette er også ajourføring - ingen har jo pligt til at »opdatere sig selv«. Dette er atter en grund til at hverve så mange gammelsoranere som muligt til Samfundet, hvilket blandt andet *Morten Nørsgaard* for tiden gør en del for. *Saxtorph* havde den idé, at yngre årgange af jobsøgere kunne lave en fællesannonce i stil med den, Hæren har opslået i de største dagblade for Bosnien veteraner.

Den officielle del af generalforsamlingen sluttede med at formanden takkede for genvalg at bestyrelsen - den uofficielle del tilhører privatlivets fred.

Venlig hilsen
Hans Kiesow

10 års jubilarer - se her

Som flere af os ved i forvejen, vil vi mødes den 18. juni for at fejre vort 10 års jubilæum, vi vil ses klokken 13 ved Fraterbrønden, vær rar at tilmeld dig enten til:
Kristine Käsner på telefon 31 16 80 50
Peter Rasmussen på telefon 31 91 98 60.

Gør det snarest fordi der bliver trængsel i Sorø den 18. juni!!

Husk Batøk Kristi Himmelfartsdag kl. 10,00!

Stedet er Charlottenlund skov mellem Viggo Rothesvej og Jægersborg Alle og Bregnegaardsvvej - nærmest det sted, hvor de to sidstnævnte krydser hverandre.

Efter sidste års våde sæk var det rart med et hidstigt fremmøde for atter at kaste glans over Soransk Batøk

Finalen sidste år var en triumf for herlovianerene, idet de besatte de første fire pladser, årets vinder var Herlovianersamfundets kasserer, *Jesper Rothe* (S 75).

I 1992 vandt Herlovianerne for første gang dysten ved *Peter Emil Bjerglund* (S 75). Det er første gang i nyere tid, vi har måtte strække kølle for arvefjenden, så tá lige og mand jer op og mød frem - det skulle jo nødigt ende som en græsk tragedie igen i år, hvor heppene forvandlede til klagekor!

SORØTUR

Soransk Samfunds Fyens-afdeling er PT ved at planlægge en Sorøtur den 29. maj.

Vi håber, det lykkes at få rigtig mange afsted på dagen.

Turistforeningen frygter for fysik-samlings fremtid

I Hauchs Fysiske cabinet har Sorø en af verdens allerfineste fysik-samlinger. Samlingen er langt bedre værd end den skygetilværelse, den fører idag, og det skal ikke være nogen hemmelighed at vi i Sorø Turistforening frygter for dens fremtid.

Det siger formanden for Sorø Turistforening John Christoffersen. Foreningens tanker går i retning af, at cabinetet, der har været i akademiets eje siden 30. august 1827, sagtens kan bære et museum selv, og placeringen fik John Christoffersen af Palle Lindquist.

-Samlingen skal selvfølgelig ind i Storgade nr. 9, når det nye Vestsjællands Kunstmuseum står klar på Parnas, siger han.

-Det vil være oplagt at gøre noget ud af denne helt unikke attraktion, og det er ærligt talt utroligt, at Sorø kan have en skat i den størrelsesorden gemt i et hjørne, hvor offentligheden kun kan få den at se, hvis man tilfældigvis ved, at den er her og aftaler sig frem til et besøg.

Usikker fremtid

Når turistforeningen begynder at få sommerfugle i maven angående de sjældne fysik-instrumenter, skyldes det to ting. Dels er det kommet foreningen for øre, at det nye naturvidenskabelige museum i Århus igen har ytret kontant interesse for den uvurderlige samling - og dels forlyder det også, at Sorø Akademis Stiftelse, når den til nytår flytter fra H. C. Andersens Boulevard i København til Sorø, vil rykke ind i stueetagen på Vænget, der i de seneste år har givet husly for cabinetet.

Kommentar

Endnu er det ikke på plads, hvad der skal ske med Vænget eller andetsteds. Og afgørelsen vil muligvis først blive truffet, når den kommende administrator er ansat, hvilket forekommer ganske rimeligt. Vi må altså indtil videre tøjle vor nysgerrighed, selvom det er vanskeligt.

Til aktive og passive medlemmer af CCS.

Kære venner. I påskedagene kom både forår og Dansk Cricket Forbunds grønne særnummer med bl. a. turneringsplanen for sommersæsonen, - og nu får Du forårsbrevet.

Indendørstræning på Nørre Allé forløb godt. Næste sæson reserverer vi kun 2 søndage af 2 timer, da indendørstureringen er ret omfattende. Til denne turnering stillede vi med 2 senior- og 1 old-boyshold, samt et herlovianer-hold, - bestående af *Christian Bruun*, alias *Charles*, som kaptajn garneret med soranere for resten.

Udendørs træning starter efter påske, så snart græsset kan bære. Rekvisitter incl. træningsbolde er i fin stand.

Gammelsoranerkampen var som sædvanlig en fornøjelse. *Jørgen Arnsbjerg* havde trænet drengene før og efter sommerferien, og det var glædeligt at se, hvad han havde formået. Træningen vil fortsætte i år. Det Lyngbeckske Legat dækkede transportudgifterne.

1994 er 100-året for den første fuldt regnskabsførte cricketkamp mellem Sorø Akademi Skolehold og De gamle. Denne begivenhed vil blive fejret den 1. søndag i september i år.

Klubben har skrevet til Gentofte Stadions (nye) bestyrelse om at få ændret og udbedret kamp- og træningsfaciliteterne. Gentofte Kommune har bevilget en ny kampmåde.

Bestyrelsen takker alle, som har bidraget til at støtte vor klub og dermed også Sorøansk cricket. En særlig tak til Rektor, Sorøansk Samfund, Det Lyngbeckske Legat og *Jørgen Arnsbjerg* for sit arbejde med cricket på Sorø Akademi.

Vel mødt til en ny sæson!

Med venlig hilsen fra bestyrelsen
Flemming Balstrup
Formand

Austin Grandjean fejrer 40 år hos Gyldendal

Dansk bog-designs grand old man, *Austin Grandjean* (M 47), har siden 1954 skabt langt over 3000 bogomslag på forlaget Gyldendal, og ikke nok med det; han ændrede først Ekstra Bladet, dernæst Politikken, så det blev et langt mere og lettere læst blad end tidligere, det er 25 år siden, og *Grandjeans* stilændring har overlevet til vore dage, hvor næsten det samme layout, skrifter og bogstaver anvendes. Det vidner om stor stilsikkerhed og sikrede *Austin Grandjean* ID-prisen fra Dansk Designråd, hæderen for godt industrielt design.

Andre har imidlertid også nydt godt af *Grandjeans* ideer - ikke mindst Louisiana, hvor *A. G.* har designet kataloger og deres layout i mange år.

Det kongelige bibliotek har hædret *Austin Grandjean* med en udgivelse med navnet »Typer og Tegn«, en hyldest til kunstneren i forbindelse med den månedlange udstilling på biblioteket, som slutter den 7. maj. Udstillingen viser, hvor stor indflydelse *Grandjean* har haft på hele bogens grafiske udvikling gennem de seneste 40 år. I sandhed en talentfuld kunstner, som trods sit franske navn er pæredansk.

SAAB
Oldtimers
Specialbiler

SAAB 96 og 99
totalrenoveres
og
sælges med garanti

NIELS THIELE
Automobiler
3660 Stenløse
Tlf. 42 17 00 72

Hvor blev vingerne af?

af lektor Steen Jensen

“Organist Andrup meddelte i Formiddags glædestraalende, at der nu var kommet Meddelelse fra Ministeriet om, at der var bevilget 46.000 Kr. til et nyt Orgel i Sorø Kirke”, skriver Folketidende d. 28. november 1940. “I Ventetiden vil det nuværende Orgel blive ombyttet med et lille Orgel på 4 Stemmer, der er opstillet paa Orgelplad-sens søndre Side... Orgelfacaden skal be-vares”.

Deri tog Andrup nu ganske fejl. Det blev til anderledes dramatiske indgreb for 50 år siden.

Hvorfor? Hvordan så den først beva-ringsværdige, senere kasserede facade ud? Dele af svarene gemmer sig rundt på Aka-demigrunden: på Biblioteket og på loftet over hestestalden.

Barokorgel fra 2. verdenskrig

Orglet blev taget ned i januar 1941, og det nye spillede første gang den 14. juni 1942. To år senere stod det fuldt færdigt med sin nye facade, der arkitektonisk fremtræder som et barokorgel fra 1620'erne. Betsynderligt, men - som det skal vise sig - med rod i de vidnesbyrd, der lå gemt i den gamle facade. Rygpositivet (det lille orgel bag organisten) fik ved samme lejlighed stemme igen efter at have været stumt siden 1853.

Udgangspunktet

Der er langt - meget langt - mellem bille-derne af det gamle orgel i Sorø Kirke. Al-tid har fotografen stået ved orglet for at fo-tografere kirkerummet mod øst! En tur på Akademiets bibliotek førte dog til billedet ovenfor fra Nationalmuseet.

Det viser os en facade i tung rokokko, som fik alle kyndige til at datere hovedorg-let til 1770'erne. De store piber er anbragt i tre tårne, og hovedorgel og rygpositiv er forsynet med “vinger” dekoreret med ud-skårne, bemalede musikinstrumenter. De tre tårne krones af nogle vældige opsatser, yderst med en masse stikkeri og i midten

med en dobbeltstjerne. På rygpositivet ser man desuden et sandt overflødigedshorn af basunengle, løver, kartouche og engle-hoveder. Er der overhovedet nogen sam-menhæng i denne overrådighed?

Orglet afslører sin historie

Først afmonterede man alle finurligheder-ene, og så kunne orgelbygger Poul Gerhard Andersen ved minutiøse undersøgelser af lister, taphuller o.s.v. påvise, at den gamle ramme var bevaret uændret i orglet fra en-gang i 1500-tallet. Hans teori er, at det dengang stod med gotisk facade midt oppe i kirken på skranken mellem munkenes og lægbrødrenes kor.

Reformationen stillede nye krav til kir-kerummet, og da Chr. IV havde oprettet sit akademi, tog man fat i 1628. Orglet blev flyttet: “Hendrik snedker af Pedersborg af-brød det gamle træværk og forfærdigede det igen af nyt” - efter teorien dog med økonomisk sans for genbrug. Samtidig



Orglet før restaureringen.



Opsatsen fra nordtårnet.

tilføjede kongens orgelbygger, Henrik Lorentz, rygpositivet. Hertil skulle skæres dekorationer for at dække orgelpibernes spidser, og hvad var vel mere naturligt for træskærer Peter Jürgensen fra Næstved end at kopiere det tilsvarende snitværk på det store orgel. Lykkeligt for os, for senere tider fjernede disse originale udsmykninger. Men nu, i 1942, kunne maleren Erik Pedersen altså lade sig inspirere af rygpositivets efterligninger af de gamle udskæringer til restaureringen.

At facaden var fra længe før 1773, blev på det smukkeste bekræftet af, at Peter Jürgensens fire "kronementer" fra 1628, der i tidens løb var landet dels ovenpå, dels inde i rygpositivet, passede nøjagtigt i målene til det rekonstruerede orgel. De kroner nu igen facaden, og også Jürgensens stormandede løver har genfundet deres gamle plads på toppen af midtertårnet. Kun det store våbenskjold øverst manglede og måtte skæres fra nyt.

Der var således ryddet op på rygpositivet. De to basunngle fik albuerum, og på kartouchen - hvilken triumf - kunne Fr. III's initialer med rette erstattes med Chr. IV's. Et vidnesbyrd om, at målet var nået: Der var skabt helhed og samtidighed i arkitektur og dekoration.

Vingesus fra fortiden

Men hvor blev vingerne og rokokoopsatserne af?

Det kunne dog være interessant ved selvsyn at bedømme, om de fortjente deres skæbne. Et fotografi på Nationalmuseet vi-

ste, at rygpositivets små vinger blev konserveret i 1978. Men ingen vidste, hvor de nu befandt sig - formodentlig i Sorø!

Hjem igen. Akademigartner Treschow kunne henvise til hestestaldens loft. Der var måske noget. Det var en spændende tur op ad stigen. Ingen vinger! Men derimod en 13'er: Opsatsen fra nordtårnet, som orgelbyggeren havde efterladt i kirken. Nationalmuseet ledte forgæves efter den i 1978 og afskrev den derefter som: "Formodentlig brændt".

Og de små vinger. Ja, de lå såmænd støvede og upåagtede på vindfanget oppe ved orglet. Så nu kan man igen se de ornamenter, der har været væk i 50 år. Faldt man nu bare en dag over en af de store vinger, så var samlingen komplet.

Det er kuriøse ting. Men de bekræfter klart, at man gjorde det rigtige i 40'erne. Den gamle facade og de noget plumpe dekorationer kan slet ikke måle sig med de prægtige stykke arkitektur, vi har i dag. Og lige så væsentligt - men en anden historie - er det, at restaureringen gav Sorø Kirke et musikinstrument, der er berømt langt ud over landets grænser.



Selv små vinger kan suse.

En Thomsen-drengs erindringer

Som supplement til karakteristikkene af lærekolegiet i »gamle dage« her lidt løst og fast om *Søren Thomsen (Satan)*.

Jeg mener at være den nulevende person der har haft de tætteste relationer, de nærmeste oplevelser med »*Satan*« idet jeg boede privat hos *Søren og Inger* igennem mit 7-årige skoleforløb, eet år på realskolen, 2 år i 1. m og udgik med realeksamen i 1944.

Når man ser bort fra (det kan være vanskeligt selv så mange år efter) de da utrolige pædagogiske forhold som terperiet, udenadslæren samt »kæft trit og retning«, så blev det da heldigvis os også beskåret at opleve lærertyper som det vist er umuligt at finde i dagens Danmark.

Thomsen var just ikke en kostskolelærertype med humoristisk sans, vid og ånd, finurligheder og pædagogiske evner.

Timelærer i sløjd, gymnastik og skrivning *Søren Thomsen* var gårdmandssøn fra Jellingeegnen. Hans far døde det år *Thomsen* blev født, 1886, og hans stedfar var særdeles barsk, hvilket, udover en trang opvækst, smittede af på hans omgivelser samt hans pædagogik. F. eks. fortalte han os tre drenge, der var i pension, hvordan han måtte tilbringe natten (vinter) udenfor i laden, da han fandt døren låst en aften han kom for sent hjem!

Søren og Inger Thomsen var barnløse. De havde muligvis haft drenge boende før i tiden, men havde vist besluttet at ophøre hermed. De blev »overtalt«, min afdøde bror *Jan* boede der 1936-37 hvorefter han blev alumne, og jeg ankom til aug. 1937, for ung til Sorø derfor Realskolen 1 år. Vores ældste farbror blev student i 1910, *Svend Sørensen*, vores far døde i 1928 og vor mor forblev enke, derfor!

Hos *Thomsen* blev skolens reglement fulgt til punkt og prikke. Faste spisetider, læsetider efter karakterbogen, eksamenslæsetiderne 8-9, 10-12, 14-16, 18-20. Faste fritimer, diciplin, ingen slinger i valsen, man blev opdraget. Titlen på skolen 1910, da *Thomsen* blev optagen som

gymnastikassistent, var »Sorø Skole og Opdragelsesanstalt«. Men lad mig her indrømme at summen af oplevelserne ikke er lig med ovennævnte reglementer. Mange, mange ting, små som store indlæringer/ oplevelser satte sig positive spor i ens eget voksenliv, men måden!

Thomsen lærte os at løbe på skøjter, ski, spille cricket, snedkerere, havearbejde, finde og høste champignon, alt sammen var han ekspert i; men respekten lå i baghovedet på os drenge, det blev 50% fornøjelse! *Satan* var streng. Man opnåede ikke et nært, endside varmt, forhold til ham, dertil havde hans egen barndom og opvækst præget ham negativt og hans selvlærte pædagogiske evner strakte ikke hertil.

Mange gamle soranere husker *Thomsen* som den barske, øretævernes holdeplads. Jeg kan supplere med een af egne oplevelser fra opvækstårene i hans hjem, Søgade 20. Ved et »tilfælde« fandt han et lager af tobak, pibe, lighter, cigaretter m. v. i min reol (eneste private gemme). Afstraffelsen foregik i skarpretterens hobbyrum i kælderen hvor hans høvlebænk og eksemplariske værktøj befandt sig, på høvlebænken lå de konfiskerede emner, 5 flade på højre og 5 på venstre kind, sådan! Året var 1942, offeret var 15 år. Senere, i realklassen, fik jeg tingene igen samt tilladelse til at ryge; men kun på mit værelse! Engang blev jeg set ryge der, i vinduet, af *fatter* der gik forbi netop da, ude på vejen - han »sladrede« til *Satan*, men blev bedt om at blande sig udenom, på hans (*Thomsens*) enemærker skulle ingen andre fastsætte normerne. Rygning var kun tilladt 2. og 3. gænge. Sådan var *Thomsen* også, når sol og vind skal deles lige!

Efter afstraffelsen (tobakken) skrev jeg på min vendekalender, på hvert et løb blad hele kalenderen igennem »*Thomsen* er en lort-*Thomsen* er en lort«. Ved årsskiftet blev kalenderen brændt - alt kunne brændes under krigen; men fyrpasseren var *Thomsen!!!!*

Da vi efter endt juleferie vendte tilbage til

»slaveriet« kom dette digterværk til at koste mig 1 uges stuearrest.

Vi fik ikke øretæver eller stuearrest i det uendelige men dette blot en understregning af, hvad der »lå i luften«!

Såfremt man havde det oprigtige ønske, og det skulle begrundes!, gerne at ville opnå den gunst det var, at få tilladelse til at gå i biografen lørdag aften (men ikke i Frederiksberg bio!!) så måtte »jorden gødes«. Trængte *Hr. Thomsens* sagnomspundne Raleigh cykel (jo den var lige flot i 1944 som i 1937!!!) ikke til en omgang pudsnings, eller skulle græsset ikke slåes - *Fru Thomsen* skulle vel ikke have glemt et indkøb i byen for så... Dernæst skulle *Hr. Thomsen* give sin tilladelse til at man brugte 35 af sine 40 øres lommepege til en biografbillet - ak ja! Man fik noget for pengene dengang, en biobillet eller en roxykage hos bageren.

At ankomme som 10 årig, og blive efterladt, i Sorø og tilmeld hos *Inger og Søren Thomsen* var ikke en morsom affære, og så 6-7 år! Men det gælder (gjaldt) vel de fleste 10-11 års drenge der blev flyttet til Sorø Skole og Opdragelsesanstalt som, idet mindste i 1937 var døbt om til Sorø Akademis Skole. Fordelen for os, der ikke var så heldige (eller dygtige) ved optagelsesprøven at blive alumner, var måske at vi kom til et privat hjem (måske bedre kostforplejning) med en »mor«. Med hensyn til kosten så tror jeg ikke jeg ikke man kunne få mere veltillavet kost nogen andre steder; men ellers må jeg bedrøve læserne, *Fru Thomsen* lod *Hr. Thomsen* om »opdragelsen« - den korporlige såvel som den verbale. Takt og god tone var *Fru Thomsens* domæne, men nogen »moderlighed« var der kun i sporadiske tilfælde. Det var vanskeligt at søge ly under hendes skorter, selv om vi, ved at fedte lidt for hende af og til, kunne opnå nogle fordele.

Mange levede i Sorø af en pensionatindsats for ikke alumner og absolut ikke alle steder havde et ligegodt renommé. *Thomsens* »unger« blev der set både op til og ned på. Op til på grund af en vis

misundelse over den skønne madpakke vi fik med i skolen, og ned på fordi mange, de fleste, totalt misforstod »privilegiet« vi »nød« ved at bo under en lærers beskyttende vinger, i skoleforhold. Kun i eet tilfælde »reddede« *Thomsen* mig fra en vanærende debut ved tavlen, den første dansktime efter efterårsferien. Vi havde været med *Thomsen* på svampetur og placeret vore cykler hvor et bistade havde stået, men det var flyttet uden alle bierne, der befandt sig i et hul i jorden ved vore cykler. Da vi skulle hjem kunne vi dårligt finde cyklerne for bier og vi blev angrebne i hovedet, *Hr. Thomsen* slap, han havde sin uundværlige kasket på. Næste dag skulle vi i skolen have en ny dansklærer, det blev *Johannes Jørgensen*, lektor senere rektor i Ribe. Det var 2. gang jeg gik i 1. m så jeg blev hevet op til tavlen og skulle brillere, mente *Jørgensen*; men jeg var 1). elendig til dansk gramatik og 2). godt invalideret af bistik i hovedet og var alt andet lige umulig at få eet ord ud af. Det blev efter timen »anmeldt« til *Jørgensens* kollega, *Thomsen*; men da forsvarede *Thomsen* mig med historien og jeg undgik yderligere »overhøringer«.

Med 3 drenge som pensionærer (og med den prestige dette medførte) skulle man forventede at det barnløse ægtepar fik indhentet hvad de i deres unge år sikkert har ønsket sig. De var nu ca. 50 begge. De havde ikke meget tilovers for det opdragelsesmæssige på skolen, for alumnerne. De glemte deres hilsepligt, gik med hænderne i lommen, i snavset tøj med menukortet ned reverset, så vi var privilegerede at bo hos *Inger og Søren Thomsen* hvor man lærte dannelse, eksemplarisk opførsel, også når vi var udenfor huset i Søgade 20. Lad mig slutte med følgende anekdote: *Thomsen* havde selv ladet huset bygge, på en tidligere losseplads, hvorfor håndværkerne, til rejsegildet hver fik en natpote med en blomst plantet i; de stammede sikkert fra hospitalet.

Hans Sørensen



Som omtalt i SORANERBLADET, årgang 77, nr. 2 1992 fandt den første fuldtud beskrevne cricketkamp i Danmark sted den 7. oktober 1866 på Store Plads. Skoleholdet spillede den dag to kampe mod Den Kjøbenhavnske Boldspilklub.

Gammelsoraner cricketkampe fandt i følge blandt andre Knox sted i 1880'erne - og der var efterfølgende cricketbal på skolen.

Det første fuldstændige regnskab for Gammelsoranerkamp er fra 1894. Resultaterne af første innings for de to hold er gengivet fotografisk fra The Cricket Scoring Book (made of improved sight preserving paper). Skoleholdet vandt med tre stående gærder efter færdigspillet kamp. I første innings passerede skolens åbningsgærder De Gamles 82 points. Brødrene *J. og C. Broné* bidrog med mindst muligt. Disse to optræder i andre og senere kampe både som effektive kastere og gærdespillere.

Historien bag cricketregnskabsbøgerne er kort følgende:

Da *Laurids Schrøder* (S 25) overdrog undertegnede de af Soransk Samfunds Cricketregnskabsbøger, som var i hans varetægt, meldte spørgsmålet sig, hvor langt tilbage Gammelsoranerkampe kunne spores.

En række tidligere elever med en fortid som skoleholdsspillere, medlemmer af Cricketklubben Soranerne og så naturligvis *Svend Ranvig* blev kontaktet. *Torben Balstrup* (S 45) hostede op med een, medens *Ranvig* mente at have set en hel stak i skolens biblioteks arkiv, sirligt indpakket i kardus.

Bøgerne blev venligst udlånt til gennemgang og fotografering.

Der foreligger regnskab for ialt 71 kampe. Der mangler oplysninger fra årene 1906-27 og enkelte spredt over årene. Skulle læsere af denne artikel ligge inde med bøger om disse kampe eller vide, hvor de måtte kunne søges, bedes de informere redaktionen af SORANERBLADET herom.

Bøgerne fortæller, at af de 71 kampe

vandt Skoleholdet 15, De Gamle 54, een var uafgjort (1926) og een regnede væk.

Skolen var sejrherre især i de første år, hvorefter almindeligvis De Gamle vandt overbevisende.

Højeste score står *Højer* for med 157 points for De Gamle i 1936.

I årene op til, under og efter Anden Verdenskrig var Gammelsoranere at finde blandt landets bedste cricketspillere med navne som *Per Martens*, *Louis Broné*, *Aage Krebs* og *Sven Ove Petersen*. Det kan derfor ikke undre, at der skulle noget særligt til for at slå et hold med disse som ankermand.

De Gamle kom for at vinde - intet mindre.

Nøjagtig 50 år efter den første Gammelsoranerkamp - nemlig i 1944 - lykkedes det skoleholdet at præstere en komfortabel sejr over et stærkt hold af De Gamle. Herom i næste nummer af SO-RANERBLADET.

I det sidste års tid har *Jørgen Arnsbjerg* (S 46) trænet eleverne. Ved Gammelsoranerkampen i september 1993 viste drengene gode takter og ikke mindst vilje.

Træningen fortsætter i år.

Cricketrekvisitter, især bats, er dyre. Skulle nogen blandt læserne eje et cricketbat, som de ikke bruger og heller ikke agter at bruge, vil det være velkomment til brug for eleverne til træning og kampe. Bats holder længe. Selv har jeg et fra 1947, som der endnu er mange points i! Ring til mig hverdage på 32 68 34 37 mellem kl. 8 og 15, ifald du vil forære dit bat til Skolen.

100-året for den først fuldt regnskabsførte Gammelsoraner cricketkamp er planlagt til at blive fejret søndag den 4. september 1994 på Sorø Akademis bane ved Søgade. Måske spilles 2 eller 3 kampe den dag.

En heldagsudflugt til Sorø den dag vil nok være en god idé.

Flemming Balstrup (S 48).

Mørkeblå og grå slips med skoleblem 110,- kr.
Portofrit tilsendt.

Send check med bestilling til:
Sorø Akademis Skole
Akademigrunden 8,
4180 Sorø.

Regnskab for Cricketkampen den 27. Maj 1894 mellem Skolens Hold og et Hold gamle Soranere fra „K.B.“

SKOLENS HOLD:

F. R. Leevy, gr. ud. K.: E. Petersen	68	gr. ud. K.: E. Petersen	8
Karl Lundh, K.: K. A. Hasselbalch	15	K.: C. Appeldorn	2
Fr. Castenskiold, K.: C. Appeldorn	5	K.: V. Sylow	18
H. W. Boserup, gr. ud. K.: Hasselbalch	1	K.: V. Sylow	1
J. F. Hilarius-Kalkau, K.: C. Appeldorn	3	not out	12
P. Holberg Møller, gr. ud. K.: C. Appeldorn	5	st. ud. K.: C. Appeldorn	3
C. A. Nielsen, gr. ud. K.: E. Petersen	6	K. V. Sylow	10
Johs. Bronée, K.: C. Appeldorn	0	did not bat	0
G. Birch, K.: C. Appeldorn	0	did not bat	0
O. Appeldorn, n. o.	0	gr. ud. K. V. Sylow	5
C. Bronée, gr. ud. K.: C. Appeldorn	0	did not bat	0
Extra	5	Extra	3
Total	108	Total	62

GL. SORANERES HOLD:

V. Petersen, lob. ud	+4	K.: Hilarius-Kalkau	2
O. Appeldorn, gr. ud. K.: Castenskiold	20	K.: Castenskiold	0
V. Sylow, K.: Boserup	20	K.: Boserup	2
K. A. Hasselbalch, K.: Castenskiold	0	K.: Hilarius-Kalkau	18
M. Jørgensen, K.: Møller	6	K.: Boserup	4
Ejnar Petersen, lobet ud	10	gr. ud. K.: Møller	15
Vald. Jürs, K.: Møller	0	gr. ud. K.: Castenskiold	2
O. Borch, K.: Boserup	3	gr. ud. K.: Castenskiold	0
E. Wesche, gr. ud. K.: Boserup	2	not out	2
Chr. Dahl, n. o.	4	gr. ud. K.: Møller	29
C. Appeldorn, K.: Møller	3	K.: Hilarius-Kalkau	6
Extra	10	Extra	3
Total	82	Total	83

Soranerfrokosten torsdag den 7. april -94

Vi var ikke færre end femten deltagere til denne frokost, og for en gangs skyld var én af dem en dame.

Deltagerne var:

Hauerslev (23), Waagstein og Holm-Petersen (31), Leif Kofoed (40), Mitens (41), Arne Krog (48), Karl Aage Gemal, Thyge Winther-Jensen og Morten Nørsgaard (54), Poul Andersen (60), Thomas Olivarius, Per og Margit Salling, Mogens Stiefler, Hans Kiesow (73).

Salling lagde ud med at gøre opmærksom på, at han var konstitueret Sprechstallmeister, da (Sallings ord:) »formanden havde en ny undskyldning for ikke at komme!«. Efter afsyngning af vores slagsang og det obligate leve for vores gamle skole gav vi os til at spise og tale i mindre grupper. Maden bestod af sild i flere versioner samt en platte.

Som man kan se på deltagerlisten, var der ikke færre end 5 tidligere elever fra 1973. Jeg havde den fornøjelse påny at møde *Thomas Olivarius*. Vi havde noget at indhente, da vi for nogle år siden havde mistet kontakten. Thomas er arkitekt m.a.a., og har sammen med en partner sit eget virksomhedskommunikationsbureau. En del af bureauets opgaver består i at lave »interne« blade for større virksomheder, heriblandt AEG. Efter Nachspielet havde min kone (og chauffør) og jeg selv chancen for at se Thomas' kontorer, der består af lyse, indbydende rum i et hus på Frederiksberg, fyldt med layout-udstyr, kæmpe farveskærme og farveprintere. Vi skiltes med en aftale om snarligt at mødes igen over en bedre middag.

Af dette kan man se, at Soranerfrokoster udgør en fremragende lejlighed til at møde gamle kammerater igen og genoptage nogle af de venskaber, livet har afbrudt.

Holm-Petersen var, til referantens skuffelse, ikke god for nogen selvoplevet anekdote denne gang. Han ønskede ikke at gå ind i en polemik med *Ranvig* om

Fatter og »kilehistorien«, men det er der jo også andre, der har gjort i aprilnummeret af nærværende blad.

Mogens Stiefler, en anden af superårgang 73, havde dog følgende historie, som jeg selv og redaktionen må fralægge os ethvert ansvar for:

»Efter sagen med Bente havde Poul Nyrup Rasmussen erkendt, at han havde problemer med at finde de rette ministre og kom så i tanker om sit idol, Bill Clinton.

Da Nyrup er en handlingens mand, opsogte han sporenstregs Bill for at høre om råd. Den amerikanske præsident fortalte, at han og hans forgængere havde bureauer til at »screene« de mulige emner. Ud over dette havde de også en vandtæt test, som præsidentens forgænger i embedet, George Bush, havde benyttet ved udvælgelsen af en militær leder til »Operation Desert Storm«. Bush havde ganske enkelt spurgt Norman Schwartzkopf: »Hvem er din farfars sønnesøn?«, og Norm havde klaret den med bravour, idet han svarede: »Det er jo mig, Norman Schwartzkopf!«.

Nyrup rejste glad hjem og besluttede at afprøve rådet på én af de siddende ministre, før han brugte det på nye ansøgere. Han opsøgte derfor Ole Stavad og stillede ham spørgsmålet. Stavad blev noget betuttet, men lovede at vende tilbage med et svar så hurtigt som muligt. Stavad grundede nogen tid over problemet og fandt ud af, at han i hvert fald ikke ville spørge hverken sine embedsmænd eller ministerkolleger, da det måske ville komme statsministeren for øre.

Pludselig fik han dog en god idé: han ringede til Uffe Ellemann-Jensen og stillede ham det prækre spørgsmål: »Hvem er din farfars sønnesøn?«. Den tidligere udenrigsminister var ikke sen til at gnække »Jamen, det er jo mig, Uffe Ellemann-Jensen!«.

En glad Stavad fór derpå direkte hen til Nyrups kontor. »Jeg ved det«, sagde han, »min bedstefars sønnesøn er Uffe Ellemann-Jensen!«. Nyrup så et øjeblik på

Stavad, lagde hovedet på skrå og svarede: »Nej, Stavad, den går ikke. Jeg ved nemlig, hvem det er: Det er Norman Schwartzkopf!«

Venlig hilsen til alle, *Tatzelwurm.*

Pensionist Roskilde

Den anden september A. D. MCMXCII Danmark.

Det var i dag 1939, at tyskerne rykkede ind i Polen - ventet af dem, der »vidste«. Under den latterlige septemberkrise i 38 lå jeg inde som reservelæge i Oksbøl. Sekundløjnant. Vi fik 3 - skriver tre - brisantgranater udleveret til hver kanon, ikke engang nok til at skyde sig ind på et mål. Digteren *Seedorffs* bror, den navnkundige *Kjartan* - han havde sgu lånt mig sin hest, en ganske dejlig 4-årig islænder - blev sat til at holde middagstalen - peace in our time.

Den 2. september 39, sad jeg og så ud over fjorden nord for Thule. Jeg havde et par ryper i snor. Kiggede ud over de sejlede bjerge, vinden suste i mit bøsseløb. Det lød som fjerne kirkeklokker, min barndoms have nær kirkegården.

Min kone græd, da jeg kom hjem, sad med vor førstefødte i skødet.

Det er idag den anden september 1992. Jeg er nær de 82, venter på at min hjemmehjælp skal komme og konstatere, at den gamle enkemand endnu er i live, har kunnet rejse sig, har fået - så først strømper på, en efter en, har rettet sig op, gjort sine skulderøvelser, så skjorten kunne svøbes rundt og placere sine ærmer behageligt nær de ulydelige arme. Knapperne volder altid vrøvl, men de døde fingre i den tidligere lammede arm har gud ske lov finger fyhl nok til at luske knaphullerne frem til de genstridige knapper. Det er sommer endnu, så den kortærmede skjorte er en behagelig simplifikation mod den forbandede langærmede vinter ditto. Fødderne finder deres hylster, nu da bukserne har spredt sig over gulvet og så - op at stå!

Toilet forude - angsten for »den gamle gris« sidder dybt i en.

Jeg dalrer lidt, famler ved de håndtag, de gode terapeuter har fået hamret ind rundt min morgenvandring fra seng til lokum.

Jo - morgenavisen er kommet, så skidt med barbering - hver anden dag må være nok. Det er nok af skægaber. Gud ved, hvad de ønsker at skjule bag hårprydslen. Avisens overskrifter lover intet godt, kun gammel elendighed. Bankerot. Borgerkrig. Sult og elendighed. AIDS truer hele Midtafrika.

Gud, jeg troede, al elendighed endte med den anden verdenskrig for snart 50 år siden?

Jeg kan endnu lave min kaffe, smøre et par humpler. God dreng. Kunne 10 år gammel ved rekrutprøven som spejder stege et stykke flæsk på en skyttegravsspade over et bål tændt med een tændstik.

Hjemmehjælperen ringer, men går lige ind. Vi har aftalt, at jeg åbner, når jeg dalrer rundt i min morgentoilette. Der er kaffe og cigaret, jeg selv ryger F. g. mig ikke det lort mere.

Sengeredning, rengøring er snart overstået. Der kommer jo ingen her, men indkøbene? Smør, brød, et »tilbud« til middag, spiritus? Jeg tror hun rapporterer, jeg drikker for meget, men herregud, døden skal da have en årsag!

Jeg afleverer min dosmerseddel, finder penge frem, sedler, småmonter, åh, det er sgu snart ikke til at kende forskel på tiere, femogtyveører, men det er da nogle med hul i endnu.

Whiskey lyder det som en dommedagsbasun.

Whisky siger jeg. Jamen du kære, du elskelige Birthe. Whisky - det er et gælisk ord, vist nok det eneste irlænderne endnu kender af deres modersmål. Det betyder simpelthen - aqua Vita - livets vand. Har i ikke lært i den nye hjemmehjælper-skole, at spiritus også er medicin?

Hun forlader slagmarken med en hovedryst. Den gamle idiot, tænker hun vel? Og hjemkommen med pensionistens

sidste ønsker, forlader hun mig, overlader mig til næste akt, afhentning til daghjemmet.

I god tid vralter jeg af sted - jo, jeg har låst efter mig. Der er 40 skridt ned til vejen, spørgsmålet er så om opsamlingsbus-sen kommer og indenfor rimelig ventetid samler krykhusarene op.

Det gør den, men til uberegnelige tidspunkter »og dog« - det er mit yndlingsudtryk - vi når frem, bliver modtaget af, ja af? Navne kommer og går i alle præsensile hoveder, men - det ender med at en og hver bliver fragtet til bestemmelser - madrass, bassin, ergoterapi, samtale, sygestue, og - lokummer.

Middagen er det, alle taler om, men ingen gør noget særligt ved. Een gang om året er der stegt ål, men så har køkkenet sikkert underskud. Een gang om året har man fødselsdagsfest - rødvin, dessert og portvin - den var stærkt røget sidst - altså ny, tænkte jeg. Jeg har studeret portvin engang - set bjergbønder i underbukser og bare tær trampe druerne. Jeg drak ikke portvin mange år efter. Men middagen var velment og blev nydt også af afholdsdamer - så meget des mere til os andre!

Jeg er færdig med madrassen. Bassinet er lukket! - et stort hul i jorden. Har de mon fået kontakt med kineserne? Endnu ikke, siges der fra upålidelig hold. Nå, men så er der vel ikke andet at gøre - inden bussen går tilbage til ensomheden, som *Ella* sagde forleden dag - end at glo i en flere dage gammel Politikken - mager som dens annoncesider antyder.

Den der sover, synder ikke - ikke ret meget. Og slet ikke ved den tiltrængte middagssøvn.

Og så er min dag næsten gået. Vågnet op hen på eftermiddagen er hjernen ikke meget bevendt - nærmest som en nedbrændt negerlandsby.

Var der øjeblikke, man ikke følte sig som en cripple, en krykhusar, en samtale, som ikke var ren papegøjesnak, men - mennesketale? Var der nogen, man gjorde en glæde, muntrede op, gav et kram, et håndtryk - a good turn?

Jo, jeg snakkede med *Poul* om hans barndom i - »Barndommens gade«, jeg dikuterede med terapeuten om principperne for genoptræning, fra den gang jeg som ung student så hvordan gamle syfilitikere forgæves prøvede at gå lige på fliserne. De lærer det aldrig, men vi andre fik altså kunnen til en slags liv, penicillinet og moderne metoder redder os fra liggesår og død af intractable pneumonier.

Middag? En enkelt bøf, en frossen filet fra landet deroppe, hvor bjergene tordnende kælver, sejler og forsvinder i verdenshavet? Ligegyldigt, en drink må der til, for at fortære krykhusarens dag, forsonse sig med det liv, der blev en tilmålt, sejre, nederlag, kampe af tvivlsom karakter, skuffelser, møder med mennesker, lykke, sorger, alskens oplevelser, kort sagt, dit liv.

Den store visdom, sagde Usakrak, findes kun i ensomhed og gennem lidelser. Jeg giver ham ret. Jeg har haft et vidunderligt liv, rejser, arbejdsopgaver, stradbads, helvedes til konflikter, slagsmål og - sidder nu her, med et glas i min hånd og tænker, på venner, på kærlighed, jeg har mødt og forladt, siger farvel til endnu en dag i mit liv. Intet at fortryde. Kun de gange jeg ikke levede op til kravet, taknemmelighed for de ting, jeg blev forskånet for, krigen, døden i Ishavet, sygdomme, jeg var med til at kæmpe imod. Og bagom mørket, bag de kommende morgentåger ved jeg, kommer venlighed, forståelse, ja måske endda et menneske, som elsker mig.

Jeg har i tide sikret mig et stort udvalg af såkaldt klassisk musik - Mozart, Beethoven, Brahms og så ham, der trillede sig ind i øret, Schubert. I liv og død min trøstermand! Eller som jeg siger: Jeg renser min sjæl i musik. Guten Abend, gute Nacht. Også i dag 2/9-92.

Telefonen ringer. En stemme siger: »Det er mig. Jeg elsker dig«. Dagen reddet.

Den anden september 1992

Axels brev er det sidste i Dagbogen 2. september - en dag i Danmark Nationalmuseet, DR.

Takkebrev fra Ranvig

Undertegnede var desværre forhindret i at møde op til generalforsamlingen i Soransk Samfund på grund af et dårligt ben, og jeg blev noget overrasket og glad, da Karen kom i går og overrakte mig den meget fine gave i form af en Straight Grain Pipe. Jeg har røget pipe i over 60 år, siden jeg gik i 4. mellem og er forøvrigt aldrig blevet knaldet af Fatter eller nogen anden lærer. Men jeg har aldrig haft en så fornem pipe i munden før.

Mange tak skal I have; jeg vil tænke på Soransk Samfund, hver gang jeg tænder den!

Mange venlige hilsner

Svend Ranvig.

Sætternissen på spil

Fra sidste måneds frokostreferat må vi korrigere lidt: *sætternissen* ak ja - blot man venter længe nok, kan man blive konge af Sverige eller opereret på Herlev: Det er ikke 16 år, man skal vente, men kun 6, og det er kun, hvis man skal indkaldes - ambulantly kan man blive opereret imorgen, skulle vi hilse og sige.



**Datidens charme,
nutidens boligkomfort med...**

**FROVIN dannebrogsvinduer
FROVIN palævinduer
FROVIN koblede vinduer og døre**

frovin
vinduer og døre

Ellemosevej 5 A
Ugerløse
DK-4400 Kalundborg
Tlf. 53 50 41 41
Telefax 53 50 40 21

Runde fødselsdage i juni 1994

2. Fhv. ekspeditionssekretær, cand. jur. Flemming Lerche (f. 19, S 37), Kvædevej 76, st., 2830 Virum.
3. Kommunaldirektør, cand. jur. Carsten Worm (f. 24, '37), Egernvej 21, 2000 Frederiksberg
4. Cand. psyk. Palle Esben Jørgensen (f.44, S 63), Petter Liesvei 9A, N-7040 Trondheim, Norge.
4. Major Asger Volmer Kongsdal (f. 14, S 32), Asminderødgade 28, 3480 Fredensborg.
5. Vicedirektør Axel V. Jacobsen (f. 04, R 20), 627 West Hermosa Drive, San Gabriel, Cal. 91775, USA.
6. Ingeniør Peder Brix (f. 89, S 08), 5449 Henderson Street, Chicago, 111. 60641, USA.
6. Informationschef Henning Sørensen (f. 44, S 62), Grumstolsvej 61 A, 8270 Højbjerg.
7. Civilingeniør, HD Morten Nilou (f. 44, S 63), Rude Vang 84, 2840 Holte.
7. Forretningsfører Jan Gorm Møller Pedersen (f. 34, ' 49), SKA.: Sdr. Jernløse pr. 4420 Regnstrup.
8. Lærer Kaj Christensen (f. 34, S 53), Åvænget 19, 2630 Tåstrup.
8. Godsejer Poul E. Christiansen (f. 19, ' 31), Vejstrupgård, Landevejen 1, 5882 Vejstrup.
8. Læge Ole Henriksen (f. 44, ' 59), Himmelkol 7, 2610 Rødovre.
8. Optiker Otto Mæhl (f. 19, S 39), Møllebakken 16, 4400 Kalundborg.
9. Civilingeniør Ole Eskild Pedersen (f. 34, S. 53), Enebærhaven 412, Brønsholm, 2980 Kokkedal.
11. Direktør Stig Husted-Andersen (f. 44, S 62), Egtoftevej 10, 2950 Vedbæk.
12. Fhv. købmand Gustav Neergaard Jacobsen (f. 14, R 30), Frederiksvej 13, 4180 Sorø.
12. Civilingeniør Sven Aage Pedersen (f. 24, S 42), Hvidegårdsparken 65, 2800 Lyngby.

15. Bibliotekar m. m. Pierre Evald (f. 44, S 63), Museumsstien 8, 9990 Skagen.
16. Gregers Steendahl Christensen (f. 44, S 64), Sophienberg Vænge 29, 2960 Rungsted Kyst.
17. Cand. jur. Knud Erik Pedersen (f. 24, S 42), SKA.: Skolevej 4, 4171 Glumsø.
19. Journalist, cand. polit. Jens Søren Bork (f. 44, S 64), Trondhjemsgade 15, 1., 2100 København Ø.
19. Luftfartsinspektør Kurt Rønhof (f. 34, R 51), Slotsbakken 219, 2970 Hørsholm.
20. Tandlæge Mogens Bech Laursen (f. 34, S 53), Korshøj 327, 3670 Veksø Sjælland.
21. Fru Nanna Bennick Jensen (f. 94, R 11), Bakkevej 16, 5610 Assens.
21. Købmand Ole Alban Knudsen (f. 09, R 25), Henrik Pontoppidans Gade 30, 8000 Århus C.
21. Major Ole Bjørn Norup (f. 34, R 51), Dag Hammerskjöld's allé 40, 2100 København Ø.
22. Videoproducent Niels Heilmann (f. 24, S 42), Jollen 75, 3070 Snekkersten.
24. Læge Sten Wagner Andersen (f. 44, S 64), Sølvagervej 9, Tersløse, 4293 Dianalund.
25. Industritilsynschef, civilingeniør Lars Herborg (f. 34, S 53), Rovsingsgade 75, 4. sal, 2200 København N.
27. Fhv. amtsskoleinspektør, fhv. chefkonsulent Merete Nørballe (f. 34, S 52), Skovstjernevej 17, 2400 København NV.
28. Sygeplejerske Elanor Lund (f. 04, S 22), Kirkevænget 6B-2, 2500 Valby.
28. Lærer Preben Plannov (f. 34, R 50), SKA.: Bybækterrasserne 125B, 3520 Farum.
29. Lærer Jørgen Rosendal (f. 34, S 53), Næstvedvej 11, 4760 Vordingborg.
30. Skatteinspektør Poul Pedersen (f. 24, R 41) Skalkenæsvej 24, 4900 Nakskov.

Runde fødselsdage i Juli 1994

4. Konstr. Bent Niemann (f. 44, R 62), Anagervej 1, Bromme, 4190 Munkebjergby.
5. Civilingeniør Christian Bistrup (f. 44, S 62), Østerbrogade 80, 4. t. h., 2100 København Ø.
6. Advokat Eskild Kyhn Johansen (f. 44, S 62), Slotsvej 36, 2920 Charlottenlund.
7. Civildommer Poul M. R. Hallenberg (f. 09, S 27), Granvænget 16, 4640 Fakse.
7. Ingeniør (M. af I.) Carsten Vitus Nielsen (f. 44, R 61) Marievej 14, 2950 Vedbæk.
7. Civilingeniør Ejnar Olesen (f. 24, S 43), Jyllands Allé 134, 8270 Højbjerg.
8. Arkivar, dr. phil. Gustav Henningsen (f. 34, S 53), Skovfryd 5, 2800 Lyngby.
8. Lærer Erik Nielsen (f. 44, S 64), Møllevænget 35, 4293 Dianalund.
10. Lektor, lic. techn., civilingeniør Egil Borchersen (f. 44, S 63), Frændevej 6, 2860 Søborg.
10. Lotte Jørgensen (f. 44, S 63), P. O. Box 34, Oleke, Vom, Plateau State, Nigeria, Afrika.
11. Fhv. ekspeditionssekretær Klaus Wilhelm Heilmann (f. 19, ' 38), Vesterhusevej 2, Lohals, 5953 Tranekær.
12. Sognepræst Mogens Kaas Hvalsøe (f. 34, S 53), Hørup Bygade 12, Hørup, 6470 Sydals.
12. Lrs. Hans Jørgen Langkjær (f. 19, S 37), Frederiksvej 12, 4180 Sorø.
12. Ingeniør (M. af I.) Hjarne Sørensen (f. 24, ' 40), Haraldslundvej 28, 2800 Lyngby.
13. Vinhandler Peter Koefoed (f. 34, R 51), Vasevej 121, 3460 Birkerød.
14. Filminstruktør Adam Schmedes (f. 44, ' 62), Egilsgade 53, 2300 København S.
16. Ass. Louis Bronée (f. 14, M 30), Assensgade 3, 2100 København Ø.

16. Inspektør Jørgen Kjær-Olsen (f. 34, S 53), Nordstrands Allé 7, 2791 Dragør.
20. Regnskabschef Flemming Dahl (f. 34, M 50), SKA.: Holsteinsgade 44, 2100 København Ø.
23. Pastor emeritus Immanuel Lindgren Christensen (f. 99, S 18), Nørretofte Allé 13, 2500 Valby.
23. Grosserer Georg Nolsøe (f. 14, ' 31), Box 110, FR-100 Torshavn.
24. Major Jørgen Schultz-Lorentzen (f. 34, S 53), Granvej 16, 6840 Oksbøl.
27. Pastor emeritus Jakob Krarup (f. 19, S 37), Amager Fælledvej 28, st.th., 2300 København S.
27. Fhv. undervisningslektor, cand. theol. Jørgen Pedersen (f. 19, S 38), Skovvej 6, Birkede, 4130 Viby Sj.
28. Fhv. informationschef, cand. jur. Niels Erik Borch-Jacobsen (f. 19, S 37), 13 Rue des Juifs F-67000 Strasbourg, Frankrig.
29. Gdr. Poul Helge Andersen (f. 14, R 30), Sdr. Jernløsevej 69, 4420 Regnstrup.
29. Hans Bjørn Christensen (f. 44, R 63), Ellesvinget 9, 2950 Vedbæk.
31. Fhv. vicedinspektør Georg Eyvind Nielsen (f. 19, R 35), Dalføret 13, 2300 København S.

Oplysninger og rettelser til civilingeniør Poul Andersen, Jægerhusene 41, 2620 Albertslund, tlf. 42 64 50 70.

SKA.: Senest kendte adresse.

OBS! OBS! OBS! OBS!

Er du 60-års jubilær? - Med andre ord student fra 1934, vil der blive forsøgt arrangeret en lille fest i Sorø den 17.

Hvor og hvordan og hvornår vil vi have rede på i næste nummer af SB, men allerede nu kan du ringe til:

Elsa Verner Nielsen (Eliasson) på telefon 31 61 08 25 for tilmelding.

Soranske dødsfald

JAN WEBER (S 34)

25. januar 1916 - 7. februar 1994

MEDLEMSKONTINGENTET

er af generalforsamlingen fastsat til kr. 150,- i 1994. For medlemmer fra og med årgang 1985 samt for medlemmer, der er fyldt 67 år, dog kun kr. 100,-.

Soransk Samfunds kasserer:

Torben Juul Andersen
Kochsvej 16
1812 Frederiksberg C
Telefon 31 24 85 24
Postgiro 4 00 17 10

Kontingent m.v.:

SOR-data
Soransk Samfund
Kochsvej 16
1812 Frederiksberg C
Giro 3 27 13 07

OBS - Årgang 93 er kontingentfri.

Adresseændring skal i Skandinavien ske til det lokale postkontor (udenfor Skandinavien direkte til kassereren).

Ved adresseændring bedes medlemsnummer opgivet. (Se adresse på bagsiden). Det letter arbejdet.

Henvendelse vedrørende SORANSK SAMFUND

stiles til:

Formanden, advokat Niels Ulrik Kopp
Ny Kongensgade 20
1557 København V
Telefon 33 12 66 48

SORANERBLADET Redaktion

Morten Nørgaard
Kongsdalvej 43
2720 Vanløse
Tlf. 31 79 13 37 (bedst 17-19)
Telefax +45 31 71 72 63

SORANERBLADET Administration

Torben Juul Andersen
Dalgas Have 6, IV tv.
1812 Frederiksberg C
Tlf. privat 38 34 78 38

Sorø Bogtrykkeri ApS

Alleen 9, 4180 Sorø
Tlf. 53 63 05 75 - Fax 53 63 51 75

ISSN 0903-1340

Adresseændringer og reklamationer rettes i Skandinavien til det lokale postkontor.

BIBI BACHE

PARSBERGVEJ 50
2830 VIRUM

Indhent tilbud på

Person-, Last-, Varevogne



MERCEDES-BENZ

4100 Ringsted	4300 Holbæk	4400 Kalundborg	4500 Nykøbing Sj.
Bragesvej 9	Hovedvej 4	Slagelsevej 162	Autogården
53 61 33 55	53 43 41 22	53 51 11 66	53 41 11 22

VI KØBER

KOSTBARE BØGER OG BOGSAMLINGER
TILBUD GIVES
NORDENS ÆLDSTE ANTIKVARIAT

LYNGE & SØN A/S

SILKEGADE 11, 1113 KØBENHAVN K.
TLF. 33 15 53 35

Sorø Akademis
Skovdistrikt



Telf. 53 63 01 25

ADVOKAT

CENTRET

Havnepladsen 6 **Steen Harrsen** advokat (H)
4300 Holbæk **Michael Abel** advokat (L)
Tel 53 43 44 55 **Jens Klokhøj** advokat (L)
Fax 5343 0112 **Finn Jørgensen** advokat (L)
Giro 3 03 81 81 **Palle Andersen** advokat (H)